





μη εγκαίριον  
Γιαννουράνη

## ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Στόν άντρα μου  
πού είναι πηγή κάθε μου προσπάθειας



819

ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗ

# ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Βοήθημα γιά τούς Έκπαιδευτικούς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1963



Υπάρχουν σίγουρα Νηπιαγωγεῖα μεγαλύτερα, μὲν ὡραιότερες αἴθουσες καὶ κήπους καὶ μὲ πλουσιώτερο ἐκπαιδευτικὸν ὄλικὸν ἀπ' τὸ Νηπιαγωγεῖο ποὺ μοῦ ἔμπιστεύθηκαν καὶ ποὺ τόσο ἀγάπησα. Μὰ σκοπός μου δὲν εἶναι νὰ παραστήσω τὸ Νηπιαγωγεῖο μας τέλειο καὶ τὴ δουλειά μας μέσα σ' αὐτό, ίδανική. Ἀπλᾶ, ἐπειδὴ πολὺ δυσκολεύτηκα, πολὺ προσπάθησα, πολὺ σκέφτηκα πάνω σ' αὐτὸν καὶ τὰ προσβλήματά του, κάνω μιὰ εἰλικρινῆ ἀναδρομὴ στὰ χρόνια αὐτά, μιὰ ἀναδρομὴ ποὺ μὲ συγκινεῖ κατάθαθα. Μόνη μου φιλοδοξία εἶναι νὰ Յοηθήσω δόσο μπορῶ τὶς κοπέλλες ποὺ ξεκινοῦν γιὰ τὸ δρόμο ποὺ πέρασσα ἔγώ.

Στὰ δικά μου θὰ προσθέσουν καὶ τὰ δικά τους πορίσματα, τὶς δικές τους παρατηρήσεις. "Αλλη φιλοδοξία δὲν ἔχω.

Είναι μια πολύτιμη πληροφορία για την απόδοση  
επαγγελματικής επεξεργασίας σε τέσσερις τάξεις  
στην οποία προστίθεται η πληροφορία για την απόδοση  
της επεξεργασίας σε τέσσερις κάθισματα της πλατφόρμας.  
Επίσημη πληροφορία για την απόδοση της επεξεργασίας  
προστίθεται στην πλατφόρμα σε διάφορες μορφές:  
Επίσημη πληροφορία για την απόδοση της επεξεργασίας  
προστίθεται στην πλατφόρμα σε διάφορες μορφές:  
Επίσημη πληροφορία για την απόδοση της επεξεργασίας  
προστίθεται στην πλατφόρμα σε διάφορες μορφές:

## ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ

Τὸ παιδὶ — δὲ ἀνθρωπὸς γενικὰ — δὲ μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἀν μπροστά του δὲν ὑπάρχει οὔτε μιὰ χαρά. Τὸ ἀληθινὸ διε γερτικὸ στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ προσμονὴ τῆς χαρᾶς. Νὰ κλείνῃ τὸ θράδυ τὰ ματόφυλλα καὶ νὰ ὀνειρεύεται τὴν καινούργια μέρα ποὺ θὰ ξημερώσῃ γεμάτη προσδοκίες. Αὐτὴ τὴ χαρὰ τὸ παιδὶ τῶν τεσσάρων - πέντε χρόνων τὴ θρίσκει στὸ Νηπιαγωγεῖο του.

Δὲν εἶναι ἔνα σχολειὸ σὰν τὰλλα, δὲν θυμίζει τίποτα ἀπ' τὰ παληὰ σχολειὰ μὲ τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν ψυχρότητά τους. Στὸ Νηπιαγωγεῖο κυριαρχεῖ ἡ αἰσθητική. Στὴν στολὴ, στὶς αἴθουσες, παντοῦ. 'Ο κῆπος μὲ λουλούδια εἶναι ἀπαραίτητος. Λουλούδια, λουλούδια παντοῦ καὶ πρασινάδες. Στὶς τάξεις, στὶς σκάλες. Λουλούδια ποὺ νὰ τὰ φροντίζουν τὰ παιδιά, ν' ἀλλάζουν τὸ νερὸ στὰ βάζα, νὰ θγάζουν τ' ἀγριόχορτα ποὺ πάνε νὰ πνίξουν τὸ φυτό, στὸν κῆπο. Θὰ δῆτε μὲ τὶ σοθαρότητα ἐκτελοῦν τὶς δουλειές αὐτὲς καὶ πόσο ἀχρείαστη εἶναι πιὰ ἡ παρατήρηση «μὴ κόβετε λουλούδια». "Υστερα, πουλιὰ μέσα σὲ κλουβιά. Εἶναι δύσκολο ἡ καθαριότητά τους νὰ ἔξαρτάται ἀπ' τὰ παιδιά, ἀλλὰ ἀναλαμβάνουν τὴ διατροφή τους. Φέρνουν σπόρους, αύγα βραστά, μαρούλι, ζάχαρη. 'Απ' τὴ στιγμὴ ποὺ ἀναθέσατε στὸ παιδὶ μιὰ τέτοια εὐθύνη, νοιώθει τὴ φυσική του ἀδυναμία νὰ ὑποχωρῇ, τώρα ἔχει νὰ φροντίσῃ κάποιον ἄλλο. Κι ἀμέσως ἡ εὐθύνη αὐτὴ γίνεται χαρά. Βλέπετε μὲ ἔκπληξη — ὅπως, συχνὰ τὸ

εἶδας ἔγω — νὰ λέτε σ' ἔνα παιδάκι δτὶ αὐτὴ τῇ μέρα ἐκεῖνο θὰ φέρη φαγητό στὰ πουλιά καὶ τὴν ἐπαύριο νὰ φέρουν δέκα.

”Αν ὁ κῆπος εἶναι ὀρκετὰ μεγάλος, πρέπει ἀπαραίτητα νὰ ἔχετε ζῶα. Κόττες ἡ κουνέλια. Ἐμεῖς χῶρο δὲν εἶχαμε, τὰ παιδιά μας στερήθηκαν αὐτὴ τῇ χαρά, ποὺ προσπαθήσαμε νὰ ἀναπληρώσωμε μὲ πολλὰ πουλιά καὶ ψάρια χρωματιστὰ σὲ γυάλες.

Στὴν εἰσόδῳ ὑπάρχουν χαμηλὰ κρεμαστάρια γιὰ τὰ παλτὰ καὶ τὰ καπέλλα τους. Τὰ ἔχομε χρωματίσει πορτοκαλιὰ πάνω σὲ τοῦχο πράσινο φυστικέ. Πάνω ἀπὸ κάθε κρεμαστάρι θάλαμε μιὰ εἰκόνα — ἔνα ἀεροπλάνο, ἔνα παπάκι, μιὰ γατούλα — γιὰ νὰ τὰ ξεχωρίζουν καὶ νὰ θυμοῦνται ποῦ ἔχουν κρεμάσει τὰ ροῦχά τους. Ἀριστερὰ ἔνα δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια. Οἱ τοῖχοι σ' αὐτὸ τὸ δωμάτιο ἔχουν ἔργα τῶν παιδιῶν, οἱ βιτρίνες καὶ τὰ ράφια, τὸ ἵδιο.

Αὐτὸ τὸ δωμάτιο εἶναι ἀς ποῦμε ἡ ψυχὴ τοῦ Νηπιαγωγείου. Ό ήλιος πρέπει νὰ μπαίνῃ πλέρια, οἱ κουρτίνες νᾶχουν παραστάσεις ἀπὸ παραμύθια ἢ πουλιά καὶ ζῶα. Ὑπάρχουν τέτοια ὑφάσματα στὸ ἐμπόριο. Οἱ τοῖχοι ἔδω νὰ ἔχουν ξύλινα τελάρα δπου κολλοῦμε μὲ πινέζες τοὺς πίνακες καὶ τὶς διάφορες ἐνότητες.

Σχέδια μεγάλα καὶ μὲ χτυπητὰ χρώματα, οἱ γραμμὲς τῶν σχεδίων ἀπλὲς καὶ αἰσθητικὰ τοποθετημένες. Τραπέζακια μικρά, μὲ συρτάρια καὶ καρεκλάκια στὸ ἵδιο μέγεθος. Στὸν ἔνα τοῦχο ἔνα μεγάλο ντουλάπι χωρισμένο σὲ τετράγωνες θήκες, δπου τὸ κάθε παιδί ἔχει τὴ θήκη του. Στὸ θάθος κάθε θήκης ὑπάρχει κολλημένη μιὰ φωτογραφία, πάλι γιὰ νὰ τὸ ἀναγνωρίζουν ἀμέσως. Πίνακες χαμηλοὺς τριγύρω, μὲ ἄφθονες κιμωλίες ἀσπρες καὶ χρωματιστές. Σὲ μιὰ μεγάλη αἰθουσα ὑπάρχει τὸ πιάνο — ἀπαραίτητο στὸ Νηπιαγωγεῖο — καὶ ἡ σκηνὴ τοῦ κουκλοθεάτρου, τὸ ἵδιο ἀπαραίτητη. Βέβαια ὅλα αὐτὰ δὲν γίνονται ἀμέσως. Κι ἐμεῖς ἀρχίσαμε φτιάχνοντας λίγα λίγα. Αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀποθρεύῃ καμιαί. Τὸ ντουλάπι εἶναι μικρό; Κάνετε ράφια, ἀπὸ ἀπλὸ ξύλο, θάλετε διαχωριστικὰ καὶ τοποθετοῦν ἐκεῖ τὰ πράγματά τους.

Τὸ κέφι μας δὲν πρέπει νὰ χάνεται μὲ λεπτομέρειες.

Σὲ μιὰ γωνιά, λίγο ψηλά γιὰ νὰ μήν τὸ ρίξουν καθόκις πηγαινοέρχονται, ένα βάζο μὲ λουλούδια. Ἀκόμη καὶ τὸνοματὸν Νηπιαγωγείου ἀσκεῖ ἐπίδραση στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν. Ὁνομάσετε το «Φωλίτσα», «Χελιδόνια», «Χαρούμενο Σπίτι», διπώς θέλετε. Μόλις ἀποχτήσετε τὰ ἀναγκαῖα ἐφόδια, τότε κάθε χρόνο μαζεύοντας ἔνα χρηματικὸ ποσὸ ἀπὸ παρατάσεις κουκλοθεάτρου σὲ ἄλλες τάξεις ἢ ἀπὸ ἔορταγορά, συμπληρώνετε ὅτι σᾶς λείπει. Κάνετε σκαμνάκια χαμηλὰ σὲ σχῆμα κύβου μὲ κάθε πλευρὰ χρωματισμένη μὲ διαφορετικὸ χρῶμα. Γίνονται ἀπὸ ξύλο ἐλαφρὸ κι ἔχουν στὸ κέντρο κάθε πλευρᾶς μιὰ τρύπα ὅπου τὸ παιδί βάζοντας τὸ δάκτυλό του ἀνασηκώνει τὸ σκαμνάκι καὶ τὸ μεταφέρει ὅπου θέλει. Ἀυτὰ τὰ σκαμνάκια τὰ εἰδίμε τὰ πειρες φορές νὰ γίνωνται σιδηρόδρομοι, γέφυρες, κρεββάτια καὶ ἀεροπλάνα, ἀνάλογα μὲ τὴν φαντασία τους. Κάθε παιδί ἔχει τὸ μαξιλάρι του, τὸ φέρνει ἀπὸ τὸ σπίτι μὲ τὸνομά του κεντημένο πάνω. Κάθεται πάνω σ' αὐτὸ στὴν αἴθουσα τῶν παιχνιδιῶν ἢ στὸν κῆπο. Ἀρκετὰ δύμως μιλήσαμε γιὰ τὸ Νηπιαγωγεῖο, ἃς πάμε στὴν αὐλὴ τώρα. Αὐτὴ εἶναι χωρισμένη σὲ δύο. Ἡ μισὴ φυτεμένη μὲ γρασίδι καὶ λουλούδια τριγύρω ὅπου τὰ παιδιά παίζουν, καθόμαστε σάν ἔχει λιακάδα, κουβεντιάζουμε καὶ λέμε παραμύθια. Στὴ γωνιά ἔνα τραπεζάκι μὲ μιὰ δύμπρέλα τῆς θάλασσας στὸ κέντρο, εἶναι χρήσιμο καὶ διακοσμητικό. Ἡ ύπόλοιπη αὐλὴ ποὺ χωρίζεται ἀπὸ τὴν φυτεμένη μ' ἔνα διάδρομο ἔχει ἄφθονη ἄμμο κι ἔχομε τοποθετημένες κούνιες, τσουλίθρα καὶ τραμπάλα. Τὰ περισσότερα παιδιά βρίσκονται πάντα μαζευμένα ἔδω.

Γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Νηπιαγωγείου ἔχουν πολλὰ εἰπωθῆ τόσο, ποὺ καὶ οἱ πιὸ ἀπλοὶ ἀνθρωποι ξεύρουν πιὰ τὴ χρησιμότητά τους. "Αν δὲν βάζουν τὰ παιδιά τους εἶναι ὅχι γιατὶ δὲν θέλουν ἀλλὰ γιατὶ δὲν μποροῦν. Ἀκόμα, δυστυχῶς τὸ Νηπιαγωγεῖο εἶναι εἰδος πολυτελείας ὅσο κι ἀν βροντοφωνῶμε δλοι πώς εἶναι ἀπαραίτητο, ἀπολύτως ἀπαραίτητο. "Αν κάποια μητέρα ἔχει ὀντίρρηση, τῆς λέω τοῦτα μόνο τὰ λίγα λόγια. Νὰ γυρίσῃ τὶς σελίδες, ἐκεῖ ποὺ μιλῶ γιὰ τὶς Νηπιαγωγούς καὶ τότε θὰ καταλάβῃ τὸν ἀγώνα τους καὶ τὸ σκοπό τους. Ξεύρω τὸ ἐπιχείρημά της. Τὸ ἔνστιχτο! Ναί, ἡ φύση τὴν προίκισε μ' αὐτό, ἀλλὰ δὲν φτά-

νει. Ἡ προσωπικότητα κι ό αύθυρμητισμός τῆς μητέρας σάν μοναδικός δόηγός, δὲν είναι καλός γιὰ τὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ πλευρὰ τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ. Ἀκόμα κι ἂν είναι προικισμένη μὲ ίκανότητες κατάλληλες, κυριαρχεῖ πάντα δ ἀπεριόριστος μητρικὸς αἰσθηματισμός. Ἀκριθῶς αὐτὸς δ αἰσθηματισμός δταν τὸ παιδὶ ζεῖ πρωὶ καὶ ὥραδυ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροή του, φέρνει θλαβερὰ ἀποτελέσματα. Τοῦ λείπει πρῶτα ἀπ' ὅλα τὸ «κοινωνικὸ περιβάλλον» τῆς ήλικίας του. Κι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ είναι τὸ σπίτι μὲ τὶς σοθαρὲς ἢ ἔλαχιστα σοθαρὲς πολλὲς φορὲς κουθέντες καὶ μέ τ' ἀτέλειωτα «μῆ». “Υστερα ἔρχεται δ κύκλος τῶν συγγενῶν καὶ φίλων ποὺ γιὰ κέφι δικό τους τυραννεῖ τὸ μικρὸ καὶ τὸ ἀναγκάζουν μὲ ταξίματα καὶ χατήρια νὰ κάνῃ προσπάθειες ἔξω ἀπὸ τὶς φυσικές του δυνατότητες. Τοῦ λείπει ἀπ' τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ἀπλοχωριά, ἡ ψυχαγωγία. (Μήν μιλήσετε γιὰ τὸν κινηματογράφο δπως είναι σήμερα· είναι ἐγκληματικό). Διαφθείρεται στὰ χάδια μας, στὴν ἐπιθολὴ τῶν ἐπιταγῶν μας, γίνεται σκληρό, θρασύ κι ἀναίσθητο. Τί καταστάσεις ἄδικες γιὰ ἔνα παιδάκι, ἔνα μωρὸ πέντε χρονῶν! Είναι συνθῆκες εύνοϊκὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξή του, αὔτες; Κι ὅμως τὸ παιδὶ είναι δεκτικὸ ἀπεριόριστης θελτίωσης. Τὰ παιδιά μας ποὺ θγαίνουν ἀπ' τὸ Νηπιαγωγεῖο είναι θαρρετά, χαρούμενα, ἐνεργητικά. Ἀγαποῦν τὴ δουλειά. Ἀποσποῦμε τὴ σκέψη τους ἀπὸ τὸ ἀτομό τους. Ἐκεῖνο τὸ «ἔγώ»... «ἔγώ» ύποχωρεῖ. Τοὺς δίνουμε εὐθύνες παίρονουν ἐνεργὸ μέρος στὶς γιορτοῦλες, στὴ δουλειά μας. Εἴμαστε δλοι μιὰ πολὺ χαρούμενη οἰκογένεια ποὺ μαθαίνει δουλεύοντας, παιζοντας, τραγουδῶντας. “Οποιος τὰ εἶδε, δταν κλείνει πιὰ τὸ Νηπιαγωγεῖο γιὰ τὸ καλοκαίρι, πῶς κόλλοιν τὶς μυτοῦλες τους στὰ κάγκελα τοῦ κήπου καὶ δὲν θέλουν νὰ φύγουν, θὰ καταλάβῃ γιατὶ πρέπει ν' ἀνοίγωνται Νηπιαγωγεῖα γιὰ δλα τὰ παιδάκια τοῦ κόσμου.

## ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Τὸ νὰ πρέπει νὰ θγάλης στὴν ἐπιφάνεια ὅτι καλὸς ὑπάρχει στὸ παιδὶ, δὲν εἶναι εὔκολη καὶ συνηθισμένη δουλειά. Καὶ στὸ παιδὶ ὑπάρχει πάντα κάτι καλό. Μόνο ποὺ μερικὰ σὲ θασανίζουν καὶ συχνὰ σὲ ἀπογοητεύουν, ώστε νὰ σοῦ φανερώσουν τὸ καλὸ αὐτό. Μὰ ὅταν αὐτὸ φανερωθῆ νοιώθεις κάτι σπάνιο καὶ θαθὺ ποὺ ἔσεις ποὺ μὲ διαθάζετε καὶ ἐνδιαφέρεστε σίγουρα γιὰ τὰ παιδιά, τὸ ξεύρετε. Μιὰ ἐσωτερικὴ χαρὰ, μιὰ ίκανοποίηση, μιὰ ἀνάπταψη.

Πλάτι στοὺς αὐστηρούς δρόμους ποὺ γράφω παρακάτω γιὰ νὰ φτάσωμε σ' αὐτὴ τὴν ἀνάταση, ὑπάρχει κι ἔνας πολὺ εὔκολος ποὺ τὸν δοκίμασσα αὐθόρμητα καὶ μὲ πλησίασε στὸ σκοπό μου. Εἴμαι κεφάτη. Δύσκολο πρᾶγμα εἶναι νὰ εἰστε κεφάτες καὶ χαρούμενες; Μή μοῦ μιλήσετε γιὰ τὶς ἔγνοιες καὶ τὶς σκοτούρες τῆς ἐποχῆς μας. "Ηδη τὸ νὰ καταπιασθῆτε μ' αὐτὴ τὴν ἡλικία, εἶναι μιὰ αἰσιοδοξία. Μήν τὴν ἀρνιέστε. Εἴμαστε γελαστές; γελοῦν καὶ τὰ παιδιά. Κι ὅταν ἔνας ἄνθρωπος — ἔστω καὶ τόσος δά! — γελάει, σᾶς ἔχει ξεκλειδώσει τὴν ψυχή του. Φυσικὰ δὲν θὰ τηροῦμε ἔνα μόνιμα τυπικὸ χαμόγελο στὰ χείλια σὰν τὶς κυρίες τῶν σαλονιῶν. Τὸ κέφι ἐκπέμπεται ἀπὸ κάθε κίνηση· κανένα μόριό μας δὲν πρέπει ν' ἀδρανῆ, γιατὶ ἡ ἀδράνεια εἶναι ἡ μόνη ἔννοια ποὺ τὸ παιδὶ δὲν θὰ καταλάβῃ ποτέ. Στὰ τραγούδια, στὰ σκέτς, στὰ παιχνίδια τοὺς βιθλίου αὐτοῦ θὰ θρῆτε χυμένο αὐτὸ τὸ κέφι κι αὐτὴ τῇ χαρὰ τῆς ζωῆς ποὺ ἔφερε τόσο εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα στὴ δουλειά μας.

"Ας μπούμε τώρα στίς «σοθιφρές» ύποχρεώσεις μας. Ή άγωγή των παιδιών της έποχής μας άρχιζει στο σπίτι, στὸν κῆπο, στὶς συχνὲς θίζτες καὶ στὸν κινηματογράφο. Ἐμεῖς λοιπὸν τὸ παίρνομε ἀπὸ ἔνα ἄλλο σχολεῖο ποὺ φοίτησε τρία - τέσσερα χρόνια καὶ θὰ φοιτᾶ παράλληλα μὲ τὸ δικό μας ὥσπου νὰ μεγαλώσῃ. Χτίζουμε παράλληλα μ' ἄλλους χτίστες, γι' αὐτὸ πρέπει ἡ προσοχὴ μας νὰ εἶναι διπλὰ ἐντατικὴ κι ἡ δουλειά μας σοθαρή καὶ στέραια. Ἡ ἐργασία αὐτὴ ταιριάζει σὲ μιὰ νέα κοπέλλα, γιατὶ εἶναι κοντά στὴ φύση τῶν παιδιών. Ὁ νέος, παλεύει ἀκόμη μὲ τὰ ἐσωτερικὰ του προθέλματα, δὲν μπορεῖ νὰ σκύψῃ εὔκολα στὴν παιδικὴ ψυχὴ αὐτῆς τῆς ἡλικίας. Ἡ γυναῖκα, μόλις ἔνα παιδί τῆς χαμογελάσει ἢ κλάψει, τὰ παραμερίζει ὅλα. Λοιπὸν ἡ παιδαγωγὸς πρέπει νὰ εἶναι μιὰ νέα κοπέλλα συμπαθητική. Στοὺς μεγάλους, τὸ γοῦστο ἐκφυλίζεται συχνά, στὸ παιδί ποτέ. Θέλει τὴ δασκάλα του συμπαθητική. Αὐτὴ ἡ κοπέλλα πρέπει νὰ ἔχῃ ταλέντο, νὰ εἶναι δημιουργός. Πολλοὶ ύποστηρίζουν πῶς τὸ ἐπάγγελμα αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται στὶς πολιτισμένες χωρες ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα, εἶναι τέχνη εἰδική, χωρὶς ταλέντο. Διαφωνῶ. "Οπως γεννιέται ὁ καλλιτέχνης ἔτσι γεννιέται κι ἡ Νηπιαγωγός. Καὶ ὅπως ἔκεινος μορφώνεται ἔτσι καὶ αὐτὴ χωρὶς σπουδὴ κι ἐπιστημονικὲς ὀρχέσεις εἶναι ηρωτόγονη Νηπιαγωγὸς καὶ σὰν τέτοια πέφτει σὲ ἀπειρά ἐπικίνδυνα λάθη. "Ολα μαθαίνονται μὲ τὴν θέληση καὶ τὴ δουλειά. "Οταν ύπάρχει καὶ τὸ ταλέντο ἡ ἀπόδοση εἶναι ύπεροχη.

"Η Νηπιαγωγὸς πρέπει νὰ εἶναι ψυχογνώστρια. Νὰ διαβάζῃ στὰ μάτια καὶ στὶς κινήσεις τοῦ παιδιοῦ μερικὰ βασικὰ γνωρίσματα τῆς ψυχῆς του. Νὰ προσέχῃ τὰ αἰσθήματα του καὶ τὶς διαθέσεις του. Γνώσεις, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, πρέπει νὰ πάρωμε πολλές, θιβλίσα νὰ διαβάζωμε συνέχεια, ἀλλὰ πῶς νὰ μιλοῦμε, πῶς νὰ χαμογελοῦμε σ' ἔνα φοβισμένο παιδάκι, πῶς νὰ τὸ μαλλώνωμε ἢ νὰ τὸ ἐπαινοῦμε, αὐτὸ βγαίνει ἀπ' εὐθείας ἀπ' τὴν καρδιά μας.

Πρέπει ν' ἀντιλαμβανώμαστε εὔκολα, νὰ προσανατολιζώμαστε γρήγορα καὶ νὰ παίρνωμε ἀποφάσεις δίκαιες καὶ λογικές. "Οχι ἀπεραντολογίες. Ἡ μορφωτικὴ ἐργασία εἶναι μιὰ τέχνη καὶ παράλληλα μιὰ ἐπιστήμη. Ἡ Νηπιαγωγὸς

πρέπει νὰ ξέρη τὶ θέλει καὶ τὶ δὲν θέλει σὲ κάθε στιγμή. Νὰ συγκρατῇ τὰ νεῦρα της. Ὁ εὐέξαπτος ἀνθρωπός τρομάζει τὰ παιδιά, ἔχει δλέθρια ἐπίδραση στὴν παιδικὴ ψυχή. Νὰ προσέχῃ τὴν ἔκφραση τῆς φωνῆς της καὶ τὸν τόνο. "Οχι χτυπήματα στὴν ἔδρα καὶ φωνές. Τὰ συναισθήματα ὅλα νὰ καθρεφτίζωνται στὸ πρόσωπό της ήρεμα σὰ σὲ γαληνεμένη λίμνη. Νὰ ἔχει ἐπιρροὴ καὶ νὰ δημιουργῇ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ.

Τὰ πρόσωπα ποὺ δροῦν ἔξω ἀπ' τὸ σχολεῖο πρέπει νὰ ἔρχωνται σὲ ἐπαφὴ μαζί της, νὰ πειθαρχοῦν στοὺς σκοπούς της. Οἱ μητέρες τῶν παιδιῶν πρέπει νὰ εἶναι φίλες της. "Οχι τυπικές φίλες, μὰ καρδιακές. Νὰ τῆς λένε τὰ προσθήματά τους, τὶς στενοχώρειες τους χωρὶς τὸν φόβο ὑποτίμησης ἢ παρεξήγησης.

Χρειάζεται ἀκόμη ἡ Νηπιαγωγὸς νὰ ἔχῃ κοινωνικὴ πεῖρα. "Αν ἔνα παιδάκι θρίσει κάποιον, μὴν ἀντιδράσετε ἀμέσως. Δὲν ἔχει ἀνατραφὴ καλά. Δὲν ἔφτασε στὸ σημεῖο αὐτὸ τυχαῖα. Ἀρχίστε μὲν ὑπομονή. Προσέξτε στὸ παιγνίδι τους καὶ θὰ μάθετε γρήγορα τὸν χαρακτῆρά τους. Νὰ μὴν νομισθῇ πῶς ἐπειδὴ τὰ παιδιά ποὺ φοιτοῦν στὸ Νηπιαγωγεῖο εἶναι εὐπόρων οἰκογενειῶν (τὰ δίδακτρα εἶναι ὀκρισθὲντες), εἶναι καὶ εὔκολα. Πολλὰ εἶναι τὰ ἴδιότροπα, ἀπότομα καὶ ἀπειθέστατα.

"Ας μὴν τὰ φορτώνωμε διαρκῶς μ' ἐξηγήσεις καὶ συμβουλές. Καταλαβαίνουν πολλὰ πράγματα μόνα τους. "Οταν πιά τα συνηθίσουν τὴν δργανωμένη ζωὴ τοῦ Νηπιαγωγείου, δταν μάθουν νὰ συνεργάζωνται καὶ νὰ παίζουν ἀδελφωμένα, πολλὰ ἐλαττώματα ἀποθάλλονται σὰν μὲ μαγικὸ ραβδί. Στὰ σχολεῖά μας τοὺς ἀπειθάρχητους, μὲ τὶς ἀταξίες καὶ τὰ παραπτώματά τους, τάλλα παιδιά συνήθως τοὺς θαυμάζουν, τοὺς θεωροῦν παλληκάρια καὶ δυναμικοὺς τύπους.

Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ πολεμήσωμε ἀπ' τὴ Νηπιακὴ ἡλικία. "Οχι μὲ τιμωρίες καὶ ἀνταμοιβές. Αὐτὰ τὰ ἀτίθασα παιδιά θέλουν προσεκτικὴ μεταχείρηση. Τίποτα μέσα στὸ σχολεῖο δὲν τοὺς κάνει ἐντύπωση, σπάνια συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ ἐρεθίσματα ποὺ τοὺς παρουσιάζομε. Δὲν εἶναι ἵκανα νὰ σταθοῦν ήσυχα οὔτε ἔνα λεπτό. Κι ὅμως σιγά - σιγά, ἢ ἀδιάπλαστη αὐτὴ μάζα μπαίνει σ' ἔνα ρυθμό.

Ανακαλύπτουν ένδιαφέρον σε πράγματα που περιφρονοῦσαν. Φροντίζομε νὰ άνακαλύψωμε τί τὰ ένδιαφέρει ἀληθινά. "Ισως ἡ ζωγραφική, οἱ πλακίτσες μὲ τὰ διάφορα χρώματα, οἱ κύθοι; "Αν ἐκδηλώσουν αὐθόρμητα ένδιαφέρον γιὰ κάτι, ή μάχη ὀρχίζει νὰ κερδίζεται. "Ολες οἱ κοπέλλες που ἀσχολοῦνται μ' αὐτὴ τὴν ἡλικία, θὰ βροῦν αὐτὲς τὶς δυσκολίες, γιατὶ τὰ 'Ελληνόπουλα ἔχουν ίδιοσυγκρασίες περισσότερο ζεστές ἀπὸ ἄλλα παιδιά, ἄλλων χωρῶν. "Ολα ὅμως ζεπερνιοῦνται μὲ τὸν καιρό. Εύγνωμονοῦμε τὶς «μεταστροφές» αὐτῆς τῆς ἡλικίας, αὐτὲς τὶς καταπληκτικές καὶ γρήγορες ἀλλαγές. Οἱ ἔξαλλοι ἡρεμοῦν, οἱ δειλοὶ παίρνουν θάρρος. Φτάνει νὰ βροῦν, νὰ τοὺς δώσωμε κάποια διέξοδο γιὰ νὰ ἔξωπερικευθοῦν. Κι αὐτὴ τὴ μεταστροφὴ τόσο σοφά ἡ Μοντεσόρι τὴν εἶπε «ὅμαλοποίηση». Καὶ γράφει: «Ἡ παιδικὴ μεταστροφὴ εἶναι μιὰ ψυχικὴ θεραπεία, ἔνα ξαναγύρισμα στὶς δμαλές συνθῆκες. Αὐτὸ τὸ ἀξιοθάμαστο, γιὰ τὴν πρωϊμότητα τῆς ἀντίληψής του, παιδί, αὐτὸς ὁ ἥρωας ποὺ ξεπερνάει τὸν ἔαυτό του, βρίσκοντας τὴν ἡρεμία, αὐτὸς ὁ πλούσιος ποὺ προτιμάει τὴν πειθαρχῇ-μένη ἔργασία ἀπὸ τὶς μηδαμηνότητες τῆς ζωῆς, εἶναι τὸ ὄμαλὸ παιδί». Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ποτὲ καὶ τοῦτο: ὅσος μεγάλος κι ἀν εἶναι ὁ ἀγώνας μας νὰ βροῦμε τὶς μυστικές φλέβες ποὺ θὰ μᾶς δόδηγήσουν στὴ πηγὴ τὴν κρυστάλλινη τῆς πειθαρχίας καὶ τῆς ἔργασίας, ἄλλο τόσο μεγάλος εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας τῶν παιδιῶν ἐνάντια στὴν συνεχῆ καταπίεση τοῦ ἐνήλικου.

Γιὰ τὶς τιμωρίες στὴν νηπιακὴ ἡλικία οἱ γνῶμες τῶν θεωρητικῶν διχάζονται.

Μελέτησα τὶς μὲν καὶ τὶς δέ. "Οσες παρατηρήσεις γράφω πάνω σ' αὐτὸ τὸ τόσο σπουδαῖο ζήτημα εἶναι βγαλμένες ἀπ' τὴν πεῖρα μου. "Αν πραγματικὰ εἰσθε παιδαγωγοὶ μὲ θαθειά σύνασθηση τοῦ προορισμοῦ σας, τότε θὰ καταλάβετε μὲ τὴν πρώτη σας ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας πόσο δύσκολο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἐπιθολὴ μᾶς δύοιασδήποτε τιμωρίας. "Ο θυμός εἶναι ἔνα τεῦχος ποὺ ὑψώνεται ἀνάμεσα στὴ ψυχὴ μας καὶ στοῦ παιδιοῦ καὶ μᾶς χωρίζει. Πρέπει νὰ καταπιέσωμε τὸν θυμό μας. Πάντα νὰ σκεφτώμαστε ὅτι εἶναι ἀνίκανα νὰ ὑπερασπίσουν τὸν ἔαυτό τους. Πάνω στὸ θυμό μας ἵσως φτάσωμε μέχρι τὴ βίᾳ κι εἶναι τρομερὸ αὐτό, ἀν ἐπιμένωμε νὰ λεγώμαστε πολιτισμένοι. Δὲν ἐννοῶ μ' ὅλα τοῦτα ὅτι οἱ τι-

μωρίες πρέπει νὰ ἀποφεύγωνται. "Οχι. 'Αρκεῖ νὰ είναι ἀπαραίτητες. Νὰ εἴμαστε θέσιαις γι αὐτό, νὰ ἔχωμε δοκιμάσει δλους τοὺς ἄλλους δρόμους τῆς συμβουλῆς, τῆς ἡρεμης παρατήρησης. Δὲν θὰ ἐπιθάλλωμε τὴν τιμωρία μὲ φωνὴ ἄγρια. Αὐτὸ δημιουργεῖ ὀνθρώπους μὲ δουλικότητα καὶ φοβίες ποὺ τὶς χρωστοῦν σ' αὐτὴ τὴν ἥλικια. Δὲν θὰ προσθέλλωμε τὸ παιδί. Εἶναι πολὺ εὐαίσθητο. "Αν καθὼς τὸ μαλλώνωμε φέρει ἀντιρρήσεις, δὲν πρέπει νὰ τὶς πάρωμε γιὰ ἀνυποταξία. Στὰ παιδικὰ μάτια του εἴμαστε θεοὶ καὶ μόλις τὸ νοιώσουμε αὐτό, οἱ εὐθύνες μας θὰ διαγραφοῦν πιὸ καθαρά, ἡ φωνὴ μας θὰ γίνει ἀπαλὴ καὶ καλωσυνάτη — «Πέτρο, ἀφοῦ χτύπησες τὸ φίλο σου, δὲν θὰ ποτίσης σήμερα ἐσύ τὰ λουλούδια». Αὐτὸ θὰ εἰπωθῇ σοθαρὰ καὶ λυπημένα. Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ποῦμε: «Είσαι καλύτερος ἢ χειρότερος ἀπὸ τὸν Γιάννη». Θὰ γεννήσωμε στὴν ψυχὴ του περιφρόνηση ἢ μῖσος.

Τὸ παιδὶ ἀπὸ πολὺ νωρὶς καταλαβαίνει ὅτι γιὰ νὰ ἔχῃ τὴν ἀγάπη τῶν γύρω του — κι ἔχει ὀπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ ἀγάπη — πρέπει νὰ συμπεριφέρεται δπως ἀρέσει στοὺς μεγάλους. Αὐτὸ σημαίνει πῶς πρέπει νὰ πνίγῃ φυσικές του δρμὲς γιὰ ἐλεύθερη κίνηση, τρέξιμο κλπ. "Ετοι θρίσκεται σ' αὐτὸ τὸ δίλημμα ποὺ οἱ ἐνήλικοι βάζουν μπροστά του: «Διάλεξε, ἢ τὴν ἀγάπη μας ἢ τὴν ἴκανοποίηση τῶν δρμῶν σου». Ἀπὸ τὴ δύσκολη αὐτὴ θέση προσπαθεῖ νὰ βγῆ μὲ πανουργίες, ύποικρισίες καὶ ψεύδη. Κι ὅστερα τολμοῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἔλλειψη χαραχτήρων καὶ γιὰ πνευματικὴ κατάπτωση. Βέσια — τὸ εἴπαμε πιὸ πάνω — δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγωμε τελείως τὶς τιμωρίες. Ἀλλὰ οἱ τιμωρίες αὐτές πρέπει νὰ γίνωνται ἀφοιά γιὰ νὰ μὴν τὶς συνηθίζουν τὰ παιδιά καὶ δὲν φέρνουν ἀποτέλεσμα. Τὸ παιδὶ διαισθάνεται πῶς στὴν περίπτωση ποὺ τὸ τιμωροῦμε δὲν τὸ κάνομε ἀπὸ θυμὸ ἢ κακία. "Αν τὸ παιδὶ κατεβάσῃ τὸ κεφάλι, γίνει κατακόκκινο ἢ κλάψει πρὶν τιμωρηθῆ, ἔχει ἥδη τιμωρηθῆ.

Στὸ Νηπιαγωγεῖο μας ἡ πιὸ βαρειά τιμωρία ἥταν νὰ πάνε στὴ γωνιά. Βλέποντας πόσο τοὺς στοίχιζε αὐτὴ ἢ γωνιά, πόσο ταπείνωνε τὴν ἀξιοπρέπειά τους, πίστεψα βαθειά πῶς σημασία δὲν ἔχει τὸ βάρος τῆς τιμωρίας παρὰ δ τρόπος ποὺ γίνεται καὶ ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ ἀγαποῦν πολύ, ποὺ ἔχει γίνει δεύτερη μητέρα τους, τὸ

σύμβολο τῆς χαρᾶς τους.

Δὲν θὰ ἔχετε ποτὲ σχεδὸν στὸ Νηπιαγωγεῖον ν' ἀντιμετωπίσετε τὸ πρόθλημα τοῦ τεμπέλικου παιδιοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴν ποὺ μῆτη στὸ εὐχάριστο περιθάλλον τοῦ Νηπιαγωγείου μὲ μιὰ δασκάλα ζωντανὴ καὶ κεφάτη, ὅλα θὰ ἔρθουν μόνα τους. Θὰ τρέχῃ μὲ πηδήματα τὸ πρωΐ γιὰ νἄρθη στὸ σχολειό του καὶ μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη χαρὰ θὰ δουλέψῃ διὰ τοῦ δώσετε. Ἡ τεμπελιά ἀπουσιάζει ἀπ' τὰ παιδιά. Κι ἀν ἔρθη μέρα ποὺ θὰ ἀντιληφθῆτε ἀπάθεια ἀπὸ κάποιο μικρό, νὰ εἰσαστε βέβαιες πῶς θασανίζεται ἀπὸ κάποια δυσκολία καὶ θέλει τὴν θοήθειά σας.

"Ενα σημεῖο ποὺ ἀσφαλῶς θὰ σᾶς κουράση εἶναι ἡ ἀφαγία τους, μιὰ ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχουν τὴν τύχη νὰ φοιτοῦν σὲ νηπιαγωγεῖα παιδιά ἀπὸ χαμηλές κοινωνικὲς τάξεις. Τὰ περισσότερα παιδιά μας εἶναι ἀπὸ οἰκογένειες λίγο ἢ πολὺ εὔπορες. Κι ἐνῶ πεινοῦν, τρῶνε μὲ δυσκολία. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί. Καθὼς περνᾶ τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴν τέλεια μωρουδίστικη ζωὴ στὴν παιδική, κατὰ κάποιο τρόπο ἀραιώνουν τὰ χάδια — τὰ συχνὰ καταστρεπτικὰ αὐτὰ χάδια — τῶν δικῶν του. Δὲν μποροῦν πιὰ νὰ τὸ χορεύουν, νὰ τὸ παίζουν, νὰ γελοῦν μὲ τὰ ψευδίσματά του. Κι ὅπως πιὰ ἀρχίζει καὶ καταλαθαίνει, ἀντιδρᾷ. Ἀρνεῖται νὰ φάη. Γιὰτὶ νὰ ἐνδώσῃ, πρέπει νὰ μεταθηθοῦν οἱ γονεῖς του σὲ θεατρίους. Φταίνε αὐτοὶ γιατὶ ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ ύποχώρησαν. Τώρα εἶναι ἀργά πιά. "Ισως καὶ νὰ ζηλεύῃ μὲ τὸν ἔρχομὸ στὴ ζωὴ ἐνὸς ἀδελφοῦ, μπορεῖ ἡ οἰκογένεια νὰ μὴν ζῆ ἀρμονικά, νὰ μαλλώνουν μπροστά του ἢ νὰ λείπουν διαρκῶς ἀπὸ τὸ σπίτι στὴ δουλειά τους (συχνὴ περίπτωση στὴν ἐποχὴ μας νὰ ἔργαζωνται καὶ οἱ δυὸι) κι ἐκεῖνο νὰ νοιώθῃ μόνο, κατάμονο, ἔστω κι ἀν τὸ συντροφεύει ἡ γιαγιά ἢ ἡ νταντά. Δὲν θέλω νὰ μιλήσω γιὰ τὶς μητέρες ποὺ ξενυχτοῦν στὰ χαρτιά ἢ σὲ γλέντια κι ὅλο τὸ πρωτοκιμοῦνται θλέποντάς τα λιγώτερο ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο, γιατὶ αὐτές οὕτε μητέρες εἶναι, οὕτε ἀνθρώποι. Μπορεῖ πάλι νὰ ἔχῃ τὸ παιδὶ κάποια ὀργανικὴ πάθηση, χίλιοι δυὸι μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ λόγοι. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἔνα. Μή ἔχοντας ἄλλη δύναμη γιὰ νὰ ἐπιθληθῇ, προστρέχει στὴν ἄρνηση τοῦ φαγητοῦ. Τὶς πρῶτες μέρες κι ἔθεδομάδες θὰ κουρασθῆτε ὅπως κι ἐμεῖς. Τὸ ψωμάκι — τὸ περιποιημένο σάντουιτς — θὰ τὸ βρίσκετε

ἀνέπαφο καὶ θά ἀναλογίζεστε δίχως ἄλλο παιδάκια που πεινοῦν. Μήν τοῦ τὰ φέρετε παράδειγμα. Ἡ θλίψη δὲν ἀνοίγει τὴν ὅρεξην. Μήν ἀνησυχήσετε φροντίστε νὰ καθησυχάσετε καὶ τὶς μητέρες. Ἀργότερα, θὰ φάη κανονικά. Πόσοι καὶ πόσοι γονεῖς θὰ φέρουν τὸ γάλα, τὴν κρέμαν ἢ καὶ τὴν σούπα γιὰ νὰ τὴν φάη στὸ σχολειό. Ἐπιτρέψτε το. Μήν ξεχνᾶτε ποτὲ πώς τὸ ἀληθινό, τὸ σωστὸ διαμορφωμένο σπιτικό του εἶναι τὸ Νηπιαγωγεῖο του. Στὸ ἄλλο σπίτι του δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορῇ ἐλεύθερα στὰ δωμάτια τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὴν ζωὴν. Πρέπει νὰ μὴν τοὺς ἐνοχλῆγιατὶ ἔχουν τὰ προβλήματά τους.

Εύτυχῶς δύμας, τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ ἔχει ριζώσει στὴν ἐσωτερική μας ζωὴ, μᾶς ξύπνησε τὴν συνείδηση. “Ο, τι καλὸ κι ὅ, τι κακὸ ἔχουμε, πέφτει πάνω του. Τὸ γέλοιο μας ἢ διθυμός μας. Καὶ μένει ἑκεῖ χαραγμένο ἀνεξίτηλα. “Ολοι ἀγαποῦν τὸ παιδί μὰ λίγοι τὸ καταλαβαίνουν καὶ τό σέθονται. Αὐτὸ ταῦ δίνει μυστικὸ πόνο. Ἐμεῖς, οἱ ιέρειες αὐτοῦ τοῦ μικροῦ ναοῦ θὰ γεφυρώσωμε τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ παιδί καὶ στὸν ἐνήλικα, ἀνάμεσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς κόδημους.

“Ας ποῦμε πώς εἶναι φθινόπωρο κι ἀς ὀρχίσωμε μαζὶ τὶς ἐτοιμασίες γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν μικρῶν ἀγνωστῶν ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ γίνουν παιδιά μας.

## ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥΣ

Απ' ἐδῶ καὶ μπρὸς θὰ μιλῶ γιὰ τὸ Νηπιαγωγεῖο μας καὶ γιὰ τὸ τὶ κάναμε μέσα σ' αὐτὸ σὰν νᾶγραφα ἡμερολόγιο. Θὰ διηγηθῶ τὶς δυσκολίες, τὶς ἀποτυχίες καὶ τὶς ἐπιτυχίες, τὶς δοκιμὲς καὶ τὶς παρατηρήσεις μου. Αὐτὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ἥταν ἡ πηγὴ τῆς πείρας μου, ἀπ' αὐτὴ τὴν πηγὴ ἔδιψασα — δόσο ἐπιτρέπεται νὰ ξεδιψάσῃ ἔνας νέος ἀνθρώπος στὴν ἐποχὴ μας — Γιατὶ ἡ ἐποχὴ μας εἶναι ἐποχὴ ἀνανέωσης χωρὶς σταματημό, γνώσης καὶ προσπάθειας.

Δεκαπέντε μέρες πρίν, βάζομε τὸ κλειδὶ στὴν πόρτα πού-  
μεινε δυόμισυ μῆνες κλειστὴ καὶ ποὺ ἔχει πάνω της κολλη-  
μένα δυὸ ξύλινα χελιδόνια. Τὰ φυτὰ τριγύρω στὸν κῆπο ἔ-  
χουν ἀνθίσει, τὸ γραστὸ θέριεψε καὶ θέλει ἵσιωμα, ἡ ἄμμος  
ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρά, ἀνανέωση. Οἱ μαραγκὸς διορθώ-  
νει τὴ τσουλίθρα ποὺ ἀπὸ τὴν πολλὴ μεταχείριση (τρελλαί-  
νονται γι' αὐτὴν τὰ παιδιά) χάνει τὴν γυαλάδα της ἡ κα-  
ταστρέφεται τὸ ξύλο ἀπ' τὸ ἀνέβα - κατέβα. Οἱ κούνιες βά-  
φονται κόκκινες καὶ τὰ σίδερα ποὺ τὶς βαστάζουν, κίτρινα.  
Τὰ παράθυρα ἀνοίγουν, οἱ γειτόνισσες μᾶς καλωσορίζουν.  
Εἶναι θιλιερὸ νὰ βλέπης ἄδεια μιὰ φωλιὰ ποὺ τὴ συνή-  
θισες γεμάτη φλύαρα πουλιά. "Ολο τὸ ίντικό εἶναι τυλιγ-  
μένο σὲ χαρτιά, προφυλαγμένο ἀπὸ τὴ σκόνη, οἱ τοῖχοι ἄ-  
δειοι. Λείπουν τὰ πουλιὰ καὶ τὰ ψάρια. Τὰ ἔχομε πάρει σπί-  
τια μας ὥσπου ν' ἀνοίξῃ πάλι τὸ σχολειό. Καθαρίζεται τὸ  
Νηπιαγωγεῖο μὲ σχολαστικότητα καὶ βάφομε κάθε χρόνο πί-  
νακες, πόρτες καὶ ντουλάπια. "Αν οἱ τοῖχοι δὲν ἔχουν διατη-

ρηθή καθαροί, πρέπει νά βαφτή δλο. Ἀρχίζουν νά μπαίνουν οί ζωγραφιές, τά κάδρα στή σκάλα κι άνάμεσά τους γλαστράκια μὲ κακτοειδῆ. Στά κάδρα, ἔνα κοριτσάκι παίζει μ' ἔνα κατσίκι, ἔνα ἄλλο κοιμίζει τήν κούκλα του, δυό κυνηγοῦν πεταλούδες. Στὸ ἐσωτερικὸ κάθε διαμερίσματος τοῦ ντουλαπιοῦ καρφώνομε μιὰ φωτογραφία, στά κρεμαστάρια τὸ ἵδιο. Ἰδανικὸ θά ήταν κάθε κρεμαστάρι χωριστὰ νά παρίστανε κι ἔνα ζῶο ἀπ' τὸ ἵδιο τὸ ζύλο, ἀλλὰ εἴπαμε δι, λείπει τὸ συμπληρώνει ἡ φαντασία μας μὲ μέσα ἀπλᾶ. Στὰ ράφια μπαίνουν ἔργα παιδιῶν τῆς περασμένης χρονιᾶς. Τὰ χρώματα ζωντανέψανε τήν ἀτμόσφαιρα, οἱ κουρτίνες ἔρχονται νά συμπληρώσουν τήν εὐχάριστη ἐντύπωση. Τὰ τραπεζάκια τους γυαλίζονται μὲ εἰδικὸ φάρμακο τῶν ἐπίπλων. Ἡ σκηνὴ τοῦ κουκλοθεάτρου ἀνοίγει καὶ περιμένει τὰ γέλοια καὶ τὶς φωνοῦλες τους. Βάζα τοποθετοῦνται παντοῦ. Τὴν παραμονὴ θά γεμίσουν λουλούδια, θά ἔλθουν τὰ πουλιά καὶ τὰ ψάρια.

Μιὰ μικρὴ ἀποθήκη μᾶς χρησιμεύει γιὰ τὰ παιχνίδια. Σχεδὸν ἀνανεώνονται κάθε χρόνο γιατὶ λίγα ἀπὸ τὰ περσινά παιχνίδια ἐπιδέχονται διόρθωση. Τὰ παιδιά ἔχουν μάθει τὸν μηχανισμὸ τῶν αὐτοκινήτων γγάζοντας ἔνα τὰ σπλάχνα του, ἔχουν φάξει καὶ τὶς ὑπάρχει πὶσω ἀπὸ τὰ μάτια τῆς κούκλας!! Αὕτα δλα εἶναι φυσικά, δὲν σκεφθήκαμε ποτὲ νά τὰ μαλλώσωμε.

Στὸ διάστημα ποὺ ἔμεις σκαφαλωμένες καρφώνομε ἡ κρεμοῦμε κάτι, κάνουν τήν ἐμφάνισή τους δειλά - δειλά, σφίγγοντας τὸ χέρι τῆς μητέρας ποὺ ἔρχεται νά ἐπισκεφθῆ τὸ Νηπιαγωγεῖο καὶ νά μάθῃ τὶ πράγματα χρειάζονται στὸ μικρό. Συνήθως εἶναι μητέρες ἀγανακτισμένες. «”Αχ! πάρτε το πιά, νά ήσυχάσω!» Ἐκεῖνο μᾶς κυττάζει φοβισμένα. Τοῦ χαμογελοῦμε, τοῦ χαϊδεύομε τὸ κεφαλάκι, τὸ παρακαλοῦμε ἀξαφνα νά μᾶς κρατήσῃ τὸ σφυρὶ ἢ νά μᾶς πιάση ἔνα χαρτὶ ποὺ μᾶς ἔπεισε δῆθεν τυχαῖα. Κοκκινίζει καὶ πολλὲς φορὲς χώνεται πιὸ βαθειὰ στὴ φούστα τῆς μαμᾶς. Δὲν ἐπιμένομε. Ξεύρομε πώς τὸ πρῶτο αἴσθημα ποὺ ἔννοιωσε εἶναι δτὶ θέλομε τὴ βοήθειά του, δτὶ τοῦ ζητήσαμε κάτι. Δίνομε στὴ μητέρα τὸ σχέδιο τῆς ποδιᾶς. Γίνεται ἀπὸ ἀνοιχτὸ γαλανὸ ὄφασμα μὲ μικρὰ καρώ. Πιέτες γύρω - γύρω γιὰ

τὰ κορίτσια καὶ μὲ κουμπιά ἐμπρὸς ἀπ' ἐπάνω ώς τὰ κάτω γιὰ νὰ τὶς θγάζομε εὕκολα σὲ περίπτωση ποὺ Өραχοῦν. Ἡ μανσέτα τοῦ μανικιοῦ νὰ κουμπώνη μὲ κουμπιά γιὰ νὰ τὰ ἀνασηκώνουν εὕκολα δταν θέλουν. Στὰ ἀγόρια ἡ ποδιά κουμπώνει στὸ πλάϊ. Εἶναι ἀπλῆ μὲ ἔναν κανονὲ ἀριστερὰ κι ἔναν δεξιά. Τὸ ἴδιο καὶ πίσω. Κάτω ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κανονὲ ἐμπρός, εἶναι τὰ κουμπιά ποὺ δὲν φαίνονται. Μιὰ τσέπη κάτω ἀπαραίτητη, νὰ κουμπώνη καὶ αὐτῆ. Τὰ κοριτσάκια φοραῦν ἀσπρο γιασκά, μικρό, στρογγυλό, τάγοράκια ἀσπρο πάλι ἀλλὰ μυτερό.

Τὰ πράγματα ποὺ θὰ φέρη τὸ καθένα τὰ ἔχομε γράψει ἀπὸ τὸ καλοκαΐρι σὲ χαρτιά, κάθε μητέρα παίρνει κι ἔνα. 'Ο κατάλογος εἶναι αὐτός: (μπορεῖτε ν' ἀφαιρέσετε ἡ νὰ προσθέσετε κάτι ἀνάλογα μὲ τὸν τόπο ποὺ Өρίσκεται τὸ Νηπιαγωγεῖο σας καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάστασι τῶν παιδιῶν).

1) Μία τσαντούλα χρωματιστὴ μὲ κάποιο διακριτικὸ πάνω — μιὰ κορδέλλα π.χ. — γιὰ νὰ τὴν γνωρίζει τὸ παιδί. Μολύβια μαῦρα καὶ χρωματιστά. Δύο γκόμες. Ξύστρα.

2) Πηλό.

3) Μία κυλόττα κι ἔνα ζεῦγος κάλτσες.

4) "Ενα μαξιλάρι.

5) Πιάτο καὶ ποτήρι ἀπὸ πλαστικὴ υλη γιὰ νὰ μὴν σπάῃ. Πετσέτα φαγητοῦ.

6) "Ενα μπουκάλι κόλλα.

7) Ψαλλίδι χωρὶς μύτη.

Κλωστὲς κοτὸν - περλὲ διάφορα χρώματα καὶ Өελόνες τοῦ καμβᾶ χωρὶς μύτη.

8) Νερομπογιές — πινέλο χοντρὸ — ποτηράκι γιὰ τὰ νερὸ — δυὸ πανάκια γιὰ νὰ καθαρίζῃ τὸ πινέλο.

9) "Ενα κομμάτι ξύλο κόντρα πλακὲ γιὰ νὰ ἐργάζεται πάνω τὸν πηλό.

10) Παληὲς κάρτ - ποστάλ.

11) Κουτιά σπίρτων ἀδεια.

12) Καρούλια ἀδεια.

13) Χάντρες μεγάλες γιὰ νὰ περνοῦν εὕκολα.

Τὸ σχολειό Өέθαια διαθέτει καὶ πηλὸ ἀρκετὸ καὶ μπογιές ξύλινες καὶ νερομπογιές μὲ πινέλα, ἀλλὰ γίνεται σπα-

τάλη στήν άρχη ὥσπου νὰ μάθουν νὰ ἐργάζωνται.

Τὸ παιδὶ ἀκούει τὴ μητέρα του νὰ διαθάξῃ τὸν κατάλογο κι ἄρχισε ἥδη νὰ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν προΐκα του. "Ολα αὐτὰ τὰ πράγματα θāναι δικά του! Φυσικὰ μένουν ὅτην θήκη τοῦ ντουλαπιοῦ ποὺ θὰ τοῦ δώσωμε μόνιμα, ἐκτὸς τὸ ποτήρι, πιάτο ἔνα μολύβι καὶ μιὰ γκόμα. Κι αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μένουν σχολεῖο, ἀλλὰ τὸ παιδὶ θέλει νὰ νοιώθῃ τὴν τσαντούλα του γεμάτη, ἵσως γιατὶ θλέπει τὰ μεγαλύτερα παιδιά. Τὶς περισσότερες φορὲς οἱ μητέρες ξανάρχονται μὲ τὸ παιδὶ πάντα, νὰ μᾶς ρωτήσουν ὅν εἶναι καλὸς αὐτὸς ὁ πηλὸς ἢ ὃν τὸ μαξιλάρι πρέπει νāναι ντυμένο μὲ κρετόν. Τὸ μικρὸ ξεθαρρεύει καὶ ἀνεθάίνει στὴν τσουλίθρα, στὴν τραμπάλα ἢ στὴν ἄσμο. Τὰ πρῶτα θήματα ἔχουν γίνει.

Καλὸς εἶναι νὰ ἔχωμε καὶ στὴν τάξη τραπέζια—ἀμμοδοχεῖα δρθυγώνια ἢ ήμικυκλικά. Πάνω στὴν ἄσμο ἰχνογραφοῦν μὲ ἔνα ξύλο. Τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ πηλὸ φτάνει νὰ τὴν υγράνωμε. Τέλος θὰ τὴν χρησιμοποιήσουν σὰν θάση γιὰ τὶς ὁμαδικές ἐργασίες τους, γιὰ τὸ χωριὸ μὲ τὸ χάρτινα σπίτια ἀπὸ κουτιά, γιὰ τὸ δάσος ἢ τὸ ἀγρόκτημα μὲ ζῶα καὶ πουλιά ἀπὸ χαρτόνι.

Ἡ ἱερὴ στιγμὴ πλησιάζει. Τὸ Νηπιαγωγεῖο μοσκοθολᾶ κι ἔχει ὅψη γιορτῆς. Δὲν καταφέρνω καμμιὰ χρονιά νὰ νικήσω τὸ καρδιοχτύπι μου, μιὰ ἀνυπομονησία μὲ πιάνει καὶ μιὰ χαρά, κάτι περίπου σὰν ὅταν περιμένουμε νὰ δοῦμε τὸν ἥλιο ν' ἀνατείλη καὶ κείνος ἀργεῖ. (\*)

---

\* Αναφέρομαι στὸ 'Ελληνικὸ Κοινοτικὸ Νηπιαγωγεῖο τῆς Ιβραημίας, στὴ γ<sup>η</sup> Αλεξάνδρεια.

## ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Είναι όπωσδήποτε ή πιό δύσκολη μέρα τής σχολικής σας χρονιάς. Μήν χάσετε τό ήθικό σας. "Οσες μέρες ἀκολουθοῦν είναι γεμάτες ἐκπλήξεις καὶ χαρές.

Τήν πρώτη μεγάλη δυσκολία μᾶς τὴν δίνουν οἱ μητέρες. Κάθε χρονιὰ τὶς συγκεντρώνομε καὶ τὶς θερμοπαρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἀφήσουν τὸ παιδὶ καὶ νὰ φύγουν. Πολὺ λίγες καταλαβαίνουν τὸ σκοπὸ τῆς παράκλησής μας, τὰ παιδιὰ αὐτῶν τῶν λίγων μητέρων περνοῦν εὔκολώτερα τὶς στιγμὲς αὐτὲς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἀφήνουν τὴ φούστα τῆς μαμᾶς καὶ μπαίνουν σ' ἔνα περιβάλλον ὀλοδικό τους θέσαια, μὰ ἀγνωστο ἀκόμη. Οἱ ἄλλες ἐπιμένουν νὰ τὰ ἀποχαιρετοῦν, νὰ τοὺς χαμογελοῦν ἐνθαρρυντικὰ σὰν νὰ διατρέχουν κάποιο ὑποχρεωτικὸ κίνδυνο. Τὸ παιδάκι ἀπελπισμένο στέκεται στὴν πράσινη πόρτα τοῦ κῆπου καὶ δὲν τολμᾶ νὰ προχωρήσῃ. "Αν χρειασθῇ, φερθεῖτε λίγο σκληρὰ στὶς μητέρες αὐτὲς ποὺ δὲν παραλείπουν πολλὲς νὰ κρατοῦν καὶ φωτογραφικὲς μηχανὲς γιὰ ν' ἀποθανατίσουν τὴ στιγμὴ χωρίς νὰ σκέπτωνται τὶ κακὸ κάνουν. Δὲν ἔχετε αὐτὴν τὴν ήμέρα τὸν καιρὸ νὰ τὶς πείσετε μὲ καλὸ τρόπο καὶ ἐπιχειρήματα.

Κλεῖστε τὴν πόρτα καὶ μείνετε μόνες μὲ τὰ παιδιά. Πολλὰ θὰ κλαῖνε. Τὸ σχολεῖο στὴν φαντασία του (καὶ σ' αὐτὸ φταῖνε οἱ γονεῖς) είναι ἔνα ἀναγκαῖο κακό. Δοκιμάσαμε νὰ τ' ἀφήσωμε ἐλεύθερα νὰ παίζουν μὲ τὰ παιγνίδια. Τὰ εἶχαμε ὅλα στὴν αὐλὴ (αὐτοκινητάκια, ποδήλατα, κούκλες, καροτσάκια, ξύλινα τοῦθλα). Τήν πρώτη ήμέρα δὲν δίνομε ύ-

λικὸ ποὺ νὰ χρειάζεται συγκέντρωση. Τὰ παιδιὰ εἶναι ταραχγμένα, ἃς μὴν τὸ ξέχνουμε. Λίγα παιδιὰ ἔπαιζαν, τ' ἄλλα ζαρωμένα σὲ μιὰ γωνιὰ ἔκλαιγαν ἢ σιωποῦσαν. Καλύτερα, θάλετέ τα στὶς τάξεις. (Τὶς δόνομάζω ἔτσι, παρ' ὅλο ποὺ δὲν μοιάζουν καθόλου μ' αὐτὸ ποὺ συνηθίσαμε νὰ λέμε «τάξη». Μὲ τὰ μικρὰ τραπεζάκια, τὶς καρεκλίτσες, τὰ χαμηλὰ ντουλάπια, τὶς γλάστρες καὶ τὶς φωτεινὲς κουρτίνες μοιάζουν μᾶλλον μὲ σαλόνια σπιτιοῦ πρόσχαρου). Θὰ καθίσουν στὰ τραπεζάκια τους καὶ μὲ τὸ νὰ σᾶς κυττοῦν καὶ νὰ σᾶς ἀκοῦν, θὰ ξεχαστοῦν λίγο. Τὰ μάτια κάνουν τὴ γνωριμία μὲ τὸ καλαίσθητο ἐσωτερικὸ τῆς τάξης, τὰ χαρούμενα χρώματα κι οἱ ζωγραφίες καὶ τὰ λουλούδια, εἶναι μιὰ ἔκπληξη γι' αὐτά. Δὲν τὰ καλωσορίζομε μὲ λόγια συγκινητικά. Θὰ ἥταν μεγάλο σφᾶλμα. Τοὺς φερόμαστε σὰν νὰ τὰ ξεύρωμε κιόλα. Παίρνομε ἀφορμὴ ἀπὸ ἀσήμαντα πράγματα, γιὰ ν' ἀρχίσωμε τὴν ἐπαφή μας μ' αὐτά. (Απὸ τὴν πρώτη μέρος κιόλας πρέπει νὰ προσπαθήσωμε νὰ μάθωμε τὸ μικρὸ τους δόνομα ἢ τὸ ὑποκοριστικὸ ποὺ μ' αὐτὸ τὰ φωνάζουν οἱ δικοὶ τους). Ἔνω λοιπὸν τὰ τακτοποιοῦμε στὰ τραπεζάκια τους, λέμε ξαφνικά: «Αχ, αὐτὸ τὸ θάζο μὲ τὰ λουλούδια! Δὲν τὸ θλέπει ἀρκετά ὁ ἡλιος. Ποῦ νὰ τὸ θάλλωμε παιδιά;» Μερικὰ ἀπαντοῦν θαρρετά. "Η: «Νὰ σᾶς κλείσω τὴν κουρτίνα, νὰ μὴν σᾶς καίη δῆλιος; Μήπως προτιμᾶτε νὰ τὸν ἀφήσωμε νὰ μᾶς πῆ καλημέρα;» Σὲ λιγάκι: «Ανοίξτε τὶς τσαντούλες σᾶς καὶ δεῖξτε μου τὶ ώραῖα μολύβια ἔχετε. Πώ πὼ τὶ χρώματα! 'Απὸ ποὺ τ' ἀγυράσσατε; Γιὰ νὰ δῶ καὶ τὶς κάρτες ποὺ μαζέψατε!».

Ἐδῶ θὰ περάσῃ περισσότερη ὥρα, μὲ τὴν ποικιλία ποὺ παρουσιάζουν οἱ κάρτ - ποστάλ ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν θὰ ἐπιμείνωμε πολύ. Πάντα νὰ θυμᾶστε τὴν κάποια νευρικότητα ποὺ ἔχει τὸ μικρὸ αὐτὴ τὴν μέροα. Μποροῦμε νὰ συμπληρώσωμε ὅταν κλείσουν τὶς τσάντες: «Εἴδαστε κάτω ἔνα μεγάλο πράσινο ράφι; Ποιὸ παιδάκι τὸ πρόσεξε; «Ολα; Μπράσο σᾶς. Λοιπὸν σ' αὐτὸ τὸ ράφι, ὅταν κατεβοῦμε, θὰ θάλετε τὶς τσάντες σᾶς. Πάντα ἔκει θὰ τὶς θάζετε. 'Ελάτε τώρα νὰ παίξωμε κάτι, ἔνα παιχνίδι. «Οτι κάνω ἔγώ, θὰ τὸ κάνετε κι ἐσεῖς. Γιὰ νὰ δῶ τὰ χεράκια σᾶς· κρατοῦν τίποτα; Σηκώστε τα ψηλά. 'Ωραῖα. 'Αρχίζω. Θὰ κάνωμε πῶς ξυπνᾶ ἔνα παι-

δάκι τὸ πρωῖ καὶ τί κάνει, ὡς τὴν ὥρα ποὺ θὰ πάη στὸ σχολεῖο. Νὰ μὴν γελᾶτε, (ἐπίτηδες τὸ λέμε αὐτό, κι ὅτι μὴν γελᾶ κανένα, γιὰ νὰ ἐπηρεάσουμε τὴ ψυχική τους κατάσταση στὸ καλύτερο, μὲ τὴν ὑποθολή) γιατὶ θὰ μὲ κάνετε καὶ μένα νὰ γελῶ. Ξαπλώστε στὰ τραπεζάκια καὶ κάνετε πώς κοιμᾶστε. (Άκουμπω καὶ τὸ κεφάλι στὸ δικό μου τραπέζι). Μόλις ὀκούσετε τὸ ξυπνητήρι, θὰ σηκώσετε τὰ κεφάλια. (Τάφήνετε λίγη ὥρα) Ντρίγκ!!! (Ξυπνάτε τότε. Τρίβετε τὰ μάτια, χασμουριέστε, τεντώνεστε. Μερικὰ παιδιά γελοῦν, εἶναι φανερὸ δtti διασκεδάζουν, ξστω καὶ συγκρατημένα). Πλυθῆτε. Κάνετε φσού - φσού (δῆθεν εἶναι τὸ νερό), πλένετε τὸ πρόσωπο, τ' αὐτιά, τὸ λαιψό. Σκουπιστήτε καλά - καλά σὰν νὰ κρατᾶτε πετσέτα. Πλύνετε τὰ δόντια τώρα. "Ετσι μπράσο. Βγάλετε τὸ νυχτικό, βάλετε τὶς κάλτσες, τὰ παπούτσια, τὴν ποδιά. Κουμπώστε τὴν στὰ ψέμματα. (Μὴν τύχῃ καὶ τὰ βάλετε ἀληθινὰ νὰ ξεκουμπωθοῦν καὶ νὰ κουμπωθοῦν, γιατὶ τὰ περισσότερα δὲν ξεύρουν καὶ ἡ ἀδυναμία τους αὐτὴ θὰ φέρη κλάμματα). Κτενισθῆτε. Πιεῖτε τὸ γάλα, δόλο, δόλο, δῶς κάτω. Πάρτε τὴν τσάντα καὶ δρόμο γιὰ τὸ σχολεῖο».

"Αν τοὺς ἄρεσε — σ' ἔμâς ἔχει πάντα ἐπιτυχία — τὸ ξανακάνετε. "Αν τὰ δῆτε νὰ μὴν προσέχουν, ἀφῆστε τα. Κάτι δμῶς πρέπει νὰ τσιμπήσουν, ἡ ὥρα κύλησε καὶ δὲν τὸ καταλάθαμε. Τοὺς λέμε νὰ βγάλουν τὸ ψωμί τους. Στρώνομε καὶ μεῖς τὸ τραπέζι μας μὲ μιὰ πετσέτα, σὰν νὰ πρόκειται νὰ φάμε. Ξέρομε πόσο τὰ παιδιά μιμοῦνται, οἱ καλές συνήθειες ἀρχίζουν ἀπ' τὴν πρώτη μέρα κιόλας. 'Η τάξη κάνει τὸν ξανθρωπὸ αἰσιόδοξο, εἶναι σημεῖο πολιτισμοῦ. Τὰ παιδιὰ ἀντίθετα μ' δti, νομίζουν μερικοί, ἀγαποῦν τὴν τάξη.

"Η Μοντεσόρι γράφει «Μπορεῖ νὰ μᾶς φανεῖ ἐκπληκτικό, παράξενο, δtti τὰ παιδιὰ ἔχουν μιὰ ἐποχὴ εὐσίσθητη γιὰ τὴν ἔξωτερικὴ τάξη, ἐνῶ ἔχουμε τὴν πεποίθηση δtti εἶναι ἀκατάστατα ἀπὸ τὴ φύση τους». Καὶ μέσα στὰ πολλὰ παραδείγματα ποὺ φέρνει, ἀντιγράφομε ἔνα: «Θ' ἀναφέρω ἕνα πείραμα ποὺ ἔκανε ὁ καθηγητής Πιαζέτ τῆς Γενεύης, στὸ ἵδιο του τὸ παιδί. "Εκρυψε ἐν' ἀντικείμενο κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι μιᾶς πολυθρόνας κι ὑστερα ἀπομάκρυνε τὸ παδί καὶ μετέφερε τὸ ἀντικείμενο κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι τῆς ἀπέναντι πολυθρόνας. Σκεφτόταν δtti τὸ παιδί, μὴ βρίσκοντας πιὰ τὸ ἀντικεί-

μενο στὴ θέση του, θὰ τὸ ἔψαχνε ἀλλοῦ. Τὸ παιδί, ὅμως τραβούσε ἀπλῶς τὸ μαξιλάρι τῆς πρώτης πολυθρόνας, λέγοντας : «Δὲν εἶναι πιά!». Ἱαλλά δὲν ἔκανε καμμὶδ προσπάθεια, γιὰ νὰ θρῆ τὸ ἀντικείμενο ποὺ ἔξαφανίστηκε. Τότε δὲ καθηγητὴς ἐπαναλάμβανε τὸ πείραμα, κάνοντας τὸ παιδί νὰ թλέπῃ ὅτι μετέφερε τὸ ἀντικείμενο, ἀπὸ τὴ μιὰ πολυθρόνα στὴν ἄλλη. Τὸ παιδί ὅμως, ἐπαναλάμβανε τὴν ἵδια σκηνὴν δύπως καὶ τὴν πρώτη φορὰ καὶ ξανάλεγε : «Δὲν εἶναι πιά!». Ὁ καθηγητὴς κόντευε νὰ χαρακτηρίσῃ τὸ παιδί του ἀνόντο. Σήκωσε ἀνυμόμονα τὸ μαξιλάρι τῆς δεύτερης πολυθρόνας, λέγοντας : «Μὰ δὲν εἶχες δεῖ ὅτι τὸ εἶχα թάλει ἔδω;» «Ναί», ἀπάντησε τὸ παιδάκι καὶ δείχνοντας τὴν πρώτη πολυθρόνα συνέχισε : «πρέπει, ὅμως, νὰ εἶναι ἔκει». Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παιδιοῦ δὲν թρισκόταν στὴν ἀναζήτηση τοῦ ἀντικειμένου, μὰ στὸ γεγονός ὅτι αὐτὸ ἔπειρε πνὰ ξαναγυρίση στὴ θέση του».

Ἐπέμεινα λίγο στὸ ζήτημα τῆς τάξης γιατὶ πολλὲς φορὲς παρεξηγοῦν τὸ παιδί καὶ τὶς ἀντιδράσεις του. «Ολα αὐτὰ δείχνουν πώς ή φύση թթαλε στὸ παιδί τὴν εύαισθησία στὴν τάξη, γιὰ νὰ τὸ թողθήσῃ νὰ διακρίνῃ τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὰ διάφορα πράγματα. Νὰ ξέρη δηλαδὴ τὸ μέρος ποὺ թρίσκεται κάθε πράγμα, καὶ νὰ προσανατολίζεται μέσα στὸ περιθώριον του.

«Ἄς ξαναγυρίσωμε ὅμως στὸ σχολεῖό μας. Στρώνομε εἴπαμε μιὰ πετσέτα, թάζομε τὸ πιάτο πάνω, μέσα στὸ πιάτο τὸ ψωμὶ ἥ τὸ φρούτο καὶ τὸ ποτήρι στὴ γωνιά. Τὰ παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου δὲν πρέπει νὰ τρώνε թέων στὸν κῆπο. Τοὺς πέφτει τὸ ψωμί, τὸ σκονίζουν καὶ μὲ τὸ νὰ θέλουν νὰ παίξουν μένουν νηστικά. »Ετοι, στὴν τάξη, εἶναι καλύτερα. «Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ εἶναι իερή, εἶναι ὡραῖο νὰ τρώνε ἀντάμμα τὰ παιδιά καὶ νὰ κουβεντιάζουν. Βέβαια αὐτὸ δὲν γίνεται ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα. Πάντως μὲ μιμήθηκαν κι ἔκεινα, թστρωσαν τὶς πετσέτες τους καὶ τρώνε ἀργά. Κάτι μοῦ λέει πώς μὲ ξεφοθήθηκαν, πώς ἥ πρώτη ἐντύπωση ποὺ τοὺς թκανὰ ἦταν καλή. Μὲ κυττάζουν διαρκῶς. Προσπαθῶ νὰ μείνω φυσικὴ καὶ կիօμη, ἐνῶ κατάθαται թχω μιὰ ἐλαφριὰ ταραχή. «Πὼ πὼ πῶς καίει αὐτὸς δ καφές!!» λέω ξαφνικὰ καὶ ξυνίζω τὸ πρόσωπο. Γελοῦν. «Υπάρχουν ὅμως καὶ μερικὰ παι-

δάκια πού ἐπιμένουν ἀκόμα νὰ κλαῖνε. Τὰ πλησιάζω, τὰ χαῖδεύω χωρὶς νὰ φτάνω στὴν ὑπερβολή. Κάθε κίνηση μου πρέπει νᾶναι μετρημένη, λίγο σοβαρή χωρὶς νὰ παύῃ νᾶναι καλωσυνάτη. Δὲν πρέπει τὸ παιδὶ νὰ σκεφτῇ «Θὰ κάνω καὶ τὴν δασκάλα μου δτὶ θέλω, δπως τὴ μαμά». Ἀλλάζω κου-  
θέντα: «Παιδιά, αὔριο ποιός θὰ φέρη ζάχαρη γιὰ τὰ πουλά-  
κια καὶ αὐγὸ ϐραστό;» Σηκώνουν πρόθυμα τὰ χεράκια τους.  
«Φάγατε κιόλας;— κι ἄς ἔχουν κάνει μισὴ ὥρα γιὰ νὰ φά-  
νε — μὰ ἐσεῖς εἰσθε σωστοὶ λύκοι». Ὁ λύκος εἶναι ζῶο ποὺ  
πολὺ θαυμάζουν τὰ παιδιά καὶ ἐπιθυμοῦν ὑποσυνείδητα τὴν  
δύναμή του.

Καὶ τώρα ἡ ὥρα γιὰ τὸ μεγάλο γεγονός ποὺ δὲν  
ἀφήνει ἀσυγκίνητο κανένα παιδάκι: «Ἐπειδὴ εἰσθε τόσο  
χρυσᾶ παιδάκια θὰ σηκωθοῦμε δλοι νὰ πᾶμε στὴν ἄλλη αἴ-  
θουσα γιὰ νὰ δοῦμε κουκλοθέατρο!!». Ἡ χαρά τους δὲν  
κρύθεται. Δὲν ἀρχίζω τὴν πρώτη τούτη μέρα μὲ κουκλοθέ-  
ατρο, ἐννοῶ μόλις ἔρθουν τὸ πρωΐ, γιὰ νὰ δημιουργήσω μιὰ  
ἀτμόσφαιρα ἐμπιστοσύνης, νὰ λιγοστέψῃ ἡ ταραχὴ ἀπὸ τὸν  
ἀποχωρισμὸ τῆς μητέρας ποὺ δπω; ἔγραψα καὶ πιὸ πάνω ἡ  
ἴδια ἡ μητέρα τὸν κάνει τραγικὸ καὶ γιὰ νὰ δοῦν πῶς ἡ δα-  
σκάλα του οὔτε ἄγρια εἶναι, οὔτε κακιά, δπως τοῦ λένε  
σπίτι ὅταν κάνει ἀταξίες, μὰ δλο της τὸ γέλιο καὶ τὸ κέφι  
τῷχει φυλαγμένο γιὰ κεῖνα καὶ τὰ χέρια της δὲν κτυποῦν  
ἀλλὰ χαῖδεύουν ἀπαλά καὶ τρυφερά τὰ μικρὰ κεφαλάκια.

Τὰ παιδιά μας ἔδω στὴν Ἀλεξάνδρεια δὲν εἶναι μυημέ-  
να στὶς χαρὲς καὶ στὶς ἐκπλήξεις τοῦ κουκλοθέατρου καὶ γιὰ  
νὰ προλάθωμε φόβους ἡ δισταγμούς τοὺς λέμε τὴν ὑπόθεση  
μὲ δυὸ λόγια. Μιὰ γατούλα θὰ κυνηγᾶ ἔνα ποντιάκι. «Αν  
τὸ πιάσῃ, θὰ χτυπήσετε παλαμάκια. »Ετσι τὰ παιδιά ξεκι-  
νοῦν προετοιμασμένα γιὰ δτὶ πρόκειται νὰ δοῦν. Δὲν παί-  
ζομε τὴν πρώτη μέρα δλόκληρο ἔργο, οὔτε προσέχομε τὸ πε-  
ριεχόμενο νᾶχη ρίζες διδαχτικές. Ἀπλὰ θέλομε νὰ τὸ διασκε-  
δάσωμε, νὰ τὸ κάνωμε νὰ γελάσῃ μὲ τὴν καρδιά του. Αὐτό  
του τὸ γέλιο θᾶναι ἡ γέφυρα ποὺ θὰ μᾶς τὸ ξαναφέρῃ τὴν  
ἐπομένη, πιὸ θαρρετὸ καὶ πιὸ ήσυχασμένο ἐπωτερικά.

Πῶς θὰ κατέθωμε δμας ἀπὸ τὸν πάνω δροφο ποὺ ϐρι-  
σκόμαστε γιὰ νὰ πᾶμε στὴν αἴθουσα τοῦ κουκλοθέατρου;  
«Παιδιά, θὰ σᾶς ϐοηθήσω νὰ φτιάξωμε ἔνα τραίνο. Θὰ πια-

σθήτε δυό - δυό καὶ θὰ εῖσαστε τὰ θαγονάκια». Τὰ θάζομε δυό - δυό στὴ γραμμὴ κι ὁσπου νὰ τὰ τακτοποιήσωμε ὅλα, τοὺς μιλᾶμε γι αὐτὸ τὸ τραῖνο ποὺ θὰ τὸ σχηματίζωμε κάθε μέρα καὶ πρέπει νᾶναι ἵσιο - ἵσιο καὶ κανένα θαγονάκι νὰ μὴν θγαίνῃ πρὸς τὰ ἔξω. Τοὺς μιλᾶμε συνέχεια γιὰ νὰ μὴν μένουν μόνα μὲ τὶς σκέψεις τους καὶ μπορεῖ ἡ εἰκόνα τῆς μητέρας ποὺ λείπει, νὰ γεμίση πάλι δάκρυα τὰ ματάκια. «Τώρα θὰ ξεκινήσῃ τὸ τραῖνο. "Οταν σφυρίξω μὲ τὴ σφυρίχτρα πρέπει νὰ σταματᾶ κι δταν λέμε, τοὺ - ου - ου, θὰ ξεκινᾶ. 'Εμπρὸς φωνάζετε «τού!» νὰ ξεκινήσωμε. Μπράθο σας. Εἶστε σπουδαῖα παιδάκια». Σφυρίζω, σταματοῦν, ξεκινοῦν, σταματοῦν ὁσπου φτάνομε κάτω. Βρίσκουν τὸ ράφι ποὺ τοὺς μιλήσαμε πρὶν καὶ τοποθετοῦν τὶς τσάντες τους. Πάμε στὴν αἴθουσα τοῦ κουκλοθεάτρου καὶ τὰ θάζομε νὰ καθίσουν στὰ μαξιλάρια τους.

Ἡ σκηνὴ τοῦ κουκλοθεάτρου μὲ τὴν κλειστὴ κουρτίνα κεντρίζει τὴ φαντασία τους. "Αν κάποιο παιδάκι κλάψει, ἀφήστε το νὰ θγῇ ἔξω μὲ τὴν ἐπιτήρηση κάποιας θοηθοῦ. Ἀργότερα θὰ μᾶς παφακαλοῦν γι αὐτὴ τὴν ὥρα καὶ θάγαπήσουν τὶς κούκλες σάν ζωντανά, ὑπαρκτὰ πρόσωπα. Ἡ «κυρά Καλή» ἡ γριούλα, τὸ κύριο πρόσωπο τοῦ κουκλοθεάτρου μας παρουσιάζεται καὶ τὰ χαιρετᾷ. Τοὺς λέει τὸ ὄνομά της καὶ πῶς ἀγαπᾶ ὅλα τὰ παιδάκια. Μόνο ποὺ γιὰ νὰ θιάστῃ νᾶρθη στὸ Νηπιαγωγεῖο μας, ἔχασε τὸ μπαστούνι της. Μπορεῖ κάποιο παιδάκι νὰ τῆς φέρη ἔνα μικρὸ ξυλαράκι, αὔριο, γιὰ μπαστούνι; (Ζητάμε διαρκῶς τὴν θοήθειά τους ἔστω καὶ ἐν τὴν ἐπαύριο δὲν θυμούνται τί ζητήσαμε). Μιὰ συνεργάτιδά μας, ἀπὸ κάτω, θοηθᾶ τὸν διάλογο ἀπαντῶντας ἡ ἴδια στὴν ἀνάγκη, στὶς ἐρωτήσεις τῆς κυρά - Καλῆς. Ἡ κυρά Καλή φωνάζει τὴ γατούλα της καὶ συνεχίζεται τὸ ἔργάκι ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο προορισμὸ δπως εἴπαμε, παρὰ νὰ τὰ κάνη νὰ γελάσουν.

Ἡ ὥρα τοῦ κουκλοθεάτρου κύλισε εὔκολα, τὰ παιδιά μποροῦν νὰ θυοῦν τώρα στὸν κῆπο. Καὶ δῶ μὴν τ' ἀφήστε μόνα. Δὲν γνωρίζονται ἀκόμα μεταξὺ τους, θὰ νοιώσουν μοναξιά καὶ θλίψη. Νὰ παίξετε μαζὶ τους ἡ νὰ τὰ κουνήσετε στὶς κούνιες. Τὰ παιχνίδια ποὺ θὰ παίξετε νὰ είναι ζωηρά, νὰ θέτουν τὸ σῶμα σὲ κίνηση. Κυνηγητὸ ἡ τὸ λύκο μὲ τάσινάκι. Τὰ μαθαίνουν εὔκολα. Ἄντι ἔνα ἀρνάκι, τοποθετοῦμε πολλὰ στὸ

κέντρο τοῦ κύκλου. "Αν τὰ παιδιά δειλιάζουν καὶ ἀρνοῦνται νὰ πάρουν ἐνεργὸ μέρος, τότε γίνεστε σεῖς λύκος καὶ ἡ θοηθός σας ἀρνί. Διασκεδάζουν ἔτσι καὶ μαθαίνουν τὸ παιχνίδι καλά. Γυρνοῦν γύρω - γύρω καὶ σᾶς ρωτοῦν «Περπατῶ μὲς τὸ δάσος ὅταν ὁ λύκος δὲν εἶναι δῶ. Λύκε λύκε εἶσαι δῶ;». «Βάζω τὰ παπούτσια μου!» ἀπαντάτε σεῖς, ὅχι ὅμως μὲ φωνὴ ἄγρια, μὴν τρομάξουν. Τὸ κυνηγητὸ παίζεται δίχως ὠρισμένο σχέδιο. 'Εσεῖς τὰ κυνηγᾶτε ἢ ἐκεῖνα σᾶς κυνηγοῦν.

Οἱ μητέρες ἔρχονται. Πῶς πέρασε ἡ ὥρα! Σᾶς ρωτοῦν ἀνήσυχες, θέλουν ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα κιόλας νὰ θυμᾶστε τί ἔκαμε ὁ Τάκης τους, ὃν ἔφαγε ἡ Ρηνούλα ἢ ὃν ἔκλαψε ὁ Γιώργιος. Βέβαια δὲν μπορεῖτε νὰ θυμᾶστε ὅλα τοῦτα, μὰ τὶς καταλαθαίνετε καὶ δὲν θυμώνετε μὲ τὶς ὑπερβολές τους. Σκέπτεστε τί τρυφερὸ λουλούδι εἶναι ἡ μητρικὴ ἀγάπη, συλλογίζεστε τὴν ἀγωνία τους πρώτη μέρα ποὺ τὸ παιδὶ ἔλειψε μακριά τους καὶ τὸ σπίτι ἄδειασε — πόσο ἄδειασε θεέ μου! — καὶ τοὺς χαμογελᾶτε γλυκά. «Όλα πήγαν καλά. 'Όλα πήγαν καλά. . .».

"Ετσι τελειώνει ἡ πρώτη μέρα ποὺ σᾶς ἀφήνει κατάκοπη, ἐκνευρισμένη κι ἀμφίβολη ἵσως γιὰ τὴν κατοπινή σας ἐπιτυχία. Σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω. Οἱ χαρὲς δλες, μαζεμμένες θὰ σᾶς ἔρθουν σὲ λίγο καιρό. Κάνετε ὑπομονὴ καὶ προσπαθήστε νὰ διατηρήσετε τὸ σπουδαιότερο ὅπλο σας, τὴν ψυχραιμία.

'Η ζωὴ χωρὶς ἀγώνα γίνεται ρηχή, ὁ ἀγώνας σας εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ δύσκολους καὶ ἡ κατοπινὴ ίκανοποίηση ποὺ θὰ πάρετε σᾶς ἀνήκει καὶ σᾶς ἀξίζει.

## ΣΧΟΛΕΙΟ — ΣΠΙΤΙ

“Ολον αύτὸν καιρὸν τὶς σκέψεις μας, τὰ σχέδιά μας, τὶς διησυχίες καὶ τὰ δύνειρά μας τὰ ἀπορροφοῦσε τὸ παιδί κι ὁ ἔρχομός του στὸ Νηπιαγωγεῖο. Τώρα ποὺ ήρθε, ποὺ μᾶς χάρισε τὸ γέλοιο του ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα, ποὺ μέσα στὴν καρδιά του ἀρχίζομε νὰ παίρνωμε μιὰ θέση ζεστή, πρέπει νὰ προσέξωμε τοὺς γονεῖς. Κι δταν λέω γονεῖς, ἐννοῶ τὴν μητέρα καὶ τὴ γιαγιά. Αὐτές οἱ δυὸ εἶναι οἱ κύριες συνεργάτιδες μας, αὐτές θὰ φέρνουν τὸ πρωΐ τὸ μικρὸ στὸ σχολειό, θὰ τὸ παίρνουν τὸ μεσημέρι, εἶναι οἱ δυὸ γυναῖκες ποὺ θὰ γίνουν φίλες μας.

‘Ο πατέρας καὶ ὁ παππούς, ίσως ἐπειδὴ τὰ παιδιά εἶναι μικρὰ ἀκόμα, νοιώθουν ἀμηχανία δσες φορὲς βρεθοῦν σχολειό, χαμογελοῦν ἀδέξια στὰ μωρὰ ποὺ τοὺς τριγυρίζουν καὶ γενικὰ δὲν θὰ τοὺς βλέπετε συχνά. Βέθαια δ κύριος λόγος δὲν εἶναι δτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ Νηπιαγωγεῖο. Κάθε ἀλλο. ‘Οσες φορὲς χρειαστήκαμε τὴ βοήθειά τους μᾶς τὴν ἔδωσαν μὲ μιὰ προθυμία ποὺ μᾶς συγκίνησε, ἀλλὰ οἱ ὥρες τῆς ἐργασίας τους συμπίπτουν μὲ τὶς σχολικὲς ὥρες.

Ξαναγυρίζουμε λοιπὸν στὴν μητέρα καὶ στὴν γιαγιά ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν ἀγκαλία τους, πήραμε τὸ τρισχαριτωμένο παιδάκι ποὺ παίζει μὲ τόση σοθαρότητα μπροστά μας. ‘Η ἐπαφὴ βέθαια μὲ τοὺς ἀνθρώπους κι ἡ ἀνάπτυξη φιλίας δὲν εἶναι πάντα εὔκολη, πολλές φορὲς ἡ δυστυχία (δὲν εἶναι μόνο οἰκονομικὴ) δημιουργεῖ τείχη στὴν καρδιά. Μὰ ἐμεῖς ἔχομε ἔνα συνδετικὸ κρῖκο ποὺ σπάει τὰ τείχη αὐτά: τὸ παιδί. Τὸν πρῶ-

τὸ καιρὸν ἵσως σᾶς κουράσουν. Μήν τις δέρεις οἱ μητέρες δὲν ἔχουν τὴν ἀπαίτούμενη μόρφωση καὶ κατανόηση. Αὐτὸν δὲν θὰ πῆ πώς πρέπει νὰ τοὺς δίνωμε διαταγές «κάνετε αὐτὸν» ή «κάνετε ἐκεῖνο». Ἐμεῖς θὰ μάθωμε ἀπὸ κεῖνες. Θὰ γνωρίσωμε πλευρές τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ ποὺ οὕτε τὶς φανταστήκαμε, ἀρρώστειες ποὺ πέρασαν καὶ ἵσως ἄφησαν τὰ ἔχη τους...

Κι ἀργότερα, δταν ἀποκτήσετε τὴν ἐμπιστοσύνη τους, τότε θὰ σᾶς ἔκμυστηρεύωνται διὰ τοὺς σπίτι, κάθε χαρά καὶ λύπη, ἀπαραίτητα ἐφόδια γιὰ τὸ δύσκολο δρόμο τῆς ἀγωγῆς καὶ ἔξι ἵσου ἀπαραίτητα γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σας. Τὸ Νηπιαγωγεῖο θὰ γίνη χωρὶς νὰ τὸ καταλάβετε κι ἔνα σχολείο γιὰ σᾶς, σχολείο τῆς ζωῆς. Πόσες φορὲς συμμερίστηκα χαρὲς δικές τους καὶ λησμόνησα τὶς ἔγνοιες μου καὶ πόσες ἄλλες ἔκλαψα γιὰ λύπες ἀνείπωτες ποὺ δὲν εἶχα φανταστῆ ποτέ μου! Φυσικὰ αὐτὰ δὲν θὰ γίνουν ἀμέσως. Ἰσως θρεθοῦν καὶ μητέρες ποὺ νὰ σᾶς κάμουν παρατηρήσεις γιὰ τὸ χέρι τοῦ παιδιοῦ ποὺ γρατσουνίστηκε ἢ γιὰ τὸ σκιστιμό τῆς ποδιάς του. Δὲν θὰ ἀντιμιλήσετε ποτέ. Ἀπλῶς, θὰ ζητήσετε συγνώμη καὶ θὰ τοὺς πῆτε πώς «παιδάκια εἰναι, θὰ τρέξουν, θὰ τρασθήξουν τὸ ἔνα τὸ ἄλλο, μὰ γιὰ κάτι ποθαρότερο νὰ μήν ἀνησυχοῦν. Τὸ θέλμα μας τὰ παρακολουθεῖ». Ιθάκη συχάσουν. Ἡ ἀνησυχία τους δὲν εἰναι ἀδικαιολόγητη. Ἀκόμα δὲν σᾶς ξεύρουν. Ὁ καλός σας τρόπος καὶ ἡ ἡρεμία σας θὰ τὶς κατακτήσῃ. Πιθανὸν νὰ συμβῇ καὶ κάτι ἄλλο. Μιὰ θαθειά-θαθειά κρυμμένη ζήλεια γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ σᾶς δείχνει τὸ παιδί, γιὰ τὰ χάδια ποὺ σᾶς γεμίζει γιὰ τὸ διτι, ὅλο στὸ σπίτι σᾶς θυμάται καὶ ἀναφέρει τὸ ὄνομά σας. Εἰναι εὔθικτες οἱ γυναῖκες σ' αὐτό. «Ομως κι αὐτὸν μὲ τὸν καιρὸν θὰ σβύσῃ, θὰ δῆ πόσο κουράζεστε γιὰ τὸ παιδί τους, πόσο τὸ ἀγαπᾶτε καὶ θέλετε τὴν προκοπή του καὶ τότε δρόμος τῆς συνεργασίας σας θὰ εἰναι ἀνοιχτός.

Σὲ μερικὲς ἔκδρομές σας, ἐπιτρέψτε καὶ στὶς μητέρες νὰ ξρθοῦν. Θὰ δοὺν τὸ ἔργο σας ἀπὸ πιὸ κοντά, οἱ δεσμοὶ θὰ γίνουν σπενώτεροι. Στὶς γιορτούλες τοῦ Νηπιαγωγείου ζητήστε τὴν θοήθειά τους, τὴν συμβουλή τους γιὰ ζητήματα φορεσιῶν, γιὰ διακόσμηση, γιὰ κεράσματα. Ἐμεῖς στὸ Νηπιαγωγεῖο εἰχαμε πάρα πολλὰ παιδιά. Μὰ οἱ γιορτούλες μας

δλες πέτυχαν χάρη στή βοήθεια τῶν μητέρων πού ἀνάλαβαν  
ἔνας σωρὸς εὐθύνες. Καὶ πάντα τοὺς χρωστῶ εὔγνωμοσύνη γι  
αὐτό. Θὰ σᾶς καλοῦν σπίτια τους. Νὰ πηγαίνετε. Νὰ ξέρατε  
τὴ χαρά τοῦ παιδιοῦ πού σᾶς Өλέπει στὸ «ἄλλο του σπίτι»!  
Διακρίνετε στὰ μάτια του πώς κάτι θαυμαστὸ ᜓγινε κείνη τῇ  
μέρα. «Η δασκάλα ἥρθε στὸ σπίτι του, τῆς ἔδειξε τὰ παιχνίδια  
του, τῆς ἔφερε καὶ νερὸς ποὺ ζήτησε!!» «Ἄς γινόταν ἡ ψυχή μας  
νὰ μποροῦσε νὰ σκορπίσῃ τὰ σύννεφα πού οἱ θλίψεις καὶ τὰ  
προσθλήματα τὴν ἔχουν τυλίξει, ἀς γινόταν νὰ γίνη καθαρὴ  
σὰν τὸ κρύσταλλο γιὰ νὰ νοιώση τοῦτες τὶς ἀπεριόριστες  
χαρὲς τοῦ παιδιοῦ, τὶς χαρὲς ποὺ εἶναι διὰ τὸ λίπασμα στὰ  
λουλούδια.

Οἱ μητέρες συχνὰ θὰ σᾶς παραπονιοῦνται γιὰ τὰ παιδιά.  
Θὰ σᾶς λένε πώς μεταχειρίζονται τὸ ψέμμα. Ρωτήστε τις, μῆ-  
πως λένε ψέμμα ἀπὸ φόθο, ἀπὸ ζήλεια γιὰ τὸ πιὸ μικρὸ ἀδελ-  
φάκι, γιὰ νὰ καυχηθοῦν; Μήπως κάποιος μέσα στὸ σπίτι  
συνηθίζει νὰ λένε ψέμματα; Χτυπᾶ ἡ πόρτα π.χ. καὶ λέει νὰ  
ποῦν πώς δὲν εἶναι μέσα; Συζητήστε μὲ τὴν μητέρα καὶ θὰ  
θρῆτε τὸ σωστὸ δρόμο καὶ πῶς πρέπει νὰ φερθῆτε.

«Αλλες πάλι παραπονιοῦνται γιὰ τὴν περιέργεια τῶν παι-  
διῶν τους. Πέστε τους διὰ ναί, εἶναι περίεργα σ' αὐτὴ τὴν ἡ-  
λικία, ὅλο ρωτοῦν, ὅλα θέλουν νὰ τὰ μαθαίνουν. Αὐτὴ ἡ πε-  
ριέργεια θὰ φέρῃ τὴν γνώση. Κουράζει unction, μὰ πῶς ἀλ-  
λοιῶς θὰ ἀναπτυχθῆ πνευματικά;

Πολλὰ παιδιά τρώνε τὰ νύχια τους, οἱ μητέρες σᾶς τὸ ἐ-  
ξιμολογοῦνται ἀπελπισμένα. Μήπως λείπει ἀπὸ τὸν ὄργανι-  
σμό του ἀσθέστιο; μήπως ἔχει κάποια νευρικὴ διαταραχή; ἔγι-  
νε καυνάς στὸ σπίτι; Πρέπει νὰ κοπῆ αὐτὴ ἡ συνήθεια τώρα  
πού εἶναι νωρὶς ἀκόμα. Μιλήστε στὴν τάξη γενικά, χωρὶς νὰ  
δύνομάσετε, γιὰ μερικὰ παιδάκια ποὺ εἶναι ἀκόμα μωρὰ καὶ  
τρώνε τὰ νύχια τους ἢ πιτιλίζουν τὸ δάχτυλό τους καὶ διὰ  
δὲν φαντάζεσθε νὰ ἔχετε τέτοια παιδάκια στὸ Νηπιαγωγεῖο.  
«Αν ἐπιμένη, τότε ἡ κυρά Καλὴ ἀπὸ τὴ σκηνὴ τοῦ κουκλο-  
θεάτρου θὰ πῆ πῶς ἔμαθε κάτι ποὺ τὴν λύπησε. «Ενα ἀπὸ τὰ  
ἀγαπημένα τῆς παιδάκια τοῦ σχολείου κάνει κάτι κακό. Καὶ  
θὰ ἔξηγήση. Μπορεῖτε καὶ νὰ παίξετε ἔνα μικρὸ ἔργακι μὲ  
θέμα τὴν ὀνυχοφαγία. Μιὰ κούκλα - κοριτσάκι ποὺ θὰ παρι-  
στάνῃ τὴν ἔγγονούλα τῆς κυρά Καλῆς θὰ ἔχη αὐτὴ τὴν κακὴ

συνήθεια και οι συμβουλές της γιαγιάς της θὰ μένουν χωρὶς ἀποτέλεσμα. 'Οπότε, μιά μέρα, τὸ δαχτυλάκι της θάρχιση νὰ μεγαλώνη (θὰ προσθέσετε ἔνα χάρτινο) και θὰ ντρέπεται τ' ἄλλα παιδιά. Θὰ μετανοίωση και τότε θὰ παρουσιαστῇ ἡ καλὴ γιαγιά της ποὺ θὰ τῆς βάλη ἔνα φάρμακο και ἀφοῦ δώσει τὸν λόγο της ὅτι δὲν θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ, θὰ γίνη καλά τὸ δαχτυλάκι, (θὰ ἀφαιρέσετε τὴν χάρτινη θήκη).

Δὲν εἶναι θέσαια δυνατὸν νὰ γράψω γιὰ ὅλα τὰ προθλήματα ποὺ παρουσιάζει ἔνα παιδί στὸ σπίτι. 'Εσεῖς μὲ τὴν θοήθεια τῆς μητέρας θὰ τὰ ἀντιμετωπίζετε ψύχραιμα και λογικά. 'Η ἀγάπη σας και ἡ ὑπομονή σας θὰ δώσουν καρπούς. 'Η θία και ἡ τιμωρία, κανέναν. Τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν εἶναι νὰ πεισματώσουν τὸ παιδί, νὰ τὸ κάμουν πιὸ νευρικό, ώσπου νὰ καταλήξῃ νὰ γίνη σωστὸς τύραννος. Συμβουλέψτε τὶς μητέρες νὰ χαλιναγωγοῦν τὰ νεῦρα τους ὅσο μποροῦν, νὰ κρύθουν τὶς ἀνησυχίες τους ἀπ' τὰ μικρὰ και νὰ μιλοῦν μὲ τόνο χαμηλὸ και γλυκό. Εἴμαι θέσαιη πώς παρ' ὅλα τὰ προθλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει κάθε σπίτι στὴν ἐποχὴ μας, ἡ μητέρα θ' ἀκολουθήσῃ τὴν συμβουλή σας γιατὶ τὸ παράδειγμα θὰ εἰστε σεῖς. 'Ενῶ θὰ τῆς ἔχετε ἐμπιστευτῆ κάποια σας στενοχώρια, τὴν ἀρρώστεια κάποιου στενοῦ συγγενῆ σας, θὰ σᾶς θλέπη μὲ τὰ παιδιά γελαστή, ἥρεμη, γλυκειά και θὰ παίρνη δύναμη ν' ἀντιμετωπίσῃ τὸ δικό της ΕΝΑ παιδάκι.

Πάρετε ἔνα τετράδιο χοντρὸ — τετράδιο ἀτομικότητος ὅπως τὸ λέμε — και κάθε φύλλο του θ' ἀνήκῃ σ' ἔνα παιδάκι, πάνω - πάνω θὰ γράφετε τὸ ὄνομά του, τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα, τὶ ἐργασία κάνει, τὴν ἀκριβῆ ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, τὴν διεύθυνση τοῦ σπιτιοῦ και τὸ τηλέφωνο ἂν ἔχῃ ἢ κάποιο γειτονικό τους τηλέφωνο (ἴσως σᾶς χρειαστῇ). "Ολο τὸ ὑπόλοιπο μέρος θὰ τὸ χρησιμοποιῆτε γιὰ παραπηρήσεις σας, γιὰ τὴν σωματικὴ του κατάσταση, τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, τὴν εὐφύΐα του και γενικὰ δ, τι σᾶς κάνει ἐντύπωση ἢ δ, τι σοθαρὸ σᾶς ἐμπιστεύονται οἱ γονεῖς γιὰ τὸ παιδί. Αὔτὸ τὸ τετράδιο θὰ σᾶς φανῇ πολὺ χρήσιμο και θὰ τὸ συμβουλευθῆτε ἀπειρές φορές. 'Ακόμα θὰ ἔχετε ἀτομικούς φακέλους γιὰ κάθε παιδί και μέσα θὰ βάζετε σημειώσεις σας γι' αὐτό, πιστοποιητικά γιατροῦ, και δ, τι τὸ ἀφορᾶ.

## ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Στὸ Νηπιαγωγεῖο, ὅπως ξεύρετε ἐξ ἄλλου, δὲν ὑπάρχει — δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ — πρόγραμμα. Τὸ πρόγραμμα τὸ δημιουργοῦν τὰ ἵδια τὰ παιδιὰ μ' ἔνα κέντρισμα, μιὰ τους παρατήρηση, κάτι ποὺ θὰ συμβῇ. Ἐμεῖς εἴμαστε δέκτες αὐτῶν τῶν εὐαίσθητῶν κερατιῶν, πάρνομε τὴν παρατήρηση ἢ τὸ γεγονός γιὰ νὰ στήσουμε τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας. Κι ἀν σᾶς γράφω μερικὲς ἀναμνήσεις μου τῆς πρώτης ἔθδομάδας, εἶναι γιατὶ ἀκόμα τὰ παιδιὰ δὲν μιλοῦν θαφρετά, εἶναι λίγο σὰν χαμένα καὶ πρέπει ἐσεῖς νὰ ἐνεργήσετε, ἐσεῖς νὰ βρίσκετε θέματα καὶ ἰδέες. Αὐτὲς τὶς πρῶτες μέρες, ποὺ τὰ παιδιὰ μὲ κυττοῦσαν σιωπῆλα καὶ περίμεναν, βρέθηκα σὲ διλήμματα. Θεωρητικὰ φιλία εἶχα μελετήσει πολλὰ μὰ δὲν εἶχα βρεῖ κανένα ποὺ νὰ μὲ βοηθᾶ σὲ τοῦτες τὶς δύσκολες στιγμές. Ποιὸ παραμύθι νὰ πῶ; Κι ἀν δὲν τοὺς δρέσει; Νὰ παίξω καλύτερα ἵνα παίχνιδι. Ποιὸ ἀπ' τὰ πολλὰ ποὺ δλεῖς γνωρίζομε, θὰ τὰ διασκεδάση ἀληθινά; "Ισως θάταν καλύτερα νὰ τραγουδήσωμε; Χρονιά μὲ χρονιά, μὲ ὁδηγὸ τὴν περσινὴ πεῖρα κατάφερα νὰ ξεδιαλέω διπλαὶ μοῦ χρειαζόταν. Πολὺ μὲ βοήθησε καὶ τὸ ἀτομικὸ ἡμερολόγιο τῆς σχολικῆς ζωῆς ποὺ κρατοῦσα. Σᾶς τὸ συνιστῶ. Τὴν δεύτερη μέρα ποὺ ἔρχονται, τὰ τοποθετοῦμε δριστικὰ στὶς θέσεις τους καὶ τοὺς δείχνομε ποιὸ ντουλαπάκι θὰ είναι δικό τους. Κάνομε ὄστερα ἔλεγχο καθαριότητας σὰν παίχνιδι. Πρέπει νὰ συνηθίσουν στὴν τάξη τοῦ περιβάλλοντος, στὴν καθαριότητα καὶ φροντίδα γιὰ τὸν ἐαυτό τους. Κάθε κίνηση

πού ζητῶ νὰ κάνουν, τὴν κάνω πρῶτα ἔγώ. Κλείνουν τὸ ἔνα χεράκι καὶ Өλέπω τὰ νύχια τοῦ ἄλλου χεριοῦ. "Υστερα λέω: «ἄς δῶ τώρα καὶ τὰ νυχάκια ποὺ μοῦ κρύφτηκαν» κι ἀνοίγουν τὰ δάχτυλα τοῦ κλειστοῦ χεριοῦ. «Τώρα ξεσκεπάστε τὸ ἔνα σας αὐτάκι, Ӧστερα τὸ ἄλλο». Συγχρόνως γέρουν καὶ τὰ κεφάλια ἀριστερά, δεξιὰ κι αὐτὸ τὰ διασκεδάζει. Τοὺς λέω νὰ Өγάλουν, νὰ ξεδιπλώσουν τὸ μαντηλάκι τους καὶ νὰ κάνωμε πὼς χαιρετοῦμε τὰ καράβια. Πρῶτα μὲ τὸ ἔνα, Ӧστερα μὲ τὸ ἄλλο χέρι. Τὸ ξαναδιπλώνουν. Ούσιαστικὰ αὐτὸ τὸ δίπλωμα εἶναι ἡ πρώτη ἄσκηση ποὺ θέλει κάποια προσπάθεια. Τὰ καταφέρουν. Κι δσα δὲν μποροῦν, τὰ Өοηθῶ.

Ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἄσκηση - παιχνίδι τῆς πρώτης μέρας «Τί κάνομε τὸ πρωῖ ποὺ ξυπνοῦμε ὥσπου νᾶρθωμε στὸ σχολεῖο». Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ προσθέσω κάτι σοθαρό. Μήν διστάζετε νὰ ἐπαναλαμβάνετε μιὰ ἄσκηση πολλὲς φορές, κάθε μέρα, ἀν αὐτὴ ἀρέσει στὰ παιδιά. Ἡ ἐπανάληψη εἶναι ἀγαπητὴ στὰ μικρὰ αὐτῆς τῆς ἡλικίας. Δὲν θαριοῦνται δπως νομίζουν οἱ μεγάλοι. Αἰσθάνονται μιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ κάνουν τὰ ἵδια καὶ τὰ ἵδια πράγματα ποὺ δυσκολευόμαστε νὰ καταλάθουμε. Π.χ. τὸ χαιρέτημα τῶν καραβιῶν μὲ τὸ μαντηλάκι τοὺς ἀρέσει ἰδιαίτερα. Ἐπαναλάβετε το σὲ λίγη ὥρα μὲ μιὰ παραλλαγή. Δένομε στὸ δεξὶ τους χεράκι μιὰ κόκκινη κορδέλλα· (τὶς ἔχομε κομμένες καὶ ἔτοιμες). «Ἀκούστε παιδιά. "Οταν σᾶς λέω, σηκώστε τὸ δεξὶ χέρι, θὰ σηκώνετε τὸ χέρι μὲ τὴν κορδελλίτσα. Ἀρχίζω. Σηκώστε τὸ δεξὶ χέρι. Χαιρετήστε τὸ πλοϊδ. Μπράσι! Τώρα, τὸ ἄλλο», "Οπως Өλέπετε, ἀκόμα δὲν εἶπα ἀριστερά. Τὸ ἀφήνω γιὰ τὴν ἐπομένη μέρα, γιὰ νὰ μάθουν καλά τὴν λέξη «δεξί». "Οταν τελειώσει κι αὐτό, τὰ ρωτῶ ἀν θέλουν νὰ τοὺς πῶ παραμύθι ἢ νὰ παίξωμε ἄλλα παιχνίδια. "Αν ζητήσουν παραμύθι, τοὺς λέω τὸ παραμύθι «'Ο Өάτρασχος ποὺ ἤθελε νὰ πετάξῃ μὲ τοὺς πελαργούς». Στὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ παραμύθια, πιὸ κάτω, γράφω τὶς γνῶμες μου πάνω σ' αὐτὸ τὸ σοθαρὸ θέμα. Ἐδῶ σᾶς λέω μόνο τοῦτο. Τὸ παραμύθι στὰ πολὺ μικρὰ παιδιά, δὲν πρέπει νὰ εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ νὰ συμμετέχουν κι ἐκεῖνα ἀν γίνεται, γιατὶ ἡ ἀκινησία τὰ κουράζει.

«Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ ἥταν μιὰ λίμνη. (Καλύτερα νὰ τὰ ρωτήσετε ἀν ξέρουν τὶ εἶναι λίμνη, πρὶν ἀρχίσει τὸ παρα-

μύθι, γιατί δὲν διακόψετε, σπάει ἡ μαγεία του). Σ' αὐτὴ τὴ λίμνη ζοῦσαν βατραχάκια. "Οταν παιζανε, φωνάζανε: θρεκεκέξ, θρεκεκέξ. Κάνετε το και σεῖς παιδιά! Μπράβο! Καὶ δταν πεινοῦσαν φώναζαν: κουάξ, κουάξ. Φωνάξτε και σεῖς. Πολὺ ώραία! Μαζί τους ζοῦσε κι ξνα βατραχάκι άταχτούλικο. Μιά μέρα, τι Өλέπει; Δυὸς πελαργούς νὰ στέκωνται κοντὰ στὴ λίμνη, και νὰ κουβεντιάζουν γιὰ τὸ αύριανό τους ταξίδι. Ταξίδι; Πῶς θὰ ἥθελε νὰ πάγη παζί τους! Μιά και δυὸς τους πλησιάζει «Βρέκε, θρέκε, θρεκεκέξ, κεξ, κέξ». Δηλαδή «Καλοί μου πελαργοί, πάρτε με μαζί σας». Πῶς νὰ σὲ πάρωμε;» τοῦ ἀπαντοῦν οἱ πελαργοί. Σκέφτεται ὁ βάτραχος, σκέφτεται... Βάλετε και σεῖς τὸ χεράκι στὸ κεφάλι και σκεφθῆτε. "Ωσπου θρῆκε! «Βρέκε, θρέκε, θρεκεκέξ, θρεκεκέξ, θρεκεκέξ. Δηλαδή: «Θὰ πάρετε ξνα καλάμι, νὰ τὸ πιάσετε μὲ τὸ στόμα σας και ἐγὼ θὰ καθίσω πάνω, ἀφοῦ δὲν ἔχω φτερά». Τὸ δέχτηκαν οἱ πελαργοί γιατὶ εἶχαν καλὴ καρδιά και συμφώνησαν νὰ ξεκινήσουν πρωὶ - πρωὶ. Ποῦ νὰ κοιμηθῇ ἀπὸ τὴ χαρά του ὁ βάτραχός μας! "Αρχισε νὰ πλένεται γιὰ νὰ γίνη πιὸ ὅμορφος. Κάνετε πῶς πλένεστε ὅπως ἔμενα. (Κάνω ἀστείες κινήσεις). "Υστερα ἄρχιντα τὸ τραγούδι. «Βρεκεκέξ, θρεκεκέξ!». Λέγετε το και σεῖς. Φθάνει ἡ ὥρα, ἔρχονται οἱ πελαργοί, βρίσκουν ξνα καλάμι, τὸ πιάνουν μὲ τὸ στόμα και ἀνεβαίνει πάνω ὁ βάτραχος. Καλὸ ταξίδι! Ἀνοίγουν τὰ φτερά κι ὅλο πᾶνε πιὸ ψηλά, πιὸ ψηλά. Ὁ βάτραχος κλείνει τὰ μάτια του, δὲν μπορεῖ νὰ Өλέπη κάτω. Κλείστε τα και σεῖς. Λίγο - λίγο ξεθάρρεψε κι ἄρχισε τὸ τραγούδι πάλι. «Βρεκεκέξ, θρεκεκέξ...». "Οσο περνοῦσε ἡ ὥρα τόσο και ξεφοβόταν, ὥσπου σκέφτηκε μιὰ σκανταλιά. Νὰ κάμη, λέει, μιὰ τούμπα, πάνω στὸ καλάμι. Παίρνει φόρα, φράπη, κάνει τὴν τούμπα και μπλούμ! πέφτει κάτω. Εύτυχῶς, ἀπὸ κάτω ήταν μιὰ λίμνη κι ἔτσι ἔπεσε στὸ νερό. Οἱ καημένοι οἱ πελαργοί κατατρόμαξαν. Πετοῦν, πετοῦν γρήγορα, κατεβαίνουν στὴν λίμνη και βρίσκουν τὸ καλό μας βάτραχο νὰ τραγουδᾶ πάλι «Βρεκεκέξ, θρεκεκέξ». Μόνο ποὺ πιὰ δὲν ξαναζήτησε νὰ τὸν πάρουν μαζί τους. /Και ζήσανε αὐτοί καλά και μεῖς καλύτερα. (Δὲν κάνω παρατηρήσεις πάνω στὸ παραμύθι, γιατὶ τὰ παιδιά δὲν τὶς παρακολουθοῦν ἀκόμα). "Ελάτε παιδιά τώρα νὰ κάνωμε τὸν σιδηρόδρομό μας, νὰ κα-

τεθούμε στήν αὐλή, νὰ παίξωμε ἔνα ώρασιο παιχνίδι, τὸν «Λύκο μὲ τὸν θησαυρό».

Πιάνονται δυό - δυό, σφυρίζω πάλι μὲ τὴ σφυρίχτρα καὶ ἀρχίζει τὸ παιχνίδι τοῦ τραίνου. Ἀφήνουν τὶς τσάντες στὸ ράφι. «Τρέξτε νὰ μαζέψετε τώρα πολλές πέτρες ώρασιες καὶ νὰ τὶς φέρνετε μπροστά μου». Αὐτὸ τοὺς ἀρέσει πολύ, ψάχνουν, μοῦ δείχνουν τὶς ώρασιες πετρίτσες βρῆκαν καὶ τὶς στιβάζουν κάτω στὸ χορτάρι. «Υστερα τὰ μαζεύω γύρω μου χτυπῶντας παλαμάκια. «Λοιπὸν παιδιά, ἔγὼ θὰ κάνω τὸ λύκο. «Οταν ἔχω κλειστά τὰ μάτια μου, κοιμοῦμαι καὶ σεῖς θὰ ἔρχεστε κοντά. «Οταν ὅμως ξυπνῶ, δὲν θὰ κουνιέστε. «Ωσπου νὰ μοῦ πάρετε τὸ θησαυρό μου, δηλαδὴ τὶς πετρίτσες». Δείχνουν νὰ μισοκατάλαβαν. Μιὰ συνάδελφός μου ἔρχεται καὶ παίζει μαζί τους. «Ετσι τὴν μιμοῦνται. Κοιμοῦμαι, ροχαλίζω καὶ σκᾶνε στὰ γέλια. Προχωροῦν. Ἀνοίγω τὰ μάτια. Πολλὰ κινήθηκαν, μὰ κάνω πῶς δὲν τὸ προσέχω. Πάλι κοιμοῦμαι, ἔως ότου πλησιάζουν κοντά καὶ ἀρπάζουν τὶς πέτρες. Ξυπνῶ τότε καὶ τὰ κυνηγῶ. Τὸ τί γίνεται δὲν περιγράφεται. Ξεφωνίζουν, γελοῦν, τρέχουν. «Αν θέλουν τὸ ξαναπαίζετε. Πολλὰ παιδάκια πηγαίνουν στὴ τσουλίθρα, στ' αὐτοκίνητα, στὰ ποδήλατα. Πρὸς τὸ τέλος τοὺς ἔκανα κουκλοθέατρο. Ἡ κυρά Καλὴ τοὺς λέει ἔνα σωρὸ καλὰ λόγια, τὰ ρωτᾶ ἀν υπάρχει κανένα παιδί ποὺ ἔκλαψε, γιατὶ σήμερα ἔφερε μαζί της κι ἔναν γείτονά της τὸν κύριο Κολοκύθα καὶ δὲν ἀγαπᾶ τὰ κλαψιάρικα παιδιά. Τότε κάνει τὴν ἐμφάνισή του ὁ κύριος Κολοκύθας, ἡ πιὸ ἀγαπημένη κούκλα τῶν παιδιῶν. Τὸ κεφάλι του είναι μακρουλὸ πολὺ κι ἔχει μιὰ μύτη σὰν σουθλί. Ἡ φωνή του είναι βροντερή. Τὰ παιδιά μὲ τὸ «καλημέρα» ποὺ τοὺς λέει, σκᾶνε στὰ γέλια. «Μάθατε ώραία πράγματα... ἔγὼ σᾶς ἀκουσα. Βγάλατε τὶς φανέλεις σας καὶ χαιρετούσατε τὰ καράβια;» Γέλια καὶ φωνές. «Οχι τὶς φανέλεις! Τὰ μαντήλια μας!» «Αχ τί μοῦ θυμίσατε! Δὲν ἔχω μαντήλι. Ποῦ νὰ σκουπίσω τώρα τὴ μύτη μου; Βρῆκα! Στὴν κουρτίνα τοῦ κουκλοθέατρου!». «Οχι, κύριε Κολοκύθα», λέει μιὰ κοπέλλα μας ἀπὸ κάτω «ντροπή σου! Θὰ θυμώσῃ ἡ κυρά Καλή!». «Ε, τὶ νὰ κάνω δεσποινίς μου; Εγώ θὰ σκουπίσω!» Σκουπίζεται καὶ κοιμᾶται τάχα. Εμφανίζεται ἔνα ποντικάκι. «Εδῶ δὲν εί-

ναι καθαρά. Γι' αύτὸν ήρθα. Τὶ ἔκαμε δὲ Κολοκύθας παιδιά!». Τοῦ λένε. «”Α! Τώρα θὰ τοῦ φάω τὸ παπούτσι του!» Ξυπνᾶ δὲ Κολοκύθας, ἀρχίζει ἔνα τρελλὸν κυνηγητό, ὥσπου γίνονται φίλοι καὶ δὲ Κολοκύθας δίνει τὸ λόγο του ὅτι δὲν θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ.

Τὰ παιδιά φεύγουν ἐνθουσιασμένα. “Ολα πρέπει νὰ ἔρχωνται νὰ σᾶς χαιρετοῦν, ἀν καὶ τὸ κάνουν αὐθόρμητα.

‘Απὸ τὴν τρίτη μέρα τὰ παιδιά εἰναι πιὸ θαρρετὰ καὶ κουβεντιάζουν μεταξὺ τοὺς. Τὰ ρωτᾶμε ἀν κανένα παιδί ξεύρει ἔνα τραγουδάκι. Κάποιο θὰ ξεύρῃ. Τὸ θγάζομε ἔξω καὶ τὸ λέει. Τοὺς τραγουδοῦμε τὸ «Πλάθω κουλουράκια» μὲ κινήσεις. Μερικὰ τὸ ξέρουν καὶ λένε μαζί μας. Πηγαίνομε στὴν αἴθουσα τοῦ πιάνου, τὸ παίζομε καὶ τὸ τραγουδοῦμε σ̄λοι.

Τοὺς δίνομε πηλὸν καὶ πλάθουν. Εἶναι πολλὰ ποὺ δὲν καταφέρουν οὔτε κουλουράκι νὰ φτιάξουν. Τὰ βοηθοῦμε καὶ τὰ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς κάμουν ἔνα δαχτυλίδι. Γιὰ νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν, προσπαθοῦν καὶ πετυχαίνουν. “Αλλα πλησιάζουν τὸ ἐκπαιδευτικὸν ὄντικὸ ποὺ τῷχουμε τοποθετήσει γύρω - γύρω χαμηλὸ καὶ κάνουν τὴν γνωριμία του. Μερικὰ κοριτσάκια πῆραν τὰ τελάρα μὲ τὰ διάφορα εῖδη κουμπώματος καὶ προσπαθοῦν νὰ τὰ κουμπώσουν. Αὕτα τὰ τελάρα μπορεῖτε νὰ τὰ φτιάξετε καὶ μόνες ἀρκεῖ δὲ μαραγκός νὰ σᾶς κάμη 10 σκελετοὺς ξύλινους, σχήματος δρθιογωνίου. Πάνω ἔκει θὰ καρφώσετε δυὸ κομμάτια ὑφασμάτων μονόχρωμο, γιὰ νὰ φαίνεται τὸ κούμπωμα. ”Αλλα θὰ κουμπώ-

νουν μὲ κουμπιά, ἄλλα μὲ σοῦστες, ἄλλα θὰ ἔχουν κορδόνι περαστὸ καὶ ἄλλα κόπιτσες.

“Αλλο πρᾶγμα ποὺ μπορεῖ νὰ κατασκευαστῇ ἀπὸ σᾶς, εἶναι ἔνας μεγάλος κύθος (χαρτόνι σκληρὸ) ἀνοιχτὸς ἀπὸ κάτω καὶ μέσα ἔχει ἄλλον πιὸ μικρό, κι αὐτὸς τρίτον ἀκόμη μικρότερο καὶ οὕτω καθεξῆς. Τὸ



παιδί τούς θγάζει καὶ προσπαθεῖ νὰ τοὺς τοποθετήσῃ ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθός τους.

Ἐπίσης φτιάξετε ἔνα μικρὸ κουτὶ ξύλινο, ἐνὸς μέτρου, μὲ σκέπασμα. Μέσα εἶναι χωρισμένο σὲ θῆκες καὶ στὸ σκέπασμα ἀπὸ τὴν μέσα μερὶὰ κολλοῦμε χαρτονάκια ποὺ πάνω ἔχομε ζωγραφίσει κι ἔνα ἀντικείμενο, π.χ. καρούλια, δακτυλίθρες, καρφίτσες πλύσης, κουτιὰ ἀδεια σπίρτων, μπίλιυες, πέτρες. Γεμίζετε τὴν ἀντίστοιχη θέση μὲ κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ εἶδη. Τέλος, ἀδειάζομε ὅλο τὸ κουτί. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ



βάλουν τὰ ἀντικείμενα στὶς θέσεις τους, βλέποντας τὶς εἰκόνες.

Μπορεῖτε νὰ κάμετε 80 πλάκες χρωματιστές. Τὰ χρώματα διαβαθμισμένα. Κίτρινο ἀνοιχτό, πιὸ σκοῦρο κλπ. Ἀν εἶναι δύσκολο φτιάξτε τις μόνες, μὲ χαρτόνι σκληρό, θάψετε τις, καὶ βάλετε τις σ' ἔνα κουτί. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ τὶς ξαναθάζῃ μὲ τὴ σειρά τους καὶ ἔτσι συγχρόνως μαθαίνει καὶ τὰ χρώματα.

Καρτέλλες μὲ διάφορα σχέδια εἴχαμε ἔτοιμες. Γίνονται δύμως κι αὐτὲς εὔκολα ἀπὸ μιὰ κοπέλλα ποὺ ἀγαπᾶ τὴ δουλειά της. Εἶναι χαρτόνια τετράγωνα, χωρισμένα μὲ δύο γραμμὲς κάθετες καὶ μιὰ δριζόντια σὲ ἔξι τμῆματα. Σὲ κάθε τμῆμα εἶναι ζωγραφισμένο καὶ κάτι: ἔνας λαγός, ἔνα πουλί, ἔνα λουλούδι, ἔνα αὐτοκινητάκι κλπ. Τέτοιες καρτέλλες κάνομε πολλὲς μὲ διαφορετικὰ σχήματα. Προσεκτικὰ κόθομε τὴν ζωγραφιὰ δηλαδὴ τὸν σκύλο, τὸ πουλί, τὸν λαγό. Τὰ μαζεύομε ξεχωριστά. Τὸ παιδὶ θὰ βρῇ τὴν θέση ποὺ πρέπει νὰ τοποθετηθῇ. Φυσικὰ ὅταν ἔχετε χρήματα διαθέσιμα γιὰ ὑλικὸ Νηπιαγωγείου, ἀγοράζετε ἔτοιμα. Ὑπάρχουν πλάκες μὲ ἀνώμαλη ἐπιφάνεια γιὰ νὰ ἀσκῆ τὴν ἀφή του, κύλινδροι διαφόρων μεγεθῶν, καὶ διαφορετικοῦ βάρους κι

ἔνα σωρὸ ἄλλα. Πρὸς τὸ παρὸν σᾶς γράφω αὐτὰ μόνο, για-  
τὶ στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀκολουθεῖ γιὰ τὰ παιχνίδια θὰ Θρῆτε  
ὅτι σᾶς χρειάζεται.

Κάτι ποὺ τοὺς ἔδωσε χαρές τὶς πρῶτες αὐτὲς ἡμέρες καὶ  
ποὺ πρέπει νὰ τὸ συνεχίσετε ὅλη τὴ χρονιά, εἶναι ἡ δραμα-  
τοποίηση τῶν παραμυθιῶν. Σ' ἔνα ντουλάπι, ἐμεῖς, εἴχαμε  
ἔνα σωρὸ ἄχρηστο σὲ πρώτη ματιά ὄντικό, μὰ χρησιμώτατο  
στὸ Θάθος. Χαρτιὰ μεγάλα χρωματιστά, ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἔ-  
χουν ἐλαστικότητα καὶ δὲν σκίζονται εὔκολα. Κορδέλλες μὲ  
ζωηρὰ χρώματα καὶ χρυσές. Καπέλλα χάρτινα κάθε εἴδους,  
μπαστούνια, λουλούδια φεύγικα, ὑφάσματα παληά, μπότες,  
τουφέκια σπασμένα, κουτιά μὲ πολυτελῆ ἐμφάνιση κι ἔνα  
σωρὸ ἄλλα πράγματα. Ἀνάλογα μὲ τὸ παραμῦθι παίρνα-  
με τὸ ὄντικό ποὺ χρειάζομαστε καὶ ντύναμε τὰ παιδιά. Τὰ  
διασκεδάζει ἀφάνταστα αὐτὴ ἡ μεταμόρφωση. Οἱ Θασιλιάς,  
ὅταν ὑπῆρχε στὸ παραμῦθι, φοροῦσε τὸ πιὸ γυαλιστερὸ  
καπέλλο, (ἢ μιὰ χάρτινη κορώνα ποὺ εἴχαμε φτιάξει). ἔ-  
βαζε ἔνα χαρτὶ κόκκινο σὰν κάπα πάνω του, καὶ στὸ χέ-  
ρι κρατοῦσε τὸ ραθδί. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ντύνωνται ὅλα  
τὰ παιδιά ποὺ παίζουν στὸ παραμῦθι ἀν αὐτὸ εἶναι δύσκο-  
λο ὅπως π.χ. στὴν «Κατσίκα καὶ τὰ ἔφτὰ κατσικάκια». Ἡ  
κατσίκα μόνο θὰ βάλῃ ἔνα καπέλλο μὲ φτερὰ καὶ θὰ κρα-  
τήσῃ μιὰ τσάντα ἀφοῦ πηγαίνει στὴν ἀγορά. Γιὰ τὸ πα-  
ραμῦθι «Ἡ χιονάτη καὶ οἱ νάνοι» ποὺ τόσο ἀρέσει στὰ παι-  
διά, εἴχαμε ράψει ἔφτὰ κάπες μικρές ἀπὸ χαρτὶ γιὰ τοὺς  
νάνους διαφορετικοῦ χρώματος μὲ τὸ ἀνάλογο σκουφί. (Πα-  
ρακάτω θὰ Θρῆτε τὸ παραμῦθι μὲ μουσική). Αὐτὲς τὶς κά-  
πες τὶς χρησιμοποιήσαμε καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα παραμύθια  
κι ἀκόμα τὰ κατέλλα τῶν νάνων, γιὰ νὰ διδαχθοῦν τὰ φωνή-  
ντα. (Κι αὐτὰ τὰ γράφω στὸ κεφάλαιο «Γραφὴ καὶ ἀνά-  
γνωση»). Ἡ δραματοποίηση θέέσαια γίνεται αὐθόρμητα,  
ὅταν τὸ παραμῦθι ἀρέσει στὰ παιδιά. Δὲν τοὺς τὸ μαθαίνομε  
ἀπὸ πρίν. Ἐμεῖς ἀρχίζομε καὶ παρουσιάζομε ἔνα - ἔνα πρό-  
σωπο μὲ τὴ σειρά του. Λέμε τὰ λόγια στὸ παιδί ποὺ παίζει,  
κι ἐκεῖνο τὰ ἐπαναλαμβάνει π.χ. «Παιδιά, ὅπως ξεύρετε,  
ἥταν μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ μιὰ κατσίκα μὲ τὰ ἔφτὰ κα-  
τσικάκια της. Φωνάζετε την νάρθη». Τὰ παιδιά φωνάζουν :  
«Κατσίκα, κατσικάκια!». Μπαίνουν. Τὰ εἴχαμε στὸ διάδρο-

μο. Ἡ μαμά κατσίκα λέει στά παιδιά της: «Παιδιά μου θά πάω στήν ἀγορά. Νὰ μὴν ἀνοίξετε σὲ κανέναν, προσέξετε». Τὸ παδὶ ποὺ παίζει τὸ ρόλο τῆς κατσίκας ἐπαναλαμβάνει, κι ἔτσι συνεχίζεται τὸ παραμύθι ὅως τὸ τέλος.

Σ' αὐτὴν τὴν πρώτην ἑθομάδα δόθηκαν εὔκαιρίες νὰ μιλήσωμε γιὰ τὰ ζῶα. Ἀγοράσαμε βιβλία μὲν ζωγραφίες μεγάλες ζῶαν, ποὺ εἶχανε γιὰ ἔξαρτημά τους εἰδικά γυαλιά ὡστε τὰ ζῶα νὰ τὰ βλέπη κανεὶς ἀνάγλυφα καὶ σᾶν ζωντανά. Τὰ παιδιά ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γι' αὐτὰ τὰ βιβλία. "Εθελεπα παιδάκια νὰ φοροῦν τὰ γυαλιά καὶ νὰ κυττάζουν ἐκστατικά κι ἀμέσως κατόπιν ἀρχισαν νὰ μὲν ρωτοῦν. Μιά μας βιτρίνα σ' ἔνα ντουλάπι, ἥταν γεμάτη ἀπὸ ζῶα χάρτινα φτιαγμένα ἀπὸ παιδιά τῆς περασμένης χρονιᾶς. "Αρχισαν νὰ ἐπεξεργάζωνται καὶ τὴν βιτρίνα. Τότε τοιχοκολλήσαμε πολλούς πίνακες μεγάλους γιὰ τὰ ζῶα, τὴν ζωή τους, τί τρῶνε κλπ. Πρέπει νὰ τονίσω ἰδιαίτερα, ὅτι τὰ ζῶα εἶναι τὸ ἀγαπημένο θέμα τῶν παιδιών. Θά ἐπανερχόμαστε ὅλη τὴν χρονιὰ σ' αὐτὸν τὸ θέμα. Τὰ παιδιά μᾶς παρακαλοῦν διαρκῶς. Στὴν αὐλὴ μιμούμεθα τὶς κινήσεις τους, τὶς φωνές τους, τὸ περπάτημά τους. Δὲν ζητοῦμε ἀκρίβεια ἢ τελειότητα στὶς κινήσεις αὐτές. Μόνο νὰ διασκεδάζουν τὰ παιδιά καὶ νὰ ἔρχωνται δόλο πιὸ κοντά μας.

"Ἄς συνοψίσωμε ὅσα γράψαμε παραπάνω: 1) Προσπαθοῦμε ν' ἀποκτοῦν πεῖρα τὰ παιδιά, γιὰ τὸ κάθε τὶ ποὺ ἀφορᾷ τὸ καινούργιο του περιθάλλον. Πρέπει νὰ γνωρίσουν ὅλα ὅσα βρίσκονται μέσα σ' αὐτό, ἔμψυχα καὶ ἄψυχα. 2) Ἐμεῖς, ἐνῶ ἀκόμα εἴμαστε τὸ κέντρο τῶν κινήσεων καὶ τῆς κουβέντας τους, σιγά - σιγά ἀρχίζομε νὰ σιωπᾶμε, ὡστε νὰ μιλοῦν ἐκεῖνα. 3) Ἐργαζόμαστε μὲν προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲν κάθε παιδάκι εξεχωριστά. 4) Ἐπιθάλλομε τὴν πειθαρχία ὅχι μὲ τιμωρίες καὶ φωνές, γιατὶ ἔτσι θ' ἀντιπαθήσουν τὸ σχολειό, ἀλλὰ μὲ τὴν ἡρεμία μας καὶ μὲ τὸ νὰ τάφηνωμε νάσχολούνται μὲ δ, τι τοὺς ἀρέσει. Κάθε παιδὶ ἔχει κλίσεις, περιέργειες, ἐνδιαφέροντα, καὶ εἶναι εύαίσθητο σὲ ὡρισμένα ἐρεθίσματα. Πρέπει νὰ ἐπωφεληθοῦμε. Πρῶτα ἀπ' δόλα πρέπει νὰ γνωρίσωμε τὸ παιδί. "Οσο γρηγορώτερα, τόσο καλύτερα. 5) Δὲν θὰ μιλᾶμε στὰ παιδιά μὲ λόγια ποὺ δὲν καταλαβαίνουν. "Οχι μεγάλες φράσεις, περίπλοκα σχήματα. Για-

τι νὰ μὴν δείξωμε στά παιδιά, τὸ ἵδιο τὸ ἀντικείμενο, ὡστε νὰ ξέρουν τουλάχιστον γιὰ ποιὸ πρᾶγμα μιλᾶμε; Ἐξ ἄλλου ἡ ὁμιλία μας δὲν θὰ εἶναι τὸ κύριο μέρος. Ἀπλὰ θὰ κατευθύνη, θὰ συνοδεύῃ καὶ θὰ βοηθῇ. 6) Τὰ παιδιά διαρκῶς πρέπει νὰ ἔχουν εὐκαιρίες γιὰ δράση. Νὰ μὴν μένουν ἀμέτοχα σὲ τίποτα. Τὸ παιδί μαθαίνει καλύτερα, δχι μόνο δσα πέρασαν ἀπὸ τὸ μυαλό του ἀλλὰ ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις καὶ τοὺς μῆνας του. 7) Τὰ παιδιά αὐτές τὶς πρώτες ἡμέρες, πρέπει νὰ μάθουν νὰ ἔξυπηρετοῦνται μόνα τους, νὰ κρεμοῦν τὸ καπέλλο τους στὸ κρεμαστάρι καὶ νὰ θυμοῦνται ποῦ τὸ ἔθαλαν, νὰ θρίσκουν τὸ ντουλάπι τους. Ἔπισης ν' ἀρχίζουν νὰ ἔκφράζωνται καὶ νὰ διηγοῦνται δ,τι θέλουν. "Ολα τὰ παιδιά προτιμοῦν νὰ τραγουδοῦν, νὰ ζωγραφίζουν, νὰ διηγοῦνται, νὰ ψηλαφοῦν ἡ νὰ μεταχειρίζωνται διάφορα ἀντικείμενα καὶ νὰ τὰ μετατοπίζουν ἀπὸ τὸ νὰ μᾶς παρακολουθοῦν μόνο νὰ μιλᾶμε. 8) "Οπως εἴπαμε, αὐτὴ εἶναι ἡ περίοδος τοῦ παιδιοῦ ποὺ ὅλο ρωτᾷ, ὅλα θέλει νὰ τὰ μαθαίνη. 'Ο κόσμος, ἡ ζωὴ γύρω του, ἔχει τόσα ἄγνωστα κι ἀκατανόητα γι' αὐτό. Τὴν ἐποχὴν αὐτὴ τῆς διαφώτισης, γιὰ κάθε τί ποὺ ρωτᾷ τὸ παιδί θὰ τοῦ ἀπαντοῦμε μὲ ἀπαντήσεις σωστὲς καὶ δχι μὲ παραμύθια. 'Η παιδικὴ ἐρώτηση τὶς πιότερες φορὲς γίνεται ἐπιπόλαια καὶ ἡ περιέργεια σθήνει μὲ ὅποιαδήποτε ἀπάντηση. Ἐμεῖς δμως θὰ ἐπιμένουμε στὴν ἀλήθεια. "Αν π.χ. μιὰ θροχερὴ μέρα ζαρώσει κοντά μας καὶ μᾶς ρωτήσει γιὰ τὴ θροχή, δὲν θὰ τοῦ ἀπαντήσωμε δτι δ οὔρανός κλαίει. Θὰ τοῦ δώσωμε τὴ σωστὴ ἀπάντηση γιὰ τὸ σχηματισμὸ τῆς θροχῆς. Μπορεῖ νὰ μὴν καταλάβῃ πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ ἔτσι δὲν θὰ χάσωμε ποτὲ τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν θαυμασμό του. "Αν ἡ ἐρώτηση γίνει, (καὶ γίνεται συχνά), γιὰ τὴν διαιώνιση τῆς ζωῆς, ἐπειδὴ τὰ περισσότερα παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας ἀποκτοῦν ἀδελφάκια, πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικές. Θὰ γυρίσωμε τὴν κουβέντα στὰ δέντρα ἡ στὰ ζῶα κι ἔτσι δὲν θὰ μεταχειριστοῦμε ψέμματα. 9) Παιχνίδια παιζόμει στὸ ὑπαίθριο γιὰ τὴν ἀπαραίτητη γνωριμία μας μὲ τὰ παιδιά ὅταν δ καιρὸς εἶναι ὡραῖος καὶ μᾶς βοηθεῖ. 10) Τὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται στὴν τάξη εἶναι πηλὸς ἡ δ,τι ἄλλο τοὺς ἀρέσει. Σανίδες πηλοῦ ὅπως εἴπαμε, ἔχουν ὅλα τὰ παιδιά. "Αν θέλουν νὰ ζωγραφίσουν, τοὺς δίνουμε χαρτιά. Πρέπει νὰ ἔ-

χωμε πάρα πολλά. 11) Ἀρχίζουν τις ἐλεύθερες ἀνακοινώσεις. Νὰ μάθουν νὰ μὴν μιλοῦν δῆλα μαζί. 12) Μαθαίνομε τὰ πρῶτα τραγούδια καὶ τὰ πρῶτα παραμύθια. 13) Δραματοποίηση παραμυθιῶν. 14) Ἐπισκέψεις στὶς ἄλλες τάξεις τοῦ οχολείου ἢν ύπάρχουν, στὶς διάφορες αἴθουσες, παντοῦ. 15) Μετροῦν τὰ ἀντικείμενα τῆς τάξης, τραπέζια, καρέκλες, πίνακες κλπ. "Ενα μέρος τοῦ τοίχου τὸ ἀφήνομε ἄδειο γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ἀριθμητικὸ μέρος. Ἐκεῖ κρεμοῦμε παιχνίδια μὲ τὰ νούμερά τους π.χ. 3 κουκλίτσες ἢ χαρτόνια μὲ τὰ ἀντικείμενα ζωγραφισμένα καὶ πλάι τους οἱ ἀριθμοί. 16) "Οπως εἴπαμε καὶ παραπάνω, πρόγραμμα δὲν ἀκολουθοῦμε. Ἀπλὰ θὰ ἔχωμε στὸ νοῦ μας ἔνα γενικώτατο πλάνο μὲ βάση τὶς ἐποχές. Ἐξ ἄλλου, καὶ μόνα τους τὰ παιδιά θὰ κάνουν παρατηρήσεις ἀνάλογες μὲ τὴν ἐποχή, χωρὶς νὰ τὸ καταλαθαίνουν. Π.χ. θὰ ψήσετε κάστανα στὸ Νηπιαγωγεῖο. (Αὐτὴ ἡ εἰκόνα μοῦ ἔμεινε ἀλησμόνητη. Μιὰ χειμωνιάτικη μέρα ποὺ ἔθρεχε συνέχεια, ψήναμε κάστανα καὶ τὰ παιδιά γύρω γύρω καθισμένα μὲ μαγουλάκια κατακόκκινα μᾶς παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς ποῦμε παραμῦθι. Ικι υστερα βάλαμε πλάκες στὸ γραμμόφωνο. Ὡραία θὰ εἶναι νὰ προμηθευθῆτε ἔνα. Ὑπάρχουν ώραίες πλάκες μὲ παραμύθια, τραγουδάκια, φωνὲς τῶν ζώων. Θὰ κουβεντιάσουμε γιὰ τὰ κάστανα καὶ γιὰ τοὺς καστανάδες στοὺς δρόμους, γιὰ τὰ βραστὰ καὶ ψητὰ κάστανα. Θὰ ποῦμε γιὰ τὸ χρῶμα του, τὴ γεύση του, ὃν εἶναι σκληρὸ ἢ μαλακό. Θὰ μετρήσωμε πόσα κάστανα ψήσαμε. Πόσα ἔχομε ἀκόμα. Θὰ μιλήσωμε γι' ἄλλους ξηροὺς καρπούς. Γιὰ τὰ καρύδια π.χ. Πῶς εἶναι, πῶς τὰ σπάμε. Γιὰ τ' ἀμύγδαλα. Λέμε νὰ φέρωμε τὴν ἐπομένη. Ἐτοιμάζομε ἔνα τραπέζι καὶ δταν τὰ φέρουν, τὸ τοποθετοῦμε κατὰ εἶδος. Βλέπομε τὶς διαφορές. Λέμε αἰνίγματα. Τρῶμε τοὺς καρπούς. Μιλάμε γιὰ τὸ φρέσκα φρούτα, ξεκινῶντας ἀπ' τὰ ξερὰ σύκα. Ἐδῶ ἡ ποικιλία εἶναι μεγάλη, οἱ ἀνακοινώσεις τῶν παιδιῶν πληθαίνουν. Ρίχνομε τὴν ίδεα νὰ σχηματίσωμε ἔνα διπωροπαλεῖο. Ὁρίζουμε ποιὰ παιδιά θὰ φέρουν φρούτα, δσα θέλουν. "Ενα, πρέπει νὰ φέρῃ ζυγαριά. Τὴν ἄλλη μέρα ἔρχονται μὲ τὶς σακκούλες γεμάτες φρούτα, μῆλα, μπανάνες, διτι βρίσκεται ἐκείνη τὴν ἐποχή. Τοποθετοῦμε ἄδεια κουτιά, παπουτσιῶν π.χ. ποὺ πρέπει νὰ μᾶς βρίσκωνται

πάντα, τὸ ἔνα πλάϊ στὸ ἄλλο. Τὰ στρώνομε μὲ χρωματιστὸ χαρτὶ καὶ τὰ γεμίζομε μὲ φροῦτα. Φρέσκα καὶ ξερά. "Ενα παιδὶ κάνει τὸ δπωροπώλη. Ἐμεῖς, εἴμαστε ἡ μητέρα. "Ετσι δόδηγοῦμε τὸ παιχνίδι. Φωνάζομε τὸ παιδί μας, (ὅποιο παιδὶ θέλομε), τοῦ λέμε νὰ πάγη νὰ μᾶς ἀγοράσῃ π.χ. ἀχλάδια. Τὸ συμβουλεύομε νὰ εἶναι μυρωδᾶτα καὶ κίτρινα. Τοῦ δίνομε χρήματα ἀληθινά. Πρέπει νἀρχίσουν νὰ τὰ μαθαίνουν ἀν δὲν τὰ ξέρουν. Τοῦ λέμε νὰ μὴν ξεχάσῃ νὰ πῆ «καλημέρα» στὸν κύριο Πέτρο, τὸν δπωροπώλη. Τὰ παιδιὰ καταδιασκεδάζουν μ' αὐτὸ τὸ παιχνίδι καὶ μαθαίνουν ἔνα σωρὸ πράγματα. Τὸ παιδὶ ἀγοράζει τὰ ἀχλάδια, τὰ ζυγίζει δ δπωροπώλης, πληρώνει καὶ μᾶς τὰ φέρνει. Τοῦ λέμε πῶς εἶναι ἔνα χρυσὸ παιδάκι ποὺ βοηθᾶ τὴ μαννούλα του καὶ τῆς κάνει ψώνια. Φωνάζουμε ἄλλο παιδί. Τὸ παιχνίδι συνεχίζεται, ἔτσι οἱ παρατηρήσεις πάνω στὰ φροῦτα εἶναι πολλές. Βγάζομε δσα παιδιὰ μποροῦμε, γιατὶ τὸ δπωροπώλειο δὲν θὰ βαστήξῃ ἵσως καὶ δεύτερη μέρα. Τὰ φροῦτα χαλοῦν. Ἐπειδὴ πολὺ τοὺς ἀρέσει, μόλις τὸ διαλύσσομε, φτιάχνομε ἄλλο μαγαζί. Μανάθικο, μπακάλικο, καφενεῖο, ζαχαροπλαστεῖο. Γίνονται μὲ τὸ ὅδιο σύστημα. Πάνω στὰ διάφορα εἴδη μποροῦμε νὰ βάλωμε καὶ τὴν τιμὴ τους κι ἀς μὴν ξέρουν ἀκόμα ἀριθμούς. Τὸ παντοπώλειο μὲ τὴν ποικιλία τῶν εἰδῶν του, εἶναι τὸ πιὸ διασκεδαστικό. "Ολα τὰ εἰδη τὰ φέρνουν τὰ παιδιά. "Οπως εἴδατε, ἀπὸ τὰ κάστανα μιᾶς χειμωνιάτικης ἡμέρας βρήκαμε υλικὸ γιὰ ἔναν μῆνα! Δὲν θὰ ἀφήνωμε δινεκμετάλευτη καμμιὰ εύκαιρια γιὰ νὰ μάθουν τὰ παιδιά, γιὰ νὰ κουβεντιάσουν καὶ νὰ αύτενεργήσουν. Ἐκεῖνα θὰ ἔχουν τὴν ἐντύπωση δτὶ παίζουν, ἐνῶ στὴν οὐσία μορφώνονται. Σὲ μιὰ μεριὰ τῆς τάξης μας, εἴχαμε ἔναν ὠραιότατο πίνακα τῶν ἐποχῶν. Στὸ κέντρο κάθεται δ γέρο - Χρόνος καὶ γύρω - γύρω οἱ 12 γυοί του. (Ὑπάρχει ἔτοιμος στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ κεῖ τὸν ἀγοράσσαμε). Τὸ παιδὶ παίρνει ἔτσι, μιὰν ἰδέα τῆς ἐνότητας τοῦ χρόνου. Ἀπέφυγα στὴν ἀρχὴ νὰ ἀναφέρω τὰ δνόματα τῶν μηνῶν, μὰ μοῦ τὸ ζητοῦσαν. «Πῶς τὸν λένε ἐκείνον τὸν μῆνα μὲ τὸ δεκανίκι;» «Φεβρουάριο» τοὺς ἀπαντοῦσα. Μπορεῖ καὶ νὰ δυσκολεύστουσαν νὰ τὸ προφέρουν, μὰ φαινόταν ίκανοποιημένα. Σιγὰ - σιγὰ ἔμαθαν δλους τοὺς μῆνες μὲ τὰ δνόματά τους. "Ολο μοῦ γύρευαν παραμύθια μὲ ἥρωες τοὺς μῆνες καὶ ἀναγκαζόμουνα νὰ τὰ αύτοσχεδιάζω.

"Αν πῆτε πιά γιὰ τὰ ζώα! Ούτε θυμᾶμαι πόσα καὶ πόσα παραμύθια εἶπα γιὰ τὴν ἀλεποῦ,—τὴν μεγάλη τους συμπάθεια,—, γιὰ τὶς μικρὲς μαϊμοῦδες, γιὰ τὸν ἐλέφαντα, τὸ λεοντάρι. Μὰ μοῦ δόθηκαν ἔτσι ἄπειρες εὐκαιρίες γιὰ νὰ τ' ἀκούσω νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ σκύλο τους, τὴ γάτα τῆς γιαγιᾶς, τὶς συνήθειες τῶν ζώων, τὴ χρησιμότητά τους. Ἡ τάξη μας μιὰ ἐποχὴ εἶχε γεμίσει ἀπὸ εἰκόνες τῆς ζωῆς τῶν ζώων. Εἶχαμε μάθει γιὰ τὸ καθένα κι ἔνα μικρὸ ποιηματάκι ποὺ τὸ μάθαιναν εὔκολωτα καὶ τοὺς ἅρεσε. Πολλές φορές, πηγαίνοντας νὰ πάρω κάτι ἀπὸ τὸ τραπέζι μου, εἶδα μωρὰ νὰ στέκωνται μπροστά σὲ μιὰ εἰκόνα ζώου καὶ νὰ λένε τὸ ἀνάλογο ποίημα. Τὸν ζωολογικὸ κῆπο τῆς πόλης μας δὲν τὸν χόρτασαν, δσες φορὲς κι ἀν πήγαμε. Ἐκεῖ πιὰ οἱ ἑρωτήσεις ἤτανε πάμπολες. Τί τρώει ἡ καμηλοπάρδαλη; Γιατὶ ἡ φώκια τρώει μικρὰ ψαράκια; Γιατί; Γιατί; Στὴν ἀρχὴ κουραζόμουν νάπαντω στὴ θροχὴ αὐτὴ τῶν ἐρωτήσεων, ὕστερα συνήθισα. Μὲ συγκινοῦσε πάντα αὐτὴ ἡ ἀπορία ποὺ ἔχουν στὰ μάτια στὸ παραμικρὸ κέντρισμα, πῶς μένουν κατάπληκτα κοιτάζοντας τὴν ἀγαπημένη τους ἀλεποῦ ἀπὸ κοντὰ ἡ βλέποντας τὰ νεῦρα στὰ φύλλα τῶν δένδρων ποὺ τοὺς μοίρασσα γιὰ νὰ προσέξουν. Εἶναι μιὰ φρέσκια καρπερὴ γῆ τὰ παιδάκια αὐτῆς τῆς ήλικίας ποὺ περιμένει μόνο νὰ τῆς ρίξης τὸν καλὸ σπόρο. Κοντά τους, ἡ ψυχὴ μου ἔγινε πιὸ μαλακή, ἡ σκέψη μου πιὸ ἐλεύθερη. Πῶς μπαίνεις σ' ἔναν δροσερό, μυρωδάτο κῆπο ὕστερα ἀπὸ τὴ σκόνη τοῦ δρόμου; Πῶς ἀναπνέεις λεύτερα καὶ βαθειά; "Ετοι ἔνοιωθα κάθε μέρα ποὺ ἔμπαινα στὸ σχολειὸ καὶ τρέχανε νὰ ριχτοῦν πάνω μου καὶ νὰ μ' ἀγκαλιάσουν. Ἡ συγκίνηση ποὺ ἔπαιρνα δὲν λιγόστεψε ποτέ. Ἄκομα καὶ τώρα ποὺ γράφω καὶ τὰ θυμοῦμαι, μὲ πλημμυρίζει μιὰ γλύκα ἀνείπωτη. Τὸ κουκλοθέατρο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνεται σχεδὸν κάθε ἡμέρα, αὐτὴ τὴν ἔθδομάδα. Ἀργότερα, πιὸ ἀραιά, ὅποτε σεῖς κρίνετε καλό. Ἐμεῖς εἶχαμε δρίσει μιὰ μέρα—τὴν ἵδια πάντα—τὴν ἔθδομάδα. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα τὴν ἐπερίμεναν μὲ μεγάλη λαχτάρα καὶ ἀνυπομονήσια. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ πρέπει ἀμέσως νὰ δοθῆ μιὰ συμβούλη ἢ νὰ γίνη παρατήρηση ἀπὸ τὴν κυρὰ Καλὴ γιὰ κάτι ποὺ συνέθηκε ξαφνικά, τότε βέσαια γίνεται ἡ παράσταση χωρὶς νὰ περιμένωμε τὴν ὀρισμένη ἡμέρα. Καὶ τώρα σᾶς ἀφήνω μόνες. Τὰ παιδάκια δὲν εἶναι πιὰ

ἀνήσυχα, σᾶς ἔχουν κιόλας ἀγαπήσει μὲ τὸν αὐθορμητισμὸν ποὺ μόνο οἱ παιδιάστικες καρδιὲς ἔχουν· οἱ δύσκολες μέρες κύλισαν. Στὰ ἐπόμενα κεφάλαια θὰ βρῆτε ἀρκετὰ τραγούδια ποιήματα, παραμύθια καὶ παιχνίδια ποὺ σᾶς χρειάζονται. Μήν διστάσετε νἀλλάξετε κάτι ἀπ' τὸ παιχνίδι ἢ τὸ παραμύθι, ὃν τὸ κρίνετε σκόπιμο. "Ολα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ βρίσκεται τὸ Νηπιαγωγεῖο, τὶς εἰδικές συνθῆκες τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ κυρίως ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ παιδιά. "Οσο γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικὸν ὄλικό, ὃν ἔχετε ἢ ὅχι ἢ πάλι ὃν δὲν ἔχετε ἀρκετό, μὴ λυπᾶστε. Εἴπαμε, καὶ μόνες μπορεῖτε νὰ φτιάξετε πολλὰ πράγματα. Τὸ καλύτερο ὄλικό, εἶναι ὁ γύρω κόσμος, ἡ ζωὴ ποὺ κυλάει, ἡ φύση. Αὔτῃ εἶναι ἡ μεγάλη δασκάλα κι ἀπ' αὐτὴν θάντλητε τὰ θέματά σας.

## ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

“Οταν λέμε, παιχνίδι, δίνομε τις πιότερες φορές τὸν χαρακτηρισμὸν σὲ μιὰ ἀπασχόληση χωρὶς σκοπό, χωρὶς σοθαρότητα καὶ χωρὶς μεγάλη ἀξία. “Οποιος δύμας ἀσχολεῖται μὲ τὸ παιδί καὶ ὅποιος τὸ ἀγαπᾶ, πρέπει νὰ ξέρῃ ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς φυσικῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ καὶ πρέπει νὰ μεταχειρίζεται αὐτὸν τὸ παιχνίδι γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸ παιδί ν' ἀντιμετωπίσῃ τὶς μελλοντικὲς δυσκολίες τῆς ζωῆς του. ‘Ο Ἄριστοτέλης θέλει «κάθε ἀσχολία τῶν παιδιῶν καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν μεγαλυτέρων νὰ προσφέρεται σὰν παιδιά». Τὸ παιδί ἔχει ἀνάγκη τὸ παιχνίδι. Μόνο του τὸ ἀποζητᾶ. “Αν κοιτάξωμε τὰ μικρὰ ζῶα, θὰ δοῦμε ὅτι μόλις ἀρχίσουν νὰ στέκουν στὰ ποδαράκια τους παίζουν σὰν τὸ μικρὸ παιδί. Πολλὰ παιδιά εἶναι δυστυχῶν, ἀναγκασμένα νὰ βιοπαλέουν ὅταν θάπτεπε νὰ παίζουν μόνο, ἀλλὰ βλέπομε κι αὐτὰ τὰ παιδιά ἀκόμη, μὲ τὴν πρώτη ἔλευθερη στιγμὴ ποὺ θὰ βροῦν νὰ παίξουν ἥπε τ' ἄλλα παιδιά τῆς γειτονιᾶς. Γ' αὐτὸν μποροῦμε νὰ ποῦμε πῶς τὸ παιχνίδι εἶναι, ἡ μᾶλλον πρέπει νὰ εἶναι, ἡ μόνη φυσικὴ ἀσχολία τῶν παιδιῶν αὐτῆς τῆς ήλικίας. Στὴν ὥρα τοῦ παιχνιδιοῦ μᾶς δίδεται ἡ εὔκαιρία νὰ ἔλθωμε σὲ ἅμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά καὶ νὰ κατορθώσωμε νὰ ψυχολογήσωμε καλύτερα τὸν χαρακτῆρα τους. Γιατί; Γιατί τὰ μικρὰ τὴν ὥρα τοῦ παιχνιδιοῦ μᾶς παρουσιάζονται τελείως φυσικά κι ἀπροσπόητα καὶ μᾶς ἀποκαλύπτουν ἀθελά τους, τὰ ψυχικά, πνευματικά καὶ σωματικά πλεονεχτήματα ἢ ἐλαττώματά τους, στὶς πιὸ μικρές τους λεπτομέρειες. ”Επειτα τὸ παιχνίδι, ἐπιδρᾶ ἀ-

φάνταστα στήν εξέλιξη τοῦ παιδιοῦ. Πρὶν ἀπ' ὅλα τοῦ δίνει κέφι καὶ γέλιο δυὸς στοιχεῖα ἀπαραίτητα, γιὰ τὰ παιδιά καὶ ίδιαιτερα γι αὐτά ποὺ δὲν τὰ βρίσκουν στὸ σπιτικό τους περιβάλλον. Τὸ παιχνίδι γυμνάζει τὴν θέληση, τοὺς ἀναπτύσσει τὴν πρωτοθουλία, τὴν αὐτενέργεια, τὴν ἐτοιμότητα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τοὺς ἐνισχύει τὴν ἔννοια τοῦ δίκαιου Μ' ἄλλα λόγια, τὸ παιχνίδι δίνει στὸ παιδί τὰ πρῶτα μαθήματα τῆς ζωῆς, γιατὶ τὸ ἀναγκάζει νὰ συνδυάζῃ τὶς ἀτομικές του ἐνέργειες, μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ συνόλου. Τοῦ μαθαίνει νὰ φέρεται μ' εὐπρέπεια καὶ ν' ἀνέχεται τὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, περιορίζοντας τὶς δικές του. Τὰ δρμητικὰ κι εὔερεθιστα παιδιά συνηθίζουν νὰ συγκρατοῦν τὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ γίνουν ἀνεχτὰ στὸ σύνολο. Τὰ ἄτολμα καὶ συνεσταλμένα ἀποχτοῦν αὐτοπεοίθηση, δραστηριότητα καὶ θάρρος. Τὸ παιχνίδι ἐξημερώνει καὶ τοὺς πιὸ δύστροπους χαραχτῆρες. Ἡ τάξη καὶ ἡ πειθαρχία δὲν ἐπιβάλλονται ἀπὸ μᾶς, ἀλλ' ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῆς ἀνάγκης γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ παιχνιδιοῦ, τῆς νίκης. Κάθε παιδί στὸ παιχνίδι πρέπει νάχῃ ὀρισμένη ἐνέργεια καὶ δράση σύμφωνα πάντα μὲ τ' ἄλλα παιδιά. Σύγχρονα γεννιέται καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν προσόντων καὶ πλεονεκτημάτων τῶν ἄλλων παιδιῶν. Ἀναπτύσσεται ἔτσι τὸ πνεῦμα τῆς ἀληλεγγύης καὶ ἀρμονικῆς συνεργασίας ποὺ εἶναι ἡ καλύτερη προετοιμασία γιὰ τὴν μελλοντικὴ ζωὴ τους. Ἡ αὐτοπειθαρχία εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα προσόντα ποὺ ἀποχτᾶ ὅποιος παίζει. Τὸ κοινὸ συμφέρον τοῦ παιχνιδιοῦ ἐπιβάλλει στὸ παιδί νὰ μὴν παίζῃ ὅπως θέλει, ἀλλὰ νὰ συμμορφώνεται στοὺς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ γιὰ νὰ μὴν χαλάσῃ τὸ παιχνίδι τῶν ἄλλων. Ἡ πρώτη νίκη ποὺ κερδίζει ὁ καλός παικτης, εἶναι ἡ νίκη κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του ποὺ κατὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι ἡ πρώτη καὶ καλύτερη. Ὁ Φρέμπελ, — ίδρυτης Νηπιαγωγείων καὶ παιδικῶν κήπων —, στὸ κυριώτερο Βιβλίο του λέει: «Στὰ παιχνίδια ποὺ τὸ παιδί διαλέγει αὐθόρυμητα καὶ στὰ ὅποια ρίχνεται μὲ τόση θέρμη, διέπουν τὸ μέλλον του τὰ προσεκτικὰ κι ἔξυπνα μάτια τῶν παιδαγωγῶν. "Ολη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δποια κι δν εἶναι γαλήνια ἡ συννεφιασμένη ἥρεμη ἢ πολυτάραχη, δραστήρια καὶ γόνιμη ἢ ἀδύναμη καὶ χωρὶς δράση ἔχει τὶς ρίζες της σ' αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ ὁ ἀνθρωπος εἶναι παιδί. Μὲ τὸ παιχνίδι μεγαλώνει στὴ

χαρά και γιὰ τὴ χαρά, ὅπως ξεπετιέται τὸ λουλούδι ἀπ' τὸ μπουμπούκι. Γιατὶ ἡ χαρά εἶναι ψυχὴ κάθε ἐνέργειας σ' αὐτὴ τὴν ἡλικία. ‘Υπὸ ἔνα ὄρο πάντοτε. ‘Οτι ἡ ἐνέργεια θὰ μένη ἔνα παιχνίδι, δηλαδὴ θ’ ἀνταποκρίνεται σὲ μιὰ φυσικὴ ἀνάγκη γιὰ δράση κι ὅχι στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κανονισμοῦ καὶ τῆς ἡθικῆς. Δὲν θάξει κανεὶς ἔνα γαϊδουράκι νὰ πιῇ ἀν δὲν διψᾶ : λέει μιὰ λαϊκὴ παροιμία. Γιὰ τὸν ἔδιο λόγο δὲν κάνει καλὸ δ μαθητής μιὰ δουλειὰ γιὰ τὴν δποία δὲν αἰσθάνεται καμμιὰ εὐχαρίστηση. Αὐτὴ ἡ ἔλλειψη εὐχαρίστησης ἔξηγει τὴν ἀποτυχία τόσων παιδαγωγικῶν συστημάτων».

Τὸ παιχνίδι, μὲ τὸ μεγάλωμα τοῦ ἀνθρώπου, μετασχηματίζεται σὲ ἐργασία. ‘Ο μετασχηματισμὸς αὐτὸς γίνεται πολὺ σιγά. Τὰ παιχνίδια ὅμως ποὺ παίζουν πολλὲς φορὲς τὰ παιδιὰ εἶναι μηχανοκίνητα, τὰ κουρδίζεις καὶ κινοῦνται. Αὐτὰ εἶναι παιχνίδια ἀνώφελα κι ἀν ἀφήσωμε τὰ παιδιὰ νὰ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τέτοια παιχνίδια θὰ γίνουν παθητικοὶ ἄνθρωποι, ἀσυνήθιστοι νὰ δημιουργοῦν νέα δράση, ἀσυνήθιστοι νὰ νικάνε τὶς δυσκολίες. Τὸ παιχνίδι ποὺ δὲν προϋποθέτει προσπάθεια ἐκ μέρους τοῦ παιδιοῦ, εἶναι παιχνίδι ἀσχημο καὶ κουτό. Τὸ παιχνίδι εἶναι καὶ ἐνέργεια καὶ δράση. Προξενεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ χαρά. Αὐτὴ ἡ χαρά, μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ χαρὰ δημιουργίας ἡ χαρὰ νίκης. Μερικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι στὸ παιχνίδι δὲν ὑπάρχει εὐθύνη. Πλάνη. Στὸ παιχνίδι ὑπάρχει εὐθύνη, τόσο μεγάλη, δση καὶ στὴν ἐργασία. Μιλῶ θέβαια γιὰ τὸ σωστὸ παιχνίδι τὸ ἀληθινό. Στὴν ἡλικία αὐτὴ τὸ παιδί παρουσιάζει μεγάλη ἐπιθετικότητα στὸ παιχνίδι καὶ μιὰ τάση νὰ παίρνῃ ὅλα τὰ παιχνίδια ἐκεῖνο. Αὐτὴ ἡ τάση πρέπει νὰ καταπολεμηθῇ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ ἀτομικὸ στὸ ὅμαδικὸ παιχνίδι. Τὸ παιχνίδι περνᾶ ἀπὸ στάδια. Τὸ πρῶτο στάδιο παιχνιδιοῦ εἶναι στὸ σπίτι ὅς τὰ 5 χρόνια. Τότε παίζει μόνο μὲ τὰ παιχνίδια του καὶ σπανίως δέχεται συμμετοχὴ ἀλλων στὸ παιχνίδι. Στὸ στάδιο αὐτὸ διαπένθεται ἡ ἀτομικότητα τοῦ παιδιοῦ. Δὲν ὑπάρχει φόβος νὰ γίνη ἐγωϊστικό. Μόνο νὰ προσέξωμε νὰ μὴν παραταθῇ τὸ στάδιο αὐτὸ καὶ νὰ περάση στὸ δεύτερο ποὺ εἶναι, νὰ παίζῃ σὲ πλατύτερο κύκλο. Τὸ πέρασμα αὐτὸ εἶναι δύσκολο, γιατὶ δὲν ἔσθησε ἀκόμα μέσα του ἡ κλίση πρὸς τὸν ἀτομικισμό. Συνήθως τὸ πέρασμα αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ὁθηση τοῦ παιδιοῦ γιὰ

παιχνίδι στὸν ἔλευθερο ἀέρα, γιὰ παιχνίδια τῆς αὐλῆς στὰ ὅ-  
ποια μπορεῖ νὰ ;brίσκεται ἀνάμεσά τους κι ἔνας μεγάλος,  
σὰν δργανωτής τῶν παιχνιδιῶν τους. Οἱ θεωρητικοὶ ξεχωρί-  
ζουν διάφορους τύπους παιχνιδιῶν ἀνάλογα μὲ τὰ στάδια  
τους. Παιχνίδια ἔτοιμα. Παιχνίδια μισοτελειωμένα. Παιχνίδια  
σὲ ψλικό. Παιχνίδια χωρὶς ψλικό. Τὸ ἔτοιμο παιχνίδι, τὸ πλη-  
σιάζει στὰ πράγματα καὶ στὴν τέχνη καὶ προκαλεῖ ἐνέργεια  
τῆς φαντασίας μεγαλύτερη. Πολλές φορὲς τὸ παιδί, τὸ λύνει  
γιὰ νὰ δῆ τὴν κατασκευὴ καὶ τὸ μηχανισμό τους. Τὸ παιδί  
πρέπει νὰ μάθῃ μόνο νὰ παίζῃ καὶ νὰ μὴ καυχέται. Πρέπει  
νὰ δργανώσῃ τὶς κινήσεις τῶν παιχνιδιῶν, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ  
περίπλοκα. Τὰ αὐτοκίνητα π.χ. νὰ φορτώνωνται καὶ νὰ ξεφο-  
τώνωνται. Οἱ κούκλες νὰ κοιμοῦνται, νὰ ντύνωνται, νὰ πλύ-  
νωνται, νὰ πηγαίνουν ἐπισκέψεις κ.λ.π. Τὰ μισοτελειωμένα  
παιχνίδια, κινοῦν τὴν αὐτενέργεια τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ;brάζουν τε-  
χνικὰ προβλήματα, τοῦ ζητοῦν προσπάθεια, στὴν δποίᾳ ποτὲ  
τὸ παιδί δὲν θάφθανε ἀν ἔλειπε τὸ παιχνίδι. Γιὰ νὰ ὀλοκληρώ-  
σῃ τὸ παιχνίδι του θὰ ζητήσῃ ψλικό, ἐργαλεῖα, καρφιά, κλω-  
στές, μαζὶ μὲ τὴ φαντασία θ' ἀσκήσῃ καὶ τὴν τεχνική του ἐ-  
νέργεια. Τὰ παιγνίδια σὲ ψλικό, θέλουν παιδιὰ ποὺ νὰ ;brί-  
σκωνται σὲ στάδιο ἐξέλιξης ἀνώτερο. Μὲ χῶμα καὶ νερὸ  
φτιάνουν φούρνους, σπίτια, μὲ ξύλα, καρφιά φτιάνουν αὐτοκί-  
νητα κλπ. Στὸ συνδυασμὸ τῶν τύπων τῶν παιχνιδιῶν ;brίσκε-  
ται ὁ καλύτερος τρόπος ποὺ ἀναπτύσσει κανονικὰ καὶ μορ-  
φώνει τὴ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ. "Αν λ.χ. ἔχει μιὰ κούκλα, θὰ ζη-  
τήσῃ μόνο του νὰ τὴν ντύσῃ, νὰ τὴν χτενίσῃ ἢ νὰ τὴν βάλῃ  
νὰ κοιμηθῇ. 'Οπότε μὲ κουτιὰ θὰ φτιάξῃ κρεβάτια κι ὄστερα  
δωμάτιο. Τὸ παιδί ποὺ ζεῖ ἀληθινά, ὅταν ἀνακαλύπτει, κτίζει,  
συνθέτει, ἐνέργει, δρᾶ. Πολλὰ τὰ συμπληρώνει μὲ τὴ φαντα-  
σία του.

Στὰ διάφορα στάδια τῶν παιχνιδιῶν χρειάζονται καὶ  
διαφορετικοὶ τρόποι παρακολουθήσεως. 'Η ;brοήθεια ἢ ἡ ἐπέμ-  
βαση μας πρέπει νὰ εἶναι μελετημένη, νὰ μὴν πνίγη τὴν πρω-  
τοθουλία τοῦ παιδιοῦ, ἀλλ' ἀντίθετα νὰ τὴ δυναμώνῃ καὶ σιγά-  
σιγὰ νὰ τὴ στρέφῃ πρὸς τὴν ἐργασία, δηλαδὴ νὰ βάζῃ, μὲ μέ-  
τρο καὶ ψυχολογία, στὸν κύκλο τοῦ παιδιοῦ, τὰ στοιχεῖα ἐκεῖ-  
να ποὺ θὰ ;brοήθσουν τὸ πέρασμά του μιὰ μέρα ἀπὸ τὸ παι-  
χνίδι στὴν ἐργασία. "Οπως φέρνεται τὸ παιδί στὸ παιχνίδι

θά φερθή καὶ στὴ δουλειά. Καὶ οἱ μεγάλοι παίζουν ὅταν φοροῦν γραβάτες καὶ καρφίτσες. Παίζουν μὲ τὶς γάτες, μὲ τὰ σκυλιά. Στὸ τραπέζι παίζουν μὲ τὰ μαχαιροπήρουνα. Στὸ παιδί ἀπαγορεύουμε καὶ αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Τὰ παιδιά θὰ ἥθελαν νὰ φοροῦν τὰ φτερά ἢ τὰ πολύχρωμα φορέματα τῶν μητέρων τους. Τοὺς ἀρέσουν. Θὰ τὰ ἥθελαν νὰ παίξουν. Θὰ ἥθελαν νὰ φοροῦν στολὴ φανταχτερὴ ἀκόμα κι ἀπ’ αὐτὲς ποὺ φοροῦν οἱ θυρωροὶ τῶν ξενοδοχείων. Δὲν πρέπει νὰ τοὺς τὰ στεροῦμε. ‘Ο Ἀναξαγόρας ζήτησε γιὰ χάρη ὅταν θὰ πεθάνῃ, νὰ σχολάσουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ νὰ βγοῦν νὰ παίξουν! Αὐτὸ τὸ ἔγραψα γιὰ νὰ δείξω πόσο τὸ παιχνίδι τὸ θεωροῦμσαν ἀπαραίτητο, οἱ ἀρχαῖοι καὶ πόσο μεγάλη σημασία ταῦ ἔδιναν. Τὸ ψιλικὸ ὅμως νὰ εἶναι ἐλαφρὸ καὶ ὅχι πολὺ περιπλεγμένο. Πρέπει νὰ ταχτοποιῆται εὔκολα, καὶ τὸ παιδί νὰ πάη τὸ ἴδιο νὰ τὸ πάρῃ καὶ νὰ τὸ ξαναθάλη στὴ θέση του. Δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀκριβό, γιὰ νὰ μπορῇ ν' ἀνανεώνεται διχως μεγάλα ἔξοδα.

Καὶ τώρα θὰ σᾶς γράψω ἀναλυτικὰ ἀρκετὰ παιχνίδια ποὺ θὰ σᾶς Յοηθήσουν. Βέβαια παιχνίδια ὑπάρχουν τόσα πολλὰ ποὺ θὰ ἥταν ἀδύνατο νὰ τὰ συγκεντρώσω σ’ αὐτό μου τὸ Βιβλίο. Θὰ γινόταν ἔτσι ἔνας ξεχωριστὸς τόμος. Σκοπός μου δὲν εἶναι αὐτός, γιατὶ ἔτσι θὰ παρέλειπα ἀναγκαστικὰ τὰ ἄλλα, (τραγούδια – παραμύθια κλπ.) ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸ ἔργο μας.

## ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ. ("Άσκηση προσοχής. Όπτικό παιχνίδι").



Τὸ χαρτόνι είναι διαιρεμένο σὲ ἐννιά χωρίσματα, ὅπως Өλέψετε στὸ σχέδιο. Τὰ χρώματα τῆς ὁμπρέλλας, τοῦ καπέλου καὶ τοῦ παλτοῦ, συνδυάζονται μ' ἔναν τρόπο διαφορετικὸ κάθε φορά. Οἱ χρωματισμοὶ εἰναι: τὸ κόκκινο, τὸ πράσινο, τὸ γαλάζιο, τὸ κίτρινο.

Τὸ ᾖδιο κάνομε καὶ σὲ μικρὰ χαρτονάκια τὰ ὅποια τὸ παιδί τοποθετεῖ πάνω στὸ

μεγάλο χαρτόνι. Τὸ κόκκινο στὸ κόκκινο κλπ.

ΤΟ ΤΟΠΙ. (Παιχνίδι δπτικό). Τὸ χαρτόνι μας εἶναι διαιρεμένο σὲ ἐννέα χωρίσματα (δυὸ γραμμὲς κάθετες καὶ δυὸ δριζόντιες δημιουργαῦν τὰ χωρίσματα αὐτά). Σὲ κάθε χώρισμα ὑπάρχει ζωγραφισμένο ἔνα παιδί ποὺ παίζει τόπι. Ὁ χρωματισμὸς τοῦ τοπιοῦ καὶ τῆς φορεσιᾶς του, εἶναι διαφορετικὸς σὲ κάθε χώρισμα. Τὸ ἴδιο κάνομε καὶ στὰ μικρὰ χαρτονάκια τὰ δποῖα τὸ παιδί τοποθετεῖ πάνω στὸ μεγάλο χαρτόνι. Τὸ κόκκινο πάνω στὸ κόκκινο κλπ.

ΟΙ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ (ἢ τὰ μπαλόνια), (Παιχνίδι δπτικό). Καὶ αὐτὸ τὸ παιχνίδι εἶναι ὅμοιο μὲ τὰ δύο προγόύμενα. Τὸ ἰχνογράφημα παριστάνει ἔνα παιδί ποὺ κάνει σαπουνόφουσκες ἢ κρατᾶ μπαλόνια. Ὁ χρωματισμὸς τῆς φορεσιᾶς του καὶ τὰ χρώματα ποὺ ἔχουν οἱ σαπουνόφουσκες καὶ τὰ μπαλόνια, εἶναι διαφορετικά στὰ διάφορα χωρίσματα. Μ' αὐτὰ τὰ παιχνίδια μποροῦμε νὰ μάθουμε ἀν τὰ παιδιά μας ξεχωρίζουν τὰ χρώματα καλά.

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ. Παίζεται κι αὐτὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Τώρα ὅμως στὰ ἐννιά χωρίσματα, δπως καὶ στὰ ἀντίστοιχα μικρὰ χαρτονάκια, ὑπάρχουν ζωγραφιὲς μὲ ζωηρὰ χρώματα ὅχι πιὰ ὅμοιες ἢ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη. Τὸ παιδί πρέπει νὰ τοποθετήσῃ τὸ μικρὸ χαρτόνι μὲ τὸ ἰχνογράφημα στὸ ἴδιο ἰχνογράφημα ποὺ ὑπάρχει στὸ μεγάλο χαρτόνι. Οἱ εἰκόνες αὐτὲς μποροῦν νὰ εἶναι παρμένες ἀπ' τὴν ζωὴ τῶν ζώων. Π.χ. Ὁ πετεινὸς μὲ τὴν οἰκογένειά του, ἢ γάτα μὲ τὸ ποντίκι, πελαργοὶ, μαϊμοῦδες, ἢ ἀλεπού κοντὰ στὶς κόττες κλπ.

ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. (Παιχνίδι ὑπομονῆς). Παίρνομε ἀπὸ παληὰ βιελία δυὸ εἰκόνες ὅμοιες. Τὴν μιὰ τὴν κολλοῦμε σὲ χαρτόνι καὶ μένει ἀκέραια. Τὴν ἄλλη τὴν κόβομε σὲ δσα κομμάτια θέλομε, σὲ δυὸ ἢ σὲ τέσσερα ἢ σὲ ἔξι. Τὸ σχῆμα τῶν κομματιῶν ποὺ κόβουμε μπορεῖ νὰ εἶναι δρθογώνιο ἢ τετράγωνο ἢ ρόμβος. Μὲ τὸν καιρό, καταργοῦμε τὴν ἀκέραια εἰκόνα ποὺ βλέπει τὸ παιδί γιὰ νὰ σχηματίσῃ τὴν ἄλλη, κι ἔτσι ἀνασυνθέτει μόνο του τὴν τυπωμένη εἰκόνα. "Αν τὰ καταφέρει τότε ὑπάρχουν στὸ ἐμπόριο πάρα πολλὰ παιγνίδια τέτοια μὲ παραμύθια, σκηνές ζώων κλπ δπου τὸ παιδί πρέπει νὰ ἀνασυνθέσῃ.

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ. Τὸ ἴδιο παιχνίδι σὰν

τὸ παφαπάνω εἶναι καὶ αὐτό. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι παίρνομε τὰ κομμένα κομμάτια τῆς εἰκόνας καὶ τὰ κολλοῦμε πάνω σὲ μικροὺς κύβους, (κουτιὰ σπίρτων, ἢν δὲν ἔχετε κύβους). Τὸ παιδὶ ἀνασυνθέτει τὴν εἰκόνα μ' αὐτὸν τὸν τρόπο. Εἶναι πιὸ εὔχρηστο γιὰ τὰ μικρὰ χεράκια. Κι ἐδῶ, πρῶτα θὰ παίζῃ τὸ παιχνίδι Өλέποντας τὴν δλόκληρη εἰκόνα καὶ ἀργότερα ὅχι.

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ. Σὲ ἔνα μεγάλο χαρτόνι μὲ χωρίσματα πάλι, ὑπάρχουν ζωγραφισμένες κατοικίες ἀνθρώπων ἢ ζώων, μὲ τὸν ἄνθρωπο ἢ μὲ τὸ ζῷο πλάϊ στὸ σπίτι του. Π.χ. Μιὰ καλύθα μ' ἔναν Ἰνδιάνο μπροστά, ἔνα παιδάκι σὲ μιὰ μονοκατοικία, μιὰ μέλισσα πλάϊ σὲ μιὰ κυψέλη, ἔνα κοτέτσι μὲ μιὰ κόττα δίπλα. Αὐτὲς τὶς κατοικίες τὶς κόθουμε προσεκτικὰ καὶ τὶς ἔχομε σ' ἔνα κουτί. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ τὶς τοποθετήσῃ στὴ θέση τους, δίπλα στὸν ἄνθρωπο ἢ τὸ ζῷο ποὺ κατοικεῖ μέσα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ. "Ἐχομε ἢ κόθομε 20 χαρτόνια. Τὰ χωρίζομε σὲ 4 δμάδες, δηλαδὴ 5 χαρτόνια σὲ κάθε δμάδα. Ζωγραφίζομε στὰ 5 χαρτόνια αὐτά, (τὰ ἴδια καὶ στὰ 5), μιὰ κούκλα ἢ ἔνα αὐτοκίνητο ἢ ἔνα ζῷο ἢ μιὰ λάμπα. Οἱ χρωματισμοὶ ἴδιοι. Στὴν 2η δμάδα, δηλαδὴ στὰ ἄλλα 5 χαρτόνια, ζωγραφίζομε ἄλλες εἰκόνες. "Ἐνα φλυτζάνι ἢ μιὰ μαργαρίτα ἢ ἔνα πουλί ἢ ἔνα αὐτοκίνητο. "Ετσι, μ' αὐτὸ τὸ σύστημα ζωγραφίζομε καὶ τὰ 20 χαρτόνια. Τὸ παιδὶ πρέπει, δταν τοῦ τὰ δώσωμε ἀνακατεμένα νὰ τὰ ταξινομήσῃ γρήγορα.

ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ; Παίρνομε τρία μεγάλα χαρτόνια χωρίσμένα σὲ ἔξι χωρίσματα. Σὲ κάθε χώρισμα εἶναι ζωγραφισμένο ἔνα σπίτι μὲ παράθυρα, αύλή, σπίτι τοῦ σκύλου, σωλῆνες τοῦ νεροῦ, πόρτα, καμινάδια, γλάστρες κλπ. Τὰ σπίτια αὐτὰ εἶναι χρωματισμένα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο σὲ δλα τὰ χωρίσματα, γιὰ νὰ διευκολύνουν τὸ παιδί. Σὲ κάθε χώρισμα λείπουν ἔνα ἢ δύο ἀντικείμενα π.χ. τὸ παράθυρο, δ σκύλος, ἢ γλάστρα. "Ἐχομε ξεχωριστὰ δλα τὰ ἀντικείμενα δπως τὸ θασικὸ σχέδιο. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ πάρη τὴ γλάστρα π.χ. καὶ νὰ τὴν τοποθετήσῃ στὴν θέση της. "Αν λείπει ἡ καμινάδα θὰ πάρη τὴν καμινάδα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. (Γιὰ νὰ διακρίνουν σχήματα καὶ διευ-

θύνσεις). Πάνω σὲ τρία χαρτόνια μὲ ἔξι χωρίσματα ἀπεικονίζεται τὸ ἴδιο παιδὶ σὲ διάφορες γυμναστικές στάσεις: ἀνοιχτὰ τὰ πόδια καὶ ἔκταση τῶν χεριῶν, πόδια λυγισμένα ἀνάταση κλπ. Τὰ μικρὰ χαρτονάκια θὰ ἔχουν τὰ ἴδια ἰχνογράφηματα. Αὔθρομητα, τὰ παιδιά, ὅταν τὸ παίζουν, παίρνουν τὴ στάση τοῦ παιδιοῦ ποὺ γυμνάζεται στὴν εἰκόνα καὶ διασκεδάζουν πολύ. Ἐπίσης μπορεῖτε σεῖς νὰ κάμετε τὴν κίνηση καὶ νὰ ρωτήσετε νὰ σᾶς ποῦν ποιὸ ἔχει τὴν καρτέλα μὲ τὴν κίνηση αὐτή, ἀφοῦ προηγουμένως πάρουν κι ἐκεῖνα τὴν ἴδια στάση.

ΤΑ ΓΑΤΑΚΙΑ. (Μαθαίνουν ἀναλογίες). Ζωγραφίζομε 4 γατάκια διαφορετικοῦ μεγέθους σὲ σκληρὰ χαρτόνια, (καλύτερο θὰ ἦταν σὲ σανίδια). Τὸ καθένα χωρισμένο στὸ κεφάλι, στὸν κορμό, στὸ πόδια, στὴν οὐρά. Παρουσιάζομε ἀνακατεμένα τὰ κομμάτια στὸ παιδί. Αὐτὸ δοφείλει νὰ ἀνασυνθέσῃ τὶς 4 γατούλες. Τὸ παιχνίδι αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη μὲ ἀνθρωπάκια, μὲ κοῦκλες, μὲ ὅτι θέλετε.

ΤΟ ΑΥΓΟ ΕΣΠΑΣΕ. (Παρατηροῦν τὴν ἔξέλιξη τῆς ζωῆς)! Σ' ἔνα χαρτόνι μεγάλο χωρισμένο σὲ 6 χωρίσματα εἶναι ζωγραφισμένη ἡ ἔξέλιξη ἐνὸς κοτοπουλιοῦ ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ σπάει τὸ αύγο. "Ἔχομε πάλι τὶς ἴδιες εἰκόνες σὲ μικρὰ χαρτονάκια ποὺ τὰ τοποθετοῦν πάνω στὸ μεγάλο, ἀλλὰ τὴν προσοχή τους πιὰ δὲν τραβᾶνε τὰ χρώματα ἢ ἡ σωστὴ τοποθέτηση, ἀλλὰ ἡ ἔξέλιξη τοῦ πουλιοῦ.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΤΟ BAZO. (Γιὰ προσανατολισμὸ καὶ προοπτική). Πάνω σ' ἔνα χαρτόνι μὲ ἐννιά χωρίσματα ἔχομε ἰχνογραφίσει ἔνα τραπέζι προοπτικά. Πάνω στὸ τραπέζι αὐτό, βρίσκεται τοποθετημένο ἔνα βάζο σὲ ἐννιά διοφορετικές θέσεις. Τὰ μικρὰ χαρτόνια ἔχουν τὸ ἴδιο ἰχνογράφημα. "Αν τὸ παιδὶ δυσκολεύεται, τοῦ βάζομε ἔνα βάζο πάνω στὸ τραπέζι καὶ ὅστερα τοῦ λέμε νὰ ἐπαναλάβῃ τὴν ἴδια ἀσκηση σὲ ἄλλο τραπέζι. "Οταν τὸ κατορθώσῃ, τότε τοῦ δίνομε πάλι τὸ χαρτόνι νὰ τοποθετήσῃ τὸ χαρτονάκι του. Αὐτὸ τὸ παιχνίδι μᾶς δυσκολεύει λιγάκι γιατὶ χρειάζεται παρατηρητικότητα καὶ προσοχή. Σᾶς δίνω τὸ σχῆμα στὴ σελίδα 55.

"Αν τὸ παιδὶ δείξῃ κούραση ἢ πάψη νὰ ἐνδιαφέρεται τότε σταματοῦμε καὶ ἀρχίζομε ξανὰ τὴν ἐπομένη. Εἶναι ἀπαραίτητο ν' ἀσκηθῇ τὸ παιδὶ στὸν προσανατολισμό.



Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ. Οι ίδιες άσκησεις γίνονται καὶ μ' αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Στὰ ἐννιά χωρίσματα τοῦ μεγάλου χαρτονιοῦ, ὑπάρχει ζωγραφισμένη μιὰ μαργαρίτα μὲ ὥραῖο ζωηρὸ χρῶμα. Ἡ πεταλουδίτσα Өρίσκεται πότε δεξιά, πότε ἀριστερά, πότε πίσω, πότε μπροστὰ καὶ τέλος, πάνω στὴ μαργαρίτα. Τὸ παιδὶ τοποθετεῖ τὰ χαρτονάκια του μὲ τὸ ἀντίστοιχο ἴχνογράφημα, στὸ μεγάλο χαρτόνι.

ΤΑ ΔΥΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. "Ιδια ἄσκηση. Τὰ δυὸ ἀεροπλάνα εἰναι Өέθαια χρωματισμένα μὲ διαφορετικὸ χρῶμα. Πότε Өρίσκεται τὸ ἔνα ἐμπρός, πότε τὸ ἄλλο, ἄλλοτε πιὸ πάνω ἢ πιὸ κάτω κλπ. Τὰ παιδιὰ πάλι τοποθετοῦν τὰ χαρτονάκια τους πάνω στὸ μεγάλο χαρτόνι.

ΟΙ ΚΥΒΟΙ. Πάιρνομε μικροὺς κύθους χρωματισμένους μὲ διαφορετικὰ χρώματα στὶς ἔξι ἔδρες τους. Τὸ παιδὶ στὴν ἀρχή, τοὺς τοποθετεῖ σ' ἔνα μεγαλύτερο κουτί, Өάζοντας τὸν ἔνα πλάϊ στὸν ἄλλο, προσπαθῶντας ἡ κόκκινη π.χ. ἔδρα νὰ πέφτῃ πρὸς τὰ πάνω, ὡστε νὰ δημιουργῆται μιὰ ἐπιφάνεια κόκκινη. Ἀργότερα μαθαίνομε στὸ παιδὶ νὰ σχηματίζῃ μὲ τὰ χρώματα μικρὰ μωσαϊκά. Τοὺς ἀρέσει πολύ. Αύτοὺς τοὺς κύθους μποροῦμε νὰ τοὺς κατασκευάσωμε μόνες μας, ἀν κολλήσωμε στὶς πλευρὲς κουτιῶν ἀπὸ σπίρτα, χρωματιστὰ χαρτιὰ γκλασέ.

**ΤΟ ΚΟΥΤΙ—Σ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.** Αύτὸ τὸ κουτὶ τὸ καμωμένο ἀπὸ ξύλο καὶ χωρισμένο σὲ χωρίσματα σᾶς τὸ ἔχω ἀναφέρει στὸ κεφάλαιο «Πρώτη ἑθδομάδα» καὶ ἔχω καὶ τὸ σχῆμα. Ἐκεῖ τὸ κουτὶ αὐτὸ ποὺ μοιάζει μὲ σιδηρόδρομο φορτωμένο ἦταν γεμάτο μὲ δαχτυλίθρες, καρφίτσες πλύσης, κουτιὰ σπίρτων ἄδεια, μπίλλιες καὶ πέτρες, ὅπου τὰ παιδιὰ μετὰ τὸ ἀναποδογύρισμα, τὰ ταξινομοῦσαν. Μποροῦμε ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχὴν ἡ τὸ κέντρο ἐνδιαφέροντος ποὺ μᾶς ἀποσχολεῖ νὰ θάλωμε φασόλια π.χ., κουκούτσια, ρεβύθια, θαλανίδια καὶ διπλοῦντα νομίζομε χρήσιμο. Προκαλοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ τὰ ταξινομήσουν.

**ΤΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ.** Αύτὸ τὸ παιχνιδάκι μὲ τὰ τελλάρα πὸ ἔχω ἀναφέρει στὸ κεφάλαιο «Πρώτη ἑθδομάδα» ὅπου τὰ παιδιὰ μαθαίνουν νὰ κουμπώνουν καὶ νὰ ἐκουμπώνουν τὶς ὑφασμάτινες λουρίδες. Τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ γίνῃ ὅχι μὲ τελλάρα ἀλλὰ μὲ ἀληθινὰ ροῦχα, ὅπότε καὶ γιὰ μᾶς εἶναι εὔκολο νὰ τὰ θροῦμε καὶ τὰ παιδιὰ διασκεδάζουν. Π.χ. νὰ ἔχωμε ἔνα φόρεμα κούκλας ποὺ νὰ κουμπώνῃ μὲ σούστες, ἔνα πουκάμισάκι ἀγοριοῦ ποὺ νὰ κουμπώνῃ μὲ κουμπιά, παπούτσια τῆς κούκλας ἢ παιδικά γιὰ νὰ μάθουν νὰ δένουν τὰ κορδόνια. «Ολα αὐτὰ τὰ ἔχομε σ' ἔνα μεγάλο κουτὶ γιὰ νὰ τὰ θρίσκουν εὔκολα τὰ παιδιὰ καὶ νὰ μὴν χάνωνται. «Οταν παίξουν, τὰ διπλώνουν, τὰ τακτοποιοῦν, κλείνουν τὸ κουτὶ καὶ τὸ ξαναθάζουν στὴν ἐταζέρα.

**ΞΥΛΙΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ.** Αύτὸ τὸ παιχνίδι εἶναι πολὺ διασκεδαστικὸ καὶ προκαλεῖ δπτικὴν ἀντίληψη ἀπὸ τὴν μιὰ, καὶ κινητικὴ λειτουργία ἀπὸ τὴν ἄλλη. Σᾶς συμβουλεύω νὰ τὸ παραγγείλετε σ' ἔνα μαραγκό ἀν δὲν θρήτε ἔτοιμο. Τὸ παιχνίδι ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα ξυλαράκια μὲ διαστάσεις 25X15 ἑκατοστόμετρα. Στὰ ξυλαράκια αὐτά, ἔχουν χαραχθῆ μὲ μαχαίρι καὶ ἔχουν ξεκοπῆ διάφορα σχήματα: Τρία φρούτα μὲ διαφορετικὸ μέγεθος, ἔνα σπίτι, ἔνα δέντρο, δυὸ παιδιὰ ποὺ περπατοῦν, ἔνα ἀγόρι, ἔνα κορίτσι, ἔνα πουλὶ κλπ. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ξαναθάλῃ τὰ κομμάτια στὰ κενά. Ἐπίσης μπορεῖ νὰ τοποθετήσῃ τὰ ξεκομμένα σχήματα σ' ἔνα χαρτὶ καὶ μὲ τὸ μολύβι νὰ κάνῃ τὸ περιγραμμά τους. «Αν καὶ σεῖς θρήτε τὴν ἀσκηση αὐτὴ ἔξαίρετη, δόσο νομίζω, τότε μπορεῖτε νὰ φτιάξετε περισσότερα σανιδάκια μὲ πιὸ πολλὰ ξεκομμένα κομμάτια. Μ' αὐτὸν

τὸν τρόπο τὰ προετοιμάζομε για τὸ ἴχνογράφημα.

ΤΑ ΡΑΒΔΑΚΙΑ. Κι' αὐτὸ τὸ παιχνίδι χρειάζεται σανίδια μὲ πλευρὰ 25 ἑκατοστόμετρα καὶ πάχος 5 χιλιοστόμετρα. "Εχομε σκαλίσει πάνω σ' αὐτὰ τὰ σανίδια μὲ ἀρκετὰ θαθειές



γραμμές διάφορα ἐργαλεῖα, ἔπιπλα, μικρές σκηνές. Σ' ἔνα κουτὶ ἔχομε ραβδάκια μὲ διαφορετικὰ μεγέθη ἢ κομμάτια μαλλί μὲ διάφορα χρώματα. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ θρῆ τὸ ραβδάκι ἢ τὴν κλωστὴ μὲ τὴν ἵδια διάσταση μὲ τὴ γραμμὴ καὶ τὸ τοπιθετεῖ μέσα στὴν χαρακιά. "Οταν ἀνασυνθέσῃ τὸ ἴχνογράφημα μὲ ραβδάκια, τὰ βγάζει. Μποροῦμε νὰ ἀπασχολήσουμε πολλὰ παιδιὰ μ' αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Μπαροῦμε ἐπίσης νὰ ξαναφτιάξουν τὸ ἵδιο ἴχνογράφημα ὅχι πιὰ στὸ σανίδι μὲ τὶς χαρακιές ἀλλὰ πάνω στὸ τραπεζάκι τους.

**ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ.** Παίρνομε κορφίτσες τῆς πλύσης χρωματιστές. "Υπάρχουν ἀπειρες στὸ ἐμπόριο. Μ' αὐτὲς τὸ παιδὶ κάνει διάφορα σχήματα πιάνοντας τὴν μιὰ μὲ τὴν ἄλλη.

**ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ.** Τὰ παιχνίδια αὐτὰ μὲ τὰ κουμπιά εἶναι πιὸ δύσκολα ἀπὸ τὰ ἄλλα ποὺ ἔχομε γράψει μὲ τὰ ξυλαράκια. Τὸ κουμπὶ γλυστρᾶ, βγαίνει ἀπ' τὴν γραμμὴ, χρειάζεται ἀσκηση καὶ ὑπομονὴ μεγάλη. Στὴν ἀρχὴ τοὺς δίνουμε ἐμεῖς



τὰ σχήματα καὶ ἀργότερα μόνα τους πιὰ σχηματίζουν ἀνθρωπάκους, σπίτια, σημαῖες καὶ γενικὰ διτι εἰπιθυμοῦν ἐκείνη τὴ στιγμὴ. Ἡ θοήθειά μας εἶναι μόνο γιὰ τὴν ἀρχὴν ὥσπού νὰ μάθουν μόνα νὰ χειρίζωνται τὰ κουμπιά. Σᾶς δίνω μερικὰ παραδείγματα.



Τὸ παιχνίδι γίνεται πιὸ εὔκολο ἢν τὰ παιδιά τοποθετήσουν τὰ κουμπιά πάνω σὲ πηλὸ ποὺ τὸν ἔχομε στρώσει καλά σὲ τετράγωνα ἢ δρθόγωνα ξύλα. Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε καὶ κρατοῦμε τὰ καλύτερα ἔργα τους γιὰ τὴν διακόσμηση τοῦ Νηπιαγωγείου μας.



νουν ὅσα ζωγραφίσαμε. "Αν τέτοια ξυλαράκια εἶναι δύσκολο νὰ προμηθευθῆτε, τότε χρησιμοποιεῖστε ἔστω καὶ σπιρτόξυλα ἀφοῦ θέσθαια ἀφαιρέσετε τὸ κεφάλι καὶ ὁδοντογλυφίδες ἀφοῦ

**ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ.** Κάθε παιδάκι παίρνει εἴκοσι ραβδάκια ἢ περισσότερα ἢν εἶναι δυνατόν. Τὰ ραβδάκια αὐτὰ ἔχουν μῆκος 10 ἑκ., 7 ἑκ., 5 ἑκ., 2 ἑκ. καὶ τὰ χρώματά τους εἶναι κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, γαλανό. Πρέπει ἀκόμα νὰ ἔχῃ σιδεράκια στρογγυλὰ γιὰ τὴν ἀναπαράσταση τῶν τροχῶν ἢ ἄλλων πραγμάτων μὲ σχῆμα κυκλικό. Τὸ σχέδιο μποροῦμε νὰ τὸ κάνωμε στὸν πίνακα ἢν θέλωμε νὰ ἔργαζωνται δλα τὰ παιδιά. Ἐκεῖνα, μὲ τὰ ξυλαράκια τους πάνω στὸ τραπέζι ἀναπαριστά-

προηγουμένως τις θάψετε μὲν ζωηρὰ χρώματα. "Οταν τὰ παιδιά ἀσκηθοῦν ἀρκετά, κολλοῦν τὰ ξυλαράκια τους σὲ χαρτόνια.

**ΜΠΙΛΛΙΕΣ.** Εύχάριστα παίζουν τὰ παιδιά καὶ μὲ τὶς μπίλλιες. Πάνω σ' ἔνα κομμάτι ὄρθιγώνιο κόντρα πλακέ (γίνεται καὶ σὲ χοντρὸ χαρτόνι) ζωγραφίζομε δυὸ μεγάλα τσαμπιά σταφύλια. Ο μαραγκός κόθει μὲ προσοχὴ τὶς ρόγες μιὰ - μιά. Τοποθετεῖ τὸ κόντρα πλακέ πάνω σ' ἔνα ἄλλο κομμάτι ξύλο. Τὰ παιδιά ἔκει ποὺ εἶναι οἱ ρόγες τοῦ σταφυλιοῦ θάζουν χρωματιστὲς μπίλλιες. Ἀντὶ τσαμπὶ σταφυλιοῦ μποροῦμε νὰ ζωγραφίσωμε κερασιά μὲ κεράσια ἢ καὶ ἔνα ἀπλὸ κολιέ.

**ΠΕΤΡΑΔΑΚΙΑ.** Αὐτὸ τὸ παιχνίδι μπορεῖ νὰ παίζεται στὴν τάξη ἀλλὰ καὶ στὴν αὔλῃ σας. Τὰ παιδιά μαζεύουν πετραδάκια ἢ τοὺς τὰ δίνετε ἐσεῖς καὶ φτιάχνουν μ' αὐτὰ ὅτι θέλουν.

**ΦΥΛΛΑ ΔΕΝΤΡΩΝ.** Ἡ ἴδια ἐργασία γίνεται καὶ μὲ τὰ φύλλα τῶν δέντρων. "Αν θέλετε μπορεῖτε ν' ἀφήσετε τὰ παιδιά νὰ τὰ κολλήσουν σ' ἔνα χαρτόνι



**ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ.** Ὑπάρχουν πολλὰ παιδιά ποὺ τὰ παραπάνω παιχνίδια δὲν τοὺς δίνουν εύχαριστηση καὶ μένουν ἀπαθῆ. Δὲν ἔχουν καμμιὰ διάθεση γιὰ δράση. Χρειά-

ζονται μιὰ ἀνταμοιθή. Τοὺς δίνομε λοιπὸν αὐτὰ τὰ κουτιά - ἐκπλήξεις. Βάζομε μέσα μιὰ καραμέλλα ή ἄλλη λιχουδιά καὶ κλείνομε τὸ κουτί. Τὰ μέσα γιὰ τὸ κλείσιμο εἶναι πολλά. "Ενα κουτί κλείνει μὲ ἀπλὸ γαντζάκι, ἄλλο πάλι μὲ γαντζάκι, ἄλλὰ περνάει ἀπ' αὐτὸ ἔνας σπάγγος δεμένος μὲ ἀπλὸ ή διπλὸ κόμπο. "Ενα τρίτο κλείνει μὲ μόνιμη κλειδαριὰ κλπ. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παιδιοῦ παραμένει ζωηρὸ μὲ τὸν κρότο τῶν ζαχαρωτῶν καὶ ἔτσι ἐπιμένει καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ ἀνοίξῃ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Μ' αὐτὰ δίνουμε στὸ παιδί τὴν εὐκαιρία ν' ἀσκήσῃ τὰ χέρια του. Τὰ παιχνίδια αὐτὰ εἶναι καμωμένα ἀπὸ ξύλο καὶ εἶναι α) ἔνα μικρὸ ἄμάξι ποὺ συναρμολογίεται μὲ χοντρὲς στριφτὲς θίδες. Οἱ θίδες περνοῦντε μέσα ἀπὸ σανίδια καὶ ἐφαρμόζουν πάνω σὲ μικρὲς σιδερένιες πλάκες ποὺ συνενώνουν τὰ μέρη. η) "Ενα τραπέζι ποὺ τὰ πόδια του ἐνσφηνώνονται καὶ θιδώνουν.. γ) "Ενα κρεβάτι. δ) "Ενα ντουλάπι καὶ ε) Μιὰ καρέκλα. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ἔχουν γενικὰ 20 — 30 ἑκατοστόμετρα μάκρος καὶ ύψος. Δὲν πιάνουν μεγάλο τόπο στὴν τάξη καὶ χρησιμεύουν σὰν παιχνιδάκια, δταν συναρμολογηθοῦν. Εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα παιχνίδια. Ἀσκοῦν τὴ λογική, τὴν κατανόηση τοῦ σκοποῦ ποὺ ἐπιδιώκεται, τὴν ἐνεργητικότητα καὶ τὴν ἐπιμονή.

ΤΙ ΚΡΑΤΑΣ; Τὸ παιχνίδι αὐτὸ παίζεται μὲ τὰ μάτια δεμένα. Ἐπειδὴ πολλὰ παιδάκια αἰσθάνονται δυσάρεστα δταν τοὺς δέσουμε τὰ μάτια, γι αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ παίξωμε μὲ ἄλλο τρόπο. Δηλαδὴ τὰ παιδιά νὰ ἔχουν τὰ χέρια πίσω, στὴν πλάτη κι' ἔτσι νὰ θρίσκουν ὅποιο ἀντικείμενο θέλομε, χωρὶς νὰ τὸ θλέπουν.

Μέσα σ' ἔνα σακκούλι ἀπὸ ὄφασμα βάζομε διάφορα ἀντικείμενα: ἔνα κλειδί, μιὰ σθούρα, ἔνα κουτάλι, ἔνα κύθο, ἔνα πέδιλο, ἔνα μικρὸ καπέλο, μιὰ μπίλια, ἔνα νόμισμα, ἔνα ζάρι, ἔνα τόπι κλπ. Πρῶτα βάζομε στὸ χέρι τοῦ παιδιοῦ ἔνα ἀντικείμενο. Ἐκεῖνο, πάντα χωρὶς νὰ θλέπη, θὰ μᾶς πῆ τ' ὅνομά του. "Ἐπειτα θὰ πάρη τὸ σακκούλι πίσω ἀπ' τὴν πλάτη καὶ θὰ προσπαθήσῃ νὰ θρῇ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο. "Οταν τὸ πρᾶγμα εἶναι πολὺ γνωστό, τὸ ζητᾶμε ἀπλᾶ ἀπ' τὸ παιδί ή πάλι τοῦ τὸ βάζομε στὸ χέρι ζητῶντας του τὸ ὅνομα.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΧΟΣ; Σ' αύτὸν τὸ παιχνίδι τὰ μάτια εἶναι δεμένα. Δημιουργοῦμε ἔναν ἥχο μὲং ὄργανο, μὲ δυὸς σίδερα, μὲ τὸ χέρι, μὲ τὴ φωνή. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ θαδίσῃ πρὸς τὴν μεριὰ ποὺ ἀκούστηκε ὁ ἥχος καὶ νὰ μᾶς πῇ τὴν φύση τοῦ ἥχου ἢ τοῦ κρότου.

ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ. Μέσα σὲ μικρὰ σιδερένια κουτιά, θάζομε ἔνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κουκούτσια ἢ ἔνα κομμάτι τενεκέ, ξύλο, γυαλὶ κλπ. Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ψάξῃ σὲ ἄλλα κουτιά μὲ τὸ ἵδιο σχῆμα ποὺ ἔχομε δίπλα, νὰ θρῆ ἐκεῖνα ποὺ παράγουν τὸν ἵδιο θόρυβο.

ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΙΓΑΝΟΙ ΗΧΟΙ. "Ἐνα παιδὶ θυαίνει ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη. Τοῦ κρύθομε ἔνα ἀντικείμενο ποὺ τὸ ἔχει θέβαια δῆ προηγουμένως, ὅχι ὅμως σὲ μέρος ποὺ νὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ θρῆ. "Ἐρχεται. Μ' ἔνα μολύβι χτυποῦμε στὸ τραπέζι. "Αν τὰ χτυπήματα εἶναι γρήγορα τὸ παιδὶ καταλαθαίνει πώς θρίσκεται κοντὰ στὸ ἀντικείμενο. Ἀντίθετα ἀν τὰ χτυπήματα εἶναι σιγανὰ καὶ ἀραιά, θρίσκεται μακριά. Εἶναι ἔνα παιχνίδι κινητικὸ καὶ ἀκουστικό.

ΤΙ ΘΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΩ ΤΩΡΑ; (Ὀπτικὸ παιχνίδι). Μὲ κιμωλία κάνω στὸν πίνακα τὸν σκελετὸ ἐνὸς σπιτιοῦ. Ρωτῶ τὰ παιδιά. Τὶ τὰ ζωγραφίσω τώρα; Ἐκεῖνα συμπληρώνουν: πόρτα, παράθυρο κλπ. Ἀργότερα μποροῦμε νὰ θγάλουμε ἔνα παιδὶ νὰ κάνῃ τὴν δική μας δουλειά.

ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ; Σηκώνομε ἔνα παιδί. Ψάχνομε μέσα ἀπὸ τὶς πολλὲς εἰκόνες τῆς τάξης μας καὶ διαλέγουμε μιά. Λέμε στὸ παιδί: Ποῦ θλέπεις ἔνα γατάκι ποὺ κοιμᾶται; Τὸ παιδὶ φάχνει καὶ θρίσκει τὴν εἰκόνα ποὺ τοῦ ζητοῦμε.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Τὸ παιχνίδι αὐτὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλά, δόσο μποροῦμε περισσότερα, ξύλα. Ξύλινους κύθους μικροῦς, μεγάλους, δρυθογώνια παραλληλεπίπεδα, στέγες τριγωνικές, κυλίνδρους, ξυλαράκια γιὰ νὰ γίνονται κάγκελα μὲ τὴν συναρμολόγησή τους. "Ολα εἶναι χρωματισμένα μὲ ζωηρὰ χρώματα. Εἶναι κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ λείπῃ ἀπὸ κανένα νηπιαγωγεῖο. Τὰ παιδιά τρελλαίνονται νὰ χτίζουν, νὰ φτιάνουν σιδηροδρόμους, ἀεροπλάνα, γέφυρες, μὲ τὰ ξύλα αὐτά. Ἐμεῖς εἶχαμε, ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν, φτιάξει καὶ ξύλινα τούβλα - κούφια γιὰ νὰ εἶναι ἐλαφρά, χρωματισμένα ὅπως τ' ἀληθινά. Ἐπίσης στέγες μεγάλες σπιτιῶν, δέν-

τρα ξύλινα καὶ κυλίνδρους κάθε μεγέθους. Τὰ παιδιά ἐδημιουργοῦσαν ὀραιότατες ἐνότητες καὶ δὲν ἥθελαν νὰ τ' ἀποχωριστοῦν. Ἀκόμα καὶ ἀν τοὺς δώσετε καρούλια ἄδεια καὶ κουτιά σπίρτων θὰ ἔχετε ἐκπλήξεις.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ. Μόλις τοὺς δώσομε τὸ σύνθημα, σταματοῦν κάθε θόρυβο. Μόνο οἱ ἀναπνοές τους ἀκούονται, Φωνάζομε ἔνα ὄνομα παιδιοῦ σιγά. Τὸ παιδί ποὺ θ' ἀκούσῃ τὸνομά του πρέπει νὰ ἔρθῃ κοντά μας, χωρὶς νὰ κάμη κανένα θόρυβο. Περπατοῦν προσεκτικά, στὶς μύτες τῶν ποδιῶν μὲ προσοχὴ μὴ χτυπῆσουν σὲ κάποιο τραπέζακι ἢ καρέκλα. Ἀντίθετα μὲ στὶς νομίζουν πολλοί, τὰ περισσότερα παιδάκια τὸ καταφέρνουν καὶ ἡ σιωπὴ ποὺ βασιλεύει στὴν τάξη εἶναι ἀπόλυτη. Δυσκολεύεσαι νὰ τὸ πιστέψῃς πῶς αὐτὰ τὰ εὐκίνητα ζωηρὰ πλασματάκια, κατορθώνουν νὰ τηρήσουν αὐτὴν τὴν καταπληκτικὴ σιωπή. Εἶναι μιὰ ἄσκηση ποὺ τὰ ὀφελεῖ καὶ τὰ ξεκουράζει.

ZHTOYME ENA XΡΩΜΑ. Ἐχομε καρδέλλες μὲ τὰ βασικὰ χρώματα καμωμένες φιόγκους σ' ἔνα κουτί. Τὶς βάζομε μὲ παραμάνες πάνω στὴν ποδιά τῶν παιδιῶν. “Ενα παιδί θγαίνει ἔξω. Κτυπᾶ τὴν πόρτα: «Τὸκ τόκ». Τὰ παιδιά ἀπὸ μέσα ρωτοῦν «Ποιὸς εἶναι;» «“Ενα παιδάκι τοῦ Νηπιαγωγείου». «Τί ζητᾶς;» «“Ενα χρῶμα». «Ποιὸ χρῶμα;» «Τὸ κόκκινο». «”Ελα νὰ τὸ πάρης». Τὸ παιδί μπαίνει μέσα καὶ σηκώνει ὅσα παιδιά ἔχουν καρφιτσωμένο τὸν κόκκινο φιόγκο. ”Αν ξεχάσει κάποιον χάνει καὶ ξαναθγαίνει. Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο μαθαίνουν τὰ χρώματα διασκεδάζοντας.

## ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΟΥ. — Τὰ παιδιά  
αυθόρμητα ἔκτελούν τὺς κινήσεις ποὺ κάνομε ἔμενς, ἐνῷ διηγούμαστε τὸ παραμύθι τοῦ Ἰάκωβου. Δὲν ἀπαιτοῦμε θέσθαια  
ἀπὸ τὰ παιδιά ἀκρίσεια κινήσεων. Σχηματίζομε ἐναν κύκλο  
ἢ ἀν τὰ παιδιά εἶναι λίγα, τὰ τοποθετοῦμε σὲ εὐθεῖα γραμμῇ.  
Πρέπει νὰ ἀκοῦν καλὰ ὅλα. Ἀρχίζομε: «Μιὰ φορὰ κι ἐναν καιρὸ  
ἥταν ἐνα μικρὸ παιδί, δ Ἰάκωβος. Μιὰ μέρα ἡ μαμά του  
τοῦ ἔδωσε δυὸ φασόλια.,» Ας τὰ φυτέψω λέει δ Ἰάκωβος».  
(Σκύθουν καὶ κάνουν ὅτι φυτεύουν. Σηκώνονται). «Ας ποτίσω τὴ φασολιά μου, λέει πάλι δ Ἰάκωβος». (Σκύθουν τὸν  
κορμὸ μόνο καὶ κάνουν ὅτι ποτίζουν). «Εὔχαριστημένος δ Ἰάκωβος  
ξάπλωσε δίπλα στὴν φασολιά του καὶ κοιμήθηκε».  
(Ξαπλώνουν καὶ κοιμοῦνται). «Σὲ λιγάκι ἀκούει ἐνα κράκ  
καὶ ξυπνᾷ, ἀνοίγει τὰ μάτια καὶ τί νὰ δῆ; Ἡ φασολιά του  
ἔχει μεγαλώσει, ἔχει ψηλώσει, ἔχει φτάσει τὸν οὐρανό!» (Βάζουν  
τὴν παλάμη στὰ μάτια καὶ κυττάζουν τὴν κορυφή. Σηκώνονται καὶ  
κάνουν ἀκροστασία καὶ ἀνάταση γιὰ νὰ δείξουν  
πόσο ψηλὴ εἶναι ἡ φασολιά). «Δὲν ἀνεθαίνω νὰ δῶ τί εἶναι  
κεῖ πάνω, λέει δ Ἰάκωβος» (Κάνουν πώς ἀνεθαίνουν! Δεξὶ<sup>1</sup>  
χέρι, δεξὶ πόδι, λυγισμένο. Ἀριστερὸ χέρι, ἀριστερὸ πόδι, λυγισμένο. Φτάνουν.  
Βάζουν πάλι τὸ χέρι στὰ μάτια καὶ κυττάζουν δεξιά - ἀριστερά. Σταματᾶ τὸ βλέμμα  
ἔμπρὸς) «Ω!  
ἐνα ὠραῖο παλάτι λέει δ Ἰάκωβος. Πρέπει νὰ πάω ὡς ἐκεῖ»  
(Κυττάζουν κάτω μὲ τὰ χέρια στὴν ἔκταση) «Πῶς ὅμως νὰ  
περάσω αὐτὸ τὸ ποταμάκι; Θὰ κολυμπήσω» (Ξαπλώνουν

μπρούμιατα καὶ κάνουν πώς κολυμποῦν. Ἀνόρθωση) «"Ωχ! ἔνα χαντάκι. Πρέπει νὰ τὸ πηδήσω» (Πηδοῦν μὲ τὰ πόδια ἐνωμένα) «"Εφτασα! Τί ὡραῖο παλάτι!" (Μ' αὐτὰ τὰ λόγια τὰ παιδιά κάνουν πάλι ἔκταση). «Πρέπει ὅμως ν' ἀνέθω τὰ τρία ψηλὰ σαλιά. Ἐμπρός! κουράγιο» (Σηκώνουν τὸ πόδι λυγισμένο, δσσο μποροῦν πιὸ ψηλά. Δεξί, ἀριστερό, δεξί. Κτυποῦν τὴν πόρτα μιὰ φορά μὲ τὴν δεξιὰ γροθιά μιὰ μὲ τὴν ἀριστερή. Καμμιά ἀπάντηση. Βάζουν τὸ χέρι στὸ στόμα, γέροντες τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω καὶ φωνάζουν) «Κανεὶς δὲν εἶναι μέσα; Εἶμαι δ' Ἰάκωβος! Θὰ λείπουν ταξίδι φαίνεται. "Ἄς σκαρφαλώσω στὸ παράθυρο νὰ δῶ ἀπ' ἐκεῖ» (Σηκώνουν πάλι τὸ πόδι καὶ τὰ χέρια στὴν ἀνάταση) «"Ἐκείνη τὴν στιγμή, ἀκούεται ἔνας σκύλος ποὺ φύλαγε τὸ παλάτι. «Γάθ! γάθ!» Ὁ Ἰάκωβος καὶ τὰ παιδιά μαζὶ κατεβαίνουν τὰ τρία σκαλιά γρήγορα, πηδοῦν τὸ χαντάκι, κολυμποῦν στὸ ποταμάκι γιὰ νὰ τὸ περάσουν καὶ μὲ βιαστικὲς κινήσεις κατεβαίνουν ἀπ' τὸν κορμὸ τῆς φασολιᾶς. Χέρι, πόδι, χέρι, πόδι. Τρέχουν στὴν μαμά καὶ τὴν ἀγκαλιάζουν. Τὴν μαμά κάνει μιὰ συνάδελφός μας. Τὸ παιχνίδι αὐτὸ ἄρεσε πολὺ στὰ παιδιά καὶ μᾶς τὸ ζητοῦσαν συχνά.

ΤΟ ΜΑΝΤΛΑΚΙ ΜΑΣ. Τὰ παιδιά κάνουν κύκλο τὸ ἔνα κοντά στὸ ἄλλο καὶ κάθονται σταυροπόδι. «Ἐνα παιδάκι μένει ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο μ' ἔνα μαντήλι. Γυρίζει γύρω - γύρω, ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο καὶ λέει «Ποῦντο, ποῦντο τὸ μαντηλάκι; Νάτο, νάτο, δὲ θὰ τὸ βρῆς!» Οπως γυρίζει, βρίχνει τὸ μαντήλι πίσω ἀπὸ ὅποιο παιδάκι θέλει καὶ ἔξακολουθεῖ νὰ γυρίζῃ. «Αν καταλάθη τὸ παιδί ποὺ κάθεται ὅτι τοῦ ἔχουν βρίξει πίσω του τὸ μαντήλι σηκώνεται, τὸ παίρνει κι ἀρχίζει νὰ τρέχῃ γύρω πάντα ἀπὸ τὸν κύκλο νὰ πάσῃ τὸ παδί ποὺ τοῦ ἔρριξε τὸ μαντήλι. Τὸ παιδί ὅμως προφταίνει καὶ κάθεται στὴ θέση ποὺ καθόταν τὸ δεύτερο, ἐνῶ ἔκεινο συνεχίζει νὰ γυρνᾶ λέγοντας τὰ λόγια πάλι: «Ποῦντο, ποῦντο τὸ μαντηλάκι; Νάτο, νάτο, δὲν θὰ τὸ βρῆς!» Καὶ τὸ ρίχνει σὲ τρίτο παιδί. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ τὸ καθιστὸ παιδάκι δὲν καταλάθει ὅτι τὸ μαντήλι εἶναι πίσω του, τότε τὸ πρῶτο, τὸ κτυπά ἐλαφρὰ στὴν πλάτη, παίρνει τὸ μαντήλι καὶ ἔξακολουθεῖ Ἐμεῖς τὰ «καμμένα» παιδάκια τὰ βάζαμε στὸ κέντρο τοῦ κύκλου, καθιστὰ πάντα, καὶ στὸ τέλος τοῦ παιχνιδιοῦ τοὺς ζητούσα-

με νὰ μᾶς κάνουν διάφορα ζῶα ἢ νὰ περπατήσουν μὲ τὰ τέσσερα ἢ νὰ κάνουν κουτσὸ ἢ τούμπα, ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ παιδιοῦ ποὺ «κάηκε».

**Τ' ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ.** Κρατᾶμε σφυρίχτρα. Μὲ τὸ πρῶτο σφύριγμα λέμε στὰ παιδιὰ νὰ φύγουν καὶ μὲ τὸ δεύτερο σφύριγμα νὰ σταθοῦν σὲ ὅποιο σημεῖο θέλει τὸ καθένα καὶ νὰ πάρουν στάση ἀγάλματος. Δὲν πρέπει νὰ τάφηνωμε πολλὴ δρα στὴ στάση αὐτὴ γιατὶ κουράζονται.

**ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΧΕΡΑΚΙΑ.** Τὰ παιδιὰ σχηματίζουν κύκλο καὶ στέκονται ὅρθια πολὺ κοντά, τόσο ποὺ νὰ μὴν ἀφήνουν κενὸ καὶ ἔχουν τὰ χέρια τους πίσω. «Ενα παιδί στὸ κέντρο κρατᾷ ἔνα μαντήλι. Τὸ δίνει σ' ἔνα παιδί τοῦ κύκλου καὶ ἐκεῖνο στὸ διπλανό του κ.ο.κ. Τότε λέμε στὸ παιδί ποὺ εἶναι στὸ κέντρο, νὰ μᾶς πῆ σὲ ποιὸ παιδί βρίσκεται τὸ μαντήλι. Σταματάει τὸ παιχνίδι καὶ δείχνει ἔνα παιδί. "Αν τὸ πέτυχε, ἀλλάζει θέση μαζί του, ἀν ὅχι, συνεχίζεται τὸ παιχνίδι. Τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ τραγουδοῦν ἔνα τραγούδι γιὰ τὰ χέρια. Στὶς πρώτες φορὲς τὰ παιδιὰ δυσκολεύονται.

**ΓΔΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΤΥΣΙΜΟ.** Μὲ τὸ σφύριγμά μας τὰ παιδιὰ thagάζουν τὰ σακκάκια τους ἢ τὶς ποδιές τους, τρέχουν ὡς ἔνα σημεῖο ποὺ ἔχομε ὄρίσει, ἐπιστρέφουν καὶ τὶς φοροῦν. «Οποιο ντυθῇ πρῶτο, νικᾶ.

**ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΟΥ;** Τὰ παιδιὰ ποὺ πάρουν μέρος στὸ παιχνίδι, μπαίνουν σὲ εύθεια γραμμὴ καὶ thagάζουν τὰ παπούτσια τους.. Ἐμεῖς μαζεύομε καὶ τ' ἀνακατεύομε. Μόλις σφυρίξομε, τρέχουν, ψάχνουν καὶ βρίσκουν τὰ δικά τους παπούτσια. Τὰ φαροῦν, τὰ κουμπώνουν καὶ τρέχουν στὴν θέση τους. Καλύτερα εἶναι νὰ σχηματίζωμε τὴν εύθεια μὲ κιμωλία ἢ μὲ πετραδάκια γιὰ νὰ τὴν βρίσουν εὔκολα. "Αν δὲ μποῦν ἀκριθῶς στὴν θέση τους, δὲν πειράζει. «Οποιο φτάσει πρῶτο καὶ ἔχει κουμπώσει σωστὰ τὰ παπούτσια, νικᾶ.

**Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ:** Τὰ παιδιὰ σχηματίζουν κύκλο καὶ στὸ κέντρο κάθεται σταυροπόδι, ὁ thagάτραχος. Τὸν πλησιάζουν πολὺ κοντὰ καὶ τραγουδοῦν: «Βάτραχε στὴ θάλασσα — τὴ μύτη σου ἔχάλασσα». Ο thagάτραχος θὰ πρέπει νὰ χτυπήσῃ τὰ παιδιὰ χωρὶς ν' ἀλλάξῃ θέση. «Οποιο παιδί χτυπήσῃ, τὸν

ἀντικαθιστᾶ.

**ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΠΑΞΩ ΤΗΝ ΟΥΡΙΑ.** Τὰ παιδιά κρεμοῦν πίσω στὴ ζώνη τους τὸ μαντήλι ἢ τὴν καρδέλλα τους. Νὰ μὴν εἶναι δεμένα. Μὲ τὸ παράγελμα, τρέχουν ν' ἀρπάξουν τὸ μαντήλι τοῦ ἄλλου χωρὶς νὰ τοὺς πάρουν τὸ δικό τους. Νικᾶ, ὅποιος μαζέψει περισσότερες «ούρές».

**ΨΑΡΕΜΑ.** Τὰ παιδιά κάνουν ἔναν κύκλο. Εἰναι τὰ φάρια. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου στέκονται τρία παιδιά, οἱ ψαράδες. Τὰ «ψάρια» θαδίζουν στὸν κύκλο καὶ τραγουδοῦν «Δὲν μποροῦν, δὲν μποροῦν, οἱ ψαράδες δὲν μποροῦν — δὲν μποροῦν, δὲν μποροῦν, νὰ πάσσουν δὲν μποροῦν». Τρέχουν ἀμέσως καὶ οἱ ψαράδες τὰ κυνηγοῦν.

**ΣΤΟ ΝΕΡΟ.** Χαράζομε μὲ κιμωλία ἔναν κύκλο. Τὰ παιδιά στέκονται ἀκριθῶς ἔξω ἀπ' τὴ γραμμή. Μόλις φωνάζομε «Νερό», πηδοῦν μέσα στὸν κύκλο, ὅταν πάλι φωνάζωμε «Στεριά», πηδοῦν δλα ἔξω. “Οποιο δὲν μετακινηθῆ, χάνει.

**Η ΦΩΛΙΤΣΑ.** Χαράζομε ἔναν κύκλο καὶ στέκονται τὰ παιδιά. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου τοποθετοῦμε χαλίκια ποὺ τὰ ἔχουν μαζέψει τὰ ἵδια. Δυὸ παιδιά δρκζονται νὰ διαγωνισθοῦν. Κάνουν ἔνα θῆμα πίσω γιὰ νὰ βρεθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο καὶ γυρίζουν πλάτη μὲ πλάτη. Μόλις σφυρίζομε, τρέχουν σὲ ἀντίθετη φορά, κάνουν τὸ γύρο τοῦ κύκλου, μπαίνουν μέσα ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα ποὺ ἀφησαν ξεκινῶντας, καὶ μαζεύουν δσα χαλίκια μπορεῖ τὸ καθένα. “Οποιο μαζέψει τὰ περισσότερα, νικᾶ.

**ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΕΛΙΑ.** Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο καὶ κάθονται κάτω. Πετοῦμε ἔνα μαντήλι ἢ ἔνα τόπι ψηλά. “Οσο εἶναι στὸν ἄέρα, γελοῦν δυνατά. “Οταν δύμως ἀκουμπήσῃ στὸ ἔδαφος πρέπει νὰ σταματήσουν τὰ γέλια. Εἶναι διασκεδαστικό.

**ΠΕΤΑΕΙ — ΠΕΤΑΕΙ.** Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο. ‘Ο ἀρχηγὸς τοῦ παιχνιδιοῦ, στέκεται στὸ κέντρο. ‘Εκτείνει τὰ χέρια στὰ πλάγια καὶ λέγει: «Πετάει, πετάει... ἢ πεταλούδα» καὶ πηδᾶ στὸν ἄέρα. Τὰ ἄλλα παιδιά ὀφείλουν νὰ πηδήσουν καὶ αὐτά, ἐὰν φυσικὰ δνομάσει πτηνό. Μένουν ἀκίνητα, ἐὰν δ ἀρχηγὸς δνομάσει ζῶο ποὺ δὲν πετᾶ ἢ κάποιο ἀντικείμενο. “Οποιο παιδί «καεῖ» κάνει δέκα πηδήμα-

τα μὲ ᷂κταση τῶν χεριῶν.

Η ΧΕΛΩΝΑ: Τὰ παιδιά μιμοῦνται τὶς χελώνες καὶ τρέχουν μὲ τὰ τέσσερα. 'Ο κυνηγός, (μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἐμεῖς στὴν ἀρχή), προσπαθεῖ νὰ πιάσῃ μιὰ χελώνα. Μόλις ὅμως ἡ χελώνα ἀναποδογυριστῇ καὶ κουνᾶ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τῆς στὸν ἄέρα, δὲ κυνηγὸς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν πιάσῃ καὶ τρέχει νὰ θρῆ ἄλλες. "Οποια χελώνα πιαστῇ γίνεται κυνηγός.

ΣΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Ἐμεῖς στεκόμαστε στὸ κέντρο. Μόλις ποῦμε τὴν λέξι «κοιμισμένοι», τὰ παιδιά ἔσπλαστρα κατὰ γῆς καὶ κάνουν πώς κοιμοῦνται. "Οταν ὅμως ἀκούσουν τὴν λέξη «ξυπνοί», πετιούνται θρθια. "Οποιο παιδάκι ἀργήσῃ νὰ σηκωθῇ ἢ νὰ ἔσπλασῃ «καίεται» καὶ μένει ἔσπλασμένο.

Η ΜΠΑΛΛΑ — ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Τὰ παιδιά κρατοῦν τὸ καθένα μιὰ μπάλλα. "Αν δὲν ὑπάρχουν τόσες μπάλλες, τότε τὸ παιζουν λίγα - λίγα. Τὴν ρίχνουν πάνω σ' ἓνα τοῦχο καὶ τὴν ξαναπιάνουν ἀφοῦ ποῦν πρῶτα τὸ ὄνομα τῆς πρώτης ἥμέρας «Δευτέρα». "Επειτα ξαναρίχνουν τὴν μπάλλα, λέγουν «Τρίτη» καὶ τὴν ξαναπιάνουν. "Ετσι θὰ ρίξουν τὴν μπάλλα ἔφτα φορές, λέγοντας τὰ δύνοματα τῶν ἥμερῶν. "Αν εἶναι δυνατόν, ἀς ρίξουν ὕστερα τὴν μπάλλα δώδεκα φορὲς καὶ νὰ ποῦν τοὺς δώδεκα μῆνες. Στοὺς μῆνες μὴν ἐπιμένετε πολύ, εἶναι δύσκολο νὰ εἰπωθοῦν ἀπὸ μικρὰ παιδάκια μὲ τὴν σειρά. "Αν θέλετε, λέγετε τους ἐσεῖς τοὺς μῆνες καὶ κείνα ρίχνουν τὴν μπάλλα ὅσπου νὰ τοὺς μάθουν. Χάνει τὸ παιδί ποὺ κάμει λάθος στὴν σειρὰ τῶν ἥμερῶν ἢ ἀν τοῦ πέση ἢ μπάλλα κάτω.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΦΩΛΙΤΣΑ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο καὶ πιάνονται ἀπὸ τὰ χέρια. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου, θάζομε δρκετά παιδάκια ποὺ μιμοῦνται τὰ περιστέρια μὲ τὰ χέρια σὲ χαλαρὴ ἔκταση σὰν φτερά. Μόλις δώσωμε τὸ σύνθημα «ἀνοίγει ἡ φωλίτσα», τὰ περιστέρια μπαίνοθγαίνουν κάτω ἀπὸ τὰ ἐνωμένα χέρια τῶν παιδιῶν ποὺ εἶναι σηκωμένα σὰν τόξα. "Οταν ποῦμε «κλείνει ἡ φωλίτσα», τὰ παιδιά τοῦ κύκλου κατεβάζουν τὰ χέρια, πάντα ἐνωμένα. "Οσα περιστέρια δὲν ἐπρόφθασαν νὰ μποῦν στὴ φωλιὰ καὶ ἔμειναν ἀπ' ἔξω,

χάνουν. Μπαίνουν στὸν κύκλο πιὰ καὶ τὸ παιχνίδι ἔξακολουθεῖ ὁσπου νὰ δοῦμε ποιὸ περιστέρι θὰ μείνη τελευταῖο. Ἀποφεύγομε νάφήνωμε τὰ παιδάκια ποὺ χάνουν, ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι γιὰ λόγους καθαρὰ ψυχολογικοὺς καὶ τὰ θάζομε σὲ διαφορετικὴ θέση ἀπ’ ἐκείνη ποὺ εἰχαν.

ΤΟ ΚΑΠΕΛΛΟ. Τὰ παιδιὰ σχηματίζουν ἔνα κύκλο. "Ἐνα παιδὶ φορᾶ ἔνα καπέλλο. Ἀνδρικὸ εἶναι καλύτερα. Μὲ τὸ σφύριγμά μας, θγάζει γρήγορα τὸ καπέλλο, καὶ τὸ θάζει στὸ διπλανό του, ἐκεῖνο πάλι στὸ ἐπόμενο κ.ο.κ. Μὲ τὸ δεύτερο σφύριγμα τὸ καπέλλο πρέπει νὰ σταματήσῃ. Τὸ παιδὶ ποὺ ἔτυχε νὰ τὸ φορᾶ ἐκείνη τὴν λέρα «καίγεται». Μπαίνει στὸ κέντρο τοῦ κύκλου καὶ κάνει ὅ,τι τοῦ ζητήσουν τὰ παιδιὰ καὶ μετὰ ξαναγύρνα στὴ θέση του.

ΤΟ ΠΑΚΕΤΤΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ. Τὸ παιχνίδι αὐτὸ εἶναι δμοὶ μὲ τὸ προηγούμενο μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἀντὶ καπέλλο μεταχειρίζομαστε ἔνα πακέττο. Τὰ παιδιὰ σ' αὐτὸ τὸ παιχνίδι, κάθονται κάτω σταυροπόδι. Μὲ τὸ πρῶτο σφύριγμα, τὸ ἔνα παιδὶ δίνει τὸ πακέττο στὸ διπλανό του κ.ο.κ. Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ κρατᾶ τὸ πακέττο, στὸ δεύτερο σφύριγμα καίγεται. Τοῦ θάζομε μιὰ τιμωρία, νὰ πηδήσῃ αἴφνης σὰν τὸν πελαργὸ ἢ σὰν τὸ κουνέλλι καὶ ξαναμπαίνει στὴν θέση του.

ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ. Τοποθετοῦμε ἀρκετές καρέκλες σὲ εύθεια γραμμή, τὴν μιὰ ἀντίθετα βαλμένη ἀπὸ τὴν ἄλλη. "Αν ἔχωμε γραμμόφωνο, εἶναι καλύτερα. Βάζομε τότε μιὰ πλάκα μὲ ζωηρὴ μουσική. "Αν ὅχι, δίνομε τὸ σύνθημα μὲ τὴν σφυρίχτρα. Τὰ παιδιὰ στέκονται σὲ εύθεια γραμμὴ κι αὐτά, τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, πλάϊ στὶς καρέκλες. Ἀρχίζει ἡ μουσικὴ ἢ σφυρίζομε τὸ πρῶτο σφύριγμα. Τὰ παιδιὰ περπατοῦν γύρω γύρω στὶς καρέκλες. Σταματοῦμε ἀπότομα τὴν πλάκα ἢ σφυρίζομε γιὰ δεύτερη φορά. Τὰ παιδιὰ εἶναι ύποχρεωμένα νὰ καθίσουν σὲ μιὰ καρέκλα. Οἱ καρέκλες εἶναι κατὰ μιὰ ὀλιγώτερες ἀπὸ τὰ παιδιά, ὅποτε ἔνα παιδὶ μένει ὅρθιο καὶ χάνει. Βγαίνει ἀπὸ τὸ παιχνίδι παίρνοντας μαζύ του καὶ μιὰ καρέκλα. "Ἐνας - ἔνας ποὺ χάνει θγαίνει καὶ ἀφαιρεῖ μιὰ καρέκλα. Στὸ τέλος μένουν δυὸ παιδιὰ μὲ μιὰ καρέκλα καὶ εἶναι πολὺ διασκεδαστικό. "Οποιο κατορθώσει νὰ καθίσῃ νικᾶ.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Τὰ παιδιὰ μπαίνουν σὲ κύκλο. "Ἐνα, εἶναι ὁ ἀρχηγός. Βάζουν στὰ κεφάλια τους ἔνα

ἀντικείμενο, ἔστω καὶ ἔνα χαρτόνι καὶ στέκονται τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο. "Οτι κάνει δὲ ἀρχηγὸς πρέπει νὰ κάνουν κι ἀυτά. Τρέχει, κάθεται, σηκώνεται, ἀνεβαίνει σκάλες, κατεβαίνει. Τὰ παιδιὰ πηγαίνουν ἀπὸ πίσω του. "Οταν πέσει τὸ ἀντικείμενο ἀντὶ νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ παιχνίδι προτιμῶ νὰ πηγαίνουν στὸ τέλος καὶ συνεχίζουν.

**Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.** Τὰ παιδιὰ τοποθετοῦνται σὲ δυὸ εύθειες ἀντιμέτωπες. Κάθε παιδί — καὶ τὸ ἀπέναντί του — τῆς εὐθείας, ἔχει τὸ ὅνομα καὶ ἐνὸς ψώνιου π.χ. ζάχαρη, πατάτες, γάλα κλπ. Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ γιαγιά μὲ τὸ καλάθι της. Ἀρχίζομε τὴν διήγηση τῆς ἱστορίας: 'Η γιαγιά πήγε τὸ πρωὶ στὴν ἀγορά νὰ ψωνίσῃ. Ἀγόρασε πατάτες. Μόλις τὰ παιδιὰ ποὺ τοὺς ἔχομε δώσει αὐτὸ τὸ ὅνομα, τὸ ἀκούσουν τρέχουν κοντά μας. "Οποιο φτάσει πρῶτο νικᾶ. Προτιμῶ νὰ κάθωνται τὰ παιδιὰ σταυροπόδι καὶ ὅταν ἀκούσουν τὸ ὅνομά τους νὰ σηκώνωνται καὶ νὰ τρέχουν. Εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο παιχνίδι.

**ΣΙΩΠΗΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ.** Δένομε τὰ μάτια σὲ λίγα παιδιὰ καὶ κρατιοῦνται χέρι. "Ετσι δὲν φοβοῦνται ποὺ τοὺς στεροῦμε γιὰ λίγο τὴν ὅραση. Τὰ ὑπόλοιπα παιδιὰ πρέπει νὰ περάσουν κάτω ἀπ' τὰ χέρια τους χωρὶς οἱ τυφλοὶ νὰ τὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὰ πιάσουν. Διασκεδαστικὸ καὶ εὔκολο.

**ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ;** Τὰ παιδιὰ κάθονται σταυροπόδι σὲ κύκλο. "Ενα παιδί βγαίνει ἔξω. Ὁρίζουν ἔναν γιὰ ἀρχηγό. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ μιμοῦνται τὶς κινήσεις τοῦ ἀρχηγοῦ, χωρὶς δμως νὰ φαίνεται ὅτι τὸν παρακολουθοῦν. Ὁ ἀρχηγὸς κτυπᾷ παλαμάκια, κτυπᾷ τὰ γόνατά του, κουνᾷ τὸ κεφάλι του, πιάνει τ' αὐτιά του, κτυπᾷ τὰ πέλματα τῶν ποδιῶν του. Στὸ μεταξὺ ἔχει ἔρθει τὸ παιδί ποὺ ήταν ἔξω καὶ πρέπει νὰ ἀνακαλύψῃ τὸν ἀρχηγὸ ποὺ δίνει τὶς ὁδηγίες. "Αν τὸν θρῆ μπαίνει στὸν κύκλο καὶ βγαίνει ὁ ἀρχηγὸς ἔξω.

**ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ.** Ζωγραφίζουμε μὲ κιμωλία μικροὺς κύκλους στὸ ἔδαφος. Σὲ κάθε κύκλο, τοποθετοῦμε δυὸ παιδιὰ μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος τους. Προσπαθοῦν νὰ σπρώξουν τὸ ἔνα τὸ ἄλλο μόνο μὲ τὸ πλάϊ καὶ χωρὶς τὴν ἐπέμβαση τῶν χεριῶν. "Οποιο παιδί κατορθώσει νὰ βγάλῃ τὸν ἀντίπαλό του ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο, κέρδισε.

**ΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ.** "Ενα παιδί δένει τὰ μάτια του μ' ἔνα μαντήλι καὶ κρατάει ἔνα μπαστούνι. Τὰ ἄλλα παιδιὰ δένουν

τὰ χέρια τούς καὶ σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Γυρίζουν συνέχεια ἔως ὅτου τὸ παιδί χτυπήσῃ μὲ τὸ μπαστούνι στὸ ἔδαφος. Τότε σταματάει ἀμέσως καὶ τὸ παιδί δείχνει μὲ τὸ μπαστούνι κάποιον καὶ τοῦ λέει νὰ φωνάξῃ σὰν τὸν σκύλο ἢ σὰν τὴν γάτα. Ἀπ’ τὴ φωνὴν πρέπει νὰ καταλάβῃ ποιὸ παιδί μιλάει. "Αν τὸ θρῆ, παίρνει τὴ θέση τοῦ παιδιοῦ καὶ τὸ ἄλλο παιδί δένει τὰ μάτια του καὶ κρατάει τὸ μπαστούνι.

ΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ. Τὸ παιχνίδι μας παίζεται μὲ τέσσερεις δύμαδες ἢ δυό, ἢν εἶναι λίγα τὰ παιδιά. Σὲ δέκα μέτρα ἀπὸ τοὺς παῖκτες τραβοῦμε μιὰ γραμμή. Μὲ τὸ παράγγελμα, οἱ πρῶτοι ἀπὸ κάθε δύμάδα θὰ τρέξουν μὲ τὰ τέσσερα. Μόλις φτάσουν στὴ γραμμή, θὰ γυρίσουν πάλι μὲ τὰ τέσσερα στὴν ἀφετηρία τους ἀλλὰ ἀνάποδα, σὰν ἀστακοί. Πηγαίνουν στὸ τέλος καὶ συνεχίζουν οἱ δεύτεροι κ.ο.κ.

ΤΑ ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ. Τὰ παιδιά τοποθετοῦνται σὲ κύκλο. Ἐμεῖς στεκόμαστε στὸ κέντρο. "Οσες φορὲς χτυπήσομε παλαμάκια, τόσες φορὲς εἶναι ύποχρεωμένα τὰ παιδιά νὰ πηδήσουν ἐπὶ τόπου, π.χ. χτυπᾶμε μιὰ φορὰ παλαμάκια, θὰ κάμουν ἔνα πήδημα. "Οποιο χάσει, κάθεται κατὰ γῆς.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο καὶ κρατοῦν μὲ τ’ ἀριστερό τους χέρι ἔνα σχοινὶ ποὺ τὰ ἄκρα του εἶναι δεμένα λίγα βήματα πίσω ἀπὸ κάθε παιδί, τοποθετοῦνται κατὰ γῆς τὰ μαντήλια τους. "Οταν δοθῇ τὸ σύνθημα, τὸ παιδί χωρὶς ν’ ἀφήσῃ τὸ σχοινί, προσπαθεῖ νὰ πιάσῃ τὸ μαντήλι του. "Οσα τὸ κατορθώσουν, συνεχίζουν τὸ παιχνίδι.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. Στὶς τέσσερες γωνιές τῆς αὐλῆς χαράσσομε μὲ χρωματιστὲς κιμωλίες κύκλους. Στὴν μιὰ γωνιὰ κόκκινο, στὴν ἄλλη κίτρινο, στὴν τρίτη μπλέ, στὴν τέταρτη πράσινο. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Στὴ μέση στεκόμαστε ἐμεῖς μὲ τέσσερεις χρωματιστὲς κορδέλλες στὸ χέρι. Κόκκινη, κίτρινη, μπλέ, πράσινη. Τραβοῦμε ξαφνικά καὶ σηκώνομε ψηλά μιὰ κορδέλλα, ἀς ποῦμε τὴν κόκκινη. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ τρέξουν ὅλα στὴ γωνιὰ ποὺ εἶναι ζωγραφισμένος δ κόκκινος κύκλος

Η ΜΠΑΛΛΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου στέκονται ἀρκετὰ παιδιά. Μποροῦμε νὰ βάλωμε στὸ κέντρο, δσα καὶ στὸν κύκλο. Τὰ παιδιά τοῦ κύκλου κρατοῦν μιὰ μπάλλα καὶ προσπαθοῦν νὰ χτυπήσουν

τὰ παιδιά τοῦ κέντρου στὰ πόδια, μόνο στὰ πόδια. "Οποιο παιδάκι τὸ ἀγγίζει ἡ μπάλλα καὶ «καῆ», φεύγει ἀπὸ τὸ κέντρο καὶ πηγαίνει στὸν κύκλο.

Η ΜΠΑΛΛΑ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο καὶ ἔμενιστε κόμαστε στὸ κέντρο. Ρίχνομε τὴ μπάλλα στὰ παιδιά σκορπιστά. "Οποιο δὲν τὴν πιάσει, κάνει τὸ κουνελάκι. "Επειτα τοὺς λέμε νὰ τὴν πιάνουν μὲ τὸ ἔνα χέρι, — ἀρκετὰ δύσκολο —, γι' αὐτὸ μικραίνομε τὸν κύκλο.

ΚΟΥΤΣΙΑ - ΚΟΥΤΣΑ. Χαράζομε στὸ ἔδαφος κυκλάκια κατὰ ἔνα δλιγώτερα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν. Τὰ παιδιά στέκονται μακριὰ ἀπὸ τὰ κυκλάκια σὲ εὔθεια γραμμή. Μόλις τοὺς δώσωμε τὸ σύνθημα, πρέπει νὰ τρέξουν πηδῶντας στὸ ἔνα πόδι, ἐνῶ κρατοῦν τὸ ἄλλο μὲ τὸ ἀντίστοιχο χέρι, καὶ νὰ μποῦν σ' ἔνα κυκλάκι. Τὸ παιδί ποὺ δὲν προφθάσει, μένει χωρὶς κύκλο, καὶ χάνει. Τὸ βάζομε νὰ κάμη μιὰ γυμναστικὴ ἀσκηση καὶ τὸ παιχνίδι ξαναρχίζει.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. Ξαπλώνομε στὸ πάτωμα μιὰ ἐφημερίδα ἀνοιχτή. Τὰ παιδιά πιάνονται σὲ κύκλο γύρω ἀπ' αὐτήν καὶ προσπαθοῦν τὸ καθένα νὰ ἀναγκάσῃ τὸ ἄλλο νὰ πατήσῃ τὴν ἐφημερίδα.

ΤΟ ΤΑ·Ι·ΣΜΑ. Δυὸ παιδιά δένουν τὰ μάτια τους καὶ προσπαθοῦν νὰ ταΐσουν τὸ ἔνα τ' ἄλλο. Εἶναι πολὺ διασκεδαστικό.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. Τὰ παιδιά σχηματίζουν κύκλο καὶ κάθονται σταυροπόδι κάτω. Τοὺς δρίζομε ἔνα χρῶμα. Τὰ παιδιά, μὲ τὴ σειρά τους πρέπει νὰ λένε ἀντικείμενα τοῦ ἴδιου χρώματος. Π.χ., δρίζομε τὸ κίτρινο χρῶμα. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ λένε, λεμόνι, πεπόνι, καναρίνι κλπ. Βέβαια ἀλλάζομε χρῶμα πολὺ συχνά, — κάθε τέσσερα - πέντε παιδιά —, γιατὶ εἶναι δύσκολο νὰ βροῦν πολλὰ ἀντικείμενα τοῦ ἴδιου χρώματος.

ΚΑΘΟΝΤΑΙ — ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ. Αὐτὸ τὸ παιχνίδι τὸ παίζομε τὸν χειμῶνα, ὅταν βρέχει καὶ τὰ παιδιά δὲν μποροῦν νὰ βγοῦν. Διηγούμαστε ἔνα παραμύθι. Μόλις ἀναφέρομε τὴν λέξη «σηκώνονται», τότε ὅλα τὰ παιδιά πρέπει νὰ σηκωθοῦν. Μένουν ὅρθια ὥσπου ν' ἀκούσουν τὴν λέξη «κάθονται». "Ετσι διασκεδάζουν καὶ ξεμουδιάζουν.

## ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο, οἱ γυμναστικὲς ἀσκήσεις ἔσκινοῦν ἀπό τὴν θεατικὴν ἐπιδίωξην νὰ δώσουν στὸ παιδὶ τεθαϊότητα στὶς κινήσεις του, αὐτοέλεγχο σωματικὸ καὶ ἐλευθερία στὸ παιχνίδι. Στὴν προσχολικὴ τεθαϊώς ἡλικία δὲν φιλοδοξοῦμε νὰ τοῦ προσφέρουμε ὀλοκληρωμένη σωματικὴ ἀγωγὴ ἀλλὰ κυρίως ἀνεση κινήσεων, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιδιώκομε νὰ τοῦ διδάξωμε παρὰ ἀπλές ἀσκήσεις. Βέθαια σ' ὅλα αὐτὰ παίζει ρόλο κι ὁ ψυχολογικὸς παράγων, κυρίως γιὰ τὰ ντροπαλὰ παιδιὰ ποὺ χρειάζονται ἔνα καλὸ λόγο, ἔναν ὑπερβολικὸ ἔστω ἔπαινο, γιὰ νὰ φιλοτιμηθοῦν καὶ νὰ καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Οἱ ἀσκήσεις αὐτὲς παράλληλα θὰ θοηθοῦν τὸ παιδὶ νὰ συνθίσῃ τὸ σῶμα του στὴ σωστὴ στάση καὶ σύγχρονα ν' ἀγαπήσῃ τὴν γυμναστικὴ ποὺ θὰ τὴν βρίσκη διασκεδαστικὴ καὶ διωδήποτε εὐχάριστη.

Ποιὸ δῆμως εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆς ρυθμικῆς γυμναστικῆς; Ἡ κίνηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δεμένη μὲ τρία φυσικὰ δεδομένα: τὸν Χρόνο, τὸν Χῶρο καὶ τὴν Δύναμη. Μὲ τὸ μάθημα τῆς ρυθμικῆς προσθέτουμε κι ἔνα τέταρτο: τὴν μορφή. "Ἄς πάρωμε ἔνα ἔνα. Στὸ κεφάλαιο Χρόνος, τὸ παιδὶ θὰ νοιώσῃ μὲ τὸ σῶμα του τὸν γρήγορο χρόνο, τὸν ἀργὸ χρόνο καὶ πῶς θὰ μεταβαίνῃ ἀπὸ τὸν ἔνα στὸν ἄλλο. Στὸ κεφάλαιο Χῶρος, μαθαίνει νὰ κινῆται μόνο του ἢ διαδικὰ ἐλεύθερα στὸν χῶρο, μπρός, πίσω, ἐπάνω, κάτω, μεταφέροντας τὸ θάρος του ἀθίαστα. Στὸ κεφάλαιο Δύναμη, τὸ παιδὶ ζῆ τὶς αὐξομοιώσεις ποὺ ἔχει κάθε ζωντανὴ κίνηση. Αὐτὲς τὶς αὔξο-

μοιώσεις τις ἀκολουθεῖ ὁ ἥχος. Τέλος πρέπει τὸ παιδὶ νὰ μά-  
θῃ νὰ ἀποδίδῃ τὴν μορφὴν μᾶς μελωδίας μὲν ἀντίστοιχες κινή-  
σεις στὸν χῶρο. Στὴν ρυθμικὴν διαπαίδαγγηση προχωροῦμε  
μὲν ἔτσι τὸ παιχνίδι. Ἡ ςλη δὲν εἶναι προκαθωρισμένη καὶ  
σ' αὐτὸν τὸ καφάλαιο. Ὁ δάσκαλος ἐφευρίσκει ἀσκήσεις κα-  
τάλληλες γιὰ τὰ παιδιά του. Πρέπει δημοκρατικός νὰ εἶναι καλὰ κα-  
ταρτισμένος καὶ δημιουργικός. Νὰ ξέρη ν' αὐτοσχεδιάζῃ στὸ  
πιάνο ἔνα εύχαριστο τραγουδάκι καὶ νὰ συνδέῃ μὲ τὶς ἀνά-  
λογες κινήσεις. Τὰ παιδάκια ἀκολουθοῦν σὰν μαγεμένα τὸ  
ρυθμὸν τῆς μουσικῆς καὶ εἶναι σὰν νὰ μπαίνῃ ἡ μουσικὴ μέσα  
στὸ δέρμα τους καὶ τὸ κινεῖ. Τὰ παιδιά ποὺ ἔχουν συνδυασμέ-  
νη γυμναστικὴ καὶ ρυθμικὴ ἀπὸ μικρά, ἔχουν αὐτοπεποίθηση  
καὶ σιγουριά ἀπέναντι στὸν ἔξω κόσμο. Δὲν εἶναι ἄτολμα, ἀ-  
δέξια καὶ μαζεμένα ἀπὸ φόρο καὶ δειλία πρὸς τὶς ἵκανότητες  
τῶν μεγάλων. Δὲν νοιάθουν ὅτι εἶναι ἀδύναμα καὶ κατώτερα.  
Πόσα παιδάκια συναντοῦμε μ' αὐτὰ τὰ καταστρεπτικὰ γιὰ  
τὴν μετέπειτα ζωὴν τους, συναισθήματα! Τὰ βλέπετε σφιγμένα  
σὲ μιὰ γωνιὰ χωρὶς νὰ παίζουν ἢ νὰ γελοῦν. Ἡ μουσικὴ κι  
ἡ αὐθόρμητη κίνηση εἶναι τὸ φάρμακο γι' αὐτὰ τὰ παιδάκια  
καὶ γιὰ τὰ ἄλλα, ὅτι τὸ νερὸν στὰ φυτά. Παίζουν μὲ τοὺς ἥ-  
χους τῆς μουσικῆς ὅχι γιὰ νὰ ἐπιδειχθοῦν μά γιὰ τὸν ἔαυτό  
τους. Ἀκόμα καὶ καθυστερημένα παιδάκια μόλις ἀκούσουν  
τοὺς ἥχους τῆς μουσικῆς προσπαθοῦν νὰ κάμουν κινήσεις τε-  
λείως αὐθόρμητες ποὺ δημοκρατοῦν εὔρεγγεικὰ ἀποτελέσματα.

"Αν δημοκρατοῦμε πῶς δὲν ἔχετε πιάνο στὸ Νηπιαγω-  
γεῖο σας — μεγάλη ἔλλειψη — ἢ ἀν τὸ πιάνο σας δὲν μεταφέ-  
ρεται στὴν αὐλὴν ὥστε τὰ παιδιά νὰ ἀσκοῦνται μὲ τὴν μουσι-  
κή, τότε θὰ μάθουν πρῶτα καλὰ τὸ τραγούδι καὶ ἔπειτα θὰ  
ἔνωσουν τὸ τραγούδι μὲ τὶς κινήσεις. Θὰ τραγουδοῦν καὶ θὰ ἐκ-  
φράζωνται ρυθμικά. Βέβαια αὐτὸν τὸ πρᾶγμα σὲ μεγαλύτερα  
παιδιά δὲν ἐπιτρέπεται γιατὶ οἱ γυμναστικὲς ἀσκήσεις εἶναι  
δυσκολώτερες καὶ τὸ παιδί κουράζεται. Στὸ Νηπιαγωγεῖο  
δημοκρατοῦμε οἱ ἀσκήσεις εἶναι ἀπλές καὶ μπορεῖ νὰ γίνῃ διασκέψι-  
τε νὰ τραγουδᾶτε ἔσεις κι ἔκεινα θὰ ἐκτελοῦν τὶς κινήσεις. (\*)

\* Τὶς περισσότερες ἀσκήσεις πήραμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ. Κοψιάλη «Εύχαριστες  
Γυμναστικές Ἀσκήσεις»

## ΠΥΘΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θ' ἀρχίσωμε ἀπὸ ἀσκήσεις θαδίσματος. Πάνω στὸ ρυθμὸ τοῦ τραγουδιοῦ «Ζωηρά, ζωηρὰ». τὰ παιδιά θὰ προχωροῦν γύρω - γύρω σὲ κύκλο μὲ ἐλεύθερο θάδισμα.

Ζωηρα.

<sup>1</sup>Ψηφιλό, ψηφιλό τόξο κάνουν τὰ χεράκια  
τί καλά, τί καλά, θά περάσουν τὰ παιδάκια  
λά, λά, λά κλπ.

Ζηλευτό, ζηλευτό, ἔνα τόξο περιμένει  
κάτω τώρα ἀπ' αὐτὸ τὸ παιδάκι μας διαθέασινει  
λά, λά, λά κλπ.

Τί χαρά, τί χαρά, νά γυρίζουν τὰ παιδάκια  
ζωηρά, ζωηρά θά χτυπήσουν τὰ χεράκια  
Λά, λά, λά κλπ.

Στὸ σκοπὸ τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ μπορεῖτε νὰ βάζετε λόγια ποὺ ν' ἀφοροῦν κάθε βάσισμα.

Παρακάτω σάς δίνω διάφορα βαδίσματα άπλα ή σύνθετα με άλλες άσκήσεις.

Μὲ αἰώρηση τῶν χεριῶν καὶ τὸ σῶμα πιὸ τεντωμένο σὰν στρατιῶτες.

Μὲ θήματα πολὺ μικρὰ σὰν μωρά.

Μὲ πελώρια θήματα σὰν τοὺς γίγαντες.

Μὲ γόνατα λυγισμένα λίγο σὰν νάνοι.

Μὲ τὰ χέρια λυγισμένα, μιὰ πίσω, μιὰ μπρός, σὰν τὴν ἀτμομηχανή.

Τὰ χέρια στὴ μέση, ἀλύγιστη στάση σὰν τὶς ξύλινες κούκλες.

Βάδισμα μὲ ἐμπόδια. Τοὺς θάζομε κάτω τοῦθλα, τσάντες καὶ ὅτι ἄλλο ἔχομε πρόχειρο. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ περάσουν ἀνάμεσά τους χωρὶς νὰ τὰ ἀγγίξουν.

Βάδισμα στὶς μύτες τῶν ποδιῶν ἢ χορεύτρια.

Βάδισμα καὶ σταμάτημα σὲ διάφορες στάσεις: κάθισμα στὴ γῆ, γονάτισμα, κάθισμα σταυροπόδι, ἴσορροπία στὸ ἔνα πόδι καὶ τὰ χέρια στὰ πλάγια.

Βάδισμα μὲ ἀλλαγές: μεταθολή, στὶς μύτες τῶν ποδιῶν, στὰ τακούνια, μὲ μικρὰ θήματα, μὲ μεγάλα, σημειωτόν, πηδήματα ἐπὶ τόπου, τρέξιμο.

Βάδισμα μὲ τὸν κορμὸν γερμένο ἐμπρὸς τὰ χέρια σὰν νὰ κιρατοῦν μπαστούνι: ἡ γριούλα.

Καθισμένα στοὺς ἀστραγάλους προχωροῦν λικνίζοντας τὸ σῶμα τους δεξιά - ἀριστερά: πάπια.

Βάδισμα μὲ τὰ γόνατα ἀλύγιστα, τὰ χέρια λυγισμένα: κοῦκλες.

Βάδισμα μεθυσμένου: Τὰ παιδιά προχωροῦν διασταυρώνοντας ἐναλλάξ τὸ δεξὶ πόδι μπροστὰ στὸ ἀριστερὸ καὶ τὸ ἀριστερὸ μπροστὰ στὸ δεξῖ.

ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ. Τὰ μισά παιδιά μιμοῦνται τὸν δράκο, περπατοῦν δηλ. μὲ μεγάλα θήματα. Τὰ ἄλλα μισά, τὸν Κοντορεβυθούλη, μὲ μικρὰ θήματα. Χωρὶς μουσικὴ μπωρεῖ νὰ παιχθῇ σὰν παραμύθι. Δηλαδή, λέμε στὰ παιδιά: 'Ο Κοντορεβυθούλης κουράστηκε καὶ ξάπλωσε νὰ κοιμηθῇ. (Ξαπλώνουν). Πείνασε καὶ δράκος καὶ σταμάτησε νὰ φάῃ. (Σταματοῦν). Βλέπει μιὰ κληματαριά. Μ' ἔνα πήδημα κόθει ἔνα τσαμπί. (Κόθουν). Κι' ἄλλο. Κι' ἄλλο. "Επειτα δίψασε. Σκύθει νὰ πῆ νερό. (Σκύθουν). Ξαπλώνει. (Ξαπλώνουν). Ξυπνᾶ ὁ Κοντορεβυθούλης. Τεντώνεται, χασμου-

ριέται, θλέπει τὸν δράκο νὰ κοιμᾶται. Πάει κοντά του, πάντα μὲ μικρὰ θήματα. Ὁ δράκος ροχαλίζει. Τὸν σκουντά ἐλαφρὰ καὶ παίρνει δρόμο. Ξυπνᾶ ὁ δράκος καὶ τρέχει νὰ πιάσῃ τὸν Κοντορεθύμοιλη.

Ἐτοι ἀπὸ ἀπλὸ θάδισμα, ἡ ἀσκηση ἔξελίχτηκε σὲ συνδυασμὸ ἀσκήσεων καὶ παιχνιδιοῦ. Παρακάτω ἔχετε μερικοὺς τύπους θαδίσματος:

**ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ.** Τὰ παιδιά μπαίνουν σὲ ἀπλὸ ζυγὸ ἐνῶ τὰ χέρια τοῦ κάθε παιδιοῦ κρατοῦν τοὺς ἀγκῶνες τοῦ προηγουμένου του καὶ ὅλα μαζὶ μιμοῦνται τὴν κίνηση τοῦ ἐμβόλου τῆς ἀτμομηχανῆς.

**ΜΕ ΤΑ ΤΕΣ ΣΕΡΑ.** Εἶναι γνωστὸ τὸ θάδισμα αὐτὸ σ' ὅλα τὰ παιδάκια. Πρέπει μόνο νὰ φροντίζωμε ὥστε τὸ σῶμα νὰ στηρίζεται ἔξ ίσου στὰ χέρια καὶ στὶς μύτες τῶν ποδιῶν. Δεξὶ χέρι, ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀριστερὸ χέρι μὲ δεξὶ πόδι.

**ΜΕ ΚΛΩΤΣΗΜΑ.** Τὰ παιδιά θαδίζουν μὲ τὰ τέσσερα ἀλλὰ τινάζουν τὰ πόδια πίσω στὸν ἀέρα, ὅπως τὸν γάιδαρο ποὺ θέλει νὰ κλωτσήσῃ σὰν τὸ κουνέλι.

### ΜΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δίδομε τώρα παρακάτω μερικὲς μιμητικὲς ἀσκήσεις.

**ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ.** Τώρα παιδιά γίνεστε πελαργοὶ καὶ πετάτε, (περπατοῦν στὸν κύκλο μὲ τὰ χέρια στὰ πλάγια). Οἱ πελαργοὶ θλέπουν πότε δεξιά, πότε ἀριστερά, (στροφὲς τῆς κεφαλῆς). Βουτοῦν στὸ νερὸ γιὰ νὰ βροῦν ψαράκια, (κάμψη τῆς κεφαλῆς ἐμπρὸς - πάνω). Κάθισαν νὰ ξεκουραστοῦν, (σταυροπόδι). Σηκώθηκαν, (προσοχή). Ἐτοιμάζονται νὰ πετάξουν, (ἔκταση χεριῶν). Στέκονται στὸ ἔνα πόδι, (ἰσορροπία). Ἔρχεται ὁ κυνηγὸς καὶ φοβοῦνται, (πιάνονται δυδ-δυδοῦν χαρούμενα. Διάσταση μεσολαβή, ἀρκετὲς φορές). Φέρνουν τὰ φτερά τους ψηλά, (λοξὲς ἀνατάσεις μὲ ἀκροστασία). Χαίρονται, (διαστάσεις, ἔκτασεις. «Χά» στὴν διάσταση - ἔκταση, «ρά» στὴν ἐπαναφορά) Οἱ πελαργοὶ θαδίζουν, (προχωροῦν σιγὰ μὲ ἔκταση). Οἱ πελαργοὶ πετάξανε, (φεύγουν τρέχοντας μὲ ἔκταση).

**Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ.** Κατεβήκαμε στὸν κῆπο, τρὰ λὰ

λά, (Θάδισμα σὲ κύκλο), καὶ φυτέψαμε μιὰ τριανταφυλλιά; (σκύθουν κάθονται στὶς φτέρνες καὶ φυτεύουν). Τί χαρά, τί χαρά!, (πηδήματα μὲ παλαμάκια). Μὲ νεράκι τὴν ποτίζω τὸ πρωῖ, (κάνουν πώς ποτίζουν), περιψένω τὸ κλαδάκι της νὰ βγῆ, (σκύθουν μὲ μεσολαβή. Ἀνόρθωση). Νάτην, νάτην μεγαλώνει, τί χαρά! (γονατίζουν καὶ ἀρχίζουν νὰ σηκώνονται μὲ ἀργὸ ρυθμό), δλο πάει, δλο πάει στὰ ψηλά, (ἀκροστασία, ἀνάταση). "Εθγαλε καὶ δυὸ κλαδάκια, (ἐκταση), πούχουνε τριανταφυλλάκια, (λύγισμα τῶν παλαμῶν). Πῶς μυρίζουνε γλυκά! (φέρνουν τὰ χέρια στὴν μύτη καὶ ἀναπνέουν βαθειά). Ἡ αὐλὴ μοσχοβολᾶ, (ἐκταση). 'Ο ἀέρας τὴ φυσᾶ, (στροφὴ ἀριστερά, μὲ ἔκταση), τὴ μικρὴ τριανταφυλλιά, (στροφὴ δεξιὰ μὲ ἔκταση), καὶ τῆς σπάει τὸ κλαδάκι, (κατεβάζουν τὸ ἔνα χέρι), μὲ τὸ ρὸς τριανταφυλλάκι, (κατεβάζουν καὶ τὸ ἄλλο χέρι). Τί ἀέρας δυνατὸς μία πίσω, μία μπρός, (γέρνουν τὸ σῶμα ἐμπρὸς καὶ πίσω), σπάει καὶ ἡ τριανταφυλλιά, (πέφτουν στὰ γόνατα), δὲν τῆς μείνανε κλαδιά, (κάθονται στὶς φτέρνες). Νάτος δύμας ὁ μπαμπάς μου, τί χαρά μου τί χαρά μου! (παλαμάκια). Βάζει ἔνα ξυλαράκι, (πρόταση), νὰ πιαστῇ τὸ κλωναράκι, (ἡ μιὰ παλάμη κλειστὴ πάνω στὴν ἄλλη). Νάτην, νάτην μεγαλώνει τί χαρά, (ἀρχίζουν νὰ σηκώνονται μὲ τὰ χέρια πάντα στὴν ἔκταση), δλο πάει, δλο πάει πιὸ ψηλά, (ἀκροστασία, τὰ χέρια κάτω), ἔθγαλε πάλι κλαδάκια, (ἀνάταση), πούχουνε τριανταφυλλάκια, (λύγισμα παλαμῶν). Πῶς μυρίζουνε γλυκά, (φέρνουν τὰ χέρια στὴ μύτη καὶ ἀναπνέουν βαθειά), ἡ αὐλὴ μοσχοβολᾶ! (ἐκταση).

ΤΟ ΨΩΜΙ. 'Ο γεωργὸς πάει στὸν ἀγρό. 'Ο γεωργὸς πάει στὸν ἀγρὸ πρωῖ σὰν ξημερώσει τὸ χωράφι νὰ δργώσῃ, (Θάδισμα σὲ κύκλο). Τώρα σπέρενι τὸ σιτάρι, (σκύθουν καὶ σπέρνουν), πρωῖ σὰν ξημερώσει, (δείχνουν τὸν ἥλιο). Βιροχὴ τὸν πιάνει δυνατή, (ἀρχίζουν νὰ κτυποῦν παλαμάκια μ' αὐτὸν τὸν τρόπο: μὲ τὸ ἔνα δάχτυλο τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, στὴν παλάμη τοῦ ἀριστεροῦ, ὕστερα τὰ δάχτυλα γίνονται δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, στὴν δυνατὴ πιὰ βροχή). Σταματάει ἡ βροχή, (σταματοῦν), τὸ σιτάρι μεγαλώνει, (κάμψη γονάτων - ἀκροστασία, ἀποκατάσταση). "Ερχονται καὶ τὸ θερίζουν, (κάνουν κινήσεις σὰν νὰ κρατοῦν δρεπάνι), ἔρχονται καὶ τὸ μαζεύουν, (ἐπίκυψη, ἀνόρθωση). Τώρα ὁ μύλος τὸ ἀλέθει, (μὲ τὸ

δεξι χέρι κάνουν κυκλικές κινήσεις, ύστερα μὲ τ' ἀριστερό). Πάρε ἀλεύρι νὰ ζυμώσης, (ζυμώνουν) μὲς τὸ φοῦρνο θὰ τὸ ψήσης, (κάνουν ὅτι θάζουν τὰ ψωμιὰ στὸ φοῦρνο), δ ψωμὰς θὰ τὸ πουλήσῃ (στροφὴ κορμοῦ δεξιὲ ἀριστερά, μὲ τὰ χέρια σὲ πρόταση σὰ νὰ κατεβάζουν ψωμιὰ ἀπὸ ράφι). Πάρε τὸ ψωμάκι κι ὅρεξη καλή, (κάθονται σταυροπόδι καὶ κάνουν ὅτι τρώγουν).

**ΠΡΩ·ΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.** Τὰ παπούτσια μου τὰ ἔχω γυαλισμένα, (σκύθουν καὶ γυαλίζουν δῆθεν τὰ παπούτσια μὲ τὸ δεξὶ κι ὕστερα μὲ τ' ἀριστερὸ χέρι), — Τὰ δοντάκια μου τὰ ἔχω ἐγὼ πλυμένα, (σὰν νὰ κρατοῦν δοντόθουρτσα καὶ τρίθουν τὰ δόντια), — Τὰ μαλλάκια μου τὰ ἔχω χτενισμένα, (κάνουν ὅτι χτενίζονται), καὶ τὰ ποδαράκια μου ἐπίσης καθαρά, (κτυποῦν τὰ ποδαράκια, πρῶτα τὸ ἀριστερό, ύστερα τὸ δεξῖ), — καὶ γυμναστικὴ ξέρω ἐγὼ νὰ κάνω. (σημειωτόν). — Γιὰ κυττᾶξτε δῶ μία ώραίσα ἀσκησή μου (τὴν πρώτη φορὰ σύμπτυξη ἀνάταση - σύμπτυξη ἔκταση, τὴν δὲ δεύτερη φορὰ σύμπτυξη ἔμπρός, σύμπτυξη κάτω).

"Εγραφα τὰ λόγια σὲ στίχους, ώστε ἀν θέλετε, μπορεῖτε νὰ τὰ μελοποιήσετε, μὲ μιὰ γνωστή σας μελωδία. Κάθε στίχος θὰ λέγεται δύο φορές.

**ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩ.** Χοροπηδῶ, ὅπου κι ἀν ϐρεθῶ, (σημειωτόν), μέσα στὸ σχολεῖο ἔξω στὴν αὐλή, (χοροπηδοῦν καὶ κτυποῦν παλαμάκια). Τὰ χέρια μου στὴ μέση τὰ κρατῶ, (μεσολαβή), καὶ γέρνω τὸ κεφάλι νὰ δῶ τὸν οὐρανό, (κάμψη κεφαλῆς), χοροπηδῶ ὅπου κι ἀν ϐρεθῶ (σημειωτόν), μέσα στὸ σχολεῖο ἔξω στὴν αὐλή, (πήδημα - παλαμάκια), τὰ χέρια μου σηκώνω ὑψηλά, (ἀνάταση), καὶ προσπαθῶ νὰ πιάσω τὰ δέντρα τὰ ψηλά, (τὸ ἔνα χέρι πιάνει τ' ἄλλο). Χοροπηδῶ ὅπου κι ἀν ϐρερῶ, (σημειωτόν), σὲ κάμπο σὲ λιθάδι σὲ λόφο σὲ βουνό, (προσοχή), ἀνάλαφρα στὰ δάχτυλα πατῶ, (ἀκροστασία), καὶ κάνω τὸ πουλάκι κι ἐλαφρὰ πετῶ, (πηδήματα ἐπὶ τόπου μὲ τὰ χέρια στὴν ἔκταση).

Βρήτε μόνες σας ἔνα σκοπὸ εὕθυμο καὶ σχεδὸν ἀπλό. Στὸ κεφάλαιο τῶν τραγουδιῶν, σχεδὸν ὅλα θὰ εἶναι μὲ κινήσεις. Ἐπίσης καὶ στὰ παραμύθια. Ἡ κίνηση μὲ τὸ ρυθμὸ εἶναι τόσο ἔνωμένα στὸ μικρὸ παιδὶ ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὰ ξεχωρίζωμε. "Οπου ὑπάρχει μουσικὴ δημιουργεῖται κίνηση καὶ κάθε κίνησή

τους πάλι, φέρνει στὰ χείλια τους τὸ τραγούδι.

Στὰ μιμητικά παιχνίδια μπορεῖτε νὰ σκεφθῆτε ἐνα σωρὸς θέματα καὶ νὰ τοὺς δώσετε μορφή. Τὰ παιδιά μποροῦν νὰ μιμοῦνται τοὺς ψαράδες κι ἔχει τόσα θαλασσινὰ τραγούδια, τὰ διάφορα ζῶα καὶ νὰ κάνουν τὶς φωνές τους. Μπορεῖτε νὰ τοὺς μαθαίνετε μὲ τὸ ρυθμὸ καὶ τὴ μουσικὴ πῶς γίνεται τὸ κρασί, (κόβουν τὰ σταφύλια, τὰ πατοῦν κλπ.), πῶς κατασκευάζονται τὰ ἔπιπλα, (δ ἐργοστάσιο κλπ.), πῶς γίνονται τὰ ύφασματα, (μεταξωτά: μιμοῦνται τὸν μεταξοσκάληκα, θαμβάκερά: μαζεύουν τὸ θαμβάκι, τὸ ἐπεξεργάζονται, γίνεται κλωστή, ἡ κλωστή καρούλι κλπ.). Ὁποιοδήποτε κέντρο ἐνδιαφέροντος παρουσιαστὴ χρησιμοποιεῖστε αὐτὸ τὸν τρόπο ὡς ἀρχὴ καὶ θὰ ἐπιτύχετε. Καὶ σᾶς τὸ ξαναλέω: "Αν δυσκολεύεσθε νὰ τονίσετε τὸ ποίημα, πάρτε ἔνα γνωστό σας σκοπό, κάποιο γλυκὸ τραγουδάκι καὶ βάλτε του λόγια. Τὸν ρυθμὸ θ ἀκολουθήσουν οἱ κινήσεις στὴν αὐλή. Δὲν ἐπιμένομε οἱ κινήσεις νὰ εἶναι τέλεια ὀμοιόμορφες. Κάθε παιδί ἐκφράζει τὸν ἐσωπερικό του κόσμο, τὸ ἀφήνομε ἐλεύθερο νὰ ἐκφραστῇ. "Εχω ὑπ' ὅψη μου τρία βιβλία ἐκτὸς τοῦ Γ. Κοψιάλη ποὺ θὰ σᾶς φανοῦν χρήσιμα: «Παιδικὲς χαρὲς» τῆς Κατίνας Τσεπκεντζῆ, «Ἐφαρμογὲς ρυθμικῆς Γυμναστικῆς» τοῦ Βασίλη Μυλωνᾶ καὶ «Παιχνίδια μὲ τραγούδια» τῆς Μ. Γ. Παπαδημητρίου.

## ΑΠΛΕΣ ΑΣΙΚΗΣΕΙΣ

Τελειώνουμε τώρα τὸ κεφάλαιο αὐτό, μὲ μερικὲς ἀπλές ἀσκήσεις:

**ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ.** Τὰ παιδιά κάθονται δυὸ - δυό, τὸ ἔνα ἀπέναντι στὸ ἄλλο. Τὸ ἔνα παιδί βάζει τὰ πόδια του — καὶ τὰ δυὸ παιδιά ᔹχουν ἀνοιχτὰ τὰ πόδια — πάνω στοῦ ἄλλου κι ἔτσι μποροῦν καὶ πιάνονται ἀπ' τὰ χέρα. Οἱ κινήσεις τῆς βάρκας ἀρχίζουν. Μιὰ φορὰ σκύθει τὸ ἔνα παιδί πίσω, μιὰ φορὰ τὸ ἄλλο χωρὶς ν' ἀφήνουν τὰ χέρια. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο τὸ κεφάλι ν' ἀγγίζῃ τὸ ἔδαφος. Τὸ ἐπαναλαμβάνουν μερικὲς φορὲς κι ἔπειτα πετιούνται ζωηρὰ πάνω σηκώνουν τὸ δεξὶ χέρι ψηλὰ καὶ φωνάζουν «ψάρια» κι ἔπειτα τὸ ἀριστερό.

**ΑΝΑΒΟΥΝ ΣΠΙΡΤΑ.** Στέκονται ὅρθια μὲ τὰ πόδια ἔνω-

μένα, τὸ σῶμα τους εἶναι τὸ κουτὶ τῶν σπίρτων καὶ τὰ χέρια τους τὰ σπίρτα. Μόλις δώσωμε τὸ παράγγελμα τὰ παιδιά τρίθουν μὲ τὰ δάχτυλα τὸ σῶμα τους καὶ τινάζουν ἔπειτα ζωηρὰ τὰ μπράτσα πρὸς τὰ ἐπάνω. Κατεβάζουν θὰ χέρια στὴν ἀρχική τους θέση. Ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ἄσκηση τρίθουν τὸ πόδι στὰ πλάγια, ἀπὸ κάτω ώς πάνω σκύθοντας τὸ σῶμα τους καὶ τινάζουν πάλι ζωηρὰ τὰ μπράτσα τους πάνω.

ΠΕΤΑΛΟΥΓΙΤΣΕΣ. Τὰ χέρια σὲ ἔκταση. Τὰ χτυποῦν τρεῖς φορὲς σὰν φτερὰ καὶ ἔπειτα τὰ τοποθετοῦν χιαστὶ στὸ στῆθος. Ἡ πεταλούδα μὲ κλειστὰ τὰ φτερὰ ξεκουράζεται σ' ἔνα λουλούδι. Κάθονται στὰ γόνατα, ἔπειτα στὶς φτέρνες. Ἀνοίγει τὸ ἔνα φτερὸν νὰ ξεμουδιάσῃ (ἡμιέκταση). Τὸ τινάζει. Ἐπειτα τὸ ἄλλο. Τέλος πετιέται πάνω μὲ ἀνοιχτὰ φτερὰ καὶ πετᾶ. Τρέχουν μὲ ἔκταση.

Η ΡΟΥΚΕΤΑ. Τὰ παιδιά κάθονται σταυροπόδι σὲ κύκλῳ μὲ τὰ χέρια ἀκουμπισμένα στὰ γόνατά τους ἢ στοὺς ὅμους (ποὺ εἶναι λίγο κουραστικό). Στὸ παράγγελμά μας κάνουν ἀνάταση τῶν χεριῶν, χτυποῦν ζωηρὰ τὰ χέρια πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι καὶ ἀρχίζουν νὰ τὰ χαμηλώνουν ἀργά πρὸς τὰ πλάγια ὅπως ὅταν ἡ ρουκέτα πέφτει μὲ χρώματα χρώματα.

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ. Τὰ παιδιά δένουν τὰ χέρια στὸν αὐχένα, γέρνουν τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω καὶ κυττάζουν τὸ χρῶμα τῷ οὐρανῷ. Τὰ πόδια στὴν διάσταση γιὰ νὰ γίνεται ἡ ἄσκηση πιὸ εὔκολη.

ΚΑΛΑΙΘΑΚΙΑ. Τὰ χέρια δεμένα πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι, τὰ πόδια στὴν διάσταση. Τὸ καλάθι εἶναι γεμάτο καὶ γέρνει ἀριστερά, δεξιά, ἐλαφρὰ ἐμπρὸς καὶ ἐλαφρὰ πίσω.

ΜΥΛΟΣ. Τὰ χέρια στὴν ἔκταση. Μιμοῦνται τὰ φτερὰ τοῦ μύλου καὶ διαγράφουν μὲ τὸ χέρι κύκλους στὸν ἀέρα λέγοντας «Κλίπ - κλάπ».

ΣΤΑΜΝΑ. Προσποιοῦνται ὅτι ἀνοίγουν τὴ βρύση καὶ γονατίζουν στὸ ἔνα πόδι περιμένοντας νὰ γεμίσῃ ἢ στάμνα. Τὸ ἄλλο πόδι εἶναι λυγισμένο καὶ πατᾶ τὸ ἔδαφος μὲ δλόκληρο τὸ πέλμα, τὰ χέρια ἐμπρὸς μὲ τὶς παλάμες κλειστὲς σὰν νὰ κρατοῦν τὴ στάμνα. Στὸ τελευταῖο παράγγελμά μας σηκώνονται ὅρθια, σκύθουν, σηκώνουν μὲ δυσκολία δῆθεν τὴ στάμνα καὶ τὴν τοποθετοῦν στὸν ὅμο. Τὸ ἔνα χέρι σύμπτυξη, τὸ

- ἄλλο πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι ὅπως ἀκριθῶς οἱ χωριατοπούλες κρατοῦν τὴν στάμνα.

ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ. Τὰ πόδια εἶναι στὴ διάσταση. Σκύβουν ἔμπρός λίγο καὶ αἰωροῦν τὰ χέρια τους ἀπὸ τὰ δεξιὰ στ' ἀριστερὰ λέγοντας «τίκ - τάκ, τίκ - τάκ».

Η ΖΥΓΑΡΙΑ. Τὰ παιδιά στέκονται δύο - δύο, τὸ ἔνα ἀπέναντι στὸ ἄλλο. Τὸ ἔνα κάθεται στὶς φτέρνες μὲ τὶς κνήμες ἐνωμένες. Τὸ ἄλλο στέκεται μὲ ἐνωμένα πόδια καὶ οἱ μύτες τῶν παπούτσιών του ἀγγίζουν ἐκεῖνες τοῦ ἄλλου παιδιοῦ. Πιάνονται ἀπὸ τὰ χέρια. Ἡ ἀσκηση γίνεται σὲ δύο χρόνους καὶ λίγο ἀργά. Στὸ ἔνα, τὸ ὅρθι παιδί κάθεται καὶ τὸ καθιστὸ σηκώνεται. Στὸ δύο γίνεται ἀντίστροφα. Τὰ πόδια μένουν ἐνωμένα πάντα. Ἡ ἀσκηση γιὰ νὰ εἶναι σωστὴ πρέπει τὰ χέρια νὰ μένουν τεντωμένα ὅπότε τὸ παιδί ποὺ κάθεται γέρνει ἐλαφρὰ τὸ σῶμα του πρὸς τὰ πίσω, ἐνῶ ἐκεῖνο ποὺ στέκεται γέρνει τὸν κορμὸ πρὸς τὰ ἔμπρός. Αὔτὸ δῆμος δυσκόλευε πολὺ τὰ μικρὰ ποὺ σκύβοντας ἔχαναν τὴν ισορροπία τους καὶ ἐπεφταν. "Ετσι τὸ παίζαμε χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο τὸ τέντωμα τῶν χεριῶν.

ΟΙ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ. Τὰ παιδιά σκύβουν ὡς τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ γεμίσουν δῆθεν τὸ ποτήρι τους κρασί. Τὸ φέρνουν στὸ στόμα ἐνῶ στέκονται ὅρθια καὶ προσποιοῦνται ὅτι τὸ πίνουν ὡς τὴν τελευταία γουλιά, γέρνοντας τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω. Αὔτὸ γίνεται τρεῖς φορές. Πετοῦν τὸ ποτήρι μακριὰ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι. Ἐμέθυσαν. Γυρίζουν γύρω - γύρω στὸν ἴδιο τόπο ποὺ στέκονται. Κάνουν δύο βήματα ἀριστερὰ, δύο δεξιά. Σταυρώνουν τὸ δεξιὸ πόδι πάνω στὸ ἀριστερό, καὶ τὸ ἀριστερὸ πάνω στὸ δεξιό. Κρατοῦν τὸ κεφάλι μὲ τὰ δυό τους χέρια καὶ ξαφνικὰ πέφτουν κάτω.

Η ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ. Μπαίνουν σὲ κύκλο καὶ περπάτοῦν μὲ συρτὰ βηματάκια καὶ τὰ χέρια ζυγισμένα πρὸς τὰ πάνω οὖν τὶς κοῦκλες. Στέκονται, γυρισμένα ὅλα στὸ κέντρο τοῦ κύκλου. Κάτω τὰ χέρια μὲ ἔνα δύμόφωνο δυνατὸ «κράκ!». Τὸ κεφάλι τῆς κούκλας πέφτει στὸν δεξιὸ δῶμο. Τὸ πιάνουν καὶ σιγά - σιγά τὸ σηκώνουν στὴ θέση του. Τὸ κεφάλι πέφτει στὸν ἀριστερὸ δῶμο. Τὸ σηκώνουν. Μὲ ἔνα ἄλλο «κράκ» λυγίζουν τὰ γόνατα καὶ γονατίζουν στὸ ἔδαφος. Προσποιοῦν-

ταὶ ὅτι Βιδώνουν τὶς θίδες ποὺ ἔχει στὰ γόνατα καὶ ἀργά - ἀργά σηκώνεται ἡ κούκλα. Ἱακούγεται πάλι ἔνα «κράκ» καὶ ὁ κορμὸς ἀπὸ τὴ μέση καὶ πάνω μὲ τὰ χέρια στὴ μεσολαβὴ πέφτει λίγο ἐμπρός. Βιδώνουν τὶς θίδες τῆς μέσης καὶ ἡ κούκλα ἐπανέρχεται στὴ θέση τῆς. Ἀνοίγει τὸ στόμα τῆς καὶ τὸ κλείνει ἀπότομα. Ἀνοίγει καὶ κλείνει τὰ μάτια. Γυρίζουν πάλι τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, τὰ χέρια τεντωμένα κάτω, περπατοῦν μὲ συρτά βηματάκια λέγοντας «μαμά». Τὸ ἔνα «μα» ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ τὸ ἄλλο «μά» στὸ δεξί.

Ο ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ. Τὰ παιδιά στέκονται μὲ τὰ πόδια στὴ διάσταση καὶ τὰ χέρια στὴν ἀνάταση. Θὰ δίνουν πελεκισμούς δηλαδὴ, θὰ κάνουν μιὰ ἀπότομη καὶ ζωηρὴ κάμψη τοῦ κορμοῦ πρὸς τὰ κάτω ἐνῶ τὰ χέρια αἰωροῦνται ἀνάμεσα στὰ πόδια ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πίσω. Ἐπανέρχονται στὴν ἀρχικὴ θέση ἐνῶ τὰ χέρια αἰωροῦνται πρὸς τὰ πάνω μὲ δρυμή· καὶ τὸ κεφάλι τινάζεται πρὸς τὰ πίσω.

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ. Τὰ παιδιά τοποθετοῦνται δύο - δύο τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τὸ παιδί ποὺ εἶναι μπροστὰ σκύβει καὶ ἀκουμπά στὸ ἔδαφος μὲ τὶς δυό του παλάμες. Τὸ ἄλλο ποὺ εἶναι πίσω πιάνει τὰ πόδια τοῦ πρώτου παιδιοῦ καὶ τὰ σηκώνει. «Ἐτσι προχωροῦν λίγα βήματα, σάν σωστὰ καροτσάκια. » Επειτα τὸ παιχνίδι παίζεται ἀντίθετα δηλαδὴ τὸ μπρὸς παιδί πηγαίνει ὅρθιο πίσω καὶ τὸ πίσω ἔρχεται μπρὸς καὶ σκύβει.

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ. Τὰ παιδιά ξαπλώνουν στὸ ἔδαφος μὲ τὴν πλάτη καὶ μόλις δοθῆ τὸ παράγγελμα σηκώνουν τὰ δύο πόδια καὶ κάνουν κυκλικὲς κινήσεις στὸν ἀέρα. «Οταν τοῦ λέμε ὅτι δρόμος εἶναι ἵσιος, οἱ κινήσεις εἶναι γρήγορες καὶ ζωηρές ὅταν ὅμως ὑποτίθεται ὅτι ἀνεβαίνουμε τὸν ἀνήφορο οἱ κινήσεις γίνονται ἀργὲς καὶ ἔντονες.

ΤΑ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ. Τὰ παιδιά στέκονται στὴ σειρά. Ἀρχηγοὶ τοῦ παιχνιδιοῦ εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ δίνωμε τὶς διαταγὲς καθαρὰ καὶ γρήγορα. Λέμε: Προσοχή! Νὰ κυττάξετε ὅλοι στὸν Βορρᾶ, ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ ἐκκλησία μας. Γυρίστε ἀμέσως στὸ Νότο, ἐκεῖ ποὺ εἶναι τὸ μεγάλο δέντρο, γυρίστε στὴν Ἀνατολὴ ποὺ εἶναι τὸ σχολεῖο μας κλπ. Τὶς συμπληρωματικὲς ἔξηγήσεις τὶς δίνομε (ἐκκλησιά, δέντρο, σχολεῖο) γιατὶ τὰ παιδιά εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουν καὶ νὰ

θυμοῦνται τὸν Βορρᾶ, τὸν Νότο, τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Δύσην. Μὲ τὸν καιρὸν ἀφαιροῦμε τὶς ἐπεξηγήσεις καὶ λέμε ἀπλῶς στὸν Βορρᾶ. "Οποιο παιδάκι χάσει πηγαίνει στὸ τέλος τῆς γραμμῆς.

**Η ΜΠΑΛΛΑ.** Τὰ παιδιά χωρίζονται σὲ ζεύγη, τὸ ἔνα ἀπέναντι τοῦ ἄλλου καὶ σὲ ἀπόσταση μισοῦ θήματος περίπου. Τὸ ἔνα παιδί ἀντιπροσωπεύει τὴν μπάλλα. Λυγίζει τὰ γόνατα καὶ ἀγγίζει τὰ δάκτυλα τῶν χεριῶν πάνω στὰ γόνατα. Τὸ ἄλλο παιδί, τὸ ὅρθιο, ἀκουμπᾷ τὸ χέρι στὸ κεφάλι τοῦ συντρόφου του, τὸ πιέζει πρὸς τὰ κάτω σὰν νὰ εἶναι ἀληθινὴ μπάλλα, ἐνῷ ὁ σύντροφος χαμηλώνει δλόκληρο τὸν κορμὸν αὐξάνοντας τὴν κάμψη τῶν γονάτων. "Επειτα χωρὶς ν' ἀφαιρέσῃ τὸ χέρι του, τὸ ὅρθιο παιδί ἀφήνει τὴν «μπάλλα» νὰ ξαναπηδήξῃ. "Οταν τὰ παιδιά ἀποκτήσουν ἐπιδεξιότητα, οἱ «μπάλλες» ξαναπηδοῦν ἐκτελῶντας σιγά - σιγά στροφὴ ἐπὶ τόπου.

**Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΗΣ.** Τὰ παιδιά χωρίζονται κατὰ ζεύγη καὶ ξαπλώνουν ἀνάσκελα, τὸ ἔνα ἀπέναντι τοῦ ἄλλου. Τὰ χέρια τους χαλαρὰ στὰ πλάγια. Τὸ κάθε παιδί βάζει τὰ πέλματά του πάνω στὰ πέλματα τοῦ συντρόφου του. Μὲ τὸ παράγγελμα ἀνεβοκατεβάζουν τὰ πόδια τους δριζοντίως. Τὸ δεξὶ πόδι τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ σπρώχνει τὸ ἀριστερὸ τοῦ ἄλλου κάνοντάς το νὰ λυγίσῃ. Ταυτόχρονα τὸ ἀριστερὸ πόδι τοῦ πρώτου παιδιοῦ λυγίζει σπρωγμένο ἀπ' τὸ δεξὶ πόδι τοῦ συντρόφου του.

**Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.** Τὰ παιδιά κάθονται κάτω σὲ κύκλῳ πιασμένα ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια λίγο ἀνοιγμένα ν' ἀγγίζουν μεταξύ του. Στὸν πρῶτο χρόνο ὅλα τὰ παιδιά γέρνουν τελείως τὸν κορμὸν πρὸς τὰ πίσω ὥσπου νὰ ξαπλώσουν στὸ ἔδαφος. Στὸν δεύτερο χρόνο ἀνασηκώνονται καὶ σκύθουν πρὸς τὰ ἐμπρός ὥστε τὰ χέρια τους ν' ἀγγίζουν τὸ ἔδαφος. Ἀνασηκώνουν τὸν κορμό. Γέρνουν ὅλα μαζὶ δεξιὰ καὶ ἐπειτα ἀριστερὰ σὰ νὰ φυσᾶ ἀέρας τὴν μαργαρίτα.

**ΑΛΥΣΙΔΑ.** Τὰ παιδιά κάθονται τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τὰ πόδια λίγο ἀνοιγμένα. Τὰ χέρια τοῦ κάθε παιδιοῦ πιάνουν καλὰ τοὺς ὕμους τοῦ συντρόφου ποὺ κάθεται ἐμπρός. Στὸν πρῶτο χρόνο, ὅλα σκύθουν πρὸς τὰ ἐμπρός δσσο μποροῦν περισσότερο, στὸν δεύτερο χρόνο σκύθουν πρὸς τὰ πίσω ὥσπου ἡ πλάτη τοῦ κάθε παιδιοῦ ν' ἀγγίξῃ σχεδὸν τὰ πόδια τοῦ συντρόφου ποὺ κάθεται πίσω του.

## ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ — ΠΟΙΗΜΑΤΑ — ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Αντίθετα μὲ πολλούς λογοτέχνες καὶ παιδαγωγούς, πιστεύω πώς τὸ νὰ διαλέξῃ,ς ἥ καὶ νὰ γράψῃς ἔνα παιδικὸ τραγουδάκι δὲν εἶναι δύσκολο. Δύσκολο γίνεται ὅταν ὁ μεγάλος ἔχει χάσει τὴ φρεσκάδα του, τὸ κέφι του, τὴν ἐπαφή του μὲ τὶς ρίζες τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι τὸ παιδί. Δὲν λέω πώς δὲν χρειάζεται ἡ γνώση ψυχολογίας, τὸ ταλέντο καὶ μιὰ κάποια ἀφέλεια στὴν ἔκφραση. Αὐτὰ τὰ εἴπαμε στὸ κεφάλαιο «Νηπιαγωγοὶ καὶ παιδιά». «Οταν εἰσαι πλάϊ στὸ παιδί, παίζεις μαζί του, γελᾶς μὲ τὰ ἀστεῖα του, παρηγορεῖς τὴ θλίψη του, θαυμάζεις δίπλα του ἔνα τόσο μικρὸ μαμουδάκι ποὺ σέρνεται στὴν ἄμμο, τότε τί πιὸ εὔκολο νὰ γίνουν δλα τοῦτα μικρά, πρόσχαρα τραγουδάκια; Γιὰ δοκιμάστε. Κι ἀν ἀκόμη βρήπε δυσκολίες στὴν ἀρχή, πιὸ ὕστερα θὰ τὰ καταφέρετε. Βέβαια ὑπάρχουν ὀραιότατα τραγουδάκια καὶ ποιήματα συγγραφέων καὶ μουσουργῶν, ποὺ διατήρησαν αὐτὸ τὸ κέφι καὶ τὴν ἀγνότητα ποὺ ἀναφέρω πιὸ πάνω. Σᾶς γράφω πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ τὰ ἔχω δοκιμάσει μὲ ἔξαιρετικὴ ἐπιτυχία ὅπως τοῦ Στ. Σπεράντσα, τοῦ Γερασ. Ρομποτῆ, τῆς Μ. Ἀθηναίου—Τομαρᾶ, τῆς Εὐγ. Παλαιολόγου—Πετρώνδα, τῆς Μ. Γουδέλη, τοῦ Α. Ἀργυροπούλου καὶ τόσων ἄλλων. «Αν χρειαστῇ ν' ἀλλάξετε ἥ νὰ προσθέσετε κάτι, ἀνάλογα μὲ τὸν τόπο ποὺ βρίσκεται τὸ Νηπιαγωγεῖο σας, δὲν εἶναι κακό. Φθάνει νὰ γίνῃ ἡ ἀλλαγὴ ἥ ἡ προσθήκη μὲ μέτρο καὶ σεθασμὸ στὴν ἔννοιά του. Ἀρκετὰ ποιήματα εἶναι δικά μου. Ποιήτρια δὲν εἶμαι καὶ ἀκριβῶς γι' αὐτὸ σᾶς σπρώχνω νὰ δοκιμάσετε.

Τὸ περιεχόμενο τοῦ τραγουδιοῦ ἢ τοῦ ποιήματός σας, νὰ μὴν εἶναι ἀφηρημένο, ἀλλὰ παρμένο ἀπὸ τὸν γύρω σας κόσμο, ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ σπιτιοῦ καὶ τοῦ Νηπιαγωγείου, ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. Ὁ ρυθμὸς νὰ εἶναι γρήγορος, δὲ στίχος σύντομος κι ἀπλός. "Αν δὲν μπορῆτε, (ἀύτὸς εἶναι πιθανό), νὰ μελοποιήσετε ἔνα ποιηματάκι ἢ δὲν ἔχετε κάποιον ποὺ νὰ ἀναλάθῃ αὐτὴ τὴν λεπτὴ δουλειά, τότε διαλέξτε γνωστούς σας σκοπούς χαρούμενους καὶ πεταχτούς, «"Ἐνα νερὸ κύρα Βαγγελιώ» γιὰ παράδειγμα, καὶ θάλετε λόγια ἐσεῖς, ἀνάλογα μὲ τὴν περίσταση "Ολα ἐπιτρέπονται στὴν ίκανη Νηπιαγωγό, ἀφοῦ δουλεύει γιὰ τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὔτυχία τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ξεύρετε ἔνα μουσικὸ ὅργανο. Καὶ γὰρ ξεκίνησα μόνο μὲ τὴ φωνὴ μου, μὰς ἡ ἔλλειψη μουσικοῦ ὅργανου γινόταν αἰσθητὴ μέρα μὲ τὴ μέρα. "Οταν ἔμαθα νὰ παίζω τὰ τραγουδάκια τους στὸ πιάνο, τότε ἡ ὥρα αὐτὴ ἔγινε ὥρα ξεκούρασης καὶ ἀπόλαυσης. Μήν ξεχνᾶτε πώς τὰ παιδάκια αὐτῆς τῆς ήλικίας παραφωνοῦν. Τὸ μουσικὸ ὅργανο δίνει μὲ ἀκρίβεια τὸν τόνο, ἐνῶ ἡ φωνὴ ὅσο σωστὴ κι ἀν εἶναι δὲν θὰ τὰ καταφέρῃ τόσο καλά. Στὴν ἀρχὴ τὰ τραγούδια τὰ ἐδίδασκα. Μ' ἄλλα λόγια, τοὺς μάθαινα πρῶτα τοὺς στίχους καλά, ὅστερα ἔπαιζα τὴν μουσικὴν καὶ τέλος ἐνώναμε στίχους καὶ μουσικήν, δύποις θὰ ἔκανα μὲ μεγάλα παιδιά. Δὲν εἶχα ίκανοποίηση. Κάτι ἔλειπε. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἔπαιρνε πολλὴ ὥρα καὶ τὸ παιδί ἔχανε τὸ ἐνδιαφέρον. Τὴν λύση τὴν θρῆκα τυχαῖα. Μιὰς ἡμέρας τὰ παιδάκια ζωγράφιζαν ἐλεύθερα στὶς ίχνογραφίες τους. "Αρχισα σιγά νὰ τοὺς τραγουδῶ ἔνα ἀρκετά δύσκολο τραγούδι ποὺ μοδῆθε στὰ χεῖλη. Καθώς προχωροῦσα στὴν δεύτερη στροφή, ἀρχισαν μαζί μου νὰ μουρμουρίζουν τὸ σκοπό. Ἡταν γιὰ μένα ἔνα μάθημα αὐτό. Τίποτα δὲν πρέπει νὰ δίνωμε στὸ παιδί σὰν συνταγή. "Ολα νὰ ἔχουν ἔνα ἐσωτερικό κρίκο ποὺ νὰ τὰ δένη. Τὰ παιδιά μὲ παρακαλοῦσαν πιά. «Πέστε μας ἔνα τραγουδάκι». Καθόμουν στὸ πιάνο, ἔπαιζα καὶ τραγουδοῦσα σύγχρονα. Στὸ τέλος τοῦ χρόνου τὰ μωρά αὐτὰ ἤξεραν κάπου σαράντα τραγούδια! Ποιός νὰ τὸ πιστέψῃ; Τὰ τραγουδοῦσαν στὸν κῆπο, στὶς ἐκδρομές, διατί οὐ πηλός, διατί κεντούσαν. Ἡταν χαρὰ Θεοῦ νὰ τ' ἀκοῦν. Κανένα δὲν σκέφτηκε πιά νὰ τραγουδήσῃ μοντέρνα, ἐρωτικὰ τραγούδια

ποὺ ἄκουε στὸ σπίτι! Ἀκόμα καὶ οἱ γονεῖς μάθανε πολλὰ τραγουδάκια μας, "Οταν τὸ τραγούδι τὸ παίξετε καὶ τὸ τραγουδήσετε μιὰ - δυὸ φορές, θγάλτε ἔξω μερικὰ παιδιά μὲ καλές φωνούλεις νὰ σᾶς βοηθήσουν. Δὲν σᾶς συμβουλεύω ἵνα μόνο του. Τὸ παιδί αὐτῆς τῆς ἡλικίας ἔχει φόβους μὴν δὲν τὰ καταφέρῃ. Εὔκολύνετε το. Τὸ τραγούδι τὶς περισσότερες φορὲς πρέπει νὰ ἔχῃ «φωνούλεψ». Σᾶς φέρνω παράδειγμα ἀπὸ ἓνα τραγουδάκι τῆς Μαρίας Γουδέλη. «Πυροσβεστικὴ περνᾶ, ντίγκ ντάγκ, ντίγκ - ντάγκ κουδουνᾶ». Τὰ παιδιά ποὺ ἔχετε θγάλει θὰ ποῦν «πυροσβεστικὴ περνᾶ» καὶ τ' ἄλλα ἀπὸ κάτω «ντίγκ ντάγκ, ντήγκ - ντάγκ κουδουνᾶ». Ἡ συμμετοχὴ αὐτῇ τὰ ἐνθουσιάζει, σᾶς ζητοῦν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν καὶ ξανὰ καὶ ξανά. "Οταν τὸ μάθουν δλα, τότε θὰ μπῆ καὶ ἡ κίνηση, ἡ ἀναπαράσταση ἀς ποῦμε τοῦ τραγουδιοῦ. Θὰ περάσετε εύχαριστες στιγμές καὶ σεῖς κι ἔκεīνα. Στοὺς πυροσβέστες θάζομε περικεφαλαίες, ἀπὸ χαρτί, πρόχειρα φτιαγμένες. Ἡ φαντασία τους, ἔχει τὴν ίκανότητα καὶ τὴν ποίηση τοῦ Δὸν Κιχώτη! Βλέπει χρυσές περικεφαλαίες ἔκεīνη ποὺ ἐμεῖς ἔχομε θάλει χάρτινες. Πάντα μὲ συγκίνηση αὐτό, μ' ἔκανε νὰ πιστέψω πώς ὁ ἀνθρωπὸς γεννιέται γιὰ τὴ χαρά, γιὰ τὰ ὥραια καὶ θαυμαστὰ τῆς ζωῆς. "Οταν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ ἡ κρίση πνίξει τὴ φαντασία, νοσταλγοῦμε ἔκεīνα τὰ χρόνια ποὺ θαυμάζαμε τὶς χάρτινες περικεφαλαίες! Μὰ ξεστράτισα. Ξαναγυρίζω στὸ τραγουδάκι. "Ενα παιδί θὰ κάμη τὸν ὅδηγὸ τοῦ αὐτοκινήτου τῆς πυροσβεστικῆς, μὲ μιὰ ρόδα ἢ ἄλλο στρογγυλὸ ἀντικείμενο. Σ' ἔναν πάγκο κάθονται οἱ πυροσβέστες ποὺ θὰ τραγουδήσουν. "Έχομε κι ἓνα κουδούνι γιὰ νὰ χτυπᾶ, τῆς πυροσβεστικῆς δῆθεν. "Οσα περισσότερα παιδιά παίρνουν μέρος σὲ κάθε ποίημα, διάλογο ἢ τραγούδι, τόσο πιὸ ἀποτελεσματικὰ δουλεύετε. Τὰ παιδιά κουράζονται δταν ἀδρανοῦν. Θέλουν νὰ κινοῦνται, νὰ ἀσχολοῦνται. Οἱ διάλογοι ἀρέσουν πολὺ στὰ παιδιά. Τοὺς μαθαίνουν ἀμέσως, τὰ μισὰ λένε τὸ ἓνα μέρος, τὰ ἄλλα μισὰ τὸ ἄλλο, βλέπεις τὴ χαρὰ στὰ μάτια τους. Θὰ τοὺς λέτε πρῶτα ἐσεῖς, μὲ τὴν βοηθό σας ἢ ἀν δὲν ἔχετε, μόνες. Στὴν δεύτερη περίπτωση, ν' ἄλλαζετε τὸν τόνο τῆς φωνῆς γιὰ νὰ χρωματιστῇ ὁ διάλογος. Εἶναι φυσικὸ πολλὰ παιδάκια νὰ μαθαίνουν γρηγορώτερα ἀπὸ τὰ ἄλλα ἢ νὰ ἔχουν

ώραία φωνή. Θά τὰ φωνάζετε βέβαια ἔξω συχνά γιατὶ πιὸ εύκολα μαθαίνει ἔνα παιδί ἀπὸ ἔνα ἄλλο παιδί, παρὰ ἀπὸ μᾶς τοὺς μεγάλους. Ὁ ἔπαινος δμως πρέπει νὰ περιοριστῇ στὰ ὅρια τοῦ λογικοῦ. Διαφορετικά, ὑπάρχει φόθος νὰ ὑπερτιμήσουν τὴν ἀξία τους καὶ τὰ ἄλλα νὰ ὑποτιμήσουν τὴ δική τους χωρὶς νὰ τὸ φανερώσουν. Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε πῶς ὅλα εἶναι παιδιά μας καὶ πῶς πρέπει νὰ ἐπαινοῦνται οἱ προσπάθειες καὶ ὅχι τὰ χαρίσματα ποὺ τοὺς ἔδωκε ἡ φύση. "Οπως τὸ ἔχω ξαναγράψει σὲ ἄλλα κεφάλαια, τὰ τραγούδια ποὺ ἀκολουθοῦν — τὰ περισσότερα τουλάχιστον — συνοδεύονται ἀπὸ κινήσεις, ὅπως ἀκριθῶς οἱ γυμναστικὲς ἀσκήσεις τοῦ προηγούμενου κεφαλαίου συνοδεύονται ἀπὸ μουσικὴ καὶ τραγούδι. Ἡ κίνηση καὶ ὁ ρυθμὸς εἶναι δεμένα (\*).

Θὰ θίξω τώρα ἔνα ζήτημα σχεδὸν παραμελημένο, μά ποὺ ἔχει μεγάλη σημασία: τὴ μουσικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. Πολὺ συχνά θὰ δοῦμε ἔναν πατέρα νὰ δείχνῃ στὴν ἐφημερίδα του τὸ αὐτὸν οὐτόν τοῦ παιδιοῦ καὶ νὰ καμαρώνῃ ὅταν τὸ παιδάκι καταφέρει νὰ τὸ ἀναγνωρίσῃ. Τὸν εἰδατε δμως ποτὲ νὰ παίζῃ στὸ πιάνο — ἀκόμα κι ἀνεῖναι μουσικός — ἔνα τραγούδι δμορφοῦ ἢ νὰ βάζῃ στὸ γραμμόφωνο μιὰ πλάκα γιὰ νὰ τὸ μορφώσῃ μουσικά; "Οσοι νοιώθουν ἡ κατέχουν τὴ μουσικὴ ἔχουν γνωρίσει ἔνα κόσμο ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν μποροῦν νὰ τὸν δοῦν. Βέβαια οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἴκανότητες ποὺ πρέπει ν' ἀποχτηθοῦν γιὰ νὰ φθάσῃ κανεὶς στὴν κατανόηση τῆς ἀληθινῆς μουσικῆς εἶναι πολλές, χρειάζεται μιὰ συστηματικὴ μουσικὴ ἀγωγή, ποὺ ν' ἀρχίζῃ ἀπὸ τὰ πρῶτα παιδικὰ χρόνια. Στὰ σχολειά μας, ἀκόμα καὶ στὸ γυμνάσιο θεωρεῖται ἔνα πολὺ δευτερεύον μάθημα καὶ διδάσκεται μὲ πολὺ φτώχεια κι ἀδιαφορία. Σ' ἄλλες χώρες τὸ μάθημα τῆς μουσικῆς μπαίνει στὸ σχολικὸ πρόγραμμα μὲ τὴν ἴδια ἀξία ποὺ δίνουν στὰ ὑπόλοιπα μαθήματα. Βέβαια ὑπάρχουν καὶ φωτεινὰ μυαλά, δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς ποὺ πραγματικά σὲ δηγοῦν στὸν ἔξασιο κόσμο τῆς μουσικῆς. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἔξαιρέσεις.

Θὰ μοὺ πῆτε, πῶς εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ τὰ μικρὰ παι-

\* Στὸν τομέα τῶν τραγουδιῶν καὶ ποιημάτων δημοσίου τῶν παραμυθιῶν καὶ τῶν παιχνιδιῶν, μεγάλη εύγνωμοσύνη χρωστοῦμε στὴν κ. Ἀντιγόνη Μεταξᾶ.

διὰ ν' ἀρχίσουν μουσικὴ ἀγωγή. Τὸ πᾶν ἔξαρτάται ἀπὸ τὸν τρόπον διδασκαλίας. Τὰ παιδιά δείχνουν μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γι' αὐτὴν ἀπὸ τὰ γράμματα καὶ τοὺς ἀριθμούς. Τοὺς φαίνεται διασκεδαστική. Ἡ Ἰταλικὴ μέθοδος τῆς κυρίας Ταρντάνη εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσσα. Τὴν ἔκαμε προσιτὴ ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου. Ἡ Μαρία Γουδέλη λέει γιὰ τὸ σύστημα αὐτό: «Εἶχαμε πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα στὸ Νηπιαγωγέον μας. Βάλαμε σὲ συνδυασμὸν τὸ μουσικὸν ύλικό Μοντεσόρι καὶ Ταρντάνη. Στὸ σχολεῖο μας θέβαια τὸ κέντρο τῆς δουλειᾶς εἶναι τὸ παιδί καὶ ὅχι ὁ δάσκαλος. »Επρεπε ἡ μορφὴ ὠρισμένων ἀσκήσεων νὰ γίνουν μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ ὁ δάσκαλος νὰ λαβαίνῃ ἐλάχιστο μέρος. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρχουν «κερδισμένοι» καὶ «χαμένοι» ὅπως γίνεται μὲ πολλές ἀσκήσεις τῆς κυρίας Ταρντάνη ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνοι ποὺ κατάλαβαν μιὰ ἀσκηση ἢ ὅχι. Εἶχαμε παιδάκια ποὺ στὰ πέντε τους χρόνια διάθαζαν τραγουδούσαν καὶ ἔπαιζαν σὲ ὅργανο συνειδητὰ μουσική. Θέβαια δσα εἶχαν ἔμφυτο μουσικὸν ταλέντο προχωροῦσαν πολὺ γρηγορώτερα ἀπὸ ἄλλα κι ἔφθαναν σὲ σημεῖο ποὺ κανεὶς δὲν ἔλπιζε πώς θὰ φθάσουν. Πολὺ σπάνια τὰ μικρὰ παιδιά ἔδειχναν ἀδιαφορία γιὰ τὴ μουσική. Ἀντίθετα πάρα πολλὰ ἔδειχναν γι' αὐτὴν ἔξαιρετικὴ ἀγάπη. »Ἄν ἔνας σωστὸς παιδαγωγικὸς δρόμος μποροῦσε νὰ συνεχιστῇ καὶ στὴ μουσικὴ ὡς τὸ τέλος τῶν σπουδῶν θὰ εἶχαμε αὔριο μπροστά μας στὴ ἀλήθεια ἔτοιμους ἀνθρώπους ποὺ μαζὶ μ' ὅλη τους τὴν ἄλλη κατάρτηση, θάχαν ἀνοιχτὸν μπροστά τους τὸ μαγικὸν παλάτι τῆς μουσικῆς. Αὐτοὶ θάτανε πραγματικὰ μορφωμένοι ἀνθρώποι». Ἡ θάση στὸ σύστημα τῆς Ταρντάνη εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τῆς μορφῆς τῆς νότας. Πήρε ἔφτὰ διάφορες ἀνθρώπινες μορφές, γνωστὲς στὰ Ἰταλόπουλα ἀπ' τὰ παιδικὰ περιόδικά κι ἔδωσε στὴ κάθε μιὰ ἔνα ὄνομα νότας. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ κάνωμε ἔμεις παίρνοντας τὶς μορφές αὐτὲς ἀπὸ γνωστὰ παραμύθια: Κοντορεθύούλης, Πινόκιο κλπ. Οἱ μορφὲς αὐτὲς παρουσιάζονται στὰ παιδιά ζωγραφισμένες κι ἐκεῖνα κάνοντας διάφορα παιχνίδια (ὅπως στὴν ἀνάγνωση) μαθαίνουν εύκολα νὰ τὶς ἀναγνωρίζουν. Αὐτὸν γίνεται σὰν προεργασία. Ἀργότερα παρουσιάζομε πάλι τὰ ἴδια πρόσωπα ὅχι δλόκληρα πιά, μόνο τὸ κεφάλι τους. Γίνονται καὶ πά-

λι ἀσκήσεις. Τώρα τὰ κεφαλάκια τοποθετοῦνται σ' ἔνα μεγάλο πεντάγραμμο καὶ τὰ παιδιά τὰ ἀναγνωρίζουν καὶ τὰ διαβάζουν. Στὴν ἀρχὴν ἀναγνωρίζουν τὴν νότα μόνο ἀπὸ τὴν μορφὴν. "Επειτα δῆμως προσέχουν ὅτι κάθε μιὰ ἔχει τὴν ὀρισμένη τῆς θέσην. Τότε τὰ μεταφέρομε στὸ πιάνο καὶ τοὺς δείχνομε τὶς θέσεις ποὺ ἔχει κάθε νότα—ἀνθρωπος. Κάνομε διάφορες ἀσκήσεις π.χ. χτυπᾶμε τὸ σὸλ καὶ ρωτᾶμε τὰ παιδιά ποιὸ ἀπὸ τὰ ἔφταντα ἀνθρωπάκια μας ἔχει αὐτὴν τὴν φωνὴν, ἔπειτα τὸ ρὲ κ.ο.κ. Τοὺς μαθαίνομε νὰ παίζουν ἔνα πολὺ ἀπλὸ τραγουδάκι, κάτι ποὺ πολὺ τὰ ἐνθουσιάζει. Ἀργότερα τὸ ἔνα τραγουδάκι γίνεται δύο, τὰ δύο τρία. "Ολα πολὺ ἀπλὰ πάντα. Σὰν γίνεται κτῆμα τους ἡ ὀρισμένη θέση τῆς νότας στὸ πεντάγραμμο, μαθαίνουν καὶ τὶς ὄλλες τὶς ἀφηρημένες νότες (ὅπως τὶς γράφουν οἱ μεγάλοι). "Ετσι, προχωροῦν μὲν ἀνάλογες ἀσκήσεις σὲ πιὸ πολύπλοκους συνδυασμούς. Ἡ χαρά τους δὲν περιγράφεται. Ἐμεῖς φυσικά κάναμε μόνο τὴν ἀρχὴν, τὸ Δημοτικὸ σχολεῖο, τὸ Γυμνάσιο πρέπει νὰ συνεχίσῃ. "Αν αὐτὸ δὲν γίνεται καὶ δὲν γίνεται, τότε εἶναι κόπος χαμένος. Δὲν ἐργάζομαστε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὰ παιδιά ποὺ τὰ οἰκονομικά τους θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν ίδιαίτερο μάθημα πιάνου στὸ σπίτι. "Ολα τὰ παιδιά πρέπει νὰ γνωρίσουν τὴν μουσικὴν. Τοὺς στεροῦμε χαρὲς, καὶ συγκινήσεις ποὺ ἀνυψώνουν τὸν ἀνθρωπό, ποὺ τοῦ δίνουν καλλιέργεια καὶ εὐγένεια. Κι εἶναι κρῖμα.

## ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τὰ τραγούδια ποὺ σᾶς δίνω, μποροῦν νὰ σᾶς χρησιμεύσουν καὶ γιὰ σχολικὲς γιορτούλες. Τὰ διαλέγετε κατὰ τὴν περίσταση. Ἀρχίζω μὲν μιὰ προσευχούλα.

Παναγίτσα μου καλή, τὸ παιδὶ παρακαλεῖ  
δῶσε του χαρὰ πολύ.

Τὴν μανιούλα φύλασγέ μου — τὸν μπαμπάκα μου τὸ ίδιο  
κάνε με παιδὶ καλό.

Μὴν μ' ἀφήσης Παναγιά, ϕέμματα ποτὲ νὰ πῶ  
ὅσο καὶ νὰ φοβηθῶ.  
Τὰ λουλούδια ἀγαπῶ  
τὰ ζωάκια θοηθῶ  
Παναγίτσα, εὐχαριστῶ.

Σᾶς παραθέτω τὴν μουσική της:

Ξ. ΛΣΤΕΡΙΑΔΗ



ΟΙ ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΕΣ



Πόσο μ' ἀρέσουν οἱ καραμελίτσες  
ἢθελα νῦχα δέκα σακουλίτσες.  
Δὲν σᾶς τὸ λέω φίλες μου γι' ἀστεῖο  
ἢθελα νῦχα ζαχαροπλαστεῖο.

Νὰ σᾶς κεράσω ὅλα τὰ παιδάκια  
ἀπ' τὰ δικά μου τὰ καραμελάκια.  
Θὰ σᾶς κεράσω, δὲν θὰ τὸ ξεχάσω!  
νὰ σᾶς κεράσω, δὲν θὰ τὸ ξεχάσω!

Μ' ὅλου τοῦ κόσμου τὰ καραμελάκια  
δὲν τὰ ἀλλάζω τὰ γλυκά φιλάκια  
τῆς μαννουλίτσας καὶ τοῦ πατερούλη  
τῆς μαννουλίτσας καὶ τοῦ πατερούλη!

Στὸ τέλος κάθε στροφῆς, ἡ μουσικὴ σταματᾷ καὶ τὰ παιδὶα λένε ἀπὸ κάτω «Ἄχ! δῶσε μας, δῶσε μας γλυκά».

ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΨΩ ΠΟΤΕ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ



Δὲν θὰ κόψω ποτὲ λουλουδάκι — γιατὶ εἶναι μικρὸ σὰν παιδάκι καὶ μπορεῖ νὰ πονῇ — καὶ μπορεῖ νὰ πονῇ.

Τὰ λουλούδια εἶναι μόνο γιὰ χάδι — καὶ μὲ τάστρα μιλᾶνε τὸ θράδυ μὲ φωνὴ σιγανή, μὲ φωνὴ σιγανή.

Τὰ παιδιά σχηματίζουν ἔνα κύκλο πιάνονται χέρι καὶ γυρνῶντας γύρω - γύρω τραγουδοῦν τὴν πρώτη στροφή. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου τοποθετοῦμε μιὰ γλάστρα. Στὴ δεύτερη στροφὴ τὰ παιδιά κάνουν ἔνα μεγάλο θῆμα πρὸς τὸ κέντρο τοῦ κύκλου, ἔπειτα ἔνα θῆμα πίσω (πάντα κρατημένα) καὶ στὸν στίχο «μὲ φωνὴ σιγανὴ» γονατίζουν ἀργά - ἀργά ὕσπου ν' ἀγγίξουν τὰ γόνατά τους τὸ ἔδαφος.

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΙΔΑΚΙ



Εἴμ' ἔνα μικρὸ παιδάκι — καθαρὸ σὰν τὸ ψυπαπάκι νόχια καὶ μαλλιά κομμένα — καὶ τ' αὐτάκια ἡσυμένα.

Κάθε μέρα στὸ σχολειό μου — μὲ τὴ σάκκα στὸ πλευρό μου  
τρέχω παίζω καὶ γελάω — τὴ δασκάλα μου ἀγαπάω.

ΟΛΑ ΜΑΖΙ : Τράλα λα λα λα λάλα — τράλα λαλαλά.  
Τράλαλα λαλάλα — τράλαλαλαλά.

### Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τὸ παρακάτω τραγουδάκι εἶναι παρμένο ἀπὸ τὰ «Ρυθμικὰ Παίγνια» τῆς Αἰκ. Λασκαρίδου.



Τὰ χεράκια δεξιά, τὰ χεράκια ἀριστερὰ  
πάνω τὰ χεράκια, κάτω τὰ χεράκια  
τὸ παιχνίδι πῶς μ' ἀρέσει τὰ χεράκια μου στὴ μέση  
τώρα πάλι θὰ κρατήσω τόνα μπρὸς καὶ τάλλο πίσω  
Τραλαλά, πολὺ καλά  
Τραλαλά πολὺ καλά.

Στὸ τραγούδι αὐτὸ τὰ παιδιά νὰ κάνουν ἀπλές γυμναστικές ἀσκήσεις.

### ΠΕΡΝΑ - ΠΕΡΝΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ



Τὰ παιδιά τοποθετοῦνται τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο κρα-

τημένα ἀπ' τὴ μέση. Δυὸς παιδιὰ μένουν ἔξω. 'Ενώνουν τὰ χέρια σᾶν τόξο καὶ τὰ μελισσόπουλα περνοῦν ἀπὸ κάτω τραγουδῶντας «Περνᾶ, περνᾶ ἡ μέλισσα μὲ τὰ μελισσόπουλα. » Εμπρός, ἐμπρός, ἐμπρός παιδιὰ ἡ τελευταία στὴ σειρά». Τὸ τελευταῖο μελισσόπουλο τὸ κρατοῦν καὶ τοῦ λένε «Τί προτιμᾶς μικρούλα μου ἀπὸ τὰ δύο μέρη. Τὸ ἔνα εἶναι χειμωνιά καὶ τ' ἄλλο καλοκαίρι». Τὸ παιδί θ' ἀπαντήσῃ. «Τὸ καλοκαίρι προτιμῶ μὲ τὰ πολλὰ παιγνίδια μὲ τὰ σταφύλια τὰ γλυκά, τὰ σῦκα καὶ τ' ἀπίδια» ὅπότε θὰ πάη πίσω ἀπ' τὸ παιδί ποὺ παριστάνει τὸ καλοκαίρι καὶ θὰ τὸ πιάσῃ ἀπ' τὴ μέση, ἡ θὰ πῆ «Χειμῶνα ἐσένα προτιμῶ μὲ τ' ἀναμμένο τζάκι, ποὺ κάθετ' ὁ γέρο παππούς μαζὶ μὲ τὸ παιδάκι» ὅπότε πηγαίνει πίσω ἀπ' τὸν «χειμῶνα». Αὐτὸ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ἔως ὅτου μείνει ἔνα μελισσόπουλο, αὐτὸ ποὺ ἥταν πρῶτο. Τότε τοῦ λένε δλα μαζὶ «μιὰ τοῦ κλέφτη» καὶ τρέχει ἀνάμεσα στὸν «χειμῶνα» καὶ στὸ «καλοκαίρι», «δυὸς τοῦ κλέφτη», ξανατρέχει, «τρεῖς καὶ τὴν κακή του μέρα» ὅπότε τὸ πιάνουν καὶ τοῦ ἐπαναλαμβάνουν δυνατὰ «Τί προτιμᾶς.... κλπ.». Τὸ μελισσόπουλο διαλέγει ποιὰ ἐποχὴ τοῦ ἀρέσει, λέγει τὸ ἀνάλοχο δίστιχο καὶ πιάνει στὸ τέλος. Τέλος, οἱ δυὸς «օύρές» τραβιοῦνται ἐνῶ κρατιοῦνται καλὰ ἀπὸ τὴ μέση καὶ ὅποια ἐποχὴ τραβήξει τὴν ἄλλη νικᾶ.

### Η ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΕΛΑΔΑ

*Απλά.*

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα. λή μας ἡ- γε- λά- δο τρώ- ει.

χόρ. τα στὴ λια- κά- δο, δό- τα- να μι. κρά- με

γά- λα γιά νά κα- τε. δά- ση γά- λα.

Γ. ΒΙΖΙΝΟΣ

ΦΥΓΕ ΦΥΓΕ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ



Φύγε, φύγε ποντικάκι μή σὲ πιάση τὸ γατάκι  
κι ἵξν σὲ πιάση πεινασμένο, θὰ σὲ φάη τὸ καθημένο.

— Δὲν μὲ πιάνεις, σύ, γατάκι εἶμαι νέο ποντικάκι  
κι ἄν μὲ πιάσης σὲ δαγκάνω καὶ στὰ πόδια μου τὸ Өάνω.

Τὴν πρώτη στροφὴ τῇ λένε τὰ παιδιά, τὴν δεύτερη τὸ παιδὶ ποὺ κάνει τὸ ποντικάκι Στὸ τέλος κυνηγιοῦνται μὲ τὸ ρυθμὸ τῆς μουσικῆς τὸ ποντικάκι μ’ ἔνα ἄλλο παιδάκι ντυμένο γάτα.

ΚΟΚΟΡΑ ΜΟΥ, ΚΟΚΟΡΗ

Γ. ΡΟΜΠΟΤΗ



Κόκορά μου, κοκορῆ, μὲ τὸ κόκκινο λειρὶ<sup>τί</sup>  
τι σοῦ πέρασε μαθές, καὶ μοῦ Өράχνιασες προχθὲς  
νὰ φωνάζης «κουκαμύρίκου», νὰ φωνάζης «κουκουρί».

Μὴ μὲ παίρνεις γιὰ ὑπναρᾶ, σὲ γελάσσαν μιὰ χαρὰ  
σοῦ ξυπνῶ μὲ τὴν αὐγή, πρὶν ἀκόμα δ ἥλιος Өγή  
πρὶν φωνάξεις «κουκουρίκο» κόκοράμου, κοκορῆ.

Στὸ τέλος κάθε στροφῆς τὰ παιδιά φωνάζουν «κικιρίκου!»

Η ΚΥΡΑ ΚΛΩΣ ΣΑ



Τί ἔχει ἡ κυρά κλῶσσα, κλούκ, κλούκ,  
καὶ ὅλο καὶ γκρινάζει » » »  
Τής φεύγουν τὰ παιδιά της » » »  
καὶ τρέχουν μακρύά της » » »  
Γι' αὐτὸ κι αὐτὴ θυμώνει » » »  
καὶ ὅλο καὶ φωνάζει » » »  
Μήν τρέχετε μακρύά μου » » »  
μιὰ κι εῖσαστε παιδιά μου » » »

Τὰ τραγουδάκια «Κόκορά μου» καὶ «Ἡ κυρά κλῶσσα» μποροῦν νὰ σχηματίσουν μιὰ ἐνότητα χαριτωμένη. Παρουσιάζεται ὁ πετεινὸς κρατῶντας τὴν κόττα. Πίσω της ἀκολουθοῦν ἀρκετὰ κλωσσόπουλα. Ὁ πετεινὸς καὶ ἡ κόττα ἀνεβαίνουν

σὲ δυὸς καρέκλες καὶ τὰ κλωσσόπουλα στέκονται μπροστά τους. Ὁ πετεινὸς λέει τὸ τραγούδι του. "Υστερα βγαίνει ἔνα παιδάκι μόνο, μὲ δυνατὴ φωνὴ καὶ τραγουδᾶ τὸ τραγούδι «Κόκορά μου, κοκορή». Τέλος ἡ κόττα τραγουδᾶ τὸ τραγούδι «Ἡ κυρά κλῶσσα». Τὰ «κλούκ» «κλούκ» τὰ λένε μόνα τους τὰ κλωσσόπουλα κουνῶντας τὰ κεφάλια μιὰ στὸ στῆθος, μιὰ πάνω. "Οταν τελειώσει καὶ αὐτὸς κατεβαίνουν ἀπ' τὶς καρέκλες δι πετεινὸς κι ἡ κόττα, τὰ παιδιὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ τελευταῖο τραγούδι καὶ γυρίζουν γύρω - γύρω ἀπ' τὶς καρέκλες μὲ τὸ ρυθμό. Στὰ «κλούκ» «κλούκ» σταματοῦν τὸ θάδισμα γιὰ νὰ κουνήσουν τὰ κλωσσόπουλα τὰ κεφαλάκια τους. Τοῦ πετεινοῦ μπορεῖτε πρόχειρα νὰ τοῦ φορέσετε μιὰ ούρα ἀπὸ χρωματιστὰ χαρτιά.

#### Η ΦΑΚΑ

Εἶναι νύχτα καὶ στὸ σπίτι τόρριξαν βαθειά  
ἐξαπλώθηκε κι ὁ γάτος δίπλα στὴ φωτιά.

Μόν' ἡ φάκα στὸ ντουλάπι κάθεται ξυπνή  
κι ἀφουγκράζεται τὸν κλέφτη, ώρες ἀγρυπνεῖ.

Η ΓΑΤΑ

Γ. ΡΟΜΠΟΤΗ



Δυὸς γατοῦλες παχουλέες γιαζά σύνα ποντικὸ μαλώνουν  
 — Θά τὸν φάω τί μᾶς λέες; Τὰ νυχάκια μου ἀγικυλώνουν.  
 — "Εχω νύχια πιὸ γεράθα τὸ δοῦμε, θά τὸ δείξης  
 κι οὔτε τόσο ἀτ' τὴν οὐρὰ σοῦ τ' δρκίζομαι θάγγίξης.  
 Κι ὁ μπουλοῦκος ὁ παχύς ποὺ τὸν ὑπνο τοῦ ἔχουν πάρει  
 γάθ - γάθ τρέχει εὐθύνς καὶ τὶς βγάζει ἀπ' τὸ κελλάρι.  
 Τώρα μένουν νηστικές κοίταξε, καλὰ τραβοῦμε,  
 γιατὶ νάμαστε κακιές καὶ νὰ μὴ τὸν μοιραστοῦμε.

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Εἶμαι μιὰ μικρή, τρελλή, πεταλούδα πεταχτή  
 εἶμαι ἀνθάκι μὲ φτεράκια τρέξτε πίσω μου παιδάκια  
 Εἶμαι μιὰ μικρή τρελλή, πεταλούδα πεταχτή  
 εἶμαι ἀνθάκι μὲ φτερά, τρέξτε πίσω μου παιδιά.

Ἡ μελωδία τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ εἶναι πολὺ γλυκιεῖα.  
 Τὰ παιδάκια σὲ κύκλῳ μποροῦν νὰ τραγουδοῦν τὸ τραγούδι  
 καὶ νὰ μιμοῦνται τὶς πεταλούδες. Νὰ κλείνουν τὸν κύκλο,  
 ν' ἀνοίγουν, νὰ σκύβουν τὰ κεφάλια, νὰ τὰ γέρνουν πίσω, νὰ

κάνουν θόλτες στήν ίδια θέση μὲν ανοιχτές φουστίσες, ν' ανοιγοκλείνουν τὰ φτερά τους, νὰ κάθωνται κάτω μὲν τὰ γόνατα, νὰ πηδοῦν ζωηρά καὶ ὅποια ἄλλη φιγούρα σκεφθῆτε.



ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ



ΟΛΑ : Εἰμ' ἔγώ μαννούλα, κούκλα δὲς κρατῶ  
θόλτα γὼ τὴν πάω, ναι τὴν ἀγαπῶ.

ΕΝΑ : Μικρή Κοκό, κάνε νανάκι ἔδω  
καὶ τσιμουδιά φωνάζει ἡ μαμά! (ἀπαγγελία)  
ΟΛΑ : Δὲς τώρα νὰ μάθης, νὰ χοροπηδᾶς  
γύρε τὴ μεσούλα, χέρια νὰ χτυπᾶς.

**ΕΝΑ :** Μήν γελάς γιατί ξύλο θά φᾶς. (ἀπαγγελία)

**ΟΛΑ :** Χέρια τώρα απλώνω σάν φτερά πουλιού

Μέση τώρα γέρνω, σάν καμωματοῦ.

**ΕΝΑ :** Πᾶμε Κοκό νά σὲ κοιμίσω. (ἀπαγγελία)

**ΟΛΑ :** "Ομορφο κουκλί μου ἔχεις πυρετό  
γιατρικό νά πάρης πρέπ' ἀπ' τὸν γιατρό.

Τὰ κοριτσάκια ποὺ θὰ τραγουδήσουν αὐτὸ τὸ τραγούδι  
μπαίνουν σέρνοντας καροτσάκια καὶ μέσα σὲ κάθε καρότσι  
θρίσκεται μιὰ κούκλα. "Ερχονται στὸ κέντρο τῆς τάξης ἢ τῆς  
αὐλῆς ἀπέναντι στ' ἄλλα παιδιά. Στέκονται πίσω ἀπ' τὰ κα-  
ροτσάκια, παίρνουν τὴν κούκλα στὰ χέρια τὴν νανουρίζουν  
καὶ λένε τὴν πρώτη στροφή. Τὴν ξαναβάζουν στὸ καρότσι.  
Στὶς ἄλλες στροφές κάνουν τὶς ἀνάλογες κινήσεις. Στὴν τε-  
λευταία, σηκώνουν πάλι τὴν κούκλα τους. Τότε μπαίνει ὁ  
γιατρός. "Ανοίγει μιὰ μικρή τσάντα ποὺ κρατᾷ θγάζει τ' ἀ-  
κουστικά του καὶ ἀκροάζεται τὶς κούκλες.

**Α' ΠΑΙΔΙ :** Εἶναι σοθαρά γιατρέ;

**ΓΙΑΤΡΟΣ :** Ναί, νά τρώγουνε φιδέ.

**Β' ΠΑΙΔΙ :** "Αχ γιατρὲ τί συμφορὰ ἡ κουκλίτσα μας πονᾶ.  
(Βγάζει ἀπὸ τὴν τσάντα του ἔνα μπουκαλάκι μὲ φάρμακο  
καὶ τὸ σηκώνει ψηλά) Εἶναι αὐτὸ θαυματουργό, ρίχνει καὶ  
τὸν πυρετό, μὴ φοβᾶστε κοριτσάκια, κάθε μέρα θέμαι δῶ.  
(Φιλᾶ τὰ χέρια τῶν παιδιῶν καὶ φεύγει. Τότε τὰ παιδιὰ θά-  
ζουν τὶς κούκλες τους στὰ καροτσάκια καὶ φεύγοντας τρα-  
γουδοῦν ἀκόμα μιὰ στροφή.)

Σπίτι πᾶμε, τώρα, κούκλα μου γλυκειά  
καὶ σὲ μιὰ θδομάδα θὲ νᾶσαι καλά.

### ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ

**ΟΛΑ :** Οἱ ψαράδες εἴμαστε ὀπὸ τὸ πρωτ ἐδῶ

γιὰ νά πιάσωμε τὰ ψάρια τὸ καλάμι ρίχνομε  
τραγουδᾶτε παλληκάρια νᾶν τὸ ψάρι μας πολύ.

**ΕΝΑΣ :** Ἐτσίμπησε, Ἐτσίμπησε τὸ ψάρι

**ΟΛΑ :** "Εγια μόλα τραλαλά. "Εγια λέσα τραλαλά.

"Εγια μόλα, ἔγια λέσα νᾶν τὸ ψάρι μας πολύ  
ἔγια μόλα ἔγια λέσα πρὶν ἡ νύχτα νά μᾶς θρῆ.

**ΕΝΑΣ :** Κουράγιο παλληκάρια μου καὶ πιάσαμε τὰ ψάρια

**ΟΛΑ :** Νά τὰ ψάρια τραλαλά, ἔγια μόλα τραλαλά

τὸ καλάθι μας γεμάτο, ψάρι, ψάρι, τραλαλά  
τὸ καλάθι μας γεμάτο ψάρι, ψάρι, τραλαλά.



Τ' ἀγόρια μὲ πανταλόνια ἀνασηκωμένα καὶ ἔνα κασκέτο στὸ κεφάλκυ, προχωροῦν τὸ ἔνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο μ' ἔνα καλάμι στὸ ἔνα χέρι κι ἔνα ζεμπίλι στὸ ἄλλο. Στὴν ἄκρη τοῦ καλαμιοῦ ἔχομε στηρίξει ἔνα χάρτινο ψάρι. Κάθονται σὲ σκαμίδια καὶ κάνουν ὅτι ψαρεύουν. Τραγουδοῦν τὴν πρώτη στροφή, ἔπειτα ἔνας σηκώνεται καὶ λέει δυνατά «έτσιμπησ...» κλπ. Στὸ τέλος παίρνουν τὰ ζεμπίλια τους καὶ φεύγουν.

### ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΥΛΕΣ



Μικρές νοικοκυρούλες μὲ καθαρὸ νερὸ  
Θὰ πλύνωμε τὰ ροῦχα γιὰ δέστε μας ἔδῶ

Τραλαλά, τραλαλά.

('Επανάληψη τῆς μελωδίας χωρὶς λόγια—κινήσεις).

Σ απούνισμα ἀρχίζει κυττάτε τὸν ἀφρὸν  
νεράκι ρέξτε τώρα καὶ ξέθγαλμα καλὸν  
ιραλαλά, τραλαλά.

'Απλώνομε τὰ ροῦχα στὸν ἥλιο τὸ ζεστὸν  
ν' ἀσπρίσουν, νὰ μυρίσουν σὰν τὸν θασιλικὸν  
Τραλαλά, τραλαλά.

Μικρὴ μὲ λέτε δῆλοι, μὰ πλένω μιὰ χαρὰ  
θαυμάστε τα τὰ ροῦχα πῶς λάμπουν καθαρὰ  
Τραλαλά, τραλαλά.

Τὰ παιδιά πλένουν στ' ἀλήθεια. Καθ' ἔνα ἔχει φέρει μιὰ  
μικρὴ ἡλεκάνη, σαπούνι κι ἔνα μαντηλάκι γιὰ πλύσιμο ἢ ὅτιδή-  
ποτε ἄλλο μικρὸ ροῦχο. Λένε τὴν πρώτη στροφὴν χωρὶς κινή-  
σεις. "Υστερα ἐπαναλαμβάνεται ἡ μελωδία χωρὶς λόγια καὶ  
σαπουνίζουν. Σταματοῦν καὶ τραγουδοῦν τὴν δεύτερη στρο-  
φὴν. Στὴν ἐπανάληψη τῆς μελωδίας, ξεθγάζουν μὲ νερὸν ποὺ  
ἔχομε δίπλα τους μέσα σὲ κανάτες. Τραγουδοῦν τὴν τρίτη  
στροφὴν. 'Απλώνουν τὰ ροῦχα σὲ σκοινὶ ποὺ ἔχομε στήσει καὶ  
πιάνουν τὰ ροῦχα μὲ χρωματιστὲς καρφίτσες πλύσης. Τέλος  
λένε τὴν τελευταία στροφὴν. Φοροῦν ἀσπρες ποδίτσες καὶ μαν-  
τηλάκι στὸ κεφάλι. "Αν τὸ τραγούδι λέγεται σὲ κλειστὸ χῶ-  
ρο, πάνω ἀπὸ τὸ σκοινὶ ἔχομε κρεμάσει ἔναν πελώριο ἥλιο.  
"Οταν τελειώσει τὸ τραγούδι δῆλο, κι ἐνῶ ἡ μελωδία ἔξακο-  
λουθεῖ νὰ παίζεται στὸ πιάνο, φεύγουν ἔνα - ἔνα κιρατῶντας  
τὴ λεκάνη του.

### ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

'Εμπρός ἀρχίστε δῆλα τὰ παιδιά σειρὰ  
καὶ σὰν ὀρχήστρα ἀς παίξουμε γλυκὰ γλυκά.

ΟΛΑ : Εὕθυμα κτυποῦμε, παίζομε γελοῦμε  
Τράλα τράλα τράλα τράλα λα λα λα.

Νὰ τὰ βιολάκια, δῆλα χαρωπὰ γλυκὰ  
καὶ σὰν πουλάκια ἀκούονται μεθυστικά.

ΟΛΑ : Εὕθυμα κτυποῦμε κλπ.

Νὰ ἡ τρουμπέτα φτάνει ώς πέρα στὰ βουνά

Ξυπνᾶ τὴ φύση καὶ ξυπνᾶ καὶ τὰ παιδιά.

ΟΛΑ : Εὕθυμα κτυποῦμε κλπ.

Νὰ τὰ ταμπούρλα μπούμ καὶ μπάμ καὶ μπούμ καὶ μπάμ  
καὶ τὰ παιδάκια ξετρελλαίνονται μ' αὐτά

ΟΛΑ : Εὕθυμα κτυποῦμε κλπ.

Τὰ ντέφια πιάστε ὅλα τὰ παιδιά σειρά  
καὶ σάν όρχήστρα ἵξε παιξουμε γλυκά γλυκά.

ΟΛΑ : Εὕθυμα κτυποῦμε κλπ.

The musical score consists of three staves of music. The first staff shows a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It features a continuous sequence of eighth notes and sixteenth notes. The second staff begins with a bass clef, also in common time and one sharp. It contains mostly eighth notes. The third staff starts with a soprano clef, common time, and one sharp. It includes eighth notes and a prominent eighth note with a fermata above it. Above the first staff, the word 'ΕΠΩΔΟΣ' is written in capital letters.

Χωρίζομε τὰ παιδιά όμάδες - όμάδες. Κάθε όμάδα κρατᾷ τὸ ἴδιο ὄργανο. Βιολιά, τρουμπέτες κλπ. "Εχει στὸ ἐμπόριο τέτοια ὄργανα γιὰ παιδιά. Κάθονται καὶ κάνουν ὅτι κουρδίζουν τὰ ὄργανα. Μπαίνει ὁ ἀρχιμουσικός. Σηκώνονται ὅλα καὶ ξανακάθονται. ἸΑρχίζει τὸ τραγούδι. Τὴν πρώτη στροφὴ τὴν λένε ὅλα τὰ παιδιά, τὴν δεύτερη μόνο τὰ βιολιά ποὺ σηκώνονται, τὴν τρίτη οἱ τρουμπέτες κλπ. Ο ἀρχιμουσικός διευθύνει ἀνεβασμένος σ' ἔνα σκαμνάκι. Τὰ ντέφια τὰ δίνομε σὲ κοριτσάκια. Τὰ κτυποῦν μιὰ φορὰ ψηλά καὶ μιὰ φορὰ κάτω - μπροστά, σύμφωνα μὲ τὸν ρυθμὸ τοῦ τραγουδιοῦ. Γιὰ νέα ὄργανα αὐτοσχεδιάζομε στροφές.

‘Ωραῖο εἶναι νὰ βρήτε τραγουδάκια γιὰ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα καὶ τὰ παιδιά νὰ κάνουν μιμητικὲς κινήσεις. Ο κουρέας π.χ. μὲ τὴ χτένα, τὸ ψαλίδι του, κόβει δῆθεν τὰ μαλλιά τῶν κοριτσιῶν ἢ ξυρίζει τὰ ἀγοράκια βάζοντας ἀληθινὴ σαπουνάδα. Αὐτὸ ἐνθουσιάζει τὰ παιδιά.

## Γ. ΡΟΜΠΟΤΗ



”Εχει τὸ ρολόϊ, πάνω ἀπὸ τὴν πλάκα  
μιὰ μικρὴ θελόνα κι ἄλλη πιὸ μεγάλη  
Κι ὅσο ἀργά πηγαίνει πάντοτ’ ἡ μικρούλα,  
τάσο τριγυρίζει θιαστικά ἡ μεγάλη.

Οἱ θελόνες τίκι τάκα, τριγυρίζουνε στὴν πλάκα.

Τὸ τραγούδι τὸ τραγουδοῦν δώδεκα παιδάκια ποὺ τὸ  
καθ’ ἔνα τους ἀντιπροσωπεύει καὶ μιὰ ὥρα. Τὸν τελευταῖο  
στίχο τὸν λένε δύο φορές. Δὲν θάζομε εἰκοσοτέσσερεις, εἶναι  
δύσκολο νὰ τὸ καταλάβουν. Στὸ στήθος, μὲ χρυσὸ κορδόνι  
κρεμοῦν ἔνα χαρτονάκι μὲ τὸν ἀριθμό. “Ἐνα παιδὶ ἄλλο κρα-  
τεῖ ἔνα πελώριο ρολόϊ, χάρτινο πάντα καὶ τὸ ἀνεβάζομε σ’  
ἔνα ψηλὸ μέρος στὴν τάξη. Στὸν στίχο «οἱ θελόνες τίκι τάκα  
τριγυρίζουνε στὴν πλάκα» τραγουδοῦν ὅλα τὰ παιδιά χτυ-  
πῶντας τὸ δαχτυλάκι τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ στὴν παλάμη τοῦ ἀ-  
ριστεροῦ.

ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ



Κάτω στὸ γιαλό, κάτω στὸ περιγιάλι  
κάτω στὸ γιαλὸ κοντή, νεραντζούλα φουντωτή

Πλένουν Χιώτισσες, πλένουν παπαδοπούλες  
Πλένουν Χιώτισσες κοντή νεραντζούλα φουντωτή.

Πλένει μιὰ μικρὴ μικρὴ χωριατοπούλα  
Πλένει Χιώτισσα κοντή νεραντζούλα φουντωτή.

Κάθε στίχος ἐπαναλαμβάνεται δυὸς φορές.

Τὰ κορίτσια μποροῦν νὰ ντυθοῦν χωριατοπούλες. Τὰ ἀγόρια τοποθετοῦνται ἀπέναντί τους. Τὰ κορίτσια πιάνονται ἀπ' τὴ μέση καὶ προχωροῦν σὲ εὐθεῖα γραμμὴ πρὸς τὸ μέρος τῶν ἀγοριῶν τρασγουδῶντας «κάτω στὸ γιαλό». Πηγαίνουν πίσω μὲ μικρὰ βήματα «κάτω στὸ περιγιάλι». Κάτω τὰ χέρια. Πιάνουν τὶς φούστες τους γυρίζουν γύρω - γύρω ἐπὶ τόπου «κάτω στὸ γιαλὸ κοντή κλπ.» καὶ τ' ἀγόρια χτυποῦν παλαμάκια καὶ ἔρχονται τώρα ἐκεῖνα πρὸς τὸ μέρος τῶν κοριτσιῶν. Στὴ δεύτερη στροφὴ κάθε ἀγοράκι πιάνει κι ἔνα κορίτσι καὶ κάνουν κύκλους. Ἡ τρίτη στροφὴ εἶναι ὅμοια μὲ τὴν πρώτη. Μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ διαφορετικά. Οἱ χωριατοπούλες νὰ πλένουν καὶ τὰ ἀγόρια νὰ χτυποῦν παλαμάκια.

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΠΕΡΝΩ

Καθαλάρης περνῶ, ἐν δυὸς  
καὶ μὲ λέν ἀρχηγὸς ἐν δυὸς  
χαλινάρι κρατῶ, ἐν δυὸς  
καὶ γαλόνια φορῶ, ἐν δυὸς

Καθαλάρης ἔγω, ἐν δυὸ  
καὶ στὴν πόλη θὰ μπῶ, ἐν δυό.



Φτειάχνομε ξύλινα ἀλογάκια μὲ τὸν ἔξῆς τρόπο: Παίρνομε μακρυὰ ξύλα ἀπὸ σκοῦπες. Πάνω - πάνω καρφώνομε ἔνα χάρτινο κεφάλι ἀλόγου. Διπλώνομε τὸ χαρτόνι καὶ σχεδιάζομε τὴν μορφὴ τοῦ ἀλόγου καὶ ἀπὸ τίς δυὸ μεριές. Τὸ ξύλο μπαίνει ἀνάμεσα. Ἡ τσάκιση τοῦ χαρτονιοῦ εἶναι στὸ μέτωπο καὶ μύτη. Στὴ χαίτη καὶ λαιμὸ ἀναγκαστικὰ τὸ χαρτόνι εἶναι κομμένο. Σᾶς δίνω τὸ σχῆμα. Στὴν ἄλλη μεριά τοῦ ξύλου καρφώνομε μιὰ μικρὴ ρόδα. "Αν δὲν ἔχομε τὸ ἀφήνωμε ὅπως εἶναι. Τὸ παιδὶ θάζει τὸ ἀλογάκι ἀνάμεσα στὰ πόδια του καὶ κρατῶντας τὸ προιχωρεῖ τραγουδῶντας τὸ τραγούδι. Διασκεδάζουν πολύ. Σᾶς δίνω τὸ σχέδιο:



### ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ

- Μαϊμοῦδες πεταχτές θέλομε μπανάνες  
δός μας ἄνθρωπε καλὲ τὶς γλυκές μπανάνες.
- Δρόμο φύγετ' ἀπὸ δῶ τὶς οὐρὲς ν' ἀρπάξω  
θὰ σᾶς δώσω μιὰ καὶ δυὸ καὶ θὰ σᾶς τρομάξω.
- Μαϊμοῦδες πεταχτές μὲ τρελλὲς οὐρίτσες  
δός μας ξύλο μάζι καὶ τὶς μπανανίτσες.
- "Αχ ζωάκια ἄταχτα μ' ἔχετε τρελλάνει,  
θὰ σᾶς δώσω ἀπὸ μιὰ καὶ θαρρῶ σᾶς φτάνει.

"Ενα παιδὶ μ' ἔνα μπαστούνι στὸ χέρι κάνει τὸν γέρο.  
Μερικὰ ζωηρὰ παιδιά εἶναι οἱ μαϊμοῦδες. Βγαίνουν πηδῶν-

τας, σκαρφαλώνουν στά τραπέζια, ξαναπηδούν, τρώνε φυστίκια. Τέλος μπαίνουν στή σειρά κι ἐμφανίζεται ὁ γέρος. Καλὸ εἶναι νὰ κρατᾶ ἀληθινὲς μπανάνες καὶ νὰ τοὺς τὺς δώσῃ νὰ τὶς φάνε. Τὰ παιδιά διασκεδάζουν πολὺ μὲν αὐτό.

### ΡΟΜΠΟΤΗ



### Ο ΧΡΟΝΟΣ



“Ενας γέρος ἀσπρομάλλης, ἔχει δώδεκα παιδιά  
ὅλο χάρη καὶ καμάρι μὲν εξεχωριστὴ δμορφιά.

“Ο χειμώνας έχει χιόνι και ή άνοιξη χαρά  
καλοκαίρι έχει φρούτα τὸ φθινόπωρο σπορά.

Κάνομε μιὰ ἀναπαράσταση τοῦ Χρόνου. “Ενα παιδὶ μὲ κάπα καὶ γένεια ἀπὸ θαμβάκι κάθεται σ’ ἔνα σκαμνὶ στὸ κέντρο. Εἶναι δὲ γέρο Χρόνος. Γύρω του κάθονται δώδεκα ἀγόρια οἱ μῆνες. Πίσω ἀπὸ τὸν κύκλο στέκονται οἱ τέσσερεις ἐποχές. Κάθε ἐποχὴ φορᾶ κάπα διαφορετικοῦ χρώματος. Ο χειμώνας γκρίζα, ή άνοιξη πράσινη, τὸ καλοκαίρι κόκκινη, τὸ φθινόπωρο καφεδιά ή κίτρινη. Κρατοῦν τὴν κάπα ἀνοιχτὴ ὅστε μπροστὰ σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ θρίσκωνται τρεῖς μῆνες. Οἱ δυοῦ ἀκριανοὶ θαστοῦν τὴν κάπα τῆς ἐποχῆς ποὺ στέκει πίσω τους. Λένε τὸ τραγούδι ὅλα μαζί. ”Επειτα κάθε ἐποχὴ ξεχωριστὰ ἀπαγγέλει.

ΑΝΟΙΞΗ : “Ηρθ’ ή άνοιξη χαρῆτε καὶ στὸν κήπο κατεβῆτε πάει, ἔλυσασε τὸ χιόνι κι ἥρθε πάλι χελιδόνι.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ : Εἰμ’ ἔγώ τὸ καλοκαίρι καὶ μὲ τὸ ζεστό μου χέρι ὅλους σᾶς καλημερίζω καὶ τὸ φῶς μου σᾶς χαρίζω.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ : Τὸ φθινόπωρο! μαμά μου, θάλε μου τὰ μάλλινά μου

φεύγει δὲ ήλιος, συννεφιάζει καὶ χειμώνας πλησιάζει.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ : Νὰ δὲ χειμώνας! σκεπασθῆτε καὶ καλὰ

κουκουλωθῆτε τόσος κόσμος τουρτουρίζει, μιὰ φυσάει, μιὰ χιονίζει.

Κουνιοῦνται ἀργά καὶ ρυθμικά δεξιά - ἀριστερά καὶ τραγουδοῦν.

### ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΟΡΕΨΩ

“Ἄχ, νὰ χορέψω καλά δὲν μπορῶ.

”Αμαθό εἴμαι παιδάκι μικρό.

Θέλω νὰ μάθω κι ἔγώ τὸν χορὸ<sup>γιὰ</sup> νὰ μὴ λένε πώς εἴμαι κουτό.

τραλαλα λά! Τραλάλαλαλά!

”Εμαθα κιόλας, γιὰ δέστε μ’ ἔδω

Τώρα χορεύω λαφριά καὶ πετῶ.

Δὲν ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ δάσκαλο πιὰ  
γίνουμαι δάσκαλος σ’ ὅλα παιδιά.

Τραλαλαλά! Τραλαλαλά!

”Αντιμέτωπα τ’ ἀγόρια στὰ κορίτσια. “Ενα θῆμα ἐμπρός

μὲ τὸ δεξὶ, πλησιάζει τ' ἀριστερό. «Ἀχ νὰ» μὲ τὸ δεξὶ, «χορέψω» ἀριστερό, «καλά» ἀριστερὸ πίσω, «δὲν μπορῶ» δεξὶ πίσω, «ἄμαθο» δεξὶ ἔμπρος, «εἶμαι» ἀριστερὸ ἔμπρος, «παιδάκι» ἀριστερὸ πίσω, «μικρὸ» δεξὶ πίσω. «Θέλω» δεξὶ στὸ πλάτη, «νὰ μάθω» τὸ ἀριστερὸ δίπλα στὸ δεξὶ, «κι ἐγώ» ἀριστερὸ στὸ πλάτη, «τὸ χορὸ» τὸ δεξὶ δίπλα στὸ ἀριστερό, «γιὰ νὰ» δεξὶ στὸ πλάτη, «μή λένε» ἀριστερὸ δίπλα στὸ δεξὶ, «πώς εἶμαι» ἀριστερὸ στὸ πλάτη, «κουτὸ» τὸ δεξὶ δίπλα στὸ ἀριστερό. Στὸ «Τραλα λα λά» ἑνώνουν τὰ χέρια καὶ χορεύουν κυκλικά. Τὰ ἵδια ἐπαναλαμβάνομε στὴ δεύτερη στροφή. Ἡν θέλετε προσθέσετε ἄλλες φιγούρεις.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Στὰ τραγούδια τῆς Ἀποκρηῆς τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ

μασκαρευτοῦν μὲν χάρτινα καπέλλα καὶ νὰ ἔκτελοῦν διάφορες κινήσεις. Π.χ. τ' ἀγόρια—πιερρότοι κρατοῦν τσέρκια. Κάθε τσέρκι δυὸς παιδιά, καὶ τὰ κορίτσια—κολομπίνες νὰ περνοῦν ἀνάμεσα καὶ τ' ἀνάπαλι. Ἐπίσης μποροῦν νὰ κρατοῦν μπαλόνια καὶ μὲ τὸν ρυθμὸν τῆς μουσικῆς νὰ ἔκτελοῦν κινήσεις ἢ νὰ κρατοῦν κορδέλλες μακρυές καὶ νὰ σχηματίζουν διάφορες φιγούρες. "Αν θρίσκονται στὴν τάξη, οἱ κορδέλλες πιάνονται στὸ ταβάνι καὶ κρέμονται ὡς τὸ ἔδαφος, σὲ διάφορα χρώματα. Κάθε παιδί πιάνει καὶ μιὰ κορδέλλα καὶ κάνουν θηματάκια χοροῦ, πότε μπροστά, πότε πίσω ἢ στὸ πλάϊ.



Καρναβάλι, καρναβάλι θὰ ντυθοῦμε μασκαράδες,  
θὰ χορέψουμε καὶ πάλι καὶ θὰ ποῦμε μαντινάδες.  
Τραλαλα λὰ λα λα λάλα. Τραλαλαλαλαλαλάλα.  
Καρναβάλι, καρναβάλι ἀς πετάξουμε κορδέλες  
κι ἀς γελάσουμε καὶ πάλι παιδιά, νέοι καὶ κοπέλες  
Τραλαλα λὰ λα λα λάλα. Τραλαλαλαλαλαλάλα.  
(Ένώντων τὰ χέρια καὶ χορεύουν κυκλικά).

### ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Κάνω κάνω νόστιμα ψωμάκια  
κάνω κάνω πήτες κουλόυράκια.  
Βάζω ἀλεύρι καὶ αύγά, ζάχαρη, μυρωδικά.  
Κάνω κάνω τὸν καιρὸ δὲν χάνω  
Κάνω κάνω τὸν καιρὸ δὲν χάνω.

Παίρνω, παίρνω καὶ στὸ φούρνο φέρνω  
ψήνω ψήνω, μόσκο λές καὶ ψήνω  
ροδοκόκκινα ζεστά, γαργαλίζουν τὰ παιδιά

Νάτα νάτα φρέσκα γιὰ τὸ γιόμα  
κύττα κύττα, λυώνουν μὲς στὸ στόμα.



Οἱ μάγειρες φοροῦν καπέλλα φουσκωτὰ ἀπὸ ἄσπρο χαρτί. "Εναὶ στέκεται στὸ κέντρο κι ἀνακατεύει σὲ μὰ λεκάνη. Οἱ ἄλλοι κρατοῦν ἄλλος αὐγά, ἄλλος ζάχαρη, ἄλλος ἀλεύρι καὶ δταν φθάσει δ σχετικὸς στίχος τοῦ τραγουδιοῦ προχωροῦν καὶ τὰ ρίχνουν στὴν λεκάνη.

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ



Ζούν, ζούν, ζούν, μέλισσες πετοῦν.

Τώρα τρέχουν στὴ κυψέλη

τὸ χυμὸν νὰ κάνουν μέλι.

Ζούν, ζούν, ζούν, μέλισσες πετοῦν.

Ζούν, ζούν ζούν μέλισσες πετοῦν

τώρα ἀνοίγουν τὰ φτερά τους

δὲν ξεχνᾶνε τὴ δουλειά τους  
Ζούν, ζούν, ζούν, μέλισσες πετοῦν.

### ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

Μὲ τὰ δυό χε- ρά- κια πλά-θυ κου-λου- ρά- κια, κου-λου.  
ρά- κια, κουλου- ρά- κια. 'Ο φοῦρνος δὰ τὰ γή- ση, τὸ  
σπί- τι δὰ μυ- ρί- ση κου-λου- ρά- κια, κουλου- ρά- κια.

Ἐμεῖς δταν μάθαμε τὸ ὥραῖο αὐτὸ τραγούδι, ζυμώσαμε στὸ σχολειὸ ἀληθινὰ κουλούρια. Τὰ ἔπλασαν τὰ παιδιά, τὰ στείλαμε στὸ φοῦρνο καὶ τὰ ἔφαγαν μόλις γύρισαν μυρωδάτα

### ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Γεργί καὶ νέρωσε  
Γ. Ι. Κροκού

Κα-κό- το μαρ- να βα- δι- με το- τενίσου χο- ροία, εσ-  
κα-κό- το εσ- ευρ- εα- μι- μαρ- δι- λι- μαρφε- τι- με-

γεύ νη μασνα- ρά- δις με- γα λόσι και μι- μρού-  
νοι γιο τα εσ- δα- μα- η- εω τρι- λη γυρ- τη-

νεύ- νη μασνα- ρά- δις με- γα λόσι με μαρφε-  
νοι γιο τα δο- δα- μα- η- εω τρι- λη γυρ- τη-

### Ο ΜΑΝΑΒΗΣ

Ζ- κω ὡ- ραι α φρί- ονα κορταρι- κα! ο Μα- νά- βη! Ο Μα- νά- βη  
Κοκκιται- κι- ο- τι κορ- τε-

μας πιρ- κά- ι- κορ- τα δρο- οι- ρα παι- λα- ι- κι- καν- ρασιο μα- δου ρα- κι- ταρε-  
ρα- πα- να- κια- μα- τα- πρα- δι- καλάγγια- ρά- μα- Ε- κω ζα- κα- ρη ψι- μα- τι- ει- μαρ-  
πι- θι- μη- με- δε- φτα δα- τά- πο- κι- πι- Α- νό- ρα φί- πω λώ με μιρο- μου- το-

βαι- το- κα- ρο- τε- κι- οι- τι- με- πα- κά- τε- Ζ- κω ὡ- ραι α φρί- ονα κορ- ταρι- κα! ο Μα- νά- βη!  
τι- το- γι- δα- ρο- μου-

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΟΜΠΟΤΗ



‘Η μικρούλα ή μικρή Μαργαρίτα  
νά διαθάση δέν μπορεῖ όλφα—βήτα  
Στά ματάκια της κυλά ένα δάκρυ  
τό βιβλίο της πετά σὲ μιάν άκρη.  
Τό ποδάρι της χτυπά καὶ φωνάζει  
τὴν κυττάζουν τά παιδιά κάνουν χάζι  
ΟΛΑ; Νά διαθάση δέ μπορεῖ όλφα—βήτα  
ή μικρούλα, ή μικρή Μαργαρίτα.

ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ

‘Αγιε Βασίλη ποὺ φέρνεις στά παιδιά  
τόσα παιχνίδια γιά τὴν πρωτοχρονιά  
ήμουνα καλὸ παδάκι δλο τὸν καιρὸ  
φρόνιμο στὸ σπίτι, πάντα πρώτο στὸ σχολειό.

Φέρε μου δῶρα, φέρε μου πολλά  
καλὸ παιδάκι θάματι καὶ τούτη τῇ χρονιά.



### ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ

[ΜΙΑ ΦΩΝΗ]

Εἴ - μαι τὸ κού - νε - λά - κι  
ποὺ τά - τά - κια μου κού - νῶ καὶ σᾶς παί - ζω τὸ κρυ - φτό,  
στὸ λο - χα - νό - κη - πό σας δα - στῶ λο - γα - ρια - σμό!

[ΟΛΟΙ]

"Αχ, κού - νε - λά - κι, κού - νε - λά - κι, ξύ - λο πού - δὰ τὸ φᾶς,  
μέ - σα στὸ ξέ - νο πε - ρι - δά - λι τρύπες για - τὶ τρυ - πᾶς!

"Αχ! κιουνελάκι, κιουνελάκι, ξύλο πού θά τὸ φᾶς  
μέσα στὸ ξένο περιβόλι τρύπες γιατὶ τρυπᾶς!

Εἴμαι τὸ καυνελάκι ποὺ τ' αὐτάκια μου κουνῶ  
καὶ σᾶς παίζω τὸ κρυφτό  
στὸ λαχανόκηπό σας βαστῶ λογαριασμά!

“Αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο ποὺ θὰ τὸ φᾶς  
μέσα στὸ ξένο πειριθόλι τρύπες γιατὶ τρυπᾶς!

Τί μοῦ σουφρώνεις τὴ μωτίτσα, τί μοῦ κουνᾶς τ' αὐτιά;  
Τί μοῦ τὸ κλείνεις τὸ ματάκι, εἰσαι μιὰ ζωγραφιά.

### ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Σᾶς δίνω τώρα ἔνα τραγουδάκι ποὺ μπορεῖτε νὰ τὸ διδάξετε τὶς παρασμονές τῆς Λαμπρῆς.

Ἡρθε πάλι πασχαλιά, πασχαλιά, πασχαλιά  
μὲ ἀγάπη μὲ φιλιά πασχαλιά, πασχαλιά  
μὲ αὐγὸ καὶ μὲ ἀρνὶ πασχαλιά, πασχαλιά  
μὲ αὐγὸ καὶ μὲ ἀρνὶ. Χαίρονται οἱ Χριστιανοί.

Τί φορέματα καλά, πασχαλιά, πασχαλιά  
τί γλυκίσματα πολλά, πασχαλιά, πασχαλιά  
τί τραγούδι καὶ φωνή, πασχαλιά, πασχαλιά  
τί τραγούδι καὶ φωνή. Χαίρονται οἱ Χριστιανοί.

### ΑΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ



### Η ΠΑΠΙΑ

«Ἐλα πάπια νὰ σὲ πιάσω», «Ἀν μὲ θέλης ἔλα ἐσύ».  
Πὰ ?ή “Ελλη νὰ τὴν πιάση, μὰ τῆς φεύγει πεταχτή.

Στράτα παίρνει, στράτ' ἀφήνει «"Αχ! μου θγῆκε ἡ ψυχή!"»  
Μπρὸς ἡ πάπια, πίσω ἡ "Ελλη κι ἄς τῇ λέν πολὺ κουτῆ.

### ΡΟΜΠΟΤΗ



Σᾶς συνιστῶ τὰ παρακάτω θιθλία μὲ τραγούδια κατάλληλα γιὰ Νηπιαγωγεῖο:

Α. Ἀργυροπούλου: «'Απόλλων», «'Αηδόνια», «Κελαδήματα» — Μυρ. Κλεάνθους Παπαδημητρίου: «Παιχνίδια μὲ τραγούδια» — Αἰκ. Λασκαρίδου: «Ρυθμικὰ παίγνια» — Μαρίας Γουδέλη: «Ζωγραφιές καὶ τραγούδια» — Κατίνας Τσεπκεντζῆ: «Παιδικές χαρὲς» — Ἀντιγόνης Μεταξᾶ: «Τὰ πρῶτα μου τραγούδια».

"Ολα τὰ τραγούδια γιὰ Νηπιαγωγεῖο τοῦ Γεράσιμου Ρομποτῆ καὶ τοῦ Γ. Χωραφᾶ.

### ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΚΕΤΣ

#### Η ΜΠΕΜΠΕΚΑ

ΜΠΕΜΠΕΚΑ: Καλημέρα σας παιδιά. "Ηρθατ'" δλοι νὰ μὲ δῆτε πούμουν φρόνιμο παιδί. "Αχ! δὲν ἔμουν καὶ πολύ!  
Βρῆκα μιὰ τριανταφυλλιὰ καὶ τὴν ἔθγαλα ἀπ' τῇ ρίζᾳ. Τὰ  
ἔμάθατε παιδιά;

ΟΛΑ: Τὰ μάθαμε, τὰ μάθαμε, Μπεμπέκα.

ΜΠΕΜΠΕΚΑ: Βρῆκα καὶ μιὰ κερασιά καὶ τῆς σπάω τὸ  
κλωνάρι. Τὰ ἔμάθατε παιδιά;

ΟΛΑ: Τὰ μάθαμε, τὰ μάθαμε, Μπεμπέκα.

ΜΠΕΜΠΕΚΑ: Τῆς γατούλας τὰ μουστάκια τῆς τὰ τρά-

Θηξα ένα - ένα κι ἔρριξα τὰ κοττόπούλια μὲς τὴ στέρνα τὰ καπημένα! Γιὰ τὴν κούκλα μου ἀν ρωτάτε δ Θεὸς νὰ τὴ λυπᾶται! (χασμουριέται) "Αχ! ἀς κοιμηθῶ λιγάκι στὸ μικρό μου καρεκλάκι (Κοιμᾶται). Τὰ παιδιά ἀπὸ κάτω φωνάζουν: Γάτα! κούκλα! τριανταφυλλιά! κερασιά! κοττόπουλα! Κάθε φορὰ ποὺ φωνάζουν μπαίνει κι ἔνα παιδάκι ντυμένο ἀνάλογα. Ἡ γάτα μὲ μιὰ μαύρη φόρμα κι ἔνα κόκκινο φίόγκο στὸ λαιμό, ἡ τριανταφυλλιά μ' ἔνα φόρεμα ὅλο ρόζ πέταλα, ἡ κούκλα μὲ κουκλίστικο φόρεμα καὶ καπέλλο, ἡ κερασιά μὲ φόρεμα γεμάτο κρεμαστὰ κεράσια φεύτικα καὶ τὰ κοττόπουλα μὲ κίτρινες φόρμες (πεσκίρι) καὶ γύρω στὸ λαιμὸ τούλι σουρωμένο).

ΓΑΤΑ: Κιουράστηκε νὰ μὲ τραβᾶ. — "Αχ! τὸ μουστάκι μου πονᾶ!

ΚΟΥΚΛΑ: Κι ἐγώ κρυώνω φοθερά. — "Ολο μὲ ἔχει κάτω δπ' τὰ νερά.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Κι ἐμένα πῶς μὲ θασανίζει! — "Ολα μου τὰ μπουμπούκια τ' ἀφανίζει.

ΚΟΤΤΟΠΟΥΛΟ: "Αχ! τί ἐπάθαμε παιδιά, — κόντεψε νὰ μᾶς πνίξῃ στὰ νερά.

ΚΕΡΑΣΙΑ: Τὰ κλωνάρια μου τραβάει. — "Αχ! παιδιά πῶς μὲ πονάει!

(Τραγουδοῦν. Ἡ μελωδία εἶναι τοῦ τραγουδιοῦ «Τὸ ρολόϊ»).

Πρέπει τῆς Μπεμπέκας δίκη νὰ τῆς γίνη  
τῆς κακιᾶς Μπεμπεκας ποὺ μᾶς θασανίζει.

Κι ὅσα ἔχει κάμει ἡ τρελλὴ παιδούλα  
τάσσα θὰ τραβήξει ἀπὸ μᾶς ἡ μικρούλα.

Νὰ δικάστε τὴ Μπεμπέκα ποὺ μᾶς ἔχει θασανίσει. (δυὸς φορὲς)

ΓΑΤΑ: Τσιμπήστε την νὰ ξυπνήση.

ΟΛΑ: Ξύπνα κυρία Μπεμπέκα.

ΜΠΕΜΠΕΚΑ: (ξυπνᾶ) Τί τρέχει; δνειρεύομαι;

ΟΛΑ: Δὲν δνειρεύεσαι καθόλου. Θὰ σὲ δικάσωμε.

ΜΠΕΜΠΕΚΑ: Θὰ μὲ δικάσετε; Φοθάμαι!

ΟΛΑ: Ναι! καὶ θὰ σὲ τιμωρήσωμε.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Ἐγώ θὰ τῆς τραβήξω τὰ μαλλιά, δπως τραβᾶ τὰ μπουμπούκια μου.

ΚΕΡΑΣΙΑ: Ἐγώ θὰ τῆς τραβήξω τὴ μύτη δπως τραβᾶ

τὰ κλωνάρια μου.

**ΚΟΤΤΟΠΟΥΛΟ:** Κι ἐμεῖς θὰ τὴν ρίξωμε στὸ νερό, ὅπως μᾶς ἔρριξε.

**ΓΑΤΑ:** Ἐγώ θὰ τῆς ξερριζώσω τὰ μαλλιά, ὅπως μοῦ εξερριζώνει τὰ μουστάκια μου.

**ΚΟΥΚΛΑ:** Κι ἐγὼ θὰ τὴν βρέξω ὅπως μὲ λούζει.

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ:** Λυπηθῆτε με!

**ΟΛΑ:** Μήπως μᾶς λυπήθηκες ἔσύ;

**ΜΠΕΜΠΕΜΠΕΚΑ:** Δὲν θὰ τὰ ξανακάνω, δὲν θὰ τὰ ξανακάνω!

**ΟΛΑ:** Ἀλήθεια λέσ;

**ΜΠΕΜΠΕΜΠΕΚΑ:** Ἀλήθεια. Θὰ σᾶς ἀγαπῶ ὅλα. (Πιάνονται χέρια γυρίζουν γύρω - γύρω καὶ τραγουδοῦν). Ἡ μες λωδία εἶναι τοῦ τραγουδιοῦ «Κόκορά μου, κοκορή».

Εἴμαστε ὅλοι μαζί, φίλοι πιὰ ἀγαπητοί

κοῦκλες κόττες καὶ γατιά

καὶ κεράσια στρογγυλά

καὶ φωνάζομε «ἡ Μπεμπέκα τώρα πιὰ μᾶς ἀγαπᾶ!»

### Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΙΑ

Παρουσιάζεται ἡ Κοκκινοσκουφίτσα μὲ τὸ κόκκινο σκουφί της, τὴν κάπα της κι ἔνα καλαθάκι στὸ χέρι. Λέγει:

**ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ:** «Ολοι σας μὲ γνωρίζετε κι ὅλοι μὲ ἀγαπᾶτε. Ποιὺ βρίσκομαι ρωτήσατε; Παιδιά, τοὺς ἀπαντᾶτε. (Δείχνει τὰ παιδιά καὶ κείνα ἀρχίζουν νὰ τραγουδοῦν).



**ΠΑΙΔΙΑ:** Μὲς τοῦ κήπου τὰ λουλούδια (τρεῖς φορὲς)

καὶ μὲ τ' ἄλλα τὰ παιδιά

κυνηγοῦσε πεταλοῦδες

πού χουν τόση δμορφιά.

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΥΦΙΤΣΑ:** (ἀπαγγέλλει)

Σπίτι τρέχω πηδηχτά.

Πέστε τὸ γιατί παιδιά.

**ΠΑΙΔΙΑ:** (Στὸ σκοπὸ τοῦ τραγουδιοῦ «Κάτω στὸ γιαλό»),

Κάτι λιχουδιές τῆς σπάσανε τὴ μύτη (δυὸ φορές)

Κάτι λιχουδιές χά, χά, ποὺ τραβάνε τὰ παιδιά (δυὸ φορές).

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΥΦΙΤΣΑ:** (ἀπαγγέλλει)

Τί μοῦ εἶπε ἡ μαμά;

Νά την ἔρχεται παιδιά.

**ΜΑΜΑ:** ("Ενα ψηλὸ κορίτσι, τραγουδᾶ στὸν παρακάτω σκοπό)).



Τηγανίτες πάρε στὴ γιαγιάκα σου.

Πρόσεχε μονάχα στὸ δρομάκο σου.

"Ισια ὀλοῖσια νά μοῦ περπατᾶς

Στὴ γιαγιά νά πᾶς τὰ ζεστὰ γλυκά. (Φεύγει ἀφοῦ τῆς δώσει τηγανίτες καὶ τὴ φιλήσει).

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΥΦΙΤΣΑ:** "Ἐχει δίκιο ἡ μαμά, μὰ θὰ σᾶς τὸ πῶ σιγά.—Μὲ τρελλαίνουν τὰ λουλούδια καὶ θὰ κόψω μερικά.

**ΠΑΙΔΙΑ:** (τραγουδοῦν στὸ σκοπὸ τοῦ πρώτου τραγουδιοῦ «Μὲς τοῦ κήπου τὰ λουλούδια...», ἐνῶ ἡ Κοκκινοσκουφίτσα κάνει ὅτι μάζεύει λουλούδια).

Μὲς τὸ δάσος ὅταν μπῆκε (τρεῖς φορὲς)  
λουλουδάκια πώ, πώ, πώ.

Κάθισε καὶ μάζευε μάτσα μάτσα, ἐνα σωρό.  
(Άκούεται ὁ λύκος Μ... μ... μ.)

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΥΦΙΤΣΑ:** Τρέμουν τὰ χειλάκια μου

μείνετε έδω κοντά.  
λύκος ἔρχεται παιδιά  
τρέμουν τὰ χεράκια μου

**ΠΑΙΔΙΑ:** (στὸ σκοπὸ τοῦ «Κάτω στὸ γιαλό»).  
“Ενας λύκαρος, φουσάτος ἀγριάτος (δυὸ φορὲς)  
ζένας λύκαρος κοντά τὴ ρωτᾷ γιὰ τὴ γιαγιά (δυὸ φορὲς)

**ΛΥΚΟΣ:** Καλή μου Κοκκινοσκουφίτσα  
ποιός δρόμος πάει, στῆς γιαγιᾶς τὴν καλυβίτσα;  
(‘Η Κοκκινοσκουφίτσα τοῦ δείχνει τρομαγμένη, ἐκεῖνος  
λέει «εὔχαριστῶ, εὐχαριστῶ» γελά καὶ φεύγει).

**ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ:** “Αλλαξε δ λύκος δρόμο. — Θεέ μου  
πόσο πῆρα τρόμο.

**ΠΑΙΔΙΑ:** (στὸν πρῶτο σκοπὸ «Μέης τοῦ κήπου.....»  
Πρόλαβε καὶ πῆγε πρῶτος (τρεῖς φορὲς) γιὰ νὰ φάῃ τὴ γιαγιά  
καὶ μιλάει σὰ γιαγιά γιατὶ φόρεσε γιαλιά.

**ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ:** Κυνηγέ μου! κυνηγέ μου — τρέξε  
γρήγορα καλέ μου.

**ΚΥΝΗΓΟΣ:** Ὡρίθα πεταχτὰ καὶ μὴ φοθᾶσαι πιά.  
Θὰ σοῦ φέρω τὴ γιαγιά, πρόσεχε ἄλλη φορά.

**ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ:** Εύχαριστῶ εύχαριστῶ. (‘Ο κυνη-  
γὸς φεύγει, ἡ Κοκκινοσκουφίτσα κυτάζει ἀριστερὰ ὅ-  
σπου βλέπει τὴ γιαγιά νὰ ἔρχεται) Γιαγιά! γιαγιάκα  
μου! (ἀγκαλιάζονται).

**ΓΙΑΓΙΑ:** Κοριτσάκι μου καλὸ Κοκκινοσκουφίτσα  
ἄλλη φορὰ νὰ σὲ χαρῶ νάκοῦς τὴ μαννουλίτσα.

**ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ:** (στὸν πρῶτο σκοπὸ «Μέης τοῦ κή-  
που.....»  
Ναὶ γιαγιάκα μου καλὴ (τρεῖς φορὲς)  
θᾶμαι πιὰ καλὸ παιδί.

**ΟΛΟΙ:** Τραλαλά λαλά λαλά  
θᾶμαι πιὰ καλὸ παιδί.  
Χαιρετοῦν καὶ φεύγουν ἀγκαλιασμένες.

### Η ΧΙΟΝΑΤΗ

**ΟΛΑ:** (στὸ σκοπὸ τοῦ «Μανάθη»).  
“Ενα ὥραῖο παραμύθι παιδιά! ‘Η Χιονάτη!  
Κόκκινη κλωστὴ δεμένη, στὴν ἀνέμη τυλιγμένη

δός της κλώτσο νά γυρίση, παραμύθι νάρχινιση.

“Ενα ώραί παραμύθι παιδιά! Ή Χιονάτη!

“Έρχετ’ ή θασίλισσα μὲ καθρέφτη μαγικὸ  
ἔρχετ’ ή θασίλισσα, τοῦ μιλᾶ σὰ ζωντανό.

**ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ:** Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου εἶδες ποτέ σου  
ἄλλη — νά μὲ περνᾶ στήν δύμορφιά, στή χάρη καὶ στὰ κάλλη;  
**ΠΑΙΔΙΑ:** Ή Χιονάτη!

**ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ:** “Α! έτσι. Τώρα θά, δῆ. Θά πάω νά τή θρώ  
μόνο γριούλα πρέπει νά ντυθῶ (φεύγει).

**ΠΑΙΔΙΑ:** (Στὸν πάνω σκοπό. Ἀφαιροῦμε τὴν μουσικὴ τῶν  
στίχων «ένα ώραί παραμύθι παιδιά! Ή Χιονάτη»).

“Έρχετ’ ή Χιονάτη μας, μὲς τὸ δάσος περπατάει  
ἔρχετ’ ή Χιονάτη μας, ένα σπιτικὸ ζητάει.

**ΧΙΟΝΑΤΗ:** Τρέμουν τὰ χεράκια μου  
τρέμουν τὰ χειλάκια μου  
ποιὸς νά μένη ἔδω παιδιά;  
Είναι δύμορφα ζεστά.  
“Ἄλσ σκουπίσω λίγο νάναι καθαρά,  
θέλω ἔδω νά μείνω, νάμαι μακριά.

(Ένω σκουπίζει, τὰ παιδιά τραγουδοῦν στὸ σκοπὸ «Κά-  
τω στὸ γιαλό»).

**ΠΑΙΔΙΑ:** Κορίτσι καλό, γλυκό μας κοριτσάκι (δυὸ φορές)  
πούσσαι πάντα ἐργατική, ναί, Χιονάτη μας χρυσῆ. (δυὸ φορές)

(Ἀφήνει τὴ σκούπα καὶ κοιμᾶται σὲ μιὰ γωνιά. Μπαίνουν  
οἱ νάνοι. Τὸ τραγούδι τους ἀκούεται ἀπ’ ἔξω. Τραγουδοῦν τὸ  
«Ζωηρά, ζωηρά». Βρίσκεται στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου «Γυμνα-  
στικὲς ρυθμικὲς ἀσκήσεις». Τραγουδοῦν μόνο τὴν πρώτη  
στροφή).

**ΝΑΝΟΙ:** Τί δύμορφη καὶ τί γλυκειά! (τὴν ξυπνοῦν) Πᾶς σὲ  
λένε;

**ΧΙΟΝΑΤΗ:** Χιονάτη.

**ΝΑΝΟΙ:** Μά δὲν σᾶς ξέρω καλά μου νανάκια.

(“Ενας ένας, προχωρεῖ, ύποκλίνεται ἀστεῖα μπροστά της  
καὶ συστήνεται).

- ‘Εγώ εἶμαι δ Γκρινιάρης
- ‘Εγώ εἶμαι δ Υπναράς.
- ‘Εγώ εἶμαι δ Κουτούτσικος
- ‘Εγώ φτερνίζομ’ δλο

- "Εχω χρυσή καρδούλα
- 'Εγώ είμαι δ Ντροπαλός.
- Κι έγώ δ Φοβιτσιάρης.

**ΧΙΟΝΑΤΗ:** Μ' ἀρέσετε πολύ. Θέλω νὰ σᾶς γίνω ἀδελφή.  
 (Τὴν φιλοῦν καὶ φεύγουν. Πιάνει πάλι τὴ σκούπα. Μπαλνει ἡ γριά):

**ΓΡΙΑ:** Καλό μου κοριτσάκι, πάρε αὐτὸ τὸ μῆλο. (Τὸ παίρνει, τὸ δαγκάνει καὶ πέφτει κάτω. Ἡ γριὰ φεύγει ἀφοῦ θεοῖς οὐδὲν διέθει. Τὸ τραγούδι τους «Ζωηρά, ζωηρά» κόθεται ἀπότομα. Τρέχουν, τὴν κουνάνε, προσπαθοῦνε νὰ τὴ σηκώσουν καὶ βλέποντάς την ἀκίνητη, γονατίζουν καὶ σκύθουν τὰ κεφάλια τους. Ἀκούεται τὸ τραγούδι τοῦ θαυματουργοῦ. Τραγουδᾶ «Καθαλάρης πειρνῶ» ὅπως εἶναι. "Οταν τελειώσει τὸ τραγούδι γυρνᾶ τὸ κεφάλι καὶ βλέπει στὴ γωνὶα τὴ Χιονάτη πεθαμένη καὶ τοὺς νάνους σκυμένους. Πλησιάζει, τῆς σηκώνει τὸ κεφάλι, τὴν σκουντᾶ λίγο στὴ πλάτη καὶ ἡ Χιονάτη βήχει καὶ ἀνοίγει τὰ μάτια. Οἱ νάνοι πετιοῦνται πάνω, κάνουν κύκλο, βάζουν στὴ μέση τὴν Χιονάτη καὶ τὸ θαυματουργό καὶ γυρνῶντας γύρω γύρω τραγουδοῦν τὸ παρακάτω τραγούδι):



Μὲς τὸ σπίτι τί χαρά! Ξύπνησ' ἡ Χιονάτη!  
 "Εφεξε τὸ σπιτικό, ἐμπρός στήσετε χορό.  
 Μεῖνε πάντα ἐδῶ μικρή, ναι Χιονάτη μας χρυσή.

### ΠΟΙΗΜΑΤΑ

#### Ο ΤΙΠ — ΤΟΠ

Σὲ μικρὸ καλυβάκι μὲς τὸ δάσος τὸ πυκνὸ<sup>ζεῖ</sup> δ νάνος δ Τίπ - Τόπ.

Κόκκινο σκουφί καὶ χοντρὴ γαλάζια κάπα  
κι ὅπου κι ἀν περνᾶ τὰ κουδούνια του χτυπᾶ.

#### ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ

- Ἐπὸ ποῦ ὅσαι ποταμάκι;
- Ἐπὸ κεῖνο τὸ θεονδό
- Πῶς τὸν λέγαν τὸν παπποῦ σου;
- Σύννεφο στὸν οὐρανὸ
- Ποιὰ ἡ μάννα σου;
- Ἡ μπόρα.
- Πῶς κατέθηκες στὴ χώρα;
- Τὰ χωράφια νὰ ποτίσω καὶ  
τοὺς μύλους νὰ γυρίσω
- Στάσου νὰ σὲ δοῦμε λίγο ποταμάκι μου καλό.
- Βιάζομαι πολὺ νὰ φύγω ν' ὀνταμώσω τὸ γιαλό.

#### ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑ

- Μέσα στὰ λουλούδια δλο πετᾶς, πές μου μελισσάκι τί ζητᾶς;
- Παίρνω τὸ χυμὸ καὶ στὴν κυψέλη, πάω καὶ μυρωδάτο κάνω  
μέλι.
- Σὲ εἶδα νὰ δουλεύῃς καὶ προχτές. Πῶς; Δὲν ξεκουράζεσαι  
ποτές;
- Μιὰ πετῶ στὸ ρόδο, μιὰ στὸ κρίνο, νὰ περνᾶ ὁ καιρός μου  
δὲν ἀφήνω.

#### ΤΟ ΜΕΛΙ

Τί τ' ἀράδειασες μαννούλα τὰ βαζάκια μὲ τὸ μέλι;  
Τὸ μικρούλικο παιδί σου δλα νὰ τὰ φάη θέλει.

Ἐλα κι ἔχω μιὰ ἀπορία. Σκύψε κι εἶναι μυστικό.  
Εἶναι τίποτα στὸν κόσμο ἀπ' τὸ μέλι πιὸ γλυκό;

#### ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ

Ἐχω δυὸ χεράκια, δέκα δαχτυλάκια  
Πέντε στὸ ἔνα χέρι, πέντε στὸ ὄλλο χέρι  
ἄσπρα σὰν τὸ περιστέρι.  
Τὰ χεράκια μου προσέχω, νύχια βρώμικα δὲν ἔχω  
τὸ νερὸ κι ἡ σαπουνάδα, δίνουν πάστρα καὶ ἀσπράδα.

#### ΟΙ ΔΟΥΛΕΥΤΑΔΕΣ

Τραβάει ὁ ναύτης τὸ κουπί, τί λεθεντιὰ τί προκοπή!  
Χόπ, λά! Χόπ, λά!

Νὰ κι ὁ ψαρᾶς τὸ δίχτυ στὴ θάλασσα τὸ ρίχνει  
Ἐ, γιά! ἔ, γιά!

‘Ο σιδερᾶς μὲ τὸ βαρύ, βαράει τὸ σίδερο, σφυρὶ<sup>1</sup>  
Τσάγκ, τσούγκ! Τσάγκ, τσούγκ!

“Ο ξυλουργός μὲ πριόνι καὶ πλάνη ξύλα ισιώνει  
Κρίτες, κρίτες! Κρίτες, κρίτες!

Μ' ἔνα ψαλίδι κοφτερό, δέ ράφτης κόθει στὸ φτερὸν  
Χράπ, χρούπ! Χράπ, χρούπ!

Μὲ τὸ δρεπάνι του γοργός, στάχυα θερίζει δ γεωργός  
Χράτ, χρούτ! Χράτ, χρούτ!

Πλάθει δ ψωμᾶς καὶ ψήνει, καρβέλια φρέσκα δίνει  
Κλάπ, κλάπ! Κλάπ, κλάπ!

Οι δουλευτάδες χαρωποί, δουλεύουνε μὲ προκοπή  
Τρια λά, τρια λά! Τριαλάλα, λα λ α λά!

Τὸ ποίημα οὐτὸ δπῶς βλέπετε εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ θά πρέπει νὰ τὸ μάθουν λίγο λίγο. Τὸ ἔγραψα γιατὶ τὸ βρῆκα χαρτωμένο. Τὰ παιδιὰ κάνουν κινήσεις ἀνάλογα μὲ τὴν ἐννοια κάθε στροφῆς: τραβοῦν κουπί, ρίχνουν δίχτυα, χτυποῦν μὲ τὸ σφυρὶ κλπ. Στὴν ἀρχὴ καὶ ὡσπου νὰ τὸ μάθουν, λέτε ἐσεῖς τοὺς στίχους καὶ κείνα θὰ λένε τὶς φωνοῦλες: Χόπ λὰ ἢ Τσάγκ τσούγκ κλπ.

## ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ



TO FATE

Νιάου, νιάου τὸ γατί, ξεφωνίζει παιζει.  
Τόσος θόρυβος γιατί κάτω ἀπ' τὸ τραπέζι;

Κουρελάκι σὲ σχοινὶ τούδεσεν ἡ Νίκη.  
Τὸ δαγκάνει, τὸ κουνεῖ τὸ θαρρεῖ ποντίκι.

Δέστε πῶς παραφυλᾶ, καμπουριάζει, τρέχει,  
Κι ἡ μικρούλα μας γελᾶ. Τί χαρὰ τὴν ἔχει!

## Η ΚΟΤΤΑ

Προκομμένη είμαι κοττίτσα πού σᾶς κάνω τὸ αὔγό<sup>τ</sup>  
τραγουδάω στή φωλίτσα μὲ χαρούμενο σκοπά.  
κόκο κόκοκό κό, ἔγώ τόχω τὸ αὔγό.

## Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

"Εχεις γυριστή τή μύτη, κι ὅλο φλυαρεῖς στὸ σπίτι  
μὲ ἀνθρώπινη μιλιά, πού δὲν ἔχουν τὰ πουλιά.  
Καμαρώνεις στὸ κλουβάκι μ' ἔνα πράσινο σακκάκι  
ἀπὸ φίνο κατιφέ. Παπαγάλε θὲς καφέ;

## Ο ΣΚΥΛΛΟΣ

Ξεύρετε τὸ σκύλλο μου, πόχει τὴν οὐρά  
φουντωτή καὶ δλόμαυρη κι εἶναι μιὰ χαρά!

Φύλακας στὸ σπίτι μας ὅλο ὦ - ὦ - ὦ  
κι ἔνας γάτος πλάτι μας, Θεέ μου τί τραβᾶ!

Λίγοι μ' ὀγαπήσανε σᾶν αὐτὸ τὸ σκύλλο!  
Κι είμαι ύπερήφανος πούχω τέτοιο φίλο.

## ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣ ΣΙΑ

Μιὰ χρυσῆ πεταλουδίτσα πρόσχαρα μιλεῖ:  
— Τὸν καλὸ καιρὸ μ' ὀρέσει νὰ γλεντῶ πολύ.  
Σᾶν πετῶ στὰ λουλουδάκια γίνομαι τρελλή.

Μιὰ ἔνα μελισσάκι τότε λέγει γελαστό:  
— Τὸν καλὸ καιρὸ δουλεύω καὶ δὲν σταματῶ  
νάχω πάντα στὴν κυψέλη, μέλι μυριστό.

## ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Μὲς στὴν πρασινάδα μὲς στὴν δμορφιά,  
τὸ μικρὸ σχολειό μας μοιάζει ζωγραφιά.

Κι ὅταν τραγουδοῦμε ὅλα τὰ παιδιά  
τραγουδοῦν μαζί μας κι ὅλα τὰ πουλιά.

## Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΙΤΣΑ

— "Ἐλα πεταλουδίτσα μου στάσου νὰ σὲ τσακώσω,  
δὲν θὰ σοῦ τσαλακώσω καθόλου τὰ φτερά.  
Θὰ σὲ ταΐζω ζάχαρη, θὰ σούχω γιὰ σπιτάκι  
μεταξωτὸ κουτάκι. Θὰ ζήσης μιὰ χαρά.

— Γιὰ τὴ δική σου ζάχαρη καθόλου δὲ μὲ μέλλει  
τῶν λουλουδιῶν τὸ μέλι μ' ἀρέσει πιὸ πολὺ.  
"Εχω τὸν κάμπο τὸν πλατύ, τὴν χλόη τὴ δροσάτη  
θασιλικὸ παλάτι, κοπέλλα μου μικρή.

### ΤΑ ΖΩΑ

Βγαίνει ὁ σκύλος στὸ κυνῆγι — ξακουσμένος κυνηγὸς —  
Χόπλα! κι ὅπου φύγει - φύγει τρέχει νὰ κρυφτῇ ὁ λαγός.

"Η πέρδικα καμαρωτή, ὅπου πέτρα ἐκεῖ πατεῖ

"Η παμπόνηρη ἀλεποῦ προσπαθεῖ νὰ ξεγελάσῃ  
κόττες πάπιες. 'Αλλὰ παῦ! Τὸ παιχνίδι θὰ τὸ χάσῃ.

'Αρνάκι ἄσπρο καὶ παχὺ τῆς μάννας του καμάρι  
πηδᾶ καὶ τρέχει χαρωπὸ στὸ ὄλόδροσο χορτάρι.

Τώρα, νά, καὶ δυδ πουλιὰ μὲ ἀνθρώπινη λαλιά:

— ποιοί ναι τάχα;

— Μὰ ποιοὶ ἄλλοι! Εἶναι δύο παπαγάλοι.

Τὸ περήφανο παγώνι τὴν οὐρά του καμαρώνει.

"Η πεταλούδα ὅλο χαρὰ πετᾶ μ' ὄλόχρυσα φτερά.

Τὸ λιοντάρι μιὰν ἡμέρα  
ελέπει ἔνα ἐλάφι πέρα  
νὰ πηδήσῃ βιάστηκε  
καὶ στὸ δίχτυ πιάστηκε.  
Τρέχει ἔνα ποντικάκι  
μασουλάει τὸ σχοινόκι  
τὸ λιοντάρι μας γλυτώνει  
μέσα στὴ φωλιὰ τρυπώνει  
κι ὅλο λέει «εὔχαριστῶ»  
στὸ ποντίκι τὸ καλό.

Καμηλοπάρδαλη ψηλὴ μὲ κέρατα στὴν κεφαλή.

Νὰ κι ἡ φώκια σκανταλιάρα ἔξυπνη καὶ παιχνιδιάρα.

Τὸ μισό της τὸν καρδὸ τὸν περνᾶ μέσ' στὸ νερό.

Τὸ καλό μας γαϊδουράκι εἶναι πάντα φορτωμένο  
τρώει χόρτο καὶ γκαρίζει τὸ καημένο.

Ή γατούλα ή μικρή ξάπλωσε στὸ μαξιλάρι  
θγήκανε οἱ ποντικοί, τρέχουν στὸ κελλάρι.

### ΟΙ ΦΩΝΕΣ

Γάσ, γάσ, γάσου τὸ σκυλί.  
Νιάρ, νιάρ, νιάου ή γατούλα.  
Τσίρ, τσίρ, τσίου τὸ πουλί.  
Κλό, κλό, κλόκ ή κλωσσοπούλα.  
Κικιρίου δ. πετεινός.  
Μπάκα κάκουα τὸ θατράχι.  
Κι ἔνας γάϊδαρος θραχνός  
ούά, ούά! συνάχι θάχη...  
Βζζ...! βζζ... βζζ.... τὸ μελισσάκι  
μπέ εεε τ' ἀρνάκι, μεέ ή κατσίκα.  
Κι ἔνα σκάνταλο παιδάκι  
Τριαλαλά! Μπελᾶ ποὺ θρήκα!

### Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Ή μικρούλα Μελπομένη  
πόσο εἶναι προκομμένη  
καὶ καλὴ νοικοκυρά!  
Τώρα πλέκει τώρ' ἀπλώνει  
καὶ τ' ἀσπρόρουχα μπαλώνει  
σάν γριούλα, σοθαρά.

### ΟΙ ΚΡΟΤΟΙ

Καθαλάρης περπατεῖ καὶ φωνάζει καὶ λαλεῖ:  
Κίπι κόπ, κίπι κόπ! Κίπι κόπ, κίπι κόπ!

Δέτε ἔκει τοὺς κυνηγούς πῶς σκοτώνουν τοὺς λαγούς:  
Μπάμ καὶ μπούμ, μπάμ καὶ μπούμ! Μπάμ καὶ μπούμ.

“Ἐνας γέρος μὲ σχοινὶ τὴν καμπάνα τὴν κινεῖ:  
Ντάγκα ντάγκ, ντάγκα ντάγκ! Ντάγκα ντάγκ, ντάγκα ντάγκ!

Στρατιῶτες περπατοῦν καὶ τὰ τύμπανα χτυποῦν:  
Τρατατά, τρατατά! Τρατατά, τρατατά!

Πάνω στὸ χλωρὸ κλαδὶ τὸ πουλάκι κελαΐδεῖ:  
τσιριτρό, τσιριτρό! Τσιριτρό, τσιριτρό.

Τὸ χαρούμενο παιδί, μὲς τὸ δρόμο τραγουδεῖ:

Τραλαλά, τραλαλά! Τραλαλά, τραλαλά!

Ή καρδούλα μου χτυπά όπό την πολλή χαρά  
Τίκι, τάκ, τίκι, τάκ. Τίκι, τάκ, τίκι, τάκ.

Σ' αύτά τὰ μεγάλα ποιήματα — τόχω ξαναγράψει' — ἐμεῖς λέμε τὰ λόγια καὶ τὰ παιδιά κάνουν τοὺς κρότους. Μὲ τὸν καὶ ρὸ τὸ μαθαίνουν ὅλο.

### ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ

Τρέχει, τρέχει θιαστικό τὸ ποδηλατάκι  
ντρίν, ντρίν, ντράν, ντράν, ντράν.

Τραγουδῶ καὶ τ' ὁδηγῶ στὸ μικρὸ δρομάκι  
ντρίν, ντρίν, ντράν, ντράν, ντράν.

### ΒΡΕΧΕΙ

Βρέχει, βρέχει καὶ χιονίζει κι ἡ γιαγιά μου κοσκινίζει  
μιὰ κουλούρα νὰ μοῦ κάμη, νᾶχη πάνω καὶ σουσάμι  
νὰ τὴν πάω τοῦ τσαγγάρη νὰ μοῦ κάνη παπουτσάκια  
μὲ τὰ κόκκινα γαζάκια.

νὰ πατῶ στὰ πετραδάκια, νὰ μαζεύω λουλουδάκια  
νὰ τὴν πάω στὸν μπαμπά, νὰ μοῦ δώση αὐτὸς χαλβά,  
νὰ μοῦ δώση λουκουμάκια τυλιγμένα στὰ χαρτάκια.

### ΤΙ ΤΡΩΓΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΩ

Θὰ σᾶς πῶ τὸ μυστικό. Κάθε μέρα κι ἔνα αύγο!

Πίνω ὅλο μου τὸ γάλα, δὲν ἀφήνω οὕτε στάλα  
βούτυρο, ψωμὶ τυρὶ κι ἔχω δύναμη πολύ.

Πατάτες καὶ χορταρικὰ δὲν προφταίνει ἡ μαμά.

"Αν πῆτε γιὰ τὰ φρέσκα ψάρια! Γίνονται τὰ μυαλὰ καθάρια.  
Μή μὲ' ρωτᾶτε γιὰ γλυκά! Τὰ τρώω ὅσπου νὰ πῆτε: ἔννιά,

### Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Γειά σου Δευτέρα μου καλή! Τί κάνει ἡ κυρά Τρίτη;

Ή μάννα μου παρακαλεῖ νάρθ' ἡ Τετάρτη σπύτι.

Κι ἡ Πέμπτη κι ἡ Παρασκευὴ νάρθοῦν τὸ Σάββατο μαζὶ<sup>1</sup>  
γιὰ νὰ ἔτοιμάσουμε ὅλοι τὴ γιορτινή μου φορεσιὰ  
ποὺ θὰ φορῶ στὴν ἐκκλησιά, τῆς Κυριακῆς τὴ σχόλη.

### ΜΑΜΑΚΑ ΜΟΥ

Μαμάκα μου καλή μου, μαμάκα μου χρυσῆ μου

μὲ λούζεις μὲ χτενίζεις, μὲ τρέφεις μὲ κοιμίζεις.

Κι ἐγὼ ποὺ εἰμαι τόσο μικρὸ τί νὰ σοῦ πῶ  
μαμάκα μου καλή μου πολὺ σὲ ἀγαπῶ.

### ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σὲ λίγες μέρες φτάνει, δ “Αγιος Βασίλης πάλι,  
μὲ τάσπρα τὰ γενάκια, γιὰ τὰ μικρὰ παιδάκια.  
Μ’ ἔνα σακὶ στὴ πλάτη, γεμάτο ἀπ’ ὅλα κάτι,  
σφυρίχτρες καὶ τοπάκια γιὰ τὰ μικρὰ παιδάκια.

### ΤΑΞΤΙΡΙ

- Ταχτιρί, ταχτιρί, ταχτιρί, παῦ πᾶς μικρή;
- Στὸ μπακάλη γιὰ τυρί, γιὰ χαλβά, ἐλιές καὶ ξύδι καὶ  
γιὰ κόκκινο κρεμύδι.
- Κύρ μπακάλη ζύγισέ τα κι ὅσα θὲς λογάριασέ τα  
Πάρε τὰ λεφτά σου οδλα, γέμισέ μας τὴ σακκούλα.

### Η ΠΑΠΙΑ

Πὰ πὰ πά, ή ἄσπρη πάπια τὰ φτεράκια της χτυπᾶ  
καὶ στοῦ κήπου τὴ λιμνούλα πέφτει — μπλούμ — καὶ κολυμπᾶ.  
Πὰ πὰ πά, φωνάζει τώρα τὰ μικρά της τὰ παπιά  
καὶ κουνᾶ τὰ δυό της πόδια στὴ λιμνούλα, σὰν κουπιά.

### Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Πάνω τὰ χεράκια, κάτω τὰ χεράκια  
τὰ χεράκια δεξιά, τὰ χεράκια ἀριστερά.

Τὸ παιχνίδι πῶς μ’ ἀρέσει, τὰ χεράκια μου στὴ μέση  
τώρα πάλι θὰ κρατήσω· ἔνα μπρός, τὸ ἄλλο πίσω.

### Η ΣΥΚΙΑ

“Η μανιούλα μου στὸν κῆπο φύτεψε μιὰ συκιά.

Τὰ πουλάκια τὴ τσιμποῦνε τὴ καλή μου τὴ συκιά.

— “Ἄχ πουλάκια ἀλλοίμονό σας ἀν μοῦ φάτε τὴ συκιά  
καὶ τρελλαίνομαι γιὰ σῦκα πούναι ζάχαρη γλυκά.

### Η ΜΗΛΙΑ

- Μηλιά μηλιά μηλίτσα μου ρίζε μου ἔνα μῆλο  
μέσα στὴ μπλὲ ποδίτσα μου, κόκκινο γλυκὸ μῆλο.
- ’Αντὶ γιὰ ἔνα ρίχνω δυό, μικρό μου κοριτσάκι  
τὸ μάγουλό σου γιὰ νὰ δῶ νὰ μοιάζῃ μηλαράκι.

## ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΑ

- Λεμονάκια, πεπόνάκια ᔁχω στά μικρά χεράκια  
Τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — Κίτρινο!
- Χιόνι, γάλα και χαρτάκια ᔁχω στά μικρά χεράκια  
τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — "Ασπρο!
- Νεράντζια, φύλλα κι άγγουράκια ᔁχω στά μικρά χεράκια  
Τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — Πράσινο!
- Μήλα, κερασάκια ᔁχω στά μικρά χεράκια.  
Τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — Κόκκινο!
- Πανσέδες, ζουμπουλάκια ᔁχω στά μικρά χεράκια.  
Τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — Μπλέ!
- Δυό 'Ελληνικές σημαίες ᔁχω στά μικρά χεράκια.  
Τί χρώμα ᔁχουνε παιδάκια; — Γαλανό.

## Ο ΓΑΛΑΤΑΣ

- Γάλα, γάλα δ γαλατᾶς
- Στάσου λέει δ μπαμπάς.
- Φρέσκο είναι γαλατᾶ;  
τὸν ιρωτάει ἡ μαμά.
- Φρέσκο είναι ἀπ' ἀγελάδα  
πάρτε δλοι στὴν ἀράδα.

## Ο ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ

Μή μὲ λοξοκυττάζετε μὲ γέλια  
και λέτε «τί μικρούλης, τί κουτός!  
χαριτωμένο κι ὅμορφο παιδάκι  
μὰ μαθητῆς δὲν φαίνεται σωστός!»  
Κι ἀς εἶμαι τόσος δά, σὰν τί πειράζει;  
Τὰ γράμματα τὰ ξέρω σὰν νερό  
ξεύρω και παιχνιδάκια και τραγούδια  
γιὰ νὰ σᾶς τραγουδήσω, ἔνα σωρό.  
Κι ἀς εἶμαι τόσος δά.  
Θὰ μεγαλώσω.

## Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Η σημαία μας περνᾶ  
μὲ καμάρι λεβεντιά  
μὲ τὸν ἀσπρο της σταυρὸ  
και μὲ χρώμα γαλανό.

Τί χαρά, τί χαρά  
ἔχουν δόλα τὰ παιδιά!

### ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ

Εἶμ' ἔνα μικρὸ παπάκι  
πί, πί, πί, παπαπά,  
κολυμπῶ στὸ ποταμάκι  
καὶ τραβῶ κουπὶ καλά.  
Τὴν οὐρίτσα μου τιμόνι  
πί, πί, πί, πά, πά  
κι ἔχω γιὰ χαρά μου μόνη  
πλάτς καὶ πλούτς μὲς τὰ νερά.

### ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ

Πάντα μέσα στὸ τσεπάκι  
ἔχω ἔνα μαντηλάκι  
μαντηλάκι μου μικρὸ  
ἄσπρο, ἄσπρο, καθαρὸ  
τὴ μυτούλα δὲν ἀγγίζω  
μὲ μαντήλι τὴν σκουπίζω  
μαντηλάκι μου μικρὸ<sup>;</sup>  
ἄσπρο ,ἄσπρο καθαρό !

### NANI, NANI

Νάνι, νάνι... τὸ κουκλί μου  
Νάνι, νάνι... τὸ μικρό μου  
Νάνι, νάνι... τὸ παιδί μου  
Νάνι, νάνι... τὸ χρυσό μου.

### ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ

- Χελιδόνι μου γλυκό  
ποὺ πετᾶς στὸν οὐρανὸ  
ποῦ ἥσουνα τόσον καιρό;  
σὲ ζητούσα σάν τρελλό.
- "Ημουνα στὴν ξενητιά  
κι ἔπαιζα μ' ἄλλα παιδιά  
τώρα ἔρχομαι ξανά  
στὴν παλιά μου τὴ φωλιά.
- Χελιδόνι μου γλυκό

ποὺ πετᾶς στὸν οὐρανὸν  
ἢλα κάτω νὰ σοῦ πῶ  
«πώς πολὺ σὲ ἀγαπῶ».

### ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

- Πιετάει τὸ πουλὶ (ἔνα παιδί)  
τραλαλά, τραλαλὶ
- Ποιὸ ἀπ' ὅλα τὰ πουλιὰ (ὅλα)  
τραλαλὶ τραλαλά;
- Κεῖνο πούπιασε ἡ Ρήνα (ἔνα)  
τραλαλὶ τραλαλὰ  
ποὺ τὸ λένε καρδερίνα  
κι ἔχει πλουμιστὰ φτερά.
- Πετάει, πετάει τὸ πουλὶ (ἔνα)  
τραλαλά, τραλαλὶ.
- Ποιὸ ἀπ' ὅλα τὰ πουλιὰ (ὅλα)  
τραλαλὶ, τραλαλά;
- Κεῖνο πούχει πάντα ταῖρι (ἔνα)  
τραλαλὶ, τραλαλά,  
καὶ τὸ λένε περιστέρι  
κι ἔχει ὀλόλευκα φτερά.

### ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Πάνω τὰ χεράκια  
σὰν τὰ πουλάκια  
κάτω τὰ χεράκια  
καὶ στὴ γραμμὴ  
Πάνω τὰ χεράκια  
σὰν καλαθάκια  
κάτω τὰ χεράκια  
καὶ στὴ γραμμὴ.

### ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Εἴμαστε μεῖς μικρούλια  
παιδάκια πεταχτούλια  
εἴμαστε ὅλο χάρι  
καὶ τόχομε καμάρι.  
Κυττάξτε φουστανάκι  
κυττάξτε παπουτσάκι

κυπτάξτε μιὰ κορδέλλα  
ΑΓΟΡΙΑ: Πώ πώ τῆς ἥρθε τρέλλα!

Τὰ λοῦσα νὰ τ' ἀφήσης  
τὸ διάθασμα ν' ἀρχίσης  
νὰ μάθης νὰ διαθάνης  
καὶ ὅχι νὰ γκρινιάζης.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Τί ἔχεις νὰ πῆς γιὰ μένα  
ποὺ εἶμαι τόσο ἐν τάξει  
καὶ στὰ μαθήματά μου  
ἡ πρώτη μὲς τὴν τάξη!!

## ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

- 1 — "Εχω ἔνα βαρελάκι κι ἔχει λυὸ λογιῶν κρασάκι. (Αύγο).
- 2 — Πράσινο τὸ μοναστῆρι, κόκκινες οἱ κάμαρες, μαῦρες οἱ καλόγρητες. (Καρποῦζι).
- 3 — "Ενας κοντὸς κοντούτσικος μὲ τὰ πολλὰ μουστάκια. (Κρεμμύδι).
- 4 — Ψηλὸς ψηλὸς καλόγερος καὶ κόκκαλα δὲν ἔχει (Καπνός).
- 5 — Μιὰ βαρκούλα φορτωμένη, σὲ σπηλιὰ πάει καὶ μπαίνει. (Κουταλιά).
- 6 — Δίδυμα γενιόμαστε, βλεπόμαστε, φιλιόμαστε. (Παραθυράφυλλα).
- 7 — "Οτι ὅρη τρώει, θεριεύει κι ὅταν πιῇ νερὸ πεθαίνει. (Φωτιά).
- 8 — Ψηλὸς ψηλὸς καλόγερος καὶ μ' ἔνα μάτι βλέπει. (Βελόνα).
- 9 — Γύρω γύρω κάγκελα στὴ μέση πάπια παίζει. (Γλῶσσα).
- 10 — "Ασπρὸ εἶναι σὰν τυρὶ μὰ κανένας δὲ μπορεῖ νὰ τὸ φάῃ νὰ χαρῇ. — Μές στὸ στόμα ὃν τ' ἀφήσῃ, γρήγορα θ' ἀφρίσῃ. (Σιαπούνι).
- 11 — Κλειδώνω, μανταλώνω τὸν κλέφτη βρίσκω μέσα. ("Ηλιος").
- 12 — "Ισιο εἶναι σὰν κερὶ κι ἡ φωνή του βροντερή. (Τουφέκι).
- 13 — Πέντε δέκα στρατιωτάκια δλα μὲ τὰ κασκετάκια. (Δάχτυλα).
- 14 — Ποιὸ πρᾶγμα καίει χωρὶς ποτὲ νὰ εἶναι ζεστό; (Πιπέρι).
- 15 — Τί εἶναι γεμάτο κι ὅμως μπορεῖ νὰ κρατήσῃ νερό;

(Σφουγγάρι).

- 16 — Ποιό πρᾶγμα ἔχει πόδια καὶ χέρια, ὅχι ὅμως κεφάλι; (Καρέκλα).
- 17 — Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μοῦ μοιάζει καὶ σοῦ μοιάζει καὶ μοιάζει στὰ δέντρα καὶ τὰ ζῶα; (Σκιά).
- 18 — Τέσσερεις μικρές κοπέλλες τρέχουν μὲς τὸ δρόμο χωρὶς ποτὲ νὰ μπορῇ νὰ πιάσῃ ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. (Ρόδες).
- 19 — Ποιὸς τ' ἀκούει ὅλα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ πῆ τίποτα; (Αὔτι).
- 20 — Πάει κι ἔρχεται μὰ ποτὲ δὲν ἀλλάζει θέση. (Πόρτα).
- 21 — Τί εἶν' αὐτὸ ποὺ πάει - πάει καὶ πίσω δὲν κοιτάει; (Ποτάμι).
- 22 — Μιὰ κοντούλα παχουλὴ πάντα κόκκινα φορεῖ. — "Εχει στὴ κορφὴ μαλλιά καὶ σποράκια στὴν κοιλιά. (Ντομάτα).
- 23 — Εἶμαι κάτι ποὺ ἔχω δόντια, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ φάω. (Χτένα).
- 24 — Ποιὸς πέφτει νὰ κοιμηθῇ μὲ τὰ παπούτσια; ("Αλογο).
- 25 — Γυρίζει τριγυρίζει στὴ γωνιά πάει καὶ καθίζει (Σκούπα).
- 26 — Γύρω γύρω θάλασσα στὴ μέση μιὰ φωτίτσα. (Καντήλι).
- 27 — Κάτι κοπέλλες στρογγυλές, βγαίνουν στὰ παραθύρια. (Κουμπιά).
- 28 — Τί τρέχει στὸ πάτωμα χωρὶς πόδια; (Νερό).
- 29 — Βασιλιάς δὲν εἶμαι κορώνα φορῶ, ρολόϊ δὲν εἶμαι τὶς ώρες μετρῶ. (Κόκκορας).
- 30 — Εἶναι ἀσπρό σὰν τυρί, μὰ τυρὶ δὲν εἶναι. — "Εχει ποντικοῦ ούρα ποντικός δὲν εἶναι. (Ραπανάκι).
- "Οσο καὶ νὰ φαίνεται ἀπίθανο, τὰ μικρὰ διασκεδάζουν μὲ τὰ αἰνίγματα ἔστω κι ἀν εἶναι δύσκολα γιὰ τὸ μυαλουδάκι τους. "Αν ἀργοῦν πολὺ νὰ τὰ λύσουν — πρᾶγμα Βέβαιο — μιὰ συνεργάτιδά μας λέει τὴν ἀπάντηση, γιατὶ τὰ παιδιά κουράζονται εὔκολα νὰ σκέπτωνται τὸ ἵδιο θέμα. Στὸ Κουκλοθέατρο τὰ αἰνίγματα εἶναι πολὺ χρήσιμα. Λένε τὰ παιδιά δόσα ξέρουν καὶ τὰ βρίσκει ἡ κούκλα, λέει ἡ κούκλα καὶ τὰ βρίσκουν τὰ παιδιά. "Ετσι ἡ ἐπαφὴ παιδιοῦ καὶ κούκλας γίνεται στενώτερη ώσπου νὰ τοὺς ἐνώσῃ ἀργότερα μιὰ θαθειά, συγκινητικὴ φιλία.

## ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Κι δταν ίστορδ ό παππούς τά τέρατα  
πού έπλασαν κι έπιστεψαν οί αίώνες,  
τά παιδιά δά τρέμουν γιά τους Δράκοντες  
δά καρδιοχτυπούν γιά τις Γοργόνες.

Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Άκούστηκαν κατά καιρούς διαμαρτυρίες γιά τήν ώφέλεια τοῦ παραμυθιοῦ. Γιατὶ νὰ λέμε παραμύθια στά παιδιά; Πρέπει νὰ τὰ έτοιμάσωμε γιά τή ζωή, πρέπει νὰ τοὺς δείχνωμε τήν πραγματικότητα. Έκεῖνοι πού ίσχυρίστηκαν αύτά, παρεξήγησαν τὸ νόημα τοῦ παραμυθιοῦ. Άκριθῶς αύτὸ ἐπιδιώκει ἡ νέα παιδαγωγικὴ μὲ τὸ παραμύθι. Νὰ έτοιμάσῃ τὰ παιδιά γιά τή ζωή, νὰ τοὺς δείξῃ τήν πραγματικότητα. Γιὰ τὸ σκοπὸ αύτὸ μεταχειρίζεται τή γλώσσα τοῦ παιδιοῦ, ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο τῆς ψυχῆς του. Θὰ μοῦ πῆτε, πραγματικότητα εἶναι οἱ γίγαντες, τὰ ζῶα πού μιλούν, τὰ ἀπίθανα κατορθώματα τῶν ἡρώων τοῦ παραμυθιοῦ; "Οχι Βέθαια. Ή πραγματικότητα εἶναι κρυμμένη κάτω ἀκριθῶς ἀπ' τοὺς φανταχτερούς αὐτοὺς τίτλους, δλα τὰ προτερήματα καὶ τὰ ἐλαττώματα τοῦ ἀνθρώπου παρουσιάζονται στὸ παιδὶ μέσα στὸν παραμυθένιο κόσμο. Τὸ παραμύθι δὲν ἥταν μόνο γιά τὰ παιδιά κάποτε. "Ἄς θυμηθοῦμε τοὺς «παραμυθάδες» ἢ «μυθολόγους» τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, τοὺς «ἀρετολόγους» τῶν Ἑλληνορωμαϊκῶν χρόνων, τοὺς «τροβαδούρους» καὶ τοὺς «θάρδους». Στήν Ἑλλάδα ὡς τελευταῖα ὑπῆρχαν οἱ «παραμυθάδες τῶν καραβιῶν». Τὸ παραμῦθι πάντως ἀνήκει στὸ παιδὶ κι ἔχει σκοπὸ νὰ τὸ τέρψῃ καὶ νὰ τὸ διδάξῃ. Τί εἶναι παραμύθι; Εἶναι μιὰ ἀπλοῖκὴ ίστορία στήν δόποια δ ἥρωας μεταπηδᾶ ἀπὸ τήν ὀτμόσφαιρα τῆς καθημερινῆς ζωῆς στὸ μαγικὸ θασίλειο, τὸ διασχίζει

παρὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συναντᾶ καὶ ξαναγυρίζει νικητής. Κυριαρχεῖ ἡ σχέση καθημερινῆς ζωῆς καὶ θαύματος. Στὸ παιδί ἡ πραγματικότητα καὶ τὸ θαῦμα εἶναι ἀξεχώριστα. ‘Ο κόσμος τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι γι’ αὐτό, δ φυσικός. Μοιάζει μὲ τὸν ποιητή, τὸ παιδί, ποὺ ἔχει τὴν εὐχέρειανά κατεβάζῃ τ’ ἄστρα καὶ τὸ φεγγάρι στὴν ποδιά του. ‘Η διαφορά τους εἶναι ὅτι δὲ μὲν ποιητής μὲ τὴ λογικὴ ἔχει τὸ αἴσθημα τοῦ ἀδύνατου, ἐνῶ τὸ παιδί, ἀντίθετα, τοῦ δυνατοῦ. Πόσα παιδιά δὲν ἔπεσαν ἀπὸ ὄψος, ἐπειδὴ ἐνόμισαν ὅτι τὸ νὰ πηδήσουν δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ νὰ βαδίσουν! ‘Η λογικὴ τοῦ παιδιοῦ δὲν γνωρίζει περιορισμούς. Γι’ αὐτὸ τὸ παιδί δὲν ἀκούει μόνο τὸ παραμύθι ἀλλὰ τὸ συμπληρώνει, προσθέτει εἰκόνες, ἀνάλογα μὲ τὸν συναισθηματικό του κόσμο. ‘Ολα τὰ παιδιά ἔχουν στιγμές καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων ἀνεξάντλητες σὲ ἔκφραση καὶ χάρη πνεύματος. Πόσο σωστὰ τὸ λέει ὁ Σάιντ Μπέθ: «Καθένας κλείνει μέσα του ἔναν ποιητὴ ποὺ πεθαίνει νέος».

Τὸ παραμύθι ἔξασκει ἔξαιρετικὴ ἐπίδραση στὴν παιδικὴ ψυχή. Πολλές φορὲς ʙλέπομε παιδάκια νὰ κάθωνται μελαγχολικὰ ἢ θαριεστημένα. Μόλις ἀρχίσουμε τὸ «μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρό», μᾶς πλησιάζουνε καὶ σιγά - σιγά ξαναθρίσκουνε τὴν εύθυμιά τους. Εἶναι μιὰ ἐκλεκτὴ ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ τροφή, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ποιότητά τους. Μὰ τὴν πλοκὴ καὶ τὴν τεχνικὴ του ὑποβάλλει τὴν ἡθικὴ κρίση. Δὲν τὴν ἐπιθάλλει. ‘Αθίαστα, πηγαῖα, δίχως κανενὸς εἴδους διδαχὴ αἰσθάνεται τὸ μικρὸ παιδί περισσότερο παρ’ διτὶ ἀντιλαμβάνεται μὲ τὸ μυαλό, διτὶ ὑπάρχει ἡθικὴ δικαίωση καὶ ἡθικὴ τάξη. Αἰσθάνεται τὶς ἀξίες ποὺ προβάλλει τὸ παραμύθι καὶ δέχεται τὰ αἰσιόδοξα μηνύματά του. ‘Ετσι, σὲ ἡλικία ποὺ ἡ νόηση του δὲν ἔχει ἀναπτυχθῆ καὶ οἱ ἀφηρημένες ἔννοιες εἶναι ἀπροσπέλαστες, μὲ τὸ παραμύθι, ποὺ χτυπᾷ τὴν πόρτα τῆς φαντασίας, δημιουργοῦμε μέσα στὸν ψυχικό του χῶρο τὸ κατάλληλο βάθρο πάνω στὸ δποίο θὰ στηρίξῃ ἀργότερα τὴν ἀντίληψή του γιὰ τὴ ζωή, τὸν ἀνθρωπό, τὴν ἡθική του συνέδηση, τὰ ἀξιολογικά του κριτήρια.

‘Η ἑσωτερικὴ ἀνάγκη γιὰ τὰ παραμύθια εἶναι ριζωμένη εἰς τὴν ἐξελικτικὴ βαθμίδα τῆς παιδικῆς ψυχῆς. ‘Η ζωὴ δὲν παρουσιάζει γιὰ τὸ παιδί ἀψυχα ἀντικείμενα ἀλλὰ τούναντίον καθένα ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ εἶναι ζωντανὸ καὶ «ἐν δρά-

σει». Γι' αύτὸν ἀφυπνίζεται νωρὶς ἡ ἐπιθυμία του ν' ἀκούῃ παραμύθια. Μένει τώρα στὰ χέρια ἐκείνου ποὺ θ' ἀναλάβη νὰ δίνη αὐτὴ τὴν χαρὰ στὸ παιδί, νὰ ξέρη νὰ διαλέξῃ τὸ παραμύθι καὶ νὰ τὸ διηγηθῇ ζωντανά. Δὲν εἶναι πράγματα ἀκατόρθωτα αὐτά, γιατὶ ποτὲ δὲν πεθαίνει μέσα μας ἡ παιδικότητα. Παραμύθια μὲ κακὸ περιεχόμενο, μὲ θηρία καὶ φαντάσματα, γεννοῦν δειλία, μῆσος, ἀγανάκτηση, τρόμο καὶ συναίσθημα ἐκδίκησης. Στὸν περίφημο «Κοντορεβιθούλη» δ πατέρας του, ἐπειδὴ ἔχει πολλὰ παιδιὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ θρέψῃ τὸν πηγαίνει στὸ δάσος καὶ τὸν ἔγκαταλείπει. Στὴν «Σταχτοπούτα» ἡ μητριά της τὴν μισθὺσε καὶ τὴν βασάνιζε διαρκῶς. Καὶ στὰ δυὸ αὐτὰ παραμύθια, δσο κι ἄν ἔρχεται ἡ δικαίωση στὸ τέλος μὲ τὴν ἔξυψωση τῶν δυὸ ἥρωών τῶν παραμυθιῶν αὐτῶν, δὲν ἔχουν νὰ διδαχθοῦν τίποτα τὰ παιδιά. 'Ο Πλάτων ἔλεγε: «Μήν λέγετε τὰ τυχόντα παραμύθια στὰ παιδιά». Τὸ παραμύθι περνᾶ ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ σπιτιοῦ στὸ πρόγραμμα τοῦ Νηπιαγωγείου, φυσικὰ μὲ περισσότερες καὶ σοθαρώτερες ἀπαιτήσεις. Σκοπὸς δὲν εἶναι πιὰ μόνο ἡ ψυχαγωγία, ἀλλὰ νὰ ἐπηρεάσῃ τὸν πνευματικὸ καὶ ἥθικὸ κόσμο τοῦ παιδιοῦ. 'Ακόμη καὶ ἡ πολεμικὴ ὁρισμένων ἐπιστημονικῶν κύκλων, οἱ δρποῖοι τὸ θεώρησαν βλασφέρο, ἀναζωογόνησε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν εἰδικῶν γύρω στὸ παραμύθι καὶ στὸ πρόθλημά τῆς ψυχολογικῆς του δραστηριότητας. Τὸ παραμύθι εἶναι ἰδιότυπο στὴν σύνθεσή του καὶ τὴν οἰκονομία του. Βρίσκεται ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. "Εχει δική του νομοτέλεια καὶ δική του πραγματικότητα. Οἱ ἥρωές του ἀποκτοῦν ίκανότητες ἀπεριόριστες. Καὶ τὰ ζῶα μιλοῦν ἀκόμα καὶ συμπεριφέρονται δπως οἱ ἀνθρωποι. Πάνω ἀπ' ὅλα δμως εἶναι δ ἥθικός νόμος. Τὸ νήπιο, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἥλικία τοῦ καθ' αὐτὸν παραμυθιοῦ, ἀρχίζει νὰ συγκεντρώνῃ στὴ συνείδησή του τὴν γνώση γιὰ τὸ καλό καὶ τὸ κακό. Συνθέτει ἔτσι ἔναν ὑποτυπώδη ἥθικό κώδικα. Τὸ παραμύθι εὑρύνει τὸ πλάτος τῶν βασικῶν ἥθικῶν ἴδεῶν τοῦ 'Αγαθοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ, πλουτίζει τὸν κατάλογο τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν ἰδιοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ συμπληρώνει τὸν πρῶτο ἐκείνο ἥθικό κώδικα τοῦ νηπίου. Μιὰ ἰδιότητα ποὺ ὡς τώρα ἦταν αἰσθητὴ ὡς ἀτομική, προσάλλεται στὸν ἄλλο, τὸν φανταστικὸ ἥρωα, ἡ ἥθικὴ ἔννοια ποὺ βρίσκεται πίσω της ἐξαντικειμενικεύεται καὶ πλαταίνει ἔτσι τὸν ἥθικὸ ὄριζοντα.

τοῦ παιδιοῦ. Ἡ ἡθικὴ αὐτὴ ἐμπειρία προσφέρεται χωρὶς τὸ φορτίο τῆς εὐθύνης καὶ τοῦ παθήματος. Τὸ παραμύθι ὅμως πρὸ πάντων θεμελιώνει τὸ ἡθικὸ κριτήριο τοῦ παιδιοῦ, τοῦ διδάσκει τὴν ἀκατάλυτη ἔξουσία τοῦ Ἡθικοῦ νόμου, τὴν ἴδεα τοῦ Δίκαιου καὶ τὴν πίστη στὴν πνευματικὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ δράση κορυφώνεται μὲ τὸν θρίαμβο τῆς Ἀρετῆς. Διακρίνομε συχνὰ στὰ ἡθικοπλαστικὰ παραμύθια τὴν σχέση Προσπάθειας—Ἐπιτυχίας. Στὴν πρώτη περίπτωση ἡ ἀνταμοιθὴ ἔρχεται «ἄνωθεν», ὅτι τὸν δευτέρα, πρᾶγμα σπουδαιότατο, κατακτιέται ἀπὸ τὸν ἥρωα. Πίσω ἀπὸ τὴν πίστη αὐτὴ γιὰ τὸν ἀνθρώπο, θρίσκεται κάποια αἰσιόδοξη ἀντίληψη τῆς ζωῆς, ἀντίθετη ἀπὸ τὴν μοιρολατρικὴ σκέψη τοῦ ἀνατολίτικου παραμυθιοῦ. Ὁ θρίαμβος τῆς καλωσύνης καὶ τῆς ἀγάπης στὴ ζωὴ εἶναι θέσαια στοιχεῖο αἰσιόδοξίας. Ἡ τιμωρία τοῦ κακοῦ ποὺ πρόδωσε τὴν ἀγάπη ἔρχεται ως φυσικὸ ἐπακόλουθο. Καὶ γενικὰ ἡ οἰκονομία τοῦ παραμυθιοῦ μὲ τὸ τέλος «ζήσανε καλὰ καὶ ἐμεῖς καλύτερα» καὶ τὴν τελικὴ νίκη τοῦ Ἡθικοῦ νόμου, τί ἄλλο εἶναι παρὰ ἔνα κήρυγμα αἰσιόδοξίας; Πίσω ἀπὸ τὸ παραμύθι προβάλλει καὶ μιὰ ἄλλη πλευρά, δχι λιγώτερο σπουδαία. Ἡ λύτρωση. Τὸ παραμύθι δίνει αὐτὴ τὶ λύτρωση στὸ παιδί δπως τὴν δίνει καὶ σὲ κάθε πρωτόγονη καὶ ἀπλῆ ψυχή. Τὸ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας του. Μήπως τὸ παραμύθι δὲν γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιβληθῇ πάνω στὰ στοιχεῖα ποὺ τὰ εἶχε ταυτίσει μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ; Ἡ κάθαρση ὅποια κι ὅν εἶναι, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν νίκη τοῦ ἀνθρώπου σὲ στοιχεῖα φυσικὰ καὶ ὑπερφυσικά, ίκανοποιεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀπλῆς ψυχῆς γιὰ λύτρωση. Σ' αὐτὴν τὴν θαθειά, πρωταρχικὴ καὶ παγκόσμια ούσια τοῦ παραμυθιοῦ, διφείλεται τὸ ψυχολογικὸ ἐπίτευγμα τῆς λύτρωσης. Τὰ μορφικὰ στοιχεῖα τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι πρῶτα ἡ ἀντίθεση τῶν περισσοτέρων παραμυθιῶν στρέφεται ἀνάμεσα σὲ δυὸ πόλους: Ἐρηνητικὸς δὲνας (κακία, πανουργία, τεμπελιά). Ιθετικὸς δὲ ὄλλος (καλωσύνη, γενναιότης, θάρρος). Τοὺς δύο πόλους ἐνσαρκώνουν ἡ ἀμοιθὴ καὶ ἡ τιμωρία, ἡ ἐπιτυχία καὶ ἡ ἀποτυχία. Συνδυασμένο μὲ τὶς ἀντιθέσεις ἐμφανίζεται καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ὕπερολῆς. Τὸ παραμύθι προβάλλει τὰ ἐλαττώματα καὶ τὰ προτερήματα τῶν ἥρωών του μεγαλωμέ-

να. Ή διαστολή αύτή, ύπερβολική βέβαια, χρειάζεται γιατί νά μπορέση τὸ παιδὶ νὰ διακρίνῃ τοὺς δυὸ τύπους. Ή νίκη τοῦ ἥρωα στὸν ἀγῶνα μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ εἶναι καὶ ἡ νίκη τοῦ παιδιοῦ. Βοηθιέται ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις καὶ τὶς ύπερβολές καὶ φθάνει εὕκολα στὶς πρώτες ἡθικές αἰτιολογήσεις. "Άλλο στοιχεῖο τῆς τεχνικῆς τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι ἡ ἐπίταση σημαντική, ἡ δοκιμασία περνᾶ συνήθως τρεῖς βαθμούς (τρεῖς ἀδελφές, τρία αἰνίγματα). Η δύναμη τοῦ παραμυθιοῦ μεγαλώνει ὅσο περισσότερο συγγενικά μὲ τὸν ἥρωα μπορεῖ νὰ νοιώσῃ τὸν ἔσωτό του ὁ μικρός. Τὰ περισσότερα παραμύθια τὸ πετυχαίνουν μὲ τὸ νὰ ἔχουν ἥρωες παιδιά. Καὶ τὸ σπουδαιότερο: "Ολα τὰ παιδιά, ὅλων τῶν παραμυθιῶν, γνωρίζουν καὶ ἐνεργοῦν σὰν μεγάλοι, κατορθώνουν τὰ ἀκατόρθωτα, πρᾶγμα σημαντικό ἀπὸ τὴν ἀποψή τῆς λύτρωσης.

Περισσότερο ἀπὸ τὴν μορφὴ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ παραμυθιοῦ. Καὶ νὰ μὴν γίνεται κατάχρηση στὴν διήγηση. Τότε κάνομε τὸ παιδὶ νὰ ζῇ διαρκῶς σὲ κόσμους δνειρευτούς, πρὸ πάντων ὅταν τύχη νὰ ἔχῃ φαντασία περισσότερη ἀπὸ τ' ἄλλα. Δὲν πρέπει νὰ καταστρέφεται ἡ ἀρμονικὴ ἀνάπτυξη τῆς διανοητικῆς του δύναμης. Γι' αὐτὸ τὰ παραμύθια κατατάσσονται σὲ δυὸ κατηγορίες:

1η — Τὰ δνειρώδη, ἀέρινα, μὲ ἥρωες ύπερφυσικὰ ὅντα ποὺ ζοῦν καὶ κινοῦνται ἔξω ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους, εφεύγουν ἀπὸ τὴν τυραννία τῆς λογικῆς, ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὸν νόμο τῆς βαρύτητας καὶ πετοῦν ψηλά - ψηλά.

2η — Σὲ παραμύθια ποὺ μαζύ μὲ τὴν δνειρώδη πλοκή, ἔχουν περιεχόμενο ἡθικὸ καὶ διδακτικό. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ καταλήξουν σὲ ἡθικὸ συμπέρασμα, ὅπως γίνεται συχνά. Τὸ ἡθικὸ συμπέρασμα καθὼς θὰ εἶναι ἀπλό, θὰ τὸ καταλαθαίνῃ μόνο του χωρὶς ἐξηγήσεις περιπτέες καὶ κατευθυντήριες ὑποδείξεις. Στὰ σχολεῖα τὰ παραμύθια δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάρα πολλά. Κατὰ τὸν τελευταῖο αἰῶνα ἔγινε στὴ Γερμονία μιὰ κίνηση γιὰ νὰ εἰσαχθῆ τὸ παραμύθι στὰ σχολεῖα. Ἐπεκράτησαν οἱ γνῶμες τῶν ἀντιθέτων ἐφ' ὅσον τὰ παραμύθια ἦταν χωρὶς παιδαγωγικὸ περιεχόμενο. Δίκαια δὲ Πεσταλότσι ἔλεγε: «Μακρυά ἀπὸ διηγήσεις ἀνούσιες, φλύαρες, μωρὲς καὶ ἀσυνάρτητες». Ἀπὸ τότε ὅμως ὡς σήμερα τὰ πράγματα παρουσιάζονται διαφορετικά. Τὰ παραμύθια μὲ τὴν ἀ-

χαλίνωτη φαντασία ἀντικατέστησαν ἄλλα γραμμένα ἀπό ἔ-  
πιοτήμονες. Γύρω ἀπὸ τὰ προθέλήματα τῆς ἐπιλογῆς καὶ τῆς  
προσφορᾶς παρουσιάζεται στὸν δάσκαλο μιὰ εὔκαιριά δημι-  
ουργικῆς ἐργασίας μὲ μιὰ τέτοια πορεία:

α) Ἀποκάθαρση ἀπ' ὅλες τις κατηγορίες τῶν γνωστῶν  
συλλογῶν, τῶν στοιχείων ἐκείνων ποὺ δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν  
ὅλη οἰκονομία τοῦ παραμυθιοῦ.

β) Περισυλλογὴ παραμυθιῶν στὰ ὅποια νὰ κυριαρχοῦν  
ζῶα, γιατὶ εἶναι κοντὰ στὰ παιδιά.

γ) Παραμύθια μὲ ἥρωες παιδιά.

δ) Παραμύθια μὲ ἥρωες ἐνήλικες.

Βέβαια δὲν μποροῦμε νὰ δώσωμε συνταγὲς σὲ τέτοια  
ζητήματα ψυχολογίας καὶ παιδαγωγικῆς. Ἡ πεῖρα καὶ τὰ  
ἴδια τὰ παιδιά θὰ βοηθήσουν τὸν δάσκαλο νὰ Өρῇ μόνος του  
τὸν δρόμο του. Ἡ καλὴ διήγηση εἶναι τέχνη ποὺ μποροῦν ν'  
ἀποκτήσουν δλοι καὶ νὰ τελειοποιήσουν μάλιστα. Δὲν πρέπει  
νὰ μεταχειρίζόμαστε βιβλίο: Μπαίνει ἀνάμεσά μας καὶ στὰ  
παιδιά καὶ δύσκολα δημιουργεῖται τὸ ψυχικὸ ρεῦμα. Ἐνῶ  
μιλῶντας, συγχωνεύομε τὸν συγγραφέα μὲ τὸ εἶναι μας καὶ  
τὰ λόγια βγαίνουν μὲ τὴ θέρμη καὶ τὴ ζωντάνια προσωπικῶν  
ἀναμνήσεων. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ ἐπιβληθῇ τὸ πνεῦμα  
τοῦ παραμυθιοῦ. Δὲν θὰ ἔχωμε ποτέ θλιψμένη ἔκφραση δταν  
διηγούμαστε κάτι ἀστεῖο. Θὰ στεκώμαστε στὰ κρίσιμα ση-  
μεῖα γιὰ νὰ τὰ ἀπολαύσουν τὰ παιδιά. "Αν ξεχάσωμε κάτι,  
προχωροῦμε. Δὲν μᾶς συγχωροῦν ἀδυναμία μνήμης καὶ χά-  
νεται ἡ γοητεία τοῦ παραμυθιοῦ. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶναι ἀ-  
νάγκη νὰ λησμονήσωμε τὸν ἔαυτό μας καὶ νὰ Өυθιστοῦμε  
στὸ πνεῦμα τοῦ παραμυθιοῦ. Πολλοὶ ἔχουν τὸ δῶρο τῆς ἔκ-  
φρασης. Τὸ πρόσωπο, τὸ σῶμα, ἡ φωνή τους ἐρμηνεύουν πιστά  
τὴν ψυχική τους διάθεση. Πάντως εἴπαμε δτι ἡ ἱκανότητα ἀ-  
σκεῖται. "Οσο διδακτικὸ κι ἀν εἶναι τὸ παραμύθι, θὰ τὸ πα-  
ραλείψωμε ἀν δὲν τὰ εύχαριστῃ. Πρέπει νὰ προτιμοῦμε πα-  
ραμύθια μὲ ἀδιάκοπη δράση. Αὐτὴν ἀγαποῦν τὰ παιδιά, ἴδι-  
αίτερα τῆς προσχολικῆς ἡλικίας Δὲν ἐνδιαφέρονται πολὺ γιὰ  
περιγραφές τῆς φύσης ἢ συναισθηματικὲς ἀναλύσεις. Βασικὸ  
στοιχεῖο ἐπιτυχίας εἶναι ἡ προσωπικότητα ἐκείνου ποὺ διη-  
γεῖται. "Αν τὰ παιδιά μὲ τὸ παραμύθι Өρίσκονται στὸν κόσμο  
τους, ἐμεῖς οἱ μεγάλοι μὲ αὐτὸ φεύγομε ἀπὸ τὸν δικό μας.

Καὶ ξέρομε ὅλοι, πόσο εὐεργετικὴ εἶναι κάποτε ἡ φυγὴ αὐτῇ!

Γιὰ νὰ συνοψίσωμε τὰ κυριώτερα σημεῖα πρέπει:

Τὸ παραμύθι νὰ μήν κρατᾶ πολλὴ ὥρα σ' αὐτὴ τὴν ἡλικία.

Νὰ εἶναι ἡ διήγηση δλοζώντανη (ταλέντο ἡθοποιίας).

Νὰ συμμετέχουν τὰ παιδιά. ("Ισως αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ σὲ μεγαλύτερα παιδιά νὰ χαλᾶ τὴν μαγεία τοῦ παραμυθιοῦ. Στὸ Νηπιαγωγεῖο, ἀντίθετα, εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ πεῖρα μου αὐτὸ μὲ δίδαξε. Τὰ παιδιά μὲ φωνοῦλες ἡ κινήσεις παίρνουν ἐνεργὸ μέρος στὶς περιπέτειες τῶν ἡρώων). Νὰ ἔχῃ τὸ παραμύθι πολλὴ δράση καὶ λίγες περιγραφές. Τὸ ἡθικὸ νόημα νὰ θγαί-νη χωρὶς νὰ φαίνεται δῆτι κάνομε διδασκαλία.

'Ο κόσμος τῶν ζώων εἶναι πολὺ ἀγαπητὸς στὰ παιδιά καὶ πρέπει νὰ τὸν ἔκμεταλευτοῦμε. "Υστερα ἀπὸ κάθε παρα-ραμύθι πρέπει νὰ γίνεται ἡ δραματοποίησή του δηλαδὴ νὰ τὸ παιζουν τὰ παιδιά. Στὴν ἀρχὴ δὲν τὰ καταφέρνουν καλά, ντρέπονται, δὲν κινοῦνται ἄνετα. Ἀργότερα, οἱ δυσκολίες αὐτὲς ἔξαφανίζονται καὶ πολὺ διασκεδάζουν μ' αὐτὲς τὶς πρόχειρες, αὐθόρυμητες παραστάσεις. Παρακάτω σᾶς γράφω μερικὰ ἀπὸ τὰ παραμύθια ποὺ εἶχαν ἐπιτυχία στὸ Νηπιαγωγεῖο μας. Φυ-σικὰ δὲν μπορῶ νὰ σᾶς γράψω ὅλα τὰ παραμύθια ποὺ θὰ ἔχειασθῆτε. Γι' αὐτὰ παραθέτω ἔνα κατάλογο θιλίων ποὺ ἔχω ὑπὸ δόψη μου, καὶ εἶναι κατάλληλα γι' αὐτὴ τὴν ἡλικία, (4 ἔως 6 ἔτῶν): «Γύρω - γύρω ὅλοι», Εύθ. Ἀθανασούλα. «Διπλὸ παραμύθι», «Ἐνα ψέμμα τόσο δά» καὶ «Ο μαγεμένος πύργος», Ελ. Ζούζουλα. «Ἡ καλὴ μητερούλα» καὶ «Ἡ Ἐλε-νίτσα στὴν ἔξοχὴ», Γαλ. Καζαντζάκη. «Παιδικὰ παραμύθια», Γ. Δροσίνη, «Τὰ πρῶτα μας παραμύθια» καὶ «Τὰ τόσα δά πα-ραμυθάκια», Ἀντ. Μεταξᾶ. «Ὑλη καὶ μεθοδικὴ τοῦ παρα-μυθιοῦ» καὶ «Ἐκατὸ παιδαγωγικὰ παραμύθια» τῶν Ἀντ. Τσι-ρίμπα καὶ Χρυσ. Παπακωνσταντίνου. «365 παραμύθια καὶ ίστορίες», Μ. Λήδας Κ. Κροντηρᾶ.

## Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α

### Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ

Μιὰ μέρα ἔκει ποὺ ἡ γάτα καὶ ὁ ποντικὸς ἔπαιζαν, ἡ γά-τα ἔκαμε ἔνα σιγανὸ γρού - ουτς, πηδάει γρήγορα καὶ ἀρπά-ζει τὴ ούρα τοῦ ποντικιοῦ.

— Σὲ παρακαλῶ καλή μου γάτα, ἔκανε κλαψιάρικα τὸ ποντικάκι, δῶσε μου πίσω τὸν οὐρά μου. Πῶς θὰ μὲ δοῦν τ' ἄλλα ποντικάκια χωρὶς οὐρά;

— Νιάρ, νιάρ! Τότε μόνο θὰ στὴν δώσω ἀν πᾶς στὴν ἀγελάδα καὶ σοῦ δώσῃ λίγο γάλα νὰ πιῶ.

— Θὰ πάω θὰ πάω, λέει τὸ ποντικάκι καὶ τρέχει στὴν ἀγελάδα.

— Σὲ παρακαλῶ καλή μου ἀγελάδα δῶσε μου λίγο γαλατάκι νὰ τὸ πάω στὴ γάτα νὰ μοῦ δώσῃ τὴν οὐρά μου.

— Μμ... μ... θὰ σοῦ δώσω ἀν πᾶς στὸν κύρ Στάμο νὰ σοῦ δώσῃ λίγο ἄχυρο.

Τρέχει τὸ ποντικάκι καὶ τὸν βρίσκει.

— Σὲ παρακαλῶ κύρ Στάμο, δῶσε μου λίγο ἄχυρο, νὰ τὸ δώσω στὴν ἀγελάδα, νὰ μοῦ δώσῃ λίγο γάλα, νὸ τὸ πάω στὴν γατούλα, νὰ μοῦ δώσῃ τὴν οὐρά μου.

— Θὰ σοῦ δώσω, λέει ὁ κύρ Στάμος, ἀν πᾶς στὸν ψωμᾶ νὰ μοῦ φέρης λίγο ψωμί.

Τί νὰ κάμη τὸ ποντικάκι; Τρέχει τρέχει πάει στὸν ψωμᾶ.

— Σὲ παρακαλῶ, κύρ ψωμᾶ, δῶσε μου λίγο ψωμάκι, νὰ τὸ πάω στὸν κύρ Στάμο, νὰ μοῦ δώσῃ λίγο ἄχυρο, νὰ τὸ πάω στὴν ἀγελάδα, νὰ μοῦ δώσῃ λίγο γάλα, νὰ τὸ πάω στὴ γατούλα, νὰ μοῦ δώσῃ τὴν οὐρά μου!!

— Θὰ σοῦ δώσω, λέει ὁ ψωμᾶς, ἀν πᾶς στὸν μυλωνᾶ νὰ μοῦ φέρης λίγο ἀλεύρι.

Τρέχει, τρέχει τὸ ποντικάκι καὶ τοῦ λέει:

— Σὲ παρακαλῶ, κύρ μυλωνᾶ, δῶσε μου λίγο ἀλεύρι, νὰ τὸ πάω στὸν ψωμᾶ, νὰ μοῦ δώσῃ λίγο ψωμὶ νὰ τὸ πάω στὸν κύρ Στάμο, νὰ μοῦ δώσῃ λίγο ἄχυρο, νὰ τὸ πάω στὴν ἀγελάδα να μοῦ δώσῃ λίγο γάλα, νὰ τὸ πάω στὴ γατούλα νὰ μοῦ δώσῃ τὴν οὐρά μου!, ἀναστέναξε καὶ συλλογιζότανε τὶ θὰ πῇ τώρα δ μυλωνᾶς.

— Θὰ σοῦ δώσω λέει δ μυλωνᾶς ἀν μοῦ ὑποσχεθῆς δτὶ δὲν θὰ ξαναπειράξης πιὰ τὰ σακκιά μου μὲ τὸ ἀλεύρι.

‘Υποσχεθῆκε τὸ ποντικάκι, παίρνει γρήγορα τὸ ἀλεύρι, τρέχει στὸν ψωμᾶ, παίρνει τὸ ψωμί, τρέχει στὸν κύρ Στάμο, παίρνει τὸ ἄχυρο, τρέχει στὴν ἀγελάδα, παίρνει τὸ γάλα, τρέχει στὴ γατούλα καὶ ἐκείνη ἐπιτέλους τοῦ δίνει τὴν οὐρά του.

## ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΙ

Μιά φορά ένα κάτασπρο περιστεράκι κατέθηκε σε μιά λίμνη νά λουσθή. Φρ... φρ... φρ... Καθώς δύμως δροσιζόταν καὶ τίναζε τὰ φτερά του ἄκουσε μιὰ φωνούλα σὸν κλάμα. «Καλό μου περιστέρι σῶσε με. Πιγομαι!». Τὸ περιστέρι κυττάζει ἀπ' ἐδῶ, κυττάζει ἀπ' ἐκεῖ δὲν διακρίνει τίποτα. «Περιεργο! μοῦ φάνηκε πῶς ἄκουσα μιὰ φωνούλα. Τριγύριζε πάνω στὴ λίμνη καὶ προσπαθοῦσε νὰ θρῆ ἀπὸ ποῦ ἀκούστηκε ἡ φωνή. Καὶ τότε θλέπει ἔνα μερμήγκι νὰ βυθίζεται στὸ νερὸ καὶ νὰ φωνάζῃ «Βοήθεια! Βοήθεια!» σιγανὰ καὶ κουρασμένα. Τὸ περιστέρι δὲν χάνει καιρό, πετᾶ πολὺ κοντά του καὶ τεντώνει τὸ τριανταφυλλένιο του ποδαράκι στὸ μερμήγκι. Ἐκεῖνο κατώρθωσε νὰ πιαστῇ στὸ πόδι τοῦ περιστεριοῦ καὶ φρ... φρ... φρ... βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴ λίμνη. «Εὔχαριστῶ, εὐχαριστῶ» ἔλεγε καὶ ξανάλεγε τὸ μερμήγκι. Ξάπλωσε στὰ χόρτα νὰ ξεκουραστῇ καὶ τὸ περιστέρι πέταξε πάλι στὰ νερὰ τῆς λίμνης. Ἐκείνη τὴν λύρα δύμως νά σου ἔνας κυνηγός! Μόλις εἶδε τὸ περιστέρι, στάθηκε πλάϊ στὸ μερμήγκι, σήκωσε τὸ δόπλο του καὶ τὸ σημάδευε. Δὲν χάνει καιρὸ τὸ μερμήγκι. Πετιέται καὶ δίνει μιὰ δυνατὴ δαγκαματιὰ στὸ πόδι τοῦ κυνηγοῦ. Ἐκεῖνος ἔβαλε μιὰ φωνή: «Αχ». «Φύγε φύγε περιστέρι» φώναξε τὸ μερμήγκι. Τὸ περιστέρι τραμαγμένο πέταξε μακριὰ φωνάζοντας «εὔχαριστῶ μερμηγκάκι μου, εὐχαριστῶ».

## ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ ἦταν ἔνας γάϊδαρος. Καθώς περπατοῦσε μόνος καὶ συλλογισμένος, συνάντησε ἔνα σκύλο πολὺ λυπημένο.

- "Ε, τί ἔχεις φίλε μου, ρωτᾶ δι γάϊδαρος.
- 'Ο ἀφέντης μου νομίζει πῶς γέρασα πιὰ καὶ μ' ἔδιωξε ἀπὸ τὸ σπίτι.
- Γι' αὐτὸ στενοχωριέσαι; "Ελα μαζί μου.
- Πιὸ κάτω συναντοῦνται ἔνα γάτο λυπημένο κι αὐτόν.
- Τί ἔχεις, γάτε; τὸν ρωτοῦν.
- 'Αλοίμονο! 'Η κυρά μου μ' ἔδιωξε γιατὶ γέρασα.
- Μή στενοχωριέσαι. "Ελα μαζί μας. Θὰ πάμε στὴ πόλη νὰ κάνωμε τοὺς μουσικούς. "Έχομε κι οἱ τρεῖς τόσο ώραῖες φωνές.

Λίγα μέτρα πιὸ κάτω συναντοῦν ἔναν κόκκορα νὰ κλαίῃ ἀπελπισμένος γιατὶ ἡ κυρά του θὰ τὸν ἔσφαξε. Τὸν πῆραν κι αὐτὸν μαζί τους. Νύχτωσε. Σκοτάδι πίσα! Ἀπὸ μακρυά, βλέπουν ἔνα φῶς. «Πᾶμε πρὸς τὰ ἐκεῖ. Θὰ μᾶς φιλοξενήσουν», εἶπε ὁ γάιδαρος. Πραγματικὰ ἔφτασαν. Ἡταν ἔνα μικρὸ δικτυό σπιτάκι. Ὁ γάιδαρος πλησίασε στὸ τζάμι, ὁ σκύλος ἀνέβηκε στοὺς ὄμους του, ἡ γάτα στὸ κεφάλι τοῦ σκύλου κι ὁ πόνιος στὸ κεφάλι τῆς γάτας. Ἀπ’ τὸ τζάμι βλέπουν μέσα τρεῖς ἀνθρώπους νὰ μετρᾶνε φλουριά. «Ξέρετε τί νὰ κάνομε; Ν’ ἀρχίσουμε τὸ τραγούδι γιὰ νὰ μᾶς ἀνοίξουν», εἶπε ὁ σκύλος. Κι ὅλοι μαζὶ ἀρχισαν νὰ ξεφωνήζουν. Ξέρετε τί ἔγινε; Φί τρεῖς ἀνθρωποι ἀφησαν τὰ φλουριὰ καὶ τόθαλαν στὰ πόδια. Στὴ βιασύνη τους ρίχνανε τὰ βάζα, τὶς καρέκλες, ὅπτι βρίσκανε μπροστά τους. Ἡταν κλέφτες!! Μὲ τὴν φασαρία ξύπνησαν οἱ νοικοκυρέοι, κατάλαβαν τὶ εἶχε γίνει καὶ εύχαριστησαν τὰ ζώα. Ἀπὸ κείνη τὴν μέρα τὰ κράτησαν μαζὶ τους καὶ περνοῦσαν θαυμάσια οἱ τέσσερεις ἀγαπημένοι φίλοι.

### Η ΠΑΡΙΑΞΕΝΗ ΦΛΟΓΕΡΑ

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ σὲ μιὰ μακρυνὴ πόλη πέσανε ποντίκια. Πόσα ποντίκια! Τρώγανε τὰ παπούτσια τῶν ἀνθρώπων, τὰ τυριὰ στὶς κουζίνες, τρομάζανε τοὺς ἀνθρώπους στὸν ὕπνο τους καὶ ἡ πόλη ἥταν ἀναστατωμένη. Ὁ βασιλιάς δὲν ἤθερε τί νὰ κάνῃ. Διάταξε νὰ βάλουν ποντικοφάρμακο. Τὰ ἔξυπνα ποντίκια δὲν τὸ ἔφαγαν καὶ χόρευαν κοροϊδεύοντας. Διάταξε νὰ βάλουν φάκες, μὰ τὰ ποντίκια ἥταν τόσο μεγάλα ποὺ δὲ χωροῦσαν στὶς φάκες κι ἔτσι δὲν πάθανε τίποτα. Δὲν φτάνουν αὐτά, μὰ μπήκανε καὶ στὸ παλάτι κι ἔνα βράδυ τσιμπήσανε τὸ πόδι τοῦ βασιλιά. «Ε, αὐτὸ πήγαινε πολύ!» Ἀπελπισμένος ἔγραψε σ’ ὅλες τὶς ἐφημερίδες τοῦ κόσμου πῶς δύοιος κατάφερνε νὰ διώξῃ τὰ ποντίκια ἀπ’ τὴν πόλη θὰ τοῦ ἔδινε ἔνα σακκούλι γεμάτο χρυσᾶ φλουριά. Περνοῦσαν οἱ μέρες, κανεὶς δὲ φαινόταν. Καὶ τὰ ποντίκια κάθε βράδυ εἶχαν γλέντι. Μιὰ μέρα παρουσιάζεται στὸ παλάτι ἔνας πολὺ παράξενος ἀνθρωπός. Φοροῦσε ρούχα παρδαλά, εἶχε μακρυά γένεια κι ἔνα κόκκινο μακρὺ σκουφί. Στὸ χέρι του κρατοῦσε μιὰ φλογέρα:

— Βασιλιά μου πολυχρονεμένε, ἥρθα γιὰ νὰ διώξω τὰ

ποντίκια ἀπ' τὴν πόλη σου.

«Μὲ τὶ τρόπο ὁ παράξενος αὐτὸς ἀνθρωπος θὰ διώξῃ τὰ ποντίκια; Τί χάνω; » Ας τοῦ δώσω τὴν ἀδεια». Καὶ τοῦ τὴν ἔδωσε. Τότε ἔγινε ἔνα πρᾶγμα θαυμαστά. Ὁ ἀνθρωπος αὐτὸς ἀρχισε νὰ περπατᾷ στοὺς δρόμους τῆς πόλης καὶ νὰ παίζῃ τῇ φλοιγέρᾳ του. »Επαιζε ἔξαίσια. Τὰ ποντίκια βγήκανε ὅλα ἀπ' τὶς τρύπες τους καὶ τὸν ἀκολουθοῦσαν. Οἱ ἀνθρωποι κατάπληκτοι κύτταζαν ἀπ' τὰ παράθυρά τους. Ὁ ἀνθρωπος ἔπαιζε κι ὅλο ἔρχονταν πίσω του κι ἄλλα ποντίκια, κι ἄλλα κι ἄλλα.... Πήγαινε πρὸς τὴ θάλασσα, ἔφτασε ἐκεῖ, μπῆκε μέσα στὸ νερὸ κι ὅλο ἔπαιζε τῇ φλοιγέρᾳ. Τὰ ποντίκια πέσανε στὴ θάλασσα γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Καὶ πνιγήκανε ὅλα. Ὁ κόσμος τὸν χειροκροτοῦσε, τὸν φιλοῦσε, τοῦ πετοῦσε λουλούδια. Γυρίζει στὸ παλάτι γιὰ νὰ πάρη τὸ σακκούλι μὲ τὰ φλουριά.

— Ήστειο τόπα λέει διασιλιάς. Δὲν σοῦ τὰ δίνω.

Χωρὶς νὰ θυμώσῃ διασιλιάς ἀνθρωπος ἀρχίζει πάλι νὰ παίζῃ τῇ φλοιγέρᾳ. Καὶ ξέρετε τί ἔγινε; Ὁ διασιλιάς, διασιλιάς χάρευε. Μάλιστα. «Οσο ἔπαιζε ἡ φλοιγέρα, τόσο χόρευε διασιλιάς.

— Σταμάτα, σταμάτα νὰ παίζης καὶ θὰ σοῦ δώσω τὰ φλουριά σου! φώναξε λαχανιασμένος. Ὁ ἀνθρωπος σταμάτησε, πήρε τὸ σακκούλι μὲ τὰ φλουριά, ἔθγαλε τὸ καπέλο κι ἔκαμε μιὰ ώραία ύπόκλιση καὶ χαμογελαστὸς ἔφυγε ἀπ' τὸ παλάτι.

## ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΡΩΓΕ

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ ἦταν ἔνα παιδάκι ποὺ δὲν ἔτρωγε ποτὲ ὅλο του τὸ φαγητό. »Αδικα παρακαλοῦσε ἡ μαμά του νὰ φάγη. Μέρα μὲ τὴ μέρα ἀδυνάτιζε κι ὅλο ἀδυνάτιζε. «Ενα πρωτ, ἐκεῖ ποὺ τὸ παιδί ἔπαιζε στὸν κῆπο, φύσηξε ἔνας δυνατὸς ἀνεμος καὶ τὸ πήρε ψηλά - ψηλά σὰν νὰ ἦταν χαρτί.» Εκλαίγε, φώναζε ἀλλὰ διανεμος ποῦν' ἀκούση. »Εβλεπε τὰ σπίτια ἀπὸ κάτω, τὰ δέντρα, τοὺς δρόμους καὶ ζαλιζόταν. «Ωσπου διανεμος κόπασε λιγάκι καὶ τὸ παιδί ἔπεισε σ' ἔνα δάσος. Φοθισμένο κι ἀπελπισμένο, ἔκλαιγε. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του μιὰ μαϊμοῦ καὶ μόλις τὸ εἶδε ἔσκασε στὰ γέλια κι ἀρχισε νὰ φωνάζῃ τὶς φίλες της:

— Τρέξτε νὰ δῆτε ἔνα παιδί σὰν σκιά.  
Τρέξανε κι οι ἄλλες μαῖμοῦδες καὶ γελάσανε μὲ τὴν καρδιά τους. Τὸ παιδί ἀπ' τὴν ντροπή του δὲν ἤξερε ποῦ νὰ θάλῃ τὸ κεφάλι του.

— Καλές μου μαῖμοῦδες μὴ μὲ κοροϊδεύετε. Ἀπὸ σήμερα θὰ τρώγω δόλο μου τὸ φαγητό.

— Νὰ τὸ δοῦμε πρῶτα κι ὑστερα νὰ τὰ πιστέψωμε, εἶπε ἡ πρώτη μαῖμοῦ, ἐσφύριξε κι ὅλες μαζὶ σκαρφάλωσαν στὰ δέντρα. Σὲ λίγο γύρισαν φορτωμένες φροῦτα. Μπανάνες, μῆλα, ἀμύγδαλα.

— Ἐμπρός, φάε, νὰ δοῦμε.

Τὸ παιδάκι ἔτρωγε κι δόλο ἔτρωγε. Κι ἦταν τόσο νόστιμα τὰ φροῦτα ποὺ ἔγλυφε καὶ τὰ χεράκια του.

— Μπράθι, τοῦ εἴπανε οἱ μαῖμοῦδες. Τώρα θὰ φροντίσωμε νὰ πᾶς σπίτι σου. Γίνηκε συμβούλιο δλων τῶν ζώων τοῦ δάσους καὶ ἀποφάσισαν ν' ἀνέθη στὴν πλάτη ἐνὸς ἐλαφιού γιὰ νὰ πάγι πιὸ γρήγορα. "Ετσι κι ἔγινε. Τὸ παιδάκι εὐχαριστησε δλα τὰ ζῶα, ἀνέθηκε πάνω στὸ ἐλάφι κι ἔφτασε σπίτι του. "Επεσε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μαννούλας του.

— Μαμά μου, δῶσε μου νὰ φάω. Θέλω νὰ παχύνω. Ἡ μαμά δὲν ἤξερε τί νὰ κάμη ἀπ' τὴ χαρά της. Εἰπαν χίλια «εὔχαριστῶ» στὸ ἐλάφι ποὺ σὰν ἀστραπὴ ξαναγύρισε στὸ δάσος.

## Ο ΒΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ

Μιὰ φορὰ δὲ Βοριάς καὶ δὲ "Ηλιος μάλωναν ποιὸς εἶναι δ πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τοὺς δυό. Ὁ καυγὰς δόλο καὶ ἀναβεῖ. Ἐκείνη τὴν ὥρα περνοῦσε ἀπ' τὸ δάσος μιὰ γριούλα κουκουλωμένη μὲ μιὰ κάπα γιατὶ ἔκανε πολὺ κρύο.

— Νὰ θάλουμε στοίχημα, ποιὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ καταφέρῃ τὴν γριούλα νὰ θράψῃ τὴν κάπα της, εἶπαν. "Αρχισε πρῶτος δὲ Βοριάς. Φφ... φφ... φφ... φυσοῦσε καὶ ξαναφυσοῦσε. Μὰ δοσο φυσοῦσε τόσο ἡ γριά τυλιγόταν πιὸ σφιχτὰ στὴν κάπα της. "Επειτα ἥρθε ἡ σειρά του "Ηλιος. "Αρχισε νὰ ζεσταίνῃ μὲ τὶς ἀχτίδες του τὴν γριούλα.

— "Αχ, ἥλιε μου χρυσέ, ποὺ μὲ ζέστανες, εἶπε κι ἔθγαλε τὴν κάπα της.

— Νίκησα! φώναξε δὲ "Ηλιος, κι δὲ Βοριάς ἔφυγε κατσουφιασμένος.

Δὲν σᾶς δίνω ἄλλα παραμύθια γιατὶ ὑπάρχουν πολλὰ κα-  
λὰ θιθέλια μὲ παραμύθια γιὰ μικρὰ παιδιά. Κι ἂν σᾶς ἔγρα-  
ψω αὐτὰ τὰ λίγα, εἶναι γιὰ νὰ καταλάβετε πῶς πρέπει τὸ πα-  
ραμύθι τοῦ μικροῦ παιδιοῦ νὰ ἔχῃ κίνηση καὶ διάλογο. Οἱ  
φράσεις νὰ εἶναι μικρές, ἀπλές καὶ ζωντανές. Τὰ σημεῖα ποὺ  
φουντώνουν τὸν ἐνθουσιασμό τους, τὰ λέμε μὲ ἀργὸ ρυθμὸ ἢ  
καὶ τὰ ἐπαναλαμβάνομε. Στὸ παραμύθι «Ἡ παράξενη φλο-  
γέρα», γιὰ παράδειγμα, τὰ παιδιά ξετρελλαίνονται στὸ ση-  
μεῖο ποὺ δ ἀνθρωπος παίζει τὴ φλογέρα καὶ δ ῥασιλιάς χο-  
ρεύει. "Αν τὸ ποῦμε θιαστικά, τὰ προσωπάκια τους δείχνουν  
ἀπογοήτευση. Προσπαθοῦμε δόσο εἶναι δυνατὸ — τόχω ξανα-  
γράψει — νὰ παίρνουν κι αὐτὰ μέρος μὲ κινήσεις ἢ μὲ φωνοῦ-  
λες. Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο μπορεῖτε νὰ διηγηθῆτε ὅλα τὰ γνωστὰ  
παραμύθια.

## ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

“Οπως έχω γράψει καὶ σὲ προηγούμενα κεφάλαια, ἡ ψυχὴ τοῦ Νηπιαγωγείου εἶναι τὸ Κουκλοθέατρο. “Υστεραὶ ἔρχονται τὰ παιχνίδια, τὰ τραγούδια, τὰ παραμύθια. Μιὰ φορά μόνο νὰ θρεθῆσθαι ἀνάμεσά τους, τὴν ὥρα ποὺ οἱ κοῦκλες κινοῦνται, μιλοῦν ἢ χορεύουν, φτάνει γιὰ νὰ νοιώσης μιὰ ἀλλόκοτη συγκίνηση καὶ μιὰ ντροπὴ γιὰ τὴν στέρηση τῶν παιδιῶν μας ἀπὸ κάθε ψυχαγωγία. Ἡ κοινωνία ἐπαναπαύεται στὴν ἴδεα ὅτι ὑπάρχουν σχολεῖα παντοῦ γιὰ νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιά γράμματα. Γιὰ τὸ γέλιο καὶ τὴν χαρὰ τοῦ παιδιοῦ δὲν νοιάζεται, ἐκτὸς ἀπὸ ὧρισμένες μεμονομένες προσπάθειες ἵδιωτικῆς πρωτοβουλίας. Φοιτήτρια ἀκόμα, μπῆκα στὸν ὅμιλο τῶν κοριτσιῶν ποὺ θὰ μαθαίναμε τὰ μυστικὰ τοῦ Κουκλοθέατρου χωρὶς καλά - καλὰ νὰ ἔχω συνείδηση τῆς σοβαρότητας τοῦ ἔργου. Μόνο δταν ἀρχίσαμε τὶς παραστάσεις στὰ διάφορα χωριά τῆς Ἱαττικῆς, μὲ μόνη σκηνὴ μιὰ κουβέρτα κάποιου χωριστοῦ καὶ εἰδα τὰ μάτια ὀρθάνοιχτα νὰ περιμένουν διψασμένα κι ἄκουσα τὶς φωνές τους, τὰ γέλια τους, τὰ παλαμάκια τους, τὰ ξεφωνητὰ τῆς χαρᾶς τους μοιρθε νὰ φωνάξω! Πρέπει νὰ θεσπιστῇ ὑπο-



χρεωτικά στά σχολειά. Θά δώση ἐκτός ἀπ' τὴν χαρά, τὴν ψυχική ύγεια στά παιδιά μας. Τὸ παιδί θὰ μποροῦσε νὰ διδαχθῇ ἀπειρά πράγματα, εἶναι δέ μόνος τρόπος νὰ τοῦ πούμε μὲ τὸ στόμα τῆς κούκλας ποιὸ εἶναι τὸ Καλό. "Ετσι τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ βάλαμε στὸ Νηπιαγωγεῖο μας ήταν μιὰ σκηνὴ κουκλοθεάτρου." Απειρες φορὲς παίζοντας τὶς κούκλες σκεπτόμουντας τὰ λόγια τοῦ Κομφούκιου: «Πολλοὶ ἀνθρωποι ζητοῦν τὴν εύτυχία πιὸ φηλὰ ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, ὅλλοι πιὸ χαμηλά. 'Αλλ' ἡ εύτυχία βρίσκεται στὸ ψυχος τοῦ ἀνθρώπου».

Τὶ πληρώνομε γι' αὐτὴν τὴν εύτυχία τῶν παιδιῶν; Λίγα χαρτόνια, κουρέλια χρωματιστά, ἐφημερίδες παληὲς καὶ μπογιές ἀρκοῦν. Δὲν εἶναι καταπληκτικό; Μέσα σ' αὐτὰ τὰ τιποτένια ψλικὰ δῆμως πρέπει νὰ βάλωμε τὴ ψυχή μας. Θά σᾶς πῶ καὶ κάτι ὅλλο. Χώρια ἀπ' τὴν ίκανοποίηση ποὺ θὰ νοιώθετε κάθε φορὰ γιὰ τὸ ἀποτελέσματα τῆς παράστασής σας, θὰ αἰσθάνεσθε καὶ τὴ χαρὰ τοῦ δημιουργοῦ. Μόνες θὰ κάμετε τὶς κούκλες, μόνες ἵσως θὰ γράψετε τὸ ἔργάκι, μόνες θὰ τὸ παίξετε. Κι ἂν ἡ παράστασή σας θγῆ καλή, παράλληλα μὲ τὴ παιδαγωγικὴ ἐπιτυχία, θὰ γεμίση τὴ ψυχή σας μιὰ πληρότητα ποὺ μόνο ἔνας καλλιτέχνης νοιώθει. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ αὐτὸ ποὺ λέω. Ἡ κούκλα, ἐκφράσεις βέβαια δὲν ἀλλάζει. Ἡ ἐκφραση βρίσκεται στὴν κίνησή της καὶ στὴ φωνή της. "Οσες δισπιστοῦν θὰ τὸ δοῦν στὴν πράξη. Πῶς θὰ δώσωμε τὴ συγκίνηση ἐνὸς λυγμοῦ ἢ μιᾶς ἀξαφνης χαρᾶς ἂν δὲν συμμεριζόμαστε αὐτὸ τὸ λυγμὸ ἢ αὐτὴ τὴ χαρά; 'Αλλιώτικα θὰ θγοῦν γελοῖες κραυγὲς ποὺ δὲν πρόκειται νὰ συγκινήσουν τὰ παιδιά. Θὰ σᾶς ἔξομολογηθῶ κάτι. 'Αποφεύγω νὰ ἔχω συμπαίκτρεις δόσο κι ἂν αὐτὸ μὲ δυσκολεύει ἀφάνταστα καὶ ἀναγκαστικά οἱ κούκλες εἶναι πάντα μία ἢ δύο στὴ σκηνή, γιατὶ δίνομαι τόσο στὸ ἔργο ποὺ νομίζω πώς λίγες θὰ τὸ καταλάθουν. "Οσες φορὲς δῆμως βρῆκα συνεργάτιδες μὲ μόρφωση καὶ καρδιά, οἱ παραστάσεις θγήκανε πολὺ καλές.

Οἱ κούκλες δημιουργοῦν τύπους ποὺ παίρνουν μέρος στὴ ζωὴ τοῦ Νηπιαγωγείου σὰν μέλη τῆς χαρούμενης οἰκογένειας μαρ. Βέβαια τοὺς τύπους τοὺς διαλέγωμε ἀνάλογα μὲ τὸ περιβάλλον καὶ τὸ ποιὸν τῶν παιδιῶν μας. "Αλλοι κουκλίστικοι τύποι θὰ εἶναι σὲ μιὰ πόλη, ὅλλοι σ' ἔνα χωριό, ὅλλοι σὲ μιὰ κατασκήνωση. Τὰ λαϊκὰ στοιχεῖα κάθε τόπου μποροῦν νὰ χρη-

σιμεποιηθούν περίφημα καὶ νὰ ἔχουν μεγάλη ἐπιτυχία. "Ολα  
αὐτὰ ἀφήνονται στὴν ἔμπνευση καὶ τὴν ἐφευρετικότητα τῶν  
γονέων ἢ τῶν διδασκάλων ποὺ θ' ἀναλάθουν αὐτὴ τῇ δουλειᾷ.  
Στὸ Νηπιαγωγεῖο μποροῦν θαυμάσια νὰ σᾶς βοηθήσουν καὶ  
γονεῖς ποὺ νὰ εἶναι πρόθυμοι καὶ νὰ πιστεύουν στὴν μεγάλη  
σημασία ποὺ ἔχει τὸ κουκλοθέατρο. Μοῦ ἔκανε πάντα ἐντύ-  
πωση πῶς μὲ παρακαλοῦσσαν οἱ μητέρες νὰ παρευρίσκονται  
κι ἐκεῖνες στὴν παράσταση. Βρισκόμουν σὲ δύσκολη θέση  
γιατὶ ἡ παρουσία ἐνὸς μεγάλου σ' αὐτὴ τὴν νηπιακὴ ἡλικία  
εἶναι ἐμπόδιο στὴν τέλεια ἐπικοινωνία τους μὲ τὶς ἀγαπημέ-  
νες τους κούκλες. Εἶναι πιὸ συγκρατημένα, ὁ διάλογος δὲν  
ἐξελίσσεται δπως δταν παρακολουθοῦν μόνα τους. Συχνὰ ἡ  
κούκλα τὰ μαλώνει γιὰ κάποια ἀταξία. Δὲν θυμώνουν ποτὲ  
μὲ τὴν κούκλα. "Ισα ἵσα ζητοῦν συγνώμη συντριψμένα ποὺ  
τὴν στενοχώρεσαν. Σ' αὐτὲς τὶς στιγμὲς ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ  
εἶναι δρθάνοιχτη, μιὰ παραμικρὴ κίνηση, γέλιο, ἢ ἔστω καὶ  
παρουσία μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ πληγές ποὺ δὲν θὰ σβηθοῦν  
ποτὲ καὶ ποὺ κανεὶς δὲν θὰ ὑποψιάζεται ἀπὸ ποῦ προῆλθαν.  
Ο ἔπαινος φέρνει χαρὰ ποὺ ἔχενιέται εύκολα. Ἡ παρατήρη-  
ση δημαρχού, ίδιαίτερα ἀπὸ ἄνθρωπο ἢ κούκλα ποὺ λατρεύουν τὰ  
παιδιά, ἀγγίζει τὴ ψυχὴ στὸ θάθος της καὶ χρειάζεται μεγά-  
λη προσοχή, πεῖρα καὶ ἀγάπη.

"Οσες φορὲς ἐπιτρέψαμε σὲ μερικὲς μητέρες νὰ παρακο-  
λουθήσουν, διασκέδασσαν μὲ τὴν καρδιά τους, τὸ βλέπαμε. "Ο-  
ταν λοιπὸν οἱ ἐνήλικες ξεχνοῦν τὶς ἔγνοιες τους καὶ γελοῦν,  
πόσο πρέπει νὰ ἀναγαλλιάζουν τὰ πιτσιρίκια ποὺ χτυποῦν τὰ  
χεράκια τους μπροστὰ στὴν κλειστὴ αὐλαία καὶ φωνάζουν τὸ  
ὄνομα κάθε κούκλας! Κάνω ἐδῶ μιὰ παρένθεση γιὰ νὰ πῶ  
δυὸ λόγια γιὰ τὸν Καραγκιόζη. Κι αὐτὸν τὸν ἀγαποῦν τὰ  
παιδιά. "Ομως οἱ ἡρωές του προκαλοῦν τὸ γέλιο μὲ ἀστεῖα  
χοντρὰ ἢ κοροϊδεύονται φυσικές ἐλλείψεις καὶ ἐλαττώματα.  
Βέβαια, ὁ Καραγκιόζης ἢ ὁ Φασουλής μποροῦν νὰ ἔξυγιαν-  
θοῦν χωρὶς νὰ ἀλλάξωμε τὴ φύση τους. Αὐτὸ τὸ ἔγχειρημα  
δημαρχού χρειάζεται μεγάλο τεχνίτη, δπως εἶναι ὁ Γιώργος Ρώ-  
τας ποὺ πρώτος στὴν Ἐλλάδα παρουσίασε παιδαγωγικὸ Φα-  
σουλῆ. Μὰ καὶ μὲ τὸ κουκλοθέατρο του σκόρπισε χαρούμενα  
γέλια στὸν παιδόκοσμο δπως ἐπίσης ἢ Λιλίκα Νάκου καὶ ἡ  
"Ελένη Περράκη.

· Ή διαφορά Κουκλοθέατρου καὶ Μαριονετών εἶναι ὅτι στὸ μὲν πρῶτο, θάζομε τὸ χέρι μέσα στὴν κούκλα καὶ τὴν κινοῦμε, ἐνῷ στὶς δεύτερες, οἱ κούκλες εἶναι κρεμασμένες μὲ κλωστὲς ποὺ τὶς κουνᾶ ὁ παίκτης ἀπὸ πάνω. Αὐτές, εἶναι γιὰ μεγαλύτερα παιδιὰ καὶ ἔχουν πολλὰ ἔξοδα σὲ κούκλες, σκηνικά, φωτισμό, μουσικούς κλπ.

Τὸ Κουκλοθέατρο — αὐτὸ μᾶς ἀπασχολεῖ — δὲν πρέπει γὰ δανείζεται στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Θέατρο ἢ τὸν Κινηματογράφο. "Εχει τὴν δική του περιοχὴ καὶ τὰ δικά του ἐκφραστικὰ μέσα. Ή κάθε κούκλα ἔχει τὸ δικό της ύφος ποὺ τὸ τονίζομε ἰδιαίτερα μὲ ὀρισμένες κινήσεις, μὲ ἰδιαίτερη φωνὴ χρωματισμένη ἀνάλογα. Δὲν θαζόμαστε. Τὸ παιδί θέλει ν' ἀπολαμβάνη κάθε σκηνή, πρᾶγμα ποὺ δὲν τὸ προσφέρει δικινηματογράφος. Στὸ δικό μας κουκλοθέατρο τὰ κεντρικὰ πρόσωπα εἶναι :

· Ή Κυρὰ Καλή. Μιὰ γλυκειὰ γιαγιὰ ποὺ μαθαίνει ὅλα γύρω ἀπ' τὴν ζωὴ τῶν παιδιῶν ποὺ καὶ τὸ μάλωμά της εἶναι τρυφερό. Φορᾶ μαῦρο τσεμπέρι καὶ κρατᾶ ἔνα μπαστουνάκι. Τὰ δυό της ἔγκονάκια, δ' Ἀταχτούλης καὶ ἡ Ζωηρούλα, δίνουν μὲ τὶς σκανταλιές τους ἢ τὶς καλωσύνες τους, εὔκαιριά στὴν γιαγιὰ νὰ δώσῃ ἐκφραση σὲ δ, τι θέλομε νὰ τονίσωμε ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Εύκαιριες ἀπειρες θέθαια μᾶς δίδουν τὰ παιδιά. Ή Ψιψίνα εἶναι ἡ γάτα τῆς κυρὰ Καλῆς, γελαστὴ καὶ πρόσχαρη. "Εχει ἔνα μικρὸ γατάκι ποὺ τοῦ μαθαίνει τὴν τέχνη νὰ πιάνῃ ποντίκια. "Οταν τὸ σπίτι τύχει νὰ μείνῃ σκονισμένο καὶ ἡ Ζωηρούλα δὲν τὸ καθαρίσει, κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους τρία ποντικάκια, δυὸ ἀρσενικά κι ἔνα θηλυκό ντυμένο μὲ φουστίσα. Τὸ ἔνα ἀρσενικὸ φορᾶ γυαλιά. Τότε γίνεται πανζουρλισμὸς μὲ τὶς γάτες.

Γείτονας τῆς κυρὰ Καλῆς εἶναι διάγαπημένος τῶν παιδιῶν, κύριος Κολοκύθας. Σὲ κάθε ἐμφάνισή του, χαλοῦν τὸν κόσμο ἀπ' τὶς φωνὲς κι ἀπ' τὴ χαρά. "Εχει θροντερὴ φωνή, κάνει ἀστεῖες γκριμάτσες κι ἔχει μιὰ μύτη σὰν σουθλί. Ό λόγος τῆς μεγάλης του μύτης, εἶναι ὅτι σταν ἥταν μικρὸς ἔθαζε τὸ χέρι του καὶ τὴν μεγάλωσε. "Ετσι, ντρεπόταν πιὰ νὰ πάη σχολειό. Τὰ παιδιὰ τοῦ Νηπιαγωγέου ἀναλαμβάνουν νὰ τοῦ μάθουν δ, τι τὰ ἴδια διδάσκονται. "Εκεῖνος τ' ἀκούει στραβὰ καὶ γίνονται μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἔνα σωρὸ ἀστεῖες παρεεη-

γήσεις. Είναι πάντα πρόθυμος νὰ ἔκτελέσῃ τὰ ἀκατόρθωτα, καὶ νὰ βοηθήσῃ δλους σὲ κάθε δύσκολη στιγμή. Γυναῖκα του εἶναι ἡ κυρία Ντομάτα, παχουλή, ροδοκόκκινη καὶ πάντα βια-στικιά. Ὁ κύριος Κεφάλας μὲ τὸ ὄψιτηρό του ὑφος, τὶς με-τρημένες κουθέντες, εἶναι δικαστής νὰ ποῦμε. Γύρω ἀπ' αὐ-τὰ τὰ πρόσωπα κινοῦνται καὶ ἄλλα μὲ μικρότερη σημασία δ- πως εἶναι ὁ κύριος Καρότος στενὸς φίλος τοῦ κυρίου Κολοκύθα, μικρόσωμος ἀδύνατος μ' ἔνα μακρὺ καπέλλο—καρότο. Εἶναι δ σύντροφος τῶν παιχνιδιῶν του. Φυσικά, κάθε παραμύθι ἔ- χει τοὺς δικούς του ἥρωες, κοῦκλες δηλαδὴ ποὺ φτειάχνουμε ἐπίτηδες. Διαφορετική θὰ εἶναι ἡ Χιονάτη π.χ. ἀπὸ τὴν Κοκ- κινοσκουφίτσα.

### ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ

Δὲν θὰ προσπαθήσωμε νὰ τὶς κάνωμε νὰ μοιάσουν μὲ πραγματικὰ ὄντα. Θὰ τονίσωμε στὴ μορφή τους δ, τι νομίζομε δ, τι ἔκφράζει τὸν χαρακτῆρα τῆς κούκλας. "Ενα λαϊμαργό ὀγοράκι γιὰ παράδειγμα, θὰ ἔχῃ ὑπερβολικὰ μεγάλο στόμα. Ποτὲ κανονικό. "Ενα ἄλλο, ξευπνο, θὰ ἔχῃ δυὸς πελώρια μάτια. Η κούκλα ἔχει κεφάλι καὶ χέρια. Τὸ σῶμα καὶ τὰ πόδια τὰ ὀναπτληρώνει τὸ πουκάμισο στερεωμένο στὸ λαιμό, δπου περ- νιέται τὸ χέρι ἔκείνου ποὺ παίζει. Οἱ κοῦκλες μποροῦν νὰ κατασκευαστοῦν μὲ πολλοὺς τρόπους. Σᾶς δίδω τοὺς κυριώ- τερους :

ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ. Οἱ βαμβακερὲς κάλτσες εἶναι δ, τι χρειά- ζεται, ἀρκεῖ νὰ ἔχουν χρῶμα τοῦ δέρματος. Κάνομε ἔνα σακ- κουλάκι σὲ μέγεθος γροθιᾶς καὶ τὸ γεμίζουμε βαμβάκι. Προσ- θέτομε μὲ κομματάκια ἀπὸ ὑφασμα, τὴ μύτη καὶ τ' αὐτιά. Τὰ μάτια γίνονται ἀπὸ χάντρες ἢ κουμπιά. Κεντοῦμε τὸ στόμα καὶ τὰ φρύδια καὶ χρωματίζομε τὰ μάγουλα. Μὲ διάφορες βελονιὲς σχηματίζομε τὶς ρυτίδες ἢ τὸ πηγούνι. Γιὰ μαλλιά μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε μαύρες κάλτσες μεταξωτὲς κομένες σὲ πολὺ λεπτές λουρίδες ἢ μαλλὶ πλεξίματος ἢ βαμ- βάκι ἢ εἶναι ἀσπρα. Μὲ τὰ ἴδια ὄλικὰ αὐτὰ φτειάχνομε τὰ γένεια ἢ τὰ μουστάκια. Στὸ λαιμὸ θὰ βάλωμε ἔνα μικρὸ χωνὶ χαρτονένιο ποὺ νὰ χωρῇ τὸ μεσιανό μας δάχτυλο ὡς τὴ δεύ- τερη φάλαγγα καὶ θὰ τὸ ράψωμε στερεά. Στὸ λαιμὸ αὐτὸ θὰ ραφτῇ καὶ τὸ πουκάμισο.

ΜΕ ΧΑΡΤΙ. Αύτές χρειάζονται μεγαλύτερη έπιδεξιότητα κι αν δὲν σᾶς έπιτύχουν οι πρώτες κούκλες, μήν χάσετε τὸ θάρρος σας. Προσωπικά, προτιμῶ αὐτές τὶς κούκλες γιατὶ εἶναι πιὸ ἐλαφριές καὶ γίνονται καλλιτεχνικώτερες ἀπὸ τὶς ἄλλες. Ἐτοιμάζομε ἔνα σακκουλάκι μὲ ὑφασμα στὸ μέγεθος κεφαλιοῦ κούκλας καὶ τὸ γεμίζομε μὲ ἅμμο. Στὸ στόμιό του τὸ κλείνομε μ' ἔνα ξύλο χοντρό, ὅσο δεῖκτης τοῦ χεριοῦ μας ἥ μὲ χοντρὸ φελλό. Σχίζομε ἔπειτα ἐφημερίδες σὲ κομμάτια 10 X 20 πόντων. Οἱ οὕγιες νὰ εἶναι ξεφτισμένες. Γι' αὐτὸ τὶς κόβομε μὲ τὸ χέρι καὶ ὅχι μὲ ψαλλίδι. "Ἐχομε ἀλευρόκολλα ἔτοιμη, ζεστὴ καὶ ἀλείφομε ἔνα - ἔνα τὰ κομμάτια, ἐνῶ τὰ βάζομε τὸ ἔνα πάνω στὸ ἄλλο. Προηγούμενα, πάνω ἀκριθῶς στὸ ὑφασμα βάζομε ἔνα κομμάτι στεγνῆς ἐφημερίδας καὶ τυλίγομε τὸ σακκουλάκι. "Ἐπειτα στρώνομε τὰ βρεμμένα. Μὲ ἄλλα μουσκεμμένα κομμάτια πλάθομε τὸ πρόσωπο. Τὰ μάγουλα φουσκωτά, τὰ φρύδια, τὴ μύτη, τὸ σαγώνι καὶ ὅ,τι χαρακτηριστικὰ θέλομε νὰ δώσωμε στὸ πρόσωπο. Καλὸ εἶναι τὴν στεγνὴ ἐφημερίδα ποὺ βάζομε πρώτα - πρώτα, νὰ τὴν ἔχωμε βρέξει μὲ διάλυση βορικοῦ δξέος σὲ νερό, γιά νὰ μήν καταστρέφεται ἀπὸ ζωύφια τοῦ ἀλευριοῦ. "Ἐπειτα τὸ ἀφήνομε νὰ στεγνώσῃ. Μετὰ τὸ στέγνωμα τραβοῦμε τὸ ξύλο καὶ ἀδειάζει τὸ σακκουλάκι ἀπὸ τὴν ἅμμο καὶ μένει ἐλαφρὸ καὶ κούφιο. Τὸ κεφάλι αὐτό, θὰ ἔχῃ ἀνωμαλίες ποῦ καὶ ποῦ. Τὶς στρώνομε μὲ γυαλόχαρτο. Ἀκολουθεῖ τώρα τὸ βάψιμο ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικό. Πρώτα ἀλείφομε τὸ κεφάλι δόλο μὲ ψαρόκολλα ἀνακατωμένη μὲ ἀσπρο τσίγκο ἥ μὲ ἀσπρο χρῶμα τοῦ βαρελιοῦ. Ἀφοῦ περαστῇ ἔνα - δυὸ χέρια καὶ στεγνώσῃ, ζωγραφίζομε τὰ χαρακτηριστικὰ μὲ νερομπογιές ἥ λαδομπογιές. Πρέπει βέβαια νὰ ἔχωμε λίγες γνώσεις ζωγραφικῆς γιά νὰ δώσωμε τὴν ἐντύπωση ποὺ θέλομε. "Ἐναν καλοκάγαθο ἀνθρώπο θὰ τὸν χρωματίσωμε ροδαλό, ἔνα γέρο γκριζοκίτρινο. Τὰ χέρια θὰ τὰ ράψουμε στὶς δυὸ ἀκρες τοῦ πουκάμισου. Μποροῦν νὰ γίνουν ἀπὸ ἐλαφρὸ ξύλο, ὅπότε δταν κτυποῦν τὰ χέρια, δ κρότος ποὺ γίνεται εύχαριστεὶ τὰ παιδιά, ἥ ἀπὸ τούχα ἥ ἀκόμα ἀπὸ δπλὸ ὑφασμα στὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας. Νὰ μήν ξεχνοῦμε δτι ὑπάρχει δεξιὸ καὶ ἀριστερὸ χέρι γιά νὰ τοποθετοῦμε κατάλληλα τὸν ἀντίχειρα. "Αν γίνουν ἀπὸ ὑφασμα τὰ χέρια, τότε κόβονται σὲ δυὸ ἵδια κομμάτια τὸ καθένα

καὶ τὰ ράθομε. "Επειτα τὰ γεμίζομε μὲ λίγο βαμβάκι. Κάτω κάτω, ράθομε ἔνα χαρτονάκι κυλινδρικό που θὰ ἐνωθῇ μὲ τὸ μανίκι τοῦ πουκάμισου. Μέσα σ' αὐτὸ τὸ χαρτονάκι θὰ περ-



νᾶ τὸ δάχτυλό μας. "Αν τὸ χέρι γίνει ἀπὸ ξύλο τότε στὸ κάκτῳ μέρος σκάβεται ἔνας κῶνος ἀρκετὰ βαθὺς γιὰ νὰ χωρῇ τὸ δάχτυλο. "Αν πάλι τὸ ξύλο εἶναι κόντρα πλακέ, καὶ δὲν γίνεται νὰ σχηματισθῇ ὁ κῶνος, τότε στερεάνομε στὴ βάση τοῦ χεριοῦ που κρύθεται μέσα στὸ μανίκι ἔνα κῶνο ἀπὸ χοντρὰ

χαρτόνι. Τὰ πόδια τὰ κολλοῦμε στὸ κάτω μέρος τοῦ πουκα-  
μίσου ἢν νομίζουμε ὅτι εἰναι ἀναγκαῖο συμπλήρωμα στὴν δη-  
μιουργία ἐνὸς τύπου. Οἱ κάλτεσες θὰ γίνουν ἀπὸ ἀληθινὴ κάλ-  
τσα. Πάντως ὃν δὲν εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ ἔνα ἀστεῖο θάδισμα,  
τότε δὲν θάζομε πόδια.

Τὰ φορέματα παίζουν σημαντικὸ ρόλο καὶ πρέπει νὰ εἰ-  
ναι ἀνάλογα μὲ τὸν τύπο κάθε κούκλας. Τὸ θασικὸ φόρεμα  
εἶναι τὸ πουκάμισο. Πρέπει νὰ εἶναι εὔρυχωρο, νὰ κρύθῃ τὸ  
χέρι μας καὶ νὰ μὴν ἔμποδίζῃ τὶς κινήσεις μας. Τὸ πίσω μέ-  
ρος κόβεται πιὸ φαρδὺ ἀπὸ τὸ ἔμπρός καὶ θὰ εἶναι καμωμέ-  
νο ἀπὸ γερὸ ὄφασμα. Πάνω σ' αὐτὸ τὸ πουκάμισο θὰ ραφτοῦν  
τὰ ὑπόλοιπα φορέματα. Ἡ φαντασία καὶ τὸ γοῦστο δημιουρ-  
γοῦν ἀπὸ κουρέλια ἀσήμαντα, μιὰ ἔμφανιση καλλιτεχνικὴ.  
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ βάλετε μπροστὰ τὸ κουκλοθέατρό σας,  
δὲν θὰ πετάτε πιὰ τίποτα, χάντρες, λουλούδια ψεύτικα, φτε-  
ρά, κουμπιά κλπ. “Οσο περισσότερο καταγίνεσθε, τόσο θὰ  
θρίσκετε συνδυασμούς.

Τὰ ζῶα εἶναι πολὺ ἀγαπητὰ στὰ παιδιά γι' αὐτὸ πρέ-  
πει νὰ ἐπιδιώκετε στὶς παραστάσεις σας νὰ παίρνουν ἐνεργὸ  
μέρος πολλὰ ζῶα. Γίνονται ὅπως τὶς ἀλλες κούκλες ἀφοῦ καὶ  
αὐτὰ κινοῦνται καὶ μιλοῦν ὅπως τὶς ἀνθρωπόμορφες κούκλες.  
Τὸ κεφάλι θέσαια θὰ εἶναι τὸ κεφάλι τοῦ ζώου ποὺ θέλομε  
καὶ τὰ ἄκρα θὰ εἶναι τὰ πέλματα τοῦ ζώου. Ἡν δημοσίευ-  
ται τὸ ζῶο νὰ ἔμφανιστῃ μιὰ στιγμὴ μόνο τότε τὸ κατασκευ-  
άζομε ἀπὸ χαρτόνι. Τὸ ζωγραφίζομε κι ἀπ' τὶς δυὸ μεριές ὅπως  
ἀκριθῶς εἶναι τὸ ζῶο καὶ τὸ κινοῦμε στηρίζοντάς το πάνω  
σ' ἔνα ξύλο ποὺ νὰ φαίνεται δσο μποροῦμε λιγώτερο. Τὰ φαν-  
ταστικὰ παραμυθένια ζῶα, εἶναι ἀγαπητὰ στὰ παιδιά ἀρκεῖ  
νὰ μὴν ἔχουν πολὺ ἄγρια ἔμφανιση.

## ΠΩΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ

Γιὰ νὰ πάρη ζωὴ ἡ κούκλα, πρέπει νὰ κινεῖται καὶ νὰ  
μιλᾶ. Καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ θέλουν ἀσκηση, κέφι καὶ κάποιο τα-  
λέντα.

Σὲ κάθε χέρι μας περνοῦμε μιὰ κούκλα. Ὁ δείκτης κινεῖ  
τὸ κεφάλι. Τὸ μεγάλο δάχτυλο καὶ ὁ μέσος, τὰ χέρια τῆς  
κούκλας.

Οἱ θασικὲς κινήσεις τῆς κούκλας εἶναι πολὺ εὔκολες. Ἡ

πιὸ συνηθισμένη εἶναι τὸ σκύψιμο τοῦ κεφαλιοῦ. "Αν θέλετε νὰ στρέψη τὸ κεφάλι, τότε στρέφει δόλόκληρο τὸ χέρι. Ή κούκλα χτυπᾷ παλαμάκια ἢν ἐνώνονται καὶ χωρίζουν τὸ μεγάλο δάχτυλο καὶ δὲ μέσος. "Αλλή κίνηση εἶναι ὅταν δὲ μέσος ἀκουμπήσει στὸ στομάχι τῆς κούκλας καὶ κείνη κάνει ὑπόκλιση. "Αν θέλῃ διορθώνει τὰ μαλλιά της σκύθοντας λίγο τὸ κεφάλι, (τὸν δείκτη), ἐμπρός, ξύνεται, χασμουριέται. Γιὰ νὸ δείξῃ τὴ χαρά της ἀνοίγει καὶ τὰ δυὸ χέρια, στὸν θυμὸ γυρνᾶ τὴν πλάτη. Κοιμᾶται πάνω στὸ ξύλο τῆς σκηνῆς, περπατᾶ ἀνεβοκατεβάζοντας ἔλαφρά τὸ σῶμα. Ή λύπη ἐκφράζεται ἢν φέρωμε καὶ τὰ δυὸ χέρια στὸ κεφάλι, ή σκέψη, μόνο μὲ τὸ ἔνα χέρι στὸ κεφάλι. 'Ο θαυμασμός, ἢν ἀνοίξωμε τὰ χέρια τῆς κούκλας καὶ γείρει λίγο πρὸς τὰ πίσω. Μὲ τὶς πολλὲς ἀσκήσεις μπροστὰ σ' ἔναν καθρέφτη θὰ αὐτοσχεδιάσετε ἔνα σωρὸ ἄλλες κινήσεις. 'Επειδὴ κουράζει τρομερὰ νὰ ἔχετε διαρκῶς τὰ χέρια ὑψωμένα στὴν παράσταση, κάνετε κάθε μέρα ἀνατάσεις τῶν χεριῶν, ἀσκήσεις τῆς παλάμης καὶ τῶν δαχτύλων. "Αν ὑπάρχῃ μιὰ ἀστεία σκηνὴ στὸ ἔργο π.χ. τράβηγμα τῆς μιᾶς κούκλας ἀπ' τὴν ἄλλη ἢ κυνηγητό, νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνετε 4-5 φορές. Νὰ ἀποφεύγετε τὶς σπασμωδικές κινήσεις ποὺ δείχνουν τὴν κούκλα νευρική.

Τοὺς κεντρικοὺς ἡρωες τοῦ κουκλοθεάτρου τὸ παιδὶ ἀναγνωρίζει ἀμέσως ἀπὸ τὶς ἴδιες πάντα κινήσεις κι ἀπ' τὸν ἴδιο τόνο φωνῆς. 'Ο κύριος Κολοκύθας, γιὰ νὰ φέρω ἔνα παράδειγμα, κινεῖται πάντα ζωηρὰ ἐνῶ ή κυρὰ Καλὴ ἀργὰ καὶ τρεμάμενα. Γίνεται δηλαδὴ τὸ ἴδιο ὅπως στὴ ζωή. 'Αναγνωρίζομε ἀπὸ μακριὰ γνωστούς μας ἀπ' τὸ περπάτημά τους. "Αν θέλομε νὰ παρουσιάσωμε ἔναν καθαλάρη πάνω σὲ ζῶο, τότε ὑπάρχουν δυὸ τρόποι: Φτειάχνομε τὸ ζῶο ἀπὸ ὑφασμα. 'Απὸ τὴν κοιλιά του περνοῦμε τὸ χέρι μας. Στὴ ράχη του ὑπάρχει μιὰ τρύπα γιὰ νὰ περάσῃ ὁ δείκτης μας καὶ νὰ ἐμψυχώσῃ τὸν καθαλάρη. Τὸ πουκάμισο τοῦ καθαλάρη θὰ σκεπάζῃ τὸ χέρι μοῖς καὶ τὰ πόδια του θὰ εἶναι κρεμασμένα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ ζώου. 'Ο ἄλλος τρόπος εἶναι νὰ ἔχῃ ὁ παίκτης στὸ ἔνα χέρι τὸ ζῶο καὶ στὸ ἄλλο τὸν καθαλάρη καὶ νὰ τὸν κρατᾶ πάνω στὴ ράχη τοῦ ζώου. Η πεῖρα θὰ ὑπερνικήσῃ δλα τὰ ἐμπόδια. "Αν ἔχετε κοπέλλες νὰ σᾶς βοηθοῦν, νὰ μὴν ὑπερβαίνουν τὶς τρεῖς, γιὰ νὰ μὴν μπερδεύουν τὰ παι-

διὰ τὶς κινήσεις καὶ τὴν φωνή. "Οταν παίζετε μιὰ κούκλα, οἱ ἄλλες μένουν ἀκίνητες γιὰ νὰ μπορῇ νὰ εξεχωρίζῃ ἐκείνη ποὺ μιλᾶ. Τὰ παιδιά ἔξετρελαίνονται ἀπ' τὴ χαρά τους ὅταν οἱ κοῦκλες παλεύουν, παίζουν κάποιο ὅργανο, τραγουδοῦν ἢ χορεύουν. Ἀπὸ μέσα εἶναι ἀνάγκη νὰ χορεύετε καὶ νὰ τραγουδᾶτε ἐσεῖς. "Αν ἔχετε γραμμόφωνο θὰ σᾶς ἔξυπηρετήσῃ πάρα πολύ. Νὰ διαλέγετε ἑλληνικούς χορούς εὕθυμους καὶ ζωηρούς.

Παράλληλα μὲ τὴν κίνηση θὰ ἀσκηθῆτε στὴν ὁμιλία. Τὰ λόγια πρέπει ν' ἀκούωνται καθαρά, ἔντονα καὶ ὅχι βιαστικά. Καλύτερα νὰ ἔχετε στραμμένη τὴν κούκλα ποὺ μιλᾶ πρὸς τὸ ἀκροατήριο γιὰ νὰ μὴν ἀλλάζῃ ἡ ἡχηρότητα τῆς φωνῆς. Τὰ λόγια θέθαια συνοδεύουν κινήσεις κατάλληλες. "Αν τὰ παιδιά γελάσουν μ'" ἔνα ἀστεῖο πρέπει νὰ περιμένετε νὰ γίνη πάλι ἡσυχία γιὰ νὰ συνεχίσετε. Σᾶς συμβουλεύω νὰ εξέρετε τὸ ἔργο ἀπ' ἔξω. Τότε παίζετε πιὸ ἀνετα, παρακολουθεῖτε τὴν κούκλα σας καὶ γενικὰ ἡ ἀπόδοση εἶναι καλύτερη. Στὴν ἀρχὴ μπορεῖτε νὰ παίζετε μόνο μιὰ κούκλα. Θὰ θγαίνη μὲ τὶς χαρακτηριστικές της κινήσεις, θὰ συμβουλεύῃ τὰ παιδιά, θὰ λέη ἀστεῖα, θὰ χορεύῃ καὶ θὰ τραγουδᾶ. Προτιμήστε μιὰ κούκλα μὲ ἀστεία ἐμφάνιση. "Οταν δῆτε πῶς τὸ χέρι σας καὶ ἡ φωνή σας ἀρμονίστηκαν καὶ δτὶ παίζετε μὲ ἀνεση, τότε προσθέστε καὶ δεύτερη μὲ τὸ ἄλλο χέρι. Μὴν ξεχαστῆτε ὅμως καὶ μπερδέψετε τὶς φωνές τους. "Αν στὴν πρώτη κούκλα μιλᾶτε μὲ τὴν φυσική σας φωνὴ καὶ στὴν δεύτερη πιὸ χοντρά, προσέχετε μὴν χρησιμοποιήσετε τὴν χοντρή σας φωνὴ γιὰ τὴν πρώτη κούκλα. Συμβαίνει καμμιὰ φορά, γι' αὐτὸ διάλογος νὰ γίνεται ὅσο μπορεῖτε πιὸ ἀργὰ καὶ καθαρά. Θὰ χρειασθῇ νὰ ἀποδώσετε καὶ φωνές ζώων, διάφορους ἥχους καὶ κρότους (θροντὲς — θροχὴ — ἀέρας — γλάστρα ποὺ πέφτει).

Πίσω ἀπὸ τὴ σκηνὴ νὰ ἔχετε τακτοποιημένα μὲ τὴ σειρά τους δσα πράγματα σᾶς χρειάζονται. Οἱ κοῦκλες κρεμιοῦνται ἀνάποδα, ἀπὸ μιὰ θηλειά ποὺ εἶναι ραμμένη κάτω - κάτω στὸ πουκάμισό τους, μπροστά μας, σὲ καρφάκια ποὺ εἶναι καρφωμένα πάνω στὴ σκηνὴ, σὲ ύψος κατάλληλο, γιὰ νὰ μπορῆτε κατὰ τὴ παράσταση νὰ θάξετε τὸ χέρι μέσα στὸ φόρεμά της καὶ νὰ παίρνετε τὴν κούκλα ποὺ θέλετε. "Αν παρ' ὅλες σας τὶς ἔτοιμασίες, τὴν προσοχή, τὴν εύσυνειδησία σας καὶ τὶς πρόσεις

ποὺ ἔχετε κάμει προηγουμένως, σᾶς συμβῆ κάτι ἀπρόοπτο, μὴν σταματήσετε. Διορθώσετε τὸ κακό, φυσικά, μὲ μιὰ δικῇ σας κουβέντα ἢ ἀστεῖο. Ἀπαραίτητο εἶναι νὰ ἔχετε ἐπικολωνία μὲ τὸ κοινό σας, μὲ τὰ παιδιά. Οἱ κοῦκλες ἐρωποῦν, τὰ παιδιά ἀπαντοῦν ἢ ἀπλὰ δείχνουν τὴ χαρά τους ἢ μόνα τους ζητοῦν κάτι ἀπὸ τὴν κούκλα. Νὰ δημιουργῆτε ἀτμόσφαιρα ποὺ νὰ τὰ ἡλεκτρίζῃ καὶ νὰ τὰ κεντρίζῃ. Τὸν κύριο Κολοκύθα μου, σᾶς φέρνω ἔνα παράδειγμα, ποτὲ δὲν τὸν παρουσιάζω ἀμέσως. Πότε ἀκοῦνε τὴν φωνή του πρῶτα κι ἀρχίζουν τὰ ξεφωνητὰ ἢ ξετρυπώνει μόνο ἢ μύτη του καὶ μέσα σ' αὐτή τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς προσδοκίας ἐμφανίζεται πιὰ δλόκληρος, γελαστός, κάνοντας τὴν ἀστεία του ὑπόκλιση. Αὐτὰ τὰ *εντυμεία* στάδια περιέργειας, ἀνυπομονησίας, χαρᾶς καὶ ίκανοποίησης εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ παιδικὴ ψυχή. Μοιάζει μ' ἔνα ἔξοχικὸ λουλουδιασμένο σπιτάκι ποὺ τοῦ ἀνοίγομε ἔνα - ἔνα τὰ παραθύρια του στὸ φῶς καὶ στὸν ἥλιο.

## Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

Ἡ σκηνὴ δὲν χρειάζεται χῶρο πολύ. "Αν θέλετε νὰ κάμετε μιὰ πρόχειρη παράσταση τότε ἡ πόρτα ἐνὸς δωματίου ἀρκεῖ. "Αν δμως θὰ κάμετε παράπηγμα σωστὸ καὶ φορητό, τότε πρέπει νὰ λύνεται, ν' ἀνοιγοκλείνῃ καὶ νὰ μεταφέρεται εὔκολα. Στὸ κεντρικὸ ἀνοιγμα, μποροῦν ν' ἀνοιχθοῦν καὶ παράθυρα γιὰ νὰ δγαίνουν οἱ κοῦκλες καὶ νὰ ζωηρεύῃ ἡ παράσταση. ቩ σκηνὴ πρέπει νὰ εἶναι τέσσερα δάχτυλα ψηλότερη ἀπ' τὸ κεφάλι μας. "Αν θέλετε νὰ ἔχετε περισσότερη οἰκονομία τότε φτειάζετε τὸ παράπηγμα μὲ τέσσερεις στήλους ἐνωμένους μεταξύ τους πάνω καὶ κάτω καὶ ντύσετε το μὲ ὄφασμα σουρωμένο. Βέβαια τὸ καλύτερο εἶναι τὸ πρῶτο. Στὸ ἀνοιγμα ὑπάρχει μιὰ σανίδα πλάτους 0,20. Σ' αὐτὴν οἱ κοῦκλες στέκονται, κάθονται, κοιμοῦνται καὶ τοποθετοῦν ἀντικείμενα, ἔνα ποτήρι π.χ. Τὰ φῶτα τοποθετοῦνται καὶ στὸ κάτω μέρος τοῦ ἀνοίγματος καὶ στὸ πάνω. Εἶναι ἀπαραίτητα. Ἀναδεικύουν τὶς κοῦκλες καὶ τὰ χρώματά τους. Γιὰ τὴν αὐλαία ἀγοράζομε ὄφασμα ποὺ νὰ πέφτῃ καλὰ καὶ νὰ σχηματίζῃ πλούσιες πτυχές μᾶλλον κόκκινο, σὲ δυὸ κομμάτια. Περνᾶμε χαλκάδες καὶ ἀνοιγοκλείνομε μὲ κορδόνια ὅπως ἀκριθῶς στὰ παράθυρά μας.

Τὰ σκηνικὰ νὰ εἶναι ἀπλᾶ. Κρεμιοῦνται ἀπὸ τὸ πάνω μέρος τοῦ παραπήγματος ἢ στὸ βάθος τῆς αὐλαίας. Μεταχειρίζομαστε χαρτὶ ἀσπρὸ τοῦ μέτρου. Σχεδιάζοντας τηροῦμε τοὺς κανόνες τῆς προοπτικῆς εἴτε δάσος εἶναι, εἴτε δωμάτιο. Μεταχειρίζομαστε νερομπογιές ἢ χρώματα θαρελιοῦ, ποὺ τὰ διαλύουμε σὲ ύγρη κόλλα. Στὸ πίσω μέρος τοῦ σκηνικοῦ μας γύρω - γύρω κολλᾶμε μιὰ λουρίδα ὑφάσματος γιὰ νὰ διατηρηθῇ ἀπὸ τὸ σκίσιμο. Πολὺ ώραία ἐντύπωση κάνει τὸ σκηνικό μας ὃν εἶναι καμαμένο ἀπὸ κολλημένα σχέδια μὲ γυαλιστερὸ χαρτὶ (γκλασέ)! Κόθομε π.χ. ἔναν κορμὸ καφὲ ἀπ’ αὐτὸ τὸ χαρτὶ, φύλλα πράσινα καὶ τὰ κολλοῦμε στὸ σκηνικό. "Έχομε ξεῖτοι ἔνα δένδρο ποὺ ἀπὸ μακρυὰ κάνει μεγάλο έφε. Τὰ σκηνικὰ τὰ τυλίγομε ρουλὸ καὶ τὰ φυλάγομε. Μποροῦν νὰ μᾶς χρειασθοῦν σὲ ἄλλη παράσταση.

## ΤΑ ΕΡΓΑ

"Οταν θὰ πρωτάρχισετε τὸ κουκλοθέατρό σας, μὲ τὴν μιὰ κούκλα στὴν ἀρχὴ κι ἔπειτα μὲ δύο, δὲν θὰ εἶναι βέθαια δυνατὸν νὰ παίξετε ἔργο. Ἀπλὰ θὰ κουθεντιάζετε μὲ τὰ παιδιά, θὰ λέτε αἰνίγματα καὶ τραγουδάκια. Ἀργότερα, οἱ δυὸ κοῦκλες θὰ παίζουν μεταξὺ τους διάφορα παιχνίδια «δ λύκος καὶ τ' ἀρνάκι» ἢ κυνηγητὸ ἢ τυφλόμυγα. Αὐτά, γιὰ νὰ μάθετε καλὰ τὴν τεχνικὴ τοῦ κουκλοθέατρου καὶ γιὰ νὰ εἰσαστε σίγουρες γιὰ τὸν ἔαυτό σας. Τότε πιὰ ἀρχίζετε νὰ παίζετε ἔργακια ἢ παραμύθια. Θὰ τὰ ἔτοιμάζετε ἀπὸ πρὶν καὶ θὰ τὰ μαθαίνετε ἀπ’ ἔξω δπως ἔχω γράψει καὶ προηγούμενα. Οἱ φράσεις νὰ εἶναι σύντομες, οἱ διάλογοι μικροί. Τὰ παιδιὰ θέλουν κίνηση καὶ δράση, δχι μονόλογους τεράστιους. "Εργα γιὰ κουκλοθέατρο ἀπ’ δ,τι ξεύρω τουλάχιστον ἔχουν γράψει δ Γιώργος Ρώτας. Στὸ βιβλίο τῆς "Αννας Γιαννοπούλου «Παιδαγωγικὸ κουκλοθέατρο» ὑπάρχουν μερικά, δπως ἐπίσης στὸ «Κουκλοθέατρο καὶ ἡ ψυχαγωγία τοῦ παιδιοῦ» τῆς Εἰρήνης Παιδούση. Μπορεῖτε νὰ διασκευάσετε παραμύθια δικά μας καὶ ξένα καὶ νὰ τὰ παίξετε.

Αντιγράφω ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Εἰρήνης Παιδούση:

«Πάντως ἡ μεγάλη μας πεῖρα μᾶς δίνει τὸ θάρρος νὰ δώσωμε σᾶν ύπόδειγμα τὸ σκελετὸ τῆς διασκευῆς καὶ τὴν περιγραφὴ τοῦ ἀνεθάσματος ἐνὸς λαϊκοῦ παραμυθιοῦ παρ-

μένο ἀπὸ τὴ συλλογὴ τοῦ Γ. Μέγα, ποὺ ἐσημείωσε μεγάλη ἔ-  
πιτυχία στὶς παραστάσεις μας. Πρόκειται γιὰ τὸ παραμύθι  
τοῦ «Βασιλιᾶ τῶν ποντικῶν καὶ τῆς κόρης του», ποὺ ἀν καὶ  
ἀγαπᾶ αὐτὴ ἔνα ζωηρότατο ποντίκι, ὅμως ὁ πατέρας τῆς θέ-  
λει νὰ τὴν παντρέψῃ μὲ τὸν πιὸ δυνατὸ τῆς γῆς. Ξεκινοῦν λοι-  
πὸν πατέρας καὶ κόρη γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ πιὸ δυνατοῦ.  
Κιρίνοντας δτι αὐτὸς εἶναι δ ἥλιος, διευθύνονται πρὸς ἐκεῖνον,  
ἀλλὰ δ ἥλιος τοὺς στέλνει πρὸς τὸν ἄνεμο, ἐπειδὴ αὐτὸς τὸν  
κρύθει συχνὰ μὲ τὰ σύννεφα ποὺ σηκώνει. «Ο ἄνεμος τοὺς  
παραπέμπει πρὸς τὸν ἀνεμόμυλο, γιατὶ μόνον αὐτὸς τολμᾷ  
καὶ τοῦ ἀντιστέκεται περήφανα, ἀλλὰ δ ἀνεμόμυλος τοὺς δεί-  
χνει ἀπελπισμένος τὰ κουφαλιασμένα ἀπὸ τοὺς ποντικοὺς  
σπλάχνα του, ποὺ νύκτα καὶ μέρα τὰ ροκανίζουν καὶ ἐκεῖνος  
ἀκούει ἀδύναμος τοὺς ἀπαίσιους τριγμούς των. Συμπεραίνουν  
λοιπὸν πατέρας καὶ κόρη δτι δ πιὸ δυνατὸς στὸν κόσμο εἶναι  
δ ποντικὸς καὶ συγκατανεύει δ πατέρας νὰ γίνουν οἱ γάμοι  
τῆς ποντικίνας μὲ τὸν ἀγαπημένο τῆς. Τὸ παραπάνω παρα-  
μύθι χωρίζεται σὲ πέντε χωριστὰ ἐπεισόδια. Τὸ πρῶτο περι-  
λαμβάνει τὴ συνδιάλεξη δύο ὑπηρετῶν τοῦ παλατιοῦ, ποὺ  
προλογίζουν καὶ ἀναγγέλλουν τὴν ἀπόφαση τοῦ ποντικοῦ καὶ  
τῆς κόρης του γιὰ νὰ ἀναζητήσουν τὸν πιὸ δυνατό. Τὸ δεύτε-  
ρο τὴν πορεία τους πρὸς τὸν ἥλιο καὶ τὴν συνδιάλεξή τους  
μ' αὐτόν. Τὸ τρίτο τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἄνεμο, τὸ τέταρτο μὲ  
τὸν ἀνεμόμυλο καὶ τὸ πέμπτο τοὺς γάμους καὶ τὶς χαρὲς τῆς  
ποντικίνας στὸ ποντικοθασίλειο».

«Η κάθε πράξη νὰ κρατᾶ μόνο λίγα λεπτά γιατὶ τὰ παι-  
διά εἶναι μικρὰ καὶ χαλαρώνεται ἡ προσοχή τους. Γενικά δύο  
τὸ ἔργο πρέπει νὰ κρατήσῃ τὸ περισσότερο μισή ὥρα. «Οχι  
πιὸ πολύ.

Σᾶς παραθέτω πιὸ κάτω μερικά ἔργακια ἀπ' αὐτὰ ποὺ  
παίξαμε στὸ Νηπιαγωγεῖο μας. Πρὶν ἀπὸ κάθε ἔργο ἐμφανί-  
ζεται πάντα δπως εἴπαμε, ἡ κυρά Καλή καὶ δημιουργεῖ τὸ  
κατάλληλο κλῖμα γιὰ τὸ ἔργο. Τι λέει ἡ κυρά Καλή στὰ παι-  
διά; «Ενα σωρὸ πράγματα, τὰ συμβουλεύει, τοὺς διηγεῖται,  
τοὺς ἔξηγει τὴν γιορτὴ ποὺ πλησιάζει καὶ κεῖνα τῆς λένε δτι  
ἔμαθαν καὶ γενικά κουβεντιάζουν μαζί της σᾶν μὲ μιὰ ἀλη-  
θινὴ γιαγιά καὶ δχι κούκλα. Γράφω παρακάτω μερικὲς κου-  
βέντες τῆς, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ καταλάβετε καλύτερα. Εἰ-

ναι παρμένες ἀπὸ μιὰ παράστασή μας, παραμονὴ Πρωτοχρονίας. Μιλᾶ ἡ Κυρὰ Καλή:

«Καλημέρα σας παιδάκια μου. Πόσο χαίρομαι πού σᾶς βλέπω ἔτσι μαζεμένα. Τί κρύο εἶναι αὐτὸς ἀγαπούλια μου; Τί τσουχτερὸς Δεκέμβρης εἶν' αὐτός; Τρέμει τὸ σαγόνι μου, τρέμουν τὰ πόδια μου, τρέμουν τὰ χέρια μου. Ἐσεῖς κρυώνετε ματάκια μου; Δὲν κρυώνετε; Αὐτὸς θὰ πῆ πώς γέρασα πολύ. Εἶπα δῆμως, δῆσο κρύο καὶ νὰ κάνη δῆσο καὶ νὰ βρέχῃ, ἐγὼ θὰ πάω νὰ κουβεντιάσω μὲ τὰ παιδάκια μου, Γιὰ πέστε μου, παράστατε ώραντα τὰ Χριστούγεννα; Φάγατε γλυκά; Ξέρετε νὰ μοῦ πῆτε ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστούλης μας; Μπράβο χρυσᾶ μου. Ποιὸς παιδάκι θὰ μοῦ πῆ τώρα ἔνα ποίημα Χριστουγεννιάτικο;... Ποιὰ γιορτὴ ἔχωμε αὔριο; Μὰ ἔσεις εἰσάστε πανέξυπνα παιδάκια. Λοιπόν, ρώτησα παντοῦ, τίς μαννούλες σας, τίς δασκάλες σας καὶ μοῦ εἶπαν πῶς εἰσασταν χρυσᾶ παιδάκια δόλον αὐτὸς τὸν καιρὸν καὶ βοηθούσατε καὶ στὶς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ τώρα ποὺ τὸ σχολεῖο ἥταν κλειστό. Ἡ Ἐλενίτσα πιὰ δὲν ἀφησε ἀπὸ τὸ χέρι της τὸ ξεσκονόπανο τὴν εὔκούλα μου νᾶχη. Οὕτε ἔνα παιδάκι δὲν εἶδα νὰ πειράζῃ τὰ ζῶα ἢ νὰ κάνη σκανταλιές στοὺς δρόμους. Πήγα λοιπὸν κούτσα - κούτσα καὶ τὰ εἶπα δόλα στὸν καλό σας "Αη Βασίλη. Γιὰ πέστε μου τί θέλετε νὰ σᾶς φέρη; Δὲν ξεχνᾶ ποτὲ τὰ παιδάκια. Κι ἀν τύχη καὶ κουρασθῆ ποὺ εἶναι γέρος σάν κι ἐμένα κι ἀφήσει κάποιο παιδάκι χωρὶς παιχνίδι, ἔσεις ποὺ θὰ ἔχετε δυὸς καὶ τρία καὶ τέσσερα, θὰ δώσετε ἔνα στὸ παιδί αὐτό! Δὲν εἶναι χρυσούλια μου; Τὴν εὔχή μου νᾶχετε ἀπ' τὰ εἴκοσί μου νύχια. "Ω! νὰ τὰ ἔγγονάκια μου ἔρχονται....».

Στὸ τέλος τοῦ ἔργου θυγαίνει πάλι ἡ Κυρὰ Καλή γιὰ νὰ τὰ ἀποχαιρετήσῃ καὶ νὰ τὰ ρωτήσῃ ἀν τοὺς ἄρεσε τὸ ἔργο. Τοὺς δίνει τὶς τελεύταιες εὐχές της καὶ τελειώνει ἡ παράσταση.

## ΕΡΓΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

### Η ΚΥΡΑ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ

ΚΥΡΑ: Πόσο κουρασμένη εἰμαί... ψώνια, δρόμοι, ζέστη, οὔφ, καλὰ πού δὲν εἰμαί καὶ χοντρή. Τί θὰ γινόμουνα; ἔτσι μούρχεται νὰ κάτσω ἐδῶ πέρα νὰ πάρω κανένα ύπνακο;... (πάει ν' ἀκουμπήσῃ καὶ πέφτει, καὶ πάλι καὶ πάλι). Καλὰ

πού δὲν είμαι καὶ χοντρή ἔ, παιδιά; (κάνει πώς κοιμᾶται) (Βγαίνει τὸ ποντίκι, τὴν κοιτᾶ κι ἀρχίζει νὰ τὴν ἐνοχλῇ. Ἐκείνη ἀνοίγει τὰ μάτια τῆς καὶ θάζει κάτι φωνές... — Ψιψίνα μου, Ψιψίνα μου γατούλα μου, σῶσε με, τρέξε, ἔνας ποντικός...)

ΨΙΨΙΝΑ: Τί συμβαίνει κυρά Γλυκοπατάτα;

ΚΥΡΑ: "Ενα ποντίκι σοῦ λέω, πιάστο γρήγορα. "Ο, τι θές θὰ σοῦ κάνω μόνο πιάστο (ἀρχίζει ἔνα τρελλό κυνηγητὸ γύρω - γύρω, ἡ κυρά ὅλο φωνάζει) "Αχ, ἄχ, ἡ καρδούλα μου, πιάστο πιάστο Ψιψίνα μου! (τὸ πιάνει ἐπιτέλους) Σκότωσέ το, σκότωσέ το σοῦ λέω (ἡ γάτα γυρνᾷ μὲ τὸ ποντίκι στὸ στόμα) Παλιόγατα πού γέρασες καὶ δὲν μπορεῖς νὰ σκοτώσῃς ἔνα ποντίκι. Θὰ σὲ διώξω πιά ἀπὸ τὸ σπίτι μου. Τί νὰ σὲ κάμω; Μόνο νὰ σὲ ταΐζω; (ἡ γάτα ἀφίνει τὸ ποντίκι ξαφνικά) "Αχ! ἄχ! κακιὰ γάτα!....

ΨΙΨΙΝΑ: Δὲν είμαι κακιὰ γάτα ὅπως λέεις. Εἶσαι μιὰ ἀχάριστη κυρά Γλυκοπατάτα. "Οσο καιρὸ ἥμουνα νέα καὶ σούπιανα τὰ ποντίκια, ἥμουνα καλὴ καὶ μὲ χάδευεις καὶ μοῦ γλυκομιλοῦσες. Τώρα πού γέρασα μὲ διώχνεις. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸν σκοτώσω ἀφοῦ δὲν ἔχω δόντια πιά, ἀλλὰ θὰ τὸν ἔπαιρνα μακρυά. Τώρα κάνε καλὰ μόνη σου. (Φεύγει).

ΚΥΡΑ: Πώ πώ τί ἔπαθα! Οὔτε εἰδα ποῦ πῆγε τὸ ποντίκι. Μπορεῖ καὶ νὰ ἔφυγε... "Ἄς φέρω τὴ σακκούλα μοῦ νὰ ξαναδῶ τὰ ψώνια μου (φέριει τὴ σακκούλα καὶ καθὼς σκύβει μέσα πετιέται πάλι τὸ ποντίκι, ἀλλο ποντίκι. Φωνές, κακὸ) "Αχ θοήθεια, θοήθεια, ἡ καρδούλα μου. Σὰν νὰ μοῦ φάνηκε πώς ἥταν ἀλλο ποντίκι τί λέτε παιδιά ἐσεῖς; ἄχ καὶ νὰ γύριζες Ψιψίνα μου, ποτὲ δὲν θὰ σοῦ ξανάλεγα κακὸ λόγο. Οὔτε τὴν ξαναπιάνω πιά τὴν σακκούλα μου. Θὰ ξεσκονίσω λίγο τὸ σπίτι, ἔχω μέρες νὰ ξεσκονίσω καὶ γι' αὐτὸ μαζεύτηκαν φαίνεται τὰ ποντίκια (κάνει πώς ξεσκονίζει, πετιέται τρίτο ποντίκι, ἡ κυρά ἀρχίζει νὰ τρέμη) Τρέμω ὀλόκληρη, ποιὸ ἀπ' τὰ δυοῦ ἥταν; ἀλλο; θὰ λι λι λι ποθυμη μή σω... (λιποθυμᾶ. Βγαίνουν καὶ τὰ τρία ποντίκια γελῶντας).

ΣΟΥΒΛΙ: Πώ πώ, τί ὥραιά συντροφιά.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Πολὺ χαίρομαι ποὺ Өρεθήκαμε κι οἱ τρεῖς ἔδω. Πῶς σὲ λένε;

ΣΟΥΒΛΙ: Σουβλί, ἐσένα;

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Μουσουδίτσα. Κι ἐσένα καλέ μας πον-

τικέ πώς είναι τρόνομά σου;

**ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ:** Μουστακαλής. Τί τρώει και παχαίνει  
έτσι αυτή ή γυναίκα; Θά ξηη πολὺ ώραια πράγματα στὸ  
ντουλάπι της....

**ΣΟΥΒΛΙ:** Καὶ νᾶξερες πῶς τὴν λένε! Γλυκοπατάτα. Χά  
χά χά (γελοῦν δλα).

**ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ:** Πᾶμε νὰ φάμε καλὰ κι ἔπειτα νὰ φέ-  
ρωμε νερὸ σ' ἔνα ποτήρι νὰ τῆς ρίξωμε νὰ συνέλθῃ, χά χά χά.  
(φεύγουν καὶ ξαναγυρνοῦν).

**ΣΟΥΒΛΙ:** Ἀκόμα δὲν συνῆλθε παιδιά; μπράσο! Μὰ γιατὶ  
μᾶς φοθάται ἔτσι πολὺ; ποιὸς τολμᾶ ν' ἀνεβῇ στὴν κοιλιά της  
νὰ χορέψῃ;

**ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ:** Ἐγώ, ἐγώ. Ἐχει καὶ γραμμόφωνο, τὸ  
ιεῖδα. Βάλτε μου μιὰ ώραιά πλάκα νὰ χορέψω (Χορεύει. Ἡ  
κυρά ξυπνᾶ καὶ ξαναλιποθυμᾶ).

**ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ:** Πώ, πώ, πῶς μᾶς φοθάται! Ξέρετε  
τί λέω; νὰ τηλεφωνήσωμε στῶν Πρώτων Βοηθειῶν νἄρθη νὰ  
τὴν πάρη.

**ΣΟΥΒΛΙ:** Καὶ ποῦ θὰ θροῦμε τηλέφωνο;

**ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ:** Νὰ ἔδω σὲ μιὰ γωνιὰ τὸ εἰδα (ψά-  
χνει) νάτο! ἀλό, ἀλό, Πρώτων Βοηθειῶν ἔκει; ἔδω τί είναι;  
τί νὰ πῶ; τί νὰ πῶ; χμ, χμ, ἔδω είναι τὸ σπίτι τῆς κυρίας  
Γλυκοπατάτας, μάλιστα, Γλυκοπατάτας εἰπα. Ἐλάτε γρήγο-  
ρα γιατὶ είναι πολὺ ὕρα λιποθυμισμένη καὶ δὲν συνέρχεται.  
Ἐύχαριστῶ, είστε πολὺ εὐγενικός. (Στὰ ποντίκια) Πᾶμε νὰ  
κρύφτοῦμε νὰ δοῦμε τί θὰ γίνη... (φεύγουν).

(Μπαίνουν δύο ἀνδρες μὲ φορεῖο).

**ΠΡΩΤΟΣ:** Πώ, πώ, μιὰ χοντρή, καλὰ τὴν λένε κυρά Γλυ-  
κοπατάτα. Ἄντε κουράγιο νὰ τὴν σηκώσωμε. (Τὴν σηκώνουν.  
Τὴν ὕρα ἔκεινη Өλέπουν τὸν ἔνα ποντικό. Τὴν ἀφήνουν κάτω  
καὶ δρόμο).

**ΣΟΥΒΛΙ:** Καὶ μὴ χειρότερα, καὶ μὴ χειρότερα. Δυὸ ἀν-  
δρες νὰ φοθοῦνται ἔνα ποντικό... Μουστακαλή, Μουσουδίτσα,  
ἐλάτε ἔδω.... Πήρατε εἰδηση τί ἔγινε;

**ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ:** Καὶ Өέθαια πήραμε. Εἴμαστε πίσω ἀπ'  
τὴν κουρτίνα. Καλὲ πῶς μᾶς φοθοῦνται ἔτσι καὶ δὲν τὸ ξέρα-  
με τόσο καιρό; χά χά χά χά.

**ΣΟΥΒΛΙ:** Τώρα τί θὰ γίνωμε μὲ τὴν κυρά Γλυκοπατά-

τα; άρχίζω καὶ τὴν λυπᾶμαι.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Ἀκούστε, ἔχω ἔνα σχέδιο. Θὰ πάρω νὰ  
θάλω ἔνα μαντήλι νὰ κρύψω τὸ αὐτιά μου, νὰ μήν μοιάζω μὲ  
ποντίκι καὶ θὰ τὴν κάνω νὰ συνέλθῃ. Ἔσεις φύγετε ἀπ’ ἐδῶ.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ: Μπράσο σου, εἶσαι ἔξυπνη (Φεύγουν,  
μπαίνει ἡ Μουσουδίτσα μ’ ἔνα μαντήλι, τὴν τρίθει, τὴν σκουν-  
τά. Ξυπνᾶ ἐπιτέλους).

ΚΥΡΑ: Ποιὰ εἶσαι ἔσύ;

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Μιὰ γειτόνισσά σου. Δὲν σᾶκουσα τό-  
ση ὥρα καὶ ἥρθα νὰ δῶ τί ἔπαθες.

ΚΥΡΑ: Νά’ σαι καλά. Τί ἔπαθα; γέμισε τὸ σπίτι μου πον-  
τίκια.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Γι’ αὐτὸ λιποθύμησες;

ΚΥΡΑ: Καὶ θέθαια γι’ αὐτό. Εἶχα μέρες νὰ καθαρίσω. Ἐ-  
δῶ ποὺ τὰ λέμε εἴμαι καὶ λίγο τεμπέλα, μόνο νὰ τρώω θέλω,  
μίλησα καὶ στὴν γάτα μου ἀσκημα κι ἔφυγε κι ἄστα... ”Εχω  
πολὺ μετανοιώσει.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Μὰ τὰ ποντίκια δὲν μποροῦν νὰ σοῦ  
κάνουν κακό.

ΚΥΡΑ: Τὸ ξέρω, μὰ τὰ φοθιάματα. Πῶς σὲ λένε καλή μου  
γειτόνισσα; δὲν σ’ ἔχω ξαναδῆ.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Μουσουδίτσα μὲ λένε.

ΚΥΡΑ: Ὡραῖο ὅνομα. Κάθισε λίγο μαζί μου νὰ χαρῆς,  
γιὰ νὰ ήσυχάσω ὃσπου νάρθη ὁ ἄνδρας μου.

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Καλὰ θὰ μείνω καὶ θὰ σὲ διασκεδά-  
σω, ξέρω νὰ χορεύω, θές νὰ σοῦ χορέψω;

ΚΥΡΑ: Καὶ ρωτᾶς; Πολὺ θὰ μ’ ἀρεσε. Πάω νὰ σοῦ θάλω  
μουσική.

(Τὸ ποντίκι χορεύει, μπαίνει ὁ κύριος).

ΚΥΡΙΟΣ: Μπά γλέντι ἔχετε στήσει ἐδῶ; Ποιὰ εἶσαι σὺ  
κοπέλλα μου;

ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ: Εἶμαι ἡ Μουσουδίτσα, μιὰ γειτόνισσά  
σας, ἐσεῖς ποιὸς εἶσθε;

ΚΥΡΙΟΣ: Εἶμαι ὁ κύριος Κοκκινούλης.

ΚΥΡΙΑ: Εἶναι ὁ ἄνδρας μου. Ποῦ νάσουν ἐδῶ Κοκκιν-  
ούλη μου νάθλεπες τί ἔπαθα...

ΚΥΡΙΟΣ: Τί ἔπαθες πάλι, ἐσύ δλο καὶ κάτι παθαίνεις.

ΚΥΡΙΑ: Μὰ σὰν αὐτὸ ποτέ. Ποντίκια, γέμισε τὸ σπίτι

ποντίκια. Τὰ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, σοῦ δρκίζομαι.

**ΚΥΡΙΟ:** "Ε καὶ πῶς εἶδες ποιτίκια τί μ' αὐτό; σπουδαῖο εἶναι;

**ΚΥΡΙΑ:** "Άκου τί λέει δεσποινὶς Μουσουδίτσα μου, καλὲ λιποθύμησα κι ἀν δὲν ἐρχόταν ἡ κοπέλλα ἀπ' ἔδω θὰ εἶχα πεθάνει.

**ΚΥΡΙΟΣ:** Χά, χά, μὰ μὲ κάνεις καὶ σκάω στὰ γέλια. Λιποθύμησες στ' ἀλήθεια;

**ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΙΑ:** Μάλιστα κύριε λιποθύμησε. Καὶ γὼ τῆς εἶπα πῶς τὰ ποντίκια δὲ τρώγουν τοὺς ἀνθρώπους.

**ΚΥΡΙΟΣ:** Βλέπεις ἔνα κοριτσάκι καὶ δὲν φοβᾶται, ὅχι ἐσύ δλόκληρη κυρά Γλυκοπατάτα! Θέλεις νὰ πάω νὰ Өρῶ ἔνα ποντίκι, νὰ τὸ σκοτώσω μπροστά σου νὰ σοῦ φύγη ὁ φόβος; Νά, θὰ τὸ πιάσω ἀπ' τὴν οὐρὰ καὶ θὰ τὸ γυρνῶ, θὰ τὸ γυρνῶ, ὃσπου νὰ ζαλιστῇ. Θέλεις;

**ΚΥΡΑ:** Μὲ τὰ σωστά σου τὸ λές; Θὰ πεθάνω, δὲν τὸ καταλαβαίνεις; Μουσουδίτσα μου, δὲν τοῦ μιλᾶς καὶ σύ;

**ΜΟΥΣΟΥΔΙΤΣΑ:** Τί νὰ τοῦ πῶ ἔγώ κυρία Γλυκοπατάτα; Κύριος εἶναι ἔδω μέσα, κάνει ὅτι θέλει.

**ΚΥΡΙΟΣ:** Γειὰ στὸ στόμα σου δεσποινὶς Μουσουδίτσα, στάσου νὰ Өρῶ ἔνα ποντίκι νὰ δῆς γυναίκα πῶς δὲν θὰ φοβᾶσαι πιά. (Ψάχνει).

**ΚΥΡΙΟΣ:** Ἐλάτε σεῖς μαζί μου δεσποινὶς Μουσουδίτσα ποὺ δὲν φοβᾶσθε. Σταθεῖτε νὰ σᾶς βγάλω τὸ μαντήλι σας νὰ μὴν τὸ λερώσετε, ἔτσι ὥραίο ποὺ εἶναι. (Τῆς τραβᾶ τὸ μαντήλι, καὶ μόλις τὴν Өλέπουν καὶ κεῖνος καὶ ἡ κυρία πέφτουν καὶ λιποθυμοῦν).

### Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ο ΚΟΚΟΥΛΗΣ

**ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ:** Καλησπέρα παιδιά μου. Τί μοῦ κάνετε χρυσούλια μου; Βέθαια δὲν μὲ γνωρίζετε, ἀλλὰ θὰ γνωριστοῦμε καὶ θὰ γίνομε φίλοι ἀπ' τὴν πρώτη στιγμή. Δὲν θὰ ἐρχόμουν νὰ σᾶς παίξω κουκλοθέατρο μ' αὐτὴ τὴ ζέστη, ἀλλὰ μοῦ εἴπαν πῶς εἰσαστε τόσο καλὰ παιδάκια ποὺ ήρθα. "Ἐφερα μαζί μου κι ἔνα τεμπέλικο ἄγοράκι, τὸν Κοκούλη. Βαριέται νὰ διαβάσῃ, βαριέται νὰ ταΐσῃ τὶς κότες, βαριέται νὰ κάνῃ μπάνιο. Σταθῆτε νὰ σᾶς τὸν φέρω. Κοκούλη, Κοκούλη...

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Ἡρθα γιαγιά, μὲ φώναξες; Γειά σας παιδιά.

**ΚΥΡΑ ΚΙΑΛΗ:** Ἀκου Κοκούλη ἔγω θὰ πάω νὰ ψωνίσω. Νᾶσαι φρόνιμο ἀγόρι, νὰ καθίσης νὰ διαθάσης ἐκεῖνο τὸ ίδιο παραμύθι ποὺ σοῦ χάρισα.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Καλά γιαγιά, μεῖνε ἥσυχη.

**ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ:** Μπράσο σου ἀγόρι μου, ἀντίο φεύγω. (Φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Ἄς φωνάξω καὶ τὴν Μαρούκω νὰ μοῦ κάνη παρέα. Μαρούκω, Μαρούκω...

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Τί θές Κοκούλη, μὲ φώναξες;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Ἐλα νὰ μοῦ διαθάσης ἔνα παραμύθι.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Μάτια δὲν ἔχεις;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Βαριέμαι καημένη. Ἐγώ βαριέμαι καὶ νὰ μιλάω ὀδόκμα.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Γι' αὐτὸ μὲ φώναξες; Τεμπέλη, πάω νὰ φύγω (κάνει πώς φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Μεῖνε Μαρούκω μου, μεῖνε.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Ἀντε νὰ σοῦ κάνω τὸ χατήρι πάλι.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Πόσες τοῦ μηνὸς ἔχομε;

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Ντροπή νὰ μὴν ξέρης πόσες τοῦ μηνὸς ἔχομε (λέει τὴν ἡμερομηνία).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Μπά, μπά, μπά, ἔχω σήμερα τὰ γεννεθλιά μου καὶ δὲν τὸ ἥξερα.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Καὶ τί γλυκὸ θὰ μὲ κεράσης;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Αὐτὸ σκέφτομαι. Γλυκὰ δὲν ἔχομε.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Νὰ κάνομε λεμονάδα.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Νὰ κάνομε λεμονάδα. "Ετσι θὰ γλυκασθοῦμε, ἀφοῦ δὲν ἔχωμε γλυκά.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Τρά λάλιλαρό!! Τί καλή, τί θαυμάσια ιδέα. Τί νὰ σοῦ πῶ, τὸ μυαλό σου Μαρούκω μου εἶναι θαυματουργό.

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** "Αφησε κουτεντὲ τοὺς ἐπαίνους κι ἔλα νὰ μὲ βοηθήσῃς.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Μὰ μόνο οἱ γυναῖκες κάνουν δουλειές....

**ΜΑΡΟΥΚΩ)** "Οχι δά, τί μᾶς λέσ, θάρθης μαζί μου στὴν κουζίνα.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Βαριέμαι...αι....αι....

**ΜΑΡΟΥΚΩ:** Βαριέσαι, βαριέσαι, άκόμα καὶ στὰ γεννέθλιά σου βαριέσαι. Ἐγὼ φεύγω καὶ δὲν θὰ ξανάρθω πιὰ νὰ παίξω μαζί. "Εχω δημοσιότητα, καὶ θὰ σοῦ δώσω ἀπὸ τίς καραφάλες μου νὰ μὲ θυμάσαι. (Τοῦ δίνει καὶ φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Κιαλὸν κορίτσι αὐτὴ ἡ Μαρούκω, μόνο ποὺ ἔπειρε πῶς νὰ τῆς πῶς νὰ μοῦ τίς βάλῃ στὸ στόμα γιατὶ βαριέμαι. "Ἄς εἶναι δημοσιότητα, ἀς φάω μιά. (Τρώει καὶ πετιέται βάζοντας τίς φωνές). "Ἄχ τὸ στοματάκι μου, τὸ στοματάκι μου. Μοῦ ἔδωσε πιπέρι, ἄχ, ἄχ, ἄχ, τί νὰ κάνω παιδιά; νὰ πιῶ νερό; Βαριέμαι... (σὲ λίγο) Θὰ τρελλαθῶ, καίει. Καίει πολύ.. πάω μιὰ βόλτα στὸ δάσος. (Φεύγει Ἀλλάζει σκηνικό, ξαναμπαίνει). Μοῦ πέρασε λίγο... πεινῶ κιόλα... βαριέμαι δημοσιότητα σπίτι. "Α, βλέπω μιὰ μηλιά. Θὰ κλέψω δυὸ μῆλα καὶ θὰ χορτάσω....

**ΑΡΑΠΗΣ:** Τί θέλεις στὰ λημέρια μου;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Νά... μιὰ... βόλτα ήρθα....

**ΑΡΑΠΗΣ:** Γι' αὐτὸ σὲ βλέπω νὰ κοιτάζης τὴ μηλιά μου;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** "Εγώ; λάθος κάνετε....

**ΑΡΑΠΗΣ:** "Α, εἶσαι καὶ ψεύτης... πῶς σὲ λένε;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Κοκούλη.

**ΑΡΑΠΗΣ:** Βλέπω τρέμεις σὰν λαγός. Κλέφτης, ψεύτης καὶ φοβιτσιάρης. Γιὰ τιμωρία σου θὰ μαζέψης δλα τὰ μῆλα ἀπὸ τὴ μηλιά καὶ θὰ τὰ στιβάξης ἀπὸ κάτω. "Ακουαες τί σοῦ εἶπα;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** "Ακουσα.

**ΑΡΑΠΗΣ:** Θὰ ξανάρθω νὰ δῶ. (Φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Πώ, πώ, τρομάρα μου... Ἀκόμα χτυπᾶ ἡ καρδιά μου. Λαχτάρα ποὺ τὴν πήρα... νομίζει πῶς θὰ πάω νὰ μαζέψω τὰ μῆλα. Χά χά χά, ἐγὼ βαριέμαι... Θὰ πέσω νὰ κοιμηθῶ. "Οταν τὸν δῆτε νὰ μοῦ φωνάξετε. Ξέρετε πῶς μὲ λένε; Κοκούλη (κοιμᾶται καὶ μπαίνει δ ἀράπης).

**ΑΡΑΠΗΣ:** Κοκούλη μάζεψες τὰ μῆλα;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Καὶ βέθαια τὰ μάζεψα.

**ΑΡΑΠΗΣ:** Πάω νὰ δῶ. (Φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ:** Θὰ κρυφτῶ κι οὕτε θὰ μὲ βρή... (κρύβεται).

**ΑΡΑΠΗΣ:** Τόλμησε νὰ γελάσῃ ἐμένα τὸ παλιόπαιδα. Πούντονα νὰ τὸν κανονίσω.... Τὸν εἴδατε ἀπὸ ποῦ πήγε;

(Κυνηγητό). Μ' ἔσκασεις παλιόπαιδο (τὸν κτυπᾶ) νὰ σοῦ δείξω  
ἔγώ. Θὰ σοῦ θάλω πιὸ θαριά τιμωρία. Καὶ τόλμησε νὰ μὴν τὴν  
κάνης. "Ως τ' ἀπόγεμα θὰ μαζέψῃς τὸ σιτάρι μου. Σύμφωνοι;

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Σύμφωνοι.

ΑΡΑΠΗΣ: "Ανοιξε τὰ μάτια σου, αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν θὰ  
σὲ συγχωρέσω. (Φεύγει).

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Καλά, καλά. Οὕφ, θαριέμαι. Φοθάμαι πῶς  
ἄν φύγω θὰ μὲ παραφυλάξῃ καὶ θὰ μὲ πιάσῃ. Βαριέμαι, θα-  
ριέμαι.... (μιὰ κόρη μπαίνει).

ΚΟΡΗ: Τί θές ἀγοράκι;

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: (ἀπότομα) Περίπατο κάνω!

ΚΟΡΗ: Καὶ γιατί μοῦ μιλᾶς ἔτσι;

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Γιατὶ ἔχω σκοτούρες. Πρέπει λέει νὰ θερί-  
σω τὸ σιτάρι τοῦ ἀράπη.

ΚΟΡΗ: Εἶναι καλός ὄνθρωπος.

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Καλός ξεκαλός, ἐγὼ ξέρω πῶς θαριέμαι.  
Κατάλαβες;

ΚΟΡΗ: Κατάλαβα.

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Τίποτα δὲν κατάλαβες. Ἔγὼ θαριέμαι καὶ  
ποὺ σοῦ μιλῶ.

ΚΟΡΗ: Πρώτη φορὰ ἀκούω τέτοιο πρᾶγμα. Εἶσαι λοιπὸν  
τεμπέλης;

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Ναι εἶμαι.

ΚΟΡΗ: Καὶ τὸ λέεις ἔτσι; Ντροπή σου. "Ελα σήκω νὰ σὲ  
θοηθήσω νὰ μαζέψωμε μαζὶ τὸ σιτάρι.

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: "Οχι.

ΚΟΡΗ: Νὰ σοῦ πῶ, ἐγὼ μαζὶ σου δὲν μπορῶ νὰ κάνω  
παρέα. Εἶσαι κακὸ παιδί. (Φεύγει).

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Ξέρετε τί σκέφτηκα παιδιά; Θὰ κάνω τὸν  
ἄρρωστο, μὰ τὸν πολὺ ἄρρωστο νὰ δοῦμε.... (ξαπλώνει καὶ  
φωνάζει: "Αχ ἔνα γιατρό ἔνα γιατρό... πονῶ").

ΑΡΑΠΗΣ: Τί ἔχεις καὶ φωνάζεις ἔτσι; Μὲ ξύπνησες, ξύ-  
πνησες καὶ τὰ ἀφεντικά.

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: "Εχεις ἀφεντικά; Πρώτη φορὰ τ' ἀκούω.

ΑΡΑΠΗΣ: Βέθαια ἔχω. Μιὰν ὅμορφη θασιλοπούλα μὲ  
τοὺς θείους της. Λέγε μου λοιπὸν τί πονᾶς;

ΚΟΚΟΥΛΗΣ: Τὸ στομάχι μου.

ΑΡΑΠΗΣ: Μάζεψες τὸ σιτάρι;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Μ' αύτούς τούς πόνους;

**ΑΡΑΠΗΣ** : "Εχεις χάρη πού ἀγαπῶ τὰ παιδιά. Ἐμπρὸς πᾶμε στὴν βασιλοπούλα. Ἐκείνη καταλαβαίνει. (Φεύγουν, δικρός φωνάζει: πονῶ πονῶ... καὶ φτάνουν). Πάω νὰ τῆς τὸ πῶ. Νὰ μὲ περιμένης ἐδῶ. (Φεύγει, ἔρχονται πίσω μὲ τὴν βασιλοπούλα).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Σὲ προσκυνῶ ώραία μου βασιλοπούλα.

**ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ** : Τί θέλεις;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Πονῶ βασιλοπούλα μου καὶ δὲν μπόρεσα νὰ θερίσω τὸ σιτάρι.

**ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ** : Καλά. Θὰ πῶ τοῦ ἀράπη μου νὰ σοῦ δώσῃ ἔνα χάπι νὰ σοῦ περάσῃ. Θὰ κοιμηθῆς κιόλα κι αὔριο θᾶσαι καλά. Πηγαίνω κιόλας. (Φεύγει).

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Καλά δὲν τὰ κατάφερα; Ζήτω ἡ τεμπελιά!

**ΑΡΑΠΗΣ** : Θὰ πῆς αὐτὸ τὸ χάπι κι αὔριο θᾶσαι καλά. Σοῦ εύχομαι περαστικά. Ἐμεῖς ἐδῶ περιποιούμαστε τοὺς ξένους. Ἀντίο.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Τί λέει καλέ, ποὺ θὰ πιῶ τὸ χάπι. Τὸν γελάσανε. Νὰ δῶ μόνο ὅν μὲ βλέπουν. (Τὸ πετᾶ). Ἀκούω κάτι βήματα, θὰ κάνω τὸν κοιμισμένο.

**ΑΡΑΠΗΣ** : Σήκω πάνω ψέφτη.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : . . . . .

**ΑΡΑΠΗΣ** : (Τὸν σκουντᾶ). Νομίζεις πῶς δὲν σὲ εἶδα ἔ; Σήκω γρήγορα ἀνόγτε. Τόλμησες νὰ πῆς ψέμματα καὶ στὴν βασιλοπούλα, τώρα θὰ δῆς.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Ἀρχίζω νὰ φοθῆμαι. Τί θὰ μὲ κάνης;

**ΑΡΑΠΗΣ** : Θὰ σὲ μάθω νὰ μὴν ξαναπῆς ψέμματα καὶ νὰ μὴν είσαι τεμπέλης. Θὰ ξεκουράσω τὸ γαϊδουράκι μου ποὺ τέχω τόσο κουράσει καὶ θὰ καθαλικεύω ἐσένα.

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : Ἀστεῖα τὸ λές.

**ΑΡΑΠΗΣ** : Δὲν τὸ λέω καθόλου ἀστεῖα. Βασιλοπούλα ασααα (ἔρχεται). "Ελα νὰ δῆς βασιλοπούλα μου τὸ καινούριο μου γαϊδουράκι (ἀνεβαίνει πάνω του).

**ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ** : Χὰ χ ἀ χ ἀ χά.

**ΑΡΑΠΗΣ** : Θὰ λές ψέμματα;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : "Οχι, ὅχι.

**ΑΡΑΠΗΣ** : Θᾶσαι τεμπέλης;

**ΚΟΚΟΥΛΗΣ** : "Οχι, ὅχι....

**ΑΡΑΠΗΣ**: Θὰ τὸ δῶ. Πάντως γιὰ γάϊδαρος εἶσαι περίφημος.

(τραγουδᾶς: "Ενα ώραίο γαϊδουράκι λαλά (δυό φορές)  
ένα ώραίο γαϊδουράκι έγιν' δ Κοκούλης μας  
καὶ δὲν θᾶναι πιὰ τεμπέλης λαλά (δυό φορές)  
δ μικρὸς Κοκούλης μας.

### Ο ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ

Παρουσιάζεται ένας ψαράς μὲ τὸ καλάμι του καὶ ψαρεύοντας τραγουδᾶ στὸ σκοπὸ τοῦ «Μανάθη»:

Πιάνω ώραία ψάρια, καλά!

Ό ψαράς μας ποὺ περνάει

ψάρια τόσα δὰ πουλάει

κι ἔχει κι ένα καλαθάκι

στρογγυλὸ σάν κεφαλάκι.

Ό, τι ψάρια ἐπιθυμήσεις

στὸν ψαρὰ θὰ τ' ἀποχτήσῃς

μόνο δὲν πουλῶ μικρό μου

τὸ ξυπνό μου τὸ μυαλό μου.

Πιάνω ώραία ψάρια, καλά!

Εἴδατε παιδιά μου πόσα ψάρια πιάνω; Ποῦν' τα; "Άκου ποῦν' τα! Τώρα θὰ τὰ πιάσω. Πρῶτα ένα μπαρμπούνι. Στοίχημα! "Αν τὸ πιάσω θὰ χειροκροτήσετε. "Αν δὲν τὸ πιάσω θὰ φτερνισθῆτε! Προσοχή! Μετράτε. "Ενα, δύο, τρία! (Δὲν πιάνει). Σταθῆτε. Πρέπει νὰ τραγουδήσετε μαζί μου τὸ τραγούδι γιὰ νὰ μαζευτοῦν τὰ ψάρια. 'Αρχίστε. 'Ωραία. Τώρα θὰ πιάσω έναν κέφαλο. Μετράτε. "Ενα, δύο, τρία (δὲν πιάνει πάλι). Μὰ τι ἔπαθα σήμερα; 'Έγώ εἰμαι σπουδαῖος ψαράς. Φαίνεται κάποιο παιδί σήμερα θὰ ἔχῃ πῆ κανένα ψεμματάκι γι' αὐτὸ δὲν ἔρχονται τὰ ψάρια. "Εχει κανεὶς πῆ ψέμματα; "Οχι; "Ε τότε ξανατραγουδῆστε τὸ τραγούδι. Θὰ πιάσω ένα λουφάρι. Μετράτε. "Ενα, δύο, τρία. (Τίποτα). "Ε λοιπὸν ἀφοῦ τὰ ψάρια δὲν ἔρχονται θὰ σκύψω στὸ νερὸ νὰ δῶ τι γίνεται. 'Ησυχία... Σ...σ.... Προσέξτε μὴν φωνάξετε καὶ πέσω στὸ νερό. (Σκύβει καὶ πέφτει) Βοήθεια! Βοήθεια! πνίγομαι! πίνω νερό, πίνω νερό... "Αχ! ένα ψάρι μοῦ τσιμπά τὸ πόδι μου. ('Αρπάζει τὸ ξύλο τῆς σκηνῆς καὶ βγαίνει, περπατῶντας

μὲ τὴν κοιλιά), Κουράστηκα! Μοῦρθε ἔνας ὑπνος. (Κοιμᾶται. Ξυπνᾶ σὲ λίγο). Ἀς πάω στὴν Μπεμπέκα τὴν ξαδελφούλα μου λιγάκι. (Κάνει βόλτα).

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ : Μπεμπέκα! Μπεμπέκα!

ΜΠΕΜΠΕΚΑ : Καλὲ Μπαρμπούνο μὲ τρόμαξες. Ἀπὸ ποὺ μπῆκες;

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ : Ἀπ' τὸ παράθυρο. Ἡ πόρτα σου εἶναι κλειστή. Γιατί;

ΜΠΕΜΠΕΚΑ : Εἶμαι τιμωρία. Γι' αὐτό.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ : Καὶ γιατὶ εἶσαι τιμωρία;

ΜΠΕΜΠΕΚΑ : Τράβηξα τὴν ούρᾳ τῆς γάτας κι ἔρριξα στὸ χῶμα ἔνα καρότο, ἔνα λάχανο καὶ μιὰ ντομάτα. Κι ἀκόμα... ἔσπασα τὴν κούκλα μου.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ : Σπουδαία εἶσαι! Καλὰ σοῦ κάνωνε καὶ σὲ κλείσανε. Ἡρθα κοντά σου νὰ πάρω ἔναν ύπνακό γιατὶ κόντεψα νὰ πνιγῶ καὶ τρόμαξα.

ΜΠΕΜΠΕΚΑ : Καλὰ θὰ κάμης ψηλολαίμη μου. Θὰ κάνω κι ἐγὼ τὸ ἔδιο. "Ονειρα γλυκά! (φεύγουν). (Ἐμφανίζεται μιὰ νεράϊδα μὲ μαλλιά μακρυά καὶ φόρεμα γαλάζιο).

ΝΕΡΑΙΔΑ : (τραγουδᾶ).

Μιὰ νεράϊδα εἶμαι γώ  
ποὺ στὸν κόσμο περπατῶ  
κι ὅλο τὴ χαρὰ σκορπῶ.  
Τὰ λουλούδια ἀγαπῶ  
τὰ ζωάκια βοηθῶ  
μιὰ νεράϊδα εἶμαι γώ!

"Ακουσα παράπονα καὶ κλάμματα ἀπὸ κάτι χορταράκια ἔδω. Τὰ πόνεσε κανεὶς παιδιά; Ἡ Μπεμπέκα; Δὲν θὰ ξέρη πῶς πονοῦν.

ΚΑΡΟΤΟ : (Κάνει ύπόκλιση).

ΝΕΡΑΙΔΑ : Ἐσύ ἔκλαιγες καρότο μου;

ΚΑΡΟΤΟ : (Κουνᾶ τὸ κεφάλι καταφατικά).

ΝΕΡΑΙΔΑ : Σὲ πόνεσε ἡ Μπεμπέκα;

ΚΑΡΟΤΟ : (Κουνᾶ πάλι τὸ κεφάλι).

ΝΕΡΑΙΔΑ : Στάσου νὰ σ' ἀγγίξω μὲ τὸ ραβδί μου νὰ πάρης μιλιά (Τὸ ἀγγίζει).

ΚΑΡΟΤΟ : Σ' εὐχαριστῶ καλή μου νεράϊδα. Μὰ δὲν εἶμαι μόνο ἐγὼ ποὺ ύποφέρω. Εἶναι μιὰ ντομάτα κι ἔνα λάχανο.

**ΝΕΡΑΙΔΑ:** Καλά. Μήν συχεῖς. Έγώ θὰ πάω στὸν κῆπο νὰ τοὺς δώσω μιλιὰ καὶ νὰ μοῦ ποῦν τὰ παράπονά τους. (Φεύγει τραγουδῶντας).

**ΚΑΡΟΤΟ:** Τί ὅμορφη νεράϊδα! (Σκύβει πρὸς τὰ μέσα). Μμ! κοιμᾶται τὸ πουλάκι μου... Καλὰ τῆς κάμανε καὶ τὴν βάλανε τιμωρία. Νὰ καὶ ἡ ντομάτα ἔρχεται. Σσ... σιγὰ μὴν τὴν ξυπνήσῃς.

**ΝΤΟΜΑΤΑ:** Καλημέρα καρότο μου. Θυμωμένο σὲ θλέπω.

**ΚΑΡΙΟΤΟ:** Θυμωμένο; Μόνο θυμωμένο; Μπουρλότο εἴμαι. Ἡρθε ἡ δεσποινὶς Μπεμπέκα ἀπὸ δῶ, μοῦ ἔκοψε τὸ πιὸ ὅμορφο μου καροτάκι καὶ τῷρριξε στὰ χώματα.

**ΝΤΟΜΑΤΑ:** Καὶ σένα τὰ ἴδια; Καὶ στὸ δικό μου παιδί τὰ ἴδια ἔκαμε. Πάω νὰ τὴν σπάσω στὸ ξύλο τὴν κυρία Μπεμπέκα.

**ΚΑΡΟΤΟ:** "Οχι, δχι ἀκόμα. Περίμενε νὰ συνεννοηθοῦμε. Μήν βιάζεσαι. Κάτσε νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ κάνουμε δικαστήριο. Τὰ παιδιά θὰ εἶναι οἱ μάρτυρες. Θὰ φωνάξωμε τὴν Μπεμπέκα νὰ τὴν δικάσωμε. Φωνάξτε την ἐσεῖς παιδιά. (Τὰ παιδιά τὴν φωνάζουν).

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ:** Τί εἶναι; Τί τρέχει; Μὲ κατατρομάξατε. Ποιοι εἶστε;

**ΝΤΟΜΑΤΑ:** Δὲν μᾶς γνωρίζεις; Έγὼ εἶμαι ἡ Ντομάτα ποὺ πέταξες τὰ παιδιά μου στὰ χώματα καὶ μοῦ τὰ πέθανες.

**ΚΑΡΟΤΟ:** Κι ἔγὼ εἶμαι τὸ Καρότο ποὺ ἔσπασες τὸ παιδί μου στὴ μέση. Ναὶ ἡ δχι;

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ:** Ναὶ! Τὸ ἔκαμα.

**ΝΤΟΜΑΤΑ:** Εύτυχῶς ποὺ δὲν λέει ψέμματα. Τὸ ἀκούσατε παιδιά ποὺ τὸ εἶπε καὶ ἡ ἴδια. "Ελα ἐδῶ Καρότο μου νὰ σου πῶ κάτι. (Σκύβει καὶ κάτι τοῦ λέει στ' αὐτή). Έγὼ λέω παιδιά νὰ τὴν δέσωμε καὶ νὰ τὴν πετροβολίσωμε μὲ δσα ξερά καρότα καὶ δσες σάπιες ντομάτες ἔχομε. Συμφωνεῖτε; Καρότο μου συμφωνοῦν καὶ τὰ παιδιά.

**ΜΠΕΜΠΕΚΙΑ:** Θὰ μὲ δέσετε; ('Αρχίζει νὰ τρέχη, τὴν κυνηγοῦν, τὴν πιάνουν, τὴν δένουν). Γιαγιάκα, γιαγιακούλα μου!

**ΝΤΟΜΑΤΑ:** Οὔτε γιαγιάκα, οὔτε γιαγιακούλα. Νὰ μάθης ἄλλη φορὰ νὰ μῇ μᾶς βασανίζης. Πάρε μιὰ ντομάτα στὸ κεφάλι.

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ:** "Α!.... α.... α....

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ**: Καλέ τί γίνεται έδω πέρα;

**ΚΑΡΟΤΟ**: Δῶσε του κι αὐτούνοῦ στὸ κεφάλι. "Ιδιος θάναι κι αὐτὸς ἀφοῦ τῆς κάνει παρέα.

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ**: Γιὰ σταθῆτε! "Ωχ! "Ωχ! Τὸ κεφάλι μου.

**ΚΑΡΟΤΟ**: Κι ἐγὼ νὰ τοὺς πετάξω τώρα.

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: "Αχ! "Αχ!

**ΝΤΟΜΑΤΑ**: Νὰ φωνάξωμε καὶ τὸ λάχανο. (Φεύγουν μὲ τὸ καρότο).

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ**: Βλέπεις γιὰ τὸ χατῆρι σου τί ἔπαθα. Θάρητ τώρα καὶ τὸ λάχανο. Μοῖρα μας! Πᾶμε νὰ κρυφτοῦμε. (Κρύθονται πίσω ἀπ' τὴν κουρτίνα).

**ΛΑΧΑΝΟ**: Ποὺ εἶναι παιδιά αὐτὸ τὸ παληοκόριτσο; Κρύφτηκε; (Τὴν ψάχνει καὶ τὴν βρίσκει Τὴν τραβᾶ ἔξω). Ἄκοῦς ἔκει νὰ πετάξῃς τὸ λαχανάκι μου στὰ χώματα:

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: Δὲν θὰ τὸ ξανακάνω.

**ΛΑΧΑΝΟ**: Τώρα εἶναι ἀργά. Πρέπει νὰ τιμωρηθῆς. Θὰ φᾶς δσα ξερά φύλλα λάχανου σοῦ δώσω.

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: Μὰ δὲν πεινῶ.

**ΛΑΧΑΝΟ**: Μὲ τὸ ζόρι. (Τὴν ξαπλώνει κάτω καὶ τὴν ταΐζει).

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: Δὲν μπορῶ ἄλλο... Θὰ σκάσω!

**ΛΑΧΑΝΟ**: "Εχεις χάρη ποὺ σὲ λυπάμαι. Φεύγω. "Άλλη φορὰ νὰ προσέχης τὰ λαχανάκια μου. (Φεύγει).

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΣ**: (Βγάζει τὸ κεφάλι του). Τί ἔπαθες Μπεμπέκα μου! Τὺ ἔπαθες! Μετάνοιωσες τὸ ξέρω. Πάω νὰ δῶ ὅν ἔρχεται ή γιαγιά σου ή κυρά Καλή. (Φεύγει).

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: Τί μέρα σήμερα! "Εσπασε ή καρδούλα μου. Πές τε μου κανένα τραγουδάκι νὰ ξεσκάσω λίγο.

**ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ**: Μπεμπέκα μου τί ἔμαθα ἀπὸ τὸν Ψηλολαίμη; Τιμωρήθηκες παιδάκι μου, μὰ θὰ σοῦ γίνη μάθημα.

**ΜΠΕΜΠΕΚΑ**: Ναι γιαγιάκα μου. Θὰ προσέχω τὰ λωχανικὰ καὶ τὰ ζῶα σᾶν τὰ μάτια μου.

**ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ**: Μπράθιο ψυχούλα μου. Τὴν εὔχη μου νᾶχης. "Ελα καὶ σὺ Μπαρμπούνο νὰ τραγουδήσετε καὶ νὰ χορέψετε λιγάκι νὰ ξεχαστοῦν δλα. ("Ερχεται δ Μπαρμπούνος καὶ χορεύουν Ενώ τραγουδοῦν καὶ χορεύουν κλείνει ή αὐλαία).

## ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΜΑ

Στά λίγα έργακια που єγραψα, όπως είδατε, οι κοῦκλες έμφανίζονται λίγες - λίγες στήν σκηνή, ώστε ἀν θέλετε νὰ τὰ παίξετε μόνες. Ἐπαναλαμβάνω πάλι κάτι. Τοὺς τύπους θὰ παίρνετε ἀπὸ τὴν γύρω ζωὴ κι ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ Өρίσκεται τὸ Νηπιαγωγεῖο σας. "Αν π.χ. εἶναι σὲ ἔξοχικὸ μέρος ἢ σὲ χωριό, τὸ ἔργακι μὲ τὰ λαχανικὰ εἶναι κατάλληλο.

Μιὰ κοπέλλα ποὺ ἀναλαμβάνει ἔνα Νηπιαγωγεῖο πρέπει ἀπαραίτητα νὰ εἶναι δημιουργική. Θὰ σχηματίζετε τὸ σκελετὸ τῆς ὑπόθεσης ποὺ Өρίσκετε σεῖς κατάλληλη καὶ θὰ κινηθῆτε πάνω σ' αὐτόν. Θ' αὐτοσχεδιάζετε κιόλα τὴν ὥρα τῆς παράστασης, γιατὶ τὸ ἀκροατήριο σᾶς προκαλεῖ. "Ενα πρᾶγμα νὰ προσέξετε πολύ. Νὰ μὴν διακωμαδήσετε ποτὲ σωματικὸ ἐλάττωμα. Τὸ δίκαιο πρέπει νὰ λάμπῃ πάντα στὸ τέλος. Εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν αὐτό, δηλαδὴ ἔξ ἄλλου εἶναι ἀνάγκη καὶ μᾶς, τῶν μεγάλων. Ἀλλιώτικα, θὰ τὰ λυπήσωμε κατάθατα. Καὶ μεῖς ἐπιθυμοῦμε ἀκριθῶς τὸ ἀντίθετο. Τὸ κύριο πρόσωπο τοῦ κουκλοθεάτρου σας διαλέξτε τὸ ὅπως τὸ θέλετε σεῖς. Μπορεῖ νὰ εἶναι δ κύριος Παντογνώστης ἢ δ πάνσοφος Νάνος ἢ δ κυρά Χαμογελοῦ. Καλὸ εἶναι τὰ παιδιά νὰ ὑποδέχωνται αὐτὸ τὸ πρόσωπο μ' ἔνα τραγούδι πάντα τὸ ἴδιο. Μεγαλώνει τὴν προσδοκία τους αὐτό. Καμμιὰ δικῇ μας συμβουλὴ δὲν φέρνει τέτοιο ἀποτέλεσμα δσσο δυὸ λόγια εἰπωμένα ἀπὸ τὸ κύριο πρόσωπο τοῦ Κουκλοθεάτρου μας. Ἡ κυρά Καλὴ κατάφερε παιδιὰ ἄφαγα νὰ τρῶνε, νὰ μὴν Өυζαίνουν τὸ δάχτυλό τους καὶ ἄλλα νὰ δεχθοῦν νὰ πᾶνε στὸ γιατρό.

"Υστερα ἀπὸ κάθε παράσταση νὰ προσέχετε τὶς ἀντιδράσεις τους, τὶς συζητήσεις ποὺ κάνουν, ἔνω σεῖς εἶσθε δῆθεν ἀπασχολημένη. Αὐτὸ θὰ σᾶς δδηγῇ σὲ συμπεράσματα καὶ θὰ σᾶς ἀνοίγῃ δρόμους.

Ξέρω πόσο δύσκολα εἶναι ὅλα ὅσα ζητῶ κι ὅσα σᾶς συμβουλεύω. Τὸ ξέρω καλά. Σχολὴ κουκλοθεάτρου δὲν ἔχομε στὴ χώρα μας. Τι λέω σχολή; Δὲν ἔχομε οὔτε καν Κρατικὸ Κουκλοθέατρο μὲ μιὰ πανελλήνια μορφὴ κούκλας ὅπως οἱ ἄλλες χώρες. Βέβαια ἡ χώρα μας τώρα μπῆκε ἀποφασιστικὰ στὸ δρόμο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἵσως ἀργότερα γίνει κι αὐτό. Τότε θὰ στέλνωνται παραρτήματα σ' ὅλες τὶς ἐπαρχίες. Θὰ

μποροῦμε νά Өλέπουμε, νά μαθαίνωμε, νά έξελισσώμαστε. "Ωσπου ὅμως νά γίνουν αύτά, τά παιδιά μας δὲν πρέπει νά στέρηθούν τήν πιὸ μεγάλη χαρὰ καὶ τὸ πιὸ καλὸ σχολεῖο, τὸ Κουκλοθέατρο. Μόνες, μὲ μόνο δόηγὸ τὸ μυαλὸ καὶ τὸ κέφι θὰ φτειάχνετε κούκλες καὶ θά παίζετε ἔστω κι ἀν αὐτὲς οἱ παραστάσεις ἔχουν χίλιες ἐλλείψεις. Εἶναι καλύτερα ἀπὸ τὸ τίποτα. Πόσες φορές περπατῶντας σταμάτησα ἄξαφνα ἀπὸ χαρούμενες φωνὲς παιδιῶν τοῦ δρόμου. 'Ο πλανώδιος καραγκιοζοπαίκτης διασκέδαζε τὰ μικρούλια. Καμμιὰ γνώση παιδαγωγικῆς, οὕτε ψυχολογίας. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ αὐτῶν τῶν παραστάσεων εἶναι τὸ ξύλο. 'Η μιὰ κούκλα δέρνει τὴν ἄλλη. Μὰ ἀκόμα καὶ μ' αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ζεχάστηκα καὶ γέλασσα μαζὶ μὲ τὰ παιδιά, αὐτὰ τὰ παιδιά ποὺ δὲν ἔχουν πολλές χαρές.

Πότε θ' ἀκουστῇ ἡ ὑπεύθυνη φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θὰ ἔχῃ τὸ θάρρος νὰ φωνάξῃ: «Φτάνει πιὰ ἡ ἀδικία. Χαρὲς μόνο γιὰ τοὺς μεγάλους, θέατρα, συναυλίες καὶ φεστιβάλ. Θὰ νοιαστοῦμε τώρα τὰ παιδιά μας. Θὰ κάνωμε πρότυπο κουκλοθέατρο». Δὲν θὰ πάρη «εύχαριστῶ» σὲ κάρτες καὶ ἐπισκεπτήρια ἢ μετάλλια τιμητικά. Τὸ γέλοιο ὅμως τῶν παιδιῶν τῆς ἀγαπημένης πατρίδας θὰ εἶναι τὸ πιὸ ζεστὸ καὶ αὐθόρμητο «εύχαριστῶ». Πότε θ' ἀκουστῇ;

Παρασύρθηκα πάλι σὲ σκέψεις καὶ ξεμάκρυνα ἀπὸ τὴν πρακτικότητα ποὺ θέλω νὰ ἔχῃ τὸ Өιθλίο μου αύτό. Σᾶς γράφω τώρα μερικές ύποθέσεις ἔργων ποὺ ἔπαιξα. Μπορεῖ νὰ σᾶς φανοῦν χρήσιμες.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΤΣΟΠΑΝΟΥΛΗΣ. Εἶχε κάποτε πειράξει ἡ Βασιλοπούλα αὐτὴ ἔναν καμπούρη ύπηρέτη κι ἐκεῖνος βαθειά πληγωμένος ἔφυγε. Μετανοιωμένη, δὲν μπορεῖ νὰ γελάσῃ πιὰ. "Ερχονται διάφορα βασιλόπουλα. "Άλλος τῆς λέει ἀστεῖα, ἄλλος κάνει τοῦμπες. Αὐτὴ δὲν γελᾷ. "Ωσπου στὸ τέλος ἔνα χωριστόπουλο μπαίνει στὸ παλάτι μὲ τὸ γάϊδαρό του στὸν δῶμο γιὰ νὰ προσπαθήσῃ κι αὐτός. 'Η βασιλοπούλα ξεκαρδίζεται μόλις τὸν Өλέπει. Γιὰ ἀντάλαχγμα αὐτὸς δὲν ζητᾶ χρυσάφια, οὕτε πλούτη. Μόνο λίγο φαγητὸ γιὰ τὸν γάϊδαρό του. Αὕτό συγκινεῖ κατάβαθα τὸν βασιλιά καὶ τὸν παντρεύει μὲ τὴν βασιλοπούλα.

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΥΛΙ. 'Ο "Αη Βασίλης

περπατώντας τὴν παραμονὴν τῆς Πρωτοχρονιᾶς θρίσκει τὸν Μοναχούλι, παιδάκι ποὺ πουλούσε κάστανα. Τὸ πῆρε μαζὶ του σ' ἔνα τσίρκολο γιὰ νὰ τὸ διασκεδάσῃ ἀφοῦ τοῦ χάρισε ἔνα σωρὸ παιχνίδια. Στὸ τσίρκολο ὁ κλάουν καὶ τὰ ζῶα τοῦ ἔκαμαν ἔνα σωρὸ ἀκροβασίες σὲ σχοινὶ καὶ ἀστεῖα παιχνίδια.

Ο ΤΣΟΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Τ' ΑΡΝΑΚΙ. "Ἐνα διρνάκι ξέψυγε ἀπὸ τὸ κοπάδι τοῦ Τσοπανούλη καθὼς ἐκεῖνος ἔπαιζε τὴν φλογέρα του. Περιπλανήθηκε στὸ δάσος, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἀντίκρυσε τὸν Λύκο. Μὴν ξέροντας ποιός εἶναι πῆγε κοντά του καὶ τοῦ κουθέντιαζε καὶ τοῦ χαϊδολογίσταν. 'Ο Λύκος τὸ λυπήθηκε καὶ πιάνοντάς το ἀπ' τὸ χέρι τὸ ἔφερε ὡς ἔξω, ἐκεῖ ποὺ ἦταν τὸ κοπάδι τοῦ Τσοπανούλη.

Ο ΤΣΟΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 'Ο Τσοπανούλης ἀποφασίζει νὰ κατέβῃ ἀπ' τὸ βουνὸν νὰ γνωρίσῃ τὴν πόλη. 'Εκεῖ βέβαια θλέπει πολλὰ παράξενα. Γυναίκες ντυμένες ἀλλιώτικα, ἀντρες σφιγμένους μὲν μιὰ κορδέλλα στὸ λαιμὸν σὰν πνιγμένους (γραβάτα), θλέπει σκύλους ποὺ τοὺς ἔχουνε δεμένους πάντα, πουλιὰ στὰ κλουσθιὰ καὶ φασαρία... Πόση φασαρία. Φεύγει γρήγορα στὸ βουνό του ὅπου ξαπλώνει εύτυχισμένος κι ἀκούει τὸ τραγούδι τῶν πουλιῶν.

Ο ΤΣΟΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 'Ἐνῶ ὁ Τσοπανούλης εύτυχισμένος τραγουδᾶ, ἔνα κτυπημένο περιστέρι πέφτει μπροστά του. Τὸ σηκώνει, τὸ περιποιεῖται, ὅταν ἐμφανίζεται ὁ κυνηγὸς ποὺ τὸ κτύπησε καὶ τὸ ζητᾶ. 'Ο Τσοπανούλης παλεύει, τὸν νικᾶ καὶ ἐλευθερώνει τὸ περιστέρι. Τὴν ἐπομένη σταματᾶ μιὰ χρυσῆ ἄμαξα καὶ κατεβαίνει μιὰ πεντάμορφη κοπέλλα. Τὸν εὐχαριστεῖ θερμὰ ποὺ τῆς ἔσωσε τὸ περιστέρι τῆς καὶ τοῦ χαρίζει μιὰ φλογέρα χρυσῆ ποὺ ὅταν τὴν παίζει, μαζεύει ὅλα τὰ ζῶα καὶ τὰ πουλιὰ ποὺ εἶναι κοντά.

Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΑΝΟΣ. 'Ο Γίγαντας περήφανος γιὰ τὴ δύναμή του κοροϊδεύει τὸν Νάνο, τὸν φυσᾶ κι ἐκεῖνος πέφτει κάτω "Ομως ὁ Νάνος ἔχει χρυσῆ καρδιὰ καὶ μιὰ μέρα ποὺ περπατᾶ στὸ δρόμο θλέπει τὴν κυρὰ Καλὴ νὰ γλυστρᾶ καὶ νὰ πέφτη. Τρέχει τὴν σηκώνει καὶ τὴν περιποιεῖται. 'Εκελνη τοῦ δίνει τὴν εὐχή της. 'Απὸ τὴ στιγμὴν ἐκείνη νοιάθει δυνατὸς καὶ σίγουρος γιὰ τὸν ἔσωτό του. Σ' ἔνα πάλεμα ποὺ κρατᾶ ὅσο διασκεδάζουν τὰ παιδιά, ὁ Νάνος νικᾶ τὸν Γίγαντα.

## ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

‘Ο ἄνθρωπος θέλει νὰ ἔξωτερικεύσῃ πάντα τὰ συναισθήματά του. Κι ἀς εἶναι ἀκόμα νήπιο ποὺ μὲ μικρούς φθόγγους καὶ μὲ κινήσεις προσπαθεῖ νὰ συνεννοηθῇ μαζί μας. Ἀργότερα παίρνει ἔνα μολύβι καὶ χαράζει σχήματα, γραμμὲς καὶ σημεῖα. Ὑπερήφανο μᾶς ἀπαντᾷ, δταν τὸ ρωτήσωμε, δτι γράφει ὅπως ἐμᾶς. Τὰ σχήματα αὐτὰ δὲν ἔχουν τίποτα τὸ καλλιτεχνικό. Ἀρχίζει ὅμως ἀπὸ τὴν μορφὴ αὐτή, ἡ γραμμικὴ ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου. «Παρ’ ὅλη τὴν κληρονομικότητα, παρ’ ὅλο τὸ παράδειγμα τῶν ὀρίμων, παρ’ ὅλες ἀκόμα τὶς σαφέστατες ὑποδείξεις τῶν τελευταίων, κάθε ἔνας ἀπὸ τοὺς συγχρόνους πολιτισμένους μικρούς, ξαναρχίζει ὁ ἴδιος τὴν ἐφεύρεση τοῦ σχεδίου». Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὸ ἐνδιαφέρουν τὰ ἀνθρωπάκια. Αὐτὰ τὰ σχεδιάσματα τῶν 3 ἐτῶν δὲν τὰ σχεδιάζουν τὰ παιδιά μὲ τὴν ἴδια πρόθεση τῶν μεγάλων, παρὰ μόνο γιὰ τὴν εὐχαρίστηση νὰ χαράζουν γραμμὲς. Τὰ σχεδιάσματα τῆς πρώτης ἡλικίας γίνονται ἀπὸ μνήμη, ἀπὸ φαντασία, χωρὶς νὰ ἀντιγράφουν κανένα πρόσωπο. Φυσικά, τὰ παιδιά στερούνται τεχνικῆς καὶ πρὸ πάντων προοπτικῆς. Στὰ 5 ὥς 6 τους χρόνια τοποθετοῦν τὰ ἀντικείμενα τὸ ἔνα κοντὰ στὸ ἄλλο καὶ προσέχουν νὰ φαίνωνται ὀλόκληρα. Στὰ 7 τους χρόνια πηγαίνουν στὸ δεύτερο στάδιο καὶ τοποθετοῦν στὸ πάνω μέρος τοῦ χαρτιοῦ τὰ μεγαλύτερα ἀντικείμενα. Ἐμεῖς θὰ Յοηθοῦμε τὸ παιδί στὴν παρατήρηση τῶν ἀντικείμενων. “Οταν τὸ παιδί προσέξῃ, δτι ἡ γάτα ἔχει τέσσερα πόδια, θὰ τὴν ζωγραφίση

καὶ μὲ τέσσερα πόδια. Τὰ σχέδιά τους θέσαια, δὲν θὰ μᾶς πληροφορήσουν ὅν τὰ παιδιά μας θὰ γίνουν σάν μεγαλώσουν μεγαλοφυεῖς ζωγράφοι, ἀλλὰ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ γνωρίσωμε τὸν χαρακτῆρα τους καὶ τὴν προσωπικότητά τους. Τὰ σχέδιά τους πρέπει νὰ εἰναι αὐθόρμητα. Μιὰ ἔρμηνεία σχεδίων ποὺ δίνουν "Αγγλοι ψυχολόγοι εἰναι αὐτή: Οἱ ἄτονες γραμμὲς φανερώνουν δειλία. Οἱ ζωηρὲς γραμμὲς θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα. Οἱ διακεκομμένες ἀνησυχία καὶ νευρικότητα. Οἱ πολὺ θαθειὰ χαραγμένες, θίσιο χαρακτῆρα. "Αν λείπουν ἔμψυχα ὅντα ἀπ' τὰ σχέδια, τὸ παιδὶ εἰναι ἀκοινώητο. "Αν τὸ παιδὶ ἴχνογραφῇ ὅλο τὸ ἴδιο ἀντικείμενο, αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ κόδσμος του εἰναι περιωρισμένος. Μήπως τὸ παιδὶ ἀρχίζει ἔνα σχεδίασμα καὶ τὸ ἀφήνει στὴ μέση γιὰ νὰ ριχτῇ σὲ ἔνα ἄλλο; Αὐτὸ φανερώνει ἔλλειψη ὑπομονῆς καὶ συνέχειας. Τὰ χρώματα ἐπίσης ἔχουν μεγάλη σημασία. "Αν προτιμᾷ τὰ σκούρα, ἔχει μελαγχολικὴ διάθεση. 'Η προτίμηση σ' ἀνοιχτὰ δείχνει αἰσιοδοξία καὶ δυναμισμό. "Αν τὰ χρώματα ποὺ χρησιμοποιεῖ, ἔχουν ἀρμονία, αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ παιδὶ ἔχει τάση στὶς καλές Τέχνες. Προσωπικὰ δὲν πιστεύω ἀπόλυτα σὲ καμμιὰ «συνταγὴ» ἢ «κώδικα» ποὺ ἀφορᾶ τὰ παιδιά καὶ γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους. "Οχι ὅτι εἰναι λαθεμένοι στὴν θάση τους. Κάθε ἄλλο. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι τὸ παιδὶ ἔξελισσεται ἔξακολουθητικὰ καὶ δέχεται χίλιες δυὸ ἐπιδράσεις. Τὰ ἔξωτερικὰ γεγονότα κάνουν τὴ ψυχὴ του νὰ πάλλῃ, δπως ὁ γήϊνος μαγνητισμὸς τὴ μαγνητικὴ θελόνα. Πιστεύω, πῶς μέσα ἀπὸ τὸ παιδικὸ σχέδιο μπαροῦμε νὰ διακρίνουμε στοιχεῖα τοῦ χαραχτῆρα του. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ φθάσουμε σὲ καμμιὰ θεβαιότητα, ἐκτὸς ὅν τὸ παρακολουθοῦμε συνεχῶς καὶ ξεύρομε καλὰ τὴ ζωὴ του. Σᾶς φέρνω ἔνα παράδειγμα: "Ενα παιδάκι μας ἥρεμο καὶ κανονικό, ζωγράφιζε πάντα μὲ φωτεινὰ χρώματα καὶ ἀρκετὰ καλά. Ἀπότομα ἀρχισε νὰ μᾶς κάνῃ μόνο μουτζούρες καὶ νὰ μὴ θέλῃ ἄλλο ἀπὸ τὸ μαῦρο χρῶμα. "Οποιος ἔβλεπε τὰ σχέδιά του ἐκείνου τοῦ καιροῦ θᾶσθγαζε λαθεμένα συμπεράσματα. Τὸ παιδὶ δὲν ἦταν μελαγχολικῆς διάθεσης ἀπὸ φυσικοῦ του, ἀλλὰ περνοῦσε κρίση τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου. Οἱ γονεῖς του ἔπαιρναν διαζύγιο. 'Η ἴδια αὐτὴ αἰτία, σὲ ἄλλο παιδὶ ἔκδηλωνται διαφορετικά. Εἰναι δύσκολο νὰ θάλωμε νόμους σὲ μιὰ μάζα τόσο εύασθητη καὶ ταλαιπωρημένη δπως

είναι ή ψυχή μας.

“Οταν πρωτάρχισα τη δουλειά μου στὸ Νηπιαγωγεῖο, ἀκολουθῶντας αὐτὰ ποὺ εἶχα διαβάσει, μοίρασα στὰ παιδιά χαρτιά, μπογιές καὶ μολύβια καὶ τοὺς εἶπα νὰ ζωγραφίσουν ὅτι θέλουν. Ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα - δυό παιδιά ποὺ θάλθηκαν κάτι νὰ ίχνογραφοῦν, τὰ ὑπόλοιπα μὲ κοίταζαν μὲ στενοχώρια. Βρέθηκα σὲ δύσκολη θέση. Θέλησα νὰ τὰ βοηθήσω. Τὰ παρώτρυνα νὰ ίχνογραφήσουν κάτι ἀπ’ τὸ σπίτι τους ή ἀπ’ τὸ σχολείο μας ή ἀπὸ τὸ παραμύθι ποὺ τοὺς εἶπα ή ἀπ’ τὰ παιχνίδια ποὺ παίζουμε. Καὶ πάλι μὲ κοίταζαν ἀπελπισμένα. Τὰ παιδιά δὲν ήταν ἔξοικειωμένα μὲ τὰ μολύβια καὶ τὶς μπογιές, θέλανε νὰ ἐκφραστοῦν καὶ δὲν ξέρανε πῶς. Πήρα τότε χρωματιστὲς κιμωλίες καὶ τὰ παρακάλεσα νὰ μὲ μιμοῦνται. «Θά κάνωμε τὸ παραμύθι ποὺ μάθαμε, ζωγραφίᾳ». Ζωγράφιζα μὲ ἀπλὲς γραμμὲς τὰ δέντρα, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ ζῶα. Τὰ παιδιά μὲ ἀκολουθοῦσαν καὶ τὰ κατάφερναν καλά. “Οταν ἄρχισαν νὰ γεμίζουν μὲ χρώματα τὰ σχέδια, τὸ χρῶμα ἔθγαίνε ἀπ’ ἔξω τὶ περισσότερες φορές. ”Ετοι ἀναγκάστηκα νὰ ἐργαστῶ διαφορετικά. Ἀγόρασα ίχνογραφίες τετραγωνισμένες. Πάνω - πάνω, σὲ κάθε σελίδα, ἔκαμα ἕνα ἀπλὸ σχέδιο, μιὰ γλάστρα, μιὰ βάρκα, ἔνα σπιτάκι, ἔνα λουλούδι, δεντράκια, φλυτζάνια κλπ. Τὰ σχέδια αὐτὰ βέβαια ἀκολουθοῦσαν τὶς γραμμὲς τῶν τετραγώνων τῆς ίχνογραφίας. Τὰ παιδιά ἔπρεπε νὰ συνεχίσουν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο σχέδιο σ’ ὅλη τὴ σελίδα μετρῶντας τὰ «σπιτάκια» δηλ. τὰ τετράγωνα. “Επειτα τὰ γέμιζαν μὲ χρώματα. Πολλὰ βρίσκανε δυσκολίες καὶ τὰ βοηθούσαμε. Παράλληλα τοὺς ἔδωσα ίχνογραφίες χωρὶς γραμμές, μὲ κατάλευκο χαρτί. Ἐκεῖ ίχνογραφοῦσαν ὅτι ἔφτειαχνα στὸν πίνακα. Ἰχνογραφοῦσαν σύγχρονα μὲ μένα. ”Εθαζα μιὰ - μιὰ γραμμὴ στὸ σχέδιο καὶ περίμενα νὰ τὴν βάλουν καὶ κεῖνα στὸ δικό τους. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἔμαθαν νὰ ίχνογραφοῦν ἀπλᾶ ἀντικείμενα: τραπέζι, καρέκλα, φρούτα, λουλούδια, γάτες, παπάκια, τραίνα καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ πολὺ ἀπλὲς γραμμές. Σιγά - σιγά, ζητοῦσαν μόνα τοὺς νὰ συμπληρώσουν τὸ σχέδιο. ”Ελεγαν: «Θά βάλω ἔνα βάζο μὲ λουλούδια στὸ τραπέζι» ή «Θά βάλω τῆς γάτας ἔνα κόκκινο φίογκο». ”Επειτα τ’ ἄφησα ἔλεύθερα. Διάλεγαν ὅτι μπογιές ήθελαν καὶ ίχνογραφοῦσαν μὲ εύκολία. Κατεβαίναμε καὶ στὴν αὐλὴ καὶ τὰ παρακινούσαμε νὰ ζωγρα-

φίζουν στήν ἄμμο ὅ,τι θέλουν, μὲ τὸ δάχτυλό τους ἥ ἔνα ξυλαράκι. Ή πρόδο τους ἡταν φανερή. Γεμίζαμε τοὺς τοίχους τοῦ Νηπιαγωγείου μὲ τὰ ἵχνογραφήματά τους, ποὺ δύολογῶ πολλὰ ἡταν ἀρκετὰ καλά. Τὰ χαρτιά ποὺ τοὺς μοιράζαμε ἡταν μεγάλα. Τὰ παιδιά δὲν ἀγαποῦν πολὺ τὰ μικροσκοπικὰ πράγματα. "Αν ἔχετε ἀρκετὸ χῶρο, ξαπλώνετε τὰ χαρτιά στὸ πάτωμα, (νὰ εἶναι στρωμένο μὲ μουσαμᾶ). Εἶναι πιὸ εὔκολο γιὰ τὸ παιδί. Μπογιές νὰ ἔχετε ἀφθονες. Ξύλινες καὶ νερομπογιές. Κάθε τόσο, ὅλα τὰ παιδιά μαζί, ζωγραφίζανε μιὰ ἐνότητα ἀνάλογα μὲ τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦσε ἐκεῖνο τὸν καιρό. "Οταν μιλούσαμε γιὰ τὴν θάλασσα, ποὺ εἶναι τόσο γνωστὴ στὰ παιδιά μας, τὰ παρακάλεσα νὰ ζωγραφίσουν καθένα ὅ,τι θέλει, ποὺ νάχη, θέσαια, σχέση μὲ τὴ θάλασσα. Ψάρια, καράβια, βάρκες, δίχτυα, ψαράδες κλπ. Τὰ παιδιά ζωγράφισαν μὲ μεγάλη χαρά, ὅ,τι ήθελε τὸ καθένα. "Υστερα τοὺς δώσαμε ψαλλιδάκια καὶ ἔκοψαν γύρω - γύρω τὸ ἵχνογράφημά τους. Τὰ μάζεψα καὶ τὰ κόλλησα σ' ἔνα πελώριο χαρτόνι σκληρό, τοποθετῶντας τα κατάλληλα. Δὲν μποροῦσε νὰ γίνη πιὸ ζωντανὴ «Θάλασσα» ἀπὸ κείνην. Τὰ Χριστούγεννα ἔγινε τὸ ἴδιο μὲ τὴ φάτνη. Τὴν Πρωτοχρονιά, γεμίσαμε τὴν σακκούλα τοῦ "Αη Βασίλη, (σχεδιάζοντας πάντα), μὲ παιχνίδια, ποὺ εἶχαν ἵχνογραφίσει καὶ κόψει. Τὴν ἄνοιξη, μὲ ὅ,τι λουλούδι ἐπιθυμοῦσε κάθε παιδί. Αὐτοὶ οἱ πίνακες στόλισαν θαυμάσια τὸ δωμάτιο τῶν παιχνιδιῶν μας. Στὴν ἔκθεση τῶν ἔργων τους, ποὺ κάναμε στὸ τέλος κάθε χρονιᾶς, τὰ ἵχνογραφήματα ἀποτελοῦσαν σωστὴ ταπετσαρία στοὺς τοίχους. Τόσο πολὺ τοὺς ἀρέσει νὰ ζωγραφίζουν. Ὡς καὶ στοὺς τοίχους τοῦ σχολείου θὰ δῆτε σχέδια μὲ μολύβι ἥ κιμωλίες. Μήν μαλώσετε τὰ παιδιά ποὺ τόκαμαν. Δὲν εἶχαν πρόθεση νὰ λερώσουν τὸ Νηπιαγωγεῖο τους. Ζωγράφισαν αὐθόρμητα. Πιάστε τα τρυφερὰ καὶ πέστε τους νὰ σᾶς ζητῶν χαρτί, δποια ὁρα τέλουν καὶ ὅτι θὰ τοὺς δίνετε ἀμέσως. Δὲν θὰ ξαναζωγραφίσουν στὸν τοῖχο, σᾶς θεσσαλώνω. Διδάξτε τους μὲ ὑπομονή, πῶς νὰ δουλεύουν μὲ τὶς νερομπογιές, πῶς νὰ τὶς ἀραιώνουν, πῶς πρέπει νὰ σκουπίζουν τὸ πινέλλο μετά ἀπὸ κάθε χρωματισμό. Θὰ εἰσαστε ὁ καλός ἄγγελος ποὺ θὰ κυκλοφορῇ διαρκῶς ἀνάμεσά τους, δόηγῶντας τα, θοηθῶντας τα καὶ παρηγορῶντας τα, ἀν τὸν συμβῆ κάτι καὶ τὰ λυπήσει, (χύνεται τὸ νερὸ ἥ μουτζουρώνον-

ταὶ τὰ σχέδια). Δῶστε τους ἄλλο χαρτί, χωρὶς νὰ τὰ μαλώσετε. Μποροῦσε αὐτὸν νὰ συμβῇ καὶ σὲ μᾶς, ὅχι πιὰ σ' αὐτὰ τὰ μικροσκοπικά δαχτυλάκια, ποὺ προσπαθοῦν νὰ χρωματίσουν τὰ μάτια εἰνὸς ἀνθρώπου. "Αν ἐπιθυμοῦν νὰ τραγουδήσουν συγχρόνως, ἀφῆστε τα. Κοιτάξτε τα ὅπως εἶναι σκυμμένα καὶ συγκεντρωμένα στὴν προσπάθειά τους. Δὲν νοιώθετε μιὰν ἀπέραντη γαλήνη καὶ μιὰν εύθυνη, ποὺ ἀντὶ νὰ σᾶς φέρνῃ θλίψη, σᾶς γεμίζει ὑπερηφάνεια καὶ εύτυχία γιὰ τὴν δουλειὰ ποὺ διαλέξατε;

Χρειάστηκαν πάρα πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ σκύψουμε προσεκτικὰ μπροστά στὸ παιδικὸ σχέδιο καὶ νὰ διακρίνομε τὴ δροσιὰ τῆς παιδικῆς ψυχῆς, ποὺ ἀνοίγεται ἔκπληκτη στὸν κόσμο. Τὸ «ώραϊο» καὶ τὸ «ἄσχημο» στὴν ζωγραφικὴ τῶν παιδιῶν εἶναι δλως διόλου διαφορετικὸ ἀπ' αὐτὸν ποὺ ἀρέσει σ' ἡμᾶς. Γι' αὐτό, πολλὲς φορές, γονεῖς καὶ δάσκαλοι ἀκατατόπιστοι, δίνουν ἄχρηστες καὶ βλασφεμὲς συμβουλὲς γιὰ νὰ διορθώσουν τάχα τὸ σχέδιο του. Τέτοιες ἐπεμβάσεις ἀναγκάζουν τὸ παιδὶ νὰ πιέξεται καὶ νὰ φυλακίζεται σὲ νόμους καὶ κανόνες ποὺ δὲν καταλαβαίνει. "Οταν ἀρχίσει νὰ φτιάχνῃ τὰ πρῶτα του σχέδια, ἔρχεται κοντά μας καὶ μᾶς δίνει ἔνα σωρὸ προφορικές ἔξηγήσεις. Τὸ ἀκοῦμε μὲ μεγάλη ὑπομονή, ὅση ὥρα κι ἂν κρατήσουν οἱ ἔξηγήσεις αὐτές. "Αν δὲν θελήσῃ νὰ μᾶς τὶς δώσῃ, δὲν θὰ τὸ πιέσωμε. "Αν τὸ σκίζῃ, τὸ ἀφίνομε νὰ τὸ σκίσῃ. Δὲν ἐπεμβαίνομε. Στὸν τόπο μας ἀρχισεις 6έβαια νὰ κατανοήται ἡ σημασία τοῦ παιδικοῦ σχεδίου, ὅχι ὅμως ἀπόλυτα. Πολλοὶ ζητοῦν ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ ζωγραφίσουν τὰ ἀντικείμενα τελείως ὅμοια καὶ τὰ συγκρίνουν διαρκῶς μὲ τὰ ἔργα τῶν μεγάλων. "Ετσι χάνεται ἡ ὅρεξη τοῦ παιδιοῦ νὰ ἐκφραστῇ μὲ τὸ σχέδιο. Στὴν Ἰταλία, τὰ πετυχημένα σχέδια παιδιῶν, γίνονται κάρτ - ποστάλ καὶ ἀπὸ παιδὶ σὲ παιδί, κυκλοφοροῦν στὴ χώρα διάσημη. "Ετσι τὰ παιδιά, ἀφοῦ, διαλέγουν τὸν τρόπο ζωγραφικῆς ποὺ τοὺς ἀρέσει καὶ τὸν καταλαβαίνουν. Στὴν Γαλλία πάλι, διάσημη παραμύθια γίνονται ταινίες μὲ παιδικὰ σχέδια, κατάλληλα μονταρισμένα. "Οταν μᾶς ζητήσουν τὴ βοήθειά μας, χρειάζεται λεπτότητα καὶ τάκτη στὶς παρατηρήσεις μας. Οὔτε ἀπεριόριστος θαυμασμός, οὔτε πάλι ἐπιτίμηση. Πρέπει νὰ δοῦμε τὸ σχέδιο τοῦ παιδιοῦ σὰν μιὰ φυσικὴ ἐκφραση τῆς ψυχῆς του, ὅπως δταν τραγουδᾶ ἦ

παίζει. Παρατηρῶ πάντα τοὺς μεγάλους, δταν σκύβουν πάνω σ' ἔνα παιδικὸ σχέδιο, πόση συγκατάθαση χύνεται στὴ μορφὴ τους. Μὰ γιατὶ συγκατάθασῃ; Εἶναι τόσο πλούσια σὲ συγκίνηση καὶ ἵσως πιὸ πλούσια ἀπὸ πολλὰ ψυχρὰ ἔργα μεγάλων. Σχήματα πάντως κανονικά, δὲν εἶναι ἀκόμα ίκανὰ νὰ ζωγραφίσουν.

Ιθὰ σᾶς γράψω τώρα πῶς ἔλυσε αὐτὸ τὸ πρόθλημα ἡ Μοντεσόρι: Παίρνομε ἔνα κομμάτι χαρτόνι καὶ τὸ τσακίζομε στὰ δυό, ὥστε ν' ἀνοιγοκλείη σὰν βιθλίο. Στὸ ἔνα ἀπ' αὐτὰ τὰ δυό μέρη ποὺ σχηματίστηκαν σχεδιάζομε ἔνα ὅποιοδήποτε κανονικὸ σχῆμα. "Επειτα τὸ χαράζομε μὲν μαχαιράκι ὥστε νὰ χωρίσῃ δλωσδιόλου καὶ νὰ σχηματισθῇ ἔνα κενό. Μέσα στὸ χάρτινο αὐτὸ βιθλίο βάζομε τώρα ἔνα φύλλο χαρτὶ καὶ τὸ κλείνομε. Τὸ παιδὶ χαράζει μὲν τὸ μολύβι ἐπάνω στὸ χαρτὶ τὸ περιγραμμα τοῦ σχήματος. Τὸ τοίχωμα τοῦ χαρτονιοῦ, γύρω, δὲν ἀφήνει τὸ μολύβι του νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ ωρισμένο σχέδιο. "Ετσι, δταν θγάλει τὸ χαρτὶ μέσα ἀπὸ τὸ χαρτόνι, θὰ δῆ δτι ζωγράφισε ἔνα σχῆμα κανονικό. Τὸ χρωματίζει πιὰ καὶ φαντάζεστε τὴ χαρά του. Μποροῦμε νὰ ἔχωμε στὸ Νηπιαγωγεῖο 20 τέτοια χαρτόνια μὲν διαφορετικὰ σχήματα. "Επειτα, ἀφήνομε τὸ παιδὶ ἐλεύθερο. Τὸ χέρι του ἔγινε πιὰ σταθερό, ἔμαθε νὰ κάνῃ κυκλικὰ ἀντικείμενα, τετράγωνα, τριγωνικά. Τώρα ἡ φαντασία γίνεται ὀδηγὸς καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι θαυμάσια.

## ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Οἱ χειροτεχνικὲς ἔργασίες εἶναι τὰ τραγούδια ποὺ μαθίνουν τὰ δάχτυλα τῶν παιδιῶν, αὐτὰ τὰ δάχτυλα, ποὺ δταν κατορθώσουν νὰ ἐκφραστοῦν μὲν πηλό, μὲν βελόνα, μὲν ψάθα ἢ μὲν χαρτὶ, πλημμυρίζουν τὰ παιδιὰ χαρὰ καὶ σιγουριά στὸ δρόμο τὸν δύσκολο, ποὺ ὀδηγεῖ στὴ γνώση τῆς ζωῆς. Τὰ δάχτυλα πρῶτα κι ὄστερα τὸ μάτι καὶ τ' αὐτὶ, θὰ ἀνακαλύψουν τὸν κόσμο. Δέκα μικρὰ τρεμάμενα μονοπάτια θὰ φέρνουν ἡμιὰ - μιὰ γνώση στὸ θαυμάσιο περιθόλι τοῦ νοῦ καὶ θὰ ρίξουν ρίζες βαθείες. Ἡ ἀκοὴ κι ἡ ὅραση ἔρχονται ύστερα καὶ βοηθοῦν τὸ λουλούδι τῆς γνώσης νὰ μεγαλώσῃ. "Οσες λοιπὸν πιὸ πολλὲς μποροῦμε χειροτεχνικὲς ἔργασίες! "Οχι δοσμένες σὰν ἀποτέλεσμα τῶν ὅσων μαθαίνουν τὰ παιδιά, ἀλλὰ σὰν ἀρχή.

Δέν θὰ διδάσκωμε δηλαδὴ τὸ φύλλο κι ὑστερα θὰ τὸ φτειάχνουν μὲ πηλό. Θὰ παίρνουν στὰ χεράκια τους τὰ φύλλα, θὰ τὰ προσέχουν κι ἐνῶ θὰ προσπαθοῦν νὰ τὰ κάμουν μὲ πηλό, ἐμεῖς θὰ διδηγοῦμε τὴν παρατήρησή τους στὰ νευράκια τοῦ φύλλου ποὺ φέρνουν τὸ νερό, στὸ σχῆμα τους, στὸ χρώμα, στὰ μυστικὰ τῆς ζωῆς.

Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἔνα θαυμάσιο μουσικὸ ὅργανο ποὺ μένει τὶς περισσότερες φορὲς ἀχρησιμοποίητο. Ὁ ἕδιος δὲ ἀνθρωπός, δὲν ξέρει νὰ τὸ χειριστῇ, δὲν ξέρει τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴν τελειότητα ποὺ μποροῦν νὰ φτάσουν οἱ αἰσθήσεις του. Δὲν ἔχει μάθει ἀπὸ παιδί. Η μάννα φύση μᾶς μαθαίνει νὰ περπατᾶμε καὶ νὰ τρῶμε. Μᾶς χάρισε τὸ νοῦ καὶ ἀφῆσε σὲ μᾶς τὴν πρωτοθουλία καὶ τὴν χαρὰ νὰ φθάσωμε τὴν τελειότητα. "Οταν μάθωμε νὰ θέλεπωμε τὶς λεπτομέρειες τῶν δυντων (τὰ φτερὰ τῆς πεταλούδας), δταν μάθωμε ν' ἀκούμε τὴν φωνὴν τους (τὸ νερὸ τῆς πηγῆς ποὺ τρέχει), δταν μάθωμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ μέλη μας ὅπως θέλομε, τότε εἴμαστε λεύτεροι νὰ κινηθοῦμε στὴν ἀνώτερη ἔκφραση τῆς ζωῆς, τότε εἴμαστε δλοκληρωμένοι. Τὸ παιδί ἀπὸ πολὺ μικρὸ πρέπει νὰ μάθῃ νὰ κινῇ μὲ ἀκρίβεια τὸ σῶμα του. Ἔξ ἄλλου τὸ ζητᾶ καὶ τὸ ἕδιο, τὸ θέλει, κλαίει γιὰ νὰ τοῦ δώσουν οἱ μεγάλοι ἔνα ψαλλιδάκι καὶ λίγα παλιὰ χαρτιὰ νὰ ἐργαστῇ, νὰ δημιουργήσῃ. "Ε, λοιπὸν οἱ μεγάλοι τὶς περισσότερες φορὲς τοῦ ἀρνιοῦνται. «Ψαλλίδι; Μὰ θὰ κοπῆς. Χαρτιά; μὰ θὰ λερώσης!». Σταυρώνει τὰ χέρια καὶ κάθεται λυπημένο ἢ ἐκνευρισμένο, ἐπιμένει μὲ φωνὲς καὶ κλάμματα. Ἀφῆστε καὶ τὸ πιὸ σκάνταλο παιδὶ νὰ ἐργαστῇ, δῶστε του χάντρες, χαρτιά, χρώματα καὶ δὲν θὰ πιστέψετε στὰ μάτια σας γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Τέτοια εἶναι ή ἐπιθυμία τοῦ παιδιοῦ γιὰ ἀπασχόληση δημιουργική. Δὲν μιλῶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ σημασία τῆς ἀνάγκης τῶν χειροτεχνικῶν ἐργασιῶν, γιατὶ εἶναι πιὰ χιλιοειπωμένο ὅτι ὁ αἰώνας μας εἶναι αἰώνας τῶν τεχνικῶν μαθημάτων παρὰ τῶν θεωρητικῶν. Τὰ παιδάκια συνηθίζουν στὴν ὑπομονὴ καὶ στὴν ἐπιμονὴ γιὰ δοῦν τὸ ἐργάκι τους τελειωμένο. Η ἐφευρετικότητα ἀναπτύσσεται καὶ μαζί καὶ ή δεξιοτεχνία.

Θὰ σᾶς γράψω τώρα δύες χειροτεχνικὲς ἐργασίες κάμανε τὰ παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου μας γιατὶ δὲν περνοῦσε ὥρα ποὺ τὰ μικρὰ νὰ μὴν ἔκαναν καὶ κάτι. Ἀκόμα καὶ σὲ λουρίδες

νὰ θέλαμε νὰ κόψωμε ἔνα χαρτὶ τὸ ἀναθέταμε σὲ κεῖνα.

“Ο,τι πέφτει στὰ χέρια σας ἔστω καὶ φαινομενικὰ ἄχρηστο νὰ τὸ κρύθετε. Χαρτιά ὅλων τῶν εἰδῶν, χρυσόχαρτα, περιοδικὰ παλιά, φιγουρίνια, καρποστάλ, ἡμερολόγια παλιά καὶ χαρτόνια, σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις καὶ τὶς ποιότητες. Ὅφασματα κάθε ποιότητας δαντέλλες, κλωστές, μαλλί, βαμβάκι, χάντρες. Κουτιά σὲ κάθε μέγεθος. Φελλούς, σύρματα, μπουκαλάκια, βούρτσες, καρούλια ἄδεια, καλάμια, ροκανίδια, κουμπιά, βαλανίδια, κουκουνάρια, σπόρους κι ὅ,τι ἄλλο ὑπάρχει στὴν περιοχή σας. ”Αν ἔχετε θάλασσα, μαζέψτε βότσαλα, κοχύλια, ἀστέρια. Νὰ τὰ φυλάξετε σὲ μεγάλα κουτιά καὶ θὰ σᾶς χρειαστοῦν ὅλα, ἀργότερα.

## ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μιλήσαμε καὶ σ' ἄλλο κεφάλαιο γιὰ τὸ πόσο ἀναγκαῖο εἶναι, νὰ ἔχωμε ἄφθονο πηλὸ στὸ Νηπιαγωγεῖο. “ΙΑν ἔχωμε κοντά μας ἀγγειοπλαστεῖο, προμηθεύμαστε ἀπὸ κεῖ πηλό. Γιὰ νὰ μὴν ξεράινεται, πρέπει νὰ τὸν προφυλάξωμε ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἥλιο σὲ μέρος λίγο ὑγρό. ”Οσο περισσότερο τὸν ζυμώνομε. τόσο γίνεται πιὸ μαλακός. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὸ καθένα μιὰ σανίδα ὀρθογώνια, γιὰ νὰ μὴ λερώνουν τὰ τραπέζακια τους. Σηκώνουν τὰ μανίκια τους καὶ μὲ τὸν καιρὸ μαθαίνουν νὰ μὴ λερώνουν τὴν ποδιά τους. Τοὺς δίνομε ἔνα μεγάλο κομμάτι πηλό. Τὸ παιδί πλάθει, χτυπᾷ, φτιάχνει, χαλάει καὶ στὸ τέλος μὲ ἔνα προσωπάκι ἀνακουφισμένο μᾶς δείχνει τὸ ἔργο του. ”Ενα πιάτο μὲ τὸ φλυτζάνι μέσα, ἔναν ἀνθρωπό, ἔνα σκύλο, ἔνα αὐτοκίνητο. Φτιάχνει ὅ,τι θέλει καὶ δημιουργεῖ τὸ θέλει. ”Εμεῖς στὸ Νηπιαγωγεῖο μας μεταχειρίζόμασταν τὴν πλαστιλίνη. Δὲν λερώνει πολὺ καὶ ὑπάρχει σὲ διάφορα χρώματα. Αὐτὸ δίνει χαρὰ στὰ παιδιὰ καὶ τὸ δημιούργημά τους φαίνεται πιὸ ζωντανό. Φανταστῆτε μιὰ μηλιά μὲ κόκκινα μῆλα πάνω καὶ γύρω στὸν κορμό της νὰ παίζουν παιδιά ἢ ἔναν λαγό νὰ μασουλᾶ ἔνα καρότο. Παίρναμε μπουκάλια κοινὰ καὶ τὰ παιδάκια ἔκαμναν μὲ πλαστίνη ἔνα κεφάλι, ντύναντε τὸν κορμὸ μὲ χαρτὶ καὶ γινόταν τέλειας ἀνθρωπός. Μιὰ τέτοια ὀλόκληρη οἰκογένεια εἴχαμε κρύψει καὶ είχαμε ἐκθέσει στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς. ”Ενας κύριος, μιὰ κυρία, τὸ παιδάκι

τους καὶ ὁ σκύλος τους καμώμενος μὲ τὸ μπουκάλι ξαπλωτό.

Πήραμε μικρὰ συνηθισμένα γλαστράκια. Τὰ παιδιά τὰ πασάλεψαν ἀπ' ἔξω μὲ πλαστιλίνη, τὴν ἔστρωσαν καλὰ καὶ μὲ χάντρες ἔκαμαν διακοσμητικὰ σχέδια. Φυτέψαμε ἔπειτα λουλουδάκια στὰ γλαστράκια αὐτά. Σὲ μικρὰ σανίδια ἔστρωσαν πάλι πηλὸν καὶ ἔφτιαξαν μὲ κουμπιά καὶ χάντρες ὅ,τι ἥθελαν: ἀνθρώπους, λουλούδια, δέντρα. Σὲ μεγάλες γλάστρες ἔστρωσαν πηλὸν ὅπως πρὶν καὶ τὶς διακόσμησαν μὲ κοχύλια τῆς θάλασσας. Σὲ μιὰ ἐκδρομή μας, βρήκαμε ἔνα μεγάλο κομμάτι ἀπὸ τὸν κορμὸν ἑνὸς δέντρου ποὺ ἔμοιαζε μὲ καράβι. Τὸ κουθαλήσαμε στὸ Νηπιαγωγεῖο, τοῦ βάλαμε πανιά καὶ ναῦτες ἀπὸ πλαστιλίνη. Ἡταν ὡραιότατο καὶ τὰ παιδιά ὅρες ἥταν μαζεμμένα γύρω του καὶ τὸ καμάρωναν.

"Ολα τὰ ζῶα γίνονται ώραία μὲ πηλὸν καὶ τὸ σῶμα τῆς πεταλούδας ἀκόμα. Τὰ φτερά της ἀπὸ χαρτὶ μὲ κολλημένες χάντρες πάνω. Καὶ τί δὲν κατασκευάζεται μὲ τὸν πηλό!..."

## ΧΑΡΤΟΔΙΠΛΩΤΙΚΗ

**ΒΑΡΚΑ:** Μοιράζομε στὰ παιδιά χαρτιὰ ὀρθογώνια. "Ορθιες μπροστά τους κρατοῦμε ἐμεῖς ἔνα μεγαλύτερο χαρτί. Μᾶς μιμοῦνται σὲ κάθε κίνηση. Διπλώνομε ἀργὰ - ἀργά. Περιμένομε νὰ ἐπαναλάθουν, δλα τὰ παιδιά, τὴν κίνησή μας. "Οταν γίνει ἡ βάρκα, τὴν χρωματίζουν ἀπ' ἔξω κι ἀν θέλουν νὰ τῆς δώσουν σηνομα, τὸ γράφομε στὸν πίνακα κι ἐκεῖνα ἀντιγράφουν χωρὶς φυσικὰ νὰ εξέρουν ἀκόμα τὰ γράμματα. Ή λέξη νὰ εἶναι μικρὴ π.χ. Χαρά.

**ΚΑΠΕΛΛΟ:** Εἶναι πολὺ εὔκολο, διπλώνοντας πάντα τὸ χαρτί, νὰ φτειάξουν ἔνα καπέλλο γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Τὸ χρωματίζουν, βάζουν πάνω κι ἔνα φτερὸν καὶ τὸ φοροῦν ἐνθουσιασμένα. (Δέστε τὸ σχέδιο).

**ΣΑΪΤΑ:** Μ' αὐτὴν παίζουν πολὺ εὐχάριστα. Διπλώνουν ἔνα ὀρθογώνιο χαρτί στὰ δυό, δπως στὴν βάρκα. "Οπως εἶναι διπλωμένο τὸ χαρτί, κόθιμε τὴν μία πάνω γωνία. "Ἐπειτα ἀνοίγομε καὶ διπλώνομε ὅπως βλέπετε στὴν εἰκόνα. Ἀπὸ κάτω βάζομε δυὸ σιδεράκια ἀπ' αὐτὰ ποὺ συγκρατοῦν τὰ χαρτιὰ καὶ ἡ σαΐτα μας εἶναι ἔτοιμη.

**ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ:** Βοηθοῦμε τὰ παιδιά νὰ σχηματίσουν ἔνα βραχιόλι χάρτινο. Τὸ κολλοῦν στὴν ἄκρη ἡ τοῦ βάζουν μιὰ

βελονιά. Μέσα σ' αύτό τὸ βραχιόλι, ποὺ ἔχει φάρδος 4 πόντους, στέκεται ὅρθιος ἔνας κορμὸς χάρτινος καμωμένος ρουλὸς καὶ κολλημένος γιὰ νὰ μὴν ἀνοίγῃ. Στὴν κορυφὴ τοποθετοῦμε τρία καπέλλα τὰ προηγούμενα ποὺ ἀναφέραμε τὸ ἔνα πάνω στὸ ἄλλο καὶ τὸ ἔνα πιὸ μικρὸ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Πρὶν τὰ τοποθετήσουν, τὰ μπογιατίζουν πράσινα. Τὸ δέντρο εἶναι ἔτοιμο. Μοιάζει μὲν ἔλατο.

**Η ΒΕΝΤΑΛΙΑ:** Παίρνουν χαρτὶ ποὺ νὰ τὸ ἔχουν πρῶτα χρωματίσει ριγέ. Τὸ πλισεδώνουν ὀλόκληρο. "Υστερα τὸ πιάνουν ἀπὸ τὸ κάτω μέρος καὶ ράθουν πάνω ἔνα σκληρὸ χαρτό-



νι. "Αν τὰ δυσκολεύῃ, τὰ βοηθοῦμε. Ἡ βεντάλια ἔτοιμάστηκε. Τὴν κρατοῦν ἀπὸ τὸ χαρτόνι ποὺ δὲν πρέπει νὰ εἶναι μακρύ. Καλύτερα εἶναι νὰ κοπῆ πλατὺ καὶ κοντό. "Ενα τέτοιο χαρτὶ πλισαρισμένο μπορεῖ νὰ μπῇ καὶ σκέπασμα σ' ἔνα ἀμπαζούρ. "Αν σᾶς ἀρέσῃ προσθέσετε ψηλὰ κι ἔναν φιόγκο στὸ χρῶμα ποὺ ταιριάζει κάνοντας τρύπες γύρω - γύρω καὶ περνῶντας τὴν κορδέλλα ἢ ἔνα κορδόνι χοντρό.

**ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ:** Δείχνομε στὰ παιδιά πῶς νὰ ζωγραφίσουν ἔνα πιαγώνι σὲ χαρτόνι. Τὸ κόβουν ἔπειτα γύρω - γύρω. Γιὰ οὐρὰ βάζουν χαρτὶ πλισαρισμένο καὶ ἀνοιχτό, σὰν τὴν βεντάλια.

**ΑΛΥΣΙΔΑ:** Παίρνομε δυὸ λουρίδες χαρτιοῦ ἴδιου πλάτους. Τὶς τοποθετοῦμε μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ σχηματίζουν γωνία μὲ τὶς ἄκρες τους ἐνωμένες. Ἱσχίζομε νὰ διπλώνωμε τὴν μιὰ λουρίδα πάνω στὴν ἄλλη, ὥστε νὰ σχηματιστῇ μιὰ ἀλυσίδα. "Οταν τελειώσουμε κλείνομε τὴν ἀλυσίδα σὰν βραχιόλι. Αὐτὰ τὰ πλισεδιασμένα βραχιόλια, ὅταν εἶναι καμωμένα ἀπὸ χαρτὶ ωραίο, καὶ γυαλιστερὸ στολίζουν θαυμάσια τὸ Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δέστε στὸ σχέδιο πῶς τοποθετοῦμε τὶς λουρίδες.

### ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ

**ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ:** Δίνομε στὰ παιδιά χαρτόνια σὲ σχῆμα

σταυρού. Ζωγραφίζουν στή μιά πλευρά μιά πόρτα και στής άλλες δυό, άπό ένα παράθυρο. Κόβουν έκει πού θά ύποδείξετε, για ν' ἀνοίγουν ή πόρτα και τά παράθυρα. "Επειτα, τσακίζουν τίς ἀκμές τοῦ κεντρικοῦ τετραγώνου και σχηματίζεται



ένα σπιτάκι σάν τραπέζι. Στά παράθυρα ἄν θέλουν βάζουν και κουρτινάκια. "Αν μποροῦν, ἐνώνουν τίς πλευρές μὲ χαρτί πού ἔχει κόλλα άπό πίσω.

**ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ:** Παίρνουν όποιοδήποτε μαλακό χαρτί. Τὸ διπλώνουν στὰ δυό, ξανά στὸ δυὸ κι ἄλλη μιὰ φορά στὰ δυό. Μὲ τὸ ψαλλίδι τους κόβουν στής πλευρές, ὅποιο σχέδιο τούς ἔρχεται στὸ νοῦ. "Επειτα ἀνοίγουν τὸ χαρτί και ἔχουν μπροστά τους ἔνα πετσετάκι σάν κεντημένο.

**ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ:** Ζωγραφίζουν σ' ἔνα χαρτὶ ὅ,τι θέλουν: Μιὰ καρδιά, ἔνα φροῦτο, ἔνα ζῶο, τὸ κόβουν γύρω-γύρω. "Επειτα κόβουν μιὰ μακρυὰ λουρίδα χαρτιοῦ και τὴν κολλοῦν πίσω. 'Ο σελιδοδείκτης εἶναι ἔτοιμος.

**ΟΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ:** Κάθε παιδάκι μπορεῖ νὰ ἔχῃ μπροστά του τὴν καρτέλα μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ τοῦ ἀρέσει. Γίνεται μὲ πολὺ εὔκολο τρόπο. Δίνετε στὰ παιδιὰ χαρτονάκια δρθογόνια. Στὴ μέση ἔχετε τραβήξει μαλακὰ μιὰ κόκκινη γραμμῆ. Λέτε στὰ παιδιὰ νὰ ζωγραφίσουν δ,τι θέλουν ἀλλὰ τὸ μισὸ

σχέδιο νὰ θρίσκεται κάτω ἀπ' τὴ γραμμὴ καὶ τὸ ἄλλο μισὸ πάνω. "Επειτα προσεκτικὰ μὲ τὸ φαλιδάκι κόθουν μόνο τὸ πάνω μέρος τοῦ σχεδίου. Διπλώνουν τὸ χαρτόνι στὴν κόκκινη γραμμή μας καὶ στέκεται πιὰ ὅρθιο.

Ο ΜΥΛΟΣ: Τὰ χαρτόνια ποὺ μοιράζομε στὰ παιδιά εἶναι τετράγωνα καὶ ἔχομε ἐνώσει τὶς γωνιές μ' ἔνα X. Τὰ παιδιά χρωματίζουν κάθε τμῆμα τριγωνικὸ καὶ μ' ἔνα χρῶμα. Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ στὴν πίσω μεριά. "Επειτα μὲ τὸ φαλίδι τους κόθουν πάνω στὶς εὐθεῖες τοῦ X. Πρέπει δύμας νὰ προσέξουν νὰ κόθουν μόνο ὡς τῇ μέσῃ κάθε εὐθείας καὶ ὅχι ὡς τὸ κέντρο τοῦ X. Τότε, πιάνουν τὶς ἐλεύθερες μύτες καὶ τὶς φέρνουν στὸ κέντρο. Τὶς στερεώνουν μὲ μιὰ πινέζα. "Η ἴδια πινέζα μπαίνει σ' ἔνα ξύλο ἢ σὲ χαρτόνι σκληρὸ καὶ τὰ παιδιά δὲν ἔχουν πιά, παρὰ νὰ φυσήσουν. 'Ο μύλος γυρίζει.

ΤΑ ΖΩΑ: Διπλώνουν τὸ χαρτί τους στὰ δυό. "Η τσακι-σμένη πλευρὰ εἶναι πρὸς τὰ πάνω. Ζωγραφίζουν ὅποιο ζῶο θέλουν. "Ἄς ποῦμε, γάτα. "Η ράχη της ἀκουμπάται καὶ φθάνει ὡς πάνω - πάνω. "Επειτα μὲ τὸ φαλίδι κόθουν γύρω - γύρω. "Οχι τὴν πλάτη. "Ετσι ἡ γάτα μας μπορεῖ καὶ στηρίζεται, ἔχει 4 πόδια δυὸ μπρὸς καὶ δυὸ πίσω καὶ τὰ παιδιά παίζουν μ' αὐτὸ τὸ πρόχειρο χαριτωμένο παιχνίδι. (Σελ. 186).

ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ: Τὸ χαρτί ποὺ δίνομε στὰ παιδιά εἶναι δρθογώνιο, χωρισμένο μ' ἔνα σταυρὸ σὲ τέσσερα τμῆματα. 1 καὶ 2 πάνω, 3 καὶ 4 κάτω. Τὸ τμῆμα 4 τὸ κόθουν τὰ παιδιά καὶ ἀφαιρεῖται τελείως. Τὰ 1 καὶ 3 διπλώνονται ρουλὸ καὶ σχηματίζουν τὸ κοντάρι. Στὸν ἀρ. 2 πιὰ τὰ παιδιά ζωγραφίζουν τὴν σημαία ποὺ θέλουν.

ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΧΕΡΙ: Διπλώνουν μιὰ λουρίδα χαρτί σὰν φυσαρμόνικα. Στὴν πάνω πλευρὰ ζωγραφίζουν ἔνα ἀνθρωπάκι ἢ ζῶο. Τὸ κόθουν. 'Ανοίγουν τὴν λουρίδα καὶ θρίσκονται μπροστὰ σὲ μιὰ σειρὰ ἀνθρώπων ἢ ζώων μὲ ἐνωμένα τὰ χέρια. Στὶς ἑθνικές μας γιορτὲς ζωγραφίζουν καὶ κόθουν εὔζωνουν ἢ βλάχες. 'Εμεῖς μὲ τέτοιες λουρίδες ποὺ φροντίζαμε νὰ εἶναι ἀρκετὰ μεγάλες διακοσμούσαμε τοὺς τοίχους στὶς γιορτές. Εἶναι ὡραῖο νὰ βλέπης μιὰ σειρὰ εὔζωνους χρωματισμένους, πιασμένους ἀπ' τὸ χέρι σὲ μιὰ ἑθνικὴ γιορτή. Τὸ Πάσχα ζωγράφιζαν λαγούς μ' αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ τὰ Χριστούγεννα, ἔλατα. (Σελ. 186).

**ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ:** Ζωγραφίζουν κούκλες ή άνθρωπάκια καὶ τὰ κόβουν γύρω - γύρω. Τὸ μόνο σημεῖο ποὺ δὲν κόβουν εἶναι ἀνάμεσα στὰ δύο πόδια. Ἐκείνη ἡ εὐθεῖα τσακίζεται λίγο καὶ τὸ χαρτονάκι ποὺ ἔνωνε τὰ πόδια πηγαίνει πρὸς τὰ πίσω. "Ἐτσι ἡ κούκλα μας στέκεται.

Σταματῶ ἔδω τὸν διαχωρισμὸν τῶν χειροτεχνικῶν ἐργασιῶν σὲ πηλοπλαστική, χαρτοκοπική κλπ. Τὰ παιδιά σύνθετον πιὰ νὰ κρατοῦν ψαλίδι, νὰ κολλοῦν καὶ νὰ ζωγραφίζουν. Τὶς ύπόλοιπες χειροτεχνικὲς ἐργασίες ποὺ κάναμε θὰ σᾶς τὶς γράψω ὅπως μοῦ τὶς φέρνει ἡ μνήμη.

### ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

**Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ:** Δίνομε στὰ παιδιά χαρτὶ μπλὲ σὲ σχῆμα δρθογάνιο καὶ ἀσπρο. Τὸ ἀσπρο πρέπει νὰ τὸ κόψουν σὲ δύο λουρίδες καὶ νὰ τὸ κολλήσουν πάνω στὸ μπλὲ σχηματίζοντας σταυρό. Τὸ ξύλινο ἡ τὸ συρμάτινο κοντάρι τὰ βοηθοῦμε ἐμεῖς νὰ τὸ βάλουν, κολλῶντας τὸ πάνω στὴν ἀκρη τῆς σημαίας. Μ' αὐτές τὶς σημαιοῦλες θγαίναμε στὴν αὐλή, στὶς Ἑθνικὲς μας γιορτές. Σὲ δσα παιδιά δυσκολεύονται πολὺ νὰ κόψουν τὶς λουρίδες, τοὺς δίνομε χρώματα καὶ ζωγραφίζουν τὴν σημαία τους.

**ΜΕ ΦΥΛΛΑ:** Τὰ παιδιά μαζεύουν φύλλα δέντρων, ἀρκετά μεγάλα. Τὰ τοποθετοῦν πάνω σ' ἔνα ἀσπρο χαρτὶ, μὲ ὅποιο τρόπο τοὺς ἀρέσει. Τὰ καρφιτσώνουν, ἀν δυσκολεύονται νὰ τὰ κρατήσουν ἀκίνητα. Μὲ νερομπογιὰ διαλυμένη σ' ἔνα ποτήρι καὶ μιὰ παλιὰ βούρτσα τῶν δοντιῶν, χρωματίζουν δλο τὸ χαρτὶ μὲ δ,τι χρῶμα τοὺς ἀρέσει. "Οταν στεγνώσει, θγάζουν τὰ φύλλα καὶ τὸ χαρτὶ κάτω ἀπ' αὐτά, ἔχει μείνει ἀσπρο. "Ἔχει σχηματιστῇ ἔνα ώραΐο διακοσμητικὸ σχέδιο. Αὐτὰ τὰ χαρτιὰ τὰ κολλοῦν σὲ κουτιά, στὸ σκέπασμά τους καὶ τὰ μεταχειρίζονται γιὰ νὰ βάζουν μέσα τὰ πράγματά τους. Εἶναι δὲ πολὺ καλαισθητικά.

**ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ:** Ἄντι φύλλων, μποροῦν τὰ ἴδια τὰ παιδιά νὰ κάμουν τὸ μοντέλο, π.χ. ἔνα μῆλο. Τὸ σχεδιάζουν σὲ χαρτόνι, τὸ κόβουν καὶ ἐργάζονται ὅπως εἴπαμε προηγούμενα. Μποροῦμε νὰ ἔτοιμάσωμε ἐμεῖς διάφορα χαρτονάκια γιὰ μοντέλα πιὰ δύσκολα π.χ. σπιτάκια στὴν

σειρά. Ή στέγη θά είναι κενή, ή πόρτα, τὰ παράθυρα τὸ ἵδιο. Τὰ παιδιά τὰ καρφίτσων στὸ χαρτί τους. Τώρα πιά δὲν θά περνοῦν ἀπὸ πάνω ἔνα χρῶμα. Θά βάφουν κόκκινο τὸ κενό τῆς στέγης, πράσινο τὸ παράθυρο, καφὲ τὴν πόρτα. Ἔτσι διατάσσουν τὰ χαρτονάκια ποὺ τοὺς ἔτοιμάσσει, θά ἔχῃ μείνει στὸ χαρτί τους μιὰς πολύχρωμης ψωγραφία.

**ΧΑΡΤΙ ΓΚΛΑΣΕ:** Τὸ χαρτὶ αὐτὸς είναι, ὅπως ξέρετε, γυαλιστερό, βρίσκεται σὲ ὡραιότατα χρώματα καὶ ἀπὸ τὸ πίσω μέρος ἔχει κόλλα. Στὸ πρῶτο στάδιο αὐτῆς τῆς τόσο διασκεδαστικῆς γιὰ τὰ παιδιά ἐργασίας, παίρνετε αὐτὰ τὰ χαρτά καὶ τὰ κόβετε στρογγυλά, τετράγωνα, δρυθογώνια, τρίγωνα, πολύγωνα. Τὰ τοποθετεῖτε σ' ἔνα μακρὺ κουτί, χωρισμένο ἀπὸ σᾶς, μὲ χαρτονάκια, σὲ θήκες καὶ σὲ κάθε θήκη βάζετε ἔνα σχῆμα. Τὰ τετράγωνα μαζί, τὰ στρογγυλά κλπ. Τὸ παιδί παίρνει ὅποιο θέλει καὶ βρέχοντάς το ἐλαφρά μ' ἔνα σφουγγαράκι, τὸ κολλᾶ στὸ λευκὸ χαρτὶ του. Σχηματίζονται ἔτσι λουλούδια, σπίτια ἢ ἀπλὰ σχῆματα διακοσμητικά. Τὰ ὡραιότερα τὰ χρησιμοποιεῖτε ἢ γιὰ νὰ γίνουν ντυσίματα βιβλίων ἢ κάδρα ἢ κολλιούνται πάνω σὲ κουτιά. "Ενα μας μικρό, εἶχε φτειάσει μιὰ πεταλούδα ὡραιότατη, μ' αὐτὸ τὸν τρόπο. Τὸ δεύτερο στάδιο είναι νὰ μὴν ἔτοιμάζωμε ἔμεῖς τὰ σχῆματα. Δίνομε σὲ κάθε παιδί χαρτὶ γκλασὲ ἀπ' ὅλα τὰ χρώματα. Ἔκεινο ἀπὸ τὴν ἀνάποδη μεριά, ποὺ δὲν είναι χρωματισμένο, κάνει διασκεδαστικό σχέδιο θέλει. Τὸ κόβει καὶ τὸ κολλᾶ. Τ' ἀγόρια εἰχαν ἐνθουσιαστῆ, θυμάματι, κι ἔκαμαν βάρκες μὲ πανιὰ ἀσπρά αὐτοκίνητα μὲ ρόδες μαῦρες, ἀεροπλάνα. Τὰ κοριτσάκια προτιμούσαν τὰ λουλούδια καὶ τὰ σπιτάκια. "Οταν τοὺς ἔξιγήσαμε πώς μποροῦν νὰ φτειάζουν δινθρώπους καὶ παιδάκια, ἔκαμαν μερικὲς ἑνότητες ποὺ ὡς τώρα τὶς βλέπω καὶ ἀπορῶ πῶς θγῆκαν ἀπὸ κεῖνα τὰ χεράκια. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στολίσαμε πολλὰ κουτιά μικρὰ καὶ μεγάλα. Βιβλία μὲ μονόχρωμο ντύσιμο πήραν ἀμέσως ὅψη χαρούμενη, μόλις ἐκόλλησαν τὰ γυαλιστερὰ λουλούδια ἀπ' ἔξω Τὸ ἔξωφυλλο τοῦ σημειωματάριου ἐγέμισε παράξενα σχῆματα. "Ολα τὰ παιδιά ἔφεραν μικρὰ τετράδια καὶ τὰ ἐφιλοτέχνησαν ἀπ' ἔξω. Ἔπειτα σκεφθήκαμε καὶ κάτι ἄλλο. Πήραμε δυο μεγάλα χαρτόνια, ίσα. Τὸ ἔνα ἀπ' αὐτά, τὸ κόψαμε στὸ κέντρο τόσο, δοσο χρειαζόταν γιὰ νὰ χωρῇ μιὰ φωτογραφία. Τὸ γύρω, γύρω, ποὺ ἔμεινε ἄκοπο σὰν

κορνίζα τὸ δώσαμε στὰ παιδιά καὶ τὸ στόλισαν μὲ διάφορα σχήματα μὲ γκλασὲ χαρτί. "Εκαμαν φύλλα, λουλουδάκια, ἀνθρωπάκια, φροῦτα. "Έγιναν πραγματικά ώραίες κορνίζες. Τις κολλήσαμε στὸ ἄλλο χαρτόνι καὶ στὸ κέντρο περάσαμε τὴ φωτογραφία τοῦ κάθε παιδιοῦ. Γιὰ νὰ στέκεται στὸ πίσω μέρος, κολλήσαμε ἔνα χαρτονάκι πλατύ σὲ σχῆμα τραπεζίου. Στὰ παιδιά ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἐργαστοῦν μ' αὐτὸν τὸν τρόπο, δώσετε ἐφημερίδες καὶ ἑκεῖ νὰ μάθουν νὰ κόθουν ἀπλὰ σχήματα, ώσπου νὰ φάσσουν στὰ δυσκολώτερα.

**ΨΑΘΕΣ ΜΕ ΧΑΡΤΙ:** 'Υπάρχουν στὸ ἐμπόριο τὰ ὄλικὰ γι' αὐτὴ τὴν ἐργασία, ἀλλὰ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὰ κάνουμε μόνες μας. Παίρνομε χαρτόνια μικρὰ δρθιγώνια. 'Αφήνομε γύρω - γύρω, ἔνα φαρδύ περιθώριο καὶ τὸ ἐσωτερικὸ ποὺ μένει, τὸ χαράσσομε λουρίδες -λουρίδες. Μὲ τὸ ψαλίδι, προσεκτικά, κόθομε αὐτές τὶς λουρίδες ὡς ἑκεῖ ποὺ ἀρχίζει τὸ περιθώριο. Τότε, τὰ δίνομε στὰ παιδιά καὶ μαζὶ μ' αὐτὰ πολλές λουρίδες ξέχωρες, διαφόρων χρωμάτων. Τὸ παιδί ἀρχίζει νὰ περνᾶ τὶς χρωματιστές λουρίδες στὴν ψάθα ποὺ τοῦ ἔτοιμάσσαμε. Πρέπει νὰ γεμίσῃ δλη. "Οταν τελειώσουν, τὰ παίρνομε καὶ κολλοῦμε τὶς ἄκρες γιὰ νὰ μὴ φύγουν οἱ χρωματιστές λουρίδες, ἀν καὶ εἶναι δύσκολο γιατὶ ἡ μιὰ συγκρατεῖ τὴν ἄλλη. 'Οδηγοῦμε τὸ παιδί γιὰ νὰ κάμη διάφορα, δυσκολώτερα σχέδια. Αὐτὰ τὰ ψαθωτά, τὰ κολλήσαμε σ' ἔνα χαρτόνι, ἀφήνοντας τὸ κάτω μέρος ἄδειο, διόπου βάλασμε ἔνα ἡμερολόγιο νὰ τὰ κρεμάσσαμε στὸν τούχο. 'Επίσης σὲ χάρτινα ντυσίματα βιβλίων κολλήσαμε μιὰ ψάθινη μπορντούρα πάνω καὶ μιὰ κάτω.

'Ο καιρὸς κύλησε, φτάσαν τὰ Χριστούγεννα. Αὐτὸ τὸν μῆνα, δλες μας οἱ χειροτεχνικὲς ἐργασίες, ἔχουν γιὰ θέμα τὴ γιορτὴ ποὺ ἔρχεται. Τὰ παιδιά νοιάθουν διπλὰ τὸ νόημα τῆς γιορτῆς, μετέχοντας στὴν προπαρασκευαστικὴ αὐτὴ ἐργασία.

**ΚΕΡΙΑ:** Σὲ χαρτόνι τὰ παιδιά ζωγραφίζουν κεριά μεγάλα, ποὺ εἶναι εὔκολα. Τὰ χρωματίζουν κίτρινα, καὶ κόκκινη τὴ φλόγα. Τὰ κόθουν γύρω - γύρω. 'Η φλόγα, ἀν γίνη ἀπὸ χαρτὶ γκλασὲ κόκκινο, εἶναι ώραιότερη.

**ΚΙΑΜΠΑΝΕΣ:** Δίνομε στὰ παιδιά χρυσόχαρτο χοντρό. "Αν δὲν βρίσκετε, τότε δῶστε τους χαρτόνι πρώτα καὶ πάνω νὰ κολλήσουν χαρτὶ χρυσὸ τῶν τσιγάρων. 'Απὸ τὴν ἀνάποδη

πού είναι τὸ χαρτὶ λευκό, ζωγραφίζουν τὴν καμπάνα κι ἔπει-  
τα τὴν κόβουν. Αὐτὸ δέσμαια θέλει περισσότερη δουλειὰ κι ἔχει  
φόθο πάντα νὰ σκιστῇ τὸ χρυσόχαρτο, τὴν ὥρα ποὺ τὸ κολ-  
λοῦν. Τὸ ἄλλο, τὸ χοντρό, πουλιέται στὸ ἐμπόριο σὲ μεγάλες  
κόλλες καὶ εἶναι εὔχρηστο.

**ΑΣΤΡΑ:** Μεταχειριζόμαστε καὶ πάλι χρυσόχαρτο χον-  
τρὸ καὶ στὴν ἀνάγκη χαρτόνι ποὺ τὸ χρωματίζομε κίτρινο ἢ  
χαρτὶ γκλασὲ πάντα κίτρινο. Τὸ ἄστρο νὰ ἔχῃ ὅκτω ἀκτῖνες  
γιὰ εὔκολία. Δείξετε στὰ παιδιὰ στὸν πίνακα, νὰ κάνουν ἔνα  
ἄστρο. Τραχοῦν μαλακὰ μιὰ γραμμὴ κάθετη κι ἔπειτα ἔνα Χ  
πάνω στὴν γραμμὴ αὐτή. Σχηματίζουν ύστερα τὸ ἄστρο, μὲ  
γωνιές ἔνωμένες στὴν ἀκρη κάθε εύθειας. Ἀπὸ ἔνα σημεῖο  
περνοῦν μιὰ χρυσῆ κλωστή, γιὰ νὰ κρεμιέται.

**ΦΑΝΑΡΑΚΙ:** Τὰ παιδιὰ παίρνουν ἔνα χαρτόνι δρθιογώ-  
νιο. Τὸ διπλώνουν στὸ μάκρος. Μὲ τὸ ψαλίδι τους, κάνουν δι-  
θείες ψαλιδιές, τὴ μία κοντὰ στὴν ἄλλη, σὲ ἀπόστασι ἐνὸς δα-  
χτύλου. Οἱ ψαλιδιές νὰ μὴν φθάσουν, δέσμαια, ὡς τὴν ἀκρη.  
Ἀνοίγουν ἔπειτα τὸ χαρτὶ καὶ τὸ ἔνώνουν στὶς δυὸ μικρὲς  
πλευρὲς τοῦ δρθιογωνίου μὲ κόλλα ἢ μὲ δελονιές καλύτερα.  
Τὸ φαναράκι εἶναι ἔτοιμο. Ἀπὸ πάνω τοῦ δέσμου χέρι. Πιὸ  
ῶραῖο γίνεται, ἀν πρὶν τὸ κόψουν, τὸ μπογιατίσουν. Κάνετε καὶ  
μερικὰ μεγάλα τέτοια φανάρια. (Δέστε σελ. 194).

**ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ:** "Ο, τὶ χαρτιὰ γυαλιστερὰ μᾶς περισσεύ-  
ουν, δὲν τὰ πετοῦμε. Τὰ μαζεύομε σ' ἔνα μεγάλο κουτί. Τὰ  
κόβομε λουρίδες. Τὰ παιδιὰ ἔνώνουν τὴν λουρίδα στὶς δυὸ  
ἄκρες, περνοῦν μέσα ἄλλη λουρίδα, κολλοῦν κι αὐτὴ καὶ συ-  
νεχίζουν σχηματίζοντας μιὰν ἀλυσίδα ἀπὸ χρωματιστὰ δρα-  
χιόλια.

**ΑΓΓΕΛΟΙ:** Τὰ παιδιὰ ζωγραφίζουν τοὺς ἀγγέλους ὅπως  
τοὺς φαντάζονται κι ἔπειτα τοὺς κόβουν γύρω - γύρω. Τὰ  
θοηθοῦμε στὰ χρώματα. Τὸ φόρεμα ρὸς ἢ γαλάζιο, τὸ φωτο-  
στέφανο κίτρινο.

**ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ:** Μοιράζομε στὰ παιδιὰ χαρτονάκια μικρά,  
διπλωμένα, σὰν σωστὴ κάρτα. Στὸ ἔξω μέρος θὰ κάμουν κάτι  
Χριστουγεννιάτικο, δτὶ θέλουν καὶ μὲ ὅποιο τρόπο θέλουν.  
Ἐχομε μπροστά τους μπογιές, χρυσόχαρτα, γκλασὲ χαρτὶ  
καὶ ἐκεῖνα διαλέγουν. Μέσα γράφουν «Χρόνια πολλά», ἀντι-  
γράφοντας δέσμαια ἀπ' τὸν πίνακα. Τὴν παραμονὴ τῶν Χρι-

στουγέννων, τὴν δίνουν στοὺς γονεῖς τους. Στὸ τσάκισμα τῆς κάρτας μποροῦν νὰ περάσουν χρυσή κλωστὴ καὶ νὰ τὴ δέσουν, ὅπως γίνεται μὲ τίς ἔτοιμες κάρτες.

**ΦΑΤΝΗ:** Μὲ πηλό, φτειάχνουν τὴν φάτνη ὀλόκληρη. Κάθε παιδί διαλέγει ὅποιο πρόσωπο θέλει. Ἐμεῖς κρατοῦμε τὰ πιὸ πετυχημένα, γιὰ τὴν ἀναπαράσταση τῆς φάτνης. "Αν τὰ καταφέρουν, γίνεται μιὰ ἴδεώδης φάτνη, καμωμένη ἀπ' τὰ χέρια τους. Ἐμεῖς δὲν ἔχομε παρὰ νὰ κάνωμε τὸ σκελετὸ δηλ. νὰ τσαλακώσουμε χαρτιὰ καφέ, πολλὰ χαρτιὰ ὡστε νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωση ϐράχων. Μ' αὐτὰ τὰ χαρτιὰ σχηματίζομε τὴν φάτνη σὲ μιὰ γωνιά. Τὰ παιδιά μὲ πινέλα χοντρά, ϐάζουν πινελιές πιὸ σκοῦρες καφέ, κόκκινες καὶ πράσινες. Στὸ πίσω μέρος δηλαδὴ στὸν τοῖχο ϐάζομε ἔνα πελώριο χαρτί, μπλέ σκοῦρο, ποὺ ἀναπαριστάνει τὸν ούρανό. Ἐκεῖ πάνω τὰ παιδιά κολλοῦν ἄστρα μὲ χρυσόχαρτο. Τοποθετοῦν ἔπειτα τὰ πρόσωπα ἀπὸ πηλό. Μποροῦν νὰ κάμουν δέντρα καὶ σπιτάκια ἀπὸ χαρτόνι. Ἐπειτα παίρνουν πούδρα τάλκ καὶ ραντίζουν τὴν φάτνη γιὰ νὰ φαίνεται χιονισμένη. Στὰ τσαλακώματα ποὺ κάνει τὸ χαρτί, μπορεῖτε νὰ ϐάλετε γλαστράκια μὲ ἀληθινὰ φυτά. Τὰ παιδιά θὰ τὰ γεμίσουν ϐαμβάκι. Τὸ ϐαμβάκι στέκεται στὰ κλαδιά καλά. Τὸ πιὸ καλοκαμωμένο ἄστρο θὰ μπῇ στὸ πιὸ ψηλὸ σημεῖο τῆς φάτνης μας. Οἱ τοῖχοι γύρω - γύρω θὰ στολιστοῦν μὲ τὶς καμπάνες τους, τὰ κεριά, τὰ ἄστρα, τοὺς ἀγγέλους καὶ μὲ γκί. Εἶναι εὔκολο νὰ κάμουν μὲ πράσινο καὶ κόκκινο χαρτί.

**ΔΕΝΤΡΟ:** Πολλοί εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὸ ἔθιμο αὐτὸ τοῦ δέντρου, ἔπειδὴ εἶναι ξενικό. "Ἔχει δῆμος μπῆ στὴ ζωὴ μας πιὰ καὶ στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν δίνει πολλάχις χαρές. Μέρες πρίν, ἀρχίζουν οἱ ἔτοιμασίες γιὰ τὸν στολισμό του. Γιὰ τὸ Νηπιαγωγεῖο εἶναι μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία. Τὰ πιότερα στολίδια γίνονται ἀπ' τὰ παιδιά. Τούς δίνομε μικρὰ κουτάκια τῶν σπίρτων καὶ τὰ τυλίγουν σὲ χρυσόχαρτο. Τὰ δένουν μὲ χρυσὴ κλωστὴ καὶ τὰ κρεμοῦν στὰ κλαδιά. Μπογιατίζουν κουκουνάρες. "Αν ἔχομε χρυσόσκονη καὶ ρίξομε στὴ μπογιὰ γίνονται ὡραιότερες. Ἡ κουκουνάρα ϐαμένη ἄσπρη μπαίνει πλαγιαστὰ καὶ μπροστὰ καρφιτσώνομε ἔνα κεφάλι πάπιας ἢ κύκνου καμωμένο μὲ χαρτόνι, ἀπ' τὰ παιδιά καὶ κομμένο γύρω - γύρω. Ἡ κουκουνάρα ἐπίσης γίνεται καὶ ϐάση κεριοῦ.

Δηλαδή ίσιώνομε τὸ κάτω μέρος, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ στέκεται. Τὴν βάφουν τὰ παιδιὰ καὶ στὸ κέντρο τῆς χώνομε ἔνα κερὶ ἀληθινό. Μπογιαστίζουν καρύδια καὶ τὰ βάζουν στὰ κλαδιά. Δίνομε στὰ κοριτσάκια κουκλίτσες μικρὲς καὶ κουρέλια ἢ χαρτιά μασὲ (ἔλαστικά). Τὶς ντύνουν μὲ τὸ γοῦστο τους. Οἱ γιρλάντες ποὺ ἔχουν κάμει κι ἔχομε περιγράψει προηγούμενα, κάνουν ὠραῖο ἐφὲ στὸ δέντρο. Βάζομε βέβαια κι ἀληθινὰ παιχνιδάκια καὶ μποῦλες χρωματιστές. Τὸ γεμίζομε βαμβάκι καὶ ἀσημένιες κορδέλλες. Στὴν βάση τοῦ δέντρου τοποθετοῦμε ἔναν "Αη Βασίλη καὶ γύρω του παιχνίδια καμωμένα ἀπ' τὰ παιδιά. Σᾶς δίνω πολλὰ τέτοια παιχνίδια πιὸ κάτω.

**ΠΕΤΣΕΤΟΥΛΕΣ:** Δίνομε στὰ παιδιὰ τετράγωνες, χάρτινες πετσέτες κι ἐκεῖνα στὴν γωνιὰ ἴχνογραφοῦν ἢ κολλοῦν



κάτι Χριστουγεννιάτικο. "Ενα ἔλατο, μερικὰ γκί, ἔναν "Αγιο Βασίλη, ἔνα κερί....

**KAMIONI:** Παίρνομε τρία κουτιά σπίρτα ὄρθιογώνια παραληλεπίπεδα. Στὴν ἀρχὴ ἔχωρίζομε τὰ σκεπάσματα ἀπ' τὸ ἐσωτερικό. Δυὸ σκεπάσματα τὰ ἐνώνομε περνῶντας στὸ μέσα μέρος τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐνὸς κουτιοῦ. Τὰ δυὸ ἄλλα ἐσωτερικὰ τοποθετοῦνται μπροστὰ ὅπως βλέπετε στὸ σχῆμα. Ἀπὸ κάτω κολλοῦμε δυὸ λούριδες χαρτὶ ποὺ οἱ ἄκρες τους θὰ περάσουν σὲ δυὸ καρούλια, ποὺ θὰ εἶναι οἱ ρόδες. 'Ο δόηγός, γίνεται ἀπὸ τηλό. "Ενα σπίρτο στερεωμένο σ' ἔνα κουμπί, εἶναι τὸ βολάν.

**KAROTSI KOUKLAΣ:** Μὲ ἔνα ὄρθιογώνιο κουτὶ καὶ καρούλια γίνεται αὐτὸ τὸ νόστιμο κρεβεθάτι τῆς κούκλας ὅπως τὸ βλέπετε στὸ σχῆμα. Κεντοῦν τὸ σεντονάκι τῆς καὶ τὸ μαξιλάρι. Ἀρέσει πάρα πολὺ στὰ κορίτσια.

**ΤΣΙΡΚΟΛΟ:** Μέσα σ' ένα καρούλι μπήγομε ένα ξύλο. Πάνω - πάνω στὸ ξύλο αὐτό, στὸ τέλος, τὰ παιδιὰ θὰ κολλήσουν μιὰ σημαιούλα. Κάνομε μὲ χαρτόνι μιὰ δυπρέλλα. Έδῶ πρέπει νὰ τὰ βοηθήσουμε. Στὸ χαρτόνι κάνομε ένα μεγάλο κύκλο. Ἀφαιροῦμε ένα τμῆμα σὰν φέτα ἀπὸ τὴν περιφέρεια



στὸν κέντρο. Ἐπειτα ράθομε τὶς δυὸ ἔλευθερες πλευρές. Ἡ δυπρέλλα ἔγινε. Τὰ παιδιὰ πάνω θὰ ζωγραφίσουν ὅ,τι θέλουν ἢ θὰ κολλήσουν χαρτὶ γκλασέ. Στὸ κέντρο κάνομε μία μικρὴ τρύπα καὶ τὸ περνοῦμε στὸ ξύλο. Γύρω - γύρω κρεμοῦν κουτάκια μὲ κλωστές. Μέσα στὰ κουτάκια βάζουν ἀνθρώπους ἀπὸ φελὸ ἢ πλαστιλίνη.

**ΓΕΦΥΡΑ:** Πάνω σὲ δυὸ μεγάλα καρούλια τοποθετοῦν ένα χαρτόνι, τσακισμένο, σὲ τρία. Τὰ σκαλιὰ τῆς γέφυρας γίνονται ἀπὸ χαρτὶ πλισαρισμένο. Ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ἀπὸ πλαστιλίνη. Κρατᾶ ένα καλαμάκι μ' ένα σπάγγο στὴν ἄκρη καὶ ψαρεύει. Ἀπὸ τὸ σχῆμα θὰ τὸ καταλάβετε καλύτερα.

Βρίσκω πώς οἱ ἐργασίες αὐτὲς εἶναι ἀρκετὲς γιὰ τὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων. Προχωροῦμε λοιπὸν σ' ἄλλες.

## ΚΕΝΤΗΜΑ

**ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ:** Τὰ παιδιὰ κεντοῦν δυὸ χαρτόνια δρθογώνια, δύμοια. Ἐχομε σχεδιάσει στὸ κέντρο ένα φρούτο ἢ ένα λουλούδι ἢ καράθι ἢ ζωὸ. Τρυποῦμε τὸ σχέδιο σὲ κανονικὲς ἀποστάσεις καὶ τὸ δίνομε στὰ παιδιὰ. Τὰ κεντοῦν πισσοθελονιά, μὲ κλωστές κοτὸν περλὲ χοντρὲς καὶ μὲ διάφορα

χρώματα. "Επειτα τὰ χρωματίζουν καὶ τὰ δίνομε στὶς μητέρες γιὰ τὸ συναρμολόγημα. Γίνεται δὲ ἔτσι: Ντύνουν καὶ τὰ δυὸ χαρτονάκια ἀπὸ μέσα μὲ ὑφασμα χρωματιστό. Δὲν τὸ κολλοῦν. Απλὰ τὸ κόβουν στὸ μέγεθος ποὺ εἶναι τὸ χαρτόνι καὶ τὸ ἐνώνουν γύρω - γύρω μὲ μιὰ κορδέλλα στὸ χρῶμα ποὺ ταιριάζει. "Υφασμα, χαρτόνι καὶ κορδέλλα γαζώνονται στὴ μηχανή. "Επειτα προσθέτουν καὶ στὰ δυὸ χαρτονάκια ἀκόμα ἔνα κομμάτι ὑφασμα ποὺ νὰ φθάνῃ ὅμως μέχρι τὴ μέση. Ράψεται εὔκολα πάνω στὸ ἄλλο. 'Ενώνουν τώρα τὰ δυὸ χαρτόνια στὴν μιὰ πλευρὰ μὲ μιὰ ἄλλη κορδέλλα. Στέκονται ἔτσι δρθια καὶ στὸ ἔνα βάζομε φάκελλα, στὸ ἄλλο δὲ τὸ μπλόκ. Στὸ πάνω μέρος προσθέτομε, ἀκριθῶς στὸ κέντρο, μιὰ κορδελλίτσα μ' ἔνα μολύβι.

**ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:** Κεντοῦν πάλι δυὸ χαρτόνια στὸ δρθιογώνια, στὸ μάκρος τους, ὅπως καὶ πρίν. Οἱ μητέρες τὰ φοδράρουν μὲ ὑφασμα καὶ κορδέλλα. "Επειτα παίρνουν νάύλον ἀσπρο καὶ τὸ ράθουν προσεκτικὰ πάνω. Τὸ νάύλον αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ φθάνῃ ὅς τὸ κέντρο καὶ γιὰ νὰ τὸ ἔξηγήσω καλύτερα: Στὸ ἔνα χαρτόνι θὰ ἀρχίζῃ κανονικὰ ἀπ' ἔξω ἀλλὰ στ' ἀριστερὰ θὰ σταματᾶ δυὸ δάχτυλα πρὶν τὸ τέλος γιὰ νὰ μπορῇ νὰ μπαίνῃ ἡ φωτογραφία. Στὸ ἄλλο χαρτόνι θὰ γίνεται τὸ ἴδιο. 'Ενώνουν ἀπ' ἔξω τὰ δυὸ χαρτόνια μὲ μιὰ κορδέλλα καὶ βάζομε δυὸ ὠραῖες φωτογραφίες τῶν παιδιῶν. Κι αὐτὴ ἡ θήκη στέκεται δρθια ὅταν εἶναι ἀνοιχτή.

**ΒΕΝΤΑΛΙΑ:** Κόβομε χαρτόνια σὲ σχῆμα αὐγοῦ, ἀρκετὰ μεγάλα. Κάθε παιδὶ παίρνει δυό. Τὰ ἔχομε σχεδιάσει καὶ τρυπήσει. Τὰ παιδιά τὰ κεντοῦν καὶ τὰ χρωματίζουν. 'Ενώνομε τὰ δυὸ χαρτόνια πλάτη μὲ πλάτη μὲ κορδέλλα. Στὸ κάτω μέρος καὶ ἀνάμεσά τους περνοῦμε ἔνα ξύλο καὶ τὸ δένομε καλά. 'Απ' ἔκει τὸ κρατοῦν τὰ παιδιά καὶ κάνουν ἀξέρα, ἐνθουσιασμένα. Στὸ δέσιμο τοῦ ξύλου γιὰ νὰ μήν φαίνεται ἀσχημό βάζομε ἔναν φιόγκο.

**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:** Δίνομε στὰ παιδιά ἔνα μεγάλο δρθιογώνιο χαρτόνι σχεδιασμένο καὶ τρυπημένο. Τὸ κεντοῦν καὶ τὸ χρωματίζουν. Οἱ μητέρες βάζουν γύρω - γύρω κορδέλλα σουρωμένη. Στὸ κάτω μέρος τοῦ κεντήματος ποὺ τόχουμε ἀφήσει λευκό, κολλοῦν ἔνα ήμερολόγιο καὶ κρεμιέται στὸν τοίχο.

**ΤΣΑΝΤΕΣ:** Αύτές τις κεντοῦν μόνο τὰ κορίτσια. Παίρνουν ἔνα δρθιογώνιο κομμάτι υφασμα. Τὴν μιὰ μικρὴ πλευρὴ τοῦ δρθιογωνίου τὴν στρογγυλεύομε. Μέσα στὸ στρογγύλεμα θὰ μπῆ τὸ κέντημα. "Η θὰ κόψουν τσόχα, θὰ κάνουν διάφορα σχήματα καὶ θὰ τὰ ράψουν (μῆλο - ἀχλάδι - λουλούδια), ἢ θὰ τὰ σχεδιάσουμε ἐμεῖς στὸ υφασμα ἀπ' εὔθειας καὶ θὰ τὰ κεντήσουν. Τὰ πιὸ ίκανὰ μποροῦν νὰ κεντήσουν τὸ σχέδιο μὲ χάντρες. "Επειτα φοδράρεται τὸ κομμάτι αὐτὸ μὲ ἔνα λίγο σκληρὸ υφασμα καὶ διπλώνεται. Τὸ χωρίζομε μὲ τὸ μέτρο σὲ τρία τμῆματα α — β — γ. Τὸ γ, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει τὸ κέντημα καὶ εἶναι μικρότερο. Τὸ α, πέφτει ἀκριβῶς πάνω στὸ ἵσο του β. Βλέπετε τὸ σχῆμα. Προσθέτομε ἔνα χέρι γιὰ νὰ τὴν κρατοῦν.

**ΤΣΑΝΤΑ ΣΟΥΡΩΤΗ:** Τὰ παιδιά παίρνουν τὸ κομμάτι τὸ δρθιογώνιο ὅπως πρὶν καὶ ράθουν πάνω διάφορα σχέδια μὲ τσόχα. Λέω, μὲ τσόχα, γιατὶ δὲν ξεφτᾶ καὶ κόβεται εὔκολα. Ιαύτῃ τὴ φορά τὰ σχέδια τοποθετοῦνται στὸ μάκρος. "Εχούν δηλαδὴ τὸ δρθιογώνιο μπροστά τους ξαπλωτὸ καὶ ὅχι ὅπως τὴν προηγούμενη τσάντα. "Οταν πιὰ τελειώσουν, βάζομε φόδρα, τὰ ἔνώνομε (ἡ μιὰ μικρὴ πλευρὰ γαζώνεται πάνω στὴν ἄλλη). Γαζώνομε κι ἀπὸ κάτω καὶ ἔπειτα σουρώνομε τὸ πάνω μέρος περνῶντας ἀπὸ μέσα κορδέλλα ποὺ μαζεύει καὶ δένει φιόγκο. Στὸ τέλος, προσθέτομε τὸ χέρι. Ή πρώτη τσάντα γίνεται καὶ μὲ χαρτόνι, ἥ δεύτερη ὅχι. Τὸ χαρτὶ θὰ σκιστῇ ὅταν τὸ σουρώσουμε.

**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:** Σχεδιάζομε καὶ τρυποῦμε ἔνα μεγάλο χαρτόνι δρθιογώνιο. Τὰ σχέδια νὰ εἶναι μεγάλα καὶ ἀπλᾶ. Τὰ παιδιά τὸ κεντοῦν. Τὸ μοντάρισμα γίνεται ἔτσι: Παίρνομε ἄλλο ἔνα χαρτόνι στὸ ἴδιο μέγεθος, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ πίσω μέρος καὶ δυὸ λουρίδες χαρτονέινες πάντα, τέσσερα δάχτυλα φάρδους. Φοδράρομε καὶ τὰ δυὸ μεγάλα χαρτόνια ἀπὸ μέσα μὲ χαρτὶ χρωματιστὸ ἥ υφασμα. Τοποθετοῦμε τὶς λουρίδες πάνω ἀπὸ τὸ υφασμα στὸ ἔνα χαρτόνι ἀριστερά, στὸ ἄλλο δεξιά. Τὶς ἔνώνομε μὲ κορδέλλα καὶ γαζὶ μὲ τὸ ντυμένο χαρτόνι. "Επειτα ἔνώνομε πιὰ τὴν μέσα πλευρὰ τῶν δυὸ χαρτογιῶν στὸ χέρι ἥ μὲ τρίτη κορδέλλα καὶ γαζὶ πάλι. Ο χαρτοφύλακας εἶναι ἔτοιμος.



Οι ίδιοι χαρτοφύλακες άντι νὰ είναι κεντημένοι μποροῦν νὰ γίνουν μὲ χαρτιά γκλασέ, πρᾶγμα δυσκολότερο γιὰ τὰ μικρά.

## ΑΠΟΚΡΗΕΣ

**ΜΑΣΚΕΣ ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΕΣ:** Κάθε παιδί φέρνει μιὰ κοινὴ χαρτοσακκούλα. Οι ἄσπρες γίνονται εύκολότερα. Μετατρέπουν μὲ τὰ μολύβια καὶ τὶς μπογιές τους τὶς χαρτοσακκούλες αὐτὲς σὲ κεφάλια λεονταριοῦ, γάτας, σοφοῦ κλπ. Στὸ κεφάλι τοῦ λεονταριοῦ, ἀφοῦ ζωγραφίσουν τὰ μάτια, τὴ μύτη, τὰ μουστάκια, κολλοῦν γύρω - γύρω χαρτὶ σὰν φωτοστέφανο κομμένο σὲ μύτες, γιὰ νὰ μιμηθοῦν τὴν χαίτη. Στὴν χαρτοσακκούλα—γάτα κάτω, κάτω, κολλοῦν μιὰ κορδέλλα. Τὰ μάτια τὰ κόθουν μὲ τὸ ψαλίδι γιὰ νὰ μποροῦν νὰ βλέπουν καὶ βάζουν τὸ κεφάλι τους μέσα.

**ΜΑΣΚΕΣ:** Αὔτες γίνονται ἀπὸ χαρτόνι. Τὰ παιδιὰ σχεδιάζουν ὅποιο κεφάλι θέλουν. Προτρέψτε τα νὰ προτιμοῦν ἀστεῖα κεφάλια, μὲ πελώρια μάτια καὶ στόμα. Τὰ χρωματίζουν καὶ τὰ κόθουν. Στὰ πλάγια βάζουν κορδόνι γιὰ νὰ δένεται ἡ μάσκα πίσω στὸ κεφάλι. Αὔτες τὶς μάσκες, ἀν θέλετε, τὶς κρεμάτε στὸν τοῖχο τὶς ἡμέρες τῆς Ἀποκρῆς καὶ δίνουν ἔορταστικό τόνο.

**ΜΑΣΚΕΣ ΜΑΤΙΩΝ:** Γίνονται μὲ μικρὰ χαρτονάκια. Σχεδιάζετε μιὰ στὸν πίνακα, γιὰ νὰ δοῦν τὰ παιδιὰ πῶς γίνεται. "Ἐπειτα τὶς κάνουν ἐκεῖνα, κόθουν τὰ μάτια προσεκτικὰ καὶ βάζουν κορδόνι στὰ πλάγια γιὰ νὰ δένη πίσω. Τὶς χρωματίζουν δ, τι χρῶμα θέλουν.

**ΜΠΑΛΟΝΙΑ:** Κάνουν χάρτινα μπαλόνια δηλαδὴ ζωγραφίζουν μεγάλους κύκλους, τοὺς μπογιατίζουν καὶ τοὺς κόθουν. Ἀπὸ τὸ κάτω μέρος τους ἀφοῦ τὸ τρυπήσουν περνοῦν κορδέλλες χάρτινες (σερπανίνες). Τὰ κρεμοῦμε στὸν τοῖχο καὶ εἶναι διακοσμητικά.

**ΚΑΠΕΛΛΑ:** Κάθε παιδί θὰ φτειάξῃ κι ἔνα Ἀποκρήτικο καπέλλο. "Άλλα, θὰ γίνουν ὅπως τοῦ Μ. Ναπολέοντα καὶ τὰ ἔχομε περιγράψει σὲ προηγούμενες σελίδες. "Άλλα Κινέζικα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ γίνεται ἡ δύμπρέλα στὸ «τσίρκολο» καὶ ποὺ κι αὐτὸ τὸ ἔχομε περιγράψει. Μὲ τὴ διαφορὰ δτι πίσω κολ-

λοῦν μιὰ πλεξίδα ἀπὸ χαρτὶ μαῦρο. Ἐπειδὴ τὰ παιδιά δυσκολεύονται ἀρκετά, σᾶς συμβουλεύω νὰ ἔργαστοῦν πάνω σὲ ἔτοιμα καπέλλα. Πουλοῦν τέτοια τὶς Ἀποκρήτες σὲ διάφορα σχέδια. Φτάνει νὰ εἶναι μονόχρωμα. Πάνω θὰ κολλήσουν χαρτιὰ γκλασὲ ἢ θὰ κρεμάσουν γύρω - γύρω χάρτινες μπαλίτσες ἢ θὰ ράψουν μικροὺς χάρτινους φασούληδες καμωμένους ἀπὸ τὰ ἴδια.

Τὶς Ἀποκρῆτες δὲν κάνομε ἄλλες χειροτεχνικές ἔργασίες γιατὶ ἔτοιμάζομε τὴν Ἀποκρητικὴ γιορτὴ τοῦ Νηπιαγωγείου, τὴν μόνη μεγάλη γιορτὴ ποὺ κάνομε καὶ ποὺ θὰ μιλήσωμε γι' αὐτὴν στὸ κεφάλαιο γιὰ τὶς γιορτὲς καὶ τὶς ἐκδρομές.

“Η” Ανοιξὴ μπῆκε καὶ τὰ παιδιά μαθαίνουν νὰ κατασκευάζουν λουλούδια.

Γιὰ τὴ λεπτὴ αὐτὴ δουλειά μεταχειριζόμαστε τὸ σγουρὸ χαρτὶ (μασέ), ποὺ ἔχω ἀναφέρει πολλὲς φορές. Σ' ἔνα μικρὸ χαρτονάκι σχεδιάζομε καὶ κόθομε ἔνα πέταλο ὅποιουδήποτε λουλουδιοῦ θέλομε. Τὰ παιδιά, τὸ θάζουν πάνω στὸ σγουρὸ χαρτὶ καὶ κόθουν πολλά, ὅμοια πέταλα. Παίρνουν ἔπειτα σύρμα καὶ τὸ ντύνουν μὲ τὸ ἴδιο πράσινο χαρτί. Πάνω - πάνω θάζουν ἔνα - ἔνα πέταλο καὶ τὸ δένουν μὲ κλωστὴ σ' αὐτὸ τὸ κοτσάνι. Συνεχίζουν, ὥσπου νὰ τελειώσουν ὅλα τὰ πέταλα. Στὸ τέλος διορθώνουν τὰ πέταλα, γυρνῶντας τὰ λιγάκι ἢ στρίφοντάς τα ἀν εἶναι τριαντάφυλλο. Ἀντὶ κοτσανιοῦ μπορεῖτε νὰ κάνετε τὸ ἔξῆς: Πάρετε ἔνα μεγάλο κλαδὶ δέντρου καὶ ἀφαιρέστε του τὰ φύλλα, μιὰ ποὺ θὰ ξεραθοῦν. Μπῆξτε το σὲ μιὰ γλάστρα μὲ χῶμα γιὰ νὰ σταθῇ ὅρθιο. Βάψτε το ἀσπρὸ μὲ μπογιά. Πάνω ἔκει δένουν τὰ λουλούδια τους ὅταν τὰ τελειώνουν. Ωραῖο γίνεται ἀν τὰ λουλούδια μοιάζουν μὲ τῆς ἀμυγδαλιάς. Φύλλα κάνουν πάλι ἀπὸ χαρτί.

Λουλούδια ὡραῖα γίνονται κι ἀπὸ ψίχα ψωμιοῦ δουλεμένη καλά καὶ μπογιατισμένη ὅταν ξεραθῇ. Δὲν σᾶς τὸ συμβουλεύω ὅμως γιατὶ τὸ ψωμὶ θὰ χάσῃ τὴν μεγάλη σημασία ποὺ προσπαθοῦμε νὰ τοῦ δώσουμε, ἴδιαίτερα στὰ ἀφαγα παιδιά.

**KOYTIA:** Τὰ παιδιά κεντοῦν τὸ πάνω χαρτόνι δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ κλείνει τὸ κουτί. “Αν δὲν δείχνουν κουρασμένα ἢ βαρεμένα, μποροῦν νὰ κεντήσουν ἐλαφρὰ καὶ τὶς πλαϊνὲς πλευρές. Κάθε κομμάτι κεντιέται μὲ φεστόνι γύρω - γύρω καὶ στὸ

τέλας ένώνονται δλα τὰ κομμάτια. "Οσο μεγαλύτερα γίνουν, τόσο καλύτερα. Μέσα βάζουν τοῦ κόσμου τὰ πράγματα.

**ΜΠΑΛΛΕΣ:** Θά μεταχειριστούμε χοντρὸ νάϋλον ὅχι διαφανὲς σὲ διάφορα χρώματα. Τὸ κόθομε σὲ σχῆμα αὐγοῦ. Στὶς ἄκρες τελειώνει σὲ μύτες. Κάθε μπάλλα θὰ χρειαστῇ ἔξι τέτοια κομμάτια. Τοὺς κάνομε τρύπες γύρω - γύρω καὶ τὰ παιδιὰ πιάνουν δυὸ - δυὸ κομμάτια καὶ περνῶντας τὴ βελόνα τους στὶς ἔτοιμες τρύπες τὰ ένώνουν μὲ βελονιὰ γαζί. "Οταν ένώσουν καὶ τὰ ἔξι, γυρίζομε τὴν μπάλλας ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ μὲ μεγάλη προσοχὴ γιὰ νὰ μὴ σκιστῇ τὸ νάϋλον. Τὴν μιὰ τρύπα τὴν κλείνομε μὲ ἔνα κομμάτι στρογγυλὸ νάϋλον ἥ μὲ κρυφές βελονιές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη τρύπα περνοῦμε ἔνα μπαλλόνι. Τὰ χείλη τοῦ μπαλονιοῦ μένουν ἔξι ἀπὸ τὴ μπάλλα.. Φουσκώνομε τὸ μπαλόνι, δένομε τὰ χείλη του καλὰ καὶ σχηματίστηκε μιὰ ἐλαφριὰ μπάλλα. "Αν σπάσῃ τὸ μπαλόνι μας βάζομε ἄλλο. Ἡ μπάλλα αὐτὴ γίνεται καὶ μὲ χοντρὸ ψφασμα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, μόνο ποὺ τὴν γεμίζομε μὲ βαμβάκι ἥ κουρέλια.

**ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΛΑ:** Θὰ χρειασθοῦμε χαρτόνι καὶ ἔνα πακέττο κορδέλλα ὡς δέκα μέτρα σὲ ὅποιο χρῶμα ἀρέσει στὰ παιδιά. Τὰ κομμάτια τοῦ κουτιοῦ είναι τὰ ἔξης: Μία στρογγυλὴ βάση στὸ μέγεθος πιάτου τοῦ τσαγιοῦ, ντυμένη μὲ ψφασμα στὸ ἴδιο χρῶμα τῆς κορδέλλας. "Ενα δρθιγώνιο χαρτόνι ποὺ ἔχει μῆκος δσο ἥ περιφέρεια τῆς βάσεως. Ιαύτὸ τὸ χαρτόνι τὰ παιδιὰ τὸ ντύνουν μὲ κορδέλλα ὃστε νὰ σκεπαστῇ τελείως τὸ χαρτόνι. Ράθεται πάνω στὴ βάση. Σκέπασμα μπαίνει ἔνα στρογγυλὸ χαρτόνι πάλι, δσο ἥ βάση, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἔχει μιὰ κυκλικὴ τρύπα στὴ μέση. Ἀπ' ἐκεῖ περνᾶ ἥ κορδέλλα καὶ ντύνεται καὶ τὸ κομμάτι αὐτὸ τελείως. Ράθεται σὲ μιὰ μεριὰ μὲ τρόπο πού νὰ μὴν τὸ ἐμποδίζῃ ν' ἀνοιγοκλείνη. Στὴν τρύπα πάνω βάζουν μιὰ ἐλαφριὰ κουκλίτσα καὶ τὸ φόρεμά της ράθεται στὸ σκέπασμα. Ἀπ' ἐκεῖ πιάνουν τὰ παιδιά καὶ ἀνοίγουν τὸ κουτί. Είναι πολὺ χαριτωμένα, ίδιαίτερα γιὰ κοριτσάκια. "Αν θελήσουν καὶ τ' ἀγόρια νὰ κάμουν, τότε ἄς βάλουν πάνω ἔναν φασουλῆ ἥ ἔναν στρατιώτη ἥ ἔνα ζωάκι, φτάνει δλα αὐτὰ νὰ εἶναι ἐλαφρά.

**ΣΤΗΑΜΝΕΣ-ΚΕΦΑΛΙΑ:** Οἱ στάμνες αὐτὲς δέν πρέπει νὰ ἔχουν χερούλια. Τὶς ἀναποδογυρίζομε. Ὁ λαιμὸς κάτω, ἥ

Θάση πάνω. Τὰ παιδιά μὲ τὸ μολύβι ἵχνογραφοῦν μάτια, στόμα καὶ μουστάκι, ἀν θέλουν. Τὰ χρωματίζουν μὲ νερομπογιές. Τοὺς θάζουν καπέλλα, φιόγκους, παπιγιόν, γραβάτες, καπέλλο τοῦ μάγειρα ἢ τῆς κούκλας ἢ τοῦ ἀστυφύλακα. Γίνονται ὠραιότατες καὶ στολίζουν τὸ δωμάτιο τους. "Ενα μας παιδί εἶχε κάμει ἔνα τέτοιο πήλινο δοχεῖο κεφάλι τοῦ ἡ Βασίλη μὲ γένεια καὶ σκοῦφο, πολὺ χαριτωμένο.

## ΠΑΣΧΑ

**ΑΥΓΑ:** Κάθε παιδάκι φέρνει ἀπὸ τὸ σπίτι του ἔνα αὐγό, καλὰ ωρασμένο. Τὸ σχεδιάζει πρῶτα μὲ μολύβι. Τοῦ δίνομε ἰδέες. Τὸ μετατρέπει σὲ κεφάλι ἢ ζωγραφίζει λουλουδάκια, καραβάκια, ὅ,τι θέλει. Τὸ χρωματίζει μὲ νερομπογιές. Χρείαζεται τὴ βοήθειά μας γιατὶ τὸ αὐγὸ τοῦ γλιστρᾶ ἀπὸ τὰ χέρια. "Οταν στεγνώσει τὸ τοποθετεῖ πάνω σὲ μιὰ θάση χάρτινη σὰν ωραχιόλι. Προσθέτει καπέλλο ἀν ἔχη φτιάξη πρόσωπο. Αὐτὰ τὰ αὐγὰ ἔχουν ἐπιτυχία. Βλέπει κανεὶς νὰ μετατρέπωνται σὲ κινεζοῦλες, σὲ κοῦκλες, σὲ φασουλῆδες, σὲ μάγειρες.

**ΚΟΥΝΕΛΙΑ:** Γίνονται μὲ χαρτοδιπλωτικὴ ὅπως ἔχομε ἐξηγήσει στὴν ἀρχή. Τὸ χαρτὶ νὰ εἶναι ἀρκετὰ μεγάλο. Διπλώνεται πολλὲς φορὲς μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔξιγήσαμε καὶ σταν ἀνοίξουν τὸ χαρτὶ μετὰ ποὺ θὰ τὸ κόψουν πάνω στὶς γραμμὲς τοῦ κουνελιοῦ, θγαίνει μιὰ σειρὰ κουνέλια κρατημένα ἀπὸ τὸ χέρι. Τὰ χρωματίζουν, τοὺς θάζουν καὶ ζακέττες ἀν θέλουν καὶ τὰ καρφώνομε στὸν τοίχο.

**ΚΕΡΙΑ:** μὲ χαρτόνι ἢ μὲ πλαστιλίνη.

**ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ:** μὲ πλαστιλίνη. (Μποροῦμε νὰ κάνωμε κι ἀληθινὰ καὶ νὰ τὰ πλάσουν τὰ παιδιά σὲ ὅ,τι σχῆμα θέλουν).

**ΕΚΚΛΗΣΙΑ:** Μὲ χαρτόνι. Συνεργάζονται δλα. Τὰ τζάμια της γίνονται μὲ χαρτὶ σελοφάν κόκκινο. Τὸ σχῆμα τῆς ἐκκλησίας γίνεται ἀπλό. Σὰν σπίτι. Προσθέτομε τὸν σταυρό. Τὰ παιδιά ἔτοιμάζουν μὲ χαρτόνι κυπαρίσια, ἀνθρώπους ποὺ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία κι δλα μὲ πολὺ ἀπλὲς γραμμές.

**ΚΑΛΑΘΑΚΙ:** Μιὰ δμάδα κοριτσιῶν κεντάει ἔνα καλαθάκι. Ἡ θάση του εἶναι ἔνα κανονικὸ ἔξαγωνο. Αὐτὸν ντύνεται μὲ κόκκινο χαρτὶ. Τὰ πλάγια ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἔξι χαρτονάκια σὲ σχῆμα τραπεζίου μὲ τὴ μικρὴ θάση κάτω. Κάθε χαρτονάκι

τὸ σχεδιάζομε μὲ κάτι Πασχαλινό, τὸ τρυποῦμε καὶ τὸ κεντοῦν τὰ παιδιά. Τὸ συναρμολογοῦμε ἐμεῖς. Βάζομε κι ἔνα χέρι καὶ στὴν κορυφή του ἔναν κόκκινο φιόγκο. Τὸ καλαθάκι αὐτό, ἄλλη δύμάδα παιδιῶν, (πιὸ μικρῆς ἡλικίας), τὸ γεμίζει αὐγὰ χρωματιστὰ καμωμένα ἀπὸ πλαστιλίνη. Στὴν μέση ἥ ἀπ’ ἔξω ζωγραφίζουν σὲ χαρτόνι ἔναν λαγό.

**ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:** Δίνομε στὰ παιδιά ἔνα χαρτόνι δρθιγώνιο καὶ ἐκεῖνα διαλέγουν τὸν τρόπο ποὺ θὰ τὸ διακοσμήσουν. "Άλλα ζητοῦν κέντημα, ἄλλα κολλοῦν χαρτιὰ γκλασέ. Κάτω ἀπ’ αὐτὸ τὸ κεντημένο χαρτόνι βάζομε μερικὰ ἄλλα λευκά, στὸ ἴδιο μέγεθος. Τοὺς κάνομε στὴν ἀριστερὴ πλευρά δυὸ τρύπες μὲ τὸ κατάλληλο ἐργαλεῖο καὶ τὰ δένομε δλα μαζὶ μὲ μιὰ κορδέλλα. Στὸ ἀλμπούμ αὐτὸ τὰ παιδιά κολλοῦν ὅποια φωτογραφία θέλουν ἥ ἔργα ζωγραφικῆς τους.

**ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ:** Εἶναι μιὰ ἔργασία ποὺ εύχαριστεῖ ἰδιαίτερα τὰ κοριτσάκια. Μποροῦν νὰ ἐργαστοῦν καὶ παιδιά πολὺ μικρῆς ἡλικίας. Οἱ χάντρες νὰ εἶναι μεγάλες καὶ σὲ διάφορα χρώματα. Περνοῦν σὲ κλωστὴ νάϋλον, συνδυάζοντας τὰ ἴδια τοὺς χρωματισμούς.

**ΧΑΝΤΡΕΣ—ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ:** Παίρνομε μακαρόνια δαχτυλίδια, μεγάλα. Δίνομε στὰ παιδιά ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ μακαρόνια αὐτὰ καὶ κλωστὲς μάλλινες χρωματιστές. Ντύνουν τὸ κάθε μακαρόνι μὲ διαφορετικὸ χρῶμα κλωστῆς, προσέχοντάς το νὰ μὴν σπάσῃ. Δὲν πρέπει νὰ τὸ σφίγγουν. Τὴν ἀρχὴ μποροῦμε νὰ τοὺς τὴν κάνωμε ἐμεῖς "Αν γίνη κολιέ, δταν τελειώσουν ἀρκετὰ μακαρόνια τὰ περνοῦν σὲ κλωστὴ νάϋλον. Πιὸ ὁραία δύμας γίνονται καρφίτσες. Σὲ κάθε μακαρόνι ποὺ ντύνεται, ἀφήνουν τὴν κλωστὴ στὸ τέλος νὰ ἔξεχῃ κάπου ἔνα δάχτυλο καὶ ψτερά τὴν κόβουν. Πιάνομε τρία - τέσσερα τέτοια μακαρόνια ἀπὸ τὶς κλωστές τους καὶ τὶς δένομε πάνω - πάνω. Τὶς στερεώνομε σὲ μιὰ παραμάνα μαζὶ μὲ δυὸ φύλλα πράσινα ἀπὸ τσόχα.

**ΑΜΠΑΖΟΥΡ ΧΑΡΤΙΝΟ:** Παίρνομε χάρτινα ἀμπαζούρ καὶ τὰ παιδιά τὰ ζωγραφίζουν καὶ τὰ χρησιμοποιοῦν στὸ ὑπνοδωμάτιο τους.

**ΑΜΠΑΖΟΥΡ ΨΑΘΙΝΑ:** Ἀγοράζουνε μόνο τὸν σκελετὸ τοῦ ἀμπαζούρ. Παίρνομε ψάθα (χρωματιστὴ εἶναι ὁραίότε-

ρη), τὴν θρέχομε καὶ τὴν ἀπλώνομε κάπου. "Οπως εἶναι ύγρή, τὰ παιδιά παίρνουν καὶ ντύνουν τὸ ἀμπαζούρ. Ἐπειδὴ ἡ ἐργασία αὐτῇ εἶναι ἀρκετὰ δύσκολη, τὴν δίνομε στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ Νηπιαγωγείου μας.

**ΚΟΥΤΙΑ ΨΑΘΑ:** Γίνεται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ κάνομε τὸ κουτί μὲ κορδέλλα μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι μεταχειριζόμαστε φάθα.

**ΤΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ:** Τὰ παιδιά φέρνουν μιὰ παλιά τους πλάκα. Στὴν μιὰ της μικρὴ πλευρὰ πάνω στὸ ξύλο καρφώνομε ψάθα ἡ κορδέλλα καὶ τὴν τεντώνομε ὡς τὴν ἀπέναντι μεριά καὶ πάλι τὴν καρφώνομε. Βάζομε ἔξι ἡ δχτὼ σειρές. Τότε ἀρχίζει ἡ δουλεὰ τῶν παιδιῶν. Μὲ ψάθα πάλι ἡ κορδέλλα ἴδιου ἡ ἀντίθετο χρώματος, όφαίνουν μιὰ πάνω μιὰ κάτω. "Οταν γεμίσουν ὅλη τὴν πλάκα ἑκαρφώνομε προσεκτικὰ καὶ πιάνομε τὶς ἄκρες γύρω - γύρω μὲ μιὰ μπάντα ύφασματος χρωματιστή. Γίνεται ταπέτο τῆς κούκλας ἡ θάση γιὰ τὸ φλυτζάνι τους καὶ γιὰ τὸ πιάτο τους.

**ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ:** Μονόχρωμες πετσέτες τοῦ προσώπου τὰ παιδιά θὰ τὶς στολίσουν μὲ διάφορα σχέδια μὲ τὸν ἔχῆς τρόπο. Ἀγοράζομε ἀφρολέξ μὲ τὸ μέτρο σὲ διάφορα χρώματα. Τὰ παιδιά παίρνουν ἐκεῖνο ποὺ θέλουν καὶ μὲ τὸ μολύβι τους σχεδιάζουν πάνω (φαίνεται ἀρκετὰ καλά) ἔνα φρούτο ἡ ἔνα λουλούδι. "Ἐπειτα τὸ κόθουν καὶ τὸ τοποθετοῦν στὴ γωνιὰ τῆς πετσέτας. Τὸ στερεώνουν πάνω μὲ βελονιές. "Οσα μποροῦν, κάνουν πιὸ σύνθετη ἐργασία π.χ. κόθουν ἔνα καράβι κίτρινο μὲ πανιὰ ἀσπρα καὶ ἥλιο κόκκινο ἀπὸ πάνω.

**ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ:** Κάθε παιδί φέρνει δυὸ σόλες χάρτινες. Τὶς ντύνουν μὲ πεσκίρι καὶ τὸ ράβουν γύρω - γύρω μὲ πετσαχτὲς βελονιές. "Ἐπειτα παίρνουν ἔνα κομμάτι ἀφρολέξ, τρία δάχτυλα φάρδους καὶ τὸ ράβουν δεξιὰ κι ἀριστερὰ στὴ σόλα. Εἶναι τὸ πάνω μέρος τῆς παντόφλας. Πρέπει νὰ τὸ ἀφήσουν λίγο χαλαρὸ γιὰ νὰ χωρῇ τὸ πόδι τους. Τὸ στολίζουν μὲ λουλουδάκι ἡ μὲ φιόγκο πάλι ἀπὸ ἀφρολέξ διαφορετικοῦ χρώματος. Ή ἐργασία αὐτὴ θέλει μεγαλούτσικα παιδάκια.

**ΤΣΟΧΑ:** "Η τσόχα εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμη στὸ Νηπιαγωγεῖο. Γι' αὐτὸ παρακαλέστε τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν νὰ σᾶς φέρουν ὅσα ἀποκόμματα τσόχας ἔχουν σπίτι. Μ' αὐτά, τὰ

παιδιά κάνουν θεραπείες, στολίζουν ένα όσπρο καπελάκι τους μὲ κόκκινα τσόχινα κεράσια ή μιά σκέτη ποδίτσα τους μὲ ένα πελώριο όχλαδι ή μῆλο.

## ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

**ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ—ΚΑΡΔΙΕΣ:** Τήν ήμέρα αύτή τὰ παιδιά πρέπει νὰ γυρίσουν σπίτι μ' ένα δωράκι γιὰ τήν μαννούλα τους, καμωμένο ἀπὸ τὰ ἕδια. Πρῶτα - πρῶτα, ἔχομε χαρτονάκια κομμένα σὲ σχῆμα καρδιᾶς καὶ δίνομε σὲ κάθε παιδί δυό. Ἀριστερά ἔχομε κάμει ἀπὸ μιὰ τρύπα. Τὰ παιδιά τοποθετοῦν τὴ μιὰ καρδιὰ πάνω στήν ἄλλη καὶ περνοῦν ἀπὸ τὶς τρύπες μιὰ χρωματιστὴ κορδελλίτσα ποὺ δένουν φιόγκο ὅπως μποροῦν. Ζωγραφίζουν ἀπ' ἔξω λουλουδάκια καὶ μέσα γράφουν «μαμά σ' ἀγαπῶ», ἀπὸ τὸν πίνακα φυσικά.

**ΤΣΟΥΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑΤΑ:** Γίνονται μὲ περισσεύματα ἀπὸ ύψησματα ποὺ τὰ ἔχετε συγκεντρώσει καιρὸ πρὶν, χωρὶς οἱ μητέρες νὰ μάθουν τὸ σκοπό τους. Τὰ κόβετε σὲ σχῆμα γαντιοῦ μεγάλου, χωρὶς τὰ δάχτυλα νὰ εἰναι ξεχωρισμένα. Γίνονται κεφάλια. Ἐχομε ἴδιαίτερα κομμένα μεγάλα μάτια καὶ στόματα, ἀστείες μύτες, μουστάκια, φρύδια, τσουλούφια μαλλιών καὶ δλα αύτὰ ἀπὸ τσόχα. Τὰ παιδιά διαλέγουν καὶ πάρνουν δ, τι τοὺς ἀρέσει ὥστε νὰ σχηματιστῇ ένα ἀστεῖο πρόσωπο. Τὰ στερεώνουν μὲ πεταχτὲς θελονίες καὶ θάζουν μιὰ κορδέλλα ή ένα κορδονέτο γιὰ νὰ κρεμιέται. Μποροῦν νὰ προσθέσουν καὶ μεγάλους χαλκάδες γιὰ σκουλαρίκια.

**ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ:** Μοιράζομε στὰ παιδιά ἀπὸ καιρὸ πρὶν ἀπὸ ένα δρθιογώνιο κομμάτι ψφασμα μ' ένα ἀπλὸ σχέδιο στὸ κέντρο π.χ. ένα ψάρι. Τὸ κεντοῦν μὲ χαντράκια. "Οσα δὲν μποροῦν, κεντοῦν μὲ κλωστὲς κοτὸν περλέ. Τὸ προσφέρουν ἔτσι στὴ μαννούλα τους κι ἐκείνη τὸ κάνει πορτοφόλι. Μαζί, τῆς προσφέρουν κι ένα λουλουδάκι ἀπὸ χαρτὶ ποὺ ἔχουν κάμει στὸ Νηπιαγωγεῖο καὶ ποὺ ἔχομε ἔξηγήσει σὲ προηγούμενες σελίδες.

Μαζί μὲ τὸ δωράκι τῆς μητέρας, θρίσκω σωστὸ νὰ προσφέρουν καὶ στὸν πατέρα κάτι. Μιὰ κουκλίτσα αὐτοκινήτου, έναν σελιδοδείκτη, μιὰ κορνίζα φωτογραφίας, ένα μπουκάλι μὲ φελλὸ ἐργασμένο ἀπὸ τὰ χέρια τους κλπ.

Στὸ τέλος τοῦ χρόνου μπορεῖτε νὰ διοργανώσετε μιὰ ἑ-

ορταγορά. Τὰ ἔργα τῶν παιδιῶν (χειροτεχνήματα, καδράκια μὲν ἔργα ζωγραφικῆς τους κλπ.), θὰ πουληθοῦν εὔκολα. Μὲ τὰ χρήματα αὐτά, πλουτίζετε τὸ ἐκπαιδευτικὸ ὄλικὸ τοῦ Νηπιαγωγείου σας ἢ ἀγοράζετε κάτι ποὺ τὸ ἔχετε ἀπόλυτη ἀνάγκη (γραμμόφωνο, κινηματογράφο κλπ.).

"Αν πάλι δὲν θέλετε νὰ πουληθοῦν τὰ ἔργα τῶν παιδιῶν σας, δργανώσετε μιὰ ἔκθεση. Ἐμεῖς αὐτὸ κάναμε ὅλα τὰ χρόνια. Φυσικά, γιὰ τὴν ἔκθεση αὐτή, θὰ θάλετε ὅλο σας τὸ γοῦστο καὶ τὴν φαντασία. Τὰ πραγματάκια ποὺ θὰ ἔκθέσετε πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ νὰ δώσουν ἔνα καλαίσθητο ἀποτέλεσμα. Σχηματίσετε ἑνότητες. Κάθε γωνιὰ τῆς αἴθουσας ποὺ θὰ γίνη ἡ ἔκθεση, θὰ φιλοξενήσῃ καὶ μιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς ἑνότητες. Σᾶς γράφω μερικὲς ποὺ κάναμε καὶ πού ἀρεσαν πολύ.

ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ : "Ενα παραθάν ἀνοίγει καὶ σχήματίζει σὰν δωμάτιο. Τὸ ἐσωτερικό του ντύνεται μὲ χαρτὶ καρὼ σὰν τὰ πλακάκια τοῦ μπάνιου. Στὸ κέντρο κρεμοῦμε ἔναν καθρέφτη κι ἔνα ραφάκι ἀπὸ κάτω γιὰ τὴ βούρτσα τῶν δοντιῶν, κολώνιες κλπ. Τώρα τοποθετοῦνται τὰ ἔργα τῶν παιδιῶν. Πεσκίρια κρεμασμένα καὶ ἀπλικαρισμένα ἀπὸ τὰ μικρὰ μὲ ἀφρολέξ. Κάτω, στὴ σειρά, παντοφλάκια μὲ πεσκίρι καὶ ἀφρολέξ πάλι. (Αὐτὰ ὅλα τὰ ἔχω ἀναφέρει προηγούμενα). Πάνω σ' ἔνα τραπέζι τοποθετοῦμε ἔνα μπανάκι καὶ μέσα μιὰ κούκλα. Γύρω - γύρω στὸ μπανάκι πάλι πεσκίρια. Κάτω ἔνα ταπετάκι κεντημένο ἀπ' τὰ παιδιά.

Ο ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ : Στὴν ἄλλη γωνιὰ δημιουργοῦμε τὸ ύπνοδωμάτιο τῆς κούκλας πάλι μὲ παραθάν. Τὸ ντύνομε μὲ ρὸς χαρτὶ καὶ δημιουργοῦμε μὲ χαρτόνι, ἔνα παραθυρό ποὺ τὸ ζωγραφίζουν τὰ παιδιά. Κουρτίνες ραμμένες ἀπὸ τὰ κοριτσάκια. Στὸν τοῖχο κάδρα μὲ ζωγραφιές παιδιῶν. Τὸ κρεβέττατι τῆς κούκλας καμωμένο ἀπὸ ἔνα μεγάλο κουτί, εἰναι ἔργο τῶν παιδιῶν πάλι. Ἐκέντησαν τὴν κουβερτούλα, τὸ μαξιλάρι, ὡς καὶ τὸ στρωματάκι ἔχουν γεμίσει τὰ ἴδια, μὲ θαμβάκι. Στερεώνομε ἔνα ξύλο πάνω στὸ παραθάν καὶ κρεμοῦμε σὲ κρεμασταράκια τὰ φορέματα τῆς κούκλας, ραμμένα ὅλα ἀπ' τὰ παιδιά. Πάνω σ' ἔνα ράφι εἰναι τὰ παιγνίδια τῆς κούκλας, (ἀπὸ κουτιά σπίρτων, καρούλια καὶ τόσα ἄλλα ποὺ σᾶς ἔχω ἀναφέρει σὲ προηγούμενο κεφάλαιο).

Η ΚΟΥΚΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ : Κάτω ἀπὸ μιὰ δμπρέλλα

πού τὴν φτιάχνουν τὰ παιδιά ἀπὸ κομμάτια χοντρὸν νάϋλον ἢ  
ύφασμα εἶναι ξαπλωμένη ἢ κούκλα. Γύρω τῆς ἄλλες ὁμπρέλ-  
λες μὲν ἄλλα χρώματα. Τὶς ἔχομε στηρίξει σὲ ἅμμο ἀληθινή. Πάρα πέρα τόπια, ποὺ ἔχουν κάμει τὰ παιδιά ἀπὸ νάϋλον  
πάλι. Μπροστά ἔνα μεγάλο χαρτί, ἢ θάλασσα. Πάνω της βάρ-  
κες, πλοῖα καὶ παιδάκια ποὺ κολυμποῦν ἀπὸ πηλό. "Ενας  
ψαράς (ἀπὸ μπουκάλι καὶ πηλό) ψαρεύει. "Εχει ἥδη στὸ κα-  
λάθι του ψάρια χάρτινα. Σ' αὐτὴν τὴν γωνιὰ εἴχαμε τοποθε-  
τήσει καὶ τὰ καράβι ποὺ ἔχομε φτιάξει ἀπὸ ἔνα μεγάλο κομ-  
μάτι κορμοῦ χουρμαδιᾶς καὶ μὲ τοὺς πήλινους ναῦτες μέσα  
καὶ τ' ἀσπρα πανιά.

**Η ΛΙΜΝΗ:** Παίρνομε ἔνα μεγάλο κομμάτι γυαλὶ καὶ τὸ  
τοποθετοῦμε σὲ μιὰ γωνιά, ἀφοῦ στρώσουμε ἀπὸ κάτω ἔνα  
ἱμπλὲ χαρτί. "Η λίμνη ἔγινε. Πάνω βάζομε παπάκια ἀπὸ χαρτί,  
ἀπὸ ύφασμα ἢ ἀπὸ χοντρὸν νάϋλον, (παραγεμισμένα μὲ βαμ-  
βάκι). Γύρω - γύρω, χόρτα μεγάλα, ἀπὸ χαρτὶ πράσινο κομ-  
μένα ἀπ' τὰ παιδιά.

**Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ:** "Έχουν ἐργαστεῖ ὅλα τὰ παιδιά γιὰ τὴν  
κατασκευὴ της. Ἀποτελεῖται ἀπὸ σπίτια, (χάρτινα βέβαια κα-  
μωμένα ἀπὸ μεγάλα κουτιὰ ποὺ τοὺς ἀνοίξαμε πόρτες καὶ  
παράθυρα), ἀπὸ ἔνα σχολεῖο στὴν πλατεῖα τῆς συνοικίας μὲ  
τὴν σημαία πάνω, ἀπὸ μιὰ ἐκκλησία σὲ ύψωμα, (στὰ παρά-  
θυρά της κολλοῦν χαρτὶ γκλασὲ κόκκινο), ἀπὸ ταχυδρομεῖο,  
σιδηροδρομικὸ σταθμὸ μὲ τραίνα, (ἀπὸ κουτιὰ σπίρτων), ἀπὸ  
διάφορα μαγαζιά, κοττούλες στὶς αὐλές καὶ γενικὰ διτι ἔχει  
μιὰ συνοικία στὸν τόπο ποὺ βρίσκεται τὸ Νηπιαγωγεῖο. Τὰ  
δέντρα εἶναι ἀπαραίτητα καὶ τὰ λουλουδάκια.

**ΟΡΙΣΤΕ ΝΑ ΦΑΜΕ :** Στρώνομε ἔνα μεγάλο τραπέζι μὲ  
νάϋλον τραπεζομάντηλο, ποὺ τὸ ἔχουν ζωγραφίσει τὰ παιδιά  
μὲ πελώρια φροῦτα. "Ολα πάνω στὸ τραπέζι εἶναι ἔργα δικά  
τους. Τὰ πιάτα ζωγραφισμένα, οἱ πετσέτες μ' ἔνα μικρὸ κεν-  
τηματάκι στὴ γωνιὰ ἢ χάρτινες μὲ τὴ γωνιὰ τοὺς στολισμένη  
μὲ χαρτὶ γκλασὲ σὲ διάφορα σχήματα, οἱ βάσεις τῶν ποτη-  
ριῶν ἀπὸ ψάθα ἢ χάρτινο ψαθωτό, τὰ λουλούδια στὸ βάζο ἀπὸ  
χαρτὶ σγουρό. Στὶς καρέκλες κάθονται κούκλες. Μέσα σὲ  
μιὰ φρουτιέρα ύπάρχουν φρούτα ἀπὸ πηλό.

**ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;** Τὴν παραμονὴ ποὺ θ' ἀνοίξῃ ἢ ἔκ-  
θεση, πάρτε μιὰ διμάδα ἴκανῶν παιδιῶν γιὰ νὰ φτιάξετε μιὰ

γωνιά που δὲν γίνεται ἀπό πρίν. Θὰ κατασκευάσουν ζῶα καὶ ἀνθρώπους ἀπό χορταρικὰ καὶ φρούτα ποὺ φυσικὰ δὲν διατηροῦνται πολύ. Εἶναι πολὺ χαριτωμένη γωνιά.

Σᾶς δίνω τώρα ἀρκετὲς ίδεες γιὰ τὴν εὐχάριστη αὐτὴ ἀσχολία ποὺ ἐνθουσιάζει τὰ παιδιά:

Παίρνουν μιὰ μεγάλη πατάτα, τῆς βάζουν τέσσερα πόδια ἀπὸ ξυλαράκια, γιὰ κεφάλι ἔνα σουντάνι, (φυστίκι ἀράπικο), ἀκαθάριστο, μιὰ οὐρά καὶ μεταμορφώθηκε σὲ καμήλα. Πάνω της κάθεται ὁ καμηλιέρης, (ἔνα σουντάνι μὲ δυὸ χέρια ξύλινα), καὶ μπροστά κρατᾶ τὸ λαιμὸ τῆς καμήλας ἄλλος, πάλι ἀπὸ σουντάνι μ' ἔνα ψαθδί στὸ χέρι.

Τέσσερα καρότα σχηματίζουν ἀνθρώπους. Στὸ μυτερὸ μέρος τοῦ καρότου βάζουν χαρτί, σὰν καπέλλο, κολλοῦν μάτια, στόμα, γένεια, ἀπὸ χαρτί, χέρια ἀπὸ ὀδοντογλυφίδες καὶ πόδια τὸ ἴδιο, στηριγμένα σὲ μιὰ φέτα πατάτας. Στὴ μέση ἔχουν ἔνα τραπέζι, (μιὰ μεγάλη φέτα πατάτας ποὺ στηρίζεται σὲ τέσσερεις ὀδοντογλυφίδες)

Δυὸ μεγάλα λεμόνια μεταμορφώνονται σὲ κινέζο καὶ κινέζα μὲ ἔνα καπέλλο καὶ κοτσίδα ἀπὸ μαλλὶ μαῦρο.

Μιὰ μπανάνα ἀνοίγεται λίγο μὲ τὸ μαχαίρι ἀπὸ μπροστὰ σὰν στόμα. Παίρνομε μικρὰ κομμάτια πατάτας καθαρισμένης καὶ τὰ μπήγομε σὰν πτερύγια καὶ οὐρά. Τὸ ψάρι εἶναι ἔτοιμο Μποροῦμε ἀκόμα νὰ τὴν ἀνοίξωμε ἀπὸ τὸ πάνω της μέρος, νὰ γίνη βάρκα, μὲ ἀνθρώπους καμωμένους ἀπὸ μικρὰ πατάκια μὲ χέρια καὶ πόδια ἀπὸ ὀδοντογλυφίδες ἢ σπίρτα.

‘Ο ‘Αη Βασίλης γίνεται μὲ μιὰ μεγάλη πατάτα, ποὺ νὰ ἔχῃ ὅμως ἔνα μικρὸ πατατάκι πάνω της γιὰ νὰ χρησιμεύσῃ γιὰ κεφάλι. Τοῦ βάζομε σκούφο, γένεια κλπ. ‘Ο ‘Αη Βασίλης γίνεται καὶ ἀπὸ καρότο. Κρατᾶ μιὰ μικρὴ κουκουνάρα καὶ τὴν προσφέρει σ' ἔνα παιδάκι ἀπὸ πατάτα. Ή σακκούλα του εἶναι ἔνα κάστανο.

‘Ενας ἔλέφαντας γίνεται ἀπὸ μιὰ μεγάλη πατάτα. Γιὰ προβοσκίδα βάζομε ἔνα σουντάνι ἢ φασόλι πράσινο, γιὰ αὐτιὰ δυὸ πλατειὰ φύλλα καὶ γιὰ χαθλιόδοντες δυὸ μπάμιες.

Φανάρι ἀπὸ καρπούζι γίνεται ἀδειάζοντας τὸ καρπούζι ἀπὸ τὸ πάνω μέρος του. Στὸ ἐσωτερικό του ἀνάθομε ἔνα κερὶ καὶ τὸ κρεμοῦμε σ' ἔνα δέντρο. Φέγγει σὰν πενσέληνος. (Τοῦ ἔχομε κόψει μὲ σουγιὰ μάτια, μύτη στόμα).

Κούκλες ἀπὸ καλαμπόκι μποροῦν νὰ γίνουν ἀν εἶναι φρέσκο καὶ ὥριμο. Συγκεντρώνομε τοὺς στήμονες στὴν κορυφὴ καὶ τοὺς δένομε. Τοὺς ξαναδένομε πιὰ ψηλά καὶ σχηματίζομε τὸ κεφάλι τῆς κούκλας. Μερικά φύλλα τὰ τσακίζομε πρὸς τὰ κάτω, σὰν φούστα.

Φασουλῆς μὲ πατάτα. Μιὰ πατάτα γιὰ κεφάλι καὶ μισὴ γιὰ στήθος, δημιουργοῦν ἔναν χαριτωμένο φασουλῆ μὲ μάτια ἀπὸ γαρύφαλλα ἀρωματικά, καπέλλο καὶ γιακὰ ἀπὸ χαρτὶ κρεπόν.

Ἄχινὸς μὲ πατάτα. Μιὰ μικρὴ πατάτα τρυπημένη ἀπὸ παντοῦ μὲ κομμάτια δδοντογλυφίδας θὰ μᾶς δώσῃ ἔναν ἀχινό.

Κρεμμύδια, μὲ τὴ βοήθεια φτερῶν μεταμορφώνονται σὲ πουλιά καὶ κλωσσόπουλα.

Τὸ καρότο γίνεται ψάρι. Ἡ οὐρὰ καὶ τὰ λέπια γίνονται μὲ χαρτόνι.

Μιὰ χελώνα σχηματίζομε ἀπὸ τὸ τσόφλι μισοῦ πορτοκαλιοῦ καὶ τὸ κεφάλι μὲ τὰ πόδια βγαίνουν ἀπὸ κάτω, φτιαγμένα ἀπὸ σουντάνια στηριγμένα στὸ τσόφλι μὲ κομματάκια ἀπὸ σπίρτα.

Σβούρα μὲ πατζάρι. Περνοῦμε ἀκριθῶς στὸ κέντρο ἔνα καρφὶ καὶ ἔχομε τὴ σβούρα ἔτοιμη.

Βάρκα μὲ καρύδι. Διαλέγομε ἔνα ώραῖο καρύδι καὶ σκεπάζομε τὸ μισό του φλούδι μὲ χαρτονάκι ἢ κομμάτι πατάτας. Σφηνώνομε μέσα τὸ κατάρτι τοῦ πανιοῦ. “Ολα τὰ παιχνίδια μὲ καρύδια γίνονται ώραιότερα ὅταν χρωματιστοῦν μὲ ριπολίνες ἢ εἰδικὰ χρυσά χρώματα ὅταν θέλωμε νὰ στολίσωμε τὸ Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Κολλιέ ἀπὸ ὅσπρια. Πρῶτα τὰ βάζομε σὲ νερό, τὰ τρυποῦμε κι ἔπειτα τὰ δίνομε στὰ παιδιά. Συνδυασμὸς ἀπὸ ὅσπρια καὶ γυάλινες χάντρες, δίνει ώραῖα κολιέ. Κολιέ γίνονται καὶ ἀπὸ κοχύλια. Τὰ τρυποῦμε μὲ σουθλὶ καὶ ἀν τὰ θέλωμε χρωματιστά, τὰ βουτοῦμε σὲ χρώματα ἀνιλίνης. Γίνονται κολιέ καὶ γιὰ μεγάλους. Ἐπίσης ἀπὸ μακαρόνια. Ἀστρουλάκια πολλὰ μαζί, χωρισμένα ἀπὸ κοφτὸ μακαρόνι, δίνουν ώραιο κολιέ. Μποροῦμε νὰ τὰ βάψωμε μὲ χρώματα ἀνιλίνης.

Ἀδειάζομε ἔνα αύγο δὲ ἀπὸ τὸ περιεχόμενό του κάνοντάς του μιὰ τρύπα. Τοῦ κολλοῦμε κεφάλι λασγοῦ, χάρτινο, πόδια καὶ οὐρά. Ἐπίσης ἔνα τσόφλι αύγοῦ κολλημένο σὲ χαρτονένια

Θάση γίνεται ένα ώρασιο θαζάκι για λουλούδια. Τὰ τσόφλια τοῦ αὐγοῦ ζωγραφισμένα ἀπ' τὰ παιδιά γίνονται ώραίες μπομπονιέρες για τὴν θάφτιση τῆς κούκλας.

Οἱ κουκουνάρες γίνονται ἔξωτικὰ πουλιά ὃν θάλωμε μπροστὰ ἔνα χάρτινο κεφάλι καὶ μπήξωμε σ' ὅλο τὸ πίσω μέρος φτερὰ ἀληθινά. Εἶναι ἀτέλειωτη ἡ ποικιλία ποὺ μπορεῖ νὰ παρουσιάσῃ μιὰ γωνιὰ μὲ αὐτά. Θὰ πάρετε τὰ λαχανικὰ τῆς ἐποχῆς, (ώραίες εἶναι καὶ οἱ μελιτζάνες), καὶ μὲ τὴ φαντασία καὶ τὸ γοῦστο σας θὰ δόδηγήτε τὰ παιδιά.

Τὸ σπίτι τῶν νάνων γίνεται ἀπὸ μιὰ πελώρια πέτρα ποὺ τὰ παιδιά ζωγραφίζουν πάνω τῆς παράθυρα καὶ πόρτα. Τὴν σκεπάζουν μὲ πολλὰ χόρτα καὶ δημιουργούν γύρω τῆς ἄγρια θλάστηση μὲ κλαδιά, κουκουνάρια καὶ χόρτα. Ἀνάμεσα, τοπιθετοῦμε τοὺς νάνους ἀπὸ θαλανίδια. Κολλοῦμε πάνω σκουφάκια χρωματιστὰ καὶ γένεια ἀπὸ μπαμπάκι. Εἶναι ώραιότατο.

**ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ**: Κόβομε σύρμα σὲ κομμάτια. Θάζομε στὸ μέσο καθενὸς τρεῖς χάντρες καὶ στρίβομε τὸ σύρμα γιὰ νὰ μείνουν ἀκίνητες. "Ετοι ἔχομε ἔνα τριγωνικὸ λουλουδάκι. Πολλὰ λουλουδάκια μαζὶ σχηματίζουν τὸ μπουκέτο.

**ΜΑΑΓΑΡΙΤΕΣ**: Σὲ λεπτὸ σύρμα περνοῦμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ χάνδρες. "Ενώνομε τὶς δυὸ ἄκρες. "Ετοι σχηματίζομε τὸ πρῶτο πέταλο. Ἀκολουθοῦν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δένομε ὅλα μαζὶ καὶ στὸ κέντρο προσθέτομε μιὰ μεγάλη χάνδρα.

**ΚΑΡΟΥΛΙΑ**: "Αδεια καρούλια γίνονται θάσεις γιὰ ἔναν χάρτινο μύλο ἢ γιὰ δέντρο Χριστουγεννιάτικο ἢ γιὰ κερὶ ἢ γιὰ ἔνα μικρὸ χάρτινο ἀμπαζούρ. Τρία καρούλια ἐπίσης σὲ διαφορετικὸ μέγεθος περνοῦνται σὲ ἔνα λεπτὸ ξύλο. Τὸ πιὸ μικρὸ εἶναι τὸ κεφάλι ποὺ τὸ ντύνομε μὲ μαλλιὰ ἢ καπέλλο. Ντύνομε τὸ σῶμα μὲ χαρτιά.

**ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ**: Αὐτὲς εἶναι μέσο γιὰ ἔνα σωρὸ παιχνίδια διακοσμητικῆς. Κόβομε μιὰ πατάτα ἢ ἔνα καρότο. Στεγνώνομε τὸ κομμένο μέρος καὶ μὲ μυτερὸ ἐργαλεῖο κάνομε ἔνα ἄπλο σχέδιο. Τὰ παιδιά θουτοῦν τὴν πατάτα ἢ τὸ καρότο σὲ πυκνὴ νερομπογιά καὶ διακοσμοῦν ἐπιφάνειες ἢ κούτια λευκά. Διασκεδάζουν πολύ.

**ΒΑΜΒΑΚΙ**: Μὲ μαλλὶ ἢ θαμβάκι κάνομε πολὺ ὅμορφα λουλουδια, φροῦτα καὶ ζῶα. Ετοιμάζομε τὸ σχέδιο σὲ χαρτί. Απλώνομε κόλλα καὶ τοπιθετοῦμε πάνω κομμάτια θαμβα-

κιοῦ ἢ μαλλιοῦ. Τὰ λουλούδια καὶ τὰ φύλλα θὰ γίνουν πιὸ λεπτά, τὰ φρούτα καὶ τὰ ζῶα παχύτερα. "Αν θάψωμε προηγουμένως τὰ υλικά μας θὰ εἶναι καλύτερα. Μιὰ ἔτοιμη πελόττα μαλλιοῦ γίνεται ἐνα κλωσσόπουλο ἀφοῦ τὴν δέσομε πιὸ χαμηλά γιὰ νὰ σχηματισθῇ τὸ κεφάλι. Ούρὰ καὶ ράμφος γίνονται ἀπὸ χαρτόνι.

**ΦΑΝΕΛΛΟΓΡΑΦΟΣ:** Ντύνομε μιὰ μεγάλη ἐπιφάνεια χαρτοιοῦ μὲ φανέλλα. Ἐκεῖ πάνω τὰ παιδιά συναρμολογοῦν διάφορα κομματάκια ποὺ τὰ ἔχομε κόψει ἀπὸ τσόχα ἢ φετρίνα, τρίγωνα, τετράγωνα, κυκλικά, δρυθογώνια κλπ. Τὰ κομματάκια κολλοῦν πάνω στὴν φανέλλα καὶ δὲν πέφτουν ἀκόμα κι ἀν σηκώσωμε δρθὸ τὸν φανελλογράφο. Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο γίνεται κι ἔνα ἄλλο παιχνίδι. Μεταχειριζόμαστε διάφορες εἰκόνες ἀπὸ περιοδικά καὶ ἐφημερίδες — δέντρα, σπίτια, ζῶα, ἀνθρώπους — ποὺ τὰ συναρμολογοῦν καὶ παρουσιάζουν ὅποι θέμα θέλουν. Πρὶν δημως τὰ τοποθετήσουν πάνω στὸν φανελλογράφο, τὰ κολλοῦμε πάνω σὲ γυαλόχαρτο γιατὶ τὸ γυαλόχαρτο κολλᾶ πάνω στὴ φανέλλα.

l

**ΑΦΡΟΛΕΞ:** Κόθουν τὰ παιδιά ἔλατα, ἀστρα, καμπάνες, μὲ τὸ ἀφρολέξ ἀφοῦ προηγουμένως προσθέσουν μερικές χρυσές πινελλιές.

**ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ:** Παίρνομε μιὰ λουρίδα χαρτοιοῦ καὶ τὴν διπλώνομε ὅπως τὴν βεντάλια. Στὴν μέση τὸ κόθομε καὶ μέσα στὴν τομὴ θάζομε μιὰ φωτογραφία ἢ κάτι ζωγραφισμένο ἀπ' τὰ παιδιά.

**ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ:** Παίρνομε ἔναν φελλὸ καὶ τὸ θάφομε κεραμιδί. Προσθέτομε λουλούδια ἀπὸ χαρτί, ἀφρολέξ ἢ πηλό. Ἀντὶ λουλούδια θάζομε κάκτο. Κόθομε τὸν φελλὸ σὲ μισές φέττες καὶ τὶς καρφώνομε μὲ καρφίτσες στὴν γλάστρα. Προσθέτομε κι ἄλλες καρφίτσες πάνω τους, τ' ἀγκάθια.

**ΠΡΙΟΝΙΔΙ:** Τὸ θάφομε σὲ ὅποιο χρῶμα θέλομε. Διαλύομε ἀνιλίνη (κρύα μπογιά) σὲ ἀνάλογη ποσότητα νεροῦ. Ρίχνομε τὸ πριονίδι, τὸ ἀνακατεύομε καὶ τὸ ἀφίνομε νὰ πάρῃ τὸ χρῶμα ποὺ θέλομε. "Επειτα τὸ στραγγίζομε καὶ τὸ ἀπλώνομε νὰ στεγνώσῃ. Τὸ φυλάμε σὲ κουτιά κάθε χρῶμα χωριστά. "Ετοιμάζομε σὲ χαρτόνι τὸ σχέδιό μας π.χ. ἔνα μῆλο. Βάζομε κόλλα γερή στὰ φύλλα πρῶτα. Ρίχνομε πάνω ἀρκετὸ πράσινο πριονίδι καὶ κουνάμε τὸ χαρτόνι γιὰ νὰ ἀπλώσῃ ὠραῖα.

Τινάζομε τὸ πριονίδι ποὺ δὲν κόλλησε. Προχωροῦμε καὶ κάνομε τὴν ἴδια δουλειὰ μὲ τὸ κόκκινο πριονίδι ἀφοῦ στεγνώσει πρῶτα τὸ πράσινο. Τὸ πριονίδι μποραῦμε νὰ τὸ μεταχειριστοῦμε στὴν θέση τῆς ὅμμου γιατὶ εἶναι μαλακό, πλάθεται εὔκολα ὅταν εἶναι ύγρὸ καὶ δὲν λερώνει τὰ παιδιά.

Τέλος τὰ ἔργα ζωγραφικῆς τῶν παιδιῶν τὰ θάζομε καλαίσθητα στοὺς τοίχους ἀφοῦ πρῶτα μόνα τους μὲ λουρίδες γκλασὲ χαρτὶ τὰ κολλήσουν πάνω σὲ χαρτόνι καὶ σχηματίσουν μιὰ κορνίζα, ὃς ποῦμε, τοποθετῶντας τίς λουρίδες γκλασὲ λοξὰ ἢ σὰν Χ ἢ ὅπως ἀλλοιῶς θέλουν. Ἀκόμα πάνω σὲ ἐπιφάνεια στρωμένη μὲ πηλὸ φτειάχνουν διάφορα σχέδια (σπίτια, δέντρα, καράβια, πάπιες, ζῶα) μὲ ρεθύθια, μακαρόνι κοφτό, κουμπιά καὶ ξυλαράκια. Μὲ ρύζι πάνω σὲ πηλὸ γίνονται ὥραιότατες ἀμυγδαλιές.

## ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

Φθάσαμε τώρα σ' ένα θέμα πού έχει πολὺ συζητηθή και πού άκομα δὲν έξαντλήθηκε. Οι γνῶμες τῶν παιδαγωγῶν διχάζονται, δὲν ξέρει κανεὶς ποιάν ν' ἀκολουθήσῃ.

Θὰ σᾶς γράψω τοὺς πειραματισμοὺς πού έκαμα δσα χρόνια εἶχα τὸ Νηπιαγωγεῖο καὶ ποῦ τελικὰ κατέληξα. Τὴν πρώτη χρονιά, θέλησα νὰ μὴν θάλωμε καθόλου «γράμματα» στὸ Νηπιαγωγεῖο. Τὰ παιδιὰ νὰ κάνουν λεκτικὲς ἀσκήσεις, νὰ παίζουν καὶ νὰ πλουτίζουν τὶς γνώσεις τους. Μὲ ἀληθινὴ ἐκπληξη ἄκουσα μερικὰ παιδιὰ νὰ μοῦ ζητοῦν νὰ γράψουν. Δὲν ξέρω ἂν ήταν ἀπὸ ἐπιθυμία τους νὰ μάθουν νὰ ἔκφράζωνται ἢ τὸ ζητοῦσαν γιὰ νὰ μιμηθοῦν τὰ μεγαλύτερα ἀδέλφια τους. "Ισως πάλι, βλέποντας τοὺς γύρω νὰ γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν, ἡ ἐπιθυμία καλλιεργεῖται ὑποσυνέδητα. "Αρχισα νὰ σκέφτωμαι τὸ ζήτημα σοθαρά. Μέρα νύχτα μὲ ἀπασχολοῦσε αὐτὴ ἡ σκέψη. Στὸ τέλος ἀποφάσισα νάρχίσω. Καὶ μάλιστα μὲ τὸ σύστημα Ντεκρολύ ποὺ τόσο καλὰ ἀποτελέσματα δίνει στὴν πρώτη τάξη. Μιὰ μέρα λοιπὸν ποὺ μιλούσαμε γιὰ τὰ φροῦτα, ἔστρεψα τὴν συζήτηση στὸ ρόδι καὶ τὰ παιδιὰ ἔκαμαν ένα σωρὸ ἀνακοινώσεις γύρω ἀπ' αὐτό. «Θέλετε τώρα νὰ δῆτε πῶς γράφομε ἔμεῖς οἱ μεγάλοι τῇ λέξῃ, ρόδι;» «Μάλιστα», ἀπάντησαν μ' ἐνθουσιασμό. Τὴν ἔγραψα στὸν πίνακα καὶ κρέμασσα πλάϊ ἔνα ρόδι. Τὴν κύτταξαν μιὰ στιγμὴ κι ἀδιαφόρησαν. Τότε τοὺς μοίρασα καρτελλίτεσες ποὺ ἔγραφαν τῇ λέξῃ γιὰ νὰ τὴν δοῦν ἀπὸ κοντά. Πήραν τὶς καρτέλλες καὶ χωρὶς οὕτε νὰ κυττάξουν τὰ τυπωμένα γράμματα, τὶς ἔθαλαν στὸ στόμα

ἢ τις ἔσκισαν ἢ τις δίπλωναν κι ἥταν εύχαριστημένα. Δὲν ξαναμοίρασα καρτέλες κι ἐγκατέλειψα κάθε προσπάθεια γιά λίγο καιρό. Σκέφτηκα νὰ κάμω περισσότερη προεργασία γύρω ἀπ' τὴ λέξη. Διάλεξα μιὰ λέξη ποὺ συγκινεῖ ἰδιαίτερα τὰ παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας, τὴ λέξη «μαμά». Ἔγιναν τὰ ἴδια δημοσίες τὴν πρώτη φορά. Ἐτσι ἄλλαξα σύστημα. Κατάλασθα ὅτι δὲν εἶχα ἀγγίξει τὴν ψυχή τους, ὅτι ἔμεναν ἀδιάφορα. Ἡ σκέψη καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι τὸ φυσικὸ κλίμα αὐτῆς τῆς ἡλικίας, μὲν ὀδήγησε νὰ θρῶ τὸ μονοπάτι.

Μὲ χαρτιά χρωματιστὰ ἔκαμα ἑφτὰ μικρὲς κάπες καὶ ἑφτὰ δημοια σκουφιά. Στὴν κορυφὴ κάθε σκούφου ἐκρέμασα τὰ φωνήντα. Ἔντυσα ἑφτὰ μικρὰ παιδάκια νάνους καὶ τὰ παρουσίασα στὰ παιδιά. «Θὰ σᾶς πῶ τὸνομά τους». Ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον κι ἐνθουσιασμό. Ἐπειτα ἔκρυψα τὰ νανάκια καὶ παρουσίαζα ἔνα - ἔνα. Τὰ παιδιὰ εύρισκαν τὸ γράμμα - ὄνομα μὲ μεγάλη εὐκολία. «Αὐτὸς εἶναι τὸ α!» ἢ «Αὐτὸς εἶναι τὸ ο». Τὰ «ι», «η», «υ» τὰ φωνάζαμε «ι», οὔτε γιώτα, οὔτε ἥτα, οὔτε ὄψιλον. Δὲν ἤθελαν νὰ σταματήσουν τὸ παιχνίδι. Τὴν ἄλλη μέρα, τὰ ἴδια. Ντύναμε διαφορετικὰ παιδάκια κάθε φορά, γιατὶ ὅλα ἤθελαν νὰ γίνουν νάνοι. Ἀρχίσαμε νὰ δημιουργοῦμε παραμυθάκια γύρω ἀπ' τὴ ζωὴ τῶν νάνων. Μιὰς νύχτας π.χ. χαθήκανε στὸ δάσος καὶ τὰ ζώα τοῦ δάσους τὰ ὀδήγησαν μπροστά στὸ λιοντάρι. Τότε καθένα προσκύνησε τὸν μεγάλο θεασιλιά τῶν ζώων καὶ τούλεγε τὸνομά του. «Καὶ πῶς θὰ σᾶς ξεχωρίζω ἐγώ, ἀφοῦ εἰσαστε δυὸς «ο» καὶ τρία «ι;», ρώτησε τὸ λιοντάρι. «Ἐγώ ἔχω στρογγυλὸ κεφαλάκι» εἶπε τὸ δημικρον. «Κι ἐγώ ἔχω φουντωτὰ μαλλιά» εἶπε τὸ ὀμέγα. «Ἐγώ εἶμαι τὸ πιὸ ἀδύνατο» εἶπε τὸ γιώτα. «Ἐγώ ἔχω ὅλο σηκωμένους τοὺς ὅμοιους μου» εἶπε τὸ ἥτα. «Κι ἐγώ μοιάζω σὰν ποτηράκι» εἶπε τὸ ὄψιλον. Τὸ λεοντάρι τὰ κράτησε μερικές μέρες μαζί του. Τοῦ ἔκαμαν ἔνα σωρὸ δουλειές, ἥταν πάντα πρόθυμα τόσο, ποὺ τὰ σύγχωρεσε ποὺ χαθήκανε στὸ δάσος καὶ τὰ θοήθησε νὰ γυρίσουν στὸ σπιτάκι τους.

Μ' αὐτὸς τὸν τρόπο συνεχίζομε τὰ παραμύθια γύρω ἀπὸ τὰ φωνήντα καὶ ἔχουν μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐπειτα μπαίνομε στὰ σύμφωνα. Γιὰ κάθε ἔνα, λέμε κι ἔνα παραμύθι ποὺ τὸ δραματοποιοῦμε ὑστερα. Καὶ στὸ τέλος κρεμνοῦμε στὸν τοῖχο τὸ γράμμα αὐτό, μεγάλο, μὲ ζωηρὸ χρῶμα μπογιατισμένο καὶ

πλάτι μιά σκηνή τοῦ παραμυθιοῦ. Τὸ «Β» εἶναι ὁ θεοράς. "Εχει τὸν πύργο του στὴ θάλασσα κι ὅλο φυσομανᾶ Β... Β... Μιά μέρα ἔθαλε στοίχημα μὲ τὸν ἥλιο, ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ δυνατός, '(Θλέπετε στὸ κεφάλαιο τῶν παραμυθιῶν)'. Τὸ «γ», παριστάνει ἔνα φιδάκι ποὺ διπλώνεται καὶ ποὺ ἔνας σκύλος προπαθεῖ νὰ μιμηθῇ κι ὅποτε δῆ τὸ φιδάκι αὐτὸ ἀρχίζει νὰ γαυγίζῃ, γ... γ.... Τὸ «δ» εἶναι πελαργός, τὸ «ζ» ἔνα τζιτζίκι ποὺ ὅλο τραγουδοῦσε καὶ ἐργαζόταν κιόλα γι' αὐτὸ ἔχει πάντα παχούλη κοιλίτσα. Τὸ «θ» ἥταν τὸ στόμα ἐνὸς ἀσκημού βασιλιά ποὺ δλος δ κόσμος κοροτδευει γιατὶ μιλοῦσε ψευδὰ ὕσπου θρέθηκε ἦ πεντάμορφη, δέχθηκε νὰ τὸν πάρῃ ἄντρα της γιατὶ ἥταν τόσο καλὸς καὶ ὁ βασιλιάς ἔγινε ἀμέσως ὠραῖος καὶ δὲν μιλοῦσε ψευδά.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔξαντλοῦμε ὅλο τὸ ἀλφάθητο. Τὰ παιδιά ξεχωρίζουν ὅλα τὰ γράμματα καὶ μόλις τὰ ρωτήσετε, «Πῶς ἔκαμνε ὁ σκύλος τοῦ παραμυθιοῦ;», δείχνουν τὸ γράμμα καὶ φωνάζουν: «γ... γ...».

'Απὸ πολὺ νωρίς, μόλις ἀρχίσαμε αὐτὸν τὸν τρόπο τῆς διδασκαλίας—παιχνιδιοῦ, μᾶς ζητοῦσαν νὰ τὸ γράψουν. Καὶ πραγματικὰ τὸ ἔγραφαν στὸν πίνακα, στὴν αὐλὴ μὲ τὸ δάχτυλό τους ἢ τὸ ἔπλαθμα μὲ πηλό. Δὲν ἥταν ίκανοποιημένα. Ζητοῦσαν τετράδιο. Τοὺς δώσαμε. Ζωγραφίζαμε ἀπὸ πάνω μιὰ σκηνὴ τοῦ παραμυθιοῦ καὶ γράφαμε τὰ γράμματα ἀπὸ κάτω. Μιὰ μέρα νὰ συνέβαινε κάτι καὶ νὰ μὴν τοὺς δίναμε νὰ γράψουν μᾶς παρακαλοῦσαν. Κρατοῦσαν τὰ τετράδιά τους μ' εὐλάβεια σχεδόν. Τὰ τετράδια αὐτὰ ἥταν χωρὶς γραμμές. Δὲν ζητοῦσαμε τέλεια ἀπόδωση καὶ σωστὴ γραφὴ τοῦ γράμματος. Θὰ μετριάζαμε τὴ χαρά τους καὶ τὴν περιφάνειά τους ποὺ κατάφεραν νὰ γράψουν τὸν τζιτζίκα π.χ. "Οσο περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ τὰ γράμματα φτάνουν πρὸς τὸ τέλος τους, τὰ παιδιά γράφουν μὲ εὐχέρεια καὶ τὰ ἀναγνωρίζουν ὅλα. "Αν δῆτε ὅτι τὰ παιδιά δὲν θρίσκουν πιὰ καμμιὰ δυσκολία καὶ σᾶς μένει χρόνος τότε θ' ἀρχίσουν νὰ γράφουν λεξοῦλες. Στὸ πάνω μέρος τοῦ τετραδίου θὰ ζωγραφίζουν τὸ ἀντικείμενο καὶ θὰ γράφουν ἀπὸ κάτω τὴν ὀνομασία του, ἀντιγράφοντας ἀπὸ τὸν πίνακα. 'Η ἐπιτυχία εἶναι σίγουρη. Τότε ἀρχίζομε καὶ ἀναγνωστικὰ παιχνίδια στὸν πίνακα. Π.χ. παρατηροῦν καλὰ τὴν λέξη ρόδι καὶ κλείνουν τὰ μάτια τους. 'Εμεῖς σθήνομε τὸ

ο ή τὸ καὶ ζητοῦμε ἀπ' τὰ παιδιά νὰ μᾶς ποῦν ποιὸ γράμμα λείπει. Ἐτοιμάζομε χαρτόνια μὲ λέξεις — πόρτα, πίνακας, ντουλάπι — τὶς δίνομε στὰ παιδιά καὶ χρωματίζουν τὰ γράμματα κάθε λέξεως καὶ τὰ κρεμοῦμε στὸ ἀνάλογο ἀντικείμενο.

Δὲν ἐπιμένομε περισσότερο. "Οσα ἔμαθαν εἶναι ἀρκετά. Τὸ χεράκι τους συνήθισε πιὰ στὴν κίνηση τῶν γραμμάτων. Πολλὲς νηπιαγωγοί, πρὶν ἀρχίσουν στὰ παιδιά τὴν διδαχὴ τῶν γραμμάτων, τὰ βάζουν νὰ ζωγραφίζουν κουλούρια π.χ. γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ γράψουν μετὰ τὸ ο. Προσωπικὰ δὲν συμφωνῶ. Τὸ παιδί θέλει νὰ γράψῃ τὸ σηματάριο στρογγυλοπρόσωπου ἀγοριοῦ ποὺ τόσες σκανταλιές κάνει καὶ τὸ καταδιασκεδάζει. Καὶ ἀφοῦ θέλει, θὰ τὸ γράψῃ εὔκολα, γιατὶ ἡ γραφὴ ἔρχεται πιὰ σὰν συνέπεια ἐνὸς βιώματος καὶ δχὶ σὰν διδαχὴ καὶ μάθημα, πράγματα δλότελα ξένα στὴν παιδικὴ ψυχολογία. Οἱ πίνακες μὲ τὰ 24 γράμματα καὶ τὰ παραμύθια τους, μένουν κρεμασμένοι στὸ τοῖχο ὡς τὸ τέλος τῆς χρονιᾶς.

Μπορεῖτε νὰ τοὺς μάθετε κι ἔνα ποιηματάκι μικρὸ γιὰ κάθε γράμμα ποὺ νὰ ἐπαναλαμβάνεται δύμως μέσα ἡ φωνὴ τοῦ κάθε γράμματος—προσώπου.

B..., B.... B.... φυσᾶς βοριά

B.... B.... B.... τί παγωνιά!

B.... B.... B.... πάω στὸ σχολείο

B.... B.... B.... μὲ τὸ μάλλινο παλτό.

Ἐτοιμάσετε καὶ ἰδιαίτερες καρτέλλες μὲ τὰ γράμματα γιὰ νὰ παίζετε στὴν αὐλή. Τὰ κρεμοῦν στὸ λαιμὸ σὰν μενταγιόν. Κάνομε κύκλο, βάζουμε ἔνα - ἔνα γράμμα στὸ κέντρο καὶ γυρνῶντας γύρω - γύρω τοῦ λέμε τὸ ποιηματάκι του. "Η κάνομε κοῦρσες. Λέμε π.χ. νὰ τρέξουν τὰ ἑφτὰ νανάκια νὰ δοῦμε ποιὸ θάγη πρῶτο.

Πολλὰ καὶ διάφορα παιχνίδια εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπινοήσῃ μιὰ δασκάλα μὲ πρωτοβουλία, ἐλεύθερη σκέψη καὶ δημιουργικὴ ἐνέργεια. Σᾶς γράφω μερικὰ ἀναγνωστικὰ παιχνίδια:

"Αφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 24 καρτέλλες ποὺ ἔχουνε πάνω ζωγραφισμένα τὰ παραμύθια ποὺ εἴπαμε, τὰ γράμματα. Τὰ παιδιά παίρνουν τὸ γράμμα καὶ τὸ κρεμοῦν κάτω ἀπ' τὸ ἀντίστοιχο παραμύθι. Μποροῦν νὰ ἀπασχοληθοῦν 5—10 παιδιά μαζί.

Μοιράζομε στὰ παιδιά φάκελλα ποὺ ἔχουν μέσα ἔνα γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου. Τὸ παιδί πρέπει νὰ πάγη νὰ σταθῇ κάτω

ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο γράμμα. Παιζει ὅλη ἡ τάξη. "Οταν πιὰ τὰ παιδιὰ κρατοῦν μὲ εὐχέρεια τὸ μολύβι καὶ γράφουν ἀρκετὰ καλά, τοὺς δίνομε καὶ λέξεις, δπως ἔγραψα καὶ πιὸ πάνω παρμένες ἀπ' τὴ ζωὴ τους καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά τους. Τὰ παιχνίδια τους φυσικὰ εἶναι κάτι ποὺ τὰ συγκινεῖ ἰδιαίτερα. Μιλοῦμε γιὰ τὸ «τόπι». Τὸ παιζομε στὴν αὐλή, τὸ πλάθουν μὲ πηλὸ καὶ τὸ φτιάχνουν μὲ κομμάτια νάύλον, (γράφω ἀναλυτικὰ στὸ κεφάλαιο τῆς χειροτεχνίας). Θὰ χρειασθοῦμε φυσικὰ ἀρκετές ήμέρεις γιὰ τὴν ἐργασία αὐτή. Στὸ τέλος κρεμοῦμε ἔνα τόπι στὸν πίνακα καὶ γράφουμε ἀπὸ κάτω «τόπι». Παρακινοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ τὸ ζωγραφίσουν καὶ νὰ τὸ γράψουν. Τὰ περισσότερα τὸ καταφέρνουν. Ἡ ἴδια ἐργασία γίνεται γιὰ τὶς λέξεις «κούκλα», «σβούρα». Ἐργαζόμαστε μὲ ἀργὸ ρυθμό. Δὲν εἶναι ἀνάγκη τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν πολλὲς λέξεις. Προτιμῶ λίγες ἀλλὰ μὲ μεγάλη προεργασία. Παιζομε ἔνα παιχνίδι. Κρεμνῶ στὸν πίνακα μιὰ κούκλα καὶ παρακαλῶ ἔνα παιδί νὰ μοῦ διαλέξῃ ἀπὸ τὶς τρεῖς καρτέλλες ποὺ κρατῶ, ἔκεινην ποὺ γράφει, κούκλα, καὶ νὰ τὴν βάλη στὴν ποδιὰ τῆς κούκλας. Τὸ καταφέρνει.

"Ἔχουν μάθει τὶς φωνοῦλες ὅλων τῶν γραμμάτων, μέσα ἀπὸ τὰ παραμύθια. Τὰ γράμματα δύμως δὲν τὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ συνθέσουν λέξεις ὑστερα. Εἶναι ἀνίκανα ἀκόμα καὶ νὰ συνθέσουν καὶ νὰ ἀναλύσουν. Ἡ μνήμη τους εἶναι μηχανική. Μὲ τὸν συνδοιασμὸ παραμυθιοῦ—παιχνιδιοῦ—γράμματος, μαθαίνουν νὰ τὰ γράφουν, τελείως αὐθόρμητα καὶ μὲ κέφι καὶ νὰ τὰ ξεχωρίζουν. Τὶς δὲ λίγες λέξεις πούμαθαίνουν, δὲν ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση νὰ τὶς γράφουν ἀπ' ἔξω ἢ νὰ τὶς ἀναλύουν. Ἀπλᾶ, ὅταν τὶς δοῦν τὶς ἀναγνωρίζουν. Τίποτ' ἄλλο. "Ηδη τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται πολὺ περήφανα, γιὰ δ.τι ξέρουν νὰ γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν! Σὲ κάθε τους θῆμα θὰ ἔχουν πάντα τὸν συγκρατημένο θαυμασμό σας καὶ τὴν ἐπιδοκιμασία. Μόνο ἔτσι δὲρόμος τῆς ἀγάπης γιὰ μάθηση εἶναι ἀνοικτός. "Αν θέλετε νὰ ἔχουν τὰ παιδιὰ τετράδια μὲ γραμμές προτιμῆστε τὰ μονόγραμμα. Εἶναι ἀπλᾶ καὶ εύκολύνουν τὸ παιδί.

'Απὸ τὸ τόσο κατατοπιστικὸ βιβλίο τῆς Βασιλικῆς Μπινιώρη «Πῶς ἐφήρμοσα τὴν δλικήν μέθοδον» παίρνω μερικὰ ἀναγνωστικὰ παιχνίδια:

"Ενα παιχνίδι της μὲ κουτιὰ μπορεῖ νὰ διασκευαστῇ γιὰ

τὸ Νηπιαγωγεῖο ὡς ἔξῆς: Παίρνομε 24 μικρὰ κουτιά σπίρτων. Ἔω ἀπὸ κάθε κουτὶ κολλοῦμε κι ἔνα γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου, μέσα δὲ στὸ κουτὶ τοποθετοῦμε πολλὰ ἀντίτυπα τοῦ ἔδιου γράμματος. Γιὰ νὰ βοηθήσωμε πιὸ πολὺ τὰ παιδιὰ κάνομε τὰ ἀντίτυπα κάθε γράμματος καὶ διαφορετικὸ χρῶμα. Βάζουν τὰ σκεπάσματα, ἀνακατεύουν τὰ γράμματα καὶ τὰ βάζουν πάλι στὴν θέση ποὺ τοὺς ἔταίριαζε. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὰ τὰ 24 κουτάκια, κάθε παιδὶ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἔνα κουτὶ μεγάλο ποὺ μέσα νὰ βάζῃ γράμματα ποὺ τὰ κόθει ἀπὸ ἐφημερίδες ἀφοῦ πρῶτα τὰ χρωματίσῃ.

Ἐνα ὡραῖο παιχνίδι τῆς Μπινιώρη εἶναι καὶ ὁ «Ταχυδρόμος». Ἔνα παιδὶ ντύνεται ταχυδρόμος μὲ κασκέτο καὶ τσάντα καὶ μοιράζει στὰ παιδιὰ γράμματα. (Μέσα σὲ κάθε φάκελλο ἔμεις ἀντὶ φράσεων ἡ ἐπιστολῶν, βάζομε γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου). Τὰ παιδιὰ ἀνοίγουν καὶ διαβάζουν.

Ἐπίσης ὡραιότατο παιχνίδι εἶναι ὁ «Κινηματογράφος». Παίρνομε ἔνα μεγάλο χάρτινο κουτὶ ἀπὸ τρόφιμα, ἀπὸ σαπούνια κλπ. Σὲμιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες πλευρές του ἀνοίγομε ἔνα παραλληλόγραμμο ὅψους 0,9 μ. καὶ μῆκους δσο ἡ πλευρὰ τοῦ κουτιοῦ ἑκτὸς 0,5 μ. ποὺ ἀφήνομε ἀπὸ κάθε μέρος. Πίσω ἀκριβῶς ἀπ’ αὐτὰ τὰ 0,5 μ., ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ μεριά, βάζομε δυὸ χοντρὰ σύρματα καὶ τὸ στερεώνομε στὴν πάνω καὶ κάτω πλευρὰ τοῦ κουτιοῦ. Σ’ ἔνα ἀπὸ τὰ σύρματα αὐτὰ περνοῦμε ἔνα καλάμι ὅψους 0,12 μ. καὶ ἡ βάση του ἀκουμπᾶ σ’ ἔνα κομμάτι λαμαρίνας ποὺ κολλοῦμε κάθετα στὸ σύρμα. Γύρω ἀπ’ αὐτὸ τὸ καλάμι τυλίγομε ταινίες χάρτινες ὅψους 0,9—0,10 μ. πάνω στὶς ὁποῖες ἔχομε γράψει γράμματα ἀλφαβήτου ἡ ἀριθμούς. Τὸ ἔνα γράμμα νὰ ἀπέχῃ ἀπ’ τὸ ἄλλο ἔως 0,20 μ. Τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς ταινίας τὴν τραβοῦμε κατὰ μῆκος τοῦ ἀνοίγματος τοῦ κουτιοῦ καὶ τὴν περνοῦμε πίσω ἀπὸ τὸ σύρμα τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς. Ντύνομε δλο τὸ κουτὶ μὲ χρωματιστὸ χαρτὶ καὶ εἶναι ἔτοιμο. Τὰ παιδιὰ μόλις δοῦν τὸ γράμμα ἡ τὸν ἀριθμὸ στὸ ἀνοιγμα τοῦ κουτιοῦ τὸ ἀναγνωρίζουν καὶ τὸ διαβάζουν. Ἐμεῖς ἀπὸ τὸ πίσω μέρος τοῦ κουτιοῦ ποὺ εἶναι ἀνοιχτό, ξετυλίγομε σιγά - σιγά τὴν ταινία. Διασκεδάζουν ἀφάνταστα.

“Ολη ἡ ἐργασία αὐτὴ γιὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν γραφὴ δὲν πρέπει νὰ μετατρέψῃ τὸ χαρούμενο σπίτι τοῦ Νηπιαγω-

γείου μας σὲ αὐστηρή, ψυχρὴ τάξη. "Ολα γίνονται παιζοντας.  
"Αν κουραστοῦν, σταματοῦμε καὶ συνεχίζομε ἀργότερα. "Α-  
φήνομε τὸ παιδὶ νὰ μᾶς ὁδηγῇ γιατὶ εἶναι ἀκόμα ἄγνὸς κι αὐ-  
θόρμητο. "Ενας δικός μας ἔξαναγκασμὸς θὰ τὸ κάμη νὰ κλεί-  
σῃ τὴν ψυχὴν του καὶ τότε τὸ χάσαμε πιά. Τί μεγαλύτερη ἀπο-  
τυχία μπορεῖ νᾶχη μιὰ δασκάλα ἀπ' αὐτό; "Αντίθετα, ἀν τὸ  
μεταχειριστοῦμε σὰν δικό μας παιδί, στὴν κυριολεξία, ἀν σε-  
θαστοῦμε τὴν κούρασή του, τὴν λύπη του ἢ τὴν χαρά του, ἐκεῖνο  
θὰ μᾶς τὸ ξεπληρώσῃ στὸ διπλό. Θὰ ἐργάζεται μὲ δρεξη καὶ  
χαρὰ καὶ τ' ἀποτελέσματα θὰ εἰναι δπωσδήποτε λαμπρά. Τὸ  
παιδὶ δὲν ՚ερίσκει ἀπὸ πουθενά κατανόηση, (ἀν ἔλεγα οὕτε  
ἀπ' τοὺς γονεῖς του δὲν θὰ ἥταν ὑπερβολή). Γιὰ τὴν κατανό-  
ηση ποὺ τοῦ δείχνομε ἐμεῖς δὲν ξέρει μὲ πιὸ τρόπο νὰ μᾶς  
δείξη τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τὴν ἀγάπη του. Κι ἐκεῖ ποὺ  
σκυμμένες ἐργαζόμαστε, ἔρχεται ξαφνικά, μᾶς ἀγκαλιάζει καὶ  
μᾶς φιλᾶ! Ποιὸς εἶπε πῶς τὰ παιδάκια δὲν καταλαβαίνουν;

## ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Ἡ Ἀριθμητικὴ δὲν παρουσιάζει δυσκολίες, γιατὶ μὲ τοὺς ἀριθμοὺς μπορεῖ κανεὶς νὰ κάμη ἔνα σωρὸ διασκεδαστικὰ παιχνίδια. Ὅχι ὅμως ἀριθμοὺς σὰν ἀφηρημένη ἔννοια. Οὕτε θὰ διδάσκεται σὰν ἴδιατερο μάθημα. (Τίποτα ούσιαστικὰ δὲν γίνεται μὲ τὴν γνωστὴν μέθοδο τῆς διδασκαλίας, στὸ Νηπιαγωγεῖο). Καθημερινὰ ἔχομε χίλιες δυὸ εὐκαιρίες γιὰ νὰ μετρήσωμε. Μᾶς φέρνουν λουλούδια τὸ πρωῒ. «Τί ὅμορφα λουλούδια! Πόσα εἶναι τὰ γαρύφαλλα;» Μετροῦν. «Πόσα τὰ τριαντάφυλλα;» Πάλι μετροῦν. «Αληθὶ μέρα τοὺς λέμε: «Πᾶμε ἔνναν περίπατο νὰ μετρήσωμε τὰ δέντρα τοῦ κήπου;» Τί πιὸ εὐχάριστο ἀπ’ αὐτό; Στὴν βάφτιση τῆς κούκλας πάλι λέμε στὰ παιδιά: «Πόσα σακκούλια καραμέλλες ἔχομε γιὰ κέρασμα;». «Πόσα δαχτυλάκια ἔχετε;». Γιὰ νὰ δῶ λοιπὸν εἶναι καὶ τὰ δέκα σας δαχτυλάκια καθαρά;». «Οταν παίζομε τὰ «Καταστήματα», (ἔχομε μιλήσει γι’ αὐτὰ σὲ προηγούμενο κεφάλαιο), μᾶς παρουσιάζονται μεγάλες εὐκαιρίες μετρήματος. Τὰ στέλνομε ν’ ἀγοράσουν τρία μῆλα, τέσσερα ἀχλάδια, ἔξι αὐγὰ κλπ. Κάνουν ἔτσι προσθέσεις καὶ ἀφαιρέσεις μὲ μικροὺς ἀριθμούς.

Στὸ Ἀριθμητικὸ μέρος τῆς τάξης κρεμνοῦμε παιχνίδια μὲ τὸ νούμερό τους: τόσα τόπια, τόσες κοῦκλες, τόσα ἀεροπλάνα. Τὰ παιδιά εὐχαριστοῦνται νὰ τὰ μετροῦν. Μετροῦν πόσες μπάλλες ἀπὸ πηλὸ χωρᾶ τὸ κουτὶ τῆς κιμωλίας. Πόσα ποτήρια νερὸ χωρεῖ ἡ κανάτα, πόσες δαχτυλίθρες ραψίματος χωρεῖ τὸ ποτήρι τους. Πόσες καρέκλες ἔχει ἡ τάξη μας; Πόσα

δωμάτια τὰ Νηπιαγωγεῖο μας; Πόσες χρωματιστές μπογιές τὸ κουτὶ μας; Τὴν ἐποχὴν ποὺ μιλοῦμε γιὰ τὰ φροῦτα κρεμνοῦμε ἀρμαθίες καρπῶν κάτω ἀπ’ τὸν ἀριθμό. Βάζομε τὶς ἀρμαθίες μὲ τὴ σειρὰ 1, 2, 3, κλπ. Κολλοῦμε καὶ σκόρπιες ποσότητες καρπῶν γιὰ νὰ κάνουν συγκρίσεις.

Στὸ ἡμερολόγιο τοῦ Νηπιαγωγείου κρεμνοῦμε τὰ Χριστούγεννα 2—3 κουλουράκια τὴν Πρωτοχρονιὰ 1—2 παιχνίδια, τὸν Μάη λουλούδια κλπ. Ἐτοιμάζομε μιὰ τράπουλα. Σὲ μικρὰ χαρτονάκια γράφομε μεγάλους ἀριθμοὺς καὶ τοὺς μπογιατίζουν τὰ παιδιά ἥ τοὺς κάνουν τὰ ἔδια μὲ χαρτοκολλητική. Μοιράζομε στὸ καθένα 4 χαρτιά. Φωνάζομε ἔναν ἀριθμὸ π.χ. τὸ 2. “Οσα παιδάκια ἔχουν τὸν ἀριθμὸ αὐτὸν τὸν ρίχνουν στὸ τραπέζι τους πάνω. “Οποιο τελειώσει πρῶτο καὶ δὲν κρατᾶ κανένα χαρτὶ στὸ χέρι κερδίζει. Τὴν τράπουλα καὶ γενικὰ ὅ,τι χρειάζεται νὰ τὸ σχεδιάσετε ἥ νὰ τὸ γράψετε σὲ πολλὰ ἀντίτυπα, νὰ τὰ τυπώσετε στὸ δικό σας τυπογραφεῖο. Μήν γελάσετε Μόλις τελειώσω αὐτὸν τὸ κεφάλαιο θ σᾶς γράψω μὲ ποιὸ τρόπο καὶ μὲ τὶ ἀπλὰ μρσα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχῃ τὸ ἀτομικό του τυπογραφεῖο.

“Οπως εἴπαμε καὶ πιὸ πάνω μᾶς δίνονται ἄπειρες εὔκαιρίες γιὰ νὰ μετρήσουν τὰ παιδιά, νὰ προσθέσουν ἥ ν’ ἀφαιρέσουν. “Οταν στολίζομε τὸ Χριστουγεννιάτικο δέντρο καὶ μᾶς ἔσπασαν μερικὲς μπούλες, μόνα τους, χωρὶς νὰ τοὺς ποῦμε ἐμεῖς μετροῦσαν πόσες ἔμειναν. Ἀκόμα καὶ διαίρεση κάνουν, μοιράζοντας μεταξύ τους καραμέλλες, μπιλλιες ἥ κουλουράκια. Μόνο ἥ ἔννοια τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ξένη στὰ παιδιά. ”Αλλη μιὰ φορά, ἀπὸ τὰ πέντε μας ψαράκια ψόφησε τὸ ἔνα. Πῶς μποροῦμ ποτὲ νὰ ξεχάσουν τὰ παιδιά, ποὺ λυπημένα κύτταζαν τὴν γιάλα ὅτι ἀντὶ πέντε, ἔχομε τώρα τέσσερα ψάρια; Κι’ ὅταν ἀγοράσαμε ἄλλα δύο, μὲ πόση χαρὰ φώναζαν ὅτι τώρα τὰ ψαράκια μας ἔγιναν ἔξι. “Η Ἀριθμητικὴ εἶναι ἐνωμένη μὲ τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν, δὲν διδάσκεται ξεχωριστά. Κι ἀν δὲν καταφέρνουν νὰ γράψουν τοὺς ἀριθμούς, δὲν πειράζει. ”Έχουν μάθει νὰ τοὺς ξεχωρίζουν καὶ νὰ παίζουν μ’ αὐτοὺς τόσα παιχνιδάκια. Πήραμε χάρτινα ἀποκρητικά καπέλλα καὶ κολλήσαμε πάνω μεγάλους κι εύδιάκριτους τοὺς ἀριθμούς ἀπὸ τὸ ἔνα ὧς τὸ δέκα. Τὰ φοροῦν δέκα παιδιά. “Ενα ἄλλο παιδάκι βγαίνει ἔξω καὶ ἀρχίζει ὁ γνωστὸς διάλογος:

- Τὸκ τόκ.
- Ποιὸς εἶναι;
- "Ἐνα παιδάκι τοῦ Νηπιαγωγείου.
- Τὶ ζητᾶς;
- "Ἐναν ἀριθμό.
- Ποιὸν ἀριθμό;
- Τὸ ἔπτα.
- "Ἐλα νὰ τὸ πάρης.

Μπαίνει μέσα καὶ πρέπει νὰ πιάσῃ ἀπ' τὸ χέρι τὸ παιδί ποὺ φορᾶ τὸ καπέλλο μὲ τὸν ἀριθμὸ ἔπτα. Διαφορετικά, χάνει.

Σὲ δέκα μεγάλα χαρτονάκια ζωγραφίζομε ἢ κολλοῦμε ἔνα κουνέλλι, δυὸς κόττες, τρεῖς γλάστρες, τέσσερεις φώκιες ἱλπ. Πλάϊ γράφομε τὸν ἀνάλογο ἀριθμό. Γιὰ κάθε είκόνα μαθαίνομε κι ἔνα ποιηματάκι.

ΕΝΑ μόνο κουνελάκι  
τρώει τρώει καροτάκι  
μᾶς κουνάει τὸ αὐτάκι  
καὶ μᾶς κλείνει τὸ ματάκι.

ΔΥΟ κοττοῦλες κά, κά, κά,  
θὰ μᾶς κάνουνε αύγα  
θὰ τὰ φάω νὰ μεγαλώσω  
θὰ τὰ φάω νὰ ψηλώσω.

Σὲ ΤΡΙΑ μπλὲ γλαστράκια  
φύτεψα τρία κρινάκια.  
Τὰ ποτίζω, τὰ μυρίζω, σχ!  
Τὸ μπαλκόνι μου στολίζω.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ φώκιες παίζουν μπάλλα,  
πίκι, πίκι, πίκι,  
Τέσσερεις κόκκινες μπαλλήτοες  
μὲ τὶς μαῦρες τους μυτίσες,  
πίκι, πίκι, πάκι, πίκ.

ΠΕΝΤΕ παχουλὰ γατάκια,  
νιάου, νιάου, νιάου νιάρ.  
Παίζουν μὲ τὰ κουρελάκια,  
νιάου, νιάου, νιάου, νιάρ.

ΕΞΙ μῦγες μὲ πειράζουν  
καὶ τὶς διώχνω καὶ φωνάζουν,

ζούν, ζούν ζούν.

”Εχω θρώμικο χεράκι  
τρέχω κάτω απ’ τὸ νεράκι.

ΕΦΤΑ πράσινά μου φύλλα,  
τρα λαλά, λαλά, λαλό,  
έφτα δροσερά μου φύλλα,  
δὲν σᾶς ἔκοψα ἔγώ.

ΟΚΤΩ γίνηκε ἡ ὥρα  
πάω γιά νὰ κοιμηθῶ.  
Τὸ ρολόϊ μας κυττῶ  
καὶ τὶς ὥρες του μετρῶ.

”Εχω ΕΝΝΙΑ στρατιωτάκια,  
ταταρά, ταρά, τατά.  
ποὺ κουνοῦν τὰ ποδαράκια,  
ταταρά, ταρά, τατά.

”Εχω ΔΕΚΑ δαχτυλάκια  
στὰ μικρά μου τὰ χεράκια,  
λάμπουν σὰν περιστεράκια  
καὶ τὰ δέκα μου νυχάκια.

”Ενα ὠραῖο παιχνίδι ἀριθμητικὸ εἶναι ὁ «Λαχειοπώλης»,  
”Ενα παιδί πουλᾶ λαχεία πάνω στὸ μακρὺ ξύλινο κοντὸ τῶν  
λαχείων καὶ φωνάζει. Τὰ παιδιά ἀγοράζουν. Πάνω σὲ κάθε  
λαχεῖο ἔχομε γράψει ἐναν ἀριθμὸ μεγάλο καὶ εὐδιάκριτο. Σ’  
ἔνα κουτὶ κάνομε τὴν κλήρωση καὶ οἱ κερδισμένοι παίρνουν  
μιὰ καραμέλλα.

”Ομαδικὸ παιχνίδι ἀριθμητικῆς εἶναι κι αὐτό: Παίρνομε  
ἔνα μεγάλο δρθογώνιο χαρτόνι καὶ 10 μεγάλες κουβαρίστρες.  
Πάνω στὸ χαρτόνι σχεδιάζομε 10 κύκλους μὲ τὴν ἴδια περίμε-  
τρο ποὺ ἔχουν οἱ κουβαρίστρες. Κόθομε τοὺς κύκλους αὐτοὺς  
προσεκτικά. Περνοῦμε τὶς κουβαρίστρες μέσα στὶς τρύπες.  
Κολλοῦμε στὴν πάνω τους μεριὰ ἐναν ἀριθμὸ ἀπὸ τὸ 1–10.  
”Ετοιμάζομε τώρα κρίκους ἀπὸ χαρτόνι ἢ ἔτοιμους ξύλινους.  
Τὰ παιδιά προσπαθοῦν, ρίχνοντας, νὰ περάσουν τὸν κρίκο  
τους σὲ κάποιο καρούλι. ”Οποιο περάσει τὸν κρίκο του στὸν  
μεγαλύτερο ἀριθμό, κερδίζει. Μποροῦμε ἐπίσης γύρω ἀπὸ  
κάθε κουβαρίστρα νὰ κολλήσωμε κεφαλάκια ζώων τόσα, δσα  
εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῆς κουβαρίστρας.

## ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Μὲ τὸ πρόχειρο τυπογραφεῖο ποὺ εἶναι γνωστὸ σὲ πολλές, μποροῦμε καὶ τυπώνομε γράμματα, ἀριθμοὺς καὶ νὰ παίζουν τὰ παιδιὰ διάφορα παιχνίδια γιὰ νὰ τ' ἀναγνωρίζουν ἢ διάφορα σχήματα (ζῶα, φυτά, ἀντικείμενα) γιὰ νὰ χρωματίσουν τὰ παιδιά. Ὅλικά: 300 δράμ. γλυκερίνη, 50 δράμ. ζελατίνη,  $\frac{1}{2}$  δκὰ ζάχαρη, καὶ  $\frac{1}{2}$  δκὰ νερό. "Ἐνα ταψὶ καὶ εἰδικὸ μελάνι πολυγράφου.

Παρασκευή: Ζεσταίνομε τὰ 100 δρ. νεροῦ σὲ μιὰ κατσαρόλα καὶ ρίχνομε λίγη - λίγη τὴν ζελατίνη ὥσπου νὰ διαλυθῇ. Τὰ ὑπόλοιπα 100 δρ. νεροῦ τὰ βάζομε σὲ ἄλλο δοχεῖο. Προσθέτομε στὸ δεύτερο αὐτὸ δοχεῖο τὴ ζάχαρη καὶ τὰ ζεσταίνομε ὥσπου κι αὐτὴ νὰ διαλυθῇ. Σὲ τρίτο δοχεῖο βάζομε τὴν γλυκερίνη καὶ τὴν ζεσταίνομε ἀνεκατεύοντας συνέχεια ἔως ὅτου σχηματισθοῦν στὴν ἐπιφάνειά της ἄφθονα ἀέρια. Καθὼς ζεσταίνεται ἡ γλυκερίνη ρίχνομε μέσα τὴ ζελατίνη καὶ ἔπειτα τὴ διαλυμένη ζάχαρη. Συνεχίζομε ν' ἀνακατεύωμε τὸ μῆγμα ὥσπου νὰ βράση περίπου ἐπὶ 15 λεπτά.

"Ἔχομε ἔνα ταψὶ στενόμακρο καὶ χύνομε τὸ μῆγμα ἀφοῦ τὸ περάσομε ἀπὸ τουλπάνι. Καθαρίζομε μ' ἔνα κομμάτι χαρτὶ τὴν ἐπιφάνειά του ἀπὸ τὶς φυσαλίδες καὶ τ' ἀφήνομε 24 ὥρες νὰ κρυώσῃ καὶ νὰ πήξῃ. Θὰ ἔχῃ πάχος 3—4 ἑκ. Τὸ ταψὶ δὲν κιναῦμε καθόλου ὥσπου νὰ πήξῃ. Σ' ἔνα φύλλο χαρτιοῦ ἴχνογραφοῦμε ἔνα μῆλο π.χ. μὲ τὴν εἰδικὴ ἔκτογραφικὴ μελάνη Ἀύτὸ τὸ χαρτὶ τὸ πατοῦμε μὲ τὴν παλάμη μας πάνω στὴν πάστα ὥστε ἡ ἐπιφάνεια τοῦ χαρτιοῦ ν' ἀφήσῃ στὴν ἐπιφάνεια

τής πάστας τὴν μελάνη ἀπὸ τὸ μῆλο. Τραβοῦμε τὸ χαρτὶ μὲ προσοχὴ καὶ βλέπομε πάνω στὴν πάστα ἀποτυπωμένο ἀρνητικὸ τὸ μῆλο μας. ἸΑΡΧΙΖΟΜΕ ἀμέσως τὴν ἐκτύπωση βάζοντας πάνω στὴν πάστα λευκὰ χαρτιά, πατοῦμε κάθε χαρτὶ μὲ τὸ χέρι μας νὰ γίνη τέλεια ἐπαφὴ καὶ τραβῶντας κάθε χαρτὶ βλέπομε τὸ μῆλο τυπωμένο πάνω του. Μποροῦμε μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ τυπώσωμε 40—50 ἀντίτυπα. Μετὰ ἔξασθενεῖ. Μὲ ἔνα πανί βρεγμένο σὲ χλιαρὸ νερὸ καθαρίζομε τὴν πάστα τοῦ τυπογραφείου μας ὅπότε εἶναι ἔτοιμη γιὰ δεύτερο σχέδιο ἢ κείμενο.

Τὰ ύλικὰ γιὰ τὴ κατασκευὴ τὰ βρίσκομε σὲ κεντρικὰ φαρμακεῖα. "Αν μὲ τὴν πολλὴ χρήση σχηματιστοῦν γραμμὲς ἢ λάκκοι ἢ κολλᾶ πολὺ τὸ ξαναθράζομε προσθέτοντας 1 — 2 κουταλιές νερό. "Αν πάλι τὸ μῆγμα ἔγινε πολὺ μαλακὸ καὶ δὲν κολλᾶ τὸ χαρτὶ, τότε τὸ βράζομε πάλι προσθέτοντας λίγη ζελατίνη αὐτὴ τὴ φορά. Ή δαπάνη τῆς κατασκευῆς τοῦ τυπογραφείου αὐτοῦ εἶναι μικρὴ καὶ μᾶς ἔξυπηρτεῖ πάρα πολύ.

## ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι έορτες του Νηπιαγωγείου έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα απ' τις έορτες τῶν σχολείων. Ή έορτή γίνεται γιά τὸ παιδὶ γιά τὴ χαρὰ του κι ὅχι γιά νὰ γίνη μιά κοσμικὴ συγκέντρωση. Γι' αὐτὸ στὶς γιορτοῦλες μας, ἀπουσιάζούν οἱ μεγάλοι. Τὸ Νηπιαγωγεῖο μας στολίζεται ἀνάλογα ἀπ' τὸ θράδυ. Τὰ παιδιά δὲν χορταίνουν νὰ τὸ θλέπουν. "Αν θαφτίζομε τὴν κούκλα σκορπίζομε παντοῦ ἀσπρους πελώριους φιόγκους καὶ λουλούδια ἀσπρα. "Αν εἶναι γενέθλια παιδιοῦ στρώνομε τὸ τραπέζι μὲ πετσετοῦλες παιδικές, (μποροῦν νὰ τὶς φτιάξουν τὰ ἴδια τὰ παιδιά, καὶ πάλι μὲ πολλὰ λουλούδια. Τὰ Χριστούγεννα ἔχομε ἀπειρο διακοσμητικό ύλικό.

Τὶ κάνουν τὰ παιδιά τὴν μέρα τῆς γιορτῆς; Πρῶτα ἔρχονται χωρὶς ποδίτσες γιά νὰ νοιάθουν ἀπ' τὸ πρωῒ - πρωΐ ὅτι ἡ μέρα αὐτὴ δὲν εἶναι σὰν τὶς ἄλλες. Τὰ ύποδεχόμαστε μὲ εὔχες, προσέχοντας καὶ τὸ δικό μας ντύσιμο νὰ εἶναι πιὸ προσεγμένο. Λέμε τραγούδια, ποιήματα, τρῶνε γλυκὰ καὶ παίζομε παιχνίδια ποὺ τάχομε ἔτοιμάσσει ἀπ' τὴν παραμονὴ π.χ. ψάρεμα μὲ καλάμια: "Έχομε κλείσει μὲ σκαμνιὰ ἔνα χῶρο τῆς αἴθουσας κι ἔχομε ρίξει μέσα μικρὰ παιχνιδάκια, δεμένα σὲ πακέτα. Τὸ παιδὶ μὲ τὸ καλάμι του προσπαθεῖ νὰ πιάσῃ κάπιο ἀπ' αὐτὰ τὰ παιχνίδια ποὺ αὐτόματα γίνεται δικό του. Βέβαια παρακολουθοῦμε τὸ παιχνίδι γιά νὰ μὴν χτυπήσουν. Τοὺς μοιράζομε μπαλόνια, θάζομε μουσικὴ καὶ χορεύουν. Μὲ μεγάλο κόπο ἀπομακρύνομε τοὺς γονεῖς, ποὺ ἐνῶ γιά νὰ διασκεδάσουν ἐκεῖνοι ἀφήνουν τὸ μικρὸ νὰ κοιμᾶται καὶ φεύ-

γουν, δὲν ἐννοοῦν νὰ τὸ αἰσθάνωνται νὰ διασκεδάζῃ χωρὶς νὰ τὸ παρακολουθοῦν. Καὶ μὲ τέτοιους δρους φυσικά ἡ γιορτούλα δὲν πετυχαίνει. Στὴν θάφτιση τῆς κούκλας μοιράζουν ἀληθινές μπομπονιέρες. Τὴν Πρωτοχρονιά κόθομε τὴν θασιλόπιττα καὶ τὸ Πάσχα τσουγκρίζομε αὐγὰ καὶ τρῶνε τσουρέκια. "Αν στὸ σχολεῖο ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τάξεις μποροῦμε νὰ προσκαλέσωμε τὴν Α' Δημοτικοῦ, δόποτε τὰ παιδάκια τοῦ Νηπιαγωγείου θ' ἀναλάθουν νὰ περιποιηθοῦν τοὺς προσκαλεσμένους. Εἶναι περιττὸ νὰ πῶ πῶς τὸ κουκλοθέατρο εἶναι ἀπαραίτητο. Τὸ θέμα του θὰ εἶναι ἡ γιορτὴ τῆς μέρας ἐκείνης. Μιὰ φορὰ τὸν χρόνο κάνομε καὶ μιὰ γιορτὴ γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ συγγενεῖς, ὅστε νὰ μὴν μένουν παραπονεμένοι. Τὶς Ἀποκρήνες. Εἶναι ἡ πιὸ χαρούμενη γιορτούλα μας γιατὶ τὰ παιδιά μασκαρεύονται δλα. Παίζουν σκετσάκια καὶ λένε τραγούδια. (Θὰ τὰ θρῆτε στὸ κεφάλαιο «Τραγούδια»). Τὸ Νηπιαγωγεῖο μας στολίζεται μὲ κορδέλλες, μπαλόνια, μάσκες καὶ σερπαντίνες. Στὴν πιὸ μεγάλη του αἴθουσα τοποθετοῦμε τὴν αὐλαία. Στεκόμαστε πάντα πλάϊ στὰ παιδάκια. Τρομάζουν μόλις δοῦν τόσο κόσμο καὶ μπορεῖ νὰ μὴν τὰ χάσουν, ἀλλὰ ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ψυχική τους ταραχὴ καὶ ἀγωνία. "Αν πάλι τὸ παιδί δὲν θελήσῃ νὰ πῆ τὸ τραγουδάκι του, δὲν ἐπιμένομε δοῦ κι ἀν αὐτὸ λυπήσῃ τοὺς γονεῖς του. Ἀποφεύγομε νὰ θγάζομε στὴ σκηνὴ ἔνα - ἔνα παιδάκι καὶ προτιμοῦμε παρέες, γιὰ νὰ νοιώθουν πιὸ ἄνετα. Φυσικά μερικὲς μητέρες θέλουν τὸ παιδάκι τους νὰ πῆ ποίημα μόνο του ἀλλὰ ἐμεῖς μὲ εὐγένεια τοὺς τὸ ἀποκλείομε λέγοντας πῶς εἶναι ἀδύνατο τόσα παιδάκια νὰ ποῦν τὸ καθ<sup>3</sup> ἔνα κι ἔνα ποίημα. "Ολα θέθαια θὰ λάθουν μέρος ἔστω κι ἀν ἡ φωνούλα τους μόλις ἀκούεται. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐκείνη τῇ στιγμὴ ἡ ἐντύπωση τοῦ κοινοῦ, δοῦ τὰ παιδιά μας. Ἡ γιορτὴ μας αὐτὴ τοῦ Καρναβαλιοῦ εἶχε πάντα μεγάλη ἐπιτυχία ἵσως γιατὶ συμπτωματικά εἶχαμε πολλὰ ίκανά παιδάκια. "Οταν μιὰ δύμάδα παίζει τὸ σκετσάκι της, τὰ ἄλλα κάθονται μπροστά - μπροστά καὶ βλέπουν. Δὲν τὰ ἔχομε πίσω ἀπ' τὴν αὐλαία γιὰ νὰ κάνωμε ἔκπληξη στὸ κοινό μας γιατὶ κουράζονται καὶ ἐκνευρίζονται, δόποτε τότε γιορτὴ δὲν λέγεται.

"Απὸ τὴν πειρα μου πρόσεξα πῶς τὸ κοινό μας, (γονεῖς καὶ φίλοι), ὃς τὸν καιρὸ ποὺ θὰ γίνη ἡ γιορτούλα αὐτὴ ἔχουν μπῆ στὸ πνεῦμα τοῦ Νηπιαγωγείου μας καὶ ἔχουν μεγάλη κα-

τανόηση. Λίγες είναι οι μητέρες πού μᾶς δυσκολεύουν, πού  
άσχολούνται διαρκώς μὲ τὸ ὅν τὸ παιδί τους φαίνεται ἀρκετὰ  
ἢ ὃν τὸ θάλαμε ἀπὸ τὰ πρῶτα. Οἱ ἄλλες διασκεδάζουν εἰλι-  
κρινά καὶ μᾶς θοηθοῦν σὲ ὅ,τι τὶς χρειασθοῦμε. Πολλές μητέ-  
ρες μὲ τὸ νὰ είναι κοντά μας καὶ νὰ μᾶς θοηθοῦν ὅταν ντύνα-  
με καὶ ξεντύναμε τὰ παιδιά, δὲν εἶδαν κἄν τὴν γιορτὴ ὅσο κι  
ὅν ἐμεῖς ἐπιμέναμε νὰ θυγοῦν. Στὸ τέλος τῆς γιορτῆς μοιρά-  
ζομε μπαλόνια καὶ τρώνε γλυκά μικροὶ καὶ μεγάλοι.

Τὸ νόημα κάθε γιορτῆς, (θρησκευτικῆς – πατριωτικῆς),  
τὸ ἔδηγοῦμε στὰ παιδιά μὲ λόγια ἀπλὰ καὶ τὸ ἐπαναλαμβά-  
νομε πολλὲς ἡμέρες προηγουμένων. Ἡ γιορτὴ γίνεται στὰ χέ-  
ρια μας εὐκαιρία γιὰ νὰ διορθώσωμε κακές συνήθειες («Ἄν  
τὸ μάθη ὁ ἄνη Βασίλης πώς πετᾶς χώματα στὰ παιδιά;») ἢ  
γιὰ νὰ τὰ θοηθήσωμε νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους («ώς  
τὶς Ἀποκρηξὶς παιδιὰ πρέπει νὰ ἔχωμε τελειώσει τὶς τσαν-  
τούλες γιατὶ θὰ τὶς κρατήσετε»). Σ’ ὅλες τὶς γιορτὲς τοῦ Νη-  
πιαγωγείου κουραζόμαστε πάρα πολὺ γιατὶ ὅλες οἱ ἑτοιμα-  
νίες περνοῦν ἀπ’ τὰ χέρια μας. Δὲν ὑπάρχει ὅμως μεγαλύτερη  
χαρὰ ἀπὸ τὸ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ κοπιάζης γιὰ τὴ χαρὰ τοῦ  
ἄλλου.

Γιορτούλες κάνομε καὶ στὰ παιδιά ποὺ ἀποχοῦν ἀδελ-  
φάκι. Αὔτὸ τὸ κάνομε γιὰ καθαρὰ ψυχολογικούς λόγους. Τὰ  
ἄλλα παιδιά τοὺς προσφέρουν καραμέλλες, τραγουδοῦμε καὶ  
παίζομε. Στὸ τέλος τοῦ χρόνου κάνομε τὴν τελευταία μας  
γιορτή. Μὲ κανέναν τρόπο δὲν πρέπει νὰ συγκινήσωμε τὰ παι-  
διά, ὅσο κι ὃν ἐμεῖς μὲ κόπο πνίγομε τὴν συγκίνησή μας. Θὰ  
παίξωμε, θὰ γελάσωμε, θὰ θυγῆ ὁ ἀγαπημένος κύριος Κολο-  
κύθας ἀπὸ τὸ κουκλοθέατρο νὰ τοὺς εύχηθῃ «καλὸ καλοκαί-  
ρι» καὶ θὰ τοὺς μοιράσωμε τὰ ἐνδεικτικά τους! Ζωγραφίζο-  
με σὲ χαρτόνι ψιλὸ ζῶα, (γατούλα, σκύλο, χήνα), καὶ στὴν  
κοιλιὰ τοῦ καθ’ ἐνὸς γράφομε ἔνα ποιηματάκι. “Αν δὲν θέ-  
λετε ζῶα, ζωγραφίστε νανάκια. Κόθομε γύρω - γύρω τὰ ζω-  
άκια ἢ τοὺς νάνους καὶ πάνω - πάνω θάζομε μιὰ κορδέλλα  
γιὰ νὰ κρεμιέται ἵστον τοῖχο. Τοὺς στίχους τοὺς παίρνομε  
ἀπὸ τὸ γνωστό τους ποίημα «Ο μικρὸς μαθητής»:

Κι ὃς εἶμαι τόσο δά, σὰν τί πειράζει;  
Τὰ γράμματα τὰ ξέρω σὰν νερό

ξέρω καὶ παιχνιδάκια καὶ τραγούδια  
γιὰ νὰ σᾶς τραγουδήσω ἔνα σωρό.

ΟΝΟΜΑ : . . . . .

Μπορεῖτε νὰ γράψετε σεῖς ἄλλο ποίημα ἢ νὰ κάνετε τὸ ἐνδεικτικὸ σύμφωνα μὲ τὸ προσωπικό σας γοῦστο. Χαίρονται τόσο πολὺ ὅταν τοὺς τὸ δίνομε! Αἰσθάνονται πῶς μεγάλωσαν πιά. Τὰ μοιράζομε λίγη ὥρα πρὶν φύγουν, γιατὶ δὲν ἔννοοῦν νὰ τ' ἀφήσουν ἀπ' τὰ χεράκια τους καὶ τὰ λερώνουν.

Οἱ γονεῖς φανερὰ συγκινημένοι κι αὐτοὶ δὲν θρίσκουν λόγια νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν. Πέρασαν μιὰ ἀξέχαστη χρονιὰ τὰ παιδιά. 'Η ὥρα ἔφθασε! Τὰ παιδάκια μᾶς ἀγκαλιάζουν, Τοὺς φερόμαστε σὰν κάθε μεσημέρι. Κατάθαθα ξέρουν πῶς δὲν θὰ μᾶς ξαναδοῦν, πῶς αὔριο δὲν θάρθουν πιὰ «στὸ ἄλλο τους σπίτι». Εἶναι λυπημένα κι ὅς μὴν τὸ δείχνουν, γι' αὐτὸ πρέπει ἔμεῖς νὰ κρατήσωμε τὴν ψυχραιμία μας. Τὰ ρωτᾶμε ποῦ θὰ κάνουν τὰ μπάνια τους τὸ καλοκαίρι γιὰ νὰ συναντιώμαστε. 'Αμέσως τὰ ματάκια λάμπουν ἀπὸ χαρά. Καὶ φεύγουν.....

'Η ήσυχία ποὺ ξαπλώνεται στὴν αὐλὴ εἶναι ἀθάσταχτη. Ποτὲ δὲν μπόρεσα νὰ τὴν ἀντέξω. 'Αφήνω τὸ Νηπιαγωγεῖο ὅπως εἶναι καὶ φεύγω. Γυρνῶ πιὰ ὅταν ἡ συγκίνηση ἔχει μαλακώσει γιὰ νὰ συμμαζέψωμε μὲ τὶς συνεργάτιδές μου τὰ πραγματάκια ποὺ ξέχασαν καὶ νὰ τακτοποιήσωμε τὸ ώλικὸ γιὰ νὰ κιρυφτῆ. Τελειώνοντας μιὰ χρονιὰ Νηπιαγωγείου ὅσο κουραστικὴ κι ἀνήνταν ποτὲ δὲν θὰ πῆτε «Ἐπὶ τέλους!» Θὰ συγκρατῆτε ὅπως κι ἔμένα τὸν κόμπο στὸν λαιμὸ καὶ τὰ δάκρυα στὰ μάτια, γιατὶ οἱ ἀνθρωποι μάθαμε πιὰ νὰ ντρεπώμαστε γιὰ τὴν τρυφεράδα καὶ τὴν ἀνθρωπιά μας.

'Εκδρομὲς πηγαίνομε πολλές. Στὴν ἀρχὴ διαρκοῦν λίγες ὥρες. Κάνομε περιπάτους, ἐπισκέψεις στὰ γύρω μέρη, στὸν ζωολογικὸ κῆπο, στὴν λίμνη μὲ τὰ ψάρια, στὰ κοντινὰ καταστήματα, στὸ διπλανό μας σχολεῖο. 'Αργότερα μποροῦμε νὰ μένωμε περισσότερο. Τότε προσκαλοῦμε καὶ τοὺς γονεῖς ποὺ ξέρονται μὲ χαρὰ καὶ περνοῦμε ὅλοι σὰν μιὰ μεγάλη οἰκογένεια. Βέβαια στὶς ἐκδρομὲς δὲν καθόμαστε λεφτό. Κάποιο παιδάκι μπορεῖ νὰ γλυστρήσῃ, ἄλλο νὰ πέσῃ, ἄλλο νὰ ιδρώσῃ. Παίζομε λίγα παιχνίδια ζωηρὰ καὶ λίγα καθιστὰ γιὰ νὰ ξε-

κουράζωνται. Τρῶνε δλα μαζί σ' ἔνα μεγάλο κύκλο κι ὅστερα τὰ καθίζομε γύρω μας καὶ τοὺς λέμε παραμύθι. 'Ο καιρὸς φυσικὰ πρέπει νὰ εἶναι πάντα καλός. Στὶς ἐκδρομὲς μᾶς δίνονται χίλιες δυὸς εὐκαιρίες γιὰ νὰ παρατηρήσωμε τὴ φύση, τὰ δέντρα, τὰ ζουζούνια, τὶς πεταλοῦδες! 'Η ἐκδρομὴ ὅταν εἶναι δλοήμερη τελειώνει νωρὶς τὸ ἀπόγευμα. Προσωπικά, προτιμῶ τὶς ἐκδρομὲς ποὺ διαρκοῦν λιγάτερες ὥρες καὶ ποὺ τὸ παιδὶ μετὰ ἀπὸ τόσο παιχνίδι θρίσκεται τὸ μεσημέρι σπίτι του γιὰ νὰ ξαπλώσῃ καὶ νὰ ξεκουραστῇ.

Στὶς μητέρες ποὺ εἶναι μαζί μας ἀναθέτομε εὔθύνες καὶ παίρνουν μεγάλη χαρὰ ποὺ τὶς ἐμπιστευόμαστε. Ούσιαστικὰ ἡ εὔθύνη εἶναι δλη δικῆ μας ἀλλὰ ὅπως τὸ ἔχομε πῆ τόσες φορές, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ψυχραιμία μᾶς εἶναι πιστὲς φιλενάδες.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ

Μὲ μεγάλη συγκίνηση τελειώνω τὸ θιελίο αὐτό, ποὺ μ' ἔκαμε νὰ ξαναζήσω χρονιές χαρούμενες, δημιουργικές καὶ γεμάτες αἰσθημα. Εύγνωμονῶ σσους μ' ἔπεισαν νάφήσω γιὰ ἔνα χρόνο τὴν ἔδρα τοῦ Δημοτικοῦ σχολειοῦ, γιὰ ν' ἀναλάθω τὸ Νηπιαγωγεῖο, ποὺ μόλις εἶχε λειτουργήσει. Ἀντὶ γιὰ ἔνα, ἔμεινα πέντε χρόνια μὲ τὴν θέλησή μου! "Ἐνας ὀλόκληρος ἄγνωστος, τρυφερὸς κόσμος ἀνοίχτηκε μπροστά μου καὶ δὲν μούκανε καρδιὰ νὰ τὸν ἀφήσω. Ἐπαγγελματικὰ προσθήματα μὲ ξαναγύρισαν στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ. Καὶ κεῖ μπορεῖς νὰ φτιάξῃς καὶ νὰ δημιουργήσῃς. "Ἐχεις δύμας τὸ πρόγραμμα ποὺ σὲ κυνηγᾶ καὶ σχηματισμένα πιὰ μεγάλα κοριτσάκια μὲ ὀλότελα διαφορετικὸ ψυχικὸ κόσμο. Δὲν εἶναι ἀδεια γῆ ποὺ σὺ θὰ ρίξης τὸ σπόρο, μὰ μικρὰ δεντράκια ποὺ ζητοῦν τὴν περιποίηση καὶ τὴν ἀγάπη σου γιὰ νὰ θεριέψουν καὶ νὰ γνωρίσουν τὸν κόσμο. Κάθε πρωΐ ποὺ μπαίνω στὴν τάξη νοιώθω τὴν περηφάνεια τοῦ καπετάνιου ποὺ δόδηγει ἔνα καράβι ἀγαπημένο σὲ ἄγνωστες θάλασσες.

"Ἐκείνη δύμας τὴν συγκίνηση, τὴν τρυφεράδα, τὸ τέλειο ξέχασμα τοῦ ἑαυτοῦ σου, τὴν ἐξάγνιση, τὴ θαθειὰ χαρά, τὴν φιλοσοφημένη σκέψη πάνω στὴ ζωὴ καὶ τὶς ρίζες της μόνο τὰ τοσοδούλια παιδάκια τοῦ Νηπιαγωγείου μποροῦν νὰ τὴ δώσουν. Κι ὅπως οἱ θαθειὲς χαρὲς εἶναι σπάνιες, τὰ εὐχαριστῶ.



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ . . . . .	7
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ . . . . .	11
ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥΣ . . . . .	18
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ . . . . .	22
ΣΧΟΛΕΙΟ — ΣΠΙΤΙ . . . . .	29
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ . . . . .	33
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ . . . . .	46
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ . . . . .	51
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ . . . . .	63
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . .	72
Ρυθμικές, άσκήσεις, μιμητικές, άσκήσεις, άπλες άσκήσεις.	
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ — ΠΟΙΗΜΑΤΑ — ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ . . . . .	84
Μουσικά σκέτς.	
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ . . . . .	134
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ . . . . .	147
"Εργα γιὰ Κουκλοθέατρο.	
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ . . . . .	176
'Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Πλαστική, Χαρτοδιπλω- τική, Διάφορες χειροτεχνικές έργασίες.	
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ . . . . .	211
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ . . . . .	218
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ . . . . .	222
ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ . . . . .	224
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ . . . . .	229

Τὸ θιελίο «Νηπιαγωγεῖα» τυπώθηκε  
στὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Ἐμπορίου  
τὸν Μάρτιο τοῦ 1963.  
Τὰ σχέδια τοῦ ἔξωφύλλου φιλοτέχνησε  
ὁ ζωγράφος Μιχάλης Κιούσης





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής