

# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ

## ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

### Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

"Ενεκρίθη κατά τὴν ὑπὸ ἀριθ. 26245 (17 Ὁκτωβρίου 1917) κοινοποίησιν τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας.

Τιμᾶται Δρ. 1.75

ΕΚΔΟΣΗ Α'

ΑΘΗΝΑΙ  
ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ — Ζωεδόχου Πηγῆς 11  
1917

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ  
**ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ**  
46 Ὁδὸς Σταδίου — ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — Μέγαρον Ἀρσακέίου



## ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

\*Αριθ. 26245

\*Ἐν Ἀθήναις τῇ 17ῃ Ὁκτωβρίου 1917

### Πρὸς

τὴν κ. Γαλάτειαν Καζαντζάκη

Γνωστὸν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι' ἡμετέρας πρᾶξεως τῆς 10  
τοῦ ληξαντος μηνὸς ἐκδοθείσης καὶ τῇ 5 τοῦ ἵσταμένου κατα-  
χωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 80 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς  
Κυβερνήσεως ἐνεκρίθη ἡ χοήσις τοῦ ὑφ' ὑμῶν ἐν χειρογράφῳ  
ὑποβλήθεντος ἀναγνωστικοῦ βιβλίου τῆς Β' τάξεως τῶν δημο-  
τικῶν σχολείων «οἱ τρεῖς φίλοι» διὰ τὸ σχολικὸν ἔτος 1917—  
1918 καὶ ἐφεξῆς κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. 104 πρᾶξιν τοῦ ἐκπαι-  
δευτικοῦ συμβουλίου.

Ωρίσθη δὲ ἡ τιμὴ τοῦ βιβλίου ὑμῶν τούτου εἰς δραχμὴν  
μίαν καὶ λεπτὰ ἐβδομήκοντα πέντε (1,75).

Ἐντελλόμενοι ὅπως ἐκτυπώσητε τὴν παροῦσαν ἐπὶ τῆς ἐσω-  
τερικῆς ὄψεως τοῦ περικαλύμματος τοῦ βιβλίου, τὸν δὲ ἀριθμὸν  
ταύτης, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ βιβλίου καταφανῶς  
ἐπὶ τε τῆς προμετωπίδος καὶ τοῦ τίτλου τοῦ βιβλίου, ὑπομιμή-  
σκομεν τὰς συνεπείας πάσης παραβάσεως τῶν σχετικῶν πρὸς τὰς  
ἡμετέρας ὑποχρεώσεις διατάξεων τοῦ Νόμου.

\*Ο \*Υπουργὸς

▲. ▲ΙΓΚΑΣ

P. 22

ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ KAZANTZAKΗ

(93)

# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΡΑ



ΑΘΗΝΑΙ 1917



## ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΓΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

\*Δριθ. 26243

### Πρός

τὴν κ. Γαλάτειαν Καζαντζάκη.

Γνωσίζομεν ὑμῖν ὅτι τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συμβούλιον διὰ τῆς  
ὑπὸ ἀριθ. 104 πράξεως αὐτοῦ τῆς 31 Αὐγούστου ἐ. ἔ. ἐνέκρινε  
τὸ ὑφενὸν ἔν μῶν ἐν κειρογράφῳ ὑποβληθὲν πρὸς πρίσιν Ἀναγνω-  
σματάριον διὰ τὴν Β' τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ὑπὸ  
τὸν ὅρον ὅπως, πρὸ τῆς ἐκτυπώσεως αὐτοῦ, συμμορφωθῆτε  
πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ εἰρημένου Συμβούλιον ὑποδειχθησόμενα ὑμῖν.

\*Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Σεπτεμβρίου 1917.

Καὶ ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργοῦ

~~τοῦ διεύθυντος μὴ φέρον τὴν θεοφύσην~~  
~~τοῦ διεύθυντος μὴ φέρον τὴν θεοφύσην~~ Ο παρατάραχη τοῦ Γ' τμήματος  
τοῦ διεύθυντος τοῦ ἐκδόσον εἶναι μὴ

Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ

• ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΟΔ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 11

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΑΥΓΗΣ", ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ



Πώς περνοῦσα ὅταν ημουν μικρός.

## 1

Γεννήθηκα σ' ἓνα μικρὸ χωρὶο κοντὰ στὴ θάλασσα.

"Ολη μέρα ἔτρεχα στὸν ἄμμο καὶ ἐπαιζα μὲ τοὺς φίλους μου. Ἔκανα μὲ τὸ χαρτὶ καραβάνια καὶ τὰ ἔθαζα στὸ νερὸ γὰ πλέουν.

"Οταν ἤταν τρικυμία, μοῦ ἀρεσε γὰ τρέχω στὸ ἀκρογιάλι καὶ γὰ μὲ λούζουν οἱ ἀφροί.

"Ἐδλεπα τότε τοὺς γλάρους ν' ἀνοίγουν τ' ἀσπρα τους φτερά, ἀπάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα, καὶ γὰ φεύγουν μακριά, καὶ ἔλεγα :

"Ἄχ ! γὰ εἶχα καὶ ἐγὼ φτερὰ γὰ πετάξω !

## 2

"Ο πατέρας καὶ ἡ μητέρα μὲ ἀγαποῦσαν πολύ. Δὲν εἶχαν ἄλλα παιδάνια ἀπὸ μένα καὶ τὴν ἀδερφούλα μου, τὴν Τασούλα.

"Ολη μέρα ὁ πατέρας δούλευε. Πότε ἔσπερνε, πότε θέριζε καὶ πότε πάλι δούλευε στὸ ἀμπέλι. Τὸ ἔσκαθε, τὸ κλάδευε καὶ τὸ τρυγοῦσε.

Τὸ βράδυ βράδυ ὁ πατέρας γύριζε στὸ σπέτι· ἐγὼ στεκόμουν στὸ κατώφλι καὶ τὸν περίμενα. "Ἐδλεπα τὸ σκύλο μας, τὸν Πιστό, γὰ τρέχη κουνώντας τὴν σύρα του· ἐπειτα ἔδλεπα τὰ βόδια μας σιγὰ σιγὰ γὰ προβαίνουν ἀπὸ τὴν ἀκρη τοῦ δρόμου.

Πίσω ἀκολουθοῦσε ὁ πατέρας κουρασμένος. Μοῦ γελοῦσε

ἀπὸ μακριά, καὶ γὼ ἔτρεχα νὰ τὸν ἀπαντήσω. Μὲν ἔπαιρνε τότε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μπαίναμε μαζὶ στὸ σπίτι.

Πόσο εύτυχισμένος γῆμουν !

Πάντοτε ὁ πατέρας μοῦ κρατοῦσε κάτι. "Αν ἦταν ἄνοιξη, μοῦ ἔφερνε βερίκοκα, κεράσια, ἀχλάδια. "Επειτα τὸν Αὔγουστο ἔρχονταν σταφύλια, καὶ ἀργότερα εἶχαμε τὰ δλόχρυσα πορτοκάλια.

Πάντοτε, ὅ τι καὶ ἀν μοῦ ἔδινε, τὸ μισὸ τὸ φύλαγα τῆς Τασούλας, τῆς ἀδερφούλας μου.

Τὴν ἀγαποῦσα πολύ, καὶ ποτὲ ποτὲ δὲ μάλωνα μαζὶ της.

❀

Τὸ χειμῶνα ἔκανε κρύο καὶ δὲν ἔδγαινα ἔξω.

Τὸ βράδυ ἀνέβαινα στὰ γόνατα τῆς μητέρας καὶ τῆς ἔλεγα:

— Μητέρα, πές μας ἔνα παραμύθι !

— Τί παραμύθι, Παῦλο μου ;

— "Οτι θέλεις, μητέρα !

"Η μητέρα ἀφηγε τότε τὸ ἐργόχειρό της, φώναζε καὶ τὴν Τασούλα μας κι ἀρχιζε :

Δῶσε τῆς ἀνέμης νὺ γυρίσῃ,  
Παραμύθι ν' ἀρχινίσῃ,  
Καλησπέρα σας !

Καὶ ἀρχιζε. "Ἐνα βράδυ μᾶς εἰπε τὸ παραμύθι αὐτό :

---

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Τὸ ἀσχημό βασιλόπουλο.

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ ἦταν ἔνας βασιλιάς καὶ μιὰ βασίλισσα, ποὺ δὲν εἶχαν παιδιά. "Ολα τ' ἀγαθὰ τὰ εἶχαν καὶ μόνο παιδιά δὲν εἶχαν.

“Η πίκρα τους γι' αύτό ήταν μεγάλη.” Ελεγαν: «Τί θὰ γίνη  
διθρόνος μας σὰν πεθάνωμε; Ποιὸς θὰ κυβερνήσῃ τὸ λαό μας;  
ποιὸς θὰ μᾶς γεροκομήσῃ; Κανείς!» Καὶ ήταν πάντα θλιμ-  
μένοι καὶ ἀπαργγόρητοι.

Ἐπειδὴ δημως ήταν ἀγαπημένο ἀντρόγυνο, προσπαθοῦσαν  
νὰ κρύβῃ δὲ ἔνας ἀπὸ τὸν ἄλλο τὸν καημό του.

“Οταν ἡ βασίλισσα ἔθλεπε θλιμμένο τὸν ἄντρα της, τοῦ ἔλεγε:  
«Ἐχουν καὶ τὰ παιδιὰ τὰ βάσανά τους, βασιλέα μου πολυ-  
χρονεμένε. Ὁποιος δὲν ἔχει, τὸν παιδεύει ἔνας καημός, μὰ  
ὅποιος ἔχει τὸν παιδεύοντα πολλά. Λίγο τόχεις νὰ ἔχωμε ἔνα  
παιδί, καὶ ὅλο νὰ μᾶς κρατᾷ διφόδιος μὴ μᾶς ἀρρωστήσῃ καὶ  
τὸ χάσωμε;» Καὶ σὰ νὰ λέξ διβασιλιάς παρηγοριόταν.

Ἀπὸ μέσα της δημως ἀναστέναζε ἡ βασίλισσα καὶ συλλογι-  
ζόταν: «Αμα λείπει τὸ παιδί ἀπὸ τὸ σπίτι, ὅλα λείπουν. Τὸ  
παιδί εἶναι τὸ στολίδι τοῦ σπιτιοῦ. Εἶναι δὲ εἶναι τὸ ἀηδόνι  
τὴν ἀνοιξη, δὲ εἶναι τὸ λουλούδι στὸν κάμπο. Ἀν σωπάσῃ τὸ  
ἀηδόνι καὶ δὲν ἀνθίσῃ τὸ λουλούδι, τί θὰ εἶναι; Μιὰ ἐργμιὰ  
θ' ἀπλωθῆ στὴ γῆ. Ἐτοι εἶναι καὶ τὸ σπίτι δίγως τὸ γέλιο τοῦ  
παιδιοῦ».

Καὶ πάλι, σὰν ἔθλεπε διβασιλιάς τὴν βασίλισσα κλαμένη  
καὶ καταλάθαινε τὴν ἀφορμή, τῆς ἔλεγε: «Ἄχ, βασίλισσά μου,  
καλὰ εἶναι τὰ παιδιά, μὰ νὰ βγοῦν καλὰ καὶ ἔξια· μὰ ἀν βγοῦν  
κακὰ καὶ στραβοκέφαλα;» Καὶ περγοῦσαν τὰ χρόνια.

Εἶχαν γεράσει πιὰ οἱ βασιλιάδεις, μὰ δὲ καημός τους δὲ  
γιατρεύόταν. «Ἄχ, νὰ εἴχαμε ἔνα παιδί!» Άχ, νὰ εἴχαμε ἔνα  
παιδί! ήταν δὲ ἀναστεναγμός τους μέρα νύχτα.

“Ωσπου ἀπὸ τὰ πολλὰ τὰ παρακάλια τοὺς ἀκουσε κάποτε ἡ  
Μοῖρα τους καὶ κίνησε νὰ τοὺς βρῆ.

“Ηταν μιὰ γριούλα καμπουριασμένη, μὲ ἀσπρα μαλλιά, που  
ἀκουμποῦσε στὸ ραβδάκι της καὶ πήγαινε σιγά σιγά.

— Σᾶς ἀκούω, τοὺς εἶπε, χρόνια νὰ παραπονιέστε, καὶ

εἰπα νὰ σᾶς κάμω τὴν χάρη. "Επειτα ἀπὸ ἕνα χρόνο θὰ ἔχετε ἔνα γιό.

Νὰ τὸ ἀκούσῃ αὐτὸ τὸ ἀντρόγυνο πῆγε νὰ τρελαθῇ ἀπὸ τὴν χαρά του.

— Θὰ σᾶς δώσω ἔνα γιό, ἐξακολούθησε ἡ Μοῖρα, μὰ ἀπομένει νὰ μου πῆτε ποιὰ χαρίσματα θέλετε νὰ ἔχη. "Ο τι μου ζητήσετε θὰ γίνη.

— Νὰ εἶναι χίλια τὰ χρόνια του, καὶ πάλι νὰ μὴ λιγοστεύουν! εἶπε ἡ βασίλισσα.

— Αὐτὸ δὲ γίνεται, ἀποκρίθηκε ἡ Μοῖρα, μὰ ὅσο γιὰ πολύχρονος, θὰ εἶναι.

— Νὰ γίνη παλικάρι! Ζήτησε δ βασιλιάς. Νὰ μὴ φοβᾶται τὸν κίνδυνο καὶ ν' ἀγαπᾶ τὴν χώρα καὶ τὸ λαό του.

— Θὰ γίνη! "Εκαμε ἡ Μοῖρα.

— Νὰ εἶναι καλός! παρακάλεσε ἡ βασίλισσα. Η καρδιά του νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους τοὺς πόνους καὶ τὰ βάσανα. Ν' ἀγαπᾶ τοὺς ταπεινοὺς καὶ τοὺς δυστυχισμένους.

— "Ολα ὅσα ζητήσατε θὰ τοῦ δοθοῦν. Τώρα ἐγὼ πάω, θέλετε ἄλλο τίποτα;

— Καλή μας Μοῖρα, ὅχι δὲ ζητοῦμε τίποτ' ἄλλο. Σὰν εἶναι δ γιός μας πολύχρονος καὶ γενναῖος, ἀξιος καὶ διξασμένος, καὶ ἀκόμη ἔχει πονετική καρδιά, τί ἄλλο θέλει;

— Καλά, εἶπε ἡ Μοῖρα κι ἔψυγε.

Μὰ δὲν ἦταν καλὰ καλὰ βγαλμένη ἀπὸ τὸ παλάτι, καὶ ἡ βασίλισσα σηκώθηκε βιαστικὴ κι ἔστειλε τρεχάτο ἔναν ὑπηρέτη νὰ γυρίσῃ τὴν Μοῖρα πίσω.

— Βασιλιά μου! Κάμαμε ἔνα μεγάλο λάθος. "Ολα τὰ ζητήσαμε γιὰ τὸ γιό μας, καὶ ἔνα, μπορεῖ τὸ πιὸ καλύτερο, τὸ ξεχάσαμε.

— Τί ξεχάσαμε; Ρώτησε δ βασιλιάς ἀνήσυχος.

— Ξεχάσαμε νὰ ζητήσωμε νὰ γίνη πεντάμορφο τὸ βασιλόπουλο, σὰν δλα τὰ βασιλέπουλα.

Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἔμπαινε ἡ Μοῖρα σιγὰ σιγὰ ἀκουμπώντας στὸ ραβδάκι της.

— Καλή μας Μοῖρα, ἔλεος! Ξεχάσαμε νὰ δώσης καὶ τὴν δμορφιὰ στὸ βασιλόπουλο, εἰπε ἡ βασίλισσα.

— Βασιλιὰ καὶ βασίλισσα, ἀποκρίθηκε ἡ Μοῖρα, αὐτὸ ποὺ ζητᾷ δὲ γίνεται. "Ο τι ἔγινε, ἔγινε. Τὸ ριζικό του κλείστηκε πιὰ καὶ δὲν ἀλλάζει.

Ἡ βασίλισσα στὰ λόγια τοῦτα ἔβαλε τὰ κλάματα καὶ δβασιλιάς, μ' ὅλο ποὺ δὲν ἔδινε καὶ πολλὴ σημασία στὴν δμορφιὰ τοῦ κορμιοῦ, ἡταν καὶ αὐτὸς καταστενοχωρεμένος.

— Ἀκούσετε, εἰπε ἡ Μοῖρα. Νὰ προσθέσω δὲν μπορῶ πιὰ τίποτα.

— Μπορῶ δμως ἔνα χάρισμα, δποιο μοῦ πῆγε, νὰ τὸ ἀλλάξω μὲ τὴν δμορφιὰ.

Ἡ βασίλισσα ὥσπου ν' ἀκούση πάλι τούτη τὴν καλοσύνη τῆς Μοῖρας, ἔπεσε στὰ γόνατά της καὶ τὴν εὐχαριστοῦσε.

— Καλή μου Μοῖρα! Καλή μας Μοῖρα, ἔλεγε.

— Μὰ κάνετε γρύγορα, [ξαναεἰπε ἡ Μοῖρα] ὅ τι γίνη, νὰ γίνη, γιατὶ μὲ περιμένουν καὶ ἀλλοῦ. Ν' ἀλλάξω τὰ πολλὰ χρόνια ποὺ τοῦ ἔδωσα μὲ τὴν δμορφιὰ;

Νὰ γίνη πεντάμορφο μὰ λιγόχρονο;

Ἡ βασίλισσα ἀνατρίχιασε, καὶ δ βασιλιὰς τὸ ἕδιο.

— Ο Θεὸς φυλάξῃ! φώναξαν καὶ οἱ δυὸ μαζί.

— Ν' ἀλλάξω τὴν παλικαριά του μὲ τὴν δμορφιὰ;

— Οχι, ποτέ! φώναξε δ βασίλιας. Νὰ γίνη φοειτσιάρης; Καὶ τότε τί τὴ θέλει τὴν δμορφιά;

Καὶ συμφώνησε ἡ βασίλισσα μαζί του.

— Ν' ἀλλάξω τότε τὴν καλοσύνη του μὲ τὴν δμορφιά; νὰ εἶναι δμορφος, μὰ σκληρόκαρδος καὶ ἀπονος.

— "Οχι! οχι! χίλιες φορές οχι. "Εκαμε νι βασίλισσα και  
έβαλε τα κλάματα. Και ο βασιλιάς έσκυψε το κεφάλι θλιμ-  
μένος.

Τότε η Μοῖρα, άμα είδε πόσος ήταν ο πόνος τους, τους ψυ-  
χοπόνεσε και τους μίλησε έτσι:

— Τούτο μπορώ να κάμω μόνο: Τὸ παιδί σας μιὰ φορὰ θὰ  
γίνη ἀσχημό. Μὰ νι ἀσχημιά του θὰ είναι μαγεμένη."Οποιος τὸ  
ἀγαπήσῃ τὸ βασιλόπουλο, θὰ τὸ βλέπη πεντάμορφο. Θὰ τὸ  
βλέπη νὰ ἔχῃ τὸν ἥλιο πρόσωπο και τὸ φεγγάρι στῆθος."Οποιος  
τὸ ἀγαπήσῃ, έτσι θὰ τὸ βλέπη.

— Και γίνεται αὐτό; ρώτησε τὸ βασιλικὸ ἀντρόγυνο.

— Γίνεται. Δέχεστε;

— Δεχόμαστε, καλή μας Μοῖρα, και προσκυνοῦ μετὰ πόδια  
σου. Κι έσκυψαν ισαμε τὴ γῆ. "Οταν σηκώθηκαν, δὲν είδαν πιὰ  
τὴ μοῖρα, εἶχε χαθῆ ἀπὸ μπρός τους.

Και ἀλγίθεια, κιόλας ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρόνο γεννήθηκε ἕνα  
παιδί πολὺ ἀσχημό.

Αλλὰ οὔτε ο βασιλιάς οὔτε νι βασίλισσα δὲν τὸ ἔβλεπαν  
πὼς ήταν ἀσχημό, γιατὶ ήταν παιδί τους και τὸ ἀγαποῦσαν.  
"Ελεγε λοιπὸν νι βασίλισσα σκυμμένη ἀπάνω ἀπὸ τὴν κούνια  
τοῦ παιδιοῦ:

— Εἰδεις, βασιλέα μου πολυχρονεμένε, νι Μοῖρα μᾶς χωρά-  
τεψε. Γιὰ νὰ μᾶς τρομάξῃ μᾶς εἶπε πὼς τὸ παιδί μᾶς θὰ  
γινόταν ἀσχημό.

— Αὐτὸ βλέπω κι ἐγώ, ἀπαντοῦσε ο βασιλιάς, και γελοῦσαν  
γιὰ τὸ χωρατὸ τῆς καλῆς Μοίρας.

Και τὸ παιδί μεγάλωνε· και ὅσο μεγάλωνε, νι ἀσχημιά του  
γινόταν πιὸ φανερή.

Αλλὰ κανεὶς δὲν τὸ ἔβλεπε. Γιατὶ ὅλος ὁ κόσμος τὸ ἀγα-  
ποῦσε τὸ βασιλόπουλο. Και αὐτό, γιατὶ τὸ βασιλόπουλο ήταν  
καλό. Αγαποῦσε ὅλο τὸν κόσμο, και ὅλο ἔκανε καλοσύνες.

Κανένας πιὰ δὲν πρόσεχε στὴν ἀσχημιά του. Καὶ ὅχι μόνον αὐτό, παρὰ τὸ ἔδρισκαν καὶ ὅμορφο. Τόσο ποὺ ἡ φύμη του δὲν ἀργησε γὰρ φτάση στὰ πέρατα. Καὶ ἡ φύμη ἔλεγε πώς εἶχε τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι στῆθος.

"Ολοι τὸ ἀγαποῦσαν τὸ βασιλόπουλο.

Καὶ τὰ σκυλιὰ τοῦ παλατιοῦ καὶ τὰ γατιὰ καὶ τὰ πουλιά.  
Κι ἔνα ἀηδονάκι κρυμμένο στὰ κλαδιά ἔλεγε :

Τὸ ξέρω γὰρ τὸ μυστικὸν  
κι ἀκούσετε νὰ σᾶς τὸ πῶ,  
τὸ πὼς ὁ γιὸς τοῦ βασιλιὰ  
πούχει τὴν ἀσχημη θωριὰ  
λάμπει σὰν ἥλιος ποὺ χαράζει.

Εἶναι γιατὶ κάθε φορὰ  
ποὺ θ' ἀντικρύσῃ συφορά,  
κιλαίει ἡ καρδιά του καὶ πονεῖ  
καὶ τοῦ δραφανοῦ ἡ πικρὴ φωνὴ  
βαθιὰ τὰ στήθη του σπαράζει.

Τὸ ξέρω γὰρ τὸ μυστικὸν  
κι ἀκούσετε νὰ σᾶς τὸ πῶ :  
Στὴν ὅψη ἡ καλοσύνη  
περίσσια κάλλη δίνει.

### Μαθαένω γράμματα .

#### I

"Οταν μεγάλωσα λιγάκι μὲ ἔβαλαν στὸ σχολεῖο.

— Γιὰ γὰρ προκόψψη κανεὶς στὸν κόσμο, μοῦ ἔλεγε ὁ πατέρας μου, πρέπει γὰρ ἔρη γράμματα.

"Ανθρωπος ἀγράμματος ξύλο ἀπελέκητο.

”Οταν ὁ ταχυδρόμος τοῦ ἔφερνε κανένα γράμμα, τὸ κοίταζε καλὰ καλά, τὸ γυρνοῦσε ἀπὸ ὅλες τις μεριὲς καὶ ἀναστέναζε:

— Εἶμαι, ἔλεγε, δυστυχισμένος ἀνθρωπος. Δὲν ξέρω νὰ διαβάζω. Εἶμαι ὅπως ὁ τυφλός, ποὺ ἔχει μπροστά του ὅλα τὰ ὥραια πράματα τοῦ κόσμου καὶ δὲν τὰ βλέπει: τὰ βουνά, τὰ δέντρα, τὰ λουλούδια, τὰ ζῶα, τοὺς ἀνθρώπους, ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅμως τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ δῆ.

”Οταν ἄρχισα νὰ διαβάζω, ὁ πατέρας μου ἦταν εὐτυχισμένος. Μοῦ ἔδινε καὶ τοῦ συλλάβειζα σιγὰ σιγὰ τὰ γράμματά του καὶ μοῦ ἔλεγε χαρούμενος :

— Αργότερα, ἂμα μάθης περισσότερα στὸ σχολεῖο, ἐσὺ δὲνδιος παιδί μου θὰ γράψῃς καὶ θ' ἀπαντᾶς στὰ γράμματα ποὺ θὰ μοῦ στέλνουν.

Κάθε βράδυ τοῦ ἔλεγα ὅ τι εἶχα μάθει στὸ σχολεῖο.

— Πατέρα, τοῦ εἶπα μιὰ μέρα, θέλεις νὰ σου πὼ τὸ πρῶτο πρῶτο τραγουδάκι ποὺ μάθαμε;

— Ναί, παιδί μου. Πῶς τὸ λέγε;

— «Ἡ προσευχὴ στὸ Θεό».

Πετάχτηκα χαρούμενος καὶ ἄρχισα μὲ δυνατὴ φωνή :

•2•

Σήκωσε τὰ χεράκια σου  
στὸν Πλάστη ταπεινό,  
σήκωσε τὰ ματάκια σου  
ψηλὰ στὸν οὐρανό,  
κι ἀς ποῦν τ' ἀθώα χελή σου  
ἀθώα προσευχή.

Οἱ ἄγγελοι θὰ παῖξουνε  
μὲ τ' ἀσπρα τους φτερὰ  
καὶ γαροπὰ θὰ τρέξουνε

σιμά σου τρυφερά,  
τὰ χείλη νὰ φιλήσουνε  
ποὺ λὲν τὴν προσευχή.

### Πόσο ἀγαποῦσα τὰ ταξίδια.

Ἄγαποῦσα τὰ γράμματα καὶ πήγαινα ταχικὰ στὸ σχολεῖο.  
Δὲν εἶχα κάνει μήτε μία ἀπουσία. Πρόσεχα τόσο πολύ, ποὺ  
ὅτι ἔλεγε ὁ καλὸς διάσκαλος, τὸ θυμόμουν πιὰ γιὰ πάντα.

Ποτὲ δημως δὲν ξεχνοῦσα τὴν θάλασσα καὶ τὴν μεγάλη μου  
ἀγάπη γιὰ τὰ ταξίδια. Ακόμη καὶ στὸν ὅπνο μου δλο ὧνειρευ-  
όμουν πώς ταξίδευα μὲνα μεγάλο τρικάταρτο καράβι. Θὰ φύγω  
ἔλεγα στὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μου. Θέλω νὰ δῶ ξένους τό-  
πους! ἐδῶ στενοχωριστούμαι. Θέλω νὰ μπῶ σ’ ἓνα μεγάλο καράβι  
νὰ γυρίσω δλο τὸν κόσμο.

— Παιδί μου, μοῦ ἔλεγε τότε ὁ πατέρας μου, δὲν ἔχω ἄλλο  
ἀγόρι. Γιατί θέλεις νὰ φύγης; Ἐγὼ καὶ ἡ μητέρα σου εἴμαστε  
πιὰ γέροι. Τὰ μαλλιά μας ἀσπρισαν. Σὲ λίγο θὰ γίνωμε ἀδύ-  
νατοι. Ἀν ἐσύ φύγης, τί θ’ ἀπογίνουν τὰ χωράφια καὶ τ’ ἀμ-  
πέλια μας; Ἡ γῆ θὰ μένη χέρσα καὶ θὰ καταντήσουν ὄκαρπα  
τὰ δέντρα μας, γιατὶ δὲ θὰ εἶναι κανένας νὰ τὰ δουλεύῃ.

— Εγὼ θὰ δουλεύω ἐκεῖ μακριά, ἔλεγα. Θὰ πάω ἐκεῖ ποὺ  
εἶναι καὶ ὁ θεῖος δ Στυλιανός. Θὰ δῆς, πατέρα, ὅταν γυρίσω θὰ  
είμαι πλούσιός, καὶ ἐσύ καὶ ἡ μητέρα θὰ ξεκουραστῆτε. Θὰ πλη-  
ρώνω ἐργάτες νὰ δουλεύουν τὰ χωράφια μας καὶ δὲ θὰ κο-  
πιάζης ἐσύ πιά, πατέρα.

— Η μητέρα τότε δάκρυζε, μὲ ἔπαιρνε στὴν ἀγκαλιά της καὶ  
μοῦ ἔλεγε:

— Ἄχ, η θάλασσα, παιδί μου, εἶναι πονηρή καὶ σὲ ξεγελᾶ.  
Τὴ βλέπεις γῆσυγη σὰ γάλα, μὰ ἔξαφνα σηκώνεται ἀγριεμένη  
καὶ πνίγει καράβια καὶ ἀνθρώπους.

Δυὸς δάκρυα μεγάλα ἔβλεπα τότε νὰ κυλοῦν ἀπὸ τὰ μάτια  
τῆς μητέρας μου.

Τότε καὶ ἐγὼ μετάνοιωνα, γιατὶ δὲν ἥθελα νὰ στενοχωρῶ  
τὴ μητέρα μου καὶ τὸν πατέρα, ποὺ τόσο τοὺς ἀγαποῦσα καὶ  
ἔλεγχο : «Μητερούλα μου, μὴν ολαῖς. Πιὸ πολὺ καὶ ἀπὸ τὴ θά-  
λασσα καὶ ἀπὸ δλα τὰ ταξίδια τοῦ κόσμου ἀγαπῶ ἐσᾶς καὶ τὴ  
μικρή μας Τασούλα. Μὴν ολαῖς δὲ θὰ πάω πουθενά».

### Πῶς μεγάλωσε ἡ ἀγάπη μου γεὰ τὴ θάλασσα.

Τότε ὅμως ἔνα περιστατικὸ ἄλλαξε τὴ ζωὴ μου. Μιὰ Κυ-  
ριακή, ἔπειτα ἀπὸ τὴ λειτουργία, ὁ ταχυδρόμος μᾶς ἔφερε ἔνα  
γράμμα.

— "Ἄγοιξέ το, Παῦλο, μοῦ εἶπε ὁ πατέρας. Θὰ εἰναι ἀπὸ  
τὸν ἀδερφό μου.

— Φώναξα ὅλος χαρά : Τοῦ θείου τοῦ Στυλιανοῦ.

Τὸ γράμμα ἔγραψε αὐτά :

‘Αγαπητέ μου ἀδερφέ !

Εἴμαι καλὰ καὶ εὔχομαι τὸ ἵδιο γιὰ σένα καὶ τὸ σπίτι σου.  
Αποφάσισα νὰ ἔρθω στὴν πατρίδα νὰ περάσω κοντά σας τὰ  
Χριστούγεννα. Ἐδῶ στὴν ξενιτιὰ ποθεὶ κανεὶς περισσότερο  
τὴν πατρίδα καὶ τοὺς δικούς του. Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα, ή  
θάλασσα, τὰ βουνά, τὰ δέντρα, ὅλα λάμπουν πιὸ πολὺ στὴν καρ-  
διά μου καὶ μὲ προσκαλοῦν.

“Ω, μὲ τί χαρά θὰ σὲ σφέξω στὴν ἀγκαλιά μου, ἀδερφέ  
μου !

Λοιπὸν καλὴ ἀντάμωση καὶ νὰ μοῦ χαιρετᾶς τὴ γυναικα  
σου, τὸν Παῦλο καὶ τὴν Τασούλα.

Σὲ φιλῶ, ὁ ἀδερφός σου  
Στυλιανὸς

· Η χαρά μας ήταν μεγάλη.

“Ολοι οἱ συγγενεῖς, μόλις τὸ ἔμαθαν, ἔρχονται καὶ μᾶς  
ρωτοῦσσαν :

— Πότε ἔρχεται ; Τί ἀλλα σᾶς γράψει ; εἶναι καλά ;

‘Αλλὰ μοῦ φαίνεται, πώς ἀπ’ ὅλους πιὸ πολὺ χαιρόμουν  
ἐγώ, γιατὶ εἰχα τὴν ἐλπίδα πώς θὰ κατώρθωνα νὰ φύγω μὲ  
τὸ θεῖο μου στὴν ξενιτιά.

Θὰ παρακαλέσω τόσο τὸν πατέρα, ποὺ θὰ μ’ ἀφήσῃ. Θὰ  
πάω νὰ δουλέψω, νὰ γίνω καὶ ἐγὼ καλὸς ἄνθρωπος. Θὰ φύγω  
μαζί του, συλλογιζόμουν.

Πήγαινα πάλι στὴν ἀκρη τῆς θάλασσας, ἐπαιζα πάλι μὲ τὰ  
κύματα, καὶ φώναζα δυνατὰ τὰ θαλασσινὰ τραγούδια ποὺ  
ῆξερα. Καὶ ἀκόμη θυμοῦμαι μὲ τί χαρὰ ἔτρεχα στὸν ὄμμο καὶ  
τραγουδοῦσα τὸ «Ναυτόπουλο» :

Μὲ καράβι στὰ ταξίδια  
τὸ ναυτόπουλο γυρνᾶ,  
μὲ τῆς θάλασσας τὰ φίδια  
μέρα νύχτα πολεμᾶ.

Πεταχτὸ σὰν τὸ ξεφτέοι  
ἀνεβαίνει στὰ πανιά,  
καὶ μὲ ζόζους εἰς τὸ χέρι  
λύνει, δένει τὰ σκοινιά.

‘Ο βιοριὰς δὲν τὸ τρομάζει  
οὔτε ἡ ἀπιστη νοτιά,  
οὔτε χιόνι, οὔτε χαλάζι,  
οὔτε κύματα πλατιά.

Στοῦ κινδύνου τὴν τρομάρα  
τὸ φυλάγει μοναχὴ  
τῆς μανούλας του ἡ λαχτάρα  
τῆς μανούλας του ἡ εὐχή.

• **Η θυσία ποὺ κάμεινε στὸ θεῖο Στυλεωνό.**

‘Η ήμέρα τοῦ ἔρχομοῦ ἔφτασε ἐπιτέλους. Ἡταν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ μητέρα μου, ἀφοῦ ζύμωσε τὰ χριστέψωμα, μᾶς ἔλουσε ἐμένα καὶ τὴν Τασούλα, μᾶς ἔθαλε τὰ καλά μας, καὶ ἀφοῦ ντύθηκε καὶ κείνη κινήσαμε μὲ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς.

Πηγαίναμε στὸ μεγάλο λιμάνι τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ νὰ θυσίαςτοῦμε τὸ θεῖο.

‘Η ἀδερφούλα μου ἡ Τασούλα κι ἐγὼ τραβήξαμε πιὸ μπροστὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους χέρι χέρι καὶ μιλούσαμε.

— Θὰ μου φέρνη ὁ θεῖος μιὰ μεγάλη κούκλα! ἔλεγε ἡ Τασούλα καὶ χοροπηδοῦσε ἀπὸ τὴν χαρά της.

Ἐγὼ δμως ἥμουν συλλογισμένος καὶ ἡ καρδιά μου ἔτρεμε.

— Καὶ ἂν ὁ θεῖος δὲ θέλῃ νὰ μὲ πάρη μαζί του; ἔλεγα ἀπὸ μέσα μου.

Μὲ παρηγοροῦσαν δμως τὰ λόγια ποὺ συχνὰ ἀκουγα τὸν πατέρα νὰ λέγῃ : « Ἄμα θέλεις ἑνα πρᾶμα μὲ τὴν καρδιά σου, τὸ κατορθώνεις ! »

Ἐγὼ δὲν ἥθελα καὶ πολὺ μεγάλα πράματα.

Νὰ ταξιδέψω ἥθελα, νὰ δῶ ξένους τόπους, νὰ περάσω θάλασσα, νὰ δουλέψω, νὰ γίνω χρήσιμος στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν πατρίδα μου.

Αὐτὰ συλλογιζόμουν καθὼς πηγαίναμε. Πίσω ἔρχονταν σι συγγενεῖς, ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα.

Εἶχε πιὰ βραδιάσει. Ο ἥλιος εἶχε γείρει πίσω ἀπὸ τὸ βουνό, καὶ ὅλος ὁ οὐρανὸς στὴ δύση ἦταν τριανταφυλλένιος.

Τὸ πρῶτο ἀστέρι ἔλαμψε στὸν οὐρανό. Σιγὰ σιγὰ ἔλαμψαν καὶ τ' ἄλλα. Ἔξαφνα, μακριά, φάνηκε ἑνα φῶς ἀπάνω στὴ θάλασσα.

— Τὸ βαπόρι! φωνάξαμε ὅλοι.

— Γρύγορα νὰ προφτάσωμε ! εἰπε ὁ πατέρας, καὶ ἀρχίσαμε νὰ περπατοῦμε γρύγορα γρύγορα ὅλοι.

“Αμα φτάσαμε στὸ λιμάνι, πλήθος ἄνθρωποι πήγαιναν καὶ ἔρχονταν μὲ φωνὴς καὶ θόρυβο. Τὸ βαπόρι σφύριζε. Τώρα ἔρριχνε τὴν ἄγκυρα. Τὰ φῦτα ὅλα ἡταν ἀναμμένα καὶ σκιὲς σάλευαν ἀπάνω στὸ κατάστρωμα.

‘Ο ἀγεμος φυσοῦσε παγωμένος.

Μὲ τὸ πανωφόρι μου εἶχα τυλίξει τὴν ἀδερφούλα μου, καὶ προσπαθοῦσα νὰ ζεστάνω τὰ χεράκια της μέσα στὰ δικά μου.

Ἐκεὶ ἡ καρδιά μου χιύπησε δυνατά. Μέσα σὲ μιὰ βάρκα ποὺ προχωροῦσε πρὸς ἐμᾶς σιγὰ σιγά, ἔνας ἄνθρωπος στεκόταν ὅρθιος. Μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι διακρίναμε πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς κινοῦσε στὸ χέρι του ἔνα μαντίλι καὶ μᾶς χαιρετοῦσε. Ήταν ὁ θεῖος μου !

‘Ο πατέρας ἔκλαιγε ἀπὸ τὴν χαρά του καὶ ψιθύριζε :

— Ἀδερφέ μου, ἀδερφέ μου !

Τίποτα ἄλλο.

Οι ἄλλοι φώναζαν : «Καλῶς ὥρισες ! Καλῶς ὥρισες !» Ο θεῖος πήδησε στὴ στεριά καὶ μεῖς τρέξαμε νὰ τὸν ὑποδεχτοῦμε.

‘Ο πατέρας τὸν ἀγκάλιασε καὶ ἔκλαιγαν τὰ δύο ἀδέρφια πολλὴ ὥρα, δίχως νὰ μιλοῦν. Κι ἐγώ, χωρὶς νὰ ξέρω γιατί, ἔκλαιγα. Αφοῦ τελείωσαν τὰ καλωσορίσματα, ξεκινήσαμε γιὰ τὸ χωρί μας.

Στὸ δρόμο, ἄλλοι μὲ φανάρια μᾶς φώτιζαν, ἄλλοι μὲ τραγούδια χαιρετοῦσαν τὸν ξενιτεμένο, ποὺ ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια γυρνοῦσε στὸν τόπο του.

Πρώτη φορὰ ἔβλεπα τὸν πατέρα μου νὰ ἔχῃ τέση γρεξη. Καὶ ὅταν καθήσαμε γιὰ τὸ δεῖπνο, γύρω ἀπὸ τὸ μεγάλο τραπέζι, ὅλοι οἱ συγγενεῖς, ὁ πατέρας τραγούδησε γιὰ νὰ χαιρεῖση τὸν ἐρχομό του ἀδερφοῦ του :

«Χίλια καλῶς ώρίσατε, χίλια καὶ δυὸς χιλιάδες! ὁ κάμπος μὲ τὰ λούλουδα καὶ μὲ τὶς πρασινάδες».

### ΠΙῶς ὁ πατέρως μὲ ἀφησε νὰ ἔσενετευτῶ.

Πιὸς ώραῖα Χριστούγεννα δὲν πέρασα στὴ ζωή μου.

Ο θεῖος ἔφερε διμορφα δῶρα σὲ δῆλους.

Ἐφερε στὴν ἀδερφή μου μιὰ μεγάλη κούκλα καὶ σὲ μένα ἔνα καραβάκι σὰν τὰ ἀληθινά, ὅχι σὰν τὰ χάρτινα ποὺ βούλιαζαν ἀμέσως, μὰ ξύλινο, μὲ τρία κατάρτια, μὲ μικρὰ πανάκια, μὲ ναῦτες μέσα καὶ μὲ τὸν καπετάνιο ἀπάνω στὴ γέφυρα.

Στὶς γυναικεὶς ἔφερε φορέματα καὶ στὸ σχολεῖο μας πάλι χάρισε ώραιούς χάρτες καὶ πολλὰ βιβλία.

Ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἤρθε ὁ θεῖος μου, δὲν ἔφυγα ἀπὸ τὸ πλάι του. Πολλὲς φορὲς μοῦ ἐρχόταν νὰ τοῦ πῶ: «Δὲ μὲ παίρνεις μαζί σου, θεῖε μου, ἐκεὶ ποὺ θὰ πᾶς;» Αλλὰ ἀμέσως συλλογιζόμουν τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα καὶ τὴν Τασούλα, καὶ σώπαινα.

Φαίνεται δῆμως, πῶς τὸ ἴδιο εἶχε συλλογιστῇ καὶ ὁ θεῖος, γιατὶ ὅταν πιὸς ἤρθε ὁ καιρὸς νὰ φύγῃ μὲ πῆγρε ἔσχωριστὰ καὶ μοῦ εἴπε:

— Ἐρχεσαι μαζί μου, Παῦλο;

Πήδησα ἀπὸ τὴ χαρά μου, τὸν ἀγκάλιασα καὶ τοῦ εἰπα:

— Ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ ὁ πατέρας δὲ θὰ μὲ ἀφήση! Καὶ δὲ θέλω νὰ κάμω τίποτα χωρὶς τὴ θέλησή του.

— Θὰ τοῦ μιλήσω ἐγώ. Θὰ δοῦμε τί μπορεῖ νὰ γίνη.

Καὶ πῆγε στὴν κάμαρα ποὺ βρισκόταν δὲ πατέρας μὲ τὴ μητέρα. Ἐκεὶ οἱ δύο τους ἐτοίμαζαν τὰ πράματα τοῦ θείου γιὰ τὸ ταξίδι.

— Ήξερα τί θὰ ἔλεγε ὁ θεῖος μου, καὶ ἡ καρδιά μου χτυποῦσε σὰ νὰ γῆθελε νὰ σπάση.

Στὴν ἀρχὴν ἀκουσα τὴν φωνὴν τοῦ θείου μου, ἔπειτα τοῦ πατέρα, ἀλλὰ δὲν κατάλαβα οὕτε μιὰ λέξη.

Τί νὰ ἔλεγαν τάχα; Τώρα δὲν θεῖος μιλᾶ πιὸ δυνατά!

Καταλαβαίνω μερικὰ λόγια:

— 'Εγὼ θὰ φροντίσω . . . μαζί μου . . . Θὰ γίνη καλός . . . μὴν ἔχεις ἔνγοια . . .

Τέλος τοὺς εἶδα νὰ μπαίνουν στὴν κάμαρα ποὺ βρισκόμουν. Ο πατέρας μὲ πλησίασε, ἔβαλε τὸ χέρι του ἀπάνω στὸ κεφάλι μου, καὶ μοῦ εἶπε μὲ φωνὴν ποὺ ποτὲ δὲ θὰ λησμονήσω:

— Παιδί μου, ἀφοῦ θέλεις νὰ φύγης, πήγαινε μὲ τὴν εὐχὴν μου. Δὲν εἰσαι πιὰ μικρός. Εἰσαι δεκατεσάρων χρονῶν, καὶ πολλὰ παιδιὰ στὴν ἡλικία σου δουλεύουν καὶ κερδίζουν τὸ φωμί τους.

Θὰ πᾶς μὲ τὸ θεῖο σου καὶ αὐτὸς πιὰ θὰ είναι ὁ πατέρας σου στὰ ξένα. Νὰ τὸν ἀγαπᾶς, νὰ τὸν σέβεσαι, νὰ κάνης ὁ τι σου λέει.

Ν' ἀγαπᾶς τὴν δουλειά, νὰ λές πάντα τὴν ἀλήθεια, νὰ ἔχης πεποίθηση στὸν ἑαυτό σου καὶ στὸ Θεό. Νὰ μὴ χάνης ποτὲ τὸ θάρρος, ἀλλὰ νὰ ἔχης πάντα στὸ νοῦ σου πώς ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου τὰ κατορθώνει ὅλα.

Ἐπεισα στὴν ἀγκαλιά του κι ἔκλαψα.

### • Θ οὐ ποκαερετεσμός.

"Ἐπειτα ἀπὸ λίγο καιρό, μιὰ νύχτα, φύγαμε.

Εἶδα γιὰ τελευταία φορὰ τὸ σπίτι μου, ὅπου γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα, τὴν αὖλὴν ὅπου ἔπαιζα, τὸ ώραῖο μικρὸ χωριό μου, ποὺ τόσο τὸ ἀγαποῦσα.

Πρὶν φύγω, ἔκαμα τὴν προσευχὴν μου. Παρακάλεσα τὸ Θεὸν νὰ μὲ βοηθήσῃ στὸ ταξίδι, καὶ νὰ μὲ ἀξιώσῃ νὰ γυρίσω καμιὰ μέρα μὲ τὸ καλὸ στὴν πατρίδα.

Πῆρα ἀπὸ τὸ χέρι τὴν Τασούλα καὶ ξεκινήσαμε.

Καζαντζάκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

Ήταν σκοτάδι και μόνο τ' ἄστρα ἔλαμπαν στὸν οὐρανό· πίσω  
έρχοταν δὲ θεῖος μὲ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς.

Τὸ φεγγάρι δὲν εἶχε βγῆ ἀκόμη. Ὁ ἀέρας φυσοῦσε δυνατὰ  
και πρυώναμε. Ἀποχαιρέτησα τὸ μεγάλο πλάτανο, που εἶναι  
στὴ μέση τοῦ χωριοῦ, στάθηκα στὴ βρύση και ἤπια νερὸ γιὰ  
ὕστερη φορά.

Θαρροῦσα πώς ἤταν εὔκολο ν' ἀφήσῃ κανεὶς τὴν πατρίδα  
του, νὰ μπῇ σ' ἕνα καράδι και νὰ φύγῃ!

Και τώρα ἔθλεπα πόσο ἀγαποῦσα γύρω μου ὅλα τὰ πρά-  
ματα, και τὰ πιὸ παραμικρά, που ἄλλοτε δὲν τὰ πρόσεχα κα-  
θόλου.

Ο σκύλος τοῦ ἀγροφύλακα μᾶς πρόφτασε στὴν ἄκρη τοῦ  
χωριοῦ μὲ χαροπὰ γαβγίσματα. Ἐσκυψα, τὸν χάιδεψα και τοῦ  
εἰπα λυπημένα:

— "Εχε γειά! καλὴ ἀντάμωση!"

Η Τασούλα ἔκλαιγε σιγὰ κι ἐγὼ τῆς ἔσφιγγα τὸ χεράκι  
και τῆς ἔλεγα:

— Μὴν κλαῖς, Τασούλα. Εγὼ θὰ γυρίσω γρήγορα και θὰ  
δῆς πόσα καλὰ πράματα θὰ σου φέρω. Ο τι θέλεις θὰ σου  
φέρω, ἀδερφούλα μου.

Βρισκόμαστε πια ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό, δταν ἀπάνω ἀπὸ ἓνα  
μικρὸ λόφο γύρισα και εἶδα πίσω μου. Τὸ φεγγάρι κάτασπρο  
κι δλοστρόγγυλο φώτιζε ὅλα τὰ πάντα μὲ τὸ γλυκό του φῶς.

Η ἐκκλησία ἔλαμπε στὴ μέση τοῦ μικροῦ χωριοῦ μὲ τὸ  
ψηλό της καμπαναριὸ και τὸ στρογγυλό της θόλο.

Δίπλα ἤταν τὸ σχολεῖο μας μὲ τὰ μεγάλα παράθυρα και τὰ  
πυκνά του δέντρα.

Τὰ μάτια μου γέμισαν δάκρυα.

— Καλὴ ἀντάμωση, μουριμούρισα. Ο Θεὸς ξέρει πότε πάλι  
θὰ σᾶς ξαναδῶ.

Τὴ σιγμὴ ἐκείνη δὲ θεῖος μου ἀρχισε νὰ σιγοτραγουδᾷ.

“Ολοι στάθηκαν καὶ ἀκουσαν τὸ τραγούδι του καὶ δάκρυα πλημμύρησαν ὅλα τὰ μάτια:

— Σ' ἀφήνω γειά, μανούλα μου, σ' ἀφήνω γειά, πατέρα,  
ἔχετε γειά, ξαδέρφια μου καὶ σεῖς ἔξαδεοφοῦλες.

Θὰ φύγω, θὰ ξενιτευτῶ, θὰ πάω μακριὰ στὰ ξένα,  
μὰ θὰ γυρίσω, μάνα μου, καὶ μὴ πολυλυπᾶσαι.

Ἄπο τὰ ξένα, ὅπου βρεθῶ, μήνυμα θὰ σου στέλνω,  
μὲ τὴ δροσιὰ τῆς ἀνοιξης, τὴν πάχνη τοῦ χειμῶνα,  
μὲ τ' ἀστεράκια τ' οὐρανοῦ, τὰ ρόδα ὅλα τοῦ Μάη,  
θενὰ σου στέλνω μάλαμα, θενὰ σου στέλνω ἀσήμι.

— Παιδί μου, ἄμε στὸ καλὸ καὶ ἡ Παναγιὰ μαζί σου,  
καὶ τῆς μανούλας σου ἡ εὐχὴ νάναι γιὰ φυλακτό σου,  
νὰ μὴ σὲ πιάνῃ βάσκανο καὶ τὸ κακὸ τὸ μάτι.  
Θυμήσου με, παιδάκι μου, κι ἐμὲ καὶ τὰ παιδιά μου,  
μὴ σὲ πλανέσῃ ἡ ξενιτιὰ καὶ μᾶς ἀλησμονίσῃς.

— Κάλλιο, μανούλα μου γλυκειά, κάλλιο νὰ λιώσω πρῶτα,  
παρὰ νὰ μὴ σᾶς θυμηθῶ στὰ ἔρημα στὰ ξένα.

### ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Πώς περνοῦσα τὰς πρώτες ἡμέρες του ταξιδεούμου.

“Ἐχετε δεῖ ποτὲ πῶς βγαίνει τὸ πουλάκι ἀπὸ τὴ φωλιά του  
καὶ πετᾶ ἐλεύθερο στὸν ἀέρα;

Στὴν ἀρχὴ τρέμει ἡ καρδιά του, χτυπᾶ δυνατά, ἀνοίγει τὶς  
μικρὲς φτερούγες, κι ἔπειτα πάλι τὶς κλείνει· σφαλίζει τὰ μα-  
τάκια του γιὰ νὰ μὴ βλέπη κάτω τὸ ὑψος καὶ ζαλιστῇ.

"Επειτα δημως σιγὰ σιγὰ κοιτάζει και τ' ἄλλα πουλάκια, πόσο ἀφοβά πετοῦν, και παίρνει και αὐτὸς θάρρος.

"Ανοίγει τὰ φτερά του, και ἔξαφνα μὲ δύναμη ρίχνεται στὸν ἀέρα. Πετά! δὲ φοβᾶται πιά! Είναι ἐλεύθερο! Πάει δπου θέλει. Πάει και κάθεται σὲ κεῖνο τὸ δέντρο ἢ στὸν ἀπέναντι βράχο κοντὰ στὴ θάλασσα, ἢ κατεβαίνει στὸ καθαρὸ νεράκι τοῦ ρυακιοῦ και πίνει.

"Ομοια κι ἐγὼ σὰν τὸ πουλάκι ἔψυχα ἀπὸ τὴ ζεστὴ φωλιὰ τοῦ σπιτιοῦ μας και τώρα πετοῦσα ἀπὸ τόπο σὲ τόπο.

Πόσο γρήγορα ἀφῆσαμε πίσω τὸ χωριὸ και τὰ βουνά μας, ἔπειτα δλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, και φτάσαμε σὲ ξένες χῶρες! "Άλλοι ἀνθρωποι, ἄλλες γλῶσσες, ἄλλος κόσμος!

Σὲ κάθε νέο λιμάνι, βγαίναμε ἔξω και μέναμε λίγες ώρες. ἔστελνα ἀμέσως γράμμα στὸν πατέρα και στὴ μητέρα, και τοὺς ἔλεγα πόσο τοὺς ἀγαπῶ και τοὺς θυμοῦμαι, και πόσο εἰμαι εὐτυχισμένος, ποὺ θ' ἀρχίσω νὰ δουλεύω, νὰ κερδίζω μόνος τὸ φωμί μου και νὰ βοηθῶ τὸ σπίτι μας.

Τὶς πρῶτες ήμέρες ταξιδεύαμε μὲ γαλήνη, χωρὶς καμιὰ θαλασσοταραχή.

Στὸ βαπόρι εἶχα γνωριστὴ μὲ τοὺς ναῦτες, και τὸ βράδυ καθόμουν ώρες δλόκληρες κοντὰ στὸ γεροτιμονιέρη.

Μοῦ ἀρεσε νὰ τὸν ἀκούω νὰ λέη γιὰ τὰ ταξίδια του, τὶς τρικυμίες ποὺ πέρασε και τὰ θαύματα τοῦ "Αι Νικόλα, ποὺ προστατεύει τοὺς θαλασσινούς.

Και κεῖ κοντά μας ξαπλωμένος δι γεροσκύλος τοῦ βαπτιοῦ, δι Πιστός, μὲ κοίταζε μὲ τὰ ἔξυπνα μάτια του. Νόμιζες πώς ἔνιωθε και αὐτὸς τι λέγαμε, και περνοῦσε τὶς νύχτες του ν' ἀκούη τὶς ιστορίες του γεροναύτη.

"Ο θεῖος ἥσυχος στὴν καμαρούλα του ἔκανε λογαριασμούς, γιὰ νὰ εἴναι ἔτοιμος νὰ ξαναρχίσῃ ταχικὰ τὴ δουλειά του, μόλις θὰ φτάνει στὸν τόπο ποὺ ἐμπορευόταν.

### Ποιεὶς βεβηλέως θεάθμασα στὸ βαπόρι.

Μαζί μας ταξίδευε κι ἔνα ἄλλο παιδί τῆς γήλικίας μου, δὲ Νίκος, δὲ γιὸς τοῦ καπετάνιου.

Ψηλός, ροδοκόκκινος, ἔκανε περίπατο στὴ γέφυρα μαζὶ μὲ τὴν ἀδερφὴν του, τὴν Ἀνθούλα.

“Αλλοτε πάλι ἥταν ἔαπλωμένος στὴν πολυθρόνα καὶ διάθεαζε ὡραῖα χρυσοδεινένα βιβλία.

“Ήταν τόσο περήφανο αὐτὸ τὸ παιδί, ποὺ ποτὲ δὲν καταδέχτηκε νὰ μὲ χαιρετίσῃ.

“Αλλὰ ἐγὼ μιὰ μέρα τόλμησα νὰ τὸ πλησιάσω.

— “Ηθελα νὰ σᾶς ζητήσω μιὰ μεγάλη χάρη, του εἶπα. Νὰ μοῦ δώσετε ἔνα βιβλίο νὰ τὸ διαβάσω κι ἐγώ, καὶ πάλι νὰ σᾶς τὸ γυρίσω.

— Δὲ δανείζω τὰ βιβλία μου! Ποιὸς εἶσαι; μοῦ ἀποκρίθηκε, τόσο κρύα καὶ μὲ τόση περηφάνεια ποὺ τὰ ἔχασα.

Τὰ ἔχασα, ὅχι ἀπὸ φόρο μὰ ἀπὸ στενοχώρια καὶ ντροπή. Γιατί ἐγὼ νὰ πάω κοντά του!

Μὰ εἶχα θυμώσει καὶ λίγο, κι ἑτοιμαζόμουν νὰ τοῦ ἀπαντήσω:

— Εἶμαι ἵσος μὲ σένα, ὅς εἶμαι φτωχός!

Καὶ θὰ γίνω καλύτερός σου, γιατὶ θὰ δουλέψω καὶ δὲ θὰ εἶμαι κακός, ὅπως ἔσù τώρα.

Μὰ δὲν εἶπα τίποτα.

— Γιατί νὰ φανῶ κακός; συλλογίστηκα. Πρέπει νὰ εἶμαι ἀνώτερός του καὶ νὰ τὸν συγχωρέσω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.

Λυπημένος πῆγα κοντὰ στὸ θεῖο μου καὶ κάθησα. Δὲν πέρασαν ὅμινος πέντε λεπτὰ καὶ νά, ἔρχεται ἡ Ἀνθούλα.

Κρατοῦσε ἔνα ἀπὸ τὰ ὡραῖα βιβλία ποὺ εἶχαν, καὶ δίχως νὰ πῇ λέξη μοῦ τὸ ἔδωσε κι ἔψυγε τρεχάτη.

Πόσο χάρηκα! Ὁχι τόσο γιὰ τὸ βιβλίο, δέσσο γιὰ τὴν καλοσύνη τῆς Ἀνθούλας.

Κάθησα και ἀρχισα νὰ ξεφυλλίζω τὸ βιβλίο.

Τὸ ἔλεγχαν «Τὰ ταξίδια», και ἦταν γεμάτο ὡραῖες ζωγραφίες και ὅμορφες ἴστορίες. Ἐκεὶ ἦταν ἡ ἴστορία ἐνδὲς παιδιοῦ ποὺ γύριζε τὸν κόσμο.

Τί δὲν ἔθλεπε στὰ μέρη ποὺ πήγαινε. Πότε ἔφτανε σὲ μεγάλες πολιτεῖες ποὺ εἶχαν ψηλὰ σπίτια και φαρδιοὺς δρόμους, πότε πάλι ἔφτανε σὲ ἄγρια μακρινὰ μέρη μὲ δάση και βουνά, ὅπου ἦταν παράξενα ζῶα και πολύχρωμα πουλιά και ἄλλα περίεργα πράματα.

Πῶς μοῦ ἀρεσε νὰ τὸ διαβάζω! Τάχα κι ἐγώ, ἔλεγα, θὰ δῷ αὐτοὺς τοὺς τόπους;

Ποῦ νὰ τὸ ἥξερα τί θὰ πάθαινα!

Μὰ ἀς μὴ βιαζόμαστε. Σιγὰ σιγὰ θ' ἀκούσετε τὴν ἴστορία μου ὅλη και θὰ δῆτε.

Τώρα ἀς ἐξακολουθήσω τὰ ἴστορικὰ τῆς ζωῆς μου ἐνα μὲ τὴ σειρά!

### •III• τριτομέρεια.

Αλλὰ ἡ γαλήνη δὲ βάσταξε πολλὲς ἡμέρες. Μιὰ φοβερὴ τρικυμία μᾶς περίμενε.

Πλέαμε πιὰ στὸν ωκεανό. Δὲ βλέπαμε παρὰ οὐρανὸ και θάλασσα. Γῆ πουθενά.

Τὰ κύματα μεγάλα, θεόρατα, σκοτεινά, ἔρχονταν τὸ ἔνα ὑστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο, και πότε ἀνέβαζαν τὸ βαπτόρι σὲ μεγάλο ὕψος, πότε τὸ κατέβαζαν πολὺ χαμηλά, σὰ νὰ γίθελαν νὰ τὸ καταπιοῦν.

Πόσο μακριὰ ἦμουν ἀπὸ τὸ γήσυχο χωριό μου. Ἐκλεινα τὰ μάτια μου κι ἔθλεπα τὴ βρύση, ὅπου τὰ κορίτσια τοῦ χωριοῦ πηγαίνουν μὲ τὸ σταμνὶ στὸν ὄμο νὰ πάρουν νερό.

Ἐπειτα ἔθλεπα τὸν πατέρα και τὴ μητέρα μου, νὰ κάθωγαι στὴν αὐλὴ μᾶς βράδυ βράδυ νὰ κουβεντιάζουν. Ἐθλεπα τὴν Τασούλα νὰ παίζῃ μὲ τὴν κούκλα της,

"Ανοιγα τὰ μάτια μου καὶ ὅλα γάνονταν.

"Ο ἄνεμος φυσοῦσε δυνατά· μεγάλα μαῦρα σύννεφα σκέπαζαν τὸν οὐρανό.

Χοντρὲς σταλαματὶες βροχὴ ἄρχιζαν τώρα νὰ πέφτουν, ἀστραπὲς καὶ βροντὲς ἔλαμπαν στὸ σκοτεινὸν οὐρανό.

"Ο γεροναύτης δὲ φίλος μου, στεκόταν στὸ τιμόνι μὲ καρφωμένα τὰ μάτια στὸ σκοτάδι.

— Τρικυμία, παιδί μου, μοῦ φώναξε· πήγαινε κάτω! Ἡ θάλασσα σὲ λιγάκι θὰ περνᾶ ἀπάνω ἀπὸ τὸ κατάστρωμα, καὶ εἰναι φόβος μήπως σὲ παρασύρῃ.

— Θὰ μείνω μαζί σου, τοῦ ἀποκρίθηκα. Μαζί σου δὲ φορεῦμαι.

Πιάστηκα στερεὰ ἀπὸ ἕνα σκοινὶ καὶ περίμενα. Ο σκύλος κοντά μου γάδιγιζε κοιτάζοντας τὸ πέλαγος. Λὲς κι ἔθλεπε κανένα ἐχθρό.

"Ολοὶ οἱ ἐπιβάτες εἶχαν κλειστὴ στὶς κάμαρές τους καὶ φώναζαν τρομαγμένοι.

"Η τρικυμία, δσσο πήγαινε, ἀγρίευε. Ο ἄνεμος βογκοῦσε μὲ μανία, τὰ κύματα ἀφρισμένα σκέπαζαν τὸ βαπόρι.

"Ημαστε μόνοι, ἀπροστάτευτοι μέσα στὴν ἀπέραντη θάλασσα.

"Ο γῆλιος δὲν εἶχε καλὰ καλὰ βασιλέψει, καὶ ὅμως τὸ σκοτάδι ἡταν βαθύ. Δὲν ἔθλεπα παρὰ μόνο τὸ γεροναύτη νὰ στέκεται δρθὲς καὶ νὰ κρατᾷ στερεὰ τὸ τιμόνι.

Καὶ ἀπάνω στὴ γέφυρα, δὲ καπετάνιος ἀκουγόταν νὰ δίνῃ διαταγὲς μὲ τὴ φωνὴ του τὴ δυνατὴ, τὴν καθαρή, ποὺ δὲ φανέρωνε καμιὰ ἀγωνία.

Μόνο δὲ γεροτιμονιέρης κάποτε μουρμούριζε:

— Θεέ μου, βάλε τὸ χέρι σου, γιατὶ χανόμαστε!

Τὸ αἷμα μου πάγωσε. Συλλογίστηκα πάλι τὸ γῆσυχο χωριό μου, τὰ πράτινα γωράφια, τὰ βόδια ποὺ γυρίζουν τὰ βράδυα κουρασμένα καὶ γῆσυχα.

Τέτοια ώρα ή μητέρα θ' ἄναβε τὸ καντήλι στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας καὶ θὰ παρακαλοῦσε τὸ Θεὸν γὰρ μὲ φυλάγη ἀπὸ κάθε μακό. Συλλογίστηκα πώς τὸ ἔδιο θὰ ἔκαναν καὶ οἱ ἄλλες μητέρες, καὶ οἱ ἀδερφὲς καὶ οἱ γυναικες αὐτῶν ποὺ βρίσκονταν μαζί μου στὸ βαπόρι, καὶ εἶπα:

— "Ισως οἱ εὐχές τους νὰ μᾶς σώσουν.

"Αλλὰ τὴ σιγμὴ ἐκείνη ἔνα ἄγριο κῦμα σηκώθηκε καὶ ἔσπασε ἀπάνω στὸ κατάστρωμα. Τὸ πλοῖο εἶχε γεμίζει νερό.

Τὰ ροῦχα μου βράχηκαν καὶ κρύωνα.

Τὰ δόντια μου χτυποῦσαν.

Παντοῦ σκοτάδι. Μήτε ἔνα ἀστρο δὲν ἔλαμπε στὸν κατασκέτεινο οὐρανό, μήτε ἔνα φῶς πέρα μακριά, νὰ μᾶς δείξῃ πώς βρισκόμαστε κοντὰ σὲ στεριά.

— Χανόμαστε! φώναξαν οἱ ἐπιβάτες.

— "Αἱ Νικόλα, σῶσε μας!

### Τὸ ναυάγιο.

Τὸ πλοῖο τώρα σφύριζε καὶ ζητοῦσε βογήθεια.

"Ισως νὰ περνοῦσε ἀπὸ κεῖ κανένα ἄλλο νὰ μᾶς σώσῃ.

Νόμιζες πώς κι αὐτὸ εἶχε ψυχή, καὶ φώναζε καὶ παρακαλοῦσε.

Τίποτα! "Ολοι προσπαθούσαμε μέσα στὸ σκοτάδι ν' ἀνακαλύψωμε κάποιο φῶς... τὴ σωτηρία....

"Αδικα ὅμως. Οἱ ἀστραπὲς μόνο μᾶς φώτιζαν, καὶ βλέπαμε τὰ κύματα ν' ἀγοίγουν σὰ στόματα θηρίων καὶ νὰ θέλουν νὰ μᾶς καταπισθεῖν.

"Εξαφνα, ἔνας ναύτης φώναξε.

— Τὸ βαπόρι κάνει νερά!

— Τὶς ἀντλίες ἀμέσως! Πρόσταξε ὁ καπετάνιος.

"Ηταν μεσάνυχτα. Οἱ ναῦτες ἔτρεξαν, πῆραν τὶς ἀντλίες καὶ ἀρχισαν ν' ἀδειάζουν τὸ πλοῖο.

Αλλὰ πώς μπορεῖ ὁ ἀνθρωπος νὰ παλέψῃ μὲ τὴν ἀγριεύμένη θάλασσα; Ἡ τρικυμία γινόταν δλο καὶ ἀγριώτερη. Οἱ ναῦτες κουράστηκαν καὶ τὰ νερὰ δλο καὶ ἀνέβαιναν.

— Δὲν μπορῶ πιά! φώναξε ἔνας ναύτης καὶ ἐπεσε λιποθυμισμένος.

Μὰ καὶ οἱ πιὸ δυνατοὶ ἀναγκάστηκαν νὰ σταματήσουν. Καμιὰ σωτηρία!

Τὰ τρομερὰ κύματα ἀνεβοκατέβαζαν τὸ βαπόρι καὶ τὸ ἔκαναν ὃ τι ἥθελαν. Ἐξαφνα βλέπω τὸ θεῖο μου. Ἐρχόταν νὰ μὲ ζητήσῃ. Νὰ μὲ πάρη κάτω μαζί του. Δὲν ξεχώριζα τὴν μορφή του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν φωνή του καταλάβαινα πώς ἔτρεμε ἀπὸ ἀγωνία.

— "Ελα, μοῦ εἰπε, παιδί μου, κάτω.

— "Οχι, τὸν παρακάλεσα, ἄφησέ με νὰ μείνω ἐδῶ.

Φαίνεται πώς καὶ ὁ ἵδιος δὲν ἥθελε νὰ πάγη πιὰ κάτω.

"Ηθελε νὰ εἰναι μπροστά, νὰ βλέπη τί θὰ γινόμαστε.

Μὲ ἀγκάλιασε καὶ περιμέναμε. Ο σκύλος, κι αὐτὸς ἔμενε κοντά μας. Καὶ οἱ τρεῖς γῆμαστε ἐκεῖ συμμαζεμένοι.

"Ενιωθα τὸ κορμί του ζώου νὰ τρέμη μέσα στὴν ἀγκαλιά μου.

— "Ενας βράχος δεξιά! Στεριά! στεριά! φώναξε ὁ σκοπός.

— Προσοχή! βροντοφώνησε ὁ καπετάνιος.

Προσοχή!

— Μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ! μουρμούρισε ὁ τυμονέρης.

Μὰ ἤταν πιὰ ἀργά! Τὸ βαπόρι, εἶχε χτυπήσει σὲ δὲ βράχο καὶ εἶχε ἀνοίξει σὲ δυό!

— Τίς βάρκες στὴ θάλασσα! φώναξε τότε ὁ καπετάνιος.

Μόνο αὐτὸς δὲν εἶχε γάσει τὸ θάρρος του καὶ ἡ φωνή του ἀκουγόταν δυνατή μέσα στὴ βοή τῆς τρικυμίας.

Κατακουρασμένοι οἱ ναῦτες ἔκαναν βιαστικοὶ καὶ τὴν βιτερή τούτη διαταγή.

Στὴ λάμψη τῆς ἀστραπῆς ξεχώρισα βράχους ἐμπρός μου καὶ μιὰ ἀκρογιαλιὰ κάτασπρη ἀπὸ τοὺς ἀφρούς.

Θὰ ἦταν πιὰ κοντὰ νὰ ξημερώσῃ.

Οἱ γυναικεῖς καὶ τὰ παιδιὰ μπῆκαν πρῶτα στὶς βάρκες καὶ τελευταῖοι οἱ ἄντρες.

Μ' ἔβαλαν καὶ μένα σὲ μιὰ βάρκα· θυμοῦμαι κάποτε, σὰ νὰ εἶδα κοντά μού τὰ παιδιὰ τοῦ καπετάνιου, τὸ Νίκο καὶ τὴν Ἀνθούλα. Ἐκεῖ ἦταν καὶ δὲ σκύλος.

Ἄπὸ τὴν στιγμὴν ἐκείνη δὲ θυμοῦμαι πιὰ τίποτα.

Ἐνα κῦμα ἤρθε καὶ μᾶς σκέπασε, ἔπειτα γῇ βάρκα χτύπησε σ' ἕνα βράχο κι ἔγινε γῆλια κομμάτια.

Θυμοῦμαι ἀκόμη πῶς ἄρπαξα μιὰ σανίδα, πάλεψα ωρες δλό-  
κληρες μὲ τὰ κύματα, ώσπου τέλος πιάστηκα ἀπὸ ἕνα βράχο.  
Ἐκεῖ ἔμεινα λιποθυμισμένος, ως τὸ πρωΐ.

### Μόνος!

Ἡ πρώτη λάμψη τῆς αὐγῆς ἀρχιζε νὰ φωτίζῃ τὸν οὐρανό· γῇ θάλασσα εἶχε ἥσυχάσει λιγάκι, κι ἐγὼ μὲ τὰ μάτια ἀγοι-  
χτὰ κοίταζα τρομαγμένος.

Τὸ σῶμα μου ἦταν κατακουρασμένο, γῇ δύναμή μου χα-  
μένη. Δὲν μποροῦσα νὰ κινηθῶ.

Πέρα στὴν ἀνατολὴ τὰ σύννεφα ἦταν ρόδινα, καὶ πίσω τους  
δὲ γῆλιος ἔθγαινε λαιπρὸς καὶ κατακόκκινος.

Αὐτὸς μοῦ ἔδωσε θάρρος καὶ γῇ καρδιά μου γέμισε ἀπὸ εὐ-  
γνωμοσύνη πρὸς τὸ Θεό.

— Σ' εὐχαριστῷ Θεέ μου, εἶπα, σ' εὐχαριστῷ ποὺ μ' ἔσωσες.

Σιγὰ σιγὰ ἀρχισα νὰ ξαναβρίσκω τὴν δύναμή μου.

Μὲ τὰ χέρια καὶ μὲ τὰ πόδια σκαρφάλωσα στὸ βράχο καὶ  
φώναξα. Καμιὰ ἀπόκριση. Φώναξα πάλι.

— Θεε! Ἀνθούλα! Νίκο!

Μόνο οἱ κραξιὲς τῶν γλάρων μοῦ ἀποκρίνονται.

— Μόνος ! Μόνος ! συλλογίστηκα.

Καὶ πάγωσα ἀπὸ τὸ φόβο μου.

"Αγρια βράχια νῦνονταν μπροστά μου.

Προσπάθησα νὰ ξεχωρίσω τὴ στεριά· ἐλαφρὴ σμως ὅμιχλη σκέπαζε τὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ δὲ μὲ ἄφηνε νὰ διακρίνω τίποτα.

Τέλος νά, δὲ γῆλιος τὴ σκορπίζει !

Ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη.

Ἐμπρός μου ἀπλωνόταν ἀκρογιαλιὰ στρογγυλή, κατάφυτη ἀπὸ δέντρα πυκνά. Καὶ μακριὰ στὸ βάθος νῦνονταν ἔνα βουνό, ποὺ τὸ ρόδιζαν οἱ πρῶτες ἀκτῖνες τοῦ γῆλιου.

Ἡ τρικυμία εἶχε πέσει ἐντελῶς.

Τὰ πουλάκια στὰ δέντρα εἶχαν ξυπνήσει καὶ ἀκουγα τὸ κελάδημά τους.

Γύρω μου τὰ θαλασσοπούλια ἀπλωναν τὰ φτερά τους, κάθιζαν γιὰ μιὰ στιγμούλα στὸ κῦμα καὶ πάλι πετοῦσαν ψηλά !

Τί ὅμορφιὰ ποὺ εἶχε ἡ φύση !

Λίγη ὥρα, καὶ σμως καὶ τὸν κίνδυνο ποὺ πέρασα καὶ αὐτὸὺς ποὺ μὲ καρτεροῦσαν δὲν τοὺς λογάριαζα.

Κι εὐχαριστοῦσα τὸ Θεὸν ποὺ μὲ σωσε καὶ μὲ πῆγε σ' ἔνα τόσο ὅμορφο μέρος.

Μόνο ἔνα δὲν μποροῦσα νὰ ξεχάσω, τὸ θεῖο μου.

Τί λύπη ἔνιωθα νὰ συλλογίζωμαι, πὼς αὐτὸς ποὺ τόσο μὲ ἀγάπησε καὶ γῆθελε νὰ μὲ προστατέψῃ εἶχε χαθῆ, καὶ ποτὲ πιὰ δὲ θὰ ἔθλεπα τὴ μορφή του. Τί καλὰ ἄν καὶ κείνος γλετώνε ! Μὰ καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ χάθηκαν;

Τοὺς λυπόμουν καὶ κείνους καὶ τὸ δυὸ παιδιὰ τοῦ καπετάνιου ποὺ θὰ γινόμαστε ἵσως πολὺ καλοὶ φίλοι.

Κάτι βραχάκια ἐκεῖ κοντὰ σχημάτιζαν ἔνα εἰδος γεφύρι, ποὺ ἔγνως τὸ μεγάλο βράχο ὅπου βρισκόμουν μὲ τὴν ἀκρογιαλιὰ.

Εἶπα, ἀς περπατήσω λίγο, νὰ δῶ ποῦ μὲ ἔρριξε ἡ τύχη μου.

Πρὶν ἀφήσω τὸ βράχο μου, κοίταξα πίσω μου. Τὸ πλοῖο στεκόταν βυθισμένο, ἀκίνητο μέσα στὰ γαλανὰ νερά, κομματιασμένο, μὲ τὴν πλώρη ἀπάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα. Ἐκεὶ κοντὰ μερικὰ ξύλα ἔπλεαν.

"Ενιωσα μεγάλη θλίψη καὶ φώναξα δυνατά :

— "Ε, σύντροφοι ! Θεῖε ! Νίκο ! Ἀγθούλα !

Μὰ καὶ πάλι κανεὶς δὲ μοῦ ἀπάντησε.

Αλίμονο ! Ο καημένος μου ὁ θεῖος εἶχε χαθῆ κι ἐγὼ μποροῦσα νὰ τὸν κλαίω. Καὶ ὅλοι εἶχαν χαθῆ...

### Βρίσκω σύντροφο.

Τότε ξεκίνησα. Πήγαινα, πήγαινα, ὥσπου ἔπειτα ἀπὸ πολλὴ ὥρα ἔφτασα στὴν ἀμμουδιά.

"Ετρεχα ἀπάνω κάτω, κοίταζα παντοῦ. Κανένα δμως ἵχνος ἀπὸ ἄνθρωπο δὲν ἔδρισκα. Οὔτε καλύθα, οὔτε καπνός, οὔτε φωνή.

Πουλιὰ μόνο παράξενα πετοῦσαν, ἀγριόπαπιες κολυμποῦσαν, σὶ γλάροι μὲ κραξίες γέμιζαν τὴν ἑρημιά.

"Εξαφνα ἡ καρδιά μου χτύπησε δυνατά !

Πέρα, πίσω ἀπὸ κάτι ἄλλους βράχους, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά μοῦ φάνηκε σὰ ν' ἀκουσα γάδγισμα.

Σταμάτησα μὲ ἀγωγία.

"Αν εἶχα γελαστή ;

"Αλλὰ ὅχι. Δεύτερο γάδγισμα ἀκούστηκε.

— "Ο Πιστός ! φώναξα καὶ ἄρχισα νὰ τρέχω σὰν τρελός.

Καὶ νά, ἀπάνω σ' ἔνα βράχο διακρίνω τὸν Πιστό ὅρθιο νὰ γαδγίζῃ.

Θὰ ἔλεγε κανεὶς πώς καλοῦσε βογήθεια ! Καὶ κεὶ στὰ πόδια του κάποιο ἄνθρωπινο σῶμα ξαπλωμένο !

— "Η Ἀγθούλα !

Ο Πιστός, μόλις μὲ εἶδε, πήδησε ἀπάνω μού. Τὸν χάιδεψα νὰ τὸν ἡσυχάσω καὶ πήγα κοντά του.

Χλωμή, μὲ τὰ μαλλιά της λυμένα, ἢ μικρὴ κόρη τοῦ καπετάνιου κοιμόταν.

— Πέθανε! συλλογίστηκα καὶ ἀρχισα νὰ τρέμω.

Πήγα ὅμως κοντά της καὶ ἔβαλα τὸ χέρι μου στὸ στῆθος της.

Ἡ καρδιά της χτυποῦσε σιγὰ σιγά.

— Ζῆ! φώναξα καὶ πήδησα ἀπὸ χαρά.

Μὲ μεγάλη δυσκολίᾳ ἄνοιξα τὰ σφιγμένα της δόντια· τὴν ἀναποδογύρισα λιγάνι καὶ ἀμέσως ἀρχισε νὰ βγάζῃ τὴν θάλασσα ποὺ εἶχε καταπιεῖ.

Ἐπειτα ἀρχισα νὰ ὑψώνω καὶ νὰ κατεβάζω κανονικὰ τὰ χέρια της γιὰ νὰ βοηθῶ τὰ σπλάχνα της ν' ἀναπνέουν.

Ἐπειδὴ ὅμως ἐξακολουθοῦσε νὰ μένη ἀκίνητη, μεταχειρίστηκα κι ἔνα ἄλλο μέσο. Μὲ τὸ μαντίλι μου τῆς ἐπιασα τὴν γλῶσσα σφιχτά, καὶ ἀρχισα νὰ τὴν τραβῶ μὲ κανονικὲς κινήσεις, ὅπως εἶχα κάνει μὲ τὰ χέρια.

Δὲν ἔχανα τὸ θάρρος μου.

Εἶχα μάθει στὸ σχολεῖο, πὼς οἱ λιποθυμίες τῶν πνιγμένων βαστοῦν πολλὴ ὥρα καὶ δὲν πρέπει ν' ἀπελπιζόμαστε.

Πέντε, ἵσως καὶ περισσότερα λεπτὰ πέρασαν, μὰ ν' Ἀνθούλα ἤταν ἀναίσθητη.

Ἐγὼ ὅμως δὲν ἀπελπιζόμουν.

— Θὰ κάμω ὅ τι μπορῶ, ἔλεγα, γιὰ νὰ τὴν σώσω. Δὲ θὰ χάσω τὸ θάρρος μου.

Καὶ ἀλγίθεια, ἐπειτα ἀπὸ λίγο ἡ καρδιά της χτύπησε δυνατώτερα, τὸ στῆθος σηκώθηκε ἐλαφρὰ καὶ ἀναστέναξε.

Ποτὲ δὲ θὰ λησμονήσω τὴν χαρά μου.

Ἡ Ἀνθούλα ἄνοιξε τὰ μάτια της, κοίταξε γύρω της καὶ μουρμούρισε :

— Ποὺ είμαι; ποὺ είναι ὁ Νίκος; ὁ πατέρας;

Σὰ νὰ ὠνειρευόταν.

Ἐμπρὸς δὲ θάλασσα ἀπλωνόταν ἀπέραντη, δεξιὰ καὶ ἀρι-

στερὰ δὲ ἄμμος. Τίποτ' ἄλλο.

"Εἶχανα δὲ Ἀνθούλα θυμήθηκε τί εἶχε γίνει. Τὸ φοῖβερὸ

ναυάγιο ήρθε στὸ νοῦ της καὶ ἀρχισε γὰρ θρηνῆ.

Προσπαθοῦσα νὰ τὴν παρηγορήσω, μὰ ἔκλαιγα κι ἐγώ.

Μήπως κι ἐγὼ δὲν εἶχα χάσει τὸν προστάτη μου; Τί θὰ γι-

νόμουν τώρα;

"Αλλὰ γῆμουν ἄντρας καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ κάνω σὰν κορίτσι.

Σηκώθηκα λοιπὸν καὶ τῆς εἶπα :

— Τὰ δάκρυα, Ἀνθούλα μου, δὲ μᾶς ὠφελοῦν.

"Ο Θεὸς ποὺ μᾶς ἔσωσε θὰ μᾶς βοηθήσῃ πάλι. Δὲ θὰ γι-

θοῦμε, μὴν κλαῖς.

### Τὸ πρῶτο μᾶς φαγητό.

Πήραμε λίγο θάρρος. "Ημαστε δύο. Δὲν ήταν λίγο σ' αὐτὴ

τὴν ἐρημιά.

— Τώρα, εἶπα στὴν Ἀνθούλα, ἃς ψάξωμε παντοῦ, ἔσως νὰ

σώθηκε καὶ κανένας ἄλλος.

— Νὰ ψάξωμε! εἶπε δὲ Ἀνθούλα καὶ σηκώθηκε.

"Η ἐλπίδα πὼς μποροῦσε νὰ βρῇ τὸν πατέρα της καὶ τὸν

ἀδερφό της τῆς ἔδινε δύναμη.

Ψάχναμε ωρες δλόκηληρες. Τίποτα! Τέλος ἀπελπιστήκαμε

καὶ γυρούσαμε πίσω.

"Η Ἀνθούλα ὅμως δὲν γῆθελε νὰ τὸ πιστέψῃ. Φώναζε, ὅλο

φώναζε :

— Νίκο! πατέρα! Αλλὰ καμιὰν ἀπάντηση δὲν ἔπαιρνε.

Γύρω μᾶς ήταν δὲρημιά.

"Ημαστε δύο ἀδύνατα καὶ ἀνυπεράσπιστα παιδιά.

Καὶ ἂν στὸν τόπον αὐτὸν κατοικοῦσαν ἄγρια θηρία; Η ἀγρι-

ἀνθρωποι ἀνθρωποφάγοι;

— Ήεινώ, είπε σιγά γ' Ἀνθούλα κουρασμένη. Δὲν ἔχομε τίποτα νὰ φᾶμε; "Ολα τὰ πῆρε ή θάλασσα;

— "Ολα τὰ πῆρε ή θάλασσα, μὰ δὲν πρέπει δὰ καὶ ν' ἀπελπιστοῦμε. Κάτι θὰ γίνη.

— Πῶς;

— Βλέπεις ἐκεῖνα τὰ δέντρα; Ἐκεῖ θὰ βροῦμε ἀπ' ὅλα. Καὶ φροῦτα καὶ νερό. Μὴ στενοχωριέσαι.

Προχωρούσαμε, ἀλλὰ μὲ δυσκολία. Ἡμαστε πολὺ κουρασμένοι. Τὰ γόνατά μας ἔτρεμαν. Καὶ δὲ γῆλιος ἔκαιγε πολύ.

— Ἀνθούλα, θάρρος! Γειά σου! Λίγο ἀκόμη καὶ φτάνομε. Νά! φτάσαμε κιόλας!

Καὶ ἀλγήθεια, ἐπιτέλους φτάσαμε.

Δροσερὸς οὐράνιοι φυσοῦσε ἀπὸ τὰ δέντρα καὶ μᾶς δρόσιζε. Καθαρὸς νερὸς μουρμούριζε ἀπὸ μιὰ μικρὴ πηγή. Πλῆθος πουλιά, κόκκινα καὶ πράσινα καὶ κίτρινα, μόλις ἀκουσαν τὰ βγύματά μας, πέταξαν σὰ σύννεφο πολύχρωμο ἀπὸ πάνω μας. Χαρὰ Θεοῦ! Τί ώραια ποῦ εἶναι ἐδῶ! εἶπε γ' Ἀνθούλα.

Γύρω μας ὑψώνονται μεγάλα δέντρα, μὲ πλατιὰ φύλλα καὶ μεγάλους καρποὺς, σὰ θεόρατα τσαμπιά.

— Μπανάνες! φώναξα μὲ χαρὰ καὶ ἀμέσως σκαρφάλωσα κι ἔκοψα.

Μὲ πόση ὅρεξη φάγαμε τὸ γλυκύτατο καὶ νοστιμώτατο καρπὸ, καὶ ἔπειτα γῆπιαμε τὸ δροσερὸς νεράκι σκύθοντας στὴν πηγή!

Σὲ λίγο νυστάξαμε. Ὁ γῆλιος τώρα βρισκόταν ψηλά. Οἱ ἀκτίνες του ὅμως δὲν κατώρθωνταν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν σκιὰ τῶν δέντρων μας.

Ξαπλωθήκαμε λοιπὸν στὴ σκιὰ καὶ ἀμέσως μᾶς πῆρε ὁ ὑπνος.

Καὶ εἶδα ἔνα ώραιο ὄνειρο.

"Ἡμουν, λέει, στὸ σπίτι μας μὲ τὸν πατέρα, τὴν μητέρα

καὶ τὴν Τασσούλα μᾶς. Εἰχα γυρίσει στὴν πατρίδα ἔπειτα ἀπὸ πολύκαιρο ταξίδι. Τοὺς διηγόμουν ὅτι εἶχα δεῖ στὸ ταξίδι μου, καὶ ἡ μητέρα ἐκλαιγε ἀπὸ τὴν χαρά της.

### Τέ άνακάλυψε ὁ Πιστός.

Ἐξαφνα, ἔγρουξε ὁ σκύλος, κι ἐγὼ ξύπνησα.

Σηκώνομαι ἀμέσως καὶ βλέπω τὸν Πιστὸν νὰ μυρίζεται τὴν γῆ καὶ νὰ τρέχῃ ἐδῶ καὶ κεῖ ἀνήσυχος.

Ἐγὼ δὲν ἥξερα τί εἶχε πάθει.

Τὸν ἔθλεπα καὶ ἥμουν ἀνήσυχος, ἀλλὰ πῶς νὰ καταλάβω τί τρέχει.

Οταν, σὲ μιὰ στιγμή, τὸν εἶδα νὰ φεύγῃ μ' ἔνα πήδημα κι ἀμέσως νὰ σταματᾷ καὶ νὰ γαδγίζῃ χαροπά, σειώντας τὴν οὐρά του.

Ποτὲ δὲ θὰ λησμονήσω πόσο ζωηρὰ ἔλαμπαν τὰ μάτια του καὶ πῶς μὲ κοίταζε! Σὰ νὰ μὲ καλοῦσε, σὰ νὰ μοῦ ἔλεγε:

Ἐλα! ἔλα!

— Ανθούλα, εἶπα τότε σιγὰ στὴν φιλενάδα μου, ξύπνησε. Κάτι ανακάλυψε ὁ Πιστός.

Ο σκύλος, μόλις εἶδε τὴν Αγθούλα νὰ ξυπνᾷ, ρίγηκε ἀπάνω της καὶ τὴν τραβοῦσε ἀπὸ τὸ φορεματάκι.

— Κάτι βρῆκε! εἶπε καὶ κείνη καὶ πετάχτηκε. Πάμε, πάμε, Παῦλο.

Ακολουθήσαμε τὸν Πιστό.

Κάποτε τὸν χάναμε μέσα στὰ ψηλὰ χόρτα.

Αμέσως ὅμως πάλι τὸν βλέπαμε νὰ φανερώνεται καὶ νὰ γυρίζῃ σὲ μᾶς τὸ κεφάλι του, σὰ νὰ μᾶς ἔλεγε:

— Κάνετε λοιπὸν γρήγορα!

Ἐξαφνα τὸν βλέπομε νὰ χύνεται σὰν ἀστραπὴ κάτω ἀπὸ ἔνα δέντρο καὶ νὰ γαδγίζῃ δυνατά.

— Βρῆκε ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦσε ! εἶπε γῇ Ἀνθούλα κι ἔτρεξε.  
Ἐτρεξα πίσω της.

Θεέ μου, τί γάταν αὐτό ! Ὁ Νίκος, ὁ ἀδερφός της, βρισκόταν  
ἐκεὶ λιποθυμισμένος.

“ Ήταν ὅμως λιποθυμισμένος γῇ κοιμόταν ; Ἄλλὰ ἀν κοιμόταν,  
πόσσο θὰ γάταν βαθὺς ὁ ὑπνος του, ἀφοῦ οὕτε τὰ γαδγίσματα του  
Πιστοῦ, οὕτε οἱ χαρούμενες φωνὲς τῆς Ἀνθούλας δὲν τὸν ξυ-  
πνοῦσαν.

“ Η καημένη γῇ Ἀνθούλα ! Πῶς ἔπεισε ἀπάνω του ! πῶς τὸν  
ἀγκάλιασε τὸν ἀδερφούλη της !

— Ἀδερφέ μου ! Νικάκι μου, ἀδερφούλη μου ! ἔλεγε, καὶ  
ἔκλαιγε καὶ γελοῦσε μαζί.

‘Ο Νίκος σάλεψε λιγάκι, ἀνοιξε τὰ μάτια του σὰ ζαλισμέ-  
νος, μᾶς κοίταξε καλὰ καλὰ καὶ μουρμούρισε :

— Ἀνθούλα ! ἐσύ ! ἐσύ ! σαι ! Καὶ σύ, Παῦλο.

“ Επειτα εἶπε :

— Καὶ ὁ πατέρας ;

— Δὲν ξέρομε τίποτα, Νίκο. Μὰ φοβοῦμαι πώς μόνο ἐμεῖς  
οἱ τρεῖς σωθήκαμε.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν τοῦ δώσω καιρὸ νὰ συλλογιστῇ τὴ δυστυ-  
χία του, ἄλλαξα τὴν ὅμιλία καὶ τοῦ εἶπα :

— Μὰ πῶς βρέθηκες ἐδῶ, Νίκο ;

— Πῶς ; ἀποκρίθηκε. Πῶς ; Δὲν ξέρω....δὲ θυμοῦμαι.

— “Α ! ἔκοψε καὶ μπανάνες ! εἶπε γῇ Ἀνθούλα, κι ἔδειξε  
τρεῖς μπανάνες κοντά στὴ ρίζα τοῦ δέντρου. Μὰ εἰδεῖς, Νικάκι, τί  
ἄρατο φροῦτο εἶναι ;

— Τί ; μπανάνες ; ἔκαμε ὁ Νίκος. “Οχι, δὲ θυμοῦμαι νὰ τὶς  
ἔκοψα ἐγώ. ”Οχι, δὲ θυμοῦμαι.

— Τότε ποιὸς τάχα νὰ τὶς ἔκοψε καὶ νὰ τὶς ἔβαλε ἐδῶ ;

— Χωρὶς ἄλλο δποιος μᾶς ἔσωσε τὸ Νίκο, εἶπα.

— Καὶ ποιὸς νὰ εἶναι αὐτός ;

Καζαγράκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

— Θὰ τὸν βροῦμε. Θὰ εἰναι ἐδῶ, τὸ καλύτερο ὅμως εἰναι, ὥσπου νὰ γίνη αὐτό, νὰ ξεκουραστοῦμε λιγάκι. Ἔγὼ νυστάζω. Καὶ σεῖς θὰ νυστάζετε.

Ξαπλωθήκαμε καὶ οἱ τρεῖς κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα, ἐΠιστὸς σωριάστηκε μεμιᾶς κοντά μας καὶ σὲ λίγο κοιμόμαστε βαθιά.

### Ἡ ἀπόφασή μου.

Τὰ κελαδήματα τῶν πουλιῶν μὲ δύπνησαν ἀπὸ τὸ γλυκό μου ὑπνοῦ.

“Ο ἕγλιος ἔθγαινε κατακόκκινος καὶ φώτιζε μὲ τὶς χρυσὲς ἀκτίνες τὸν οὐρανό. Ἡσυχο δεράκι θρόιζε γλυκὰ στὰ φύλλα τῶν δέντρων.

“Απάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου πετοῦσαν πλῆθος πουλιών. Άλλα κελαγδοῦσαν σὰν ἀηδόνια, ἄλλα ἔκραζαν βραχνά. “Άλλα ἦταν πράσινα μὲ κόκκινο λαιμό, ἄλλα κίτρινα καὶ ἄλλα κατακόκκινα, σὰ μικρὲς φλόγες.

Δίπλα μου ὁ Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα κοιμόνταν ἀκόμη. Ο Πιστὸς ὅμως εἶχε καὶ αὐτὸς δύπνησει καὶ φύλαγε τ’ ἀφεντικά του, ἔτοιμος νὰ τὰ ὑπερασπιστῇ.

Τὸν χάιδεψα μὲ ἀγάπη.

— Καλέ μου Πιστέ ! Ἐσὺ ἔσωσες τὴν Ἀνθούλα ἀπὸ τὸ θάνατο.

“Άλλα ἔμουν ἀκόμη κουρασμένος.

— Πρέπει νὰ νικήσω τὴν κούραση, συλλογίστηκα.

Πρέπει νὰ τρέξω στὸ γιαλό. Τὸ πλοιό δὲ θὰ ἔχῃ βουλιάξει δλῶς διόλου. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἰναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιά, θὰ πάω κολυμπώντας. Ἱσως νὰ βρῶ τίποτα νὰ πάρω. Ἐδῶ ἀπ’ ὅλα ἔχομε ἀνάγκη.

Σιγὰ σιγά, γιὰ νὰ μὴν δύπνησε τὰ παιδιά, γλίστρησα καὶ ἔψυγα.

Τὸ χόρτο ἦταν ψηλὸ καὶ δρόμο δὲν εἶχε πουθενά.

— Βέβαια, ἔλεγα μὲ τὸ νοῦ μου, τὸ μέρος τοῦτο εἶναι ἀκατοίκητο. Πουθενὰ δὲ βλέπει κανεὶς ἔχνος ἀπὸ ἄνθρωπο. Καὶ πρῶτα πρῶτα, θὰ εἶχε μονοπάτια. Ἐδῶ σὰ νὰ μὴν πάτησε ποτὲ ποδάρι ἄνθρωπου. "Επειτα γὰρ μένει ἀκαλλιέργητη, τὰ δέντρα εἶναι ἄγρια καὶ ἀκλάδευτα.

Πουθενὰ δὲν εἶδαμε ἄνθρωπινη κατοικία.

— Θεέ μου, συλλογιζόμουν ἔπειτα, τί θὰ γίνωμε ἀλγήθεια ἐδῶ μόνοι, πῶς θὰ ζήσωμε χωρὶς ἄλλους ἄνθρωπους;

### III ὥστε ἔφτασα στὸ πλοῖο καὶ τέ βρήκα.

"Ετσι συλλογιζόμουν στὸ δρόμο καὶ παρηγοριόμουν. Φτάνω στὴν ἀκρογιαλιά· ἡ θάλασσα ἦταν τώρα πιὰ ἐντελῶς ζήσυχη.

Τὸ πλοῖο βρισκόταν στὴν ἵδια μεριά, σφηνωμένο στοὺς βράχους, καὶ πολὺ κοντά στὴν ἀκρογιαλιά.

"Όλος ὁ τρόμος τῆς τρομερῆς νύχτας πέρασε ἀπὸ τὰ μάτια μου. Εἰδα τὸν καλό μου θεῖο, τὸν καπετάνιο, τὸ γέρο τυμονιέρη, τὸν ἐπιβάτες ὅλους, ποὺ τώρα δλοι τους θὰ βρίσκωνται στὰ βάθη τῆς θάλασσας, καὶ τὰ δάκρυα γέμισαν τὰ μάτια μου.

— Υπομονή, εἶπα, ὅ τι ἔγινε ἔγινε. Καὶ ἀρχισα νὰ γδύνωμαι. Θὰ πήγαινα στὸ πλοῖο· ἵσως κατώρθωνα νὰ γλιτώσω τίποτα ἀπὸ κεῖ μέσα.

"Επεσα στὴ θάλασσα· σὲ λιγάκι ἔφτασα στὸ πλοῖο! Πιάστηκα στερεὰ καὶ σκαρφάλωσα.

Τί φρίκη! "Ολες οἱ κάμαρες ἀνοιχτές, οἱ πόρτες κομματιασμένες, οἱ ἀποθήκες γεμάτες νερά. Παντοῦ ἐργμιὰ καὶ θάνατος.

Τρέχω στὴν πρύμη ποὺ δὲν ἦταν ἀκόμη βουλιαγμένη.

Βλέπω ἔκει ἔνα σεντούκι. Τὸ ἀνοίγω. Τί χαρά! Ἡταν τὰ σύνεργα τοῦ μαραγκοῦ δίπλα του βρίσκω καὶ ἄλλο ἔνα, γεμάτο γαλέτες. Καὶ ἀλήθεια γῆμουν τυχερός.

Ἄνεβαίνω στὴ γέφυρα καὶ νά, βλέπω κρεμασμένο τὸ τηλεσκόπιο τοῦ καπετάνιου, δυὸ τουφέκια κι ἔνα μεγάλο κουτί φυσένια.

Τώρα ὅμως είχα αὐτὴ τὴν ἔννοια:

Πῶς θὰ κουβαληθοῦν ὅλα αὐτά;

Πρέπει νὰ βιαστῶ, γιατὶ αὔριο μπορεῖ νὰ ἔχωμε πάλι τρικυμία καὶ τότε ἀλίμονο.

Θὰ γίνη χίλια κομμάτια τὸ πλοϊο καὶ ὅλα θὰ χαθοῦν.

Άλλὰ καὶ πῶς νὰ κάμω; "Εκαμα ἀκόμη ἔνα γύρο. Καὶ δὲ Θεὸς μὲ βοήθησε. Ἐκεὶ κάπου βλέπω ἔνα σωρὸ καραβόπανα τρέχω μὲ χαρὰ νὰ τὰ σηκώσω, καὶ τὸ βρίσκω ἀπὸ κάτω; Μιὰ βαρκούλα! Μιὰ κάτασπρη βαρκούλα μὲ τὰ κουπιά της.

— Σωθήκαμε! φώναξα. Ο Θεὸς νά, δὲ θέλει νὰ χαθοῦμε. Σὰ νὰ μὲ ὥδηγησε μὲ τὸ χέρι του σήμερα.

Ναι, ἀλλὰ ως ἐδῶ. Απὸ δῶ καὶ πέρα ἡ δουλειὰ είναι δική μου. Ο κανημένος δ πατέρας μου πολλὲς φορὲς ἔλεγε: «Αἱ Γιώργη βόηθα με! Μὰ κούνα καὶ σὺ τὰ πόδια σου!»

Ξαγαβουτῶ στὴ θάλασσα καὶ φτάνω στὴν ἀκρογιάλιά, ντύνομαι βιαστικὰ καὶ τρέχω στοὺς φίλους μου.

### Τέ παέρονομε ἀπὸ τὸ πλοϊο.

— Ἐμπρός, σηκωθῆτε! φώναξα.

— Τέ τρέχει πάλι; ἔκαμαν καὶ οἱ δύο μισοκοιμισμένοι.

— Ἐμπρός, φτάνει γιὰ σήμερα ἡ ξεκούραση. ἔχομε καὶ δουλειά.

“Οσο νὰ πῆς τρία, βρισκόμαστε στὸ ἀκρογιάλι.

— Βλέπετε, τοὺς εἶπα, τὸ πλοϊο; Πῆγα μέσα, καὶ μὴν τὰ ρωτᾶτε, τέ καὶ τὸ δὲ βρῆκα! Ἐμπρός, Νίκο, ἔλα μαζὶ νὰ τὰ

βγάλωμε ἔξω. Ἡ Ἀνθούλα ἀς μείνη νὰ τὰ παραλαβαίνη.

— Καὶ πῶς θὰ τὰ κουβαλήσωμε;

— Μὲ τὴ βάρκα.

— Καὶ ποῦ θὰ τὴ βροῦμε;

— Θὰ δῆς!

Πέσαμε καὶ σὶ δυὸ στὴ θάλασσα, καὶ σὲ λίγο ἀνεβαίναμε στὸ ναυαγισμένο μας βαπόρι.

— Πατέρα μου, πατέρα μου! φώναξε ὁ καημένος ὁ Νίκος, μόλις ἀντίκρυσε τὴν ἔρημη γέφυρα, καὶ ἀρχισε νὰ κλαίη πικρά. Καὶ ἐγὼ τὸν ἀφησα νὰ κλάψῃ, γιατὶ ηὔερα πόσο τὰ δάκρυα ἐλαφρώνουν τὸν πόνο.

Ἐπειτα τὸν πῆρα σιγὰ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοῦ εἰπα:

— Τώρα, Νίκο, δ πατέρας σου εἶναι στὸν οὐρανό. Τὰ δάκρυα μας σὲ τίποτα δὲν ὠφελοῦν. Ἔλα νὰ κάμωμε ὅ τι μποροῦμε, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε κι ἐμεῖς.

Μὲ χίλια βάσανα σηκώσαμε τὴ βάρκα, τὴ δέσαμε μὲ σκοινὶ καὶ τὴ ρίξαμε στὴ θάλασσα. Ύστερα ἀρχίσαμε νὰ μετακομίζωμε τὰ πράματα. Πρῶτα πρῶτα τὶς γαλέτες, ἐπειτα τὰ ἑργαλεῖα τοῦ μαραγκοῦ καὶ ὕστερα τὰ τουφέκια μὲ τὶς σφαίρες.

Ψάχνοντας καὶ ὁ Νίκος, βρήκε κι αὐτὸς στὸ γραφεῖο τοῦ πατέρα του μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἓνα Εὐαγγέλιο, μερικὰ βιβλία δικά του καὶ τοῦ πατέρα του, καὶ σ' ἓνα συρτάρι καλὰ φυλαγμένη μιὰ μεγάλη μεταξωτὴ σημαία ἑλληνική.

Καὶ τέλος βρήκε ἓνα σακουλάκι γεμάτο χρυσὰ νομίσματα.

— Τί νὰ τὰ κάμωμε τοῦτα; εἰπε ὁ Νίκος· ἐδῶ δὲ μᾶς χρειάζονται. Δὲν ἔχουν καμιὰ ἀξία.

— Ἐδῶ ναί, δὲ μᾶς χρειάζονται· μὰ ἐκεῖ κάτω;

— Ποῦ κάτω; ἀποκρίθηκε ὁ Νίκος μὲ πίκρα, γιατὶ κατόλαβε πῶς ἐνγοσῦσα τὴν πατρίδα.

— Μὰ τί, νόμισες πώς θὰ μείνωμε γιὰ πάντα ἐδῶ;

Πῆρα τὸ σακουλάκι καὶ τὸ πέταξα μᾶζι μὲ τ' ἄλλα πράματα στὴ βάρκα.

— Κάνετε γρύγορα, φοβοῦμαι! φώναξε ἡ Ἀνθούλα.

— Ἐρχόμαστε, μὴ φοβᾶσαι.

Τέλος μπήκαμε στὴ βάρκα.

Τίταν γεμάτη ἀπὸ τὸ πολύτιμο φορτίο μας.

— Προσοχή, μὴν ἀναποδογυριστῇ! εἶπα. Ἀπὸ δῶ κρέμεται ἡ σωτηρία μας.

Ο Νίκος εἶχε κρεμάσει τὸ τηλεσκόπιο στὸν ὄμο του καὶ ἐγὼ ἦμουν φορτωμένος τὰ δυὸ τουφέκια.

Σιγὰ σιγὰ πλησιάσαμε στὴν ἀμμουδιὰ καὶ ἀρχίσαμε νὰ ξεφορτώνωμε.

Τί δουλειὰ αὐτὴ βάσταξε πολὺ· ὅταν τελειώσαμε, ἦμαστε κατακουρασμένοι.

— Λέω νὰ φᾶμε λίγο καὶ πάλι ἐξακολουθοῦμε. Πρέπει νὰ δοῦμε ποῦ θὰ μένωμε.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παξιμάδια βρήκαμε καὶ τυρὶ καὶ παστὸ κρέας νοστιμώτατο.

— Πρέπει νὰ κάνωμε οἰκονομία, εἶπε πολὺ σωστὰ ἡ Ἀνθούλα. Ποιὸς ξέρει τί μᾶς περιμένει;

— Τίποτα δὲ μᾶς περιμένει! εἶπα ἐγὼ γιὰ νὰ τοὺς δώσω θάρρος. Νά, ἔχομε ὅπλα, φαγί. Τὰ δέντρα εἶναι γεμάτα καρπούς, ἡ θάλασσα γεμάτη φάρια· θὰ βροῦμε καὶ κυνήγι, πουλιά, ἐλάφια, λαγούς, ὃ τι θέλομε. Τί νὰ φοβηθοῦμε; Ο Θεὸς δὲν ἀφήνει κανένα νὰ χαθῇ, μόνο θέληση πρέπει νὰ ἔχωμε.

— Ελα, σύκω τώρα, Νικάκι, νὰ πᾶμε πάλι στὸ πλοῖο, νὰ δοῦμε ἂν μποροῦμε νὰ πάρωμε τίποτ' ἄλλο.

— Κουράστηκα· αὔριο πάλι, εἶπε ὁ Νίκος.

— Αὔριο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀργά. Πᾶμε τώρα! τὸ γοργὸ καὶ χάριν ἔχει.

— Εἰπα, δὲν μπορῶ. Δὲν πάω !

”Εκαμε τὸ θυμωμένο.

— ”Ἄς είναι αὔριο, εἶπε γῇ Ἀνθούλα. Ἄπόψε εἰστε κουρασμένοι.

Δὲ θέλησα νὰ ἐπιμείνω, γιατὶ γῆξερα τὶ πεισματάρης ήταν δὲ Νίκος.

Τὸ μετάνιωσα πικρὰ ὕστερα, μὰ ήταν ἀργά. Τὴν νύχτα σηκώθηκε ἀέρας δυνατός, καὶ τὸ πρωὶ ποὺ ἔτρεξα στὴν παραλία, δὲν εἶδα τίποτα.

Τὸ πλοϊο εἶχε χαθῆ.

”Αχ, τὶ εἴχαμε χάσει ἀπὸ τὴν τεμπελιά μας !

”Επρεπε νὰ πάω μόνος μου.

### ΙΙΙ. Βρήκαμε σπέτι.

#### I

Σήμερα τὸ πρωὶ τοὺς εἶπα πῶς πρέπει νὰ βροῦμε σπίτι.

Πήραμε τὰ τουφέκια μας. Ἡ Ἀνθούλα πήρε τὸ τηλεσκόπιο, κάμαρε τὸ σταυρό μας καὶ ξεκινήσαμε.

Πουλιὰ πολύχρωμα πετοῦσαν ἀπὸ πάνω μας, μᾶς κοίταζαν καὶ ἔφευγαν μακριά μας.

— Νά ἔνας παπαγάλος ! φώναξε γῇ Ἀνθούλα, καὶ ἔδειξε ἔνα πράσινο πουλί, μεγάλο σὰν περιστέρι καὶ πιὸ μεγάλο μάλιστα.

— ”Αχ, νὰ τὸ πιάναμε ! Θὰ τὸ μαθαίναμε νὰ μιλᾶ ! Μιὰ φορὰ στὸ σπίτι εἴχαμε ἔναν παπαγάλο ποὺ ἔλεγε : « Καλημέρα, ξύπνα τεμπέλη ! » Τὸ θυμᾶσαι Νίκο ;

— Πῶς δὲν τὸ θυμοῦμαι ; “Ο πατέρας τὸν εἶχε βάλει ἐπίτηδες ἔξω ἀπὸ τὴν κάμαρά μου, γιατὶ ξυπνοῦσα ἀργά.

Κάθε πρωὶ δὲ μὲν ἄφηνε γῆσυχο. Πρὶν καλὰ καλὰ νὰ ξημερώσῃ φώναζε : « Ξύπνα τεμπέλη ! »

Ψέφησε ὅμως γρήγορα. Πρὶν νὰ μὲ μάθη νὰ ξυπνῶ νωρίς.

"Αφησα τὰ δυὸς ἀδέρφια νὰ μιλοῦν, καὶ ἐγὼ πήγαινα ἐμπρὸς  
καὶ συλλογιζόμουν:

— 'Εγὼ εἴμαι πιὸ μεγάλος καὶ πρέπει νὰ τοὺς προστατεύω.  
Νὰ ξυπνῶ πρωΐ, νὰ φροντίζω γιὰ τὸ φαγητό, νὰ κάνω ἐκδρο-  
μὲς γιὰ νὰ δῷ ἀν εἶναι τρόπος νὰ φύγωμε ἀπὸ δῶ.

"Ολα ἐγὼ πρέπει νὰ τὰ φροντίζω.

Τὰ δέντρα ἦταν πυκνὰ καὶ περγούσαμε μὲ δυσκολία. "Ε-  
πρεπε ν' ἀνοίγωμε τὸ δρόμο μέσα ἀπὸ τὰ κλαδιά καὶ τοὺς  
θάμνους.

"Η γῇ ἦταν στρωμένη μὲ φύλλα, τόσα πολλὰ ποὺ τὰ πόδια  
μας χώνονταν ως τὸν ἀστράγαλο.

"Ο σύρανὸς δὲ φαινόταν καὶ οἱ ἀκτίνες τοῦ γῆλιου δὲν περ-  
γούσαν μέσα ἀπὸ τὰ κλαδιά.

"Ο ἀέρας ἦταν γεμάτος ἔντομα καὶ μυρουδιές.

Κάποτε στηγόταν τρομαγμένος κάποιος ἄγριος λαγός, ποὺ  
μᾶς τρόμαζε κι ἐμᾶς. 'Ο Πιστὸς τὸν κυνηγοῦσε κι ἐμεῖς γελού-  
σαμε.

•••

Καθὼς ὅμως προχωρούσαμε, ἔνα πράμα ποὺ παρουσιά-  
στηκε ξαφνικὰ μπροστά μας, μᾶς ἔκαμε νὰ σταματήσωμε  
ἀπότομα καὶ οἱ τρεῖς.

"Ἐνα ποταμάκι ἔτρεχε στὰ πόδια μας καὶ μᾶς ἔκοθε τὸ  
δρόμο.

"Αλλὰ ὅχι, δὲ μᾶς τὸν ἔκοθε.

"Ἐνα μικρὸ γεφύρι ἀπὸ πέτρες, ποὺ τὶς εἶχε βάλει ἀνθρώ-  
πινο χέρι, μᾶς εὐκόλυνε τὸ πέρασμα.

Κοιταχτήκαμε τρομαγμένοι. Δὲν γῆμαστε λοιπὸν οἱ μόνοι  
κάτοικοι τοῦ τόπου!

— Κοιτάξετε, ἔνα γεφύρι !

— "Ωστε ἐδῶ κοντὰ ὑπάρχουν ἀνθρωποι ! Νὰ πυροβολή-  
σωμε, νὰ μᾶς ἀκούσουν !

— Καὶ ἀν εἶναι ἄγριοι;

‘Η Ἀνθούλα τρόμαξε, ὅταν ἀκουσε πώς μπορεῖ νὰ εἶναι ἄγριοι, καὶ φώναξε τὸν ἀδερφό της.

— “Οχι! ὅχι! μὴν πυροβολήσης . . . Μὴν ἀκούσουν!

Επερέμασα τὸ τουφέκι μου, τὸ γέμισα καὶ προχώρησα προσεχτικά.

“Εξαφνα, λίγο μακρύτερα ἀπὸ κεῖ ποὺ ἦμουν, εἶδα μὲν σπηλιά.

‘Η εἰσοδος ἦταν μισοκλεισμένη μὲν μιὰ πόρτα καμωμένη ἀπὸ χοντρὰ κλωνάρια.

Καὶ μπροστά, μικρὰ δεντράκια, σὲ δυὸ γραιμένες φυτεμένα, σχημάτιζαν μιὰ μικρὴ δεντροστοιχία.

— Χέρι ἀνθρώπινο τὰ φύτεψε, συλλογίστηκα. Καὶ θὰ εἶναι πολλὰ χρόνια, γιατὶ τὰ δέντρα εἶναι μεγάλα.....”Επειτα ἡ πόρτα.....Χωρὶς ἄλλο ἀνθρωποι κατοικοῦν ἐδῶ.

Τὰ παιδιὰ εἶχαν ἀπομείνει πίσω, γιατὶ ἡ Ἀνθούλα φοβόταν νὰ προχωρήσῃ.

Γύρισα καὶ τὰ βρῆκα.

— Σταθῆτε ἐδῶ, τοὺς εἶπα, νὰ πάω νὰ κοιτάξω, κι ἔρχομαι υστερα νὰ σᾶς πάρω.

— “Οχι, εἶπε ἡ Ἀνθούλα θὰ ἔρθωμε· ὅλοι μαζὶ πρέπει νὰ κινδυνεύωμε. Εμεῖς νὰ εἴμαστε ἀσφαλισμένοι καὶ σὺ νὰ κινδυνεύης; Δὲν εἶναι σωστό. Μοῦ τὸ εἶπε ὁ Νίκος. Καὶ βρίσκω πώς ἔχει δίκιο.

— Δῆτε! εἶπα· ἐκεῖ μέσα σ’ αὐτὴν τὴν σπηλιὰ κατοικεῖ!

— Ποιός; ρώτησε τρομαγμένος ὁ Νίκος!

— Ἐκεῖνος ποὺ σ’ ἔσωσε! Τόσο εὔκολα ξεχνᾶς τὸ σωτῆρα σου; Ήμες νὰ τὸν εὐχαριστήσωμε.

— “Οχι! ὅχι! φώναξε πάλι ἡ Ἀνθούλα, φοβοῦμαι.

— Εγὼ δὲ φοβοῦμαι, εἶπε ὁ Νίκος!

Πήρε καὶ αὐτὸς τὸ τουφέκι του κι ἐτοιμάστηκε.

— Στάσου ἐδῶ ἐσύ, εἶπε τὴς Ἀνθούλας, καὶ περίμενέ μας.

— "Οχι, καλύτερα ἔρχομαι κι ἐγὼ μαζί σας.

Προχωροῦμε σιγά, κρατώντας τὴν ἀναπνοή μας. Εἶναι πιὰ μεσημέρι καὶ δὲν ἀκοῦμε παρὰ τὰ ἔντομα ποὺ βουλίζουν στὸν δέρα.

Τὰ πουλιὰ μέσα στὰ φύλλα τῶν δέντρων ἡσυχάζουν καὶ κανένα ζῷο δὲ φαίνεται πουθενά.

Μόνο οἱ σαύρες, καταπράσινες καὶ λαμπερές, μένουν ἀκίνητες ἀπάνω στὶς πυρωμένες πέτρες.

Κάποτε περνοῦν ἀπὸ πάνω μας κοράκια, κράζουν δυνατά καὶ φεύγουν μὲ τὰ κατάμυρα φτερά τους.

Πεταλοῦδες πολύχρωμες φτερουγίζουν στὰ λουλούδια.

Καὶ γύρω μας δέντρα μεγάλα ύψωνονται καὶ μᾶς σκεπάζουν. Ἄλλα πουθενά δὲ φαίνεται κανένα σημάδι ἀπὸ ἄνθρωπο-

— "Ερημά! εἴπα ἀπὸ μέσα μου καὶ ἀναστέναξα. "Εξαφναδὲ Πιστὸς στέκεται, μυρίζεται τὸν ἀέρα καὶ γαθγίζει. Τοῦ κάκου προσπαθεῖ ἡ Ἀνθούλα νὰ τὸν κρατήσῃ, αὐτὸς δρυμᾶ καὶ χάνεται.

— Η ἀγωνία μας εἶναι μεγάλη.

— Αλλὰ τὸν ἀκολουθοῦμε μὲ θάρρος.

— Ορμᾶ στὴν εἰσοδὸ τῆς σπηλιᾶς, σπρώχνει τὴν πόρτα καὶ μπαίνει μέσα. Τὸν ἀκοῦμε νὰ γαθγίζῃ μὲ μανία.

— Κάποιος θὰ εἶναι μέσα, εἴπαμε, ἡ Θηρίο ἢ ἄνθρωπος. Δὲν τὸ κρύβω πώς ἡ καρδιά μου ἔτρεμε. "Αν εἶχα τὸν ἐχθρὸ μπροστά μου δὲ θὰ φοβόμουν τόσο.

— Αλλὰ τώρα δὲ Θεὸς ξέρει ποιὸς βρίσκεται στὴ σπηλιὰ καὶ μὲ ποιὸν ἐχθρὸ παλεύει τώρα ἐκεῖ μέσα δὲ Πιστός.

— Πίσω μου δὲ Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα ἔτρεμαν ἀπὸ τὸ φόβο τους τὰ καημένα.

Παιίρων όχρος καὶ λέω:

— "Επιτέλους, δὲ τι γίνη, ἀς γίνη! Θὰ προχωρήσω.

Τὰ γαθγίσματα τοῦ Πιστοῦ ἔξακολουθοῦσαν.

Ἐγώ προχώρησα." Εσκυψα ἀπὸ τὴν μισσοανοιχτὴν πόρτα, ἀλλὰ δὲν εἶδα τίποτα. Μὲν τὸ χέρι μου κάνω σημεῖο στοὺς φίλους μου νὰ ἔρθουν.

Καὶ τότε προχωροῦμε καὶ οἱ τρεῖς σιγὰ σιγά. Ἡ σπηλιὰ ἦταν ἀπλόχωρη, δροσερή, καθαρώτατη.

Στὴν μέση βρισκόταν ἔνα πηγάδι μὲ χείλη πέτρινα, πελεκημένα μὲ κάποια φροντίδα.

Γύρω ἀπὸ τὸ πηγάδι τριγυροῦσε ὁ Πιστὸς μὲ σηκωμένες τὶς τρίχες καὶ γάδγιζε.

Σκύρῳ στὸ πηγάδι μὲ ἀγησυχίᾳ ἐλαφρὸ δεράκι φύσηξε στὸ μέτωπό μου καὶ τὸ δρόσισε. Λοιπὸν δὲν ἦταν πηγάδι μὲ νερό, μὰ θὰ ἦταν καμιὰ μεγάλη τρύπα τῆς γῆς, ποὺ κάπου θὰ χρησίμευε.

"Ισως γιὰ νὰ βγαίνουν κρυφὰ οἱ κάτοικοι τῆς σπηλιᾶς ὅμα θὰ ἦταν κίνδυνος.

"Ημουν βέβαιος τώρα, πῶς κάποιος κατοικοῦσε ἐδῶ μέσα.

Κάποιον θὰ εἶδε ὁ Πιστὸς νὰ χώνεται μέσα στὸ πηγάδι καὶ γιὰ τοῦτο γαδγίζει μὲ τόση ἐπιμονή.

— Τώρα σὲ θέλω, Παῦλο, εἴπα στὸν ἑαυτό μου, νὰ δείξης ἀν εἶσαι παλικάρι !

Φώναξα δυνατά :

— Ποιὸς εἶναι ἐδῶ ;

Καμιὰ ἀπάντηση.

— Δὲν είναι κανείς, μουρμούρισε ἡ Ἀνθούλα, καὶ ήτι καρδιά της βέβαια θὰ ἥσυχασε λιγάκι.

— Καὶ σμως κάποιος θὰ κατοικοῦσε ἄλλοτε ἐδῶ, εἴπε ὁ Νίκος ! Κοιτάξετε ! Ἡ πόρτα δὲν ἔγινε βέβαια μοναχή της. "Επειτα, νά αὐτὸ τὸ τραπέζι ! Νά καὶ ἔνα μαχαίρι καὶ μιὰ ἀξίνα.

— Νά καὶ ἔνα τουφέκι ! φώναξε τρομαγμένη ἡ Ἀνθούλα.

"Ετρεξα καὶ τὸ ξειρέμασα. Ἡταν παλιὸ καὶ σκουριασμένο.

— "Ωστε ἐδῶ θὰ βρίσκεται ἀκόμη ! εἴπα.

— Γιατί ; πῶς τὸ ξέρεις ; ρώτησε ἡ Ἀνθούλα.

— Τὸ ἐναντίον νομίζω, εἶπε ὁ Νίκος. Ἀφοῦ εἰναι τόσο σκουριασμένο, θὰ πὴν πώς κανένας πιὰ δὲν τὸ μεταχειρίζεται.

— Ἐν ἔφευγε θὰ τὸ ἔπαιρνε μαζί του, παρατήρησα.

— Ωστε εἰναι ἐδῶ; εἶπε πάλι τρομαγμένη ἡ Ἄνθούλα.

— Ἐδῶ, μὰ ὅχι βέβαια ζωντανός. Θὰ πέθανε.

Καὶ ἀπὸ μέσα μου πρόσθεσα: Μπορεῖ καὶ νὰ τὸν ἔφαγαν οἱ ἀνθρωποφάγοι ἢ τὰ θηρία.

Σιωπὴ βαθειὰ ἀκολούθησε τὰ λόγια μας.

— Μὰ τότε, φώναξε ὁ Νίκος, ποιὸς μὲ ἔσωσε ἐμένα; καὶ ποιὸν γαθγίζει ὁ Πιστός;

— Μυστήριο! ψιθύρισα, καὶ γίλιες σκέψεις πέρασαν ἀπὸ τὸ νοῦ μου.

Καθήσαμε στὸ κατώφλι τῆς σπηλιᾶς συλλογισμένοι.

Σωπαίναμε, σὰ νὰ περιμέναμε κάποιον. Τὸ παραμικρὸ φύσημα τοῦ ἀέρα στὰ φύλλα μᾶς τρόμαζε.

Γυρνούσαμε τὰ κεφάλια μας καὶ περιμέναμε. Τάκ! τάκ! Ή καρδιά μας χτυποῦσε δυνατά, καὶ τὸ αἷμα μας τὸ νιώθαμε νὰ βουίζῃ στὰ μηλίγγια μας.

Καὶ πάλι κοιτάζαμε τὸ ἀλλόκοτο πηγάδι καὶ λέγαμε μὲ τὸ νοῦ μας: "Οπου εἰναι θὰ φανῇ ὁ Ἄγνωστος.

Πῶς θὰ εἰναι; πῶς θὰ μᾶς ὑποδεχτῇ;

Ἐγὼ ἥμουν ἔτοιμος νὰ σηκωθῶ, νὰ τοῦ σφίξω τὸ χέρι καὶ νὰ τοῦ πῶ:

— Εἴμαστε μικροὶ γαυαγοί, φιλοξενήσατέ μας, ἀν ἀγαπᾶτε!

‘Ο Πιστός, πάντοτε ἀνήσυχος, ἦταν ἀκουμπισμένος μὲ τὰ μπροστινὰ πόδια στὸ πηγάδι καὶ ὅλο μυριζόταν.

— Ἀπὸ τὸ πηγάδι αὐτὸν θὰ ἔφυγε ὁ Ἄγνωστος! συλλλογίστηκα.

Σηκώθηκα καὶ γιὰ νὰ δώσω θάρρος στὰ παιδιὰ φώναξα δυνατά:

— Δὲν ἔρχεσαι! Τόσο τὸ χειρότερο!

Μᾶς ἀρέσει τὸ ἀρχοντικό σου καὶ κάνομε κατοχή! “Ενα!

δύο ! "Αν δὲν παρουσιαστῆς, δταν φωνάξω τρία, τότε ή σπηλιὲ  
γίνεται δική μας.

Περίμενα λιγάνι καὶ δὲν τὸ κρύβω πώς εἶχα καὶ κάποια ἀνη-  
συχία. Σιωπὴ βαθειὰ βασίλευε. Μὲ δυνατὴ φωνὴ ξαναφώναξα :

— Τρία !

Τίποτα. "Ο σκύλος εἶχε ήσυχάσει καὶ τώρα ήταν ξαπλω-  
μένος στὸ κατώφλι.

— Τελείωσε ! εἶπα. Τὸ σπίτι εἶναι δικό μας. Εμπρός, νὰ  
κουβαλήσωμε.

"Αλλὰ δὲν ηταν εὔκολη ή μετακόμιση γῆμαστε μικροὶ καὶ ή  
ἀπόσταση ηταν μεγάλη.

Μὲ τὰ πολλὰ ὅμως βάσανα τὸ καταφέραμε καὶ αὐτό. "Ολα  
ὅσα φυπορέσαμε νὰ σώσωμε ἀπὸ τὸ πλοῖο, τὰ φέραμε στὴ σπηλιὰ.

"Η Ἀνθούλα μᾶς ἔστρωσε τρία ώραῖα κρεβάτια μὲ σανίδια,  
χόρτα ξερὰ καὶ καραβόπανα. Κρεμάσαμε ψηλὰ τὸ εἰκόνισμα  
τῆς Παναγίας καὶ κάναμε τὸ σταυρό μας.

— Δέξα σοι δ Θεός ! εἴπαμε, βρύκαμε ώραῖο σπίτι.

### ΠΙΘΑΣ άνάθεμα φωτεά.

— Λύθηκε τώρα τὸ ἔνα ζήτημα, εἶπε δ Νίκος· τὸ ζήτημα  
τοῦ σπιτιοῦ. Πόσα ὅμως ἄλλα δὲν ἀπομένουν ἀκόμη !

— "Ολα θὰ τελειώσουν καλά, ἀποκρίθηκα· φτάνει νὰ θέ-  
λωμε. Τροφὴ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ βρίσκωμε. Εἶδες καὶ μοναχός  
σου πώς δ τόπος εἶνε γεμάτος κυνήγι.

— Καὶ φωτιά ;

Μόλις εἶπε τὴ λέξη αὐτὴ ή Ἀνθούλα πήδησα ἀπάνω.  
Ἀλγήθεια, πρότη φορὰ τώρα μονάχα ἤρθε στὸ νοῦ μου πώς δὲν  
εἴχαμε φωτιά.

Καὶ τώρα τί θ' ἀπογίνωμε ;

Ηῶς θὰ φύγνωμε τὸ φαῦ μας. Καὶ σὰν ἐρθη δ χειμῶνας πώς  
θὰ ζεσταινόμαστε ;

Τρομερή ήταν ἡ στενοχώρια μου.

Προσπάθησα νὰ μὴν τὸ φανερώσω.

— Μήπως ἔχεις, Νίκο, κανένα σπίρτο στὴν τσέπη σου;

“Ηθελα νὰ κάμω τὸν ἀδιάφορο, μὰ ἡ φωνή μου ἔτρεμε. Ἡ ξωή μας κρεμόταν ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ Νίκου.

— Ο Νίκος ἔψαξε τὶς τσέπες κι ἔπειτα εἶπε:

— “Οχι, δὲν ἔχω.

— Ψάξε καλύτερα, Νίκο· εἶναι ἀνάγκη.

— Δὲν ἔχω, εἴμαι βέβαιος.

Σώπασα. Ἐδγαλα τὸ σακάκι μου, καὶ ἄρχισα σιγὰ μὲ με-

γάλη προσοχὴ νὰ κοιτάζω τὶς τσέπες μου. Ἐξαφνα, σὲ μιὰ ραφὴ, τὸ χέρι μου σταμάτησε σ' ἕνα ξυλαράκι. Μὲ τί χαρὰ τὸ ἔπιασα! “Ω ναί, ήταν ἔνα σπίρτο. Τὸ ἔδγαλα μὲ προσοχὴ, τὸ στέγνωσα στὸν γῆλοι καὶ ἔτρεμα ἀπὸ τὴν συγκίνηση.

Τί ἀξιζε τὸ μικρὸ αὐτὸ κομματάκι ξύλο, που εἶναι τόσο συνγκριτισμένο στὰ πολιτισμένα μέρη! Τότε μόνο κατάλαβα τὴ μεγάλη ἀξία του.

Διάλεξα μιὰ πέτρα, μάζεψα ξερὰ χόρτα καὶ σκύφαμε καὶ οι τρεῖς. Ἐτριψα τὸ σπίρτο στὴν πέτρα, μὰ τίποτα!

— Δὲ θὰ τὸ ἐτριψα δυνατά, εἶπα, ἀπὸ μέσα μου. Πῶς φοβούμαι! Τὸ χέρι μου τρέμει.

Τὸ ξανατρίθω μιὰ μικρούλα φλόγα πήδησε, μὰ ἀμέσως ἐσβῆσε.

— Πάει, χαθήκαμε! εἶπα καὶ τὰ μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Σηκώθηκα ἀπελπισμένος.

— Θεέ μου, τί νὰ κάμω; μουρμούρισα. Τί νὰ κάμω;

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη, ξαφνικὰ τὸ μυαλό μου φωτίστηκε ἀρπαξα τὸ τηλεσκόπιο, ξεβίδωσα τὸ φακό του καὶ τὸν γύρισα κατὰ τὴν γῆλοι ἀπάνω ἀπὸ ξερὰ χόρτα.

Σὲ λίγη ώρα σηκώθηκε καπνὸς καὶ φλόγα.

Αρχίσαμε ὅλοι νὰ πηδούμε ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ νὰ χορεύωμε σὰν ἄγριοι.

— Σωθήκαμε ! σωθήκαμε ! φωνάζαμε.

Ἡ μοναξιὰ μᾶς φάνηκε ἐλαφρότερη. Εἴχαμε τώρα καινούριο σύντροφο καὶ προστάτη, τὴν φωτιά.

Οἱ πρῶτες αὐτὲς ἐπιτυχίες μᾶς ἔκαμαν νὰ πιστεύωμε στὴ δύναμή μας.

Ἐμπρός, θάρρος ! φωνάξαμε. "Ο τι θέλει ὁ ἄνθρωπος τὸ κατορθώγει !

### ΠΙΘΑΣ ΚΑΝΑΙΩΣ ΕΝΑ ΝΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

Εἶχαν περάσει πιὰ δέκα μέρες ποὺ γῆμαστε στὸ νησί μας. Λέω νησί, γιατὶ δυστυχῶς γῆμουν τώρα βέβαιος γι' αὐτό. Γύρω τριγύρω μας ἦταν θάλασσα, καὶ τρόπος δὲν ἦταν νὰ φύγωμε καὶ νὰ σωθοῦμε. "Ἐπρεπε νὰ περάσῃ πλοϊο· διαφορετικὰ γῆμαστε χαμένοι. Νά μὲ ποιὸν τρόπον βεβαιώθηκα πώς πέσαμε σὲ νησί : Δυὸς μέρες ἦταν ποὺ εἶχα ἀγεθῆ στὸ ψηλὸ βουνό, ἀπέναντι στὴ σπηλιά· στρέψω γύρω τὰ μάτια μου καὶ τί νὰ δῶ; Θάλασσα, θάλασσα, παντοῦ η θάλασσα μᾶς περικύλωνε καὶ μᾶς χώριζε ἀπὸ τὸν κόσμο.

Δὲν εἶπα τίποτα στοὺς συντρόφους μου γιὰ νὰ μὴν τρομάξουν. Καλύτερα δλα τὰ κακὰ νὰ τὰ κρατῶ γιὰ τὸν ἑαυτό μου.

Τὴν γῆμέρα ὅμως ἐκείνη, δίχως νὰ προσέξω, εἶπα στοὺς φίλους μου :

— Ό καιρὸς φεύγει γρήγορα, καὶ θὰ ἔρθη μέρα ποὺ δὲ θὰ ξέρωμε τί μῆνα ἔχομε καὶ πόσο καιρὸ βρισκόμαστε στὸ νησί μας.

— Ποιὸν νησί ; φώναξε θυμωμένος ὁ Νίκος. Πῶς τὸ ξέρεις πῶς εἶναι νησί ;

— Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ νησί ! Εἶπα ἐγὼ τότε, πολεμώντας νὰ λιγοστέψω τὸ φόδο ποὺ ἔπιασε τοὺς φίλους μου δλα τὰ κακὰ πρέπει νὰ τὰ περιμένωμε καὶ νὰ μὴν τὰ φοβόμαστε. "Ἄς εἶναι ὅμως, ἂς τ' ἀφήσωμε αὐτό· ἀλλοὶ γῆθελα νὰ πῶ. Εἶναι ἀνάγκη νὰ φτιάσωμε ἔνα νημερολόγιο, γιὰ νὰ μετροῦμε τὸ χρόνο.

— Καὶ πῶς θὰ τὸ κάμωμε;

— Τώρα θὰ δῆτε τί μέρα ναυάγησε τὸ πλοῖο μας, θυμᾶστε;

— Ἐγὼ θυμοῦμαι! πετάχτηκε ἡ Ἀνθούλα· τὸ Μάη στὶς εἴκοσι μία· γάταν ἡ γιορτὴ τοῦ πατέρα.

Μέτρησα καὶ βρῆκα πῶς εἶχαμε σήμερα πρώτη Ιουνίου.

Ἐπειτα ἔκοψα δυὸς ξύλα, ἕνα μεγάλο κι ἕνα μικρό.

— Κοιτάξετε ἐδῶ, τοὺς εἶπα· σήμερα ἔχομε πρώτη Ιουνίου. Ἐδῶ στὸ μακρὺ ξύλο θὰ χαράζωμε κάθε μέρα μιὰ κοπῆ· θὰ εἰναι ὁ γῆμερος ἀγάπης μας. "Αμα τελειώνει ὁ κάθε μῆνας, θὰ χαράζωμε στὸ ἄλλο, τὸ κοντὸ ξύλο, μιὰ κοπὴ πάλι, ἀφοῦ πρῶτα σκαλίσωμε μπροστὰ τὴ λέξη Ιούνιος, καὶ τὸ ἔτος ποὺ βρισκόμαστε. Τώρα βλέπομε στὸ μεγάλο ξύλο πέντε κοπὲς καὶ στὸ μικρὸ δύο. Θὰ ποῦμε: ἔχομε σήμερα πέντε Ιουλίου. Καταλάβατε;

— Καταλάβαμε! ἀποκρίθηκε ἡ Ἀνθούλα. Μὰ πῶς θὰ ξέρωμε, ἂν ὁ μῆνας ἔχει τριάντα ἢ τριάντα μία μέρες;

— Εύκολώτατο εἶπε ὁ Νίκος. Αὐτὸ σὲ σκοτίζει; Νά, κλεῖσε τὸ χέρι σου: πρόσεξε τώρα· βλέπεις ἐδῶ τοὺς τέσσερες κόμπους τοῦ χεριοῦ ποὺ φουσκώνουν; Ἀρχίζομε ἀπὸ τὸν πρῶτο καὶ μετροῦμε τοὺς μῆνες ἀπὸ τὴν ἀρχή. "Οσοι μῆνες πέφτουν ἀπάνω στὸν κόμπο ἔχουν τριάντα μία μέρες, δσοι στὸ λακκάκι ποὺ βρίσκεται στὴ μέση, ἔχουν τριάντα. Μόνο ὁ κουτσοφλέβαρος καθὼς ξέρεις ἔχει εἴκοσι δύτικά, καὶ κάθε τέσσερα χρόνια εἴκοσι ἐννιά κήμερες.

— "Α, ώραία! φώναξε ἡ Ἀνθούλα· ἐγὼ θὰ ἔχω τὴ φροντίδα νὰ κρατῶ τὸ γῆμερο λόγιο! Δέχεστε;

— Εύχαριστως, εἶπαμε οἱ δύο. Ο Θεὸς νὰ δώσῃ νὰ μὴ χαράξης πολλὲς κοπὲς στὸ κοντὸ ξύλο!

— Κατάλαβα, ἀποκρίθηκε γελώντας ἡ Ἀνθούλα. Γρύγορα θὰ κατορθώσωμε νὰ γυρίσωμε πίσω στὴν πατρίδα.

Κούνησα τὸ κεφάλι μου, μὰ δὲν εἶπα τίποτα.



«Θυμοῦμαι ἀκόμη πώς ἄρπαξα μιὰ σανίδα, πάλεψα ὥρες διλόκλητος μὲ τὰ κύματα, ὥσπου τέλος πιάστηκα ἀπὸ ἕνα βράχο...» (σελ. 26).

— Ποιὸς ξέρει, συλλογίστηκα, τί μᾶς περιμένει! "Ισως χρόνια και ḥρόνια νὰ μείνωμε ἐδῶ. "Ισως ὀλόκληρη τὴ ζωὴ μας. Χρειάζεται θάρρος. "Ετσι μόνο θὰ νικήσωμε και θὰ σωθοῦμε.

IIIώς σχεδεάζομε νὰ ζήσωμε στὸ ἔργο μονησέν.

— Φίλοι μου, τοὺς εἶπα τὴν ἄλλη μέρα, πρέπει νὰ βάλωμε τάξη στὴ ζωὴ μας πρέπει νὰ ἔχωμε ἕνα πρόγραμμα. Γιὰ δυὸς πράματα πρέπει νὰ φροντίζωμε: πρῶτα πῶς θὰ ζήσωμε ἐδῶ και ἔπειτα πῶς θὰ γυρίσωμε στὴν ἀγαπητὴν μας πατρίδα.

Λοιπόν, ἀκοῦστε τί προτείνω:

— "Η Ἀνθούλα θὰ είναι ἡ νοικοκυρὰ τοῦ σπιτιοῦ. θὰ μαγειρεύῃ, θὰ ράβῃ, θὰ πλένῃ και ἀκόμη θ' ἀνεβαίνῃ δυὸς φορὲς τὴν ἤμερα ἐδῶ κοντὰ στὸ λόφο, νὰ κοιτάζῃ μὲ τὸ τηλεσκόπιο τὴ θάλασσα. "Ισως νὰ φανῇ κανένα πλοῖο νὰ μᾶς σώσῃ.

— Δέχομαι μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση, εἶπε ἡ Ἀνθούλα. Τέχαρὰ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ δῶ τὸ πλοῖο και θὰ σᾶς φωνάξω: "Ερχεται! "Ερχεται!

— Κι ἐμεῖς, Νίκο, θὰ βγαίνωμε μαζὶ πάντα μὲ τὰ τουφέκια μας μπορεῖ ν' ἀπαντήσωμε κανέναν ἔχθρο και πρέπει νὰ εἴμαστε ὠπλισμένοι. Θὰ κυνηγοῦμε και θὰ φέρνωμε κρέας, θὰ τὸ κάνωμε παστὸ νὰ τὸ ἔχωμε τὸ χειμῶνα, ὅταν οἱ βροχὲς θὰ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ βγαίνωμε ἔξω. Και στὸ ξέγκι τῶν ζώων ποὺ θὰ σκοτώγωμε θὰ βάζωμε φιτίλι ν' ἀνάβωμε τὸ λύχνο μας.

— Ποιὸ λύχνο; εἶπε ὁ Νίκος κοροϊδευτικά. Ποῦ νὰ τὸν βροῦμε; Ὁνειρεύεσαι, Παῦλο;

— Θὰ φτιάξωμε μοναχοί μας.

— Ηδῶς; δῆλα τὰ βλέπεις ἐσὺ εὔκολα.

— "Ολα είναι εὔκολα.

— Καλά, θὰ δοῦμε. Και ἀλάτι ποῦ θὰ βρῆς γιὰ τὸ παστό σου κρέας;

— Αλάτι ἔχομε δέσσο θέλομε· δὲ βλέπεις τὴν θάλασσα; Θὰ γεμίζωμε τὶς γοῦνες τῶν βράγων μὲθαλασσινὸν νερό, θὰ τὸ ἀφήνωμε νὰ ἐξατμίζεται στὸν ἥλιο, καὶ θὰ μένη τὸ ἄλατι στὸ βάθος.

— Τὸ σπουδαῖο δὲν εἶναι αὐτό, εἶπε δὲ Νίκος πεισματωμένος· τὸ σπουδαῖο εἶναι νὰ δοῦμε πῶς θὰ φύγωμε ἀπὸ δῶ. Πρέπει νὰ μάθωμε ποῦ βρισκόμαστε.

— Βρισκόμαστε σὲ νησί.

— Όχι, σὲ ἥπειρο.

— Σὲ νησί!

— Σὲ ἥπειρο! φώναξε θυμωμένος δὲ Νίκος· θὰ σου τὸ ἀποδεῖξω! "Ελα, πάρε τὸ τουφέκι σου καὶ πάμε!

— Εσύ, Ανθούλα, νὰ μείνης ἐδῶ μὲ τὸν Πιστό· θὰ γυρίσωμε γρήγορα.

— Καὶ νὰ μοῦ κρατᾶτε ἔναν παπαγάλο.

— Καλά, ἀν σταθῇ νὰ τὸν πιάσω! ἀποκρίθηκα γελώντας, καὶ κινήσαμε μὲ τὰ τουφέκια κρεμασμένα στὸν ὄμο.

### Τὸ πρῶτο μας κυνήγε.

Οἱ ἀέρας ἦταν ζεστὸς καὶ μυρισμένος. Καὶ τὸ πιὸ ταπεινὸ λουλούδι μοσκοβιόλοῦσε.

Σύννεφα ἀπὸ πεταλούδες σγκώγονταν ὅταν περνούσαμε, πετοῦσαν ἐλαφρὰ κι ἔπειτα πάλι κατέβαιναν καὶ κάθιζαν στὰ μυρωμένα χόρτα.

Στὸν ἀέρα βούζαν γρυσσοπράσινα σκαθάρια καὶ χρυσὲς μέλισσες καὶ σφῆκες.

Σταματούσαμε συχνὰ γιὰ νὰ θαυμάσωμε τὴν ὁμορφιὰ τριγύρω μας· πότε πάλι πολεμούσαμε νὰ πιάσωμε μιὰ μεγάλη πεταλούδα μὲ μαῦρα φτερὰ καὶ μὲ κόκκινες βούλες. Κάποτε ἔνα συννεφάκι περνοῦσε καὶ μᾶς ἔκρυθε τὸν ἥλιο.

Σγκώγαμε τὸ κεφάλι· δὲν ἦταν σύννεφο, μὰ ἔνα κοπάδι

ἀγριοπερίστερα ποὺ ἔφευγαν τρομαγμένα, γιατὶ ἀπὸ πίσω τὰ κυνηγοῦσε ἔνα ἄγριο γεράκι.

Παπαγάλοι πράσινοι φώναζαν μὲ βραχυὴ φωνὴ, πιάνονταν μὲ τὰ γυριστά τους νύχια ἀπὸ τὰ κλαδιά κι ἐσκυθαν γὰ μᾶς δοῦν ποὺ περνούσαμε.

— Τέ ὅμορφο μέρος! ἔλεγε ὁ Νίκος.

‘Αλλὰ καὶ τί ἐρημιά! ’Αμα δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ή καρδιά μας δὲν μπορεῖ νὰ χαρῇ.

Προχωρούσαμε βιαστικοὶ καὶ χαρούμενοι.

Μπούμ! ἀκούω ἔαφνικὰ μπροστά μου.

Βλέπω τὸ Νίκο γὰ τρέχη στὰ πλάγια τοῦ βουνοῦ.

— Μιὰ κατσίκα! σκότωσα μιὰ κατσίκα, μοῦ φώναξε χωρὶς καθόλου νὰ γυρίσῃ.

‘Ετρεξα ἀπὸ πίσω του, πηδούσαμε τὰ χαμόκλαδα καὶ τὶς πέτρες, περάσαμε ἔνα μικρὸ πωταμάκι καὶ φτάσαμε σὲ μιὰ μηρή λίμνη, λίγο παρακάτω ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ βουνοῦ.

‘Εκεὶ πιασμένη στὰ κλαδιὰ φώναξε ή πληγωμένη κατσίκα. ‘Ο Νίκος χύθηκε καὶ τὴν ἄρπαξε ἀπὸ τὰ κέρατα.

— Δὲν τὴν σκότωσα! φώναξε χαρούμενος, πλήγωσα μόνο τὸ πόδι της.

‘Η χαρά μας δὲ λέγεται, χαϊδεύαμε τ’ ὅμορφο ζῶο τοῦ δικαίου χόρτα, ἀλλὰ τὸ δυστυχισμένο πονοῦσε καὶ φώναξε ἀδιάκοπα.

— Πρέπει γὰ τῆς δέσωμε τὸ πόδι, εἰπε δ Νίκος. ξέρεις ἐσύ;

— Ναί, ξέρω. εἶδα μιὰ φορὲ τὸν πατέρα μου νὰ γιατρεύῃ τὴν κατσίκα μας, ποὺ εἶχε γκρεμιστῆ.

— Κάνε λοιπὸν γρήγορα.

‘Επλυνα καλὰ καλὰ τὴν πληγὴ της, ἔπειτα ἔκοψα μικρὰ κκλαμάκια καὶ μὲ βοῦρλα ἔδεσα τὸ πόδι της. ’Γιστερα τὸ τύλιξα μὲ πολλὰ δροσερὰ φύλλα καὶ τέλος σήκωσα τὸ καγμένο τὸ ζῶο ἀπάγω στοὺς ὕμους μου.

— Πάμε τώρα σπίτι, είπα, κι ἄλλη φορὰ κοιτάζομε γιὰ τὴν ἥπειρο. Φαντάζομαι τί χαρὲς θὰ μᾶς κάμη γ' Ἀνθούλα!

### Γυρέζομε στὸ σπίτι.

Μὲ τὸ τουφέκι στὸν ὅμο δὲ Νίκος πήγαινε μπροστὰ καὶ μοῦ ἀνοιγε τὸ δρόμο. Ἡταν εὐχαριστημένος γιατὶ πέτυχε τὸ κυνῆγι του. Εἶχε ἔχασε δλα τὰ βάσανά μας καὶ ἀρχισε νὰ τραγουδᾶ:

Στρατιώτης πῶς μ' ἀρέσει,  
στρατιώτης στὸ στρατό!  
Νάχω δαχτυλίδι μέση  
καὶ κορμάκι λυγιστό.

—  
Τὸ τουφέκι μου στὸν ὅμο,  
τὸ σπαθὶ μου στὸ πλευρό,  
νάχω πίστη μου καὶ νόμο  
τὴ σημαία μὲ σταυρό.

Ἡ Ἀνθούλα ἀκουσε ἀπὸ μακριὰ τὸ τραγούδι καὶ πετάχτηκε ἔξω ἀπὸ τὴ σπηλιά. Ὁ σκύλος εἶχε τρέξει μπροστά, κουνοῦσε τὴν οὐρά του, γάθγιζε χαρούμενος καὶ μυριζόταν τὴν κατσίκα.

— Τί κρατᾶς, Παῦλο; μοῦ φωνάζει γ' Ἀνθούλα.  
— Ἀν βρῆς, τῆς ἀποκρίθηκα γελώντας καὶ κρύψηκα πίσω ἀπὸ ἓνα δέντρο.

Τὴ σιγμὴ ἐκείνη γ' κατσίκα ἀρχισε νὰ βελάζῃ δυνατά.  
— Κατσίκα! πιάσατε μιὰ κατσίκα! φώναξε γ' Ἀνθούλα καὶ χτύπησε τὰ χέρια της ἀπὸ χαρά.

— Εγὼ τὴν ἔπιασα! εἶπε δὲ Νίκος μὲ περηφάνεια.  
Τὴν κατεβάσαμε σιγὰ σιγὰ καὶ γ' Ἀνθούλα ἀρχισε νὰ τὴ φιλῇ καὶ νὰ τὴ χαιδεύῃ.

Τής ἔθωσε νερὸ δροσερὸ καὶ χόρτα, καὶ μὲνα μικρὸ σκοινάκι τὴν ἔδεσε στὴν εἰσοδο τοῦ σπιτιοῦ μας.

Τὸ βράδυ ἡπιαμε ὥραῖς ζεστὸ γάλα καὶ κάμαμε χίλια σχέδια νὰ πιάσωμε καὶ ἄλλες κατσίκες, νὰ κάμωμε δλόκληρο κοπάδι, νὰ γίνωμε σὲ βασιλιάδες τοῦ τόπου, νὰ φέρωμε τοὺς φίλους μας ἐδῶ καὶ τοὺς δικούς μας, καὶ νὰ γαρίσωμε ἐπειτα τὸ μικρό μας βασίλειο στὴν Ἑλλάδα. ◉

### Τέ δινειρο εἶδα τὴν νύχτα.

Οἱ σύντροφοί μου ἐξακολουθοῦσαν ὥρες γὰ μιλοῦν γιὰ τὰ σχέδια αὐτὰ ποὺ κάναμε, καὶ συγχὰ τοὺς ἄκουγα νὰ φωνάζουν : «Τί καλά, ἀλήθεια, ἀν τὰ καταφέρναμε ὅλα αὐτά!...»

Ἐγὼ μόνο δὲν ἦμουν ἥσυχος. "Επειτα ἀπὸ λίγη ὥρα ποὺ ἔπεσα στὸ κρεβάτι μου, εἶδα ἔνα τρομερὸ δινειρο.

"Ωνειρεύτηκα πώς βρισκόμουν στὴν πατρίδα μου καὶ πώς οἱ κάτοικοι εἶχαν ἀποφασίσει γὰ φύγουν ὅλοι, ἀφήνοντάς με δλομόναχο!

"Ο φωμὰς ἤρθε καὶ μοῦ εἶπε :

— "Ἐγὼ πάω· ζύμωνε μονάχος τὸ φωμί σου.

— "Υστερα ἤρθε δράφτης.

— "Ἐγὼ πάω· ράθε τὰ ροῦχα σου μονάχος.

— "Επειτα δ χτίστης μοῦ εἶπε καὶ αὐτός :

— "Ἐγὼ σὲ ἀφήνω· χτίζε μόνος τὸ σπίτι σου.

— "Ηρθε καὶ δ γεωργός :

— "Φίλε μου, μοῦ εἶπε, δὲν μπορῶ πιὰ γὰ δουλεύω γιὰ σένα. Φεύγω· μόνος σου προσπάθησε νὰ σπείρης τὸ σιτάρι, νὰ τὸ θερίσης, νὰ φυτεύης τοὺς κήπους καὶ νὰ τοὺς φροντίζης.

— "Επειτα ἔρχονται οἱ δικοὶ μου ὅλοι, δ πατέρας, ἡ μητέρα, ἡ Τασούλα καὶ μοῦ λένε καὶ αὐτοί :

— "Ἐχε γειά, Παῦλο. Εμεῖς, καθὼς βλέπεις, φεύγομε. Ἐχε γειά.

Απόμεινα δλομόναχος. Φοβερὸς τρόμος μ' ἔπιασε. "Εδγαλα μὶα ἄγρια φωνὴ στὸν ὑπνο μου καὶ ξύπνησα.

"Ο Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα κοιμόνταν ἀντικρύ μου.

"Ενιωσα τότε πόσῳ πολὺ τ' ἀγαποῦσα τὰ δυὸς ἀδερφάνια.

"Ήταν οἱ μόνοι ποὺ μοῦ εἶχαν ἀπομείνει.

Σηκώθηκα, πῆρα τὸ τουφέκι μου καὶ βγῆκα σιγὰ σιγά, νὰ μὴν τὰ ξυπνήσω τὰ καημένα τὰ παιδιά.

— Θὰ κάμω, εἶπα, ἔναν περίπατο, νὰ ξαλαφρώσω λίγο ἀπὸ τὴν στενοχώρια μου. Τ' ὅνειρό μου μὲ εἶχε λυπήσει. Καὶ μήπως δὲν γίταν ἀληθινό; ὅλοι οἱ ἀνθρώποι μὲ εἶχαν ἀφήσει, καὶ τώρα γῆμουν δλομόναχος, σὲ μὶα ἔρημη γωνιὰ τῆς γῆς. Εἰχα τὸ Νίκο καὶ τὴν Ἀνθούλα βέβαια, μὰ τί νὰ σου κάμουν δυὸς μηρὰ παιδάνια....

### Στὸν περίπατο.

Καλὰ καλὰ δὲν εἶχε ἀκέμη ξημερώσει.

"Ο Αὐγερινὸς ἔλαμπε στὸν οὐρανὸν μὲ τὸ γλυκύτατο φῶς του, καὶ πέρα στὴν ἀνατολὴν βρόδιζε λίγο λίγο ἡ αὔγη. Τὰ πουλιὰ δημως εἶχαν ξυπνήσει στὶς φωλίτσες τους καὶ κελαηδοῦσαν.

Πέρα μακριὰ ἀκουγόταν ἡ θάλασσα, ποὺ ἔσκουζε στὰ βράχια.

"Ενιωσα τὸν ἔχυτό μου δυνατό! Ο φόδος μου σκορπίστηκε καὶ ξέγασα τὴν μοναξιά μου καὶ τὸ κακό μου τ' ὅνειρο.

Προχώρησα, πέρασα τὸ δάσος, ἔφτασα στὸ ποταμάκι, καὶ ἀρχισα ν' ἀνεβαίνω στὸ βουνό. Εἰδα κάτι ἄγριες κατσίκες νὰ βόσκουν ἐκεῖ, γύρω ἀπὸ τὴν λιμνούλα. Μόλις μὲ εἶδαν ἔφυγαν τρεχάτες.

— Δὲν εἶναι ὥρα γιὰ κυνήγι, συλλογίστηκα. Πιὸν ὕστερα....

"Αφησα τὴν λίμνη, ἀνέβηκα στὴν κορφὴ τοῦ βουνοῦ καὶ σταμάτησα νὰ ξεκουραστῶ. Εἶδα πάλι τὴν θάλασσα νὰ μᾶς τριγυρίζῃ ἀπὸ παντοῦ.

Μιὰ θάλασσα γαλανή, γήσυχη, ἔρημη, χωρὶς κανένα ασπρό πανάκι καραβιού βαθιὰ στὸν δρίζοντα.

Πέρα μόνο, μακριὰ μέσα στὴν πάχνη τῆς αὔγης, ἔθλεπα μιὰ ἀπέραντη σειρὰ βουνά.

— Θὰ εἶναι ἥπειρος, συλλογίστηκα.

Καὶ ἄρχισχ νὰ κατεβαίνω γιὰ νὰ πάω στὴν ἀκρογιάλια!

Ποὺ νὰ ἥξερα τί μὲ περίμενε ἐκεῖ!

"Αρχισα νὰ κατεβαίνω τὸ βουνό. Οἱ θάμνοι μοσκομύριζαν. Λουλούδια κόκκινα καὶ κίτρινα σκέπαζαν τὸ βουνό.

"Αγριες πέρδικες πέταξαν ἔξαφνα στὰ πόδια μου κακαρίζοντας.

'Ο ἥλιος ἦταν πιὰ φηλά, ὅταν ἔφτασα στὸ ἀκρογιάλι.

Μὰ Θεέ μου, τί εἶναι ἐδῶ !

'Εκεὶ μπροστά μου κόκκιλα ἀπὸ ζῶα, καὶ παρέκει δυὸς μεγάλες πέτρες μαυρισμένες ἀπὸ τὴν φωτιά.

Μιὰ πυροστιά !

Πλήθος κοράκια, ἀμα μὲ εἰδαν πέταξαν ἀπὸ κεῖ.

Προχώρησα μὰ ἔτρεμα.

"Ημουν πιὰ βέβαιος ! ἐδῶ ἔρχονταν ἄγριοι. Θυμίγιθηκα τὶς φοθερὲς ἴστορίες ποὺ εἶχα ἀκούσει γιὰ τοὺς ἄγριους λαούς, ποὺ καμιὰ φορὰ τρῶνε καὶ ἀνθρώπους.

"Αν λοιπὸν αὐτοὶ οἱ ἄγριοι ἦταν ἀνθρωποφάγοι ;

## ■ Ἀρρώστεα μου.

Εἶχα ἰδρώσει καὶ κρύωνα πολύ.

Τὰ δόντια μου χτυποῦσαν καὶ τὰ γόνατά μου λύγιζαν.

Πήρα τὸ τουφέκι μου κι ἔψυγα γρήγορα, σὰ νὰ μὲ κυνηγοῦσαν.

Δὲν τολμοῦσα μήτε νὰ γυρίσω πίει πολύ μήτε νὰ σταματήσω πουθενά. Οἱ σκιὲς τῶν δέντρων, τὸ μουρμούρισμα τῶν φύλων, τὰ

ξερὰ κλαδάκια ποὺ θρεοῦσαν στὸ πέρασμά μου, μὲ φόβοις· Θαρροῦσα πώς ήταν ἄγριοι, ποὺ μὲ κυνηγοῦσαν καὶ μοῦ φώναζαν:

— Στάσου! Ποὺ θὰ μᾶς πᾶς! Θὰ σὲ πιάσωμε! Δὲ γλιτώνεις ἀπὸ τὰ νύχια μας. Δὲ γλιτώνεις!

Μόλις υστερα ἀπὸ τὸ μεσημέρι ἔφτασα στὸ σπίτι. Ὁ Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα ἀνήσυχοι καὶ τρομαγμένοι μὲ γύρευαν παντοῦ, καὶ ηταν ἔτοιμοι νὰ ἔρθουν νὰ μὲ γυρέψουν καὶ κάτω στὴν ἀκρογιαλιά. "Αν ἔρχονται!"

— Τί τρέχει; τί ἔπαθες; γιατί τρέμεις;

"Εγὼ δημος δὲν μπαφοῦσα νὰ μιλήσω. "Επεσα μισοπεθαμένος στὸ κρεβάτι μου. Ἀγρύπνησαν κοντά μου δληγή τὴν νύχτα σὲ δυό μου φίλοι.

Είχα πυρετὸ δυνατό· κρύωνα καὶ μοῦ εἶχαν ρίξει ὅλα τὰ σκεπάσματα. Τιναζόμοιν ἀπάνω, παραμιλοῦσα καὶ φώναζα:

— Νά, ἔρχονται! ἔρχονται, βοήθεια!

Τὸ πρωὶ ήσύχασα λιγάκι κι ἔπεσα σὲ βαθὺν ὑπνο. "Οταν ξύπνησα θὰ ηταν μεσημέρι. Ἡ Ἀνθούλα καθέταν ἀκέμη στὸ μαξιλάρι μου καὶ διάδραζε. Μόλις μὲ εἶδε ν' ἀνοίγω τὰ μάτια μου, σηκώθηκε καὶ μοῦ ἔφερε λιγάκι γάλα νὰ πιῶ. Διψοῦσα τρομερὰ καὶ τὸ ρούφηξα μὲ μεγάλη ὅρεξη.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη γύρισε ὁ Νίκος ἀπὸ τὸ κυνήγι. Στὰ χέρια του κρατοῦσε ἔνα μικρὸ κατσικάκι, ποὺ τὸ εἶχε σκοτώσει.

— "Ε, εἰσαι καλὸ σύμμερα! μοῦ φώναξε γιὰ νὰ μοῦ δώσῃ θάρρος. Σοῦ ἔφερα καὶ κρέας νὰ δυναμώσης.

— "Αχ, εἶπε ἡ Ἀνθούλα, νὰ εἴχαμε μέρος νὰ τὸ βράσωμε, νὰ πιῇ ζουμέ.

— Δὲν πειράζει, ἀξείναι καὶ φγτό, εἶπα. Είμαι καλὰ τώρα.

— Μὰ πές μας, τί σου ἔτυχε ἐπιτέλους;

— Τίποτα, ἀπάντησα μὲ σθησμένη φωνή, τίποτα. Ζαλίστηκα λιγάκι, μὰ τώρα εἴμαι καλά. Νά, σηκώνομαι.

"Εβαλα ὅλα μου τὰ δυνατὰ νὰ σηκωθῶ, μὰ τοῦ κάκου! Τὸ

σῶμα μου ἦταν κομμένο, τὰ μάτια μου θαμπώθηκαν κι ἔπειτα στὸ κρεβάτι μου ἀγαίσθητος.

•Ο παπαγάλος μας.

Τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες πάλεθι μὲ τὸ θάνατο.

Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω μὲ πόση ἀγάπη καὶ μὲ πόση καλοσύνη μὲ περιποιήθηκαν δὲ Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα. "Ολοκοντά μου βρίσκονταν. 'Ο Νίκος μοῦ ἔφερνε λουλούδια καὶ καρποὺς ἀπὸ τὴν ἔξοχὴν, καὶ ἡ Ἀνθούλα μοῦ διάθεζε ὅμορφες ιστορίες. "Αλλοτε πάλι μοῦ ἔλεγαν παραμύθια, γιὰ νὰ μὲ ἀποκομίσουν.

Συχνὰ ἡ Ἀνθούλα ἔλεγε στὸ Νίκο νὰ τῆς φέρῃ ἐναν παπαγάλο, νὰ τὸν μάθῃ νὰ μιλᾶ καὶ νὰ τὸν ἔχῃ συντροφιά. Θυμούμαι, μιὰ μέρα ποὺ τὸ ἔλεγε αὐτὸ τοῦ Νίκου, δ σκύλος ὥρμησε στὸ πηγάδι.

"Ακούμπησε τὰ μπροστινά του πόδια στὸ γῆρο τοῦ πηγαδιοῦ καὶ ἀρχισε νὰ γαθγίζῃ ἀγριεμένος.

Κιτρινίσαμε. Δὲν τολμούσαμε νὰ κουνγήθοῦμε.

— Κάποιος εἶναι κεῖ μέσα! εἶπα κι ἀνατρίχιασα.

"Αλλὰ ςτερα ἀπὸ καμπόσες ἡμέρες ἔγινε πάλι κάτι πολὺ περίεργο.

"Ημουν πιὰ καλά! Είχα σηκωθῆ ἀπὸ τὸ κρεβάτι καὶ καθόμαστε καὶ οἱ τρεῖς ἀπέξω ἀπὸ τὴν πόρτα μας.

·Ηταν Κυριακὴ βράδυ.

Ποτίσαμε τὰ ὠραῖα λουλουδάκια, ποὺ εἶχε φυτέψει ἡ Ἀνθούλα ἐκεῖ στὴν εἶσοδο, μιλούσαμε γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ γιὰ τὰ σπίτια μας, καὶ συλλογιζόμαστε πότε τάχα θὰ γυρίζαμε πίσω.

"Εξαφνα μιὰ βραχνὴ φωνὴ βγαίνει ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ σπίτια μας. Γυρνοῦμε καὶ βλέπομε ἐναν παπαγάλο, δειμένο στὰ χείλη τοῦ πηγαδιοῦ.

Φώναζε καὶ χτυποῦσε τὰ φτερά του, σὰ νὰ γῆθελε νὰ φύγη.

”Ολοι παγώσαμε ἀπὸ τὸ φόβο.

— Ποιὸς τὸν ἔφερε; Ποιὸς τὸν ἔθεσε ἐκεῖ;

Κοιτάξαμε τριγύρω μας τρομαγμένοι.

— Ο ἄγνωστος! ὁ καλός μας προστάτης, εἶπα ἐγὼ καὶ πλησίασα.

Χάϊδεψα τὰ ώραια πράσινα φτερὰ τοῦ παπαγάλου, τὸν ἀνέβασα στὸν ὄμο μου, τὸν φίλησα, κι ἔξαφνα μιὰ φράση ξέψυγε ἀπὸ τὸ βραχνό του λαρύγγη.

— Θάρρος, παιδιά μου!

Τότε πιὰ δ φόβος μας ἔγινε ἀφάνταστος.

— Εἶναι λοιπὸν μαγεμένος ὁ τόπος αὐτός! Ποὺ \*βρισκόμαστε; Ποιὸς ἔμαθε αὐτὸν τὸν παπαγάλο νὰ μιλᾶ; ”Ωστε δ ἄγνωστος εἶναι φίλος μας, μᾶς βοηθεῖ καὶ μᾶς στέλνει ἔνα πουλί, γιὰ νὰ μᾶς παρηγορήσῃ καὶ νὰ μᾶς δώσῃ θάρρος!

Μὰ τότε γιατὶ νὰ μὴν ἔρθη ὁ ἵδιος; Γιατί κρύβεται;

— Θάρρος, παιδιά μου! Ξαναφώναξε ὁ παπαγάλος, καὶ σκαρφάλωνε στὰ κρεβάτια, ἀνέβαινε στοὺς ὄμους μας, κάθιζε στὸ τραπέζι.

”Ο φόβος μας λιγόστευε, εἴχαμε τώρα καινούριο φίλο ποὺ γνώριζε τὴν δυστυχία μας καὶ τὴν μοναξιά μας καὶ ἔλεγε: «Ναι, θὰ ξαναγυρίσετε στὴν πατρίδα σας, θὰ δῆτε πάλι τοὺς δικούς σας, θὰ ζήσετε πάλι μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τοὺς ἀδερφούς σας, φτάνει νὰ ἔχετε θάρρος».

— Εὐλογημένος ἀς εἶναι, εἴπαμε τότε ὅλοι, εὐλογημένος ἀς εἶναι ὁ ἄγνωστος φίλος, ποὺ μᾶς στέλνει τὴν παρηγοριὰ αὐτή.

### ΠΙΘΑΣ φτεάξαμε τὸ πρώτῳ τσουκάλι.

”Ημουν τώρα ἐντελῶς καλά. Δὲν πήγαινα ἀκόμη στὸ κυνήγι, ἔθγαινα διμως ἔξω, ἔκανα περίπατο μὲ τὴν Ἀνθούλα καὶ

ἀνεβαίναμε μαζὶ στὸ λόφο γιὰ νὰ κοιτάζωμε τὴν θάλασσα· ποιὸς ξέρει, ἵσως νὰ βλέπαμε καὶ κανένα πλοῖο.

‘Η θάλασσα ἦταν ἔρημη· μονάχα γλάροι πετοῦσαν στὴν ἀκρογιαλιά καὶ ἀγριοπερίστερα. Οὔτε ἔνα καραβάκι, οὔτε βάρκα· τίποτα. Ἐρημιά. Γυρίζαμε λυπημένοι καὶ πηγαίναμε στὸ γεφύρι, ὅπου περιμέναμε τὸ Νίκο.

‘Η καρδιά μου κάθε μέρα ἔτρεμε, μὴν τύχη καὶ περάση ὁ Νίκος τὸ βουνὸ καὶ κατεβῆ στὴν ἀντικρυνὴ ἀκρογιαλιά.

Τὸν εἶχε πιάσει εὐτυχῶς μανία νὰ κυνηγᾶ κατσίκες γύρω απὸ τὴν λίμνη, ὡσπου γὰ κάμωμε ἔνα μικρὸ κοπάδι.

Γι’ αὐτὸ δὲν εἶχε ἀκόμη κατεβῆ στὴν ἀπέναντι θάλασσα.

— Ξέρεις τί μὲ στενοχωρεῖ, Παῦλο; μοῦ εἶπε μιὰ μέρα ἡ Ἀνθούλα.

— Τί;

— Νὰ ποὺ δὲν ἔχομε ἔνα τσουκάλι νὰ μαγειρεύωμε. “Αν εἴχαμε θὰ κάναμε λίγο βραστό.

— “Ε, τότε νὰ φτιάξωμε ἐμεῖς τσουκάλι, ἀφοῦ δὲν ἔχομε, τῆς εἶπα γελώντας.

— Καὶ πῶς; ξέρεις;

— Μιὰ φορὰ εἶδα στὸ χωριό μου ἔναν τσουκαλὰ νὰ φτιάγη τσουκάλια.

— “Ας δοκιμάσωμε λοιπόν! εἶπε ἡ Ἀνθούλα. Φαντάσου νὰ πετύχωμε! Μὲ τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὴν ὑπομονὴ ὅλα γίνονται, δὲν τὸ ξέρεις;”

‘Αρχίσαμε ἀμέσως νὰ δουλεύωμε. Βρήκαμε κοντὰ στὴ σπηλιά μας κοκκινόχωμα, τὸ μαλάξαμε μὲ νερό, τὸ κάμαμε ζύμη καὶ ὕστερα τοῦ δώσαμε τὸ σχῆμα τοῦ τσουκαλιοῦ.

— “Ας τὸ ἀφήσωμε τώρα νὰ στεγνώσῃ στὸν γῆλιο.

‘Ο Νίκος μᾶς κοίταζε καὶ μᾶς ἔλεγε κοροϊδευτικά:

— "Αν περιμένωμε νὰ φᾶμε ἀπὸ τὸ τσουκάλι σας, θὰ πεθάνωμε τῆς πείνας.

"Αμα ἔστραθηκε καλὰ τὸ τσουκάλι, ἡ Ἀγθούλα τὸ σήκωσε ψηλὰ καὶ εἶπε :

— Νά το, τελείωσε!

— Μὴ βιάζεσαι, Ἀγθούλα, εἶπε ὁ Νίκος γελώντας. Βάλε μέσα νερὸ καὶ βλέπομε.

"Έδαλε νερό. Τί κρίμα! τὸ τσουκάλι ἄρχισε νὰ μαλακώνη πάλι καὶ νὰ γίνεται πηλός.

— Τὰ βλέπετε τώρα, φώναξε γελώντας ὁ Νίκος. Κρίμα στοὺς κόπους σας!

— "Ἄς εἰναι, εἶπα ἐγὼ πεισμωμένος. Μὴ γελᾶς! Θὰ δῆς πῶς θὰ πετύχωμε. Τώρα θυμήθηκα· οἱ τσουκαλάδες ἀνάθουν φωτιὰ καὶ βάζουν ἀπάνω τὰ τσουκάλια καὶ τὰ ψήγουν.

"Ανάθω ἀμέσως φωτιὰ καὶ βάζω ἀπάνω ἔνα καὶ γεύριο τσουκάλι. Καθόμαστε δὲς γύρω ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ περιμένομε.

"Εξαφνα κρότος δυνατὸς ἀκούγεται καὶ τὸ τσουκάλι γίνεται χλια κομμάτια. Ήσσο στενοχωρέθηκα, δὲ λέγεται.

— "Αγ, γιατί νὰ μὴν προσέξω καλά, πῶς κάνουν τὰ τσουκάλια, πῶς τὰ ψήγουν! Τώρα τυραννιοῦμαι καὶ καλὰ νὰ πάθω.

### •III• γυναῖκα τοῦ ψυρά.

— Μὴ στενοχωριέστε δὰ καὶ τόσο πολύ, μᾶς εἶπε τὸ βράδυ γελώντας ὁ Νίκος. Αὐτὰ παθαίνει δποιος δὲν εἶναι εὔχαριστημένος μὲ δσα ἔχει, καὶ ζητᾶ πάντα περισσότερα.

Δὲ σᾶς φτάνει ποὺ ζοῦμε, ποὺ βρίσκομε τροφή, ποὺ ἔχομε σπίτι καὶ δὲν ὑπάρχουν ἄγρια θηρία ἢ ἀνθρωποφάγοι, μόνο θέλετε καὶ τσουκάλι γιὰ νὰ πίνωμε ζουμί!

Ξέρετε τί λέαι μιὰ παροιμία; «τί τοῦ λείπει τοῦ κασιδιάρη; ή μαργαριταρένια σκουφιά».

Ἐμεῖς σωπαίναμε, στενοχωρεμένοι γιὰ τὴν ἀποτυχία μας.

— Θὰ δῆς, Νίκο, θὰ πετύχωμε! εἶπε ἐπιτέλους ή 'Ανθούλα μὲ πεῖσμα.

— Ξέρεις, 'Ανθούλα, εἶπε ὁ Νίκος, μοῦ θυμίζεις τὴν γυναῖκα τοῦ ψαρά.

— Τίνος ψαρά; ρώτησε ή 'Ανθούλα θυμωμένη.

— 'Αφησε τ' ἀστεῖα, παρακαλῶ.

— Πῶς; Δὲν τὴν ξέρεις τὴν ιστορία τοῦ ψαρὰ καὶ τῆς γυναίκας του;

— "Οχι! ἀποκριθήκαμε καὶ οἱ δυό.

— Λοιπὸν νὰ σᾶς τὴν πῶ.

Καθήσαμε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἡταν φεγγάρι καὶ τὰ δέντρα ἔρριγναν τὸν ἵσκιο τους, σὰ νὰ ἥταν ἡμέρα. Βαθειὰ σιωπὴ βασίλευε στὴν πλάση καὶ μόνο κάποτε ἀκουγόταν ή φωνὴ τῆς κουκουβάγιας.

‘Ο Νίκος ἄρχισε τὴν ιστορία του:

¶

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸν ἔνας ψαράς μὲ τὴν γυναῖκα του κατοικοῦσαν σὲ μιὰ φτωχικὴ καὶ ἐλεεινὴ καλύδα, στὴν ἄκρη τῆς θάλασσας.

‘Ο ψαράς κάθε μέρα πήγαινε, κάθιζε σ' ἔνα βράχο καὶ φάρευε μὲ τὸ καλάμι του.

Μιὰ μέρα, τὴν ὥρα ποὺ καθόταν καὶ εἶχε καρφωμένη τὴν ματιά του στὸ νερό, γιώθει τὸ καλάμι του νὰ βαραίνῃ καὶ νὰ λυγᾶ· τὸ σηκώνει μὲ δύναμη καὶ βλέπει νὰ σπαρταρᾶ στὸ ἀγκίστρι του ἔνα μεγάλο χρυσόφαρο.

Τὸ χρυσόφαρο ἀνοίγει τὸ στόμα του καὶ τοῦ λέει :

— Σὲ παρακαλῶ, γάρισέ μου τὴ ζωγῆ. Δὲν εἴμαι ψάρι· εἴμαι μαγεμένο βασιλόπουλο. Τί θὰ καταλάβης ἂν μὲ φᾶς; "Αφησέ με καὶ μένα νὰ ζήσω· ποιὸς ξέρει, ἂν μιὰ μέρα δὲ σου γρειαστῶ!

"Ο φαράξ ήταν καλὸς ἄνθρωπος καὶ τὸ λυπήθηκε· τὸ ἔβαλε λοιπὸν πάλι στὴ θάλασσα κι ἔψυγε.

"Οταν ὁ φαράξ γύρισε στὴν καλύβα του, γι γυναῖκα του ἀρχισε νὰ τὸν μαλώνῃ.

— Πῶς; Δὲν ἔπιασες τίποτα, τεμπέλη; Τί θὰ φάμε λοιπὸν σύμερα;

"Επιασα ἔνα γρυσόφαρο, μὰ τὸ λυπήθηκα καὶ τὸ ἀφησα, γιατὶ μου εἶπε πὼς εἶναι μαγεμένο βασιλόπουλο.

— Πῶς, τὸ ἀφησες! καὶ δὲ ζήτησες νὰ σου κάμη καμιὰ χάρη;

— "Οχι, ἀποκρίθηκε ὁ δυστυχισμένος φαράξ· τί νὰ του ζητήσω;

— Τί νὰ του ζητήσης; Νά, τὴν ἐλεεινὴ αὐτὴ καλύβα που ἔχομε, νὰ τὴν κάμη σπίτι ὅμορφο νὰ καθόμαστε. "Ελα, πήγαινε γρύγορα νὰ του τὸ πῆς!

"Ο φαράξ ἔψυγε, πῆγε πάλι στὸ ἀκρογιάλι καὶ φώναξε:

— "Ελα φαράκι μου. Χρυσό μου φαράκι, ἔλα πάλι!

Τὸ χρυσόφαρο τρέχει, βγάζει τὸ κεφαλάκι του ἔξω ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ ρωτᾶ:

— Τί μὲ θέλεις;

— "Η γυναῖκα μου θέλει νὰ κάμης τὴν καλύβα μας ὅμορφο σπίτι.

— Πήγαινε· νὴ χάρη σου ἔγινε.

"Ο φαράξ γυρίζει. Βλέπει τὴ γυναῖκα του σ' ἔνα ὅμορφο σπίτι νὰ κάθεται κοντὰ στὸ παραθύρι, καὶ νὰ κοιτάζῃ τὴ θάλασσα.

— "Ω! τώρα θὰ ζήσωμε εὐτυχισμένοι! εἶπε ὁ φαράξ.



«...εἴχα ἀνεβῆ στὸ ψηλὸ βουνό, ἀπέναντι στὴ σπηλιά· στρέφω γύρω τὰ μάτια μου καὶ τί νὰ δῶ; Θάλασσα, θάλασσα, παντοῦ ἡ θάλασσα μᾶς περικύκλωνε καὶ μᾶς γύριζε ἀπὸ τὸν κόσμο.» (σελ. 47).

— Θὰ δοῦμε, ἀποκρίθηκε ἡ γυναῖκα του.

2

"Τστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἡ γυναῖκα τοῦ ψαρᾶ λέει στὸν ἄντρα τῆς.

— Στὸ σπίτι αὐτὸν στενοχωριοῦμαν εἶναι πολὺ μικρό, δὲν ἔχει περιβόλι, δὲν ἔχει πολλὰ πατώματα· ἐγὼ θέλω ἵνα μεγάλο πύργο, ἵνα παλάτι. Τράβα νὰ τὸ πῆς στὸ χρυσόψαρο πὸν τὸ ἔσωσες.

— Ντρέπομαι, ἀποκρίθηκε ὁ ψαράς. Τί τὸ θέλεις, γυναῖκα, τὸ παλάτι;

— Πήγαινε καὶ ἀφησε τὰ λόγια! τοῦ λέει θυμωμένη ἡ ἀχόρ-ταγη γυναῖκα. Δὲ μᾶς φτάνει αὐτὸν πὸν ἔχομε.

"Ο ψαρὰς πάλι στὴν ἄκρη τῆς θάλασσας καὶ λέει :

— "Ελα ψαράκι μου, χρυσό μου ψαράκι, ἔλα πάλι.

"Ερχεται πάλι τὸ μαγεμένο βασιλόπουλο καὶ ρωτᾷ :

— Τί θέλεις;

— "Αχ! ἀποκρίθηκε ὁ ψαράς· ἡ γυναῖκα μου θέλει ἓνα παλάτι.

— Πήγαινε· ἡ χάρη σοῦ ἔγινε.

Γυρίζει πίσω ὁ ψαράς, καὶ τὶ βλέπει;

Οὔτε καλύδα, οὔτε σπίτι, μὰ ἓνα μεγάλο παλάτι, μὲ ἀπέ-ραντους κήπους, μὲ πύργους, μὲ παράθυρα κρουσταλλένια καὶ τοίχους χρυσούς.

— "Ε, τώρα, γυναῖκα, εἶπε ὁ ψαρὰς τρίβοντας τὰ χέρια του ἀπὸ τὴν χαρά, δὲ θέλομε τίποτ' ἄλλο· εἴμαστε εὐτυχισμένοι!

— Θὰ δοῦμε, ἀποκρίθηκε πάλι ἐκείνη συλλογισμένη.

Τὸ ἄλλο πρωὶ ἡ γυναῖκα λέει στὸν ἄντρα τῆς:

— Τί ἀξίζει νὰ καθόμαστε σὲ παλάτι καὶ νὰ μὴν εἴμα-στε βασιλιάδες; Ἐγὼ θέλω νὰ γίνω βασίλισσα!

Καζαντζάκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

— "Α, κατάντησες ἀνυπόφορη! φώναξε δὲ Φαράς θυμωμένος. "Οχι, δὲν πάω πιὰ νὰ ζητήσω καμιὰ χάρη, σχι!

— Θὰ πᾶς, θὰ πᾶς! φώναξε ή κακὴ γυναικα καὶ τὸν φοβέριζε.

"Επιτέλους, γιὰ νὰ γλιτώσῃ δὲ Φαράς ἀπὸ τοὺς καθηγάδες τῆς γυναικας του, ἀποφάσισε πάλι νὰ πάη, καὶ προχωρεῖ σκυφτὸς πρὸς τὴν θάλασσα." Εκεῖ στάθηκε, ἀναστέναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του καὶ εἶπε:

— "Ελα, Φαράκι μου, χρυσό μου Φαράκι, ἔλα πάλι.

— Τί θέλεις πάλι, ρώτησε τὸ χρυσὸν Φάρι καὶ πρόβαλε τὸ ωραῖο κεφαλάκι του ἔξω ἀπὸ τὴν θάλασσα.

— "Αχ! ή γυναικα μου εἶναι ἀχόρταγη, εἶπε δὲ Φαράς." Οσα καὶ ἂν ἔχῃ, δὲ κορταίνει.

— Καὶ τί θέλει λοιπὸν ἀκόμη;

— Νά, θέλει νὰ γίνη βασίλισσα!

— Γύρισε πίσω στὴ γυναικα σου, εἶπε τὸ χρυσό Φάρο θυμωμένο. Θὰ τὴν βρῆς ἐκεῖ ποὺ τῆς ἀξίζει!

Γυρίζει δὲ Φαράς καὶ βρίσκει πάλι τὴ γυναικα του νὰ κάθεται στὴν ἐλεεινὴ καλύβα, μέσα στοὺς καπνοὺς καὶ στὰ σκουπίδια. Καθόταν σκυφτὴ κι ἔκλαιγε τὴ μοῖρα της.

— Καλὰ νὰ πάθης! τῆς φώναξε δὲ Φαράς. Τί καταριέσαι τὴ μοῖρα σου; Έσύ φταιξ!

"Ησουν ἀχόρταγη καὶ ἀχάριστη καὶ ἀντὶ νὰ εὐχαριστῆς τὸ Θεὸν γιὰ τὰ καλὰ ποὺ σου χάρισε, ἐσὺ σῆλο καὶ τοῦ ζητοῦσες περισσότερα. Τώρα καλὰ νὰ πάθης!"

— Πῶς σᾶς φαίνεται ή ἴστορία μου; εἶπε δὲ Νίκος ἀματελείωσε.

— Πολὺ ώραία, ἀποκρίθηκα ἐγώ, ἀλλὰ δὲν ταιριάζει μὲ τή δικὴ μας.

Τοῦ ψαρὰ ἡ γυναικίκα ἦταν ἀχόρταγη καὶ ὅλο ἥθελε νὰ τῆς φέρνῃ δὲ ἄντρας της. Ἐμεῖς οἱ καημένοι δὲν εἴμαστε ἀχόρταγοι. Μήπως ἐμεῖς θέλομε νὰ γίνωμε βασιλιάδες; Ἐμεῖς θέλομε ἔνα τσουκάλι. Ἔνα μοναχὸ τσουκάλι. Καὶ θὰ τὸ φτιάξωμε στὸ πεῖσμα σου!

**Μὲ τέ σύνεργα πῆγα νὰ ψχρέψω.**

Τὸ παραμύθι τοῦ Νίκου μου εἶχε δώσει μιὰ ἰδέα. Νὰ πάω νὰ ψαρέψω!

Ἄλλὰ πῶς; Σύνεργα δὲν εἶχα· ἥθελα ἔνα καλάμι, λίγο σπάγγο καὶ ἀγκίστρι. Τὰ δυὸ πρώτα τὰ βρῆκα εὔκολα· ἡ λίμνη ἦταν γεμάτη καλάμια καὶ τὰ καραβόπανα ἦταν ραμμένα μὲ γεροὺς λεπτοὺς σπάγγους.

Μὰ ποὺ θὰ ἔβρισκα ἀγκίστρι;

Ἐπιτέλους ξετρυπώνω σὲ ἔνα σεντούκι μιὰ πολὺ μικρὴ σιδερένια πλάκα. Ὁλη μέρα βασανιζόμουν νὰ τὴν ξύνω μὲ μιὰ λίμα. Συχνὰ κουραζόμουν νὲ ἑλεγα νὰ τὴν παρατήσω, ἔπειτα δημως ἔπαιρνα θύρρος.

— Υπομονή, ἑλεγα, υπομονή. Πρέπει αὖριο νὰ πάω νὰ ψαρέψω, καὶ νὰ φέρω, περασμένα ἀπὸ τὸ βοῦρλο, πολλὰ φάρια.

Τὸ βράδυ, νύχτα πιά, τὸ ἀγκίστρι ἦταν ἔτοιμο. Δὲν εἶπα στοὺς φίλους μου τίποτα· σηκώθηκα πρωὶ πρωΐ, πήρα τὸ καλάμι, τὸ σπάγγο, τὸ ἀγκίστρι καὶ ξεκίνησα.

Πέρασα πάλι ἀπὸ τὴν πηγή, διόπου πρωτοκοιμηθήκαμε, ἔπειτα ἔφτασα στὴν ἀμπιουδιά, ἐκεῖ ποὺ εἴχαιε ναυαγήσει, καὶ προχώρησα στοὺς βράγους. Ἐδγαλα τὰ παπούτσια μου κι ἔχωσα τὰ πόδια μου στὸ νερό. Βρῆκα πεταλίδες καὶ μικρὰ σκουλήκια καὶ τὰ ἔβαλα δόλωμα στὸ ἀγκίστρι. Ἐπειτα κατέβηγκα, κάθησα στὸν ἵσκιο ἐνὸς βράγου νὰ μὴ μὲ καίη ὁ ἥλιος, κι ἔρριξα τὸ ἀγκίστρι στὴ θάλασσα.

Τέ συλλογεζόμουν τὴν ὥρα ποὺς θάξοευα.

Περίμενα πολλὴ ὥρα, μὰ κανένα φάρι δὲν ἐρχόταν νὰ τσιμπήσῃ.

Χέλιοι στοχασμοὶ περγοῦσαν ἀπὸ τὸ νοῦ μου. Θυμγύθηκα πάλι τὸ χωριό μου, τοὺς καλούς μου γονεῖς, τὴν μικρήν, τὴν ἀγαπημένη μου ἀδερφούλα. Τί θὰ ἔκαναν τώρα; Πόσο θὰ στενοχωριόνταν ποὺ δὲν ἔπαιρναν γράμμα μου τέσσους μῆνες!

— "Αχ Θεέ μου! πῶς θὰ ξεφύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ νησί.

"Αρχισα τότε νὰ μετρῶ ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ ποὺ μὲ βρῆκαν. Ἔκεὶ ὀλομόναχος κάτω ἀπὸ τὸ βράχο, μὲ τὸ ἀγκίστρι στη θάλασσα, λογάριαζα ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ τῆς τύχης μου.

Καλό: ἀπὸ τὸ φοβερὸ ναυάγιο γλίτωσα, ἐνῶ τέσσοι ἄλλοι εἰχαν πνιγῆ.

Κακό: ή θάλασσα μὲ ἔρριξε σ' ἕνα ἐρημονήσι ὅπου ἔρχονται ἀνθρωποφάγοι.

Καλό: τὸ νησί αὐτὸ εἶναι καρποφόρο καὶ θήμερο. Δὲν πέθανα ἀπὸ τὴν πεῖνα, ἀπὸ τὸ κρύο, ἀπὸ τὸ ἄγρια θηρία· ἔχω σπίτι καὶ καλὴ συντροφιά.

Κακό: καράδια δὲν περγοῦν. Πῶς θὰ μπορέσω λοιπὸν νὰ σωθῶ καὶ νὰ γυρίσω στὴν πατρίδα;

Καλό: ἔχω θάρρος, ἐπιμονή, πίστη. Ἔκεινος ποὺ μ' ἔσωσε ἀπὸ τὰ κύματα τῆς θάλασσας, αὐτὸς θὰ μὲ σώση καὶ ἀπὸ τὴν ἐρημιά. "Έχω πεποίθηση στὸ Θεὸν καὶ στὸν ἑαυτό μου.

Μόλις συλλογίστηκα αὐτά, παρηγορήθηκα. Δὲ φοβόμουν πιὰ τίποτα· χαρὰ χύθηκε στὴν ψυχή μου καὶ ἀρχισα νὰ θυμοῦμαι πάλι τὸ χωριό μου καὶ νὰ τὸ τραγουδῶ:

Μὲ μάτια δακρυσμένα,  
χωριό μου ποθητό,  
ὅσο θὰ ζῶ, ἐσένα  
μονάχα θὰ ζητῶ.

Ο ήλιος σοῦ χρυσώνει  
τὴ φάγη τοῦ βιουνοῦ,  
ἡ νύχτα καμαρώνει  
μὲς στ' ἄστρα τ' οὐρανοῦ.

Καὶ βάζουν κάθε σκόλη  
καινούρια φορεσιὰ  
οἵ χωριανοί μας ὅλοι,  
καὶ πᾶν στὴν ἐκκλησιά.

Καὶ βόσκουνε κοπάδια,  
ἀρνάκια καθαρά,  
σὲ πράσινα λιβάδια,  
σὲ χόρτα δροσερά.

"Αγ, θὰ θυμοῦμαι αἰώνια  
μὲ τέρψη μυστικὴ  
τὰ παιδικά μου χρόνια  
ποὺ πέρασαν ἐκεῖ.

Μὰ ἔχω μιὰ ἐλπίδα  
πὼς θάρυθ ύνα πρωὶ<sup>1</sup>  
ἐκεῖ ποὺ πρωτοείδα  
τὸ φῶς καὶ τὴ ζωή.

Μὲ μάτια δακρυσμένα,  
χωριό μου ποθητό,  
ὅσο θὰ ζῶ, ἐσένα  
μονάχα θὰ ζητῶ.

### "Εχομες και Ψάρια.

Τη συγμή έκεινη τὸ καλάμι βάρυνε. Τόσο εἶχα τὸ νοῦ μου ἀλλού, ώστε λίγο ἔλειψε νὰ ξεφύγῃ τὸ καλάμι ἀπὸ τὰ χέρια μου.

Συγά σιγά, μὲ προσοχή, τὸ σηκώνω καὶ βλέπω στὴν ἄκρη νὰ σπαρταρᾶ ἔνα μεγάλο χρυσοκόκκινο ψάρι.

— "Αχ! νὰ ἡταν, εἰπα ἀπὸ μέσα μου, τὸ χρυσόψαρο ποὺ μᾶς ἔλεγε ὁ Νίκος. Αμέσως θὰ τοῦ ἔλεγχα: μιὰ χάρη μονάχα σοῦ ζητῶ: Γύρισέ μας πίσω στὴν πατρίδα μας, στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ξεκρέμασα ἀπὸ τὸ ἀγκίστρι καὶ τὸ ἔβαλα ἀπάνω στὸ βράχο. "Εβαλα πάλι καινούριο δόλωμα κι ἔρριξα πάλι τὸ ἀγκίστρι μου στὴ θάλασσα.

"Ισαμε τὸ μεσημέρι εἶχα πιάσει πέντε μεγάλα κι ὅμορφα ψάρια.

Νά καὶ ἄλλα πλούτη ποὺ ἔχομε! συλλογιζόμουν γυρίζοντας στὸ σπίτι. Πόσο θαυμαστὰ είναι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ! Ήσυθενὰ δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ χαθῇ. Νά, ἐδῶ σ' ἔνα ἔργο μνησί, ή θάλασσα μᾶς δίνει τὰ νόστιμα φαράνια της καὶ τὰ δέντρα είναι γεμάτα γλυκύτατους καρπούς. Τὰ βουγὰ τρέφουν κατσίκες καὶ λαγούς, καὶ στὸν ἀέρα πετοῦν ἀμέτρητα πουλιά.

Στὸ σπίτι ἔγινε σωστὸ πανηγύρι, ἀμα μὲ εἶδαν νὰ γυρίζω μὲ τὰ ψάρια στὸ χέρι.

— Τὸ χρυσόψαρο ὅμως δὲν τὸ βρίσκεις! εἰπε ὁ Νίκος γιὰ νὰ μὲ πειράξῃ. "Αν τὸ ἔβρισκες, θὰ εἴχαμε τώρα ἔνα ὠραιό τσουκάλι, νὰ κάμωμε βραστὰ τὰ ψάρια.

— Αὔριο τὸ βράδυ θὰ ἔχωμε τσουκάλι καὶ βραστὸ φαγί, εἴπαμε ή "Αννα κι ἐγὼ μὲ πεποίθηση.

Ζητοῦμε προθεσμία ίσαμε αὔριο τὸ βράδυ.

— "Αν ὅμως δὲν πετύχετε, πρέπει νὰ παραδεχτῆτε, εἰπε ὁ Νίκος, πώς μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐπιμονὴ τσουκάλι δὲ γίγεται.

— Σύμφωνοι, ἀποκρίθηκα. Θὰ δῆς σμως πὼς ἡ ἀνάγκη τέχνες βρίσκει, καὶ θὰ κάμωμε ὅχι μόνο τσουκάλι, μὰ καὶ λύχνους καὶ ποτήρια καὶ λεκάνες καὶ ὅ τι θέλεις.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ παπαγάλος πέταξε ἀπὸ πάνω μας καὶ φώναξε:

— Θάρρος παιδιά μου! Θάρρος παιδιά μου!

### ■■έτυχα.

Βγῆκα ἔξω, ἥρχισα νὰ μαλάζω τὸν πηλό, καὶ συλλασγιζόμουν νὰ κρατήσω τὸ λέγο μου καὶ τὸ ίδιο βράδυ νὰ ἔχω ἔνα ώραιο τσουκάλι. "Εξαφνα μιὰ ἰδέα μοῦ ψήρθε. Τὸ τσουκάλι σπάζει, ὅταν ἀπότομα τὸ βάζω στὴ φωτιά. Πρέπει λοιπὸν ἡ φωτιὰ νὰ είναι σιγανή, γιὰ νὰ ψηθῇ τὸ τσουκάλι χωρὶς νὰ σπάσῃ.

Καὶ τότε μόνο θυμήθηκα, τί ἔκανε ὁ τσουκαλάς. "Εγκινε μὲ πέτρες ἔνα μικρὸ φούρνο σὰν ἀναποδογυρισμένο χωνί, πρὸς τὰ κάτω πλατὺ καὶ ὅσο ἀνέβαινε στεγνώτερο.

Στὴ βάση ἄναβε φωτιὰ καὶ ἀφηγε μονάχα μιὰ τρύπα στὴν κορυφή, γιὰ νὰ φεύγῃ ὁ καπνός.

Μέσα ἐκεῖ ἔβαζε τὰ τσουκάλια, τὸ ἀφηγε καὶ φήνονταν καλά, καὶ ὕστερα τὰ ἔβγαζε στερεὰ καὶ κατακόκκινα.

— Βρήκα! Βρήκα! φώναξα πηδώντας ἀπὸ τὴ χαρά μου.

Κάλεσα ἀμέσως τὴν Ἀνθούλα καὶ πάσαμε δουλειά. Χτίσαμε ἔνα φούρνο, ἀνάψαμε φωτιά, μαλάξαμε καλὰ πηλὸ καὶ κάμαμε ἔνα τσουκάλι, καὶ ὕστερα τὸ βάλαμε προσεχτικὰ στὸ φούρνο. Κλείσαμε καλὰ καλὰ τὸ φούρνο καὶ ἀφήσαμε μονάχα μιὰ τρύπα στὴν κορυφή.

Πόσο χαρήκαμε ὅταν τὴν ἄλλη μέρα, πρὸς τὸ βράδυ, βγάλαμε ἀπὸ κεῖ μέσα ἔνα ώραιότατο καὶ στερεώτατο τσουκάλι. Η Ἀνθούλα προπάντων, τρελαμένη ἀπὸ τὴ γαρά της, ἥρχισε τὸ τραγούδι.

### Πώς περνούσαμε τὸν καιρό μας.

Ἐτσι περνοῦσαν οἱ μέρες καὶ οἱ ἔθδομάδες. Τὸ καλοκαίρι ἀρχιζε πιὰ νὰ τελειώῃ καὶ τὰ πρῶτα σύννεφα φάνηκαν στὸν οὐρανό. Ἡ ζέστη λιγόστευε τὸ βράδυ μάλιστα φυσοῦσε κρύος ἄνεμος.

Ολοι μας δουλεύαμε. Ἡ Ἀνθούλα συγύριζε τὸ σπίτι, μαγείρευε καὶ πότιζε τὰ λουλούδια της. Ἀνέβαινε δυὸς φορὲς τὴν ἡμέρα στὸ λόφο τῆς «Ἐλπίδας», ὅπως λέγαμε τὸ λόφο ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά, καὶ κοίταζε ἀπὸ κεῖ ἀν φαίνεται κανένα καράβι στὴ θύλασσα. Τὰ βήματά της εἶχαν χαράξει ἔνα στεγὸ μονοπάτι ἀνάμεσα στὴν πρασινάδα τοῦ λόφου καὶ τὸ δρόμο αὐτὸν ἡ Ἀνθούλα τὸν ἔλεγε: «Δρόμο τῆς ὑπομονῆς». Μὲ αὐτὸν τρόπο βρίσκαμε εὔκολα τὶς τοποθεσίες. «Πηγὴ τοῦ ὕπνου» βγάλαμε τὸ μέρος ὅπου εἶχαμε κοιμηθῆ γιὰ πρώτη φορά. «Ἀκρογιάλι τῆς καταστροφῆς» τὸ μέρος ὅπου εἶχαμε ναυαγήσει, καὶ δλόκληρο τὸ νησί μας τὸ βγάλαμε «Μικρὴ Ἐλλάδα».

Ο Νίκος καὶ ἐγὼ πότε φαρεύαμε καὶ πότε κυνηγούσαμε. Εἴχαμε μαζέψει ἔνα μικρὸ κοπάδι ἀπὸ δέκα πέντε κατσίκες, καὶ ἡ Ἀνθούλα σλη τὴν ἡμέρα ἔπαιζε μαζὶ τους, τὶς κοίταζε καὶ τέλος εἶχε μάθει καὶ νὰ τὶς ἀρμέγη. Κοίταζα νὰ εἴμαι πάντα μαζὶ μὲ τὸ Νίκο, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀφήσω νὰ ἐξετάσῃ ἀν βρισκόμαστε σὲ νησί. Ἄς ἀφήσω πρῶτα, ἔλεγα, νὰ συνηθίσῃ αὐτὴν τὴ ζωή, νὰ σκληραγωγηθῇ καὶ ὑστερα τοῦ τὸ λέω. Τότε μὲ θάρρος καὶ μὲ δύναμη θὰ μπορέσῃ νὰ βαστάξῃ καὶ τὴ νέα αὐτὴ δυστυχία.

Τὴν Κυριακὴ καθόμαστε στὸ σπίτι ἡ κάναμε περίπατο. Διαβάζαμε τὸ Εὐχαριστικό καὶ ξεκουραζόμαστε ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς ἔθδομάδας. Μιλούσαμε γιὰ τὴ πατρίδα μας, γιὰ τοὺς φίλους μας καὶ κάναμε χίλια σχέδια πῶς θὰ γυρίσωμε στὴν ἀγαπημένη Ἐλλάδα.



«Βλέπω τὸ Νίκο νὰ τρέχῃ στὰ πλάγια τοῦ βουνοῦ. — Μιὰ κατσίκα! σκότωσα μιὰ κατσίκα, μοῦ φώναξε... » Ετρεξα  
ἀπὸ πίσω του, πηδούσαμε τὰ χαμόκλαδα... » (σελ. 52).

— "Αχ ! ποτὲ πιὰ δὲ θὰ ξαναφύγω ἀπὸ τὴν πατρίδα μου, ἔλεγα. Θὰ δργώνω τὴ γῆ, θὰ σπέρνω καὶ θὰ θερίζω τὸ σιτάρι μας, θὰ τρυγῶ τὸ ἀμπέλι μας, θὰ κλαδεύω τὰ δέντρα καὶ θὰ ζῷ εύτυχισμένος μὲ τοὺς δικούς μου.

### •Ο Νίκος ἀπελπίζεται.

Μήτρα Κυριακή ὁ Νίκος ήταν στενοχωρεμένος πήγαινε καὶ ἐρχόταν ἀνήσυχος.

— Νίκο, τοῦ εἶπα, δὲν πρέπει νὰ γάνωμε τὸ θάρρος μας τώρα μάλιστα ποὺ ἀρχίζει δ χειμῶνας, πρέπει διπλὴ νὰ γίνη ἡ δύναμή μας. Ν' ἀποθηκέψωμε πολὺ κρέας, καὶ πολλὰ ξύλα, γιατὶ δ Θεὸς ξέρει ἂν θὰ μποροῦμε νὰ βγαίνωμε καθόλου ἔξω τὸ χειμῶνα.

— Εχεις δίκιο, εἶπε ἡ Ἀνθούλα νὰ μὴν πάθωμε ὅτι ἔπαθε δ τρελλὲς τζίτζικας.

— "Εγὼ κουράστηκα νὰ παλέθω ! φώναξε ὁ Νίκος ἀπελπισμένος. Προσπαθῶ νὰ λησμονῶ τὴν θέση μας, μὰ τώρα πιὰ ὅλα τὰ βαρέθηκα, ἃς πεθάνω ἀπὸ τὴν πεῖνα κι ἀπὸ τὸ κρύο. "Ετσι μόνο θὰ ησυχάσω ! Τρία παιδιά ἔμεις, τί μποροῦμε νὰ κάμωμε ἔδω, στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου ; τίποτα ! Νὰ πεθάνωμε !

— Εσφιγγε τὴ γροθιά του, τὰ μαλλιά του ηταν ἄνω κάτω, τὰ μάτια του πετοῦσαν φλόγες.

— Νίκο, ἀδερφέ μου, τί ἔχεις; φώναξε ἡ Ἀνθούλα ἀνήσυχη.

— Τίποτα, τίποτα. Νά, κουράστηκα.

— Ποὺ πήγες σήμερα, Νίκο; τὸν ρώτησα. Φοβήθηκα μήπως εἴχε δεῖ στὴν ἀκρογιαλιὰ τὶς πατημασιὲς τῶν ἀγρίων.

— Πήγες μακριά;

— "Οχι !

— Ποὺ πήγες;

— Δὲν ξέρω ! τί μὲ ρωτᾶς ;

Σώπασα· σὲ λίγη ὥρα βγῆκε ἔξω καὶ τὸν ἀκολούθησα.

Εἶχα καταλάβει πῶς ὁ Νίκος γέθελε κάτι νὰ μου πῇ, μὰ δὲν τολμοῦσε.

“Η Ἀνθούλα μέσα έτοιμηζε τὸ βραστὸ κρέας μας καὶ τὸ γάλα, καὶ μεῖς κάναμε περίπατο κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα.

“Ο Νίκος στὴν ἀρχὴ σώπαινε· τέλος μὲ πλησίασε καὶ μου εἶπε μὲ φωνὴ σιγανὴ καὶ φοβισμένη:

— Παῦλο, ἔχω νὰ σου πῶ κάτι πολὺ σοθιρό.

“Εγινα κατακίτρινος. ”Α! χωρὶς ἄλλο, εἶπα μὲ τὸ γοῦ μου, θὰ πῆγε στὴν ἀκρογιαλιά!

— Λέγε, Νίκο, τοῦ εἶπα. ”Ο τι καὶ νὰ εἶναι, θὰ τὸ γιαγιάσωμε· μὴ φοβᾶσαι.

— Αὐτὸ ποὺ εἶδα δὲν τὸ γιασοῦμε, Παῦλο. Αὐτὸ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴ δύναμή μας.

— Νίκο, συγνὰ δι πατέρας μου μου ἔλεγε πῶς τίποτα δὲν εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου.

— Ξέρεις, εἶπε οστερα ἀπὸ λίγη σιωπή, τὸ μέρος ποὺ βρισκόμαστε εἶναι νησί.

‘Ανάσσαν! ”Ωστε δὲν ξέρει τίποτα ἄλλο! εἶπα ἀπὸ μέσα μου.

— Δὲν τρομάζεις; μου φώναξε· δὲ γιώθεις λοιπὸν τὴ δυστυχία μας; Γύρω, τριγύρω θάλασσα! Τὴν εἶδα σγύμερα, μὲ τὰ μάτια μου, ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ βουνοῦ.

Εἴμαστε πεταγμένοι σὲ μιὰν ἄκρη τοῦ Ωκεανοῦ. Μέσα σὲ φυλακή! σὲ κλουβί!

Εἶδες τὰ θηρία πῶς τὰ κλείνουν μέσα σ’ ἔνα στενὸ κλουβὶ μὲ χοντρὰ σιδερένια κάγκελα; ”Ετοι εἴμαστε κι ἐμεῖς!

Παραμιλοῦσε ἀπελπισμένος. Ήστε σήκωγε τὸ χέρι του, σὰ νὰ φοβέριζε, πότε τὸ κατέβαζε λυπημένος, καὶ δάκρυα χοντρὰ ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια του.

— Σώπα, Νίκο, μὴν κάνεις ἔτσι! ”Ο Θεὸς δὲ θὰ μᾶς

ἀφήση νὰ χαθοῦμε. Εἰδες ως τώρα πόσο μᾶς βογήθησε. Και ἀφθονη τροφὴ μᾶς ἔδωσε, καὶ ὥραιο νησὶ νὰ μένωμε καὶ τὴν δῆμον μᾶς φύλαξε. Θὰ δῆς, θὰ περάσῃ μιὰ μέρα ἐνα πλοῖο καὶ θὰ μᾶς πάρη. Ἡ καρδιά μου αὐτὸ μοῦ λέει, καὶ θὰ δῆς, θὰ γίνη!

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια πολεμοῦσα νὰ τὸν ἡσυχάσω! "Επειτα τοῦ εἶπα :

— Δὲν πρέπει νὰ μάθη τίποτα γῆς Ἀνθούλα· λυπήσου τὴν δδερφή σου καὶ κράτησε γιὰ τὸν ἑαυτό σου τὴ λύπη σου.

Γύρισε στὸ σπίτι πιὸ ἡσυχος καὶ γῆς Ἀνθούλα μᾶς περίμενε ἀνήσυχη. Καθήσαμε καὶ φάγαμε χωρὶς λέξη νὰ ξεστομίσωμε· τὰ στήθη μᾶς τὰ πλάκωνε μεγάλη λύπη.

— Θὰ σᾶς διηγηθῶ ἀπόψε μιὰ πολὺ περίεργη ἴστορία, εἶπα γιὰ νὰ τοὺς δώσω θάρρος· θέλετε;

— "Α ναι, μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση θὰ τὴν ἀκούσωμε, εἶπε γῆς Ἀνθούλα. Εἶμαι στενοχωρεμένη, δὲν ξέρω γιατί, καὶ γῆς ἴστορία σου θὰ μοῦ κάμη καλό.

### Μὲ πόσες δυσκολίες πάλεψκν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι στὸν κόσμο.

Τότε ἄρχισα τὴν ἴστορία μου.

— Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ σὶ ἄνθρωποι δὲν ἦταν καθόλου δπως σύμερα. Οὔτε φορέματα εἶχαν, οὔτε ἐργαλεῖα, οὔτε τίποτα· ζοῦσαν σὰν ἄγρια θηρία. Περπατοῦσαν γυμνοὶ καὶ κατοικοῦσαν μέσα σὲ λάκκους, χωμένοι στὴ γῆ ἢ σὲ σπηλιές. Δὲν εἶχαν δπλα νὰ ὑπερασπίζουν τὴ ζωὴ τους καὶ συχνὰ τοὺς ἔτρωγαν τὰ θηρία. Ἡταν σὰ ζῶα. Καὶ μάλιστα σὰ ζῶα φοβισμένα. Φοβόνταν τὸν ἵσκιο τους καὶ τρόμαζαν πολὺ δταν ἀκουγαν βρούτες κι ἔβλεπαν τὴ λάμψη τῆς ἀστραπῆς. Τρύπωναν τότε μέσα στὶς βαθειές σπηλιές κι ἔτρεμαν.

Θαρροῦσαν πώς θ' ἀνοιγε γῆ γῆ νὰ τοὺς καταπιῇ γῆ πῶς θὰ ἔπεφτε ὁ οὐρανὸς νὰ τοὺς πλακώσῃ.

Σιγὰ σιγὰ σμως, μὲ τὸν καιρό, ἔπαιργαν θάρρος. Τὸ λογικό τους ἀρχιζε νὰ ξυπνᾶ καὶ νὰ δουλεύη. Ἐμαθαν νὰ φτιάνουν ἐργαλεῖα καὶ ὅπλα, καὶ μὲ αὐτὰ κυνηγοῦσαν τὸ ἄγρια θηρία ἔμαθαν νὰ χτίζουν τὶς καλύβες τους καὶ νὰ κάνουν τὰ φορέματά τους.

— Καὶ πῶς ἦταν καμωμένα τὰ πρῶτα ἐργαλεῖα τοῦ ἀνθρώπου; ρώτησε ἡ Ἀνθούλα ποὺ ἀκουγε μὲ μεγάλη περιέργεια.

— Τὰ πρῶτα ἐργαλεῖα τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀπὸ πέτρες ἀκόμη καὶ τὰ στολίδια τους ἦταν πέτρινα. Γιατί πρέπει νὰ ξέρης, Ἀνθούλα, πῶς οἱ πρῶτοι ἀνθρώποι ἀγαποῦσαν πολὺ τὰ στολίδια.

“Εθαφαν τὸ σῶμα τους μὲ χρώματα καὶ κρεμοῦσαν στὸ λαιμό τους πέτρινα στολίδια, κοχύλια τῆς θάλασσας, ἀκόμη καὶ δόντια ἀπὸ ζῶα.

Θὰ σ’ ἔπιανε τρομάρα νὰ τὸν ἔθλεπες. Φοροῦσαν ἀκόμη βραχιόλια, σκολαρίκια, φτερὰ καὶ ἀλογοσουρὲς ἀκόμη.

— Φαντάζομαι τί τέρατα θὰ ἦταν οἱ πρῶτοι ἀνθρώποι, φώναξε ἡ Ἀνθούλα γελαστή.

— Μὰ πῶς τὸ ξέρομε πῶς τὰ πρῶτα τους ἐργαλεῖα ἦταν πέτρινα;

— Τὸ ξέρομε ἀπὸ τὶς ἀνασκαφές.

— Καὶ τὶ πρᾶμα είναι οἱ ἀνασκαφές; ρώτησε ἡ Ἀνθούλα. Μοὺ λέες, Παῦλο, πράματα ποὺ δὲν τὰ καταλαβαίνω.

— Στὰ βάθη τῆς πρέπει νὰ ξέρης, Ἀνθούλα, βρίσκονται θαμμένα πολλὰ πράματα ἀπὸ τὸν ἀρχαίους καιρούς. Σκάνομε λοιπὸν καὶ βρίσκομε τὰ χαλασμένα σπίτια τῶν παμπάλαιων ἀνθρώπων, τὰ ἐργαλεῖα τους, τὰ σταμνιὰ καὶ τὰ τσουκάλια τους, τὰ ὅπλα, τὸν σκελετούς τους. “Ολα τέλος πάντων δσα μποροῦν νὰ βαστάξουν μέσα στὸ χώμα.

Μὲ τὸν τρέπο αὐτὸ βρῆκαν καὶ τὰ πρῶτα ἐργαλεῖα τῶν

ἀνθρώπων: ἀξίνες, μαχαίρια, κοντάρια, βελόνες, στολίδια, ὅλα πέτρινα.

### ■ Ήδης ἄναψαν τὴν πρώτη φωτειά.

— Καὶ φωτιὰ πῶς ἄναψαν; ρώτησε τότε ὁ Νίκος ποὺ ἄρχισε καὶ αὐτὸς νὰ προσέχῃ καὶ νὰ ξεχνᾷ τὴν θλίψη του.

Γιατὶ βέβαια δὲν εἶχαν φακὸς ἀπὸ τηλεσκόπιο σὰν ἐμᾶς.

— 'Ο Θεός, ἀποκρίθηκα, ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο νοῦ καὶ μὲ αὐτὸν νίκησε δλεῖς τὶς δυσκολίες.

"Οταν κρύωνε, ἔτριβε τὰ χέρια του καὶ τὰ ζέσταγε. "Οταν πελεκοῦσε τὰ σπλαχνά του μὲ τὺς πέτρες, ἔθλεπε κάποτε νὰ πετιοῦνται σπίθες. "Οταν ἔτριβε τὸ ἕνα ξύλο μὲ τὸ ἄλλο, ἔθλεπε πῶς τὸ ξύλο ζεσταίνεται, καὶ ἔξαφνα πηδοῦσαν μικρὲς φλόγες κι ἔκαναν μικρὴ φωτιά. Τὴν φωτιὰ λοιπὸν αὐτὴν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, μὲ πολὺν κόπο κατάφεραν νὰ τὴν βαστάξουν καὶ νὰ τὴν μεταχειριστοῦν γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. Ἀπὸ τότε οἱ ἄνθρωποι σώθηκαν.

— Τέσσο λοιπὸν σπουδαῖο πρᾶμα εἶναι γῆ φωτιά; ρώτησε γῆ Ἀνθούλα παραξενεμένη.

— Σπουδαιότατο μάλιστα. Δίγως τὴν φωτιὰ ὁ ἄνθρωπος δὲ θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ προκόψῃ καὶ νὰ γίνη ἄνθρωπος ἀλγθήνος, δπως εἶναι σύμμερα.

‘Απὸ τὴν στιγμὴν ποὺ μπόρεσαν οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀνάβουν φωτιά, δὲ φοβόνταν πιὰ τὸ κρύο. Ἔψηναν τὴν τροφή τους τώρα καὶ δὲν τὴν κατάπιναν πιὰ ἀψητη, δπως κάνουν τὰ ζῶα. ἄναβαν γύρω ἀπὸ τὴν κατοικία τους φωτιές καὶ τὰ θηρία φοβόνταν καὶ δὲν τολμοῦσαν πιὰ γὰρ σιμώσουν.

Μὲ τὴν φωτιὰ μπόρεσαν νὰ φτιάσουν πήγλινα τσουκάλια, σταμνιά, δ τι γῆθελαν. Τὰ ἐργαλεῖα τους δὲν τὰ ἔκαναν πιὰ ἀπὸ πέτρα καὶ ἀπὸ κόκκαλο, μὰ ἔλιωναν μὲ τὴν φωτιὰ: τὰ μέταλλα ποὺ ἔθρισκαν στὴ γῆ, σιδερό, χαλκὸ καὶ ἄλλα, καὶ κατασκεύαζαν τὰ ἐργαλεῖα τους τώρα πολὺ στερεώτερα.

Πάσι θέαν τὰ πρώτα επίτευχ τοῦ ἀνθρώπου.

Τέ υπόφερχν οἱ καημένοι σὲ ἀνθρωποι, εἶπε γῆ Ὁ Ανθρώπα  
ἀναστενάζοντας, ἵσαμε νὰ φτάσουν στὸ σημεῖο ποὺ βρίσκονται:  
σύμερα!

Νίκησάν ὅμως ἐπὶ τέλους! εἶπε δὲ Νίκος μὲ θαυμασμό. Ὁ  
Θεὸς τοὺς χάριες τὸ νοῦ καὶ μὲ αὐτὸν νίκησαν ὅλους τοὺς  
ἐγχθρούς τους.

— Φαντάσου τί τραβοῦσαν, εἶπα ἐγώ. Ὁ Ακοῦστε πᾶς  
ἡταν τὰ πρώτα τους σπίτια· στὴν ἀρχὴν κατοικοῦσαν μέσα σὲ  
σπηλιὲς γῆ ἔσκαβον λάκκους, τοὺς σκέπαζαν μὲ κλαδιὰ καὶ κεῖ  
μέσα κρύσσονταν ἐπειτα, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἔμαθαν γὰ  
φτιάνουν καλύθεες. Κάρφωναν ξύλα στὴν γῆ, ἔσμιγαν τὶς ἄκρες  
τους καὶ τὶς σκέπαζαν ὕστερα μὲ προσθιὲς ζώων γῆ μὲ κλα-  
διὰ δέντρων. Ὅπου δὲν εἶχε δέντρα, ἐκεὶ τὸ σπίτι τους ἔκαναν  
ἀπὸ πέτρες· ἔβαζαν τὴν μιὰ πέτραν ἀπάνω στὴν ἄλλην καὶ ἔφρα-  
ζαν τὶς τρύπες μὲ γῶμα καὶ μὲ μικρὰ πετραδάκια.

Αὐτὴν ἡταν γῆ πρώτη ἀρχή! Καὶ σύμερα τί βλέπομε: Λαμπρὲς· καὶ μεγάλες ἐκκλησίες. Θαυμαστὰ παλάτια καὶ  
ώρατα σπίτια, μὲ δλες τὶς εὐκολίες καὶ μὲ μεγάλη πολυτέλεια.

Οἱ ἀνθρώποις σύμερα εἰναι δὲ βασιλιάς τῆς γῆς. Δὲ φοβάται  
κανένα. Οὔτε τὶς βροντὲς καὶ τὶς ἀστραπές, οὔτε τὸ κρύο, οὔτε  
τὴ ἀγρια θηρία.

— Μόγο τὸ Θεὸς φοβάται! εἶπε γῆ Ὁ Ανθρώπα κοιτάζοντας τὸν  
οὐρανό.

— Τὸν Θεὸ τὸν φοβάται, τὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν λατρεύει,  
εἶπα ἐγὼ συγκινημένος.

Αὐτὸς τοῦ ἔδωσε τὸ νοῦ καὶ μὲ αὐτὸν νίκησε τοὺς ἐγχθρούς  
του. Αὐτὸς τοῦ ἔδωσε τὰ πλούτη τῆς γῆς καὶ τῆς θάλασσας,  
Αὐτὸς τοῦ ἔδωσε δλες τὶς δύμορφιὲς ποὺ βλέπομε γύρω μαζί, εἴτε  
ἀπάνω στὸν κόσμο εἴτε ψηλά στὸν οὐρανό.

‘Ο Θεὸς μᾶς ἀγαπᾷ καὶ μᾶς προστατεύει, ὅπως ὁ πατέρας ἀγαπᾷ καὶ προστατεύει τὰ παιδιά του.

Πρέπει νὰ ἔχωμε σῆλες μας τὶς ἐλπίδες σ' αὐτόν, γιατί εἶναι καλός, δίκαιος καὶ παντοδύναμος.

‘Ο Νίκος ἀκουγε τὰ λόγια μου μὲ μεγάλη προσοχή! ἐπιτέλους δὲν κρατήθηκε πετάχτηκε ἀπάνω, μ' ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά του καὶ μοῦ εἶπε:

— Εὔχαριστῷ, Παῦλο, εὔχαριστῷ! Τὰ λόγια σου μοῦ διδουν θάρρος καὶ μοῦ γλυκαίνουν τὴν ψυχή. Σ' εὔχαριστῷ ἀδερφέ μου.

### Πῶς φτιάσαμε ζεστὰ ροῦχα.

Μιὰ μέρα ἀκούστηκαν οἱ πρῶτες βροντές. Τὰ σύννεφα σωριάστηκαν κατάμαυρα στὸν οὐρανὸν καὶ οἱ πρῶτες στάλες τῆς βροχῆς ἀρχισαν νὰ πέφτουν.

Τὰ δέντρα λύγιζαν ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ τὰ φύλλα τους ἔπεφταν κι ἔστρωναν τὴν γῆ. Ἡ θάλασσα βογκοῦσε ἀφρισμένη κι ἔσπαζε ἀπάνω στὰ βράχια.

Τὰ φορέματά μας εἶχαν πιὰ λιώσει καὶ κρέμονταν κουρέλια. Βοηθήσαμε λοιπὸν τὴν Ἀνθούλα νὰ μᾶς ράψῃ καινούρια μὲ τὸ καραβόπανο ποῦ εἴχαμε.

Μὰ κανένα ἐργαλεῖο δὲν εἴχαμε γιὰ νὰ ράψωμε· φαλίδι δὲν εἴχαμε καὶ κόθαμε τὸ πανὶ μὲ τὸ μαχαίρι. Βελόνια δὲν εἴχαμε καὶ ξύσαμε ἔνα μικρὸ κόναλο καὶ φτιάσαμε βελόνια, ἀπαράλλαχτα ὅπως ἔκαναν καὶ οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς γῆς.

Εύτυχῶς εἶχε μάθει ἡ Ἀνθούλα ἀπὸ τὴν μητέρα της νὰ ράβῃ λίγο, κι ἔτσι σὲ λίγες ἡμέρες εἴχαμε καινούρια ροῦχα, χοντρὰ βέθαια καὶ ἀσχημα, μὰ ζεστὰ καὶ στερεά.

— Έγὼ θέλω καὶ πανωφόρι! εἶπε ὁ Νίκος.

— Πῶς νὰ σου τὸ κάμω; εἶπε ἡ Ἀνθούλα στενοχωρεῖ μένη· δὲν ἔχομε ἄλλο πανί.

Μὲ προδιές ἀπὸ κατσίκα! εἶπε ὁ Νίκος· τί μᾶς ἔλεγε προχτές ὁ Παῦλος;

Οἱ πρῶτοι ἀνθρωποι φοροῦσαν προδιές!

Δὲ θὰ μπορέσω νὰ κρατήσω τὰ γέλια, εἶπε ἡ Ἀνθούλα.

Θὰ φαίνεσαι σὰν ἀγριάνθρωπος.

— Δὲν πειράζει, δημορφιὰ θὰ κοιτάζωμε τώρα; Τὸ ζήτημα εἶναι πῶς νὰ μὴν κρυώνωμε.

Μὲ προδιές κατσίκας φτιάσαμε καὶ οἱ τρεῖς πανωφόρια καὶ βάλαμε τίς τρίχες ἀπὸ μέσα, γιὰ νὰ ζεσταίνομαστε καλύτερα. Μὲ προδιὰ κάμαμε καὶ παπούτσια χοντροκομμένα, μὰ ζεστὰ καὶ στερεά. Κι ἔτσι μοιάζαμε σὰν τρεῖς ἀγριάνθρωποι ἢ σὰν τρία ἀρκουδόπουλα ποὺ περπατοῦν ὅρθια καὶ μιλοῦν.

### Πῶς περνούσαμε τὸ χειμῶνα.

Καὶ ἀλγίθεια ἦταν πιὰ καιρὸς γιὰ ζεστὰ ροῦχα. Οἱ βροχὲς εἶχαν ἀρχίσει καὶ βαθὺ σκοτάδι σκέπαζε τὴν γῆν ἀστραπὲς ἔσκιζαν τὸν οὐρανὸν καὶ ὑστερὰ ἀκούγονταν τόσο δυνατὲς βροντές, ποὺ ἡ Ἀνθούλα ἔτρεμε, γονάτιζε μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας καὶ ζητοῦσε βοήθεια.

Τὰ γερά χύνονταν ὀρμητικὰ ἀπὸ τὸ βουνὸν στὴν κοιλάδα κάτω κι ἔκαναν ποταμὸ μεγάλο καὶ βαθύ.

Εἴχαμε ἀποθηκέψει πολλὰ ξύλα καὶ ἀνάβαμε φωτιά. Εἴχαμε φτιάσει πήλινα λυχνάρια καὶ βαμπακερὰ φυτέλια ποὺ τὰ βουτούσαμε σὲ λιωμένο ξύγκι καὶ μᾶς φώτιζαν τὴν νύχτα. Κάναμε λοιπὸν νυχτέρι τίς μεγάλες νύχτες τοῦ χειμῶνα καὶ δουλεύαμε.

Εἴχαμε μαζέψει πολλὰ κλαδιὰ λυγαριᾶς, τὰ βρέξαμε στὸ γερὸ γιὰ νὰ μαλακώσουν καὶ πλέκαμε ώραῖα καλάθια καὶ πανέρια. Συγχὰ ἡ Ἀνθούλα μᾶς διάβαζε Εὐαγγέλιο. Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω πόσο ἐλάφρωνε τὴν καρδιά μας καὶ μᾶς παρηγοροῦσε. μᾶς φαινόταν πῶς ἀκούγαμε μιὰ γλυκύτατη φωνὴ νὰ μᾶς λέη:

Καζαντζάκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

— Ό Χριστὸς ποὺ ἦταν τόσο καλὸς καὶ θυσίασε καὶ τὴ ζωὴ του ἀκόμη γιὰ νὰ σώσῃ τοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸς δὲ θὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ χαθοῦμε ἐδῶ στὴν ἐρημιά.

Μᾶς βλέπει ἀπὸ ψηλὰ καὶ μᾶς προστατεύει, καὶ μιὰ μέρα θὰ στείλη ἔνα καράβι νὰ μᾶς σώσῃ . . .

“Εξω δ ἄνεμος φυσοῦσε δυνατά, ἡ θάλασσα βιγκοῦσε ἀφρι-  
σμένη.” Εκκνε κρύο καὶ μεῖς καθόμαστε μέσα στὸ σπιτάκι μας,  
στὴ ζεστασιά, ἥσυχοι καὶ ἀγαπημένοι.

Τὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας ἦταν ἀποπάνω μας καὶ μᾶς  
χαμογελοῦσε μὲ καλοσύνη, σὰ νὰ μᾶς ἔλεγε :

— Μὴν ἀπελπίζεστε, παιδιά μου· εἴμαι ἐγώ, ἡ μητέρα  
σας, καὶ σᾶς ἀγαπῶ καὶ θὰ σᾶς φέρω πάλι στὴν ἀγαπημένη  
πατρίδα.

Κάποτε ἡ Ἀνθούλα εἶχε ὅρεξή, καὶ ἀρχιζε τότε, μέσα στὶς  
νύχτες τοῦ χειμῶνα, νὰ τραγουδᾶ σιγὰ ἔνα ἀπὸ τὰ ὡραῖα τρα-  
γούδια ποὺ εἶχε μάθει στὸ σχολεῖο. Ἀκόμα θυμοῦμαι μὲ τί<sup>ς</sup>  
ὅμορφη φωνὴ μᾶς τραγουδοῦσε τὸ «χειμῶνα».

Εἶναι κρύο, πέφτει χιόνι,  
εἶναι ἀσπρό τὸ βουνό,  
σκοτεινιάζει καὶ θολώνει  
συννεφιὰ τὸν οὐρανό.

Τὰ παιδάκια καθισμένα  
γύρω γύρω στὴ φωτιά  
τρώγουν κάστανα ψημένα,  
κάνουν σπίτια μὲ χαρτιά.

Πότε πάλι θὰ γελάσῃ  
γαλανὸς δ ὁ οὐρανός,  
νὰ ἴσκιώσουνε τὰ δάση  
νάναι δ κῆπος ἀνθηρός ;

— Μή, παιδί μου, ἔχεις βιάση,  
δ καιρὸς γοργὰ περνᾶ.  
Θὰ χαρῇ σὲ λίγο ή πλάση  
καὶ τὰ λιόχαρα βουνά.

### Τέ μᾶς τάραξε τὴν πρωτοχρονιά.

“Ηρθε καὶ η πρωτοχρονιά! Καινούργια φορέματα δὲν εἴ-  
χαμε νὰ βάλωμε, μήτε περιμέναμε ν' ἀνοίξῃ η πόρτα, νὰ  
μποῦνε μέσα γελαστοὶ δ πατέρας, καὶ η μητέρα, νὰ μᾶς  
δώσουν χρήματα, γλυκίσματα καὶ ώραῖα παιχνιδάκια.

“Ω, πόσο καλὰ περνούσαμε τὴν πρωτοχρονιὰ στὴν πα-  
τρίδα! Τὸ σπίτι ὅλο μύριζε ἀπὸ τὰ γλυκὰ καὶ ἀπὸ τὰ λου-  
λούδια· στοὺς δρόμους τὰ παιδάκια γελοῦσαν καὶ ἔπαιζαν, καὶ  
ὅλος δ κόσμος ἦταν γεμάτος χαρά. Καὶ τώρα; Ἐρημιά! ἔνα  
μικρὸ ἔρημο νησάκι, μὰ θάλασσα ἀπέραντη ποὺ μᾶς χωρίζει  
ἀπὸ τὸν κόσμο, σὰ νὰ γίθελε νὰ μᾶς πνίξῃ. Ἐφτὰ μῆνες βρισκό-  
μαστε τώρα ἐδῶ καὶ πλοῖο δὲ φάνηκε πουθενά. Ντυμένοι στὶς  
προσιές μας σὰν ἀγριάνθρωποι, κάναμε περίπατο στὴν ἀμ-  
μουδιά. Δὲ μιλούσαμε· θλίψη ἀδάσταχτη βάραινε τὴν καρδιά  
μας. Μπροστά μας η θάλασσα τρικυμισμένη ἔσπαζε στοὺς βρά-  
χους καὶ μᾶς ἔλουζαν οἱ ἀφροί.

“Εξαφνα καὶ σὶ τρεῖς μας τιναχτίκαμε σύσσωμοι. Μήπως  
μᾶς γέλασε τὸ ἀφτί μας;

Σταματήσαμε κρατώντας τὴν ἀναπνοή μας γιὰ ν' ἀκού-  
σωμε καλύτερα. Νοῦ, ἦταν ἀλγήθεια! Καθαρὰ τώρα ἀκούγαμε  
τὶς κανονιές.

Μπούμ! Μπούμ!

— Κανονιές! φώναξα. Βλέπω ἔνα πλοῖο! ... “Ἐνα πλοῖο!

Καὶ ἀληθινά, πέρα βαθιὰ στὸν δρίζοντα, διακρίναμε κά-  
ποιο μαῦρο σημάδι.

— Σωθήκαμε! φώναξε δὲ Νίκος πηδώντας ἀπάνω στὸν ἄμμο.

Ἄγκαλιασε τὴν ἀδερφή του κι ἔκλαιγαν καὶ οἱ δυὸς ἀπὸ τὴν χαρὰ τους καὶ φώναζαν:

— Σωθήκαμε! Σωθήκαμε!

Πήρα τὸ τηλεσκόπιο νὰ κοιτάξω, μὰ τὰ χέρια μου ἔτρεμαν. Τόσο θολωμένα ἦταν τὰ μάτια μου, ὥστε στὴν ἀρχὴν δὲν μποροῦσα νὰ δῶ τίποτα. Μπροστά μου ἔβλεπα μονάχα μιὰ θαμπάδα, τίποτα ἄλλο. Σιγὰ σιγὰ ὅμως ἄρχισα νὰ συνέρχωμαι καὶ νὰ διακρίνω καλύτερα. Ναί, ἐκεῖ πέρα, ἔνα καράβι φαινόταν καθαρά. Θὰ πάλεθε ἀπελπισμένο μὲ τὰ κύματα, γιατὶ πότε φαινόταν ψηλὰ καὶ πότε χανόταν δλότελα στὰ βάθη τῆς θάλασσας. Οἱ κανονιές, ἀκούγονταν τώρα συχνότερα καὶ δυνατώτερα. Ἡ καρδιά μου χτυποῦσε δυνατὰ ἀπὸ ἀγωνία καὶ ἐλπίδα.

— Γιατί νὰ ρίχνη κανονιές; Μήπως κινδυνεύει; Μήπως βουλιάζει καὶ ζητᾷ βοήθεια;

— "Οχι! σχι! φώναξε ἡ Ἄνθούλα, τὸ κάνει γιὰ νὰ μᾶς εἰδοποιήσῃ.

— Πῶς ξέρει πῶς βρισκόμαστε ἐδῶ; ρώτησα.

Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ μοῦ ἀποκριθῇ.

— Πρέπει νὰ τοὺς εἰδοποιήσωμε, εἴπα σὲ λιγάκι· ἀλλὰ πῶς;

— Μὲ τὴν σημαία! εἴπε δὲ Νίκος.

— Δὲ θὰ τὴν δοῦν!

— Νὰ φωνάξωμε! ἔκαμε ἡ Ἄνθούλα.

— Δὲ θ' ἀκούσουν!

"Εξαφνα μιὰ ἴδεα μοῦ ἦρθε: νὰ τρέξωμε στὸ λόφο, καὶ νὰ βάλωμε φωτιὰ στὰ δέντρα. Θὰ δοῦν ἀπὸ μακριὰ τὶς φλόγες καὶ τὸν καπνὸ καὶ θαρροῦν νὰ μᾶς σώσουν.

Γυρίσαμε ἔτοιμοι νὰ τρέξωμε στὸ λόφο· ἀλλὰ τέτε εἶδαμε κάτι φοβερὸ ποὺ κανείς μας δὲν τὸ περίμενε. Ὁ λό-

φος καιγόταν! Καπνοί και φλόγες ύψωνονταν στὸν οὐρανό. Αὗτὴ τὴν πυρκαγιὰ θὰ εἰχαν δεῖ ἀπὸ τὸ πλοῖο, κατάλαβαν πῶς ἄνθρωποι ὑπάρχουν στὸ νησὶ και ρίχγουν κανονιὲς και μᾶς ζητοῦν βοήθεια.

— Ποιὸς ἔθαλε τὴν φωτιά; ρώτησε τρομαγμένη ἡ Ἀνθούλα.

— Ποιὸς ἄλλος; εἶπα ἐγὼ σιγά· ὁ καλός μας ἄγγελος, ὁ ἄγνωστος.

Βαθύτατη συγκίνηση ἔπιασε τὴν ψυχή μου. "Ω, νὰ μποροῦσα νὰ φιλήσω τὸ χέρι ποὺ μᾶς προστάτευε και ζητοῦσε νὰ μᾶς σώσῃ!

Τὸ πλοῖο τώρα φαινόταν μεγαλύτερο, οἱ κανονιὲς δμως λιγόστεψαν. Ο ἀνεμος ὀδοένα δυνάμωνε και τὰ κύματα ἀγρίευαν κι ἔσπαζαν μὲ λύσσα απάνω στοὺς βράχους.

Ο Πιστὸς μὲ ἀνασηκωμένες τὶς τρίχες, κοίταζε και αὐτὸς τὸ πλοῖο και γάργιζε.

Τώρα διακρίναμε καλὰ πῶς δὲν εἰχε κατάρτια. Θὰ τὰ εἰχε σπάσει ἡ τρικυμία.

Κάποια μαῆρα σημάδια σάλευαν απάνω στὸ κατάστρωμα.

— Θὰ είναι οι ναῦτες, στοχάστηκα. Πόσο θὰ ὑποφέρουν! Και νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τοὺς δώσωμε καμιὰ βοήθεια!

— Μᾶς εἶδαν! μᾶς εἶδαν! φώναξε τότε ὁ Νίκος.

Κοίταξε! Τὴ στιγμὴ ἐκείνη μιὰ ροκέτα ἔσκισε τὸ μαῆρον οὐρανό, σὰν ἀστρο ποὺ γύνεται.

— Ζητοῦν βοήθεια, οἱ καημένοι! εἶπα. Μὰ πῶς νὰ τοὺς βοηθήσωμε;

Πλοῖο δὲν ἔχομε, εἴμαστε τρία ἀδύνατα παιδιά, ναυαγοὶ και ἔμεῖς, ποὺ ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια.

Δεύτερη τότε ροκέτα ύψωθηκε στὸν οὐρανό, ἔπειτα και ἄλλη και ἄλλη.

— Θεέ μου! ψιθυρίσαμε τότε και οἱ τρεῖς γονατιστοὶ στὸν ἄμμο, Θεέ μου, σῶσε τους.

“Η Ἀνθούλα σκυμμένη ἀπάνω στὰ γόνατά της ἔκλαιγε. Εἶχε θυμηθῆ τὸν πατέρα της τὴν φοβερὴ ἐκείνη νύχτα ποὺ ναυαγήσαμε· ἔβλεπε πάλι τώρα τοὺς ἀνθρώπους νὰ χάνωνται καὶ δὲ βάσταξε. ”Αρχισε νὰ κλαίη καὶ νὰ φωνάζῃ,

— Πατέρα μου, πατέρα μου!

Δυγατὴ βροχὴ ἄρχισε τότε νὰ πέφτη καὶ πυκνὴ ἀντάρα σκέπασε τὴν θάλασσα. Οὔτε πλοῖο φαινόταν πιά, οὔτε κανονιὰ ἀκουγόταν· ή βοὴ μόνο τῆς τρικυμίας μᾶς ἔκονούφαιγε.

— Χαθήκαμε! εἰπα ἀπὸ μέσα μου· τὸ πλοῖο τώρα θὰ βουλιάξῃ καὶ μαζί του θὰ βουλιάξουν καὶ οἱ ἐλπίδες μας!

Οἱ ὥρες περνοῦσαν κι ἐμεῖς περιμέναμε ν' ἀνοίξῃ λέγο δ καιρὸς καὶ νὰ δοῦμε τί ἀπόγινε τὸ πλοῖο. Ἀπὸ τὰ κεφάλια μας καὶ ἀπὸ τὰ ροῦχα μας ἔτρεχαν τὰ νερά, τὰ δόντια μας χτυποῦσαν ἀπὸ τὸ κρύο, καὶ τὰ χέρια μας ἦταν παγωμένα. ”Ομως δὲ φεύγαμε· ἐλπίζαμε ἀκόμη.

Πρὸς τὸ βράδυ δ ἄνεμος ἔπεσε καὶ ἡ ἀντάρα σκορπίστηκε. Ο ἥλιος βασίλευε λαμπερός, χρύσων τὰ σύννεφα καὶ χρωμάτιζε τὸν οὐρανὸ μὲ σμορφα κόκκινα καὶ κίτρινα χρώματα. Πλοῖο διμως δὲ φαινόταν πουθενά.

Τότε πιὰ δὲν μπορέσαμε νὰ κρατήσωμε τὸν πόνο μας.

Ξέσπασε καὶ αὐτὸς σὰν τρικυμία· πέσαμε καὶ οἱ τρεῖς κάτω στὸν ἄμμο καὶ χτυπούσαμε τὰ χέρια μας ἀπελπισμένοι. ”Ολη ἡ ἀκρογιαλιὰ ἀντιλαλοῦσε ἀπὸ τοὺς θρήγους μας.

### Ποιός μᾶς παρηγορεῖ.

Πρῶτος ἐγὼ σηκώθηκα, ἔσκυψα στοὺς δυστυχισμένους συντρόφους μου, τοὺς ἔπιασα σιγὰ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοὺς εἰπα.

— Ελάτε, πᾶμε τώρα στὸ σπίτι. Δὲν πειράζει, δ Θεὸς δὲν γίθελε τώρα νὰ σωθοῦμε. Δὲν πρέπει διμως ν' ἀπελπιζόμαστε.

— Πάντοτε τὰ ἵδια λέει! φώναξε δ Νίκος θυμωμένος. ”Αφησέ μας ἐπιτέλους! Εδῶ θὰ μείνωμε γιὰ νὰ πεθάνωμε καὶ

νὰ ἐλευθερωθοῦμε. Μονάχα ὁ θάνατος μπορεῖ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. "Α! δὲν εἶναι ζωὴ αὐτή!"

Καὶ κυλίστηκε πάλι στὸν ἄμμο ἀπελπισμένος.

"Ἐγὼ σώπασα· ὅ τι καὶ ἂν ἔλεγα, θὰ τὸν θύμωνα περισσότερο. "Αμα κουράστηκαν νὰ κλαίνε, τοὺς πῆρα σὰν καλὴ μητέρα καὶ τοὺς πῆγα σιγὰ στὸ σπίτι. Δέξη δὲν εἴπαμε στὸ δρόμο. Τὸ σπίτι μᾶς φάνηκε τώρα ἀνυπόφορο, ἡ στέγη χαμηλὴ καὶ ἡ γύμνια του νεκρικὴ καὶ πένθιμη.

"Η ἑρημιὰ γύρω μας μεγάλωσε· νιώσαμε καὶ οἱ τρεῖς πῶς γῆπαστε σὰν τρία μικρὰ πράματα χαμένα, σὰν τρία μικρὰ χάρτινα καραβάκια μέσα στὸν ἀπέραντο ωκεανό.

"Ο παπαγάλος, μόλις μᾶς ἀκούσει νὰ ἑρχόμαστε, πετάχτηκε ἀπὸ τὴν γωνιά, πήδησε ἀπάνω μας, πότε στοῦ ἑνὸς πότε στοῦ ἄλλου τὸν ὥμο, καὶ φώναζε:

— Θάρρος, παιδιά μου! Θάρρος, παιδιά μου!

Μὰ δὲν εἴχαμε ὅρεξη νὰ τὸν ἀκοῦμε· ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ σκύλος μας χύθηκε νὰ τὸν δαγκάσῃ θυμωμένος. Ο δυστυχισμένος ὁ παπαγάλος τρόμαξε καὶ σκαρφάλωσε πάλι στὴ φωλιά του, ἀπάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι τῆς Ἀνθούλας.

"Απὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ ζωὴ μας εἶχε καταντήσει μαρτύριο. Εἴχαμε ἀπελπιστῆ. Ποτέ, λέγαμε, δὲ θὰ μπορέσωμε νὰ φύγωμε ἀπὸ δῶ. Εἴμαστε πιασμένοι σὰν τὰ πουλιὰ στὸ κλουβί. Πετοῦμε ἀπάνω κάτω, γιὰ νὰ βροῦμε τὴν πόρτα νὰ ξεφύγωμε· πουθενὰ δμως δὲν ὑπάρχει πόρτα. Πληγώνομε μόνο τὰ χέρια μας καὶ τὰ πόδια μας, καὶ κυλιούμαστε κάτω ἐξαντλημένοι καὶ ἀπελπισμένοι. Δὲ μᾶς ἔκανε πιὰ ὅρεξη μήτε νὰ δουλέψωμε, μήτε νὰ γελάσωμε.

Κλεισμένοι μέσα στὴ σπηλιὰ συλλογιζόμαστε σιωπηλοί·

— "Αχ! πόσο καλὰ ποὺ ἥμουνα στὸ χωριό μου, ἔλεγα· τί γῆθελα ἐγὼ νὰ ταξιδέψω!" "Αχ, νὰ ἔβλεπα πάλι τὸ σπίτι μου, τὴν πατρίδα μου, καὶ ἀς πέθαινα ἀμέσως.

"Ετοι πέρασε δὲ χειμώνας. Βαρὺς καὶ μαῦρος. Μιὰ παρηγοριὰ εἴχαμε μονάχα, τὸ Εὐαγγέλιο. "Οταν ἡμαστε πολὺ λυπημένοι, τὸ ἀνοίγαμε καὶ τὸ διαβάζαμε· ή καρδιά μας ἀμέσως ἀλάφρωνε, οἱ ἐλπίδες γλυκύτατες πλημμύριζαν τὴν ψυχή μας· βλέπαμε πόσο ἀγαποῦσε δὲ Χριστὸς τὰ παιδιὰ καὶ λέγαμε:

— Κι ἐμᾶς μᾶς ἀγαπᾶ. Εἰναι πάντα μαζί μας καὶ μᾶς βλέπει. Ξέρει τί ὑποφέραμε, ξέρει πόσο τὸν ἀγαποῦμε καὶ πόσο θέλομε νὰ γυρίσωμε στὴν πατρίδα μας. Γίνεται νὰ μὴν ἀπλώσῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μὴ μᾶς δώσῃ βούθεια;

Γονατίζαμε τότε μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας που κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά της τὸ Χριστό, καὶ κάναμε τὴν προσευχή μας. Ἀμέσως παρηγοριούμαστε· κοιτάζαμε δὲ ἔνας τὸν ἄλλο, χαμογελούσαμε καὶ λέγαμε:

— Ψυμονή, ἀμα περάση δὲ χειμώνας καὶ πάψουν οἱ τρικυμίες, θὰ ἔρθη τὸ πλοῖο που θὰ μᾶς πάρη.

"Αν μᾶς ἔλειπε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ η προσευχή, θὰ εἴχαμε πεθάνει ἀπὸ τὴν ἀπελπισία ἐκεῖνο τὸ χειμῶνα.

Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω τὴν ἴστορία που μᾶς διάβασε ἔνα βράδυ ή Ἀνθούλα.

"Εξω ἔβρεχε, δὲ ἀνεμος φυσοῦσε δυνατὰ κι ἐμεῖς κοντὰ στὴ φωτιὰ ἀκούγαμε τὴν Ἀνθούλα νὰ μᾶς διαβάζῃ τὴν ὥραιά ἴστορία.

### •Η κακὴ μητρεά.

Μακριά, πολὺ μακριά, ἐκεῖ ποὺ πηγαίνουν τὰ χελιδόνια τὸ χειμῶνα, κατοικοῦσε μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸν ἔνας βασιλιάς καὶ εἴχε ἔντεκα γιοὺς καὶ μιὰ θυγατέρα που τὴν ἔλεγαν Ἐλένη. Τὰ ἔντεκα βασιλόπουλα πήγαιναν στὸ σχολεῖο καὶ δλος δὲ κόσμος τὰ καμάρωνε· ή πλάκα τους ἦταν ἀπὸ μάλαμα καὶ τὸ κοντύλι ἀπὸ διαμάγτι. Καὶ οἱ ἔντεκα ἤξεραν πάντα τὸ μάθημά τους τόσο καλά, ποὺ δὲ δάσκαλος ἦταν μαζί τους πολὺ εὐχαριστημένος.



CH. BARBANT

H. MEIER

« . . . Ἐνα καράβι φαινόταν καθαρά. Θὰ πάλεβε ἀπελπισμένο μὲ τὰ κύματα, γιατὶ πότε φαινόταν ψηλὰ καὶ πότε χανόταν δλότελα στὰ βάθη τῆς θάλασσας». (σελ. 83).

‘Η ἀδερφή τους ἡ Ἐλένη εἶχε ἔνα σκαμνάκι ἀπὸ κρύσταλλο γυαλί, καὶ κεῖ καθισμένη ἐξεφύλλιζε ἔνα ώραιο βιβλίο κι ἔβλεπε τίς ζωγραφιές του.

“Ω ! ἦταν εὐτυχισμένα τὰ βασιλόπουλα, μὰ ἡ εὐτυχία τους δὲ βάσταξε πολύ. Ἡ μητέρα τους εἶχε πεθάνει καὶ ὁ βασιλιάς πῆρε μιὰ δεύτερη γυναῖκα πολὺ κακή, ποὺ δὲν ἀγαποῦσε καθόλου τὰ προγόνια της. Καὶ τὸ πιὸ χειρότερο, ὁ πατέρας τους ὁ βασιλιάς πέθανε ἔπειτα ἀπὸ λίγο, κι ἔτσι τὰ παιδιά ἔμειναν στὰ χέρια τῆς κακῆς βασίλισσας.

Μῆνας δὲν εἶχε περάσει καλὰ καλά, καὶ μιὰ μέρα ἡ μητρὶά ἔστειλε τὴν Ἐλένη στὴν ἑξοχήν, στὸ καλύβι ἐνὸς χωρικοῦ καὶ στοὺς ἔντεκα ἀδερφούς εἶπε :

— Τραβᾶτε νὰ ζήσετε ὅπου μπορεῖτε. Γίνετε μεγάλα πουλιὰ καὶ φύγετε ἀπὸ δῶ.

Καὶ ἀμέσως τὰ παιδιά ἔγιναν πουλιά μεγάλα κι ἔψυγαν. Δὲν μπόρεσε δμως ἡ μητριά τους νὰ τὰ κάμη καὶ ἀσχηματίζειναν ἔντεκα ώραιοι κύκνοι ἄγριοι· φώναξαν δυνατὰ καὶ πέταξαν ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ παλατιοῦ στὸν κῆπο. Καὶ ἀπὸ τὸν κῆπο πετάχτηκαν πέρα στὸ δάσος. Τὰ ἔγημερώματα πέρασαν ἀπάνω ἀπὸ τὸ καλύβι τοῦ χωρικοῦ, ὅπου κοιμόταν ἡ ἀδερφή τους ἡ Ἐλένη στὸ κρεβατάκι της. Γύριζαν ἀπάνω ἀπὸ τὴν στέγην.

Χτυποῦσαν τὰ φτερά τους, τέντωγαν τὸ μακρύ τους λαιμό, μὰ κανένας μήτε τοὺς ἄκουσε, μήτε τοὺς εἶδε· ἔψυγαν λοιπὸν σ' ἔνα δάσος, πολὺ μακριά.

‘Η Ἐλένη δλομόναχη στὸ καλύβι ἔπαιζε μ' ἔνα πράσινο φύλλο, γιατὶ ἀλλο παιχνίδι δὲν εἶχε. Τρύπησε τὸ φύλλο μὲ τὸ δαχτυλάκι της καὶ μέσα ἀπὸ τὴν τρύπα κοίταζε τὸν γῆλιο καὶ συλλογιζόταν τοὺς ἀδερφούς της. Κάποτε δ ἀέρας ἔπαιζε μὲ τὰ φύλλα τῆς τριανταφυλλιᾶς κι ἔλεγε σιγὰ σιγὰ στὰ τριαντάφυλλα :

— Είναι στὸν κόσμο ἄλλο πιὸ ὅμορφο ἀπὸ σᾶς;  
Καὶ τὰ τριαντάφυλλα κουνοῦσαν τὸ κεφάλι τους κι ἔλεγαν:  
— ‘Η Ἐλένη!

Τέ ἔπαθε ἡ Ἐλένη ἀπὸ τὴν μητριά της.

“Οταν ἔγινε δεκαπέντε χρονῶν ἡ Ἐλένη, γύρισε στὸ παλάτι. Μὰ ἀμφὶ τὴν εἶδε ἡ βασίλισσα τόσο ὅμορφη, τὴν ζήλεψε, κι ἔπιασε κι ἔτριψε καλὰ καλὰ τὸ πρόσωπο τῆς νέας μὲ καρυδόζουμο καὶ τὴν ἔκαμε μαύρη σὰν ἀραπίνα.” Επειτα χάλασε τὰ ὥραῖα της μαλλιά καὶ τ’ ἀλειψε μὲ βρόμικη ἀλοιφή, ἔτσι ποὺ δὲν μποροῦσες πιὰ νὰ γνωρίσης τὴν ὥραία Ἐλένη.

Κανένας δὲν τὴν γνώριζε πιά. Μόνο τὰ χελιδόνια τὴν γνώριζαν καὶ οἱ σκύλοι, μὰ ηταν ζῶα αὐτὰ καὶ δὲν εἶχαν γλῶσσα νὰ μιλήσουν. Ἡ Ἐλένη ἔκλαυγε ἀπαργύρητη καὶ συλλογιζόταν τοὺς ἔντεκα ἀδερφούς της ποὺ ηταν μακριά.

Ἐφυγε ἀπὸ τὸ παλάτι λυπημένη. “Ολη τὴν ἡμέρα περπατοῦσε πέρχεται κάμπους καὶ χωράφια καὶ τέλος ἔφτασε σ’ ἓνα μεγάλο δάσος. Ἐκεὶ στάθηκε καὶ δὲν ἤξερε τί δρόμο νὰ πάρῃ· ἡ μόνη της λαχτάρα ηταν νὰ βρῇ τοὺς ἀδερφούς της, ὅπου καὶ ἂν ηταν.

“Αμα μπῆκε στὸ δάσος, νύχτωσε· τὸ σκοτάδι ηταν βαθὺ καὶ δρόμος δὲ φαινόταν πουθενά· πλάγιασε λοιπὸν ἡ Ἐλένη καταχγῆστα μαλακὰ χορτάρια, ἔκαμε τὴν προσευχὴν της καὶ τὴν πῆγε ὁ ὑπνος.

Στὸν ὑπνο της ὠνειρεύτηκε τοὺς ἀδερφούς της· τοὺς ἔβλεπε νὰ γράφουν σὲ χρυσὴ πλάκα μὲ τὰ διαμαντένια τους κοντύλια. Δὲ χάραζαν ὅμως στὴν πλάκα γραμμὲς καὶ ψηφία, μὰ ἔγραφαν ὅσα εἶδαν κι ἔπαθαν στὸν κόσμο.

Καὶ κείνη καθέταν, λέει, στὸ χρυσταλλένιο της σκαμνί, ἔεφύλλιζε τὸ βιβλίο της καὶ οἱ ζωγραφιές του ζωντάνευαν, τὰ πουλάκια κελαηδοῦσαν, οἱ ἄνθρωποι ἔβγαιναν ἔξω ἀπὸ τὸ βιβλίο

καὶ κουδέντιαζαν μὲ τὴν Ἐλένη καὶ μὲ τοὺς ἀδερφούς της· καὶ ἄμα γύριζε τὸ φύλλο, ἔτρεχαν πάλι καὶ ἐμπαιναν στὴ θέση τους, γιὰ νὰ μὴ χαλάσῃ ἡ τάξη.

### Πῶς κατώρθωσε ἡ Ἐλένη νὰ ἔσται θρησκευτική τοὺς ἀδερφούς της·

“Αμα ἔγινησε ἡ Ἐλένη, πῆγε στὴ λίμνη νὰ λουστῇ· μὰ σὰν εἶδε τὸ πρόσωπό της μέσα στὸ νερό, τρόμαξε. Τόσο ἥταν μαύρη καὶ ἀσχημη·” Εὗρεξε τὸ χέρι της, ἔπλυνε τὰ μάτια της καὶ τότε ἐλαμψε πάλι τὸ δέρμα της.

Καὶ ἀρχισε πάλι νὰ περπατᾶ μέσα στὸ δάσος χωρὶς νὰ ξέρη ποῦ πηγαίνει.

“Ηθελε νὰ βρῇ τοὺς ἀδερφούς της καὶ εἶχε πάντα πίστη πῶς ὁ Θεὸς θὰ τὴ βοηθήσῃ. Ο Θεὸς θέλει καὶ φυτρώνουν ἄγρια μῆλα στὰ δάση γιὰ νὰ τρέφωνται οἱ πεινασμένοι. Ἔκεινος τὴν πῆγε σ’ ἓνα δέντρο τόσο φορτωμένο μὲ καρπούς, ποὺ ἀπὸ τὸ βάρος τὰ ηλωνάρια ἄγγιζαν τὴ γῆ.

“Η Ἐλένη ἔφαγε λίγα μῆλα, στύλωσε τὰ φορτωμένα κλαδιὰ γιὰ νὰ μὴ σπάσουν καὶ ἀρχισε πάλι νὰ περπατᾶ.” Εξαφνα βλέπει μπροστά της μιὰ γερόντισσα.

“Η Ἐλένη τὴ ρωτᾶ μ’ εὐγένεια μήπως εἶδε στὸ δάσος ἐντεκα βασιλόπουλα.

— “Οχι, ἀποκρίθηκε ἡ γερόντισσα, μὰ χτές εἶδα ἐντεκα κύκνους μὲ χρυσὲς κορόνες στὸ κεφάλι· λούζονταν ἐδῶ κοντὰ στὸ ποτάμι.

Κι ἔδειξε στὴν Ἐλένη τὸν ποταμό.

“Η Ἐλένη ἀποχαιρέτησε τὴ γερόντισσα καὶ περπάτησε ὅλη τὴν ἡμέρα στὴν ὄχθη. Κατὰ τὸ δειλινὸ ἔφτασε στὴ θάλασσα. Εἶδε τότε μπροστά της τὸν ἀπέραντο ὠκεανό, μὰ μήτε πλοῖο φαινόταν μήτε πανί. Πῶς νὰ περάσῃ λοιπὸν καὶ νὰ πάγ πέρα; Ἀπάνω σ’ ἀφροσκεπασμένα φύκια ἡ Ἐλένη βρῆκε ἐντεκα

μικρὰ φτερὰ κάτασπρα. Ἡταν ὑγρὰ καὶ τὰ ἔντεκα. Τάχα ἀπὸ τὴν δροσούλα ἡ ἀπὸ τὰ δάκρυα;

Ἡ θάλασσα σάλευε ἀδιάκοπα καὶ ἡ ὄψη τῆς ἄλλαζε κάθε στιγμή.

Ἄν περινοῦσαν μαῦρα σύννεφα στὸν οὐρανό, ἡ θάλασσα φανόταν σὰ νὰ λέη:

— Κι ἐγὼ μαυρίζω καὶ θυμώνω.

Ἄν ἀγρίευε πάλι ὁ ἀέρας, ἀγρίευαν καὶ τὰ κύματα καὶ γίνονταν κάτασπρα, καὶ ὅταν ὁ ἀέρας ἔπεφτε καὶ τὰ σύννεφα κοκκίνιζαν γλυκὰ πέρα στὴ δύση, τότε ἡ θάλασσα γινόταν σὰν τὸ τριαντάφυλλο.

Τὴν ὥρα ποὺ ἔγερνε πιὰ ὁ γῆλιος νὰ βασιλέψῃ, βλέπει ἡ Ἐλένη ἔντεκα ἀγριόκυκνους μὲ κορόνες χρυσεῖς στὸ κεφάλι ποὺ πετοῦσαν πρὸς τὴ στεριά, ὁ ἔνας πίσω ἀπὸ τὸν ὄλλο, κι ἔτσι χάραζαν μιὰν ἀσπρη γραμμὴ στὸν οὐρανό.

Ἡ Ἐλένη ἔτρεξε καὶ χώθηκε πίσω ἀπὸ τὰ ψηλὰ χόρτα, ἐκεὶ κοντά. Οἱ κύκνοι κατέβηκαν, κάθησαν καὶ τίναξαν τὰ μεγάλα κάτασπρα φτερά τους.

Καὶ μόλις βούτηξε ὁ γῆλιος στὴ θάλασσα, ἔπεσαν μεμιᾶς τὰ φτερὰ ἀπὸ τοὺς κύκνους, καὶ ἡ Ἐλένη εἶδε μπροστά της ἔντεκα ὠραίους νέους, τοὺς ἀδερφούς της!

Ἐθγαλε μεγάλη φωνή, χύθηκε ἀπάνω τους καὶ τοὺς φιλοῦσε κι ἔκραζε τὸν καθένα μὲ τὸ ὄνομά του. Μὲ πόση χαρὰ εἶδαν καὶ κεῖνοι τὴν ἀδερφή τους!

Γελοῦσαν κι ἔκλαιγαν ὅλοι μαζί.

### ΠΙΘΑΣ ΒΑΣΙΝΕΖΟΥΝΤΑΝ οἱ ἔντεκα ἀδερφοί.

— Ἐμεῖς οἱ ἔντεκα, ἀδερφή μου, εἴπε ὁ μεγαλύτερος, ὅσο μένει ὁ γῆλιος στὸν οὐρανό, εἴμαστε ἀγριόκυκνοι καὶ πετοῦμε. Ἄμα ὅμως βασιλέψῃ, γινόμαστε πάλι ἄνθρωποι. Πρέπει λοιπὸν

τὴ στιγμὴ ποὺ βασιλεύει ὁ γῆλιος, νὰ βρισκόμαστε σὲ μέρος ὅπου νὰ μποροῦμε νὰ πατήσωμε στεριά.

“Αν εἴμαστε στὰ σύνηεφα καὶ πετοῦμε ἄμα ἔρθη ἡ ὥρα νὰ πέσουν τὰ φτερά μας, θὰ πέσωμε τότε κατακέφαλα στὴ θάλασσα.

“Η κατοικία μας δὲν εἶναι ἐδῶ, μὰ πέρα ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τοῦ ὠκεανοῦ, σὲ πολὺ μακρινὸν τόπο. Ἀπὸ κεῖ ὡς ἐδῶ διρόμιος εἶναι πολὺ μακρὺς καὶ στὸ ἀναμεταξὺ δὲν εἶναι κανένα νησὶ νὰ ξενυχτίσωμε. Μόνο ἕνας βράχος μικρὸς εἶναι στὴ μέση τῆς θάλασσας, μὰ τόσο μικρὸς ποὺ μὲ βίᾳ μᾶς χωρᾶ τοὺς ἔντεκα τὸν ἔνα διπάνω στὸν ἄλλο. “Οταν ἡ θάλασσα ἀγριεύῃ, οἱ ἀφροὶ σκεπάζουν ὅλο τὸ βράχο· καὶ πάλι ὅμως εὐχαριστοῦμε τὸ Θεό, ποὺ μᾶς τὸν ἔβαλε ἐκεῖ.

Μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ κάμωμε τὸ ταξίδι αὐτὸ καὶ νὰ μένωμε ἐδῶ ἔντεκα μέρες. Τότε πετοῦμε μέσα στὸ δάσος καὶ βλέπομε ἀπὸ μακριὰ τὸ πατρικό μας σπίτι καὶ τὴν ἐκκλήσιὰ ὅπου εἶναι ὁ τάφος τῆς μητέρας μας.

“Ἐδῶ καὶ τὰ δέντρα καὶ τὰ βουνὰ εἶναι φίλοι μας· τ’ ἄλογα πηδοῦν ἐλεύθερα στοὺς κάμπους, οἱ ξυλοκόποι στὸ δάσος τραγουδοῦν τὰ ἵδια πάντα τραγούδια· ἐδῶ εἶναι ἡ πατρίδα μας, ὁ ἀγαπημένος τόπος ὅπου γεννηθήκαμε. Δυὸ μέρες ἀκόμη θὰ μείνωμε ἐδῶ, κι ἔπειτα θὰ πετάξωμε καὶ θὰ φύγωμε. Ἀλλὰ πῶς νὰ σὲ πάρωμε μαζύ μας, ἀγαπημένη ἀδερφούλα; Μήτε καράδι ἔχομε, μήτε βάρια. Καὶ σὺ δὲν ἔχεις φτερά.

### Πῶς ταξίδεψε ἡ Ἐλένη μὲ τὸν ἀδερφούντος της.

“Η Ἐλένη ἔλεγε μὲ τὸ νοῦ της.

— “Ἄχ! πῶς νὰ κάμω νὰ γίνουν πάλι οἱ ἀδερφοί μου ἀνθρώποι! Αὐτὸ συλλογιζόταν ὅλη τὴ νύχτα· τὸ πρωὶ τὴν ἔξυπνησε τὸ φτερουγγητὸ τῶν κύκνων. “Αμα βγῆκε ὁ γῆλιος, οἱ ἀδερφοί της ἔγιναν πάλι ἀγριόκυκνοι. Τοὺς ἔβλεπε νὰ ὑψώνωνται, νὰ ὑψώνωνται στὸν ἀέρα ὥσπου δὲ φαίνονταν πιά.

Μόνο ὁ μικρότερος δὲν πέταξε μὲ τοὺς ἀδερφούς του, μὰ ἔμεινε κοντὰ στὴν ἀδερφούλα του.

“Εθαζε τὸ κεφάλι του στὰ γόνατα τῆς Ἐλένης, κι ἐκείνη χάιδευε τ' ἀσπρα φτερά του.

Τὸ βράδυ γύρισαν οἱ ἄλλοι ἀδερφοί, καὶ δταν βασιλεψε ὁ γῆλιος, ἔγιναν πάλι βασιλόπουλα.

— Αὔριο, τῆς εἰπαν, φεύγομε. Θὰ γυρίσωμε σ' ἕνα χρόνο. Μὰ δὲ θέλομε νὰ σ' ἀφήσωμε ἐδῶ. “Έχεις τὸ θάρρος νὰ ἔρθης μαζί μας;

— Ναι, πάρτε με, πάρτε με μαζί σας, ἔλεγε ἡ Ἐλένη.

“Ολη νύχτα κάθησαν κι ἔπλεξαν ἕνα δίχτυ μὲ λυγαριές. Ἡ Ἐλένη πλάγιασε μέσα στὸ δίχτυ, καὶ δταν βγῆκε ὁ γῆλιος καὶ οἱ ἀδερφοί ἔγιναν πάλι ἀγριόκυνοι, πῆραν τὸ δίχτυ, τὸ σήκωσαν καὶ ὑψώθηκαν στὸν ἀέρα. Ἡ Ἐλένη κοιμόταν ἀκόμη ἔνας κύκνος μὲ ἀνοιγμένα τὰ φτερὰ πετοῦσε ἀπὸ πάνω τῆς γιὰ νὰ μὴν τὴν καίη ὁ γῆλιος.

‘Ολημέρα πετοῦσαν· ἡ Ἐλένη σὰν ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς νόμισε πὼς βλέπει ὅνειρο. Κάτω χαμηλὰ ἀπλωνόταν ἡ θάλασσα, καὶ πέρα μακριὰ ἔχωριζαν τὰ βουνά σὰ σύννεφα. Σταμάτησαν στὸ βράχο καὶ ἔκουράστηκαν· ἔπειτα πάλι πρωὶ πρωὶ ἔσκινησαν.

Τὸ βράδυ ἔφτασαν στὴ στεριά. Τὰ βασιλόπουλα ἔστρωσαν τῆς Ἐλένης νὰ κοιμηθῇ μέσα σὲ μιὰ ὅμορφη σπηλιὰ καὶ τῆς εἰπαν:

— Περιμένομε νὰ μᾶς πῆς αὔριο τί ὅνειρο θὰ δῆς ἀπόψε.

— Ο Θεὸς νὰ δώσῃ νὰ ὅνειρευτῶ πὼς νὰ σᾶς σώσω, ἀποκρίθηκε ἡ Ἐλένη.

Καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸν νὰ λυπηθῇ αὐτὴ καὶ τοὺς ἀδερφούς της. Τὴν πῆρε ὁ ὑπνος καὶ ἀκόμη ἔλεγε καὶ κοιμισμένη τὴν προσευχὴν της.

### Τέ ωνειρεύτηκε ἡ Ἐλένη.

Ἐκεῖ τῆς φάνηκε πώς πετοῦσε ψηλὰ στὸν ἀέρα, καὶ πώς ἔφτασε ἐπιτέλους σ' ἓνα μαγεμένο παλάτι. Στὴν πόρτα στεκόταν ἡ γερόντισσα ποὺ εἶχε ἀπαντήσει στὸ δάσος.

— Ἄν εἶχης θάρρος καὶ ὑπομονῆ, τῆς εἶπε ἡ γριά, θὰ σώσης τοὺς ἀδερφούς σου.

Βλέπεις στὸ χέρι μου αὐτὴ τὴν τσουκνίδα; Γύρω ἀπὸ τὴν σπηλιὰ ποὺ κοιμᾶσαι φυτρώνει πάρα πολλὴ! Μὰ αὐτὴ δὲ φτάνει. Πρέπει νὰ μαζέψῃς καὶ ἄλλη ἀπὸ ἕρημα μέρη. Μάζεψε ὥσπου νὰ πληγωθοῦν καὶ νὰ πρηστοῦν τὰ χέρια σου, ἔπειτα ζύμωσέ την μὲ τὰ πόδια σου ἵσαμε νὰ γίνη κλωστή. Μὲ τὴν κλωστὴν αὐτὴ πλέξε ἔντεκα φορέματα. Ἀμα σκεπάσης μὲ αὐτὰ τοὺς ἔντεκα κύκνους, οἱ κύκνοι θὰ γίνουν πάλι ἄνθρωποι. Μὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ποὺ θ' ἀρχίσῃς τὸ ἔργο, ὥσπου νὰ τὸ τελειώσῃς πρόσεχε μὴν τύχη καὶ βγάλης ἄχνα ἀπὸ τὸ στόμα σου. Γρῦ ἀν πῆς, πέθαναν οἱ ἀδερφοί σου, σὰ νὰ τοὺς μαχαίρωσες ἐσύ ἡ ἔδια κατάκαρδα. Ἀκοῦς; Μὴ λησμονήσῃς τὰ δσα σοῦ φανέρωσα. Καὶ τώρα πάρε τὴν εὐχή μου.

Εἶπε καὶ τῆς ἄγγιξε τὸ χέρι ἐλαφρὰ μὲ τὴν τσουκνίδα. Ἀπὸ τὸν πόνο ἔγινησε ἡ Ἐλένη. Οἱ γῆλιοι εἶχε βγῆσαι προστά της βρισκόταν ματωμένη ἡ τσουκνίδα ποὺ εἶχε δεῖ στὸν ὅπνο της.

Γονάτισε, εὐχαρίστησε τὸ Θεό, γιατὶ τῆς φανέρωσε στὸν ὅπνο της πῶς θὰ σώση τοὺς ἀδερφούς της, καὶ ὑστερα βγῆκε ἀπὸ τὴν σπηλιά. Ο τόπος ἦταν γεμάτος τσουκνίδες· ὅλο τὸ πρωὶ σκυμμένη τὶς ξερίζωνε. Τὰ τρυφερά της δάχτυλα κοκκίνισαν, πρήστηκαν κι ἔκαιγαν ἀπὸ τὸν πόνο· μὰ εἶχε ἀπόφαση νὰ τὰ ὑποφέρη ὅλα γιὰ νὰ σώσῃ τοὺς ἀδερφούς της.

Ἀμα σύναξε ἔνα σωρὸ τσουκνίδες, ἀρχισε νὰ πατᾶ μὲ τὰ γυμνά της πόδια τ' ἀγκαθωτὰ φύλλα καὶ νὰ τὰ κάνη κλωστὴ.

"Αμα βασίλεψε ὁ ἥλιος, γύρισαν οἱ ἀδερφοὶ τῆς καὶ τρόμαξαν ποὺ τὴ βρῆκαν βουβή· φοβήθηκαν μήπως τοὺς ἔτυχε πάλι νέα δυστυχία. Μὰ σταν εἶδαν τὰ χέρια τῆς, κατάλαβαν τὸ ἐκανε. Ὁ μικρὸς ἀδερφὸς ἔκλαιγε καὶ τὴ φιλοῦσε, καὶ ὅπου ἔσταζαν τὰ δάκρυά του, ὁ πόνος περνοῦσε καὶ γιατρεύονταν οἱ πληγές.

Πάρτις γίνεται ἡ Ἐλένη βασίλεσσα πρὸν τελειώση τὰ φορέματα.

Μέρα καὶ νύχτα ἡ Ἐλένη δούλευε. Τὸ ἔνα φόρεμα εἶχε πιὰ τελειώσει.

"Αρχιζε τὸ δεύτερο, σταν ἔξαφνα ἀκουյε βούκινα νὰ λαλοῦν. Τὰ βούκινα σίμωναν καὶ ἀκούγονταν τώρα καὶ τὰ σκυλιὰ ποὺ γάδιζαν. Τρομαγμένη ἔτρεξε νὰ κρυφτῇ στὴ σπηλιὰ μέσα, σύναξε δῆλη τὴν τσουκνίδα, τὴν ἔκαμε σωρὸ καὶ κάθησε ἀπὸ πάνω. Μόλις κάθησε, δρυμᾶ μέσα στὴ σπηλιὰ ἔνας μεγάλος σκύλος καὶ ὑστερα ἄλλος καὶ ἄλλος ἀκόμη. Σὲ λιγάνι νά, φτάγουν καὶ οἱ κυνηγοί· ὁ πιὸ ὅμορφος ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς ἦταν ὁ βασιλιὰς τοῦ τόπου. Μόλις εἶδε τὴν Ἐλένη, καμάρωσε τὴν ὅμορφιά της.

— Πῶς βρέθηκες ἐδῶ, καλή μου κοπέλα; τῆς εἶπε.

"Η Ἐλένη κούνησε τὸ κεφάλι τῆς.

"Αν μιλοῦσε, θὰ πέθαιναν οἱ ἀδερφοὶ τῆς.

"Εκρυψε μόνο τὰ χέρια τῆς κάτω ἀπὸ τὴν ποδιά τῆς γιὰ νὰ μὴν τὰ δῆ δ βασιλιάς.

— "Ελα μαζὶ μου, τῆς εἶπε ὁ βασιλιάς· ἂν εἰσαι καλή, θὰ σὲ κάμω βασίλισσα.

"Η Ἐλένη ἔκλαιγε, πάλεθε, μὰ δ βασιλιάς τὴν πῆγρε ἀπάνω στὸ ἄλογό του, τὴν πῆγε στὸ παλάτι του καὶ τὴν ἔκαμε βασίλισσα. Γιὰ νὰ τὴν εὐχαριστήσῃ, τὴν πῆγε σὲ μιὰ ὅμορφη κάμαρα, πράσινη σὰν τὴ σπηλιά τῆς. Ἐκεῖ βρῆκε τὴν κλωστὴ

Καζαντζάκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

ποὺ ἔθγαλε ἀπὸ τὴν τσουκνίδα καὶ εἶδε στὸν τοῖχο νὰ κρέμεται τὸ τελειωμένο φόρεμα.

— Νά καὶ ἡ δουλειά σου, τῆς εἰπε ὁ βασιλιάς, γιὰ νὰ μὴν ἔχην τὴν περασμένη σου ζωὴ μέσα στὰ σημερινὰ μεγαλεῖα. Ἀπὸ τὴ χαρά της ἡ Ἐλένη κοκκίνισε, κι ἔσκυψε καὶ φίλησε τὸ χέρι τοῦ βασιλιά. Καὶ τὴν νύχτα πήγαινε νρυφὰ στὴν πράσινη κάμαρα κι ἔπλεκε τὰ φορέματα.

### •Η Ἐλένη κενδυνεύει.

“Αμα τελείωσε τὰ δέκα φορέματα, εἶδε πώς δὲν εἶχε ἄλλη κλωστή. Ήταν ἀνάγκη λοιπὸν νὰ μαζέψῃ καὶ ἄλλες τσουκνίδες.

Τὴν νύχτα, μὲ τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ, βγῆκε στὸν αῆρο. Ἔτρεμε ὅλη, ἄνοιξε τὴν πόρτα, πέρασε τοὺς δρόμους τῆς πολιτείας κι ἔφτασε σ' ἓνα ἔρημο μέρος.

Φοβήθηκε, μὰ συλλογίστηκε πώς πρέπει νὰ σώσῃ τοὺς ἀδερφούς της καὶ πῆρε θάρρος, σύναξε τσουκνίδες καὶ γύρισε στὸ παλάτι.

Νόμιζε πώς κανένας δὲν τὴν εἶχε δεῖ· τὴν παραμόνευε ὅμως καὶ τὴν εἶδε ἕνας κακὸς ἄνθρωπος. Αὐτὸς λοιπὸν πῆγε καὶ τὴν πρόδωσε στὸ βασιλιά!

— Η γυναῖκα σου, Μεγαλειότατε, είναι μάγισσα. Βγαίνει τὴν νύχτα ἔξω στὸ φεγγάρι καὶ κάνει μάγια· τὴν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου.

“Ο βασιλιάς δὲν τὸ πίστεψε, μὰ τὴν ἄλλη νύχτα τὴν παραμόνεψε καὶ αὐτὸς καὶ τὴν εἶδε.

— Νὰ τὴν κρίνουν! εἰπε τὸ πρωὶ ὁ βασιλιάς θυμωμένος.

Τὴν ἔκριναν καὶ τὴν καταδίκασαν νὰ καῆ ζωντανή. Τῆς ἔθγαλαν τὰ μεταξωτὰ καὶ τῆς ἔδωσαν νὰ βάλῃ τὰ φορέματα ποὺ εἶχε πλέξει ἀπὸ τσουκνίδες, καὶ ἀντὶς μαξιλάρι τῆς ἔβαλαν τσουκνίδες καὶ τὴ φυλάκισαν.

•Η Ἐλένη ἐξακολούθησε τὴ δουλειά της σιωπηλὰ καὶ

έκανε τὴν προσευχή της ἀμίλητη. Τὸ βράδυ ἀκουσε φτερουγίσματα στὰ κάγκελα τῆς φυλακῆς. Σηκώνει τὰ μάτια καὶ βλέπει τὸ μικρό της ἀδερφό. "Εκλαψε γῇ Ἐλένη ἀπὸ χαρά· ἦξερε πώς θὰ τὴν ἔκαιγαν αὔριο, μὰ εἶχε τὴν ἐλπίδα νὰ τελειώσῃ καὶ τὸ τελευταῖο φόρεμα καὶ νὰ σώση τοὺς ἀδερφούς της.

•III σωτηρία.

"Ολην τὴν νύχτα γῇ Ἐλένη δούλευε. Τὰ ποντικάκια ἔτρεχαν στὸ πάτωμα τῆς φυλακῆς καὶ τῆς ἑτοίμαζαν τὴν κλωστὴ γιὰ νὰ τὴ βοηθήσουν, καὶ τὸ ἀηδόνι ἔξω ἀπὸ τὸ παραθυράκι τῆς φυλακῆς κελαγδοῦσε γλυκὰ ὅλην τὴν νύχτα, γιὰ νὰ τὴν παρηγορῇ.

Τὸ πρῶτο ὁ λαὸς ἀρχισε νὰ μαζεύεται στὴν πλατεῖα ὅπου θὰ ἔκαιγαν τὴν βασίλισσα.

Σὲ λίγο φάνηκε τὸ ἀμάξι. "Ἐνα γέρικο ἀλογο τὸ τραβοῦσε καὶ γῇ Ἐλένη μὲ τὰ ὥραια μαλλιά της ξέπλεκα στοὺς ὕμους, καθόταν μέσα, χλοιμὴ σὰν πεθαμένη. Τὰ χεῖλη της σάλευαν δίχως ν' ἀκούγεται γῇ προσευχή της, καὶ τὰ μικρὰ χεράκια της δούλευαν ἀδιάκοπα. Τὰ δέκα φορέματα ἦταν στὰ πόδια της τελειωμένα· ἔλπιζε νὰ πλέξῃ καὶ τὸ τελευταῖο καὶ νὰ προφτάσῃ νὰ σώση τοὺς ἀδερφούς της, πρὶν πεθάνη.

— Θάνατος στὴ μάγισσα, θάνατος! φώναζε ὁ κόσμος.  
Αλλὰ μεμιᾶς ἔντεκα ἀγριόκυνοι πέταξαν ἀπὸ τὰ ὕψη καὶ ἤρθαν γύρω της καὶ τίναξαν μὲ θυμὸ τὰ φτερά τους. Ὁ κόσμος φοβήθηκε καὶ ὅλοι τραβήχτηκαν πίσω.

Τὸ ἀμάξι στάθηκε· μπροστά τους ἦταν ὁ σωρὸς τὰ ξύλα ὅπου θὰ ἔκαιγαν τὴν βασίλισσα, μὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη γῇ Ἐλένη μὲ πολλὴ βίᾳ πέταξε τὰ ἔντεκα φορέματα ἀπάνω στοὺς ἔντεκα κύκνους. Καὶ ἀμέσως οἱ ἀγριόκυνοι ἀλλαξαν καὶ ἔγιναν ἔντεκα ὥραια βασιλόπουλα.

— Τώρα, φώναξε γη Έλένη στὸ βασιλιὰ καὶ στὸ λαό, μπορῶ νὰ μιλήσω. Είμαι ἀθώα!

‘Ο κόσμος εἶδε τὸ θαῦμα κι ἔπεσαν ὅλοι καὶ τὴν προσκύνησαν, μὰ ἐκείνη ἔμενε στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ἀδερφῶν της ἀφανισμένη ἀπὸ τὴν κούραση καὶ ἀπὸ τὴν χαρά.

— Ναί, εἶναι ἀθώα! φώναξε δὲ μεγαλύτερος ἀδερφός.  
Καὶ διηγήθηκαν δόσα εἶχαν γίνει.

Ἐνῶ ἀκόμα μιλοῦσε, σκορπίστηκε στὸν ἀέρα γλυκύτατη μυρούδιά. Νόμιζες πώς χιλιάδες τριαντάφυλλα ἄνοιξαν. Κάθε ξύλο τῆς φωτιᾶς ὅπου θὰ καιγόταν γη Έλένη, ριζοβόλησε κι ἔγινε τριανταφυλλιὰ γεμάτη λουλούδια κι ἔλαμπε σὰν ἀστροῦ.

Σὲ δλεῖς τὶς ἐκκλησίες ἀρχισαν οἱ καμπάνες νὰ χτυποῦν χαρμόσυνα, καὶ τὰ πουλάκια κατέβαιναν κοπάδια ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἀμέσως ἔπειτα οἱ ἔντεκα ἀδερφοὶ πῆγαν στὸν τόπο τους καθάλικ σὲ ἀσπρα ἀλογα μὲ μεγάλη συνοδεία. Ἔδιωξαν τὴν κακὴ μητριὰ καὶ κυθερνοῦσαν πιὰ αὐτοὶ τὴν χώρα ἀγαπημένα κι ἀχώριστα. Ἔγιναν ἀπὸ τότε δλοι καλὰ κι ἐμεῖς καλύτερα!

Ἐδῶ τελειώνει τὸ παραμύθι ποὺ μᾶς διάβασε ἐνα βράδυ γη Ανθούλα.

Πολλὴν ὥρα σωπάναμε· σὰ νὰ βλέπαμε μπροστά μας τοὺς κύκνους νὰ πετοῦν, τὴν Έλένη νὰ σκύβῃ νὰ δουλεύῃ γιὰ νὰ σώσῃ τοὺς ἀδερφούς της. Βλέπαμε τὴν θάλασσα, τὰ δάση καὶ δλο τὸ παραμύθι.

‘Η καρδιά μας ἔτρεμε ἀπὸ συγκίνηση.

Τέλος δὲ Νίκος σηκώθηκε καὶ εἶπε:

— Τὸ παραμύθι αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς δώσῃ θάρρος! Ο Θεὸς προστατεύει πάντοτε τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ σωθοῦμε κι ἐμεῖς. Χρειάζεται μόνο ἐργασία, ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη.

Τὸ ἕδιο βράδυ, στὸν ὑπνο μας ὠνειρευτήκαμε πὼς κάναμε

κι ἐμεῖς φτερὰ καὶ πετούσαμε ἀπάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ,  
φτάναμε στὴν πατρίδα.

•Η ἀνοιξη ἔρχεται !

Οἱ βροχὲς πέρασαν, δὲ οὐρανὸς ἔγινε καὶ πάλι διογάλανος  
καὶ τὰ δέντρα τὰ ξερὰ καὶ διόγυμνα ἄρχισαν πάλι ν' ἀνοίγουν  
καὶ νὰ πρασινέζουν. Τὶ χαρά ! Κάναμε μεγάλους περιπάτους  
καὶ ξεχγούσαμε τὶς στενοχώριες μας. Ἡ γῆ ήταν σκεπασμένη  
ἀπὸ χλόη, μεγάλες ἀνεμῶνες σάλευαν στὸν ἀνοιξάτικο ἀέρα καὶ  
παντοῦ μοσκοβολοῦσαν ἀσπρα ζουμπούλια, ἄγρια γιασεμιὰ καὶ  
κόκκινα ἀγριόροδα.

“Ολος δὲ κόσμος ὠμόρφαινε, τὰ πουλιὰ χαρούμενα χαιρε-  
τοῦσαν τὸν γῆλο, πετοῦσαν στὰ κλαδιὰ καὶ ὑψώνονταν τρελα-  
μένα στὸν ἀέρα. Ἡ θάλασσα γαληγεμένη χάιδευε τὴν ἀμμου-  
διά, καὶ οἱ γλάροι κάθιζαν ἀπάνω τῆς κι ἔμοιαζαν μὲν χάρτινα  
καραβάκια ἢ μὲν ἀσπρους ἀφρούς.

Καὶ η̄ καρδιά μας σὰ νὰ ήταν καὶ αὐτὴ λουλούδι, ἄρχιζε  
ν' ἀνοίγη, νὰ ξυπνᾶ ἀπὸ τὸ χειμωνιάτικό της ὅπνο καὶ νὰ  
έλπιζῃ.

— “Οπου καὶ ἂν εἰναι, ξεκίνησε πιὰ καὶ φτάνει τὸ καράβι  
τῆς σωτηρίας, λέγαμε. ”Ολη τὴν γῆμέρα χαιρόμαστε τὴν ἀνοιξη,  
κολυμπούσαμε στὴ θάλασσα, παίζαμε στὴν ἀμμουδιά, μαζεύαμε  
λουλούδια καὶ στολίζαμε τὰ χέρια μας, τὰ στήθη, τὰ μαλλιά μας.  
Οἱ βράχοι στὶς ἀκρογιαλίες ἔλαμπαν, μικρὰ ρυάκια πότιζαν τὴν  
γῆ, ἔντομα πολύχρωμα πετοῦσαν στὸν ἀέρα καὶ σαύρες πρά-  
σινες ἔβγαιναν κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες καὶ ηθελαν καὶ αὐτὲς νὰ  
ζεσταθοῦν στὸν γῆλο.

“Ημαστε δὲ όλο χαρά· παιζάμε καὶ πηδούσαμε. Μοιάζαμε μὲ  
μικρὰ κατσικάκια ποὺ βύζαναν γάλα καὶ ποὺ τώρα χοροπη-  
δοῦν πασίχαρα ἀπάνω στὰ χόρτα.

Πελεκάνοι τριανταφυλλένιοι ἀρμένιζαν ἀπάνω στὰ νερά,

πελαργοὶ μὲ μακριὰ πόδια περπατοῦσαν ἀπάνω στὴν ἀμμουδιὰ καὶ τὸ κῦμα ἥσυχο τώρα ξεψυχοῦσε.

Τέ χαρά, ἔλεγα ἀπὸ μέσα μου. "Ολα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ περιμένουν τὴν ἀνοιξην μὲ λαχτάρα. "Ολα! Τὰ φύλλα ἀπάνω στὰ δέντρα, οἱ βράχοι, ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα, τὰ ἔντομα, τὰ λουλούδια κι ἐμεῖς οἱ τρεῖς ἑρημῆτες, ποὺ ἡ τύχη μᾶς ἔριξε ἐδῶ στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου.

### Τραγουδούμε τὴν ἀνοιξην.

Συχνὰ στολισμένοι μὲ λουλούδια κάναμε περίπατο κάτω ἀπὸ τὸ ἀνθισμένα δέντρα καὶ τραγουδούσαμε :

Μ' ἀνοιξιάτικα λουλούδια  
μυρωμένα, δροσερά,  
μὲ παιχνίδια μὲ τραγούδια,  
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,  
τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα  
ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι  
κι ὁ καθένας μας ἄς ψάλη :  
Στὸ καλό, γεροχειμῶνα,  
στὸ καλό !

Τοῦ Μαρτιοῦ τὰ χελιδόνια  
μὲ τὰ μαῦρα τους φτερὰ  
ἥρθαν κι ἔδιωξαν τὰ χιόνια,  
καὶ μᾶς φέρνουν ζωηρὰ  
τόσα κοίνα, τόσα ρόδα,  
καὶ τῆς αὔρας ἡ πνοή  
ξαναφέρνει τὴ ζωή.  
Στὸ καλό, γεροχειμῶνα,  
στὸ καλό !

Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε  
καταπράσινη στολή,  
καὶ στοὺς κῆπους ποὺ ἀνθοῦνε  
κελαηδεῖ κάθε πουλί.  
”Ολη ἡ φύση λουλουδίζει  
καὶ φωνάζουν τὰ παιδιὰ  
μὲν χαρούμενη καρδιά :  
Στὸ καλό, γεροχειμῶνα,  
στὸ καλό !

---

”Ηρθε πάλι ἡ ἄνοιξη  
ἡρθαν τὰ λουλούδια,  
πράσινα ἡ γῆ φορεῖ  
καὶ ἀνθίζει τὸ κλαρί,  
καὶ παντοῦ χαρᾶς χοροὶ  
καὶ χαρᾶς τραγούδια !

”Ελιωσαν στὶς κορυφὲς  
τῶν βουνῶν τὰ χιόνια,  
ἄνοιξε ἡ τριανταφυλλιὰ  
καὶ στὴν πρώτη τους φωλιὰ  
ἡρθαν πάλι τὰ πουλιά,  
ἡρθανε τ’ ἀηδόνια !

”Ολη ἡ φύση χαροπή  
χαίρεται καὶ ψάλλει·  
ψάλλετε καὶ σεῖς παιδιά,  
μὲν χαρούμενη καρδιά  
τ’ ἀνθισμένα τὰ κλαδιὰ  
τοῦ Μαγιοῦ τὰ κάλλη.

### 25 Μαρτίου.

Ἡ ἄνοιξη μᾶς ἔφερε καὶ μιὰ μεγάλη γιορτή. Κάθε μέρα κοιτάζαμε στὸ ξύλινο ἡμερολόγιο νὰ δοῦμε πότε θὰ φτάσῃ ἡ 25 Μαρτίου, ἡ μεγάλη ἔθνική μας γιορτή.

Ἐπιτέλους ἔφτασε! Μὲ τί συγκίνηση ἔντυγχαμε τὸ πρωὶ ἐκεῖνο! "Αλλοτε, πέρσι ἀκόμη, τί δὲν κάναμε! Οἱ καμπάνες σήμαιναν ἀπὸ τὰ ἔγμαρώματα καὶ καλοῦσαν τοὺς πιστοὺς στὶς ἐκκλησίες γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸ Θεό. Κι ἐμεῖς πρωὶ πρωὶ ἥμαστε στὸ πόδι· φορούσαμε τὰ καλά μας ρούχα καὶ μαζευόμαστε στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου.

Πέρσι ἐγὼ εἶχα τὴν μεγάλη εὐτύχια νὰ κρατῶ τὴν σημαία τοῦ σχολείου μας. Πήγανα μπροστά, περήφανος· ἡ γαλανόλευκη σημαία μας κυμάτιζε ἀπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καὶ ἡ καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Τ' ἀλλα παιδιὰ ἀκολουθοῦσαν σὲ τετράδες καὶ ἔτσι μὲ τάξη καὶ μὲ βῆμα γρήγορο πηγαίναμε στὴν ἐκκλησία.

"Τοτερα ἀπὸ τὴν λειτουργία ὁ δάσκαλος μᾶς ἐξήγησε τί μεγάλη σημασία ἔχει γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ 25 Μαρτίου.

Τὴν ἡμέρα αὐτή, μᾶς ἔλεγε, ἔχομε διπλὴ γιορτή. Τὴν γιορτάζομε σὰ χριστιανοί, γιατὶ εἶναι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ· δὲ ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στὴν Παρθένα Μαρία καὶ τῆς ἀναγγέλλει πῶς θὰ γεννήσῃ τὸν Ἰησοῦν Χριστό, τὸ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. «Χαῖρε, Μαρία, κεχαριτωμένη, τῆς λέει, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ!» Μὰ ὅχι μόνο σὰ χριστιανοί, μὰ καὶ σὰν Ἑλληνες πρέπει νὰ γιορτάζωμε τὴν 25 Μαρτίου.

Σὰν τέτοια μέρα εἶχαν μαζευτῆ στὰ 1821 οἱ Ἑλληνες στὴ Μονὴ τῆς Λαύρας, καὶ ἀποφάσισαν νὰ πάρουν τὸ ἄρματα, νὰ σηκώσουν τὴν σημαία τοῦ σταυροῦ καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Δὲν ἤθελαν πιὰ νὰ ζοῦν σκλάδαι, μὰ ἡ νὰ πεθάνουν ἡ νὰ ἐλευθερωθοῦν. «Ἐλευθερία ἡ θάγατος», νά τι ἔγραψαν ἀπάνω στὴ σημαία τους.

Θυμοῦμαι ἀκόμη μὲ τί συγκίνηση ὁ καλός μας δάσκαλος μᾶς ἵστοροῦσε τί εἶχαν ὑποφέρει οἱ Ἐλληνες, καὶ τί ἀνδραγαθήματα ἔκαμαν ὥσπου τέλος κατώρθωσαν κι ἐλευθέρωσαν ἓνα κομμάτι Ἐλλάδα.

“Ἄς σηκώσωμε τὰ χέρια, μᾶς ἔλεγε, καὶ ἀς παρακαλέσωμε τὸ Θεὸν γὰ μᾶς δώσῃ τὴν δύναμην νὰ ἐλευθερώσωμε καὶ τοὺς ἄλλους σκλαβωμένους ἀδερφούς μας.

Ἐκατομμύρια ἀκόμη Ἐλληνες στενάζουν στὴν σκλαβιά.

“Ἡ Πόλη, ἡ μεγάλη καὶ δοξαστὴ πρωτεύουσα, δὲν εἶναι ἀκόμη δική μας. Ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ ἐσεῖς τὰ παιδιὰ νὰ πάρετε τὴν Πόλη καὶ νὰ λειτουργηθῆτε στὴν Ἀγία Σοφιά. Ὁ τι ἐμεῖς οἱ γέροι δὲν τὸ κατωρθώσαμε, ἐσεῖς οἱ νέοι θὰ τὸ πετύχετε μὲ τὴν πίστη σας καὶ μὲ τὴν παλικαριά σας, καὶ θὰ ὑψώσετε τὴν ἑλληνική μας σημαίαν ὡς τὰ πέρατα τοῦ ἑλληνισμοῦ.

### Πῶς γιορτάσαμε τὴν ἔθνική μας γιορτὴν

στὸ ἔρημο νησέ μας.

Κι ἐμεῖς οἱ τρεῖς οἱ ἔξοριστοι ἔπρεπε νὰ γιορτάσωμε τὴν ἔθνική μας γιορτήν. “Οπου καὶ ἀν βρισκέμαστε εἴμαστε Ἐλληνες” τὸ αἷμα μας, ἡ καρδιά μας, ἡ ψυχή μας εἶναι πάντα ἑλληνικά, καὶ τρέμουν ἀπὸ συγκίνηση ἄμμα θυμηθοῦν τὴν μακρινή πατρίδα.

Τὰ τρία ἔξοριστα ἑλληνόπουλα θέλαμε νὰ ἑνώσωμε καὶ μεῖς τὴν προσευχήν μας μαζί μὲ τὴν προσευχὴν ὅλων τῶν Ἐλλήνων, καὶ νὰ παρακαλέσωμε τὸ Θεὸν νὰ κάμη πάλι τὴν πατρίδα μας μεγάλη καὶ δοξαστή.

Πρωὶ πρωὶ ξυπνήσαμε. “Ο σύρανδος ρόδιζε τὶς κορφὲς τῶν βουνῶν, καὶ ἡ θάλασσα ἀπλωνόταν γαλανή μὲ τοὺς λευκοὺς ἀφρούς κι ἔμοιαζε μὲ ἀπέραντη ἑλληνική σημαία ἀπλωμένη.

Τὰ πουλάκια χαρούμενα χαιρετοῦσαν τὸν ἥλιο καὶ μᾶς

φάνηκαν τὸ πρωὶ ἐκεῖνο πὼς τραγουδοῦσαν καὶ αὐτὰ τὴν ἑλευθερία τους· οὕτε κλουβὶ εἰχαν, οὕτε κύνηγούς. Ἐλεύθερα μποροῦσαν νὰ φτερουγίζουν στὸν ἀέρα καὶ νὰ κατεβαίνουν στὸ χορτάρι ζητώντας τὴν τροφή τους.

Ψύώσαμε τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὴν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς μας καὶ στολίσαμε τὴν πόρτα μὲ λουλούδια καὶ δάφνες. Γιστερα καὶ οἱ τρεῖς μαζὶ ἀρχίσαμε νὰ τραγουδοῦμε μὲ δυνατή φωνὴ τὸν ἔθινο μας ὅμονο :

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη  
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,  
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὅψη  
ποὺ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.

Ἄπ τὰ κόκαλα βγαλμένη  
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἴερὰ  
καὶ σὰν πρῶτα ἀντρειωμένη  
γαῖας, ὡς γαῖας, Ἐλευθεριά.

Ἐκεῖ μέσα κατοικοῦσες  
πικραμένη, ντροπαλή,  
κι ἓνα στόμα καρτεροῦσες,  
ἔλα πάλι, νὰ σοῦ πῆ !

Ἄργειε νάρθη ἐκείνη ἡ μέρα  
κι ἥταν ὅλα σιωπηλὰ  
γιατὶ τάσκιαζε ἡ φοβέρα  
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

Ο ἄγνωστος φίλος μας θὰ εἴναις "Ελληνας?"

Μόλις τελειώσαμε τὸν ἑθνικό μας ὅμνο, κραυγὴ ἀκούστηκε ἀπὸ πίσω μας. Μᾶς φάνηκε σὰ λυγμὸς ἀνθρώπου σὰν κάποιος νὰ ἔκλαιγε. Ἡ φωνὴ εἶχε βγῆ μέσα ἀπὸ τὸ πηγάδι.

Κάποιος ἀνθρώπος ἀναστέναξε! εἶπε σιγὰ ἡ Ἀνθούλα καὶ ἔτρεμε ἀπὸ τὸ φέρο. Ο σκύλος εἶχε γυρίσει καὶ αὐτὸς τὸ κεφάλι, σύμωσε στὸ πηγάδι καὶ μυριζόταν τὸν ἀέρα ἀνήσυχος.

Κάποιος βρίσκεταν ἐδῶ, ψιθύρισα συγκινημένος. Θὰ μᾶς ἀκουγε καὶ ἀρχίσε τὰ ιλάματα. Ο Θεὸς ξέρει ποιὸς θὰ εἴναι!

Ἐπιτέλους τὸ μυστήριο αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ξεδιαλύνωμε! φώναξε δὲ Νίκος. Πρέπει νὰ βροῦμε αὐτὸν τὸν ἄγνωστο, νὰ τοῦ ποῦμε πόσο τὸν ἀγαποῦμε γιὰ δσα καλὰ μᾶς ἔχει κάμει ως τώρα καὶ νὰ τὸν παρακαλέσωμε νὰ ζήσῃ μαζί μας. Γιατί νὰ κρύβεται; Τρέξαμε στὸ πηγάδι τίποτα! Αεράκι δροσερὸ ἀνέβηκε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς καὶ χάιδεψε τὰ πρόσωπά μας.

Αὔριο πρέπει ν' ἀρχίσωμε ἐκδρομές, εἶπα, καὶ θὰ τὸν ἀνακαλύψωμε. Είμαι βέβαιος πὼς εἴναι "Ελληνας καὶ τώρα ποὺ ἀκουσε τὸν ἑθνικό μας ὅμνο δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσῃ τὰ ιλάματα.

Καὶ τὸν παπαγάλο μας, εἶπε ἡ Ἀνθούλα, τὸν ἔμαθε ἐλληνικά. "Ωστε εἴναι πατριώτης μας.

Ἀποφασίσαμε ν' ἀρχίσωμε ἀπὸ τὴν ἄλλη μέρα νὰ ζητοῦμε τὸν ἄγνωστο πατριώτη μας. Τὸ ἀπόγειμα πήγαμε στὴ θάλασσα, κολυμπήσαμε, μαζέψαμε ἀχινοὺς καὶ πεταλίδες, ἔπειτα ξαπλωθήκαμε στὸν ἄμμο καὶ ως τὸ βράδυ μιλούσαμε γιὰ τὴν "Ελλάδα.

### Ζητοῦμε τὸν ἄγνωστο.

Μέρες καὶ μέρες ζητούσαμε νὰ βροῦμε τὸν ἄγνωστό μας εὑεργέτη, μὰ τίποτα δὲ κατωρθώναμε. Κάποτε ἔνας ἵσκιος

περγοῦσε ἀπὸ μπροστά μας, ὁ σκύλος γάργιζε ἔξαφνα καὶ ἀκούγαμε πατήματα κρυφά· τρέχαμε ἀμέσως, μὰ οἱ κόποι μας πήγαιναν χαμένοι.

Δὲ θὰ κατορθώσωμε τίποτα, εἶπε μὲν μέρα δὲ Νίκος ἀπελπισμένος. Ὁ ἄγνωστος μᾶς ξεφεύγει σὰν τὸ χέλι· θὰ μᾶς βλέπη ἀπὸ κάπου νὰ τὸν ζητοῦμε καὶ θὰ μᾶς γελᾷ.

— Μήπως εἶναι φάντασμα! φώναξε ἡ Ἀνθούλα τρομαγμένη.

— "Α, αὐτὸν μόνο δὲν εἶναι, ἀποκρίθηκα ἐγὼ γελώντας. Καὶ ξέρεις γιατί;

— "Οχι, ἀποκρίθηκε ἡ Ἀνθούλα. Γιατί;

— Γιατί φαντάσματα δὲν ὑπάρχουν!

— Τότε λοιπὸν τί εἶναι; εἶπε δὲ Νίκος πεισμαμένος. Εὖ κάνεις πῶς τὰ ξέρεις ὅλα.

— Νὰ σᾶς πῶ λοιπὸν τί λέω, κι ἔπειτα λέτε καὶ σεῖς τὴν γνώμη σας.

— Τί; τί; φώναξαν μὲ περιέργεια τὰ δυὸ ἀδέρφια καὶ σέμωσαν ν' ἀκούσουν.

"Ηταν πιὰ μεσημέρι καὶ δὲν ἥλιος ἔκαιγε πολύ. Εἴχαμε φτάσει κοντά στὴν πηγὴν καὶ ἀκούγαμε τὸ νερὸν νὰ μουρμουρίζῃ μέσα ἀπὸ τὰ καλάμια καὶ νὰ δροσίζῃ τὰ χόρτα γύρω καὶ τὰ δέντρα.

— Ελάτε νὰ καθήσωμε κάτω ἀπὸ τὸν ἵσκιο τῶν δέντρων, εἶπα στοὺς δύο μου συντρόφους, νὰ ξεκουραστοῦμε λίγο. Ἐκεῖ σᾶς λέω τὴν ἴδεα μου.

"Ο Νίκος καὶ ἡ Ἀνθούλα περίμεναν μὲ ἀγωνία τὰ λόγια μου.

— Λοιπόν; λοιπόν; μὲ ρώτησαν καὶ οἱ δύο.

— Νά τι λέω. Ὁ ἄγνωστος φίλος μας θὰ εἶναι κάποιος ναυαγός, ποὺ θὰ μένη πολλὰ χρόνια στὸ νησὶ αὐτό. "Ισως δέκα καὶ δέκα πέντε χρόνια.

— Καὶ πῶς τὸ ξέρεις; εἶπε δὲ Νίκος. Θὰ τὸ εἰδεῖς στὸ ὄντειρό σου.

— "Οχι, δὲν τὸ εἰδα στ' ὄντειρό μου, μὰ τὸ κρίνω μὲ τὸ νοῦ μου. Εἰδεῖς πόσο κανονικὰ εἶναι φυτεμένα τὰ δέντρα μπροστά στὴ σπηλιά; Αὐτὰ βέβαια θὰ τὰ φύτεψε ἀνθρώπινο χέρι." Εἶ, λοιπόν! Πόσων χρονῶν νομίζεις πῶς εἶναι τὰ δέντρα αὐτά;

— Παραπάνω ἀπὸ δέκα χρονῶν! ἀποκρίθηκε δὲ Νίκος συλλογισμένος.

— Βλέπεις λοιπόν; τοῦ εἶπα.

— "Ωστε ἡ σπηλιά; ρώτησε ἡ Ἀνθούλα.

— "Η σπηλιὰ ἦταν ἡ κατοικία του. "Ο τι βρήκαμε ἐκεῖ ἦταν τὰ ὅπλα του καὶ τὰ ἔργαλεῖα του. Ἄλλὰ τότε νομίσαμε πῶς δὲ παλιὸς κάτοικος του νησιοῦ μᾶς εἶχε πεθάνει. Ἔνω τώρα . . .

— Τώρα ξέρομε πῶς ζῇ καὶ εἶναι μάλιστα καὶ πατριώτης μᾶς, εἶπε δὲ Νίκος καὶ πετάχτηκε ἐπάνω χαρούμενος. Τώρα τὰ καταλαβαίνω ὅλα. Γιατὶ ἂν δὲν ἦταν "Ελληνας, πῶς θὰ καταλάβαινε πῶς θέλαμε παπαγάλο νὰ πάη νὰ μᾶς τὸν φέρῃ; Πῶς θὰ τοῦ μάθωνε τὰ ἑλληνικὰ λόγια: «θάρρος, παιδιά μου»; Καὶ τώρα τελευταῖα, προχτές, πῶς θὰ καταλάβαινε τὸν ἔθνικό μας ὅμινο καὶ θὰ ἔκλαιγε ἀπὸ τὴν χαρά του;

— "Εχεις δίκιο, εἶπε ἡ Ἀνθούλα. Μὰ τότε γιατί νὰ μὴν ἔρχεται μαζί μας;

Γιατί κρύβεται;

### Τρεπτές ὁ ἄγνωστος κρύβεται.

— Αὐτό, ἡ Ἀνθούλα, τῆς ἀποκρίθηκα, μοῦ φαίνεται πῶς εἶναι εὔκολο νὰ τὸ καταλάβης.

Ξέρεις πῶς δὲ ἀνθρώπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ μονάχος του· στὸν κόσμο. "Έχει ἀνάγκη νὰ συναναστρέφεται μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, νὰ ἐργάζεται μαζί τους, νὰ τοὺς νιώθῃ κοντά του, νὰ τοὺς βοηθᾷ καθὼς τὸν βοηθοῦν καὶ αὐτοί.

— "Αν πιάσης ἔναν ἀνθρωπό καὶ τὸν κλείσης σ' ἔνα νησάκι ἔρημο, τί θὰ πάθη; ρώτησε ἡ Ἀγθούλα.

— Τί θὰ πάθη; Στὴν ἀρχὴν θὰ παραμιλᾶ μόνος του, θὰ συλλογίζεται πῶς θὰ φύγη, νὰ σμιξῃ πάλι μὲ τους ἄλλους ἀνθρώπους. "Επειτα, σιγά σιγά, θ' ἀρχίσῃ νὰ συνηθίζῃ τὴν ἐρημιά, θὰ λησμονήσῃ τὴ γλώσσα του καὶ θὰ βγάζῃ μόνο ξεφωνητά, σὰν τὸ θηρίο ὅταν πενᾶ, ὅταν φοβᾶται, ἢ ὅταν νιώθῃ χαρὰ ἢ πόνο. Δὲ θὰ μαγειρεύῃ πιὰ τὴν τροφή του, καὶ θὰ τρώῃ ἀψήτα τὰ χόρτα καὶ τὸ κρέας· θὰ περπατᾶ γυμνός, θὰ σκαρφαλώνῃ στὰ δέντρα, θὰ κρύβεται στὶς σπηλιές καὶ θὰ τὸν σκεπάζουν μεγάλες τρίχες, ἀπαράλλαχτα ἔπως τ' ἄγρια ζῶα.

— Θεέ μου, ἔκχρις ἡ Ἀγθούλα. "Ωστε ἀν ἔμενε ἐδῶ πολλὰ χρόνια δ ἄγνωστος εὐεργέτης μας, θὰ ἔχῃ τώρα γίνει . . .

— Σὰν τ' ἄγρια θηρία! εἰπε δ Νίκος συλλογισμένος.

— "Οχι ἀκριβῶς θηρίο, εἶπα, γιατὶ πάντα στὰ βάθη τῆς ψυχῆς του θ' ἀπομένη ἀνθρωπος. Προπάντων ἀμα δῆ κι ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀκούει νὰ μιλοῦν καὶ τοὺς βλέπει νὰ δουλεύουν, νὰ γελοῦν ἢ νὰ κλαίνε.

— "Ωστε λες δ εὐεργέτης μας ν' ἀρχίσε νὰ ξαναγίνεται πάλι ἀνθρωπος, ἀφοῦ μᾶς ἀκούει καὶ μᾶς βλέπει;

— Βεβαιότατα, ἀποκρίθηκα θὰ θυμηθῇ πάλι τὴ γλώσσα του, θὰ συνηθίσῃ πάλι νὰ δουλεύῃ καὶ νὰ συλλογίζεται . . .

— Μὰ τότε γιατὶ δὲν ἔρχεται μαζί μας; Αὐτὸ πῶς τὸ ἐξηγεῖς; εἰπε δ Νίκος.

— 'Εσύ τι θὰ ἔκανες ἀν ἥσουν στὴ θέση του, Νίκο;

— 'Εγώ, πετάχτηκε καὶ εἰπε ἡ Ἀγθούλα, θὰ ντρεπόμουν νὰ παρουσιαστῶ πιὰ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ θὰ κρύβομουν βαθιὰ στὸ δάσος γιὰ νὰ μὴ μὲ δοῦν!

— "Ε, λοιπόν, εἶπα, ποιός μᾶς βεβαιώνει πῶς δ ἄγνωστός μας δὲν κρύβεται γιὰ τὸν ἵδιο λόγο; "Ισως νὰ ντρέπεται νὰ

φανερωθῆ. Καὶ ἵσως κι ἐμεῖς νὰ μὴν πρέπη νὰ φάχνωμε γιὰ νὰ τὸν βροῦμε.

— "Ω ναί, ἀποκρίθηκε ἡ Ἀνθούλα συγκινημένη. Νὰ μὴν τὸν ζητοῦμε πιά· νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε ἀπὸ μακριὰ καὶ νὰ τραγουδοῦμε δυνατὰ ὅσα τραγούδια ἔρομε, γιὰ νὰ μᾶς ἀκούη καὶ νὰ θυμάται τὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα.

### ■ώς περνούσαμε τὸ καλοκαίρι.

Ἄπὸ τότε πέρασαν μέρες κι ἑδομάδες. Τὸ καλοκαίρι ἔφτασε πάλι· ὁ Ηλιος ἔκαιγε καὶ ἡ θάλασσα ἦταν ζεστή. Οἱ ποταμοὶ εἶχαν στερέψει. Τὴν νύχτα οἱ λαμπυρίδες φώτιζαν τὸ σκοτάδι, σὰ μικρὰ φαναράκια. Τ' ἀστρα ἀπὸ πάνω ἔλαμπαν καὶ διαλαξίας ἔμοιαζε μὲ φωτεινὸ ποταμό.

Μόνο τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ μπορούσαμε νὰ βγαίνωμε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ νὰ ἐργαζόμαστε. "Ολη τὴν ἄλλη μέρα καθόμαστε στὸ σπίτι, διαβάζαμε ἢ μιλούσαμε καὶ κάναμε μικροδουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ. Ο σκύλος μὲ τὸ κεφάλι κάτω στὴ γῇ καὶ μὲ τὴ γλῶσσα ἔξω καθόταν στὸν ἵσκιο λαχανιασμένος.

Ἐγώ, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσα νὰ μένω τόσες ὥρες κλεισμένος στὸ σπίτι, εἶχα φτιάσει μιὰ παράξενη πλατειὰ ὁμπρέλα μὲ ἔύλα καὶ μὲ πλατιὰ φύλλα μπανάνας· αὐτὴ μὲ φύλλαγε ἀπὸ τὶς καυτερὲς ἀκτῖνες τοῦ Ηλιοῦ. Στὴν ἀρχὴ ὅλοι γελούσαμε μὲ τὴν ὁμπρέλα μου· ἔπειτα ὅμως τὴ συνηθίσαμε, καὶ μάλιστα ἔκαμα ἀπὸ τὰ ἴδια φύλλα κι ἔνα πλατύφυλλο σκέπασμα γιὰ τὸ κεφάλι.

"Η καλύτερη γιὰ μένα διασκέδαση ἦταν νὰ κόλυμπω πρὶν ἀπὸ τὸ φαγητό." Επαιζα μὲ τὰ κύματα, θυμόμουν τὸ χωριό μου, τὰ τραγούδια ποὺ ἔλεγα καὶ τὰ παιχνίδια ποὺ ἐπαιζα στὴν ἀμμουδιά. Καὶ συχνὰ μοῦ ἐρχόταν στὸ νοῦ τὸ τραγούδι ποὺ εἶχα μάθει στὸ σχολεῖο γιὰ τὸ καλοκαίρι καὶ τὸ τραγουδοῦσα, ξαπλωμένος κάτω ἀπὸ τὸν ἵσκιο τοῦ δέντρου.

Τὸ καλοκαίρι.

Ἡρμες, ἦρμες, καλοκαίρι,  
καὶ ὁ Θεὸς πολλὰ  
μὲ τὸ ἄγιο του τὸ χέρι  
σκόρπισε καλά.

Στὶς μυρτιὲς κρυμμένα ἀηδόνια  
τραγουδοῦν γλυκά,  
καὶ πετοῦν τὰ χελιδόνια  
μὲ ἔλαφρὰ φτερά.

Μὲς στοὺς κάμπους πρασινίζουν  
χόρτα δροσερά,  
καὶ στοὺς λόφους μουριμουρίζουν  
τὰ γοργὰ νερά.

Ιανούριος ἄγνωστος.

Μιὰ μέρα, ὅτερα ἀπὸ τὸ κολύμπι, ἀντὶ νὰ πάρω τὸ  
συνηθισμένο δρόμο πρὸς τὸ σπίτι, πῆρα κάποιον ἄλλο πιὸ μα-  
κρινό. Δὲν εἶχα προχωρήσει λίγα βήματα καὶ σταμάτησα τρο-  
μαγμένος.

Μπροστά μου στὴν ἀμμουδιὰ βλέπω πατήματα ἀπὸ γυμνὰ  
πόδια ἀνθρώπου τὰ δάχτυλα, ἡ πατούσα, ἡ φτέρνα, ὅλα δια-  
κρίνονταν καθαρώτατα. Ο φόβος ποὺ μὲ εἶχε πιάσει τὴν ἄλλη  
φορὰ ποὺ εἶδε πάλι πατημασιὲς ἀνθρώπων στὴν ἀκρογιαλιά,  
μὲ ἔπιασε πάλι. Τὰ γόνατά μου ἔτρεμαν καὶ τὰ σαγόνια μου  
χτυποῦσαν δυνατά. Ἔπεισα κάτω καὶ ἀρχισα νὰ ἐξετάζω τὰ  
πατήματα.

— Ναι, ναι, χωρὶς ἄλλο, φιθύριζα. Εἶναι πατήματα ἀν-  
θρώπινα, πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ δικά μου καὶ ἀπὸ τῶν  
συντρόφων μου.

"Εξαφνα μιὰ ιδέα πέρχεται από τὸ νοῦ μου.

— Τὶ ἀνόητος ποὺ εἶμαι ! φώναξα χαρούμενος, θὰ εἶναι από τὸν εὐεργέτη μας, τὸν ἄγνωστο.

"Αδικα λοιπὸν τρόμαξα.

"Η χαρά μου ὅμως δὲ βάσταξε πολύ· πάρα πέρα διακρίνω πατήματα από πολλὰ καὶ διαφορετικὰ πόδια."Ανθρωποι θὰ πάλεψαν χωρὶς ἄλλο ἐδῶ, γιατὶ ἡ ἀμμουδιὰ ἡταν σκαμμένη από τὰ πατήματα· σὲ μιὰ πέτρα βρῆκα μιὰ μεγάλη σταλαματιὰ ξεραμένο αἷμα.

Οἱ ἄγριοι ἥρθαν στὸ νησί μας ! φώναξα, καὶ δάκρυα πετάχτηκαν στὰ μάτια μου.

"Ισως τὴν στιγμὴν αὐτὴν νὰ εἶναι στὸ σπίτι μας. Θεέ μου, Θεέ μου ! φώναξα κι ἔτρεχα πρὸς τὸ σπίτι μας.

"Η ιδέα πώς οἱ φίλοι μου κινδύνευαν μοῦ ἔδινε δύναμη καὶ θάρρος.

— Θ' ἀρπάξω τὸ τουφέκι ἔλεγα, καὶ θὰ ὑπερασπιστῶ τὴν ζωὴν μας. Εἴπολα ἐμεῖς δὲ θὰ νικηθοῦμε !

#### •Ο κένδυνος.

Σὰν ἀστραπὴ πέρασα τὴν ἀμμουδιά, τὸ μικρὸ δάσος τῆς πηγῆς, κι ἔφτασα στὸ σπίτι. 'Ο σκύλος γῆσυχος κοιμόταν στὴν εσσοδο· γῆσύχασα καὶ στάθηκα λίγο νὰ πάρω τὴν ἀναπνοή μου. 'Απὸ μέσα ἀκουγόταν ἡ φωνὴ τοῦ Νίκου νὰ διαβάζῃ· ἡ 'Ανθούλα πήγαινε κι ἐρχόταν, κι ἐτοίμαζε τὸ φτωχικὸ φαγί μας· παντοῦ βασίλευε γαλήνη κι εύτυχία.

— Μήπως δνειρεύομαι; εἶπα μὲ τὸ νοῦ μου. Μήπως ἀποκοιμήθηκα ἔπειτα από τὸ κολύμπι, κι εἶδα στὸν ὕπνο μου ὅλα αὐτὰ τὰ τρομερὰ πράματα;

'Αλλὰ ὅχι, δὲν εἶναι ὅνειρο, εἶναι ἀλήθεια, φοβερὴ ἀλήθεια !

Πετάχτηκα στὸ κατώφλι κι ἔτρεξα ἀμέσως καὶ ξεκρέμασα τὸ τουφέκι μου.

Καζαντζάκη, Οἱ τρεῖς φίλοι

— Τί τρέχει; φώναξε δ Νίκος καὶ πετάχτηκε ἀνήσυχος.

— Πάρε τὸ τουφέκι σου καὶ τὸ τηλεσκόπιο κι ἔλα, εἶπα ἔγώ βιαστικά.

— Μὲ κάνεις καὶ φοβοῦμαι, Παῦλε, εἶπε ἡ Ἀνθούλα, καὶ τὸ πρόσωπό της εἶχε γίνει κατακίτρινο. Τί τρέχει;

— Τίποτα Ἀνθούλα, τῆς εἶπα γιὰ νὰ τὴν ἡσυχάσω.

Εἶδα ἔνα ἄγριο ζῷο πάμε νὰ τὸ σκοτώσωμε. "Ἐλα, Νίκο! Ο Νίκος πήρε τὸ ὅπλο του καὶ μὲ ἀκολούθησε. Πρὶν φύγω γυρίζω καὶ λέω στὴν Ἀνθούλα:

— Σου ἀφήνομε τὸ σκυλί, κλεῖσε τὴν πόρτα."Αν τυχὸν δῆς τίποτα καὶ φοβηθῆς, κρέμασε στὸ λαιμὸ τοῦ σκύλου ἔνα γράμμα νὰ μᾶς τὸ φέρη.

— Καὶ πῶς θὰ σᾶς βρῆ;

— Δῶσε του ἔνα ρούχο, τοῦ Νίκου ἢ δικό μου, νὰ τὸ μειστῇ, καὶ ὕστερα διώξε τον. Αὐτὸς θὰ καταλάβῃ καὶ θὰ ἔρθη ἵσια στὸ μέρος δπου βρισκόμαστε.

"Εκλεισα καλὰ τὴν πόρτα καὶ φύγαμε. Στὸ δρόμο δ Νίκος μοῦ λέει:

— Κάτι τρέχει καὶ μᾶς τὸ κρύθεις. Δὲν γίταν ἄγριο ζῷο αὐτὸ ποὺ εἰδεις. Πὲς τὴν ἀλγήθεια.

— Νίκο, θὰ σου πῶ, μὰ νὰ μὴν τρομάξης. Εἴμαστε παιδιά, πρέπει δμως νὰ φερθοῦμε σὰν ἄντρες. Σκέψου καὶ τὴν ἀδερφή σου.

— Λέγε μου, Παῦλε, κι ἔχε ἐμπιστοσύνη σὲ μένα.

— Στὸν ἄμμο εἶδα πατηγμασιὲς ἀνθρώπων. Θὰ εἶναι ἄγριοι, ἀνθρωποφάγοι ἵσως.

— Πῶς τὸ ξέρεις; Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ φίλοι μας, ναυαγοί· ἵσως βιογθοί, σωτῆρες.

Θυμήθηκα τὴν ἄλλη ἀκρογιαλιὰ καὶ εἶπα:

— "Οχι, εἶναι ἄγριοι, τὸ ξέρω. Θὰ δῆς καὶ σὺ μόνος σου.

Εξχαμε φτάσει στὸ γεφύρι περάσαμε τὴ λίμνη καὶ ἀρχί-  
σαμε ν' ἀνεβαίνωμε τὸ λόφο.

- Πῆρες μαζί σου τὸ τηλεσκόπιο; ρώτησα τὸ Νίκο σιγά.
- Τὸ πήρα, μοῦ ἀποκρίθηκε καὶ κεῖνος μὲ χαμηλὴ φωνὴ.
- Καλά, τώρα ἀς προχωρήσωμε ἀθόρυβα, κι ἀς κοιτάζωμε μὲ προσοχή.

**Τέ μᾶς περέμενε στὴν κορφὴ τοῦ λόφου.**

Ἐγὼ εἶχα ἀνεβῆ πρῶτος στὸ λόφο· μόλις κοίταξα κάτω, λίγο ἔλειψε νὰ ξεφωνήσω ἀπὸ τρόμο. Ο Νίκος φτάνει τὴ στιγμὴ ἐκείνη.

— Τί είδες; μὲ ρωτᾷ.

— Κοίταξε!

— Θεέ μου, χαθήκαμε, φώναξε ὁ Νίκος μόλις γύρισε τὴ ματιά τοῦ πρὸς τὸ μέρος ποὺ τοῦ ἔδειχνα.

Αληθινὰ ἦταν τρομερὸ τὸ θέαμα ποὺ ἀντικρύζαμε. Στὴν παραλία καμιὰ δεκαριὰ ἄγριοι, γυμνοί, μὲ φτερὰ στὸ κεφάλι εἶχαν ἀνάψει μεγάλη φωτιά. Οἱ κραυγές τους ἀκούγονταν ἄγριες σὰ σκουξίματα θηρίων. Μπροστά τους ἔνας αἰχμάλωτος εἶναι δεμένος, μὲ τὰ χέρια πίσω φωνάζει, κλαίει, πολεμᾶ νὰ ξεφύγῃ, μὰ τοῦ κάνου. "Ενας ἄγριος σηκώνει τὸ χέρι τοῦ, καὶ μὲ τὸ κοντάρι ποὺ κρατᾷ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι. Ο δυστυχισμένος σωπαίνει καὶ δὲ σαλεύει πιά.

— Θεέ μου, ψιθύρισε ὁ Νίκος, τί θὰ κάμωμε τώρα; "Αν μᾶς δοῦν χαθήκαμε! Καὶ ἡ Ἀνθούλα τί θ' ἀπογίνη;

**•Η • Ανθούλα μᾶς στέλνει γράμμα.**

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἐλαφρὰ πατήματα ἀκούστηκαν πίσω μας· κάποιος ἐρχόταν. Τὰ ολαδιὰ παραμέριζαν καὶ σάλευαν τὰ χόρτα. Χωρὶς νὰ χάσω καιρὸ γυρίζω, ἔτοιμος νὰ πυροβολήσω.

— Θὰ εἰναι κανεὶς ἄγριος, ἔθιλα μὲ τὸ νοῦ μου, καὶ θὰ σέρπεται μὲ τὴν κοιλιὰ πρὸς τὰ ἔδη.

— Θάρρος, Παῦλε, εἶπα στὸν ἑαυτό μου. Τώρα θὰ δείξης ἀν ἔχης καρδιά!

Τὰ κλαδιὰ τῶν δέντρων πάραμέρισαν καὶ φάνηκε λαχανιασμένος ὁ Πιστός.

Κουνοῦσε τὴν οὐρά του χαρούμενος ποὺ μᾶς βρήκε.

Κατάλαβα πώς θὰ μᾶς κρατᾷ κάποιο γράμμα. Ἀπλωσα τὸ χέρι μου κάτω ἀπὸ τὸ λαιμό του καὶ βρήκα ἔνα χαρτάκι.

Τὸ χέρι μου ἔτρεμε· ὁ Νίκος σώπασε χλοιός. Σκύψαμε καὶ οἱ δυὸς κρατώντας τὴν ἀνάσα μας καὶ διαβάσαμε:

«Ἀπὸ τὴν κλεισμένη πόρτα ἀκούσα φωνές· δὲν ἦταν θηρία, ἔμοιαζεν μὲ ἀνθρώπινες φωνές. Σὰ νὰ κυνηγοῦσαν κανένα· πέρασαν βιαστικὰ ἀπ’ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἔφυγαν. Φοβοῦμαι. Ἐλάτε γρήγορα, γρήγορα!»

— Καὶ τώρα; φιθύρισε ὁ Νίκος.

— Τώρα ὁ κίνδυνος πέρασε· θὰ ἥταν ἄγριοι καὶ θὰ κυνηγοῦσαν κάποιον αἰχμάλωτο ποὺ τοὺς ξέφυγε. Ἡ Ἀνθούλα τώρα εἰναι· σὲ ἀσφάλεια, μὴ φοβᾶσαι!

«Εσκυψα· κι ἔγραψα ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὸ γράμμα της:

«Μὴ φοβᾶσαι τίποτα, Ἀνθούλα. Δὲν ὑπάρχει κανένας φόβος. Ὁ Θεὸς εἰναι μαζί μας! Σὲ λίγη ὥρα ἐρχόμαστε».

Τὸ κρέμασσα πάλι ἀπὸ τὸ λαιμὸ τοῦ σκύλου.

— «Ελα, Πιστέ, πήγαινε στὸ σπίτι. Στῆς Ἀνθούλας, γρήγορα!

«Ο καλός μας σκύλος κατάλαβε, κούνησε τὴν οὐρά του καὶ χάθηκε μέσα στὰ κλαδιά.

### Οἱ ἄγριοι τρομάζουν.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη φωνὲς δυνατὲς ἀκούγονται. Ο χορὸς ἔπαψε, οἱ ἄγριοι πέταξαν ψηλὰ τὰ δόρατά τους, καὶ πηδοῦσαν

ἀπὸ τὴν χαρά. Ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασσιὰ φαίγονταν νὰ ἔρχωνται δυὸς ἄγριοι, καὶ νὰ κρατοῦν δ ἕνας ἀπὸ τὰ χέρια κι ὁ ἄλλος ἀπὸ τὰ μαλλιά, ἐνα δυστυχισμένο αἰχμάλωτο.

— "Α, συλλογίστηκα, αὐτοὶ θὰ εἶναι ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ἀμμουδιὰ καὶ εἴδα τὶς πατημασιές τους. Αὐτοὶ θὰ πέρασαν κοντὰ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὸν ἄκουσε ἡ Ἄγθούλα.

— Τὸν κακόμοιρο, μουρμούρισε δ ὁ Νίκος. Τώρα θὰ τὸν κάμουν κομμάτια. Καὶ ἀλγήθεια, ἐνας ἄγριος, ἀφοῦ τὸν ἔδεσε καλά, σήκωσε ἐνα χοντρὸ ραβδὸ κι ἐτοιμαζόταν νὰ τὸν χτυπήσῃ κατακέφαλα. Τότε πιὰ δὲν κρατήθηκα.

Μπάμ! ἀντιλάλησε στὸν ἀέρα. Ἡ σφαῖρα μου βρήκε στὰ μηλίγγια τὸν ἄγριο ποὺ κρατοῦσε τὸ ραβδὸ καὶ τὸν ἔρριξε κάτω. Τὸ τί ἔγινε τότε δὲ λέγεται. Ἔτρεξαν τρομαγμένοι οἱ σύντροφοί του, τὸν κύκλωσαν, τὸν κουνοῦσαν, καὶ ὅταν εἶδαν πῶς ἦταν πεθαίμενος, ἀρχισαν νὰ φωνάζουν μὲ ἀπελπισμένες φωνές.

— Χτύπα, εἴπα τότε στὸ Νίκο σιγά. Χτύπα νὰ μήν τοὺς δώσωμε καιρὸ νὰ συνέρθουν.

‘Ο Νίκος πυροβολεῖ. Τρομαγμένοι οἱ ἄγριοι ρίχνονται στὴ θάλασσα. Τὰ μονόξυλά τους ἥταν δεμένα στοὺς βράχους· τὰ λύνουν, πηδοῦν μέσα βιαστικά, ἀρπάζουν τὰ κουπιά καὶ φεύγουν.

— Νομίζουν πῶς δ ἵδιος δ θεὸς κατέβηκε καὶ τὸν τιμωρεῖ, εἴπα. Κοίταξε πῶς βλέπουν στὸν οὐρανὸ τρομαγμένοι.

— Καλύτερα, ἀποκρίθηκε δ ὁ Νίκος χαρούμενος. Δὲ θὰ ξαναπατήσουν πιὰ ἐδῶ.

— Καὶ οἱ αἰχμάλωτοι; Ἀπὸ τὸν τρόμο τους τὸν ἀφησαν στὴν ἀμμουδιά.

— Πᾶμε νὰ τὸν σώσωμε, εἴπε δ ὁ Νίκος καὶ σηκώθηκε.

— "Οχι ἀκόμη, Νίκο! Νὰ φύγουν μακριὰ πρῶτα οἱ ἄγριοι. Γιατὶ ὃν δοῦν πῶς οἱ ἔχθροί τους εἶναι μόνο δυὸς παιδιά, θὰ πάρουν θάρρος καὶ θὰ γυρίσουν πίσω, καὶ τότε τί θ' ἀπογίνωμε;

Δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε μόνο παλικάρια, Νίκο· πρέπει νὰ εἴμαστε καὶ φρόνιμοι.

**Τέ πάθαμε ἀπὸ τὴν ἀπερισκεψέα τοῦ Νέκου.**

Ο Νίκος δημως δὲν πρόσεξε τὴ φρόνιμη συμβουλή μου· πετάχτηκε ἀπάνω καὶ ἀρχισε νὰ κατεβαίνῃ τὸ βουνό. Οἱ ἄγριοι μόλις εἶδαν ἔνα παιδί νὰ τρέχῃ πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους, σταματοῦν. Μὲ ἀγωνία κοιτάζω μὲ τὸ τηλεσκόπιο τὸ κάνονυ. Συνεννοοῦνται τώρα μεταξύ τους, γιατὶ φωνάζουν καὶ χειρονομοῦν. Μὰ φαίνεται πώς δὲ συμφώνησαν, γιατὶ τὸ ἔνα μονόξυλο φεύγει βιαστικὸ καὶ χάνεται, ἐνῷ τὸ ἄλλο μὲ τέσσερες ἄγριους γυρίζει πίσω· σὲ λίγα λεπτά πηδοῦν στὸ ἀκρογιάλι. Ο Νίκος σταματᾷ τρομαγμένος· μόλις εἶδα τὸν κίνδυνο, σηκώθηκα καὶ ὥρμησα νὰ βοηθήσω τὸ φίλο μου.

Ο Νίκος γύρισε καὶ μοῦ κάνει :

— Συμπάθησέ με, Παῦλο, ἐγὼ φταίω!

— Θάρρος, σκόπευε καλὰ καὶ μὴ σὲ νιάζει. Θὰ τοὺς νικήσωμε.

Ο Νίκος πῆρε θάρρος, σήκωσε τὸ τουφέκι του, τὸ στήριξε στὸν ώμο καὶ πυροβόλησε· ἔνας ἄγριος πληγώνεται στὸ στήθος καὶ ξαπλώνεται κάτω.

Οἱ ἄλλοι τρεῖς ταράζονται. Δὲ χάνω καιρό· πυροβολῶ, μὰ ἀπὸ τὴ βίᾳ μου δὲ σημάδεψα καλὰ καὶ ἡ σφαῖρα λάθεψε.

Μὲ ἄγρια χαρὰ τότε οἱ τρεῖς χιμοῦν ἀπάνω μας.

Αν καὶ ἀπελπισμένος, πυροβολῶ ἀκόμη μιὰ φορά, μὰ τοῦ κάνου· καὶ ἡ σφαῖρα αὐτὴ πῆγε χαμένη. Τρέχουν τότε σὰν τρελοὶ ἀπάνω μας, μᾶς ἀρπάζουν, μὰ ἐμεῖς παλέθομε γενναῖα· οἱ ἄγριοι δημως ἦταν τόσο δυνατοί, ποὺ σὲ δυὸ λεπτὰ μᾶς εἶχαν ρίξει κάτω καὶ μᾶς εἶχαν δέσει τὰ πόδια τόσο σφιχτά, ποὺ τὸ αἷμα ἔτρεχε ἀπὸ τοὺς ἀστραγάλους μας.

Τότε πιὰ πίστεψα πώς ἔφτασε ἡ τελευταία μου ὥρα.

"Ολη μου ή ζωή πέρασε σὰν ἀστραπὴ ἀπὸ τὸ γοῦ μου. Θυμήθηκα τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὴν ἀδερφὴν μου τὴν Μαρία, εἶδα πάλι τὸ χωριό μου τὸ ἀγαπημένο, μὲ τὸ σχολεῖο του καὶ μὲ τὴν ὥραία ἐκκλησία· συλλογίστηκα τὶς συμβουλὲς τοῦ πατέρα μου, ποὺ δὲν ἥθελε νὰ μὲ ἀφῆσῃ νὰ φύγω, καὶ δάκρυα βούρκωσαν τὰ μάτια μου.

Οἱ ἄγριοι δόλο χαρὰ καὶ φωνὲς μᾶς σέργουν πρὸς τὴν φωτιὰ ποὺ ἔθγαζε ἀκόμη καπνοὺς καὶ φλόγες.

Κλείνω τὰ μάτια μου, κι ἐτοιμάζομαι νὰ παραδώσω τὴν ψυχὴν μου στὸ Θεό!

### ΠΠΟΙΕΔΗΣ μᾶς σώζει.

"Ἐξαφνα οἱ ἄγριοι σταματοῦν τί τρέχει; Ἄνοιγω τὰ μάτια μου καὶ δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω τὰ δεῖται βλέπω. Ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ λόφου κάποιος χύνεται σὰν ἀστραπὴ. Κρατᾶ ἔνα μεγάλο μαχαίρι κι ἔνα χοντρὸ ραθδόν, καὶ φωνάζει. Τί εἶναι; ἄνθρωπος; μαῖμού; Δὲν μπορῶ νὰ ξεχωρίσω. Ἐρχεται, φτάνει, χύνεται στοὺς ἀγρίους καὶ ρίγνει τὸν ἔνα κάτω νεκρό. Μᾶς πετᾶ τὸ μαχαίρι, λύνομε τὰ σκοινιὰ ἀπὸ τὰ πόδια μας, ἀρπάζομε τὰ τουφέκια μας καὶ ὀρμοῦμε νὰ βοηθήσωμε τὸν ἄγνωστο σωτῆρα μας.

— Ἐμπρός, Νίκο, φώναξα. Ο Θεὸς εἶναι μαζί μας, θάρρος! Ο σωτῆρας μας κινδυνεύει!

Καὶ ἀληθινὰ ἦταν καιρός. Ο ἄγνωστος πάλεθε ἀπελπισμένος μὲ τοὺς δυὸ ἀγρίους δὲν εἶχαν πιὰ νὰ κάμουν μὲ δυὸ ἀδύνατα παιδιά, μὰ μ' ἔνα θηρίο, μὲ μακριὰ μαλλιά, μὲ σουσλερὰ δόντια καὶ μὲ χέρια σιδερένια.

— Σημάδευε καλά, μὴν τύχη καὶ σκοτώσης τὸ σωτῆρα μας! εἶπε ὁ Νίκος.

— Μὴ φοβᾶσαι, προσέχω!

Μόλις ὅμως οἱ ἄγριοι εἶδαν νὰ σηκώνωμε τὰ τουφέκια μας

ἀφήνουν τρομαγμένοι τὸν ἄγνωστο βοηθό μας καὶ φεύγουν. Τρέχουν πρὸς τὴν θάλασσα καὶ κολυμπώντας φτάγουν τὸ μονόξυλο καὶ φεύγουν, δίχως νὰ γυρίσουν πίσω τὸ κεφάλι.

Νικήσαμε!

Μὰ ἡ χαρά μας ἔσθησε μόλις ρίξαμε τὴν ματιά μας στὸν ἄγνωστο σωτῆρα μας.

### Πῶς περιποιούμαστε τὸν εὐεργέτη μας.

Ο σωτῆρας μας κυλιόταν στὸν ἄμμο, καὶ τὸ αἷμα χυνόταν σὰ βρύση ἀπὸ τὶς πληγές του. Σκύψαμε ἀπάνω του ἀνήσυχοι. Τρεῖς βαθειές πληγές σπαράζουν τὸ στῆθος του. Τὰ μάτια του καὶ θαμπωμένα μᾶς κοιτάζουν μὲ μεγάλη ἀγάπη.

Δὲν ἔνγαζε ἄχνα ἀπὸ τὰ χεῖλη του· κρατοῦσε μόνο τὰ χέρια μας καὶ τὰ ἔσφιγγε.

— Πρέπει νὰ τὸν πᾶμε σπίτι, νὰ πλύνωμε τὶς πληγές του καὶ νὰ τὶς δέσωμε, εἰπε δὲ Νίκος.

— Στάσου μιὰ στιγμὴ νὰ λύσω τοὺς αἰχμαλώτους, εἰπα κι ἔτρεξα στοὺς δύο δυστυχισμένους.

Οταν τοὺς ἔλυσα, ἡ χαρὰ ἔλαμψε στὰ πρόσωπά τους. Φιλοῦσαν τὰ χέρια μου κι ἔκλαιγαν. Ο ἔνας ἦταν γέρος, μὲ ἀραιὰ δύσπρα γένια· δ ἄλλος ἦταν νέος ψηλός, δυνατός, μὲ κατάμαυρα σγουρὰ μαλλιά. Ο γέρος ἔπιασε τὸ πόδι μου, τὸ ἔθαλε ἀπάνω στὸ κεφάλι τοῦ νέου, γιὰ νὰ δείξῃ πῶς θὰ είναι δοῦλοι μους καὶ θὰ μὲ ὑπηρετοῦν πιατά.

Αλλὰ ἔπρεπε νὰ βιαστοῦμε· ἀπὸ τὴν ἀργοπορία μας κινδύνευε ἡ ζωὴ τοῦ εὐεργέτη μας.

Κάνω νόημα στοὺς δύο αἰχμαλώτους ποὺ ἐλευθερώσαμε νὰ σηκώσουν τὸν πληγωμένο καὶ νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν. Μὲ ἄκουσαν ἀμέσως. Ο πληγωμένος εἶχε τώρα τὰ μάτια κλειστὰ καὶ φαινόταν σὰ λιγωμένος. Ο Νίκος πήγαινε μπρο-



«Στὴν παραλία καμιὰ δεκαοιά ἄγροι εἶχαν ἀνάφει  
μεγάλη φωτιά» (σελ. 115).

στά, ἀπὸ πίσω οἱ ἄγριοι μὲ τὸν πληγωμένο καὶ τέλος ἐγώ.

Οὐαὶ μου ἦταν ἀνω κάτω. Χῖλιοι λογισμοὶ μὲ τάραζαν.  
Ἡ χαρὰ πρῶτα ποὺ γλιτώσαμε ἀπὸ τὸν τρομερὸν κίνδυνον  
ἔπειτα τὸ φοβερὸν ρώτημα:

— Τί πρᾶμα λοιπὸν εἶναι δὲ σωτῆρας μας;

Καμιὰ ἀπόκριση δὲν μποροῦσα νὰ δώσω.

Πήθηκος; μὰ πάλι δχι! Μᾶς κοίταζε μὲ τόση τρυφερότητα  
καὶ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἀνθρωπος. Μὰ πῶς κατάντησε  
ἔτσι; "Εξαφνα πήδησα ταραγμένος.

Μήπως εἶναι δὲ ἄγνωστος ποὺ ζητοῦμε τόσον καὶρό;

"Α, αὐτὸς θὰ εἶναι.

Εἴχαμε πιὰ φτάσει στὸ σπίτι· ἡ πόρτα ἦταν κλειστή.

— "Ανοιξε, 'Ανθούλα, φώναξε δὲ Νίκος· μὴ φοβᾶσαι, εἰ-  
μαστε καλά. Ἡ 'Ανθούλα εἶχε γονατίσει στὸ εἰκόνισμα τῆς  
Παναγίας κι ἔκανε τὴν προσευχή της. Τὸ καντήλι ἦταν ἀναμ-  
ένο κι ἔχυνε τὸ γλυκό του φῶς στὸ σπλαχνικὸ πρόσωπο τῆς  
Παρθένας καὶ στὴν ὥραία παιδικὴ δψη τοῦ Χριστοῦ. Μόλις  
ἄκουσε ἡ 'Ανθούλα τὴν φωνὴ τοῦ ἀδερφοῦ της, σηκώθηκε χα-  
ρούμενη κι ἔτρεξε ν' ἀνοίξῃ.

Μὰ τρομαγμένη στάθηκε.

— Ήσιὸς εἶναι αὐτὸς δὲ πληγωμένος, Θεέ μου!

— Μὴ φοβᾶσαι, 'Ανθούλα· εἶναι φίλος μας. Αὐτὸς μᾶς ἔσωσε.

— Σούτ! είπα ἐγὼ βλέποντας τὸν πληγωμένο ν' ἀνοίγη τὰ  
μάτια. "Επειτα σου τὰ λέμε δλα· τώρα γρήγορα φέρε καθαρὸν  
νερὸν νὰ πλύνωμε τὶς πληγές του, καὶ καθαρὰ πανιὰ νὰ τὶς δέ-  
σωμε.

Μὲ προσοχὴ μεγάλη πλένομε καὶ δένομε τὶς πληγὲς του  
γενναίου προστάτη μας καὶ τὸν ξαπλώνομε ἀπάνω στὸ κρεβάτι  
τῆς 'Ανθούλας, ποὺ ἦταν τὸ πιὸ μαλακό.

Σὲ λίγο τὸν πῆρε δὲ ὅπνος.

Τέ μᾶς λέει ὁ ἄγνωστος.

Οἱ δυὸς ἄγριοι εἶχαν σωριαστῇ στὸ κατώφλι, καὶ κοίταζαν μὲ περιέργεια. "Ολα αὐτὰ τοὺς φαίνονταν σὰν ὄνειρο. Κι ἔτρεμαν μήπως ξυπνήσουν καὶ βρεθοῦν πάλι στὴν ἀμμουδιά, μπροστὰ στὴ φωτιά.

— Γιὰ ὅνομα τοῦ Θεοῦ, εἴπε νὴ Ἀνθούλα σιγά, γιὰ νὰ μὴν ξυπνήσῃ τὸν πληγωμένο, πέστε μου τί ἔγινε.

Τῆς τὰ διηγηθήκαμε δλα. Τὰ μάτια τῆς Ἀνθούλας εἶχαν γεμίσει δάκρυα· ἔπειτα κοίταξε τὸν πληγωμένο καὶ εἶπε:

— Ποιὸς νὰ είναι τάχα!

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἄγνωστος ἀνοιξε τὰ μάτια. Γλυκά, ήσυχα, κουρασμένα μᾶς κοίταξε. Η Ἀνθούλα ἔπιασε τὰ χοντρὰ τρυχωτὰ χέρια του καὶ τὰ φιλοῦσε.

— Σ' εὐχαριστῶ, σ' εὐχαριστῶ, τοῦ ἔλεγε. Εσὺ μᾶς ἔσωσες δλους!

"Ο ἄγνωστος χαμογέλασε" μᾶς ἔκαμε νόγημα πώς θέλει νὰ μιλήσῃ. Σιμώσαμε στὸ κρεβάτι του, καὶ νὴ καρδιά μᾶς γτυποῦσε δυνατά.

Τὶ θὰ ἔλεγε τάχα;

"Ο ἄγνωστος ἀρχισε νὰ μιλᾶ μὲ σιγανὴ φωνὴ, σὰ νὰ πολεμοῦσε μὲ φοβερὸ ἀγῶνα νὰ θυμηθῇ τὶς λέξεις, κι ἐμεῖς σκύβαμε ἀπὸ πάνω καὶ ἀκούγαμε.

— Παιδιά μου, εἰμαι! Ελληνας σὰν καὶ σᾶς... Πᾶνε εἴκοσι χρόνια τώρα ποὺ ναυάγησα ἐδῶ... Μὴ ρωτάτε τὴ ζωὴ μου... Νά ποὺ κατάντησα... Μιὰ νύχτα ἀκουσα κανονιές... ἔτρεξα...

— Καὶ σὺ μὲ ἔσωσες, φώναξε ὁ Νίκος καὶ ρέγτηκε στὴν ἀγκαλιά του...

— Ναι... γαί... ἐγώ." Αστραφτε καὶ στὸ φῶς μιᾶς ἀστραπῆς σὲ εἶδα νὰ παλέθης ἀπάνω στὰ κύματα. "Επεσα ἀμέσως στὴ θάλασσα.... Είχα κι ἐγὼ ἔνα γιό, στὴν ἡλικία σου....

"Ο ἄγνωστος ἀναστέναξε" ἔπειτα μὲ σιγανώτερη φωνὴ ἐξακολούθησε.

— Ό Θεδς ξέρει όν την τώρα ή όν πέθανε. "Αχ, τί χαρά μου σάν ενιωσα πώς είστε "Ελληνες! Κρυμένος έδω, κάτω από τὸ πηγάδι, σᾶς ἀκουγα νὰ μιλᾶτε.... Αύτη η σπηλιὰ ήταν τὸ σπίτι μου...μιὰ φορὰ σάν θύμουν κι ἐγώ ἀνθρωπος..." Ας είναι! Σᾶς ἀκουσα νὰ μιλᾶτε. Στήν αρχὴ λίγα λόγια καταλάβαινα... Βλέπετε, παιδιά μου, είχα ξεχάσει τὴ γλώσσα μου, είχα γίνει θηρίο, ἄγριο ζώο· παράτησα τὸ σπίτι, γύριζα στὰ δάση... Μαζί σας ἀρχισα πάλι νὰ γίνωμαι ἀνθρωπος θυμήθηκα τὴν πατρίδα μου, τὴ θρησκεία μου, τὴ γλώσσα μου... Κι ἔκλαιγα, ἔκλαιγα, μέρα καὶ νύχτα...Αυτὰ τὰ δάκρυα μὲ ἔσωσαν...

— Καὶ γιατί δὲν ἐρχόσουν μαζί μας; εἰπε η Ἀνθούλα. Θὰ σὲ ἀγαπούσαμε σάν πατέρα...

— Πῶς νὰ παρουσιαστῷ; Δὲ μὲ βλέπετε; Ντρεπόμουν.

Σώπασε. Δυὸς μεγάλα δάκρυα κύλισαν απὸ τὰ μάτια του.

Ποιεὰ ήταν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ  
σωτῆρα μας.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη δ ἀπαγάλος πέταξε καὶ κάθησε απάνω απὸ τὸ προσκέφαλο τοῦ πληγωμένου μὲ τὴ βραχὺν φωνὴ του ἔκραξε:

— Θάρρος, παιδιά μου!

"Εσκυψε τὸ κεφάλι καὶ μὲ τὸ ραμφί του χάιδεψε τὰ μαλλιὰ τοῦ ἑτοιμοθάνατου φίλου μας. Ο πληγωμένος γύρισε, χαμογέλασε γλυκὰ καὶ εἶπε:

— Νὰ τὸν ἀγαπᾶτε... τὸν καλό μου παπαγάλο... Σᾶς τὸν ἔστειλα νὰ σᾶς κάνη συντροφιά...

"Εκλεισε τὰ μάτια του κουρασμένος, ἔπειτα πάλι εἶπε.

— "Αχ, ὅταν σᾶς ἀκουγα νὰ τραγουδᾶτε τὸν ἔθνικό μας ύμνο..."

Σὲ γνωρίζω απὸ τὴν κόψη  
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερὴ...

τί ένθουσιασμό .... τί συγκίνηση .... τί άνάσταση ένιωσα μέσα στήν ψυχή μου! "Ολη τήν γήμέρα έκείνη γήμουν κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο, και δε χόρταινα νὰ βλέπω τή γαλανή μας σημαία νὰ κυματίζῃ στὸ έρημο νησί. Και σὰν πήγατε στήν άκρογιαλιά νὰ παίξετε, έγώ σκαρφάλωσα έδω κρυφά και φίλησα τή σημαία μας... Θεέ μου ... πατρίδα ... "Αχ, Ελλάδα μου, δὲ θὰ σὲ ξαναδῶ! ...

"Ο δυστυχισμένος έκλεισε τὰ μάτια του ἀποκαμωμένος. Οι πληγές του είχαν ἀγοῖξει και τὸ αἷμα ἔτρεχε ποτάμι. Η ζωή του ἔφευγε. Τὸ πρόσωπό του κιτρίνισε· τὸ χέρι του μιὰ στιγμὴ σηκώθηκε σὰ νὰ γίθειλε νὰ μᾶς ἀποχαιρετήσῃ και ἔπεισε ἀμέσως κρύο κι ἄψυχο.

Σκύψαμε νὰ τὸν ρωτήσωμε μήπως θέλει τίποτα ... Μὰ ήταν ἀργά.

"Ο ἄγνωστος προστάτης μας δὲ ζοῦσε πιά.

"Ο ξενιτεμένος "Ελληνας, ὁ καλὸς κύριος τοῦ νησιοῦ, δὲ θὰ μᾶς βοηθῇ πιά· δὲ θὰ κινδυνεύῃ πιὰ τή ζωή του γιὰ νὰ σώσῃ τοὺς μικρούς του πατριῶτες.

Τὸν κλάψαμε και τὸν λυπηθήκαμε, σὰ νὰ γάσαμε τὸν πατέρα μας. Τὸν θάψαμε στήν εἰσόδο τῆς σπηλιᾶς και καρφώσαμε ἀπάνω στὸν τάφο του ἔνα ξύλινο σταυρό, ὅπου χαράξαμε τ' ἀκόλουθα λόγια:

«Ἐδῶ κοίτεται ὁ ἀγαπημένος φίλος καὶ προστάτης τριῶν μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα».

### III ὥς σκεδεάζομε νὰ γυρίσωμε στήν πατρίδα.

Οι δυὸς ἄγριοι ποὺ σώσαμε δὲν γίνεραν πῶς νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν. Μὲ μεγάλη χαρὰ ἔτρεχαν νὰ κάμουν ὅ τι τοὺς λέγαμε. Τὸ γέρο τὸν εἴχαμε βγάλει Σωτήρη, και τὸ νέο Σωτηράκη.

Ξεχωριστά άγαπούσαν τὸ Νίκον ὁ Σωτηράκης γῆξερε λίγες  
ἀγγλικές λέξεις καὶ κατέώρθωνε νὰ μιλᾷ λίγο μὲ τὸ Νίκο.

Συγχαῖ τοὺς ἔθλεπα τοὺς δυὸς νὰ κάθωνται καὶ νὰ κουδεν-  
πάζουν, σὰ νὰ σχεδίαζαν κάτι πολὺ σπουδαῖο.

Μιὰ μέρα γύρισαν οἱ δυό τους ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλὶα πολὺ χα-  
ρούμενοι.

— Δέες, εἶπε στὴν Ἀνθούλα, πόσο λάμπει τὸ πρόσωπο τοῦ  
Νίκου ἀπὸ χαρά!

— Καὶ αὐτὲς τὶς τελευταῖς ἡμέρες οὐκέποιο σχέδιο ἔχει στὸ  
νοῦ του.

— Ξέρετε, μᾶς φώναξε ἀπὸ μακριὰ ὁ Νίκος, οἱ αἰχμάλωτοί  
μας φεύγουν

— Φεύγουν;

— Ναί, ἀπόψε. Πᾶνε στὴν πατρίδα τους. "Αμα φτάσουν....

— "Ε λοιπόν; ἄμα φτάσουν; εἴπαμε ἐμεῖς ἀνυπόμονα, βλέ-  
ποντας τὸ Νίκο νὰ σωπαίνῃ γελαστός.

— Μὴ βιάζεστε· σταθῆτε νὰ σᾶς τὰ πῶ δλα μὲ τὴ σειρά.  
Νὰ δῆτε πῶς δουλεύω κι ἐγώ. Λοιπὸν ἀκοῦστε!

Καθήσκμε καὶ οἱ τρεῖς στὸ κατώφλι· ὁ Σωτηράκης μπροστά  
μας ἔκπλωμένος ἔπειζε μὲ τὸ Πιεστὸ καὶ μὲ τὸν παπαγάλο.

— Λοιπόν, ἀρχισε ὁ Νίκος, δυὸς μέρες μακριὰ ἀπὸ τὴν πα-  
τρίδα τοῦ Σωτηράκη πατοικοῦν ἀσπροί, Εύρωπαῖοι...

— Σωτήριαμε, φώναξε τότε ἡ Ἀνθούλα· ἔχομε ἔνα μονέ-  
ξυλο ποὺ ἀφησαν οἱ ἄγριοι....

— Μὴ βιάζεσαι, ἀδερφούλα μου, εἶπε ὁ Νίκος. Εἶναι φόβος  
μὴν πάθωμε πάλι καινούριον ναυάγιο. Κι ἔπειτα ποιὸς μᾶς λέει  
πῶς οἱ πατριῶτες τοῦ Σωτηράκη δὲν εἶναι ἀνθρωποφάγοι; Λοι-  
πὸν ἀκοῦστε τί στοχάστηκα: Νὰ φύγη ὁ Σωτηράκης μὲ τὸν  
πατέρα του· ὁ γέος αὐτὸς μοῦ ὑποσχέθηκε μὲ μεγάλους δρους

πώς θὰ πάγη στους ἀσπρούς νὰ δώσῃ ἐνα γράμμα ποὺ θὰ τοῦ δώσω γιὰ τὸν "Αγγλο πρόξενο.

— Καὶ τί θὰ γράψῃ;

— Θὰ παρακαλῶ τὸν "Αγγλο πρόξενο νὰ στείλη τὸ ἑσώ-  
κλειστὸ γράμμα μᾶς στὸν "Ελληνα πρόξενο ποὺ θὰ βρίσκεται  
στὴν πὺ κοντινὴ πολιτεία. Θὰ ιστορῶ τὸ ναυάγιο, τὴ ζωὴ μᾶς,  
καὶ θὰ τὸν ἔξορκίζω νὰ στείλη πλοιο πὰ μᾶς σώσῃ.

Πῶς σᾶς φαίνεται τὸ σχέδιο αὐτό;

"Η Ανθούλα ρίχτηκε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἀδερφοῦ της, κι ἐγὼ  
τοῦ ἔσφιξα τὸ χέρι καὶ εἶπα :

— Ο Θεὸς ἀς βάλη τὸ χέρι του νὰ πετύχῃ τὸ σχέδιο.

### Πώτε θὰ ἔρθη?

Τὸ ἕδιο βράδυ οἱ δύο ἄγριοι ἔψυγαν· ὁ Σωτηράκης πῆρε τὸ  
γράμμα, τὸ φίλησε, τὸ ἀκούμπησε ἀπάνω στὸ κεφάλι του, γιὰ  
νὰ δεῖξῃ πώς θὰ τὸ ὑπεράσπιζε περισσότερο κι ἀπὸ τὴ ζωὴ του.

Μπήκαν στὸ μονόξυλο καὶ γεμάτοι χαρὰ ἔκπινησαν γιὰ τὴν  
ποθητή τους πατρίδα.

Απὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη οἱ ὥρες μᾶς φαίνονταν χρόνια.

Παρατήσαμε καὶ τὶς δουλειές μᾶς καὶ τὶς ἐκδρομὲς καὶ  
ὅλα. Ολημερίς κοιτάζαμε τὴ θάλασσα καὶ λέγαμε:

— Πότε θὰ ἔρθη! Πότε θὰ ἔρθη!

Τὸ καλοκαίρι πιὰ εἶχε τελειώσει. Τὰ σύννεφα σπέπασαν  
τὸν οὐρανὸ καὶ τὰ φύλλα τῶν δέντρων ἔπεσαν. "Αρχίσαν πά-  
λι οἱ βροχὲς καὶ οἱ ἀτελείωτες ὥρες τοῦ χειμῶνα.

Μὰ τώρα πιὰ δὲν εἴχαμε ὅρεξη νὰ πλένωμε καλάθια ἢ  
νὰ ράθωμε ροῦχα.

Τι νὰ τὰ κάμωμε; λέγαμε. Τώρα θὰ φύγωμε!

Μὰ τὸ πλοιο ἀργεῖ ἢ θάλασσα μουγκρίζει καὶ σπάζει  
στους βράχους· ἐβδομάδες περγούν καὶ μῆνες . . .

"Αχ, λέγαμε, δὲ θὰ ἔρθη! Μᾶς γέλασαν οἱ ἄγριοι· γιατὶ  
νὰ τοὺς ἐμπιστευτοῦμε;

Χάσαμε τὴν ζωηρότητα, τὴν χαρά μας, τὴν ἀγάπη μας  
γιὰ τὴ δουλειά. Χάσαμε τὸν ὑπνο μας καὶ τὴν ὑγεία μας.  
Θυμόμαστε μὲ τρόμο τὸ δυστυχισμένο ναυαγό, τὸ σωτῆρα μας.

— Νά, ἔλεγα ἀπὸ μέσα μου, ἔτσι θὰ καταντήσωμε καὶ  
ἔμεῖς, μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Θὰ γίνωμε σὰν τὰ ζῶα,  
θὰ λησμονήσωμε τὴν γλώσσα μας, τὴν πατρίδα καὶ τὴ θρη-  
σκεία. Θὰ παρατήσωμε τὸ σπίτι μας καὶ θὰ γυρίζωμε στὰ  
δάση νὰ τρῶμε ἀψητα κρέατα σὰν τ' ἄγρια θηρία. Μόνοι καὶ  
ἔρημοι ἔδω μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τί θὰ γίνωμε;  
Ζῶα! Ζῶα!

'Απελπισία πλάκωσε τὴν ψυχή μου, κι ἔφευγα μόνος, γύ-  
ριζα στὴν ἀκρογιαλὶα καὶ φώναζα:

— "Αχ, νὰ φύγω! Νὰ γλιτώσω ἀπὸ τὴν ἐρημιά, νὰ δῷ ἀν-  
θρώπους, νὰ μπῶ πάλι σὲ σπίτια, νὰ δῶ πάλι ακλλιεργημένα  
χωράφια, μητέρες νὰ βυζαίνουν τὰ μωρά τους, παιδιὰ νὰ πη-  
γαίνουν στὸ σχολεῖο καὶ νὰ τραγουδοῦν, νὰ δῶ γριὲς νὰ κά-  
θωνται στὸ κατώφλι καὶ νὰ κλώθουν ἢ νὰ λένε παραμυ-  
θάκια στὰ ἐγγόνια τους..." Αχ, νὰ φύγω· νὰ φύγω! Τὸν πρῶτο  
ἀνθρωπὸ ποὺ θ' ἀνταμφώσω, θὰ τὸν ἀγκαλιάσω, θὰ τὸν φιλήσω  
καὶ θὰ τοῦ πῶ: 'Άδερφέ μου! ἀδερφέ μου!

Πέρασε δὲ χειμώνας, ἥρθε ἡ ἄνοιξη καὶ σκόρπισε πάλι σὲ  
ὅλη τὴ γῆ τὰ λουλούδια καὶ τὴ χαρά της.

'Εμεῖς δημως τίποτα δὲ βλέπαμε. Εἴχαμε καρφώσει τὴ ματιά  
μας πέρα στὴ θάλασσα, ἀπ' ὅπου περιμέναμε τὴ σωτηρία.

### III. Μᾶς παρηγορεῖ ἡ Αγθούλα.

Τίποτα δημως δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ μᾶς παρηγορήσῃ. Ποῦ  
γίταν ἢ πρώτη μας χαρά! Παίζαμε τότε, γελούσαμε, δουλεύαμε,  
κυνηγούσαμε· καὶ τὸ βράδυ διαβάζαμε ώραια τραγούδια ἢ λέ-

γαμε παραμύθια. Τώρα τίποτα! Λίγο ἔλειψε ν' ἀφήσωμε και τὴν φωτιά μας νὰ σθήσῃ. "Ημαστες ξαπλωμένοι στὴν ἀκρογιαλιὰ και κουράζονταν τὰ μάτια μας νὰ κοιτάζουν πέρα. Η θάλασσα βογκοῦσε ἔρημη, και κανένα πλοῖο δὲ φαινόταν στὸν δρίζοντα.

Δὲν εἴχαμε ὅρεξη μήτε νὰ μιλήσωμε· ὁ Νίκος εἶχε ἀφήσει τὸ τουφέκι του νὰ σκουριάζῃ στὸν τοῖχο, και δικύλος ἀκόμη μὲ τὸ κεφάλι κάτω και μὲ τὴν οὐρὰ στὰ σκέλη μᾶς ἀκολουθοῦσε βουβός.

Στὶς θλιβερὲς αὐτὲς ἡμέρες ή 'Ανθούλα φάνηκε γενναιότερη ἀπὸ μᾶς. "Οταν ἥμαστε ἐμεῖς δυνατοὶ και εἴχαμε θάρρος, ή 'Ανθούλα ηταν δειλή, φοβόταν και ζητοῦσε τὴν προστασία μας.

— Εἴμαστε ἐμεῖς ἄντρες, τῆς λέγαμε, ἔχομε τουφέκια· τί φοβᾶσαι;

Σὰν κατάλαβε ὅμως πὼς εἴχαμε τὴν ἀνάγκη της, τότε ἀμέσως ἀλλαξε. Ποῦ βρήκε τὸ θάρρος ἐκεῖνο, τὴν καλὴν καρδιά, τὴν χαρά;

"Ημαστε σὰ φυλακισμένοι και ή 'Ανθούλα ηταν δῆλος πὸν φώτιζε τὴν φυλακή μας· μᾶς ἀνάγκαζε και παιζαμε μαζί της, μᾶς ἔλεγε ώραιες ιστορίες γιὰ νὰ περάση η ὥρα μας, ἔτρεχε στὸν ἄμμο και παραβγαίναμε ποιὸς θὰ ξεπεράσῃ τὸν ἄλλο.

Ο σκύλος σήκωνε κι αὐτὸς τότε τὸ κεφάλι του, κουνοῦσε τὴν οὐρά του και γάγγιζε τρέχοντας πίσω μας.

— Ποῦ βρίσκεις τὴν ἑλπίδα; τὴν ρώτησα μιὰ μέρα.

— Εδῶ, εἶπε και μοῦ ἔδειξε τὸ Εὐαγγέλιο. Ο καλὸς Χριστὸς μὲ παρηγορεῖ και μοῦ δίνει θάρρος. Συχνὰ λέω μὲ στὸς μου: «Οχι, ὁ Χριστὸς δὲ θὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ χατὸν νοῦ μου:» Οχι, οὐδὲν ἔρημο νησί, στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου! Μᾶς δοκιμάζει μόνο, νὰ δῃ ἀν εἴμαστε γενναιοί, ἀν θὰ τὸν ἀγαπῶμε πάντα και θὰ ἔχωμε πίστη. Ναι, τὸ ξέρω· ὁ Χριστὸς

Καζαντζάκη, Οι τρεις φίλοι

ἀγαπᾶ τὰ καλὰ παιδιά, κι ἐμεῖς δὲν κάμαμε τίποτε γιὰ νὰ μᾶς τιμωρῆς.

**Τέ ξεμολογήθηκα στὴν Ἀνθούλα καὶ στὸ Νίκο.**

Μόλις ἀκουσα τὰ λόγια αὐτά, τρέμαξα. Φοβερὴ ὑποψία πέρασε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ νοῦ μου.

Μήπως ὑποφέρω ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἀφησα τοὺς γονεῖς μου; γιατὶ τοὺς λύπησα ποὺ ἔψυγα;

Ἐκεῖνοι δὲν ἥθελαν νὰ φύγω ἀπὸ κοντά τους, μὰ ἐγὼ μὲ τὴν ἐπίμονή μου τοὺς ἀνάγκασα στὸ τέλος νὰ δεχτοῦν ἐκεῖνο ποὺ ἥθελα ἐγώ.

— Θεέ μου! Ψιθύρισα, ἔφταιξα συχώρεσέ με καὶ θὰ γίνω ἀπὸ τώρα καλὸς καὶ ὑποταχτικός.

Προσκάλεσα λοιπὸν τὸ βράδυ τὸ Νίκο καὶ τὴν Ἀνθούλα καὶ τοὺς εἶπα:

— Θὰ σᾶς ξεμολογηθῶ μιὰ μεγάλη μου ἀμαρτία.

— Γιατί, τί τρέχει; Τί ἔπαθες Παῦλο;

Τοὺς διηγήθηκα ὅλη μου τὴ ζωή, πόσο ἥμουν εὐτυχισμένος στὸ πατρικό μου σπίτι καὶ στὸ ὥραῖο μου χωριό, καὶ ὅμως δὲν ἔμενα εὐχαριστημένος. Ἡθελα νὰ φύγω, νὰ γνωρίσω καὶ ἄλλους τόπους, νὰ ζήσω μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα μου.

Οἱ γονεῖς μου δὲν ἥθελαν. Ἔγὼ ὅμως τόσο τοὺς παρακάλεσα ποὺ στὸ τέλος μὲ ἀφησαν.

Καὶ τώρα, καλὰ νὰ πάθω· δ Θεὸς μὲ τιμωρεῖ γιὰ τὴν παρακοή μου αὐτή! Καὶ μαζὶ μὲ μένα κι αὐτούς.

Δὲ λυπήθηκα τὰ δάκρυα τῶν δικῶν μου, μὰ τοὺς ἀφησα μόνους, γέρους καὶ ἀνίκανους νὰ δουλέψουν. Ἔνω ἀκριβῶς τώρα ἔπρεπε νὰ εἰμαι κοντά τους· νὰ ἐργάζω μαὶ ἐγὼ καὶ νὰ τοὺς ξεκουράζω.

— Δὲν ἔχεις δίκιο, εἶπε ἡ Ἀνθούλα. "Οταν ἔψυγες, οἱ γο-

νεῖς σου σοῦ ἔδωσαν τὴν εὐχήν τους· ἔψυχες μὲ τὸ θέλημά τους,  
ὅχι βέβαια γιὰ νὰ διασκεδάσης, μὰ γιὰ νὰ δουλέψης, νὰ γίνης  
πλούτιος καὶ νὰ βοηθήσῃς μὰ μέρα τὸ σπίτι σου.

— Δὲν ἔκκμες καμιὰ ἀμφιρία, Παῦλο, μου, καὶ δὲν πρέπει  
νὰ κλαῖς, εἰπε κι ὁ Νίκος καὶ μ' ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά του.

‘Ο Θεὸς θέλει νὰ μᾶς δοκιμάσῃ· μὰ εἶναι πάντα μᾶζι μας  
καὶ θὰ μᾶς δώσῃ τὴν δύναμην νὰ γινήσωμε δλες τὶς δυσκολίες.

### Τέ σχέδια κάναμε.

‘Η πίστη μας αὐτὴ στὸ Θεὸν μᾶς ἔσωσε. Μεριμέναμε πιὰ  
μὲ θάρρος καὶ μὲ πεποίθηση. Δὲν μπορεῖ ν' ἀργήσῃ τὸ πλοῖο  
τῆς σωτηρίας. Σαναῦρθαν πάλι οἱ μέρες τῆς χαρᾶς μας· ἡ ψυχή  
μας ἐλάφρωσε. Μὲ τὴν ἀγάπην τους καὶ μὲ τὴν καλοσύνην τους  
οἱ δυό μου φίλοι μ' ἔκαμπαν νὰ ξεχάσω τὴν θλίψη μου.

Κάναμε χίλια δύο σχέδια.

Δέγαμε μὲ τί χαρὰ θ' ἀντικρύσωμε τοὺς πρώτους ἀνθρώ-  
πους, πῶς θὰ μποῦμε στὸ πλοῖο ποὺ θὰ μᾶς φέρη πίσω στὴν  
‘Ελλάδα! ‘Αχ, κι ὅταν θ' ἀντικρύσωμε ἀπὸ μακριὰ τὰ περι-  
γιάλια, τὰ βουνά, τὶς πολιτεῖες τῆς πατρίδας, τί χαρά! Ν' ἀκού-  
σωμε πάλι τὴν γλῶσσα μας, νὰ δοῦμε τοὺς δικούς μας, νὰ πα-  
τήσωμε τὸ ἄγιο χῶμα ὅπου γεννηθήκαμε!

— Καὶ θὰ βλεπόμαστε καμιὰ φορά; ρώτησε ἡ Ἀνθούλα.

— Ταχτικά, ἀποκρίθηκα. Εσεῖς θὰ ἔρχεστε νὰ περνᾶτε τὸ  
τὸ καλοκαίρι στὸ χωριό μου, ποὺ εἶναι δροσερὸ κι ὅλο νερά  
κρύα. Τὰ πεῦκα μας φτάγουν ώς τὴν θάλασσα· ἔχομε μεγάλα  
λαζαρίδην· βλέπεις τοὺς βοσκούς ποὺ παίζουν τὴν φλογέρα τους  
καὶ φυλάγουν τὰ πρόβατά τους. Θὰ πίνωμε γάλα, θ' ἀνεβαί-  
νωμε τὰ βουνά, θὰ κοιμόμαστε κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα τὸ μεση-  
μέρι· τὸ βράδυ θὰ κουβεντιάζωμε μὲ τοὺς χωρικούς καὶ θὰ  
τοὺς λέμε τὰ ὅσα εἶδαμε καὶ πάθαμε στὴν ζωή μας.

— Τί ώραια ! φώναξε δὲ Νίκος χτυπώντας τὰ χέρια του.

”Ολα αὐτὰ ποὺ βλέπομε τώρα θὰ μᾶς φαίνωνται σὰν παραμύθι, καὶ θὰ λέμε : νὰ είναι τάχα ἀλήθεια πώς ζήσαμε δύο χρόνια σ'ένα ἔρημο νησί, πώς φτιάσαμε μοναχούς μας τσουκάλια, φορέματα, διμπρέλες, πανέρια ; Πώς φαρεύαμε καὶ κυνηγούσαμε, καὶ πώς στὸ τέλος τὰ βάλανα μὲ τοὺς ἀγρίους καὶ τοὺς νικήσαμε ; Είναι ἀλήθεια ὅλα αὐτὰ ἢ μήπως εἴδαμε ὄνειρο ;

— Θὰ πάρωμε μαζί μας τὸν παπαγάλο, τὰ ροῦχα μας, τὰ ἐργαλεῖα μας· δόλα, δόλα, ἔλεγε ἡ Ἀνθούλα, καὶ θὰ τὰ βλέπωμε καὶ θὰ λέμε : ”Ονειρο δὲν ήταν, ήταν ἀλήθεια ! Μονάχοι μας δύο χρόνια παλέθαμε καὶ τέλος νικήσαμε τὴν πεῖνα, τὸ κρύο, τὴν ἐργμιά καὶ τὸ θάνατο !

— Νικήσαμε, εἶπα σφίγγοντας τὰ χέρια τῶν φίλων μου, γιατὶ εἴχαμε πάντα πίστη στὸ Θεὸν καὶ στὸν ἑαυτό μας καὶ ἤμαστε ἀγαπημένοι. Θὰ ξεχάσω ποτὲ τὴν καλοσύνη σας, ἀγαπημένοι μου φίλοι, τὴν εὐγένεια καὶ τὸ θάρρος σας ; ”Οχι ποτέ !

— Μήπως θὰ σὲ λησμονήσωμε μετές, ἀγαπημένε Παῦλο ; εἶπε ἡ Ἀνθούλα. Σὲ ἀγαποῦμε σὰν ἀδερφό μας. ”Ἐσύ είσαι δὲ προστάτης κι ὁ σωτῆρας μας.” Αγ ἔλειπες ἐσύ, θὰ εἴχαμε χάσει τὸ θάρρος μας.

— Κι ὅταν συλλογίζωμαι, εἶπε δὲ Νίκος συγκινημένος, πότο κακὰ σοῦ φέρθηκα στὸ πλοῖο, τὴν μέρα ποὺ μοῦ ζήτησες ἔνα βιβλίο, δὲν μπορῶ νὰ κρατήσω τὰ δάκρυα. ”Αδερφέ μου Παῦλο, θὰ μοῦ τὸ συχωρέσης αὐτὸ ποτέ ;

— Καὶ βέβαια, κακέ μου φίλε, μὲ δληγμού τὴν καρδιά !

— Σ' εὐχαριστῶ, σ' εὐχαριστῶ, φώναξε δὲ Νίκος κι ἔπεσε στὴν ἀγκαλιά μου.

Αὐτὰ λέγαμε περπατώντας στὴν ἀμμουδιά. Κοιτάζαμε πέρα τὴν θάλασσα καὶ ἡ καρδιά μας ἔλεγε πώς ἡ σωτηρία σιμώνει.

"Ερχεται;

"Εξαφνα ονα πρωι, διακρίνομε πώς έρχεται τὸ πλοῖο. Ὁρθοὶ καὶ οἱ τρεῖς στὴν κορφὴν ένδεις βράχου κλαῖμε ἀπὸ χαρά. Τὸ τηλεσκόπιο ποὺ μᾶς ἔδωσε πρῶτο τὴν εἰδηση ήταν πιὰ περιττό· μὲ τὰ μάτια μας τὰ ἵδια, μὲ τὰ μάτια ποὺ τόσον καιρὸ περίμεναν νὰ δουν ὅτι βλέπουν σύμμερα, ξεχωρίζαμε πέρα ονα μαῦρο σημεῖο δλοένα νὰ μεγαλώνη.

"Ερχεται, έρχεται!

Σηκώταμε τὰ τουφέκια καὶ ρίξαμε δυὸ τουφεκιές. Ἀμέσως δυὸ ἄλλες τουφεκιές μᾶς ἀποκρίθηκαν ἀπὸ τὸ πλοῖο.

"Η χαρά μας δὲ λέγεται. Μιὰ σημαία κυμάτιζε στὴν πρύμη.

— Τί σημαία νὰ είναι, εἶπα.

— "Ελληνική, ἀποκρίθηκε ἡ Ἄνθούλα ποὺ κοίταζε μὲ τὸ τηλεσκόπιο.

— Νὰ χαιρετήσωμε τὴ σημαία τῆς πατρίδας μας εἶπε τότε ὁ Νίκος.

Τέσσερες πυροβολισμοὶ ἀντιλάησαν στὸν άέρα καὶ τέσσερες ἄλλοι μᾶς ἀποκρίθηκαν ἀπὸ τὸ πλοῖο.

"Α, πόσο σιγὰ έρχόταν τὸ πλοῖο τῆς σωτηρίας! Ἐπιτέλους δμως ἔφτασε. Καὶ νά, μιὰ βάρκα φεύγει καὶ τρέχει στὸ μικρὸ λιμανάκι μας· κι ὁ Σωτηράκης ρίχνεται στὴ θάλασσα καὶ τρέχει κολυμπώντας νὰ μᾶς βρῇ. Τί φιλήματα ήταν ἐκεῖνα, τί ἀγκαλιάσματα, τί συγκίνηση! Η βάρκα φτάνει· ονας ὥραιος γέρος μὲ δυὸ ναῦτες βγαίνει στὸ ἀκρογιάλι καὶ μᾶς σφίγγει τὸ χέρι.

— Καλῶς σᾶς βρήκα, παιδιά μου, εἶπε· τὰ βάσανά σας τελείωσαν.

· "Εμεῖς τοῦ φιλούσαμε τὸ χέρι· κλαίγαμε καὶ γελούσαμε, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ βγάλωμε λέξη.

— Είμαι δέ πρόξενος τῆς Ἐλλάδας, εἶπε δέ ἀγαθὸς γέροντας.  
Μονάχος του δέ καλὸς αὐτὸς νέος μοῦ ἔφερε τὸ γράμμα σας  
ἥμουν ἀδερφικὸς φίλος τοῦ πατέρα σας, καὶ θέλησα μόνος μου  
νὰ ἔρθω καὶ νὰ σᾶς σώσω.

— Καὶ ή μητέρα μας, τὴν εἰδοποιήσατε τὴν μητέρα μας;  
ρώτησε μὲ ἀγωνία ἡ Ἀνθούλα.

— Τῆς τηλεγράφησα ἀμέσως, παιδί μου, στὴν Ἐλλάδα, γιατὶ  
ὅλοι σᾶς θαρρούσαμε χαμένους. Γρήγορα ὅμως νὰ φύγωμε!

Τὸν πήγαμε σπίτι μας. Στὸ δρόμο τοῦ λέγαμε τὴν ἱστορία  
μας· πῶς βρίσκαμε τροφή, πῶς εἴχαμε κατασκευάσει ἐργαλεῖα,  
ἔπιπλα, ροῦχα, τί πήγαμε νὰ πάθωμε ἀπὸ τοὺς ἀγρίους καὶ τέ-  
λος μὲ τί ἀγωνία περιμέναμε τὸ πλοῖο ποὺ θὰ μᾶς σώσῃ.

— Ή πίστη σας στὸ Θεό, παιδιά μου, καὶ ή ἀγάπη σας  
στὴν πατρίδα σᾶς ἔσωσαν.

“Αμα φτάσαμε στὸ σπίτι, κοιτάζαμε τί νὰ πάρωμε γιὰ  
ἐνθύμηση.

— Ἔγὼ θὰ τὰ πάρω ὅλα, ἔλεγα· τὸ τουφέκι μου, τὴν  
ὅμπρέλα μου, τὰ ροῦχα μου. “Οσες φορὲς θὰ τὰ βλέπω, θὰ θυ-  
μοῦμαι μὲ συγκίνηση τὰ δυὸ χρόνια ποὺ πέρασα ἐδῶ. Σὰ νὰ  
είναι ὄνειρο. Καὶ η σωτηρία μας ἀκόμη, κι δέ πρόξενος δίπλα  
μας, κι δέ παπαγάλος ποὺ μᾶς φωνάζει «Θάρρος παιδιά μου»  
καὶ τὸ βαπόρι ποὺ σφυρίζει καὶ τὰ δέντρα κι η θάλασσα, ὅλα  
μοῦ φαίνονταν σὰν ὄνειρο. Κι ἔλεγα πῶς σὲ λίγο θὰ ξύπνησω  
καὶ θὰ βρεθῶ πάλι στὸ σπίτι μου, στὸ μικρὸ καὶ καθαρό μου  
κρεβάτι, καὶ η μητέρα μου θὰ είναι κάτιφ καὶ θὰ υφαίνη, κι η  
ἀδερφή μου θὰ κεντᾶ, κι δέ πατέρας μου θὰ είναι στὸ χωράφι  
νὰ θερίζη.

### •Ο ἀποκαίρετεσιός.

— “Εχε γειά, καλό μας νησάκι. Εσύ μᾶς ἄγοιξες τὴν ἀγκα-  
λιά σου τὴν φούστη ἐκείνη νίγκτα ποὺ πνιγόμαστε. Εσύ μὲ τὰ

καθαρὰ καὶ κρύα νερά σου μᾶς ἔσθησες τὴν δίψα μας, μὲ τοὺς καρπούς σου τοὺς γλυκύτατους χόρτασες τὴν πεῖνα μας. Μὲ τὰ λουλούδια σου καὶ τὰ ὥραια σου πουλιὰ παρηγόρησες τὴν καρδιά μας. Τί χαρὲς καὶ τί λῦπες δὲ μᾶς ἔδωσες! Πόσες φορὲς δὲν ἀκουσες τὸ τραχούδι καὶ τὸ κλάμα μας! "Έχε γειά. Ήστέ πιὰ δὲ θὰ σὲ ξαναδοῦμε!"

Τὰ κοιτάξαμε ὅλα ἔγα ἔνα, γιὰ νὰ μὴν τὰ ξεχάσωμε ποτέ.

"Αποχαιρετήσαμε τὸ σπίτι μας, κόψαμε λουλούδια καὶ σκεπάσαμε τὸν τάφο τοῦ σωτῆρα μας· καρφώσαμε ἀπὸ πάνω ἔνα μεγάλο κοντάρι καὶ ὑψώσαμε τὴν ἑλληνικὴ σημαία νὰ τὸν συντροφεύῃ στὸν αἰώνιο ὕπνο του.

"Ανοίξαμε τὸ φράχτη ὃπου εἶχαμε κλείσει τὶς κατσίκες μας καὶ τὶς ἀφήσαμε ἐλεύθερες. Πολλὲς δὲν ἥθελαν ν' ἀφήσουν τὴν Ἀγθούλα, κι αὐτὴ ἔσκυθε, τὶς φιλοῦσε καὶ τὶς ἀποχαιρετοῦσε.

— "Έχετε γειά, ἔχετε γειά!

"Η Ἀγθούλα πήγαινε μπροστὰ καὶ κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά της τὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας· πίσω ἐρχόμαστε ἐμεῖς μὲ τὰ τουφέκια μας, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, μὲ τὸν παπαγάλο.

Φορούσαμε καὶ οἱ τρεῖς καινούρια φορέματα που μᾶς τὰ ἔφερε δῶρο ὁ πρόξενος. Ο Πιστὸς ἔτρεχε μπροστὰ καὶ γάργιζε δλος χαρά.

"Ο γλιώς εἶχε πιὰ βασιλέψει· εἶχαμε τώρα ἀνεβῆ στὸ βαπόρι καὶ φεύγαμε. Άραιδο σκοτάδι ἄρχιζε νὰ σκεπάζῃ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴ γῆ· τὸ νησὶ χανόταν σιγὰ σιγὰ μέσα στὴ νύχτα.

— "Έχε γειά, ἔχε γειά ...

Τὰ πρῶτα ἀστρα εἶχαν ἀρχίσει νὰ λάμπουν στὸν οὐρανό, καὶ τὸ φεγγάρι ἀνέβαινε πίσω ἀπὸ τὸ βουνό.

"Απὸ τὴν μεγάλη συγκίνηση δὲν μπορούσαμε νὰ βγάλωμε μήτε λέξη. Καὶ ὅταν τέλος χάθηκε γιὰ πάντα ἀπὸ μπροστά

μας τὸ νησάκι, δάκρυα μεγάλα καὶ σιωπηλὰ πληγμύρησαν τὰ μάτια μας. Ἡ Ἀνθούλα ἔβαλε τὸ κεφάλι της μέσα στὰ χέρια, κι ἀρχισε νὰ κλαίῃ.

Σὲ λίγο ἦρθε ὁ ὕπνος νὰ μᾶς ξεκουράσῃ.

Τὸ πρωὶ ξυπνήσαμε ἥσυχοι πιά, κι ἓνα μόνο εἰχαμε στὸ νοῦ μας: πότε νὰ φτάσωμε στὴν πατρίδα. Συχνὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἡμέρες τοῦ ταξιδιοῦ μας τραγουδούσαμε τὸ ἀκόλουθο τραγούδι:

Καράβι ἀνοίγει τὰ φτερά,  
τὴν ἄγκυρα σηκώνει·  
καραβοκύρης στέκεται  
κρατώντας τὸ τιμόνι.

— Καράβι, στὰ ταξίδια σου  
θὰ βρῆς λιμάνια χίλια,  
θ' ἀκούσης «καλῶς ὠρισες»  
ἀπὸ χιλιάδες χελία.

---

Μὴν τὰ πιστέψῃς! "Απιστες  
εὐχές, ποὺ ὁ ἀγέρας παίρνει  
καὶ τὶς σκορπᾶ στὸ δρόμο του,  
καὶ πίσω δὲν τὶς φέρνει.  
Τὸ μόνο «καλῶς ὠρισες»,  
τὴ μόνη εὐχὴ ποὺ πιάνει  
θὰ τὴν ἀκούσης στὸ φτωχὸ  
τοῦ τόπου σου λιμάνι.

### Γυρέζω στὸ πατρικό μου σπέτι.

Εἶναι βαθιὰ χαράματα καὶ στὸ μικρὸ χωριὸ ἔχουν ξυπνήσει ὅλοι.



«Ἐξαφνα ἔνα πρωί, διακρίνομε πώς ἔρχεται  
τὸ πλοῖο» (σελ. 133).

Τὰ παράθυρα εἶναι φωτισμένα καὶ ἀπὸ κάθε σπίτι ἀκούγονται φωνὲς καὶ παιδιακίσια γέλια.

Οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησιᾶς χτυποῦν καὶ καλοῦν τοὺς πιστοὺς στὴ λειτουργία. Εἶναι Κυριακὴ ἔημερώματα καὶ μεγάλη γιορτὴ τῆς Παναγίας, δέκα πέντε Αὐγούστου ὅλοι, ἄντρες, γυναικεῖς καὶ παιδιὰ ἔτοιμαζονται μὲ τὰ γιορτινά τους νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησιά.

Ξένοις διαβάτης περνᾷ γρήγορα τοὺς στενοὺς δρόμους σκυφτός, ίσως γιατὶ δὲν γίθελε νὰ τὸν γνωρίσῃ κανένας.

Περνᾷ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, κάνει μὲν εὐλάβεια τὸ σταυρό του, μὰ δὲ σταματᾷ. Βιάζεται. Περνᾷ δλο τὸ χωρίδι καὶ στὴν ἄκρη του, σ' ἓνα φτωχικὸ σπιτάκι κοντά στὴ βρύση σταματᾷ.

Μὰ γιατί νὰ κρύθωμαι; "Ολοι, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, γνωρίζετε ποιὸς ήταν διαβάτης αὐτός.

"Ημουν ἐγώ, δ Παῦλος. Ἔγώ, ὅτερα ἀπὸ τόσα βάσανα καὶ τόσους κινδύνους. "Αχ, πῶς χτυποῦσε ἡ καρδιά μου, σὰν ἔφτασα στὴν πόρτα τοῦ σπιτοῦ μου! "Εσκυψα καὶ φίλησα τὸ χῶμα στὸ κατώφλι μας καὶ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια μου.

— Σπίτι τοῦ πατέρα μου, ἔλεγα, σὲ ξαναθρίζω!

Τί ἔχω ὑποφέρει μακριὰ ἀπὸ σένα! "Αγ, ἐδῶ μόνο μπορῶ νὰ γίνω εὐτυχισμένος. Ἐδῶ μόνο!

Τὸ παράθυρο ηταν ἀνοιχτὸ καὶ φωτισμένο. Ἀνασηκώνομαι στὶς ἄκρες τῶν ποδιῶν μου καὶ κοιτάζω. Ὁ πατέρας μου καθόταν στὴ γωνιὰ συλλογισμένος. Πόσο γέρασε! Τὰ μαλλιά του εἶχαν γίνει κάτασπρα καὶ φαινόταν ἄρρωστος.

Ἡ μητέρα μου, δρθή στὴ μέση τῆς κάμαρας, χτένιζε τὴν ἀδερφή μου τὴ Μαρία. Κρατοῦσα τὴν καρδιά μου νὰ μὴ σπάση ἀπὸ τὴ συγκίνηση.

"Ο πατέρας μου τὴ σιγμὴ ἔκείνη ἀναστέναξε.

— "Αγ, μὴν κάνεις ἔτσι, εἰπε ἡ μητέρα σιγά, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ὁ Θεὸς εἶναι μεγάλος.

— Ή θάλασσας τὸν κατάπιε, ἀποκρίθηκε μὲ θλίψη δ πατέρας  
καὶ κούνησε τὸ κεφάλι.

— "Οχι, οχι, μὴν τὸ λέσ, πατέρα! φώναξε γη ἀδερφή μου.  
Ἐγὼ εἶδα ἔνα καλὸ δηνειρο ἀπόψε.

Δὲ βάσταξα πιά. Χτυπῶ τὴν πόρτα μας.

Τάκ, τάκ!

— Ποιὸς εἶναι; ἀκούστηκε ἀπὸ μέσα γη φωνὴ τῆς μητέρας.

— Είμαι ξένος, περαστικός! ἀποκρίθηκα, ἀλλάζοντας τὴν φωνή μου.

Τὰ βήματα τῆς μητέρας μου ἀκούστηκαν στὴν αὐλή. Ή πόρτα ἄνοιξε καὶ φάνηκε γη μητέρα.

— Ήταν ἀκόμη σκοτάδι, εἴχα χαμηλώσει τὸ κεφάλι καὶ δὲ μὲ γνώρισε. Δὲν μπόρεσα σμως νὰ κρατηθῶ· ἔπεσα στὴν ἀγκαλιά της καὶ φώναξα:

— Μητέρα! Μητέρα!

— Ολοι ἔτρεξαν στὴν αὐλή· γη ἀδερφή μου, δ πατέρας, γη μητέρα μὲ ἀγκάλιαζαν, μὲ φιλοῦσαν κι ἔκλαιγαν ἀπὸ τὴν χαρά.

— Παιδί μου, παιδί μου, καλῶς ὥρισες!

— Η εὐτυχία μου δὲ λέγεται. Δὲν ἔφυγα πιὰ ἀπὸ τὸ πατρικό μου σπίτι.

— Εσκαβα τὸ ἀμπέλια μας, κλάδευα τὰ δέντρα μας, ἐσπερνα τὰ χωράφια μας· γη ἐργασία μὲ ἔκαμε πλούσιο καὶ γη ἀγάπη ποὺ εἴχα στοὺς δικούς μου καὶ στὴν πατρίδα μου μὲ ἔκαμαν εὐτυχισμένο.

Συχνὰ λέω τὰ δσα εἶδα κι ἔπαθα καὶ μου φαίνονται σὰν δηνειρο.

Καὶ πάντα κάνω τὸ σταυρό μου καὶ λέω:

— Σ' εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μου ἔδωσες τόσο θάρρος καὶ τόση ὑπομονὴ καὶ νίκησα.

Πέρσι εἴχαν ἔρθει ἐδῶ στὸ χωριό μου δ Νίκος καὶ γη Ἀν-

Θούλα· τοὺς εἶχα καλέσει νὰ περάσωμε μαζὶ τὸ καλοκαίρι. Μὲ τὶ χαρὰ συναντηθήκαμε πάλι! Μὲ τὶ συγκίνηση λέγαμε τὰ παλιά μας!

‘Ο Πιστὸς ἔτρεχε δεξιὰ καὶ ἀριστερά, κουνοῦσε τὴν οὐρά του καὶ γάδγιζε τοὺς διαβάτες. Μόλις μὲ εἶδε, μὲ γνώρισε καὶ χύθηκε ἀπάνω μου· μοῦ ἔγλειψε τὰ χέρια καὶ μὲ χάιδευε.

— ”Αχ Πιστέ μου, Πιστέ μου, φώναξα καὶ τὸν ἀγκάλιασα σὰν παλιό μου φίλο.

‘Ο Νίκος ἦταν μεγάλος πιά· ψηλός, μελαχρινὸς ἔμοιαζε τοῦ πατέρα του. Σπούδαζε στὴ ναυτικὴ σχολὴ καὶ θὰ γινόταν καὶ αὐτὸς πλοίαρχος.

— ”Ετσι μοῦ φαίνεται πὼς θὰ φανῶ χρήσιμος στὴν πατρίδα μου, μοῦ ἔλεγε. ‘Ωραῖα συνεργαζόμαστε πάλι ἐμεῖς οἱ δυό. ’Εσδυ καλλιεργεῖς τὴ γῆ τῆς πατρίδας μας, φυτεύεις δέντρα, δργάνεις χωράφια, σπέρνεις, θερίζεις, πλουτίζεις τὸν τόπο μας. ’Εγὼ μὲ τὸ πλοϊο μου παίρνω δλα τὰ γεννήματα τὰ δικά σου, τὰ πηγαίνω σὲ ξένους τόπους καὶ τ’ ἀφήνω· κι ἀπὸ κεὶ σοῦ φέρνω δτι ἔχεις ἀνάγκη καὶ δὲ γίνεται στὴν πατρίδα μας. ’Έργαλεῖα γιὰ τὴ δουλειά σου, φορέματα, γιατρικά, ρύζι, ζάχαρη καὶ χίλια δυὸς ἄλλα πράματα ποὺ χρειάζονται.

“Ω, μὲ τὶ συγκίνηση ἔθλεπτα τοὺς φίλους μου νὰ περπατοῦν κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα τοῦ χωριοῦ μου, νὰ κάθωνται στὸ περιβόλι μου, κάτω ἀπὸ μιὰ ἀνθισμένη λεμονιά καὶ νὰ μοῦ κουβεντιάζουν!

‘Η Ἄνθισύλα εἶχε μεγαλώσει καὶ ἦταν ώραία κόρη, ψηλή, μὲ μεγάλα γαλανὰ μάτια καὶ ώραῖα ξανθὰ μαλλιά. ’Ηταν γελαστὴ κι ἔτρεχε μαζὶ μὲ τὴν ἀδερφή μου στὴν ἔξοχή, μάζευε λουλούδια καὶ τραγουδοῦσε τὰ παλιὰ τραγούδια ποὺ τῆς ἄρεσαν.

„Α, τὸ νησάκι μας, μοῦ ἔλεγε συχνά, τὴ μικρὴ ‘Ελλάδα μας, τὴ θυμᾶσαι; Θυμᾶσαι τὴ σπηλιά μας, τὰ ροῦχα μας καὶ τὶς προβιές;

— Καὶ τὸ τσουκάλι ποὺ φιάσαμε οἱ δυό μας μὲ τόσους  
κόπους;

— Καὶ τὸν καημένο τὸ παπαγάλο μας; Πέρσι πέθανε τὸν  
ἔκλαψα σὰ νὰ ἥταν φίλος μου.

— Θυμᾶσαι καὶ τὸ χειμῶνα τὰ παραμύθια ποὺ διαβάζαμε;  
κι ὅστερα τὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ἐθνική  
μας γιορτή, τὸν ἀγριάνθρωπο, τὸν καλό μας προστάτη; "Ἐπειτα  
τὸ Σωτηράκη, ἔπειτα τὴν ἡμέρα ποὺ εἴδαμε τὸ πλοϊο ἀπὸ μα-  
κριὰ νὰ ἔρχεται νὰ μᾶς σώσῃ; Τὰ θυμᾶσαι ὅλα, ὅλα;

Κι ἐγὼ ἔκλεινα τὰ μάτια καὶ τὰ ἔβλεπα ὅλα μπροστά μου  
κι ἔλεγα:

— "Ω, ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω τὰ δυὸ αὐτὰ χρόνια ποὺ περάσαμε  
στὴν ἑρημιά. Μὲ κάνουν κι ἀγαπῶ περισσότερο τώρα τὸν τόπο  
ποὺ γεννήθηκα, τοὺς δικούς μου, τοὺς ἀνθρώπους.

Τώρα καταλαβαίνω πώς δίλοι οἱ ἀνθρώποι εἴμαστε ἀδερφοί,  
καὶ πώς δὲν ὑπάρχει γλυκύτερο πρᾶμα ἀπὸ τὴν πατρίδα!

### Τὰ τέσσερα ἀδέρφια.

Πιασμένοι χέρι χέρι σὲ χορὸ καὶ οἱ τέσσερες χορεύαμε  
μέσα στὸ περιβόλι μας, στὸν ἵσκιο μιᾶς μεγάλης καρυδιᾶς.

Καὶ τραγουδούσαμε συχνὰ « τὰ τέσσερα ἀδέρφια », τὴν  
ἄνοιξη, τὸ καλοκαίρι, τὸ φθινόπωρο καὶ τὸ χειμῶνα:

Τέσσερα

— γύριζε γοργά! —

Τέσσερα ἀδέρφια τὸ χορὸ ὅξω στοὺς κάμπους σέρνουν,  
πιασμένα χέρι χέρι,  
τοῦ γεροχόρονου τὰ παιδιά,  
ποῦναι τ' ἀγόρια ὄμορφονιοὶ κι ἡ κόρη δίκιος ταίοι.

Κι ἡ κόρη  
—κοίταζε ὁμορφιές!—

Κι ἡ κόρη πρώτη τραγουδεῖ: Τοὺς κάμπους λουλουδίζω  
καὶ τὰ κλαδιὰ φουντώνω,  
τοῦ Πάσχα φέρνω τὶς χαρές,  
στῆς νύχτας μέσα τὴ δροσιὰ μ' ἀηδόνια ἔεφαντώνω.

Τὸ πρῶτο  
—μάνα μας γλυκειά!—

τὸ πρῶτο ἀγόρι τραγουδεῖ: Σφαλίστε τὰ βιβλία  
στὶς ἔξοχὲς νὰ πᾶμε,  
νὰ δροσιστοῦμε στὰ νερά,  
στὸν ἵσκιο τῆς γερομουριᾶς τὰ πωρικὰ νὰ φᾶμε.

Καὶ τ' ἄλλο  
—κράτα τὸ χορό!—

καὶ τ' ἄλλο ἀγόρι τραγουδεῖ: Ὁ τρύγος τώρα ἀρχίζει  
μὲ χαροπὰ τραγούδια·  
σταφύλια ἐκεῖ, σταφύλια ἐδῶ.  
Πατᾶτε, ἄντρες, στοὺς ληγούς, τρυγᾶτε, κοπελούδια.

Τὸ τρίτο  
—ὦ μὲ τί χαρά!—

τὸ τρίτο λέει: Ὅμως κι ἐγὼ τὰ παραμύθια φέρνω  
τριγύρω στὰ μαγκάλια  
μᾶζι μὲ κάστανα ψητά.  
Ἄγιο Βασίλη φέρνω ἐγὼ καὶ πορτοκάλια.

Κι ὅλα τους  
—γύριζε γοργά!—

Κι ὅλα τους τραγουδοῦν μᾶζι: Γυρνᾶμε νύχτα μέρα  
πιασμένοι χέρι χέρι,  
ἐμεῖς τοῦ χρόνου τὰ παιδιά,  
τρεῖς γιοί, καὶ οἱ τρεῖς ὁμορφονιοί,  
μιὰ κόρη δίχως ταίρι.

T E L O S

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

1 Πῶς περνοῦσα ὅταν ἥμουν μικρός.....	σελίδα 3
2 —Τὸ ἄσχημο βασιλόπουλο (παραμύθι Γαλ. Καζαντζάκη)	» 4
3 Μαθαίνω γράμματα .....	» 9
—'Η προσευχὴ στὸ θεό (ποιηματική)	» 10
4 Πόσο ἀγαποῦσα τὰ ταξίδια.....	» 11
5 Πῶς μεγάλωσε ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὴν θάλασσα .....	» 12
—Τὸ ναυτόπουλο (ποιηματική)	» 13
6 'Η υπόδοξή ποὺ κάμαμε στὸ θεῖο Στυλιανό.....	» 14
7 Πῶς ὁ πατέρας μὲ ἄφησε νά ξενιτευτῶ .....	» 16
8 'Ο ἀποχαιρετισμός .....	» 17
9 Τὸ τραγούνδι τῆς ξενιτιᾶς (δημοτικό)	» 19
10 Πῶς περνοῦσα τὶς πρῶτες ήμέρες τοῦ ταξιδιοῦ μου .....	» 18
11 Ποιὸ βιβλίο διάβασα στὸ βαπτόρι .....	» 21
12 'Η τριχυμία.....	» 22
13 Τὸ ναυάγιο .....	» 24
14 Μόνος !.....	» 26
15 Βρίσκω σύντροφο .....	» 28
16 Τὸ πρῶτο μας φαγητό .....	» 30
17 Τί ἀνακάλυψε ὁ Πιστός .....	» 32
18 'Η ἀπόφρασή μου .....	» 34
19 Πῶς ἔφτασα στὸ πλοῖο καὶ τί βρήκα .....	» 35
20 Τί παίρνομε ἀπὸ τὸ πλοῖο .....	» 36
21 Πῶς βρήκαμε σπίτι .....	» 39
22 Πῶς ἀνάβαμε φωτιά .....	» 45
23 Πῶς κάμαμε ἔνα ἡμερολόγιο .....	» 47
24 Πῶς σχεδιάζομε νά ζήσωμε στὸ ἔρημο νησί .....	» 50
25 Τὸ πρῶτο μας κυνήγι .....	» 51
26 Γυρίζομε στὸ σπίτι .....	» 53
—Στρατιώτης πῶς μ' ἀρέσει (ποιηματική)	» 53
27 Τί ὄνειρο είδα τῇ νύχτᾳ .....	» 54
28 Στὸν περίπατο .....	» 55
29 'Η ἀρρώστια μου .....	» 56
30 'Ο παπαγάλος μας .....	» 58
31 Πῶς φτιάξαμε τὸ πρῶτο τσουκάλι .....	» 59
32 —'Η γυναῖκα τοῦ ψαρά (παραμύθι)	» 61
33 Μὲ τὶ σύνεργα πῆγα νά ψαρέψω .....	» 67
34 Τί συλλογίζομουν τὴν ὥρα ποὺ ψάρευα .....	» 68
—Τὸ χωριό μου (ποιηματική)	» 68
35 Ξέχομε καὶ ψάρια .....	» 70
36 Πέτυχα .....	» 71
37 Πῶς περνοῦσαμε τὸν καιρό μας .....	» 72
38 'Ο Νίκος ἀπελπίζεται .....	» 74
39 Μὲ πόσες δυσκολίες πάλεψαν οἱ πρῶτοι ἀνθρώποι στὸν κόσμο .....	» 76
40 Πῶς ἀναφαν τὴν πρώτη φωτιά .....	» 78
41 Πῶς ἦταν τὰ πρῶτα σπίτια τοῦ ἀνθρώπου .....	» 79
42 Πῶς φτιάσαμε ζεστά ροῦχα .....	» 80
43 Πῶς περνοῦσαμε τὸ χειμῶνα .....	» 81
—Χειμῶνας (ποιηματική)	» 82
44 Τί μᾶς τάραξε τὴν πρωτοχρονιά .....	» 83
45 Ποιὸ μᾶς παρηγορεῖ .....	» 86
46 —'Η κακὴ μητριά (παραμύθι τοῦ Ἀντερσεν)	» 88

47	— Τί ἔπαθε ἡ Ἐλένη ἀπὸ τὴ μητριά της.....	σελίδα	91
48	— Πῶς κατώρθωσε ἡ Ἐλένη νά ξανάβοη τους ἀδέρφους της	>	92
49	— Πῶς βασανίζονταν οἱ ἐντεκα ἀδερφοί .....	>	93
50	— Πῶς ταξίδεψε ἡ Ἐλένη μὲ τοὺς ἀδερφούς της .....	>	94
51	— Τί ὠνειρεύτηκε ἡ Ἐλένη .....	>	96
52	— Πῶς γίνεται ἡ Ἐλένη βασίλισσα πρὶν τελειώσῃ τὰ φορέματα .....	>	97
53	— Ἡ Ἐλένη κινδυνεύει .....	>	98
54	— Ἡ σωτηρία .....	>	99
55	· Ἡ ἀνοιξη ἔρχεται ! .....	>	101
56	Τραγουδοῦμε τὴν ἀνοιξη .....	>	102
	— Ἡ ἀνοιξη (ποίημα Ἰω. Πολέμη)	>	102
	— Ἡ ἀνοιξη (ποίημα Α. Βλάχου)	>	103
57	25 Μαρτίου .....	>	104
58	Πῶς γιορτάσαμε τὴν ἑθνική μας γιορτὴ στὸ ἔρημο νησὶ μας .....	>	105
	— Ὁ υμνός στὴν Ἐλευθερία (ποίημα Δ. Σολωμοῦ)	>	106
59	· Ο ἄγνωστος φίλος μας θὰ είναι Ἑλληνας ! .....	>	107
60	Ζητοῦμε τὸν ἄγνωστο .....	>	109
61	Γιατί ὁ ἄγνωστος κρύβεται .....	>	111
62	Πῶς περνούσαμε τὸ καλοκαίρι .....	>	112
63	— Τὸ καλοκαίρι (ποίημα)	>	112
64	Καινούριοι ἄγνωστοι .....	>	112
65	· Ο κίνδυνος .....	>	113
66	Τί μᾶς περίμενε στὴ κορφὴ τοῦ λόφου .....	>	115
67	· Ἡ Ἀνθούλα μᾶς στέλνει γράμμα .....	>	115
68	Οἱ ἄγριοι τρομαζοῦν .....	>	116
69	Τί πάθαμε ἀπὸ τὴν ἀπειροσκεψία τοῦ Νίκου .....	>	118
70	Ποιὸς μᾶς σώζει .....	>	119
71	Πῶς περιποιούμαστε τὸν εὐεργέτη μας .....	>	120
72	Τί μᾶς λέει ὁ ἄγνωστος .....	>	123
73	Ποιὰ ἦταν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ σωτῆρα μας .....	>	124
74	Πῶς σχεδιάζουμε νὰ γνωίσωμε στὴ πατρίδα .....	>	125
75	Πότε θὰ ἔρθῃ ! .....	>	127
76	Πῶς μᾶς παρηγορεῖ ἡ Ἀνθούλα .....	>	128
77	Τί ξουλογήθηκα στὴ Ἀνθούλα καὶ στὸ Νίζο .....	>	130
78	Τί σχέδια κάναμε .....	>	131
79	· Ερχεται ! .....	>	133
80	· Ο ἀποχαιρετισμός .....	>	134
	— Τὸ καράβι (ποίημα)	>	136
81	Γυρίζω στὸ πατρικό μου σπίτι .....	>	136
82	Τὰ τέσσερα ἀδέρφια .....	>	141
	— Τὰ τέσσερα ἀδέρφια (ποίημα Αλ. Πάλλη)	>	141



α 91  
92  
93