

Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΒ
ΧΑΡΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1952



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

B' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΧΑΡΑ**

**ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1952**

**ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΡΑ**

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**



1. Πρωινή προσευχή

Ἐπρόβαλ’ ἡ αύγούλα
κι δλόχαρο ξυπνῶ
νὰ στείλω προσευχούλα
ψηλὰ στὸν Οὐρανό.

Βοήθησέ με, Θεέ μου,
νὰ 'μαι καλὸ παιδὶ¹
καὶ πάντα φώτιζέ μου
τὸ νοῦ καὶ τὴν ψυχή.

Μὲ τ' ἄλλα τὰ παιδάκια
νὰ 'μαι ἀγαπημένο
σὰν τ' ἄκακα τ' ἀρνάκια
τρισευτυχισμένο.

X. 4.



2. Ἀνοίγει τὸ σχολεῖο

νοιξαν τὰ σχολεῖα. Φρεσκοχρωματισμένα καὶ δλοκάθαρα περιμένουν τὰ παιδιά.

”Εφτασε ἡ 1η Ὁκτωβρίου. Τὴ λούζει ἔνας εὐχάριστος ἥλιος. Τὰ παι-

διὰ μὲ καινούριες ποδιές, μὲ τὴ σάκα στὴν πλάτη, τρέχουν γιὰ τὸ σχολεῖο. Σὲ δποια γωνιὰ κι ἀν σταθῆς, θὰ δῆς τὰ παιδάκια δυὸ δυό, τρία τρία ἢ κι ἀπὸ ἔνα ἔνα νὰ χύνωνται στοὺς δρόμους ποὺ δδηγοῦν στὸ σχολεῖο.

Περπατοῦν καμαρωτὰ καμαρωτά, δλο γέλια καὶ χαρές.

Φτάνουν στὸ σχολεῖο.

Κοιτάξτε τί γίνεται!

Τί χαρὲς καὶ τί χαιρετίσματα!

—Τί γίνεσαι, Κώστα;

—Πῶς πέρασες, Πάνο;

—Καλῶς την τὴν Ἐλενίτσα!

—Πότε ἥρθατε, Νίνα; ἀκοῦς δεξιὰ καὶ

άριστερά· ό ξνας χαιρετισμός πάνω στὸν
ἄλλο!

Καὶ ἀρχίζουν ἀμέσως οἱ ἀτέλειωτες
δμιλίες:

—Τί ὡραῖα ποὺ περάσαμε στὸ βου-
νό!...

—Ἐμεῖς πήγαμε στὸ χωριὸ τοῦ παπ-
ποῦ!...

—Ἡ θάλασσα... Τί ὅμορφη ποὺ ἦταν
ἡ θάλασσα!

—"Αχ!... πότε πέρασαν κιόλας τρεῖς
μῆνες;

"Ετσι, καθὼς μιλοῦν τὰ παιδάκια, γε:
μάτα ὕρεξη· καὶ χάρη, δὲ χορταίνει κα-
νεὶς νὰ τὰ βλέπῃ.



‘Αλλὰ νά! κατεβαίνει
στὴν αὐλὴν ὁ δάσκαλος,
συνοδεύοντας τὸν Παπα-
Δημήτρη μὲ τὰ ὄλόασπρα
γένια.

‘Ο Παππούλης εύλογεῖ μὲ
ἀγάπη δεξιὰ κι ἀριστερά
του τὰ παιδάκια· κι ὁ δά-
σκαλος χαμογελᾶ στὰ παι-
διὰ καὶ στοὺς γονεῖς τους.

Στή μέση τῆς
άύλης είναι ξενατρα-
πέζι στρωμένο μὲ
κατάλευκο τραπε-
ζομάντιλο.

Ο παπάς πλη-
σιάζει στὸ τραπέζι.
Φορεῖ τὸ χρυσοκεν-
τημένο πετραχήλι
του· βγάζει τὸ κα-
λυμμαύχι του καὶ
τὸ τοποθετεῖ στὴν ἄκρη τοῦ τραπεζιοῦ.
Στή μέση είναι κάτασπρη λεκάνη μὲ δλο-
κάθαρο νερό· καὶ δεξιὰ δλόχρυσος Σταυ-
ρός, μέσα σὲ μυρωδάτα βασιλικά.

Τὰ παιδιὰ βρέθηκαν στή στιγμὴ τοπο-
θετημένα σὲ σχῆμα μεγάλου Π, γύρω ἀπὸ
τὸ τραπέζι τοῦ Ἀγιασμοῦ.

Δεξιὰ στὸ τραπέζι ἔνα παιδί ἀπὸ τὴν
ἔκτη τάξη κρατεῖ καμαρωτὸ τὴν ὅμορφη
Σημαία τοῦ σχολείου.

Αὕτη τὴ στιγμὴ οἱ ἀκτίνες τοῦ ἥλιου
ξεπερνοῦν τὰ δέντρα τοῦ κήπου καὶ λού-
ζουν τὴ Σημαία καὶ τὸ γερο-παπά.



Λάμπει ὁλόκληρος τώρα ὁ παπάς!
Κι ἀμέσως ἀρχίζει:

«Εὔλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἄμήν».

Καὶ ψέλνοντας βαφτίζει τὸ Σταυρὸν
καὶ ἀγιάζει τὸ νερό. Ραντίζει ἔπειτα γύρω
καὶ ἀγιάζει τὸ δάσκαλο, ὅλα τὰ παιδάκια
καὶ τοὺς ἐπισκέπτες.

“Ολοι ἀσπάζονται τὸ Σταυρὸν καὶ φι-
λοῦν τὸ χέρι τοῦ παπᾶ. Καὶ κεῖνος εὕχε-
ται νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς σὲ ὅλους ὑγεία καὶ
προκοπή.

“Ἐνα παιδὶ λέει ὥραῖο ποίημα γιὰ τὴ
Σημαία. Καὶ ὁ δάσκαλος δίνει συμβουλὲς
στὰ παιδιά.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μέρα τοῦ Ἀγιασμοῦ.

Αὔριο ἀρχίζουν οἱ ταχτικὲς ἐργασίες
τοῦ σχολείου.



3. Τὰ πρῶτα μαθήματα



Τὰ παιδιά πέρασαν στὴν τάξη. Κα-
θένα πῆρε τὴν ὁρισμένη θέση του:
Πρῶτα εἶπαν τὴν προσευχή:

Δὲ λησμονῶ μὲ τὸ σταυρό μου,
ποὺ κάνω βράδυ καὶ πρωί,
τὴν προσευχή μου στὸ Θεό μου,
ποὺ μοῦ χαρίζει τὴ ζωή.

Μεγάλ' ἡ χάρη Του, μεγάλη!
Γι' αὐτὸ συνήθισα κι ἔγώ,
πρὶν ἀπὸ κάθε πράξη μ' ἄλλη,
πιστὰ νὰ Τὸν δοξολογῶ.

I. Μωραΐτης



΄Αμέσως έπειτα άρχισε ή
έργασία μὲ συζήτηση γιὰ
τὴ ζωὴ τοῦ καλοκαιριοῦ.

΄Ολα τὰ παιδιὰ εἶπαν
τὶς καλοκαιρινὲς ἐντυπώ-
σεις τους.

Μίλησαν τὰ παιδιὰ ποὺ
ἀνέβηκαν τὸ καλοκαίρι στὰ
βουνά· έπειτα κεῖνα, ποὺ
ξεκαλοκαίριασαν σὲ παρα-
θαλάσσια μέρη. Μίλησαν
ἐκεῖνα ποὺ παραθέρισαν σὲ
χωριά· καὶ κεῖνα ποὺ δὲ βγῆ-
καν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἢ ἀπὸ
τὸ χωριό τους.

΄Αλλα μιλοῦσαν γιὰ τὰ
πράσινα δέντρα, γιὰ τὴ δρο-
σιὰ καὶ γιὰ τὰ κοπάδια τοῦ
βοσκοῦ.

"Αλλα ἔλεγαν γιὰ τὰ παι-
γνίδια στὴ θάλασσα καὶ
στὴν ἀμμουδιά, γιὰ τὰ καϊ-
κια καὶ γιὰ τὶς ψαρόβαρκες.

Πολλὰ παιδιά εἶπαν γιὰ
τὶς καλοκαιρινὲς ἐργασίες
τῶν χωρικῶν· γιὰ τὰ κου-
κούλια, γιὰ τὰ σύκα, γιὰ τὰ
ἀμπέλια, γιὰ τὰ σταφύλια·
γιὰ τὶς σταφίδες, γιὰ τὰ
δροσερὰ καρπούζια καὶ γιὰ
τὰ νόστιμα ἀχλάδια.

Μερικὰ παιδιά εἶπαν πώς
βοηθοῦσαν τὰ μεγάλα τους
ἀδέρφια, ποὺ ἔκαναν συλλο-
γὲς ἀπὸ περίεργα φύλλα
καὶ καρποὺς ἢ ἀπὸ σπάνιες
ἀχιβάδες καὶ πολύχρωμα πε-
τραδάκια, γιὰ τὸ μουσεῖο
τοῦ σχολείου.



4. Τὸ παιδάκι στὸ σχολεῖο

Ποῦ πάει τὸ μικρουλάκι,
γιὰ ποῦ τρέχει μὲ χαρά;
μὲ τὴ σάκα τὴν καινούρια,
μὲ τὴν καθαρὴ ποδιά;

Ζωηρὸ καὶ χτενισμένο,
χαρωπὸ καὶ καθαρό,
τρέχει μὲ χαρὰ μεγάλη
γιὰ τοῦ χωριοῦ μας τὸ σκολειό.

Γιὰ δὲς ὅμορφιὰ καὶ χάρη,
γιὰ δὲς βῆμα ταχτικό,
καμαρώνει σὰ στρατιώτης,
ποὺ πηγαίνει στὸ στρατό!



5. Ὁ τρύγος

ΛΑ τὰ παιδιά ξέρουν κάτι νὰ ποῦν γιὰ τὸ κλῆμα τοῦ σπιτιοῦ τους ἢ γιὰ τὸ μούστο ποὺ ἔβγαλαν αὐτὲς τὶς μέρες.

Ποῦ εἶναι τ' ἀμπέλια; Τὴν καταπράσινη πλα-
γιά, ποὺ εἶναι λίγο πιὸ
ἔξω ὅπὸ τὰ σπίτια τους, τὴν ξέρουν καλὰ
ὅλα τὰ παιδιά.

Πολλὲς φορὲς πῆγαν στ' ἀμπέλια καὶ
εἶδαν τὸν παπποὺν νὰ κλαδεύῃ τὰ κλήματα·
εἶδαν τοὺς γονεῖς τους νὰ σκάβουν τὸ
χῶμα γύρω ἀπὸ τὸ κλῆμα καὶ νὰ τὸ μα-
ζεύουν σὲ μικροὺς σωρούς· εἶδαν τὸν πα-
τέρα νὰ ραντίζῃ τὸ ἀμπέλι μὲ τὴ μηχανὴ
στὸν ὅμο· εἶδαν τὴ μητέρα νὰ σκαλίζῃ
καὶ νὰ θειαφίζῃ.

Πολλὲς φορὲς τὸ εἶδαν τὸ ἀμπέλι·
ἄλλοτε μὲ τοὺς γονεῖς τους κι ἄλλοτε μὲ
τὸ δάσκαλο.

Μὰ ὅλες τὶς φορὲς τὸ ἀμπέλι ὅλο
καὶ ζητοῦσε κάτι.

Τώρα δύμας ήρθε ή ἐποχὴ νὰ δώσῃ. Καὶ δίνει, δίνει πλούσια πληρωμὴ τ' ἀμπέλι.

Τὰ κλήματα εἶναι σκεπασμένα μὲ τὰ πῶς εἶναι τώρα καταπράσινα παλαμωτὰ φύλ-
τ' ἀμπέλια. λα τους· οἱ βέργες ἀπλώνον-
ται παντοῦ κι ἐνώνονται μὲ τὰ διπλανὰ
κλήματα. Ἀπὸ μακριὰ φαίνονται σὰν ἔνα
στρῶμα μὲ χρῶμα βαθὺ πράσινο, ποὺ σκε-
πάζει τὴν πλαγιά. Καὶ κάτω ἀπὸ κεῖνο τὸ
καταπράσινο φύλλωμα κρύβεται τὸ πλού-
σιο εἰσόδημα τοῦ ἀμπελιοῦ.

Σταφύλια δροσερὰ κι ὀλόγλυκα κρέ-
μονται ἀπὸ τὶς βέργες· καὶ τὰ πλατιὰ
φύλλα ἀπὸ πάνω, σὰ σκεπή, τὰ προστα-
τεύουν ἀπὸ τὴ ζέστη καὶ τὰ κρύβουν ἀπὸ
τὰ πουλιά.

Τὰ σταφύλια ὠρίμασαν. "Ε-
"Εφτασε ὁ τρύγος. φτασε ὁ τρύγος.

Οἱ τρυγητές, μ' ἔνα καλάθι καὶ μ' ἔνα
μαχαιράκι στὸ χέρι, βγῆκαν στὴν πλα-
γιά· σκορπίστηκαν μέσα στ' ἀμπέλια κι ἡ
πλαγιά πήρε νέα ζωή· βουτίζει ἀπὸ τὰ
τραγούδια.



Καὶ σκύβουν κάτω· καὶ κόβουν ἔνα-
ἔνα τὰ σταφύλια οἱ τρυγητές· ἐπειτα ἀνα-
σηκώνονται· τὰ κοιτάζουν, τὰ καθαρίζουν·
τὰ καμαρώνουν καὶ τὰ τοποθετοῦν στὸ κα-
λάθι τους, δίχως νὰ ξεχάσουν νὰ τσιμπή-
σουν καὶ τρεῖς τέσσερεις ρῶγες ἀπὸ τὸ
καθένα.

Τὰ καλάθια ἀδειάζονται σὲ μεγάλες
καλάθες· καὶ κείνες πάλι ἀδειάζονται στὸ
ληνό. Κι ὁ ξανθοκόκκινος μοῦστος τρέχει·
τρέχει ἄφθονος στὴ στέρνα· κι ἀπὸ κεῖ
μεταφέρεται στὰ καθαρὰ βαρέλια. Ὁ τρύ-
γος εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ πληρώνονται οἱ
ἀμέτρητοι κόποι τοῦ ἀμπελουργοῦ.





6. Τσιριτρό

1

Σὲ μιὰ ρώγα ἀπὸ σταφύλι
ἔπεσαν ὁχτὼ σπουργίτες
καὶ τρωγόπιναν οἱ φίλοι·
τσίρι τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.



2



Ἐχτυπούσανε τὶς μύτες·
καὶ κουνοῦσαν τὶς οὐρές,
κι εἶχαν γέλια καὶ χαρές,
τσίρι τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.

3



Πόπο, πόπο σὲ μιὰ ρώγα
φαγοπότι καὶ φωνή !
τὴν ἀφῆκαν ἀδειανή·
τσίρι τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.



4

Καὶ μεθύσαν, κι δλημέρα
πᾶνε δῶθε, πᾶνε πέρα,
τραγουδώντας στὸν ἀέρα
τσίρι τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.

Zach. Παπανιωνίου



7. Ἐπεισόδιο

Τὰ ἔγγονάκια πάντα ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν παπποὺν νὰ τοὺς λέητιστορίες.

“Ἐνα βράδυ τοὺς εἶπε ὁ παππούς:

— Σήμερα, ποὺ ἐρχόμουν νὰ σᾶς πάρω ἀπὸ τὸ σχολεῖο, σκόνταψα σὲ μιὰ πέτρα.

— Καὶ τί ἔπαθες, παππού; ”Ἐπεσες; Χτύπησες, παππού; Ρώτησαν μὲ πνιγμένη φωνὴ τὰ ἔγγονάκια.

— Λίγο ἔλειψε! εἶπε ὁ παππούς. Εὔτυχῶς δὲν ἔπαθα κακό.

— ”Α! τὴν κακὴ τὴν πέτρα, μέσα στὸ δρόμο ποὺ βρέθηκε, εἶπαν τὰ παιδιά.





— Κι ἔπειτα τί ἔκανες, παππού; Ρώτησαν τὰ μικρά του ἐγγονάκια.

— Έσεῖς τί θὰ κάνατε, παιδιά μου; ρώτησε ὁ γέροντας μὲ καλοσύνη.

— Εγώ, εἶπε τὸ ἔνα, θὰ τῆς ἔδινα μιὰ κλωτσιὰ νὰ πάη πιὸ πέρα!

— Κι ἔγώ, εἶπε τὸ ἄλλο, δὲ θὰ γύριζα νὰ τὴν κοιτάξω!

— Εγώ, παιδάκια μου, ἔσκυψα καὶ τὴ σήκωσα γιὰ νὰ τὴ βάλω πιὸ πέρα, εἶπε ὁ γέροντας.

— Πέταγμα ἥθελε, παππούλη! πέταγμα ἥθελε ἥ κακιά! εἶπε ἥ ἐγγονή· κι ἀγκάλιασε τὸν παππού της καὶ τοῦ χάιδευε τὰ ἀσπρά του γένια.

— Καὶ ξέρετε τί ἔκανα ἀκόμη; εἶπε ὁ παππούς· ἔπιασσα κουβέντα μαζί της.

— Κουβέντα!... Και τί σοῦ εἶπε, παππού; Πές το μας! τί σοῦ εἶπε; ρωτοῦσαν τὰ ἔγγονάκια.

— Νά! τὴ ρώτησα, λέει ὁ παππούς, πῶς βρέθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου.

— Λοιπόν, παππού, τί σοῦ ἀπάντησε; ρώτησε ὁ ἔγγονος, ποὺ ἦταν πιὸ βιαστικός καὶ ἀνυπόμονος.

— Μοῦ εἶπε δλόκληρη τὴν ἴστορία της, λέει ὁ παππούς.

— Θὰ μᾶς τὴ διηγηθῆς, παππούλη; ρώτησε πάλι ὁ ἔγγονος.

— Ναί! θὰ σᾶς πῶ ὅσα θυμοῦμαι, εἶπε ὁ γέροντας.

— "Ολα, δλα, παππούλη!" "Ολα νὰ μᾶς τὰ πῆς, ἔλεγε ἡ ἔγγονούλα του.

‘Ο παπποὺς λέει :

— Δὲ φταίω ἔγώ, μοῦ ἔλεγε ἡ πὲτρα.
Ἐγώ ἥμουν ψηλὰ σὲ κεῖνον τὸ βράχο.

— Ποῦ, παππού; Στὸν Κοκκινόβραχο;
ρώτησε ὁ ἔγγονος.

— Ναί! Ἐκεῖ μοῦ εἶπε πῶς ἦταν καὶ πῶς κάποια μέρα τὴ βρῆκε μεγάλο κακό!

— Τὴν καημένη τὴν πετρούλα, λέει τώρα ἡ ἔγγονή· τί ἔπαθε;

— Πές τα μας, παππούλη, πὲς τα μας δλα, ὅπως σου τὰ εἶπε, παρακαλεῖ ὁ ἔγγονος.

— Λοιπόν... λέει ὁ παππούς... ἐκεῖ πάνω, μοῦ ἔλεγε ἡ πέτρα, ἥταν εὐχαριστημένη. Τὴ σκέπαζαν τὰ χιόνια τὸ χειμωνα· τὴ χάιδευε τὸ δροσερὸ ἀεράκι τὴν ἄνοιξη. Πρώτη πρώτη αύτὴν καλημέριζαν οἱ ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καὶ τελευταία τελευταία τὴν καληνύχτιζαν. Ἐκεῖ πάνω εἶχε ὁ ἀιτός τὴ φωλιά του καὶ πλάι της ἔβγαζε στὸν περίπατο τὰ ἀιτοπουλάκια του. Εἶναι ἀλήθεια πώς τὴν ἔψηνε ὁ ἥλιος τὸ καλοκαίρι. Ναί! μά... ἥταν εὐχαριστημένη. "Εβλεπε κάτω στὴ χώρα τὴν κίνηση καὶ ἥξερε πολλὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ μας κι ἀπὸ τὴν ἴστορία μας.

— Τὴν καημενούλα! τί καλὰ ποὺ περνοῦσε! Καὶ τί ἥθελε ποὺ ἥρθε ἔδω κάτω; ρώτησε ἡ ἔγγονή.

— Δὲν τὸ ἥθελε ἡ ἄτυχη! εἶπε ὁ παππούς. Καὶ ἀκοῦστε τὰ ἵδια της τὰ λόγια:

«"Ένα πρωί, μόλις ξύπνησα, περίμενα
άνυπόμονη τὶς χρυσὲς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου
νὰ παίξω μαζί τους.

»Αργὰ ἀργὰ καὶ μὲ πολὺ καμάρι βγῆ-
κε ὁ ἥλιος κατακόκκινος ἀπὸ τὴν ἀκρο-
θαλασσιά.

»Οἱ ἀκτίνες του μ' ἔλουσαν δλόκληρη,
κι ἐμένα καὶ τὶς ἀδερφές μου, καὶ ἡμουν
γεμάτη χαρά... »

— Καὶ γιατί ἔφυγε ἡ ἀνόητη; ρωτᾷ ἡ
ἐγγονή.

— Έκείνη τὴ στιγμή, λέει ἡ πέτρα, ἔφτα-
σε ἔνας ἐργάτης καὶ στάθηκε δίπλα μου.
Καὶ κράπι κρούπι μὲ ἔνα σιδερένιο ἐργα-
λεῖο ἄρχισε νὰ χτυπᾶ γύρω κι ἐπάνω μου.

— Μπά... τὸν κακό!... εἶπαν τὰ παι-
διὰ... Τί τὸν ἐνο-
χλοῦσε ἡ καημέ-
νη;

— Καὶ ξεχώρι-
σε ἐμένα καὶ ἄλ-
λες πολλὲς ἀπὸ
τὶς ἀδερφές μου
κι ἀπὸ τὴ γειτονιά
μας, εἶπε ἡ πέτρα.



— ”Επειτα ρώ-
τησαν τὰ παι-
διά... τί τὴν ἔκα-
ναν;

— ”Επειτα, εἶπε
ἡ πέτρα, μᾶς ἔ-
ριξε μέσα σ' ἔνα
κάρο. Κι ἔβαλε
πολλές... πάρα
πολλές πέτρες.
Καὶ μᾶς πετοῦ-
σε, κράπι κρούπ...

ἀπρόσεχτα, τὴ μιὰ πάνω στὴν ἄλλη... Καὶ
ἐμεῖς χτυπιόμαστε, δίχως νὰ τὸ θέλωμε,
καὶ χαλάσαμε τὴν ὄψη μας!

— Τὶς καημένες! ἔλεγαν τὰ παι-
διά.

— Καὶ τὸ ἄλογο τοῦ κάρου βογκοῦσε
ἀπὸ τὸ πολὺ βάρος, συνέχισε ὁ παπ-
πούς. ”Επειτα ξεκίνησε ὁ ἐργάτης ἐκεī-
νος τραβώντας τὸ ἄλογο, γιὰ νὰ μᾶς φέρῃ
ἔδω κάτω στὴν πόλη. ‘Υποφέραμε πολὺ
στὸ ταξίδι, γιατὶ ἦταν κατηφορικὸς ὁ
δρὸμος κι ἐμεῖς χτυπούσαμε ἡ μιὰ μὲ τὴν
ἄλλη! Καὶ τὸ ἄλογο ἀγκομαχοῦσε. Κι ὁ



έργατης ό καημένος δὲν μποροῦσε νὰ σταματήσῃ στὸν πολὺ κατήφορο.

« Κι ἔδω δίπλα στὴ στροφή, λέει ἡ πέτρα, ἐγὼ γλίστρησα καὶ γκάπι! ἔπεσα στὸ δρόμο. Ὁ έργατης δὲν πρόλαβε νὰ μὲ πάρη. Τὶς ἀδελφοῦλες μου τὶς πῆγε σὲ κείνη ἔκει τὴν οἰκοδομή, στὸ μεγάλο σπίτι τοῦ κύρ Γιώργη τοῦ Λογοθέτη. Τὶς παράλαβαν ἄλλοι ἔργατες καὶ... τὶκ τὰκ μὲ τὰ σφυριά τους τὶς ἔκαναν ὅπως ἥθελαν καὶ τὶς ἔχτισαν!

» Ἐγώ, ἔλεγε ἡ πέτρα, ἐγὼ ἡ ἄτυχη ἀπόμεινα ἔδω κάτω καὶ ὑποφέρω! "Ολοι μὲ πατοῦν.

— Μπά! πιὸ καλὰ δὲν ἦταν, παππού, ποὺ δὲ τὴν ἔχτισαν; "Αμα τὴν ἔχτιζαν δὲ θὰ ἔβλεπε τίποτε! εἶπαν τὰ παιδιά.

— Ακοῦστε τὰ λόγια τῆς ἴδιας, εἶπε ὁ παππούς:

— Οἱ ἀδερφές μου — ἔλεγε ἡ πέτρα — δὲ βλέπουν Θεοῦ πρόσωπο. Μὰ πιστεύω νὰ εἶναι εὐχαριστημένες, γιατὶ μὲ αὐτὲς χτίστηκε αὐτὸ τὸ μεγάλο σπίτι, ποὺ ζοῦν μέσα τόσοι ἀνθρωποι! Ἐνῶ ἐγώ, ἡ ἄτυχη,



ἔμεινα ἔδῶ χάμω! Δὲ φάνηκα χρήσιμη σὲ τίποτε!...

— Καὶ δὲ σοῦ ζήτησε τίποτε ἥ πέτρα; ρώτησαν τὰ παιδιά.

— Μὰ ἦταν ἀνάγκη νὰ ζητήσῃ; ἀπάντησε ὁ παππούς. Τὴν πῆρα μὲ καλοσύνη καὶ τὴν ἔχτισα στὴ μάντρα τοῦ κήπου μας. Ἐκεῖ πιὰ θὰ εἶναι ὡφέλιμη καὶ δὲ θὰ ἐνοχλῇ κανέναν.

— Καὶ τώρα, ὥρα γιὰ φαγητό, εἶπε ὁ παππούς· πᾶμε, παιδάκια μου!

Καὶ σηκώθηκαν ὅλοι εὔχαριστημένοι.



8. Πέτρα καὶ διαβάτες

Καταμεσίς τοῦ δρόμου
μιὰ πέτρα εἶναι ριγμένη.

’Απρόσεχτοι διαβάτες
ἀπὸ σιμὰ περνοῦν·
σκοντάφτουν· πέφτουν χάμω,
σηκώνονται, διαβαίνουν
καὶ μὲ χαμένα λόγια
τὴν πέτρα βλαστημοῦν.

”Αν ἀπ’ αὐτοὺς ὁ πρῶτος
τὴν ἔπαιρν’ ἀπ’ τὴν μέση,
τὴν ἀκουμποῦσε πέρα
στοῦ δρόμου τὴ γωνιά,
κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους
δὲ θά ’χε πέσει πιά.

I. Πολέμης

9. Τὰ πρωτοβρόχια

Πάει πιὰ τὸ καλοκαίρι. "Ἐφυγαν τὰ πουλιά· ταξίδεψαν τὰ γοργόφτερα χελιδόνια· κι ἀπόμειναν οἱ τσίχλες, τὰ κοτσύφια κι οἱ μπεκάτσες. Οἱ μέρες μικραίνουν.

'Ο ἀέρας σκορπᾷ μακριὰ τὰ κιτρινισμένα φύλλα κι ὅλο ξεγυμνώνει τὰ δέντρα. Τ' ἀμπέλια τὰ τρύγησαν. Λίγα, πολὺ λίγα χρυσάνθεμα στολίζουν ἀκόμα τοὺς κήπους ἢ τὶς γλάστρες.

Τὰ ἄλλα λουλούδια ξεψυχοῦν· πέθαναν κι οἱ μυριάδες τὰ ἔντομα ποὺ γέμιζαν τὸν ἀέρα μὲ τὸ βούισμά τους. Γιὰ δὲς τὰ χορταράκια! . . . κιτρίνισαν καὶ τρυποῦν· δὲν εἶναι μαλακά, σὰν πρῶτα· κι ὅλο μαραίνονται!



Καί :

«Τὰ χωράφια ζεραμένα
περιμένουν τὰ καημένα
τῆς βροχούλας τὸ νερό,
γιὰ νὰ πιοῦν καὶ νὰ χορτάσουν
καὶ οἱ γεωργοὶ νὰ πιάσουν
τὴ δουλειὰ μὲ τὸν καιρό ».

‘Ο ούρανὸς εἶναι σκεπασμένος ἀπὸ
σταχτιὰ ἥ μαῦρα σύννεφα. Τὰ ἄργοκίνητα
βόδια, μὲ τὰ λαμπερά τους μάτια, μπῆκαν
στὴ δουλειά.

Τὸ ἀλέτρι τοῦ γεωργοῦ καθαρίστηκε
ἀνοίγοντας αὐλάκια μέσα στὰ χωράφια.
Γιά δές το ! γυαλίζει σὰν καθρέφτης
ἀληθινός.

Καί :

« Πέφτει, πέφτει ἡ βροχούλα,
τί χαρὰ καὶ τί δροσούλα !
ἐμαλάκωσε πιὰ ἡ γῆ !
Τὸ ζευγάρι, τὸ ἀλέτρι
τὰ ἐπήρανε στὸ χέρι,
τρέχουν ὅλοι οἱ γεωργοί ».

‘Ο γεωργὸς ὁ καημένος, καταϊδρωμέ-

νος ἐργάζεται γιὰ τὸ ψωμάκι μας. Καὶ τὰ βόδια, πατώντας ἀργὰ ἀργὰ κι ἀγκομαχώντας, σέρνουν τὸ ἀλέτρι, ποὺ σκίζει μὲ ἐπιμονὴ τὸ χῶμα.

Γιὰ δές :

«Τί βαθιὰ τὸ χῶμα σκίζει
τὸ ἀλέτρι ποὺ γυαλίζει !
Τί αὐλάκια στὴ σειρά !
Πάνω, κάτω τὸ ζευγάρι,
ποιὸς κριθάρι, ποιὸς σιτάρι
σπέρνει μὲ κρυφὴ χαρά !»

Ἀπόστολος ποιήματος Χ. Σαμαρούσιδη

Σπέρνει ὁ καλὸς ὁ γεωργός.

‘Ο μεγάλος του ὁ γιὸς τὸν βοηθᾶ καὶ τὸν ξεκουράζει.

‘Η γυναίκα του βοηθᾶ κι αὐτὴ καὶ ἡ κόρη τους σβαρνίζει.

“Ολη ἡ οἰκογένεια κι ὅλο τὸ χωριὸ ἐργάζονται ἀδιάκοπα.

“Ολοι σπέρνουν μ’ ἐπιμονὴ ἀπὸ τὸ πρωὶ ώς τὸ βράδυ.

Τώρα βασιλεύει ὁ ἥλιος! Καί... ντάν... ντίν... ντάν... ντίν... χτυπᾶ ἔσπερινὸ

ή καμπάνα τοῦ χωριοῦ. "Ολη ή ἐργατιὰ σταματᾶ. Σκύβουν δλοι τὸ κεφάλι καὶ κάνουν τὸ σταυρό τους.

"Επειτα ξεκινοῦν συντροφιές συντροφιές γιὰ τὸ χωριό.

'Η γιαγιὰ ἔχει ἔτοιμη καλὴ φωτιὰ καὶ ζεστὸ φαγητὸ καὶ περιμένει.





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

10. "Ένας σαλίγκαρος στόν κήπο

βρεχε ήσυχα ήσυχα μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες ήμέρες τοῦ Ὁκτωβρίου. Κατὰ τὸ ἀπόγεμα σταμάτησε ἡ βροχὴ.

"Ο Κώστας καὶ ἡ Ἐλενίτσα — ἡ μικρή του ἀδερφούλα — βγῆκαν στὸν κήπο.

Στέκονται σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ κοιτάζουν τὰ λάχανα.

"Ο ἥλιος μὲ τὶς χρυσοκέντητες ἀκτίνες του χάιδεψε τὰ δέντρα τοῦ κήπου καὶ τὰ λάχανα, χάιδεψε καὶ τὰ δυὸ ἀδερφάκια· καληνύχτισε ἔπειτα τὸν κόσμο καὶ κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὸ βουνό.

"Εκεῖ, στὴ γωνιὰ τοῦ κήπου, ἔνας σαλίγκαρος σύρθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν ύγρὴ καὶ σκοτεινὴ φωλιά του.

"Ἐβγαλε λίγο τὸ σῶμα του ἀπὸ τὸ στριμμένο δστρακό του καὶ τὸ ἄπλωσε ἐμπρός.

"Ο Κώστας καὶ ἡ Ἐλενίτσα τὸν παρακολούθοιν μὲ προσοχὴ.

"Ἐπειτα ἀνασήκωσε δ σαλίγκαρος σιγὰ τὸ μικρούτσικο κεφαλάκι του καὶ ξεπέταξε δυὸ μικρὲς κεραίες. Ἀμέσως ἔπειτα ἅρχισε νὰ ἀνεβάζῃ, κάπως γρηγορώτερα πίσω καὶ πάνω, δυὸ ἄλ-

λες πιὸ μεγάλες κεραίες. Τὶς γύριζε ἐμπρός, δεξιά, ἀριστερά. Θὰ νόμιζες πώς μ' αὐτὲς γύρευε νὰ δῆ ποὺ βρίσκεται. Καὶ ἀλήθεια, αὐτὸ ἥταν! Προσέξατε ποτὲ τὰ δυὸ μικρούτσικα ματάκια τοῦ σαλίγκαρου, ποὺ εἰναι καθαρά, σὰν κρύσταλλο, στὴν ἄκρη τῆς κάθε μεγάλης κεραίας του;

Δίχως θόρυβο γλίστρησε ὁ σαλίγκαρος πιὸ ἐμπρός. Καὶ νὰ τος! Κόλλησε τώρα στὸ τρυφερὸ φύλλο μιᾶς λαχανίδας. Χρ... χρ... χρ... κόβει μεγάλα κομμάτια. Τ' ἀλέθει καλὰ μ' ἔνα σωρὸ δόντια ποὺ ἔχει πάνω στὴ γλώσσα του.

— “Ω! ξεφωνίζει ἡ Ἐλενίτσα· πάει τὸ λάχανο.

Καί, πάτ πάτ, προχωρεῖ νὰ τὸ προστατέψῃ.

΄Ακούει τὸ πάτημα ὁ καλός μας ὁ σαλίγκαρος. Δὲν ἔχει νὰ σκεφτῇ πολύ· ἔνα ἑλαφρὸ φρου... ουούτ... ἀκούγεται... καὶ μονομιᾶς κεραίες καὶ σῶμα κρύφτηκαν μέσα στὸ δστρακό.

Τσουχτερὸ ἀεράκι φύσηξε ἐκείνη τὴν ὥρα. Καὶ ἡ Ἐλενίτσα ἀρχισε νὰ τουρτουρίζῃ.



— Πᾶμε νὰ φύγωμε, Κώστα, λέει ἡ Ἐλενίτσα, θὰ ᾖθωμε ἄλλο ἀπόγευμα νὰ δοῦμε τὸ σαλίγκαρο.

— Εἰναι ζήτημα δນ θὰ τὸν βροῦμε σὲ λιγες μέρες, ἀπάντησε ὁ Κώστας! “Ε-

πειτα ἀπ' αὐτὸν τὸ
μήνα θὰ χωθῆ κάπου·
θὰ κλειστῆ στὸ δστρα-
κό του καὶ θὰ κοι-
μηθῆ βαριά. Εἶναι πολὺ¹
κουρασμένος.

— Μπὰ τὸν καημέ-
νο! εἶπε ἡ Ἐλενίτσα·
καὶ πότε θὰ ῥθωμε νὰ
τὸν ξυπνήσωμε;

— "Α! θὰ κοιμηθῆ
πολύ!... δλόκληρους μῆνες, λέει ὁ Κώστας.

— Καὶ ἂν τὸν παραπάρη ὁ ὑπνος; ρωτᾶ ἀνή-
συχη ἡ Ἐλενίτσα, ποιὸς θὰ τὸν ξυπνήσῃ;

— Δὲν ὑπάρχει τέτοιος φόβος, λέει ὁ Κώστας.
Τὴν ἀνοιξη, ἅμα ἀρχίσῃ νὰ τὸν χαϊδεύῃ ὁ ἥλιος,
θὰ ξυπνήσῃ μόνος του.

"Εφυγαν τὰ παιδιά. Σὲ λίγες μέρες εἰδαν
τὸ σαλίγκαρο τρυπωμένο στὸ βάθος τῆς γωνιᾶς.

— Νά τος! ὁ σαλίγκαρος, λέει ἡ Ἐλενίτσα
πρώτη.

Πλησιάζει κι ὁ Κώστας· τὸν προσέχει καλά
καὶ λέει:

— Πάει! Μᾶς καληνύχτισε γιὰ πολὺν καιρὸ
δ σαλίγκαρος, Ἐλενίτσα. Νά, γιὰ δὲς πῶς ἔφραξε
τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του!

Καὶ πήρε ὁ Κώστας τὸν σαλίγκαρο νὰ τὸν
δείξῃ στὴν Ἐλενίτσα. Τὸ δστρακό του ἦταν ἐμ-



πρὸς κλεισμένο μὲν μιὰ λεπτὴ θαμπή πέτσα.

— "Απλωσε καὶ τὰ σεντόνια του, λέει ἡ Ἐλενίτσα.

— Τὴν ἄνοιξη! τὴν ἄνοιξη μὲν τὰ καινούρια φύλλα καὶ μὲν τὰ τρυφερὰ χορτάρια μπορεῖ νὰ δοῦμε πάλι τὸ σαλίγκαρο, Ἐλενίτσα, εἰπε δὲ Κώστας· καὶ τὸν τοποθέτησε στὸν κρυψώνα του.

— Μὰ γιατὶ εἰπες ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν δοῦμε; ρωτᾶ ἡ Ἐλενίτσα.

— Γιατὶ σὲ λίγες ἡμέρες, ἂμα ξυπνήσῃ, θὰ χωθῇ μιὰ πιθαμὴ βαθιὰ στὸ χῶμα, γιὰ νὰ γεννήσῃ τ' αὐγουλάκια του, εἰπε δὲ Κώστας.

— Μπά! αὐτὸν τὸ πραματάκι θὰ γεννήσῃ καὶ αὐγά; ρωτᾶ ἡ Ἐλενίτσα.

— Ναί! ναί! θὰ γεννήσῃ 70-80 αὐγουλάκια ἀσπρα καὶ μικρά, σὰ φακή, κι ἀπ' αὐτὰ θὰ γίνουν νέα σαλιγκαράκια, λέει δὲ Κώστας.

— Λοιπὸν θὰ χρειαστοῦν πολλὰ φύλλα γιὰ νὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά του, λέει ἡ Ἐλενίτσα.

— "Ε! ἀς φυτέψωμε φέτος πιὸ πολλὰ λάχανα, λέει δὲ Κώστας. Καὶ πρέπει νὰ τὸ θυμήσωμε στὸν πατέρα, ἂμα θὰ φυτέψῃ τὸν κῆπο.

Σαμάρι φορεῖ: γάιδαρος δὲν εἶναι!

Κέρατα ἔχει: βόδι δὲν εἶναι!

Περπατεῖ καὶ γράφει: γραμματικὸς δὲν εἶναι!

Τί εἶναι;



11. Διορδώνουν τίς καταστροφές

Στήν έποχή τοῦ πολέμου μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τοὺς Γερμανοὺς ὅλοι οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ πῆγαν στρατιώτες. Οἱ γέροι κι οἱ γυναικεῖς ἔκαναν ὅλες τὶς δουλειὲς στὰ χτήματα. Καὶ τὰ μικρὰ παιδιά, δσες φορές πρόφταιναν, βοηθοῦσαν στὰ κοντινὰ χτήματα, σὲ δ, τι μποροῦσαν.

Κάθε βράδυ μαζεύονταν οἱ χωριανοὶ στὸ σχολεῖο ἢ στὴν ἐκκλησία. Ἐκεῖ μάθαιναν ἀπὸ τὸ γερο-παπά, ποὺ ἀναπλήρωνε καὶ τὸ στρατιώτη δάσκαλο, τὰ νέα τοῦ πολέμου. Καὶ παρακαλοῦσαν γονατιστοὶ τὴν Παναγία νὰ βοηθήσῃ τὴν Πατρίδα μας.

Κάποια γιορτή, ἔπειτα ἀπὸ τὴ λειτουργία καὶ τὴν παράκληση ποὺ ἔκαναν στὴν Παναγία, ἀκούστηκαν εὐχάριστα νέα. Ὁ στρατός μας ἐλευθέρωσε τὸ Ἀργυρόκαστρο.

Οἱ γέροι ἄδειασαν τὰ τουφέκια τους στὸν

άέρα άπὸ τὴ χαρά. Καὶ οἱ κοπέλες καὶ τὰ παιδιὰ πιάστηκαν στὸ χορὸ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Ὁ γερο-παπᾶς κι δ ὁ γερο-πρόεδρος ἔσερναν τὸ χορό.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ πέρασαν ἀπὸ ψηλὰ τὰ ἔχθρικὰ ἀεροπλάνα. Εἶδαν τὴ χαρὰ τῶν χωρικῶν καὶ τὴ φθόνησαν. Καὶ — μπούμ μπουουούμ! — ἄδειασαν τὶς βόμβες τους ἐπάνω στὸ χωριό!

Γκρέμισαν τὸ γεφύρι! Χάλασσαν τὸ σχολεῖο! Κατάστρεψαν τοὺς δρόμους! Καὶ μιὰ γωνιὰ τῆς ἐκκλησίας γκρεμίστηκε. Ράγισε κι ἡ καμπάνα καὶ γι' αὐτὸ χτυπᾶ βραχνὰ ντάγκ... ντάγκ.. ντάγκ..! Τὴν ἀκοῦτε;

Ἐφυγαν ἀργότερα οἱ ἔχθροι. Ἐλευθερώθηκε ἡ Πατρίδα μας. Πολλοὶ χωριανοὶ ἔπεσαν γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδας. Οἱ περισσότεροι γύρισαν δοξασμένοι.

Καὶ σήμερα, σήμερα κιόλας, ἔπειτα ἀπὸ τὴ λειτουργία, θὰ γίνη ἔρανος ν' ἀγοράσουν καινούρια καμπάνα. Καὶ μὲ προσωπικὴ ἐργασία θὰ χτιστῇ τὸ μέρος τῆς ἐκκλησίας ποὺ γκρέμισαν οἱ καταραμένοι ἔχθροι.

Ἐτσι, μὲ προσωπικὴ ἐργασία, ἔφτιαξαν οἱ καλοί μας χωρικοὶ καὶ τὸ γεφύρι· διόρθωσαν καὶ τὸ σχολεῖο καὶ τοὺς δρόμους.

Καὶ τώρα τὰ ύλικὰ γιὰ τὴν ἐκκλησία τὰ ἔχουν ἔτοιμα. Χτὲς βράδυ ἥρθαν καὶ δυὸ καλοὶ τεχνίτες, ποὺ τοὺς περίμεναν ἀπὸ καιρὸ οἱ χωριανοί, γιὰ νὰ τοὺς δώσουν ὅδηγίες. Σήμερα θὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐργασίας.



12. "Όλο τὸ χωριό στὶς ἐλιές

Πολλὲς φορὲς πῆγαν τὰ παιδιά στὸν ἐλαιώνα.

Δέν εἰναι καὶ πολὺ μακριά. Στὸ πιὸ ζεστὸ καὶ ἀπάνεμο μέρος τοῦ χωριοῦ εἰναιοὶ ἐλιές· ὑπάρχουν καὶ λίγες μέσα στ' ἀμπέλια.

Πολλὲς φορὲς ἔπαιξαν τὰ παιδιά κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ διὰ στὸν ἐλαιώνα. ποὺ κάνουν οἱ μεγάλες ἐλιές μὲ τὴ σκισμένη καὶ σκληρὴ φλούδα.

Καθάρισαν ἄλλοτε γύρω γύρω τὸν τόπο ποὺ

φύτρωσαν οἱ νέες ἐλιές μὲ τὴ γυαλιστερὴ καὶ μαλακὴ φλούδα.

Κάποια φορά, ποὺ πῆγαν περίπατο δλο τὸ σχολεῖο, ἔπαιξαν καὶ κρυφτὸ μέσα στὶς κουφάλες ποὺ ἔχουν οἱ γέρικες ἐλιές



Πρόσεξαν πολλὲς φορὲς τὰ στενόμακρα καὶ μυτερὰ φύλλα τῆς ἐλιᾶς. Εἶδαν πώς ἀπὸ τὸ ἐπάνω μέρος εἶναι μαλακά, μὲ χρῶμα βαθὺ πράσινο, καὶ ἀπὸ τὸ κάτω μέρος ἔχουν χρῶμα ἀσημένιο.

Εἶδαν τὸν πατέρα νὰ κλαδεύῃ ὡράδα δλες τὶς ἐλιές, γέρικες καὶ νέες. Τὸν εἶδαν ἄλλοτε ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἡμερώσῃ τὶς ἀγριλιές. Τὸν εἶδαν καὶ ν' ἀσβεστώνη τοὺς κορμούς τους.

Χάρηκαν σὲ ἄλλη ἐποχὴ ποὺ εἶδαν τὶς ἐλιές ἀνθισμένες. Καὶ εἶδαν τοὺς γονεῖς τους νὰ χαίρωνται, ἅμα ἔδεσαν οἱ καταπράσινοι καρποί.

Τώρα οἱ πράσινες ἐλιές
πῶς εἶναι τώρα οἱ ἐλιές.
Ἐγιναν μελανὲς ἢ κατάμαυρες· ἀρχισαν νὰ πέφτουν μιὰ μιά, πέντε δέκα,
πολλὲς μαζὶ.

”Εφτασε δέ καιρός ποὺ ὡρίμασαν οἱ ἐλιές.

”Ολοὶ οἱ χωρικοὶ ξεκινοῦν μὲν ψηλές σκάλες στὸν ὅμο· τὶς στερεώουν στοὺς κλάδους τῆς ἐλιᾶς καὶ ἀρχίζουν νὰ μαζεύουν τὸν καρπό· μαζεύουν μιὰ μιὰ τὶς ὕριμες ἐλιές καὶ γεμίζουν τὰ σακουλάκια,



ποὺ ἔχουν κρεμασμένα ἀπὸ τὴ μασχάλη τους.

Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ ἐργασία! ”Ολοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐργάζονται. Καὶ τὰ παιδιά, ὅστερα ἀπὸ τὸ μάθημα, τρέχουν στὸν ἐλαιῶνα· βοηθοῦν καὶ κεῖνα· μαζεύουν τὶς ἐλιές ποὺ εἶναι χάμω. Δέξ τα! γρήγορα γρήγορα γεμίζουν τὶς φοῦχτες καὶ τὶς σοδειάζουν στὸ μεγάλο σακί.

”Ολο τὸ χωριό βρίσκεται στὸν ἐλαιῶνα αὐτὲς τὶς μέρες. Εἶναι δέ καιρὸς τῆς σοδειᾶς!

— Πόσα μᾶς δίνεις, καημένη ἐλιά! ἔλεγαν ὅλοι. Καὶ δὲ ζητᾶς καὶ πολλὰ πράματα!

Τώρα οἱ ἐλιές μεταφέρθηκαν Βγαίνει τὸ λάδι. στὸ λιοτρίβι· τὸ ξέρουν τὰ παιδιά τὸ λιοτρίβι τοῦ χωριοῦ τους. Πολλές φορὲς πήγαν μέσα νὰ δοῦν. Πήγαν μιὰ μέρα καὶ μὲ

τὸ δάσκαλό τους μαζί. Είδαν ἀνθρώπους καταλαδωμένους νὰ ρίχνουν ἐλιές στὸ μικρὸ πέτρινο ἄλωνι. Είδαν ἔπειτα τοὺς ἐργάτες νὰ γυρνοῦν τὴ βαριὰ πέτρα ποὺ τὶς ἔτριβε καὶ τὶς ἔκανε σωστὴ λάσπη. "Ακουσαν τὸν κύρ Γιώργη, ποὺ διευθύνει τὴ μηχανή, νὰ φωνάζῃ πότε «βίρα» (σήκωσε), πότε «μάινα» (σταμάτησε).

Τὸν ξέρουν καλὰ τὰ παιδιὰ τὸν κύρ Γιώργη μὲ τὸ ξύλινο πόδι. Καὶ τὸν σέβονται πολύ, δπως κι ὅλοι οἱ χωριανοί.

Εἶναι ὁ ήρωας λοχίας Γιώργης Δημητρίου, ποὺ ἔχασε τὸ πόδι του πολεμώντας στὴν Ἀλβανία.

Είδαν τὰ παιδιὰ τὴ μηχανὴ νὰ στίβη τὶς πετσέτες γεμισμένες μὲ τὴ λάσπη τῆς ἐλιᾶς. Είδαν νὰ βγαίνῃ τὸ ἀγιασμένο λάδι !

Πολλὰ πράμματα είδαν τὰ παιδιά. Κι ὅλο ρωτοῦσαν γιατὶ γίνεται αὐτό; Γιατὶ ἐκεῖνο γίνεται ἔτσι;

Ἡ συζήτηση, ποὺ ἀκολουθοῦσε σὲ κάθε ἐρώτηση, ἔξηγοῦσε τὸ γιατί.

Οἱ ζωγραφιές, ποὺ ἔκαναν τὰ παιδιά, μιλοῦσαν καλὰ καλὰ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐργασίες.



13. Ἡ ἔλια

“Οπου κι ἀν λάχω κατοικία
δὲ μ’ ἀπολείπουν οἱ καρποί.
Μ’ ἔχει ὁ Θεός εύλογημένη,
κι είμαι γεμάτη προκοπή !

Ἐδῶ, στὸν ἵσκιο μου ἀπὸ κάτου
ἥρθ’ ὁ Χριστὸς ν’ ἀναπαυθῆ !
Κι ἀκούστηκε ἡ γλυκιὰ λαλιά του
λίγο προτοῦ νὰ σταυρωθῆ.

K. Ηλαμᾶς

14. Στήν ἐκκλησία

Σήμερα είναι Κυριακή.

Κάθε Κυριακή καὶ κάθε μεγάλη γιορτὴ πηγαίνουν στήν ἐκκλησία οἱ Χριστιανοί.

‘Ο Κωστάκης καὶ ἡ Ἐλενίτσα ξυπνοῦν σήμερα πολὺ πρωΐ. Τώρα πλένονται καὶ φοροῦν τὰ καθαρά τους ρούχα. Ὁ παππούς, ἡ γιαγιά, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα είναι ἔτοιμοι. Ξεκινοῦν γιὰ τὴν ἐκκλησία. Πρέπει νὰ προφτάσουν πρὶν προχωρήσῃ ἡ λειτουργία.

Στὸ δρόμο ὁ παππούς λέει στὰ ἐγγονάκια του :

“Οταν μποῦμε στὸ ναό,
παιδιά μου, νὰ φανῆτε,
πὼς στὸν ἴδιο τὸ Θεὸ
θὰ παρουσιαστῆτε.

Βλέπετε στὸ Ιερὸ^{τήν}
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
κάμετε σωστὰ σταυρὸ
καὶ καλὰ σταθῆτ’ αὐτοῦ.

Μπαίνουν ὅλοι στὴν ἐκκλησία· τὸ λιβάνι μοσκομυρίζει· ἀνάβουν τὸ κεράκι τους μὲ σεβασμὸ πολὺ καὶ προχωροῦν. Σὲ λίγο ὅλοι οἱ χωριανοὶ είναι στὴν ἐκκλησία. Μόνο κανένας ἄρρωστος μπορεῖ νὰ λείπῃ.

Τὰ καντήλια καὶ τὰ μανουάλια εἶναι ἀναμμένα δῆλα. Οἱ εἰκόνες δὲ λάμπουν στὸ εἰκονοστάσι. Οἱ ψάλτες ψέλνουν ὡραῖα. Χτυποῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ οἱ καμπάνες.

Καὶ ἡ λειτουργία προχωρεῖ. Ἀνάβει τώρα καὶ δὲ πολυέλαιος καὶ φεγγοβολᾶ δῆλη ἡ ἐκκλησία. ‘Ο παπᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Λάμπει δλόκληρος δὲ παπᾶ - Δημήτρης, μὲ τ’ ἄσπρα γένια, μέσα στὰ χρυσά του φορέματα !

“Οταν βγαίνουν τὰ “Ἄγια, δῆλοι οἱ χωριανοὶ γονατίζουν καὶ κάνουν τὸ σταυρό τους.

«Τῶν ύπέρ πίστεως καὶ Πατρίδος πεσόντων» λέει δὲ παπᾶς.

Κι δῆλοι οἱ χωριανοὶ κάνουν τὸ σταυρό τους μὲ ἔξαιρετικὴ συγκίνηση. Πολλὰ παλληκάρια τοῦ χωριοῦ, πατέρες καὶ ἀδέρφια τῶν παιδιῶν τοῦ σχολείου, σκοτώθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια πολεμώντας γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴ δόξα τῆς Πατρίδας.

Κάνει ἔπειτα δὲ παπᾶς πολλὲς εύχες στὸ Θεὸν καὶ Τὸν παρακαλεῖ νὰ δίνῃ ύγεια καὶ προκοπὴ καὶ δῆλα τὰ καλὰ στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ οἱ ψάλτες ψέλνουν πολλὰ τροπάρια.

Τελειώνει ἡ λειτουργία. ‘Ο παπᾶ - Δημήτρης μοιράζει τὸ ἀντίδωρο. “Ολο τὸ χωριὸ παίρνει ἀντίδωρο καὶ φιλεῖ τὸ χέρι τοῦ καλοῦ παπᾶ.

Οἱ χωριανοὶ γεμάτοι χαρὰ καὶ καλοσύνη γυρίζουν στὰ σπίτια τους.

15. Ποῦ βρίσκεται ό δυνατότερος τοῦ κόσμου

“Ενα ζευγάρι ποντικοὶ δὲν εἶχαν γνωρίσει ποτὲ τὴν πείνα. Μέσα στὴν ἀποθήκη ποὺ ἔμεναν, ύπηρχαν πολλὰ σακιὰ γεμάτα σιτάρι, κριθάρι, ἀραποσίτι.

Εἶχαν καὶ μιὰ κόρη, ποὺ ἦταν ἡ ὥραιότερη τοῦ κόσμου.

‘Η κόρη μεγάλωσε.

‘Ο πατέρας κι ἡ μητέρα ἤθελαν ἔνα γαμπρὸ ἄξιο καὶ δυνατό.

‘Η κόρη μας, ἔλεγαν, εἶναι ἡ ὥραιότερη σὲ σλη τὴ χώρα. Καὶ φυσικὰ πρέπει νὰ τῆς διαλέξωμε τὸν καλύτερο καὶ τὸν δυνατότερο γαμπρὸ ποὺ ύπάρχει στὸν κόσμο.

— ‘Ο ἥλιος ποὺ λάμπει στὸν οὐρανὸν εἶναι ὁ καλύτερος καὶ δυνατότερος στὸν κόσμο! εἶπε ἡ κυρα - ποντικίνα.

— ‘Εχεις δίκιο, ἀποκρίθηκε ὁ ποντικός. Αύτὸς μόνο εἶναι ἄξιος γιὰ τὴν κόρη μας.



Τὸ ζευγάρι μαζὶ μὲ τὴν κόρη τους παρουσιάστηκαν στὸν ἥλιο. ‘Ο ποντικός, μὲ ὕφος σοβαρό, εἶπε στὸν ἥλιο:

— ‘Ηλιε μου, εἶσαι ὁ δυνατότε-

ρος καὶ δὲ πιὸ ἄ-
ξιος στὸν κόσμο.
Σοῦ προτείνω
τὴν κόρη μου γιὰ
νύφη. Εἶναι τὸ
πιὸ ὅμορφο πον-
τικάκι· καὶ τὴν
ἔχομε πολὺ χαϊ-
δεμένη.

‘Ο ἥλιος τὰ
ἀκουσει αὐτὰ καὶ
ἀπάντησε χαμο-
γελώντας:

— Σᾶς εὐχα-
ριστῶ πολὺ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνετε. Ἐλλὰ
δὲν εἰμαι ἐγὼ οὕτε ὁ καλύτερος οὕτε ὁ δυνατό-
τερος στὸν κόσμο. Ὑπάρχει κάποιος ἄλλος ποὺ
κι ἐγὼ τὸν ἀναγνωρίζω ἀνώτερο μου.

— Καὶ ποιὸς εἶναι αὐτός, ἥλιε μου; ρώτησαν
ὁ ποντικὸς καὶ ἡ ποντικίνα.

— Τὸ σύννεφο! ἀπάντησε ὁ ἥλιος. Αὐτὸς εἶναι
δυνατότερο ἀπὸ μένα. “Αμα κάνει πώς ἀπλώ-
νεται τὸ σύννεφο στὸν οὐρανό, μὲ σκεπάζει καὶ
σκοτεινιάζει τὸ φῶς μου.

— Δίκιο ἔχει ὁ ἥλιος, σκέφτηκε ἡ οἰκογένεια
τῶν ποντικῶν· καὶ πῆρε τὸ δρόμο γιὰ τὸ σύννεφο.

‘Ο ποντικὸς ἔκαμε στὸ σύννεφο τὴν πρόταση
τοῦ γάμου.

— Είσαι τὸ δυνατότερο πλάσμα τοῦ κόσμου, τοῦ λέει· καὶ μόνο γιὰ σένα γεννήθηκε ἡ μονάκριβη κόρη μου, ἡ ποντικίτσα.

— Μοῦ κάνετε μεγάλη τιμὴ καὶ σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, ἀπάντησε τὸ σύννεφο. Ἀλλὰ νὰ ξέρετε πώς δὲν εἴμαι καὶ τόσο δυνατὸ ὅσσο μὲ νομίζετε· ύπάρχει ἄλλος δυνατότερος.

— Τί; ποιὸς εἶναι δυνατότερος ἀπὸ σένα, καλό μου σύννεφο; ρώτησε ἡ ποντικίνα. Ἐσὺ σκοτεινιάζεις καὶ τὸν ἥλιο ἀκόμη.

— Ναι, εἶπε τὸ σύννεφο· αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Ἀλλὰ τί ἀξία μπορῶ νὰ ἔχω ἐγώ, ἢν κάνη πώς σηκώνεται ὁ ἀέρας; Εἰδατε πῶς μὲ κυνηγᾶ στὸν οὐρανό; Μπορῶ νὰ τοῦ ἀντισταθῶ;

— Ἀλήθεια, σκέφτηκαν οἱ ποντικοί· ὁ ἀέρας εἶναι δυνατότερος· πάντα νικᾶ κι ἀποδιώχνει τὰ σύννεφα ποὺ σκοτεινιάζουν τὸν ἥλιο. Ἄς ἐπισκεφτοῦμε τὸν ἀέρα, εἶπαν· καὶ ξεκίνησαν.

Βρῆκαν τὸν ἀέρα· κι ὁ πατέρας, ὁ κύρ ποντικός, ἔκαμε τὴν πρόταση.

— Ἀέρα μου, τοῦ εἶπε, είσαι ὁ δυνατότερος τοῦ κόσμου· νικᾶς τὰ σύννεφα ποὺ σκοτεινιάζουν τὸν ἥλιο. Μόνο σὲ σένα ταιριάζει νὰ πανδρευτῆς τὴν κορούλα μας, τὴ χαϊδεμένη ποντικίτσα.

— Μὲ ύποχρεώνετε μὲ τὴν ἀγάπη σας, ἀπάντησε ὁ ἀέρας. Δὲν εἴμαι ὅμως ὁ δυνατότερος. Ὑπάρχει κι ἄλλος ἀκόμη πιὸ δυνατὸς ἀπὸ μένα.



— Τι;... ποῦ... ποιός είναι αύτός; ρωτά
άνυπόμονη ἡ κυρα-ποντικίνα.

— Νά, αύτδς ἔκει δέ γέρικος πύργος! αύτδς
είναι δυνατότερός μου! ἀπάντησε δέ ἀέρας. Χρό-
νια καὶ χρόνια τώρα προσπαθῶ νὰ τὸν γκρεμίσω
καὶ δὲν τὸ κατορθώνω. Σὲ ρωτῶ, κυρα-ποντικίνα
μου, δὲν τὸν βρίσκεις καὶ σὺ δυνατότερό μου αύ-
τὸν τὸν πύργο;

— Δίκιο ἔχει, εἶπε ἡ κυρα-πεθερά· καὶ παρα-
κίνησε τὸν ἄντρα της καὶ τὴν κόρη της νὰ ἐπι-
σκεφτοῦν τὸν ψηλὸ πύργο, ποὺ δὲν ἦταν καὶ πο-
λὺ μακριά.

— “Ολη ἡ οἰκογένεια τὸ βρῆκε σωστὸ καί, γυ-
ρίζοντας στὸ σπίτι τους, δέ κύρ ποντικὸς κι ἡ κυ-
ρα-ποντικίνα μὲ τὴ μονάκριβή τους κόρη πέρα-
σαν καὶ ἀπὸ τὸν ψηλὸ πύργο.

Ἐκεῖ ἔκαναν τὴν πρόταση.

— Σὺ εἶσαι τὸ δυνατότερο ποὺ ἔχει δέ κόσμος,
εἶπαν ποντικὸς καὶ ποντικίνα μ' ἔνα στόμα. Δὲν
μπορεῖ νὰ σὲ νικήσῃ οὕτε δέρας, ποὺ διώχνει τὰ
σύννεφα, ποὺ σκοτεινιάζουν τὸν ἥλιο. Καὶ τὴν
κόρη μας, τὴν δύμορφότερη ποντικίτσα τοῦ κόσμου,
σοῦ τὴν προτείνομε γιὰ νύφη.

— Εὔχαριστῶ, ἀπάντησε δέ πύργος κι ὅρθωσε
τὸν πελώριο ὅγκο του. Εὔχαριστῶ. Μὰ δὲν σᾶς
πληροφόρησαν σωστά. ‘Υπάρχει ἄλλος δυνατό-
τερος κι ἀπὸ μένα.



— Φεύγομε, φεύγομε, ἔλεγε ἡ μάνα.
— Ποιός; ποιός είναι δυνατότερός σου;
ρωτᾶ μ' ἐπιμονή δύρι ποντικός.
— Ἐσεῖς! ἔσεῖς τὰ ποντικάκια είστε δυνατότερά
μου, εἶπε σοβαρά σοβαρά δψηλός πύργος. "Ολη
ἡ δική σας γενιά είναι δυνατότερή μου. "Η δὲν
τὸ καταλαβαίνετε τάχα; "Ολα ἔσεῖς τὰ ποντικά-
κια, κράτες κρίτες, μέρα νύχτα τρυπάτε τὰ θέμε-
λά μου καὶ μὲ κουφώσατε. Στὸν τόπο σας λοιπόν!
Καὶ στὴ γενιά τὴ δική σας ν' ἀναζητήσετε τὸν
καλύτερο.





—'Αλήθεια!... "Έχει δίκιο, εἶπε ό ποντικός.

Καὶ γύρισε στὴν τρύπα του μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα καὶ τὴν κόρη του.

Πάντρεψαν τὴν κόρη τους μ' ἔνα παλληκάρι τοῦ τόπου τους κι ἔζησαν ὅλοι εὔτυχισμένοι.

«Παπούτσι ἀπὸ τὸν τόπο σου
κι ἄς εἰν' καὶ μπαλωμένο».



16. Ὁ ἥλιος



1. Ὁ ἀέρας θύμωσε,
μὲ τὸν ἥλιο μάλωσε
ὅ ἀέρας ἔλεγε :
«Εἴμαι δυνατότερος !»
Καὶ ὁ ἥλιος ἔλεγε :
«Σὲ περνῶ στὴ δύναμη !»
2. Ἔνας γέρος γεωργὸς
μὲ τὴ μαύρη κάπα του
στὸ χωράφι πήγαινε.
3. Ὁ ἀέρας λάλησε :
«Οποιος ἔχει δύναμη,
παίρνει ἀπὸ τὸ γέροντα
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του».
4. Φύσηξε, ξεφύσηξε,
ἔσκασε στὸ φύσημα !
Ἄδικος ὁ κόπος του !
Κρύωσεν ὁ γέροντας
καὶ διπλὰ τυλίχτηκε
στὴ χοντρὴ τὴν κάπα του !



καὶ ὁ ἄέρας

5. Καὶ ὁ ἥλιος λάλησε :
«Οποιος ἔχει δύναμη,
παίρνει ἀπὸ τό γέροντα
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του !»



6. Ἔφεξεν ὀλόλαμπρος,
καλοσύνη σκόρπισε.
Ἐβγαλεν ὁ γέροντας
τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του !»

7. Πάλι ξαναλάλησε :
Ἄκουσε καὶ μάθε το :
Σὲ περνῶ στὴ δύναμη,
γιατὶ πᾶς μὲ τὸ κακὸ
κι ἐγὼ πάω μὲ τὸ καλό ».

(Κατὰ τὸν Αἰσωπὸ) Γ. Δροσίνης

17. 'Ο σπουργίτης, τὸ πουλάκι τοῦ τόπου μας

Τσίου... τσίου!.. Τσίρπ τσίρπ! Τσίου.. τσίου..
'Ο μικρὸς σπουργίτης τριγυρνᾶ ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ.
Πηδᾶ στὰ δέντρα, πηδᾶ στὴ γῆ, ζητώντας κανένα
σπόρο ἢ σκουλήκι.

Τίκ... τίκ... χτυπᾶ καὶ τὸ τζάμι στὰ παράθυρα, ζητώντας κανένα ψίχουλο ψωμάκι.

Τὸ χιόνι σκέπασε τὴ γῆ. Δὲ θὰ βρῆ σπόρους πουθενὰ δ μικρὸς σπουργίτης. Ἀπὸ χτές ποὺ ἔπιασε δ χιονιάς, δὲ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴ φωλιά του. Καὶ τώρα ποὺ βγαίνει, δὲν ἔχει ποῦ νὰ σταθῇ.

Μὰ νά, τὸ παράθυρο τοῦ Κώστα καὶ τῆς Ἐλενίτσας εἶναι μισανοιγμένο!

Φρ... φρ... φρ... φρ... δ μικρὸς σπουργίτης, καὶ βρίσκεται στὸ περβάζι τοῦ παραθύρου.

Τίκ... τίκ... χτυπᾶ μὲ ἐπιμονὴ τὸ παράθυρο καὶ τσίου... τσίου... ξεφωνίζει δ συμπαθητικὸς ζητιάνος.

'Ο Κώστας καὶ ἡ Ἐλενίτσα τὸν λυποῦνται καὶ τοῦ ἀνοίγουν καλύτερα τὸ παράθυρο.

Μά... δὲν μπαίνει μέσα δ ντροπαλὸς ζητιάνος. Θὰ εἶναι εὐχαριστημένος νὰ τοῦ ρίξουν μόνο λίγα ψίχουλα.

Καὶ τὰ δυὸ ἀδερφάκια, δ Κώστας καὶ ἡ Ἐλενίτσα, ὅπως πάντα, ἔτσι τρέχουν καὶ τώρα νὰ τοῦ δώσουν κάτι.

Τὰ καλὰ αὐτὰ παιδάκια ἀγαποῦν κάθε πουλάκι. Μὰ τώρα εἰναι χειμώνας. Δὲν ἀκούγεται ἄλλο πουλάκι πουθενά. Ὁ σπουργίτης ἔχει πάρει δλη τὴν ἀγάπη τους.



18. "Εφτασαν τὰ Χριστούγεννα

Είναι τώρα λίγες μέρες, ποὺ στὸ σχολεῖο
μιλοῦν γιὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ ποὺ πλησιάζει.

Χριστούγεννα !

Τὰ παιδιά μαθαίνουν πολλὰ ἀπὸ τὴν Ιστορία τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου.

"Ακουσαν γιὰ τὸ δλόλαμπρο ἀστέρι ποὺ χρύσωσε μὲ τὸ φῶς του ὅλη τὴ φύση, γύρω στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

"Ακουσαν γιὰ τὶς γλυκὲς ψαλμωδίες τῶν ἀγγέλων. "Εμαθαν γιὰ τοὺς καλοὺς βοσκοὺς ποὺ εἶχαν τὴν τύχη, πρῶτοι πρῶτοι ἐκεῖνοι ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νὰ δοῦν τὸ ΧΡΙΣΤΟ !

"Αρεσε πολὺ στὰ παιδιά, ἅμα ἀκουσαν μὲ πόσο σεβασμὸ ἔτρεξαν οἱ καλοὶ βοσκοὶ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ Χριστούλη μέσα στὴ φτωχικὴ καὶ μουχλιασμένη σπηλιά.

Διάβασαν μαζὶ μὲ τὸ δάσκαλό τους σχετικὲς Ιστορίες ἀπὸ διάφορα βιβλία.

"Εμαθαν ἀκόμη πῶς οἱ ἀκτίνες, ἀπὸ τὸ χρυσὸ ἀστέρι ἔφτασαν πολὺ μακριὰ καὶ φώτισαν τοὺς τρεῖς μάγους.

'Ο δάσκαλος παρουσίασε στὰ παιδιά ὡραῖες ζωγραφίες ποὺ ἔδειχναν τοὺς τρεῖς μάγους μὲ τὰ μακριὰ ἀσπρα μαλλιά.

Σ' ἔνα βιβλίο διάβασαν πῶς οἱ μάγοι :

Ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ κάστρα τους μακριὰ
καὶ πῆγαν νά ἥρουν τὸ Μεγάλο Βασιλιά.
Πέρασαν κάμπους, πέρασαν γκρεμούς.
Διαβῆκαν ἀπὸ φίλους κι ἀπ' ἔχθρούς.
Κι ύπόφεραν πολύ. Κουράστηκαν σκληρά.
Μὰ τ' ἄστρο φώτιζε τὸ δρόμο τους μπροστά.

Ἡρθαν τέλος στὸ σπήλαιο τὸ μακρινό.
Κι ἥβραν σὰ βρέφος ἐκεῖ μέσα τὸ Χριστό!...
Πέσαν καὶ τὸν προσκύνησαν πιστά·
δῶρα τοῦ πρόσφεραν βασιλικά.
Σμύρνα τοῦ χάρισαν, Λιβάνι καὶ Χρυσό.
Δὲν εἶπαν στὸν Ἡρώδη, ὅτι ἥβραν τὸ Χριστό.



19. Ἡ σχολική γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς

Στὰ σπίτια γίνονται πολλὲς ἔτοιμασίες γιὰ τὶς μεγάλες γιορτὲς ποὺ ἔρχονται. Τὰ παιδιὰ γιόρτασαν καὶ στὸ σχολεῖο τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιά.

Στὴ μεγαλύτερη αἴθουσα τοῦ σχολείου ἔστησαν μιὰ ὅμορφη σπηλιά. Τὴν ἔκαναν μὲ πέτρες καὶ μὲ τοῦβλα.

Ἐπάνω τὴ σκέπασαν μὲ χλωρὰ χορταράκια καὶ σκόρπισαν χνούδι ἀπὸ μπαμπάκι, γιὰ νὰ δείχνη, πώς ἦταν χιονισμένη.

Στό βάθος τῆς σπηλιᾶς ἔβαλαν ἐνα μικρὸ κουτάκι ἀντὶ γιὰ φάτνη. Μέσα εἶχαν ἐνα βρέφος καμωμένο ἀπὸ πηλὸ ποὺ παράσταινε τὸ Χριστούλη. Γύρω εἶχαν τὸν Ἰωσήφ, τὴν Παναγία, βοσκοὺς καὶ προβατάκια.

“Ολα ἦταν ἀπὸ πηλούς χρωματιστούς· τὰ ἔκαναν τὰ παιδιὰ μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ μὲ τέχνη.

“Αναψαν κι ἐνα μικρὸ καντηλάκι.

Τὰ παράθυρα ἦταν σκοτεινιασμένα μὲ γαλάζιες κόλλες. ᘾπάνω σ’ αὐτὲς τὶς κόλλες ἦταν κολλημένες σκηνὲς ἀπὸ τὴ Γέννηση καὶ τὴν Πρω-

τοχρονιά: τὸ λαμπρὸ ἄστρο μὲ τὶς δλόχρυσες ἀκτίνες· οἱ μάγοι μὲ τὶς καμῆλες τους· οἱ μάγοι ποὺ προσκύνησαν, μὲ τὰ δῶρα στὰ χέρια· οἱ βοσκοὶ μὲ τ' ἄρνια· οἱ ἄγγελοι· ὁ Ἅγιο - Βασίλης μὲ τὰ δῶρα· παιδιά μὲ καράβια, μὲ τύμπανα καὶ μὲ σιδεράκια, ποὺ ἔλεγαν τὰ κάλαντα. Κι ἄλλες πολλές σκηνές, ὅμορφα τοποθέτημένες, φάνταζαν σὰν ἀληθινές.

Κι ὅλα αὐτὰ ἦταν σχεδιασμένα καὶ βγαλμένα μὲ τὸ ψαλίδι ἀπὸ χρυσόκολλες κι ἀπὸ διάφορες γυαλιστερές κόλλες.

Είναι ὅμορφα, πολὺ ὅμορφα στολισμένη ἡ αἴθουσα τῆς γιορτῆς.

Είναι καλεσμένοι κι οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν. Καὶ κοιτάζουν παντοῦ· δὲν ξέρουν τί νὰ πρωτοθαυμάσουν. "Ολα τοὺς ἀρέσουν !

΄Αρχίζει ἡ γιορτή.

"Ολα τὰ παιδιά ψέλνουν τὰ κάλαντα :

Χριστὸς γεννᾶται σήμερον
στὴ Βηθλεὲμ τὴν πόλη,
οἱ Θύρανοὶ ἀγάλλονται
καὶ χαίρει ἡ φύσις ὅλη.

Λένε καὶ ποιήματα καὶ τραγουδοῦν Χριστούγεννιάτικα τραγούδια.

Τά μικρὰ παιδιά παρασταίνουν τοὺς μάγους.



Τὰ μεγάλα παρασταίνουν τοὺς βοσκούς μὲ τοὺς ἀγγέλους γύρω ἀπὸ τὴ σπηλιά.

Ἐπειτα ἄρχισαν ποιήματα καὶ τραγούδια τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

Παιδιά μικρὰ καὶ μεγάλα, κρατώντας στὰ χέρια τὸν «Ἀβέρωφ», τὸ μεγάλο χάρτινο καράβι τους, ἄρχισαν :

Ἄρχιμηνιά καὶ ἄρχιχρονιά
κι ἄρχῃ καλός μας χρόνος.

Ἄγιο-Βασίλης ἔρχεται
ἀπὸ τὴν Καισαρεία.

Κι ἀμέσως παρουσιάστηκε ὁ γέροντας μὲ τὰ χιονάτα γένια, μὲ τὴ χοντρὴ τὴν κάπα του, φορτωμένος ἔνα σάκο μὲ δῶρα.

Τὰ παιδιά τὸν ρώτησαν :

Βασίλη, πόθεν ἔρχεσαι ;
καὶ πόθεν κατεβαίνεις ;

‘Ο γέροντας ἀπάντησε :

‘Απὸ τὴ μάνα μου ἔρχομαι
καὶ στὸ σχολεῖο πηγαίνω.

Τὰ παιδιά εἶπαν :

Βασίλη, ξέρεις γράμματα;
πές μας τὴν Ἀλφα Βῆτα
κι ἔλα κόψε μας τὴν πίτα.

Κι ἀμέσως δὲ γέροντας ἔκοψε καὶ μοίρασε
τὴν πίτα, ποὺ τοῦ παρουσίασαν κορίτσια ἀπὸ τις
μεγάλες τάξεις. Καὶ κάποιο παιδάκι ψάχνοντας
τὴν πίτα εξεφώνισε : «τὸ βρῆκα ! τὸ βρῆκα !» “Ολοι
χάροηκαν ποὺ βρήκε τὸ νόμισμα ἐνα καλὸ παιδάκι
καὶ εἶπαν : «Εύγε, εύγε. Καὶ τοῦ χρόνου ! Καὶ τοῦ
χρόνου !... Χρόνια πολλά !».

“Επειτα μοίρασε καὶ δῶρα δὲ Ἅγιο-Βασίλης :

κοῦκλες, τόπια, στρατιωτάκια,
κάλτσες, ροῦχα, παπούτσάκια,
κασετίνες, μαντιλάκια,
χαρτί, πένες, παιχνιδάκια.

‘Η γιορτὴ τελείωσε. Οἱ γονεῖς, γεμάτοι χα-
ρά, εύχαριστησαν τὸ δάσκαλο κι ἔφυγαν.

Τὰ μαθήματα ἔπαψαν γιὰ δεκαπέντε μέρες.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

ἐν ἀνθρώποις εύδοκίᾳ.

(Ἐκκλησιαστικὴ Δοξολογία)

20. Ἐντυπώσεις τῶν παιδιῶν ἀπὸ τίς διακοπές

Πέρασαν οἱ διακοπές. Ἀρχισαν πάλι τὰ μαθήματα τοῦ σχολείου.

Ἡρθαν τὰ παιδιά.

- Χρόνια πολλά, ἀκοῦς ἀπὸ δῶ.
- Χρόνια πολλά, ἀκοῦς ἀπὸ κεῖ.

Ἐνα κορίτσι ἔλεγε : «Ο παπποὺς μοῦ ἔφερε μιὰ κούκλα».

Ἐνα δρφανὸς ἔλεγε : «Ἐμένα μοῦ ἔφερε δὲ Ἄγιο-Βασίλης κασετίνα».

Ἄλλο παιδὶ εἰπε : «Ἐμένα μοῦ ἔστειλε ἡ κυρα-Θανάσαινα ἐνα τόπι κι ἐνα πατίνι».

Κι ἄλλο : «Κι ἐμένα ἐνα βιβλίο κι ἐνα ὅμορφο παιχνίδι».

Ο δάσκαλος τὰ χαιρέτησε δλα καὶ τὰ ρώτησε ἐνα ἐνα πῶς πέρασαν.

Ολα τὰ παιδιὰ μετὰ τὸ διάλειμμα ἔγραψαν μὲ ὅμορφα καὶ καλογραμμένα γραμματάκια μικρές ἐκθεσούλες.

Δέτε δυὸς ἀπ' αὐτές :

Ἡρθαν οἱ διακοπές· ἥμουν κάθε μέρα στὸ σπίτι· ἀλλὰ δὲν ἔβλεπα τὶς φίλες μου.

Ἡ καμπάνα τοῦ σχολείου μας ἔμεινε ἀφωνητόσεις μέρες.

‘Ο πατέρας έφερε πολλά ψώνια. Πήγα στήν
Έκκλησία. “Ακουσα τὸ «Δόξα εν ὑψίστοις Θεῷ».

Πηνελόπη

“Ολες τις μέρες τις πέρασα ώραία. Μα δὲν
είχα ύπομονή πότε νὰ ’ρθη ἡ Πρωτοχρονιά.

‘Ηρθε !

Τί ώραία !

‘Ο ‘Αγιο - Βασίλης ἐρχόταν κουρασμένος.
βρῆκε στὸ δρόμο τὸν παπποὺ καὶ τὴ μητέρα καὶ
τοὺς φόρτωσε δῶρα γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴν ἀδερ-
φούλα μου !

Βασιλάκης





21. Οἱ μῆνες μιλοῦν μὲ δυὸ γερόντισσες

Ἡταν Ἰανουάριος μήνας· τὰ χιόνια σκέπαζαν ὅλο τὸν τόπο γύρω.

Ἡ φτωχὴ γριούλα παίρνει με ἀπὸ τὸ κρύο μέσα στὴν τὸ δρόμο γιὰ τὸ βουνό. καλύβα της· δὲν εἶχε ξύλα ν' ἀνάψῃ λίγη φωτιά.

— Θὰ πάω στὸ ρίζωμα τοῦ βουνοῦ νὰ ψάξω γιὰ κανένα ξυλαράκι, σκέφτηκε ἡ γριούλα.

Παίρνει ἔνα σκοινὶ κι ἔνα σακὶ καὶ προχωρεῖ.

Τὸ κρύο εἶναι ἀνυπόφορο κι δ ἀέρας πολὺ δυνατός· ἡ γριὰ δυσκολεύεται νὰ προχωρήσῃ.

Ἡ γριούλα θρίσκει καταφύγιο σ' ἔνα σπήλαιο. Βλέπει ἐκεῖ κάπου μιὰ σπηλιά! "Αν πήγαινα ἐκεῖ μέσα, σκέπτεται, θὰ γλίτωνα κάμπιοσο κρύο, ὥσπου νὰ μαλακώσῃ λίγο δ καιρός. Καὶ μπῆκε μέσα.

Δώδεκα παλληκάρια, καθισμένα γύρω σὲ μεγάλη φωτιά, πετάχτηκαν ὅρθια καὶ καλωσόρισαν τὴν γριούλα.

— Καλημέρα, παλληκάρια μου! λέει ἡ γριούλα προσπαθώντας νὰ κρύψῃ τὴν ταραχή της.

— Καλῶς την τὴν κυρούλα! Κάθισε, κυρούλα, νὰ ζεσταθῆς, τῆς λένε τὰ παλληκάρια.

Καὶ τινάζουν τὸ χιόνι ἀπὸ πάνω της.



— Πῶς ἔδω, κυρούλα; τὴ ρωτοῦν τὰ παλληκάρια· πῶς βγῆκες κατὰ δῶ μ' αὐτὸν τὸν καιρό;

‘Η γριούλα λέει:

— Βγῆκα, παλληκάρια μου, ψάχνοντας γιὰ κανένα ξυλάκι· ὅσα εἶχα τὰ ἔκαψα.

— Μὰ εἶναι πολὺ κακός ὁ φετινὸς χειμώνας, κυρούλα, λέει ἐνα παλληκάρι.

— Χειμώνας εἶναι παλληκάρι μου, λέει ἡ γριούλα· θὰ κάνη καὶ ψύχρα. Χρειάζεται καὶ τὸ κρύο· καλὸς εἶναι καὶ τὸ χιόνι· θὰ ψοφήσουν τὰ κουνούπια, θὰ χαθοῦν οἱ μύγες, θὰ ὀφεληθοῦν τὰ ἀμπέλια, θὰ γιάνουν οἱ ἄρρωστες ἐλιές. Χρειάζεται κι ὁ χειμώνας, ὅπως χρειάζεται καὶ ἡ ἄνοιξη καὶ τὸ καλοκαίρι καὶ τὸ φθινόπωρο. Δόξα νά χη ὁ Θεός, παλληκάρι μου, ποὺ τὰ κανόνισε ἔτσι.

Πῶς ἀπαντᾶ ἡ γριούλα — Καὶ ποιὸς μῆνας σοῦ στίς ἐρωτήσεις τῶν δώ- ἀρέσει πιὸ πολὺ, κυρούλα; δεκα παλληκαριῶν. ρώτησε ἐνα παλληκάρι.

— “Ολοι οι μῆνες τοῦ Θεοῦ εἶναι! λέει ἡ γριούλα. “Ολοι εἶναι ἄξιοι καὶ καλοί.

— Καὶ δὲ Ἰανουάριος, κυρούλα, σοῦ ἀρέσει; ρώτησε ἔνα παλληκάρι· τί καλὸς εἰδες ἀπ' αὐτόν;

— 'Ο Ἰανουάριος, παλληκάρι μου, μᾶς φέρνει τὸν καινούριο χρόνο· μᾶς φέρνει τὸν Ἀι-Βασίλη μὲ τὰ δῶρα· μᾶς φέρνει τὰ Φῶτα· κάνει νὰ καθόμαστε γύρω στὴ φωτιὰ ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζεμένη καὶ νὰ λέμε χίλιες δυὸς ιστορίες· τὸν Ἰανουάριο γεννιοῦνται τὰ πιὸ πολλὰ ἀρνάκια καὶ τὰ κατσικάκια· τότε ἔχομε ἄφθονο γάλα. "Ἄς ἔχῃ καὶ χιόνια· καὶ τὰ χιόνια χρειάζονται, γιέ μου, καὶ οἱ βροχὲς ὠφελοῦν.

— Καὶ ὁ Φεβρουάριος; ρώτησε ἄλλο παλληκάρι· σοῦ ἀρέσει κι ὁ Κουτσοφλέβαρος, ποὺ «ἄν τύχη καὶ κακιώσῃ, μέσα στό χιόνι όμως χώσῃ»;

— "Ω! καλό μου παλληκάρι! εἶπε ἡ γριούλα· εἶναι καλὸς μήνας ὁ Φεβρουάριος· μὴ τὸν λέξει κακό! Φέρνει τις ἀποκριές ποὺ διασκεδάζομε καὶ κάνει τις ἀμυγδαλιές νὰ φαίνωνται σὰ νυφούλες στολισμένες: «Ο Φλεβάρης κι ἄν φλεβίσῃ, καλοκαίρι όμως μυρίσῃ», παιδάκι μου!



— Ο Μάρτης ὅμως εἶναι κακός, κυρούλα! λέει τρίτο παλληκάρι.



— Οχι, χρυσό μου παλληκάρι, ἀπαντᾶ ἡ γριούλα. Μᾶς φέρνει τὴ μεγάλη γιορτὴ τοῦ Εύαγγελισμοῦ· τὸ Μάρτη ἀνοίγουν τὰ ματάκια τους ὅλα τὰ δέντρα καὶ τὰ λουλούδια. Τὸ Μάρτη ἔρχονται τὰ χελιδόνια, τὰ γοργόφτερα πουλάκια· τὸ Μάρτη ἔρχεται ἡ ἄνοιξη, ποὺ δίνει νέα ζωὴ στὸν κόσμο. "Ο, τι καὶ νὰ κάνῃ ὁ Μάρτης, ἀγόρι μου, κακία δὲν ἔχει:

« Μάρτης εἶναι χάδια κάνει!
πότε κλαίει πότε γελάει».

— Καὶ ὁ Ἀπρίλης, κυρούλα; ρώτησε ἄλλο παλληκάρι.



Τὸν Ἀπρίλη, ἀγόρι μου:
«ἡ γῆ εἶναι ντυμένη χλόης φορεσιά·
κι ὅλους μᾶς περιμένει ἔξω στὴ δροσιά».

Τὸν Ἀπρίλη:



Μήτε κρύο μήτε ζέστη,
ἄρα χρόνου ζηλευτή!
Καὶ μαζὶ Χριστὸς Ἀνέστη!
ἡ μεγάλη μας γιορτή.

Κόβουν ἄνθη μυρωμένα,
δίνουν, παίρνουνε φιλιά·
εἶναι τόσο ταιριασμένα
"Ανοιξη καὶ Πασχαλιά!"



— Ο Μάης, γερόντισσά μου; πῶς σοῦ φαίνεται;
ρώτησε ἄλλο παλληκάρι.

— Πολὺ καλὸς μήνας εἶναι δὲ Μάης, ξανθό μου
παλληκάρι! Τότε λαλοῦν τ' ἀηδόνια· τότε φτιά-
νουν τὰ πουλάκια τίς φωλιές τους· τὸ Μάη ἀνοί-

γουν τὰ τριαντάφυλλα, ποὺ μοσχομυρίζουν σ' ὅλη μας τὴ χώρα.

— Ό 'Ιούνιος, γιαγιά μου; πῶς σου φαίνεται; καλός είναι κι αὐτός; ρώτησε ἄλλο παλληκάρι.



— Είναι ὅμορφος μήνας ὁ 'Ιούνιος, παλληκάρι μου! Μᾶς φέρνει τὰ μούσμουλα καὶ τὰ κόκκινα κεράσια· κάνει τὰ χωράφια νὰ φαίνωνται χρυσά· ἀρχίζει νὰ γλυκαίνη τὴ σταφίδα.

— Ό 'Ιούλιος, κυρούλα μου, είναι καλός μήνας; ρώτησε ἔνα παλληκάρι.

— Ό 'Ιούλιος, παλληκάρι μου, γεμίζει τ' ἀμπάρια τοῦ γεωργοῦ μὲ τὸ χρυσοκίτρινο σιτάρι· αὐτὸς μᾶς ἐτοιμάζει τροφὴ γιὰ ὅλο τὸ χρόνο· φέρνει



τὰ σύκα· χοντραίνει τὶς ἑλιές· μαυρίζει τὰ σταφύλια· γλυκαίνει τὰ πεπόνια, τ' ἀχλάδια, τὰ καρ-

πούζια. Στὰ παραθαλάσσια φυσᾶ ὁ μοσκομυρι-
σμένος μπάτης.



—'Ο Αὔγουστος, γιαγιά, πῶς σοῦ φαίνε-
ται; ρωτᾷ τώρα ἄλλο παλληκάρι.

—"Οπως καὶ νὰ κάνῃ ὁ Αὔγουστος, παλληκάρι
μου, πάντα θὰ δροσίση. «'Απὸ Μαρτιοῦ πουκάμισο κι
ἀπ' Αὔγουστο πανωφόρι» λένε στὸ χωριό μου. Λογῆς
λογῆς φρούτα γίνονται αὐτὸ τὸ μήνα. Τὰ ἀμπέ-
λια τὰ καρπερὰ κι ἡ ξανθὴ σταφίδα ἔχουν πολὺ^ν
νὰ ώφεληθοῦν τὸν Αὔγουστο.



—'Ο Σεπτέμβρης, κυρούλα, ρώτησε ἔνα
ώρατιο παλληκάρι, πῶς σοῦ φαίνεται αὐτός;

— Πολὺ καλὸς μήνας εἶναι κι αὐτός, χρυσέ μου. Τότε ἔχομε ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ· σταφύλια, μούστους, φροῦτα κι ὅλα τὰ καλά· τότε ἀνοίγουν τὰ σχολεῖα γιὰ τὰ καλὰ παιδιά.

— "Αμ' ό Οκτώβρης, γερόντισσα, πῶς σοῦ φαίνεται; ρώτησε ἄλλο παλληκάρι.

— Χαριτωμένος μήνας, εἶναι, γιέ μου! Τότε γιορτάζομε τὸν Ἀγιο-Δημήτρη μὲ τὸ καλοκαιράκι του· μαυρίζουν οἱ ἐλιές, ἀρχίζουν τὰ μαθήματα·



οἱ βοσκοὶ μὲ τὰ πρόβατα πιάνουν τὰ χειμαδιά.

— Καὶ ό Νοέμβρης, κυρούλα; ξεφωνίζει βιαστικὰ ἄλλο παλληκάρι.

— Πολὺ πολὺ καλὸς μήνας εἶναι ό Νοέμβρης, παλληκάρι μου. Μὲ τὰ πρωτοβρόχια του ποτίζει τὴ γῆ καὶ τὴν ἔτοιμάζει γιά τὸ σπαρτό· ό γεωργὸς διορθώνει τ' ἀλέτρι, τὸ ὑνὶ καὶ τὶς ἀξίνες· ό βοσκὸς στεριώνει τὸ μαντρί του κάτω στὸ χειμαδιό· οἱ μητέρες ἔτοιμάζουν χειμωνιάτικα· οἱ γιαγιές πλέ-



κουν χοντρὲς φανέλες καὶ κάλτσες γιὰ τὸν ὅμορφο χειμώνα.

— "Αμ' ὁ Δεκέμβριος, γερόντισσα, πῶς σοῦ φαίνεται; ρώτησε τὸ πιὸ τρανὸ παλληκάρι.

— Τὸ Δεκέμβριο, νιὲ καὶ παλληκάρι μου, προσμένουμε μὲ χαρὰ τὰ Χριστούγεννα. Τὸ Δεκέμβριο χαίρεσαι νὰ βλέπης τ' ἀρνάκια καὶ τὰ κατσικάκια νὰ χοροπηδοῦν. Τότε εἰναι στὴ μέση κι ὁ χειμώνας. Δόξα νά χη ὁ Θεός! εἶπε ἡ γριούλα.

Κι ἔκανε τὸ σταυρό της. "Επειτα σηκώθηκε νὰ φύγῃ λέγοντας:

— Σᾶς εύχαριστῷ, παλληκάρια μου· ζεστάθηκα καλά! "Ἄς φύγω τώρα νὰ μαζέψω κανένα ξυ-



λάκι και νὰ γυρίσω γρήγορα, όσο είναι άκόμη μέρα τοῦ Θεοῦ!

— Δῶσ' μας, κυρούλα, τὸ σακουλάκι σου, εἶπαν τὰ παλληκάρια· δῶσ' μας νὰ σὲ φιλέψουμε κι ἐμεῖς κάτι, μιὰ ποὺ πέρασες ἀπὸ τὴ σπηλιά μας.

Τὰ παλληκάρια γέμισαν τὸ σακουλάκι τῆς γριᾶς· τὸ ἔδεσαν καλὰ ἀπὸ πάνω· τῆς ἔδωκαν καὶ λίγα ξερά ξύλα· κι ἔνα παλληκάρι τὴ συνόδεψε πιὸ ἔξω.

—'Ο Θεός νὰ συχωρέσῃ τοὺς γονεῖς σας, εἶπε
ἡ γριούλα· κι ἔφυγε πολὺ εὐχαριστημένη.

"Εφτασε σὲ λίγη ώρα στὸ καλυβάκι της καὶ ἄναψε φωτιά. "Επειτα ἄνοιξε τὸ σακουλάκι. Μὰ τὶ νὰ δῆ! Ἡταν γεμάτο χρυσὰ φλωριά!

Τι παδαίνει μιὰ ἄλλη γριά
μὲ τὴν κακιά της γλώσσα.
οὐχὶ καὶ τόσο φτωχὴ σὰν τὴν πρώτη.
Απέναντι στὸ φτωχικὸ
καλύβι τῆς καλῆς γριούλας
καθόταν μιὰ ἄλλη γριά μὰ

Τώρα και λίγες μέρες ἔβλεπε μεγάλη μεταβολὴ στὴν καλὴ γριούλα. Τὴν ἔβλεπε νὰ χηκαλὴ φωτιά, νὰ φορῇ ζεστὰ φορέματα. "Ἐβλεπε ἀκόμη πῶς κανένα ζητιάνο δὲν ἄφηνε νὰ φύγῃ παραπονεμένος ἀπὸ τὸ φτωχικό της.

Τὴ ρώτησε λοιπὸν κι ἔμαθε ὅλη τὴν ιστορία γιὰ τὰ φλωριά.

Και σκέφτηκε νὰ κάνῃ κι αὐτὴ τὸ ἕδιο.

Τὴν ἄλλη μέρα, πρωὶ πρωὶ, ξεκίνησε γιὰ τὸ βουνό.

"Εφτασε ἐμπρὸς στὴ σπηλιά.

Τὰ παλληκάρια τὴν εἶδαν. Τὴ λυπήθηκαν καὶ τῆς φωνάζουν:

— Πέρασε, κυρούλα, νὰ ζεσταθῆς καὶ νὰ ξεκουραστῆς.

Ἡ γριὰ ἔτρεξε μέσα γεμάτη χαρά. Κάθισε γύρω ἀπὸ τὴ φωτιά· δὲ φοβήθηκε καθόλου ποὺ εἶδε τὰ ἄγνωστά της παλληκάρια.

— Ήρθα, καλά μου παλληκάρια, τοὺς λέει, ὡς ἔδω, νὰ μαζέψω κανένα ξυλάκι γιὰ νὰ ζεσταθῶ· μὰ τίποτε δὲ βρῆκα ώς τώρα, δὲν ἄφησε τίποτε δὲ κοσμάκης! τὰ μάζεψε δλα· μᾶς κατάστρεψε κι ὁ χαμένος ὁ Γενάρης μὲ τὰ χιόνια του καὶ μὲ τὶς βροχές του.

"Ολα τὰ παλληκάρια ρώτησαν τὴ γριά:

— Καὶ δὲ μᾶς λές, κυρούλα, ποιός μήνας εἶναι δὲ καλύτερος ἀπ' ὅλους;

— Νὰ χαθοῦν! τὰ χαθοῦν! παιδάκια μου, ξεφωνίζει ἡ κακόγλωσση γριά. "Ολοι κακοὶ κι ἀνάποδοι εἶναι· πάρε τὸν ἔνα καὶ χτύπα τὸν ἄλλον!"

— Αλλὰ τώρα, παλληκάρια μου, θὰ φύγω, λέει ἡ γριά, γιατὶ περνᾶ ἡ ὥρα· ἔχετε τίποτε; δῶστε μου, καλά μου παλληκάρια!

— Δῶσ· μας τὸ σακουλάκι σου, εἴπαν τὰ παλληκάρια.

Τὸ γέμισαν, τὸ ἔδεσαν καλὰ ἀπὸ πάνω καὶ τὸ ἔδωκαν στὴ γριά. Ἐκείνη τὸ ἄρπαξε καὶ κοιταζε πότε νὰ φύγη.

— Ξύλα, δὲ θὰ πάρης ξύλα, γιαγιά; ρώτησε ἔνα παλληκάρι.

— "Οχι, παιδάκι μου, ὅχι... δὲν μπορῶ νὰ τὰ σηκώσω, λέει ἡ γριά· ἔχω λίγα γιὰ ἀπόψε... αὔριο ἔρχομαι πάλι.

— Νὰ φτάσης στὸ σπίτι σου καὶ τότε νὰ λύσης τὸ σακουλάκι! εἶπαν τὰ παλληκάρια.

Ἡ γριὰ γεμάτη χαρὰ πέρασε στὸν ὥμο της τὸ σακούλι κι ἔφυγε βιαστική. "Εφτασε στὸ σπίτι της. "Εκλεισε θύρες καὶ παράθυρα· ἄναψε τὸ λύχνο της καὶ κάθισε νὰ μετρήσῃ τὰ φλωριά!

"Ελυσε τὸ σακουλάκι! Μὰ τί νὰ δῆ;...

Τὸ σακουλάκι ἦταν γεμάτο πέτρες.

Τώρα κατάλαβε ἡ γριὰ τί ἔπαθε! Καὶ εἶπε μὲ τὸ νοῦ της: Καλὰ λέει ὁ κόσμος, πώς:

Ἡ γλώσσα κόκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκαλα τσακίζει.



22. Πῶς περνοῦν τὰ χρόνια



Σώθηκε τὸ ἡμερολόγιο! πᾶνε ὅλα τὰ φύλλα του. Πάει κι ὁ παλιὸς ὁ χρόνος. Ἡρθε ὁ καινούριος! Ἀρχίσαμε νὰ βγάζωμε φύλλα ἀπὸ τὸ καινούριο ἡμερολόγιο.

— Μὰ τὶ εἶναι αὐτὸς ὁ χρόνος; ἔνας φεύγει ἄλλος ἔρχεται; ρωτοῦσαν τὰ παιδιά.

— Κοιτάξτε γύρω σας, τοὺς ἔλεγε ὁ παππούς τους.

Τὰ δέντρα δὲν ἔχουν φύλλα. Δὲν ύπάρχουν λουλούδια στὸν κῆπο. Πουλάκια δὲν κελαηδοῦν. Μόνο τὸ τσίου τσίου τοῦ σπουργίτη ἀκοῦς.

Τὰ χιόνια ἔκαναν τὰ βουνά νὰ φαίνωνται σὰ γερασμένα. Σύννεφα σκοῦρα σταχτιὰ κρύβουν τὸν ἥλιο τὶς περισσότερες μέρες.

“Ολοι οι ἄνθρωποι φοροῦν βαριὰ φορέματα. Κάνει πολὺ κρύο.

Αὕτη ἡ ἐποχὴ εἶναι ὁ Χειμώνας.

Ἀργότερα τὸ κρύο θὰ λιγοστέψῃ: θὰ ἐλα-

Φρώσωμε τὰ φορέματα καὶ τὰ σκεπάσματα. Θὰ σβήσωμε τὰ τζάκια καὶ τὶς θερμάστρες.

Θὰ λιώσουν τὰ χιόνια καὶ θὰ φανοῦν πρῶτα οἱ πλαγιές τῶν βουνῶν κι ἀργότερα οἱ κορφές τους.

Θὰ προβάλουν τὰ μούσμουλα καὶ τὰ κεράσια σιγὰ σιγά. Τὰ δέντρα θὰ γεμίσουν φύλλα. Θὰ κελαηδοῦν τὰ πουλιά. Θ' ἀνοίξουν τὰ λουλούδια καὶ θὰ μοσκοβιόλα ἡ φύση, Θ' ἀκοῦς τὰ βελάσματα τῶν ἀρνιῶν στὶς πλαγιές καὶ τὸ κουδούνισμα τῶν γιδιῶν θὰ σὲ εὐχαριστῇ, ἔλεγε ὁ παππούς.

Κι αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θὰ είναι ἡ "Ανοιξη, παιδιά μου.

΄Ακόμη ἀργότερα ἡ ζέστη θὰ δυναμώσῃ· θὰ ύπάρχουν φρούτα ἄφθονα: βερίκοκα, σταφίδα, σύκα, σταφύλια, ἀχλάδια.

΄Ο κόσμος θὰ μένη στὶς ἔξιοχές· θὰ κοιμόμαστε στὸ ὑπαίθρο ἥ μὲ ἀνοιχτὰ παράθυρα. Θὰ μοσκομυρίζουν τὰ πεῦκα καὶ τὰ ἔλατα. Τὰ πάιδιά θὰ παίζουν δρες πολλές μέσα στὴ θάλασσα μὲ τὰ καταγάλανα νερὰ καὶ θὰ κυλιοῦνται στὴν ἄμμο.

Θὰ φοροῦμε τὰ ἔλαφρότερα φορέματα· ὁ γεωργὸς θὰ μαζεύῃ τοὺς κόπους του. Θὰ θερίζῃ τὰ στάχυα, θὰ ἄλωνίζῃ τὰ δεμάτια καὶ θὰ βγάζῃ τὸ δημορφό χρυσοκίτρινο σιτάρι. Τὴ νύχτα θ' ἀκούγεται ἡ φλοιγέρα τοῦ βοσκοῦ. Θὰ ξυπνᾶμε μὲ τὴ λαλιά τῆς πέρδικας.

Αὕτη ἡ ἐποχὴ θὰ είναι τὸ Καλοκαίρι (τὸ θέρος), παιδιά.

"Γυστερα δύμως θ' ἀρχίση νὰ λιγοστεύῃ ἡ ζέστη· θὰ μαραίνωνται τὰ λουλούδια· θὰ κιτρινίζουν καὶ θὰ πέφτουν τὰ φύλλα· θὰ ξεραίνωνται τὰ χορτάρια· θὰ λιγοστεύουν τὰ φροῦτα· θὰ τρυγήσωμε τ' ἀμπέλια καὶ τὶς σταφίδες· θὰ ξεσηκώνεται δὲ κόσμος ἀπὸ τὶς ἔξοχές. Θ' ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα. Θὰ ἀρχίση νὰ σπέρνη δὲ γεωργός. Θὰ μαζέψωμε τὶς ἐλιές. Θὰ ἔτοιμάζῃ τὰ χειμωνιάτικα ἡ μητέρα.

"Ε! αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θὰ είναι τὸ Φθινόπωρο.

Καὶ ἔπειτα ὁ καιρὸς θὰ γίνη ὅπως είναι καὶ τώρα. Θὰ φτάσῃ πάλι ὁ χειμώνας· θὰ ἔχῃ περάσει ἔνας χρόνος. Καὶ θὰ πλησιάζῃ πάλι Νέο "Ετος.

Μετρήσατε ποτὲ πόσα
Οι ἡμέρες τοῦ χρόνου. φύλλα βγάλατε ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο; "Αλλα τὰ βγάλατε τὸ Χειμώνα, ἄλλα τὴν
"Ανοιξη, ἄλλα τὸ Θέρος καὶ ἄλλα τὸ Φθινόπωρο.

Καὶ θυμάστε τί ἔγραφε κάθε φύλο τοῦ ἡμερολογίου; Κοιτάξτε τὸ σημερινὸ τί γράφει:

ΔΕΥΤΕΡΑ

20

Ιανουαρίου

"Απάνω ἀπάνω τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας· στὴ μέση ἔνας ἀριθμὸς κι ἀμέσως ἔπειτα « Ιανουαρίου ».

"Ανάλογα ἔγραφαν ὅλα τὰ φύλλα ποὺ βγάλατε, καὶ τὰ ἄλλα ποὺ θὰ βγάλετε ἀκόμη.

23. Τὸ ὥρολόγι

Τὶκ τάκ, παιδί, τὶκ τάκ, τὶκ τάκ, χτυπάει
τὸ ὥρολόγι δίχως νὰ σταθῆ
κι ἐμπρός, ἐμπρός νύχτα καὶ μέρα πάει
χωρὶς ποτέ, ποτὲ νὰ κουραστῇ.

Τὶκ τάκ, παιδί, τὶκ τάκ, τὶκ τάκ χτυπάει
ώσαν νὰ σοῦ φωνάζῃ φανερά,
πῶς δ καιρὸς γοργά γοργά περνάει
καὶ πίσω δὲ γυρνάει ἄλλη φορά.

Τὶκ τάκ ! τ' ἀκοῦς ; νὰ τρέξῃς στὸ σκολειό σου !
καὶ ἀν πολὺ ἐπιμελής φανῆς,
ἄν κοπιάζῃς καὶ δὲ χάνης τὸν καιρό σου,
καλὸς κι ἐσὺ μιὰ μέρα θὰ γενῆς.

A. Εἴμαρμέρος





24. Ὁ πατέρας ἄρρωστος

Είναι μέρες τώρα πού ἄρρωστησε ὁ πατέρας τοῦ Κώστα καὶ τῆς Ἐλενίτσας. Ἔχει γρίπη.

Στὸ σπίτι είναι ὅλοι στενοχωρεμένοι. Ἡ ἀρρώστια ἀνάγκασε τὸν πατέρα νὰ κάνῃ διακοπὴ ἀπὸ τὴν ἔργασία του. Καὶ δὲν είναι αὐτὴ ἡ ζημιὰ μόνο. Είναι καὶ τὰ ἔξοδα ποὺ χρειάζονται γιὰ τὸ γιατρό, γιὰ τὰ φάρμακα, γιὰ ἴδιαίτερη τροφὴ καὶ ἄλλα πολλά!

Ἡ μητέρα φροντίζει δσο μπορεῖ, γιὰ νὰ τὰ βγάλῃ πέρα στὴν κακὴ περίσταση ποὺ τοὺς ἥβρε. Ὅλη μέρα είναι στὸ πόδι· καὶ τὴν νύχτα ξαγρυπνᾶ στὸ προσκέφαλο τοῦ ἄρρωστου.

Ὁ Κώστας καὶ ἡ Ἐλενίτσα πηγαίνουν στὸ σχολείο· μὰ δὲ βλέπουν τὴν ὥρα πότε νὰ γυρίσουν στὸ σπίτι, νὰ βοηθήσουν τὴ μητέρα καὶ νὰ κάνουν συντροφιὰ τοῦ πατέρα.

Τὸ βράδυ είναι ὅλοι γύρω στὸ κρεβάτι. Τὰ παιδιά λένε τὶς ίστορίες τοῦ σχολείου τους ἢ διαβάζουν ὥσπου νὰ νυστάξουν. Ὁ πατέρας τοὺς δίνει θάρρος καὶ τοὺς χαμογελᾷ. Καὶ τὰ παιδιά παρακαλοῦν στὴν προσευχὴ τους γιὰ τὴν ύγεια τοῦ πατέρα.

Ἐπειτα ἀπὸ λίγες μέρες ὁ πατέρας καλυτέρεψε. Σηκώθηκε ἀπὸ τὸ κρεβάτι. Σὲ λίγες μέρες ἀκόμη ἔγινε ἐντελῶς καλὰ καὶ πῆγε στὴ δουλειά του.

Τώρα δέ πατέρας ἔρχεται κάθε βράδυ φορτωμένος χίλια πράματα γιὰ τὴν οἰκογένειά του.
Ἡ χαρὰ ξαναγύρισε στὴν οἰκογένεια. Κι εἶναι τώρα πιὸ μεγάλη ἢ χαρὰ ὅλων.

—”Ακουσε, πατέρα, ἔλεγε ἡ Ἐλενίτσα. Δὲ θέλω πιὰ ν' ἀρρωστήσης. Θὰ παρακαλῶ κάθε μέρα τὸ Θεούλη. Ποπό, ἂν ἀρρωστήσῃ καὶ ἡ μητέρα! Τί θὰ γίνωμε;

”Αμα ἔρχεται δέ πατέρας, δλο τὸ σπίτι εἶναι χαρούμενο.

25. ”Ἐρχεται ὁ πατέρας

1

Πῆρε καὶ βραδιάζει
τέλειωσε ἡ δουλειά!
ἡ μητέρα σιάζει
τὸ τραπέζι μὲν χαρά!

3

”Ακουσέ τον κάτου,
μητερούλα μου καλή,
νὰ τὸ πάτημά του!
τρίζει πάνω στὸ σκαλί.

2

Κάποιον σὰν κι ἐμένα
περιμένει χαρωπά,
κάποιος γνωρισμένα
στὴν ἔξωπορτα χτυπᾶ.

4

Μύρισ’ δέ ἀγέρας,
ἔφεξε τὸ σπιτικό!
ἔρχεται ὁ πατέρας
μὲ χαμόγελο γλυκό!

Γ. Βιζηνηρός



26. Ὁ Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός, τὰ παιδιά τοῦ χωριοῦ

Είναι μαθητές μιᾶς μεγαλύτερης τάξης τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ὁ Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός. Είναι ἀδέρφια δίδυμα καὶ δὲ γεννήθηκαν σ' αὐτὸ τὸ χωριό.

Μὰ πῶς βρέθηκαν ἐδῶ; Ποιὸς τὰ συντηρεῖ;
Ποιὸς τὰ προσέχει;

Τὰ ἔχει κάνει παιδιά της ἡ Κοινότητα τοῦ χωριοῦ.

“Ολοι οἱ χωριανοὶ τὰ θεωροῦν παιδιά τοῦ χωριοῦ καὶ παιδιά δικά τους. Τὰ φιλοξενεῖ ἀπὸ ἔνα μήνα κάθε οἰκογένεια. Τὴ σειρὰ τὴν δρίζει τὸ συμβούλιο τῆς Κοινότητας. Αύτὸ βοηθᾶ καὶ στὰ ἔξοδα γιὰ τὴν ἐνδυμασία καὶ τὴ συντήρηση.

‘Αλλὰ γιατί; Δὲν ἔχουν γονεῖς;
Είναι πικρὴ ἡ ίστορία τους. Ἀκοῦστε την:

‘Ο πατέρας τῶν παιδιῶν ἦταν στρατιώτης. Πολεμοῦσε σὰν ἥρωας ἐπάνω στὴ Μακεδονία γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐλλάδας. Καί... ἔμειναν δρφανὰ ὁ Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός!

Σὲ λίγο. οἱ κακοὶ Γερμανοὶ ἔμπαιναν στὸ χωριὸ τῶν παιδιῶν. ‘Ο παπποὺς κι ἡ μητέρα τους σήκωσαν ὅ,τι μπόρεσαν ἀπὸ τὸ νοικοκυριό τους. Τὰ φόρτωσαν στὸ κάρο κι ἔτρεχαν νὰ φύγουν.

Γιὰ ποῦ;

Ἐμπρός! Πρὸς τὰ κάτω! Γιὰ ὅπου σέρνονταν ὅλοι, μήπως τοὺς προφτάσῃ ὁ ἔχθρος!

Μὰ οἱ κακοὶ ἔφτασαν. Ἐκαψαν καὶ ξεθεμέλιωσαν. Δὲν ἔμεινε οὕτε σημάδι ἀπὸ τὸ χωριό.

Τὰ τρομερὰ γερμανικὰ «Στούκας» πρόφτασαν κι αὐτοὺς ποὺ ἔφευγαν, καὶ σκόρπισαν τὸ θάνατο καὶ τὴν καταστροφή!

Πάει ἡ μάνα τῶν παιδιῶν! Πάει κι ὁ παππούς! Πᾶνε καὶ ἔνα σωρὸ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς χωριανούς! Σκοτώθηκαν καὶ τὰ ζῶα· κάηκαν καὶ τὰ πράματά τους· σκοτώθηκε καὶ τὸ γέρικο ἄλογο, ποὺ ἔσερνε τὸ κάρο μὲ τὰ παιδιὰ καὶ μὲ τὰ λίγα ροῦχα. Καὶ τὸ κάρο γύρισε ἀνάποδα καὶ σκέπασε τὰ παιδιὰ ζωντανά!

Σὲ λίγο βρῆκε τὰ παιδιὰ ὁ στρατός μας. Τὰ περιμάζεψε καὶ τὰ ἔφερε μαζί του στὴν πρώτη πολιτεία ποὺ ἀπάντησε. Ἐφερε μαζί του ὁ στρατός μας κι ἄλλα παιδάκια ἔρημα καὶ πολλοὺς τραυματίες.

‘Ο Νομάρχης προσκάλεσε τοὺς Κοινοτάρχες νὰ βοηθήσουν σὲ ὅ,τι μποροῦσαν.

‘Ο γερο - Θύμιος, ὁ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, ἀνάλαβε νὰ περιποιηθῇ ἡ Κοινότητά του δέκα τραυματίες καὶ νὰ φροντίσῃ γιὰ δυὸ παιδάκια ἔρημα. Τὸ ἴδιο κι ἄλλες Κοινότητες.

“Εριξαν λαχνό· καὶ στὴν Κοινότητα τοῦ γέρο-Θύμιου ἔτυχαν τὰ δυὸ ἀδερφάκια, ὁ Κοσμᾶς κι ὁ Δαμιανός.

‘Ο καλὸς γέροντας τὰ φόρτωσε στὸ γαϊδουράκι του καὶ τὰ ἔφερε στὸ χωριό. Οἱ τραυματίες τὸν ἀκολούθουσαν σιγὰ σιγά.

Πρότεινε στὸ Συμβούλιο ὁ γερο - Θύμιος νὰ υἱοθετήσῃ ἡ Κοινότητα τὰ δυὸ ὄρφανὰ τοῦ πολέμου καὶ νὰ τὰ μεγαλώσῃ. Ἀργότερα θὰ τὰ ἔπαιρνε τὸ Κράτος.

Τὸ συμβούλιο κι ὅλο τὸ χωριό τὸ δέχτηκαν μὲ εὐχαρίστηση πολλή. Τὸ θεώρησαν καθῆκον τους.

Καὶ τὰ παιδιά γίνηκαν «παιδιά τῆς Κοινότητας» καὶ ἀδέρφια ὅλων τῶν παιδιῶν της !

Καὶ τοὺς ἀξίζει. Εἰναι ἔξυπνα· εἰναι φρόνιμα· εἰναι γεμάτα καλοσύνη !

“Ολες οἱ οἰκογένειες τοῦ χωριοῦ περιμένουν μὲ χαρὰ νὰ πάρουν στὸ σπίτι τους τὸν Κοσμᾶ καὶ τὸ Δαμιανό. Καὶ τ’ ἄλλα τὰ παιδιά τὸ ἴδιο. Πῶς θὰ ἥθελαν ὅλα νὰ μὴν ἔφευγαν ποτὲ ἀπὸ τὸ σπίτι τους κι ἀπὸ τὸ χωριό τους τὰ δύο θετά τους ἀδερφάκια !

27. Προετοιμασίες

„Αρχισε ή άποκριά. Τὰ καταστήματα στόλισαν τὶς βιτρίνες τους μὲ προσωπίδες· οἱ δρόμοι γέμισαν ἀπὸ μεταμορφωμένους ἀνθρώπους.



— Αύτὲς τὶς μέρες θὰ δῆτε καὶ ἄλλα πολλὰ ἀστεῖα, εἴπε κάποια μέρα ή δασκάλα στὰ παιδιά. Θὰ διαβάσωμε καὶ ιστορίες, ποὺ θὰ γελάσωμε· καὶ θὰ παίξετε κι ἐσεῖς στὴ γιορτὴ ποὺ θὰ δώση τὸ σχολεῖο μας.

Τὴν ἄλλη μέρα ἔγινε συζήτηση στὴ τάξη γιὰ τὴ γιορτή. Ἀκούστηκαν γνῶμες κι ἀπὸ τὰ κορίτσια κι ἀπὸ τὰ ἀγόρια καὶ καταρτίστηκε τὸ σχέδιο τῆς γιορτῆς.

Σχέδιο γιορτῆς τῆς ἀποκριᾶς στὴ Β' τάξη.



1. Ἡ γιορτὴ θὰ γίνη τὴν ἄλλη Πέμπτη τὸ ἀπόγεμα.
2. Οἱ τοῖχοι θὰ στολιστοῦν μὲ γελοιογραφίες, ποὺ θὰ τὶς σχεδιάσουν τὰ παιδιά.
3. „Ολα τὰ παιδιὰ — ἀγόρια καὶ κορίτσια — θὰ ἔρθουν μεταμορφωμένα.
4. Δέκα ἀγόρια καὶ δέκα κορίτσια θὰ χορέψουν διάφορους χορούς.
5. Ὁχτὼ ἀγόρια καὶ ὁχτὼ

γιά τήν άποκριά

κορίτσια θὰ παίξουν μιὰ κωμωδία.

6. Θὰ καλέσωμε καὶ τοὺς γονεῖς μας.

΄Απὸ τὴν ἴδια μέρα ἀρχισαν οἱ προετοιμασίες.

΄Η δασκάλα στὴν δρισμένη ὥρα τοὺς βοηθοῦσε μὲ πολλὴ χαρά. “Ολα τὰ παιδιὰ δουλεύουν μὲ ὄρεξη. Γελοῦν, γελοῦν πολὺ μὲ τὶς γελοιογραφίες ποὺ σχεδιάζουν.

Τὶς ἄλλες ὥρες διαβάζουν ἀποκριάτικες ίστορίες· μαθαίνουν ὅλα τὰ παιδάκια τὴν κωμωδία, γιὰ νὰ διαλεχτοῦν ἐκεῖνα ποὺ θὰ παίξουν πιὸ καλά. Μετροῦν καὶ κόβουν χαρτόνια καὶ κάνουν ὅλα τους τὰ μαθήματα μὲ πιὸ πολλὴ ὄρεξη.

΄Η γιορτὴ τῆς ἀποκριᾶς.

Τὴν Πέμπτη στὶς 4, ἔπειτα ἀπὸ τὸ μεσημέρι, ὅλα εἰναι ἔτοιμα. Καὶ οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ἔχουν πάρειτὶς θέσεις τους.

΄Η γιορτὴ ἀρχίζει μὲ γέλια καὶ μὲ χαρές.

Τὶ ἀστεῖα σχέδια εἰναι ἐκεῖνα ποὺ στολίζουν τοὺς τοίχους!

Ποὺ βρέθηκαν οἱ ξεκαρδιστικὲς καὶ ἀστεῖες φορεσιές!



Καὶ τί σοβαρὰ παιζουν τὸ μέρος του ὅλα
τὰ παιδάκια.

Χαλᾶ ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ γέλια, ἅμα παρου-
σιάζωνται μερικὰ παιδιὰ ντυμένα σὰν καβούρια,
ἄλλο σὰν ποντικός, κι ἄλλο σὰ χελώνα!

Καὶ γελᾶ πολὺ ὁ κόσμος, ἅμα τραγουδοῦν :

Κάτω στὸ γιαλὸ
στὸν ἄμμο
τὰ καβούρια
κάνουν γάμο.

Μὲ καλέσανε
νὰ πάω
νὰ χορέψω
καὶ νὰ φάω.

Δῶσ' του ὁ ψύλλος
τὴ φλογέρα
ἐβαροῦσε
ὅλη μέρα.

Κι ὁ λαγὸς
ἔχοροπήδα
στὸ συρτὸ
μὲ τὴ γαρίδα.

Παιζει ὁ ποντικὸς
βιολὶ¹
κι ἡ χελώνα παιζει
ντέφι.

Πέρασε
κι ἔνα πουλὶ²
καὶ μᾶς λέει:
χαρὰ στὸ κέφι!...

(Αγμοτικὸ)

‘Η γιορτὴ τελείωσε!
“Ολοι ἔφυγαν χαρούμενοι.
Τὰ μαθήματα θ’ ἄρχιζαν πάλι τὴν Καθαρὴ
Τρίτη.

28. Τὰ παιδιά γυρίζουν στὸ σχολεῖο

Τὴν Τρίτη ἥρθαν πάλι τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο. Ἡταν λίγο κουρασμένα· μὰ δὲν τοὺς ἔλειπε οὕτε ἡ χαρὰ οὕτε τὸ γέλιο. Κι ἔλεγαν.... ἔλεγαν μεταξύ τους πολλὰ νέα, πρὶν νὰ περάσουν στὴν τάξη.

Στὴν ὥρα του χτύπησε τὸ κουδούνι τοῦ σχολείου· συγκεντρώθηκαν τὰ παιδιά στὸ διάδρομο, ὅπως γίνεται πάντοτε.

“Ολα τὰ παιδιά μαζὶ ἔψαλαν τὴν προσευχή:

Σ' ἐσένα, Πλάστη καὶ Θεέ,
ἐτούτη τὴ στιγμὴ
ύψωνω μὲ καρδιὰ καὶ νοῦ
παράκληση θερμή.

Πατέρα! ρίξε σπλαχνικὰ
στὰ πλάσματά Σου μιὰ ματιά!
Καὶ φῶς, σὰν οὐράνια χαραυγή,
σκόρπα ἀπ' τὸ θρόνο Σου στὴ γῆ.

Μετάφρ. Α. Αργυροπούλου

“Ἐπειτα πέρασαν στὶς τάξεις.

Πολλὰ παιδιά εἶπαν τὶς ἐντυπώσεις τους ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασσιὰ ὅπου πῆγαν μὲ τὶς οἰκογένειές τους τὴν Καθαρὴ Δευτέρα. Μὰ ἔλεγαν

πώς δὲν πάτησαν οὕτε οτὴν ἄκρη τῆς θάλασσας!
Ήταν πολὺ κρύα ἀκόμη...

"Αλλα παιδιὰ μίλησαν γιὰ τὶς ἔξοχὲς ποὺ
πῆγαν:

"Η γῆ ἄρχισε νὰ πρασινίζῃ, ἔλεγαν! Οἱ μυρ-
τιές γέμισαν καινούρια κλαδιά. Μιὰ χαρὰ ἦταν
νὰ βλέπης τὶς ἀμυγδαλιές ντυμένες στὰ ὀλόλευ-
κα· καμάρωναν σὰν ὅμορφες νυφοῦλες πάνω σὲ
καταπράσινα χαλιά!

"Αλλα παιδιὰ εἶπαν γιὰ τοὺς ἀιτούς τους
ποὺ σήκωσαν καὶ γιὰ τὰ παιχνίδια ποὺ ἔκαναν.

"Αλλα παιδιὰ εἶπαν πὼς εὐχαριστήθηκαν πο-
λὺ ποὺ εἰδαν κάτασπρα ἀρνάκια. Τ' ἀρνάκια ἔβο-
σκαν στὴν καταπράσινη πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ.

'Ο βοσκός, καθισμένος πιὸ πέρα, ἔπαιζε τὴ
φλοιογέρα του· ὁ ἄγριος ὁ σκύλος του καθόταν
πλάι του ἡμερωμένος!

"Η Ἀγγελικὴ Τριανταφύλλου εἶπε πὼς τῆς
ἔμαθε ἡ γιαγιά της ἐνα τραγουδάκι γιὰ τὴν ἀμυ-
γδαλιά.

"Όλα τὰ παιδιὰ τὴν παρακάλεσαν νὰ τοὺς
τὸ τραγουδήσῃ· μὰ ἐκείνη δὲν εἶχε θάρρος!

"Η δασκάλα τὴ βοήθησε κι ἄρχισε νὰ παίζῃ
στὸ βιολὶ τὸ τραγούδι τῆς ἀμυγδαλιᾶς.

"Η Ἀγγελικὴ πῆρε θάρρος καὶ τὸ τραγούδη-
σε καὶ μιὰ καὶ δυὸ καὶ τρεῖς φορές!

"Αρεσε πολὺ· καὶ τὰ παιδιά, σὲ δυὸ τρεῖς
ἡμέρες, τὸ ἔμαθαν καὶ τὸ τραγουδοῦσαν μὲ χαρά.

29. Ἡ μυγδαλιά

Ἡ νυφούλα ἡ μυγδαλιά
ἔβαλε τὰ νυφικά της
καὶ μιὰ γέρικη ἐλιά
καμαρώνει τὰ προικιά της.

«Μυγδαλιά μου, μυγδαλιά,
ἄκου με καὶ μέ, νὰ ζήσης !
τί ἔβιάστηκες ν' ἀνθίσης ;
δὲ φοβᾶσαι τὸ χιονιά ;

»Ἄκου μένα, πού 'χω χρόνια ! . . . »
Μὰ ἡ καλή μας μυγδαλιά,
ἐστολίστηκε διπλά
μὲ λουλούδια καὶ . . . μὲ χιόνια !

A. Κατακονζηρὸς

30. Ο Μάρτης



“Ενας μικρὸς μαθητής, ὁ Λυκούργος Γρηγοριάδης, ἔλεγε πέρσι, σὰν τώρα :

— Σήμερα δὲ ἥλιος εἶναι πιὸ ζεστός. Οὐρανὸς φαίνεται πιὸ καθαρός· τὰ δέντρα στὴν ἀντικρινὴ πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ξεχωρίζουν καθαρὰ καθαρὰ καὶ φαίνονται πιὸ πράσινα ἀπὸ ἄλλοτε.

‘Ο νήμεροδείχτης μας σήμερα δείχνει :

Μ α ρ τ ί ο ν

Είναι ό τρίτος μήνας του χρόνου. Πόσα άκούστηκαν στή γειτονιά για τὸ Μάρτη! "Ελεγαν καὶ καλά, ἔλεγαν κι ἄσχημα.

— Μὰ ἐγώ, ἔλεγε ὁ Λυκοῦργος, πίστεψα τὴ μητέρα μου ποὺ μοῦ εἰπε:

«Θὰ δῆς μοναχός σου πόσα καλὰ θὰ φέρῃ ὁ Μάρτης. Μόνο πρόσεξε νὰ κρατῆς σημείωση στὸ ήμερολόγιο ποὺ σοῦ χάρισε ὁ θεῖος σου.

»Αύτὸ τὸ ήμερολόγιο ἔχει ἀρκετὴ θέση κάτω ἀπὸ κάθε ήμερομηνία· μπορεῖς νὰ γράφης ἐκεῖ λίγες λέξεις· καὶ στὸ τέλος τοῦ μηνὸς θὰ μιλήσωμε μαζί».

Πόσα πράματα ἔγραψε ὁ Λυκοῦργος! Διαβάστε μερικὲς σημειώσεις ἀπὸ τὸ ήμερολόγιό του!

8 Μαρτίου: 'Ο κῆπος τοῦ σχολείου μας γέμισε ἀπὸ λουλούδια κι ἀπὸ πεταλούδες. Τί ώραίες πεταλούδες! Τί χνουδάτα καὶ πολύχρωμα φτερά! Μιὰ τρελὴ πεταλούδα χόρευε, ὅλο χόρευε! Μάθαμε νὰ τραγουδᾶμε τὴν πεταλούδα.

14 Μαρτίου: Οἱ πασχαλιὲς στὸν κῆπο τοῦ σχολείου φούσκωσαν· τὰ τσαμπιά τους εἶναι γεμάτα λευκὰ μπουμπούκια, ποὺ μόλις ἀνοίγουν τὰ ματάκια τους!

16 Μαρτίου: Πήγαμε ἐκδρομή. Στὸ μεγάλο

βουνὸ λιγοστεύουν τὰ χιόνια. "Αρχισε νὰ τὰ λιώνη
δέ Μάρτης.

18 Μαρτίου: Εἰδα ἔνα κοπάδι πρόβατα. Τί
δόμορφα ἡταν τ' ἀρνάκια! 'Ο τσοπάνος κρατοῦσε
στὴν ἀγκαλιά του ἔνα ἀρνάκι ἄσπρο ἄσπρο, σὰν
τὸ χιόνι. Τὸ μικρούλι!... Θὰ κουράστηκε, φαίνεται!
'Η μητέρα του ἀκολουθοῦσε βελάζοντας· θὰ τὸ
ζητοῦσε, πιστεύω.

21 Μαρτίου: 'Ηρθαν τὰ χελιδόνια! Γέμισε τὸ
χωριὸ χελιδόνια. Πάρα πολλὰ πετοῦν γύρω στὴν
ἐκκλησία, καὶ ἄλλα στὰ σπίτια. Εὖγε, Μάρτη!
Εὖγε σου! 'Εσὺ μᾶς τά' φερες!

25 Μαρτίου: 'Ο Εὐαγγελισμὸς τῆς Παναγίας
καὶ ἡ μεγάλη γιορτὴ τῆς Πατρίδας μας. Εἶχαμε
φτιαγμένες στὴν τάξη σημαῖες ἀπὸ χαρτί· τὶς βα-
στούσαμε στὴ γιορτὴ σήμερα· φορέσαμε καὶ ὡ-
ραῖα ἔθνόσημα, σὰν παράσημα!

31 Μαρτίου: 'Η μητέρα μου μοῦ εἶπε: Βλέ-
πεις, παιδί μου! 'Ο Μάρτης είναι δὲ πρόσκοπος τῆς
ἄνοιξης κι ἄλλαξε ὅλη τὴ φύση· τὴν ἔκανε και-
νούρια!

"Ἐκανε ἑξαιρετικὴ εὐχαρίστηση στὴν τάξη
αὐτὸ τὸ ἡμερολόγιο.

Τὰ παιδιὰ πῆραν ἀπόφαση νὰ κρατήσουν
κι αὐτὰ ἡμερολόγια· ἔλεγαν μάλιστα πῶς θὰ τὰ
στείλουν καὶ σὲ ἄλλα σχολεῖα, γιὰ νὰ τὰ διαβά-
ζουν τὴν ἐρχόμενη χρονιά.

31. Στὸ καλό, γεροχειμώνα

Μ' ἀνοιξιάτικα λουλούδια,
μυρωμένα, δροσερά,
Μὲ παιχνίδια, μὲ τραγούδια,
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,
τὸ λευκόμαλλο χειμώνα
ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι.
Κι δικαθένας ἄς τοῦ ψάλλη :
«Στὸ καλό, γεροχειμώνα !
Στὸ καλό».

Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε
καταπράσινη στολὴ
καὶ στοὺς κήπους, ποὺ ἀνθοῦνε,
κελαδεῖ κάθε πουλί.
“Ολ’ ἡ φύση λουλουδίζει
καὶ φωνάζουν τὰ παιδιά
μὲ χαρούμενη καρδιά :
«Στὸ καλό, γεροχειμώνα !
Στὸ καλό».

Κι δταν θὰ γυρίσης πάλι,
ἄν καὶ γέρος, θὰ χαρῆς !
γιατὶ ίσως πιὸ μεγάλη
τὴν Ἑλλάδα μας θὰ βρῆς !
Τώρα ὅμως, κύρ χειμώνα,
σύρε, σύρε στὴ δουλειά σου,
γιατὶ πέρασε ἡ σειρά σου.
«Στὸ καλό, γεροχειμώνα !
Στὸ καλό».

I. Πολέμης

32. Ξένοι στὸν κῆπο!

(Μέλισσες! Μέλισσες!)



Ταχτικὰ τὰ παιδιὰ τῆς τάξης ποτίζουν τὶς γλάστρες τους.

Οἱ μεγάλες τάξεις ἔχουν κήπους καὶ τοὺς καλλιεργοῦν· βοηθοῦν κάποτε καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Πρώτης καὶ τῆς Δευτέρας.

Αύτὲς οἱ δυὸι μικρές τάξεις δὲν πῆραν ἀκόμη κήπους. "Ἔχουν γλάστρες.

Κάθε παιδὶ ἔχει τὴ δική του γλάστρα. Σὲ κάθε γλάστρα εἰναι κολλημένο ἔνα χαρτί· γράφει τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ ποὺ τὴν ἔχει.

Κάθε παιδὶ φροντίζει γι' αὐτήν: Τὴ σκαλίζει, τὴν ποτίζει· τὴ βγάζει ταχτικὰ στὸν ἥλιο· μετρᾶ τὰ φύλλα ποὺ βγαίνουν· μετρᾶ τὸ ὅψος τοῦ ἄνθους! Καὶ σημειώνει στὸ τετράδιό του, ὅλο σημειώνει κάτι.

Δώδεκα παιδιὰ ἔχουν τρεῖς γλάστρες ὁμαδικά· εἰναι ἀπὸ 4 παιδιὰ σὲ κάθε ὁμάδα. "Ἐνα τὴν





ποτίζει· τὸ δεύτερο τὴ σκαλίζει· ἄλλο τὴν πηγαίνει στὸν ἥλιο· καὶ τὸ τέταρτο γράφει ἡμερολόγιο· γράφει ἐκεῖνο ποὺ θ' ἀποφασίσουν ὅλα τὰ παιδιά μαζὶ γιὰ νὰ γραφτῆ.

Στὸ ἡμερολόγιο εἰναι γραμμένο: πότε φύτεψαν τὸ ἄνθος· πότε βγῆκε τὸ πρῶτο φύλλο· πόσα δάχτυλα ὕψος παίρνει κάθε βδομάδα καὶ ἄλλα σχετικά.

Μιὰ μέρα ἦρθε ἔνα παιδὶ ἀπὸ τὴν Τρίτη τάξη καὶ εἶπε στὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας:

—Ἐλάτε στοὺς κήπους μας! ἐλάτε νὰ δῆτε τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ κήπου μας.

“Ολα τὰ παιδιὰ βγῆκαν ἀπὸ τὴν τάξη τους· ἔκαναν γραμμὴ καὶ πῆγαν στοὺς κήπους τῆς Τρίτης τάξης.

Κάθε λουλούδι τὸ τριγύριζαν δύο καὶ τρεῖς ἐπισκέπτες! Ποιοὶ νὰ ἦταν; “Όλο γύριζαν καὶ μουρμούριζαν.

Ζοὺμ ζοὺμ ζούμ!

— Μέλισσες ! μέλισσες ! ξεφώνισαν πολλά παιδιά.

Πόσο χαρούμενες πετούσαν γύρω στά λουλούδια ! Πόσο άκούραστες τριγύριζαν !

Πολλή ώρα τίς περιεργάστηκαν τά παιδιά.

Έλαφρά έλαφρά πετούσαν οι μέλισσες έπάνω στά λουλούδια· βιαστικά βιαστικά έχωναν τό κεφάλι μέσα στό λουλούδι· δύο τους τό σωματάκι έμπαινε άμεσως σὲ κίνηση, σάν κάτι νὰ τραβούσαν, σάν κάτι νὰ ροφούσαν.

Καὶ στὴ στιγμὴ πετούσαν κι ἔγραφαν πάλι γύρους στὸν ἀέρα.

Κι ἔπειτα ἔκαναν ἐπίσκεψη σ' ἄλλο λουλούδι καὶ σ' ἄλλο.

Τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης ἔβλεπαν καὶ κεῖνα μὰ ἥταν κάπως δειλά. Εἶχαν καὶ φόβο ἀπὸ τίς μέλισσες, μὴν τὰ κεντρίσουν.

"Επειτα βγῆκαν ὅλα τὰ παιδιά ἀπὸ τοὺς κήπους κι ἄφησαν ἡσυχες τίς μέλισσες νὰ παίζουν μὲ τὰ λουλούδια.

Τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας ἐνώθηκαν μὲ τὰ παιδιά τῆς Πρώτης γιὰ νὰ παίξουν. Οἱ δασκάλες τους τοὺς λένε :

— Άκοῦστε, παιδιά ! Θὰ παίξωμε τὸ ἴδιο παιχνίδι, ποὺ παίζουν ἐκεῖ πέρα οἱ μέλισσες μὲ τὰ λουλούδακια ! Θὰ τραγουδούμε καὶ τὸ ἴδιο τραγούδι !

Ἐσεῖς θὰ γυρίζετε γύρω γύρω, σὰ μελισσάκια, εἴπαν στὰ παιδιά τῆς Πρώτης· καὶ θὰ τραγου-

δᾶτε καθώς τραγουδοῦν καὶ οἱ μέλισσες: Ζοὺμ
ζοὺμ ζούμ! Κι ἐσεῖς, τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας, θὰ
τραγουδᾶτε σὰν τὰ λουλουδάκια.

Πήραν ὅλοι τὶς θέσεις τους· κι ἄρχισαν τὸ
παιχνίδι.

Τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης γύριζαν γυρω γύρω
καὶ τραγουδοῦσαν:

— Ζοὺμ ζοὺμ ζούμ! μέλισσα τριγύρω.

Τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας ἀπαντοῦσαν:

— Δὲ σὲ βλάπτουν τὰ παιδάκια·

πέτα δῶ στὰ λουλουδάκια!

Πάλι ἔλεγαν τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης:

— Ζοὺμ ζοὺμ ζούμ! μέλισσα τριγύρω.

Κι ἀπαντοῦσαν τῆς Δευτέρας:

— Ζῆτ' δλόγλυκες σταγόνες
στοὺς δροσάτους μας ἀνθῶνες!

Καὶ ξανάλεγαν τὰ μικρὰ τῆς Πρώτης:

— Ζοὺμ ζοὺμ ζούμ! μέλισσα τριγύρω.

Κι ἔλεγαν τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας:

— Τὴν κερήθρα καὶ τὸ μέλι
θὰ μᾶς κάνης στὴν κυψέλη.

Καὶ τραγουδοῦσαν τὰ παιδάκια τῆς Πρώτης:

— Ζοὺμ ζούμ ζούμ! μέλισσα τριγύρω.

Κάθε μέρα, στὸ μεγάλο διάλειμμα, τὰ παιδιά
τῆς Πρώτης καὶ τῆς Δευτέρας ἔπαιζαν αὐτὸ τὸ
παιχνίδι· κι ὅλα τὰ παιδιά τῶν ἄλλων τάξεων τὰ
κοίταζαν μὲ χαρά.

33. Ἡ μέλισσα

Ποτέ μου δὲν ἀμέλησα
τὸ ἔργο μου, σὰ μέλισσα·
κι ὅπου νὰ ζήσω θέλησα
δὲν ἔβλαψα, μὰ ὠφέλησα!

I. Βιζυηρὸς



34. Ἡ κυψέλη

Τί ζωὴ εύτυχισμένη
κάν' ἡ μέλισσα ἔκει!
Μέσ' στὸ μέλι πάντα μένει,
μέσ' στὸ μέλι κατοικεῖ.

Εἰναι πιὸ γλυκὰ ἀπ' τὸ μέλι
τῆς μητέρας τὰ φιλιά·
κι εἰναι πάντοτε κυψέλη
ἡ θερμή της ἀγκαλιά.

I. Πολέμης

35. Σχολική έκδρομή στὸ μύλο

Πέρασε πιὰ δ βαρύς χειμώνας.

Στὶς κορφὲς τῶν βουνῶν ἔλιωσαν τὰ χιόνια.

Τὰ λιβάδια ἄρχισαν νὰ πρασινίζουν.

Στὶς πλαγιὲς ἄνοιξαν οἱ ἀνεμῶνες καὶ φάνη-
καν οἱ πρῶτες μαργαρίτες.

Τὰ χαμομήλια ἄρχισαν νὰ μπουμπουκιάζουν.

Στὶς ρεματιὲς τὰ γυμνὰ πλατάνια ἄρχισαν νὰ
ντύνωνται μὲ καινούρια φυλλωσιά. Καὶ στοὺς
βάλτους πρασίνισαν τὰ καλάμια.

Καιρὸς γιὰ δλοήμερη ἔκδρομή !

Τὸ σχολεῖο ἀποφάσισε νὰ κάνῃ τὴν ἔκδρομὴ^η
στὸ μύλο τοῦ γέρο - Δημήτρη.

Πρωὶ πρωὶ ὅλα τὰ παιδιὰ περίμεναν στὴν
αὐλὴ τοῦ σχολείου.

Στὴν ὁρισμένη ὥρα ξεκίνησαν. Τραγουδοῦ-
σαν χαρούμενα τὸ τραγούδι τῆς αὐγούλας :

Ξημερώνει αύγὴ δροσάτη
μὲ τὸ πρῶτο τὸ πουλί,
λέει καὶ κράζει τὸν ἐργάτη
στὴ φιλόπονη ζωή.



Πρὶν ἀχνίση κάθε ἀστέρι
μὲ χαρούμενη καρδιά,
νέοι, μεσόκοποι καὶ γέροι,
τρέξετ' ὅλοι στὴ δουλειά,
τρα λα λά, τρα λα λά.

Γ. Μαρκοδᾶς (Απόσπασμα)

Προχώρησαν κοντὰ μιὰ ὥρα
μὲ τραγούδια, μὲ ἀστεῖα, μὲ χα-
ρούμενα ξεφωνητά.

Πόσα πράματα ἔβλεπαν στὸ
πλάι τοὺς καὶ μακριά! Ἐλιές,
πεῦκα, ἀμπέλια, χωράφια, πράσι-
νες βουνοπλαγιές.

Πιὸ μακριὰ ἔβλεπαν ψηλὲς
βουνοκορφές.

Καὶ δεξιὰ κι ἀριστερά τους
ῆταν βοσκοί, ἐργάτες, σοῦστες,
κάρα, ἀμάξια, αὐτοκίνητα, ζῶα
φορτωμένα, ἄγωγιάτες.

Ἐφτασαν στὸ ρίζωμα τοῦ λό-
φου ποὺ ἦταν γεμάτος πεῦκα.

Μόλις σταμάτησαν, ἀκουσαν
ἔναν κρότο ἀλλόκοτο. Καὶ σὲ
λίγο βρέθηκαν ἐμπρὸς σ' ἔνα χαν-
τάκι μὲ πολὺ νερό· τὸ νερὸ πη-
δοῦσε στὸν κατήφορο κι ἔκανε
πολὺ θόρυβο.

— "Α! εἶπαν τὰ παιδιά. "Α...

νά ! αύτὸς ήταν ὁ κρότος, ποὺ
ἀκούγαμε. Τὸ ποτάμι ! Τὸ ποτάμι !

Μὰ πιὸ πάνω, στὴ ρεματιά,
κάποιος ἄλλος κρότος ἀκούγεται!
κάτι τρίζει χοντρά - χοντρά ! Τρ-
ρου ρου ρου ρου ρου ... ντρού-
ντρού ντρού ...

Κάποιο παιδί εἶπε :

— Ἐκεὶ θὰ βγαίνη τὸ ποτάμι !

Τὰ ἄλλα δὲν τὸ πίστεψαν.

— Προχωροῦμε λίγο ἀκόμη,
εἶπε ὁ δάσκαλος.

Καὶ νά!... βρέθηκαν ἐμπρὸς
σ' ἔνα κτίριο. Εἶναι πολὺ παλιό.
"Εχει ἔνα παράθυρο στὴν ἀνατο-
λικὴ πλευρὰ καὶ μιὰ πόρτα στὴ
μεσημβρινὴ (νότια). Λίγο πιὸ ἔξω
ἀπὸ τὸ σπίτι αὐτὸ στέκεται ἔνας
ἄνθρωπος. Φορεῖ ἄσπρο σκοῦφο,
ἔχει ἄσπρα γένια καὶ τὰ ροῦχα
του εἶναι κάτασπρα.

— Καλωσορίσατε ! καλωσορί-
σατε, χαιρετᾶ ὁ ἄνθρωπος.

— Καλημέρα, μπαρμπα - Δημή-
τρη, τοῦ λέει ὁ δάσκαλος.

— Καλημέρα, παππού, χαιρέ-
τησαν καὶ τὰ παιδιά.



— Καλῶς τα, τὰ καλὰ παιδιά, λέει ὁ γερο-Δημήτρης. Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε νὰ δῆτε τὸ μύλο μου, πῶς ἀλέθει !

Τὰ παιδιὰ πέρασσαν πολλὴ ὥρα κοιτάζοντας τὸ μύλο.

Τρία τρία, τέσσερα πέντε ἔπεφταν τὰ σιταρόσπειρα σὲ μιὰ τρύπα· καὶ δυὸ μεγάλες πέτρες τὰ ἔτριβαν.

Ἐμπρός, ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς μυλόπετρες, ἔβγαινε τὸ ἀλεύρι καυτὸ καυτό! Ἔβγαινε καὶ πασπάλιζε ὅλους κι ὅλα, ὅσα ἦταν γύρω, καὶ τὰ ἄσπριζε.

Ἐνα παιδὶ θυμήθηκε τὸ ποιηματάκι ποὺ μιλεῖ μόνο του γιὰ τὴν ἐργασία τοῦ μύλου· καὶ τὸ ἀπάγγειλε ὡραῖα :

Ο μύλος γυρίζει,
δ μύλος κροτεῖ.

Αχ πόσο μ' ἀρέσει
καὶ μ' εύχαριστεῖ!

Γυρίζει, γυρίζει.
Αλέθει καλὰ

σιτάρι, κριθάρι
καὶ ἄλλα πολλά.

Ἀλ. Κατακονζηρός (Ἀπόστασμα)

“Ολα τὰ παιδιὰ πεινασμένα στρώθηκαν γιὰ φαγητό. Κάθισαν συντροφιές συντροφιές στὸ καταπράσινο φυσικὸ χαλὶ τῆς ἑξοχῆς. Μαζί τους κάθισε κι ὁ δάσκαλος κι ὁ γερο-Δημήτρης.

”Εφαγαν κι ἥπιαν ἀπὸ τοῦ μύλου τὸ κρύο νερό. Στὸ τέλος τοῦ φαγητοῦ ὁ γερο - Δημήτρης τραγούδησε ἔνα τραγούδι :

”Ἐνας γέρος γέροντας
κι ὅχι τόσο γέροντας,
ἐκατὸν ἐννιά χρονῶν,
τ' ἄλογό του πότιζε.
Τὰ βουνὰ τριγύριζε
καὶ τὰ δέντρα κοίταζε.
«Σεῖς, βουνά, ψηλὰ βουνά,
τὰ χιλιόχρονα κλαδιά;»

τώρα μὲ τὴν ἄνοιξη,
δὲ μᾶς ξανανιώνετε
τ' ἄλογο καὶ μένανε !
”Ωπως ξανανιώνονται
καὶ καινούρια γίνονται
τοῦτα τὰ χαμόδεντρα,

Καὶ τελειώνοντας ὁ καλὸς γέροντας, χτύπησε τὰ χέρια του κι εἶπε παραπονετικά :

« ”Αιντε νὰ γινόμουν νιός,
ὅπως ἥμουν μιὰ φορά ! »

(Δημοτικό)

”Ἐπειτα τραγούδησαν τὰ παιδιά πολλὰ σχολικὰ τραγούδια καὶ χόρεψαν ἐλληνικοὺς χορούς.
”Ἐπαιξαν κι ἐλεύθερα παιχνίδια.

”Ἀνέβηκαν ἐπειτα στὴν κορφὴ τοῦ λόφου μὲ τὸ δάσκαλό τους, ποὺ τοὺς ἔδειξε ὅλα τὰ μέρη γύρω γύρω.

Τὸ ἀπόγεμα ξεκίνησαν γιὰ τὸ σχολεῖο γεμάτα χαρὰ καὶ ὅρεξη. Καὶ τὸ βράδυ ἔλεγαν στοὺς γονεῖς τους πῶς πέρασαν. ”Ἐλεγαν ἔλεγαν καὶ νύσταζαν ἀπὸ τὴν κούραση !...

36. Ὁ Εὐαγγελισμὸς

Τὸ ἡμερολόγιο γράφει σήμερα :

24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Δυὸ μεγάλες γιορτὲς εἰναι αὕριο. Τὰ παιδιὰ στολίζουν τὸ σχολεῖο μὲ μυρτιές, μὲ δάφνες, μὲ σημαῖες, μὲ εἰκόνες.

Στὴ μέση τοῦ τοίχου, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἔδρα τοῦ δασκάλου εἰναι μιὰ ὥραία εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Τὰ παιδιὰ τὴν παρατηροῦν μὲ προσοχή: Ἡ Παναγία σταυρώνει τὰ χέρια καὶ γέρνει τὸ κεφάλι· ἀπέναντι ἔνας Ἄγγελος, μὲ τὶς φτεροῦγες του κλεισμένες, μιλεῖ μὲ πολὺ σεβασμὸ στὴν Παναγία.

Τὰ παιδιὰ προσέχουν πολὺ τὴν εἰκόνα αὐτή. Κι δ δάσκαλος τοὺς διηγήθηκε τὴν ίστορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Τὰ παιδιὰ ἀποφάσισαν νὰ σχεδιάσουν ἐπάνω σὲ γαλάζιο χαρτί, μὲ κεφαλαῖα γράμματα, τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Ἅγγελος στὴν Παναγία :

ΧΑΙΡΕ, ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ !
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ !

"Ἐπειτα νὰ τὰ κόψουν μὲ τὰ ψαλιδάκια τους, νὰ τὰ κολλήσουν μὲ γόμα ἐπάνω σὲ λευκὸ χοντρὸ χαρτὶ καὶ νὰ τὰ τοποθετήσουν κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Τὸ ἔκαναν καὶ φαίνονταν ὥραῖα τὰ γαλάζια γράμματα ἐπάνω στὸ λευκὸ χαρτόνι.

καὶ ἡ μεγάλη Ἐθνικὴ Γιορτὴ

Κάτω κάτω σὲ μιὰ εἰκόνα είναι γραμμένο:

σὲ ἄλλη :	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ἄλλη γράφει :	ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ἄλλη :	ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ἄλλη :	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ἄλλη :	Ο ΔΙΑΚΟΣ
ἄλλη :	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ
ἄλλη :	ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΙΝΔΟΣ
ἄλλη :	ΟΧΥΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πολλὰ παιδιὰ ξέρουν κάτι απὸ τὸ σπίτι τους καὶ μποροῦν νὰ ποῦν δυὸ λόγια γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἥρωες.

‘Ο δάσκαλος τοὺς τὰ ἔξήγησε δλα· τοὺς εἶπε πόσο ἀγωνίστηκαν οἱ ἥρωες τοῦ 21 γιὰ την ἐλεύθερία μας. Τοὺς εἶπε ἀκόμη πῶς κι αὐτὸς ὁ ἴδιος πολέμησε πολλὲς φορὲς στὸ πλευρὸ τοῦ Βασιλιά, γιὰ νὰ μεγαλώσῃ ἡ Ἑλλάδα μας.

Τὰ μεγάλα παιδιὰ ἔκαμαν σημαιοῦλες καὶ ἐθνόσημα μὲ χαρτιὰ ἀσπρα καὶ γαλάζια.

Ἐστειλαν καὶ σ’ ὅλα τὰ παιδάκια τῆς Δευτέρας τάξης ἀπὸ μιὰ σημαία. Ἐθνόσημα ἔκαναν μόνα τους καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας κι ἔστειλαν καὶ στὰ μικρὰ τῆς Πρώτης.

Τὸ ἀπόγεμα ἔγινε ἐπίσημη γιορτὴ στὸ σχολεῖο. Τὰ μεγάλα παιδιὰ εἶπαν ποιήματα κι ἔβγα-

λαν λόγους. "Επαιξαν κι ἔνα πατριωτικὸ δραματάκι.

"Ένα παιδάκι ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη εἶπε τὸ ποίημα :

Σὲ κάθε τῆς Ἑλλάδας μας μεριά,
ἡ γαλανὴ σημαία κυματίζει.

Στὴ θάλασσα καὶ σ' ὅλη τὴ στεριά,
ἡ θεία τῶν προγόνων λευτεριά
τὴ δόξα στὰ παιδιά μας τὴ χαρίζει.

Στὰ κάστρα, στὰ βουνά καὶ στὰ χωριά,
κάθ' Ἑλληνας μὲ πόθο ξεστομίζει :
«Ζήτω ἡ Ἑλλάδα, ζήτω ἡ λευτεριά !»

I. Πολέμης



37. Γύρισαν τὰ χελιδόνια

“Ηταν μεσημέρι· ὥρα ποὺ
τήρθαν τὰ χελιδόνια. τέλειωσαν οἱ ἐργασίες τοῦ
σχολείου. Μόλις ἔβγαιναν τὰ πρώτα παιδιά στὴν
ἔξοδο τοῦ σχολείου, ἀκούστηκαν χαρούμενες φω-
νὲς καὶ γέλια.

Μαζεύτηκαν πολλὰ παιδιά κι ἔβλεπαν εὔ-
χαριστημένα.

“Αλλα ἑτρεξαν στὴν Κυρία, φωνάζοντας:

— Ελάτε, ἐλάτε γρήγορα, Κυρία, ἐλάτε νὰ
δῆτε! “Ηρθαν τὰ χελιδόνια! . . .

Δυὸς τρία τέσσερα ζευγάρια πετοῦσαν ἐπά-
νω ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου. Σβίτς σβίτς! . . . ἔκα-
ναν· κι ἐγραφαν στὸν ἀέρα χαριτωμένους γύρους.

— Καλῶς μᾶς ἤρθαν, καλῶς μᾶς ἤρθαν, εἰπε ἡ
δασκάλα καὶ χτύπησε τὰ χέρια μὲ χαρά.

“Ολα τὰ παιδιά πλησίασαν τὴν Κυρία καὶ
ρωτοῦσαν.

— Αὕριο... αὕριο, θὰ μιλήσωμε, Κυρία, γιὰ τὰ
χελιδόνια;

— Ναι! ναι, παιδιά μου, λέει ἡ Κυρία.

Κι ἔφυγαν ὅλοι μὲ χαρά.

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ χωριὸ ἦταν γεμάτο ἀπὸ
χελιδόνια;

— Στὴν ἐκκλησία γύρω εἶδα χίλια χελιδόνια...
ἔλεγε ἡ Κατίνα Νικολαΐδου.

— Κι ἔγὼ εἶδα ἔνα ζευγάρι ποὺ ἤρθε στὸ σπίτι
μας, ἔλεγε ὁ Κώστας ὁ Ρηγόπουλος.



— Καὶ σ' ἐμᾶς ἥρθε ἔνα ζευγάρι καὶ περιεργαζόταν καλὰ καλὰ τὴ φωλιά του, λέει ἡ Ζωὴ Κρητικοῦ.

— Καὶ σ' ἐμᾶς... καὶ σ' ἐμᾶς... φώναξαν τὰ περισσότερα παιδιά.

Καὶ μίλησαν δὲ τὰ παιδιά γιὰ τὰ πρόσχα-
ρα πουλάκια· γιὰ τὰ σπαθάτα χελιδόνια.

Πῶς είναι τὸ σπαδάτο — Τί ώραῖο μικρὸ κεφαλάκι!
χειδόνι Τί ώραῖα ἔξυπνα ματάκια!
Εἰδες ὅμορφη μυτίτσα; ἔλεγαν μερικὰ παιδιά.

— Τί ώραίο μαυρογάλαζο χρώμα άποπάνω! Τί ταιριαστὸ εἶναι τὸ κάτασπρο χρώμα ποὺ ἔχει στὸ στῆθος καὶ στὴν κοιλιά!

— Τί ώραίες μακριές φτερούγες! Σά σπαθιά κόβουν τὸν ἀέρα!

— Καὶ τί δημορφή οὐρά, ποὺ μοιάζει σὰν ψαλίδι, πρόσθεσε ή Ἀγγλατικά Θεοχάρη.

— Θὰ σᾶς μάθω ἔνα τραγουδάκι γιὰ τὰ καλά
μας χελιδόνια, εἶπε ἡ Κυρία.

38. Τὰ παιδιά στὴν ἀκρογιαλιά

Μιὰ ώραία μέρα τοῦ Ἀπρίλη τὰ παιδιά πῆγαν ἐκδρομὴ στὴ θάλασσα. Ὁ ἥλιος δὲν ἦταν οὕτε ἀδύνατος οὕτε καυτερός· χάιδευε ἀπαλά ἀπαλά τὰ παιδιά καὶ καθρεφτιζόταν στὴν ἥσυχη θάλασσα.

‘Ακίνητη σὰ λάδι εἶναι ἡ θάλασσα σήμερα, ἔλεγε ὁ δάσκαλος.

Μόνο ἔνα φλοὺ φλοὺ φλούτς φλού!... ἀκουγόταν. Κι ἔφτανε λίγο ὡς τὴν ἀμμουδιά καὶ πάλι ἔφευγε ἡ θάλασσα. Εἶναι ἡμερωμένη σήμερα ἡ θάλασσα ἀπὸ τὴν ἀνοιξιάτικη καλοσύνη!

Τὰ παιδιά στάθηκαν λίγο στὴν ἀκροθαλασσιά· ἔπειτα στρώθηκαν στὴν ἀμμουδιά γιὰ φαγητό. Τί ὅρεξη ποὺ είχαν! Ἡθελαν νὰ φᾶνε ὅλα τὰ φαγητά τους. ‘Ο δάσκαλος τοὺς φώναξε :

— Παιδιά! Ἑ! οἰκονομία! Τί θὰ φᾶμε τὸ ἀπόγεμα; Κι ἐδῶ δὲν ὑπάρχει τίποτε ν’ ἀγοράσωμε!

Κατὰ τὸ μεσημέρι ὁ ἥλιος ζέστανε πολύ· κάποια παιδιά μπῆκαν λίγο στὴν ἄκρη τῆς θάλασσας, κυνηγώντας μικρὰ ψαράκια ποὺ ἔφταναν ἔξω ἔξω. ‘Ο δάσκαλος τοὺς εἶπε πώς δὲν πρέπει νὰ μείνουν πολὺ στὸ νερό.

— Δὲν εἶναι ἀκόμη καλοκαίρι, τοὺς ἔλεγε.

Καὶ τὰ παιδιά, ποὺ βιάζονταν, ἔλεγαν :

— “Ἄχ! μὰ γιατί ἀργεῖ αὐτὸ τὸ καλοκαίρι;

Κι ἔτρεξαν γύρω στὸ δάσκαλό τους.

Μιά μαθήτρια, ή 'Ελένη Γρηγοροπούλου, άπάγγειλε ἔνα σχετικό ποιηματάκι ποὺ τῆς τὸ ἔμαθε ἡ γιαγιά της:

Μικρὸ ψαράκι μου καλό,
ποὺ τρέχεις μέσα στὸ γιαλό,
καὶ κάνεις παιχνιδάκια
μὲ τ' ἄλλα τὰ ψαράκια.

Πόσο θέλω νὰ σὲ φτάσω!
πόσο θέλω νὰ σὲ πιάσω!
"Α! τώρα δίχως ἄλλο,
στὸ χέρι θὰ σὲ βάλω!"

'Αλ. Κατακονζηρός

Τί ώραῖα, ποὺ τὸ ἔλεγε τὸ ποιηματάκι ἡ 'Ελένη. Θά λέγε κανεὶς πὼς μιλοῦσε στ' ἀληθινὰ σὲ κανένα ψαράκι.

Κάθισαν ἔπειτα στὴν ἀμμουδιά, ὁ δάσκαλος καὶ γύρω του ὅλα τὰ παιδιά. Ὁ δάσκαλος εἶπε στὰ παιδιὰ πολλὰ σχετικὰ μὲ τὴ ζωὴ τῶν ψαριῶν καὶ μὲ τὴν ἐργασία τῶν ψαράδων.







Στὸ τέλος τραγούδησαν κι αύτὸ τὸ ώραῖο
τραγουδάκι :

Γλυκὰ φυσάει ὁ μπάτης,
ἡ θάλασσα δροσίζεται.
Στὰ γαλανὰ νερά της
ὁ ἥλιος καθρεφτίζεται.

Γιὰ ίδες πῶς παίζουν μὲ χαρά,
πετώντας δίχως ἔγνοια,
ψαράκια μὲ χρυσὰ φτερὰ
σὲ κύματα ἀσημένια.

Γ. Δροσίνης

Τὸ ἀπόγεμα τὰ παιδιὰ μάζεψαν ἀχιβάδες
καὶ χρωματιστὰ βότσαλα.

Κι ἀργότερα γύρισαν στὸ σχολεῖο καὶ στὸ
σπίτι τους πολὺ εὐχαριστημένα.

39. Η Μεγάλη Έβδομάδα

Τὰ παιδιά μιλοῦν γιά τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Πλησιάζει ἡ Λαμπρή. Αύτές τις μέρες μαθαίνουν τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο ὅλες τὶς Ιστορίες γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ.

Προσέχουν πολὺ καὶ στὶς Ιστορίες ποὺ διαβάζουν τὰ παιδιά τῶν μεγάλων τάξεων.

Λυποῦνται πολὺ τὰ παιδάκια, ποὺ κακοὶ ἀνθρωποι βασάνισαν τόσο πολὺ τὸ Χριστό μας.

Δακρύζουν τὴ στιγμὴ ποὺ τοὺς διηγιέται ὁ δάσκαλος πῶς σταύρωσαν τὸν Κύριο, καὶ φαίνονται πολὺ θυμωμένα.

Μὰ πάλι μαλακώνουν, ἅμα ἀκοῦν τὸ Χριστὸν νὰ λέη: «Πατέρα! συχώρεσέ τους· δὲν ξέρουν τί κάνουν!».

Μαθαίνουν στὸ σχολεῖο νὰ ψέλνουν:

Ἄι γενεαὶ πᾶσαι
ὕμνον τῇ ταφῇ Σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου.

Ἐρραναν τὸν Τάφον
αἱ μυροφόροι μύρα
λίαν πρωὶ ἐλθοῦσαι.

Ἐτοιμασίες γιὰ τὴ Λαμπρή.

Απὸ τὴ Μεγάλη Πέμπτη
ἔπαψαν καὶ τὰ μαθήματα.

Στὰ σπίτια γίνονται πολλές έτοιμασίες γιὰ τὴ γιορτὴ τῆς Λαμπρῆς. Οἱ μητέρες ράβουν καινούρια φορέματα τῶν παιδιῶν· καθαρίζουν κι ἀσπρίζουν τὰ σπίτια· ζυμώνουν τὶς λαμπροκουλοῦρες καὶ βάφουν τὰ κόκκινα αύγα. Οἱ πατέρες ἀγοράζουν τὰ καινούρια παπούτσια καὶ καπέλλα γιὰ τὰ παιδιά.

Καὶ κάθε βράδυ νέοι καὶ γέροι, μητέρες καὶ παιδιά, παρακολουθοῦν τὶς δλονυχτίες στὴν ἐκκλησία.

Ξημέρωσε ἡ Μεγάλη Πα-
·Η θλιβερή μέρα.
ρασκευή.

·Απὸ πρωὶ πρωὶ ἡ γιαγιὰ μόιρολογοῦσε:

Σήμερα μαῦρος οὐρανός,
σήμερα μαύρη μέρα.

Σήμερα δλοι θλίβονται
καὶ τὰ βουνά λυποῦνται.

Δὲν εἰναι μονάχα ἡ ιστορία τῆς σημερινῆς
ἡμέρας θλιβερή! Καὶ ἡ ίδια ἡ μέρα σήμερα εἰναι
μισοσκοτεινιασμένη.

Οὐρανὸς ἀκατάστατος· δ ἀέρας δὲ σεὶ οὕτε
ἔνα φύλλο.

Γκλάν γκλάν, γκλίν γκλίν...

Ντάν... ντάν... ντίν... ντίν... χτυποῦν θλι-
βερὰ τῆς ἐκκλησίας οἱ καμπάνες.

‘Ο Ἐπιτάφιος

‘Απὸ πρωὶ πρωὶ πήγαιναν
στὴν ἐκκλησία ἀγόρια καὶ κο-
ρίτσια. “Ολα ἡταν φορτωμένα μὲ λουλούδια: Με-
νεξέδες, ἀνεμῶνες, βιολέτες, πασχαλιές εἰναι σω-
ρὸς ἐπάνω σ’ ἔνα τραπέζι.

Τί ώραῖα στολίδια ποὺ βγάζει ἡ γῆ!

Τὰ κορίτσια τῆς Πέμπτης καὶ τῆς “Ἐκτης
τάξης στολίζουν τὸν Ἐπιτάφιο.

Τὰ μικρότερα παιδιά τῶν ἄλλων τάξεων,
ἀγόρια καὶ κορίτσια, ἔτοιμάζουν τὰ λουλούδια
καὶ τοὺς τὰ δίνουν στὸ χέρι.

Τί ώραῖα ποὺ στολίστηκε ὁ Ἐπιτάφιος!

Τώρα ὅλα τὰ παιδιά τοῦ σχολείου κάνουν
κύκλο γύρω στὸν Ἐπιτάφιο καὶ ψέλνουν:

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι...



Στὴν δ-
‘Η περιφορά λονυχτία
τοῦ Ἐπιταφίου ὅλος ὁ κό-
σμος ἡταν στὴν ἐκ-
κλησία. Τὰ ἀγόρια
τοῦ σχολείου φοροῦ-
σαν τὴ φορεσιὰ τοῦ
προσκόπου.

Ἐψαλαν κι αὐτὰ
ἔνα μέρος ἀπὸ τὸν
Ἐπιτάφιο θρῆνο.

Ἐγινε ἔπειτα ἡ

περιφορὰ τοῦ Ἐπιτά-
φίου γύρω στὴν ἔκ-
κλησία καὶ στοὺς
δρόμους.

Πήρε δὲ παπᾶς
τὸ Εὐαγγέλιο στὰ
χέρια του καὶ προχώ-
ρησε πρὸς τὰ ἔξω.
Τέσσερα παλληκά-
ρια σήκωσαν ψηλὰ
τὸν Ἐπιτάφιο κι ἀκο-
λουθοῦσαν τὸν παπά.

Σταμάτησαν
στὴ μεγάλῃ εἰσοδῷ τῆς ἔκκλησίας. "Ολος δὲ κό-
σμος πέρασε κάτω ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιο. Ο παπᾶς
μὲ τοὺς ψάλτες ἔψελναν διαρκῶς. "Επειτα προ-
χώρησαν ὅλοι.

Ἐμπρὸς ἐμπρὸς βάδιζαν μερικὰ μεγάλα
παιδιὰ τοῦ σχολείου. Αύτὰ κρατοῦσαν τὸ Σταυρό,
τὰ μεγάλα φανάρια καὶ τὰ ἔξαπτέρυγα τῆς ἔκ-
κλησίας.

"Επειτα δὲ παπᾶς καὶ οἱ ψάλτες.

Ακολουθοῦσε δὲ Ἐπιτάφιος. Δεξιὰ κι ἀριστε-
ρὰ στὸν Ἐπιτάφιο πήγαιναν τὰ παιδιὰ τῶν μεγά-
λων τάξεων μὲ τὰ πολύχρωμα φαναράκια τους
ἀναμμένα. Ακολουθοῦσε ὅλος δὲ κόσμος μὲ μεγά-
λο σεβασμό.

Συχνὰ σταματοῦσαν κι δὲ παπᾶς ἔλεγε κά-
ποια εὐχή.



“Επειτα προχωροῦσαν δλοι ψέλνοντας :

“Ερραναν τὸν τάφον
αὶ μυροφόροι μύρα
λίαν πρωὶ ἐλθοῦσαι.

κι ἄλλοτε :

Κύριε ἐλέησον !
Κύριε ἐλέησον !
Κύριε ἐλέησον !

Κι οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας σήμαιναν λυ-
πητερά :

Ντὶν ντίν ...
Ντὰν ντίν ...
Ντὰν ντίν ...

Γύρισαν ἔπειτα στὴν ἐκκλησία· ὁ παπᾶς διά-
βασε ἔνα Εὐαγγέλιο· καὶ ἡ ἀκολουθία τελείωσε.



40. Ἡ Ἀνάσταση

Ἐφτασε τὸ Πάσχα.

Τὸ Σαββατόβραδο, στὶς 11 ἡ ὥρα, ἀρχισαν
γὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας.

Δὲ χτυποῦν λυπητερά, ὅπως χτές καὶ προ-
χτές. Χτυποῦν χαρούμενα· χτυποῦν γλυκά.

Ο Κώστας καὶ ἡ ἀδερφὴ του ἡ Ἐλενίτσα εἶναι
ἔτοιμοι γιὰ τὴν ἐκκλησία· φόρεσαν τὰ λαμπριά-
τικα φορέματα καὶ περιμένουν τὸν παπποὺ καὶ τὴ
γιαγιά· περιμένουν τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα νὰ
ντυθοῦν. Κρατοῦν στὰ χέρια τις ἄσπρες λαμπάδες
τους, στολισμένες μὲ τὰ χρυσόχαρτα. Τοὺς τις
ἔδωσε ὁ παπποὺς καὶ τοὺς εὐχήθηκε χρόνια πολλά.

‘Ο Κώστας λέει μὲ χαρά τὸ ποίημα τῆς Πα-
σχαλιᾶς ποὺ ἔμαθε στὸ σχολεῖο του :

*Ηρθε πάλ' ή Πασχαλιά!
Φέρνει ἀγάπη καὶ φιλιά,
φέρνει αὐγά, φέρνει κι ἀρνί,
Χριστός Ἀνέστη! Χριστιανοί.

Φτάνουν στην Ἑκκλησία. Ἡ ἐκκλησία είναι γε-
μάτη κόσμο.

‘Ο παπάς, μὲ δλόχρυση φορεσιά, στέκει έμπρός στήν Όραία Πύλη. Κρατά στὸ δεξὶ του χέρι μιὰ μεγάλη λαμπάδα καὶ στὸ ἀριστερὸ τὸ θυμιατό. Είναι πολὺ δημόρφος μὲ τὰ κάτασπρα μακριά.

του γένια. Φαίνεται σάν ἄγιος ὁ παπάς ! Καὶ ψέλνει... ψέλνει ἀγγελικά :

Δεῦτε λάβετε φῶς...

Μικροὶ καὶ μεγάλοι πλησιάζουν· κι ὁ καλὸς ὁ παππούλης δίνει σ' ὅλους ν' ἀνάψουν τις ἀσπρες τους λαμπάδες.

"Ἐπειτα λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Κλείνει τώρα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θυμιατίζει.

Τὸ ρολόι τῆς ἐκκλησίας ἀρχίζει νὰ χτυπᾷ ντάν ντάν ντάν..... 12 ἡ ὥρα !

Καὶ ὁ παππούλης ψέλνει :

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
Θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Χτυποῦν γοργὰ οἱ γλυκόλαλες καμπάνες.
Καὶ τὸ ἐλαφρὸ ἀεράκι παίρνει τὴ χαρούμενη φωνή
τους καὶ τὴ σκορπᾶ μακριά, πολὺ μακριά.

Στὸ σπίτι περιμένει ἡ ζεστὴ μαγερίτσα, πε-
ριμένουν τὰ κόκκινα αύγα !

Τσουγκρίζει ὁ παπποὺς κι ἡ γιαγιά !

Τσουγκρίζει ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα !

Τσουγκρίζει ὁ Κώστας κι ἡ Ἐλενίτσα !

Τσουγκρίζουν ὅλοι μὲ γέλια, μὲ χαρά !

— Χριστὸς Ἀνέστη !

— Ἀληθῶς Ἀνέστη ! ἀκοῦς δεξιὰ κι ἀριστερά.

Τὸ ἀπόγευμα, ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἀγάπη, οἱ χω-

ρικοὶ καὶ οἱ χωρικὲς ἔστησαν ὅμορφο χορὸ στὸ προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ κορίτσια καὶ τ' ἀγόρια χόρευαν κι ἔλεγαν αὐτὸ τὸ τραγούδι :

Τὰ κορίτσια τραγουδοῦσαν :

Ἐμπάτ', ἀγόρια, στὸ χορὸ
νὰ μάθετε τραγούδια,
τοῦτον τὸν ὅμορφο καιρό,
π' ἀνοίγουν τὰ λουλούδια.

Πᾶνε, πέρασαν τὰ χιόνια,
ἥρθανε τὰ χελιδόνια,
πάει, πέρασε ἡ μαυρίλα,
ἄνοιξαν καινούρια φύλλα.

Λά λα, λά λα, λα λα λά.
Λά λα, λά λα, λα λα λά.

Τ' ἀγόρια ἀπαντοῦσαν :

Μπάτε, κορίτσια, στὸ χορὸ
νὰ μάθετε τραγούδια,
τοῦτον τὸν ὅμορφο καιρό,
π' ἀνοίγουν τὰ λουλούδια.

Ν' ἀγναντέψωμε τ' ἀρνάκια,
π' ἀνεβαίνουν στὰ βουνά,
στὰ χλωρὰ τὰ χορταράκια,
σὲ λημέρια δροσερά.

Λά λα, λά λα, λα λα λά.
Λά λα, λά λα, λα λα λά.

41. Ἀνοιξιάτικη αύγή

Ἡ μητέρα τοῦ Βασιλάκη Μαργαρίτη τὸν ἔβλεπε ἔνα πρωὶ νὰ στριφογυρίζῃ στὸ κρεβάτι του.

— Εἰναι πρωὶ ἀκόμη! τοῦ λέει. Θὰ σὲ φωνάξω ἔγώ, παιδί μου, στὴν ὥρα σου.

Σὲ λίγο σηκώθηκε ὁ Βασιλάκης. Φάνηκαν οἱ ἀκτίνες τοῦ ἥλιου. Νά τες ψηλά στὸ καμπαναριό!

Ξύπνησαν κι ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ!

Στὸν ἔξωστη τοῦ σπιτιοῦ εἶναι μιὰ χελιδονοφωλιά. Τὰ χελιδονάκια ξύπνησαν πιὸ πρωὶ καὶ γλυκολαοῦν πλάι στὴ φωλιά τους. Ὁ Βασιλάκης τ' ἀκούει καὶ τρέχει νὰ ἐτοιμαστῇ.

Ξύπνησαν κι οἱ κότες καὶ κακαρίζουν στὴν αὔλη.

Ξύπνησαν καὶ τὰ κατσικάκια. Νά τα! πηδοῦν χαρούμενα γύρω στὴ μητέρα τους, ποὺ τρώει τρυφερὸ χορτάρι.

Ξύπνησε κι ἡ ἀγελάδα ποὺ εἶναι δεμένη κάτω στὴν αὔλη· μασᾶ ἄργα ἄργα· καὶ τὸ μοσχαράκι της μιὰ θηλάζει καὶ μιὰ ξεφωνίζει: μμμμμμμ....

Κι ὁ Βασιλάκης εἶναι ἔτοιμος. Νά τος! κάνει τὴν προσευχή του.

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ χτυπᾶ γλυκὰ γλυκὰ καὶ ἡ καμπάνα τῆς ἔκκλησίας.



Καὶ οἱ χωρικοὶ κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ
ξεκινοῦν γιὰ τὶς ἐργασίες τους.

Εἶναι Ἀνοιξῆ!

Οὕτε κρύο, οὕτε ζέστη χαρούμενος καιρός.

“Ολη ἡ φύση γελᾶ. ‘Ο οὐρανὸς εἶναι γαλανός. ‘Ο ἥλιος χρυσαφένιος. Τὰ δέντρα καταπράσινα. Τὰ λουλούδια μυρωδάτα. Οἱ πασχαλιές κι οἱ ἀκακίες μοσχοβιολοῦν· τὰ κλήματα ὅλο καὶ ἀπλώνουν πιὸ πέρα τὶς τρυφερές τους φυλλωσιές.

Οἱ χιλιόκλαδες περιπλοκάδες ἀνεβαίνουν βιαστικὰ στοὺς τοίχους καὶ ζώνουν τὰ δέντρα. Τὰ πουλάκια ζωηρά, τρελά, ἀκούραστα, χαιρετοῦν τὴν ἀνοιξιάτικη αὔγη καὶ γεμίζουν τὸν ἀέρα μὲ χαρούμενα τραγούδια.

‘Ο Βασιλάκης εἶναι κι αὐτὸς γεμάτος χαρά.

Τρώει μιὰ φέτα ψωμί, ποὺ τοῦ δίνει ἡ μητέρα του, καὶ βγαίνει στὸν ἔξωστη τοῦ σπιτιοῦ του. “Ἐχει ἔτοιμες ὅλες τὶς ἐργασίες τοῦ σχολείου του καὶ περιμένει νὰ χτυπήσῃ ἡ καμπάνα.

Κι ἐκεῖ ποὺ περιμένει, τραγουδᾶ σιγὰ σιγά:



Τώρα είν' Ἀπρίλης καὶ χαρά,
Τώρα είναι καλοκαίρι.
Τὸ λέν τ' ἀηδόνια στὰ κλαδιά
κι οἱ πέρδικες στὰ πλάγια.



Τὸ λέν κι οἱ κοῦκοι στὰ ψηλά,
ψηλὰ στὰ καταράχια.
Πᾶν τὰ κοπάδια στὰ βουνὰ
νὰ ξεκαλοκαιριάσουν.



Πᾶν κι οἱ τσοπάνηδες κοντά,
λαλώντας τὴ φλογέρα,
νὰ τὰ τυροκομήσουνε
καὶ τὴ νομὴ νὰ πάρουν.



Καὶ νὰ γιορτάσουν τοῦ Ἅγιωργιοῦ,
νὰ ρίξουν στὸ σημάδι.
Νὰ πιοῦν νερὸ ἀπ' τὸ βουνό,
νὰ πάρουν τὸν ἀγέρα.

(Δημοτικό)

42. "Ανοιξαν τὰ τριαντάφυλλα

Τελειώνει δὲ Ἀπρίλης. Ή χαρὰ τῆς ἄνοιξης εἰναι σκορπισμένη σ' ὅλον τὸν κόσμο. Τὰ παιδιά δὲ θέλουν νὰ ξεμακρύνουν ἀπὸ τὸν κῆπο τοῦ σχολείου. "Ολο σκαλίζουν καὶ καθαρίζουν τὰ λουόνδια. Οἱ βιολέτες χύνουν ὅμορφη μυρωδιά.

'Αλλὰ τώρα, ἔχουν μερικὲς μέρες ποὺ ὅλο γυρίζουν πλάι σὲ κάτι μικρὰ μικρὰ δεντράκια.

Καὶ τὰ κοιτάζουν· κι ὅλο ψάχνουν· κι ὅλο τὰ παρατηροῦν μὲ προσοχή· καὶ λένε τὸ ἔνα στὸ ἄλλο:

— Βλέπεις; "Έχουν ἀγκαθωτὰ κλαδιά. "Έχουν πράσινα φυλλαράκια, μὲ μικρὲς μικρὲς βελονίτσες ἀπὸ τὸ κάτω μέρος. Γύρω γύρω τὰ φύλλα ἔχουν κάτι δοντάκια σὰν πριόνι.

Τὰ παιδιά κάτι μετροῦν, κάτι λογαριάζουν.

Κάποια μέρα ξεφώνισαν:

— "Α! ἄ! ἄνοιξαν! ἄνοιξαν!...

"Ανοιξαν τὰ τριαντάφυλλα! Στολίστηκαν οἱ τριανταφυλλιές! Γέμισαν μὲ κόκκινα καὶ μυρωδάτα τριαντάφυλλα!... Δέτε τις πῶς καμαρώνουν! Τί χαριτωμένες ποὺ εἶναι!

"Αλλες ἔχουν κάτασπρα τριαντάφυλλα. Πιὸ πέρα, μόλις ἀνοίγουν τὰ ἐκατόφυλλα.

Μιὰ τριανταφυλλιὰ ἔχει ὀλοκίτρινα τριαντάφυλλα... "Αχ! τί ὡραῖα ποὺ μυρίζουν!

Σήμερα ὅλο στὸν κῆπο ἥθελαν νὰ εἶναι τὰ παιδιά.

Ἐκεῖ, πλάι στὶς τριανταφυλλιές, διάβασαν γιὰ τὰ τριαντάφύλλα. Μέτρησαν τὰ τριαντάφυλλα κάθε τριανταφυλλιάς. Ζωγράφισαν ώραια τριαντάφυλλα.

Ἐγραψαν στὰ τετράδια πότε ἄνοιξαν τὰ τριαντάφυλλα. Κάποια παιδιά ἔγραψαν πώς τὰ τριαντάφυλλα τοὺς ἀρέσουν πιὸ πολὺ ἀπ' ὅλα τὰ λουλούδια.

Ἐκαναν καὶ τριαντάφυλλα μὲ χαρτί. Εἶπαν πώς θὰ κάνουν ἄλλη μέρα καὶ μὲ πηλό· καὶ πώς θὰ ζητήσουν ἀπὸ τὰ μεγάλα παιδιά νὰ τοὺς τὰ χρωματίσουν.

Εἶπαν καὶ ποιήματα· καὶ τραγούδησαν αὐτὸ τὸ τραγουδάκι:

Τριαντάφυλλο κλειστὸ εἰδ' ἔνα παιδάκι.

Ἔταν τόσο γελαστό,
χαρωπὸ καὶ μυριστό,
τὸ τριανταφυλλάκι !
νέο τριαντάφυλλο, τριανταφυλλάκι !

— "Αχ, λουλούδι προφαντό ! εἶπε τὸ παιδάκι,
θὰ σὲ κόψω, δὲ βαστῶ !

— "Αν μὲ κόψης, σοῦ κεντῶ
τὸ μικρὸ χεράκι,
εἶπε τὸ τριαντάφυλλο, τὸ τριανταφυλλάκι.

Ξεκαρδίζεται, γελά τὸ τρελὸ παιδάκι
τὸ τραβᾶ, τὸ ξεκολλᾶ...

Τί άγκάθια! τί πολλὰ
στὸ μικρὸ χεράκι!

“Αχ! κακὸ τριαντάφυλλο, ᄂχ τριανταφυλλάκι!

Μετάφρασις Ἀγγ. Βλάχου

— Σήμερα ήταν η « μέρα τῆς τριανταφυλλιᾶς »
γιὰ τὸ σχολεῖο μας, ἔλεγαν τὰ παιδιά.



43. Ἡ πρωτομαγιά

Καλῶς τονε τὸ Μάη, τὸ χρυσομάη!
Μὲ τ' ἄνθη στολισμένος ἥρθες πάλι!
Μάη, χρυσομάη, Μάη μὲ δροσιές!

Πρωτομαγιά, τὰ λούλουδα γιορτάζουν
καὶ τὰ πουλιά τὰ ταίρια τους φωνάζουν,
τραγουδοῦν τὸ Μάη, Μάη! γύρω στὰ κλαδιά!

Αύτὸ τὸ τραγούδι τῆς πρωτομαγιᾶς ἔμαθαν
τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο.

Στὰ χωριά καὶ στὶς μικρὲς πολιτεῖες ὅλος
ὁ κόσμος βγαίνει τὴν πρωτομαγιὰ πρωὶ πρωὶ στὴν
ἔξοχή.

”Αλλοι πηγαίνουν νὰ χαροῦν τὸ Μάη τὸ βρά-
δυ τῆς παραμονῆς.

Οἱ κάμποι κι οἱ βουνοπλαγιές εἰναι στρωμέ-
νοι μὲ χαμομήλι καὶ παπαρούνες.

Μύρια πλουμιστά, χιλιόχρωμα λουλούδια
μυρώνουν τὸν ἀέρα.

Τὰ σχολεῖα ὅλα βγαίνουν στὴν ἔξοχή. Τὰ
παιδάκια, φορτωμένα μὲ τὰ φαγητά τους, εἰναι
ἔτοιμα πρωὶ πρωὶ. Ξεκινοῦν τραγουδώντας τὰ
τραγούδια τοῦ Μάη.

Μαζεύουν λουλούδια στὴν ἔξοχή· πλέκουν
στεφάνια· γυρίζουν τὸ βράδυ, φορτωμένα ἀπὸ μυ-
ρωδάτα ἀγριολούλουδα.





‘Ο Βασιλάκης Μαργαρίτης πέρσι γιόρτασε τὸ Μάη σὲ μιὰ πόλη. Ἀκοῦστε τί λέει γιὰ τὴ γιορτὴ τῆς πρωτομαγιᾶς στὴν πόλη.

Τὸ ἀπόγεμα, ἔλεγε, τὰ ἀνθοπωλεῖα ἦταν γεμάτα στεφάνια, μυρωδάτα τριαντάφυλλα καὶ ωραῖες βιολέτες.

Πολλὲς οἰκογένειες βγῆκαν περίπατο στὶς κοντινὲς ἔξοχὲς ἢ στὶς πλατεῖες.

Οἱ δρόμοι ἦταν γεμάτοι ἀνθρώπους· ἄλλοι πήγαιναν κι ἄλλοι γύριζαν.

“Ολοι κρατοῦσαν λουλούδια στὰ χέρια· ποιὸς λίγα καὶ ποιὸς πολλά. ”Αλλοι βαστοῦσαν στεφάνια κι ἄλλοι μεγάλες ἀνθοδέσμες.

“Ολοι ἦταν καλοδιάθετοι· ὅλοι ἔλεγαν χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.

Καὶ ἄλλα πολλὰ ἔλεγε ὁ Βασιλάκης.

44. Ἡ μυρμηγκιά

Οι παράξενοι δια-
βάτες τοῦ κήπου.
Φαίνονται πιὸ ὅμορφα· εἰναι πιὸ πράσινα καὶ στέ-
κονται πιὸ ζωηρά· Ὁ ἥλιος τὰ χαῖδεύει ἀπαλά
ἀπαλά!

Στὸ δεύτερο διάλειμμα, τὰ παιδιά τῆς Τρί-
της τάξης εἰναι ἀναστατωμένα· ὅλα φωνάζουν:

— Παράξενοι διαβάτες περνοῦν ἀπὸ τὸν κῆπο
μας! Ἀνοίγουν δρόμο ἀνάμεσα στὶς βραγιές μας
καὶ φεύγουν καὶ πηγαίνουν κι ἔρχονται! Περνοῦν
πλῆθος! Δὲν τοὺς βλέπετε;

Κανένα παιδί δὲν ἔβλεπε τίποτε· ἔνα παιδί
ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη τοὺς λέει:

— Τί πάθατε; ὄνειρα βλέπετε;

— Ἐλάτε νὰ δῆτε, φώναζαν τὰ παιδιά τῆς
Τρίτης.

Καὶ μὲ τὶς παλάμες στὰ γόνατα ἔσκυβαν
ὅλα κάτω στὸ χῶμα τοῦ κήπου καὶ κάτι παρακο-
λουθοῦσαν μὲ πολλὴ προσοχή.

Πέρασαν καὶ τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας ἀπὸ
τοὺς κήπους. Τί νὰ δοῦν! Τί σωρὸ ἐπισκέπτες!

Καλὲ τί ἦταν αὐτό; Ποῦ βρέθηκαν τόσα μυρ-
μήγκια; Μυρμήγκια μαῦρα, μυρμήγκια μακριά,
μυρμήγκια μὲ φτερά!

Ἐβρεξε τὴν περασμένη νύχτα·
σήμερα τὰ ἄνθη στοὺς κήπους

τοῦ σχολείου καὶ στὶς γλάστρες

φαίνονται πιὸ ὅμορφα· εἰναι πιὸ πράσινα καὶ στέ-

κονται πιὸ ζωηρά· Ὁ ἥλιος τὰ χαῖδεύει ἀπαλά
ἀπαλά!

Στὸ δεύτερο διάλειμμα, τὰ παιδιά τῆς Τρί-
της τάξης εἰναι ἀναστατωμένα· ὅλα φωνάζουν:

— Παράξενοι διαβάτες περνοῦν ἀπὸ τὸν κῆπο
μας! Ἀνοίγουν δρόμο ἀνάμεσα στὶς βραγιές μας
καὶ φεύγουν καὶ πηγαίνουν κι ἔρχονται! Περνοῦν
πλῆθος! Δὲν τοὺς βλέπετε;

Κανένα παιδί δὲν ἔβλεπε τίποτε· ἔνα παιδί
ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη τούς λέει:

— Τί πάθατε; ὄνειρα βλέπετε;

— Ἐλάτε νὰ δῆτε, φώναζαν τὰ παιδιά τῆς
Τρίτης.

Καὶ μὲ τὶς παλάμες στὰ γόνατα ἔσκυβαν
ὅλα κάτω στὸ χῶμα τοῦ κήπου καὶ κάτι παρακο-
λουθοῦσαν μὲ πολλὴ προσοχή.

Πέρασαν καὶ τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας ἀπὸ
τούς κήπους. Τί νὰ δοῦν! Τί σωρὸ ἐπισκέπτες!

Καλὲ τί ἦταν αὐτό; Ποῦ βρέθηκαν τόσα μυρ-
μήγκια; Μυρμήγκια μαῦρα, μυρμήγκια μακριά,
μυρμήγκια μὲ φτερά!

Γιατί τὰ μυρμήγκια
έργαζονται σήμερα
βιαστικά κι ἀνήσυχα.
πού πηγαίνουν.

"Όλα τὰ παιδιά τὰ παρακο-
λουθοῦν τώρα μὲ προσοχή. Κοι-
τάζουν ἀπὸ ποῦ ἔρχονται καὶ
"Όλα τὰ μυρμήγκια βγαίνουν
μέσα απ' τὸ χῶμα! Βγαίνουν μέσα απὸ τό...
σπίτι τους. Θύρα τοῦ σπιτιοῦ τους είναι μιὰ τρύπα
στρογγυλή· μόλις χωρεῖ ἐνα μικρὸ δάχτυλο ἔκει
μέσα.

Γύρω της ἔχουν σωριάσει χῶμα χοντρό, κρι-
σαρισμένο· καὶ βγάζουν ἀπὸ μέσα σπόρους: σιτά-
ρι, κριθάρι, κεχρί. Τοὺς ἀπλώνουν στὸν ἥλιο.

Κι ἔργαζονται τὰ μυρμήγκια γρήγορα γρή-
γορα κι ἀνήσυχα· δὲ σταματοῦν καθόλου, δὲ φο-
βοῦνται ἀπὸ τὰ τόσα παιδιά, πού, σκυφτὰ ἐπάνω
τους, τὰ παρακολουθοῦν.

— Γιατί, Κύριε, τοὺς βγάζουν ἔξω τοὺς σπό-
ρους; ρώτησε δὲ Γιάννος τὸ δάσκαλό του.

“Όλα τὰ παιδιά μαζεύτηκαν γύρω, ν' ἀκού-
σουν.

— Θὰ τὸ βρῆτε μόνα σας, παιδιά μου, ἅμα προ-
σέξετε, λέει δὲ δάσκαλος.

— Νὰ σκάψωμε μὲ ἐνα ξυλάκι γιὰ νὰ ίδοῦμε τί¹
συμβαίνει, εἶπε ἐνα παιδί.

“Αλλο εἶπε:

— “Οχι, θὰ τοὺς χαλάσωμε τὸ σπίτι τους.

‘Ο δάσκαλος εἶπε:

— “Οχι, παιδί μου, δὲν είναι σωστὸ νὰ χαλά-
σωμε τὸ σπίτι τους ἀπὸ περιέργεια δική μας. ”Αν

προσέξετε καλύτερα, θὰ βρήτε μόνα σας τὸ λόγο ποὺ ἀνάγκασε τὰ μυρμήγκια νὰ βγάλουν τὶς τροφές τους καὶ νὰ τὶς ἀπλώσουν στὸν ἥλιο. Νά! πάρτε ἔνα σπόρο σιταριοῦ ἀπ' αὐτοὺς ἐδῶ καὶ κοιτάξτε τον! Εἶναι σὰν ἔκείνους ποὺ ἔχομε μέσα στὴν τάξη γιὰ νὰ κάνωμε λογαριασμούς;

— "Οχι, ὅχι! εἶπαν πολλὰ παιδιά· αὐτὸς εἶναι φουσκωμένος· εἶναι μαλακός· αὐτὸς εἶναι μουσκεμένος!..."

— Θὰ πέρασε μέσα ἡ βροχή, λέει ὁ Γιάννος, καὶ θὰ βράχηκαν οἱ ἀποθῆκες τῶν μυρμηγκιῶν... "Ετσι... ἔτσι βράχηκε κι ὁ σανός μας ἀπόψε στὸ ὑπόγειο, ποὺ πέρασαν μέσα τὰ νερά..."

— Καὶ γιατὶ νὰ τοὺς βγάλουν ἔξω τοὺς σπόρους; ρωτᾶ ἡ "Αννα.

— Νὰ τοὺς στεγνώσουν, καημένη! Δὲν τὸ καταλαβαίνεις; ἀπάντησε ἡ "Ολγα.

Τὰ παιδιά παρατηροῦσαν πολλὴ ὥρα τὰ μυρμήγκια.

"Ἐπειτα ἔπαιξαν κι ἔνα σχετικὸ παιχνιδάκι:

"Ἐνα παιδί ἔκανε τὸ μυρμήγκι· ἄλλο παιδί ἔκανε τὸν κύριο.

Κι ἔλεγαν:

'Ο Κύριος: Ποῦ πηγαίνεις, μύρμηγκα,
μ' ἔνα φόρτωμα τρανό;
Πές μας, ποῦ εἰν' τὸ σπίτι σου,
μύρμηγκά μου δουλευτή;

- ‘Ο Μύρμηγκας : Γιὰ νὰ βρῆς τὸ σπίτι μου,
 πέντε όργιές θὰ προχωρήσης,
 καὶ μιὰ τρύπα θ’ ἀπαντήσῃς.
 ’Απ’ τὴν τρύπα κατεβαίνεις
 καὶ σ’ ἔφτὰ κατώγια μπαίνεις.
- ‘Ο Κύριος : Κι εἰναι κεῖ τὸ σπίτι σου,
 μύρμηγκα κουβαλητή;
- ‘Ο Μύρμηγκας : Κεῖ εἰν’ τοῦ μύρμηγκα τὸ σπίτι,
 δίχως πόρτα καὶ φεγγίτη!
 Σκοτεινὸν ’ναι, σὰν κρυψώνας,
 μὰ ζεστό, σὰν ἀχυρώνας!
- ‘Ο Κύριος : Καὶ τί κάνεις μεσ’ στὸ σπίτι σου,
 μύρμηγκά μου παλληκάρι;
- ‘Ο Μύρμηγκας : Τρῶγω, πίνω μέσ’ στ’ ἀμπάρι
 τὸ Γενάρη, τὸ Φλεβάρη,
 ἀπ’ ὅσα μάζεψα τὸν Ἀλωνάρη!

Z. Παπαγωνίου (Δραματοποίησις Χ. Δ.)

Κατὰ τὸ ἀπόγεμα, λίγο πρὶν νὰ τελειώσῃ τὸ μάθημα, θυμήθηκαν τὰ παιδιὰ νὰ δοῦν τὶ ἀπόκαναν τὰ μυρμήγκια.

Καὶ πῆγαν πάλι γύρω ἀπὸ τὴν φωλιὰ τῶν μυρμηγκιῶν. Ἡταν ἡ ὥρα ποὺ λίγα μυρμήγκια ἔσερναν μέσα τοὺς τελευταίους σπόρους. Ἀπὸ δυὸ δυὸ μυρμήγκια μαζὶ τραβοῦσαν μέσα κάτι μεγάλους σπόρους ἀραποσίτια.

Τελείωσε ἡ δουλειά τους.

45. Τὰ παιδιά διαβάζουν

Τὴν ἄλλη μέρα ἔγινε στὴν τάξη πολλὴ συζήτηση γιὰ τὰ μυρμήγκια. Τὰ παιδιά διηγήθηκαν δσα εἰδαν. Τρία παιδιά, ποὺ ἦταν ἄρρωστα κι ἔλειπαν χτές ἀπὸ τὸ μάθημα, ἀκουσαν μὲ περισσότερη περιέργεια.

Διάβασαν ἔπειτα παραμύθια καὶ ἴστορίες καὶ ποιήματα γιὰ τὰ μυρμήγκια.

“Ἄλλες διάβασαν τὰ παιδιά κι ἄλλες τοὺς τὶς διάβασε ὁ δάσκαλος.

“Ἐνα παραμύθι ποὺ διάβασαν, ἔλεγε πώς τὰ μυρμήγκια δὲν ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅπως εἰναι σήμερα.

“Ἔταν κι αὐτὰ ἄνθρωποι ἦταν μάλιστα καλοὶ κι ἀκούραστοι γεωργοί· ποτὲ δὲν παραμελοῦσαν τὶς ἐργασίες τους. Ἄλλα εἶχαν τὴν κακὴ συνήθεια νὰ μὴ μένουν εύχαριστημένα ἀπὸ τὶς δικές τους σοδειές. Δὲν τοὺς ἦταν ἀρκετά, δσα πολλὰ κι ἀν ἔπαιρναν ἀπὸ τὰ κτήματά τους· καὶ σὲ κάθε εὔκαιρια ἄρπαζαν καὶ κάτι ἀπὸ τοὺς καρποὺς κι ἀπὸ τὰ δπωρικὰ τῶν γειτόνων καὶ τὰ τοποθετοῦσαν στὶς δικές τους ἀποθῆκες.

Δὲν ἦταν καλὸ πράγμα ἡ πλεονεξία τῶν μυρμηγκιῶν καὶ γι’ αὐτὸ τὰ τιμώρησε ὁ Θεὸς. Τοὺς ἄλλαξε τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἔκανε ὅπως εἰναι σήμερα, γιὰ νὰ βλέπουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ μὴν τολμοῦν νὰ βάλουν χέρι σὲ ξένο πράγμα!

Ιστορίες γιά τά μυρμήγκια

Μιά τὸν βλέπει, δυὸς τὸν βλέπει
δ Δημιουργός!
Μεσ' στὴν κτίση του δὲν πρέπει
τέτοιος γεωργός.

Γι' αύτό, πίσω τοῦ τραβάει
γνώση καὶ ψυχὴ
καὶ μυρμήγκι τόνε κάνει
μὲσ' στὴν ἔξοχήν.

Γ. Βιζυηνὸς (‘Απόσπασμα)

Κι ένας ἄλλος μύθος μιλοῦσε γιὰ τὸ μυρμήγκι· ἔλεγε πῶς αύτὸς κι ἄλλη φορὰ φέρθηκε ἀσχῆμα στὸν τζίτζικα, τὸν τραγουδιστὴ τοῦ καλοκαιριοῦ.



Σὲ ἄλλη ἱστορία ἥβραν πώς τὸ μυρμήγκι
δὲν εἶναι μόνο ἐργατικὸ καὶ ἀκούραστο, ἀλλὰ ἔχει
καὶ καλοσύνες.

Κινδύνευε μιὰ φορὰ ἔνα μυρμήγκι νὰ πνιγῇ
μέσα σὲ ἔνα ρυάκι, ἔλεγε μιὰ ἱστορία ποὺ διάβα-
σαν. Τὸ εἶδε μιὰ πέρδικα καὶ τὸ λυπήθηκε· ἔριξε
μέσα στὸ ρυάκι ἔνα μικρὸ κλαδί· τὸ μυρμήγκι ἀνέ-
βηκε ἐπάνω τὸ ρυάκι, τρέχοντας, παράσυρε πρὸς
τὴν ὅχθη τὸ κλαδὶ καὶ τὸ μυρμήγκι σώθηκε.

"Ἐπειτα ἀπὸ λίγες μέρες ἔνας κυνηγὸς ση-
μάδευε μὲ τὸ ὅπλο του τὴν πέρδικα. Τὸ μυρμήγκι
τὸν εἶδε καὶ τὸν κέντησε δυνατὰ στὸ πόδι· ὁ κυ-
νηγὸς ἔκανε νὰ φυλαχτῇ· ἡ πέρδικα εἶδε τὴν κί-
νηση, πέταξε μακρὶ καὶ σώθηκε.

Πολὺ εὔχαριστησε τὰ παιδιὰ καὶ μιὰ ἱστο-
ρία, ποὺ ἔλεγε γιὰ τὸ γεῦμα τοῦ μύρμηγκα:

Εἶχε βγῆ τὸ πρωὶ περίπατο λίγο πιὸ πάνω,
στὸ μικρὸ δάσος, δὲ κὺρ Βαγγέλης μὲ τὸ γιό του
τὸ Θωμᾶ.

Κάθισαν κάτω ἀπὸ ἔνα πεῦκο· ἔβλεπαν
κάτω τὰ σπίτια καὶ τοὺς δρόμους· ἔβλεπαν τοὺς
ἀνθρώπους νὰ πηγαίνουν καὶ νὰ ἔρχωνται. "Ἐβλε-
παν στὸ λιμάνι τὰ καΐκια ν' ἀράζουν ἢ νὰ ξεκι-
νοῦν γιὰ τὰ μακρινὰ ταξίδια. "Ἐβλεπαν τὶς ψαρό-
βαρκες, πέρα βαθιὰ στὴ θάλασσα, ν' ἀρμενίζουν
μὲ τὸ πρωινὸ ἀεράκι. "Ακουγαν στὴν πλαγιὰ τοῦ
βουνοῦ τ' ἀρνάκια νὰ βελάζουν καὶ τὸ βοσκὸ νὰ
παιζῃ τὴ φλογέρα.

Κάποια στιγμή ἔρριξαν τὴ ματιά τους ἐμπρὸς στὰ πόδια τους.

Εἶδαν πολλὰ μυρμήγκια νὰ τρέχουν γύρω, δεξιά, ἀριστερά, ἀπάνω, κάτω. Ἀπὸ κάθε μεριά ἔτρεχαν ἀκούραστα καὶ βιαστικά. Πάντα είχαν κάτι στοὺς ὄμους ἢ ἀναζητοῦσαν νὰ βροῦν κάτι.

— Εγὼ ξέρω τί θὰ φᾶνε σήμερα τὸ μεσημέρι τὰ μυρμήγκια, ἔλεγε στὸ γιό του ὁ κύριος Βαγγέλης.

— Πῶς τὸ ξέρεις, πατέρα; ρώτησε ὁ γιός.

— Βέβαια, παράξενο είναι, εἶπε ὁ πατέρας· ἀλλὰ ξλα νὰ τὸ βροῦμε μαζί.



Τὸ κυνήγι τοῦ μύρμηγκα. Λίγο πιὸ πέρα εἶδαν μιὰ μικρὴ κάμπια. Ἀπλωνε καὶ μάζευε διαρκῶς τὸ σῶμα τῆς, ποὺ ἦταν γεμάτο κόμπους καὶ τρίχες.

Πρόβαλλε τὸ κεφάλι τῆς, ἔσειε δύο μικρὲς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ τῆς ἐδῶ καὶ κεῖ, καὶ κανόνιζε κατὰ ποὺ θὰ γυρίσῃ. Καὶ ὅλο προχωροῦσε, ὅλο μάζευε, ὅλο ἀπλωνε τὸ σῶμα τῆς.

Ἐνας μύρμηγκας τὴν πλησιάζει καὶ τὴν ἀγγίζει μὲ τὴν προβοσκίδα του. Τὴν τριγυρίζει· ἀνεβαίνει στὸ σῶμα τῆς· κατεβαίνει· καὶ τέλος τὴ σέρνει μαζί του.

— Μὰ ἡ κάμπια εἰναι 5-6 φορὲς μακρύτερη καὶ ἀρκετὰ χοντρότερη ἀπὸ τὸ μύρμηγκα, λέει ὁ Θωμᾶς. Πῶς θὰ τὴ σηκώσῃ ὁ μύρμηγκας;

— Ἐχει καὶ ἔνα σωρὸ πόδια, λέει ὁ πατέρας, κι ὅλο σκαλώνει κάπου· ὅλο πιάνεται καὶ προσπαθεῖ νὰ ξεφύγῃ. Ἀς προσέξωμε ὅμως νὰ δοῦμε. Ὁ μύρμηγκας δὲ διστάζει· δὲν τὴν ἀφήνει ἐλεύθερη οὔτε στιγμή· ὅλο τὴν τραβᾶ, ὅλο τὴ σέρνει μακρύτερα. Τὴν ἀνεβάζει σὲ ξερὰ κλαδάκια καὶ σὲ πέτρες· τὴν περνᾶ ἀνάμεσα ἀπὸ τις ξερὲς βελόνες τῶν πεύκων. Τὴν ἀφήνει κάποτε καὶ σταματᾶ νὰ ξεκουραστῇ. Ἐπειτα τὴν παίρνει πάλι καὶ τὴ σέρνει.

Περνοῦν δίπλα του ἄλλα μυρμήγκια· τὸν βλέπουν, ἀλλὰ κανένα δὲν τὸν ἐνοχλεῖ· κανένα δὲν προσέχει τὴν ἐργασία του· κανένα δὲ ζηλεύει

τὸ κυνήγι του· ἔχουν τὴ δική τους ἐργασία· τρέ-
χουν γιὰ τὸ δικό τους σκοπό.

Σὲ λίγο δ μύρμηγκας ἀφήνει
"Εφυγε δ μύρμη-
γκας; Ποῦ πῆγε;
τὴν κάμπια καὶ φεύγει.
— Θὰ κουράστηκε, πατέρα, εἶπε
δ γιός, καὶ θὰ τὴν ἄφησε.

— Μπά... δὲν ἦταν αὐτό!... εἶπε χαμογελών-
τας δ πατέρας.

— Ποῦ πῆγε τότε δ μύρμηγκας, πατέρα; ρώ-
τησε μὲ περιέργεια δ γιός.

— Προχώρησε λίγο ἀπάντησε δύο ἄλλους
μύρμηγκες· τοὺς πλησίασε· ἔβαλαν κι οἱ τρεῖς τὰ
κεφάλια τους πολὺ κοντά τὸ ένα μὲ τὸ ἄλλο.
Κάτι θὰ εἰπαν βέβαια, ἀλλὰ ποιός νὰ τὸ ἀκούσῃ;

— Καὶ τώρα;

— Νά! ἔρχονται κι οἱ τρεῖς. Σηκώνουν τὸ κυ-
νήγι ἐλαφρὰ καὶ τὸ μεταφέρουν στὴ φωλιά τους.

— "Α! Καλὸ φαῖ θὰ φᾶνε σήμερα.... λέει δ
θωμᾶς.

Άπὸ δλες τὶς μεριὲς φτάνουν μυρμήγκια·
ἄλλα φορτωμένα κι ἄλλα δχι.

Θὰ ἔλεγες πῶς χτύπησε κανένα κουδούνι
καὶ τὰ μάζεψε δλα.

Ήταν δὰ καὶ μεσημέρι.

Τὰ παιδιά διάβασαν ἔπειτα αὐτὸ τὸ ποίημα:

Τὰ τρία μυρμήγκια

Μικρὸ μυρμήγκι, τόσο δὰ μικρούτσικο,
ρεβίθι μεγαλούτσικο,
νὰ σύρη δὲν μποροῦσε, μὲ τὸ στόμα του,
μὲ τὰ πόδια, μὲ τὸ σῶμα του.

Δὲν τὸ μποροῦσε. Μὰ δὲν ἀπελπίστηκε.

Σὲ πέτρα συλλογίστηκε,
ψηλὴ ν' ἀνέβῃ· κι ἔτσι τὰ ματάκια του
δυὸ βλέπουν ξαδερφάκια του.

Τρεχάτο κατεβαίνει, σὰν πετούμενο·
κι αὐτὰ τοὺς λέει χαρούμενο:

— Ἐλάτε! ἔνα χέρι νὰ μοῦ δώσετε,
κάτι βαρὺ μαζί μου νὰ σηκώσετε...

Κι οἱ τρεῖς τους τώρα πᾶνε στὴ φωλίτσα τους
τὸ σπόρο· κι ἡ καρδίτσα τους
παντοτινὰ νὰ ζοῦν μ' ἀγάπη δρκίστηκε.
Καὶ πιὰ ποτὲ κανείς τους δὲ χωρίστηκε

Γ. Περγαλίτης

Τὰ παιδιὰ ἔκαναν καὶ διάφορες ἄλλες συζητήσεις σχετικὲς μὲ τὰ μυρμήγκια καὶ μὲ τὶς ἐργασίες τους. Ζωγράφισαν πολλὲς σκηνὲς ἀπ' ὅσα εἶδαν καὶ διάβασαν· ἔκαναν λογαριασμούς.

Κι ἔκλεισε ἡ συζήτηση γιὰ τοὺς παράξενους διαβάτες τοῦ σχολικοῦ κήπου.

46. "Ένα έξοχικό κτήμα

(Πάπιες - Χῆνες)

Κάποια μέρα τὰ παιδιά τοῦ σχολείου πήγαν περίπατο σ' ἔνα έξοχικό κτήμα. Τί ώραία ποὺ ἦταν ἐκεῖ! Δέντρα· δέντρα πολλά.

Κατὰ τὸ βοριὰ εἶναι φυτεμένα στὴ γραμμὴ μαυροπράσινα κυπαρίσσια.

Σὲ ὅλες τὶς ἄκρες εἶναι βάτα ἀγκαθερὰ καὶ ἀθάνατοι μὲ σκληρὲς βελόνες.

Καὶ μέσα στὸ κτήμα εἶναι ἄλλα δέντρα. Εἰναι ὅλα φυτεμένα σὲ ἵσιες γραμμές. Ἐλιές, ἀχλαδιές, ροδακινιές· ὅλες φορτωμένες λουλούδια, μοιάζουν σὰ νυφοῦλες στολισμένες.

Σὲ μιὰ μεγάλη ἔκταση ἦταν ὅλο μυγδαλιές. Δώδεκα γραμμὲς ἀπὸ μυγδαλιές· κι ἀπὸ 8 μυγδαλιές σὲ κάθε γραμμὴ. Κάθε γραμμὴ 20 βήματα μακριὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη· ὅλες ἦταν μισοπράσινες· μερικὲς εἶχαν ἀκόμη καὶ ἄνθη· ὁ τόπος ἦταν σὰν χιονισμένος ἀπὸ τὰ ἄνθη τους, ποὺ ἔπεφταν διαρκῶς.

Κατὰ τὸ νοτιὰ καμαρώνουν οἱ λεμονιές μὲ τὰ κίτρινα λεμόνια κι οἱ πορτοκαλιές μὲ τ' ἀσπροκίτρινα λουλούδια.

Κάτω ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ δέντρα εἶναι καταπράσινες βραγιές μὲ λαχανικά.

Τὰ παιδιά παιρνουν
στά χέρια μιὰ πάπια
και μιὰ χήνα.

παιδιά γιά νὰ χαροῦν.

“Ετσι κι ἔγινε· ἀπὸ μακριὰ ἀκούστηκε πὶ πὶ
πὶ! πὰ πὰ πά! χ... χ... χ... χίιι!

‘ Καὶ ἡ λίμνη φαινόταν κάτασπρη.

“Ηταν γεμάτη πάπιες καὶ χῆνες! Τί χαριτω-
μένα ποὺ κολυμποῦσαν· βουτοῦσαν βαθιὰ στὸ
νερό. ”Εσπρωχναν πίσω τὸ νερὸ μὲ τὰ πόδια κι
ἔφταναν πάνω πάνω, μασώντας κάτι ἡ χτυπών-
τας τὴν πλατιά τους μύτη!

‘ Ο φύλακας ἔπιασε μιὰ πάπια· τὴν ἔδωσε σὲ
μιὰ δμάδα παιδιῶν, ποὺ τοῦ τὴ ζήτησαν· τοῦ ἔλε-
γαν πώς ἥθελαν νὰ τὴν παρατηρήσουν καλύτερα.
Καὶ μιὰ χήνα τὴν ἔδωσε σὲ ἄλλη δμάδα.

Πόσα πράγματα εἶδαν τὰ παιδιά!

Τί πυκνὰ καὶ μαλακὰ πούπουλα! Τί σκληρὴ
κίτρινη μύτη: στὴν πάπια μακρύτερη καὶ πλατύ-
τερη· στὴ χήνα κοντύτερη καὶ πιὸ σουβλερή. Τί
κιτρινοκόκκινα πόδια, δίχως φτερά! Τί λεπτὸ δερ-
ματάκι τυλίγει κι ἐνώνει τὰ δάχτυλα! Καὶ τὸ πε-
ρίεργο εἶναι, ποὺ ἀν καὶ βγῆκαν τώρα δὰ ἀπὸ τὸ
νερό, δμως δὲ φαίνονται καθόλου βρεγμένες!

Τὰ παιδιά τὶς παράδωσαν στὸ φύλακα καὶ
τὸν εὐχαρίστησαν. Ἐκεῖνος τὶς ἀφησε ἔλεύθερες.
Καὶ τὰ παιδιά ξεκαρδίστηκαν στὰ γέλια, καθὼς τὶς
ξβλεπαν νὰ περπατοῦν... σειώντας καὶ λυγώντας...

Πιὸ πέρα εἶναι μιὰ λίμνη.
‘ Ο φύλακας σύστησε στὸ δά-
σκαλο νὰ ὁδηγήσῃ ἔκει τὰ

παιδιά γιά νὰ χαροῦν.

πὶ πὶ! πὰ πὰ πά! χ... χ... χ... χίιι!

‘ Καὶ ἡ λίμνη φαινόταν κάτασπρη.

“Ηταν γεμάτη πάπιες καὶ χῆνες! Τί χαριτω-
μένα ποὺ κολυμποῦσαν· βουτοῦσαν βαθιὰ στὸ

νερό. ”Εσπρωχναν πίσω τὸ νερὸ μὲ τὰ πόδια κι
ἔφταναν πάνω πάνω, μασώντας κάτι ἡ χτυπών-
τας τὴν πλατιά τους μύτη!

‘ Ο φύλακας ἔπιασε μιὰ πάπια· τὴν ἔδωσε σὲ
μιὰ δμάδα παιδιῶν, ποὺ τοῦ τὴ ζήτησαν· τοῦ ἔλε-
γαν πώς ἥθελαν νὰ τὴν παρατηρήσουν καλύτερα.
Καὶ μιὰ χήνα τὴν ἔδωσε σὲ ἄλλη δμάδα.

Πόσα πράγματα εἶδαν τὰ παιδιά!

Τί πυκνὰ καὶ μαλακὰ πούπουλα! Τί σκληρὴ
κίτρινη μύτη: στὴν πάπια μακρύτερη καὶ πλατύ-
τερη· στὴ χήνα κοντύτερη καὶ πιὸ σουβλερή. Τί

κιτρινοκόκκινα πόδια, δίχως φτερά! Τί λεπτὸ δερ-
ματάκι τυλίγει κι ἐνώνει τὰ δάχτυλα! Καὶ τὸ πε-
ρίεργο εἶναι, ποὺ ἀν καὶ βγῆκαν τώρα δὰ ἀπὸ τὸ

νερό, δμως δὲ φαίνονται καθόλου βρεγμένες!



"Ετρεχαν μακραίνοντας τὸ λαιμὸν καὶ ξεφωνίζοντας. Καὶ κουνώντας δόλο τους τὸ σῶμα δεξιὰ κι ἀριστερά, κατέβηκαν στὴ λίμνη.

"Ολα τὰ παιδιά εἰναι γύρω στὴ λίμνη· κοιτάζουν καὶ γελοῦν· πετοῦν ψωμάκια μέσα. Μὰ τὰ ψωμάκια δὲν προφταίνουν νὰ κατεβοῦν κάτω· τὰ κυνηγοῦν καὶ τ' ἀρπάζουν οἱ χῆνες κι οἱ πάπιες!

Πολλὴ ὥρα πέρασαν ἔτσι τὰ παιδιά. Πολλὰ παιδιά κάθισαν σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ ζωγράφισαν πάπιες καὶ χῆνες. Μιὰ δμάδα ἀπὸ ἀγόρια καὶ κορίτσια σχεδίαζε πάπιες καὶ χῆνες καθισμένες στὴν ἀμμουδιά, ποὺ ἦταν γύρω στὴ λίμνη.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὰ παιδιά διάβασαν ἔνα ποιηματάκι σχετικό· τὸ ἕφτιασε δάσκαλός τους.



”Ω ! οἱ πάπιες, πὶ πὶ πὶ
καὶ οἱ χῆνες χὶ χὶ χὶ,
μὲ τὰ ὅμορφα φτερά,
μὲ τὰ πόδια τὰ γυμνά,
μὲ τὶς μύτες τὶς σκληρές,
τὶς φτεροῦγες τὶς κοντές.

Παιζουν κάτω στὴν αὐλὴ
καὶ φωνάζουν χὶ χὶ χὶ^χ
καὶ βουτοῦνε στὰ νερά
κυνηγώντας τὰ ψωμιά.
κοίτα ! κοίτα ! τί βουτιές
φοβερές καὶ τρομερές !

Νά τη μιά ! νά την ἔκει,
π' ἀνεβαίνει βιαστική !
κάτι σέρνει στὴ στεριά·
τὸ τραβᾶ καὶ τὸ κοιτᾶ.
Εἶναι φύκια καὶ κλωστὲς
ἢ μπουκίτσες διαλεχτές ;





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

47. Ὁ Χριστὸς καὶ τὰ παιδάκια

‘Ο Χριστὸς ἀγαποῦσε πολὺ τὰ μικρὰ παιδάκια. Αὐτὸς τὸ γνωρίζομε ὅλοι.

Σὲ κάθε εύκαιρια φανέρωνε τὴν ἀγάπην του.

Κάποτε τὶς τελευταῖες μέρες ποὺ ἔζησε στὸν κόσμο, ἔτυχε νὰ διδάσκῃ ὅλη μέρα.

Ἡταν ἀπόγεμα, ἂμα τελείωσε τὴ διδασκαλία του ὁ Χριστός.

Κατακουρασμένος κάθισε κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλιά. Καὶ στηρίχτηκε στὸν κορμὸν της γιὰ νὰ ξεκουραστῇ.

Σιγὰ σιγὰ τὸν ἔπαιρνε ὁ ὑπνος· τὸ πρόσωπό του γελαστὸ ἀκτινοβολοῦσε σὰν τὸν ἥλιο.

Οἱ μαθητές του, λίγο πιὸ πέρα, μαζεμένοι στὸν Ἰσκιο ἄλλης ἐλιᾶς, συζητοῦσαν ἥσυχα γιὰ τὴ διδασκαλία καὶ γιὰ τὰ θαύματα ποὺ εἶχε κάνει ἔκεινη τὴν ἡμέρα.

“Ἐνας μαθητὴς ἔλεγε :

— Νὰ ἔχωμε ὅλοι ἀγάπη μεταξύ μας, εἶπε ὁ Κύριος.

“Αλλος εἶπε :

— Ωραίο ἦταν αὐτὸς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος : “Ο, τι δὲ θέλεις νὰ σου κάνουν οἱ ἄλλοι, μὴν τὸ κάνης οὐτ’ ἐσύ.

“Αλλος μαθητὴς ἔλεγε :

— Καὶ πόσους ἀρρώστους ἔκανε καλὰ σήμερα!

“Αλλος μαθητὴς εἶπε :

— Καὶ νά! ἔρχονται κι ἄλλοι τώρα! Γιά δέτε γυναίκες καὶ παιδάκια! Γιά δέτε πόσοι ἔρχονται!

Κι ἀλήθεια! Πλησίαζαν ἀρκετὲς γυναῖκες μὲ τὰ παιδάκια τους, γιὰ νὰ τὰ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος.

— "Οχι! τοὺς ἔλεγαν οἱ μαθητές. "Οχι! εἶναι πολὺ κουρασμένος ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν ὥρα· περιμένετε ἀργότερα.

Μὰ ὁ Κύριος ἄνοιξε τὰ μάτια του. "Ηξερε τί ζητοῦσαν οἱ γυναῖκες μὲ τὰ παιδάκια κι ἄκουσε τὶς δυσκολίες ποὺ τοὺς ἔφερναν οἱ μαθητές του.

— 'Ελάτε! 'Ελάτε! εἶπε ὁ Κύριος· φέρτε ἐδῶ τὰ μικρά μου... Φέρτε τὰ μόνι ἐδῶ.

Καὶ ὁ Κύριος τὰ χάιδεψε· τὰ κάθισε στὰ γόνατά του· τὰ σήκωσε στὰ χέρια του· τὰ ἔφερε ώς τὴν καρδιά του καὶ ως τὸ μέτωπό του· τὰ φίλησε καὶ τὰ εὐλόγησε!

— Αὐτῶν εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, εἶπε στοὺς μαθητές του. Μακάρι ὅλος ὁ κόσμος νὰ γίνη ἄκακος σὰν τὰ μικρὰ παιδάκια.

Χριστέ μου, πόσο τ' ἀγαποῦσες
τὰ μικρὰ παιδιά!

Τὰ χάιδευες καὶ τὰ βλογοῦσες
μὲ καλὴ καρδιά!

Καὶ τώρα κεῖ ψηλά, μακριά τους,
δὲν τὰ λησμονᾶς!

Καὶ μὲ τὴ σκέψη πάντα εἰσαι κοντά τους,
πάντα τὰ πονᾶς!

Δ. X.



48. Ο Γιαννάκης δαλασσινός

Ο πατέρας τοῦ Γιαννάκη Κωσταντάρα είναι βαρκάρης.

Λίγες ώρες κάθε μέρα μένει στὸ σπίτι του· τις ἄλλες ώρες τῆς ήμέρας καὶ πολλὲς ώρες τῆς νύχτας, ἢ ψαρεύει ἢ μένει στὸ λιμάνι ἢ μεταφέρει τοὺς ἐπιβάτες τῶν πλοίων.

Πολλὲς φορὲς πηγαίνει στὸ λιμάνι ὁ Γιαννάκης, γιὰ νὰ δῆ τὸν πατέρα του.

Ο πατέρας τὸν παίρνει καὶ στὴ βάρκα. Κάποτε τὸν ἀνεβάζει καὶ στὰ πλοῖα ποὺ ἔρχονται ἢ ποὺ φεύγουν. Τοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ θάλασσα τοῦ Γιαννάκη. Θέλει νὰ γίνη θαλασσινός.



Σήμερα δὰ εἶναι γεμάτος χαρά· ἔμαθε στὸ σχολεῖο του αὐτὸ τὸ τραγουδάκι γιὰ τὸ πλοϊο.

Κινεῖται πλοϊο ἐλαφρὸ
στὸ κύμα μέσα στὸν ἀφρό.
Σὲ μέρη τρέχει μακρινά,
βουνὰ καὶ θάλασσες περνᾶ!

Γυρίζει πάλι στὸ γιαλό,
φορτίο φέρνει ἐλαφρό.
Καρύδια, κάστανα πολλὰ
καὶ πορτοκάλια στρογγυλά!

Αλ. Κατακονζηνός



49. Η ἀδερφούλα ἄρρωστη

Πολλὲς μέρες λείπει ἡ Ἐλενίτσα ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Εἰναι ἄρρωστη. Κρύωσε ἀπὸ ἀπροσεξία της. Τώρα εἰναι στὸ κρεβάτι. Ὑποφέρει κι αὐτή ἀνησυχοῦν κι οἱ γονεῖς της πολύ.

Ἡ καημένη ἡ μητέρα τῆς Ἐλενίτσας μένει μέρα νύχτα ξάγρυπνη μαζί της. Τὴν περιποιέται μ' ὅλη της τὴ δύναμη.

Ἐκεῖνος δύμας ποὺ στενοχωριέται περισσότερο, εἰναι δὲ Κωστάκης, δὲ ἀδερφός της.

Δὲν παίζει τώρα δὲ Κωστάκης. Δὲν ἔχει ὅρεξη γιὰ τίποτε. Ἐπειτα ἀπὸ τὸ σχολεῖο κάνει συντροφιὰ τῆς ἀδερφούλας του. Τῆς μιλεῖ γιὰ τὶς ἐργασίες τοῦ σχολείου τους. Τῆς λέει πῶς δέ δάσκαλος κι δλα τὰ παιδιὰ ρωτοῦν γι' αὐτήν. Καὶ ἡ Ἐλενίτσα δακρύζει ἀπὸ συγκίνηση.

Πότε πότε, ἂμα εἰναι καλύτερα ἡ Ἐλενίτσα, τῆς τραγουδᾶ δὲ Κωστάκης καὶ κανένα σχολικὸ τραγουδάκι.

Καὶ κάθε βράδυ στὴν προσευχὴ του, παρακαλεῖ τὸ Θεὸν νὰ κάνη καλὰ τὴν ἀδερφούλα του. Σήμερα ἥρθαν καὶ τρία παιδιὰ τοῦ σχολείου νὰ τὴ χαιρετήσουν ἀπὸ μέρους δλων τῶν παιδιῶν. Ἔφεραν καὶ λουλούδια ἀπὸ τὸ σχολικὸ κῆπο στὴν ἄρρωστη συμμαθήτριά τους.

Ἡ Ἐλενίτσα τὰ πῆρε μὲ πολλὴ εὔχαριστηση.

Ἐπειτα ἀπὸ ἀρκετὲς μέρες ἔγινε καλὰ ἡ Ἐλενίτσα. Ο πατέρας καὶ ἡ μητέρα ἔλεγαν: « Δόξα Σοι ὁ Θεὸς » κι ἔκαναν τὸ σταυρό τους ἅμα τὴν εἰδαν νὰ σηκώνεται ὀρθή.

Κι ὁ Κωστάκης ἔκανε τὴν προσευχούλα του. Εὐχαρίστησε τὸ Θεὸν κι ἔκλαιγε ἀπὸ τὴ χαρά του.

Ἡ Ἐλενίτσα τοὺς ἀγκάλιαζε καὶ τοὺς φιλοῦσε ὅλους μὲ χαρά.

Καὶ στὴ μανούλα της ἔλεγε: « Γιατί, μανούλα, δὲν ἔφυγες καθόλου ἀπὸ κοντά μου; »



50. Νανούρισμα

Φύσ' ἀγεράκι δροσερὸ
Μέσ' τῶν δεντρῶν τὰ φύλλα !
Πάρε ἀπὸ τὰ ρόδα τὸν ἀνθὸ^ν
'Απ' τὴ μηλιὰ τὰ μῆλα !
Καὶ φέρ' τα στὸ παιδάκι μου
εἰναι καλὸ καὶ κάνει
ἡσυχο, νάνι νάνι !

'Αρχίνησε τὸ λάλημα,
'Αηδόνι ἀγαπημένο,
Νανούρισέ το τὸ φτωχὸ
εἰν' ἀποκοιμισμένο !
Μὲ τὴ γλυκιά σου συντροφιὰ
μεσ' στὴ φωλιά του κάνει
τὴ νύχτα νάνι νάνι !

Κι ἔσεις μὲ τὰ χρυσὰ φτερά,
'Αγγελούδια μου, ἐλάτε
στὸ φτωχικὸ καλύβι μας
ἀγάλια ἀγάλια μπάτε.
Σιγὰ μὴν τὸ ξυπνήσετε
Κοιτᾶτε το πῶς κάνει
''Αγγελος ! νάνι νάνι.

'Αρ. Βαλαωρίτης

51. Ἡ μητέρα

Πῶς νὰ θυμώσω τὴ μητέρα,
νὰ κάνω 'γὼ νὰ λυπηθῆ,
π' ὅλη νύχτα κι ὅλη μέρα
γιὰ τὸ καλό μου προσπαθεῖ;

Αὐτὴ στὰ στήθη τὰ γλυκά της
μὲ εἶχε βρέφος ἀπαλό·
μὲ κάθιζε στὰ γονατά της
καὶ μ' ἔμαθε καὶ νὰ μιλῶ.

Αὐτὴ μὲ τρέφει καὶ μὲ ντύνει,
αὐτὴ γιὰ μὲ πρωὶ ξυπνᾶ·
καὶ δίπλα στὴ μικρή μου κλίνη,
σὰν ἀρρωστήσω, ξαγρυπνᾶ.

"Α! Πῶς λοιπὸν τέτοια μητέρα
νὰ κάνω ἐγὼ νὰ λυπηθῆ,
π' ὅλη νύχτα κι ὅλη μέρα
γιὰ τὸ καλό μου προσπαθεῖ ;

I. Βιζυηνὸς

52. Τὰ παιδιά στὴν ἔξοχή

Κατὰ τὸ τέλος τοῦ Μάη ἔγινε ἡ τελευταία
ἐκδρομὴ τοῦ σχολείου.

“Ολα τὰ παιδιά πῆγαν μαζὶ στὴν ἔξοχή γιὰ
τελευταία φορὰ ἐφέτος.

Χαρὰ Θεοῦ ἦταν ἐκεῖ!

‘Ο ἥλιος ἔλαμπε δλόλαμπρος στὸν κατακά-
θαρο οὐρανό. ‘Ο ἀέρας ἦταν δροσερὸς κι εὐχάρι-
στος. Κούκου κούκου, φώναζαν οἱ κοῦκοι ἀπ’ ἄντι-
κρυ. Κι οἱ πέρδικες σιγολαλούσαν στὶς πλαγιές τοῦ
βουνοῦ. Τ’ ἀηδόνια γλυκοκελαδούσαν στὶς ρεμα-
τιές. Τὰ τζιτζίκια τραγούδούσαν ἀδιάκοπα στὰ
δέντρα. Τὰ νερὰ ἔτρεχαν καθάρια ἀνάμεσα στὰ
ξεπλυμένα λιθάρια καὶ κυλοῦσαν στὰ χαμηλά.

Δὲν καταλαβαίνουν καθόλου κούραση τὰ
παιδιά, περπατώντας μέσα σὲ τόσο ὅμορφη φύση.

Περπατοῦν ἀρκετά· τὰ συντροφεύει ἀδιάκο-
πα τ’ ἀηδονιοῦ ὁ γλυκὸς σκοπός.

Τώρα δὲ ἥλιος ἀρχίζει νὰ καίη. ‘Αλλὰ νά, δές,
φάνηκε τὸ μέρος ποὺ θὰ περάσουν τὴν ἡμέρα τους.

Τι θεόρατα πλατάνια ἦταν ἐκεῖνα.

Τι ἄφθονα γάργαρα νερὰ ἔτρεχαν.

Τι δυνατὰ ποὺ ἀκουόταν τὸ λάλημα τοῦ
κότσυφα.

Τι τρελὰ τραγούδούσαν τὰ ἀηδόνια.

Τι κοροϊδευτικὰ ἀπαντοῦσαν οἱ βαθρακοί.

Τί χαρούμενα βέλαζαν τὰ ἀρνάκια.

Τί τρελὰ πηδοῦσαν τὰ κατσικάκια.

Τί ἀκούραστοι σκάλιζαν οἱ χωρικοὶ στὰ καταπράσινα ἀμπέλια τῆς ἀπέναντι πλαγιᾶς.

Τὴν ἄλλη μέρα, στὸ σχολεῖο, τὰ παιδιὰ ζωγράφισαν κάτι ποὺ τοὺς ἄρεσε, ἀπὸ τὰ τόσα, ποὺ εἶδαν στὴν ἐκδρομή.

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες τάξεις εἶχαν μαζί τους χαρτὶ καὶ μολύβι καὶ ζωγράφισαν στὸν τόπο πολλὰ σχέδια.



53. Ἡ ἔξοχή

Μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη
κι ἀπὸ τὴν ταραχή·
ἔδω ἐλάτε ὅλοι,
ἔδω στὴν ἔξοχή!

Ἐδῶ εἰν' εύτυχία,
ἐδῶ εἰν' ἡ χαρά!
μεσ' στὰ νερὰ τὰ κρύα,
στὰ χόρτα τὰ χλωρά!

Ἐδῶ εἰναι λουλούδια,
γαλάζιος οὐρανός,
πουλάκια καὶ τραγούδια
κι ἵσκιος ζηλευτός!

Ἐδῶ ἐλάτε ὅλοι,
πλούσιοι καὶ φτωχοί,
δὲ βρίσκεται στὴν πόλη
μὲ πλούτη ἔξοχή!

"Αγγ. Bláχos

54. Τὸ ἄηδόνι

Μέσα στὸ δάσος περπατῶ
κι ἀκούω τὰ πουλάκια.

Κάθε κλωνὶ¹
καὶ μιὰ φωνὴ!
Σὲ κάθε δέντρο μουσική,
χαρὲς καὶ τραγουδάκια.



Μὰ ἔκει, ποὺ ἄλλα τραγουδοῦν
κι ἄλλα κρατοῦν τὸ ἵσο,
 ἐνα πουλὶ²
 μικρὸ λαλεῖ!
Σὰ νὰ τοὺς λέη: «σωπάστε σεῖς,
 ἔγώ θὰ τραγουδήσω».

Σώπασαν ὅλα... Τὸ μικρὸ
πουλὶ τ' ἀποστομῶνει.

Εἶχαν λαλιά
τ' ἄλλα πουλιά!
Μὰ ἔνα ἥταν μοναχά,
ἀπ' ὅλα τους, τ' ἀηδόνι.



"Αγγ. Βλάχος

55. Τὸ γράμμα τοῦ πατέρα

‘Ο Σοφοκλῆς εἰναι δρφανὸ τοῦ πολέμου. Ἐχει πολλὴ καλοσύνη καὶ δείχνει πολλὴ προκοπή.

‘Ο πατέρας του ἔπεσε σὰν ἥρωας, γιὰ τὴ δόξα τῆς Πατρίδας, ἐπάνω στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας.

‘Ο Σοφοκλῆς κρατᾶ σὰ φυλαχτὸ ἔνα γράμμα, τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ πατέρα του! Τὸ ἔστειλε νὰ τοῦ τὸ διαβάσουν, ὅταν ἦταν πολὺ μικρὸς ἀκόμα, γιατὶ τοῦ ἔγραφαν πώς ὁ Σοφοκλῆς ζητοῦσε καὶ δικό του γράμμα ἀπὸ τὸν πατέρα.

Τώρα μπορεῖ νὰ διαβάσῃ καὶ μόνος του.

Δὲν τὸ δίνει σὲ κανένα· καὶ πότε πότε τὸ διαβάζει μοναχός

Σήμερα τὸ ἔμαθε κι ὁ δάσκαλός του. Καὶ παρακάλεσε τὸ Σοφοκλῆ νὰ τὸ δώσῃ νὰ τὸ δῆ καὶ κεῖνος. ‘Ο μικρὸς τὸ ἔδωσε. ‘Ο δάσκαλος τὸ διάβασε· τὸ δίπλωσε πάλι ἀργὰ ἀργὰ καὶ συγκινημένος τὸ τοποθέτησε μέσα σ’ ἔνα καλὸ φάκελο καὶ τὸ ξανάδωσε στὸ μικρὸ Σοφοκλῆ, λέγοντας:

— Εὗγε, παιδί μου! Εἶχες καλὸν πατέρα, ποὺ δόξασε τὴν Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα μας! Νὰ τὸ φυλᾶς τὸ γράμμα αὐτό, παιδί μου· θὰ εἰναι ἱστορικό.

‘Ο Σοφοκλῆς τὸ πῆρε δακρυσμένος.

“Ολα τὰ παιδιὰ παρακάλεσαν τὸ δάσκαλο νὰ τὸ διαβάσῃ δυνατά, γιὰ νὰ τ’ ἀκούσουν καὶ κεῖνα. Κι ὁ μικρὸς Σοφοκλῆς ἄκουσε τὸ δάσκαλό του καὶ τὸ ξανάδωσε. Νὰ τί ἔγραφε τὸ γράμμα:

Από τήν Τρεμπεσίνα τῆς Αλβανίας, 20 - 12 - 40

Παιδί μου Σοφοκλῆ,

Απὸ τὸ γράμμα τοῦ παπποῦ μαθαίνω πὼς
κι ἐσὺ παρακαλεῖς γονατιστὰ τὴν Παναγία νὰ
μᾶς βοηθᾶ.

Ἄλήθεια, παιδί μου! Η Παναγία πολεμᾶ
μαζὶ μας καὶ νικᾶμε! Τοὺς γκρεμίσαμε τοὺς ἔχ-
θροὺς ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνὰ τῆς Πατρίδας μας. Θὰ
τοὺς ρίξωμε στὴ θάλασσα. Κι ὅν δὲ θελήσουν νὰ
φύγουν, θὰ τοὺς πνίξωμε ἐκεῖ μέσα!

Ἐσὺ νὰ είσαι καλὸ παιδί. Νὰ μαθαίνης τὰ
μαθήματά σου καὶ ν' ἀκοῦς τὸν παππού καὶ τὴ
μάνα σου.

Κι ἐμεῖς θὰ ῥθοῦμε νικητές. Θὰ σοῦ φέρω
κι ἔνα καπέλο στολισμένο μὲ φτερά. Σήμερα τὸ
πῆρα λάφυρο ἀπὸ τοὺς ἔχθροὺς καὶ τὸ ἔταξα γιὰ
σένα.

Σὲ φιλῶ δ πατέρας σου
Γιώργης

Τὰ παιδιὰ συγκινήθηκαν. Κι ἀπὸ τότε συμ-
παθοῦσαν πιὸ πολὺ τὸν καλὸ συμμαθητή τους.

Κι δ Σοφοκλῆς ταχτικὰ ἔλεγε στὴν προ-
σευχή του: «Ἀναπάψου, πατερούλη, στὸν Ἰσκιο
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πατρίδας. Ἔγὼ θ' ἀκούω τὴ Μη-
τέρα. Θὰ προστατεύω τὴν Ἐλενίτσα καὶ θ' ἀγαπῶ
τὴν Πατρίδα».



56. Τὸ καλοκαίρι

Τώρα πιά δὲ ἥλιος καίει· τὰ λουλούδια λιγόστεψαν· οἱ πράσινες βουνοπλαγιές ἄρχισαν νὰ χρυσοκιτρινίζουν· τὰ σπαρτά θερίστηκαν καὶ σωριάστηκαν στὶς θημωνιές τῶν ἀλωνιῶν. Τὰ πουλιά δὲ λαλοῦν, παρὰ μόνο πρωὶ κι ἀπόγεμα.

Στὶς πολιτεῖες δὲ κόσμος ἔτοιμάζεται γιὰ τὶς ἔξοχές· καὶ στὰ χωριὰ τῆς ἔξοχῆς διορθώνονται τὰ σπίτια γιὰ νὰ δεχτοῦν τοὺς ξένους.

Τὰ παιδιά στὰ σχολεῖα ἔτοιμάζονται γιὰ τὶς ἔξετάσεις· μαθαίνουν διαλόγους· μαθαίνουν ποιήματα καὶ τραγούδια· διορθώνουν τὰ ἐργόχειρά τους γιὰ τὴ σχολική τους ἔκθεση.

‘Η μητέρα τοὺς ράβει τὶς καλοκαιρινὲς ποδιές· ἡ γιαγιὰ τοὺς διορθώνει τὰ περσινὰ μπανιερὰ γιὰ τὰ θαλασσινὰ λουτρά.

‘Ο πατέρας τοὺς ἀγοράζει καινούρια πέδιλα. ‘Ο παπποὺς τοὺς φέρνει ώραίες ψάθες μὲ χρωματιστὲς κορδέλες, ποὺ γράφουν:

ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑ ΡΟΥΠΕΛ

57. Τὸ καλοκαίρι

Ό Κόσμος λάμπει,
σάν εν' ἀστέρι.
Βουνὰ καὶ κάμποι,
δέντρα, νερά,
γιορτάζουν πάλι,
καθώς προβάλλει
τὸ καλοκαίρι,
Θεοῦ χαρά !



Φωνοῦλες, γέλια
φέρνει τ' ἀγέρι
μέσ' ἀπ' τ' ἀμπέλια
τὰ καρπερά !
Παιδιά, ἀγγελούδια !
ψέλνουν τραγούδια
στὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χαρά !

K. Παλαμᾶς ('Απόσπασμα)



58. Τὰ φύλλα τοῦ ἡμερολογίου

‘Ο Κωστάκης καὶ ἡ Ἐλενίτσα παιζουν σήμερα
ἔνα δυσνήθιστο παιχνίδι.

“Εχουν στὰ χέρια τους ὅλα τὰ φύλλα τοῦ
ἡμερολογίου τοῦ περασμένου χρόνου. Τοὺς τὰ
εἶχε φυλάξει ὁ πατέρας τους.

‘Αλλὰ γιὰ προσέξτε τί κάνουν:

Χωρίζουν τὰ φύλλα τοῦ χρόνου σὲ 12 σειρές.

Οι σειρές αὐτές εἰναι οἱ δώδεκα μῆνες.

Οι μῆνες εἰναι: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος,
Μάρτιος, Ἀπρίλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔ-
γουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος,
Δεκέμβριος.

Τὸ δνομα τοῦ κάθε μήνα εἰναι γραμμένο
κάτω ἀπὸ τὸν ἀριθμό.

Κάθε μήνας ἔχει 30 ἢ 31 ἡμέρες· μόνο ὁ Φε-
βρουάριος ἔχει 28 (καὶ κάθε 4 χρόνια 29).

“Ἐνα μεγαλύτερο παιδί, ποὺ παρακολουθεῖ
τὸ παιχνίδι, τοὺς λέει πώς ὁ παπποὺς ξέρει ἔνα
τρόπο, ποὺ βρίσκει πόσες ἡμέρες ἔχει κάθε μήνας.

«Κλείνει τὸ ἀριστερό του χέρι γροθιά.
”Ἐπειτα μὲ τὸ δείχτη τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ του δείχνει
ἐπάνω στοὺς κόμπους τῆς γροθιᾶς, ἀκριβῶς ἐκεῖ
ποὺ ἀρχίζουν τὰ δάχτυλα καὶ λέει τοὺς μῆνες.
”Οσοι μῆνες τυχαίνουν ἐπάνω στὸν κόμπο ἔχουν 31

μέρες. "Οσοι τυχαίνουν μέσα, στὸ βαθύ, ἔχουν πιὸ λίγο ἀπὸ 31, δηλ. 30 (κι ἔνας, δὲ Φεβρουάριος, 28 ἢ 29). "Αμα φτάση τὸ μέτρημα στὸν κόμπο τοῦ δείχτη τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ, ἀρχίζει πάλι ἀπὸ τὸν κόμπο τοῦ μικροῦ δάχτυλου».

'Ο πατέρας τῶν παιδιῶν τοὺς ἔλεγε :

— "Αν ἔχετε τὴν ύπομονὴν νὰ κρατήσετε ὅλα τὰ φύλλα τοῦ χρόνου, θὰ κάνετε 52 σειρὲς μὲ 7 φύλλα κάθε σειρά.

Αὐτὲς οἱ 52 σειρὲς εἰναι οἱ 52 ἑβδομάδες τοῦ χρόνου !

Τὰ παιδιὰ ξέρουν πιά, πώς ὅλες οἱ ἑβδομάδες ἔχουν ἀπὸ 7 ἡμέρες.

Καὶ τὰ δύνοματά τους τὰ ξέρουν: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.



59. Πῶς περνοῦν οἱ ὥρες

Τίκ τάκ ! Τίκ τάκ ! Τίκ τάκ !

Χτυπᾶ ἀδιάκοπα τοῦ πατέρα τὸ ρολόγι.

Καὶ δὲν κουράζεται ποτέ !

Νύχτα μέρα, πρωὶ βράδυ, πάντα ἔτσι χτυποῦν τὰ ρολόγια.

— Τριάντα χρόνια τὸ ἔχω τὸ ρολόγι, ἔλεγε ὁ πατέρας τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς Ἐλενίτσας καὶ δὲν κουράστηκε νὰ χτυπᾶ.

Αὐτὸ μέτρησε μὲ τὸ λεπτὸ δλα τὰ περασμένα χρόνια.

Καὶ χτυπᾶ ἀδιάκοπα· χτυπᾶ ἀκούραστα τίκ τάκ, τίκ τάκ, αὐτὸ τὸ μικρὸ κι ἔξυπνο κουτάκι !

Δέτε το !

Μικρούλικο, κομψό,
ἀσημένιο ἢ χρυσό,
νικελένιο ἢ κοινό,
τρέχει πάντα βιαστικό.

Τίκ τάκ, τίκ τάκ,
πάντα χτυπᾶ
καὶ τὶς ὥρες μετρᾶ ! . . .

— Κοιτάξτε τὸ ρολόγι ! ἔλεγε ὁ πατέρας. "Εχει μιὰν ἄσπρη πλάκα. Γύρω στὴν πλάκα εἰναι γραμμένοι οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.



Στή μέση τῆς πλάκας είναι καρφωμένες δυδ
βελόνες, ή μιὰ μικρή καὶ ή ἄλλη πιὸ μεγάλη.

Ἄργα, πολὺ ἀργά κουνιέται ή μικρή· ἀγωνίζεται νὰ φτάσῃ τὴν ἄλλη, τὴν πιὸ μεγάλη, γιατὶ τρέχει γρηγορώτερα ή μεγάλη.

Κάθε μιὰ ὥρα συναντιούνται· ή μεγάλη περνᾶ ἐπάνω ἀπὸ τὴ μικρή· τῆς λέει κάτι καὶ φεύγει πάλι πρώτη ή μεγάλη καὶ πίσω ἀκολουθεῖ ή μικρή.

Καὶ πιὸ κάτω στὸ ρολόγι είναι κι ἄλλη βε-



λονίτσα, κλεισμένη σ' έναν κύκλο μὲ άριθμούς·
καὶ εἶναι κείνη ποὺ στιγμὴ δὲ σταματᾶ· εἰν' αὐτὴ
ποὺ πάντα κάνει τίκ τάκ καὶ κεντᾶ τις πιὸ μεγά-
λες νὰ προχωροῦν.

- Καὶ τί γίνεται μ' αὐτὸ τὸ ἀτέλειωτο κυνηγητὸ
ποὺ παίζουν οἱ βελόνες; ρώτησε ὁ Κωστάκης.
- Περνοῦν οἱ ὕρες! ἀπαντᾶ ἡ Ἐλενίτσα.
- Περνοῦν, μὰ δὲ γυρίζουν πάλι, λέει ὁ πα-
τέρας.

— Μόνο πού περνοῦν μετρημένες, συμπληρώνει ό παππούς.

Καὶ μαθαίνει στὰ ἑγγονάκια του τὴν ὥρα:

— 24 εἰναι οἱ ὥρες τῆς ἡμέρας, τοὺς ἔλεγε. "Αμα βρεθοῦν καὶ οἱ δυὸ βελόνες ἐπάνω στὸ 12, εἰναι μεσημέρι· ὁ ἥλιος λάμπει στὴ μέση στὸν οὐρανό.

"Ἐπειτα ξεκινᾶ ἡ μεγάλη καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μικρή. "Ωσπου νὰ φτάσῃ ἡ μικρὴ στὸ 1, ἡ μεγάλη κάνει ὅλο τὸ γύρο καὶ φτάνει στὸ 12. Καὶ ἡ ὥρα εἰναι 1.

Καὶ πάλι ξεκινοῦν. Μόλις φτάσῃ ἡ μικρὴ στὸ 2, ἡ μεγάλη ἔχει τελειώσει τὸ δεύτερο γύρο της καὶ βρίσκεται πάλι στὸ 12· καὶ ἡ ὥρα εἰναι 2.

Κι ἔτοι, ὥσπου νὰ κάνῃ ἡ μικρὴ ἔνα ταξιδάκι ἀπὸ τὴ μιὰ ὥρα στὴν ἄλλη, ἡ μεγάλη βελόνα φέρνει σωστὸ ἔνα γύρο στὴν πλάκα.

Σ' αὐτὸ τὸ διάστημα ἡ μικρούλα βελονίτσα ἔχει κάνει 60 σωστοὺς γύρους μέσα στὸ μικρὸ ἀλωνάκι.

"Αμα δείξουν μαζὶ οἱ βελόνες πάλι τὸ 12, εἰναι μεσάνυχτα. "Εξω εἰναι βαθὺ σκοτάδι. "Ανθρωποι καὶ ζῶα ἡσυχάζουν· τὸ καντήλι τρεμοσβήνει ἐμπρὸς στὸ Εἰκονοστάσι· καὶ μόνο τὰ καντηλάκια τοῦ οὐρανοῦ ἀγωνίζονται νὰ φωτίσουν πιὸ καθαρά.

Καὶ πάλι προχωροῦν τὶκ τὰκ οἱ βελόνες τοῦ ρολογιοῦ. Ἀρχίζει ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα καινούρια μέρα.

60. Ἡ Ἀγελάδα

Ἡ καλή μας ἀγελάδα
τρώει κάτω στὴ λιακάδα
μικρὰ χόρτα καὶ μεγάλα
γιὰ νὰ κατεβάσῃ γάλα.

Νὰ τὸ κάνουνε τυράκι
νὰ τὸ κάνουν βούτυράκι
νὰ τὸ βάλουνε στὸ πιάτο
νὰ μοῦ ποῦν δρίστε « φάτο ».

Γ. Βιζυηνός



61. Τί άξιζει ἔνα λιθάδι

Ἡταν μιὰ θερμὴ μέρα τοῦ καλοκαιριοῦ. Οἱ ἥλιοις ἔκαιγε δυνατά· ἀεράκι δὲ φυσοῦσε καθόλου, ἄνθρωποι καὶ ζῶα δὲν μποροῦσαν ν' ἀναπνεύσουν εὔκολα· κάτι τοὺς ἔπνιγε· κάτι δυσκόλευε τὴν ἀναπνοή τους· κανεὶς δὲν εἶχε δρεξὶ γιὰ δουλειά.

Οἱ ἄνθρωποι ἀλάφρωσαν τὰ φορέματά τους· βγῆκαν στὶς αὐλὲς ἢ ἄνοιξαν τὰ παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ τους. Οἱ ἀέρας ἔκανε λίγο ρεῦμα κι ἡβραν κάποια ἀνακούφιση.

Μὰ τὰ ζῶα; Τί νὰ κάνουν τὰ κακόμοιρα;
Νὰ ἀλαφρώσουν τὰ ἐνδύματα ἢ νὰ τρέξουν σὲ ψηλότερα μέρη;

Αὐτὸ τὸ δεύτερο ἵσως νὰ ἥταν εὔκολο γιὰ τὰ ζῶα ποὺ εἰναι ἐλεύθερα γύρω ἀπὸ δεντροφυτεμένους τόπους.

Μὰ τὰ ζῶα τοῦ λιθαδιοῦ; Αὐτά, ποῦ θὰ ζητήσουν καταφύγιο; Ποῦ θὰ βροῦν δροσιά;

Στὴν ἄκρη ἐνὸς καταπράσινου λιθαδιοῦ περνοῦσε ἔνα ποταμάκι. Τὸ δροσερὸ καὶ γάργαρο νερό του ἄφηνε νὰ φαίνωνται κάτω κάτω τὰ ὅσπρα χαλικάκια. Κι ἔτρεχαν ἥσυχα ἥσυχα σὰ λάδι, τὰ νερά του. Στὶς ὅχθες του ἥσαν φυτρωμένα καταπράσινα καλάμια. Πιὸ πέρα ἥσαν τέσ-

σερα πέντε ψηλά και πολύκλαδα πλατάνια, ποὺ
ἔριχναν παχύν ΐσκιο.

Ἐκεῖ ἔβρισκαν καταφύγιο τὰ ζῶα τοῦ λιβα-
διοῦ και περνοῦσαν μὲ κάποια ἀνακούφιση τὶς πο-
λύθερμες ὥρες τοῦ καλοκαιριοῦ.

Τὰ πλατύφυλλα πλατάνια τοὺς ἔξασφάλι-
ζαν ἀρκετὴ δροσιὰ σὲ τέτοιες δύσκολες ὥρες. Και
τὸ δροσερὸ νεράκι τοῦ ποταμιοῦ ἀνακούφιζε ζῶα
και βοσκοὺς και διαβάτες. Και τὰ πουλάκια, τόσο
λιγοστὰ ἀλλωστε αὐτὴ τὴν ὥρα, συμπλήρωναν
κάποτε κάποτε μὲ τὴ λαλιά τους τὴν εὔχαριστηση.





Αληθινὸ καταφύγιο ἥταν αὐτὴ ἡ ἀκροποταμιά· ἥταν σωστὸς παράδεισος στὴ γύρω περιοχή, ποὺ τὴν ἔψηνε ὁ ἥλιος αὐτές τὶς ὥρες.

Ἐκεῖ ἔχουν καταφύγει τώρα πολλὰ ζῶα. Καὶ νὰ μιὰ ἀγελάδα ποὺ ἔφτασε στὴν ὅχθη τοῦ μικροῦ ποταμιοῦ. Δέτε την! Σκύβει τὸ μεγάλο της κεφάλι ἐπάνω στὸ νερό καὶ στέκεται ἀκίνητη, σὰν κούτσουρο· τὰ μεγάλα της τὰ μάτια βλέπουν τὸ νερό, σὰν ἀποβλακωμένα.

Μὰ τί κάνει τόσην ὥρα σ' αὐτὴ τὴ θέση ἡ ἀγελάδα; Συλλογίζεται τίποτε ἢ μήπως ὀνειρεύεται;

Ξεκουράστηκε καλά καλά ή καλή μας άγελάδα. "Επειτα φρού φρού... ρούφηξε πολύ νερό· Δέτε! Φούσκωσε καλά ή κοιλιά της. Νά την τώρα, πώς χώνεται άργα άργα κάτω από τὸν παχὺν Ἰσκιό.

"Α! Νά τώρα κι ἔνα γαϊδουράκι! Νά το πῶς ἔρχεται πηδώντας μὲ τὰ τρία. Τρέχει νὰ σβήσῃ κι αὐτὸ τὴ δίψα του στὸ γάργαρο νερό. Δές το τώρα! Ρίχνει λαίμαργα τὸ μάτι του σὲ κάτι ξεράγκαθα, ποὺ εἰναι πιὸ πέρα, στὸ μεταξὺ ήλιου καὶ σκιᾶς καὶ ... τρέχει ἐκεῖ. Ροκανίζει δυὸ τρία, σὰν τρυφερὸ μαρουλάκι· καὶ κυλιέται ἔπειτα εὔχαριστημένο στὴ σκιά.

Κι ἄλλα ζῶα, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἔξακολουθοῦν νὰ μαζεύωνται στὸν Ἰσκιό. "Αλλα ἔρχονται άργα άργα κι ἄλλα ἔρχονται πηδώντας.

Οἱ βοσκοὶ τους ἔχουν κάνει συντροφιές πιὸ πέρα, κάτω απὸ ἔναν καλὸ Ἰσκιό.

Βρέχουν στὸ νερὸ τὸ ξερὸ ψωμάκι τους καὶ τὸ τρῶνε μὲ ὅρεξη πολλή.

Πίνουν εύχάριστα κι απὸ τὸ διαμαντένιο νερὸ τοῦ ποταμιοῦ.

Τραγουδοῦν τὰ ὅμορφα τραγούδια τοῦ βουνοῦ καὶ τῆς στάνης. Συζητοῦν γιὰ τὸ χωριό τους.

Μιλοῦν γιὰ τὶς ἀτέλειωτες μάχες ποὺ κάνει ή Ἐλλάδα μας γιὰ τὴν Ἐλευθερία της.

Καὶ δοξάζουν τὸ Θεό γιὰ τὶς τόσες καλοσύνες ποὺ σκόρπισε στὸν κόσμο . . .

62. Ὁ καημένος

Στὸ λιβάδι ξεχασμένος
ἔνας γάιδαρος βοσκοῦσε
τίποτ' ἄλλο δὲ ζητοῦσε·
δὲ καημένος.

Τὸ χορτάρι του μασοῦσε
κι ἥταν τρισευτυχισμένος
καὶ τὸ ξύλο λησμονοῦσε·
δὲ καημένος.

Καὶ τὴν τύχη εύχαριστοῦσε
ποὺ δὲν ἥταν φορτωμένος
καὶ τὰ δύο του αύτιὰ κουνοῦσε·
δὲ καημένος.

Τοὺς ἔχθρούς του συχωροῦσε
κι ἥτανε συχωρεμένος
καὶ τὸν κόσμο ἀγαποῦσε·
δὲ καημένος.

Τὸ Θεὸ παρακαλοῦσε
γιὰ νὰ μείνῃ ἐκεῖ δεμένος
καὶ νὰ βόσκη δσο θὰ ζοῦσε·
δὲ καημένος.

Z. Παπανωτίου.



63. Ό μικρὸς μετανάστης

— Θὰ πάω ταξίδι ! ἀπαντοῦσε ὁ μικρὸς Μίμης,
σὲ δποιον τὸν ρωτοῦσε τὶ δουλειὰ θὰ κάνῃ ἅμα
μεγαλώσῃ.

Τὰ ξυπνά του μάτια ἔβγαζαν φωτιές, ὅσες
φορὲς γινόταν λόγος γιὰ ταξίδια.

— Τι; Πῶς εἶναι αὐτό; Πῶς πηγαίνουν ἐκεῖ;
ρωτοῦσε πάντα ὁ Μίμης.

— "Αχ ! Πότε θὰ μεγαλώσω ! ἔλεγε, ὅταν ἀκουγε
νὰ μιλοῦν γιὰ βουνά, γιὰ θάλασσες, γιὰ ξένα λι-
μάνια, γιὰ χώρες μακρινές.

Καὶ τὰ ματάκια του γέμιζαν φῶς.

Παιζοντας μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου καὶ
τῆς γειτονιᾶς, ἦταν πάντα ἀγαπημένος.

”Ολοι προτιμούσαν στὸ παιχνίδι τὸν ἔξυπνο Μίμη. «Μικρὸ μετανάστη» τὸν ἔλεγαν ὅλοι, γιατὶ πάντα τὰ ξένα διειρευόταν.

Πρῶτος καὶ καλύτερος ἦταν στὶς ἐκδρομὲς ὁ Μίμης. Ἡξερε ὅλα τὰ χωράφια ποὺ ἦταν γύρω στὸ χωριό του. Καὶ στ' ἀμπέλια εἶχε πάει καὶ στὰ περιβόλια. Εἶχε ἀνεβῆ στὰ γύρω βουναλάκια. Καὶ τὰ ματάκια του ἔπερναν παράξενη γυαλάδα, ἅμα ἀντίκρυζε τὶς ψηλές βουνοκορφές, τὶς στεφανωμένες μὲ τὰ χιόνια.

Δὲν μποροῦσε νὰ ἔξηγήσῃ ὁ Μίμης τὸ παράπονο τοῦ θείου του, ποὺ ἦταν μακριὰ στὰ ξένα.

«Πατρίδα! καὶ πάλι Πατρίδα....» ἔγραφε ὁ θείος σὲ κάθε του γράμμα.

— Ξένα! ”Ομορφα ξένα! ἔλεγε ὁ Μίμης ἅμα διάβαζαν τὸ γράμμα.

Πάντα πλησίαζε τὰ παιδιὰ τῶν μεγάλων τάξεων ὁ Μίμης κι ἄκουε μὲ προσοχή, ἅμα διάβαζαν κάτι γιὰ τόπους μακρινούς.

Στὸ σχολεῖο περίμενε ἀνυπόμονα τὴν ὥρα ποὺ οἱ μεγάλες τάξεις θὰ μιλοῦσαν γιὰ ξένους τόπους ἢ θὰ ύπολογιζαν ταξίδια. Τότε πύρωνε τὸ πρόσωπο τοῦ «Μικροῦ Μετανάστη», κι ἄναβαν τὰ μάτια του !

Λίγο ἔπειτα ἀπὸ τὶς γιορτὲς τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὁ πατέρας τοῦ Μίμη ἔλαβε γράμμα ἀπὸ τὸν ἀδερφό του, ἀπ' τὰ ξένα. Τοῦ ἔγραφε πώς οἱ



δουλειές του πηγαίνουν καλά καὶ πώς ἔπρεπε νὰ ταξιδέψῃ ἐκεῖ μ' ὅλη τὴν οἰκογένειά του.

Αύτὸν ἦταν ὅλο! Τὸ πῆρε εἰδηση ὁ Μίμης. Μέρα νύχτα ταξίδευε μὲ τὸ νοῦ. Στοὺς φίλους του ὅλο γιὰ τὸ μακρινὸ ταξίδι μιλοῦσε.

Κατὰ τὰ μέσα Μαρτίου ἔφυγε ὁ Μίμης μὲ τὴν οἰκογένειά του! Τ' ὄνειρό του ἔγινε ἀλήθεια!

’Αποχαιρέτησε τοὺς φίλους του καὶ τὰ μάτια του πλημμύρισαν ἀπὸ δάκρυα λύπης καὶ χαρᾶς.

Ταξίδεψε μὲ σιδηρόδρομο δ Μίμης· καὶ γρήγορα ἔχασε ἀπὸ τὰ μάτια του τὰ βουνά του χωριοῦ του. Ἀντίκρισε τὴν γαλάζια θάλασσα. Μπῆκε σὲ βάρκα· ἀνέβηκε στὸ πλοϊο· καὶ λίγο λίγο ξεμάκρυνε ἀπὸ τὶς χαρούμενες ἀκρογιαλιές τῆς Πατρίδας.

”Εφτασε πέρα στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα· μακριά, πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴ στεριά. Ἐπάνω οὐρανός· κάτω καὶ γύρω θάλασσα καὶ τίποτε ἄλλο. ”Ἐνα πλοϊο, ποὺ περνᾶ πέρα μακριά, φαίνεται σὰ μαῦρο σημαδάκι, ποὺ καπνίζει μέσα σὲ σκοτεινόμαυρο κάμπο!

Δὲ μιλεῖ καθόλου τώρα δ «Μικρὸς Μετανάστης» μας. Τὸ μάτι του βλέπει ὅλα τὰ γύρω καὶ ἡ σκέψη του κάπου ἄλλοῦ τρέχει.

Νὰ συλλογίζεται τάχα τοὺς φίλους του; Νὰ φέρνῃ στὸ νοῦ του τὶς δλοπράσινες πλαγιές καὶ τὰ βουναλάκια του χωριοῦ του; Νὰ θυμάται τὶς λεῦκες καὶ τὰ πλατάνια τῆς ρεματιᾶς; Ν’ ἀκούῃ τάχα τ’ ἀηδονιοῦ τὰ γλυκόλαλα τραγούδια;

”Ισως ὅλα αὕτὰ κι ἄλλα πιὸ πολλὰ νὰ ἔχῃ τώρα στὸ νοῦ του δ μικρὸς Μετανάστης.

”Εφτασαν στὰ ξένα μέρη!

Δὲν εἰναι ἐδῶ τὸ μικρὸ χωριούδακι τοῦ Μίμη, μὲ τὰ χαμηλά του σπιτάκια καὶ μὲ τοὺς καλοὺς



Ψηφιοποήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



του χωριανούς. Δὲν εἶναι ἐδῶ οἱ μικρὲς πολιτεῖες τῆς Πατρίδας του, ποὺ τὶς πέρασε ταξιδεύοντας μὲ τὸ σιδηρόδρομο.

Ἐδῶ εἶναι δρόμοι πιὸ πλατιοὶ καὶ ἵσιοι. Ἐδῶ εἶναι χιλιάδες ἄνθρωποι, ποὺ κατοικοῦν κλεισμένοι, σὰν περιστέρια, σὲ ψηλοὺς πύργους.

Δὲν ἀκούει ὁ Μίμης τὴ γλώσσα τῆς Πατρίδας του. Δὲν βλέπει τὸν ἥλιο νὰ τοῦ χαμογελᾶ καὶ τὴ σελήνη νὰ τοῦ παίζῃ. Δὲν τὸν χαῖδεύει τὸ δροσάτο ἀεράκι τῆς Ἑλλάδας. Δὲν τὸν μαγεύουν τὰ τραγούδια τῶν πουλιῶν, τοῦ βοσκοῦ ἡ φλογέρα,

τῶν γιδιῶν τὰ κουδουνάκια. Δὲν τὸν γνωρίζει κανεὶς τὸν «μικρὸ Μετανάστη μας». Ούτε κι αὐτὸς γνωρίζει κανέναν.

Κι ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα τὴν Πατρίδα πάντα θυμοῦνται. "Αφησε πιὰ δ θεῖος, ποὺ κάθε λίγο λέει: «'Ελλάδα! 'Ελλάδα! Πατρίδα μου ἀγαπημένη!».

— Καιρὸς εἶναι νὰ γράψω στοὺς φίλους μου, σκέφτηκε μιὰ μέρα δ Μίμης.

— Καὶ βέβαια πρέπει νὰ γράψης, εἴπαν δ πατέρας κι ἡ μητέρα. Οἱ συμμαθητές σου πρέπει νὰ πάρουν τὸ γράμμα σου πρὶν νὰ κάνουν ἔξετάσεις.

"Έγραψε.

Διαβάστε τὸ γράμμα του:

·Αγαπητοί μου συμμαθητές,

'Ονειρευόμουνα τὰ ξένα. Είναι ἀλήθεια. Πέρασσα βουνά καὶ κάμπους· ἄφησα πίσω μου στεριές καὶ νησιά· ταξίδεψα σὲ θάλασσα πλατιά. Κι ἔφτασα ἐδῶ, στὰ ξένα μέρη!

Δὲ λέω.... καλὰ εἶναι κι ἐδῶ.... Μά.... μοῦ λείπει κάτι... Μοῦ λείπουν οἱ χάρες κι οἱ χαρὲς τοῦ τόπου μας. Στὴν Πατρίδα μας ὅλα μοῦ γελούσαν... ὅλα μὲ συμπαθοῦσαν!

·Ἐδῶ εἰμαι ξένος ἀνάμεσα σὲ ξένους.

Τώρα καταλαβαίνω γιατὶ δ θεῖος ἔγραφε σὲ κάθε του γράμμα «Πατρίδα καὶ πάλι Πατρίδα».



Τώρα κατάλαβα τι ήταν έκεινο πού έπιθυμούσα.
"Ηθελα νὰ ταξιδέψω, μὰ σχι νὰ φύγω γιὰ
πάντα! "Αν μὲ βαφτίζατε « Μικρὸ Ταξιδιώτη », θὰ
ήταν πιὸ πετυχημένο.

"Έχω δῆμας τὴ χαρὰ πῶς θὰ ρθω σὲ λίγον
καιρό. Ο θεῖος κι ὁ πατέρας λένε συχνά: « Σὲ λι-
γον καιρὸ θὰ γυρίσωμε νὰ καταμείνωμε στὴ γλυ-
κιά μας Πατρίδα, τὴν ὅμορφη Ἐλλάδα ».

Τὰ σέβη μου στὸν ἀγαπημένο μας δάσκαλο.

Καὶ σᾶς φιλῶ ὄλους

Μίμης

64. Τὸ χωριὸ



Ἐκεῖ στ' ἀπόσκια τοῦ βουνοῦ,
στὰ δροσερὰ χορτάρια,
ποὺ μουρμουρίζουν τὰ νερὰ
καὶ χύνονται καθάρια,

ἀπλώνετ' ὅμορφο χωριὸ
μὲ λεῦκες στολισμένο
καὶ μεσ' στὸν ἥλιο λούζεται
φαιδρὸ κι εύτυχισμένο.

Ἐχει μιὰ πρόσχαρη ἐκκλησιὰ
κοντὰ στὴν κρύα βρύση,
κι ἔρχεται κάθε χριστιανὸς
ἐκεῖ νὰ προσκυνήσῃ.

Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ παπᾶ
καὶ τὸν καλῆμερίζουν.
Καὶ στὴ δουλειά τους ὕστερα
μὲ προκοπὴ γυρίζουν.

I. Πολέμης



65. Ἐξετάσεις

Ἐφτασαν καὶ οἱ ἔξετάσεις !

Τὸ μεγάλο προαύλιο τοῦ σχολείου εἰναι δλοκάθαρο. Τὸ σχέδιό του εἰναι ἔνα μεγάλο Π. Γύρω γύρω εἰναι ὁ σχολικὸς κῆπος.

Στὸν κῆπο ὑπάρχει ἀκόμη ἀρκετὴ πρασινάδα καὶ μυρωδάτα λουλούδια.

Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ἥρθαν καὶ κάθισαν στὶς καρέκλες τους, σύμφωνα μὲ ἀριθμούς, ποὺ εἶχαν πάρει ἀπὸ πρῶτα. Στὴ μέση κάθεται ὁ παπᾶς τοῦ χωριοῦ. Φαντάζουν ὡραῖα, καθώς εἰναι ἀπλωμένα ἐπάνω στὸ μαῦρο του ράσο, τὰ μακριὰ ἄσπρα του γένια !

Ο παπποὺς ὅμως τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς Ἐλενίτσας δὲ φάνηκε ἀκόμη. Καὶ εἰναι ἀπὸ τοὺς πιὸ καλοὺς φίλους τοῦ σχολείου, ὁ γερο - Κωσταντής. Ποτὲ δὲν ἔλειψε ἀπὸ σχολικὴ συγκέντρωση· καὶ στὴ δεντροφύτευση τῆς αὐλῆς ἐργάστηκε κι ἔνα χάρτη τῆς μεγάλης Ἐλλάδας ἔκαμε δῶρο στὸ σχολεῖο· καὶ τοὺς χωριανοὺς παρακίνησε νὰ δώσουν ὅ,τι μποροῦσε καθένας γιὰ τὸ μαθητικὸ συσσίτιο.

Δὲ θά 'ρθη ὅμως ὁ γερο - Κωσταντής· εἰναι ἄρρωστος. Ἡρθε ἡ νύφη του ἡ κυρα - Δήμητρα, ἡ μητέρα τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς Ἐλενίτσας, κι ἔχει ἐντολὴ νὰ τοῦ πῆ πῶς θὰ γίνη ἡ γιορτὴ καὶ μὲ κάθε λεπτομέρεια.

”Αρχισε ή γιορτή. ”Ενα παιδί της ”Εκτης τάξης χαιρέτησε τους καλεσμένους από μέρους δλου του σχολείου.

”Ενα παιδί της Πέμπτης είπε ώραία λόγια στὰ παιδιά της ”Εκτης, που θά έφευγαν από τὸ σχολεῖο. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ παιδιά απὸ τὶς μικρότερες τάξεις μὲ πολὺ λίγα λόγια.

— Έμεις τὰ παιδιά τῆς Δευτέρας καὶ τῆς Πρώτης, ἔλεγαν ἐπειτα ὁ Κωστάκης καὶ ἡ Ἐλενίτσα στὸν παππού, πηγαίναμε νὰ κλάψωμε, γιατὶ θὰ μᾶς ἔφευγαν οἱ μεγάλοι. Καθένας απὸ τὴν ”Εκτη τάξη εἶχε πάρει απὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου ἔναν απὸ μᾶς γιὰ μικρό του φίλο. Καὶ μᾶς πρόσεχαν πάντοτε μᾶς βοηθοῦσαν στὶς ἐκδρομές μᾶς προστάτευαν σὲ κάθε ἀνάγκη.

’Ο ’Αρχηγὸς τῆς ”Εκτης εὐχαρίστησε ὅλα τὰ παιδιά καὶ ύποσχέθηκε πῶς ἡ τάξη τους δὲ θὰ λησμονήσῃ τὸ σχολεῖο : « Θὰ περνᾶμε νὰ σᾶς βλέπωμε συχνὰ » ύποσχέθηκε στὰ παιδιά.

”Επειτα τὰ παιδιά τραγούδησαν κι είπαν ποιήματα. Παίχτηκαν κωμωδίες καὶ δραματάκια. ἔγινε γυμναστικὴ καὶ παιγνίδια.

’Αργότερα ὅλος ὁ κόσμος πέρασε στὴν ἔκθεση.

— Ἡ ἔκθεση, πῶς εἶναι ἡ ἔκθεση; ρωτᾶ μὲ περιέργεια τὴν νύφη του ὁ γερο-Κωσταντής καὶ ἀνασηκώνεται στὸ στρῶμα του.

Καὶ ἡ κυρα - Δήμητρα τοῦ λέει :

— Στὴ μιὰ πλευρὰ ἔχουν ἔκθεση «ἡ Πρώτη καὶ ἡ Δευτέρα τάξη». Ὡραῖα καὶ καθαρὰ τετράδια γραφῆς, ἀριθμητικῆς, ἰχνογραφίας, χαρτοκολλητικῆς· ζῶα μὲ πλαστιλίνη· ζῶα καὶ πουλιά σχεδιασμένα σὲ χαρτονάκια μὲ βελονιά· καὶ ἄλλα πολλά.

‘Ο γερο - φίλος τοῦ σχολείου εύχαριστιέται· χαμογελᾶ καὶ φτιάνεται πιὸ καλὰ στὸ στρῶμα του.

— Σ' ἄλλη πλευρά, συνεχίζει ἡ νύφη του, ἔχουν τὴν ἔκθεσή τους «ἡ Τρίτη καὶ ἡ Τετάρτη». Ὡραῖα σχέδια τοῦ σχολείου, τῆς αὐλῆς, τῆς συνοικίας καὶ τοῦ χωριοῦ μὲ τοὺς γύρω τόπους. Κατακάθαρα τετράδια καὶ καλογραφμένα· ζῶα, πουλιά, καρποὶ ζωγραφιστοί· τὰ ἴδια ἀπὸ γυαλιστὸ χαρτί, κομμένα καὶ κολλημένα σὲ μεγάλα τετράδια. Χίλιων εἰδῶν πραματάτια ἀπὸ πηλὸ κι ἀπὸ σύρμα.

— Εύχαριστα! πολὺ εύχαριστα εἰναι αὐτά, ποὺ ἀκούω, μουρμούριζε ὁ καλὸς γέροντας. Θὰ τὰ δῶ κι ἔγώ, ἅμα σηκωθῶ.

— Στὴν πιὸ μεγάλη, στὴν Ἀνατολικὴ πλευρά, εἰναι ἡ ἔκθεση τῶν μεγάλων τάξεων, «τῆς Πέμπτης καὶ τῆς Ἔκτης» λέει ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν· καὶ προσθέτει :

— Ἐδῶ εἰναι σπουδαῖα πράματα! Κάθε παιδὶ ἔχει τὸ φάκελό του μὲ τὶς ἐργασίες του. Κόλλες μεγάλες, γραμμένες ἀπὸ ὄλες τὶς σελίδες, δλοκάθαρες. “Ομοιες κόλλες γεμάτες λογαριασμούς.



Ίχνογραφίες, χαρτογραφίες, ζωγραφίες μὲ ώραιά χρώματα. Χίλιων ειδῶν ἐπιπλάκια μὲ σανίδια πριονισμένο. Ζῶα δόλοκληρα· αύτιά καὶ μύτες· ἡ πόδια καὶ δάχτυλα· ἡ δόντια καὶ νύχια ζώων καὶ πουλιών μὲ πηλό. Καλαθάκια καὶ σάκες καὶ καπέλα πλεχτά μὲ ψάθα· κι ἄλλα κι ἄλλα ἀφθονα ἐργόχειρα εἶχαν οἱ μεγάλες τάξεις.

Βγῆκαν ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔκθεση δλοι οἱ καλεσμένοι.



— “Ολα! Σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ τὰ πῆς δλα, λέει δ γερο-Κωσταντής. Νομίζω πὼς τὰ βλέπω ἐμπρός μου, καθώς μοῦ τὰ λέει!

— Δὲς λοιπὸν τί γίνεται τώρα, συνεχίζει ἡ μητέρα τοῦ Κωστάκη καὶ τῆς Ἐλενίτσας:

Τὰ παιδιά περνοῦν στὴ σειρά χαιρετοῦν τὸ δάσκαλό τους καὶ τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι. Ἔκεῖνος τοὺς βάζει στὰ χέρια ἀπὸ ἔνα φάκελο κλειστό. Τὰ παιδιά τρέχουν βιαστικά



στήν ἀγκαλιὰ τῶν γονιῶν τους. Ἐκεῖνοι ἀνοίγουν τὸ φάκελο καὶ νά!.. τὸ « Ἐνδεικτικὸ » τοῦ παιδιοῦ τους! Καὶ φιλοῦν τώρα οἱ γονεῖς τὰ καλὰ παιδιά.

— Εὖγε! Εὖγε στὰ καλὰ παιδιά, φωνάζει ὁ γερό - Κωσταντής.

Καὶ σφουγγίζει τὰ μάτια του μὲ τὸ μαντίλι.

— Ἔγινε ἔπειτα ἡσυχία, εἶπε ἡ μητέρα· καὶ ἡ Ἐλενίτσα μας εἶπε μιὰ προσευχή, ποὺ θὰ μᾶς τὴν πῆ καὶ τώρα.

Καὶ ἡ Ἐλενίτσα πήρε σοβαρὴ στάση κι εἶπε κι ἐμπρὸς στὸν παππού τὴν προσευχούλα:

Πρὶν πάψω νὰ διαβάζω,
Θεέ μου, σὲ παρακαλῶ
νὰ δώσης νὰ περάσω
τὸ καλοκαίρι μὲ καλό.

Τὸν ἄγγελό Σου πάντα
στέλνε τον νὰ μὲ ὁδηγᾶ,
νὰ προχωροῦμε ἀντάμα
στὰ ἔργα μόνο τὰ καλά.

— Εὖγε σου, καλή μου ἐγγονούλα, εἶπε ὁ παππούς· καὶ φίλησε τὴν Ἐλενίτσα.

— Τί ἔγινε ἔπειτα; ρώτησε τὴν μητέρα τῶν παιδιῶν μὲ πολλὴ περιέργεια ὁ καλὸς γέροντας.

— Εἶπε κι ὁ δάσκαλος λίγα λόγια στοὺς γονεῖς καὶ στὰ παιδιά, ἀπαντᾶ ἡ μητέρα. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ μάλιστα, ἔνα ἀγόρι μὲ τὴ φορεσιὰ τοῦ προ-

σκόπου, κρατούσε περήφανα τὴ σημαία τοῦ Σχολείου. Εἶχε δεξιά του κι ἀριστερά του ἀπὸ ἔνα μαθητὴ καὶ μιὰ μαθήτρια τοῦ σχολείου.

Τραγούδησαν ἔπειτα ἄλλα τραγούδια καὶ τελευταῖα τὸν «Ἐθνικό μας "Γυμνο"».

Ἐκείνη τὴν ὥρα ὅλος ὁ κόσμος στεκόταν ὅρθιος καὶ τεντωμένος περήφανα.

Κι ἔτσι τελείωσε ἡ σχολικὴ γιορτή.

Συγκινήθηκε πολὺ ὁ γέροντας, ὁ καλὸς αὐτὸς φίλος τοῦ σχολείου, ἅμα τ' ἀκουσε ὅλα αὐτά.
— "Α! λέει. "Έχομε ὡραίο σχολεῖο· ἔχομε καὶ λαμπρὸ δάσκαλο. "Ολο τὸ χωριὸ πρέπει νὰ βοηθήσῃ τὸ σχολεῖο!..."



66. Ἡ Σημαία

Πάντα κι ὅπου σ' ἀντικρίζω
μὲ λαχτάρα σταματῶ
καὶ περήφανα δακρύζω,
ταπεινὰ σὲ χαιρετῶ.

Σὲ θωρῶ κι ἀναθαρρεύω
καὶ τὰ χέρια μου χτυπῶ,
σὸν ἄγια σὲ λατρεύω,
σὰ μητέρα σ' ἀγαπῶ !

Κι ἀπ' τὰ στήθη μου ἀνεβαίνει
μιὰ χαρούμενη φωνή :
« Νά σαι πάντα δοξασμένη,
ω Σημαία γαλανή ».

I. Πολέμης ('Απόσπασμα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Πρωινή προσευχή (<i>ποίημα Χ. Δ.</i>)	σελ. 5
2.	'Ανοίγει τὸ σχολεῖο	» 7
3.	Τὰ πρῶτα μαθήματα (<i>καὶ ποίημα Ι. Μωραΐτινη</i>)	» 11
4.	Τὸ παιδάκι στὸ σχολεῖο (<i>ποίημα *^{**}</i>)	» 14
5.	'Ο τρύγος	» 15
6.	Τσιριτρό (<i>ποίημα Ζ. Παπαντωνίου</i>)	» 18
7.	'Απὸ τὶς ἱστορίες τοῦ παπποῦ	» 20
8.	Πέτρα καὶ διαβάτες (<i>ποίημα Ι. Πολέμη</i>)	» 28
9.	Τὰ πρωτοβρόχια (<i>καὶ ποίημα Χ. Σαμαροτίδη</i>)	» 29
10.	"Ἐνας σαλίγκαρος στὸν κῆπο	» 33
11.	Διορθώνουν τὶς καταστροφὲς	» 37
12.	"Ολο τὸ χωριό στὶς ἐλιές	» 39
13.	'Η ἐλιά (<i>ποίημα Κ. Παλαμᾶ</i>)	» 43
14.	Στὴν ἐκκλησία	» 44
15.	Ποῦ βρίσκεται δ ὅμιλος τοῦ κόσμου (<i>Διασκευὴ ἀπὸ Ιαπωνικὸ</i>)	» 46
16.	'Ο κήλιος καὶ δ ἀέρας (<i>ποίημα Γ. Δροσίνη</i>)	» 52
17.	'Ο σπουργίτης, τὸ πουλάκι τοῦ τόπου μας	» 54
18.	"Εφτασαν τὰ Χριστούγεννα	» 56
19.	'Η σχολική γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Πρωτοχρονίας (<i>καὶ « Χριστούγεννα », 'Εκκλ. Λοξολογία</i>)	» 58

20.	Ἐντυπώσεις τῶν παιδιῶν ὅπὸ τὶς διακοπὲς	σελ.	63
21.	Οἱ μῆνες μιλοῦν μὲ δυὸ γερόντισσες	»	65
22.	Πῶς περνοῦν τὰ χρόνια	»	77
23.	Τὸ ὀρολόγι (ποίημα Α. Εἰμαρένου)	»	80
24.	‘Ο πατέρας ἄρρωστος	»	81
25.	“Ερχεται δ πατέρας (ποίημα Γ. Βιζυηνοῦ)	»	82
26.	‘Ο Κοσμᾶς κι δ Δαμιανός, τὰ παιδιά τοῦ χωριοῦ	»	83
27.	Προετοιμασίες γιὰ τὴν ἀποκριὰ	»	86
28.	Τὰ παιδιά γυρίζουν στὸ σχολεῖο	»	89
29.	‘Η μυγδαλιὰ (ποίημα Α. Κατακουζηνοῦ)	»	91
30.	‘Ο Μάρτης	»	92
31.	Στὸ καλό, γεροχειμώνα (ποίημα Ι. Πολέμη)	»	95
32.	Ξένοι στὸν κῆπο (Μέλισσες! Μέλισσες!)	»	96
33.	‘Η μέλισσα (ποίημα Γ. Βιζυηνοῦ)	»	100
34.	‘Η κυψέλη (ποίημα Ι. Πολέμη)	»	100
35.	Σχολική ἐκδρομὴ στὸ μύλο	»	101
36.	‘Ο Εύαγγελισμὸς καὶ ἡ μεγάλη Ἐθνικὴ γιορτὴ	»	106
37.	Γύρισαν τὰ χειλιδόνια	»	109
38.	Τὰ παιδιά στὴν ἀκρογιαλιὰ (καὶ ποίημα Α. Κατακουζηνοῦ)	»	111
39.	‘Η Μεγάλη Ἐβδομάδα.	»	114
40.	‘Η Ἀνάσταση	»	119
41.	‘Ανοιξιάτικη αύγη	»	122
42.	“Ανοιξαν τὰ τριαντάφυλλα	»	125
43.	‘Η πρωτομαγιά.	»	128
44.	‘Η μυρμηγκιά	»	130
45.	Τὰ παιδιά διαβάζουν ιστορίες γιὰ τὰ μυρμήγκια (καὶ ποίηματα Γ. Βιζυηνοῦ καὶ Γ. Περγιαλίτη)	»	134
46.	“Ἐνα ἔξοχικό κτῆμα (Πάπιες - Χῆνες)	»	141
47.	‘Ο Χριστὸς καὶ τὰ παιδάκια (καὶ ποίημα Χ. Δ.)	»	146
48.	‘Ο Γιαννάκης θαλασσινὸς (καὶ ποίημα Α. Κατακουζηνοῦ)	»	147
49.	‘Η ὀδερφούλα ἄρρωστη	»	149
50.	Νανούρισμα (ποίημα Α. Βαλαωρίτη)	»	151
51.	‘Η μητέρα (ποίημα Γ. Βιζυηνοῦ)	»	152

52. Τὰ παιδιά στήν ἔξοχὴ	σελ. 153
53. Ἡ ἔξοχὴ (ποίημα Ἀγγ. Βλάχου)	» 155
54. Τὸ ἀηδόνι (ποίημα Ἀγγ. Βλάχου)	» 156
55. Τὸ γράμμα τοῦ πατέρα	» 157
56. Τὸ καλοκαίρι	» 159
57. Τὸ καλοκαίρι (ποίημα Κ. Παλαμᾶ).	» 160
58. Τὰ φύλλα τοῦ ἡμερολογίου	» 161
59. Πῶς περνοῦν οἱ ὥρες	» 163
60. Ἡ Ἀγελάδα (ποίημα Γ. Βιζυηνοῦ)	» 167
61. Τί ἀξίζει ἔνα λιβάδι	» 168
62. Ὁ καημένος (ποίημα Ζ. Παπαντωνίου)	» 172
63. Ὁ μικρὸς μετανάστης	» 173
64. Τὸ χωριό (ποίημα Ι. Πολέμη)	» 180
65. Ἐξετάσεις.	» 181
66. Ἡ Σημαία (ποίημα Ι. Πολέμη)	» 188

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΛΟΥ·Ι·ΖΑΣ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ

Διόρθωσις τυπ. δοκιμίων Κ. ΒΑΝΔΩΡΟΥ (ἀπ. Υπ. Ηαιδείας 34701/12-4-52)

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

‘Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον.
Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946, A 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Γ', 1952 (VI) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 200.000

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ Α.Ε.





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

