

02
nΣ
T2A
644

Α'

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

182



1. Στὸ μεγάλο δρόμο τῆς Πέλλας.

Είμαστε στὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος προγωρῦσε νικητὴς στὴν Ἀσία. Πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ Πέλλα. Σ' οὗτην ἀρχαίαν καὶ αρχαίαν πόλιν τοῦ Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ἀργὰ δὺς παιδιά, ὁ Ἀμύντας καὶ ὁ Περδίκκας. Φαίνονται ἀπὸ ἀριστοκρατικὴς οἰκογένεια. Τὸ μεγαλύτερο, ὁ Περδίκκας, ἡταν ἀπάνω ἀπὸ δώδεκα χρονῶν. Πίσω τους ἀκολουθοῦσε ὁ παιδαγωγός, κουτσὸς καὶ φορτωμένος βιβλία καὶ σηργανα μουσικῆς.

«Ἄπο δῶ, Πρόα» εἶπε ὁ Περδίκκας καὶ τράβηξε τὸν παιδαγωγὸν ἀπὸ τὸ χιτῶνα. «Ξέρεις δὰ πῶς θέλομε νὰ περάσωμε ἀπὸ τὸ μεγάλο δρόμο;»

— «Μὰ γιατί, παιδιά μου, νὰ μακραίνωμε τόσο ἀπὸ τὸ σπίτι;» εἶπε ὁ Πρόας.

— «Νομίζω, Πρόα, πῶς εἴμαι ἐλεύθερος νὰ διαλέξω τὸν περίπατό μου! Ξεχνᾶς πῶς εἴμαστε ξαδέρφια τοῦ βασιλιᾶ; Πρέπει πάντα νὰ σου θυμίζω πῶς είσαι δοῦλος;» πρόσθεσε μὲ ἀπότομο τρόπο ὁ Περδίκκας.

— «Τὸ λές τόσο συχνά, παιδί μου» εἶπε θλιβερὰ ὁ παιδαγωγός, «πὸν δὲν εἶναι φόβος νὰ τὸ ξεχάσω».

— «Θέλομε νὰ ιδοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀλεξάνδρου» εἶπε μὲ γλυκὸ τρόπο ὁ Ἀμύντας.

— «Αὐτὸς εἶναι, ἀφοῦ θέλει νὰ σου δώσῃ ἐξήγηση ὁ ἀδερφός μου!» εἶπε ὁ Περδίκκας.

Ο Πρόας ἔσυρε μὲ κόπο τὸ βλαμμένο πόδι του καὶ ἀκολούθησε τὰ παιδιά.

2. Η εἰκόνα τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Η εἰκόνα ποὺ ἤθελαν νὰ ιδοῦν τὰ παιδιά, ἡταν κρεμασμένη ἐμπρὸς στὴν πύλη τοῦ παλατίου κάτω ἀπὸ μικρὸ θόλο. Τὴν εἶχε ζωγραφίσει ὁ Ἀπελλῆς. Παρουσίαζε τὸν Ἀλέξανδρο νὰ πετᾶ στὰ σύννεφα, μὲ τὸν κεραυνὸ στὸ χέρι. «Ολα του, τὰ βλέμμα, τὸ μέτωπο, τὰ μαλλιά φανέρωναν πῶς ὁ βασιλιὰς δὲν ἦταν συγκριτικὸς σύμμαχος! Μὲ ταῦτα ἀλιούθησε θεός!

Κόσμος πολὺς ἦταν συναγμένος κι ἔβλεπε καὶ θαύμαζε καὶ ὑπερηφανεύοταν γιὰ τὸ βασιλιά του.



“Οταν φάνηκαν τ' ἀρχοντόπουλα μὲ τὸν παιδαγωγό τους,
οἱ φύλακες παραμέρισαν τὸν κόσμο γιὰ νὰ τοὺς κάμουν θέση.
Ἐχεῖνοι στάθηκαν ὅφωνοι ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα. Δὲν τὴν
Ψηφοποιήθηκε απὸ τὸ Ινότιπούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς”

ἔβλεπαν γιὰ πρώτη φορά, ώστόσο τοὺς ἔκαμε πάντας τὴν ἕδια ἐντύπωση.

«Νομίζεις πώς βλέπεις τὸν ἕδιο τὸ βασιλέα ἔτοιμο νὰ σου μιλήσῃ!» λέει σὲ λίγο δ' Αμύντας.

— «Ἄχ!» ἀναστέναξε ὁ Περδίκκας, «γιατὶ νὰ εἴμαι παιδί καὶ νὰ μὴν μπορῶ νὰ βρίσκωμαι μαζί του στὰ μεγάλα κατορθώματα;»

Καὶ κοίταξε πάλι μὲ μεγαλύτερο θαυμασμὸ τὴν εἰκόνα.

«Υπομονὴ, θὰ ἔρθη κι ἡ δικῆ σου ἡ σειρά» τὸν παρηγόρησε δὲ Πρόας.

— «Θὰ ἔρθη κι ἡ δικῆ μου ἡ σειρά! Μὰ πότε; «Οταν δὲ θὰ μείνη τίποτα νὰ κάμω!»

— «Ἐτσι ἔλεγε κι ὁ Ἀλέξανδρος, ὅταν ἀκουε τὰ κατορθώματα τοῦ πατέρα του, τοῦ Φιλίππου. Μὰ νὰ ποῦ βρῆκε νὰ κάμη περισσότερα καὶ μεγαλύτερα ἀπὸ χεῖνον» εἶπε δὲ Πρόας. «Τώρα, Περδίκκα, θὰ κάμης καλὰ νὰ φροντίσης νὰ γίνης καλὸς μαθητής.»

— «Ούφ!» ἔκαμε βαριεστισμένος ὁ Περδίκκας. «Θαρρεῖς, πώς ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἔκανε τίποτ' ἄλλο παρὰ νὰ διαβάζῃ;»

— «Καὶ δύμως ἔτσι είναι! Ο Ἀλέξανδρος ήταν ὁ καλύτερος μαθητής τοῦ Ἀριστοτέλη» ἀπάντησε δὲ Πρόας.

— «Ἀσπρισες πολὺ γιὰ νὰ τὰ μάθης αὐτὰ ποὺ μᾶς λές» τοῦ εἶπε πειραγμένος ὁ Περδίκκας.

— «Πόσων χρονῶν μὲ κάνεις;» τὸν ἔρωτησε μὲ πικρὸ χαμόγελο δὲ Πρόας.

— «Ξέρω κι ἔγω, . . . μὰ θὰ εἰσαι πολὺ γέρος.»

— «Τριανταοχτὼ χρονῶν ήμουν ὅταν ἔγινε ἡ μάχη στὴ Χαιρώνεια.»

— «Σαρανταέξι χρονῶν λοιπόν; "Ωστε μᾶς πολέμησες καὶ σύ;"» ρώτησε ὁ Ἀμύντας.

— «Ἐκεῖ πληγώθηκα καὶ μ' ἔπιασαν αἰχμάλωτο. Στὴ Χαιρώνεια χρωστῷ τὴν τιμὴν ποὺ εἴμαι παιδαγωγός σας. Εἶναι δμως καιρὸς νὰ πηγαίνωμε» πρόσθεσε ὁ Πρόας γελώντας πικρά.

— «Ναί, πηγαίνομε» εἶπε ὁ Περδίκκας. Κοίταξε πάλι σὰ ν' ἀποχαιρετοῦσε τὴν εἰκόνα του Ἀλεξάνδρου, πήρε τὸν ἀδερφό του καὶ κίνησαν γιὰ τὸ σπίτι.

— «Α! διηγήσου μας τὴν ιστορία σου καὶ λησμόνησε τὶς θλιβερὲς ήμέρες» εἶπε στὸν Πρόα τὸν Ἀμύντας μὲ ἀληθινὴ συμπάθεια.

— «Ναί, θὰ σᾶς τὴ διηγηθῶ» εἶπε ὁ Πρόας πηγαίνοντας ἀπὸ πίσω τους. «Ἀπὸ αὔριο μετὰ τὸ μάθημα θὰ σᾶς λέω καὶ κάτι ἀπὸ τὴ ζωὴ μου».

— «Καὶ προπάντων μάχες! Μάχες θέλω ν' ἀκούω ἀπὸ τὴν αὐγὴν ως τὸ βράδυ!» φώναξε ὁ Περδίκκας.

Ἐτσι μιλώντας ἔφτασαν ἐμπρὸς στὸ σπίτι. Ὁ παιδαγωγὸς μὲ τὰ βιβλία καὶ τὰ μουσικὰ ὄργανα μπῆκε στὴν κάμαρά του. Τὰ παιδιὰ ἔτρεξαν μὲ γαρά, ἀνέβηκαν τὴ μαρμαρένια σκάλα καὶ γύθηκαν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας τους.

3. Ὁ Πρόας λέει τὴν ιστορία του.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μέρα ὁ Πρόας ἄρχισε νὰ λέη τὴν ιστορία του. Δὲν τὴ διηγήθηκε ὅλη μεμιᾶς, γιατὶ ήταν μεγάλη καὶ δὲν ἦθελε νὰ κουράσῃ τὰ παιδιά. Ταχτικὰ δμως μετὰ τὸ μάθημα κατέβαιναν στὸν κῆπο κι ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα, τοὺς ἔλεγε κάτι ἀπὸ τὴ ζωὴ του.

«Γεννήθηκα σ' ἓνα χωρὶς τῆς Ἀττικῆς, ἄρχισε ὁ Πρόας, ἔξι ώρες μακροὺς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ο πατέρας μου, ο Νικίας, καλλιεργοῦσε τὰ χωράφια μας μὲ λίγους δούλους· εἶχαμε μέτρια περιουσία.

Ο παππούς μου ἦταν πολὺ γέρος καὶ τὸν ἐσέβονταν ὅλοι, γιατὶ εἶχε ἴδει πολλὰ στὴν ζωὴ του καὶ ἤξερε πολλά. Αὐτὸς ἔμενε στὸ σπίτι.

Περίμεναν τὴν γέννησή μου σὰ μεγάλη γιορτή. Ὁταν μεγάλωσα μοῦ τὰ διηγήθηκαν ἐνα πρὸς ἐνα. Ἡ μητέρα μου, ἡ Φαιδίμη, θυσίαζε στοὺς θεοὺς καὶ προσευχόταν.

Ἡ γιαγιά μου, ἡ Κορνιθώ, μόλις γεννήθηκα, μὲ ἄρπαξε, μ' ἔφερε στὴν κάμαρα τοῦ πατέρα μου καὶ μ' ἔβαλε γονατιστὴ στὰ πόδια του.

Φαίνεται πὼς ἥμουν γερὸς καὶ καλοκαμωμένος, γιατὶ ἐπατέρας μου ἔσκυψε χαρούμενος καὶ μὲ πῆρε στὴν ἀγκαλιά του. Ὅστερα κρέμασε ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας ἐνα στεφάνι ἀπὸ κλαρὶ ἐλιᾶς. Μὲ αὐτὸ ἥθελε νὰ εἰπῇ πὼς ὁ ἀντρας πρέπει νὰ γίνη καλὸς γεωργός. Ἄν ἥμουν κόρη, θὰ κρεμοῦσε μάλλινη κορδέλα· δηλαδὴ πὼς ἡ γυναῖκα πρέπει νὰ γνέθη, νὰ ὑφαίνη καὶ νὰ εἶναι καλὴ νοικοκυρά.

Ἡ γιαγιά μου μὲ βούτηξε ἀμέσως στὸ κρύο νερὸ κι ἔπειτα μὲ σπαργάνωσε ἐλαφρά. Ἡ θελε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ μὲ συνηθίσῃ στὸ κρύο.

Ἐμπρὸς στὸ σπίτι μας ἦταν ὁ βωμὸς τοῦ Ἀπόλλωνα. Ἡ φωτιὰ ἔκαιγε ἀπάνω νύχτα μέρα.

Σπὶς ἔξι μέρες ἔπρεπε νὰ μὲ ἀφιερώσουν στοὺς θεοὺς τοῦ σπιτιοῦ. Μὲ πῆρε λοιπὸν ἡ Κορνιθώ γυμνὸ στὰ χέρια της, κι ἐμπρὸς ἔκείνη, πίσω ὁ πατέρας μὲ τὴ μάνα μου καὶ παραπίσω οἱ δοῦλοι, ἔφεραν γύρω τὸ βωμὸ πολλὲς φορές.

Δέκα ἡμέρες Ὅστερα ἀπὸ τὴ γέννησή μου ὁ πατέρας μου κάλεσε τραπέζι τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους. Τοὺς κάλεσε,

ὅπως ήταν συνήθεια, γιὰ νὰ μου δώσῃ ἐμπρὸς σὲ δλούς τὸ ὄνομα ποὺ ἤθελε. "Οταν ἥρθε ἡ ὥρα, εἶπε πώς θὰ μὲ λένε Πρόα, δπως καὶ τὸ μακαρίτη πατέρα τῆς μάνας μου.

"Ἐπειτα βγῆκαν δλοι στὴν αὐλή, καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔπλυναν οἱ δοῦλοι τὰ πόδια, ξαπλώθηκαν ἀπάνω σὲ ἀνθοστεφανωμένα στρώματα γύρω στὰ τραπέζια. Ποῦ νὰ τοὺς χωρέσῃ μέσα τὸ σπίτι . . .

"Η ἡμέρα, καθὼς μου ἔλεγε ὁ παππούς, ήταν θεοῦ χαρά: ὁ οὐρανὸς καταγάλανος. 'Ο μπάτης φυσοῦσε ἐλαφρὰ καὶ χάιδευε τὸ ἀσπριδερὰ φύλλα τῆς ἐλιᾶς καὶ τὰ μεστὰ στάχυα ποὺ κυμάτιζαν στὸν κάμπο. Οι συκιὲς μὲ τὰ μεγάλα φύλλα τους ἔδιωχναν τὸν ἥλιο ἀπὸ τὴν αὐλὴ κι ἀπὸ τὴν σκεπὴ τοῦ σπιτιοῦ μας.

"Ο παππούς σὲ δλη του τὴ ζωὴ τρεφόταν μονάχα μὲ μέλι. Αὐτό, ἔλεγε, τοὺς μακραίνει τὴ ζωὴ. Στὸ μέλι χρωστοῦσε τὰ καλά του γερατειά, τὴν υγεία του, τὴν ἀλάθευτη κρίση καὶ τὸ μνημονικό του. Πρώτη φορὰ ποὺ ἔβρεξε τὰ χείλη του στὸ κρασί, ήταν τώρα γιὰ μένα. "Ἐπειτα τὸ ποτήρι ἥρθε γύρω ἀπὸ χέρι σὲ γέρι, γιὰ νὰ δείξη πώς δλοι οι καλεσμένοι ήταν φίλοι.

Οι δοῦλοι ἀρχισαν μὲ τὰ ὀρεγτικά. "Ἐφεραν πρῶτα στρεῖδια τοῦ Φαλήρου, ἄλλα ἀψητα καὶ ἄλλα μαγειρεμένα μὲ τὸ λάδι. Μαζὶ ἔφεραν αύγα τῆς ὥρας ἀπὸ τίς κότες καὶ τὰ παγόνια μας.

"Ἐπειτα ἥρθαν τὰ λουκάνικα καὶ τὰ χοιρομέρια.

"Ἐβαλαν ὑστερα οι δοῦλοι τὰ πουλιά, τὰ ψάρια καὶ τὶς περίφημες μαρίδες τοῦ Φαλήρου. 'Απ' αὐτές, ἔλεγαν οι καλεσμένοι, μ' εὐχαρίστησή τους θὰ ἔτρωγαν καὶ οι ἀθάνατοι θεοί.

Βάλε τώρα τὰ λαχανικα καὶ τὰ σκευάρια, πόσῳ γίνονται

τόσο νόστιμα στὸ δικό μας τὸ κλεῖμα. Βάλε τὰ ὀπωρικὰ καὶ τὰ γλυκὰ τὰ καμωμένα μὲ σουσάμι, μέδι καὶ λάδι, ἥ μὲ γάλα καὶ μέλι ἥ μὲ λάδι καὶ τυρί.

Πολλὰ τὰ φαγητὰ θὰ μοῦ πῆτε. Ἀλήθεια ἡταν πολλὰ γιὰ τὸ τραπέζι τοῦ μικροῦ Πρόσα. Μὰ ὁ πατέρας μου θὰ θυσίαζε καὶ περισσότερα γιὰ τὸ πρῶτο του ἀγόρι! Μὴ νομίσετε δμως πώς πῆγαν χαμένα. Καθένας ἀπὸ τοὺς καλεσμένους διάλεγε ὅσα ἦθελε καὶ τὰ ἔστελνε στὸ σπίτι του. Ἐτσι τὸ συνηθίζομε.

Άμα τέλος καλοχόρτασαν, σήκωσαν οἱ δοῦλοι τὰ τραπέζια, νίφτηκαν οἱ καλεσμένοι, ἔβαλαν τ' ἀνθοστέφανα στὸ κεφάλι, ἔκαμαν σπονδεῖς στὸ Δία τὸ σωτῆρα καὶ ἀρχισαν νὰ πίνουν.

Δὲ λέω πώς είχαμε κρασὶ τῆς Νάξου, ἥ ἀπὸ τὸ νέκταρ τῆς Κορίνθου, ἥ τῆς Χίου. Μὰ τί κακὸ ποὺ ἔπαθαν τὰ δικά μας τὰ πιθάρια!

Στὸ μεταξὺ ἤρθε καὶ ὁ Καλλικλῆς μὲ τὴ λύρα του καὶ ἀρχισαν τὸ χορὸ καὶ τὸ τραγούδι.

Χόρευαν οἱ νέοι, τραγουδοῦσαν οἱ μεσόκοποι, κι οἱ γέροι καμάρωναν· συχνὰ ἔπιναν καὶ χάιδευαν τὰ μακριά, χιονάτα γένια τους.

Ἐτσι διασκέδασαν ως τὸ πρωί.

4. Τὰ παιδικά μου χρόνια.

Ἡ ἀνατροφὴ τοῦ νέου Ἀθηναίου ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ τελειώνει στὰ εἰκοσι χρόνια του.

Ἡ μητέρα μου καὶ ἡ γιαγιά μου ἔκαναν πρόθυμα δλες μου τίς παραξενιές, ὅσο ἥμουν βρέφος. Μὲ κουνοῦσαν καὶ μὲ χόρευαν στὰ χέρια τους· μὲ σήκωναν ψηλά· μὲ νανούριζαν καὶ μοῦ τραγουδοῦσαν ἐκεῖνα τὰ σιγαλινὰ καὶ τρα-

ενηχτὰ τραγούδια, ποὺ καὶ τώρα δταν τύχη νὰ τ' ἀκούσω κάπου, ἀποκοιμοῦμαι.

"Οταν μπόρεσα καὶ στάθηκα στὰ πόδια μου, μ' ἔμαθαν νὰ περπατῶ. Ἀπὸ τὸ ἑνα μέρος ή μάνα μου, ἀπὸ τὸ ἄλλο ή γιαγιά μου, κι ἐγὼ στὴ μέση ὀλόγυμνος, φορτωμένος φυλαχτὰ γιὰ νὰ μὴ μὲ βασκάνουν. Σήκωνα δειλὰ τὰ ποδαράκια μου, ἀπλωνα τὰ χεράκια μου καὶ λύγιζα ἔμπρος, πίσω, δεξιὰ κι ἀριστερά. Πότε εἶχα σοβαρὸ τὸ πρόσωπο· πότε ὀλάνοιχτα τὰ μάτια μου. "Εξαφνα κυλιόμουν μὲ γέλια ή μὲ χλάματα στὸ πάτωμα. Οἱ δικοί μου τρόμαζαν, καὶ ὁ Πυρρός, τὸ σκυλάκι μας, γάγγιζε ἀνήσυχα. "Ηθελε νὰ παίζη κι ἐκεῖνος μαζί μου.

Τὰ πέντε πρώτα γρόνια μου δὲν ἔκανα τίποτ' ἄλλο παρὰ νὰ παίζω καὶ ν' ἀκούω τίς συμβουλὲς τοῦ παπποῦ: νὰ μὴ δειλιάζω σὲ τίποτα, νὰ μὴ φοβοῦμαι τὰ στοιχειά, ν' ἀκούω τὸ μεγαλύτερό μου καὶ νὰ μὴ βασανίζω τὰ ζῶα.

Τὰ παιγνίδια μου ήταν ή σβούρα καὶ τὸ στεφάνι.

'Ο Πυρρὸς πάντα σύντροφός μου, νύχτα καὶ μέρα. Τρέχαμε, πηδούσαμε στοὺς σωροὺς τὸ χόρτο, ἀνεβαίναμε στοὺς φράχτες, κυλιόμαστε μέσα στὴ σκόνη κι ἔπειτα μπλούμ! στὸ νερό.

"Οταν ἔγινα ἔξι γρονῶν, ὁ παπποὺς μοῦ ἔμαθε τὴν ἀλφα-βήτα. Ἀπάνω σ' ἑνα κομμάτι σανίδα εἶχε ἀπλωμένο ἑνα στρῶμα κερί. 'Ο παπποὺς μὲ τὸ μυτερὸ κοντύλι χάραζε τὰ γράμματα ἀπάνω στὸ κερί καὶ μοῦ τὰ ἔλεγε. "Αμα τὰ καλο-μάθαινα, ὁ παπποὺς τὰ ἔσθηνε καὶ τὰ ἔγραφε ἀνακατωμένα, γιὰ νὰ δῆ ἀν τὰ ξέρω κι ἔτσι. "Τσερα ἀπὸ τὰ γράμματα μ' ἔμαθε τίς συλλαβές. ὥσπου μὲ συνήθισε σιγὰ σιγὰ νὰ δια-βάζω ἐλεύθερα. "Επειτα μοῦ ἀρχισε ἀριθμητικὴ καὶ μ' ἔμαθε νὰ τραγουδῶ.

5. Πηγαίνω στὴν Ἀθήνα.

Οταν ἔγινα δώδεκα χρονῶν, ἀποφάσισαν νὰ μὲ στείλουν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ σπουδάσω. Ἡ μητέρα μου δταν τὸ ἔμαθε δυσαρεστήθηκε· μὰ ἐπειτα δέχτηκε. Εἶχε, βλέπεις, συντροφιὰ δύο ἀγόρια δίδυμα καὶ μία κόρη, ποὺ γεννήθηκαν στερα ἀπὸ μένα.

Ο πατέρας μου φρόντισε ἀπὸ πρὶν γιὰ τὸ σπίτι ποὺ θὰ ἔμενα καὶ γιὰ τὸν καλύτερο δάσκαλο.

Ἐτσι λοιπὸν τὴν ἄνοιξη κινήσαμε μιὰν αὐγὴ γιὰ τὴν Ἀθήνα ὁ παππούς, ὁ πατέρας μου κι ἐγὼ ἀπάνω στὸ ἀμάξι μας, ποὺ τὸ ἔσερναν δύο βόδια.

Στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ στεκόταν ἡ μητέρα μου κι ἔκρυψε μὲ τὴν ἄκρη τοῦ χιτῶνα τὸ πρόσωπό της. Ἡ γιαγιὰ κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιὰ τὴν ἀδερφούλα μου· καὶ τὰ δίδυμα, κολλημένα στὰ φορέματα τῆς μητέρας, ἔδειχναν μόνο τὰ πρόσωπά τους σὰν προσωπίδες περίεργες.

Τὰ φουντωτὰ κλαδιὰ ποὺ κόψαμε γιὰ νὰ φυλαχτοῦμε ἀπὸ τὸν ἥλιο, τὰ κινούσαμε γιὰ πολλὴ ὥρα στὶς γυναικες. «Ἔχετε γειά! ἔχετε γειά!» Κι ἐκεῖνες γιὰ πολλὴ ὥρα μᾶς κουνοῦσαν τοὺς πέπλους των: «Στὸ καλὸ στὸ καλό! ...»

Οσο πλησιάζαμε στὴν πόλη, τόσο συγναντούσαμε διαβάτες καὶ γωρικούς, ποὺ κουβαλοῦσαν στὶς πλάτες τους ἢ στ' ἀμάξια τὰ καλὰ ποὺ μᾶς δίνει ἡ γῆ. Άλλοι δπωρικά, ἄλλοι ὅσπρια, ποιὸς κότες, ποιὸς κυνήγια, χῆνες καὶ ἄλλα.

Ἐγὼ ἀπάνω στὸ ἀμάξι πότε κοίταζα πίσω γιὰ νὰ ξεχωρίσω τὸ σπίτι καὶ τοὺς δικούς μου, πότε ἔβλεπα ἐμπρὸς τὴν κίνηση καὶ τὴ ζωὴ ποὺ ἀρχιζε νὰ μοῦ φανερώνη ἡ μεγάλη πόλη.

«Πρόα, νὰ ἡ Ἀκρόπολη» ἀκούω ἔξαφνα τὸν παππού μου.
Κοίταξα κι ἐμεινα μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα. Ἀπάνω σ' ἔνα



βράχο ωχροπράσινο, κάτι ξεχείλιζε σὰν ἀφρὸς καὶ σὰ σύν-
νεφο, ποὺ τὸ πτώλιζε ὁ Κλιος μὲ γίγαντα χρώματα. Κι δυο

προχωροῦσε τὸ ἀμάξι τόσο ἄνοιγε τὸ σύννεφο κι ἔβγαιναν
ἀετώματα, ἔνεγκλωπανναστι, φύτρωναν ἀγάλματα, ὅλα κομψά
κι ἐλαφρὰ σὰν ἀέρας. Ἀνάμεσά τους ἔπαιζε τὸ γαλάζιο
τ' οὐρανοῦ μὲ τὸ ἀφράτο μάρμαρο, καὶ τὸ μάρμαρο ἔπαιζε
μὲ τὸ χρυσάρι, τὴν ὥχρα καὶ τὸ λουλάκι. Κάποτε σὲ μιὰ
στροφὴ τῆς ἄμαξας εἶδα τὴν Ἀθηνᾶ καὶ μου φάνηκε σὰ νὰ
κατέβαινε τὰ Προπύλαια, ἔτοιμη νὰ χτυπήσῃ τους ἔχθρους.
"Ελαμπε ἡ ἀρματωσιὰ καὶ θάμπωνε ἡ λόγχη της!"

Κάτω στὰ πόδια τοῦ βράχου ἀπλώνεται κάτασπρη ἡ
πόλη. Ὁ παππούς μου ἄρχισε νὰ τραγουδῇ μὲ σιγανή καὶ
τρεμουλιαστή φωνή:

Μωρὸς εἶν' ἐκεῖνος,
ποὺ δὲν θέλει νὰ ἴδῃ τὴν Ἀθήνα.
Πιὸ μωρὸς εἶν' ἐκεῖνος,
ποὺ τὴ βλέπει καὶ δὲν εὐχαριστιέται!
Μὰ ἀκόμη πιὸ μωρὸς εἶναι ἐκεῖνος,
ποὺ τὴν βλέπει, εὐχαριστιέται καὶ φεύγει!

"Ἐπιτέλους μπαίνομε στὴν πόλη. Τί νὰ πρωτοκοιτάξω
τώρα; Ναοὶ ἐδῶ, ἀγάλματα ἔκει, στοὺς παρέκει καὶ κό-
σμος, κόσμος πολύς.

Βλέπω δεξιὰ ἔνα σκαλιστό βράχο.

"Εἶναι ἡ Πνύκα" μου λέει ὁ παππούς, πρὶν νὰ ρωτήσω.

Περνοῦμε ἐμπρός ἀπὸ τὴ Βασιλικὴ Στοὰ ποὺ συνεδριάζει
ὁ Ἀρειος Πάγος. Ὁ δρόμος ποὺ τελειώνει στὴ Στοὰ εἶχε
διπλές σειρὲς ἀπὸ τετράγωνες κολόνες, μὲ τὸ κεφάλι τοῦ
Ἐρμῆ δίμορφο ἀπάνω. Τις ἔβαλε ὁ σοφὸς "Ιππαρχος καὶ
σκάλισε στὰ πλευρά τους φιλάνθρωπα λόγια σὰν αὐτά:

«Πάντα νὰ ἔχετε ὁδηγὸ τὴ δικαιοσύνη.

»Νὰ κρατᾶτε τοὺς νόμους τῆς φιλίας.

»Νὰ συμπονῇτε τοὺς ἀρρώστους.

»Νὰ ἐλεηθῆτε τοὺς δυστυχισμένους».

6. Ἡ σπιτονοικοκυρά μου.

Ἡ σπιτονοικοκυρά μου ἡ Ἀγαρίστη ἦταν ψτωχὴ χήρα μὲ ἄσπρα μαλλιὰ καὶ σκυρτὴ ἀπὸ τὰ χρόνια. Ζοῦσε μὲ τὴν ἐγγονή της, τὴ Γλυκέρα, ποὺ ἦταν ἀπάνω ἀπὸ δεκάξι χρονῶν.

Ο γιός της, ὁ Καλλίας, ἦταν ἐπιτήδειος γλύπτης.

Οταν πέθανε, ἀρησε στὴν κόρη του τὴ Γλυκέρα γιὰ κληρονομία τὰ ἑργαλεῖα τῆς τέχνης του, ἕνα δὺς ἔτοιμα ἀγάλματα καὶ μερικὰ ἄγγεια. Τὴν κόρη του τὴν εἶχε συνηθίσει ἀπὸ μικρὴ στὸ πινέλο, κι ἐκείνη τώρα προσπαθοῦσε μὲ τὰ λίγα ποὺ ἥξερε νὰ φτωχοζήσῃ μὲ τὴ γιαγιά της. Ἡταν δύμως ἅπειρη ἀκόμη καὶ ζωγράφιζε μόνον ἀγάλματα.

Στὴν πατρίδα μου τ' ἀγάλματα τὰ χρωματίζουν. Σπάνια τὸ καλλιτέχνημα φαίνεται στὰ μάτια τοῦ κόσμου, ὅπως βγαίνει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ τεχνίτη. Πρώτα θὰ πάρη ὁ ζωγράφος νὰ τὸ ντύση καὶ νὰ τὸ στολίσῃ μὲ τὴν τέχνη του.

Οπου εἶναι σάρκα βάζει μιὰ φιλή βαρή, ποὺ φαίνεται σὰν ἐπιδεμίδια. Οσο γιὰ τὰ φορέματα, πότε τοὺς δίνει λαμπερὰ χρώματα, πότε τ' ἀφήνει ἄσπρα καὶ βάφει μόνο τὶς ἄκρες καὶ τοὺς κάνει λογῆς λογῆς κεντήματα. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ στολίδια τῶν γυναικῶν, ζώνες, βραχιόλια καὶ καρφίτσες.

Ολα γίνονται χρυσὰ καὶ τὰ πετράδια τους λάμπουν σὰν ἀληθινά. Ετσι τὸ κρύο μάρμαρο παίρνει δροσιὰ καὶ ζωή.

Οι ζωγράφοι ποὺ ἔκαναν αὐτὴ τὴν τέχνη ἦταν πολλοί, καὶ δύσκολα ἡ Γλυκέρα κέρδιζε ὅσα τοὺς χρειάζονταν γιὰ Φηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

νὰ ζήσουν. Γι' αὐτό ἡ Ἀγαρίστη μὲ χαρά της δέχτηκε νὰ μὲ πάρη οἰκότροφο.

Σ. Μὲ παρουσιάζουν στὸ δίσκαλό μου
τὸ Λύση.

Κατεβάστηκε ἀπὸ τὴν ἄμαξα τὶς τροφὲς ποὺ φέραμε ἀπὸ τὸ σπίτι. Μια στάμνα λάδι, δύο σκιτσά σιτάρι, λουκάνικα, καρπούς καὶ γλυκὰ κακιώματά ἀπὸ τὰ χέρια τῆς μάνας μου.

‘Ο πατέρας μου δὲν έβλεπε τὴν ὥρα νὰ μὲ παραδώσῃ στὸ δάσκαλο. Εἰπε στὸν παπποὺ νὰ καθίσῃ νὰ φροντίσῃ τα βρόδια, μὰ ὁ παπποὺς ἦθελε νὰ ἔρθη κι ἐκεῖνος στὸ σχολεῖο. Γρήγορα λοιπὸν ξέζεψαν τὰ ζῶα, τὰ ἔδεσαν στὴν αύλη, τοὺς ἔβαλαν ἄχυρο καὶ κινήσαμε.

"Οσο πλησίαζα στὸ σχολεῖο, τόσο ἡ καρδιά μου χτυ-
πούσε δυνατὰ καὶ τόσο ἔσριγγα τὸ χέρι τοῦ πατέρα μου
Τὴν ὥρα ποὺ ἀντίκρισα τὸ δάσκαλο, λίγο ἐλειψε νὰ φύγω.
Φαινόταν ἄγριος, πολὺ ἄγριος ὁ Λύσης. Εἶχε μέτωπο
πλατύ, αὐστηρό· τὰ μάτια του βραθουλά· τὰ γένεια του μα-
κριὰ κατέβαιναν ως τὴ μέση στὸ στήθος. Ἀπάνω ἀπὸ τὴν
ἔδρα του εἶδα νὰ κρέμεται στὸν τοιχὸ μάστιγα· τέτοια μά-
στιγα ποὺ ἄρχισε νὰ μὲ τρώη ἢ παλάμη μου. Μᾶς δέχτη-
κε ὅμως μὲ γαμόγελο καὶ μὲ χάιδεψε. Στὰ τόσα καλὰ ποὺ
ἔλεγε ὁ παππούς γιὰ μένα, ὁ Λύσης εἶπε πῶς γρήγορα θὰ
γίνω πολὺ καλὸς μαθητής. "Ετσι πῆρα θάρρος, καὶ μάλι-
στα ὅταν εἶδα νὰ ἔρχωνται τ' ἄλλα παιδιά. Μὰ ὅταν ὁ πα-
τέρας μου μὲ ρώτησε ἀν θ' ἀρχίσω ἀπὸ τώρα τὸ σχολεῖο
ἢ ἀπὸ αὔριο, μ' ἔνα πήδημα βρέθηκα στὴν πόρτα.

Τέλος ὅταν βασίλεψε ὁ ἥλιος, χωρίστηκα ἀπὸ τοὺς ἄγα-
πημένους μου Τάττανας τῆς Μάνης Τάττανας μάλη μα-

τῆς ἀμαξας ποὺ γύριζε στὸ σπίτι μας, σὰ νὰ μοῦ πῆρε τὴν ψυχή.

Τὸ σπίτι τῆς Ἀγαρίστης ἦταν χαμηλό, ὅπως τὰ περισσότερα φτωχόσπιτα στὴν Ἀθήνα, ἦταν ὅμως καθαρώτατο. Ἔγὼ καὶ ἀπὸ τὴν κούραση καὶ ἀπὸ τὰ ἀκλάματα ἄρχισα νὰ νυστάζω πολὺ νωρίς.

Τὸ εἶδε η γριά Ἀγαρίστη καὶ μὲ πῆγε στὴν κάμαρά μου. Μὰ ποῦ νὰ κοιμηθῶ! "Οχι μόνο η κάμαρά μου, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ σπίτι μοῦ ψαινόταν στενόχωρο. Ποῦ τὸ δικό μας τὸ σπίτι μὲ τὶς μεγάλες κάμαρες, τὶς πλατιές αὐλές, μὲ τὰ φουντωτὰ δέντρα καὶ τὸν ἀνοιχτὸ δρίζοντα! Ωστόσο σὲ λίγο ἀποκοιμήθηκα, ἀροῦ ἔβρεξα τὸ προσκέφαλό μου μὲ δάκρυα. Πρώτη φορὰ κοιμόμουν σὲ ξένο σπίτι...

Φ. Πηγαίνω στὸ σχολεῖο.

Τὸ σχολεῖο μας ἦταν ὅπως καὶ τὸ σπίτι. Μιὰ αὐλὴ τοιχογυρισμένη μὲ στοὺς καὶ φυτεμένη μὲ δέντρα μεγάλα. Δὲ θὰ ἦταν σωστὸ στὴν Ἀττική, ποὺ η καλοκαιρία βαστᾶ σχεδὸν ὅλον τὸ χρόνο, νὰ κλεινόμαστε σὲ τέσσερες τοίχους. "Αν ἔκανε κάποτε κακοκαιρία πηγαίναμε στὶς στοὺς. Εκεῖ κρέμονταν στοὺς τοίχους διάφορα μουσικὰ ὄργανα, λύρες, κιθάρες καὶ ἄλλα.

Πηγα πολὺ φοβισμένος τὴν πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Νόμιζα πώς ὅλοι θὰ πρόσεχαν τὰ φερσίματά μου καὶ τὰ φορέματά μου. Γρήγορα ὅμως κατάλαβα πώς κανένας δὲν πρόσεχε σὲ μένα. "Ολοι κοίταζαν τὸ μάθημά τους. "Ετσε πῆρα θάρρος καὶ ἀρχισα νὰ ἔξετάζω ὅλα γύρω μου.

"Ο δάσκαλος καθόταν ἀπάνω στὴν ἔδρα· κρατοῦσε μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι τὴ λύρα καὶ μὲ τὸ δεξέ του τὸ ἐλεισμένη Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ιένιο πλήκτρο. Ἐμπρός του ἔνας μαθητής κοίταζε σὲ πάπυρο, ποὺ ἦταν ξεδιπλωμένος ἀπάνω σὲ ἀναλόγῳ· τραγουδοῦσε καὶ χτυποῦσε καὶ τὴ λύρα του.

Ἄπὸ καιρὸς σὲ καιρό, ὅταν ἔκανε λάθος ὁ μαθητής, ὁ Λύσης ἔκρουε τὴ λύρα του, καὶ ξανάφερνε τὸ μαθητή στὸ σωστὸ τόνο. Οἱ ἄλλοι σὲ ἡμικύκλιο περιμέναμε τὴ σειρά μας.

ΙΟ. Ἡ πρώτη μου ἀταξία.

“Ο πρῶτος μαθητής γύρισε στὴ θέση του. Ο Λύσης πρόσταξε :

«Ἀριστομένη, πάρε τὴ λύρα σου.»

“Ηταν ἑκεῖνος ποὺ καθόταν δεξιά μου. «Ἡ σειρά μου σὲ λίγο» συλλογίστηκα. Ο Ἀριστομένης δὲν ἤξερε καλὰ τὸ μάθημά του. Κάθε λίγο κόμπιαζε· ἔγερνε τὸ κορμί του ἐμπρός, ἔκρουε ἀδέξια τὴ λύρα καὶ τραγούδοῦσε μὲ τὴ μύτη. Ηταν ὅλως διόλου ἄχαρος! Αὐτὸ μοῦ ἔδωσε πολὺ θάρρος. Πίστευα πώς θὰ τὰ καταφέρω καλύτερα.

Σιγὰ σιγὰ ἡ τάξη χάλασε· τὰ παιδιὰ ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀταξίες. Δυὸ μάλιστα ἀριστερά μου κοίταζαν στὰ μάτια τὸ δάσκαλο κι ἀπὸ κάτω ἄλλαζαν κλοτσιές. Καθὼς τὸ εἶδα, ἔφριξα. Τόσο iερὸ μοῦ φαινόταν τὸ σχολεῖο κατ τόσο ἀπρεπο τὸ φέρσιμό τους, ποὺ συλλογίστηκα νὰ τοὺς μαρτυρήσω στὸ δάσκαλο. Μὰ δὲν τὸ ἔκαμα, γιατὶ εἶδα ἔναν ἄλλο συμμαθητή μου ἀντίκρυ, νὰ μὲ κοιτάζῃ περιγελαστικά.

Ηταν ὅμορφος, μὲ ξανθὰ μαλλιὰ καὶ γαλανὰ μάτια. Τὰ φορέματα καὶ οἱ τρόποι του ἔδειχναν πώς ἦταν ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ σίκογένεια. Πολὺ λυπήθηκα ποὺ μὲ κοιτάξε ἔτσι

Κατάλαβε φαίνεται τὴ σκέψη μου, καὶ τὶ ἔκαμε; Πῆρε Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τὴν πλάκα, ἔγραψε κάτι καὶ μοῦ τὴν ἔδωσε κρυφά. Ἐγὼ τὴν πῆρα. Αμα τὴν πῆρα, κατάλαβα πώς δὲν ἔκαμπα καλά· μὰ ἥταν ἀργά. Διάβασα:

«Γράψε μου, σὲ παρακαλῶ, ποιὸς εἶναι ὁ ράρτης σου. Θέλω νὰ κάμω ἔνα χιττώνα ὅμοιο μὲ τὸ δικό σου.

»ΕΥΦΟΡΙΩΝΑΣ»

Θύμωσα τόσο, ποὺ ἀπὸ τὸ ἔνα λάθος ἐπεσα στὸ ἄλλο. Κάτω ἀπὸ τὰ δικά του λόγια ἔγραψα ἀμέσως:

«Πές μου πῶς λέγεται ὁ δάσκαλος ποὺ σ' ἔμαθε τοὺς τρόπους σου γιὰ νὰ τοὺς σπουδάσω κι ἐγώ.

»ΠΡΟΑΣ».

Τοῦ γύρισα τὴν πλάκα. Διάβασε καὶ γέλασε. Ἀλλος τότε ἄρπαξ τὴν πλάκα, ἔγραψε κάτι, καὶ μοῦ τὴν ξανάδωσε. Τὴν πῆρα πρόθυμα καὶ διάβασκ:

«Πρόα, φίλε μου, δὲν εἰσαι δυνατός. Μάθε νὰ κοροτδεύης, ἀν θέλης νὰ τὰ βγάλης πέρα μὲ τὸν Εύφοροιωνα.

»ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ».

Ἐκεῖ ποὺ ὅλο ἄναβα ἀπὸ τὸ θυμό, ἄλλος πῆρε τὴν πλάκα κι ἔγραψε:

«Καὶ σύ, Μενεκράτη, ἀντὶ νὰ κολακεύης τὸν Εύφορωνα, πές του νὰ μάθη ὄρθογραφία.

»ΘΕΑΓΕΝΗΣ».

«Α! ἦρθε καὶ μένα ἡ σειρά μου νὰ γελάσω. Τὰ μάτια τοῦ ωραίου μαθητῆ ἀστραψχν ἀπὸ θυμό.

«Τι κακὸ βρίσκεις στὴν ὄρθογραφία μου, φθονερέ;»

ἔγραψε ἀμέσως.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απάντηση:

«Μικρὰ πράματα ὁ χιτῶνας γράφεται μὲν ἔνα Τ. Τὸν φορεῖς καλά, μὰ τὸν γράφεις ἀσχημα!»

Τώρα ἡ πλάκα ἔκανε φτερά· γύριζε ἀπὸ χέρι σὲ χέρι. Κάθε μαθητής ηθελε νὰ γράψῃ κι ἔνα ἔξυπνο πείραγμα.

Μόνου ἔνα παιδί μὲ ζωηρό πρόσωπο καὶ υπερήφανη κορμοστασιὰ ἔμενε ἀκίνητο σὰν ἄγαλμα καὶ πρόσεχε στὸ μάθημα. Εἶχε τὰ μαλλιά του κομμένα σύρριζα· φοροῦσε κοντὸ χιτῶνα μαῦρον ἀπὸ χοντρὸ πανί, καὶ τὰ κόκκινα σπαρτιατικὰ πέδιλα. Θύμωσε, φάίνεται, ποὺ δὲν τὸν ἀφηναν ν' ἀκούσῃ, ἀπλωσε τὸ χέρι του, πῆρε τὴν πλάκα κι ἔγραψε:

«Ντροπή σας, Αθηναῖοι! Πάντα συλλογίζεστε τὰ φορέματα καὶ ποτὲ τὸ καθῆκον.

»ΔΙΚΙΔΑΣ,

III. III τιμωρία

Ἐκαμαν ἐντύπωση τὰ λόγια τοῦ Σπαρτιάτη. «Ολα τὰ παιδιὰ ἀρχισαν νὰ τὸν ἀγριοκοιτάζουν.

Ἐγὼ ἀρπαξα τὴν πλάκα κι ἐτοιμαζόμουν νὰ σβήσω τὰ γράμματα. Μὰ ἔκεινη τὴ στιγμὴ φωνάζει ὁ Λύσης:

«Πρόα! φέρε μου ἀμέσως τὴν πλάκα!»

Αστροπελέκι ἀν ἔπειτε στὰ πόδια μου, δὲ θὰ μὲ ξαφνιζε τόσο. Τί νὰ κάμω; Πῆγα τὴν πλάκα στὸ δάσκαλο καθὼς πήγαινα ἀκούω πίσω μου φωνὴ θυμωμένη:

«Σβῆσε τα λοιπόν! Σβῆσε τα, ἀνόητε!»

— «Μενεκράτη, ἀν δὲ σὲ ἀκούῃ ὁ Πρίας, σὲ ἀκούω ἐγώ» εἶπε ὁ Λύσης καθὼς διέβαζε τὴν πλάκα. «Η λιγωγή σου θὰ μεγαλώσῃ τὴν τιμωρία σου». Καὶ ξεκρεμασε ^{την} φιορόμενη καπέλο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Ελα κοντά, Εύφορίωνα» εἶπε.

«Ο Εύφορίωνας σηκώθηκε μὲ χάρη, ἀπλωσε τὸ χέρι του καὶ δέχτηκε στην παλάμη, χωρὶς νὰ βγάλῃ μιλιά, ἐνώπια δυνατὰ χτυπήματα. »Επειτα γύρισε στη θέση του, κοίταξε καλὰ τὴν κοκκινισμένη παλάμη του καὶ εἶπε σιγά:

«Ο δοῦλος μου, ὁ Θερσίτης, ξέρει μία περίφημη ἀλειφή αὔριο τὴν αύγη δὲ θὰ φαίνεται τίποτα!»

— «Πρόσα, ή σειρά σου» φώναξε ὁ Λύσης, ἀφοῦ κοίταξε τὴν πλάκα.

Πλησίασα καὶ τέντωσα τὸ χέρι μου. Δὲν ήθελα νὰ φανῶ κατώτερος ἀπὸ τὸν Εύφορίωνα. Ἀρχίζει τὸ χαλάζι· ξένα... δύο... τρία..., θεοί, πῶς τσούζουν! τέσσερα... πέντε! "Α, μὰ αὐτὸ δὲν εἶναι: σὰν τὴ βέργα τῆς Κορνιθῶς "Εξι.... ἑφτά... τὰ μάτια μου καῖνε. Μὰ βλέπω ἀπάνω μου τὰ μάτια τοῦ Σπαρτιάτη. "Οχι, δὲ θὰ σοῦ κάμω τὴ χάρη. Οχτώ... ἐννιά! Τελείωσε δὲν έχυσα δάκρυ. Γυρίζω στη θέση μου ὑπερήφρανα σὰ νικητής.

«Μενεκράτη!» φωνάξει ὁ Λύσης.

«Ο Μενεκράτης, πρὶν νὰ τὸν χτυπήσῃ, ἀρχισε τὰ κλάματα. Στὸ πρῶτο χτύπημα ἔκαμε κάτι μορφασμούς, ποὺ δὲν μπορέσαμε νὰ κρατήσωμε τὰ γέλια. Στὸ τρίτο στριφογυρίζει σὰ σκουλήκι· στὸ πέμπτο κλαίει· στὸ ἔβδομο ούρλιάζει. Τὸν κοιτάζομε ὅλοι μὲ περιφρόνηση.

Γύρισε στη θέση του πιὸ σκυρτός ἀπὸ τὴν Αγαρίστη. «Ο Εύφορίωνας μὲ περιφρόνηση γυρίζει καὶ τοῦ λέει:

«Γιὰ δέκα μέρες δὲ θέλω νὰ σὲ ξέρω. Φέρθηκες σὰν εἰλωτας».

«Ετσι ἔνας μὲ τὸν ἄλλον ὅσοι γράψαμε στὴν πλάκα γευτήκαμε τὰ καλὰ τῆς μάστιγας, καὶ τελευταῖος ὁ Λυκίδας. Αὐτὸς ὑπόθερε τὰ χτυπήματα σὰν ἀληθινός Σπαρτιάτης.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μόνο ποὺ προσπαθοῦσε νὰ δεῖξῃ περισσότερο θάρρος ἀπ' ἡ
τι ἔπειπε.

12. Τὸ πρῶτο μου θραύσεο.

“Υστερα ἀπὸ τὸ τραγούδι τῆς μάστιγας ἥρθε πάλι τὸ
μάθημα τῆς μουσικῆς. Ὁ Λύσης πῆρε ἔνα τραγούδι, τὸ
ἔπαιξε πρῶτα στὴ λύρα, καὶ ὑστερα μᾶς ὑποχρέωσε νὰ τὸ
τραγουδήσωμε καθένας στὴ σειρὰ μὲ τὴ λύρα.

“Υστερα ἀπὸ τὸν Ἀριστομένη κάλεσε ὁ δάσκαλος τὸ
Λυκίδα. Ἀρχισε νὰ λέη τὸ μάθημά του χωρὶς νὰ σκοντά-
θῃ πουθενά. Ἐπειτα σ' ὅτι τὸν ἐρωτοῦσε ὁ Λύσης ἀπαν-
τοῦσε πετυχημένα, σύντομα καὶ χτυπητά, σὰ νὰ ἔδινε
στρατιωτικὰ παραγγέλματα.

«Πολὺ καλὰ, Λυκίδα, πολὺ καλά, παιδί μου. Τιμᾶς τὴν
τάξη σου» εἶπε ὁ δάσκαλος καὶ ἔναστέναξε. Γιατὶ ἀναστέ-
ναξε, δὲν κατάλαβα.

· · · Ο Λύσης κάλεσε ἔπειτα τὸν Εὔροοίωνα. Τραγούδησε
ώραια· ποτὲ δὲν εἶχα ἀκούσει τόσο γλυκιὰ φωνὴ. Όλα τὰ
παιδιὰ κρέμονταν ἀπὸ τὰ χεῖλη του. Ο Λύσης τὸν κοίτα-
ξε μὲ χαρὰ καὶ λύπη· μαζί. Μόλις ὅμως ἀρχισε νὰ τὸν ρω-
τᾶ γιὰ τὸ ποίημα, ὁ Εύροοίωνας δὲν ἀπαντοῦσε. Τώρα κα-
τάλαβα. Νὰ τραγουδῇ ἦταν φυσικό του, ὅπως καὶ ν' ἀνα-
πνέῃ. Μὰ νὰ στρωθῇ κάτω νὰ μελετήσῃ, νὰ κουραστῇ κατ
νὰ ξαγρυπνήσῃ δὲν τοῦ ἄρεσε. Πίστευε πώς μὲ τὴν ἔξυ-
πνάδα του θὰ τὰ κατάφερνε ὅλα. Μὰ τοὺς θεοὺς! λυπή-
θηκα κατάκαρδα.

· · · Ο δάσκαλος ἀρχισε νὰ ἔξηγῃ μόνος του τὸ τραγούδι.
· Άλλα καθιώταγματα μέραν στο μέτρο της ποίησης τούτης, πέρασε

τὸ μάθημα ποὺ μᾶς εἶχε βάλει. »Εφτασε στὸ καλύτερο ἐμβατήριο τοῦ Τυρταίου.

«Ο Λύσης ρώτησε στὸ μέρος αὐτὸ τὸν Εύφορίωνα, ἀλλὰ δὲν ἀνοίξε τὸ στόμα του. Ρώτησε καὶ ἄλλους μὲ τὴ σειρα τους· κι ἔκεινοι τίποτα· καὶ ὁ Λυκίδας δὲν εἶπε περισσότερα. Δὲν ἔχασε δῆμως τὸ θάρρος του, καὶ εἶπε στὸ Λύση πώς δὲ μᾶς εἶχε βάλει ὡς αὐτοῦ μάθημα.

«Μὰ ἐσὺ ἔπρεπε νὰ τὸ ξέρης» εἶπε δὲ Λύσης. «Ο Λυκίδας κοκκίνισε.

«Ο Λύσης ἐξέτασε δλους μὲ τὸ μάτι καὶ στάθηκε σὲ μένα.

«Έσὺ μικρέ, κάτι ἔχεις νὰ πῆς» εἶπε.

Σηκώθηκα ἀμέσως.

«Τὸ ξέρεις τὸ ποίημα;» μὲ ρώτησε.

— «Τὸ ξέρω ἀπέξω».

— «Λέγε το».

«Αρχισα:

Τί τιμὴ στὸ παλικάρι, δταν πρῶτο στὴ φωτιὰ
σκοτωθῆ γιὰ τὴν πατρίδα μὲ τὴ σπάθα στὴ δεξιά.
Πόσο λυπηρὸ ν' ἀφήνη τὴν πατρίδα τὴ γλυκιά,
τὰ καλά του τὰ χωράφια, καὶ νὰ ζῇ μὲ διακονιά!

— «'Εμπρός! Θάρρος!» μοῦ φωνάζει ὁ Λύσης.

Στὴν ἀρχὴ ἡ φωνὴ μου ἦταν τόσο ἀδύνατη ποὺ μόλις τὴν ἀκούα κι ὁ ἴδιος. Πῶς νὰ τραγουδήσω ὑστερεω ἀπὸ τὸν Εύφορίωνα; Αύτὸ μὲ πάγωνε. Σιγὰ σιγὰ δῆμως τὰ λόγια τοῦ ποιητῆ μ' ἔκαναν νὰ πάρω θάρρος καὶ ἔξακολούθησα:

Μὲ γονιὸνά παραδέρνη, μὲ γυναικα δμορφονιά,
μὲ γερόντισσα μητέρα καὶ μ' ἀνήλικα παιδιά.

Κι ἀπ' τὴ στέρηση καὶ φτώχεια ὅπου πάει, ὅπου σταθῆ
νὰ γνωρίζῃ ὅτι εἶναι σ' ὅλους ἡ ζωή του μισητή.

Νὰ ντροπιάζῃ τὴ γενιά του, νὰ ντροπιάζεται κι αὐτός,
καὶ ποτὲ νὰ μὴν τοῦ λείπῃ ἀπ' τὰ στήθη ὁ στεναγμός.
Τέτοιον ἄνθρωπο καθένας ζωντανὸν καταφρονᾶ
μηδ' ἀφοῦ στὸν τάφο πέσῃ τ' ὄνομά του μελετᾶ.

«Εὖγε!» φώναξε ὁ Λύσης. Ἐγὼ πῆρα πιὸ πολὺ θάρ-
ρος καὶ τὸ εἶπα ως τὸ τέλος, χωρὶς νὰ σκοντάψω που-
θενά.

Μὲς στὴ μάγη ἀς γυθοῦμε ὅλοι μ' ἀφοβῇ καρδιά·
στὴ φωτιά, παλικαράδες, γίνετ' ὅλοι ἔνα κορμί,
στὴ φωτιὰ μὴν ντροπιαστῆτε σὰ φυγάδες, σὰ δειλοῖ.
Λεοντόκαρδο τὸ στήθος καθενός σας ἀς φανῆ,
τοὺς ἔχθρούς σας πολεμώντας μὴν ψηφᾶτε τὴ ζωῆ.
Τί ντροπή! τνροπή μεγάλη! ἀπὸ πίσω νάναι ὁ νιδός
κι ὁ ἀδύνατος ὁ γέρος νὰ πεθάνη μπροστινός,
πόχει κάτασπρα τὰ γένια, κάτασπρη τὴν κεφαλή,
καὶ στὰ χώματα ν' ἀφήσῃ τὴν ἀδούλωτη ψυχή.
“Ολ’ οἱ κίνδυνοι, πολέμοι, ὅλοι πρέπουνε στὸ νιδό,
ναί, στὸ νιὸ πολέμοι πρέπουν, ποὺ τὸ σῶμα ἔχει ἀνθηρό.
“Ἄς ωχτῇ μπροστὰ στὸ γέρο κι ἀσειστος ἀς στυλωθῆ
καὶ τὰ δόντια του ἀς σφίξῃ, μὲς στὸ αἷμα ἀς κυλιστῇ.

“Οταν τελείωσα, ὁ Λύσης εἶπε :

“ «Ντροπή σας, νὰ φανῇ ἀνώτερός σας ἔνας νεοφερμέ-
ως ἀγρότης. Σύ, Πρόα, νὰ εύλογης τοὺς γονεῖς σου,
ποὺ ὥριψασθε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Κοιλαλής

αύτό τὸ ἀγαλματάκι τῆς Ἀθηνᾶς. Θὰ ἔχης τὴν τιμὴν νὰ τὸ φορῆς ὅλη τὴν ἡμέρα, γιατὶ σου ἀξίζει· σὺ μόνος ἔδειξες πώς καὶ μόνος σου καταγίνεσαι στὰ γράμματα.

Καὶ μοῦ πέρασε στὸ λαιμὸ τὸ ἀγαλματάκι κρεμασμένο ἀπὸ ἕνα λουρί. Ἔγὼ εἶχα μεγάλη χαρά. Ἀμέσως δὲ νοῦς μου πέταξε στὸν παπποὺ καὶ στὸν πατέρα μου. Πῶς θὰ χαροῦν ἄμα τὸ μάθουν!

Ι3. Ὁ πρῶτος μου φίλος.

Τὸ μάθημα τελείωσε. "Εξω παιδαγωγοὶ καὶ δοῦλοι περίμεναν τὰ παιδιὰ ποὺ σκόλαζαν. Τέσσερες περίμεναν τὸν Εύφορίωνα. Στὸν ἑνα ἔδωσε τὸν αὐλό του, στὸν ἄλλο τὸ φιλντισένιο χάρακά του, στὸν τρίτο τὸ πανωφόρι του καὶ στὸν τέταρτο δὲν ξέρω τί.

— Ἔγὼ ζαλισμένος ἀπὸ τὴν χαρά μου, καθὼς ἔβγαινα, σκόνταψα ἀπάνω στὸν Εύφορίωνα καὶ κυλιστήκαμε μαζὶ κάτω.

Τὰ παιδιὰ ξεκαρδίστηκαν στὰ γέλια. Ἐκεῖνος μ' ἔβρισε χωριάτη. Ἔγὼ τὸν ἔχαιρέτησα καὶ ἔφυγα ντροπιασμένος. Δὲν εἶχα ἀκόμη στρέψει στὸ δρόμο καὶ νά σου ὁ Θεαγένης.

«Ποῦ κάθεσαι;» μὲ ρώτησε.

— «Στῆς χήρας Ἀγαρίστης».

— «Ἀπὸ κεῖ περνῶ, ἄμα γυρίζω ἀπὸ τὸ σχολεῖο».

— «Τότε πᾶμε μαζί».

— «Εἰσαι ἀπὸ τὰ χωριά;» μὲ ξαναρώτησε.

— «Ναι» τοῦ εἶπα.

— «Πῶς σοῦ φαίνεται ἡ Ἀθήνα;» μὲ ρωτᾶ.

— «Πολὺ πολὺ ὅμορφη» τοῦ ἀπάγτησα. «Οταν εἰδώ Φηφιοποιηθείαπό τὸ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

τὸν Παρθενῶνα θυμήθηκα τὰ λόγια τοῦ παπποῦ μου, πώς
ἡ πόλη ἔχει πολλὰ καὶ θαυμαστὰ καλλιτεχνήματα. Μοῦ
φάνηκε... ὡ! δὲν μπορῶ νὰ σου τὸ παραστήσω!...»

— «Σᾶς εἶδα ποὺ γυρίζατε χτές στὴν πόλη. Παππούς
του ἦταν ἑκεῖνος μὲ τὰ μακριὰ ἀσπρα γένια;»

— «Ναι· ὁ ἄλλος ἦταν ὁ Νικίας, ὁ πατέρας μου.»

— «Τοῦ μοιάζεις. Εύτυχισμένος εἶσαι ποὺ τους ἔχεις
καὶ τοὺς δυό. Έγὼ δὲν ἔχω γονεῖς.»

— «Κανένα;»

— «Κανένα!»

— «Καὶ ποὺ ζῆς;»

— «Στὸ γιατρὸ Διόδωρο, τὸν κηδεμόνα μου» μὲ δὲν
τὸν ἀγαπῶ. Μόλις μεγαλώσω θὰ φύγω μὲ τὰ πολεμικὰ
καράβια.»

“Οσο πηγαίναμε τόσο ἔβλεπα πώς δὲν είγαμε τὴν ἴδιαν
ἀνατροφή. Έγὼ περπατοῦσα στὸ δρόμο μὲ τὰ μάτια χα-
μηλωμένα, καθὼς μὲ εἶχε μαθημένο ὁ παππούς. “Ανάπαν-
τοῦσα κανέναν ἥλικιωμένο τοῦ ἐκκνητοῦ περάση. Καὶ
μιλοῦσα χωρὶς ξεφωνητὰ καὶ χωρὶς χειρονομίες. “Ολο τὸ
ἀντίθετο ἑκεῖνος. “Αρχισα ὅμως νὰ τὸν συμπαθῶ, γιὰ τὴ
μεγάλη του δυστυχία. Κατάλαβα πώς θὰ γινόταν ὁ κα-
λύτερος φίλος μου.

Ι4. Ἡ Γλυκέρα μὲ μαθαένει νὰ φορῶ τὸ χιτῶνα σὰν Ἀθηναῖος

“Ετρεξα στὴν κάμαρά μου, πλύθηκα, χτενίστηκα, κα-
θάρισα τὸ χιτῶνα μου καὶ τὰ σαντάλια μου, γιὰ νὰ πα-
ρουσιαστῶ ὅπως πρέπει στὴν Ἀγαρίστη. Ποτὲ ἡ μητέρα
μου δὲ μὲ ἄφηνε νὰ παρουσιάζωμαι μπροστά της ἀκάθαρ-
τος ἢ ἀκατηφορτεύομενο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Καθώς έβγαινα από την κάμαρα βλέπω την Ἀγαρίστη, που ἐρχόταν νὰ βγάλῃ νερό από τὸ πηγάδι. "Εβγαλε, νερό, γέμισε τὴν πήλινη στάμνα, μὰ ὅταν θέλησε νὰ τὴ σηκώσῃ, τὰ χέρια της ἔτρευαν. Τρέχω κοντά της.

«Ἀφησε νὰ τὸ πάω ἐγώ» τῆς λέω. Καὶ πρὶν προφτάσῃ νὰ μ' ἐμποδίσῃ, σήκωσα τὴν στάμνα καὶ τὴν πῆγα στὸ μαγειρειό. Ἡ χήρα στάθηκε καὶ μὲ κοίταξε ἔχαρνισμένη.

«Νὰ ζήσης, παιδί μου, που τιμᾶς τὰ γερατειά» εύχήθηκε ἡ γριά. «Φέρθηκες σὰ Σπαρτιάτης». Καὶ μ' ἔστειλε νὰ φωνάξω τὴν Γλυκέρα.

Τὴν δρῆκα γονατισμένη νὰ δουλεύῃ ἔνα πέτρινο ἄγαλμα. Φοροῦσε μιὰ μακριὰ ποδιὰ απὸ χοντρὸ σκοῦρο πανὶ καὶ εἶχε τὰ μαῦρα της μαλλιὰ δεμένα μὲ ἀσπρη κορδέλα.

Καθώς τὴν εἶδα ἔτσι ἀρωσιωμένη στὴ δουλειά της, δὲ θέλησα νὰ τὴν ἐνοχλήσω· πῆγα σιγὰ καὶ στάθηκα πίσω της. Ἀπάνω ἀπὸ τοὺς ὥμους της ἔβλεπα τὴ δουλειά της. Εἶχε χρωματίσει τὸ χιτῶνα τριανταρυλλένιο καὶ τὶς φούντες του ἄλλες χρυσὲς κι ἄλλες πράσινες. Τὸ πανωφόρι τὸ σφρηγε ἀσπρο καὶ ἀπὸ μέσα τὸ χιτωνίσκο ἀνοιχτὸ ούρανο. Τέσσο μοῦ φάνηκαν ταιριασμένα τὰ χρώματα, που ξέχασα τὶς πῆγα νὰ κάμω. Σήκωσε ἑκείνη τὰ μάτια καὶ μὲ κοίταξε.

«Γλυκέρα, τῆς εἴπα, μ' ἔστειλε ἡ Ἀγαρίστη νὰ σὲ φωνάξω γιὰ τὸ φαγί».

— «Ἀπὸ τώρα!» ἔκαμε.

— «Δὲν πεινᾶς;»

— «"Οχι!».

Ἐλαφρὸς βῆχας ἔσεισε τὸ ἀδύνατο κορμὶ της. Τὰ μάγουλά της κοκκίνισαν· ἔπειτα πάλι κιτρίνισε. «"Ἄς πᾶμε" εἰπε.



Οι γυναῖκες μὲ ρώτησαν στὸ τραπέζι πῶς μοῦ φάνηκε τὸ σχολεῖο. Τὰ διηγήθηκα ὅλα. "Οταν τοὺς εἶπα τοὺς φόρους μου γιὰ τὸ ντύσιμό μου, ἡ Γλυκέρα μὲ κοίταξε μὲ χαμόγελο.

«Δὲν εἶναι πολὺ κακός ὁ χιτῶνας σου, λέει, ἀλλὰ τὸν φορεῖς κάπως ἀσυνήθιστα γιὰ τὸν τόπο μας».

— «'Ασυνήθιστα!... Δὲ βλέπω τὴ διαρρόᾳ».

— «"Ω! μικρὰ πράματα! Σήκωσέ τον ἔτσι! Κάμε τὸν νὰ φουσιώνῃ στὴ μέση... Νά, τώρα ἥρθε καλά! 'Ακόμη κι ὁ Εύφορίωνας δὲ θὰ τοῦ βρῆ ψεγάδι!»

— «Καὶ τὸ ίμάτιο;» ρώτησα ἀνήσυχα.

— «"Α! αὐτὸ θέλει περισσότερη τέχνη" εἶπε ἡ κόρη. «Ελα νὰ σὲ μάθω νὰ τὸ ρίχνης στὴν πλάτη σου ὅπως οἱ 'Αθηναῖοι μας».

15. Γνωρίζω γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἀγαπημένο Μελάνιο τῆς Γλυκέρας

«Αλήθεια! εἶπε ἡ Γλυκέρα, ἀπόψε θὰ ἔχωμε πανηγύρι μὲ τὰ δῶρα τῆς μητέρας σου. Θὰ κάμω γλυκά».

— «Ξέρεις νὰ κάνης γλυκὰ σὰν τὴ μάνικ μου;»

— «Μπορεῖ» εἶπε. «Πήγαινε νὰ μοῦ φέρης τὴ σακούλα μὲ τὸ ἀλεύρι, ποὺ εἶναι στὸ μεγάλο καλάθι. "Τστερά δῶσε μου τὸ δοχεῖο μὲ τὸ μέλι" πήγαινε στὴν αύλη νὰ ιδῆς διν ἐκαμαν οἱ κότες αὐγά».

«Ετρεξα χαρούμενος καὶ γύρισα σὲ λίγο μὲ ἐρτὰ φρέσκα αὐγά.

«Η Γλυκέρα κοσκίνισε τὸ ἀλεύρι, ἔσπασε τ' αὐγά, ἀνακάτωσε καὶ μέλι καὶ χτύπησε τὸ χυλό. "Εβαλε στὴν ἀρχὴ σταφίδες, ἐπειτα κοπανιστὰ μύγδαλα, καὶ ζύμωσε τὸ ζυ-

μάρι της μὲ τέχνη. "Επειτά τὸ ἔβαλε στὸ τραπέζι, πῆρε τὸν πλάστη καὶ τὸ ἔβγαλε φύλλο ψιλό. 'Μῆγώ κοίταξα.

"Τί στέκεις καὶ κοιτάζεις;» μὲ ρώτησε χαμογελώντας «Βοήθησε καὶ σύ, ἀλλιῶς δὲ θὰ φῆς».

— «Τί νά κάμω;»

— «Νά, δῶσε μου ἐκείνη τὴ μαρμαρένια κούπα!» Τῆς τὴν ἔδωσα τὴ γύρισε ἀνάποδα καὶ πατώντας τὴν ἀπάνω στὸ φύλλο ἔκοψε δώδεκα δίσκους καὶ τους αλειψε μὲ τὸν κρόκο τῶν αὐγῶν.

"Εξαφνα ἀνοιξε σιγὰ ἡ πόρτα καὶ μπῆκε στὸ μαγειρεύοντα ζῷο κατάμαυρο, μὲ τρίχωμα πυκνὸν καὶ γυαλιστερό. Κρατοῦσε τὴν οὐρά του φηλά. Τὰ μάτια του ήταν ὅμοια μὲ δυὸ χρυσὲς σπιθάτες πέτρες. Ηῆγε κοντὰ στὴ Γλυκέρα καὶ ἀρχίσε νὰ τρίβεται στὰ φουστάνια τῆς νιαουρίζοντας. Έγὼ τρόμαξα καὶ τραβήχτηκα στὴ γωνιά.

«Τί ζῶο εἶναι αὐτό, Γλυκέρα;» φώναξα.

Ἐκείνη ἔβαλε τὰ γέλια.

«Πῶς; εἶπε, δὲν ξέρεις τὸ γάτο μου; Μὴ φοβᾶσαι καὶ δὲν πειράζει».

— «Ωραῖο ζῶο» εἶπα χωρὶς νὰ βγῷ ἀπὸ τὴ γωνιά μου. «Ποτὲ δὲν ἔγω iδεῖ τέτοιο. Καὶ ἀπὸ ποῦ τὸ ἔχεις».

— «Ο πατέρας μου ἔφερε τὴ μάνα του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο».

Ο γάτος μὲ χαριτωμένο πήδημα βρέθηκε ἀπάνω στὸ τραπέζι καὶ μὲ ἐλαχρὸν νιαουρισμα, ποὺ ἔμοιαζε μὲ παράκληση, πάτησε τὸ ώραιότερο κομμάτι ἀπὸ τὰ γλυκά.

«Ω, τὰ γλυκά μου» φώναξε ἡ κόρη. «Διώξε τον, πάρε τον λοιπὸν. Πράξα! Δὲν πιστεύω νὰ τὸν φοβᾶσαι!».

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Τὸν ἐφοβόμουν· ἀλλὰ τὸν ἄρπαξα. Άμεσως ἔβγαλε δυνατή φωνή, καὶ ἀνατρίχιασα. Κάποιο δυνατό τσούξιμο καθένα μούδιασμα γλυκό ἔνιωσα σὲ ὅλα μου τὰ μέλη.

«Ἄρησέ τον! Ήτε σὲ στραβώση!» μοῦ φωνάζει η Γλυκέρα.

Τὸν παράτησα. Κοιτάζω τὰ χέρια μου· ήταν ξεσκισμένα.

«Ἔχει φοβερὰ δόντια» εἶπα.

— «Δόντια!... εἶναι τὰ νύχια του» εἶπε ἐκείνη μὲν γέλια. «Ξέρει νὰ ὑπερασπίζεται, μὰ εἶναι καλός ὁ Μελάνιος. Δὲ θὰ σου κάνῃ κακό, ἀν δὲν τὸν κακομεταχειρίζεσαι».

— «Μὴ φοβάσαι γι' αὐτό. Ο παππούς μ' ἔμαθε ν' ἀγαπῶ ὅλα τὰ ζῶα... Μὰ κοιτάξε, Γλυκέρα, ἄργησε τὸ σημάδι τοῦ ποδιοῦ του ἀπάνω στὸ γλυκό».

— «Τὸ διάλεξε γιὰ δικό του».

— «Αγαπᾶ λοιπὸν τὰ γλυκά;»

— «Οσο καὶ σὺ. Τρελάνινεται γιὰ τὸ γάλα, γιὰ τὰ μέλι καὶ... γιὰ τὰ ψύρια».

— «Τὰ τρώει ψητά;»

— «Ωμά, ψητά, ὅπως τὰ βρῆ δὲν τ' ἀφήνει.»

Ο γάτος τραβήχτηκε σὲ μιὰ ἡλιολουσμένη γωνιά. Μὲ τὴν ρόδινη γλωσσίτσα του ἔβρεχε τὸ πόδι του καὶ τὸ περνοῦσε πίσω ἀπὸ τὸ κύτιά του.

«Νίβεται τώρα» εἶπε η Γλυκέρα.

Πῆγανά τὸν χαϊδέψω, μὰ ὁ Μελάνιος ἔφευγε.

«Γλυκέρα, νομίζω πώς δὲ μὲ θέλει» τῆς εἶπα πειραγμένος.

— «Ισως. Προσπάθησε νὰ γίνης φίλος του. Μάθε δμως πώς τὰ ζῶα κύτα εἶναι ιδιότροπα καὶ δύσκολα κερδίζεται η αγαπὴ τους. Δεν ενχι έτσι, Μελάνιε;»

— «Εσένα δύμως σ' ἀγαπᾶ, Γλυκέρα».

— «Ποιός ξέρει. Ο πατέρας μου ἔλεγε πώς τὸ μένο ποὺ ἀγαποῦν οἱ γάτοι εἶναι ὁ ἑαυτός τους. Μᾶς κολακεύουν γιὰ νὰ καλοπερνοῦν».

— «Αν εἶνε ἔτσι ἀγαπῶ περισσότερο τοὺς σκύλους».

— «Ο σκύλος βέβαια εἶναι πιστὸς ζῶο. Φυλάγει τὸ σπίτι, τὰ κοπάδια, τὰ παιδιά. Μπορεῖ νὰ ὀδηγήσῃ τυρλά, κυνηγᾶ καὶ φέρνει τὸ κυνήγι στὸν ἀρέντη του».

— «Κι ὁ γάτος;»

— «Ο γάτος εἶναι το πιὸ ἀνυπάκουο ζῶο, ἔλεγε ὁ πατέρας. Κυνηγᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Δὲ συλλογίζεται τίποτα ἄλλο παρὰ νὰ τρώῃ καὶ νὰ κοιμᾶται».

Η Γλυκέρα σκούπισε τὰ χέρια της.

«Τί; ἔτοιμα τὰ γλυκά;» ρώτησα.

— «Περίμενε» εἶπε. «Θὰ φηθοῦν πρῶτα. Μὰ μοῦ φαντασταί, καημένες Πρόσα, θὰ σου φανοῦν ξινά».

— «Γιατί;»

— «Γιατί δὲ μελέτησες τὸ μάθημά σου».

— «Θὰ μελετήσω τὸ βράδυ. Τώρα ἔχομε παλαίστρα».

— «Πήγαινε λοιπὸν καὶ νὰ κάμης γρήγορα. Μήν ἔχεις τὸ νοῦ σου στὰ γλυκά».

Ι6. Στὴν παλαίστρα.

Η παλαίστρα τοῦ Έρμογένη ἦταν μιὰ πλατεῖα, τοιχογυρισμένη μὲ λιθάρια πελεκητὰ καὶ σκεπασμένη μὲ καρχαρόπανο. Στὴν πόρτα βρῆκα τὸ Θεαγένη καὶ μπήκαμε μαζί. Σάστισα δύμως ἀπὸ τὸν κόσμο τὸν πολὺ καὶ τὴ βοή του. Παιδιά, ἔφηβοι, μεσόκοποι καὶ γέροι εἶχαν μαζευτῆ ἐκεῖ. «Αλλοι πάλευαν, ἄλλοι πηδοῦσαν» ποιός ἔρριχνε τὸ

δίσκο, ποιός τὸ ἀκόντιο. Κοντὰ στὸ ἀποδυτήριο ἔνας ὅμιλος ἀπὸ παιδιὰ ἐπαιξαν τὰ πεντόβολα. "Αλλα παρέκει ἐπαιξαν μονὰ ζυγά, μὲ ἀστράγαλους ποὺ τοὺς ἐπαιρναν ἀπὸ κοφινάκια. Ο Θεαγένης μοῦ ἔδειξε τὸν Εύρορίωνα καὶ τὸν πατέρα του τὸ Λεωκράτη. Ἰταν σ' ἔναν ὅμιλο ἀπὸ ἄντρες καὶ ἑρήβους. Προχωρήσαμε πρὸς τὰ κεῖ καὶ σταθήκαμε λίγο παράμερα.

"Ο Λεωκράτης κάτι εἶλεγε στοὺς φίλους του καὶ γειρονυμοῦσε, σὰν νὰ ἥθελε νὰ δεῖξῃ τὰ χοντρὰ δάχτυλίδια ποὺ φεγγοθολοῦσαν στὰ δάχτυλά του. Καὶ οἱ ἄλλοι γελοῦσαν μὲ τὴν καρδιὰ τους φρίνονταν εύτυχισμένοι. Άλλὰ πιὸ πολὺ ἔνας κοντόχοντρος ἀνθρωπάκος μὲ τριψυμένο καὶ ξεθωριασμένο ἴμάτιο.

«Πολὺ δυνατὰ γελᾶς, Πασίωνα» γύρισε καὶ τοῦ εἰπε δυσαρεστημένος ὁ Λεωκράτης. «Φύλαξε τὴν ὄρεξή σου γιὰ τὸ τραπέζι· ἔκει θὰ εἰπῶ περισσότερα ἀστεῖα».

— «Τὸ καθετὶ ποὺ θὰ μῆς πῆς, ἀρχοντά μου, εἶναι ἀμεροσία καὶ νέκταρ» εἶπε ὁ Πασίωνας.

"Ο Θεαγένης μοῦ λέει πώς ὁ Πασίωνας εἶναι πατέρας τοῦ Μενεκράτη, τοῦ συμμαθητῆ μας. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ βλέπομε τὸ Μενεκράτη νὰ τρέχῃ κατακόκκινος, νὰ τραβᾷ ἀπὸ τὸ ἴμάτιο τὸν ἀνθρωπάκο καὶ κάτι νὰ τοῦ λέη στὸ αὐτὶ. Δὲ θέλησα ν' ἀκούσω καὶ τραβήχτηκα. Εἶδα ὅμως τὸν Πασίωνα νὰ θυμώνη καὶ νὰ τὸν σπρώξῃ ἔτσι ποὺ παρολίγο νὰ τὸν ρίξῃ κάτω. "Ἐπειτα ἔτρεξε στοὺς φίλους του καὶ πρὶν ἀκούση τι ἔλεγαν ἄρχισε νὰ γελᾶ.

«Γιατί ὁ Πασίωνας γελᾶ, ἀφοῦ δὲ φαίνεται νὰ ἔχῃ ἔρεξη;» ρώτησα τὸ Θεαγένη.

— «Δὲν κατάλαβες; γελᾶ γιὰ νὰ φάη. Πατέρας καὶ νιᾶς εἶναι πικραστοί σὲ σπιτιό του Λεωκράτη. Πρωτότεραι

θύμωσε δ πατέρας, γιατὶ ὁ Μενεκράτης δὲν τὰ κατάφερε νὰ πάρη ἀπὸ κεῖ ποὺ τὸν ἔστειλε μερικὰ χρήματα».

- «Πῶς τὸ ξέρεις;» ρώτησα.
- «Ἐ, δὲν εἶναι δὰ καὶ μυστικό. Αὐτὸ γίνεται κάθε μέρα» μοῦ ἀπάντησε ὁ Θεαγένης.

Στὸ μεταξὺ μᾶς πλησίασε ὁ Εύφορίωνας.

«Καθὼς έλεπω τοῦ ἀρέσουν τοῦ πατέρα σου οἱ κόλακες» τοῦ εἶπα σιγά.

- «Γιατὶ σχι; εἶναι συνήθεια στὴν ἀριστοκρατία».
- «Ἄν εἶναι ἔτσι, ποτέ μου δὲ θὰ ηθελα ν' ἀνήκω σ' αὐτὴ τὴν τάξη. Κι ἐσένα σοῦ ἀρέσουν;»
- «Πρέπει νάχω κι ἐγὼ τὸν ἀκόλουθό μου!»

ΙΖ. Η αρουραϊκή στὸν Ερμογένη

«Ἀδειασε η κονιστρα δὲν μπαίνομε;» προτείνει ὁ Θεαγένης.

Καθὼς μπαίναμε, ὁ Μενεκράτης ἔτρεξε νὰ πάρη τὸ ιμάτιο τοῦ Εύφορίωνα.

- «Στοιχηματιζω πώς δὲν ξέρεις ἀπὸ τὰ γυμνάσια τῆς παλαιστρᾶς» εἶπε τὸ ἀρχοντόπουλο πειραχτικά.
- «Θέλεις νὰ δοκιμάσης;» εἶπα καὶ πῆρα στάση παλαιστῆ.

— «Αργότερα» λέει μὲ χαμόγελο. «Θὰ σὲ μχλώσῃ δ γυμναστῆς, ἀν ἀρχίσης τὰ γυμνάσια πρὶν τὸν χαιρετήσης. Νάτος!»

Μοῦ ἔδειξε ἔνα ψηλὸν ἄντρα ντυμένο κατακόκκινα· κρατοῦσε ἔνα διχαλωτό ραβδί.

«Χαῖρε, Ερμογένη» εἶπε δ Εύφορίωνας, ἀπλωσε τὸ δεξὶ του χέρι καὶ λύγισε χαριτωμένα τὸ κορμί του ἐμ-

πρόστιο γυμναστή. «Σοῦ συσταίνω ἔνα νέο μαθητή, που ἔρχεται ἀπό τὰ χωριά».

Ο γυμναστής μὲ κοίταξε ἀπό πάνω ὡς κάτω.
— Επειτα, ἀροῦ μοῦ ἔδειξε τὸ ἀποδυτήριο, πρόσταξε:
«γδύσου!»

Πῆγα καὶ ξαναγύρισα ὀλόγυμνος. Ο γυμναστής μὲ κοίταξε προσεχτικὰ κι ἐγὼ στριφογύριζα μπροστά του σὰν κούκλα.

— «Α! εἶπε, σῶμα κανονικό καὶ ὀρκετὰ γυμνασμένο.
Η στάση δὲν εἶναι ἀσχημη. Πόσων χρονῶν εἶσαι;»
— «Δέκα».

— «Σὲ τί γυμναζόσουν ὡς τώρα;»
— «Γνωρίζω τὸ πάλεμα καὶ τὸ τρέξιμο». — «Τὸ πήδημα;»
— «Λίγο». — «Τὸ δίσκο;»
— «Διόλου». — «Τὸ ἀκόντιο;»
— «Κι αὐτὸ δὲν τὸ ξέρω». — «Καλύτερα ποὺ δὲν τὰ ξέρεις παρὰ νὰ τὰ ηξερες
ἀσχημα. Πῶς σὲ λένε, μικρέ;»
— «Πρόκας τοῦ Νικία».

Ι 8. Η κλεύω μὲ τὸ Θεαγένη.

Αροῦ μὲ κοίταξε ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Ερμογένης, γύρισε στὸ Θεαγένη καὶ εἶπε:

«Θεαγένη, εἶσαι ἐνάμισυ χρόνο μεγαλύτερος από τὸν Πρόκα. Θέλω νὰ σχῖσ δῶ νὰ παλεύετε μαζί».

Ο Θεαγένης μὲ πῆρε καὶ πήγαμε ν' ἀλειφτοῦμε λάδι.
Η ταν ἐπιψήσε διῆλθε από τον πούστο Εκπαιδευτικῆς Κατακλη-

ματα τῶν παλαιεστῶν ἢ νὰ σρουγγίσουν τὸν ἰδρῶτα ἐκείνων που τελείωναν. Μεγάλοι λουτῆρες μὲ ζεστό ἢ κρύο νερό ἦταν τοποθετημένοι στους τοίχους. Ἐκεῖ μέσα ἄλλοι λουζόνταν, ἄλλοι ἔζυναν τὸν ἄμυο ἀπὸ τὸ σῶμα τους, καὶ ἄλλοι πρὶν νὰ βγοῦν ἀλείφονταν μὲ μῆρα. Μικροί δοῦλοι ἔτρεχαν ἀπάνω κάτω, ἔλυναν τὰ σαντάλια τους ἢ ἔφερναν τὰ φορέματά τους ἀπὸ τὸ ἀποδυτήριο.

Ἡ κονίστρα στρωμένη μὲ ψιλὸν ψιλὸν ἄμυο, ἐπίτηδες φερμένο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ἀπλωνόταν ἐμπρός μας σὰν ξυνθό βελουδένιο χαλί. Σταθήκαμε στὴ μέση μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στήθος. Λάμπαμε ἀπὸ τὸ λάδι σὰν ἀταλένια ἀγάλματα. Δεῖλιασα ποὺ εἶδα νὰ συνάζωνται γύρω μας τόσοι ἀνθρώποι. Σήκωσα τὰ μάτια στ' ἀγάλματα τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τοῦ Ἐρμῆ, ποὺ στέκονταν μὲ τάξη σὲ διπλὴ γραμμὴ γύρω στὴν κονίστρα καὶ μέσα μου παρακάλεσα: «Βοηθῆστε με, θεοί, στὸ πρώτο μου πάλευμα».

Πιανόμαστε στὰ χέρια. Σμίγομε μέτωπο μὲ μέτωπο καὶ φέρνομε ἀργὰ γύρω, σὰ δυὸ τραγιά ποὺ χτυπιοῦνται. Τὰ χέρια μας στὴν ἀργὴ πιάνουν ἐδῶ καὶ κεῖ ἀπαλὰ σὰ νὰ χαϊδεύουν· τὰ πρόσωπά μας χαμογελοῦν. Μὰ πρέπει ἔνας ἀπὸ τοὺς δυό να ρίξῃ χάμω τὸν ἄλλον. Σιγὰ σιγὰ τὰ δάχτυλα σφίγγονται, τὰ πρόσωπα κοκκινίζουν, τὸ ἀντιπάτημα ἀκούεται βραύ - ντούπ! - καὶ τὸ χαμόγελο ἔσθησε ἀπὸ τὰ χείλη. Ἡ ἀναπνοή μας ἀρχίζει νὰ δυναμώνῃ. "Ελα διμώς, ποὺ δὲν ἔχω συνηθίσει τὸ λάδι! Στὴν ἔξοχή μας, πρὶν νὰ παλέψωμε κυλιόμαστε στὸ χῶμα" ἔτσι βρίσκεται νὰ πιαστῆς γερά. Μὲ τὸ λάδι ποὺ νὰ πιαστῆς; Σφίγγω τὰ δάχτυλα, μὰ ὁ Θεογένης μοῦ ξεφεύγει σὰ χέλι. Τώρα ὁ γυμναστής προστάζει καὶ γύνουν νερὸ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας. Ψηφιοποιήθηκε ἀπό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

“Ελα τώρα νὰ σταθῆς στὴ λάσπη! Όσο πατῶ γερά, τόσο γλιστράω. Ένδι ἔκεινος ὁ Θεαγένης, ὅπου πατήσῃ ριζώνει. Τέλος κυλίσαμε στὴν κονίστρα· θῆθα ἀπὸ κάτω. Τί νὰ κάμω; Αρπάζω μιὰ χούρτα ἄμυο ξερὸ καὶ τὸν ρίχνω ἀπάνω του. Έκεῖ γαντζώνομαι, μὰ τοῦ κάκου. Ο συμμαθητής μου εἶναι χεροδύναμος, καὶ τὸν νιώθω νὰ κάθεται ἀπάνω μου σὰ μυλόπετρα. Βάσταξα ὅσο μπόρεσα, τέλος ἔραγαν οἱ πλάτες μου χῶμα.

«Ἐχασες τὴν πρώτη» λέει ὁ Θεαγένης γελαστός. Παίρνουμε λίγη ἀναπνοή καὶ ἔχαρχίζουμε. Αὐτὴν τη φορὰ κατώρθωσα νὰ τὸν ρίξω, μὰ τὶ τὰ θέλεις; «Οταν τελείωσε τὸ πάλεμα ὁ Θεαγένης ήταν νικητής. Καὶ τὶς τρεῖς φορὲς οἱ πλάτες μου ἔραγαν χῶμα.

«Εὖγε!» μου λέει ὁ Ἐρμογένης, πάλεψες πολὺ καλά. «Απὸ τὰ παιδιὰ τῆς ἡλικίας σας ὁ Θεαγένης εἶναι ὁ πιὸ δυνατός παλαιοστής».

— «Ἀλήθεια! δὲν περίμενα νὰ εἰσαι τόσο δυνατός» μου λέει ὁ Θεαγένης. Καὶ μὲ συμβούλεψε νὰ κυλιστῶ στὸν ἄμυο καὶ νὰ τὸν ἀρήσω νὰ ξερχθῇ ἀπάνω μου. Φράζει, λέει, τους πόρους τῆς ἐπιδερμίδας κι ἐμποδίζει τὰ κρυολογήματα.

ΙΩ. Ηγέθημα καὶ Δισκοθολία

Ο Ἐρμογένης θέλησε νὰ μᾶς δοκιμάσῃ καὶ στὸ πήδημα. Θ' ἀγωνιζόταν καὶ ὁ Εύρορίωνας. Εγὼ χάρηκα· ἤξερα πῶς τὸ ἐλαφρὸ κορμὶ ὅσο χάνει στὸ πάλεμα, τόσο κερδίζει στὸ πήδημα. Μὰ κι ἐδῶ τὴν ἐπαθα. Πήδησα στὸ μάκρος, μὰ ἔμεινα πίσω ἀπὸ τὸ Θεαγένη καὶ τὸν Εύφοριωνα. Πήδησα στὸ ὕψος, καὶ πέρασα καὶ τοὺς δύο.

«Τὸ δίσκο τώρα!» προστάξει ὁ Ἐρμογένης. Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

Δὲν ἦξερα τι πρᾶμα εἶναι ὁ δίσκος· ἐμεῖς στὴν ἔξοχη ρίχναμε τὸ λιθάρι. Βλέπω καὶ μοῦ βάζει στὰ χέρια ἓνα στρογγυλό κομμάτι χάλκωμα, ρουσκωτὸ στὸ κέντρο· ποὺ ἔλαμπε σὰ χρυσάρι. Ἡταν τόσο βαρύς, ποὺ δὲν μπόρεσα νὰ τὸν κρατήσω. Γλίστρησε καὶ κύλησε μακριά μου, σὰ νὰ ἥταν ζωντανός. Τὰ παιδιὰ ἔβαλαν τὰ γέλια καὶ πρῶτος ὁ Μενεκράτης.

«Δοκίμασε λοιπὸν ἐσύ!» τοῦ λέω.

— «Ἐκοψα τὸ δάχτυλό μου καὶ δὲν μπορῶ νὰ ρίξω» ἀπαντᾷ.

‘Ο Εὔφοριώνας σηκώνει τὸ δίσκο καὶ παίρνει στάση δισκοβόλου. ‘Ολόγυμνος, μὲ τ’ ἀρμονικά του μέλη καὶ τὰ ξανθὰ σγουρά του μαλλιὰ ἔμοιαζε μὲ ἄγαλμα. Φέρνει τὸ δίσκο καὶ τὸν κρατεῖ ἐμπρός στὸ μέτωπο μιὰ στιγμή, σὰν κάτι νὰ λογάριαζε. ‘Εξαφνα ἔστριψε λίγο δεξιὰ καὶ μὲ χαριτωμένο κίνημα δίνει ψτερὰ στὸ χάλκωμα. ‘Ετρεξε ὁ δούλος, καὶ στὴ θέση ποὺ ἔπεσε ὁ δίσκος ἐμπηξε ἔνα ξύλο. Πῆρε τώρα καὶ ρίχνει ὁ Θεαγένης, καὶ περνᾶ τρίχ πόδια τὸν Εὔφοριώνα. Ρίχνει ὁ Λυκίδας καὶ πέφτει ὁ δίσκος ἀνάμεσα στὰ δύο σημάδια.

• «Τὸν ἔροιξα ψηλότερα» λέει.

— «Ἡ δισκοβολία γίνεται στὸ μάκρος τὸ βλέπεις;» τοῦ λέει ὁ Θεαγένης.

— «‘Αν ἴμουν κι ἐγὼ γδυτός!...» εἶπε ὁ Λυκίδας.

— «Καὶ ποιός σ’ ἐμποδίζει νὰ γδυθῆς;... Πήγαινε καὶ έλα νὰ ρίξης» τοῦ εἶπε ὁ γυμναστής.

Τέλος βγῆκε νικητής ὁ Θεαγένης. Ἐγὼ θέλω νὰ δοκιμάσω ἀκόμη. Παίρνω τὸ δίσκο καὶ μὲ πολὺν κόπο κατόρθωνω νὰ τὸν κρατήσω στὰ χέρια μου. Τὸν παίρνει πάλι ὁ Εὔφοριώνας θλιψιώπομβρικε από τὸ θυστάθιον κρπαθρυπέχη πολιτισμό. Τὸν

παίζει, τὸν πετῦ, τὸν στρυρογυρίζει ἀπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του· τὸν ρίχνει ψηλὰ καὶ τὸν δέχεται πότε στὸ τεντωμένο χέρι του καὶ πότε στὴν κνήμη του. Τὸ κρύο μέταλλο πῆρε ψυχὴ στὰ χέρια του.

ΣΩ. ΚΩΝΩΝΙΣΜΟΣ.

«Τώρα ὁ ἀκοντισμός!» προστάζει ὁ Ἐρμογένης. «Ἐσύ, Πρόσα, νὰ βλέπης μάνο· δὲν μπορεῖς ν' ἀγωνιστῆς σ' αὐτὸ τὸ ἀγώνισμα.»

Οἱ δοῦλοι φέρνουν τ' ἀκόντια. Στὸ πλευρὸ τοῦ Ἐρμογένη ἦρθαν καὶ στάθηκαν μουσικοὶ Ἀσιάτες, μὲ φορέματα ἑλαρρά. Κρατοῦσαν αὐλοὺς ἔτοιμοι νὰ παίξουν.

Ο γυμναστῆς σέρνει γραμμὴ στὸν ἄμυο, μετρῷ καμιὰ ἐκατοστὴ βήματα καὶ μὲ τὸ διαβήτη χαράζει τὴν περιφέρεια μεγάλου κύκλου. Ο Λυκίδας θὰ ρίξῃ πρῶτος. Προβάλλει τὸ ἔνα πόδι καὶ ισοζυγιάζει τὸ ἀκόντιο στὸ χέρι του.

«Πρόσεχε, Λυκίδα!» φωνάζει ὁ Ἐρμογένης. «Τὸ ἀκόντιο πρέπει νὰ τὸ κρατᾶς ἀκριβῶς στὴ μέση.»

Αρχίζουν οἱ μουσικοὶ τὸ πολεμικὸ ἐμβατήριο. Ο Λυκίδας κανονίζει τὸ βῆμα του μὲ τὸ ρυθμὸ τῶν αὐλῶν, καὶ προβαίνει σοβαρὸς μὲ τὸ ἀκόντιο στὸ χέρι, λὲς καὶ εἶχε ἀντικύ του ἔχθρο. Μὰ τοὺς θεούς, μακάρισα κι αὐτὸν καὶ τὴ γενιά του καὶ τὴν πατρίδα του. Οταν πάτησε στὴ γραμμὴ ὁ Λυκίδας τίναξε τ' ὅπλο του. Επεσε ὅμως ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο.

«Ἀλλοτε θὰ πετύχης καλύτερα» τοῦ λέει ὁ Ἐρμογένης. «Ἄλλος τώρα». Μὰ ποῦν' ἀρήση ὁ Σπαρτιάτης σούφρωσε τὰ ψύδια, δάγκνασε τὰ χείλη του, ρίχνει καὶ ξαναρίχνει τὸ ἀκόντιο. Θέλει σώνει καὶ καλὰ νὰ πετύχῃ. Τέλος κατορθώνει νὰ τὸ ρίξῃ στὸν κύκλο μέσα καὶ τότε τὸ ἄρησε.

Είναι η σειρά του Εύφορίωνα. Παίρνει τό ακόντιο, σημαδεύει χωρίς σχέση και πιο άνόρεχτα άκομη τό ρίχνει. Τό ακόντιο πέρτει δέκα βήματα έξω από τὸν κύκλο.

«Ντροπή! λέει ὁ γυμναστής, ρίξε πάλι!»

— «Ούρ, κάνει πολλή ζέστη!» λέει τὸ άρχοντόπουλο.

‘Ο γυμναστής τοῦ βάζει τὸ ακόντιο πάλι στὸ χέρι. Τὸ ρίχνει και φτάνει στὸ σημάδι, ἀλλὰ πολὺ δεξιά. Τοῦ κακοφαίνεται τοῦ Ἐρμογένη. ‘Ο Λυκίδας γελᾷ, μὰ ὁ Εύφορίωνας εἶναι φιλότιμος ὅταν θέλῃ. Ξαναπαίρνει τὸ ακόντιο, τὸ ρίχνει και τὸ μπήγει στὸ κέντρο.

«Εῦγε!» φωνάζει ὁ γυμναστής. «Θὰ γίνης καλὸς στρατιώτης. Ἔκεινος που ρίχνει καλύτερα τὸ ακόντιο στὴν παλαιότερα, θὰ κάμη τὴ μεγαλύτερη καταστροφὴ στοὺς ἔχθρους τῆς πατρίδας».

• Ζητῶ τὴν ἄδεια νὰ ρίξω κι ἐγώ, και ὁ Ἐρμογένης μοῦ τὸ ἐπιτρέπει. Ρίχνω, μὰ τὸ ακόντιο πέρτει στὸν ἀριστερὸ τοῖχο τῆς παλαιότερας.

«Δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ στέκεται κανεὶς κοντά σου, μωνάζει ὁ Μενεκράτης. Φρόντισε, καημένε, νὰ μοῦ λέει πότε σημαδεύεις δεξιά, γιὰ νὰ μὴ στέκωμαι ἀριστερά».

— «Καὶ ὅμως δὲ σκοπεύεις καλύτερά του, κι ἔχεις δυὸ χρόνια στὴν παλαιότερα» λέει ὁ Ἐρμογένης. «Δοκίμασε πάλι, Πρόσα. “Ολοι στὴν ἀρχὴ ἀποτύχαμε”.

“Ερριξα κάπου δέκα φορές. Κατάρρερα νὰ ρίχνω ισια τὸ ακόντιο, μὰ δὲν πέτυχα στὸν κύκλο.

21. Η κλεύω μὲ τὸν Εύφορίωνα.

«Ο Πρόσας μὲ τὸν Εύφορίωνα νὰ παλέψουν ὥροι!» προστάζει ψήφισμα την προτάση τοῦ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόθυμα καταθήκαμε ἀντίκρου. Κοιταξε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον λοξὰ καὶ κάπως ἄγρια, σὰ δυὸ κοκόρια ἔτοιμα νὰ πιαστοῦν. Ἐδῶ δὲν ἔχει· ή θὰ ρίξης ή θὰ πέσης. Ξανακοιτάχτηκαμε κι ἐπειτα ἀρπαχτήκαμε. Μὰ τὸν Ἡρακλῆ, δὲν περίμενα τόση δύναμη ἥπο τὸ ἀρχοντόπουλο· δὲν εἶχε μόνο δύναμη, μὰ καὶ τέχνη. "Οταν εἰδα ἔτσι, βάζω κι ἐγὼ ὅλη μου τὴ δύναμη καὶ κατορθώνω νὰ τὸν ρίξω.

«Δὲν ἀστειεύεσαι, βλέπω» λέει ὁ Εύρορίωνας μὲ χαμόγελο· «εἶναι ή δεύτερη φορὰ σήμερα ποὺ μ' ἔβαλες νὰ φελίσω τὰ χώματα».

— «Εἴμαι βέβαιος πώς τὸ ἔκκαμε ἐπίτηδες τὸ πρωΐ· λέει ὁ Μενεκράτης.

— «Νομίζεις; "Ελα νὰ δοκιμάσωμε ποιός ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ ρίξῃ τὸν ἄλλον» εἶπα κοιτάζοντας τὸ Μενεκράτη.

— «Δὲν μπορῶ νὰ παλέψω σήμερα· στραγγούλισα τὸ πόδι μου, εἰδεμή . . .»

Θύμωσα μὲ τὴν προστυχιά του κι εἶπα νὰ τοῦ ἀπαντήσω. Μὲ πρόλαβε ὅμως ὁ Εύρορίωνας.

«Ο καημένος! πρέπει νὰ τὸν συμπαθήσης. Πάντα κάτι παθαίνει, ὅταν ἔχη νὰ τὰ βάλη μὲ καλύτερό του!»

22. Γυρέζω στὸ σπέτε γεὰ τὰ γλυκά.

·Ο Λυκίδας μοῦ πετᾶ τώρα ἔνα μεγάλο τόπι. Τὸ πιάνω, στέκομαι στὸ ἔνα πέδιο κι ἀρχίζω νὰ τὸ πετῶ ψηλὰ σὰ χρυσόμηλο· τὸ δέχομαι πότε στὴ χούρτα, πότε στὴν πλάτη, ἄλλοτε στὸ γόνυτο κι ἄλλοτε στὸν ἀγκῶνα. ·Ο Ερμογένης μὲ διορθώνει.

«"Ισιο τὸ κορμί, ...οι ωμοι μαζευμένοι. Ποτὲ μὴ λησμονεῖτε τὴν καλλιτεχνική στάση. ·Όλα ἀρμονικά».

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Πάρ' το!» λέω ξεχρυνα, και πετώ τό τόπι στό Μενεκράτη.

— «Δὲν ἔχω σκοπὸν νὰ γίνω θαυματοποιός» μοῦ λέει έκεινος.

— «Προτιμᾶς, φάνεται, νὰ μείνης παράσιτος» εἶπα άστροχαστα. Γρήγορα σμως κατάλαβα τό λόγο που εἶπα κι έτρεξα νὰ τόν παρακαλέσω νὰ μὲ συμπαθήσῃ. Γύρισα σλη τήν παλαιόστρα μὰ δὲν τόν ἀπάντησα.

— «Ἐρυγε μὲ τόν Εύρορίωνα» μοῦ λέει ὁ Θεαγένης. «Μὰ ξννοια σου και δὲ σκοτίζεται ἀπό τέτοια ὁ Μενεκράτης».

— «Και τό δρόμο;» ρώτησα.

— «Τελειώσαμε σήμερα αὔριο στό στάδιο. Πᾶμε τώρα νὰ λουστοῦμε και θὰ φύγωμε μαζί».

— «Όχι, καημένε, θέλω νὰ τελειώσω γρήγορα, γιατὶ βιάζουμαι».

— «Γιατὶ βιάζεσαι;»

— «Μὲ θέλει η Γλυκέρα γιὰ θέλημα» εἶπα. Και τρέχω γρήγορα, λουζομαι, ντύνομαι και φεύγω. Τὰ γλυκά μὲ τραβοῦσαν σὰ μαγυνήτης. Πίστευα πως οὐτά τὰ βρῶ ζεστά ζεστά και μελωμένα. Ποῦ νὰ βάλη ὁ νοῦς μου τό παιχνίδι που συλλογίστηκε, νὰ μοῦ παίξῃ η Γλυκέρα.

Καθὼς μὲ εἶδε ἀπό μακριά, «πῆνε, μοῦ φώναξε, πῆνε τὰ γλυκά!... Τὰ ξεκψέ ὁ φρύρινος κάρβουνο τάκαμε!...»

«Εμεινα μάρμαρο! Η Γλυκέρα ξεκασε τὰ γέλια.

«Ας εἰναι, εἶπε, έμειναν ένα δυό. Μὰ δὲ θὰ φᾶς, ἀν δὲ μοῦ εἰπῆς πρωτα, τί έγινε στήν παλαιόστρα».

Κι ἔβγαλε μιὰ πιατέλα γεμάτη ἀπό ροδοφημένες δίπλες. Διηγήθηκα ὅ τι μπόρεσα κι ὑστερα ρίχτηκα στὰ γλυκά. «Οταν ἔραγχ ἀρκετά, τότε θυμήθηκ πόσσο ἀσχημα φέρ-
Ψηφιόποιηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θηκα στὸ Θεαγένη. Δὲν τὸν προσκάλεσα νὰ φάη γλυκά
κι ἔκεινες. Τάχα τοῦ φτιάνει γλυκά ὁ κηδεμόνας του;»

23. ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τὴν ἄλλη μέρα ἦρθε ὁ Θεαγένης νὰ μὲ πάρη νὰ πᾶμε
στὸ Στάδιο. Εἶχα κρατήσει καὶ γι' αὐτὸν λίγες δίπλες καὶ
ἔτσι διώρθωσα τὸ χτεσινό μου λάθος. Στὸ Στάδιο βρήκαμε
έκτος ἀπὸ τοὺς συμμαθητές μου κι ἄλλα παιδιὰ ν' ἀγωνί-
ζωνται. Εἶδα ὅμως πώς ἦταν χωρισμένα σὲ δυού ὄμάδες
καὶ ἀγριοκοιτάζονταν.

«Ποιοι εἰναι;» ρωτῶ.

— «Εἶναι ἀπὸ τὴν παλαιότρα τοῦ Γυλίππου» μοῦ λέει
ὁ Λυκίδας. Καὶ πρόσθεσε δυνατά: «Μὰ δὲ συγκρίνεται μὲ
τὸν Ἐρμογένη.»

— «Μεθαύριο στὰ Παναθήναια θὰ σου δεῖξωμε» ἀκούω
νὰ τοῦ ἀπαντᾷ πίσω μου ἔνας νέος.

— «Ἀμέσως τώρα νὰ τὸ δεῖχνεις, Πάναινε» λέει ὁ Λυκί-
δας. «Εἶσαι ἀρχηγὸς καὶ μπορεῖς νὰ διατάξῃς...»

— «Πρόθυμος... Ἀπλὸ δρόμο η ἵππικό;»

— «Ἀπλὸ η ἵππικό, θὰ σᾶς περάσωμε». —

— «Ἄσ ἀρχίσωμε ἀπὸ τὸ σίκυλο. Ὁ ἀπλός εἶναι γιὰ
τὰ μωρά!»

Πιξαμε τοὺς λαχνούς· ἔλαχε σὲ μένα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
ὄμάδα ἔλαχε σ' ἔνα χοντροκαμωμένο παιδί.

«Αὐτὸς εἶναι σωστὸς Βοιωτός!» λέω ἔκει ποὺ ἐπαιρνα
θέση στὴν ἀρετηρία.

Γυρίζει καὶ μὲ κοιτάζει ἀργὰ ἀργά.

— «Γελάστηκες, λέει μὲ παράξενη προφορά, εἶμαι ἀπὸ
τὴν "ΙΙΔΗΓ"» Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Τὸ βλέπομε ἀπὸ τὴν ώραία σου προφορά» λέει ὁ Εὐφορίωνας, καὶ βάζει τὰ γέλια.

— «Μή σὲ μέλει καὶ δὲν τρέχει κανεὶς μὲ τὴ γλῶσσα» λέει ὁ Πάναινος. «Πήγαινε, Καρισία, καὶ δεῖξε σ' αὐτὸν τὸ χωριάτη πώς τρέχεις καλύτερά του».

— «Χωριάτης!» ιάνω μὲ θυμό.

— «Μή θυμώνεις δὰ καὶ σύ!» λέει ὁ Πάναινος. «ἡ σκούρια σου, ποὺ εἶναι ἀπὸ τομάρι σκυλιοῦ, δείχνει καὶ σένα τὴν καταγωγή σου».

‘Αρπάζω τὴ σκούρια μου καὶ τὴν κρύβω στὸ χιτῶνα μου. «Καλὰ νὰ πάθω!» συλλογίζομαι. «τὶ θέλω καὶ τὴ φορᾶ, ἀφοῦ ὅλα τὰ παιδιὰ περπατοῦν ξεσκούρωτα;»

‘Ακούω τὸν Πάναινο νὰ ξαναλέη:

«Φτάνουν τὰ λόγια!... Ένα! δυό! τρία!... ἐμπρός!»

Χυθήκαμε ἀπάνω στὸν ἄμμο. ‘Ως τὸν ἀστράγαλο χωνόμουν μέσα στὸν ἄμμο, καὶ τὸ πόδι μου καθὼς ἔπειρτε βαρὺ μὲ σερνε πίσω. Γρήγορα τὸ κατάλαβα καὶ φρόντισα ν’ ἀλαρροπατῶ. “Εἰσι στὸ δεύτερο γῆρο κατάρερα νὰ περάσω τὸν Καρισία. Χωρὶς ἄλλο θὰ ἔφτανα πρῶτος στὸ τέρμα, μὰ ἔξαρνα νιώθω ἔνα βαρὺ πρῆμα ἀπάνω μου. Ξάνω τὴν ισορροπία καὶ σωριάζομαι ἔξω ἀπὸ τὸ στίβο. Ο ἀντίπαλός μου παίρνει δρόμο καὶ φτάνει στὸ τέρμα.

«Δόλος! δόλος!... τὸν ἔκαμε νὰ πέσῃ!» φωνάζουν οἱ εύντροφοί μου.

— «Οχι! σχι! νίκησε» ἀντιρωνάζουν οἱ ἄλλοι.

— «Απάτη! φευτιά!» οἱ δικοί μου.

— «Νίκη! Νίκη!» ἐπιμένει ἡ δύμαδα τοῦ Γυλίππου.

— «Τίποτα βέβαιο! ἀς ἀρχίσωμε πάλι!» λέει ὁ Πάναινος. «Τὸ βέβαιο εἶναι, πώς ὁ Καρισίας θέλοντας καὶ μὴ γάμε τὸν Πρόα νὰ πέσῃ».

Ψηφιοποιηθήκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΣΑΡΚΑΒΙΤΣΑ-ΔΙΑΠΛΑΜΙΧΑΝΑ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Τώρα οληρώθηκαν δὲ Θεαγένης κι δὲ Πάναινος. Καταλαβαίνετε πώς κανεὶς δὲ βγῆκε νικητής στὸ τέλος. Κάθε συντροφὶὰ δὲν ἀναγνώριζε τὴν νίκην τῆς ἄλλης. "Ετοι πέρασε ἡ ὥρα μὲ φωνὲς καὶ φιλονικεῖς ὥσπου χωριστή-καμε.

24. Τ' Ἀνθεστήρες.

Τ' Ἀνθεστήρια εἶναι γιορτὴ τοῦ Διονύσου. Πέφτουν τὸν Ἀνθεστηριῶνα, τὸ μῆνα ποὺ μᾶς ἔρχεται ἡ ἄνοιξη.

Τὸ τί γίνεται τότε στὴν Ἀθήνα εἶναι ἀράνταστο. Χάνουν τὸ νοῦ τους ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀκόμη καὶ οἱ δοῦλοι. Δὲν εἶναι μοναχὰ γιορτὴ γιὰ διασκέδαση, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμπόριο. Ο κόσμος συνηθίζει τότε νὰ κάνῃ τὶς προμήθειες του γιὰ ὅλον τὸ χρόνο. Η Γλυκέρα δουλευεις ἀπὸ καιρό. Ζωγράφιζε ἀπ' ὅλα καὶ λογάριαζε νὰ κάμη χρυσὲς δουλειές.

"Αμα χάραξε, πήγαμε καὶ οἱ τρεῖς καὶ πιάσαμε θέση στὴ μέση τοῦ πανηγυριοῦ. Η Ἀγαρίστη ἀπλωσε χάμω ἔνα χαλὶ καὶ κάθισε. Εγὼ καὶ ἡ Γλυκέρα τοποθετήσαμε τὰ ἐμπορεύματα. Μπροστὰ στήσαμε τὰ τάματα, δηλαδὴ βόδια, μοσχάρια, πρόβατα, κατσίκες καὶ ἄλλα χωματένια ἀγαλματάκια, ποὺ προσφέρουν οἱ φτωχοὶ στοὺς θεούς, ἀφοῦ δὲν ἔχουν νὰ προσφέρουν ἀληθινὰ ζῶα.

Πίσω ἀπὸ τὰ τάματα στήσαμε κρατῆρες, ποτήρια, κοῦκλες ἀπὸ χῶμα, ἀγαλματάκια θεῶν καὶ ἄλλα. Όλα τ' ἀγγεῖα τὰ εἶχε στολισμένα μὲ χαριτωμένες ζωγραφιές.

"Εκεὶ ποὺ ἦταν ἀληθινὰ ἀμίμητη ἡ Γλυκέρα ἦταν στοὺς κρατῆρες. Αδύνατο νὰ τοὺς δῆσ καὶ νὰ μὴ γελάσῃς. Ζωγράφιζε μεθυσμένους μὲ φουσκωμένα μάγουλα, σὰ μεγάλα παιδιὰ ποὺ μόλις βγῆκαν ἀπὸ τὰ σπάργανα καὶ δὲν μποροῦν νὰ κρατηθοῦν στὰ ποδαράλια τους. Στὸ ἔνα

γιγεῖσ τοὺς ἔκαμε νὰ χορεύουν μὲ φοβερὲς ή γελαστὲς προώπιδες· στὸ ἄλλο νὰ σέρνουν μὲ κόπο ἔνα ἀμάξι στολισμένο μὲ κλαδιά, ποὺ μέσα καθόταν ἡ μητέρα τους, ἡ Μέθη... Καὶ τὸ ἄλλο ἔβλεπες μὲ τί θυμὸ ὁ μεθυσμένος κλοτσοῦσε τὸ σκυλάκι ποὺ πῆγε νὰ τοῦ πιῇ τὸ κρασί. Καὶ σὲ ἄλλα ἄλλες ζωγραφίες,... ποὺ νὰ τὶς θυμηθῶ!

Αροῦ τὰ τοποθετήσαμε ἔφτιαξα ἀπάνω ἀπὸ τὸ κεράλι τῆς γερόντισσας μιὰ σκιάδα ἀπὸ φύλλα, γιατὶ οὐκ ἔκαιγε ἀργότερα ὁ ἥλιος. Ἐπειτα τὴν ἀρήσαμε μονάχη νὰ παταρεύῃ. Ἡ Γλυκέρα πῆγε σπίτι γιατὶ δὲν ὑπόφερε τὸ θόρυβο, κι ἐγὼ ἔτρεξα γιὰ τὸ τραπέζι τοῦ Λύση.

Εἶναι συνήθεια τὴν πρώτη μέρα τῆς γιορτῆς νὰ πληγώνουν τὰ παιδιὰ τὸ μισθὸ στοὺς δασκάλους των, κι ἐκεῖνοι νὰ τοὺς κάνουν τραπέζι. Πῆγα στὴν ὥρα καὶ βρῆκα ἐκεὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου μας, μὲ τὰ μεγαλύτερά τους ἀδέρφια καὶ τὰ ξαδέρφια. Ἐγὼ κι ὁ Θεαγένης φορούσαμε στεράνια ἀπὸ ζουμπούλια.

Ο Λυκίδης, δταν εἶδε τὰ διάφορα φαγητά, ἀρχισε νὰ ἐπαινῇ τὸ μαῦρο ζωμό.

Δὲν ἐπαυε ὅμως νὰ τρώη μὲ πολλὴ ὄρεξη. Τὶς ἄλλες ἡμέρες δὲν ἐπιτρέπεται στὰ παιδιὰ νὰ πίνουν κρασί. Σήμερα δὲν ἀδειάσαμε ὅλοι ἀπὸ ἔνα ποτήρι, γιατὶ τὸ καλοῦσε μέρα.

Ο Λυκίδης ἀφορμὴ ἥθελε. «Στὴ Σπάρτη, λέει, τὴν πατρίδη μου μεθοῦν τοὺς εἱλωτες γιὰ νὰ βλέπουν τὰ παιδιὰ τὰ χάλια τους καὶ νὰ σιγαίνωνται τὸ μεθύσι».

Δὲν κρατήθηκα. «Τὸ ξέρομε δά!» τοῦ λέω. «Μὰ ἔμεῖς οι Αθηναῖοι καὶ χωρὶς τέτοια μαθήματα τὸ ἔχομε φυσικὸ νὰ σιχαινόμαστε τὸ μεθύσι».

"Αμα τελείωσε τὸ συμπόσιο, ἔτρεξα μὲ τὸ Θεαγένη στοὺς δρόμους, ποὺ περνοῦσαν ἀνθοστόλιστα ἀμάξια μὲ παιδιὰ ἀνθοστερανωμένα. Τὰ παιδιὰ ἔβγαζαν χίλιες δυὸς φωνές. Πότε ἀκουεῖς: «ούά! ούά!», σὰ νὰ εἶχε γεμίσει ὁ τόπος ἀπό μωρά, καὶ πότε γέλια δυνατά, σὰ νὰ γελοῦσε ὁ Διόνυσος.

25. Ηηγαίνω στὸ σπέτε τοῦ Εὔφορίωνα.

Μὲ προσκάλεσε ὁ Εὔφορίωνας νὰ πάω σπίτι του μιὰ μέρα. Παραξενεύτηκε ὅταν τοῦ εἴπα πώς πρέπει νὰ ζητήσω τὴν ἄδεια τοῦ πατέρα μου. Αύτός, μοῦ εἴπε, μπορεῖ νὰ προσκαλῇ τοὺς φίλους του χωρὶς νὰ ρωτᾶ κανένα κι ἔχει δλόκληρο διαμέρισμα στὴ διάθεσή του. Ωστόσο γιὰ μένα ρώτησε τοὺς γονεῖς του. "Η μητέρα του εὐχαριστήθηκε πολύ· τῆς διηγήθηκε πολλὰ γιὰ μένα καὶ θέλει, εἴπε, νὰ μὲ γνωρίση. Μὲ παρακάλεσε λοιπόν νὰ τοῦ κάμω τὴ χάρη νὰ γράψω στὸν πατέρα μου.

"Εγράψα, καὶ ἡ ἀπάντηση δὲν ἄργησε νὰ ἔρθη. "Ηταν δπως τὴν ἥθελα. "Εγράφε νὰ δεχτῷ τὴν πρόσκληση, νὰ εὐχαριστήσω τὸν Εὔφορίωνα καὶ τοὺς γονεῖς του, καὶ νὰ τοὺς παρακαλέσω νὰ τὸν ἀρήσουν νὰ ἔρθη μαζὶ μου στὴν ἔξοχή, ὅταν τελειώσουν τὰ μαθήματα.

«Τὰ σταφύλια, ἔγραψε, θὰ εἶναι γινωμένα καὶ ἡ ἥσυχλα τῆς ἔξοχῆς θὰ τὸν εὐχαριστήσῃ ἔπειτα ἀπὸ τὴν κοπιαστικὴ ἐργασία τοῦ σχολείου». Τρέχω μὲ χαρὰ καὶ τὰ διαβάζω στὸν Εὔφορίωνα.

«"Η ἐργασία τοῦ σχολείου!"» λέει γελώντας. «"Αν δ πατέρας σου ἦξερε πόσο τὴν παίρων στὰ σοβαρὰ τὴν ἐργασία τοῦ σχολείου δὲ θ' ἀνησυχοῦσε. "Ας εἶναι· αὕτο σὲ περιμένω».

Ηηγα τὴν ἄλλη μέρα. Τὸ μέγαρο τοῦ Λεωκράτη ἦταν
χτισμένο μὲ σχέδιο τοῦ Ἰκτίνου, τοῦ ἀρχιτέκτονα ποὺ σχε-
δίασε τὸν Παρθενῶνα. Καθὼς ἀντίκρισα τὸ πρόθυρό του κα-
τάλαβα σὲ τὶ σπίτι ἔμπαινα. "Ολο μάρμαρο καὶ μοσαϊκό.
Πόσο ἀπλὰ καὶ φτωχικὰ ἦταν τὰ σπίτια τοῦ Μιλτιάδη,
τοῦ Θεμιστοκλῆ καὶ προπάντων τοῦ Ἀριστείδη!"

"Ο Λεωκράτης εἶχε πολλοὺς δούλους καὶ πλούσια μεταλ-
λεῖα στὸ Λαύριο. Ή γυναῖκα του ἡ Ἀσπασία ἦταν ἀπὸ
τὸ γένος τοῦ Ηεισιστράτου, τοῦ πρώτου τυράννου στὴν Ἀ-
θήνα. Δὲν ἔδγαινε συχνὰ ἀπὸ τὸ σπίτι, μὰ ὅταν ἔθγαινε
τὴν ἀκολουθοῦσαν πολλὲς δοῦλες λαμπροντυμένες. Τὸ ἀ-
μάξι της τὸ ἔσερναν τέσσερα κάτασπρα ἄλογα &πὸ τὴ
Σικυῶνα.

Χτύπησα δειλὰ τὴν πόρτα καὶ μοῦ ἄνοιξε ὁ θυρωρός.

«Τί θέλεις;» ρώτησε.

— «Τὸν Εύφορονα... Εἶμαι ὁ Πρόας τοῦ Νικία· συμ-
μαθητής του».

Μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μὲ ώδήγησε ἀπὸ μὶὰ αὐλὴ σὲ
ἄλλη, ποὺ ἦταν στὴν ἄκρη της ὁ βωμός. Ἐκεῖ βρῆκα τὸ
συμμαθητή μου. Μαζὶ μὲ κεῖνον μπήκαμε στὸ γυναικω-
νῖτη. Γυναῖκες νέες, γριές, μεσόκοπες καὶ παιδοῦλες ἀκόμη
γύριζαν παντοῦ.

«Γάμο ἔχετε ἡ συμπόσιο;» ρώτησα τὸ φίλο μου.

— «Γιατί;»

— «Βλέπω μεγάλη κίνηση. Οἱ γυναῖκες πᾶντες καὶ ἔρχονται
σὰν τὶς μέλισσες».

— «Κάθε μέρα τὸ ἴδιο γίνεται.. Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἡ μη-
τέρα μοιράζει στὴν καθεμιὰ τὴ δουλειά της. Νάτην».

Περίμενα νὰ ιδῶ καμιὰ πλουσιοντυμένη, μὰ ὅλες ἦταν
τὸ ἴδιο. Μόνο μὶὰ ξεχώρισα, ὅχι ἀπὸ τὰ φορέματα ἄλλα

ἀπὸ τὴν κορμοστασία της κι ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ μιλοῦστις ἄλλες.

«Χαῖρε, μητέρα τοῦ Εύφορίωνα!» εἶπα.

— «Χαῖρε καὶ σύ, παιδί τοῦ Νικία» ἀπάντησε. «Πηγαῖνετε στὸν ξενῶνα, Εύφορίωνα, κι ἔρτασα» πρόσθεσε πάντα μὲ χαμόγελο.

‘Ανεβήκαμε μιὰ μαρμαρένια σκάλα, σκεπασμένη μὲ περσικὸ χαλί, καὶ φτάσαμε στὸ ἀπάνω πάτωμα. Τὸ σπίτι ἦταν χτισμένο δυτικὰ ἀπάνω σὲ λόφο καὶ προφυλαγμένο ἀπὸ τὸ βορεῖα. Δεξιὰ ἔβλεπε τὴν πόλη καὶ τὴν Ἀκρόπολη μὲ τὸν Παρθενῶνα ἀριστερὰ φαινόταν ὁ κάμπος, φυτεμένος ἀπὸ ἀμπέλια κι ἐλιές ὡς πέρα στὴν Πεντέλη.

‘Ηρθε σὲ λίγο ἡ Ἀσπασία, κάθισε σὲ μιὰ πολυθρόνα καὶ μὲ πολλὴ καλοσύνη ἀρχισε νὰ μὲ ρωτᾶ γιὰ τὴ μητέρα μου, τ’ ἀδέρφια μου καὶ τὸ σπίτι μας.

‘Ενῶ ἡ Ἀσπασία μὲ ρωτοῦσε γιὰ τὸ σχολεῖο μπῆκε μιὰ φίλη της. ‘Ο Εύφορίωνας μοῦ λέει σιγὰ πώς εἶναι ἡ δέσποινα Ἀγλαΐα, ἡ μητέρα τοῦ συμμαθητῆ μας Ἀρχιλαία ποτὲ τὴ Βοιωτία.

· Οι γυναικες ἀρχίζουν τὶς συνηθισμένες ὅμιλες. ‘Εγώ βρῆκα τὸν καιρὸ νὰ καλοκοιτάξω ὅλα γύρω μου. Οι τοῖχοι ἦταν σκεπασμένοι μὲ λαμπρόχρωμες ζωγραφιές. ‘Απὸ τὰ παράθυρα κατέβαιναν κεντημένες κουρτίνες, ποὺ μετρίαζαν τὸν ἥλιο χωρὶς νὰ διώχνουν τὴ δροσιά τοῦ μπάτη. Τὸ πάτωμα ἦταν στρωμένο μὲ δέρματα ἀπὸ θηρία καὶ τὸ ταβάνι ἔμοιαζε σὰν ἀναποδογυρισμένο πανέρι γεμάτο ἀπ’ ὅλα τὰ χαμολούλουδα. Τὰ καθίσματα ἦταν ὅλα στολισμένα μὲ χρυσάρι καὶ ἐλεφαντοκόκκλο. Κοίταζα τὰ μαρμαρένια τραπέζια, τὰ χρυσὰ καὶ ἀσυρῷ τρυπανάκια, τοὺς σκαλιστοὺς ψηφίδοι ήθηκε από τὸ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

λυχνοστάτες καὶ τὸ ἀκριβὰ ἀνθογυάλια, καὶ θυμήθηκα μὲ συγκίνηση τὸ δικό μας τὸ σπίτι μὲ τὰ ψτωχικά του ἐπιπλα.

«Τὰ καθίσματα ὃ πατέρας μου τὰ φτιάνει στὴ Θεσσαλία» ἔρχεται καὶ μοῦ λέει σιγά ὁ Εύφοριώνας σὰ νὰ μάντεψε τοὺς στοχασμούς μου. «Τὰ στρώματα μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν Κόρινθο καὶ τὰ προσκέρχαλα εἶναι γεμάτα μὲ ψιλὸ πούπουλο ἀπὸ τὶς χῆνες τῆς Ἡλείας».

Θὰ μοῦ ἔλεγε καὶ ἄλλα, μὰ ἐκείνη τὴ στιγμὴ φάνηκε στὴν πόρτα μιὰ ὑπηρέτρια καὶ εἶπε μὲ σεβασμὸ στὴ νοικοκυρά: «Τὸ τραπέζι γιὰ τὸ μικρὸ κύριο εἶναι ἔτοιμο».

— «'Ακοῦς, παιδί μου; » λέει ἡ Ἀσπασία στὸν Εύφορίωνα, «εἶναι ἔτοιμα· πάρε νὰ φιλέψῃς τὸ φίλο σου». Καὶ ἀμέσως μᾶς ἀπλωσε γιὰ ἀποχαιρετισμὸ τὸ χέρι. Χαιρετοῦμε κι ἐμεῖς καὶ πᾶμε στὴν τραπεζαρία.

·Απὸ κεῖ ἀροῦ φάγαμε περάσαμε στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Λεωχράτη. Μοῦ φάνηκε πὼς μπῆκα σὲ ιερό. «Ολα πλούσια κι ἔδω. Τὰ βιβλία, σὲ κυλίνδρους, εἶναι βαλμένα μὲ τάξη σὲ πολυτελέστατες θῆκες. Γι' αὐτὰ φρόντιζε ἔνα ἀγαθὸ γεροντάκι, ποὺ ἦταν βιβλιοθηκάριος.» Άλλα βιβλία ἦταν ἀπὸ δέρματα ζώων, πολλὰ ἀπὸ ύραξια καὶ τὰ πιὸ ἀκριβὰ ἀπὸ πάπυρο.

·Ἐκείνη τὴ στιγμὴ μπῆκε ὁ Μενεχράτης, μὰ δὲν τὸ πρόσεξε κανεῖς. Μόλις τὸν ἀντιχαιρέτησε ὁ Εύφοριώνας.

Πολλὰ κομψοτεχνήματα εἶδα στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Λεωχράτη. ·Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μοῦ ἔκαμε ἐξαιρετικὴ ἐντύπωση ἦταν ἔνας Ποσειδώνας μὲ τὰ κυματιστὰ μακριὰ γένεια τῶν. Βαστοῦσε τὴν τρίχινα στὸ χέρι καὶ ἦταν καβάλα σὲ ἀλογο.

ποὺ εἶγε οὐρὰ ψαριοῦ. Ἡταν ἔνx ἀγαλματάκι τόσο δά,
μιὰ σπιθαμή.

«Τί ωραῖο ποὺ εἶναι!» φώναξα.

— «Εἶναι ἔργο τοῦ Φειδία» λέει ὁ Εύφορος· «τὸ χά-
ρισε στὸν παππού μου, τὸν Ἀριστοκλῆ.»

— «Καὶ τί παράξενα τὰ πράσινα μάτια του!» Οπου κι ἀν
γυρίσω μὲ ἀκολουθοῦν!»

— «Εἶναι δυὸ σμαράγδια· ἡ ἄκρη τῆς χλαμύδας του εἶναι
κεντημένη μὲ πολύτιμα πετράδια· ἡ τρίαινα, καθὼς βλέ-
πεις, εἶναι ὥλοχρυση καὶ οἱ ἄκρες της ἀπὸ ζαφείρια.»

— «Ἄλιθεια; δὲν εἶναι χρωματιστὰ σὰν ἐκεῖνα ποὺ βά-
ψει ἡ Γλυκέρα;» ρώτησα ἐγὼ μὲ θαυμασμό.

— «Ἡ Γλυ...κέ...ρα!» κάνει ὁ Μενεκράτης περιπαχτικά.
«Πῶς φαίνεσαι, καημένε, πῶς εἶσαι χωριάτης!»

— «Καλύτερα χωριάτης παρὰ ἀνόητος» τοῦ ἀπαντῶ ἀμέ-
σως. «Τί ἔχει νὰ κάμη τὸ ύλικό, ἀροῦ ἡ ἔργασία εἶναι
ωραῖα;»

— «Εἶσαι γιὰ γέλια!» ἐπιμένει ὁ Μενεκράτης. «Μόνο τὰ
πετράδια του ἀξίζουν μισό τάλαντο!»

— «Ἄς εἶναι· ὁ Πρόας ἔχει δίκιο» λέει δ φίλος μου.
«Ο πατέρας μου λέει πῶς καὶ ξύλινο νὰ ἥταν θὰ εἶχε τὴν
ἴδια ἀξία. Φτάνει ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Φειδία.»

* * * Εκείνη τὴ στιγμὴ ζήτησαν ἔξω τὸν Εύφορονα καὶ τὸν
Ἀγάθωνα. Ὁ Μενεκράτης, γιὰ νὰ μοῦ δείξῃ πῶς μπορεῖ νὰ
κάνῃ ὅ τι θέλει στὸ σπίτι τοῦ Λεωκράτη, ἀνέβηκε σ' ἔνx
σκαμνὶ καὶ ἀρχισε νὰ βγάζῃ ἀπὸ τὸν Ποσειδῶνα τὴν τρίαινα
καὶ τὸ στεφάνι. Τοῦ λέω πῶς δὲν κάνει καλά, μὰ ἐκεῖνος τὴ
δουλειά του.

Κάποτε φεύγει τὸ στεφάνι ἀπὸ τὰ χέρια του καὶ κυλέ-
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ται στὶς πλάκες. Τρέχω καὶ τὸ παίρνω, ὅταν τὴν ἔδια στιγμὴ μπαίνει ὁ Λεωκράτης.

— «Τὶ κάνετε αὐτοῦ;» μᾶς ρωτᾶ μὲ γλυκὸ τρόπο.

— «Περιμένομε τὸν Εύφορίωνα» λέω κατακόκκινος.

— «Καὶ τί κρατᾶς αὐτοῦ, μικρέ μου φίλε;»

Τοῦ δίνω τὸ στεφάνι.

— «Δὲν ἐπιτρέπω ν' ἀγγίζουν αὐτὸ τὸ καλλιτέχνημα!» εἶπε αὔστηρά. «Σὲ συγχωρῶ, γιατὶ πρώτη φορὰ ἔρχεσαι ἔδω».

‘Ο Μενεκράτης κάνει τὸν ἀδιάρορο, ἐνῷ ἐγὼ κοκκινίζω περισσότερο. ‘Ο Λεωκράτης βάζει τὸ χέρι του στὸν ὄμο μου καὶ μοῦ λέει σὰν πατέρας:

«Μήν παραξενεύεσαι, παιδί μου. Ο Ποσειδῶνας μοῦ εἴναι ἀπ' ὅλα ἔδω μέσα δ πιὸ πολύτιμος».

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ μπῆκε ὁ Εύφορίωνας καὶ ὁ Λεωκράτης τοῦ ἔκαμε νόημα νὰ μᾶς πάρη νὰ βγοῦμε ἔξω.

«Δειλέ! ψεύτη!» φώναξα στὸ Μενεκράτη ἅμα βγήκαμε, καὶ τοῦ ἔδωσα γερὸ χτύπημα στὰ πλευρά.

— «Πῶς! τί ψευτιὰ εἶπα;... Εσὺ εἶσαι ψεύτης ποὺ μὲ κατηγορεῖς!»

— «Η σιωπή σου δὲν ἦταν ψέμα; Δὲν ἀρησεις νὰ πιστέψῃ ὁ Λεωκράτης πῶς ἐγὼ ἔβγαλα τὸ στεφάνι ἀπὸ τὸν Ποσειδῶνα;»

Τὸν ἔχαγχτύπησα κι ἔκεινος ἀρχισε νὰ κλαίῃ σὰ μωρὸ παιδί.

* «“Αν δὲν εἶχα στραγγουλίσει τὸ πόδι μου χτές, θὰ έβλεπες» μοῦ εἶπε ἐνῷ ἔρευγε.

Ποῦ νὰ φανταστῶ πόσο θὰ μοῦ κόστιζε αὐτὴ ἡ ιστορία μὲ τὸ μικρὸ ἀγαλματάκι!

26. Χωριζόμεντες σὲ κόμματα.

Ἐνῷ στὴν Ἀθῆνα εἶχαμε εἰρήνη, οἱ γείτονές μας πολεμοῦσαν μεταξὺ τους. Ὁ Πελοπίδας ἐλευθέρωσε τὴν πατρίδα του ἀπὸ τὸ ζυγὸ τῆς Σπάρτης, καὶ στὰ Λευκτρα καὶ τὴ Μαντίνεια ὁ Ἐπαυεινώνδας ἔδωσε τέτοιο γερὸ κτύπημα στους Σπαρτιᾶτες, που θὰ τὸ θυμοῦνται γιὰ πάντα.

Ο Λυκίδας ἀντὶ νὰ ταπεινωθῇ ἀπὸ τὰ παθήματα τῆς πατρίδας του, γινόταν ἑλο καὶ πιὸ πολὺ καυχησιάρης. "Αρχισαν ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ τὸν ἀποφεύγουν, καὶ δὲν εἶχε σύντροφο παρὰ μόνο τὸ Μενεκράτη. Τὸ παιδὶ τοῦ παράσιτου ὅλες τὶς κολακεῖες ποὺ ἔκανε στὸν Εύρορίωνα, τώρα τὶς γύριζε στὸ Λυκίδα. Καὶ γιατὶ νομίζετε; Γιατὶ ὁ Πασίωνας ἔμιθε πὼς ὁ Χαρίλαος, ὁ πατέρας τοῦ Λυκίδα, θὰ ἔδιωχνε τὸν παράσιτό του. Ο Χαρίλαος ἦταν πρέσβις τῆς Σπάρτης κι ἔμενε στὴν Ἀθῆνα. Λοιπόν, καθὼς εἶδε ὁ Πασίωνας πὼς στοῦ Λεωκράτη τὸν ἔβαρέθηκαν, φρόντιζε μὲ κάθε τρόπο νὰ κολλήσῃ στὸ Χαρίλαο. Ο γιὸς δασκαλεμένος ἀκολουθοῦσε τὸν πατέρα του καὶ σὲ λίγες ημέρες τὰ κατάφεραν.

Ο Θηβαῖος Ἀρχίας καὶ ὁ Γλαῦκος ἦταν τὸ κόμμα ποὺ δὲ χώνευε μὲ κανένα τρόπο τὸ Λυκίδα.

Ο Ἀρχίας ἦταν παιδὶ μεγαλόσωμο· ποτὲ δὲ γελοῦσε, ποτὲ δὲ θύμωνε, ποτὲ δὲ βιαζόταν. "Εβλεπε πάντα καταγῆς καὶ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὸ καθετὶ ποὺ γινόταν γύρω του." Άλιμονο ὅμως σὲ κεῖνον ποὺ θὰ νόμιζε πὼς μποροῦσε νὰ τὸν προσβάλη χωρὶς κίνδυνο. Ο Ἀρχίας ἔξαρνα σήκωνε τὰ μάτια, ἔδειχνε τὰ δόντια του καὶ μὲ μιὰ λέξη τὸν κοκάλωνε.

· Η γλῶσσα του ἔκοβε σὰν ξυράρι. Κι ἀν δὲν ἔφτανε ἡ γλῶσσα, σήκωνε τὸ χέρι του κι ἔδειχνε πώς εἶχε δύναμη θηρίου.

· Ο Εύφορίωνας, ὁ Θεαγένης κι ἐγώ ήμαστε ἀχώριστοι. Μὰ καὶ γι' αὐτὸ ο Λυκίδας μᾶς μισοῦσε περισσότερο.

28. · Ο Ποσειδώνας γένεται ςφαντός.

Μιὰ μέρα στὸ σχολεῖο μάθαμε πώς τὸ ἀγαλματάκι, δο Ποσειδώνας, ἔλειψε ἀπὸ τὸ βάθρο του. Ο πατέρας τοῦ Εύφορίωνα ἔβγαλε κήρυκα στὴν ἀγορά, πώς δίνει μεγάλη ἀμοιβὴ σὲ κεῖνον ποὺ θὰ μαρτυροῦσε τὸν κλέρτη, ἢ τουλάχιστο θὰ ἔλεγε τὸν τρόπο ποὺ μποροῦσε νὰ βρεθῇ.

Στὸ σπίτι τοῦ Λεωκράτη εἶχαν μιὰ Σπαρτιάτισσα παραμάνα. Ἐτσι συνήθιζαν τότε τ' ἀρχοντόσπιτα στὴν Ἀθήνα, νὰ παίρνουν παραμάνες Σπαρτιάτισσες, γιὰ νὰ βυζαλοῦν τὰ παιδιὰ μαζὶ μὲ τὸ γάλα καὶ τὶς ἀρετὲς τῶν Σπαρτιατῶν.

· Ο Γλαῦκος εἶπε πώς ὁ κλέρτης ήταν ἡ παραμάνα. «Καὶ ποῦ ξέρομε, πρόσθεσε, μήπως δὲν εἶναι καὶ κατάσκοπος;»

— «Σοῦ ἀπαγορεύω νὰ ἔξακολουθήσῃς» τὸν ἔκοψε μὲ θυμὸ ο Λυκίδας.

— «Μοῦ ἀπαγορεύεις!» φώναξε ὁ Γλαῦκος ἔτοιμος νὰ πιαστῇ.

— «Ξαναπές το λοιπόν, ἀν τολμᾶς!» ἐπιμένει ὁ Σπαρτιάτης.

— «Γιατὶ σοῦ κακοφαίνεται, Λυκίδα;» μπαίνει στὴ μέση δο Ἀρχίας μὲ ἀπάθεια. «Μήπως τὴν κλεψιὰ στὸν τόπο σας δὲν τὴν παίρνετε γιὰ ἀρετῆ;»

· Ο Λυκίδας, ἔκεī ποὺ ήταν ἔτοιμος νὰ πιαστῇ μὲ τὸ

Τλαῦκο, ρίχνεται ἀπάνω στὸν Ἀρχία.

«Ἐλα νὰ λογαριαστοῦμε κι ἐμεῖς!» προτείνει ὁ Γλαῦκος στὸ σύντροφο τοῦ Λυκίδα, τὸ Μενεκράτη.

Ποῦ νὰ δεχτῇ ὁ Μενεκράτης! Τοῦ πονοῦσε, λέει, τὸ δεξὶ του χέρι! Ωστόσο οἱ δύο ἄλλοι πάλευαν στὰ καλά. Ἐμεῖς τοὺς ἔρεθιζαμε μὲ τὰ συνηθισμένα ξεφωνητά. Γιὰ κάμποση ὕρα δὲ φαινόταν ποιός θὰ νικήσῃ. «Εξαρνα βλέπομε τὸ Σπαρτιάτη νὰ σωριάζεται καταγῆς.

«Αμα οἱ δύο ἀντίπαλοι ἔδωσαν τὰ χέρια καὶ φιλιώθηκαν, ἡ συζήτηση ξανάρχισε ζωηρότερη. Μονάχα ὁ Μενεκράτης δὲ μιλοῦσε καθόλου.

«Καὶ σύ, Μενεκράτη, δὲ λὲς τίποτα;» ρώτησε κάποιος μαθητής.

— «Δὲν ξέρω τί γίνεται στοῦ Λεωκράτη» ἀπήντησε ἐκεῖνος. «Ἐχω ὅχτω μέρες νὰ καθίσω στὸ τραπέζι του!»

28. Μεὰ ἐκδρομὴ μὲ τὴ Γλυκέρα.

Λυπόμουν τὴ Γλυκέρα, ποὺ τὴν ἔβλεπα νὰ δουλεύῃ πολύ. Η ὑγεία της ἀπὸ μέρκ σὲ μέρκ χειροτέρευε.

«Γιατί δουλεύεις τόσο πολύ, Γλυκέρα;» τὴ ρώτησα κάποτε.

— «Εἶμαι ἀναγκασμένη νὰ τὸ κάμω. Μπορεῖ νὰ λείψω ἀπὸ δῶ, καὶ τότε τί θὰ γίνη ἡ γιαγιά μου;»

— «Θὰ παντρευτῆς;»

— «Κάθε ἄλλος μπορεῖ νὰ πεθάνω νωρίς, ὅπως ὁ πατέρας μου κι ἡ μητέρα μου.»

— «Μήν τὸ λὲς αὐτό» τῆς λέω. Καὶ γιὰ νὰ ξεκουράζεται καὶ νὰ παίρνη καθαρὸν ἀέρα ἔβρισκα συχνὰ ἀρορυὴ νὰ κάνωμε μικρὲς ἐκδρομὲς στὰ περίχωρα.

Μιὰ μέρα, τὸ κκλοκαίει, ἀπορφασίσαμε νὰ πᾶμε στὸν Κηφισιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

φισό. Θ' ἀνεβαίναμε σ' ἔναν σύμορρο λόφο, θὰ μέναμε ἐκεῖ ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ τὸ βράδυ θὰ γυρίζαμε. Πήραμε μαζί μας ψωμί, καρποὺς καὶ τυρί ἀπό πρόβειο γάλα μέσα σὲ σκινόπλεχτο καλάθι.

Ἐκεινήσαμε χαρούμενοι καὶ σὲ λίγο ἤμαστε ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, στοὺς ἀγρούς. Ἡ Γλυκέρα ἦταν πολὺ καλὰ στὴν ὑγεία τῆς. Φοροῦσε φιλούραντο λινὸ χιτῶνα μὲ γαλάζιο κέντημα στὶς ἄκρες, μιὰ μεγάλη ψάθια στολισμένη μὲ μαργαρίτες καὶ τὰ ἐλαφρά τῆς κοκκινοβαμμένα σαντάλια. Κάθε λίγο σταυρατούσαμε γιὰ νὰ κόψωμε κάποιο φυτό κι ἔπειτα τὸ πετούσαμε γιὰ νὰ κόψωμε ἄλλο. Ἔπλεξα ἔνα στεφάνι ἀπὸ λουλούδια, μυρτίες καὶ ἀγριόροδα καὶ μ' αὐτὰ στόλισα τὸ λαιμό της.

«Ἐξαρνα ἀκοῦμε ἀπὸ πίσω μας : «νιάου! νιάου!»

«Γλυκέρα, ὁ γάτος σου!» φωνάζω. «Ἐτσι σὲ ἀκολουθεῖ πάντα;»

— «Ναι· μὰ σήμερα τὸ εἶχα κλείσει στὴ κάμαρα, γιατὶ θὰ πηγαίναμε μακριά. Φώναξε, φάίνεται, πολὺ καὶ ἡ γιαγιὰ τὸν ἐλευθέρωσε».

‘Ο Μελάνιος σιωπώνει καὶ ἀρχίζει τὰ συνηθισμένα του τριψίματα. Ἡ Γλυκέρα τὸν παιρνει στὴν ἀγκαλιά της.

«Καιρὸς νὰ φῆμε» λέει.

Καθόμαστε στὸν ἵσκιο ἐνὸς πλατάνου καὶ τρῶμε μὲ δρεξη. Δὲν είναι ἀνάγκη νὰ σᾶς πῶ πώς ὁ Μελάνιος πῆρε τὸ μερδικό του. ‘Ο ἀθάνατος Κηφισὸς μᾶς χάρισε τὸ χρύο νερό του. Αφοῦ ἀναπαυτήκαμε λίγο, ἔξακολουθήσαμε τὸ ἀνέβασμα.

‘Αμα φτάσαμε στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου, πληρωθήκαμε γιὰ τὸν κόπο μας. Καθὼς ἔκαιγε ὁ ἥλιος, μοσκοβολοῦσε διάποστος ἀπὸ τὴν σίγανη καὶ τὸ θυμάρι. Δεξιά μας κάτω

σπριζε ή θάλασσα, σὰν ἀπλωμένο σεντόνι χωρισμένο μὲ πλατιές μενεζεδένιες οὔγιες. Ήταν η δοξασμένη θάλασσα τῆς Σαλαμίνας, που πήρε ἀγύριστα στὸ βυθό της χιλιάδες ἀπὸ τὸ στρατὸ τοῦ Ξέρξη καὶ τὰ χρυσοστολισμένα καράβια του.

Αριστερά μας οἱ κῆποι τῆς Ἀθήνας ἔντυναν μὲ τὴν πρασινάδα τους τὰ μυημέτα, τοὺς ναοὺς καὶ τ' ἀγάλματα, καὶ ἐδειχναν τὸ μάρμαρο λευκότερο.

Δὲν ξέρω πόσον καιρὸν καθίσαμε ξαπλωμένοι στὸ χορτάρι. Οἱ ήλιοι βασίλεψε. "Εξαρνα ἀκούεται βροντή.

«Θεοί! φωνάζει η Γλυκέρα, μπόρα ἔρχεται. Κοίταξε τὸν οὐρανό!»

— «Καὶ ὅμως τώρα ήταν ὄλογάλανος» τῆς λέω.

Μεμιᾶς μαῦρα σύννειρα μαζεύονται μακριά· η θάλασσα γίνεται μολυσθέντια. Ἀστραπὲς μαζὶ καὶ βροντὲς μᾶς τυφλώνουν. "Εξαρνα ἀνοίγουν οἱ καταρράχτες τ' οὐρανοῦ. Ζητοῦμε νὰ βροῦμε καμιὰ σπηλιὰν ωὲ φυλαχτοῦμε, μὰ τοῦ κάκου! Κατεβαίνομε τρέχοντας τὸ λόφο, τυφλωμένοι ἀπὸ χαλάζι. "Εξαρνα η Γλυκέρα σταματᾷ καὶ φωνάζει:

«Καὶ ὁ γάτος; Ο καημένος ὁ Μελάνιος ποῦ είναι; Πρέπει νὰ γυρίσωμε νὰ ψάξωμε».

Θέλω νὰ πάω μόνος καὶ δὲ μὲ ἀρήνει. Γυρεύομε παντοῦ μὰ τοῦ κάκου. Ωστόσο τὸ χαλάζι μᾶς δέρνει τὸ πρόσωπο.

«"Ἄσ γυρίσωμε» λέει η Γλυκέρα. «Μπορεῖ νὰ φοβήθηκε εἰλικρινῶς νὰ πῆγε στὸ σπίτι».

29. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδρομῆς.

Φτάνομε στὸ σπίτι. Η Ἀγαρίστη σίχνει στὴ γωνιὰ ἔντα γιὰ γάζεσταθοῦμε. Ο Μελάνιος δὲ μάγνηκε πουθενά. Ψηφιοποιηθῆκε απὸ τὸ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

Βγαίνω καὶ φάχνω, ρωτῶ τοὺς γείτονες μὰ κακεῖς δὲν τὸν εἰδε. "Οταν γύρισα σπίτι ή Ἀγαρίστη μοῦ λέει πώς ἀνάγκασε τὴ Γλυκέρα νὰ πλαγιάσῃ, γιατὶ τῆς ἦρθε πυρετός.

«Τῆς ἔδωσα νὰ πιῇ ζεστὸ ἀπὸ ἀγριολούλουδια» λέει. «Φύλαξα καὶ γιὰ σένα, παιδί μου, ἔνα ποτήρι. Μὰ καθὼς εἶναι ἀδύνατη, θαρρῶ πώς η ἐκδρομή αὐτὴ θὰ τὴν κρεβατώσῃ».

— «Ἐπρεπε νὰ εἴμαι προσεχτικώτερος» συλλογίζομαι. Μόλις ξημέρωσε ἔτρεξα κι ἔφερχ τὸ γιατρό. Τὴν ἔξετασε καὶ κούνησε τὸ κεφάλι.

30. Κάτε ποὺ δὲν τὸ περέμενα.

Πέρασαν δὺο μέρες καὶ η Γλυκέρα βρισκόταν στὴν ίδια κατάσταση. Ὁλο παραμιλοῦσε καὶ στὰ παραμιλητά της συχνὰ ζητοῦσε τὸ Μελάνιο. Τὴν τοίτη ἡμέρα, πρὸς τὸ βράδυ, ὁ πυρετὸς ἄρχισε νὰ πέρτη. Τότε βγῆκα ἔξω. Ἐξαφνα ἀπαντῶ στὸ δρόμο τὸ Μενεκράτη. Ἡταν τυλιγμένος στὸ πανωφόρι του κι ἔκρυψε ἀποκάτω ἔνα χοντρὸ δέμα. Μόλις μὲ εἶδε ταράχτηκε.

«Ποῦ πηγαίνεις τόσο ἀργά;» τοῦ λέω.

— «Καὶ σὺ δὲν εἶσαι ἀργὰ ἔξω;»

— «Ἐγὼ ἔχω λόγο, ζητῶ τὸ Μελάνιο. Ἡ Γλυκέρα εἶναι ἄρρωστη, καὶ ἀν τὸν δῆ, μπορεῖ νὰ γίνη καλά». — «Θὰ εἶναι πολὺ κουτὴ νὰ στενοχωριέται! Ετσι γιὰ ἔνα ζῶο!» εἶπε καὶ γέλασε δυνατά.

— «Τὰ ζῶα εἶναι ἀδέρφια μας» τοῦ λέω. «Ο Πυθαγόρας ποὺ τὸ εἶπε κάτι ἥξερε».

Θέλω νὰ φύγω, μὰ κάτι μοῦ λέει πώς πρέπει νὰ ιδω, τι έχει μέσα στὸ δέμα. Τὸν ἀρπάζω λοιπὸν καὶ τὸν ρωτῶ:

- «Σὰν τὶ πολύτιμο ἔχεις καὶ τὸ κρύβεις ἔτσι;»
 — «Μήν ἀνακατώνεσαι σὲ ξένες δουλειές, χωριάτη!»
 — «Δὲ σὲ ἀφήνω, ἐν δὲ μοῦ δείξης αὐτὸ ποὺ κρατᾶς, παράστε!»

Ἐκεῖ ποὺ ἔσφιγγε τὸ δέμα, ἀκούω νιασύρισμα! Πετῶ τὸ Μενεκάτη καταγῆς, ἀρπάζω τὸ σάκο, τὸν λύνω καὶ τινάζεται ἔξω ὁ Μελάνιος. Καθὼς βλέπω τὸ ζῶο, θυμώνω καὶ τὸν ἀρχίζω στὶς κλοτσιές.

- «Τί τὸ ἥθελες τὸ ζῶο;» τὸν ρωτῶ.
 — «Νὰ τὸ πνίξω, μοῦ ἀπαντᾶ μὲ λύσσα, ἀφοῦ τὸ τσακίσω στὸ ξύλο, δπως θὰ τσακίσω καὶ σένα».

- «Γιατί;»
 — «Γιατὶ σὲ μισῶ. Θέλεις τὴ θέση μου κοντὰ στὸν Εὔφορίωνα. Μὰ ξέρω τὸν τρόπο νὰ σὲ βγάλω ἀπὸ ἐκεῖ, χοντροχωριάτη!»

— «Τὴ θέση σου!» φώναξα περιφρονητικά. «Εἶμαι ἐλεύθερος κι ἀπὸ ἐλεύθερους γονεῖς. Αντὶ νὰ γίνω θεληματικὸ δοῦλος, πέρτω καλύτερα στὴ θάλασσα ἢ στὴ φωτιά».

— «Ναι, ναι, φούσκωνε σὰν τὸ βάτραχο ποὺ θέλει νὰ μιμηθῇ τὸ βόδι. Νὰ δοῦμε ποιὸς θὰ γελάσῃ τελευταῖος!» εἶπε, καὶ σηκώνοντας τὰ σκόρπια πράματά του ἔρυγε κλαίοντας καὶ ψιθυρίζοντας βρισιές.

‘Η Γλυκέρα χάρηκε ἄμπε εἶδε τὸ Μελάνιο, μὰ ἡ κατάστασή της δὲν καλυτέρευε. ‘Εγὼ δικαίως καὶ ἡ ‘Αγαρίστη δὲν ἀπελπιζόμαστε. ‘Επιτέλους ἡ ἀροσίωσή μας ἀνταμείφτηκε. ‘Η φίλη μου σηκώθηκε ἀπὸ τὸ κρεβάτι, μὰ ἔμοιαζε μὲ φάντασμα.

31. Τὰ μεγάλα Παναθήναια.

Πλησίαζαν τὰ μεγάλα Παναθήναια. Πρώτη φορὰ θεέλεπα ψιφισθεὶς καὶ τὸ ηγοττούσθι Εἴραιμεδέμητας Προτικῆς κάθε σχο-

λεῖο διάλεξε τὰ πιὸ καλλίρωνα παιδιὰ καὶ τὰ γύμναζε σ' ἔναν μυνο ποὺ θὰ τραγουδοῦσαν. 'Ο Λύσης ἔβαλε καὶ μένα στὸ χορό. "Οταν πῆγα στὶς γενικὲς δοκιμὲς τὰ ἔχασα. 'Εξακόσια παιδιὰ ἔκαναν τὸ χορό. Ποτέ, παιδιά μου, δὲν δικουσα πιὸ ἱερή καὶ ἐπιβλητικὴ ἀρμονία.

'Απὸ ὄχτὼ ἡμέρες πρὶν ἔρχονταν οἱ κάτοικοι ἀπὸ τὰ περίχωρα κι ἔρερναν κοπάδια τὰ ζῶα ποὺ θὰ θυσιάζαν. 'Οσοι εἶχαν φίλους καὶ συγγενεῖς στὴν πόλη ἔμεναν στὰ σπίτια τους, οἱ περισσότεροι δὲ μως ἔστηναν σκηνὲς ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη. Φανταστῆτε τί θόρυβος γινόταν κάθε μέρα.

Καθώς γύριζα ἀπὸ τὸ σχολεῖο μὲ τὸ Θεαγένη, βλέπω ἀπὸ μακριὰ τὰ μεγάλα κόκκινα βόδια καὶ τὴν ἀμυχά μας. Τρέχω, ἀγκαλιάζω τὴν μάνα μου, τὸν πατέρα μου καὶ τὸν παππούνα καὶ φιλῶ τ' ἀδερφάκια μου καὶ τὴν μικρή μου ἀδερφή, ποὺ ἦταν στὴν ἀγκαλιά τῆς παραμάνας. Μοῦ φάνηκε πώς εἶχα χρόνια νὰ τους δῶ. 'Η μητέρα μου ἔβρισκε πώς μεγάλωσα κι ἔγινα σωστὸς Ἀθηναῖος.

'Εξαρνα θυμήθηκα πώς ἀρησα τὸ Θεαγένη στὸ δρόμο. Βγαίνω καὶ τὸν βρίσκω νὰ στέκεται στὸ ἴδιο μέρος μελαγχολικός. Χωρὶς ἄλλο συλλογιζόταν τὴν ὄρρανια του. Τὸν

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΝΑ.

• ΕΚΔ. ΕΚΤΗ

5



πῆρα μέσα μὲ τὴ βίᾳ. Ἡ μητέρα μου τὸν ἐφίλησε μόλις
ἔκουσε πώς εἶναι φίλος μου.

Εἶχαν φέρει πολλὰ καλὰ ἀπὸ τὴν ἔξοχὴν καὶ καθίσαι
σὲ πλούσιο τραπέζι. Μοῦ εἰπαν τὰ νέα τοῦ χωριοῦ. Ἡ Ἰά-
η ἀγελάδα μᾶς γέννησε ώραῖο μοσχαράκι. Ο βοσκὸς δὲ
Αύσανδρος παντρεύτηκε. Ο γερο-Θαλῆς δὲ χαλκιὰς πέ-
θανε. Τ' ἀμπέλια ἔδεσαν καὶ οἱ ἀμπελουργοὶ εἶναι εὐχαρι-
στημένοι ποὺ θὰ γίνουν πολλὰ σταρύλια.

Μὲ τὸν πατέρα μου καὶ τὸν παπποὺ πήγαμε στοῦ Λύση
καὶ στοῦ Ἐρμογένη. Χάρηκαν κι οἱ δυό, καὶ πιὸ πολὺ δὲ
παππούς, γιὰ δσα καλὰ ἄκουσαν γιὰ μένα.

Ἐπιτέλους ξημέρωσε ἡ μεγάλη ημέρα. Ἡ γιοτὴ ἀρ-
χισε ἀπὸ τὸ πρωὶ μὲ ἵππικοὺς ἀγῶνες στις ὅχθες τοῦ
Ιλισοῦ.

Ο Λεωκράτης ἔστειλε ν' ἀγωνιστοῦν ἔξι περήφρανα ἀλογα,
ποὺ ἔβγαζαν φλόγες ἀπὸ τὰ ρουθούνια τους. Καθὼς τὰ εἶδα
νὰ περνοῦν ἐμπρός μου μὲ τόσα παλικάρια ἀπόρησα.

«Ποὺ τοὺς εἶδα;» φιθύρισα.

— «Στὸν Παρθενῶνα» μοῦ λέει ὁ Θεαγένης. «Κοίταξε τὸ



άλογο έκεινο καὶ τὸν καβάλαρη του, ποὺ μόλις μπορεῖ νὰ τὲ κρατήσῃ. Βλέπεις τὴν δρθή χαίτη του, τ' ἀναιχτὰ ρουθούνια του, τὰ τεντωμένα πόδια του, ποὺ ἀντιπατοῦν ἀπὸ νευρικὴ χυπομονησία; Κοιταξε τώρα τὸν καβάλαρη. Ἡ ἀσπρη γλαυκύδη του κυματίζει ἀπὸ τὸν ἄνεμο καὶ δείχνει τὸ καλοκαιρινό σῶμα του. Τὶ λέσι; .. Δὲν είνας ὁ ἴδιος ποὺ σκάλισε ὁ Φειδίας ἀπάνω στὸ μάρμαρο;

‘Ο φίλος μου εἶχε δίκιο. Τὴ ζωορόρο, ποὺ τίσεις φορεῖς τὴ θαύμασα στὸν Παρθενώνα, τὴν εἶχα ζωντανὴ ἐμπρός μου. Καὶ νὰ βλέπατε μὲ τὶ χάρη ἀνέβαιναν οἱ ἔρηβοι στὰ ἄλογά τους!

Πάντα ἀγαποῦσα τὸν ἄλογα, ἀπὸ τὴν ἡμέρα δύμως ἔκεινη τὸν ἀγάπησα μὲ πάθος, σὰν ἀληθινὸς Ἀθηναῖος. Ο πατέρας μου εἶπε τότε πώς τρέφει ἔνα θεσσαλικὸ πουλαράκι.

«Οταν γυρίσης στὴν ἔξοχη θάσου τὸ δῶσω νὰ τὸ καβαλικέψῃς... Φυσικά, ἂν ἔξακολουθήσῃς νὰ είσαι προκομιμένος» πωρόσθεσε.

Διγό ἔλειψε νὰ τρελαχθῇ ἀπὸ τὴ χαρά μου.

· “Υστερα ἀπὸ τοὺς ιππικοὺς ἀγῶνες παραβγῆκαν στὸ πλευρὰ καὶ στὸ τρέξιμο τὰ παιδιά μὲ τοὺς ἑρήβους. “Επειτα



μοναχοί τους οι ἔφηβοι ἀγωνίστηκαν στὸ πένταθλο, δηλαδὴ πάλεμα, τρέξιμο, πήδημα, δίσκο καὶ ἀκόντιο.

‘Οσα παιδιὰ ἦταν ἀπὸ τὴν παλαιότερα τοῦ Ἐρμογένη διακρίθηκαν. Ὁ Θεαγένης νίκησε στὸν ἀκοντισμό, ὁ Λυκίδας στεφανώθηκε στὴν πάλη. Ὁ Εύφοριωνας ὑστερα νίκησε στοὺς μουσικοὺς ἀγῶνες κι ἐγὼ πῆρα ἐπαινο.

Ἐπιτέλους πήγαμε στὴν πομπὴ. Φτάσαμε στὸν Κεραμεικὸ τὴν ὥρα ποὺ ξεκινοῦσε. Ἐμπρὸς οἱ μουσικοί, ἄλλοι ἐπαίζαν τοὺς αὐλοὺς καὶ ἄλλοι ἔκρουν τὶς λύρες. Ἀκολουθοῦσαν ἄντρες ώπλισμένοι μὲ λόγχες καὶ ἀσπίδες, λέσ καὶ ἦταν ἔτοιμοι νὰ χυθοῦν στὴ μάχη, πρῶτα οἱ πεζοὶ κι ἐπειτα οἱ καβαλάρηδες. Ἐπειτα οἱ ιερεῖς μὲ τοὺς βοηθούς των, ποὺ ὠδηγοῦσαν τὰ ζῷα γιὰ τὴ θυσία. Ὑστερα οἱ γέροντες μὲ τὰ κυματιστὰ ἀσπρα γένεται τους καὶ μὲ κλαδιὰ ἐλιᾶς στὰ χέρια· πίσω οἱ ἔφηβοι στερχανωμένοι, καὶ τελευταῖα τὰ παιδιὰ μὲ ἀπλὸ στενὸ χιτῶνα, ὅλα ροδοστερχανωμένα. Ὁλοι οἱ ἱμιλοὶ ἀρχίζουν μαζὶ νὰ τραγουδοῦν τὸν ὅμνο τῆς θεᾶς.

Μπαίνομε κι ἔμετις στὸν ὅμιλο τῶν παιδιῶν. Πίσω μας ἐρχόταν ἡ λευκὴ πομπὴ τῶν παρθένων· δλες ἦταν ντυμένες τὸν πολύδιπλο χιτῶνα. Τὰ μέτωπά τους ἦταν στερχανωμένα μὲ κρίνα καὶ μὲ τὰ χέρια τους κρατοῦσαν στὸ κεφάλι κανί-



στρια.

Ακολουθοῦσε ἔπειτα τὸ πλότον καὶ πήγανε σὰ νὰ ἡταν
ἀπάνω στὰ νερά. Γιὰ πανί εἶχε στὸ κατάρτι ἀνοιγμένο τὸν
πέπλο τῆς θεᾶς, που τὸν εἶχαν ὑράνει κορίτσια, καὶ εἶχαν
κεντήσει ἀπάνω του τὴν μάχη τῆς Ἀθηνᾶς μὲ τοὺς Τιτᾶνες.

Ἡ πομπὴ, ἀροῦ πέρασε ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ τοὺς μεγά-
λους δρόμους, ἔρτασε στὸ βωμὸ τοῦ Ἀπόλλωνα κοντὰ στὸν
Ἄρειο Πάγο. Ἐκεῖ στάθηκε. Ἔδγαλαν τὸν πέπλο ἀπὸ τὸ
πλοῦτον καὶ ἡ πομπὴ μὲ τὴν ἵδια τάξη ἀρχισε ν' ἀνεῖσινη
τὸν ιερὸ βράχο, πέρασε τὰ Προπύλαια καὶ σταυράτησε γύρω
ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα.

Ἀνατρίχιασσα δταν εἶδα τὸν ἄρχοντα τῆς πολιτείας νὰ
παίρνῃ τὸν πέπλο ἀπὸ τὰ χέρια τῶν παρθένων καὶ νὰ τὸν
προσφέρῃ στὴ θεά. Νομίζω πώς βλέπω ἀκόμη τὰ ζαρε-
ρένια μάτια τῆς ν' ἀστραποδελοῦν καὶ τὴ Νίκη νὰ φτε-
ρουγίζῃ στὸ δεξὶ τῆς χέρι.

Τὸ βράδυ πήγαμε στὴ λαμπαδοδρομία. Οἱ ἐρηβοὶ μπαλ-
νουν στὴ σειρά. Ο πρῶτος ἀνάβει τὴ λαμπάδα του ἀπὸ
τὸ βωμὸ καὶ πάει τρέχοντας στὸ δεύτερο, ἐκεῖνος φέρνει



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τὴ φωτιὰ στὸν τρίτο καὶ πάει ἐτοὶ ὡς τὸ τέλος. "Οποιου
ἡ λαμπάδα σθήσει βγαίνει ἀπὸ τὸ δρόμο, καὶ τοὺς ἀδέξιους
καὶ τοὺς ἀργοκινητοὺς τοὺς περιπαῖται ὁ κόσμος. Γιὰ νὰ
νικῆσῃ κανεὶς πρέπει νὰ κάμη τρέχοντας ὅλον τὸ δρόμο
καὶ νὰ προσπεράσῃ τοὺς ἄλλους μὲ ἀσθηστὴ τὴ λαμ-
πάδα του. Οἱ Ἀριστοίς, εἴκοσι χρονῶν παλικάρι, ἦταν
ὁ νικητής.

"Οσοι νίκησαν στοὺς ἀγῶνες καὶ στεφανώθηκαν προσκα-
λοῦν τὴ νύχτα τοὺς φίλους των σὲ τραπέζι. Τὸ κυριώτερο-
τραπέζι ἔγινε στὸ πρυτανεῖο καὶ τ' ἄλλα, στοὺς δημόσιους
κήπους. Στὸ λαὸ μαιράστηκαν τὰ σφάγια τῆς θυσίας.
"Οὐλος ὁ κόσμος διασκέδαζε ὡς τὸ πρωΐ.

"Ο πατέρας μου κι ἡ μητέρα μου ἔμειναν ἀκόμη δυὸς
ἡμέρες" ἐπειτα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ χωρισμοῦ. "Η μικρή μου
ἀδερφή, ἡ Νεαίρα, δὲν ἔθελε ν' ἀρίσῃ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά
της τὸ Μελάνιο. Μὰ οὔτε καὶ ὁ γάτος θελει νὰ τὴν ἀ-
φήσῃ. Τι νὰ κάμω; Παίρνω ἑνα ϕαρσοκέραλο καὶ τοῦ τὸ
δειγνύω. Μ' ἔνα τίναγμα ξειρεύγει ἀπὸ τὰ μικρὰ χεράκια
καὶ γίνεται ἀφαντος. Η Νεαίρα μένει μὲ ἀνοιχτὸ τὸ
στόμα.

"Ανεβαίνουν στὴν ἄμαξα καὶ φεύγουν!... "Αχ, νὰ μὴν
εἶχα τα μαθήματα!

32. Στὸ χωριό μου.

"Τέλος ἦρθαν οἱ διακοπές, κι ἔνα πρωΐ τὸ ἀμάξι μας
σταμάτησε μπροστὰ στὴν πόρτα τῆς Αγαρίστης. Ο πατέ-
ρας μου ἦρθε νὰ μᾶς πάρη. Τὸν παρακάλεσα νὰ πάρωμε
καὶ τὸ φίλο μου τὸ Θεαγένη κι ὁ πατέρας μου δέχτηκε. *

* "Αν θέλετε χάρεστε μας κι αλλα βίζος - έκτης ἀπὸ έ-

μηφοτοποιηθῆκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

κεῖνο ποὺ σοῦ χάρισαν οἱ θεοί, πάρε τον» ἀπάντησε μὲ τὴ βαριὰ φωνὴ του ὁ κηδεμόνας του. «Τὸ βαλάντιο κι ἡ ἡσυχία μου θὰ ἐλαφρώσουν μὲ τὸ παραπάνω».

‘Απὸ κεῖ πήγαμε στοῦ Λεωχράτη γιὰ τὸν Εύφορίωνα. ‘Ο ἄρχοντας ἀφοῦ τὸν εὐχαριστησε ρώτησε τὸν πατέρα μου: «Μπορῶ νὰ δώσω μαζὶ καὶ μερικοὺς δούλους στὸ παιδί μου;»

— «Θὰ σοῦ ἔλεγα ναὶ, τοῦ λέει ὁ πατέρας μου, ἀν δὲν ήμουν βέβαιος πώς τὸ παιδί σου θὰ προτιμήσῃ νὰ ζήσῃ ὅπως κι ἐμεῖς. “Επειτα ἡ Φαιδίμη, ἡ γυναῖκα μου, θὰ προσέχῃ τὸ παιδί σου σὰ δικό της».

‘Ο πατέρας μου ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἀγαρίστη τὴ Γλυκέρα. ‘Εκείνη δέχτηκε πρόθυμα, μὰ ἡ κόρη δὲν ἤθελε ν’ ἀφῆσῃ μονάχη τὴ γιαγιά της. Στὸ τέλος ὅμως τὸ ἀποφάσισε καὶ ἡ Γλυκέρα. Φυσικὰ πῆρε μαζὶ της καὶ τὸ Μελάνιο.

“Αμα πῆρε ἡ δροσιὰ ξεκινοῦμε. Τὰ βόδια μας, στολισμένα μὲ στεφάνια ἀπὸ στάχυα καὶ ἀγριολούλουδα, σέρνουν ἀργὰ τὸ βαρὺ ἀμάξι στὸ σκονισμένο δρόμο τῆς ἔξοχῆς. Τὸ φεγγάρι φωτίζει σὰν ἡμέρα.

‘Εμεῖς, καθισμένοι ἀπὸ κάνω στὸ ἄχυρο, φλυαροῦμε καὶ γελοῦμε ἀδιάκοπα. Ἡ Γλυκέρα κάθεται στὴν μπροστινὴ θέση σὰν τὴ Δίημητρα. ‘Ο Εύφορίωνας γυρίζει πότε ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ πότε ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ χαμογελᾶ. Καταλαβαίνω πώς τὸ ἄχυρο τοῦ φαίνεται ξερό, μὰ τί νὰ τοῦ κάμω; θὰ συνηθίσῃ. “Οσο γιὰ μένα καὶ τὸ Θεαγένη δὲ μῆς μέλει καθόλου. Τραγουδοῦμε ἀρχαίους ύμνους καὶ οἱ φωνές μας δροσερὲς ἀντιλαλοῦν στὸν κάμπο.

«Οὕ, οὕ,...ε, ε!» ἀκούεται συχνὰ ἡ φωνὴ τοῦ πατέρα μου, ἀλλὰ τὰ βόδια δὲν ἀλλάζουν τὸ βῆμα τους. Τὴν αύγη-

πρίν άκόμη βγῆ ὁ ἥλιος φτάσαμε τέλος στὸ σπίτι. Τρέχουν
ὅλοι νὰ μᾶς καλωσορίσουν.

Μὰ τί εἶναι ἡ μικρή ἐκείνη τριχωτὴ κόκκινη τουλούπα,
ποὺ πηδᾶ καὶ κλαίει ἀπὸ χαρὰ καὶ μοῦ γλείρει τὰ χέρια,
καὶ τρέχει στὴ μητέρα μου καὶ ἔναγυρίζει σὲ μένα; Εἶναι
ὁ Πυρρός, ὁ σκύλος μου. Τὸν σφίγγω στὴν ἀγκαλιά μου,
κι εἶναι τόση ἡ χαρὰ τοῦ Πυρροῦ, ποὺ χαῖδεύει καὶ τὸ Με-
λάνιο ἀκόμη! Αὐτὸς ὅμως ἀνατριχιάζει, σηκώνει τὴν ούρᾳ
του, καμπουριάζει τὴν ράχη του καὶ φιλεύει τὸν Πυρρὸ μὲ
μιὰ γρατσουνιά.

33. Ἡ ζωὴ μας στὴν ἔξοχη.

“Ολα στὴν ἔξοχὴ εἶναι νέα γιὰ τοὺς ψίλους μου, μὰ καὶ
σὲ μένα φαίνονται νέα. Τρέχομε στὰ χωράρια καὶ στὰ δάση.
Ψάχνομε γιὰ φωλιές, μὰ ὅχι μὲ κακὸ σκοπό. Τώρα τὰ
πουλιὰ μεγάλωσαν καὶ πέταξαν, ἀλλὰ ἔτσι θέλομε νὰ τὶς
δοῦμε καὶ νὰ τὶς βάλωμε πάλι στὴ θέση τους, γιὰ νὰ τὶς
βροῦνε τὸν ἄλλο χρόνο ἅμα θὰ γυρίσουν.

«Νὰ χαλάσης πουλιοῦ φωλιά, εἶναι τὸ ἴδιο σὰ νὰ
γκρεμίσης σπίτι!» μᾶς λέει συχνὰ ὁ παππούς

Βουτοῦμε στὰ γαλανὰ νερὰ τῆς θάλασσας καὶ κολυμ-
ποῦμε σὰν ψάρια. Συχνὰ γυρίζομε τὴ Γλυκέρα μὲ τη
βαρκούλα ωρες ὀλόκληρες.

“Η πιὸ μεγάλη μου χαρὰ ἦταν νὰ καβαλίκευω τὸ θεσσα-
λικό μας πουλαράκι. Μπορῶ νὰ εἰπῶ πώς στὴν ὁμορρία
περνοῦσε καὶ τ’ ἄλογα τοῦ Λεωκράτη. “Οποιος τὸ καβαλί-
κευε νόμιζε πώς καβαλίκευε τὸν ἄνεμο καὶ γι’ αὐτὸ τ’ ὧνό-
μασα Αἴολο.

· Ο Εύφορίωνας τις πρώτες μέρες παραξενεύεται πού κοιμάται στὸ πάτωμα καὶ πλένεται μὲ κρύο νερό, μὰ γρήγορα συνηθίζει.

· Η Γλυκέρα φαίνεται πώς ξαναγεννιέται. Κάθεται στὴ σκιὰ γέρικης καστανιᾶς καὶ κεντᾶ πέπλα γιὰ τὴ μητέρα μου. Κάποτε ἀρήνει τὴ βελόνα καὶ κοιτάζει ώρα πολλὴ τὸ γαλάζιο χρῶμα τ' οὐρανοῦ καὶ τῆς θάλασσας καὶ τὴν πρασινάδα τοῦ κάμπου. Κάποτε ἔρχεται μᾶς μᾶς στὶς ἐκδρομές, μὰ ἐπειδὴ κουράζεται προτιμᾶ νὰ μένη στὸ σπίτι.

Τὰ βράδυα συναζόμαστε ὅλοι γύρω στὸν παπποὺ καὶ κεῖνος ὄλοχος μᾶς λέει θαυμαστὰ παραμύθια. "Ολοὶ ζοῦμε μονιασμένοι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πυρρὸ καὶ τὸ Μελάνιο. Αδύνατο νὰ ὑποφέρῃ ὁ ἔνας τὸν ἄλλον.

34. Νὰ καὶ ὁ Μενεκράτης.

Δὲν εἶχαμε δέκα ἡμέρες στὴν ἔξοχὴ καὶ νά σου ὁ Μενεκράτης! Μᾶς παρουσιάστηκε ξυπόλυτος μὲ τὸ ραβδὶ στὸ χέρι καὶ μὲ χιτῶνα κατασκονισμένο.

«Πώς ἐδῶ;» τὸν ρωτῶ.

— «Κάλεσε τὸν πατέρα μου στὴν ἔξοχὴ ἔνας πλούσιος εὐπατρίδης, μὰ δὲν κάλεσε κι ἐμένα. Απὸ τὴν Ἀγαρίστη ἔμαθα πώς περνᾶτε καλὰ ἐδῶ. Ο πατέρας μου συλλογίστηκε πώς γιὰ τὸ Νικία δὲ θὰ ἤταν ἐνόγληση νὰ μοῦ παραχωρήσῃ μιὰ γωνιά.»

— «Πολὺ εὔχαριστως» λέει ὁ πατέρας μου. Νόμιζε πώς είναι φίλος μου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλήθευτη νὰ ἥξερε, ὅχι δὲ θὰ θεγέ. Τὸν ξένιο Δίκ τὸν ἐσεβόταν πολὺ ὁ πατέρας μου.

· Ο Μενεκράτης τὶς πρώτες ἡμέρες φέρθηκε ὑποφερτά, ἀλλὰ σὲ λίγο ἄρχισε νὰ μᾶς μιλῇ σὰ νοικοκύρης στοὺς δούλους του. Μόνο τὸν πατέρα μου λογάριαζε.

Κοντά στ' ἄλλα ήταν πολὺ φοβιτσιάρης. Φοβόταν όχι μόνο τ' ἄλογα καὶ τὰ μουλάρια, μὰ καὶ τὰ βόδια καὶ τὶς ἀκακίες ἀγελάδες· ἀκόμη καὶ τὰ πρόβατα! Γιὰ νὰ γελάσωμε τοῦ ἔπαιξα ἔνα παιγνίδι, ποὺ θὰ τὸ θυμάται σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ.

Τὰ λιβάδια μας ήταν μεγάλα κι ἐμεῖς δὲν εἶχαμε πιρά δώδεκα ἀγελάδες. Ὁ πατέρας μου ἔβαλε καὶ ἄλλους χωρικούς νὰ βόσκουν τὶς δικές των κι ἔτσι μαζεύονταν κάπου τριάντα ἀγελάδες.

Μιὰ μέρα ποὺ θὰ τρώγαμε στὸ λιβάδι, μᾶς ἔδωσαν ἀπὸ τὸ σπίτι ἔνα σακούλι ἀλάτι γιὰ τὸ βουκόλο μας κι ἔνα καλάθι νὰ μαζέψωμε σῦκα. Πήροχ ἐγὼ τὸ καλάθι κι ἔδωσα τὸ σακούλι τοῦ Μενεκράτη. Ἐκεῖνος τὸ πῆρε πρόθυμα γιατὶ νόμισε πώς εἶχε καριὰ λιχασθεῖ.

Εἶπα στοὺς ἄλλους νὰ παραμερίσουν κι ἔφερα τὸ Μενεκράτη ὅσο μποροῦσα κοντά στὶς ἀγελάδες. Ἐκεῖνες μόλις μυρίστηκαν τὸ ἀλάτι χύνονται ἀπάνω του. Βάζει ὁ Μενεκράτης τὶς φωνὲς καὶ τρέχει στὰ τέσσερα, μὰ καὶ οἱ ἀγελάδες τρέχουν ἀπὸ πίσω νὰ τοῦ ἀρπάξουν τὸ σακούλι. Ξεκαρδισμένος ἀπὸ τὰ γέλια τοῦ φωνάζω:

«Τὸ σακούλι!... πέτα τὸ σακούλι!»

Τὸ πετᾶ, τὸ σακούλι ἀνοίγει, χύνεται τὸ ἀλάτι καὶ οἱ ἀγελάδες δρυμοῦν μὲ σπρωξίματα καὶ τὸ τρῶνε. Ὁ Μενεκράτης κατάλαβε τὸ παιγνίδι κι ἔκλαινε ἀπὸ τὸ θυμό του.

«Θὰ μοῦ τὸ πληρώσης» λέει. «Μὰ πῶ; Ήὰ περάσω τώρα; πάρε με ἀπὸ τὸ χέρι!»

— «Κοίτα νὰ μὴν ἔμεινε ἀλάτι στὰ χέρια σου!» τοῦ λέω. Τὸ πιστεύει καὶ τινάζεται δυνατά. Τὸν ἔπιασα τότε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ περάσαμε κοντὰ ἀπὸ τὶς ἀγελάδες. Ἐκεῖνες μᾶς κοίταζαν μὲ νυσταγμένα μάτια. Οἱ σύντροφοί μου δὲν μποροῦν νὰ κρατηθοῦν ἀπὸ τὰ γέλια.

· Ο Μενεκράτης δυνώς μόλις φτάσαμε στὸ σπίτι! Εἶρε^{τε}
καὶ τὸ εἶπε τῆς μητέρας μου.

· Οἱ ἀγελάδες εἶναι πολὺ ἥμερες, τοῦ λέει, καὶ δὲν πρέπει
νὰ τὶς φοβᾶσαι... · Ωστόσο, παιδί μου, μοῦ εἶπε, ἔκκρεει
ἄσχημα».

— «Τὸ ἔκκραμα γιὰ νὰ τὸν συνηθίσω».

— «Μόνον οἱ βουκόλοι δὲ φοβοῦνται τὶς ἀγελάδες!» εἶπε
ὁ Μενεκράτης. «Ηῶς φαίνεσαι πὼς ἀνατράρηκες μεσα στοὺς
στάβλους».

ΒΒ. · Θ τρύγος.

· Επιτέλους ἄρχισε ὁ τρύγος. Τὸ ἀμάξι ἔσκινησε τὴν αὔγη
φορτωμένο τὶς μεγάλες κόφες, καὶ μέσα κάθονταν οἱ νέοι καὶ
τὰ κορίτσια που θὰ τρυγοῦσαν τὸ ἀμπέλι. Μαζὶ τους πή-
γαμε κι ἐμεῖς.

Οἱ τρυγητάδες ἔκοβαν τὰ γινωμένα σταρύλια, γέμιζαν τὶς
κόρες καὶ τὸ ἀμάξια, καὶ τὶς πήγαιναν στὸ πατητήρι. Ἐκεῖ
ἔρριχναν τὸ γλυκόχυμο καρπὸ καὶ ἄλλοι τὸν πατοῦσαν μὲ
τὰ γυμνὰ πόδια. Τὰ πόδια τους ἀπὸ τὸ χυμὸ τῶν σταφυλιῶν
φρίνονταν ματωμένα ως τὰ γόνατα. Καὶ τὸ τραγούδι τοῦ
τρύγου ἀντηχοῦσε σὲ δλο τὸν κάμπο.

· Ο Εύφοριώνας τόσο ἐνθουσιάστηκε, ποὺ πέταξε τὰ
σκυτάλια του καὶ πήδησε σ' ἔναν κάδο ἀντιπατώντας τὰ
σταρύλια μὲ χαρά. Ἐγὼ καὶ ο Θεαγένης τὸν ἐμιμηθήκαμε,
καὶ οἱ τρεῖς μαζὶ πατούσαμε καὶ φωνάζαμε.

Τὸ βράδυ στρώθηκε ἔξω μακρὺ τραπέζε γιὰ τοὺς ἐργάτες
καὶ ἐκεῖνοι κάθισαν στεργανωμένοι μὲ κληματόδεργες.

· «Τστερχ ἀπὸ τὸ φαγὶ ἄρχισαν τὰ παιγνίδια. "Ελαλώ
ἀτιὰ γεμάτα μοῦστο ἀλειμμένα μὲ λάδι γιὰ νὰ τὰ πηδή-
σωμε. Πολλοὶ τὸ κατάφερχν, ἄλλοι δύνως ἐπερταν ἀπάνω
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

στ' ἀσκιὰ καὶ αὐτὰ πετοῦσαν μακριὰ σὰν τόπια. Σὲ κάθε κατρακύλισμα χαλοῦσε ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ γέλια καὶ τὶς φωνές.

Ἐπειτα ἔνας ἔκαμε τὸ λύκο, ἄλλος τὴν χῆνα. Πίσω ἀπὸ τὴν χῆνα γιὰ ούρά της ἔρχονταν οἱ ἄλλοι, πρῶτα ὁ ψηλότερος καὶ τελευταῖος ὁ πιὸ κοντός. Ὁ λύκος προσπαθοῦσε νὰ πιάσῃ κάποιον ἀπὸ τὴν ούρὰ τῆς χήνας. Ἐκεῖνη μὲ χιλιες πονηριές, μὲ γρήγορα κι ἐπιδέξια κινήματα ὡρόντιζε νὰ τὴν φύλαξῃ. Ἐπρεπε ὅμως καὶ ἡ ούρὰ νὰ προσέχῃ καὶ νὰ ἀκολουθῇ ἀμέσως τὰ κινήματα τῆς χήνας. Ήταν δύσκολο παιγνίδι. Ὁ βοσκὸς ὁ Λύσανδρος ἀπ' ὅλους μας ἔκανε καλύτερα τὴν χῆνα. Ὁ πατέρας μου ἔπαιζε τὸ λύκο κι ἦταν ἀδύνατο νὰ γλιτώσῃ ἡ χῆνα τὴν ούρά της.

36. Ὁ πατέρας μου διώχνει τὸ Μενεκράτη.

Ο φίλος μου δ Θεαγένης ἦταν τόσο δυνατὸς καὶ τολμηρὸς, που πολλὲς φορὲς φαινόταν ἀπότομος. Ωστόσο στὰ παιδιὰ ἦταν γλυκομίλητος κι ἐκεῖνα δὲν ξεκολλοῦσαν ἀπὸ κοντά του. Τὸν παρακαλοῦσαν νὰ παίζῃ μαζὶ τους τὸ κρυφτούλι, νὰ τρέχῃ μὲ τὰ τέσσερα, κι ἐκεῖνος μ' εὐχαρίστησή του ἔκανε ὅ τι τοῦ ζητοῦσαν, σὰ νὰ ἦταν συνομίληκος.

«Ο καημένος δ Θεαγένης! τί καλός ἀδερρός θὰ ἦταν δὲν εἶχε ἀδέρρια!» ἔλεγε ἡ μητέρα μου. «Ἐσὺ Πρόκ, στ' ἀδέρρια σου δὲν εἶσαι πάντα καλός».

Η ἀλήθεια εἶναι πώς τ' ἀγαποῦσα τ' ἀδέρρια μου, μὴ δὲν μποροῦσα νὰ κάνω κι ὅλα τους τὰ θελήματα! Συγχὼν ηθελα νὰ τ' ἀπορεύγω. Κάποτε τὰ μάλωνα καὶ τοὺς ἔλεγα πώς θὰ ταξιδέψω.

«Πάρε μας κι ἐμῦς, Πρόκ!» παρακαλοῦσάν.

— «Εἴστε μικρά· τί νὰ σᾶς κάλιωρε;»
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Θὰ μεγαλώσωμε κι ἐμεῖς».

— «Α, πάντα θὰ εἰστε μικρότεροί μου».

— «Πρόσα, πάρε μας, θὰ εἴμαστε ψρόνιμοι.. Δὲ θὰ φοβηθοῦμε, δὲ θὰ μᾶς μέλη γιὰ φργί, οὐτε γιὰ τίποτα... Πάρε μας!»

— «Οχι, σχι, δὲ θέλω ἄλλον ἐκτός ἀπὸ τὸ Θεαγένη».

— «Ἐ, τότε θὰ μᾶς πάρη ἐκεῖνος!» Κι ἔτρεγαν στὸ Θεαγένη νὰ τὸν παρακαλέσουν γιὰ νὰ τὰ πάρη. Καταλαβαίνετε πώς δὲν τοὺς ἔλεγε σχι.

*Οχι μονάχα στὰ παιδιά, μὰ καὶ στοὺς χωρικοὺς ὁ Θεαγένης ήταν καλόκαρδος. *Αν πῆς γιὰ τὸν Εύφορίωνα, μικροὶ μεγάλοι τὸν ἐλάτρευαν. Τὸν ἔλεγαν «νέον Ἀπόλλωνα». *Οσο γιὰ τὸ Μενεκράτη, μπορῶ νὰ πῶ πώς ὅλοι τοῦ ἔδειχναν ἀντιπάθεια. Κι ἐκεῖνος ὅμως ἔνιωθε μεγάλη εὔχαριστηση νὰ βασανίζῃ ὅσους δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ ἀντισταθοῦν, τοὺς δούλους, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ζῷα.

Πολλὲς φορὲς τὸν εἶδα νὰ σφίγγη κρυφὰ τὴν ούρὰ τοῦ Πυρροῦ, νὰ τραβᾶ τὰ μουστάκια τοῦ Μελάνιου καὶ τὰ μαλλιὰ τῆς Νέαρας. *Αμα ἔχτιζαν κανένα κάστρο τὰ παιδιὰ στὸν ἄμμο, δ Μενεκράτης ἐρχόταν βιαστικός, πατοῦσε καὶ γκρέμιζε τὸ ἔργο τους. *Αν ἔτρωγαν ψωμὶ μὲ μέλι καὶ καρπούς, ἔπειρτε ἀπάνω τους, τάχα χωρὶς νὰ τὸ θέλη, κι ἔρριγνε τὸ ψωμὶ τους στὴ λάσπη ἢ στὴ σκόνη. *Έκεῖνα φυσικὰ ἔβαζαν τὰ κλάματα κι αὐτὸς τότε ἀρχιζε νὰ τὰ κοροϊδεύῃ.

Μιὰ μέρα καθόταν χωρὶς νὰ ντρέπεται κάτω ἀπὸ τὴ βρελιά, ἐνῷ ἡ Γλυκέρα στεκόταν ὄρθη.

«Πρόσεχε λοιπόν» τοῦ λέω. «Σικω γρήγορα».

— «Γιατί;»

— «Είναι πολὺ ἀπρεπό νὰ καθίσκαστε, ὅταν ἐμπρός μας στέκωνται γυναῖκες».

— «Τί λέσεκε! Γυναῖκα καὶ ἡ Γλυκέρα, ποὺ ξενοδουλεύει γιὰ νὰ ζήσῃ!»

Τοῦ ἔδωσα τότε ἔνα χτύπημα, ποὺ τὸν ἔρριξα κάτω ἀπὸ τὸ κάθισμα.

«Τί ἔπαθες!» εἶπε κλαίοντας. «Μὲ χτύπησες στὸ χέρι ποὺ μὲ πονεῖ! Θὰ τὸ πῶ τοῦ πατέρα σου!»

Στὶς καλύτερες διηγήσεις τοῦ παπποῦ ἄρχιζε νὰ χασμουριέται. Πολλὲς φορὲς μάλιστα παραπονιόταν, γιατὶ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τὸν ἀκούῃ.

«Οἱ γέροι εἶναι φλύαροι» ἔλεγε.

Μιὰ μέρα ποὺ βρῆκε μοναχό του τὸ Μελάνιο, τὸν ἀρπαξε καὶ τὸν ἔβούτηξε σ' ἔναν κάδο γεμάτο νερό· τὸν κράτησε ὅσο μποροῦσε μέσα, μὰ ὁ γάτος λίγο ἔλειψε νὰ τοῦ χύσῃ τὸ μάτι. Ή μητέρα μου τὸν ἐλυπήθηκε, ἐμεῖς ὅμως τοῦ εἴπαμε:

«Καλὰ νὰ σοῦ κάνῃ· γιατὶ τὸν βασανίζεις».

— «Εἶστε ὄλοι κακοί» φώναξε μὲ κλάματα. «Τὸ ἴδιο ἀξίζετε ἐσεῖς καὶ ὁ καταραμένος σας ὁ γάτος».

Ἐνῷ ἦταν πάρα πολὺ φοβιτσιάρης, τοῦ ἀρεσε νὰ φοβίζῃ τοὺς ἄλλους. "Λυκ ἔβρισκε μόνα τὰ παιδιά, καθόταν καὶ τοὺς ἔλεγε τὰ πιὸ τρομικὰ παραμύθια.

Η μητέρα μου ξητοῦσε νὰ τὸν ἐμποδίσῃ καὶ μῆς εἶπε νὰ τὸν προσέχωμε κι ἐμεῖς, μὰ ἐκεῖνος τὴ δουλειά του. Μιὰ μέρα παραξενευτήκαμε, ποὺ εἴδαμε τὴ Νέαρα νὰ τρώῃ λαϊμαργκ τὸ φργί της.

«Γιατί, Νέαρα, τὸ κάνεις αὐτό;» τὴ ρώτησε ἡ μάνη μου.

— «Σάν... σάν... ἐκεῖνον. Νά... σάν... τὸ Μενεκράτη!»

„Ολοι γελάσαμε, ὁ Μενεκράτης ὅμως, κοκκίνησε κι ἔρριξε φαριγκέρι βλέψικα στὴ μιασι.

Μιά βραδιά καθόμαστε δλοι γύρω στὸν παππού, κάτω απὸ τὸ μεγάλο κέδρο που ἴσκιωνε τὸ σπίτι μας.

Μᾶς μιλοῦσε γιὰ τὸν Περικλῆ καὶ ἀκούμε μὲ προσοχὴ. Μιὰ μέρα κάποιος ἤρχισε νὰ βρίζῃ τὸν Περικλῆ στὴν ἀγορά. 'Ο Περικλῆς δὲν τοῦ μίλησε καθόλου παρὰ πήγε καὶ κάθισε σ' ἔνα κουρεῖο. 'Ο ἄνθρωπος κάθισε ἀπέξω κι ἐξακολουθοῦσε τὶς βρισιές. Βγαίνει ἀπὸ τὸ κουρεῖο ὁ Περικλῆς καὶ πάει στὴν Ποικίλη στοά· ἀποπίσω του ἑκεῖνος. Φεύγει ἀπὸ τὴν Στοὰ πάει στοὺς τραπεζῖτες· στοὺς τραπεζῖτες κι ἑκεῖνος χωρὶς γά σταυρήσῃ ἡ γλῶσσα του. 'Επιτέλους νύχτωσε καὶ κινητεῖ ὁ Περικλῆς νὰ πάη σπίτι του. 'Αποπίσω καὶ στὸ σπίτι του ἑκεῖνος. 'Ο Περικλῆς δύμας δταν ἔρτασε στὴν πόρτα καὶ βγῆκε ὁ θυρωρός, τοῦ λέει: «Πάρε τὸ φανάρι καὶ συντρόφεψε τὸν ἄνθρωπο σπίτι του».

Τελείωσε ὁ παππούς τὸ ἀνέκιστο κι ἐμεῖς μέναμε ἀκόμη διμίλητοι γιὰ τὴ γαλήνη τοῦ μεγάλου μας συμπόλιτη. "Ἐξαρνα ἀκοῦμε σπαραγγικὲς φωνὲς ἀπὸ τὸ σπίτι.

«Η Νέαιρα!» φωνάζει ἡ μητέρα μου καὶ γύνεται μέτρα. Τὴν ἀκολουθήσαμε δλοι. Στὴν κρεβατοκάμπιρα, κάτω ἀπὸ τὸ θυριπό λύχνο, βλέπομε τὸ κορίτσι μὲ ὅλανοιχτα μάτια νὰ σπαράζῃ. Στὴ γωνιὰ ἔνα μεγάλο ἀσπρὸ φάντασμα πετοῦσε πύρινες ματιές.

«Παγώσαμε δλοι· ὁ πατέρας μου δύμας ὅρμη κατὰ τὸ φάντασμα, τὸ πιάνει, τοῦ βγάζει τὸ ἀσπρὸ σεντόνι καὶ βλέπομε τὸ Μενεκράτη ἀπάνω σὲ ξυλοπόδαρα. »Ένα φαναράκι ποὺ κρατοῦσε πίσω ἀπὸ μιὰ προσωπίδα, ἔβγαζε τὶς πύρινες ματιές που μᾶς τρόμαξαν. Ήέρτει στὰ γόνατα, παρακαλεῖ τὸν πατέρα μου νὰ τὸν συγχωρέσῃ, λέει πώς ήθελε νὰ γωρατέψῃ, νὰ ροδίσῃ μονάχα τὴ μικρὴ γιὰ νὰ τὴν κάμη φροντιώτερη.

· Η Νέαιρα στριφογυρίζει ἀπὸ τοὺς σπασμούς καὶ φαίνεται νὰ ζητῇ μὲ ωρίκη τὸ φάντασμα. · Η Γλυκέρα κατορθώνει μέσα ἀπ' τὰ στριγμένα δόντια τῆς νὰ στάξῃ μερικὲς σταλαχτιὲς καταπραϋντικὸ φάρμακο. · Ολην τὴν νύχτα τὴν περνοῦμε μὲ ἀγωνία χωρὶς νὰ ξέρωμε τί νὰ κάμωμε.

Τὸ πρωὶ ἡ κατάσταση τῆς μικρῆς καλυτέρεψε. · Αναστέναξε βαθιά, ἔγειρε τὸ κεφάλι στὸν ὄμο τῆς μάνας μου κι ἀποκοιμήθηκε. · Ο πατέρας μου βγαίνει τότε καὶ γυρεύει τὸ Μενεκράτη.

«·Ως τώρα ποτὲ δὲν ἐκλεισα τὴν πόρτα μου σὲ ξένος λέει τρέμοντος ἀπὸ θυμό. · Τώρα πρέπει νὰ τὸ κάμω. Κοιταξε νὰ μὴν ξαναφανῆς στὰ μάτια μου».

Οἱ δοῦλες ἔδωσαν στὸ Μενεκράτη μερικὰ τροφιμα γιὰ τὸ δρόμο. Δὲν εἶπε εὐχαριστῶ, οὔτε ζήτησε συγχώρεση. Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ἀροῦ προγώρησε ἐκατὸ βήματα γυρίζει καὶ μᾶς δείχνει τὴ γροθιά του.

40. Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τῶν Θεακοπῶν.

Πέρασαν ἀρκετὲς ἡμέρες, ὅσο νὰ ξαναφέρωμε στὴν ὑγεία της τὴν μικρή μας χαῖδεμένη. · Ωστόσο κάτι τῆς ἀπόμεινε. Γιὰ ἔναν ἰσκιο, γιὰ ἓνα φτερούγιασμα, ἀναστηκώνται εξαφνα, χλοιμιάζει καὶ βάζει τίς φωνές.

· Απ' ὅλους μας ὁ Θεαγένης κατάφερνε νὰ τὴν ἡσυχάζῃ καὶ νὰ τὴν κάνῃ νὰ γελᾷ.

Βρήκαμε πάλι τὴν ἡσυχία μας. · Η Γλυκέρα τώρα εἶναι ἀγνώριστη. Ξαναφάνηκαν τὰ ρόδα στὰ μάγουλά της καὶ τὸ γέλιο στὰ χεῖλη της. Μὲ τὰ ἐπιδέξια δάγκυλά της δούλευε τὸ κεραμιδόγωμα κι ἔκανε μ' ἐκεῖνο καμψὴ καὶ γρήσιμα πράματα. · Εμεῖς τὴ βοηθούσαμε στὴν ἔργασία της.

καθαρίζαμε τὸν πηλὸν καὶ φτιάσαμε μικρὸν καμίνι γιὰ νὰ φήνη τὰ ἔργα τῆς.

Γιὰ τὴ μικρὴ Νέαιρα ἔρτιασε μιὰ ἀστεία κούκλα, που την ἔκαμε νὰ φωνάζῃ ἀπὸ χαρά. Δὲ χωριζόταν διόλου, μόνο ήθελε νὰ κοιμᾶται μὲ τὴν κούκλα στὴν ἀγκαλιά της.

Ἐκαμε ἀκόμη ενα βοσκὸ μὲ τὴ στάνη του. Τὰ πρόβατα καὶ ὁ σκύλος ὅμοιος μὲ τὸν Πυρρό, μᾶς διασκέδασαν μικροὺς καὶ μεγάλους. Ο Θεαγένης ἔρτιασε ἔνα ξύλινο σπιτάκι γιὰ τὸν πήλινο βοσκό.

«Ἐτσι πέρασαν οἱ διακοπὲς κι ἔπρεπε νὰ γυρίσωμε πίσω. «Μὰ πότε πέρασαν κιόλας!» λέγαμε ἔλοι μὲ λύπη. «Ἐμεῖς τροχτὲς βγήκαμε στὴν ἔξοχή!»

41. Βρέσκω τὸν Ποσειδῶνα στὸ σάκο μου.

Οταν ἄρχισαν τὰ μαθήματα καὶ πήγαμε πάλι στὸ σχολεῖο, τὰ παιδιὰ δυσκολεύτηκαν νὰ μῆς γνωρίσουν. Μᾶς βρῆκαν μελαψούς, ζωηρούς καὶ πιὸ γελαστούς. Τόσο ἀλλάξαμε στὴν ἔξοχή!

Μιὰ μέρα δὲ Λύσης μὲ σηκώνει στὴ γεωμετρία. Τὴν εἶπα νεράκι.

«Πάρε τὸ διαβήτη σου τώρα» μοῦ λέει εὐχαριστημένος.

Ψάχνω γιὰ τὸ διαβήτη μου· πουθενά!

«Ἐχασες τὸ σάκο σου, Πρόα;» μὲ ρωτᾶ ὁ δάσκαλος.

Αλήθεια, που εἶναι ὁ σάκος μου; Δὲ θυμοῦμαι ἀν τὸν πῆρα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ σπίτι. Τὰ ἔχασα.

«Μὰ νὰ ὁ σάκος σου!» μοῦ φωνάζει ἔνας συμμαθητής μου ἔξαφνα. Κρεμόταν στὸν τοῖχο ἀντίκρυ μου. Τρέχω, τὸν ἀρπάζω, χώνω τὸ χέρι μου καὶ ἀντὶ διαβήτη βγάζω, τὸ σομίζετε; Τὸν Ποσειδῶνα τοῦ Λεωκράτη!

Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ πόσο χάρηκα. «Ολοι οι ἀλλοι

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΑΠΑΜΗΧΑΝΑ Η ΠΑΤΡΙΑ ΜΑΣ

καθώς καὶ ὁ Λύτης μὲν κοιταζαν στὰ μάτια, σὰν νὰ μὲν ρωτοῦσαν, σὰν ν' ἀποροῦσαν.

Ο Εύρορίωνας ἀρπάζει ἀπὸ τὰ χέρια μου τὸν Ποσειδῶνα καὶ τρέχει στὸ σπίτι του· ὁ Θεαγένης κι ἐγὼ τρεχομεθ ἀπὸ πίσω.

Τὴν ἄλλη μέρα καὶ οἱ τρεῖς βροσκνιζόμαστε νὰ βροῦμε τὴν λύση. Πῶς βρέθηκε τὸ ἄγαλμα στὸ σάκο μου; Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ἔξηγήσῃ.

42. "Ενα ψυχονεκό.

"Εξαίρωνα μιὰν αὔγη ἔκει ποὺ πήγαινα μὲ τὸ Θεαγένη στὸ σχολεῖο, διαβάζω στοὺς τοίχους αὐτὰ τὰ λόγια:

ΠΡΟΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
ΠΡΟΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΙΑ ΕΚΑΕΨΕ.
ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΡΟΑ
ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΟΥ

"Ετρεμκ ἀπὸ τὸ θυμό μου. Τοὺς συκοφάντες! εἶπα καὶ μὲ πῆραν τὰ δάκρυα.

Ο Θεαγένης τρέχει καὶ τὰ σθήνει μὰ τὴν ἄλλη μέραι πάλι τὰ ἴδια. Τώρα δὲν ἔγραφαν μονχὰ στοὺς τοίχους, ἀλλὰ καὶ στὶς κολόνες τῶν ναῶν, στοὺς τοίχους τῆς Στοᾶς, ἀκόμη καὶ στὰ βάθρα τῶν ἀγαλμάτων. Τὸ σθήσιμο κατάντησε γιὰ τὸ φίλο μου ἑνας ἄθλος τοῦ Ἡρακλῆ. Ποῦ νὰ πρωτοσθήσῃ; Πιάνει λοιπὸν κι αὐτὸς καὶ γράφει ἀπὸ κάτω:

«Εἶσαι ψεύτης! εἶσαι συκοφάντης! Ο Πρόας εἶναι ξάστερος ούρανὸς καὶ ἀστραπὲς δὲ φοβᾶται. Άν λέεις τὴν ἀλήθεια, γράψε καὶ τ' ὄνουμά σου».

Τι νὲ θέλεις μένα: Δὲν ἔθρισκα πουλενὰ ἡσυν' α. Καλές δ Θεαγένης καὶ δ Εύρορίωνας δὲν τὸ πίστευαν, καὶ φρόντι-

ζαν μὲ κάθε τρόπο νὰ μοῦ δείχνουν τὴν ἀγάπη τους καὶ νὰ μὲ παρηγοροῦν.

«Μήν κλαῖς κι ἡ ἀθωτητά σου θὰ λάμψῃ γρήγορα σὰν τὸν ἥλιο» μοῦ ἔλεγε ὁ Θεαγένης.

— «Καλύτερα νὰ ὑποφέρης ἀθῶος παρὰ ἐνοχος» μοῦ ἔλεγε ὁ Εὔφοροιωνας.

Καλά, μὰ τ' ἄλλα τὰ παιδιά! μὰ ὁ Λύσης. ὁ κόσμος! συλλογιζόμουν ἐγώ. Νόμιζα πώς ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ μένα. "Αμα ἔμπαινα στὴν τάξη ὁ Λύσης μὲ κοίταζε μ' ἔνα βλέμμα σοβαρό καὶ λυπημένο ποὺ μ' ἔστραζε. Δὲν ἤξερα, μὲ λυπόταν γιατὶ μὲ νόμιζε ἀληθινὰ κλέφτη ἢ γιὰ τὴ συκοφαντία ποὺ μοῦ εἶχαν κάμει;

Τ' ἄλλα παιδιὰ τοῦ σχολείου μὲ κοίταζαν μὲ κάποιο ψόδῳ κι ἔρευγαν ἀπό κοντά μου ἢ ἔκρυβαν τοὺς σάκους των. Οἱ πιὸ διαστραμμένοι πετοῦσαν κι ἀπό κανένα λόγο φαρμακερδοί. Μιὰ μέρα ἀκούω ἀπὸ πίσω μου τὸ Μενεκράτη νὰ λέη στὸ Λυκίδη:

«Καταλαβαίνεις πώς δὲν μπορῶ νὰ ἔχω σχέση μᾶς του. Ὁ πατέρας μου, μοῦ ἀπαγορεύει νὰ τοῦ μιλῶ».

Μιὰ μέρα πῆγα στὸ σπίτι τοῦ Λεωκράτη. Στάθηκα μπρὸστὰ στὸν Ποσειδῶνα καὶ σηκώνοντας τὰ χέρια μου τῷ λέω μὲ τρεμουλιαστὴ φωνή:

«Μίλησε λοιπόν, θεέ! φανέρωσε τὸν κλέφτη καὶ βγάλε με ἀπὸ τὸ μαρτύριο αὐτό!»

«Εξαφνα βλέπω πώς ἔλειπε ἡ τράινα.

«Ποῦ είναι ἡ τράινα;» ρωτῶ τὸν Εὔφοροιωνα. «Ἀπὸ πήτε λείπει; Γιατὶ δὲ μοῦ τὸ ἔλεγες; "Ἐλα, πᾶμε νὲ ίδομε μήπως βρίσκεται κι αὐτὴ στὴ σάκα μου».

‘Ο Εύφορίωνας θέλει νὰ μ’ ἐμποδίσῃ, μὰ τρέχω στὸ σχολεῖο ὅπου βρίσκω τὸ δάσκαλο μονάχο. Ψάχνω στὸ σάκο μου καὶ μιὰ γαλανὴ διάφανη πέτρα κύλησε ἀπὸ μέσα.

‘Ο δάσκαλος σκύβει, παίρνει τὴν πολύτιμη πέτρα καὶ μοῦ λέει:

«Πήγαινέ τη στὸ Λεωκράτη καὶ μὴν πῆς σὲ κανένα τίποτα. Δὲν πρέπει νὰ δώσης νέες ύποψίες. Ἐγὼ βέβαια δὲν τίς πιστεύω».

— «”Α ! Λύση, δὲν μπορεῖς τὴ δική σου τὴν πεποιθηση νὰ τὴ δώσης καὶ σὲ κείνους ;»

— «Τί θέλεις νὰ κάμω ; Δὲν πιστεύω βέβαια νὰ θέλης νὰ τιμωρήσω τοὺς συμμαθητές σου».

— «”Οχι !» φώναξα μὲ φρίκη. «Αύτὸ φτάνει νὰ μὲ ἀποτελείωσῃ».

43. Παρὰ λέγο νὰ πνέξω τὸ Λυκέων.

Στὴν παλαιότρα μᾶς εἶπε ὁ Ἐρμογένης πῶς σύντομα θὰ παραβγοῦμε μὲ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν παλαιότρα τοῦ Γυλίππου.

«Θ’ ἀγωνιστῆτε πρῶτα ἀναμεταξύ σας, λέει, καὶ θὰ διαλέξω τοὺς πιὸ καλούς. Ἡ σειρά σου, Εύφορίωνα, μὲ τὸ Γλαῦκο».

‘Ο Γλαῦκος νίκησε.

«Δὲ βάζεις ὅλα σου τὰ δυνατά, Εύφορίωνα» λέει ὁ δάσκαλος.

— «”Ε ! ἄμα χρειαστῇ θὰ τὰ βάλω τὰ δυνατά μου» εἶπε ὁ φίλος μου μὲ χαμόγελο. «Μὰ τώρα δὲν ἔξιζε τὸν κόπο».

— «Δὲν ἔξιζε ! ἔτσι λοιπὸν ἐκτιμᾶς τὴν τιμὴ τῆς παλαιότρας ;» λέει προσβλημένος ὁ Ἐρμογένης.

— «Στεῖλε με νὰ παλέψω μὲ τὰ παιδιὰ τῆς ἀλλης πα-

λαίστρας καὶ θὰ ιδῆς» λέει ὁ Εύφορίωνας καὶ ξαπλώθηκε στὸν ἄμμο.

— «Καλά... καλά, θὰ ιδοῦμε. Τώρα ἐσύ, Λυκίδα, καὶ σύ, Πρόα, πλησιάστε...»

Πλησίασα σηκώθηκε καὶ ὁ Λυκίδας, μὰ γύρισε καὶ ξακάθισε.

«Δὲν ἀκουσεις λοιπόν;» εἶπε ὁ γυμναστής ἀγγιζοντας τὸν ώμο τῶν μὲ τὸ διχαλωτὸν ραβδὸν του.

— «Τὸ ἀκουσα.»

— «Ἐμπρός λοιπόν!»

·Ο Λυκίδας δάγκασε τὰ χεῖλη τοῦ.

·«Τί σημαίνει αὐτό;... Σήκω ἀπάνω!»

— «Θὰ παλέψω, μὰ ὅχι μὲ αὐτόν» εἶπε δείχνοντάς με δ Λυκίδας.

— «Οχι μὲ αὐτόν!... γιατί;»

·Ο Λυκίδας σήκωσε τοὺς ωμούς καὶ σώπασε.

«Γιατί δὲ θέλεις νὰ παλέψης μαζί μου, Λυκίδα;» τὸν ρωτῶ μὲ τρεμουλιαστὴ φωνή.

·Ο Σπαρτιάτης μὲ κοιτάζει κατὰ πρόσωπο.

·«Δὲν παλεύω μὲ κλέψτες!»

Δὲν πρόφτασε νὰ τελειώσῃ καὶ του δίνω μιὰ στὸ πρόσωπο.

«Ψεύτη!» φώναξα μανιασμένος. «Ἐσύ λοιπόν γέμισες τοὺς τοίχους!»

Καὶ ἀμέσως τὸν ἀρπάζω πρὶν προφτάσῃ νὰ μᾶς χωρίσῃ ὁ γυμναστής. ·Ο Λυκίδας δὲν εἶναι Μενεκράτης· ἀντιστέκεται παλικαρίσια. Μὰ τόσος ἦταν ὁ θυμός μου, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἀναποδογυρίζω, βάζω τὸ γόνατό μου στὸ θεῖούς του καὶ τοῦ σφίγγω τὸ λαιμό.

«Πές πώς εἴπες ψέματα! Πές το!» φωνάζω ἀπό πάνω του.

Κινδυνεύει νὰ πνιγῇ μὰ δὲ βγάζει μιλιά. Μόνο μιὰ ματιὰ μοῦ ρίχνει πεισματάρικη καὶ κρύχ σὰ λεπίδα σπαθιοῦ. Τρέχει δὲ Ἐρμογένης, μὲ ἀρπάζει ἀπὸ τὶς πλάτες καὶ μᾶς χωρίζει.

«Φτάνει λοιπόν! Μὰ τὸν Ἐρμῆ! σὲ καλὴ κατάσταση εἶστε κι οἱ δύο!»

Ο Λυκίδας ἐπιμένει πώς δὲ θ' ἀγωνιστῇ, ἀν ἀγωνιστῶ κι ἔγώ.

«Ἀπόδειξε λοιπὸν τὴν κατηγορία καὶ τὸν διώχνω ἀπὸ τὴν πολαίστρα μου» λέει δὲ Ἐρμογένης.

— «Δὲν εἴμαι δημόσιος κατήγορος» ἀπαντᾷ δὲ Λυκίδας ψυχρά.

— «Ἄν δὲ Πρόας δὲ θ' ἀγωνιστῇ, ἔγὼ ἀποσύρομαι» λέει δὲ Θεαγένης.

— «Κι ἔγώ» λέγει δὲ Εὔφοροιωνας.

— «Κι ἔγώ τὸ ἴδιο, ἀροῦ ὁ λύκος ὁ Σπαρτιάτης εἶναι ἐναντίον του» λέει δὲ Ἀρχίας σοβαρός.

— «Θὰ γίνη ὅ τι θέλω ἔγώ!» φωνάζει θυμωμένος δὲ Ἐρμογένης. «Μὰ τοὺς θεούς! δὲν εἶναι πράματα αὐτά. Ἐμπρός!».

Ρίχνω τὸ ἀκόντιο, ὅσο μπορῶ καλύτερα, μὰ νιώθω τὴν καρδιά μου πώς πάει νὰ σπάσῃ.

44. Λέγο ἔλειψε νὰ κάσωμε τὸ Μενεκρατή.

Απὸ ἡμέρα σὲ ἡμέρα ἡ θέση μου γινόταν ἀνυπόφορη. Εχασα τὸν ὑπνό μου, τὴν ὥσεζή μου, τὴν ἀγάπη μου στε Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

παγινίδια, καὶ στὴ μελέτη ἀκόμη. Λίγο λίγο ἄρχισε νὰ μὲ
Βαρχίνη κι αὐτὴ ἡ συντροφιὰ τῶν φίλων μου.

Απελπισμένος μιὰ μέρα πῆγα στὶς ὅχθες τοῦ Ἰλισοῦ
νὰ ξεσκάσω. Μεγάλες ίτιὲς φουντωμένες ἔσκυβαν νὰ κα-
θρεπτιστοῦν στὰ νερά, ἡ χλόη προσίζει κι ὁ ούρανὸς ἀπλω-
νόταν παταγάλανος. Θρόιζαν τὰ φυλλώματα καὶ τὸ ἀη-
δόνι ἔλεγε τὸ παράπονό του.

Αλλὰ σὲ μένα δὲν ἦταν παράπονο· ὅχι, δὲ φαινόταν
πιὰ παράπονο. Σιγὰ σιγὰ τὸ βάρος ἔρυγε ἀπὸ τὰ στήθη
μου καὶ μπῆκε ἡ χρὸς καὶ φτερούγισε ἡ ἐλπίδα. Τὸ σμορρά
καὶ δροσερὰ ποὺ ἦταν ὅλα γύρω μου. Δὲν ἦταν ἀνοησία νὰ
μελαγχολῇ κανεὶς στὴν ὥρα ποὺ ἡ Περσεφόνη στόλιζε τὴ
γῆ μὲ τὶς ὀλοπράσινες χάρες της;

Αντίκρυ μου ἀπὸ κλωνάρι ίτιᾶς βλέπω νὰ κρέμεται
κάτι ασπριδερό. Πλησιάζω καὶ βλέπω μιὰ πινακίδα.

Ο ΠΡΟΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ

Κι ἐδῶ τὰ ἵδ·α. Ὡ θεοί, ἐιδικηθῆτε με, εἴμαι μόνος·
Θὰ πεθάνω ἀν μὲ ἀφήσετε καὶ σεῖς.

“Εξαρνα ἀκούω φωνές.

«Βοήθεια!...” Ελεος! βοήθεια!»

Πετιοῦμαι καὶ μέσα ἀπὸ τὰ δάκρυα μου ξεχωρίζω θολὰ
κάποιον νὰ παλεύῃ μέσα στὸ νερό. Δὲ χάνω καιρό· πετῶ
τὸ χιτῶνα μου καὶ βουῶ στὸ ποτάμι. Βλέπω τὸ Μενε-
μεράτη νὰ χροπαλεύῃ.

Δὲ μοῦ μένει ἀμφιβολία πώς αὐτὸς εἶχε γράψει στὴν ίτιὰ
τὴν πινακίδα. Ωστόσο τὸν ἀρπάζω ἀπὸ τὰ μαλλιά. Ἐκεῖ-
νος γαντζώνεται ἀπάνω μου καὶ μὲ σρίγγει τόσο ποὺ δὲν
μπορῶ νὰ σχλέψω. Καλὰ καὶ εἶχα τὸ ἀριστερό μου χέρι

έλευθερο καὶ τὸν χτύπησα δυνατά. Ἐτσι παραδόθηκε καὶ κατώρθωσα νὰ φτάσω στὴν ὅχθη καὶ νὰ τὸν ξαπλώσω στὴν χλόη. Λέω νὰ ντυθῶ καὶ νὰ τὸν ἀρήσω ἐκεῖ μόνο του. Μὰ βλέπω πώς δὲ συνέρχεται. Τί νὰ κάμω; Νὰ τὸν ἀφήσω σὲ τέτοιο χάλι δὲ μοῦ τὸ ἔλεγε ἡ ψυχή. Τὸν γδύνω λοιπὸν κι ἀρχίζω νὰ τὸν τρίβω μὲ δλη μου τὴ δύναμη. Συνέρχεται ἐπιτέλους καὶ τραυλίζει:

«Ἐσύ...; ἐσύ... εἶσαι, Πρόα, ποὺ μοῦ ἔσωσες τὴ ζωή!»

Δὲν καταδέχομαι νὰ τοῦ ἀπαντήσω. Εἶχα ντυθῆ κι ἐτοιμαζόμουν νὰ φύγω.

«Πρόα, Πρόα, παρακαλεῖ ὁ Μενεκράτης, μὴ φεύγεις! μὴ μ' ἀφήνεις!»

— «Δὲν ἔχεις τίποτα! » Αφησέ με! Τί; θέλεις νὰ μείνω μαζὶ σου, γιὰ νὰ σὲ εὐχαριστήσω γιά...» Καὶ τοῦ ἔσειξα τὴν πινακίδα.

— «Πρόα, συμπάθησέ με, λέει κλαίοντας, συμπάθησέ με! » Υστερα ἀπ' ὅσα ἔκαμες γιὰ μένα εἴμαι φίλος σου αἰώνια!»

Τὸν κόδω ἀπότομα: «Σοῦ ἀπαγορεύω νὰ λέγεσαι φίλος μου».

Πλησίαζαν κάτι φαράδες στὸ μέρος μας ἄκουσαν φαίνεται τὶς φωνὲς κι ἔρχονταν νὰ ιδοῦν τὶ συμβαίνει. Τοὺς τὸν παράδωσα κι ἔφυγα.

45. Ο θρέαμβος.

Τὸ δειλινὸν ἦρθε στὸ σχολεῖο ὁ Μενεκράτης. Ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ χλομάδα τίποτα δὲν ἔδειχνε τὸ πάθημά του. Μ' εὐχαρίστησή του ὅμως τὰ διηγόταν ὅλα.

— «Ἀ, τὸ μανδύα μου! φωνάζει ἔξαφνα, λησμόνησσ τὸ μανδύα μου. Θὰ μοῦ τὸν ἔκλεψων οἱ φαράδες».

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Μή μᾶς σκοτίζεις καὶ πήγαινε καὶ ζήτησέ τον» τοῦ κάνει ἀπότομα ὁ Λυκίδας.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἔρχεται ἔνας γέρος ψαράς καὶ τοῦ δίνει διπλωμένο τὸ μανδύα του. Δείχνει κάποια εὐχαρίστηση ὁ Μενεκράτης, μὰ ἀρχίζει πάλι νὰ φωνάζῃ:

«Α, μοῦ τὴν πῆραν! μοῦ τὴν ἔκλεψαν οἱ ἀχρεῖοι, οἱ ἀθλυοι!»

Ο ψαράς σούφρωσε τὰ φρύδια του.

«Μὲ συμπαθᾶς» λέει θυμωμένα: «ἔμεῖς δὲν εἴμαστε κλέφτες. Κι ἀν μιλᾶς γιὰ κεῖνο ποὺ σοῦ ἔπεσε στὴν καλύβα νάτο! Τὸ βρῆκε ἡ γυναῖκα μου τὴν ὥρα ποὺ σοῦ στέγνωνε τὰ ροῦχα».

Πρὶν προφτάσῃ ὁ Μενεκράτης ν' ἀρπάξῃ ἐκεῖνο ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ ψαράς, ὁ Θεαγένης δρυᾶ, τὸν ξαπλώνει καταγῆς καὶ τοῦ τὸ παίρνει ἀπό τὸ χέρι.

«Ἡ τρίαινα τοῦ Ποσειδῶνα! ἡ τρίαινα τοῦ Ποσειδῶνα!» φωνάζει. «Νὰ ὁ κλέφτης! νάτος!»

Ἐνα «ἄαα!» βγῆκε ἀπό μέσα μου, σὰ νὰ κύλησε βαριὰ πέτρα ἀπό τὸ στῆθος μου.

Ο Εύφοριώνας ἔρχεται καὶ μοῦ σφίγγει τὸ χέρι· οἱ ἄλλοι στέκονται δίδουλοι ἀκόμη. Μεγάλη ἀπορία ζωγραφίζεται στὰ πρόσωπά τους. Ο Λύσης ἀφήνει βιαστικὰ τὴν ἔδρα του, ἔρχεται κοντὰ καὶ προστάζει σιωπή.

«Μενεκράτη, ἐξηγήσου» λέει μὲ σοβαρή φωνή. «Οι συμμαθητές σου κι ἐγὼ θὰ σὲ συμπαθήσωμε, ἀν ὁμολογήσης τὴν ἀλήθεια».

Ο Μενεκράτης εἶπε:

«Τὸν πῆρα ὅταν ὁ Λεωκράτης μᾶς ἔδιωξε. Ἡξερα πώς ὅλα του τὰ πλούτη τὰ χρωστοῦσε στὸν Ποσειδῶνα. Ἡθελα λοιπὸν νὰ τὸν κάμω νὰ νιώση τι θὰ πῆ δυστυχία. Τὸν

Εβαλα στὸ σάκο τοῦ Πρόα γιὰ νὰ τὸν βγάλω κλέφτη. Τὸν Πρόα τὸν ἐμισοῦσα γιατὶ μοῦ πῆρε τὴν εὔνοια τοῦ Εύφορίωνα καὶ γιατὶ δὲ πατέρας του μ' ἔδιωξε ἀπὸ τὸ σπίτι του "Ηθελα νὰ ἐκδικηθῶ. "Εκχυμα δὲ τι μποροῦσα γιὰ νὰ τὸν βλάψω. Καὶ αὐτός; Μοῦ ἔσωσε τὴν ζωή! "Α! αὐτὸ δὲν τὸ υποφέρω!» εἶπε τέλος καὶ ξέσπασε σὲ λυγμούς.

— «Πρόα φίλε μου, σὲ συγχαίρω» εἶπε δὲ Λύστης σφίγγοντάς μου νευρικὰ τὸ χέρι. «Οἱ θεοὶ σοῦ ἔδωσαν μιὰ δοκιμασία καὶ τὴν πέρασες ήρωικά. Εύγε σου!»

"Επειτα γυρίζοντας στ' ἄλλα τὰ παιδιὰ πρόσθεσε: «Διαλύω τὴν τάξη· σᾶς ἀφήνω νὰ γιορτάσετε ὅπως ξέρετε τὸ θρίαμβο τοῦ συμμαθητῆ σας».

Τὸ σχολεῖο ἀντηχοῦσε ἀπὸ τὰ ζήτω. "Επειτα χύνεται κατακόκκινος δὲ Λυκίδας, μὲ σηκώνει στὸν ὥμο του πρὶν προστάσω ν' ἀντισταθῶ, καὶ μπροστὰ αὐτός, πίσω τ' ἄλλα τὰ παιδιὰ μὲ φέρνουν γύρω στὸ σχολεῖο κι ἔπειτα μὲ βγάζουν στοὺς δρόμους. "Αλλοι πετοῦν ψηλὰ τὰ σακίδια, ἄλλοι τὰ βιβλία τους κι ἄλλοι τὰ πινακίδια. Καὶ κάθε τόσο βάζουν μιὰ δυνατὴ φωνή, που καὶ τώρα ἀκόμη μοῦ εύρραξινε τὴν ψυχή.

«Ζήτω ὁ τίμιος Πρόας! δὲ γιὸς τοῦ Νικλα, ζήτωωω!...»

Τὴν ἵδια μέρα δὲ Λυκίδας ἔδιωξε ἀπὸ κοντά του τὸ Μενεκράτη· οὕτε καὶ τοῦ ξαναμίλησε πιά.

46. Δένω τὸν ὄρκο τοῦ ἐφήβου.

"Ετοι περάσαμε στὴν ἐργβικὴ ήλικία. Δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σχολεῖο μᾶς πῆρε ἡ πολιτεία νὰ μᾶς γυμνάσῃ στὰ στρατιωτικά. Δὲν ἀνήκαμε πιὰ στὸν πατέρα μας παρὰ στὴν πολιτεία. Ἐκείνη μᾶς ἔτρεψε, μᾶς ἔντυνε καὶ μᾶς μάθαινε

πῶς νὰ τὴν ὑπερασπίζωμε καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ πεθαίνωμε γι' αὐτή.

Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω τὴν ἡμέρα ποὺ ἔδωσε τὸν ὄρκο τοῦ Ἀθηναίου πολίτη. Δὲν ἥμους μοναχός· ἥταν κι ἄλλοι νέοι ἀπὸ τὴν τάξη μου κι ὁ Εύροπίωνας μὲ τὸ Θεαγένη.

Σταθήκαμε ὄρθοι ἐμπρὸς στὸν ἄρχοντα τῆς πολιτείας, πήραμε ἀπὸ τὰ χέρια του τὰ ὅπλα, καὶ μὲ τὰ χέρια ἀπλωμένα στὸ βωμὸ τῆς Ἀγραύλου ὠρκιστήκαμε ἔτσι:

«Ορκίζομαι νὰ μὴν ντροπιάσω τὰ ὅπλα τὰ ιερὰ, οὔτε νὰ παρατήσω στὴ μάχη τὸ διπλανό μου.

»Νὰ φυλάξω τὰ ιερὰ καὶ τὰ ὅσια, καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς. Καὶ τὴν πατρίδα μου νὰ μὴ τὴν παραδώσω μικρότερη, ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ δυνατώτερη ἀπ' ὅση τὴν παράλαβα.

»Καὶ θὰ ὑπακούσω στοὺς νόμους ποὺ ἔχομε ως τώρα καὶ σὲ κείνους ποὺ θὰ ψηρίσῃ νόμιμα ὁ λαός.

»Καὶ ἀν κανεὶς θελήσῃ νὰ χαλάσῃ τοὺς νόρους ἢ νὰ μὴν ὑπακούσῃ σ' αὐτούς, δὲ θὰ τὸ ἐπιτρέψω. Καὶ θὰ πολεμήσω γι' αὐτούς καὶ μόνος καὶ μὲ ὅλους. Καὶ θὰ σεβαστῶ τὴ θρησκεία τῶν προγόνων μου. Μάρτυρές μου ἃς εἶναι οἱ θεοί».

Μὲ τραγούδια πήγαμε στὸ νέο σχολεῖο. Ἐκεῖ μειναμε δύο χρόνια ἀκόμη καὶ γυμναστήκαμε στὰ ὅπλα. Τὸν πρῶτο χρόνο φυλάξαμε καὶ στὸν Πειραιᾶ. Τὸ δεύτερο χρόνο στὴν ἀρχὴ μᾶς ἔδωσε ἡ πολιτεία δώρο καὶ ἀσπίδα. Φορέσαμε μαύρη χλαμύδα, βάλαμε στερεὰ σκντάλια καὶ σκεπάσαμε τὸ κεφάλι μὲ πλατιὰ σκιάδια. «Ἐπρεπε νὰ φρουρήσωμε σὲ δλη τὴν Ἀττικὴ γιὰ τὴν τάξη. Τότε λεγόμαστε περίπολοι.

Πολλὲς φορὲς φυσικὰ πήγαινα στὴν Ἀγαρίστη, ὅπου ἔβλεπα τὴ Γλυκέρα γεμάτη ὑγεία. «Τὸ χρωστῶ, μοῦ ἔλεγε, στὴ συμβουλὴ τοῦ παπποῦ νὰ τρώω πολὺ μέλι». «Οσο γιὰ

τὰ ἔργα της ή Ἀγαρίστη δὲν πηγαίνει πιά στὰ πανηγύρια γιατὶ πηγαίνουν κι ἀγοράζουν σπίτι της. "Ολοι οι φιλότεχνοι θέλουν νὰ ἔχουν κάποιο ἔργο ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Γλυκέρας.

"Ο Θεαγένης κι ἐγώ, δὲν καὶ πηγαίναμε σὲ δλες τὶς γιορτές, ζούσαμε περιωρισμένα, σύμφωνα μὲ τὴ μέτρια περιουσία μας. Φυσικὰ δὲ γινόταν τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν Εύφορίωνα. Ἔκεῖνος ἦταν πλούσιος, ἦταν ὅμορφος καὶ ἀπὸ σπίτι μεγάλο.

"Οπου φαινόταν, στοὺς δρόμους ἢ στὸ θέατρο, στὰ γυμνάσια ἢ στὶς παλαιῖστρες, τὸ πλῆθος ἔτρεχε ἀπὸ πίσω του, τὸν κολάκευε καὶ θαύμαζε καὶ τὶς μεγαλύτερες παραξενιές του. Τὸν ἔλεγαν πάντα: «'Ο νέος Ἀλκιβιάδης».

47. Στὴν Ὁλυμπία.

"Ο Ἐρμογένης ἔγινε τὴν ἐποχὴν ἐκείνη διευθυντὴς στὸ γυμνάσιο. Ἡμαστε εὐχαριστημένοι ποὺ δὲν ἀλλάξαμε δάσκαλο. Ἀποφάσισε ν' ἀγωνιστοῦν μερικοὶ ἀπὸ μᾶς στοὺς Ὁλυμπιακοὺς ἀγῶνες. Ὁ Θεαγένης κι ἐγὼ θ' ἀγωνιζόμαστε στὸ δρόμο, δὲ Εύφορίωνας στὴν ἀρματοδρομία καὶ τοὺς ἱππικοὺς ἀγῶνες. Ζήτησα καὶ πέτυχα τὴν ἄδεια νὰ τρέξω καὶ στοὺς ἱππικοὺς ἀγῶνες ἀπάνω στὸν πιστό μου τὸν Αἴολο.

Στὴν Ὁλυμπία μαζεύονταν χιλιάδες ἀπ' δλη τὴν Ἑλλάδα. Τὸ βραβεῖο εἶναι ἔνα ἀπλὸ στεφάνι ἀπὸ ἀγριελιά. Μὰ ἔχει τόση ἀξία ποὺ ἀγωνίζονται καὶ βασιλιάδες γιὰ νὰ τὸ κερδίσουν. Γι' αὐτὸ λένε πώς ἔνας Πέρσης ὅταν τὸ ἀκουσε, εἶπε στὸ Μαρδόνιο ποὺ ἔρχόταν γιὰ νὰ πολεμήσῃ στὴν Ἑλλάδα: «Ἀλίμονο, Μαρδόνιε, σὲ ποιοὺς μᾶς φέρε ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

νεις νὰ πολεμήσωμε, ἀφοῦ δὲν ἀγωνίζονται γιὰ χρήματα παρὰ γιὰ δόξα!»

“Οταν ἥρθε ἡ ὥρα, κινήσαμε γιὰ τὴν Ὀλυμπία. Πέντε ημέρες κάμαμε. Οταν φτάσαμε, πήγαμε ἵσια στὴν ιερὴ Ἀλτη καὶ στὸν περίφημο ναὸ τοῦ Δία.

Μέσα εἶναι τὸ μεγάλο ἄγαλμά του, ποὺ κρατᾶ στὸ δεξὶ του χέρι τὴ Νίκη. Γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ Νίκη ἀνάστημα ἐνὸς ἀνθρώπου, καταλαβαίνετε τι ἀνάστημα θὰ ἔχῃ ὁ πατέρας τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων. Τὸ σῶμα του στὰ γυμνὰ μέρη εἶναι ἀπὸ ἑλεφαντοκόκαλο· τὰ ροῦχα εἶναι ἀπὸ καθαρὸ χρυσάρι.

Καθὼς ἀντίκρισα τὰ μάτια του ἀνατρίχιασα ὀλόκληρος. Τόσο μὲ σκλάβωσε ἡ μορφή, ποὺ μόλις πρόσεξα τὴ λαμπρότητα τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θρόνου. “Αστραφτε κι αὐτὸς ἀπὸ ἑλεφαντοκόκαλο καὶ πολύτιμα πετράδια. Τότε κατάλαβα γιατί οἱ Ἀθηναῖοι τὸ εἶχαν μεγάλο δυστύχημα νὰ πεθάνουν χωρὶς νὰ ιδοῦν τὸ ἀθάνατο ἔργο τοῦ Φειδία.

48. Νεκοῦμε καὶ οἱ τρεῖς μαῖς.

Τέλος ἔρτασε ἡ μέρα ποὺ ἅρχιζαν οἱ ἀγῶνες. Πήγαμε στὸ Στάδιο ἀπὸ δρόμο φυτεμένο μὲ πλατάνια καὶ ἐλιές. Ἀνάμεσά τους, δεξιὰ κι ἀριστερὰ ἦταν στημένα θαυμαστὰ ἄγαλματα τῶν νικητῶν.

“Οταν φτάσαμε στὸ Στάδιο ἔβγαινε ὁ ἥλιος. Οἱ κερκίδες ἦταν γεμάτες κόσμο ποὺ ξενύχτησε ἐκεῖ ἀπὸ τὸ φόβο μήπως δὲ βροῦν θέση. Τὸ Στάδιο εἶναι ἐξακόσια πόδια μακρύ. Ο Ἡρακλῆς χάραξε τὸ μάκρος μετρώντας μὲ τὸ ἴδιο του τὸ πόδι.

“Οσοι θ’ ἀγωνιζόμαστε πήγαμε πρῶτα καὶ ωραιοτέρας

στὸν Ὄρκιο Δία. Ὄρκιστήκαμε πώς εἴμαστε ἀγνοί, πώς κανένα δὲν ἀδικήσαμε καὶ πώς θ' ἀγωνιστοῦμε χωρὶς δόλο καὶ ἀπάτη. Οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ δάσκαλοι μας ξανάλεγχαν δυνατὰ τὸν ὄρκο μας.

Ο κήρυκας ἔπειτα κράζει μεγαλόρωνα ἐνα-ἔνα μὲ τὸ δνομά του ἐκείνους ποὺ θὰ τρέξουν.

Μπαίνουμε στὴ γραμμὴ ἐμπρὸς στοὺς δχτὼ ἑλλανοδέκες, ποὺ κάθονται σὰ θεοὺ στὶς ἔδρες τους.

«Ποιὸς ἔχει νὰ κατηγορήσῃ καὶ ποιόν!»

Βαθιὰ σιωπὴ βρασιλεύει ἐνῷ οἱ καρδιές μας χτυποῦν δυνατά. Μὰ κανεὶς δὲν κατηγορεῖ· ὅλοι εἴμαστε «χρηστοί».

Η σάλπιγγα δίνει τὸ σύνθημα καὶ πετιούμαστε, σὰν τὴν σαΐτα ποὺ φεύγει ἀπὸ τὴν τεντωμένη χορδὴ τοῦ τόξου. Ἀλλὰ μόλις ξεκινήσχω, καὶ ἀκούσαμε τὸν κήρυκα νὰ φωνάζῃ τ' ὄνομα τοῦ νικητῆ:

«Θεαγένης τοῦ Μελήτου, Ἀθηναῖος, νίκησε.»

Ατελείωτη βοὴ ἀπὸ ζήτω σηκωνει στὰ οὐράνια τ' δνοματοῦ φίλου μου.

Ακολουθοῦν τ' ἄλλα ἀγωνίσματα τοῦ δρόμου. Ο κάθε νικητὴς παίρνει ἐνα κλωνάρι ἀπὸ φοινικιὰ καὶ οἱ γονεῖς, οἱ φίλοι καὶ συμπολῖτες τὸν γυρίζουν στοὺς ὕμους, τὸν δελχούν στὸ πλήθος καὶ κεῖνο τὸν ράινει μὲ ἀνθη.

Η ἄλλη μέρα ἦταν ὡρισμένη γιὰ ιπποδρομίες καὶ ἀρματοδρομίες. Νωρὶς κινήσχωμε γιὰ τὸ ιπποδρόμιο. Περάσαμε μὰ στοὰ γεμάτη ἀγάλματα καὶ τόσο πλατιά, ποὺ μποροῦσαν νὰ περνοῦν πολλὰ ἥρματα μαζί.

Ο Αἰολός μου περίμενε στερχνωμένος μὲ γιασεμιὰ καὶ θόδα· τὸ χαλτὶ του ἦταν διμορφὸ χτενισμένη καὶ δεμένη μὲ γαλάζιες κοροέλες, καυώσκι ἢ ουρά του. Πηδῶ στὶς πλά-Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τες του καὶ στὸ πλάγι μου βλέπω τὸν Εὔρορίωνα που κα-
βαλίκευε ἔνα ὑπερήφρανο θρακικὸ ἄλογο.

Δύσκολα κρατοῦμε τὸ ἄλογα· σκάβουν τὸ χῶμα, φυσοῦν
καὶ χλιμιντροῦν καὶ βιάζονται γιὰ τὴ νίκη ὅ...ως κι οἱ ἀν-
θρωποι.

Ἐπιτέλους δέθηκε τὸ σύνθημα. Τὸ ἄλογα πετοῦν σὰ νὰ
ἔχουν φτερά. Γυρίζομε γυρω ἀπὸ τὸ ὅριο καὶ περνοῦμε
πάλι ἐμπρός ἀπὸ τοὺς ἐλλανοδίκες. Ὁ Λιόλος φεύγει, ὁ
άερας σφυρίζει γύρω μου, ὅλα τὸ ἄκούω καὶ τὰ βλέπω ἔνα-
κατωμένα. Μὰ ὅταν ἔρτχοστ στὸ τέρμα, ἀκούω χτυπητὰ σὰ
σφυριές ἔνα τὰ λόγια τοῦ κήρυκα.

«Πρόας τοῦ Νικία, Ἀθηναῖος, νικητής!»

Γλιστρῶ ἀπὸ τὸ ἄλογό μου, ἀγκαλιάζω τὸ λαιμό του καὶ
τὸ φιλῶ στὸ μέτωπο. Ἐκεῖνο χλιμιντρᾶ ἀπὸ χαρά. Οἱ γονεῖς
κι οἱ φίλοι μὲ συγχαίρουν. Ὁ Εύρορίωνας χαίρεται περισ-
τότερο ἀπ' ὅλους. Ὁ καλός μου ὁ Θεγένης ὑπερηρχνευε-
ται περισσότερο γιὰ τὴν εύτυχια μου παρὰ γιὰ τὴ δική του.

Μὰ νά, ἀρχίζουν οἱ ἀρματοδρομίες. Ὁ Εύρορίωνας:
ταρουσιάζεται ὅρθιος ἀπάνω σὲ ἐλεφάντινο ἄρμα ἀργυρό-
φροχο. Ὁ χιτώνας του εἶναι λευκός, καὶ ἡ λευκὴ ταινία:
του δένει τὰ μαλλιά του εἶναι κεντημένη μὲ μαργαριτάρια.
Φορεῖ στὰ πόδια του κομψότατα πέδιλα, ποὺ οἱ ἀσπρες:
σους ταινίες τυλίγονται στὶς τορνευτὲς κνῆμες του. Στὸ
ἴρμα του εἶναι ζεμένα τέσσερα ἄλογα ἔξιχ νὰ σύρουν ἄρμα:
τεοῦ. Στὶς γυαλιστερὲς μαῦρες τρίχες τους τὸ ἄσπρα λου-
πιὰ ξεχωρίζουν σὰν ἀργυρὲς γραμμές.

Δίνουν τὸ σύνθημα. Τὸ σκοινὶ ποὺ εἶναι τεντωμένο γιὰ
καὶ κρατῆ στὴ γραμμὴ τὸ ἄρματα πέρτει καὶ τὸ ἄρματα ξε-
ινγῖς. ☺

Στὴν διγὴ πηγαίνουν στὴν ἔδιχ γραμμὴ. Μὰ σὲ λίγο:
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

μέσα ἀπὸ σύννεφο σκόνη πετιέται ἔνα ἄρμα λαμπρὸ σὰν ἥλιος. Εἶναι τὸ ἄρμα τοῦ Εὔφορίωνα! Τ' ἄλλα τρέχουν πίσω του, καὶ μόλις μπορεῖ τὸ μάτι νὰ τὰ παρακολουθήσῃ. Ὁ Εὔφορίωνας ὡστόσο τοὺς περνᾶ ὅλους. Κάποτε τὸν πλησιάζει ὁ Λυκίδας μὲ τὸν κόκκινο χιτῶνα του ἀνεμιστό, σὰ φλόγες μεγάλης φωτιᾶς.

Τ' ἄλογα Βάζουν τὰ δυνατά τους καὶ χλιμιντροῦν ἀπὸ φρίκη τὴ στιγμὴ ποὺ διαβαίνουν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ ἄγαλμα ἐνὸς θεοῦ. Καθὼς λένε ὁ θεός τὰ κάνει καὶ τρομάζουν. "Επειτα ἔρχεται τὸ στενό, ποὺ ὁ ἀγωνιστὴς πρέπει νὰ τὸ περάσῃ δώδεκα φορές.

'Απὸ τὰ πενήντα ἄρματα μένουν σὲ λίγο τὰ μισά, κι ἀπὸ τὰ μισὰ παραβγαίνουν πέντε. Τοῦ Εὔφορίωνα, τοῦ Λυκίδα, τοῦ Ἀρχία τοῦ Θηβαίου, ἐνὸς Θεσσαλοῦ, καὶ ἐνὸς ἄλλου ἀπὸ τὴν Κόρινθο.

'Ηρθε ἡ σειρὰ γιὰ τὸν τελευταῖο γῦρο. Τὴ στιγμὴ ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ τὸ ὅριο τ' ἄλογα τοῦ Κορίνθιου σταματοῦν ξέσαρνα, ἀντιπατοῦν καὶ πέφτουν μπλεγμένα στὰ χαλινάρια. Ὁ Ἀρχίας ποὺ ἔρχόταν χπὸ πίσω δὲν προφτάνει νὰ λοξοδρομήσῃ, πέφτει ἀπάνω τους καὶ τὸ ἄρμα του κομματίαζεται. Ὁ Λυκίδας, γιὰ νὰ μὴν πάθη τὸ ἴδιο, κάνει νὰ στρέψη δεξιά· τ' ἄλογά του χάνουν τὴν ισορροπία καὶ πέφτουν μέσα σὲ χαντάκι.

Μὲ τὶς κρυγὲς τοῦ πλήθους ὁ Εύφορίωνας διαβαίνει σὰν ἀστραπή, λοξεύει δεξιά, ἐνῶ ὁ Θεσσαλὸς τρέχει ἀπὸ πίσω του. Μὰ τοῦ κάκου φωνάζει στ' ἄλογά του. 'Ο Εύφορίωνας σταμάτησε τὸ ἄρμα του ἐμπρὸς στοὺς ἐλλανοδίκες. 'Η χαρὰ τῶν Ἀθηναίων δὲ λέγεται. Τί ἄλλο ἥθελαν; Νικητὴς τὸ πρῶτο τους ἀρχοντόπουλο!

Οἱ ἀγῶνες βάσταξαν πέντε ἡμέρες· τὴν τελευταῖα ἡμέρα
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

φωνάζουν τὰ δύναματα τῶν νικητῶν καὶ τοὺς στεφανώνουν μὲ τὸ ἀτίμητο στεφάνι.

‘Ο παππούς μου, ὅπως καταλαβαίνετε, χάρηκε περισσότερο ἀπ’ ὅλους γιὰ τὸ θρίαμβο μου.

«Ας πεθάνω τώρα» εἶπε στὸν πατέρα μου.

‘Αλήθεια, σὲ λίγους μῆνες ὁ πατέρας μου τοῦ ἔκλεισε τὰ μάτια. Τὰ τελευταῖα του λόγια ἦταν εὐχὴ σὲ μένα καὶ εὐχαριστίες στοὺς θεοὺς γιὰ τὴν εύτυχισμένη του ζωὴν. “Επρεπε νὰ τοὺς εὐχαριστήσῃ καὶ γιὰ τὸ εύτυχισμένο τέλος του.

49. Χάνομε τὸ φέλο μας.

‘Ως τώρα, παιδιά μου, δὲν ἀκούσατε παρὰ παιγνίδια, χαρὲς καὶ θριάμβους. ‘Απὸ δῶ κι ἐμπρὸς θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ συμφορές. ‘Ετσι τὴν ὥρισαν οἱ θεοὶ τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων. Τὸ γέλιο καὶ τὸ κλάμα νὰ κάνουν συντροφιά.

Μιὰ μέρκ ποὺ πήγαινα μὲ τὸ Θεογένη στὴ Στοὰ βλέπω στὴν πόρτα τοῦ Λεωκράτη κλωνάρι δάρυνης κι ἀγκαθιοῦ. Σταθηκαμε καὶ οἱ δύο παγωμένοι.

«Κάποιος χαροπαλεύει μέσα» ψιθύρισκ.

Τὴν ἴδια στιγμὴ φάνηκε στὸ κατώφλι ὁ γερο-Ἀγάθωνας, ὁ βιβλιοθηκάριος. Καθὼς μᾶς εἶδε μᾶς λέει μὲ λυγμούς:

“Ο νέος κύριος πεθαίνει· τώρα τὸν ἔφεραν ἀπὸ τὸ κυνήγι. Ο Ἀπόλλωνας ζήλεψε τὴ ζωντανή του εἰκόνα ἐδῶ κατώ καὶ τοῦ ἔστειλε φιλική σκίτα στὴν καρδιά».

Μπαίνομε στὸ σπίτι ὅπου τὸν βρίσκομε ξαπλωμένο στὸ κρεβάτι, χλωμό καὶ ώρτιο σὲ τὸν “Αδωνι. Καθίσαμε μοντά του, αὐτὸς μὲν γνωρίζει. Η δυστυχισμένη μητέρα του κι ὁ πατέρας του κάθοι, κι στὸ πρωτκέρχλο του ἀφω-

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ — ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 7
ΕΙΑ. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ναι. Οι συγγενεῖς καὶ φίλοι προσεύχονται στὸν Ἐρμῆ, τὸν δόηγὸν τῶν ψυχῶν.

Στὸ Λεωκράτη γιὰ νὰ τὸν παρηγορήσουν οἱ φίλοι του ἔλεγαν: «Θυμήσου πῶς τὰ δάκρυα σου δὲ θὰ τὸν ἀναστήσουν».

— «Μὰ γι' αὐτὸν κι ἐγὼ κλαίω!» ἀπαντοῦσε ἀπελπισμένος.

“Αμαὶ δὲ Εὐροπίωνας ξεψύχησε, τὸ σπίτι σείστηκε ἀπὸ θρήνους... Οἱ γυναῖκες τὸν ἀλειψαν μὲ μύρα, τὸν ἔντυσαν ὀλοκέντητο χιτῶνα καὶ τὸν ἐστεφάνωσαν μὲ στεφάνη ἀπὸ ζουμπούλια. Ἔβαλαν κοντά του γλυκό καρωμένο ἀπὸ ἀλεύρι καὶ μέλι γιὰ νὰ χορτάσῃ ὁ ἀχόρταστος Κέρθερος, καὶ στὰ δόντια τοῦ ἔβαλαν ἔναν ὄβολὸν γιὰ νὰ πληρωθῇ ὁ Χάρος, που θὰ τὸν περνοῦσε στὸ πέραμα.

Ἐτσι ἔμεινε δὲ καλός μας ὅλη τὴν ἡμέρα στὰ προπύλαια τοῦ μεγάρου, ξπλωμένος σὲ πλούσιο πορρυρὸν κρεβάτι. Θὰ νόμιζε κανεὶς πῶς ἦταν κοιμισμένος, ἂν δὲν ἔκαιχεν οἱ δῆδες γύρω του.

Τὴ δεύτερη ἡμέρα, πρὶν βγῆ δὲ ἥλιος, μαζεύτηκαν οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ φίλοι γιὰ τὴν κηδεία. Οἱ γυναῖκες γύρω μοιρολογοῦσαν ἔτσι ποὺ σπάραξαν καθενὸς τὴν καρδιά.

Ἐβαλαν τὸ λείψανο σὲ κυπαρισσένιο φέρετρο καὶ τὸ νεκρικὸ φορεῖο ξεκίνησε φορτωμένο λουλούδια. Χορὸς ἀπὸ μουσικούς πήγαινε ἐμπρός, κατόπιν ἔρχονταν οἱ ἄντρες καὶ ἔπειτα οἱ γυναῖκες μαυρορορεμένες.

Ἐτσι πεζοὶ φτάσαμε στὸ ἔξοχικὸ σπίτι τοῦ Λεωκράτη, δπου ἦταν τὸ οἰκογενειακὸ μνημεῖο. Ἐκεῖ περίμενε σωρὸς ἀπὸ κέδρινα ξύλα. Βάλχας ἀπάνω τὸ νεκρό, ἀναψάν τὰ ξύλα, μιὰ μὲ τὴν ἄλλη δυνάμωσαν οἱ φλόγες, καὶ σὲ λιγοεχασσα τὸ φίλο μου ἀπὸ τὰ μάτια μου.

Οι συγγενεῖς ἔκχυμην σπονδὲς μὲν κρασί, καὶ στὶς φλόγες ἔβριχναν τὰ πιὸ ἀγαπημένα του πράματα γιὰ νὰ τὰ πάρῃ μᾶζι του· τὸν ἔκραζαν μεγαλόφωνα καὶ τὰ δάκρυα κυλοῦσαν ποτάμι. "Αν δὲν τὸ ἐμπόδιζε αὐστηρὰ ὁ νόμος, δὲν ξέρω ποιὸς θὰ γύριζε μὲν ἀσκιστα μάγουλα πίσω.

"Αμα ἔπεισε ἡ φωτιά, ὁ ἄμοιρος πατέρας του σύναξε τὴν στάχτη, τὴν ἔβαλε σὲ ἀργυρὴ σταχτοδόχη καὶ τὴν ἔθαψε.

"Τσιτερα ἀπὸ καιρὸν ἔνας μεγάλος καλλιτέχνης σκάλισε στὸ μάρμαρο τὴν μορφὴ τοῦ παλικαριοῦ ἀπάνω σ' ἔνα ἄρμα, γιὰ νὰ δείχνῃ τὸν ὅλυμπιονίκη, κι ἀποκάτω ἔγραψε :

«"Ομορφος ἦταν ὁ γιός τοῦ Λεωκράτη, ὁ Εὔρορίωνας καὶ ὅμως πέθανε».

50. · Ο Ηρώας τελειώνει τὴν ίστορία του.

Δάκρυα ἔβρεχαν τὸ πρόσωπο τοῦ Πρόα ἄμα τελείωσε τὴν ιστορία του. Καὶ τὰ παιδιὰ σώπαιναν. Ο' Αμύντας τέλος εἶπε :

«Πολὺ μᾶς λύπησαν δσα μᾶς εἶπες γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Εὔρορίωνα· ἀλλὰ πέσμας τώρα καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους· οἱ Γονεῖς σου ζοῦν ἀκόμη;»

— «Ο πατέρας μου σκοτώθηκε πολεμώντας γιὰ τὴν πατρίδα, ἡ μητέρα μου ζῆ ἀκόμη. Κοντά της ἔχει τὴν Γλυκέρα, χωρὰ καὶ παρηγορὰ στὰ γερατειά της».

— «Καὶ ὁ Μενεκράτης;» ρώτησε ὁ Περδίκκας. «'Αλήθεια τοῦ ἀξιζε ἔνα γερὸ ξύλο!»

— «Δὲν τὸν ξυντείδω ἀπὸ τότε ποὺ ἔρυγα ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ Λύση. Ἐμαθα πώς τοὺς εἰδαν, τὸν πατέρα του κι αὐτὸν στὴν αὐλὴ κάποιου σατράπη».

— «Πῶς; παρασιτοι πάντα!» φώναξε ὁ Περδίκκας. Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Ιποιδες ξέρει, ἀν δὲν τοὺς δοῦμε καμιὰ μέρα μαζὶ μὲ τὸ σατράπη τους νὰ ἔρθουν αἰχμάλωτοι! Θὰ σ' εὐχαριστήσῃ νὰ τοὺς ξαναῖδῃς;»

— «Πολὺ λίγο» εἶπε ὁ Πρόκας. «Η ὥψη τῶν αἰχμαλώτων, εἴτε ἔχθροι εἶναι εἴτε φίλοι, εἶναι πάντοτε θλιβερή.»

— «Συμπάθησέ με» εἶπε ὁ Περδίκκας ποὺ κατάλαβε τὸ λάθος του. «Μὰ δὲ μᾶς εἶπες τίποτα γιὰ τὸ Θεαγένη. Νὰ ἔνας ποὺ πολὺ μ' ἀρέσει! τὸν ἀγαπῶ τὸ φίλο σου.»

— «Ο Θεαγένης ἔγινε γαμπρός μου.»

— «Πῆρε τὴ Νέαιρα; πολὺ μ' εὐχαριστεῖ αὐτό! Οὐαὶ ζῆτε βέβαια;» ρώτησε ὁ Ηφοδίκκης.

— «Ζῆτη, εἶπε ὁ Πρόκας χαίδεύοντας τὸ σγουρόμαλλο κεφάλι τοῦ παιδιοῦ, ἀν μπορῇ κανεῖς νὰ εἰπῇ πῶς ζῆτη, ὅποιος χάση τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ ποὺ βρίσκεται στὸν κόσμο, τὴν ἐλευθερία!»

— «Πῶς, κι αύτὸς αἰχμάλωτος;» φώναξαν τὰ παιδιὰ μὲ θλιψή.

— «Ναί· πολεμούσαμε μαζὶ στὴ Χαιρώνεια. Πληγωμένος περίμενα τὸ θάνατο. Ο Θεαγένης μποροῦσε νὰ υποχωρήσῃ μὲ τοὺς ἄλλους, μὰ δὲ θέλησε νὰ μὲ ἀρήσῃ. Μὲ φορτώθηκε στοὺς ωμοὺς του καὶ μ' ἔρετε ώς τὰ βοιωτικὰ σύνορα. Έκεῖ μᾶς ἔπιασε ἔνα ἀπόσπασμα. Ή οικογένειά μας δὲν μπόρεσε νὰ μᾶς ἔξαγοράσῃ. Ήγώ πουλήθηκα στὸν πατέρα σας καὶ ὁ Θεαγένης σὲ κάποιον ἔμπορο στὴν Ολυνθο.»

51. Ο Πρόκας καὶ ὁ Θεαγένης ἐλεύθεροι.

Ο Αμύντας καὶ ὁ Περδίκκας συμπάθησαν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τότε τὸν παιδαγωγὸ τους. Ο Περδίκκας μάλιστα ἅμα τὸν ἔβλεπε, χαμήλωνε τὰ μάτια του καὶ στὸ πρό-

σωπό του χυνόταν τὸ χρωμα τῆς ντροπῆς. Δὲν μποροῦσε νὰ ξεχάσῃ πώς τότε ποὺ ἦθελαν νὰ δοῦν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀλεξανδρου μήλησε πολὺ ἀσχημα στὸν παιδαγωγό του. Ἐνιωθε πώς τὸ φέρσιμό του ἐκεῖνο ἦταν ἀπρεπο καὶ στὴν καταγωγή του μὰ καὶ στὴ θέση τοῦ Πρόσα. Γιατὶ ἀν κατάντησε δοῦλος καὶ σακάτης, τὸ ἔπαθε στὸν πόλεμο γιὰ τὴν πατρίδα του.

Μιὰ μέρχ, ἔκει ποὺ τὰ δυὸ ἀδέρφια ἔπαιζαν, δ Περδίκκας στάθηκε ἔξαρνα καὶ μὲ μάτια ἔτοιμα νὰ δακρύσουν ρώτησε τὸν Ἀμύντα:

«Δὲ μοῦ λές, Ἀμύντα, πῶς μπορῶ νὰ κάμω τὸν Πρόσα νὰ λησμονήσῃ τὴ λύπη ποὺ τοῦ ἔκαμα;»

— «Νὰ τοῦ δώσης τὸ μεσημέρι ἀπὸ τὸ γλυκό σου» ἀπάντησε χωρὶς δυσκολία δ Ἀμύντας.

— «Τὸ ἔκαμα πολλὲς φορές, μὰ θέλω κατι ἄλλο πολὺ καλύτερο». —

— «Νὰ τοῦ χαρίσης ἔναν καινούριο χιτῶνα».

— «Μοῦ ἔδωσε τὴν ἄδεια ἡ μητέρα καὶ τὸ ἔκαμα καὶ αὐτό» εἶπε δ Περδίκκας μὲ λύπη. «Μὰ ἤθελα κάτι πιδ μεγαλύτερο».

Ο Ἀμύντας συλλογίστηκε λίγο κι ἔπειτα φώναξε: «Τότε νὰ τοῦ δώσωμε τὴν ἑλευθερία του».

Τοῦ Περδίκκα τὰ μάτια ἔλαμψαν ἀπὸ χαρά. «Αύτὸ είναι!» εἶπε. «Ἐλα νὰ βοηθήσης κι ἔσύ».

Ἐπιασε ἀπὸ τὸ χέρι τὸν ἀδερφό του καὶ τὸν ἔσυρε γρήγορα ἐμπρός στὴ μητέρα τους. Ἡ Ἀδμήτη θυσίαζε ἔκεινη τὴν ὥρα στοὺς θεοὺς γιὰ νὰ νικήσουν τὰ μακεδονικὰ ὅπλα καὶ νὰ γυρίση γερός στὸ σπίτι του δ πατέρας τους. Μόλις τελείωσε τὴ θυσία, δ Περδίκκας τῆς εἶπε:

«Θέλεις νὰ κάμης ἔνα καλὸ ποὺ νὰ εὐχαριστήσῃς ἀληθινὰ τοὺς θεούς, μητέρα;»

— «Καὶ ρωτᾶς;» εἶπε ξαρνισμένη ἡ Ἀδμήτη.

— «Νὰ ελευθερώσωμε τὸν Πρόα.»

— «Καὶ τὸ Θεαγένη» πρόσθεσε ὁ Ἀμύντας.

‘Η Ἀδμήτη δὲν κατάλαβε στὴν ἀρχὴ, μὰ δταν τῆς ξέρηγησαν τὴν ύπόθεση, ἀγκάλιασε τὰ παιδιά της εὐχαριστημένη ποὺ τὰ ἔβλεπε τόσο φιλάνθρωπα.

«Εἶναι καλὸ αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε, εἶπε, μὰ δὲν μπορῶ ν' ἀποφασίσω χωρὶς τὴν ἀδειὰ τοῦ πατέρα σας.»

— «Τότε ἀς περιμένωμε» εἶπε ὁ Περδικκας. «Ο πατέρας βέβαια δὲ θὰ μᾶς ἀρνηθῇ τὴ χάρη.»

‘Ο πατέρας τῶν παιδιῶν γύρισε ύστερα ἀπὸ τὴ μάχη τῶν Ἀρβήλων. Πολὺ εὐχαριστήθηκε μὲ τὴν ἀπόραση τῶν παιδιῶν του καὶ τοὺς ἔκαμε τὴ χάρη ποὺ ζητοῦσαν. Ο Πρόας ὅμως τόσο συγκινήθηκε, ποὺ δὲ θέλησε νὰ φύγη πρὶν τελειώσῃ τὴν ἀνατροφὴ τῶν ἀγαπημένων του μαθητῶν.

‘Ο Θεαγένης δὲν εἶχε λόγο νὰ μείνῃ στὴν “Ολυμπο καὶ μὲ χαρὰ γύρισε στὴν πατρίδα. Σὲ λίγα χρόνια γύρισε καὶ ὁ Πρόας στὸ πατρικό του σπίτι.

Β'.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Ι. Ρεζικέ σταχύλεο.

Πᾶνε πολλὰ χρόνια ποὺ ἥμουν στὴν ξενιτιά, σὲ μιὰ μεγαλη κι ὠραία πόλη.

“Ηταν ἀνοιξη καὶ βγῆκα νὰ περπατήσω στὸ δημόσιο κῆπο. Τα πουλιὰ κελαθδοῦσαν καὶ τὰ λουλούδια πολύχρωμα στολιζαν τὴ χλόη. Τὰ δέντρα φούντωναν ἀνθισμένα κι ἔν μεγά, ο ποτάμι περνοῦσε μέσα ἀπὸ τὸ μεγάλο κῆπο.

“Ολα ἦταν ὠραῖα, μὰ ἐμένα ὁ νοῦς πετοῦσε στὴν πατρίδα μου. “Ἄσ την ἔκει, κι ἄσ ἔλειπαν τὰ χίλια καλὰ τῆς ξενιτιᾶς. Καὶ πιὸ πολὺ ποθοῦσα τὸν ἥλιο μας, γιατὶ ἔκεινος ἔκει ἦταν ἔνας ἥλιος θαυμός κι ἀρρωστημένος.

Τραβήχτηκα σὲ μιὰν ἄκρη καὶ κάθισα συλλογισμένος. «“Ἄχ, μάνα μου!» εἶπα ἀθελα καὶ χωρὶς νὰ τὸ νιώσω καλά ἀν τὸ εἶπα. “Εξαρνα μὲ χτύπησε κάποιος φιλικὰ στὸν ώμο. Γυρίζω καὶ βλέπω ἔναν ξένο.

«Εἰσκι ξένος;» μὲ ρώτησε.

— «Ναι» τοῦ εἶπα.

— «Κι εἰσκι ἀπὸ τὴν ‘Ελλάδα;»

— «Πῶς μὲ κατάλαβες?»

— «Σ’ ἀκούσα ποὺ εἶπες: ἀχ μάνα μου!»

— «Ναι· ἀπὸ τὴν ‘Ελλαδα εἴμαι.»

Μειαῖς ἐλαυψε τὸ πρόσωπό του.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Πάμε, μοῦ εἶπε, νὰ παρηγορηθοῦμε· εἴμαστε πατριώτες». Τὰ τελευταῖα λόγια τὰ εἶπε στὴ γλῶσσα μας.

— «'Απὸ ποιὸ μέρος;» τὸν ρωτῶ.

— «Τὶ σημασία ἔχει τὸ μέρος; ἀρκεῖ ποὺ φοῦ λέω πῶς εἴμαστε πατριώτες».

'Απὸ τότε γίναμε φίλοι. Βλεπόμαστε δταν μῆς ἄφηνε ή δουλειὰ καὶ λέγχμε τὶς ὅμορφιὲς τῆς πατρίδας μας.

— «Δὲν εἶναι τόπος αὐτός» μοῦ ἔλεγε συχνά.

— «'Αλήθεια!» τοῦ ἀπαντοῦσα. «Ἐγὼ σ' ἔνα δυὸς χρόνια ἐλπίζω νὰ γυρίσω».

— «Εύτυχισμένος εἶσαι» μοῦ ἔλεγε. «Νὰ μποροῦσα καὶ ἔγώ!....»

— «Καὶ τί σ' ἐμποδίζει;»

— «Ἐ, πολλὰ ζητᾶς!» μοῦ ἔλεγε μελαγχολικὰ καὶ σώπαινε. Ποτὲ δὲ θέλησε νὰ μοῦ πῆ, γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ γυρίσῃ στὴν πατρίδα.

Μιὰ μέρχ μοῦ εἶπε: «"Ελα νὰ πῆμε κάπου καὶ δὲ θὰ μετανιώσης».

Τὸν ἀκολούθησα. Κοντὰ στὸ ποτάμι σ' ἔνα χαμηλό σπιτάκι εἶχε νοικιάσει ἔνα δωμάτιο.

«Ἐδῶ ἔρχομαι, μοῦ εἶπε, γιὰ νὰ θυμοῦμαι τὴν πατρίδα μου. Τὸ ποτάμι τὸ φαντάζομαι γιὰ θάλασσα, καὶ οἱ φωνὲς τῶν ψαράδων ποὺ ἀκούω ἐδῶ, λέω πῶς βγαίνουν ἀπὸ τὰ στόματα τῶν δικῶν μας ψαράδων».

Μέσα τὸ δωμάτιο εἶχε μιὰ παλιὰ κασέλα, ἔνα τραπέζακι, λίγα καθίσματα κι ἔνα μικρὸ καθρέφτη. «Ολα τὸ ἔκαναν δωμάτιο ἐλληνικό.

«Τὰ ἔβαλα μονάχος μου τὰ ἐπιπλα, μοῦ εἶπε. Είναι ἕδιο μὲ τὸ δωμάτιο ποὺ εἶχα στὸ σπίτι μας, στὴν πατρίδα. Τώρα θὰ μητρόπολης είμαι πάλι, σκαρφάλων ψηλούντας τὸν οὐρανό».

“Αναψε τὸ καμινέτο, ἔβαλε ἀπάνω τὸ μπρόκει μὲν νερό, ἐπειτα πῆρε ἔνα μικρὸ πολίτικο μύλο τοῦ καφέ, ποὺ ἔλαμπε σὰ χρυσός, καὶ ἅρχισε νὰ γυρίζῃ.

« “Ας παῦμε καὶ κανένα τραγούδι δικό μας» εἶπε μὲν αναστεναγμό.

Καὶ ἅρχισε νὰ τραγουδᾶ:

Παρακαλῶ σε, κύριε μου, καὶ προσκυνῶ σε, Θέ μου, ἀρρώστια κεῖ στὴν ξενιτιὰ τοῦ ξένου μὴν τοῦ δώσης! Ή ἀρρώστια θέλει στρώματα, θέλει μεγάλη πάστρα, θέλει μανούλα στὸ πλευρό, γυναικα στὸ κεφάλι, θέλει ἀδερφὲς ὄλογυρα νὰ τὸν καλοτηρᾶνε.....

Τὸ ἔλεγε σιγαλά, τρεμουλιαστὰ καὶ μὲ τόσο πάθος, που παρολίγο νὰ μὲ πάρουν τὰ δάκρυα. Τὸ γρὶ γρὶ τοῦ μύλου ή ἡ μυρουδιὰ τοῦ καφὲ μ' ἔκαναν νὰ νομίζω πῶς ἥμουν τὲ ἐλληνικὸ δωμάτιο μαθητικό. Αλήθεια ἥμουν σὲ ξένη τόλη ἡ σὲ καμιὰ συνοικία στὴν Ἀθήνα;

« ‘Εδῶ μένεις; » τὸν ἐρώτησα.

— « “Οχι” μοῦ εἶπε. « Μένω στὴν πόλη. ‘Εδῶ ἔρχομαι ίποτε θέλω νὰ διασκεδάσω τὴ μελαγχολία μου. »

Σηκώθηκε νὰ φτιάσῃ τὸν καφὲ καὶ μὲ τὴν ἴδια φωνὴ ξακολούθησε τὸ τραγούδι σὰ νὰ ἥταν μοναχός του:

Μὰ τὶ εἶδαν τὰ ματάκια μου, μὰ τὶ εἶδαν τὰ καημένα; πῶς θάφτουνε στὴν ξενιτιὰ τὸν ξένο ὄντας πεθάνη! Δίχως θυμιάμα καὶ κερί, δίχως παπὰ καὶ ψάλτη, δίχως μανυύλας κλάματα, γυναικας μοιρολόγια.

Πέρασε ένας χρόνος. Τη δεύτερη χρονιά, τὸ Νοέμβριο, μου ἔφεραν ένα γράμμα. Μου ἔγραψε ὁ φίλος μου νὰ πάω νὰ τὸν δῶ σὲ κάποιο νοσοκομεῖο. Πήγα.

«Πεθαίνω» μου λέει.

— «Θάρρος· δὲν ἔχεις τίπ τα» τὸν παρηγόρησα.

— «Ἄκου ποὺ σοῦ λέω» μου εἶπε. «Καταλαβαίνω πώς θὰ πεθάνω. Πάρε τὰ κλειδιά, πήγαινε στὴν κάμαρα ποὺ ξέρεις, ν' ἀνοίξῃς τὴν κασέλα μου. Ἐχω μέσα λίγο χῶμα ἐλληνικό· θέλω νὰ μου τὸ ρίξης στὸν τάρο μου. Ἐχω καὶ λίγα φύλλα ξερό βασιλικό...»

Σταμάτησε λίγο κι ὑστερκ μου ξανάειπε:

«Νάρχεσαι νὰ μὲ βλέπης».

— «Εύχαριστως» τοῦ εἶπα. «Μὰ θὰ γίνης καλὰ καὶ θὰ πῆμε μαζὶ στὴν πατρίδα».

— «Κι έγὼ τὸ ηθελα, μου εἶπε, κι ἀς μήν ἔχω κανένα ξεκī κάτω. Μὰ ἡ μοῖρα μου ἔτσι τὸ θέτησε».

Έδω σταμάτησε πάλι, κι ἔνα δάκρυ εβρεξε τὰ χλομά του μάγουλα. Τὴν ἄλλη μέρα τὸν βρίσκω χειρότερα.

«Σταρύλι ραζακὶ θέλω!» μου εἶπε. «Νὰ τὸ βρῆς σκου κι ἀν είναι· ἀν είσαι φίλος θὰ τὸ βρῆς».

Βγῆκα μὲ δακρυσμένα μάτια. Νοέμβριος κι ἔκει ἀπάνω! Ποῦ νὰ βρῶ σταρύλι ραζακὶ! Ἐτρεξα παντοῦ. Κάπου βρήκα λίγα ξινοστάρυλα. Αγοράζω ἔνα καὶ τρέχω. Βρίσκω τὸ φίλο μου πεσμένο σὲ βυθος. Τοῦ μιλῶ, δὲ μου μιλεῖ.

«Κάτι παραμιλοῦσε λίγο πρωτύτερα, μου εἶπαν οἱ νοσοκόμοι, μὰ δὲν καταλαβαίναμε τί ἔλεγε». Πλησιάζω στὸ αὐτὶ καὶ τοῦ ρωνάζω δυνανά:

«Σήκω, Σπύρο! σοῦ ἔφερα τὸ ραζακὶ σταφύλι!»

— «Ποῦ είναι;» ρώτησε ἀργὰ καὶ μισοάνοιξε τὰ μάτια.

— «Νά το!»

— «Δὲν τὸ βλέπω· θέμαποσκον τὰ μάτια μου. Βάλε το στὸ στόμα». Τοῦ ἔβαλα δυὸ ρῶγες. Τὶς μάσησε ἀργὰ καὶ εἶπε :

«Τὶ γλυκὸ τὸ ρχᾶκι σταρύλι!.... Ἀπὸ τὴν κληματαριά μας τόκοψα... κοίτα πόσα ἔχει! Γιῷργο, ἔλα νὰ κόψωμε σταρύλια...»

‘Ο φίλος μου παραμιλοῦσε. Τοῦ ἔβαλα κι ἄλλες ρῶγες στὸ στόμα.

Νὰ εἶχα μηλιὰ ἀπ’ τὸν τόπο μου, καὶ μῆλο ἀπ’ τὴν μηλιά [μου, νὰ εἶχα καὶ μοσκοστάφιλο ἀπ’ τὴν κληματαριά μου...

Ψιθύρισε σιγά σιγά, ὥσπου ἔδεσε ἡ γλῶσσα του. Τὸ βράδυ ξεψύχησε.

2. Τὸ ἐλληνικὸ χῶμα.

Τώρα ποὺ θὰ φύγω καὶ θὰ πάω στὰ ξένα,
καὶ θὰ ζοῦμε μῆνες, χρόνους χωρισμενού,
ἄφησε νὰ πάρω κάτι κι ἀπὸ σένα,
γαλανὴ πατρίδα, πολυαγαπημένη.

“Αφησε μαζί μου φυλαχτὸ νὰ πάρω,
γιὰ τὴν κάθε λύπη, καθετὶ κακό,
φυλαχτὸ ἀπ’ ἀρρώστια, φυλαχτὸ ἀπὸ χάρο,
μόνο λίγο χῶμα, χῶμα ἐλληνικό.

“Η δική σου χάρη θὰ μὲ δυναμιώνη,
κι ὅπου κι ἄν γυρίσω κι ὅπου κι ἄν σταθῶ
σὺ θενὰ μοῦ δίνης μιὰ λαγτάρα μόνη,
πότε στὴν Ἐλλάδα πίσθη μὲ ναρθῆ.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κι ἄν τὸ ριζικό μου — ἔρημο καὶ μαῦρο —
μούγραψε νὰ φύγω καὶ νὰ μὴ γυρίσω,
τὸ στερνὸ συχώριο εἰς ἐσένα θάβρω,
τὸ στερνὸ φιλί μου θενὰ σοῦ χαρίσω.

Κι ἔτσι κι ἄν σὲ ξένα χώματα πεθάνω,
καὶ τὸ ξένο μνῆμα θάναι πιὸ γλυκὸ
σὰ θαφτῆς μαζί μου, στὴν καρδιά μου ἀπάνω,
χῶμα ἀγαπημένο, χῶμα ἑλληνικό.

3. Τὸ μνῆμα τῆς μάνας.

Εἶχαν θερίσει πιὰ καὶ οἱ χωρικοὶ ἀφηναν ἐλεύθερα στὴν
ἔξοχὴ τὰ ζῶα τους νὰ βόσκουν νυχτα μέρα, βόδια καὶ ἄλο-
γα καὶ μουλάρια μαζί.

«Ἐμεῖς νὰ μήν ἀφήσωμε ἔξω τὴ γαῖδουρίτσα μας» εἶπε
ἡ Σμαράγδα στὸν ἄντρα της τὸ χαλκιά, τὸ Ζαφείρη τὸν
Τσιρίμπαση.

— «Ολος ὁ κόσμος τ' ἀφήνει ἔξω· γιατὶ ἐμεῖς ὅχι;»
— «Οι ἄλλοι, ἀν πάθουν τίποτα, ἔχουν ν' ἀγοράσουν
κι ἄλλα. Ἐμεῖς; Πέρσι θυμᾶσαι ποὺ μᾶς φόρησε τὸ μου-
λάρι, χρεωθήκαμε γιὰ νὰ πάρωμε τὴ γαῖδουρίτσα. "Ἐχει
καὶ τὸ πουλαράκι της καὶ δὲν κάνει νὰ μελνῃ ἔξω. Ποιός ξέ-
ρει, ἀν κανένας λύκος δὲν τὴ βρῇ ἀδύνατη καὶ μᾶς τὴ φάη".

— «Λύκος!... ποῦ βρέθηκε λύκος;»

— «Ναι· στοῦ Λάλα ἔκοψε κάμποσα πρόβατα κι ἐπνιξε
μιὰ φοράδα.»

— «Ἐ, τόσο μακριὰ μπορεῖ· μὰ στὸ χωριό μας χρόνια
τώρα ποὺ δὲ φάνηκε.»

Ποῦ ψηφιστούμεθα τὸ ιωπτούμεθα Εκπαιδευτικός Πολιτικής μπορεῖ νὰ

Βραδιάση στή Ρούμελη και περνώντας τό γεφύρι του Ισθμοῦ νὰ ξημερωθῇ στὰ βουνά του Μοριᾶ.

Αλλίγιει τὸ χωριδ ποὺ ὀνόμασε ἡ Συαράγδα, τὸ ρήμα-ξαν δυὸ λύκοι. Εἶχαν βγῆ συντροφιὰ νὰ κυνηγήσουν. Κρύβονταν τὴν ἡμέρα στὸ δάσος ἢ σὲ καμιὰ ἀπόμερη σπηλιά, και τὴ νύχτα ρίχνονταν στὰ κοπάδια. "Ωσπου νὰ ποῦν: «λύκος τριγυρνάει στὶς στάνες μας», οὔτε λύκος φαινόταν οὔτε τ' ἀχνάρια του.

Σ' ἔνα βουνὸ οἱ δυὸ λύκοι τὴν ὥρα ποὺ σκοτείνιαζε ἀπάντησαν μιὰ ἀλεπού. Ἡταν βιαστική, μὰ κοντοστάθηκε και τοὺς κοίταξε. Τὴν κοίταξαν κι ἐκεῖνοι φιλικά, σὰ νὰ τῆς ἔλεγαν πὼς εἰναι ξένοι και δὲν ξέρουν ποῦ ἔχει καλὸ κυνήγι. Ἡ ἀλεπού ὠσμίστηκε τριγύρω και σταμάτησε κάπου τὸ κεφάλι τῆς σὰ νὰ τοὺς ἔδειχνε κάτι σπουδαῖο. "Επειτα τοὺς ἔρριξε μιὰ μακριὰ κι ἔγινε ἄφαντη. Οἱ λύκοι κατάλαβαν τὶ ἥθελε νὰ τοὺς πῆ:

"Πιὸ εὔκολα θὰ κυνηγήσετε στοῦ Τάση τὴ στάνη. Σκυλιὰ δὲν ἔχει, κι ὡ τσοπάνης ἀγαπᾶ τὸν ὑπνο. Εἶχε κάμποσες κότες και τὶς πῆρα ὅλες τὴ μιὰ μὲ τὴ ἄλλη".

Οἱ δυὸ λύκοι προχώρησαν. Πηγαιναν σκυλιμένοι στὴ γῆ και μὲ τὰ ποδάρια τους ἀνοιχτά, σὰ νὰ πηδοῦσαν κι ὅχι νὰ περπατοῦσαν. Τὰ ρουθούνια τους ἦταν ὑγρὰ και μύριζαν τὸ χῶμα και τὸν ἀέρα ἀπὸ μακριά. Τ' αὐτιά τους ἀκουαν και τὸν παραμικρὸ ἥχο· ἡ μακριὰ και φουντωτὴ ούρᾳ τους ἦταν μισοσηκωμένη, γιὰ νὰ μὴν κάνῃ θόρυβο στὰ κλαριὰ και στὰ χορτάρια. "Οπως ἦταν σταχτόμαυρη, μακριὰ και πυκνὴ ἡ τρίχα τους, καθένας θὰ τοὺς ἔπικιρνε γιὰ τσοπανόσκυλα. "Εφτασαν ἔτοι σ' ἔνα ψήλωμα και στάθηκαν νὰ ιδοῦν πρὶν νὰ βγοῦντε στ' ἀνοιχτά. 'Από

κεῖ, πότε κοίταζεν γύρω, πότε κοίταζε δένας τὸν ἄλλον, σα νὰ κρυφομιλοῦσαν.

·ΠΙ άστρορεγγιὰ φώτιζε τὴ στάνη σὰν ημέρα. ·Ο οὐρανὸς ἦταν ράθια γαλανός. ·Ο γαλαξίας τὸν ἔχωριζε τὸν οὐρανὸ στὴ μέση σὰν ἀπέραντο ἀσημιστρωτὸ ποτάμι.

Μέσα στὸ μαντρὶ τὰ πρόβατα πλαγιασμένα καταγῆς, τὸ ἔνα κοντὰ στὸ ἄλλο, φαίνονταν σὲ μεγάλη φλοκάτα ἀπλωμένη στὴν ἀστρορεγγιὰ. ·ΠΙ πόρτα τοῦ μαντριοῦ ἦταν κλειστή, δεξιὰ κι ἀριστερὰ γυάλιζα, οἱ μεγάλες πέτρες, ποὺ καθονται οἱ τσοπάνηδες τηγανιές αὐγὴ καὶ ἀριμέγουν. ·Απάνω στὰ ξύλα φαίνονταν οἱ ξύλινες καρδάρες ἀνάποδα σὰν καπέλα στραβοβαλμένα. Πηρκέξω σὲ δυδ διχαλωτὰ ξύλα κρεμόταν τὸ μαῦρο λεβέτι ποὺ ἔβριζεν τὸ γάλα. Καὶ βαθιὰ μέσα στὸ μαντρὶ ξεχώριζε ή καλυθούλα τοῦ τσοπάνη μὲ τὴ στρογγυλὴ μικρὴ πορτούλα της, σὰ μεγάλο μάτι ὄρθανοιχτο. Φωνή, μιλιά, τίποτα. Μόνο κάπου κάπου ἔνας κουδουνάρι ξυπνοῦσε τὴ νύχτα μὲ τὴ φωιτισα του: ντίν! ντίν!... ντίν!

Τέλος οἱ δύο λύκοι σηκώθηκαν, ωσμίστηκαν τὸ δρόμο, καὶ πλησίασαν πάλι τὰ κεράλια τους νὰ συνεννοηθοῦν· ἥθελαν νὰ εἰποῦν στὴ γλῶσσα τους, νὰ μήν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια τῆς ἀλεποῦς νὰ ριχτῇ δένας στὸ μαντρὶ, καὶ ἐν τῷ η νὰ εἶναι συλιά νὰ τὰ βίλη μιζέ τους. ·Εἰσι δὲ ἄλλος θὰ κατορθώσῃ ν' ἀπάξῃ ἔνα πρόβατο, θὰ πάρῃ τὴ ρεματιὰ καὶ θὰ βγῆ στὸ Γεροντόβραχο. ·Έκει ν' ἀνταμώσουν νὰ τὸ φάνε. ·Επειτα χάμω κι ἀρχισαν νὰ σέρψη φιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

νωνται κατὰ τὸ μαντρὶ. Τόσο ἀπαλὰ σέρνονταν, ποὺ οὔτε λιθάρι κυλοῦσε, οὔτε ξύλο σάλευε στὸ πέρασμά τους. Μὰ μὲ ὅλη τὴν προρύλαξη ἀκούστηκε κάποιο γρίξιμο στὸ μαντρὶ. Ἐκεῖνος ποὺ προχωροῦσε λίγο ἐμπρὸς γύρισε καὶ κοταξε γιὰ τελευταῖα φορὰ τὸ σύντροφό του. "Ηθελε νὰ τοῦ εἶπῃ: «ψέματα μᾶς εἶπε ἡ ξαδέρρη μας ἡ ἀλεπού...» Οπως εἶπαμε».

Καὶ ἀμέσως τινάχτηκε στὰ λιγνὰ ψηλὰ πόδια του, λύγισε τὸ κορμὶ του, τέντωσε ἵσα ἐμπρὸς τὸ λαιμό του, καὶ τὸ κεράλι του χώθηκε σὰ σφῆνα στὸ σκοτάδι. Τὴν ἴδια στιγμὴ δύο στρογγυλοὶ καὶ μαλλιαροὶ ἵσκοι ὥρμησαν ἀπὸ τὸ μαντρὶ καὶ μὲ φοβερὰ γαβγίσματα ρίχτηκαν ἀπάνω του. Ἐκεῖνος τὸ ἔβαλε στὰ πόδια.

"Ο ἄλλος λύκος πήδησε στὸ μαντρὶ καὶ πρὶν καλὰ νὰ τὸν νιώσουν τὰ πρόβατα, ἄλλου ξέσκισε τὴν κοιλιά, ἄλλου ἔσπασε τὴν ραχοκοκκιά. Ἐκεῖνα πετάχτηκαν ἀπὸ τὸν ὕπνο τρομαγμένα καὶ στριμώχτηκαν τὸ ἔνα χοντὰ στὸ ἄλλο. Στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ μαντροῦ ὅσα μπόρεσαν πήδησαν τὸ φράχτη καὶ σκόρπισαν στὸ σκοτάδι. Τὰ περισσότερα στάθηκαν ἐκεῖ τρέμοντας, μὲ τὸ κεράλι κρυμμένο στὰ πόδια τὸ ἔνα τοῦ ἄλλου. Ο λύκος ἀμαχ χόρτασε ἀπὸ αἷμα ἀρπαξε ἔνα πρόβατο στὰ δόντια του, πήδησε τὸ μαντρὶ καὶ πῆρε τὴν ρεματιά.

Στὸ μεταξὺ ξύπνησε ὁ βιοσκός, ἀρπαξε τ' ὅπλο του καὶ ἀρχισε νὰ πυροβολῇ. Πυροβολοῦσε στὸν ἀέρα καὶ φώναξε δύνατά, γιὰ νὰ δώσῃ εἰδῆση καὶ στ' ἄλλα μαντριά. Δὲν ἀργησε ν' ἀκουστοῦν καὶ ἀπὸ κεῖ ἄλλες τουρεκιές, φωνὲς καὶ γαβγίσματα. Τὰ βουνὰ ἀντιλαλοῦσαν γύρω.

Καθὼς ἔτρεχε ὁ λύκος ἔξαρνα εἶδε μαῦρον ἵσκιο νὰ κατρακυλᾷ ἀπὸ τὸ βουνὸ καὶ ἔνιωσε τὸ ζεστὸ χνότο ἐνὸς σκύλου πηφισοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

λου νὰ τοῦ καίη τὴν πλάτη. Χωρὶς νὰ θέλη παράτησε καταγῆς τὸ πρόβατο κι ἔξακολούθησε νὰ τρέχῃ μὲ πιὸ ἀνοιχτὰ πηδήματα. "Οσο ὅμως κι ἀν ἔτρεχε, δὲν ἄργησε νὰ αἰσθανθῇ στὰ πίσω πόδια του ἄγριες δαγκωματιές. Τέλος ἔπειτα ἀπὸ πολλὰ κατώρθωσε νὰ ξεφύγῃ καὶ νὰ φτάσῃ στὸ Γεροντόβραχο. "Εμεινε ἐκεῖ κάμποσες ἡμέρες, ὥσπου νὰ γιάνουν οἱ πληγές του. 'Αναγκάστηκε νὰ τρέφεται μὲ σκουλήκια. Τοῦ κάκου περίμενε τὸ σύντροφό του.

'Επειτα, μόλις ἔγινωσε πώς μποροῦσε νὰ περπατήσῃ, βγῆκε πάλι στὸ κυνήγι. Στὶς ρεματιές ἔκανε ἀκόμη ζέστη· ἄρχισε κι ἀνέβαινε στὰ ψηλά. Κάτι σῷμα λαγουδάκια κι ἑνα κατσικάκι ποὺ ἔμεινε πίσω ἀπὸ τὴ συντροφιά του, τὸν ἔθρεψεν στὸ δρόμο καὶ τὸν ἐδυνάμωσαν. Καθὼς βγῆκε σὲ μιὰ ράχη μύρισε ψορίμι. Τὰ ὅρνια ποὺ εἶδε συναγμένα στὸ ψηλῶμα καὶ τὰ ρουθούνια του τὸν ὠδήγησαν γρήγορα κοντά σ' ἔναν κέδρο. Τὰ ὅρνια πέταξαν σκουζοντας, ὅταν εἶδαν νὰ πλησιάζῃ ὁ λύκος, σὰ νὰ θύμωσαν ποὺ τοὺς χάλασε τὸ φάγι τους. Κοιτάζει καὶ τί βλέπει; Τὸ σύντροφό του ἐλεεινό καὶ ἄθλιο πτῶμα· οὕτε ὁ μισός δὲν εἶχε μείνει.

"Εξαφνα βλέπει ἔνα λαγό. "Ετρεξε νὰ τὸν κυνηγήσῃ. Τὸν ἔπιασε καὶ τὸν ἔσχαγε.

'Απὸ βουνό σε βουνό βρέθηκε μιὰ βραδιὰ στὸ λιβάδι ποὺ ἔβοσκαν τὰ ζῶα τοῦ χωριοῦ. Τὸ λιβάδι ἀνέβαινε σιγά σιγά σ' ἔνα βουνό, σκεπασμένο μ' ἔλατα, μὲ κέδρα καὶ πουρνάρια. Κάπου κάπου φούντωναν καὶ μερικὲς γέρικες βελανιδιές.

'Ο λύκος, καθὼς εἶδε τόσα ζῶα νὰ βόσκουν στὴ μοναξιά, στάθηκε. Τοῦ κεντήθηκε ἡ ὥρεξη νὰ τὰ βάλη μὲ τὰ μεγάλα ζῶα.

"Επεισε χάμω κι ἄρχισε νὰ σέρνεται ἀπάνω στὴν ψηλή

καὶ δροσερὴ χλόη. Σερνόταν ἥσυχα σὰ φίδι, μὰ ὅσο προσεχ-
τικὰ κι ἀν πλησίαζε, τὰ ζῶα τὸν ἔνιωσαν. Τ' ἄλογα χλι-
μέντρησαν ἀνήσυχα καὶ τὰ βόδια μούγκρισαν. Καὶ στὴ στι-
γμὴ ὅλα τ' ἄλογα μαζεύτηκαν σ' ἕνα μέρος, ἔσμιξαν τὰ κε-
φάλια τους, σὰ νὰ ἡταν ὅλα δεμένα σ' ἕνα στῦλο, καὶ μὲ
τὰ κορμιά τους ἐκαμπαν κύκλο. Τὸ ἴδιο ἐκαμπαν καὶ τὰ βόδια.
Συνάχτηκαν, ἔβαλαν στὴ μέση τὰ μοσχάρια καὶ τὶς ἀδύνα-
τες ἀγελάδες, κι ἐκεῖνα στάθηκαν ὀλόγυρα μὲ τὰ κεφάλια
σκυμμένα κάτω καὶ τὰ κέρατα ἔτοιμα. Ο λύκος σύρθηκε
πρῶτα μιὰ δυὸ φορὲς γύρω στ' ἄλογα καὶ δοκίμασε νὰ πη-
δήσῃ στὴ ράχη κανενός. Μὰ τ' ἄλογα ἄρχισαν τέτοιες
κλοτσιές μὲ τὰ πίσω πόδια τους, ποὺ γιὰ πολλὴν ὥρα δὲν
ἔβλεπες παρὰ ἀτσαλένιες ὀπλὲς μέσα σὲ ούρὲς φουντωμέ-
νες. Ποῦ νὰ τολμήσῃ νὰ πλησιάσῃ δ λύκος! Σύρθηκε
ἔπειτα γύρω στὰ βόδια καὶ δοκίμασε μ' ἕνα πήδημα ν' ἀνοι-
ξῃ τὸ λαιμὸ κανενός. Μὰ κάθε φορὰ ποὺ δοκίμαζε, ἀντὶ τὸ
λαιμὸ ἔβρισκε ἐμπρός του κάτι κέρατα μυτερὰ καὶ δυνατά,
ἔτοιμα νὰ τοῦ σκίσουν τὴν κοιλιά.

Μάκρυνε λοιπὸν ἀπὸ κεῖ γιὰ νὰ συλλογιστῇ καλύτερα τὸ
νὰ κάμη. Ἐξαφνα βλέπει τὴ γαϊδουρίτσα τοῦ Τσιρίμπα-
ση μὲ τὸ πουλαράκι της. Ἡταν ἔχασμένη σὲ κάποιο φή-
λωμα, καὶ τώρα ποὺ ἔνιωσε τὸν κίνδυνο ἔτρεξε τὸν κατή-
φορο γιὰ νὰ χωθῇ ἀνάμεσα στ' ἄλογα. Ο λύκος ἔτρεξε νὰ
τῆς κόψῃ τὸ δρόμο.

Ἐνα σκυλάκι βρέθηκε συμμαζεμένο σὲ μιὰ κουφάλα
πουρναριοῦ κι ἔτρεμε ἀπὸ τὸ φόβο του. Μὰ ὅταν εἶδε τὸ
λύκο νὰ χυθῇ ἀπάνω στὴ γαϊδουρίτσα, βγῆκε κι ἔτρεξε
γιὰ τὸ χωριό.

Ο λύκος ἄρχισε νὰ φέρνῃ γύρους τὴ γαϊδουρίτσα, δλο
καὶ στενώτερους γύρους, καὶ νὰ τῆς δείχνῃ τὰ δόντια του.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΝΑ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

8

Ἐκείνη στάθηκε ἀπελπισμένη. Ἔτρεμε ὀλόκληρη ἀδύνατο
νὰ φτάσῃ στ' ἄλογα. Ὁ λύκος ἔβαλε σημάδι τὸ πουλαράκι
καὶ χύθηκε ἀπάνω του. Μὰ τώρα ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς μάνας.
Ἡ γαιδουρίτσα πῆρε θάρρος καὶ μπήκε ἀνάμεσα στὸ λύκο
καὶ τὸ παιδί της. Μὲ τὰ πίσω πόδια της ἀρχίσε νὰ κλο-
τσᾶ, καὶ μὲ τὸ στῆθος της νὰ σπρώχνη τὸ πουλαράκι της
στὴν κουφάλα ἐνὸς ἔλατου. Μὰ ἐκεῖνο δὲν τὴ βοηθοῦσε
καθόλου ἔτρεμε κι ἔστεκε ἀκίνητο. Πολλὲς φορὲς τέντωνα
τὸ κεφάλι του, περίεργο νὰ ιδῇ τι γίνεται πίσω ἀπὸ τὴ
μάνα του. Τέλος ἡ γαιδουρίτσα κατάφερε νὰ βάλη μέσα τὸ
πουλαράκι, ἔκλεισε μὲ τὸ στῆθος της τὴν κουφάλα, καὶ
μὲ τὰ πίσω πόδια της ἔδινε κλοτσιές ἀδιάκοπα.

Ὁ λύκος ἄφρισε ἀπὸ τὴ λύσσα του. Πολλὲς φορὲς κα-
τώρθωσε νὰ μπήξῃ τὰ δόντια του στ' ἀφύλαχτα πλευρὰ τῆς
γαιδουρίτσας. Μὰ στὸ τέλος ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὶς κλα-
τοιές της. Τὰ αἷματα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ πλευρὰ τῆς γαιδουρί-
τσας μὰ δὲν ἔτρεχαν λιγότερα ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ λύκου. Ἡ
ἄμοιρη μάνα προστάτευε καὶ μὲ τὸ αἷμα της τὸ παιδί της.

Ἐξαρνα ἀκούστηκαν μακριὰ βραχνὰ γαβγίσματα· ἦταν
ὁ Ἀράπης τοῦ γύφτου, ἔνα κατάμαυρο μεγάλο μαντρόσκυ-
λο. Τὸ σκυλάκι ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ λιβάδι, ἦρθε λαχανια-
σμένο στὸ σπίτι τοῦ Τσιρίμπαση καὶ μὲ τὰ νοήματα ἔδω-
σε νὰ καταλάβῃ πώς ἡ γαιδουρίτσα τους κινδύνευε.

Ο Τσιρίμπασης κοιμόταν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Ο Ἀράπης
τὸν τράβηξε ἀπὸ τὰ ροῦχα, τὸν ξύπνησε καὶ τοῦ ἔδειξε πώς
ἔπρεπε νὰ πάρη τὸ τουφέκι του καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ.
Τὸν τράβηξε ἄλλη μιὰ φορὰ κι ἔτρεξε ἐμπρός μαζὶ μὲ τὸ
σκυλάκι.

Απὸ τὰ γαβγίσματα τοῦ Ἀράπη ξύπνησε κι ἡ Σμα-
ράγδη.

«Πάει ή γαϊδουρίτσα μου!» είπε.

Ο λύκος στὸ μεταξὺ εἶχε καιρὸν νὰ φύγη. Κατάλαβε πῶς καθὼς ἡταν κουρασμένος δύσκολα θὰ γλίτωνε ἀπὸ τὰ δόντια τοῦ Ἀράπη. Πῆρε λοιπὸν τὸν κατήρορο. Μὰ κι ὁ σκύλος τὸν πῆρε ἀπὸ κοντὰ καὶ τὸν ἔρριξε στὸ δρόμο τοῦ χωριοῦ. Σὲ μιὰ στροφὴ τὸν ἀντίκρισε δὲ Τσιρίμπασης καὶ μὲ μιὰς τουφεκιὰ τὸν ξάπλωσε κάτω. Ὁ Ἀράπης ἔτρεξε, τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὸ λαιμό, τὸν ἐσήκωσε ψηλά, τὸν τίναξε, κι ἀφοῦ βεβχιώθηκε πῶς ἡταν νεκρὸς τὸν πῆρε κι ἔτρεξε μὲ χαρὰ στὸν ἀφέντη του.

Στὸ μεταξὺ ξημέρωσε. Ἀπὸ τὰ γαβγίσματα τῶν σκύλων καὶ τὶς φωνὲς τῶν τσοπάνηδῶν οἱ χωρικοὶ ἔμαθαν πῶς φάνηκε λύκος κι ἔτρεξαν στὰ χωράρια νὰ ίδουν τὰ ζῶα τους.

Σὲ λίγο μαζεύτηκαν γύρω ἀπὸ τὸ Ἐλατο. Ἡ γαϊδουρίτσα ζοῦσε ἀκόμη, μὰ τὸ αἷμα ἔτρεχε ἀπὸ τὶς πληγές. Ἀγκομα-χοῦσε τόσο θλιβερά, ποὺ ράγιζε τοῦ καθενὸς τὴν καρδιὰ. Μόλις εἶδε τὸν Ἀράπη νὰ σέρνη τὸ λύκο, χάιδεψε μὲ τὸ κεφάλι της τὸ πουλχράκι, ἔρριξε μιὰ ματιὰ εύχαριστημένη στὸ σκύλο καὶ ξεψύχησε. Τὸ πουλχράκι δὲν εἶχε πάθει τίποτα, μὰ δύσκολα κατώρθωσαν νὰ τὸ βγάλουν ἀπὸκε. Τόσο ἡταν τρομαγμένο.

Κάποιος εἶπε μὲ συγκίνηση: «Τέτοια μάνα δὲν πρέπει νὰ τὴ φᾶνε τὰ κοράκια κι οἱ ἀλεποῦδες. Λέω νὰ τὴ θάψωμε».

Ολοι τὸ δέχτηκαν, ἔσκαψαν ἔνα λάκκο καὶ τὴν ἔθαψαν ἔκει. Ἀπὸ τότε τὸ μέρος ἔκεινο ἔμεινε νὰ λέγεται «τὸ μνῆμα τῆς μάνας».

**4. Στὴν Κατερίνεώ μου, ποὺ εἶγας
στὴν κυρά Σμαράγδα.**

Ιδφορὲς τὴν ἐβδομάδα περνᾶ ἀπὸ τὸ χωρὶὸ δ ἀγροτικὸς
ἱρόμος. Οἱ χωρικοὶ γνωρίζουν τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔρθη
καὶ μάζεύονται στὴ μικρὴ πλατεῖα, ἔξω ἀπὸ τὸ μοναδικὸ
μαγαζάκι.

«Ἐχω γράμμα;»

— «Τὴν ἄλλη φορὰ θὰ ἔχης.»

— «Ἐγὼ ἔχω;»

— «Ἐχεις, καὶ συστημένο μάλιστα. Λίρες θὰ ἔχῃ μέσα.»

Ἐτσι σκορπᾶ σὲ ὅλους χαμόγελα, τοὺς δίνει τὴ χαρά,
ἴδεποτε καὶ τὴ λύπη, καὶ παρηγορεῖ τοὺς περισσότερους μὲ
τὴν ἐλπίδα. Καὶ τὰ χαμόγελα τοῦ ταχυδρόμου ἔχουν τὸ
εκοπό τους, γιατὶ ἀπ' ὅλους περιμένει φιλοδώρημα.

Μιὰ μέρα, τὴν ὥρα ποὺ μάζευε τὰ γράμματα, τὰ δέ-
ματα καὶ τὰ φιλοδωρήματα γιὰ νὰ φύγη, παρουσιάστηκε
μιὰ γριούλα. Σκυρτὴ ἀκουμποῦσε στὸ ροζιάρικο ραβδάκι
της. Τοῦ ἔδωσε ἔνα δέμα κι ἔνα εἰκοσαράκι.

Τὸ κοίταξε ὁ ταχυδρόμος καὶ τῆς εἶπε ἀπότομα:

«Νὰ δεθῇ τὸ δέμα κανονικὰ καὶ νὰ γράψης τὸν τόπο ποὺ
θὰ πάη. Μὲ τὸ εἰκοσαράκι δὲν πάει. Χρειάζεται μισή
δραχμή.»

— «Τί; πῶς;» ἔκαμε ἡ γριούλα. Καὶ πλησίασε ν' ἀ-
κούσῃ καλύτερα.

— «Νὰ δεθῇ τὸ δέμα κανονικά. Νὰ γράψης τὸν τόπο ποὺ
θὰ πάη καὶ μὲ τὸ εἰκοσαράκι δὲν πάει. Χρειάζεται μισή
δραχμή!» ξανάειπε ὁ ταχυδρόμος δυνατώτερα.

Ἐκείνη δὲν κατάλαβε τίποτα. «Ηταν λίγο κουφή. Μὰ-

καὶ ν' ἀκουε, δὲ θὰ καταλάβαινε. Ἡταν φερμένη ἀπὸ τὸ βουνό, ἀπὸ τὶς τσοπάνικες καλύβες.

«Τί νὰ κάμω, παιδάκι μου;» ρώτησε πάλι. «δὲν κατάλαβα ἡ κακομοίρα».

— «Δὲν ἔχω καιρό· βιάζομαι» εἶπε πιὸ ἀπότομα ὁ ἀγροτικὸς ταχυδρόμος. «Ρώτησε νὰ μάθης».

— «Τί λέει, παιδάκι μου;» ρώτησε κάποιον ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς ποὺ ἔστεκαν γύρω στὸν ταχυδρόμο, καὶ τοῦ ἔδειξε τὸ δέμα. Αὐτὸς τὸ κοίταξε κι ἔβαλε τὰ γέλια.

— «Γιὰ ιδέες» εἶπε στὸ διπλανό του. «Γράφει: «Στὴν Κατερινιώ μου, ποὺ εἶναι στὴν κυρὰ Σμαράγδα». Θαρρεῖ πῶς ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει τὴν Κατερινιώ της καὶ τὸν τόπο ποὺ κατοικεῖ ἡ κυρὰ Σμαράγδα. Χὰ χὰ χά».

“Ολοι γέλασαν.

«Δὲν πάει τὸ δέμα, γερόντισσα» εἶπε καὶ τὸ ἔβαλε στὰ χέρια τῆς γριᾶς.

— «Νὰ πάη, παιδί μου! νὰ πάη!» ἐπιμένει ἡ γριά. «Ἐχω μέσα μιὰ φανέλα κι ἔνα ζευγάρι κάλτσες, ποὺ τὶς ἔπλεξε ἡ ἐγγονή μου, ἡ Ἀργυρώ, ζωὴ νάχη. Τὰ στέλνω στὴν Κατερινιώ μου, ποὺ εἶναι στὴν κυρὰ Σμαράγδα...»

Τώρα γέλασαν ὅλοι περισσότερο. “Εξαφνα παραμερίζει μερικούς ἔνα παιδί μὲ πηλίκιο μαθητικό, ποὺ ἔχει γιὰ κορόνα χρυσὴ κουκουβάγια, παίρνει παράμερα τὴ γριούλα καὶ τὴ ρωτᾶ. Σὲ λίγο ἀφήνει τὴ γριούλα, παίρνει τὸ δέμα καὶ μπαίνει στὸ μαγαζάκι.

Βγῆκε ἔπειτα, πῆρε τὸ εἰκοσαράκι ἀπὸ τὴ γριούλα, πρόσθεσε καὶ αὐτὸ τριάντα λεπτὰ κι ἔδωσε τὸ δέμα στὸν ἀγροτικὸ ταχυδρός· ο. Γυρίζει υστερα στὴ γριούλα καὶ τῆς λέει:

«Μεῖνε ήσυχη, κυρούλα. Τὸ δέμα θὰ πάη στὴν Κατερινώ σου χωρὶς ἄλλο».

Τὰ γέλια εἶχαν πάψει.

«Μπράβο του» εἶπαν μερικοὶ γέροι καὶ κούνησαν τὸ κεφάλι. Τὸ παιδί ἔδωσε τὸ χέρι στὴ γριὰ κι ἔγινε ἄφαντο.

«Χιλιόχρονο, παιδάκι μου. Νὰ σὲ χαρῆ ἡ μανούλα σου» εύχήθηκε ἡ γριούλα. Καὶ πῆρε τὸν ἀνήφορο νὰ γυρίσῃ στὸ καλυβάκι της, ἀπάνω στὸ βουνό, στὶς τσοπάνικες καλύβες...

3. Ο κότσυφας.

Κάνει κρύο, κάνει τσίφι
γιὰ τὸ δόλιο τὸ κοτσύφι!...

‘Αλήθεια κάνει κρύο δυνατό, κι ὁ κότσυφας δὲν ξέρει ποῦ νὰ πάη νὰ φυλαχτῇ. Νὰ πάη πέρα μὲ τὰ χελιδόνια καὶ τ’ ἄλλα ταξιδιάρικα πουλιά, δὲν τὸ θέλει. Τὸ ξέρει πώς ἔκει καὶ ζέστη θὰ βρῆ καὶ ἄρθοντα ἔντομα γιὰ νὰ φάη. Μὰ τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε δὲν τὸν ἀλλάζει. «Κάλλιο νὰ πεθάνω παρὰ νὰ ξενιτευτῶ» λέει μὲ πεῖσμα.

Καὶ χτυπᾶ δυνατὰ τὰ φτερὰ καὶ κρύνεται πίσω ἀπὸ τὸν κισσό ποὺ σκαλώνει πυκνός στοὺς τοίχους ἐνὸς ἑρημοκλησιοῦ. Ἐκεῖ οὔτε ἀνεμος οὔτε χιόνι μπορεῖ νὰ τὸν φτάσῃ. Τὰ φύλλα τοῦ κισσοῦ εἶναι σκληρὰ σὰν πετσί, καὶ οἱ πέντε γλῶσσες τοῦ ἐνὸς φύλλου μπαίνουν στ’ ἀνοίγματα τοῦ ἄλλου καὶ σφαλίζουν τόσο καλά, σὰ νὰ κάνουν ἔνα καταπράσινο σκέπασμα ἀπάνω στὸν τοίχο. “Αν πῆς γιὰ φαγί, ἀς εἶναι καλὰ οἱ μικρὲς ρῶγες του, ποὺ μοιάζουν μὲ χοντρὰ σκάγια. Βέβαια δὲν εἶναι γλυκιές σὰν τὶς ρῶγες του σταφυλιοῦ, οὔτε ξινόγλυκες σὰν τὰ βατόμουρα. Μὰ ωριμάζουν στὴν ὥρα ποὺ λείπουν ἐκεῖνα, καὶ εἶναι πολὺ καλές καὶ θρεπτικές.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Επειτα, λέει δικότουφας, δὲν είναι λίγο νὰ κάνης έτσι
καὶ τὴ φωλιά σου καὶ νὰ βρίσκης ἔτοιμο τὸ φαγί σου».

Κάνει κρύο, κάνει τσίφι
γιὰ τὸ δόλιο τὸ κοτσύφι.

•Αλήθεια κάνει κρύο κι δικότουφας δὲν ξέρει ποῦ νὰ
πάνη νὰ φυλαχτῇ. Καλός είναι ὁ κισσός, τὰ φύλλα του είναι
σκληρὰ σὰν πετσί κι δικάπος του νόστιμος καὶ θρεπτικός.
Μὰ τὸ κρύο κατάντησε ἀνυπόφορο! •Αλήθεια τὰ φύλλα
του κισσοῦ γυρίζουν κατὰ τὸν ἥλιο νὰ πάρουν φῶς καὶ ζε-
στασιά. •Αμα ζεσταθοῦν ἐκεῖνα θὰ δανείσουν καὶ στὸν κό-
τουφα λίγη ζέστη. •Οχι μόνο τὸν κότουφα μὰ καὶ τὸν
τοῖχο θὰ πυρώσουν, καὶ τότε;...

«Τότε θὰ είμαι σὰν ἄρχοντας κοντὰ στὴ θερμάστρα του»
συλλογίζεται τὸ πουλί.

Μὰ ποῦ είναι ὁ ἥλιος; Μέρες τώρα χιονίζει ἀδιάκοπα
καὶ διβοριάς σφυρίζει θυμωμένος. •Η παγωνιὰ ὅχε μόνο
φτάνει στὸν τοῖχο, μὰ περνᾶ τοὺς τοίχους καὶ μπαίνει
μέσα στὰ σπίτια. •Αδύνατο νὰ κρατηθῇ δικότουφας ἐκεῖ.

•Πρέπει νὰ κατέβω στὶς ρεματιές» λέει. «Ἐκεῖ, καὶ νὰ
πέση τὸ χιόνι, σὲ λίγες ὥρες θὰ λιώσῃ. Τὰ χαμόκλαδα
θὰ είναι ντυμένα καὶ μπορῶ νὰ φυλαχτῶ».

Τὸ εἶπε καὶ τὸ ἔκαμε. Πέταξε ἀπὸ τὸν κισσόδ καὶ κατέ-
βηκε στὴ ρεματιά. Μὰ καὶ τὸ πέταγμά του είναι βαρύ. Τὰ
φτερά του, ποὺ λάμπουν σὰ μαύρο μεταξωτό, δὲν είναι ἀνά-
λογα μὲ τὸ σῶμα του. Δὲν μποροῦν νὰ τὸν κρατήσουν πολλὴ
φρα ψηλά, κι ὁ κακόμοιρος δικότουφας κάθεται σὲ δέντρο,
σὲ πέτρα ἡ καὶ σὲ χαμόκλαδο, νὰ ξεκουραστῇ. Μέσα στὸ ἀ-
σπρο χιόνι ποὺ τὸν τριγυρίζει, φαίνεται ἡ μαύρη του κορμο-
στασιά. •Όλα του είναι μαύρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μύτη του, ποὺ

είναι κιτρινοχόκκινη σὰν παλιό κεχριμπάρι. Τὰ πόδια τοῦ λάμπουν σὰν κλωνιὰ ἀπὸ κοράλλι. Κι ἡ σπαθωτὴ οὐρά του ἀνοίγει σὰ μαύρη ὀλομέταξη βεντάγια.

“Ετοι πότε πετώντας καὶ πότε ήσυχάζοντας σὲ δέντρο, σὲ πέτρα ἡ χαμόκλαδο ἔφτασε δ κότσυφας στὶς χαμηλές ρεματιές.

Κάνει κρύο κάνει τσίφι,
γιὰ τὸ δόλιο τὸ κοτσύφι!

«Τώρα!» κάνει δ κότσυφας, τεντώνοντας τὸ ἔνα ποδάρικι του. «Οὔτε κρύο οὕτε τσίφι ἔχει ἐδῶ κάτω. Ζεστάθηκα γιὰ καλά».

Στάθηκε ἀπάνω σ' ἔνα χαμόκλαδο καὶ κοίταξε γύρω του τὴν κοιλάδα.

«Σωστὸς παράδεισος!» εἶπε μὲ χαρά.

‘Αλήθεια, σωστὸς παράδεισος. Τὸ χιόνι εἶχε λιώσει καὶ πολλὰ ρυάκια κελάρυζαν ἐδῶ κι ἐκεῖ, σὰ νὰ τραγουδοῦσαν τὴν ὅμορφη ζωή. Κελάρυζαν καὶ κυλοῦσαν τὰ νερά τους στὴ ρεματιά, κι ἐκείνη ἀνοίγε τὴν ἀγκαλιά της καὶ τὰ κατέβαζε κάτω στοὺς κάμπους μὲ δυνατὴ βοή. ‘Οπου ἦταν λάκκωμα τὸ χιόνι σπιθοβολοῦσε ἀκόμη κόκκινες, κίτρινες, γαλάζιες, χρυσορόδινες ππίθες, κι ἀπὸ μέσα του πετιόταν ἡ νεογέννητη χλόη. Κοντὰ στὴ ρεματιά φύτρωναν δάφνες καὶ μυρτιές μὲ τὶς μαῦρες στρογγυλές ρῶγες τους, καὶ στὶς πλαγιές ψήλωναν λυγερὲς ἀγριελιές καὶ ἥμερες ἐλιές, μὲ τὸ γαλαζόμαυρο καρπό τους. ‘Ο κότσυφας πεινοῦσε καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ πρωτοφάη.

‘Καλὰ τὸ λένε, ὅποιος ἔχει πολλὰ δὲν ἔχει τίποτα!» εἶπε κοιτάζοντας δεξιὰ καὶ ἀριστερά. «Νὰ ἐγὼ τώρα πού πεινῶ καὶ δὲν ξερω τί νὰ πρωτοφάω. Καλὸς ὁ καρπὸς τῆς Ψηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικῆς

δάφνης, μὰ καὶ τῆς μυρτιᾶς εἶναι καλύτερος^ο μοσκοβολάει! Καὶ τῆς ἀγριελιᾶς οἱ ἐλιές εἶναι γλυκιές, μὰ καὶ τῆς ἡμερῆς γλυκύτερες καὶ πιὸ θρεπτικές. Τί νὰ κάμω;»

Ἐκεῖ ποὺ συλλογιζόταν ἔτσι δὲ κότσυφας, βλέπει λίγο μακριά του ἔνα χαμόκλαδο ποὺ τοῦ ἄλλαξε δλωσδιόλου τὴ σκέψη. Εἶχε τὰ κλαδιά του ὅρθα καὶ κόκκινα, καὶ τὰ φύλλα του μακρουλά, στενὰ καὶ καταπράσινα. Ἀπάνω του καθόταν τὸ χιόνι κι ἔδειχνε πιὸ λαμπρὰ τὰ φύλλα του καὶ τὰ κλαδιά του. Μὰ μέσα ἀπὸ τὸ χιόνι ἔβγαιναν κάτε βαθυκόκκινα στρογγυλὰ κουμπιά, ποὺ ἔλαμπαν σὰ μεγάλα ρουμπίνια δεμένα στὸ ἀσήμι.

«Α, τὰ κούμαρα!...» φώναξε δὲ κότσυφας. «Τώρα ξέρω καὶ παραξέρω τί νὰ πρωτοφάω.»

Δὲν πρόφτασε ν' ἀγγίξῃ τὸ πρῶτο κούμαρο καὶ στάθηκε ἀνήσυχος. Κάποιον κίνδυνο ἔνιωσε γύρω του. Γύρισε δῶθε κεῖθε τὸ κεφάλι του, καὶ μεμιᾶς πέταξε χτυπώντας δυνατὰ τὰ φτερά του.

Μπάμ! ἀκούστηκε τὴν ἴδια ὥρα μιὰ τουφεκιά.

Μπάμ, μπάμ! δεύτερη, τρίτη τουφεκιά.

Οἱ κυνηγοὶ τὴν ἔζωσαν τὴν κοιλάδα. Τὰ σκυλιὰ ἔτρεχαν γαβγίζοντας καὶ γύριζαν τοὺς θάμνους καὶ τὰ βάτα. Μὰ δὲ κότσυφας δύσκολα χτυπιέται ἀπὸ τοὺς κυνηγούς^ο ἀδύνατο νὰ πιαστῇ ζωντανὸς ἀπὸ σκυλί. Ξέρει νὰ στριφογυρίζῃ ἀνάμεσα στὰ κλαδιὰ τόσο γοργά, ποὺ νὰ θαμπώνη τοῦ κυνηγοῦ τὸ μάτι. Ξέρει νὰ κρύβεται ἔτσι μέσα στὰ χαμόκλαδα, ποὺ ἀδύνατο νὰ τὸν βρῇ λαγωνικό. Ἐτσι γλίτωσε. Καὶ δταν κατάλαβε πώς οἱ ἔχθροί του ἔψυγχαν, γύρισε στὶς κουμπιὲς^ο καὶ ρίχτηκε μὲ ὅρεξη στὰ κούμαρα. Ἐφαγε, ἔφαγε, ὅσο ποὺ χιρτασε.

Κάνει κρύο κάνει τσίφι
γιατί τὸ δόλιο τὸ κοτσύφι.

Τώρα δημως πάει τὸ κρύο. Ἡρθε ἡ ἄνοιξη καὶ διότουρχες θιάλεξε τὸ ταΐρι του. Τὸ Μάρτη πέταξε μὲ τὴ συντρόφισσά του ἀπὸ τὴν κοιλάδα καὶ χώθηκε στὸ δάσος. Τώρα τὸ δάσος ἄρχισε πάλι νὰ φουντώνῃ καὶ νὰ δυορράξινῃ. Βιάζεται τὸ ζευγάρι νὰ χτίσῃ τὴ φωλιά του καὶ νὰ κάμη τὰ παιδιά του. Βρῆκε κάτι δημορρχα χαμόκλαδα στὴν ρίζα ἐνὸς βράχου κι ἔκει μέσα κάθισε. Συνάζει ρίζες λεπτὲς καὶ ξερὰ χορταράκια, χτίζει ἔκει τὴ φωλιά του κι ἀπὸ μέσα τὴν ἀλείφει μὲ λάσπη. Η κυρὰ κοτσυζίνα κάθεται καὶ γεννᾷ πέντε ἔξι αύγα γαλαζοπράσινα μὲ κόκκινες βουλίτσες. Ἐκεῖ τὰ κλωστᾶ, καὶ διότουρχας στὴν κορρή τοῦ βράχου κάθεται καὶ φυλάγει, νὰ μὴν τύχῃ κανένας κίνδυνος. Φυλάγει καὶ δὲν παύει νὰ κελαηδῇ τὴν εύτυχία του. Τὸ κελαηδημά του μοιάζει μὲ σρύριγμα καὶ ἀντηχεῖ σὲ ὅλο τὸ δάσος. Ἀπὸ τὸν κότουρχα καὶ τ' ἀηδόνια κανεναὶ ἄλλο πουλὶ δὲν κελαηδεῖ στὴν πατρίδα μας τόσο μελωδικά. Νομίζει κανεὶς πώς ἀκούει φλάουτο. Καὶ τὸ νιώθει διότουρχας πώς εἶναι καλὸς τραγουδιστής, γιατὶ ὅταν τραγουδῇ ἀνεβαίνει ἡ σὲ ψηλὸ δράχο ἢ στὴν κορυφὴ δέντρου.

Ο κότουρχας ἀγαπᾷ τὶς δροσιὲς ὅπως καὶ τ' ἀηδόνι. Οταν βγοῦν τὰ πουλάκια ἀπὸ τ' αύγο, εἶναι ὀλόγυμνα. Ἀπὸ τὸ πρωὶ ως τὸ βράδυ πατέρας καὶ μητέρα δὲ βρίσκουν ἡσυχία. Κυνηγοῦν σκουλήκια κι ἄλλα ἔντομα, καὶ τὰ φέρνουν νὰ θρέψουν τὰ παιδιά τους.

Καὶ ὅταν μεγαλώση τὰ παιδιά του διότουρχας δὲ μένει ἡσυχος· βρίσκεται σὲ ἀδιάκοπη κίνηση. Μόνο ἡ μεγάλη ζέστη τοῦ μεσημεριοῦ τὸν κρατεῖ λίγο. Οταν γένιανω ψηφιοποιηθῆκε από το Ινότιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

στὸ χῶμα πηδᾶ μὲ μεγάλα πηδήματα τριγύρω. Ὁταν νιώσῃ κάτι ασυνήθιστο σηκώνει ἀμέσως ἀπάνω τὴν οὐρὰ καὶ κατεβάζει πρός τὰ κάτω τὶς φτεροῦγες. Καὶ ὅταν ἔρθη ὁ χειμῶνας ἀρχίζει πάλι τὴν ἴδια ζωή.

Κάνει κρύο, κάνει εσίφι
γιὰ τὸ δόλιο τὸ κοτσύφι!...

6. Τὸ τέλος ἐνὸς καραβῖου.

Ο γερο-Καλούδης ράβει τὸ πανὶ στὴν πλώρη. Οἱ ναῦτες γύρω του τὸν παρακαλοῦν νὰ τοὺς πῆ μιὰ ιστορία. Ο γερο-Καλούδης μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη τοὺς εἴπε:

«Μιὰ φορὰ κινδυνέψαμε νὰ πνιγοῦμε στὴ Μαύρη θάλασσα. Ἐκεῖ ποὺ νομίζαμε πώς ἄδικα παλεύαμε νὰ σωθοῦμε, βλέπομε μακριὰ ἔνα μικρὸ χαμηλὸ πανάκι. Μεμιᾶς ζωντανέψαμε δλοι. Δένομε ἀμέσως τὴ σημαία κόμπο στὸ κατάρτι φηλὰ κι ἀρχίζομε νὰ φωνάζωμε, νὰ φυσοῦμε τὸν αόχυλα καὶ νὰ κινοῦμε τὶς σκούφιες μας. Τὸ καράβι μακριὰ μόλις φαινόταν, σὰ χελιδονάκι ποὺ σιγοπετᾶ. Σὲ λιγάκι φάνηκε δλόχληρο ἔρχόταν σὰ βόλι ἀπάνω μας. Σὲ λίγο πλησίασε διάβαζα μάλιστα καὶ τ' δνομά του στὶς κουλούρες τὸ ἔλεγχαν «Σωτῆρα».

«Α! ἀ! ἀ!» βάλαμε δλοι χαρούμενες φωνές. Ἀπὸ κείνους δύμας οὔτε κινήθηκε οὔτε φώναξε κανείς. Εἶδα καλὰ τὸν τιμονιέρη στὸ τιμόνι, τὸν καπετάνιο ὄρθο στὴν πρύμη, τὸ ναύκληρο καὶ πέντ' ἔξι ναῦτες. Ολοι ἐστεκαν καὶ μᾶς κοιταζαν, μὰ οὔτε σκοινιὰ ἐτοιμαζαν οὔτε τίποτα. Μόνον δ σκύλος τους, ἔνας σκύλος μαλλιαρός, κατάμυρος, μὰ κεφάλι ὅλοστρόγγυλο σὰν μπόμπα παλιοῦ κανονιοῦ, μᾶς ἐστελνε τὸ ἄγριο του γάβγισμα.

‘Ωστόσο τὸ καράβι ἤρθε μιὰ βόλτα κι ἔπεισε δίπλα μας, δεκαπέντε ὄργιες μακριά. Μὰ βλέπω ἔξαρφα τὸν καπετάνιον νὰ γυρίζῃ στὸν τιμονιέρη. Μιὰ τιμονιὰ ἐκεῖνος, καὶ τὸ καράβι ἀλλάζει δρόμο. Βάζομε τὶς φωνές:

«Αδέρφια, πνιγόμαστε!... Ποῦ μᾶς ἀρήνετε; σῶστε μας!... Αδέρφια, πνιγόμαστε!... βοήθεια!»

‘Ακούστηκε κάποια φωνὴ καὶ σωπάσκουε· ὁ ἔνας ἔκλεισε τὸ στόμα τοῦ ἄλλου μὲ τὴν παλάμη του. Καὶ μέσα στὴν ταραχὴ τῶν κυμάτων καὶ τὸ φύσημα τοῦ ἀνέμου ἀκούστηκε μιὰ φωνή, σὰ νὰ τὴν ἔστελνε ὁ ἴσιος ὁ χάρος.

«Στὴν ἄλλη ζωή!... στὴν ἄλλη ζωή!...»

Δὲν τὸ πίστευαν τ’ αὐτιά μου! Εἶπα πώς δ καπετάνιος ἤθελε νὰ παίξῃ μὲ τὴ θέση μας, κι ἄρχισα νὰ θυμώνω περισσότερο γιὰ τ’ ἀνοστα χωρατὰ παρὰ γιὰ τὴ σκληρή του πράξη. Ο Σωτῆρας ὅμως πάντα μάκραινε. Βάζομε πάλε τὶς ἄγριες φωνές:

«Αδέρφια, πνιγόμαστε! ποῦ μᾶς ἀρήνετε! βοήθεια!... πνιγόμαστε, βοήθεια!»

Κλείσαμε πάλι τὸ στόμα καὶ κρατήσκουε τὴν ἀναπνοή μας. Καὶ ἡ φωνὴ ἀπὸ τὸ καράβι, συντροφικούμενη μὲ τὸ βογγητὸ τῶν κυμάτων καὶ τοῦ ἀνέμου ἀκούστηκε πάλι πιὸ δυνατή:

«Στὴν ἄλλη ζωή!... στὴν ἄλλη ζωή!...»

‘Εμεινε ὅπου βρέθηκε καθένας γιὰ πολλὴ ὥρα.

«Έμπρός, παιδιά, στὶς ἀντλίες, μὴ χάνετε καιρό!» εἶπε δ καπετάνιος μας.

‘Αντλήσαμε καμιὰ ὥρα· ἔπειτα ἔνας ἔνας ἀρήσκαμε τὶς ἀντλίες. Πλάκωσε ώστόσο ἡ νύχτα. Καὶ τί νύχτα; κόλαση πυρσή. Τὸ πῆρε χιονιάς, καὶ τὸ χιόνι ἀρχισε νὰ μᾶς σκεπάζῃ. Νέκρα ἔπεισε στὸ καράβι καὶ νόμιζες τὰς ἦταν παντέ-

ιδούστα κύματα. Μόνο στήν πλώρη ούσα ιαζε τὸ σκυλί, καὶ ἡ ἀντλία στήν πρύμη ἔβγαζε ἄργα καὶ ρυθμικά τὴ θρηνητική της φωνή κάτω ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ καπετάνιου.

«Ναῦτες ποὺ τοὺς διάλεξα!» μουρμούριζε. «ἔνας κι ἔνας! Τέτοιοι δὲ βρίσκονται σ' ὅλη τὴ γῆ!...»

— «Μὰ τί θέλεις νὰ κάμωμε!» τοῦ λέει ἔνας ναύτης.

— «Τί νὰ κάμετε; νὰ παλέψετε!... Σ' ἄρπαξε ἀπὸ τὰ πόδια ὁ χάρος; πιάσε τον ἀπὸ τὸ λαιμό... Θὰ σὲ πάρη;... Νὰ σὲ πάρη παλιχαρίσια.» Οχ! νὰ σταυρώσης τὰ χέρια καὶ νὰ παραδοθῆς!»

— «Μὰ δὲ βλέπεις ποὺ χάσκει τὸ κῦμα νὰ μᾶς καταπιῇ;»

— «"Ωσπου νὰ μὲ καταπιῇ ἐκεῖνο, τὸ ρουφάω ἐγώ!...»

Ο καπετάνιος γύρευε νὰ μᾶς κεντήσῃ τὴ φιλοτιμία, ἀλλὰ ποιὸς μποροῦσε νὰ κινηθῇ; Τὸ χιόνι πλάκωνε μιὰ πήχη στὸ κατάστρωμα. Στὰ σκοινιά, στὰ κατάρτια, στὰ σίδερα, στὰ κουρέλια τῶν πανιῶν ἀπλωνόταν κι ἀσπριζε σὰν κουλουριασμένα φίδια.

«Ετσι ἥμαστε, ὅταν ἀκούσαμε μιὰ φωνή: «"Ε, ἀπὸ τὸ καράβι!... ἔ!"»

Νὰ μὴν ἦταν ἀπὸ τὸ Σωτῆρα; Δόξα νάχη δ Θεός δὲν ἦταν ἀπὸ τὸ καταραμένο καράβι, ἦταν ἀπὸ τὴ γαλαξιδιώτικη γολέτα τοῦ καπετάν Καρέλη, ποὺ μᾶς ἔσωσε. Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ βουλιάζαμε.

Μόλις πατήσαμε ἐκεῖ, μᾶς ἔβγαλαν οἱ ναῦτες τὰ ρούχα ποὺ εἶχαν κολλήσει ἀπάνω μας, μᾶς πότισαν τσάι μὲ τὸ ρούμι καὶ μᾶς ξάπλωσαν στὰ ζεστὰ στρώματα.

Τέλος ἀπὸ τὴν Πόλη κατεβήκαμε στὴ Δῆλο. Ἐεδομήντα κομμάτια καράβια μικρὰ καὶ μεγάλα ἦταν ἐκεῖ, κι ἀκόμη πέντε ἔξι βαπόρια. Ἀπὸ τὰ κατάρτια καὶ τὰ σκοινιὰ νόμισα πώς ἔμπαινα σὲ πυκνοντυμένο δάσος χειμῶνα καιρό.

Δὲν ἀράξαμε ἀκόμη καὶ βλέπω τὸν καπετάνιο μας κατακόκκινο, ξεσκούρωτο, ἀναμαλλιασμένο νὰ τρέχῃ στὴν πλώρη καὶ νὰ καταριέται. Κοιτάζω καλά τὸ καταραμένο καράβι, ὁ Σωτῆρας ἔστεκε δίπλα μας! Εἶδα κι ἐπαθα νὰ ἡσυχάσω τὸν καπετάν Μπισμάνη.

«Ἡ κακία τοῦ ἔμεινε» τοῦ εἰπα[◦] «νὰ ποὺ ὁ Θεός δὲ μᾶς ἀφησε νὰ χαθοῦμε».

Ἄρχισε νὰ νυχτώνη καὶ ὁ καιρός ἔδειχνε κακὰ σημάδια. Ο ἥλιος βασίλεψε μαραμένος πίσω ἀπὸ τὴν Σίφνο. Τὸ ἀκρωτήριο τῆς Τήνου, ὁ Τσικνιάς, σκοτείνιασε. Ασυνήθιστη κίνηση ἀρχισε στὴ Δῆλο, καθὼς σὲ μυρμηγκοφωλιὰ τὰ πρωτοβρόχια. Οἱ ναῦτες τρέχουν ἄλλοι στὰ σκοινιά, ἄλλοι στὶς ἄγκυρες, ἄλλοι στὶς βάρκες, ἄλλοι στὰ κατάρτια! Χέρια, πόδια, νύχια, δόντια ὅλα εἶναι σὲ κίνηση. Πλάκωνε, νομίζεις, ἐπίβουλος ἔχθρός, καὶ καθένας ἐτοιμαζόταν νὰ τὸν αντικρίσῃ ὅπως μποροῦσε καλύτερα.

Καὶ ἀλήθεια σὲ λίγο πλάκωσε ὁ ἔχθρός. Μαῦρος θεοσκότεινος πέταξε ἀπὸ τὸν Τσικνιάς μὲ ἄγριες φωνὲς καὶ φτεροκοπήματα, κι ἔκαμε τὸ λιμανὶ μαλλιὰ κουβάρια. Σίδερα βροντοῦσαν, ξύλα τρίζανε, φωνὲς ἀντηχοῦσαν καὶ γαβγίσματα. Σ' ἔνα μυκονιάτικο καράβι φορτωμένο ξυλεία πετοῦσαν τὰ σανίδια σὰν πούπουλα καὶ σκέπασαν τὴν θάλασσα ως πέρα στὸ νησί! Μιὰ μασύνα σμυρναίκη, φορτωμένη κάρβουνο, ἀδειασε ἐλως διόλου. Απὸ μιὰ σφουγγαράδικη μηχανὴ δὲν ἔμεινε τίποτα. Τὰ βαπόρια σήκωσαν τὶς ἄγκυρές τους καὶ ἀγριοσφυρίζοντας ρίχτηκαν ποιὸ νὰ πρωτοφύγη. Έμεῖς ἤμαστε στὴν ἀκρη, κι εὔκολα, ἀφοῦ ρίξαμε τὴν ἄγκυρα, βγήκαμε πέρα, κάτω ἀπὸ τὶς Μικρὲς Δῆλες.

Ολην τὴν νύχτα βάσταζε ἡ θύελλα. Καὶ ὅταν ἐφεξε[◦] τη

ήμέρα, είδα τό κακό ποὺ ἔγινε. "Αλλα καράβια ἦταν μισο-
σπασμένα, ἄλλα γυμνὰ ἀπὸ ξάρτια, ἔνα ἐδῶ εἶχε τὴ μισῆ.
πρύμη φαγωμένη, ἄλλο ἐκεῖ ἦταν δίχως μπαστούνι καὶ
φλόκους. "Ενα βαπόρι ἔχερνε καὶ κρατοῦσε καρφωμένο στὴν
ἄγκυρά του ἔνα σαμιώτικο τρεχαντήρι. Δὲν ξέρω πῶς πῆγα
στὴ πρύμη καὶ βλέπω τὸν καπετάνιο μας πίσω στὸ τιμόνι
μὲ μάτια δακρυσμένα.

«Τί ἔχεις, καπετάνιε, τί ἔπαθες;» τὸν ρωτῶ.

— «"Ἄχ, παιδί μου" λέει στενάζοντας. «ὁ κακομοίρης
χάθηκε, φτωχὸς ἀνθρωπος».

Γυρίζω κατὰ τὰ Κοκκινάδια καὶ βλέπω τὸ Σωτῆρα
πεταμένον ἔξω στὶς πέτρες, καὶ κοντὰ τοὺς ναῦτες του,
βρεμένους ως τὸ κόκαλο, νὰ τουρτουρίζουν γύρω στὴ φωτιά.
Κι ἀκόμη κοντὰ τὸν καπετάνιο του, ἀναμαλλιασμένο καὶ
ἀγριούματη, νὰ κοιτάζῃ τὰ ναυάγια σὰ νὰ κοίταζε τὰ λεί-
φανα τῶν παιδιῶν του.

«Τὸν κακομοίρη, φτωχὸς ἀνθρωπος! Δὲν ἥθελα νὰ τὸν
δῶ ἔτσι...» ξανάειπε ὁ καπετάνιος μας.

— «'Αλήθεια, λυπήθηκα κι ἔγῳ τὸ καράβι» εἶπε ὁ γερο-
Καλούδης καὶ σώπασε. Κι οἱ ναῦτες ἔμειναν γιὰ πολλὴ
ἄρα χωρὶς νὰ μιλήσουν.

Σ. Η ἄσπρη πεταλούδα.

Κοντεύει νὰ τελειώσῃ ὁ Ἰούλιος. Στὸ λαχανόκηπο με-
γάλωσαν δλα τὰ λαχανικά. Μιὰ ἄσπρη πεταλούδα μὲ-
τὰ τέσσερα λεπτὰ κι ἄσπρα φτερά της, ποὺ ἔχουν μαῦρες
βουλίτσες ἀπάνω, πετᾶ ἀπὸ λάχανο σὲ λάχανο.

Τι ζητεῖ ἐκεῖ ἡ ἄσπρη πεταλούδα; Δέν τρώει λαχανό-
φυλλα. Λίγες ήμέρες πρὶν πετοῦσε στὰ λουλούδια. Κάτω
ἐπὸ τὸ σαγόνι της ἔχει διπλωμένη τὴν προβοσκίδα της σὰν

πλατήριο ρολογιοῦ. Μόλις κάθιζε τὴν ξεδίπλωνε, τὴ βύθιζε στὸ λουλούδι καὶ ρουφοῦσε τὸ μέλι του. Καὶ τώρα κάθισε ἀποκάτω στὸ λαχανόφυλλο καὶ ἄφησε τ' αὐγά της, μικρὰ σὰν τὸ κεφαλάκι τῆς καρφίτσας καὶ κίτρινα. Μὰ καθὼς ἔκαμε νὰ σηκωθῇ, ἔνα χελιδονάκι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ξεπεταρούδια τὴν ἄρπαξε καὶ τὴν κατάπιε.

«Μητέρα» φωνάζει ἀμέσως παραπονεμένα «ἡ πεταλούδα κάθισε στὸ λαιμό μου. Μοῦ φαίνεται σὰν νὰ κατάπια τρίχες».

— «Καλὰ νὰ πάθης!» λέει ἡ μητέρα «νομίζεις πώς δὲν μποροῦσα νὰ πιάσω κι ἐγὼ ἀσπρες πεταλούδες; 'Αφησὲ τὶς νὰ γεννήσουν τ' αὔγα τους. 'Απὸ τ' αὔγα τους θὰ βγοῦν παχιές κάμπιες καὶ θὰ χορτάσωμε φαῖ».

Σὲ λίγες ἡμέρες ἀπὸ κάθε αὐγὸ τῆς ἀσπρης πεταλούδας βγῆκε καὶ μιὰ μικρούλα κάμπια. Εἶναι καστανή, μὲ τρεῖς κίτρινες γραμμὲς στὸ κορμί της. Εἶναι ἀχόρταγη καὶ σὲ λίγο δὲν ἀφήνει ἀπὸ κάθε λάχανο παρὰ τὸ κοτσάνι. Τρώει, τρώει κι ἔπειτα μένει δυσὸ τρεῖς ἡμέρες ἀκίνητη. Τὸ πουκάμισό της φαίνεται νὰ τὴ στενοχωρῇ. Τὸ ἀλλάζει μὲ ἄλλο πιὸ πλατύ. Πάλι τρώει, τρώει καὶ σὲ λίγο κι αὐτὸ τὸ πουκάμισο τῆς εἶναι στενό. Πάλι κάθεται λίγες ὥρες ἀκινητη· σκίζεται κι αὐτὸ καὶ προβάλλει ἄλλο πιὸ πλατύ. Αὕτο γίνεται τέσσερες φορές.

Τὰ χελιδόνια εἶναι εύχαριστημένα. «Τρῶτε, λένε στὰ μικρά τους, νὰ δυναμώσετε, γιατὶ σὲ λίγο θὰ σωθοῦν οἱ κάμπιες καὶ θὰ φύγωμε...».

— «Μιὰ σφηκούλα! μιὰ σφηκούλα!» λέει ἔξαφνα ἔνα χελιδονάκι ἀνήσυχο.

— «Ναι, λέει ὁ μητέρα, μοιάζει μὲ σφηκούλα. μὰ τὸ Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κεντρί της δὲν ἔχει φαρμάκι. "Αρησέ την δὲν ἀξίζει τὸν μόπο».

"Αλήθεια δὲν ἀξίζει τὸν κόπο. Εἶναι μιὰ σφηκούλα με-
κρότερη ἀπὸ τὴ μίγα καὶ πολὺ πιὸ λιγνή. Κάθισε ἀπάνω
στὸ λάχανο, καὶ φαίνεται πῶς θέλει νὰ πλησιάσῃ τὶς κάμ-
πιες χωρὶς νὰ τὴ δουῆν. Μὰ ἐκεῖνες τὴν εἰδῶν καὶ ἀμέσως
ταράχτηκαν. Ξεκόλλησαν ἀπὸ τὰ φύλλα τὰ μπροστινά τους
πόδια, ποὺ εἶναι ωπλισμένα μὲ νύχια σουβλερά, ψήλωσαν
τὸ κορμὶ τους καὶ χτυποῦν μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω, σὰ
νὰ χτυποῦν στὸν ἀέρα κάποιον ἐπίβουλο ἔχθρο.

"Η σφηκούλα φεύγει φοβισμένη. Οἱ κάμπιες ἡσυχάζουν
καὶ ἀρχίζουν νὰ βόσκουν στὰ λάχανα. Η σφηκούλα πάλι
Ξαντέρχεται· πετᾶ προσεχτικὰ ἀπάνω στὶς κάμπιες καὶ
ὅποι δῆ πιὸ ξένοιαστη, κάθεται στὴ ράχη της. Τώρα δὲ τι
καὶ νὰ κάμη ἡ κάμπια ἀδύνατο νὰ τὴ βγάλη ἀπὸ πάνω της.
Γυεῖται ἀπὸ δῶ, γυρίζει ἀπὸ κεῖ, σηκώνει τὸ κεφάλι της,
τινάζει τὸ κορμὶ της· τίποτα! Η σφηκούλα κρατιέται καλά
καὶ χώνει τὸ κεντρί της βαθιὰ στὴ ράχη τῆς κάμπιας. Λι-
γες στιγμὲς κάθεται ἔτοι κι ἐπειτα σηκώνεται καὶ φεύγει.
Καὶ ἡ κάμπια ποὺ πρὶν δερνόταν σὰν τρελή, ἡσύχασε ἀ-
μέσως κι ἀρχισε πάλι νὰ βόσκη.

• «"Ερυγε» εἶπε τὸ χελιδονάκι.

— «"Ερυγε, ἀροῦ κατώρθωσε ἐκεῖνο ποὺ ἥθελε».

— «Τί; τί;» ρώτησε τὸ χελιδονάκι.

— «Η σφηκούλα γένυνησε στὸ σῶμα τῆς κάμπιας **Φε**
τριάντα αύγά» ἐξήγησε ἡ υιτέρα. «Απὸ αὐτὰ θὰ βγοῦν
πριάντα σκουληκάκια, ποὺ θὰ φᾶνε τὸ κρέας τῆς κάμπιας»

— «Καὶ θὰ πεθάνη;»

— «Αμέσως ὄχι. Τὰ σκουληκάκια εἶναι πονηρά. Τρῶνε
ΣΤΑΡΚΑΒΙΤΣΑ — ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ψηφιστομήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ΕΚΔ. ΤΚΗ

τὸ κρέας μὰ δὲν τρῶνε καὶ τὸ στομάχι τῆς κάμπιας^ο αὐτὴ^η
ὅλο τρέζεται καὶ παχαίνει».

«Οταν μεγάλωσαν ἀρκετὰ οἱ κάμπιες τῆς ἄσπρης πετα-
λούδας, ἀφησαν τὰ λάχανα καὶ ἀρχισαν νὰ σκαρφαλώνουν
τὰ δέντρα, στοὺς τοίχους καὶ στὸ φράχτη. Τὰ χελιδόνια
βρῆκαν σὲ κεῖνες ἀρκετὴ τροφὴ καὶ ἦταν εύχαριστημένα.

Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ κυνηγοῦσε μὲ δρεξη τὸ περίεργο μι-
κρὸ χελιδονάκι, στάθηκε ἔξαφνα ἀκίνητο. Μιὰ κάμπια ποὺ
ἦταν μπροστά του σερνόταν χωρὶς δρεξη καὶ κάθε τόσο
ἔστεκε σὰν κουρασμένη. Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ χελιδονάκι ἔλεγε
νὰ τὴν τρυπήσῃ οὐέ τὸ ράμφος του, βλέπει νὰ προβάλλουν
ἀπὸ τὸ κορμί της κάτι σκουληκάκια τόσα δὰ μικρά. Καθὼς
πρόβαιναν τὰ σκουληκάκια, γύριζαν τριγύρω τὸ κεφάλε-
τους, πρόβαιναν καὶ γύριζαν ὥσπου, ὅταν βγῆκαν ἐντελῶς
ἀπὸ τὴν κάμπια, βρέθηκαν ἀμέσως κλεισμένα μέσα στὸ
κουκούλι τους.

«Τί εἶναι αὐτὸ πάλι, μητέρα;» ρωτᾶ τὸ χελιδονάκι.

— «Αύτὰ ποὺ φαίνονται τώρα σὰ μικρὰ κίτρινα αὔγα,
εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς σφηκούλας. Κοίταξε ἡ κάμπια τῆς
ἄσπρης πεταλούδας πῶς σπαρταρᾶ. Σὲ λίγο θὰ ψο-
φήσῃ. Τὰ σκουληκάκια ἔγιναν χρυσαλλίδες καὶ κλείστηκαν
στὰ κουκούλια τους. Μὲ τὸν καιρὸ ἀπὸ κάθε κουκούλι θὰ
βγῆ καὶ μιὰ μικρὴ σφηκούλα».

— «Κι αὐτὲς θ' ἀρχίσουν τὰ ἴδια κατάλαβα. Κι οἱ κάμ-
πιες ποὺ δὲν τὶς τρύπησαν οἱ σφηκοῦλες τὶ θὰ γίνουν;» ξα-
ναρώτησε τὸ χελιδονάκι.

— «Καιρὸς νὰ ἐτοιμαστοῦμε, γιατὶ ἔρχεται ὁ χειμῶ-
νας» εἶπε συλλογισμένη ἡ μητέρα. «Την ἀνοιξη ποὺ θὰ
γυρίσωμε θὰ σοῦ δείξω τὶ ἔγιναν».

Ἔρθε δὲ Μάρτης καὶ ἤρθαν πάλι τὰ χελιδόνια. Ἔρθε καὶ τὸ περίεργο χελιδονάκι μὲ τὴ μάνα του καὶ τὸν πατέρα του. Τώρα εἶναι μεγάλο· ἔχει καὶ αὐτὸ σύντροφο καὶ θὰ χτίσῃ δική του φωλιά. Μὰ δυστίχη τοῦ ζωσε ἡ μητέρα του. Θέλει νὰ μάθη τι ἔγιναν οἱ κάμπιες ποὺ γλίτωσαν ἀπὸ τὰ κεντήματα τῆς σφηκούλας.

«Εἶναι τώρα ἔτοιμο τὸ πρῶτο μας φᾶτ, πρὶν νὰ ζεστάνη γιὰ καλὰ δὲ ἥλιος» εἶπε ἡ μητέρα. «Κοίταξε στὰ δέντρα, στοὺς τοίχους καὶ στὸ φράχτη. Μικροῦλες ἀραχνένιες κούνιες κρέμονται ἀπὸ ἕνα σκοινάκι. Τὸν καιρὸ ποὺ ἐμεῖς εἴχαμε καλοκαίρι ἔκει κάτω στὴν Ἀφρική, ἐδῶ ἔπεφτε χιόνι· φυσοῦσε δυνατός ἄνεμος κι ἔκανε πολὺ κρύο. Καὶ δύμως δὲ ἄνεμος δὲν ἔκοψε τὸ σκοινάκι, οὕτω σκότωσε μέσα τὸ μωρό.»

— «Ποιὸ μωρό;» ρώτησε τὸ νέο ζευγάρι.

— «Τὸ μωρό τῆς κάμπιας, ποὺ γλίτωσε ἀπὸ τὴ σφηκούλα. Κάθε κάμπια ὑφανε τὴν κούνια τῆς κι ὑστερᾷ ἔγινε χρυσαλλίδα. 'Απ' αὐτὴ θὰ γίνη ἡ ἀσπρη πεταλούδα καὶ σὲ λίγες μέρες θὰ σκίσῃ τὴν κούνια καὶ θὰ βγῆ. Τώρα ἔχει νόστιμο φαγῆ μὰ δταν γίνη πεταλούδα... θυμᾶσαι;» ρώτησε ἡ μητέρα. Καὶ κοίταξε μὲ χαμόγελο τὸ χελιδονάκι.

— «Δὲν ἀξίζει» εἶπε κεῖνο. «μοιάζει σὰ νὰ καταπίνης τρίτες». Καὶ πέταξε μὲ τὸ σύντροφό του νὰ χτίσουν τὴ φωλιά τους.

• 8. Κρῆμα νὰ χαθῇ ἡ μαυροιμάτα.

Γείτονά του δὲν ἀρηνε ἀπείραχτο δὲ Αντώνης δὲ Κατσούλης. "Ολο καὶ φιλονικοῦσε γιὰ τὰ σύνορα τῆς σταφίδας του. "Αν δὲν παράβλεπταν οἱ ἄλλοι νὰ τοὺς παίρνη κάθε

χρόνο καὶ κάμποσο τόπο, ἐπρεπε νὰ περιμένουν δικαστήρια καὶ κάθε εἶδος ἀναποδιά. Μὰ περισσότερο εἶχε στενοχωρέσει τὸ Γιώργη τὸ Χριστοδουλιά. "Ἐνα χαντάκι χώριζε τὶς σταφίδες τους, τ' ἀλώνια τους καὶ τὰ σπίτια τους.

Κάποιον Αὔγουστο ὁ Κατσιβούλης κι ὁ Χριστοδουλιάς εἶχαν μαζέψει στὴν ἀποθήκη τὸ πρῶτο χέρι· μὰ ἡ περισσότερη σταφίδα ἦταν στ' ἀλώνια.

"Ἐνα μαυραδάκι φάνηκε στὸν οὐρανό. "Ο Κατσιβούλης μὲ τὴ γυναικα του καὶ τὴ μεγαλύτερή του κόρη ἔλειπαν στὴν πόλη. Τὴν σταφίδα τὴν πρόσεχε τὸ μικρό τους ἀγόρι, ὁ Νάσος, ὡς δέκα χρονῶν. Τὸν εἶχαν ἀφῆσει ἐκεῖ γιὰ τὰ μάτια, γιατὶ κι ἀφύλαχτη νὰ ἦταν κανεὶς δὲν τὴν πείραζεν· «Δὲ μ' ἀρέσει τὸ σημάδι» εἶπε στοὺς δικοὺς του Χριστοδουλιάς. «Γρήγορα νὰ μαζέψωμε τὴ μαυρομάτα, νὰ μὴν ἔχωμε τὰ ἴδια τὰ περσινά».

Πέρτι ἔτυχε κι αὐτὸς νὰ λείπῃ. "Ηταν ἡ γυναικα του, μὰ σὲ μιὰ δυνατὴ κι ἔξαφνη μπόρα ποὺ ἥρθε, λίγη σταφίδα πρόφτασε νὰ μαζέψῃ. "Ο Κατσιβούλης μποροῦσε νὰ βοηθήσῃ, μὰ δὲν τὸ ἔκαμε. "Απάνω ἀπὸ τὸν ἔξωστη καθόταν κι ἔβλεπε μὲ χαρὰ πῶς ἔπαιρνε τὸ νερό τὴν ξένη περιουσίαν.

Τώρα ὁ Χριστοδουλιάς μὲ τοὺς δικοὺς του δούλευαν γρήγορα καὶ εἶχαν μαζεμένη τὴν περισσότερη σταφίδα. "Αρχίσαν νὰ πέφτουν οἱ πρῶτες ἀριὲς σταλαματιές. "Ο Νάσος τοῦ Κατσιβούλη ἔβαλε τὶς φωνές. Καταλάβαινε τὸ κακό ποὺ θὰ τοὺς ἔβρισκε, μὰ καταλάβαινε καὶ τὴν ἀδυναμία του.

«"Ε, θὰ κλάψης καὶ σύ, δπως καὶ μεῖς κλάψαμε πέρσις" εἶπε τὸ ἀγόρι τοῦ Χριστοδουλιάς.

— «Κόνε τὴ δουλειά σου καὶ τέτοια λόγια δὲ μ' ἀρέσουν. Τ' ἀκοῦς!... Νὰ μὴ σ' ἀκούσω νὰ τὸ ξαναπῆς!» εἶπε δυστηρὰ ὁ Χριστοδουλιάς. Αὐχὴ οὐθελε τὸ κακό κανενός, μα-

καὶ δὲν εἶχε σκοπὸν νὰ μαζέψῃ τὴ σταφίδα τοῦ Κατσιβούλη.
Αὐτὸ δὰ ἔλειπε!...

Ἐπειτα ὅμως συλλογίστηκε: «Καὶ τί φταιει τὸ μικρὸν νὰ πεινᾶ ὅλον τὸ χρόνο; Κι ἐπειτα ἔχει νὰ παντρέψῃ καὶ τὴν κόρη του καὶ τὴν προῖκα θὰ τὴ δώσῃ ἀπὸ τούτη τὴ σταφίδα... Θὰ εἰπῆς κι ἐγὼ φτωχὸς ἥμουν κι εἶχα νὰ παντρέψω κι ἐγὼ εἶχα μικρὰ καὶ πείνασαν. Τὰ σκέφτηκε ἐκεῖνος; Γιατὶ νὰ μὲ σκοτίζουν ἐμένα τώρα;»

Ἡ σταφίδα του στὸ μεταξὺ ἦταν ἀσφαλισμένη^ο τώρα μποροῦσε νὰ πάη σπιτάκι του. Δυνατὸς ἀέρας σήκωσε σύνεφο τὴ σκόνη, κι ὕστερα οἱ σταλαματιὲς ἄρχισαν νὰ πέφτουν πιὸ πυκνά. Μιὰ ἀστραπὴ θάμπωσε τὰ μάτια τους κι ἀκολούθησε βροντὴ ποὺ ἔσεισε τὴ γῆ.

«Κρῖμα νὰ χαθῇ ἡ μαυρομάτα!» συλλογίστηκε. Πέρασαν ἀπὸ τὸ νοῦ του τὰ ἔξοδα καὶ τὰ βάσανα ποὺ περνοῦν ὕσπου ν' ἀποθηκιάσουν τὴ σταφίδα καὶ νὰ τὴν πουλήσουν. Κλάδεμα, σκάψιμο, ξανασκάψιμο, βλαστολόγημα, κορρολόγημα, χαράκωμα, θειάφισμα καὶ ράντισμα μὲ γαλαζότετρα. Ἐπειτα τὸ καρδιοχτύπι νὰ τρυγηθῇ ἡ σταφίδα, νὰ ἐπλωθῇ στὸ ἀλώνι, νὰ ξεραθῇ, νὰ μαζευτῇ, νὰ τὴ βάλουν τὰ σακιὰ καὶ... νάρθη κι ὁ ἐμπόρος.

«Ἀμαρτία νὰ χαθῇ ἡ μαυρομάτα!» εἶπε πάλι ὁ Χριστοδούλιας. Στάθηκε μιὰ στιγμὴ συλλογισμένος, κι ἐπειτα ρώναξε:

«Ἐμπρός, παιδιά, ἐλāτε νὰ μαζέψωμε καὶ τοῦ γείτονος τὴ σταφίδα».

Κάτι θέλησαν νὰ μουρμουρίσουν μερικοί, μὰ μὲ μιὰ ματιὰ δὲ Χριστοδούλιας τοὺς ἔδωσε νὰ καταλάβουν πώς ἐπρεπε ἀτρέξουν, σὰ νὰ ἦταν δική τους καὶ καλύτερα ἀκόμη. Δὲ οἵστασαν περισσότερο καὶ ρίχτηκαν πρόσθυμα στὴ δύσλειζ.

Τὴν ὥρα ποὺ πλάκωσε ἡ δυνατὴ βροχὴ κι αὐλάκωνεν τὸν οὐρανὸν οἱ ἀστραπὲς καὶ ξεκούφαιναν οἱ βροντές, δὲν ἦταν οὔτε σπειρὶ σταφίδα στ' ἀλώνια. Τὴν ἴδια ὥρα φάνηκε ἀπάνω στὸ ἄλογό του τρεχάτος ὁ Κατσιβούλης. "Εσταζεν κι οἱ δυὸς ἀπὸ τὸ νερὸν καὶ τὸν ἰδρῶτα. Καθὼς εἶδε ἀπὸ μακριὰ τὸ ἀλώνι ἄδειο ἔβαλε τὶς φωνές. "Οταν πλησίασε καὶ εἶδε τὸ Χριστοδουλιὰ τοῦ κόπηκε ἡ ἀναπνοή.

«Ἐσὺ νὰ μοῦ κάμης αύτὸν τὸ καλό!»

— «Γιατί ὅχι; Γείτονες εἴμαστε» εἶπε μὲ γέλια ὁ Χριστοδουλιάς. «Πρώτα θὰ ιδῃ κανεὶς τὸ γείτονά του κι όστερα τὸν ἥλιο.»

Φ. · Ο ἀμπελουργός.

Καθέμουν στὸν ἵσκιο τῆς καλύβας καὶ περίμενα νὰ δροσίσῃ γιὰ νὰ κινήσω. Κοντά μου ὁ δραγάτης καθάριζε με τὸ μαχαιράκι του ἕνα καλάμι γιὰ νὰ περάσῃ τὴν ὥρα του. Ἀντίκρυ μου τὸ ἀμπέλι ἀπλωνε τὰ κλαδιά του πρασινού ντυμένα, κι ἔδειχνε ἀπὸ κάτω τὰ χοντρὰ μελωμένα σταφύλια του. Ὁ ἥλιος ἔρριχνε τὶς ἀκτῖνες του παντοῦ κι ἔχυνε νύστα σὲ ἀνθρώπους, σὲ ζῶα καὶ σὲ φυτά· φύλλο δὲ σάλευε.

«Καλὰ καὶ σύ, εἶπε ἔξαρνα ὁ δραγάτης, τρεῖς, τρεῖς, τρεῖς παράδεις τὸ κρασί! Λέγε το ἀν δὲ βαριέσαι, ως τὸ βράδυ!»

— «Γιὰ ποιὸν μιλᾶς;» τὸν ἐρώτησα.

— «Γιὰ τὸν ἀμπελουργό δὲν ἀκοῦς;»

“Απλωσε τὸ χερι μεταξι της λίγο μακριά μας ἕνα πουλάκι μὲ φτερὰ μαῦρα καὶ οὐρὰ ςπρόμαυρη. Η κο-υφτη, τού κεφαλιού, ὁ λαιμός, ᷂ ράχη καὶ τὸ κάτω μέρος ἦταν κόκκινα. Αὐτοιγάταν μεγαλύτερο έπειδεύτικης πολιτικής τεη αντό”
Φημοποιηθήκε από τον Νοτίτσου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ἀπάνω σ' ἔνα βῶλο ἀπὸ χῶμα, γύριζε τὴν κίτρινη μυτίτσα του πότ' ἐδῶ καὶ πότ' ἔκει, κι ἀδιάκοπα ἔχυνε ἀπὸ τὸ λαρύγγι του τὸ ἰδιο κι ἀπαράλλαχτο τραγούδι: «Τσίτ... τσίτ... τίρι λίρι τιριλί !, τσίτ... τσίτ... τίρι λίρι τιριλί !»

— «Ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ αὐτὸ θὰ λέη» ἔξακολούθησε δ δραγάτης. «Δὲν παύει νὰ μᾶς διαλαλῆ τὸ κρασί του».

— «Ἐχει καὶ κρασί;» ρώτησα μὲ χαμόγελο.

— «Αφοῦ τὸν λένε κρασοποῦλο!»

— «Ἐσὺ μοῦ τὸν εἶπες πρὶν ἀμπελουργό».

— «Ἀμπελουργός, κρασοποῦλος, τὸ ἴδιο εῖναι. Μάλιστα στὰ νησιά^{τοῦ} Αἰγαίου τὸν λένε καὶ πετρουλίδα, γιατὶ συνηθίζει νὰ στέκεται στὴν πέτρα. Μιὰ φορὰ κι ἔνα καιρό, λένε πῶς ἦταν ἀνθρωπος. Στὴν ἀρχὴ φύτεψε λίγα ἀμπέλια καὶ μὲ τὸν καιρὸ ἔγινε ὁ πρῶτος νοικοκύρης τοῦ χωριοῦ.

Μιὰ χρονιὰ ἔτυχε νὰ μὴν κάνουν σταρύλια τ' ἀμπέλια. «Αλλοι πῆραν τὴν μισή ἐσοδειὰ κι οἱ περισσότεροι οὔτε τσαμπί. Μὰ τοῦ ἀμπελουργοῦ τ' ἀμπέλια παραφορτώθηκαν. Τί τοῦ ἦρθε τότε στὸ νοῦ; Νὰ γίνη καὶ κρασοποῦλος. «Οταν ἔρτασε ὁ καιρὸς τοῦτρύγου κι ἦρθαν ν' ἀγοράσουν τὸ μοῦστο του ὅσο κι ὅσο, δὲν πούλησε οὔτε φόρτωμα. »Εβαλε ὅλον τὸ μοῦστο στὰ βαρέλια του, κι ἀφοῦ ψήθηκε κι ἔγινε κρασί, δὲν ἤθελε νὰ πουλήσῃ οὔτε κρασί.

«Δὲ θὰ πουλήσω, παξὰ δταν φτάση ὄκα καὶ λίρα» ἔλεγε μὲ πεῖσμα.

— «Στὴ μιὰ ὄκα σου δίνω δέκα τοῦ χρόνου» τοῦ εἶπε κάποιος.

— «Γιὰ νὰ ἴδοῦμε ἀν θὰ ἔχης καὶ τοῦ χρόνου!» ἀποκρίθηκε ὁ ἀμπελουργός.

“Ετσι ήρθε ὁ χειμῶνας, η... θε ἡ ἄνοιξη καὶ ἀνθισαν τὰ ἀμπέλια.

«Ολα τ' ἀμπέλια εἶναι γεμάτα ἀνθός» τοῦ εἶπε κάποιος φίλος του. «Τώρα ποὺ σκαλίζουν καὶ βλαστολογοῦν, πούλησε τὸ κρασί σου νὰ τὸ πιοῦν οἱ ἐργάτες».

— «"Αφησε νὰ μποῦμε στὸν τρύγο καὶ βλέπομε» εἶπε ὁ ἀμπελουργός.

“Οταν ήρθε ὁ καιρὸς τοῦ τρύγου ὁ μοῦστος ἔγινε τόσα ἀφθονος ποὺ ἔφτασε νὰ πουλήθῃ μιὰ δεκάρχη ὁκά.

«Μιὰ δραχμὴ τὴν ὁκὰ μπορεῖς τώρα νὰ τὸ πουλήσης τὸ φημένο κρασί» εἶπε πάλι ὁ φίλος του στὸν ἀμπελουργό. «Ο κόσμος δουλεύει πολὺ καὶ τὸ θέλει τὸ κρασί».

— «"Εννοια σου, καὶ τοῦ χρόνου θὰ πουλιέται δύο λίρες τὴν ὁκά» εἶπε ὁ ἀμπελουργός. Κι ἔφτιασε κι ἄλλα βαρέλια νὰ βάλη τὸ νέο μοῦστο.

Τὸν ἄλλο χρόνο ἔγινε πιὸ πολὺ ἑσοδειά. Καὶ τὸ χειρότερο, ὅταν δοκίμασε τὰ κρασιά του τὰ βρῆκε τὰ περισσότερα μισόξινα. Καὶ στὰ δυὸ χρόνια ξόδεψε τόσα χρηματα γιὰ τὴν καλλιέργεια χωρὶς νὰ πάρη πεντάρχη! Τώρα φοβήθηκε. “Εβαλε νὰ διαλαλήσουν στὸ χωρὶὸ πώς πουλεῖ παλιὸ κρασί· φτηνὸ τὸ ἔβαλε· τρεῖς παράδεις τὴν ὁκά.

Μὰ ποιὸς ἀγόραζε τώρα κρασί; Τὰ ύπόγεια ἥταν γεμάτα· λίγοι πήγαν νὰ δοκιμάσουν, κι ἀφοῦ τὸ βρῆκαν ξινό, δὲν ξαναπήγαν.

«Γιὰ τουρσί, κουμπάρε, δὲ βρίσκεται ταῖρι» τοῦ εἶπε ἔνας περιπατητικά.

Τί τὸν θέλεις τὸν καλό σου τὸν χρασοποῦλο! Σὰν τρελός βγῆκε στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς γειτονιὲς καὶ φώναζε:

— «Τρεῖς... τρεῖς... τρεῖς παράδεις τὸ κρασί! Τρεῖς... τρεῖς... τρεῖς παράδεις τὸ κρασί!»

Ούτε τρεῖς, οῦτε καὶ χάρισμα. Κανεὶς δὲν τὸ ἥθελε. "Οὐτου περνοῦσε, ὁ κόσμος τὸν κορόιδευε.

«Όκα καὶ λίρα! όκα καὶ λίρα!» φώναζε θένας ἀπὸ δῶ.

— «Δὲ σοῦ συμφέρει. ζημιώνεσαι, κουμπάρε!» τοῦ φώναζε ἄλλος. «Δυὸς λίρες τὴν όκα! δυὸς λίρες τὴν δχά!».

Ο ἀμπελουργὸς ἀπελπίστηκε δὲν μποροῦσε νὰ ζήσῃ τιὰ καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸν νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τέτοιας ζωῆς. Ο Θεὸς τὸν ἀκουσε καὶ τὸν ἔκαμε πουλὶ. Μὰ καὶ τουλὶ ποὺ εἶναι, ὅταν πλησιάζῃ ὁ καιρὸς τοῦ τρύγου, θυμάται τὴν παλιὰ του κατάσταση, γυρίζει στ' ἀμπέλια, ἀνεβαίνει στὶς φηλὲς πέτρες καὶ φωνάζει ἀδιάκοπα: «Τρεῖς... τρεῖς... τρεῖς παράδεις τὸ κρασί!»

— «Νόστιμο παραμύθι» εἶπα.

— «Νόστιμο ξενόστιμο, αὐτὸ εἶναι» εἶπε δὲ δραγμῆτης. Καὶ πρὶν προφτάσω νὰ τὸν ἐμποδίσω ἔρριξε στὸ πουλὶ μὲ δύναμη ἔνα λιθάρι. Καλὰ ποὺ δὲν τὸ πέτυχε. Τὸ πουλὲ ἔκει ποὺ κελαηδοῦσε, λὲς κι ἐβλεπε τὰ κινήματα τοῦ δραγμάτη καὶ πέταξε μακριά.

«Τί σοῦ κάνει τὸ πουλάκι;» τοῦ λέω.

— «Αλήθεια· τί μοῦ κάνει;» ρώτησε κι ἐκεῖνος, καὶ χαμήλωσε τὸ κεφάλι ντροπιασμένος. «Κι ἐγὼ δὲ συλλογίστηκα γιατὶ τὸ ἔκαμα».

Στὸ μεταξὺ τὸ πουλάκι φάνηκε πάλι κοντά μας. Κάθισε σὲ μιὰ πέτρα καὶ ἀρχισε πάλι τὸ γρήγορο καθησυγκρατητὸ λάλημά του: «Τσίτ... τσίτ... τίρι λίρι τιριλί!»

— «Μὰ βλέπεις τὸ πουλὶ δὲ σοῦ θύμωσε· ἥθε πάλι καὶ

·άρχισε τὸ λάλημά του» εἶπα στὸ δραγάτη. «Θέλει να σὲ ρωτήσῃ γιατί θέλησες νὰ τὸ χτυπήσης;»

— «"Ας εἶναι, ἀπάντησε δὲ δραγάτης, δὲν ἥρθε γιὰ μᾶς. Κάπου ἐδῶ ἔχει τὴ φωλιά του. 'Ωστόσο λυποῦ-
μαι ποὺ παρ' ὀλίγο νὰ σκοτώσω τὸν καημέγο τὸν ἀμπε-
λουργό· τὸν ἔχω σύντροφο στὴ μοναξιὰ καὶ κυνηγᾶ τοὺς
ἔχθροὺς τῶν ἀμπελιῶν, ποὺ ἔγὼ δὲν μπορῶ νὰ τοὺς κάμω
τίποτα".

— «Ποιοὺς ἔχθρούς;» ρώτησα, κι ἀς ἤξερα τὶ ήθελε νὰ εἰπῇ δὲ δραγάτης.

'Εκεῖνος ἀπάντησε: «Τὰ ἔντομα. Θέλεις νὰ εἰπῆς πῶς τὸ ξέρω; Τὸ ἔμαθα στὸ σχολεῖο. Μὰ καὶ τόσα χρόνια ποὺ εἴμαι δραγάτης, βλέπω τὴ ζωὴ τοῦ ἀμπελουργοῦ καὶ μπορῶ νὰ τὴν ιστορήσω. Καθὼς εἶπα, ἐδῶ κάπου ἔχει τὴ φωλιά του σὲ κάποιο λάκο, κοντὰ σὲ σωρὸ ἀπὸ χῶμα, καὶ τὴν ἔχει στρωμένη μὲ χόρτα ἢ ἄχυρα κι ἀπάνω μὲ πού-
πουλα, τρίχες ἢ καὶ ξερὰ πέταλα λουλουδιῶν. 'Η συντρό-
φισσά του κλωσῆ τ' αύγα. Αύτὸς ἄμα βεβαιωθῆ πῶς δὲν εἶναι κίνδυνος πετᾶ νὰ τῆς φέρη τροφή. Σὲ λίγο γυρίζει μὲ καυιὰ κάμπια, ἢ κανένα κουνούπι. Κι αὐτὸ γίνεται πολ-
λὲς φορὲς τὴν ἡμέρα».

Τὴ στιγμὴ ἔχεινη δὲ ἀμπελουργὸς χύθηκε σὲ μερικὲς σφῆκες ποὺ ἔτρωγαν τὰ σταφύλια, ἀρπαξε μιὰ καὶ κάπου χώθηκε. Πάλι ξαναφάνηκε κι ἔκαμε τὸ ἴδιο.

·Ο δραγάτης ἔξακολούθησε: «"Υστερὰ ἀπὸ δεκαέξι ἡμέ-
ρες τὰ πουλάκια τσιμποῦν τὸ αύγό τους καὶ βγαίνουν γυ-
μά. 'Η μάνα τὰ σκεπάζει μὲ τὰ φτερά της. 'Ο πατέρας
τότε μόλις προφτάνει νὰ εἰπῇ λίγες φορές: «Τρεῖς...τρεῖς...
τρεῖς παράδεις τὸ κρασί!»

»Πρέπει νὰ χορτάσῃ ἔξι στόματα! Σὲ λίγες μέρες ἀρχίζει νὰ τὸν βοηθῶ καὶ ἡ μάνα. "Οταν μεγάλωσουν τὰ φτερά τῶν μικρῶν, οἱ γονεῖς τὰ μαθαίνουν νὰ πετοῦν, νὰ βρίσκουν μόνα τους τὴν τροφή, μὰ καὶ νὰ κρύβωνται. Εἶναι μιὰ χαρὰ νὰ βλέπῃ κανεὶς τότε τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀμπελουργοῦ. Αὐτὸς κάθεται φηλὰ καὶ κελαηδεῖ: «Τσίτ... τσίτ... τίρι λίρι τιριλί!»

»Τὰ πουλάκια του μὲ τὴ μάνα τους μόλις ἀρπάξουν κανένα ἔντομο κι ἀμέσως κρύβονται πίσω ἀπὸ λιθάρι, μέσα σὲ θάμνο ἢ σὲ μικρὸ λάκκο. "Αμχ ίδοῦν τὸν πατέρα νὰ πετάξῃ, καταλαβαίνουν πώς εἶναι κίνδυνος καὶ μένουν ἀκενητα. Τὸ χρῶμα τους μοιάζει μὲ τὸ χῶμα, καὶ δύσκολα τοὺς ξεχωρίζουν τὰ μάτια τῶν ἐχθρῶν τους. "Αλλοτε πάλι πετᾶ ὁ πατέρας, καὶ κρύβεται ἔξαρνα χωρὶς νὰ εἶναι κίνδυνος. Εἶναι σὰ νὰ λέη στὰ παιδιά του: «Κρύπτηκα, ἐλῆτε νὰ μὲ βρῆτε».

»Τρέχουν τότε τὰ παιδιὰ μὲ τὴ μητέρη. "Εκείνη κάνει πώς δὲν εἶδε ποὺ κρύπτηκε ὁ πατέρας. "Εκεῖνα φάχνουν ἀνήσυχα. "Εξαρνα, ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένουν, μπροστὰ στὰ μάτια τους, πετᾶ, ἀνεβάίνει στὴν πέτρα καὶ φωνάζει: «Τρεῖς... τρεῖς... τρεῖς παράδεις τὸ κροσί!»

»Τὰ πουλάκια του τότε τὸν κοιτάζουν περίεργα σὰ νὰ θαυμάζουν τὴν τέχνη τοῦ πατέρα τους».

— «"Ω τὸ χαριτωμένο τὸ πουλάκι!" εἶπα μὴ χορταίνοντας τὸ συγχρατητὸ κι ἀδιάκοπο κελάδημά του. «Τώρα ὁ ἀμπελουργὸς ἔρχεται στ' ἀμπέλια καὶ χορταίνει ἀπὸ ἔντομα. Μὰ καὶ τὴν ἄνοιξη τὸ ἵδιο κάνει· γυρίζει στ' ἀμπέλια καὶ τὰ ὄργωματα. "Η ἀξίνα τοῦ σκαρτιῶ καὶ τὸ ἀλέτρι, τοῦ γεωργοῦ μαζὶ μὲ τὸ χῶμα φέρνουν ἀπάνω καὶ τὶς χρυσαλλίδες. "Ετσι αὐτὸ τὸ πουλάκι πηγκίνει καὶ μᾶς καθηρίζει

τὰ χωράφια καὶ τ' ἀμπέλια ἀπὸ τὶς χρυσαλλίδες, ποὺ θὰ γίνουν ἔντομα, θὰ φᾶνε τὶς ρίζες καὶ τὰ φύλλα ἀπὸ τὰ σπαρτά καὶ τὰ κλήματα.

» "Οταν περνᾶ ὁ Αὔγουστος τὰ ἔντομα λιγοστεύουν. Οἱ πεταλοῦδες χάρηκαν γιὰ λίγες μέρες τὴ ζωὴ, γέννησαν τὰ αὐγά τους καὶ πέθαναν. Οἱ κάμπιες, ἄλλες υφαναν τὸ βιβούλι τους καὶ κλειστηκαν μέσα, ἄλλες βγῆκαν ἀπὸ τ' αὐγὰ ποὺ εἶχε βάλει ἡ μάνα τους στὸ χῶμα, ἔφαγαν ρίζες κι ἔγιναν χρυσαλλίδες. Τι θὰ κάμη ὁ ἀμπελουργός; Θὰ φύγῃ ὅπως τὰ χειλιδόνια, οἱ σιταρῆθρες καὶ τὰ λελέκια. Θὰ πετάξῃ μακριά, θὰ περάσῃ θάλασσες καὶ θὰ πάη στὴν Αφρική, ποὺ ποτὲ δὲ λείπουν τὰ ἔντομα. "Αυτα ἐρθη ὁ Μάρτης, νὰ σου ὁ ἀμπελουργός μὲ τὸ λάλημά του: «Τρεῖς... τρεῖς... τρεῖς παράδεις τὸ κρασί!»

— «Κι ἐγώ ήθελα νὰ σου κάμω τὸ δάσκαλο!» εἶπε ὁ δραγάτης.

— «Γιατί ὅχι;» τοῦ εἶπα. «Ἐσύ τὰ ξέρεις πιὸ καλὰ ἀπὸ μᾶς, ποὺ μένομε κλεισμένοι στὴν πόλη.»

«Τσίτ... τσίτ... τίρι λίρι τιλιρί!» ἀκούστηκε πιὸ ζωηρὸ τώρα τὸ κελάδημα τοῦ ἀμπελουργοῦ, σὰ νὰ μῆς ἔλεγε: «εύχαριστῷ πολὺ, πάρα πολύ!»

10. Ο παππούς.

Τὸν θυμοῦμαι τὸν παπποὺ μὲ τὰ πολλά του παιδιά, τὶς νύρες καὶ τους γχυμπρούς, τὰ ἐγγόνια καὶ τὰ δισεγγόνια. Τὸν θυμοῦμαι κάθε μεγάλη γιορτὴ τοῦ χρόνου, ποὺ σκορπίζε τὴ χαρὰ καὶ τὸ γέλιο σὲ δικοὺς καὶ σὲ ξένους. Μὰ πιὸ ζωγρανὴ παρουσιάζεται μπροστά μου ἡ μορφὴ του, ὅταν ἐρχωνται οἱ μεγάλες ἀπόκριες.

Οταν κόντευχν οι ἀπόκριες, σὲ κάθε γειτονιά, σὲ ἀλώνι
ἢ αύλη ἢ χοροστάσι, τὰ παιδιὰ στήναμε τὴν τραμπάλα.
Ποιὸς δὲν τὴν ξέρει τὴν τραμπάλα; Μπήγαμε στὴ γῆ ἔνα
ξύλο γερό κι ἀπάνω βάζαμε ἄλλο ξύλο μακρύ. Τὸ μακρὺ^ν
ξύλο εἶχε γούβα στὴ μέση κι ἡ γούβα ἔμπαινε στὴ μυτερὴ
κορφὴ τοῦ μπηγμένου ξύλου. Δυὸς παιδιὰ ἔπειρταν μπρού-
μυτα ἢ καβάλα στὶς ἄκρες τοῦ μακριοῦ ξύλου. Πατοῦσαν
τότε τὸ ἔνα πόδι κάτω γιὰ νὰ πάρουν φόρα, καὶ σήκωναν
τὸ ἄλλο ψηλά· κατέβαζαν ύστερα τὸ ἄλλο γιὰ νὰ κάμη τὸ
ἴδιο καὶ σήκωναν τὸ ἄλλο ψηλά. "Ετσι γύριζε ἡ τραμπάλα
καὶ τριζοβολοῦσε ἀπὸ τὸ ἐλάτινο κάρβουνο ποὺ βάζαμε στὴ
γούβα.

"Η μεγαλύτερη τραμπάλα στηνόταν στὴν αύλη τῆς ἐκ-
κλησιᾶς. Ο παπποὺς ποὺ κατοικοῦσε ἐκεῖ κοντά, ἐρχόταν
στὴν αύλη καὶ καμάρωνε ποὺ τραγουδούσαμε:

Τράμπα τραμπαλίζομαι
πέφτω καὶ τσακίζομαι
καὶ βαρῶ τὸ γόνα μου
καὶ μὲ κλαίει ἡ Παγώνα μου!

Τὸ κακό εἶναι ποὺ δὲ χτυπούσαμε πάντα στὸ γόνατο,
ὅταν πέφταμε ἀπὸ τὴν τραμπάλα. Κάποτε χτυπούσαμεσ τὸ
κεφάλι, καὶ τότε ἔτρεχαν τὰ αἷματα καὶ οἱ μητέρες μας ἔβα-
ζαν τὶς φωνὲς κι ἐμεῖς τὰ ιλάματα. Τότε στὴ μέση πάλι
ὸ παππούς. Μάλωνε τὶς γυναῖκες, ἔδινε θάρρος σὲ μᾶς,
σταματοῦσε τὰ αἷματα κι ἔδενε τὰ σπασμένα κεφάλια.

Καὶ τὰ βράδια ἀκίμη ἀνάβαμε ρετσίνια καὶ τραμπαλι-
ζόμαστε, ὥσπου νὰ ζαλιστοῦμε. Τὰ κορίτσια στὴν ἄνρη
ἔστηναν χορό.

Τὴν τελευταὶα Κυριακὴ τῆς ἀποκριᾶς, τὴν Τυρινή, ὅστερα ἀπὸ τὴ λειτουργία τὰ κορίτσια τοῦ χωριοῦ ἔστηναν χορό. Ἐμεῖς ἀφήναμε τὴν τραχυπάλα γιὰ νὰ δοῦμε πῶς θὰ μασκαρεύσμαστε τὸ ἀπόγεμα, τὶ θὰ φορούσαμε καὶ τὶ θὰ λέγαμε γιὰ νὰ γελάσουν μικροὶ καὶ μεγάλοι.

Τὸ μεσημέρι τρώγαμε ὅλοι στοῦ παπποῦ. Γεμάτες οἱ κάμπηρες ὡς ἔξω στὸ χαγιάτι. Κι ὁ παπποὺς καμάρωνε τοὺς γιοὺς καὶ τὶς νύρες του, τὶς κόρες, τοὺς γαμπρούς του, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια του. Τοὺς, πείραζε θλους μικροὺς καὶ μεγάλους.

Τὸ ἀπομεσήμερο, μπροστὰ ὁ παπποὺς καὶ πίσω οἱ ἄλλοι, πηγαίναμε στὸ χοροστάσι. Τὸ χωριὸ τὸν περίμενε νὰ ἀνοιξῃ τὸ χορό· νὰ τοὺς πῆ ἀστεῖα τραγούδια νὰ γελάσουν. Πρόθυμα ὁ παπποὺς ἔδινε τὸ μαντίλι στὴ νύφη του, τὴ γυναῖκα τοῦ μεγαλύτερου γιοῦ του, καὶ πρὶν ν' ἀρχίσῃ τὸ τραγούδι ἔλεγε: «Νὰ μὴ μὲ ματιάστε, γυναῖκες, καὶ μαραθοῦν τὰ νιάτα μου». “Ὕστερα ἄρχιζε τὸ τραγούδι:

Εἴπαμε ψέματα πολλά, ἀς ποῦμε καὶ μιὰ ἀλήθεια.
Φορτώσαμε ἐναν ποντικὸ ἐννιὰ κιλὰ ρεβίθια,
κι αὐτοῦ στὰ μεσοσάμαρα σαράντα κολοκύθια.
Τὰ κολοκύθια εἶχαν νερὸ καὶ στὸ νερὸ βατράχια,
καὶ τὰ βατράχια φώναζαν κι ὁ ποντικὸς ἐσκιάχτη.
τὸ φόρτωμά του ἔρριξε καὶ πιλαλάει καὶ φεύγει.
Μέσα στ' ἀμπάρι τρύπωσε κι ἡ μάνα του τοῦ λέγει:
«Ποῦ πᾶς, παιδί μου, πόντικα, ποῦ πᾶς, καλὲ Ζαφείρη;»
— «Πάω στὴν Πόλη γι' ἀρματα καὶ στὴ Φραγκιὰ γιὰ
[ροῦχα].

Φαντάσου τὶ γέλια ωσπου νὰ τελειώσῃ τὸ τραγούδι!
Κάθε στίχος καὶ κοβόταν στὴ μέση ἀπὸ τὰ γέλια. Γελοῦ—

σαν τὰ παιδιά, γελοῦσαν οἱ μεγάλως, γελοῦπε κι ὁ γέροπαπ-
ποὺς μὲ τ' ἄσπρα γένεια καὶ τὰ μεγάλα φρύδια του.

«Ἄρηστε με, καλὴ παιδιά, νὰ τελειώσω τὸ τραγούδε-
μου!» ἔλεγε κάθε τόσο σφουγγίζοντας τὰ μάτια του ἀπὸ τὰ
δάκρυα.

“Αμα τελείωνε στεκόταν στὴ μέση καὶ μῆς εύγέτων
«Καὶ τοῦ χρόνου, παιδιά μου, πάντα τέτοια υάχωμε...»

Καὶ τὸ βράδυ ὕστερα ἀπὸ τὸ φαγὶ πρῶτος ὁ παπποὺς
ἀρχίζε τὸ τραγούδι :

Στὴν τάβλα ποὺ καθόμαστε σὲ τοῦτο τὸ τοπέζι
τὸν ἄγγελο φιλεύομε καὶ τὸ Χριστὸ βλογᾶμε
καὶ τὴν κυρὰ τὴν Παναγιά, τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους.

«Χι!» ἔκχνε καὶ χάιδευε δεξιὰ κι ὀριστερὰ τὰ μυστή-
κια του μὲ τὸ χέρι. Κοίταξε ὅλους γύρω σα συλλογισμέ-
νος, ἀκουμποῦσε τὸ χέρι του στὸ προσκέργλο καὶ το κενάλι
στὸ χέρι του, κι ἀρχίζε μὲ φωνὴ βραχνὴ καὶ παρχπονεμένη:

“Ησυχα ποὺ εἶναι τὰ βουνά, ἥσυγοι ποὺ εἰν' οἱ κάμποι,
δὲν καρτεροῦνε θάνατο, γεράματα δὲν ἔχουν,
μόν' καρτεροῦν τὴν ἀνοιξη, τὸ Μάη, τὸ καλοκαίρι,
νὰ ίδοῦν τοὺς βλάχους στὰ βουνά, νὰ ίδοῦν τὶς βλαχο-

Ι ποῦλες

ν' ἀκούσουν τὰ βλαχόπουλα λαλώντας τὶς φλογέρες,
βόσκοντας τὰ κοπάδια τους μὲ τὰ χοντρὰ κουδούνια.

«Ἐ καημένε κόσμε!» ἔλεγε ὁ παπποὺς ἀμα τελείωνε
τὸ τραγούδι του. Τὰ μάτια του γελαστὰ γύριζαν καὶ κοιτά-
ζαν ὅλους μας· τὰ παιδιὰ καὶ τὶς νυράδες του, τὰ ἐγγόνια
του, τὰ δισέγγονα, ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο ποὺ εἶχε ἄσπρα τὰ

μεαλλιὰ ὡς τὸ μωρὸ ποὺ τὸ εἶχαν στὴν κούνια του. "Αλλοι
έπιναν, ἄλλοι τραγουδοῦσαν· τὰ παιδιὰ χόρευαν καὶ γελοῦ-
σαν κι ἔπαιζαν ἐνῷ τὸ μωρὸ ἔκλαιγε. Μᾶς κοίταζε καὶ δὲ
φιλοῦσε. "Ωσπου σὲ λίγο ἡ θειὰ Ἐλένη, ἡ μεγάλη νύρη
τοῦ παπποῦ, ἐρχόταν ἐλαφρὰ κι ἔβαζε ἀπὸ πισω του ἔνα
προσκέφαλο.

'Ο γεροπαπποὺς ἀποκοιμήθηκε...

"Ετσι τὸν θυμοῦμαι τὸν παπποὺ κάθε μενάλη γιοστή,
τὸν παπποὺ ποὺ σκόρπιζε τὴ χαρὰ καὶ τὸ γέλιο σὲ δικοὺς
καὶ σὲ ξένους...

III. Αὐτὸ δὲ μοῦ τὸ εἶπε κανένας.

Τὸ βαπόρι πήγαινε τὸ δρόμο του, καὶ οἱ ναῦτες εἶχαν
στὴ μέση τὸν καπετὰν Βαγγέλη καὶ τοὺς ἔλεγε παλιὲς ναυ-
τικὲς ιστορίες.

"Ολοι τὸν ἄκουαν μὲ προσοχὴ καὶ μὲ σεβασμό. Μὰ ἐν
νεοφερμένο ναυτόπουλο, ποὺ δὲν τὸν ἐγνώριζε καλά, ἀπάνω
στὴ διήγηση τοῦ εἶπε: «Ψέματα, καπετὰν Βαγγέλη· αὐτὰ
δὲ γίνονται!»

Κόπηκε μεμιᾶς ἡ διήγηση· κόπηκαν κι οἱ ἀναπνοὲς τῶν
ναυτῶν καὶ κοίταζαν ὁ ἔνας τὸν ἄλλο φοβισμένα.

"Ο καπετὰν Βαγγέλης κάρωσε τὰ μάτια του στὸ ναυ-
τέπουλο καὶ εἶπε μὲ τρεμουλιαστὴ φωνή: «Αὐτὸ δὲ μοῦ τὸ
εἶπε κανένας».

Τὸ εἶπε μὲ τέτοια φωνὴ καὶ ἡ υπερά του ἦταν τέτοια,
ποὺ ἔφερε στὸ ναυτόπουλο ζάλη. Κάτι πῆγε να ειπῇ, μα τὴ
φωνὴ του κόπηκε στὸ λάρυγγά του.

«Μὴ συνερίζεσαι τὸ παιδί, καπετὰν Βαγγέλη, πὲς τὴν
Ιστορία σου» εἶπε δειλὰ ἔνας ναύτης.

— «Δὲν μπορῶ τώρα» ἄλλοτε εἶπε δὲ καπετάν Βαγγέλης. Σηκώθηκε, τράβηξε και κλείστηκε στὴν καμπίνα του.

Τὸ ναυτόπουλο στάθηκε ἀκίνητο, σὰ νὰ εἶχε γίνει μάρτυρα. Τὸ πῆρε ἔνας ναύτης ἀπὸ τὸ χέρι και τράβηξαν κατὰ τὴν πρύμη.

«Τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαμες, Στάμο;» τοῦ εἶπε. «Ἐτοι μιλοῦν στοὺς μεγαλύτερους! Ἄς εἶναι κοίταξε νὰ τὸν βρῆς τὸν καπετάν Βαγγέλη μοναχὸ και νὰ τοῦ ζητήσης συχωρεση. Ἀλλιῶς ὅπως και νὰ κάμης νὰ φύγης ἀπὸ τὸ πλοῖο.»

Νύχτωσε ἡ θάλασσα ἦταν λάδι. Φυσοῦσε δροσερὸ ἀεράκι και τὸ ἀστέρια λαμποκοποῦσαν. Παράμερα ἀκουμπισμένος δὲ καπετάν Βαγγέλης κοίταξε τὴν θάλασσα, ὅταν τὸν πλησίασε τὸ ναυτόπουλο δειλὰ και τοῦ εἶπε μὲ φωνὴ τρεμουλιαστή: «Συμπάθησέ με, καπετάν Βαγγέλη· δὲν ξέρω πῶς μοῦ ξέφυγε τέτοιος λόγος. Συμπάθησέ με, σὲ παρακαλῶ». Και τὸ ἐπιασαν λυγμοί.

«Γύρισε σιγὰ δὲ καπετάν Βαγγέλης και τὸ κοίταξε καλὰ γιὰ κάμποση ὥρα. «Σὲ συγχωρῶ, παιδί μου» τοῦ εἶπε. «Μοῦ ἔκαμες μεγάλο κακό, γιατὶ πρώτη φορὰ βρέθηκε ἀνθρωπὸς νὰ μοῦ εἰπῇ τέτοιο λόγο. Ἔ, ἀμα κοπιάση κανεὶς γιὰ νὰ βγάλη ἔνα ὄνομα, και στὸ ἀστεῖα νὰ τὸν πειράξουν τοῦ κακοφαίνεται. Ἐτοι εἶναι».

«Επιασε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ παιδί, τὸ κάθισε σ' ἔναν πάγκο και ἀρχισε νὰ τοῦ λέῃ:

«Ἀπὸ μικρὸς ἥμουν δρρανὸς κι ἔπρεπε νὰ βρῶ δουλειά. Μπῆκα σὰν και σένα ναυτόπουλο στὸ καράβιτοῦ Ραμαντάνη. Εἶχε και σύντροφο. Ήολλὰ ἔλεγαν γιὰ τοὺς δυό τους, μὰ κι ἀλήθεια νὰ ἦταν τί θὰ ἔκανα; Εἶχα ἀνάγκη νὰ θρέψω τὴ μάνα μου και δυὸ ἀδερφές. Ταξιδεύαμε ἀπὸ νησὶ

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑ. Ή ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 10

σὲ νησί, φορτώναμε κρασιά, τὰ ξεφορτώναμε ἄλλοϋ, παιρναμε ἀπὸ κεῖ ὅ τι βρίσκαμε, κι ἔτσι γυρίζαμε.

Μιὰ φορὰ φορτώσαμε ζάχαρη, ρίζια καὶ καρφέδες ἀπό τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴ Σύρα. Βρήκαμε βοριὰ τὸν καιρὸν καὶ λοξοδρομήσαμε κατὰ τὴ Σέριφο. Εἶχαμε καιρὸν νὰ μποῦμε μὲ τὸ ἡλιοβασίλεμα στὸ λιμένα· μὰ δὲν τὸ κάναμε. Τὴ νύχτα χωρὶς νὰ θέλω ἄκουσα τοὺς καπετάνιους νὰ λένε:

«Μὲ τὴν τρικυμία ποὺ εἶχαμε εἴμαστε δικαιολογημένοι. Θὰ βγάλωμε στὸ ἑρημόνησο τὰ μισὰ σακιὰ καὶ θὰ ποῦμε πῶς τὰ πετάξαμε στὴ θάλασσα γιὰ νὰ σώσωμε τ' ἄλλα. Καλὰ θὰ μπαλωθοῦμε . . .»

— «Καλά, εἶπε ὁ ἄλλος· μὰ τὸ ναυτόπουλο ποὺ ἔχομε δὲ μ' ἀρέσει. Σοῦ εἶπα νὰ μὴν τὸ πάρης καὶ δὲ μ' ἄκουσες».

— «Μὴ σὲ μέλει!» τοῦ εἶπε ὁ ἄλλος. «Δὲ θὰ εἰπῆ τίποτα. Εἶναι ἔξυπνο καὶ θὰ μάθῃ τὴν τέχνη μας γρήγορα. Θὰ δῆς πόσο θὰ μᾶς βοηθήσῃ. "Αν κάνη πῶς λέει τίποτα ἀλιμονό του!"

Τί μὲ θέλεις, παιδί μου. "Ημουν λιοντάρι στὴν καρδιά· μοῦ φαινόταν πῶς μποροῦσα νὰ τὰ βάλω καὶ μὲ τοὺς δυό. Μὰ ἐκεῖ, μέσα στὴ θάλασσα φοβήθηκα. Μ' ἐπιασε κρύος ἵδρωτας." Ισως καὶ τὰ ἔλεγαν ἔτσι μεγαλόφωνα γιὰ νὰ τ' ἀκούσω· ποιός ξέρει! Ωστόσο ἀποφάσισα νὰ κάμω πῶς δὲν ἄκουσα τίποτα καὶ νὰ ἔχω πάντα τὸ νοῦ μου.

Μὲ τὰ χαράματα σιμώσαμε στὸ ξερονήσι. Γύρω δὲ βλέπαμε κανένα πλοῖο. Βγάλαμε τότε κάμποσα σακιὰ καὶ τὰ κρύψαμε σὲ μιὰ σπηλιά.

«Ἐσύ, ὃ τι κάνομε δὲν εἶναι δική σου δουλειά νὰ ἔξετάξης» μοῦ εἶπε ὁ Ραμαντάνης ὅταν ξαναμπήκαμε στὸ καράβι.

— «Δεν ξέρεις πού τε μου» εἶπα.

— «Έκεινο πού σου λέω! Τό νοῦ σου, γιατί δὲ μὲ ξέφεις καλά».

Μιλιά έγώ. Κάναμε πανιά καὶ πήγαμε στὴ Σύρα μπήκαμε στὸ λιμάνι καὶ ρίξαμε τὴν ἄγκυρα.

Όμορφη πόλη ἡ Σύρα! Εἶναι τὸ διαμάντι τῶν Κυκλαδῶν. Καθὼς σκαλώνουν τὰ σπίτια ἀπὸ τὴν παραλία στὴν κορφὴ τοῦ Βουνοῦ, νομίζεις πώς μιὰ μαρμαρένια σκάλα ἀνεβαίνει ἀπὸ τῇ γῆ στὸν οὐρανό. Έκεῖ φηλὰ εἶναι ἡ Ἀπάνω Σύρα, μὲ μιὰ ὅμορφη ἐκκλησιά, τὸν Ἀι-Γιώργη. Τὸ τί βλέπεις ἀπὸ κεῖ ἀπάνω κανεὶς δὲ λέγεται. Τὸ πίσω μέρος δὲν ἔχει παρὰ πέτρες καὶ ξερολάγκαδα καὶ ράχες κιτρινοκόκκινες ποῦ καὶ ποῦ νὰ ιδῆς καὶ καμιὰ μικρὴ πρασινάδα. Μὰ τὸ πλευρὸν ποὺ εἶναι κατὰ τὴν πόλη ἔχει τὴν ανοιχτὴν θάλασσα ἀντικρύ σου. Τὰ μισὰ νησιά τῶν Κυκλαδῶν τὰ βλέπεις μπροστά του. Ἀριστερὰ μιὰν ἄκρη ἀπὸ τὴν Τήνο μὲ τὸ μοναστήρι τῆς Μεγαλόχαρης. Ἐπειτα τὴ χαμηλὴ Μύκονο καὶ τὰ νησάκια τῆς Δήλου πίσω τὴ Νάξο, ἐδῶθε τὴ Μῆλο, τὴ Φολέγανδρο, τὴ Σίκινο, τὴ Σέριφο μὲ τὸ φηλὸν Βουνό καὶ τὴ γλυκιὰ καὶ ωραῖα Σίφνο. Θαρρεῖς πώς ὄνειρεύεσαι ἀπὸ κεῖνο τὸ φήλωμα.

Γύρω στὸ καράβι μας ἦταν ἄλλα καράβια, κι ἀν γινόταν τίποτα μποροῦσα νὰ φωνάξω. Κατέβηκα στὴν καμαρούλα μου, ἐτοίμασα τὰ πράματά μου καὶ τ' ἀνέβασα στὸ κατάστρωμα.

«Γιὰ ποῦ, ὥρα καλή;» μὲ ρωτᾶ ὁ Ραμαντάνης.

— «Πάω νὰ βρῶ τίμια ἀφεντικά» τοῦ ἀπαντῷ ἀφοῦ.

— «Τί εἰπες;» μοῦ λέει. Καὶ ἀπλωσε τὸ χέρι στὴ μέση του.

— «Μήν κουνηθῆς!» τοῦ λέω.— «Σπύρο!» φωνάζω σ' ξενα ναυτόπουλο ποὺ ἦταν στὸ διπλανὸν καράβι. Καὶ τοῦ

πετῶ ἔνα γράμμα. «Κάνε μου τὴ χάρη νὰ τὸ στείλης στὴν μάνα μου Καὶ νὰ τῆς πῆς νὰ μήν τὸ ἀνοίξῃ πρὸν νὰ πάω ἐγώ...»

— «Τὸ βλέπετε;» γυρίζω καὶ τοῦ λέω τοῦ Ραμαντάνη καὶ τοῦ συντρόφου του. «Μπορεῖτε νὰ μὲ σκοτώσετε· μὰ καὶ σεῖς δὲ θὰ γλιτώσετε. Τὰ γράφω ὅλα».

Τὰ θηρία μεμιᾶς ἡμέρωσαν.

«Τὶ ἔπαθες, Βαγγέλη;» μοῦ λέει μαλακὰ ὁ καπετάνιος. «Τρελάθηκες; Δὲ σὲ καταλαβαίνω. . . .»

— «Μὲ καταλαβαίνεις πολὺ καλά!» τοῦ λέω. «Ο τι εἴπατε τ' ἄκουσα ὅλα».

— «Καὶ τί θέλεις;»

— «Νὰ μὲ ἀφήσετε νὰ φύγω καὶ νὰ γυρίσετε νὰ πάρετε τὰ σακιὰ τοῦ ἐμπόρου. Εἰδεμή θὰ σᾶς μηνύσω στὴν ἔξουσία».

— «Τὰ βλέπεις;» τοῦ λέει τοῦ καπετάνιου ὁ σύντροφός του. «Δὲ μ' ἀφησεις ἐμένα νὰ κάμω ἐκεῖνο ποὺ ἥξερα!»

Πέρασαν τόσα χρόνια, παιδί μου, καὶ τώρα ἀκόμη ὅταν θυμοῦμαι αὐτὰ τὰ λόγια ἀνατριχιάζω».

Στάθηκε λίγο ὁ καπετάν Βαγγέλης κι ὑστερά ἔξακολούθησε:

«Ο καπετάνιος ἔφερε μερικὲς βόλτες ἀπάνω στὸ κατάστρωμα κι ὑστερά μοῦ λέει:

— «Καὶ τί σὲ μέλει ἐσένα, Βαγγέλη; Έσύ θὰ πληρωθῆς τὸ μισθό σου. Απὸ δῶ καὶ πέρα θὰ σοῦ δίνω διπλὸ μισθό. Θὰ σὲ βάλωμε καὶ στὰ κέρδη. Τί ἄλλο θέλεις;»

— «Ἀδικα χρήματα ἐγὼ δὲν παίρνω» εἶπα.

— «Ἐ, μὴ λές τίποτα καὶ πήγαινε στὸ καλό».

— «Μὴ χάνεις τὰ λόγια σου. Ή παραδίνεις τὸ πρᾶμα επὸν ἐμπορο ἢ τρέχω στὴν ἔξουσία».

Μὲ πλήρωσαν καὶ μ' ἀφησαν νὰ φύγω. Υστερά ἀπὸ
ἡμέρες πῆγα στὸν ἔμπορο.

— «Σοῦ ἔφερε ὅλο τὸ πρᾶμα τὸ καράβι τοῦ Ραμαντάνη;»
ρώτησα.

— «Ναί» μοῦ εἶπε, κι ἔτσι ἡσύχασα.

Τι ἀπόγιναν τ' ἀφεντικά μου δὲν ξέρω. Κάπου εἶπαν
πῶς πνίγηκαν. Νὰ σοῦ εἰπῶ, καλὰ καλὰ δὲν εἶχα καριέ
ὅρεξη νὰ ρωτήσω ἀν ἡταν ἀλήθεια ἡ ψέματα. Ἐκεῖνο δύμας
κοὺ ἔκαμα δὲν ξέρω πῶς μαθεύτηκε παντοῦ. Γάρα στὶ^{τι}
μιοι καραβοκύρηδες κοίταζαν ποιός νὰ μὲ πρωτοπάρη στὸ
καράβι του.

Ἐτσι, παιδί μου, εἶπε ὁ καπετάν Βαγγέλης, τελειώ-
νοντας τὴν ιστορία του, ἔζησα μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ μὲ τὴν
ἀλήθεια θέλω νὰ πεθάνω...

12. Θαλασσινὸ τραγούδι.

Γλυκὰ φυσᾶ δ μπάτης,
ἡ θάλασσα δροσίζεται·
στὰ γαλανὰ νερά της
δ ἥλιος καθηφτίζεται.

Καὶ λὲς πῶς παίζουν χαροπὰ
πετώντας δίχως ἔννοια
ψαράκια χρυσοφτέρωτα
σὲ κύματ' ἀσημένια.

Στοῦ καραβιοῦ τὸ πλάνι
ἔνα τρελὸ δελφίνι
γοργόφτερο πετάει
καὶ πίσω μᾶς ἀφήνει.

Καὶ σὰ νὰ καμαρώνεγαι
τῆς θάλασσας τὸ ἄτι

μὲς τοὺς ἀφρούς του ζόνεται
καὶ μᾶς γυρνᾶ τὴν πλάτη.

Χιονοπλασμένοι γλάροι,
πόχουν φτερούγια ἀτίμητα
καὶ γιὰ κανένα ψάρι
τὰ μάτια τους ἀκοίμητα,
στὰ ξάρτια τριγυρίζοντας
ἀκούραστα πετοῦνε
ἢ μὲς χαρὰ σφυρίζοντας
στὸ πέλαγο βουτοῦνε.



Καὶ γύρω καραβάκια
στὴ θάλασσα ἀρμενίου,
σὰν ἄσπρα προβατάκια,
ποὺ βόσκοντας γυρίζου^ν νε
μὲς χαρωπὰ πηδήματα
στοὺς κάμπους δλη μέρα,
κι ἔχουν βοσκὴ τὰ κύματα,
βοσκό τους τὸν ἀέρα.

13. Τὸ κουνάβι.

Νύχτωσε. Ἀνάμεσα στὰ φυλλώματα τοῦ φράχτη
λαμπυρίζουν δύο σπίθες γαλαζοπράσινες. Εἶναι τὰ μάτια
τοῦ κουναβιοῦ ποὺ παραμονεύει. Μέσα στὴν αὐλακιὰ χο-
ροπηδᾶ ἔνα ποντικάκι. Μὰ τὸ κουνάβι εἶναι πιὸ γοργοκ-
υητὸ στὰ πηδήματα σέρνεται σὰ φίδι στὴ χλόη κι ἐπειτα
δίνει ἔνα πήδημα καὶ μιὰ δαγκωσιά. Πρὶν νὰ πρεπτάσῃ
τὸ ποντίκι νὰ κυνῆται ποὺ λαμέσειναί μακριάνος.

«Κακή ἀρχή» λέει τὸ κουνάβι καὶ γλείφει τὸ ζεστὸ αἷμα. «Μὰ τὸ κάτι εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ τίποτα».

Ἐκεῖ ποὺ συλλογίζεται ἔτσι, βλέπει ἔναν ἀρουραῖο. Εἶναι κι ἐκεῖνος ἀπαράλλαχτος μὲ τὸ ποντίκι, μὰ πολὺ μεγαλύτερος. "Ἐχει μουσούδι μυτερό, τὰ μάτια μεγάλα καὶ πεταχτά, καὶ τ' αὐτιά του πλατιά, σὰ φυλλαράκια κυκλαμιᾶς. Κάθεται σὲ μιὰ ραχούλα καὶ τινάζει ἀπὸ πάνω του τὴ δροσιά. Χωρὶς ἄλλο κάπου ἐκεῖ ἔχει τὴ φωλιά του ἔτοιμη, γιὰ νὰ γεννήσῃ καὶ ν' ἀναθρέψῃ τὰ παιδιά του. Βγῆκε μιὰ στιγμὴ γιὰ νὰ ίδῃ πῶς πηγαίνουν τὰ γεννήματα, καὶ τώρα συλλογιζόταν νὰ γυρίσῃ πίσω στὴ φωλιά. Μὰ βρέθηκε ξαφνικὰ μὲ τὶς φλέβες τοῦ λαιμοῦ ἀνοιγμένες.

«Αὐτὸ εἶναι πιὸ νόστιμο» εἶπε τὸ κουνάβι, καὶ ρούρηξε μὲ ἡδονὴ τὸ αἷμα τοῦ ἀρουραίου. «Τὸ κρέας θὰ τὸ φυλάξω γι' αὔριο. Ἐκεῖνο ποὺ μ' εύχαριστεῖ πιὸ πολὺ τώρα εἶναι ἡ φωλιὰ τοῦ ἀρουραίου. Ἔνας ἀρχοντας σὰν καὶ μένα πρέπει νὰ ἔχῃ πολλὰ σπίτια. Ἔτσι ἔχω πρόχειρο καταρύγιο, κι ὅταν κάνη ζέστη, βρίσκω δροσερὸ μέρος νὰ κοιμοῦμαι!».

Κίνησε τὸ κεφάλι του πέρα δῶθε καὶ δὲν ἄργησε νὰ μυριστῇ τὴ φωλιὰ τοῦ ἀρουραίου. Πῆρε ἀπὸ τὴν ούρᾳ τὸ πτῶμα καὶ τὸ ἔσυρε κάμποσο. "Επειτα βρῆκε ἀνάμεσα στοὺς σδώλους τὴν εἴσοδο τῆς φωλιᾶς καὶ προχώρησε μέσα. Προχώρησε κάπου ἐνάμισυ μέτρο βαθιά. Κοιτάζει... τί νὰ ίδῃ; Ἡ φωλιὰ τοῦ ἀρουραίου ἦταν χωρισμένη σ' ἑπτὰ κάμαρες. Ἡ μεσιανὴ ἦταν στρωμένη μὲ ξερὰ χόρτα καὶ φύλλα ἐδῶ κοιμόταν. Οἱ ἄλλες ἦταν οἱ ἀποθήκηες τους ὅλες γεμάτες ἀπὸ σιτάρι, σίκαλη καὶ βρόμη, ως τριάντα ὅκαδες.

Τὸ κουνάβι ἀφοῦ ἔρριξε μέσα τὸ πτῶμα τοῦ ἀρουραίου,

Βγῆκε πάλι στὸ χωράφι. Είχε ὅρεξη νὰ ἔξαχολουθήσῃ τὸ κυνήγι του, δχι γιατὶ παινοῦσε, μὰ γιατὶ διψοῦσε γιὰ αἷμα. "Οταν ἐφτασε ἔξω ἀπὸ τὰ χωράφια σταυράτησε.

«Μέλι μοῦ μυρίζει» εἶπε γυρίζοντας τὸ μουσούδι του. «Οἱ ἀγριομέλισσες θὰ ἔχουν μαζέψει ἀρκετό. "Υστερ' ἀπὸ τὸ φαγὶ λίγο γλυκό δὲν εἶναι ἀσχημο».

Προχώρησε σκυρτά, ἔσκαψε μὲ τὰ νύχια του τὸ χῶμα καὶ βρῆκε ἀλήθεια σὲ μιὰ ἔρημη φωλιὰ ποντικοῦ, μερικὲς κερῆθρες. Σὲ ἄλλες ἥταν ἀποθηκευμένο μέλι, καὶ σὲ ἄλλες εἶχε κλεισμένα τ' αὐγά της ἡ ἀγριομέλισσα, ὥσπου νὰ γίνουν χρυσαλλίδες. Τὸ κουνάβι τις ἔφαγε κι ἐκεῖνες.

«"Αν ἥταν μέλι ἀπὸ μέλισσα θὰ ἥταν νοστιμώτερο» εἶπε κι ἔγλειψε τὰ χελήη του καὶ τὰ μακριὰ μουστάκια του. «Μὰ θὰ γευτοῦμε[καὶ] τέτοιο. Μὲ τὴν ὑπομονὴ ὅλα γενονται».

* Έκεῖ ποὺ τὰ συλλογιζόταν στάθηκε ἀκίνητο. "Ενας ψρῦνος προχωροῦσε ἀργὰ καὶ πηδηχτὰ στὰ χορτάρια. "Εψαχνε νὰ βρῇ γυμνοσαλιάγκους ποὺ βόσκουν τὴ νύχτα.

«"Ανοστο κρέας» μουρμούρισε τὸ κουνάβι· «μόλις ἔχει λίγες σταλαχατιὲς αἷμα, κι εἶναι κρύο σὰν πάγος. Μὰ στὴν ἀνάγκη μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ φάη».

'Αμέσως κόβει τὸ κεφάλι τοῦ ψρύνου κι ἐτοιμάζεται νὰ τὸ κουβαλήσῃ στὴ φωλιὰ τοῦ ἀρουρατού. Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκούει κάτι νὰ σέρνεται στὰ χόρτα. Κοιτάζει... ἔνα χέλι! Βγῆκε ἀπὸ τὸ βάλτο ποὺ ἥταν ἐκεῖ κοντὰ καὶ κάνει τὸ νυχτερινό του περίπατο στὸ χωράφι τὸ σπαρμένις κουκιά.

* «"Ετσι; ἔ! εἶπε κοροϊδευτικὰ τὸ κουνάβι,... χόρτασες ἀπὸ σκουλήκια, σαλιγκάρια, βατράχους, καὶ τώρα μοῦ Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Βγῆκες νὰ φᾶς καὶ σαλάτα. "Ε! βέβαια έτσι τὸ συνηθίζουν τ' ἀρχοντόπουλα!"

Καὶ μὲ δυὸ πηδήματα ἄρπαξε τὸ χέλι ἀπὸ τὴ μέση.

Τὸ χέλι ἀντρειεύεται, θέλει νὰ παλέψῃ χτυπᾶ τὸ κουνάδι μὲ τὸ κεφάλι καὶ τὴν οὐρὰ στὸ πρόσωπο, στὰ μάτια, καὶ στὰ πόδια, ὅπου βρῆ. Μὰ δὲν κατορθώνει ἄλλο παρὰ νὰ σφίξῃ τὰ δόντια του τὸ κουνάδι καὶ νὰ τὸ κόψῃ στὰ δυό.

«"Αν δὲν ήθελες νὰ κάνης τὸν ἀρέντη καὶ καθόσουν στὸ βάλτο σου, μπορεῖ νὰ ζοῦσες τώρα» εἶπε.

"Επειτα σὰν καλὸς νοικοκύρης παίρνει ἔνα τὰ κορμάτια του καὶ τὸ φρύνο καὶ τὰ κουβαλᾶ στὴν ἀποθήκη του.

Σὲ λίγο ξαναβγαίνει στὸ κυνήγι. Εἰδε τ' ἀχνάρια πέρδικας καὶ τὰ παίρνει ἀπὸ κοντά. Ἐκεῖ πίσω ἀπὸ τὶς φακὲς εἶδε τὴ φωλιά. Ἡ πέρδικα καθόταν στ' αὔγα της.

«Κλωσᾶ τ' αὔγα της καὶ γλυκοκοιμᾶται» λέει τὸ κουνάδι. «Ονειρεύεται τὰ κλωσοπούλια ποὺ θὰ τὰ ὁδηγῇ στὰ χωράφια τὰ σπαρμένα σιτάρι. Στὴν τιμή μου σου λέω, κυρὰ πέρδικα, πῶς τ' ὄνειρό σου δὲ θ' ἀληθέψη».

Τὴν ἄρπάζει καὶ τῆς κόβει τὸ κεφάλι. Δὲν πεινᾶ πιά, μὰ ρουφᾶ μόνο τὸ αἷμα καὶ τρώει λίγο ἀπὸ τὸ μυαλό. "Τστερα κουβαλᾶ τὴν πέρδικα στὴν ἀποθήκη του. Ἐπειτα ξαναγυρίζει καὶ παίρνει ἔνα τ' αὔγα κάτω ἀπὸ τὸ σαγόνι του καὶ τὰ φέρνει στὴν ἀποθήκη του. Αὔριο, ἐν εἶναι κακοκαιρία, θὰ τὰ τρυπᾶ μὲ τὰ μυτερὰ δοντάκια του ἔνα τούτο καὶ θὰ τὰ ρουφᾶ.

Έτσι κυνηγοῦσε τὸ καλοκαίρι τὸ κουνάδι μὰ τέλος ἦρθε ὁ χειμῶνας μὲ τὸ κρύο καὶ τὶς παγωνιές. Τὸ κουνάδι σύμως δὲν κρυώνει ποὺ νὰ κρυώσῃ, ποὺ εἶχε τὴ γούνα γεμάτη ἀπὸ τρίχα μαλακὴ καὶ δασωμένη. Μὰ πεινοῦσε

πολύ. Τὰ ζῶα τῆς ἔξοχῆς, ἄλλα πάγωσαν κι ἄλλα κρύψηκαν βαθιὰ στὴ γῆ. Καὶ τὸ χῶμα ἔγινε τόσο σκληρὸ ποὺ δύσκολα τὸ ἔσκαβαν τὰ νύχια του. Εἰδε πώς δὲν μποροῦσε νὰ ζήσῃ ἔτσι κι ἔτσι ἀποράσισε νὰ καταφύγῃ πάλι σὲ κανένα στάβλο γιὰ νὰ περάσῃ τὸ χειμῶνα.

“Οπως κι ἀν εἶναι, εἶπε, κάπου θὰ Βρεθῇ καμιὰ κότα».

Μόλις νύχτωσε ἄφησε τὴ φωλιὰ τοῦ ἀρουράκιου καὶ βγῆκε στὸ χωράφι. Τὰ βρῆκε ὅλα σκεπασμένα ἀπὸ χιόνι.

Τὸ σκοτάδι ἦταν πολύ, μὰ τὸ χιόνι μὲ τὴν ἀσπράδα του ἀντιφέγγιζε ἔτσι, ποὺ ὅλα γύρω του τὰ ἔδειχνε φεύτικα. Τὸ κουνάβι, σὰ νὰ τρόμαξε ἀπὸ τὴν παράξενη αὐτὴ εἰκόνα· ἔφυγε τρέχοντας κι ἔφτασε γρήγορα στὸ δάσος. Ἐκεῖ στάθηκε. “Αρχισε νὰ πλησιάζῃ μὲ προφύλαξη ἔνα μὲ τ’ ἄλλο τὰ δέντρα καὶ νὰ μυρίζῃ τοὺς κορμούς. Ἐκεῖ ἦταν τόσο τὸ σκοτάδι ποὺ δὲν ἔβλεπε κανεὶς οὔτε τὴ μύτη του. Μὰ τὸ κουνάδι εἶχε τεντωμένες δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ τὶς τρεῖς σειρὲς τοῦ μουστακιοῦ του, κι ὅπου ἔβρισκε ἐμπόδιο γύριζε ἄλλοϋ. Ἐπιτέλους, ὅταν ἔφτασε στὴ ρίζα μιᾶς μεγάλης βελανιδιᾶς στάθηκε, ἔφερε γύρω τὸν κορμό της, μυρίστηκε γιὰ κάμποση ὥρα κι ἔπειτα σκαρφάλωσε στὴν κουφάλα της.

Τὴν αύγὴ φάνηκε λαμπρὸς ἥλιος. “Εβαψε πρῶτα τὶς κορυφὲς τῶν δέντρων, κατέβηκε ἔπειτα στ’ ἄφυλλα ολαριά τους, ἔπειτα στοὺς κορμούς, ὅσο που ἔφτασε κάτω στὸ χιονισμένο χῶμα. Χίλια χρώματα πήδησαν ἔξαρνα ἀπὸ παντοῦ, σὰ νὰ ἦταν στολισμένο τὸ δάσος ἀπὸ μύρια πετρέδια. Διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια ἔτρεμαν ἀπάνω στὰ δέντρα καὶ κάτω στὰ ίσιώματα. Μὰ φωνὴ καμιὰ δὲν ἔγγαινε ἀπὸ πουθενά. Οὔτε πουλὶ λαλοῦσε, οὔτε ἄνθρωπος

μιλοῦσε, οὔτε σκύλος γάβγιζε, οὔτε ούρλιαζε κανένα δέγριμι. Ὁμορφιὰ καὶ νέκρα βασίλευε ἔκει καὶ θαρροῦσες πώς εἶσαι σὲ δάσος παραμυθιοῦ.

Ἐξαφνα ὅμως ἀκούστηκε μακριὰ μιὰ τουρέκιὰ καὶ σὲ λίγο φάνηκαν δυὸς τρεῖς κυνηγοὶ μὲ τὰ σκυλιά τους. "Ολοι ἀκολουθοῦσαν τὰ πατήματα τοῦ κουναδιοῦ ἀπάνω στὸ χιόνι καὶ δὲν ἄργησαν νὰ σταθοῦν κάτω ἀπὸ τὴ βελανιδιά. Οἱ κυνηγοὶ κοίταζαν μὲ ἐπιμονὴ τ' ἄφυλλα κλαριά τῆς. Οἱ σκύλοι μύριζαν γύρω γύρω τὸν κορμό, κουνοῦσαν τὴν ούρά τους, ἔθγαζαν πότε πότε ἔνα «γάβ, γάφ!» καὶ κοίταζαν στὰ μάτια τοὺς κυνηγούς σὰ νὰ τοὺς ἐλεγαν: «έδῶ μέσα εἶναι».

Οἱ κυνηγοὶ ἄρχισαν νὰ χτυποῦν μὲ τὰ τουρέκια τους τὸν κορμό, νὰ ρίχνουν πέτρες στὴν κουφάλα, νὰ φωνάζουν γιὰ τὸ δεναγκάσουν τὸ κουνάδι νὰ πεταχτῇ. Μὰ τὸ πουνηρὸ κουνάδι ποῦ νὰ πεταχτῇ.

«Σταθῆτε» εἶπε τότε ἔνας κυνηγός στοὺς συντρόφους του. «Τώρα νὰ τὸ κάμω ἐγὼ νὰ πεταχτῇ, θέλοντας καὶ μή. Εσεῖς νὰ ἔχετε τὰ τουρέκια σας ἔτοιμα».

Σύναξε λίγα φρύγανα, τὰ τίναξε ἔνα ἀπὸ τὸ χιόνι, ἐπειτα τὰ τύλιξε μέσα σ' ἑφημερίδες, ἔβαλε μέσα καὶ μιὰ ἵσκα ἀναμμένη μὲ πρυόβολο καὶ τὴν ἔρριξε μέσα στὴν κουφάλα.

* «Τὸ νοῦ σας τώρα ψηλά!» εἶπε στοὺς συντρόφους. Ἐτοίμασε κι ἔκεινος τ' ὅπλο του.

Δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς καὶ μέσα ἀπὸ τὸν κορμὸ τοῦ δέντρου βγῆκε καπνός. Ἀποκάτω ἀπὸ τὴ ρίζα ὡς ἀπάνω ποὺ χώριζαν τὰ κλαδιά, δπου ἦταν ρόζος ἢ σκισμάδα, γλεστροῦσε ἀργά δ καπνός.

Ἐξαφνα ἀκούστηκε ψηλὰ κάποιος θόρυβος καὶ φάνηκε ἔνα ζῶο καστανόμαλλο νὰ σκαρραλώνῃ στὰ κλαδιά. Μπάμ, μπάμ! βρόντηξαν οἱ τουφεκιές. Μικρὲς τουλοῦπες ἀπό Ψηφιοποίηθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

μαλλιά έρτασαν ως κάτω, μα τό κουνάβι χάθηκε & πό τά
μάτια τους. Τὰ σκυλιά πηδοῦσαν φηλά, σὰ νὰ ηθελαν νὰ
σκαρραλώσουν στὰ κλαδιά καὶ γάργιζαν λυπητέρὰ μὲ πεῖ-
σμα, σὰ νὰ μάλωναν τοὺς κυνηγοὺς γιατὶ τοὺς ἔρυγε τὸ
κυνήγι.

«Θ' ἀνεβῶ ἀπάνω» εἶπε ἔνας κυνηγός. «Κάπου εἶναι
ερυμμένο».

Κρέμασε τὸ τουφέκι στὸν ὥμο του κι ἀνέβηκε μὲ χέρια
καὶ μὲ πόδια στὴ βελανιδιά. Εἶδε τὸ κουνάβι ζαρωμένο
στὴν ἄκρη ἐνὸς κλαδιοῦ καὶ τὸν κοίταζε μὲ τὰ γατίσια μάτια
του γεμάτα θυμό. Μιὰ τουφεκιά, καὶ τὸ κύλησε κάτω νεκρό.
Χύθηκαν ἀπάνω του τὰ σκυλιά, μα κάποιος ἀπὸ τοὺς κυ-
νηγοὺς πρόκαμψε καὶ τὸ πῆρε στὰ χέρια του. Τὸ σήκωσε
χαρούμενος ἀπάνω ἀπὸ τὰ σκυλιά καὶ τραγουδοῦσε:

Νύχτα βγαίνει τὸ κουνάβι.

Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ
γιατὶ κρύβονται σκιαχτὰ
ποντικοὶ καὶ σερπετά!

Τὴν οὐρά του τὴ φουντώνει,
τὶς μουστάκες του ἀπλώνει,
δόντια, νύχια στὴ δουλειά·
ᾶχ! κακόμοιοι πουλιά!

Λαγουδάκια, ζαρκαδάκια,
ἄχολα περιστεράκια,
φωνακλάδες βατράχοι,
βερβερίτσα πεταχτή,
συφορά σας! Τὸ κουνάβι
ἄλλα τρώει κι ἄλλα θάβει!

14. Ο Μάνθος

Μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου ἔνα καράβι ἔφερνε βόλτες ἔξω
& πὸ τὸ λιμανάκι τοῦ νησιοῦ. Τὸ νησάκι δὲν εἶχε ἀπάνω
του παρὰ λίγα ἀσπρα σπιτάκια καὶ δυὸ τρία περιβόλια.
Φύλαγε καὶ στὸ λιμανάκι του δυὸ τρία ψαροκάκια καὶ λε-
γες βαρκοῦλες.

Τὸ καράβι βρῆκε πρίμο τὸν καιρό, καὶ ἅραξε σὲ μιὰν
ἄκρη.

Ἐνας νέος πήδησε στὴ βαρκούλα του καὶ βγῆκε ἔξω.
Ἡταν ὡς τριάντα χρονῶν, μελαχρινὸς μὲ μαῦρο λιγνὸ μου-
στάκι καὶ μὲ φρύδια σμιχτά.

Ο καπετάν Μαθίος, ἔνας γέρος ναυτικὸς ἀπόμαχος,
τὸ καλωσώρισε τὸ παλικάρι καὶ τράβηξαν μαζὶ στὸ σπίτι
του.

Στὸ δρόμο ποὺ περνοῦσαν ἀπάντησαν ἔνα σπιτάκι παλιὸ
μὲ περιβόλι. Τὸ περιβόλι εἶχε μέσα γέρικα δέντρα, λεμονιές,
πορτοκαλιές, νεραντζιές καὶ κιτριές. Τὸ παλικάρι ἔρριξε
μιὰ γρήγορη ματιὰ καὶ κιτρίνισε.

Κατὰ τὶς τρεῖς ὕστερα ἀπὸ τὸ μεσημέρι κατέβηκαν πάλι
στὸ καράβι. Ή θάλασσα ἄρχισε ν' ἀγριεύη προμηνώντας
τρικυμία.

Μιὰ βάρκα στὴν εἰσοδο τοῦ λιμανιοῦ πάλευε μὲ τὰ κύ-
ματα. Ἡταν φανερὸ πώς τὴν κυβερνοῦσαν ἀδέξια χέρια
ἀλλιώς θὰ ἦταν εὔκολο νὰ μπῇ.

Τὸ παλικάρι πήδησε στὴ βαρκούλα του κι εἶπε στὸ γέρο
Μαθίο: «Αφήνω γειά!»

— «Στὸ καλό!»

— «Οπως εἴπαμε.»

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Μεῖνε ήσυχος, παιδί μου· θὰ προσπαθήσω καὶ πι-
στεύω νὰ τὰ καταφέρω... Στὸ καλό! Μεῖνε ήσυχος...»

«Εξαφνα ἔνας γέρος κατέβηκε στὸ λιμάνι μὲ φωνές:
«Γιὰ ὄνουμα θεοῦ, τὸ ἐγγόνι μου πνίγεται!... μιὰ βάρκα!»

Κανεὶς δὲν κούνησε ἀπὸ τὴ θέση του. «Ολοὶ κοίταζαν τὴ
βάρκα ποὺ πάλευε στὰ κύματα καὶ σήκωσαν τοὺς ὄμοις.

— «Μιὰ βάρκα παιδιά· πληρώνω ὅσο ὅσο!» φώναξε
πάλι ὁ γέρος.

— «Δὲ βλέπεις πῶς λείπουν οἱ βάρκες;» εἶπε κάποιος.
«Εἶναι ὅλες ἔξω. Θὰ πόδισαν στὸ ἀπέξω λιμάνι».

Τώρα ἡ βάρκα ποὺ κινδύνευε, ἀναποδογυρίστηκε.

«Δυστυχία μου! πάει τὸ παιδί!» ξαναφώναξε ὁ γέρος.
«Δυό χιλιάδες δραχμὲς δίνω σ' ὅποιον μοῦ σώσῃ τὸ παιδί».

Καμιὰ ἀπόκριση.

Στὸ μεταξὺ τὸ μελαχρινὸ παλικάρι ποὺ πήγαινε στὸ
καράβι του, γύρισε τὴ βάρκα καὶ προχώρησε κατὰ τὴν εἰ-
σοδὸ τοῦ λιμανιοῦ.

«Τρεῖς χιλιάδες δίνω!» φώναξε δυνατώτερα. «Τὸ παιδί
μόνο νὰ σωθῇ!...»

Τὰ κύματα ὅσο πήγαιναν καὶ θέριευαν. Φαίνονταν σὰ νὰ
ἔργαιναν ἀπὸ τὸ πέλαγος καὶ νὰ ξεσποῦσαν φοβερὰ στὴν
ἀκρη τοῦ λιμανιοῦ. Χωρὶς κίνδυνο κανένας δὲν μποροῦσε
νὰ πλησιάσῃ ἑκεῖ. Τὸ παλικάρι γδύθηκε κι ἔπεσε στὴ θά-
λασσα.

«Πάει χάθηκε!» εἶπαν ἑκεῖνοι ποῦ ἦταν στὴν ἀκρογιαλιά.

— «Οι χιλιάδες τὸν ἔκαναν νὰ χάσῃ τὴ ζωὴ του».

— «Παῖζεις μὲ τὰ χρήματα!»

«Ο γερο-Μαθιός τοὺς κοίταξε τόσο αὐστηρὰ ποὺ χαμή-
λωσαν τὰ μάτια καὶ δὲν ξαναψίλησαν... Πάλι ξαναφάνηκε
τὸ κεφάλωμα τοῦ πατέρα του τοῦ Επιφεύγοντος τοῦ θολικοῦ,

“Ενα χέρι κάπου φάνηκε και σε λίγο τίποτα. Οι άναπνοες τῶν ἀνθρώπων κόπηκαν.

«Παιδί μου!» φώναξε ὁ γέροντας. «Στάχτη νὰ γίνουν τὰ χρήματα και τὸ καλό τους!...»

Σε λίγο ξαναφάνηκε τὸ παλικάρι ορατώντας κάτι στὴν άριστερὴ μασχάλη. Πλησίασε τὴ βάρκα του, ἔρριξε μέσα ἔνα παιδί και ἀνέβηκε κι αὐτός. Μὰ τί κάνει; γιατὶ δὲ φαίνεται; Λιγοθύμησε ἵσως;.... Δυστυχία!

Νά το ὅμως τώρα! κάτι ταχτοποίησε μέσα στὴ βάρκα και πῆρε τὰ κουπιὰ στὰ χέρια του. Ἡ βάρκα ἔρχεται πηθώντας! Νά τη, ἔφτασε!

«Τὸ παιδί;» ρωτᾶ δ γέρος.

— «Δὲν ἔχει τίποτα» λέει τὸ παλικάρι και τὸ βγάζει στὴν ἀγκαλιά του χλομό. Ἀνάσαινε. “Ενα ἀμάξι πλησίασε τότε και τὸ ἔβαλαν μέσα.

«Γρήγορα στὸ σπίτι!» πρόσταξε ὁ γέρος. Ἀντικρίζει ἐπειτα τὸ παλικάρι και κοκκινίζει.

«Τὸ καλὸ ποὺ ἔκαμες δὲν πληρώνεται... Πάρε δσα ἔχω, δέκα χιλιάδες».

Τὸ παλικάρι τοῦ ρίχνει μιὰ ματιά, ποὺ ἔδειχνε λύπη καὶ πέριφρόνηση μαζί.

«Δῶσε τὶς στὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ, ποὺ ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ μένα» εἶπε.

Καὶ γύρισε στὸ καράδι του. Κατέβηκε στὴν καμαρούλα του, και ἀροῦ ἄλλαξε, ἀνέβηκε και κάθισε στὸ τιμόνι.

«Ἐχε γειά, καπετάν Μαθιέ!» φώναξε.

— «Στὸ καλό».

— «Οπως εἴπαμε».

— «Ναι, παιδί μου, Στὸ καλό!»

Μ' ἐπιδέξιες βόλτες βγῆκε τὸ καράβι καὶ σὲ λίγο πῆρε
Σφόρμο κατὰ τὸ ἀντικρινό νησί...

“Ολοι δοσι ήταν στὸ λιμάνι τὰ ἔχασαν. Κάποιος εἶπε:
«περηφάνεια!...» — «Όχι» φώναξε αὐστηρὰ ὁ γερο-Μαθιός. «Πάντα ἄκριτοι εἰστε· αὐτὸ δὲν εἶναι περηφάνεια.
Ποῦ νὰ ξέρετε σεῖς τί παλικάρι εἶναι ὁ Μάνθος!» Έρριξε
τελευταῖα ματιὰ στὸ καράβι καὶ πρόσθεσε: «Πᾶμε στὸ
καφενεῖο νὰ σᾶς πῶ».

Τὸν ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ νέοι. Οἱ γεροντότεροι σκυρτοὶ
πῆγαν σπίτια τους· μερικοὶ σὲ ἄλλο καφενεῖο, ὅχι σὲ κεῖνο
ποὺ πήγαινε ὁ καπετάν Μαθιός.

«Ο γερο-Μαθιός πρόσταξε καφὲ καὶ κάθισε.

«Ποὺ λέτε» εἶπε, καὶ κοίταξε γύρω του. «Οι γέροι δὲ
μᾶς ἥρθαν γιατὶ δὲν εἶχαν καθαρὸ τὸ πρόσωπό τους! Τότε
ποὺ ἔπρεπε πῆραν τὸ μέρος τοῦ ἀρχοντα ἀπὸ φόβο κι ἀπὸ
συμφέρον. Τ' ὀρφανὸ τὸ ἀρησαν στὴν τύχη του».

— «Πές μας, νὰ ζῆς, τί ἔγινε;» παρακάλεσαν οἱ νέοι.
«Ἐδῶ κρύβεται κάποιο μυστήριο».

— «Ναί, μυστήριο...» ἔξακολούθησε ὁ καπετάν Μαθιός.
«Ἐγώ, ὁ πατέρας τοῦ παλικαριοῦ κι ὁ προκομμένος ὁ ἀρ-
χοντάς μας ἡμαστε φίλοι ἀπὸ μικρὰ παιδιά. Κι οἱ τρεῖς
στὴν ἀρχὴ δουλέψαμε στὸ καράβι τοῦ καπετάν Μπισμάνη.
Πρῶτος ἔχτισε δικό του καράβι ὁ πατέρας τοῦ Μάνθου, ὁ
καπετάν Στάμος μὲ τ' ὄνομα! Δουλέψαμε κι ἐκεῖ. Μᾶς βοή-
θησε κι ἀποχτήσαμε κι ἐμεῖς δικά μας καράβια. Η τύχη
τοῦ ἀρχοντά μας τὸν πῆγε ἵσα στὰ πλούτη. Νωρὶς πρόκοψε
κι ἀποτραβήχτηκε στὸ νησί. Θέλεις ήταν τὸ φυσικό του,
θέλεις φοβήθηκε μὴ φτωχύνει, ἔγινε φιλάργυρος. Τὸν ξέρετε
δά! κι εἶναι περιττὸ νὰ σᾶς πῶ περισσότερα.

«Ἐδῶ καὶ δεκαπέντε χρόνια πέθανε ἕκπαιδευτική Στάμος»
Φηφιοπόθηκε από τὸ Νοτιόντο Εκπαιδευτική Πολιτική.

"Αφησε τὸ Μάνθο δεκαπέντε χρονῶν, δυὸς κορίτσια καὶ δυὸς ἀγόρια μικρότερα. Εἶχε τότε δύο μεγάλα καράβια καὶ ἕνα μικροκάικο. Εἶχε καὶ τὸ σπιτάκι του στὴν ἀπάνω γειτονιά, κοντά στὸν Ἀι-Νικόλα.

"Ηξέρχ πώς ὁ καπετὰν Στάμος χρωστοῦσε στὸ φίλο μας. "Αν μὲ ρωτήσετε πόσα, δὲν μπορῶ νὰ εἰπῶ· δὲν ξέρω. 'Ο μακαρίτης θαρροῦσε πώς ὁ ἄρχοντάς μας ἔμενε πάντα ὁ παλιός του φίλος. "Ασχημα ὅμως ἔκαμε, γιατὶ ἔπρεπε νὰ κρατῇ χαρτιά. "Ας είναι. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πώς πρὶν νὰ κλείσουν τὰ σαράντα τοῦ μακαρίτη, τοῦ πούλησε τὸ σπίτι κι ἔβγαλε ἔξι τὴ χήρα καὶ τὰ παιδιά του, τοῦ πούλησε τὰ δύο μεγάλα καράβια κι ἥθελε νὰ τοῦ πουλήσῃ καὶ τὸ καΐκι.

«Καὶ νὰ τοῦ γλιτώνη τώρα ὁ Μάνθος τὸ μονάκρεβό του ἀγόρι!» εἶπε ἔνας.

— «Δὲ θὰ τὸ κατάλαβε· ἀλλιῶς δὲ θὰ τὸ ἔκανε» πρόσθεσε ἄλλος.

— «Μὴ βιάζεστε, ἐξακολούθησε ὁ καπετὰν Μαθιός, τὸ ξέρει καὶ τὸ παράξερε. 'Εσεῖς δὲν ξέρετε τὶ παλικάρι εἶναι ὁ Μάνθος. Πάω, ποὺ λέτε, στὸν ἄρχοντά μας καὶ τοῦ λέω:

«Δὲν ἀφήνεις τὸ καΐκι νὰ δουλέψῃ ὁ Μάνθος; Τὶ φίλος εἶσαι σύ; Πῶς θὰ ζήσουν τόσες ψυχές;»

— «Δὲν ξέρω πῶς θὰ ζήσουν» μοῦ λέ μασπλαχνα. «Ἐγὼ θέλω τὰ χρήματά μου!»

— «Καλά, θὰ δουλέψῃ τὸ παιδί καὶ θὰ σοὶ τὰ πληρώση». — «Χαρά στὸ παιδί!» μοῦ εἶπε.

Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, παιδιά, θύμωσα, καὶ δὲν ξέρω τὶ θὰ ἔκανα. Συλλογίστηκα ὅμως πῶς θὰ ἔκανα μεγαλύτερο κακό. Ισως ἔπαιρνα καὶ τὴ δική μου οίκογένεια στὸ λαϊκό μου. Γυρίζω λοιπὸν καὶ τοῦ λέω:

«Δὲ δέχεσαι μένα ἐγγυητή;»

— «Ἐγγυητή καὶ πληρωτή» μοῦ λέει.

— «Τὸ ξέρω» λέω μόλις κρατώντας τὸ θυμό μου. «Νὰ τελειώνωμε».

Τοῦ ἔκανα μυστικὰ χαρτιά. «Αν τὸ μάθαινε ὁ Μάνθος κι ἀς ἦταν παιδί, δὲ θὰ τὸ δεχόταν. Εἰπα στὸ Μάνθο νὰ καθίσῃ σὲ κάποιο σπιτάκι δικό μου.

«"Οχι" μοῦ λέει. «Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω τὸ σπίτι μας καὶ τὸν καλό μας ἄρχοντα. Θὰ πάω σὲ ἄλλο νησί. Θὰ δουλέψω νὰ ξεχρεώσω τὸ καίκι τὸ γρηγορώτερο».

«Ετσι κι ἔγινε. «Οταν οἰκονομοῦσε χρήματα ἔρχόταν σπίτι μου, μοῦ ἔδινε τὰ χρήματα κι ἔφευγε. «Ετσι σὲ λίγα χρόνια ξεχρέωσε τὸ καίκι τὸ παύλησε κι ἔκαμε μεγαλύτερο. Τώρα κι ἔνα χρόνο ἔφτιασε τὸ καράδι που εἶδατε σήμερα.

— «Καὶ τώρα γιατί ἥρθε;» ρώτησε ἔνας.

— «Μοῦ ἔφερε χρήματα νὰ τοῦ ἀγοράσω τὸ πατρικό του σπίτι. Θέλει νάρθη νὰ καθίσῃ ἐδῶ».

— «Τώρα πιστεύω νὰ τοῦ τὸ δώση χάρισμα ὁ ἄρχοντας» εἶπε ἄλλος.

— «Βρῆκες τὸν ἄνθρωπο!» εἶπαν οἱ ἄλλοι ὄμόφωνα.

— «'Αλήθεια» εἶπε ὁ καπετάν Μαθιός. «Μὰ καὶ νὰ θελήσῃ νὰ τὸ κάμη ὁ ἄρχοντας, τὸ παλικάρι ὁ Μάνθος—ξέρετέ το—δὲ θὰ τὸ δεχτῇ. Χάρη ἀπὸ τέτοιους δὲ δέχεται, οὔτε κι ἀπὸ κανένα!» Ας εἶναι καλὰ τὰ χρυσόχερά του. «Έκεινο που ἐλπίζω εἶναι, πώς θὰ δεχτῇ ὁ ἄρχοντας νὰ πάρη τὶς χιλιαδοῦλες ὅσες ἀξίζει τὸ σπίτι. «Αν δὲ τοῦ γλίτωνε τὸ παιδί, ἥταν καλὸς νὰ τὰ ζητήσῃ ὅλα. «Ετσι κατάντησε ὁ παλιός μας φίλος...»

— «'Ο πεθερὸς ὅμως τοῦ ἄρχοντά μας εἶναι καλός» εἶπε ἔνας.

— «Καλός... Θέλεις νὰ πῆς πώς δὲ μοιάζει μὲ τὸ γαμπρό του ναι. Μὰ μποροῦσε νὰ είναι ἀκόμη καλύτερος» εἶπε ὁ καπετάν Μαθιός.

— «Δὲ σὲ καταλαβαίνομε».

— «Κοιτάξετε νὰ μοιάσετε τοῦ Μάνθου καὶ θὰ μὲ καταλάβετε. "Ενας πατέρας δὲ δίνει τὴν κόρη του σὲ πλούσιο ποὺ τοῦ ἀρέσουν τ' ἀδικα».

— «Αλήθεια!» εἶπαν.

— «"Αγριος καιρός. Λὲς νὰ πρόρτασε νὰ ποδίσῃ κάπου δ Μάνθος;" ρώτησε ὁ πιὸ σεμνός ἀπὸ τοὺς νέους. «Γιατὶ δὲν τοῦ ἔλεγες νὰ μείνῃ;»

— «Γιατὶ δὲ θὰ ἔμενε. "Οσο γιὰ τὸ ἄλλο ποὺ ρώτησες, κι ἀν γέρασα, τὰ μάτια μου βλέπουν πιὸ καλὰ ἀπὸ τὰ δικὰ σας. "Αν δὲν ἔβλεπα πώς σίμωσε σὲ λιμάνι τὸ παλικάρι μου, δὲ θὰ μὲ βλέπατε ἐδῶ ἥσυχο... Καληγύχτα σας».

— «Καληγύχτα, καπετάν Μαθιέ».

14. Τὸ χωρεό μας.

Τ' ἄσπρα σπιτάκια του ἔνα ἔνα
σκόρπια, ἀσυντρόφευτα κι ἀνάρια
στὴ θάλασσα ἀντικρὺ ἀπλωμένα
σὰ μονοκόμματα λιθάρια·

τ' ἄσπρα σπιτάκια του κρυμμένα
μέσα σὲ πράσινα κλωνάρια,
ἡλιόφωτα, χαριτωμένα,
μικρά, ἀσβεστόχριστα, καθάρια·

πρώτη φορὰ ὅποιος τὰ θωρεῖ,
γλυκιὰ ἀνοιξιάτικην ἡμέρα,

ἀπ' τοῦ βουνοῦ τὴν οάχη πέρα,
ῆμερα ἀρνάκια τὰ θαρρεῖ
ποὺ βόσκουνε—σκόρπιο κοπάδι—
σὲ γλωροπράσινο λιβάδι.

I 5. Η σουπιά.

Μὲ τὸ χάραμα τ' ἀφήνω
τὸ θαλάμι μου τὸ φίνο
γιὰ νὰ βγαίνω στὸ κυνήγι·
τί μπορεῖ νὰ μοῦ ξεφύγη;

Στρείδια, μύδια, καβουράκια
καὶ λογῆς λογῆς ψαράκια
τὰ πλοκάμια μου τ' ἀρπάζουν
καὶ στὸ στόμα μου τὰ βάζουν.

‘Αλήθεια’ μόλις ἀρχισε νὰ χαράζῃ βγῆκε ἡ σουπιὰ νὰ
κυνηγήσῃ, γιατὶ πεινοῦσε πολύ. ‘Ο βοριάς ποὺ φυσοῦσε δυ-
νατός τόσες ἡμέρες δὲν τὴν ἄφησε νὰ προβάλῃ ἀπὸ τὰ θα-
λάμι της.

Μπρὸς πατῶ καὶ πίσω πάω·
φάγε με, τὶ θὰ σὲ φάω.

‘Ετσι εἶπε καὶ μὲ τὰ ὄχτω πλοκάμια, ποὺ φυτρώνουν γύρω
στὸ κεφάλι της, ἐσπρωξε δυὸς τρεῖς φορὲς τὸ νερὸ μπροστά
κι ἔτρεξε γρήγορα προς τὰ πίσω κοντὰ στὴν ἀκρογιαλιά.
‘Εκεῖ στάθηκε καὶ γύρισε νὰ κοιτάξῃ τοὺς βράχους.

«Νὰ ἔνα μύδι» εἶπε. “Απλωσε ἀμέσως τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ
δύο μεγαλύ θερμοποιηθεκέσπιστο λεπτούπιν θεραιδυτικά πουληκάς ἔκεινα

γύρω στὸ κεφάλι τῆς κι εἶναι στὶς ἄκρες πλατιὰ σὰ φυάρια, καὶ ξεκόλλησε ἀπὸ τὸ βράχο τὸ μύδι. "Επειτα, ἀπὸ πλοκάμι σὲ πλοκάμι τὸ ἔφερε στὸ στόμα τῆς, ποὺ μοιάζει μὲ τοῦ παπαγάλου, καὶ τοῦ ἔσπασε τ' ὅστρακο, ὅπως σπάζουμε ἐμεῖς τὰ μύγδαλα. "Τοτέρα μὲ τὴ γλῶσσα τῆς, ποὺ εἶναι σωστὸς τρίτης, ἔγλειψε τὸ κρέας καὶ τὸ κατάπιε.

«Νόστιμο φαὶ μὰ λίγο» εἶπε. Κίνησε τὰ μικρὰ πλοκάμια τῆς κι ἀρχισε ν' ἀργοπλέη ἐμπρός. Σὲ λίγο ἀρπάξε δυὸς στρείδια.

«Ἔτ' αἱ στρείδια εἶναι πιὸ νόστιμα» εἶπε, ἀφοῦ τὰ ἔφαγε καὶ αὐτὰ μὲ τὸν ἰδιον τρόπο.

"Ενας κάβουρας ἔκει κοντὰ πρόβαλε ἀπὸ τὸ θαλάμι του. Μὰ καθὼς εἶδε τὴ σουπιὰ τραβήχτηκε πάλι μέσα.

«Θὰ πεινάσωμε σήμερα» εἶπε στοὺς συντρόφους του. «Ἐξω φυλάγει ἡ σουπιά».

— «"Εννοια σου καὶ δὲ θὰ μοῦ γλιτώσης» εἶπε ἡ σουπιὰ καὶ σταμάτησε. 'Απὸ τὸ θυμό της ἄλλαζε χρώματα' ἔγινε κίτρινη, χόκκινη, γαλάζια, ὅσο ποὺ πῆρε τὸ χρώμα τοῦ βράχου καὶ δὲν ξεχώριζε καθόλου.

"Τοτέρ' ἀπὸ λίγη ὥρα βγῆκε πάλι προσεχτικὰ ὁ κάβουρας. Κοιταξε καλά, μὰ δὲν εἶδε τίποτα κακό.

* «"Εψυγε! φώναξε δυνατὰ μὲ χαρά, βγῆτε, ἔψυγε!"

Τρία τέσσερα καβούρια βγῆκαν κι ἀρχισαν νὰ κοιτάζουν κι ἔκεινα μὲ προσοχὴ τὸ βράχο.

«Περίεργο!» εἶπε ἔνας. «Κοιτάξετε πῶς ἄλλαζε χρώματα ἔκεινο τὸ μέρος τοῦ βράχου!»

— «Θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ φῶς» πρόσθεσε ἄλλος.

— «'Απ' ὅ τι κι ἀν εἶναι, θὰ πάω νὰ ιδῶ» εἶπε ἄλλος. «Δὲ βλέπω παρὰ δέκα σκουλήκια μεγάλα καὶ παχιά» φώναξε σὲ λίγο. Καὶ ἀπλωσε τὶς δαγκάνες του νὰ τσακώσῃ

ένα. Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴν ἔνιωσε κάτι νὰ τὸν ἀγκαλιάξῃ καὶ νὰ τὸν σφίγγῃ. Ἡταν τὰ δύο μεγάλα πλοκάμια τῆς σουπιᾶς. Γρήγορα τὸν παράδωσαν στὰ μικρότερα πλοκάρια, κι ὥσπου νὰ καταλάβῃ τὸ ξαφνικό ποὺ τὸν ἥθρε, ἥταν στὸ στόμα της.

«Ἡ σουπιά!» φώναξαν τ' ἄλλα καβούρια, κι ἐτρεξαν σπρώχνοντας τὸ ἔνα τὸ ἄλλο νὰ ξαναμποῦν στὴν τρύπα τους. Ἐνα δυὸς ἀπ' αὐτὰ τσακώθηκαν ἀπὸ τὰ πλοκάμια τοῦ χταποδιοῦ.

— «Μὰ μοῦ παίρνεις τὸ κυνήγι, ξάδερφε!» εἶπε μὲ παράπονο ἡ σουπιά.

— «Νὰ μὴν κυνηγᾶς ἔξω ἀπὸ τὸ θαλάμι μου» εἶπε τὸ χταπόδι μὲ φοβέρα. «Ἐγὼ τὰ περίμενα τόσον καιρὸ τὰ καβούρια»· καὶ ἀπλωσε τὰ κλωνάρια του νὰ τὴν ἀρπάξῃ. Ἐκείνη ὅμως μὲ δύο σπρωξιές τοῦ νεροῦ βρέθηκε μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιά.

— «Τί νὰ σοῦ κάμω, εἶπε τὸ χταπόδι, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ κολυμπήσω στὰ βαθιά». Καὶ γιὰ νὰ παρηγορηθῇ ἀρπάξε ἔνα μὲ τ' ἄλλο πολλὰ σαλιγκάρια, ποὺ ἤθελαν νὰ ιδοῦν τὶ είχε γίνει.

Στὸ μεταξὺ βάφηκαν ρόδινα τὰ νερὰ ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ χρυσώθηκαν οἱ ἀκρογιαλιές. Μέσα στὴ θάλασσα ξύπνησε ὁ κόσμος της. Τὰ μεγάλα φάρια κυνηγοῦσαν τὰ μικρά, καὶ αὐτὰ ἄλλα μικρότερα, καὶ τὰ μικρότερα κυνηγοῦσαν τὰ σαλιγκάρια, ποὺ ζοῦν ἀφθονα στὰ πράσινα λιβάδια τῆς θάλασσας.

Ἡ σουπιὰ ἔφαγε ἀκόμη μερικὰ μύδια καὶ στρειδιά, κατάπιε δλόκληρα ἔνα δύο φαράκια κι ἐπειτα χορτασμένη ἀποφάσισε νὰ γυρίσῃ στὸ θαλάμι της. Ηγοιστοὶ ήταν απὸ τοὺς πιτούζες Εκπαιδευτικής Πολιτικής

“Εξαρνα ἔπεισε μπροστά της ἕνας ίσκιος. Ἀπὸ τὰ νερὰ ποὺ ταράχτηκαν κατάλαβε πώς πλησίαζε κάποιο μεγάλο ψάρι, κι ἀλήθεια ἦταν ἔνα μεγάλο λαβράκι. Ἡ σουπιά κατάλαβε τὸν κίνδυνο και δίνοντας μιὰ ἐτρέξε στοὺς βράχους δύο μποροῦσε γρηγορώτερα. Μὰ τὸ λαβράκι ἦταν πιὸ γρηγοκίνητο και σὲ λίγο τὴν ἔφτασε.

Κεφαλόποδο μὲ λένε
κι ἄν μὲ χάσης γύρευε με

εἶπε ἡ σουπιά, και μονομιᾶς χύνει τὸ μελάνι της στὸ κεφάλι τοῦ ψαριοῦ. Ἀμέσως θόλωσαν τὰ νερὰ κι ἡ σουπιά βρέθηκε στὸ βυθό, λίγο πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν θολούρα, κι ἔμεινε ἀκίνητη. Τὸ λαβράκι θαμπώθηκε, σὰ νὰ τοῦ ἔρριξαν στάχτη στὰ μάτια. Γιὰ κάμποση ὥρα κολυμποῦσε στὰ στραβά, κι εἶδε κι ἔπαθε νὰ βγῆ ἀπὸ τὴν θολούρα. Κοίταξε δεξιά, ἀριστερά, γύρω, πουθενὰ σουπιά!

«Μοῦ ξέφυγε, εἶπε, μὰ δὲν εἶναι καιρὸς νὰ ψάχνω...» Εφαγα ἀρκετά κι ὅμως πεινῶ ἀκόμη» πρόσθεσε. Και ρίχτηκε σ' ἔνα κοπάδι μαρίδες, ποὺ περνοῦσε μπροστά του σὰ σύννεφο.

“Ἡ σουπιά σὲ λίγο ἀνέβηκε πάλι ἀπὸ τὸ βυθὸν και σιγὰ σιγὰ τραβήχτηκε στὸ βράχο. Ἔξαρνα βλέπει ἔνα σκουληκάκι, μὰ δὲν ἄργησε νὰ ιδῇ πώς ἦταν περασμένο σὲ ἀγκίστρι. Παραμέρισε λίγο και παραψύλαγε. Ἐνας χάνος πιάστηκε σ' αὐτό, κι ἐκεῖ ποὺ πῆγε ἡ σουπιά νὰ τὸν ἀρπάξῃ, δψαρὰς τράβηξε τὸ ἀγκίστρι και τὴς ξέφυγε. Πάλι ξανάπεσε τὸ ἀγκίστρι και πιάστηκε μιὰ πέρκα. Ο ψαρὰς τὴν πῆρε κι αὔτη. “Οταν ξανάριξε τὸ ἀγκίστρι πέρασε πολὺς καιρὸς νὰ ξαναπιάστη ἀλλα ψάρια κι ὁ ψαρὰς ἀργισε νὰ τραχουδῇ:

Χάνος είμαι, χάνομαι,
πέρκα είμαι, πιάνομαι,
γύλος είμαι, σε γελῶ
καὶ τὸ δόλωμα χαλῶ.

Κι ἀλήθεια, πλησίασε ἔνα ὅμορφο φαράκι μὲ πράσινα
κόκκινα, κίτρινα καὶ μαῦρα χρώματα. Πλησίασε τὸ σκου-
ληκάκι καὶ τὸ τσιμποῦσε μὲ προφύλαξη λίγο λίγο ὡσπου
ἄφησε γυμνὸ τὸ ἀγκίστρι. Ο φαρὰς ἔνιωσε τὸ τσιμπημα
καὶ τράβηξε τὸ ἀγκίστρι ἀπάνω μὲ ὄρμή. Τὸ φαράκι ἦταν
γύλος κι ἀρχισε νὰ γυρίζῃ χαρούμενο καὶ νὰ τραγουδῇ:

γύλος είμαι, σε γελῶ
καὶ τὸ δόλωμα χαλῶ.

«Τὸν φαρὰ τὸν γελᾶς, μὰ σχὶ καὶ μένα!» εἶπε ἡ σουπιά.
Απλωσε τὰ πλοκάμια της κι ἀρπάξε τὸ παιγνιδιάρικο φα-
ράκι. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἔπιασε δυὸ τρεῖς ἄλλους γύλους,
κι ἔνα χάνο καὶ μιὰ μικρούλα πέρκα.

Τῆς κεντήθηκε πάλι ἡ ὄρεξη καὶ δὲν ἥθελε νὰ γυρίση στὸ
θαλάμι της. Μὰ τὴν ὥρα ποὺ ἐτοιμαζόταν ν' ἀρπάξῃ ἔνα
μπαρμπούνι χρυσοκόκκινο, πέρασε ἀπὸ πάνω της μιὰ βάρκα.
Ἐνας φαρὰς ὄρθος μὲ τὸ καμάκι στὰ χέρια κοίταζε προσε-
χτικὰ τὸ βυθό. Τσάκι! ἀκούστηκε, μὰ τὴν ἴδια ὥρα ἡ σουπιά
ἔχυσε ἄλλο μελάνι καὶ γλίτωσε, κι ἔτσι τὸ καμάκι μπήχτηκε
στὰ χαλίκια. Ἀπὸ τὸν κρότο ταράχτηκε τὸ χταπόδι μέσα
στὸ θαλάμι του, τὸ εἰδὲ ὁ φαρὰς καὶ πρὶν προφτάση νὰ χύση
κι αὐτὸ τὸ μελάνι του, τὸ καμάκωσε καὶ τὸ τράβηξε ἀπάνω.
«Πάει δ ξάδερφος!» εἶπε ἡ σουπιά καὶ γύρισε στὸ θα-
λάμι της χαρούμενη.

Ἐκεῖ γνήσιοι οἰκητικοὶ θηριοὶ αστονιστικοὶ ἔχουν θητεύεις. Πολλοί θητεύεις. Πολλοί θητεύεις. Πολλοί θητεύεις.

ποὺ ἔπρεπε νὰ γυρίσουν ὅλες· μὰ ἐλειπαν οἱ περισσότερες.

«Τὶ ἔγιναν οἱ ἄλλες;» ρώτησε.

— «Μήν τὰ ρωτᾶς» ἀποκρίθηκε μιά. «Κατὰ τὰ μεσάνυχτα, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβωμε, βρεθήκαμε μέσα στὰ δέχτυα».

— «Καὶ πῶς γλιτώσατε;»

— «Μαζὶ μὲ μᾶς μπερδεύτηκε κι ἔνα δελφίνι. Τί κακό έκαμε τὸ θηρό. Ἔφαγε φάρια, σουπιές καὶ καλαμάρια, κι ἀφοῦ χόρτασε ἀρχισε νὰ σκίζῃ τὰ δέχτυα. Ετσι βρήκαμε κι ἐμεῖς καιρὸ καὶ φύγαμε».

— «Καὶ ἀπό φαγί;»

— «Ποῦ εἶχαμε τὸ νοῦ μας γιὰ φαγί; Μὰ ἐδῶ κοντὰ ἡταν κάτι μικροὶ ἀστακοὶ ἀρματωμένοι.. Ἐξαφνα παρουσιάστηκε ἔνα χταπόδι καὶ μεμιᾶς λιγοθύμησαν ὅλοι τους. Χόρτασε κι αὐτό μὰ καὶ μεῖς πήραμε τὸ μερδικό μας».

16. Εἰδες ἄσπρο κόρακα;

‘Ο Κάβουρας κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του ἀμπέλια καὶ χωράφια, ἐλιές καὶ περιβόλια. ‘Ο Προκόπης δὲν οληρονόμησε τίποτα’ ἀκόμη καὶ τὸ καλύβι ποὺ τοῦ ἀφῆσε δ πατέρας του ἡταν χρεωμένο. Μὰ τὸ ξεχρέωσε, τὸ γκρέμισε καὶ τὸ ἔχτισε σπίτι. ‘Αμπέλια δὲν εἶχε κι ἀμπέλια φύτεψε· χωράφια δὲν εἶχε καὶ χωράφια ἀγόρασε· ἀγόρασε κι ἐλιές, τὶς ξανάνιωσε, φύτεψε κι ἄλλες, καὶ τοὺς ξερότοπους ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν πατέρα του, τοὺς ἔκαμε περιβόλια πολύκαρπα. ‘Ο Προκόπης πρόκοπε, κι ὁ Κάβουρας, λὲς καὶ τὸ εἶχε τ’ ὄνομά του, πήγαινε στραβὰ σὰν τὸν κάβουρα.

«Στραβὰ πηγαίνεις, κάβουρα, νὰ ιδῶ τὴν καταντιά σου» ἔλεγαν κουμένταστὸ γεράλι σινούσικαῖοι τοῦ τέπου.

Γέρασαν τ' ἀμπέλια του, ἔπιασαν ἀγριάδα τὰ χωράφια του, γέμισαν ξεράδια οἱ ἑλιές του καὶ ἀρρώστησαν τὰ δέντρα στὰ περιβόλια του.

«Νὰ εἰπῆς πώς δὲ σκάβω καὶ δὲν κλαδεύω καὶ δὲ βλαστολογῶ τ' ἀμπέλια μου, πώς δὲν ὄργωνω τὰ χωράφια μου καὶ δὲν καλλιεργῶ τὰ περιβόλια μου; Γιατί, παιδιά, δὲ θέλει ἡ γῆ νὰ μοῦ δώσῃ καρπούς;» "Ετοι παραπονιόταν στοὺς πατριώτες του δὲ Κάβουρας.

Ἐκεῖνοι τοῦ ἔλεγαν τὴν ἀλήθεια: «Δὲν κάνεις ὅ τι πρέπει· δὲν τὸ κάνεις!» Μὰ ποῦ νὰ τοὺς ἀκούσῃ!

«Τόχει ἡ μοῖρα μου» ἔλεγε σταυρώνοντας τὰ χέρια.

«Ετοι ἀπὸ μεγάλο νοικοκύρη ποὺ τὸν ἀφῆσε ὁ πατέρας του, σὲ λίγα χρόνια ἥρχισαν νὰ τὸν παίρνουν καὶ τὰ χρέη μπροστά. "Ετριβαν ἀπὸ χαρὰ τὰ χέρια τους οἱ δανειστές του.

«Μὲ τὸν καιρὸν νὰ πάρωμε ἐμεῖς τὰ κτήματα, καὶ νὰ ιδῆς πώς θ' ἀναγκάσωμε τὴ γῆ νὰ μᾶς δώσῃ ὅ τι θέλουμε».

Μιὰ Κυριακή, ὥστερα ἀπὸ τὴ λειτουργία, δὲ Κάβουρας ἔπινε τὸν καφέ του μαζὶ μὲ τὸν Προκόπη. Ἡταν ἀνοιξη, ποὺ ρίχνουν τὴν ὄψιμη σπορά, καλαμπόκια καὶ φασόλια.

«Ἐσὺ δὲν εἶχες κι ἀπόχτησες» εἶπε δὲ Κάβουρας μελαγχολικὸς στὸν Προκόπη. «Ἐγὼ βρῆκα καὶ θὰ τὰ χάσω. Δὲ μοῦ λέσ καὶ σὺ καμιὰ συμβουλή, Προκόπη;»

— «Νὰ σοῦ πῶ, φίλε μου. Μὰ καθὼς ξέρεις τὰ ἔχω λίγα τὰ λόγια μου. "Αν πῶ κάτι, πρέπει καὶ νὰ τὸ κάμης»

— «Πές μου καὶ θὰ σ' ἀκούσω».

— «Δὲ μοῦ λέσ, εἶδες στὴ ζωή σου ἀσπρο κόρακα;»

— «Ἀστειεύσασθησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Πές μου, είδες ασπρο κόρακα;»

— «Οχι· έμαθα στὸ σχολεῖο πώς τὰ κοράκια ἀμα βγοῦν ἀπὸ τὸ αὐγό, βγάζουν ἄσπρα πούπουλα, μὰ στὶς πενήντα ώραιέρες μαυρίζουν. Αμα θέλομε νὰ εἰποῦμε γιὰ κάτι ποὺ δὲ γένεται λέμε: ὅταν ἀσπρίσῃ ὁ κόρακας».

— Ναι, εἶπε ὁ Προκόπης, γιατὶ ποτὲ δὲν ἀσπρίζει. Μὰ εἶναι κι ἀσπρος κόρακας, κι αὐτὸς εἶναι ποὺ σου χάλασε τὰ κτήματα. Τρυπᾶ τὰ δέντρα σου καὶ ξεραίνονται· βόσκει στ' ἀμπέλια σου καὶ στὰ χωράφια σου, καὶ δὲν κάνουν προκοπή».

— «Λές;» ρωτᾶ συλλογισμένος ὁ Κάβουρας. «Μὰ πῶς δὲν τὸν ξέρει ὁ κόσμος;»

— «Οχι ὁ κόσμος, ἐσὺ θέλεις νὰ πῆς. Γιατὶ κάθε τόσο ἔρχεται ἔνας ἡ δυό. Τοὺς κυνηγοῦν ὅλα τὰ ζῶα, γι' αὐτὸς κρύβονται. Γιὰ νὰ δῆς τὸν ἀσπρο κόρακα πρέπει νὰ σηκωθῆς πρωὶ τὰ χαράματα, καὶ νὰ γυρίσῃς τὸν κάμπο καὶ τὰ βουνὰ καὶ τ' ἀκρογιάλια, καὶ κάπου θὰ τὸν πετύχης. Νὰ κοιτάξῃς ποὺ θὰ πάη νὰ καθίσῃ γιὰ νὰ βρῆς τὴ φωλιά του. Τὴν ἔχει στρωμένη μὲ κάποιο βοτάνι θαυματουργό. «Αν πάρης ἀπ' αὐτὸς καὶ βάλης λίγο στὸ κάθε σου κτήμα, ἔγινε ἡ δουλειά σου. Νὰ ιδῆς τότε πῶς θὰ ξαναγεμίσουν τὰ βαρελιά σου κρασὶ καὶ λάδι. Καὶ γιατὶ θὰ πῆς; Γιατὶ τότε δὲ θὰ ξεκολλοῦν ἀπὸ τὰ κτήματά σου τὰ γοργόνια».

— «Τί εἶναι πάλι αὐτά;»

— «Ακουσε» εἶπε ὁ Προκόπης. «Τὰ γοργόνια εἶναι δυορφά ἀγόρια ποὺ μένουν πάντα στὰ χωράφια, στ' ἀμπέλια καὶ στὰ καλλιεργημένα κτήματα. Αγαποῦν πολὺ τὴ δουλειά καὶ πολλοὶ τὰ εἰδαν νὰ σκάβουν, νὰ δργώνουν, νὰ σκαλίζουν, νὰ ποτίζουν καὶ νὰ κάνουν μὲ προθυμία δεστιές δου-

λειές στὰ κτήματα. Γι' αὐτό λένε γιὰ κεῖνον ποὺ εἶναι γρήγορος καὶ δουλευτής πώς δουλεύει σὰ γοργόνι».

— «Δύσκολο νὰ σηκωθῶ πρωί, μὰ θὰ προσπαθήσω».

— «Οπως θέλεις» λέει ὁ Προκόπης.

Τὴ Δευτέρᾳ κατὰ τὰ χαράματα ξύπνησε ὁ Κάβουρας. Ή ύπηρέτριά του κοιμόταν καὶ τὴν ξύπνησε γιὰ νὰ τοῦ φήσῃ καρέ. Ἐπειτα βγῆκε. Πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὸ περεόδοι του ποὺ εἶχε στὴν ἀκρογιαλιά. Εἶδε τὸν περιβολάρη του νὰ φορτώνῃ σ' ἔνα καΐκι πολλὰ κοφίνια γεμάτα πορτοκάλια καὶ λεμόνια.

«Μπά! λέει, τόσο πρωΐ; Ἐμεῖς συμφωνήσαμε τὸ μεσημέρι!»

Κοιτάζει καλύτερα. Δὲν ἦταν τὸ καΐκι ποὺ εἶχε συμφωνήσει. Θὰ πῆ λοιπὸν πώς ὁ περιβολάρης του τὸν ἔκλεψε.

Προχώρησε στὶς ἐλιές του. Κοιτάζει γιὰ κοπριά, πουθενὰ κοπριά! Καὶ ὅμως χτὲς τὸ ἀπόγευμα φόρτωσε δυσάμαξια, τὰ πλήρωσε, κι ὁ ἀμαξᾶς τὸν ἐβεβαίωσε πώς τὰ ξεφόρτωσε στὶς ἐλιές. Λοιπὸν τοῦ εἶπε φέματα· ἡ τὴν πούλησε ἢ τὴν ἔρριξε στὸ δικό του.

«Δυὸς παράξενα ὡς τώρα, κι ἀς μὴν εἶδα τὸν ἄσπρο κόρακα!» συλλογίστηκε ὁ Κάβουρας.

Τὸτερα προχώρησε στὰ χωράφια του. Οἱ ἥλιοι εἶχε σηκωθῆ δυσάργιες κι ἀκόμη νὰ ἔρθουν οἱ ζευγολάτες! Κι ἐκεῖνοι τοῦ ἔλεγαν πώς ἔπιαναν δουλειὰ πρὶν νὰ φέξῃ. Κοιτάζει τὰ ὄργωματα, δὲν ἦταν βαθιά. Μπῆκε σὲ ύποψια.

«Ἄς περάσω καὶ ἀπὸ τ' ἀμπέλια μου, λέει, νὰ ιδω μὴ μου κάνουν τὰ ἴδια κι οἱ σκαρτιάδες. Καὶ πλήρωσα τόσα μεροδούλια!» Πάξι. Βλέπει τὸν πετέλια του κι ἔκει ἄλλες φημιώσοι θήηκε από το Νοτιούσιο Εκπαιδευτική Πολιτική

ιναποδιές. Σὰ νὰ τὰ είχαν σγαρλίσει μὲ τὰ πόδια τους
ότες καὶ ὅχι δουλευτάδες μὲ τὶς ἀξῖνες τους.

Εἶχε προχωρήσει ἡ μέρα ἀρκετὰ καὶ ἀπελπίστηκε πῶς
νὰ ιδῇ τὸν ἄσπρο κόρακα. Ἀφοῦ ὅμως βγῆκε στὴν ἔξοχὴ
ἰποράσισε νὰ καθίσῃ μὲ τοὺς ἐργάτες του. Πῆγε καὶ στά-
θηκε ἀπὸ πάνω τους. Φυσικὰ οἱ ἐργάτες δούλεψαν περισσό-
τερο καὶ καλύτερα ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

Βγῆκε κι ἄλλες φορὲς γιὰ νὰ ιδῇ τὸν ἄσπρο κόρακα. Βέ-
βαια τὸ πουλὶ δὲ τὸ ἔβλεπε, ἐπιστατοῦσε ὅμως σὲ δλες.
του τὶς δουλειές. Κι οἱ δουλειές του ἀρχισαν νὰ καλυ-
τερεύουν.

Τὸ φθινόπωρο ἀπάντησε μιὰ μέρα τὸν Προκόπη.

«Ἐ, πῶς πᾶμε; τὸν είδες τὸν ἄσπρο κόρακα;» τὸν ἐρώ-
τησε κεῖνος μὲ χαμόγελο.

— «Τὸν εἴδα, καὶ τὰ γοργόνια δουλεύουν» εἶπε ὁ Κάβου-
ρας. «Ο Θεός νὰ σου τὸ πληρώσῃ τὸ καλὸ ποὺ ἔκαμες.
Τώρα νιώθω καὶ τὰ λόγια τοῦ μακριτῆ τοῦ πατέρα μου
πῶς τὸ μάτι τοῦ νοικοκύρη κάνει τὸ χωράφι καὶ προκόβει»..

ΙΣ. Η ἄνοεξη.

Τώρα εἰν' Ἀπρίλης καὶ χαρά, τώρα είναι καλοκαίρι,
τὸ λὲν τ' ἀηδόνια στὰ κλαδιά, κι οἱ πέρδικες στὰ πλάγια,
τὸ λὲν οἱ κοῦκοι στὰ ψηλά, ψηλά στὰ καταράλια.

Πᾶν τὰ κοπάδια στὰ βουνά νὰ ξεκαλοκαιριάσουν,
πᾶν καὶ κοντὰ οἱ τσοπάνηδες, λαλώντας τὴν φλογέρα,
νὰ τὰ τυροκομήσουνε καὶ τὴ νομὴ νὰ βγάλουν,
καὶ νὰ γιορτάσουν τ' Ἀι-Γιωργιοῦ, νὰ οἶξουν στὸ σημάδι,
νὰ κιοῦν νερὸ ἀπὸ τὰ βουνά, νὰ πάρων τὸν ἀέρα.

18. Ο κῆπος τὴν ἄνοιξη.

Τὴς ἄνοιξη ὁ κῆπος εἶναι χαρὰ θεοῦ. Στὸ βορειό μέρος στέκονται ὄρθα καὶ βαθυπράσινα κυπαρίσσια, σὰ γίγαντες, νὰ κρατήσουν μὲ τὶς πλάτες τους τὸ ἄγριο φύσημα τοῦ βορείου. Στὶς ἄλλες πλευρὲς βάτα καὶ σκῖνα ἀπλώνουν τ' ἀγκαθερὰ κλαδιά τους καὶ κάνουν φράχτη φοβερὸν κι ἀπέραστο. Πίσω ἀπὸ τὸ φράχτη χάσκει μιὰ ὄργιὰ βαθὺ τὸ χαντάκι καὶ ψηλώνει ἄλλο τόσο τὸ χῶμα. Καὶ μέσα πρασινίζουν βραγιὲς βραγιὲς τὰ λαχανικὰ καὶ οἱ φράσουλες. Δεξιὰ κι ἀριστερὰ στὰ δρομάκια μοσκοβολᾶ τὸ δεντρολίθανο, ἡ φασκομηλιά, τὸ καρυοφύλλῳ, ὁ δυόσμος καὶ μέσα στὰ τετράγωνα ψηλώνουν οἱ μηλιές, οἱ ροδακινιές, οἱ κιτριὲς κι οἱ ἀχλαδιὲς φορτωμένες μὲ λουλούδια.

Δέντρα εἶναι ἡ νυφοῦλες; Τὶ ὥραια εἶναι ἐκεῖνη ἡ τζιπζιριὰ καὶ ἡ μυγδαλιὰ ποὺ ἔδεσε τώρα τὸν καρπό της, κι ἡ συκιὰ ποὺ τώρα βγάζει τὰ πρωτὰ φύλλα της, κι ἡ λεμονιὰ ποὺ δείχνει ἀκόμη στὰ κλαδιά της τὸν κεχριμπαρένιο της καρπό, τὰ λεμόνια; Καὶ ἡ κερασιὰ γιατὶ τάζει στὰ παιδιά γρήγορα νὰ τοὺς δώσῃ κόκκινα σκουλαρίκια γιὰ τὸ αὐτιά τους καὶ γλυκόχυμα παιχνίδια γιὰ τὰ χεῖλη τους; Κι ἡ βυσσινιὰ γιατὶ τοὺς τάζει τὸ ποτῆρι μὲ τὸ γλυκό; Κι ἡ μουριὰ γιατὶ νὰ μᾶς θυμίζει τὰ ξινόγλυκα μοῦρα; "Ἄχ θεέ μου, τί ὅμορφος ποὺ εἶναι τώρα ὁ κῆπος!"

Οἱ πορτοκαλιὲς—νά τε! Σὰν ἀστεράκια λάμπουν τὸ ἄσπρα τοὺς λουλούδια καὶ μέσα στὰ πράσινα φύλλα τους καὶ ψηλὰ χρυσοκοκκινίζουν τὰ παλιὰ πορτοκάλια. Πουλιὰ πετοῦν καὶ κελαηδοῦν· οἱ μέλισσες βουλίζουν. Κάτω στὴ γῆ τὸ σκαθάρι περπατεῖ κι ὁ σαλίγκαρος σκαλώνει στὰ χόρτα κι ἡ σαύρα

τηλιάζεται ἀπάνω στὴν πέτρα, καὶ ἡ ἀράχνη ψαίνει τὸ πανί της στὴν ἄκρη τοῦ τοίχου. Τίποτα δὲ μένει ἀργό, ὅλα κινοῦνται καὶ ἐργάζονται καὶ ἀπ' ὅλα περισσότερο τὰ μυρμήγκια.

Κοίτα τὰ μυρμήγκια. "Ἄλλα σκαρφαλώνουν στὰ κουκιά, ἄλλα στὶς μηλιές καὶ τὶς ἀπιδιές, ἄλλα σὲ μιὰ πικροδάφνη, καὶ πιὸ πολλὰ σὲ μιὰ τριανταφυλλιὰ ποὺ εἶναι κοντὰ στὰ κυπαρίσσια. Εἶναι γεράτη τριαντάφυλλα· ἄλλα εἶναι ἀνοιχτά, ἄλλα μισοανοιχτά καὶ ἄλλα μπουμπούκια ἀκόμη. Μὰ ὁ ἀέρας μοσκοβολᾶ ὀλόγυρά της καὶ τ' ἄνθη ἀπλώνουν μεταξῷό ρόδινο πέπλο ἀπάνω της.

Τί ζητοῦν τὰ μυρμήγκια ποὺ σκαρφαλώνουν στὰ δέντρα καὶ στὴν τριανταφυλλιά; Κοιτάξετε μὲ προσοχή. Κάτω ἀπὸ μερικὰ ζαρωμένα καὶ μαραμένα φύλλα εἶναι οἱ μελίγκρες. Μικρούτσικα ἔντομα ὅσο τὸ κεφάλι τῆς καρφίτσας, πρασινῶπα, μὲ ποδαράκια ποὺ μόλις φαίνονται. Οἱ μελίγκρες ἔχουν μυτερή προβοσκίδα, ποὺ τρυποῦν τὴν ἐπιδερμίδα τῶν φύλλων καὶ βυζαίνουν τὸ γλυκὸ χυμό. Γι' αὐτό μαραίνονται τὰ φύλλα.

Τὰ μυρμήγκια πλησιάζουν τὶς μελίγκρες, τὶς χαϊδεύουν μὲ τὰ κερατάκια τους καὶ τὶς ἀναγκάζουν νὰ τοὺς δώσουν λίγο ἀπὸ τὸ γλυκὸ χυμό ποὺ βύζαξαν. Νομίζεις πώς οἱ μελίγκρες εἶναι οἱ ἀγελάδες τῶν μυρμηγκιών. Καὶ δὲν τὶς ἀρμέγουν μόνο παρὰ φροντίζουν καὶ νὰ τὶς βοσκήσουν· γιατὶ τόσο μικρὰ ἔντομα ποὺ εἶναι δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε ἀπὸ φύλλο σὲ φύλλο. Τὶς παίρνουν ἀπαλὰ μὲ τὸ στόμα τους τὰ μυρμήγκια καὶ τὶς πηγαίνουν στὰ πιὸ τρυφερὰ φύλλα.

'Αλλὰ καὶ τὰ σκαθαράκια τὰ μικρότερα ἀπὸ τὸ σπειρὶ τοῦ ἥαφέ, μὲ τὴν κόκκινη πέτσα καὶ τὶς ἑφτὰ μαῆρες βουλίτσες, ἔκεινα ποὺ λέμε παπαδίτσες, πετοῦν καὶ μαζεύοντας

στὶς τριανταφυλλιές, στὶς κουκιές κι ὅπου ἀλλοῦ ἀνεβαίνουν τὰ μυρμήγκια. Τί ζητοῦν ἔκει οἱ παπαδίτσες; Τὰ παιδιά ἀγαποῦν τὶς χαριτωμένες παπαδίτσες, μὰ ποῦ νὰ ξέρουν πῶς εἶναι οἱ καλύτεροι φίλοι μας!

Νά τες! ἀρπάζουν λαίμαργα τὶς μελίγκρες καὶ τὶς τρώγουν. Τὰ μυρμήγκια κυνηγοῦν τὶς παπαδίτσες καὶ προσπαθοῦν νὰ τοὺς δαγκάσουν τὰ ποδαράκια τους τὰ λιγνὰ σὰ μαῦρες κλωστές. Οἱ παπαδίτσες τὰ μαζεύουν καὶ πέφτουν ἀνάποδα κάτω στὸ χῶμα. "Επειτα σηκώνονται πάλι καὶ ἀνεβαίνουν. Τί νὰ κάμουν, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ φᾶνε ἄλλο ἀπὸ μελίγκρες; Καὶ νὰ δῆς ποὺ οὔτε τὰ χελιδόνια οὔτε οἱ σπουργίτες οὔτε τ' ἄλλα πουλιά δὲν κυνηγοῦν τὶς παπαδίτσες, σὰ νὰ νιώθουν κρυφὴ χαρὰ ποὺ καθαρίζουν τὸν κῆπο ἀπὸ τὶς μελίγκρες.

Χαρὰ θεοῦ εἶναι ὁ κῆπος τὴν ἄνοιξη. Παντοῦ κίνηση καὶ ζωή.

Κάτω σὲ δρομάκια
καὶ σὲ πρασινάδες
δέντρα φυτεμένα
κι ἄνθη γεμισμένα.
Κι ὁ ψιλὸς ἀγέρας

μέσα τριγυρίζει
καὶ τινάζει τ' ἄνθια
καὶ τὴ γῆς πλουμίζει,
μ' ἄνθια τὴ γεμίζει
καὶ τὴ νοστιμίζει.

20. Τὸ μετάξιον.

Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια πέρασα τὸ καλοκαίρι μου σ' ἑνε
δρεινό χωριό στὴν Πελοπόννησο, ως ἔξι ὥρες μακριὰ ἀπό
τὴ θάλασσα.

Στὸ χωριό ἔρτασα ὅταν βασίλευε ὁ ἥλιος. Ήταν στὴν
ἀρχὴ τοῦ Ἀπρίλη. Η πρώτη μου ἐντύπωση ἦταν, πώς τὸ
χωριό εἶχε περισσότερες μουριὲς ἀπό τ' ἄλλα δέντρα. Στὸ
σπίτι ποὺ μὲ φιλοξένησαν, καιμήθηκα ἀπάνω στὸν καναπὲ
τῆς σάλας. Τὰ σεντόνια ἦταν μεταξωτά.

«Τόσο πλούσιοι δὲν εἶναι» συλλογίστηκα· «γιατί αὐτὴ η
πολυτέλεια;»

Τὸ πρωὶ ἀκούσα τὴν νοικοκυρὰ νὰ λέη στὴν κόρη της, πρὶν
πάη στὸ σχολεῖο νὰ μαζέψῃ μουρόφυλλα. Οἱ μουριὲς μόλις
εἶχαν ἀνοίξει κι εἶχαν κάτι φυλλαράκια σὰν τὴ καρδιά τοῦ
μαρουλιοῦ. Παραξενεύτηκα· τί νὰ τὰ ἡθελαν;

Αροῦ ἐτοιμάστηκα βγῆκα καὶ κοίταξα στὴν ἄλλη κά-
μπρα.

«Μιὰ στιγμή, νὰ τατσω τὰ μικρούλια, μοῦ εἶπε ἡ νοικο-
κυρά, καὶ θὰ σοῦ φέρω τὸν καφέ».

— «Ποιὰ μικρούλια;» ρώτησα.

Πλησιάζω καὶ βλέπω σὲ μιὰ ἐφημερίδα κάτι μικρού-
τσικες κάμπιες ἀπάνω σὲ φυλλαράκια μουριᾶς. Κοντά, μέσα
σὲ μπαμπάκι, ἦταν κάτι σπόροι ὅμοιοι μὲ τοὺς σπόρους
τοῦ σύκου.

«Εἶναι τὸ μετάξιον» μοῦ ἐξήγησε. «Ἄγο ἔβαλα, πολὺ¹
λίγο, μιὰ δυὸ καλαμωτές. Θὰ ιδῆς πῶς θὰ μεγαλώσουν καὶ
θὰ πλέξουν κουκούλια».

Σὲ μιὰ ἑδομάδα μεγάλωσαν ἀρκετὰ οἱ κάμπιες. Μὰ μεγάλωσαν καὶ τὰ φύλλα τῆς μουριᾶς κι ἔγιναν σκληρά. Ἡ νοικοκυρά τὰ ἔκοβε τότε ψιλὰ ψιλά, κι ἐκεῖνες τὰ ἔτρωγαν ἀχόρταγα. Εἶχαν πιάσει τέσσερες καλαμωτές, κάτι σὰν ταψιά, φτιασμένα ἀπὸ καλάμια κι ἀπάνω στρωμένα μ' ἐφημερίδες. Ἡ νοικοκυρά ἔρριχνε τὰ φύλλα στὴ μιὰ καλαμωτή, κι ὥσπου νὰ ρίξῃ στὴν τελευταία, στὴν πρώτη ἦταν φαγωμένα τὰ φύλλα.

Στὸ τέλος τῆς ἑδομάδας τὰ σκουλήκια ἔμειναν ἀκίνητα σὰν ἀρρωστημένα. «Βγάζουν τὸ πουκάμισθ τους, μοῦ ἔξηγησε ἡ νοικοκυρά, καὶ γι' αὐτὸ ἀδυνατίζουν. Θ' ἀλλάξουν τρεῖς φορὲς ἀκόμη.» Χότερα θ' ἀρχίσουν νὰ πλέκουν κουκούλι.

Ἐπειτα ἀπὸ τρεῖς ἑδομάδες ὅλη ἡ οἰκογένεια ἦταν σὲ αἰνηση. Οἱ καλαμωτὲς εἶχαν γίνει ἔξι. Ό πατέρας ἔκοβε ὀλόκληρες κλάρες ἀπὸ τὴ μουριά, τὰ παιδιὰ τὶς κουβαλοῦσαν, κι ἡ μητέρα ἀροῦ ἔκοβε τὰ φύλλα, τὰ πετοῦσε ἐτσι ὀλόκληρα στὶς καλαμωτές. Κάθε σκουλήκι τὴν μεγάλο δσο τὸ μικρὸ δάχτυλο. Ἀρχιζε τὸ φύλλο ἀπὸ τὴ μιὰ ἀκρη, τὸ φαλιδίζε μὲ τὸ στόμα τὺς γρήγορα κι ἀδιάκοπα, καὶ σὲ λίγο ἀφηγε μόνο τὸ κοτσάνι καὶ λίγα νεῦρα. Αὐτὸ γινόταν πέντ' ἔξι φορὲς τὴν ἡμέρα.

Κάθε μέρα ἔβγαζαν τὶς ἐφημερίδες μὲ τὰ κοτσάνια που ἔμειναν κι ἔβαζαν καθαρές.

Αφοῦ ἔφαγαν λίγες μέρες σταμάτησαν καὶ σήκωναν τὸ μαῦρο κεφάλι τους ψηλά.

«Θέλουν κλαρὶ νὰ πλέξουν τὸ κουκούλι!» εἶπε ἡ νοικοκυρά, καὶ πῆγε ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό σ' ἓνα βουναλάκι. Σὲ μιὰ δυὰ ωρεῖα μέτρια περιπολή τὸν ψηλὸν ψεύκην πρωτικῷ μένο ρει-

κια και θυμάρια. Κάθε ρίζα τὴν ἔζωσε μὲν α σκοινάκι τη
μέση και τὴν ἔδεσε σὲ ξύλα, ποὺ τὰ έστησε ἀπὸ τὶς καλα-
μωτὲς ὡς τὸ ταβάνι.

«Κάθισε τώρα σὲ μιὰ καρέκλα νὰ διασκεδάσης» μοῦ εἶπε.

Κάθισα και νὰ τὶ εἶδα. «Οσα σκουλήκια εἶχαν χορτάσει,
σκαρφάλωσαν στὰ κλαριά. Πῆρε τὸ καθένα τῇ θέσῃ του ἀνά-
μεσα στὰ κλωναράκια, κι ἀρχισε νὰ γυρίζῃ τὸ κεφάλι του
ἀπὸ τὸ ἑνα κλαράκι δεξιὰ πρὸς τὸ ἀριστερό, κι ἀπὸ τὸ ἀπάνω
πρὸς τὸ κάτω. Κοίταξα πιὸ καλὰ κι εἶδα πώς ἔβγαζε ἀπὸ
τὸ στόμα του μιὰ κλωστὴ και τὴν ἐπλεκε γύρω στὰ κλαδιά.
Τὸ βράδυ βράδυ φαινόταν τὸ σχῆμα του κουκουλιοῦ.
Τὴν ἄλλη μέρα δὲ φαίνονταν καθόλου τὰ σκουλήκια.

«Στὶς τρεῖς ἡμέρες, μοῦ εἶπε, παύει πιὰ νὰ κλώθη τὸ
σκουλήκι».

«Ετσι σὲ λίγες ἡμέρες ἐπλεξαν ὅλα τὰ σκουλήκια τὰ κου-
αούλια τους. Η νοικοκυρά τὰ τρύγησε και τ' ἄπλωσε στὸν
ἡλιο.

«Αν τ' ἀφήσω στὸν ἶσκιο θὰ βγοῦν πεταλοῦδες, μοῦ
εἶπε, κι οἱ ἔμποροι δὲν τὸ παίρνουν αὐτὸ τὸ κουκούλι. Θὰ
ἀφήσω μερικὰ γιὰ νὰ ιδῆς».

Ἐκεῖνα ποὺ ἀφήσε τρύπησαν σὲ δέκα μέρες τὴ μιὰ ἄκρη
και βγῆκαν πεταλοῦδες. Οἱ πεταλοῦδες γέννησαν τ' αύγε
τους κι ἐπειτα μιὰ μὲ τὴν ἄλλη φόφησαν ὅλες.

Μὲ τὸ φαλίδι ἔκοψα ἑνα ἀπὸ τὰ κουκούλια, ποὺ ἡ νοικο-
κυρὰ εἶχε ἀπλωμένα στὸν ἥλιο γιὰ τὸν ἔμπορο, κι εἶδα μέσα
τὴ χρυσαλλίδα νεκρή. Η ζέστη του ἥλιου τὴν εἶχε ξεράνει.

Καθὼς μοῦ εἶπε ἡ νοικοκυρά, στὰ περισσότερα σπιτιά
του χωριοῦ ἔτρεφαν κουκούλι. Κατὰ τὸν Ἰούνιο ἤρθαν οἱ
ἄμποροι κι ἀγόρασαν τὸ κουκούλι. Μερικὲς οικογένειες πῆ-
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ραν καὶ χίλιες δραχμές, οἱ περισσότερες ἀπὸ διακόσιες ὡς πεντακόσιες.

“Οσα τύχαινε νὰ βγάλουν πεταλοῦδες, οἱ γυναῖκες τὰ ξέραν, τὰ ἔξαιναν καὶ ὑστερὰ τὰ ἔγνεθαν. Ἀπὸ τὰ νήματα αὐτὰ ὑφαίναν τὰ σεντόνια καὶ τὰ μεταξῶτὰ φουστάνια.

«Ποιὸς σᾶς ἔμαθε νὰ τρέφετε τὸ μεταξοσκούληκο;» ρώτησα μιὰ μέρα τὴν νοικοκυρά.

— «Ἡ μακαρίτισσα ἡ μάνα μου, ἄρχισε νὰ λέη, χήρεψε πολὺ νέα. Ἐμεινε μὲ τρία κορίτσια, ἐμένα καὶ τὶς δυὸ ἄλλες ἀδερφές μου ποὺ γνώρισες, καὶ τὸ μικρότερο ἀδερφό μου, ποὺ εἶναι ἔμπορος τώρα στὸν Πειραιᾶ.

• Ἡ μεγαλύτερή μου ἀδερφὴ ἦταν δέκα χρονῶν καὶ τὸ ἀδερφάκι μου μόλις δύο χρονῶν. Ὁ πατέρας μου ἦταν πολὺ φτωχός, εἶχε ἀφῆσει καὶ χρέη. Μᾶς πούλησαν ἕνα δυό χωράρια ποὺ εἶχαμε, ἔνα ἀμπέλι καὶ τὸ σπίτι μας. Ἡ μητέρα μου ἀναγκάστηκε νὰ μείνῃ σ' ἕνα καλυβάκι, ποὺ τὸ εἶχε πάρει προτικα. Εἶχε κι ἔνα χωραφάκι, μὰ τί νὰ κάνη μὲ τὶς ἐκατὸν διάδεις τὸ γέννημαὶ ποὺ μᾶς ἔδινε στὰ δύο χρόνια; Ἡρθαν χρόνια δύστυχα γιὰ μᾶς· ἡ μητέρα μου ἀναγκάστηκε καὶ νὰ ζητιανεύῃ...»

Σκούπισε ἔνα δάκρυ ποὺ κύλησε στὸ μάγουλό της καὶ ξανάρχισε:

«Καλὴ ὥρα, ὅπως ἔσύ, ἥρθε τότε στὸ χωριό μας μιὰ πλούσια κυρία. Φαινόταν πολὺ καλή καὶ πονετική. Ἡ μάνα μου κίνησε μιὰ μέρα καὶ πήγε στὸ σπίτι ποὺ καθόταν. Δὲν εἶχαμε, θυμοῦμα, οὔτε χούρτα ἀλεύρι. Ἡ κυρία τὴ δέχτηκε καὶ τὴ ρώτησε τί ἥθελε.

«Μιὰ μικρὴ ἐλεημοσύνη, κυοία,.. Πειγῷ!»

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «'Ελεημοσύνη, κυρά μου, είπε ή κυρία, δὲ θὰ σου
ζήσω».

«Η μητέρα μου τὰ ἔχασε. Ήταν δυνατό, συλλογίστηκε
πιάτα τέτοια γλυκομίλητη κυρία νὰ είναι ἀσπλαχνη; Κοκκί-
νης καὶ σηκώθηκε νὰ φύγη.

«Μὴ βιάζεσαι» τῆς είπε ή κυρία «θὰ σου κάμω κάτι
καλύτερο ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη».

«Η μάνα μου σάστισε πιὸ πολὺ. Τι νὰ ήταν αὐτό τὸ
καλύτερο;

«Ναι» τῆς είπε. «Οσα καὶ νὰ σου δώσω, πάλι θὰ
ξαναπεινάσῃς καὶ πάλι θ' ἀναγκαστῆς νὰ ζητήσῃς. Κατα-
λαβαίνω τι ἔχεις ύποφέρει ώς τώρα. Αὔριο θὰ παραγ-
γείλω στὴν πόλη νὰ μοῦ στείλουν ἔνα κουκολόσπορο,
νὰ σου τὸν δώσω νὰ κάμης κουκούλι...»

— «Δὲν ξέρω πῶς γίνεται» είπε η μητέρα μου.

— «Ἐγὼ θὰ σὲ μάθω» είπε ή κυρία. Καὶ τὴν ὠδήγησε
τι επρεπε νὰ κάμη.

— «Μιὰ δυὸ μουριὲς ἔχω, είπε η μάνα μου, καὶ ἀν κατά-
λαβα καλά, αὐτὴ ή δουλειὰ χρειάζεται πολλὰ μουρόφυλλα».

— «Θὰ σου δανείσω χρήματα ν' ἀγοράσῃς φύλλα καὶ νὰ
ἀγοράσῃς κι ἀλεύρι ὅσο νὰ γίνη τὸ κουκούλι. Τοῦ χρόνου θὰ
ξανάρθω κι ἐλπίζω νὰ μπορεῖς νὰ μοῦ δώσῃς τὸ χρέος σου».

“Ετσι ἔγινε” ἐκείνη τὴ χρονιὰ πήραμε τραχόσιες δραχ-
μές. Τὴ δεύτερη χρονιὰ δώσαμε στὴν κυρία τὶς διακόσιες
δραχμὲς ποὺ μᾶς εἶχε δανείσει.

Κοντὰ σὲ μᾶς ἔμαθε καὶ τὸ ἄλλο χωριό. Άπὸ τὶς πα-
τέρες μουριὲς ἔκοψαν ολαδιά, τὰ φύτεψαν κι ἔγιναν ἄλλες μου-
ριὲς. Η μητέρα μου ἀπὸ φτωχὴ δὲν ἔγινε βέβαια πλούσια.
Μὰ πάντρεψενη φίλοντοι θρασύδρομον τομοτετράγωνον μητριός κι ἔ-

μαθε καὶ τὸν ἀδερφό μας λίγα γράμματα καὶ τὸν ἔκαμε καὶ λόν ἄνθρωπο!...»

«Τ' ἀποφάγια τοῦ σκουληκιοῦ τί τὰ κάνετε ποὺ τὰ μαζεύετε;» ρώτησα.

— «Τρέφομε τὸ χειμῶνα τὰ μοσχάρια. Παχαλνουν μὲ αὐτὴ τὴν τροφὴ πολὺ καὶ τ' ἀκριβοπούλουμε. Ἡ μουριά, βλέπεις, μᾶς δίνει πολλά. Τώρα τὰ φύλλα τὰ ἔφαγαν τὰ σκουλήκια. Σ' ἔνα μῆνα θὰ φουντώσουν πάλι, καὶ θὰ θρέψωμε ἔνα δυὸς ἀρνιὰ ή κάθε οἰκογένεια. Τὸ φθινόπωρο αἱ μουριὲς θὰ είναι πάλι γεμάτες, τὰ φύλλα τους θὰ τὰ μαζέψωμε καὶ θὰ τὰ ξεράνωμε γιὰ τὸ χειμῶνα. Πρώτα εἰχαμε ἀπὸ ἔνα ζευγάρι βόδια γιὰ τὰ χωράφια μας. Τώρα ἔχομε κι ἀπό μιὰ δυὸς γελάδες γιὰ μοσχάρια. "Ετσι ἔχομε κι ἀρκετή κοπριὰ γιὰ τ' ἀμπέλια καὶ τὰ χωράφια μας".

— «Καλὴ ψυχὴ ή κυρία ἐκείνη» εἶπα.

— «Ν' ἀγιάσουν τὰ κόκαλά της. Πάνε χρόνια ποὺ πέθανε, μὰ ἐμεῖς ἔδω δὲ θὰ τὴν ξεχάσωμε ποτέ!...»

21. "Ἄς ἀφήσωμε τοὺς γέρους.

Τὸ Χαλασοχώρι είναι ἀπάνω στὸ βουνό, πέντε ώρες μακριὰ ἀπὸ τὴν θάλασσα. Τὰ λίγα χωράφια καὶ τ' ἀμπέλια ποὺ ἔχει στὶς πλαγιὲς δὲ φτάνουν νὰ θρέψουν τοὺς κατοίκους του. Τοὺς περισσότερους μῆνες τοῦ χρόνου κουβαλοῦν ἀπὸ τὴν πόλη σιτάρι, καλαμπόκι καὶ τόσα ἄλλα ποὺ χρειάζεται κάθε σπίτι.

Γιὰ νὰ κατεβῇ κανεὶς στὴ θάλασσα περνᾶ βράχους καὶ φαράγγια. Ο δρόμος ἔμεινε ἀπὸ τότε ποὺ χτίστηκε τὸ χωριό διπῶς τὸν εἶχαν πρωτοχαράξει τὰ γίδια. Πολλὲς φορὲς τσακίστηκαν πριν διθύρων, από τὸ ποτέ οὔτε τετελευτικής ημέρας καὶ τὰ

Εφαγαν τὰ δρνια, καὶ μιὰ δυὸ φορὲς πῆρε ὁ χείμαρρος μερικὰ μουλάρια μὲ ὅλο τους τὸ φόρτωμα. Τώρα καὶ κάμποσα χρόνια πῆρε καὶ ἀνθρωπο.

Μερικοὶ λένε πῶς λέγεται Χαλασοχώρι γιατὶ εἶναι χτισμένο ἀπάνω στὰ χαλάσματα παλιοῦ χωριοῦ. "Αλλοι ὅμως λένε πῶς τ' ὠνόμασαν ἔτσι τὰ γύρω χωριά, γιατὶ οἱ κάτοικοι δὲν κάνουν καλὸ οὔτε στὸν ἑαυτό τους, οὔτε στοὺς γείτονες.

Μὰ ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια τὸ χωριὸ ἀλλαξε. Πρόεδρος στὴν κοινότητα ἔγινε ἔνας νέος ποὺ γύρισε ἀπὸ τὴν ξενιτιά.

Μιὰ Κυριακή, ἄμα τελείωσε ἡ λειτουργία καὶ βγῆκαν οἱ χωριανοὶ στὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησίας, τοὺς εἶπε:

«Παιδιά, τώρα θερίσαμε κι ἀλωνίσαμε. "Ωσπου νάρθη ὁ παιρὸς τοῦ τρύγου, νὰ φτιάσωμε τὸ δρόμο. "Αμα τελειώσῃ ὁ τρύγος κι ἡ σπορά, τὸν ξαναρχίζομε. "Αν δὲν τελειώσῃ φέτος δὲς εἶναι τοῦ χρόνου. Ἡ ἀρχὴ νὰ γίνη».

Ἐνας γεροντάκος κιτρινιάρης καὶ καμπούρης ξερόβηξε, άνεβοκατέβασε τοὺς ώμους του, χτύπησε τὴν μαγκουρίτσα του στὸ πλακόστρωτο καὶ εἶπε:

«Νὰ τώρα δουλειέσ!... Τόσα χρόνια ἐμεῖς περάσαμε. Τὸ παλικάρι τώρα μᾶς θέλει δρόμους. Δὲν ἀφήνει τὸν κόσμο νὰ βγάλη καμιὰ δεκάρα νὰ ζήση».

— «Καλὰ λέει» πετάχτηκαν δυὸ τρεῖς ἄλλοι γέροι. «Τόσα χρόνια ποὺ εἴχαμε δήμαρχο τὸν κύρ Ἀργύρη, ποτὲ γιὰ δρόμο δὲ μᾶς μίλησε. Τί τὸν θέλομε ἐμεῖς τὸ δρόμο;».

Ο κύρ Ἀργύρης ἦταν τὸ γεροντάκι ποὺ πρωτομίλησε Πονηρὸ γεροντάκι. Ἀπὸ τὰ νιάτα του τὰ κατάφερε νὰ τὸν ἀκοῦν οἱ χωριανοὶ του. Τὰ λίγα χρηματάκια του τὰ τόκιζε δισ Βαστοῦσε ἡ ψυχὴ του, καὶ τώρα ἦταν πλούσιος. Μὲ τὸν

καιρός έγινε καὶ δήμαρχος. Κοίταζε τις δικές του δουλειές, καὶ ποτὲ δὲ θυμοῦνται νὰ ἔκαμε καλὸ σὲ κανένα.

«Ἐσεῖς νὰ τ' ἀκοῦτε! εἶπε κάποιος ἄλλος, ποὺ δὲ σᾶς ἀρεσε ὁ κύρ 'Αργύρης καὶ...» Δὲν ἀποτελείωσε τὸ λόγο του ἀπό φόβο μὰ τὸ τί ἥθελε νὰ εἰπῇ ὅλοι τὸ κατάλαβαν.—«Καὶ κάνετε πρόεδρο τὸ Φῶτο τὸ Φτελιά, ποὺ ὁ πατέρας του ἦταν σὰν καὶ μᾶς!» ἥθελε νὰ πῆ.

Ο Φῶτος σταύρωσε τὰ χέρια του καὶ χαμογελοῦσε. «Ἄς ἔλεγαν δ τι ἥθελαν. Κάτι μουρμούρισαν καὶ μερικοὶ ἄλλοι, μὰ δὲν τόλμησαν νὰ μιλήσουν ξάστερα.

«Ο τι ἔχετε νὰ πῆτε, νὰ τὸ πῆτε ἐλεύθερα» εἶπε ὁ Φῶτος. «Ο δρόμος πρέπει νὰ γίνη καὶ θὰ γίνη».

— «Οποιος θέλει δρόμους ἀς πάη νὰ φτιάνῃ!» φώναξε δυνατά ὁ κύρ 'Αργύρης. «Οσοι θέλουν^ν νὰ μὲ ἀκούσουν πέτρα νὰ μὴ σηκώσουν. Ετσι τὰ βρήκαμε, ἔτσι θὰ τ' ἀφήσωμε».

— «Έχει δίκιο ὁ κύρ 'Αργύρης· ἔχει δίκιο» φώναξαν τώρα πιὸ πολλοί.

— «Μπορῶ νὰ σᾶς ἀναγκάσω μὲ τὸ νόμο, εἶπε ὁ Φῶτος, μὰ δὲ θὰ τὸ κάμω».

— «Τότε φτιάσε τὸ δρόμο μόνος σου!» εἶπε κάποιος.

— «Όχι! θὰ τὸν φτιάσωμε ὅλοι μαζί. Τὸ πῶς θὰ γίνη δὲν έχω ἀνάγκη νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ».

Γύρισε στοὺς νέους καὶ πρόσθεσε:

«Οσοι, παιδιά, συμφωνεῖτε μαζί μου. Ελάτε στὸ σχολεῖο. Ας ἀφήσωμε τοὺς γέρους νὰ τελειώσουν τὴν κουβέντα τους».

Στὸ σχολεῖο ὁ Φῶτος τοὺς εἶπε:

«Ολοι εἴμαστε ἀπάνω κάτω συνομίληκοι. Θυμάστε τὴ μᾶς ἔλεγε ὁ δάσκαλός μας: Καὶ στὴν ἄλλη ἀκρη τοῦ κόσμου νὰ γίνη δρόμος, ωρέλεια ἔχομε. Γιατὶ ὅτι μᾶς ἔρχεται ἀπὸ κεῖ, μᾶς ἔρχεται φτηνό. Μὲ τέτοιο δρόμῳ ποὺ ἔχομε, μᾶς στοιχίζει κάθε ὥκα μιὰ δεκάρα. Ἀμα γίνη ὁ δρόμος, θὰ στοιχίζῃ λιγώτερο ἀπὸ πεντάρα. Λογαριάστε τώρα τὰ ζῶα μας ποὺ τσακίζονται, καὶ ὅτι θέλομε μιὰ μέρα νὰ πᾶμε καὶ ναρθοῦμε. Ἀμα γίνη ὁ δρόμος, θὰ σηκωνόμαστε νύχταὶ καὶ δυὸ τρεῖς ὥρες ἡμέρα θὰ γυρίζωμε πάλι στὴ δουλειά, μᾶς».

— «Μὰ νὰ τὸν φτιάσωμε μόνοι μας, κι οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς περιπαίξουν;» ρώτησε ἔνας.

— «Δὲν πιστεύω νὰ ἔχῃ τόση σημασία αὐτό» εἶπε ὁ Φῶτος. «Μὰ δὲ θὰ τοὺς ἀφήσωμε νὰ μᾶς περιπαίξουν. Ἐνα δυὸ μαγαζὶα ποὺ ἔχομε είναι τῶν φίλων μας. Ἀμα τελειώσῃ ὁ δρόμος, τὰ πράκτα σὲ μᾶς θὰ τὰ πουλοῦν φτηνότερα. Σὲ κείνους ποὺ δὲ δούλεψαν, θὰ τὰ δίνουν ὅσα καὶ τώρα. Κι οἱ ἀγωγιάτες είναι δικοί μας. Ὅσο παίρνουν ἀγώγη τώρα, θὰ παίρνουν κι ἅμα τελειώσῃ ὁ δρόμος ἀπὸ τοὺς κακοκέφαλους· ἀπὸ μᾶς θὰ παίρνουν λιγώτερα».

— «Καὶ δὲν δὲν πληρώσουν τὰ μεροδούλια ποὺ θὰ κάμωμε γιὰ λογαριασμό τους, θὰ πληρώνουν τὸ φόρο ὅσα ζοῦν» εἶπε ὁ πιὸ πρόθυμος καὶ ζωηρὸς ἀπὸ τοὺς νέους.

— «Πολὺ σωστά» πρόσθεσε ὁ Φῶτος. «Σύμφωνοι;»

— «Σύμφωνοι...»

Τὴ Δευτέρα ὁ κύριος Αργύρης μὲ τοὺς φίλους του ἐτριβαν τὰ μάτια τους. Οἱ νέοι πρόθυμοι, μὲ γέλια, μὲ χαρὲς καὶ τραγούδια ἀργισαν νὰ ὕστερουν τὸ δρόμο. Στὶς πλαγιὲς ἔχτι-
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ το Ινστιτούτο Εκπαίδευτικῆς Πολιτικῆς

σαν τοίχους γιὰ νὰ μὴν κυλοῦν τὰ μικρὰ λιθαράκια καὶ γεμίζουν τὸ δρόμο. Έμπόδισαν τὰ γίδια νὰ βόσκουν, κι ἔδιωξαν τοὺς καρβουνιάρηδες, ποὺ θὰ ξερίζωνται ὅ τι εἶχε ἀπομένει ἀπὸ τὰ χαρόκλαδα.

Τὴν ἄλλη χρονιὰ διώρθωνται τοὺς δρόμους ποὺ πήγαιναν στὰ κτήματά τους καὶ στὰ γειτονιὰ χωριά. Τὸ παράδειγμά τους τὸ ἀκολούθησαν κι ἐκεῖνοι, κι ἔτσι ἀρχισαν νὰ συγκοινωνοῦν καὶ μὲ τ' ἄλλα μακρινότερα χωριά.

Οἱ γέροι στὴν ἀρχὴ γελοῦσσαν.

«Καλὰ τοὺς βρήκαμε τοὺς κουτούς» ἔλεγχαν. «Οταν ὅμως ἔμαθαν πῶς τὰ ψώνια, ὅσοι δούλεψαν στοὺς δρόμους τὰ ἐπιτιραν φτηνότερα καὶ πλήρωνταν τὸ μισὸ ἀγάγι ἀπὸ ἀλλοτε, ἔβαλαν τῆς φωνές. Καὶ πρῶτος φυσικὰ ὁ κύρῳ Ἀργύρης.

— «Τὶ πράματα εἰν' αὐτά; δὲν εἴμαστε πατριῶτες ἡμεῖς;».

— «Πατριῶτες, καὶ καλοί, μὰ ποῦ ἀκούστησε νὰ τρώῃ κανεὶς σὲ τραπέζι χωρὶς νὰ πληρώσῃ;» ἔλεγχαν ὅσοι δούλεψαν. «Δουλέψαμε ἑκατὸ μεροδαύλια ὡς καθένας. Πληρῶστε τὰ μισὰ καὶ θὰ ἔχετε ἵσα δικαιώματα».

Σιγὰ σιγὰ ὅσοι εἶχαν πλήρωνταν, καὶ ὅσοι δὲν εἶχαν δούλευνταν στοὺς νέους δρόμους ἢ διώρθωνταν τοὺς παλιούς.

Μιὰ μέρα εἶπε ὁ Φῶτος:

«Τώρα νὰ φτιάσωμε καὶ τὸ γεφυράκι, νὰ μὴν πνιγόμαστε ὅταν κατεβάζῃ ὁ ξεριάς».

Προσκάλεσαν χτίστες καὶ τελείωσε καὶ τὸ γεφύρι.

«Ο κύρῳ Ἀργύρης καὶ λιγοστοὶ ἄλλοι ἐπιμέναντες ἀκόμη. Κάποτε εἶχε ἀνάγκη νὰ κατεβᾶῃ στὴν πόλη. Σύμωνοι οἱ Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ἀγωγιάτες νὰ τοῦ ζητήσουν τὸ διπλό. Τὶ νὰ κάμη ὁ κύρ
'Αργύρης; δὲν ἔπαιρνε ἀναβολὴ τὸ ταξίδι. Τὸ πλήρωσε καὶ
μπροστά.

Μόλις βγῆκαν παρακάτω ἀπὸ τὸ χωριό, «δὲν εἰν' ἀσχη-
μος ὁ δρόμος σας» εἶπε περιπατητικὰ στὸν ἀγωγιάτη.

— «Ναι, κύρ 'Αργύρη μὰ τοῦ λόγου σου θὰ σὲ πάω
ἀπὸ τὸν παλιὸ δρόμο».

— «Τὶ λέσ;»

— «Ἐτσι θὰ γίνη· ἀν σὲ πάω ἀπὸ τὸ δρόμο μας, θὰ
πληρώσω πρόστιμο. Ἐτσι ἔχομε συμφωνήσειν».

— «Καὶ ποιὸς θὰ μᾶς δῃ;»

— «Γιὰ τυφλό μὲ περνᾶς, κύρ 'Αργύρη; Δὲν βλέπω τὸ
κάνω;»

— «Μὰ ὁ παλιὸς δρόμος θὰ είναι χάλια τώρα. Θὰ
γκρεμιστῶ πουθενά».

— «Τὶ νὰ γίνη; Στὸ δρόμο σου θὰ γκρεμιστῆς».

Απάνω ἀπὸ εἴκοσι φορὲς ἀναγκάστησε νὰ ξεκαβαλικέψη
καὶ νὰ πάη πεζὸς ὁ κύρ 'Αργύρης.

Στὸ γυρισμὸ τοὺς ἔπιασε βροχὴ δυνατὴ. «Οταν ἐφτασαν
στὸ γεφύρι, τὸ ποτάμι κατέβαζε ὅτι κι ἀν πῆς.

«Ἀπὸ τὸ γεφύρι δὲ θὰ περάσης, κύρ 'Αργύρη» τοῦ εἶπε
ὁ ἀγωγιάτης.

— «Τὶ λέσ; Νὰ πνιγῶ;»

— «Ξέρω κι ἐγώ, κύρ 'Αργύρη μου; Τὸ γεφύρι, ἀν δὲν
ήμαστε ἐμεῖς, δὲ θὰ χτιζόταν. Πὲς λοιπὸν πώς δὲν είναι
καὶ κάμε τὸ λογαριασμό σου».

— «Μὰ ἀν δὲν ἦταν γεφύρι, κουτός δὲν είμαι· θὰ γέριζε
πισσω».

— «Τότε νὰ γυρίσης πίσω, κι αὔριο μὲ τὸ καλό, ποὺ θὰ πέσῃ τὸ ποτάμι, ἔρχεσαι καὶ περνᾶς».

— «"Ελα, καημένε" παρακάλεσε ὁ κύρ. Ἀργύρης: «μὴ μὲ βασινίζεις γέρον ἄνθρωπο».

— «Σ' αὐτὸ ἔχεις δίκιο, κύρ. Ἀργύρη. Μὰ νὰ πληρώσης τὸ πρόστιμο καὶ νὰ πληρώσης καὶ τὰ μεροδούλια ποὺ σοῦ πέφτουν στὸ μερδικὸ. "Ετσι νάχωμε καλό, κι ἀπὸ τώρα κι ἐμπρὸς νὰ μὴν ἐμποδίζης νὰ γίνεται τὸ καλό. Πᾶνε τὰ χρόνια ποὺ ἡξερες! Πάρε το ἀπόφαση, κύρ. Ἀργύρη».

— «Τὸ βλέπω, καημένο παιδί. Τί νὰ κάμω; Θὰ πληρώσω. Πᾶμε τώρα, γιατὶ θ' ἀνησυχοῦν στὸ σπίτι».

— «Νὰ πᾶμε, κύρ. Ἀργύρη μου. Καὶ θὰ σὲ πάω τραχυδώντας ἀπὸ τὸ δρόμο μας. Τὸ δικό σου ἀς τὸν ἀφήσωμε νὰ ρημάξῃ. Τὸ βλέπω ποὺ εἰσαι δίβουλος ἀκόμη, μὰ πιστεύω πὼς μὲ τὸν καιρὸ θ' ἀλλάξης γνώμη. Τὸ σωστό καὶ τὸ καλό φωνάζουν μοναχά τους...»

22. Μιὰ δίκη.

«Νὰ δοῦμε τί θὰ εἰπῇ καὶ τὸ δικαστήριο!»

— «Τί θέλεις νὰ εἰπῇ τὸ δικαστήριο, κουμπάρε μου; Τὴν ἀχλαδιὰ ποὺ εἶναι στὸ σύνορο, τὴν ξέρουν ὅλοι πὼς εἶναι δική μου. "Οπως ἡ ἐλιὰ ποὺ εἶναι στὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι δική σου! Τὴν ἀχλαδιὰ τὴ φύτεψε ὁ παππούς μου, καὶ τὴν ἐλιὰ ὁ παππούς τοῦ παπποῦ σου. "Οποιον νὰ ρωτήσης ἀπὸ τοὺς γέρους αὐτὸ θὰ σου πῆ».

— «Δὲν ξέρω τί θὰ πῆ ὁ ἔνας κι ὁ ἄλλος. Ἡ ἀχλαδιὰ γέρνει περισσότερο στὸ δικό μου κτῆμα. Εἶναι δική μου καὶ θὰ τὴν κερδίσω!»

— «Νὰ μὴν τὸ κάμης, κουμπάρε. Ἀν εἰναι νὰ πᾶς στὸ δικαστήριο καλύτερα νὰ σου τὴ χαρίσω».

— «Χὰ χά... τὸ χαριστή! Νὰ μοῦ τὴ χαρίσης, δχι. Θὰ σου τὴν πάρω μὲ τὸ νόμο».

Ἐτσι ἀρχισε ἡ φιλονικία μιὰ Κυριακὴ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησιὰ ὑστερα ἀπὸ τὴ λειτουργία. Ἡταν γείτονες καὶ κουμπάροι ὁ Μπελοδῆμος κιὸ Λυκούσης. Ο πρῶτος εἶχε βαφτίσει τοῦ δευτέρου ἔνα ἄγόρι. Εἶχαν κι ἀπὸ ἔνα περιβόλειο κολλητά. Κατὰ τὸ δημόσιο δρόμο ἦταν οἱ πόρτες τῶν σπιτιῶν τους. Τὴν πρώτη καλημέρα, μεταξύ τους τὴν ἔλεγχαν. Μαζὶ εἶχαν τὶς χαρὲς καὶ τὶς λῦπες.

«Νὰ ποτίσω ἐγὼ σήμερα, κουμπάρε».

— «Μετὰ χαρᾶς σου, γείτονα, αὔριο ποτίζω ἐγώ».

— «Νὰ σὲ βοηθήσω νὰ μαζέψης τὰ πορτοκάλια σου».

— «Ναι, σ' εὐχαριστῶ. Κι ὅταν εἰναι καιρός κι ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω...»

Ἐτσι ζοῦσαν μιὰ χαρά. Καὶ τώρα ἐτοιμάζονταν γιὰ δικαστήρια. Καὶ γιατί; Γιὰ τὸ τίποτα. Μιὰ μέρα ὁ βαφτιστικὸς ἀνέβηκε στὴν ἀχλαδιὰ ποὺ ἦταν ἀνάμεσα στὰ δυό περιβόλια. Ή νουνά του τοῦ φώναξε:

«Μή, παιδί μου, γιατὶ ἀκόμη εἰναι ἀγουρχ τ' ἀχλάδια καὶ θὰ μοῦ ἀρρωστήσῃς».

Ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ τὸ ἀκουσε καὶ τὸ εἶπε στὸν ἄντρα τῆς. Ἐκεῖνος, ποιὸς ξέρει σὲ τὶ θέση βρέθηκε, κι ἀρχισε ἡ γκρίνια μεταξύ τους. Οὔτε καλημέρα σύτε καλησπέρα ἔλεγχαν. Τὸν ἔνα δρόμο ὁ ἔνας, τὸν ἄλλον ὁ ἄλλος. Ο Μπελοδῆμος συλλογίστηκε: «Διπόρα εἰναι, θὰ περάση. Θὰ κατα-

λάδη τὸ λάθος τοῦ καὶ θὰ μετανιώσῃ. "Ισως καὶ νὰ υρέ-
πεται νὰ πῆ πώς δὲν ἔχει δίκιο.

Μιὰ μέρα δύμας ἤρθε ὁ δικαστικὸς κλητῆρας καὶ τοῦ κα-
νοποίησε ἀγωγή.

«Δὲν κάνει νὰ τὰ σπρώξω τὰ πράματα» συλλογίστηκε ὁ
Μπελοδῆμος.

Πάει στὸν παπὰ τοῦ χωριοῦ καὶ τοῦ τὰ λέει δλα. «Δὲν
είναι καλὰ πράματα, παπά μου, νάχωμε τὴν εὐχή σου.
Μίλησέ του, ὅ τι θέλει νὰ γίνη μὲ τὸ καλό. Εἴμαστε ἐμεῖς,
φτωχοὶ ἀνθρωποί, γιὰ τὰ δικαστήρια;»

"Ο παπάς, ἔνας σεβάσμιος γέροντας, πῆγε καὶ μίλησε
τοῦ Λυκούση. «"Ασχημά πράματα είναι αὗτὰ ποὺ γίνον-
ται» τοῦ λέει. 'Η ἀχλαδιὰ είναι τοῦ Μπελοδήμου. 'Ετσι
τὴν ξέρει τὸ χωριό. Καλὰ θὰ κάμη νὰ δεχτῇ νὰ τὴ μοι-
ράσουν. 'Ο Μπελοδῆμος θέλει νὰ είναι ἀγαπημένος καθὼς
καὶ πρὶν μὲ τὸ γείτονα καὶ κουμπάρο του.

'Ο Λυκούσης ποῦ νὰ δεχτῇ! Μίλησε μάλιστα καὶ
ἀπρεπά στὸν παπά. Τοῦ εἶπε νὰ μὴν ἀνακατώνεται στὶς
ξένες δουλειές. Κι ὅ τι ἔχουν οἱ δυό τους θὰ τὸ Ξεδικλύνη
τὸ δικαστήριο...

"Ετσι τὸ ἥθελε ὁ Λυκούσης ἔτσι κι ἔγινε. "Αρχισε τὸ
δικαστήριο. Σήμερα νὰ ἔξεταστοῦν οἱ μάρτυρες, αὔριο νὰ
γίνουν τὰ χαρτιά, νὰ γραφοῦν καὶ ἄλλα χαρτόσημα, νὰ πάν
τὸ δικαστήριο ποποτίσει φέτος Ινούντος Εκπαιδευτικής Πολιτικής
καὶ νὰ τοὺς ἔχει δίκαιοι

Τέλος, έπειτα ἀπὸ πολλὰ τὸ δικαστήριο εἶπε πώς ἔχει δί-
καιο ὁ Μπελοδῆμος δική του ἡ ἀχλαδιά.

Μὰ τότε ὁ Λυκούσης πείσμωσε περισσότερο. Ἐκαμε
ἄλλα χαρτιά γιὰ νὰ πάη στὸ ἀνώτερο δικαστήριο ἡ ὑπό-
θεση. Ἀπὸ τὰ δεκάρια ποὺ ξόδευε στὴν ἀρχὴ ἔφτασε στὰ
εἰκοσιπεντάρικα καὶ ὕστερα στὰ ἑκατοστάρικα. Τὴν ἐσοδειὰ
τοῦ περιβολοῦ τὴν ἔτρωγαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὴ δίκη. Τὰ χρό-
νια περνοῦσαν, ἡ ἐσοδειὰ δὲν ἔφτανε, καὶ στὸ τέλος χρεώ-
θηκε! Τέλος βγῆγε ἡ τελειωτικὴ ἀπόφαση. Ἡ ἀχλαδιὰ
πάλι τοῦ Μπελοδήμου.

Καὶ τώρα; ἄλλες δίκες νὰ πληρώσῃ τὰ ἔξοδα καὶ τὰ
χρέη ὁ Λυκούσης. Χρεωμένο τὸ περιβόλι, χρεωμένο καὶ τὸ
σπίτι. Οἱ δανειστές του ἔβγαλαν ἀπόφαση νὰ τοῦ πουλή-
σουν τὸ περιβόλι. Ὁ Μπελοδῆμος ἀγόρασε τὸ σπίτι καὶ τὸ
περιβόλι.

Τὸ βράδυ ποὺ γύριζαν ἀπὸ τὴν πόλη, πλησίασε ὁ Λυ-
κούσης τὸν κουμπάρο τοῦ καὶ τοῦ εἶπε θυμωμένα:

«Καὶ ἐδῶ μπροστὰ μοῦ βγῆκες. Θέλεις νάχης τὴν εὔχ-
ριστηση νὰ μᾶς πετάξῃς ἔξω».

— «Ἐχεις ἄδικο, κουμπάρε. Δὲν τὸ ἔκαμα γι' αὐτὸ που
φαντάζεσαι».

— «Ἄλλά;»

— «Γιὰ νὰ μὴ σᾶς πετάξουν οἱ ἄλλοι».

— «Καὶ θὰ σοῦ ἐπαιρναν τὴ χαρά, ἔ;»

— «Πάντα πικρόλογος, καημένε. Ὁχι τὸ πῆρα τὸ πε-
ριβόλι καὶ τὸ σπίτι γιὰ νὰ μείνης μέσα. Θέλω νὰ μείνης
γείτονάς μου».

— «Πάλι ἀρχισες τὰ χαρίσματα;»

| Μη βιάζεσαι κι αὐτὸ τὸ κάνω ἀν τὸ θέλης. Μὰ λέω
ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

πώς έτσι θὰ μοῦ πληρώσης τὸ χρέος μὲ τὴν ἡσυχία σου. Οἱ ἄλλοι δὲ σὲ περίμεναν, βλέπεις. Θὰ δουλέψῃς καλύτερα τὸ περιβόλι, καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἶναι πάλι δικό σου».

Αλγο λίγο ἐπειρτε ὁ θυμὸς τοῦ Λυκούση. Θυμήθηκε τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν ἀγαπημένοι, καὶ τὰ χρόνια ποὺ μιὰ κακὴ ὥρα τοὺς χώρισε. Τι καλὰ θὰ ἦταν νὰ εἴχε ἀκούσει τὸν κουμπάρο του καὶ τὸν παπά. Τὰ δάκρυα γέμισαν τὰ μάτια του. "Ἐπειτα ρώτησε δειλά:

«'Αλήθεια, κουμπάρε;»

— «'Αλήθεια, στὸ σταυρὸ ποὺ πιστεύομε».

'Ο Λυκούσης τοῦ ἅρπαξε τὸ χέρι καὶ τὸ ἔσφιξε δυνατά. «Σ' εὐχαριστῶ. 'Ο Θεὸς νὰ σοῦ τὸ πληρώσῃ!» μπόρεσε νὰ τοῦ εἰπῇ.

Στὸ μεταξὺ ἔφτασαν στὰ σπίτια τους.

«Καληνύχτα, κουμπάρε».

— «Καλή σου νύχτα, εὐχαριστῶ».

Τὴν ὥρα ποὺ πῆγε νὰ μπῇ στὴν πόρτα του ὁ Λυκούσης τοῦ φώναξε ὁ Μπελοδῆμος:

«Γιὰ νὰ σοῦ πῶ, κουμπάρε». Καὶ πλησίασε σχεδόν στὸ αὐτὶ του. «Τὴν ἀχλαδιά, λέω νὰ τὴν κόψωμε αὐριο. Νὰ τὴν κόψωμε καὶ νὰ τὴν κάψωμε νὰ γίνη στάχτη»...

Ο Λυκούσης συλλογίστηκε λίγο καὶ εἶπε:

«Όχι, κουμπάρε, νὰ μὴν τὴν κόψωμε. Θέλω νὰ τὴν βλέπουν τὰ παιδιά μας καὶ νὰ φεύγουν ὅσο μποροῦν τὶς φιλονικίες καὶ τὰ δικαστήρια».

23. Τὸ ναυτόπουλο.

Μὲ τὸ γλυκὸ φθινόπωρο ἀραξαν γιὰ λίγες μέρες στ' διαφέροντας τοποθεσίες τον περιέλθει στὸν πατέρα του ταξιδεύοντας.

Θεια τὰ μακρινά. "Όλο τὸ νησὶ στὸ πόδι ἄλλοι στὸ ἀκρογιάλι κι ἄλλοι στὰ λιακωτά. Κουνοῦν τ' ἀσπρα μαντίλια καὶ φωνάζουν: «στὸ καλό! στὸ καλό!»

Τελευταία ἔμεινε ἡ γολέτα τοῦ καπετάν Παλιούρα ἡ «Βαγγελίστρα». Οἱ ναῦτες καὶ τὸ ναυτόπουλο εἶναι στὴ θέση τους, μὰ ὁ καπετάνιος ἀργεῖ. Θέλει ν' ἀκούσῃ λίγο ἀκόμη τὰ βιολιὰ καὶ νὰ κεράσῃ μιὰ φορὰ ἀκόμη τοὺς φίλους. Τέλος μπαίνει κι αὐτὸς καὶ ἡ γολέτα κίνησε.

Τὸ ναυτόπουλο ρίχνει μιὰ ματιὰ σ' ἔνα χαμηλὸ σπιτάκι ἀπάνω στὸ βράχο. Στὸ λιακωτὸ εἶναι ἡ μάνα του, χήρα μαυροντυμένη, καὶ τὸ μικρό του τὸ ἀδερφάκι. Κουνοῦν τὰ μαντίλια τους. Βγάζει κι αὐτὸς τὸ μαντίλι του, τοὺς χαιρετᾶ καὶ ρίχνεται γρήγορα στὴ δουλειά· λύνει τὰ πανιὰ καὶ βοηθᾶ νὰ σηκώσουν τὴν ἄγκυρα.

Τὴν ὥρα ποὺ βασίλευε ὁ ἥλιος, χανόταν σιγὰ σιγὰ καὶ ἡ Βαγγελίστρα στὸν ὄριζοντα. Τὸ ναυτόπουλο, ἀνεβασμένο στὸ φηλὸ κατάρτι, βλέπει γιὰ τελευταία φορὰ τὸ νησάκι ποὺ χρυσώνεται ἀπὸ τὸ ἀντιφέγγισμα τοῦ ἥλιου. Ψηλὰ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ ἀσπρίζει τὸ ἐκκλησάκι τοῦ προφήτη Ἡλία. Ἔκει θὰ πηγαίνη ταχτικὰ ἡ μάνα του ν' ἀνάβῃ τὰ μαντίλια καὶ ν' ἀγναντεύῃ τὴ θάλασσα. Πότε θὰ γυρίσῃ ἡ Βαγγελίστρα μὲ τὸ γιό της, ποὺ θὰ φέρη τὴν προῖκα νὰ παντρέψῃ τὴν ἀδερφή του!...

"Ηρθε τοῦ ἀγίου Νικολάου καὶ ἡ Βαγγελίστρα δὲ φάνηκε. Οὔτε τὰ Χριστούγεννα οὔτε τὰ Φῶτα, ποὺ βαφτίζονται τὰ νερά. "Ενα γράμμα ἤρθε γιὰ τὴ μητέρα τὴ χαροκαμένη. Τῆς γράφει τὸ ναυτόπουλο ἀπὸ τὴν Πόλη, πῶς ἐμποδίστηκε γιατὶ βρῆκαν δουλειά. Νὰ μὴν ἔχῃ ὅμως φόβο, γιατὶ τὸ καράβι εἶναι καλοτάξιδο καὶ δὲ φοβᾶται τὶς φουρτοῦνες.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 13
ΕΚΔ. ΕΚΤΗ

Τώρα θὰ πᾶνε στὴ Μασσαλία κι ἀπὸ κεῖ τῇ Λαμπρῆ πρῶτα ὁ Θεός, θὰ εἶνε στὴν ἀγκαλιά της. Ἐκεῖ στὴ Μασσαλία θὰ ψωνίσῃ καὶ τὰ προικιά.

Ἐημερώνει τὸ Μεγάλο Σάββατο καὶ ἡ Βαγγελιστρᾶ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ νησί. Μὰ νὰ πιάσῃ στὸ λιμάνι δὲν μπορεῖ. Ὡς ἐδῶ πῆγε πρίμος ὁ καιρός. Τώρα ἄλλαξε κι ἔγινε βοριάς καραβοπνίχτης. Βουνὰ εἶναι τὰ κύματα καὶ τὸ καράβι παιγνίδι τῶν κυμάτων. Σκισμένα τὰ πανιά, σπασμένα τὰ κατάρτια, κι εἶναι βαθὺ τὸ σκοτάδι καὶ οἱ ξέρες κοντά του.

«Γιὰ τὸ Θεό! λέει ὁ καπετάνιος θυμωμένος, ἔξω ἀπὸ τὸ νησί μας καὶ νὰ χαθοῦμε!»

— «Μάνα μου!» συλλογίζεται τὸ ναυτόπουλο. «Ἀντὶ νὰ βγάλης τὰ μαῦρα, θὰ βάλης κι ἄλλα γιὰ μένα!...»

Οἱ θαλασσινοὶ ὅταν νιώσουν τὸν κίνδυνο γίνονται ἀλλοὶ ἄνθρωποι. Ο καπετάν Παλιούρας θύμωσε μὲ τὸ βοριά.

«Ἔ, γιὰ τὸ Θεό!» εἶπε πάλι. «Ἔξω ἀπὸ τὸ νησί μας νὰ χαθοῦμε!»

‘Αποφάσισε νὰ παλέψῃ καὶ νὰ νικήσῃ. Εἶπε στοὺς ναῦτες νὰ πιάσουν τὶς θέσεις τους στὸ κατάστρωμα· πρόσταξε τὸ ναυτόπουλο ν’ ἀνεβῇ στὸ κατάρτι καὶ νὰ κοιτάξῃ ἄγρυπνα, κι ἐκεῖνος χούρτωσε μὲ τὸ δυνατὸ χέρι του τὸ τιμόνι. «Μάινα πανιά!» πρόσταξε.

‘Ιδρωσαν οἱ ναῦτες γιὰ νὰ κάμουν τὸ θέλημα τοῦ καπετάνιου. Ιδρωσε κι ὁ καπετάνιος γιὰ νὰ ὄρθοπλωρίσῃ τὴ γολέτα στὸν ἄνεμο. Τὸ ναυτόπουλο στὸ ψηλὸ κατάρτι νιώθει ηθοφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θει τὸν ἀνεμο νὰ τοῦ βελονιάζῃ τὰ χέρια, καὶ πολλὲς φορὲς
τὸ κῦμα τοῦ μπατσίζει τὸ πρόσωπο. Τὰ μάτια του πονοῦν
καὶ δακρύζουν, μὰ ποῦ νὰ τὰ κλείσῃ! Κοιτάζει μέσα στὸ
σκοτάδι καὶ φωνάζει κάθε τόσο δυνατά:

«Ξέρα δεξιά!... Ξέρα ἀριστερά μας!». Ακούει δὲ πατά-
τάνιος, γυρίζει τὸ τιμόνι κι ἡ γολέτα ἀλλάζει τὸ δρόμο
της. Πήγαινε δεξιά, ἀριστερὰ γυρίζει. Πήγαινε ἀριστερά,
δεξιὰ ἀργοπλέει. «Ετοι παιδεύτηκε γιὰ ώρες τὸ πλήρωμα.
Ἡ γολέτα, σὰν πουλάρι ἀπολυμένο στὸν κάμπο, γυρίζει δι-
διάκοπα στὴ σκοτεινὴ καὶ ἀγριεμένη θάλασσα. Οι ωρες φα-
νονται χρόνος!

Τέλος πῆρε νὰ γλυκοχαράζῃ καὶ φάνηκε σὰ μαῦρος δγκος
τὸ νησὶ ἐμπρὸς στὸ σταχτόμαχρο δρίζοντα. Ο καπετάνιος
μάντεψε τὸ πατρικὸ λιμάνι καὶ γύρισε κατὰ κεῖ τὴν πρύμη
τῆς Βαγγελίστρας.

Τὴν ώρα ποὺ ἔβγαιναν οἱ ἐπιτάφιοι ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες,
ἔμπαινε καὶ ἡ γολέτα στὸ λιμάνι.

«Ηρθα, μάνα μου!» παράγγειλε τὸ ναυτόπουλο μόλις
ἔρριξε τὴν ἄγκυρα.

Τὴν νύχτα στὴν Ἀνάσταση πῆγε τὸ ναυτόπουλο μὲ
τοὺς δικούς του στὴν ἐκκλησία. Εφαγαν ἅμα γύρισαν, καὶ
ξαπλώθηκε νὰ κοιμηθῇ. Ήταν τόσο κουρασμένο!

Τὸ μεσημέρι ντύθηκε καὶ πῆγε στὴν Ἀγάπη. Ἀντιλα-
λοῦν τὰ σήμαντρα καὶ σημαίνουν οἱ καμπάνες. «Ολο τὸ
νησὶ μοσκοβολᾶ σὰν ἐκκλησάκι.

«Χριστὸς ἀνέστη!»

— «Ἀληθῶς ἀνέστη!»

“Από κεῖ πηγαίνουν στὸ χοροστάσι. Χορεύουν οἱ λυγερὲς μὲ τὰ κίτρινα φακιόλια καὶ τὰ λαμπρὰ ροῦχα τους, χορεύουν καὶ οἱ λεβέντες μὲ τὰ πλεχτὰ ζωνάρια τους. Χόρεψε κι ἡ ἀδερφή του τὸ συρτό, κι ὑστερα τὸν καλαματιανὸν μὲ τὸν ἀρραβωνιαστικό της. Τὸ ναυτόπουλο κοιτάζει καὶ καμαρώνει.

Τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ πάντρεψε τὴν ἀδερφὴν του τὸ ναυτόπουλο. Οἱ λυγερὲς τὴν στόλισαν καὶ τὴν τραγού-
θησαν.

“Ηλιος ἦταν προξενητής,
αὐγερινὸς στεφανωτής.
Χαρὰ στὴ μάνα τοῦ γαμπροῦ
καὶ σ' ὅλο τὸ πεθερικό,
ὅπου θὰ πάρουν τέτοια νιά,
ὅμορφη καὶ νοικοκυρά,
χρυσὸς καμάρι τοῦ σπιτιοῦ,
βασίλισσα τῆς γειτονιᾶς.

Κάτου σὲ γιαλό, σὲ περιγιάλι
νύφη ἀρμάτωναν, γαμπρὸ στολίζουν]
γαμπρὸν ὅμορφο καὶ παλικάρι,
μὲ ξανθὰ μαλλιά, μὲ πλατιὰ φρύδια,
μοιάζει τὸν ἀιτὸν καὶ τὸν πετρίτη.

“Επειτα ἤρθε ὁ γαμπρός, πῆγαν στὴν ἐκκλησία, κι ὁ κα-
πετάν Παλαιός ἄλλαξε τὰ στέρνα.

«Καὶ στὰ δικά σου, Στάμο» εύχήθηκε στὸ ναυτόπουλο δικαιοτάνιος.

— «Εὐχαριστῶ· μὰ τὰ δικά μου αργοῦν ἀκόμη!»

“Ηθελε νὰ εἰπῃ:

«Νὰ μεγαλώσῃ κι ὁ ἀδερφός μου, νὰ χτίσωμε δικό μας παράδι, νὰ γίνω καπετάνιος καὶ τότε...»

24. Ο κὺρος βοριάς

Ο κὺρος βοριάς παράγγειλε δλων τῶν καραβιῶνες:

«Καράβια π’ ἀρμενίζετε, κάτεργα ποὺ κινᾶτε,

ἔμπτατε στὰ λιμάνια σας, γιατὶ θενὰ φυσήξω,

ν’ ἀσπρίσω κάμπους καὶ βουνά, νὰ κρυώσω κρυές βρυ-

[σοῦλες]

κι δσά βρω μεσοπέλαγος, στεριᾶς θενὰ τὰ ρῖξω».

Κι ὅσα καράβια τ’ ἄκουσαν, δλα λιμάνια πιάνουν, τοῦ κὺρος Ἀντριᾶ τὸ κάτεργο μέσα βαθιὰ ἀρμενίζει.

«Δὲ σὲ φοβοῦμαι, κὺρος βοριά, φυσήσης δὲ φυσήσης,

τὶ ἔχω καράβι ἀπὸ καρυὰ καὶ τὰ κουπιὰ πυξάρι,

ἔχω κι ἀντένες μπρούντζινες κι ἀτσάλινα κατάρτια,

ἔχω πανιὰ μεταξωτά, τῆς Προύσας τὸ μετάξι,

ἔχω καὶ καραβόσκοινα ἀπὸ ξανθῆς μαλλάκια·

κι ἔχω καὶ ναῦτες διαλεχτούς, δλο ἀντρες τοῦ πολέμου,

κι ἔχω κι ἔνα ναυτόπουλο, ποὺ τοὺς καιροὺς γνωρίζει,

κι ἐκεῖ ποὺ στήσω μιὰ φορὰ τὴν πλώρη δὲ γυρίζω.

‘Ανέβα, βρὲ ναυτόπουλο, στὸ μεσιανὸ κατάρτι,

γιὰ νὰ διαλέξης τὸν καιρό, νὰ ίδης γιὰ τὸν ἀέρα».

Παιζογελώντα ἀνέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει.

«Τὸ τί εἶδες, βρὲ ναυτόπουλο, αὐτοῦ ψηλὰ ποὺ πῆγες;»

— «Εἶδα τὸν οὐρανὸν θολὸν καὶ τὸν ἄστρα ματωμένα,
εἶδα τὴν μπόρα ποὺ ἄστραψε καὶ τὸ φεγγάρι ἔχαμη,
καὶ στῆς Ἀττάλειας τὰ βουνὰ ἀστραχαλάζι πέφτει».

“Ωσπου νὰ εἰπῇ νὰ καλοειπῇ, νὰ καλοκουβεντιάσῃ,
βαριὰ φουρτούνα πλάκωσε καὶ τὸ τιμόνι τρίζει”
ἀσπρογυαλίζει ἡ θάλασσα, σφυρίζουν τὰ κατάρτια,
σκώνονται κύματα βουνά, χορεύει τὸ καράβι.

Σπηλιάδα τοῦ ὁμεῖον ἀπὸ τὴν μιά, σπηλιάδα ἀπὸ τὴν ἄλλη
σπηλιάδα ἀπὸ τὰ πλάγια του καὶ ξεσανίδωσέ το.

Γέμισε ἡ θάλασσα πανιά, τὸ κῦμα παλικάρια,
καὶ τὸ μικρὸν ναυτόπουλο σαράντα μίλια πάγει.

“Ολες οι μάνες κλαίγανε κι ὅλες παρηγοριοῦνται
καὶ μιὰ μανούλα ἐνὸς παιδιοῦ παρηγοριὰ δὲν ἔχει.

Βάνει τὶς πέτρες στὴν ποδιά, τὰ τρόχαλα στὸν κόρφο,
πετροβολάει τὴν θάλασσα καὶ τροχαλάει τὸ κῦμα.

«Θάλασσα, πικροθάλασσα καὶ πικροκυματοῦσα,
πόπνιξες τὸ παιδάκι μου, π' ἄλλο παιδί δὲν ἔχω».

— «Δὲ φταίω ἡ δόλια ἡ θάλασσα, δὲ φταίω ἐγὼ τὸ κῦμα,
μὸν φταίει δὲ πρωτομάστορας ποὺ φτιάνει τὰ καράβια
καὶ τὰ πελέκαγε φτενὰ καὶ τὰ γυρίζει δὲ άέρας,
καὶ χάνω τὰ καράβια μου, ποὺ εἶναι δικά μ' στολίδια,
χάνω τὰ παλικάρια μου, δπου μὲ τραγουδοῦνε».

25. Η σουσουράδα

Σουσουράδα μακρυνούρα,
ποὺ πετᾶς στὰ κεραμίδια.
καὶ φωνάζεις τὰ παιδιά σου,
γειά σου, σουσουράδα, γειά σου!

“Ετσι τραγουδούσαμε στὴ σουσουράδα ὅταν ἥμαστε παιδιά καὶ τὴ βλέπαμε στὰ κεραμίδια. Κι ἀλήθεια ἔχει μακριὰ οὐρὰ ἡ σουσουράδα. “Οσο εἶναι ὅλο τὸ ἄλλο κορμὶ τῆς εἶναι μοναχὰ ἡ οὐρά της. Καὶ τὴν παῖξει, γιὰ ἰδέτε, ἀπάνω κάτω, ἀπάνω κάτω, σὰ νὰ θέλη νὰ χτυπήσῃ τὸ χῶμα καὶ ποτὲ δὲν τὸ χτυπᾶ. Τὰ ψηλὰ καὶ λιγνά της πόδια φεύγουν τόσο γρήγορα κοντὰ στὸ ρυάκι, σὰ νὰ παραβγαίνουν στὸ τρέξιμο μὲ τὸ νερὸ ποὺ κυλᾶ καὶ πάει.

Τὴν καημένη τὴ σουσουράδα! πιὸ χαριτωμένο πουλάκι δὲν εἶδα. Τὸ λιγνὸ κορμάκι της μὲ τὰ μυροπράσινα φτερὰ καὶ τὸ σταχτοκίτρινο στῆθος φεύγει σὰ σαΐτα στὸν ἀργαλειό. Ή οὐρά της μακρίζει μὰ γύρω γύρω ἀσπρολογᾶ, σὰ νὰ εἶναι κεντημένο μὲ ἀσπρο μεταξωτὸ γαϊτανάκι. Ή μυτίσα της εἶναι μακριὰ καὶ σουβλερή. Γύρω στὰ μάτια της ἀσπρίζουν τὰ πούπουλα σὰν πουδραρισμένα· τὸ ἴδιο καὶ ἡ κοιλιά της.

Τὴν καημένη τὴν ὅμορφη, τὴ λυγερὴ σουσουράδα! Τὴ συμπαθῶ ἀπὸ μικρός, ποὺ μοῦ εἶπε ἡ κυρούλα πώς μιὰ γριὰ τῆς πῆρε τὴν οὐρὰ γιατὶ τῆς σκόρπισε τὰ σκουπίδια. Κι ἡ σουσουράδα τῆς ἐλεγε μὲ παράπονο :

Δῶς μου, γριά, τὴν οὐρά μου
γιὰ νὰ πάω στὰ παιδιά μου!

Κι η γριάς τὴν ἔστειλε στὸν τσοπάνη γιὰ τυρί, δ τσοπάνης στὰ πρόβατα γιὰ γάλα, τὰ πρόβατα στὴ γῆ γιὰ χορτάρι, κι η γῆ στὸ θεό γιὰ βροχή. Ἡ σουσουράδα ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ κι εἶπε :

«Θεέ μου, ρέξε βροχή, βροχὴ τῆς γῆς κι η γῆ χορτάρι χορτάρι τῶν προβάτων, καὶ τὰ πρόβατα γάλα, γάλα τοῦ τσοπάνη, κι δ τσοπάνης τυρί, τυρὶ τῆς γριᾶς, κι η γριάς τὴν οὐρά μου, νὰ πάω στὰ παιδιά μου».

«Ο θεός τὴν ἐλέησε τὴν καημένη τὴν σουσουράδα κι ἐκαμε τὸ θέλημά της. Ἔτσι κατώρθωσε νὰ πάρη τὴν οὐρά της καὶ νὰ τρέξῃ χαρούμενη στὰ παιδιά της.

Τὴ συμπαθῶ τὴ σουσουράδα, κι ἅμα τὴ βλέπω τὴν καμαρώνω καὶ τῆς μιλῶ, καὶ μὲ τὸ κελάδημά της ξέρω τί θέλει νὰ μοῦ εἰπῇ.

«Λίγο μένεις, τῆς λέω, στὰ κεραμίδια καὶ στοὺς κήπους καὶ πιὸ πολὺ σ' ἀρέσει τὸ λαμποκόπημα τοῦ νεροῦ γιὰ νὰ καθρεφτίζεσαι».

— «Γιατί ὅχι;» μοῦ ἀποκρίνεται. «Νὰ βλέπη ὅλος ὁ κόσμος τὴν ὄμορφιά μου³ κι ἐγὼ νὰ μὴν τὴ βλέπω;»

— «Μὰ καὶ τὰ ἔντομα ποὺ βρίσκεις στὰ νερὰ δὲν τ' ἀφήνεις».

— «Κι αὐτὸ σωστό⁴ μὰ ὅταν θέλω ἔντομα τὰ βρίσκω κι ἀλλοῦ. Νά, τσίτ!... τσίτ!...».

Αμέσως βρίσκεται στὰ οὐράνια. Τὰ μακριὰ φτερὰ κι η πιὸ μακριὰ οὐρά της ἀνοίγουν καὶ τὴ σηκώνουν ψηλά. Ἐκεῖ ἀρχίζει γύρους ἀνοιχτοὺς κι ἀδιάκοπους σὰ σδεύρα. Τσίτ, τσίτ! κελαηδεῖ. Τὸ ράμφος της ἀνοιχτὸ δὲν τὰ πιάνει τὰ

Ἐντομα· ἐκεῖνα πέφτουν μοναχά τους μέσα. ὅπως μπαίνουν μὲ δλάνοιχτα πανιὰ τὰ καράδια στὸ λιμάνι. Ἔξαφνα κάποιο δυνατό φτεροκόπημα ἀκούεται, καὶ νά την, κατεβαίνει μὲ ὄρμὴ κοντὰ στὸ αὐλάκι. Καὶ τρέχει, τρέχει, τρέχει συναλλάζοντας τὰ λιγνὰ πόδια της γοργά, ποὺ θαμπώνεσαι νὰ τὴν κοιτάζεις. Κι ἐκεῖ ποὺ τρέχει, τσιμπᾶ τὴν ἵδια ὥρα ἔνα σκουληκάκι, μιὰ κάμπια, μιὰ μίγα, ὅ τι βρεθῆ στὸ δρόμο της.

Τοίτ, τοίτ! κελαηδεῖ ἀδιάκοπα. Καὶ χορεύει, πότε ἀπάνω στὸ ἔνα πόδι, πότε στὸ ἄλλο. Μιὰ γυρίζει χαριτωμένα τὸ λαιμό μὲ τὸ κεφαλάκι της δεξιά, μιὰ ἀριστερά. Τὰ ἔξυπνα ματάκια της γυρίζουν ἑδῶ κι ἐκεῖ, γρήγορα κι ἀστραφτερά, γυρίζουν παντοῦ καὶ φάχνουν τὸν ἀέρα, φάχνουν τὰ χώματα, φάχνουν τὰ νερὰ καὶ τὶς λάσπες, κι ὅλα τὰ βλέπουν καὶ δὲν ἀφήνουν τίποτα. Καὶ ἡ οὐρά της, ἡ μακριὰ οὐρά μὲ τὸ ἀσπρό μεταξωτό σειρίτι γύρω, τραμπαλίζει ἀπάνω κάτω ἀκούραστη.

«Ποῦ πᾶς, σουσουράδα, κι εἶσαι τόσο βιαστική;»

— «Πάω στὶς ἐρημιές, ἐκεῖ ποὺ γέρνουν οἱ ἴτιες στὸ νερό. Γέρνουν καὶ καθρεφτίζονται σὰν καὶ μένα. Ἐκεῖ, πάω νὰ χτίσω τῇ φωλιά μου καὶ νὰ κάμω τ' αὐγά μου».

— «Ποῦ πᾶς, σουσουράδα, κι εἶσαι τόσο βιαστική;»

— «Πάω στὶς ἐρημιές, ἐκεῖ ποὺ ἔνα παλιὸ μοναστήρι δείχνει στὸ νερό τοὺς μισογκρεμισμένους τοίχους του. Στὴν αὐλή του τὰ κυπαρίσσια φηλώνουν καὶ μοσκοβολοῦν. Στὸν κῆπο του τὰ ὄπωρικὰ ωριμάζουν καὶ σαπίζουν ἀτρύγητα, καὶ στὸ καμπαναριό του ἡ καμπάνα κρέμεται βουδή ἀπό-

χρόνια. 'Εκεī πάω νὰ χτίσω τὴ φωλιά μου καὶ νὰ κάμω τ' αύγά μου».

—«Ποῦ πᾶς, καημένη σουσουράδα, κι εἰσαι τόσο βια-
στική;»

—«Πάω στὶς ἔρημιές, ἐκεī ποὺ ἔνα παλιὸ κάστρο κα-
θρεφτίζει στὰ νερὰ τ' ἄγρια του θεμέλια καὶ τὶς περήφανες
ἀψίδες του καὶ τὶς λυγερὲς μὰ φαγωμένες τουφεκῆθρες του.
Ἐκεī ποὺ μιὰ φορὰ ἀκουόταν ἡ βοὴ τοῦ πολέμου καὶ τῶν
ἄρμάτων ἡ κλαγγή, στὸ κάστρο ποὺ τὸ φοβέριζεν θυ-
μοὶ καὶ τὸ ἔδερναν μολύβια. Τώρα βασιλεύει σιγή. 'Εκεī
θὰ πάω νὰ χτίσω τὴ φωλιά μου καὶ νὰ γεννήσω τ' αύγά
μου. Πέντε ως ἔξι αύγα θὰ γεννήσω καὶ θὰ τὰ κλωσήσω
δεκαπέντε ἡμέρες. Στὸ μεταξὺ δ σύντροφός μου θὰ μοῦ
φέρνη τροφὴ καὶ θὰ μοῦ κρατῇ γλυκιὰ συντροφιὰ μὲ τὸ κε-
λάδημά του. "Γστερα θὰ φροντίζωμε καὶ οἱ δύο, ὥσπου νὰ
ξεπεταχτοῦν τὰ μικρά μας».

«Καὶ γιατί νὰ πᾶς στὶς ἔρημιές, μικρούλα σουσουράδα;
Τόσο κακοὶ σοῦ φαίνονται οἱ ἄνθρωποι;»

—«Τσίτ...τσίτ...τσίτ...! Μὲ κάνεις νὰ γελῶ μὲ τὸ ἔρωτη-
μά σου. 'Ακοῦς οἱ ἄνθρωποι κακοί!.. Καλοὶ καὶ χρυσοὶ εἶναι
οἱ ἄνθρωποι γιὰ μένα καὶ ποτὲ δὲ μὲ πειράζουν. Μὰ ἔχουν
στὰ σπίτια τους γάτες, κι ἐκεῖνες τὰ κυνηγοῦν τὰ μικρά μου.
Καὶ στὰ ρυάκια μοῦ ἀρέσει νὰ χτίζω τὴ φωλιά μου, μὰ δὲ
μ' ἀφήνουν οἱ νυφίτσες ἔρχονται κρυφὰ καὶ τὰ πνίγουν τὰ
μικρά μου».

—«Καὶ τὸ γεράκι;»

— «Τὸ γεράκι; "Οχι, δὲν τὸ φοβοῦμαι τὸ γεράκι. "Αμα
Βρίσκομαι ψηλὰ καὶ θέλει νὰ μὲ κυνηγήσῃ, ἐγὼ κατεβαίνω
ἀμέσως στὴ γῆ κι ἔκεινο ἀναγκάζεται νὰ μὲ ἀφήσῃ. "Αν
Θελήσῃ νὰ κατεβῇ, μὲ τὴν ὄρμὴ ποὺ ἔχει θὰ σπάση τὸ στῆ-
θος του στὸ χῶμα».

— «Κι ἀν γλιτώσῃ δὲ θὰ σ' ἀρπάξῃ;»

— «"Οχι, δὲ θὰ μ' ἀρπάξῃ. θὰ φωνάξω τοίτ... τοίτ..., κι &
μέσως θὰ τρέξουν οἱ ἄλλες σουσουράδες, θὰ τὸ βάλωμε στὴ
μέση μὲ φωνὲς καὶ φτεροκοπήματα, ποὺ δὲ θὰ ξέρη ποῦθε
νὰ σωθῇ... Τοίτ!... τοίτ!»

26. Τὸ τελευταῖο λεξίψανο.

Πᾶνε πολλὰ χρόνια ποὺ ταξίδευα Ἰούλιο μῆνα σ' ἔναν
κάμπο. "Οπου ἦταν ἐλιές κι ἀμπέλια ἡ ζέστη δὲν ἦταν καὶ
τόσο δυνατή. Μὰ ὅταν βγῆκα στὸν ξερόκαμπο πηγα νὰ σκά-
σω. Τὸ μεσημέρι δὲ βρῆκα κλαρὶ νὰ καθίσω στὸν ἵσκιο,
οὔτε καλύβι, οὔτε τίποτα. Τὸ ἀπομεσήμερο μπῆκα σὲ μιὰ
λαγκαδιά. Φυσοῦσε λίγο ἀεράκι καὶ δροσίστηκα. Τὰ μάτια
μου χάρηκαν καὶ λίγη πρασινάδα ἀπὸ τὶς πικροδάφνες ποὺ
ἦταν στὶς ὅχθες. "Ηταν ἀνθισμένες καὶ φαίνονταν σὰν
τρικνταφυλλιές.

Μόλις ξνέβηκα ἔνα λόφο κατέβηκα σὲ μιὰ κοιλάδα. Σω-
στὴ κόλαση! Γύρω χαμηλὰ βουνὰ καὶ κατὰ τὸ βοριὰ ἔνα
ψηλὸ βουνὸ κατάξερο. Στὴ ρίζα του μιὰ πλαγιὰ ἔδειχνε τὰ
χαλάσματα παλιοῦ χωριοῦ. Στὴν κορυφὴ τοῦ παλιοῦ
χωριοῦ φαίνονταν λίγα πουρνάρια γύρω ἀπὸ ἔνα ἐκκλη-
σάκι.

Δὲν εἶχα περάσει τὴ μισὴ κοιλάδα κι ὁ ἥλιος πήγαινε νὰ

βασιλέψη. Ή ζέστη ὅμως ὅλο και δυνάμωνε. Τὰ γύρω βουνά· οἱ πέτρες κι οἱ βράχοι φαίνονταν σὰν καμίνια πυρωμένα. Σκόρπιζαν μιὰ ζέστη ποὺ σ' ἔπνιγε.

- «Εἶναι ἐδῶ κοντὰ χωριό;» ρώτησα τὸν ἀγωγιάτη μου.
- «Εἶναι πολὺ μακριά» μοῦ ἀπάντησε. «θὰ φτάσωμε σὲ δυὸ τρεῖς ὥρες νύχτα».
- «Καμιὰ βρύση;» ξανχρώτησα.
- «Ποῦ βρύση! Σὲ δύο ὥρες θ' ἀπαντήσωμε ἔνα ξερόπηγαδο.
- «Στὸ παλιὸ χωριὸ δὲν εἶναι καμιὰ βρύση;»
- «Μοῦ φαίνεται πώς εἶναι· δὲν ξέρω και καλά. Δὲν πέρασα ἀπὸ κεῖ. Μὰ ἐκεῖ κάθεται κάποιος παράξενος ἀνθρωπος. Ετσι λένε· ἐγὼ δὲν τὸν εἶδα. Θὰ μᾶς δεχτῇ τάχα;»
- «Πᾶμε» εἶπα· «κι ὅπως περάσωμε δις περάσωμε»

Δὲν ἦταν μακριά· μὰ ἀπὸ τὴν κακοτοπἰὰ εἴδαμε καὶ πᾶθαμε ν' ἀνεβοῦμε. Μέσα στὰ χαλάσματα τρομάζαμε νὰ περάσωμε. Κοντὰ στὸ ἐκκλησάκι χύθηκε ἀπάνω μας ἔνα μαντρόσκυλο.

«Ἐδῶ, Τραχίλη!» ἀκούστηκε μιὰ φωνὴ! Τὸ σκυλὶ γύρισε στὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς. Στὴν πόρτα πρόβαλε ἔνας καλόγερος ψηλός και λιγνός, μὲ μακριά κάτασπρα γένια. Ήταν ἡ ὥρα ποὺ πάλευε τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι, και μοῦ φάνηκε σὰ φάντασμα.

«Καλῶς ωρίσατε!» μᾶς εἶπε. «Πῶς ἀπὸ δῶ;»

— «Εὔλογεῖτε· καλησπέρα σας» εἶπα· «αὐτὸ κι αὐτὸ μᾶς ἔτυχε». ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

— «Κοπίαστε.... Αντώνη! φώναξε, φέρε τὸ φανάρι».

Ένα παλικάρι ήλιοκαμένο, ως δεκαπέντε χρονῶν, κατέβηκε ἀπὸ ἔνα κελί. Πήρε τὰ πράματα καὶ βόλεψε μαζὶ μὲ τὸν ἀγωγιάτη τὸ μουλάρι.

Ἐμεῖς καθίσαμε στην αὐλή. "Ένα δροσερὸ ἀεράκι ἄρχισε νὰ φυσᾶ στὶς πουρναρίες. "Ηταν ψηλόκορμες καὶ φουντωτές.

"Επειτα χτύπησε τὸ σήμαντρο καὶ μπήκαμε στὴν ἐκκλησία. Εημέρωνε γιορτή καὶ ὁ παπᾶς διάβασε τὸν ἑσπερινό· ὁ ψυχογιός του τὸν ἑβοηθοῦσε στὸ φάλσιμο. Τὸ τέμπλο ἦταν ἀπὸ ξύλο καρυδιᾶς μὲ λεπτὰ σκαλίσματα. Οἱ εἰκόνες πολὺ παλιές.

Βγήκαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ καθίσαμε νὰ φᾶμε κάτω ἀπὸ ἔνα πουρνάρι. Στὸ μεταξὺ πρόβαλε καὶ τὸ φεγγάρι πίσω ἀπὸ ἔνα πουρνάρι, ποὺ ἔμοιαζε πώς καιόταν.

«"Ηταν μοναστήρι ἄλλοτε ἐδῶ;» ρώτησα τὸν παπά.

— «"Οχι».

— «"Η ἀγιωσύνη σας ἥρθε ἀπὸ ἄλλο μοναστήρι;»

— «Οὔτε γεννήθηκα ἐδῶ, κι ἐδῶ θὰ πεθάνω» εἶπε ὁ γέροντας γελώντας πικρά. «Καταλαβαίνω», πρόσθεσε ἀφοῦ στάθηκε λίγο· «Θέλεις νὰ μάθης τὴν ιστορία τοῦ χωριοῦ μου ποὺ ρήμαξε... Αντώνη, κάμε μας καφέ».

· Ήρθε ὁ καφές. · Ο ἀγωγιάτης πῆγε νὰ κοιμηθῇ. · Ο Αντώνης ξαπλώθηκε κάπου ἐκεῖ κοντὰ καὶ χάιδευε τὸ σκύλο. · Ο παπᾶς ἀφοῦ ἥπιε τὸν καφέ του ἄρχισε:

«Τὸ χωριό μου, παλικάρι μου, ἀνθίσε καὶ ρήμαξε στὶς

μέρες μου. "Οταν ήμουν μικρός, τὰ βουνὰ ἦταν δασωμένα. Φίδι δὲν μποροῦσε νὰ περάση. Χαμηλὰ ἦταν χωράφια, πιὸ ἀπάνω ἐλιές, καὶ στὶς πλαγιὲς ἀμπέλια. Τὰ σπίτια τοῦ χωριοῦ ἦταν χωμένα στὰ δέντρα. Τὴν ἄνοιξη, ὅπου κι ἀν περνοῦσες, ἔπειταν τ' ἄνθη ἀπάνω σου. 'Εδῶ ἔβγαινα κάθε βράδυ κι ἀκούα τ' ἀηδόνια. Τὸ νεράκι ποὺ τώρα στάζει, τότε ἔβγαινε ποτάμι καὶ γύριζε δυὸ τρεῖς μύλους. Τώρα οἱ μύλοι εἶναι ρημασμένοι.

Τὸ καλοκαίρι ἔμπαινα στὸ δάσος καὶ χαιρόταν ἡ ψυχή μου. Χαμηλὰ ἦταν θεόρχες πουρναριὲς καὶ βελανιδιές, καὶ φηλότερα ἔλατα καὶ πεῦκα. Τὸ φθινόπωρο ἔτρεχαν ἀπὸ παντοῦ ν' ἀγοράσουν τὰ ὄπωρικά μας, ὕστερα τὸ μούστο μας καὶ τὸ χειμῶνα τὰ λάδια μας. "Οπως περνούσαμε δροσερὸ καλοκαίρι, ἔτσι καὶ ὁ χειμῶνας μὲ ὅλα τὰ ιόνια ἦταν μαλλικός. Τὰ δέντρα δὲν ἄρηναν τὸ βοριὰ νὰ φτάσῃ στὰ σπίτια μας τὰ καλοσυγυρισμένα. "Ολα τ' ἀγαθὰ τοῦ κόσμου τὰ εἶχαμε».

Σώπασε γιὰ λίγο ὁ παπάς. Μιὰ κουκουβάγια ἀκούστηκε. "Ο Ἀντώνης εἶχε ἀποκοιμηθῆ κι ἀναταράχτηκε.

«Πήγαινε, παιδί μου, νὰ κοιμηθῆς» τοῦ εἶπε ὁ παπάς. «Ἐμεῖς, ὅταν τελειώσωμε τὴν κουβέντα, βολευόμαστε μονάχοι μας».

Πάλι ἀκούστηκε ἡ κουκουβάγια.

«Κλάψε καὶ σὺ τὸ χαλασμό!» εἶπε ὁ παπάς. «Λοιπόν, παλικάρι μου, ἔτσι ζούσαμε εύτυχισμένοι στὰ μικρά μου χρόνια. "Ὑστερα ἄρχισε ὁ χαλασμός! Μπῆκε τὸ τσεκούρι καὶ ξάπλωσε κάτω τοὺς εὐργέτες μας, τὰ δέντρα, γιὰ νὰ τὰ κάμουν κάρβουνα.

Τοῦ κάκου μόνης ἡ μακαρίτσα ἡ πατέας μου: «Παι-

διά, τέ κάνετε; Θὰ μᾶς πνίξουν τὰ ποτάμια! Θὰ μᾶς ψήση ἡ ζέστη! Θὰ μᾶς παγώσῃ τὸ κρύο τὸ χειμῶνα!»

Ποιός ἔπαιρνε ἀπό λόγια μπροστά στὰ ἑκατοστάρικα ποὺ πλήρωναν οἱ καρβουνιάρηδες;

«Θ' ἀνοίξη ὁ λόγκος νὰ κάμετε χωράφια, καὶ νὰ ἰδῆτε σιτάρι ποὺ θὰ κάνετε!» τοὺς ἔλεγαν.

Σὰ νὰ μὴν ἔφτανε τὸ τσεκούρι, ἄρχισε κι ἡ φωτιά. Φωτιὰ οἱ νοικοκυραῖοι ν' ἀνοίξουν χωράφια, φωτιὰ οἱ τσοπάνηδες νὰ φυτρώσῃ χορτάρι γιὰ τὰ πρόβατά τους.

Τὸ παράδειγμα τῶν μεγάλων ἀκολούθησαν τώρα καὶ οἱ μικροί. Δὲ λέω πώς στὸν καιρό μας δὲν ἦταν παιδιὰ ποὺ κυνηγοῦσαν τὶς φωλιὲς τῶν πουλιῶν, μὰ τὰ περισσότερα τ' ἀγαπούσαμε τὰ πουλάκια. Τώρα δὲν ἔμεινε φωλιὰ γιὰ φωλιά. Τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ πῆραν καὶ τὰ τουφέκια-μπάμ καὶ μπούμ ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ. Οὔτε τρυποκάρυδο δὲν ἄφησαν.

Τοῦ κάκου ἔνας δάσκαλος μίλησε στὸ σχολεῖο καὶ στὴν ἐκκλησία, πώς μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν πουλιῶν θὰ μᾶς πνίξουν οἱ κάμπιες· δὲ θ' ἀφήσουν οὔτε δέντρο στοὺς κήπους, οὔτε λάχανο, οὔτε ἐλιά. Κανεὶς δὲν τὸν ἀκουσε. Χρόνο μὲ τὸ χρόνο λιγόστευε ὁ λόγκος, καὶ τὰ πουλάκια περνοῦσαν ἀπὸ τὸ χωριό μας καὶ τραχοῦσαν γι' ἀλλοῦ.

Μεγάλωσα. "Εγινα παπᾶς γιὰ νὰ ἡμερώσω τὰ θηρία, μὰ τόσο τὸ χειρότερο. Εἶχαν πάρει τὸν κατήφορο. Σὲ λίγα χρόνια ρήμαξε ὁ τόπος. Τὸ ξεροπόταμο κατέβαζε νεροποντὲς καὶ χαλοῦσε τὰ χωράφια... Πρῶτα ὅσα ἦταν στὶς πλαγιές, ἔπειτα κι ὅσα ἦταν στὸν κάμπο.

Οἱ κάμπιες ἔτρωγαν τὰ φύλλα κι ἄφηναν γυμνὲς τὶς:

μερασιές και τις μηλιές, τις κυδωνιές και τις ἀχλαδιές και κάθε άλλο δέντρο. 'Ως και λάχανα δὲν εἴχαμε νὰ φᾶμε. "Ετσι μπήκε ἡ πεῖνα στὸ χωριό. Χάλασαν ὑστερα και τ' ἀμπέλια, και τὶς ἐλιές τὶς ἔκοψαν, ἄλλες γιὰ-κάρβουνα και ἄλλες γιὰ φωτιά.

Τὰ νερὰ τοῦ ξεροπόταμου ἔκαμαν τὸ βάλτο. "Οταν ἦταν δ λόγκος οὔτε ξεριὰ εἴχαμε οὔτε βάλτο. 'Ο βάλτος σκόρπισε τὴ θέρμη και κοντὰ στὴ θέρμη κι ὅ τι ἄλλο εἶδος ἀρρώστια. "Επεσε θανατικό. Ρήμαξε τὸ ἔνα σπίτι κοντὰ στὸ ἄλλο. Πέθανε κι ἡ παπαδιά μου και τὰ παιδιά μου, τελευταῖα κι ὁ πατέρας μου. "Οσοι δὲν πέθαιναν ἦταν κατακίτρινοι, σωστὰ φαντάσματα.

«Τὰ βλέπετε;» τοὺς ἔλεγα· «έλατε τώρα νὰ ξαναδοσύ- σωμε τὸν τόπο μας».

Ποῦ ν' ἀκούσουν! "Οσοι μποροῦσαν ἔφευγαν. "Οσοι ξενι- τεύονταν δὲν ξαναγύριζαν. "Ετσι σιγὰ σιγὰ ἐρημώθηκε τὸ χωριό μου κι ἔμεινα μονάχος.

Λίγες οικογένειες ἔχτισαν νέο χωριό πίσω ἀπὸ τὸ βουνό και μοῦ εἶπαν νὰ πάω κι ἐγώ.

«Οὔτε νὰ σᾶς ξέρω» τοὺς εἶπα. «Ο θεὸς νὰ σᾶς φω- τίσῃ νὰ μὴν πάρετε κι ἄλλον κόσμο στὸ λαϊμό σας. 'Εγὼ θὰ μείνω νὰ μὲ φᾶνε τὰ χώματα τοῦ χωριοῦ μου».

Μόνο αὐτὲς τὶς πουρναριές ποὺ βλέπεις μπόρεσα νὰ σώσω. Μὲ τὸν παραγιό μου φροντίζω νὰ ξαναδασωθῇ ὁ τόπος. Μοῦ ὑποσχέθηκαν και δυὸς τρεῖς οικογένειες ξένες νὰ ἔρθουν νὰ καθίσουν ἐδῶ. Παρακαλῶ τὸ Θεό νὰ μ' ἀφήσῃ νὰ δῶ τὸ χωριό μου ξανανιωμένο. Τότε θὰ πεθάνω εύχαρι- στημένος».

24. Ο Μπαρμπαγιώργης.

Ἡ χάρη θέλει ἀντίχαρη
καὶ πάλι χάρη νὰ είναι.

«Μητέρα, είναι πολὺ βαριὰ ἄρρωστος δὲ Μπαρμπαγιώργης; ρώτησα.

— «Ναι... Δὲν τὸν εἶδες;»

Εἶχε δίκιο ἡ μητέρα μου· τὸν εἶδα, καὶ σο μικρὸς κι ἀν ἦμουν—ἀπάνω κάτω δέκα χρονῶν—κατάλαβα πὼς ἡταν βαριὰ ἄρρωστος δὲ Μπαρμπαγιώργης. Γιατὶ δὲ μοῦ μίλησε, οὕτε ἔδειξε πὼς μὲ γνώρισε. "Αν ἡταν ἀλλιῶς θὰ ἐλεγε: «Καλῶς τὸ παιδί μου. Γιώργαινα, φίλεψε τὸ παιδί μας». Κι ἀν ἡταν καλὰ θὰ μοῦ ἐλεγε μιὰ ιστορία. Τώρα λοιπὸν ρωτοῦσα, γιατὶ κάτι μὲ στενοχωροῦσε, κάποιο βάρος αἰσθανόμουν στὰ στήθη μου.

«Καὶ δὲ θὰ πάη κανεῖς νὰ φέρη τὸ γιατρό;» ξαναρώτησα.

— «Ποιὸς θέλεις νὰ πάη;» εἶπε ἡ μητέρα μου δυσαρεστημένη. "Οταν ἡταν καλὰ δὲ Μπαρμπαγιώργης ἔτρεχαν ὅλοι νὰ τὸν ρωτήσουν γιὰ τὸ ἔνα καὶ γιὰ τὸ ἄλλο. Κι ἄρρωστο νὰ εἶχαν, «τρέχα, Μπαρμπαγιώργη, νὰ φέρης τὸ γιατρό». Κι δέσσο νᾶρθη δὲ γιατρός, «Μπαρμπαγιώργη, τί λές νὰ κάμωμε στὸν ἄρρωστο;»

Τώρα θυμήθηκαν τὶς δουλειές τους· δὲν ἀδειάζουν, λέει. Μὰ τοὺς ξέρω γιατί δὲν πηγαίνουν, πρόσθεσε καὶ κούνησε τὸ κεφάλι ἡ μάνα μου.

— «Φοβοῦνται μὴ δὲν τοὺς πληρώσῃ δὲ Μπαρμπαγιώργης;» ρώτησα.

— «Καλὰ τὸ κατάλαβες».

— «Θὰ πάω ἐγὼ λοιπόν» εἶπα πρόθυμα.

— «Οπως θέλεις, παιδί μου. Καὶ σὺ βέβαια ὅταν ἡταν

καλά δέ Μπαρμπαγιώργης, δὲν τὸν ἄφηνες ὥσυχο. «Μπαρμπαγιώργη, νὰ μοῦ φτιάσης ἐναν ἀετό, ἔνα τουφέκι ἀπὸ καλάμι, ἀπὸ ἀφροξυλιά! Νὰ μὲ πάρης στὸ ἀμπέλι, νὰ μὲ βάλης καβάλα στὸ γαϊδωράκι σου...»

Αλήθεια. Τὸν εἰχα τοῦ χεριοῦ μου τὸν Μπαρμπαγιώργη τὸν γείτονά μας, τὸ γλυκομίλητο μὲ τὴν καλή του τὴν καρδιά.

«Ο τι ἥθελα, μοῦ τὸ ἔκανε πρόθυμα. Καὶ τώρα ἦταν ἀρωστος βαριὰ καὶ χωρὶς γιατρό!

«Ἐγὼ θὰ πάω νὰ φέρω τὸ γιατρό! Θὰ πάω ἀπὸ τὴν ἀπάνω γειτονιὰ νὰ πάρω καὶ τὸ φίλο μου τὸν Ἀντώνη» εἶπα στὴν μητέρα μου.

— «Οπως θέλεις» μοῦ ἀποκρίθηκε ἐκείνη. Μ' αὐτὸ δύμως ἥθελε νὰ εἰπῆ: «Ἀκόμη ἐδῶ είσαι;»

Στὸ δρόμο φώναξα κι ἄλλα παιδιά, μὰ τὸ ἔνα κοιμόταν καὶ τὸ ἄλλο ἔλειπε μὲ τὸν πατέρα του στὴν βοσκή. Πάω καὶ στὸν Ἀντώνη, ἔλειπε κι αὐτός.

Νὰ γυρίσω πίσω; ντροπή! Εκαμπα τὸ σταυρό μου καὶ τράβηξα. Πέρασα τὴν ρεματιά κάτω ἀπὸ τὰ θεόρατα πλατάνια, τὶς λεῦκες καὶ τὶς λιτέες. Ατελείωτα τὰ κοάσματα τῶν βατράχων, κουὰ κουά, κοάξ κοάξ! Καὶ τ' ἀγδονάκια σιγοτραγουδοῦσαν. Ανέβηκα στὸ βουνό, κατέβηκα σὲ ἄλλη ρεματιά, πῆρα τὴν πλαγιά, ἔφτασα σὲ μιὰ ράχη γεμάτη φτέρες, κι ὅστερα πάλι κατηφόρισα.

Κάτω φάνηκαν σὰν πυγολαμπίδες τὰ φῶτα στὸ Μεγαλοχώρι. Εκεῖ ἦταν δέ γιατρός. Ενα τέταρτο καὶ θὰ ἔφτανα. Πέρασα τὶς καστανιές ποὺ ἦταν γύρω στ' ἀμπέλια, κατέβηκα σὲ ἄλλη ρεματιά καὶ πῆρα τὸν ἵσιο δρόμο. Σὲ λίγο μπῆκα στὸ Μεγαλοχώρι κι ἔφτασα στὴν πλατεία. Ψυχὴ δὲν

ήταν έκει! Γάλι γάφ, ἀκούστηκαν καμμιὰ δεκαριά σκυλιά,
μικρά καὶ μεγάλα.

«'Αράπη! φώναξα τότε δυνατά. 'Αμέσως μὲ γνώρισε ὁ
'Αράπης καὶ πλησίασε κουνώντας φιλικὰ τὴν οὐρά του.
Ήταν ἔνα ἴστορικὸ σκυλί. Καὶ ἀνοιχτὰ ν' ἄφηναν τὰ μαγα-
ζιά, κλέφτης δὲν τολμοῦσε νὰ πλησιάσῃ. Τ' ἄλλα σκυλιά τὰ
προστάτευε ἀπὸ ἔνα μαντρόσκυλο τῆς ἐπάνω γειτονιᾶς.
Οταν ἀκουει φωνὴς ἔτρεχε, καὶ δισο ἔβλεπε τὸ φίλο του νὰ
παλεύῃ καλά, δὲν μιλοῦσε. Μὰ τὴν ὥρα ποὺ καταλάθαινε
πώς δὲ βαστοῦσε πιά, χυνόταν ἀπάνω στὸ μαντρόσκυλο
κι ἐκεῖνο ἔφευγε οὐρλιάζοντας.

Κάθε γιορτὴ, ἔπαιρνε τὰ σπίτια ποὺ γιόρταζαν στὴ σειρά.
Κοντὰ καὶ οἱ φίλοι του. Τὰ σπίτια τὸν ἥξεραν καὶ τὸν πε-
ρίμεναν διπος περίμεναν καὶ τοὺς ἐπισκέπτες· τὰ κόκαλα τὰ
εἶχαν φυλαγμένα. «Καλῶς τὸν 'Αράπη» ἔλεγαν ἀμα τὸν
ἔβλεπαν μὲ τὴ συντροφιά του.

«Οπου εἶχε γάμο, μπροστὰ κι ὁ 'Αράπης, στὰ προικιά,
στὸ χορὸ καὶ στὸ τραπέζι.

Κάποτε ἔνα σκυλάκι δὲν τὸν ἄφηνε νὰ φάη κόκαλα. 'Ο
'Αράπης τοῦ ἔδειξε πώς μποροῦν νὰ φᾶνε κι οἱ δυὸ σὰ φί-
λοι. Αὐτὸ ἔξακολούθησε νὰ γρινιάζῃ. Τότε ὁ 'Αράπης ἔχασε
τὴν ὑπομονή· μὲ τὸ ἔνα πόδι ἔσπρωξε τὸ σκυλάκι μακριὰ
ἀπὸ τὰ κόκαλα καὶ τὸ κράτησε ἔτσι κάτω ἀπὸ τὸ πόδι του,
ἐνῷ αὐτὸς ἔχαπλώθηκε, τὰ ἔφαγε ὅλα καὶ ὕστερα τὸ ἄφησε
πάλι ἐλεύθερο.

«Οταν πλησίασα στοῦ γιατροῦ, συλλογίστηκα: «Θὰ θε-
λήσῃ νὰ ἔρθη τέτοια ὥρα;»

«Όλοι τὸ γιατρὸ τὸν ἔλεγαν ἰδιότροπο. 'Γγὼ δῆμως τὸν
ἀγαποῦσα. Ήμουν ἀρρωστιάρης καὶ ὁ πατέρας μου τὸν εἶχε
φέρει πολλὲς φωρές. «Ετσι γνωριστήκαμε καὶ γίγνωνται
ψηφιστοὶ θήμηκε από τονοτίτουτο Εκπαιδευτικῆς Ιολλικῆς.

“Οσο πικρὰ κι ἀν ἡταν τὰ γιατρικά, ὅχι δὲν ἔλεγα. Κι καμιὰ φορὰ πήγαινα στὸ Μεγαλοχώρι καὶ μ' ἔθλεπε, φίλευε λουκούμια.

‘Ωστόσο χτυποῦσα πολλὴ ὥρα κι ἡ πόρτα δὲν ἄνοι. Στὸ τέλος βγῆκε ἡ υπηρέτρια.

«Μέσα εἶναι ὁ γιατρός;»

— «Μέσα, μὰ κοιμᾶται.».

— «Νὰ τὸν ξυπνήσης, γιατὶ εἶναι ἀρρωστος ὁ Μπαρμπιγώργης.».

— «Ποιὸς Μπαρμπαγιώργης;»

— «Καλέ, τὸν Μπαρμπαγιώργη δὲν ξέρεις;»

Νόμιζα πώς ὅλοι ἡταν υποχρεωμένοι νὰ ξέρουν τὸν Μπαρμπαγιώργη, ὅπως ἐγώ.

«Δὲν ξέρω» μοῦ λέει ἡ υπηρέτρια. «Οποιος κι ἀν εἶναι ὁ γιατρὸς εἶναι κουρασμένος. Μόλις ἥρθε ἀπὸ τὸ ταξίδι: δὲ τὸν ξυπνῶ.».

— «Ξύπνα τὸν καὶ πές του πώς τὸν θέλω ἐγώ.».

— «Μπά! κάνει περιπατητικὰ ἡ υπηρέτρια, καὶ ποιεῖσαι ἡ ἀφεντιά σου!»

Θὰ μιλοῦσα ἀσχημα, ἂν δὲν ξυπνοῦσε ἀπὸ τὶς φωνές μου ὁ γιατρός. Ποιὸς ξερει κι ἀν δὲν ἡταν ξύπνιος ...

«Ἐλα μέσα! μοῦ φωνάζει, τί τρέχει;»

— «Καλησπέρα, γιατρέ. Ο Μπαρμπαγιώργης ὁ γείτονός μας εἶναι ἀρρωστος. Ή τὴ βγάζει ἡ δὲν τὴ βγάζει τὴ νύχτα

— «Και;...»

— «Ναρθῆς, γιατρέ μου, πολὺ σὲ παρακαλῶ. Όσο γι τὸν κόπο σου θὰ σὲ πληρώσῃ ὁ πατέρας μου».

— «Η ἀγάπη σου σὲ κάνει νὰ λέσ πολλά, μικρέ» μολέει. Καὶ ἡ φωνή του ἡταν κάπως αὐστηρή.

— «Δὲ μαῦλές μὲ ποιέων ἡ μεσαία ρύπανση της πατέρας μου

— «Η μεσαία ρύπανση της πατέρας μου

- «Μοναχός μου».
 — «Μονάχος!»
 — «Ναι».
 — «Ἐφερες ζῶο;»
 — «Οχι».
 — «Γαρουφαλιά!» φώναξε τὴν ὑπηρέτρια. «Θὰ βροῦμε τώρα κανένα ζῶο;»
 — «Τέτοια ώρα, γιατρέ μου; άδύνατο! Τὰ ζῶα λείπουν στή βοσκή».
 — «Τ' ἀκοῦς, μικρούλη;» μοῦ λέει.
 Ἐγὼ ἀνοιξα τὸ στόμα. Νὰ τοῦ πῶ νὰ ἔρθη πεζός, ηταν πάρα πολύ.
 — «Ἄς εἰναι» εἶπε σὲ λίγο. «Πήγαινε στὴ γωνιὰ καὶ θὰ ιδοῦμε. Γαρουφαλιά, ψῆσε μας καφέ!»

Σ' ἔνα τέταρτο ξεκινήσαμε. Ποῦ νὰ μὲ φτάσῃ στους ἀνήφορους δ γιατρός!

- «Περδίκι μοῦ ἔγινες» ἔλεγε. «Κοίταξε νὰ ιδρώσης, ν' ἀρρωστήσης, γιὰ νὰ μὲ κουβαλᾶς· μὰ δὲ θὰ ἔρθω».
 — «Γιὰ μένα μὴν ἔρχεσαι· τὸν Μπαρμπαγιώργη μονάχα νὰ προφτάσωμε».
 — «Δὲ μοῦ λέεις, ἀπὸ ποῦ η τόση σου ἀγάπη;» μὲ ρώτησε.

Ανεβήναμε στὸ ἴσιωμα καὶ ἅρχισα νὰ τοῦ λέω πόσο μ' ἀγαποῦμε δ Μπαρμπαγιώργης. Βγῆκε τὸ φεγγάρι στὸν οὐρανὸ σὰ λιγνὸ δρεπανάκι. Φτάσαμε στὸ χωριό κι εἰς ζιτορίες μου δὲν εἶχαν τελειώσει.

Μπαίνομε στὸ σπίτι. Ο γιατρὸς καθίσεις εἶδε τὸν ἔρωτο, ἀλλαξεις η ὅψη του.

«Πήγαινε, μοῦ λέει, νὰ πῆς τῆς μητέρας σου νὰ ἔτου μάση καφὲ καὶ νὰ μοῦ στρώσῃ νὰ κοιμηθῶ». Μὲ δυσκολί βγῆκα. «Επειτα ἀπὸ πολλὴ ὥρα, βγῆκε ἔξω ὁ γιατρὸς καὶ μὲ φώναξε. Ἀνέβηκα βιαστικά.

«Πᾶμε, μοῦ λέει, μέσα· σὲ θέλει ὁ Μπαρμπαγιώργης»

— «Σ' εὐχαριστῶ, παιδί μου», μοῦ εἶπε μὲ ἀδύνατη φωνή· Ἐγὼ κοκκίνισα.

«Καληνύχτα, Μπαρμπαγιώργη· τὸ πρωὶ θὰ σὲ ξαναδῶ Θάρρος! δὲν ἔχεις τίποτα» εἶπε ὁ γιατρὸς καὶ μὲ πῆρε.

Πήγαμε στὸ σπίτι μας.

Τὴν ἄλλη μέρα μὲ τὸ ἀλογάκι μας πῆγα τὸ γιατρὸ στὸ χωριό του. Ἀπὸ τὴν κότα ποὺ εἶχε σφάξει ἡ μητέρα μοι γιὰ τὸ γιατρό, φύλαξα τὰ κόκαλα γιὰ τὸν Ἀράπη.

Μοῦ ἔδωσε γιατρικά, καβάλησα τὸ ἀλογάκι μας καὶ γύρισα. «Ο Μπαρμπαγιώργης σώθηκε. «Αν δὲν πήγαινα, μοι εἶπε ὁ γιατρός, θὰ πέθαινε ὁ καημένος.

23. Η ἱστορία τῆς δαχτυλήθρας.

Ήταν ἀνοιξη καὶ ἡ μέρα ἦταν πολὺ ζεστή. Η Ρόδω κατέβηκε στὸν αῆπο καὶ κάθισε νὰ κεντήσῃ κάτω ἀπὸ μιὰ ἀνθισμένη νεραντζιά. Οἱ μέλισσες πετοῦσαν καὶ τρυγοῦσαν τὸ μέλι ἀπὸ τὸν ἀνθό της. Η Ρόδω σὲ λίγο, καθὼς κεντοῦσε καὶ συλλογιζόταν τὸ μάθημα ποὺ εἶχε νὰ πη γιὰ τὸ σίδερο, ἀποκοιμήθηκε. Βελόνα, κέντημα, ψαλίδι καὶ δαχτυλήθρα ἔμειναν ἀπάνω στὴν ποδιά της. Στὸν ὑπνο της φαντάζτηκε τὴ δαχτυλήθρα νὰ λέη τὴν ἱστορία της στὸ ψαλίδι καὶ στὴ βελόνα...

στὴ γῆ. Κι οἱ ἄλλες δαχτυλῆθρες καὶ σεῖς καὶ τὸ ἀδέρφια σας, ποὺ γυρίζουν τώρα σ' ὅλον τὸν κόσμο, γῆμαστε σύντροφοι. Μὰ δὲν μπορούσαμε νὰ πᾶμε δένας στὸν ἄλλο. Οὐκαθένας ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ μένῃ στὴ θέση του. "Ημαστε τότε ἀκίνητοι μέσα στοὺς ἀπέραντους τοῖχους τῆς φυλακῆς, σωροὶ ἀκάθαρτο σίδερο ὅπως οἱ πέτρες.

"Ἐκεῖ μέσα θὰ μείναμε ποιὸς ξέρει πόσες χιλιάδες χρόνια. Κάποτε ἀκουσα χτύπο· ἐνα ρυθμικὸ χτύπο, πὶς πὶς, ὅπως τὸ τὶς τὰς τοῦ ρολογιοῦ. Κάποτε σταμάτησε τὸ πὶς πὶς, καὶ ἀκούστηκε μιὰ βροντή, ποὺ σείστηκε δλόκληρη ἡ γῆ. "Ετρεμα ἀπὸ τὸ φόβο μου. Πάλι ἀκούστηκε δ χτύπος καὶ πάλι βροντές, ὥσπου ἀκουσα τὸ χτύπο κοντά μου: πὶς πὶς! πὶς πὶς!..." Εξαφνα πάλι βρόντησε, κι ἐνα κομμάτι μεγάλο ἀπὸ τὸν τοῖχο τῆς φυλακῆς μας ἔπεσε κάτω.

Μερικοὶ ἀπὸ μᾶς χώρισαν σὲ κομμάτια καὶ πετάχτηκαν ἔξω. Μαζί τους πετάχτηκα κι ἐγώ, μὰ ἀπὸ τὸ φόβο μου λιγοθύμησα. Οὕτε ἔθλεπα σύτε ἀκουα πιά.

"Οταν συνῆρθα, εἶδα νὰ στέκωνται κοντά μου ἄνθρωποι μὲ λαμπίτσες ντυμένοι μαῦρα. Στὸ κεφάλι τους φοροῦσαν κασκέτα, καὶ μερικοὶ κρατοῦσαν μυτερὰ σιδερένια ραβδιά καὶ σφυριά. Οἱ λαμπίτσες τους φώτιζαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ δῶ πῶς βρισκόμουν μέσα σὲ θόλο μεγάλο.

Σὲ λίγο οἱ ἐργάτες στάθηκαν στὴ σειρὰ ἀντίκρυ στοὺς τοῖχους τοῦ θόλου μὲ τὰ μυτερὰ σίδερα στὸ ἐνα γέρι καὶ μὲ τὰ σφυριὰ στὸ ἄλλο. Χτυποῦσαν τὸ σίδερο μὲ τὸ σφυρὶ στὸν τοῖχο κι ἔκαναν τρῦπες, κι ἔτσι ξανάρχισε τὸ πὶς πὶς. "Οταν οἱ τρῦπες γίνονταν ἀρκετὰ βαθιές, τὶς γέμιζαν μὲ δυναμίτη κι ἔτρεχαν νὰ κρυφτοῦν πίσω ἀπὸ κανένα βράχυ φωνάζοντας: «φυλαχτῆτε!» Εξαφνα μιὰ λάριψη πηδοῦσε στὰ σκαλοπάτια καὶ πέσωσε πάνω τοῦ βρυχούμενος Πολιτικής Γέτε

πάλι ἄλλο πλῆθος ἀπὸ φυλακισμένο σύδερο πετιόταν ἔξω.

Αὐτὸς ἐξακολουθοῦσε γιὰ μέρες. Μιὰ μέρα ἔνας ἐργάτης μᾶς φόρτωσε στὸ κάρο καὶ μᾶς ἔσπρωχνε σὲ κάτι σκοτεινοὺς δρόμους. Ἡταν τόσο στενοὶ καὶ χαμηλοὶ οἱ δρόμοι, ποὺ δ ἄνθρωπος ἀναγκαζόταν νὰ σκύβῃ. Ἐπειτα ἀπὸ πολλοὺς γύρους, τὸ κάρο βγῆκε σὲ ἄλλο δρόμο, πιὸ πλατύ καὶ πιὸ ψήλο.

Αὐτὸς δ ὁ δρόμος μᾶς ἔβγαλε σὲ μιὰ λίμνη, ποὺ ἦταν μέσα μιὰ μεγάλη βάρκα. Μᾶς φόρτωσαν ἀπάνω στὴ βάρκα, κάθισε κι ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ φανάρι του ἀπάνω καὶ ταξιδέψαμε ἀρκετὸν καιρὸ στὴν ὑπόγεια αὐτὴ λίμνη. Τί νὰ σᾶς πῶ. Ἠταν ἔνα ἄχαρο ταξίδι καὶ γιὰ μᾶς ἀκόμη ποὺ εἶχαμε συνθίσει στὰ σκοτάδια. Ἐκεῖ μέσα σύτε φύτρωναν λουλούδια, σύτε κελαγήδουσαν πουλιά, σύτε ψάρια κολυμποῦσαν. Κουφά βούιζε τὸ νερὸ κάτω ἀπὸ τὴ βάρκα, κι ὅταν χτυποῦσε στοὺς βράχους νόμιζε κανεὶς πώς χτυποῦσε σὲ ἀδειανοὺς τάφους. Δὲ θυμοῦμαι πόσον καιρὸ ταξίδευα, μὰ μοῦ φάνηκε χρόνος. Τέλος σταμάτησε ἡ βάρκα. Ἐνας κουβάς κατέβηκε ἀπὸ πάνω καὶ δ ἐργάτης μᾶς ἔρριξε μέσα. Ἄμεσως δ κουβάς πήρε τὸν ἀνήραρο. Τώρα ταξιδεύχμε στὰ ψηλά. Ἀνέβαινε κι ἀνέβαινε, κι ἀκόμη νὰ φτάσωμε ἀπάνω. Μιὰ στιγμὴ περάσαμε ἀπὸ κάποιο παραθύρι κι εἶδαμε λίγο φῶς. Σκύβω κάτω, τί νὰ έσθω; Ἡμαστε σ' ἔνα πηγάδι, κι ἡ βάρκα ποὺ μᾶς ἔφερε φαινόταν κάτω βαθιά, σὰν παντόφλα μικροῦ παιδιοῦ. Μὰ σὲ λίγο καὶ κείνη καὶ μεῖς βρεθήκαμε πάλι στὸ σκόταδι. Ἐπειτα ἀπὸ καιρὸ ἀρχισε νὰ φαίνεται λίγο φῶς, καθιώς στὸ γλυκοχάραμα, σιγὰ σιγὰ ὅμως ἔφεγγε περισσότερο, ωςπου τέλος φτάσαμε στὸ φῶς τοῦ ἥλιου.

Μὲ τὸ τελευταῖο αὐτὸ ταξίδι τελείωσε κι ἡ ζωὴ μου στὰ βάθη τῆς γῆς. Ὁ κουδάξ μᾶς ἀδειασε ἀπάνω σ' ἓνα σωρὸ ἀπὸ παλιοὺς συντρόφους καὶ χαιρόμουν τὴν ἡμέρα τὸν γῆλιο, καὶ τὴ νύχτα τὸν οὐρανὸ μὲ τ' ἀστρα του.

Μὰ τὰ ξένα ἔχουν καὶ βάσανα. Μᾶς ξάπλωσαν ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ ἀπάνω σὲ ξερὰ ξύλα ἀναμμένα. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους συντρόφους εἰχα καὶ τὸ θειάφι ποιὸς ξέρει πόσες χιλιάδες γρόνια γῆμαστε μαζί. Τώρα τὸ θειάφι δὲν μποροῦσε νὰ ὑποφέρῃ τὴ ζέστη κι ἔσκασε· ἔγινε ἀτιμός, χύθηκε στὸν δέρα κι ἀπὸ τότε δὲν ξέρω τί ἔγινε. "Αμα κάηκαν τὰ ξύλα ἔσθησε ἡ φωτιά. Ἐμεῖς μείναμε ἐκεὶ κάμποσο καιρὸ καὶ μᾶς σκέπασε ἡ σκουριά.

Δὲν ξέρετε τί σιχαμένο πρᾶμα ποὺ εἶναι ἡ σκουριά. Μακάρι νὰ μὴ σκουριάσετε ποτέ. Οὔτε ἡ φλυαρία θὰ σὲ ωφελήσῃ τότε, φαλιδάκι μου, οὔτε ἡ φιλὴ μύτη σου, ἀγαπημένο μου βελονάκι. Ἡ σκουριὰ εἶναι ἡ χειρότερη ἀρρώστια γιὰ μᾶς τὰ μέταλλα. Δὲν εἶναι μόνο ποὺ μᾶς σαπίζει τὸ κορμὶ καὶ μᾶς καταστρέφει κάθε δμορφιά, μὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι μᾶς περιφρονοῦν καὶ μᾶς ρίχνουν στὰ σκουπίδια. Γιὰ τοῦτο καὶ μεῖς τότε ἀρχίσαμε νὰ στενοχωριούμαστε, ποὺ δὲ μᾶς ἔβαζαν σὲ δουλειά.

Τέλος μᾶς πῆραν μιὰ μέρα, μᾶς ἀπλωσαν σὲ σιδεροστρωμένα ἀλώνια καὶ μᾶς ἀρχίσαν μὲ σιδερένια σφυριό. γκάπ γκούπ! γκάπ γκούπ! Μᾶς ἔδωσαν, μᾶς ἔδωσαν, ὥσπου μᾶς ἔκαναν τρίμματα. "Επειτα μᾶς ἔβαλαν σὲ τετράγωνες κάσες καὶ μᾶς ἀδειασαν σ' ἓνα φούρνο ποὺ ἔμοιαζε μὲ στρογγυλὸ πύργο. "Εβλεπες κι ἔβγαιναν ἀπὸ μέσα κάτι κιτρινογάλαζες φλόγες ἔτοιμες νὰ γλείψουν τὸν οὐρανό. Σφύριζαν μὲ θυμὸ σὰ δαιμονισμένες. Πρώτη φορὰ ποὺ

φοεθήθηκα στὴ ζωὴ μου! Μὰ οἱ ἐργάτες τὴ δουλειὰ τους! "Αρπαζαν μιὰ κάσα ἀπὸ μᾶς καὶ μιὰ κάσα κάρβουνο καὶ τὰ ἔρριχναν μαζὶ στὸ ἀχόρταγο στόμα τοῦ θηριοῦ. "Α, τί ζέστη ηταν ἐκείνη ἀνυπόφορη! Καὶ μὴ θαρρεῖτε πώς μᾶς ἔλειπε ὁ ἀέρας. 'Ο φοῦρνος ἀπὸ κάτω εἶχε δυὸ τρύπες, κι ἐμπαίνε ἀπὸ κεῖ ὁ ἀέρας σὰν τὸ σίφουνα. Μὰ ἀπὸ πάνω μας ἐπεφταν ἀδιάκοπα ἄλλοι σύντροφοι καὶ κάρβουνα μαζί, κι ἔτσι ἡ φωτιὰ ὅλο μεγάλωνε. Θὰ ἔλιωνε κι ὁ ἴδιος ὁ φοῦρνος, ἂν δὲν ηταν ἀπὸ τοῦθλα ποὺ ἀντέχουν στὴ φωτιά. Μὰ δὲν μπορῶ νὰ πῶ· ἡ πολλὴ ζέστη μου ἔκαψε κι ἔνα καλό. "Ο τι είχα ἀπάνω μου ἀκάθαρτο καὶ ξένο, τὸ πῆρε καὶ μὲ καθάρισε. 'Αληθινά, χρωστῶ εὐγνωμοσύνη στοὺς ἀνθρώπους ποὺ μ' ἔρριξαν στὸ φοῦρνο.

'Αφοῦ περάσαμε τὸ φοῦρνο ἀπὸ πάνω ὡς κάτω, ἀνοιξε μιὰ τρύπα, καὶ πρώτη πετάχτηκα ἔξω σὰν τρεχούμενο νερό, ροδικόκκινη ἀπὸ τὴ ζέστη. Μπροστὰ στὴν τρύπα τοῦ φούρνου βρήκαμε αὐλάκια ἀπὸ ἄμμο καὶ χυθήκαμε μέσα. 'Εκεὶ σιγὰ σιγὰ ἔψυγε ἡ ζέστη, πύξαμε καὶ γίναμε σιδερένια ραβδιά.

Τὰ ραβδιὰ τὰ ἔβαλαν πάλι σὲ καμίνι μὲ δυνατὴ φωτιά, μὰ δὲ μᾶς ἀφησαν σὶ ἐργάτες νὰ ξαναλιώσωμε. Μόνο ποὺ γίναμε πυροκόκκινοι καὶ μαλακοὶ σὰν τὸ κερί. "Ενας ἐργάτης μὲ μιὰ μεγάλη τσιμπίδα ἀρπάζε τὰ ραβδιά, τὰ ἔβαζε στὸ ἀμόνι κι ἀπάνω χτυπούσαν μεγάλα σφυριά. Πετούσαν σπίθες γύρω καὶ τὰ ραβδιὰ ὅλο καὶ ἀπλωναν σὲ μάκρος καὶ σὲ πλάτος.

"Ἐπειτα μᾶς ἀνάγκασαν νὰ περάσωμε μέσα ἀπὸ θεόρατους κυλίνδρους, ποὺ ηταν ὁ ἔνας ἀπάνω στὸν ἄλλο. Αδτοὶ μᾶς ζουλούσαν τόσο δυνατά, ποὺ ὅλοι μας γίναμε μιὰ λεπτὴ λαμαρίνα.

«Κι ἐγώ λαμαρίνα εἰμαι» φώναξε ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ κήπου ἕνας παραπεταμένος καὶ σκουριασμένος τενεκές. «Χαίρομαι ποὺ σᾶς ξαναβλέπω, σύντροφοι».

— «Μὴ μᾶς σκοτίζεις» εἶπε τὸ φαλιδί. «Τώρα ποὺ σοῦ ἔψυχε τὸ καλάι καὶ ξεγανώθηκες μᾶς χαιρετᾶς. » Άλλοτε μᾶς ἔκανες τὸ μεγάλο. Τὴν λάμψη ποὺ σοῦ ἔδινε τὸ καλάι τὴν ἔλεγες γιὰ δική σου».

— «Ναί, γιατὶ ἐσὺ τὴν ἔχεις ἀπὸ φυσικό σου!» ἀπάντησε μὲ θυμὸ δ τενεκές.

— «Αφῆστε τὸν τὸν καημένο» εἶπε ἡ δαχτυλήθρα. «Αλήθεια, μερικὲς λαμαρίνες τὶς γάνωσαν μὲ καλάι κι ἔγιναν τενεκέδες. Τὶς ἀλλες τὶς ἔκοψαν λουρίδες καὶ ἀπὸ κάτια λουρίδα ἔφτιασαν κι ἔνα μακρὺ σωλῆνα, ἀπὸ μέσα κούφιο, ὅσο νὰ περνᾶ ἔνα δάχτυλο ἀνθρώπου. Κι ἐγώ ἥμουν ἔνα κομμάτι ἀπ' αὐτοὺς τοὺς σωλῆνες. Χαρόμουν ποὺ πῆρα μορφὴ καὶ νόμιζα πὼς τέλειωσαν πιὰ τὰ βάσανά μου. Μὰ γελάστηκα· τὸ μακρὺ κύλινδρο τὸν ἔκοψαν κομματάκια κομματάκια· ἔνα κομμάτι ἥμουν κι ἐγώ, κι ἀπάνω μου κόλλησαν ἔνα σκέπασμα θολωτό, τόσο σφιγχτὰ ποὺ νομίζεις πὼς εἴμαστε ἔνα. Μιὰ ρόδα μὲ μύτες μου κέντησε τὰ πολλὰ μάτια κι ἔτσι ὕστερα ἀπὸ τόσα βάσανα ἔγινα δαχτυλήθρα».

“Αμα τελείωσε τὴν ἴστορία της ἡ δαχτυλήθρα εἶπε στὴν βελόνα νὰ τρυπήσῃ τὸ χέρι τῆς Ρόδως.

Η Ρόδω τινάγτηκε ἔξαφνα κι ἔτριψε τὸ χέρι ποὺ τῆς τρύπησε τάχα ἡ βελόνα.

«Τί ζωηρὸ ὄνειρο!» εἶπε. «Τὰ χέρια μου δὲ δούλεψαν, μὰ τὸ μυαλό μου τὴν ἔφτιασε ὅμορφα τὴν ἴστορία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α' ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ



| | |
|---|--------|
| — 1 Στὸ δρόμο τῆς Πέλλας | σελ. 5 |
| — 2 Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀλεξάνδρου | 6 |
| — 3 Ὁ Πρόας λέει τὴν ἱστορία του | 9 |
| — 4 Τὰ παιδικά μου χρόνια | 13 |
| — 5 Πηγαίνω στὴν Ἀθήνα | 15 |
| — 6 Πηγαίνω στὸ σχολεῖο | 17 |
| — 7 Ἡ πρώτη μου ἀταξία | 17 |
| — 8 Ἡ τιμωρία | 19 |
| — 9 Τὸ πρῶτο μου βραβεῖο | 21 |
| Τί τιμῇ στὸ παλαιάρι (ἐμβατήριο Τυρταίου, μετάφραση Σ. | |
| Τοικούπη) | |
| — 10 Ὁ πρῶτος μου φίλος | 22 |
| — 11 Ἡ Γλυκέρα μὲ μαθαίνει νὰ φορᾶ τὸ χιτῶνα σὰν Ἀθηναῖος . . | 24 |
| — 12 Γνωρίζω γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἀγαπημένο Μελάνιο τῆς Γλυκέρας . | 25 |
| — 13 Στὴν παλαιότροπα | 27 |
| — 14 Παρουσιάζομαι στὸν Ἐρμογένη | 30 |
| — 15 Παλεύω μὲ τὸ Θεαγένη | 32 |
| — 16 Πήδημα καὶ δισκοβολία | 40 |
| — 17 Ὁ ἀκοντισμός | 42 |
| — 18 Παλεύω μὲ τὸν Εὐφροσίωνα | 44 |
| — 19 Γνωρίζω στὸ σπίτι γιὰ τὰ γλυκά | 45 |
| — 20 Τ' Ἀνθεστήρια | 48 |
| — 21 Πηγαίνω στὸ σπίτι τοῦ Εὐφροσίωνα | 50 |
| — 22 Χωριζόμαστε σὲ κόμματα | 52 |
| — 23 Ὁ Ποσειδῶνας γίνεται ἄφαντος | 58 |
| — 24 Μιὰ ἐκδρομὴ μὲ τὴ Γλυκέρα | 59 |
| — 25 Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδρομῆς | 60 |
| — 26 Κάτι ποὺ δὲν τὸ περίμενα | 62 |
| — 27 Τὰ μεγάλα Παναθήναια | 63 |
| — 28 Στὸ χωριό μου | 64 |
| Ψηφιοποιήθηκε από τὸ Ινστιτούτο Εκπαίδευτικῆς Πολιτικῆς | |
| 70 | |

εελ..

| | |
|--|-----|
| Η ζωή μας στὴν ἔξοχή | 72 |
| Νὰ καὶ ὁ Μενεκράτης | 73 |
| 1 Ὁ τρύγος | 75 |
| 2 Ὁ πατέρας μου διώχνει τὸ Μενεκράτη | 76 |
| 3 Οἱ τελευταῖς ἡμέρες τῶν διακοπῶν | 80 |
| 4 Βρίσκω τὸν Ποσειδῶνα στὸ σάκο μου | 81 |
| “Ἐνα ἔαφνικό | 82 |
| 5 Παρὰ λίγο νὰ πνίξω τὸ Λυκίδα | 84 |
| 7 Λίγο ἔλειψε νὰ χάσωμε τὸ Μενεκράτη | 86 |
| 3 Ὁ θρίαμβος | 88 |
| 9 Δίνω τὸν ὄρκο τοῦ ἐφῆβου | 90 |
| 0 Στὴν “Ολυμπία” | 92 |
| 1 Νικοῦμις καὶ οἱ τρεῖς μας | 93 |
| 2 Χάνομε τὸ φίλο μας | 97 |
| 3 Ὁ Πρόας τελειώνει τὴν ίστορία του | 99 |
| 44 Ὁ Πρόας καὶ ὁ Θεαγένης ἔλευθεροι | 100 |

Β' ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

| | |
|---|-----|
| 1 Ραζακὶ σταφύλι | 103 |
| Παρακαλῶ σε, κύριε μου (ποίημα δημοτικό) | 105 |
| 2 Τὸ ἐλληνικὸ χῶμα (ποίημα Γ. Δροσίνη) | 107 |
| 3 Τὸ μνῆμα τῆς μάνας . ✓ | 108 |
| 4 Στὴν Κατερινιώ μου, ποὺ εἶναι στὴν κυρὰ Σμαράγδα | 116 |
| 5 Ὁ κότσυφας . ✓ | 118 |
| 6 Τὸ τέλος ἐνὸς καραβιοῦ | 123 |
| 7 Ἡ ἄσπρη πεταλούδα . ✓ | 127 |
| 8 Κρῆμα νὰ χαθῇ ἡ μαυρομάτα | 131 |
| 9 Ὁ ἀμπελουργός | 134 |
| 10 Ὁ παππούς . ✓ | 140 |
| Εἴπαμε ψέματα πολλὰ (ποίημα δημοτικό) | 142 |
| “Ησυχα ποὺ εἶναι τὰ βουνά (ποίημα δημοτικό) | 143 |
| 11 Αὐτὸ δὲ μοῦ τὸ εἰπε κανένας | 144 |
| 12 Θαλασσινὸ τραγούδι (ποίημα Γ. Δροσίνη) | 149 |
| 13 Τὸ κουνάβι | 150 |
| Νύχτα βγαίνει τὸ κουνάβι (ποίημα) | 156 |
| 14 Ὁ Μάνθος . | 157 |
| Ψηφιοποιήθηκε από τὸ ίνστιτούτο Εκπαιδεύτικῆς Πολιτικῆς | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| - 15 Τὸ χωριόν μας (ποίημα Γ. Δροσίνη) | . | . | . | . | . | . | . |
| - 16 Ἡ σουπιά . ✓ | . | . | . | . | . | . | . |
| - 17 Εἰδες ἀσπρο κόρακα ; | . | . | . | . | . | . | . |
| - 18 Ἡ ἄνοιξη (ποίημα δημοτικό) | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 19 Ὁ κῆπος τὴν ἄνοιξη . ✓ | . | . | . | . | . | . | . |
| Κάτω σὲ δρομάκι (ποίημα δημοτικό) | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 20 Τὸ μετάξι . | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 21 Ἄσ ἀφήσωμε τοὺς γέροντας . | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 22 Μιὰ δίκη . | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 23 Τὸ ναυτόπουλο . ✓ | . | . | . | . | . | . | . |
| - 24 Ὁ κύριος Βοριάς (ποίημα δημοτικό) | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 25 Ἡ σουσουράδα . ✓ | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 26 Τὸ τελευταῖο λείψανο . | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 27 Ὁ Μπαρμπαγιώργης . | . | . | . | . | . | . | . |
| + - 28 Ἡ ιστορία τῆς δαχτυλήθρας . | . | . | . | . | . | . | . |

Εἰκόνες ΙΙ. Ρούμπου

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ἐξώφυλλο. | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 Ὁ Περδίκκας, ὁ Ἀμύντας καὶ ὁ Πρόας . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 Ὁ Περδίκκας καὶ ὁ Ἀμύντας ποιτάζουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀλεξάνδρου . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 Ὁ Πρόας λέει τὴν ιστορία του . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 Ὁ Πρόας βλέπει πρώτη φορά τὴν Ἀκρόπολη . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 Τὸ ἀρχαῖο σχολεῖο . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 Ἡ Γλυκέρα μαθαίνει τὸν Πρόα νὰ φορῇ τὸ ἱμάτιο . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8, 9, 10, 11 καὶ 12. Ἡ πομπὴ τῶν Παναθηναίων . | . | . | . | . | . | . | . |

Η ιστορία τοῦ Πρόα είναι διασκευή από τὸ γαλλικὸ τοῦ André Laut



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής