

9

69

ΠΔΒ

Κούτσουροι χαροπλαστικά

Κούτσουροι Παιδιά



**002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1372**





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

69 ΠΔΒ
Κοντά στα παιδιά
KONTA STA PAIDIA

(Διδασκαλία με εικόνες διὰ μικρὰ παιδιά)



ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η "ΖΩΗ,,

Α Θ Η Ν Α Ι - 1 9 5 0

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1372

Ἡ ἀγαπημένη οἰκογένεια



Τὰ καλά παιδιά ἀγαποῦν τὸν πατέρα καὶ
τὴν μητέρα των.

Τ' ἀγαπημένα ἀδελφάκια



Τὰ καλὰ παιδιὰ ἀγαποῦν τ' ἀδέλφια τους
καὶ παίζουν χωρὶς νὰ μαλλώνουν.

Η πρωΐνη προσευχή



Πρώτα-πρώτα κάθε καλὸ παιδὶ κάνει τὸ
πρωΐ τὴν προσευχή του.

Πρωΐνὸ ξύπνημα



“Ενα κακό παιδί που ἄρχισε πρωΐ-πρωΐ νὰ θυμώνη καὶ νὰ φωνάζῃ χωρὶς νὰ τοῦ φταίη κανείς.

‘Ο καλὸς ἄγγελος



‘Ο καλὸς ἄγγελος φυλάει ὅλα τὰ καλὰ
παιδιά.

Καθαριότης



‘Η Καίτη λούζεται τακτικά καὶ ἔτσι εἶναι
πάντοτε καθαρή.

Παιδί που δέν ακούει



Η μητέρα φωνάζει: "Έλα Νίκο νὰ ντυθῆς.
Έκεΐνος όμως δὲν άκούει καὶ παίζει μὲ
τὴ γάτα.

Ίδιοτροπίες



Τί ἔπαθε πρωΐ-πρωΐ καὶ δὲν θέλει νὰ πιῇ
τὸ γάλα του;

‘Ο πατέρας συμβουλεύει



Τὰ καλὰ παιδιά ἀκοῦνε μὲν προσοχὴ ὅσα
συμβουλεύει ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα.

Τὸ κρεββάτι μας



Ἡ καλὴ κόρη τακτοποιεῖ τὸ κρεββάτι τῆς
πρόθυμα.

Τὰ ἄνθη μας



‘Η Εύγενιά κάθε πρωΐ ποτίζει τὰ ἄνθη της.

Κοκόρια καὶ κότες



Κάθε πρωΐ ὁ Θοδωράκης ταΐζει τὰ
πουλερικά τοῦ σπιτιοῦ.

‘Η νοικοκυροῦλα



‘Η Πόπη σὰν καλὴ νοικοκυροῦλα βοηθεῖ τὴ μητέρα τῆς στὸ σκούπισμα.

Τὰ ψώνια μας



‘Ο Άνδρεας φέρνει κάθε μέρα τὰ ψώνια
στὸ σπίτι.

Ἡ μικρὴ ἀδελφοῦλα



Ἡ Ἐλενίτσα ταῖζει μὲ ἀγάπη τὴν ἀδελφοῦλα
της καὶ ὁ ἄγγελος χαίρεται.

Κακὸς ἀδελφὸς



"Ἐνα κακὸ παιδὶ κτυπᾷ τὸν ἀδελφό του,
καὶ ὁ διάβολος ἔχει χαρά.

‘Ο καλὸς παπποῦς



Παπποῦ, σου ἔφερα τὸ νερό.
Μπράβο, Ἀντωνάκη μου. ‘Ο Θεός νὰ σὲ
εὐλογῆ.

‘Η γιαγιά μας



‘Η Άγλαΐτσα πηγαίνει κάθε πρωΐ τὸν καφὲ
στὴ γιαγιά της, γίαυτὸ ἡ γιαγιὰ τὴν
ἀγαπάει πολύ.

Τὰ θέλει όλα



‘Ο πατέρας τούς ἔφερε κάστανα καὶ ὁ
Σωτήρης τὰ θέλει όλα δικά του.

Τὰ κακὰ λόγια



‘Ο ‘Αλέκος εἶπε κακὰ λόγια καὶ ἡ μητέρα τοῦ ἔθαλε κινίνο στὸ στόμα.

Τὸ σχολεῖο μας



‘Ο Φώτης και ή αδελφή του πηγαίνουν
πρόθυμα στὸ σχολεῖο τους.

·Ο δάσκαλός μας



Τὰ καλὰ παιδιά σέβονται τὸν δάσκαλό των
καὶ εἶναι φρόνιμα στὸ μάθημα.

Μαλλώματα στὸ δρόμο



‘Ο Πέτρος δὲν παίζει μὲ τὰ κακὰ παιδιά
τοῦ δρόμου.

Η μελέτη



Τὰ καλὰ παιδιά μελετοῦν μ' ἐπιμέλεια ὅλα
τὰ μαθήματά των.

Τὰ γλυκά



‘Ο Μίμης κλέβει πάλι ἀπὸ τὰ γλυκά, καὶ
ὕστερα θὰ πῇ φέματα, ὅτι δὲν τὰ ἔφαγε
αὐτός.

Τὸ τραπέζι



Τώρα ἡ Ρηνιώ δὲν παίζει,
έτοιμάζει τὸ τραπέζι.

Στὸ φαγητό



Πρὶν ἀρχίσουν τὸ φαγητό, ἡ Πόπη λέει
τὸ Πάτερ ἡμῶν.

‘Ο πεισματάρης



‘Ο Χρήστος ἐπεισμάτωσε πάλι και δὲν
θέλει νὰ φάη.

Η τιμωρία



"Έκαμε άταξίες μεγάλες και ό πατέρας του
τὸν τιμωρεῖ.

Βοήθεια στὰ μαθήματα



Ο Μιχαλάκης βοηθεῖ τὸν μικρό του ἀδελφό
στὰ μαθήματα.

Στήν Ἐκκλησία



Κάθε Κυριακὴ τὰ καλὰ παιδιὰ πηγαίνουν
στήν Ἐκκλησία.

Η έλεημοσύνη



Ο μπαμπάς τους έδωσε χρήματα για καραμέλλες. Άλλα τα καλά παιδιά έδωκαν τάχρημα στή φτωχή γερόντισσα.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο



«Ἄπ' ὅλα τὰ σχολεῖα χωρὶς ὑπερβολὴ
τὸ Κατηχητικό μας μὲν ἀρέσει πιὸ πολύ».

Καὶ τοὺς φίλους μας



Ἡ Ἀσπασία φέρνει καὶ τὴν φιλενάδα της
στὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο.

‘Ο καλὸς παπᾶς



Ἐπερνοῦσε ὁ παπᾶς κι' ἔτρεξαν ὅλα τὰ καλὰ
παιδιά νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι.

Τὸ περιοδικό μας



— Δύο ἀδέλφια διαβάζουν τὸ ἀγαπημένο
περιοδικό τους.

Πρωτοχρονιά



Τήν πρωτοχρονιά ὁ Δῆμος ἔχαρισε ἕνα τόπι
στὸ φτωχὸ γειτονόπουλο.

Φιλοῦν τὸ χέρι



Προτοῦ νὰ πᾶν νὰ κοιγωνήσουν
τὸ χέρι τῶν γονέων θὰ φιλήσουν.

Ἐξομολόγησις



‘Ο Θοδωράκης ἔξομολογεῖται τὰ σφάλματά
του, γιὰ νὰ ἔχῃ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

‘Η Άγια Μετάληψις



Τὰ παιδία τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου
μεταλαβαίνουν χαρούμενα.

Εύγένεια



‘Η Εύγενοῦλα σηκώνεται καὶ δίνει τὴ Θέσι
της σὲ μιὰ κυρία.

Στή δασκάλα



Στή γιορτή τῆς δασκάλας των τὰ καλὰ
κορίτσια τῆς ἐπῆγαν ἄνθη.

Τὸ καρράκι



Δυὸς καλὰ παιδιὰ βοηθοῦν, γιὰ ν' ἀνεβῆ
τὸ καρράκι στὸν ἄνήφορο.

Τὸ ξένο πορτοφόλι



Βρήκε ατὸ δρόμο ἔνα πορτοφόλι μὲ χρήματα καὶ τὸ παρέδωκε στὴν ἀστυνομία.

Ο Στρατός



"Αχ, πότε θὰ μεγαλώσουμε, γιὰ νὰ
ύπηρετήσουμε τὴν πατρίδα μας;

Ο τυφλός



Ἐπῆρε ἀπὸ τὸ χέρι τὸν τυφλὸ καὶ τὸν
ἐπέρσαε στὸ ἀπέναντι πεζοδρόμιο.

Oι γειτόνοι



Ή καϋμένη ή γειτόνισσα δὲν εἶχε ποιὸν
νὰ στείλη γιὰ τὸ φάρμακο τοῦ παιδιοῦ της.
Ο Ντῖνος ἐπῆγε καὶ τῆς τὸ ἀγόρασε.

Οι ξενητεμένοι



Τὰ δυὸ ἀδέλφια κάνουν προσευχὴ γιὰ τὸν
πατέρα των ποὺ λείπει στὰ ξένα.

Τραγούδια



Στὸ σπίτι τὰ παιδιὰ τραγουδοῦν ἀπ' τὰ
ώραῖα τραγούδια τοῦ Κατηχητικοῦ.

"Ένα γράμμα



Γράφει στὸν ἑξάδελφό του στὸ χωριὸ νὰ
παίρνῃ τὴ «Ζωὴ τοῦ παιδιοῦ».

Τὰ ὄρφανά



‘Η Κοῦλα ἐπῆγε νά κάμη συντροφιά στή φίλη της ποὺ ἔχασε τὸν πατέρα της.

Μικρός δάσκαλος



‘Ο Πέτρος λέει στοὺς γονεῖς του τὸ μάθημα ποὺ ἄκουσε στὸ κατηχητικό.

Τὸ μωρὸ



"Εμεινε στὸ σπίτι μὲ τὸ μωρό, γιά νά πάη
ή μητέρα της στὴν Ἐκκλησία.

‘Ο τσοπάνος



‘Ο θύμιος φυλάει τὰ πρόβατά του, ἀλλὰ
διαβάζει καὶ καλὰ βιβλία.

Στὸ περιβόλι



‘Ο Παντελῆς βοηθεῖ τὸν πατέρα του στὸ
περιβόλι.

‘Ο μικρὸς ἐργάτης



‘Ο Θανάσης μαθαίνει τέχνη γιὰ νὰ ζήσῃ
σὰν τίμιος ἄνθρωπος.

‘Ο ἄρρωστος



‘Η Φωφὸς περιποιεῖται τὸν ἄρρωστο
πατέρα της.

Φίλος καὶ προστάτης



‘Ο Χριστὸς ἀγαπᾷ καὶ προστατεύει ὅλα τὰ
φρόνιμα παιδιά.

‘Η Παναγία μας



«“Ολα τά καλά παιδιά
τ’ ἀγαπᾶ ἡ Παναγιά».

Καλὰ βιβλία



‘Ο Παῦλος ἐφρόντισε νὰ πάρη καλὰ βιβλία
και τώρα καμαρώνει τὴ βιβλιοθήκη του.



0020561406
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής