

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1335

ΣΤ 69 ΠΑΒ

Αυρίζας (Διγενής)

Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ε. ΠΑΠΑΜΙΧΑΪΑ.

ΔΙΤΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

ΚΑΙ ΒΒΒΒ
ΔΙΜΗΜΑΤΑ



ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΙΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ — ΕΚΔΟΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΜΗΤΡΑΚΟΥ



9 69 ΤΠ
Αυγύλας (Συγγραμ)



Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ & ΕΠ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

20

Ἔκδ. 1.



ΑΘΗΝΑ 1929

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Δ. & Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

56—ΟΔΟΣ ΣΤΑΛΙΟΥ—56

002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1335

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείον
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10/9/29

Ἀριθ. } πρωτ. 44451
 } διεκπ.....

Πρὸς

τοὺς κ. κ. **Ι Καραβίτσαν** καὶ **Ἐπ. Παπαμιχαήλ**

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι δι' ἡμετέρας ταυταρίθμου ἀποφάσεως ἐκδοθείσης τῇ 7ῃ Σ)βρίου 1929 καὶ αὐθημερὸν καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 99 (τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως ἐνεκρίθη τὸ ὑφ' ὑμῶν συγγραφέν βιβλίον «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ἌΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» Ἀναγνωστικὸν Ἐτάξ. δημοτικῷ σχολεῖου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου 3438 διὰ μίαν τριετίαν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1929—30 ὑπὸ τὸν ὄρον, ὅπως κατὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἐκτελεσθῶσιν αἱ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ὑποδειχθεῖσαι τροποποιήσεις αἱ διατυπωθεῖσαι ἐν τῇ σχετικῇ αἰτιολογικῇ ἐκθέσει αὐτῆς τῇ δημοσιευθείσῃ ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 88 τῆς 31ης Ἰουλίου 1929 (Τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Γ. Γωνιῶν

Ὁ Ὑπουργὸς
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Τὰ γνήσια ἀντιτυπα ἔχουν ἐδῶ τὶς ὑπογραφὰς τῶν συγγραφέων.



Πλάγιασα εκείνη τή φοβερή
 νύχτα τοῦ Δεκέβρη μέσα
 σ' ἓναν ἀνεμόμυλο τοῦ Τρουμπέ. Πλάγιασα μὰ δὲν
 κοιμήθηκα. Ὁ δρόλαπας σάρωνε ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη τὸν
 Κάμπο κι ἔκανε τοὺς δρόμους ἀδιάβατους.

Χίλιες φωνές καὶ μύριοι χτύποι ἄλλαζαν στὸ λε-
 φτό. Μόλις ξεθύμαινε τὸ ἀστραπόβροντο, ἄρχιζε ὁ στε-
 ναγμὸς τοῦ ἀνέμου κι ἔπειτα τῶν κεραμιδιῶν ὁ θρη-
 νος καὶ τῶν δέντρων ὁ δαρμός. Καὶ στὸ ἀναμεταξὺ
 ἔσκουζε ἔξαφνα ἡ φωνὴ τῆς κουκουβάγιας κι ἐκείνη
 ἀκολουθοῦσε ἀνάρια ἀνάρια ἡ κλαγγὴ τῆς καμπάνας.
 "Ἐλεγεσ πὼς ἡ φωνὴ ὀλόλυζε. Κατὰ τὴ χαραυγὴ ὅμως
 ἠσύχασαν τὰ πάντα καὶ ὅταν σηκώθηκα, βρῆκα τὸ μυ-
 λωνὰ ἔξω στὸν προσηλιακό, κοντὰ στὴ σταχτερὴ γάτα
 του, νὰ μπαλώνῃ μὲ τρεμουλιαστὰ χέρια ἓνα χιλιοτρυ-
 πτημένο σακκί.

«Καλή νυχτιά κι απόψε, έ;» τοῦ εἶπα μόλις τὸν καλημέρισα.

—«Θαρρεῖς πὸς μιὰ γυναῖκα θάκανε λιγώτερο, ἂν τῆς ἄρπαζαν τὸ παιδί;» μὲ ρώτησε κεῖνος κοιτάζοντας περίεργα.

Τὸν κοίταξα κι ἐγὼ περίεργα, χωρὶς νὰ καταλαβαίνω τί σχέση εἶχε μιὰ νύχτ' ἀγριεμένη μὲ μιὰ γυναῖκα ποὺ τῆς ἄρπάζουν τὸ παιδί. Ὁ Γιαννάκης Ξηνταράς ὅμως, ὁ μυλωνάς, βρέθηκε πρόθυμος νὰ μοῦ ἀποδείξη πὸς ἔχουν σχέση, καὶ στενὴ μάλιστα σχέση, καὶ μοῦ διηγήθηκε τὴν ἀκόλουθη ἱστορία:

«Κοίτα δεξιά τοὺς βράχους τοῦ Σανταμεριοῦ, κοίτα καὶ ζερβὰ τὸ κάστρο τὸ Χλιμούτσι. Καὶ τὰ δυὸ κάστρα τὰ ἔχουν χρόνους τώρα καὶ καιροὺς δύο νεράϊδες ἀδερφάδες. Μὰ κι οἱ δυὸ εἶχαν ἀπὸ μιὰ χαρὰ καὶ μιὰ λύπη. Ἐκείνη ποὺ πῆρε τὸ Χλιμούτσι χαιρόταν γιὰτ' ἦταν ὀμορφή καὶ λυπόταν γιὰτὶ δὲν εἶχε παιδιά. Ἡ ἄλλη, ποὺ πῆρε τὸ Σανταμέρι, λυπόταν γιὰτ' ἦταν ἄσκημη καὶ χαιρόταν γιὰτ' εἶχε παιδιά. Τὰ παιδιά, βλέπεις, εἶναι ἡ μοναχὴ εὐτυχία στὸ σπίτι. Ὅταν τὰ ἔβλεπε ξαπλωμένα στὴ σάλα, τὸ ἓνα ἐδῶ νὰ κυλιέται στὸ πάτωμα, τ' ἄλλο ἐκεῖ νὰ πηδᾷ καὶ νὰ γελάῃ χωρὶς καμιὰν αἰτία, τὸ ἄλλο παρέχει νὰ θέλῃ μὲ τὸ καλάμι νὰ φτάσῃ τὸν οὐρανό, λησμονοῦσε τὴν ἀσκήμια τῆς καὶ ὅλα.

» Ἄν κοιταζόταν καμιὰ φορὰ στὸν καθρέφτη καὶ ἔβλεπε τὸ ζαρωμένο πρόσωπό τῆς, τραβιόταν πίσω κι ἔλεγε χαμογελώντας:

«Τὰ νιάτα μου τᾶδωσα στὰ παιδιά μου».

»Κι ἀλήθεια εἶχε πέντε ἀρσενικὰ ὀμορφα σὰν ἀχτιδες, εἶχε κι ἓνα κοριτσάκι ἴδια ἡ πεντάμορφη.

» Η άλλη όμως νεράιδα, που είχε τὸ Χλιμούτσι, τί νὰ εἶπῃ καὶ πῶς νὰ παρηγορηθῇ;

» Τί κι ἂν ἦταν γαλανομάτα κι ὄμορφη! τί κι ἂν μολογοῦσαν τὰ κάλλη της ἔλοι γύρω; "Όταν θυμόταν, καὶ τὸ θυμόταν κάθε λίγο καὶ λιγάκι ἢ δόλια, πῶς ἦταν μοναχὴ καταμόναχη στὸ κάστρο της, πῶς οἱ αὐλὲς ὄλες κι οἱ πόρτες καὶ τὰ δωμάτια ἔμεναν ἔρημα, βουβά, ἀνατριχίλα τὴν ἔπιανε, κι ἔπεφτε προύμυτα καὶ ὄλο ἔκλαιγε, ἔκλαιγε. Γιατί τάχα κι ἐκείνη νὰ μὴν ἔχη ἓνα παιδάκι, μικρὸ, παχουλὸ, ροδοκόκκινο παιδάκι, νὰ κλώθῃ τὰ σγουρά του μαλλιά μὲ τὰ δάχτυλά της, νὰ δένη στὸ λαιμὸ της τὰ μικρὰ χεράκια του, νὰ γελάῃ μὲ τὸ ἄθῶο του γέλιο, νὰ παίζῃ ἢ γλωσσίτσα του λέγοντας ἀδιάκοπα:

«Μάνα, μανούλα μου γλυκιά.....»

» Μιὰ μέρα πού πῆγε στὴν ἀδερφή της, καὶ γνώρισε τὴν εὐτυχία πού χαρίζουν τὰ παιδιά, κόντεψε νὰ τρελαθῇ ἀπὸ τὴ θλίψη της.

«Νὰ σοῦ εἰπῶ, καημένη· δὲ μοῦ δίνεις κι ἐμένα ἓνα παιδάκι;» τῆς εἶπε μὲ τὰ δάκρυα στὰ μάτια.

— «Τί τὸ θέλεις;»

— «Νὰ τόχω συντροφιά· δὲν ξαίρεις πόσο ὑποφέρω μοναχὴ μου, ἀρρωσταίνω.»

— «Οὐ, καημένη! δὲ δοξάζῃς τὸ Θεὸ πού σ' ἐφύλαξε ἀπ' αὐτά!»

» Η ἄσκημη ἔκανε τάχα πῶς εἶναι βαργομισμένη ἀπὸ τὰ παιδιά, μὰ ἡ καρδιά της ἤξαιρε, ποιά ἦταν ἡ ἀλήθεια.

— «Πάρε ὅποιο θέλεις», εἶπε τέλος στὴν ἀδερφή της. Ἔτσι κι ἔγινε· ὅταν ἔφυγε τὸ βράδυ πῆρε μαζί

της και τὸ καμάρι τοῦ Σανταμεριουῦ, τὴν ὁμορφὴν κόρη τῆς ἄσκημης νεραΐδας.

»Πέρασαν μῆνες καιροί, μὰ οὔτε τὴν ἀδερφή, οὔτε τὴν κόρη της εἶδε πιά.

»Χάνει μιὰ μέρα τὴν ὑπομονή, κινάει καὶ πηγαίνει στὸ Χλιμούτσι. Μὰ βρίσκει τὸ κάστρο ἔρημο καὶ βουβό, τίς πόρτες μανταλωμένες, χορταριασμένα τὰ δώματα. Χτυπάει τίς πόρτες, χτυπάει τοὺς τοίχους, φωνάζει, κλαίει, μὰ τίποτε. Ἡ νεραΐδα ἢ ὁμορφὴ μὲ τὴν ὁμορφὴν κόρη, παίζει καὶ γελάει καὶ κάνει πὼς δὲν ἀκούει τὴ μάνα, τὴ θλιβερὴ μάνα, ποὺ χτυπιέται ἔξω καὶ δέρνηται γιὰ τὴν κόρη της, γιὰ τὴν ἴδια της τὴν ὁμορφιά.....»

Ἄλλο γέρο Ἐηνταρὰς ἔκοψ' ἐδῶ τὸ λόγο του, ἔκλεισε ἄλλη μιὰ τρύπα τοῦ σακκιοῦ του καὶ μὲ κοίταξε κατὰματα. Βέβαια ὁ μυλωνὰς κάπου ἤθελε νὰ καταλήξῃ, ἀλλὰ περίμενε πρῶτα νὰ τὸν παρακινήσω ἐγώ, ὅπως τὰ βόδια ποὺ γνωρίζουν τὸ τέλος τοῦ δρόμου καὶ ὁμοῦς στέκονται κάθε τόσο, προσμένοντας τὸ κεντρὶ τοῦ ζευγολάτη.

«Ἔτσι;» τὸν ἐρώτησα.

— «Ναί», εἶπε καὶ ἐξακολούθησε ἀμέσως. «Ἀπὸ τότε ἢ ἄσκημη δὲν ἔχασε τὴν ἐλπίδα νὰ πάρῃ πίσω τὴν κόρη της. Κάθε τόσο κινάει καὶ πηγαίνει στὸ κάστρο. Μὰ πρὶν κινήσῃ, στολίζεται μὲ τὰ καλύτερα ροῦχα, βάνει τὰ λαμπρότερα διαμαντικὰ καὶ παίρνει μαζί ὅλες τίς δοῦλες καὶ τίς ὑποταχτικὲς της μὲ βιολιὰ καὶ λαγοῦτα. Καὶ σὰν κινήσῃ, ὅλα περίγυρα ψυχωμένα καὶ ἀψυχα ἀναγαλλιάζουν. Ὁ οὐρανὸς λάμπει ἀσυγνέφιαστος ἢ θάλασσα μένει ἀκυμάτιστη ὁ πλατὺς κάμπος ἀνθίζει καὶ μοσχοβολεῖ, πυρώνουν τὰ δεντρικὰ,

καὶ στὰ χωριά ξεχειλίζει ἡ χαρά· λές κι εἶναι Λαμπρή. Κι ἀπὸ τὸ ἓνα βουνὸ ὡς τὸ ἄλλο φυσᾷ στὸ διάβα της ἐν' ἀεράκι, γεμάτο ἀπὸ μύριες ἀηδονόστομες λαλιές.

»Ὅταν ὅμως φτάσῃ στὸ κάστρο καὶ τὸ ἰδῆ σιδερομανταλωμένο καὶ ἄφωνα, παίρνει ὀλόγυρα τοὺς πύργους καὶ ἀρχίζει μὲ φωνὴ θλιμμένη καὶ παρακαλεστική νὰ ζητῇ τὴν κόρη ἀπὸ τὴν ἀδερφή της. Τὴ ζητεῖ καὶ τῆς τάζει τὸ Σανταμέρι μὲ τοὺς μαγεμένους κήπους καὶ τ' ἀεροκάμωτα παλάτια, ποὺ λάμπουν σὰν τὸν ἥλιο, μὲ τὶς βρύσες τὶς διαμαντένιες καὶ τὶς μαργαριταρένιες σκάλες καὶ τὶς ὀλόχρυσες αὐλές καὶ τὶς ψιφιδωτὲς πύρτες καὶ τοὺς τοίχους τοὺς σκαλιστούς. Καὶ τέλος τῆς τάζει νὰ εἶναι κείνη κυρὰ κι ἀφέντρα ν' ἀφεντεῦη, κι αὐτὴ νὰ γίνῃ δούλα της, νὰ τὴ δουλεύῃ, καὶ πλύστρα της νὰ τὴν πλένῃ, νὰ τρώῃ τ' ἀποφάγια της, νὰ πίνῃ τ' ἀπονιψίδια της, φτάνει νὰ ἔχῃ μαζί τὴν κόρη της τὴ χαϊδεμένη.

»Αὐτὰ καὶ ἄλλα τῆς τάζει, μὰ ἐκείνη κάνει πὼς δὲν ἀκούει τῆς ἀδερφῆς τὰ λόγια. Καὶ τότε ἀπελπισμένη ἀπὸ τὴν ἀδερφή γυρίζει γλυκομίλητη στὴν κόρη της καὶ τῆς τάζει: Τῆς τάζει ἄντρα τῆς Κάτω γῆς τὸ γιό, ποὺ εἶναι τρανὸς καὶ δυνατὸς σὰ δράκος, κι εἶν' ἡ γενιά του μεγάλη καὶ πλατιά, κι ἡ μάνα του ἀπέραντη καὶ βαθύπλουτη καὶ φοβερή.

»Ὅμως ἀπὸ μέσα δὲν ἀπαντοῦν, παρὰ τραγούδια καὶ ὄργανα, γέλια καὶ χαρὲς ποὺ μεγαλώνουν τὴν ὀργὴ της. Καὶ τότε ἀρχίζει νὰ καταριέται τὴ σκύλα καὶ παράνομη ἀδερφή. Τσαλαπατεῖ τὰ ροῦχα καὶ τὰ διαμαντικά, σχίζει μὲ τὰ νύχια τὰ μάγουλα, ξεπλέκει τὰ μαλλιά, σκούζει καὶ ρυάζεται σὰν ἄσβος. Σιγητοχτυπᾷ τοὺς τοίχους, γροθοκοπεῖ τὶς πόρτες, ἀδράζει

μέ τὰ δόντια της τ' ἀγκωνάρια, δέρνει και κλωτσᾷ τ' ἄψυχο χτίριο ὅσπου πέφτει ξερνώντας αἷμα και ἀφρούς. Οἱ δοῦλες τότε τῆ σηκώνουν και τῆ φέρνουν στο Σανταμέρι.

»Στό γυρισμό της ὅμως δὲν εἶναι ἡ χαρούμενη μάνα, ποῦ πάει νὰ πάρη τὸ παιδί της· εἶναι ὀργισμένη νεράϊδα, δρόλαπας ἀρματωμένος με νερὸ και χαλάζι και σίφωνες. Ἡ θάλασσα δέρνεται και βογγᾷ σὰ νὰ νιώθη τῆς μάνας τὸν καημό, ὁ οὐρανὸς σκοτεινιάζει, θολώνουν τὰ τρεχούμενα νερά, τὰ δεντρικὰ στρώνονται κοψομεσασμένα στο χῶμα, οἱ φοράδες ἀπορίχνουν και κακὸ θανατικὸ πέφτει στα χωριά. Και ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη τοῦ κάμπου φυσᾷ ὁ δρόλαπας ἀγριεμένος, χιλιόχρονες βελανιδιές ξεριζώνει, χτίρια γκρεμίζει, ξυλοκεράμιδα συνεπαίρνει, βότσαλα και λιθάρια σαρώνει, κι ἀκούεται στὸν ἄλλον κόσμο τὸ κλάμα της.

»Ὡ! δὲν εἶδα νὰ μὴν ἔφαγε και τὶς φτερωτὲς τοῦ μύλου!.....»

Και ὁ Γιαννάκης Ξηνταράς, ὁ μυλωνάς, πήδησε ἀπὸ τὸ κάθισμά του και πῆγε νὰ ἰδῆ μὴν ἔφαγε ὁ δρόλαπας τὶς φτερωτὲς τοῦ μύλου του.

Α. Καραβίτσας





Δυὸ σκέλεθρα.

Ἐλένε Νικόλα· τὸ παρανόμι μου εἶνε Βρίζας — Νικόλας Βρίζας. Ἀλήθεια τώρα σαραβαλιάστηκα σὰν γέρικο ἄλογο, μὰ ἤμουν κι ἐγὼ μιὰ φορά νιός. Τὴν καθημερινὴ δουλειά, τὴ σκόλη γλέντι.

«Τί λεβέντης!» τὸλεγαν ὅλοι ὅσοι μ' ἔβλεπαν.

Τώρα ἐγέρασα — ἔτσι θὰ εἰπῆ καθένας σὰν ἰδῆ τὸ ἀσπρόμαλλο κεφάλι μου. "Ἀχ! δὲ γερνᾶνε τὸν ἄνθρωπο τὰ χρόνια, ὄχι!" Ἀμα χάση κανεὶς ὅ,τι ἀγαπάει, ἅμα θάψῃ στὴ μαύρη γῆ γυναῖκα καὶ παιδιὰ, πού ἔλπιζε νὰ τοῦ κλείσουν τὰ μάτια, ἅμα δὲν ἔχῃ ἐν' ἀκουμπηστήρι στὸν κόσμο..... ναί, τότε ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, τότε ἡ ράχη καμπουριάζει, τότε ἡ καρδιὰ χτυπάει ἀπρόθυμα σὰ νὰ δουλεύῃ ἄσκοπα.

Ἄπ' ὦρα σ' ὦρα, ὅταν ἀπαντήσῃ ὁ Χάρος στὸ δρόμο του κι ἐμένα, θὰ μὲ πάρῃ στὸ στερνὸ μου κρεβάτι καὶ

τότε μήτε Νικόλας θά βρῖσκεται, μήτε θά θυμᾶται κανεῖς πὼς ἦταν μιὰ φορά. Τὸ νεκροταφεῖο μας εἶναι μικρό. Λίγα κυπαρίσσια ἐδῶ, μιὰ ροδιὰ ἐκεῖ, σανίδες μπηγμένες στὰ μνήματα—σταυρὸς πουθενά. Σὲ λίγα χρόνια γιὰ νὰ θάψουν κανένα σὰν κι ἐμένα φτωχὸν καὶ κακομοίρη, θά πᾶνε νὰ σκάψουν στὰ δικά μου μνήματα. Ἐκεῖ θά βροῦν καὶ μιὰ κάσα νὰ ἔχη δυὸ σκέλεθρα.

«Ποιανοῦ ἦταν αὐτὸ τὸ μνήμα;» θά ρωτήσουν.

Ἄκοῦστε τὴν ἱστορία του.

Ἦταν στὰ ἐβδομηῆντα τὸ Δεκέβρη. Τότε πέθανε ἡ κόρη μου ἡ Ἀννέτα καὶ τὴν ἴδια μέρα ὁ ἄντρας της καὶ γαμπρός μου ὁ Ἀντώνης. Κακόμοιρα παιδιὰ! τὸ συλλογίζομαι καὶ θλίβεται ἡ καρδιά μου. Τὴ γυναῖκα μου, τὴν ἄμοιρη Γιαννούλα τὴν καλοτυχιζῶ ποὺ πέθανε ὕστερ ἀπὸ τὴν καταστροφή.

Ἄν δὲ πέθαιναν τ' ἀγαπημένα μου ἀπὸ τὸν κατατρεμὸ τῆς τύχης καὶ τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων, θά εἶχα κι ἐγὼ ἀγγονάκια, θά τοὺς ἔλεγα παραμύθια στὸ παραγώνι τὸ χειμῶνα τὸ ἓνα μὲ τὰ χεράκια του θά τραβοῦσε τὰ ψαρά μου τὰ γένεια, τὸ ἄλλο θά χόρευε στὰ γόνατά μου, ἄλλο θ' ἀνέβαινε στὴ ράχη μου καὶ θά μοῦ φώναζαν ὅλα μὲ τὴν φιλή φωνίτσα τους: παπούλη! παπούλη!

Ἐκεῖνη τὴ χρονιά εἶχα παντρέψει τὴν Ἀννέτα μου μὲ τὸν Ἀντώνη. Φτωχὸς ἦταν μὰ παλικάρι καὶ δουλευτής. Δὲν εἶχε σπίτι καὶ τὸν πῆρα στὸ δικό μου.

Ἡ χρονιά ἐπήγαινε καλὴ ἔγινε σιτάρι, ἀραποσίτι, κριθάρι, ὅλα τέλος τὰ σπαρτά, τὰ μπροστάνια καλὰ πηγαίνανε. Οἱ χωριάτες εἶχαν νὰ κάμουν μὲ τὸν καιρό.

«Σὺν καλὸς ὁ Αὐγουστος ἐφέτος, ἔ;»
«Ναί: ἂν βαστάξῃ ἔτσι καλὰ θὰ πᾶμε».
Καὶ αὐτὰ ἔλα γιὰ τὴ μαύρη τὴ σταφίδα!



Ἐγὼ ἐσήκωνα χρήματα ἀπὸ τὸ γέρο Γιάννη. Τώρα πέθανε, σὰ μὲ ξεπουπούλιασ' ἐμένα, πέθανε. Ἦταν κολασμένη ψυχή· ἀλίμονο σ' ἐκεῖνον πού ἔπεφτε στὰ χέρια του τὸ ἓνα ἄλλο ἔπαιρνε. Ἐγὼ τὸν ἤξαιρα μὰ βρέθγκα στὴν ἀνάγκη. Τὸν περασμένο χρόνο ἀρρώστησα βαριά· δὲν εἶχα πού νὰ δανειστῶ, ἐγύρεψα τοῦ γέρο Γιάννη. Μοῦ ἔδωκ' ἑκατὸ δραχμὲς νὰ τοῦ δώκω σὲ δυὸ μῆνες ἑκατονπενῆντα. Τί νὰ κάμω; τίς πῆρα.

Ὅταν σηκώθηκ' ἀπὸ τὴν ἀρρώστια ἐπῆρα τὴ μισακὴ σταφίδα. Γιὰ καλλιέργεια ἐσήκωσα πάλι ἀπὸ τὸ γέρο Γιάννη. Τοῦ ἔβαλα ὑποθήκη τὸ σπίτι· κι ἐκάμαμε συμβόλαια γιὰ χίλιες δραχμὲς.

Στὸ τέλος τοῦ Ἀλωνάρη ἄρχισε ὁ τρύγος. Θέρος— τρύγος— πόλεμος! Ἡ ἐξοχὴ γεμάτη. Φωνὲς ἐδῶ, τραγούδια ἐκεῖ, γέλια παράκει· πανηγύρι γίνεται!

Ἐδῶ εἶνε σημαδεμένο· ἅμα πέση ἡ σταφίδα στὸ ἀλώνι ἀρχίζουν καὶ τὰ σύγνεφα στὸν οὐρανό. Τότε ἀρχίζει καὶ τὸ δικό μας καρδιοχτύπι· ὅλοι στὸν οὐρανὸ ἔχουμε καρφωμένα τὰ μάτια μας.

«Νὰ βαστάξῃ νὰ σηκώσωμε τὸ πρῶτο χέρι καὶ τὸ δεύτερο... ὁ Θεὸς ἄς κάμῃ τὸ θέλημά του», λέμε ἅμα ρίξουμε τὸ πρῶτο χέρι.

—«Ἀχ! νὰ βάσταγε νὰ σηκώσωμε καὶ τὸ δεύτερο στεγνό!...» παρακαλοῦμε, ἅμα ρίξουμε καὶ τὸ δεύτερο.

Ἔτσι περνοῦμε ὅλη μας τὴ ζωὴ γιὰ τὴ μαυρισμένη τὴ σταφίδα.

Ὡστόσο ὁ καιρὸς ἐπῆγε καλός. Ἡ σταφίδα ξεράθηκε· τὴν τρίψαμε, τὴ σωριάσαμε, τὴν κάναμ' ἔτοιμη γιὰ τὸν ἔμπορο. Ὅλοι δοξάζαμε τὸ Θεό, πού τὴ

σηκώσαμε στεγνή. Οί τιμές ἀκούγονταν καλές κι ἀπ' ὦρα σὲ ὦρα περιμέναμε νὰ τὴ δώσωμε.

Μιὰ μέρα ποὺ γύρισ' ἀπὸ τὸ μύλο μὲ κράζει παράμερα ἢ γριά μου καὶ μοῦ σφυρίζει στ' αὐτί.

«Ὁ γέρο-Γιάννης ἔστειλε νὰ πάρη τὴ σταφίδα».

«Νὰ πάρη τὴ σταφίδα! πῶς θὰ πάρη τὴ σταφίδα;»

Πηγαίνω καὶ τὸν βρίσκω στὸ μαγαζί, τοῦ πέφτω στὰ πόδια, τὸν παρακαλῶ νὰ μ' ἀφήσῃ νὰ πουλήσω τὸ πρᾶμα μοναχός μου καὶ νὰ τοῦ δώσω τὰ λεφτά του.

«Ὅχι, ἐπιμένει, δὲ γίνεται θὰ τὴ ρίξης στὴν ἀποθήκη; θὰ τὴν πουλήσω ἐγώ».

— «Μὰ γέρο-Γιάννη...»

— Δὲν ξαίρω· θέλω νὰ μαζώξω τὸν παρά μου ἂν δὲν τὴ φέρης θὰ τὴν κατασχέσω σήμερα».

Τί νὰ κάμω; τὴν ἔβαλα στὰ κάρα καὶ τὴν πῆγα ὁ ἴδιος στὴν ἀποθήκη τοῦ τοκιστῆ.

Πέρασε ὁ "Αι-Δημήτρης ἦρθε ὁ Δεκέμβρης. Πούλησε τὴ σταφίδα ὁ ἔμπορος, μὰ δὲν ἔλεγε νὰ κάμῃ λογαριασμό. Κινάω καὶ πάω μοναχός μου.

«Δὲ θὰ κάνουμε, γέρο-Γιάννη, λογαριασμό, νὰ μοῦ δώκῃς ὅ,τι μένει νὰ πορέψω τὸ σπίτι μου;»

— «Νὰ σοῦ δώσω ἢ νὰ μοῦ δώσης! φωνάζει ἀγριεμένος ἐκεῖνος· νὰ μοῦ δώσης ἀκόμη τρακόσες δραχμές. Νὰ τίς φέρης γλήγορα γιατί θὰ σοῦ πουλήσω τὸ σπίτι!»

— «Ἔ, τί ἔκαμες, πατέρα;» μὲ ρωτᾷ ἡ κόρη μου κι ὁ γαμπρός μου.

— «Κλάψτε, κλάψτε κακόμοιρα κι ἐσεῖς!»

Ἄρχισαμε ὅλοι τὰ δάκρυα. Μὰ ὁ κολασμένος τὸ ἔκαμε τὸ ψυχικό. Μοῦ πούλησε τὸ σπίτι μισοτιμῆς καὶ μ' ἔρριξε χειμῶνα καιρὸ στοὺς πέντε δρόμους.

«Δὲν πειράζει, πατέρα, μοῦ λέει ὁ Ἀντώνης. Τώρα

πού είμαι κι ἐγὼ θὰ δουλέψωμε μαζί νὰ ζήσωμε».

“Ἐτσι ἀρχίσαμε τὴν καλλιέργεια τοῦ ἄλλου χρόνου. “Ἄλλο ἀνάποδο πρᾶμ’ ἀπὸ τὴ σταφίδα δὲν εἶναι ἔλο-
χρονικὸς δὲ θέλει νὰ λείψῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μέσα. “Ἀμα
ξεσηκωθῆ ὁ καρπὸς ἀπὸ τ’ ἄλωνι πάλι ἀρχίζει ὁ κλα-
δοκάθαρος.

Ἐκείνη τὴ χρονιά ἐπῆγα σὲ ἄλλο δανειστή. Τοῦ
ἔκαμα συμβόλαιο γιὰ ἑξακόσιες δραχμές· ψώνια, θιά-
φες, ἡμεροδουλία, ὅλ’ ἀποκεῖ. Ἐγὼ, ὁ Ἀντώνης κι οἱ
γυναῖκες, δὲ βγάλαμε πεντάρια ὅλο μέσα στὴ σταφί-
δα παλαίβαμε. Ὁ Ἄλωνάρης ἤρθε μὲ βροχοῦλες. Τὸ
λέμ’ ἐδῶ: τὸν ποντισμένο τὸν καιρὸ τὸν Ἄλωνάρη βρέ-
χει κακὴ χρονιά! Μὰ ἡ σταφίδα πήγαινε καλὰ· ἐγι-
ναν τὰ σταφύλια χοντρά καὶ μαῦρα· ἦταν ὄψιμες ἐ-
κείνη τὴ χρονιά. Ἦρθε ὁ Αὐγουστος· ἔστρωσε ὁ και-
ρὸς· ὁ τρύγος ἀρχισε στὰ γεμάτα. Τὸ πρῶτο χέρι τὸ
ρίζαμε χάμου. Ὁ καιρὸς καλὸς—βλέπεις τὸν καιρὸ
δὲν τὸν ἔχει κανεὶς στὸ χέρι—ρίχνουμε καὶ τὸ δεύτερο.
Δὲν ἔμειναν στὰ κλήματα παρὰ οἱ τσαμπίδες.

Μιὰ μέρα ἀρχισα νὰ ἐτοιμάζω γιὰ νὰ σωριάσω
τὸ πρῶτο χέρι, μὰ εἶχε ἀκόμη ρόγα. “Ἐν’ ἄλωνάκι
μονάχα ἔκανα τηγάνι. “Ὅταν ἐνύχτωσε φάγαμε ψωμί,
ἤρθαν καὶ κάτι γειτόνοι καὶ τὸ ρίζαμε στὸ τραγούδι.

Ἐμεῖς οἱ φτωχοὶ δὲ θέλουμε καὶ πολὺ γιὰ νὰ κά-
νουμε κέφι· φτάνει νὰ ἔχωμε νὰ γυρίζωμε τὸ σπίτι.

“Ὅταν ἔπεσα νὰ κοιμηθῶ ἦταν ἀστροφεγγιά. Μὰ
τὴν αὐγὴ πού σηκώθηκα μ’ ἔφαγαν τὰ φίδια. Κοιτάζω
γύρω, συγνεφιασμένος οὐρανός. Ἀλήθεια, τὸ καλο-
καίρι τὸ νερὸ στρατεύει. Μπορεῖ νὰ βρέχῃ στὸ ἓνα χτήμα
καὶ στ’ ἄλλο ὄχι. Τί νὰ κάνω; τρέχω μὲ τὸν Ἀντώνη
νὰ μαζέψουμε ἀπὸ τὸ πρῶτο χέρι· μὰ θὰ τὴν χάλαγα

χειρότερα. Καὶ ὁ οὐρανὸς ὅσο πῆγαινε κι ἐμαύριζε. Τὰ σύγνεφα ἔτρεχαν ἐδῶ κι ἐκεῖ σὰ βουνὰ κινούμενα. Ἡ ἐξοχὴ ἐβούιζε σὰν σφηκοφωλιά· φωνές, κακό, τρεχάματα σ' ὄλον τὸν κάμπο! Στους δρόμους καβαλάρηδες ἔφερναν σκεπάσματα γιὰ τοὺς σωρούς. Τὰ σπίτια ἄδειασαν μὲ μιᾶς ἀπὸ κάθε πανικό. Ἐβλεπες παπλώματα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, ἀκριβοὺς καὶ βαρυνπλερωμένους ρουχισμοὺς, ποὺ δὲν ἔβγαιναν ἀπὸ τ' ἀρμάρια παρὰ σ' ἐπίσημη γιορτὴ ἢ νὰ δεῖξουν τὴν προκοπὴ τῆς νύφης στὴν προικοπαραλαβή, τώρα νὰ σέρνονται στους δρόμους, νὰ ποδοκυλιῶνται στὶς λάσπες καὶ στὶς βουνιές! Στὸ ἓνα χτῆμα ἐσώριαζαν ξερὸν καὶ σύχλωρο τὸν καρπό· στὸ ἄλλο σκέπαζαν στὸ ἄλλο ἐφώναζαν μονάχα καὶ σταυροκοπιόνταν. Ἐγώ, ὁ Ἀντώνης, οἱ γυναῖκες ἐτρέξαμε καταμεσίς στ' ἀλώνι χωρὶς νὰ ξέρουμε τὸ γιατί.

«Πατέρα, στράφτει στὸ βουνό!» μοῦ λέγει ἄξαφνα ὁ Ἀντώνης.

Γυρίζω· ἀλήθεια στὸ βουνὸ ἄστραφτε. Τότεπάγωσα τέλεια. Καὶ σύγκαιρα χοντρές ραντίδες ἔπεσαν πρῶτα μὲ ὄρμη κι ἔπειτ' ἄρχισε δαρτὸ τὸ νερό. Ἐμείναμε ἐδεκεῖ ξεροί· ἄλλος μὲ τὸ φτυέρι, ἄλλος μὲ τὸ γράβαλο,* ἄλλος μὲ τὴ σαρωματιά στὸ χέρι, δὲν ἐκάναμε τίποτα παρὰ ἐβλέπαμε τὸ νερό, ποὺ ἔβρεχε τὴν ἄμοιρη σταφίδα. Τὴ ζωὴ μας, τὴν παντοχὴ μας, ἐνοῦ χρόνου κόπους, ἔλα τὰ χάναμε γιὰ μιὰ στιγμὴ. Ἄ, δὲ θέλεις ἄλλο χειρότερο! Νὰ βλέπης τὸ αἷμα τῆς καρδιάς σου χάμου νὰ γάνεται καὶ νὰ μὴ μπορῆς τίποτε νὰ κάμης. Σὲ ποιὸν νὰ ξεσπάσης; τί νὰ εἰπῆς;

* γράβαλο = ἐργαλεῖο μὲ σιδερένια δόντια ποὺ βγάζουν τὰ ξερά κοτσάνια ἀπὸ τὴν ξερὴ σταφίδα· λέγεται καὶ χτένα καὶ τσουγκράνα.

μέ ποιόν νά τά βάλῃς; Δέν ἔχεις νά κάμῃς ἄλλο παρά νά δοξάσῃς τὸ Θεό!

Τὸ νερὸ ἔπεφτε κι ἔπεφτε! μᾶς ἔβρεξε ὡς τὸ κόκκαλο καὶ οὔτε τὸ νιώθαμε. Τέσσερες ὥρες ἐβάσταξε ἡ νεροποντὴ οἱ τράφοι πλημμύρισαν. Ἐπάν' ἀπὸ τ' ἀλώνια καὶ τ' αὐλάκια ἔπλεαν οἱ τσαφίδες κι ἐμεῖς ἐβλέπαμε νά τις παίρῃ τὸ ρέμα, νά τις ρουφοῦν τ' αὐλάκια ἀκίνητοι σὰν μαρμαρωμένοι. Τέλος πρῶτος ὁ Ἀντώνης κι ἔπειτα οἱ ἄλλοι ριχτήκαμε νά τις κυνηγᾶμε σὰν πεινασμένα σκυλιὰ τὰ ξεροκόμματα.

Κι ἡ συμφορὰ ἤρθε. Τὰ παιδιὰ, ἡ Ἀννέτα καὶ ὁ Ἀντώνης, κρυολόγησαν κι ἔπεσαν ἄρρωστα. Τὴν ἴδια μέρα καὶ τὴν ἴδια ὥρα ξεψύχησαν. Μαζὶ στὸ ἴδιο μνήμα τὰ ἔθαψα. Σὲ λίγα χρόνια ἔχασα καὶ τὴ γυναῖκα μου τὴν ἄμοιρη Γιαννούλα. Νά, γιατί ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, κι ἡ ράχη καμπουριάζει κι ἡ καρδιὰ χτυπᾷ ἀπρόθυμα σὰ νά δουλεύῃ ἄσκοπα.

Α. Καρκαβίτσας





Βιοπαλαιστής.

Μαράζι τ'όχω, καπετάν Βασίλη, νά περάσω τὸν Κάβο-Ντόρο χωρὶς ζημιὰ».

—«Χοντρός κάβος, καπετάν Σταμάτη».

Οἱ δύο μας στὸ κάσαρο τοῦ «Ἄϊ-Νικόλα» κουτσοπύναμε χιότικη μαστίχα καὶ ρουφούσαμε τὸ τσιμπούκι, προσμένοντας ἀνυπόμονα τὸ φαγί. Τρεῖς μέρες τώρα μᾶς ἔδενε κεῖ, τὸν «Γαξιάρχη» τὸ μπρίκι μου καὶ τὸ μπαρκομπέστια τοῦ καπετάν Τραγοῦδα, κάλμα-μπουνάτσα. Ἄλλὰ δὲν ἤμαστε μοναχοί. Μπάρκα, γολέτες, σκουῦνες, μπρίκια, τρεχαντήρια, νάβες ἔστεκαν σκόρπια μπρὸς στὴν Τρωάδα. Κάπου τριάντα κομμάτια ὀλάρμενα. Καὶ καθένα μὲ τὸ δρόμο του. Μὰ τί δρόμο! οὔτε τρίχα δὲ σάλεβαν ἀπὸ τὴ θέση τους. Ὅλα μὲ τὸ τσιμπούκι στὴ δύση κοίταζαν, λές, μαρμαρωμένα νά περίμεναν κάποιον φοβερὸ φάντασμα νά προβάλλῃ ἀπὸ τὰ οὐρανοθέμελα.

Διγενῆς Ἀκρίτας

2

Ἡ θάλασσα ἔμοιαζε πηχτὸ χυλὸ χρυσογάλαζο.
Ἐδῶ καὶ κεῖ μολύβιζε ἀπὸ τὸν ἴσκιο διαβατάρικου σύ-
γγεφου. Σχήματα σὰν ἀλωνάκια, σὰν ὀργώματα κι ἄλλα
παράξενα καὶ ποικιλόμορφα, ἔδειχναν ἀπάνω — κάτω
τὰ ρέματα. Καὶ παντοῦ ὀλόγυρα οἱ ἀρμενιστάδες πλῆθος,
μὲ τὸ μικρούτσικο πανάκι καὶ τὸν κυβερνήτη τους,
ἀρμένιζαν κι ἀρμένιζαν τῆς γαλήνης ἀλάθευτα σημάδια.

Ὁ οὐρανὸς σταχτογάλαζος ἀπὸ τὸ λιοπύρι. Ὁ
Τρωαδίτικος κάμπος κυματιστός, χαμηλόγερνε ἀπὸ
τῆς Ἰδῆς τὰ ριζὰ ὡς τῆ θάλασσα. Χωριδάκια δει-
τροφυτεμένα πρόβαιναν ἐδῶ καὶ κεῖ στὰ ψηλώματα,
κοκκίνιζαν ὀργωμένες οἱ πλαγιές καὶ τὰ λακκώματα,
γαλαζοπράσινη καταχνιά καθισμένη πέρα, τὰ λιοστά-
σια καὶ τὶς πουρναριές σημάδευε. Δίπλα ἢ Τένεδος
φύτρωνε ἀπὸ τὸ κῦμα κατάξερη, κοκκινόμαυρη, μὲ τὶς
φτερωτὲς τῶν μύλων χασκισμένες, σὰ νὰ ζητοῦσαν
ἐλεημοσύνη τὸν ἄνεμο. Καὶ κάτω στὸ μελαψὸ ἀκρωτήρι
τοῦ Καραμπαμπᾶ μαύριζε ἴσκιος πελώριος σὰ νὰ ἦταν
τοῦ Ἀχιλλέα ὁ ἴσκιος καὶ ζητοῦσε βασιλοπούλας αἷμα
στὸν τάφο του.

Ἄν δὲ δούλευε τὸ πανάκι, δούλευαν ὅμως τὰ κου-
πιά. Οἱ πιὸ ἀνυπόμονοι καπετάνοι ἔβαλαν τὶς βάρ-
κες νὰ σύρουν ρυμούλκιο· οἱ ἄλλοι ἔκαναν βίζιτες. Ποιὸς
εἶχε νὰ χαιρετήσῃ ἀδερφό, ποιὸς πατέρα, ποιὸς συγ-
γενεῖς, φίλους, πατριῶτες. Πολλοὶ νὰ ξεκαθαρίσουν
παλιὸς λογαριασμούς· ἄλλοι νὰ τελειώσουν συμπε-
θεριά· ἄλλοι νὰ μιλήσουν γιὰ τὰ οἰκογενειακά τους.
Τὰ ἔχει αὐτὰ ἡ θάλασσα. Χωρίζει γιὰ χρόνια καὶ σμί-
γει γιὰ μιὰ στιγμή. Δὲν ἔχεις πάντα στὸ χέρι τὸν καιρὸ
καὶ σὰν τὸν βρῆς, τρέχεις μαζί του θέλοντας καὶ μὴ.

Ἔκαμα καὶ γὼ κάμποσες ἐπισκέψεις. Εἶχα τὰ

δικά μου, τίς ληψοδοσίες μου. Τὸ πρῶτὸ πού γύριζα στὸ μπρίκι ἀπὸ ἓνα γαλαξιδιώτικο, κάνω ἔτσι καὶ βλέπω τὸν «Ἀϊ Νικόλα» τοῦ καπετὰν Τραγούδα. ὦ! σὰν τὰ χιόνια! Καιροὺς καὶ χρόνια εἶχα ν' ἀνταμώσω τὸ φίλο μου. Δεκαπέντε κλειστά, ὅταν μίσεψε ἀπὸ τὸ νησί μας.

Πηδάω στὴ σκάλα, σκαρφαλώνω ἀπάνω. ὦ καλόστον! Ἀγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε! Μᾶς παίρνουν τὰ δάκρυα. Ἀπὸ τὰ δάκρυα πέσαμε στὸ τσιμπούκι καὶ τὴ μαστίχα ὥσπου νὰ γίνη τὸ φαγί.

«Ξαίρεις, μοῦ λέει ὁ καπετὰν Τραγούδας ἔχω μέσα καὶ τὸν ἀνιψιό μου τὸ Μανολιό, τὸ παιδὶ τῆς Ζαφειρένιας!...»

—«Ποῦ εἶναι το;»

Γνώριζα καλὰ τὸ Μανολιό. Ἦταν παιδὶ μάλαμα, κάστρο καρδιά· δουλευτῆς τίμιος. Ἔκαμε χρόνο στὸ μπρίκι μου καὶ λόγο δὲν ἄλλαξα μαζί του. Ἡ ματιά μου προσταγή· ὁ λόγος μου δουλιά του. Ἦταν καὶ κεῖνος ἀπ' τ' ἀποπαίδια τῆς τύχης. Μόλις γεννήθηκε βρῆκε τὰ βάσανα μπρὸς του. Ὁ πατέρας του ἔλειπε χρόνια στὴν ξενιτιά καὶ δὲν ἔστειλε τίποτε στὴν οἰκογένειά του. Ὅταν γύρισε, γύρισε φτωχὸς καὶ σακατεμένος.

Βρῆκε τὸ σπίτι του πουλημένο, τίς κόρες του ξενοδουλεῦτρες καὶ τὸ Μανολιό ναυτόπουλο. Σὲ λίγα πέθανε ὁ πατέρας του. Ἡ μάνα τους ρίχτηκε στὴ δουλειά καὶ τὴν οἰκονομία. Ἔτσι κατάφερε νὰ παντρέψη ὡς τώρα τίς τρεῖς ἀδερφές του, νὰ συγγενέψη μὲ τὰ καλύσερα σπίτια.

«Ἐ, τοῦ λέω, Μανολιό, μόλις τὸν εἶδα. Γώρα πού ἔβγαλες ἀπὸ πάνω σου τὸ βάρος, νὰ κοιτάξωμε νὰ παντρεφτῆς καὶ σύ».

—«Ἐγώ; λέει μὲ πικρὸ χαμόγελο. Ἐγὼ παντρεύτηκα. Πῆρα τέσσερες γυναῖκες».

—«Τις ἀδερφάδες σου λές; Ἐκεῖνες μὲ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ τις ξέκαμες. Μένει ἀκόμα ἡ Ρούσα· μὰ καὶ κείνη, καθὼς ἄκουσα, τὴν ἔχεις ἀρραβωνιασμένη. Θὰ μάσης καὶ κείνης τὰ λίγα—πολλά της κι ἔπειτα νὰ σκεφτῆς γιὰ λόγου σου».

—«Τὰ μάζεψα καὶ κείνης τὰ μάζεψα καὶ τᾶδωσα. Προχτὲς στὴν Πόλη ἔλαβα γράμμα καὶ μούλεγε πὼς ἔκαμαν τὸ γάμο στὶς δεκαπέντε τοῦ Μάρτιου. Ἡπιαν λέει καὶ στὶς χαρὲς μου· τίς δικές μου χαρὲς!...»

Εἶπε τὰ τελευταῖα λόγια του μὲ τέτοιο ἀνάμπαιγμα ποῦ ἀνατρίχιασα. Νομίζεις πὼς τοῦ εὐχθήθηκαν νὰ πιάσῃ τὸν οὐρανὸ μὲ τὰ χέρια.

—Γιατί ὄχι; τοῦ εἶπα· ἦρθε ἡ σειρά σου.

—Ἡ σειρά μου γιὰ ταξίδι ἀποκρίθηκε μὲ τὸ ἴδιο χαμόγελο.

«Γιὰ ταξίδι! Γιὰ ποῦ;»

—«Ξαίρω κι ἐγώ;» μοῦ εἶπε ἀνόρεξα.

Δὲν ὑποψιάστηκα τίποτε καὶ ἄρχισα νὰ τὸν πειράζω. Ἡ μαστιχα μοῦ κέντησε γιὰ καλὰ τὴν ὄρεξη καὶ μυριζόμενον λιμασμένος τὴν τσίκνα τοῦ μαγερειοῦ. Ἐκεῖ ἔβραζε τὸ ἀθάνατο φαγί μας. Καὶ φαίνεται δὲν ἤμουν ἐγὼ μονάχα ποῦ πεινοῦσα ἦταν ὄλο τὸ πλήρωμα. Τί τὰ θέλεις! Ὁ ναύτης δὲν εἶναι πλασμένος γιὰ τὸ καθησίου. Ζωὴ του εἶναι ἡ φουρτούνα, τὸ πέλαγο· θάνατός του ἡ γαλήνη. Μὴν τὸν ἀφήνης νὰ συλλογιέται, γιὰτὶ τὸν ἔχασες. Τοὺς ἔβλεπα ἔλους τώρα νευρικούς, ἀνήσυχους, μὲ κατεβασμένα μούτρα νὰ γυρίζουν στὸ μαγερειό. Ἦθελαν νὰ βροῦν δουλειὰ μὲ τὸ φαγί. Μερικοὶ καθισμένοι στὴν κουπαστὴ ἔπαιζαν πέρα—δῶθε τὰ γυμνὰ ποδάρια τους μὲ τόση δύναμη, λές κι ἤθελαν νὰ τὰ ξεκλειδώσουν. Ἄλλοι

ἀγκαλιασμένοι στὸ κατάρτι ἔσφιγγαν ζουλώντας ἄπονα τὸ στῆθος τους. "Ένας ἐρέθιζε τὸ μαῦρο καραβόσκυλο νὰ ριχτῆ στὴ γάτα. Ὁ ὑπονάυκληρος μὲ ἄλλους δυό, μπάλωναν στὴν πλώρη ἕνα πανί· καὶ οἱ λοιποὶ ὀρθοστεκάμενοι μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα, τὴν πίπα στὸ στόμα, σήκωναν τὰ μάτια στὰ πανιά μὲ ἀγωνία. Τί τὰ κοίταζαν; Ψόφια ἔστεκαν στὴ θέση τους, ἀφύσικωτα, νυσταγμένα καὶ τοὺς ἴσκιους ἔρριχναν συγχισμένους μὲ τοὺς ἴσκιους τῶν καταρτιῶν, τῶν μακαράδων, τῶν σχοιγιῶν, ἕναν ἀπάνω στὸν ἄλλον, ὡς κάτω στὸ πενταπάστρικο κατάστρωμα.

Γιὰ μένα, γιὰ τὴν πείνα μου, ἔβρεμα ἦταν ἡ κουβέντα τοῦ Μανολιοῦ καὶ ξακολουθοῦσα νὰ τὸν πειράζω ἀλύπητα.

«Λοιπὸν δὲ θὰ παντρευτῆς;»

Καὶ ὁ Μανόλης ἀπάντησε: «Μοῦ μιλάς γιὰ παντρεία, σὰ νὰ λές νὰ σηκώσω ἕνα σακὶ στὸν ὄμο. Καλά, τὸ σήκωσα, κι ἐπειτα; Θὰ σοῦ ξεμολογηθῶ λοιπὸν σὰν πατέρα μου νέτα—σκέτα. Ὅρεξη δὲν ἔχω νὰ ζήσω πιά. Δὲν ξαίρω γιατί· μὰ δὲν ἔχω. Γνωρίζεις πῶς δούλεψα ἀπὸ τὰ μικρά μου χρόνια. Ὅσο εἶχα μπρὸς μου κεῖνα τὰ κορίτσια ἤθελα νὰ ζήσω καὶ νὰ δουλέψω. Ὅχι νὰ ζήσω, μὰ καὶ τρομάρα εἶχα νὰ μὴ χάσω ἄξαφνα τὴ ζωὴ καὶ τ' ἀφήσω ἔρημα στὸ ἔλεος καὶ τὴν καταφρόνια τοῦ κόσμου. Ἐκανα τὴ νύχτα μέρα. Ὅσο στέκει τ' ἀλόγου ἢ οὐρὰ καὶ γὼ στάθηκα. Σὲ πολλὰ ἢ τύχη μοῦ ἦρθε κόντρα κόντρα τῆς βγῆκα καὶ γὼ μὲ τὰ ὄλα μου. Δὲν εἶχα σκοπὸ νὰ πισωπατήσω μηδὲ τρίχα. Ἐμοιαζα μ' ἕνα γερὸ βαπόρι ποὺ ἔχει τοὺς φούρνους ἀναμμένους, τὰ λεβέτια ζεστά, γεμάτο τὸν ἀτμὸ καὶ δὲν τολμᾷ μηδὲ κῦμα μηδ' ἀνεμος νὰ τοῦ κόψῃ τὸ

δρόμο. Ὡς τὰ προχτές πού ἔλαβα τὸ τελευταῖο γράμμα στὴν Πόλη. Μόλις διάβασα πὼς ἔγινε καὶ τῆς Ρούσας ὁ γάμος, λύθησαν τὰ ἥπατά μου. Θέλεις ἦταν ἀνέλπιστη χαρὰ, θέλεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἅμα τέλειωσα, κάτι ἀνάλαφρο καὶ κάτι ζεστό ἔνωσα νὰ φεύγη ἀπὸ τὴν καρδιά μου κι ἔπεσα ἀναίσθητος. Ἀπὸ τότε δὲν ἔχω πιά ὄρεξη γιὰ δουλειά· οὔτε γιὰ ζωὴ. Μὲ φωνάζει ἀκαμάτη ὁ θεῖος μου, κι ἔχει δίκιο· τὸ καταλαβαίνω πὼς ἔχει δίκιο. Μὰ τί νὰ κάνω; Ὡς ἐδῶ ἦταν ἡ συμμῆ μου. Ἔσωσα, πές, τὸ κάρβουνό μου, ἔσβησαν οἱ φωτιές, κρύωσαν τὰ λεβέτια καὶ στάθῃκα. Καὶ καλὰ πού ἔφτασα ὡς ἐδῶ! Φαντάσου, ἂν ἔμενα καταμεσίς τοῦ δρόμου, ν' ἀφήσω τὴν ἀδερφοῦλα μου παραπονεμένη!... Τώρα—ὄρα μου· δὲ δίνω μιὰ πεντάρα».

Ἄν ἤθελε ὁ Θεῖος του, ὁ καπετὰν Τραγοῦδας, μποροῦσε νὰ ἦταν λιγώτερο κουρασμένος ὁ Μανολιός. Ὅμως ὁ καπετὰν Τραγοῦδας ἤθελε νὰ εἶναι σκληρὸς καὶ ἄπρονος. Μόνο τὸ ἐγὼ του γνώρισε. Ὅταν τοῦ εἶπαν πολλοὶ γιὰ τὴν ἀδερφή του, τὴ μάνα τοῦ Μανολιοῦ, πού δυστυχοῦσε, νὰ τὴ βοηθήσῃ, ἔκανε τὸν κουφό.

«Καθένας, ἔλεγε, κάνει τὴν τύχη μοναχός του. Ἀλλὶ σὲ κεῖνον πού περιμένει ἀπὸ ξένο χέρι. Ἐγὼ μόνος μου τὴ βρῆκα τὴ τύχη μου. Τὴν ἔπιασα ἀπὸ τὰ μαλλιά καὶ τὴν ἔσυρα ὑποταχτική μου. Ἄς τὸ κάμουν κι ἄλλοι. Ἐγὼ μὴ περιμένουν νὰ τοὺς δώσω τίποτα».

Εἶπα πὼς πῆγαν πολλοὶ καὶ τοῦ μίλησαν. Ἐνας μοναχὰ δὲν πῆγε· ὁ Μανολιός. Φιλότιμο παιδί. Δὲν πλησίασε τὸ θεῖο του, παρὰ ὅταν ἀρραβώνιασε τὴ Ρούσα. Καὶ τότε ὄχι σὰ συγγενής, ἀλλὰ σὰ ναύτης. Καὶ ὁ καπετὰν Τραγοῦδας τὸν εἶχε ὅπως καὶ τοὺς ἄλλους

ναῦτες του τίποτε περισσότερο. "Αν θέλῃς μάλιστα, κάτι λιγώτερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Αὐτὰ τὰ ἤξαιρα, καὶ τώρα πού εἶδα τὸ Μανολιὸ νάχη χάσει τὴν ὄρεξη γιὰ τὴ ζωή, θέλησα μὲ τὰ σωστά μου νὰ τοῦ δώσω θάρρος, νὰ τοῦ ἀλλάξω τὸ νοῦ.

Ἄλλὰ μόλις πῆγα ν' ἀρχίσω, βλέπω τὸν καπετὰν Τραγοῦδα νὰ πηδάη ἀπάνω καὶ νὰ δίνη προσταγές. Τρέχουν οἱ ναῦτες ἀπάνω-κάτω.

«Στὴ βάρκα σου, καπετὰν Βασίλη! γυρίζει σὲ μένα· στὴ βάρκα σου καὶ μᾶς σήκωσε. Τὸ φαγὶ τὸ φυλάω γι' ἄλλη φορά, σὰν ξανανταμωθοῦμε μὲ τὸ καλό».

"Ανεμο μᾶς ἔβγαλε ὁ Καράμπαμπας. Σφύριζε ἄγριος κι ἀνατάραζε ἀπ' ἄκρη σὲ ἄκρη τὴ θάλασσα. Τὰ ξύλα ξένιαστα, τ' ἄρπαξε στὴν τρελή του δύναμη καὶ τὰ σκόρπισε φτερά σὲ ὅλο τὸ πέλαγο. "Αλλά ἔρριξε στὸν ἄμμο τῆς Τρωάδας, ἄλλα ἀλλοῦ. "Αλλο δρόμο εἶχαν, ἄλλοῦ τᾶστειλε.

Πηδάω στὴ βάρκα καὶ τρέχω στὸ μπρίκι. Ὁ γραμματικὸς μου κατάφερε νὰ κρατήσῃ τὸν «Ταξιάρχη» κι ἔπεσα μέσα. Πέρασα δίπλα ἀπὸ τὸ μπαρκομπέστια τοῦ καπετὰν-Τραγοῦδα Ἄλλὰ βλέπω ἐκεῖ μεγάλη τα-ραχή. Ναῦτες ἔτρεχαν, βάρκες ἔρριχναν στὴ θάλασσα, φωνές, κακὸ σὰν νὰ βούλιαζε ἄξαφνα τὸ πλεούμενο. Ὁ καπετάνιος ὀρθοῦστο κάσαρο, ξεσκούφωτος, κατακκό-κινος, φώναζε κινώντας τὰ χέρια σὰ φτερωτές.

Ὁρθοπλωρίζω δύσκολα καὶ ρωτάω:

«Τί εἶναι, τί πάθατε; βοήθεια θέλτε;»

—«Ὁ Μανολιὸς μας πνίγηκε!..... Ὁ Μανολιὸς μας χάθηκε!..... θρηνολογεῖ ὁ καπετὰν Τραγοῦδας.

Ἡ καταστροφή ἔλιωσε τὸ χιόνι τῆς καρδιάς του.... Κακόμοιρο παιδί! Νερὸ πῆγε νὰ σύρῃ μὲ τὸν κουβά,

παραπάτησε στο ξύλο, έπεσε, πάει. "Όσο κι αν γύρεψαν οι βάρκες, πουθενά δέν τόν βρήκαν. Τò κύμα ζηλιάρικο τόν σφιχτόδεσε στην άγκαλιά του, για πάντα τόν κράτησε. "Έτσι ó βιοπαλαιστής αναπαύτηκε.

Α. Καρκαβίτσας



Ναυάγια.

όλις άρξάμε στη Στένη ó καπετάν Ευρίχης πήρε τή βάρκα κι έτρεξε στο τηλεγραφείο. Δυò ήμέρες άπό τώρα δέν έβρισκε ήσυχία. Τριάντα μίλια έξω άπό τò Μπουγάζι άντάμωσε τόν «'Αρχάγγελο», τò μάρκο του, πού ήταν μέσα κυβερνήτης και γραμματικός τὰ δυò του αδέρφια. Δέν πρόφτασαν νά καλοχαιρετηθοῦν, νά είποῦν γιά τò φορτίο και τò ναῦλο τους και τούς χώρισε ó χιονιάς. Κατόρθωσε τέλος νά όρθοπλωρίση τò δικό μας και όλάκερο ήμερονύχτι θαλασσοδαρθήλαμε στ' άνοιχτά. "Όταν όμως μπήκε στο

Βόσπορο, ρώτησε όλους τούς βαρκάρηδες, τούς πιλότους, ακόμη τούς κουμπάρους, όσους γνώριζε και όσους συναντούσε, αλλά τίποτα δέν έμαθε για τόν «'Αρχάγγελο».

Τί νά έγινε; Φυλάχτηκε πουθενά; Πρόφτασε νά όρθοπλωρίση και κείνος ή έπεσε άπάνω στους βράχους; Κι άν τσακίστηκε τó μπάρκο, σώθηκαν τουλάχιστον τ' αδέρφια του; "Όλο τέτοια συλλογίζεται κι έχει συγνεφωμένο τó μέτωπο, τρέμουλο έχει στην καρδιά.

"Όταν έφτασε στο τηλεγραφείο, ξέχασε μιá στιγμή τόν πόνο του έμπρός στον πόνο τών άλλων. Κάτω στην αύλή, άπάνω στις σαρακωμένες σκάλες και παραπάνω στ' άσάρωτα πατώματα, κόσμος σαν αυτόν άνήσυχος γυναίκες, άντρες, πικιδιά πρόσμεναν νά μάθουν από τó σύρμα τήν τύχη τών δικών τους. Και κείνο σώριαζε μέ τήν ταρναριστή φωνή του άκατάπαυτα θλίψη. 'Ονόμαζε πνιγμούς, μετρούσε θανάτους, έλεγε ναύγια, περιουσίας χαμούς, συνέπαιρνε χαρές κι έλπίδες σά δρόλαπας. Και κάθε λίγο άπάνω στα πατώματα, στις σκάλες κάτω, και παρακάτω στην αύλή, Θρηνοι άκούονταν, κορμιά έπεφταν λιπόθυμα, φωτιά κυλούσε τó δάκρυ.

'Ο καπετάν Ευρίχης δέν μπορούσε νά υποφέρει περισσότερο τó βάσανο. Βιαζότανε νά μάθη και τή δική του μοίρα. "Εσπρωξε τόν κόσμο ζερβόδεξα, ανέβηκε δυό δυό τά σκαλιά, μέ κόπο έφτασε στη θυρίδα και ρώτησε μέ όλόθερμη φωνή:

«Για τόν 'Αρχάγγελο.... τó μπάρκο..... μήν ακούσατε τίποτα;»

—«Τίποτα!» τού άπαντᾶ ξερά ό τηλεγραφετής.

—«Τίποτα! πώς είναι δυνατόν;» Ξαναρωτάει.

«'Αρχάγγελο τὸ λέν ἔχει φιγούρα δέλφινά..... ἔχει στὸ μεσανὸ κατάρτι κόφα. Σπετσιώτικο χτίσιμο».

Καὶ κολλάει περίεργα τὰ μάτια στοῦ ὑπαλλήλου τὸ πρόσωπο, ἀκούει τοὺς κρότους ποὺ βγάζει, ξερούς, συγκρατητοὺς σὰ δοντοχτύπημα κρυωμένου, ἢ μηχανή. Τὰ σωθικά του λαχταροῦν, φεύγουν τὰ σανίδια ἀπὸ τὰ πόδια του ἔτοιμος νὰ λιποθυμήσῃ. Μὰ δὲν τὴν παρατᾶ τῆ θέσῃ του. Τέλος σηκώνει ἐκεῖνος τὰ μάτια, τὸν καλοκοιτάζει μιὰ στιγμή καὶ λέει μὲ φωνὴ ἀδιάφορη:

«Ναί..... 'Αρχάγγελος. Χάθηκε στὸ τάδε μέρος τῆς Ρούμελης κόπηκε στὰ δυὸ ἢ πρῶμη του ρίχτηκε στοὺς βράχους μὲ δυὸ παιδιὰ μέσα..... Τὰ παιδιὰ εἶνε ζωντανά».

«Ζωντανά!» 'Αστηλώνεται ὁ καπετάνιος στὰ πόδια του.

—«Τὰ ὀνόματα; λέει μὲ φωνὴ σὰ χᾶδι· δὲν μπορούμε τάχα νὰ μάθωμε τὰ ὀνόματα;»

—«Πέτρος καὶ Γιάννης».

—«Δόξα νᾶχη ὁ Θεός!»

Πέτρος καὶ Γιάννης εἶναι τ' ἀδέρφια μου. Ζωντανὰ λοιπὸν καὶ τὰ δυὸ. Ζωντανὰ ἐκεῖνα θρίμματα τὸ ὀλοκαίνουργο σκαφίδι. Πάλι δόξα νᾶχη ὁ Θεός! Φτιάχνουν ἄλλο μεγαλύτερο κι ὁμορφότερο. Φιλεῦει ἀνοιχτόκαρδος πέντε ποῦρα τὸν ὑπάλληλο· δίνει ἓνα μετζίτι κέρασμα στὸν ὑπηρέτη, παρηγορεῖ γλυκομίλητος τὰ θλιμμένα πρόσωπα: «Δὲν εἶναι τίποτα· ὅλοι καλὰ εἶναι ὅλα καλά!»

«Ποιᾶς ἡλικίας τάχα νὰ εἶνε τὰ παιδιὰ;» ρωτᾶει πάλι.

Ὁ ὑπάλληλος σκουντουφλιάζει: Μὰ τὸν παρασκώτισε. Γύρω ἀκούονται φωνὲς ἀνυπόμονες· σπρώχνει ὁ

Ένας τόν άλλον θέλουν νά τόν βγάλουν από τή θυρίδα.

“Εμαθε πώς ζοῦν τ’ ἀδέρφια του δέν τόν φτάνει; Εἶναι κι ἄλλοι πού λαχταροῦν γιά τοὺς δικούς των. “Ας μάθουν καὶ κεῖνοι κατιτί! “Εκεῖνος ὅμως δέν ἀφήνει τὴν θέση του:

«Ποιᾶς ἡλικίας τάχα;» ξαναρωτᾷ.

—«Δέκα—δώδεκα χρονῶν».

Πάλι ἀπελπισία. Τ’ ἀδέρφια του δέν εἶναι τόσο μικρά. Εἶναι ἀπὸ εἰκοσιπέντε κι ἀπάνω. Σκουντούφλης κατεβαίνει εἰς σκάλες, βγαίνει ἀπὸ τὴν αὐλή, παίρνει τὸ βαποράκι καὶ φτάνει στὰ Θεραπειά. “Αποκεῖ μ’ ἐν’ ἄλογο φτάνει στὸν “Αἰ-Γιώργη παίρνει τὴν ἀκρογιαλιά. Τὰ μάτια του ὀμπρίζουν.* “Ο ἥλιος παιγνιδίζει ἀκόμη σὲ ζαφειρένιο οὐρανό. “Η θάλασσα λίμνη ἀπλώνεται ὡς τὰ οὐρανοθέμελα. “Η γῆ ἀνθοσπαρμένη μοσχοβολᾷ. Μὰ ἡ ἀκρογιαλιά μοιάζει μὲ νεκροταφεῖο. Κάθε βράχος καὶ νεκροκρέβατο. Καράβια κομματιασμένα, βαρκοῦλες μισοσπασμένες, σχοινιά, κατάρτια, φιγοῦρες, πανιά, εἰκονίσματα, πιάτα, λιβανιστήρια, χρυσόξυλα. “Ενα τρεχαντηράκι ὁμορφοφιασμένο, ἄγγελος, πρόβαινε μὲ πανιά καὶ ξάρτια, λές κι ἀρμένιζε ἀνάερα. Καὶ ὅμως ἦταν καρφωμένο στὸ βράχο, σφιλιασμένο τόσο καλά στὴν πέτρα πού οὐδὲ νερὸ οὐδ’ ἄνεμος μποροῦσε νὰ περάσῃ. Καὶ ἓνα σκυλι στὴν πρύμη δεμένο, γύριζε μάτια φωτιές, δάγκωνε τὴν ἀλυσίδα, καὶ τὸ νερὸ κοιτάζοντας ἀλύχταγε κι ἀλύχταγε, σὰν νὰ τὸ ἔβριζε πού χάλασε τ’ ὁμορφοκάραβο.

“Εκαμε ἀκόμη μερικὰ βήματα ὁ καπετὰν Ευρίχης, καὶ ἄξαφνα βρέθηκε μπρὸς στὸ μπάρο του. “Επρεπε

* δακρύζουν

νά εἶνε δικό του ξύλο, γιὰ νά τὸ γνωρίση. Οὔτε κατάρτια, οὔτε πανιά, οὔτε σκαφίδι ἀπόμενε πιά. Μονάχα ἡ πρύμη του, καὶ κείνη ξεσκλησμένη, κρατιόταν ἀνάμεσα σὲ δυὸ βραχάκια.

Παγώνει τὸ αἷμα στὶς φλέβες του ποὺ βλέπει τοὺς νεκρούς, ἄλλους σκορπισμένους πέρα-δῶθε, ἄλλους μισοσκέπαστους μὲ τὸν ἄμμο, ἄλλους παγγίδι τοῦ νεροῦ. Τὰ μάτια του στερεοῦν, οὔτε δάκρυα βγάζουν, οὔτε σπαρταροῦν. "Αμορφα, κι ἀγνώριστα καὶ τ' ἀδέρφια του κοίτονται. "Ομως ἡ ψυχὴ του τὸν ὠδήγησε καὶ τὰ γνώρισε, ὅπως καὶ τὸ μπάрко.

Σὲ λίγο κι ἄλλοι ἔφταναν καὶ ζητοῦσε ὁ καθένας τοὺς δικούς του. Τάφοι ἀνοιγαν, νεκρώσιμες φαλμαδίες ἀκούονται καὶ θρῆνοι καὶ δαρμοὶ καὶ μαλλιῶν τραβήγματα ἀπὸ τὶς χαροκαμένες.

Ὁ καπετὰν Ευρίχης μόνος του ἀνοίξε τοὺς τάφους τῶν ἀδερφιῶν του καὶ μόνος του τὰ ἔβαλε μέσα ἀγκυριασμένα καὶ τὰ ἔχωσε. Τὰ χεῖλη του κινιοῦνται καὶ τοὺς μιλεῖ μυστικά. Ποιὸς ξαίρει τί τοὺς ἔλεγε!

"Ἐπειτα πῆρε πάλι τὸ δρόμο του κι ἔφτασε στὰ Θεραπειά. Βρῆκε τὸ βαπόρι καὶ φτάνει πάλι στὸ μπάрко του.

«Ἐτοιμα;» ρωτᾷ τὸ γραμματικό.

—«Ἐτοιμα!»

—«Σηκῶστε τὴν ἀγκυρα!»

Ὁ καπετὰν Ευρίχης ἀμίλητος, ἔπιασε τὴ θέση του στὸ κάσαρο κι ἐξακολούθησαμε τὸ ταξίδι.

A. Καρκαβίτσας.



Πλούτος και Εύτυχία..

ιαγιά, αλήθεια απόψε ανοίγει ο ουρανός;»

—«Ναί, παιδάκι μου, γιατί

ξημερώνουν τ' άγια Θεοφάνεια. Καί όποιος άγρυπνήση και προφτάση σ' εκείνη την απόκρυφη ώρα.....»

—«Τό ξαίρω, γιαγιά μου, τό ξαίρω! μπορεί νά ζητήση ό,τι θέλει από τό Θεό και του γίνεται».

—«Ναί, μά φτάνει νά ζητήση ένα πράμα μονάχα»..

Τό παιδάκι αποφάσισε ν' άγρυπνήση. Κοντά στην κάμαρά του, άπάνω ψηλά ήταν ή πόρτα, πού έβγαине στο ήλιακωτό. Χωρίς νά τό ιδή κανείς, κουκουλώθηκε με τό παπλωματάκι του, πήρε τό προσκέφαλό του, και πήγε νά ξαπλωθή εκεί έξω. Δέν είχε φόβο κανένα. Ό παπας είχε βγή ή εκείνη την ήμέρα με την άγιαστούρα του κι είχε διώξει όλους τους καλικαντζάρους, πού περπατούσαν στη χώρα κι έπαιρναν τά παιδιά. Στη χειμωνιάτικη νύχτα τό ζέσταινε τό πάπλωμα και ή έλπίδα.

Ήταν άργά..... Σκοτάδι και σιωπή άπλωνόταν

κάτω σ' ὅλη τὴν κοιμισμένη πόλη. Ἐδῶ καὶ κεῖ μονάχα τρεμόκαιγε κανένα φανάρι, σὰ μάτι νυσταγμένο, καὶ τ' ἁγιασμένα νερὰ τῆς λίμνης ἐκεῖ πέρα λαμπύριζαν στὴ μυστικὴ ἀστροφεγγιά. Ἀπέραντος θόλος, σὰ μαῦρο βελουδο, καρφωτὸ μὲ διαμαντένια καρφιά τὸ σκέπαζε ὁ οὐρανός.

Καὶ τὸ κοίταζε μὲ ἀνήσυχα μάτια τὸ παιδάκι καὶ περίμενε ἤσυχα ν' ἀνοίξη. "Ὅ,τι ζητοῦσε τότε θὰ γινόταν. Μὰ φτάνει νὰ ζητοῦσε ἓνα μονάχα, καὶ τὸ παιδάκι εἶχε τὸ σκοπὸ του....

Οἱ ὄρες περνοῦσαν ἔτσι καὶ οἱ πετεινοί, ζωντανὰ ρολόγια, τὶς ἔλεγαν μὲ τὴ βραχνή τους φωνή, ὁ ἓνας στὸν ἄλλον.

Ἦρθε τέλος πάντων καὶ ἡ ἀπόκρυφὴ ὥρα ποὺ ἀνοίξε ὁ οὐρανός. Μὲς στὴν ἀστροσπαρμένη μαυρίλα πρόβαλε ἕξαφνα μιὰ λάμψη ζωηρή, ποὺ ἔσβηνε ὅλα τ' ἀστέρια. Ἐνα φῶς γλυκὸ χύθηκε τότε στὴ χτίση καὶ τ' ἁγιασμένα νερὰ τῆς λίμνης ἐκεῖ πέρα ἔλαμψαν σὰν ἀναμμένα.

Στὸ θέαμα αὐτὸ τὸ παιδάκι τὰ σάστισε. Τοῦ φάνηκε σὰν νὰ εἶδε ἀγγέλους νὰ πετοῦν ἐκεῖ ψηλὰ μὲς στὸ φωτεινὸ ἀνοιγμα καὶ ἓναν ὀλόχρυσο ποταμὸ νὰ τρέχη στὸν οὐρανό, καθὼς λένε: τὸν Ἰορδάνη..... Στὸν τρόμο, στὴ θάμπωσή του, στὴ σαστιμάρα του, λησμόνησε τί εἶχε νὰ ζητήσῃ καὶ ἔβλεπε βουβό..... Μονάχα τὴν τελευταία στιγμή, ποὺ συνῆρθε λιγάκι, πρόφτασε νὰ πῆ ἓνα λόγο. Καὶ σβηνόταν πιά ἡ θεία λάμψη, σὰν ἀκούστηκε στὸν ἀέρα τῆς νύχτας ἡ φιλὴ φωνούλα τοῦ παιδιοῦ:

«Πλοῦτο:»

Γύρισε τρέμοντας στὸ κρεβατάκι του.

Σκεπάστηκε από τὸ κεφάλι καὶ προσπάθησε νὰ κοιμηθῆ. Μὰ τὸν ἄφησε γιὰ πολλή ὥρα ἄγρυπνο τὸ ἐκπληκτικὸ θέαμα ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος, ποῦ βασάνιζε ἀκόμα τὰ μάτια του, καὶ μιὰ ἀνήσυχη σκέψη ἀπὸ τ' ἄλλο ποῦ βασάνιζε τὸ μυαλό του....

Τί λαμπρὸ καὶ ἀπίστευτο θέαμα! Νὰ τὸν ἄκουσε τάχα ὁ Θεός; Πρόφτασε νὰ μιλήσῃ σὲ κατάλληλη στιγμή; "Αχ καὶ θ' ἀποχτοῦσε τὸν πλοῦτο, τὸ ἓνα πρᾶμα ποῦ ζήτησε μὲ τὴν καρδιά του τὸ φτωχὸ παιδάκι;

Σὰν ἀποκοιμήθηκε κατὰ τὸ πρωὶ εἶδε ἓνα παράξενο ὄνειρο τόσο ζωηρό, ποῦ ἀκόμη τώρα δὲν ξαίρει, ἂν κοιμότανε στ' ἀληθινὰ ἢ ἂν ἀγρυπνοῦσε μὲ πυρετό.

Τοῦ φάνηκε πὼς μπῆκε στὴν κάμαρά του ἓνας ἄνθρωπος. Ἦταν νέος, παιδί μάλιστα ἀμούστακο. Τὸ πρόσωπό του ἔλαμπε ἀπὸ τὴν ὀμορφιά καὶ ἡ φρεσιὰ του ἀπὸ τὴν πολυτέλεια. Ἀπὸ πάνω ὡς κάτω ἦταν πνιγμένος στὸ χρυσάφι, στὸ μετάξι, στὰ πετράδια. Ἐνα σύννεφο κάτασπρο ὑποστήριζε τὰ πόδια του. Στὰ χέρια του κρατοῦσε ἓνα χρυσὸ ραβδί. Εἶχε φτερούγια χιονάτα καὶ χαμόγελο γλυκὸ.

— «Νά με! Τί μὲ θέλεις.» Εἶπε μὲ φωνὴ ἀνεπαίσθητη.

— «Ἄγγελος....» ψιθύρισε τὸ παιδάκι τρομαγμένο.

— «Δὲν εἶμαι ἄγγελος, ἀποκρίθηκε ὁ νέος, εἶμαι ὁ Πλοῦτος ποῦ ζήτησες ἀπόψε. Ἐκεῖνος ποῦ ὀδηγεῖ τὰ βήματά σου, εἶδε τὴ φωτιὰ τῆς καρδιάς σου καὶ μ' ἔστειλε. Μιὰ στιγμή πρωτύτερα ἂν πρόφταινες νὰ πῆς τ' ὄνομά μου, θάρχομουν νὰ σὲ φορτωθῶ ἀνερώτητα. Μὰ τώρα ποῦ ἄργησες νὰ μιλήσῃς καὶ ἔγινε ζήτημα, ἂν ἔπρεπε νὰ σοῦ γίνῃ ἡ χάρη ἢ ὄχι, ἀποφασίστηκε νὰ ἔρθω μονάχα νὰ σὲ ξαναρωτήσω.... καὶ



Ὅ,τι μοῦ πῆς θὰ κάνω ἐπιμένεις ἀκόμα στὸ λόγο σου;
Ἐμένα ζητεῖς κι ἐπιθυμεῖς ἀληθινά, ἀφοῦ ξέρεις ὅτι
μονάχα ἓνα πράμα ἔχεις τὸ δικαίωμα νὰ ζητήσης;

“Αν εἶν’ ἔτσι, πές μου το καὶ μένω μαζί σου γιὰ πάντα».

Τὸ παιδάκι πῆρε θάρρος, βγῆκε περισσότερο ἀπὸ τὸ σκέπασμά του καὶ εἶπε: «Σένα θέλω, Πλοῦτέ μου, σὲ θέλω νὰ μείνης πάντα μαζί μου. Εἶδα πὼς ὅλη ἡ εὐτυχία βρίσκεται πάντα σὲ σένα, καὶ ἀπὸ πολὺν καιρὸ σὺ εἶσαι τὸ ὄνειρό μου».

—«Βλέπω ὅτι μ’ ἀγαπᾶς ἀληθινὰ καὶ ἤθελα νὰ μένω μαζί σου.... Ἀλήθεια! Τί ὁμορφὴ ζωὴ πού θὰ περνοῦμε! Παντοῦ ὁ κόσμος στὸ διάβα μας θὰ σκύφτη, ἅμα βγαίνωμε συντροφιασμένοι. Θὰ κατοικοῦμε σὲ παλάτι ὅλο μάρμαρα, θὰ κοιμόμαστε σὲ ὀλόχρυσο κρεβάτι, θὰ σκεπαζώμαστε σὲ σεντόνια μεταξωτά. Τὸ γυαλιστερό ἀτλάζι καὶ τὸ χνουδωτὸ βελουδο θὰ μᾶς τριγυρίζουν παντοῦ, στὸ πάτωμα, στοὺς τοίχους, στὸ ταβάνι, στὰ καθίσματα, παντοῦ ὅπου θ’ ἀκουμπᾶ τὸ κορμί, θ’ ἀναπαύεται τὸ βλέμμα. Θὰ φοροῦμε λαμπρὰ φορέματα καὶ στολίδια. Θᾶχουμε δούλους καὶ δοῦλες καὶ γνώριμους πολλοὺς. Βαλσαμωμένος θὰ εἶναι ὁ ἀέρας, πού θὰ ἀναπνέωμε ἀπὸ τ’ ἄνθη καὶ τὰ μυρωδικά. Τὸ τραπέζι μας θὰ λάμπη στὸ χρυσάφι καὶ στὸ κρύσταλλο. Θὰ πηγαίνωμε στὸν περίπατο μὲ ἀμάξια καταστόλιστα, θὰ πηγαίνωμε στὰ θεάτρα, στοὺς χοροὺς, στὰ ἵπποδρόμια, πάντα στὴν καλύτερὴ θέση. Θὰ ταξιθεύωμε μὲ κάθε ἄνεση τὸ καλοκαίρι ἢ τὸ χειμῶνα. Καὶ θὰ ἔχωμε μέσα σὲ μιὰ κάμαρα, ζεστὴ σὰ φωλιά, ἕνα ντουλάπι λουστραρισμένο, μὲ πολλὰ κλειδιά, γεμάτο χρυσὰ φλωριά, τόσα, ὥστε νὰ μπορούμε νὰ κάνωμε κάθε ἐπιθυμία πού ἤθελε μᾶς γεννηθῆ.....»

—“Α! τί καλὰ, φώναξε τὸ παιδάκι. Καὶ τὸ γέλιο δὲ θὰ λείπη ἀπὸ τὰ χεῖλη μας καὶ ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν καρ-

διά μας. Κάθησε, Πλουῦτε μου. Θέλω νά εἶμαι μαζί σου δοξασμένος καὶ εὐτυχής».

Ὁ νέος ἔχασε μὲ μιᾶς τὸ γέλιο του, ἀκούμπησε ἀπάνω στὸ ραβδί του καὶ εἶπε μὲ περίλυπη φωνή:

«Αὐτὸ εἶναι ἴσα—ἴσα πού θέλω νά σοῦ πῶ

Ἐγὼ δὲν μπορῶ νά σοῦ ἐγγυηθῶ ὅτι δὲ θὰ λείπη ἀπὸ τὰ χεῖλη σου τὸ γέλιο καὶ ἀπὸ τὴν καρδιά σου ἡ χαρά... ἂ, ὄχι, ὄχι.....»

—«Μὰ γιατί;»

—«Γιατί;..... Δὲ σὲ ἄφησε λοιπὸν ἡ ἀγάπη πού μου ἔχεις νά τὸ σκεφτῆς ποτέ;..... Καὶ τί μπορῶ τάχα νά σοῦ κάνω ἐγώ, ὅταν θὰ ἔρχεται ὁ πόνος καὶ ἡ θλίψη;..... Ποιὸς ξαίρει, ἂν δὲ θὰ μὲ θέλης γιὰ νά πληρώνης πάντα γιатρούς καὶ γιатρικά; Ποιὸς σοῦ εἶπε πὼς μαζί μου δὲ θὰ δοκιμάσης ποτέ ἀγωνία βασάνου σὲ δικαστήριον;..... Ποιὸς σοῦ εἶπε πὼς δὲ θὰ σὲ πληγώσῃ ὁ θάνατος σ' ὅ,τι ἔχεις πιὸ ἀγαπητὸ στὸν κόσμον καὶ πολῦτιμον;..... Ποιὸς σοῦ εἶπε, ἂν μ' ἐμένα θὰ βρῆς τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν ἀδερφικὴ φιλία ἐκεῖνη πού θέλεις, καὶ τί θὰ σοῦ χρησιμεύω, ὅταν θὰ σὲ μαχαιρώνῃ ἡ ἀχαριστία, ἡ κακία, τὸ ψέμα, ὁ φθόνος, ἡ ἐπιβουλή;..... Ποιὸς σοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι μαζί μου θ' ἀπολαύσης τίς χαρὲς τῆς καλῆς καὶ ἄδολης καρδιάς, τοῦ φωτισμένου μυαλοῦ; Ποιὸς σὲ βεβαίωσε ὅτι στὸ σπίτι σου θὰ βασιλεύῃ ἡ τιμὴ, ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ ἀρμονία;..... Ἄ, πόσο στάθηκες, παιδάκι μου, ἀπατημένος! Γύρεφες ἀπὸ μένα ἐκεῖνο πού ἔπρεπε νά γυρέψης ἀπὸ τὴν Εὐτυχία».

—«Ἀπὸ τὴν Εὐτυχία;.....» ψιθύρισε τὸ παιδάκι μὲ ἀπελπισμένη φωνή.

—«Μάλιστα ἀπὸ τὴν Εὐτυχία!»

—«Καὶ πῶς;»

—«Δὲν τὴν ξαιρεις; Εἶναι ἓνα κοριτσάκι μικρὸ αὐτὴ ἢ Εὐτυχία ὁμορφο, γελαστὸ μὲ κάτασπρη ἀπλὴ φορεσιά σὰν τὸ χιόνι. Φιλία σταθερὴ μαζὶ της δὲν ἔχομε, γιατίι μ' ἀφήνει τίς περισσότερες φορές καὶ πηγαίνει μὲ τὴ Φτώχεια ὅπως καὶ γὼ πηγαίνω καμιὰ φορὰ μὲ τὴ Δυστυχία. Τί τὰ θέλεις, παιδί μου, αὐτὴ εἶναι δῶρο ἀληθινὸ καὶ ἀπόλαυση! Τὴν ἀκολουθεῖ σὰ σωματοφυλακὴ ἓνα πλῆθος παιδάκια μὲ γέλια καὶ φωνές, πού γεμίζουν τὸν ἀέρα. Αὐτὴ μονάχη εἶναι ἱκανή, ὅταν σὲ πάρη καὶ σένα στὴν ἀκολουθία της νὰ σὲ κάμη νὰ μὴ λείπη ἀπὸ τὰ χεῖλη σου τὸ γέλιο καὶ ἀπὸ τὴν καρδιά σου ἢ χαρά, ἀδιάφορο ἂν θὰ κατοικῆτε στὴν καλύβα ἢ στὸ παλάτι, ἂν θὰ φορῆτε χρυσὰ ἢ κουρέλια».

—«Πλοῦτε μου καλέ μου φίλε, συχώρεσέ με, δὲν τὸ σκέφτηκα. Ἐκανα λάθος. Τὴν Εὐτυχία ἔπρεπε νὰ ζητήσω, τὴν Εὐτυχία, τὴν Εὐτυχία ζητῶ. Ἐνα πρᾶμα μονάχα, βλέπεις, μοῦ εἶναι συχωρεμένο νὰ ἔχω καὶ ἄλλο καλύτερο ἀπὸ τὴν Εὐτυχία δὲν ὑπάρχει..... Ἄχ, οὔτε σύ, καλέ μου Πλοῦτε! Τώρα τὸ βλέπω, τὸ ἐννοῶ».

—«Θέλεις λοιπὸν τὴν Εὐτυχία; Καλά, ἐγὼ φεύγω. Καὶ φεύγω, ἄκουσε, ὄχι γιατίι δὲ μὲ θέλεις, ἀλλὰ γιατίι δὲν ἐπρόφτασες νὰ μὲ ζητήσης τὴν κατάλληλη ὥρα. Τί τυχερὸς πού στάθηκες! Ἀλλιῶτικα δὲ θὰ ἔφευγα ἀπὸ κοντά σου καὶ θὰ ἦταν περιττὴ κάθε σου μετάνοια.. Χαῖρε», εἶπε ὁ Πλοῦτος, καὶ ἐξαφανίστηκε.

Τὸ παιδάκι δόξασε τὸ Θεό. Ἐτσι εἶχε καιρὸ πάλι τοῦ χρόνου, πιὸ φωτισμένο καὶ πιὸ ἥσυχο, νὰ ἀγρυπνήσῃ τὴν ἴδια νύχτα καὶ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὴν Εὐτυχία, μονάχα τὴν Εὐτυχία.

Γρ. Ξενόπουλος



Ἐκ τῆν ἀλληλογραφία ἑνὸς φίλου μου.

ἔχα ἕνα φίλο δάσκαλο ἀπὸ τὰ νησιά. Δὲν εἶχε θέση καὶ τοῦ βροῦκα μιὰ σ' ἕνα ὄρεινὸ χωριό. Δυσκολευόταν στὴν ἀρχὴ νὰ πάη, μὰ στὸ τέλος δέχτηκε.

Τοῦ εἶπα νὰ μοῦ γράψῃ, ἂν δὲν μπορῆ νὰ μείνῃ ἐκεῖ νὰ προσπαθῆσω νὰ τοῦ βροῦ ἄλλῃ θέση.

Ὁ φίλος μου σ' ἕνα του γράμμα ἔγραφε:

Γιὰ τὴν ὥρα ἔχω ἀπάνω ἀπὸ πενήντα παιδιά. Τὰ εἴκοσι εἶναι κορίτσια καὶ τ' ἄλλα ἀγόρια. Μὲ πολλὰ εἶμαστε συνομήλικοι σχεδόν. Χρόνια εἶχαν νὰ ἰδοῦν δάσκαλο. Κι ἔρχονται κι ἀπὸ τὰ γειτονικὰ χωριά, πὺ δὲν ἔχουν κι ἐκεῖνα δάσκαλο. Τὸ χειμῶνα θὰ ἔχω, μοῦ λένε, ἀπάνω ἀπὸ ὀγδόντα..... Καλά, μὰ τί θὰ γίνῃ στὸ χάνι, πὺ ἔχουν γιὰ σχολεῖο! Οἱ τέσσερες τοῖχοι, χωρὶς θρανία, χωρὶς πίνακα. Λείπουν καὶ τὰ θυρόφυλλα ἀκόμη. Καὶ ὁ χειμῶνας ἐδῶ δὲ χωρατεύει, μοῦ λένε. Πρώτη

φορά στὴ ζωὴ μου θὰ πατήσω χιόνι..... Στὸ νησί μας βασιλεύει αἰώνια ἀνοιξη.

Βάλθηκα νὰ φτιάσω μὲ τὰ χέρια μου θρανία καὶ νὰ διορθώσω ὅπως ὅπως τὸ δωμάτιό μου, γιατί δὲν εἶναι καὶ τοῦτο καλύτερο ἀπὸ τὸ σχολεῖο.

Καλὰ πὺ ἐκανε ὁ καθηγητῆς μας νὰ μᾶς συνηθίσω νὰ δουλεύωμε τὸ ξύλο, εἰδεμὴ τί θὰ ἔκανα;

Σὲ ἄλλο γράμμα μοῦ ἔγραφε:

Βρῆκα τὸν πρῶτο βοηθό. Μιὰ μέρα, πὺ ἰδρωμένος δούλευα, νὰ σου ἓνα σεβόσμι γεροντάκι. Ὑποφέρει ἀπὸ ρευματισμούς καὶ σπάνια βγαίνει. Εἶχε μάθει, πὺς ἤρθε δάσκαλος στὸ χωριό του, κι εἶχε μεγάλη ἐπιθυμία νὰ μὲ ἰδῆ, ὅπως μοῦ ἐξηγήθηκε ὑστερώτερα.

«Τί κάνεις ἐδῶ, παιδί μου;» μὲ ρώτησε.

—«Δουλεύω, γεροντά μου. Φτιάνω θρανία, ὅ,τι μπορέσω θὰ φτιάσω.....»

—«Μαραγκὸς εἶσαι;»

—«Ὁχι, δάσκαλος».

—«Μὰ οἱ δασκάλοι μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γράμματα, μοῦ φαίνεται».

—«Ναί, μὰ τὴν ὥρα αὐτὴ τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν μάθημα. Ἐπειτα πρῶτα πρέπει νὰ τοὺς ἐτοιμάσωμε τὰ θρανία. Εἶναι κρῖμα νὰ κάθωνται στὸ χῶμα».

—«Καὶ ποιὸς σὲ πληρώνει γιὰ τὴ δουλειά, πὺ κάνεις;» μὲ ξαναρώτησε.....

—«Κανένας, ἀπάντησα. Ποιὸς νὰ μὲ πληρώνη;»

—«Δὲν κάνεις καλά, παιδί μου. Εἶναι κακὸ αὐτὸ πὺ κάνεις.....» μοῦ εἶπε.

Ἐγὼ ξαφνιαστήκα. «Τί παράξενο γεροντάκι!» εἶπα μέσα μου κι ἔμεινα συλλογισμένος.

Σὲ λίγο ρώτησα:



«Γιατί δὲν κάνω καλά, γέροντά μου;»

—«Γιατί, παιδί μου, κακοσυνηθίζεις τὸν τόπο μου.
Ἐὰν τὸ μάθουν, τί κάνεις ἐδῶ, δὲν τὸ ἔχουν για τίποτα
νά σέ καλέσουν νά δουλέψης καὶ στὰ σπίτια τους».

—«Αὐτὸ δὲν πιστεύω νὰ τὸ κάνουν».

—«Νὰ τὸ πιστέψης. Δὲ μοῦ λές, σὲ ρώτησε κανεὶς ἄλλος, γιατί τὸ κάνουν αὐτό;»

—«Ὅχι δὲ μὲ ρώτησε».

—«Τὰ παιδιὰ δὲν τὸ εἶπαν στοὺς γονεῖς τους;»

—«Θὰ τὸ εἶπαν, ἔτσι πιστεύω», ἀπάντησα.

—«Ἄ! Θὸ τὸ εἶπαν, μ' αὐτὸ ἔπρεπε νὰ σὲ κάνη νὰ σκεφτῆς διαφορετικώτερα!»

—«Τί νὰ σκεφτῶ;»

—«Τί νὰ σκεφτῆς; Νὰ σηκωθῆς νὰ φύγης ἀπὸ δῶ, παιδί μου. Νὰ πᾶς σὲ κάποιον ἄλλο μέρος ὅπου οἱ γονεῖς νὰ μάζωνται πιὸ πολὺ γιὰ τὰ παιδιὰ τους», μοῦ εἶπε.

—«Μά, εἶπα στενοχωρημένος, γι' αὐτὸ κι ἐγὼ προσπικθῶ... Μὲ τὸν καιρὸ νὰ τὸ καταλάβουν...» εἶπα.

—«Τὸ καταλαβαίνουν καὶ τώρα δὲν εἶναι κουτοί. Μὰ τοὺς ἀρέσει νὰ τοὺς τὰ δίνουν ὅλα. Κι αὐτό, παιδί μου, εἶναι τὸ κακό πολὺ κακό. Μὴ δώσης ποτὲ σὲ κανένα ὅ,τι μπορεῖ νὰ τὸ ἔχη μόνος του. Νὰ βοηθᾶς ναί, μὰ σκλάβος νὰ μὴν εἶσαι».

—«Καὶ τί φταῖνε τὰ παιδιὰ;» ρώτησα.

—«Τὰ παιδιὰ δὲ φταῖνε, μὰ τὰ κακοσυνηθίζεις. Κάλλιο ἀγράμματα, παρὰ νὰ κακοσυνηθίσουν νὰ δουλεύουν ἄλλοι γι' αὐτά. Δὲ λέω νὰ παραιτήσης τῆ δουλειά. Κάνει καλὸ σὲ σένα. Ὅμως πρέπει νὰ καταλάβης, πὼς εἶναι ἀνάγκη νὰ ὠφελήσῃ καὶ ἄλλους· κι αὐτὸ εἶναι δική μου δουλειά. Μόνο θέλω νὰ μὲ βοηθήσης...»

—«Προθυμότατος σὲ ὅ,τι θέλετε, γέροντά μου», τὸν ἐβεβαίωσα.

—«Καλά», μοῦ εἶπε. «Τὴν Κυριακὴ νὰ εἶσαι ἐδῶ ν' ἀκούσης».

Τὴν Κυριακὴ τοὺς μάζεψε ὁ γέροντας τοὺς χωρια-

νούς του στο σχολείο. Είχα φτιάξει στο μεταξύ τρία θρανία με ένα μαυροπίνακα. "Ορθιοι και στηριγμένοι όλοι στα ραβδιά τους, έβαλαν αυτί ν' ακούσουν.

«Σας εκάλεσα, άρχισε ο γέροντας, σά γεροντότερος πού είμαι να σας μαλώσω. Δέ μου λέτε, πατριώτες, είναι σχολείο αυτό για να μένουν τά παιδιά μας;»

"Όλοι έρριξαν γύρω τους βιαστικές ματιές και χαμήλωσαν ύστερα τó κεφάλι από ντροπή.

Ό γέροντας εξακολούθησε:

«Θυμούμαι τις φωνές σας: Πληρώνομε φόρους, πού είναι ο δάσκαλος, πού μάς έστειλε ή Κυβέρνηση; Και τώρα, ή Κυβέρνηση θά μάς ρωτούσε: Γιατί αναγκάσατε τó δάσκαλο, πού σας έστειλα, ν' αλλάξει επάγγελμα;»

"Ενας πετάχτηκε: «να φτιάση ή Κυβέρνηση και τó σχολείο».

—«Ωραία!» εξακολούθησε ο γέροντας. «Μά είναι από κείνα, πού δέ μπορούμε έμεϊς να κάμουμε; Είμαστε μέσα στα δάση και ξυλεία έχομε. Έχομε μαραγκούς και μπορούμε να τούς πληρώσωμε." Αν δέν έχομε πρόχειρα χρήματα, έχει τó ταμείο τής εκκλησίας μας. Θά ήταν κακό να μάς βοηθήση ή Κυβέρνηση σέ ό,τι μπορούμε να κάνομε μόνοι μας».

Και γυρίζοντας σέ κείνον πού είχε μιλήσει, τού είπε ο γέροντας: «Μά τó ξαίρω, γιατί τó είπες, Άντωνη Μουρμούρη. Έσύ τά παιδιά σου τά στέλνεις στην πόλη. Έχεις να τούς ανοίξης τά μάτια. Για τούς άλλους δέ σέ μέλει. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, σου κακοφάνηκε. Δέ σέ συμφέρει να μαθαίνουν γράμματα οί χωριανοί μας. Θέλεις μόνο τά παιδιά σου να ξαίρουν. Μά να δοϋμε δέ θά ξυπνήσουν λίγο και οί χωριανοί μας να μην αφήλουν τά παιδιά τους δίχως γράμματα;»

Ὁ Ἀντώνης Μουρμούρης εἶπε πολλά. Τὸν βοήθησαν καὶ μερικοὶ ἄλλοι. Στὸ τέλος ἔφυγε μαζί με αὐτούς. Εὐτυχῶς ἔμειναν οἱ περισσότεροι.

«Αὐτοὶ εἶναι οἱ Μουρμούρηδες, ἔξακολούθησε ὁ γέροντας. Καλὸ δὲ χρωστοῦν νὰ κάνουν. Καὶ ὅμως τόσα χρόνια δὲν ἀκοῦτε ἐμένα. Αὐτοὺς ἀκοῦτε ἂν καὶ ξαίρετε πὼς ἐγὼ ποτέ μου δὲ ζήτησα τίποτε γιὰ τὸ δικό μου συμφέρον.» Ὅλο γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ σᾶς μίλησα.

»Ἡμουν παιδί, ὅταν ὁ πατέρας μου σᾶς ἔχτισε τὸ σχολεῖο καὶ τὸ στόλισε ὅσο κανένα ἄλλο.

»Ὅλα τὰ χωριά εἶχαν νὰ κάμουν γιὰ τὸ καλὸ, πού ἔκανε στὸν τόπο του. Καὶ τὸ ἔκαμε, γιὰτὶ ὁ πατέρας τοῦ Ἀντώνη τοῦ Μουρμούρη ἀντιστάθηκε γιὰ νὰ χτίσῃ τὸ χωριὸ τὸ σχολεῖο του. Ἐγὼ ὅμως τοῦ εἶπα:

«Πατέρα, κακὸ τοὺς κάνεις. Ἔργο κοινὸ, πού δὲ βάζει ὁ καθένας ὅ,τι μπορεῖ, γρήγορα θὰ χαλάσῃ».

»Καὶ νὰ το! οἱ τέσσερες τοῖχοι ἔμειναν. Κι ἐγὼ τώρα μπορῶ νὰ τὸ ξαναφτιάσω, μὰ δὲ θὰ τὸ κάμω. Θὰ τὸ κάμωμε, ἂν θέλετε, ὅλοι μαζί. Εἶδεμῆ ὁ δάσκαλος πρέπει νὰ ζητήσῃ ἄλλη κοινότητα, πού θὰ τὸν συνδράμῃ στὸ ἔργο του. Καὶ σᾶς τὸ λέω φανερά, πὼς τοῦ τὸ σύστησα κι ἐγὼ αὐτό.....»

—«Ὅλα κι ὅλα», φώναξε κάποιος ἄλλος γέρος. «Αὐτὸ μόνο δὲν πρέπει νὰ γίνῃ. Ὁ δάσκαλος θὰ μείνῃ κι ὅ,τι μποροῦμε καὶ χρειάζεταιται θὰ τὸ κάμωμε».

—«Ναί, ναί», ἀκούστηκαν κι ἄλλες φωνές.

Αὐτὸ ἤθελε κι ὁ γέροντας ὁ Πάνος ὁ Σφήμας. Καὶ εἶπε: «Ὁ δάσκαλος θὰ κρατήσῃ σημείωση, τί θὰ δώσῃ ὁ καθένας μας σὲ χρῆμα, ὑλικά καὶ ἐργασία.» Κι ἔγινε. Ἐργάζονται ὅλοι καὶ τὰ παιδιά ἀκόμη, νὰ γίνῃ τὸ σχολεῖο, κι ἐγὼ ἐργάζομαι πιὸ πολὺ ἀπ' ὅλους.

‘Ο Γεροσφήκας είναι ακούραστος.

«Νά δῆς, πού δέ θά μὲ πιάσουν οἱ ρεματισμοὶ φέτος», μοῦ λέει συχνά. ‘Ο πόνος ὅμως φαίνεται στὸ πρόσωπό του, ὅσο κι ἂν προσπαθῆ νὰ τὸν κρύψη.....

Σὲ ἄλλο γράμμα ὁ φίλος μου ἔγραφε:

Πρώτη φορά βλέπω χιόνια. Στὴν ἀρχὴ τὰ φοβήθηκα. Μὰ τώρα παίζω τὶς χιονιές καλύτερα ἀπ’ ὅλους. “Αν μ’ ἔβλεπες, δέ θά μὲ γνώριζες. Εἶμαι γεμάτος ὑγεία καὶ χαρά.

Τώρα πού οἱ χωρικοὶ δὲν ἔχουν ἐργασίες, ἔχω καὶ τὸ νυχτερινὸ σχολεῖο μου. Βάλθηκαν ὅλοι ὡς καὶ οἱ γέροι νὰ μάθουν γράμματα.

Τὸν Ἀντώνη τὸ Μουρμούρη ὅλο καὶ τὸν ἀφήνουν οἱ φίλοι του. Τὴν ὥρα πού ἐμεῖς διαβάζουμε ἢ λέμε ἱστορίες καὶ χίλια δύο ἄλλα ὠφέλιμα πράματα, ὁ Ἀντώνης ὁ Μουρμούρης καὶ οἱ φίλοι πού τοῦ ἀπόμειναν, μαζεύονται στὸ μαγαζάκι τοῦ Βασίλη τοῦ Μουντζούρη. Γύρω ἀπὸ ἓνα μαγκαλάκι καθισμένοι λένε γιὰ τὴ συμφορὰ πού τοὺς βρῆκε, νὰ μὴν περνᾶ πιά ὁ λόγος τους.

Πιὸ ἀπαρηγόρητος εἶναι ὁ γερο-Βασίλης ὁ Μουντζούρης. Δὲν κλαίει, πού θά μείνη τὸ κρασί του ἀπούλητο, μὰ γιὰτὶ δέ θά μπορῆ νὰ μουντζουρώνη τοὺς πελάτες του, ὅπως μᾶς λέει ὁ γερο-Σφήκας καὶ τὸ παραδέχονται καὶ οἱ ἄλλοι. Νά τοὺς μουντζουρώνη θά εἰπῆ νὰ τοὺς γράφη περισσότερα ἀπὸ ὅσα πίνουν καὶ φωνίζουν. Κι ὅταν κανένας τολμοῦσε νὰ φέρη ἀντίρηση, πὼς δέ θυμᾶται, ἂν κέρασε τόσα πού γράφει ὁ Μουντζούρης αὐτὸς λέει:

«Ἐτσι νομίζεις πὼς μουντζουρώνω τὰ κατάστιχά μου; Τὸ κρασί τὸ ἔπιες μ’ ἐμένα καὶ τὸ Μουρμούρη. Νά, ἰδὲς τί γράφω: «Μ’ ἐμένα καὶ τὸ Μουρμούρη μισή

δικά. Μὲ τοὺς ἴδιους ἓνα κατοσταράκι. Μ' ἐμένα πάλι καὶ τὸ Μουρμούρη καὶ τὸ Μαντούβαλο ἄλλημισή δικά. .»

Καὶ νὰ μὴν ἔμπαινε κανεὶς στὸ μαγαζί τοῦ Μουντζούρη, μόνο νὰ περνοῦσε ἀπέξω, θὰ βρισκόταν γραμμένος στὰ κατάστιχά του. Καὶ ὁ Μουντζούρης ἔγραφε ἔτσι: «Στὶς δέκα τοῦ Γενάρη, πού ἦταν μπροστά ὁ Μουρμούρης, ὁ Μαντούβαλος κι ὁ Ζαρόγιαννης, ὁ δεῖνα ψώνισε ἓνα κεφάλι τυρὶ ἢ ὅ,τι ἄλλο».

Στὸ τέλος τοῦ χρόνου λογαριαζόταν μὲ τὸν καθένα χωρὶκὸ ὁ Μουντζούρης. Ποῦ νὰ θυμηθοῦν πότε καὶ τί ψώνισαν;

Ἔτσι ἀναγκάζονταν οἱ δυστυχησμένοι νὰ δίνουν τὰ προϊόντα τους καὶ τοὺς ἔβανε νὰ τοῦ κάνουν ὁμολογα. Νὰ ὑπογράφουν οἱ πιὸ πολλοὶ δὲν ἤξαιραν. Γιὰ μάρτυρες ὑπόγραφαν πάντοτε: Ὁ Μουρμούρης, ὁ Μαντούβαλος καὶ ὁ Ζαρόγιαννης.

Ὁ Γεροσφήκας ἔλεγε, πὼς τὰ ἄδικα τὰ μοίραζαν οἱ τέσσερες αὐτοὶ ἀλιθῆριοι: Μουντζούρης, Μουρμούρης, Μαντούβαλος καὶ Ζαρόγιαννης.

Καὶ νὰ τοὺς ἔβλεπες, θὰ ἦσουν ἔτοιμος νὰ πάρης ὄρκο, πὼς αὐτοὶ ἦταν ἀνίκανοι καὶ νερὸ ἀκόμη νὰ θολώσουν. Τόσο ὑποκριτὲς εἶναι!

Τώρα ὅμως πού ὁ Σφήκας κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν χωριανῶν του, ἄλλαξαν τὰ πράματα. Τοὺς ἔβαλε νὰ λογαριαστοῦν μιὰ γιὰ πάντα μὲ τὸ Μουντζούρη κι ἂν ἀναγκάζονταν κάποτε νὰ ψωνίσουν κάτι, τώρα πού ἔμαθαν ὅλοι νὰ γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν, νὰ τὸ γράφουν μὲ τὸ ἴδιο τους τὸ χέρι.

Καὶ ὁ Μουντζούρης εἶναι ἀπαρηγόρητος, πού κατάντησαν τὰ κατάστιχά του νὰ μουντζουρώνονται ἀπὸ ξένα χέρια.....

N. Ἐλατος



Οι σφουγγαράδες.

οτέ δὲ ζήλεψα τὴ τέχνη τοῦ σφουγγαρά: ποτέ στὴ ζωὴ μου! Ἀγάπησα τὴ θάλασσα, τοὺς κόρφους, τὰ νησιά, τοὺς θυμούς καὶ τὴ γαλήνη της· μὰ τοὺς θησαυρούς της ὄχι, ποτέ! Ἀπὸ μικρὸς αἰσθανόμουν ἀηδία ἐμπρὸς σὲ μιὰ μηχανή. Δὲν ξαίρω πῶς μοῦ φαινόταν, δὲ θυμοῦμαι πῶς τὴν παρόμοιαζα ὄχι ὅμως ποτέ μὲ πλεούμενο, εὐχή τοῦ Θεοῦ καὶ καμάρι τῆς θάλασσας. Κάτι συχαμερό, τοῦ Σατανᾶ χειροτέγνημα, φάνταζε πάντα στὰ μάτια μου. Ὅταν κάθε χρόνο, τὴ βδομάδα τοῦ Θωμᾶ, τὸ νησί μας βούρκωνε ἀπὸ τὸ καρδιοχτύπι μανάδων ἢ στεφανωτικῶν ἢ βουίζε ἀπὸ τὸ γλέντι τῶν βουτηχτάδων, ἐγὼ δὲν ἔβλεπα μπρὸς μου παρά Λάμια τὴ Μπαρμπαριά, νὰ στρώνη τὰ κρυσταλλένια κρεβάτια της γιὰ νὰ πλαγιάσῃ ἀξύπνητα ἐκείνους, ποὺ ζηλεύουν τὰ πλούτη της. Καὶ ὅταν πάλι τὸ φθινόπωρο ἔγβαιναν

ὄλοι στὸ ἀκρωτήρι νὰ χαιρετήσουν τὸ γυρισμό τους, ἐγὼ μὲ κακὴ περιέργεια ἔτρεχα νὰ μετρήσω πόσοι γύριζαν παράλυτοι, κουρέλια τῆς ζωῆς καὶ πόσοι ἀπόμειναν στὸ Ἀσπρονήσι, τῶν ἀραπάδων βρώση καὶ μπαίγνιο.

Τὴν ἐποχὴ ἀκοῦς, ποὺ κατεβαίνουν οἱ ναῦτες μας, κατεβαίνουν καὶ οἱ Ἀράπηδες ἀπὸ τὰ χειμαδιά τους. Ἡ θάλασσα γεμίζει ἄρμενα· γεμίζει καὶ ἡ στεριά κουδούνια, ἀγκλίτσες, πρόβατα καὶ καλύβες. Ναῦτες ἡλιοκαμένοι ἐδῶ· τσοπαναρέοι ἐκεῖ χαλκοπρόσωποι. Ὁ ἀρχιτσέλιγγας ἀσπροφλοκάτος, ἄρματοζωσμένος, μὲ τὸ καριοφίλι στὸν ὄμο καὶ τὸ τσιμπούκι στὸ χέρι, κάθετα σταυροπόδι στὸν ἄμμο καὶ δὲν ἀφήνει νὰ γεμίση νεροβάρελο· θὰ πληρωθῇ πρῶτα.

«Μπισμάτ!... μπισμάτ!...» φωνάζει ἀγριόθυμος, ζητώντας μέλιμασμένα μάτια ψωμι ἀπὸ τοὺς ναῦτες μας.

Πόσα καὶ πόσα δὲ γίνονται γιὰ τὸ νερὸ ἐκεῖ κάτω! Πολλές φορές, ἀκοῦς! ἀνοίγει πόλεμος κι ἔρχονται μὲ τὶς βάρκες νὰ πάρουν τὴν πηγὴ καὶ τρέχουν οἱ ἀσπροφλόκατοι, παίζοντας τὰ γιαταγάνια καὶ χτυπώντας τὰ σκουροντούφεκα, νὰ τοὺς ρίξουν πάλι στὴ θάλασσα. Ὅχι μιά, ὄχι δύο, μὰ δέκα, εἴκοσι φορές τὸ χρόνο, τὸ νερὸ στολίζεται μὲ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν μας καὶ ἡ πύρινη ἀμμουδιὰ δαγκώνεται ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν Ἀραπάδων καὶ τὸ ἀκρογιαλὶ ἀναστατώνεται ἀπὸ πατήματα καὶ ἄρματα σπαρμένα καὶ κορμιὰ, σὰν νὰ πάλαιψαν δράκοι.

Μὰ τί δὲν κάνει ἡ φτώχεια; Μιὰ φορὰ κι ἐγὼ ἀναγκάστηκα νὰ μπῶ βουτηχτῆς σ' ἓνα σφουγγαράδικο πλοῖο. Λίγο ἔλειψε νὰ μὲ φάη τὸ σκυλόφαρο.

Αὐτὴ τὴν ἱστορία θὰ σᾶς διηγηθῶ τώρα. Φτάσαμε στὴν Μπαρμπαριά, καὶ ἀνοιχτήκανε στὸ πέλαγος.

Μ' ἔντυσαν οἱ ἄλλοι σὰ γαμπρό. Σὰ γαμπρό καὶ μαζί σὰ λείφανο. Ζωντανὸς ἔμπαινα μὰ ποιὸς ξαίρει ἂν θάβγαίνα ζωντανός! Ὁ βουτηχτῆς παίζει τὴ ζωὴ του. Τὸ γνωρίζουν, τὸ καλογνωρίζει πρῶτος αὐτός. Γιὰ τοῦτο μεταλαβαίνουν πρὶν φύγουν ἀπὸ τὸ νησί· γιὰ τοῦτο οἱ καπετάνοι παίρνουν σάβανα, κερὰ καὶ λιβάνι μαζί μὲ τὴ γαλέτα καὶ τ' ἄλλα χρειαζούμενα. Τέλος μ' ἔντυσαν τὸ λάστιχο, μοῦ φόρεσαν τὴν ἀτσάλενια περικεφαλαία, μοῦ ἔζωσαν τὴ ζώνη μὲ τὰ γατζούδια, κρέμασαν τὰ μολύβια στὴν τραχηλιά, λαστιχένια βραχιόλια στὰ χέρια, παπούτσια μολυβοπάτωτα στὰ πόδια. Μόλις κατώρθωνα νὰ κινηθῶ ἀπὸ τὸ βᾶρος. Πάτησα τέλος στὴ σκάλα, κλείσανε καλὰ τὸ φεγγίτη κι ἐγὼ ἄμορφος κι ἀγνώριστος, ἄπλωσα ἀπάνω στὰ νερά σὰν ν' ἄπλωνα στὰ βαμπάκια. Ἀμέσως φοῦσκες πρασινόγλαυκες πήδησαν μιὰ κατόπιν τῆς ἄλλης, λές καὶ νεράϊδα κάτω ἔπαιζε κρυσταλλένια πεντόβολα. Τέλος δεντρὶ ψήλωσε σὰ κυπαρίσσι λυγρό, συμμαζωχτό, μὲ συντεφένιες* χάντρες κινούμενες ἀπὸ τὴ ρίζα ὡς τὴν κορφή. Στάθηκα στὸ βυθὸ σὰ νὰ μπῆκα σπίτι μου. Γύρισα τὰ μάτια ζερβόδεξα κι ἀναγάλιασα. Ὁ γεωργὸς ἔτσι δὲ χαίρεται πού βλέπει πολύκαρπο τὸ χωράφι του. Τώρα, συλλογιέμαι, θὰ ψαρέψω γιὰ καλά. "Ὅχι τὸ δίχτυ μου, μὰ κι ἀπόχη θὰ γεμίσω! Καὶ ἀρχίζω τὸ θέρισμα.

Ἀπάνω μαῦρο σύγνεφο τοῦ καϊκιοῦ ἢ καρίνα. Ὁ λόγυρα τὸ νερὸ πηχτό, σταχτοπράσινο σὰ θαμπὸ κρυσταλλο, μὲ ψηλαφοῦσε ἀπὸ παντοῦ μ' ἔδενε σὲ μεταξένια βρόχια καὶ σύγκαιρα μοῦ ἔδειχνε χιλιόμορφον κόσμον. Κοπαδιαστά τὰ ψάρια χρυσόφτερα, ἀσημω-

* συντέφι=ἄστραχο ἄσπρο καὶ λαμπερό.

μένα, διάβαιναν δλόγυρά μου μὲ φουσκωμένα τὰ λαιμά, τὰ σπάραχνα κατακκόκινα, ψιλὸ μαργαριτάρι τὰ δόντια στὶς δυνατὲς σαγωνίτσες τους, τιμόνι τὴν ψαλιδωτὴ οὐρά τους. Πολλὰ ἔπεφταν ἀπάνω μου, τυφλὰ προσόχτιζαν σὰν ἀκυβέρνητα ξύλα στὴν περικεφαλαία μου, ἄλλα διάβαιναν σαγίτες ἀργυρὲς ἀπὸ τὰ σκέλια μου.

Κάτω φυκοστρωμένος ὁ βυθὸς ἀνοίγε πλατὺς καὶ μαλακὸς σὰ βελουῖδο. Ἐδῶ ἀνεμῶνες* βαθυλάγαζες ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν ἀμμουδιά, ἄλλες ἀνοιχτὲς σὰν κοῦπες καὶ σὰν ἀρχαῖα κύπελλα· μερικὲς σὰν κρίνα μεγάλα κι ἄλλες ἔφευγαν ψηλά. Παρέκει τερηδόνες** ντυμένες στὸ καστανὸ χνούδι τους ἀνάδευαν ἀνυπόμονες νὰ κολλήσουν στὸ πλεύσιμο. Καὶ παντοῦ περίγυρα ξανθοπράσινα μαρούλια, τρανὰ χρυσόμηλα, χαμόκλαδα τριχοφορτωμένα, μούσκλια σγουρά, φυτὰ χιλιόπλουμα κι αἰσθαντικὰ ἔκαμαν κῆπο ὄνειροφάνταχτο. Καὶ κόσμος μυστικὸς, ὄστρακοφόρος καὶ λεπιδοντυμένος καὶ ἀγκαθόφραχτος γύριζε ἀπάνω κάτω, ἄλλος μέγας καὶ ἀρειμάνιος σὰ Γολιάθ καὶ ἄλλος ταπεινός, φοβιτσάρης, τροφή ὁ ἓνας τ' ἄλλουνοῦ. Κάπου ἀνοίγε σὰν ἀντένες τὰ πόδια του κι ἔτρεχε νὰ συλλάβῃ τὴ σουπιὰ ὁ ἀστακός, πνιγμένος στὸ μελάνι της. Κάπου μιὰ καβουρομάνα ἔπαιζε λόγγες τὰ πόδια της, γιὰ νὰ προφυλάξῃ τ' αὐγὰ της. Καὶ πέρα-δῶθε βράχοι καὶ ἄβυσσοι, λαγκαδιὲς καὶ ὄρη μὲ κάλλη μύρια, μὲ θησαυροὺς ἀμάλαγους, μὲ κατοίκους καὶ πετρώματα ἄγνωστα. Ἄλλὰ γιὰ κεῖνα δὲ φρόντιζα. Ὁ σπόγγος ἦταν ἐμπρὸς μου κι ἔρριχνα ἀδιάκοπα στὸ δίχτυ μου.

* Ἀξαφνα σηκώνω γύρω τὰ μάτια μου καὶ βλέπω μα-

* Ζῶα ποὺ μοιάζουν μὲ τὰ λουλούδια ποὺ λέμε ἀνεμῶνες.

** Ἄλλα ζῶα ποὺ κολλοῦν στὸ ξύλο τοῦ καραβιοῦ καὶ τὸ τρυποῦν.

κριά μου ένα βράχο ψηλό, με δύο δεντράκια μονόκλαδα στην κορφή. Φάνταζε μέσα στο νερό σαν δράκος με ανοιχτά χέρια. Και κοντά στη ρίζα του, ^{πάνω} στην ξανθή άμμουδιά είδα μια τούφα μελάτι* διαλεχτό. Μαύριζε σαν κατακαίνουργος κατηφές. Δεν χάνω καιρό και τρέχω να το αδράξω.

Έσκυψα κι άρχισα να ξεριζώνω το σφουγγάρι. Δεν ήταν και μικρό πράμα. "Όλο το γάλα του να έστιβες, να έβγαζες όλη του την πέτσα, πάλι θα ζυγιζε τις δυο οκάδες. Δεν πρόφτασα όμως να το ξεριζώσω και σηκώθηκα όρθός, σαν να με κέντησε δράκαινα. Απόμακρα έρχόταν όγκος θεότρομος, μαύρος και γυαλιστερός, ένα σκυλόψαρο. Σαν πλώρη караβιού αναποδογυρισμένη σφήλωνε ή σαγώνα του κι από κάτω έχασκε κατακόκκινος ο φάρυγγάς του και τα τριγωνικά δόντια του άσπριζαν φοβερά. Στα πλάγια του λαιμού πέντε γραμμές μεγάλες κατάμαυρες, χόχλαζαν το νερό αδιάκοπα. Και πίσω το κορμί, μελαψό, με τα φτερούγια του ανοιχτά πέρα—δῶθε, με την ούρα γοργογύριστη σαν έλικας βαποριού, έφευγε μπρός κι άφροκοπούσαν τα νερά δαρτά και σκοτωμένα στο διάβα του. Τα ψάρια έτρεχαν κοπάδι, με τρελά πηδήματα, γιατί ένιωθαν τον κίνδυνο. "Όσα όμως τύχαιναν μπροστά του, πήγαιναν ίσια στο άχόρταγο στομάχι του.

"Όταν το σκυλόψαρο με είδε, ή παράξενη φορεσιά μου φαίνεται πως το τρόμαξε· στάθηκε δίβουλο. Ποιος ξαίρει για τί με πήρε! Τα μάτια του στηλώθηκαν άπάνω μου, ακίνητα. "Επειτα άρχισε να κάνη βόλτες γύρω μου να θέλη μια να πλησιάση και πάλι να πισωδρομή. Έγώ σκυφτός άκολουθούσα τα κλωθογυρίσματά του,

* μελάτι=το καλύτερο σφουγγάρι.

γύριζα σάν ξόανο στή θέση μου, άπάνω στό μελάτι,
καί τò κοίταζα κατάματα.



’Αποπάνω τσιμποῦσαν τò σχοινί κάθε λίγο.

Διγενής ’Ακρίτας

«Έλα! τί κάνεις τόση ώρα; καιρός νά βγῆς ἔτοιμος!»

—«Περιμένετε!» τούς τσιμποῦσα ἐγώ.

Ποῦ νά βγῶ! Μόλις ἔκανα νά τραβήξω ἀπάνω, θά μ' ἔκοβε στά δυό. Τέλος σάν νά κουράστηκε τὸ θηρίο, ἀργὰ πῆγε, πλάγιασε στὸ βράχο κι ἄρχισε νά ξυέται. Ἐξυνη τὴν κοιλιὰ γιὰ νά κοιμήσῃ τὴν πεῖνα του. Ὁ βράχος μὲ τὰ δεντράκια ἔτρεμε συθέμελα, σὰ νά τὸν ἔπιασε σύγκρουο.

«Τώρα κακὰ τὰ μπλέξαμε! σκέφτηκα. Ἐδῶ θά μᾶς πάρῃ ἡ νύχτα.»

Ἄλλὰ μὲ τὸ σκοτάδι θά κινδύνευα περισσότερο. Πῆρα θάρρος κι ἀποφάσισα μὲ κάθε τρόπο νά τὸ διώξω ἀπὸ κοντά μου.

«Τὸ ψάρι κοντά μου τσιμπᾶω ἀπάνω: Ἐτοιμοί;»

«Ἐτοιμοί».

Τραβῶ τότε καταπάνω του μὲ τὸ καμάκι ψηλά, μὲ τὴν ξανθοκόκκινη περικεφαλαία μου θυσσανοσκέπαστη ἀπὸ τὸ χοχλαστὸ νερὸ τῆς βαλβίδας. Τὸ μολυβοφορτωμένο στῆθος μου ἀστράφτει τὰ γατζούδια τῆς πλατειᾶς ζώνης τρεμολάμπουν ἀπάνω στὸ σκοτεινὸ μου λάστιχο. Τὸ θηρίο σάστισε: «μωρὲ τ' εἶναι τοῦτο!» κουτοσυλλογίστηκε. Ἐκαμε δυὸ-τρεῖς φορές νά σταθῇ καὶ ν' ἀντικρύσῃ τὸν ἐχθρό του μὰ δὲν τὸ κατάφερε. Μιὰ ἔδωσε μὲ τὴν οὐρά του ἀφροκοπώντας τὰ νερά καὶ χάθηκε πίσω τους. Ἐγὼ ἔμεινα στὴ θέση ὥσπου καθάρισαν τὰ νερά. Τότε φαχούλεψα τὸ βράχο εἶδα πέρα-δῶθε νά μὴ λούφαζε πουθενὰ τὸ ψάρι. Τίποτε. Τ' ἀπονέρια του ἔδειχναν ἀκόμα τὸ διάβα του.

«Πάει στὸν ἄνεμο τὸ κουτόπραμα» συλλογίστηκα γελώντας ἀπὸ τὸ φόβο μου.

Ἄδραξα εὐθὺς τὸ μελάτι, μιὰ στὸ σχοινὶ κι ἔφτασα ἀπάνω. Βρόντοι, φωνές, σφυρίγματα, πέτρες καὶ ξύλα πλαταγιστὰ στὴ θάλασσα μὲ δέχτηκαν σὰ νὰ μὲ χαιρετοῦσαν γιὰ τὸ σφουγγάρι πού ἔφερνα. Δὲν ἦταν γιὰ τὸ σφουγγάρι. Ἦθελαν νὰ τρομάξουν τὸν καρχαρία γιὰ νὰ φτάσω στὸ καΐκι ἄβλαβος. Τέλος μ' ἄρπαξαν τὰ παιδιὰ, μοῦ βγάλανε τὴν περικεφαλαία, μὲ ξάπλωσαν στὸ κατάστρωμα κι ἄρχισαν νὰ μὲ γδύνουν. Πρῶτη φορά σφουγγαράς καὶ τελευταία. Θέλεις τυχερός ἤμουν, θέλεις ἐπιδέξιος, εἶχα γίνει ὁ πρῶτος βουτηχτής. Πάντοτε ἔφερνα ἀπάνω τὸ καλύτερο, τὸ λεπτότερο κι ἀκριβώτερο σφουγγάρι, τὸ μελάτι. Ὁ ἀφεντικός μου ἦταν ὅλος χαρά. Μοῦ ἔταξε διπλά, τριπλά νὰ μὲ ξαναπάρη, μὰ δὲν τὸ κατόρθωσε. Πῆγα μὲ τὴ γνώμη τῆς μάνας μου καὶ μπῆκα ναυτόπουλο στὰ καράβια.

Α. Καρκαβίτσας

Ὁ κακὸς σύντροφος.

Ἄκοῦτε μένα πού σᾶς λέω· δὲ συμφωνᾶτε νὰ χωρίσετε; Νὰ χωρίσετε μιὰ ὥρα ἀρχύτερα», μᾶς εἶπε μιὰ μέρα ὁ γεροκαπετάν Τράχηλας πού μᾶς εἶδε νὰ φιλονικοῦμε.

Εἶχαμε ἓνα μπάρκο ἐγὼ καὶ ὁ καπετάν-Πισμάνης κι οἱ δουλειές μας δὲν πήγαιναν καλά. Καὶ δὲν πήγαιναν καλά γιατί, ὅ,τι ἔκανε ὁ ἓνας τὸ χαλοῦσε ὁ ἄλλος δὲ συμφωνοῦσαμε.

Ἄτσι νᾶχετε καλὸ νὰ χωρίσετε. Ἄκοῦστε νὰ σᾶς πῶ πῶς τὴ γλίτωσα ἀπὸ τρίχα νὰ πιηγῶ. Ἄπὸ ποιόν; Ἄπὸ τὸν Λάμπρο Κάργα τὸν παιδικό μου φίλο καὶ σύντροφο στὴ σκούνα.

Ἡ μάνα του πέθανε πρὶν νὰ τὸν ἀποκόψῃ. Ὁ πατέρας του πνίγηκε, πρὶν νὰ τὸν χαρῆ παλικάρι. Ἀπόμεινε ὄρφανὸς καὶ πεντάφτωχος. Ὁ δικός



«**■**, ἀπὸ τὸ μπάρο!..... Ποιὸς καπετάνιος;»

μου πατέρας τὸν πῆρε στὸ σπίτι, μᾶς ἀδέρφωσε. Μαζὶ στὸ σχολειό, μαζὶ στὰ παιγνίδια.

Ἐξαφνα ὅμως μᾶς ἀδραξε ὁ πατέρας καὶ μᾶς ἔρριξε στὴν «Ἁγία Μαύρα». Μᾶς μάγεψε ἡ θάλασσα. Ὅλες οἱ κουβέντες μας γιὰ τὰ πλεούμενα. Ὅνειρό μας ἦταν νὰ μποῦμε σὲ μεγάλο καράβι, ἓνα μπάρκο, μιὰ νάβα, σὲ μεγαλύτερο ἀκόμη! Νὰ βάνη μέσα χίλια κοιλά πέντε, δέκα, ἑκατὸ χιλιάδες κοιλά. Καὶ νὰ ἔχη καλὰ πανιά δάσος κατάρτια, σχοινιά, σύρματα! Καὶ νὰ ταξιθεύωμε μακριά, πολὺ μακριά, σὲ ἀπέραντα πέλαγα. Καπετάνιος ἐγώ, καπετάνιος ἐκεῖνος, νὰ σμίγωμε στὴ βόλτα καὶ νὰ χαιρετιόμαστε :

— «Ε, ἀπὸ τὸ μπάρκο!..... ποιὸς καπετάνιος;»

— «Ὁ Μῆτρος τοῦ Τράχηλα!»

— «Ἐ, ἀπὸ τὴ νάβα!..... ποιός;»

— «Ὁ φίλος τοῦ Μῆτρον ὁ Λάμπρος Κάργας!»

— «Καὶ γιὰ ποῦ μὲ τὸ καλό;»

— «Γιὰ τὴν Ἀμέρικα..... Καὶ σεῖς;»

— «Γιὰ τὴν Αὐστράλια.»

— «Τί φόρτωμα;»

— «Μοσχοκάρυδα, μπανάνες, καφέδες, ζαχαροκάλανο Καὶ σεῖς;»

— «Διαμαντόπετρες, μπιρλάντια, μεταξωτά, κεχριμπάρι, φίλντισι!

Τέλος, ὅταν πέθανε ὁ καπετάν Τράχηλας, ὁ πατέρας μου, ἔγινε σύντροφος στὴ σκούνα ὁ Κάργας. Ἀλλὰ μὲν κλείσαμε τὰ συμβόλαια, μπῆκε μέσα διαφορετικός.

— «Τὸ δοιάκι, λέει, δὲ μ' ἀρέσει.»

— «Γιατί;»

— «Ἐτσι ἔχει κεφάλι φιδιοῦ. Νὰ τὸ κάνωμε σκυλιοῦ.»

—«Μὰ τί σέ πειράζει φίδι-σκυλί; Τή δουλειά του τήν κάνει».

—«Δέν τήν κάνει.»

Καί φράπ! στή φωτιά τὸ δοιάκι. Ἔκαμε κεφάλι σκυλιοῦ. Ἐπειτα ἄρχισε γιά ὅλα τοῦ караβιοῦ. Εἶχαμε φιγούρα μιὰ Γοργόνα δέν τοῦ ἄρσεσε.

—«Νὰ βάλουμε, λέει, δέλφινα.»

Ἔβαλε δέλφινα.

Τὸν ἀργάτη τὸν ἔβαψε πράσινο, τήν κάμαρη κόκκινη; τὸ μαγειρειὸ κατάμαυρο; τὰ κατάρτια κίτρινα. Ἐπειτα ἤθελε νὰ βάψη καὶ τὸ σκαφίδι. Ἦταν γαλάζιο, φρεσκοβαμμένο.

«Ὅχι γαλάζιο, λέει κάτασπρο εἶναι ὁμορφότερο».

«Μὰ τὸ ἄσπρο λερώνει εὐκολα. Ἐπειτα δέν ἔχει ἀνάγκη ἀκόμη».

—«Ἐχει δέν ἔχει θὰ τὸ βάψω. Δέν μπορῶ νὰ τὸ βλέπω μὲ τέτοιο χρῶμα. Στὸ στομάχι μου κάθεται».

Τί νὰ τοῦ εἰπῶ; εἶχε μανία στὸ ἀλλαγμα. Τὸ κεφάλι του ἴδιος μπούσουλας; οὔτε στιγμή δέν ἔμενε στή θέση του. Ἀπὸ τ' ἄψυχα ρίχτηκε σὲ λίγο καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Ἐδιωχνε τὸν ἕνα, ἔπαιρνε τὸν ἄλλο, ἔβριζε τὸν τρίτο. Ἐπειτα ρίχτηκε στὸν караβόσκυλο, τὸ Ζέπο μας, πού τὸν εἶχε ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου μιὰ ζωὴ μαζί του! Τὸν ἔδερνε, τὸν κλωτσοῦσε, τὸν ἄφηνε νηστικό. Τέλος μιὰ νύχτα τὸν ἔπνιξε κι ἔφερε ἕνα παλιόσκυλο, πού βαριόταν καὶ ν' ἀλυχτήση.

«Μὰ γιατί τὰ κάνεις αὐτά;» τὸν ρωτῶ.

—«Ἔτσι δέν τὰ θέλω τέτοια στὸ καράβι μου».

Στὸ καράβι του! Δέν κρατήθηκα περισσότερα.

«Ἄκουσε, Λάμπρο; τοῦ λέω. Ἐγὼ δὲ σ' ἔβαλα ἀφέντη ἐδῶ μέσα; σ' ἔβαλα σύντροφο».

—«Σύντροφο, μοῦ ἀπαντάει μὲ θυμό, γιὰ νὰ σοῦ ἀνοιξῶ τὰ μάτια».

Τώρα κατάλαβα! Δὲν εἶχε μονάχα μανία στὸν ἄλλαγμα, παρὰ κάτι περισσότερο. "Ἦθελε νὰ φαίνεται στὴ σκούνα μοναχὸς καρaboκύρης. Τὸν ἔτρωγε τὸ ἐγώ του. Τόσο ξιπάστηκε μὲ τὸ καπετανλίκι ὁ χοντροναύτης, ποῦ πίστεψε πὼς ἦταν πορφυρογέννητος. "Ὅλα τὰ ἤξαιρε καὶ ὅλα τὰ ὠριζε. Γῆ, θάλασσα, οὐρανός, πλειούμενα ὅλα δικά του. Κι ἂν δὲν ἦταν δικά του, δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι καὶ ἀλλουνοῦ! Μοναδικὸς στὸ εἶδος του, μοναδικὸς στὴν τέχνη του.

'Απελπισία μ' ἔπιασε. Πέταξε ἡ ὄρεξη γιὰ τὴ δουλειά, πέταξαν καὶ τὰ ὄνειρα. 'Ὁ αἰτὸς ἔχασε τὰ φτερά του κι ἔμεινε χεροδούλης καὶ ψωμοζήτητης στὴ γῆ. Ψωμοζήτητης μὰ πονόψυχος."Ἠξαιρα ποιὸς μοῦ φαλίδισε τὰ φτερά καὶ ὅμως λυπόμουν νὰ τὸν διώξω. Μᾶς ἤρθαν δύσκολες χρονιές. Πάθαμε ζημιές στὰ ταξίδια. "Ἄν ἤθελα νὰ χαλάσω τὴ συντροφιά, δὲ θὰ ἔπαιρνε ὁ Κάργας οὔτε τὸ ἀπόθεμα."Ἄς κάνω ὑπομονή, εἶπα. 'Ὁ πατέρας μου τὸν ἔκανε ἄνθρωπο· δὲν πρέπει ἐγὼ νὰ τὸν καταστρέψω.

Κι ἀλήθεια ἔκαμα ὑπομονή, ὥσπου εἶχαμε κερδίσει ἄρκετὰ καὶ μποροῦσαμε νὰ χωρίσωμε.

Τὸ τελευταῖο ταξίδι τοῦ εἶχα πεῖ:

—«Λάμπρο, ἄρκετὰ βασανίστηκα δὲν μπορῶ νὰ ὑποφέρω πιά. Πρέπει νὰ χωρίσωμε. "Ἄν θέλῃς κρατεῖς ἐσὺ τὴν «Ἄγια Μαύρα» ἢ μοῦ τὴν ἀφήνης σὲ μένα καὶ θὰ σοῦ τὸ χρωστῶ γιὰ μεγάλη χάρη».

Καὶ ἡ ἀπάντησή του:

«Καλὸ πνίξιμο!»

—«Τί θὰ εἰπῆ αὐτό; τὸν ξαναρωτῶ. Δὲ σοῦ ἀρέσει

νά εἶσαι μονάχος σου; Ἐσὺ θέλεις νά σοῦ περνᾷ πάντα ὁ λόγος, δὲν εἶναι καλύτερα νά μείνης μόνος;»

—«Εἶπα: καλὸ πνίξιμο! Θέλεις ἄλλο;» μοῦ εἶπε καὶ προχώρησε κατὰ τὴν πρύμη.

Στὸ μεταξὺ ἡ θάλασσα ἄρχισε νά δείχνη κακὰ προμηνύματα. Εἶπα στὸν τιμονιέρη νά προσέχη τὸν Κάργα. Νά μὴν τὰ πολυλογῶ ξαφνικὰ εἶδα—κι ἦταν νύχτα—νά προβάλῃ μπροστά μας ἕνας μαῦρος ὄγκος μιὰ ξέρα. Γυρίζω καὶ βλέπω τὸν τιμονιέρη.

«Ποῦ ἄφησες τὸ τιμόνι;» τὸν ρωτῶ.

—«Τὸ πῆρε ὁ καπετὰν Κάργας καὶ μοῦ εἶπε νά πάω νά ξεκουραστῶ λιγάκι», μοῦ ἀπαντᾷ.

—«Τρέχα, γιατί χαθήκαμε. Γρήγορα νά πάρης τὸ τιμόνι δὲ βλέπεις;»

Τρέξαμε κι οἱ δυὸ κι ἀρπάξαμε μὲ βία τὸ τιμόνι ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ καπετὰν Κάργα. Μὲ τὴν παρατιμονιὰ πού ἔκαμε, τρίχα ἔλειψε νά πέσωμε ἀπάνω στὴν ξέρα.

—«Δέστε τον!» φώναξα στοὺς ναῦτες.

Πρίθυμα τὸ ἔκαμαν γιατί σ' ὄλους ἦταν σκληρὸς καὶ ἄπονος· τοὺς εἶχε ψήσει τὸ ψάρι στὰ χεῖλη, πού λέει λόγος.

—«Μοῦ γλίτωσες, μοῦ εἶπε, μὰ ποῦ θὰ μοῦ πᾶς;»

Ὅταν γυρίσαμε στὴν πατρίδα πάλι τὸν λυπήθηκα. Ἄν τὸν κατάγγελα γιὰ τὸ ἔγκλημα πού πῆγε νά κάμῃ, θὰ ἦταν χαμένος. Δὲν τὸν κατάγγειλα, ἀλλὰ μὲ μιὰ συμφωνία, νά χωρίσωμε καὶ νά μείνη σὲ μένα ἡ «Ἁγία Μαύρα». Τὸ δέχτηκε, πῆρε τὸ μερίδιό του σὲ χρῆμα κι ἔφυγε. Τί ἀπόγινε δὲν ἔμαθα.

Α. ΚΑ:ΚΑΒΙΤΣΑΣ



Τ' αγνάντεμα.

ἰ γυναῖκες τῶν θαλασ-
σινῶν ἀγνάντευαν.

Νά, τὸ βρίκι τοῦ κα-
πετάν-Λιμπέριου τοῦ

Λημνιοῦ εἶχε σηκώσει τὰ πανιά ἀργά τῆ νύχτα μὲ τὸ ἀπόγειο τῆς νυκτὸς βρῆκε τὸ ρέμα, ἀλάργεψε καὶ χώνεψε.

Κατευόδιο καλό! Ἡ προσευχὴ τῶν μικρῶν παι-
διῶν του ἄς εἶναι ὡς πνοὴ στὰ πανιά, στὰ ξάρτια τοῦ
καραβιοῦ σας· στὸ καλό, στὸ καλό!

Νά τὸ καράβι τοῦ καπετάν-Σταμάτη τοῦ Σύραχου.
Περήφανα, καμαρωμένα, ἀδελφωμένα τὰ δυό, πᾶνε νὰ
μᾶς φέρουν καλά, νὰ μᾶς φέρουν στολίδια. Στὸ καλό,
πουλί μου, στὸ καλό!

Νά, καὶ ἡ γολέτα τοῦ καπετάν Μανόλη τοῦ Χα-
τζηγάνου.

Ἡ ψυχὴ μου, ἡ πνοὴ μου νὰ εἶναι πάντα στὰ πα-
νιά σου, ὡσὰν λαμπάδα τοῦ ἐπιταφίου, νὰ διώχνη τὰ

μαῦρα, τὰ κατακόκκινα τελώνια, πρὶν προφτάσουν νὰ κατακαθίσουν στὰ πανιά σου. Σύρε πουλί μου, στὸ καλὸ καὶ στὴν καλὴ τὴν ὥρα! Στὸ καλό!

Νά, ἡ σκούνα τοῦ καπετάν-Ἀποστόλη τοῦ Βιδελνῆ, καινούριο σκαρί, ἡ τέταρτη, ἡ πέμπτη, πού κατορθώνει σὲ μιὰ δεκαετία νὰ σκαρώση μ' ὅλον τῆς τύχης τὸν κατατρεγμὸ. Ἔπεσε πολὺ γιαλό, δὲν τὴ βρῆκε καλὰ τὸ ἀπόγειο κι ἄργησε. Διακρίνεται τὸ πλήρωμα, οἱ ἄνθρωποι πού πηδοῦν ἐμπρὸς καὶ πίσω στὴν κουβέρτα. Δούλευέ τα, καπετάνιο μου! Παναγιὰ μπροστά σας! Στὸ καλό, στὸ καλό!

«Παιδιά μου, κορίτσια μου», ἀρχίζει νὰ μιλῆ ἡ γρια - Συραχίνα, παλαιὰ καπετάνισσα μὲ τὸ ραβδάκι της καὶ μὲ τὸ καλαθάκι της στὸ χέρι, μὲ τὰ ὀγδόντα χρόνια στὴν πλάτη της, πού μπόρεσε κι ἀνέβηκε τὸν ἀνήφορο γιὰ νὰ καμαρώση ἴσως γιὰ τελευταία φορά, τὸ καράβι τοῦ γιοῦ της πού ἔφευγε. «Ἐαίρετε τί μεγάλη χάρη ἔχει, καὶ πόσο καλὸ ἔκαμε στοὺς θαλασσινοὺς αὐτὸ τὸ ἐκκλησιδάκι τῆς Μεγαλόχαρης;»

—«Πῶς δὲν τὸ ξαίρομε, εἶπαν οἱ ἄλλες, ἃς ἔχη δόξα τὸ ὄνομά της».

—«Τὸ ἐξωκλήσι αὐτὸ ἄγιασε καὶ μέρωσε ὅλο τὸ ἄγριο κῦμα· πρωτύτερα εἶχε κατάρρα ὅλος αὐτὸς ὁ γιαλός».

—«Γιατί;»

—«Βλέπετε ἐκεῖνον τὸ βράχο, κάτω στὸ κῦμα, πού ξεχωρίζει ἀπ' τὸ γιαλό; πού φαίνεται σὰν ἄνθρωπος μὲ κεφάλι καὶ μὲ στήθια;... πού μοιάζει σὰ γυναῖκα; Ἐκεῖνη εἶναι τὸ Φλαντρώ».

—«Ναὶ τὸ Φλαντρώ» εἶπε ἡ Χατζηγάνανα.

—«Κάτι ἔχω ἀκουστά. Ἐσὺ θὰ τὸ ξαίρης καλύτερα, θεια Φλωροῦ».

—«Τὸ βλέπετε κι εἶναι ξέρα», εἶπε ἡ Φλωροῦ ἡ Συραχίνα, «μιά φορά κι ἓναν καιρὸ ἦταν ἄνθρωπος».

—«Ἄνθρωπος;»

—«Ἄνθρωπος καθὼς ἐμεῖς. Γυναῖκα».

Οἱ ἄλλες ἄκουαν μὲ ἀπορία. Ἡ γριὰ Συραχίνα ἄρχισε νὰ διηγῆται:

«Στὸν καιρὸ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων ἦταν μία κόρη ἀρχοντοπούλα ποὺ τὴν ἔλεγαν Φλάντρα ἢ Φλαντρώ. Ἡ Φλαντρώ εἶχε ὀνομαστῆ ἔτσι, καθὼς μοῦπε ὁ πνευματικὸς ἀπάνω στὸν Ἄϊ-Χαραλάμπη, ὅσο τὸν θυμοῦμαι μακαρία ἡ ψυχὴ του.

»Τὸν καιρὸ ἐκεῖνον ἦταν ἓνας караβοκύρης ὁμοφο παλικάρι καὶ τὴ γύρεψε, καὶ τῆς ἔδωσε ἀρραβῶνα. Σὰν τῆς ἔδωσε ἀρραβῶνα, σκάρωσε καινούργιο καράβι, ἔγινε κι ὁ γάμος καὶ σὰν ἔγινε ὁ γάμος ἔρριξε τὸ καράβι στὸ γιαλὸ κι ἐμπαρκάρισε καὶ πῆγε νὰ ταξιδέψη.

»Τότε ἡ Φλαντρώ ἦρθε ν' ἀγναντέψη σὰν καλὴ ὥρα ἐμεῖς, σ' αὐτὸν τὸν ἔρμο τὸ γιαλὸ. Ξεκολλοῦσε ἡ ψυχὴ της ποὺ ἔφευγε ὁ ἄντρας της, δὲν μποροῦσε νὰ βαστάξη, νὰ στηλώσῃ τὴν καρδιά της. Ἀγνάντεψε τὸ καράβι ποὺ ἔφευγε, κι ἔκλαιψε κι ἔπεσαν τὰ δάκρυά της στὰ κύματα, καὶ τὰ κύματα πικράθηκαν καὶ φαρμακώθηκαν, καὶ θύμωσαν κι ἀγρίεψαν καὶ θέριεψαν καὶ στὸ δρόμο τους, ποὺ ἤβραν τὸ καράβι, ἐπνιξαν τὸν ἄντρα τῆς Φλαντρώς, κι ἔγεινε ἀγύρισιά του Καὶ τὸ Φλαντρώ ἦρθε καὶ ξαναἦρθε σ' αὐτὸν τὸν ἔρμο γιαλὸ καὶ κοίταζε κι ἀγνάντευε..... καὶ περίμενε καὶ καρτεροῦσε κι ἀπάντεχε. Πέρασαν μῆνες, πέρασε

χρόνος, πέρασαν δυὸ χρόνια, πέρασαν τρία καὶ τὸ καράβι πουθενὰ δὲ φάνηκε. καὶ τὸ Φλαντρῶ ἔκλαψε καὶ καταράστηκε τῇ θάλασσᾳ, καὶ τὰ μάτια τῆς στέγνωσαν, καὶ δὲν εἶχε πιά δάκρυα νὰ χύσῃ. καὶ παρακάλεσε τοὺς θεοὺς τῆς, ποὺ ἦταν εἰδῶλα, πέτρες, νὰ τῆς κάμουν τὴ χάρη νὰ γίνῃ κι αὐτὴ εἰδῶλο, βράχος, πέτρα. καὶ τὸ ζήτημὰ τῆς ἔγινε καὶ τὴν ἔκαναν βράχο, ξέρα. μὲ τὸ σχῆμα τ' ἀνθρώπινου ποὺ τρίφτηκε καὶ φθάρτηκε ἀπ' τὰ κύματα ὕστερ' ἀπὸ χιλιάδες χρόνια· καὶ τὸ ἀνθρώπινὸ σχῆμα φαίνεται ἀκόμα, καὶ νὰ ὁ βράχος ἐκεῖ, ἡ πέτρα ποὺ θαλασσοδέρνεται καὶ χτυπᾷ καὶ βογγᾷ ἀπάνω τῆς τὸ κύμα. καὶ ἡ φωνὴ τῆς, τὸ βογγητό τῆς, γίνεται ἓνα μὲ τὸ βογγητὸ τῆς θάλασσας. Νά, ἡ ξέρα κεῖ. Αὐτὴ εἶναι τὸ Φλαντρῶ.

»Ὑστερα μὲ χρόνια πολλά, σὰν ἦρθε ὁ Χριστὸς ν' ἀγιάσῃ τὰ νερὰ γιὰ νὰ βαπτιστῇ ἡ πλάση, μιὰ χριστιανὴ ἀρχόντισσα, ἡ Χατζηγιάνναινα, ποὺ εἶχαν σκάρῳσει τὰ παιδιὰ τῆς δυὸ καράβια, ἔταξε στὴν Παναγία, καὶ ἔχτισε αὐτὸ τὸ παρεκκλήσι, γιὰ τὸ καλὸ κατευόδιο τῶν παιδιῶν τῆς. "Ἄς δώσ' ἡ Παναγία καὶ σήμερα νᾶναι καλὸ κατευόδιο στοὺς ἄντρες σας, στ' ἀδέρφια σας, στοὺς γονιοὺς σας».

— «Εὐχαριστοῦμε. Ὅμοίως καὶ στὰ παιδάκια σου, θειὰ Φλωροῦ».

Α. Παπαδιαμάντης.

"Ανοιξη.

"Ένα πρωί πῆρα τὸ δρόμο γιὰ τὸ χωριὸ ἑνὸς φίλου μου μὲ τὰ πόδια.

Ἦταν ἀνοιξη· ὁ καιρὸς θαυμάσιος.

Ὁ ἀέρας ἦταν μυρωμένος ἀπὸ τὶς ἄπειρες μυρουδιές, ποὺ σκόρπιζαν στὸν ἀέρα τ' ἀγριολουλούδα. Ὁμίχλη πυκνὴ σὰν ἄσπρος καπνὸς εἶχε σκεπάσει τὰ πόδια τῶν λόφων καὶ εἶχε μισοκρύψει τὰ σπαρτά. Ἐδῶ καὶ κεῖ σπιτάκια. Φαινόταν σὰ νὰ γινόταν κάποια μάχη σιωπηλὴ, χωρὶς κρότους καὶ φωνές. Καὶ ψηλὰ ὁ ἥλιος σὰ νὰ ἔρριχνε κι αὐτὸς ἄπειρα πύρινα βέλη στὴ γῆ ποὺ ἄχνιζε σὰ νὰ καιόταν.

"Ὅσο πλησίαζα στὸ χωριό, τόσο ὁ τόπος ἦταν πιὸ καλλιεργημένος, καὶ στὰ χέρσα καὶ στὰ πλάγια τοῦ δρόμου κυριαρχοῦσε τὸ ἄγριο τριφύλλι. Καὶ στὰ λουλούδια, ποὺ γύριζαν μέλισσες καὶ ἄλλα ἔντομα, στὰ φύλλα, στὴ χλόη λαμποκοποῦσαν ἀπὸ τὶς ἀχτῖδες τοῦ ἡλίου σὰν ἄπειρα διαμάντια, οἱ δροσοσταλίδες.

Στὸ νοῦ μου ἤρθαν οἱ στίχοι:

Τ' ἄγριο τριφύλλι χύθηκε στὸν κάμπο καταρράχτης.
Δὲν τὸ ἀντικόβει ἀνηφοριά, κι οὐδὲ τ' ὀρίζει φράχτης.
Θεριεύει, ἀντριάει, ἀπλώνεται τρομαχτικὴ πλημμύρα
στὸ πέρασμά του πνίγοντας ὅ,τι τοῦ φέρνει ἢ μοῖρα.
Στ' ἄνθη του-σάλπιγγες χρυσές-πετώντας τὸ μελίσι,
τὸν ἐρχομὸ τῆς ἀνοιξης ζητᾶ νὰ διαλαλήση.

Τῆ νύχτα κάθε φύλλο του σφαλώντας σὰ χεράκι,
κρατᾶ μὲς στὶς παλάμες του σταλαματιὰ νεράκι,
καὶ τὴν αὐγὴ, ὅταν ξέκορφος ὁ ἥλιος τὸ φῶς του ρίχνη
κάθε χεράκι ἀνοίγεται κι ἓνα διαμάντι δείχνει.

N. Ἐλατος

Στίχοι Γ. Δροσίνη.



Στὸ ἔρειπωμένο μοναστήρι.

Ἰχα πάει σ' ἓνα χωριὸ γιὰ ὑποθέσεις μου.

Μιὰ μέρα βγῆκα περίπατο μόνος σὲ μιὰν ἐξοχή του.

"Ὅταν κουράστηκα, προχώρησα κοιτάζοντας νὰ βρῶ μέρος κατάλληλο νὰ κοιμηθῶ. Ξαφνικά, καθὼς βγῆκα ἀπὸ ἓνα βράχο, πὺ μου ἔκλεινε τὴ θέα, στάθηκα. Πιὸ πέρα εἶδα ἓνα ἔρειπωμένο χτίριο μεγάλο, ἓνα μοναστήρι παλιό, γκρεμισμένο. Τὸ ὅλον του, ἡ κατασκευή του, οἱ σταυροὶ πὺ σώζονταν στοὺς τοίχους, πὺ ἀκόμη ἔμεναν ὄρθιοι, μαρτυροῦσαν πὺς ἦταν μοναστήρι. Στὴν αὐλή του μιὰ μεγάλη καρυδιὰ ὑψωνόταν καὶ κυπαρίσσια. Τὰ κελλιά του ἔρείπια κι αὐτά τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἐκκλησοῦλα του.

Στεκόταν ὄρθος μόνος ὁ βορινὸς τοῖχος καὶ ὁ ἀνατολικός. Οἱ ἄλλοι ἦταν μισογκρεμισμένοι.

Στὶς ρωγμὲς τοῦ ἀνατολικοῦ τοῖχου εἶχαν φυτρώσει χορτάρια καὶ λουλούδια καὶ φαίνονταν σὰν εἰκό-

νες ζωγραφισμένες με πεταχτά χρώματα. "Όλο τὸ μοναστήρι ἦταν τριγυρισμένο ἀπὸ βελανιδιές βαθύσκιατες καὶ πουρνάρια.

Ἐποῦ κοίταξα ἀρκετὴν ὥρα τὸ γκρεμισμένο μοναστήρι καὶ μελαγχόλησα, γύρισα τὸ βλέμμα νὰ βρῶ μέρος νὰ πλαγιάσω. Καλύτερο ἀπὸ κεῖ πὺν στεκόμουν, δὲ βρῆκα. Δίπλα μου φουντώνουν πυκνὲς δάφνες δεντροκορμες καὶ μυρτιὲς ἀνθισμένες. Τὰ ἄνθη τους μοσκοβολοῦσαν. Ἐπῆρχε καὶ ρίγανη καὶ θυμάρι καὶ θρούμψη. Ἐκεῖ ἄπλωσα τὴν κουβέρτα καὶ ἔρριξα τὸ προσκέφαλο. Θὰ βρισκόμουν σὰ μέσα σὲ μυρωμένη φωλιά.

Ἐκλεισα τὰ μάτια μου καὶ σιγὰ μὲ πῆρε ὁ ὕπνος, καθὼς ἄκουγα τοὺς κεληδισμοὺς τῶν πουλιῶν, τὸ βουῖσμα τῶν ἐντόμων, ἓνα κελάρισμα νεροῦ, πὺν κάπου ἐκεῖ ἔτρεχε, καὶ τὶς χαρούμενες φωνὲς τῶν παιδιῶν πὺν παίζανε στὸ δάσος.

Εἶδα καὶ ἓνα ὄνειρο παράξενο. Εἶδα ὅτι κοιμόμουν σὲ κεῖνο τὸ ὁμορφο μέρος, πὺν μὲ εἶχε πάρει ὁ ὕπνος, καὶ ξύπνησα. Σηκώθηκα νὰ φύγω καὶ ἔβλεπα ὅπως ἦταν, τὸ βράχο, τὰ πλατάνια, τὶς μυρτιὲς καὶ τὶς δάφνες. "Όταν ὅμως κοίταξα πρὸς τὸ μέρος τοῦ χαλασμένου μοναστηριοῦ, τὸ εἶδα νὰ μὴν εἶναι ἔτσι πιά, νὰ εἶναι ἓνα γερὸ χτίριο, ὅπως θὰ ἦταν μιὰ φορά, φρεσκοβαμμένο, καὶ στολισμένο μὲ σημαῖες, σὰ νὰ εἶχε πανηγύρι. Καὶ ἡ ἐκκλησοῦλα του δὲν ἦταν πιά ἔρειπωμένη, ἦταν ἀκέρια, γερὴ καὶ νέα, σὰ νὰ τὴν εἶχαν ξαναχτίσει, τὴν ὥρα πὺν κοιμόμουν, χτίστες ὑπερφυσικοί, χτίστες τῶν παραμυθιῶν.

Προχώρησα τότε πρὸς τὸ μοναστήρι. Ἡ πύλη του ἦταν διάπλατα ἀνοιχτὴ καὶ μπῆκα. Κανεὶς ὅμως στὴν

πύλη άνθρωπος, κανείς στην αύλη. Καί στα μέσα τῆς
αύλης, πού δὲν ὑπῆρχαν πιά δέντρα, ἀλλὰ ἦταν πλακο-
στρωμένη, μιὰ βρύση μαρμαρένια μὲ πολλὰ στόματα,
στόματα λιονταριῶν, ἔρριχνε ἄφθονο καὶ κατακάθαρο
νερό.

Βλέπω τὴν ἐκκλησούλα κατάφωτη καὶ προχωρῶ
σ' αὐτή. Ἐλαμπε ὅλη ἀπὸ τοὺς ἀναμμένους πολυε-
λαίους καὶ ἀπὸ τὰ ἀναμμένα κεριά. Μπαίνω μέσα.
Ἦταν λιγοστοὶ ἄνθρωποι, καὶ ὅλοι ὄρθιοι ἄκουαν μὲ
σκυμμένο κεφάλι ἓνα γέρο παπά, πού ἀπ' ἔξω ἀπὸ τὸ
ιερό μιλοῦσε.

Πλησιάζω. Ὁ λόγος τοῦ γέρου παπᾶ κόβεται καὶ
τὰ μάτια του στηλώνονται πάνω μου. Ἐγὼ τότε τὸν
γνωρίζω. Βλέπω ποιὸς ἦταν.

«Παππού μου!» φωνάζω.

Ἄλλὰ μὲ τὴ φωνή μου, σὰ νὰ γίνηκε τρομαχτικὸς
σεισμός, τὰ πάντα ταραχτήκαν κι ἔσβησαν μὲ μιᾶς.
Οἱ ἄνθρωποι, οἱ εἰκόνες, οἱ τοῖχοι, τὸ ἱερό, ὅλα καί.....
ξύπνησα.

Σηκώθηκα. Εἶδα τὸ μοναστήρι γκρεμισμένο, τὴν
ἐκκλησούλα του, τὰ κελλιά του. Μιὰ ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου,
πού ἔδυε, περνοῦσε μέσα ἀπὸ ἓνα παραθυράκι σὰν
ξίφος, κοντάρι χρυσὸ φωτεινό.

Τὰ πουλιά στα δέντρα ἀκούονταν νὰ κελαηδοῦν,
στὸ ἐκκλησάκι ἀπάνω τὰ χελιδόνια σὰ νὰ ἔψελναν
τὸν ἑσπερινὸ καὶ ἡ μοσκοβολιὰ τῆς ἀνοιξῆς ὑψωνόταν
σὰ θυμίαμα.

«Ὁ παππούς, ὁ παππούς μου!» πῆγα νὰ φωνάξω.
Τὸ ὄνειρο, σὰ νὰ δυνάμωσε τὴ θύμησή μου, ἔκανε νὰ

τόν ἰδῶ καλά, νὰ ἰδῶ τὴ μορφὴ του, ἓνα σημάδι ποῦ εἶχε
στό μέτωπο, μιὰ ἐλιά πάνω ἀπὸ τὸ μουστάκι του.

Καὶ σὰ νὰ ἀκουσα τὴ φωνή του.

Θερμὴ ἀνάβρυσε ἀπὸ τὴν καρδιά μου τότε μιὰ προ-
σευχὴ καὶ ὁ νοῦς μου πέταξε στὰ περασμένα καὶ ἀξέ-
χαστα.

Πάνω σ' αὐτὸ ἀκούω πίσω ἀπ' τὶς μυρτιές μιὰ
φωνὴ παιδιοῦ ν' ἀπαγγέλλῃ κάποιο ποίημα· τὸ ἤξαιρα καὶ
ἐγώ, ὅμως μοῦ ἔκαμε τέτοια ἐντύπωση ποῦ ἀκίνητος στά-
θηκα καὶ τ' ἀκουσα. Καὶ τὸ παιδί τὸ ἀπάγγειλε θαυ-
μάσια:

Στὸ ρημαγμένο παρεκκλήσι,
τῆς ἀνοιξῆς τὸ θεῖο κοντύλι
εἰκόνες ἔχει ζωγραφίσει
μὲ τ' ἀγριολούλουδα τ' Ἀπρίλη.

Ὁ ἥλιος γέρνοντας στὴ δύση
μπροστὰ στοῦ Ἱεροῦ τὴν Πύλη,
μπαίνει δειλὰ νὰ προσκυνήσῃ
κι ἀνάφτει ὑπέρλαμπρο καντήλι.

Σκορπάει γλυκιὰ μοσκοβολιὰ
δάφνη στὸν τοῖχο ριζωμένη
—θυμίαμα ποῦ καίει ἡ Πίστις.

Καὶ μιὰ χελιδονοφωλιά
ψηλὰ στὸν νάρθηκα χτισμένη
ψέλνει τό: Δόξα ἐν Ὑψίστοις.....

Ν. Ἐλατος
Στίχοι Γ. Δροσίνη



Τὸ βοσκόπουλο.

ὁ μέρος ὅπου ἦταν χτισμένο τὸ
 ξωκλήσι τοῦ "Ἁγίου Τρύφω-
 να δὲν ἦταν καὶ μέρος πού νά
 πῆς τ'ὄβλετες καὶ τρελαινόσουν. Μήτε δέντρα τριγύρω,
 μήτε νερά, μήτε καὶ χωράφια! Στοιβιές* ὅσες ἤθελες
 παραπάνω, κατὰ τὸ βουνό, καὶ κοντὰ στ' ἀκρογιαλί,
 γύρω στοὺς ξερούς τοίχους τοῦ ρημοκκλησιοῦ, ἀμέ-
 τρητες λυγαριές. Καταστάλαζαν, ὡς φαίνεται, ἐκεῖ
 κάτω τὰ νερά τοῦ βουνοῦ, κρυμμένα μέσα στὸ χῶμα,
 καὶ τὶς θέριευαν ἐκεῖνες τὶς λυγαριές. Ὑστερα ἦταν
 ἡ χαριτωμένη ἀκρογιαλιά, ὅλο χαλίκια, καὶ κατόπι
 ἡ θάλασσα.

Τίποτις ἀσυνήθιστο. Λυγαριές, βουνό, θάλασσα.
 Κι ὡστόσο, ὅταν ὅλο τὸ χωριὸ μαζευόταν ἐδῶ νά λει-
 τουργηθῇ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, τί ὁμορφιά, καὶ τί γλύ-
 κα! Συνήθιζα ν' ἀνεβαίνω καὶ νά στέκωμαι ἀπὸ λίγο
 μακριά, καὶ νά βλέπω τὴν ἀξέχαστη ἐκείνη τὴ ζωγρα-
 φιά, τὰ χίλια χρώματα τῶν στολισμένων μας χωριανῶν,

* Στοιβιές πού λέγονται καὶ ἀφάνες=φρύγανα γιὰ προσάναμμα.

μέσα στο ἄστεγο ρημοκλήσι ὅσοι χωροῦσαν καὶ οἱ ἄλλοι ὀλοτρόγυρα. Ἄκουγα καὶ τὶς ψαλμωδίες ἀπὸ μακριά, ἔβλεπα καὶ τὸν καπνὸ τοῦ θυμιατοῦ ν' ἀνεβαίνει καὶ νὰ σκορπιέται σιγὰ σιγὰ ἀνάμεσα στὰ κλωνιά τοῦ μόνου δέντρου ποῦ μισοσκέπαζε τὸ ξωκλήσι,—ἄς τὸ ποῦμε δέντρο κι αὐτό! μιὰ ἀγριλιά, ἡ μισὴ ξερή, κι ἡ ἄλλη μισὴ σὲ ἀδιάκοπο ψυχομαχητό, ἀπὸ τὴν ἀρμύρα τῆς θάλασσας καὶ τοὺς ἀγέρες ποῦ τῷδερναν. Κοντὰ μου εἶχα κι ἄλλη μουσική, τῶν κορυδαλλῶν τὰ τραγούδια.

Ὁ ἥλιος δὲν κατέβαινε στὴν παράμερη αὐτὴ κώχη ὡς τ' ἀπολείτουργο. Εἶχε κι αὐτὸ τὴ γλύκα του, νὰ βλέπης μιὰ ὀλόκληρη ὥρα χρυσιωμένα τὰ κορφοβούνια, καὶ νὰ προσκυνᾷς μέσα στὴν πρωινὴ τὴ δροσιά.

Καθὼς στέκομουν ἐκεῖ, καὶ μάζευα μὲ τὰ μάτια μου, μ' ὅλη μου τὴν ὑπαρξή, τὶς παρθένες ἐκεῖνες ὁμορφιές, κοιτάζω ἓνα παιδάκι καὶ κατεβαίνει ἀπὸ τὸ βουνό, καὶ στέκεται κι αὐτὸ ἀπὸ λίγο μακριά, ν' ἀκούσῃ τὴ λειτουργία. Στήλωσα τὰ μάτια μου σ' αὐτὸ τὸ παιδί χωρὶς νὰ θέλω. Ἦταν ὅσο θέλετε φτωχικὰ ντυμένο, ὡς καὶ ξυπόλυτο ἦταν, καὶ ξεσκούφωτο. Ἦταν ὅμως πολὺ ὠραῖο, μὲ ξανθὰ μαλλιά καὶ ζωηρὰ μάτια.

Πῆγα κοντὰ στὸ παιδί, καὶ τὸ ρώτησα ποῦθε ἔρχεται, τίνος ἦταν. Ἦταν κάποιας γῆρας ἀγόρι, ἀπὸ τὸ χωριουδάκι στὴν πίσω ράχη τοῦ βουνοῦ, καὶ φύλαγε τὰ γίδια, δὲ θυμοῦμαι τίνος ἀφέντη.

Ἀπόλυσε ἡ ἐκκλησιά, κατεβήκαμε στ' ἀκρογιάλι, ἔσμιξα μὲ τοὺς δικούς μου, πήγαμε κάτω ἀπὸ ἓνα βράχο, μαζέψαμε ξυλαράκια, ἀνάψαμε φωτιά, ψῆσαμε καφέ, βγάλαμε τὰ φταζυμίτικα τὰ παξιμάδια, προγεματίσαμε. Ὑστερα, ἐκεῖ ποῦ ρίχταμε χαλίκια στὴ θάλασσα καὶ μιλούσαμε, λέω ἐνὸς φίλου μου ποῦ ἦταν

κατιτί στο δικό μας χωριό: «Είδα έν' αγοράκι σήμερα ἐκεῖ στοῦ βουνοῦ τῆ ραχούλα, πού πρέπει νά τὸ πάρης ἀπὸ τὰ γίδια. Εἶναι κρῖμα ἓνα τέτοιο παιδί νά χαθῆ στα βουνά. Θὰ τὸ βρῆς λίγο ντροπαλό, μὰ εἶναι ἔξυπνο, πάρε το καὶ δὲ θὰ μετανιώσης. Βάλ' το στο σχολειὸ δυὸ τρία χρόνια, κι ὕστερα πάρ' το στο μαγαζί. Θὰ πιάση τόπο».

Μ' ἄκουσε ὁ φίλος, βρῆκε τρόπο καὶ τὸ πῆρε τὸ παιδί.

Ἦστερ' ἀπὸ χρόνια πολλά, γυρίζοντας ἀπὸ τὴν ξενιτιὰ στο χωριό μου, στάθηκα μερικὲς ὥρες στὴ χώρα νά ἡσυχάσω, καὶ νά βρῶ καλὸ ἄλογο. Ἐκεῖ πού καθόμουν μέσα στο μαγαζὶ ἑνὸς φίλου, ἔρχεται μπρὸς μου ἓνα παλικάρι, ὡς ἐκεῖ ἀπάνω, πού ἡ ὀμορφιά του κι ἡ πρόσχαρὴ του ὄψη μὲ ξάφνισε.

«Ἐγὼ εἶμαι τὸ βοσκόπουλο ἐκεῖνο, μοῦ λέει, πού ἀντάμωσες στὸν Ἅγιο Τρύφωνα».

Ἄν κι εἶχα ξεχασμένη τὴν ἱστορία, ξαναγύρισε ἀμέσως στο νοῦ μου, καὶ σφίγγοντας τὸ χέρι του ρωτῶ πῶς ἔτυχε νά εἶναι στὴ χώρα.

«Ἐδῶ μένω τώρα, μοῦ κάνει, εἶναι ὡς πέντε χρόνια. Ἦρθα νά καλυτερέψω τὴν τύχη μου. Δόξα νά ἔχη ὁ Θεός, δὲν ἀπότυχα. Ἐκεῖνο τὸ μαγαζὶ ἀντικρὺ εἶναι δικό μου. Ἰσια ἀπὸ τὴν Ἄγγλία τὰ φέρνω τ' ἀμερικάνικά μου».

— «Ἐ, καὶ τώρα πού πλούτισες, γιατί δὲν ἔρχεσαι νά πᾶμε στο χωριό μας; Βλέπεις, καὶ γὼ ἐκεῖ πηγαίνω, μ' ὄλη τὴ φτώχεια μου. Πᾶμε, πᾶμε, νά σὲ χαρῆ κι ἡ μανούλα σου».

— «Ἄχ, συχωρέθηκε ἡ μανούλα!» μοῦ λέει πικρογελώντας.

—«Έλα, παιδί μου, ἐκεῖ πού κοιμᾶται ἡ μάνα σου, κι ἄφησέ τα τὰ ξένα πρὶν νὰ μπλέξης!» τοῦ λέω σοβαρά.

—«Εἶναι ἀργὰ τώρα πιά, μοῦ ἀποκρίνεται. Δὲν τὸ θέλουν οἱ δικοί μου, ἡ γυναῖκα μου καὶ ἡ πεθερά μου. Δὲν τὸ καταδέχονται τὸ χωριό μου».

Καὶ στάθηκε δῶ, γιατί κόμπωσε ὁ λαιμός του, καὶ τὰ μάτια του δάκρυσαν.

Ἄργ. Ἐφταλιώτης.



Τῆς φτώχειας τὰ στερνά.

Μορφοῦλα, ἔ! Μορφοῦλα, ποῦ εἶσαι, κυρά μου;
Ψίνα, ψιψίνα μου; Τί θὰ φᾶμε σήμερα;»

Ἡ γριὰ Λασκαροῦ ἔκραζε τῇ γάτα τῆς βραχνά, ἂν καὶ δὲν τὴν ἔβλεπε στὸ σπίτι. Μόλις ἔφεγγε ἄδειο, παγωμένο ἦτανε τὸ σπίτι ἰσόγειο, ὅλο ἓνα χῶρισμα, μὲ τὰ φτωχικά του τὰ συγύρια ἀραδιαστά τριγύρω. Κι ἡ Λασκαροῦ διπλωμένη μὲς στὰ παλιοσκούτια τῆς, πλάι στὴ σβυστὴ γωνιά, δὲ σπάραζε. Τὸ ξέθωρό τῆς πρόσωπο, μὲ τὴν τριπλοτυλιγμένη μαντίλα στὸ κεφάλι, καθὼς τὸ εἶχε γυρμένο κατὰ τὴ γωνιά, κι ἔβλεπε μὲ

μάτια ακίνητα τῆ στάχτη τῆ σβυσμένη, φάνταζε παράξενα καὶ τρόμαζε μὲς στῆς αὐγῆς τὸ μισόθαμπο.

Μὰ κάποτε σείστηκε ἡ γριά σιγὰ σιγὰ. Σείστηκε κι ἀνασηκώθηκε· καὶ γύρισε τὸ πρόσωπο, μὲ τὸ σταυιό, κι εἶδε κατὰ τὴν κλεισμένη πόρτα.

«Μορφούλα, κόρη μου καλή, ποῦ εἶσαι;» ρώτησε πάλι.

Καὶ πιάστηκε ἀπὸ τῆς γωνιάς τὸ γῦρο κι ἔβαλε δύναμη, χέρια, γόνατα, καὶ στάθηκε στὰ πόδια της. Καὶ κίνησε ὕστερα, σκυφτή, κατὰ τὴν πόρτα.

Πῆγε, ἀνοιξε τὴν πόρτα κι ἔκραξε πάλι. Τῆς γάτας τὸ νιαούρισμα, ποῦ ἦτανε γριά κι αὐτὴ καὶ μαδημένη, ἔφτασε μὲς ἀπὸ τὸ περιβόλι καὶ τὰ ξερόδετρα τοῦ περιβολιοῦ, τὰ λίγα ποῦ ἀπομένανε, γιὰ τὴ φωτιά κι αὐτὰ καὶ τῆς γριάς τὴ ζέστα· κι ἤρθε ἡ γατούλα κλαίοντας παραπονιαρικά καὶ στάθηκε κοντὰ στὰ πόδια τῆς κυρᾶς της, στὸ μοναχικὸ σκαλι τῆς πόρτας, τὸ λιωμένο ἀπὸ τὰ χρόνια.

«Μορφούλα, τί θὰ φᾶμε σήμερα; Τί ἔφερεις;»

Ἡ γάτα ἀπάντησε μὲ τὸ παράπονό της κι ἔσκυψε πιὸ πολὺ ἢ γριά κι εἶδε στὴν πέτρα ἀπάνω ἓνα ψάρι ἀποθεμένο. Τὸ εἶχε φέρει ἡ γάτα ἢ Μορφούλα. Ἦταν ἓνας γωβιὸς μεγάλος, καὶ τὸν πῆρε ἡ Λασκαροῦ καὶ μπῆκε σπίτι, μὲ τὴ γάτα μπρὸς κι ὀλόρθη τὴν οὐρά της παίζοντας. Αὐτὸ θὰ ἦτανε τῆς μέρας τὸ φαί καὶ γιὰ τοὺς δύο τους· ἦτανε κι ἡ Μορφούλα γέρικη πολὺ, δὲ χρειαζότανε μεγάλα πράματα γιὰ τὸ φαί της· λίγα φαροκόκκαλα τῆς φτάνανε. Τὸ κυνήγι της τὸ καθημερινὸ ἦτανε πάντα ἀπὸ ἓνα ψάρι. Ψάρι ὅμως πάντα πετρόψαρο. Καὶ ἡ γριά Λασκαροῦ τὸ περίμενε πιά ταχτικιό, κι ἀπ' αὐτὸ κρεμοῦσε τὴν ἐλπίδα τῆς τροφῆς της τὴν καθημερινή.

Βράδυ νωρίς, πρὶν πέση στὸ ξερόστρωμα καὶ πρὶν κλείση τὴν παλιόπορτά της, συνήθιζε ἡ γριά Λασκαροῦ, μ' ὅλη τὴν ἀγάπη ποὺ εἶχε τῆς Μορφούλας, καὶ εἶχε τὴν ἀνάγκη νὰ τὴ ζεσταίνῃ στὸν ὕπνο ἢ συντροφιά της κιόλας, ἀνοίγε καὶ τὴν ἔβγαζε ὄξω, ἦταν ἀπονο αὐτὸ ποὺ ἔκανε, μὰ πάλι πῶς θὰ ζούσανε; Τὴν ἔσπρωχνε ἔξω μαλακὰ μὲ τὸ πόδι τὴ Μορφούλα καὶ τῆς ἔλεγε:

«Σύρε, Μορφούλα, σύρ' ἐσύ, καλή μου, ψίνα μου, κυρά μου, σύρε νὰ φέρῃς τίποτα. . . . Δὲν ἔχομε αὐριο νὰ φᾶμε, καφερούλα, καὶ θὰ μείνῃς νηστική καὶ ἐσύ μαζί μου».

Ἡ γάτα ἀπέξω ἔμενε καὶ παρακαλοῦσε κάμποσο. Ὑστερα ξεμάκραινε σιγὰ σιγὰ ἡ φωνὴ της καὶ χανόταν μὲς στὰ σκοτάδια, ἢ μὲς στῆς θάλασσας τὰ μουγκρητά. Καὶ τὴν αὐγὴ, νὰ το ἓνα ψάρι στὸ σκαλί ἀφημένο πάλι! Καὶ δὲν τὸ ἔτρωγε ἡ Μορφούλα, δὲν τὸ πείραζε καθόλου ἴσως ἔτρωγε ἄλλο, πρὶν τὸ φέρῃ τὸ κυνήγι της αὐτὸ στὸ σπίτι. Μὰ πάλι μπορεῖ νὰ ἦταν τὸ μόνο αὐτό, καὶ τὸ ἔφερνε ἴσα στὴν κυρά της, ἄγγιχτο.

Πῶς γινόταν τέτοιο πρᾶμα τ' ἀποροῦσε ἡ γειτονιά κι ἡ χώρα ἡ μισογκρεμισμένη. Ὅμως ἡ γριά Λασκαροῦ διόλου δὲν τὸ ρωτοῦσε. Νόμιζαν οἱ ἄλλοι στὴν ἀρχὴ πῶς ἡ γάτα, ἡ Μορφούλα, πῆγαινε στὴν ἀγορὰ καὶ τὰ ἔκλεβε τὰ ψάρια.

Ἡ Ἀμέρσα ὅμως ἡ πιὸ κοντινὴ γειτόνισσα, μαλωμένη μὲ τὴ Λασκαροῦ ἀπὸ χρόνια, παραφύλαγε τὴ γάτα κι ἔβλεπε πῶς τὰ ἔφερνε τὰ ψάρια ἀπὸ τὸ γιालό. Τὴν ἀκολουθοῦσε ἴσαμε τὰ σκόρπια βράχια, πλάι στὸ παλιὸ λιμάνι, ποὺ ἔκαναν ἓνα πλῆθος ἡσυχὰ κορφάκια ἐκεῖ, κι ὅλα μαζί ἔκαναν ἓνα ξερονήσι ἀπότομο. Κι ἐκεῖ τὴν ἔχανε τὴ Μορφούλα. Στὸ τέλος

τὴν παράτησε, βέβαιη πιά πὼς ἡ γάτα τὰ ἔβγαζε τὰ ψάρια ἀπὸ τῆ θάλασσα.

Τότε ἡ Ἀμέρσα ἔφερε γύρω τὶς γειτόνισσες καὶ τὰ παράστησε ὅλα μὲ τὸ νῆ καὶ μὲ τὸ σίγμα, καὶ μὲ θάμασμα τρανό! Καὶ τὸ ἔμαθε ὅλη ἡ χώρα, τί καὶ πὼς ἡ γάτα ἡ Μορφοῦλα τῆς γριά Λασκαροῦς πήγαινε καὶ ψάρευε τὴ νύχτα στὸ γιαλό.

Ἐπιανε μιὰ θέση κοντὰ στὸ γιαλό, καὶ στεκόταν ἄσειστη σὰν πέτρα, ἀνάμεσα στὶς ἄλλες πέτρες τὶς ἀκίνητες ἐκεῖ, καὶ περίμενε ὧρες, ἄσειστη. Καὶ ἡ πεῖνα βέβαια τὴν ὠδήγησε κεῖ πέρα καὶ τῆς ἔδειξε τὸν τρόπο αὐτό. Καὶ καθὼς πλησίαζαν οἱ γωβιοί, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πετρόψαρα, καὶ φέρνανε τὴ μούρη τους ὡς τὴν κορφή, καὶ γυρεύανε νὰ βροῦνε τὸ πιὸ πολὺ χορτάρι ἐκεῖ πού τὸ νερὸ πάει ἀνάλαφρο καὶ παιγνιδίζει μὲ τὶς πέτρες, χράπ! τὸ νύχι τῆς Μορφοῦλας τ' ἄρπαζε.

Ἡ ἴδια ἡ γριά Λασκαροῦ θὰ μπορούσε νὰ τὸ πῆ καὶ νὰ τὸ μαρτυρήσῃ, πὼς τὰ ψάρια πού τῆς ἔφερνε ἡ Μορφοῦλα δὲν ἦταν κλεμένα, τόσο φρέσκα, μισοζώντανα, καμιὰ φορὰ καὶ ζωντανά. Ὅμως ἡ Λασκαροῦ δὲ συλλογιόταν τίποτα κακὸ γιὰ τὴ Μορφοῦλα. Οὔτε καὶ συλλογιόταν τίποτ' ἄλλο. Εἶχε ἀλλαλογήσει κιόλα λίγο. Ἐμοιαζε λωλή, καθὼς ἔβγαινε στὸ περιβόλι κι ἔστηνε ψιλὴ κουβέντα μὲ τὴ γάτα τῆς.

Γιατὶ ὅπως γύριζε στὸ περιβόλι, καὶ προσπαθοῦσε νὰ κόψῃ κανένα ξεροκλάδι ἀπὸ τὰ παλιόδεντρα, χειμῶνας πού ἦταν τώρα, καὶ νὰ σκίσῃ κανένα σανίδι ἀπὸ σεντούκι σάπιο, ἀχρειαστο, ἢ νὰ βγάλῃ λαχανάκια ἀπὸ τὸ κῆπο τὸ λιγόσπαρτο, ἡ γάτα ἐκεῖ κοντὰ τῆς, ἡ Μορφοῦλα, τὴ συντρόφευε καὶ τῆς ἀπο-

κρινόταν με τὸ νιαούρισμά της σ' ὅσα ἐκείνη τῆς ἔλεγε λόγια ἀνόητα, λόγια λωλά. Ὑστερα τὴν ἀκολουθοῦσε στὴ γωνιά, πού ἀναβε τὴ φωτίτσα κι ἔβαζε νὰ ψήση τὸ φαί, τῆς Μορφούλας τὸ κυνήγι. Καὶ τὸ μοιράζονταν ὕστερα οἱ δύο τους σὰ δὸ υφίλοι ἀγαπημένοι πού ἦταν, χωρὶς μαλώματα, χωρὶς ψωμάκι κιόλα τὸ συχνότερο.

Χωρὶς ψωμάκι, ἀλήθεια, τώρα τελευταῖα. Ἀφοῦ ὁ ἀχαρος ὁ γέροντας τῆς Λασκαροῦς, ἔπαψε νὰ τῆς στέλνῃ τὸ ταχτικὸ μηνιάτικο στὸ ξερονήσι, γιατί τὸν ἔφαγε κι αὐτὸν ἡ θάλασσα στερνόν, ἡ Λασκαροῦ ἦταν πολὺ περήφανη, καὶ δὲ ζητοῦσε, οὔτε καταδεχόταν. Θὰ πέθαινε νηστικιά, τὸ ἤξαιραν ὅλοι, ἀλλὰ δὲ θὰ ἔβγαινε ἔξω τὸν πόνο καὶ τὴν πείνα της νὰ πῆ.

Τὸ ἤξαιρε αὐτὸ κι ἡ Ἀμέρσα πιὸ καλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλον. Ἦταν ἡ πιὸ κοντινὴ γειτόνισσα, ἀν καὶ πληθὸς ἄλλα σπίτια κατάκλειστα, ρημάδια πιά, χῶριζαν τὸ δικό της ἀπ' τῆς Λασκαροῦς τὸ σπίτι. Ἔτσι ἦταν ὅλη ἡ χώρα ἀριά κατοικημένη, μ' ὅλα τὰ σπίτια τὰ πολλὰ καὶ τ' ἀρχοντόσπιστα.

Ἦταν ἀπὸ χρόνια ἡ Ἀμέρσα μαλωμένη με τὴ Λασκαροῦ. Μίσση οἰκογενειακά, συμφέροντα παλιά... μὰ τώρα τί χρειάζονταν τὰ μίσση, ἀφοῦ ἔσβησαν καὶ τὰ συμφέροντα καὶ πᾶνε..... Πάλι, νὰ πάῃ στὴ Λασκαροῦ καὶ νὰ φιλιώσουν αὐτὸ δὲν τ' ἀποφάσιζε ἡ Ἀμέρσα. Τὴν ἤξαιρε καλὰ τὴ Λασκαροῦ, κι ἤξαιρε καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ της.

Ὅμως ἡ συμφορὰ τῆς Λασκαροῦς τὴ λύγισε, τῆς γλύκανε τὸ περασμένο της φαρμάκι. Ὅμως-καὶ πάλι δὲν ἤθελε νὰ δείξῃ τὴν ἀδυναμία της. Ἦταν ψυχὴ κλειστὴ ἡ Ἀμέρσα, ὅπως ὅλες οἱ νησιώτισσες κι ὅλοι οἱ νησιῶτες ἐκεῖ πέρα.

Τί νά κάμη; Ἐπαιρνε ἄλλη μιὰ γειτόνισσα, μιὰ πονηρούλα ἀπὸ τὸ πάρα πέρα σπίτι, τὴν Κατερινιώ, καὶ πῆγαιναν καὶ παραφύλαγαν ἔξω ἀπὸ τῆς Λασκαροῦς τὸ περιβόλι.

Τὰ Χριστούγεννα ἦταν κοντά: ξεροβόρι φουσοῦσε ἄγριο τίς τελευταῖες μέρες. Ἡ χώρα ἔβλεπε βορινά, καὶ τὴν ἔπιανε τὸ κῦμα ἄσκημα. Ὁ Μορφούλα ἔφτασε μιὰν αὐγὴ ἀπὸ τὸ γιालὸ μὲ χωρὶς τίποτα στὸ στόμα, καὶ νιαούριζε στὴν πόρτα τῆς κυρᾶς της.

«Κοίταξε, εἶπε ἡ Ἀμέρσα, σήμερα δὲν ψάρεψε ἡ Μορφούλα μὲ τέτοιον ἀγριόκαιρῶ».

—«Τί θὰ φᾶνε σήμερα οἱ δυὸ τους, οἱ κακόμοιρες.... νάχουν τάχα τίποτα;» εἶπε ἡ Κατερινιώ.

— «Καρτέρα μιὰ στιγμὴ!» εἶπε ἡ Ἀμέρσα. Ἐφυγε, καὶ γύρισε μ' ἓνα φελὶ ψωμί σπιτίσιο.

—«Ψίνα, Μορφούλα!» ἔκραξε σιγὰ ἡ Ἀμέρσα.

Πῆγε ἡ Μορφούλα καὶ στάθηκε στὴ ρίζα τοῦ τοίχου, κάτω ἀπὸ τίς γυναῖκες, καὶ νιαούρισε γλυκά. Οἱ δυὸ αὐτές, ἀφοῦ τῆς ἔρριξαν ἓνα κομματάκι καὶ τὴν καλόπιασαν, ὕστερα τῆς πέταξαν ὅλο τὸ φελί. Τὶς κοίταξε καλὰ καλὰ ἡ Μορφούλα, κοίταξε καὶ τὸ ψωμί, τὸ μύρισε, τὸ πῆρε μὲ τὰ δόντια της καὶ πῆγε καὶ τὸ ἀπόθεσε μὲ προσοχὴ στὸ σκαλί ἐπάνω, καὶ νιαούρισε. Οἱ δυὸ γυναῖκες κρυφοκοίταζαν ἄλαλες.

Ἄνοιξε ἡ πόρτα καὶ πρόβαλε ἡ γριὰ Λασκαροῦ.

«Ποῦ εἶσαι, Μορφούλα, ψίνα.... μπά, ἐδῶ εἶσαι, καλή μου;.... Σήμερα τίποτα δὲν ἔφερες; Ποῦ εἶναι τὸ κυνήγι σου; Ξαίρω, φουσοῦσε ἀπόψε..... μὰ τώρα τί θὰ φᾶς; Ἐμένα δὲ μὲ μέλει, κακομοίρα, μὰ γιὰ σένα λέω.. σύρε, φεύγα ἀπὸ κοντά μου, δὲ θέλω νὰ σὲ βλέπω, παλιόγατα, θὰ μείνης νηστική..... Μά, τ' εἶν'

αυτό; Ψωμί ἔφερες, ψιψίνα μου; Ἐκαμες καλύτερα.... εἴχαμε τρεῖς μέρες ν' ἀγγίξωμε ψωμί στὸ στόμα..... Ἔτσι, νὰ φέρνης, ψίνα μου, καμιὰ φορά λίγο ψωμάκι, ὄχι μονάχα ψάρια..... καὶ χωρὶς ἀλάτι κιόλα, τὰ βαρέθηκα. Καμιὰ φορά καὶ λίγο τυράκι..... ὄχι, ἀκόμα εἶνε σαρακοστή.... Ἔλα, πᾶμε μέσα τώρα. Μόρφω μου, καλὴ νοικοκυρά μου».

Οὔτε καὶ ρώτησε ποῦ τὸ βρῆκε τὸ ψωμί ἢ Μορφούλα.

Τὴν ἄλλη μέρα πῆγε ἡ Κατερινιώ κι ἄφησε ἄλλο ἓνα κομμάτι ψωμί στὴν πόρτα τῆς γριᾶς. Ἄφησε καὶ λίγο τυρί.

«Μή, τῆς εἶπε ἡ Ἀμέρσα, θὰ μᾶς καταλάβη, καὶ ὕστερα θὰ τὰ πετάξῃ ὅλα, ἅμα νιώσῃ πῶς τὰ βάνομε».

Ἡ Ἀμέρσα φύλαγε τὴ θέση τῆς ἐκεῖ συχνά, πίσω ἀπὸ τὸν τοῖχο. Μιὰ μέρα πέρασε ἡ Μορφούλα κρατώντας ἓνα ὀλάκερο χταπόδι ζωντανό. Τὴν ἔσκιαξε τὴ γάτα, καὶ τὴν ἔκαμε νὰ τ' ἀφήσῃ ἀπὸ τὸ στόμα τῆς. Ἐκοψε τὸ μισό, τὸ χτύπησε, τ' ἀλάτισε καὶ τὸ ξανάδωσε τῆς γάτας πάλι. Τᾶλεγε αὐτὰ στὴν Κατερινιώ, κι ἀποροῦσε ἡ ἴδια.

«Ἀκοῦς παράξενο;» ἔλεγε. «Πῶς μπόρεσε καὶ τὸ ἔπιασε; Ποῦ τὸ βρῆκε;»

—«Θὰ τὸ πέτυχε στὴ ράχη, εἶπε ἡ Κατερινιώ, καὶ τὸ θαλάμι του θὰ ἦταν ψηλά.... Ὑστερα πῶς νὰ τὴν τσακώσῃ τὴ Μορφούλα; Οἱ πλόκαμοί του δὲν κολλοῦνε στὸ μαλλί τῆς. Ἀκοῦς ἀλήθεια κεῖ!»

—«Ἀπίστευτο πρᾶμα!»

—«Ναί, καημένη, μὰ πῶς θὰ τὸ φάῃ; Ἐχει καὶ φωτιά;»

—«Καλὰ λές! εἶπε ἡ Ἀμέρσα. Στάσου νὰ ἰδῆς.... αὔριο τί θὰ κάμω».

Τὴν ἄλλη μέρα, ἀπόγιομα, φύλαγαν πάλι οἱ δυὸ γυναῖκες ὥσπου εἶδαν τὴ γριὰ νὰ βγαίνει καὶ νὰ γυρίζει στὸ περιβόλι μὲ τὴ γάτα της, καὶ νὰ μιλή.

— «Σήμερα τὸ κατάλαβες, Μορφούλα μου, πὼς δὲν ἔχω πιά ξύλα, μήτε σπέρτα, καὶ μοῦ τ'όφερές ψημένο τὸ χταπόδι, ἔ, Πονηρή... καλή μου, ψίνα μου, νοικοκυρά μου ἐσύ, ὅλα τὰ φροντίζεις.. Ξαίρεις πὼς εἶναι καὶ σαρακοστή; μεθαύριο ἔχομε Χριστούγεννα, κυρά μου..... Πᾶμε μέσα τώρα, θὰ μοῦ πείνασες λιγάκι, πᾶμε.... κρύο κάνει. Ἐχομε λίγο χταπόδι... καὶ ψωμί..... καὶ τὸ τυρὶ θὰ τὸ φυλάξωμε γιὰ τὴ γιορτὴ μεθαύριο..... πᾶμε!»

Δάκρυσαν οἱ γυναῖκες καὶ ἀποτραβήχτηκαν ἤσυχα.

Τὴν παραμονὴ λησμόνησαν τὴ Λασκαροῦ, δοσμένες στὶς δουλειές καὶ τὶς ἐτοιμασίες τοῦ σπιτιοῦ τους. Τὸ πρωὶ ὅμως τὴ θυμήθηκε ἡ Ἀμέρσα. Μπῆκε σὰν κλέφτρα, πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ χρόνια, στὸ περιβόλι καὶ πῆγε κι ἄφησε στὴν πόρτα της ἓνα κομμάτι ψωμί, καὶ τόλμησε, κι ἓνα κοψίδι ψητὸ κρέας. Μὰ ὅλη μέρα, τὰ Χριστούγεννα, ἡ Μορφούλα ἀνήσυχη θρηνοῦσε ἀπόξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Τ' ἀπομεινάρια τοῦ φαγιοῦ ἦταν ἐκεῖ, σημάδι πὼς τὰ εἶχε φάει ἡ γάτα. Τότε ἀνησύχησε ἡ Ἀμέρσα. Κάλεσε τὴν Κατερινιώ κι ἄλλες γειτόνισσες, κι ἀποφάσισαν καὶ χτυπήσανε στῆς Λασκαροῦς τὴν πόρτα.

“Ὅμως κανένας δὲν τοὺς ἀποκρίθηκε

“Ἐσπασαν τὴν πόρτα καὶ τὴ γριὰ Λασκαροῦ τὴ βρῆκαν κοκκαλιασμένη, πεθαμένη....

I. Βλαχογιάννης.



Ἡ θάλασσα.

τὸ μικρὸ παιδί τὴν ἀγα-
ποῦσα τὴ θάλασσα. Τὰ
πρῶτα βήματά μου, νὰ εἰ-
πῆς, στὸ νερὸ τὰ ἔκαμα. Τὸ

πρῶτο μου παιγνίδι ἦταν ἓνα κουτί ἀπὸ λουμίγια, μὲ
ἓνα ξυλάκι ὀρθὸ στὴ μέση γιὰ κατάρτι, κι ἓνα φύλλο
χαρτί γιὰ πανάκι. Γιὰ μένα δὲν ἦταν παιγνίδι, ἦταν
μεγάλο καράβι. Πῆγα καὶ τὸ ἔρριξα στὴ θάλασσα μὲ
καρδιοχτύπι. Μόλις ὅμως τὸ ἔρριξα, βούλιαξε. Μὰ δὲν
ἄργησα νὰ κάμω ἄλλο μεγαλύτερο ἀπὸ σανίδια. Τὸ
ναυπηγεῖο γιὰ τοῦτο ἦταν στὸ λιμανάκι τοῦ "Αἰ-
Νικόλα.

Τὸ ἄφησα στὴ θάλασσα καὶ τὸ ἀκολούθησα κο-
λυμπώντας ὡς τὴν εἴσοδο τοῦ λιμανιοῦ, ποῦ τὸ πῆρε
τὸ ρέμα μακριά. Ἀργότερα ἔγινα πρῶτος στὸ κουτί,
στὸ κολύμπι πρῶτος τὰ λέπια μου ἔλειπαν.

«Ἐσὺ θὰ μᾶς ντροπιάσης ὅλους» μοῦ ἔλεγαν οἱ
γεροναῦτες, ὅταν μ'ἔβλεπαν νὰ κολυμπῶ σὰν τὸ δελφίνι.

Ἐγὼ καμάρωνα. Τὰ βιβλία τὰ ἔκλεισα γιὰ πάντα.
Τίποτα δὲν τοὺς ἔβρισκα νὰ συμφωνῆ μὲ τὸν πόθο μου.

Ναί, τὴν ἀγαποῦσα τὴ θάλασσα! Τὴν ἔβλεπα ν'ἀ-

πλώνεται σὰ ζαφειρένια πλάκα, ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο
ὡς πέρα στὸν ὀρίζοντα, καὶ προσπαθοῦσα νὰ μάθω
τὸ μυστικό της. Τὴν ἔβλεπα ὠργισμένη, ἄλλοτε νὰ
δέρνη μὲ ἀφρούς τὸ ἀκρογιαλί, νὰ καβαλικεύη βρά-
χους, νὰ βροντᾷ καὶ νὰ ἠγάη, κι ἔτρεχα νὰ παίξω
μαζί της, νὰ τὴ θυμώσω καὶ νὰ τὴν ἀναγκάσω νὰ μὲ
κυνηγήσῃ, νὰ νιώσω τὸν ἀφρό της ἀπάνω μου. Καὶ ὅταν
ἔβλεπα καράβι ν' ἀρμενίζῃ στ' ἀνοιχτά, νόμιζα πὼς
ἦμουν κι ἐγὼ μαζί καὶ ταξίδευα. Τὰ σταχτόμαυρα
πανιά, τὰ ὀλοφούσκωτα, μοῦ ἔταζαν ἄλλους τόπους,
ἄλλους ἀνθρώπους, πλούτη καὶ χαρές. Ἔτσι κατάν-
τησε ἡ ψυχὴ μου νὰ μὴν ἔχῃ ἄλλον πόθο νύχτα μέρα
παρὰ τὸ ταξίδι. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἐρχόταν Ὀλιβερὴ εἰ-
δηση στὸ νησί, καὶ ὅταν ἔβλεπα τὰ ὄρφανὰ στοὺς δρό-
μους καὶ τὶς γυναῖκες μαυροφόρες, ὅταν ἄκουα νὰ διη-
γοῦνται ναυαγοὶ τὸ μαρτύριό τους, πείσμα μ' ἔπιανε,
ποῦ δὲν ἦμουν κι ἐγὼ μαζί τους.

Μοῦ ἄρεσε νὰ τραγουδῶ συχνά:

Θάλασσα πικροθάλασσα καὶ πικροκυματοῦσα
ὄλοι σὲ λένε θάλασσα κι ἐγὼ σὲ λέω ἀνθοῦσα.

Ὁ πατέρας μου ἔλειπε μὲ τὸ καράβι μας στὸ τα-
ξίδι. Ὁ θεῖος μου, ὁ καπετὰν Καλιγέρης, θὰ ἔφευγε
μὲ τὸ δικό του γιὰ τὴ Μαύρη θάλασσα. Κατάφερα
τὴ μάνα μου καὶ πήγαμε νὰ τὸν βροῦμε.

«Πάρε τον, τοῦ εἶπε, γιατί θὰ μοῦ ἀρρωστήσῃ».

— «Θὰ σὲ πάρω, μοῦ λέει, μὰ θὰ δουλέψῃς τὸ κα-
ράβι θέλει δουλειά. Δὲν εἶνε ψαρότρατα, νάχῃς φαῖ
καὶ ὕπνο».

Τὸν ἐφοβόμουν πάντα τὸ θεῖο μου. Ἦταν ἄγριος
καὶ κακὸς σὲ μένα, ὅπως καὶ στοὺς ναῦτες του. «Κάλ-

λιο σκλάβος στο 'Αλγέρι, παρά με τὸν Καλιγέρη» ἔλεγαν γιὰ νὰ δείξουν τὴν ἀπονιά του.

Τώρα τὰ λησμόνησα ὅλα.

«Νὰ πατήσω μιὰ στοῦ καράβι, τοῦ εἶπα, καὶ δουλειὰ ὅση θέλεις».

'Αληθινὰ ρίχτηκα στὴ δουλειὰ με ὄρεξη. "Ἐκανα παιγνίδι τὶς ἀνεμόσκαλες." Ὅσο ψηλότερα ἢ δουλειά, τόσο πιὸ πρόθυμος ἐγώ. 'Απὸ τὸ πλύσιμο τῆς κουβέρτας στοῦ ξύσιμο, ἀπὸ τὸ ράψιμο τῶν πανιῶν στῶν σκοινιῶν τὸ πλέξιμο, ἀπὸ τὸ λύσιμο τῶν ἀρμένων στοῦ δέσιμο. Τώρα στὴν τρόμπα, τώρα φόρτωμα, ξεφόρτωμα, καλαφάτισμα, χρωμάτισμα—πρῶτος ἐγώ. Πρῶτος τί μ' ἔμελε; Μοῦ ἔφτανε πὼς ἀνέβαινα ψηλὰ στὴ σταύρωση, κι ἔβλεπα κάτω τὴ θάλασσα νὰ σκίζεται καὶ νὰ φεύγη ὑποταχτικὴ μου. Τὸν ἄλλο κόσμον, τοὺς στεριανούς, με θλίψη τοὺς ἔβλεπα. «Ζοῦνε κι ἐκεῖνοι!» ἔλεγα.

Μιὰ μέρα ἀκούω τὴ φωνὴ τοῦ καπετάνιου νὰ βροντᾷ δίπλα μου:

«Μάϊνα πανιά!..... Μάϊνα πανιά!»

Τρόμαξα καὶ τρέχω πίσω ἀπὸ τοὺς ναῦτες. Πηδοῦν στοὺς φλόκους, κοντὰ κι ἐγώ. Σκαρφαλώνουν στὶς σταύρωσες, ἀπάνω κι ἐγώ. Σὲ πέντε λεπτὰ τὸ καράβι ἔμεινε ξυλάρμενο.

«Τί τρέχει;» ρωτῶ τὸ διπλανό μου.

—«'Ἡ τρόμπα, δὲ βλέπεις; ὁ σίφουνας!.....» Σίφουνας! 'Ακουστὰ εἶχα τὰ θαύματά του πὼς σαρώνει ὅ,τι τύχη στοῦ δρόμου του, σκίζει πανιά, ρίχνει κατάρτια, γονατίζει πλεούμενα. Τώρα τὸν ἔβλεπα μετὰ μάτια μου δὲν ἦταν ἓνας, ἦταν τρεῖς τέσσερες. Οἱ δυὸ κατὰ τὸ Βατούμ, οἱ ἄλλοι στ' ἀνοιχτά. Καὶ ἔμπρός μας ὁ Καύκασος ἔδειχνε σὰ σκυλόδοντα τ' ἀπό-

κρημνα περιγιάλια του. 'Ο οὐρανὸς συννεφιασμένος, ἡ θάλασσα μαυριδερὴ μ' ἓνα ἑλαφρὸ τρεμουλιασμα, σὰ νὰ εἶχε ἀνατριχίλα. Πρώτη φορά τὴν εἶδα φοβισμένη τὴ φιλενάδα μου.

'Ο ἓνας σίφουνας λιγνός, σὰν προβοσκίδα ἐλέφαντα, κρεμόταν στὰ νερὰ μαῦρος καὶ ἀκίνητος. 'Ο ἄλλος χοντρός, ὀλόϊσιος, κόπηκε ἔξαφνα στὴ μέση σὰν κολόνα καπνοῦ, σκόρπισε ἡ βάση του κι ἀπόμεινε σὰ γλωσσίδι κρεμασμένο ἀπὸ τὰ σύννεφα. Εἶδα νὰ τεντώνη τὸ λαιμὸ του ἐδῶ κι ἐκεῖ, νὰ κινῆ τίς φουῦντες του σὰ γλωσσες φιδιοῦ, λές καὶ ζητοῦσε κάτι στὰ νερὰ κι ἔξαφνα νὰ κουλουριάζεται καὶ νὰ φωλιάζη στὸ θαμπὸ οὐρανό. 'Ο τρίτος ὅμως, σταχτόμαυρος σὰν κορμὸς λεύκας, ἀφοῦ ρούφηξε καὶ πρήστηκε καλά, κλονίστηκε καὶ βάδισε καταπάνω μας.

«Κάτω!» ἀκούω μιὰ φωνή.

Γλίστρησα κοντὰ στὸν καπετάνιο. Εἶδα τὸ ναύκληρο, μὲ τὸ τρομπόνι στὰ χέρια, νὰ κοιτάζη πότε τὸν οὐρανό, πότε τὴ θάλασσα.

'Ο σίφουνας ὥστόσο πλάκωσε φτεροπόδαρος, ρουφοῦσε τὸ νερὸ καὶ τίναζε στὸν οὐρανὸ μαύρη καταχνιά καὶ ἀντάρα. Τώρα, ἔλεγες, θὰ μᾶς γδύση τὸ κάραβι ἢ θὰ τὸ σηκώση στὸν ἀέρα. "Ἐφτασε δύο ὀργιές μακριά μας. "Ἐφεγγε ξανθοπράσινος σὰν καπνισμένο κρύσταλλο καὶ μέσα του ἀνεβοκατέβαινε κάτι σὰν ἔμβολο βιαστικά, λές καὶ σήκωνε τὸ νερὸ γιὰ νὰ σβήση μεγάλη πυρκαγιὰ στὰ ἐπουράνια.

«Ρίξε» προστάζει ὁ καπετάνιος. 'Ο ναύκληρος ἀδειάζει ἀπάνω στὸ σίφουνα τὸ τρομπόνι. Παλιόκαρφα, μολύβια, στουπιά, ὅλα χώνεψαν στὰ πλευράτου. Φάνηκε νὰ τρεμουλιάζη καὶ σταμάτησε. Δοκίμασε πάλι

νά κινηθῆ, ἔκαμε δύο κλωθογυρίσματα στὸν τόπο καὶ στάθηκε πάλι, σμίγοντας τὴ θάλασσα μὲ τὸν οὐρανό.

Ἐξαφνα βρόντος ἀκούστηκε, σὰ νὰ εἶχε σκάσει κανόνι, καὶ μεγάλο κύμα κύλησε ἀπάνω στὸ κατάστρωμα. Τὴν ἴδια στιγμή ὁ Καύκασος ἄστραψε καὶ βρυχήθηκε, δρόλαπας ξέσπασε, καὶ ἡ θάλασσα ἢ φοβισμένη ἄφρισε τώρα καὶ μάνιασε ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη τοῦ πόντου.

«Ἴσια πανιά! τοὺς φλόκους!» πρόσταξε ὁ καπετάνιος βιαστικά.

Ἀνοιξάμε τὰ πανιά καὶ τὸ κράβι ἔπιασε πάλι τὴ γραμμὴ του.

Τρεῖς ἐβδομάδες ἀργότερα κατεβήκαμε στὴν Πόλη φορτωμένοι. Ἐκεῖ ἔλαβα τὸ πρῶτο γράμμα τῆς μάνας μου. Πρῶτο γράμμα, πρῶτο μαχαίρι στὴν καρδιά μου.

«Παιδί μου, Γιάννη μου» ἔγραφε ἡ μητέρα μου. «Ὅταν γυρίσης πάλι στὸ νησί μας μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἀἰ-Νικόλα καὶ τὴν εὐχὴ μου, δὲ θὰ εἶσαι πιά καπετάνιου παιδί. Πάει ὁ πατέρας σου, τ' ὄμορφο τρεχαντήρι πάει, πᾶνε οἱ δόξες μας! Τὰ ρούφηξε ὅλα ἡ θάλασσα! Τώρα δὲν ἔχεις τίποτα παρὰ τὸ χαμόσπιτο, ἐμένα τὴν ἄτυχη καὶ τὸ Θεό. Γειά στὰ χέρια σου. Δούλεψε, παιδί μου, καὶ τίμα τὸ θεῖο σου. Ἄν σοῦ μένη κάποτε τίποτα, στέλνε μου, ν' ἀνάβω τὸ καντήλι γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα σου».

Ἀνταμώσαμε τελευταία φορὰ μὲ τὸν πατέρα μου στὴ Θεοδόσια. Καθὼς μὲ εἶδε ψηλὰ νὰ μαζεύω τὸ πανί, ἔκαμε τὸ σταυρό του κι ἔμεινε ἄφωνος.

«Τί τὸν κοιτᾶς, καπετὰν Ἀγγελή» τοῦ φωνάζει ὁ Καλιγέρης «δὲν τὸν ἀλλάζω μὲ τὸν καλύτερο ναύτη σου».

Ἐγὼ διπλοπαρακαλοῦσα ν' ἀνοίξη ἡ θάλασσα νὰ μὲ καταπιῇ. Ὅσο ἐνιωθα ἀπάνω μου τὸ βλέμμα του, ἡσυχία δὲν ἔβρισκα. Ἐτρεχα βιαστικὸς ἀπὸ τὴ μιὰ ἄκρη στὴν ἄλλη, καὶ τάχα κάτι ἔκανα. Ἐκεῖνος κατὰλαβε πὼς εἶχα σαστίσει καὶ δὲ σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέση του, μόνον μὲ ἀκολουθοῦσε μὲ παραπονιάρικο βλέμμα, σὰ νὰ μ' ἔβλεπε στὸ νεκροκρέβατο.

Τὴν ἄλλη μέρα μ' ἔμπλεξε, ποὺ πήγαινα στὴν πόλη. Μόλις τὸν εἶδα ἀπὸ μακριὰ θέλησα νὰ κρυφτῶ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μακριὰ τόσο προσταχτικὸ ἦταν τὸ βλέμμα του, ποὺ τὰ πόδια μου κόπηκαν.

«Παιδί μου, τί ἔπαθες;» μοῦ λέει. «Τὸ συλλογίστηκες καλὰ τί θὰ κάμης;» Πρῶτη φορὰ γνῶριζα τὴ γλύκα τῆς φωνῆς του. Δὲ σάστισα ὅμως.

—«Πατέρα, τοῦ εἶπα, τὸ σκέφτηκα, δὲν μπορῶ νὰ ζήσω ἀλλιῶτικα. Μὲ κράζει ἡ θάλασσα. Μὴ θέλεις νὰ μ' ἐμποδίσης».

Ἐκαμε τὸ σταυρὸ του στάθηκε λίγο, μὲ κοίταξε κατάματα, κούνησε τὸ κεφάλι του.

«Καλὰ, παιδί μου» εἶπε. «κάμε ὅ,τι σὲ φωτίσει ὁ Θεός· ἐγὼ ἔκανα τὸ χρέος μου. Πήγαινε στὴν εὐχήμου».

Καὶ τώρα ἔπρεπε νὰ δουλέψω νὰ ζήσω ἐγὼ, νὰ ζήσω καὶ τὴ μάνα μου. Ἀλλὰ μὲ τὸ θεῖο μου δὲν μποροῦσα πιά νὰ κάμω. Στὸ πρῶτο λιμάνι ποὺ πιάσαμε ζήτησα τὸ λογαριασμὸ κι ἔφυγα· μπῆκα σ' ἄλλο καράβι!

Ἀπάνω στὸ χρόνον πέθανε καὶ ἡ μάνα μου κι ἔτσι ἔμεινα μοναχὸς στὸν κόσμον. Ἀπὸ καράβι σὲ καράβι ἀπὸ καπετάνιο σὲ καπετάνιο, ἀπὸ ταξίδι σὲ ταξίδι, δέκα χρόνια τὰ ἔκλεισα στὴ θάλασσα. Δουλειὰ πολλή, μὰ κέρδος κανένα. Τέλος ἀποφάσισα νὰ γυρίσω στὴν πατρίδα. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγα μὲ τὸν καπετάν Καλι-

γέρη δὲ γύρισα ποτέ. Πάλεψα τόσες φορές μὲ τὰ κύματα, ἄλλες τόσες ἀντίκρυσα τὸ θάνατο, μὰ βαρέθηκα.

Συλλογίστηκα: «ἄς πάω γιὰ λίγες μέρες καὶ βλέπομε πάλι».

Πῆγα καὶ βρῆκα τὸ σπίτι ἐρείπιο καὶ τὸν τάφο τῆς μητέρας μου χορταριασμένο. Ἔκαμα τρισάγιο τῆς μάνας μου καὶ ἄναψα κερὶ στὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα μου.

Τις μέρες ποὺ ἐτοιμαζόμουν νὰ ξαναφύγω, μὲ πλησίασε ὁ καπετὰν Πάραρης, παλιὸς караβοκύρης, καὶ συνομήλικος τοῦ πατέρα μου. Στάθηκε τυχερὸς στὴ θάλασσα, τὴν τρύγησε καλά, βρῆκε τὴν περίσταση, πούλησε τὸ καράβι του, ἀγόρασε χωράφια καὶ τὰ ἔκαμε περιβόλια.

«Θέλω νὰ σὲ κάμω γαμπρό» μοῦ εἶπε «μὰ μὲ τὴ συμφωνία νὰ μὴν ξαναπατήσης στὴ θάλασσα».

— «Λοιπὸν θὰ πάρω γυναῖκα νὰ μὲ τρέφῃ;» ρώτησα.

— «Ὅχι, δὲ θὰ σὲ τρέφῃ, μὴ θυμώνεις; θὰ δουλέψῃς, θὰ δουλέψετε κι οἱ δύο. Εἶναι τὸ περιβόλι, εἶναι τὸ ἀμπέλι, εἶναι τὸ χωράφι. Δουλευτάδες καρτεροῦν».

— «Σύμφωνοι, τοῦ εἶπα, ἔχεις τὸ λόγο μου».

Τρία χρόνια ἔζησα μὲ τὴ γυναῖκα μου στὸ χωριὸ τοῦ πεθεροῦ μου. Ἔμαθα τὴν ἀξίνα καὶ δούλευα μὲ τὴ γυναῖκα μου τὸ περιβόλι, τὸ ἀμπέλι, τὸ χωράφι. Ἔμαθα νὰ σκαλίζω τὶς κιτριές, νὰ κλαδεύω τὸ ἀμπέλι, νὰ ὀργώνω τὸ χωράφι. Εἶχα πενήντα τάληρα τὸ χρόνο ἀπὸ τὸ κίτρο, εἴκοσι ἀπὸ τὸ κρασί, ἀπὸ τὸ σιτάρι σαράντα, καὶ χωριστὰ ὁ σπόρος κι ὅσο χρειαζόταν γιὰ τὸ σπίτι. Πρώτη φορὰ εἶδα ζωντανὴ στὰ χέρια τὴν πληρωμὴ. Τὸ ἄλαλο χῶμα ἔκανε χίλιους τρόπους, χρώματα, σχήματα, μυρουδιές, καρπούς καὶ ἄνθη γιὰ νὰ λαλήσῃ νὰ εἰπῇ «εὐχαριστῶ», ποὺ τὸ δού-

λευα. "Ανοιγα τὸ ὄργωμα, καὶ τ' ὄργωμα ἔμενε στὴ θέση του· δεχόταν τὸ σπόρο, τὸν ἔκρυβε ἀπὸ τὰ πουλιά, τὸν ἐξέσταινε καὶ τὸν νότιζε, ὥσπου τὸν ἔδειχνε πάλι στὰ μάτια μου ὀλόδροσο, χλωροπράσινο, χρυσαφένιο, σὰ νὰ μοῦ ἔλεγε: «κοίτα πῶς τὸ ἀνάστησα!»

Ἄλάφρωνα τὸ κλῆμα, καὶ τὸ κλῆμα δακρύζοντας τιναζόταν χαρούμενο, ἀνοίγε τὰ μάτια του σὰν πεταλούδα καὶ στὸν καιρὸ του πρόβαινε φορτωμένο σταφύλια. Καθάριζα τὴν κιτριὰ, κι ἐκεῖνη λυγερὴ καὶ ὠραία ψήλωνε φουντωτὴ, καμαρωτὴ καὶ μοῦ χάριζε ἴσκιο τὰ μεσημέρια καὶ ὕπνο ἀρωματισμένο τὶς νύχτες· μὲ δρόσιζε μὲ τὸ χρυσόξανθο καρπὸ της.

Κάθε ἡλιοβασίλεμα ἀνεβαίναμε στὸ χωριό. Ἐμπρὸς ἢ γυναῖκα μου μὲ τὰ παιγνιδιάρικα κατσιάκια, στολισμένα μὲ κουδούνια· πίσω ἐγὼ μὲ τὴν ἀξίνα στὸν ὄμο καὶ τὸ μουλάρι φορτωμένο ξύλα γιὰ τὴ φωτιά. "Αναβε τὴ φωτιά ἢ γυναῖκα μου νὰ ἐτοιμάσῃ τὸ δεῖπνο. "Αναβα κι ἐγὼ τὴν πίπα μου στὸ κατώφλι ξαπλωμένος ἀνάμεσα στὸ γιασεμὶ πού σκάλωνε στοὺς τοίχους, δίπλα στοὺς βασιλικούς, στοὺς δυόσμους, τὶς μαντζουράνες, πού δὲ ζητοῦσαν παρὰ λίγο σκάλισμα, κόμπο νεράκι, γιὰ νὰ μᾶς λούσουν μὲ μόσκους.

«Καλησπέρα».

—«Καλὴ σου σπέρα».

—«Καλὴ νύχτα».

—«Καλὸ ξημέρωμα».

Τέτοιες εὐχὲς ἀλλάζα μὲ τοὺς χωριανούς μου. Δὲν κοίταζα πιά τὸν οὐρανό, δὲν ἐξέταζα τοῦ φεγγαριοῦ τὴ θέση, τὸ τρεμολάμπισμα τῶν ἄστρον, τὸ φύσημα τοῦ ἀνέμου, τῆς πούλιας τὴν ἀνατολή.

Ἔτσι πέρασε ὁ δεύτερος χρόνος καὶ μπήκαμε
στὸν τρίτο. Μιὰ Κυριακὴ κατέβηκα μὲ τὴ γυναῖκα
μου στὸν Ἅϊ-Νικόλα. Ὁ ξάδερφός της, ὁ καπετάν



Μαλάμος, βάφτιζε τὸ καράβι του καὶ μᾶς εἶχε καλεσμένους στὴ χαρά.

Ἦταν ὠραία μέρα· τὸ ναυπηγεῖο γεμάτο ξύλα κατάρτια, σανίδες, ροκανίδια. Ὁ ἀέρας γεμάτος ἀπὸ τὴν ἄρμη τοῦ νεροῦ, τὴ μυρουδιά τοῦ κατραμιοῦ, τῆς πίσσας καὶ τῶν σκοιγιῶν. Λόφοι τὰ στουπιά, σωροὶ τὰ σίδερα. Καὶ ἀπ' ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς ἀκρογιαλιάς βαρκοῦλες ὁμορφοβαμμένες καὶ καράβια, ἄλλα ἀναποδογυρισμένα καὶ ἄλλα ξαρμάτωτα. Οἱ καλεσμένοι— ὅλο τὸ νησί μας—ντυμένοι γιορτινὰ γυρίζαν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, πηδοῦσαν μέσα στὰ μισοχτισμένᾶ πλοῖα τὰ παιδιά, τὰ ψηλαφοῦσαν οἱ ἄντρες, τὰ καμάρωναν, τοὺς μιλοῦσαν πολλές φορές, ἔλεγαν τὴν ἀξία τους, λογάριαζαν τὴ γοργάδα τους, συμβούλευαν τὸν πρωτόμαστορα γιὰ τὸ καθετί.

Τὸ καράβι τοῦ καπετὰν Μαλάμου ἀπάνω στὴ σκάρα του, μὲ τὴν πλώρη τὴ σπαθωτὴ, στεφανωμένη τὴν πρύμη, μὲ τὰ ξύλινα στηρίγματα δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἔμοιαζε σαρανταποδαροῦσα κοιμισμένη στὴν ἀμμουδιά. Ὁλογάλαζη ἢ θάλασσα ἄστραφτε καὶ παιγνίδιζε κι ἔφτανε γλῶσσες γλωσσίτσες στὰ πόδια του· τὸ ράντιζε μὲ τὸν ἀφρό της, τοῦ κελαηδοῦσε μυστικά:

«Ἐλα στὴν ἀγκαλιά μου νὰ σ' ἀναστήσω. Τί κάθεσαι ἄψυχο ξύλο; Δὲ βαρέθηκες τοῦ δάσους τὴ νάρκη καὶ τὴν ἀβουλή ζωῆ; Ντροπὴ σου! Ἔβγα νὰ παλέψης μὲ τὸ κῦμα· ὄρμησε στηθάτο νὰ κουρελιάσης τὸν ἄνεμο. Ἐλα νὰ γίνης ζήλεια τῆς φάλαινας, σύντροφος στὸ δελφίνι, τοῦ γλάρου ἀνάπαψη, τραγοῦδι τῶν ναυτῶν, καύχημα τοῦ καπετάνιου σου. Ἐλα, χρυσό μου, ἔλα!» Κι ἐκεῖνο τὸ ἄπραγο ἄρχισε νὰ τριζοβολῆ, ἔτοιμο ν' ἀφήσῃ τὴν κλίνη του.

Ὁ καπετὰν Μαλάμος φρεσκοζουρισμένος, γελαστός, μὲ τὴν τσόχινη βράκα καὶ τὸ πλατὺ ζουνάρι. Δίπλα του ἡ καπετάνισσα ντυμένη στὰ μεταξωτά. Καὶ τὰ βιολιά λαλοῦσαν τὴ χαρὰ στὰ τετραπέρατα.

Ἐγὼ δὲ χαιρόμουν. Νόμιζα πὼς ἡ θάλασσα μοῦ ἔλεγε παραπονιάρικα:

«Ἄπιστε, δειλέ!»

Θέλησα νὰ φύγω, ἀλλὰ δὲ βαστοῦσαν τὰ πόδια μου. Μολύβι τὸ σῶμα κόλλησε στὴ θέση του καὶ τὰ μάτια μου, τ' αὐτιά μου, ἡ ψυχὴ μου ὅλη παραδομένη στὸ κῦμα, ἄκουε τὸ παράπονο.

«Ἄπιστε, δειλέ!»

—«Τί ἔχεις κι εἶσαι συλλογισμένος;» μὲ ρώτησε ἡ γυναῖκα μου.

—«Τίποτα.....» εἶπα: «πιάσε με νὰ σηκωθῶ».

Ὁ παπὰς ντυμένος τ' ἄμφια διάβαζε τὴν εὐχὴ στὸ καράβι. Ὁ πρωτομάστορας ἄρχισε τὰ προστάγματα.

Τότε ἓνα μὲ τ' ἄλλο τὰ στηρίγματα ἔφευγαν ἀπὸ τὴ σκάρα καὶ τὸ καράβι ἄρχισε νὰ τραμπαλίζεται μουδιασμένο, θαρρεῖς, ἀπὸ τὸ κάθισμα, ἄτολμο ἀκόμη στὴ νέα του ζωὴ. Τὰ παιδιὰ, πού ἦταν ἀνεβασμένα στὸ κατάστρωμα, ἔτρεχαν ἀπὸ πρύμνη σὲ πλώρη, ἀπὸ πλευρὸ σὲ πλευρὸ μαζί ὅλα, μὲ τὴν κουφὴ ποδοβολὴ κοπαδιοῦ.

«Ἐμπρός» ἔκραξε ὁ πρωτομάστορας καὶ μὲ τὸ σπρώξιμο τῶν καλεσμένων τὸ πλοῖο στέναξε καὶ γλίστησε στὰ νερὰ σὰν πάπια, μαζί μὲ τὸ ἀμούστακο πλήρωμά του.

«Καλοτάξιδο, καπετὰν Μαλάμο, καλοτάξιδο, καὶ τὸ καρφί του μάλαμα!» φώναζε ὁ ναυτόκοσμος βρέχοντας τὸ ἀνδρόγυνο μὲ θάλασσα.

Ἐκείνη τὴν ὥρα ἓνα παιδὶ ἔπεσε στὸ νερό. Δὲ χάνω καιρό, πηδῶ μέσα μὲ τὰ ροῦχα μου. Δυὸ βουτιές καὶ ἔσυρα τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ἔσυρα ἐκεῖνο, μὰ μπλέχτηκα ἐγὼ στὰ δίχτυα της. Ἀπὸ τότε ἔφυγε ὁ ὕπνος ἀπὸ κοντά μου. Ἐκεῖνο τὸ βούτημα στὸ χλιαρὸ νερό ποὺ ἀγκάλιασε τὸ κορμὶ μου, ἔσυρε τὴν ψυχὴ σκλάβα κατόπι του.

Δὲν ἔπιασα πιά δουλειά. Δοκίμασα νὰ πάω στὸ περιβόλι, στὸ χωράφι, στὸ ἀμπέλι—ὅλα στενόχωρα. Γύριζα τὴν ἡμέρα στὸ ἀκρογιάλι, βουτοῦσα στὸ νερό, κυλιόμουν στὰ φύκια, κυνηγοῦσα ἀχινοὺς καὶ καβούρια. Συχνὰ κατέβαινα στὸ λιμάνι καὶ δειλὰ πλησίαζα τοὺς ναυτικούς, ν' ἀκούσω νὰ μιλοῦν γιὰ τ' ἄρμενα, γιὰ ταξίδια, γιὰ τρικυμίες καὶ ναυάγια. Ἐκεῖνοι δὲ γύριζαν καθόλου νὰ μὲ δοῦν. Χωριάτης, βλέπεις, ἐγὼ παλιογεωργός! Ἐκεῖνοι ναυτικοί, ἀγριοδέλφινοι.

«Ἐσύ, Γιάννη, καλὰ τὰ κατάφερες» μοῦ ἔλεγαν κάποτε «οὐδ' ἄνεμο, οὐδὲ θάλασσα φοβᾶσαι πιά ἄραξεις».

Μὲ αὐτὰ ἤθελαν νὰ εἰποῦν: «Πάει, πέθανες, δὲ ζῆς στὸν κόσμο!»

Ἐφευγα πάλι στὸ ἀκρογιάλι νὰ εἰπῶ τὴ θλίψη μου στὰ κύματα. Τέλος ἔκανα караβάκια καὶ караβάκια περίτεχνα, μὲ κατάρτια πριναρίσια, μὲ παλαμάρια καὶ πανιὰ καὶ ἡ πύρινη φαντασία μου τὰ ἔκανε κάρραβια τρικούβερτα.

Ἡ γυναῖκα μου, ἡ Μαριώ, μ' ἔβλεπε κι ἔκανε τὸ σταυρό της.

«Παναγία μου, τρελάθηκε ὁ ἄντρας μου!» ἔλεγε. Καὶ ἔταζε λαμπάδες στὴ Μεγαλόχαρη, πήγαινε ξυπόλυτη στὰ ξωκλήσια, διάβαζε τὰ ροῦχα μου καὶ στη-

θοχτυπιόταν μέρα νύχτα για να πείση τους άγιους να με φέρουν στα λογικά μου.

«Τί τὰ πᾶς, τί τὰ γυρεύεις, Μαριώ» τῆς λέω μιὰ μέρα. «Οὔτε τάματα, οὔτε ἅγιοι ὠφελοῦν στήν ἀρρώστια μου. Ἐγὼ εἶμαι παιδί τῆς θάλασσας μὲ κράζει καὶ θὰ πάω. Θέλεις τώρα, θέλεις ἀργότερα, θὰ γυρίσω πάλι στήν τέχνη μου».

Καθὼς τὸ ἄκουσε ντύθηκε στὰ μαῦρα. «Τὴν τέχνη σου! λέει, ναύτης θὰ πᾶς νὰ γίνης! Θὰ καταντήσης ναύτης πάλι!»

—«Ναί, ναύτης δὲν μπορῶ. Μὲ κράζει ἡ θάλασσα».

Μὰ ποῦ ἐκείνη! Νὰ μὴν τὸ δῆ, νὰ μὴν τ' ἀκούση ἔβριζε τὴ θάλασσα, τὴν κατηγοροῦσε, τὴν καταριόταν. Τοῦ κάκου!

Ἐνα ἀπόγευμα ποὺ καθόμουν στὸ ἀκρωτήριο, βλέπω μιὰ φρεγάδα μὲ γεμάτα πανιά· θεόρατη πέτρα ἔμοιαζε στὴ θάλασσα. Ὅλα τῆς τὰ ξάρτια ξεχώριζαν.

Ἡ ψυχὴ μου, σὰ λυπημένο πουλάκι, κάθισε ἀπάνω τῆς. Ἄκουσα τὸν ἀέρα νὰ σκίζεται στὰ ξάρτια καὶ νὰ τραγουδῆ τοῦ ναύτη τὴ ζωὴ. Μοῦ φάνηκε τέλος πὼς ἓνας ναύτης μὲ ἔδειξε στοὺς συντρόφους του καὶ εἶπε:

«Νὰ κι ἓνας ποὺ ἀρνήθηκε τὰ καλὰ τῆς θάλασσας ἀπὸ φόβο!»

Τινάχτηκα ἀπάνω. Ὅχι ἀπὸ φόβο, ποτέ! Τρέχω στὸ σπίτι· ἡ Μαριώ ἔλειπε στὸ ρέμα. Παίρνω τὰ ροῦχα μου στὸν ὄμο καὶ χάνομαι σὰν κλέφτης. Σκοτεινὰ ἔφτασα στὸν Ἅϊ-Νικόλα, λύνω μιὰ βάρκα καὶ φτάνω στὴ φρεγάδα.

Ἀπὸ τότε ταξιδεύω τὴ θάλασσα... Θὰ μοῦ εἶπῆς δὲ μετάνιωσα; Κι ἐγὼ δὲν ξέρω. Ἀλλὰ καὶ νὰ γυρίσω τώρα στὸ νησί, πάλι δὲ θὰ ἡσυχάσω.

Μὲ κράζει ἡ θάλασσα.

Α. Καρμαβίτσας



Τὸ γιούσουρι.

“Όταν τὸ πρωτάκουσα ἤμουν παιδὶ στὰ σπάργανα. Καὶ σὰν ἔφτασα εἰκοσάχρονο παλικάρι, ἔλεγαν ἀκόμη γιὰ κεῖνο, μὲ τὸν ἴδιο θαυμασμὸ καὶ περισσότερη φρίκη. Τὸ γιούσουρι, τὸ ἀντρειωμένο γιούσουρι, ποὺ βρίσκεται στὸν κόρφο τοῦ Βόλου! Τὸ γιούσουρι ποὺ ὄρες ψηλώνει καὶ θεριεύει ὡς τὸ πρόσωπο τῆς θάλασσας· ὄρες χαμηλώνει καὶ γίνεται κάστρο ἀγύριστο μὲ τοὺς ρόζους καὶ τὰ κλαδιά, μὲ τὶς ρίζες καὶ τ’ ἀντιρίματα! Κάτω στὸ νησί μας τὸ ἔχουν μόλογο! Γενιὰ σὲ γενιὰ τὸ παραδίνουν οἱ ναῦτες καὶ πάει ἀπὸ πατέρα σὲ παιδί, ἀπὸ παιδί σὲ ἀγγόνι πάντα μεγάλο, θαμαστὸ πάντα, σκληρὸ σὰ σίδηρο, δυνατὸ σὰ λέοντα, ψυχωμένο κι ἀθάνατο σὰ στοιχειό.

Ἐκεῖνοι ποὺ τὸ πρωτόειδαν ἔσβησαν ἀπὸ τὴ θύμηση τῶν ἀνθρώπων τώρα. Ἐκεῖνοι ποὺ ὄνειρεύτη-

καν νά τὸ κόψουν, κοιμοῦνται ἀξύπνητα στὴ γῆ ἢ καὶ
στά βάθη τῆς θάλασσας. Ἐκεῖνοι ποὺ πῆγαν γυρεύ-
οντάς το, δὲ δευτέρωσαν τὸ σκοπὸ τους. Ἔχει σου
λένε, κατιτὶ πλάνο κι ἐπίβουλο καὶ ἀλλάζει χρώματα
καὶ ἀλλάζει σχήματα καὶ γλυστρά σὰ χέλι καὶ θεμελιώ-
νεται σὰν πύργος καὶ φωσφορίζει σὰν ὠκεανόψαρο,
ποὺ λύνεται τὸ σῶμα μὲ τὸ πρῶτο ἀντίκρουσμα.

Ἐγώ, ἀπὸ μικρὸς ποὺ τὸ ἄκουα μ' ἔπιανε κατιτὶ
παράξενο. Φόβος καὶ μαζί πείσμα. Καλά, ἔλεγα, ὁ
διπίθαμος Ἀράπης ποὺ ρουφᾷ τὰ πέλαγα καὶ φράζει
τὰ ποτάμια μονάχα μὲ τὰ γένεια του. Καλά ἡ ἀθά-
νατη Γοργόνα, τοῦ Ἀλέξαντρου ἡ ἀδερφή, ποὺ γυρί-
ζει τὴ θάλασσα καὶ στὸ πικρὸ ἄκουσμα βουλιάζει
τὰ πλεούμενα σύψυχα μὲ τὴν οὐρά της. Μὰ ἓνα δέν-
τρο ἐκεῖ, τοῦ νεροῦ πλάσμα, θρέμα τοῦ ἄμμου καὶ
νά κάνη τόσα θάματα! Μπά, ντροπὴ μας! Ντροπὴ
στοὺς ἄντρες τοὺς λεβεντοθρεμμένους ποὺ μιὰ φορὰ
ἔβαλαν τὰ στήθη τους ἐμπρὸς στὸ κανόνι τοῦ Τούρκου!
πήδησαν μὲ ἀναμμένο δαυλὶ στὶς μπαρουταποθῆκες
του! εἶδαν τὸ θάνατο χίλιες φορὲς καὶ δὲν τόλμησαν νά
ξεριζώσουν ἓνα δεντρί! Δὲν μπορούσα νά τὸ χωνέψω.

«Δὲ μοῦ λές, πατέρα, κάνω κάποτε τοῦ γέροντά
μου τί εἶνε αὐτὸ τὸ γιούσουρι;»

—«Ἐύλο, παιδί μου, σὰν καὶ τ' ἄλλα θαλασσόξυλα.
Ἄν θέλῃς νά τὸ μάθῃς, σύρε νά ἰδῆς τὴν πίπα μου».

Πάω, μέσα, ἀνοίγω τὸ ἐρμάρι, βρίσκω τὴν πίπα
του. Μιὰ πίπα χοντρή καὶ μεγάλη, μὲ ρόζους μαύρη-
κατάμαυρη σὰν ἔβενος.

—«Μπά! τοῦτο εἶνε τὸ γιούσουρι; τὸ κόβουν λοιπόν;»

—«Τὸ κόβουν, λέει; Ἄφου τ'όχεις στά χέρια σου!
Ἐκοψα πῆχες, ὅταν ἤμουν σφουγγαράς».

—«Γιατί δὲν πᾶς λοιπὸν νὰ κόψης καὶ τὸ γιούσουρι τοῦ Βόλου;»

Πέτρωσε εὐθὺς τὸ χαμόγελο στὰ χεῖλη του· σοβαρεύτηκε τὸ πρόσωπό του. Γύρισε καὶ μὲ κοίταξε ἀφαιρεμένα, σὰν νὰ ἔλειπε ὁ νοῦς ἀπὸ τὸ κεφάλι του.

«Ἄ! εἶπε. Τὸ γιούσουρι τοῦ Βόλου δὲν εἶναι τὸ ἴδιο. Πῆγα μιὰ φορά καὶ γώ. Μὰ λίγο ἔλειψε ν' ἀφήσω δίχως ἄντρα τὴ μάνα σου».

—«Ἄφοῦ κόβεται!...»

—«Κόβεται, ὅταν εἶνε μικρό. Κάτω στὴ Μπαρμπαριά εἶνε δάση ὀλάκερα. Ἐκεῖ πού φαρεύουν τὸ σφουγγάρι ἀρπάζουν καὶ κανένα κλαρί. Ἔτσι κλεφτά, στὴν ὥρα πού κοιμᾶται. Ἄμα ὅμως ξυπνήση, δὲν τὸ κόβει κανεὶς, ὅσο κι ἂν εἶναι ἀντρειωμένος».

—«Τὸ γιούσουρι τοῦ Βόλου δὲν κοιμᾶται;»

—«Κοιμᾶται· μπορεῖ νὰ κάμη δίχως ὕπνο; Μὰ ἐκεῖνο στοίχειωσε πιά! ζῆ μὲ τοὺς αἰῶνες. Ποιὸς ξαίρει ἀπὸ πότε! Νὰ ἰδῆς τῶν παλαβῶν τὰ κόκκαλα πὼς κρέμονται πολυέλαιοι ἀπάνω του!...»

Καὶ τὸ βλέμμα του κάπως δειλὸ στυλώθηκε ἀπάνω σὲ μιὰ στάμνα, πού ἔστεκε σπασμένη στὴν αὐλή· τὸ μέτωπό του σούφρωσε, λὲς κι ἔβλεπε ὄχι νὰ προβάλλῃ ἀποκεῖ.

«Ἐσύ, πατέρα, πὼς πῆγες; Μὲ τὴ μηχανή;» ξαναρώτησα.

—«Ὅχι, μὲ τὴν πέτρα, σὰν τοὺς Καλυμνιῶτες. Ποῦ μηχανὲς στὸν καιρὸ μας!»

—«Ἐγὼ σὰ μεγαλώσω θὰ πάω νὰ τὸ κόψω»· εἶπα μὲ πείσμα.

Ἐνόμιζα πὼς θὰ ἔλεγε ὄχι· πὼς θὰ φρόντιζε μὲ χίλια δυὸ νὰ μ' ἐμποδίση· πὼς θὰ μοῦ διηγόταν ἴστο-

ρίες τρομερές για ν' ἀπελπιστώ. Τίποτε! Μιά στιγμή μὲ κοίταξε συλλογισμένος ἀπὸ τὰ πόδια ὡς τὴν κορφή, σὰν νὰ μετροῦσε τὸ ἀνάστημά μου· χαμογέλασε:

— «Καλά· σὰ μεγαλώσης νὰ πᾶς, εἶπε μὲ τὴν πρώτη του ἀπάθεια. Τώρα ποῦ εἶσαι μικρὸς σύρε νὰ μάθης τὴ θάλασσα».

Πῆγα κι ἔμαθα τὴ θάλασσα. Ναυτόπουλο ἔγινα, ἔπειτα ναύτης. Εἶδα φουρτοῦνες, χιονιές, ἀγριοκαίρια. Πῆγα καὶ μὲ τὰ σφουγγαράδικα στὴ Μπαρμπαριά. Μὰ καὶ ναυτόπουλο καὶ ναύτης καὶ σφουγγαράς, δὲν ξέχανα τὸ στοιχειωμένο γιούσουρι καὶ τὸ λόγο ποῦ ἔδωσα στὸν πατέρα μου. Μαζί μὲ τὸ κορμὶ μεγάλωνε κι ὁ πόθος μέσα μου, σὰ νὰ τὸν εἶχα στὸ αἷμα μου. Ἐγὼ ἤθελα νὰ κόψω τὸ γιούσουρι, στὴν ἀνάγκη νὰ τὸ ξεριζώσω καὶ νὰ τὸ σύρω πίσω ἀπὸ τὸ καῖκι στὸ νησί μας. Θὰ τὸ ξάπλωνα στὴν ἀμμουδιὰ νεκρὸ καὶ θὰ ἔβανα διαλαλητὴ νὰ διαλαλήση σὲ ὅλη τὴ χώρα: «Ἐβγάτε, χωριάτες, νὰ ἰδῆτε τὸ μέγα θάμα! Τὸ στειχειὸ τῆς θάλασσας νικήθηκε ἀπὸ τοῦ νησιοῦ μας τὸ στοιχειό, τὸν Γιάννο Γκάμαρο. Τρέμουν-τρίζουν τὰ βουνά! Ἐβγάτε, χωριανοί, νὰ ἰδῆτε καὶ νὰ εἰπῆτε!...»

Θὰ ἔτρεχε ἀμέσως μελίσσι ὁ λαός· θὰ ἔβλεπαν οἱ θαλασσογέννητοι καὶ θὰ σταυροκοπιοῦνταν, θὰ ἔβλεπαν οἱ γυναῖκες καὶ θὰ τρόμαζαν τὰ παλικάρια καὶ θὰ ζηλοφθονοῦσαν. Κι ἓνας τρόμος μυστικὸς, μιὰ λαχτάρα βασάνιζε κάθε τόσο τὴν ψυχὴ μου, μὴν προλάβῃ ἄλλος καὶ ἀρπάξῃ τὴ δόξα μου. Γυρεύεις τί γίνεται; Ὅμως πάλι ἠσύχαζα μὲ τὴν ιδέα πὼς ἄλλος ἀξιώτερός μου δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γεννηθῇ. Καὶ ἀκόμη πίστεψα πὼς τὸ δεντρὶ ἐκεῖνο, δὲν καθόταν τόσοις αἰῶνες ἐκεῖ στὸν ἀνήλιαστο θρόνο του, παρὰ γιὰ νὰ γίνῃ μιὰ μέρα δικό-

μου παίνεμα. Κι ἔτσι ἔκλεισα τὰ εἴκοσι χρόνια μου Ψάρευα τὸ σφουγγάρι μὲ τὴ μηχανὴ τοῦ καπετὰν Στραπάτσου στὴν Εὐβοία. Δῶσε ἀπάνω - δῶσε κάτω φτάσαμε καὶ στὸν κόρφο τοῦ Βόλου. "Αρπαξά τὸν καιρὸ.

«Τί λές, καπετάνιε, κάνουμε τὴν ἀπόπειρα;»

—«Ποιά;»

—«Πᾶμε νὰ κόψωμε τὸ γιούσουρι;»

Γέλασε ὁ καπετὰν Στραπάτσος γέλασαν καὶ οἱ ἄλλοι γέλασα τέλος καὶ γώ. Δὲν τολμοῦσα νὰ κάνω τὸ σοβαρό.

«Τί λές; μοῦ κάνει εἶσαι στὰ σύγκαλά σου ἢ νὰ στείλω γιὰ τὸν παπά; "Ε! πῆγαν τόσοι καὶ τόσοι καὶ δὲν ἔκαμαν τίποτα, καὶ μεῖς; τί μπορούμε νὰ κάνωμε ἐμεῖς;»

—«Γιατί ὄχι; Εἶμαστ' ἀδέξιοι ἐμεῖς; "Επειτα—ἄκου νὰ σοῦ εἰπῶ—ἐκεῖνοι πῆγαν μὲ τὴν πέτρα. Μιὰ βουτιά κι ἀπάνω. Τί θέλεις νὰ κάμουν μὲ μιὰ βουτιά;»

—«Γιάννο, κοίτα νὰ βγάλωμε τὸ καρβέλι καὶ ἄφησε τὰ ὄνειρα!» Μοῦ λέει τέλος ὁ καπετάνιος.

Δὲν ἀπελπίστηκα. Θὰ τὸν καταφέρω στὸ ὕστερο, σκέφτηκα. Καὶ ἀλήθεια ἔδωκα—πῆρα τὸν κατάφερα μιὰ Κυριακὴ ποὺ δὲν ψαρεύαμε.

«Τί λές, πᾶμε;» τοῦ κάνω.

—«Ποῦ νὰ πᾶμε;»

—«Γιὰ τὸ γιούσουρι.»

—«Καὶ ποιὸς θὰ βουτήξει;»

—«Ἐγὼ βουτάω γι' αὐτὸ ρωτᾶς;»

Πῆγαμε τέλος. Κοιτάζω μὲ τὸ γυαλί στὸ βυθό· πουθενὰ γιούσουρι! Φέρνω μιὰ βόλτα, δυό, τρεῖς τίποτα! "Αρχισα ν' ἀπελπίζωμαι. Μιὰν ἀπελπισία παράξενη. Τόσα χρόνια τὸ ἀνάσταινα στὴ φαντασία μου,

τὸ ἔβλεπα μπροστά μου, πάλεβα μαζί του, τὸ νικοῦσα, καὶ τώρα νὰ βγαίνουν ὅλα ψέματα! Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ὑποφέρω. Κάπου ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει, κάπου νὰ τὸ συναντήσω, κάτω στους βυθούς, πέρα στὸ ἀκρογιάλι, μὰ μπορεῖ κι ἀπάνω στὰ σύγνεφα! Νὰ τὸ συναντήσω, νὰ μετρηθῶ μαζί του κι ἄς κρεμαστοῦν καὶ τὰ δικὰ μου κόκαλα ἀπάνω του, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων παλαβῶν. "Ὅχι ὅμως νὰ μὴν τὸ γνωρίσω ποτὲ στὴ ζωὴ μου! Τότε γιατί ἔζησα τόσον καιρό, γιατί ἔγινα εἰκοσάχρονος, γιατί ἔμαθα τὴ θάλασσα, γιατί ἀνασκάλισα τοὺς βυθούς; Μονάχα γιὰ τὸ καρβέλι;

«Τραβᾶτε γιὰ τὸ λιμάνι, εἶπε ὁ καπετάνιος βαρραιοσιτισμένος. Οἱ γερόντοι λένε κάποτε παραμῦθια».

Κρύος ἰδρωτας μὲ πῆρε. "Ἀρχισαν νὰ θολώνουν τὰ μάτια μου.

«Κάνε μου τὴ χάρη, καπετάνιε, τοῦ λέω ἔχε ὑπομονή. Νὰ φέρωμε μιὰ βόλτα πάλι».

Οὔτε κεῖνος ὅμως, οὔτε οἱ λαμνοκῶποι μὲ ἄκουαν. Τὸ καῖκι γύρισε κι ἔφυγε γιὰ τὸ λιμάνι βαρραιοσιτισμένο καὶ κεῖνο. Ἐγὼ κρεμασμένος στὴν κουπαστὴ δὲν ἔπαυα νὰ κοιτάζω ζερβόδεξα μὲ καρδιοχτύπι μεγάλο, σὰ νὰ ζητοῦσα τῆς μάνας μου τὰ κόκαλα. Μάταια ὅμως! Τὸ νερὸ πρασινογάλαζο ἔφτανε ὡς κάτω στὸ βυθὸ καὶ μοῦ ἔδειχνε ξερὰ τὰ φύκια, ὄχτους ἐδῶ ἀπόκρημνους, ἐκεῖ ἀμμόστρωτες ἀπλωσιές σουφρωμένες, ζεστές. Τὸ γιούσουρι ὅμως ὄχι κανένα σημάδι γιὰ τ' ὄνειρεμένο μου δεντρί. "Ἐλεγα ν' ἀφήσω τὸ γυαλί καὶ νὰ ξαπλωθῶ στὸ κατάστρωμα. Ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμή θολὸ σύγνεφο ἴσκιωσε μπροστά μου πίσω ἔμεινε σὰ νὰ διάβηκε φάλαινα.

«Στόπ! φωνάζω σταθῆτε!»

Στάθηκε τὸ καίκι πίσω στὰ νερά του καὶ εἶδαμε ὅλοι σὰν χιλιόχρονη βελανιδιὰ νὰ κάθεται στὸν πάγκο. Δὲν ἦταν λοιπὸν ψέμα, δὲν ἦταν παραμύθι! Ντύνομαι γοργά, παίρνω τὸ λάζο στὴ ζώση μου, ἓνα τσεκούρι στὸ χέρι καὶ βουτῶ κάτω. Καθὼς ὅμως σήκωσα τὰ μάτια ἀνατρίχιασα. Καλὰ τὸ ἔλεγαν οἱ γέροντές μας. Τί ὁ διπίθαμος Ἀράπης! Τί Γοργόνια! Τοῦτο εἶναι τὸ ἀσύγκριτο θαῦμα! Οἱ ρίζες του μελαφές, λεπιδοντυμένες βύζαιναν τὸ μάρμαρο, ἔμπαιναν στὶς σχισμές, ἀγκάλιαζαν τ' ἀγκωνάρια, γάτζωναν τὶς ποδιές του, ἓνα σῶμα θαρρεῖς καὶ μιὰ δύναμη. Ἀπάνω ὀρθοκῆθεδρος ὁ κορμός, ἀρκουδοντυμένος, μὲ ρόζους ἐδῶ καὶ κεῖ κλειστοὺς στὸ πολυτρίχι μέσα, ὀργιές ψήλωνε. Καὶ ἀποκεῖ κλαδιὰ καὶ ἀντικλάδια μυριόροζα, καμαρωτὰ κι ὀλόϊσια ἔφευγαν περαδῶθε, ψηλά καὶ χαμηλά, λὲς καὶ προσπαθοῦσαν ν' ἀποκλείσουν ὅλον τὸν πλατύχωρο κόρφο μὲ τὸ δίχτυ τους. Ὀλόγυρα τὸ νερὸ διάφανο, σὰ γυάλα τὸ σκέπαζε καὶ τὸ ἔλουζε τροφή μαζὶ καὶ ταίρι, ἀνάσα καὶ κλίνη του. Καὶ κάτω ἀπὸ τὸ μαρμαρένιο βᾶθρο σκοτεινὴ ἔχασκε ἡ ἄβυσσο, κρύα καὶ ἄπατη.

Βρῆκα τὸ δέντρο στὸν ὕπνο του. Μὰ καὶ στὸν ξύπνο νὰ τὸ ἔβρισκα τὸ ἴδιο ἔκανε. "Ἄν ἦταν ν' ἀρπάξω ἓνα κλαδὶ καὶ νὰ βγῶ ἀπάνω, καλὰ. "Ὅμως ἐγὼ ἤθελα νὰ τὸ κόψω σύριζα. Γιὰ τοῦτο κατέβηκα ἐκεῖ. Ἐκαμα τὸ σταυρό μου, ξάμωσα τὸ τσεκούρι καὶ γκόπ! τοῦ κατάφερα τὴν πρώτη. Εὐπνήσε ὄφης. Καὶ ἀρχίζει ἀμέσως ἓνας σίφουνας, ἓνας χτύπος, ἓνα κακό, λὲς καὶ χύθηκαν ὅλα τὰ ρέματα ἀπάνω μου. Τὸ νερὸ χόχλασε, δάρθηκε κλωθογύριστα, σκότος πήδησε ἀπὸ τὴν ἄβυσσο κι ἔχασα ὅλα τὰ πάντα. Κάθησα χαμηλά, ἀρπάχτηκα σ' ἓνα ρίζωμα νὰ μὴ μὲ σύρουν. Καὶ εἶδα ἔξαφνα, τοὺς

ρόζους τούς κλειστούς σὰ νὰ γλαυκοπαίξουν σὰ μάτια ἀράπικα καὶ νὰ χύνεται σὰν ἀστρίτης ἡ φλόγα ἀπάνω μου. Καὶ στὰ κλαδιά τὰ λευκοπράσινα εἶδα νὰ κρέμονται τὰ σκέλεθρα, πομπή καὶ γάνα τῶν παλαβῶν ποὺ πόλημησαν νὰ τὰ βάλουν μαζί του. Στὸ βρούχημά του ἄκουσα χτύπο ξεχωριστό. Καὶ δὲν ἦταν ἄλλος παρὰ τὰ κόκαλα ποὺ δέρνονταν μεταξύ τους καὶ τὰ γυμνά ποδάρια λάχτιζαν μὲ πείσμα τ' ἄσαρκα μέτωπα, σὰν νὰ τοὺς ἔλεγαν: Γιατί μᾶς φέρατε ἐδῶ!

Ἄποπάνω μοῦ τσίμπασε ὁ καπετάνιος.

«Ἐλα τώρα. Ἐλα καὶ δὲ θὰ κάμης τίποτα».

Δὲ θὰ κάμω τίποτα! Καὶ γὼ τὸ κατάλαβα. Μὰ καὶ μὲ τί μοῦτρα ν' ἀνέβω ἀπάνω; Ἄ, ὄχι· ἂν δὲν κατέβαινα, καλὰ μὰ τώρα πάει! Μόλις ἔπεσε ὁ σίφουνας, σηκώνω τὸ τσεκούρι καὶ τοῦ καταφέρνω δεύτερη μὲ ὅλη μου τὴ δύναμη. Πέτρα νὰ χτυποῦσα, τὸ λιγώτερο θὰ ράγιζε· ἐκεῖνο τίποτε. Οὔτε σκλήθρα δὲν ἀνοιξε. Ἄντὶ νὰ πάη μέσα τὸ τσεκούρι, ἔφυγε πίσω δύο πιθαμές, τρεῖς, τέσσαρες σὰ νὰ χτυποῦσα σὲ λάστιχο. Πρέπει νὰ τὸ ξεριζώσω· πικροσυλλογίστημα. Τσιμπάω ἐπάνω.

«Ρίχτε μου τὸ λοστό».

Μοῦ κατεβάζουν τὸ σύνεργο. Ρίχνω πέρα τὸ τσεκούρι καὶ ἀδράχνω τὸ λοστό. Ἀρχίζω στὶς ρίζες. Τυραννήθηκα καὶ γὼ δὲν ξαίρω πόσο. Ὡρες ἔρχονταν, ὦρες περνοῦσαν, καὶ γὼ μὲ τὸ λοστό στὸ χέρι. Μόνο στεκόμουν κάποτε νὰ πάρω ἀνάσα ἢ καὶ νὰ ρίξω γύρω καμιὰ ματιά. Μποροῦσε τὸ σκουλόψαρο νὰ ριχτῆ ἀπάνω μου. Τέλος τσιμπάω πάλι:

«Ρίχτε μου τὴ γούμενα».*

— «Ἐλα πάνω· τσιμπάει ὁ καπετάνιος ἀνυπόμο-

* γούμενα = χοντρὸ σκοινί.
Διγενῆς Ἀκρίτας

νος. Για σένα τή θέλεις τή γούμενα; "Εχουμε καί φιλότερο σχοινί. "Ελα πάνω θά σου κόψω τόν άέρα!"

— «Κόβεις τόν άέρα, μα σχίζω τὸ λάστιχο τοῦ ἀπαντῶ θυμωμένα. "Η ξέχασες πὼς ἔχω τὸ λάζο μαζί μου».

Τὰ χρειάστηκε ὁ καπετάν Στραπάτσος μοῦ ἔρριξε τή γούμενα. Πιάνω ἀπὸ μακριὰ καὶ θηλυκῶνως καλὰ τὸν κορμό. "Επειτα πηγαίνω στὸ ἄλλο πλευρὸ καὶ ἀρχίζω πάλι μὲ τὸ λαστὸ τὶς ρίζες. "Εκεῖνο δὸς του καὶ γλυκόπαιζε τὰ μάτια, σὰ νὰ ἤθελε νὰ μὲ μαγνητίση. "Εσειόταν καὶ τάραζε σὰν ψάρι τὰ κλαδιά του, χταποδιοῦ ἀποκλαμοὶ λάγκευαν δῶθε-κεῖθε, κουλουριάζονταν, τίναζαν καταπάνω μου τ' ἀκροδάχτυλά τους νὰ μὲ συλλάβουν. Μὰ ποῦ νὰ μὲ συλλάβουν! Καὶ ἂν δὲν ἤξαιρα καθόλου τὰ δολερὰ παιγνίδια του, κι ἂν δὲν εἶχα ἀκούσει τὰ καμώματά του, τὰ σκέλεθρα ποὺ ἔβλεπα σφηνωμένα ψηλά, ἦταν ἀρκετὰ νὰ μοῦ δείξουν τὸν κίνδυνο. Σὲ κάθε του ἀνακλάδισμα στρεῖδι κολλοῦσα στὰ πλευρὰ τοῦ μαρμάρου. Πόδια, χέρια, μάτια, ὅλα δούλευαν σύγκαιρα. Καὶ ὁ λαστὸς ἀψύς, ξεκόλωνε ἓνα μὲ τὸ ἄλλο τ' ἀντιρίματα, τὰ ἔβγαζε ἀπὸ τὰ θαλάμια τους, τὰ χῶριζε ἀπὸ τὴν πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές κι ἄλλες φορές μὲ σκληθρες ἀπὸ βότσαλα μὲ φόρτωμα ἀπὸ κοχύλια.

Τέλος κατάλαβα πὼς ἄρχισε νὰ λασκάρη, νὰ ξεριζώνεται. "Εχανε τὸ στήριγμά του.

« Ἀπάνω!» τσιμπάω.

Μὲ ἀνεβάζουν ἀπάνω. Γδύνομαι γοργά, παίρνω τὴν πρώτη ἀνάσα. Μπρέ! Πῆρε καὶ σουρούπωνε. "Αντίκρυ τὸ Πῆλιο ψήλωνε βαθυγάλαζο σὰν ἀπὸ λουλάκι. Τὰ χωριά του ἄσπριζαν στὶς πλαγιές σκόρπια μάρμαρα. Στὸ Βόλο ἀναβαν τὰ φῶτα καὶ ὁ οὐρανὸς ὀλοπόρφυρος

ἀπὸ τὸ ἡλιοβασίλεμα, ἔβγαζε ἓνα ἓνα τρεμόφεγγα τ'ἀστέρια του. Μοῦ φάνηκε πὼς ξανάζησα, ὅταν εἶδα μπρὸς μου γνῶριμα πρόσωπα. Ἐέχασα μιὰ στιγμή καὶ τὸ γιούσουρι καὶ τοὺς κόπους μου, καὶ τὴ δόξα μου ἀκόμη.

«Τί ἀπόκαμες;» ρωτᾷ ὁ καπετὰν Στραπάτσος.

—«Τώρα θὰ ἰδῆς, τοῦ λέω πηδώντας ἀπάνω.» Ἐλα παιδιά! τὰ κουπιὰ σας. Τὸ δέντρο θὰ τὸ σύρουμε στὸ νησὶ ἀπόψε».

—«Τί λές! Δὲν ἔπαθες τίποτα; Δὲ σ' ἄγγιξε τὸ στοιχειό;»

Καὶ ρίχνονται ὅλοι ἀπάνω μου, μὲ ψηλαφοῦν, σφίγγουν τὰ κρέατά μου, κινοῦν τὰ μπράτσα μου καὶ ἀκόμη δὲν πιστεύουν πὼς εἶμαι γερός.

«Μὰ τραβᾶτε παιδιά, λέω τὸ δέντρο κόπηκε.»

Ρίχνονται στὰ κουπιὰ τραβοῦν μὲ δύναμη. Ναί! Ἄντὶ νὰ σύρη μπροστά, πίσω πήγαινε τὸ καΐκι μας.

«Μὴ μᾶς γελᾶς, Γιάννο, λέει ὁ καπετάνιος ἀγαναχτισμένος. Τί μολογᾶς πὼς ἔκοψες τὸ γιούσουρι;»

—«Μὰ τὸν Ἄϊ-Νικόλα, τόκοψα, τοῦ κάνω τράβα! Τί ἤθελες νὰ τ'ἀποκόψω γιὰ νὰ μὲ πλακώσῃ ἀπὸ κάτω. Δυὸ τραβήγματα θέλει καὶ θάρθη μὲ τίς ρίζες του».

Ἄρχιζομε πάλι τὸ τράβημα. Κάπου μιὰ ὥρα ἔτσι παιδευτήκαμε. Ἄκουες τοὺς σκαρμούς καὶ τριζοβολοῦσαν. Πεῖσμα ἔπιασε τοὺς ναῦτες καὶ ἀντρειεύονταν σὰν ξωτικά. Ὁ καπετὰν Στραπάτσος ξετρελαμένος ἀπὸ χαρὰ καὶ περηφάνεια, ψυχὴ ἔδινε σὲ ὅλους μὲ τίς φωνές του.

ὦ-ὦ!.....ὦ-ὦ..... Γειά σας, παλικάρια!.... Ἴσα, λιοντάρια μου!..... Ντροπὴ μας! Μωρέ, ἴσα τίγριδες!....»

Καὶ τὰ παλικάρια, τὰ λιοντάρια, οἱ τίγριδες ἔχωναν βαθιὰ τὸ κουπί καὶ τὸ ἔπαιρναν πίσω μὲ τόση δύναμη, ποὺ ἔλεγεσ τώρα θὰ γίνῃ σύψαλα. Τέλος βαθὺ μούγγρισμα ἀντήχησε κι ἡ θάλασσα σήκωσε τρανὸ κῦμα καταπάνω μας. Τὸ καΐκι πέταξε γοργόφτερο ἐμπρός. Ἀμέσως μέγα κῆτος φάνηκε νὰ πιάνῃ ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη τὸν κόρφο. Ἦταν τῆ γιούσουρι.

«Νὰ ἰδῶ! καὶ γὼ νὰ ἰδῶ!...»

Τρέχουν ὅλοι στὴν πρύμη νὰ γνωρίσουν τὸ στοιχειό. Τὸ βλέπουν καὶ σταυροκοπιοῦνται φοβισμένοι.

«Ἐμπρός! λέω στὸν καπετὰν Στραπάτσο. Νὰ τὸ βγάλωμε ἔξω τώρα ποὺ νύχτωσε, πρὶν τὸ νιώσουν καὶ μᾶς τὸ πάρουν οἱ Βολιῶτες».

Μόλις βγήκαμε ἀπὸ τὸν κόρφο Γοργόνα ὀργισμένη μᾶς ἀπάντησε ἡ Νοτιά. Ὁ οὐρανὸς ἔσβησε, τ' ἀστέρια του ἔκρυψε τὰ σύνορά του. Ἄδης τὸ σκότος ἀπλώθηκε ἀπάνω μας. Τὸ κῦμα ψήλωνε βουνό, ἀνέμιζε φωσφορούχους τοὺς ἀφρούς κι ἔχυνε φῶς κατάσπρο, θαμπό καὶ ἄχαρο περίγυρα. Τί ἄλογα καὶ τί ἄτια! Τί φῶκες καὶ φάλαινες! κλωθογύριζαν κοπαδιαστά, βρουχιόνταν καὶ ἀλάλαζαν στὸ σύσκοτο ἐκεῖνο χάος. Ν' ἀνησυχῶ ἄρχισα. Δὲν ἦταν θάλασσα ἐκεῖνη; ἦταν θυμὸς καὶ σεισμὸς, κατάρρα καὶ χολή, φαρμάκι τῆς ἄβυσσος.

Ὅμως τίποτε. Τὸ γιούσουρι σφιχτοδεμένο ἀκοκουθοῦσε τ' ἀπονέρια, ποὺ ἔστρωνε ἡ πρύμη τῆς σκάφης μας. Τὸ ἄκουα νὰ δέρνεται κάποτε καὶ νὰ ρουχνίζη, σὰ ζωντανὸ ποὺ παίρνει ἀνήφορο. Ντροπὴ τὸ εἶχε πὼς νικῆθηκε καὶ πάσχιζε μὲ κάθε τρόπο ν' ἀπαλλαγῇ. Μὰ ποιὸς τὸ ἄφηνε; Μέσα στὸ ἄγριο πέλαγο μιὰ ξεχώριζα ταρναριστὴ φωνή, τὴ φωνὴ τοῦ διαλαλητή. Ἐνα ἐγνώριζα αἰσθημα, τὸ θάμασμα τῶν γερόντων μας.

Μὲ τὸ χάραμα εἶδα κατάπλωρα συγνεφοσκεπα-
σμένο τὸ νησί μας. Τρία μίλια θέλαμε ἀκόμη. Μὰ τρία
γερά. Τὰ μπράτσα λύθηκαν ὅλη νύχτα ἀπάνω στὸ
κουπί. Τὰ πρόσωπα σούρωσαν τὰ μάτια θόλωσαν. Ζάρες
ἔκαμε τὸ μέτωπο ἄσπρισαν τὰ κατάμαυρα μαλλιά,
σὰ νὰ περάσαμε μεμιᾶς γιὰ μιὰ νύχτα ἀπὸ τὰ νιάτα στὰ
γεράματα. Ὁ καπετάνιος ξαπλωμένος τ' ἀνάσκελα στὸν
πάγκο ἔμοιαζε πτώμα. Οἱ λαμνοκῶποι ἀμίλητοι κινου-
σαν ράθυμα τὰ κουπιά, σὰ μηχανές ποὺ κάνουν ἀναί-
σθητα τὸ ἔργο τους. Μόνος ἐγὼ ἐξακολουθοῦσα νὰ λά-
μνω σωστά. Ἦρθε μάλιστα πολλές φορές ποὺ τοὺς
πῆρα. Μὰ τί νὰ κάμω καὶ γώ; Περισσότερος ἦταν ὁ
πόθος, παρὰ ἡ δύναμή μου. Τὸ κῦμα ἐπίμενε νὰ ψη-
λώνη ἀκόμα, νὰ λιχνίζη καὶ νὰ μᾶς βρέχη καὶ νὰ μᾶς
κλυδωνίζη φοβερά.

Τέλος ρόδισε ἡ ἀνατολή, φάνηκε ὁ ἥλιος. Φάνη-
καν βουρκωμένες οἱ στεριές, θολὸ τὸ πέλαγο, φιλό-
ξενο τὸ νησί μας ἀντίκρυ.

«Ἐμπρός, παιδιά, καὶ φτάσαμε!» φώναξα.

Καὶ πηδῶ στὴν πλώρη ν' ἀγναντέψω καλὰ τὸ λιμάνι,
νὰ ἰδῶ τὴν ἀμμουδιά ποὺ θὰ τὸ ρίξω νεκρὸ τὸ γιού-
σουρι. Τὸ καΐκι πέταξε μέσα, ἄραξε ἀπάνω στὸν ἄμ-
μο. Τρέχω στὴν πρύμη καὶ ἀδράζω τὴ γούμενα. Ὅϊμέ!
Σχοινὶ κομματιασμένο κρατῶ μόνο στὰ χέρια μου!

Τί ἔγινε τὸ ἄκαρπο δεντρί; Κάτω βρίσκεται στὸν
κόρφο τοῦ Βόλου, ἀπάνω στὸ θεόχτιστο πάγκο του,
μὲ τίς λεπιδωτὲς ρίζες, ἀρκουδοντυμένο τὸν κορμό,
κλαδιὰ καὶ παρακλάδια του περαδῶθε, λὲς καὶ πάσχει
νὰ κλείση ὅλα στὸ δίχτυ του. Ἀκόμη τὸ παραδίνουν
γενιὰ σὲ γενιὰ οἱ ναῦτες καὶ πάει ἀπὸ πατέρα σὲ παιδί,
ἀπὸ παιδί σὲ ἀγγόνι πάντα μεγάλο θαυμαστὸ πάντα,

σκληρὸ σὰ σίδηρο, δυνατό σὰν λέοντας, ψυχωμένο καὶ ἀθάνατο σὰ στοιχειό.

Καὶ γὰρ ὁ Γιάννος ὁ Γκάμαρος, ποῦ ὄνειρεύτηκα νὰ γίνω ἥρωας τῶν παραμυθιῶν, τὸ καμάρι τοῦ νησιοῦ μας, ἑβδομηντάρης καὶ ἐτοιμόροπος τώρα, δὲ θαλασσοδέρνομαι, παρὰ γιὰ τὸ καρβέλι.

— Α. Καρκαβίτσας.



Ἡ γοργόνα.

Ἐ τὸ μπρίκι τοῦ καπετάν Φαράση ἀρμένιζα μισοκάναλα τὸ Βόσπορο ἐκεῖνη τῆ νύχτα.

Σπάνια νύχτα! πρώτη καὶ τελευταία, θαρρῶ, στὴ ζωὴ μου. Τί εἶχαμε φορτωμένο; Τί ἄλλο ἀπὸ σιτάρι. Ποῦ πηγαίναμε; Ποῦ ἄλλοῦ, παρὰ στὸν Πειραιᾶ. Πράματα καὶ τὰ δυὸ ποῦ τὰ ἔκαμα τὸ λιγότερο εἴκοσι φορές. Μὰ ἐκεῖνη τῆ βραδιᾶ ἐνιωθα τέτοιο πλάκωμα στὴν ψυχῆ, ποῦ κινδύνευα νὰ λιγοθυμήσω. Δὲν ξέρω τί μοῦ ἔφταιγε· θέλεις ἢ γαληνεμένη θάλασσα, θέλεις ὁ ξάστερος οὐρανός, ἢ τὸ τσουχτετὸ λιοπύρι δὲν μπορῶ νὰ εἰπῶ. Μὰ εἶχα τόσο βαριά τὴν ψυχῆ, ἔβρισκα τόσο σαχλοπλημ-

μυρισμένη τή ζωή, πού ἄν μὲ ἄρπαζε κανεὶς νὰ μὲ ρίξει στὸ νερό, «ὄχι!» δὲ θάλεγα.

Ὁ ἥλιος ἦταν ὥρα βασιλεμένος. Τὰ χρυσοπόρφυρα συννεφάκια, πού συντρόφευαν τὸ βασιλεμά του, σκάλωσαν κάπου, μαῦρα, σὰ μεγάλες καπνιές. Ὁ Ἀποσπερίτης ἔλαμψε κρυσταλλόχιοно μέσα στὰ σκοῦρα. Φάνηκαν ψηλὰ οἱ ἀστερισμοὶ ἕνας κι ἕνας. Τὰ νερὰ κάτω πῆραν ἐκεῖνο τὸ λευκοσκότεينو χρῶμα, τὸ κρύο καὶ λαχταριστὸ τοῦ ἀτσαλιοῦ. Τὸ ναυτόπουλο ἀναψε τὰ φανάρια· ὁ καπετάνιος κατέβηκε νὰ κοιμηθῆ· ὁ Μπούλμπερης κάθισε στὸ τιμόνι. Ὁ Μπραχάμης, ὁ σκύλος μας, κουλουριάστηκε στὴ ρίζα τοῦ ἀργάτη νὰ ἡσυχάση καὶ κεῖνος.

Ἐγὼ οὔτε νὰ ἡσυχάσω μποροῦσα. Οὔτε ὕπνο οὔτε ξύπνο. Δοκίμασα νὰ πιάσω κουβέντα μὲ τὸν τιμονιέρη· μὰ εἶχε τόση ἀνοσιτιά, πού ἔσβησε σὰν τὴ φωτιά τὴν ἀναμμένη μὲ χλωρόζυλα. Πῆγα νὰ παίξω μὲ τὸ Μπραχάμη ἀλλὰ καὶ κεῖνος τρύπωσε ἀκόμη περισσότερο τὸ μουσοῦδι στὰ πόδια του καὶ βαριεστημένος γρίνιασε σὰ νὰ μοῦ ἔλεγε: "Αφησέ με καὶ δὲν ἔχω τὴν ὄρεξή σου! Τότε βαριεστημένος καὶ γὼ πῆγα καὶ ξαπλώθηκα προύμυτα καταμεσίς κι ἔκλεισα στὴ χούφτα τὰ μάτια μου. "Ἦθελα νὰ μὴ βλέπω τίποτα, νὰ μὴν αἰσθάνομαι πὼς ζῶ. Καὶ λίγο—λίγο σχεδὸν τὸ κατόρθωσα. Κάτι ἐλάχιστο σὰν ἕνα θαμπὸ καντιλάκι, ἐνιωθα νὰ ζῆ μέσα μου καὶ γύρω τὸ κορμί μου νὰ σμίγη καὶ νὰ χωνεύη μέσα στὰ ἀναίσθητα σανίδια τῆς κουβέρτας.

Πόσο ἔμεινα ἔτσι, δὲν ξαίρω. Τί μοῦ ἦρθε στὸ νοῦ, κι ἄν μοῦ ἦρθε, δὲ θυμοῦμαι. Ἐξαφνα ὅμως ἄρχισα ν' ἀνατριχιάζω σὰν κάποιος μαγνήτης νὰ ἐρε-

Θίζη τὰ νεῦρα μου, ὅπως ἡ ὑγρασία ἀναγκάζει τὰ πουλιά νὰ φλυαροῦν. Καί στή στιγμή ἐκείνη πορφυρὸ κῦμα χύθηκε ἀπάνω μου. Ὅπως ὁ κοιμισμένος σὲ σκοτεινὸ δωμάτιο, αὐτόματα ζυπνᾷ στὸ λαμπρὸ φῶς τῆς ἡμέρας, ἀνοιξα κι ἐγὼ τὰ μάτια μου. Τ' ἀνοιξα εἶπα; Μπορεῖ νὰ τ'ἀνοιξα μπορεῖ καὶ νὰ τ'ἀκλῆισα, ποιὸς ξαίρει. Θυμοῦμαι μόνο πὼς ἔμεινα ἀκίνητος. Πρώτη μου σκέψη ἦταν πὼς ζύπνησα στὸ στομάχι κάποιου ψαριοῦ ποὺ ρούφηξε τὸ καράβι μας. Καί ὅμως δὲν ἦταν στομάχι ψαριοῦ. Ἦταν ὁ οὐρανὸς ψηλὰ καὶ κάτω ἡ θάλασσα, ὅμως ὅλα, ψηλὰ καὶ χαμηλὰ ἦταν στρωμένα μὲ ροῦχο κατακόκκινο, κυματιστό, ποὺ ἔβαφε μὲ ἀβρὸ φεγγοβόλημα ὡς καὶ τὸ σωτρόπι τῆς σκάφης μας. Κάπου στὰ πέρατα τῆς γῆς πυρκαγιὰ τίναζε τὴ λαμπάδα τῆς ψηλὰ κι ἔρριχνε φοβεροὺς ἀποκλαμοὺς περαδῶθε. Μὰ ποῦ τὸ κάμα καὶ ποῦ ἡ ἀθάλη* τῆς; Καὶ τὰ δυὸ ἔλειπαν.

Κάτω στὰ βάρη τοῦ βοριᾶ κάποιο μενεξεδένιο σύννεφο ἀπλωσε καὶ τύλιξε γαλαζόχρωμα τ' ἀστέρια, τὰ ἔκρυψε κάτω ἀπὸ τὸ πυκνὸ μαγνάδι του.**Καὶ παραπάνω τόξο ἀπλώθηκε λευκοκίτρινο κι ἔχυσε μεσοῦρανα ποτάμια σκοτεινὰ καὶ ποτάμια πράσινα, χρυσορόδινα καὶ γλαυκὰ, λὲς καὶ ἤθελε νὰ βάρη τὸ στερέωμα.

Καὶ τὸ τόξο κινητὸ σὰν ἀνεμόδαρτο παραπέτασμα κουνοῦσε τὰ κρόσσα ἐμπρός, ἀπλωνε τὶς ἀραχνοῦφαντες δαντέλες του, καὶ πρόβαινε, ὅπως ἡ πλημμύρα προβαίνει καὶ σκεπάζει μὲ ἀφροὺς καὶ γλῶσσες τὴν ἀμμουδιά. Τ' ἀέρινα ποτάμια ἔτρεχαν γοργὰ καὶ φούσκωναν καὶ κυλοῦσαν πάντα σκοτεινὰ ἢ πράσινα,, χρυσορόδι-

* ἀθάλη = καπνιά

** μαγνάδι = λεπτὸ πηνὶ ἀραχνοῦφαντο

να ἦ γλαυκὰ καὶ σκόρπιζαν ἀντιφεγγίσματα ὀλοῦθε σὰν ἤλεκτρικοῦ προβολῆς χοντρές καὶ ἀδαπάνητες. Ἡ θάλασσα ἀκίνητη ἀνταντακλοῦσε τὰ τόσα χρώματα καὶ φαίνονταν ὅλα ξαφνισμένα μέσα στὴν τόση λάμψη. Μὰ περισσότερο ξαφνισμένος ἦμουν ἐγώ. Δὲν ἤξαιρα τί νὰ κάμω καὶ τί νὰ συλλογιστῶ. Ἔφτασε, εἶπα, τοῦ κόσμου ἡ συντέλεια. Τέτοια ὅμως συντέλεια μποροῦσε νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν καθένα. Ἡ Γῆ βούλεται νὰ πεθάνῃ μέσα στὰ ροδοκύματα!....

Ἐξαφνα ἀνατρόμαξα. Κάτω βαθιά, μέσ' ἀπὸ τὸ μενεξεδένιο σύννεφο, εἶδα νὰ προβαίνῃ ἴσκιος πελώριος. Ἡ χοντρή κορμοστασιά, τὸ πυργογύριστο κεφάλι του φάνταζαν σὰν ψηλὸ καὶ μεγάλο ὄρος. Τὰ δύο του μάτια γύριζαν φωτεινοὺς κύκλους καὶ ἔβλεπαν περήφανα τὸν Κόσμο πρὶν τὸν κλωτσήσουν στὴν καταστροφή. Νάτος εἶπα, ὁ θεόσταλτος ἄγγελος ὁ χαλαστής καὶ σωτήρας! Τὸν ἔβλεπα καὶ ἐνιωθα ἀνατριχίλα σ' ὄλο τὸ κορμὶ καὶ ἡ ψυχὴ μου ἦταν ταραγμένη. Ἀπὸ στιγμή σὲ στιγμή πρόσμενα σφυρὶ νὰ πέσῃ τὸ φριχτὸ χτύπημα. Πάει τώρα ἡ Γῆ μὲ τοὺς καρπούς, πάει καὶ ἡ θάλασσα μὲ τὰ ξύλα της! Οὔτε ταξίδια, οὔτε χαρὲς καὶ τραγούδια.

Ἄλλὰ δὲν ἄκουσα τὸ χτύπημα. Ὁ ἴσκιος πρόβαινε στὰ νερὰ μὲ ἄλματα πύρινα. Καὶ ὅσο γρηγορώτερα πρόβαινε, τόσο μίκραινε ἡ κορμοστασιά του. Καὶ ξαφνικὰ ὁ θεότρομος ὄγκος, χιλιόμορφη κόρη στάθηκε ἀντικρὺ μου. Διαμαντοστόλιστη κορόνα φοροῦσε στὸ κεφάλι καὶ τὰ πλούσια μαλλιά σὰ γαλάζια χαιτὴ ἀπλώνονταν στὶς πλάτες ὡς κάτω στὰ κύματα. Τὸ πλατὺ μέτωπο, τ' ἀμυγδαλωτὰ μάτια, τὰ χεῖλη της τὰ κοραλλένια, ἔχουναν περίγυρα κάποια λάμψη θεϊκὴ καὶ κάποια

περηφάνεια ασύγκριτη. Ἀπὸ τὰ κρυσταλλένια λαιμο-
τράχηλα κατέβαινε κι ἔσφιγγε τὸ κορμί ὀλόχρυσος
θώρακας λεπιδωτὸς καὶ πρόβαλλε στὸ ἀριστερὸ τὴν
ἀσπίδα κι ἔπαιζε στὸ δεξιὸ τὴ Μακεδονικὴ σάρισα.*

Δὲν εἶχα συνέρθει ἀπὸ τὴν ἀπορία καὶ φωνὴ γλυ-
κιά, ἡμερὴ καὶ μαλακὴ, ἄκουσα νὰ μοῦ λέη:

«Ναύτη-καλὲ ναύτη ζῆ ὁ βασιλιάς Ἀλέξαντρος;»

— «Ὁ βασιλιάς Ἀλέξαντρος!» ψιθύρισα μὲ περισσό-
τερη ἀπορία. Δὲν ἤξαιρα τί ρώτημα ἦταν ἐκεῖνο καὶ
τί νὰ τῆς ἀποκριθῶ, ὅταν ἡ φωνὴ ξαναδευτέρωνε:

«Ναύτη—καλεναύτη ζῆ ὁ βασιλιάς Ἀλέξαντρος;»

— «Τώρα, κυρά μου! ἀπάντησα χωρὶς νὰ σκεφτῶ.
Τώρα βασιλιάς Ἀλέξαντρος! οὔτε τὸ χῶμά του δὲ
βρίσκεται στὴ γῆ».

Ὅϊμέ! κακὸ πού τόπαθα! Ἡ χιλιόμορφη κόρη
ἔγινε μὲ μιᾶς φοβερὸ σύχαμα. Κύκλωπας βγῆκε ἀπὸ τὸ
κῦμα κι ἔδειξε λεπιδοντυμένο τὸ μισὸ κορμί. Ζων-
τανὰ φίδια γίνηκαν τὰ μεταξόμαλλα, σηκώθηκαν περα-
δῶθε, ἔβγαλαν γλῶσσες καὶ κεντριά φαρμακερὰ καὶ
ἔχυσαν φοβεριστικὸ ἀνεμοφύσημα. Τὸ θωρακωτὸ στῆ-
θος καὶ τὸ παρθενικὸ πρόσωπο ἄλλαξαν ἀμέσως σὰ νὰ
ἦταν κάποιο τέρας τῶν παραμυθιῶν. Τώρα καλογνώ-
ρισα μὲ ποιὸν εἶχα νὰ κάμω! Δὲν ἦταν ὁ Χάρος τῆς
γῆς, ὁ χαλαστῆς καὶ σωτῆρας ἄγγελος. Ἦταν ἡ Γορ-
γόνα, τ' Ἀλέξαντρου ἡ ἀδερφή, πού ἔκλεψε τὸ ἀθά-
νατο νερὸ καὶ γυρίζει ζωντανὴ καὶ παντοδύναμη. Δέ-
ρωτοῦσε βέβαια γιὰ τὸ φθαρτὸ σῶμα, ἀλλὰ γιὰ τὴ μνή-
μη τοῦ ἀδερφοῦ κι ἀφέντη τῆς. Καὶ τώρα στὴν ἄκρι-
τῆ μου ἀπόκριση μανιασμένη ἔρριξε τὸ χέρι, ἓνα δασο-
τριχωμένο καὶ βαρὺ χέρι στὴν κουπαστὴ, ἔπαιξε ζερβό-

* σάρισα=μακρὸ κοντάρι.

δεξατὴν οὐράτης κι' ἔδειξε Ὁκεανὸ τὸ μαλακὸ Πόντο.
«Ὁχι, Κυρά, ψέματα!...» τρανοφώναξα μὲ λυμένα
γόνατα.

Ἐκείνη μὲ κοίταξε αὐστηρὰ καὶ μὲ φωνὴν τρεμάμε-
νη ξαναρώτησε:

«Ναύτη—καλὲ ναύτη; Ζῆ ὁ βασιλιάς Ἀλέξαντρος;»

—«Ζῆ καὶ βασιλεύει ἀπάντησα στή στιγμή. Ζῆ
καὶ βασιλεύει καὶ τὸν κόσμον κυριεύει».

Ἄκουσε τὰ λόγια μου καλά. Σὰ νὰ χύθηκε ἀθάνα-
το νερὸ ἢ φωνὴ μου στὶς φλέβες της, ἄλλαξε ἀμέσως
τὸ τέρας κι' ἔλαμψε παρθένα πάλι χιλιόμορφη. Σήκω-
σε τὸ κρινάτο χέρι της ἀπὸ τὴν κουπαστή, χαμογέλα-
σε ροδόφυλλα σκορπώντας ἀπὸ τὰ χεῖλη της. Καὶ τὴ
στιγμὴ ἐκείνη χύθηκε ξαφνικὰ στὸν ὀλοπόρφυρον ἀέρα
τραγούδι πολεμικὸ, λὲς καὶ γύριζε τώρα ὁ Μακεδονικὸς
στρατὸς ἀπὸ τίς χώρες τοῦ Γάγγη καὶ τοῦ Εὐφράτη.

Σήκωσα τὰ μάτια ψηλὰ καὶ εἶδα τ' ἀέρινα ποτάμια,
τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ πράσινα, τὰ χρυσορόδινα καὶ τὰ
γλαυκὰ νὰ σμίγουν στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ κάνουν οὐράνιο
τόξο γιγάντιο. Ἦταν κάμωμα τοῦ καιροῦ ἢ μὴν ἦταν
ἀπόκριση στὸ ρώτημα τῆς ἀθάνατης; Ποιὸς ξαίρει!
Μὰ σιγὰ-σιγὰ οἱ ἀχτῖνες ἄρχισαν νὰ θαμπώνουν καὶ
νὰ σβήνουν μιὰ μὲ τὴν ἄλλη, λὲς κι' ἔπαιρνε τὰ κάλλη
μαζί της ἡ Γοργόνα στὴν ἄβυσσο.

Τώρα τὸ οὐράνιο τόξο δὲ φαινόταν πουθενά. Κάπου
κάπου σκόρπια σύγνεφα ἔμεναν σταχτιά καὶ κάτωχρα
καὶ μέσα στὴν ψυχὴ μου θαμπή καὶ ξέθωρη ἢ πορφύρα
τῆς πατρίδας μου.

Μὲ τὸ μπρίκι τοῦ καπετὰν Φαράση ἀρμένιζα μισο-
κάλα στὸ Βόσπορο ἐκείνη τὴ νύχτα.

A. Καρκαβίτσας



Ὁ Μπαρμπα-Γιάννης
καὶ ὁ γάϊδαρός του.

Ἦχε ἱστορία ὁ Μπαρμπα-
γιάννης, τὴ χρωστάει στὸ
γάϊδαρό του. Ἐπειδὴ ὁ

γάϊδαρός του—Ψαρό τὸν ἔλεγε, ἄς τὸν ποῦμε καὶ ἐμεῖς
Ψαρό—δούλεψε καλὰ στὴ ζωὴ του, ἀπὸ τὴν ὥρα πού σή-
κωσε σαμάρη ἢ ράχη του. Ἐπειδὴ στάθηκε καλότυχος γάϊ-
δαρος ὁ Ψαρός, μ' ὅλη τὴ βαριά δουλειά, πού ἔκαμε στὴ
ζωὴ του. Ἐπειδὴ ἦτανε γάϊδαρος μὲ χαρακτῆρα ὁ Ψαρός,
καὶ τὸν ἔδειξε τὸ χαρακτῆρα του τότες πού τὸν εἶχε ὁ
Μπαρμπαγιάννης ἕξι μῆνες δεμένο στὸ μαγκανοπήγαδὸ
του, ἕξι ζεστοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες, πού μποροῦσαν καὶ
λιοντάρι νὰ δαμάσουν· κι ὥστόσο ὁ Ψαρός μῆτε τὴ δύ-
ναμὴ του ἔχασε στὸ ζυγὸ ἐκεῖνο, μῆτε τὴ μεγάλη του
φωνή, μῆτε τὴ σβελτάδα του, ὅταν ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ
τὸν ἄφηνε ὁ ἀφέντης του στὸ χωράφι νὰ πάρη λιγάκι
ἀέρα, νὰ δροσιστῆ μὲ χορτάρι χλωρό.

Ὅταν ὁ Μπαρμπαγιάννης ἔχασε τὸ περιβόλι του,
ἄλλο δὲν τοῦ ἔμενε παρὰ ὁ Ψαρός. Αὐτὸς ἦταν ὁ φίλος
του, ἡ σερμαγιά του, τὴ στήριγμά του. Μ' αὐτόνα δού-

λευε, μ' αὐτόνα μιλοῦσε. Ἀνεβοκατέβαινε τὸ βουναλάκι τοῦ χωριοῦ του μὲ τὸν Ψαρό, καὶ δὲν ἦταν πραγματεία, δὲν ἦτανε λαχανικά, πωρικά, ξύλο, πού δὲν περνοῦσαν ἀπὸ τοῦ Ψαροῦ τῆ σταυρωτῆ ράχη πρὶν νάρθουνε στοῦ Μπαρμπαγιάνη τῆ γειτονιά.

Κατάντησε ὁ Μπαρμπαγιάνης καὶ ὁ Ψαρός νὰ εἶναι ἓνα πρᾶμα. Μαζὶ τρώγανε, μαζὶ περπατοῦσανε, μαζὶ κοιμοῦνταν. Ἐξω ἔξω, στὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ, ὁ Μπαρμπαγιάνης στὸ καλύβι ὀλομόναχος, ὁ Ψαρός στὴν αὐλή.

Ἐβγαίνει ὁ Μπαρμπαγιάνης στὴν πόρτα του πρῶι πρῶι, κι ἡ πρώτη του καλημέρα ἦτανε στὸν Ψαρό. Γύριζε τότες ὁ Ψαρός τὸ κεφάλι κατὰ τὸν ἀφέντη του, σάλευε τ' αὐτιά του μὲ λαχτάρα κι ἀγάπη καὶ τὸν κοίταζε.

Ἄλλοτε πάλι, στὴ δουλειὰ ἀπάνω, ἀν ἦτανε μεγάλη ζέστη, παραπολὺ βαρὺ τὸ γομάρι καὶ τύχαινε ὁ Ψαρός νὰ εἶναι κακοδιάθετος ἢ παρακυρασμένος καὶ δὲν ἀνέβαινε τὸν ἀνήφορο μὲ μεγάλη προθυμία, ἔχανε τὴν ὑπομονή του ὁ Μπαρμπαγιάνης, καὶ τοῦ μιλοῦσε σὲ γλῶσσα πού ἄνθρωπος νὰ τὴν ὑποφέρει ἦταν ἀδύνατο, κι ὥστόσο ὁ Ψαρός τὴν ὑπόφερνε, κι ἔκανε τὸ καλά του μάλιστα, ἐπειδὴ τὸ ἐγνώριζε πὼς ἔχει καὶ ξύλο, ἀν καὶ τὸ ξύλο ὁ Μπαρμπαγιάνης δὲν τοῦ τόδινε παρὰ σὰν ἔβλεπε πὼς δὲν περνοῦσαν τὰ λόγια. Γαῖδαρος γνωστικώτερος ἀπὸ ἀνθρώπους πολλούς, πού δὲν ἐννοοῦν τίποτις νὰ σοῦ δώσουν, μὲ τίποτις νὰ συμφωνήσουν, ὅσο λογικὸ καὶ νὰ εἶναι, παρὰ σὰ δοῦνε, σὰ νιώσουν τὴ βία, εἴτε στὴ ράχη τους εἴτε καὶ ἀλλιῶς.

Ἡρωικὸς γαῖδαρος ὁ Ψαρός, διακριτικὸς ἀφέντης ὁ Μπαρμπαγιάνης. Γι' αὐτὸ ἔζησε ὁ Ψαρός καὶ χρόνια πολλά, καὶ τὸν ὠφέλησε τὸν ἀφέντη του, ὅσο γαῖδαρος ἀνθρωπο ποτές δὲν ὠφέλησε.

Μὰ ὅλα τὰ πράματα αὐτουνοῦ τοῦ κόσμου ἔχουν ἓνα τέλος κι εἶχε καὶ τοῦ Μπαρμπαγιάννη καὶ τοῦ Ψαροῦ ἡ ἀχώριστη φιλία τὸ τέλος της.

Ἄνέβαινε τ' ἀγαπημένο ζευγάρι ἀπὸ τὸν κάμπο, μέρα μεσημέρι. Αὐγουστο μῆνα, μὲ γομάρι σταφύλια. Ἦταν τρυγητός, καιρὸ δὲν εἶχανε νὰ χάνουν, τὰ σταφύλια περίμεναν στ' ἀμπέλι κομμένα νὰ κοιβαληθοῦνε, νὰ ζουλιχτοῦνε, νὰ γίνουν πετμέζι, μουστος, κραοί. Ἦταν τὸ τρίτο ταξίδι τοῦτο. Ἐπρεπε νὰ γίνουν ἄλλα τρία ταξίδια, καὶ μήτε νὰ σταθοῦνε στὸ μισὸ τὸ δρόμο νὰ ξεκουραστοῦν δὲν εἶχαν καιρό. Ἦταν τώρα γέρος ὁ Μπαρμπαγιάννης, μὰ κι ὁ Ψαρὸς ἀκόμα πιὸ γέρος. Δὲν εἶχε ὁ Ψαρὸς τὴν πρώτη σβελτάδα του.

«Τρέχα, κακόμοιρε, τοῦ ἔλεγε ὁ Μπαρμπαγιάννης βραχνά-βραχνά, τρέχα, γιατί ἔχουμε ἄλλα τρία. Καὶ τότε πιά θάχης χειμωνικόφλουδα * ἀπόψε στὸ φαί σου. Ἄιντε καὶ φτάσαμε, κακορίζικε.

Κι ἔκανε ὁ Ψαρὸς νὰ τρέξη γληγορώτερα, μὰ τὰ πόδια του ἔτρεμαν, ἦταν κατεβασμένα τ' αὐτιά του, καὶ γόγγυζε. Ἐκεῖ πού γόγγυζε, κοντοστέκεται, λυγίζουν τὰ γόνατά του, πέφτει κάτω, ἡ ἄσπρη κοιλιὰ του στὸν ἥλιο, τὰ πόδια του στὸν ἀέρα, τὰ κοφίνια μὲ τὰ σταφύλια ἀπὸ πίσω του.

Ἐτρεξε ὁ Μπαρμπαγιάννης πρώτη φορὰ πού πάθαινε τέτοιο κακὸ πρᾶμα ὁ Ψαρὸς. Ἄρχισε νὰ ξελύνη τοῦ σαμαριοῦ τὸ λουρί, πού τοῦ παράσφιγγε τὴ κοιλιὰ τοῦ Ψαροῦ καὶ τοῦκοβε τὴν ἀναπνοή. Τῶσκισε τὸ λουρί μὲ τὸ μαχαίρι του, παραμέρισε τὸ σαμάρι ὅσο

* Φλοῦδες ἀπὸ πεπόνι πού βαστάει καὶ τὸ χειμῶνα καὶ τὸ λένε γι' αὐτὸ χειμωνικό.

μποροῦσε, ὕστερα παίρνει τὸ καπίστρι καὶ τραβάει τὸν Ψαρὸ νὰ τὸν σηκώση.

«Ἐλα, γέρο μου, σήκω, καημένε, σήκω κι ἔχομε τρία ταξίδια ἀκόμα. Σήκω καὶ θάχην καὶ κριθάρι ἀπόψε. Σ' ἀξίζει, καημένε. Σήκω, Ψαρέ μου!»

Μὰ ποῦ νὰ σηκωθῆ ὁ Ψαρὸς!

Σκύβει ὁ Μπαρμπαγιάννης καὶ χαϊδεύει τὴ ράχη του, τὸ λαιμὸ του, τὸ μέτωπό του, τραβάει ἔπειτα πάλι, τοῦ κάκου! Δὲ σηκώνεται ὁ Ψαρὸς!

Τοῦ πέρασε τότε ἀπὸ τὸ νοῦ του σὰν ἀστραπὴ ὁ φόβος μήπως ἔπαθε τίποτες ὁ Ψαρὸς, κι ὁ φόβος μονάχα τὸν ἔκανε νὰ καθίση, ν' ἀκουμπήσῃ κάπου νὰ συνεφέρῃ, νὰ πάρῃ δύναμη γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ κοιτάξῃ τὰ μάτια του, νὰ προσέξῃ τὴν ἀναπνοή του, νὰ καταλάβῃ, ἂν ζῆ ὁ Ψαρὸς του.

Κάθισε λαχανιασμένος, ἀφανισμένος ἀπὸ τὴν κούραση, ἀπὸ τὴ βιάση του νὰ ξελύσῃ τὸ σαμάρι, νὰ παραμερίσῃ τὰ κοφίνια, ἀπὸ τὸ τράβα-τράβα τὸ καπίστρι νὰ σηκωθῆ ὁ Ψαρὸς ἀπὸ τὸν ἥλιο τὸν φοβερό, πού τὸν ἔδερνε καθὼς ἔπεφτε στὴν κορφή του.

Κάθισε καὶ σηκωμὸ πιά δὲν εἶχε. Μόν' ἔγειρε σ' ἓνα βράχο πλαγινό, στὸ μισὸ δρόμο τοῦ βουνοῦ, πού ψυχὴ δὲ φαινόταν ἀπὸ πουθενὰ νάρθη καὶ νὰ τοῦ χύσῃ μιὰ στάλα νερὸ καὶ νὰ τόνε συνεφέρῃ.

Ἐνασυλλογίστηκε ἄξαφνα τὸ δόλιο τὸν Ψαρὸ καὶ πάσκισε νὰ συρθῆ κατακεῖ πού ἦταν πλαγιασμένος, νὰ τόνε χαϊδέψῃ, νὰ τὸν κάμῃ νὰ σηκωθῆ, νὰ τὸν καβαλικέψῃ ἔπειτα καὶ νὰ πάῃ στὸ καλύβι του, νὰ συχάσουν κι οἱ δύο τους κι ἄς πᾶνε στὸ καλὸ τὰ σταφύλια.

Μὰ ποῦ νὰ σηκωθῆ πιά ὁ Μπαρμπαγιάννης! "Ὅσο

συλλογιότανε νά σηκωθῆ, ἄλλο τόσο βούλιαζε μέσα στή λιγοθυμιά, πού τὸν πῆρε, βούλιαζε, ὅλο βούλιαζε καὶ τώρα πιά ἄλλο δὲν ἔμενε μέσα στὸ νοῦ του παρὰ νά μπορέσῃ ν' ἀπλώσῃ τὸ χέρι του ἀπάνω στὸν Ψαρό, νά τοῦ δώσῃ νά καταλάβῃ πὼς εἶναι κοντά του, πὼς παρακουράστηκε κι αὐτὸς καὶ θὰ μείνῃ πλαγιασμένος ὥσπου νά συνεφέρῃ.

Μάζεψε τὴ στερνὴ του δύναμη, κι ἄπλωσε ὁ γέρος τὸ χέρι του.

Ἐπεσε βαριά τὸ χέρι πάνω στὸν ἄψυχο τὸ λαιμὸ τοῦ Ψαροῦ. Ἐμεινε καθὼς ἔπεσε τὸ χέρι, ἔμεινε καὶ ὁ γέρος ἀσάλευτος, ἀμίλητος, ἀξύπνητος. Τίποτε δὲν ἔφεγγε πιά μέσα στὸ σβησμένο τὸ νοῦ του, καὶ μήτε τὰ μερμήγκια κι οἱ μῦγες, μήτ' αὐτὰ δὲν τὸν πείραζαν πιά. Μόνον τὸν ἔπαιρνε ὁ ἥλιος κι αὐτὸς κοιμόταν τὸν αἰώνιο τὸν ὕπνο κοντὰ στὸν Ψαρό του, τὸν ἥρωα τὸν Ψαρό, πού ἀπόθανε στή δουλειά του ἀπάνω, σὰν πολεμιστὴς ἀπάνω στὸ κάστρο του.

Τὴν ἄλλη μέρα σὲ κεῖνο τὸ μέρος τίποτις ἄλλο δὲν ἔβλεpes παρὰ μερικὲς ρῶγες σκόρπιες ἐδῶ καὶ κεῖ. Ὁ Μπαρμπαγιάννης ἦτανε θαμμένος στήν Ἀγία Μαρίνα, λίγο παραπάνω, ὁ δύστιχος ὁ Ψαρός ἦταν γκρεμισμένος μέσα σὲ μιὰ χαράδρα βαθιὰ παρακάτω.

Δὲν τὸν ἔθαψαν τὸν Ψαρό κι ἄς δούλεψε σ' ὅλη του τὴ ζωὴ. Τὸν ἐλυπήθηκαν ὅμως τὰ ὄρνια, καὶ τοῦ ξεγύμνωσαν τ' ἄσπρα τὰ κόκαλά του, καὶ τοῦ τὰ ζέστανε ὁ ἥλιος, καὶ τοῦ τάπλεναν οἱ βροχές, ὥσπου ἀφανίστηκαν καὶ κεῖνα, κι ἄλλο τώρα δὲν τοῦ μένει τοῦ κακόμοιρου τοῦ Ψαροῦ παρὰ αὐτὴ ἡ μικρὴ ἱστορία.

Ἄργ. Ἐφταλιώτης



Με τὸ σιδηρόδρομο.

Ὁ χωριό μου εἶναι χτισμένο
σὲ μιὰ πλαγιά. Ἀπὸ κεῖ περ-
νᾶ ὁ δημόσιος δρόμος, ποὺ
πηγαίνει ἀπὸ τὴν "Ἀμφισσα" στὴ Γραβιά.

Μιὰ μέρα στὸ χωριουδάκι μας ἀκούστηκε μιὰ
μεγάλη εἶδηση. Στὸν κάμπο τὸ μεγάλο ἦρθαν χιλιάδες
ἐργάτες νὰ κάμουν τὴ γραμμὴ γιὰ τὸ σιδηρόδρομο.
Θὰ προχωρήσῃ, ἔλεγαν, στὴ Λάρισα, κι ἀπὸ κεῖ, ἂν
δεχόταν ἡ Τουρκία—ἡ Μακεδονία ἦταν ἀκόμη σκλάβ-
βα—θὰ ἐνωθῆ μετὰ τὸ σιδηρόδρομο τῆς Εὐρώπης.

«Καὶ πῶς θὰ περάσῃ τὶς Καταβόθρες, γιὰ νὰ κα-
τεβῆ στὸν κάμπο τῆς Λαμίας;» ρώτησε κάποιος.

—«Θὰ τὸ τρυπήσουν τὸ βουνό, ἐξήγησε ἄλλος,
καὶ ὁ σιδηρόδρομος θὰ περνᾷ ἀπὸ μέσα».

—«Πάει, χάλασε ἡ πλάση!» εἶπε ὁ νουνός μου. «Ἄν
μποροῦσα δὲ θὰ τοὺς ἄφηναι ποτὲ δὲ θὰ τοὺς ἄφηναι».

—«Γιατί, γεροπατέρα;» τὸν ἐρώτησε ἓνα παλι-
κάρι χαμογελώντας.

—«Γιατί, λέει; Γιατί..... αὐτὰ εἶναι τοῦ σα-

τανᾶ δουλειές. Θὰ τρυπήσουν τὸ βουνό, λέει! Ἄμ ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸ βάλῃ ἐκεῖ τὸ βουνὸ κάτι ἤξαιρε..... Ἄλιμονο! Ἔρθαν οἱ ἄνθρωποι ν' ἀλλάξουνε τὸν κόσμον».

Ὁ μακαρίτης ὁ νουνός μου, ὁ Νάσος ὁ Πουρνάρας, πίστευε ὅλα τὰ παράξενα. Πῶς τὸ κοκαλάκι τῆς νυχτερίδας τοῦ φέρνει καλὴ τύχη πῶς μπορεῖ νὰ πετύχῃ μὲ τὸ σιδερόχορτο ν' ἀνοίξῃ σιδερόπορτες καὶ νὰ βρῆ κρυμμένους θησαυρούς· πίστευε τὶς νεράϊδες καὶ τὸ μάτιασμα· μὰ τὸν τηλέγραφο καὶ τὸ σιδερόδρομο, τὰ νόμιζε ἔργα τοῦ σατανᾶ, πού ἤθελαν νὰ χαλάσουν τὸ ἄμορφο κόσμο τοῦ Θεοῦ.....

Σὲ λίγα χρόνια μάθαμε πῶς στρώθηκε ὁ σιδηρόδρομος, τρυπήθηκε τὸ βουνὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι ταξιδεύουν ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα στὴ Λάρισα. Ὁ νουνός μου δὲν ἤθελε οὔτε νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν κάμπο τὸ μεγάλο. Κάθε χρόνο πήγαινε νὰ ἐξομολογηθῆ σ' ἓνα μοναστήρακι πού εἶναι στὴν πλαγιά τῆς Οἴτης, ἀντίκρου στὸν κάμπο τῆς Λαμίας. Ἀπὸ τότε πού ἔμαθε πῶς ὁ σατανὰς ἐτελείωσε τὸ ἔργο του, ἄλλαξε δρόμο. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ τὸ σιδηρόδρομο.

Μιὰ χρονιά θέλησε νὰ μὲ πάρῃ καὶ μένα στὸ μοναστήρι.

Ἄπὸ κεῖ πού πᾶς, τοῦ εἶπε ὁ πατέρας μου, εἶναι πολὺ μακριά. Νὰ βγῆτε στὸ σταθμὸ καὶ νὰ μπῆτε στὸ σιδηρόδρομο. Βγαίνετε στὸ Λιανοκλάδι, κι ἀπὸ κεῖ εἶναι κοντὰ τὸ μοναστήρι».

— «Ὅλα κι ὅλα, κουμπάρε· αὐτὸ μόνο δὲ γίνεται».

— «Τότε πηγαίνετε ἀπὸ τὸ συντομώτερο δρόμο. Ἄν τύχῃ νὰ περνᾶ ἡ ἀμαξοστοιχία θὰ τῆ δῆτε ἀπὸ ψηλά. Δὲν πιστεύω νὰ πᾶς στὴν κόλαση πού θὰ τῆ δῆς».

—«'Ας εἶναι» παραδέχτηκε ὁ νουνός. «Ξαίρω τί θὰ κάμω».

Ἔτσι ξεκινήσαμε. Πηγαίναμε πάντα στὴν πλαγιά τοῦ βουνοῦ κι ὁ νουνός δὲν ἤθελε νὰ κατεβοῦμε στὸν κάμπο, πού, ὅπως ἔλεγε ὁ κόσμος, πηγαινοερχόταν ὁ σιδηρόδρομος. Ἐξαφνα βλέπομε νὰ προβάλλη μέσ' ἀπὸ τὴ γῆ καπνός, καὶ σὲ λίγο ἓνα παράξενο πρᾶμα νὰ σέρνῃ κάτι κουτιὰ πίσω του. Φαινόταν σὰν ἓνα μεγάλο φίδι καὶ κατέβαινε μὲ ὄρμῃ στὸν κάμπο, νὰ καταπιῇ, ὅ,τι κι ἂν ἔβρισκε μπροστά του.

«Χριστὸς καὶ Παναγιά! παιδί μου!» φώναξε ὁ νουνός μου.

«Νά ὁ διάβολος!..... Τρέξε, παιδί μου!» Καὶ ὥσπου ν' ἀνοικοκλείσω τὰ μάτια μου, βρέθηκε στὴν πίσω ράχη.

Ἐγὼ κάθισα νὰ δῶ τί θὰ γίνῃ. Σὲ λίγο ἄκουσα σφυριγματιές καὶ εἶδα τὸ παράξενο φίδι νὰ σταματήσῃ κοντὰ σ' ἓνα σπιτάκι.

Εἶδα νὰ βγαίνουν ἄνθρωποι, νὰ μπαίνουν ἄλλοι, κι ὕστερα, ἀφοῦ ἔβγαλε κάμποσες τουλοῦπες καπνὸ καὶ σφύριξε, πῆρε πάλι τὸν κάμπο ὥσπου χάθηκε.

Ἐτρεξα γιὰ τὸ νουνό μου. Τὸν ἤβρα νὰ κάθεταί κοντὰ σὲ μιὰ βρυσούλα συλλογισμένος.

«Τί ἔγινες, παιδίμου;» μὲ ρώτησε. Τοῦ εἶπα ὅ,τι εἶδα.

—«Ἐμένα, παιδί μου, εἶπε, μοῦ κόπηκαν τὰ πόδια, δὲν μπορῶ νὰ προχωρήσω. Δὲν εἶναι πράματα αὐτά πάει, χάλασε ὁ κόσμος! Ἐλα νὰ κατεβοῦμε στὴ Γραβιά. Θὰ μείνωμε σὲ κάποιον κουμπάρου μου. Αὔριο βλέπομε».

Τὸ βράδυ κάτι εἶπε μυστικὰ μὲ τὸν κουμπάρου του.

«Λές, κουμπάρε, νά τ' ἀποφασίσω; Τὸ κρῖμα στὸ λαιμό σου!»

—«Τὸ παίρνω, κουμπάρε» τοῦ εἶπε.

Ἦστερα ἀπὸ τὸ φαγὶ μᾶς ἔβαλαν σὲ μιὰ κάμαρα νὰ κοιμηθοῦμε. Εἶχε περάσει πολλή ὥρα κι ὥστόσο δὲ μ' ἔπαιρνε ὕπνος, θέλεις ἀπὸ τὴν ταραχὴ μου, θέλεις πὺ κοιμόμουν πρώτη φορά σὲ ξένο σπίτι.

Νόμιζα πὺς ὁ νουνός μου κοιμόταν βαθιά. Ἐξαφνα ἄκουσα:

«Κοιμήθηκες, παιδί μου;»

—«Ὁχι, νουνέ».

—«Ἐμένα δὲ μὲ ἀφήνει ἡσυχον ὁ σατανάς».

—«Τί ἔχεις, νουνέ;»

—«Δὲ θὰ τοῦ περάση; ὄχι, δὲ θὰ τοῦ περάση! Χαίρω ἐγὼ τί θὰ κάμω».

—«Σὲ πονεῖ τίποτα, νουνέ;»

—«Σὲ καλό σου! μὲ πονεῖ!.....Τί νὰ μὲ πονῆ; Τί λές κι ἐσύ, δοκιμάζομε τώρα πὺ εἵμαστε κοντά;»

Δὲν κατάλαβα τί ἤθελε νὰ πῆ. «Παραμιλεῖ ὁ καημένος ὁ νουνός» συλλογίστηκα.

—«Καὶ τί θὰ πάθωμε στὸ κάτω τῆς γραφῆς;» ἐξακολούθησε. «Ἀφοῦ τὸ κάνουν τόσοι ἄλλοι, γιατί ὄχι κι ἐμεῖς;..... Ἔ, καὶ τί θὰ λένε στὸ χωριό μου, ἅμα θὰ μάθουν πὺς ταξίδεψα μὲ τὸ σιδηρόδρομο!»

Ευπνήσαμε πρῶι καὶ πήγαμε στὴν ἐκκλησία. Ἀνάψαμε κεριὰ καὶ προσευχηθήκαμε.

«Συχώρα με, Θεέ μου!» εἶπε ὁ νουνός καὶ βγήκαμε καὶ πήραμε τὸ δρόμο κατὰ τὸν Μπράλο, πὺ ἦταν ὁ σταθμός. Ὅταν φτάσαμε, ὁ νουνός ἔπιασε κουβέντα μὲ τὸ σταθμάρχη.

«Γιὰ νὰ πάω στὸ μοναστήρι, ποῦ θὰ σταματήσωμε;»

—«Στὸ Λιανοκλάδι».

—«Κοντὰ εἶναι» εἶπε ὁ νουνός. «Καὶ δὲ θὰ κο-
στίζη πολὺ, ἔ;..... Μιὰ δυὸ δεκάρες;»

Ἄσταφμάρχης γέλασε. «Βάλε ἀκόμη» εἶπε.

—«Πενήντα λεπτά;»

—«Ἀκόμη».

—«Πᾶμε!..... Πᾶμε» μοῦ λέει. «Νὰ πέση κανεὶς
σὲ ἄμαρτία καὶ νὰ πληρώσῃ ἀπάνω ἀπὸ πενήντα εἶναι
πολὺ!» Σὲ λίγο πρόσθεσε:

«Μὴ θὰ κουραστῇ ὁ σιδηρόδρομός σας, πού θὰ
πύρη δυὸ ἀνθρώπους παραπάνω; Ἰσα οἱ μεγάλοι, ἴσα
κι ἐμεῖς, φτωχοὶ ἄνθρωποι, νὰ πληρώσωμε!»

Ἦστώσο πλήρωσε καὶ μᾶς ἔδωσαν δυὸ χαρτάκια.

Διάβασα: «Μπράλος—Λιανοκλάδιον»

Ἐξαφνα ἀκούστηκε βουητό, καὶ σὲ λίγο, ἀπὸ τὶς
δυὸ σιδερένιες σφαῖρες πού ἦταν ἀπάνω σ' ἓνα κοντάρι,
σηκώθηκε ἡ μιὰ ψηλότερα ἀπὸ τὴν ἄλλη, σὰ νὰ τὴ σή-
κωσε κάποιος ἀόρατο χέρι. Σὲ λίγο ξεπρόβαλε καὶ τὸ τρένο.

Πέταξε τὸν καπνὸ δυὸ τρεῖς φορές ἡ μηχανὴ καὶ
ἄρχισε νὰ σφυρίζη δαιμονισμένα. Ὁ νουνός ἔκαμε
νὰ τρέξη, μὰ σταμάτησε σαστισμένος κι ἐγὼ τὸ ἴδιο.
Ἡ μηχανὴ βοῦιζε, κυλοῦσε τὶς ρόδες της, ξανασφύριξε
καὶ σταμάτησε. Ἐμεῖς τὰ εἴχαμε χάσει. Ἄν δὲ μᾶς
ἔσπρωχνε ὁ ὑπάλληλος σ' ἓνα βαγόνι, ποιὸς ξαίρει πόσον
καιρὸ θὰ καθόμαστε ἔτσι. Δὲν εἴχαμε ἀκόμη καταλάβει
πὼς εἴμαστε μέσα στὴν κοιλιά τοῦ θηρίου, ὅταν ἄρχισε
νὰ χτυπᾶ ἓνα μικρὸ καμπανάκι. «Ἐχομε κι ἐκκλησία,
λέω;» ρώτησε ὁ νουνός μου. Κι ἔκαμε τὸ σταυρό του.

Καθίσαμε στὸ βαγόνι καὶ κάναμε νὰ κοιτάξωμε
ἔξω. Πάλι σφύριξε ἡ μηχανὴ, ἔτριξε τὸ βαγόνι, χτύ-
πησε ἀπότομα καί..... Χριστέ μου! ὁ κάμπος ἄρχισε

νά κινιέται όλόγυρα και νά φεύγη πρὸς τὰ πίσω.....
Δὲν πέρασε ὥρα και βρεθήκαμε στὸ σκοτάδι. Μιά λαμ-
πίτσα ἀναψε ψηλά και φώτισε μὲ θλιμμένο φῶς τὸ
βαγόνι. Ἐξω ὅμως σκοτάδι πυκνό. «Νύχτωσε κιόλας!»
εἶπε ὁ νουνός μου μὲ κάποιο φόβο. «Τώρα δὰ εἴχαμε
μεσημέρι!»

—«Μπήκαμε στὴ σήραγγα τοῦ Μπράλου» εἶπε κά-
ποιος ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες.

—«Περνοῦμε μέσ' ἀπὸ τὸ βουνό, τὴν Καταβόθρα»
εἶπα ἐγώ.

—«Ὁχ, ὁ μαῦρος!» ἀναστέναξε ὁ γέρος. «Στὴν
κοιλιά τῆς Καταβόθρας βρέθηκα! Ἄμ δὲν ἔμπαινα κα-
λύτερα στὴν κόλαση!.....»

Σηκώθηκε και πρόβαλε στὸ παράθυρο, μὰ γύρισε
πίσω τρομαγμένος. Κρίταξε δῶθε, κεῖθε, σὰν τὸ ἀγρίμι
πού τὸ ζώνουν τὰ σκυλιὰ και ζητᾶ μέρος νὰ ξεφύγη.
Ἡ ἀμαξοστοιχία ἔτρεχε λὲς και βιαζόταν νὰ γλιτώση
κι ἐκεῖνη ἀπὸ τὸ φοβερό σκοτάδι. Τὸ βαγόνι ἔγερνε,
πότε δεξιὰ, πότε ἀριστερά· τὰ γυαλιὰ ἔτριζαν, τὰ σί-
δερα βροντοῦσαν και οἱ ἐπιβάτες ἔγερναν ἕνας ἀπάνω στὸν
ἄλλο μὲ γέλια. Μὰ ὁ γερο-νουνός μου ἦταν ἀξιολύπητος.

«Παναγία βόηθα! Παναγία βόηθα!» ἔλεγε κάθε
τόσο κάνοντας τὸ σταυρό του.

Κι ἐκεῖ πού προσπαθοῦσε νὰ καλοκαθίση ἔπεφτε,
πότε στὸν ἕνα πότε στὸν ἄλλο ἐπιβάτη. Κι ἐκεῖνοι γε-
λώνοντας τὸν ἔπαιζαν σὰν τόπι.

«Βουλιάζομε λέω!» φώναξε μιὰ στιγμή, πού ἡ ἀμα-
ξοστοιχία κατηφόριζε και τὸ βαγόνι φαινόταν πὼς
γλιστροῦσε κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας. Θέλησε νὰ πιαστῇ
ἀπὸ πάνω μου μὰ σ' ἕνα τράνταγμα τοῦ βαγονιοῦ κυ-
λίσαμε κι οἱ δυὸ κάτω. Ἐβαλαν οἱ ἐπιβάτες τὰ γέλια·

ὁ νουνός ντράπηκε. Πιάστηκε ἀπὸ τὸ κάθισμα, σηκώθηκε ὅπως ὅπως καὶ μαζεύτηκε σὰν κουβάρι στὴ γωνιά. Μὲ τὸ ἓνα χέρι κρατήθηκε σφιχτὰ ἀπὸ τὰ σανίδια, καὶ μὲ τὸ ἄλλο σκέπασε τὰ μάτια του καὶ δὲν ἔβγαλε μιλιὰ ὅσο πού βγήκαμε ἀπὸ τὴ σήραγγα

«Εὐπνα, γέρο! ξύπνα καὶ ξημέρωσε!» τοῦ φώναζαν οἱ ἐπιβάτες.

Καθὼς ἔνιωσε τὸ φῶς ἔβγαλε τὸ χέρι του καὶ δειλά πλησίασε στὸ παράθυρο καὶ κοίταξε ἔξω. Περνούσαμε μιὰ μεγάλη σιδερένια γέφυρα, πού κρεμόταν στὴν ἄβυσσος. Ἡ Οἴτη κατέβαινε κοφτὴ στὴν κοιλάδα τοῦ Σπερχειοῦ.

«Μέγας εἶσαι, Κύριε!» εἶπε ὁ νουνός μου κάνοντας τὸ σταυρό του. «Γεράκια γίναμε καὶ πετοῦμε στὸν ἀέρα!»

Ἐγὼ δὲν ἤξαιρα τί νὰ πρωτοκοιτάξω. Τὸν κάμπο μὲ τὰ χωριά καὶ τὴν πρασινάδα του, ἢ τὸ Σπερχεῖο πού τὸν ἔσκιζε στὴ μέση, σὰν πλατὺς ἀσημόστρωτος δρόμος ὡς τὴ θάλασσα.

Καὶ ὅλα χόρευαν γύρω μας: δέντρα, τοῦχοι, στῦλοι τοῦ τηλεγράφου, βράχοι στριφογύριζαν κι ἔφευγαν πίσω, σὰ νὰ τρόμαζαν κι ἐκεῖνα τὸ θηρίο πού περνοῦσε ἀνάμεσά τους.

Τέλος ἡ ἀμαξοστοιχία κατέβηκε στὸν κάμπο, πέρασε ἀπάνω ἀπὸ μιὰ πολύτοξη γέφυρα τοῦ ποταμοῦ, καὶ σταμάτησε στὸ Λιανοκλάδι.

«Μπά! σὲ σαμάρωσαν καὶ σένα οἱ φράγκοι!» ἄκουσα τὸ νουνό μου νὰ ψιθυρίζη μὲ θλίψη, κοιτάζοντας τὴ γέφυρα τοῦ Σπερχειοῦ.

Ὅταν φτάσαμε στὸ Λιανοκλάδι, ὁ νουνός δὲν ἤθελε νὰ βγῆ.

«Τί πειράζει! μοῦ εἶπε, ἐμεῖς πληρώσαμε πού πληρώσαμε· ἄς πᾶμε λίγο πάρα πέρα».

Ὁ ὑπάλληλος ὅμως μᾶς κατέβασε· «ὡς ἐδῶ, εἶπε, εἶναι τὰ εἰσιτήριά σας».

Ὁ νουνός κατέβηκε δυσαρεστημένος.

«Καταντροπιάστηκα σήμερα» μοῦ εἶπε. «Κοίτα καλὰ μὴν πῆς τίποτα στὸ χωριὸ καὶ μὲ γελάσουν».

Ἄφου ἔφυγε τὸ τρένο γιὰ τὴ Λάρισα, ἐτοιμάστηκε ἄλλο γιὰ τὴ Λαμία. Ὁ νουνός μοῦ εἶπε:

«Ἐδῶσα τόσα λεπτά· ἔλα νὰ μποῦμε, νὰ πᾶμε στὴ Λαμία».

Μπήκαμε. Ὄταν ἦρθε ὁ ὑπάλληλος καὶ μᾶς ζήτησε τὰ εἰσιτήρια, ὁ νουνός εἶπε πῶς τὰ πῆρε ὁ ἄλλος. Ὁ ὑπάλληλος δὲν μπορούσε νὰ καταλάβῃ. Μὲ ρώτησε ποῦ μπήκαμε.

Ἐγὼ τὰ εἶπα ὅλα.

«Ἐδῶ θὰ πληρώσετε ἄλλα εἰσιτήρια» εἶπε ὁ ὑπάλληλος.

— «Δὲν ἔχω νὰ πληρώσω» λέει ὁ νουνός.

— «Τώρα πού θὰ φτάσουμε, θὰ δῆς πῶς θὰ πληρώσης».

Φτάσαμε στὴ Λαμία καὶ ὁ ὑπάλληλος μᾶς ὠδήγησε στὸ σταθμάρχῃ. Ὁ νουνός, καθὼς εἶδε τὰ χρυσὰ γαλόνια του, τρόμαξε.

«Δὲν ἔχω, κύριε ἀξιωματικέ» εἶπε «τί νὰ σοῦ κάμω; Ἄφησε καὶ σοῦ τὰ στέλνω».

— «Γιὰ νὰ ἰδῶ» εἶπε ὁ σταθμάρχῃς, καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ψάχνῃ.

Στὸ σελάχι του δὲν ἦβρε ἄλλο ἀπὸ τὸ σουγιά καὶ ἓνα καθρεφτάκι. Στὰ ταγάρια μας, τὸ ψωμί μας καὶ λίγες ἐλιές. Μᾶς ἄφησε.

“Όταν βγήκαμε έξω ο νουνός κοίταζε στο καθρεφτάκι, έστριψε τὸ μουστάκι του καὶ εἶπε:

«Ξαίρετε καὶ σεῖς, μὰ κι ἐγὼ δὲν ξαίρω λιγώτερα» καὶ μοῦ ἔδειξε τὸ κομπόδεμα, πού εἶχε κρυμμένο κάτω ἀπὸ τὴ φουστανέλα του. «Γιὰ μιὰ δρασκειλιὰ τόπο δὲ σᾶς πληρώνω καὶ λίγα» πρόσθεσε ἱκανοποιημένος.

—«Δὲν ἦταν σωστό» εἶπα ντροπιασμένος. «Αὐτὸ εἶναι κλοπή».

“Όταν γυρίσαμε πεζοί, κάθε ἄλλο παρὰ μιὰ δρασκειλιὰ τόπος ἦταν. Φτάσαμε νύχτα κατακουρασμένοι στὸ μοναστήρι. Τὴν ἄλλη μέρα πήγαμε στὴν ἐκκλησία. Ὁ νουνός ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ στρωτὲς μετάνοιες. Στὸ τέλος πλησίασε τὸν ἡγούμενο.

«Ἄγιε ἡγούμενε, τοῦ εἶπε, ἦρθα νὰ ξεμολογηθῶ».

“Όταν βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιὰ, φαινόταν πολὺ εὐχαριστημένος.

«Κι ἐγὼ τόσα χρόνια ἔλεγα ἀνοησίες» ψιθύρισε. Τοῦ “Αι-Γιωργιοῦ θὰ πουλήσω τ’ ἀρνιά καὶ θὰ ἔχω χρήματα. Σοῦ τὸ τάζω ἀπὸ τώρα, βαφτιστικέ. Μὲ τὸ σιδηρόδρομο θὰ ἔρθωμε στὸ πανηγύρι καὶ μὲ τὸ σιδηρόδρομο θὰ φύγωμε».

Α. Καρκαβίτσας

Τοῦ λιναριοῦ τὰ πάθη.

Ἐπὶ μικρὸς τὴν ἄκουσα καὶ τὴ θυμοῦμαι αὐτὴ τὴ φράση. Γιὰ καθένα πού ὑποφέρει πολλὰ στὴ ζωὴ του ἔλεγαν: “Ἐπαθε τοῦ λιναριοῦ τὰ πάθη! Μὰ ποτὲ δὲν κατόρθωσα νὰ μάθω ποιά εἶναι αὐτὰ τὰ πάθη τοῦ λιναριοῦ.” Ὅσο πού τις προάλλες, μεγάλος πιά, μοῦ πόνεσε τὸ στομάχι μου.

Ἡ μητέρα μου ἔβρασε λίγο λιναρόσπορο, τὸν ἔ-

πλωσε άπάνω σέ λευκό πανί κι άφροϋ τó δίπλωσε στις τέσπερες άκρες τó πανί, ζεστό όπως ήταν, τó έφερε και τó άπίθωσε στο στομάχι μου.

«Άμα ζυπνήσης τó πρωί, θά είσαι καλά», μου είπε με χαμόγελο.

Δέν ήθελα νά τή δυσαρεστήσω και τó δέχτηκα. «Όταν όμως με καληνύχτισε σκέφτηκα νά τó πετάξω τó κατάπλασμα. Ή ζέστα του μου ήταν ευχάριστη και μάλιστα γρήγορα μου λιγόστεψε τόν πόνο και μου έφερε νάρκη. Ή λίγδα του όμως και κάποια άποφορά του με δυσαρεστοϋσαν πολύ. Μά τήν ίδια στιγμή θυμήθηκα τήν παλιά μου τήν άπορία.

«Τάχα γιατί νά λένε: τού λιναριού τά πάθη;» ρώτησα με τó νοϋ μου.

«Γιατί τó λένε; μου ήρθε άμέσως μιá φωνή φιλή κάτω άπό τά σκεπάσματα. Γιατί είναι πολλά κι έρχονται τó ένα πίσω άπό τó άλλο. Δέ λέω πώς τά ξαίρω άπό δικού μου. Γιατί βλέπεις, δέ με άφησαν νά ζήσω και πολύ. Άμα σοϋ βγάλω τόν πόνο άπό τó στομάχι, τó πρωί θά με ρίξουν στις κότες και οϋτε ήμουν οϋτε φάνηκα..... Τ' άκουσα όμως πού τó έλεγε ή γιαγιά μου στή μάνα μου, τήν ώρα πού με κρατοϋσε άκόμη στήν άγκαλιά της. Τής έλεγε λοιπόν ή γιαγιά μου κι αν έχης όρεξη μέτρα:

Τó Μάρτη θά μάς σπείρη—δέν είν' έτσι;—θά μάς σπείρη ό γεωργός στο χωράφι του. Πρώτα θά τó όργώση πολλές φορές κι έπειτα θά μάς σπείρη δασά-δασά. Και γιατί λές θά μάς σπείρη δασά-δασά; Για νά φυτρώσωμε ένα κοντά στο άλλο πολλά μαζί, πού νά μήν μπορη ό ήλιος νά φτάση-κάτω στή μάνα μας

τῆ γῆ καὶ νὰ ρουφήξῃ τὴν ὑγρασία. Νὰ τὸ ξαίρετε, γιὰ μᾶς ἡ ὑγρασία εἶναι ἡ καλύτερη τροφή μας.

Σὲ λίγο θὰ φυτρώσωμε. Καὶ ἐπειδὴ δὲ θὰ ἔχωμε ἀρκετὸ ἀέρα καὶ ἥλιο θὰ βιαστοῦμε νὰ πάρουμε γρήγορα τοῦ ψήλου. Σ' ἓνα μῆνα θὰ φτάσωμε τὸ μέτρο κι ἀκόμη ψηλότερα! Τότε θ' ἀπλώσωμε τὰ κλαδάκια μας καὶ θὰ στολιστοῦμε μὲ ἄνθη. Τὰ ξαίρεις τὰ ἄνθη μας; Ποῦ νὰ νὰ τὰ ξαίρης! Εἶναι κάτι πεντάφυλλα γαλάζια λουλουδάκια χαριτωμένα. Ἐπὶ τὸ Μάη ἀρχίζει γιὰ μᾶς ἡ ἡλιόχαρη ζωὴ τοῦ φυτοῦ. Πρωὶ-πρωὶ στὶς πέντε ἡ ὥρα θὰ ξυπνήσωμε. Ἐνοίγουμε τὰ λουλουδάκια μας καὶ ροφοῦμε ἀχόρταγα τὴ δροσιά καὶ τὸ φῶς. Τὰ πουλιά κελαηδοῦν γιὰ μᾶς χίλια γλυκόφωνα τραγούδια καὶ τὰ λουλούδια τῆς γῆς χύνουν γιὰ μᾶς τ' ἀρώματά τους. Ἐφησε τίς μέλισσες καὶ τ' ἄλλα ἔντομα ποὺ πετοῦν ἀπάνω μας μὲ μιὰ βοή ποὺ μᾶς ρίχνει σὲ νύστα. Ἐτσι ὡς τὸ μεσημέρι. Ἐπὶ τὸ μεσημέρι καὶ κεῖ σφαλοῦμε τὰ φυλλαράκια μας καὶ τὸ ρίχνουμε πάλι στὸν ὕπνο».

«Χὰ χὰ χὰ!» Ἐβαλα ἐγὼ τὰ γέλια. Ἐνιωθα μιὰ γλυκιά νάρκη σὲ ὅλα τὰ μέλη μου. Πολλὰ εἶναι τὰ πάθη σας ἀλήθεια! Ἐπορῶ πῶς τὰ ὑποφέρετε!»

—«Κοροϊδεύεις; μοῦ ἀπάντησε ἡ φωνὴ κάτω ἀπὸ τὸ σκέπασμα. Κάμε λίγη ὑπομονή. Τὸν ἀνθὸ μας δὲν τὸν βαστοῦμε καὶ πολὺ. Γρήγορα πέφτουν τὰ πέταλά του καὶ στὴ θέση του φτιάνομε τὸ σπιτάκι μας μὲ δέκα χωρίσματα. Σὲ κάθε χωρίσμα βάνομε ἀπὸ ἓνα παιδί μας—τὸ σπόρο μας. Τὸ σπιτάκι μας εἶναι μικρὸ ὡς ἓνα μπιζέλι καὶ φαίνεται καταπράσινο. Μὰ δὲ θὰ περάσῃ πολὺς καιρὸς ποὺ τὰ φύλλα μας θὰ κιτρινίσουν καὶ τὰ σπιτάκια μας θὰ γίνουν σταχτοπράσινα. Ἐρθε ὁ

Ἰούνιος. Ἄχ, ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς ἀρχίζουν τὰ πάθη μας!

Ὁ γεωργὸς παίρνει γυναῖκες καὶ παιδιὰ, τὰ ρίχνει στὸ χωράφι καὶ ἀρχίζουν νὰ μᾶς ξεριζώνουν ἀσπλαχνα. Καθὼς μᾶς ξεριζώνουν μᾶς κάνουν δερμάτια καὶ μᾶς ἀπλώνουν καταγῆς. Ἀπὸ τότε πιά δὲν εἴμαστε παρὰ ἄψυχα κορμιά. Ὁ ἥλιος μᾶς ψήνει ὅλη τὴν ἡμέρα. Ἐπειτα μᾶς χτυποῦν κατακέφαλα, ἀνοίγουν τὰ σπίνια μας καὶ παίρνουν τὰ παιδιὰ μας νὰ τὰ κάμουν ὅ,τι θέλουν. Ἀλλὰ θὰ σπείρουν στὴ γῆ γιὰ νὰ φυτρώσῃ ἄλλο λινάρι. Ἀλλὰ θὰ σφίξουν στίς μηχανές γιὰ νὰ βγάλουν τὸ λινόλαδο, πού τὸ μεταχειρίζονται σὲ φαγὶ καὶ σὲ μπογιές. Ἀλλὰ θὰ βγάλουν καθαρτικὸ γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ κι ἄλλα, τὰ πιὸ ἄτυχα, θὰ κάμουν κατάπλασμα στ' ἀφεντικό, ὅταν τοῦ πονῆ τὸ στομάχι».

«Κατεργάρη, μὲ κοροϊδεύεις!» μουρμούρισα.....

—«Ὅχι, ἀφεντικό. λέω τὴν καθαρὴ ἀλήθεια».

—«Καλά, παρακάτω».

—«Ἀφοῦ ἔτσι πάρουν τὸ λινόκοκι, τὰ δέματα τὰ βάνουν στὸ λινοβροχίό. Τὸ ξέρεις τὸ λινοβροχίό; Εἶναι κάτι γοῦρνες γεμάτες νερό. Ἐκεῖ μέσα τὰ βάνουν τὰ δέματα καὶ τὰ πλακώνουν μὲ σανίδια καὶ πέτρες. Ἐδῶ εἶναι τὸ βάσανο! Δὲ λέω πὼς τὸ φοβοῦμαι τὸ νερό, ὅπως τὰ κακόπαιδα πού δὲ θέλουν νὰ λουστοῦν. Ἐγὼ τὸ ἀγαπῶ τὸ νερό. Μὰ ὄχι νὰ κάθωμαι μέσα δεκαπέντε μερόνυχτα, χωρὶς νὰ πάρω καθόλου ἀνάσα! Τέτοιο ἦταν τὸ χάλι μας στίς δεκαπέντε, πού μᾶς εἶδε ὁ γεωργὸς καὶ μᾶς λυπήθηκε. Ἐβαλε ἀμέσως ἐργάτες, μᾶς ἔβγαλαν ἀπὸ τίς γοῦρνες καὶ μᾶς ἀπλώσαν στὸν ἥλιο.

«Τί καλός, τί πονόψυχος ἄνθρωπος ὁ ἀφέντης», εἶπα μέσα μου.

Μὰ δὲν πρόφτασε καλὰ νὰ ζεστάνη ὁ ἥλιος τὸ κορμί μας κι ἄλλη μετακόμιση. Μᾶς σήκωσαν ἀπὸ κεῖ καὶ μᾶς ἀπλωσαν σ' ἓνα πλακοστρωμένο ἀλώνι. Γύρω στ' ἀλώνι κάθονταν κορίτσια μὲ πρόσωπα χαρούμενα καὶ γελαστά.

«Θὰ μᾶς τραγουδήσουν, σκέφθηκα εὐχαριστημένα, θὰ μᾶς ἔχουν γιὰ γάμο...»

“Ὡσπου νὰ τὸ καλοσκεφτῶ, τὰ κορίτσια μαζί μὲ τὸ τραγούδι μᾶς ἀρχίζουν στὸ ξύλο. Κρατοῦσαν στὰ χέρια τους κάτι μακριὰ ροζιάρικα ξύλα καὶ τὰ κατάφερναν ἀπάνω μας ἀλύπητα. Ποῦ σὲ πονεῖ καὶ ποῦ σὲ σφάζει.—«Καλὲ σεῖς κορίτσια! τραγουδάτε καὶ μὴ χτυπᾶτε!» ἤθελα νὰ τοὺς φωνάξω. Ποῦ ν' ἀκούσουν ἐκεῖνα! “Ὅσο πήγαιναν μούστωναν ἀπὸ τὸ χτύπημα κι ἀπὸ τὸ τραγούδι. Μᾶς ἔδωκαν μᾶς ἔδωκαν ὥσπου κατάντησε τὸ κορμάκι μας κλωστή. “Ἐπειτα ἀρπάζουν τὰ λανάρια—ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ σύνεργα ποὺ ἔχουν γιὰ δόντια δυὸ σειρὲς καρφιά—καὶ μᾶς βάζουν ἀνάμεσα. Κι ἀρχινᾷ, μάτια μου, χράστ! καὶ χροῦστ! τὸ λανάρισμα μ' ἓνα θυμό! μ' ἓνα θυμό! Σὰν νὰ ἤμαστε ὄρνια ποὺ τοὺς πήραμε τὰ κλωσοπούλια τους. “Ἐτσι μᾶς ξέσκιζαν καὶ μᾶς κουτσομαδοῦσαν. Καὶ γιατί ὅλα αὐτά; Γιὰ νὰ χωρίσουν, λέει, τὶς ψιλὲς τρίχες ἀπὸ τὶς χοντρές. Ἄκοῦς ἐσύ!

—«Ἄκούω» εἶπα. Καὶ χαμογέλασα γιὰ τὴν ἀγανάκτησή της. «Πάρα κάτω».

—«Ὡσπου νὰ γίνουν αὐτὰ ὅλα ἔρχεται ὁ χειμῶνας ἐξακολούθησε ἡ φωνὴ χαρούμενη τώρα. Κάθε βράδυ κορίτσια καὶ γριὲς κάθονται γύρω στὴ φωτογωνιά καὶ κεῖ γνέθουν τὸ ξασμένο λινάρι. Τέτοιο ὄνομα μᾶς

δίνουν τώρα. Γνέθουν και τραγουδοῦν, γνέθουν και γελοῦν και κάποτε ἡ προεστὴ ἀρχίζει τὸ παραμῦθι:

Κόκκινη κλωστή δεμένη
στὴν ἀνέμη τυλημένη
δῶς της μπάτσο νὰ γυρίση
καὶ τὴν καλή μας συντροφιά
νὰ τὴν καλησπερίση!

Ἄρχῃ τοῦ παραμυθιοῦ καλησπέρα σας.

—«Καλησπέρα σας» ἀπαντοῦν ὅλα τὰ κορίτσια μὲ μιὰ φωνή.

Ὅταν πλησιάσῃ ἡ Λαμπρὴ τὸ λινάρι εἶναι γνεσμένο και ὕφασμένο. Τὸ πανὶ ἔχει σταχτὶ χρῶμα. Τὰ κορίτσια πηγαίνουν στὸ ποτάμι και τὸ λευκαίνουν. Σὲ μιὰ γούρνα στρωμένη μὲ πλάκες, βάζουν μέσα τὸ πανὶ και ὕστερα τὸ διπλώνουν και τὸ χτυποῦν μὲ τὰ κοπάνια. Γκάπ! γκούπ! ἀκούεται στὸ ρέμα. Ὑστερα τὸ ἀπλώνουν ἀπάνω στὴ χλόη νὰ μισοστεγνώσῃ και πάλι ἀρχίζουν νὰ τὸ βρέχουν και νὰ τὸ κοπανίζουν. Αὐτὸ γιὰ πολλὰς ἡμέρας ὥσπου νὰ γίνῃ τὸ πανὶ κατάλευκο.

«Τώρα καταλαβαίνω, μουρμούρισα. Ἄπὸ σᾶς ἔχω τὰ λινὰ μου ποκάμισα, τὰ λινὰ μου μαντίλια, τὰ καλοκαιρινὰ μου ροῦχα».

—«Καὶ τὰ λινὰ σεντόνια ποὺ σὲ δροσιίζουν τὸ καλοκαίρι, πρόσθεσε ἡ φωνή. Βάλε πῶς ἀπὸ τίς κοντὲς κλωστὲς μου γίνονται νήματα χοντρά. Μὲ κεῖνα κάνουν τὰ λινὰ σακκιά, τὰ σκοινιά και τοὺς σπάγγους. Καὶ—ἀκοῦς τί λέω;—ὅταν γίνουν κουρέλια τὰ ποκάμισά σου, τί γίνονται νομίζεις; Βλέπεις κάποιον γέρο ποὺ γυρίζει

στις γειτονιές νά μαζεύη κουρέλια; "Ακουσε: εΐμαστε
στο τέλος τῆς ιστορίας.

Ὁ γεροντάκος πουλεῖ τὰ κουρέλια στὸν ἔμπορο.



Κάθε βράδυ κορίτσια καὶ γριές κάθονται γύρω στὴ φωτογωνιά
κι ἐκεῖ γνέθουν τὸ ξασμένο λινάρι.

“Ο ἔμπορος βάνει καὶ τὰ πλένουν, τὰ μπαλάρει καὶ τὰ στέλνει στὴν Εὐρώπη. Ἐκεῖ σὲ μεγάλα ἐργοστάσια τὰ ξαναπλένουν καὶ τὰ κοπανίζει ἡ μηχανὴ μὲ κοπάνια καὶ μὲ μαχαίρια. Ἔτσι τὰ κουρέλια γίνονται πάλι κλωστές κομμένες πού τις ζυμώνουν καὶ τις κάνουν ζυμάρια, ἴδιο μὲ τὸ ζυμάρια πού σοῦ φτιάχνει ἡ μητέρα σου τις χυλοπίτες. Στὸ ἐργοστάσιο τὸ ζυμάρια γίνεται φύλλα τὰ φύλλα περνοῦν ἀπὸ μεγάλους σιδερένιους πλάστες ζεστοῦς καὶ καταντοῦν—τί νομίζεις; Χαρτί! Τὸ χαρτί πού τυπώθηκε τὸ βιβλίον πού διαβάζεις!»

—«Μπά!» φώναξα δυνατά. Καὶ μὲ τό: μπά! ξύπνησα. Ἀντίχρυσά τὰ μάτια τῆς μητέρας μου ἀνήσυχτα.

—«Πῶς πέρασες, παιδί μου; λέει. Ὅλη τὴ νύχτα παραμιλοῦσες. Τὰ εἶχες μὲ τὸ λιναρόσπορον».

—«Θὰ εἶχα λίγο πυρετό», τῆς εἶπα. Καὶ τῆς διηγήθηκα τί μοῦ εἶπε ὁ λιναρόσπορος γιὰ τὰ πάθη του.

Ἐκείνη γέλασε μὲ τὴν καρδιά της.

«Πάω νὰ σοῦ φέρω τὸ γάλα σου, μοῦ εἶπε, καὶ νὰ σοῦ ἐτοιμάσω καὶ δεῦτερον κατάπλασμα».

Μὲ τὸ δεῦτερον κατάπλασμα μοῦ πέρασε ἐντελῶς ὁ πόνος. Ὅμως ἀπὸ τότε, ὅταν γράφω σὲ χαρτί ἢ διαβάζω βιβλίον, θυμοῦμαι ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ λιναριοῦ. Καὶ τὸ συμπαθῶ, τὸ ἀγαπῶ ἀπὸ τότε τὸ ταπεινὸ καὶ λιγδερὸ λινοκόκκι πού ὑποφέρει τόσα πολλὰ στὴ ζωὴ του γιὰ νὰ χαρίσῃ σὲ μᾶς τόσα καλά! Καὶ κάθε χρόνο σπέρνω λίγο σὲ μιὰ γλάστρα, ἢ στὴν ἄκρη τοῦ κήπου μου γιὰ νὰ τὸ καμαρώνω, ὅταν μεγαλώσῃ τὰ λουλούδια του, πού μοιάζουν μὲ γαλάζια ἀστράκια. Μοῦ φαίνεται πῶς μοῦ διηγοῦνται τὰ πάθη τους.

N. Ἐλατος



Ἡ ἱστορία
τῆς δαχτυλήθρας.

Ηταν ἀνοιξη καὶ ἡ μέρα ἦταν πολὺ ζεστή. Ἡ Ρόδω κατέβηκε στὸν κῆπο καὶ κάθησε νὰ κεντήσῃ κάτω ἀπὸ μιὰν ἀνθισμένη νεραντζιά. Οἱ μέλισσες πετοῦσαν καὶ τρυγοῦσαν τὸ μέλι ἀπὸ τὸν ἀνθὸ τους. Ἡ Ρόδω σὲ λίγο, καθὼς κεντοῦσε καὶ συλλογιζόταν τὸ μάθημα πὺ εἶχε νὰ πῆ γιὰ τὸ σίδηρο, ἀποκοιμήθηκε. Βελόνα, κέντημα, ψαλίδι καὶ δαχτυλήθρα ἔμειναν ἀπάνω στὴν ποδιά της. Στὸν ὕπνο της φαντάστηκε τὴ δαχτυλήθρα νὰ λέη τὴν ἱστορία της στὸ ψαλίδι καὶ στὴ βελόνα.

Δὲν εἶναι πολὺς καιρὸς πὺ ἤμουν φυλακισμένη βαθιὰ στὴ γῆ. Κι οἱ ἄλλες δαχτυλήθρες καὶ σεῖς καὶ τ' ἀδέρφια σας, πὺ γυρίζουν τώρα σ' ὅλον τὸν κόσμον, ἤμαστε σύντροφοι. Μὰ δὲν μπορούσαμε νὰ πᾶμε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Ὁ καθένας ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ

μένη στη θέση του. "Ημαστε τότε ακίνητοι μέσα στους άπεραντους τοίχους τῆς φυλακῆς, σωροὶ ἀκάθαρτο σίδηρο ὅπως οἱ πέτρες.

Ἐκεῖ μέσα θὰ μείναμε — ποιὸς ξαίρει — πόσες χιλιάδες χρόνια. Κάποτε ἄκουσα χτύπο· ἓνα ρυθμικὸ χτύπο, πίκ πίκ, ὅπως τὸ τικ τὰκ τοῦ ρολογιοῦ. Κάποτε σταμάτησε τὸ πίκ πίκ, καὶ ἀκούστηκε μιὰ βροντή, πού σείστηκε ὁλόκληρη ἡ γῆ. "Ἐτρεμα ἀπὸ τὸ φόβο μου. Πάλι ἀκούστηκε ὁ χτύπος καὶ πάλι βροντές, ὥσπου ἄκουσα τὸ χτύπο κοντά μου: πίκ πίκ! πίκ πίκ!..... "Ἐξαφνα πάλι βρόντησε, κι ἓνα κομμάτι μεγάλο ἀπὸ τὸν τοῖχο τῆς φυλακῆς μας ἔπεσε κάτω.

Μερικοὶ ἀπὸ μᾶς χώρισαν σὲ κομμάτια καὶ πετάχτηκαν ἔξω. Μαζί τους πετάχτηκα κι ἐγώ· μὰ ἀπὸ τὸ φόβο μου λιγοθύμησα. Οὔτε ἔβλεπα, οὔτε ἄκουα πιά.

"Ὅταν συνῆρθα, εἶδα νὰ στέκωνται κοντά μου ἄνθρωποι μὲ λαμπίτσες ντυμένοι μαῦρα. Στὸ κεφάλι τους φοροῦσαν κασκέτα, καὶ μερικοὶ κρατοῦσαν μυτερὰ σιδερένια ραβδιά καὶ σφυριά. Οἱ λαμπίτσες τους φώτιζαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ δῶ πὼς βρισκόμουν μέσα σὲ θόλο μεγάλο.

Σὲ λίγο οἱ ἐργάτες στάθηκαν στὴ σειρὰ ἀντίκρου στους τοίχους τοῦ θόλου μὲ τὰ μυτερὰ σίδηρα στὸ ἓνα χέρι καὶ μὲ τὰ σφυριά στὸ ἄλλο. Χτυποῦσαν τὸ σίδηρο μὲ τὸ σφυρὶ στὸν τοῖχο κι ἔκαναν τρυῖπες, κι ἔτσι ξανάρχισε τὸ πίκ πίκ. "Ὅταν οἱ τρυῖπες γίνονταν ἀρκετὰ βαθιές, τὶς γέμιζαν μὲ δυναμίτιδα κι ἔτρεχαν νὰ κρυφτοῦν πίσω ἀπὸ κανένα βράχο φωνάζοντας: «φυλαχτῆτε!» "Ἐξαφνα μιὰ λάμψη πηδοῦσε στὰ σκοτεινὰ κι ἀμέσως μιὰ βροντή, μπούμ! Τότε πάλι ἄλλο πλῆθος ἀπὸ φυλακισμένο σίδηρο πετιόταν ἔξω.

Αὐτὸ ἐξακολουθοῦσε γιὰ μέρες. Μιὰ μέρα ἕνας ἐργάτης μᾶς φόρτωσε στὸ κάρο καὶ μᾶς ἔσπρωχνε σὲ κάτι σκοτεινοὺς δρόμους. Ἦταν τόσο στενοὶ καὶ χαμηλοὶ οἱ δρόμοι, πού ὁ ἄνθρωπος ἀναγκαζόταν νὰ σκύβῃ. Ἐπειτα ἀπὸ πολλοὺς γύρους, τὸ κάρο βγῆκε σὲ ἄλλο δρόμο, πιὸ πλατύ, καὶ πιὸ ψηλό.

Αὐτὸς ὁ δρόμος μᾶς ἔβγαλε σὲ μιὰ λίμνη, πού ἦταν μέσα μιὰ μεγάλη βάρκα. Μᾶς φόρτωσαν ἀπάνω στὴ βάρκα, κάθισε κι ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ φανάρι του καὶ ταξιδέψαμε ἀρκετὸν καιρὸ στὴν ὑπόγεια αὐτὴ λίμνη. Τί νὰ σᾶς πῶ ἦταν ἕνα ἄχαρο ταξίδι καὶ γιὰ μᾶς ἀκόμη πού εἶχαμε συνηθίσει στὰ σκοτάδια. Ἐκεῖ μέσα οὔτε φύτρωναν λουλούδια, οὔτε κελαηδοῦσαν πουλιά, οὔτε ψάρια κολυμποῦσαν. Κουφὰ βουίξε τὸ νερὸ κάτω ἀπὸ τὴ βάρκα, κι ὅταν χτυποῦσε στοὺς βράχους νόμιζε κανεὶς πὼς χτυποῦσε σὲ ἄδειανούς τάφους. Δὲ θυμοῦμαι πόσον καιρὸ ταξίδεψα, μὰ μοῦ φάνηκε χρόνος. Τέλος σταμάτησε ἡ βάρκα. Ἐνας κουβάς κατέβηκε ἀπὸ πάνω καὶ ὁ ἐργάτης μᾶς ἔρριξε μέσα. Ἀμέσως ὁ κουβάς πῆρε τὸν ἀνήφορο. Τώρα ταξιδεύαμε στὰ ψηλά. Ἀνέβαινε κι ἀνέβαινε, κι ἀκόμη νὰ φτάσωμε ἀπάνω. Μιὰ στιγμή περάσαμε ἀπὸ κάποιο παραθύρι κι εἶδαμε λίγο φῶς. Σκύβω κάτω, τί νὰ ἰδῶ! Ἡμαστέ σ' ἕνα πηγάδι, καὶ ἡ βάρκα πού μᾶς ἔφερε φαινόταν κάτω βαθιά, σὰν παντόφλα μικροῦ παιδιοῦ. Μὰ σὲ λίγο καὶ κείνη καὶ μεῖς βρεθήκαμε πάλι στὸ φῶς, στὸ γλυκοχάραμα, σιγὰ σιγὰ ὅμως ἔφεγγε περισσότερο, ὥσπου τέλος φτάσαμε στὸ φῶς τοῦ ἡλίου.

Μὲ τὸ τελευταῖο αὐτὸ ταξίδι τελείωσε κι ἡ ζωὴ μου στὰ βάθη τῆς γῆς. Ὁ κουβάς μᾶς ἄδειασε ἀπάνω σ' ἕνα σωρὸ ἀπὸ παλιούς συντρόφους καὶ χαιρόμουν

τὴν ἡμέρα τὸν ἥλιο, καὶ τὴ νύχτα τὸν οὐρανὸ μὲ τὰ ἄστρα του.

Μὰ τὰ ξένα ἔχουν καὶ βάσανα. Μᾶς ξάπλωσαν ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ ἀπάνω σὲ ξερὰ ξύλα ἀναμμένα. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους συντρόφους εἶχα καὶ τὸ θειάφι· ποιὸς ξέρει πόσες χιλιάδες χρόνια ἤμαστε μαζὶ. Τώρα τὸ θειάφι δὲν μποροῦσε νὰ ὑποφέρῃ τὴ ζέστη κι ἔσκασε· ἔγινε ἀτμός, χύθηκε στὸν ἀέρα κι ἀπὸ τότε δὲν ξέρω τί ἔγινε. "Ἄμα κἀήκαν τὰ ξύλα ἔσβησε ἡ φωτιά. Ἐμεῖς μείναμε ἐκεῖ κάμποσο καιρὸ καὶ μᾶς σκέπασε ἡ σκουριά.

Δὲν ξαίρετε τί σιχαμένο πρᾶμα ποὺ εἶνε ἡ σκουριά. Μακάρι νὰ μὴ σκουριάσετε ποτέ. Οὔτε ἡ φλυαρία θὰ σὲ ὠφελήσῃ τότε, ψαλιδάκι μου, οὔτε ἡ ψιλὴ μύτη σου, ἀγαπημένο μου βελονάκι. Ἡ σκουριά εἶναι ἡ χειρότερη ἀρρώστια γιὰ μᾶς τὰ μέταλλα. Δὲν εἶναι μόνο ποὺ μᾶς σαπίζει τὸ κορμὶ καὶ μᾶς καταστρέφει κάθε ὁμορφιά, μὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι μᾶς περιφρονοῦν καὶ μᾶς ρίχνουν στὰ σκουπίδια. Γιὰ τοῦτο καὶ μεῖς τότε ἀρχίσαμε νὰ στενοχωριούμαστε, ποὺ δὲ μᾶς ἔβαζαν σὲ δουλειά.

Τέλος μᾶς πῆραν μιὰ μέρα, μᾶς ἀπλωσαν σὲ σιδεροστρωμένα ἀλώνια καὶ μᾶς ἀρχισαν μὲ σιδερένια σφυριά: γκάπ γκούπ! γκάπ γκούπ! Μᾶς ἔδωσαν, μᾶς ἔδωσαν, ὥσπου μᾶς ἔκαναν τρίμματα. Ἐπειτα μᾶς ἔβαλαν σὲ τετράγωνες κάσες καὶ μᾶς ἄδειασαν σ' ἓνα φοῦρνο ποὺ ἔμοιαζε μὲ στρογγυλὸ πύργο. Ἐβλεπες κι ἔβγαιναν ἀπὸ μέσα κάτι κιτρινογάλαζες φλόγες ἔτοιμες νὰ γλείψουν τὸν οὐρανό. Σφύριζαν μὲ θυμὸ σὰ δαιμονισμένες. Πρώτη φορὰ ποὺ φοβήθηκα στὴ

Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Ζωή μου! Μὰ οἱ ἐργάτες τῆ δουλειά τους! Ἄρπαζαν μιὰ κάσα ἀπὸ μᾶς καὶ μιὰ κάσα κάρβουνο καὶ τὰ ἔρριχναν μαζὶ στὸ ἀχόρταγο στόμα τοῦ θηριοῦ. Ἄ, τί ζέστη ἦταν ἐκείνη, ἀνυπόφορη! Καὶ μὴ θαρρεῖτε πὼς μᾶς ἔλειπε ὁ ἀέρας. Ὁ φοῦρνος ἀπὸ κάτω εἶχε δυὸ τρύπες, κι ἔμπαινε ἀπὸ κεῖ ὁ ἀέρας σάν τὸ σίφουνα. Μὰ ἀπὸ πάνω μας ἔπεφταν ἀδιάκοπα ἄλλοι σύντροφοι καὶ κάρβουνα μαζὶ, κι ἔτσι ἡ φωτιά ὅλο μεγάλωνε. Θὰ ἔλιωνε κι ὁ ἴδιος ὁ φοῦρνος, ἀν δὲν ἦταν ἀπὸ τοῦβλα πού ἀντέχουν στὴ φωτιά. Μὰ δὲν μπορῶ νὰ πῶ ἡ πολλὴ ζέστη μου ἔκανε κι ἓνα καλό. Ὅ,τι εἶχα ἀπάνω μου ἀκάθαρτο καὶ ξένο, τὸ πῆρε καὶ μὲ καθάρισε. Ἀληθινά, χρωστῶ εὐγνωμοσύνη στοὺς ἀνθρώπους πού μ' ἔρριξαν στὸ φοῦρνο.

Ἄφοῦ περάσαμε τὸ φοῦρνο ἀπὸ πάνω ὡς κάτω ἄνοιξε μιὰ τρύπα, καὶ πρώτη πετάχτηκα ἔξω σάν τρεχούμενο νερό, ροδοκόκκινη ἀπὸ τὴ ζέστη. Μπροστά στὴν τρύπα τοῦ φούρνου βρήκαμε αὐλάκια ἀπὸ ἄμμο καὶ χυθήκαμε μέσα. Ἐκεῖ σιγὰ σιγὰ ἔφυγε ἡ ζέστη, πῆξαμε καὶ γίναμε σιδερένια ραβδιά.

Τὰ ραβδιά τὰ ἔβαλαν πάλι σὲ καμίνι μὲ δυνατὴ φωτιά, μὰ δὲ μᾶς ἄφησαν οἱ ἐργάτες νὰ ξαναλιώσωμε. Μόνο πού γίναμε πυροκόκκινοι καὶ μαλακοὶ σάν τὸ κερὶ. Ἐνας ἐργάτης μὲ μιὰ μεγάλη τσιμπίδα ἄρπαζε τὰ ραβδιά, τὰ ἔβαζε στὸ ἄμῶνι κι ἀπάνω χτυποῦσαν μεγάλα σφυριά. Πετοῦσαν σπίθες γύρω καὶ τὰ ραβδιά ὅλο ἀπλωναν σὲ μάκρος καὶ σὲ πλάτος.

Ἐπειτα μᾶς ἀνάγκασαν νὰ περάσωμε μέσα ἀπὸ θεόρατος κυλίνδρους, πού ἦταν ὁ ἓνας ἀπάνω στὸν

ἄλλο. Αὐτοὶ μᾶς ζουλοῦσαν τόσο δυνατά, πὺ ὅλοι μας γίναμε μιὰ λεπτὴ λαμαρίνα.

«Κι ἐγὼ λαμαρίνα εἶμαι» φώναξε ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ κήπου ἓνας παραπεταμένος καὶ σκουριασμένος τενεκές. «Χαίρομαι πὺ σᾶς ξαναβλέπω, σύντροφοι».

—«Μὴ μᾶς σκοτίζεις» εἶπε τὸ ψαλίδι. «Τώρα πὺ σοῦ ἔφυγε τὸ καλαῖ καὶ ξεγανώθηκες μᾶς χαιρετᾶς. Ἄλλοτε μᾶς ἔκανες τὸ μεγάλο. Τὴ λάμψη πὺ σοῦ ἔδινε τὸ καλαῖ τὴν ἔλεγες δική σου».

—«Ναί, γιατί ἐσύ τὴν ἔχεις ἀπὸ φυσικό σου!» ἀπάντησε μὲ θυμὸ ὁ τενεκές.

—«Ἀφῆστε τον, τὸν καημένο» εἶπε ἡ δαχτυλήθρα. «Ἀλήθεια, μερικὲς λαμαρίνες τὶς γάνωσαν μὲ καλαῖ κι ἔγιναν τενεκέδες. Τὶς ἄλλες τὶς ἔκοψαν λουρίδες καὶ ἀπὸ κάθε λουρίδα ἔφτιασαν κι ἓνα μακρὺ σωλῆνα, ἀπὸ μέσα κούφιο, ὅσο νὰ περνᾶ ἓνα δάχτυλο ἀνθρώπου. Κι ἐγὼ ἤμουν ἓνα κομμάτι ἀπ' αὐτοὺς τοὺς σωλῆνες. Χαιρόμουν πὺ πῆρα μορφὴ καὶ νόμιζα πὺς τέλειωσαν πιά τὰ βάσανά μου. Μὰ γελάστηκα: τὸ μακρὺ κύλινδρο τὸν ἔκοψαν κομματάκια κομματάκια: κι ἤμουν ἓνα κομμάτι ἐγὼ, κι ἀπάνω μου κόλλησαν ἓνα σκέπασμα θολωτό, σφιχτὰ πὺ νομίζεις πὺς εἶμαστε ἓνα. Μιὰ ρόδα μὲ μύτες μου κέντησε τὰ πολλὰ μάτια κι ἔτσι ὕστερα ἀπὸ τόσα βάσανα ἔγινε δαχτυλήθρα».

Ἄμα τελείωσε τὴν ἱστορία τῆς ἡ δαχτυλήθρα εἶπε στὴ βελόνα νὰ τρυπήσῃ τὸ χέρι τῆς Ρόδως.

Ἡ Ρόδω τινάχτηκε ἔξαφνα κι ἔτριψε τὸ χέρι πὺ τῆς τρύπησε τόχα ἡ βελόνα.

«Τί ζωηρὸ ὄνειρο!» εἶπε. «Τὰ χέρια μου δὲ δούλεψαν, μὰ τὸ μυαλό μου τὴν ἔφτιασε ὁμορφα τὴν ἱστορία».

N. Ἐλατος



Ἡ σουσουράδα.

σουσουράδα μακρυ-
[νούρα,
πού πετᾶς στὰ κε-
[ραμίδια
καὶ φωνάζεις τὰ
[παιδιά σου,
γείά σου, σουσου-
[ράδα, γείά σου!

Ἔτσι τραγουδούσαμε στὴ σουσουράδα ὅταν ἤμαστε
παιδιά καὶ τὴ βλέπαμε στὰ κεραμίδια. Κι ἀλήθεια
ἔχει μακριὰ οὐρά ἡ σουσουράδα. Ὅσο εἶναι ὅλο τὸ
ἄλλο κορμί της εἶναι μοναχὰ ἡ οὐρά της. Καὶ τὴν
παίζει, γιὰ ἰδέτε, ἀπάνω κάτω, ὅπάνω κάτω, σὰ νὰ
θέλη νὰ χτυπήσῃ τὸ γῶμα καὶ ποτὲ δὲν τὸ χτυπᾷ. Τὰ
ψηλὰ καὶ λιγνά της πόδια φεύγουν τόσο γρήγορα κον-
τὰ στὸ ρυάκι, σὰ νὰ παραβγαίνουν στὸ τρέξιμο μὲ τὸ
νερὸ πὺ κυλᾷ καὶ πάει.

Τὴν καημένη τὴ σουσουράδα! πὺο χαριτωμένο που-
λάκι δὲν εἶδα. Τὸ λιγνὸ κορμάκι της μὲ τὰ μαυρο-
πράσινα φτερά καὶ τὸ σταχτοκίτρινο στῆθος φεύγει
σὰ σαίτα στὸν ἀργαλειό. Ἡ οὐρά της μαυρίζει μὰ
γύρω γύρω ἀσπρολογᾷ σὰ νὰ εἶναι κεντημένο μὲ
ἄσπρο μεταξωτὸ γαϊτανάκι. Ἡ μυτίτσα της εἶναι μα-
κριὰ καὶ σουβλερῆ. Γύρω στὰ μάτια της ἀσπρίζουν τὰ
πούπουλα σὰν πουδραρισμένα τὸ ἴδιο καὶ ἡ κοιλιὰ της.

Τὴν καημένη τὴν ὁμορφῆ, τὴ λυγερῆ σουσουράδα!
Τὴ συμπαθῶ ἀπὸ μικρός, πὺο μού εἶπε ἡ κυρούλα πὺος

μιά γριά τῆς πῆρε τὴν οὐρά γιατί τῆς σκόρπισε τὰ σπουπίδια. Κι ἡ σουσουράδα τῆς ἔλεγε μὲ παράπονο:

Δῶς μου, γριά, τὴν οὐρά μου,
γιὰ νὰ πάω στὰ παιδιὰ μου!

Κι ἡ γριά τὴν ἔστειλε στὸν τσοπάνη γιὰ τυρί, ὁ τσοπάνης στὰ πρόβατα γιὰ γάλα, τὰ πρόβατα στὴ γῆ γιὰ χορτάρι, κι ἡ γῆ στὸ Θεὸ γιὰ βροχή. Ἡ σουσουράδα ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ κι εἶπε:

«Θεέ μου, ρίξε βροχή, βροχή τῆς γῆς κι ἡ γῆ, χορτάρι, χορτάρι τῶν προβάτων, καὶ τὰ πρόβατα γάλα, γάλα τοῦ τσοπάνη, κι ὁ τσοπάνης τυρί, τυρὶ τῆς γριάς κι ἡ γριά τὴν οὐρά μου, νὰ πάω στὰ παιδιὰ μου».

Ὁ Θεὸς τὴν ἐλέησε τὴν καημένη τὴ σουσουράδα κι ἔκαμε τὸ θέλημά της. Ἔτσι κατῶρθωσε νὰ πάρη τὴν οὐρά της καὶ νὰ τρέξῃ χαρούμενη στὰ παιδιὰ της.

Τὴ συμπαθῶ τὴ σουσουράδα, κι ἅμα τὴ βλέπω τὴν καμαρώνω καὶ τῆς μιλῶ, καὶ μὲ τὸ κελάδημά της ξέρω τί θέλει νὰ μοῦ εἰπῆ.

«Λίγο μένεις, τῆς λέω, στὰ κεραμίδια καὶ στοὺς κήπους, καὶ πιὸ πολὺ σ' ἀρέσει τὸ λαμποκόπημα τοῦ νεροῦ γιὰ νὰ καθρεφτίζεσαι»

—«Γιατὶ ὄχι;» μοῦ ἀποκρίνεται. «Νὰ βλέπη ὅλος ὁ κόσμος τὴν ὁμορφιά μου κι ἐγὼ νὰ μὴν τὴ βλέπω;»

—«Μὰ καὶ τὰ ἔντομα, ποὺ βρίσκεις στὰ νερά, δὲν τ' ἀφήνεις».

—«Κι αὐτὸ σωστό, μὰ ὅταν θέλω ἔντομα τὰ βρίσκω κι ἄλλοῦ. Νά, τσίτ!... τσίτ!...»

Ἀμέσως βρίσκεται στὰ οὐράνια. Τὰ μακριὰ φτε-

ρά κι ἡ πιὸ μακριὰ οὐρά της ἀνοίγουν καὶ τὴ σηκώ-
νουν ψηλά. Ἐκεῖ ἀρχίζει γύρους ἀνοιχτοὺς κι ἀδιά-
κοπους σὰ σβούρα. Τσίτ, τσίτ! κελαηδεῖ. Τὸ ράμφος
της ἀνοιχτὸ δὲν τὰ πιάνει τὰ ἔντομα, ἐκεῖνα πέφτουν
μοναχὰ τους μέσα, ὅπως μπαίνουν μὲ ὀλάνοιχτα πανιά
τὰ καράβια στὸ λιμάνι. Ἐξαφνα κάποιο δυνατὸ φτερο-
κόπημα ἀκούεται καὶ νά την κατεβαίνει μὲ ὄρμη στὸ
αὐλόκι. Καὶ τρέχει, τρέχει συναλλάζοντας τὰ λιγνὰ
πόδια της γοργά, πού θαμπώνεσαι νά τὴν κοιτάζης.
Κι ἐκεῖ πού τρέχει, τσιμπᾷ τὴν ἴδια ὥρα ἓνα σκουλη-
κάκι, μιὰ κάμπια, μιὰ μύγα, ὅ,τι βρεθῆ στὸ δρόμο της.

Τσίτ, τσίτ! κελαηδεῖ ἀδιάκοπα. Καὶ χορεύει, πότε
ἀπάνω στὸ ἓνα πόδι, πότε στὸ ἄλλο. Μιὰ γυρίζει
χαριτωμένα τὸ λαιμὸ μὲ τὸ κεφαλάκι της δεξιά, μιὰ
ἀριστερά. Τὰ ἔξυπνα ματάκια της γυρίζουν παντοῦ καὶ
ψάχνουν τὰ νερά καὶ τὶς λάσπες, κι ὅλα τὰ βλέπουν καὶ
δὲν ἀφήνουν τίποτα. Καὶ ἡ οὐρά της, ἡ μακριὰ οὐρά
μὲ τὸ ἄσπρο μεταξωτὸ σειρίτι γύρω, τραμπαλίζει
ἀπάνω κάτω ἀκούραστη.

«Ποῦ πᾶς, σουσουράδα, κι εἶσαι τόσο βιαστικὴ;»

—«Πάω στὶς ἐρημιές, ἐκεῖ πού γέρνουν οἱ ἰτιές
στὸ νερό. Γέρνουν καὶ καθρεφτίζονται σὰν καὶ μένα.
Ἐκεῖ πάω νά χτίσω τὴ φωλιά μου καὶ νά κάμω τ' αὐ-
γά μου».

—«Ποῦ πᾶς, σουσουράδα, κι εἶσαι τόσο βιαστικὴ;»

—«Πάω στὶς ἐρημιές, ἐκεῖ πού ἓνα παλιὸ μονα-
στήρι δείχνει στὸ νερὸ τοὺς μισογκρεμισμένους τοί-
χους του. Στὴν αὐλή του τὰ κυπαρίσσια ψηλώνουν καὶ
μοσκοβολοῦν. Στὸν κῆπο του τὰ ὀπωρικὰ ὀριμά-
ζουν καὶ σαπίζουν ἀτρύγητα, καὶ στὸ καμπαναριό του

ἡ καμπάνα κρέμεται βουβῆ ἀπὸ χρόνια. Ἐκεῖ πάω νὰ χτίσω τὴ φωλιά μου καὶ νὰ κάμω τ' αὐγά μου»

—«Ποῦ πᾶς, καημένη σουσουράδα, κι εἶσαι τόσο βιαστική;»

—«Πάω στὶς ἐρημιές, ἐκεῖ πού ἔνα παλιὸ κάστρο καθρεφτίζει στὰ νερὰ τ' ἄγρια τοῦ θεμέλια καὶ τὶς περήφανες ἀψίδες τοῦ καὶ τὶς λυγερές μὰ φαγωμένες τουφεκῆθρες τοῦ. Ἐκεῖ πού μιὰ φορὰ ἀκουόταν ἡ βοή τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἀρμάτων ἡ κλαγγή, στὸ κάστρο πού τὸ φοβέριζαν θυμοὶ καὶ τὸ ἔδερναν μολύβια, τώρα βασιλεύει σιγή. Ἐκεῖ θὰ πάω νὰ χτίσω τὴ φωλιά μου καὶ νὰ γεννήσω τ' αὐγά μου. Πέντε ὡς ἕξι αὐγά θὰ γεννήσω καὶ θὰ τὰ κλωσήσω δεκαπέντε ἡμέρες. Στὸ μεταξὺ ὁ σύντροφός μου θὰ μοῦ φέρνῃ τροφή καὶ θὰ μοῦ κρατῇ γλυκιὰ συντροφιά μὲ τὸ κελάδημά του. Ὑστερα θὰ φροντίζωμε καὶ οἱ δύο, ὥσπου νὰ ξεπεταχτοῦν τὰ μικρά μας».

«Καὶ γιατί νὰ πᾶς στὶς ἐρημιές, μικρούλα σουσουράδα; Τόσο κακοὶ σοῦ φαίνονται οἱ ἄνθρωποι;»

—«Τσίτ... τσίτ... τσίτ...! Μὲ κάνεις νὰ γελῶ μὲ τὸ ἐρώτημά σου. Ἀκοῦς οἱ ἄνθρωποι κακοί!... Καλοὶ καὶ χρυσοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι γιὰ μένα καὶ ποτὲ δὲ μὲ πειράζουν. Μὰ ἔχουν στὰ σπίτια τους γάτες, κι ἐκεῖνες τὰ κυνηγοῦν τὰ μικρά μου. Κεὶ στὰ ρυάκια μοῦ ἀρέσει νὰ χτίζω τὴ φωλιά μου, μὰ δὲ μ' ἀφήνουν οἱ νυφίττες ἔρχονται κρυφὰ καὶ τὰ πνίγουν τὰ μικρά μου».

—«Καὶ τὸ γεράκι;»

—«Τὸ γεράκι; Ὁχι, δὲν τὸ φοβοῦμαι τὸ γεράκι. Ἀμα βρίσκομαι ψηλὰ καὶ θέλει νὰ μὲ κυνηγήσῃ ἐγὼ κατεβαίνω ἀμέσως στὴ γῆ κι ἐκεῖνο ἀναγκάζεται νὰ

μέ αφήση. "Αν θελήση νά κατεβῆ, μέ τήν ἑρμῆ πού ἔχει θά σπάση τὸ στῆθος του στὸ χῶμα».

—«Κι ἂν γλιτώση δὲ θά σ' ἀρπάξῃ;»

—«Ὁχι, δὲ θά μ' ἀρπάξῃ θά φωνάξω τσίτ... τσίτ... κι ἀμέσως θά τρέξουν οἱ ἄλλες σουσουράδες, θά τὸ βάλωμε στῆ μέση μέ φωνές καὶ φτεροκοπήματα, πού δὲ θά ξαίρει ποῦθε νά σωθῆ... Τσίτ... τσίτ!....»

Α. Καρκαβίτσας



Τὸ καρβάνι.

, σηκωθῆτε!... Τοῦ λύκου ἡ οὐρὰ φάνηκε. Σηκωθῆτε!» φώναξε ὁ βεδουῖνος, δείχνοντας στὴν ἀνατολὴ τὸ ροδοχάραμα.

Εἶναι περιττομένα μεσάνυχτα καὶ τ' ἄστρα ἀρχίζουν νά τρεμοσβήνουν. Ἡ μέρα γλυκοχαράζει. Χάμω μαυρολογοῦν κάτι σὰ χαλάσματα μεγάλου χωριοῦ. Δὲν εἶναι χαλάσματα χωριοῦ, εἶναι οἱ καμηῆλες πεσμένες καταγῆς. Ἄλλες κοιμοῦνται κι ἄλλες ἀναχαράζουν. Εἶναι οἱ καμηλιέρηδες κι οἱ φύλακες τοῦ καρ-

βανιοῦ, πού κοιμοῦνται στὴν ἄμμο μὲ τὸ τουφέκι στὸ πλευρό. Εἶναι οἱ σκηνές ἄσπρες, πράσινες, κόκκινες σκηνές, πού κοιμοῦνται μέσα οἱ ἔμποροι μὲ τὰ βαριά φορτώματα. Καὶ τίνα ἔχουν τάχα τὰ βαριά φορτώματα; Ὅ,τι ἀκριβὸ βγάζει ἡ ἀνατολή καὶ τὸ χαίρεται ἡ δύση. Μετάξι ἀπὸ τίς Ἰνδίες, σεντόνια ἀπὸ τὴν Ἀγκυρα, βελουῖδα τῆς Προῦσας, μουσουλίνες τῆς Μουσούλης, δαμασκιὰ σπαθιά καμωμένα στὴ Δαμασκό, περσικὰ χαλιά, μαλακὰ σὰ μετάξι, ἀραβικὰ μαχαίρια, φτερά ἀπὸ στρουθοκαμήλα, ἔλεφαντοκόκκαλο, μπριλάντια, ἀρώματα, καουτσούκ, λιβάνι, μοσκοκάρυδα, κουρμάδες, καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα!.. Καὶ καθὼς φαίνονται ἐδῶ κι ἐκεῖ ὀρθοὶ ἴσκιοι μὲ τὸ τουφέκι στὸ χέρι, νομίζεις πὼς εἶναι στρατόπεδο πού κοιμᾶται καὶ τὸ φυλᾶνε οἱ σκοποῖ.

Τώρα στὴ φωνὴ τοῦ βεδουίνου ὅλο τὸ караβάνι ἀναταράχτηκε. Οἱ καμηλιέρηδες τρέχουν στὶς καμηῆλες, τοὺς βάζουν σαμάρι κι ἀπάνω φορτώνουν τὰ δέματα—σὲ κάθε καμήλα ἀπάνω ἀπὸ διακόσιες πενήντα ὀκάδες. Ἐεστήθουν τίς σκηνές, τὴ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη, τίς κάνουν δέματα καὶ τίς φορτώνουν. Ἀνάμεσα στὰ φορτώματα κάθεσαι ὁ ἔμπορος πού κυνηγᾷ τὸ κέρδος, ὁ προσκυνητὴς πού ξεκίνησε γιὰ νὰ πάη στὴ Μέκκα, κι ὁ Εὐρωπαῖος μὲ τὴν ἀνήσυχη ψυχὴ. Κάποτε κάθονται γυναῖκες καὶ παιδιὰ, ὀλόκληρες οἰκογένειες, μέσα σὲ μακρουλά καλάθια στρωμένα μὲ ἀναπαυτικὰ προσκέφαλα καὶ στολισμένα μὲ χρωματιστὰ ὑφάσματα γιὰ τὸν ἥλιο.

«Ζούου!» ἀκούεται τὸ σύνθημα τοῦ ἀρχηγοῦ.

Τὰ τετράποδα πηδοῦν ἀπάλω, σὰ νὰ κινήθηκαν ἀπὸ σούστα. Φόρτωμα καὶ καβαλάρης βρίσκονται ψηλά, δύο μέτρα ψηλότερα ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ὀδηγοῦ.

Οἱ καμηῆλες δένονται μιὰ πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη,

δέκα δέκα. Ἐμπρὸς πάει ὁ ὀδηγὸς καβάλα στὸ γαϊδαράκο του, μὲ τὸ τουφέκι στὰ γόνατα. Πίσω ἀκολουθοῦν οἱ καμηῆλες στὰ πατήματα ἢ μιὰ τῆς ἄλλης, σὰ νὰ μὴν ἔχουν θέληση δική τους. Στὰ πλάγια πᾶνε οἱ καμηλιέρηδες καὶ γύρω, γύρω, μὲ τὸ τουφέκι στὸν ὦμο καὶ τὸ γιαταγάκι στὸ πλευρό, οἱ βεδουῖνοι, ἔτοιμοι νὰ χύσουν τὸ αἷμα τους γιὰ νὰ φυλάξουν ἀπὸ κάθε κακὸ τὸ καραβάνι...

Ἔτσι ταξιδεύουν τὰ καραβάνια μέσα στὴ Σαχάρα, τῆ μεγαλύτερη ἔρημο τῆς γῆς. Φανταστῆτε! Ἀρχίζει ὑπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανὸ καὶ φτάνει ὡς τὴ λεκάνη τοῦ Νεῖλου. Τὸ μῆκος της ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὡς τὴν Αἴγυπτο εἶναι πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα καὶ τὸ πλάτος της χίλια. Ἀνατολικά ἔχει βουνὰ ψηλὰ ὡς δύο χιλιάδες μέτρα ἀπὸ ἀμμόπετρα ἢ γρανίτη, καὶ στὰ νότια ἔχει μεγάλη λίμνη χαμηλότερη ἀπὸ τὴ θάλασσα.

Ἄλλο βουνὸ χωρίζει τὴ Σαχάρα σὲ δύο. Ἡ ἀνατολικὴ μεριά ἔχει λόφους ἀπὸ χοντρὸ ἄμμο, πού μποροῦν νὰ κρατήσουν τὸν ἄνεμο. Μὰ ἡ δυτικὴ σαρώνεται ἀπὸ τὸ φοβερὸ χαμψίνι, τὸ λίβα. Ἀμὰ φυσήξη αὐτὸς ὁ ἄνεμος, σηκώνει πολὺ ψηλὰ τὸν ἄμμο, καὶ ἂν τὸν ρίξη στὸ Νεῖλο πολλὲς φορές τοῦ ἀλλάζει τὸ δρόμο.

Τὸ ἄτυχο καραβάνι βλέπει βουνὰ ξανθοπύρινα νὰ ἔρχονται ἀπάνω του. Ἄλλὰ προχωρεῖ, τί νὰ κάμῃ; Ἡ Σαχάρα εἶναι ἡ θάλασσα καὶ ὁ ἄμμος τὰ κύματά της. Κι ἡ καμήλα μὲ τὰ ψηλὰ πόδια καὶ μὲ τὴν καμπούρα στὴν πλάτη, εἶναι τὸ καράβι της. Τρέχει γρήγορα ἀπάνω στὸν ξανθὸ κάμπο, ὅπως τὸ καράβι μὲ τὰ πανιά του ἀνοιχτά.

Τὸ καραβάνι πάει ἀργὰ καὶ ταχτικά; δὲ θέλει νὰ κουρασθῆ. Ἐχει δρόμο νὰ κάμῃ. Κάποτε πυροβολοῦν

οί βεδουίνοι, ἔτσι γιὰ διασκέδαση, πυροβολοῦν καὶ γιὰ νὰ χτυπήσουν κανένα ἀγρίμι, πού γυρεύει φοφίμι στὴν ἔρημο. Σειοῦνται στὸν ἀέρα τὰ φτερά τοῦ κονταριοῦ τους καὶ τὸ πλατὺ κάτασπρο μπουρνούζι τους.

Σὲ λίγο προβάλλει ὁ ἥλιος καὶ χύνεται στὴν ξανθὴ ἀπλωσιά. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ καραβανιοῦ λένε μυστικὰ τὸν προσευχή τους. Δὲν ἀκούεται τίποτα, παρὰ τὰ κουδούνια πού κρέμονται στὸ λαιμὸ τῆς καμήλας ντὶν ντὶν ντὶν ντὶν, καὶ τὸ τρίξιμο τοῦ ἄμμου πού πατιέται. Ὁ ἥλιος ὄλοκαὶ ψηλώνει, καὶ τὸ φῶς του πέφτει ἀπάνω στὸν ξερὸν ἄμμο, καὶ ἀντιλάμπει σὰ νὰ πέφτη σὲ καθρέφτη. Ἡ ζέστη γίνεται ἀνυπόφορη.

Τώρα εἶναι μεσημέρι. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου πέφτουν κατακόρυφα στὸν ἄμμο καὶ τὸν κάνουν ν' ἀχνίζη ἄνθρωποι καὶ ζῶα πνίγονται. Οἱ βεδουίνοι τυλίγουν τὸ κεφάλι μὲ τὸ μπουρνούζι τους. Δὲν ἀφήνουν ξέσκεπα παρὰ τὰ μαῦρα τους μάτια. Καὶ προχωροῦν κουρασμένοι. Δὲ λένε πιά ἱστορίες, οὔτε παίζουν τὴ φλογέρα τους. Τοῦ κάκου προσπαθοῦν οἱ καβαλάρηδες νὰ ἰδοῦν μακριὰ λίγη πρασινάδα· οὔτε δέντρο φαίνεται, οὔτε χαμόκλαδο.

Κάπου κάπου ἀπαντοῦν κόκαλα γυμνά ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ζῶα, πού πλανήθηκαν στὴν ἔρημο, τοὺς ἔλειψε τὸ νερό, ἔσκασαν ἀπὸ τὴ δίψα καὶ τὰ τσακάλια καὶ τὰ ὄρνια φρόντισαν τὴν ταφή τους.

Ἐκεῖ πού συλλογίζονται αὐτά, ἀκοῦνε πῶς τὸ νερὸ τελειώνει. Πέντε ἡμέρες ἔχουν πού δὲν ἤπιαν οἱ καμήλες καὶ τώρα ὑποφέρουν. Κάθε φορὰ πού ἀναπνεύουν, ἡ ἀναπνοή τους μεγαλώνει τὴ φλόγα τους. Κάποιες φωνάζουν ἀπελπισμένα, παραπατοῦν καὶ τρέμουν. Μιὰ δείχνει ὀλοφάνερα πῶς δὲν ἔχει δύναμη

νά πάη μακρύτερα. Πέφτει μὲ τὰ γόνατα ἀπάνω στὸν καυτὸ ἄμμο καὶ μὲ τὰ μάτια τῆς ζητεῖ βοήθεια. Πού βοήθεια! Οἱ ἀγωγιάτες γρήγορα τὴν ξεφορτώνουν τῆς βγάζουν καὶ τὸ σαμάρι, τὸ φορτώνουν σὲ ἄλλη καμήλα κι ἐξακολουθοῦν τὸ δρόμο τους. Δὲν ἔχουν καιρὸ νὰ περιμένουν. Ἐκεῖνο, ποῦ παθαίνει τώρα ἡ καμήλα, μπορεῖ νὰ τὸ πάθουν κι οἱ ἴδιοι, ἂν ἀργήσουν νὰ φτάσουν σὲ καμιὰ πηγῆ.

Κρά, κρά, κρά!

Ἐνα κοπάδι κοράκια, σκούζει καὶ πετᾷ ἀπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους. Ἀνατριχιάζουν ἐκεῖνοι καὶ κοιτάζουν μακριά. Λένε στοὺς καβαλάρηδες νὰ κοιτάξουν κι ἐκεῖνοι, ποῦ βλέπουν μακρύτερα.

«Τίποτα! τίποτα!... Τίποτα! παράδοξο!... Νὰ μὴν ἔχασαν τὸ δρόμο; Ἀλήθεια, πέρασαν τόσες φορές ἀπὸ δῶ, μὰ ποιὸς ξαίρει; Δὲν μπορεῖς νὰ βάλῃς σημάδι στὴν ἔρημο. Τί νὰ βάλῃς; Ἐκεῖνο τὸν ἀμμόλοφο;... Αὐριο φυσάει ὁ λίβας, σηκώνει τὸν ἀμμόλοφο καὶ τὸν πάει μίλια μακριά. Πόσοι καὶ πόσοι δὲν τὸ ἔπαθαν ἔτσι. Καὶ μοιράζουν λίγο λίγο τὸ νερὸ στὸ караβάνι. Οἱ καμήλες ἄς διψοῦν.

«Κουρμαδιές! φοινικιές!» ἀκούεται ξαφνικὰ ἡ φωνὴ τοῦ πρώτου καβαλάρη.

«Δέντρα!... νερὰ τρεχούμενα! πρασινάδα!» φωνάζουν ὅλοι.

Καὶ βλέπουν ἀληθινὰ ἀντίκρυ τους, ὅλοι βλέπουν, ἐκεῖ ποῦ ἐνώνεται ὁ οὐρανὸς μὲ τὴν ἔρημο, νὰ χλοΐζῃ ὁ κάμπος καὶ νὰ λάμπουν τὰ νερά. Τί χαρά! Πῶς ὁ Θεὸς τὰ ἔκαμε ὅλα του σοφά. Μέσα στὴν ξερατίλα τῆς Σαχάρας ἄφησε κάπου κάπου νὰ βγαίνη μιὰ πηγῆ, νὰ πρασινίζῃ ὁ τόπος, νὰ ξεφυτρώνουν φοινικιές μὲ τὰ

κυρτά κλαδιά τους, και τὸ μελένιο τους καρπό, πού μοιάζει σὰν κεχριμπάρι. Ἐκεῖ κατοικοῦν οἱ βεδουῖνοι μὲ τὰ πύρινά τους ἄλογα, κάθε πατριὰ μὲ τὸν ἀρχηγό της. Σπέρνουν ἀραποσίτι, κριθάρι και βόσκουν τὰ κοπάδια τους. Νά, πού θὰ φτάσουν τώρα κι ἐκεῖνοι σὲ μιὰ τέτοια ὄαση.

Και προχωρεῖ, προχωρεῖ τὸ караβάνι και δὲ φτάνει στὴ ὄαση. Τὴ βλέπει ἀντίκρου του, μὰ δὲν τὴ φτάνει, σὰ νὰ ἔχη πόδια κι ἐκεῖνη και νὰ τραβιέτχι πίσω, ὅσο τὸ караβάνι πηγαίνει ἀπάνω της. Και τὸ πιὸ παράξενο, πού οἱ καμῆλες δὲ δείχνουν καμιὰ χαρά, σὰ νὰ μὴν πῆραν μυρουδιά τὸ νερὸ πού λάμπει ἀντίκρου τους.

«Παράξενο!» λέει ὁ σεῖχης. Και κάποια ὑποψία τοῦ δέρνει τὸ νοῦ. Τάχα νὰ μὴν εἶναι ἀντικατοπτρισμός; Τὰ κάνει τέτοια παιγνίδια ἢ ἔρημος. Ὁ ἀέρας της, πού μοιάζει μὲ καθρέφτη, τοὺς φέρνει ἀπὸ πολὺ μακριὰ τὴν εἰκόνα τῆς ὄασης.

«Κρέε!» φωνάζει ὁ σεῖχης.

Τὰ ζῶα πέφτουν στὰ γόνατα κι ἀρχίζει τὸ ξεφόρτωμα. Πάει κι αὐτὴ ἡ ἡμέρα. Ὁ ἥλιος βασιλεύει και ἀπλώνει στὴν ἔρημο τὸ βυσσινί του χρῶμα. Σὲ λίγο πλακώνει τὸ σκοτάδι ἀπότομα. Οἱ σκηνές πάλι στήνονται. Συντροφίες κάθονται και τρῶνε. Ἐπειτα ἀνάβουν τὰ μακριὰ τους τσιμπούκια, ἀπλώνονται ἀπάνω στὰ κεντητὰ χαλιά, στὰ μαλακὰ προσκέφαλα, στὰ σαμάρια τὰ στολισμένα μὲ τὶς κόκκινες φοῦντες, και ἀρχίζουν νὰ λένε ἱστορίες. Ἐνας λέει κι οἱ ἄλλοι ἀκοῦνε τὰ παραμῦθια τῆς Χαλιμᾶς ἢ τὰ ταξίδια τους, πού μοιάζουν μὲ παραμῦθια. Στὶς φωτιές πού λάμπουν γύρω γιὰ τὸ κρῦο και γιὰ τ' ἀγρίμια, φαίνονται πρόσωπα μελαχρινὰ κι ἔξυπνα, φαίνονται φορεσιές κάθε

λογῆς, λάμπουν ὄπλα καὶ στολίδια. Οἱ ταξιδιωτὲς εἶναι
λογιῶν λογιῶν. Ἀράπηδες, Τοῦρκοι, Φεζάνοι, Ἑ-
βραῖοι, καὶ Εὐρωπαῖοι ἀκόμη. Ὁ σεῖτης μοιράζει τοὺς
σκοποὺς καὶ σὲ λίγο οἱ ἄλλοι κοιμοῦνται. Ἀπάνω ἀπὸ
τὴν ἔρημο χύνεται ἓνα κρῦο πού περονιαίνει ὡς τὸ
κόκαλο. Καὶ κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν ἄστρον, τὸ κοιμι-
σμένο караβάνι μαυρολογᾷ, σὰν κοιμισμένο στρατό-
πεδο πού τὸ φυλάγουν οἱ σκοποὶ του.

Τὸ πρῶί, μόλις φάνηκε ἡ οὐρά τοῦ λύκου, ὅπως
λένε τὸ γλυκοχάραμα οἱ βεδουῖνοι, πάλι τὸ караβάνι
βρίσκεται στὸ πόδι. Πάλι φόρτωμα καὶ δρόμος. Καὶ ὁ
ἥλιος πάλι ἀνατέλλει σὰν πύρινος τροχὸς κι ἀπλώνε-
ται στὴν ἔρημο καὶ κατακαίει τὸν ἄμμο καὶ φέρνει
δίψα καὶ λιγοθυμιά σὲ ἀνθρώπους καὶ ζῶα. Πουθενά
δὲ φαίνεται τώρα τὸ χτεσινὸ ἀντιλάμπισμα, ἡ μαγικὴ
εἰκόνα μὲ τὶς καμαρωτὲς φοινικίες, τὰ πράσινα λι-
βάδια καὶ τὰ γάργαρα νερά. Δεξιά καὶ ἀριστερά, ἐμ-
πρὸς καὶ πίσω ἀπλώνεται ξανθοπόρφυρη ἀμμουδιά,
πέρα καὶ πέρα ἀμμουδιά, μὲ κύματα ἀκίνητα. Ἀπὸ
πάνω κάθετα σὰν ἀπέραντο χάλκινο σκέπασμα ὁ οὐ-
ρανός, καὶ ὁ ἄμμος καίει, καὶ ὁ οὐρανὸς καίει, καὶ ἀπὸ
πουθενά δὲν ἔρχεται τὸ δροσερὸ ἀεράκι, πού δίνει τὴ
ζωὴ στὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλη καμήλα ἔπεσε τώρα, σκασμένη ἀπὸ τὴ δίψα,
καὶ ἄλλη ἐτοιμάζεται νὰ πέση. Μὰ κι ἐκεῖνες πού
εἶναι ὀρθές, τρικλίζουν σὰ μεθυσμένες. Ἡ γλώσσα
τους κρέμεται μιὰ πιθαμὴ ἔξω ἀπὸ τὸ στόμα τους,
κατάξερη. Κι ἡ ἀναπνοή τους κατεβαίνει καὶ πύρινη
ἀνάβει τὰ σωθικά τους. Τί θὰ γίνουν ἀνθρωποὶ καὶ ζῶα;

Ἐξαφνα μέσα στὴν τόση ἀπελπισία, ἡ καμήλα τοῦ
σεῖτη σήκωσε τὸ κεφάλι ψηλά, φύσηξε μὲ τὰ ρουθού-

νικ της κι ἔβγαλε μιὰ ἄγρια φωνή. Καθένας θὰ νόμιζε πὼς ἦταν φωνὴ ἀπελπισίας. Μὰ ὁ γεροαρχηγὸς κατάλαβε τὸ ἀνέλπιστο μῆνυμα. Νερὸ! Τὸ ζῶο μυρίστηκε ἀπὸ μακριά—ποὺς ξαίρει πόσο μακριά—τῆ δροσιά του. Τίποτα δὲ φαίνεται ἀκόμη στὸν ὀρίζοντα, μὰ ἡ καμήλα ἔχει τὴν ὄσφρησή της δυνατώτερη ἀπὸ τὰ μάτια της.

«Κρατεῖτε καλὰ τὰ ζῶα» εἶπε στοὺς καμηλιέρηδες.

“Ὡσπου νὰ τὸ πῆ, ἡ καμήλα τοῦ σεῖχη λύγισε τὸ κορμὶ καὶ μὲ μιὰν ἄγρια ὄρμη χύθηκε ἔμπρός. “Ὁλο τὸ караβάνι τὴν ἀκολούθησε σὰ νὰ ἔγιναν στρουθοκαμηῆδες. Δὲν πέρασε ὥρα καὶ ὅλοι τῆ βλέπουν τὴν ὄαση. Νά, οἱ φοινικιές, νά, ἡ χλόη, νά, καὶ τὸ δροσερὸ ρυάκι, πὺ θὰ σβήση τῆ δίψα τους. Μὲ τί ἀπόλα σημά μασήσουν τ’ ἀγκαθερά καὶ σκληρά βλαστάρια τῆς ἀκακίας τὰ γρήγορα τετράποδα.

“Ἐτσι περνοῦν οἱ μέρες κι οἱ ἐβδομάδες στὴ ζωὴ τοῦ караβανιοῦ. “Ἐτσι περνοῦν οἱ ζεστὲς ἡμέρες καὶ οἱ κρύες νύχτες του, ἡ ταλαιπωρία καὶ ἡ εὐτυχία του. “Ὡσπου τέλος φκίνονται μπροστά τους τὰ πράσινα λιβάδια τῶν φελάχων. Λίγο ἀκόμη καὶ προβάλλουν οἱ πυραμίδες. “Υστερα λάμπει ὁ πλατὺς Νεῖλος καὶ ἔπειτα νὰ τὸ Κάϊρο, μὲ τοὺς ψηλοὺς μιναρέδες, τὰ ζωγραφιστὰ παλάτια καὶ τοὺς μεγάλους κήπους του.

Τὸ караβάνι ἔφτασε καὶ ξεφόρτωσε τοὺς θησαυροὺς του. Τώρα θὰ τοὺς πάρουν τὰ καράβια καὶ θὰ τοὺς φέρουν στὴν Εὐρώπη, στὶς μεγάλες πόλεις, στὰ μέγαρα τῶν πλούσιων, στὰ μουσεῖα καὶ στὰ ἔργοστάσια.

Ν. Ἐλατος



Τὸ λιοντάρι.

οντά στὸ ἡλιοβα-
σίλεμα ὁ Βεδουῖνος
τσοπάνης ἔφερε τὸ
κοπάδι του στὸ μαν-
τρί πού εἶναι κα-
μωμένο ἀπ' ἀγκα-
θερά κλαδιά. Σὲ λί-
γο ἀπλώνεται τὸ

σκοτάδι. Οἱ προβατίνες ἔπαψαν νὰ φωνάζουν τὰ μικρά τους
καὶ οἱ ἀγελάδες ἔχουν πλαγιάσει. Τὰ σκυλιὰ γυρίζουν
ἄγρυπνα γύρω ἀπὸ τὸ μαντρί. Μερμιᾶς ξαφνίζονται,
μαζεύονται κάπου καὶ ἔξαφνα σκορπίζονται μέσα στὸ
σκοτάδι. Ἀκούεται σύντομα πάλεμα, φωνές ἄγριες,
δυνατὰ οὐρλίσματα καὶ τέλος γαβγίσματα πού φα-
νερώνουν τὴ χαρὰ τῆς νίκης. Τί εἶχε συμβῆ; Μιά ὕινα
πήδησε μέσα στὸ μαντρί τῆς στάνης, μὰ δὲ στάθηκε
τυχερή. Τὰ σκυλιὰ τῆς ρίχτηκαν γενναῖα, τὴ δάγκασαν,
κι ἐκείνη ἀφοῦ ἀντιστάθηκε λίγο, ἀναγκάστηκε νὰ
φύγη τρεχάτη. Μιά λεοπάρδαλη στὴ θέση τῆς θὰ τὴν
πάθαινε χειρότερα.

“Ὅσο περνᾷ ἡ ὥρα τόσο γίνεται καὶ πιὸ μεγάλη
ἡ συχία, ὥσπου τέλος παύει κάθε θόρυβος καὶ τὴ στά-
νη τὴ σκεπάζει ἡ σιγαλιά τῆς νύχτας. Ἡ γυναῖκα καὶ
τὸ παιδάκι τοῦ τσοπάνη κοιμοῦνται μέσα σὲ μιὰ
σκηνή. Οἱ ἄντρες ἐτέλειωσαν τὶς δουλειές τους καὶ πᾶνε
νὰ ἡσυχάσουν κι ἐκεῖνοι. Τὰ σκυλιὰ παύουν τὰ γα-
βγίσματα, μὰ δὲν κοιμοῦνται.” Ἐξαφνα ὁμοῦ ἀκούστηκε

κοντά τὸ βρουχητὸ λιονταριού. "Ὀλη ἡ στάνη μεμιᾶς γένηκε ἄνω κάτω παντοῦ φόβος καὶ τρόμος. Τὰ πρόβατα τρέχουν σάν τρελὰ καταπάνω στ' ἀγκαθερὰ κλαδιά τοῦ φράχτη. Οἱ κατσίκες βγάζουν ἀπελπιστικὲς φωνές, τὰ βόδια τρέχουν πὸτ' ἐδῶ καὶ πὸτ' ἐκεῖ, καὶ αὐτὴ ἡ καμήλα ζητᾷ μὲ κάθε τρόπο νὰ ξεφύγη. Ἀκόμη καὶ τὰ γενναῖα σκυλιὰ πού τὰ βάζουν μὲ τὴν ὕαινα καὶ τὴ λεοπάρδαλη, τώρα γαβγίζουν παραπονιαρικά καὶ ζητοῦν προστασία ἀπὸ τὸν κύριό τους. Κι αὐτὸς ὅμως ἀπελπισμένος τρέχει μέσα στὴ σκηνή του καὶ δὲν τολμᾷ νὰ βγῆ μὲ τὸ μοναδικό του ὄπλο, ἓνα ἀπλὸ ρόπαλο, μπροστὰ σ' ἓναν τέτοιο φοβερὸ ἐχθρό.

Τὸ λιοντάρι πλησιάζει μ' ἓνα πήδημα, πηδᾷ τὸ φράχτη καὶ ρίχνεται στὸ κοπάδι νὰ διαλέξη τὸ θῆμα του. Μ' ἓνα χτύπημα τῶν νυχιῶν του ρίχνει κάτω ἓνα μοσχαράκι δυὸ χρονῶν κί μὲ τὰ δόντια τοῦ σπάξει τὰ κόκαλα τοῦ λαιμοῦ. Τώρα ρίχνεται ἀχόρταγα ἀπάνω καὶ χτυπᾷ μὲ τὴν οὐρά του τὴ γῆ. Μιὰ στιγμή ἀφήνει τὸ μοσχαράκι μισοτελειωμένο· μὰ μόλις τὸ ἰδῆ πῶς ἀναδεύεται, τὸ ξαναρπάζει μὲ τὰ δόντια του καὶ τὸ χτυπᾷ ὥσπου νὰ μείνη ἀκίνητο. Τώρα θέλει νὰ γυρίση στὴ φωλιά του. Παίρνει μὲ τὰ δόντια του τὸ δαμαλάκι ἀπὸ τὴ μέση, σάν ἡ γάτα τὸ ποντίκι, τὸ ἰσοζυγιάζει καὶ μὲ ἓνα πήδημα βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ μαντρί. Τὴν ἄλλη μέρα μπορεῖ νὰ δῆ κανεὶς τὴ γούβα πού ἔγινε στὸ μέρος πού ἔπεσε τὸ λιοντάρι καὶ πέρνοντας τὰ αἵματα νὰ τὸ παρακολουθήση ὡς τὸ μέρος πού κάθισε καὶ ξεκοκάλισε τὸ θύστυχο τὸ δαμαλάκι.

Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ παραστήση μὲ λόγια τί τρομάρα αἰσθάνονται τὰ ζῶα ὅταν ἀκοῦνε τὴ φωνὴ τοῦ

βασιλιά τους! Κι αυτή ακόμα ή ύαινα παύει τὸ εὐρ-
λιασμό της. Ἡ λεοπάρδαλη βουβαίνεται δλωσδιόλου-



Οἱ πίθηκοι σκαρφαλώνουν με φωνές ἰστά πιδ ψηλά
κλωνάρια. Οἱ ἀντιλόπες τρέχουν ἀνάμεσα στὰ χα-

μόκλαδα σάν τρελές. Ἡ καμήλα χωρὶς νὰ δίνη πιὰ προσοχὴ στὴ φωνὴ τοῦ ὁδηγοῦ της ρίχνει φόρτωμα καὶ καβαλάρη καὶ τρέχει νὰ σωθῆ. Τὸ ἄλογο μαζεύεται, ἀνοιγοκλείνει γοργὰ τὰ ρουθούνια του καὶ βλέπει πίσω του τρομαγμένο

Τὸ λιοντάρι βγαίνει στὸ κυνήγι του ἅμα ἀρχίσῃ νὰ βραδιάζῃ· κάποτε ὅμως βγαίνει κατ' ἡμέρα μεσημέρι. Ἐνας κυνηγὸς λιοντασιῶν λέει: "Ἐνα κοπάδι ὄναγροι (ζέβρες) ἔβροσκε ξένιαστα στὸ λιβάδι. Ἐνα ζευγάρι λιοντάρια μὲ τὸ λιονταράκι τους σέρνονται κοντὰ στὸ κοπάδι κι ὅμως οἱ ζέβρες δὲν τοὺς ἔνωσαν τὸ χορτόρι ἦταν ψηλὸ κι ἔκρυβε τὰ λιοντάρια. Ἐτσι πλησίασαν πολὺ. Μ' ἓνα πήδημα τινάχτηκε τὸ ἀρσενικὸ λιοντάρι κι ἔπεσε μὲ ὅλη του τὴ δύναμη καὶ τὸ βάρος σ' ἓναν ὄναγρο. Ἐκεῖνος ὥσπου νὰ καλονιώσῃ τὴ συμφορὰ του ἦταν νεκρός. Οἱ ἄλλοι ἄφαντοι.

"Ἀμα βραδιάσῃ, μὲ τὴ πρώτη δροσοῦλα τρέχει ἢ χαριτωμένη ἀντιλόπη ἢ ἡ καμηλοπάρδαλη μὲ τὰ ὀμορφα μάτια, ἢ ἡ ζέβρα μὲ τίς ρίγες, ἢ ὁ δυνατὸς βούβαλος, νὰ βροῦν μιὰ δροσερὴ πηγὴ γιὰ νὰ σβήσουν τὴ δίψα τους. Τὰ ζῶα αὐτὰ πλησιάζουν πολὺ φυλαχτὰ τὴν πηγὴ, γιατί ξαίρουν πὼς ἐκεῖ κάπου θὰ παραμονεύῃ ὁ ἐχθρός. Οἱ πιὸ εὐχάριστοι τόποι εἶναι καὶ οἱ πιὸ ἐπικίνδunami.

Μὲ τ' αὐτιά τεντωμένα καὶ τὰ μάτια ὀλάνοιχτα πηγαίνει μπροστὰ μιὰ ἀπὸ τίς ἀντιλόπες, ὁ ὁδηγός. Κάθε βῆμα καὶ κοντοστέκεται νὰ βεβαιωθῆ, ἂν ὅλα εἶναι ἤσυχα. Πίσω της ἀκολουθοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κι οἱ ἄλλες ἀντιλόπες. Ἡ μύτη τους μυρίζεται ἀπὸ μακρὰ κι εἶναι ἀρκετὰ ἔξυπνες κι ἔτσι τίς περισσότερες φορὲς κατορθώνουν νὰ ξεφεύγουν καὶ μάλιστα

ὅταν ἔχουν καλὸν ὀδηγό. Καμιὰ φορά ὁ ὀδηγὸς ἔκε-
ποῦ στέκεται καὶ ὀσμίζεται γύρω τὸν ἀέρα, γυρίζει-
ξαφνικὰ καὶ τὸ βάζει στὰ πόδια. Τὸν ἀκολουθοῦν κι οἱ
ἄλλες καὶ τὸ λιοντάρι ποῦ παραμόνευε δὲ βλέπει κα-
μιὰ... Τὸ ἴδιο κάνει κι ὁ ὄναγρος κι ἡ καμηλοπάρδαλη.
Ἄλιμονό τους ὅμως, ἂν καμιὰ φορά δὲν ἔχουν τὸ νοῦ-
τους. Τὸ λιοντάρι ποῦ παραμονεύει βρίσκεται στὴ ράχη
κάποιου ζώου... Τὸ μεγάλο βᾶρος του πέφτει ὄλο
ἀπάνω του, ὁ φόβος ποῦ τὸ πιάνει καὶ οἱ πληγές ποῦ
παίρνει τὸ ἐμποδίζουν νὰ τρέξῃ νὰ ξεφύγῃ. Ἐπειτα
μιὰ δαγκωματιὰ τοῦ λιονταριοῦ ἀρκεῖ νὰ ξεσχίση τὸ
λαιμὸ καὶ νὰ κόψῃ τὸ νεῦρο τῆς ζωῆς. Ἐπειτα, ὅπως
εἶπαμε, χτυπᾷ μὲ τὴν οὐρά του τὴ γῆ, κοιτάζει μὲ τὰ
ἄγρια μάτια τὸ φοβισμένο, τοῦ παρακολουθεῖ κάθε
κίνηση καὶ μὲ νέες δαγκωματιές τοῦ ἀφαιρεῖ καὶ τὴν
τελευταία πνοή. Ἄν δὲν πετύχῃ τὸ λιοντάρι μὲ τὸ
πρῶτο του πῆδημα καὶ τοῦ ξεφύγῃ τὸ ἀγρίμι δὲν τὸ
κυνηγᾷ παρὰ γυρίζει στὸν κρυψῶνα του. Ἐκεῖ φροντί-
ζει μὲ μεγαλύτερη προσοχή, πλησιάζει σὲ τόσῃν ἀπό-
σταση ποῦ μ' ἓνα πῆδημα νὰ ἐπιτύχῃ τὸ σκοπὸ του.

N Ἐλατος





Τὸ ἴδιο πρᾶμα μὲ διαφορετικὴ μορφή.

Η οἰκογένεια τοῦ δικαστῆ εἶχε μετακομιστῆ καὶ ἡ παλιά της κατοικία ἔμενε ἀδειανή.

Μιά γυναῖκα ἤρθε καὶ καθάρισε ὅλα τὰ δωμάτια, σκούπισε καὶ τὴν αὐλὴ κι ἔπειτα τὰ ἔκλεισε ὅλα, ἐπειδὴ δὲ θὰ νοίκιαζαν τὴν κατοικία.

Ὁ ποντικὸς ἔτρεχε ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, ἀνέβαινε στὰ ντουλάπια, κατέβαινε ἐστὶς ἀποθήκες, ἐρευνοῦσε παντοῦ, ἀλλὰ τίποτε δὲν ἔβρισκε.

«Τί κακοὶ οἱ ἄνθρωποι..... τί ἀντιπαθητικοί, ἔλεγε. Ὅλα τὰ πῆραν. Οὔτε ἓνα ψιγαλάκι δὲν ἄφησαν γιὰ ἓνα δυστυχισμένο καὶ πεινασμένο ποντικὸ».

Ἐτρεξε κάτω στὴν αὐλὴ καὶ χῶθηκε κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα μέσα σὲ μιὰ ξυλαποθήκη.

«Παντοῦ ἐρημιὰ, εἶπε. Θ' ἀναγκαστῶ ν' ἀλλάξω κατοικία». Καὶ ἀφοῦ εἶπε αὐτά, βγῆκε πάλι ἔξω.

Εἶχε ὅμως λάθος νὰ νομίζη, ὅτι δὲν ὑπῆρχε κανεὶς μέσα στὴν ἀποθήκη.

Ἐπῆρχαν τέσσαρες ἐκεῖ μέσα.

Πρῶτα ἓνα κομμάτι ἀπὸ πετροκάρβουνο μαῦρο καὶ γυαλιστερό. Ἀκόμη ἓνα κομμάτι κόκκινον, θαμπὸ καὶ τριμμένο. Ἐπειτα ἓνα κομμάτι ἀπὸ τύρφη, κι ἓνα κομμάτι ἀπὸ ξύλο.

Τὸ καθένα ἀπ' αὐτὰ ἦταν ξαπλωμένο σὲ κάποια γωνιά καὶ δὲ σκοτιζόταν γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἡ ἀποθήκη ὅμως ἦταν μικρὴ καὶ μπορούσαν νὰ συνομιλοῦν μεταξύ τους μὲ ἄνεση, ἀφοῦ μάλιστα δὲν ἦταν κανεὶς ἄλλος ἐκεῖ μέσα.

«Τί χτῆνος αὐτὸς ὁ ποντικός», ἀκούστηκε μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ πετροκάρβουνο. «Σωστός ἠλίθιος. Νομίζει πὼς δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἐδῶ μέσα, ἐνῶ εἶμαι ἐγώ».

—«Καὶ ἐγώ, φίλε μου, νομίζω ὅτι φαίνομαι ἀρκετά», πρόσθεσε τὸ ξύλο.

—«Μὰ μὴ ληρομονῆτε πὼς ὑπάρχω κι ἐγώ», εἶπε τὸ κοκ μὲ ἀδύνατη φωνή. «Δὲν ἔχω δυνατὴ φωνὴ γιὰτὶ ὑπόφερα ἀρκετὰ καὶ τὰ βάσανα ἀδυνατίζου». Ὡστόσο ἔχω κι ἐγώ τὴν ἀξία μου».

—«Βέβαια..... κι ἐγὼ βρίσκομαι ἐδῶ μὲ τὴν ἀδειά σας», εἶπε ἡ τύρφη μὲ μετριοφροσύνη.

Τὸ πετροκάρβουνο στάθηκε καὶ τὴν κοίταξε.

—«Φυσικὰ ἐδῶ εἶστε. Μήπως τὸ ἀρνιέται κανεὶς; Ἀλλὰ σὲ τί χρησιμεύετε: Αὐτὸ νὰ ξετάσωμε».

«Ἔ..... καὶ βέβαια πρέπει αὐτὸ νὰ ξεταστῆ. Εἶμαι καύσιμη ὕλη», ἀπάντησε ἡ τύρφη μὲ εἰλικρίνεια.

»Μὲ συγχωρεῖτε πού σᾶς τὸ λέω, ἀλλὰ σεῖς μὲ ρωτήσατε».

—«Μήπως κι ἐγὼ δὲν εἶμαι τὸ ἴδιο; εἶπε τὸ ξύλο. Καὶ τὸ φαντασμένο πετροκάρβουνο, καθὼς γνωρίζω, δὲ χρησιμεύει σὲ τίποτα ἄλλο, παρὰ γιὰ νὰ καίεται».

—«Πολὺ σωστά, βεβαίωσε τὸ πετροκάρβουνο. Ἡ κοινὴ τύχη μας εἶναι νὰ καοῦμε μιὰ μέρα.

»Αν και τὸ τέλος μας εἶναι τὸ ἴδιο δὲ σημαίνει πὼς ἔχομε και τὴν ἴδια ἀξία. Ἐγὼ ἀπ' ὅλους σας δίνω τὴ μεγαλύτερη ζέστη. Κρύβω μέσα μου τόση πού κάποτε μοῦ φαίνεται πὼς θὰ σκάσω».

—«Καὶ ὅμως καίομαι μὲ γοργότητα και ζωηρότητα και μόνον οἱ πλούσιοι μποροῦν νὰ μὲ ἀγοράζουν και νὰ μὲ καίουν στὶς θερμάστρες τους», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ὅμως ἐγὼ εἶμαι τὸ πιὸ καθαρὸ καύσιμο ὑλικό», εἶπε τὸ κόκ.

—«Μὲ συγχωρεῖτε νὰ σᾶς βεβαιώσω πὼς οἱ πτωχοὶ μόνον ἐμένα μποροῦν ν' ἀγοράσουν», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Βέβαια, βέβαια! τί λόγος!» εἶπε περιπαιχτικὰ τὸ πετροκάρβουνο, «ὁ καθένας ἔχει τὰ προτερήματά του. Νομίζω ὅμως πὼς ὅλοι σας θὰ παραδεχθῆτε ὅτι ἀνήκω στὴν πιὸ εὐγενικὰ οἰκογένεια. Ἀρχαιότερος ἀπὸ ἐμένα δὲν ὑπάρχει κανεὶς».

—«Ἐπάρχει, φίλε, κι εἶμαι ἐγὼ», εἶπε τὸ κόκ.

—«Κι ἐγὼ δὲ φαντάζομαι πὼς γεννηθήκατε ἐφέτος», εἶπε ἡ τύρφη. «Δὲν τὸ θεώρησα ὅμως σπουδαῖο νὰ τὸ ἀναφέρω».

—«Ἐγὼ ὅμως εἶμαι νέο, νεώτατο», εἶπε τὸ ξύλο. Ἀκόμη δὲ στέγνωσα καλὰ-καλὰ.

»Σᾶς περιφρονῶ και σᾶς και τὰ γηρατειά σας».

Ἐμειναν κάμποση ὥρα σιωπηλοί.

Ἐπειτα εἶπε ἡ τύρφη.

«Μὲ συγχωρεῖτε... δὲν ἀποφασίζομε νὰ διηγηθῆ ὁ καθένας τὴν ἱστορία του; Θὰ μείνωμε ἐδῶ μέσα ὑποθέτω ἀρκετὸν καιρὸ και περνᾷ ἡ ὥρα, ὅταν κανεὶς ἀκούη ὠραῖες ἱστορίες».

—«Ἄς εἶναι», εἶπε τὸ κόκ, «συμφωνῶ ἀν μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ εἰπῶ ἐγὼ τὴν ἰδική μου, τελευταῖο.

Γιατί πρώτον είμαι πολύ αδύνατο και έχω ανάγκη να συνέρθω λίγο. Έπειτα ή ανυπομονησία σας να είπητε τὰ δικά σας θὰ μ' ἔκανε νευρικό. Τρίτο.....»

—«Τὸ τρίτο σοῦ τὸ χαρίζω», τὸ ἀντίκοψε τὸ ξύλο, «καὶ ἀρχίζω. Ἡ δική μου ἱστορία εἶναι νέα· τὰ ἐνθυμοῦμαι ὅλα σὰ νὰ γίνηκαν χτές».

—«Ἐμπὸς λοιπόν» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Ἔστερα εἶναι ἡ σειρά τῆς τύρφης κι ἔπειτα ἡ δική μου».

—«Ἦμουν μιὰ φορά τὸ πιὸ περήφανο δέντρο μέσα στὸ δάσος», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Καυχησάρη! εἶπε τὸ κόκ. Στάσου νάρθη καὶ ἡ δική μου ἡ σειρά!»

—«Στάσου καὶ σύ», εἶπε τὸ ξύλο. «Ἦμουν λοιπόν δέντρο... ἓνα μεγάλο δέντρο, μιὰ ὄξιά. Ἦμουν μέσα σ' ἓνα δάσμος κοντὰ σὲ μιὰ λίμνη καὶ τὰ κλαδιά μου καθρεφτίζονταν μέσα στὰ νερά της. Κάθε ἀνοιξη ἔβγαζα νέα βλαστάρια, καὶ μπορῶ νὰ σᾶς βεβαιώσω γιὰ τὸν ἑαυτό μου, πὼς ἦταν ὠραῖο τὸ θέαμα νὰ με βλέπη κανεὶς! Ἄλλὰ δὲν ἔχω ἀνάγκη νὰ τὸ βεβαιώσω, τὸ εἶπαν οἱ ἄλλοι, ὅσοι μ' ἔβλεπαν καὶ με θαύμαζαν. Στους πολλοὺς ἦταν καὶ ἓνας ποιητής, πού ἔγραψε στίχους γιὰ μένα καὶ τοὺς δημοσίεψε στὴν ἔφημερίδα. Ἄλλοι πάλι σκάλισαν τὰ ὀνόματά τους στὴ φλούδα μου. Δύο κόρακες ἔχτισαν τὴ φωλιά τους στὴν κορφὴ μου καὶ μέσα στους κλάδους μου κατοικοῦσαν σπῖνοι καὶ καρδερίνες καὶ ἀπὸ τὴ χαρὰ τους, πού εἶχαν τόσο ὁμορφὴ κατοικία, ὅλο καὶ κελαηδοῦσαν».

—«Ὠραῖα τὰ λές, τοῦ εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. Κρίμα ὅμως νὰ μὴ σοῦ ἔχη τίποτε ἀπομείνει ἀπ' ὅλα ὅσα μᾶς διηγῆσαι».

—«Ἄν εἶναι νὰ κοῦ κόβουν τὴ διήγηση δὲ θ' ἀπο-

φασίσω νά διηγηθῶ τὴν ἱστορία μου, ὅταν ἔρθῃ ἡ σειρά μου, εἶπε τὸ κόκ. Εἶναι δύσκολο νά συλλογιστοῦμε πῶς ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ ἀπὸ μᾶς ποὺ ἔχουν νεῦρα;»

—«Κάτω στὰ πόδια μας ἦταν ἀπλωμένο ἓνα θαυμάσιο χαλί, ἐξακολούθησε τὸ ξύλο, ποὺ τὴν ἀνοιξὴ ἦταν στολισμένο μὲ κάτασπρα λουλούδια· ἀργότερα πρόβαλλε ἡ πράσινη χλόη. Τὸ χειμῶνα ἔστρωνα χάμω τὰ φύλλα μου, ἔπειτα ἔπεφτε ἀπ' τὸν οὐρανὸ τὸ χιόνι καὶ τὰ σκέπαζε. Κάθε καλοκαίρι μεγάλωνα, σ' ὅλα τὰ κλαδιά μου πρόσθετα κι ἓνα κομματάκι, καὶ στὸν κορμὸ μου ἓνα δαχτυλίδι κι ἔτσι στὸ τέλος ἔγινα ὁ γίγας τοῦ δάσους.

»Ὅταν ὁ ἄνεμος φυσοῦσε τὸ χειμῶνα σὰν τρελὸς καὶ οἱ σύτροφοί μου λύγιζαν, ἐγὼ στεκόμουν ἀδιάφορος στὴ μέση. Ἡ ζωὴ μου ἦταν θαυμάσια καὶ μακροχρόνια».

—«Μὲ συγχωρεῖτε», εἶπε ἡ τύρφη. «Πῶς συνέβηκε ὅμως νά τελειώσῃ;»

—«Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζω», εἶπε τὸ ξύλο.

«Ἴσως νά παραμεγάλωσα. Ἄκουσα τοὺς ἀνθρώπους νά λένε πῶς ἦταν καιρὸς νά μεγαλώσουν καὶ τὰ νέα δέντρα, πῶς ἔχω καλὰ ξύλα γιὰ κάψιμο, καὶ ἄλλα παρόμοια».

—«Οἱ ἄνθρωποι..... χὰ, χὰ, χὰ!» γέλασε τὸ πετροκάρβουνο».

—«Ἐγὼ δὲ γελῶ ποτέ μου», εἶπε τὸ κόκ. «Ἄν μποροῦσα ὅμως θὰ γελοῦσα τώρα μὲ τὰ σωστά μου».

—«Δὲν τὸ καταλαβαίνω γιατί γελᾶτε», εἶπε τὸ ξύλο πειραγμένο. «Μοῦ φαίνεται ὅμως πῶς οἱ ἄνθρωποι μᾶς ὀρίζουν καὶ μᾶς κυβερνοῦν».

—«Μὲ ἔκοψαν μὲ τὸ πριόνι, ἔπειτα μὲ ἔδεσαν μὲ ἓνα σχοινί, τράβηξαν τὸ σχοινί καὶ μ' ἔρριξαν κάτω. Τριάντα ἄνθρωποι βοήθησαν στὸ τράβηγμα καὶ καθὼς ἔπεσα κάτω σείστηκε ἡ γῆ. Ἐπειτα μὲ πριόνισα, μ' ἔκοψαν μὲ πελέκια σὲ χίλια κομμάτια, καὶ μὲ πούλησαν. Μόνο τὸ κομμάτι, ποὺ βλέπετε ἐδῶ μέσα, ἀπομένει ἀπὸ μένα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ἐάν γνωρίζη κανεὶς καμιὰ καλύτερη ἄς μᾶς τὴ διηγηθῆ».

—«Ἵποθέτω πὼς ὑπάρχει κάποιος», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Ἄς ἀκούσωμε ὅμως πρῶτα τὴν ἱστορία τῆς τύρφης».

—«Εὐχαρίστως, ἂν μοῦ τὸ ἐπιτρέπετε. Ἐάν καὶ ἡ ἱστορία μου εἶναι ἀσήμαντη».

—«Ἐμπρός, λέγε», εἶπαν οἱ ἄλλοι.

Ἡ ἱστορία τῆς τύρφης.

«Ἡμουν μιὰ φορὰ τὸ πιὸ περήφανο δέντρο μέσα στὸ δάσος», εἶπε ἡ τύρφη.

Παρακάτω δὲν πρόφτασε νὰ προχωρήσῃ, γιατί οἱ ἄλλοι ἄρχισαν νὰ γελοῦν.

—«Μὲ συγχωρεῖτε.....τὸ ξαίρω ὅτι σᾶς κάνω νὰ γελαῖτε, ἀλλὰ τί θέλετε νὰ κάμω; Εἶμαι ὑποχρεωμένη νὰ διηγηθῶ τὸν ἱστορία μου ὅπως εἶναι. Καὶ ἡμουν στ' ἀλήθεια ὠραῖο δέντρο καὶ ἄς μὴ μοῦ ἀπόμεινε πιά τίποτε ἀπὸ τὴν ὠραιότητά μου. Δὲν ἡμουν ὅμως ὀξιά, ἀλλὰ ἰτιά.....»

—«Ἡ ἰτιά εἶναι ὠραῖο δέντρο», εἶπε τὸ ξύλο. Δὲν ἔχει μεγάλη ἀξία οὔτε κάνει πολὺν ἴσκιο, εἶναι ὅμως πολὺ λεπτό».

—«Εὐχαριστῶ», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Μήπως σ' έκοψαν και σένα οι άνθρωποι;» ρώτησε τὸ ξύλο.

—«Κάθε άλλο! εἶπε ἡ τύρφη. Νὰ σᾶς εἰπῶ τὴν ἀλήθεια, οὔτε ποτέ μου εἶδα ἄνθρωπο, ὅταν ἔγινα τύρφη. Γι' αὐτὸ γέλασα καὶ πρὶν, ὅταν ἔγινε λόγος γι' ἄνθρώπους, ἐνῶ ἴσως δὲν ἔπρεπε νὰ γελάσω».

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Ἡμουν, ὅπως σᾶς εἶπα, ἰτιά· στὰ κλαδιά μου δὲν κάθονταν πουλιά. Ὁ βάλτος ὅμως ἔπυε ἡμουν φυτρωμένη εἶχε πουλιά, ἐλάφια, ἀλεπουδες, λύκους καὶ ἀρκουδες. Τὸ καλοκαίρι γύριζε ἡ ἀρκούδα μὲ τὰ παιδιὰ της καὶ μούγκριζε. Τὸ χειμῶνα οὐρλιαζαν οἱ λύκοι ἀπὸ τὴν πείνα τους. Ἐκεῖ ψηλά στὸν ἀέρα πετοῦσαν μεγάλοι ἀετοί... Μὲ συγχωρεῖτε γι' αὐτὸ πού θὰ σᾶς πῶ, ὅμως ὅταν γίνηκα τύρφη καὶ ἡμουν στιβαγμένη μέσα στὸ δάσος, μοῦ φάνηκε πῶς τὸν παλιὸν καιρὸ πού ἡμουν δέντρο, ὑπῆρχε μεγαλύτερη κίνηση μέσα στὸ δάσος».

—«Χὰ χὰ χὰ!» γέλασε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Γιατί γελάς;» τοῦ εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἄχ, γελῶ γιὰ τὴν τύρφη, ἓνα πλάσμα χτεσινό, πού κάνει λόγο γιὰ παλιούς καιρούς!» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

«Τὰ νεῦρα μου δὲν ἀντέχουν σ' αὐτὲς τὶς διακοπές», εἶπε τὸ κόκ. «Λέγε παρακάτω, καημένη».

—«Μὰ μὲ συγχωρεῖτε. Ὁ καθέννας διηγεῖται ὅπως μπορεῖ. Λοιπόν, μιὰ φορά ἦρθε μιὰ φοβερὴ θύελλα καὶ μὲ ἔρριξε κάτω. Ἔπεσα ἴσα μέσα στὸ βάλτο. Ἐκεῖ ἔμεινα πάρα πολὺν καιρὸ. Τὴν πρώτη ἀνοιξὴ ἔβγαλα μάλιστα καὶ βλαστάρια, ὅπως ὅταν ἡμουν δέντρο. Αὐτὸ ὅμως δὲ βάσταξε καὶ πολὺ. Οἱ κάστορες

ἄρχισαν νὰ μὲ ροκανίζουσι, κι ἔπειτα ἄρχισα νὰ σαπίζω μέσα κεῖ στὸ νερό. Σιγὰ σιγὰ ξεκόλλησα ἀπὸ τὴ θέση μου καὶ ἄρχισα νὰ βουλιάζω».

—«Ἀλήθεια;» ρώτησε τὸ πετροκάρβουνο. «Βλέπω πὼς ἔχεις καὶ σὺ ἱστορία περιέργη».

—«Λέγε παρακάτω» εἶπε τὸ κόκ.

—«Ἄρχισα λοιπὸν νὰ βυθίζωμαι ἀδιάκοπα, πότε σιγώτερα καὶ πότε γρηγορώτερα.

»Κάθε τόσο μὲ σταματοῦσαν τὰ κλαδιά μου, ἢ μπερδεύουσι μὲ τίποτε ἄλλο. Ἐακολουθοῦσα ὅμως νὰ βυθίζωμαι πρὸς τὸ βάθος τοῦ βάλτου. Γύρω μου φύτρωναν διάφορα χόρτα, καὶ ὅλα πέφτανε σιγὰ σιγὰ στὸ βάθος, ὥσπου τέλος χώθηκα βαθιὰ μέσα στὸ βουρκο. Ἐκεῖ ἄρχισα νὰ σαπίζω στ' ἀλήθεια».

—«Οὐφ!» εἶπε τὸ ξύλο. «Ἡ σαπίλα εἶναι μιὰ ἀηδία. Μιὰ φορὰ μοῦ συνέβηκε αὐτὸ τὸ ἀτύχημα σ' ἓνα κλαρὶ ποῦ μοῦσπασε.

«Ἦρθε ὕστερα ὁ δρυοκολάπτης καὶ σκάλισε μιὰ τρύπα. Τὰ ἔντομα μ' ἔτρωγαν καὶ τὰ νερὰ τῆς βροχῆς μαζεύονταν ἐκεῖ μέσα· ἦταν ἀηδία! Ἐνας ξάδερφός μου, ποῦ ἦταν ἐκεῖ κοντά, ἔπαθε τὴν ἴδια ἱστορία κι ἔγινε κουφάλα ἀπὸ πάνω ὡς κάτω».

—«Ἄφησε τὴν τύρφη νὰ διηγηθῆ παρακάτω» εἶπε τὸ κόκ.

—«Δὲν ἔχω τίποτε ἄλλο νὰ εἰπῶ, εἶπε ἡ τύρφη. Σιγὰ σιγὰ σάπισα ὁλότελα κι ἔγινα ἓνα μῆγμα μὲ ὅ,τι ἄλλο ἦταν μέσα στὸ βουρκο. Ὅλα ὅσα ἔπεφταν ἀπάνω μᾶς ἐπίεζαν τόσο πολὺ, ποῦ δὲν ξαίρω ἂν μπορῶ νὰ εἰπῶ τί ἀνήκει σὲ μένα καὶ τί σὲ ἄλλους. Ἐκατοντάδες χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε. Μιὰ μέρα ἄρχισαν νὰ κόβουν τύρφη μέσα στὸ ἔλος. Μᾶς ἔρριξαν στὸ λιβάδι,

μᾶς στέγνωσαν στὸν ἥλιο, μᾶς χώρισαν σὲ κομμάτια, μᾶς ἔκοψαν καὶ μᾶς πούλησαν στὸ δικαστή. Αὐτὸ εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία. Μὲ συγχωρεῖτε ποῦ δὲν ἔχω ἄλλο τίποτε νὰ σᾶς πῶ».

—«Αὐτὸ ὅμως ἦταν τοῦλάχιστον κάτι», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο, «ποῦ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς ὀξιάς. Ἔχεις ἡλικία, τύρφη μου. Αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαῖο. Μονάχα οἱ παλιές ἱστορίες ἀξίζουν κάτι. Ὅλα τὰ νέα δὲν ἀξίζουν τὸν κόπο νὰ γίνεταί λόγος γι' αὐτά...»

—«Ἄς εἶναι, εἶπε τὸ ξύλο, ἔχω ἡλικία τριῶν αἰώνων».

—«Ἐγὼ ὅμως ἔχω ἡλικία εἴκοσι αἰώνων», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Ἄς διηγηθῆ τώρα τὸ πετροκάρβουνο τὴν ἱστορία του» εἶπε τὸ κόκ.

Ἡ ἱστορία τοῦ πετροκάρβουνο.

—«Ἦμουν μιὰ φορὰ τὸ πιὸ περήφανο δέντρο μέσα στὸ δάσος».

—«Καὶ σὺ τὸ ἴδιο;» εἶπε τὸ ξύλο. «Θὰ ἦσουν ὅμως μαῦρο σὰν τὸν κόρακα».

—«Δικαίωμά σου εἶναι νὰ γελαῖς, φίλτατε» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Τὸ ξαίρομε πῶς οἱ ἀνόητοι συνηθίζουν νὰ γελοῦν, ὅταν δὲν ἐννοοῦν κάτι καὶ εἶμαι βέβαιος πῶς θὰ πάθης σπασμούς ἀπὸ τὰ γέλια πρὶν νὰ τελειώσῃ ἡ ἱστορία μου».

—«Παρακάτω!» εἶπε τὸ κόκ.

—«Αὐτὸ φαίνεται εὐκόλο» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο, «εἶναι ὅμως δύσκολο. Μὲ ἄλλα λόγια κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲ θὰ καταλάβῃ λέξη ἀπ' αὐτά ποῦ θὰ σᾶς εἰπῶ».

— «Ἐκτὸς ἀπὸ μένα», εἶπε τὸ κόκ.

— «Ἔστι νομίζεις;» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

«Ἡ ἱστορία μου ὅμως δὲν εἶναι γενικὰ γιὰ τοὺς νευρικούς. Ἀκοῦστε λοιπὸν νὰ σᾶς εἰπῶ! Τὸ καλύττερο ἴσως εἶναι νὰ σᾶς εἰπῶ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ὅτι κατὰγομαι ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, καὶ πὼς πρὶν νὰ ἔρθω ἐδῶ ἐπέρασα ἀπὸ τὸ δάσος σας.... δηλαδὴ ἀπὸ τὸ δάσος ποῦ ἔζησε τὸ ξύλο, ὅταν ἦταν ὀξιά καὶ ἡ τύρφη, ὅταν ἦταν ἰτιά. Δὲ μ' ἀρέσει νὰ κατηγορῶ κανένα καὶ προπάντων ἐκείνους ποὺ εἶναι κατώτεροί μου. Αὐτὸ ὅμως τὸ δάσος σοῦ προξενούσε τὸν οἶκτο, ἅμα τὸ ἔβλεπες! Τὸν καιρὸ ποὺ ἤμουν ἐγὼ δέντρο, τότε ὑπῆρχαν ἀληθινὰ δάση. Ἀλλὰ ἀπὸ τότε πέρασαν ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια.»

— «Αὐτὰ εἶναι ψέματα», φώναξε τὸ ξύλο.

— «Ὁχι, εἶναι ἀλήθεια», εἶπε τὸ κόκ.

— «Χαίρω πολὺ, ποὺ τὸ κόκ μὲ πιστεύει», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Ἄν καὶ δὲν ἔχει λόγους περισσότερους ἀπὸ τὸ ξύλο νὰ μὴν ἀμφιβάλλῃ. Κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲν τὸ εἶδε. Τὰ δάση ποὺ ὑπῆρχαν τότε στὴ γῆ, δὲν ὑπάρχουν πιά. Μονάχα τὰ πετροκάρβουνα ἀπομειναν. Ἐνῶ ὀξιές καὶ ἰτιές ὑπάρχουν ἀκόμη πολλές».

— «Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

— «Στὸ πανάρχαιο ἐκεῖνο δάσος ἤμουν τὸ πιὸ περήφανο δέντρο. Ἦμουν φτερόδεντρο. Ὑπάρχουν καὶ τώρα κάτι χορταράκια ποὺ τὰ λένε φτέρες..... ἓνας Θεὸς τὸ ξαίρει ἀπὸ ποῦ κατάγονται. Ἐγὼ ἤμουν ἓνα θεόρατο δέντρο μὲ χοντρὸ κορμὶ καὶ μὲ μεγάλο φύλλωμα. Δὲν ὑπῆρχαν τότε μήτε τὰ ζῶα, γιὰ τὰ ὁποῖα φλυαρεῖτε σεῖς. Αὐτὰ εἶναι μικροζώφια ποὺ φάνηκαν ἀπὸ τότε, ποὺ μίκρυναν ὅλα ἐδῶ στὴ γῆ. Τότε πελώ-

ριες σαῦρες σκαρφάλωναν ἐπάνω στους βράχους, ἄλλες πάλι κολυμποῦσαν στὶς λίμνες ἢ πετοῦσαν στὸν ἀέρα. Δὲ γνωρίζω κὰν πῶς νὰ σᾶς τὰ περιγράψω... δηλαδή στὸ ταξίδι πού ἐρχόμουν πρὸς τὰ δῶ εἶδα ἓνα ζωύφιο ἀπάνω σὲ μιὰ πέτρα καὶ ὁ ὀδηγὸς τοῦ τραίνου ἔλεγε ὅτι εἶναι σαύρα. "Ε, λοιπόν, ἂν εἶδατε καμιὰ καὶ τὴ φανταστῆτε χίλιες φορές μεγαλύτερη μὲ πελώριο στόμα καὶ μὲ μεγάλα δόντια, θὰ ἔχετε μιὰ μικρὴ ἰδέα γιὰ τὰ ζῶα πού γνώρισα ἐγὼ ὅταν ἦμουν δέντρο».

—«Αὐτὸ εἶναι ἱστορία μιὰ φορά», εἶπε ἡ τύρφη μὲ σέβας.

—«Ἐκεῖ λοιπόν ἦμουν φυτρωμένο. Γύρω μου εἶχαν φυτρώσει χιλιάδες ἄλλα δέντρα.» Τὸ πετροκάρβουνο σταμάτησε γιὰ μιὰ στιγμή καὶ ἀναστέναξε.

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

—«Καλὰ καλὰ δὲν ἔχω οὔτε ἰδέα πῶς ἦταν τότε ὁ κόσμος. Καὶ μήτε μοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ σᾶς δώσω νὰ καταλάβετε. Ἡ γῆ ἦταν ὀλότελα διαφορετικὴ ἀπὸ τώρα... ἄς εἶναι, αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ παραλείψω. Δὲν μποροῦσα παρὰ νὰ γελάσω, ὅταν ἡ τύρφη μίλησε γιὰ τὴ λίμνη, ὅπου ἔπεσε μέσα ὅταν ἦταν δέντρο. "Ὡ, μὰ τὴν ἀλήθεια, τί τέλμα ἦταν αὐτό! Ἀκοῦστε λοιπόν..... ὅταν ἐγὼ ἦμουν στὸν κόσμο τώρα κι ἐκατὸ χιλιάδες χρόνια, ἔγινε μιὰ μεγάλη ἀναστάτωση στὴ γῆ. Δὲν ἦταν θύελλα πού σπάζει λίγα κλαδιά· ὅλη ἡ γῆ ἔτρεμε! μὲ καταλαβαίνετε; Ἐπειτα σχίστηκε· οἱ βράχοι σχίστηκαν· ὅλα γκρεμίστηκαν μέσα στὰ βάραθρα, φωτιά πετάχτηκε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἔπειτα ἦρθε ἡ θάλασσα καὶ τὰ σκέπασε ὅλα».

—«Φρίκη!» εἶπε ἡ τύρφη.

—«Ἐκεῖ ἦμουν κι ἐγὼ χωμένο, θαμένο μέσα στὸν

ἄμμο καὶ στὴ λάσπη. Δὲν ἔχω ἰδέα τί γινόταν ἀπάνω στὸν κόσμο σ' αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν ἑκατὸ χιλιάδων χρόνων, ποὺ χρειάστηκε γιὰ νὰ βρῶ πάλι στὸ φῶς τῆς ἡμέρας. 'Απ' ὅσα ὅμως εἶδα, παρατηρῶ πῶς ὅλα τὰ πράματα πᾶνε πίσω ἀντὶ νὰ προκόβουν».

—«Εὐχαριστοῦμε, τὰ ξέρομε αὐτά» εἶπε τὸ ξύλο. «'Ετσι λένε ὅλοι οἱ γέροι. Θυμᾶμαι δυὸ γριές ποὺ κάθονταν μιὰ μέρα στὸν ἴσκιό μου κι ἔλεγαν τί ὠραῖα ποὺ ἦταν τὰ κορίτσια τὸν καιρὸ ποὺ ἦταν καὶ κεῖνες νέες».

Τὸ πετροκάρβουνο σταμάτησε γιὰ μιὰ στιγμή.

—«Λέγε,» τοῦ εἶπε τὸ κόκ.

—«Βέβαια, ἔχεις δίκιο. Εἶχα ὅμως βυθιστῆ στὶς σκέψεις μου. Μοῦ φαίνεται τόσο παράξενο ν' ἀκούω νὰ γίνεται λόγος γι' ἀνθρώπους καὶ γριές καὶ κορίτσια, ποὺ δὲν τοὺς γνώρισα διόλου, ἀν καὶ εἶμαι ἑκατὸ φορές γεροντότερος ἀπὸ σᾶς. Λοιπὸν ἤμουν χωμένο ἐκεῖ καὶ κανεὶς σας δὲν μπορεῖ νὰ φανταστῆ, πῶς μὲ πίεζαν ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ εἶχαν πέσει ἀπὸ πάνω μου. Μέσα μου γεννήθηκε φωτιά..... ὄχι τῆ φλόγα ποὺ σχηματίζει, ὅταν ἀνάβῃ ἓνα κομματάκι ξύλο, ἀλλὰ μιὰ φωτιά ἡσυχῆ καὶ δυνατῆ ποὺ μὲ ἄλλαξε ὁλότελα καὶ μ' ἔκαμε ὅπως μὲ βλέπετε. "Ο,τι ζωντανὸ καὶ δυνατὸ εἶχα μέσα μου μαζεύτηκε καὶ γίνηκε κάτι τρελὸ καὶ ἀδάμαστο, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστῆτε, δηλαδὴ γίνηκε γκάζι».

—«'Αχ, ναί..... γκάζι» εἶπε τὸ κόκ, καὶ ἄρχισε νὰ κλαίῃ ἀπαρηγόρητα.

—«Σᾶς τὸ εἶπα πῶς ἡ ἱστορία μου δὲν εἶναι γιὰ ἀδύνατα νεῦρα», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

—«Υποθέτω πώς ἡ γῆ βυθίστηκε, καὶ πάλι ἀνασηκώθηκε, κι ἔπειτα τὴ σκέπασε ἡ θάλασσα, ποιὸς ξαίρει πόσες φορές σ' αὐτὸ τὸ μεγάλο διάστημα πού ἤμουν χωμένο!» ἔξακολούθησε τὸ πετροκάρβουνο.

«Αὐτὰ φυσικὰ δὲν τὸ ξαίρω. Μιὰ μέρα ὅμως οἱ ἄνθρωποι, πού ἀναφέρατε σεῖς, ἄρχισαν νὰ σκάβουν ὡς ἐκεῖ κάτω πού ἤμουν. Τότε τοὺς πρωτοεῖδα.

»Ἀρχισαν νὰ σκάβουν διαδρόμους στοὺς βράχους, ὅπου βρισκόμουν ἐγώ· μεγάλους διαδρόμους βαθιὰ μέσα στὴ γῆ. Μᾶς ἔσπασαν ἀπὸ κεῖ πού ἤμαστε στοιβαγμένοι καὶ μᾶς τράβηξαν ἀπάνω μὲ καλάθια. Κάμποσους ἀνθρώπους σκοτώσαμε ἀπάνω στὴ δουλειά, γιατί καθὼς πήραμε ἀέρα ἐλευθερώθηκε τὸ γκάζι πού εἴχαμε μέσα μας καὶ τοὺς ἔσκαζε. Μόλις μᾶς πλησίαζαν στὴ φωτιά, φούντωνε τὸ γκάζι μας μὲ φοβερὸ κρότο, τίναζε ὅλα δεξιὰ καὶ ἀριστερά, καὶ σκότωνε τοὺς ἀνθρώπους πού ἦταν μέσα στοὺς διαδρόμους».

—«Ἄχ τὸ γκάζι, τὸ γκάζι,» εἶπε τὸ κοκ μὲ λυγμούς.

—«Κοντεύω νὰ τελειώσω» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Τὸ τέλος τῆς ἱστορίας μου τὸ ξαίρει ὅλος ὁ κόσμος. Ἦμουν μιὰ φορά τὸ πιὸ περήφανο δέντρο τοῦ δάσους πρὶν παρουσιαστοῦν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι. Ἔγινα ὅ,τ εἶμαι χωρὶς τὴ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν μὲ ἀνακάλυψαν τοὺς βοήθησα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πού βρῆκαν. Ἐγὼ εἶμαι ἡ σπουδαιότερη καύσιμη ὕλη τοῦ κόσμου. Ἐγὼ βάζω σὲ κίνηση ὅλα τὰ ἐργοστάσια, τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὰ ἀτμόπλοια τῆς γῆς. Ἐχω μέσα μου ζέστη ὅση κανεὶς ἄλλος. Ἀπὸ μένα βγαίνει τὸ γκάζι».

—«Τὸ γκάζι..... ἄχ τὸ γκάζι.....» εἶπε πάλι τὸ κόκ μὲ παράπονο.

—«Αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου ἱστορία», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Μοῦ φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι καὶ τελευταία», εἶπε τὸ ξύλο. «Τὸ κόκ δὲ μοῦ φαίνεται νὰ εἶναι σὲ κατάσταση νὰ μᾶς διηγηθῆ καμιὰ ἱστορία».

Ἡ ἱστορία τοῦ κόκ.

«Ἦμουν μιὰ φορὰ τὸ πιὸ περήφανο δέντρο μέσα μέσα στὸ δάσος».

Εἶναι ἀδύνατο νὰ περιγραφῆ τὸ τί ἔγινε μέσα στὴν ἀποθήκη, ὅταν ἄρχισε καὶ τὸ κόκ τὴν ἱστορία του, ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτα.

Τὸ ξύλο κυλίστηκε ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλια, τὸ πετροκάρβουνο γελοῦσε εἰρωνικά, καὶ ἡ τύρφη κατρακύλισε σὲ μιὰ γωνιά καὶ χαμογελοῦσε.

Ὁ ποντικὸς παρουσιάστηκε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα.

«Μοῦ φαίνεται πὼς κάποιον ἄκουσα ἐδῶ μέσα». εἶπε μύρισε ὅλες τὶς γωνιές, δὲ βρῆκε ὅμως τίποτε καὶ ξακολούθησε πάλι τὸ δρόμο του.

«Φίλτατε», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο μόλις συνῆρθε «μοῦ φαίνεται ὅτι τὰ νεῦρα σου δὲν εἶναι καλά. Ἡ μήπως ἔπαθες ἀπὸ μεγαλομανία;»

—«Φαντάζομαι τί δέντρο θὰ ἦσουν» εἶπε τὸ ξύλο μὲ εἰρωνεία. «Κρῖμα νὰ μὴ σὲ ἰδῶ, ὅταν ἦσουν στίς δόξες σου!

—«Μὲ συγχωρεῖτε, εἶπε ἡ τύρφη, γέλασα ἐπειδὴ γέλασαν κι οἱ ἄλλοι. Ἄν καὶ ἴσως νὰ μὴν εἶναι εὐγε-

νικό αυτό. Δέν αφήνομε ὅμως τὸ κόκ νὰ μᾶς διηγηθῆ τὴν ἱστορία του ὡς τὸ τέλος;»

—«Λέγε!» εἶπε τὸ ξύλο. «Θὰ εἶναι ὅπωςδήποτε διασκεδαστικὴ ἱστορία».

—«Κάθε ἄλλο!» εἶπε τὸ κόκ. «Ἡ ἱστορία μου εἶναι πολὺ θλιβερή. Ὅχι γιατί βρίσκω πῶς οἱ δικές σας εἶναι πολὺ διασκεδαστικές, διόλου. Ἐγὼ ὅμως ἔπαθα χειρότερα ἀπὸ σᾶς. Τὸ βέβαιο εἶναι πῶς εἶμαι γνήσιο παιδί τοῦ πετροκάρβουνο».

—«Τί λὲς καλέ! εἶσαι στὰ καλά σου;» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Καὶ ὅμως ἔτσι εἶναι!» εἶπε τὸ κόκ.

—«Χά, χά, χά, χά!» γέλασε τὸ ξύλο. «Καὶ μένα μοῦ φαίνεται πῶς μοιάζετε φοβερὰ, ὅταν σᾶς κοιτάζῃ κανεὶς μὲ προσοχή».

—«Δέν τὸ παραδέχομαι» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Κοιτάξετε ἐμένα, κοιτάξετε καὶ τὸ κόκ. Εἶναι γεμάτο ἀπὸ τρύπες, ἐλασινὸ, ἐλαφρὸ σὰ φτερό..... ὁ καθένας τὸ βλέπει ὅτι δέν ἀξίζει τίποτε. Ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι σκληρὸ καὶ βαρὺ. Ἐπειτα εἶμαι γυαλιστερό, εἶμαι γνήσιος ξάδερφος τοῦ διαμαντιοῦ, αὐτὸ βέβαια θὰ τὸ ξαίρετε».

—«Κι ἐγὼ τὸ ἴδιο», εἶπε τὸ κόκ. «Δέν κάνεις καλὰ νὰ μὲ ἀπαρνηέσαι. Ἄν εἶχες πάθει ὅ,τι ἔπαθα ἐγὼ, δὲ θὰ εἶχες καμιὰ διαφορὰ ἀπὸ μένα».

—«Λέγε λοιπόν» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Καλέ, μὴν τὸ πιστεύετε», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Κατάγομαι ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅπως καὶ τὸ πετροκάρβουνο», εἶπε τὸ κόκ. «Εἶχα φυτρώσει στὸ ἴδιο δάσος, εἶμαι μάλιστα κομμάτι ἀπὸ τὸ ἴδιο δέντρο πρὸ ἑκατὸ χιλιάδων χρόνων. Γι' αὐτὸ ἡ ἱστορία μου εἶναι ἡ ἴδια

μέ τήν ἱστορία τοῦ πετροκάρβουνου ὡς τή στιγμῇ...»

Τὸ κὸκ σταμάτησε ἀπὸ τῆ συγκίνησής του.

—«Λοιπόν;» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἀφῆστε νὰ συνέρθη», εἶπε ἡ τύρφη.

Τὸ κὸκ ὅμως ἄρχισε κάτι κλάματα τόσο δυνατά, ποὺ κινδύνευε νὰ σκάσει.

—«Ὡς τῆ στιγμῇ ποὺ ἔχασα τὸ γκάτζι μου», εἶπε ἐπὶ τέλος.

—«Τί λές!» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Πῶς γίνεται αὐτό;»

—«Εἶναι ἀληθέστατο», εἶπε τὸ κὸκ. «Τὴν ἴδια ἐποχὴ μᾶς ἔβγαλαν ἀπὸ τὸ ἀνθρακωρυχεῖο, στὸ ἴδιο καλάθι μᾶς τοποθέτησαν καὶ μετὰ τὸ ἴδιο πλοῖο ἤρθαμε σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Κατόπιν ὅμως μᾶς χώρισαν. Ἐμένα μετὰ πῆγαν στὸ ἐργοστάσιο, μ' ἔκλεισαν μέσα σὲ μιὰ σιδερένια ἀποθήκη καὶ μετὰ ζέσταναν, ὥσπου ἔφυγε ὅλο μου τὸ γκάτζι. Ἐπειτα μετὰ πούλησαν φτηνὰ στὴ φτωχολογιά». Τὸ κὸκ ἄρχισε πάλι νὰ κλαίη καὶ οἱ ἄλλοι τὸ λυπήθηκαν καὶ ἔδειξαν σεβασμό.

—«Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία, νὰ εἰποῦμε τὴν ἀλήθεια, εἶναι πολὺ περίεργη», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἀνεξήγητο! δὲ βρίσκει κανεὶς οὔτε ἄκρη οὔτε μέση, οὔτε τέλος», εἶπε τὸ κὸκ.

—«Ἄν ἐγὼ εἶχα πέσει μέσα στὸ βάλτο, ἴσως θὰ εἶχα γίνει τύρφη», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἄν μετὰ εἶχαν κόψει πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια θὰ εἶχα γίνει πετροκάρβουνο», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Ἄν μετὰ εἶχαν κόψει πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια θὰ εἶχα γίνει καψόξυλο», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Ἄν εἶχα μείνει ἀκόμα ἐνενῆντα ἐννέα χιλιάδες

χρόνια μέσα στο βάλτο θά είχα ίσως γίνει πετροκάρβουνο», είπε ή τύρφη.

—«Και αν δέν μου είχαν αφαιρέσει τὸ γκάζι...»,
είπε τὸ κόκ. Παρακάτω δέν μπόρεσε νά πῆ.

—«Τί πρᾶμα ;» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Μέ συγχωρεῖτε, ἀποκρίθηκε ή τύρφη· ὑποθέτω πὼς ὅλοι μας εἴμαστε τὸ ἴδιο πρᾶμα μέ διαφορετικὴ μορφή».

Κ. Ἐβαλτ.

Διασκευή Ν. Ἐλατου



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς.

Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε
τῆς αὐγῆς τὸ δροσάτο ὕστερο ἀστέρι.
Σύγνεφο, καταχνιά δὲν ἐπερνοῦσε
τ' οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη,
καὶ ἀπὸ κεῖ κινημένο ἀργοφουσοῦσε
τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τ' ἀγέρι,
ποὺ λὲς καὶ λέει μὲς στῆς καρδιάς τὰ φύλλα :
Γλυκιά ἡ ζωὴ, καὶ ὁ θάνατος μαυρίλα.

Χριστὸς ἀνέστη! Νέοι, γέροι καὶ κόρες
ἔλι, μικροί, μεγάλοι ἐτοιμαστῆτε.
Μέσα στὶς ἐκκλησίες τὶς δαφνοφόρες
μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε.
'Ανοίξετε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες
ὀμπροστά τοὺς ἀγίους, καὶ φιληθῆτε,
φιληθῆτε γλυκὰ χεῖλη μὲ χεῖλη,
πέστε: Χριστὸς Ἄνέστη, ἐχθροὶ καὶ φίλοι.

Δάφνες σὲ κάθε πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι
καὶ βρέφη ὠραῖα στὴν ἀγκαλιά οἱ μανάδες.
Γλυκόφωνα κοιτώντας τὶς ζωγραφι-
σμένες εἰκόνες, ψάλλουνε οἱ ψαλτάδες.
Λάμπει τὸ ἀσήμι, λάμπει τὸ χρυσάφι,
ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ χύνουνε οἱ λαμπάδες.
Κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ' τ' ἀγιοκέρι.
ὅπου κρατοῦνε οἱ χριστιανοὶ στὸ χέρι.

Δ. Σολωμός

Στήν πίστη άπάνω τήν έλπίδα.

Μή φοβηθής τὸ σπίτι πού άνοιξε
στή γῆ βαθιά τὰ θέμελά του,
κι ἄς έρθουν χίλιοι άνεμοστρόβιλο
καί τή σκεπή του ἄς ρίξουν κάτω.

Μή φοβηθής τὸ δένδρο, πού άπλωσε
τις ρίζες του βαθιά στό χῶμα,
κι ἄς σπάση τήν κορφή του ὁ άνεμος
καί τὰ πυκνά κλαδιά του άκόμα.

Μή φοβηθής αὐτόν, πού στήριξε
στήν πίστη άπάνω τήν έλπίδα.
Τὸν εἶδα στή ζωή νά μάχεται
μὰ πάντα άνίκητο τὸν εἶδα.

I. Πολέμης

Χωρισμός.

Στήν πόρτα στέκει ἡ μάνα μου καί τ' άσπρο της τ'ά-
[χεῖλι.

σάν φύλλο τρεμοσείνεται, σὰ ψάρι πού σπαράζει
ἡ άδελφούλα μου, ἔχε γειά, μοῦ λέει μέ τὸ μαντίλι,
μιὰ τὸ σαλεύει: κι έπειτα στὰ μότια της τὸ βάζει.
Κι ὁ άδελφός μου ὡς τή γωνιά τοῦ δρόμου μέ πηγαίνει
μέ πρόσωπο σὰ χαρωπό, μ' άθόλωτα τὰ μάτια,
μὰ νιώθω, ὅταν μ' άγκάλιασε, πὼς βράζει κι άνασαινε
πὼς μέσα σποῦν τὰ σπλάχνα του καί γίνονται κομμάτια.

A. Πάλλης

Τὸ ναυτόπουλο.

Μαύρη νυχτιά κι ἀνάστερη, τὰ κύματα μούγκρίζουν,
βροντᾶ κι ἀστράφτει, οἱ κεραυνοὶ τὰ κύματα ξεσχίζουν
στὰ φίδια λαμπερά.

Βόηθα Χριστέ! Τριζοβολᾶ, θ' ἀνοίξη τὸ καράβι,
βοριάς κακός, ἀλύπητος, μνήματα χίλια σκάβει
στὰ μαῦρα τὰ νερά.

Βουλιάζουμε... τὰ ξάρτια μας χωρίς πανιά, σπασμένα,
ἀχόρταγα τὰ κύματα τ' ἀρπάζουν ἕνα ἕνα
κι ἀπάνω μας πηδοῦν.

Τοῦ κάκου οἱ ναῦτες ἄφωνοι, ὠχροὶ χωρίς ἐλπίδα,
ἀκούραστα παλεύουνε... τὴν ὁμορφὴ πατρίδα
ποτέ τους δὲ θὰ ἴδοῦν.

Νά! τὰ νερά πλημμύρισαν καὶ δυναμώνει ἡ μπόρα
ἡ πρῶμνη μας γονάτισε, βογγᾶ, κι ὦρα τὴν ὦρα
ἡ πλώρη μας βουλᾶ....

Βουλιάζουμε! ἀπ' ὅλους μας οὔτ' ἕνας θὰ γλιτώσῃ
ὅλους ἡ μαύρη θάλασσα, γιὰ νὰ μᾶς σαβανώσῃ,
βουνὰ μ' ἀφρούς κυλᾶ.

Ἐγὼ μικρὸ ναυτόπουλο, γεννήθηκα στὸ κῦμα.
στὴ θάλασσα μεγάλωσα, κι ἂν ἔβρω τώρα μνήμα
στὸ μαῦρο τῆς βυθῆς,

σὰν τὸ μωρὸ στὴν κούνια του στὰ πράσινα χορτάρια,
στὰ φύκια, στὰ κοράλλια τῆς καὶ στὰ μαργαριτάρια
γλυκὰ θὰ κοιμηθῶ.

Δὲ μὲ τρομάζει ὁ θάνατος, στὸν ὕπνο τὸ βαθύ μου
θὰ ψάλλουνε τὰ κύματα νανούρισμα στ' αὐτί μου
ὀλόγλυκο σκοπό.

Καὶ θάρχωνται σὰν ὄνειρο μαζί μου νὰ μιλήσουν
νὰ μὲ φιλήσουν τρυφερά, νὰ μὲ παρηγορήσουν,
ἐκεῖνοι π' ἀγαπῶ.

Ὅμως, Χριστέ μου, μιὰ καρδιά μονάχα συλλογοῦμαι
ἐκείνη πού μὲ γέννησε, τὴ μάνα μου, λυποῦμαι
καὶ κλαίω τὴ φτώχῃ.

Ὅλους τοὺς πῆρε ἡ θάλασσα, μονάχα ἐγὼ τῆς μένω
κι ἂν μάθῃ πὼς ἐχάθηκα στὸ κῦμα τ' ἀγριεμένο,
τῆς φεύγει κι ἡ ψυχῃ.

Νά! μᾶς σκεπάζ' ἡ θάλασσα... τὸ θέλημά σου ἄς γένη.
Γονατιστὸ τὴν ὕστερη στιγμή, τὴ χρυσωμένη
εἰκόνα σου φιλῶ.

Σβῆνει ἡ φωνή μου... μ' ἄρπαξε τὸ κῦμα τ' ἀγριεμένο!
Χριστέ μου! τὴ μανούλα μου τὴν ὥρα πού πεθαίνω.
γι' αὐτὴν παρακαλῶ.

Ν. Δαμιανός

Ἡ πρωτομαγιά.

Τοῦ Μαγιοῦ ροδοφαίνεται ἡ μέρα
πού ὠραιότερη ἡ φύση ξυπνάει
καὶ τὴν κάμουν λαμπρὰ καὶ γελάει,
πρασινάδες, ἀκτῖνες, νερά.

Ἄνθη κι ἄνθη βαστοῦνε στὸ χέρι
παιδιά κι ἄντρες, γυναῖκες καὶ γέροι,
ἀσπροντύματα, γέλια καὶ κρότοι,
ἔλοι οἱ δρόμοι γεμάτοι χαρά.

Ναί, χαρῆτε τοῦ χρόνου τὴ νιότη
ἄντρες, γέροι, γυναῖκες ,παιδιά!

Δ. Σολωμός

Νύχτα καλοκαιρινή.

Εἶναι νύχτα, καλοκαίρι,
δείχν' ἡ Πούλια μεσονύχτι,
λάμπουν τ' ἄστρα φωτερά...
Τρέχει ἡ βάρκα νὰ μᾶς φέρη
Ν' ἀνασύρωμε τὸ δίχτυ
Στὰ τρισκότεινα νερά.

Ἄπ' τὴν ἀμμουδιὰ στὸ βράχο,
κι ἀπὸ τὸ βοριά στὸ νότο
θάλασσα Θεοῦ χαρά...
Τῆς στεριᾶς φυσᾶ μονάχο
μοσχομύρισμα τὸ χνῶτο
στὰ τρισκότεινα νερά.

Τ' ἀκρογιαλῖα ἡλιοδαρμένα
καῖνε, ἀχνίζουν σὰν καμίγια,
ξαναμμένα φλογερά...
Σὰ στοιχειὰ λαχανιασμένα
παραδέρνουν τὰ δελφίνια
στὰ τρισκότεινα νερά.

Δυὸ ναυτόπουλα μᾶς φέρνουν
μὲ τ' ἀκούραστά τους χέρια.
Κάνει ἡ βάρκα μας φτερά...
Τὰ γοργὰ κουπιὰ τους σπέρνουν
χίλιες πούλιες, μύρια ἄστέρια,
στὰ τρισκότεινα νερά.

Γ. Δρασίνης

Ἡ ψαρόβαρκα.

Ἔρχετ' ἡ ψαρόβαρκα, ἔρχετ' ὀλοῖσια
πέρ' ἀπ' τὸν Ἀσπρόβραχο κι ἀπ' τὰ Πετρονήσια.
Σὰ νεραΐδ' ἀφρόπλαστη, νύφη φτερωτῆ,
τῇ χαϊδεύει ὁ μπάτης,
μύρια πλούτη ἀτίμητα στὴν ποδιά κρατεῖ
ζηλευτὰ προικιά της!

Ἔρχετ' ἡ ψαρόβαρκα χρυσοστολισμένη,
ἔρχετ' ἀσημόζωστη καὶ ροδοντυμένη,
τοῦ πελάου ἀρχόντισσα βεργολυγερή,
μὲ πολλὰ καμάρια,
πλούτη καὶ στολίδια της ἔχει καὶ φορεῖ
τοῦ γιαλοῦ τὰ ψάρια!

Γ: Δροσίνης

Μεσημέρι.

Λὲς καὶ ψυχὴ καμμιὰ δὲν ἔχει
τὸ ρημωμένο τὸ χωριό,
καὶ μόνο ἡ βρῦση σιγοτρέχει
μέσα στὸ δρόμο τὸ μικρό.

Καὶ τώρα τὸ λευκὸ σπιτάκι
στὴν ἄκρη πέρα τοῦ χωριοῦ
ρίχνει τὸν ἴσκιο του τὸ λίγο
στὴν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ.

Ἄλ. Φωτιάδης

Ἡλιοβασίλεμα.

Πίσω ἀπὸ μακρινὲς κορφὲς ὁ ἥλιος βασιλεύει
καὶ τοῦρανοῦ τὰ σύνορα χίλιες βαφὲς ἀλλάζουν,
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ὀλόχρυσες, γαλάζες,

κι ανάμεσά τους σκάει λαμπρὸς λαμπρὸς ὁ Ἀποσπερίτης.
Τὴν πύρη τοῦ καλοκαιριοῦ τὴν σβηεῖ γλυκὸ ἀγεράκι
ποὺ κατεβάζουν τὰ βουνά, ποὺ φέρνουν τ' ἀκρογιάλια.
Ἀνάρια τὰ κλωνάρια του κουνάει ὁ γεροπεῦκος
καὶ πίνει καὶ ρουφάει δροσιὰ κι ἀχολογάει καὶ τρίζει.
Ἡ βρύση χορταρόστρωτη δροσιζει τὰ λουλούδια
καὶ μ' ἀλαφρὸ μурμουρητὸ γλυκὰ τὰ νανουρίζει.
Θολώνει πέρα ἢ θάλασσα, τὰ ριζοβούνια ἰσκιώνουν,
τὰ ζάλογγα μαυρολογοῦν, σκύβουν τὰ φρύδια οἱ βράχοι
κι οἱ κάμποι γύρω οἱ ἀπλωτοὶ πράσινο πέλαο μοιάζουν.

Κ. Κρυστάλλης

Ἡ ἐξοχή.

Προβαίνει ὁ ἥλιος σ' ὅλη του τὴ χάρη
κι ἀπὸ λάμπη τὸν κόσμον πλημμυρίζει.
Μὲς στὸ χωράφι ἀτίμητο ζευγάρι
ἀπὸ βόδια, θωρεῖς νὰ τριγυρίζει.

Ἐδῶ κοιτᾶς περήφανο μοσχάρι
στὸ πράσινο σιτάρι νὰ βαδίζει,
ἐν' ἄλλο ἐκεῖ γυρμένο στὸ χορτάρι
καὶ τὸ πλατὺ ρουθὺνι νὰ καπνίζει.

Μύριες ἀξίνες σκάπτουνε τὴ γῆ
κι ὑψωμένες στὸν ἥλιο λαμπυρίζουν.
Στοὺς κάμπους βασιλεύει θεία σιγή.

Κι ἐνῶ θωρεῖς τὰ σπίτια νὰ καπνίζουν,
ἄλλο πιά δὲ γροικᾶς τὴ χαραυγή,
παρὰ τὰ βόδια ἀγάλι νὰ μουγκρίζουν.

Σπ. Μαρτζώκης

Ζωγραφιά.

Σκῆνοι καὶ πεῦκα, θάμνοι καὶ χαμόκλαδα
πυκνὰ στολίζουν τοῦ βουνοῦ τὴν ῥάχη,
κάτω νερὰ καθάρια καὶ τρεχούμενα,
ἀπάνω ἡλιοκαμμένοι κι ἄγριοι βράχοι.

Στὰ πόδια του, σαρακωμένες, γέρικες,
ἐλιές μεστώνουν τοῦ καρποῦ τὰ πλήθη,
καὶ γύρω του ἀμπέλια καταπράσινα
ἐγκυμονοῦν τῶν πόνων μας τὴν λήθη.

Ὁ ἥλιος τοῦ μεσημεριοῦ χρυσόφωτος
κόσμους ἐντόμων, νέους κόσμους πλάθει,
καὶ συντροφεύει ὁ βόμβος ὁ μονότονος
τῆς μέλισσας, πού τριγυρνᾷ στ' ἀγκάθι.

Ἄργα τὸ δεῖλι, στοῦ ἡλίου τὸ βασίλειμα,
σκορπίζουν γύρω τὰ φτερά τοῦ ἀγέρα
γαυγίσματα σκυλιῶν, ἀρνιαῶν βελάσματα
καὶ στεναγμούς ἀπὸ βοσκοῦ φλογέρα.

Κι ὅλα μαζί καὶ θάμνοι καὶ χαμόκλαδα
καὶ μέλισσες κι ἀρνιαῶν κι ἐλιές κι ἀμπέλια
κοιμοῦνται μὲ τοῦ γκιώνη τὸ παράπονο,
ξυπνοῦν μὲ τοῦ κορυδαλλοῦ τὰ γέλια.

I. Πολέμης

Καλοκαίρι.

Τὸ βόδι βαριά στὸ χωράφι
τὰ πόδια ἀργοκίνητο παίρνει,
ἀνοίγει φυσῶντας τὰ μαῦρα ρουθούνια,
κι ὀλόγυρα στέλνει βραχνὸ μουγκρητό.

Ἄνάφτει τὸ χόρτο, τὸ χῶμα,
ἢ θάλασσα ὀλόστρωτη ἀστράφτει.
Στὴ γῆ ξαπλωμένο θωρεῖς τὸ μοσχάρι
νὰ βρίσκη στὸν ἥλιο δροσιὰ καὶ ζωή.

Στοὺς λόφους, στὶς ράχες, στοὺς κάμπους
ἀστράφτουν χιλιάδες δρεπάνια,
κι ὀλόπυκνα ἀσκέρια στ' ἀπόμιστα στάχια
ἀδάμαστα κάλλη γυρμένα κινουῦν.

Τριγύρω στὰ μέτωπα λάμπουν
οἱ ἀμέτρητοι κόποι τ' ἀνθρώπου,
κι ἐμπρὸς του ξανοίγει μ' ὀλόχαρο βλέμμα
χρυσάφι γεμάτη τὴν κάθε ἀγκαλιά.

Σπ. Μαρτζώκης

Τὸ σταφύλι.

Πολλὰ εἶναι τ' ἄνθη τοῦ Ἀπριλιοῦ μὰ σὰν τὸ ρόδο οὔτ'
[ἓνα,
πολλοὶ τοῦ χρόνου εἶν' οἱ καρποὶ σὰν τὸ σταφύλι οὔτ'
[ἓνας.

Στ' ἄνθη τὸ ρόδο βασιλιάς, καὶ στοὺς καρποὺς ἔσ' εἶσαι
σταφύλι τρισευγενικό, τῆς γῆς βασιλοπαίδι.

Ἄλλοι καρποὶ ἔχουν μιὰ θωριά καὶ σὺ πολυθωριάζεις
ἀπ' τὴ μαυρίλα τῆς ἐλιᾶς στὴν κρυσταλλένια ἀσπράδα
κι ἀπ' τὴ χλωμάδα τοῦ κεριοῦ στοῦ κερασιοῦ τὴ φλόγα.

Μικρὸ εἶτε μεγαλόρογο καὶ τραγανὸ ἢ ἀφράτο,
σὰν ἀκροδάχτυλο μακρὸ, καὶ στρογγυλὸ σὰ μάτι
καὶ καρπερὸ ἀπ' τὸν Ἀἰ Λιά κι ὡς τοῦ Χριστοῦ τὴ γέννα.

Τὸ μοσχοστάφυλο ἢ ἀρχὴ καὶ τὸ ξερίχι τέλος.

Πότε στ' ἀμπέλι κρύβεσαι καὶ προσκυνᾷς τὸ χῶμα,

Διγενῆς Ἀκρίτας

Digitized by Google

πότε ψηλά στὴν κρεβατιά(*) κρέμεσαι σὰν καντήλι.
Ἐσ' εἶσαι ὁ πόθος τῶν πουλιῶν, τῶν ἀγριμιῶν λαχτάρα,
νυχτοπατοῦσα ἢ ἀλεπού για σὲ τὰ ὀρνίθια ἀφήνει
κι ἡ σφῆκα ἀπ' τὴ γλυκάδα σου κυλιέται λιγωμένη.
Δίνεις τὴ σάρκα ζωντανὸ κι ὅταν πεθάνης τὸ αἷμα,
κι εἶναι για σένα μακελλιοῦ σφαγῆ τὸ πατητήρι.

Γ. Δροσίνης



* κρεβατιά=κληματαριά.

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Α΄.

Ἡ γέννηση τοῦ Διγενῆ.

Ἡ Καισάρεια, ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς Καππαδοκίας, ἦταν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔδρα τοῦ στρατηγοῦ τῆς Χαρσιανῆς, μιᾶς ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἀνατολικῆς ἐπαρχίης τῆς ἀπέραντης Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τὰ γρια βουνά, οἱ κλεισοῦρες της, οἱ κάμποι της δὲν ἔπαυαν νὰ ποτίζωνται κάθε τόσο μὲ αἷμα Βυζαντινῶν καὶ μὲ αἷμα Σαρακινῶν.

Πολλές φορές οἱ Βυζαντινοὶ κατῶρθωναν νὰ περάσουν τὸν Εὐφράτη ποταμὸ καὶ νὰ ὑποδουλώσουν τὰ ἔμιράτα ἢ τὶς ἡγεμονίες τῆς Μεσοποταμίας. Ἄλλες τόσες φορές ὅμως καὶ οἱ Σαρακινοὶ περνοῦσαν ἔξαφνα τὰ βουνά τοῦ Ἀντίταυρου, κι ἔγδυναν τοὺς πλοῦσιους κάμπους τῆς ἐπαρχίας. Ἄλλ' οὔτε αὐτοὶ οὔτε κεῖνοι ρίζωναν στὰ μέρη πού πατοῦσαν. Γρήγορα γυρίζαν στοὺς τόπους τους, καὶ ἡ χώρα, πού κυλᾷ τὰ νερά του ὁ Εὐφράτης καὶ κάνει τὴ γῆ πλούσια, εὐτυχησμένη, καταντοῦσε παλαιίστρα τῶν δύο λαῶν.

Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο καὶ πού βασιλεύεε στὴν Πόλη ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, στρατηγὸς τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς ἦταν ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης.

Ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης εἶχε ὄνομα ἀντρείου καὶ ἐντίμου πολεμιστῆ. Δὲν εἶχε ὅμως αἷμα Ἑλληνικὸ αὐτός, εἶχε Σαρακινό.

Καὶ μιὰ φορά ἦταν Ἐμίρης στὴν Ἔδεσσα, κι ἔδειχνε μὲ τὴν ἀντρεία του πὼς γρήγορα θὰ γινόταν Ἐμίρης ὅλης τῆς Μεσοποταμίας. Ἄλλ' ἔτυχε ν'ἀ-

γαπήση μιὰ χριστιανή, κόρη Βυζαντινοῦ στρατηγοῦ, πού εἶχε συλλάβει σέ μιὰ ἐπιδρομὴ πού ἔκανε σέ Βυζαντινὲς χῶρες. Ἡ κόρη δὲν τὸν ἤθελε, γιατί ἦταν μουσουλμάνος, καὶ λύτρα γιὰ νὰ ἐλευθερωθῆ εἶχε στείλει ὁ πατέρας της ὁ στρατηγός. Κι ἔτσι ὁ Ἐμίρης ἀναγκάστηκε γιὰ νὰ τὴν πάρη νὰ γίνη χριστιανός.

Ὁ Ἐμίρης ὠνομάστηκε Ἰωάννης, ἔγινε γαμπρὸς τοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρόνικου καὶ κατοίκησε στὸ Χαρσιανὸ κάστρο. Ἐκεῖ δὲν ἄργησε νὰ φέρη τὴ μητέρα του καὶ ὅλους τοὺς δικούς του. Ἡ μητέρα του βαπτίστηκε κι αὐτὴ καὶ μαζί της ὅλη του ἡ πατριά. Ὁ Ἐμίρης ἔκαμε τότε μιὰ ἀναφορὰ στὸ βασιλέα καὶ ζήτησε νὰ τοῦ ὀρίση τόπο γιὰ νὰ κατοικήσῃ μὲ τὸ λαό του. Καὶ δὲν ἄργησε νὰ ἔρθῃ ἡ ἀπάντηση.

«Ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης ἀπὸ δῶ καὶ πέρα» ἔλεγε ἡ διαταγή, «θὰ ἔχη τὸν τίτλο τοῦ πρωτοσπαθάρου. Τόπος γιὰ νὰ κατοικήσῃ μὲ τὸ λαό του, νὰ τοῦ δοθῆ ἡ Λευκόπετρα, γῆ βασιλική. Σὲ κάθε ἡλικιωμένο Σαρακινὸ θὰ δοθοῦν χωράφια καρπερὰ νὰξίζουσι τέσσερες λίτρες χρυσάφι, ἂν εἶναι καβαλάρης, καὶ δυὸ λίτρες, ἂν εἶναι πεζός. Καὶ νὰ τοῦ μετρήσῃ ὁ ταμίας τῆς ἐπαρχίας τρία χρυσὰ νομίσματα γιὰ τὰ ἔξοδα ὡσπου νὰ ταχτοποιηθῆ, ἕξι χρυσὰ νομίσματα γιὰ νὰ ἀγοράσῃ βόδια κι ἐργαλεῖα, καὶ πενήντα τέσσερα κιλά σιτάρι γιὰ σπόρο καὶ γιὰ τροφή του.

»Τὸ κτῆμα οὔτε θὰ πουλιέται οὔτε θ' ἀγοράζεται, ἀλλὰ θὰ πηγαίνει ἀπὸ πατέρα σὲ παιδὶ ἀρσενικὸ πάντοτε. Ἄν κανένας πεθάνῃ χωρὶς ν' ἀφήσῃ ἀρσενικόν, θὰ τὸ παίρῃ ἐκεῖνο τὸ κορίτσι πού θὰ στεφανωθῆ γερὸ καὶ δυνατὸ παλικάρι, ἄξιο νὰ γίνῃ στρατιώτης. Ἄν δὲν ἀφήσῃ κανένα παιδί, θὰ τὸ παίρνουν οἱ συγγενεῖς του,

μέ την ὑποχρέωση νὰ δίνουν ἓνα στρατιώτη στὸ βασιλέα, ὅταν τὸν ζητήσῃ.

»Καθένας πὺ θὰ πάρῃ κτῆμα θὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἔχῃ στὸ σπίτι του ἑτοιμῆ τῆ στρατιωτικῆ του στολῆ, τ' ἄρματα του κι ἓνα ἄλογο πολεμικό. "Ἄμα θὰ ἔρχεται ἡ διαταγὴ νὰ κινήσῃ, θὰ ντύνεται τ' ἄρματα του, θὰ καβαλικεύῃ καὶ θὰ παρουσιάζεται στὸ στρατηγὸ τῆς ἐπαρχίας. Ἐπὶ κεῖ καὶ πέρα δὲν ἔχει νὰ φροντίσῃ γιὰ τίποτε. Θὰ τοῦ τὰ δίνῃ ὅλα ὁ βασιλέας καὶ θὰ τοῦ πληρώνῃ καὶ μισθό».

"Ὅλα τὰ δέχτηκαν οἱ Σαρακινοί, γιατί ἔτσι ζοῦσαν καὶ στὴν πατρίδα τους. Καὶ ἐκεῖ ἦταν στρατιῶτες καὶ γεωργοὶ μαζί. Στὸν ἀμιρὰ Ἰωάννη δόθηκαν μεγάλα κτήματα ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ του. Καὶ δὲν ἄργησε οὔτε αὐτός, οὔτε ὁ λαός του ν' ἀποδείξουν στὴ νέα τους πατρίδα τὴν ἀγάπη τους. "Ὅπου στάλθηκαν νὰ πολεμήσουν ἔχυσαν πρόθυμα τὸ αἷμα τους. Γιὰ τοῦτο, ὅταν πέθανε ὁ στρατηγὸς τῆς Χαρσιανῆς, ὁ βασιλιάς ἔδωσε τὴ στρατηγία στὸν ἀμιρὰ Ἰωάννη καὶ τὸν ὠνόμασε καὶ πατρίκιο. Μὲ τὴν ἴδια διαταγὴ ὁ γυναικάδελφός του, ὁ Κωνσταντῆς, διωρίστηκε ἀναπληρωτῆς του.

"Ὁ νεοφώτιστος Σαρακινὸς ζοῦσε εὐτυχισμένος στὴν Καισάρεια. Πλούτη, δόξα, τὰ πάντα εἶχε. Ἄλλ' αὐτὸς δὲν ἦταν εὐχαριστημένος γιατί δὲν εἶχε παιδί.

Ἐφάνηκε ὅμως κι αὐτό, κι ἔτσι ἡ στενοχώρια του ἔσβησε.

"Ἐνα βράδυ χειμωνιάτικο κατὰ τὸ ξημέρωμα, καθὼς ἡ Καισάρεια κοιμόταν ἡσυχῆ κυκλωμένη ἀπ' τὸ δυνατό της φρούριο, καὶ τὸ χιόνι πυκνὸ ἔπεφτε ἀσπρί-

ζοντάς την, γεννήθηκε ὁ διάδοχος τοῦ Ἀμιρά Ἰωάννη, ὁ Διγενῆς Ἀκρίτας.

Ἡ γέννηση τοῦ Διγενῆ ἑορτάστηκε λαμπρά, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο νεογέννητο ἄρχοντα. Καὶ ὁ λαὸς ἐώρτασε μὲ χαρὰ τὴ γέννησή του σὰ νὰ ἤξαιρε, ἢ νὰ μάντευε πὼς εἶχε ἔρθει στὸν κόσμον ἕνας ἥρωας. Καὶ πόσο τὸν ἤθελαν τὸν ἥρωα σὲ κεῖνες τὶς ἐπικίνδυνες ἐπαρχίες, ὅπου κάθε τόσο τὶς ρήμαζαν οἱ Σαρακίνοί!

Β'.

Σὲ λίγους μῆνες ἔγινε ἡ βάφτιση στὴν ἐκκλησία πού εἶχε βαφτιστῆ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος. Ὁλη ἡ Καισάρεια εἶχε συναχτῆ μέσα στὴν ἐκκλησία αὐτή, πού ἦταν καὶ μητρόπολη.

Ὁ Βάρδας ὁ Φωκᾶς ἦταν ὁ νονός. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα συνέβηκε καὶ κάτι πού δὲν τὸ περίμεναν.

Μετὰ τὴ βάφτιση, ὅταν οἱ προσκαλεσμένοι ἄρχοντες καὶ βαθμοῦχοι ἀξιωματικοί, εἶχαν γεμίσει τὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ παλατιοῦ καὶ δοῦλοι ἀσπροντυμένοι τοὺς κερνοῦσαν, φάνηκε νὰ μπαίνει βιαστικά ἕνας ἀξιωματικός. Πλησίασε αὐτὸς τὸν ἀμιρά Ἰωάννη καὶ κάτι τοῦ εἶπε.

— Τί λές! ἔκανε ὁ ἀμιράς, πὲς του νᾶρθη μέσα.

Ὁ ἀξιωματικός ἔφυγε. Καὶ σὲ λίγο τὸ παραπέτασμα τὸ βελούδινο σηκώθηκε, κι ἕνας Σαρακινὸς μὲ δυὸ παιδιὰ στὴν ἀγκυλιά του ὤρμησε μέσα στὴν αἴθουσα. Δὲ γονάτισε, ὅπως ἦταν συνήθεια, στὴν πόρτα. Ἐτρεξε ἴσια στὸν ἀμιρά, ἔρριξε στὰ πόδια του τὰ παι-

διά, πού κρατοῦσε, κι ἔπεσε κι αὐτὸς ἔπειτα καὶ φίλησε τὰ ψηλά ὑποδήματά του.

Σιωπὴ μεγάλη εἶχε γίνει στὴν αἴθουσα.

Ὁ ἀμιράς παραγμένος εἶπε στὸ Σαρακινό:

«Σήκω καὶ λέγε!»

Αὐτὸς χωρὶς νὰ σηκωθῆ, γονατιστός, ἄρχισε νὰ λέει:

«Ὁ Χαμδάς ὁ ἀφέντης μου, σοῦ ἐμπιστεύεται τὰ παιδιά του. Ὁ Χαμδάς ὁ ἀπόγονος τοῦ Ἀβὰ Ταγλίπ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐνδοξότατης πατριᾶς τῆς Μεσοποταμίας. Κάποτε, λέει, πέρασες καὶ σύ, ἀμιρά, ὄρφανὸς καὶ κατατρεγμένος ἀπὸ κεῖ...»

—«Ἀλήθεια», ἔκανε μὲ ἀναστεναγμὸ ὁ Ἰωάννης.

—«Πεινασμένο σὲ χόρτασε, διψασμένο σὲ πότισε, γυμνὸ σ' ἐντυσε, ξυπόλυτο σὲ πόδεσε, κατατρεγμένο σὲ προστάτεψε».

—«Δὲν τὰ ξέχασα, οὔτε θὰ τὰ ξεχάσω ποτέ!» εἶπε ὁ Ἰωάννης.

—«Τώρα ὁ Χαμδάς ὁ ἀφέντης μου συχωρέθηκε», εἶπε μὲ λυγμοὺς ὁ Σαρακίνος.

—«Ὁ Θεὸς ν' ἀναπάψῃ τὴν ψυχὴ του», ψιθύρισε ὁ ἀμιράς σηκώνοντας ψηλά τὰ μάτια.

—«Τὸν σκότωσε ὁ προδότης Κεμάλ-Ἐδίν!»

—«Τί λές! φώναξε πηδώντας ὀρθὸς ὁ ἀμιράς».

—«Τὸν σκότωσε, πῆρε τὶς γυναῖκες του, τὶς καμῆλες του καὶ τ' ἄλογά του. Καὶ τὰ παιδιά του θὰ τὰ σκότωνε».

—«Τί λές, τί λές!» ἔκανε πάλι ἀγριεμένος ὁ ἀμιράς.

—«Ὁ Χαμδάς ξεψυχώντας μου εἶπε»: πρόσθεσε ὁ Σαρακίνος. «Τὰ παιδιά μου στὸ λαιμό σου, Γιαγχιά».

πιστέ μου δουλε. Κρύψε τα ὅσο μπορεῖς καὶ φρόντισε νὰ περάσης στὴ Χαρσιανή. Πήγαινε στὸν ἀμιρά 'Ιωάννη καὶ δώσε του τὰ παιδιὰ μου. Σὲ κείνον μπορῶ νὰ τὰ ἐμπιστευτῶ. Τὸ καλὸ πού εἶδε ἀπὸ μένα, ἄς τὸ δώση στὰ παιδιὰ μου. Νὰ τ' ἀναθρέψῃ ὅπως πρέπει σὲ ἀρχηγούς 'Αραβῖτες καὶ νὰ τὰ δώση στὴ φυλὴ τους μιὰ ἡμέρα».

— «Τ' ὀρκίζομαι!» εἶπε ὁ ἀμιράς βάζοντας τὸ χέρι στὴν καρδιά του. «Ὀρκίζομαι νὰ τ' ἀναθρέψω ὅπως πρέπει σὲ ἀρχηγούς 'Αραβῖτες καὶ νὰ τὰ στείλω πάλι στὴ φυλὴ τους μιὰ μέρα.....»

Γ'.

Μοναστήρι καὶ σχολεῖο.

Ὅταν ὁ Διγενὴς ἔγινε ἑπτὰ χρονῶν ἀρχισαν νὰ τοῦ μαθαίνουν γράμματα. Γιὰ δάσκαλο ὁ ἀμιράς τοῦ πῆρε ἓναν καλόγερο ἀσπρομάλλη κοντὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Διγενὴς ἦταν ἐπιμελὴς καὶ προχωροῦσε καλά. Καὶ ἐνῶ ἦταν παιδί πολὺ ζωηρό, ποτὲ δὲν ἔκανε τίποτε πού νὰ δυσαρεστήσῃ τὸν ἀγαθὸ δάσκαλό του.

Ὅταν ἔγινε δέκα, ἔντεκα χρονῶν ὁ Διγενὴς, ὁ πατέρας του τοῦ εἶπε μιὰ μέρα:

«Τώρα, Διγενή μου, θὰ πηγαίνης καὶ σὺ στὸ μοναστήρι γιὰ νὰ μάθης κι ἄλλα γράμματα».

«Εἶμαι ἕτοιμος» τοῦ ἀπάντησε ὁ Διγενὴς.

«Ὑποχρεωτικῶς ἔμπρός τότε. Θὰ σὲ πάω τώρα. Ἐκεῖ θὰ βρῆς

καλοὺς συντρόφους. Θὰ ἔχης καὶ τοὺς Χαμδάδες, τὸν Ἄλῃ καὶ τὸ Χασάν».

Τὰ δυὸ παιδιὰ αὐτὰ ἦταν ἐκεῖνα, πού εἶχε φέρει ὁ δοῦλος ὁ Σαρακινὸς στοῦ ἀμιρά, τὴν ἡμέρα πού βαφτίστηκε ὁ Διγενής.

Γρήγορα ὁ ἀμιράς ἔδωσε διαταγὴ νὰ τοῦ ἐτοιμάσουν ἓνα ἄλογο, κι ἓνα μικρόσωμο γιὰ τὸν καλόγερο τὸ δάσκαλο τοῦ γιοῦ του. Θὰ ἔπαιρνε καὶ τὸ γέρο δάσκαλο ἴσαμε κεῖ.

Κι ἔγινε. Οἱ ἵπποκόμοι ἐτοίμασαν τὰ ἄλογα, ὁ ἀμιράς ἐπῆρε τὸ γιό του στὸ δικό του, ἓνα μαῦρο σὰν κάρβουνο· ἀνέβηκε, ἢ ἀνέβασαν καὶ τὸν κοντὸ δάσκαλο σ' ἓνα μικρόσωμο ἄλογο, καὶ ξεκίνησαν.

Ἡ μητέρα τοῦ Διγενῆ ἀπὸ ψηλά τοὺς ἔβλεπε νὰ φεύγουν.

Τὸ μοναστήρι τῆς ἐπισκοπῆς πού πήγαιναν ἦταν λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Καισάρεια. Τὸ εἶχε χτίσει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος Καππαδοκίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ τὰ κελιά της ἔχτισε νοσοκομεῖο, φτωχοκομεῖο καὶ ξενῶνα, καὶ τὰ προίκισε μὲ ὅ,τι τοῦ εἶχε μείνει ἀπὸ τὴν πατρικὴ του περιουσία. Ἔδωσε ὅμως ἔτσι παράδειγμα στοὺς μοναχοὺς, ὄχι μόνο νὰ τὰ ἔχουν ὅλα κοινά, ἀλλὰ καὶ νὰ κοπιᾶζουν γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων.

Ἄπὸ τότε ὅμως ὡς τώρα τὸ μοναστήρι εἶχε πλουτιστῆ μὲ νέες δωρεές, καὶ τὰ κελιά καθὼς καὶ οἱ μοναχοί του εἶχαν γίνεи πολὺ περισσότεροι. Ὁ ξένος πού θὰ τὸ ἔβλεπε γιὰ πρώτη φορὰ θὰ τὸ ἔπαιρνε γιὰ κάστρο, ὄχι γιὰ μοναστήρι. Οἱ τοῖχοι του ἦταν ψηλοὶ καὶ μὲ πολεμίστρες, καὶ στὶς τέσσερεις γωνιές του

ἔβγαιναν τέσσερεις πύργοι, ὀλοστρόγγυλοι καὶ δυνατοί. Μιὰ μεγάλη πόρτα σιδεροντυμένη κρυβόταν κάτω ἀπὸ βαθιὰ καμάρα καὶ ἀπὸ πάνω ἔχασκε ἡ κατεβατή, ἔτοιμη νὰ χύσῃ λάδι καυτὸ καὶ πίσσα ἀναλυτὴ σὲ κεῖνον ποὺ ἤθελε μὲ τὴ βία νὰ μπῆ στὸ μοναστήρι.

Πολλοὶ καλόγεροι ζωγράφιζαν εἰκονίσματα, ἄλλοι ἀντίγραφαν θρησκευτικὰ βιβλία καὶ μερικοὶ μελετοῦσαν τὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς μιμηθοῦν. Μάλιστα ὁ πάτερ-Ἀβακούμ, ὁ τωρινὸς ἡγούμενος, καθὼς καὶ δύο τρεῖς ἀπὸ τοὺς συμβούλους του, δίδασκαν στὸ σχολεῖο τῆς μονῆς ἱστορία, γεωγραφία, θρησκευτικὰ, ἀριθμητικὴ, γεωμετρία καὶ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Κάθε πρωί, μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, θὰ ἔβλεπε κανεὶς ν' ἀνεβαίνουν τὸ μονοπάτι τοῦ μοναστηριοῦ πλῆθος παιδιὰ μὲ τὴ σάκα στὸ χέρι. Παιδιὰ στρατιωτικῶν, ποὺ τὰ συνώδευαν οἱ δοῦλοι, παιδιὰ πλούσιων ἐμπόρων σὲ ἀμάξια ἢ σὲ φορεῖα, καὶ φτωχόπαιδα δουλοπαροίκων ἢ χωρικῶν, ξυπόλυτα καὶ φτωχοντυμένα. Ἀπὸ διαφόρους δρόμους ἔβγαιναν στὸν πλατὺ βασιλικὸ δρόμο, ποὺ ἔσκιζε τὴ Μικρασία ὡς τὰ σύνορα, ἔφταναν στὴ βρύση τῆς Κυρᾶς, ποὺ τὴν εἶχε χτισμένη κάποια ἀρχόντισσα γιὰ νὰ δροσίζωνται οἱ διαβάτες καὶ ἀπὸ κεῖ ἔπαιρναν τὸ ἀνηφορικὸ μονοπάτι γιὰ τὸ μοναστήρι. Ὁ πάτερ-Γαβριήλ, ὁ θυρωρὸς, ποὺ εἶχε τὸ κελί του στὸ κούφωμα τοῦ τοίχου, τοὺς ἀνοιγε πρόθυμος καὶ τὰ καλημέριζε πρῶτος: «καλημέρα· στ' ἀρχοντόπουλα».

Τὸ μάθημα γινόταν στὴν τράπεζα ποὺ τὸ μεσημέρι ἔτρωγαν οἱ καλόγεροι. Ἦταν μιὰ μεγάλη ἰσόγεια αἴθουσα μὲ πολλὰ μακριὰ τραπέζια, βαλμένα στὴ

γραμμή, και με πάγκους στα πλάγια. Στην άπάνω πλευρά ήταν μικρό καγκλωτό βήμα με τὸ ἀναλόγιο μπροστά, και στὸν τοῖχο κρέμονταν εἰκονίσματα. "Όταν ἔτρωγαν οἱ καλόγεροι ἀνέβαινε στὸ βήμα ἕνας μοναχὸς και διάβαζε εὐχές, ὥσπου νὰ τελειώσῃ τὸ τραπέζι. "Όταν ἄρχιζε τὸ σχολεῖο ἀνέβαινε ἐκεῖ ὁ δάσκαλος.

Αὐτὸ τὸ πρωὶ ἀφοῦ συνάχτηκαν τὰ παιδιά, μπῆκε ὁ πάτερ-Σωφρόνιος, ὁ δάσκαλος, κι ἔκαμαν τὴν προσευχή τους. Ἐπειτα ἀνέβηκε στὴ θέση του. Ἀντὶ ὅμως ν' ἀρχίσῃ τὸ μάθημα στάθηκε και κοίταξε ἕνα με τ' ἄλλο τὰ παιδιά κατάματα. Φαινόταν λυπημένος.

«Νὰ μοῦ πῆτε, παιδιά, εἶπε, ποιὸς σήμερα περνώντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, δὲν ἔκαμε τὸ σταυρὸ του, ὅπως εἶναι ἡ τάξις;»

Τὰ παιδιά κοίταξαν τὸ ἕνα τ' ἄλλο και δὲ μίλησαν.

«Θέλω νὰ μοῦ τὸ μαρτυρήσῃ ὁ ἴδιος ποῦ τὸ ἔκαμε» ξανάειπε ὁ δάσκαλος. «Ποιὸς τὸ ἔκαμε;»

Ἐνας μαθητὴς σηκώθηκε στὴ θέση του. Ἦταν ὡς δεκαπέντε χρονῶν κοντὸς, ξανθὸς, με μάτια γελαστά και πλούσια φορέματα. Κοκκίνισε, ἄπλωσε τὸ χέρι και εἶπε: «ἐγώ».

—«Τσιμισκῆς Ἰωάννης!» εἶπε ὁ δάσκαλος κοιτάζοντας με παράπονο τὸ μαθητὴ. «Δὲν τὸ ἔκαμες γιὰ πρώτη φορὰ σήμερα. Εἶσαι καλὸς μαθητὴς μὰ κακὸς χριστιανός.»

—«Και ὁ Χαμδάς, δάσκαλε, δὲν ἔκαμε τὸ σταυρὸ του, ὁ Ἄλῆς Χαμδάς» κατάγγειλε ἕνας μαθητὴς, και ἔδειξε με τὸ χέρι ἄλλο παιδὶ μελαχρινό, συνομήλικο τοῦ Τσιμισκῆ.

—«Καὶ ὁ Χασάν Χαμδάς δὲν τὸν ἔκαμε» εἶπε ἄλλο.

—«Οἱ Χαμδάδες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι» εἶπε ὁ δάσκαλος. «Ἡ θρησκεία τους εἶναι ἄλλη. Ἐδῶ ἔρχονται νὰ μάθουν ἑλληνικά, νὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὴ σοφία τῶν προγόνων μας.»

—«Καὶ ὁ Μουταναβής, δάσκαλε, δὲν μπαίνει νὰ προσκυνήσῃ» εἶπε ἄλλο παιδί.

—«Εἶναι φίλος τοῦ Χαμδά» εἶπε ὁ Τσιμισκῆς. «Δὲν ξεχνᾷ πὼς ὁ πατέρας του ἦταν πρὶν μωαμεθανός.»

—«Καὶ ὁ γιὸς ζηλεύει τὴν πίστη τοῦ πατέρα του» πρόσθεσε ἄλλος.

—«Ἀρχίσατε τὶς μαρτυρίες καὶ δὲ μοῦ ἀρέσει αὐτὸ» εἶπε ὁ δάσκαλος. «Τσιμισκῆ, ὁ πατέρας σου ὁ στρατηγὸς δὲ σ' ἔστειλε ἐδῶ νὰ καταγγέλῃς τὰ παιδιὰ, παρὰ νὰ φροντίζῃς γιὰ τὰ μαθήματά σου... Μουταναβής Γεώργιος, σήκω ἀπάνω!»

Ἐνα παιδί μελαχρινὸ μὲ κατσαρὰ μαλλιά καὶ ἔξυπνα μάτια σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέση του κοίταξε τὸν πατερ-Σωφρόνιο μὲ τόλμη καὶ εἶπε:

«Δὲν εἶν' ἀλήθεια, δάσκαλε· εἶμαι χριστιανὸς καὶ καλύτερος ἀπ' αὐτοὺς ὅλους».

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀκούστηκε καλπασμὸς ἀπὸ ἄλογα στὴν αὐλὴ, καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ κάθονταν ἀπέναντι στὴν πόρτα φώναξαν στὸν πατερ-Σωφρόνιο:

«Ὁ στρατηγὸς ἔρχεται! Ὁ ἀμιράς Ἰωάννης!»

Γρήγορα ὁ δάσκαλος κατέβηκε ἀπ' τὴν ἔδρα του καὶ βγῆκε νὰ τὸν ὑποδεχτῆ. Καὶ σὲ λίγο φάνηκε ὁ ἀμιράς νὰ μπαίνει. Γέμισε τὴν πόρτα πρῶτα μὲ τὸ μεγάλο ἀνάστημά του καὶ τὸν πλατὺ σταχτόμαυρο μανδύα του. Μαζί του μπῆκε καὶ ἓνα παιδί μὲ ξανθὰ

σγουρά μαλλιά, χωρισμένα στὴ μέση, μὲ γαλανὰ μάτια καὶ πρόσωπο σὰν ἀγγελουδί. Φοροῦσε γαλάζιο χιτῶνα, κεντημένο στὶς ἄκρες μὲ χρυσὸ σειρίτι, καὶ κίτρινα ψηλὰ ποδήματα. Στὸ ἀριστερὸ χέρι κρατοῦσε μιὰ σάκα ἀπὸ βελουδο, χρυσοκεντημένη καὶ γεμάτη βιβλία. Στὸ πλευρό του δεξιὰ ἀκολουθοῦσε ὁ ἡγούμενος καὶ πίσω τους ἐρχόταν ἓνα καλογεράκι κοντὸ μὲ ἄσπρα μαλλιά, ὁ πάτερ Συμεών, ὁ δάσκαλος τοῦ Διγενῆ.

Ὁ ἀμιράς Ἰωάννης εἶπε στὸ δάσκαλο :

«Σοῦ φέρνω, πάτερ, τὸ μοναχογιό μου. Ὁ πάτερ Συμεών ἀπὸ ἐδῶ τὸν ἔμαθε ὅ,τι μπόρεσε στὸ σπίτι».

Ἐφεραν καθίσματα ἀπὸ τὸ ἡγουμενεῖο καὶ κάθισε ὁ ἀμιράς μὲ τὸν ἡγούμενο. Πῆγε στὴν ἔδρα του ὁ δάσκαλος καὶ ἄρχισε νὰ γράφῃ στὸν κατάλογο: Βασίλειος Διγενής...—«πόσων χρονῶν;» ρώτησε μεγαλόφωνα.

—«Δέκα» ἀπάντησε ὁ ἀμιράς.

—«Νὰ ἰδοῦμε τώρα τί τοῦ δίδαξες, πάτερ-Συμεών».

—«Τὰ κοινὰ γράμματα» ἀπάντησε ἐκεῖνος ταπεινά. «Νὰ γράφῃ καὶ νὰ διαβάζῃ στὴν πινακίδα. Τὸν Ὀχτάηχο καὶ τὸ Ψαλτήρι τὰ ξαίρει ἀπέξω... Τώρα θὰ σπουδάσῃ γραμματικὴ, ποίηση καὶ ρητορικὴ!...»

—«Ὁχι ρητορικὴ!» τὸν ἔκοψε ὁ ἀμιράς. «Δὲ θέλω λόγια, ἔργα θέλω. Ὁ γιός μου θὰ γίνῃ στρατιωτικός..»

—«Ἄς δοῦμε, μικρέ, τὰ βιβλία σου!» εἶπε ὁ πάτερ Σωφρόνιος στὸ Διγενή.

Τὸ παιδί μὲ προθυμία ἔλυσε τὴ σάκα του καὶ παρουσίασε τὸν Ὀχτάηχο, τὸ Ψαλτήρι καὶ τὴν Ἀγία Γραφή. Ὅλα ἦταν καλοδεμένα καὶ καθαρὰ, σὰ νὰ βγῆκαν τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ καλλιγράφου. Ἄλλὰ ἐκεῖνο

πού ἔκαμε σὲ ὅλους ἐντύπωση ἦταν ἡ Ἀγία Γραφή. Ἀπέξω ἦταν στολισμένη μὲ φ' ἄλλα χρυσά, μὲ μαργαριτάρια καὶ πολύτιμα πετράδια. Μέσα κάθε σελίδα ἦταν γραμμένη μὲ ἀργυρά γράμματα ἀπάνω σὲ ὀλοπόρφυρη περιγαμηνή μὲ πλατὺ περιθώριο· καὶ στὸ περιθώριο εἶχε μικρὲς χρωματιστὲς εἰκόνες.

«Τί λαμπρά!» φώναξε ὁ δάσκαλος καθὼς τὸ εἶδε.

Πῆρε τὸ βιβλίο καὶ τὸ ἔδειξε στὸν ἡγούμενο. Ἐκεῖνος, καθὼς τὸ εἶδε, «εἶναι ἀριστούργημα, στρατηγέ!» φώναξε ἐνθουσιασμένος. «Μὴν τὸ ἀφήνης στὰ χέρια τοῦ παιδιοῦ».

— «Καὶ τὸ δικό μου τὸ κοράνι εἶναι καλύτερα στολισμένο» εἶπε μιὰ φωνή, καὶ ὁ Ἀλῆ Χαμδὰς ἔδειξε στὸ δάσκαλο ἓνα βιβλίο μὲ πολυτέλεια δεμένο. Κάθε σελίδα του ἦταν στολισμένη μὲ τετράγωνα χρυσά καὶ χρυσὲς κοκκίδες, καὶ στὸ ἔξω περιθώριο ἀπὸ ἓνα στολίδι παράξενο.

— «Ὡραῖο εἶναι, μὰ εἰκόνες δὲν ἔχει» εἶπε ὁ δάσκαλος δίνοντάς το πίσω στὸ Σαρακινό.

— «Δὲν ἔχει, γιατί τὸ ἀπαγορεύει ἡ θρησκεία μας».

— «Ἀπ' ὅσα ἔμαθες ξαίρεις νὰ μᾶς πῆς τίποτα ἀπέξω, Βασίλειε;» ρώτησε ὁ δάσκαλος.

— «Ναί».

— «Τί ξαίρεις;»

— «Ὅ,τι θέλεις, δάσκαλε».

— «Ξαίρει καὶ στίχους» εἶπε ὁ ἀμιράς.

— «Ἄς μᾶς πῆ λοιπὸν στίχους» εἶπε ὁ ἡγούμενος, βλέποντας πὼς θὰ εὐχαριστήσῃ τὸ στρατηγό.

Ὁ Βασίλειος στάθηκε σεμνὰ καὶ ἄρχισε νὰ λέη μὲ ρυθμό:



Ὁ πεῦκος μέγα εἶναι δεντρί, ἀλλὰ καρπὸ δὲν κάνει.
τὸ στάχυ εἶναι μικρούτσικο, μὰ κάνει τὸ σιτάρι.

Πάλι τὸ κλῆμα τὸ μικρὸ βλέπεις καρπὸ ποὺ κάνει;
Τὸ καλοκαίρι τότε τῶν γλυκόχυμο σταφύλι
καὶ τὸ χειμῶνα τὸ κρασί πίνουνε στὸ ποτήρι.

—«Λαμπρά, παιδί μου!» εἶπε ὁ δάσκαλος.

—«Τώρα πές μας, δάσκαλε, ρώτησε ὁ ἀμιράς, καὶ γιὰ
τοὺς δύο Σαρακινούς μου. Στὴ Λευκόπετρα, τὸ ξαίρεις,
τοὺς ἔχει ἡ μητέρα μου δασκάλους, γιὰ νὰ μορφωθοῦν
στὴ γλῶσσα τους καὶ στὴ θρησκεία τους. Θέλω ὅμως
μιὰ ποὺ εἶναι στὸν τόπο μας, νὰ ὠφεληθοῦν καὶ αὐτοὶ
ἀπὸ τὰ ἑλληνικά».

—«Πηγαίνουν καλά, εἶμαι εὐχαριστημένος» ἀπάν-
τησε ὁ δάσκαλος. «Πρὸ πάντων στὴν ἀριθμητικὴ καὶ
στὴ γεωμετρία εἶναι πρῶτοι».

—«Εἶναι τὸ φυσικὸ τῆς φυλῆς τους» εἶπε ὁ ἡγού-
μενος.

—«Εὖγε τους...» εἶπε ὁ ἀμιράς. Καὶ πῆγε κοντὰ
τους καὶ τὰ χάριδεψε πατρικά.

—«Τί θὰ γίνης, Χασάν, ὅταν θὰ μεγαλώσης;» ρώ-
τησε τὸ μεγαλύτερο.

—«Ἐμίρης στὴ Μουσούλη».

—«Καὶ σύ, Ἀλή;»

—«Ἐγὼ θὰ γίνω ἔμίρης στὸ Χαλέπι καὶ θὰ τσακί-
σω ὅποιον βρῶ μπροστά μου» εἶπε ρίχνοντας μιὰ μα-
τιὰ ἄγρια στὸ μικρὸ Φωκά.

—«Ἐγὼ θὰ γίνω ποιητῆς καὶ θὰ τραγουδήσω τὴ
δόξα σου, Ἀλή» φώναξε μ' ἐνθουσιασμὸ ὁ Μουτα-
ναβής.

—«Κι ἐγὼ θὰ γίνω βασιλιάς στὴν Πόλη, πετάχτη-
κε ὁ Φωκάς, καὶ θὰ σᾶς κυνηγήσω ὡς τὴ Βαγδάτη».

—«Ἐκτὸς ἀπὸ μένα», εἶπε τὸ κόκ.

—«Ἔστι νομίζεις;» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

«Ἡ ἱστορία μου ὅμως δὲν εἶναι γενικὰ γιὰ τοὺς νευρικούς. Ἄκουστε λοιπὸν νὰ σᾶς εἰπῶ! Τὸ καλύτερο ἴσως εἶναι νὰ σᾶς εἰπῶ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ὅτι κατὰγομαι ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, καὶ πῶς πρὶν νὰ ἔρθω ἐδῶ ἐπέρασα ἀπὸ τὸ δάσος σας.... δηλαδὴ ἀπὸ τὸ δάσος ποῦ ἔζησε τὸ ξύλο, ὅταν ἦταν ὀξιά καὶ ἡ τύρφη, ὅταν ἦταν ἰτιά. Δὲ μ' ἀρέσει νὰ κατηγορῶ κανένα καὶ προπάντων ἐκείνους ποὺ εἶναι κατώτεροί μου. Αὐτὸ ὅμως τὸ δάσος σοῦ προξενούσε τὸν οἶκτο, ἅμα τὸ ἔβλεπες! Τὸν καιρὸ ποὺ ἤμουν ἐγὼ δέντρο, τότε ὑπῆρχαν ἀληθινὰ δάση. Ἀλλὰ ἀπὸ τότε πέρασαν ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια.»

—«Αὐτὰ εἶναι ψέματα», φώναξε τὸ ξύλο.

—«Ὅχι, εἶναι ἀλήθεια», εἶπε τὸ κόκ.

—«Χαίρω πολὺ, ποὺ τὸ κόκ μὲ πιστεύει», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Ἄν καὶ δὲν ἔχει λόγους περισσότερους ἀπὸ τὸ ξύλο νὰ μὴν ἀμφιβάλλῃ. Κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲν τὸ εἶδε. Τὰ δάση ποὺ ὑπῆρχαν τότε στὴ γῆ, δὲν ὑπάρχουν πιά. Μονάχα τὰ πετροκάρβουνα ἀπομειναν. Ἐνῶ ὀξιές καὶ ἰτιές ὑπάρχουν ἀκόμη πολλές».

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

—«Στὸ πανάρχαιο ἐκεῖνο δάσος ἤμουν τὸ πιὸ περήφανο δέντρο. Ἦμουν φτερόδεντρο. Ὑπάρχουν καὶ τώρα κάτι χορταράκια ποὺ τὰ λένε φτέρες..... ἕνας Θεὸς τὸ ξαίρει ἀπὸ ποῦ κατάγονται. Ἐγὼ ἤμουν ἕνα θεόρατο δέντρο μὲ χοντρὸ κορμὶ καὶ μὲ μεγάλο φύλλωμα. Δὲν ὑπῆρχαν τότε μήτε τὰ ζῶα, γιὰ τὰ ὁποῖα φλυαρεῖτε σεῖς. Αὐτὰ εἶναι μικροζώφια ποὺ φάνηκαν ἀπὸ τότε, ποὺ μίκρυναν ὅλα ἐδῶ στὴ γῆ. Τότε πελώ-

ριες σαῦρες σκαρφάλωναν ἐπάνω στοὺς βράχους, ἄλλες πάλι κολυμποῦσαν στὶς λίμνες ἢ πετοῦσαν στὸν ἀέρα. Δὲ γνωρίζω κὰν πῶς νὰ σᾶς τὰ περιγράψω... δηλαδή στὸ ταξίδι πὺ ἐρχόμουν πρὸς τὰ δῶ εἶδα ἓνα ζώυφιο ἀπάνω σὲ μιὰ πέτρα καὶ ὁ ὀδηγὸς τοῦ τραίνου ἔλεγε ὅτι εἶναι σαύρα. "Ε, λοιπόν, ἀν εἶδατε καμιά καὶ τὴ φανταστῆτε χίλιες φορές μεγαλύτερη μὲ πελώριο στόμα καὶ μὲ μεγάλα δόντια, θὰ ἔχετε μιὰ μικρὴ ἰδέα γιὰ τὰ ζῶα πὺ γνώρισα ἐγὼ ὅταν ἤμουν δέντρο».

—«Αὐτὸ εἶναι ἱστορία μιὰ φορά», εἶπε ἡ τύρφη μὲ σέβας.

—«Ἐκεῖ λοιπόν ἤμουν φυτρωμένο. Γύρω μου εἶχαν φυτρώσει χιλιάδες ἄλλα δέντρα.» Τὸ πετροκάρβουνο σταμάτησε γιὰ μιὰ στιγμή καὶ ἀναστέναζε.

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

—«Καλὰ καλὰ δὲν ἔχω οὔτε ἰδέα πῶς ἦταν τότε ὁ κόσμος. Καὶ μήτε μοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ σᾶς δώσω νὰ καταλάβετε. Ἡ γῆ ἦταν ὀλότελα διαφορετικὴ ἀπὸ τώρα... ἄς εἶναι, αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ παραλείψω. Δὲν μποροῦσα παρὰ νὰ γελάσω, ὅταν ἡ τύρφη μίλησε γιὰ τὴ λίμνη, ὅπου ἔπεσε μέσα ὅταν ἦταν δέντρο. "Ω, μὰ τὴν ἀλήθεια, τί τέλημα ἦταν αὐτό! Ἀκοῦστε λοιπόν..... ὅταν ἐγὼ ἤμουν στὸν κόσμο τώρα κι ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια, ἔγινε μιὰ μεγάλη ἀναστάτωση στὴ γῆ. Δὲν ἦταν θύελλα πὺ σπάζει λίγα κλαδιά: ὅλη ἡ γῆ ἔτρεμε! μὲ καταλαβαίνετε; Ἐπειτα σχίστηκαν οἱ βράχοι σχίστηκαν ὅλα γκρεμίστηκαν μέσα στὰ βάραθρα, φωτιὰ πετάχτηκε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἔπειτα ἤρθε ἡ θάλασσα καὶ τὰ σκέπασε ὅλα».

—«Φρίκη!» εἶπε ἡ τύρφη.

—«Ἐκεῖ ἤμουν κι ἐγὼ: χωμένο, θαμένο μέσα στὸν

ἄμμο καὶ στὴ λάσπη. Δὲν ἔχω ἰδέα τί γινόταν ἀπάνω στὸν κόσμο σ' αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν ἑκατὸ χιλιάδων χρόνων, ποὺ χρειάστηκε γιὰ νὰ βρῶ πάλι στὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Ἀπ' ὅσα ὅμως εἶδα, παρατηρῶ πῶς ὅλα τὰ πράματα πᾶνε πίσω ἀντὶ νὰ προκόβουν».

—«Εὐχαριστοῦμε, τὰ ξέρομε αὐτά» εἶπε τὸ ξύλο. «Ἔτσι λένε ὅλοι οἱ γέροι. Θυμαῖμαι δυὸ γριές ποὺ κάθονταν μιὰ μέρα στὸν ἴσκιό μου κι ἔλεγαν τί ὠραῖα ποὺ ἦταν τὰ κορίτσια τὸν καιρὸ ποὺ ἦταν καὶ κεῖνες νέες».

Τὸ πετροκάρβουνο σταμάτησε γιὰ μιὰ στιγμή.

—«Λέγε,» τοῦ εἶπε τὸ κόκ.

—«Βέβαια, ἔχεις δίκιο. Εἶχα ὅμως βυθιστῆ στὶς σκέψεις μου. Μοῦ φαίνεται τόσο παράξενο ν' ἀκούω νὰ γίνεται λόγος γι' ἀνθρώπους καὶ γριές καὶ κορίτσια, ποὺ δὲν τοὺς γνώρισα διόλου, ἀν καὶ εἶμαι ἑκατὸ φορές γεροντότερος ἀπὸ σᾶς. Λοιπὸν ἤμουν χωμένο ἐκεῖ καὶ κανεὶς σας δὲν μπορεῖ νὰ φανταστῆ, πῶς μὲ πῆζαν ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ εἶχαν πέσει ἀπὸ πάνω μου. Μέσα μου γεννήθηκε φωτιά..... ὄχι τὴ φλόγα ποὺ σχηματίζει, ὅταν ἀνάβῃ ἓνα κομματάκι ξύλο, ἀλλὰ μιὰ φωτιά ἡσυχὴ καὶ δυνατὴ ποὺ μὲ ἔλλαξε ὀλότελα καὶ μ' ἔκαμε ὅπως μὲ βλέπετε. "Ὅ,τι ζωντανὸ καὶ δυνατὸ εἶχα μέσα μου μαζεύτηκε καὶ γίνηκε κάτι τρελὸ καὶ ἀδάμαστο, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστῆτε, δηλαδὴ γίνηκε γκάζι».

—«Ἄχ, ναί..... γκάζι» εἶπε τὸ κόκ, καὶ ἄρχισε νὰ κλαίῃ ἀπαρηγόρητα.

—«Σᾶς τὸ εἶπα πῶς ἡ ἱστορία μου δὲν εἶναι γιὰ ἀδύνατα νεῦρα», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Λέγε παρακάτω», εἶπε τὸ κόκ.

—«Υποθέτω πώς ἡ γῆ βυθίστηκε, καὶ πάλι ἀνασηκώθηκε, κι ἔπειτα τὴ σκέπασε ἡ θάλασσα, ποὺς ξαίρει πόσες φορές σ' αὐτὸ τὸ μεγάλο διάστημα ποὺ ἤμουν χωμένο!» ἐξακολούθησε τὸ πετροκάρβουνο.

«Αὐτὸ φυσικὰ δὲν τὸ ξαίρω. Μιὰ μέρα ὅμως οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἀναφέρατε σεῖς, ἄρχισαν νὰ σκάβουν ὡς ἐκεῖ κάτω ποὺ ἤμουν. Τότε τοὺς πρωτοεῖδα.

»Ἀρχισαν νὰ σκάβουν διαδρόμους στοὺς βράχους, ὅπου βρισκόμουν ἐγὼ· μεγάλους διαδρόμους βαθιὰ μέσα στὴ γῆ. Μᾶς ἔσπασαν ἀπὸ κεῖ ποὺ ἤμαστε στοιβαγμένοι καὶ μᾶς τράβηξαν ἀπάνω μὲ καλάθια. Κάμποσους ἀνθρώπους σκοτώσαμε ἀπάνω στὴ δουλειά, γιατί καθὼς πήραμε ἀέρα ἐλευθερώθηκε τὸ γκάζι ποὺ εἶχαμε μέσα μας καὶ τοὺς ἔσκαζε. Μόλις μᾶς πλησίαζαν στὴ φωτιά, φούντωνε τὸ γκάζι μας μὲ φοβερὸ κρότο, τίναζε ὅλα δεξιὰ καὶ ἀριστερά, καὶ σκότωνε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἦταν μέσα στοὺς διαδρόμους».

—«Ἄχ τὸ γκάζι, τὸ γκάζι,» εἶπε τὸ κοκ μὲ λυγμούς.

—«Κοντεύω νὰ τελειώσω» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Τὸ τέλος τῆς ἱστορίας μου τὸ ξαίρει ὅλος ὁ κόσμος. Ἦμουν μιὰ φορὰ τὸ πιὸ περήφανο δέντρο τοῦ δάσους πρὶν παρουσιαστοῦν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι. Ἔγινα ὅ,τ εἶμαι χωρὶς τὴ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν μὲ ἀνακάλυψαν τοὺς βοήθησα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ποὺ βρῆκαν. Ἐγὼ εἶμαι ἡ σπουδαιότερη καύσιμη ὕλη τοῦ κόσμου. Ἐγὼ βάζω σὲ κίνηση ὅλα τὰ ἐργοστάσια, τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὰ ἀτμόπλοια τῆς γῆς. Ἐχω μέσα μου ζέστη ὅση κανεὶς ἄλλος. Ἀπὸ μένα βγαίνει τὸ γκάζι».

—«Τὸ γκάζι..... ἄχ τὸ γκάζι.....» εἶπε πάλι τὸ κόκ μὲ παράπονο.

—«Αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου ἱστορία», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Μοῦ φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι καὶ τελευταία», εἶπε τὸ ξύλο. «Τὸ κόκ δὲ μοῦ φαίνεται νὰ εἶναι σὲ κατάσταση νὰ μᾶς διηγηθῆ καμιὰ ἱστορία».

Ἡ ἱστορία τοῦ κόκ.

«Ἦμουν μιὰ φορὰ τὸ πιὸ περήφανο δέντρο μέσα στὸ δάσος».

Εἶναι ἀδύνατο νὰ περιγραφῆ τὸ τί ἔγινε μέσα στὴν ἀποθήκη, ὅταν ἄρχισε καὶ τὸ κόκ τὴν ἱστορία του, ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτα.

Τὸ ξύλο κυλίστηκε ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλια, τὸ πετροκάρβουνο γελοῦσε εἰρωνικά, καὶ ἡ τύρφη κατρακύλισε σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ χαμογελοῦσε.

Ὁ ποντικὸς παρουσιάστηκε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα.

«Μοῦ φαίνεται πὼς κάποιον ἄκουσα ἐδῶ μέσα». εἶπε μύρισε ὅλες τὶς γωνιές, δὲ βρῆκε ὅμως τίποτε καὶ ξακολούθησε πάλι τὸ δρόμο του.

«Φίλτατε», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο μόλις συνῆρθε «μοῦ φαίνεται ὅτι τὰ νεῦρα σου δὲν εἶναι καλά.

Ἡ μήπως ἔπαθες ἀπὸ μεγαλομανία;»

—«Φαντάζομαι τί δέντρο θὰ ἦσουν» εἶπε τὸ ξύλο μὲ εἰρωνεία. «Κρῖμα νὰ μὴ σὲ ἰδῶ, ὅταν ἦσουν στίς δόξες σου!

—«Μὲ συγχωρεῖτε, εἶπε ἡ τύρφη, γέλασα ἐπειδὴ γέλασαν κι οἱ ἄλλοι. Ἄν καὶ ἴσως νὰ μὴν εἶναι εὐγε-

νικὸ αὐτό. Δὲν ἀφήνομε ὅμως τὸ κόκ νὰ μᾶς διηγηθῇ τὴν ἱστορία του ὡς τὸ τέλος;»

—«Λέγε!» εἶπε τὸ ξύλο. «Θὰ εἶναι ὅπωςδήποτε διασκεδαστικὴ ἱστορία».

—«Κάθε ἄλλο!» εἶπε τὸ κόκ. «Ἡ ἱστορία μου εἶναι πολὺ θλιβερή. Ὅχι γιατί βρίσκω πῶς οἱ δικές σας εἶναι πολὺ διασκεδαστικές, διόλου. Ἐγὼ ὅμως ἔπαθα χειρότερα ἀπὸ σᾶς. Τὸ βέβαιο εἶναι πῶς εἶμαι γνήσιο παιδί τοῦ πετροκάρβουνο».

—«Τί λές καλέ! εἶσαι στὰ καλά σου;» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Καὶ ὅμως ἔτσι εἶναι!» εἶπε τὸ κόκ.

—«Χά, χά, χά, χά!» γέλασε τὸ ξύλο. «Καὶ μένα μοῦ φαίνεται πῶς μοιάζετε φοβερὰ, ὅταν σᾶς κοιτάζῃ κανεὶς μὲ προσοχή».

—«Δὲν τὸ παραδέχομαι» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Κοιτάζετε ἐμένα, κοιτάζετε καὶ τὸ κόκ. Εἶναι γεμάτο ἀπὸ τρύπες, ἐλσεινό, ἐλαφρὸ σὰ φτερό..... ὁ καθένας τὸ βλέπει ὅτι δὲν ἀξίζει τίποτε. Ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι σκληρὸ καὶ βαρὺ. Ἐπειτα εἶμαι γυαλιστερό, εἶμαι γνήσιος ξάδερφος τοῦ διαμαντιοῦ, αὐτὸ βέβαια θὰ τὸ ξαίρετε».

—«Κι ἐγὼ τὸ ἴδιο», εἶπε τὸ κόκ. «Δὲν κάνεις καλὰ νὰ μὲ ἀπαρνιέσαι. Ἄν εἶχες πάθει ὅ,τι ἔπαθα ἐγὼ, δὲ θὰ εἶχες καμιὰ διαφορὰ ἀπὸ μένα».

—«Λέγε λοιπόν» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Καλέ, μὴν τὸ πιστεύετε», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Κατάγομαι ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅπως καὶ τὸ πετροκάρβουνο», εἶπε τὸ κόκ. «Εἶχα φυτρώσει στὸ ἴδιο δάσος, εἶμαι μάλιστα κομμάτι ἀπὸ τὸ ἴδιο δέντρο πρὸ ἑκατὸ χιλιάδων χρόνων. Γι' αὐτὸ ἡ ἱστορία μου εἶναι ἡ ἴδια

μέ τήν ιστορία τοῦ πετροκάρβουνου ὡς τή στιγμή...»

Τό κόν σταμάτησε ἀπό τή συγκίνησή του.

—«Λοιπόν;» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἀφῆστε νά συνέρθη», εἶπε ἡ τύρφη.

Τό κόν ὅμως ἄρχισε κάτι κλάματα τόσο δυνατά, πού κινδύνευε νά σκάσει.

—«Ὡς τή στιγμή πού ἔχασα τὸ γκάζι μου», εἶπε ἐπὶ τέλος.

—«Τί λές!» εἶπε τὸ πετροκάρβουνο. «Πῶς γίνεται αὐτό;»

—«Εἶναι ἀληθέστατο», εἶπε τὸ κόν. «Τήν ἴδια ἐποχὴ μᾶς ἔβγαλαν ἀπό τὸ ἀνθρακωρυχεῖο, στοῦ ἴδιου καλάθι μᾶς τοποθέτησαν καί μέ τὸ ἴδιο πλοῖο ἤρθαμε σέ τοῦτον τὸν τόπο. Κατόπιν ὅμως μᾶς χώρισαν. Ἐμένα μέ πῆγαν στοῦ ἐργοστάσιου, μ' ἔκλεισαν μέσα σέ μιὰ σιδερένια ἀποθήκη καί μέ ζέσταναν, ὥσπου ἔφυγε ὅλο μου τὸ γκάζι. Ἐπειτα μέ πούλησαν φτηνά στή φτωχολογιά». Τό κόν ἄρχισε πάλι νά κλαίη καί ο ἄλλοι τὸ λυπήθηκαν κι ἔδειξαν σεβασμό.

—«Ὁλη αὐτὴ ἡ ιστορία, νά εἰποῦμε τήν ἀλήθεια, εἶναι πολὺ περίεργη», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἀνεξήγητο! δὲ βρίσκει κανεὶς οὔτε ἄκρη οὔτε μέση, οὔτε τέλος», εἶπε τὸ κόν.

—«Ἄν ἐγὼ εἶχα πέσει μέσα στοῦ βάλτο, ἴσως θά εἶχα γίνει τύρφη», εἶπε τὸ ξύλο.

—«Ἄν μέ εἶχαν κόψει πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια θά εἶχα γίνει πετροκάρβουνο», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Ἄν μέ εἶχαν κόψει πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες χρόνια θά εἶχα γίνει καψόξυλο», εἶπε τὸ πετροκάρβουνο.

—«Ἄν εἶχα μείνει ἀκόμα ἐνενῆντα ἐννέα χιλιάδες

χρόνια μέσα στο βάλτο θά είχα ἴσως γίνει πετροκάρβουνο», εἶπε ἡ τύρφη.

—«Καὶ ἂν δὲν μοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει τὸ γκάζι...», εἶπε τὸ κόκ. Παρακάτω δὲν μπόρεσε νὰ πῆ.

—«Τί πρᾶμα ;» εἶπε τὸ ξύλο.

—«Μὲ συγχωρεῖτε, ἀποκρίθηκε ἡ τύρφη· ὑποθέτω πὼς ὅλοι μας εἴμαστε τὸ ἴδιο πρᾶμα μὲ διαφορετικὴ μορφή».

Κ. Ἐβαλτ.

Διασκευὴ Ν. Ἐλατου



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς.

Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε
τῆς αὐγῆς τὸ δροσάτο ὕστερο ἀστέρι.
Σύγγεφο, καταχνιά δὲν ἐπερνοῦσε
τ' οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη,
καὶ ἀπὸ κεῖ κινημένο ἀργοφουσοῦσε
τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τ' ἀγέρι,
πού λὲς καὶ λέει μὲς στῆς καρδιάς τὰ φύλλα :
Γλυκιά ἡ ζωὴ, καὶ ὁ θάνατος μαυρίλα.

Χριστὸς ἀνέστη! Νέρι, γέροι καὶ κόρες
ὄλι, μικροί, μεγάλοι ἐτοιμαστῆτε.
Μέσα στὶς ἐκκλησίες τὶς δαφνοφόρες
μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε.
Ἀνοιξέτε ἀγκαλιὰς εἰρηνοφόρες
ὀμπροστὰ τοὺς ἀγίους, καὶ φιληθῆτε,
φιληθῆτε γλυκὰ χεῖλη μὲ χεῖλη,
πέστε: Χριστὸς Ἀνέστη, ἐχθροὶ καὶ φίλοι.

Δάφνες σὲ κάθε πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι
καὶ βρέφη ὠραῖα στὴν ἀγκαλιὰ οἱ μανάδες.
Γλυκόφωνα κοιτώντας τὶς ζωγραφι-
σμένες εἰκόνες, ψάλλουνε οἱ ψαλτάδες.
Λάμπει τὸ ἀσήμι, λάμπει τὸ χρυσάφι,
ἀπὸ τὸ φῶς πού χύνουνε οἱ λαμπάδες.
Κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ' τ' ἀγιοκέρι.
ὅπου κρατοῦνε οἱ χριστιανοὶ στὰ χέρι.

Δ. Σολωμός

Στὴν πίστη ἀπάνω τὴν ἐλπίδα.

Μὴ φοβηθῆς τὸ σπίτι πού ἀνοιξε
στὴ γῆ βαθιὰ τὰ θέμελά του,
κι ἄς ἔρθουν χίλιοι ἀνεμοστρόβιλο.
καὶ τὴ σκεπὴ του ἄς ρίξουν κάτω.

Μὴ φοβηθῆς τὸ δένδρο, πού ἀπλωσε
τις ρίζες του βαθιὰ στὸ χῶμα,
κι ἄς σπάσῃ τὴν κορφή του ὁ ἄνεμος
καὶ τὰ πυκνὰ κλαδιὰ του ἀκόμα.

Μὴ φοβηθῆς αὐτόν, πού στήριξε
στὴν πίστη ἀπάνω τὴν ἐλπίδα.
Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα.

I. Πολέμης

Χωρισμός.

Στὴν πόρτα στέκει ἡ μάνα μου καὶ τ' ἄσπρο της τ' ἄ-
[χεῖλι

σὰν φύλλο τρεμοσείνεται, σὰ ψάρι πού σπαράζει
ἡ ἀδελφούλα μου, ἔχε γειά, μοῦ λέει μὲ τὸ μαντίλι,
μιὰ τὸ σαλεύει· κι ἔπειτα στὰ μῦτια της τὸ βάζει.
Κι ὁ ἀδελφός μου ὡς τὴ γωνιά τοῦ δρόμου μὲ πηγαίνει
μὲ πρόσωπο σὰ χαρωπό, μ' ἀθόλωτα τὰ μάτια,
μὰ νιώθω, ὅταν μ' ἀγκάλιασε, πὼς βράζει κι ἀνασαινε
πὼς μέσα σποῦν τὰ σπλάχνα του καὶ γίνονται κομμάτια.

A Πάλλης

Τὸ ναυτόπουλο.

Μαύρη νυχτιὰ κι ἀνάστερη, τὰ κύματα μουγκρίζουν,
βροντᾶ νι ἀστράφτει, οἰκεραυνοὶ τὰ κύματα ξεσχίζουν
σὰ φίδια λαμπερά.

Βόηθα Χριστέ! Τριζοβολᾶ, θ' ἀνοίξη τὸ καράβι,
βοριάς κακός, ἀλύπητος, μνήματα χίλια σκάβει
στὰ μαῦρα τὰ νερά.

Βουλιάζουμε... τὰ ξάρτια μας χωρὶς πανιά, σπασμένα,
ἀχόρταγα τὸ κύματα τ' ἀρπάζουν ἕνα ἕνα
κι ἀπάνω μας πηδοῦν.

Τοῦ κάκου οἱ ναῦτες ἄφωνοι, ὠχροὶ χωρὶς ἐλπίδα,
ἀκούραστα παλεύουνε... τὴν ὀμορφὴ πατρίδα
ποτέ τους δὲ θὰ ἴδουν.

Νά! τὰ νερὰ πλημμύρισαν καὶ δυναμώνει ἡ μπόρα
ἡ πρύμνη μας γονάτισε, βογγᾶ, κι ὦρα τὴν ὦρα
ἡ πλώρη μας βουλᾶ....

Βουλιάζουμε! ἀπ' ὅλους μας οὔτ' ἕνας θὰ γλιτώσῃ
ὅλους ἡ μαύρη θάλασσα, γιὰ νὰ μᾶς σαβανώσῃ,
βουνὰ μ' ἀφροὺς κυλᾶ.

Ἐγὼ μικρὸ ναυτόπουλο, γεννήθηκα στὸ κῦμα.
στὴ θάλασσα μεγάλωσα, κι ἂν ἔβρω τώρα μνημα
στὸ μαῦρο τῆς βυθό,

σὰν τὸ μωρὸ στὴν κούνια του σὰ πράσινα χορτάρια,
σὰ φύκια, σὰ κοράλλια τῆς καὶ σὰ μαργαριτάρια
γλυκὰ θὰ κοιμηθῶ.

Δὲ μὲ τρομάζει ὁ θάνατος, στὸν ὕπνο τὸ βαθύ μου
θὰ ψάλλουνε τὰ κύματα νανούρισμα στ' αὐτί μου
ὀλόγλυκο σκοπό.

Καὶ θάρχωνται σάν ὄνειρο μαζί μου νὰ μιλήσουν
νὰ μὲ φιλήσουν τρυφερά, νὰ μὲ παρηγορήσουν,
ἐκεῖνοι π' ἀγαπῶ.

Ὅμως, Χριστέ μου, μιὰ καρδιά μονάχα συλλογοῦμαι
ἐκείνη πού μὲ γέννησε, τὴ μάνα μου, λυποῦμαι
καὶ κλαίω τὴ φτωχή.

Ὅλους τοὺς πῆρε ἡ θάλασσα, μονάχα ἐγὼ τῆς μένω
κι ἂν μάθη πὼς ἐχάθηκα στὸ κῦμα τ' ἀγριεμένο,
τῆς φεύγει κι ἡ ψυχὴ.

Νά! μᾶς σκεπάζ' ἡ θάλασσα... τὸ θέλημά σου ἄς γένη.
Γονατιστὸ τὴν ὕστερη στιγμή, τὴ χρυσομένη
εἰκόνα σου φιλῶ.

Σβήνει ἡ φωνὴ μου... μ' ἄρπαξε τὸ κῦμα τ' ἀγριεμένο!
Χριστέ μου! τὴ μανούλα μου τὴν ὦρα πού πεθαίνω,
γι' αὐτὴν παρακαλῶ.

Ν. Δαμιανός

Ἡ πρωτομαγιά.

Τοῦ Μαγιοῦ ροδοφαίνεται ἡ μέρα
πού ὠραιότερη ἡ φύση ξυπνάει
καὶ τὴν κάμουν λαμπρὰ καὶ γελάει,
πρασινάδες, ἀκτῖνες, νερά.
Ἄνθη κι ἄνθη βαστοῦνε στὸ χέρι
παιδιὰ κι ἄντρες, γυναῖκες καὶ γέροι,
ἀσπροντύματα, γέλια καὶ κρότοι,
ὅλοι οἱ δρόμοι γεμάτοι χαρά.
Ναί, χαρῆτε τοῦ χρόνου τὴ νιότη
ἄντρες, γέροι, γυναῖκες, παιδιὰ!

Δ. Σολωμός

Νύχτα καλοκαιρινή.

Εἶναι νύχτα, καλοκαίρι,
δείχν' ἡ Πούλια μεσονύχτι,
λάμπουν τ' ἄστρα φωτερά...
Τρέχει ἡ βάρκα νὰ μᾶς φέρη
Ν' ἀνασύρωμε τὸ δίχτυ
Στὰ τρισκότεινα νερά.

Ἄπ' τὴν ἀμμουδιά στὸ βράχο,
κι ἀπὸ τὸ βοριά στὸ νότο
θάλασσα Θεοῦ χαρά...
Τῆς στεριᾶς φυσᾶ μονάχο
μοσχομύρισμα τὸ χνῶτο
στὰ τρισκότεινα νερά.

Τ' ἀκρογιάλια ἡλιοδαρμένα
καῖνε, ἀχνίζουν σὰν καμίνια,
ξαναμμένα φλογερά...
Σὰ στοιχειὰ λαχανιασμένα
παραδέρνουν τὰ δελφίνια
στὰ τρισκότεινα νερά.

Δυὸ ναυτόπουλα μᾶς φέρνουν
μὲ τ' ἀκούραστά τους χέρια.
Κάνει ἡ βάρκα μας φτερά...
Τὰ γοργὰ κουπιά τους σπέρνουν
χίλιες πούλιες, μύρια ἄστέρια,
στὰ τρισκότεινα νερά.

Γ. Δρεσίνης

Ἡ ψαρόβαρκα.

Ἔρχετ' ἢ ψαρόβαρκα, ἔρχετ' ὀλοῖσια
πέρ' ἀπ' τὸν Ἀσπρόβραχο κι ἀπ' τὰ Πετρονήσια.
Σὰ νεράϊδ' ἀφρόπλαστη, νύφη φτερωτή,
τὴ χαϊδεύει ὁ μπάτης,
μύρια πλούτη ἀτίμητα στὴν ποδιά κρατεῖ
ζηλευτὰ προικιά της!

Ἔρχετ' ἢ ψαρόβαρκα χρυσοστολισμένη,
ἔρχετ' ἀσημόζωστη καὶ ροδοντυμένη,
τοῦ πελάου ἀρχόντισσα βεργολυγερή,
μὲ πολλὰ καμάρια,
πλούτη καὶ στολίδια της ἔχει καὶ φορεῖ
τοῦ γιαλοῦ τὰ ψάρια!

Γ: Δροσίνης

Μεσημέρι.

Λὲς καὶ ψυχὴ καμμιὰ δὲν ἔχει
τὸ ρημωμένο τὸ χωριό,
καὶ μόνο ἢ βρύση σιγοτρέχει
μέσα στὸ δρόμο τὸ μικρό.

Καὶ τώρα τὸ λευκὸ σπιτάκι
στὴν ἄκρη πέρα τοῦ χωριοῦ
ρίχνει τὸν ἴσκιο του τὸ λίγο
στὴν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ.

Ἄλ. Φωτιάδης

Ἡλιοβασίλεμα.

Πίσω ἀπὸ μακρινὲς κορφὲς ὁ ἥλιος βασιλεύει
καὶ τοῦρανοῦ τὰ σύνορα χίλιες βαφὲς ἀλλάζουν,
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ὀλόχρυσες, γαλάζες,

κι ανάμεσά τους σκάει λαμπρός λαμπρός ὁ Ἀποσπερίτης.
Τὴν πύρη τοῦ καλοκαιριοῦ τὴν σβηεῖ γλυκὸ ἀγεράκι
ποὺ κατεβάζουν τὰ βουνά, ποὺ φέρνουν τ' ἀκρογιάλια.
'Ανάρια τὰ κλωνάρια του κουνάει ὁ γεροπεῦκος
καὶ πίνει καὶ ρουφάει δροσιὰ κι ἀχολογάει καὶ τρίζει.
'Η βρύση χορταρόστρωτη δροσιζει τὰ λουλούδια
καὶ μ' ἀλαφρὸ μурμυρητὸ γλυκὰ τὰ νανουρίζει.
Θολώνει πέρα ἢ θάλασσα, τὰ ριζοβούνια ἰσκιώνουν,
τὰ ζάλογγα μαυρολογοῦν, σκύβουν τὰ φρύδια οἱ βράχοι
κι οἱ κάμποι γύρω οἱ ἀπλωτοὶ πράσινο πέλαο μοιάζουν.

Κ. Κρυστάλλης

Ἡ ἐξοχή.

Προβαίνει ὁ ἥλιος σ' ὄλη του τὴ χάρη
κι ἀπὸ λάμψη τὸν κόσμον πλημμυρίζει.
Μὲς στὸ χωράφι ἀτίμητο ζευγάρι
ἀπὸ βόδια, θωρεῖς νὰ τριγυρίζη.

'Εδῶ κοιτᾶς περήφανο μοσχάρι
στὸ πράσινο σιτάρι νὰ βαδίζη,
ἐν' ἄλλο ἐκεῖ γυρμένο στὸ χορτάρι
καὶ τὸ πλατὺ ρουθούνη νὰ καπνίζη.

Μύριες ἀξίνες σκάφτουνε τὴ γῆ
κι ὑψωμένες στὸν ἥλιο λαμπυρίζουν.
Στοὺς κάμπους βασιλεύει θεῖα σιγή.

Κι ἐνῶ θωρεῖς τὰ σπίτια νὰ καπνίζουν,
ἄλλο πιά δὲ γροικᾶς τὴ χαραυγή,
παρὰ τὰ βόδια ἀγάλη νὰ μουγκρίζουν.

Σπ. Μαρτζώκης

Ζωγραφιά.

Σκῖνοι καὶ πεῦκα, θάμνοι καὶ χαμόκλαδα
πυκνὰ στολίζουν τοῦ βουνοῦ τὴν ῥάχη,
κάτω νερὰ καθάρια καὶ τρεχούμενα,
ἀπάνω ἡλιοκαμμένοι κι ἄγριοι βράχοι.

Στὰ πόδια του, σαρακωμένες, γέρικες,
ἐλιές μεστώνουν τοῦ καρποῦ τὰ πλήθη,
καὶ γύρω του ἀμπέλια καταπράσινα
ἐγκυμονοῦν τῶν πόνων μας τὴν λήθη.

Ὁ ἥλιος τοῦ μεσημεριοῦ χρυσόφωτος
κόσμους ἐντόμων, νέους κόσμους πλάθει,
καὶ συντροφεύει ὁ βόμβος ὁ μονότονος
τῆς μέλισσας, πού τριγυρνᾷ στ' ἀγκάθι.

Ἄργα τὸ δεῖλι, στοῦ ἡλίου τὸ βασίλειμα,
σκορπίζουν γύρω τὰ φτερὰ τοῦ ἀγέρα
γαυγίσματα σκυλιῶν, ἀρنيῶν βελάσματα
καὶ στεναγμούς ἀπὸ βοσκοῦ φλογέρα.

Κι ὅλα μαζὶ καὶ θάμνοι καὶ χαμόκλαδα
καὶ μέλισσες κι ἀρνιαὶ κι ἐλιές κι ἀμπέλια
κοιμοῦνται μὲ τοῦ γκιῶνῆ τὸ παράπονο,
ξυπνοῦν μὲ τοῦ κορυδαλλοῦ τὰ γέλια.

Ι. Πολέμης

Καλοκαίρι.

Τὸ βόδι βαριά στὸ χωράφι
τὰ πόδια ἀργοκίνητο παίρνει,
ἀνοίγει φυσῶντας τὰ μαῦρα ρουθούνια,
κι ὀλόγυρα στέλνει βραχνὸ μουγκρητὸ.

Ἄνάφτει τὸ χόρτο, τὸ χῶμα,
ἢ θάλασσα ὀλόστρωτη ἀστράφτει.
Στῆ γῆ ἕαπλωμένο θωρεῖς τὸ μοσχάρι
νὰ βρίσκη στὸν ἥλιο δροσιὰ καὶ ζωή.

Στοὺς λόφους, στὶς ράχες, στοὺς κάμπους
ἀστράφτουν χιλιάδες δρεπάνια,
κι ὀλόπυκνα ἀσκέρια στ' ἀπόμεστα στάχυα
ἀδάμαστα κάλλη γυρμένα κινουῦν.

Τριγύρω σὰ μέτωπα λάμπουν
οἱ ἀμέτρητοι κόποι τ' ἀνθρώπου,
κι ἐμπρὸς του ξανδαίγει μ' ὀλόχαρο βλέμμα
χρυσάφι γεμάτη τὴν κάθε ἀγκαλιά.

Σπ. Μαρτζώκης

Τὸ σταφύλι.

Πολλὰ εἶναι τ' ἄνθη τοῦ Ἀπριλιοῦ μὰ σὰν τὸ ρόδο οὔτ'
[ἓνα,
πολλοὶ τοῦ χρόνου εἶν' οἱ καρποὶ σὰν τὸ σταφύλι οὔτ'
[ἓνας.

Στ' ἄνθη τὸ ρόδο βασιλιάς, καὶ στοὺς καρποὺς ἔσ' εἶσαι
σταφύλι τρισευγενικό, τῆς γῆς βασιλοπαίδι.
Ἄλλοι καρποὶ ἔχουν μιὰ θωριά καὶ σὺ πολυθωριάζεις
ἀπ' τὴ μαυρίλα τῆς ἐλιάς στὴν κρυσταλλένια ἀσπράδα
κι ἀπ' τὴ χλωμάδα τοῦ κεραιοῦ στοῦ κερασιοῦ τὴ φλόγα.
Μικρὸ εἶτε μεγάλороγο καὶ τραγανὸ ἢ ἀφράτο,
σὰν ἀκροδάχτυλο μακρὸ, καὶ στρογγυλὸ σὰ μάτι
καὶ καρπερὸ ἀπ' τὸν Ἄϊ Λιά κι ὡς τοῦ Χριστοῦ τὴ γέννα.
Τὸ μοσχοστάφυλο ἢ ἀρχὴ καὶ τὸ ξερίχι τέλος.
Πότε στ' ἀμπέλι κρύβεσαι καὶ προσκυνᾷς τὸ χῶμα,

Διγενὴς Ἀκρίτας

πότε ψηλά στήν κρεβατιά(*) κρέμεσαι σάν καντήλι.
Ἐσ' εἶσαι ὁ πόθος τῶν πουλιῶν, τῶν ἀγριμιῶν λαχτάρα,
νυχτοπατοῦσα ἢ ἀλεπού για σέ τὰ ὀρνίθια ἀφήνει
κι ἡ σφῆκα ἀπ' τῆ γλυκάδα σου κυλιέται λιγωμένη.
Δίνεις τῆ σάρκα ζωντανὸ κι ὅταν πεθάνης τὸ αἷμα,
κι εἶναι για σένα μακελλιῶ σφαγῆ τὸ πατητήρι.

Γ. Δροσίνης



* κρεβατιά=κληματαριά.

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Α'.

Ἡ γέννηση τοῦ Διγενῆ.

Ἡ Καισάρεια, ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς Καππαδοκίας, ἦταν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔδρα τοῦ στρατηγοῦ τῆς Χαρσιανῆς, μιᾶς ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς ἀπέραντης Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τὰ γρια βουνά, οἱ κλεισοῦρες τῆς, οἱ κάμποι τῆς δὲν ἔπαυαν νὰ ποτίζωνται κάθε τόσο μὲ αἷμα Βυζαντινῶν καὶ μὲ αἷμα Σαρακινῶν.

Πολλές φορές οἱ Βυζαντινοὶ κατάρθωναν νὰ περάσουν τὸν Εὐφράτη ποταμὸ καὶ νὰ ὑποδουλώσουν τὰ ἐμιράτα ἢ τὶς ἡγεμονίες τῆς Μεσοποταμίας. Ἄλλες τόσες φορές ὅμως καὶ οἱ Σαρακινοὶ περνοῦσαν ἔξαφνα τὰ βουνά τοῦ Ἀντίταυρου, κι ἔγδυναν τοὺς πλούσιους κάμπους τῆς ἐπαρχίας. Ἄλλ' οὔτε αὐτοὶ οὔτε κεῖνοι ρίζωναν στὰ μέρη ποὺ πατοῦσαν. Γρήγορα γύριζαν στοὺς τόπους τους, καὶ ἡ χώρα, ποὺ κυλᾷ τὰ νερά του ὁ Εὐφράτης καὶ κάνει τὴ γῆ πλούσια, εὐτυχισμένη, καταντοῦσε παλαιστρα τῶν δύο λαῶν.

Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο καὶ ποὺ βασίλευε στὴν Πόλη ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, στρατηγὸς τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς ἦταν ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης.

Ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης εἶχε ὄνομα ἀντρείου καὶ ἐντίμου πολεμιστῆ. Δὲν εἶχε ὅμως αἷμα Ἑλληνικὸ αὐτός, εἶχε Σαρακινὸ.

Καὶ μιὰ φορὰ ἦταν Ἐμίρης στὴν Ἐδεσσα, κι ἔδειχνε μὲ τὴν ἀντρεία του πὼς γρήγορα θὰ γινόταν Ἐμίρης ὅλης τῆς Μεσοποταμίας. Ἄλλ' ἔτυχε ν'ἀ-

γαπήση μιὰ χριστιανή, κόρη Βυζαντινοῦ στρατηγοῦ, πού εἶχε συλλάβει σέ μιὰ ἐπιδρομὴ πού ἔκανε σέ Βυζαντινὲς χῶρες. Ἡ κόρη δὲν τὸν ἤθελε, γιατί ἦταν μουσουλμάνος, καὶ λύτρα γιὰ νὰ ἐλευθερωθῆ εἶχε στείλει ὁ πατέρας της ὁ στρατηγός. Κι ἔτσι ὁ Ἐμίρης ἀναγκάστηκε γιὰ νὰ τὴν πάρῃ νὰ γίνῃ χριστιανός.

Ὁ Ἐμίρης ὠνομάστηκε Ἰωάννης, ἔγινε γαμπρὸς τοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρόνικου καὶ κατόικησε στὸ Χαρσιανὸ κάστρο. Ἐκεῖ δὲν ἄργησε νὰ φέρῃ τὴ μητέρα του καὶ ὅλους τοὺς δικούς του. Ἡ μητέρα του βαπτίστηκε κι αὐτὴ καὶ μαζί της ὅλη του ἡ πατριά. Ὁ Ἐμίρης ἔκαμε τότε μιὰ ἀναφορὰ στὸ βασιλεῖα καὶ ζήτησε νὰ τοῦ ὀρίσῃ τόπο γιὰ νὰ κατοικήσῃ μὲ τὸ λαό του. Καὶ δὲν ἄργησε νὰ ἔρθῃ ἡ ἀπάντησις.

«Ὁ Ἀμιράς Ἰωάννης ἀπὸ δῶ καὶ πέρα» ἔλεγε ἡ διαταγή, «θὰ ἔχῃ τὸν τίτλο τοῦ πρωτοσπαθάρου. Τόπος γιὰ νὰ κατοικήσῃ μὲ τὸ λαό του, νὰ τοῦ δοθῆ ἡ Λευκόπετρα, γῆ βασιλική. Σὲ κάθε ἡλικιωμένο Σαρακινὸ θὰ δοθοῦν χωράφια καρπερὰ νὰ ζίζουσι τέσσερες λίτρες χρυσάφι, ἂν εἶναι καβαλάρης, καὶ δυὸ λίτρες, ἂν εἶναι πεζός. Καὶ νὰ τοῦ μετρήσῃ ὁ ταμίας τῆς ἐπαρχίας τρία χρυσὰ νομίσματα γιὰ τὰ ἔξοδα ὥσπου νὰ ταχτοποιηθῆ, ἕξι χρυσὰ νομίσματα γιὰ νὰ ἀγοράσῃ βόδια κι ἐργαλεῖα, καὶ πενήντα τέσσερα κιλά σιτάρι γιὰ σπόρο καὶ γιὰ τροφή του.

»Τὸ κτῆμα οὔτε θὰ πουλιέται οὔτε θ' ἀγοράζεται, ἀλλὰ θὰ πηγαίνη ἀπὸ πατέρα σὲ παιδί ἀρσενικὸ πάντοτε. Ἄν κανένας πεθάνῃ χωρὶς ν' ἀφήσῃ ἀρσενικόν, θὰ τὸ παίρνη ἐκεῖνο τὸ κορίτσι πού θὰ στεφανωθῆ γερὸ καὶ δυνατὸ παλικάρι, ἄξιο νὰ γίνῃ στρατιώτης. Ἄν δὲν ἀφήσῃ κανένα παιδί, θὰ τὸ παίρνουν οἱ συγγενεῖς του,

μέ την υποχρέωση νά δίνουν ένα στρατιώτη στο βασιλέα, όταν τόν ζητήση.

»Καθένας πού θά πάρη κτήμα θά εἶναι υποχρεωμένος νά ἔχη στο σπίτι του ἔτοιμη τή στρατιωτική του στολή, τ' ἄρματα του κι ένα ἄλογο πολεμικό. Ἄμα θά ἔρχεται ἡ διαταγή νά κινήση, θά ντύνεται τ' ἄρματα του, θά καβαλικεύη καί θά παρουσιάζεται στο στρατηγὸ τῆς ἐπαρχίας. Ἄπο κεῖ καί πέρα δέν ἔχει νά φροντίση γιά τίποτε. Θά τοῦ τὰ δίνη ὅλα ὁ βασιλέας καί θά τοῦ πληρώνη καί μισθό».

Ἔτσι δέχτηκαν οἱ Σαρακινοί, γιατί ἔτσι ζοῦσαν καί στήν πατρίδα τους. Καί ἐκεῖ ἦταν στρατιῶτες καί γεωργοὶ μαζί. Στόν ἀμιρὰ Ἰωάννη δόθηκαν μεγάλα κτήματα ἀνάλογα μέ τὸ βαθμό του. Καί δέν ἄργησε οὔτε αὐτός, οὔτε ὁ λαός του ν' ἀποδείξουν στή νέα τους πατρίδα τὴν ἀγάπη τους. Ὅπου στάλθηκαν νά πολεμήσουν ἔχυσαν πρόθυμα τὸ αἷμα τους. Γιὰ τοῦτο, ἄταν πέθανε ὁ στρατηγὸς τῆς Χαρσιανῆς, ὁ βασιλιάς ἔδωσε τὴ στρατηγία στόν ἀμιρὰ Ἰωάννη καί τὸν ὠνόμασε καί πατρίκιο. Μέ τὴν ἴδια διαταγή ὁ γυναικάδελφός του, ὁ Κωνσταντῆς, διωρίστηκε ἀναπληρωτῆς του.

Ὁ νεοφώτιστος Σαρακινὸς ζοῦσε εὐτυχισμένος στήν Καισάρεια. Πλούτη, δόξα, τὰ πάντα εἶχε. Ἄλλ' αὐτὸς δέν ἦταν εὐχαριστημένος γιατί δέν εἶχε παιδί. Ἐφάνηκε ὅμως κι αὐτό, κι ἔτσι ἡ στενοχώρια του ἔσβησε.

Ἐνα βράδυ χειμωνιάτικο κατὰ τὸ ξημέρωμα, καθὼς ἡ Καισάρεια κοιμόταν ἡσυχῇ κυκλωμένη ἀπ' τὸ δυνατό της φρούριο, καί τὸ χιόνι πυκνὸ ἔπεφτε ἀσπρί-

ζοντάς την, γεννήθηκε ὁ διάδοχος τοῦ Ἀμιρά Ἰωάννη, ὁ Διγενῆς Ἀκρίτας.

Ἡ γέννηση τοῦ Διγενῆ ἐορτάστηκε λαμπρά, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο νεογέννητο ἄρχοντα. Καὶ ὁ λαὸς ἐώρτασε μὲ χαρὰ τὴ γέννησή του σὰ νὰ ἤξαιρε, ἢ νὰ μάντευε πὼς εἶχε ἔρθει στὸν κόσμον ἕνας ἥρωας. Καὶ πόσο τὸν ἤθελαν τὸν ἥρωα σὲ κεῖνες τὶς ἐπικίνδυνες ἐπαρχίες, ὅπου κάθε τόσο τὶς ρήμαζαν οἱ Σαρακίνοί!

Β'.

Σὲ λίγους μῆνες ἔγινε ἡ βάφτιση στὴν ἐκκλησία πού εἶχε βαφτιστῆ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος. Ὁλη ἡ Καισάρεια εἶχε συναχτῆ μέσα στὴν ἐκκλησία αὐτή, πού ἦταν καὶ μητρόπολη.

Ὁ Βάρδας ὁ Φωκᾶς ἦταν ὁ νονός.

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα συνέβηκε καὶ κάτι πού δὲν τὸ περίμεναν.

Μετὰ τὴ βάφτιση, ὅταν οἱ προσκαλεσμένοι ἄρχοντες καὶ βαθμοῦχοι ἀξιωματικοί, εἶχαν γεμίσει τὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ παλατιοῦ καὶ δοῦλοι ἀσπροντυμένοι τοὺς κερνοῦσαν, φάνηκε νὰ μπαίνει βιαστικὰ ἕνας ἀξιωματικός. Πλησίασε αὐτὸς τὸν ἀμιρά Ἰωάννη καὶ κάτι τοῦ εἶπε.

—Τί λές! ἔκανε ὁ ἀμιράς, πές του νάρθη μέσα.

Ὁ ἀξιωματικός ἔφυγε. Καὶ σὲ λίγο τὸ παραπέτασμα τὸ βελούδινο σηκώθηκε, κι ἕνας Σαρακινὸς μὲ δυὸ παιδιὰ στὴν ἀγκαλιά του ὤρμησε μέσα στὴν αἴθουσα. Δὲ γονάτισε, ὅπως ἦταν συνήθεια, στὴν πόρτα. Ἐτρεξε ἴσια στὸν ἀμιρά, ἔρριξε στὰ πόδια του τὰ παι-

διά, πού κρατοῦσε, κι ἔπεσε κι αὐτὸς ἔπειτα καὶ φίλησε τὰ ψηλά ὑποδήματά του.

Σιωπὴ μεγάλη εἶχε γίνει στὴν αἴθουσα.

Ὁ ἀμιράς ταραγμένος εἶπε στὸ Σαρακινό:

«Σήκω καὶ λέγε!»

Αὐτὸς χωρὶς νὰ σηκωθῆ, γονατιστός, ἄρχισε νὰ λέει:

«Ὁ Χαμδάς ὁ ἀφέντης μου, σοῦ ἐμπιστεύεται τὰ παιδιά του. Ὁ Χαμδάς ὁ ἀπόγονος τοῦ Ἀβὰ Ταγλίπ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐνδοξότατης πατρίδος τῆς Μεσοποταμίας. Κάποτε, λέει, πέρασες καὶ σύ, ἀμιρά, ὄρφανός καὶ κατατρεγμένος ἀπὸ κεῖ...»

— «Ἀλήθεια», ἔκανε μὲ ἀναστεναγμὸ ὁ Ἰωάννης.

— «Πεινασμένο σὲ χόρτασε, διψασμένο σὲ πότισε, γυμνὸ σ' ἔντυσε, ξυπόλυτο σὲ πόδεσε, κατατρεγμένο σὲ προστάτεψε».

— «Δὲν τὰ ξέχασα, οὔτε θὰ τὰ ξεχάσω ποτέ!» εἶπε ὁ Ἰωάννης.

— «Τώρα ὁ Χαμδάς ὁ ἀφέντης μου συχωρέθηκε», εἶπε μὲ λυγμούς ὁ Σαρακίνος.

— «Ὁ Θεὸς ν' ἀναπάψη τὴν ψυχὴ του», ψιθύρισε ὁ ἀμιράς σηκώνοντας ψηλά τὰ μάτια.

— «Τὸν σκότωσε ὁ προδότης Κεμάλ-Ἐδίν!»

— «Τί λές! φώναξε πηδώντας ὀρθὸς ὁ ἀμιράς».

— «Τὸν σκότωσε, πῆρε τὶς γυναῖκες του, τὶς καμῆλες του καὶ τ' ἄλογά του. Καὶ τὰ παιδιά του θὰ τὰ σκότωνε».

— «Τί λές, τί λές!» ἔκανε πάλι ἀγριεμμένος ὁ ἀμιράς.

— «Ὁ Χαμδάς ξεψυχώντας μοῦ εἶπε»: πρόσθεσε ὁ Σαρακινός. «Τὰ παιδιά μου στὸ λαιμό σου, Γιαγχιά,

πιστέ μου δουλε. Κρύψε τα ὅσο μπορεῖς καὶ φρόντισε νὰ περάσης στὴ Χαρσιανή. Πήγαινε στὸν ἀμιρά 'Ιωάννη καὶ δῶσε του τὰ παιδιὰ μου. Σὲ κεῖνον μπορῶ νὰ τὰ ἐμπιστευτῶ. Τὸ καλὸ πού εἶδε ἀπὸ μένα, ἄς τὸ δώση στὰ παιδιὰ μου. Νὰ τ' ἀναθρέψῃ ὅπως πρέπει σὲ ἀρχηγούς 'Αραβῖτες καὶ νὰ τὰ δώση στὴ φυλὴ τους μιὰ ἡμέρα».

—«Γ' ὀρκίζομαι!» εἶπε ὁ ἀμιράς βάζοντας τὸ χέρι στὴν καρδιά του. «Ὁρκίζομαι νὰ τ' ἀναθρέψω ὅπως πρέπει σὲ ἀρχηγούς 'Αραβῖτες καὶ νὰ τὰ στείλω πάλι στὴ φυλὴ τους μιὰ μέρα.....»

Γ'.

Μοναστήρι καὶ σχολεῖο.

“Ὅταν ὁ Διγενὴς ἔγινε ἑφτά χρονῶν ἀρχισαν” νὰ τοῦ μαθαίνουν γράμματα. Γιὰ δάσκαλο ὁ ἀμιράς τοῦ πῆρε ἕναν καλόγερο ἀσπρομάλλη κοντὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Διγενὴς ἦταν ἐπιμελὴς καὶ προχωροῦσε καλά. Καὶ ἐνῶ ἦταν παιδὶ πολὺ ζωηρό, ποτὲ δὲν ἔκανε τίποτε πού νὰ δυσαρεστήσῃ τὸν ἀγαθὸ δάσκαλό του.

“Ὅταν ἔγινε δέκα, ἔντεκα χρονῶν ὁ Διγενὴς, ὁ πατέρας του τοῦ εἶπε μιὰ μέρα:

«Τώρα, Διγενή μου, θὰ πηγκίνης καὶ σὺ στὸ μοναστήρι γιὰ νὰ μάθης κι ἄλλα γράμματα».

—«Εἶμαι ἔτοιμος» τοῦ ἀπάντησε ὁ Διγενὴς.

—«Ἐμπρὸς τότε. Θὰ σὲ πάω τώρα. Ἐκεῖ θὰ βρῆς

καλούς συντρόφους. Θὰ ἔχης καὶ τοὺς Χαμδάδες, τὸν Ἄλῃ καὶ τὸ Χασάν».

Τὰ δυὸ παιδιὰ αὐτὰ ἦταν ἐκεῖνα, πού εἶχε φέρει ὁ δοῦλος ὁ Σαρακινὸς στοῦ ἀμιρά, τὴν ἡμέρα πού βαφτίστηκε ὁ Διγενής.

Γρήγορα ὁ ἀμιράς ἔδωσε διαταγὴ νὰ τοῦ ἐτοιμάσουν ἓνα ἄλογο, κι ἓνα μικρόσωμο γιὰ τὸν καλόγερο τὸ δάσκαλο τοῦ γιοῦ του. Θὰ ἔπαιρνε καὶ τὸ γέρο δάσκαλο ἴσαμε κεῖ.

Κι ἔγινε. Οἱ ἵπποκόμοι ἐτοίμασαν τὰ ἄλογα, ὁ ἀμιράς ἐπῆρε τὸ γιό του στὸ δικό του, ἓνα μαῦρο σὰν κάρβουνο· ἀνέβηκε, ἢ ἀνέβασαν καὶ τὸν κοντὸ δάσκαλο σ' ἓνα μικρόσωμο ἄλογο, καὶ ξεκίνησαν.

Ἡ μητέρα τοῦ Διγενῆ ἀπὸ ψηλὰ τοὺς ἔβλεπε νὰ φεύγουν.

Τὸ μοναστήρι τῆς ἐπισκοπῆς πού πήγαιναν ἦταν λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Καισάρεια. Τὸ εἶχε χτίσει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος Καππαδοκίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ κελιά τῆς ἔχτισε νοσοκομεῖο, φτωχοκομεῖο καὶ ξενῶνα, καὶ τὰ προίκισε μὲ ὅ,τι τοῦ εἶχε μείνει ἀπὸ τὴν πατρικὴ του περιουσία. Ἐδῶσε ὅμως ἔτσι παράδειγμα στοὺς μοναχοὺς, ὅχι μόνον νὰ τὰ ἔχουν ὅλα κοινά, ἀλλὰ καὶ νὰ κοπιᾶζουν γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων.

Ἄπὸ τότε ὅμως ὡς τώρα τὸ μοναστήρι εἶχε πλουτιστῆ μὲ νέες δωρεές, καὶ τὰ κελιά καθὼς καὶ οἱ μοναχοὶ του εἶχαν γίνει πολὺ περισσότεροι. Ὁ ξένος πού θὰ τὸ ἔβλεπε γιὰ πρώτη φορὰ θὰ τὸ ἔπαιρνε γιὰ κάστρο, ὅχι γιὰ μοναστήρι. Οἱ τοῖχοι του ἦταν ψηλοὶ καὶ μὲ πολεμίστρες, καὶ στὶς τέσσερεις γωνιές του

ἔβγαιναν τέσσερεις πύργωι, ὀλοστρόγγυλοι καὶ δυνατοί. Μιὰ μεγάλη πόρτα σιδεροντυμένη κρυβόταν κάτω ἀπὸ βαθιὰ καμάρα καὶ ἀπὸ πάνω ἔχασκε ἡ κατεβατή, ἔτοιμη νὰ χύσῃ λάδι καυτὸ καὶ πίσσα ἀναλυτὴ σὲ κεῖνον ποὺ ἤθελε μὲ τὴ βία νὰ μπῆ στὸ μοναστήρι.

Πολλοὶ καλόγεροι ζωγράφιζαν εἰκονίσματα, ἄλλοι ἀντίγραφαν θρησκευτικὰ βιβλία καὶ μερικοὶ μελετοῦσαν τὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς μιμηθοῦν. Μάλιστα ὁ πάτερ-Ἀβακούμ, ὁ τωρινὸς ἡγούμενος, καθὼς καὶ δύο τρεῖς ἀπὸ τοὺς συμβούλους του, δίδασκαν στὸ σχολεῖο τῆς μονῆς ἱστορία, γεωγραφία, θρησκευτικὰ, ἀριθμητικὴ, γεωμετρία καὶ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Κάθε πρωί, μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, θὰ ἔβλεπε κανεὶς ν' ἀνεβαίνουν τὸ μονοπάτι τοῦ μοναστηριοῦ πλῆθος παιδιὰ μὲ τὴ σάκα στὸ χέρι. Παιδιὰ στρατιωτικῶν, ποὺ τὰ συνώδευαν οἱ δοῦλοι, παιδιὰ πλούσιων ἐμπόρων σὲ ἀμάξια ἢ σὲ φορεῖα, καὶ φτωχόπαιδα δουλοπαροίκων ἢ χωρικῶν, ξυπόλυτα καὶ φτωχοντυμένα. Ἀπὸ διαφόρους δρόμους ἔβγαιναν στὸν πλατὺ βασιλικὸ δρόμο, ποὺ ἔσκιζε τὴ Μικρασία ὡς τὰ σύνορα, ἔφταναν στὴ βρύση τῆς Κυρᾶς, ποὺ τὴν εἶχε χτισμένη κάποια ἀρχόντισσα γιὰ νὰ δροσίζωνται οἱ διαβάτες καὶ ἀπὸ κεῖ ἔπαιρναν τὸ ἀνηφορικὸ μονοπάτι γιὰ τὸ μοναστήρι. Ὁ πάτερ-Γαβριήλ, ὁ θυρωρὸς, ποὺ εἶχε τὸ κελὶ του στὸ κούφωμα τοῦ τοίχου, τοὺς ἀνοιγε πρόθυμος καὶ τὰ καλημέριζε πρῶτος: «καλημέρα στ' ἀρχοντόπουλα».

Τὸ μάθημα γινόταν στὴν τράπεζα ποὺ τὸ μεσημέρι ἔτρωγαν οἱ καλόγεροι. Ἦταν μιὰ μεγάλη ἰσόγεια αἴθουσα μὲ πολλὰ μακριὰ τραπέζια, βαλμένα στὴ

γραμμή, και με πάγκους στα πλάγια. Στην άπάνω πλευρά ήταν μικρό καγκελωτό βήμα με τὸ ἀναλόγιο μπροστά, και στὸν τοῖχο κρέμονταν εἰκονίσματα. "Όταν ἔτρωγαν οἱ καλόγεροι ἀνέβαινε στὸ βήμα ἕνας μοναχὸς και διάβαζε εὐχές, ὥσπου νὰ τελειώσῃ τὸ τραπέζι. "Όταν ἄρχιζε τὸ σχολεῖο ἀνέβαινε ἐκεῖ ὁ δάσκαλος.

Αὐτὸ τὸ πρωὶ ἀφοῦ συνάχτηκαν τὰ παιδιά, μπῆκε ὁ πάτερ-Σωφρόνιος, ὁ δάσκαλος, κι ἔκαμαν τὴν προσευχή τους. Ἐπειτα ἀνέβηκε στὴ θέση του. Ἄντι ὅμως ν' ἀρχίσῃ τὸ μάθημα στάθηκε και κοίταξε ἕνα με τ' ἄλλο τὰ παιδιά κατάματα. Φαινόταν λυπημένους.

«Νὰ μοῦ πῆτε, παιδιά, εἶπε, ποῖος σήμερα περὼντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, δὲν ἔκαμε τὸ σταυρὸ του, ὅπως εἶναι ἡ τάξι;»

Τὰ παιδιά κοίταξαν τὸ ἕνα τ' ἄλλο και δὲ μίλησαν.

«Θέλω νὰ μοῦ τὸ μαρτυρήσῃ ὁ ἴδιος ποῦ τὸ ἔκαμε» ξανάειπε ὁ δάσκαλος. «Ποῖος τὸ ἔκαμε;»

Ἐνας μαθητὴς σηκώθηκε στὴ θέση του. Ἦταν ὡς δεκαπέντε χρονῶν κοντός, ξανθός, με μάτια γελαστά και πλούσια φορέματα. Κοκκίνισε, ἄπλωσε τὸ χέρι και εἶπε: «ἐγώ».

— «Τσιμισκῆς Ἰωάννης!» εἶπε ὁ δάσκαλος κοιτάζοντας με παράπονο τὸ μαθητὴ. «Δὲν τὸ ἔκαμες γιὰ πρώτη φορά σήμερα. Εἶσαι καλὸς μαθητὴς μὰ κακὸς χριστιανός.»

— «Και ὁ Χαμδάς, δάσκαλε, δὲν ἔκαμε τὸ σταυρὸ του, ὁ Ἄλῆς Χαμδάς» κατάγγειλε ἕνας μαθητὴς, και ἔδειξε με τὸ χέρι ἄλλο παιδὶ μελαχρινό, συνομήλικο τοῦ Τσιμισκῆ.

—«Καὶ ὁ Χασάν Χαμδάς δὲν τὸν ἔκαμε» εἶπε ἄλλο.

—«Οἱ Χαμδάδες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι» εἶπε ὁ δάσκαλος. «Ἡ θρησκεία τους εἶναι ἄλλη. Ἐδῶ ἔρχονται νὰ μάθουν ἑλληνικά, νὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὴ σοφία τῶν προγόνων μας.»

—«Καὶ ὁ Μουταναβής, δάσκαλε, δὲν μπαίνει νὰ προσκυνήσῃ» εἶπε ἄλλο παιδί.

—«Εἶναι φίλος τοῦ Χαμδά» εἶπε ὁ Τσιμισκῆς. «Δὲν ξεχνᾷ πὼς ὁ πατέρας του ἦταν πρὶν μωαμεθανός.»

—«Καὶ ὁ γιὸς ζηλεύει τὴν πίστη τοῦ πατέρα του» πρόσθεσε ἄλλος.

—«Ἀρχίσατε τὶς μαρτυρίες καὶ δὲ μοῦ ἀρέσει αὐτὸ» εἶπε ὁ δάσκαλος. «Τσιμισκῆ, ὁ πατέρας σου ὁ στρατηγὸς δὲ σ' ἔστειλε ἐδῶ νὰ καταγγέλῃς τὰ παιδιά, παρὰ νὰ φροντίζῃς γιὰ τὰ μαθήματά σου... Μουταναβής Γεώργιος, σήκω ἀπάνω!»

Ἐνα παιδί μελαχρινὸ μὲ κατσαρὰ μαλλιά καὶ ἔξυπνα μάτια σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέση του κοίταξε τὸν πατερ-Σωφρόνιο μὲ τόλμη καὶ εἶπε:

«Δὲν εἶν' ἀλήθεια, δάσκαλε; εἶμαι χριστιανὸς καὶ καλύτερος ἀπ' αὐτοὺς ὅλους».

Ἐκείνη τὴ στιγμή ἀκούστηκε καλπασμὸς ἀπὸ ἄλογα στὴν αὐλή, καὶ τὰ παιδιά ποὺ κάθονταν ἀπέναντι στὴν πόρτα φώναξαν στὸν πάτερ-Σωφρόνιο:

«Ὁ στρατηγὸς ἔρχεται! Ὁ ἀμιράς Ἰωάννης!»

Γρήγορα ὁ δάσκαλος κατέβηκε ἀπ' τὴν ἔδρα του καὶ βγῆκε νὰ τὸν ὑποδεχτῆ. Καὶ σὲ λίγο φάνηκε ὁ ἀμιράς νὰ μπαίνει. Γέμισε τὴν πόρτα πρῶτα μὲ τὸ μεγάλο ἀνάστημά του καὶ τὸν πλατὺ σταχτόμαυρο μανδύα του. Μαζί του μπῆκε καὶ ἓνα παιδί μὲ ξανθὰ

σγουρά μαλλιά, χωρισμένα στη μέση, με γαλανά μάτια και πρόσωπο σάν άγγελούδι. Φορούσε γαλάζιο χιτώνα, κεντημένο στις άκρες με χρυσό σειρίτι, και κίτρινα ψηλά ποδήματα. Στο άριστερό χέρι κρατούσε μια σάκα από βελούδο, χρυσοκεντημένη και γεμάτη βιβλία. Στο πλευρό του δεξιά ακολουθούσε ο ήγούμενος και πίσω τους έρχόταν ένα καλογεράκι κοντό με άσπρα μαλλιά, ο πάτερ Συμεών, ο δάσκαλος του Διγενή.

‘Ο άμιράς ‘Ιωάννης ειπε στο δάσκαλο :

«Σου φέρνω, πάτερ, τὸ μοναχογιό μου. ‘Ο πάτερ Συμεών από έδω τὸν έμαθε ὅ,τι μπόρεσε στο σπίτι».

‘Εφεραν καθίσματα από τὸ ήγουμενεϊο και κάθισε ο άμιράς με τὸν ήγούμενο. Πήγε στην έδρα του ο δάσκαλος και άρχισε νά γράφη στὸν κατάλογο: Βασίλειος Διγενής...—«πόσων χρονῶν;» ρώτησε μεγαλόφωνα.

—«Δέκα» απάντησε ο άμιράς.

—«Νά ιδουῦμε τώρα τί τοῦ δίδαξες, πάτερ-Συμεών».

—«Τά κοινά γράμματα» απάντησε εκείνος ταπεινά. «Νά γράφη και νά διαβάξη στην πινακίδα. Τὸν ‘Οχτάηχο και τὸ Ψαλτήρι τά ξαίρει απέξω... Τώρα θά σπουδάση γραμματική, ποίηση και ρητορική!...»

—«‘Οχι ρητορική!» τὸν έκοψε ο άμιράς. «Δέ θέλω λόγια, έργα θέλω. ‘Ο γιός μου θά γίνη στρατιωτικός...»

—«‘Ας δοῦμε, μικρέ, τά βιβλία σου!» ειπε ο πάτερ Σωφρόνιος στο Διγενή.

Τὸ παιδι με προθυμία έλυσε τή σάκα του και παρουσίασε τὸν ‘Οχτάηχο, τὸ Ψαλτήρι και τήν ‘Αγία Γραφή. ‘Ολα ήταν καλοδεμένα και καθαρά, σά νά βγῆκαν τώρα από τὸ χέρι τοῦ καλλιγράφου. ‘Αλλά εκείνο

πού ἔκαμε σὲ ὄλους ἐντύπωση ἦταν ἡ Ἀγία Γραφή. Ἀπέξω ἦταν στολισμένη μὲ φ'λλα χρυσά, μὲ μαργαριτάρια καὶ πολύτιμα πετράδια. Μέσα κάθε σελίδα ἦταν γραμμένη μὲ ἀργυρά γράμματα ἀπάνω σὲ ὀλοπόρφυρη περγαμηνή μὲ πλατὺ περιθώριο· καὶ στὸ περιθώριο εἶχε μικρὲς χρωματιστὲς εἰκόνες.

«Τί λαμπρά!» φώναξε ὁ δάσκαλος καθὼς τὸ εἶδε.

Πῆρε τὸ βιβλίον καὶ τὸ ἔδειξε στὸν ἡγούμενον. Ἐκεῖνος, καθὼς τὸ εἶδε, «εἶναι ἀριστούργημα, στρατηγέ!» φώναξε ἐνθουσιασμένος. «Μὴν τὸ ἀφήνης στὰ χέρια τοῦ παιδιοῦ».

—«Καὶ τὸ δικό μου τὸ κοράνι εἶναι καλύτερα στολισμένο» εἶπε μιὰ φωνή, καὶ ὁ Ἀλῆ Χαμδὰς ἔδειξε στὸ δάσκαλον ἓνα βιβλίον μὲ πολυτέλεια δεμένο. Κάθε σελίδα του ἦταν στολισμένη μὲ τετράγωνα χρυσά καὶ χρυσὲς κοκκίδες, καὶ στὸ ἔξω περιθώριον ἀπὸ ἓνα στολίδι παράξενον.

—«Ὁραῖον εἶναι, μὰ εἰκόνες δὲν ἔχει» εἶπε ὁ δάσκαλος δίνοντάς το πίσω στὸ Σαρακινό.

—«Δὲν ἔχει, γιὰ τὸ ἀπαγορεύει ἡ θρησκεία μας».

—«Ἀπ' ὅσα ἔμαθες ξαίρεις νὰ μᾶς πῆς τίποτα ἀπέξω, Βασίλειε;» ρώτησε ὁ δάσκαλος.

—«Ναί».

—«Τί ξαίρεις;»

—«Ὅ,τι θέλεις, δάσκαλε».

—«Ξαίρει καὶ στίχους» εἶπε ὁ ἀμιράς.

—«Ἄς μᾶς πῆ λοιπὸν στίχους» εἶπε ὁ ἡγούμενος, βλέποντας πὼς θὰ εὐχαριστήσῃ τὸ στρατηγόν.

Ὁ Βασίλειος στάθηκε σεμνὰ καὶ ἄρχισε νὰ λέῃ μὲ ρυθμό:



Ὁ πεῦκος μέγα εἶναι δεντρί, ἀλλὰ καρπὸ δὲν κάνει.
τὸ στάχυ εἶναι μικρούτσικο, μὰ κάνει τὸ σιτάρι.
Πάλι τὸ κλῆμα τὸ μικρὸ βλέπεις καρπὸ ποῦ κάνει;
Τὸ καλοκαίρι τότε τρῶν γλυκόχυμο σταφύλι
καὶ τὸ χειμῶνα τὸ κρασί πίνουνε στὸ ποτήρι.

—«Λαμπρά, παιδί μου!» εἶπε ὁ δάσκαλος.

—«Τώρα πές μας, δάσκαλε, ρώτησε ὁ ἀμιράς, καὶ γιὰ
τοὺς δύο Σαρακινούς μου. Στὴ Λευκόπετρα, τὸ ξαίρεις,
τοὺς ἔχει ἡ μητέρα μου δασκάλους, γιὰ νὰ μορφωθοῦν
στὴ γλῶσσα τους καὶ στὴ θρησκεία τους. Θέλω ὅμως
μιὰ ποῦ εἶναι στὸν τόπο μας, νὰ ὠφεληθοῦν καὶ αὐτοὶ
ἀπὸ τὰ ἑλληνικά».

—«Πηγαίνουν καλά, εἶμαι εὐχαριστημένος» ἀπάν-
τησε ὁ δάσκαλος. «Πρὸ πάντων στὴν ἀριθμητικὴ καὶ
στὴ γεωμετρία εἶναι πρῶτοι».

—«Εἶναι τὸ φυσικὸ τῆς φυλῆς τους» εἶπε ὁ ἡγού-
μενος.

—«Εὔγε τους...» εἶπε ὁ ἀμιράς. Καὶ πῆγε κοντά
τους καὶ τὰ χაῖδεψε πατρικά.

—«Τί θὰ γίνης, Χασάν, ὅταν θὰ μεγαλώσης;» ρώ-
τησε τὸ μεγαλύτερο.

—«Ἐμίρης στὴ Μουσούλη».

—«Καὶ σύ, Ἀλή;»

—«Ἐγὼ θὰ γίνω ἐμίρης στὸ Χαλέπι καὶ θὰ τσακί-
σω ὅποιον βρῶ μπροστά μου» εἶπε ρίχνοντας μιὰ μα-
τιά ἄγρια στὸ μικρὸ Φωκά.

—«Ἐγὼ θὰ γίνω ποιητῆς καὶ θὰ τραγουδήσω τὴ
δόξα σου, Ἀλή» φώναξε μ' ἐνθουσιασμὸ ὁ Μουτα-
ναβής.

—«Κι ἐγὼ θὰ γίνω βασιλιάς στὴν Πόλη, πετάχτη-
κε ὁ Φωκάς, καὶ θὰ σᾶς κυνηγήσω ὡς τὴ Βαγδάτη».



Θ'.

Ἡ τελευταία ἐπιδρομὴ τοῦ Χαμδᾶ.

Ἡ σιγὴ τοῦ Διγενῆ δὲν ἐκράτησε πολὺ. Μιὰ εἰδηση ξαφνικὰ ἔφτασε στὴν Καισάρεια. Οἱ Σαρακηνοὶ μπῆκαν στὶς ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας καὶ προχωροῦν σφάζοντας, ἀρπάζοντας, καίοντας!

Καὶ ἦταν ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου καὶ οἱ καρποὶ βρίσκονταν στ' ἀλώνια. Θημωνιές τὸ στάρι, ἡ βρόμη καὶ τ' ἄλλα. Τὰ λιβάδια γεμάτα πρόβατα, ἀγελάδες, καμηῆλες, ἄλογα.

Σ' αὐτὴν τὴν ὥρα ὁ Χαμδᾶς μπῆκε μὲ τὸ ἰππικὸ του. Καὶ μπῆκε πάλι ἀπὸ τῆ Λυκανδὸ. Ὁ στρατηγὸς ὁ Δούκας μπορεῖ νὰ ἦταν ἀπὸ μεγάλο καὶ ἀρχαῖο γένος· μπορεῖ νὰ εἶχε τὴν πιὸ ὁμορφὴ θυγατέρα καὶ μεγάλη πλοῦτη· μὰ οὔτε στρατιῶτες ἀξιούς εἶχε, οὔτε πολλούς. Γιατὶ ἦταν φιλοχρήματος καὶ ἡ στρατιωτικὴ δύναμη τῆς ἐπαρχίας του βρισκόταν μόνο στὰ χαρτιά.

Τὸ κακὸ εἶναι πὼς δὲν κινδύνευε τώρα μόνο ἡ ἐπαρχία τοῦ Δούκα, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες οἱ γειτονικές. Ὁ Χαμδᾶς δὲν μπῆκε γιὰ νὰ πολεμήσῃ, παρὰ γιὰ νὰ κουρσέψῃ. Καὶ ὄχι μόνο γι' αὐτό, παρὰ καὶ γιὰ νὰ σώσῃ ἔτσι τὸ ἐμιράτο του. Ὁ Φωκᾶς εἶχε κατεβῆ

στην Κιλικία και τώρα πολιορκουσε τη μεγάλη 'Αντιόχεια. "Αν έπεφτε ή 'Αντιόχεια, ο Χαμδάς έχανε ένα από τα καλύτερα κάστρα του. Πέρασε λοιπόν μέσα από τους τόπους του Δούκα σαν άνεμοστρόβιλος. "Έκαψε τις βίγλες, σκότωνε τους καστροφύλακες, ρήμαζε τα χωριά, έγδυσε τα μοναστήρια και διάβαινε. "Ο,τι έβρισκε τα σάρωνε: γυναϊκες, άντρες, βόδια, πρόβατα, αλογα, γκαμηλεις, άσημικά, χρυσαφικά. Οι βίγλες άναψαν φωτιές και ο κόσμος έτρεχε στα κάστρα, και τα κάστρα σφαιλνοϋσαν τις πόρτες. "Οσοι δέν πρόφταναν να κλειστοϋν στα κάστρα, χώνονταν στις κρυψώνες ή έπαιρναν τα βουνά, ώσπου να περάση ή όργή του Κυρίου.

'Εδω άκούοταν ο Χαμδάς και άλλοϋ βρισκότανε, έδω νύχτωνε και ξημερωνόταν άλλοϋ. 'Απ' όπου περνοϋσε και δέν περνοϋσε, έσπερνε τη φρίκη. Το μάτι δέν έβλεπε άλλο στους κάμπους και στα κορφοβούνια, παρα φωτιές και χαλάσματα, φόνους, κλάματα, πείνα και γύμνια.

'Ο Φωκάς έμαθε την έπιδρομή του έμίρη και κατάλαβε το κακό που θα πάθη ο τόπος. "Εγραψε σε όλους τους στρατηγούς να συνάξουν τους άκρίτες τους και να κυνηγήσουν το Χαμδά όσο μπορούν. "Εγραψε και του Διγενή και του έλεγε:

«'Αντρεΐε των άντρείων! 'Ο στρατός μου είναι κακοπαθιασμένος από τόσους πολέμους, και ή πορεία είναι μακρινή. 'Από σένα περιμένω να σώσης τον τόπο από την όργή του Χαμδά και να κάμης ό,τι του αξίζει».

'Ο Διγενής πριν να λάβη το γράμμα του Φωκά, είχε λάβει τα μέτρα του. Πρώτα έκραξε τους φίλους

του, τὸ Μιχαὴλ Βούρτση καὶ τὸ Βαχράμ τὸν Ἀρμένη, καὶ τοὺς εἶπε:

«Θέλω νὰ πάρετε τὸ Χαμδὰ ἀπὸ κοντά. Δὲ θὰ τὸν χάσετε ἀπὸ τὰ μάτια σας καθόλου. Θὰ μοῦ στέλνετε κάθε μέρα νέα του. Διαλέξετε καὶ πάρτε ὅσους καὶ ὅποιους ἀκρίτες θέλετε».

Πῆραν ἀπὸ εἴκοσι παλικάρια ὁ καθένας, τοὺς μείρασαν σὲ μικρὰ ἀποσπάσματα μὲ ἐξυπνοὺς καὶ ἔμπειρους ἀξιωματικούς, καὶ ξεκίνησαν.

Ἄμα ἔφυγαν αὐτοὶ ὁ Διγενὴς ἔπεσε στὴν ἐργασία του νὰ μαζεύη ὅσο μπορούσε περισσότερο στρατό. Στὸ ἀναμεταξὺ οἱ πρόσκοποι τοῦ ἔστελναν τὶς ἀναφορές τους.

«Ἀπὸ μακριά, τοῦ ἔγραφε ὁ Βούρτσης, ἔχω ἀπλωμένο δίχτυ καὶ σκεπάζω ὅλον τὸ στρατὸ τοῦ Χαμδᾶ. Ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ λίγος· εἶναι δεκαπέντε χιλιάδες καβαλάρηδες καὶ ὁ κάθε καβαλάρης ἔχει ἀπάνω στὸ ἄλογό του ἀπὸ ἓναν πεζό. Καὶ εἶναι ὄπλισμένοι στὴν ἐντέλεια. Φοροῦν κράνος καὶ θώρακα. Κρατοῦν μακρὺ κοντάρι, μεγάλη ἀσπίδα καὶ μεγάλο τόξο. Τρέχουν τὶς νύχτες σκυμμένοι ἀπάνω στὰ γρήγορα ἄλογά τους μὲ τὴ λόγχη ἐμπρός, σιωπηλοὶ καὶ ἄγρυπνοι. Καὶ μὲ τὸ χάραμα πηδοῦν μέσα στὰ χωριά ἢ στὰ κάστρα σὰν κακὰ φαντάσματα. Ὅπου σταθοῦν στέκω, καὶ ὅπου πηγαίνουν πηγαίνω. Τοὺς βλέπω καὶ δὲ μὲ βλέπουν».

Ὅταν ἔμαθε ὁ Διγενὴς πὼς ἦταν τόσοι οἱ ἐχθροί, ἔστειλε γράμματα καὶ στὰ ψηλὰ βουνά, πὼς ὅποιος ἀπελάτης βοηθήσῃ νὰ φύγῃ ὁ φοβερὸς ὁ Χαμδὰς ἀπὸ ἀρχηγούς, τὸν Ξάνθινο, τὸν Κίνναμο καὶ τοὺς ἄλλους, νὰ κατέβουν καὶ νὰ τοὺς δώσῃ βαθμούς καὶ τιμές. Καὶ

ἀληθινὰ δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς κι οἱ ἀρχηγοὶ παρυσιάστηκαν στὸ στρατόπεδο, καὶ τοῦ ὑποσχέθηκαν νὰ εἶναι πιστοὶ στρατιῶτες.

Ὁ Βαχράμ ὁ Ἀρμένης τοῦ ἔγραψε αὐτά:

«Ὁ Χαμδάς κατεβαίνει. Ἀπὸ ποῦ θὰ περάσῃ, ἀκόμη δὲν ξαίρω. Μὰ ἀπὸ ὅ,τι βλέπω, φαίνεται πὼς θὰ περάσῃ τῆ Μεγάλῃ κλεισούρα. Ὡστόσο δὲ θὰ τὸν ἀφήσω ἀπὸ τὰ μάτια μου καὶ γρήγορα θὰ μάθω τὴν ὀριστικὴν τοῦ ἀπόφασῃ. Ἔχει ὅμως τόσα λάφυρα μαζί του, ποὺ καταντᾷ δυσκολοκίνητος».

Ὁ Διγενὴς, ἀφοῦ διάβασε τὸ γράμμα, στάθηκε γιὰ κάμποση ὥρα συλλογισμένος. Ἐπειτα ἔπιασε καὶ ἔγραψε στὸ Φωκά:

«Στρατηγέ μου σ' εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ, ποὺ μοῦ ἔδωσες νὰ τιμωρήσω ἐγὼ τὸ θεομίσητο Χαμδά. Ὁ Θεὸς τὸν στέλνει στὰ χέρια μου. Σὲ λίγες μέρες θὰ τὸν τιμωρήσω ὅπως τοῦ ἀξίζει».

Τὸ ἀπομεσήμερο ἄλλη ἀναφορὰ ἀπὸ τὸ Βούρτση:

«Ἐρχομαι πίσω ἀπὸ τὸ Χαμδά· φαίνεται πὼς θὰ περάσῃ τῆ Μεγάλῃ κλεισούρα. Ἄν πιαστῆ καλὰ τὸ στενὸ, ἀδύνατο νὰ περάσῃ...»

Ἀμέσως ὁ Διγενὴς σήκωσε ὅλο τὸ στρατό του ἀπὸ τὸ στρατόπεδο καὶ τὸν ἔκρυψε στῆ Μεγάλῃ κλεισούρα. Στὰ σύδεντρα ψηλῶματα ἔβαλε κι ἀπὸ τὶς δυὸ πλαγιὰς τοὺς πεζοὺς. Στὰ φρύδια τοῦ δρόμου ἔκρυψε τοὺς ἀσπιδοφόρους μὲ τὰ κοντάρια τους, τοὺς σφεντονῖτες καὶ τοὺς τοξότες καὶ ἐκείνους ποὺ μπορούσαν νὰ κυλοῦν τὰ μεγάλα λιθάρια. Τὰ μονοπάτια τὰ ἔπιασε καλὰ, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πάρῃ ὁ ἐχθρὸς τὶς πλάτες. Ἐτσι τὰ ἐτοίμασε ὅλα καὶ περίμενε.

Ἀπὸ κοντὰ του ὅμως αὐτῆ τῆ φορὰ δὲν ἔλειψε ὁ νάνος.

Τέλος μία από τις πρώτες μέρες τοῦ Νοεμβρίου, ἀκούστηκαν τὰ τούμπανα τοῦ Χαμδᾶ παίζοντας θριαμβευτικά καὶ οἱ ἄγριες φωνές τῶν δερβισάδων:

«Ένας Θεὸς μέγας καὶ Μωάμεθ ὁ προφήτης του».

Φάνηκε ὁ ἀπέραντος κάμπος σὰ νὰ κινιέται μπροστὰ μὲ ὅλα του τὰ λούλουδα, τὰ κλαριά καὶ τὰ φύλλα ἀπὸ τ' ἄλογά του στολισμένα μὲ λογιῶν λογιῶν χρωματιστές κορδέλες, μὲ τὶς λαμπρὲς πανοπλίες καὶ τὶς ἄσπρες κάτασπρες φορεσιές. Μπροστὰ πήγαιναν δεμένοι δυὸ καὶ πέντε μαζὶ οἱ πατρίκιοι, οἱ κόμητες, οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοί, ὅσους ἔπιασε στὸ πέρασμά της ἡ ἀπόχη τοῦ Χαμδᾶ. Πίσω ἀκολουθοῦσαν γυναικόπαιδα, ἀρχόντισσες καὶ φτωχές, διαλεχτὰ παλικάρια καὶ κοπάδια πρόβατα, γκαμῆλες, ἄλογα, μουλάρια, βόδια—ὅλος ὁ ζωντανὸς κόσμος ποὺ ἔτρεφαν οἱ κάμποι τῆς Ἀσίας, ἀπὸ τὸν Ταῦρο ὡς τὴ Μαύρη Θάλασσα καὶ ἀπὸ τὸν Ἀντίταυρο ὡς τὸ Ἰκόνιο καὶ τὴν Ἀγκυρα. Ὁ Διγενὴς, ποὺ ἔβλεπε ἀπὸ ψηλὰ ὄλο ἐκεῖνο τὰ μάζεμα τῶν χριστιανῶν νὰ τὸ σπρώχνουν οἱ Σαρακίνοί, ἀνυπομονοῦσε τότε νὰ ἐκδικηθῆ.

«Έτσι δά!» εἶπε χτυπώντας δυνατὰ παλάμη μὲ παλάμη. «Έτσι δά θὰ σᾶς λιώσω!» καὶ τὰ μάτια του πέταξαν σπίθες.

«Πῶς...;» φώναξε ἔξαφνα, ψηλώνοντας στὰ νύχια τῶν ποδιῶν του γιὰ νὰ δῆ καλύτερα.

Ἔδωσε μιὰ κλοτσιὰ στὴν πέτρα ποὺ πατοῦσε καὶ τὴν ἔκαμε τρίμματα, σὰ νὰ τῆς ἔβαλαν φουρνέλο...

«Έδῶ, μικρέ καὶ σὺ ἵπποκόμε, τρεχᾶτε στὴ Χαλκογούρνα!» καὶ λέγοντας ἔφευγε κάτω, πηδοῦσε ὅ,τι ἔβρισκε μπροστὰ του, καὶ ἔφευγε σὰν κυνηγὸς ποὺ χάνει τὸ κυνήγι του. Καὶ δὲν εἶχε ἄδικο· ὁ Χαμ-

δάς μὲ τὰ λάφυρά του ἔφυγε ἀπὸ τὰ χέρια του. Ἐντὶ νὰ μπῆ, ὅπως φαινόταν ὡς τώρα, στὴ Μεγάλῃ κλεισούρα, ἔξαφνα γύρισε καὶ πήγαινε βιαστικὰ κατὰ τὸ ἀντικρινὸ στενό. "Ὅλοι οἱ κόποι, ὅλες του οἱ ἐτοιμασίες πήγαιναν χαμένα. "Ὅχι, δὲν εἶχε καιρὸ νὰ τοποθετήσῃ τὸ στρατὸ του στὴ Χαλκογούρνα, μὰ οὔτε καὶ νὰ τὸν εἰδοποιήσῃ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ πλῆξη καὶ ἀπὸ πλῆξη ὁ Διγενὴς ἔφτασε κατὰ τὸ ἡλιοβασίλευμα στὸ ἄλλο στενό. Τὴν ἴδια ὥρα πλησίασε ἐκεῖ καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Χαμδᾶ. Ὁ ἀκρίτας πίστευε πὼς οἱ Σαρακινοὶ δὲ θὰ τολμοῦσαν νὰ περάσουν νύχτα τὸ στενό. Ἐτσι, ἂν ὁ νάνος εἰδοποιοῦσε τοὺς στρατιῶτες τῆς Μεγάλῃς κλεισούρας, μποροῦσαν μερικοὶ νὰ προφτάσουν τὸ πρωὶ καὶ νὰ τὸν βοηθήσουν. Σὲ λίγο ὅμως ἔχασε καὶ αὐτὴ τὴν ἐλπίδα. Ὁ στρατὸς, ἀφοῦ ἔκαμε τὴν ἐσπερινή του προσευχή, ἄρχισε νὰ μπαίνει στὸ στενό. Ὁ Διγενὴς, ποὺ ἔβλεπε ἀπὸ ψηλά, πήγαινε νὰ φρενιάσῃ.

«Λίγους ἄντρες νὰ εἶχα, δὲ θ' ἄφηνά κανένα, συλλογίστηκε. Μὰ τί νὰ κάμω».

Καθὼς γύριζε πάνω κάτω, νὰ καὶ βλέπει μερικοὺς βοσκοὺς κρυμμένους σὲ μιὰ μεριά καὶ νὰ κοιτάζουν τὸ στρατὸ τοῦ Χαμδᾶ. Πῆγε κοντὰ τους.

«Ἐὰν ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό, παιδιά, τοὺς εἶπε, βοηθήστε νὰ σώσωμε τοὺς χριστιανούς».

— «Ὅ, τι θέλεις, καπετάνιε» εἶπε ὁ γεροντότερος. «Ἄλλὰ τί μποροῦμε νὰ κάμωμε μὲ τὰ ραβδιά μας;»

— «Τὰ ραβδιά σπάζουν κεφάλια» εἶπε ὁ Διγενὴς. «Μὰ πρῶτα θέλω νὰ μοῦ κάμετε κάτι».

— «Πρόσταξε!»

—«Οἱ μισοὶ νὰ τρέξετε ἀντίκρυ κι οἱ ἄλλοι μισοὶ νὰ μείνετε ἀπὸ δῶ. Νὰ συνάξετε ξύλα καὶ νὰ κάμετε σωρούς κοντὰ κοντά. Ἄμα δῆτε τὴ φωτιά μου ν' ἀνόψετε ὅλες μεμιᾶς τὶς φωτιές».

—«Ἐγινε κιόλας» εἶπαν οἱ βοσκοὶ πρόθυμοι νὰ τρέξου.

—«Σταθῆτε» πρόσταξε ὁ Ἀκρίτας «Ἄμυ ἀκούσατε τὴ σάλπιγγά μου, ν' ἀρχίσετε καὶ σεῖς νὰ ἀλλάζετε, νὰ φωνάζετε δυνατά, συγκρατητά, καὶ νὰ κυλάτε κάτω ὅ,τι τύγη, πέτρες, κοτρόνια, δέντρα, βράχους, ὅ,τι μπορεῖτε. Καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, νὰ τοὺς καταστρέψωμε».

—«Ἐχομε καὶ τὶς κολοκῦθες, πού φοβίζομε τοὺς λύκους» εἶπε κάποιος. Ὁ Ἀκρίτας γέλασε. «Τραβᾶτε καὶ τὶς κολοκῦθες» εἶπε. «Θέλω νὰ γίνη τέτοιος θόρυβος, πού νὰ φάη ἀπὸ τὸ φόβο του ἕνας τὸν ἄλλο.

—«Πᾶμε».

—«Στὴν εὐχὴ μου».

Ὡστόσο οἱ Σαρακινοὶ ἔμπαιναν, κι ἔμπαιναν, καὶ δὲν εἶχαν τελειωμό. Ἄσπριζε ὁ δρόμος, ἄσπριζαν τὰ μονοπάτια κι οἱ τλαγιές, καὶ καθὼς ἔπεφτε τὸ σκοτάδι φαίνονταν ὅλα σὰν ἓνα μεγάλο σκοῦρο πανὶ ἀπλωμένο στὸ στενό. Ἀνέβαινε ἀπὸ κάτω βοὴ ἀτελείωτη ἀπὸ φωνές, ἀπὸ τραγουδία, ἀπὸ γέλια, ἀπὸ χλιμιντρίσματα καὶ τούμπανα, καὶ σκέπαζε τὴ βοὴ πού ἔκανε τὸ ρέμα. Ἐξαφνα τὰ τούμπανα σταμάτησαν, τὰ γέλια καὶ οἱ φωνές σῶπασαν κι ἔφτασε ὡς τ' αὐτιά τοῦ Ἀκρίτα μιὰ φωνὴ μελωδική:

Σεῖφ λεβέντη! Σεῖφ ἀφέντη!

Τρέχεις μὲ τὸ πολεμόχαρο ἄτι σου

καὶ ζερβόδεξα ἀναταράζεται τὸ ἵππικό σου,
ὅπως τὰ φτερά τοῦ αἵτου
στὸ ἀνήμερο κυνήγι του.

Τ' ἄλογά σου δὲ θέλουν ἄλλη τροφή
ἀπὸ τὸν ἄνεμο πού φυσᾷ στὴν ἔρημο,
καὶ δὲ σβήνουν τὴ δίψα τους
παρὰ μὲ τὸν ἀχνὸ τοῦ ἡλιόκαυτου κάμπου.
ὦ Σείφ!

Ἐσκέπασες τοὺς λόφους μὲ τὰ κορμιὰ τοῦ ἐχθροῦ
ὅπως τ' ἀργυρὰ νομίσματα τὸ κεφάλι τῆς νιόνυφης.

«Καλά, τραγουδιστή μου», εἶπε ὁ Διγενῆς κουνώντας τὸ κεφάλι. «Ἐλπίζω στὸ Θεὸ ἔτσι αὐριο νὰ σκεπάσω κι ἐγὼ τὶς πλαγιὲς τῆς Χαλκογούρνας».

Μὲ ἀνοιχτὰ βήματα πηδούσε ἀπὸ λιθάρι σὲ λιθάρι, ἀνυπόμονος πότε θὰ ἔμπαινε ὅλος ὁ στρατὸς μέσα στὸ στενό. Δὲν ἤθελε νὰ τοῦ φύγη κανένας.

Ἐξαφνα ἄκουσε μιὰ φωνὴ κοντά του:

«Πετούμενα πετούμενα, τῆς γῆς τὰ κατοικούμενα».

—«Ἦρθες, μικρέ μου!» φώναξε μὲ χαρὰ ὁ Ἀκρίτας.

—«Ἦρθα, μὰ πῶς ἦρθα!» εἶπε ὁ νάνος. «Ἄν δὲν εἶχε τὴν καλοσύνη ὁ λαμπρὸς ἐμίρης νὰ μοῦ δώσῃ τ' ἄλογό του δὲ θὰ ἐρχόμουν οὔτε σ' ἓνα μῆνα».

—«Τί; πῆρες ἀπὸ τοὺς Σαρακινούς καὶ ἄλογο;»

Ἔλα! Μὰ δὲ μοῦ λές, τὰ εἶδες τὰ παλικάρια μου;»

—«Τί τὰ θέλεις τὰ παλικάρια σου, ἀφοῦ ἔχεις ἐμένα; Δὲ σοῦ γεμίζω τὸ μάτι;...» εἶπε ὁ Κουκῆς καὶ ἄρχισε τὰ κλάματα.

—«Καλά, καλά» εἶπε ὁ Διγενῆς γελώντας «ἔτσι

σέ ρώτησα. Φοβήθηκα μὴν τοὺς ἔπιασαν οἱ Σαρακινοὶ πού τοὺς ἄφησες μοναχοὺς».

— «Δὲν τοὺς ἔπιασαν ἔρχονται. Ἔρχεται κι ὁ Βούρτσης μὲ τοὺς προσκόπους του πίσω ἀπὸ τοὺς Σαρακινούς. Ὁ Βαχράμ ὁ Ἀρμένης μὲ τοὺς δικούς του πάει ἀπὸ πάνω».

— «Εὐλόγητός ὁ Θεός!» εἶπε ὁ Διγενῆς κάνοντας τὸ σταυρό του. «Τρέχα μικρό μου, κι ὅποιον βρῆς φωτιές! φωτιές ὅσες μπορεῖτε, ἅμα δῆτε τὴ δική μου. Ἐπειτα στοὺς ἀκρίτες δὲ χρειάζονται ὁδηγίες...»

— «Ὡς τώρα ἔκαμα τὸν κόσμο νὰ γελᾷ ἄς τὸν κάμω κι μιὰ φορά νὰ κλάψῃ» μουρμούρισε ὁ νάνος. «Φρίξον ἤλιε καὶ στέναξον γῆ! Τὸ κουκὶ ἀρματώνεται!...» Καὶ γάθηκε μέσα στὸ σκοτάδι.

Ὁ Διγενῆς περίμενε ἀκόμα. Ἐξαφνα ἔβγαλε τὸν πυριόβολο καὶ μὲ τίς σπίθες ἀναψε τὴ φωτιά του. Σὲ μιὰ στιγμή τὸ ἄγριο στενὸ φάνηκε νὰ ζώνῃ μὲ πῆρινο κύκλο τοὺς Σαρακινούς. Ἀμέσως ἀκούστηκε τρανταχτὸ σάλπισμα καὶ ἄρχισε ὁ ἀλαλαγμὸς καὶ τὸ φριχτὸ πετροβόλημα. Οἱ κολοκύθες οὐρλιαζαν, ἔσκουζαν, θρηνηλογοῦσαν, πρὸ ἔλεγε ἀνοιξε ἡ κόλαση. Ὁ Ἀκρίτας ἀγκάλιαζε ριζωμένα λιθάρια καὶ τὰ σφεντόνιζε κάτω. Κυλοῦσε δέντρα ξεριζωμένα, καὶ ἐκεῖνα στὸ κύλισμά τους ξεριζωναν ἄλλα, συνέπαιρναν τὰ λιθάρια καὶ ἔκαναν τὴ Χαλκογούρνα ν' ἀντιλαλῇ σὰ νὰ ἔλεγε:

«Ἀκρίτες τόχουν τὸ στενὸ! Χαθῆτε, ἄπιστοι!...»

Κατὰ τὸ γλυκοχάραμα ὁ Χαμδάς μὲ λίγους σωματοφύλακες κατῶρθωσε νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ στενὸ καὶ νὰ φεύγῃ στὰ τέσσερα. Ἐνας πῆθηκος καβαλάρης ἔτρε-

χε από πίσω του, παίζοντας μακρὸ κοντάρι στὰ χέρια του. Ἦταν ὁ νάνος. Ἀκολουθοῦσαν οἱ βοσκοί, κι ἐκεῖνοι καβάλα, καὶ ἔπαιζαν τὰ κοντάρια φωνάζοντας σὰ δαίμονες. Ἀδύνατο νὰ σωθῆ ὁ Χαμδάς. Τότε γύρισε στοὺς ἀκολουθούς του καὶ πρόσταξε ν' ἀνοίξουν τὰ δισάκια μὲ τοὺς θησαυρούς. Καὶ ἄρχισε στὸ ροδοχάρμα νὰ λάμπη ἀνάμεσα στὰ πέταλα τῶν ἀλόγων χρυσῆ βροχή. Ἐκείνη, ἔκαμε τὸ θαῦμα της. Οἱ βοσκοὶ ρίχτηκαν νὰ συνάξουν τὸ θησαυρὸ. Μόνον ὁ Κουκῆς ἐξακολούθησε νὰ τρέχη πίσω ἀπὸ τὸν ἐμίρη καὶ σχεδὸν τὸν ἔφτασε· ἔπαιξε τὸ κοντάρι καὶ τὸ ἔρριξε· μὰ τὸν πῆρε ξώδεσμα. Ὁ Κουκῆς οὔτε ἄλλο ὄπλο εἶχε, οὔτε ἀσπίδα γιὰ νὰ φυλαχτῆ. Ἐτρεχε ὅμως πίσω ἀπὸ τὸν ἐμίρη καὶ τοῦ φώναζε:

«Στάσου, Χαμδά, νὰ σοῦ μιλήσῃ ὁ νάνος».

Ὁ ἐμίρης γύρισε ἔξαφνα τὸ ἄλογό του καὶ τοῦ ἔδωσε σπαθιά.

«Συχώρα με, ἀφέντη Διγενή. Τώρα τὸ κουκὶ θὰ σοῦ βγάλῃ κουκάκια» εἶπε ὁ νάνος πέφτοντας ἀπὸ τὸ ἄλογό του.

Δὲν εἶχε κάνει ὅμως χίλια βήματα κι ἓνας καβαλάρης τὸν ἔφτασε.

—«Ἐτσι ἐκδικοῦνται, Ἀλῆ...» ἄκουσε μιὰ βροντερὴ φωνὴ ὁ Χαμδάς· καὶ πρὶν προφτάσῃ νὰ γυρίσῃ, ἓνα χέρι δυνατὸ, σιδερένιο τὸν ἄρπαξε, τὸν σήκωσε ψηλὰ καὶ τὸν χτύπησε κάτω. Ὁ Χαμδάς ἔμεινε κεῖ νεκρός. Πῆγε ἔπειτα ὁ καβαλάρης, πού ἦταν ὁ Διγενής, κοντὰ στὸ νεκρὸ νάνο:

«Καημέ!ε μου μικρέ!» εἶπε ὁ Ἀκρίτας μὲ θλίψη. «Ὁ πλάστης μας ἀδίκησε τὸ κορμί σου, μὰ στόλισε τὴν ψυχὴ σου μὲ σπάνια χαρίσματα. Ἄν δὲν ἤμουν

χριστιανός, θά πλημμύριζα τὸν τάφο σου μὲ σαρακινὸ αἷμα».



Ἔσκυψε καὶ φίλησε τὸ ἄσχημο πρόσωπο, πού τώρα ὁ θάνατος τὸ ἔκανε ἥμερο καὶ συμπαθητικό. Ἐπειτα

πρόσταξε κι άνοιξαν ένα λάκκο, όσο μιὰ κούνια παιδιοῦ, καὶ τὸν ἔθαψε. Τὴν ἄλλη μέρα πρόσταξε τοὺς Σαρακινούς αἰχμαλώτους νὰ περάσουν καὶ νὰ ρίξουν ἀπὸ μιὰ πέτρα ἀπάνω του. Τόσο ἦταν τὸ πλῆθος, ποὺ σηκώθηκε βουνὸ καὶ ὡς σήμερα λέγεται ἐκεῖ: τοῦ νάνου τὸ μνήμα.

Ἡ χριστιανοσύνη ἐκδικήθηκε. Ἐκατὸν εἴκοσι πατρίκιοι καὶ χιλιάδες ἄλλοι αἰχμάλωτοι γύρισαν ἐλεύθεροι στὰ σπίτια τους. Τὰ λάφυρα ἦταν πολλὰ καὶ οἱ αἰχμάλωτοι Σαρακινοὶ ἀκόμη περισσότεροι. Ἄν πῆς γιὰ τοὺς σκοτωμένους, ἀκόμη θὰ βρίσκωνται ἐκεῖ τὰ κόκαλά τους.

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Βούρτσης μὲ τοὺς προσκόπους του συνώδεψε τοὺς αἰχμαλώτους Σαρακινούς καὶ τὰ λάφυρα στὴν Καισάρεια. Ἡ καταστροφή τοῦ Θεομίσητου ἐμίρη μαθεύτηκε μὲ τὶς φωτιές, καὶ ὅλη ἡ χριστιανοσύνη ὡς τὴ βασιλεύουσα δόξαζε τὸ Θεὸ καὶ τὸ Διγενὴ Ἀκρίτα. Μὰ δὲν πρόφτασε νὰ κάμῃ τὴν καταμέτρηση ὁ ταμίας τῆς ἐπαρχίας, κι ἔφτασε ὁ Βαχράμ ὁ Ἀρμένης μὲ ἄλλη πιὸ εὐχάριστη εἶδηση. Ὁ Διγενὴς μὲ τοὺς λίγους ἀκρίτες του ὤρμησε στὴν Εὐφρατησία καὶ τὴν ἔκαμε ἐλληνικὴ ὡς τὸν Εὐφράτη ποταμὸ. Τώρα σ' ἐκκλησίες καὶ τζαμιὰ δοξολογοῦν τ' ὄνομα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Πόλης.



Γ.

Τὸ τέλος τοῦ Διγενῆ.

Εὐφράτης ποταμὸς ἔλεγαν οἱ παλαιοὶ πὼς εἶναι ὁ πιὸ ὁμορφος ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς τοῦ κόσμου. Ἔχει τὴν πηγὴν του μέσα στὸν παράδεισο καὶ γιὰ τοῦτο τὸ νερό του εἶναι ἄσπρο σὰ γάλα καὶ μοσκοβολάει τόσο, πὺ εὐωδιάζει τοὺς τόπους πὺ περνᾷ.

Ὁ Διγενῆς Ἀκρίτας ἔκαμε ἐκεῖνο πὺ ποθοῦσε. Ὁ μεγάλος ποταμὸς ἔγινε σύνορο τῆς αὐτοκρατορίας καὶ κεῖ ἔχτισε τὸ παλάτι του.

Οἱ πόλεμοι εἶχαν πάψει. Ἡσυχία βασίλευε σ' ὅλη τὴν αὐτοκρατορία.

Ὁ Νικηφόρος Φωκάς σὲ μιὰ ἐκστρατεία του, εἶχε πάρει ἀπ' τοὺς Σαρακινοὺς ὅλη τὴν Κιλικία, τοὺς χάλασε τὸ Χαλέπι καὶ εἶχε κατεβῆ ὡς τὴν Παλαιστίνη. Δὲν εἶχαν πιά δύναμη νὰ κινηθοῦν.

Καὶ ὁ Διγενῆς ζοῦσε ἡσυχὰ μὲ τὴν γυναῖκα του στὴν Εὐφρατησία.

Οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἔμποροι Βυζαντινοί, Σαρακινοί, Πέρσες, Τοῦρκοι δὲν περνοῦσαν τὸν Εὐφράτη, ἂν

δὲν εἶχαν τὴ σφραγίδα τοῦ Ἀκρίτα. Ὁ κόσμος ζοῦσε εὐτυχισμένοι, γιατί εἶχε προστάτη καὶ φύλακα ἐκεῖνον. Καὶ ὄχι μόνο οἱ χωρικοὶ τὸν εὐγνωμονοῦσαν, παρὰ καὶ οἱ Βυζαντινοὶ ἄρχοντες τοῦ ἔστελναν δῶρα θαυμαστά. Οὐτε ὁ Νικηφόρος δὲν τὸν ξεχνοῦσε καὶ ἀπὸ τὴν Πόλη τοῦ ἔστελνε χαρίσματα.

Μέσα στὴν εὐτυχία του, ὁ Διγενὴς ἔμαθε πὼς ὁ πατέρας του εἶναι ἄρρωστος. Ἐτρεξε ἀμέσως στὴν Καισάρεια, μὰ τὸν ἤβρε νεκρό. Πῆρε τὴ δέσποινα Εἰρήνη, πῆρε καὶ τὸ λείψανο τοῦ πατέρα του καὶ γύρισε στὸν Εὐφράτη. Ἐκεῖ τὸν ἔθαψε μὲ τιμὲς καὶ δόξες, καὶ μοίρασε χρήματα στοὺς φτωχοὺς καὶ στὰ μοναστήρια γιὰ τὴν ψυχὴ του. Τὴ μητέρα του δὲν τὴν ἄφησε νὰ γυρίσῃ πίσω στὴν Καισάρεια· τὴν κράτησε μαζί του.

Δὲν πέρασε ὅμως καὶ πολὺς καιρὸς καὶ πέθανε καὶ ἡ μητέρα του.

Ὁ Διγενὴς γιὰ νὰ ξεχάσῃ ἄρχισε πάλι τὸ κυνήγι. Ἐβγαίνει μόνος του χωρὶς συνοδεία καὶ ἔτρεχε σὲ ἐρημιές, σὲ δάση ζητώντας ἄγρια θηρία.

Ἐνα πρωί, καλοκαίρι ἦτανε, βγῆκε γιὰ νὰ πάῃ στὸ δάσος τῆς Ἀραπιᾶς, ἓνα ἀπέραντο δάσος, νὰ κυνηγήσῃ.

Ἄργησε νὰ γυρίσῃ. Καὶ εἶχε μιὰ ζέστη κείνη τὴν ἡμέρα τρομερή. Ὁ ἥλιος σωστὸ καμίνι ἀπὸ πάνω ἔριχνε ὄχι ἀκτῖνες ἀλλὰ φλόγες κάτω.

Ἡ γυναῖκα του ἀνησυχοῦσε καὶ ἔστειλε νὰ τὸν ζητήσουν. Οἱ ἀκρίτες τὸν βροῦσαν νὰ γυρίσῃ. Ἀλλὰ γύριζε ἄρρωστος, δὲν ἦταν καλά.

Ὅταν ἔφτασε στὸ παλάτι του, ἔπεσε στὸ κρεβάτι. Δὲ σηκώθηκε πιά. Μετὰ τρεῖς ἡμέρες πέθανε...

Νά, πῶς διηγόταν ὁ λαὸς τότε τὸ θάνατο τοῦ Διγενῆ.

Μιά μέρα ὁ Διγενῆς θέλησε μοναχὸς του νὰ κυνηγήσῃ στὸ δάσος τῆς Ἀραπιᾶς

ἐκεῖ ποὺ πέντε δὲν περνοῦν καὶ δέκα δὲ διαβαίνουν, περνοῦν πενήντα κι ἑκατό, καὶ κεῖνοι ἀρματωμένοι.

Ἐκεῖ ὁ Διγενῆς πῆγε καὶ ἄρχισε μὲ καλὴ διάθεση τὸ κυνήγι.

Τρακόσια ἀρκούδια σκότωσε κι ἐξῆντα—δυὸ λιοντάρια, καὶ ἐκεῖ ποὺ πήγαινε ζητώντας καὶ ἄλλα θηρία, βλέπει μπροστά του ἓνα μεγάλο λάφι. Τὸ εἶδε στὸ ξέφωτο νὰ μασᾷ τὸ πράσινο χορτάρι κι ἦταν χαρὰ στὰ μάτια. Ἐτοίμασε τὸ τόξο του, ἔβαλε σαῖτα κι ἔρριξε.

«Φτάνει!» ἀκούστηκε τὴν ἴδια στιγμή μιὰ φωνή.

Ὁ Ἀκρίτας πάγωσε, κατάλαβε πῶς δὲν ἦταν ἀνθρώπινη φωνή.

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ!» ψιθύρισε, κάνοντας τὸ σταυρό του.

Κοιτάζει πάλι στὸ ξέφωτο, καὶ βλέπει τὸ λάφι ξαπλωμένο μὲ τὴ σαῖτα στὸ πλευρό. Τὸ κόκκινο αἷμα του καθὼς χυνόταν ζεστὸ ἀπάνω στὸ χορτάρι ἀνάδινε τριαντάφυλλα καὶ ρόδα. Κοιτάζει καλύτερα ὁ Διγενῆς καὶ θυμᾶται τὸ λάφι ποὺ εἶδε τὴν πρώτη φορά, ὅταν βγῆκε στὸ κυνήγι μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του καὶ τὸν Κωσταντή. Ἐτσι καὶ τοῦτο εἶχε μεγάλα καὶ πολλὰ κλαδιὰ ὅπως καὶ τὰ χρόνια του.

Εἶχε σταυρὸ στὰ κέρατα κι ἀστέρι στὸ κεφάλι, κι ἀνάμεσα στὰ δίπλατα εἶχε τὴν Παναγία.

Νά μὴν εἶναι τὸ στοιχειωμένο λάφι; Ἄν εἶναι, συλλογίζεται, ἤρθε τὸ τέλος του. Ὁ θεῖος του τὸ εἶπε

τότε ὅποιος σκοτώσῃ τὸ στοιχειωμένο λάφι θὰ πεθάνῃ σὲ τρεῖς μέρες.—Θὰ πεθάνῃ λοιπὸν ὁ Διγενής;



Μὲ κομμένα γόνατα πῆγε κοντὰ καὶ εἶδε τὸ ἀγρίμι νὰ τὸν κοιτάζῃ μὲ παράπονο. Ἀνατρίχιασε ἔνωσε πὼς

τὸ παράπονό του δὲν ἦταν γιὰ τὴ ζωὴ ποὺ ἔχανε ἐκεῖνο, παρὰ γιὰ τὴ ζωὴ τὴ δική του. Ἐκεῖ ποὺ συλλογιζόταν αὐτά, ἤκουε ἀπὸ τὸ κεφάλι του ἀπάνω μιὰ φωνή:

«Σκότωσες τὸ στοιχειωμένο λάφι σκοτώθηκες μονάχος σου, Διγενή!»

Σηκώνει τὰ μάτια ψηλά καὶ βλέπει στὸ κλαδὶ ἓνα πουλάκι ὁμοφρο σὰν ψεύτικο.

«Τί λές, πουλάκι μου;» τὸ ρωτᾷ.

— «Λέω καὶ ξαναλέω: θὰ πεθάνης σὲ τρεῖς μέρες!» ἀκούστηκε πάλι ἡ φωνή.

Ἄλλὰ τὸ πουλὶ δὲν ἀνοίξε τὸ στόμα του. Ποιὸς μίλησε; Θύμωσε ὁ Διγενής, βάζει τὴ σαῖτα στὸ δοξάρι του καὶ τὴ στέλνει ψηλά.

Τὸ πουλάκι ἔπεσε ἀπάνω του καὶ τοῦ μάτωσε τὰ ροῦχα. Ἄνοιξε τὰ ματάκια του καὶ τὸν κοίταξε παραπονεμένα: ἔπειτα τὰ ἔκλεισε γιὰ πάντα. Ὁ Διγενής κέρωσε.

Μὲ σκυμμένο κεφάλι καὶ ἀργὰ θέλησε νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ δάσος καὶ τότε εἶδε πρᾶμα παράξενο. Ὅλα τὰ θηρία ποὺ σκότωσε ἀπὸ τὴν αὐγὴ, τ' ἀρκούδια καὶ τὰ λιοντάρια καὶ τ' ἀγριογούρουνα καὶ τὸ στοιχειωμένο λάφι εἶχαν σηκωθῆ ὀρθά, μὲ τὴν πληγὴ του τὸ καθένα ἀνοιχτή. Εἶχαν σηκωθῆ καὶ πήγαιναν ἀπὸ πίσω του θλιμμένα, σὰ ν' ἀκολουθοῦσαν κηδεῖα.

«Ποιὸς νὰ εἶναι ὁ πεθαμένος;» ρώτησε τὸν ἑαυτοῦ του ὁ Ἀκρίτας καὶ ἤθελε νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ δάσος γρήγορα. Ὅταν ὅμως γύρισε νὰ ἰδῆ πάλι, τὰ σκοτωμένα θηρία πήγαιναν πίσω του καὶ ἦταν ἔτσι θλιμμένα σὰ ν' ἀκολουθοῦσαν κηδεῖα. Θύμωσε ὁ Διγενής καὶ στάθηκε.

Στάθηκαν και τὰ θηρία, μὲ τὴ σαίτα στὴν πληγὴ καὶ τὴν πληγὴ αἵματοστάλαχτη.

«Τί θέλετε;» τὰ ρώτησε μὲ βροντερὴ φωνή.

Καμιὰ ἀπάντηση. Τότε φανερώθηκε μπροστά του ἕνας ξεκάλτσωτος καὶ ἀναμαλλιάρης

εἶχε τοῦ ρίσου τὰ πλουριά, τῆς ἀστραπῆς τὰ μάτια.

Τὸν κοίταξε καλὰ τὸ Διγενὴ κι ἔπειτα κίνησε μπροστά· κι ὁ Ἀκρίτας τὸν ἀκολούθησε χωρὶς νὰ ξαίρη γιατί. Ἐνωθε νὰ τρέμουν τὰ γόνατά του, ἡ ἀναπνοή του νὰ γίνεται βαριά. Κρύος ἰδρώτας τὸν ἔλουσε καὶ ἤθελε νὰ σταθῆ, ἀλλὰ δὲν μπορούσε. Κάτι τὸν ἔσπρωχνε, κάτι τὸν ἔσερνε πίσω ἀπὸ τὸν ξεκάλτσωτο. Τ' ἄρματά του ἔγιναν βαριά, πολὺ βαριά, τοῦ ἔκοβαν τὸ δρόμο. Ἄρχισε νὰ τὰ ρίχνη ἕνα μὲ τ' ἄλλο καταγῆς ἔρριξε τὸ βαρὺ κοντάρι του καὶ τὸ δαμασκί σπαθί του ἔρριξε τὸ τόξο καὶ τὶς σαίτες του· πάει καὶ τὸ σπαθοράβδι του, πᾶνε ὅλα! Δὲν κράτησε, παρὰ τοῦ Χοσρόη τὸ σπαθί. Πῶς νὰ τὸ ρίξη κι ἐκεῖνο, πού ἦταν προῖκα τῆς γυναίκας του, κληρονομιά τοῦ Δούκα τοῦ περίφημου! Τί νὰ κάμη ὅμως; εἶναι βαρὺ καὶ θὰ τὸ ρίξη. Ἐκεῖνος ὁ ξεκάλτσωτος καὶ λαμπροφορεμένος δὲ στέκεται καθόλου. Ὁ Ἀκρίτας δὲν μπορεί νὰ σταθῆ, νὰ ξανασάνη.

«Σῦρε, ἀντρεία μου, στὸ καλό, στοὺς ἄλλους ἀν-

[τρειωμένους!...]»

εἶπε θλιβερά, ἀφήνοντας καὶ τὸ σπαθί τοῦ Χοσρόη.

Ἔτσι μὲ ἀγκομαχητὸ ἔφτασε ὁ Διγενὴς στὸ παλάτι του. Ἡ Εὐδοκία, ὅταν τὸν εἶδε ἀπὸ τὸ παραθύρι, φώναξε καθὼς συνήθιζε πάντα:

Ἄνοιξτε, πόρτες μου χρυσές, νὰ λάμψη τὸ παλάτι...
βάλτε μὲ τάξη τὰ θρονιά γιὰ νὰ χαρῆ ὁ ἀφέντης...
Καὶ ἔτρεξε νὰ τὸν δεχτῆ μὲ τὸ κέντημα στὸ χέρι.
Στὴ φωνὴ τῆς κυρᾶς ἔτρεξαν οἱ βάγιες μὲ τὰ χρυσὰ
ραντιστήρια· στάθηκαν στὰ πλάγια τῆς σκάλας καὶ
καθὼς περνοῦσαν τοὺς ράντιζαν μὲ ροδόσταμο κι ἔ-
λεγαν τὴ συνηθισμένη τους εὐχή:

«Χαρῆς, ἀφέντρα μας καλὴ, μαζὶ μὲ τὸν ἀφέντη!»

Στὴ μέση τῆς σκάλας ὁ Διγενὴς στάθηκε ἀναπνέ-
οντας βαριά καὶ κουρασμένα. Σήκωσε τὰ μάτια του
καὶ εἶδε τὸν ξεκάλτσωτο ἀπάνω στὸ κεφαλόσκαλο.
Ἐτοιμος ἦταν νὰ μπῆ σὰ νοικοκύρης στὸ σπίτι του.
«Στάσου!» τοῦ φώναξε.

Ἦταν τόσο ἄγρια ἡ προσταγὴ του, ποὺ κι ὁ ξένος
γύρισε πίσω του τρομαγμένος.

«Τώρα κατάλαβα...» τοῦ εἶπε ὁ Διγενὴς μὲ πικρὸ
χαμόγελο.

—«Εἶμαι ὁ Χάρος».

—«Ὅποιος κι ἂν εἶσαι, στὸ σπίτι μου δὲν μπαί-
νεις, ἂν δὲ μὲ ρίξης νεκρό».

—«Ὅποτε θέλω τὸ κάνω».

—«Γελάστηκες!» εἶπε μὲ θυμὸ ὁ Ἀκρίτας.

Καὶ ψήλωσε πάλι τὸ λεβέντικο κορμί του, σεί-
στηκε καὶ λυγίστηκε περήφανα, κι ἔδειξε πῶς ἀπο-
φάσισε ν' ἀντισταθῆ στὴ μοῖρα του.

«Ἄκουσε!» εἶπε αὐστηρὰ στὸν ξένο. «Ἐγὼ χωρὶς
ἀνάγκη καὶ ἀρρώστια δὲν παραδίνω ψυχὴ. Ἄν εἶσαι
ἀληθινὰ ὁ Χάρος, ἔλα νὰ παλέψωμε κι ὅποιος νικήσῃ.
Ἄν μὲ νικήσῃς, πάρε μου τὴν ψυχὴ, ἂν σὲ νικήσω,
νὰ μοῦ χαρίσῃς τὴ ζωή».

Ὁ Χάρος γέλασε παράξενα. «Ἄς γίνῃ κι ἔτσι» εἶπε·

καὶ κατέβηκε βαρυπατώντας τὴ σιάλα μὲ συνεφιασμένο πρόσωπο, ἄγριο τὸ βλέμμα, φοβερός καὶ τρομερός κοσμοχλαστής.

« Ἀφέντη μου ! » ἀκούστηκε ἀπελπισμένη φωνὴ ἀπᾶνω στὸ κεφαλόσκαλο.

Ὁ Διγενὴς γύρισε στὴ φωνὴ καὶ εἶδε τὴν Εὐδοκίαν νὰ πέφτῃ σὰ λυγερὴ ἰτιά κομμένη ἀπὸ τὴ ρίζα της. Ἔκαμε νὰ τρέξῃ στὴ γυναῖκα του, μὰ εἶδε τὸ Χάρος νὰ τὸν κοιτάζῃ περιπαιχτικά.

« Πᾶμε ! » φώναξε, ἀρπάζοντάς τον ἀπὸ τὸν ὄμο.

Τὸν τράβηξε ἴσα στὸ μαρμαρένιο ἄλώνι, τὸν ἔστησε στὴ μέση, στάθηκε ἀντίκρυ του καὶ τὸν κοίταξε ἄγρια. « Ἐμπρός ! » φώναξε. Ἀρπάχτηκαν στὰ χέρια κι ἔμιαζε τὸ ἄρπαγμά τους σὰ νὰ χτυπήθηκαν βουνά. Γύρω ἀπὸ τὸ ἄλώνι συνάχτηκαν ὅλοι οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Διγενῆ, οἱ παιδέπουλοι καὶ οἱ τουρκόπουλοι, πού μάθαιναν κοντά του τὴν τέχνη τοῦ πολέμου. Ἔβλεπαν καὶ θαύμαζαν, καὶ τρόμαζαν τὸ ἄγριο πάλεμα.

Στὴν ἀρχὴ ὁ Χάρος, ξαίροντας τὴ θεόσταλτη δύναμή του, πῆρε ἀψήφιστα τὸν ἀγῶνα. Γρήγορα ὅμως κατάλαβε πῶς ὁ Διγενὴς δὲν ἦταν ἀπὸ τοὺς συνηθισμένους ἀνθρώπους. Ἐκεῖ πού χτυποῦσε ὁ Χάρος πηδοῦσαν αἵματα, μὰ κι ἐκεῖ πού ἔσφιγγε ὁ Ἀκρίτας ἔτριζαν κι ἔλιωναν τὰ κόκαλα. Ἐκεῖ πού πατοῦσε ὁ πρῶτος ραΐζε τὸ μάρμαρο· μὰ κι ἐκεῖ πού πατοῦσε ὁ δεῦτερος βούλιαζε σὰν πηλός. Ἀνάσαινε ὁ Χάρος καὶ ἔτρεμαν χιλιόχρονα κορμόδεντρα· ἀνάσαινε ὁ Ἀκρίτας καὶ ξεριζώνονταν κατρόνια θεόρατα. Οἱ ἀκόλουθοι ἔτρεμαν καὶ πολλὰς φορές σφαλνοῦσαν τὰ μάτια τους, νὰ μὴ βλέπουν. Οἱ ράχες τοῦ Ἀντίταυρου ὄλο καὶ ψήλωναν περίεργες, μιὰ πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη, γιὰ νὰ ἰδοῦν

τὸ πρωτάκουστο χαροπάλεμα. Καὶ τὸ στοιχειὸ τοῦ Εὐφράτη, μὲ τὰ μακριὰ κάτασπρα γένια καὶ τὰ μεγάλα φρύδια του, κάθησε παρόμοιο μὲ λαμπρὸ δράκοντα ἀπάνω στὰ νερά, καὶ κοίταζε τρομαγμένο τὸ παράξενο θαῦμα.

Ἔτσι πάλεψαν τρία μερόνυχτα καὶ κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ ὁμολογήσῃ πὼς νικήθηκε. Ὁ Χάρος ὅσο ἔβλεπε τὴν ἀντίσταση τοῦ Διγενῆ, τόσο θύμωνε, μὰ μὲ τοὺς θυμοὺς δὲν κατάφερνε τίποτα. Ὁ Διγενὴς φαινόταν ἀκούραστος, ὅπως τὴν πρώτη μέρα.

«Ἀλαφρόπιασέ με, Διγενή, γιὰ νὰ σ' ἀλαφροπιάσω» τοῦ πρότεινε.

Ὁ Ἀκρίτας πίστεψε καὶ ἀλάφρωσε τὰ χέρια του ἀμέσως. Γρήγορα ὅμως κατάλαβε πὼς ἀντὶ νὰ τὸ κάμῃ καὶ ὁ Χάρος, τὸν ἔσφιγγε περισσότερο. Θύμωνε τότε, καὶ τὸ πρόσωπό του ἄλλαξε χίλια χρώματα σὰν τὸ φίδι. Δίνει μιὰ σπρωξιά καὶ τὸν ρίχνει ἀνάσκελα τὸ Χάρο κάτω. Τὸ ἄλῳνι σείστηκε στὸ πέσιμό του, σὰ νὰ καθόταν στὸ νερό.

«Σῦρε στὸ καλὸ, Χάρε μου» εἶπε μὲ χαμόγελο ὁ Διγενὴς. «Τὸ κέρδισα τὸ στοιχίημα».

— «Δὲ μ' ἔστειλε ὁ ἀφέντης μου στοιχίματα νὰ βάνω» εἶπε ὁ Χάρος, κουνώντας ἄγρια τὸ κεφάλι του, «παρὰ νὰ παίρνω ψυχές».

Μεμιαῶς πετάχτηκε ἀπὸ τὴ θέση του ἕνας χρυσὸς ἀετός, βρόντηξε τὰ μεγάλα του φτερά, ζυγιάστηκε ἀπάνω ἀπὸ τὸν Ἀκρίτα καὶ τὸν ἐχτύπησε στὸ κεφάλι, μὲ τὰ νύχια του. Ἐνα «ἄχ!» ἀκούστηκε, βαθὺ καὶ βαρὺ, σὰ νὰ στέναξε ἡ πλάση.

Οἱ ἀκόλουθοι σήκωσαν τὸ Διγενή, τὸν ἀνέβασαν στὸ παλάτι καὶ τὸν ξάπλωσαν στὸ κρεβάτι

του. Ἡ Εὐδοκία εἶχε συνέρθει καὶ περίμενε μὲ λα-
χτάρα τὸν ἄντρα της. Ὅταν εἶδε νὰ τὸν ἀνεβάξουν



ἔτρεξε κοντά του μαζί μὲ τὶς δοῦλες καὶ μὲ τὰ πολλὰ
μυρουδικά. Ὁ Διγενὴς ἀνοίξε τὰ μάτια του. Τότε τὸν

ἔπιασε τέτοιο ρῖγος, πού ἔκανε τὸ κρεβάτι νὰ τρίζη καὶ νὰ σειέται ὀλόκληρο τὸ σπίτι.

«Τί ἔχεις;» τὸν ἐρώτησε ἀνήσυχη ἡ γυναῖκα του.

— «Θὰ χωρίσωμε!...» τῆς εἶπε μὲ θλιμμένη φωνή.

Ἡ Εὐδοκία δὲν κατάλαβε καὶ τὸν ἐρώτησε γιατί. Καὶ ἐκεῖνος τῆς διηγήθηκε τὸ θλιβερὸ κυνήγι του.

«Δὲν ἤξαιρα, καὶ σκότωσα τὸ στοιχειωμένο λάφι.

Κεῖνο τὸ κρίμα μ' ἔσωσε καὶ θέλω νὰ πεθάνω», πρόσθεσε κοιτάζοντάς την τρυφερά.

Ἡ λυγερὴ ἄρχισε τὰ δάκρια καὶ τὶς φωνές:

«Μὴν τὸ λές, ἀγαπημένε μου, καὶ μοῦ θλίβεις τὴν καρδιά! Δὲ θέλω νὰ φύγης ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἄν ὅμως εἶναι θέλημα Θεοῦ νὰ φύγης, νὰ φύγω κι ἐγὼ μαζί. Χωρὶς ἐσένα δὲν τὴ θέλω τὴ ζωή».

— «Ὁ Θεὸς εἶναι πολυεύσπλαχνος» τῆς εἶπε ὁ Ἀκρίτας. «Παρακάλεσέ τον νὰ μὲ ἀφήσῃ νὰ ζήσω. Μπορεῖ νὰ σὲ ἀκούσῃ...»

Πρόθυμα ἔτρεξε ἡ Εὐδοκία στὸ εἰκονοστάσι, γονάτισε καὶ ἄρχισε μὲ δάκρια καὶ λυγμούς. «Θεέμου, παρακάλεσε, ἡ ἄφησέ μου τὸν ἄντρα μου ἢ πάρε με καὶ μένα μαζί του...»

Γύρισε νὰ κοιτάξῃ στὸ κρεβάτι καὶ βλέπει τὸ Διγενὴ πού ψυχομαχοῦσε. Ἐβαλε μιὰ φωνή, ἀγκάλιασε τὸν ἄντρα τῆς καὶ οἱ βάραιες πού ἔτρεξαν στὴ φωνή τῆς τοὺς βρῆκαν καὶ τοὺς δυὸ νεκρούς. Ὁ Θεὸς ἔκαμε τὸ θέλημά της.

Ὅταν ἀκούστηκε ὁ θάνατος τοῦ Διγενῆ, κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ τὸ πιστέψῃ. Ὅλοι ἔλεγαν πὼς ἓνα τέτοιο ἔργο τοῦ Θεοῦ ἀδύνατο νὰ τὸ χαλάσῃ ὁ Χάρος.

Ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν χαρὰ τοὺς τ' ἄρματα κι ἔπαινο
τὴν παλικαριά, κίνησαν νὰ πᾶνε γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν
μὲ τὰ μάτια τοὺς. Κίνησαν κι ἦρθαν ἀπὸ ἀνατολὴ καὶ
δύση, ἀπ' ὅλες τὶς φυλές κι ἀπ' ὅλες τὶς θρησκείες οἱ
ἀντρειωμένοι. Ἦρθαν στὸν Εὐφράτη ποταμό, εἶδαν
τὸ μεγάλο μνη̃μα τοῦ Ἀκρίτα καὶ θαύμασαν. Ἐπειτα,
ἓνας μὲ τὸν ἄλλον οἱ ἀντρειωμένοι, ἔσυραν ἀπάνω ἀπὸ
τὸ χῶμα τ' ἄρματό τοὺς γιὰ νὰ πάρουν δύναμη καὶ χω-
ρίστηκαν. Γύρισε καθένας στὸν τόπο του, νὰ συνεχίση
τὰ κατορθώματα τοῦ Διγενῆ καὶ νὰ δοξάση τὴ φυλὴ του.

Διασκευὴ Δ. Βουτυρᾶ

ἀπὸ τὸ Διγενῆ Ἀκρίτα **Α. Καραβίτσα**



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ὁ Διγενὴς Ἀκρίτας.

Καβάλα πάει ὁ Χάροντας
τὸ Διγενὴ στὸν ἄδη
κι ἄλλους μαζί... Κλαίει, δέρνεται
τ' ἀνθρώπινο κοπάδι.

Καὶ τοὺς κρατεῖ στοῦ ἀλόγου τοῦ
δεμένους τὰ καπούλια,
τῆς λεβεντιάς τὸν ἄνεμο,
τῆς ὀμορφιάς τὴν πούλι.

Καὶ σὰ νὰ μὴ τὸν πάτησε
τοῦ Χάρου τὸ ποδάρι,
ὁ Ἀκρίτας μόνο ἀτάραχα
κοιτάει τὸν καβαλάρη!

«Ὁ Ἀκρίτας εἶμαι, Χάροντα,
δὲν περνῶ μὲ τὰ χρόνια
μ' ἄγγιξες καὶ δὲ μ' ἔνωσες
στὰ μαρμαρένια ἀλώνια!

Εἶμ' ἐγὼ ἡ ἀκατάλυτη
ψυχὴ τῶν Σαλαμίνων
στὴν Ἐφτάλοφον ἔφερα
τὸ σπαθὶ τῶν Ἑλλήνων.

Δὲ χάνομαι στὰ τάρταρα
μονάχα ξαποσταίνω
στὴ ζωὴ ξαναφαίνομαι,
καὶ λαοὺς ἀνασταίνω!

Κ, Παλκμάς

Οἱ ἀκρίτες

Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ μικρὸς κι ὁ Ἀλέξης ὁ ἀντρειωμένος
καὶ τὸ μικρὸ Βλαχόπουλο, ὁ καστροπολεμίτης,
ἀντάμα τρῶν καὶ πίνουνε καὶ γλυκοκουβεντιάζουν,
κι ἀντάμα ἔχουν τοὺς μαύρους τοὺς στὸν πλάτανο
[δεμένους

Τοῦ Κώστα τρώει τὰ σίδηρα, τ' Ἀλέξη τὰ λιθάρια,
καὶ τοῦ μικροῦ Βλαχόπουλου τὰ δέντρα ξεριζώνει.
Κι ἐκεῖ πού τρῶγαν κι ἔπιναν καὶ πού χαροκοποῦσαν,
πουλάκι πῆγε κι ἔκατσε δεξιά μεριά στὴν τάβλα.
Δὲν κελαιδοῦσε σὰν πουλί, δὲν ἔλεε σὰν ἀηδόνη,
μὸν ἔλαλοῦσε κι ἔλεγε ἀνθρώπινη κουβέντα:
«Ἐσεῖς τρῶτε καὶ πίνετε καὶ λιονατραγουδᾶτε
καὶ πίσω σᾶς κουρσεύουνε Σαρακίνοι κουρσάροι.
Πῆραν τ' Ἀλέξη τὰ παιδιὰ, τοῦ Κώστα τὴ γυναῖκα,
καὶ τοῦ μικροῦ Βλαχόπουλου τὴν ἀρραβωνιασμένη». «Ὡστε νὰ στρώση ὁ Κωσταντῆς καὶ νὰ σελώση ὁ Ἀλέξης,
βρέθηκε τὸ Βλαχόπουλο στὸ μαῦρο καβαλάρης.
«Γιὰ σύρε σύ, Βλαχόπουλο, στὴ βίγλα νὰ βιγλίσης.
Ἄν εἶν' πενήντα κι ἕκατό, χύσου, μακέλεψέ τους,
κι ἂν εἶναι περισσότεροι, γύρισε μίλησέ μας».

Ἐπῆγε τὸ Βλαχόπουλο στὴ βίγλα νὰ βιγλίση,
βλέπει Τουρκιά, Σαρακινούς κι Ἀράπηδες κουρσάρους·
οἱ κάμποι πρασινίζανε, τὰ πλάγια κοκκινίζαν.

Ἄρχισε νὰ τοὺς διαμετράη, διαμετρημούς δὲν εἶχαν.

Νὰ πάη πίσω ντρέπεται, νὰ πάη ἔμπρὸς φοβᾶται.

Σκύβει, φιλεῖ τὸ μαῦρο του, στέκει καὶ τὸν ρωτάει:

«Δύνεσαι, μαῦρε μ', δύνεσαι στὸ γαῖμα γιὰ νὰ πλέξης;»

— «Δύνομαι, ἀφέντη, δύνομαι στὸ γαῖμα γιὰ νὰ πλέξω,

κι ὅσους θὰ κόψη τὸ σπαθί, τόσους θενὰ πατήσω.

Μὸν δέσε τὸ κεφάλι σου μ' ἓνα χρυσὸ μαντίλι

μὴν τύχη λάκκος καὶ ριχτῶ καὶ πέσης ἀπ' τὴ ζάλη».

— «Σαῖτες μου ἀλεξαντρινές, καμιὰ νὰ μὴ λυγίση

καὶ σύ, σπαθί μου δαμασκή, νὰ μὴν ἀποστομώσης.

Βόηθα μ' εὐχὴ τῆς μάνας μου καὶ τοῦ γονιοῦ μου βλόγια,

εὐχὴ τοῦ πρώτου μ' ἀδερφοῦ, εὐχὴ καὶ τοῦ στερνοῦ μου.

Μαῦρε μου, αἴντε νάμπουμε, κι ὅπου ὁ Θεὸς τὸ βγάλη».

Στὰ ἔμπα μπῆκε σὰν αἰτός, στὰ ἔβγα σὰν πετρίτης·

στὰ ἔμπα χίλιους ἔκοψε στὰ ἔβγα δυὸ χιλιάδες,

καὶ στὸ καλὸ τὸ γύρισμα κανένα δὲν ἀφήνει.

Πῆρε τ' Ἀλέξη τὰ παιδιὰ, τοῦ Κώστα τὴ γυναῖκα

καὶ τοῦ μικροῦ Βλαχόπουλου τὴν ἀρραβωνιασμένη.

Προσγωνατίζει ὁ μαῦρος του καὶ πίσω του τοὺς παίρνει.

Στὸ δρόμον ὅπου πήγαινε, σέρνει φωνὴ περίσσια:

«Ποῦ εἶσαι, ἀδερφέ μου Κωσταντῆ κι Ἀλέξη ἀντρειωμένε!

Ἄν εἶστε ἔμπρὸς μου, φύγετε κι ὀπίσω μου, κρυφτῆτε,

τί θόλωσαν τὰ μάτια μου, μπροστά μου δὲ σᾶς βλέπω,

καὶ τὸ σπαθί μου ράγισε κόβοντας τὰ κεφάλια

κι ὁ μαῦρος λιγοκάρδισε πατώντας τὰ κουφάρια».

Δημοτικό

Ὁ Λεβέντης καὶ ὁ Χάρος.

Λεβέντης ἐροβόλαγε ἀπὸ τὰ κορφοβούνια
μὲ τὸ μαντίλι στὸ λαιμὸ τὸ βαριοκεντημένο.
Εἶχε τὸ φέσι του στραβὰ καὶ τὰ μαλλιά κλωσμένα
κι ἔστριψτε τὸ μουστάκι του καὶ φιλοτραγουδοῦσε.
Κι ὁ Χάρος τὸν ἀγνάντεψε ἀπὸ ψηλὴ ραχοῦλα.
Καρτέρι πάει καὶ τοῦβαλε σ' ἓνα στενὸ σοκάκι.
«Γειά σου, χαρά σου, Χάροντα!» Καλῶς τον τὸ λεβέντη.
«Λεβέντη μ', ποῦθεν ἔρχεσαι, λεβέντη μ', ποῦ πηγαίνεις;»
— «Ἀπὸ τῆ μάντρα μου ἔρχομαι, στὸ σπίτι μου πηγαίνω
Πάω νὰ πάρω τὸ ψωμὶ καὶ πίσω νὰ γυρίσω».
— «Λεβέντη μ', μ' ἔστειλε ὁ Θεὸς νὰ πάρω τὴν ψυχὴ σου».
— «Χωρὶς ἀνάγκη κι ἄρρωστιά ψυχὴ δὲν παραδίνω,
μὸν ἔβγα νὰ παλέψωμε σὲ μαρμαρένιο ἄλώνι,
κι ἂν μὲ νικήσης, Χάροντα, νὰ πάρης τὴν ψυχὴ μου,
κι ἂν σὲ νικήσω πάλι ἐγώ, πῆγαινε στὸ καλὸ σου».
Πιαστῆσαν καὶ παλεύανε ἀπ' τὸ πουρνὸ ὡς τὸ βράδυ,
κι ἐκεῖ στὸ γύρισμα τοῦ ἡλιοῦ, ποῦ πάει νὰ βασιλέψη,
ἀκοῦν τὸ νιὸ ποῦ βόγκηξε καὶ βαριαναστενάζει:
— «Ἄσε με, Χάρε μ', ἄσε με, παρακαλῶ, νὰ ζήσω,
κι ἔχω τὰ πρόβατ' ἄκουρα καὶ τὸ τυρὶ στὸ ζύγι,
κι ἔχω γυναῖκα παρανιά καὶ χήρα δὲν τῆς πρέπει,
κι ἔχω παιδὶ κι εἶναι μικρό, κι ὀρφάνια δὲν τοῦ μοιάζει».
Θυμώνει ὁ Χάρος μὲ τὸ νιό, στή μαύρη γῆς τὸν ρίχνει,
τὸ στόμα του αἶμα γιόμισε, τὰ χεῖλη του φαρμάκι.

Ἐπιλογὴ.

Ἡ Ἁγία-Σοφία.

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια
σημαίνει κι ἡ Ἁγία-Σοφία, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἐξῆντα δυὸ καμπάνες.

Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Ψέλνει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ' τήν πολλή τήν ψαλμουδιά έσειόντανε οί κολόνες.
Νά μπούνε στο χερουβικό και νάβγη ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε απ' ούρανοῦ κι απ' άρχαγγέλου στόμα:
Πάψετε τὸ χερουβικό, κι ἄς χαμηλώσουν τ' ἅγια,
παπάδες πάρτε τὰ ιερά, και σεῖς κεριά σβηστῆτε,
γιατι εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νά τουρκέψη.
Μόν στεῖλτε λόγο στη Φραγκιά, νάρθουνε τρία καράβια
τόνα νά πάρη τὸ σταυρὸ και τᾶλλο τὸ βαγγέλιο,
τὸ τρίτο, τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια τράπεζά μας
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιά και μᾶς τὴ μαγαρίσουν.
Ἡ Δέσποινα τaráχτηκε, και δάκρυσαν οί εἰκόνες.
Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μὴν πολυδακρύζης,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιροῦς, πάλι δικά μας εἶναι.
Δημοτικὸ

Στὴν πατρίδα.

Πατρίδα, ποῦ στῶν τέκνων σου τὸ νοῦ ριζώνεις
κι ἀνθίζεις και μοσχοβολᾷς στὰ πρόσωπά τους,
ποῦ κι ἂν ζητοῦν νά σ' ἀρνηθοῦν, τοὺς φανερώνεις
μ' ἓνα τους λόγο μοναχό, μὲ μιὰ ματιά τους.
Ποῦ ἀστροπελέκι γίνεσαι γοργὸ και μπαίνεις
στὰ ναρκωμένα στήθια τους ὅταν πλανιοῦνται,
και σωπασμένο κρύβεσαι, και περιμένεις
τὴν ὥρα ποῦ κι οί τύραννοι γλυκοκοιμοῦνται.
Και τότε ἄξαφνα ξεσπάει τ' ἀστροπελέκι
και τὸ παιδί σου ἀρνὶ μὲ μιᾶς θεριεῖ
και σὰ λιοντάρι ἀδάμαστο μπροστά σου στέκει,
και μὲ φωτιά και μὲ σπαθὶ σὲ διαφεντεύει.
Ἐσύ, ποῦ και τὸ θάνατο γλυκὸ μᾶς κάνεις,
Πατρίδα! ζύπνησέ μας, πρὶν ἐσὺ πεθάνης.
Ἄρ. Ἑφταλιώτης.

Μιά φορά κανείς πεθαίνει.

Μὲ τὴν αὐγὴ κι ἡ θάλασσα μενεξεδένια
λάμπει, καὶ μὲ τὸ φῶς τὰ πάντα ξαναγιάννει.
Νά, ἡ ἀνοιξὴ γυρίζει! Νά, τὸ χελιδόνι
στὸν Παρθενῶνα ξαναχτίζει τὴ φωλιά του!
Κι ἂν πρέπη νὰ πεθάνωμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
θεῖα εἶναι ἡ δάφνη... Μιά φορά κανείς πεθαίνει.

Τὸ ἀνάκρασμα τ' ἀκοῦτε τῆς ἀρχαίας Πυθίας;
«Νίκη στῶν ἡμιθέων τὰ ἐγγόνια!» Ἀπὸ τὴν Κρήτη
ὡς τῆς Σαλονίκης τ' ἀκρογιαλῖα ξαναθίζουν
αἰώνιες οἱ ἐλιές. Μὲ τ' ἄρματα στὰ χέρια
ἐμπρός! Τὰ ὕψη τῶν βουνῶν ἄς ἀνεβοῦμε,
τῆς Σαλαμίνας τοὺς ἀντίλαλους ζυπνώντας.
Κι ἂν πρέπη νὰ πεθάνωμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
θεῖα εἶναι ἡ δάφνη... Μιά φορά κανείς πεθαίνει.

Τὸ μαραθῶνιο πεζοπόρο ἀκολουθώντας,
κι ἂν πέσωμε, τὸ χρέος μας ἔχομε κάμει.
Καὶ μὲ τὸ αἷμα τοῦ προγόνου μας Λεωίδα,
τὸ αἷμα μας, θριάμβων αἷμα, ταιριασμένο
θὰ πορφυρώσῃ τὸν καρπὸ τὸν κοραλλένιο,
καὶ τὸ σταφύλι τὸ κρεμάμενο στὸ κλῆμα.
Κι ἂν πρέπη νὰ πεθάνωμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
θεῖα εἶναι ἡ δάφνη... Μιά φορά κανείς πεθαίνει.

Τῆς ἱστορίας μᾶς φέγγουν τρεῖς χιλιάδες χρόνοι...
'Ορθοί! Ὁ φοίνικας ξαναγεννιέται ἀπὸ τὴ στάχτη
Στις ἀμμουδιές τῆς Μέκας διῶξε το, ἦλιε,
τὸ μισοφέγγαρο! Μακριὰ ἀπ' τὸν οὐρανὸ μας!
Κι ἂν πρέπη νὰ πεθάνωμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
θεῖα εἶναι ἡ δάφνη... Μιά φορά κανείς πεθαίνει

Φρ. Μιστράλ Μετάφ. Κ. Παλαμᾶ

Ὁ Ἐθνικὸς ὕμνος.

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη
ποῦ μὲ βιά μετράει τὴ γῆ.

Ἄπ' τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά.

Ἐκεῖ μέσα ἑκατοικοῦσες
πικραμένη ἐντροπαλή,
κι ἓνα στόμα ἑκαρτεροῦσες,
«ἔλα πάλι»! νὰ σοῦ εἰπῆ.

Ἄργειε νάρθη ἐκείνη ἡ μέρα
καὶ ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τάσκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη, σοῦ ἔμενε νὰ λές
περασμένα μεγαλεῖα,
καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.

Καὶ ἀκαρτέρει καὶ ἀκαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά
ἓνα ἐκτύπασε τ' ἄλλο χέρι
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά.

Κι ἔλεες: «Πότε, ἄ, πότε βγάνω
τὸ κεφάλι ἀπ' τὶς ἐρμιές;»
καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
κλάψες, ἄλυσες, φωνές!

Τότε ἐσήκωιες τὸ βλέμμα
μὲς στὰ κλάηματα θολό,
καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζε αἷμα
πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.

Ναί, ἀλλὰ τώρα ἀντιπαλεύει
κάθε τέκνο σου μ' ὄρμη,
ποῦ ἀκατάπαυστα γυρεύει
ἢ τὴ νίκη, ἢ τὴ θανή.

'Απ' τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Δ Σολωμός



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I.

Α'

	Σελίς
1. Ἡ μάνα ᾽Α. Καρκαβίτσα	3
2. Δυὸ σκέλεθρα, ᾽Α. Καρκαβίτσα	9
3. Βιοπαλαιστής, » »	17
4. Ναυάγια, » »	24
5. Πλοῦτος καὶ Εὐτυχία, Γρ. Ξενοπούλου	29
6. Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία ἐνὸς φίλου μου, Ν. Ἐλατου ..	36
7. Οἱ σφουγγαράδες, ᾽Α. Καρκαβίτσα	44
8. Ὁ κακὸς σύντροφος, » »	51
9. Τ' ἀγνάντεμα, ᾽Α Παπαδιαμάντη	57
10. Ἀνοιξη, Ν. Ἐλατου	61
11. Στὸ ἐρειπωμένον μοναστήρι, Ν Ἐλατου	62
12. Τὸ βοσκόπουλο, ᾽Αργ. Ἐφταλιώτη	66
13. Τῆς φτώχειας τὰ στερνά, Ἰ Βλαχογιάννη	69
14. Ἡ θάλασσα, ᾽Α. Καρκαβίτσα	77
15. Τὸ γιούσουρι, » »	90
16. Ἡ γοργόνα, » »	102
17. Ὁ ΜπάρμπαΓιάννης καὶ ὁ γάϊδαρός του, ᾽Αργ. Ἐφταλιώτη	108

B'

18. Μὲ τὸ σιδηρόδρομο, ᾽Α. Καρκαβίτσα	113
19. Τοῦ λιναριοῦ τὰ πάθη, Ν. Ἐλατου	124
20. Ἡ ἱστορία τῆς δαχτυλήθρας, Ν. Ἐλατου	129
21. Ἡ σουσουράδα, ᾽Α. Καρκαβίτσα	135
22. Τὸ карабάνι, Ν. Ἐλατου	139

	Σελις
23. Τὸ λιοντάρι, Ν. Ἐλατου.....	147
24. Τὸ ἴδιο πρᾶμα μὲ διαφορετικὴ μορφὴ, Κ. Ἐβαλτ. Δι- ασκευὴ Ν. Ἐλατου	152

Ποιήματα

Α'

25. Ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς, Δ. Σολωμοῦ	168
26. Στὴν πίστη ἀπάνω τὴν ἐλπίδα, Ἰ Πολέμη	169

Β'

27. Χωρισμός, Ἄ. Πάλλη	170
28. Τὸ ναυτόπουλο, Ν. Δαμιανοῦ	171
29. Ἡ πρωτομαγιά, Δ. Σολωμοῦ	171
30. Νύκτα καλοκαιρινή, Γ Δροσίνη	172
31. Ἡ ψαρόβερκα, » »	173
32. Μεσημέρι, Ἄλ. Φωτιάδη,.....	173
33. Ἡλιοβασίλεμα, Κ. Κρυστάλλη	173
34. Ἡ ἐξοχή, Σπ. Μαρτζώκη	174
35. Ζωγραφιά, Ἰ Πολέμη	175
36. Καλοκαίρι, Σπ. Μαρτζώκη	175
37. Τὸ σταφύλι, Γ. Δροσίνη	177

II.

38. Διγενῆς Ἀκρίτας, διασκευὴ Δ. Βουτυρά ἀπὸ τὸ Διγενῆ Ἀκρίτα, Ἄ. Καρχαλίτσα	178— 247
---	----------

Ποιήματα

Α'

39. Διγενῆς Ἀκρίτας, Κ. Παλαμᾶ	248
40. Οἱ ἀκρίτες, δημοτικὸ.....	249
41. Ὁ λεβέντης καὶ ὁ χάρος, δημοτικὸ	251

B'

	Σελίς
42. Ἡ Ἁγία—Σοφία, δημοτικὸν	251
43. Στὴν Πατρίδα, Ἀργ. Ἑφταλιώτη	252
44. Μιὰ φορὰ κανεὶς πεθίνει, Φ. Μιστράλ, μετάφραση Κ. Παλαμᾶ	253
45. Ὁ Ἐθνικὸς ὕμνος, Δ. Σολωμοῦ	254



Σημ. Τὰ σημειωμένα με * εἶναι διασκευασμένα ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν
Α. Καρκαβίτσα καὶ παραχωρημένα στὸ συνεργάτη του Ἑπ. Γ. Παπα
μυχαήλ.

Υπουργείον
 Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10/9/29

Ἀριθ.] Πρωτ. 44451
] Διεκπ.....



Πρὸς

τοὺς κ. κ. **Ι. Καρκαβίτσαν** καὶ **Ἐπ. Παπαμιχαήλ**

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι δ' ἡμετέρας ταυταρίθμου ἀποφάσεως, ἐκδοθείσης τῇ 7ῃ Σ)βρίου 1929 καὶ αὐθημερὸν καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 99 (τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως, ἐνεκρίθη τὸ ὑφ' ὑμῶν συγγραφέν βιβλίον «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ἈΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ» Ἐ' δημοτικοῦ σχολείου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου 3438 διὰ μίαν τριετίαν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1929-30 ὑπὸ τὸν ὄρον, ὅπως κατὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἐκτελεσθῶσιν αἱ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ὑποδειχθεῖσαι τροποποιήσεις αἱ διατυπωθεῖσαι ἐν τῇ σχετικῇ αἰτιολογικῇ ἐκθέσει αὐτῆς τῇ δημοσιευθείσῃ ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 88 τῆς 31ης Ἰουλίου 1929 (Τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως.

Ὁ Ὑπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΔΕΤΟΥ ΔΡ. 20.95 (ΔΕΜΕΝΟΝ ΔΡ. 3 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)

Ἀριθ. διατιμῆσεως καὶ ἀδείας κυκλοφορίας 52470)19-10-29.

Τὰ διδασκτικὰ βιβλία, τὰ πωλούμενα μακρὰν τοῦ τόπου τῆς ἐκδόσεώς των ἐπιτρέπεται νὰ πωλῶνται ἐπὶ τιμῇ ἀνωτέρα κατὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν τῆς κανονισθείσης πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς δαπάνης συσκευῆς καὶ τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. (Ἄρθρον 9 Διατάγματος «περὶ τοῦ τρόπου τῆς διατιμῆσεως διδασκτικῶν βιβλίων καὶ χορηγίας ἀδείας κυκλοφορίας αὐτῶν», τῆς 26 Ἰουλίου 1929).



0020561369
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

