

Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

# ΠΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ



002  
ΚΛΣ  
ΣΤ2Α  
1284

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ



9 69 ΤΤΔΒ  
Παπαϊωάννου (2)

---

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΑΜΑΤΑ



ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ'. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

---

ΕΚΔΟΣΗ 1

---

ΑΘΗΝΑΙ 1929  
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α. Ε.  
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60

002  
Κ1Σ  
Σ72Α  
1284

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τὰ γρήσια αντίτυπα ἔχουν τὴν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα.

*Πλάτων*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ



### 1. Ἡ πρώτη μέρα τοῦ σχολείου.

Τελείωσαν πιά οἱ ἐγγραφές. Ἦρθε ἡ μέρα, ποῦ θ' ἀρχίζουν τὰ μαθήματα. Εἶναι Δευτέρα. "Όλα τὰ παιδιά εἴμαστε καλοφορεμένα. Εἶναι γιὰ μᾶς σὰ μιὰ γιορτὴ ἡ πρώτη μέρα τοῦ σχολείου.

Στὴ μέση στὴν αὐλὴ εἶναι ἓνα τραπέζι στρωμένο μὲ ἄσπρο καθαρὸ τραπεζομάντιλο. Κι ἐπάνω στὸ τραπέζι μιὰ μεγάλη λεκάνη γεμάτη νερὸ κι ἓνα κλωνάρι ἀπὸ βασιλικό.

Σημαίνει τὸ κουδούνι! Ὁ κύριος διευθυντὴς λέει ὅλα τὰ παιδιά νὰ μποῦν στὴ γραμμὴ κατ' ἀνάστημα καὶ νὰ παραταχτοῦν γύρω στὸ τραπέζι σὲ σχῆμα Π. Νὰ μείνη ἀνοιχτὴ, λέει, ἡ δυτικὴ πλευρά. Κι ἔτσι γίνεται.

Τὸ Π τῶν μαθητῶν εἶναι τώρα ἔτοιμο. Στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ στὴ μέση στέκεται ὁ πιὸ ψηλὸς μαθητὴς τοῦ σχολείου μας, ὁ Ἄρης. Αὐτὸς κρατεῖ στὰ χέρια του

τή γαλανή σημαία μας, που σαλεύει λίγο από τὸ ἀεράκι και ὁ ἀσημαωμένος σταυρός της λάμπει ἀπ' τὸν ἥλιο.

Στὴν ἀνοιχτὴ πλευρὰ τοῦ Π στέκονται οἱ ἕξι δάσκαλοι μας ἔχοντας στὴ μέση τὸν κύριο Διευθυντή.

Ὁ Παπαθύμιος, ὁ σεβάσμιος ἱερέας τοῦ "Αι—Νικόλα, στέκεται μπροστὰ στὸ τραπέζι βλέποντας ἀνατολικά. Φορεῖ μενεξεδένιο πετραχήλι και βουτώντας σταυρωτὰ τὸν ἀσημένιο σταυρὸ μὲς τὴ λεκάνη παρακαλεῖ τὸν Κύριο νὰ στείλῃ τὸ πνεῦμα του τὸ "Ἄγιο γιὰ ν' ἀγιασῇ τὸ νερό. Λέει ἀκόμη εὐχὴς γιὰ τὴν υγεία μας. Φέλνει ἔπειτα μὲ χοντρή, μὰ γλυκεῖα φωνή: «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου.....» και βουτώντας τὸ κλωνάρι τοῦ βασιλικοῦ στὸν Ἅγιασμό ραντίζει σταυρωτὰ.

Ἦστερα πρῶτος ὁ κύριος Διευθυντῆς και ἔπειτα μὲ τὴ σειρά οἱ ἄλλοι δάσκαλοι μας και ἐμεῖς, περνοῦμε ὅλοι μπρὸς στὸν ἱερέα και φιλοῦμε τὸ σταυρὸ, που κρατεῖ στὸ χέρι του. Μᾶς ραντίζει ἐκεῖνος ἕναν ἕναν μὲ τὸν Ἅγιασμό και ἐμεῖς φιλώντας τὸ χέρι του φεύγομε γιὰ τὰ σπίτια μας. Εἴμαστε ὅλοι γελαστοί. Κι ὁ γκρινιάρης ὁ Μιχαλάκης εἶναι ἀλλιόωτικος τὴν πρώτη μέρα τοῦ σχολείου.

## 2. Ἰσιάζομε τὰ θρανία.

Τὴν ἄλλη μέρα που μπήκαμε στὴν τάξη, ὁ δάσκαλος φώναξε τὸν κατάλογο. Δὲν ἔλειπε κανεὶς, ἦσαν ὅλοι παρόντες.

«Τώρα πρέπει νὰ ἰσιάζομε τὰ θρανία» λέει ὁ δάσκαλος. «Σκεφτῆτε κανένα ἄλλο σχέδιο, ὄχι ὅπως εἶναι.»

Τὰ θρανία ἦταν τὸ ἓνα πίσω στ' ἄλλο σὲ τρεῖς σαιρές.

Ὁ Νίκος σηκώνει τὸ χέρι καὶ τὰ μάτια του ἀστράφτουν. Βρῆκε τὸ σχέδιο. Παίρνοντας τὴν ἄδεια τοῦ δασκάλου λέει:

«Ἐγὼ λέω νὰ τὰ βάλωμε σὲ τετράγωνο!»

«Ναί, ναί! Σὲ τετράγωνο!» φωνάζουν ὅλα σχεδὸν τὰ παιδιὰ, «ὅπως βάζαμε τὰ σκαμνιά μας στὴ Δευτέρα».

Ὁ Νίκος, ποῦ εἶπε τὸ σχέδιο, διευθύνει τὴν ταχτοποίηση. Σὲ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας τὸ τετράγωνο ἔγινε καὶ τὰ παιδιὰ κάθισαν.

Μὰ ἡ Μελπομένη σὰν κάτι νὰ θέλη νὰ πῆ. Δὲν τῆς ἀρέσει τὸ σχέδιο. Παίρνει τὴν ἄδεια καὶ λέει:

«Καλὸ εἶναι τὸ σχέδιο, μὰ ὁ πίνακας ποῦ θὰ μπῆ;»

«Ἀλήθεια. Ὁ πίνακας ποῦ θὰ μπῆ;» λένε ὅλοι ἐκστατικοί.

«Ἐγὼ λέω νὰ τὰ βάλωμε σχῆμα Π» ἐξακολούθησε ἡ Μελπομένη. «Κι ἐκεῖ στὸ ἄνοιγμα νὰ μπῆ ὁ πίνακας.»

Κι ἔτσι ἔγινε. Τὰ θρανία μπῆκαν σὲ σχῆμα Π, στὸ ἄνοιγμα μπῆκε ὁ πίνακας καὶ στὴ μέση τὸ τραπέζι.

Ἔτσι βλεπόμαστε ὅλοι, ὅταν ἐργαζόμαστε, κι ἂν θέλαμε νὰ κοιτάξωμε τίποτε μὲ προσοχή, τὸ βάζαμε πάνω στὸ τραπέζι καὶ τὸ βλέπαμε ὅλοι καλά. Ἐκεῖ βάζαμε καὶ τὰ κουτάκια, ὅταν κάναμε Ἀριθμητικὴ. Δίπλα στὸν πίνακα, στὸ ἓνα πόδι τοῦ Π, ἔβαζε τὴν καρέκλα του ὁ δάσκαλός μας. «Ἔτσι μ' ἀρέσει κι ἐμένα!» εἶπε ὁ δάσκαλος, ὅταν κάθισε στὴν καρέκλα του. Μὰ εὐθὺς τότε σήμανε διάλειμμα καὶ βγήκαμε στὴν αὐλὴ.

### 3. Ἀποφασίζομε γιά τήν καθαριότητα.

Ἄσταν σήμανε τὸ κουδούνι γιά εἴσοδο, τρέξαμε ὅλοι νὰ μποῦμε στὴν τάξη. Μὰ ὁ δάσκαλος στεκόταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα κόκκινος καὶ λίγο θυμωμένος.

«Μπράβο σας! μπράβο σας!» ἔλεγε σὲ δυὸ παιδιὰ, ποὺ ἀνοίγαν ἐκεῖνη τὴν ὥρα τὰ παράθυρα τῆς αἵθουσας.

«Κοιτάξετε μέσα ἐσεῖς!» λέει σ' ἐμᾶς, ποὺ μᾶς σταμάτησε ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα.

Κοιτάξαμε καὶ τί νὰ ἰδοῦμε! Ἡ αἵθουσα ἦταν συννεφιασμένη ἀπὸ τὴ σκόνη. Τὰ δυὸ παιδιὰ ἦταν σὰν τοὺς μυλωνάδες, ποὺ πασπαλίζονται ἀπὸ τ' ἀλεύρι. Κι οἱ τρίχες στὰ βλέφαρά τους ἀκόμη ἦταν σκοτισμένες. Ἦταν ἀγνώριστα.

«Καμαρῶστε κι αὐτούς!» μᾶς εἶπε ὁ δάσκαλος τὴν ὥρα ποὺ ἔβγαιναν τὰ δυὸ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πόρτα. «Ἐμπρός! Πηγαίνετε στὴν αὐλή!»

Σὰ ντροπιασμένοι ὅλοι κατεβήκαμε στὴν αὐλή.

Τὰ δυὸ παιδιὰ δὲ μιλοῦσαν διόλου. Μὰ κι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι δὲ μιλοῦσαμε. Νιώθαμε πὼς αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἦταν ἄσχημο πρᾶμα. Ὁ δάσκαλος εἶχε πεῖ στὰ δυὸ παιδιὰ ν' ἀνοίξουν τὰ παράθυρα, ὅταν σήμανε διάλειμμα, κι αὐτὰ ὅχι μόνο δὲν ἀνοίξαν τὰ παράθυρα, ἀλλὰ καὶ χοροπηδοῦσαν ὅλη τὴν ὥρα στὴν αἵθουσα.

«Τί λέτε γι' αὐτὸ ποὺ ἔγινε;» ρώτησε ὁ δάσκαλος, ὅταν σταθήκαμε ὅλοι σὲ κύκλο.

«Ἐγὼ λέω» εἶπε ὁ Φάνης «πὼς αὐτὸ ποὺ ἔγινε εἶναι πολὺ μεγάλο κακό. Εἶναι δυὸ φορές κακό. Τὴ

μιά φορά, γιατί ο αέρας στην αίθουσα, σά δέν ανοίξουν τὰ παράθυρα, εἶναι μολυσμένος ἀπό τὴν ἀναπνοή μας. Εἶναι σά νά πίνωμε ὕστερα ἓνα δηλητήριο. Τὴν ἄλλη φορά, γιατί ἡ σκόνη σάν μπῆ μὲ τὸν αέρα στὰ πλεμόνια μας, μᾶς φέρνει μέσα κάθε ἀρρώστια ποῦ εἶναι στὸν κόσμο. Ἡ σκόνη μέσα ἔχει μικρόβια ἀπὸ ἀρρώστιες. Ροφώντας λοιπὸν τὴ σκόνη ροφοῦμε καὶ τὶς ἀρρώστιες μαζί καὶ προπαντὸς τὴ φοβερὴ ἀρρώστια, ποῦ τὴ λένε φθίση.»

«Ἐσεῖς οἱ ἄλλοι τί λέτε;» ξαναρώτησε ὁ δάσκαλος. Μὰ κανεὶς δὲ μίλησε. Ὅλοι στέκονταν συλλογισμένοι. Ἐνωθῶν ὅτι αὐτὰ ποῦ εἶπε ὁ Φάνης εἶναι σωστά. Ὁ Φάνης τὰ εἶχε ἀκούσει ἀπὸ τὸν πατέρα του, ποῦ ἦταν γιατρός.

«Πολὺ σωστά εἶναι αὐτὰ, ποῦ λέει ὁ Φάνης» εἶπε ὁ δάσκαλος. «Καὶ τώρα τί πρέπει νά γίνη;»

«Νά μπῆ ἓνας ἐπιμελητής» εἶπε ἡ Αὔρα.

«Αὐτὸς θὰ κοιτάξῃ ἂν εἶναι καθαρὴ ἡ αίθουσα καὶ ὅλα τὰ πράματα, θ' ἀνοίγῃ στὰ διαλείμματα τὰ παράθυρα καὶ δὲ θ' ἀφήνῃ κανέναν νά κάθεται στὴν τάξη, ἂν δὲν εἶναι ὥρα ἐργασίας.»

«Μάλιστα, μάλιστα!» λένε ὅλα τὰ παιδιά.

«Μὰ νομίζω πὼς δὲ φτάνει αὐτὸ μονάχα», λέει ὁ Γεώργιος. «Νομίζω πὼς πρέπει καὶ ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς νά εἶναι καθαρὸς καὶ στὸ σῶμα καὶ στὰ ροῦχα καὶ νά φροντίξῃ καὶ γιὰ τὴν καθαριότητα τῆς αίθουσας. Νά μὴν πετᾷ χάμω ψίχουλα καὶ χαρτιά, νά μὴ φέρνῃ λάσπες καὶ τὰ λοιπά.»

«Σωστά! Λοιπὸν;» λέει ὁ δάσκαλος.

«Λοιπὸν νά πάρωμε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση: Νά εἰ-

μαστε πρώτα καθαροί οι ίδιοι και να βάζουμε κάθε δυό εβδομάδες έναν επιμελητή κι ένα βοηθό του για την καθαριότητα στην τάξη» λέει ο Κωστάκης.

Και τὰ παιδιά έμειναν όλα σύμφωνα. Αποφάσισαν να είναι ο καθένας καθαρός κι έβαλαν κι επιμελητή για την καθαριότητα στην τάξη τὸ Φάνη και βοηθό του τὴν Αὔρα.

Ἀπὸ τότε οὔτε ἀκάθαρτος ἤρθε κανείς στὸ σχολεῖο οὔτε τὰ παράθυρα έμειναν κλειστά στὰ διαλείμματα οὔτε σκόνη έγινε πιά στην αἴθουσα. Ὅλη ἡ τάξη έλαμπε ἀπὸ καθαριότητα.

#### 4. Ἡ ἀπουσία τοῦ Τάκη και τὰ πουλιά.

Τὰ παιδιά κάθισαν στὴ θέση τους και περίμεναν τὸ δάσκαλο.

«Καλημέρα, παιδιά!» εἶπε σὲ λίγο ὁ δάσκαλος μπαίνοντας στὴν τάξη, «εἶναι ὅλοι παρόντες σήμερα;»

«Ὁχι, κύριε. Ὁ Τάκης λείπει και σήμερα!» ἀποκρίθηκε ὁ επιμελητής. Μὰ δὲν εἶχε ἀποτελειώσει τὴν ἀπόκριση και νά, ὁ Τάκης μπῆκε στὴν τάξη.

«Τι έγινες χτὲς τ' ἀπόγεμα, Τάκη;» ρώτησε σοβαρὰ ὁ δάσκαλος.

Ὁ Τάκης χλώμιασε, κατέβασε τὰ μάτια και μούρμυρισε: «Νά, κύριε, πηγήγα νυν' ἀνεβῶ.....»

Μὰ εὐθὺς πετάχτηκε ὁ Γιάννης:

«Κύριε, ἐγὼ τὸ ξέρω τι ἔπαθε ὁ Τάκης. Νά, ἀνέβηκε στὴ μουριά στὸν κῆπο να φτάση τὴ φωλιά τῆς καρδερίνας κι ἔπεσε στὴ δεξαμενὴ και βγῆκε ἀπὸ κεῖ βρεμένος και λασπωμένος και ὥσπου να πλυθῆ και ν' ἀλλάξη πέρασε ἡ ὥρα και δὲν ἤρθε σχολεῖο. Μοῦ τὰ εἶπε

ή μητέρα του, όταν πήγα να τή ρωτήσω γιατί δεν ήρθε  
ό Τάκης στο σχολείο.»

«Τάκη, κάθισε στη θέση σου και πές μας τα όλα!»  
είπε ο δάσκαλος.

‘Ο Τάκης κάθισε δειλά δειλά στη θέση του κι άρ-  
χισε να λέη όλη τήν ιστορία.

‘Όταν τελείωσε, ρώτησε ο δάσκαλος:

«Έχει κανείς να μάς πη τίποτε σχετικά;»

Πολλά παιδιά σήκωσαν τó χέρι. ‘Η άδεια δόθηκε  
στην ‘Ελενίτσα.

«Έγώ λέω πώς ο Τάκης τιμωρήθηκε από τó  
Θεό, γιατί σκέφτηκε να κάνη κακό στα πουλάκια. ‘Αν  
τάπαιρνε από τή φωλιά τους, θα ψοφοΰσαν. Είναι κρῖμα  
να πειράζουμε τά πουλιά, γιατί κι αυτά είναι πλάσματα  
του Θεου.»

«Έγώ λέω» λέει ύστερα ο Θύμιος «πώς ο Τά-  
κης δέν έπρεπε να σκεφτῆ κακό για τίς καρδερίνες,  
όχι μόνο γιατί είναι πλάσματα του Θεου, αλλά και γιατί  
αυτές κάνουν μεγάλα καλά στους ανθρώπους. Τρώνε  
μύγες, κουνούπια, κάμπιες, σκαθαράκια. Αυτά τά  
ζώφια μάς κάνουν κακό. Οι καρδερίνες λοιπόν τρώ-  
γοντας τά κακά ζώφια είναι οί καλύτεροί μας φίλοι.»

‘Επειτα μίλησαν κι άλλα δυό παιδιά κι είπαν τά  
ίδια πράματα και συζητώντας μεταξύ τους βρήκαν  
ότι ή καρδερίνα, ο σπίνος, ο κατσουλιέρης, ή σουσου-  
ράδα, τó χελιδόνι είναι από τά πιό ώφέλιμα πουλιά.

Στό τέλος μίλησε κι ο δάσκαλος και τούς είπε:

«Ήταν μιὰ φορά ἓνα ὁμορφο χωριό. Γύρω του ἦταν κῆποι γεμάτοι δέντρα καρπερά. Τὴν ἀνοιξὴ τὰ δέντρα ἀνθοῦσαν κι εὐωδιάζαν καὶ κατὰ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ἦταν φορτωμένα κόκκινα μῆλα, γλυκὰ ἀγλάδια, ὄρεχτικά δαμάσκηνα.

Στὰ κλαδιὰ τῶν δέντρων λογιῶν λογιῶν πουλιὰ ἔχτιζαν τὶς φωλιές τους καὶ τραγουδοῦσαν λιγερά. Ήταν θεοῦ χαρὰ τὸ χωριό ἐκεῖνο.

Μὰ κάμποσα κακὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ ἄρχισαν νὰ χαλοῦν τὶς φωλιές τῶν πουλιῶν καὶ νὰ παίρνουν τὰ μικρὰ πουλάκια. Ἔτσι σιγὰ σιγὰ τὰ πουλιὰ ἔφευγαν, καὶ στὸ τέλος δὲν ἔμεινε κανένα στὸ χωριό. Οἱ μύγες, τὰ κουνούπια καὶ οἱ κάμπιες ἄρχισαν νὰ πληθαίνουν. Οἱ ἄνθρωποι ἀρρώσταιναν καὶ τὰ δέντρα ξεγυμνώνονταν, οὔτε φύλλα οὔτε ἄνθη εἶχαν. Τὰ κακὰ παιδιὰ οὔτε φωλιές πιὰ ἔβρισκαν, μὰ οὔτε καὶ ὀπωρικά.»

Αὐτὰ εἶπε ὁ δάσκαλος καὶ ἡ τάξη ἔβγαλε τὴν ἀπόφασή:

«Ποτὲ κανεὶς δὲ θὰ πειράξῃ τὰ ὠφέλιμα πουλιὰ. Αὐτὰ θὰ εἶναι οἱ καλύτεροί μας φίλοι.»

### 5. Γιορτάζομε τὴν ἀποκριά.

Τὸ σχολεῖο μας κάθε χρόνο γιορτάζει τὴν πρώτη μέρα τοῦ σχολεῖου, τὰ Χριστούγεννα, τὴν Πρωτοχρονιά, τὴν Εἰκοστὴ πέμπτη Μαρτίου, τὴ Λαμπρὴ, τὴν Πρωτομαγιά καὶ τὴν τελευταία ἡμέρα τοῦ σχολεῖου.

Φέτος ὅμως γιόρτασε καὶ τὴν Ἀποκριά. Ἡμέρες πρωτύτερα ἔκανε κάθε τάξη τὴν ἐτοιμασίαν της γιὰ τὴν εὐθυμὴ γιορτῇ. Ἡ μιὰ τάξη ἐτοίμαζε χρωματιστὲς

χαρταλυσίδες και φαναράκια για να στολιστή η αίθουσα. Η άλλη μάθαινε χορό και τραγούδια. Η άλλη παιγνίδια. Μά και ο καθένας κάτι έτοιμάζε κι από το σπίτι του. "Άλλος ένδυμασία, άλλος μάσκα, άλλος ποιήμα.

Όταν ήρθε η μέρα που είχαμε όρισει τή γιορτή, όλα σχεδόν τὰ παιδιά ήρθαν μ' αποκριάτικες φορεσιές. Πιερότοι, βλάχες, άράπηδες, γύφτισσες· κάθε λογής φορεσιά έβλεπες.

«Σ'ας γνωρίσαμε, σ'ας γνωρίσαμε!» φωνάζαμε για τους μασκαρεμένους. Κι εκείνοι άλλαζαν τή φωνή τους για να μ'ην τους γνωρίσωμε τάχα.

Οί πιτσιρικάι της Πρώτης χόρεψαν τὸ συρτό και τραγουδοῦσαν τὰ «Ευζωνάκια».

Η Δευτέρα τάξη χόρεψε τὸν πηδητό. Τὸ τραγούδι τὸ έπαιζε η κυρία Έλένη, η δασκάλα, με τὸ βιολί. Μερικά ὅμως παιδιά δὲν ήξεραν καλά τὸ χορό.

«Πατοῦν σταφύλια!» έλεγαν γι' αὐτὰ οί άλλοι και γελοῦσαν.

Η Τρίτη και η Τετάρτη τάξη χόρεψαν ένα άστεῖο τραγούδι, που τους τόμαθε ένα Κρητικόπουλο:

Τὴ στάχτη ἀνακάτευα,  
τ' ἀηδόνι, τ' ἀηδόνι,  
και βρίσκ' ένα βελόνι.  
Τ' ἀκοῦτε σεῖς γειτόνοι;

Στὸν ὤμο μου τὸ φόρτωσα,  
τ' ἀηδόνι, τ' ἀηδόνι,

στο γύφτο τὸ πηγαίνω.  
Τ' ἀκοῦτε σεῖς γειτόνοι;

Γυφτάδες κόψτε σίδηρα,  
τ' ἀηδόνι, τ' ἀηδόνι,  
καὶ φτιάστ' ἓνα τσεκούρι.  
Τ' ἀκοῦτε σεῖς γειτόνοι;

Στὸν ὄμο μου τὸ φόρτωσα,  
τ' ἀηδόνι, τ' ἀηδόνι,  
καὶ πάω νὰ κόψω ξύλα.  
Τ' ἀκοῦτε σεῖς γειτόνοι;

Στὴ μιτζιριὰν ἀνέβηκα,  
τ' ἀηδόνι, τ' ἀηδόνι,  
πέφτει καὶ μὲ πλωκῶνει.  
Τ' ἀκοῦτε σεῖς γειτόνοι;

Ἡ Πέμπτη καὶ ἡ Ἑκτη ἔπαιζαν τὸ γαϊτανάκι.

Μηλίτσα, πού σαι στὸ γκρεμνὸ  
τὰ μῆλα φορτωμένη,  
τὰ μῆλα σου λιμπίστηκα  
καὶ τὸν γκρεμνὸ φοβοῦμαι.

Σὰν τὸν φοβᾶσαι τὸν γκρεμνὸ,  
ἔλα τὸ μονοπάτι  
νὰ σὲ χορτάσω μὲ γλυκὰ  
καὶ μυρωδάτα μῆλα.



Αὐτὸ τὸ τραγούδι τραγουδοῦσαν καὶ χορεύοντας ὁμορφα ἐπλεξάν τὸ γαϊτανάκι καὶ ὕστερα τὸ ξέπλεξαν τραγουδώντας ἓνα ἄλλο τραγούδι. Αὐτὸ δὲν τὸ θυμοῦμαι εἶχε δύσκολα λόγια.

Πεντέξι κορίτσια ἀπ' ὅλες τὶς τάξεις μοίρασαν σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καραμέλες.

Στὸ τέλος ἀνέβηκε στὸ τραπέζι ἡ Ἑλλη ἀπὸ τὴν τάξη μας καὶ εἶπε αὐτὸ τὸ ποίημα:

Ἡ Λίνα, ὁ Φώτης καὶ ὁ Τοτός,  
φίλοι καὶ οἱ τρεῖς ἀχώριστοι,  
μασκαρευτήκανε προχτὲς  
καὶ γίνηκαν ἀγνώριστοι.

Φορέσαν ροῦχα παρδαλά,  
χαρτένια καπελῖνα.....  
οἱ δυὸ πιερότοι γίνηκαν  
καὶ ἡ Λίνα κολομπίνα.

Τί γέλια, τί πανζουρλισμός!  
Ἔχασαν τὸ μυαλό τους!  
Ὅσοι τοὺς βλέπαν φώναζαν  
«Καλῶς τοὺς πιερότους!»

Μὰ σὰν τοὺς εἶδε ὁ Ἄζορ  
ἀπὸ τὴ μέση ἐχάθη  
καὶ φοβισμένος τρύπωσε  
βαθιά, σ' ἓνα καλάθι!

Κι ὅλοι τότε τρέξαμε σὰν τὸν Ἄζορ νὰ τρυπώσωμε  
στὰ σπίτια μας, μᾶς εἶχε δὰ πάρει καὶ ἡ νύχτα.

## 6. Φιλοξενούμε την Τετάρτη.

Ἡ κυρία Μαρία, ἡ δασκάλα τῆς Τετάρτης, ἔλειπε μιὰ μέρα. Σ' ἐμᾶς ἔκανε μάθημα ὁ κύριος Διευθυντής.

«Παιδιά, σήμερα θὰ δεχτοῦμε στὴν τάξη μας καὶ τὴν Τετάρτη!» μᾶς λέει.

«Μάλιστα, μάλιστα!» φωνάξαμε πρόθυμα καὶ χαρούμενα.

Ἦρθαν τὰ παιδιά τῆς Τετάρτης κι ὀρθὰ γύρω ἀπὸ τὸ μεγάλο τραπέζι, πὺ εἶχαμε στὴν τάξη μας, ἔκαμαν Ἀνάγνωση. Ἐμεῖς καθίσαμε στὰ θρανία καὶ κάμαμε ἐλεύθερη ἐργασία. Ἄλλοι ζωγράφισαν, ἄλλοι ἐργάστηκαν μὲ πηλό, ἄλλοι ἔφτιασαν μὲ χρωματιστὰ χαρτιά ζῶα ἢ λουλούδια καὶ τὰ κόλλησαν σ' ἄσπρο χαρτί.

Ἐγινε διάλειμμα. Κι ὅταν σήμανε εἴσοδος, τὰ παιδιά τῆς Τετάρτης ἔτρεξαν νὰ καθίσουν στὰ θρανία. Εἶχαν, βέβαια, καὶ σειρὰ νὰ καθίσουν, μὰ καὶ ἤθελαν νὰ κάμουν κι αὐτὰ ἐλεύθερη ἐργασία. Γι' αὐτὸ κι ἐμεῖς τρέξαμε μὲ τὰ βιβλία στὰ χέρια γύρω στὸ μεγάλο τραπέζι νὰ κάμωμε Ἀνάγνωση.

Ὁ Πέτρος ὅμως πήγαινε νὰ καθίση πάλι στὴ θέση, πὺ καθόταν πρωτύτερα καὶ τραβοῦσε τὸν Ἀντώνη τῆς Τετάρτης ἀπ' τὸν ὄμο.

«Σήκω! Εἶναι ἡ θέση μου!» ἔλεγε ὁ Πέτρος.

«Μὰ τώρα κάθισα ἐγώ!» ἔλεγε ὁ Ἀντώνης.

Ἐπίμεναν καὶ οἱ δύο καὶ λίγο ἔλειψε ν' ἀρπαχτοῦν στὰ χέρια.

—

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ὁμοῦς ἔφτασε ὁ κύριος Διευθυντής. Τοὺς σήκωσε καὶ τοὺς δύο ἐπάνω καὶ ρώτησε:

«Καὶ τώρα τί λέτε ἐσεῖς οἱ ἄλλοι! Ποιός ἔχει δίκιο ἀπ' τοὺς δυό τους;»

«Ἐγὼ λέω πὼς ὁ Ἀντώνης δὲν ἔπρεπε νὰ καθίση, ἀφοῦ ἡ θέση ἦταν τοῦ Πέτρου» εἶπε ὁ Νίκος.

«Ἄ, ὄχι, ὄχι!» φώναζαν μερικοὶ ἄλλοι.

«Ἕνας ἕνας, παρακαλῶ!» λέει ὁ κύριος Διευθυντής.

«Ἐγὼ, λέει ὁ Κωστάκης, λέω ὅτι ὁ Πέτρος δὲ φέρθηκε καλά. Μιὰ φορά, πού φιλοξενοῦμε τὴν Τετάρτη, ὁ Ἀντώνης ἦταν καλά καθισμένος ἐκεῖ!»

«Αὐτὸ εἶναι! Μάλιστα, μάλιστα!» φώναζαν ὅλοι μέσα στὴν αἴθουσα.

«Κι ἐγὼ ἔτσι λέω!» λέει κι ὁ κύριος Διευθυντής.

«Μὰ κι ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι, πού ἔπρεπε ὁ Πέτρος νὰ περιποιηθῆ τὸν Ἀντώνη!» λέει ἔπειτα ἡ Ρηνούλα. «Ὁ Ἀντώνης εἶναι καὶ μεγαλύτερος καὶ γι' αὐτὸ ὁ Πέτρος κι ἂν καθόταν ἀκόμη, ἔπρεπε νὰ τοῦ παραχωρήσῃ τὴ θέση του».

«Κι αὐτό, βέβαια!» εἶπαν ὅλοι κι ὁ κύριος Διευθυντής μαζί. «Πρέπει νὰ σεβώμαστε τοὺς ξένους καὶ τοὺς μεγαλύτερους!»

Ὁ Πέτρος ντροπιασμένος ἔπιασε θέση γύρω στὸ τραπέζι κι ἔδειχνε πὼς ἀληθινὰ μετανόησε γιὰ τὸ λάθος του.



### 7. Στήν κορφή στο βουνό.

Πολλές φορές στις έκδρομές μας είχαμε φτάσει ως τὰ πόδια τοῦ βουνοῦ, μὲν πιὸ ἐπάνω δὲν είχαμε ἀνεβῆ ἀκόμη.

Μιὰ μέρα τὸ ζήτησαμε ἀπὸ τὸν κύριο Διευθυντή, καὶ μᾶς εἶπε:

«Ἀκριβῶς κι ἐγὼ αὐτὸ σκεπτόμουν. Πρέπει νὰ πᾶμε ὡς τὴν κορφή. Μὰ θὰ ξεκινήσωμε πρὶν οὐκ ἄσῃ ὁ ἥλιος κι ὁ καθένας θὰ ἔχη καὶ τὸ φαγί του!»

Τὴν ἄλλη μέρα δὲν ἔφεγγε καλὰ καλὰ ἀκόμη, πού στη γραμμὴ τρεῖς τρεῖς, μὲ τὰ καλαθάκια στὰ χέρια μας, τραβούσαμε γιὰ τὸ βουνό. Ἦταν ἡμέρα Μαγιάτικη. Περάσαμε τὸν κάμπο γρήγορα. Δεξιά κι ἀριστερὰ τὰ σπαρτὰ κυμάτιζαν στὸ πρωινὸ ἀεράκι καὶ τὰ πουλιά κελαηδοῦσαν γλυκά. Στὴ μέση στὸν κάμπο ἦταν ἕνας λόφος καταπράσινος. Ἀνεβήκαμε πάνω τρέχοντας καὶ μ' ἀνοιχτὸ τὸ στόμα βλέπαμε κατὰ τὴν κορφή τοῦ βουνοῦ. Ἐκεῖνη τὴ στιγμή κυλοῦσε μεγαλόπρεπα ὁ χρυσοκόκκινος δίσκος τοῦ ἡλίου κι οἱ ἀκτῖνες του ἔφταναν ἀπαλὲς ἀπαλὲς στὰ μάτια μας. Καθίσαμε κεῖ καὶ τὸν βλέπαμε ὥσπου οἱ ἀκτῖνες του δυνάμωσαν καὶ μᾶς θάμπωναν.

Κατεβήκαμε τότε καὶ προχωρήσαμε. Περάσαμε ὅλον τὸν κάμπο καὶ φτάσαμε στὸ ριζοβούνι. Ἐνας βοσκὸς ἄρμεγε κείνη τὴν ὥρα τὰ πρόβατά του. Τὰ εἶχε στὴ στρούγκα. Αὐτὸς καθόταν ἐμπρὸς κι ἔπιανε μιὰ μιὰ τίς προβατίνες καὶ τίς ἄρμεγε στὴν καρδάρα. Ἀπὸ πίσω μιὰ ἡλιοκαημένη βοσκοπούλα μὲ τὴν γκλίτσα στὸ χέρι προχωροῦσε τὰ πρόβατα κατὰ τὸ

στρουγκολίθι. 'Ο σκύλος απέξω γαύγιζε, μὰ ξανό-  
ρεχτα. Καταλάβαινε πὼς ἐμεῖς δὲν εἶμαστε ἐχθροὶ τῶν  
προβάτων.

«'Ελᾶτε νὰ πιῆτε γάλα!» φώναξε ὁ βοσκὸς σὰ  
μᾶς εἶδε. («'Ελᾶτε!»)

Μὰ ποιὸς νὰ πρωτοπιῆ γάλα! 'Εμεῖς εἶμαστε τρι-  
ανταπέντε παιδιὰ. Ποῦ μποροῦσε νὰ μᾶς χορτάση γάλα.  
Στείλαμε τρία παιδιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν καλὸ βο-  
σκὸ καὶ νὰ τοῦ ποῦν πὼς δὲν μποροῦμε νὰ σταθοῦμε.  
Εἶμαστε βιαστικοί, γιὰ ν' ἀνεβοῦμε στὸ βουνὸ πρὶν  
μᾶς πάρη ἡ ζέστα.

'Αφήσαμε τὰ πόδια τοῦ βουνοῦ, τοὺς πρόποδες,  
κι ἀνεβαίναμε τὴ δυτικὴ πλευρὰ του. 'Αλλοῦ περνού-  
σαμε τὰ μονοπάτια ἑνας ἑνας κι ἄλλοῦ σκαρφαλώναμε  
σὰν τὶς γάτες. Μὰ δὲν κουραζόμαστε, γιὰτὶ μᾶς  
ἴσκιωναν τὰ ψηλὰ καὶ πυκνόφυλλα δέντρα. Δεξιὰ καὶ  
ἀριστερὰ βλέπαμε νὰ κυλοῦν τὰ γάργαρα νερά τους τὰ  
ρυάκια, πὺ κατέβαιναν ἀπ' τὶς πηγές, κι ἀκούαμε τὸ  
κελάρυσμά τους.

'Ανεβαίναμε μὲ χαρὰ. Ἐξαφνα ἀκούσαμε τὴ σφυ-  
ρίχτρα τοῦ δασκάλου καὶ μαζευτήκαμε ὅλοι γύρω του.

«'Όταν σφυρίζω» μᾶς εἶχε πεῖ «θὰ σταματήσετε  
ὅλοι νὰ ξεκουραστοῦμε καὶ νὰ κολατσίσουμε.»

Τρία ψηλὰ πυκνόφυλλα πλατάνια ἦταν ἐκεῖ στὴ  
γραμμὴ καὶ στὸ καθένα ἀποκάτω ἔτρεχε καὶ μιὰ κρου-  
στάλλινη πηγὴ. Καθίσαμε κεῖ, κολατσίσουμε καὶ ἤπιαμε  
κρῦο νερό. Πάγωναν τὰ δόντια μας! Τόσο κρῦο ἦταν.

Σὲ λίγη ὥρα ἤμαστε στὴν κορφὴ. Βλέπαμε σ' ὅλα  
τὰ σημεῖα τοῦ ὀρίζοντα, ἀνατολικά, δυτικά, βορινά,

νότια. Βλέπαμε χωριά μεγάλα και μικρά και κάτω  
τῆ θάλασσα. Γαλήνη βασιλεύει παντοῦ. Στῆ θάλασσα  
τὰ καράβια μ' ἀπλωμένα τὰ πανιά φαίνονται σὰ νὰ μὴν  
κουνιῶνται διόλου.

Χορτάσαμε κοιτάζοντας γύρω κι ὕστερα καθί-  
σαμε. Γύρω στὰ πόδια μας ἀπλωνόταν ἓνας μικρὸς  
κάμπος. Τὸ καταπράσινο χορτάρι, ποῦ τὸν σκέπαζε,  
ἦταν τόσο κοντὸ καὶ τόσο ἐλαστικό, ποῦ νόμιζε κα-  
νεὶς πὼς ἦταν στρωμένος μὲ βελούδινο πράσινο χαλί.

Φάγαμε κεῖ, παίξαμε καὶ χορέψαμε τραγουδώντας  
πολλὰ τραγούδια, μὰ πιὸ πολὺ αὐτό:

Καλότυχά εἶναι τὰ βουνά, ποτέ τους δὲ γερνᾶνε,  
τὸ καλοκαίρι πράσινα καὶ τὸ χειμῶνα χιόνι,  
καὶ καρτεροῦν τὴν ἀνοιξή, τ' ὄμορφο καλοκαίρι,  
νὰ μπουμπουκιάσουν τὰ κλαριά, ν' ἀνοίξουνε τὰ δέντρα  
νὰ βγοῦν οἱ στάνες στὰ βουνά, νὰ βγοῦν οἱ βλαχοπούλες,  
νὰ βγοῦν καὶ τὰ βλαχόπουλα λαλώντας τὶς φλογέρες.

Στὰ σπίτια μας γυρίσαμε τὸ βράδυ ποῦ σουρού-  
πωνε. "Αν φάγαμε δὲ θυμοῦμαι! Τέτοιον ὕπνο πῆρα!





### 8. Ἡ οἰκογένειά μας.

Ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα, ὁ παππούς καὶ ἡ κυρού-  
λα, δυὸ ἀγόρια κι ἓνα κορίτσι κάνουν τὴν οἰκογένειά μας.

Ὁ πατέρας μας, ὁ κύρ-Μιχάλης, ὅπως τὸν λένε οἱ γείτονες, εἶναι ἔμπορος. Ἔχει στὸ μαγαζὶ λογιῶν, λογιῶν ὑφάσματα, μπαμπακερά, λινά, μεταξωτά, λινόμεταξα, μάλλινα, μαλλομέταξα, καὶ τὰ πουλεῖ μὲ τὴν πῆχη.

Ἡ μητέρα μου, ἡ κυρά-Δέσπω, φροντίζει γιὰ ὅλα τὰ πράματα τοῦ σπιτιοῦ καὶ μᾶς ἀγαπᾷ πολὺ. Κάθε μεγάλη γιορτὴ, Χριστοῦγεννα, Ἀποκριές, Λαμπρή, μᾶς φτιάνει καινούργια φορέματα.

Ὁ παππούς, ὁ γέρο-Μαθιός, εἶναι τσαγκάρης. Δὲν εἶναι, βέβαια, ἀπὸ τοὺς τσαγκάρηδες, ποὺ ἔχουν μεγάλα καταστήματα. Μὰ στὸ μικρὸ του μαγαζάκι ἐργάζεται ἀδιάκοπα. Δὲν τοῦ λείπει καμιὰ μέρα ἡ δουλειά. Ὁ παππούς συχνὰ μᾶς φιλεῖει καραμέλες καὶ γλυκά, μὰ τὴν Πρωτοχρονιὰ μᾶς φέρνει μιὰ κόφα γεμάτη παιγνίδια. Μιὰ ὀλόκληρη χρονιὰ περνοῦμε παίζοντας μ' αὐτά.

Ἡ κυρούλα μας, ἡ κυρά-Ἀρχόντω, εἶναι ἡ πηγὴ τῶν παραμυθιῶν. Κάθε βράδυ, καὶ μάλιστα τὸ χειμῶνα, κρεμιόμαστε στὰ χεῖλη τῆς κυρούλας. Λέει, λέει καὶ ὄλο λέει λογῆς λογῆς παραμύθια. Μᾶς λέει καὶ γιὰ τὸ φύλακα Ἀγγελο, ποῦ ἔχει ὁ καθένας.

Ἡ Ἀρχοντούλα, ἡ μικρὴ ἀδερφή μας, εἶναι ἡ χαρὰ ὄλου τοῦ σπιτιοῦ μας. Ὅλοι τὴν ἀγαποῦμε, ὄλοι θέλομε τὴ συντροφιά της. Μὰ καὶ ἡ Ἀρχοντούλα μὲ κανέναν δὲν τὰ χαλάει. Μ' ὄλους παίζει, μ' ὄλους γελά. Ἐμεῖς τὴ μαθαίνομε ἱστορίες τοῦ σχολείου κι ἡ κυρούλα μικρὰ παραμυθάκια.

Ἐγὼ εἶμαι μαθητῆς στὴν Τρίτη τάξη κι ὁ ἀδερφός μου ὁ Μαθιὸς στὴν Τετάρτη. Πήγαίνομε μαζὶ στὸ σχολεῖο καὶ μαζὶ γυρίζομε πάλι, ὅταν σχολᾶμε. Ὁ Μαθιὸς μὲ βοηθάει πρόθυμα νὰ κλίνω κανένα ὄνομα καὶ νὰ λύνω τὰ προβλήματα τῆς Ἀριθμητικῆς. Καὶ ἂν ἐγὼ καμιὰ φορὰ ξεχνῶ νὰ τοῦ ζητήσω τὴ βοήθεια, μὲ ρωτᾷ μόνος του.

«Τάκη, ἔχεις προβλήματα σήμερα;»

### 9. Ὁ πατέρας.

Πῆρε καὶ βραδιάζει,  
ἔκλεισε ἡ ἀγορά,  
ἡ μητέρα σιάζει  
τὸ τραπέζι μὲ χαρά.

Κάποιον σὰν κι ἐμένα  
περιμένει μὲ χαρά,  
κάποιος γνωρισμένα  
στὴν ἐξώθυρα χτυπᾷ.

Τὸν ἀκούεις κάτου,  
μητερίτσα μου καλή,  
Νά! τὸ πάτημά του  
τρίζει πάνω στὸ σκαλί.

---

Μύρισε ὁ ἀγέρας  
ἔφεξε τὸ σπιτικό.....  
"Ἐρχεται ὁ πατέρας  
μὲ χαμόγελο γλυκό.

**10. Ὁ φύλακας Ἄγγελός μου.**

Μοῦ λέν πῶς πάντα στὸ πλευρό μου  
ἔχω ἓνα σύντροφο βοηθό,  
τὸ φύλακα τὸν Ἄγγελό μου,  
ὅπου βρεθῶ κι ὅπου σταθῶ.

---

Αὐτὸς μαζί μὲ τὴ μαμά μου  
μὲ προφυλάει ἀπ' τὰ κακά,  
τὴ νύχτα ξαγρυπνᾷ σιμά μου,  
μοῦ φέρνει ὄνειρατα γλυκά.

---

Μ' ἀγάπη θέλει νὰ μὲ βλέπη  
νά μαι καλὸ πάντα παιδί,  
γι' αὐτὸ νὰ προσπαθῶ ἐγὼ πρέπει  
ποτέ κακὸ νὰ μὴ μὲ ἰδῆ.

---

"Ὅταν θὰ κάνω καμιὰ πράξη,  
μοῦ λέν, κακὴ καμιὰ φορά,  
ἀπὸ κοντά μου θὰ πετάξῃ  
μὲ τὰ κατάσπρα του φτερά.

---

Μὰ ἐγὼ πολὺ θὲ νὰ προσέχω  
τὸν Ἄγγελό μου νὰ εὐχαριστῶ,  
κοντά μου πάντα νὰ τὸν ἔχω  
φύλακα, σύντροφο πιστό.

11. Τὸ ἀγγόνι τοῦ Τσαγκάρη.

- Παππού, μοῦ δίνεις λίγο σπάγγο;  
— Φεύγα παιδάκι μου, ἀπ' τὸν πάγκο!  
— Τί ἔχεις, παππούλη, ἐκεῖ στὸ γόνα  
καὶ τὸ τρυπᾶς μὲ τὴ βελόνα!  
— Δὲ σ' ἀγαπῶ σταλιά, κουκούτσι!  
— Δός μου νὰ ράψω ἓνα παπούτσι;  
— Σὰ μεγαλώσης, θὰ σοῦ δώσω.  
— Τώρα, παππού!  
— Θὰ σὲ μαλώσω!  
Ἔλα, πού νάχης τὴν εὐχή μου,  
μὴ μοῦ σκουντᾶς τὸν ἄγκωνα, ἔλα,  
πήγαινε στὴ γιαγιά, παιδί μου,  
πού θὰ σοῦ δώση καραμέλα.....  
Νάττη, ἐκεῖ πέρα μὲ τὴ ρόκα,  
τὴ βλέπεις;  
— Δῶσε μου μιὰ πρόκα!  
— Μὰ τί ἀγγονός! Τὰ θέλεις ὅλα!  
Καὶ βιάζομαι τὴ μετζασόλα  
τοῦ κύρ-Στρατῆ, τοῦ γραμματέα,  
πού θέλει νάβγη στὴν πλατέα!  
Σύρε νὰ παίξης στὴν κὺλή!.....  
— Ὅχι! Θὰ πάρω τὸ σουβλί!  
.....  
— Ὄχι! Ὄχι! παππού, τὸ δάχτυλό μου!

—Τί εἶναι! Σέ τσίμπησε, μικρό μου;  
Ποῖος σοῦ πε τὸ σουβλί νά πάρης!  
Μικρούλης ἤσουν γιὰ τσαγκάρης.....



### 12. Ἡ Χελιδονοφωλιά.

«Μητέρα, μητέρα! Ἔλα, σέ παρακαλῶ, κάτι θά  
ιδῆς. Θά σοῦ δείξω ἓνα πράμα πολὺ ὀμορφο!» φώ-  
ναξε ἡ Ρηνούλα.

Ἡ μητέρα ἔπλεκε τὴν κάλτσα τῆς καὶ δίχως νὰ κινηθῆ ἀπὸ τὸ κάθισμά τῆς ἀποκρίθηκε:

«Καὶ τί εἶναι αὐτὸ τὸ ὄμορφο πρᾶμα ποῦ θὰ μοῦ δείξης, Ρηνούλα;»

«Ἐλα, σὲ παρακαλῶ, ἔλα καὶ θὰ ἰδῆς. Εἶναι πάρα πολὺ ὄμορφο πρᾶμα!»

Ἡ μητέρα σηκώθηκε τότε καὶ ἀκολούθησε τὴ Ρήνα. Πῆγαν μητέρα καὶ κόρη στὸ παράθυρο.



«Κοίταξε κεῖ πάνω!» ψιθύρισε ἡ Ρηνούλα στὴ μητέρα τῆς.

Ἡ μητέρα κοίταξε καὶ εἶδε στὴ στέγη μιὰ χελιδονοφωλιά.

Τρία μικρὰ κεφαλάκια πουλιῶν φαίνονταν ἔξω ἀπὸ τὴ φωλιά καὶ ἄνοιγαν τὸ στόμα καὶ ἔκαναν τρεμουλιαστά: τσίου! τσίου! τσίου!

Σὲ λίγο ἦρθε ἓνα χελιδόνι. Εἶχε στὸ ράμφος του μιὰ μύγα καὶ τὴν ἔβαλε στὸ ἀνοιχτὸ στόμα ἑνὸς μικροῦ πουλιοῦ. Ἐπειτα ἔφυγε καὶ σὲ λίγο γύρισε πάλι. Ἐ-

φερε ἄλλη μύγα καὶ τὴν ἔβαλε στὸ στόμα ἄλλου πουλιού. Ἐπανάλαβε τὸ ἴδιο πολλὰς φορές. Τὰ χελιδονάκια ἔφαγαν ἀπὸ δυὸ μύγες τὸ καθένα καὶ χαίρονταν καὶ φώναζαν ζωηρά. Ἡ μητέρα τους πετοῦσε στὸν ἀέρα καὶ τραγουδοῦσε κι αὐτὴ ζωηρά.

«Ἀλήθεια, Ρηνούλα! Πολὺ ὁμορφο πρᾶμα εἶναι!» εἶπε ἡ μητέρα. «Μ' ἀρέσει πολὺ καὶ μοῦ φαίνεται σὰν κάτι πὺ κάνω κι ἐγὼ μὲ σᾶς, μὲ σένα καὶ μὲ τ' ἀδέρφια σου.»

«Ναί, μητέρα! Ὅπως τὸ χελιδόνι ταῖζει τὰ μικρά του, ἔτσι κι ἐσύ ἐτοιμάζεις τὸ μεσημέρι γιὰ μᾶς τὸ τραπέζι. Κι ὅπως τὰ χελιδονάκια ἔχουν χαρά, πὺ βλέπουν τὴ μητέρα τους νὰ τὰ φροντίζει, ἔτσι κι ἐμεῖς χαιρόμαστε πὺ μᾶς φροντίζει ἡ μητέρα μας. Ἄ, τί εὐτυχισμένα εἶναι τὰ μικρά χελιδονάκια πὺ ἔχουν τέτοια μητέρα. Θὰ πέθαιναν τὰ κακόμοιρα ἀπὸ τὴν πείνα, ἂν δὲν εἶχαν τόσο καλὴ μητέρα.»

«Βέβαια, θὰ πέθαιναν ἀπὸ τὴν πείνα!» πρόσθεσε ἡ μητέρα τῆς Ρηνούλας. «Μὰ ὁ Θεὸς πὺ φροντίζει γιὰ τὰ χελιδονάκια καὶ γιὰ τὰ μικρά παιδάκια καὶ γιὰ ὅλον τὸν κόσμον, δὲ θέλει νὰ μείνη κανένας ἀπροστάτευτος.»

### 13. Ἡ χελιδονοφωλιά.

Μιὰ φορὰ σὲ κάποια στέγη  
δυὸ χαρούμενα πουλιά,  
δυὸ σπαθᾶτα χελιδόνια,  
πῆγαν κι ἔχτισαν φωλιά.

Κι ἓνα χέρι, τέτοιο χέρι,  
πού δὲν πόνεσε σταλιά,  
πάει στὴ στέγη κάποια μέρα  
καὶ γκρεμίζει τὴ φωλιά.

---

Καὶ τὰ δυὸ τὰ χελιδόνια,  
σὰ γυρίσαν στὴ φωλιά,  
πιά δὲ βρῆκαν τὰ καημένα  
τὰ μικράκια τοῦς πουλιά.

---

Στὸ κακὸ τὸ σπίτι τώρα,  
πού χαλάσαν τὴ φωλιά,  
δὲν πηγαίνουν τὰ πουλάκια,  
δὲν ἀκοῦς γλυκολαλιά.

#### 14. Εἶναι Θεός.

Εἶναι Θεός. Αὐτὸς σκορπᾶ  
τὸν ἥλιο πού τὴ γῆ θερμαίνει  
καὶ προστατεύει κι ἀγαπᾶ  
ὀλόκληρη τὴν οἰκουμένη.

---

Εἶναι Θεός. Μᾶς ὀδηγεῖ  
καὶ μᾶς διδάσκει αὐτὰ πού πρέπει  
καὶ ρίχνει μιὰ ματιὰ στὴ γῆ  
κι ὅλες τὶς πράξεις μας τὶς βλέπει.

---

Εἶναι Θεός. Κάθε πρωὶ  
μᾶς στέλνει μιὰ καινούργια μέρα.  
Αὐτὸς μᾶς δίνει τὴ ζωὴ.  
Αὐτὸς μᾶς δίνει τὴ μητέρα.

15. Ὁ Νίκος καὶ τὸ φεγγάρι.

Ὁ Νίκος ἔχει ὥρα πολλή πού κάθεται στὸ παράθυρο. Βλέπει ἔξω μὲ λαχτάρα, γιατί νύχτωσε πιά κι ὁ πατέρας του δὲ φαίνεται ἀκόμη.

Ὁ πατέρας του εἶχε πάει σὲ δρόμο μακρινὸν καὶ γυρίζοντας ἀπὸ κεῖ τῆ νύχτα μπορούσε νὰ πάθῃ κανένα κακό.

Ἡ μητέρα ἄρχισε νὰ στενοχωριέται καὶ νὰ φοβᾶται. Ἐκλαίε λοιπὸν κι ἔλεγε:

«Νύχτωσε, παιδί μου, κι ὁ πατέρας δὲν ἦρθε. Ὁ νοῦς μου πάει ὅλο στὸ κακό. Μήπως ἔχασε τὸ δρόμο; Μήπως ἔπεσε σὲ κανένα λάκκο; Μήπως ἔπεσε στὰ χέρια κακῶν ἀνθρώπων;»

Ὁ Νίκος βλέποντας ἔτσι ἀνήσυχη τῆ μητέρα του κι ἀκούοντας τὰ λόγια της μπῆκε κι αὐτὸς σὲ ὑποψίες.

«Ἄχ! νὰ φαινόταν τωραδὰ ὁ πατέρας μου, τί χαρὰ θὰ κάναμε!» συλλογιζόταν, κι ἔπιασε τὸ παράθυρο καὶ κοίταζε ἔξω.

Ἡ μητέρα μὲ δάκρυα στὰ μάτια πῆγε κι ἀναψὲ τὸ καντήλι στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ κι ἔκαμε τὴν προσευχή της.

Ὁ Νίκος τὴν ἄκουσε νὰ παρακαλῆ τὸν καλὸ Χριστὸ νὰ φυλάξῃ τὸν ἄντρα της ἀπὸ κάθε κακό. Ἐκαμε κι αὐτὸς τὴν προσευχή του καὶ μόλις εἶπε τὰ τελευταῖα λόγια «Φύλαξε καὶ τὸν πατέρα μου στὸ δρόμο του ἀπὸ κάθε κακό», εἶδε στὸν ὀρίζοντα νὰ βγαίην ὄλοστρόγγυλο τὸ φεγγάρι.

«Ἄχ, φεγγαράκι μου,» ψιθύρισε «φέξε στὸν πατέρα νὰ βρῆ τὸ δρόμο του!»

Τὸ φεγγάρι ἀνέβαινε στὸν οὐρανὸ κι ἔφεγγε καθαρά πιά. Ὁ Νίκος πῆρε θάρρος καὶ σηκώθηκε νὰ πῆ στὴ μητέρα του πὼς βγῆκε τὸ φεγγάρι, μὰ δὲν πρόλαβε. Κάτω στὴν αὐλὴ ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ πατέρα.

«Ὁ πατέρας! ὁ πατέρας! Ἦρθε ὁ πατέρας!» φώναξε τότε ὁ Νίκος καὶ πηδώντας τρία τρία τὰ σκαλοπάτια κατέβηκε στὴν αὐλὴ καὶ πήδησε στὸν ὄμο τοῦ πατέρα του.



### 16. Ἡ Σελήνη.

Κοίταξε πάνω τῇ Σελήνῃ  
ἐπρόβαλε ἀπ' τὸν οὐρανὸ  
ἢ μὴ ψηλά ἀπ' τὸ βουνὸ  
στὴ γῆ τὸ φῶς της χύνει;

Ὀλόφωτη, καμαρωτῇ  
φέγγει σ' αὐτὸν ποὺ περπατεῖ,  
ποὺ τὸν εὗρῆκε βράδυ  
σ' ἐρημικὸ λαγκάδι.

Πάντοτε ὁ ἥλιος, πὺ φωτίζει  
τὴν ὥρα αὐτὴ καὶ τ' ἄλλα μέρη,  
λίγο ἀπ' τὸ φῶς του τὴ δανεῖζει  
σ' ἐμᾶς τὴ νύχτα νὰ μᾶς φέρη.

### 17. Ὁ Γιωργος καὶ τὰ ροδάκινα.

Μιὰ μέρα ὁ Γιωργος στεκόταν στὴν πόρτα στὸν κῆπο τοῦ κύρ-'Αργύρη καὶ κοίταζε μέσα.

Ὁ κύρ-'Αργύρης κρατοῦσε στ' ἄριστερό του χέρι ἓνα καλάθι καὶ μὲ τὸ δεξιὸ ἄπλωνε στὴ ροδακινιά καὶ μάζευε τὰ ὄριμα ροδάκινα. Ὅταν τὰ μάζεψε ὅλα κι ἔβγαινε μὲ τὸ καλάθι γεμάτο, ἔδωσε δύο στὸ Γιωργο νὰ τὰ φάη. Ἦταν μεγάλα, κόκκινα, λαχταριστά.

«Εὐχαριστῶ, μπάρμπ-'Αργύρη!» εἶπε ὁ Γιωργος κι εὐθὺς ἔβαλε τὸ ἓνα στὰ δόντια του κι ἄρχισε νὰ τὸ τρώη. Ἦταν πολὺ νόστιμο καὶ τοῦ ἔκανε ὕρεξη ν' ἀρχίσῃ καὶ τὸ δεύτερο. Μὰ ὁ Γιωργος δὲν τὸ πείραξε τὸ δεύτερο. Τὸ ἔβαλε στὴν τσέπη του κι ἔτρεξε στὸ σπίτι.

«Μητέρα, κάνει νὰ φάη ἢ Ἐλενίτσα ροδάκινο;»

«Ναί, ἂν εἶναι ὄριμο, κάνει. Γιὰ νὰ τὸ ἰδῶ;»

«Νά το! μητέρα. Μοῦ ἔδωσε δύο ὁ μπάρμπ-'Αργύρης καὶ κράτησα τὸ ἓνα γιὰ τὴν Ἐλένη. Νὰ τῆς τὸ δώσω;»

«Ναί, Γιωργο! Νὰ τῆς τὸ δώσης· εἶναι ὄριμο καὶ θὰ τῆς κάμῃ καλὸ. Μάλιστα ὁ γιατρός μᾶς εἶπε σήμερα πὺς πρέπει νὰ τῆς δίνωμε κανένα ὄριμο ὀπωρικὸ. Πέρασε πιά ἡ ἀρρώστια της».

Ἡ Ἐλενίτσα σὲ λίγο ἔτρωγε μὲ μεγάλη χαρὰ τὸ ροδάκινο, πὺ τῆς ἔφερε ὁ ἀδερφός της.



### 18. ΟΙ τριανταφυλλιές τῆς Ἑλενίτσας.

Ἦταν ἀνοιξή.

Τὰ δυὸ ἀδέρφια, ὁ Γιωργος καὶ ἡ Ἑλενίτσα, φύτευαν μιὰ μέρα στὸν κῆπο ἄνθη. Ἡ Ἑλενίτσα εἶχε δυὸ τριανταφυλλιές, μιὰ μικρὴ καὶ μιὰ μεγάλη, καὶ ἀνοίγε λάκκους νὰ τίς φυτέψῃ.

«Ἄχ, Ἑλενίτσα, νὰ εἶχα καὶ ἐγὼ τριανταφυλλιές σὰν τίς δικές σου!»

«Ἐχω δύο, Γιωργάκη, καὶ θὰ σοῦ δώσω τὴ μιὰ. Περίμενε λίγο, σὲ παρακαλῶ.»

Σὲ λίγο ἡ Ἑλενίτσα, ἀφοῦ φύτεψε τὴν πιὸ μικρὴ στὸ κῆπο τῆς, πῆγε καὶ φύτεψε καὶ τὴ μεγάλη στὸν κῆπο τοῦ Γιωργάκη.

Πέρασαν ἀπὸ τότε δυὸ μῆνες ἀπάνω κάτω. Στὶς εἰκοσιμία τοῦ Μάη ἡ Ἑλενίτσα εἶχε τὴ γιορτὴ τῆς. Ὁ Γιωργος ἔκοψε τότε τὰ καλύτερα ἀπὸ τὰ τριαντάφυλλα, πού εἶχε ἡ τριανταφυλλιὰ του, καὶ ἔκαμε μιὰ ὠραία ἀνθοδέσμη. Ὄταν ἡ Ἑλενίτσα γύρισε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὰ γιορτινά τῆς φορέματα καὶ ὅλοι τῆς ἔλεγαν «χρόνια πολλά!» ὁ Γιωργάκης τῆς ἔδωσε τὴν ὠραία ἀνθοδέσμη καὶ τῆς εἶπε καὶ αὐτός: «Χρόνια πολλά, Ἑλενίτσα!»

### 19. Τὸ τελευταῖο κουφέτο.

Ὁ Μιχαλάκης καὶ ἡ ἀδερφή του ἡ Ζωὴ δὲν ἤξεραν τί νὰ κάμουν.

Μέσα στὸ ὠραῖο κουτὶ μὲ τίς ἄσπρες καρδέλες, πού τοὺς εἶχαν δώσει στὸ γάμο τῆς ξαδέρφης των, δὲν ἔμενε πιά παρὰ ἓνα κουφέτο. Τὸ κουτὶ ἦταν γιὰ τοὺς

δυο μαζί, και πάντα την ίδια ώρα το άνοιγαν κι ο καθένας έπαιρνε ή από ένα ή από δύο κουφετάκια. Έτσι ήταν πάντα δίκια μοιρασμένα. Μά τώρα τί να γίνη;

«Νά σου πῶ» εἶπε ὁ Μιχαλάκης «ανά τὸ φάω ἐγὼ αὐτὸ καὶ τὴν ἐρχόμενη φορὰ, ποὺ θὰ μᾶς δώσουν κατένα κουτί, νὰ φᾶς ἐσὺ τὸ τελευταῖο».

Μά αὐτὸ δὲν τῆς ἄρεσε διόλου τῆς Ζωῆς.

«Ὁχι, ὄχι!» φώναξε. «Νομίζεις πῶς γίνεται κάθε μέρα γάμος γιὰ νὰ μᾶς δώσουν γρήγορα πάλι ἄλλο κουτί; Δὲν ἔχομε ἄλλη μεγάλη ξαδέρφη. Ποιὸς ξέρει ἂν θὰ μᾶς ξανακαλέσουν σὲ ἄλλο γάμο. Νὰ πᾶμε νὰ ρωτήσωμε τὴ μητέρα, ἐκείνη θὰ ξέρη».

Μά ἡ μητέρα ἦταν ἐξῶ. Πῆγαν λοιπὸν τὰ παιδιὰ στὴν ὑπηρετρία, τὴ Βασιλική, τῆς ἔδειξαν τὸ κουτί καὶ τὸ τελευταῖο κουφέτο καὶ τὴ ρώτησαν τί νὰ κάμουν.

«Νὰ τραβήξετε κόμπο, ποιὸς θὰ τὸ φάη τὸ κουφέτο», εἶπε ἡ Βασιλική.

«Ἄ, ναί! Καλὰ λές!» συμφώνησε ἡ Ζωή. «Νά, πάρε τὸ μαντίλι μου».

Μά ὁ Μιχαλάκης, ποὺ ἦταν μικρότερος, δὲν ἤξερε τί θὰ πῆ νὰ τραβήξουν τὸν κόμπο, καὶ ἡ Βασιλικὴ τοῦ τὸ ἐξήγησε.

«Νά, βλέπεις» εἶπε «τίς τέσσερες γωνιές τοῦ μαντιλιοῦ. Στὴ μιὰ θὰ δέσω ἓνα κόμπο, ἔτσι. Ἐπειτα τὸ κρύβω ὅλο τὸ μαντίλι καὶ τὸν κόμπο στὸ χέρι μου καὶ σεῖς δὲ βλέπετε παρὰ τίς ἄκρες. Τραβᾶτε ὅποια ἄκρη θέλετε, κι ὅποιος πάρη τὸν κόμπο, θὰ φάη τὸ κουφέτο. Κατάλαβες;»

Κι ὁ Μιχαλάκης εἶπε πῶς κατάλαβε πολὺ καλά.

Ἡ Βασιλικὴ ἔκρυψε τότε τὸ μαντίλι στὸ χέρι της  
κι ἄφησε δύο ἄκρες μόνο νὰ ἐξέχουν.



«Λοιπὸν συμφωνημένα;» ρώτησε ἡ Βασιλικὴ. «Ὁ  
κόμπος κερδίζει τὸ κουφέτο;»

«Ναί, ναί!» ἀπάντησαν βιαστικά καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ.  
«Τραβῆξτε λοιπόν!»

Τράβηξαν, κι ὁ κόμπος ἔτυχε τῆς Ζωῆς.

«Τί καλά!» εἶπε αὐτὴ κι ἄπλωσε τὸ χέρι καὶ πῆρε τὸ κουφέτο. Μὰ πρὶν προφτάσῃ νὰ τὸ βάλῃ στὸ στόμα της, στάθηκε καὶ κοίταξε σαστισμένη τὸ Μιχαλάκη.

Αὐτὸς κατακόκκινος χτυποῦσε καταγῆς τὰ πόδια του καὶ φώναζε δυνατὰ:

«Δὲ θέλω! Δὲ θέλω νὰ φᾶς ἐσὺ τὸ κουφέτο! Εἶναι κουτὸ παιγνίδι ὁ κόμπος! Ἡ μητέρα δὲ μᾶς βάζει ποτὲ νὰ τραβοῦμε κόμπο! Θέλω τὴ μητέρα! Ἡ Βασιλικὴ εἶναι κακιὰ, εἶναι ἀνόητη! Ἔχει κουτὲς ιδέες!»

Ἡ καημένη ἡ Βασιλικὴ θέλησε νὰ τὸν ἡσυχάσῃ. Μὰ ὁ Μιχαλάκης ἐξακολούθησε νὰ φωνάζῃ καὶ δὲν ἤθελε νὰ πάψῃ. Ἄν τὸν ἄκουε κανεὶς, θὰ νόμιζε πὼς ἡ Βασιλικὴ ἀπὸ τὸ νοῦ της ἔβγαλε τὸ παιγνίδι τοῦ κόμπου ἐπίτηδες γιὰ νὰ πάρῃ ἡ Ζωὴ τὸ κουφέτο.

Καὶ ἡ Ζωὴ θέλησε κάτι νὰ τοῦ πῆ, μὰ τὴν ἔσπρωχνε μὲ τὰ δυὸ του χέρια καὶ δὲν ἤθελε ν' ἀκούσῃ τίποτε.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀκούστηκε ἀπέξω ἡ φωνὴ τῆς μητέρας καὶ μπῆκε μέσα μὲ τὸ καπέλο, καθὼς ἦταν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψῃ τῆς θείας.

Ἡ Ζωὴ ἔτρεξε νὰ τὴ φιλήσῃ. Μὰ ὁ Μιχαλάκης ἔμεινε κοντὰ στὸ τραπέζι κατακόκκινος καὶ κλαμένος.

Δὲ φώναζε πιά, μὰ εἶχε τὸ κεφάλι κρεμασμένο, τὰ φρύδια σουρωμένα καὶ τὸ δάχτυλο στὸ στόμα.

«Τί ἔχει ὁ Μιχαλάκης;» ρώτησε πρῶτα πρῶτα ἡ μητέρα.

Ἡ Ζωὴ τὰ διηγῆθηκε ὅλα κι ὅσο τ' ἄκουε ὁ Μιχαλάκης, τόσο θυμόταν τὴν κακοτυχία του καὶ κρε-

μοῦσε τὰ χεῖλη του καὶ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ποτάμι.

“Όταν τὸν κοίταξε ἡ μητέρα, τὴν ἔπιασαν τὰ γέλια. Τόσο κόκκινος καὶ ἀστεῖος φαινόταν. Κι ὅσο γελοῦσε ἡ μητέρα, τόσο πιὸ πολὺ θύμωνε ὁ Μιχαλάκης καὶ χτυποῦσε τὰ πόδια.

“Ὑστερα ἀπὸ λίγο τὸν πλησίασε.

“Ἐλα δῶ, νὰ μοῦ πῆς μὲ ποιόν εἶσαι θυμωμένος;”

“Μὲ τὴ Βασιλική” εἶπε φωναχτὰ ὁ Μιχαλάκης. “Αὐτὴ εἶπε νὰ τραβήξωμε τὸν κόμπο. Ἐσὺ δὲ μᾶς κάνεις ποτὲ κόμπους. Αὐτὴ ἔχει πάντα ἀνόητες ιδέες!”

“Πές μου ἓνα πρᾶμα” εἶπε ἡ μητέρα. “Ἄν εἶχες τραβήξει ἐσὺ τὸν κόμπο, θὰ τὴν ἔβρισκες τόσο ἀνόητη τὴν ιδέα τῆς Βασιλικῆς;”

Ὁ Μιχαλάκης ἀνοίξε λίγο τὸ στόμα, μὰ δὲν ἀπάντησε τίποτε. Αὐτὸ δὲν τὸ εἶχε σκεφτῆ διόλου καὶ κατὰλαβε, γιατί δὲν ἦταν κουτὸ παιδί, πὼς τὴν εἶχε πάθει.

“Ἄκουσέ με νὰ καταλάβης” εἶπε ἡ μητέρα του. “Όταν τραβᾷ κανεὶς κόμπο, εἶναι σὰ μιὰ μικρὴ λοταρία. Τόσο τὸ καλῦτερο γιὰ ὅποιον κερδίση, καὶ τόσο τὸ χειρότερο γιὰ ὅποιον χάση. Μὰ μιὰ πού θὰ συμφωνήσης ἀπὸ πρὶν, δὲν μπορεῖς νὰ παραπονεθῆς ἔπειτα. Καὶ ἂν χάσης, πρέπει νὰ τὸ παραδεχτῆς χωρὶς νὰ μουρμουρίσης διόλου. Ἐγὼ δὲν ἔτυχε νὰ σᾶς βάλω νὰ τραβήξετε κόμπο, γιατί μ’ ἀρέσει καλύτερα νὰ κάνη ὁ καθένας τὸ χατήρι τοῦ ἄλλου χωρὶς κόμπο. Μὰ μιὰ πού ἔπαιξες, τελείωσε πιά, δὲν μπορεῖς νὰ πάρης πίσω τὸ λόγο σου”.

Ἡ μητέρα τοὺς φίλησε καὶ τοὺς δυὸ καὶ πῆγε νὰ βγάλῃ τὸ καπέλο της.

Τότε ἡ Ζωή, πού δὲν εἶχε φάει ἀκόμη τὸ κου-

φέτο, τὸ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη της καὶ τὸ πρόσφερε στὸ Μιχαλάκη. Μὰ αὐτὸς δὲ θέλησε τώρα μὲ κανέναν τρόπο νὰ τὸ πάρη. Εἶχε καταλάβει πὼς ὅ,τι ἀποφασίση ὁ κόμπος, εἶναι καλὰ ἀποφασισμένο, καὶ μάλιστα μόνος του ἔβαλε τὸ κουφέτο στὸ στόμα τῆς Ζωῆς.

«Τώρα», εἶπε ἐκείνη, ἀφοῦ τὸ ἔφαγε «ἔλα νὰ ξαναβάλωμε τὸ κουτί στὸ συρτάρι γιὰ νὰ μὴ χαλάση».

Καθὼς τὸ ἔβαζαν, ἔξαφνα ἄκουσαν κάτι πού κυλοῦσε μέσα στὸ συρτάρι.

«Μπά, τί εἶναι αὐτό;»

Ἦταν ἓνα κουφέτο, πού εἶχε πέσει φαίνεται τὸν καιρὸ πού ἦταν γεμάτο τὸ κουτί καὶ εἶχε μείνει ἐκεῖ.

«Τί καλὰ!» εἶπε ἡ Ζωή. «Λοιπὸν αὐτὸ πού ἔφαγα ἐγὼ δὲν ἦταν τὸ τελευταῖο! Νά, πάρε το!»

Ὁ Μιχαλάκης στάθηκε μιὰ στιγμή καὶ ξεροκατάπιε. Ἐπειτα εἶπε μὲ ἀπόφαση:

«Θέλεις νὰ τραβήξωμε κόμπο καὶ γι' αὐτό;»

«Ὁχι, ὄχι!» εἶπε ἡ Ζωή. «Αὐτὸ εἶναι δικό σου, καταδικό σου. Στὸ ζαχαροπλαστεῖο πού γέμισαν τὸ κουτί, ἴσως θὰ μάντεψαν πὼς θὰ τὸ δώσουν σὲ δυὸ παιδιά, κι ἔβαλαν ἴσα ἴσα σωστά τὰ κουφέτα.» Ὁ Μιχαλάκης πείστηκε κι ἔφαγε τὸ κουφέτο. Μὰ γιὰ πολλές ἡμέρες ἔπειτα ὅλο ἤθελε νὰ τραβήξῃ κόμπο γιὰ κάθε πρᾶμα. Καὶ τὸ ἤθελε αὐτό, γιατί ἔπρεπε νὰ δείξῃ σ' ὅλους ὅτι τώρα κατάλαβε καλὰ πὼς ὅποιος παίζει, ὅ,τι παιγνίδι κι ἂν εἶναι, πρέπει νὰ ξέρῃ ὄχι μόνον νὰ κερδίζῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ χάνῃ ὁμορφα.

## 20. Μαθαίνει ὁ γέρος γράμματα;

Ὁ πατέρας τοῦ Κωστάκη εἶχε στὸ σπίτι δύο σκύλους. Ὁ Ἐκτωρ ἦταν γέρος δέκα χρονῶν κι ἡ Σπίθα ἦταν σκυλίτσα μόνον ἑνὸς χρόνου.

‘Ο Κωστάκης είχε μάθει τή μικρή Σπίθα πολλά παιχνίδια. Τήν είχε μάθει νά χορεύη, νά στέκεται σκοπός, νά παίρνη τò καπέλο του από τò κεφάλι, νά βρίσκη



τò τόπι πού τò πετοῦσε μακριά, νά πηγαίνη στή βρύση.

‘Ο Κωστάκης ἔβλεπε τò γέρο-“Εκτορα πού κούταζε τή Σπίθα ὅταν ἔκανε τὰ παιχνίδια, καί νόμισε πώς θέλει κι αὐτός νά μάθη.

«Ὁ γέρο-"Εκτορας, πὺ εἶναι πιὸ μέγας, θὰ τὰ μάθη εὐκολώτερα τὰ παιγνίδια!» συλλογίστηκε ὁ Κωστάκης.

"Ἀρχισε λοιπὸν νὰ κάνη μαθήματα στὸ γέρο-"Εκτορα.

«Ἐλα, "Εκτωρ· στάσου ὀρθὸς στὸν τοῖχο!» καὶ τοῦ σήκωνε τὰ μπροστινὰ πόδια καὶ τ' ἀκουμποῦσε στὸν τοῖχο.

Μὰ ὁ γέρο-"Εκτωρ κρατοῦσε τὰ πόδια του ἐκεῖ μόνο ὅσο τὸν βοηθοῦσε ὁ Κωστάκης, εὐθὺς ὕστερα τὰ φηνε κι ἔπεφταν στὸ πάτωμα τὰπ!

Καὶ δέκα φορὲς θ' ἀκούμπησε ὁ Κωστάκης τὰ πόδια τοῦ γέρο-"Εκτορα στὸν τοῖχο, μὰ ἐκεῖνος καμιὰ φορά δὲν κατῶρθωσε νὰ σταθῇ ὀρθός. "Ὅλο κι ἔπεφτε βαριά στὸ πάτωμα.

«Ἄ, χοντροκέφαλε!» λέει ἐπιτέλους ὁ Κωστάκης καὶ τοῦ δίνει μιὰ μὲ τὸ ραβδί τοῦ παπποῦ.

Μὰ καὶ πάλι ὁ "Εκτωρ δὲ μάθαινε. Ἦταν γέρος πιά κι εἶναι δύσκολο ὁ γέρος νὰ μάθη. Γι' αὐτὸ λέει κι ἡ παροιμία:

«Μάθε, γέρο, γράμματα  
τώρα στὰ γεράματα».

## 21. Οἱ δύο φίλοι.

Ὁ σκύλος λέει τῆς γάτας:

«Τὰ νύχια σου ἐτοιμάζεις,  
φυσᾶς καὶ καμπουριάζεις.

Μὰ τί ἔχεις καὶ θυμώνεις;

Ὡς πότε οἱ τσακωμοί;»

Κι ἐκείνη: «Μὴ ζυγώνεις!

Σὲ σκίζω στὴ στιγμή!»

«Γιὰ στάσου,» λέει ὁ σκύλος.  
«Δὲ θὲς νὰ εἶμαι φίλος;  
Μιλῶ στὰ σοβαρά!»  
καὶ κούναε τὴν οὐρά.  
«Τρωγόμεστε βδομάδες,  
παίρνεις καὶ δίνεις ξύλο.  
Ἄς πάψουν οἱ καυγάδες  
καὶ δέξου με γιὰ φίλο.  
Δὲ σκέφτηκες κομμάτι  
πὼς ἀπ' τὴν γκρίνια αὐτὴ  
θὰ μείνω μ' ἓνα μάτι,  
θὰ μείνης μ' ἓνα αὐτί;»

Ἡ γάτα μὲ ἡσυχία  
τὸ πόδι κατεβάζει  
τοῦ σκύλου ἢ ὁμιλία  
σὲ συλλογὴ τὴ βάζει.  
Λόγο τιμῆς ἐδῶσαν!  
Ἦταν ἐχθροί, φιλιῶσαν,  
ξέχασαν τί εἶχε γίνει.  
Συντρόφεψαν. Εἰρήνη!



«Βλέπω καλά; Εἶχε γάζι!»  
τ' ἀφεντικὸ φωνάζει.  
«Ποιοὶ νάν' οἱ δυὸ ἐκεῖ κάτω,  
πού τρῶνε στὸ ἴδιο πιάτο;»

## 22. Τοῦ σκύλου ἢ οὐρά.

Ἔχω ἀκούσει χίλια λόγια,  
χαροπά, λυπητερά.  
Μὰ ποτὲ καμιὰ φορά  
δὲ μιλήσανε τὰ λόγια  
σάν τοῦ σκύλου τὴν οὐρά.

Ἄνταμώθησαν ἀνθρώποι  
κι ἔχουν κλάψει ἀπὸ χαρά.  
Μὰ κανεὶς καμιὰ φορά  
«Καλῶς ὤρισες» δὲν εἶπε  
σάν τοῦ σκύλου τὴν οὐρά.

Καὶ σὲ φίλους καὶ σὲ ξένους  
ἔχω δώσει τὴ χαρά.  
μὲ ξεχάσαν μιὰ φορά.....  
Μὰ πιστὸς μοῦ μένει ὁ σκύλος  
καὶ σαλεύει τὴν οὐρά.

## 23. Δίχως ἐργασία.

Ὁ πατέρας τῆς Φανῆς εἶναι χτίστης. Τὸ πρῶτὸ  
μὲ τὰ χαράματα πηγαίνει στὴν οἰκοδομὴ καὶ γυρίζει  
τὸ βράδυ πού ἀνάβουν τὰ φῶτα. Ἡ οἰκοδομὴ εἶναι χα-  
μηλὰ ἀκόμη κι ὁ πατέρας στέκεται ὅλη τὴν ἡμέρα στὴ  
σκαλωσιὰ καὶ χτίζει. Εἶναι χειμῶνας κι ὁ καη-

μένος ὁ πατέρας κρυώνει καὶ γυρίζει στὸ σπίτι κουρασμένος.

Ὅταν μιὰ μέρα ἦταν παγωνιά δυνατή, ὁ πατέρας γύρισε ἀμέσως ἀπὸ τὴν οἰκοδομὴ κι εἶπε στὴ μητέρα:

«Ἡ ἐργασία σταμάτησε. Ἡ ἀμμοκονία εἶναι παγωμένη. Δὲν μποροῦμε πιά νὰ ἐργαστοῦμε!»

«Αὐτὸ εἶναι κακό!» εἶπε ἡ μητέρα. «Ἐμειναν ὅλοι δίχως ἐργασία;»

«Ναί, ναί! Ὅλοι οἱ χτιῖστες πῆγαν στὰ σπίτια τους».

Ὅταν τὸ μεσημέρι ἡ Φανὴ γύρισε ἀπὸ τὸ σχολεῖο κι εἶδε τὸν πατέρα νὰ κάθεται κοντὰ στὴ φωτιά, φώναξε χαρούμενη:

«Ἄ, τί καλὰ! Σήμερα δὲ θὰ σοῦ φέρω τὸ φαγὶ στὴν οἰκοδομὴ!»

Μὰ ὁ πατέρας δὲ μιλοῦσε διόλου.

«Ναί. Ὁ πατέρας ὅμως εἶναι δίχως ἐργασία! Καταλαβαίνεις;» εἶπε ἡ μητέρα.

«Δίχως ἐργασία; Μὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄσχημο! Ἐτσι πατέρα; Θὰ μείνης καὶ μιὰ μέρα στὸ σπίτι ποῦ εἶναι ζεστά. Καὶ ξέρεις ὅλα τὰ παιγνίδια μου εἶναι κομμάτια. Ἄπὸ τὴ μεγάλη μου κούκλα ἔχει κοπῆ τὸ κεφάλι καὶ ἡ μιὰ ρόδα ἀπ' τὸ καρτσάκι τῆς κούκλας βγαίνει.»

Ὁ πατέρας διώρθωσε τὴν κούκλα καὶ τὸ καρτσάκι τῆς κούκλας. Διώρθωσε ἀκόμη ὅσα τοῦ εἶπε ἡ μητέρα. Στερέωσε τὴ σκούπα, καθάρισε τὴν καπνιά ριτζάκι, χρωμάτισε δύο σκαμνιά, ἔκοψε μικρὰ μικρὰ ροτζύλα.

Ἄλλ' ἔξω τὸ κρῦο δυνάμωνε. Ἄπὸ τὰ κεραμίδια τῆς στέγης κρέμονταν κρύσταλλα. Ἡ Φανὴ γιὰ νὰ πάη

στο σχολειό φόρεσε τὸ χοντρὸ πανωφόρι καὶ πάλι κρύωνε. Ἡ μητέρα στὸ μαγειρεῖο τυλίχτηκε ἓνα μεγάλο σάλι καὶ πάλι κρύωνε. Τὰ ξύλα τὰ ἔβαζαν σωρὸ σωρὸ στὴ φωτιά. Στὸ τέλος σώθηκαν κι αὐτὰ καὶ σώθηκαν καὶ τὰ κάρβουνα. Ἡ μητέρα εἶχε κάποιο κομπόδεμα στὸν κομμό. Ἐτρεξε καὶ τόφερε. Τὸ ἔδωσε τοῦ πατέρα καὶ μέτρησε τὰ λεπτά.

«Ἰσα ἴσα γιὰ ἓνα σακὶ κάρβουνα!» εἶπε ὁ πατέρας. «Τίποτε ἄλλο δὲν μπορούμε ν' ἀγοράσωμε!»

Τὸ μεσημέρι δὲν ὑπῆρχε πιά οὔτε σούπα οὔτε κρέας. Μόνο πατάτες ὑπῆρχαν κι ἓνα κομμάτι ψωμί.

«Μητέρα, δὲ θὰ φᾶμε σήμερα κρέας;» ρώτησε ἡ Φανή.

«Παιδί μου, δὲ μπορούμε πιά ν' ἀγοράσωμε κρέας», ἀποκρίθηκε ἡ μητέρα.

Σὲ δυὸ ἡμέρες τελείωσε καὶ τὸ ψωμί.

Τότε ἡ μητέρα φώναξε τὴ Φανή καὶ τῆς εἶπε:

«Φανή, πήγαινε στὸ φούρναρη καὶ πάρε ἓνα μαῦρο ψωμί!»

Μὰ ὅταν ἡ Φανή τῆς εἶπε: «Μητέρα, δὲς μου λεπτά!» ἡ μητέρα ἔκλαψε κι ἀποκρίθηκε:

«Δὲν ἔχω διόλου. Πές μόνο στὸν ψωμά, ὁ πατέρας εἶναι δίχως ἐργασία, καὶ θὰ τοῦ πληρώσωμε τὸ ψωμί, ὅταν ὁ πατέρας πιάσῃ δουλειὰ στὴν οἰκοδομή!»

Ἡ Φανή πῆγε καὶ τὰ εἶπε ὅλα. Ὁ ψωμάς μουρμούρισε λίγο, ἀλλὰ μολοταῦτα τῆς ἔδωσε ἓνα μαῦρο ψωμί καὶ τὸ ἔγραψε.

«Ὅταν ἔπειτα ἡ Φανή πῆγε στὸν μπακάλη ν' ἀγοράσῃ βούτυρο, γύρισε ἀδειανή.

«Πρῶτα νὰ φέρης τὰ λεπτά» εἶπε ὁ μπακάλης. «Ἐγὼ δὲ γράφω βερεσέδια.»

Τότε ή μητέρα στις φέτες του ψωμιού έβαλε πατάτες ψημένες και τις πασάλισε μ' άλάτι.

—  
'Ο καιρός όσο πήγαινε και χειρότερευε. 'Ο ψωμάς σε λίγες ήμέρες γύρισε τή Φανή άδειανή.

«Δέ σ'αξ δίνω πιά άλλο ψωμί!» είπε.

'Η μητέρα έκλαιε πάλι κι είπε στον πατέρα:

«Δέν ξέρω πιά τί θα φάμε. Δέν έχω ούτε δεκάρα!»

Τότε πήγαν όλοι λυπημένοι στα κρεβάτια τους.

'Η μητέρα όλη τή νύχτα δέν έκλεισε μάτι. "Ακουε έξω τον άέρα που βούιζε και τά παράθυρα που έτριζαν και δέν τής πήγαινε ύπνος.

Τό πρωί ήταν όλα σκεπασμένα με χιόνι, κάτασπρα. Στους δρόμους ήταν τόσο πολύ τό χιόνι, που ή συγκοινωνία σταμάτησε. Ούτε τραμ μποροϋσε νά πάη, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτε. "Ενας κλητῆρας τῆς δημαρχίας φώναζε νά τρέξουν εργάτες με φτυάρια νά πετάξουν τό χιόνι άπ' τους δρόμους, κι άλλοι μ' άξίνες νά σπάσουν τους πάγους. 'Ο πατέρας, που είχε τρεις έβδομάδες τώρα δίχως εργασία, πῆρε τό φτυάρι κι έτρεξε.

—  
Σε λίγες ήμέρες, που ήρθαν τά Χριστούγεννα, ή Φανή πῆρε όπως κι άλλοτε τά δώρα της. Πῆρε μιá μεγάλη κούκλα κι ένα καινούργιο φόρεμα. "Εφαγαν κότα σούπα και ψητό χοιρινό και λουκάνικα. Πῆραν και φρούτα: μήλα, καρύδια, σταφίδες.

«Καλά που ό πατέρας κερδίζει πάλι, άλλιώς θα περνούσαμε άσχημα Χριστούγεννα».

Τώρα τό χιόνι κι ό πάγος έλιωσαν κι ό πατέρας εργάζεται πάλι στην οικοδομή, χτίζει.

#### 24. Τί κερδίζει ἡ μητέρα.

Ὁ Μιχάλης πούλησε τὶς ἔφημερίδες καὶ γύριζε στὸ σπίτι. Ἦταν γεμάτος χαρὰ. Τὰ λεπτὰ πού μάζεψε ἀπὸ τὶς ἔφημερίδες χόρευαν στὴν τσέπη του.

«Πόσοι εἶστε στὸ σπίτι πού κερδίζετε;» τὸν ρώτησε κάποιος πού γύριζε μαζί του στὸ δρόμο.

«Δυό! Ὁ πατέρας κι ἐγώ!» ἀποκρίθηκε ὁ Μιχάλης.

«Κι ἡ μητέρα σου; Δὲν κερδίζει τίποτε ἡ μητέρα σου;»

«Ἡ μητέρα μου; Ὁχι. Αὐτὴ δὲν κερδίζει τίποτε!»

«Τί κάνει τότε ὅλη τὴν ἡμέρα;»

«Τί κάνει; Καὶ ρωτᾷς ἀν ἡσυγάξη διόλου; Αὐτὴ σηκώνεται τὸ πρωὶ πρώτῃ καὶ πλαγιάζει τὸ βράδυ τελευταία. Φτιάνει τὸν καφέ, ξυπνᾷ τὸν πατέρα, τοῦ ἑτοιμάζει τὸ κολατσιό. Ἐπειτα ξυπνᾷ τὰ παιδιά καὶ τὰ ἑτοιμάζει γιὰ τὸ σχολεῖο. Κι ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε στὸ σχολεῖο, ἡ μητέρα σιάζει τὰ κρεβάτια, σκουπίζει τὰ δωμάτια, ταχτοποιεῖ, μαγειρεύει τὸ μεσημεριανὸ φαγί. Τ' ἀπόγεμα μπαλώνει, πλέκει, ἑτοιμάζει κάτι γιὰ τὸ βραδινὸ φαγί!»

«Καὶ τί κερδίζει γιὰ ὅλα αὐτά;»

«Χά, χά, χά! Ἡ μητέρα δὲν ἐργάζεται γιὰ λεπτά. Ἐργάζεται δωρεάν. Δὲν παίρνει τίποτε!»

Κι ἀλήθεια ἡ μητέρα δὲν παίρνει τίποτε. Κοπιάζει ἀπὸ τὴν χαραυγὴ ὡς τὸ βράδυ καὶ δὲν παίρνει λεπτά. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐργάζονται ὀχτῶ καὶ δέκα ὥρες, ἐνῶ ἡ μητέρα, πού δὲν πληρώνεται τίποτε, ἐργάζεται πιδ πολλές.



## 25. Οι επισκέπτες του κήπου.

Καλοκαίρι! Θεοῦ χαρά! Ὁ κήπος τώρα ἔχει τοὺς πιὸ πολλοὺς επισκέπτες. Δὲν περνᾷ μέρα πού νά μὴν ἔχη επισκέπτες.

Τὰ παιδιὰ μπαίνουν μὲ χαρὰ στὸν κήπο καὶ παί- ζουν. Προσέχουν ὅμως τὰ παιδιὰ νά μὴν πατοῦν στίς βραγιές καὶ νά μὴν κόβουν τὰ λουλούδια γιὰ νά μποροῦν νά τὰ χαίρωνται ὅλοι καὶ οἱ γονεῖς καὶ τ' ἀδέρφια καὶ ὁ ἄλλος κόσμος. Τὰ λουλούδια δὲ λείπουν ποτέ ἀπὸ τὸν κήπο· τελειώνει τὸ ἓνα καὶ ἀνοίγει τὸ ἄλλο, μὲ τὴ σειρά του τὸ καθένα.

Τὸ καλοκαίρι εἶναι καὶ ὥραϊα ὀπωρικὰ στὸν κήπο. Τὰ παιδιὰ δὲν πειράζουν τὰ ἄγουρα ὀπωρικά. Ὅταν ὠριμάσουν, ὁ πατέρας τὰ μαζεύει καὶ τὰ δίνει στὰ παιδιὰ πού κρατοῦν ἀποκάτω τὰ καλάθια. Τότε τὰ παιδιὰ τρῶνε καὶ κανένα γιὰ τὸν κόπο τους.

Ἐξὸν ἀπ' τὰ παιδιὰ καὶ ἄλλοι επισκέπτες ἔρχονται στὸν κήπο.

Ἔρχεται ἡ μικρὴ κάμπια καὶ λέει:

«'Εδῶ εἶναι τὸ τραπέζι μου στρωμένο!» Κι ἀρχίζει νὰ τρώῃ τρυφερὰ φύλλα στὰ λάχανα καὶ στὰ δέντρα. Ὅταν ἀνθίζῃ ἡ κερασιά, ἔρχεται ἡ μέλισσα καί λέει:

«'Εδῶ εἶναι κάτι καὶ γιὰ μένα!» καὶ χώνει τὴν προβοσκίδα τῆς στὰ ἄνθη καὶ ρουφᾷ τὸ γλυκὸ μέλι τους.

Ὅταν τὰ κεράσια εἶναι ὄριμα, ἔρχεται ὁ σπουργίτης. Αὐτὸς δὲ λέει τίποτε παρὰ κάθεται ἀνάμεσα στὰ κλαδιά καὶ τρώει γενναῖα ἀπ' τὰ κόκκινα κεράσια. Αὐτὸς εἶναι ἐχθρὸς τοῦ κήπου. Γι' αὐτὸ ὁ κηπουρὸς φροντίζει νὰ τὸν διώχνῃ μὲ κάθε τρόπο· κρεμᾷ παλιοκούρελα, κτυπᾷ τενεκέδες, ρίχνει πολλές φορές καὶ τουφεκιές.

Ὅταν ὀριμάσουν τὰ μῆλα, τρέχουν στὴ μηλιά μικροὶ καὶ μεγάλοι, κορίτσια κι ἀγόρια, ἄντρες καὶ γυναῖκες καὶ γέροι καὶ γριές ἀκόμη.

Καθημερινὸς κι εὐχάριστος ἐπισκέπτης τοῦ κήπου σὰν τὴ μέλισσα εἶναι κι ἡ πεταλούδα. Αὐτὴ πετᾷ ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι κι ἀπὸ φύλλο σὲ φύλλο, κάθεται καὶ στὸν κορμὸ τῶν δέντρων. Μὰ δὲν κάνει κανένα κακὸ. Μόνο γιὰ νὰ παίξῃ ἔρχεται στὸν κήπο.

Τέλος στὸν κήπο περνοῦν τὴ ζωὴ τους κι ἀμέτρητα σκαθάρια καὶ σκουλήκια.

## 26. Τὸ χιόνι.

Εἶναι παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Τὰ σπουργίτια σὰν ταραγμένα φωνάζουν καὶ πετοῦν ἀπὸ τὰ δέντρα τοῦ κήπου στὰ παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ κι ἀπὸ κεῖ στὸ φράχτη καὶ στοὺς θάμνους καὶ πάλι στὰ δέντρα. Ἠσυχία δὲν ἔχουν. Ὅλο τὸ ἀπόγεμα τῆς παραμονῆς πηγαινοέρχονται στὰ παράθυρα καὶ βλέπουν μέσα τὰ ὄψα τῶν Χριστουγέννων.

«Α, τί δῶρα εἶδαμε στό σπίτι! Σ' ἓνα τραπέζι ἐπάνω εἶναι μιὰ φρουτιέρα μ' ἀφράτα μῆλα, καί μιὰ μεγάλη λεκάνη μὲ καρύδια. Σ' ἓνα ἄλλο τραπέζι εἶναι ψωμιὰ κεντημένα. Ἐπάνω στόν καναπέ εἶναι μιὰ ὄμορφη καπότα γιά τόν Τάκη κι ἓνα κόκκινο πανωφόρι γιά τή Φώτω. Δίπλα σ' αὐτά εἶναι ἓνα καινούργιο πάπλωμα γιά τή γιαγιά νά μὴν κρυώνη.»

Ἔτσι ἔλεγαν στά φυτά καί στά πράγματα τοῦ κήπου τὰ σπουργίτια.

«Ἔσεῖς κι ἂν δὲν παίρνετε, τουλάχιστο τὰ βλέπετε τὰ δῶρα τῶν Χριστουγέννων! Ἐνῶ ἐγὼ ἢ καημένη οὔτε νά τὰ ἰδῶ δὲν μπορῶ. Ἀ! τί χαρὰ θά εἶχα, ἂν μποροῦσα νά πετῶ!» εἶπε ἡ τρόμπα, πού ἦταν δίπλα στό πηγάδι τοῦ κήπου.

Τὰ σπουργίτια γέλασαν μ' ὄλη τους τὴν καρδιά. Μὰ ὅλοι οἱ ἄλλοι στόν κήπο ἔδιναν δίκιο στήν τρόμπα.

Τὰ ξύλινα παλούκια τοῦ φράχτη ἔλεγαν:

«Νά παίρναμε κι ἐμεῖς γιά δῶρο μιὰ κάπα!»

Κι ἡ στέγη τοῦ σπιτιοῦ:

«Νάπαιρνα κι ἐγὼ κανένα πανωφόρι!»

«Α, ἐγὼ προτιμοῦσα ἓνα ζεστό πάπλωμα σὰν τῆς γιαγιάς» ἔλεγε ἡ πρασινάδα! «Θά σκέπαζα τὰ κοτσάνια μου νά μὴ κρυώνουν μ' αὐτὸ τὸ φοβερὸ κρύο!»

«Κι ἓνα βιβλίο μ' ὥραϊες ἱστορίες δὲ θά ἦταν ἀσχημο» ἔλεγαν οἱ θάμνοι. «Εἶναι πολλές φορές ἀπελπιστικὸ νά μὴ ζυγώνη κανεὶς νά σοῦ πῆ καμιὰ ἱστορία!»

«Α, τί ὄμορφα εἶναι στό σπίτι μέσα τώρα τὰ Χριστουγεννα!» εἶπε κι ἡ μηλιά. «Ἐκεῖνα τ' ἀφράτα μῆλα μπορεῖ νά ναι ἀπὸ τὰ δικά μου, μὰ ἐγὼ δὲν παίρνω τί-

ποτε. Οὐτ' ἓνα σκέπασμα». Καὶ κοίταξε λυπημένη τὰ γυμνά κλωνάρια της.

Ἔτσι ὁ καθένας στὸν κῆπο ἐπιθύμησε καὶ κάτι. Μὰ ποιὸς νὰ τὸ δώσει; Ἴσως ὁ Χριστὸς ποὺ γεννιόταν ἐκείνη τῇ βραδιά! «Αὐτὸς ὅμως ἔχει νὰ κάμῃ πολὺ μὲ τοὺς ἀνθρώπους!» συλλογίζονταν.

Λυπημένα ὄλα, καὶ τὰ δέντρα καὶ οἱ θάμνοι καὶ τὰ παλούκια κι ἡ πρασινάδα κι ἡ στέγη τοῦ κιοσκιοῦ κι ἡ γριά τρόμπα, κοίταξαν στὸν οὐρανό, ἵπου εἶναι σκοτεινός, συννεφιασμένος.

«Τὸ φρονιμώτερο εἶναι νὰ κοιμηθοῦμε!» εἶπε ἡ πρασινάδα. «Ἐμεῖς δὲ θὰ μπορέσωμε νὰ ἰδοῦμε ἀπὸ τίς μεγαλοπρέπειες τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ μάλιστα μᾶς πῆρε καὶ ἡ νύχτα!»

«Ναί, ναί!» εἶπαν ὄλα στὸν κῆπο καὶ σὲ λίγο τίποτε δὲν ἀκουόταν ἐκεῖ. Ἦταν μεγάλη ἡσυχία. Ὅλοι κοιμόνταν.

Ἄλλὰ τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔξαφνα κατέβαινε ἀπὸ τὸν οὐρανό; Κἀτι μικρὲς μικρὲς κάτασπρες τουλουπίτσες. Ἦταν οἱ χιονόψιχες. Τί ἤθελαν; Γιατί ἔρχονταν κάτω στὴ γῆ; Καὶ τόσο σιγὰ ἔρχονταν, τόσο σιγὰ, ποὺ δὲν τίς ἄκουε κανεὶς διόλου. Πέφτοντας μιλοῦσαν μεταξὺ τους πολὺ μυστικά.

«Πόσο κρύο εἶναι!» ψιθύριζαν μερικές. «Καλὰ ποὺ ἡ μητέρα μας, τὸ σύννεφο, μᾶς ἔντυσε τὸ ἄσπρο πανωφόρι.» Εἶχαν μεγάλη χαρὰ γιὰ τὸ ἄσπρο τους πανωφόρι καὶ γι' αὐτὸ πολλές, οἱ πιὸ μικρὲς καὶ ζωηρές, χόρευαν στὸν ἀέρα. Ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἦταν καὶ δυὸ πολὺ μεγάλες χιονόψιχες. Αὐτὲς πετοῦσαν σιγὰ

σιγά και γνωστικά στο δρόμο και κρατούσαν και τις άλλες σε τάξη.

«Τώρα κάνετε καλά τη δουλειά σας!» έλεγαν. «Μην ξεχνάτε τίποτε. Και σιγά να μην ξυπνήση κανείς στον κήπο! Το πρωί να βρεθούν όλα ξαφνισμένα!»

«Ναί, ναί!» είπαν οι χιονόψιχες σιγανά. Τώρα είχαν φτάσει οι πρώτες κάτω στον κήπο. Τίποτε δεν κουνιόταν εκεί μέσα, όλα κοιμόνταν ήσυχα ήσυχα. Αυτό ήθελαν κι οι χιονόψιχες, γιατί προμελετούσαν ένα μεγάλο ξάφνισμα. Έπεσαν πρώτα πρώτα στα δέντρα και στους θάμνους και τὰ στόλισαν όμορφα. Δεν ξέχασαν ούτε το παραμικρό κλαδάκι. Όλα φαίνονταν σὰ να ήταν βουτηγμένα σε ζάχαρη. Και πόσο γοργές ήταν οι μικρές χιονόψιχες στην εργασία τους και πόσο σιγανά τήν έκαναν. Ήταν ευχάριστο πού ήταν τόσο πολλές, γιατί είχαν πολλά να κάνουν. Η στέγη του κιοσκιού έπρεπε να πάρη ένα γιακά πανωφοριού όπως τον είχε επιθυμήσει. Μά αυτό δεν ήταν διόλου εύκολο, γιατί το κιόσκι ήταν γέρικο και δεν είχε ήσυχον ύπνο. Έτριξε κάποτε λυπητερά και οι χιονόψιχες φοβήθηκαν μην ξυπνήση. Έβλεπε το καημένο όνειρα και παραμιλούσε, όπως απaráλλαχτα παραμιλούν και πολλοί άνθρωποι στα όνειρα επάνω.

Η [περισσότερη όμως εργασία χρειαζόταν για να γίνη το πάπλωμα της πρασινάδας. Οι χιονόψιχες άφηναν τὰ πανωφόρια τους επάνω στην πρασινάδα. Έπεφταν αδιάκοπα χιλιάδες πολλές. Μά το πάπλωμα δεν έγινε ακόμη τόσο παχύ, ώστε να τη ζεσταίνη και

Μὰ ἡ τρόμπα θύμωσε καὶ κουνώντας τὸ χερούλι εἶπε στὴν καλλιακούδα:

«Φύγε, γρήγορα, καλλιακούδα, γιὰ νὰ μὴν τὶς φᾶς!»  
Καὶ ἡ καλλιακούδα φοβήθηκε καὶ πέταξε.

«Γιὰ νὰ περπατήσωμε στὸ καινούργιο χαλί!»  
εἶπε πετώντας ἡ καλλιακούδα κι ἔκατσε πάνω στὸ πά-  
πλωμα τῆς πρασινάδας.

«Πολὺ καλὸ χαλί!» εἶπε. «Μὰ δὲν ἔχει καὶ κανένα κέντημα!» Καὶ πήδησε δῶ καὶ πήδησε κεῖ, πήδησε παντοῦ κι ἔτσι τὸ χαλί κεντήθηκε μὲ τὰ δάχτυλά της.

Ἡ καλλιακούδα εἶχε τὴν ὄρεξη νὰ κάμῃ ἀκόμη περισσότερα κεντήματα στὸ χαλί, μὰ ἔξαφνα ἄκουσε rrr..... κι ἔφυγε. Τί ἦταν; Ὁ Τάκης καὶ ἡ Φώτω εἶχαν πάρει γιὰ Χριστουγεννιάτικο δῶρο ἓνα κόκκινο καροτσάκι. Σὰν τοὺς ἔστειλε ὁ καλὸς Χριστὸς καὶ τὸ χιόνι, εἶχαν πιὸ μεγάλη χαρά. Ταξίδευαν μὲ τὸ καρο-  
τσάκι γύρω στὴν πρασινάδα. Ἐκαμαν κάμποσα ταξίδια  
κι ὅταν μαζεύτηκαν κι ἄλλα παιδιὰ τῆς γειτονιάς, ἔ-  
καμαν στάση κι ἄρχισαν τὸ χιονοπόλεμο. Ἐφτιαναν  
μπάλες ἀπὸ χιόνι καὶ τὶς κυλοῦσαν ἐδῶ καὶ τὶς κυ-  
λοῦσαν ἐκεῖ κι εἶχαν μεγάλη χαρά.

Ἐπειτα τὰ παιδιὰ μαζεύτηκαν μπροστὰ στὸ κιό-  
σκι κι ἔφτιασαν ἓνα χιονάνθρωπο. Τὸν ἔφτιασαν σά-  
σκοπό. Τοῦ ἔβαλαν κι ἓνα ξύλο στὸ πλάι γιὰ τουφέκι  
καὶ τοῦ εἶπαν: «Αὐτοῦ κάτσε, νὰ φυλάξ καλὰ τὸν κῆπο!»

Ἦταν μεγαλόπρεπος ὁ χιονάνθρωπος κι ὅλοι στὸν  
κῆπο τὸν ἔβλεπαν μὲ χαρά.

«Ἀποχτήσαμε ἓναν τέλειο σύντροφο!» εἶπαν τὰ



παλούκια τοῦ φράχτη. «Ἄν ξέρη νὰ λήη καὶ ἱστορίες, θὰ περάσωμε πολὺ καλά!»

Δὲν τόλμησε ὅμως κανεὶς νὰ μιλήσῃ στὸ χιονάνθρωπο.

Εὐτυχῶς ἄρχισε μόνος του:

«Καλημέρα σας!» εἶπε.

«Καλημέρα!» ἀπάντησαν ἀπ' ὅλες τὶς μεριές.

«Σήμερα εἶναι ὠραῖος καιρός!» εἶπε ὁ χιονάνθρωπος.

Δὲν τοῦ ἤρθε τίποτε ἄλλο στὴν ἰδέα.

«Ναί! Μὰ ἀπόψε τὴ νύχτα χιόνισε!»

«Χμ!.....» ἔκαμε ὁ χιονάνθρωπος. «Φυσικά, χιόνισε. Ἄλλιῶς θὰ ἤμουν ἐγὼ ἐδῶ; Ἄν δὲ χιόνιζε, θὰ ἔκανα κανένα μεγαλύτερο ταξίδι μὲ τὰ σύννεφα καὶ θὰ ἔβλεπα περισσότερον κόσμον».

«Ἀλήθεια!» εἶπαν οἱ θάμνοι. «Ἄλλὰ τώρα ποὺ ἔκαμες ἓνα ὁμορφο ταξίδι ὡς ἐδῶ, ἔχεις τὴν καλοσύνη νὰ μᾶς διηγηθῆς τίποτε γι' αὐτό;»

«Εὐχαρίστως!» ἀποκρίθηκε ὁ χιονάνθρωπος καὶ ἄρχισε νὰ λήη γιὰ τὸ ταξίδι του.

«Ἐχετε ἰδεῖ πιά τὰ παιδιὰ ποὺ ταξίδευαν πρωτύτερα στὰ καρτσάκια τους. Εἶδατε τί χαρὰ ποὺ εἶχαν; Δὲν εἶναι ἔτσι; Ἄ, τί χαρὰ θὰ εἶχαν τὰ παιδιὰ, ἂν κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἀπ' ὅπου ταξίδεψα ἐγὼ! Ἐκεῖ εἶναι ὅλον τὸ χρόνο χιόνι ἐπάνω στὴ γῆ. Ἐκεῖ τὰ παιδιὰ θὰ μπορούσαν καθημερινὰ νὰ ταξιδεύουν στὰ καρτσάκια. Καὶ θὰ εἶχαν ἐκεῖ πιὸ πολλὴ χαρὰ, γιατί τὰ καρτσάκια τὰ σέρνουν ζῶα. Καὶ πεινοῦν ἐκεῖ τὰ δυστυχησμένα ζῶα! Τὰ εἶδα νὰ διώχνουν τὸ χιόνι μὲ τὴ μούρη τους γιὰ νὰ βροῦν ἀποκάτω τὴν τροφή τους. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ φοροῦν πάντοτε χοντρά, μαλλιαρὰ πανωφόρια. Ναί,

ὅταν ταξιδεύει κανείς στα χιονοσύνεφα, βλέπει πολλά περίεργα πράματα».

Καὶ σὲ λίγο ἐξακολούθησε ὁ χιονάνθρωπος.

«Ἐχετε ἰδεῖ ποτέ σας σπίτι ἀπὸ χιόνι; Ὅχι βέβαια. Ἐγὼ ὅμως εἶδα. Κι εἶχε μάλιστα καὶ πόρτες καὶ παράθυρα καὶ καπνοδόχο καὶ κατοικοῦσαν μέσα ἄνθρωποι. Ἐχετε ἴσως τὴν ἰδέα πὼς οἱ ἄνθρωποι κρύωναν στὴ χιονοκαλύβα τους; ὦ, ὄχι! Τὸ χιόνι τὴν κρατεῖ πολὺ ζεστή. Τὸ χιόνι κρατεῖ ζεστὸ ὅ,τι κι ἂν σκεπάση. Εἶδα μιὰ φορά ἕναν ἄνθρωπο πού εἶχε τὴ μύτη παγωμένη. Τί νομίζετε λοιπὸν πὼς ἔκαμε αὐτός; Πῆρε χιόνι ἀπὸ χάμω κι ἔτριψε κάνα δυὸ φορές τὴ μύτη του καὶ τὴ γιάτρεψε καὶ εὐγνωμονοῦσε γι' αὐτὸ τὸ χιόνι».

«Σ' ἕνα μου ἄλλο ταξίδι εἶδα πρὸ πολλοῦς ἀνθρώπους πού χαίρονταν γιὰ τὸ χιόνι. Ἐνας ἀπ' αὐτοὺς νύχτωσε κάποτε στὸ δάσος. Φανάρι δὲν εἶχε καὶ θὰ ἔχανε τὸ δρόμο, ἂν δὲν ἦταν τὸ χιόνι νὰ τοῦ τὸν δείχνῃ. Εἶδα καὶ κάποιον πού δὲ χαίρόταν διόλου γιὰ τὸ χιόνι. Ἦταν ὁ ἕλατος πού βαστοῦσε τὸ βαρὺ φορτίο τοῦ χιονιοῦ στὰ κλωνάρια του. Εἶδα ἐπίσης νὰ μὴ χαίρωνται γιὰ τὸ χιόνι οἱ ἄνθρωποι πού ἐξ αἰτίας του πῆραν τὰ φτυάρια γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους καὶ οἱ ἄνθρωποι πού ἡ χιονοθύελλα τοὺς χτυποῦσε στὰ μάτια καὶ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ ἰδοῦν».

Ἐκεῖνη τὴ στιγμή φάνηκε ὁ ἥλιος πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα.

«Οὐφ!» ἔκαμε ὁ χιονάνθρωπος. «Αὐτὸς πού προβάλλει ἐκεῖ στὰ σύννεφα εἶνε ὁ θάνατός μας καὶ θὰ τὸ ἰδῆτε αὐθῶς».

Μὰ στήν ἀρχή δὲν ἔβλεπαν τίποτε. Θαμπώθηκαν ὅταν ξαφνικά τὸ χιόνι φεγγοβόλησε στὸν ἥλιο. "Ὅλο τότε ἦταν θαυμάσια. "Ἐνα ἀληθινὸ μεγαλεῖο μαγεμένο ἀπ' τὸν ἥλιο.

«Μὴν πιστεύετε στὸ μεγαλεῖο αὐτό!» Εἶπε ὁ χιονάνθρωπος. «Σὲ λίγο δὲ θὰ εἶναι πιὰ. Θὰ προτιμοῦσα νὰ ταξίδευα στὰ ψηλά βουνά, πού κάνει κρῦο ἀνυπόφορο, ἐκεῖ πού τὰ χιόνια δὲ φοβοῦνται τὸν ἥλιο, παρὰ παγώνουν καὶ ζοῦν αἰώνια».

"Ἐτσι μίλησε ὁ χιονάνθρωπος.

Ἄλλὰ τώρα τί ἔπαθαν καὶ κλαῖνε ὅλα στὸν κῆπο;

Ἄπὸ τὰ δέντρα, ἀπὸ τοὺς θάμνους, ἀπὸ τὰ παλούκια, ἀπὸ τὸ κιόσκι, ἀπὸ τὴν τρόμπα πέφτουν μεγάλες σταλαματιές στὸ χιόνι καὶ ἡ κάθε μιὰ τοῦ κάνει μιὰ τρύπα.

Μήπως κλαῖνε γιατί ὁ χιονάνθρωπος, πού τοὺς διηγήθηκε τόσα ὠραῖα πράγματα, τοὺς μίλησε τελευταῖα γιὰ τὸ θάνατο;

"Α, ὄχι! Ἦρθε δροσερὸς καιρὸς. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου ἔρχονται πιὸ πολλές, πιὸ δυνατές, καὶ ἡ κάθε μιὰ λιώνει λιγάκι ἀπὸ τὸ χιόνι καὶ λιώνει λίγο λίγο καὶ τὸ μεγαλεῖο, πού ἦταν ὡς τὴν ὥρα ἐκείνη μὲς τὸ χιονισμένον κῆπο.

## 27. Χιόνι.

Τί καλὰ πού ναι στὸ σπίτι μας  
τώρα, πού ἔξω πέφτει χιόνι!  
Τὸν μπερντὲ παραμερίζοντας  
τ' ἄσπρο βλέπω ἐκεῖ σεντόνι  
νὰ σκεπάζη ὅλα τὰ πράγματα,

δρόμους, σπίτια, δέντρα, φύλλα.  
Πόσο βλέπω μ' εὐχαρίστηση  
μαζεμένη τόση άσπρίλα!

Όμως κοίτα τουρτουρίζοντας  
τὸ κορίτσι ἐκεῖνο τρέχει.  
Τώρα στάθηκε στὴν πόρτα μας,  
ψωμί, λέει, πὼς δὲν ἔχει,  
πὼς κρυώνει, πὼς ἐπάγωσε.....  
«Έλα μέσα, κοριτσάκι;  
τὸ τραπέζι μας ἐστρώθηκε  
κι ἀναμμένο εἶν' τὸ τζάκι!»





28. Ἀνοιξιάτικη αὐγή.

Τὰ ἄστρα σβήστηκαν. Ἡ μέρα  
γλυκοφέγγει ντροπαλή  
καὶ στὸν ξάστερον ἀέρα  
κελαηδοῦν κορυδαλοί.

Γύρω στ' ἄνθη τὰ περίσσια  
τῆς λευκῆς ἀγραμπελιᾶς,  
φτερουγίζουν τὰ μελίσσια  
μὲ τὴν ἔννοια τῆς δουλειᾶς

Σὲ χωράφια ἀνθοστρωμένα  
καὶ γεμάτα χλωρασιά,  
χίλια ἀρνάκια σκορπισμένα  
βόσκουν χόρτα καὶ δροσιά.

Κι ἀνασαίνουνε τὰ δάση  
μὲς τὴ διάπλατη γιορτῆ,  
ποὺ γιορτάζει ὄλ' ἡ πλάση  
ἀνθισμένη, φτερωτή.

## 29. Ἡ ἀνοιξιὰτικὴ αὐγή.

Τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας χάνεται. Σκιάζει τὸ χάραμα τῆς αὐγῆς. Ὁ οὐρανὸς γίνεται σιγὰ σιγὰ κόκκινος. Τὰ φοβιτσιάρικα ἀγρίμια κρύβονται στοὺς θάμνους. Τὰ πουλιὰ ξυπνοῦν. Πέρα μακριὰ στὸ βουνὸ ἀνεβαίνει κυλώντας ὁ φλογισμένος δίσκος τοῦ ἡλίου. Εἶναι πιά μέρα. Τὰ λουλούδια ἀνοίγουν τὰ πέταλά τους. Οἱ ἀκτῖνες λαμπυρίζουν σὲ κάθε σταλαματιὰ δροσιᾶς. Οἱ μέλισσες πετοῦν νὰ βροῦν τὸ γλυκὸ μέλι. Οἱ πεταλοῦδες πετοῦν κι αὐτὲς ἀδιάκοπα στ' ἀνθισμένα κλαδιά. Οἱ χωρικοὶ ρίχνουν τροφή στὰ παχυνὰ τῶν ζώων κι ἡ νοικοκυρὰ ταΐζει στὴν αὐλὴ τὶς κότες. Τὰ περιστέρια πετοῦν κι αὐτὰ στὴν αὐλὴ. Ὁ βοσκὸς βγάζει τὸ κοπάδι στὴ βοσκή καὶ χαίρεται βλέποντας τ' ἀρνάκια ποὺ πηδοῦν ζωηρὰ μπρὸς στὰ μεγάλα.

Ὅλα χαίρονται ἀπὸ καρδιὰ γιὰ τὴν καινούργια μέρα.

Καὶ στὴν πόλη; Τί γίνεται στὴν πόλη; Ἡ ἴδια κίνηση, ἡ ἴδια ζωὴ καὶ στὴν πόλη. Τὰ μαγαζιά ἀνοίγουν. Τ' αὐτοκίνητα καὶ τὰ ἀμάξια τρέχουν στοὺς δρόμους. Οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἐπαγγελματίες πηγαίνουν στὶς ἐργασίες των. Τὰ παιδιά καὶ στὴν πόλη καὶ στὸ χωριὸ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο.

## 30. Ἡ ἀνοιξὴ κι ἡ μέλισσα.

Εἶναι ἀνοιξὴ! Τὰ χιόνια στὰ βουνὰ ἔλιωσαν. Τὰ πράσινα χορταράκια ξεφύτρωσαν καὶ τὰ μπουμπούκια τῶν δέντρων ἔγιναν τρυφερὰ φυλλάκια. Ἡ μέλισσα, ποὺ κοιμόταν ὅλον τὸ χειμῶνα στὴν κυψέλη της, ξύπνησε. Ἐτριψε τὰ μάτια της καὶ βγῆκε στὴν πόρτα

νά κοιτάξη ἂν ἔφυγαν οἱ πάγοι, τὰ χιόνια, ὁ βοριάς.

Σὰν εἶδε τὸν οὐρανὸ καθαρό, σὰν ἔνωσε τὴ ζεστὴ  
λιακάδα, βγήκε ἀπὸ τὴν κυψέλη, καθάρισε τὰ φτερά  
της καὶ ζούμ! πέταξε στὸν ἀέρα.

Πῆγε πρῶτα πρῶτα στὴ μελιὰ καὶ ρώτησε:

«Ἐχεις τίποτε γιὰ τὴν πεινασμένη μέλισσα; Δὲν  
ἔφαγα ὅλο τὸ χειμῶνα καὶ πεινῶ κι ἐγὼ κι οἱ συντρό-  
φισσές μου!»

«Ὅχι, ὄχι, καλὴ μου μέλισσα! Ἦρθες πολὺ νωρὶς  
σὲ μένα. Τὰ ἄνθη μου εἶναι ἀκόμη στὰ μπουμπούκια.  
Πήγαινε στὴν κερασιά».

Ἡ μέλισσα ζούμ! πέταξε στὴν κερασιά.

«Καλὴ μου κερασιά, δὲν ἔχεις κανένα λουλούδι  
γιὰ τὴν πεινασμένη μέλισσα;»

«Ἐλα πάλι αὐριο», ἀποκρίθηκε ἡ κερασιά. «Σή-  
μερα τὰ λουλούδια μου εἶναι ἀκόμη ὅλα κλεισμένα.  
Ὅταν θὰ εἶναι ἀνοιχτά, καλῶς ναρθῆτε!»

Ἀπὸ κεῖ ἡ καημένη ἡ μέλισσα πέταξε στὴν του-  
λούπα. Αὐτὴ εἶχε ἓνα μεγάλο χρωματιστὸ ἄνθος, μὰ  
οὔτε καλὰ μύριζε οὔτε καὶ μέλι εἶχε.

Ἡ μέλισσα ἀπελπισμένη ἤθελε νὰ γυρίσῃ πίσω  
στὸ σπίτι της, μὰ τότε εἶδε σὲ μιὰ γωνιά ἓνα ὄμορφο  
λουλουδάκι. Ἦταν ὁ μενεξές. Περίμενε τὴ μέλισσα  
καὶ μόλις τὴν ἀντίκρουσε, ἀνοιξε τὰ πέταλά του ποὺ  
ἦταν γεμάτα εὐωδία καὶ γλύκα. Ἡ μέλισσα πέταξε  
κεῖ κι ἔφαγε καὶ χόρτασε κι ἔφερε καὶ στὸ σπίτι της.



31. Ἡ μέλισσα.

Ζούμ! ζούμ! ζούμ!  
Μέλισσα τριγύρω.  
Δὲ σὲ βλάπτουν τὰ παιδάκια,  
πέτα δῶ στὰ λουλουδάκια.

—  
Ζούμ! ζούμ! ζούμ!  
Μέλισσα τριγύρω.  
Ζήτα ὀλόγλυκες σταγόνες  
στοὺς δροσάτους μας ἀνθῶνες.

—  
Ζούμ! ζούμ! ζούμ!  
Μέλισσα τριγύρω.  
Τὴν κηρήθρα καὶ τὸ μέλι  
νὰ μᾶς κάνης στὴν κυψέλη.

### 32. Στην κυψέλη.

«Μή, μή! Μή χτυπᾶς τὴ μέλισσα! Δὲ σοῦ κάνει κακό! Οἱ ἐργατικὲς μέλισσες δὲν ἔχουν καιρὸ νὰ προσέξουν σὲ σένα. "Ὅσο ἡ μέρα εἶναι ζεστή, ὅσο ὁ ἥλιος φαίνεται στὸν οὐρανό, οἱ μέλισσες ἐργάζονται ἀκούραστα καὶ τότε μόνον κεντρίζουν, ὅταν τὶς πειράξῃ κανεὶς ἢ ὅταν δὲν τὶς ἀφήνει νὰ ἐργαστοῦν.

Κοίταξε πῶς στριμώνονται στὴ στενὴ εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ τους! "Άλλες βγαίνουν κι ἄλλες θέλουν νὰμποῦν. Μὰ ποτέ τους δὲ μαλώνουν. Μπαίνουν καὶ βγαίνουν ἤσυχα κι εἰρηνικά. Κίτρινοι σβῶλοι εἶναι κολλημένοι στὰ πόδια τους. Εἶναι παντελόνια ἀπὸ τὴν κίτρινη σκόνη τῶν λουλουδιῶν, ἀπὸ τὴ γύρη."Ὅταν μπαίνουν στὴν κυψέλη, τινάζουν τὴ γύρη καὶ ἀνακατεῦοντάς τὴν μὲ μέλι φτιάχνουν ψωμί γιὰ τὰ μελισσόπουλα.

Ἀπὸ τὸ γυάλινο παράθυρο, ποῦ εἶναι στὸ πλάι τῆς κυψέλης, μπορούμε νὰ ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ ἐργαστήριο τῶν μικρῶν καλλιτεχνῶν. Μολαταῦτα ἄς μὴν τὶς ἐνοχλήσωμε πολὺ καὶ ἄς σταθοῦμε πάλι κοντὰ στὴν εἴσοδο. Ἐδῶ μπορούμε ὥρες ὀλόκληρες νὰ κοιτάζουμε τὴν ἀκατάπαυστη κίνηση τοῦ μικροῦ κόσμου. "Α, πόσο ἐργατικὸς κόσμος εἶναι αὐτός! Πόσο μᾶς κάνει μὲ τὴ συμπεριφορὰ του νὰ τὸν ἀγαποῦμε! Μπαίνει, βγαίνει, βουίζει, πετᾷ στὰ λουλούδια, φέρνει μέλι καὶ τὸ βάζει στὶς κηρῆθρες, ποῦ τὶς ἔχει φτιάσει καλύτερα κι ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο τεχνίτη τοῦ κόσμου.

Μολαταῦτα ἡ ἐργατικὴ μέλισσα δὲν εἶναι ἐγωίστρια. "Ὅσα φτιάνει, δὲν τὰ φτιάνει μόνο γιὰ τὸν ἑαυτὸ της. Θυμήσου τὴν Ἐκκλησίαν. Τὰ ἑραῖα κεριὰ μὲ τὸ γλυ-

κό τους φῶς γίνονται ἀπὸ τὸ κερί τῆς μέλισσας. "Ἄμ τὸ μέλι της; Καὶ τί δὲ κάνομε μὲ τὸ μέλι της;



33. Ἡ κυψέλη.

Τί ζωὴ εὐτυχισμένη  
κάν' ἡ μέλισσα ἐκεῖ!  
Μὲς τὸ μέλι πάντα μένει,  
μὲς τὸ μέλι κατοικεῖ.

Τὴν κυψέλη της κοιτάζω  
καὶ ζηλεύω καὶ πονῶ,  
τὴ μητέρα μ' ἀγκαλιάζω  
καὶ τὴ ζήλεια μου ξεχνῶ.

Εἶναι πιὸ γλυκὰ ἀπ' τὸ μέλι  
τῆς μητέρας τὰ φιλιὰ,  
κι εἶναι πάντοτε κυψέλη  
ἡ θερμὴ της ἀγκαλιά.

34. Ὁ κατσουλιέρης.

Ἡ νύχτα ἔρριξε τὸ σκοτάδι της! Τὰ χωράφια ἔγι-  
ναν σκοῦρα. Τὸ λιβάδι εἶναι ἥσυχον. Περνοῦν ὄφρες καὶ

στην ανατολή πέρα γλυκοχαράζει ή αύγή. 'Ο ήλιος στέλνει τις πρώτες του ακτίνες ψηλά στα άσπρα συνεφάκια. 'Ανάμεσα στους σκούρους σβώλους του χωραφιού κάτι κουνιέται. Είμαι δύο κατσουλιέρηδες. 'Ανεβαίνει ό ένας σ' ένα σβώλο και κελαηδεϊ, κι ό άλλος απ' άλλο σβώλο του άπαντᾶ. Λένε «Καλημέρα!» 'Ο κατσουλιέρης είναι ό πρώτος τραγουδιστής της άνοιξης. 'Από τὸ Φλεβάρη ακόμη αρχίζει τὸ κελάδημά του. Πρωί πρωί άνοίγει τὰ φτερά κι ανεβαίνει τραγουδώντας. 'Ανεβαίνει ίσια επάνω, φτάνει ως τὰ σύννεφα, χάνεται. Μά τὸ κελάδημά του άκούεται καθαρά κι από ψηλά εκεί. Είμαι χαρούμενο. Είμαι λιγερό. "Υστερα αρχίζει πάλι νά κατεβαίνη. Κατεβαίνει σιγά σιγά στην αρχή κι έπειτα πετᾶ γρήγορα στὸ χωράφι, στὸ λιβάδι.

'Ο κατσουλιέρης τώρα έπιθεωρεϊ προσεχτικά κάθε σβώλο κι εξετάζει κάθε σπόρο. 'Εδῶ βλέπει ένα παράξενο σκουλικάκι, παραπέρα ένα ζουμερό φύτρο. Είμαι τ' ὠραϊό κολατσιό του.

Στὴ μέση στα χωράφια, μακριά από τὸ δρόμο, είναι μία γουβίτσα. 'Εκεϊ φέρνει ό κατσουλιέρης ξερά κλαδιά, χόρτα και φτερά και φτιάνει τὴ φωλιά του.

Σιγά σιγά οί μέρες μεγαλώνουν, ό ήλιος γίνεται ζεστότερος και τὰ σπαρτά ψηλώνουν. 'Ο κατσουλιέρης κάθεται τώρα πάνω στ' άσπροκόκκινα αύγά του με τις σταχιές γραμμές και τὰ σκουρα στίγματα. Σε λίγες μέρες τσίου! τσίου! τσίου! φωνάζουν τὰ μικρά στὴ φωλιά τους κι οί γονεϊς τους τούς φέρνουν άκατάπαυστα φαγί.

Μεγάλο κυνήγι γίνεται τώρα στα χωράφια. Μύγες, κουνούπια, σκουληκάκια, σκαθαράκια, όλα πιάνονται

ἀπὸ τοὺς κατσωλιέρηδες. Κι ὅταν πιά ὠριμάσουν τὰ  
στάχυα κι ἀνθίσουν τ' ἄγρια χορτάρια, τότε τὸ τραπέζι  
εἶναι στρωμένο καὶ γιὰ τὰ μικρὰ κατσωλιεράκια.



35. Ὁ κορυδαλός.

Μὲ τὰ φτερά  
τὰ σταχτερά,  
μὲ τὸ μικρὸ διάδημα  
πετάει στὸν αἰθέρα.  
Μὲ λιγερὸ  
καὶ δροσερὸ  
καὶ ζωηρὸ κελάδημα  
ζυπνᾷ τὴν ἀτμοσφαῖρα.

Βαθμὸ, βαθμὸ  
μ' ἓνα ρυθμὸ  
ἀνέβηκε, δὲ φαίνεται  
μὲ φῶς περιχυμένο.  
Στὸν οὐρανὸ

τὸ γαλανὸ  
ἀόρατα κυμαίνεται  
τὸ τρισευτυχισμένο!

---

Μὰ γιατί  
τὰ παραιτεῖ  
τὰ φωτερὰ οὐράνια  
καὶ κάτω πάλι βλέπει;  
Ἔχει φωλιά  
π' ἔχει πουλιά  
στῆς γῆς τὴν ἐπιφάνεια  
καὶ ταίρι ποὺ τὰ σκέπει.

---

Ὅσο καλὰ  
ποὺν' ἀψηλά  
χάμ' ἔχει τὰ πουλάκια του  
πῶς νὰ τὰ λησμονήσῃ;  
Μὲ συλλογὴ  
καὶ μὲ στοργή  
μαζεύει τὰ φτεράκια του  
νὰ πάει νὰ τὰ φιλήσῃ.

---

Πῶς ἀγαπῶ  
κάθε σκοπὸ  
ποὺ ψέλνεις μὲ κατάνυξη  
ξανθὸ κορυδαλάκι!  
Εὐλογητὸς  
νὰ εἶν' Αὐτός,  
ποὺ στόλισε τὴν ἀνοιξη,  
μὲ σὰν κι ἐσὲ ψαλτάκι!

---

### 36. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ πεινασμένοι σπίνου.

Δυὸ μικρὰ ἀδέρφια, ὁ Γιωργάκης καὶ ἡ Ἐλενίτσα, πῆραν ἀπὸ ἑνα σακουλάκι σιτάρι καὶ πήγαιναν στὸ μύλο νὰ τ' ἀλέσουν.

Ἦταν χειμῶνας βαρὺς. Τὸ χιόνι σκέπαζε τὴ γῆ σὰν ἓνα ἄσπρο σεντόνι κι ὁ βοριάς φυσοῦσε παγωμένος. Τὰ χεράκια τῶν παιδιῶν πάγωναν καὶ τὰ εἶχαν τρυπωμένα στὸν κόρφο τους. Στὸ κεφάλι φοροῦσαν ἀπὸ ἓνα μαντίλι γιὰ νὰ σκεπάζουν τ' αὐτιά τους καὶ τὸ πρόσωπο. Μόνο τὰ μάτια τους εἶχαν ξέσκεπα.

Σὲ λίγη ὥρα τὰ δυὸ παιδιὰ ἔφτασαν κοντὰ στὸ μύλο. Ἐκεῖ ποὺ περνοῦσαν δίπλα στὸν κῆπο τοῦ μωλωνᾶ, εἶδαν ἐπάνω στὸ φράχτη λίγους σπίνους. Τὰ καημένα τὰ πουλάκια κοίταζαν στὰ μάτια τὰ παιδιὰ κι ἔκαναν «τσιου! τσιου!» σὰ νὰ τοὺς ἔλεγαν:

«Βοηθῆστε μας, παιδιὰ! Δὲ βρίζομε τίποτε νὰ φᾶμε καὶ θὰ ψοφήσωμε ἀπὸ τὴν πείνα».

Ἡ Ἐλενίτσα ἄκουσε τὴ φωνὴ τῶν σπίνων κι ἔνωσε τὸν πόνο τους. Ἡ καρδιά της σκίστηκε.

«Ἄ, τί κρῖμα!» συλλογίστηκε. «Γιατί τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια νὰ ψοφήσουν ἀπὸ τὴν πείνα;» Κι ἄνοιξε ἀμέσως τὸ σακουλάκι της καὶ πέταξε μπρὸς στὰ πουλιὰ μιά χούφτα σιτάρι.

Ὁ Γιωργάκης, σὰν εἶδε τὴν Ἐλενίτσα ποὺ ἔρριξε τὸ σιτάρι στὰ πουλιὰ, τὴ μάλωσε καὶ τῆς εἶπε:

«Ἐλενίτσα, τί θὰ πῆς στὴ μητέρα ποὺ τ' ἀλεύρι σου θὰ εἶναι λιγώτερο; Ἐγὼ θὰ πῶ πῶς πέταξες τὸ σιτάρι στὰ πουλιὰ».

«Ναί, καημένε, Γιωργάκη!» ἀποκρίθηκε ἡ Ἐλε

νίτσα. «Βέβαια δὲ ζήτησα τὴν ἄδεια τῆς μητέρας, γι’



αὐτὸ πὺ ἔκαμα. Μὰ πιστεύω ἡ μητέρα θὰ μὲ παινέψῃ  
σὰ μάθη πὺς λυπήθηκα τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια

Κι ἡ μητέρα κάθε τόσο πού στέλνει φαγὶ στὴ φτωχὴ γειτόνισσα πού ἔχει δυὸ μωρά, δὲν παίρνει τὴν ἄδεια ἀπὸ κανέναν. Μιὰ μέρα ρώτησε τὸν πατέρα καὶ τῆς εἶπε πὼς τέτοιες δουλειὲς δὲ θέλουν ρώτημα. Μόνο τὴν Ἐλενίτσα νὰ ρωτήσης κι ἡ μητέρα τοῦ εἶπε: «Ἐλενίτσα, τί λὲς ἐσύ; νὰ στείλωμε λίγο φαγὶ στὴν κυρὰ Ἀνίτσα πού πέθανε ὁ ἄντρας της κι ἔχει νὰ θρέψη δυὸ μωρά καὶ δὲν ἔχει κανέναν νὰ τὴ βοηθήσει;» «Ναί, μαμά μου» τῆς ἀποκρίθηκα ἐγὼ κι ἀπὸ τότε συχνὰ τῆς πηγαίνω φαγὶ καὶ ψωμὶ καὶ δυὸ φορές τοῦ ἔδωσε ἡ μητέρα καὶ τῆς πῆγα καὶ φορεματάκια γιὰ τὰ μωρά».

«Ἀλήθεια, Ἐλενίτσα;»

«Ναί, Γιωργάκη!»

«Τότε καλὰ ἔκαμες. Θὰ πάω κι ἐγὼ νὰ πετάξω μιὰ χούφτα σιτάρι στὰ κακόμοιρα. Ἐπιτέλους ἄς φᾶμε ἐμεῖς λιγώτερο» εἶπε ὁ Γιωργάκης κι ἔρριξε κι αὐτὸς μιὰ χούφτα σιτάρι στὰ πεινασμένα πουλιά.

—  
Ὁ καλὸς μυλωνὰς ἄκουσε ὅλα ὅσα εἶπαν τὰ δυὸ ἀδερφάκια κι εἶδε τί ἔκαμαν γιὰ τὰ πεινασμένα πουλιά. Σὲ λίγο πού ἔδινε στὰ δυὸ παιδιά τὰ σακουλάκια τοὺς μὲ τ' ἄλεύρι, τοὺς εἶπε:

«Παιδιά, δὲ σᾶς κράτησα ἀλεστικὸ αὐτὴ τὴ φορά. Οἱ μικροὶ σπίνου, πού ἔφαγαν ἀπὸ τὸ σιτάρι σας, μὲ παρακάλεσαν νὰ μὴ σᾶς κρατήσω ἀλεστικὸ καὶ τοὺς ἄκουσα».

Τὰ δυὸ ἀδερφάκια χαμογέλασαν. «Ὅταν πῆραν τ' ἄλεύρι καὶ ξεκίνησαν γιὰ τὸ σπίτι τοὺς, εἶδαν στὸ φράχτη τοῦ κήπου τοῦ μυλωνᾶ πάλι τοὺς σπίνους πού φώναζαν χαρούμενα:

«Τσόν! τσόν! τσόν!»

Τί νὰ ἔλεγαν ἄραγε;

### 38. Τὸ μεγάλο τραπέζι.

Ἡ Φρόσω καὶ ὁ Τάκης γύρισαν τὸ μεσημέρι ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἡ μητέρα εἶχε στρωμένο τὸ τραπέζι. Φωμί, κρέας μὲ πατάτες καὶ ὀπωρικά ἦταν ἐπάνω στὸ τραπέζι. Ἐφαγαν ὅλοι μὲ ὄρεξη καὶ προπάντων τὰ δυὸ παιδιὰ.

Ὅταν τελείωσε τὸ φαγὶ καὶ ἡ Φρόσω εἶπε τὴν προσευχή, πού ἔλεγαν στὸ σπίτι κάθε φορά ὕστερα ἀπὸ τὸ φαγὶ, εἶπε ὁ πατέρας:

«Τ' ἀπόγεμα, παιδιὰ, θὰ σᾶς δείξω ἓνα ἄλλο τραπέζι, μεγάλο!»

«Τί τραπέζι εἶνε αὐτό, πατέρα; Ποῦ εἶναι;» ρώτησαν μὲ μιὰ φωνὴ τὰ δυὸ παιδιὰ.

«Ἐχετε ὑπομονὴ καὶ θὰ τὸ ἰδῆτε» ἀποκρίθηκε ὁ πατέρας.

Τ' ἀπομεσήμερο ὁ πατέρας καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ εἶχαν πάει στὸ δάσος, πού ἦταν ἐκεῖ κοντὰ στὸ σπίτι τους. Οἱ μουριές ἦταν γεμάτες γλυκὰ μούρα καὶ τὰ παιδιὰ ἔφαγαν κάμποσα. Στὶς κερασιές οἱ σπουργίτες ἔτρωγαν κεράσια. Στὰ λουλούδια οἱ μέλισσες ροφοῦσαν τὸ γλυκὸ μέλι. Ἐνας λαγὸς σηκώθηκε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ χορτάρια καὶ ἔτρεχε μὲ σηκωμένα τὰ μεγάλα αὐτιά του. Τὰ χελιδόνια στὸν ἀέρα ἔπιαναν κουνούπια. Παρακάτω στὸ λιβάδι ἔβοσκαν πρόβατα, ἀγελάδες, ἄλογα.

Σὲ λίγο οἱ ἐκδρομεῖς ἀνέβηκαν στὸ βουνό, πού ἦταν λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὸ δάσος. Ἀπὸ κεῖ εἶδαν κάτω τὰ πολλὰ χωράφια. Μέσα στὰ χωράφια πρᾶσιניζαν

τά σιτάρια, τά κριθάρια, τά τριφύλλια, οί πατάτες. Πρὸς τὰ πόδια τοῦ βουνοῦ, πού ἔτρεχαν γάργαρα νερά, ἦταν κῆποι μὲ μηλιές, συκιές, ροδακινιές, καρυδιές καὶ ἄλλα δέντρα, ἕλα γεμάτα καρπούς.

Τότε ἡ Φρόσω εἶπε στὸν πατέρα της:

«Καὶ τὸ μεγάλο τραπέζι; Ποῦ εἶναι πατέρα, τὸ μεγάλο τραπέζι;»

«Δὲν τὸ εἶδες; Τί λὲς ἐσύ, Τάκης;»

Ὁ Τάκης, πού ἐκείνη τὴν ὥρα φαινόταν συλλογισμένος, εἶπε:

«Δὲν τὸ κατάλαβες, Φρόσω; Δὲ βλέπεις τοὺς ὠραίους καρπούς καὶ τὰ τρυφερά χορτάρια, πού μ' αὐτὰ τρέφονται τόσα πλάσματα τοῦ θεοῦ; Ἐγὼ νομίζω πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο τραπέζι, πού ἐτοιμάζει ὁ θεὸς κάθε χρόνο γιὰ τὰ πλάσματά του».

«Αὐτὸ νομίζω κι ἐγὼ» ἀποκρίθηκε ἡ Φρόσω.

«Ἀκριβῶς αὐτὸ ἤθελα κι ἐγὼ νὰ καταλάβετε» πρόσθεσε χαμογελώντας ὁ πατέρας.

### 38. Ἡ καταιγίδα.

Εἶναι θαυμάσια καλοκαιρινὴ μέρα. Εἶναι ὁ καιρὸς πού μαζεύονται οἱ καρποί. Ὁ ἥλιος στέλνει τίς ἀκτῖνες του καυτὲς ἀπὸ τὸν ξάστερον οὐρανὸ καὶ τὰ χωράφια λαμπυρίζουν ἀπὸ τὰ ὄριμα στάχυα. Εἶναι καιρὸς νὰ θεριστοῦν καὶ νὰ δεθοῦν τὰ χρυσὰ δεμάτια καὶ νὰ κουβαληθοῦν μὲ τὰ ζῶα καὶ μὲ τὰ κάρρα στὰ σπίτια.

Μὰ ἔξαφνα ἄσπρα σύννεφα μαζεύονται στὸν οὐρανό. Ἀνεβαίνουν λίγο λίγο ψηλὰ καὶ μοιάζουν μὲ χιονισμένα βουνά. Σκεπάζουν σὲ λίγο τὸν ἥλιο. Ὁ οὐ-

ρανός σκοτεινιάζει κι ένας άνεμοστρόβιλος περνᾶ στίς λευκές στο δρόμο κι ἀκούεται στο λύγισμά τους θόρυβος. Τὰ πουλιά φοβισμένα πετοῦν καὶ μιὰ ὑπόκωφη βοή κυλιέται στὸν ἀέρα.

«Ἡ καταιγίδα! Ἐφτασε ἡ καταιγίδα! Ἐδῶ ὅποιος μπορεῖ! Βοήθεια νὰ γλιτώσωμε τὰ δεμάτια!»

Τὰ ἄσπρα σύννεφα γίνονται τώρα σκοῦρα καὶ πέφτουν ἀραιές, μεγάλες σταλαματιές. Φίτ! λαμπροκοπᾶ ἡ πρώτη ἀστραπή.



Τὰ δεμάτια φορτώθησαν στο ἀναμεταξὺ καὶ τώρα εἶναι ἀσφαλισμένα στὴν ἀποθήκη. Ἐξω χαλασμός κυρίου! Ἡ βροχὴ πέφτει μὲ τ' ἄσκι! τὰ ρέματα βουτίζουν! Οἱ ἀστραπὲς φεγγοβολοῦν! Οἱ βροντὲς εἶναι τρομαχτικές! Οἱ τοῖχοι τρέμουν καὶ τὰ παράθυρα τρίζουν στὰ σπίτια!

Ἄλλὰ σὲ λίγο περνᾶ τὸ μεγάλο κακό! Νά, ὁ ἥλιος προβάλλει πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα! Τὰ πουλιά κελαηδοῦν τινάζοντας τὰ βρεμένα φτερά τους καὶ πάνω στὴν πνιγμένη χώρα ἀπλώνει τὰ χρώματά του τὸ οὐράνιο τόξο.

39. Τὸ καλοκαίρι.

Ἦρθες, ἦρθες, καλοκαίρι  
κι ὁ Θεὸς πολλὰ  
μὲ τὸ ἅγιο του τὸ χέρι  
σκόρπισε καλά.

Στις μυρτιές κρυμμέν' ἀηδόνια  
ψέλνουν λιγερὰ  
καὶ πετοῦν τὰ χελιδόνια  
μ' ἔλαφρὰ φτερά.

Μὲς τοὺς κάμπους πρασινίζουν  
χόρτα δροσερὰ  
καὶ στοὺς λόφους ψιθυρίζουν  
τὰ γοργὰ νερά.

"Ὄμορφ' ἄνθη στοὺς ἀέρες  
χύνουν μυρουδιά  
κι ἀνθοδέσμες στὶς μητέρες  
φέρνουν τὰ παιδιὰ.

40. Ὁ θέρος.

"ὦ, τί χαρούμενη ζωὴ στὰ χωράφια! Ὁ γεωργὸς  
ἔχει βαρειά δουλειὰ καὶ μολαταῦτα σκουπίζοντας τὸν  
ἰδρωῖτα ἀπὸ τὸ πρόσωπο τραγουδεῖ ἕνα χαρούμενο σκοπὸ.  
"Ἄχ! πῶς λαμποκοποῦν τὰ δρεπάνια καὶ ρίχνουν στὴ  
γῆ τὴ μακριὰ καλαμιὰ μὲ τὰ βαριὰ στάχυα. "Ἐνας  
θεριστὴς ἐκεῖ τροχίζει μὲ τὴ λίμα τὸ δρεπάνι, γιατί  
κόβει μ' αὐτὸ πολλὰ μαζὶ καλάμια καὶ πρέπει νάναι  
κοφτερό.

Τὸ χωράφι μὲ τὸ σιτάρι θερίστηκε. Μόνο μιὰ ἄκρη



μένει ἀκόμη ἀθερίστη. Ἐκεῖ μέσα κρύφτηκε ὁ λαγός.  
Μὰ νάτος τώρα, πηδᾷ γρήγορα, τρέχει σὰν ἀστραπή.

Οί θερίστρες με τ' άσπρα τους μαντίλια μαζεύουν τὰ κομμένα καλάμια με τὰ στάχυα και τὰ κάνουν χερρόβολα. Οί χεροδύναμοι θεριστές τὰ δένουν έπειτα σέ δεμάτια κι άλλοι τὰ κουβαλοῦν με τὰ ζῶα ἢ με τὰ κάρρα στή θημωνιά.

‘Ο καροτσέρης φωνάζει τ' άλογα και χτυπᾶ τὸ καμιτσίκι ὡσπου νὰ περάση τ' άνώμαλο χωράφι. ‘Υστερα πιά ὁ δρόμος εἶναι ἴσιος. Τ' άλογα τρέχουν και σέρνουν γρήγορα τὸ φορτωμένο κάρρο κι ὁ καροτσέρης τραγουδεῖ.

#### 41. Στὸ λιβάδι.

Τὴν άνοιξη τὸ λιβάδι εἶναι καταπράσινο. ‘Α, τί ὄμορφα περπατεῖ κανεὶς μες τὸ λιβάδι. Τὰ παπούτσιαι του πατοῦν στὰ μαλακά. Τὰ πόδια δὲν κουράζονται. Τὰ μάτια χορταίνουν πρασινάδα και περνοῦν ακούραστα τὰ ὄμορφα λουλούδια. ‘Εκεῖ εἶναι τὰ ὠραῖα άσπρα λουλούδια με τὸν κίτρινο δίσκο στή μέση. Αὐτὰ πρὶν άνοιξουν εἶναι μπουμπούκια με κόκκινες λουρίδες. Εἶναι οἱ μαργαρίτες. Κάθε φορά που θὰ πάω στὸ λιβάδι, φέρνω και μιὰ άνθοδέσμη μαργαρίτες στὸ σπίτι.

Τὸ Μάη φαίνονται ἕνα σωρὸ χρυσοκίτρινα λουλούδια στὸ λιβάδι. ‘Η μητέρα τὰ ὀνομάζει ραδικια. Φαίνονται ἀπὸ μακριά. Τὰ ραδικια άνθίζουν μόνο ὅταν εἶναι ἥλιος. Τὴ νύχτα και τίς βροχερὲς ἡμέρες κλείνουν. Κοιμοῦνται κι αὐτὰ ὅπως κοιμοῦνται και οἱ μαργαρίτες. ‘Οταν τὰ κίτρινα λουλούδια τῶν ραδικιῶν ξεραθοῦν, τότε βλέπει κανεὶς ἐπάνω στὸ λιβάδι βόλους φτερωτοῦς. Εἶναι οἱ καρποὶ τῶν ραδικιῶν. ‘Ο άνεμος συχνά παίζει μαζί τους τοὺς σκίζει και τοὺς σηκώνει στὸν ἀέρα.

Μιά μέρα καθίσαμε κάμποσο στο λιβάδι και παί-  
ζαμε. "Όταν κουραστήκαμε από τὸ παιγνίδι, ξαπλω-  
θήκαμε στὴν πρασινάδα. Ὁ οὐρανὸς φαινόταν πολὺ  
μεγάλος. Εὐωδία ἦταν σκορπισμένη γύρω μας. "Άσπρες  
πεταλοῦδες καὶ γυαλιστερές γαλαζίες μύγες πετοῦσαν  
χαμηλὰ στὰ λουλούδια. Ὁ ἥλιος ἦταν ζεστός.

"Όταν τελευταῖα πῆγα ἓνα πρωὶ στὸ λιβάδι, δὲν εἶδα  
πιὰ πρασινάδα. "Όλο τὸ λιβάδι ἦταν σταχτί. Γιατί ἄραγε;  
"Όσο πλησίαζα ὅμως τόσο πιὸ ὀμορφο μοῦ φαινόταν.  
Σὲ κάθε κοτσάνι πρασινάδας ἦταν κρεμασμένες μιὰ  
ἢ δυὸ σταλαματιές δροσιάς σὰ μαργαριτάρια. "Εξαφνα  
φάνηκε ὁ ἥλιος κι ὅλα τὰ μαργαριτάρια ἄρχισαν νὰ  
λαμποκοποῦν. "Εβλεπα πράσινο, κίτρινο, κόκκινο,  
γαλαζιο κι ἄλλα ἀκόμη χρώματα. Θέλησα νὰ πάρω  
μιὰ χρωματιστὴ σταλαματιὰ στὸ χέρι, μὰ τότε τὰ  
χρώματα χάθηκαν.

Πῆγα καὶ μιὰ φορά ἀκόμη στὸ λιβάδι. Τώρα  
ἦταν πιὸ πολὺ ὀμορφο. Φαινόταν σὰ νὰ τὸ ράντισαν  
μὲ ζάχαρη. "Εκοψα ἓνα κοτσάνι πρασινάδας. Καθαρά,  
ἄσπρα, γυαλιστερά κρυσταλλάκια ἦταν ἐπάνω του. Τὰ  
ἄγγισα μὲ τὰ δάχτυλά μου κι εὐθὺς ἔλιωσαν.

«Αὐτὸ εἶναι πάχνη!» εἶπε ἡ μητέρα μου.

#### 42. Οἱ βάτραχοι.

Στὸ λιβάδι κάτω, μέσα στὰ νερὰ κατοικεῖ ἓνας  
χαρούμενος κόσμος. Εἶναι οἱ βάτραχοι. Τὸ βράδυ  
τὴν ἀνοιξη καὶ τὸ καλοκαίρι, ἐνῶ ὁ ἄλλος κόσμος  
ἡσυχάζει, οἱ βάτραχοι ἔχουν συναυλία. Μιὰ ὀλόκληρη  
μουσική. "Ενας γεροβάτραχος μὲ πράσινο κοστούμι,  
μὲ τρεῖς κίτρινες ραφές στὴ ράχη ξαπλώνει τὰ μακριὰ  
του πόδια, βγάζει τὸ πλακουτὸ κεφάλι μὲ τὰ μεγάλα

μάτια έξω από τὸ νερὸ κι ἀνοίγει τὸ πλατύ του στόμα  
γιὰ νὰ τραγουδήσῃ.

«Κουά, κουά, κουάξ! Κέ-κε-κέξ!»

Μόλις αὐτὸς κάνει τὴν ἀρχή, προβάλλει εὐθὺς  
ἔπειτα ὅλος ὁ χορὸς τῶν μουσικῶν. "Ἄλλοι τραγουδοῦν  
κι ἄλλοι τεντώνουν τὰ πισινά τους πόδια μὲ τίς πέτσες  
στὰ δάχτυλα καὶ χορεύουν.

Κάπου κάπου οἱ γλεντζέδες μας σταματοῦν τὸ



γλέντι γιὰ νὰ φᾶνε. Χάφτουν θαυμάσια τότε μύγες,  
κουνούπια, σκαθάρια, ποὺ κάθονται ἤσυχα στὰ φύλλα  
τῶν μικρῶν νεροφυτῶν. Τεντώνουν ἔξω τὴν πλατειά τους  
γλῶσσα κι ἀρπάζουν μ' αὐτὴ τ' ἀνύποπτα ζωῶφια.

Μὰ κι ἓνα φύλλο ἀκόμη ἂν τύχῃ καὶ κουνηθῇ, οἱ  
βάτραχοι μπλοῦμ! καὶ χάνονται βαθιὰ στὸ νερό.

### 43. Ἡ συναυλία.

Τῆς δεξαμενῆς οἱ βαθρακοὶ  
βράδῳ βράδῳ στήσανε χορὸ  
κι ἔχουν συναυλία μουσικὴ  
μὲς τὸ καταπράσινο νερό.

Λέει ὁ πιὸ τρανὸς στὴν κομπανία:  
«Βρέ-κε-κέξ!» τὸ τέμπο νὰ κρατῆτε.

Κουά! κουά! κουάξ! Μὲ πάθος νὰ τὸ πῆτε».   
Θέ μου, τί οὐράνια μελωδία!

Τὰ πουλιά στὸ δέντρο τάχουν χάσει,   
τὸ φεγγάρι ἀκούει ἀπὸ ψηλά.   
Βαθρακοὶ σεγκόντοι, πρίμοι, μπάσοι,   
τραγουδοῦν: ντό, ρέ, μί, φά, σόλ, λά!.....

Ἄξαφνα σὲ φύσημα ἑλαφρὸ   
βλέπουν ἓνα φύλλο πούχε πέσει,   
τὸ τραγούδι ἐκόπηκε στὴ μέση,   
μπλούμ! χαθῆκαν ὅλοι στὸ νερό.

#### 44. Ἡ γενναία λαγίνα.

Λένε πὼς ὁ λαγὸς εἶναι τὸ πιὸ φοβιτσιάρικο ζῶο.   
Γι' αὐτὸ θέλοντας νὰ ποῦν γιὰ ἓναν ἄνθρωπο, πού τὸ   
σκάζει μπρὸς στὸν κίνδυνο, τὸν λένε «λαγὸκαρδο».   
Μὰ ὁ λαγὸς μπορεῖ νὰ γίνη γενναῖος, ὅταν θελήσῃ   
νὰ προστατέψῃ τὰ παιδιὰ του.

Μιὰ θαυμασία ἀνοιξιάτικη μέρα μιὰ λαγίνα καθό-   
ταν στὴ μέση στὰ παιδιὰ της σ' ἓνα δροσερὸ λι-   
βάδι καὶ τὰ βύζαινε.

Ἐκείνη τὴν ὥρα ἓνα γεράκι τριγύριζε στὸν ἀέρα   
ἀποπάνω στὸ λιβάδι καὶ κοίταζε νὰ βρῆ κάτι νὰ φάῃ.   
Ἐνα τρυφερὸ λαγουδάκι θὰ τοῦ ἔκανε τὸ καλύτερο   
φαγητό.

Ἡ λαγίνα ἀφωσιωμένη στὰ μικρά της ξέχασε ὅλο-   
τελα νὰ κοιτάζῃ καὶ πότε πότε γύρω μήπως ἐρχόταν   
κανένας ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς της. Ὅταν τώρα ἀντίκρυ-   
σε τὸ γεράκι, ἦταν ἐκεῖνο τόσο κοντά, πού δὲν πρό-   
φτανε νὰ σύρῃ μαζί της τὰ μικρὰ λαγουδάκια, γιατί

δὲν μπορούσαν ἀκόμη νὰ τρέξουν γρήγορα, ὅπως τρέχουν οἱ μεγάλοι λαγοί.

Τί ἔκαμε λοιπὸν ἡ λαγίνα; "Ἄφησε τὰ παιδιὰ της νὰ τ' ἀρπάξῃ τὸ γεράκι μὲ τὰ γατζωτά του νύχια; "Ὁχι!

«Ἡ γλυτόνω τὰ παιδιὰ μου ἢ πεθαίνω κι ἐγὼ μαζί τους!» συλλογίστηκε καὶ ρίχτηκε ἄφοβα στὸ γεράκι μὲ τὰ νύχια τῶν μπροστινῶν ποδιῶν της.



Τὸ γεράκι ἀναγκάστηκε γιὰ μιὰ στιγμή νὰ τραβηχτῆ πίσω. Μὰ δὲν ἤθελε καὶ τόσο εὐκολὰ ν' ἀφήσῃ τὸ τρυφερὸ κυνήγι του. Χιμοῦσε πάλι στὴ λαγίνα καὶ τῆς ξέσκιζε τὴ μούρη. Ὡστόσο ἡ καημένη ἡ λαγίνα ἀψηφούσε τὸν κίνδυνο κι ἐξακολουθοῦσε νὰ χτυπᾶ τὸ γεράκι.

Ἐπάνω στὴ φοβερὴ στιγμή, ποῦ ἡ λαγίνα κόντευε νὰ νικηθῆ, δυὸ ἐργάτες ἀκουσαν τὴ μάχη κι ἔτρεξαν κι ἔδιωξαν τὸν ἀδιάτροπον ἀρπάχτη. Ἡ λαγίνα εὐθὺς τότε μάζεψε τὰ παιδιὰ της καὶ χάθηκε μέσα στὸ δάσος. Ἐκεῖ τρύπωσε στοὺς πυκνοὺς θάμνους. Δὲν εἶχε πιά φόβο ἀπὸ τὸ γεράκι.

Πράματα Σπουδάματα

45. 'Από ποῦ ἔρχεται τὸ ρυάκι;

Βαθιά μέσα στὴ γῆ ἦταν μιὰ φορά μιὰ σταλαματιὰ νερό. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκεῖ ἦταν τόσο σκοτεινὰ καὶ ἡ σταλαματιὰ ἦταν μόνη της, στενοχωριόταν. Προχώρησε λοιπὸν πρὸ πέρα. Στὸ δρόμο βρῆκε μιὰ ἄλλη σταλαματιὰ καὶ πρὸ πέρα ἄλλη κι ὅσο προχωροῦσε κι ἄλλες πρὸ πολλές. "Ὅλες πήγαιναν μαζί της.

"Ὅταν πιά οἱ σταλαματιᾶς ἔγιναν τόσο πολλές, ὄχι μόνο φόβο δὲν εἶχαν, μὰ καὶ δύναμη πρὸ πολλὴ αἰσθάνονταν μέσα τους.

"Ἄς ἀνοίξουμε ἐκεῖ πάνω στὴ γῆ μιὰ τρυπίτσα γιὰ νὰ κοιτάξουμε ἔξω νὰ ἰδοῦμε τὸν ἥλιο!" εἶπαν. Καὶ δὲν ἔχασαν καιρό. Προχώρησαν ὅλες μαζί, ἔσπρωξαν δυνατὰ τὴ γῆ, ἀνοίξαν μιὰ τρυπίτσα καὶ κοίταξαν ἔξω κι εἶδαν τὸ λαμπερὸ ἥλιο καὶ τὸ γαλάζιο οὐρανό. "Ἄ, πόσο ὁμορφα ἦταν ὅλα ἐπάνω στὴ γῆν Πῆ!..... φώναζαν ἀπὸ χαρὰ, πῆ!.....!

"Ὅσες σταλαματιᾶς ἦταν ἐκεῖ κοντά, τίς ἄκουσα! καὶ πήγαν κι αὐτὲς κι ἤθελαν νὰ ἰδοῦν τὸν οὐρανό. Τὰ παιδιὰ, ποῦ ἦταν ἐκείνη τὴ στιγμή ἐκεῖ, φώναζαν χαρούμενα:

"Ἄ! ἐδῶ εἶναι μιὰ ἀληθινὴ πηγὴ!" κι ἔσκαψαν καὶ πήραν μὲ τίς χουφτες των νερό κι ἤπιαν ὥσπου χόρτασαν. Ἄλλὰ τὸ νερό δὲ σώθηκε. Γιατὶ ἔβγαιναν πάντα σταλαματιᾶς ἀπὸ τὴν τρύπα. Σὲ λίγο ἔγιναν τόσο πολλές, ποῦ δὲ χωροῦσαν ἐκεῖ. Τότε οἱ πρῶτες ἔτρεξαν πρὸ πέρα καὶ οἱ ἄλλες ἀκολουθοῦσαν. Ἐτσι ἔφτασαν μέσα στὴν πρασινάδα καὶ πέρασαν ἐπάνω ἀπὸ κόκκινα, κίτρινα κι ἄσπρα λουλούδια.

«Ω, ένα ρυάκι! Ένα ρυάκι!» φώναξαν τὰ λουλούδια. «Μείνε ἐδῶ, καλό μας ρυάκι, καὶ παῖξε μὲ ἐμᾶς;»

Μὰ τὸ ρυάκι ἀποκρίθηκε:

«Όχι, ὄχι! Ἔχω δρόμο ἀκόμη». Καὶ τὸ ρυάκι προχώρησε. Ὅταν ἔφτασε λίγο πιὸ κάτω, ἔτρεξε ἕνα ἄλλο ρυάκι ἀπὸ τὰ πλάγια κι εἶπε:

«Καλημέρα, ἀδερφάκι! Πάρε με μαζί σου!»

«Ναί, ἔλα μαζί μου!» εἶπε τὸ ρυάκι καὶ προχώρησαν μαζί πιὸ κάτω. Στὸ δρόμο ἤρθαν κι ἄλλα πολλὰ ρυάκια καὶ τὰ πῆραν κι αὐτὰ μαζί τους.

Ὅταν ὁ κόσμος τὰ εἶδε ἔλα μαζί, ὅταν εἶδε ἕνα ρυάκι πιὸ πλατὺ καὶ πιὸ δυνατὸ, εἶπε:

«Ἰδέστε! Τὸ ρυάκι ἔγινε ποτάμι!»

Ὅσο τὸ ρυάκι ἦταν μικρὸ ἀκόμη, τὰ παιδιά τὸ πηδοῦσαν. Μὰ ὅταν μεγάλωσε οὔτε οἱ μεγάλοι δὲν μπορούσαν νὰ τὸ πηδήσουν. Γι' αὐτὸ ἔβαλαν ἀποπάνω του δυὸ μεγάλα πάτερα ἀδερφωμένα καὶ τὸ περνοῦσαν. Αὐτὸ ἦταν τὸ γεφυράκι. Ἀργότερα, ὅταν τὸ ρυάκι ἔγινε ποτάμι, δὲν ἔφταναν πιά δυὸ πάτερα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχτισαν ἕνα γεφύρι ἀποπάνω του.

Τὸ ποτάμι γυρίζει τώρα τὴ φτερωτὴ τοῦ μύλου καὶ προχωρεῖ καὶ χύνεται στὴ θάλασσα. Ἐκεῖ χύνονται ἔλα τὰ ποτάμια καὶ περιμένουν ὥσπου ὁ καλὸς Θεὸς νὰ τὰ κἀνὴ σύννεφα. Ἀπ' τὰ σύννεφα ὕστερα πέφτουν οἱ σταγόνες τῆς βροχῆς καὶ ἡ γῆ τίς πίνει καὶ τίς φέρνει ἐκεῖ πού ἦταν στὴν ἀρχή.

46. Ἡ βροχή.

Γύρω γύρω ἀπλώθηκε  
μαύρη συννεφιά  
καὶ τοῦ ἡλίου σκέπασε  
τὴ χρυσὴ ὀμορφιά.

---

Τρομαγμένα πέταξαν  
τὰ τρελλὰ πουλιά  
κι ἔφυγαν καὶ κρύφτηκαν  
μέσα στὴ φωλιά.

---

Βρέχει καὶ ποτίζεται  
τὸ ξερὸ τὸ γῶμα  
κι ἀπὸ γλόη πρᾶσινη  
ἐτοιμάζει στρῶμα.

---

Τ' ἀεράκι φύσησε  
μ' ὅση δύναμη ἔχει  
κι ἄστραψε καὶ βρόντησε  
κι ἄρχισε νὰ βρέχει.

---

Βγαίνουν τ' ἄνθη ὀλόδροσα  
μ' ὀμορφιά καὶ χάρη  
καὶ φυτρώνει τ' ἄφθοιο  
καὶ παχὺ σιτάρι.

---

Καὶ μ' ἐκεῖνο τρέφονται  
πλούσιοι καὶ φτωχοὶ  
κι εὐλογοῦν χαρούμενοι  
τὴν καλὴ βροχή.

47. Τὸ κυνήγι τῶν κουνελιῶν.

Ὁ πατέρας τοῦ Σόλωνα ὑποσχέθηκε στὸν ἀδερφό του τὸν Ἄντρέα νὰ πάη μιὰ μέρα νὰ τὸν βοηθήσῃ στὸ κτῆμα. Ὅταν ἦταν ἕτοιμος ἕνα πρωὶ νὰ πάη, εἶπε στὸ Σόλωνα:

«Ἐρχεσαι νὰ πᾶμε στοῦ θεοῦ Ἄντρέα τὸ κτῆμα;»  
Ὁ Σόλωνας ἔτρεξε ἀμέσως καὶ πῆρε τὸ καπέλο του.



Σὲ μισή ὥρα πατέρας καὶ γιὸς ἦταν στὸ κτῆμα τοῦ κύρ-Ἄντρέα.

Ὁ πατέρας παίρνει ἕνα φτυάρι ἀπὸ τὸ στάβλο, ποῦ ἦταν δίπλα στὸ ὠραῖο κιόσκι, καὶ πάει ἐκεῖ ποῦ σκάβει ὁ κύρ-Ἄντρέας.

Ὁ Σόλωνας βλέπει τὰ δυὸ ξαδέρφια του, τὸν Πελοπίδα καὶ τὴ Φώτω, ποῦ παίζουν στὸ κιόσκι καὶ τρέχει ἐκεῖ.

«Σόλωνα, Σόλωνα, ἔλα! Θὰ σοῦ δείξω τὰ κουνέλια στὸ στάβλο!» φώναξε ὁ Πελοπίδας μόλις εἶδε τὸ Σόλωνα καὶ ἄφησε ἀμέσως τὸ παιγνίδι.

Τὰ τρία παιδιὰ τώρα εἶναι στὸ στάβλο. Μιὰ γωνία

τοῦ στάβλου χωρισμένη μὲ σανίδες εἶναι γιὰ τὰ κουνέλια. Μιά χαμηλὴ πορτοῦλα πρέπει νὰ περάσῃ σκύβοντας γιὰ νὰ μπῆς στὸ στάβλο τῶν κουνελιῶν. Δίπλα στὴν πόρτα μόλις μπῆς εἶναι ἓνα παχνὶ γεμάτο λαχανόφυλλα.

Τὰ παιδιὰ στέκονται ἀπέξω, σκύβουν καὶ βλέπουν πῶς τὰ κουνέλια τραβοῦν τὰ φύλλα ἀπὸ τὸ παχνί.

«Ἐνα σταχτί, ἓνα μαῦρο κι ἓνα ἄσπρο ἔχω ἐγώ! Τὸ μαῦρο εἶναι λίγο ἄγρια. Θέλετε νὰ τὰ βγάλω ἔξω;» λέει ὁ Πελοπίδας.

«Ναί, ναί! Νὰ τὰ βγάλῃς, νὰ τὰ βγάλῃς!» ἀποκρίνονται ὁ Σόλωνας κι ἡ Φώτω.

Ὁ Πελοπίδας σέρνεται στὸ στάβλο τῶν κουνελιῶν καὶ σὲ λίγο γυρίζει κρατώντας στὰ χέρια του κάτι ποῦ σπαρταρᾷ. Εἶναι τὸ ἄσπρο κουνέλι. Ὁ Πελοπίδας τὸ ἔχει πιασμένο ἀπ' τ' αὐτιά.

«Ἄχ, καημένε! Θὰ τοῦ ξερριζώσῃς τ' αὐτιά!» φωνάζει ἡ Φώτω .....

Ὁ Πελοπίδας γελᾷ. «Χά, χά, χά! Δὲν τὸ ξέρεις, Φώτω, πῶς τὰ κουνέλια τὰ πιάνουν ἀπ' τ' αὐτιά;» κι ἀφήνει τὸ κουνέλι καταγῆς.

«Εἶναι ἡμερο, μὰ πολὺ ἡμερο!» λέει. «Τρώει ἀπὸ τὸ χέρι μου! Γιὰ ιδέστε!» Καὶ παίρνει στὴν παλάμη του λίγη βρόμη ἀπὸ τὸ κασόνι. Κάθεται γονατιστά, ἀπλώνει τὸ χέρι μὲ τὴ βρόμη καὶ φωνάζει:

«Ἐλα, Κίτσο! Ἐλα!»

Τὸ κουνέλι σιμώνει πηδώντας καὶ τρώει τὴ βρόμη. Τὰ παιδιὰ τὸ κοιτάζουν περίεργα. Εἶναι ἄσπρο σὰν τὸ χιόνι κι ἔχει τὰ μάτια κόκκινα κι ὀλοστρόγγυλα καὶ τ' αὐτιά μεγάλα σὰν τοῦ γαιδάρου.

Μὰ ἔξκρηνα κάτι βρόντησε κοντά του καὶ πήδησε ἔξω.  
«'Α! τὸ μαῦρο! τὸ ἔσκασε γιὰ ἔξω! 'Ελάτε γρήγορα, πρέπει νὰ τὸ πιάσωμε!» φωνάζει ὁ Πελοπίδας.

Πετιοῦνται ἔξω κι ὁ Πελοπίδας δένει τὴν πόρτα. Πατώντας στὰ νύχια τῶν ποδιῶν τριγυρίζουν τὸ στάβλο. Τὸ μαῦρο κουνέλι στέκεται κεῖ κάπου, ἀνοιγοκλείνει τὰ μάτια καὶ τεντώνει τ' αὐτιά του.

«Πήγαινε σὺ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά!» λέει ὁ Πελοπίδας σιγά. Κι ὁ Σόλωνας τρέχει γύρω στὸ κίосκι κι ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά.

Τὸ κουνέλι κάθεται στὸν τόπο, δὲν κουνιέται. Μόνο τ' αὐτιά του παίζουν λίγο, ἡ μικρὴ μουσοῦδα του πηγαινοέρχεται καὶ τὰ μουστάκια του τρεμουλιάζουν. Ὁ Πελοπίδας πατώντας στὶς μύτες τῶν ποδιῶν ζυγώνει τὸ μαῦρο κουνέλι. Μὰ σὰν ἄπλωσε τὸ χέρι νὰ τὸ πιάση, ἐκεῖνο ἔφυγε ἀποκάτω ἀπὸ τὰ πόδια του κι ἔτρεξε στὰ χωράφια. Ἡ μικρὴ κολοβὴ οὐρά του κουνιέται μιὰ πάνω καὶ μιὰ κάτω.

Ὁ Πελοπίδας, ἡ Φώτω κι ὁ Σόλωνας τρέχουν κοντά του. Τὸ κυνηγοῦν, μὰ ποῦ νὰ τὸ πιάσουν!

Σὲ λίγο γυρίζοντας βλέπουν τὸ μαῦρο κουνέλι νὰ κάθεται μπροστά στὸ ἀμάξι καὶ νὰ σηκώνη πάλι τ' αὐτιά του. Τὸ σιμώνουν, μὰ ἐκεῖνο φράπ! μὲ τὰ πινά του πόδια καὶ χώνεται στὸ χαγιάτι.

«Ἐκεῖ στὴ γωνιὰ κάθεται. Τὸ βλέπεις;» ψιθυρίζει ὁ Πελοπίδας. «Περίμενε καὶ θὰ τὸ πιάσω!» Τραβᾷ σιμὰ στὴ σκοτεινὴ γωνιὰ. Σκύβει καὶ βουτᾷ τὰ χέρια νὰ πιάση τὸ μαῦρο κουνέλι.

«Πφ!.....» κάνει ἐκεῖ κι ἕνας χοντρός μαῦρος γάτος πηδᾷ ἔξω ἀπὸ τὴ γωνιὰ.

Ὁ Πελοπίδας πέρφτει ἀπὸ τὸ φόβο του ἀνάσκελα!  
«Ἄ, πόσο τρομάξαμε!» φώναζαν τ' ἄλλα παιδιὰ.

Σὲ λίγο ὁ Πελοπίδας σηκώθηκε· τοῦ πέρασ' ἡ  
τρομάρα.

«ὦ, νάτο! Κάθεται ἀποπίσω στὸ χεραμάξι! Πρό-  
σεξε νὰ μὴ φύγη ἔξω!» λέει καὶ πηγαίνει κρυφὰ κρυφά.

«Τόπιασα! Τὸ ἔχω δῶ!» φωνάζει καὶ τραβᾷ ἔξω  
τὸ μαῦρο κουνέλι ἀπὸ τὰ μακριὰ αὐτιά του. Ἐκεῖνο  
τινάζει μὲ δύναμη τὰ πισινά του πόδια καὶ θέλει νὰ  
ξεφύγη, μὰ ὁ Πελοπίδας τὸ κρατεῖ στερεά. Ὅταν γύ-  
ρισαν στὸ κιάσι, ὁ πατέρας τοῦ Πελοπίδα μὲ τὸν ἀδερ-  
φό του ἐτοιμάζονταν νὰ κολατσίσουν.

«Ποῦ εἴστε λοιπόν; Σᾶς περιμένομε νὰ φᾶμε!»  
εἶπαν στὰ παιδιὰ.

«Τὸ μαῦρο κουνέλι μᾶς τόσκασε!» λέει ὁ Πελοπίδας.

«Ναί, αὐτὸ εἶναι ἓνας ἀντάρτης. Κλεῖστο πάλι  
καλὰ μέσα!» λέει ὁ κύρ-Ἀντρέας.

Ὁ Πελοπίδας φέρνει τὸ μαῦρο κουνέλι στὸ στάβλο  
καὶ γυρίζει νὰ πάρη κι αὐτὸς ἀπὸ τὸ ὠραῖο κολατσιό,  
ποῦ εἶχαν φέρει μαζὶ τους.

#### 48. Οὐράνιες κλωστές.

Ὁ Παῦλος καὶ ἡ Ἰσμήνη βοηθοῦν τὴ μητέρα στὸ  
περιβόλι. Ἡ μητέρα βγάζει πατάτες καὶ τὰ δυὸ παι-  
διὰ διαλένε τὶς ἄσπρες καὶ στρογγυλές καὶ τὶς ρίχνουν  
στὸ καλάθι. Κι ὅταν γεμίζει τὸ καλάθι, πηγαίνουν καὶ  
τ' ἀδειάζουν στὸ καροτσάκι.

Ἡ Ἰσμήνη κρατεῖ τῶρα ἀνοιχτὸ τὸ σακί, ποῦ  
εἶναι πάνω στὸ καροτσάκι, κι ὁ Παῦλος προσπαθεῖ

νά σηκώση μόνος του τὸ καλάθι, γιὰ ν' ἀδειάση τὶς πατάτες στὸ σακί.

«Μή, Παῦλο, μή!» φωνάζει ἡ μητέρα. «Μή, δὲν κάνει, ἄφησε τὸ καλάθι κάτω, δὲν τὸ μπορεῖς ἀκόμη!»

Ὁ Παῦλος εἶναι κατκόκκινος ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ καλάθι. μὰ κι ἀπὸ τὴ ντροπὴ του, ποὺ δὲν μπορεῖ ἀκόμη νὰ τὸ σηκώση.

«Ἐννοια σου, Παῦλο, μὴν κοκκινίζεις, γιὰ τὸ ἄδειασμα τοῦ καλάθι δὲν εἶναι γιὰ τὰ παιδιά. Γιὰ τὰ παιδιά εἶναι τὸ διάλεγμα. Καὶ νὰ εἶσαι εὐχαριστημένος ποὺ μπορεῖς νὰ μὲ βοηθᾷς στὸ διάλεγμα. Γιὰτὶ ἄλλιως ἔπρεπε νὰ τὰ κάνω ὅλα μόνη μου.

Τώρα τὰ παιδιά διαλένε μόνα τους προσεχτικά, κι ἡ μητέρα ἀδειάζει τὸ κάθε καλάθι ποὺ γεμίζουν. Δέκα μικρὰ καλάθια ἔχουν διαλέξει καὶ τὸ τρίτο σακί εἶναι σχεδὸν γεμάτο.

Ἐξαφνα ὅμως ἡ ἐργασία δὲν πάει τόσο καλά. Ὁ Παῦλος βρίσκει στὸ περιβόλι μιὰ ποντικότρυπα καὶ ἡ Ἰσμήνη ἔχει τὴν περιέργεια νὰ ἰδῇ ἂν ἐκεῖ μέσα εἶναι καμιὰ φωλιά μὲ ποντικάκια.

Σκάβουν, μὰ δὲ βρίσκουν τίποτε. Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφτανε ἡ κούραση ἔρχονται κι ἄλλα κακά. Ὁ Παῦλος διψᾷ καὶ ἡ Ἰσμήνη ζαλίζεται ἀπὸ τὸν ἥλιο.

Ἡ μητέρα τὰ βλέπει ὅλα αὐτά, μὰ δὲ λέει τίποτε. Ὅταν ὅμως εἶδε τὸν Παῦλο νὰ αἰσθάνεται τόσο πολὺ τὸ βάρος τοῦ καλάθι, συλλογίστηκε:

«Ἀλήθεια, τὰ παλιόπαιδα δὲν ἔχουν πιά ὄρεξη γιὰ ἐργασία!»

Κι αὐτὸ ἦταν σωστό.

Σὲ λίγο ἦρθε στὸν ἀέρα ἓνα κουβαράκι κλωστὲς

και κάθισαν στη μύτη τῆς Ἰσμήνης μπροστά στα μάτια της.

Τὸ κορίτσι εἶπε τότε στενόχωρα.

«Οὐφ! κάτι παλιοκλωστές!»

Μὰ στὴ στιγμή παραξενεύτηκε, γιατί οἱ κλωστές αὐτές ἦταν τόσο λεπτές, πὺ ἀνέμιζαν δεξιά κι ἀριστερά.

«Αὐτὸ εἶναι ἀράχνη!» λέει ὁ Παῦλος. «Ἔτσι πετᾶ πάντα τὸ φθινόπωρο κι εὐκόλα παίρνει κανέναν στὸ πρόσωπο».

«Καὶ τί πράγμα εἶναι ἡ ἀράχνη;» ρωτᾷ ἡ Ἰσμήνη.

Ὁ Παῦλος ἀφορμῆ ἤθελε νὰ σταματήσῃ ἡ ἐργασία. Δὲν εἶχε πιά ὄρεξη νὰ διαλέῃ πατάτες.

«Νά, μπορούμε νὰ ἰδοῦμε τίς κλωστές!» λέει. Καὶ τώρα τὰ παιδιά τρέχουν κοντὰ στις λεπτές κλωστές.

«Νάτες!» φωνάζει ἡ Ἰσμήνη («νάτες!») Κι ὁ Παῦλος πηδᾷ ἐπάνω καὶ πιάνει ἓνα ἀληθινὸ κουβάρι ἀπὸ ἄσπρες λεπτές κλωστές. Οἱ κλωστές κρέμονται τώρα στὸ χέρι τοῦ Παύλου. Τὰ παιδιά τίς κοιτάζουν περίεργα ἀπ' ὅλες τίς μεριές.

«Βλέπεις, Ἰσμήνη; Δὲ σοῦ φαίνονται σὰν τὸ κουβάρι πὺ τύλιγες, ὅταν ὕφαινε ἡ μητέρα; Νά, στὴ μέση εἶναι πολλές κλωστές καὶ γύρω εἶναι κρεμασμένες ἄλλες».

«Ἀλήθεια!» Ἔτσι μοιάζει!» ἀποκρίθηκε ἡ Ἰσμήνη.

Ἀλλὰ τώρα τὰ παιδιά φωνάζουν ἔξαφνα μὲ χαρά.  
«Μιὰ ἀράχνη, μιὰ ἀράχνη κουνιέται μέσα στὸ κουβάρι».

«Παῦλο, πῶς μπαίνει ἡ ἀράχνη μέσα στις κλωστές;» λέει ἡ Ἰσμήνη.

Ὁ Παῦλος σὰν κάτι νὰ θυμῆθηκε. Κάποτε τοὺς μίλησε ὁ δάσκαλος γιὰ τίς κλωστές αὐτές, πὺ πε-

τοῦν τὸ φθινόπωρο. Τοῦ φαίνεται πὼς ὁ δάσκαλος τοὺς εἶπε ὅτι, οἱ ἀράχνες φτιάνουν μόνες τους τὶς κλωστές, ὅταν θέλουν νὰ πετάξουν στὸν αἶθρα. Μὰ δὲν τὸ θυμᾶται καὶ καλά.

Γι' αὐτὸ τὰ παιδιὰ τρέχουν εὐθὺς στὴ μητέρα. Αὐτὴ θὰ τοὺς ἐξηγήσῃ τί γίνεται μὲ τὶς ἀράχνες καὶ μὲ τὶς κλωστές.

Ἡ μητέρα, ὅταν τὴ ρώτησαν, τοὺς εἶπε:

«Ὅ,τι εἶπε ὁ δάσκαλος εἶναι ἀλήθεια. Οἱ ἀράχνες φτιάνουν μόνες τους τὶς κλωστές. Ἐγὼ ὅμως ξέρω μιὰ ἀκόμη μικρὴ ἱστορία γι' αὐτὲς τὶς κλωστές.

«Πὲς τὴν μας, μητέρα, πὲς τὴν μας;» φώναξαν τὰ παιδιὰ παρακλητικᾶ.

Ἡ μητέρα ὅμως κούνησε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε:

«Τώρα ὄχι, δὲν ἔχω καιρὸ. Τὸ βράδυ στὸ σπίτι. Μὰ καὶ τότε δὲ θὰ σᾶς τὴν εἰπῶ, ἂν δὲ διαλέξετε πατάτες νὰ γεμίση τὸ τρίτο σακί. Ἄμα γίνῃ αὐτό, τότε παίξετε ὅσο θέλετε καὶ τὸ βράδυ ἀκοῦτε καὶ τὴν ἱστορία. Ἔτσι;»

Τώρα οὔτε ὁ Παῦλος διψᾷ οὔτε ἡ Ἰσμήνη κίετα ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἐφυγε καὶ ἡ δίψα, ἔφυγε καὶ ἡ κάψα. Τὸ διάλεγμα τῶν πατατῶν πάει ρολοί. Τὸ τρίτο σακί γέμισε στὴ στιγμή.

Τὰ παιδιὰ σὲ λίγο παίζουν ἔξω ἀπὸ τὸ περιβόλι. Ἡ μητέρα διαλέει μόνη της καὶ γεμίζει καὶ τὸ τέταρτο σακί.

Τὸ βράδυ βράδυ ὁ Παῦλος τραβᾷ ἐμπρὸς τὸ καροτσάκι καὶ ἡ Ἰσμήνη τὸ σπρώχνει. Ἡ μητέρα χαίρεται γιὰ τὰ προκομμένα παιδιὰ της. Φτιάνουν στὸ σπίτι καὶ ἡ γιαγιά ἔχει ἕτοιμο τὸ τραπέζι. Τρῶνε ὅλοι μὲ ὄρεξη.

Μετά τὸ φαγὶ ἡ μητέρα παίρνει τὸ πλῆξιμό της καὶ πλέκοντας ἀρχίζει τὴν ἱστορία τῶν κλωστῶν. Τὰ παιδιὰ κάθονται γύρω στὸ τραπέζι κι ἀκοῦνε τὴν ἱστορία μὲ τὰ μάτια τεντωμένα.

«Ἦταν κάποτε καιρὸς πού ὁ κόσμος μόνο ἀνοιξη καὶ καλοκαίρι ἤξερε. Φθινόπωρο καὶ χειμῶνας δὲν ὑπῆρχε. Ἔτσι κανεὶς δὲν ἤξερε καὶ τί θὰ πῆ κρῦο. Κι ὅπως ἦταν στὴ γῆ, τὸ ἴδιο ἦταν καὶ στὸν οὐρανό.

Τότε οὔτε οἱ ἄνθρωποι χρειάζονταν φορέματα χοντρά οὔτε κι οἱ ἄγγελοι.

Μὰ ὅταν ἦρθε ὁ χειμῶνας στὴ γῆ, πῆγε καὶ στὸν οὐρανό. Κι ἔτσι τὰ πράματα ἀλλάξαν. Κρύωναν στὴ γῆ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ κρύωναν καὶ στὸν οὐρανὸ οἱ ἄγγελοι ποιὸς ξέρει πόσο.

Ποιὸς μπορούσε τότε νὰ γλυτώσῃ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ κρῦο; Μόνο ὁ καλὸς Θεός. Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἔδωσε στὰ χόρτα καὶ στὰ λουλούδια ἓνα ζεστὸ χιονοσκεπάσμα καὶ στὰ ζῶα τίς πυκνὲς τρίχες ἢ τὰ μαλακὰ φτερά. Τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔμαθε πῶς νὰ φτιάχνουν τὰ φορέματα καὶ στοὺς ἄγγελους ἔδωσε τὸ ἀραχνόπανο.

«Πηγαίνετε, τοὺς εἶπε, κάτω στὴ γῆ καὶ μαζεύετε τ' ἀραχνόπανα γιὰ νὰ φτιάσετε φορέματα ζεστά κι ἐλαφρά».

Βαριά φορέματα δὲν ἔκνε νὰ φορέσουν, βέβαια, οἱ ἄγγελοι, γιατί δὲ θὰ μπορούσαν νὰ πετοῦν.

Ἔτσι λοιπὸν οἱ ἄγγελοι κατεβαίνουν συχνὰ στὴ γῆ καὶ μαζεύουν τ' ἀραχνόπανα καὶ φτιάχνουν τὰ φορέματά τους.

Μόνο πού συχνὰ οἱ κλωστὲς αὐτὲς μπερδεύονται καὶ τότε οἱ ἄγγελοι σὰ δὲν μπορέσουν νὰ τίς ξεμπερδέψουν,

τις πετοῦν κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ οὐρανοῦ.

Μερικὲς πάλι φορές οἱ ἄγγελοι μαζεύουν νύχτα τις κλωστὲς τῶν ἀραχνῶν καὶ τυγαίνεινὰ μὴ βλέπουν ὅτι σὲ μερικὰ κουβάρια εἶναι ἀκόμη μέσα οἱ ἀράχνες. Ὄταν λοιπὸν οἱ ἄγγελοι στὸν οὐρανὸ ξετυλίγουν τὰ κουβάρια βρίσκουν καμιὰ ἀράχνη μέσα, τότε τὴν τυλίγουν μέσα σὲ λίγες κλωστὲς καὶ τὴν ἀφήνουν νὰ πέσῃ κάτω.

Οἱ ἄνθρωποι ἔτσι μὴν ξέροντας ἀπὸ ποῦ ἔρχονται οἱ κλωστὲς λένε:

«Αὐτὲς εἶναι οὐράνιες κλωστὲς».

Τὸ ἴδιο εἶδατε κι ἐσεῖς σήμερα.

Ὅταν τελείωσε ἡ ἱστορία, ἡ μητέρα εἶπε:

«Καληνύχτα! Καλὸν ὕπνο!» Καὶ τὰ παιδιὰ πῆγαν στὰ κρεβάτια τους. Τὴ νύχτα εἶδαν στ' ὄνειρό τους τις οὐράνιες κλωστὲς.





#### 49. Οἱ ἐργάτες τοῦ ψωμοῦ.

«Ἄχ, κι αὐτὸ τὸ ψωμί! Καὶ πόσοι, δὲν ἐργάζονται γιὰ τὸ ψωμί!» ἔλεγε ὁ πατέρας τῆς Φανῆς, ὁ χτίστης, ὅταν εἶχε σταματήσει ἡ δουλειά του καὶ καθόταν στὸ σπίτι.

«Ὁ γεωργὸς ὁ καημένος ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ βρίσκεται στὸ χωράφι. Ὁργάνει, σπέρνει, θερίζει, ἀλωνίζει. Χύνει ποτάμι τὸν ἰδρώτα γιὰ τὸ ψωμί του.

Ὁ μυλωνὰς ραντισμένος πάντα μὲ τ' ἄσπρο ἀλεύρι δὲν κοιμᾶται νύχτες ὀλόκληρες γιὰ ν' ἀλέση τὸ σιτάρι. Ἐκεῖ πού γυρίζει ὁ μύλος τῆ βαρειά στρογγυλὴ πέτρα, αὐτὸς παίρνει κάποτε λίγον ὕπνο, μὰ εὐθὺς ζυπνᾷ, ἀν τύχη νὰ σταματήσει ὁ μύλος.

Ὁ φούρναρης μὲ τὸν ἄσπρο σκουῖφο του ζυμώνει ἀπὸ τὰ χαράματα καὶ φουρνίζει κι ἔχει ἔτοιμο τὸ ψωμί γιὰ νὰ τὸ πάρη πρωὶ πρωὶ ἢ ἔργατιά, πού ξεκινάει γιὰ τὴ δουλειά της. Ὁ σιδεράς ἐτοιμάζει τ' ἀλέτρι μὲ τὸ μυτερὸ ὄνι, τίς ἀξίνες, τὰ δρεπάνια, καὶ τὰ δίνει στὸ γεωργὸ καὶ τὸν εὐκολώνει στὴ δουλειά του. Καὶ ποιὸς δὲν ἐργάζεται γιὰ τὸ ψωμί; «Ὅλος ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς γιὰ τὸ ψωμί ἐργάζεται».

«Πῶς, πατέρα; Δὲν καταλαβαίνω πῶς ὅλος ὁ κόσμος ἐργάζεται γιὰ τὸ ψωμί» λέει ἡ Φανή, πού ἄκουε προσεχτικὰ τὰ λόγια τοῦ πατέρα της.

«Ναί, παιδί μου, ὅλος ὁ κόσμος γιὰ τὸ ψωμί ἐργάζεται. Μὰ ἄλλοι ἐργάζονται γιὰ νὰ φτιάσουν τὸ ψωμί κι ἄλλοι γιὰ νὰ τὸ κερδίσουν. Καταλαβαίνεις, Φανή;»

«Ναί, πατέρα μου, ναί. Τώρα τὸ κατάλαβα. Ὁ γεωργός, ὁ μυλωνάς, ὁ φούρναρης, ὁ σιδεράς ἐργάζονται γιὰ νὰ γίνη τὸ ψωμί. Κι οἱ ἄλλοι ὅλοι ἐργάζονται νὰ τὸ κερδίσουν. Γι' αὐτὸ πατέρα, τώρα, πού δὲν ἔχεις ἐργασία, δὲν ἔχομε καὶ τὸ ψωμί μας. Ἄ, τί καλὰ, πατέρα μου, νὰ ἴσουν γεωργός. Ποτέ δὲ θὰ μᾶς ἔλειπε τὸ ψωμί!»

«Ναί, παιδί μου! Ὁ γεωργός εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ψωμοῦ. Μὰ κι αὐτὸς δὲ θὰ μπορούσε τίποτε νὰ κάμῃ δίχως τὴ βοήθεια τῶν ἄλλων ἐργατῶν. Μποροῦσε τὸ πολὺ νὰ βγάξῃ τὸ δικό του τὸ ψωμί, μὰ ὄχι καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Κεὶ τότε, παιδί μου, κι αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι θὰ ὑπόφεραν, ὁ καθένας ἀπὸ κάτι».

«Πῶς, πατέρα, πῶς; Γιατί θὰ ὑπόφεραν κι αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι;»

#### 50. Ἡ σύντομη ἱστορία ἐνὸς θαλασσινοῦ.

Ὁ πατέρας τῆς Φανῆς εἶπε τότε τὴν ἱστορία ἐνὸς θαλασσινοῦ.

«Ἐνας θαλασσινὸς ταξιδεύοντας σὲ μακρινὸ ταξίδι, νυχάγησε στ' ἄγρια κύματα τῆς θάλασσας καὶ ὀλομόναχος ρίχτηκε σ' ἕνα ἐρημονήσι. Ἐζήσε κεῖ πολλὰ χρόνια. Κατοίκησε σὲ σπηλιές, ἔτρωγε στὴν ἀρχὴ ἄγρια

χορτάρια και ύστερα ψάρευε και κυνηγοῦσε. Καλλιέρ-  
γησε δέντρα και ἔτρωγε τοὺς καρπούς των. Σιγά σιγά  
ἔφτιασε μιὰ καλύβα, και ύστερα ἔχτισε σπίτι ολόκληρο.  
Βρῆκε ἐδῶ και ἐκεῖ στο νησί σπειριά ἀπὸ σιτάρι και τὰ  
μάζεψε, ἔσκαψε μὲ μιὰ μυτερὴ πέτρα και τὰ φύτεψε.  
Ἄναψε ύστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια φωτιά και ἐργάστηκε  
τὸ σίδηρο και ἔφτιασε ἐργαλεῖα.

Ἄπὸ τότε ἡ ζωὴ του καλύτερεψε. Ἐνῶ πρωτύτερα  
ἔτρωγε ὠμὸ τὸ σιτάρι, τώρα τὸ ἄλεθε και ζύμωνα.  
Ἐνῶ πρωτύτερα ἔσκαβε τῆ γῆ, τώρα τὴν ὠργωνε,  
γιατὶ ἔφτιασε ἀλέτρι και ἡμέρευε και ἕνα γάιδαρο και  
τὸν ἔζεψε. Ἐνῶ πρωτύτερα ντυνόταν τὰ δέρματα τῶν  
ζῴων ποὺ κυνηγοῦσε, τώρα πλέκει ροῦχα ἀπὸ τὶς κλω-  
στές, ποὺ τὶς γνέθει μόνος του.

Ὅλα τὰ ἔχει ἐκεῖ ὁ ἐρημίτης, μὰ ἡ ζωὴ του εἶναι  
πάντα ἔρημη. Δὲν τὸν εὐχαριστεῖ. Στὸ τέλος κατορ-  
θώνει νὰ φτιάσῃ και πλοῖο και γυρίζει στὴν Πατρίδα  
του και γίνεται γεωργός».

### 51. Τὸ ἐπάγγελμα και ἡ κοινωνία.

Ὅταν ὁ θαλασσινοὺς γύρισε στὴν πατρίδα του,  
ἔγραψε τὴν ἱστορία του ὅλη. Καὶ στὸ τέλος ἔγραψε για  
τὸ ἐπάγγελμά του στὴν κοινωνία μ' αὐτὰ τὰ λόγια:

«Ἄ, πόσο ἀλλιώτικη εἶναι ἡ κοινωνία ἀπὸ τὴν  
ἐρημιὰ!

Ἐκεῖ, στὴν ἐρημιὰ, ἔπρεπε μόνος νὰ φροντίσω για  
κάθε πρᾶμα, ποὺ θὰ μοῦ χρειαζόταν για νὰ ζήσω.  
Ἐδῶ ὅμως, μὲς τὴν κοινωνία, ὁ καθένας ἐργάζεται  
και για τοὺς ἄλλους. Γιατὶ και οἱ ἄλλοι ἐργάζονται  
γι' αὐτόν. Ὁ καθένας ἐργάζεται για ἕνα πρᾶμα και ἀπὸ  
αὐτὸ δίνει σὲ ὅσους ἐργάζονται για ἄλλο.

Ἐδῶ ὁ γεωργὸς δίνει ἀπὸ τοῦς καρποῦς του σ' ὄλους τοῦς ἄλλους, ποὺ δὲν εἶναι γεωργοί. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι δίνουν σ' αὐτὸν ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Ὁ γεωργὸς ὀργώνει καὶ σπέρνει καὶ θερίζει καὶ ἀλωνίζει. Μὰ τὸ ἀλέτρι του τὸ φτιάνει ὁ σιδεράς, τὰ ροῦχα του ὁ ράφτης, τὰ παπούτσια του ὁ τσαγκάρης, τὸ σπίτι του ὁ χτίστης. Ἐτσι ὁ καθένας στὴν κοινωνία δὲν ἐργάζεται μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲ ζῆ μόνο γιὰ τὸ ἄτομό του. Ἐργάζεται καὶ ζῆ καὶ γιὰ τοῦς ἄλλους ὄλους διαλέγοντας τὸ ἐπάγγελμα, ποὺ θέλει καὶ ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ προκόψῃ.

Ἐγώ, πιστεύοντας πῶς τὸ πρῶτο ἐπάγγελμα στὴν κοινωνία εἶναι τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ, γεωργὸς ἔγινα, γιατί τ' ἀγάπησα κιόλας.

Μὰ καὶ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ μὴν ἀγαπήσῃ τὴ γεωργία; Δίχως τὴ γεωργία ἢ ζωὴ θὰ ἦταν ἄγρια. Δίχως αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι δὲ θὰ ζοῦσαν σὰν ἀδέρφια μὲς τὴν κοινωνία. Ποιὸς ξέρει τί πόλεμο θὰ ἔκαναν ποιὸς νὰ πρωταρπάξῃ κάρνα λάχανο, ποὺ μόνο του θὰ φύτρωνε στὴ γῆ!»

## 52. Ὁ ζευγολάτης.

Ζευγαρωμένα ταιριαστά τὰ βόδια στὸ ζυγὸ  
μὲς τὰ βαθιὰ τὰ μάτια τους τὴ συλλογὴ τους κρύβουν  
καὶ στὸ χωράφι τ' ἄσπαρτο σέρνουν μὲ βῆμ' ἀργό,  
σέρνουν τὸ ἀλέτρι πίσω τους καὶ κάπου κάπου σκύβουν.

Τὸ ὄνι χαράζει ἀκούραστα τ' αὐλάκι τὸ βαθύ  
ξεσκάζοντας, τινάζοντας τὴν πέτρα, τὸ κοτρώνι,  
καὶ ὁ ζευγολάτης ἄφωνος τὸ ἀλέτρι ἀκολουθεῖ  
καὶ μὲ βουκέντρα σουβλερὴ τὰ βόδια του κεντρώνει.

Πράματα Σπουδάματα

7



Κι ὀργώνει, ὀργώνει ὅλημερίς τὸ ἀλέτρι τὸ βαρὺ  
καὶ πάει ἔμπρῳς καὶ πάει ἔμπρῳς καὶ πίσω πάλι στρέφει,  
γιὰ νάρθη ὁ σπόρος ὕστερα νὰ πέση καὶ νὰ βρῆ  
βαθιὰ σκαμμένο κι ἀπαλὸ τὸ χῶμα πού μᾶς τρέφει.

Καὶ θὰ φυτρώση καὶ θὰ βγῆ τὸ φύτρο τὸ χλωρό,  
καὶ πράσινο τὸ στάχυ του τὸν ἥλιο θ' ἀντικρύση,  
καὶ θὰ μεστῶση; θὰ ψηθῆ μὲ τὸν καλὸ καιρὸ,  
καὶ θὲ νὰ πάη στὸ μυλωνά κι ἀλεύρι θὰ γυρίση.

Εὐλογημένο τρεῖς φορές τ' ἀλέτρι τὸ βαρὺ,  
εὐλογημένα τρεῖς φορές τὰ βόδια, ὁ ζευγολάτης,  
κι εὐλογημένη τρεῖς φορές ἡ γῆ, πού καρπερῆ  
μὲ δίχως βαρυγκόμηση μᾶς δίνει τὰ καλὰ της.

### 53. Ὁ ψαράς.

Μὲς τοῦ λιμανιοῦ ἀραγμένη  
τὰ γαλήνια τὰ νερά  
μιὰ ψαρόβαρκα προσμένει  
τὴν αὐγούλα τὸν ψαρά.



Κι ὁ ψαράς ἀπ' τὸ καλύβι,  
πού προβάλλει πέρα μακριά  
καὶ στοὺς κλάδους τῆς τὸ κρύβει  
μιὰ πυκνόφυλλη μουριά,

ὅπου νάναι θὰ κινήσῃ  
πρὶν ὁ ἥλιος νὰ φανῇ,  
τῆ βαρκούλα του θὰ λύσῃ  
καὶ θ' ἀπλώσῃ τὸ πανί.

Ἄρμενίζει ὅλη μέρα  
μὲ τὴ βάρκα στ' ἀνοιχτὰ  
κι ὅλο ὁ νοῦς του ἐκεῖ πέρα,  
στὸ καλύβι, θὰ πετᾷ.

Βράδου βράδου θὰ γυρίσῃ,  
ὡ χαρούμενη στιγμή,  
καὶ τὰ ψάρια θὰ πουλήσῃ,  
τῶν παιδιῶν του τὸ ψωμί.

54. Τὸ ναυτόπουλο.

Μὲ καράβι στὰ ταξίδια  
τὸ ναυτόπουλο γυρνᾷ  
καὶ στῆς θάλασσας τὰ φίδια  
τὰ μικράτα του περνᾷ.

---

Ὁ βοριάς δὲν τὸ τρομάζει,  
οὔτ' ἢ ἄπιστη νοτιά,  
οὔτε χιόνι οὔτε χαλάζι  
οὔτε κύματα πλατιά.

---

Στῆ δουλειᾷ πρωὶ καὶ βράδυ  
μὲ τὸ στρόμπο στὸ πλευρὸ  
ξερὸ τρώει παξιμάδι,  
πίνει ἀκάθαρτο νερό.

---

Πεταχτὸ σὰν τὸ ξεφτέρι  
ἀνεβαίνει στὰ πανιά  
καὶ μὲ ρόζους μὲς τὸ χέρι  
λύνει, δένει τὰ πανιά.

---

Στοῦ κινδύνου τὴν τρομάρα  
τὸ φυλάει μοναχῆ,  
τῆς μανούλας του ἢ λαχτάρρα,  
τῆς μανούλας του ἢ εὐχῆ.



55. Τὸ καράβι.

Καράβι ἀνοίγει τὰ φτερά  
τὴν ἀγκυρα σηκώνει,  
καραβοκύρης στέκεται  
κρατώντας τὸ τιμόνι.

Καράβι στὸ ταξίδι σου  
θὰ βρῆς λιμάνια χίλια,  
θ' ἀκούσης «Καλῶς ὦρισες»  
ἀπὸ χιλιάδες χεῖλια.

Μὴν τὸ πιστέψης!  
"Απιαστες εὐχές, π' ἀγέρας παίρνει,  
καὶ τίς σκορπᾶ στὸ δρόμο  
καὶ πίσω του τίς φέρνει.

Τὸ μόνο «Καλῶς ὦρισες»,  
τὴ μόνη εὐχὴ πού πιάνει,  
θὰ τὴν ἀκούσης στὸ φτωχὸ  
τοῦ τόπου σου λιμάνι.



56. Ὁ Ἡρακλῆς καὶ ὁ δρόμος τῆς Ἀρετῆς.

Ὅταν ὁ Ἡρακλῆς ἔγινε νέος ὡς δεκαοχτὼ χρονῶν, βρέθηκε μιὰ μέρα καθισμένος σὲ μιὰ πέτρα ἔξω ἀπὸ τὴ Θήβα, τὴν πατρίδα του. Εἶχε τὸ κεφάλι του ἀκουμπισμένο στὴ δεξιὰ παλάμη καὶ φαινόταν συλλογισμένος. Τότε εἶδε στὸ δρόμο πέρα δυὸ γυναῖκες, ποὺ ἔρχονταν πρὸς τὸ μέρος του.

Σὲ λίγη ὥρα ποὺ οἱ δυὸ γυναῖκες ζύγωσαν, ὁ Ἡρακλῆς ἔρριξε μιὰ προσεχτικὴ ματιά. Ἦταν καὶ οἱ δυὸ στὸ ἴδιο ἀνάστημα. Μὰ ἡ μία ἦταν πιὸ παχειά, βαμμένη στὸ πρόσωπο καὶ στολισμένη μὲ χρυσαφικά καὶ περπατοῦσε περήφανα καὶ συχνὰ κοίταζε δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Ἡ ἄλλη ἦταν λεπτὴ, μ' ἀληθινὴ ὀμορφιά, μὲ μάτια ντροπαλά, μὲ φῶρεμα ἀπλὸ καὶ καθαρὸ καὶ περπατοῦσε σεμνά.

Ἡ πρώτη, μόλις ἀντίκρισε τὸν Ἡρακλῆ, ἔτρεξε βιαστικὰ κοντά του καὶ τοῦ εἶπε:

«Ἡρακλῆ, σὲ βλέπω πολὺ συλλογισμένον. Βέβαια, θὰ σκέπτεσαι ποιὸ δρόμο ν' ἀκολουθήσης στὴ ζωὴ σου. Ἐνῶ πρόθυμα θὰ σὲ βγάλω ἀπὸ τὴ δυσκολία αὐτή. Λοιπὸν ἓνας εἶναι ὁ δρόμος τῆς εὐτυχίας. Νὰ κάθεσαι, νὰ τρῶς, νὰ πίνης καὶ νὰ διασκεδάζης. Κι ὅσο γιὰ τὰ

λεπτά, αυτό είναι τὸ πιὸ εὐκόλο. Εἶσαι δυνατός, νὰ παίρνῃς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὰ ἔχουν».

Ὁ Ἡρακλῆς τὴν κοίταξε αὐστηρὰ καὶ τὴ ρώτησε: «Καὶ ποιά εἶσαι σύ, κυρά μου, ποὺ βρίσκεις τόσο εὐκόλα τὰ πράματα;»

«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Εὐτυχία, ἀλλὰ οἱ ἐχθροί μου μὲ λένε Κακία» ἀποκρίθηκε ἐκείνη κι ἔφυγε.

Ζύγωσε τότε καὶ ἡ δεύτερη γυναῖκα. Αὐτὴ ὅσο ἦταν γλυκειὰ στὴ μορφῇ, τόσο ἦταν αὐστηρὴ στὰ λόγια. Στάθηκε λοιπὸν μπρὸς στὸν Ἡρακλῆ καὶ τοῦ εἶπε:

«Ἡρακλῆ, εἶσαι παιδί ἀκόμη καὶ δὲν ξέρεις τὸν κόσμο. Γι' αὐτὸ τὸ θεωρῶ χρέος μου νὰ σοῦ πῶ ὅλη τὴν ἀλήθεια. Ἡ ζωὴ στὸν κόσμο δὲν εἶναι τόσο εὐκόλη. Τὸ κάθε καλὸ, ἡ κάθε εὐχαρίστηση, ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία ἀποχτιέται μόνο μὲ τὴν ἐργασία. Κι ἀληθινὴ εὐτυχία δὲν εἶναι νὰ τρώῃ καὶ νὰ πίνῃ ὁ ἄνθρωπος σὰν τὸ ζῶο, οὔτε καὶ νὰ ντύνεται καὶ νὰ στολιζέται. Ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία εἶναι ἡ ἐργασία γιὰ νὰ ἔχῃς τὰ μέσα τῆς ζωῆς, ἡ βοήθεια ποὺ θὰ κάνῃς στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ σ'ἀγαποῦν καὶ στὴν πατρίδα ὅλη γιὰ νὰ σὲ δοξάζῃ».

Καὶ πῶς ὀνομάζεσαι σύ, κυρία;» ρώτησε ὁ Ἡρακλῆς.

«Ἀρετὴ» ἀποκρίθηκε ἐκείνη ντροπαλό.

«Σ' εὐχαριστῶ, κυρία μου», εἶπε πάλι ὁ Ἡρακλῆς κι ἡ Ἀρετὴ τὸν χαιρέτησε κι ἔφυγε.

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ Ἡρακλῆς ὅλη τὴ δύναμή του, ὅλη τὴν ἐξυπνάδα του, ὅλη τὴν καλοσύνη του τὴν παράδωσε στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, στὴν πατρίδα του, στὴν Ἑλλάδα. Κι ὅταν εὐεργέτησε τὴν Ἑλλάδα

καὶ τὴ δόξασε καὶ δοξάστηκε καὶ ὁ ἴδιος, προχώρησε πρὸ πέρα, εὐεργέτησε καὶ ἄλλον κόσμον, καὶ ἔφερε τὴν καλοσύνη του σ' ἀνατολὴ καὶ δύση.

Ἐπίασε τὸ λιοντάρι τῆς Νεμέας καὶ τόπνιξε γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ ἐκεῖ τόσοις ἀνθρώπους, ποὺ δὲν τοῖμασαν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, καὶ νὰ γλυτώσῃ τὰ χρήσιμα ζῶα, ποὺ καθημερινὰ ἄρπαζε καὶ ἔτρωγε τὸ φοβερὸ θηρίο.

Σκότωσε τὴ Λερναία Ὑδρα μὲ τὰ ἐννιά κεφάλια καὶ ἔφερε στὸν τόπον ἐκεῖνο τὴν υἰεὶα καὶ τὴ εὐφορία. Ξεπάστρεψε τὸν Ἐρυμάνθιο κάπρον γιὰ νὰ γλυτώσῃ τὰ σπαρτὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν καταστροφὴ.

Ἐδιώξε τίς Στυμφαλίδες ὄρνιθες γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἀνθρώπους καὶ σπαρτὰ.

Καθάρισε τὴν κοπριά τοῦ Λυγείου, ποὺ ἦταν ἴσαμε ἓνα βουνό, γιὰ νὰ φέρῃ τὴν υἰεὶα στὴν πλοῦσια χώρα Ἡλίδα.

Καὶ στὴ δύση πῆγε ὁ Ἡρακλῆς νὰ δώσῃ τὸ φῶς του καὶ ἔφερε ἀπὸ κεῖ τὰ μῆλα τῶν Ἑσπερίδων.

Καὶ στὸν Ἄδη ἀκόμη κατέβηκε τελευταῖα γιὰ νὰ φωτίσῃ καὶ κεῖ λιγάκι καὶ ἔφερε τὸ φοβερὸ Κέρβερο, τὸ φύλακα τοῦ Ἄδη.

Κι ὅλα αὐτὰ τὰ κατῶρθωσε ὁ Ἡρακλῆς καὶ δοξάστηκε καὶ λατρεύτηκε σὰ θεός, γιὰτὶ ἀκολούθησε τὸ δρόμο τῆς Ἀρετῆς.

57. Ὁ Ἡρακλῆς ἀνασταίνει τὴν Ἀλκίηστη.

Μέσα στὰ τόσα καλά ποὺ ἔκαμε ὁ Ἡρακλῆς στὴν πατρίδα του ἦταν καὶ τοῦτο, ποὺ ἔκαμε στὸ βασιλιά τῶν Φερῶν Ἀδμητο.

Περνώντας μιὰ φορά στις ὄμορφες Φερέες, ἐκεῖ πού εἶναι σήμερα τὸ Βελεστῖνο, ὁ Ἡρακλῆς μπῆκε στὸ παλάτι τοῦ Ἄδμητου. Μὰ τί νὰ ἰδῆ!

Ὁ Ἄδμητος ἔκλαιε ἀπαρηγόρητα καὶ τραβοῦσε τὰ μαλλιά του. Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες εἶχε χάσει τὴ γυναῖκα του, τὴν Ἄλκηστη, μιὰ γυναῖκα σπάνια, πού πέθανε γι' νὰ γλυτώσῃ ἀπ' τὸ θάνατο τὸν ἄντρα της.

Μιὰ προφητεία τοῦ Θεοῦ Ἀπέλλωνα εἶπε πὼς ὁ Ἄδμητος θ' ἀρρωστήσῃ μιὰ μέρα καὶ θὰ πεθάνῃ. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ τὸν γλυτώσῃ, παρά ἂν δεχτῆ κανεὶς ἀπ' τοὺς δικούς του νὰ πεθάνῃ γι' αὐτόν.

Κι ἀληθινὰ ὁ Ἄδμητος ἀρρώστησε καὶ βογκοῦσε καὶ χαροπάλευε. Ὁ πατέρας του κι ἡ μητέρα του ἐπροτίμησαν τὴ δική τους ζωὴ παρά τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ τους. Καὶ μόνο ἡ Ἄλκηστη, ἡ ἀφωσιωμένη γυναῖκα του, δέχτηκε πρόθυμα νὰ πεθάνῃ γιὰ τὸν ἄντρα της.

«Τί τὴ θέλω ἐγὼ τὴ ζωὴ σὰν πεθάνῃ ὁ ἄντρας μου; Προτιμῶ τὸ δικό μου θάνατο παρά τὸ θάνατο τοῦ ἀνδρός μου!»

Ὁ Ἄδμητος δὲν ἤθελε μὲ κανέναν τρόπο νὰ χάσῃ ἡ γυναῖκα του τὴ ζωὴ της γιὰ νὰ γλυτώσῃ αὐτός. Μὰ ἡ Ἄλκηστη ἐπίμενε. Καὶ στὴν ἐπιμονή της ἐπάνω τὸ πῆρε ἀπόφαση νὰ πεθάνῃ. Κλείστηκε στὴν κάμαρά της καὶ σὲ λίγες ἡμέρες ἦρθε ὁ μαῦρος Χάρος καβάλα στ' ἄλογό του καὶ τὴν πῆρε.

Ὁ Ἡρακλῆς σὰν τόμαθε αὐτό, συμπόνεσε τὸν Ἄδμητο καὶ τραβάει ἴσια στὸ νεκροταφεῖο. Πάει στὸ μνήμα τῆς βασιλίσσας, κάνει τὴν προσευχή του, ἀδράζει τὴ μαρμαρένια πλάκα πού σκέπαζε τὴν πεθαμένη, μπαίνει μέσα στὸν τάφο κι ἀρπάζει τὴν Ἄλ-

κηστή να τή σηκώση. Μὰ μόλις τήν άγγιξε, ένα βαρὺ



χέρι αισθάνεται στὸν ὄμο του. Ἦταν τὸ χέρι τοῦ Χάρου. «Καὶ πῶς τολμᾶς νὰ πάρης τὴ γυναῖ-

κα αὐτή, ἀφοῦ βλέπεις πῶς εἶναι πεθαμένη;»

Ὁ Ἡρακλῆς δὲ μίλησε. "Ἄφησε γιὰ μιὰ στιγμή τὴν πεθαμένη καὶ σηκώθηκε ἄγριος ἀπ' τὴν ὀργή. Τρομερὸ πάλεμα ἄρχισε τότε πάνω στὸν τάφο τῆς βασιλίσσας. Τὰ μάρμαρα ἀνασηκώνονταν καὶ χτυποῦσαν βαριά ἐπάνω στοὺς τάφους. Τὰ κυπαρίσσια ἔτρεμαν ἀπὸ τὸ ποδοβολητὸ τοῦ Χάρου καὶ τοῦ Ἡρακλῆ κι ἔγερναν τὶς κορφές τους. Τὰ κόκαλα τῶν πεθαμένων ἔτριζαν. Τέτοιος ἀγῶνας δὲν ξανάγινε στὸ νεκροταφεῖο. Σὲ λίγη ὥρα ὁ Χάρος ἦταν ἀνάσκελα στὴ γῆ κι ὁ Ἡρακλῆς κρατώντας τὸν ἀπὸ τὰ δυὸ χέρια τοῦ εἶχε βάλει τὸ γόνατο στὸ στῆθος. Ὁ Χάρος νικήθηκε.

Ἡ "Ἀλκηστή εὐθύς τότε ξαναπῆρε τὴ ζωή, ἀνοιξε τὰ μάτια της κι εὐχαρίστησε τὸν ἥρωα.

#### 58. Ὁ Θησέας κι ἡ πατρίδα.

Ὁ Ἡρακλῆς τῆς Ἀθήνας, λένε πολλοί, ὅταν θέλουν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ Θησέα.

Κι ἀλήθεια δεύτερος Ἡρακλῆς ἦταν ὁ Θησέας. Ὅταν παλικάρι ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Τροιζῆνα νὰ ἔρθη στὴν Ἀθήνα, στὸν πατέρα του τὸν Λιγέα, καθάρισε τὸ δρόμο ἀπ' ὅλα τὰ κακὰ στοιχεῖα, πού βασάνιζαν τὸν κόσμο.

Τὸ γίγαντα Περιφῆτη, τὸ φοβερὸ κακοῦργο, πού σκότωνε μὲ τὸ ρόπαλό του τοὺς διαβάτες, τὸν ἔστειλε στὸν "Ἀδῆ δίνοντάς του μιὰ μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ρόπαλο.

Τὸ ληστή τὸ Σίνη τὸν Πιτυοκάμπτη τὸν ἔσκισε στὰ δύο ὅπως ἔσκιζε κι αὐτὸς τοὺς διαβάτες.

Τὸ Σκίρωνα, πού τίναζε μὲ μιὰ κλωτσιὰ τοὺς διαβάτες στὴ θάλασσα, τὸν ἔστειλε κι αὐτὸν στὰ βυθὸ της γιὰ νὰ μετρήσῃ πόσους ὡς τὰ τότε εἶχε πνίξει.

Τὸν Προκρούστη, τὸ φοβερὸ κακοῦργο μὲ τὸ θανατικὸ κρεβάτι, τὸν θανάτωσε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού θανάτωνε.

Σὰν ἔφτασε τελευταῖα στὴν Ἀθήνα, ἔμαθε πὼς ἦταν κι ἓνα στοιχειὸ ἀκόμη στὸ Μαραθῶνα, πού ἔκανε μεγάλες ζημιές στὰ σπαρτά. Ἦταν ἓνας ταῦρος ἄγριος. Ἐπρέξε καί, τὸν ἔπιασε καὶ τὸν πρόσφερε θυσία στὸ θεὸ Ἀπόλλωνα.

Ἔτσι ὁ Θησέας νόμιζε πὼς γλύτωσε πιά ἡ πατρίδα του ἀπὸ τὰ κακὰ στοιχειά. Μὰ ἔξαφνα μιὰ μέρα μαθαίνει πὼς οἱ Ἀθηναῖοι μὲ καρδιὰ σκισμένη ἀπὸ τὸν πόνο ἐτοιμάζουν τοὺς ἑφτά νέους καὶ τίς ἑφτά νέες, πού θάστελναν γιὰ τρίτη φορά τώρα στὴν Κρήτη νὰ τοὺς φάη τὸ φοβερὸ θηρίο, ὁ Μινώταυρος. Τρέχει εὐθὺς τότε στὸν πατέρα του καὶ τοῦ λέει:

«Πατέρα μου, πές μου τί τρέχει; Τί δυστύχημα βρῆκε τὴν πατρίδα μας καὶ χύνει κάθε χρόνο τὸ ἄθωο αἷμα της;»

Κι ὁ γέρο-Αἰγέας διηγήθηκε στὸ παιδί του ὅλη τὴ θλιβερὴ ἱστορία τοῦ Μινώταυρου. Τοῦ εἶπε πὼς κάποιος Ἀθηναῖος σκότωσε στὴ φιλονικία πάνω τὸ γιὸ τοῦ Μίνωα, τοῦ βασιλιᾶ τῆς Κρήτης. Κι ἐκεῖνος κήρυξε τὸν πόλεμο στοὺς Ἀθηναίους, τοὺς νίκησε καὶ τοὺς ὑποχρέωσε στὴ φοβερὴ αὐτὴ θυσία.

Στὸ ἄκουσμα αὐτὸ ὁ Θησέας ταραχτήκε. Τὸ αἷμα του ἀνέβηκε στὸ κεφάλι κι ἡ καρδιά του χτυποῦσε δυνατά. Ἐσφίξε τὴ γροθιά του κι εἶπε:

«Πατρίδα μου, ἢ σὲ γλυτώνω ἢ χάνομαι κι ἐγὼ μαζί σου!»

Καὶ γυρίζοντας στὸν πατέρα του εἶπε μὲ τρεμου-  
λιαστὴ φωνή:

«Πατέρα μου, τὴν εὐχή σου».

Κι ὁ πατέρας μὲ συγκίνηση δέχτηκε τὴν ἀπόφαση  
τοῦ παιδιοῦ του.

«Ἡ εὐχή μου καὶ ἡ εὐχή ὅλης τῆς πατρίδας εἶναι  
μαζί σου, παιδί μου!» εἶπε ὁ γέρο-Αἰγέας.

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Θησέας μὲ τοὺς ἄλλους νέους  
καὶ τὶς νέες μπαίνουν στὸ πλοῖο, σηκώνουν τὰ μαῦρα  
πανιά του καὶ φτάνουν στὴν Κρήτη. Τραβοῦν ἴσια στὸ  
παλάτι τοῦ Μίνωα. Ὁ Θησέας μὲ τὸ θάρρος, πού τοῦ  
ἔδινε ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα, λέει στὸ Μίνωα:

«Μεγαλειότατε, ἔχω τὴν ἄδεια σου νὰ σκοτώσω τὸ  
Μινώταυρο;»

«Καὶ ξέρεις τί εἶναι ὁ Μινώταυρος καὶ ποῦ εἶναι  
ἀκόμη. πού μὲ τόσο θάρρος ζητᾶς τὴν ἄδεια νὰ τὸν  
σκοτώσης;»

«Τὰ ξέρω ὅλα!» λέει ὁ Θησέας. «Ξέρω πὼς εἶναι  
τέρας ἀνθρωπόμορφο, ἄνθρωπος μὲ κεφάλι ταύρου,  
καὶ πὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ βγῆ κανεὶς πίσω ἀπὸ τὸ Λα-  
βύρινθο, κι ἂν τὸν σκοτώσῃ ἀκόμη. Μὰ αὐτὸ εἶναι δική  
μου δουλειά».

Ὁ Μίνωας βέβαιος, πὼς τὸ βασιλόπουλο δὲ θὰ  
γλυτώσῃ ἀπὸ τὸ Μινώταυρο, ἀποκρίθηκε:

«Ἄν, παλικάρι μου, μπορέσης καὶ σκοτώσῃς τὸ  
Μινώταυρο, ἡ πατρίδα σου γλυτώνει γιὰ πάντα. Ἄφοῦ  
δὲ θὰ ὑπάρχῃ Μινώταυρος, δὲ θάχω τὴν ἀξίωση νὰ  
ἔρχονται κι οἱ νέες μὲ τοὺς νέους. Ἐμπρὸς λοιπόν».

Πήγαινε τώρα και να θυμάσαι τα λόγια μου. Έγώ έρχομαι πίσω σου».

Γρήγορος κι ευκίνητος πέταξε ο Ίκαρος κι ανέβηκε ψηλά στον ουρανό.

«Γινήμε πουλιά!» φώναζε του πατέρα του, που ακολουθούσε πιο αργά «ό,τι θέλομε κάνομε!»

«Ήσυχα και ταχτικά», συμβούλευε ο γέρος. Μά ο Ίκαρος μόνο που γελούσε. Παίζοντας ανεβοκατέβαινε στον αέρα και φώναζε:

«Γιά δες τή θάλασσα, πώς αγριεύει και αφρίζει! Ζηλεύει τα φτερά μας!»

Κατέβαινε χαμηλά χαμηλά ως τα κύματα κι έπειτα σαν άστραπή πετιόταν πάλι πάνω γελώντας.

«Ο κόσμος είναι δικός μας!» φώναζε του πατέρα του. Μά ο Δαίδαλος άνήσυχος τον παρακολουθούσε αδιάκοπα με τὸ βλέμμα.

«Έξαφνα έβγαλε μιὰ φωνή:

«Ίκαρε, γύρνα πίσω!»

Τὸν είδε που ανέβαινε σαν άετός ψηλά και τρόμος τὸν έπιασε. Μὲ καρδιοχτύπι, αλλά και μὲ κρυφή περηφάνεια κοίταζε τὸ γιό του που ὄλο ανέβαινε ψηλότερα. Μά κάτι του έσφιγγε τήν καρδιά και του προμηνούσε κακό.

«Τί τρέλλα!» σκεπτόταν.

Ο Ίκαρος ὄλο και μίκραινε· μόλις φαινόταν τώρα σαν τελεία στο κοκκινόχρυσο φῶς του ήλιου. Έξαφνα όμως άρχισε να χαμηλώνη και να μεγαλώνη στα μάτια του πατέρα.

Μεγάλωνε, μεγάλωνε. Τώρα έμοιαζε πουλί, τώρα

ἐπαιρνε ἀνθρώπινη μορφή. Καὶ φρικιασμένος ἔβγαλε ὁ Δαίδαλος μιὰ φωνή.

Τὰ φτερά ξεκολλημένα ἀπὸ τοὺς ὤμους κρέμονταν ἄχρηστα στὰ χέρια τοῦ Ἴκαρου, κι ἐκεῖνος ὁ ἴδιος γκρεμιζόταν βαρὺς σὰν πέτρα. Ὁρμησε ὁ Δαίδαλος νὰ τὸν πιάσῃ, μὰ δὲν πρόφτασε, καὶ ὁ Ἴκαρος ἔπεσε στὰ κύματα ποὺ τὸν σκέπασαν.

Ὁρες πολλὲς πετοῦσε ὁ Δαίδαλος γύρω γύρω ἐπάνω ἀπὸ τὰ νερά, ζητώντας τὸ σῶμα τοῦ γιοῦ του. Ἐπιτέλους τὸν λυπήθηκαν οἱ Νεραίδες τῆς θάλασσας, ἔφεραν τὸ σῶμα ἀπὸ τὰ βάθη καὶ τὸ σήκωσαν σ' ἓνα κῦμα.

Τὸ μάζεψε ὁ Δαίδαλος στὴν ἀγκαλιά του καὶ μὲ κόπο ἔφτασε στὴ στεριά γερασμένος. Ἔθαψε τὸν Ἴκαρο κοντὰ στὴ θάλασσα γιὰ νὰ τὸν νανουρίζῃ τὸ κῦμα καὶ τὰ φτερά, τὸ τελευταῖο του ἔργο, τὰ πέταξε στὴ θάλασσα. Ἐπειτα ἔφυγε καὶ κανεὶς δὲν ξέρεي ποῦ πῆγε, τί γίνηκε, οὔτε σὲ ποιὰ γῆ εἶναι ὁ τάφος του.

#### 60. Ἡ θυσία τῆς Ἰφιγένειας.

Ὁ Πάρις, ὁ γιὸς τοῦ Τρωαδίτη βασιλιᾶ Πριάμου, ἄρπαξε τὴν ὠραία Ἑλένη, τὴ βασίλισσα τῆς Σπάρτης, καὶ τὴν πῆγε στὴν Τροία. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες τὸ θεώρησαν αὐτὸ προσβολὴ γιὰ τὴν Πατρίδα τους κι ἀποφάσισαν νὰ πολεμήσουν τοὺς Τρωαδίτες. Ὅλοι ἔτρεξαν πρόθυμα γιὰ τὴν τιμὴ τῆς πατρίδας καὶ μαζεύτηκαν στὴν Αὐλίδα. Ἀπὸ κεῖ θὰ ξεκινούσαν γιὰ τὴν Τροία. Ἐκαμαν λοιπὸν ἀρχηγὸ τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ στόλου τὸν Ἀγαμέμνονα, τὸν ἀδερφὸ τοῦ Μενελάου, τοῦ ἀντρὸς τῆς Ἑλένης, καὶ περίμεναν τὸν κατάλληλο καιρὸ γιὰ νὰ ξεκινήσουν.

Ποήματα Σπουδάματα

Τρικυμία όμως φοβερή δὲν ἀφήνει τὰ πλοῖα τους νὰ βγοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Αὐλίδας.

Περνοῦν ἡμέρες πολλές καὶ ἡ φοβερὴ τρικυμία δὲν παύει. Οἱ στρατιῶτες στενοχωριοῦνται. Θέλουν νὰ φτάσουν γρήγορα στὴν Τροία καὶ νὰ πολεμήσουν τοὺς ἐχθρούς. Οἱ στρατηγοὶ πάλι δὲν ξέρουν τί νὰ κάμουν καὶ ἀποφασίζουν νὰ ρωτήσουν τὸ μάντη Κάλχα γιὰ τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ.

«Ἡ θεὰ Ἀρτέμιδα εἶναι ὠργισμένη μαζί μας, γιατί ὁ Ἀγαμέμνωνας σκότωσε στὸ κυνήγι τὸ ἱερό της ἐλάφι. Τότε μόνο ἡ θεὰ θὰ μᾶς συχωρέση καὶ θὰ μᾶς ἐπιτρέψη νὰ φύγωμε γιὰ τὴν Τροία, ὅταν ὁ Ἀγαμέμνωνας θυσιάσῃ στὸ βωμό της τὴν πρώτη θυγατέρα του, τὴν Ἴφιγένεια», εἶπε ὁ Κάλχας.

Λύπη μεγάλη ἔπεσε στὸ στρατόπεδο τῶν Ἑλλήνων. «Μπορεῖ νὰ θυσιάσῃ ὁ Ἀγαμέμνωνας τὴν ἀγαπημένη του κόρη γιὰ τὴν ἐκστρατεία;» ρωτοῦσε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

«Ναί!» συλλογίζεται ὁ Ἀγαμέμνωνας. «Γιὰ τὴν πατρίδα ἀποφασίζω τὴ θυσία τῆς θυγατέρας μου. Μὰ πῶς θὰ κατορθώσω νὰ τὴν πάρω ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας της;»

Αὐτὸ μόνο βρίσκει δύσκολο ὁ Ἀγαμέμνωνας καὶ στέλνει γράμμα στὴν Κλυταιμνήστρα, στὶς Μυκῆνες, νὰ στείλῃ ἐκεῖ τὴν Ἴφιγένεια γιὰ ὑπόθεση καλὴ.

Ἡ Κλυταιμνήστρα ὑποψιάζεται πῶς ὁ Ἀγαμέμνωνας θέλει ἴσως νὰ παντρέψῃ τὴν ἀγαπημένη τους θυγατέρα καὶ τὴ φέρνει ἢ ἴδια στὸ στρατόπεδο.

Καὶ τώρα πῶς νὰ φανερώσῃ ὁ Ἀγαμέμνωνας στὴ γυναῖκα του τὴν τρομερὴ ἀλήθεια; Πῶς νὰ τῆς πῇ νὰ

Θυσιάσουν τὴν Ἰφιγένειά τους; Μὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάμῃ ἀλλιῶς καὶ λέει καὶ στὶς δυὸ τὴν ἀλήθεια.

«Ἡ Πατρίδα ζητεῖ νὰ θυσιαστῇ ἡ ἀγαπημένη μου κόρη, καὶ ἡ γυναῖκα μου νὰ πνίξῃ τὴν πόνο της!» λέει ὁ Ἀγαμέμνωνας στὶς δυὸ γυναῖκες.

Κλαίει ἡ Κλυταιμνήστρα καὶ γονατισμένη παρακαλεῖ τὸν Ἀγαμέμνονα νὰ λυπηθῇ τὴν θυγατέρα τους.

«Τῆ λυποῦμαι κι ἐγὼ ὅπως κι ἐσύ!» ἀποκρίνεται ἐκεῖνος. «Μὰ τί μπορῶ νὰ κάμω, ἀφοῦ τὸ θέλουν οἱ θεοὶ καὶ τὸ ζητεῖ ἡ Πατρίδα;»

Ἡ Ἰφιγένεια τότε σὰ σωστὴ Ἑλληνοπούλα παρακαλεῖ τὴ μητέρα της νὰ μὴ λυπᾶται καὶ νὰ μὴν κλαίῃ, ἀφοῦ ἡ θυσία της θὰ κάμῃ καλὸ στὴν Πατρίδα, καὶ στολισμένη ὅπως ἦταν, προχωρεῖ μὲ θάρρος στὸ βωμὸ καὶ λέει στὸ μάντη:

«Κάμε, Κάλχα, γρήγορα ἐκεῖνο ποὺ ζητεῖ τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδας».

Ὁ μάντης δακρυσμένος σηκώνει τὸ μαχαίρι γιὰ νὰ θυσιάσῃ τὴν ὠραία κόρη. Μά, ὅταν χτύπησε μὲ τὸ μαχαίρι κι ὅταν ἔφυγε τὸ πικρὸ σύννεφο, ποὺ σκέπασε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ βωμὸ, εἶδε σφαγμένο ἓνα ἐλάφι κι αὐτὸ θυσιάσε στὴ θεά.

Ἡ Ἰφιγένεια βρέθηκε ἀργότερα ἱέρεια σ' ἓνα μακρινὸ νὰο τῆς Ἀρτέμιδας.

### 61. Ὁ Πρίαμος καὶ ὁ Ἀχιλλέας.

Ἡ τριχυμία ἔπαψε τότε εὐθύς. Σὲ λίγες ἡμέρες οἱ Ἕλληνες ἔφτασαν στὴν Τροία καὶ ρίχτηκαν μ' ὄρμη στὰ φρούρια. Μὰ ποῦ νὰ μποῦν στὴν πόλη!

Δέκα χρόνια πολεμοῦν καὶ τίποτε δὲν κάν! Ο Τρωαδίτες ὄχι μόνο ἀντιστέκονται γενναῖα, ἀλλὰ καὶ βγαίνουν κάποια μέρα καὶ ρίχνονται στοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς ἐξαναγκάζουν νὰ τραβηχτοῦν πίσω.

Μὴ τότε τρέχει ὁ Ἀχιλλέας μὲ τὰ παλικάρια του καὶ τοὺς νικά καὶ τοὺς κυνηγᾷ ὡς τὰ φρούρια καὶ γυρίζει στὸ στρατόπεδο φέρνοντας τὸν ἀρχηγό τους τὸν Ἔκτορα νεκρόν.

Ὁ γέρο-Πριάμος, ὁ πατέρας τοῦ Ἔκτορα, ἔρχεται μὲ τὸ ἄρμα του κρυφὰ στὴ σκηνή τοῦ Ἀχιλλέα —εἶχε ὀδηγὸ του τὸν Ἑρμῆ— καὶ πέφτει στὰ πόδια του καὶ τοῦ φιλεῖ τὸ χέρι καὶ τὸν παρακαλεῖ μὲ δάκρυα:

«Θυμήσου τὸν πατέρα σου, ἰσόθεε Ἀχιλλέα,  
πού κι αὐτὸν ὅπως καὶ μένα τὸν ἦῤραν τὰ γεράματα.  
Ἐκεῖνος τώρα χαίρεται κι ἀπὸ μακριὰ ν' ἀκούη  
πὼς τοῦ ζῆς, κι ὀλοένα ἐλπίζει νάρθη μέρα  
νὰ ἰδῆ τὸ γιό του, πού ποθεῖ νὰ φτάσῃ ἀπὸ τὰ ξένα.  
Ὅμως ὁ δύστυχος ἐγώ, πού δὲ μοῦ ἔμεινε κανένα  
ἀπ' τὰ παιδιά, πού γέννησα καὶ δόξασαν τὸν Τροία;  
Ἐφαγ' ἡ μάχη τὰ πολλὰ καὶ τὸν Ἔκτορα, πού μόνος  
τὴν πόλη φύλαγε κι ἐμᾶς, τὸν σκότωσες ἐσύ.  
Γι' αὐτὸ τώρα κατέβηκα στῶν Ἀχαιῶν τὰ πλοῖα  
.....νὰ μοῦ τὸν ἀποδώσῃς.  
Σεβάσου, γενναῖε, τοὺς Θεούς, λυπήσου με, θυμήσου  
τὸν πατέρα σου. Κι εἴμ' ἐγὼ ἐλεεινότερός του,  
πού ἔπαθα αὐτό, πού ἄνθρωπος δὲν τόπαθε ἀκόμα:  
Τοῦ ἀντρός, πού μὲ ὠρφάνεψε τὸ χέρι νὰ φιλήσω!»

Ὁ γενναῖος Ἀχιλλέας δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσῃ τὰ δάκρυα, ὅταν ἄκουσε τὰ λόγια τοῦ Πριάμου. Σηκώθηκε



ἀπὸ τῆ θέσῃ του καὶ κρατῶντας τὸ γέροντα ἀπὸ τὰ  
χέρι εἶπε:

«.....”Ε, δύστυχε! Ἀλήθεια πίκρες πολλές καὶ βάσανα ὑπόφερε ἡ καρδιά σου. Πῶς μπόρεσες στῶν Ἀχαιῶν τὰ πλοῖα νάρθης μόνος νὰ ἰδῆς στὰ μάτια σου τὸν ἄντρα, ποῦ σοῦ σκότωσε τόσα παιδιὰ γενναῖα; Σίδερα ἔχει ἡ καρδιά σου, γέρο! Ἀλλ’ ἔλα τώρα κάθισε καί, ἂν καὶ λυπημένοι, τοὺς πόνους μας ἄς κλείσωμε στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, γιατί τίποτα δὲν ὠφελοῦν τὰ μαῦρα κλάματά μας!»

Αὐτὰ εἶπε ὁ Ἀχιλλέας καὶ κράτησε μαζί του τὸν Πρίαμο ὡς τὴν ὥρα, ποῦ οἱ ὑπηρέτριες κρυφὰ ἀπὸ τὸ γέροντα ἔλουσαν τὸ νεκρὸ τοῦ Ἑκτορα καὶ τὸν μύρωσαν καὶ τὸν νεκροστόλισαν.

Ἐπειτα τὸν ἔβαλε μόνος του στὴν κάσα ὁ Ἀχιλλέας καὶ πρόσταξε τοὺς στρατιῶτες καὶ τὸν ἀνέβασαν στὸ ἄρμα τοῦ Πριάμου λέγοντας στὸ γέρο:

«Γέροντα ἔγινε κεῖνο, ποῦ ποθοῦσε ἡ ψυχὴ σου. Ὁ νεκρὸς τοῦ γιοῦ σου εἶναι στὸ ἄρμα σου. Τὸ πρῶτ’ εἶσαι ἐλεύθερος νὰ φύγης».

Ἐπειτα παράθεσε δεῖπνο στὸ γέρο-Πρίαμο, τοῦ ὑποσχέθηκε δώδεκα μέρες ἀνακωχὴ γιὰ νὰ θάψῃ τὸ γιό του καὶ τὸν ἔβαλε νὰ κοιμηθῇ σ’ ἀναπαυτικὸ κρεβάτι.

Τὴν ἄλλη μέρα, πολὺ πρῶτ’, ἦρθε ὁ Ἑρμῆς καὶ κρυφὰ πάλι ὠδήγησε τὸν Πρίαμο στὴν Τροία. Ὅλοι οἱ Τρωαδίτες θρήνησαν τὸν Ἑκτορα καὶ τὸν ἔθαψαν μὲ τιμὲς μεγάλες.

## 62. Ὁ Ὀδυσσεύς στὸ νησί τῆς Καλυψῶς.

Ὅταν οἱ Ἕλληνες κυρίεψαν τὴν Τροία, ἔφυγαν γιὰ τὴν πατρίδα τους, ὁ κάθε ἀρχηγὸς μὲ τὰ πλοῖα του καὶ μὲ τοὺς συντρόφους του.



Ὁ Ὀδυσσεύς, πὺ πέρασε τὰ πῖο πολλὰ βάσανα  
ἔσπου νὰ γυρίση στὴν Ἰθάκη, φτάνει μόνος του καὶ  
διχῶς πλοῖο ἔστὸ νησί τῆς Καλυψῶς.

Ἡ νύμφη Καλυψὼ κατοικεῖ ὀλομόναχη στὸ νησί τῆς Ὠγυγίας μέσα σ' ὕμορφες σπηλιές. Ποτὲ ὡς τώρα, ποὺ βγαίνει ἐκεῖ ὁ Ὀδυσσεύς, δὲν ἔχει πατήσει ἄνθρωπος στὸ νησί τῆς ὠραίας νύμφης.

Μολαταῦτα ἡ Καλυψὼ φιλοξενεῖ τὸν Ὀδυσσεύα καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ μείνη ἐκεῖ, μέσα σ' ὅλα τ' ἀγαθά, καὶ τοῦ ὑπόσχεται νὰ τὸν κάμη ἀγέραστον κι ἀθάνατον.

Μὰ ὁ Ὀδυσσεύς μὲ κανέναν τρόπο δὲ θέλει νὰ μείνη ἐκεῖ.

Ἡ θεὰ τὸν ντύνει μὲ λαμπρὰ φορέματα καὶ τὸν τρέφει μὲ θεϊκὰ φαγιὰ καὶ τοῦ κάνει χίλια δυὸ γιὰ νὰ ξεχάσῃ τὴν πατρίδα του.

Ὁ Ὀδυσσεύς ὅμως κατεβαίνει καθημερινὰ στὴν ἀκρογιαλιά καὶ βλέπει τὴ θάλασσα καὶ κοιτάζει μακριὰ στὸν ὀρίζοντα κι ἀναστενάζει καὶ λέει:

«Ἄχ! τίποτα γλυκότερο δὲν ἔχει ἀπ' τὴν πατρίδα κι ἀπ' τοὺς γονεῖς ὁ ἄνθρωπος, καὶ σπῖτι εὐτυχισμένο σὲ ξένη γῆ ἂν κατοικῇ, μακριὰ ἀπ' τοὺς δικούς του».

Ἐφτὰ ὀλόκληρα χρόνια λιώνει ἐκεῖ ἡ καρδιά τοῦ Ὀδυσσεύα καὶ στὸ τέλος μὲ τὴν ἀπόφαση ὅλων τῶν θεῶν ἡ θεὰ Καλυψὼ τὸν ἀφήνει νὰ φύγῃ γιὰ τὴν ἀγαπημένη του πατρίδα.

### 63. Ὁ γυρισμός.

Μὲ δάκρυα σὲ χαιρετῶ, πατρίδα μου μικρή,  
ποὺ σὲ γαλάζια θάλασσα κοιμᾶσαι δροσερή,  
ποὺ κῦμα ταξιδιάρικο αἰώνια σὲ χτυπᾶ  
καὶ στὰ ψηλά περγιάλια σου ἀσημωμένο σπᾶ.

Ἐδῶ τὸ φῶς ἀντίκρυστα τοῦ ἡλίου μιὰ φορά,  
ἔδῶ τὴν πρώτη ἐνίωσα τῆς γῆς αὐτῆς χαρά,  
ἔδῶ πρωτοαγνάντεψα τ' ἀτέλειωτο νερὸ  
καὶ πήδησα ἐδῶ κι ἔτρεξα παιδάκι ζωηρό.

Μὲ δάκρυα σὲ χαιρετῶ, πατρίδα μου μικρή,  
νεράιδα τς ἄσπρης θάλασσας, νυφούλα δροσερή.  
“ὦ! δέξου με στὶς ἤσυχες νὰ τρέξω λαγκαδιές,  
νὰ βλέπω τὸ γλυκό σου φῶς, νὰ νιώθω μυρουδιές.





#### 64. Ὁ θάνατος τῆς Παπαρούνας.

Ἦταν ἀνοιξη. Παντοῦ καλοσύνη. Ὁ οὐρανὸς ἐπάνω καταγάλανος καὶ τὰ χωράφια κάτω καταπράσινα.

Στὴν ἄκρη ἑνὸς χωραφιοῦ, ἐκεῖ ποὺ τελείωνε τὸ σπαρμένο σιτάρι, ἦταν φυτρωμένη μιὰ Ἀγριοβιολέττα. Ἡ Ἀγριοβιολέττα ἦταν ἀνθισμένη· εἶχε ἄνθη σὰ δυὸ γαλανὰ ματάκια, καὶ κοίταζε γύρω τί γινόταν στὴ γειτονιά καὶ μισόκλεινε τ' ἄνθη της, γιατί τὴν πείραζε πολὺ τὸ φῶς.

Λίγο παρέκει, μέσα στὸ πράσινο σιτάρι, καμάρωνε μιὰ Παπαρούνα ψηλὴ ψηλὴ. Ἐπειδὴ ἦταν Κυριακή, φοροῦσε τὸ πράσινο φόρεμα καὶ τὸ κόκκινο φέσι της καὶ νόμιζε πιά πὼς αὐτὴ εἶναι κι ἄλλη δὲν εἶναι.

Ἡ Ἀγριοβιολέττα τὴν ἔβλεπε κι ἔλεγε μὲ τὸ νοῦ της.

«Τί ὀμορφη, ἀλλὰ καὶ τί φαντασμένη!»

Καὶ ἡ Παπαρούνα μόλις καταδέχτηκε νὰ κοιτάξῃ μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ τὴν Ἀγριοβιολέττα κι εἶπε:

«Τί καλὴ, μὰ καὶ τί πρόστυχη!»

Δέν τὸ φανέρωσε ὅμως ἡ μιὰ στήν ἄλλη τί συλλογιζόταν καὶ πρώτη ἡ Παπαρούνα εἶπε μὲ λίγο περιπαιχτικὸ τρόπο:

«Καλημέρα, γειτόνισσα!»

«Καλὴ σου ἡμέρα!» ἀποκρίθηκε ξερὰ ἡ Ἀγριοβιολέττα.

«Κάτι βλέπω μὲ τὸ καθημερινὸ σου φόρεμα σήμερα; Δὲ σοῦ τελείωσε ἡ μοδίστρα τὸ καινούργιο;» λέει ἡ Παπαρούνα γιὰ νὰ τὴν πειράξῃ.

«Οὔτε παράγγειλα φόρεμα, οὔτε φροντίζω πῶς νὰ εἶμαι ντυμένη· δὲ μὲ ξιππάζουν τὰ φανταχτερὰ χρώματα. "Ὅ,τι μ' ἀρέσει τὸ ἔχω. "Ἐχω τὴ μυρουδιά μου!» Ἀποκρίνεται ἡ Ἀγριοβιολέττα.

«Ἄς εἶναι. Καθένας ἔχει τὴν ἰδέα του. Ἐμένα μοῦ ἀρέσει νὰ εἶμαι καλοντυμένη. Πῶς σοῦ φαίνεται τὸ φόρεμά μου καὶ τὸ φέσι μου;»

«Πολὺ ὠραία. Νὰ τὰ χαρῆς!»

«Ἀπὸ μακριὰ δὲ βλέπεις τίποτε. Πῶς δὲν ἔρχεσαι κοντύτερα; Δὲν καταλαβαίνω τὴ μανία ποὺ ἔχεις νὰ κάθεσαι ὀλοένα ἔξω ἀπὸ τὸ χωράφι, χωριστὰ ἀπὸ μᾶς. Τάχα πῶς δὲν ἔχεις καλὰ φορέματα; Αὐτὸ δὲν πειράζει· ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀκατάδεχτη».

Ἐλεγε αὐτὰ ἡ Παπαρούνα καὶ καμάρωνε καὶ κουνοῦσε δεξιὰ κι ἀριστερὰ τὸ κεφάλι καὶ τὸ κόκκινο φέσι της.

Καὶ ἡ Ἀγριοβιολέττα πειραχμένη τῆς ἀποκρίνεται:

«Εἶναι περιττὸ νὰ κάνης προσκλήσεις, ἀφοῦ δὲν εἶσαι στὸ σπίτι σου. Αὐτοῦ ποὺ κάθεσαι θρονιασμένη καὶ καμαρώνεις, δὲν εἶναι γιὰ τὰ μούτρα σου θέση, εἶναι γιὰ τὰ σιτάρια. Ἐγὼ εἶμαι δῶ παράμερα καὶ

μόνη, μὰ ὁ τόπος εἶναι δικός μου καὶ εἶμαι ἤσυχη».

Αὐτὰ εἶπε καὶ γύρισε τὰ γαλανὰ ματάκια τῆς ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά καὶ κοίταζε μιὰ λευκὴ πεταλούδα, πού πετοῦσε καὶ στέγνωσε τὰ φτερά τῆς στὸν ἥλιο.

Ἡ Παπαρούνα δάγκασε τὰ χεῖλη τῆς καὶ δὲν ἀποκρίθηκε. Ἀλλὰ ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα γύρισε καὶ εἶπε σὲ μιὰ ἀρρωστημένη Ἀνεμώνη, πού ἔμενε κεῖ κοντὰ γιὰ ν' ἀλλάξῃ τὸν ἀέρα τῆς:

Μερικοὶ μερικοὶ, ἂν καὶ αὐθάδεις, καταλαβαίνουν τουλάχιστο τὴ θέση τους καὶ δὲν ἔρχονται ν' ἀνακατωθοῦν μὲ τοὺς καλύτεροὺς των».



Δὲν πέρασε πολλὴ ὥρα κι ἦρθε στὸ χωράφι ὁ χωρικός, πού τὸ εἶχε σπείρει, νὰ ἰδῇ πῶς πηγαίνει τὸ σιτάρι. Τὴ γλωμὴ Ἀνεμώνη δὲν τὴν πρόσεξε κἀν, τὴν πάτησε μὲ τὸ βαρὺ τσαρούχι του καὶ τὴν ἔσκασε. Τὴν Παπαρούνα ὅμως τὴν εἶδε ἀπὸ μακριὰ μὲ τὸ κόκκινο φέσι τῆς.

«Παλιοβότανο! Μοῦ χαλᾶς τὸ σιτάρι!» εἶπε καὶ:

ἄπλωσε τὰ χοντρά του δάχτυλα, τὴν ἔπιασε, τὴν ἔριζωσε καὶ τὴν πέταξε παρέκει, κοντὰ στὴν Ἀγριοβιολέττα. Ἐπειτα κοντοστάθηκε καὶ κοίταξε γύρω του εὐχαριστημένος.

«Κάτι μοσχοβολάει ἐδῶ!» εἶπε. «Καμιὰ Ἀγριοβιολέττα θ' ἀνθίζη! Νά την!»

Καὶ πέρασε κοντὰ της χωρὶς νὰ τὴν πειράξη, πρόσεξε μάλιστα μήπως τὴν πατήση, κι ἔφυγε.

Ἡ Παπαρούνα ἔμεινε πεσμένη ἐκεῖ κάτω. Τὸ πράσινό της φόρεμα εἶχε ζαρῶσει, τὸ κόκκινό της φέσι εἶχε σκονιστῆ καὶ σκιστῆ. Ὡς τὸ βράδυ ξεψύχησε.

Ἐνα ἀγκάθι γυρίζει καὶ λέει τῆς Ἀγριοβιολέττας:  
«Καλὰ νὰ πάθῃ! Γιατί πῆγε καὶ φύτρωσε κεῖ ποὺ δὲν τὴν ἔσπειραν;»

«Τώρα εἶναι ἄμαρτία νὰ τὴν κακολογᾷς!» ἀποκρίνεται συμπονετικὰ ἡ Ἀγριοβιολέττα.

Κι ἔσκυψε λυπημένη καὶ δυὸ δάκρυα σὰ δυὸ σταλαματιᾶς δροσιᾶς ἔπεσαν ἀπὸ τὰ γαλανὰ ματάκια της.

#### 65. Ἡ Ξαδέρφη τῆς τριανταφυλλιᾶς.

Τὰ ἀγριολούλουδα τοῦ κάμπου εἶχαν μεγάλη φιλονικία μεταξύ τους ποῖο τάχα ἀπ' ὅλα εἶναι τὸ πιὸ εὐγενικό. Τὸ καθένα ἔλεγε τὸν ἑαυτό του κι ἔφερνε γιὰ ὑποστήριξη τὰ καλοχρωματισμένα ἄνθη του ἢ τὰ δροσερὰ φύλλα του ἢ τὴ γλυκειὰ μυρουδιά του.

Ἐξαφνα νὰ καὶ ἡ τσουκνίδα στὴ μέση! Ὅλοι ἀπόρησαν, ἅμα τὴν εἶδαν. Τί εἶχε τάχα νὰ τοὺς εἰπῆ; Νὰ παινευτῆ γιὰ τὴν εὐγένειά της; Ἀλλὰ δὲ σκύβει λίγο νὰ ἰδῆ τὸ πρόσωπό της στὸ νερὸ καὶ νὰ ἡσυχάσῃ;

Μολαταῦτα ἡ Τσουκνίδα, χωρὶς νὰ δώσῃ προσοχὴ στὰ μουρμουρίσματα τῶν ἄλλων, ἀρχίζει νὰ φωνάζῃ

βραχνά βραχνά κουνώντας τ' άγκαθωτά της φύλλα:  
«Καλέ, ποιός μιλεῖ ἐδῶ γιά εὐγένεια; Μήπως τὸ Θυμάρι ποὺ καπνίζει τοὺς φούρνους τοῦ χωριοῦ ἢ μήπως ἡ κυρὰ Ρίγανη ποὺ νοστιμίζει τὰ ψητὰ τοῦ μαγειρειοῦ ἢ μήπως ἡ κυρὰ Μολόχα, ἡ μαλαχτική, ποὺ στολίζει τὰ φαρμακεῖα ἢ μήπως τὸ Χαμομήλι μὲ τὰ κίτρινα μοῦτρα του; Κανένας ἄλλος ἀπὸ μένα δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ καυχηθῆ γιά εὐγένεια!»

—  
"Ὅλα τ' άγριολούλουδα, ἅμα ἄκουσαν τὰ λόγια αὐτά, ξαφνίστηκαν. Δὲν περίμεναν τόση αὐθάδεια ἀπὸ τὴν Τσουκνίδα. Μερικὰ κράτησαν τὰ γέλια, μὰ θύμωσαν στὰ σωστά. Μονάχα τὰ πιὸ μικρὰ δὲν ἔδειχναν τὰ αἰσθήματά τους, γιὰτὶ φοβοῦνταν τ' άγκάθια της.

Ἔστώσο ἡ Τσουκνίδα δὲν πρόσεξε σὲ τίποτε πάλι καὶ εἶπε δυνατώτερα:

«Μοῦ φαίνεται παράξενο ν' άπορῆτε γιά τὴν εὐγένειά μου, ἐκτὸς ἂν κάνετε ἐπίτηδες τὸν κουτό. Νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω λοιπὸν. Ποιό εἶναι τὸ πιὸ εὐγενικὸ φυτὸ τοῦ κόσμου; Ὅλοι θ' άποκριθῆτε: Ἡ Τριανταφυλλιᾶ. Λοιπὸν ἐγὼ εἶμαι ξαδέρφη τῆς Τριανταφυλλιᾶς!»

Μὲ τὰ λόγια αὐτά τῆς Τσουκνίδας ὅλα πιά τὰ άγριολούλουδα ἄρχισαν νὰ φωνάζουν. Κάθε ἄλλο περίμεναν ἀπὸ τὴν Τσουκνίδα, μὰ ὄχι αὐτό. Τότε τὸ Θυμάρι, ποὺ εἶχε προσβληθῆ γιά ὅσα τοῦ εἶπε, τῆς φωνάζει μὲ θυμό:

«Ξαδέρφη τῆς Τριανταφυλλιᾶς ἐσύ, ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ;»

«Θὰ σοῦ τὸ άποδείξω ἀμέσως».

«Βέβαια, νά τὸ ἀποδείξεις!» φωνάζει καὶ ἡ Ρίγανη  
μὲ θάρρος.

«Ἄφοῦ εἶσαι ξαδέρφη τῆς τριανταφυλλιᾶς, θὰ  
τῆς μοιάζης» εἶπε καὶ τὸ Χαμομήλι, ποῦ εἶχε γίνει  
λευκὸ σάν τὸ πανὶ ἀπὸ τὴν προσβολὴ τῆς Τσουκνίδας.

«Βέβαια, τῆς μοιάζω!» λέει ἡ Τσουκνίδα.

—  
«Ὅλα τ' ἀγριολούλουδα ἀνασηκώθηκαν στὶς ρί-  
ζες τους γιὰ νὰ ἰδοῦν σὲ τί τῆς μοιάζει. Ἄλλὰ κανένα  
δὲν μποροῦσε νὰ βρῆ καμιὰ ὁμοιότητα.

«Ποῦ εἶναι τὰ ὠραῖα σου τριαντάφυλλα;» ρωτᾷ  
τὸ Θυμάρη.

«Τριαντάφυλλα δὲν ἔχω», ἀποκρίνεται λίγο τα-  
πειωμένη ἡ Τσουκνίδα.

«Τότε τί ἔχεις; Σὲ τί μοιάζεις τῆς ξαδέρφης σου;»  
φωνάζουν πεντέξι ἀγριολούλουδα, ποῦ πνίγονταν ἀπὸ  
ἀνυπομονησίᾳ!

«Ἐχω κι ἐγὼ ἀγκάθια! Σ' αὐτὸ μοιάζω τῆς ξα-  
δέρφης μου, τῆς Τριανταφυλλιᾶς».

Τότε ἔγινε πιά σωστὴ ὀχλοβοή. Σφυρίγματα, φω-  
νές, γέλια.

«Εἶδες ἐκεῖ;» φώναζαν ἀναμεταξύ τους τ' ἀγριο-  
λούλουδα, «ὠραῖα ὁμοιότητα. Δὲ βρῆκε νὰ πάρη κα-  
νένα προτέρημα τῆς τριανταφυλλιᾶς καὶ τῆς ἔμοιασε  
μονάχα σ' ἓνα ἐλάττωμά της καὶ καμαρώνει γι' αὐτὸ  
καὶ θέλει νὰ μᾶς κάμη τὴν ξευγενισμένη».

Ἡ Τσουκνίδα καταντροπιασμένη πῆγε καὶ κρύ-  
φτηκε σ' ἓνα χαντάκι. Τ' ἀγκάθια της ἀπὸ τὸ θυμὸ  
ἔγιναν πιὸ μεγάλα. Αὐτὴ ὅμως ὅσο τὰ βλέπει, τόσο  
καμαρώνει καὶ θαρρεῖ πὼς μοιάζει πιὸ πολὺ τῆς Τρι-  
ναταφυλλιᾶς.



68. Τὰ λουτρά τοῦ κόρακα.

· Ὁ μαῦρος κόρακας ψηλά  
πετώντας στὸν ἀέρα  
εἶδε τρεῖς γῆνες κάτκσπρες  
ποὺ λούζονταν μιὰ μέρα  
καὶ εἶπε: Ἄπ' τὸ λούσιμο  
θ' ἀσπρίσανε κι ἐκεῖνες.  
Κι ἐγὼ θὰ πάω νὰ λουστῶ  
ν' ἀσπρίσω σὰν τίς γῆνες.

Πάει καὶ πέφτει στὸ νερὸ  
εὐθύς, τὴν ἴδια ὥρα,  
κι ἀρχίζει τὰ λουσίματα  
καὶ λούζεται ὡς τώρα....  
Μὰ πᾶνε τοῦ κακόμοιρου  
οἱ κόποι του χαμένοι!  
Μαῦρον τὸν ἐπλασε ὁ Θεὸς  
καὶ πάντα μαῦρος μένει.



67. Ὁ τραγουδιστής καὶ ἡ χορεύτρα.

Ἐκεῖ στ' ἀλώνια τοῦ χωριοῦ, πού ἀλωνίζουσι οἱ χωρικοὶ τὰ γεννήματά τους, τὰ μεγάλα ἐκεῖνα μυρμήγκια, τὰ μαῦρα, πῆγαν καὶ ἔχτισαν τὴ φωλιά τους. Αὐτὸ τὸ ἔκαμαν ἐξεπίτηδες γιὰ νάχουν κοντά τους πολλή καὶ καλὴ τροφή, τὰ σπειριὰ τοῦ σιταριοῦ, τοῦ κριθαριοῦ καὶ τοῦ ἀραποσιτιοῦ, πού θὰ τοὺς προμήθευαν θέλοντας καὶ μὴ οἱ γεωργοί.

Τὰ μυρμήγκια καλοπερνοῦσαν καὶ μεγάλωναν καὶ πλήθαιναν. Ἐγίναν τόσα πολλὰ, ὥστε ἔκαμαν δικό τους βασίλειο καὶ δικό τους βασιλιά.

Ὁ βασιλιάς τους ἦταν ἕνας γερομύρμηγκας φρόνιμος καὶ γενναῖος, ὅπως πρέπει νάναι κάθε βασιλιάς, καὶ φοροῦσε καὶ αὐτὸς χρυσὴ κορώνη στὸ κεφάλι καὶ κρατοῦσε σκῆπτρο βασιλικό. Ἡ κορώνη του ἦταν ἕνα μικρὸ κομματάκι χρυσάφι, στρογγυλὸ καὶ σκαλισμένο κατὰ τέτοιον τρόπο, πού στεκόταν πολὺ ὀμορφα στὸ κεφάλι του. Τὸ εἶχαν βρεῖ μέσα στὴν κασέλα μιᾶς χωρικής οἱ στρατιῶτες του σὲ κάποια ἐκστρατεία καὶ τὸ πῆραν λάφυρο καὶ τὸ χάρισαν στὸ βασιλιά τους. Τὸ σκῆπτρο τὸ εἶχε βρεῖ ὁ ἴδιος μιὰ μέρα στ' ἀλώνια. Δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα κλειδάκι ρολογιοῦ, πού

Πράματα Σπουδάματα

ἔπεσε ἀπὸ τὴν ἀλυσίδα τοῦ ἀγροφύλακα τοῦ χωριοῦ ἀδιάφορο ὅμως, ἅμα ἤρθε σὲ χέρια βασιλικά, πῆρε ἀξία κι αὐτό.

Ὁ βασιλιάς εἶχε καὶ ἅμαξα δική του. Ἦταν μιὰ καρυδόφλουδα καὶ τὴν ἔσερναν δυὸ μαῦροι κάνθαροι, γρήγοροι καὶ καλοθρεμμένοι, ὅπως εἶναι ὅλα τὰ βασιλικά ἄλογα. Μὲ τὴν ἅμαξα αὐτὴ πῆγαινε συνήθως περίπατο, γιατί ἦταν ἠλικιωμένος πολὺ, μὲ μαλλιά κάτασπρα, ὁ μεγαλειότατος.

Ἔτσι ὁ βασιλιάς εἶχε ὅλα τὰ καλὰ κι ἀκόμα εἶχε καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ του. Ἀλλὰ δὲν ἦταν εὐτυχισμένος στενοχωριόταν, ἐπληττε, δὲν ἔβρισκε σὲ τίποτε εὐχαρίστηση.

Μιὰ μέρα ἔξαφνα μεγάλη ταραχὴ ἔγινε στὸ βασιλειό του. Ἐνα τάγμα στρατιωτῶν του, ποὺ εἶχε κάμει μακρινὴ ἐκστρατεία, γύριζε ὕστερα ἀπὸ λαμπρὴ νίκη κι ἔφερεν μαζί μὲ πολλὰ λάφυρα καὶ τέσσερες αἰχμαλώτους δεμένους.

Ὁ βασιλιάς ἀπὸ τὸν ἐξῶστη τοῦ παλατιοῦ του μὲ τὴν κορώνα στὸ κεφάλι καὶ τὸ σιῆπτρο στὸ δεξιὸ χέρι εὐχαριστοῦσε τὸ στρατό του, ποὺ ἔκανε παρέλαση μὲ μεγάλη τάξη καὶ φώναζε. Ζήτωωω!

Ἦστερα πρόσταξε κι ἔφεραν μπροστά του τοὺς αἰχμαλώτους γιὰ ν' ἀποφασίσῃ τὴν τύχη τους.

Ὁ πρῶτος αἰχμάλωτος ἦταν μιὰ ἀράχνη.

«Πῶς ὀνομάζεσαι ἐσύ;» ρώτησε ὁ βασιλιάς.

«Ἀράχνη» ἀποκρίθηκε ἐκείνη ταπεινὴ καὶ λύγισε τὰ μπροστινὰ της πόδια καὶ τὸν προσκύνησε.

«Ποῦ γεννήθηκες;» ρώτησε πάλι ὁ βασιλιάς.

«Γεννήθηκα μέσα σ' ἓνα σκοτεινὸ ὑπόγειο τοῦ

μύλου» ἀποκρίθηκε ἐκείνη. Ἄφοῦ τὴν ἐξέτασε καὶ γιὰ ἄλλα πολλὰ ὁ βασιλιάς, στὸ τέλος τῆ ρώτησε:

«Τί τέχνη ξέρεις;»

«Ξέρω νὰ ὑφαίνω» εἶπε ἡ ἀράχνη. Στὴν ὑφαντικὴ δὲν μὲ φτάνει κανεὶς. Εἶμαι ἡ πρώτη ὑφάντρα τοῦ κό σμου».

«Καλά» εἶπε ὁ βασιλιάς «θὰ ὑφάνης πανικὰ γιὰ τὸ παλάτι καί, ἂν μ' εὐχαριστήσης, θὰ σὲ ἐλευθερώσω, ἀλλιῶς θὰ προστάξω τοὺς στρατιῶτες μου νὰ σὲ κάμουν κομμάτια. Κλείστε τὴν σὲ μιὰ φυλακὴ ν' ἀρχίσῃ ἀμέσως τὴν ἐργασία».

Ἔτσι πρόσταξε ὁ βασιλιάς καὶ χτύπησε κάτω τὸ σκῆπτρο. Εὐθὺς ἓνας λοχίας μὲ δέκα στρατιῶτες ἔσυραν τὴν Ἀράχνη ἀπὸ τὰ πόδια, τὴν ἐκλείσαν στὴ φυλακὴ καὶ ἔφεραν τὸ δεῦτερο αἰχμάλωτο στὸ βασιλιά.

Ὁ δεῦτερος αἰχμάλωτος ἦταν μιὰ μέλισσα. Ὁ βασιλιάς ρώτησε καὶ αὐτὴ γιὰ τ' ὄνομά της καὶ αὐτὴ ἀποκρίθηκε πὺς ὀνομάζεται Μέλισσα καὶ τὸν προσκύνησε. Ὑστερα τὴ ρώτησε ποῦ γεννήθηκε καὶ ἀποκρίθηκε πὺς γεννήθηκε μέσα σ' ἓνα κοφίνι, ποὺ κατοικοῦσαν πολλὲς μέλισσες.

Στὸ τέλος τῆ ρώτησε:

«Ξέρεις καμιὰ τέχνη;»

«Βέβαια, Μεγαλειότατε, κάνω περίφημα γλυκά. Δὲ μὲ φτάνει κανεὶς στὴ τέχνη αὐτὴ».

«Καλά!» εἶπε ὁ βασιλιάς «θὰ μοῦ κάμης ὄλα τὰ γλυκά, ποὺ θὰ χρειαστῶ γιὰ τίς γιορτὲς ποὺ ἔχομε, ἅμα στρώσουν τ' ἀλώνια οἱ χωρικοί, καὶ ὕστερα θὰ σὲ ἐλευθερώσω, ἂν μείνω εὐχαριστημένος, ἀλλιῶς θὰ προστάξω τοὺς στρατιῶτες μου νὰ σοῦ κόψουν τὸ κε-

φάλι. Κλειστε κι αυτήν ν' αρχίση την έργασία».

Και χτύπησε πάλι τὸ σκῆπτρο κάτω καὶ ὁ λο-  
χίας μὲ τοὺς στρατιῶτες φυλάκισαν τὴ μέλισσα καὶ  
ἔφεραν τὸν τρίτο αἰχμάλωτο.

Ἄλλ' ὁ βασιλιάς εἶπε:

«Φέρτε καὶ τὸν τελευταῖο μαζί νὰ τελειώσωμε,  
γιατὶ ἔχω καὶ ἄλλες ὑποθέσεις στὸ Κράτος.

Ἐφεραν λοιπὸν καὶ τοὺς δυὸ μαζί. Ἦταν μιὰ ἀ-  
κρίδα κι ἕνας τζίτζικας. Ἀφοῦ ρώτησε τὰ συνηθι-  
σμένα κι αὐτοὺς καὶ τοῦ εἶπαν ἡ μία πῶς γεννήθηκε  
στὴ ρίζα τοῦ θυμαριοῦ καὶ ὁ ἄλλος στὸν κάτω κόσμος,  
ρώτησε τελευταῖα.

«Τί τέχνη ξέρετε;»

«Ἐγὼ τραγουδῶ» ἀποκρίθηκε ὁ Τζίτζικας.

«Κι ἐγὼ χορεύω», εἶπε ἡ Ἀκρίδα.

«Ὠραῖα! φώναξε μὲ θυμὸ ὁ βασιλιάς καὶ χτύπησε»  
μὲ τόση δύναμη τὸ σκῆπτρο, ὥστε τρόμαξαν καὶ οἱ  
αὐλικοὶ καὶ οἱ στρατιῶτες καὶ οἱ αἰχμάλωτοι.

«Δηλαδή δὲν κάνετε τίποτε, εἶστε σωστοὶ ἄεργοι  
καὶ σᾶς πρέπει κόψιμο καὶ τῶν δύο».

«Μεγαλειότατε», εἶπε μὲ θάρρος ὁ Τζίτζικας, ἐνῶ  
ἡ Ἀκρίδα ἔτρεμε ἀπὸ φόβο. Πῶς δὲ κάνομε τίποτε;  
Πρῶτα πρῶτα δὲν πειράζομε κανέναν.» Ὑστερα μολονότι  
δὲν ξέρομε κι ἐγὼ καὶ ἡ κυρία ἐδῶ οὔτε νὰ ὑφαίνωμε,  
ὅπως ἡ Ἀράχνη, οὔτε νὰ κάνωμε γλυκά, ὅπως ἡ Μέ-  
λισσα, μολχταῦτα ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν. Ὅλα τὰ ἔντομα  
καὶ τὰ φυτὰ τοῦ κάμπου καὶ τοῦ βουνοῦ ἐμεῖς τὰ δια-  
σκεδάζομε, ἐμεῖς τὰ κάνομε νὰ μὴ στενοχωριοῦνται  
τὸ καλοκαίρι πού οἱ ἡμέρες εἶναι μεγάλες καὶ ὁ ἥλιος  
καίει πολὺ. Ἐγὼ τραγουδῶ, αὐτὴ χορεύει καὶ διασκε-

δάζουν την ώρα τους όσοι μᾶς βλέπουν και ὅσοι μᾶς ἀκοῦνε. "Ας μᾶς ἀφήσουν λίγο ἐλεύθερους ἐδῶ, ἐμπρός στη Μεγαλειότητά σου, και θά ἰδῆς, ἂν μᾶς ἀξί-  
ζη νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἢ νὰ πεθάνωμε».

—  
Ὁ βασιλιάς δὲν ἦταν σκληρός. Ἀφοῦ λοιπὸν ἀκού-  
σε τοὺς λόγους τοῦ Τζιτζικα, εἶπε:

«Παραδέχομαι ὅ,τι μοῦ εἶπες. Ἐχω πολὺν καιρὸ  
νὰ εὐχαριστηθῶ και νὰ διασκεδάσω. Ἄν κατορθώσετε  
σεῖς νὰ μὲ κάνετε νὰ περάσω μιὰ ὥρα εὐχάριστη, τότε  
δὲ θά σᾶς ἐλευθερώσω μονάχα, ἀλλὰ και ὅποια χάρη  
μοῦ ζητήση ὁ καθένας σας θά τὴν κάμω».

Πρόσταξε λοιπὸν και τοὺς ἔλυσαν. Τότε ἄρχισε  
ὁ Τζιτζικας νὰ τραγουδῆ μὲ ὅση τέχνη μποροῦσε και  
ἡ Ἀκριδα νὰ χορεύη ἀμίμητα. Ὁ βασιλιάς, καθὼς και  
οἱ αὐλικοὶ και οἱ στρατιῶτες, ποτὲ δὲν εἶχαν ἰδεῖ  
τόσο τεχνικὸ χορὸ. Κατευχαριστήθηκε λοιπὸν ὁ μεγα-  
λειότατος, ἡ γεροντικὴ του ὄψη γέλασε, χτύπησε μὲ  
χαρὰ τὸ σκῆπτρο του και φώναξε:

«Μπράβο σας, μπράβο σας! Εἶστε ἐλεύθεροι. Θά  
σᾶς παρακαλέσω μονάχα, ὅταν ἔχετε καιρὸ και εὐ-  
χαρίστηση, νὰ ἔρχεστε νὰ διασκεδάσετε κι ἐμένα και  
τοὺς ὑπηκόους μου λίγο. Καλὴ και εὐλογημένη ἡ ἐρ-  
γασία, ἀλλὰ ἡ ζωὴ θέλει και λίγη διασκέδαση. Σᾶς  
εἶπα πὼς θά σᾶς κάμω και ὅποια χάρη μοῦ ζητήσετε.  
Ἐμπρός! Ζητήστε μου ὅ,τι θέλετε».

Τότε ὁ Τζιτζικας εἶπε μὲ παρακλητικὴ φωνή:

«Μεγαλειότατε, θέλω νὰ ἐλευθερώσης και τὴν  
καημένη τὴν Ἀράχνη».

Κι ὁ βασιλιάς ἀποκρίθηκε:

«Ἐχεις καλὴ καρδιά, ἄς γίνη τὸ θέλημά σου».

«Κι ἐγώ, Μεγαλειότατε, θέλω νὰ ἐλευθερώσης τὴν καημένη τὴ Μέλισσα», εἶπε ἡ Ἀκρίδα.

«Κι ἐσὺ ἔχεις καλὴ καρδιά, ἄς γίνῃ τὸ θέλημά σου», ἀποκρίθηκε ὁ βασιλιάς.

Ἦστερα ἀπὸ λίγο ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν μυρμηγκό-  
τρυπα καὶ οἱ τέσσερες αἰχμάλωτοι. Τὰ μυρμηγκία  
ἔλα τοὺς συνώδεψαν ὡς ἔξω καὶ ἄκουσαν τὸ Τζίτζικα  
νὰ τραγουδῇ μὲ χαρά:

Τζί, τζί, τζί, τζί, τζί, τζί, τζί,  
ὁ κύρ βασιλιάς νὰ ζῆ  
καὶ τὸ Ἔθνος του μαζί.

#### 68. Τὰ τρία μυρμηγκία.

Μικρὸ μυρμηγκί, τόσο δὰ μικρούτσικο,  
ρεβίθι μεγαλούτσικο  
νὰ σύρῃ δὲν μποροῦσε μὲ τὸ στόμα του,  
μὲ πόδια καὶ μὲ σῶμα του.

Δὲν τὸ μποροῦσε, μὰ δὲν ἀπελπίστηκε.  
Σὲ πέτρα συλλογίστηκε  
ψηλὴ ν' ἀνέβῃ· κι ἔτσι τὰ ματάκια του  
δυὸ βλέπουν ἀδερφάκια του.

Τρεχάτο κατεβαίνει σὰν πετούμενο,  
κι αὐτὰ τοὺς λέει χαρούμενο:  
— Ἐλᾶτε! χέρι χέρι νὰ μοῦ δώσετε,  
κάτι βαρὺ μαζί μου νὰ σηκώσετε.

Κι οἱ τρεῖς τοὺς τώρα πᾶνε στὴ φωλίτσα τοὺς  
τὸ σπόρο, κι ἡ καρδίτσα τοὺς  
παντοτινὰ νὰ ζοῦνε μ' ἀγάπη ὠρχίστηκε  
καὶ πιά ποτὲ κανεῖς τοὺς δὲ χωρίστηκε.



69. Ὁ φοβιτσαίρης ποντικὸς.

Μιά φορά ἦταν ἓνας ποντικὸς πολὺ φοβιτσαίρης.  
Εἶχε δεῖ κάποτε ἀπὸ μακριὰ τὴ γάτα κι ἀπὸ τότε φο-  
βόταν νὰ ξεμυτῆσῃ ἀπὸ τὴν τρύπα του.

Οἱ ἄλλοι ποντικοί, μεγάλοι καὶ μικροί, παραφύ-  
λαγαν τὴν ὥρα κι ἔτρεχαν ἐδῶ καὶ κεῖ στὸ σπίτι καὶ  
στὸ κελλάρι. Ἄρπαζαν ὅ,τι μποροῦσαν καὶ χώνονταν  
στὴν τρύπα τοὺς πάλι.

Τὸ φοβιτσαίρη, ὅσο ἦταν μικρὸς, τὸν τάιζε ἡ μάνα  
του. Μὰ κι ὅταν μεγάλωσε περίμενε νὰ τοῦ τὸ φέρνουν  
τὸ φαγὶ στὴν τρύπα. Δὲν ἔκανε ὅπως τ' ἄλλα τὰ πον-  
τίκια. Δὲ φρόντιζε μόνος του γιὰ τὸ φαγὶ του.

—Δὲ ντρέπεσαι; τοῦ ἔλεγαν οἱ ἄλλοι. Κοτζᾶμ  
ποντίκι τώρα, νὰ τὰ περιμένῃς ὅλα ἀπὸ τὴ μάνα σου;  
Ἔβγα μόνος σου!

—Μὰ φοβοῦμαι! ἔλεγε ἐκεῖνος.

—Τί φοβάσαι; τοῦ ἔλεγον πάλι οἱ ἄλλοι ποντικοί.

—Φοβοῦμαι τὴ γάτα.

—Ἔ, μήπως κι ἐμεῖς δὲν τὴ φοβοῦμαστε! Κι ὅμως βγαίνομε, γιατί ἄλλιῶς θὰ ψοφήσωμε ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Κι ἓνας γεροποντικός κούνησε τὸ κεφάλι του κι εἶπε:

—Οἱ γάτες, παιδιά μου, δὲ λείπουν ποτὲ ἀπὸ τὴ ζωὴ κανενός. Τί νὰ γίνῃ. Μιά φορά θὰ μᾶς πιάσουν. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ κάνωμε σὰ νὰ μὴν ἦταν γάτες.

—Μὰ ἐγὼ φοβοῦμαι! ἔλεγε πάλι ὁ φοβιτσιάρης.

—Καὶ γιὰ τὴν καημένη τὴ μάνα σου δὲ φοβάσαι; Κι αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν πιάσῃ ἡ γάτα; τὸν ρώτησε μιὰ κυρὰ ποντικίνα.

—Αὐτὴ ἔχει μάθει πολλὰ τώρα, ξέρεي καλύτερα νὰ φυλάγεται, ἀποκρίθηκε ὁ φοβιτσιάρης.



Μολαταῦτα μιὰ μέρα ὁ φοβιτσιάρης ποντικός ξημερώθηκε ὀρφανός. Μιά μέρα ἡ μάνα του εἶχε ἀρπάξει ἓνα μεγάλο κομμάτι τυρὶ καὶ δὲν μπορούσε νὰ τρέξῃ ἐλεύθερα. Γι' αὐτὸ τὴν ἔπιασε ἡ γάτα καὶ τὴν ἔφαγε. Τώρα ὁ φοβιτσιάρης ποντικός δὲν εἶχε κανέναν νὰ τὸν φροντίζῃ. Οἱ ἄλλοι ποντικοὶ τὸν κοροΐδευαν.

—Γιὰ ιδέστε τὸ φοβιτσιάρη. Ἰδέστε πῶς κρύβεται!

Μὲ τὰ πολλὰ τὸν στρίμωξε ἡ πεῖνα κι ἀποφάσισε νὰ βγῆ. Μὰ ὄχι νὰ ψάξῃ γιὰ φαγὶ.

Πήγε σὲ μιὰ γριά νυφίτσα, γειτόνισσά τους, πού ἤξερε μάγια.

—Καημένη νυφίτσα, τῆς εἶπε. Ἐσὺ πού ξέρεις πολλὰ μάγια, κάμε μου αὐτὴν τῆ χάρη, ἔτσι νὰ συχωρεθοῦν τὰ πεθαμένα σου. Ἀλλαξέ με νὰ γίνω γάτα γιὰ νὰ μὴ φοβοῦμαι πιά τίποτα. Καὶ ἡ νυφίτσα, πού εἶχε καλὴ καρδιά, εἶπε κάτι λόγια μαγικά κι ὁ φοβιτσιάρης ποντικὸς τέντωσε καὶ φούσκωσε κι ἔγινε γάτα.

Ὁ ποντικόγατος λοιπὸν αὐτὸς ἦταν πολὺ εὐχαριστημένος. Καθόταν πρῶτα στὸν ἥλιο, ἔγλειφε τὸ ἓνα πόδι κι ἔπειτα τ' ἄλλο καὶ μὲ τὰ δυὸ μαζί ἔπλενε τὸ πρόσωπό του. Γύριζε ὕστερα ἐλεύθερα σ' ὅλο τὸ σπίτι καὶ κυνηγοῦσε κι αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποντικούς.



Μιὰ μέρα ὅμως πού γύριζε στὸ περιβόλι, τὸν γαύγισε ἔξαφνα ἓνας σκύλος κι ἄρχισε νὰ τὸν κυνηγᾷ.

Κατατρόμαξε τότε ὁ ποντικόγατος καὶ σκαρφάλωσε σ' ἓνα δέντρο ἐπάνω κι ἔμεινε ἐκεῖ τρέμοντας ὡς τὸ βράδυ.

Τῆ νύχτα, ὅταν εἶδε πὼς κοιμόταν ὁ σκύλος, κατέβηκε σιγὰ σιγὰ καὶ ξαναπῆγε στὴ νυφίτσα.

—Καημένη νυφίτσα, τῆς εἶπε, λυπήσου με! Νόμιζα πὼς οἱ γάτες δὲ φοβοῦνται τίποτα. Μὰ εἶδα τὸ σκύλο καὶ κατατρόμαξα. Ἐσὺ πού ξέρεις τόσα μάγια.

ἄλλαξέ με νὰ γίνω σκύλος καὶ τότε πιά δὲ θὰ φοβοῦμαι τίποτα.

Ἡ νυφίτσα γέλασε, μὰ εἶπε πάλι κάτι λόγια μαγικά κι ἄλλαξε ὁ ποντικογάτος κι ἔγινε σκύλος.

Ὁ ποντικογατόσκυλος ἦταν τώρα πολὺ εὐχαριστημένος. Γαύγιζε δυνατά, γύριζε ἐλεύθερα στὸ περιβόλι καὶ στὸ δρόμο καὶ κυνηγοῦσε μὲ μανία ὅλες τὶς γάτες.



Μὰ μιὰ μέρα ἄκουσε φωνές καὶ τούμπανα κι ὅταν χώθηκε μέσα στὸν κόσμο, εἶδε μιὰ κοτζᾶμ ἀρκούδα ποὺ τὴ χόρευε ὁ ἀρκουδιάρης.

Ἡ ἀρκούδα ἦταν δεμένη καὶ τὴν κρατοῦσε ὁ ἀρκουδιάρης ἀπὸ τὸ σκοινί. Χόρευε ὄρθια κι οὔτε κἀν κοίταξε τὸν ποντικογατόσκυλο. Μὰ ἐκεῖνος ἄρχισε νὰ τρέμη κι ὅπου φύγη φύγη. Μιὰ καὶ δυὸ καὶ στὴν τρύπα τῆς νυφίτσας.

— Ἀχ, καημένη νυφίτσα! Ἐσὺ ποὺ εἶσαι τόσο καλή, δὲν κάνεις τίποτα ἄλλα μάγια νὰ γίνω ἀρκούδα; Εἶδα μιὰ στὸ δρόμο καὶ κόπηκε τὸ αἷμα μου. Ὅπου φύγη φύγη.

— Μὰ γιατί; ρώτησε ἡ νυφίτσα. Ἡ ἀρκούδα δὲ θὰ σὲ πείραζε.

— Ναί. Μὰ ἦταν τόσο μεγάλη καὶ φοβήθηκα. Κάμε με νὰ χαρῆς ἀρκούδα, νὰ μὴ φοβοῦμαι πιά.

Ξαναγέλασε ή νυφίτσα, ψιθύρισε κάτι λόγια μα-  
γικά κι εϋθύς ό ποντικογατόσκυλος τέντωσε και φού-  
σκωσε και ψήλωσε κι έγινε μιὰ πελώρια βαρειά άρ-  
κούδα. "Αλλαξε και χρώμα κι από σκοϋρος ποντικο-  
γατόσκυλος έγινε ξανθιά ποντικογατοσκυλοαρκούδα.

Τώρα πιά ήταν ευχαριστημένη ή ποντικογατοσκυ-  
λοαρκούδα. "Εβγαζε χοντρές φωνές και γυριζοντας στο  
δρόμο τρόμαζε πολλά παιδιά και πολλούς άντρες ακόμη.  
Κι εκείνοι έτρεξαν νά τήν πιάσουν για νά τή δέσουν.

— Πάω νά φύγω! είπε ή ποντικογατοσκυλοαρ-  
κούδα. "Αχ, τί θα γίνω! Θα με πιάσουν.

"Ετρεξε λοιπόν καταφοβισμένη και χώθηκε σ' ένα  
δάσος και κρύφτηκε στα πυκνά χαμόκλαδα.

"Όταν βράδιασε, άρχισε νά πεινά.

— Τί νά τρώνε τάχα οι άρκούδες; συλλογίστηκε. "Ηταν  
ή ίδια μέρα πού έγινε άρκούδα και δέν ήξερε ακόμα.

— Σά νά μου έρχεται όρεξη για μέλι, έλεγε κι  
έγλειφε τά χείλια της.

Ξεκίνησε λοιπόν νά βρῆ ένα κούφιο δέντρο, πού  
είχε δεϊ κάτι μέλισσες και τó τριγύριζαν. Μά κείνη τή  
στιγμή άκουσε βαθιά στο δάσος ένα μούγκρισμα φο-  
βερό: Μμμμχ!

"Ηταν ένα λιοντάρι πού ξεκινούσε για κυνήγι. "Α,  
τί τρομάρα! "Επεσε τά μπρούμυτα κι έτρεμε και τουρ-  
τούριζε και χτυπούσε ή καρδιά της. "Ηταν ή ποντικο-  
γατοσκυλοαρκουδάρα ή ό τοσοσδά φοβιτσιάρης ποντι-  
κούλης;

"Όλη τή νύχτα έμεινε εκεί και δέν τόλμησε νά  
κουνηθῆ.

"Όταν ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ μέρα, πῆγε Ἰσα πάλι στὴ νυφίτσα. Μὰ τώρα δὲ χωροῦσε πιά στὴν τρύπα καὶ φώναζε ἀπέξω:

Ν.....ν.....νυφίτσα! Καλὴ ν....νυφίτσα! Κυρὰ νυφίτσα μου!" Ἐλα δῶ νὰ σοῦ πῶ δυὸ λ.....λ..... λόγια:

Ἡ νυφίτσα κατάλαβε ποῖος ἦταν καὶ φώναξε:

—Γιατί δὲν ἔρχεσαι μέσα;

—Δ.....δ.....δὲ χωρῶ.

Βγῆκε ἡ νυφίτσα τότε κι ἔσκασε στὰ γέλια.

—Μπᾶ! Ξέχασα πῶς εἶχες γίνει ἀρκοῦδα! Τί θέλεις πάλι! Ποῖος τὸ φόβισε τὸ καημένο μου αὐτὴ τὴ φορά;

—Τὸ λιοντάρι, νυφίτσα μου, τὸ λιοντάρι! "Αχ, νὰ δῆς καλὸ στὸν κόσμο! Λιοντάρι θέλω νὰ μὲ κάμης, λιοντάρι γιὰ νὰ μὴ φοβοῦμαι κανέναν πιά.



—Γίνε καὶ λιοντάρι, εἶπε ἡ νυφίτσα. Μὰ νομίζω πῶς κάτι θὰ βρεθῆ νὰ σὲ φοβίση πάλι.

"Ἐτσι ἡ ποντικογατοσκυλοαρκοῦδα ἔγινε πονκογατοσκυλοαρκοῦδολιόνταρο. Ἄρχισε νὰ φωνάζη δυνατὰ καὶ νὰ κουνᾷ τὴ φούντα τῆς οὐρᾶς του μὲ θυμό. Μπῆκε στὸ δάσος καὶ κεῖ ἔζησε κάμποσες ἡμέρες εὐτυχισμένο. Ἐτρωγε ζαρκάδια καὶ λαγούς καὶ τὸ βράδου κοιμόταν ἤσυχο.

Μὰ μιὰ μέρα γυρίζοντας χορτάτο μέσα στὰ χαμό-

κλαδα άκουσε μπάμ-μπούμ! κι είδε από μακριά δυό κυνηγούς. Έβαλε τή φουντωτή ούρά του στα σκέλια κι όπου φύγη φύγη. Σάν άστραπή πήγε και κρύφτηκε σε μιá σπηλιά. Δυό όλόκληρες ήμέρες δέν ξεμύτησε από κεϊ.

Τήν τρίτη μέρα άργά τό βράδυ μιá και δυό και στην πόρτα τής νυφίτσας.

—Νυφίτσα! ής είπε με πολύ περήφανο τρόπο, έτσι φαντασμένα. Νά πής άμέσως τά λόγια τά μαγικά και νά με κάμης άνθρωπο. Έτσι πια τίποτε δέ θά μπορη νά με φοβίση. Άκούς; Γιατι άν δέν τó κάμης αυτό που λέω, θά σ' άρπάξω και θά σε φάω.

Μά ή νυφίτσα θύμωσε.

—Κι άνθρωπο νά σε κάμω, θά βρεθίη καμιά μύγα νά σε φοβίση. Γι' αυτό ούτε άνθρωπο θά σε κάμω ούτε και θά σ' αφήσω νά με φάς. Άφοϋ πάντα έμεινες μέσα σου φοβιτσιάρης, νά ξαναγίνης ποντικός και νά ξεκουμπιστής από δώ πριν σε φάω εγώ.

Και τó ποντικογατοσκυλοαρκουδολιόνταρο έβγαλε μιá τρομαγμένη φωνή και ζάααρωσε και ζάααρωσε και ζάααρωσε κι έγινε πάλι ποντικός.

Έφυγε τότε σάν άστραπή φρρρίτ! και πήγε και χώθηκε στην πρώτη του τήν τρύπα και κάθισε κεϊ κι έμεινε πάντα ό φοβιτσιάρης ποντικός.

## 70. Ό βάτραχος που βαριέται.

Μέσα σ' ένα δάσος ήταν μιá μικρή λίμνη με καλάμια και δέντρα γύρω γύρω, κι άπάνω στο νερό έπλεαν άσπρα νούφαρα.

Ήταν Μάης και πολλές μυγίτσες, μαζεμένες όλες μαζί, πετοϋσαν και τριγύριζαν από πάνω.

Κάθε λίγο και λιγάκι πηδοῦσε ἀπὸ μέσα ἓνα ψάρι κι ἄρπαζε μερικὲς μὲ τὸ στόμα του.

Ἐκεῖ κοντὰ στὴν ἀκρολιμνιά εἶδε τὸ ψάρι ἓνα μεγάλο βάτραχο, ποῦ καθόταν σὲ μιὰ πέτρα πάνω και ἔχασκε. Κολύμπησε ὡς ἐκεῖ και τοῦ εἶπε:

«Καλησπέρα, κὺρ βάτραχε! Γιατί δὲν πηδᾷς μέσα στὴ λίμνη; Ξέρεις τί ὠραῖα ποῦ εἶναι! Οἱ μυγίτσες εἶναι νόστιμες και τρυφερές. Ἔλα νὰ κολυμπήσης!»

«Ὅχι, εὐχαριστῶ» εἶπε ὁ βάτραχος. «Βαριοῦμαι».

«Μήπως δὲν ξέρεις κολύμπι;» ρώτησε τὸ ψάρι.

«Κολύμπι νὰ μὴν ξέρω ἐγώ!» εἶπε ὁ βάτραχος μὲ περιφρόνηση. «Ξέρω και παραξέρω. Ἢ Ὅταν οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ μάθουν νὰ κολυμποῦν, ἐμένα παίρνουν γιὰ παράδειγμα κι ὄχι ἐσένα!»

«Πῶς νὰ κάμουν σὰν κι ἐμένα οἱ κακομοίρηδες», εἶπε τὸ ψάρι, «φορτωμένοι ὅπως εἶναι μὲ χέρια και μὲ πόδια; Ἔλα λοιπὸν, κὺρ βάτραχε! Ἄφου ξέρεις τόσο καλὸ κολύμπι, ἔλα νὰ μοῦ δείξης τὴν τέχνη σου!»

«Ὅχι, εὐχαριστῶ» εἶπε πάλι ὁ βάτραχος. «Ἀρκετὰ κολύμπησα ὅταν ἤμουν μωρουδάκι, ὅλο κεφάλι και οὐρίτσα. Τώρα βαριοῦμαι!»

Τὸ ψάρι ἔκαμε ἓναν πῆδο κι ἄρπαξε μιὰ παχειὰ μύγα. Ὑστερα ἔκαμε μιὰ βουτιά στὸ βάθος τῆς λίμνης, ξαναβγῆκε και πῆγε κοντὰ στὸ βάτραχο.

«Δὲν πεινᾷς διόλου, κὺρ βάτραχε;»

«Πεινῶ και πολὺ μάλιστα!»

«Δὲ σ' ἄρέσουν οἱ μύγες;»

«Μ' ἄρέσουν πάρα πολὺ».

«Ἔ, λοιπὸν δὲν πιάνεις μερικὲς;»

«Βαριοῦμαι! Μὰ βαστῶ τὸ στόμα μου ἀνοιχτό, μήπως και πετάξῃ καμιὰ μέσα».

«Πφφ, φφ, φφ!» ἔκαμε τὸ ψάρι. «Πολλὴ ὥρα θὰ περιμένῃς, φίλε μου, ὅσο μεγάλο κι ἂν εἶναι τὸ στόμα σου!»

Καὶ ξαναβούτηξε στὸ βᾶθος.

Τὴν ἄλλη μέρα πρῶτὶ πρῶτὶ, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἡ δροσοῦλα στὸ χορτάρι, ἓνας σπουργίτης, ποὺ γύρευε σκουλήκια ἐδῶ κι ἐκεῖ, εἶδε τὸ βάτραχο καθισμένον στὴν πέτρα του...

«Καλημέρα, κύρ βάτραχε! Δὲν πηδᾷς κι ἐσὺ ἀπ' τὴν πέτρα σου, νὰ μαζέψωμε κάτι νὰ φᾶμε;»

«Βαριοῦμαι!» εἶπε ὁ βάτραχος.

«Μήπως δὲν ξέρεις νὰ πηδᾷς;» ρώτησε ὁ σπουργίτης.

«Ἐγὼ νὰ μὴν ξέρω;» εἶπε θυμωμένα ὁ βάτραχος.

«Πιὸ μακριὰ ἀπὸ σένα πηδῶ».

«Λοιπόν, δὲν πηδᾷς ὡς τ' ἀγκάθι ἐκεῖ πέρα, ποὺ κάθεται αὐτὴ ἡ μεγάλη μύγα;»

«Βαριοῦμαι!» εἶπε ὁ βάτραχος. «Μὰ θ' ἀνοίξω πολὺ τὸ στόμα μου, μήπως τῆς ἔρθῃ στὸ νοῦ νὰ πετάξῃ μέσα!»

Ἡ μύγα ὅμως πέταξε ἀπὸ τ' ἀγκάθι καὶ χάθηκε.

«Μπά!» εἶπε ὁ βάτραχος «ἄλλοῦ πέταξε. Τί ἄτυχος ποὺ εἶμαι πάντα ἐγώ!»

«Ἄτυχία τὴ λὲς αὐτὴ;» εἶπε ὁ σπουργίτης. «Κι ἐμένα τὰ σπουργιτάκια μου ὅλο ἀνοίγουν τὸ μεγάλο τους στόμα, μὰ ἂν δὲν τοὺς βάλω ἐγὼ μέσα τὸ φαγί, δὲν τρῶνε τίποτε. Τὸ φαγί δὲν πέφτει, βέβαια, μονάχο του».

Τὸ βράδυ, ὅταν ξαναφάνηκε τὸ ψάρι, πάλι στὴν ἴδια πέτρα βρισκόταν ὁ βάτραχος.

«Καλησπέρα, κύρ βάτραχε!» τοῦ εἶπε. «Σὰν -9π  
σεσ μύγες ἔπεσαν μέσα στὸ στόμα σου ἀπὸ χτέες;...  
"Ὁχι πολλές, ἔ;..... Βλέπω πὼς ἄρχισες ν' ἀδυνα-  
τίζης. Δὲν κουνιέσαι λιγάκι;»

«Βαριοῦμαι!» εἶπε ὁ βάτραχος.

Τὸ ψάρι ἔκαμε πάλι βουτιά κι ἔφυγε.

Τὴν ἄλλη μέρα ξαναπέρασε ὁ σπουργίτης.

«Ἀκόμα ἐδῶ κάθεται, κύρ βάτραχε;..... Τί  
περιμένεις;»

«Περιμένω τὴν τύχη νὰ μοῦ στείλῃ καμιὰ μύγα»,  
εἶπε ὁ βάτραχος. Μὰ ἡ φωνή του ἦταν λίγο τρεμου-  
λιαστή, γιατί εἶχε ἀρχίσει νὰ πεινᾷ καὶ ν' ἀδυνατίζῃ.

«Ἡ τύχη δὲ βοηθᾷ παρά αὐτοὺς ποὺ τὴ βογι-  
θοῦν» εἶπε ὁ σπουργίτης. «Νὰ ἰδῆς ποὺ δὲ θὰ σοῦ τύχη  
καμιὰ μύγα!»

«Ἀλήθεια, εἶμαι πολὺ ἄτυχος» εἶπε ὁ βάτραχος.  
«Τόσες καὶ τόσες μύγες περνοῦν ἀπὸ δῶ καὶ καμιὰ  
δὲν μπαίνει μέσα στὸ στόμα μου, ἂν καὶ τ' ἀνοίγω  
τόσο πολὺ, ποὺ μὲ πονοῦν τὰ σαγόνια!»

«Κατέβα νὰ τίς κυνηγήσης λοιπόν!» εἶπε ὁ σπουρ-  
γίτης.

«Βαριοῦμαι!» εἶπε ὁ βάτραχος.

Μὰ ὁ σπουργίτης δὲν εἶχε καιρὸ γιὰ πολλές κου-  
βέντες. Πρόφτασε κι ἄρπαξε ἓνα παχὺ σκουλήκι, τὴν  
ῥορα ποὺ κρυβόταν στὴ λάσπη, καὶ πέταξε σ' ἓνα δέν-  
τρο ἐκεῖ κοντὰ νὰ τὸ δώσῃ στὰ σπουργιτάκια του.

«Ὅταν ἔμεινε μόνος τοῦ ὁ βάτραχος, εἶδε μιὰ πε-  
ταλούδα καθισμένη σ' ἓνα ἀγριολούλουδο κι ἐπειδὴ εἶχε  
παραπεινάσει πιά, τέντωσε τὸ λαιμὸ του νὰ τὴν πιάσῃ.

Μὰ μὲ τόση τεμπελιά πού δὲν τὸ κατώρθωσε, γιατί ἡ πεταλούδα πρόφτασε καὶ πέταξε.

«Ἔτσι κακότυχος εἶμαι πάντα ἐγώ!» συλλογίστηκε ὁ βάτραχος. «Τί ὠφελεῖ νὰ κοπιᾶζω; Δὲν κερδίζω τίποτε. Κουράστηκα νὰ τεντώνω ἔτσι ἄδικα τὸ στόμα μου. Ἄς κοιμηθῶ λίγο».

Μὰ μόλις ἔκλεισε τὰ μάτια του, ἓνα σούσουρο σὰ καλάμια τὸν ἔκαμε νὰ τὰ ξανανοήξῃ.



Ἐκεῖ κοντά του, τόσο κοντά πού τοῦ σκοτείνιαζε τὸν ἥλιο, στεκόταν ἓνα μεγάλο λελέκι μὲ γουρλωμένα μάτια. «Ἐνα λελέκι πού ἀπὸ καιρὸ τώρα τὸν ἔβλεπε καθισμένον πάντα στὴν πέτρα του καὶ τὸν παραμόνευε πίσω ἀπὸ τὰ καλάμια.

Καὶ πρὶν προφτάσῃ νὰ συλλογιστῇ ὁ κακομοίρης ὁ βάτραχος τί ἄτυχος πού ἦταν, τὸν ἄρπαξε τὸ μεγάλο λελέκι, τὸν σήκωσε ψηλά ἀπὸ τὸ ἓνα ποδάρι καὶ τὸν ἔχαψε.

«Καλησπέρα, κύρ βάτραχε!» εἶπε τὸ ψάρι βγάζοντας τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὴ λίμνη, ἅμα βράδιασε.

Μὰ ἡ πέτρα ἦταν ἄδεια!

Πράματα Σπουδάματα

«Μπά! ποῦ νὰ εἶναι;» εἶπε. «Μήπως βαρέθηκε νὰ βαριέται καὶ πῆγε κυνήγι;»

«Ὅχι! Ἄλλος κυνηγὸς τὸν κυνήγησε! Τὸν ἔχαψε ἓνα λελέκι σήμερα τὸ πρῶν» εἶπε ὁ σπουργίτης ποῦ τὰ εἶχε δεῖ ὅλα ἀπὸ τῆ φωλιά του.

«Ὁ κακομοίρης!» εἶπε τὸ ψάρι. «Σὰ νὰ τὸ φοβόμουν πὼς ἔτσι θὰ τελειώση. Ὅλο βαριόταν, ὥσπου καὶ ἡ ζωὴ τὸν βαρέθηκε».

### 71. Λαγὸς καὶ σκαντζόχοιρος.

Ἐνας φρόνιμος λαγός,  
λέει σὲ μῦθο του ὁ λαός,  
ἀπ' τὸ θέρος εἶχε φτιάσει  
μιὰ φωλιά νὰ ξεχειμάση.

Μὲ τὴν πρώτη τῆ βροχῆ  
ἄφησε τὴν ἐξοχή,  
στὴ φωλιά του μέσα τρέχει  
καὶ κοιτάει ποῦ πέρα βρέχει.

Νὰ καὶ φτάνει μπρὸς σ' αὐτὴ  
ὁ σκαντζόχοιρος βρεμένος  
ὡς τὸ κόκαλο ὁ καημένος!  
Καὶ λέει ἀμέσως στὸ λαγό:  
«Ἄσε με νὰ μπῶ κι ἐγὼ  
μέσα στὴ φωλιά σου λίγο.  
Σὰ σταθῆ ἡ βροχῆ, θὰ φύγω!»

«Ἡ φωλιά μου εἶναι μικρὴ  
κι ἄλλον μέσα δὲ χωρεῖ.  
Θέλω νὰ σ' εὐχαριστήσω,  
μὰ πῶς νὰ σὲ οἰκονομήσω;»

«Βλέτω πρᾶμα λὲς σωστό.  
Μὰ λίγον τόπο σοῦ ζητῶ,  
τὸ κεφάλι ν' ἀσφαλίσω  
κι ἔξω τὸ κορμὶ ν' ἀφήσω!

Ὁ λαγὸς ὑποχωρεῖ,  
κάνει τόπο ὅσο μπορεῖ,  
κι ὁ σκαντζόχοιρος προβάλλει  
λίγο λίγο τὸ κεφάλι.

Ἄξαφνα σὲ μιὰ στιγμή  
σφαῖρα κάνει τὸ κορμὶ,  
μέσα στὴ φωλιά τρυπώνει  
καὶ φαρδύς πλατὺς ξαπλώνει.

Τὸ λαγὸ σὲ μιὰ γωνιά  
τὸν στριμώχνει μ' ἀπονιά,  
μὲ τ' ἀγκάθια τὸν τρυπάει  
κι ἂν πονῆ, δὲ τὸν ρωτάει.

Δίνει τόπο στὴν ὄργη  
ὁ λαγὸς μὲ τὴ φυγὴ  
κι ἔτσι μένει ὁ μουσαφίρης  
στὴ φωλιά του νοικοκύρης.

“Όσοι δίχως προσοχή  
μασκαρά για δυστυχή  
μέσ τὸ σπίτι τους δεχτοῦνε  
γρήγορα μετανουῶνε.

### 72. Λόγια ἀλεπούς.

“Ένας κυνηγὸς ἔπιασε μιὰ φορὰ μιὰ ἀλεπού. Τῆς ἔφτιασε ἓνα ὄμορφο μεγάλο κλουβί, τῆς ἔβαλε μέσα ἓνα στρώμα ἀχυρένιο καὶ τῆς ἔδινε νὰ τρώη ὅ,τι ἤθελε. Ὡς καὶ γάλα ἀκόμη τῆς ἔδινε κάθε πρωί.



Μὰ ἡ ἀλεπού ἦταν ἀνήσυχη. “Έτρεχε δεξιά κι ἀριστερά καὶ προσπαθοῦσε νὰ βρῆ τρόπο νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ κλουβί. Δὲν ἔμεινε εὐχαριστημένη ἐκεῖ μέσα. Ὁ κυνηγὸς βλέποντας ἔτσι στενοχωρημένη τὴν ἀλεπού τῆς εἶπε μιὰ μέρα:

«Άκουσε δῶ, κυρὰ Μαριώ, μοῦ φαίνεται πὼς ἐσὺ εἶσαι ἓνα πολὺ ἀχάριστο ζῶο. Τί σοῦ ἔλειψε ἀπὸ τὸ κλουβί σου καὶ δὲν εἶσαι εὐχαριστημένη; Μήπως εἶναι τίποτε πὺ δὲν σοῦ τόφερα; Γιατί λοιπὸν τρέχεις ἀνήσυχη καὶ γκρινιάζεις καὶ προσπαθεῖς νὰ φύγης;»

«'Αγαπητέ μου», ἀποκρίθηκε ἡ ἀλεπού, «πῶς θὰ σοῦ φαινόταν ἂν ἦσουν ἐσὺ στὴ θέση μου; Θὰ ἦσουν εὐχαριστημένος νὰ σ' εἶχα μέσα σ' ἓνα ὄμορφο κλουβὶ καὶ νὰ σοῦ ἔδιναν ὅλα τὰ καλὰ τοῦ κόσμου; Δὲ θὰ ἔκανες κι ἐσὺ τὰ ἴδια ποὺ κάνω ἐγὼ τώρα;»

«Ναί! Μὰ ἐγὼ εἶμαι ἄνθρωπος», ἀποκρίθηκε ὁ κυνηγός.

«Κι ἐγὼ εἶμαι ἀλεπού», εἶπε τότε τὸ φυλακισμένο ζῶο. «'Αν θέλῃς νὰ μάθῃς τί αἰσθάνομαι ἐγὼ ἐδῶ μέσα, σκέψου τὴ θέση μου καὶ θὰ τὸ βρῆς. Δὲν εἶναι δὰ καὶ δύσκολο νὰ τὸ καταλάβῃς γιατί δὲν εἶμαι εὐχαριστημένη. Νά! 'Εσεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲ συλλογίζεστε τὴ θέση τοῦ ἄλλου καὶ γι' αὐτὸ δὲν ξέρετε καὶ τὴ στενοχώρια του. 'Αν νιώθατε τίς στενοχώριες τῶν ἄλλων, πιστεύω πῶς ἡ θέση σας θὰ ἦταν πολὺ διαφορετικὴ ἀπ' ὅτι εἶναι σήμερα. Γι' αὐτὸ λοιπὸν μιὰ χάρη σοῦ ζητῶ. 'Η ἀπόλυσέ με ἢ ἄφησέ με ἡσυχῆ καὶ μὴ ζητᾶς νὰ κάνω ὅ,τι θὰ ἔκανε ἓνας ἄνθρωπος. 'Εγὼ σιχαίνομαι τίς ὑποκρισίες, μ' ἀρέσει νὰ λέω τὰ σωστά».

Τότε ὁ κυνηγὸς γέλασε καὶ εἶπε:

«Πολὺ σωστά εἶναι, κυρὰ Μαριώ, τὰ λόγια σου. Μὰ τὰ ἔργα σου; Θὰ εἶναι κι αὐτὰ σὰν τὰ λόγια σου; 'Η ἄλλα λὲς τώρα κι ἄλλα θὰ κάμῃς ἅμα σ' ἀπολύσω; Θὰ σκεφτῆς κι ἐσὺ τίς κόττες ἢ θὰ σοῦ ἔρθῃ ἡ ὄρεξη νὰ τίς φᾶς;»

«Χμ!.....» ἔκαμε τότε ἡ ἀλεπού κι ἔπεσε πάλι σὲ στενοχώρια.

«Βλέπεις λοιπὸν;» εἶπε στὸ τέλος ὁ κυνηγός. «Εἶναι πολὺ εὐκολώτερο νὰ λήη κανεῖς τὰ σωστά στοὺς ἄλλους παρὰ νὰ τὰ κάνῃ ὁ ἴδιος».

73. Ὁ ἀέρας καὶ ὁ ἥλιος.

Ὁ ἀέρας θύμωσε,  
μὲ τὸν ἥλιο μάλωσε.

Ὁ ἀέρας ἔλεγε:

— Εἶμαι δυνατώτερος!

καὶ ὁ ἥλιος ἔλεγε:

— Σὲ περνῶ στὴ δύναμη.

—

Ἐνας γέρος γεωργὸς  
μὲ τὴ μαύρη κάπα του  
στὸ χωράφι πήγαινε.

Ὁ ἀέρας λάλησε:

— Ὅποιος ἔχει δύναμη  
παίρνει ἀπὸ τὸ γέροντα  
τὴ χοντρὴ τὴ κάπα του.

—

Φύσηξε, ξεφύσηξε,  
ἔσκασε στὸ φύσημα.

Ἄδικος ὁ κόπος του·

κρύωσε ὁ γέροντας  
καὶ διπλὰ τυλίχτηκε  
στὴ χοντρὴ τὴ κάπα του.

—

Τότ' ὁ ἥλιος λάλησε:

— Ὅποιος ἔχει δύναμη  
παίρνει ἀπὸ τὸ γέροντα  
τὴ χοντρὴ τὴ κάπα του.

—

Ἐφεξε ὀλόλαμπρος,  
καλοσύνη σκόρπισε  
κι ἔβγαλε ὁ γέροντας  
τῆ χοντρή τῆ κάπα του.

Τότε ξαναλάλησε:

— Ἄκουσε καὶ μάθε το:  
Σὲ περνῶ στὴ δύναμη,  
γιατὶ πᾶς μὲ τὸ κακὸ  
κι ἐγὼ πάω μὲ τὸ καλό.

#### 74. Ἡ νοικοκυρὰ κι οἱ ὑπηρέτριες.

Μιά πλούσια κυρία εἶχε τρεῖς ὑπηρέτριες. Ἡ κυρία ἦταν προκομμένη νοικοκυρὰ. Τὸ νοῦ της τὸν εἶχε πάντα στὸ σπίτι. Κοίταζε νὰ εἶναι καθαρὸ. Κοίταζε τὸ κάθε πρᾶμα νὰ εἶναι στὴ θέση του. Κοίταζε ἢ κάθε δουλειὰ νὰ γίνεται στὴν ὥρα της. Τὸ πρωί, μόλις λαλοῦσε ὁ πετεινός, ξυπνοῦσε τὶς ὑπηρέτριες κι ἔλεγε στὴν κάθε μιὰ τί ἐργασία θὰ κάμῃ.

Μὰ οἱ ὑπηρέτριες δὲν ἤθελαν νὰ ξυπνοῦν πρωί, ἔγαποῦσαν τὸν ὕπνο. Συλλογίστηκαν λοιπὸν:

«Σφάζομε τὸν πετεινὸ γιὰ νὰ μὴν ἀκούῃ ἡ κυρία τὸ λάλημά του καὶ μᾶς ξυπνᾷ τόσο πρωί;» Κι αὐτὸ ἔκαμαν μιὰ μέρα, πού ἡ κυρία τοὺς εἶπε νὰ σφάξουν μιὰ πουλακίδα. Ἐσφάζαν τὸν πετεινὸ κι εἶπαν πὼς τάχα παράκουσαν. Εἶχαν λοιπὸν χαρὰ κι ἔλεγαν ἀναμεταξύ τους:

«Ἄχ, τί καλά! Ὁ πετεινὸς δὲ θὰ λαλήῃ πιά καὶ ἡ κυρία δὲ θὰ μᾶς ξυπνᾷ τόσο πρωί». Μὰ τώρα ἡ κυρία μὴ ἀκούοντας τὸ λάλημα τοῦ πετεινοῦ δὲν ἤξερε τὴν ὥρα, καὶ σηκωνόταν πιὸ πρωί. Οἱ τεμπέλες καὶ πο-

νηρές υπηρέτριες νομίζετε πώς δούλευαν τώρα πιά λίγο;

75. Τὰ φτερά τῆς ψυχῆς.

Ἡ καημένη ἢ μικρὴ ὄρφανή! Τῆ μητέρα της δὲν τῆ γνώρισε διόλου, γιατί πέθανε λίγες ἡμέρες ἀφοῦ τῆ γέννησε, καὶ τὸν πατέρα της τὸν ἔχασε ὅταν ἦταν τριῶν χρόνων. Ἦταν αὐτὸς φτωχὸς ἐργατικὸς καί, ὅταν πέθανε ἀπὸ ἀρρώστια ξαφνική, στὸ συρτάρι του βρέθηκαν μονάχα δυὸ δραχμὲς σὲ δεκάρες. Συγγενῆ δὲν εἶχε κανέναν. Οἱ γείτονες ἔκαμαν συνεισφορά καὶ τὸν ἔθαψαν καὶ μιὰ σπλαχνικὴ κυρία φρόντισε καὶ πῆραν τῆ μικρὴ ὄρφανή στὸ Ὀρφανοτροφεῖο.

Ἡ μικρὴ ὄρφανή ἦταν ὀλοένα χλωμὴ καὶ συλλογισμένη. Ποτὲ δὲν γελοῦσαν τὰ χεῖλια της, ποτὲ δὲν εἶχε ὄρεξη νὰ παίξῃ μὲ τίς ἄλλες ὄρφανές, ποῦ ἦταν δίχως μητέρα κι ἐκεῖνες, ὅπως ἦταν κι αὐτή. Ἄλλ' ἂν δὲν ἦταν ζωηρή, ἦταν ὅμως καλὴ καὶ ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν στὸ Ὀρφανοτροφεῖο.

Ὅταν ἔγινε ὀχτῶ χρόνων, ἔπαθε πολὺ κακὴ ἀρρώστια. Οἱ γιατροὶ ἔχασαν κάθε ἐλπίδα πὼς θὰ ζήσῃ καὶ ὅλοι τὴν ἐκλαίαν γιὰ πεθαμένη. Μολαταῦτα ἔζησε κι ἔγινε καλά. Μαύρη καλοσύνη! Ἀπὸ τὴν κακὴ ἀρρώστια τῆς ἔμεινε κάτι ποῦ δὲν εἶχε τὴν ἐλπίδα νὰ γιαιτρευτῆ. Τὰ δυὸ της πόδια παράλυσαν καὶ δὲν μπορούσε οὔτε νὰ τὰ πατήσῃ πιά, οὔτε νὰ τὰ κινήσῃ.

Ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ ἔμεινε καθισμένη ἐκεῖ σὲ μιὰ μεγάλῃ πολυθρόνα, ἐνῶ οἱ ἄλλες ὄρφανές ἔτρε-

χαν ἐλεύθερα ἐπάνω κάτω στὴν αὐλὴ καὶ στὸν κῆπο τοῦ Ὀρφανοτροφείου. Αὐτὴ τίς ἔβλεπε κι ἔγερνε γλωμῆ καὶ συλλογισμένη τὸ κεφάλι της καὶ δυὸ δάκρυα κυλιόνταν ἀπὸ τὰ μάτια της.

Κοίταζε τὰ μικρὰ ὑποδήματα ποὺ τῆς εἶχαν φορέσει, καινούργια, ἀσκόνιστα, ἀπάτητα ὀλοένα. Κοίταζε καὶ τὰ ὑποδήματα τῶν ἄλλων τριμμένα καὶ σκοτισμένα ἀπὸ τοὺς δρόμους, ἀπὸ τὰ τρεξίματα. "Αχ! πόσο τὰ ζήλευε ἐκεῖνα! Νόμιζε πὼς ἂν μπορούσε τώρα νὰ κινήσῃ τὰ πόδια της, δὲ θὰ καθόταν ἡσυχη, ἕπως ἄλλοτε. Θὰ ἔτρεχε, θὰ πηδοῦσε, θ' ἀνέβαινε στὰ δέντρα κι ἄς τιμωριόταν ἀπὸ τὴ διευθύντρια. Τί θὰ ἦταν μιὰ τιμωρία προσωρινή μπροστὰ στὴν παντοσινὴ αὐτὴ τιμωρία της!

Καθισμένη στὴν πολυθρόνα της τὴν κατέβαζαν στὸν κῆπο, ὅταν ἦταν ἴσκιος, ἢ τὴν ἔφερναν κοντὰ στὸ παράθυρο, ὅταν δὲν ἦταν καλὸς καιρὸς, γιὰ νὰ βλέπῃ μέσα ἀπὸ τὰ τζάμια. Καὶ τὴ συμπονοῦσαν καὶ πήγαιναν καὶ κάθονταν μαζί της καὶ κοίταζαν πὼς νὰ τὴ διασκεδάσουν καὶ νὰ τὴν κάνουν νὰ λησμονῇ τὴν δυστυχία της. Δὲν τὸ κατῶρθωναν ὅμως. Ἡ μικρὴ ὄρφανὴ τίς εὐχαριστοῦσε μ' ἓνα θλιβερὸ χαμόγελο γιὰ τὴν τόση καλοσύνη τους κι ἔγερνε πάλι λυπημένη τὸ κεφάλι.

Μόνη παρηγοριὰ ἔβρισκε τὴ νύχτα, ὅταν τὴν πλάγιαζαν στὸ κρεβατάκι της.

Τότε ἐνῶ τρεμόσβηνε τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ, κάρφωνε αὐτὴ τὰ μεγάλα καστανὰ μάτια της στὸν ἀντικρινὸ τοῖχο, ποὺ ἦταν κρεμασμένη μιὰ μεγάλη καὶ λαμπρὴ εἰκόνα. Τὴν εἰκόνα αὐτὴ τὴν εἶχε χαρίσει στὸ

Ἵδαντες οὖν ὁ ἴδιος ὁ ζωγράφος καὶ παράστασε  
ἓνα μεγάλο φτερωτὸ ἄγγελο, ποὺ πετοῦσε στὸν οὐ-  
ρανὸ καὶ κρατοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι κι ὠδηγοῦσε ἓνα μικρὸ  
ἄγγελουδι, ποὺ φαινόταν πὼς δὲν μπορούσε καλὰ καλὰ  
νὰ πετάξῃ μὲ τὰ μικρὰ φτερά του.



Ἡ μικρὴ ὀρφανὴ κάρφωνε καὶ τὰ μάτια καὶ τὸ  
νοῦ της σ' αὐτὴ τὴν εἰκόνα τόσο ποὺ σὲ λίγη ὥρα τῆς  
φαινόταν πὼς τὰ ἄψυχα χρώματα ἔπαιρναν ζωὴ καὶ  
πὼς ὁ ἄγγελος κρατοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι αὐτὴν, αὐτὴν  
τὴν ἴδια, καὶ τὴν ὠδηγοῦσε...

Ἐνῶ τὸ σῶμα τῆς ἔμενε ξαπλωμένο στὸ κρεβατάκι, ἡ ψυχὴ τῆς πήγαινε μὲ τὸν ἄγγελο μαζί. Ἄν τὸ σῶμα τῆς δὲν εἶχε πιά πόδια νὰ περπατήσῃ, ἡ ψυχὴ τῆς εἶχε φτερά καὶ πετοῦσε....

Καὶ γύριζε τότε σὲ κήπους γεμάτους ἄνθη, σὲ δάση καταπράσινα, σ' ἀκρογιαλιές δροσερές, σὲ τόσα καὶ τόσα μέρη ὁμορφα, πού ἄλλοτε μικρούλα τὰ εἶχε δεῖ καὶ τάβλεπε καὶ τώρα πάλι πολύ, πολύ ὁμορφότερα ἀπὸ τότε.

Κι ὅταν κουραζόταν πιά καὶ νύσταζε κι ἔκλεινε τὰ μάτια τῆς, τῆς φαινόταν, πὼς γύριζε ἀπὸ τὸ μακρινὸν αὐτὸν περίπατο μὲ τὸν ἄγγελο μαζί, καὶ δυὸ τρεῖς φορές μάλιστα τῆς φάνηκε, πὼς ὁ ἄγγελος τῆς φίλησε τὰ μάτια τῆς τὰ κοιμισμένα, καὶ μιὰ νύχτα ἄκουσε τὴ φωνή του, πού τῆς εἶπε γλυκά, γλυκά στὸν ὕπνο τῆς:

«Τί τὰ θέλεις τὰ πόδια, ἀφοῦ ἔχεις φτερά:»

—

Μιά μέρα τοῦ χειμῶνα ἔκανε πολὺ κρύο καὶ χιόνιζε. Τὴ μικρὴ ὄρφανή, ἐπειδὴ εἶχε μεγάλη ἀδυναμία, τὴν πῆρε ἡ διευθύντρια στὸ δωμάτιό τῆς, πού εἶχε φωτιά. Ἐκεῖ ἐνῶ μιλοῦσε μαζί τῆς, τὴ ρωτᾷ ἡ ὄρφανή:

«Ἐγὼ δὲν εἶχα ποτὲ μητέρα;»

«Πῶς δὲν εἶχες, παιδί μου!» ἀποκρίνεται ἡ διευθύντρια.

«Ἀλλὰ τί ἔγινε λοιπόν; Πῶς δὲν τὴν εἶδα ποτέ;»

«Ἦσουν πολὺ μικρή, ὅταν ἔφυγε ἐκεῖνη.»

«Καὶ ποῦ πῆγε;»

«Πῆγε κεῖ ψηλά, σ' ἓναν τόπο μακρινό, μακρινό.»

Κι ἔδειξε μὲ τὸ χέρι τῆς τὸν οὐρανό.

«Και πῶς δὲν ἦρθε ποτὲ νὰ μὲ ἰδῆ;» ρώτησε μὲ παράπονο ἡ ὄρφανή.

«Δὲν ἦρθε, γιατί ὅποιος πάει ἐκεῖ μιὰ φορά, δὲν μπορεῖ νὰ γυρίσῃ πίσω».

«'Αχ! πῶς ἤθελα τότε νὰ πῆγαίνα κι ἐγὼ νὰ τὴν ἰδῶ, νὰ τῆς μιλήσω, νὰ τὴ φιλήσω.

Δὲ μὲ στέλνετε σεῖς, ποῦ εἶστε τόσο καλή;»

«Ναί, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ πάη ἐκεῖ ὅποτε θέλει, κόρη μου. Εἶναι πολὺ μακριὰ καὶ πολὺ ψηλά. Πρέπει νὰ ἔχη φτερά κι ὄχι πόδια».

Ἡ ὄρφανή δὲν εἶπε τίποτε, ὅταν ἄκουσε τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια, ἀλλ' ἡ λυπημένη ὄψη τῆς χάρηκε καὶ τ' ἀσπρισμένα χεῖλια τῆς γέλασαν.

Τὸ βράδυ ζήτησε νωρὶς νὰ κοιμηθῆ στὸ κρεβατάκι τῆς. Ἦταν κουρασμένη, εἶχε ἀδυναμία περισσότερὴ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, δὲν μπορούσε οὔτε τὸ σταυρὸ τῆς νὰ κάμῃ μόνῃ τῆς καὶ τῆς κράτησε μιὰ ἄλλη ὄρφανή τὰ δάχτυλα. Ὅπως κάθε νύχτα, καὶ τὴ νύχτα ἐκείνη ὁ ἄγγελος ἦρθε νὰ τὴν πάρῃ καὶ νὰ τὴν ὀδηγήσῃ σὲ μακρινὸν περίπατο. Τότε αὐτὴ πρώτη φορά πῆρε θάρρος καὶ τοῦ μίλησε καὶ τοῦ εἶπε:

«Πῶς ἤθελα νὰ πῆγαίνα στὴ μητέρα μου! Πῆγαινε με ἐκεῖ ἐσὺ ποῦ εἶσαι τόσο καλός!»

«Εἶναι πολὺ μακριὰ, θὰ κουραστῆς».

«Δὲ θὰ κουραστῶ, ἀφοῦ θὰ πηγαίνω νὰ βρῶ τὴ μητέρα μου».

«Ξέρεις ὅμως, πῶς ἅμα φτάσης ἐκεῖ, δὲ θὰ μπορέσης νὰ γυρίσῃς πίσω;»

«Καὶ τί θέλω νὰ γυρίσω, ἀφοῦ θὰ εἶμαι μὲ τὴ μητέρα μου;»

«Τότε ἄς γίνῃ τὸ θέλημά σου, καλὸ μου κορίτσι», εἶπε ὁ ἄγγελος μὲ συγκίνηση.

«Ἄς πᾶμε λοιπὸν νὰ βροῦμε τὴ μητέρα σου». Καὶ ἄπλωσε τὸ χέρι του καὶ τὴν πῆρε στὴν ἀγκαλιά του.

Τὸ πρῶν βρῆκαν τὸ σῶμα τῆς ἄψυχο στὸ μικρὸ κρεβατάκι. Ὅλοι γύρω τῆς ἔκλαιαν. Μονάχα αὐτῆς ἡ ὄψη ἦταν γελαστή ἀπὸ τὴ χαρὰ ποὺ πήγαινε νὰ βρῆ τὴ μητέρα τῆς.





76. Πρέπει να γίνεται τὸ κέφι ὄλων;

“Ένας πήγαινε κάποτε καβάλα στὸ γάιδαρό του  
κι ἀπὸ πίσω πήγαινε ὁ γιός του πεζός. Τραβοῦσαν γιὰ  
τὸ σπίτι τους κι ἦταν μακριὰ ἀκόμη.



Στὸ δρόμο τοὺς ἀνταμώνει ἓνας διαβάτης καὶ λέει  
στὸν πατέρα του:

«Δὲ ντρέπεσαι! Τί πατέρας εἶσαι σὺ ν' ἀφήνης  
τὸ γιό σου μὲ τ' ἀδύνατα πόδια νάρχεται ἀποπίσω σου  
πεζός καὶ σὺ μὲ τὰ δυνατὰ πόδια νὰ πᾶς καβάλα!»

Ὁ πατέρας εὐθὺς τότε κατέβηκε ἀπὸ τὸ γάιδαρο  
κι ἄφησε τὸ γιό του νὰ καβαλικέψη.



Παραπέρα τοὺς ἀνταμώνει δεύτερος διαβάτης καὶ  
λέει στὸ παιδί:

«Μπράβο σου, ἐσύ παιδί πρᾶμα νὰ πᾶς καβάλα  
κι ὁ πατέρας σου νὰ πάη πεζός! Ντροπή!»

Τότε ἀνέβηκε κι ὁ πατέρας στὸ γάιδαρο κι ἔτσι  
πήγαιναν καὶ οἱ δύο καβάλα.



Λίγο πρὸ πέρα ὅμως τοὺς ἀνταμώνει τρίτος δια-  
βάτης καὶ τοὺς λέει:

«Ἐ, ἄρπαγμα ποὺ θέλετε καὶ οἱ δύο μὲ τὸ ξύλο!  
Δὲ ντρέπεστε νὰ κάθεστε δυὸ ἄνθρωποι, ἐπάνω σ' ἓνα  
ἀδύνατο ζῶο;»

Καιρὸ δὲ χάνουν καὶ οἱ δύο καὶ κατεβαίνουν ἀπὸ τὸ γαῖδαρο. Πᾶνε τῶρα ἐμπρὸς ὁ γαῖδαρος καὶ πίσω ὁ πατέρας κι ὁ γιὸς.



Σὲ λίγο τοὺς ἀνταμώνει τέταρτος διαβάτης καὶ τοὺς λέει:

«Πολὸν περίεργοι σύντροφοι εἶστε οἱ τρεῖς σας; Δὲν κάνει νὰ πᾶνε οἱ δυὸ πεζοὶ κι ὁ ἓνας καβάλα! Γιατί πᾶτε καὶ οἱ τρεῖς πεζοί;»



Εὐθὺς τότε δίνει ὁ πατέρας τὰ μπροστινὰ πόδια τοῦ γαῖδαρου κι ὁ γιὸς τὰ πισινὰ. περνοῦν ἓνα χοντρὸ ξύλο καὶ παίρνουν τὸ γαῖδαρο στοὺς ὤμους τῶν. Ἰδρωσαν οἱ δύο καλόβουλοι ἄνθρωποι ὥσπου νὰ φέρουν τὸ γαῖδαρό τους στὸ σπίτι.

77. 'Ο βροχερός καιρός.

Στὸ Κατωχώρι, πού κατοικοῦν οἱ ἀγαθοὶ χωρικοί, ἦταν μιὰ φορά πολὺ ξερὴ χρονιά. "Όλο τὸ καλοκαίρι δὲν ἔπεσε οὔτε μιὰ σταλαματιά ἀπὸ τὸν οὐρανό. 'Ο ἥλιος ἔκαιε σὰν ἀναμμένος φουῦνος. Σύννεφο δὲ φαινόνταν πουθενά. Δὲν ἦταν ἐλπίδα νὰ βρέξει.

Λοιπὸν τί ἔπρεπε νὰ γίνη; 'Ο πρόεδρος τῆς κοινότητος ἐκάλεσε ὅλους τοὺς χωρικοὺς γιὰ νὰ σκεφτοῦν τί πρέπει νὰ κάμουν. Κατὰ τὸ βράδυ ὅλοι οἱ χωρικοὶ ἦταν μαζεμένοι στὸ κοινοτικὸ κατάστημα.

«Ἐ, χωριανοί!» λέει ὁ πρόεδρος. «Ἄν δὲ λάβωμε τὰ μέτρα μας πᾶμε χαμένοι! "Όχι μόνο τὰ σπαρτὰ δὲ θὰ κάμουν σπειρί, ἀλλ' οὔτε καὶ χορτάρι θὰ φυτρώσῃ πιά στὸ λιβάδι. Θὰ πεθάνωμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πείνα, θὰ ψοφήσουν καὶ τὰ ζῶα μας!»

«Μάλιστα!» ἀποκρίθηκαν οἱ χωρικοὶ μ' ἓνα στόμα. «Νὰ δώσωμε ὅσα ὅσα, ἂν βρεθῆ τρόπος νὰ βρέξῃ καὶ μιὰ φορά μόνο».

Μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους χωρικοὺς ἦταν κι ἓνας πραγματευτής, ἄνθρωπος ἔξυπνος κι ἀστείος. 'Ο πραγματευτής ἄκουσε τίς γνῶμες ὅλων τῶν συχωριανῶν του μὲ προσοχὴ καὶ στὸ τέλος εἶπε κι αὐτὸς τὴ δική του:

«Χωριανοί, ἐγὼ νομίζω πὼς δὲ χρειάζεται τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ στείλωμε στὸ Πανωχώρι ν' ἀγοράσωμε λίγο βροχερὸν καιρό! 'Ο φαρμακοποιὸς ἐκεῖ πουλεῖ βροχερὸν καιρό. Τὸ μόνο πού ἔχομε νὰ σκεφτοῦμε εἶναι πού ὁ βροχερός καιρός δὲν εἶναι διόλου φτηνός. Μπορεῖ νὰ κοστίζῃ καὶ πεντακόσιες δραχμές».

«Ναί, φυσικά!» ἀποκρίθηκαν οἱ χωρικοί. «Φτά

νει μόνο να είναι αληθινά βροχερός καιρός κι ας στοιχίση και πεντακόσιες δραχμές, τίς πληρώνομε!»  
«Τίς πληρώνομε! τίς πληρώνομε!» φώναξαν όλοι οί χωρικοί. «Ακούς εκεί; Και τί είναι πεντακόσιες δραχμές για ένα χωριό σαν πρόκειται να κερδίση εκείνο που γυρεύει;»

Τήν άλλη μέρα οί χωρικοί έστειλαν έναν αγροφύλακα στο Πανωχώρι για ν' αγοράση στο φαρμακειό βροχερόν καιρό. Τοῦ έδωσαν και τίς πεντακόσιες δραχμές.

Όταν έφτασε ό αγροφύλακας στο Πανωχώρι, πήγε ίσια στο φαρμακειό κι εἶπε στο φαρμακοποιό πως ήρθε ν' αγοράση βροχερόν καιρό και τοῦ έδωσε τίς πεντακόσιες δραχμές. Ό φαρμακοποιός κατάλαβε άμέσως ότι αυτό ήταν καραγκιοσλίκι και ρώτησε τόν αγροφύλακα:

«Από ποῦ εἶσαι, παιδί μου; Πόσον καιρό έχει να βρέξη στο χωριό σας;»

«Από τὸ Κατωχώρι, κύριε φαρμακοποιέ. Έχει τρεῖς μῆνες επάνω κάτω να βρέξη στο χωριό μας. Σε παρακαλώ να κάνης καλὸ τὸ γιατρικό. Θέλαμε να πέση πολλή βροχή!»

«Κιλά!» λέει ό φαρμακοποιός. «Πήγαινε και να γυρίσης σε μιὰ ώρα. Τότε θα είναι έτοιμος ό βροχερός καιρός!»

Όταν βγήκε ό αγροφύλακας από τὸ φαρμακειό, ό φαρμακοποιός έτρεξε στον κήπο κι έπιασε μιὰ μεγάλη μύγα. Ήρθε στο φαρμακειό, άπλωσε σ' ένα ράφι, πήρε ένα όμορφο κουτάκι κι έβαλε τὴ μύγα μέσα.

Σὲ λίγο γύρισε κι ὁ ἀγροφύλακας. Ὁ φαρμακοποιὸς τοῦ ἔδωσε τὸ κουτάκι καὶ τοῦ εἶπε:

«Πρόσεξε, παιδί μου! Νὰ μὴν ἀνοίξεις στὸ δρόμο τὸ κουτάκι, γιατί ἀλλιῶς θὰ πετάξῃ ὁ βροχερὸς καιρὸς καὶ τότε δὲ θὰ μπορέσετε ν' ἀγοράσετε κι ἄλλον, γιατί σώθηκαν τὰ γιατρικά, πού τὸν φτιάνω. Πρόσεξε!»

Ὁ ἀγροφύλακας πῆρε τὸ κουτάκι, χαιρέτησε τὸ φαρμακοποιὸ κι ἔφυγε.

Στὸ δρόμο ὁ ἀγροφύλακας περπατεῖ καὶ προσέχει ὅλο στὸ κουτί. Ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ τὸ ζυγώνει στὸ αὐτί του κι ἀφουγκράζεται.

«Ἄ, πῶς κάνει!» συλλογίζεται. «Καὶ πῶς νάναι ἄραγε ὁ βροχερὸς καιρὸς στὸ κουτί;» Κι ὅσο προχωροῦσε καὶ συλλογιζόταν, τόσο τοῦ ἐρχόταν ἡ ἐπιθυμία ν' ἀνοίξῃ τὸ κουτί γιὰ νὰ ἰδῇ τὸ βροχερὸν καιρὸ. Ἐπιτέλους δὲν κρατήθηκε. Ἄνοιξε τὸ κουτί. Μὰ στὴ στιγμή ἀκούει:

«Ββββ.....» καὶ βλέπει νὰ πετᾷ μιὰ μύγα. Ὁ ἀγροφύλακας στὴν ἀρχὴ τὰ ἔχασε, φοβήθηκε. Μὰ στὴ στιγμή, βλέποντας πῶς ἡ μύγα πετοῦσε πάλι γιὰ τὸ Πανωχώρι, τρέχει κοντὰ της καὶ φωνάζει: «Γιὰ τὸ Κατωχώρι! Γιὰ τὸ Κατωχώρι! Ὁχι γιὰ τὸ Πανωχώρι. Γιὰ τὸ Κατωχώρι!» Μὰ ἡ μύγα δὲ φαινόταν πιά, χάθηκε.

Δὲν πέρασε πολλὴ ὥρα καὶ ὁ ἀγροφύλακας ἔφτασε στὸ χωριό. Οἱ χωρικοὶ ἦταν μαζεμένοι στὸ κοινοτικὸ κατάστημα καὶ περίμεναν τὸ βροχερὸν καιρὸ.

«Τὸν φέρνεις λοιπόν;» ρώτησαν τὸν ἀγροφύλακα, μὲν μὲν πᾶτησε στὸ κατώφλι τοῦ καταστήματος.

«Ναί, ναί! Μὰ στὸ δρόμο μου πέταξε κι ἤθελε νὰ γυρίσῃ στὸ Πανοχώρι. Τότε ἐγὼ φώναξα: Γιά τὸ Κατωχώρι! Γιά τὸ Κατωχώρι! καὶ γύρισε γιά δῶ. Νόμιζα πὼς θὰ εἶχε φτάσει πιά!»

«Ὅχι, ὄχι! Δὲν ἦρθε ἀκόμα!» φώναξαν οἱ χωρικοὶ κι ἀνησυχοῦσαν.

Τὸ βράδυ ὅμως ἔτυχε νὰ φανῆ στὸν οὐρανὸ ἓνα μεγάλο μαῦρο σύννεφο. Σὲ λίγο πλάκωσε σ' ὅλη τὴν περιφέρεια τοῦ χωριοῦ ἀληθινὴ θύελλα. Ἔβρεχε στά γερά. Ἔβρεχε ὅλη τὴ νύχτα, ἔβρεχε ὅλη τὴν ἡμέρα, ἔβρεχε ὀχτὼ μέρες, ἔβρεχε δέκα πέντε μέρες. Δὲ σταματοῦσε διόλου!

«Γιὰ ιδέες!» ἔλεγαν οἱ χωρικοί. «Πολὸ βροχερὸν καιρὸ ἀγοράσαμε. Ἄν μᾶς ἔρθῃ κι ἄλλη φορὰ ξέρα, δὲν πρέπει ν' ἀγοράσωμε πάνω ἀπὸ πενήντα δραχμὲς βροχερὸν καιρό.

Σὲ λίγες ἡμέρες ὁ πρόεδρος ἐκάλεσε πάλι τοὺς χωρικοὺς καὶ τοὺς εἶπε:

«Χωριανοί, ὁπραματευτὴς μᾶς τὴν ἔφτιασε. Μὰ δὲν πειράζει. Ἐμεῖς τὸ βροχερὸν καιρὸ τὸν ἀγοράσαμε δωρεάν. Σήμερα ἔλαβα ἀπὸ τὸ φαρμακοποιὸ τὶς πεντακόσιες δραχμὲς καὶ τὴν παραγγελία του πὼς τὸ βροχερὸν καιρὸ τὸν δίνει δωρεάν». Οἱ χωρικοὶ γέλασαν ἀπὸ καρδιά.

78. Πὼς ὁ Γιάννης Κικενὰς μεταφέρει  
ἓνα ζωντανὸ λαγό.

Ὁ ἀστυνόμος ἐνὸς χωριοῦ, ποῦ ἦταν τρεῖς ὧρες

μακριά από την πόλη, είχε ένα ζωντανό λαγό. Ήταν παχύς παχύς και όμορφος, γιατί ο κύρ-άστυνόμος από την ημέρα που του τον πήγε ο άγροφύλακας του χωριού λαγουδάκι μικρό, τοσοδά, τον τάζει καλά. Τον είχε μέσα σε μια κασόνα, που την έκαμε πρόχειρο κλουβί, και του έφριγγε τρυφερό γρασίδι, φύλλα μουριάς, μαρουλόφυλλα και κάποτε του έφτιανε και χυλό μ' αλεύρι κι ο λαγός τον ροφούσε ευχάριστα.

Έτσι μεγαλωμένον θέλησε ο κύρ-άστυνόμος να τον στείλη στην πόλη σ' ένα φίλο του. Κάλεσε λοιπόν τον Γιάννη Κικενά, ένα φτωχό παλικάρι που έκανε τέτοια θελήματα, συμφώνησαν να τον πληρώση δέκα δραχμές και του έδωσε το λαγό μέσα σ' ένα καλάθι σκεπασμένο.

«Γιάννη», του λέει, «πάρε το καλάθι με το λαγό, πάρε κι αυτό το γράμμα και πήγαινε τα».

Το γράμμα ήταν σφραγισμένο κι απέξω έγραφε τη διεύθυνση: «Κύριον τάδε, όδός δεΐνα, αριθμός τόσος και την πόλη».

Ο Γιάννης πήγαινε τώρα στο δρόμο. Ήταν πολύ χαρούμενος και σαν κεληδοῦσαν τὰ πουλιά δεξιά και αριστερά στο δρόμο σιγοτραγουδοῦσε κι αυτός.

Έτσι πηγαίνοντας έφτασε στα μισά του δρόμου. Τότε του ήρθε στην ιδέα να ιδῆ τί γίνεται ο λαγός. Σήκωσε λοιπόν το σκέπασμα κι είδε τεντωμένα τὰ δυο μεγάλα αυτιά του λαγοῦ. «Α, ο καημένος θέλει ν' ακούση καλύτερα τὰ κελαδήματα τῶν πουλιῶν κι ίσως θέλει να τὰ ιδῆ κιόλας!» Συλλογίστηκε ο Γιάννης Κικενάς.

“Όπως ήταν λοιπόν έτσι χαρούμενος, θέλησε ν’ ἀφήσει καὶ τὸ λαγὸ νὰ ἰδῆ καὶ ν’ ἀκούσῃ καλύτερα τὸν ὁμορφὸ κόσμον ποὺ ἦταν δεξιά κι ἀριστερά στὸ δρόμον.

«Εἶναι κρῖμα νὰ μὴ ἰδῆ κι ὁ λαγὸς τὰ μεγαλεῖα αὐτὰ τοῦ Θεοῦ», συλλογίστηκε καὶ παραμέρισε λίγο τὸ σκέπασμα τοῦ καλάθιου κι ἄφησε τὸ λαγὸ νὰ βλέπῃ ἔξω.

Μὰ σὲ λίγο ὁ..... ὅπ.... ἓνα πήδημα κι ὁ λαγὸς χάθηκε μέσα στοὺς θάμνους ποὺ ἦταν στὸ πλάι τοῦ δρόμου.

Ὁ Γιάννης ξαφνίστηκε στὴν ἀρχή, τὰ ἔχασε. Μὰ στὴ στιγμὴ συλλογίστηκε πὼς ὁ λαγὸς ἤθελε νὰ πάῃ μόνος του καὶ γρηγορώτερα ἐκεῖ ποὺ θὰ τὸν πήγαινε αὐτός.

Γέλασε τότε δυνατὰ καὶ φώναξε:

«Λαγέ, λαγέ, ποῦ πᾶς δίχως τὸ γράμμα! Ἐσὺ δὲν ξέρεις τὸ σπίτι! Ἄκου λοιπόν. Νὰ πᾶς ὁδὸς Μακρὰ, ἀριθμὸς ἑκατὸν ἓνα».

### 79. Κι ἓνα ψάρεμα λαγοῦ.

Σ’ ἓναν τόπον στὴν Ἑλλάδα ἔβρεχε κάποτε πολλὰς ἡμέρες κι ἔγινε μεγάλη πλημμύρα, μὰ τόσο μεγάλη ποὺ ὄλα σχεδὸν τὰ ἄγρια ζῶα πνίγηκαν.

Ἐνας λαγὸς ὅμως κολυμπώντας βρέθηκε ἀνάμεσα στὰ χοντρά κλαδιὰ ἐνὸς πλατάνου, ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ αὐτὰ σταυρώνονται στὸν κορμό, καὶ ζάρωσε κεῖ.

Ὅταν σταμάτησε πιά ἡ βροχὴ καὶ οἱ ἄνθρωποι κοίταζαν ἔξω τὸ μεγάλο καλὸ ποὺ ἔγινε, εἶδαν καὶ τὸ λαγὸ.

«Αὐτὸς θὰ προφυλαχτῆ καλύτερα στὸν τέντζερη!»

εἶπε ἓνας χωρικός, πού εἶχε τὸ σπιτάκι του κοντὰ στὸν πλάτανο.

Κάρφωσε λοιπὸν δυὸ σανίδες καὶ μπαρκάρισε πάνω σ' αὐτὲς γιὰ τὸν πλάτανο νὰ ψαρέψη τὸ λαγό.

“Ὅταν ἔφτασε στὸν πλάτανο, κοίταξε νὰ ἰδῆ πῶς θὰ τὰ καταφέρῃ νὰ πιάσῃ τὸ λαγό. Μὰ ὁ λαγὸς παραμόνευε τὶς κινήσεις τοῦ χωρικοῦ καὶ σὲ μιὰ κατάλληλη στιγμή πήδησε στὴ σανιδένια βάρκα.

Ἡ βάρκα μὲ τὸ πήδημα τοῦ λαγοῦ ξεκίνησε γιὰ πίσω καὶ μόλις ζύγωσε στὴ στεριά, πήδησε ὁ λαγὸς ἔξω καὶ τρεχάτος κατὰ τὸ βουνὸ ἔλεγε χίλια δυὸ καλὰ λόγια γιὰ τὸν ἀγαθὸ ἄνθρωπο, πού τὸν ἔσωσε.

“Ὁ χωρικός τώρα κάθεται κεῖ πού καθόταν πρῶ-  
τύτερα ὁ λαγὸς καὶ περιμένει κι αὐτὸς κανένα σωτῆρα.  
Φωνάζει τοὺς γείτονες. “Εκεῖνοι τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴ λί-  
μνη, ἀλλὰ καὶ τὸν κοροϊδεψαν κάμποσο γιὰ τὸ ψάρεμα  
τοῦ λαγοῦ.





80. 'Ο Γιάννης κι ο βάτραχος.

Γιάννης

Θέλω στὸ σχολεῖο μου νὰ πάω,  
μ' αὐτὸς δὲ μ' ἀφήνει νὰ περάσω  
κι ἀδίκως θὰ μὲ κάμῃ νὰ τὶς φάω,  
γιατὶ στὸ μάθημα δὲ θὰ προφτάσω!  
Τί θέλει ἐδῶ; Ποιὰ εἶναι ἡ δουλειά του;  
Ντρέπομαι φωνὴ νὰ βγάλω,  
μὰ μπορῶ καὶ νὰ διαβῶ;  
Ἄχ, θεέ μου, τί νὰ κάνω;  
Τί εἶναι τοῦτα, ποὺ τραβῶ;

Βάτραχος

Τί πρᾶμα φοβερὸ εἶναι δῶ μπροστά μου;  
Τί νάναι; Ἄ, ἓνα παιδὶ στὸ δρόμο.....  
Χάθηκα! Κάμετε τὰ κολλυβά μου!  
Ἄχ! Θὰ λιγοθυμήσω ἀπὸ τὸ τρόμο!  
Ἄκουστηκε ποτὲ τέτοια θηρία  
στοὺς δρόμους νὰ γυρνοῦν; Τί δυστυχία!  
Τώρα θάβγῃ ἡ ψυχὴ μου

ἀπ' τὸν τρόμο τὸν πολὺ·  
τρέμει, τρέμει τὸ κορμὶ μου....  
Μὰ αὐτὸ τί ὠφελεῖ;

Γιάννης

Τὼρ' αὐτὸς ἂν μὲ τσιμπήσῃ;

Βάτραχος

Τὼρ' αὐτὸς ἂν μὲ πατήσῃ;

Γιάννης

Θάχῃ δόντια σουβλερά!!!

Βάτραχος

Θάχῃ πόδια τρομερά!!!

Γιάννης

Μὰ πρέπει νὰ βρεθῶ στὸ μάθημά μου,  
τὸ κουδούνι θὰ χτυπήσῃ.  
Ὁ γέρο-βάτραχος ἀπὸ μπροστά μου  
δὲν κάνει τάχα νὰ παραμερίσῃ! .....

Βάτραχος

Μὰ πρέπει πιά νὰ πάω στὰ παιδιὰ μου.  
Θὰ κλαῖνε νηστικά.....Μὰ θὰ μ' ἀφήσῃ;  
Τὸ φοβερὸ θεριὸ ἀπὸ μπροστά μου  
δὲν κάνει τάχα νὰ παραμερίσῃ;

Γιάννης (μὲ τόλμη)

Νὰ περάσω ἄφησέ με!

Βάτραχος (μὲ τόλμη)

Λίγο δρόμο ἄνοιξέ με!

Γιάννης (μὲ φόβο)

Τὸ κουδούνι μας σημαίνει!.....

Βάτραχος (μὲ πόνο)

Ἡ φαμίλια μου προσμένει!.....

Πηδοῦνε καὶ οἱ δυὸ μὲ μιὰ λαχτάρα,  
τινάζονται κι οἱ δυὸ μὲ τὰ καλά τους,  
ἀκόμα λίγος φόβος καὶ τρομάρα  
κι ὕστερα πᾶν' κι οἱ δύο στή δουλειά τους.  
Ὁ Γιάννης πάει στὸ μάθημά του  
κι ὁ βάτραχος γιὰ τὰ παιδιὰ του.



# ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

## ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### 1. Πότε θα διαβαστῆ κάθε ἐνότητα.

Οἱ ἐνότητες δὲ θὰ διαβαστοῦν μὲ τὴ σειρά πού ἔχουν στὸ βιβλίο, ἀλλὰ ἢ κάθε μιὰ θὰ διαβαστῆ στὴν κατάλληλη εὐκαιρία. Λ. χ. «Ἡ πρώτη μέρα τοῦ σχολείου» θὰ διαβαστῆ, ἀφοῦ πρῶτα γίνῃ ἡ τελετὴ γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους. «Ἡ ἀπουσία τοῦ Τάκη καὶ τὰ πουλιά» θὰ διαβαστῆ τὴν ἀνοιξη, πού εἶναι οἱ φωλιές καὶ τότε στὴν εὐκαιρία πού θὰ δοθῆ ἀπὸ καλὴ ἢ κακὴ συμπεριφορὰ μαθητοῦ πρὸς τὰ πουλιά. Ἐπίσης «Τὸ χιόνι», «Γιορτάζουμε τὴν ἀποκριά» κ.λ.π. θὰ διαβαστοῦν στὸν καιρὸ τους.

### 2. Πῶς θὰ γίνεταὶ τὸ διάβασμα.

Ὁ δάσκαλος μόνο μιὰ μικρὴ εἰσήγηση θὰ κάνῃ στὸ κάθε θέμα, κι αὐτὴ ἂν χρειάζεται. Τὰ παιδιά θὰ διαβάσουν (καὶ πρῶτα ἓνα ἀπὸ τὰ πιὸ ικανά), θὰ βροῦν τὸ νόημα, θὰ διορθώσουν λάθη, θὰ προβάλουν ἀπορίες (γιὰ πράγματα, λέξεις ἢ φράσεις), θὰ λύσουν τίς ἀπορίες συζητώντας μεταξύ τους (μὲ ρυθμιστὴ ὅμως τῆς συζητήσεως τὸ δάσκαλο), θὰ διαβάσουν ἀναλυτικὰ ἄγνωστες ἢ δυσκολοπρόφερτες λέξεις καὶ θὰ τίς γράψουν στὸν πίνακα (ὀπτικὴ εἰκόνα), θὰ ζωγραφίσουν ἢ θὰ φτιάσουν μὲ πηλὸ ἢ ἄλλο ὑλικὸ κάτι σχετικὸ μὲ κείνο πού διάβασαν καὶ τέλος θὰ κάμουν μικρὴ δραματοποίηση, ἂν τὸ περιεχόμενον ἔχῃ κάτι τὸ δραματικόν.

### 3. Γενική παρατήρηση.

Ἡ εἰσήγησις τοῦ δασκάλου εἶναι περιττή, ὅταν τὰ παιδιά μόνα τους μποροῦν νὰ μποῦν στὸ νόημα τοῦ κομματιοῦ ποὺ θὰ διαβάσουν.

Ἐπίσης ἂν τὸ κομμάτι ποὺ θὰ διαβάσουν ἔχη εἰκόνα, τότε ὁ δάσκαλος προκαλεῖ τὰ παιδιά νὰ τὴν παρατηρήσουν καὶ νὰ συμπεράνουν ἐπάνω κάτω τὸ περιεχόμενον.

Δ. Π.



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἄριθ.	Ἐπιγραφή	Σελ.
		3
✓ 1.	Ἡ πρώτη μέρα τοῦ σχολείου .....	4
✓ 2.	Ἰσιάζομε τὰ θρανία .....	6
✓ 3.	Ἀποφασίζομε γιὰ τὴν καθαριότητα .....	8
✓ 4.	Ἡ ἀπουσία τοῦ Τάκη καὶ τὰ πουλιά .....	10
✓ 5.	Γιορτάζομε τὴν Ἀποκριά .....	15
	6. Φιλοξενοῦμε τὴν Τετάρτη .....	18
	7. Στὴν κορφή στὸ βουνό .....	21
	8. Ἡ οἰκογένειά μας .....	22
	9. Ὁ πατέρας (ποίημα) .....	23
	10. Ὁ φύλακας ἀγγελός μου (ποίημα) .....	24
	11. Τὸ ἀγγόνι τοῦ τσαγκάρη (ποίημα) .....	25
	12. Ἡ χελιδνοφωλιά .....	27
	13. Ἡ χελιδνοφωλιά (ποίημα) .....	28
✓ 14.	Εἶναι Θεὸς (ποίημα) .....	29
	15. Ὁ Νίκος καὶ τὸ φεγγάρι .....	30
	16. Ἡ σελήνη (ποίημα) .....	31
	17. Ὁ Γιῶργος καὶ τὰ ροδάκινα .....	33
	18. Οἱ τριανταφυλλιές τῆς Ἐλενίτσας .....	33
	19. Τὸ τελευταῖο κουφέτο .....	38
✓ 20.	Μαθαίνει ὁ γέρος γράμματα; .....	40
	21. Οἱ δύο φίλοι (ποίημα) .....	42
✓ 22.	Τοῦ σκύλου ἢ οὐρά (ποίημα) .....	42
	23. Δίχως ἐργασία .....	46
	24. Τί κερδίζει ἡ μητέρα .....	47
	25. Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ κήπου .....	48
	26. Τὸ χιόνι .....	58
	27. Χιόνι (ποίημα) .....	60
	28. Ἀνοιξιὰτικὴ αὐγὴ (ποίημα) .....	61
✓ 29.	Ἡ ἀνοιξιὰτικὴ αὐγὴ .....	61
	30. Ἡ ἀνοιξη καὶ ἡ μέλισσα .....	61

Αριθ.	Ἐπιγραφή	Σελ.
31.	Ἡ μέλισσα (ποίημα) .....	63
32.	Στὴν κυψέλη .....	64
33.	Ἡ κυψέλη (ποίημα) .....	65
34.	Ὁ κατσουλιέρης .....	65
35.	Ὁ κορυδαλὸς (ποίημα) .....	6
36.	Τὰ παιδιὰ κι οἱ πεινασμένοι σπίνου .....	69
37.	Τὸ μεγάλο τραπέζι.....	72
38.	Ἡ καταιγίδα .....	73
✓ 39.	Τὸ καλοκαίρι (ποίημα) .....	75
✓ 40.	Ὁ θέρος .....	75
41.	Στὸν λιβάδι .....	77
42.	Οἱ βάρτραχοι .....	78
✓ 43.	Συναυλία (ποίημα) .....	79
44.	Ἡ γενναία λαγίνα .....	80
45.	Ἀπὸ ποῦ ἔρχεται τὸ ρυάκι; .....	82
46.	Ἡ βροχὴ (ποίημα) .....	84
47.	Τὸ κυνήγι τῶν κουνελιῶν .....	85
48.	Οὐράνιες κλωστές .....	88
49.	Οἱ ἐργάτες τοῦ ψωμιοῦ .....	94
50.	Ἡ σύντομη ἱστορία ἑνὸς θαλασσινοῦ .....	95
51.	Τὸ ἐπάγγελμα κι ἡ κοινωνία .....	96
52.	Ὁ ζευγολάτης (ποίημα) .....	97
53.	Ὁ ψαρὰς (ποίημα) .....	98
54.	Τὸ ναυτόπουλο (ποίημα) .....	100
55.	Τὸ καράβι (ποίημα) .....	101
✓ 56.	Ὁ Ἡρακλῆς κι ὁ δρόμος τῆς Ἀρετῆς .....	102
✓ 57.	Ὁ Ἡρακλῆς ἀνασταίνει τὴν Ἀλκίσητη .....	104
58.	Ὁ Θησέας κι ἡ πατρίδα .....	107
✓ 59.	Ὁ Δαίδαλος κι ὁ Ἴκαρος .....	110
✓ 60.	Ἡ θυσία τῆς Ἰριγένειας .....	113
61.	Ὁ Πρίαμος κι ὁ Ἀχιλλέας .....	115
62.	Ὁ Ὀδυσσεύς στὸ νησί τῆς Καλυψῶς .....	118
63.	Ὁ γυρισμὸς (ποίημα) .....	120
64.	Ὁ θάνατος τῆς παπαρούνας .....	122
65.	Ἡ Ξαδέσφη τῆς τριανταφυλλιάς .....	125

Ἄριθ.	Ἐπιγραφή	Σελ.
66.	Τὰ λουτρά τοῦ κόρακα (ποίημα) .....	128
67.	Ὁ τραγουδιστής καὶ ἡ χορεύτρια .....	129
68.	Τὰ τρία μυρμήγκια (ποίημα) .....	134
✓ 69.	Ὁ φοβιτσιάρης ποντικός .....	135
✓ 70.	Ὁ βάτραχος πού βαριέται .....	141
71.	Λαγός καὶ σκαντζόχοιρος (ποίημα) .....	146
72.	Λόγια ἀλεπούς .....	148
73.	Ὁ ἀέρας καὶ ὁ ἥλιος (ποίημα) .....	150
74.	Ἡ νοικοκυρά κι οἱ ὑπηρετίες .....	151
75.	Τὰ φτερά τῆς ψυχῆς .....	152
76.	Πρέπει νὰ γίνεταὶ τὸ κέφι ὄλων; .....	158
77.	Ὁ βροχερὸς καιρὸς .....	161
78.	Πῶς ὁ Γιάννης Κικενάς μεταφέρει ἓνα ζωντανὸ λαγὸ ..	164
79.	Κι ἓνα φάρμα λαγοῦ .....	166
80.	Ὁ Γιάννης κι ὁ βάτραχος (ἑμμετρὸς διάλογος) .....	168
✓ 81.	Γιὰ τὸ δάσκαλο (Μεθοδικὲς ὁδηγίαι) .....	171

Εἰκόνες Χρ. Λαμπίρη.



0020561318  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείον  
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έν Αθήναις τῇ 10/9/29

Ἀριθ. ] Πρωτ. 44451  
] Διεκπ.....



Πρὸς  
τὸν κ. Δημ. Παπαϊωάννου

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι δ' ἡμετέρας ταυταριθμοῦ ἀποφάσεως, ἐκδοθείσης τῇ 7ῃ Σ)βρίου 1929 καὶ αὐθημερὸν καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 99 (τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως, ἐνεκρίθη τὸ ὑπ' ὑμῶν συγγραφέν βιβλίον «ΠΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ»  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ'.

τάξ. δημοτ. σχολείου. κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου 3438 διὰ μίαν τριετίαν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1929-30 ὑπὸ τὸν ὄρον, ὅπως κατὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἐκτελεσθῶσιν αἱ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ὑποδειχθεῖσαι τροποποιήσεις αἱ διατυπωθεῖσαι ἐν τῇ σχετικῇ αἰτιολογικῇ ἐκθέσει αὐτῆς τῇ δημοσιευθείσῃ ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 88 τῆς 31ης Ἰουλίου 1929 (Τεῦχος Β') φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως.

Ὁ Ὑπουργὸς  
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΔΕΤΟΥ ΔΡ. 12.85 (ΔΕΜΕΝΟΝ ΔΡ. 3 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)

Ἀριθ. διατιμῆσεως καὶ ἀδείας κυκλοφορίας 47652)30-9-29

Τὰ διδακτικά βιβλία, τὰ πωλούμενα μακρὰν τοῦ τόπου τῆς ἐκδόσεως τῶν ἐπιτρέπεται νὰ πωλῶνται ἐπὶ τιμῇ ἀνωτέρα κατὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν τῆς κανονισθείσης πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς δαπάνης συσκευῆς καὶ τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. (Ἄρθρον 9 Διατάγματος «περὶ τοῦ τρόπου τῆς διατιμῆσεως διδακτικῶν βιβλίων καὶ χορηγίας ἀδείας κυκλοφορίας αὐτῶν», τῆς 26 Ἰουλίου 1929).