

**002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1029**



ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α!

Συνταγική Έπιτροπή:

Δ.Άνδρεάδης, Α.Δελμούζος, Π.Νιρβάνας,
Ζ.Παπαντωνίου, Μ.Τριανταφυλλίδης,
Κ.Μαλέας (είμόνες).

"Ευδ. 1.

1919

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σ.Τ. 69. ΝΑΒ.
Αγρια Βιβλιοθήκη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

[REDACTED]
Έχο. 1.
"Έκδ. 2.

Συντακτική Έπιτροπή :

Δ. Άνδρεάδης, Α. Δελμουζος, Π. Νιεβάνας,

Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδης,

Κ. Μαλέας (είκόνες).



Κατεχαρισμὸν ἐν τῷ βιβλίῳ σώσομεν
αὐτῷ. εργάζομεν 960 1920

ΑΘΗΝΑΙ 1919 1920

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ"

002
ΕΛΣ
ΕΠΑ
1029



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



λά, λά, λά.

λά, λά.

λ

λ



γάλα!

γάλα!

Γ

Γ



„ε, ελα !

ελα !

γάλα !

ε

ε



μή! μή!

μ

η



Ρήγα, Ρήγα!

ε՛ Ρήγα! μῆλα!

έλα!

P

P



«μῆλα ε̄;

νὰ μῆλα,

Ρήνα!»

— «γέλα, Ρήγα,

γέλα!»

V

V



«νά βελόνα,
βελόνα γερή !
ράβε, Ρήνα,
ράβε !»

6

0



η Ρήνα ἔβαλε
ἔνα φόρεμα,
ἔνα φόρεμα γερό!





σιγά, Βελή!
μή, Βελή!
σιγά.. ἄφησέ με.
μίλησε, μάνα!
μίλησε, Ρήγα!»

B

B



„φίδι!
φίδι, Βελή!
ελα, ενα φίδι!
ενα μεγάλο φίδι!“
— «σ, σ, σ, Βελή!»
ενα φίδι,
ενα φίδι!

δ



η γιαγιά.

η γιαγιά ἔφερε
μεγάλα ρόδια.

“έμένα, γιαγιά, ένα!”
—“έμένα ένα!”
—“σὲ μένα, γιαγιά!”

ΙΑ

—“άγαλια άγαλια”
έλεγε ή γιαγιά μὲ γέλια.
“ένα ρόδι, ένα φιλί,
νά, Ρήγα, ένα,
νά, Ρήγα, νά...”
ή γιαγιά έδινε ένα ρόδι
για ένα φιλί.





ω

ἡ Ρόδω.

μιὰ μεγάλη γελάδα
σίμωνε σιγά σιγά.
“ὦ! ὦ! νὰ ἡ Ρόδω!
ἔλα ἐδῶ, Ρόδω!”
λέγανε ὅλα
μὲ μιὰ φωνή.

ω



ἡ Ζημιά.

ἡ Βάσω ἔβαζε νερό
σ' ἕνα μεγάλο βάζο.
«ὦ! ὦ! σὲ βάζο νερό!
μή, μή»

φώναζε ἡ γιαγιά.

„μή σὲ βάζο! νὰ μὴ γίνη Ζημιά». (ζ)
μὰ ἡ Ζημιὰ ἔγινε.
γιὰ ίδέ!



ή Ρόδω ἔπινε νερό.

ή Βάσω πήγε νὰ πάρη
πάλι νερό.

ή Ρήνα πήγε μαζί.
πήγανε πέρα σὲ μιὰ πηγή.
σὲ λίγο φέρανε νερό.

ή Ρόδω ἔπινε, ἔπινε,
πώ, πώ! πόσο ἔπινε.

Π



ἡ γιαγιὰ ζύμωνε.

ἡ γιαγιὰ πῆγε μέσα γιὰ νὰ ζυμώση.
 ζύμωνε λίγο ζυμάρι.
 ἡ Βάσω γύριζε γύρω γύρω.
 «δῶσε λίγο ζυμάρι, γιαγιά!»
 -«ἄφησέ με, Βάσω. φύγε.
 δὲ δίνω ζυμάρι σήμερα».

U



θύμωσε ή Βάσω.

Θ

ή Βάσω θύμωσε.

— «θέλω ζυμάρι, θέλω ζυμάρι
φώναζε θυμωμένη.

ή γιαγιά ἔλεγε σιγά σιγά:

«ἄμα πάρη ή Βάσω ζυμάρι,
δὲ θὰ φάγη σήμερα».

ή Βάσω δὲ μίλησε πιά.

ἔφυγε σιγά σιγά.

ή γιαγιά ζύμωνε, ὅλο ζύμωνε.



Γιατί φώναζε ή Βάσω;
«Ρήγα! Ρήνα!»
φώναζε ή Βάσω δυνατά.
πήγε σε όλα τὰ μέρη.
ζήτησε τὴν Ρήνα,
ζήτησε τὸ Ρήγα, τίποτα!
«Ρήνα!» φώναζε τώρα πιὸ δυνατά.
γύριζε πέρα δῶθε, φώναζε,
ὅλο φώναζε. μὰ μήτε Ρήνα,
μήτε φωνή!

τ

ποῦ νὰ πήγανε;

ή Βάσω ζητοῦσε τὸ Ρήγα
σὲ ὅλα τὰ μέρη.

ζητοῦσε τὴν Ρήνα.

πουθενὰ ή Ρήνα!

ρωτοῦσε τὴν μητέρα,

ρωτοῦσε τὴν γιαγιά!

ῆθελε νὰ δῆ ποῦ πήγανε.

μὰ οὔτε ἀπὸ τὴν μητέρα,

οὔτε ἀπὸ τὴν γιαγιά

ἔμαθε τίποτα.

ποῦ νὰ πήγανε;

OU

OU



KOÚKOU!

“KOÚKOU!”

ἀκουσε ἡ Βάσω μιὰ φωνή.
“KOÚKOU!” φώναζε μιὰ φωνή
πίσω ἀπὸ τὸ καλύβι.

ἡ Βάσω κίνησε

νὰ πάη κατὰ τὸ καλύβι.

“KOÚKOU!”

K

άκουσε τότε μιὰ φωνή πίσω
ἀπὸ τὴ συκιά. ἡ Βάσω κίνησε
τότε νὰ πάη κατὰ τὴ συκιά.
«κούκου!» ἀπὸ τὴ συκιά.
«κούκου!» ἀπὸ τὸ καλύβι.
ποῦ νὰ πάη ἡ Βάσω;

«κούκου! κούκου!
έλατε πιά! δὲ θὰ φᾶμε;»
φώναζε ἡ μητέρα μέσα ἀπὸ τὸ
καλύβι. «κικιρίκου! κικιρίκου!»
φώναζε τὸ κοκοράκι, σὰ νὰ
ἔλεγε: «μεσημέρι! μεσημέρι!
ῶρα νὰ φᾶμε!»



άνέβα μήλο,
κατέβα ρόδι
νὰ σὲ ρωτήσω
πόσα θὰ πιάσω,
πόσα θ' ἀφήσω.
Ἱνα, δύο..



τὸ ποταμάκι τοῦ χωριοῦ.

Πιὸ χαμηλὰ ἀπὸ τὸ καλύβι
ῆτανε ἔνα χωριό. σιμὰ σὲ τοῦτο
τὸ χωριὸ κυλούσε ἔνα ποταμάκι.
τὸ ποταμάκι ἦτανε χωμένο μέσα
σὲ καλάμια. τὰ ρηχὰ νερά του
κυλούσανε ἥσυχα ἥσυχα.

X

σὲ τοῦτο τὸ ποταμάκι βάλανε
ἡ Ρήνα μὲ τὸ Ρήγα πολλὰ
καραβάκια. ἄλλα κόκκινα,
ἄλλα γαλάζια ὅλα βαμμένα.

μὰ σήμερα ἔχουνε χαρὰ μεγάλη.
βάλανε τὸ πιὸ καλὸ καράβι. ἔνα
καράβι θεόρατο μὲ πανιὰ πολλά,
μὲ τιμόνι μεγάλο. ἔνα καράβι
κόκκινο κόκκινο δέτε το !





τὸ παιδί μὲ τὸ κοπάδι.

ἔνα κοπάδι γίδια
κατέβαινε ἀπὸ τὸ βουνό.
κατέβαινε σιγὰ σιγὰ κατὰ
τὸ ποταμάκι. ἔνα παιδί
πήγαινε ἀπὸ πίσω· καὶ
ἀπὸ καιρὸς σὲ καιρὸς
φώναζε χαρούμενο:
“὾, Ἶ! Ὦ, Ὦ!”

ai

καμιὰ φορὰ κανένα γίδι ἔκανε
νὰ φύγη ἀπὸ τὸ κοπάδι. τότε
τὸ παιδὶ τοῦ πετοῦσε λίγα
λιθάρια, καὶ τὸ γύριζε πίσω.
καὶ τότε φώναζε πιὸ δυνατά:
“ ᾔ, ᾔ, ω, ω! ”

——
ἔνα παιδὶ φοβίζει τὰ γίδια.

El

τὸ κοπάδι πηγαίνει τώρα
μὲ βίᾳ κατὰ τὸ ποτάμι.
ζυγώνει καὶ θέλει νὰ
πιῇ νερό.

μὰ τότε ἔνα ἄλλο παιδὶ¹
σηκώνεται ἀπὸ χάμω. πετά
λιθάρια πολλά, καὶ φωνάζει

δυνατά. θέλει γὰ φοβίση τὰ γίδια.

τὸ κοπάδι φοβήθηκε καὶ τὰ γίδια φύγανε έδῶ καὶ κεῖ.

«Πάνο! ἄφησε τὸ ξύλο».

Π

τὸ παιδί μὲ τὸ κοπάδι θύμωσε πολύ. πῆρε ἔνα ξύλο καὶ χύθηκε κατὰ τὸ ξένο παιδί.

τὸ ἔπιασε μὲ δύναμη καὶ τὸ τίναξε χάμω.

τότε σήκωσε τὸ ξύλο...

μὰ νά, ἔνα χέρι τοῦ ἔπιασε τὸ δικό του χέρι.

Ξ

τὸ παιδὶ μὲ τὸ ξύλο γύρισε
καὶ εἶδε τὸ Ρήγα. «Πάνο,
ἀφησε τὸ ξύλο!» τοῦ εἶπε.
«Δὲ θὰ τὸ ξανακάμη».

τότε τὸ παιδὶ μὲ τὸ κοπάδι
πέταξε τὸ ξύλο καὶ εἶπε:
«ἔχε χάρη τοῦ Ρήγα. σὰ σοῦ
Ξαναρέσει, πείραξε τὸ κοπάδι».
τὸ ἄλλο παιδὶ σηκώθηκε,
χαμήλωσε τὰ μάτια καὶ ἔφυγε.



Ψ

τὸ παιδί
μάζεψε τὰ γίδια του.

τὸ παιδί ἥθελε τώρα νὰ μαζέψῃ
τὰ γίδια του. ἔψαξε ἐδῶ καὶ
κεῖ, καὶ τὰ μάζεψε. τὰ μάζεψε μὲ
κόπο πολύ.

καὶ τώρα δέτε τὸ κοπάδι! μὲ τί
δίψα πίνει νερό!

τὸ παιδί ἔνιψε τὰ χέρια του. πῆρε
λίγο ξερὸ ψωμί καὶ ἔφαγε. ἔπειτα
χαιρέτησε τὸ Ρήγα καὶ ἔφυγε.
ἀνέβαινε μὲ τὸ κοπάδι κατὰ τὸ ψηλὸ
βουνό. καὶ ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ
φώναζε χαρούμενο: ἔ, ἔ! ὥ, ὥ!



τὸ καράβι ἄρχισεν νὰ βουλιάζῃ.

λίγο ἀν ἀργοῦσε ή Ρήνα, τὸ καράβι θὰ βούλιαζε. φύσηξε δυνατὸ ἀεράκι, καὶ τὸ ἔγειρε ἀπ' τὴ μιὰ μεριά. τὸ καράβι γέμισε νερά, καὶ ἄρχισεν νὰ βουλιάζῃ.

τότε ή Ρήνα ἔκοψε ἕνα καλάμι
μεγάλο. μὲ τὸ καλάμι κουνοῦσε
ἀπὸ πίσω τὸ καράβι σιγὰ σιγά.
σὲ λίγο ἥρθε τὸ καράβι πολὺ^ν
σιμά. ή Ρήνα τὸ ἄρπαξε τότε
μὲ τὸ χέρι καὶ τὸ πῆγε τοῦ
Ρήγα.

ἄς φυσήξη ἀέρας δυνατός!

ό Ρήγας πῆρε τὸ καράβι καὶ
τὸ ἔσιαξε ἀμέσως. τοῦ ἔβαλε
μέσα ἕνα λιθαράκι γιὰ νὰ
βαραίνη.

τώρα ἄς φυσήξη ἀέρας.

5



δυνατός! δὲ θὰ γέρνη πιὰ
τὸ καράβι. δὲς πῶς ἀρμενίζει!

Καράβι, καραβάκι,
πούχεις γερὰ πανιά,
σὰν τὸ πουλὶ πηγαίνεις
μὲ τὸν καλὸν βοριά.

ώρα καλή, καράβι,
καὶ νὰ μᾶς θυμηθῆς!
χίλια καλὰ νὰ φέρης,
ὅταν θὰ ξαναρθῆς.



„Ετοιμοι νὰ φύγουν.

πέρασε πιὰ τὸ καλοκαίρι!
ἀρχίζει νὰ συννεφιάζη, καὶ
κάπου κάπου ψιχαλίζει. τώρα
ὅλοι ὅσοι μένουν σὲ έξοχή θὰ
φύγουν.

ΟΙ

κοιτάτε τὸ καλύβι τῆς Ρήνας
καὶ τοῦ Ρήγα. ἄνω κάτω εἶναι
σήμερα. ἄλλοι ἀνοίγουν κάσες
καὶ τίς γεμίζουν μὲ ροῦχα.
ἄλλοι δένουν δέματα· καὶ
ἄλλοι βάζουν σ' ἔνα πανέρι
τόπια, βόλους, καράβια.

κανένας δὲν κάθεται. μονάχα
ὁ Βελῆς δὲν ἔτοιμάζει τίποτα.
ὅλα τὰ ἔχει ἔτοιμα· τὴν οὐρά
του, τὰ πόδια του, τὴν ὅρεξή
του.



τὰ χελιδόνια.

ἔχετε γειά, ᔹχετε γειά,
καιρός μας πιὰ νὰ πāμε.
μὴ μᾶς χαλάτε τὴ φωλιά!
τὴν ἄνοιξη, τὰ λούλουδα
ἐμεῖς θὰ φέρωμε ξανά.
ἔχετε γειά, καλὰ παιδιά,
μὴ μᾶς χαλάτε τὴ φωλιά!



ό γεωργός.

χό, χό, Κοκκίνη! ε, Καρά μου!
όργώσετε βαθιὰ τὴ γῆ,
γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ τὸ σιτάρι,
νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ ψωμί.

K

K

κικιρίκου! νά ή αύγή!

“κικιρίκου! νά ή αύγή!»

λάλησε ό μαύρος
κόκορας μὲ τὴν
κατάμαυρη οὐρά.

“κικιρίκου, σηκωθῆτε ὅλοι!»

λαλοῦσε τὴν αύγη,
ψηλὰ ἀπὸ τὸν τοῖχο
τῆς αὐλῆς.

αυ

«κικιρίκου, ήρθε ή Ρήνα! κικιρίκου,
σήκω, Ρήνα, φέρε μας φαγί!»

«κὰ κὰ κά» κακαρίζει καὶ ἡ
κότα ἡ μαυριδερή «σήκω, Ρήνα!»
φωνάζει καὶ αὐτή. «σήμερα θὰ
κάμω τὸ πιὸ καλὸ αὔγό. γιὰ
σένα, Ρήνα, φύλαγα τὸ πιὸ
μεγάλο αὔγό. ἔλα φέρε μας φαγί!»

«πὶ πὶ πὶ» φώναξαν καὶ οἱ πάπιες
μέσα ἀπὸ τὸ αὐλάκι. «πὶ πὶ πὶ»
φώναξαν καὶ αὐτές. «ἔλα, Ρήνα,
βάλε μας καθαρὸ νερό».

— «κικιρίκου, νὰ ἡ αὔγη! σήκω, Ρήνα!»



„δεύτερος δὲν εἶναι
σὰν καὶ μένα!“

νὰ καὶ ἔνας δεύτερος
κόκορας, κόκκινος
κόκκινος. ἔρχεται ἀπὸ
τὸ ἄλλο μέρος τῆς
αὐλῆς. αὐτὸς δὲ χωνεύει
τὸ μαῦρο κόκορα.
σηκώνει τὸ κεφάλι του
ψηλὰ καὶ λαλεῖ μὲ θυμό:
“κικιρίκου !”

ΕΥ

τὸν ἀκούει ὁ μαῦρος καὶ
θυμώνει ὄρμᾶ ἀπάνω του· μὰ
καὶ ὁ κόκκινος δὲ φεύγει.
μαζεύτηκε, πῆρε φόρα καὶ
ῶρμησε κατὰ τὸ μαῦρο.
γυρεύει νὰ τὸν πιάσῃ ἀπὸ τὸ
λειρί μὰ ὁ μαῦρος εὔκολα
τοῦ ξεφεύγει.

πηδοῦν ἐδῶ καὶ κεῖ σὰ νὰ
χορεύουν. πὰλεύουν, παλεύουν
ῶρα πολλή μα κανένας δὲ
νικᾶ.

τέλος ὁ Βελής ὕρμησε ἀπάνω

τους. οι κοκόροι φεύγουν και
οι δύο· φεύγουν ό ενας έδω
και ο ἄλλος ἔκει. ο μαύρος
πέταξε ψηλά· και ἀπὸ τὸν
τοίχο τῆς αὐλῆς φώναξε
δυνατά:

«κικιρίκου, δεύτερος δὲν εἶναι
σὰν και μένα!»

τότε ο κόκκινος ἀνέβηκε πιὸ
ψηλά· και φώναξε και αὐτός:
«κικιρίκου, δεύτερος δὲν εἶναι
σὰν και μένα!»



Θεέ μου!

νὰ φυλάγης τὸν πατέρα μου
καὶ τὴ μητέρα· τὸ Ρήγα
καὶ τὴ Ρήνα· καὶ τὴν
καλή μας τὴ γιαγιά.

”άκου,
σὰν ἀηδόνι κελαηδεῖ.

“ χόρτα, κολοκυθάκια,
ραδίκια, φασουλάκια,
καὶ σῦκα σὰν τὸ μέλι,
νὰ πάρτε ἀπ' τὸν Κανέλη».

ἀκοῦτε τὸ γερο-Κανέλη τὸ
μανάβη; τί δυνατὰ διαλαλεῖ
τὰ χορταρικά του! ἡ φωνή του
ἀκούεται σ' ὅλη τὴν γειτονιά.

ὁ Ρήγας ἀκούει κι αὐτὸς
τὴν φωνή, καὶ πηδάει ἀπὸ
τὴν χαρά του. πετιέται ἔξω

ἀπὸ τὴν αὐλή, μὰ τί νὰ ἴδῃ!
ό γάϊδαρος τοῦ γερο-Κανέλη
εἶχε πέσει κάτω μὲ ὅλο
τὸ φόρτωμα. ο γερο-Κανέλης
τὸν ἐβαροῦσε δυνατά· μὰ
ό γάϊδαρος δὲν κουνιόταν.

«τί τὸν βαρεῖς, γερο-Κανέλη;»
τοῦ λέει ὁ Ρήγας. «Ἐλα,
καημένε, νὰ σὲ βοηθήσω νὰ
τὸν ξεφορτώσης, καὶ θὰ σηκωθῆ!»
ό γερο-Κανέλης μουρμούρισε
κάτι· μὰ ξεφόρτωσε τὸ γάϊδαρο.
ό Ρήγας τοῦ χάϊδεψε λίγο
τὸ λαιμό. τότε ὁ γάϊδαρος

σηκώθηκε εύκολα, καὶ φώναξε
ὅπως φωνάζει κάθε γάϊδαρος.
« ἄκου τον, σὰν ἀηδόνι κελαηδεῖ! »
εἶπε ὁ γερο-Κανέλης. τὸν
ἔφορτωσε πάλι, καὶ φώναξε:

“ χόρτα, κολοκυθάκια,
ραδίκια, φασουλάκια,
καὶ σῦκα σὰν τὸ μέλι,
νὰ πάρτε ἀπ' τὸν Κανέλη».



ἡ κυρὰ Χάϊδω καὶ τὸ ποντίκι.

„ντουλάπι γύρευες, ἔ; πάλι
ψωμὶ καὶ τυρὶ μοῦ ἥθελες;
γιατί νὰ χώνεσαι παντοῦ; ἄν
σ' ἀρέση, ἔμπα πιὰ σὲ ντουλάπι“
αὐτὰ ἔλεγε ἡ κυρὰ Χάϊδω
μὲ θυμό, καὶ φώναξε τὴ Χιόνα:
«ψὶ ψὶ ψὶ..., Χιόνα, ἔλα!



Χιόνα, ἔνα ποντίκι!
ἔνα ποντίκι!»

τὸ ποντίκι γύριζε ἀνήσυχο
μέσα σὲ μιὰ φάκα. τέντωνε
τ' αὐτιά του. κοίταζε
νὰ κόψη τὸ σύρμα. μὰ δὲν
μποροῦσε αὐτοῦ ποὺ μπῆκε,
δὲ θὰ μπορέσῃ πιὰ νὰ φύγη.
«νιάου! νιάου!»
ἔρχεται ἡ Χιόνα...



ΤΟ

ΤΖ

Παιζομε τὸν κουτσὸ λύκο;

- “Ολα τὰ παιδιὰ ἔχουν διάλειμμα.
“Τζανή, Τζανή! Παιζομε τὸν
κουτσὸ λύκο;” φώναξε ὁ Ρήγας.
—“Παιζω, Ρήγα. Κάμε ἐσὺ τὸν
κουτσὸ λύκο, κι ἐγὼ θὰ κάμω
τὸν τσοπάνη” ἀπάντησε ὁ
Τζανής.
—“Παιζομε κι ἐμεῖς, παιζομε
κι ἐμεῖς!” φωνάζουν τότε
κι ἄλλα παιδιά. Καὶ ἀρχίζουν
τὸ κυνηγητό.
-

·Ο Ρήγας πηδάει κούτσα
κούτσα ἔδω καὶ κεῖ!
Τ' ἄλλα παιδιὰ εἶναι οἱ
τσοπάνηδες. Πᾶνε πίσω ἀπὸ τὸ
Ρήγα, καὶ κουτσαίνουν.
Τὸν κυνηγοῦν, μὰ δὲν μποροῦν
νὰ τὸν τσακώσουν. "Όλο
ξεφεύγει. Κοιτάτε τον!
σὰν κατσίκι πηδάει.



‘Ο γερο-Βαγγέλης, ό τσαγκάρης.

YY. YK

«Παππούλη! Εἶπε
ό πατέρας, νὰ μοῦ
μπαλώσης τὰ
παπούτσια» φώναξε ὁ Ρήγας,
καὶ χαιρέτησε τὸ
γερο-τσαγκάρη, τὸ Βαγγέλη.

‘Ο Βαγγέλης ὅμως δὲν ἀκούει.
Κοντὰ σ’ ἔνα χαμηλὸ



πάγκο δουλεύει ἀκόμη.

‘Ο γερο-τσαγκάρης πότε ράβει καὶ
πότε καρφώνει. Ράβει καὶ
τεντώνει τοὺς ἄγκωνες, σὰ νὰ
μαλώνῃ. Καρφώνει καὶ σ' ὅλο
τὸ τσαγκάρικο ἀκούεται:
τάκ τάκ! τόκ τόκ!

“Ε, κύρ Βαγγέλη! δὲν ἀκοῦς;
Χάλασαν πάλι τὰ παπούτσια
μου!” φώναξε πιὸ δυνατὰ
ό Ρήγας.

-“Εσὺ εἶσαι, Ρήγα; καὶ δὲ σὲ
κατάλαβα!

„Χάλασαν πάλι τὰ

E ε

παλούτσια; 'Εγώ τὴν Τετάρτη
τὰ ἔρραψα. Τί εἶναι αὐτά; »
εἶπε ὁ γερο-Βαγγέλης,
ὁ τσαγκάρης.

— «Παίζω τὸν κουτσό, κύρ
Βαγγέλη, μὲ τὸν Τζανή, τὸν
ἔγγονό σου! » τοῦ ἀπαντᾶ ὁ
Ρήγας.

Χαμογέλασε ὁ γερο-τσαγκάρης.
Χάϊδεψε τὸ Ρήγα καὶ τοῦ εἶπε:
«Παιδιά μου, γειὰ νάχετε, καὶ νὰ
παίζετε πάντα τὸν κουτσό. 'Εδῶ
εἶναι ὁ γερο-Βαγγέλης
ὁ τσαγκάρης ».

Παιίζομε τις δασκάλες;

- «Κορίτσια, κορίτσια! Παιίζομε τις δασκάλες;» φώναξε ή Ρήνα.
- «Παιίζομε, παιίζομε!» ἀπάντησαν ή Βαγγελίτσα, ή Φανή κι ἄλλα κορίτσια.
- «Καθίστε ἐδῶ σ' αὐτὸ τὸν πάγκο» εἶπε ή Ρήνα.
- «Ἐσεῖς θὰ εἶστε τὰ παιδιά, κι ἐγὼ ή δασκάλα σας». Τὰ κορίτσια κάθισαν ἀμέσως.
- Φωνάζουν καὶ περιμένουν τὴ

σκ

στ

σπ

δασκάλα ν' ἀρχίσῃ τὸ μάθημα.

Φόρεσε ή Ρήνα στὴ μύτη τὰ γυαλιὰ τῆς γιαγιᾶς. Πῆρε στὸ χέρι μιὰ μεγάλη ρίγα, καὶ στάθηκε ὅρθῃ κοντὰ στὸ παράθυρο.

"Ολα τὰ κορίτσια σώπασαν καὶ τὴν κοίταζαν στὰ μάτια.

Καὶ ή δασκάλα τους ἄρχισε νὰ λέη μιὰ ὡραία ἴστορία.

Κουνοῦσε ὅμως τὴ ρίγα πολὺ δυνατά· καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ, ἔδωσε μιὰ

Φ φ

στὸ τζάμι καὶ τὸ ἔσπασε.

Πάει τὸ τζάμι! Κοκκίνισε ἡ
Ρήνα καὶ δὲν ἦξερε τί νὰ κάμη.
«Πὲς πὼς ἔσπασε ἀπὸ τὸν ἀέρα»
τῆς λέει ἡ Φανή.

- «Τί θέλεις, ψέματα νὰ πῶ;»
εἶπε ἡ Ρήνα θυμωμένη, καὶ
κοκκίνισε πιὸ πολύ.

Καλύτερα βρεμένος
παρὰ φορτωμένος.

·Ο Ψαρής, ὁ γάϊδαρος τοῦ

βρ

πρ

γερο-Κανέλη, πρόβαλε στὸ δρόμο. Τί νὰ γυρεύῃ; Θέλει νὰ ίδῃ θάχη δουλειὰ σήμερα ή οἶχι;

Βρέχει, βρέχει δυνατά. Ο Ψαρής στέκεται καὶ κοιτάζει.

Τὰ κεραμίδια τρέχουν σὰ βρύσες.
Τὰ νερὰ κυλοῦν στὸ μικρὸ δρόμο σὰν ποτάμι. Οἱ διαβάτες τρέχουν γρήγορα νὰ χωθοῦν στὰ σπίτια τους.

«Τί καλά, οὔτε φόρτωμα οὔτε μαγκούρα ἔχει σήμερα. »Ισως

δρ

τρ

κρ

οῦτε καὶ αὔριον λέει ὁ γάϊδαρος·
κι ἀπὸ τὴν χαρὰ του κρεμᾶ
τ' αὐτιά του πιὸ κάτω.

Βιαστικὰ περνοῦσε ἀπὸ κεῖ μιὰ
κότα. Εἶδε τὸ γάϊδαρον καὶ
βρέχεται, καὶ τοῦ εἶπε:
«Βρέχεσαι, καημένε! Φύγε, ἔμπα
μέσα! Θὰ χαλάσῃς τὴν φορεσιά
σου».

— «Καλύτερα βρεμένος παρὰ
φορτωμένος» ἀπαντᾷ ὁ Ψαρής.
Καὶ συλλογίζεται τὸ βαρὺ
φόρτωμα καὶ τὴν μαγκούρα
τοῦ γερο-Κανέλη.

Ψ ψ

Ι ι Θ θ

Κόκκινη κλωστή δεμένη.

«Πώ πώ φλόγα! πώ πώ βοή που
κάνει ή φωτιά: βού, βού, βού!
Τί μεγάλη φωτιά στὸ τζάκι!

«Βλέπεις, Βάσω, πῶς ἄναψε τώρα
ή φωτιά;» τῆς εἶπε ή Ρήνα.
‘Η Βάσω ὅμως δὲν ἔβλεπε
τίποτα. Εἶχε κλείσει τὰ μάτια,
καὶ κοιμόταν πλάγι στὴ γιαγιά.

‘Η γιαγιὰ καθόταν κοντὰ στὸ
τζάκι, κι ἔγνεθε μὲ τὴ ρόκα.
Κάπου κάπου ἔρριχνε κάστανα

κλ

βλ πλ

φλ

στὴ φωτιά. Ἡ Ρήνα τὰ γύριζε συχνὰ μὲ τὴν τσιμπίδα, γιὰ νὰ μὴν καπνίσουν. Κι ὁ Ρήγας περίμενε νὰ ψηθοῦν.

Τσάκ! ἔσκασε ἔνα κάστανο, καὶ πήδησε ψηλά. Ἡ Βάσω ἤκουσε τὸν κρότο, καὶ ξύπνησε.

«Τὸ δικό μου εἶναι αὐτό!» εἶπε· ἅπλωσε τὸ χέρι, καὶ γύρευε νὰ τὸ πάρη.

«Οχι, αὐτὸ εἶναι τοῦ Ρήγα» εἶπε ἡ γιαγιά. «Εχε ύπομονή,



Υ



Χ



Π

έγγονούλα μου· θάρθη και
ή σειρά σου».

Τσάκ! ἔσκασε και τὸ κάστανο
τῆς Βάσως.

Και τί γλυκὸ ποὺ ἦταν!

Βού... βού... γού..., φώναζε
ή φωτιὰ μὲ τὴ μεγάλη φλόγα.
·Η γιαγιά ἔγνεθε, και ἅρχισε
νὰ λέη τὸ παραμύθι:

κόκκινη κλωστὴ δεμένη,
στὴν ἀνέμη τυλιμένη....





Τὰ παιδιά φτιάνουν χιονάνθρωπο.

Όχτώ παιδιά παίζουν στὸ
σπίτι τοῦ Ρήγα. Κάτι
φτιάνουν. Πηγαίνουν
κι ἔρχονται. Βγαίνουν

φτ χτ

βδ γδ

καὶ μπαίνουν. Οὔτε στιγμὴ δὲν
κάθονται.

Τὰ βλέπετε στὴ μέση τῆς αὐλῆς;
Πόσο χιόνι μάζεψαν! Φτιάνουν
πρῶτα πρῶτα ἔνα κορμί.

“Υστερα φτιάνουν ἔνα κεφάλι·
καὶ χέρια καὶ πόδια.

Τοῦ βάζουν στὸ στόμα ἔνα
τσιμπούκι, γιὰ νὰ καπνίζῃ.

“Υστερα τοῦ δίνουν στὸ χέρι
κι ἔνα μακρὺ ραβδί.

“Θὰ ξυλίζῃ τ’ ἄταχτα παιδιά”

βγ

Yu

λέει ή Βαγγελίτσα.

„Ετσι γδυτός θὰ κρυώνη“ λέει
ή Ρήνα· καὶ στὴ στιγμὴ τοῦ
ρίχνει στὴ ράχη ἔνα πανωφόρι.

Τώρα πιὰ δὲν κρυώνει ὁ
χιονάνθρωπος. Ο Βελής ὅμως
δὲν τὸν ἀφήνει ἥσυχο. Τὸν κοιτάζει
ἀπὸ μακριά, τὸν γαθγίζει καὶ
γυρεύει νὰ τὸν δαγκάσῃ. Ο
χιονάνθρωπος ὅμως δὲ φοβᾶται
τίποτα.

Τὸ πουλάκι.

Τίκ, τίκ! ἔνα μικρὸ πουλάκι

Aa

ΔΔ

Μμ

χτύπησε στὸ τζάμι. "Εξω ἔρριχνε χιόνι πολύ. Μέσα ὅλοι κάθονταν γύρω στὸ τζάκι. Μὰ κανένας δὲν ἤκουσε τὸ χτύπημα. Ο πατέρας τοὺς διάβαζε μιὰ ιστορία, κι ὅλοι πρόσεχαν τὰ λόγια του.

"Υστερα ἀπὸ λίγο ξαναχτυπᾶ τὸ πουλάκι· τίκ, τίκ! «Τσίου, τσίου» φώναξε δυνατά, σὰ νὰ ἔλεγε: «Ἀνοίξετε, παιδιά! Δὲ θὰ γλιτώσω. Μὲ πάγωσε τὸ χιόνι!»

Η Ρήνα ἤκουσε τὸ χτύπημα.
Αμέσως σηκώθηκε, καὶ πῆγε στὸ παράθυρο. Δὲν εἶδε τίποτα.
"Ισως δὲν ἤκουσα καλά. Δὲν εἶναι τίποτα» εἶπε, καὶ κίνησε νὰ φύγη.

Μὰ ἔξαφνα ἄκουσε πάλι:
τίκ, τίκ! τσίου, τσίου!

"Ανοιξε τότε ἡ Ρήνα τὸ παράθυρο.
Μὲ μιᾶς τὸ πουλάκι μπῆκε μέσα.
Πετοῦσε καὶ φώναζε: «τσίου, τσίου
Τί καλὰ παιδιά! τί καλὸ τζάκι!»

Τὸ πουλάκι.

Τίκ, τίκ! Ανοίχτε μου, παιδιά!
Ἐγὼ δὲν ἔχω πιὰ φωλιά,
Τὴ σκέπασε τὸ χιόνι.
Ἐξω μαυρίλα, παγωνιά.
Καὶ στὴ ζεστή σας τὴ γωνιά
Καλὴ φωτιά φουντώνει...
Ανοίχτε μου, καλὰ παιδιά!

Ntín, ntán!
Ξημερώνει Χριστούγεννα!

Ntín, ntán! Ntín, ntán! χτυποῦν
οἱ καμπάνες δυνατά. "Ωρα πολλὴ^ν
χτυποῦν, σὰ νὰ λένε: «Ξύπνα,
Ρήγα! Ξύπνα, Ρήγα! Σηκωθῆτε,
παιδιά! "Ωρα γιὰ τὴν ἐκκλησιά.
'Ελατε..."

'Ακόμη δὲν ἔφεξε ἡ αὔγη.
Σκοτάδι εἶναι ἔξω καὶ οἱ
καμπάνες χτυποῦν χαρούμενα:
Ntín, ntán! Ntín, ntán!'



· Ή μητέρα ξύπνησε τὰ παιδιά.
Τοὺς ἔδωσε νὰ βάλουν τὰ καλά
τους ροῦχα. Μὰ καὶ ἡ γιαγιὰ
ἔβαλε τὸ μεταξωτὸ φουστάνι
καὶ τὴ γούνα της. Σήμερα ὅλοι
φοροῦν τὰ γιορτινά τους.

“Ωρα νὰ πᾶμε” εἶπε ἡ μητέρα.
— «Πᾶμε νὰ ἴδοῦμε τὸν καλό μας
τὸ Χριστό, ποὺ γεννήθηκε ἀπόψε.
· Ή Παναγία τὸν κρατεῖ στὰ γόνατά
της· καὶ ἀπὸ πάνω φέγγει ἕνα
ἀστέρι. Πᾶμε, παιδιά, νὰ ἴδοῦμε
τὸν καλό μας τὸ Χριστό...»





Tà κάλαντα.

Γιατί μαζεύτηκαν τόσα παιδιά στήν κάμαρα τοῦ Ρήγα; Νὰ ὁ Γιώργος κι ὁ Πέτρος, νὰ ὁ Χρίστος, ὁ Μῆτσος, καὶ ἄλλοι πολλοί. Δὲ λείπει κανένας φίλος τοῦ Ρήγα. Ως κι ὁ μικρὸς Ἡρακλῆς εἶναι ἐκεῖ. Γιατί μαζεύτηκαν τόσα παιδιά στήν κάμαρα τοῦ Ρήγα;



Δὲν ἀκοῦτε πῶς χτυποῦν;
Τράπ, τρόπ! κράπ, κρόπ!
ἀκούεται κάθε στιγμή. "Αλλοι
καρφώνουν ξυλαράκια μὲ
προκίτσες. "Αλλοι κόβουν χαρτόνια
καὶ χρωματιστὲς κόλλες. "Ολοι
δουλεύουν. Καὶ κάθε στιγμὴ
ἀκούεται: τράπ, κρόπ!

Εἶναι παραμονὴ τῆς πρωτοχρονιᾶς.
Φτιάνουν τὴν "Αγια-Σοφιά, τὴ
μεγάλη ἐκκλησιά. Μ' αὐτὴ θὰ
πᾶνε ἀπόψε στὰ σπίτια τους,
νὰ τραγουδήσουν τὰ κάλαντα.

•Η "Αγια-Σοφιά είναι τώρα
έτοιμη. "Αναψαν μέσα στήν
έκκλησιά δύο φαναράκια. Κι ή
έκκλησιά φεγγοβόλησε ὅλη.
"Ιδια ή "Αγια-Σοφιά!" εἶπε
ὁ κύριος Φώτης ο Καλομοίρης,
ο πατέρας του Ρήγα.

Τρεῖς τη σήκωσαν τὴν
έκκλησιά στὰ χέρια, κι οἱ
ἄλλοι ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν:
"Άρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά,
κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος..."



Μπροστά στή θάλασσα.

Πέρασε κι ή 'Αποκριά. Ήρθε
ή Καθαρή Δευτέρα. Σήμερα
ὅλοι γιορτάζουν. Αντρες και
γυναίκες, άγόρια και κορίτσια,
ὅλοι κατέβηκαν στὸ γιαλό.

'Ωραῖα ποὺ εἶναι! Θὰ
μείνουν ὅλη τὴν ήμέρα

ZZ

„Ξω, μπροστά στή θάλασσα.

Πόσα παιδιά παιζουν στήν
άκρογιαλιά! Ρίχνουν στή
θάλασσα βαρκούλες και
καραβάκια μὲ ἄσπρα, κάτασπρα
πανιά. Δέτε τα, πῶς γλιστροῦν
ἀπάνω στὸ νερό!

Ξαπλωμένος ὁ Βελής βλέπει
τὰ παιγνίδια, καὶ περιμένει νὰ
στρωθῇ τὸ τραπέζι. «Σήμερα θὰ
φάω μόνο τρυφερὰ κόκαλα. Τὰ
σκληρὰ θὰ τ' ἀφήσω γιὰ τὴ
Χιόνα, τὴν ψιψίνα». "Ετσι λέει
ὁ Βελής, καὶ περιμένει.

“Ηρθε τὸ μεσημέρι. Νά, τώρα
σόλοι τρῶνε. Μὰ ὁ Βελῆς δὲ
βρίσκει κόκαλο κανένα. Ζητᾶ
ἐδῶ, ζητᾶ ἐκεῖ, πουθενὰ κόκαλο!

“Ισως βρῶ πάρα πέρα. “Ἄς εἶναι
καὶ σκληρό. Δὲν πειράζει».

“Ετσι συλλογίζεται ὁ Βελῆς,
καὶ πάει σ' ἄλλα τραπέζια.
Ζήτησε παντοῦ, μὰ πουθενὰ
δὲ βρῆκε κόκαλο κανένα.

‘Ο Βελῆς θύμωσε τότε. Γύρισε
στὸ σπίτι νηστικὸς κι ἄρχισε
νὰ γκρινιάζῃ μὲ τὴν ψιψίνα.



·Η μυγδαλιά.

·Η νυφούλα ή μυγδαλιά
"Εβαλε τὰ νυφικά της
Καὶ μιὰ γέρικη ἐλιὰ
Καμαρώνει τὰ προικιά της.

« Μυγδαλιά μου, μυγδαλιά,
”Ακου με καὶ μέ, νὰ ζήσης:
Γιατί βιάστηκες ν' ἀνθήσης;
Δὲ φοβᾶσαι τὸ χιονιά;

”Ακου ἐμένα, πούχω χρόνια ».
Μὰ ἡ καλή μας μυγδαλιὰ
Ἐστολίστηκε διπλά,
Μὲ λουλούδια καὶ μὲ χιόνια.

‘Ο Ρήγας καπετάνιος.

Μιὰ βαριούλα ἦταν δεμένη
στὴν ἀκρογιαλιά.

« Νὰ ἡ βάρκα τοῦ

σμ

σδ



γερο-Κοσμᾶ! Τὴν παίρνομε νὰ
πᾶμε ταξίδι; » λέει ὁ Ρήγας.
— «Θὰ μᾶς δῆ, καὶ θὰ χαλάση
τὸν κόσμο ἀπὸ τὶς φωνές»
εἶπαν τ' ἄλλα παιδιά.
— «Δὲ μάλώνει ὁ γερο-Κοσμάς»
λέει ὁ Ρήγας.

σγ

σβ

Λίγα παιδιά πήγαν μαζί μὲ τὸ
Ρήγα. Ζύγωσαν τὴν βάρκα καὶ
πήδησαν μέσα. Λύνουν τὸ
σκοινὶ καὶ τραβοῦν μακριά.
‘Ωραῖα ποὺ πηγαίνει ἡ βαρκούλα
μὲ τὸ κάτασπρο πανί! «Καλὸ
ταξίδι! Χαιρετίσματα στοὺς
δικούς μας!» τοὺς φωνάζουν
ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιά.

Ξαφνικὰ φύσηξε δυνατὸς ἀέρας.
“Υστερα ἄστραψε ὁ συννεφιασμένος
οὐρανὸς καὶ μπουμπούνισε.
Τί μπόρα ἦταν ἔκείνη! Πρώτη
φορὰ εἶδαν νὰ πέφτῃ τόσο νερό.
· Ή θάλασσα θύμωνε καὶ



φούσκωνε· ή βάρκα πήγαινε ἔδω
καὶ κεῖ.

Ζαλισμένος ὁ Ρήγας δὲν ξέρει
τί νὰ κάμη.

Μὰ νά, τοὺς βλέπει ὁ Σγουρός,
ὁ ψαράς. Πηδᾶ σὲ μιὰ βάρκα,
καὶ πηγαίνει κοντά τους.

Σὲ λίγο τοὺς βγάζει στὴν
ἀκρογιαλιά. "Ολοι τὸν εἶναι
καταμουσκεμένοι.

"Ε, καπετάνιε!" λέει ὁ Σγουρός
στὸ Ρήγα. "Δὲ φτάνει μονάχα
ἡ βάρκα· ~~χρειάζεται~~ καὶ
καραβοκύρης!"



Δῶσε μου μιά, νὰ πάω ψηλά!
Δέσε τὴν κούνια μου καλά!
Γιὰ ίδὲς πετάω. Δῶσε μου μιά!
Γερὰ βαστάω τὰ σκοινιά.
Δῶσε μου μιά, νὰ πάω ψηλά!



Ο ΔΗΓΙΕΣ

Τὸ ἀναγνωστικὸ αὐτὸ τῆς Α' τοῦ Δημοτικοῦ παρουσιάζει τὴ ζωὴ τριῶν παιδιῶν μιᾶς μικροαστικῆς οἰκογένειας μεσα σ' ἓνα γρόνο. Στὸ α' μέρος ἀρχίζομε ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ ποοχωροῦμε ὡς τὴν ἀνοιξη στὸ β' μέρος θὰ ἔχωμε τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τὴν ἀνοιξη καὶ τὸ καλοκαίρι. Ἀπὸ τὴ ζωὴ τους δίνομε μόνο σκηνὲς χαρακτηριστικές. Τὴ μετάβαση, ἀπὸ τὴ μιὰ σκηνὴ στὴν ἄλλη θὰ τὴν κάνῃ ὁ δάσκαλος ἕτοι ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν ἐμπρός τους τὴν ἐνότητα τοῦ συνόλου καὶ τὴν εἰκόνα τῶν διαφόρων ἐπογῶν (π. χ. στὴ σελ. 36-37: Ἡσθε τὸ φθινόπωρο καὶ τὰ γελιδόνια φεύγουν. Μαζὶ μὲ τὰ χελιδόνια ἔφυγε καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ κ. Καλομοίρη ἀπὸ τὴν ἔξοχήν. Στὸ δρόμο ποὺ γύριζαν στὴν πόλη εἶδαν ἵνα γεωργὸ νὰ ὅργωνη τὸ χωράφι του κτλ.). Γι αὐτὸ δῆμως εἶναι ἀπαραίτητο πρὶν ἀρχίσῃ ἡ διδασκαλία νὰ διαβάσῃ ὁ δάσκαλος ὁ διάλογος τὸ ἀλφαριθματάριο.

Τὰ 32 πρώτα μαθήματα (σ. 4-37) μᾶς δηδηγοῦν στὴν ἔξοχήν, ὅπου σὲ μιὰ καλύβα μένει ἡ οἰκογένεια τοῦ κ. Καλομοίρη, δηλαδὴ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα, ἡ γιαγιά, δ. Ρήγας—Θ χρονῶν ἀγόρι—ἡ Ρήγανα καὶ ἡ μικρὴ ἡ Βάσω. Ἀπὸ τὴ σελ. 38 ὡς τὸ τέλος εἰμαστε πὰ στὴν πόλη Στὴν ἀρχὴ (σ. 1-11) τὸ βιβλίο μιλεῖ μὲ εἰκόνες· γι' αὐτὸ στὰ πρῶτα μαθήματα διάσκαλος θ' ἀρχίζη ἀπὸ τὴν εἰκόνα· θὰ δηδηγῇ τὰ παιδιὰ νὰ τὴν παρατηροῦν προσεχτικά, νὰ βγάζουν ὥπο τὴν εἰκόνα μόνα τους τὸ κείμενο, κι ἔπειτα θὰ προχωρῇ στὴ διδασκαλία τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς γραφῆς. Ἀπὸ τὸ μάθημα 12 καὶ παρακάτω οἱ εἰκόνες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, γιατὶ τὸ κείμενο ἀποτελεῖ διότητα ποὺ τὴν καταλαβαίνει τὸ παιδί καὶ χωρὶς καμιὰ εἰκόνα.

'Επειδὴ στὴν ἀρχὴ ἀπὸ τὴ συντομία τοῦ κειμένου μπορεῖ ίσως νὰ παρανοηθῇ ἡ λεπτορία, δίνομε συντομώτατα τὸ σκελετό της· ἀπάνω σ' αὐτὸν μπορεῖ ὁ δάσκαλος νὰ συμπληρώνῃ τὸ μῦθο ἀνάλογα μὲ τὶς τοπικὲς συνθῆκες τοῦ σχολείου του.

(Σελ. 1-5:) Πηγάδινουν ὅλοι ἀπὸ τὸ βράδυ ἐκδρομὴ σ' ἓνα λόφο, ὅπου ὑπάρχει ἔκαλητη. Πολὺ πρωὶ δ. Ρήγας καὶ ἡ Ρήγανα ἀνεβαίνουν στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου καὶ βλέπουν τὸν ἥλιο ν' ἀνατέλλῃ. Γυρίζοντας πίσω τρέχουν καὶ τραγουδοῦν τὸ ἀκέλουθο τραγουδάκι:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Μιὰ μικρὴ πεταλούδα | 3. Τὸ παιδάκι τὴ βίβλου | 5.— «Δέν μπορεῖς νὰ μὲ πιάσῃς |
| χορεύει τρελά- | καὶ τὴν κυνηγᾶ, | γιατὶ ἔχω φιεράς, |
| λά, λά, λά, | λά, λά, λά, | λά, λά, λά, |
| λά, λά. | λά, λά. | λά, λά. |
| 2. Πότε τρέχει δῶ κάτω | 4. «Τώρα δὰ θὰ οὲ πιάσω!» | 6. «Η μικρὴ πεταλούδα |
| καὶ πότε γηλά | τῆς λέσι «τί γαρά!» | χορεύει τρελά, |
| λά, λά, λά, | λά, λά, λά, | λά, λά, λά, |
| λά, λά. | λά, λά. | λά, λά. |

Ἀπὸ τὸ τραγουδάκι αὐτό, ποὺ πρέπει νὰ τὸ μάθουν τὰ παιδιά νὰ τὸ τραγουδοῦν, στὸ κείμενο ἔχομε μόνο τὴν ἐπωδὸ — «Ο Ρήγας καὶ ἡ Ρήγανα γυρίζουν στὸ μέρος ποὺ θεωροῦν καὶ οἱ ήλιοι. Ήλίας γιατροπούλα ποὺ τὴν εἶγε στείλει δ. κ. Καλομοίρης,

ηγανδεῖς εκεί κοντά και αριστερά τήν πετσέτα της ή Βάσω τη βλέπει πρώτη, τούς εις εκεί καὶ ρωνάζει καὶ τῆς Ρήγας: «γάλα!» — Τα δύο παιδιά παίζουν πέρα σ' ἔνα λισιωμένο. Η μητέρα γυρεύει τὸ Ρήγα γιὰ νὰ πιῇ κι αὐτὸς γάλα, μὰ δὲν τὸν βρίσκει. Εξαρνα ἀκούει τὴν καμπάνα νὰ χτυπᾷ. Γυρίζει, τὸν βίβεται καὶ τον φωνάζει: «έ, έλα.. — Η μητέρα συγυρίζει τὸ καλάθι καὶ δι Ρήγας καθίσται κοντά της. Η Βάσω πῆγε γιὰ νὰ πιῇ κι ἄλλο γάλα, μὰ εἶδε τὸ σκύλο τους τὸ Βελή νὰ τὸ πίνη. Τότε θύμωσε καὶ φωνάζοντας σήκωσε ἔνα λιθόρι γιὰ νὰ τὸν χτυπήσῃ. Ο Ρήγας τὴν ἀκούσει καὶ τῆς φώνας δυνατά: «μή! μή!»

(Σελ. 6-11) Η οικογένεια τοῦ κ. Καλομοίση γύρισε πάλι στὸ καλύβι ποὺ ἔμενε. Μία μέρα η Ρήγα μὲ τὸ Ρήγα πῆγαν περίπατο. Ο Ρήγας εἶδε μιὰ πεταλούδα καὶ τὴν κυνηγοῦσε. Η Ρήγα πῆγε κι αὐτὴ νὰ τρέξῃ, δταν εἶδε μιὰ μηλιά φορτωμένη μῆλα. Ανέβηκε ἀπάνω, ἔχοψε ἔνα μῆλο καὶ θέλησε νὰ τὸ ρίξῃ τοῦ Ρήγα κτλ.—Τὸ κλαδί ἔσπασε, η Ρήγα ἔβγαλε μιὰ τρομαγμένη φωνὴ κι ἔπεσε κάτω. Ο Ρήγας γύρισε πίσω τρέχοντας, μὰ η Ρήγα δὲν εἶχε πάθει τίποτα γελοῦσε κι ἥταν ἔτοιμη νὰ σηκωθῇ. Ο Ρήγας εἶδε πώς τὸ φόρεμα τῆς ἀδερφῆς του εἶχε σκιστῆ. Τῆς τὸ ἔδειξε τότε καὶ τῆς εἶπε: «μῆλα. έ;» κτλ. Η Ρήγα, δταν εἶδε τὸ φόρεμά της, ἀπελπιστήκε, θύμωσε μὲ τὸ Ρήγα ποὺ τὴν περιγελοῦσε, καὶ τοῦ εἶπε μὲ παράπονο: «γέλα, Ρήγα, γέλα». — Η Ρήγα δρθια τώρα κοιτάζει ἀπελπισμένη τὸ φόρεμά της καὶ δὲν ἔκούει τὸ Ρήγα ποὺ τῆς λέει νὰ γυρίσουν σπίτι. Τότε δι Ρήγας ἔχοψε ἔνα ἀγκύθι μεγάλο, τῆς τὸ ἔδειγνε καὶ τῆς ἔλεγε: «ενὰ βελόνα» κτλ.—Τὰ παιδιά γύρισαν στὸ καλύβι, η μητέρα ράβει τὸ σκισμένο φόρεμα, η Ρήγα τυλιγμένη μὲ μιὰ κουκέρτα κοθεται σ' ἔνα ἀναποδογυρισμένο κοφτή, καὶ δι Ρήγας καὶ η Βάσω χοροπηδοῦν γύρω της καὶ φωνάζουν: «άη Ρήγα κτλ.» — Ο Βελής τραβᾶ τὴν κουκέρτα, η Ρήγα τοῦ φωνάζει: «σιγά, Βελή, . . .», αὐτὸς δύμας δὲν ἀκούει. Τότε φώναζε στὴ μητέρα τῆς φωνάζει: «σιγά, Βελή, . . .», αὐτὸς δύμας δὲν ἀκούει. Τότε φώναζε στὴ μητέρα τῆς φωνάζει: «σιγά, Βελή, . . .», αὐτὸς δύμας δὲν ἀκούει. Τότε δι Ρήγας πῆρε τὸ σκοινάκι ποὺ ἔπαιζε η Βάσω, τὸ κουλούριαζε χάρμα σὰ φύδι κτλ.

(Σελ. 12:) Η γιαγιά πῆγε ἀπὸ τὴν πόλη στὴν ἔξοχὴ κι ἔφερε στὰ ἐγγόνια τῆς γλιά δια δια καλούδια τοὺς ἔφερε καὶ ρόδια κτλ.—(Σελ. 14:) Ενῶ τὰ παιδιά παίζουν βλέπουν τὴ Ρόδω τὴν ἀγελάδα τους νὰ πλησιάζῃ . . .—(Σελ. 15:) Η Βάσω παίρνει ἔνα βίζο καὶ θέλει νὰ τὸ γεμίσῃ νερὸ γιὰ νὰ πιῇ η ἀγελάδα κτλ. κτλ.

Τὸ ἀλφαριθμητάριο αὐτὸ εἶναι βιβλίο ἐφαρμογῆς η διδασκαλία δηλαδή κάθε νέου ἀναγνωστικοῦ στοιχείου καὶ η ἀνάλυση καὶ η σύνθεση τῶν λέξεων θὰ γίνωνται στὸν πίνακα, καὶ μόνον ἄστια μάθουν τὰ παιδιά τὸ νέο γράμμα η τὴ νέα συλλαβή, θὰ χρησιμοποιοῦν τὸ βιβλίο γιὰ τὴν ἐφαρμογή.

Η σειρὰ ποὺ ἀκολουθοῦν στὸ ἀλφαριθμητάριο τὰ διάφορα εἶδη τῶν συλλαβῶν εἶναι η ἀκόλουθη: α) φωνῆν μόνο του, β) σύμφωνο μὲ φωνῆν, γ) φωνῆν μὲ τελικὸ συμφωνο (ἀρ-χίζω, σ. 31), δ) φωνῆν μέσα σὲ δύο σύμφωνα (Ρή-γας, σ. 32), ε) δύο ἀρχικὰ σύμφωνα μὲ φωνῆν (δα-σκά-λα, σ. 54), ζ) φωνῆν μὲ τρία σύμφωνα, δύο ὄσχικά κι ἔνα τελικὸ (Η-ρα-κλῆς, σ. 69), η) τρία ἀρχικὰ σύμφωνα καὶ φωνῆν (ἴ-στρο-ρα) καὶ φωνῆν μὲ τέσσερα σύμφωνα, τρία ἀρχικὰ κι ἔνα τελικὸ (γλε-στρο-ῦν), [σ. 72]. Το ντε (ντε, σ. 67) τὸ παίζονται γιὰ ἔνα φθόγγο. Στὴ σελ. 44 διδασκονται οι διθογγοι αι, ει κτλ. (ἀηδόνη, χαιδεύω, λέει).

Αναλυτικότερες δημηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία δημοσιεύονται στὴν ἔκδοση τὴν εἰδικὴ για τὸ διδακτικὸ προσωπικό («Ἄλφαριθμητικό γιὰ τὸ δάσκαλο»). Είκει δίνομε καὶ τὴ μουσικὴ τῆς πεταλούδας (βλέπε παραπάνω).

Έγκριτ. ἀπόφ. ἀριθ. 13074 19 Απρ. 1919 ἀδεια κυκλοφ. 35268
8 Απρ. 1920

ΕΚΔΟΣΙΣ 2

ΤΙΜΗ ΔΡ. 1,20



0020561071

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευτικής Πολιτικής

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκδιδοσιτικής Πολιτικής