

**002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
1025**

5 67 ΠΑΙ
Πασχαλίου (Χαρ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ΥΠΟ

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ

ἐν τῷ Διαγωνισμῷ τῶν Διδακτικῶν Βιβλίων
διὰ τὴν πενταετίαν 1906—1911



ΜΕΡΟΣ Β'.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

44 — Οδός Σταδίου — 44

1906

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ΥΠΟ
ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ

ἐν τῷ Διαγωνισμῷ τῶν Διδακτικῶν Βιβλίων
διὰ τὴν πενταετίαν 1906—1911

—
ΜΕΡΟΣ Β'.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΑΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
44—Οδός Σταδίου—44 ΟΠΥΤ
1906

Α'. ΑΠΕΙΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΕΙΘΕΙΑ

1. Τὸ ἀπειθὲς ἄρνιον.

Μίαν φορὰν ἐν μικρὸν ἄρνιον εἶχε τὴν κακὴν συνήθειαν νὰ φεύγῃ μακρὰν ἀπὸ τὴν μητέρα του καὶ νὰ τρέχῃ μόνον ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Ἡ μήτηρ του ἔλεγε πάν-



τοτε πρὸς αὐτό· «Τέκνον μου, μὴ τρέχῃς ἐδῶ καὶ ἐκεῖ μόνον, εῖσαι μικρὸν ἀκόμη, καὶ θὰ πάθης κάνεν κακόν». Ἀλλὰ τὸ ἄρνιον δὲν ἤκουε τὴν μητέρα του, καὶ ἐξηκολούθει νὰ τρέχῃ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ.

Μίαν ἡμέραν τὸ ἄρνιον ἦτο μόνον, μακρὰν ἀπὸ τὴν μητέρα του. Ἐκεῖ παρουσιάζεται εἰς λύκος. Φωνάζει τὸ ἄρνιον, κλαίει, θέλει νὰ τρέξῃ εἰς τὴν μητέρα του, ἀλλ' ὁ λύκος τὸ ἥρπασε καὶ ἔφυγεν.

2. Τὸ μικρὸν ὄψάριον.

Μίαν φορὰν ἐν μικρὸν ὄψάριον ἐκινεῖτο ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἰς τὴν ἄκραν τῆς θαλάσσης μὲ πολλὴν χαράν. «Οτε ὁ ἥλιος ἦτο πολὺ θερμός, ἀνέβαινεν ἐπάνω ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐπαιζεν.

Μίαν φορὰν ἦλθεν ἐν παιδίον μὲ μίαν μακρὰν ρά-

Θδον. Τὸ παιδίον ἐκάθισε πλησίον τῆς θαλάσσης, ἦνοιξεν ἐν κιβώτιον, ἔλαβεν ἕνα σκώληκα, τὸν ἔβαλεν εἰς τὸ ἄγκιστρον καὶ τὸν ἔρριψεν εἰς τὴν θάλασσαν. Τὸ δύφριον ἔτρεξε καὶ δὲν ἤκουσε τὸν μεγαλήτερον ἀδελφόν του, ὁ ὅποιος τὸ ἡμπόδιζε. «Μόνον νὰ ἴδω τὸν σκώληκα», ἔλεγεν, «έὰν εἶναι ἀκόμη ζωντανός, καὶ ἔπειτα φεύγω». Ἐπλησίασε λοιπὸν εἰς τὸ ἄγκιστρον, εἶδε τὸν σκώληκα, τοῦ ἑφάνη πολὺ μικρὸς καὶ λεπτός, καὶ ἐπεθύμησε νὰ τὸν φάγῃ. Άλλα, μόλις τὸν ἤγγισε μὲ τὸ στόμα του, εὐθὺς ἐπιάσθη εἰς τὸ ἄγκιστρον καὶ δὲν γρύνατο πλέον νὰ φύγῃ. Γειτερον ἀπὸ ὅλιγον ἀπέθανεν.

3. Ο μικρὸς Γεώργιος.

Μίαν φορὰν ἦτο ἐν μικρὸν παιδίον, τὸ ὅποιον ἐλέγετο Γεώργιος.

Μίαν ἡμέραν ὁ Γεώργιος ἔπαιξε πρὸ τῆς οικίας του. Όλίγον μακρὰν αὐτοῦ εἰς ξένος ἐκράτει ἀπὸ τὸν χαλινὸν ἐνα μαῦρον ἵππον. Ἐνῷ δὲ ὁ Γεώργιος ἔβλεπεν αὐτόν, ἐφώναξεν ὁ ξένος: «Μικρέ, μὴ πλησιάζης εἰς τὸν ἵππον. Θὰ σὲ κτυπήσῃ. Εἶναι πολὺ ἄγριος!».

Ο Γεώργιος δέν ἔδωκε προσοχὴν εἰς τοὺς λόγους τοῦ ξένου. Σιγὰ σιγὰ πλησιάζει τὸν ἵππον καὶ τραβᾷ μίαν τρίχα ἀπὸ τὴν οὐρὰν αὐτοῦ. Τότε ὁ ἄγριος ἵππος σηκώνει τὸν πόδα του καὶ τὸν κτυπᾶ εἰς τὸ πρόσωπον πολὺ δυνατά.



Γεμάτος ἀπὸ αἴματα ὁ Γεώργιος ἐπεσε κατὰ γῆς.
Ἄμεσως ἔτρεξαν οἱ ἄνθρωποι, τὸν ἔλαθον εἰς τὰς
χεῖρας καὶ τὸν ἔφεραν εἰς τὴν οἰκίαν του, ὅπου ἐπὶ^{τὸν}
πολλὰς ἑδομάδας ἔκειτο ἀσθενής.

4. Τὸ παιγνύδειον μὲ τὰ σπίρτα.

Ἐν παιδίον συνήθιζε νὰ παιζῃ μὲ τὰ σπίρτα.
Ἡ μήτηρ πολλάκις ἐλεγεν εἰς αὐτό, ὅτι τὸ παιγνί-
δειον μὲ τὰ σπίρτα εἶνε κακὸν καὶ ὅτι ποτὲ δὲν
πρέπει νὰ παιζῃ μὲ αὐτά. Ἀλλὰ τὸ παιδίον ἦτο
κακὸν καὶ δὲν ἤκουε τὴν μητέρα του.

Μίαν ἡμέραν, ἐνῷ ἦναπτε τὰ σπίρτα καὶ τὰ ἐπέτα,
ἐπεσεν ἐν εἰς τὰ ἄχυρα. Τότε τὰ ἄχυρα ἀμέσως ἤρ-
γισαν νὰ καίωνται. Τὸ παιδίον, ὅτε εἶδε τὰς φλόγας,
ἔφοβήθη καὶ ἔφυγε χωρὶς νὰ εἴπῃ εἰς κάνενα τίποτε.

Μετ' ὀλίγον αἱ φλόγες ἐξηπλώθησαν εἰς ὅλην τὴν
οἰκίαν. Αἱ κλῖναι, ὅπου ἐκοιμῶντο τὴν νύκτα, ἐκάη-
σαν. Αἱ τράπεζαι καὶ τὰ ἔρμαρια καὶ ὅλα τὰ ἄλλα
ἐπιπλα τῆς οἰκίας ἐκάησαν. Τίποτε δὲν ἔμεινεν. "Ολα
ἔγειναν κάρβουνα καὶ στάκτη.

Οἱ δυστυχεῖς γονεῖς τοῦ παιδίου ἐκλαϊον πολύ.
Δὲν εἶχον πλέον ποῦ νὰ κατοικήσωσι καὶ ποῦ νὰ
κοιμηθῶσιν. Εγειναν πολὺ πτωχοὶ καὶ πολὺ δυστυ-
χεῖς ἄνθρωποι.

5. Η ὑπηρέτρεα καὶ ὁ τράγος.

Μία πλουσία κυρία κατώκει ἐκτὸς τῆς πόλεως

εἰς μίαν ὡραίαν οἰκίαν. Μίαν πρωῖαν εἶπεν εἰς τὴν ὑπηρέτριάν της. «Μαρία, ἐγώ θὰ ὑπάγω εἰς τὴν



ἐκκλησίαν. Ἄν φύγης, νὰ κλείσῃς τὴν θύραν, διὰ νὰ μὴ εἰσέλθῃ κάνεις εἰς τὴν οἰκίαν καὶ μᾶς κάμη κάμμιαν ζημίαν».

Μετ' ὀλίγον ἐπῆγεν ἡ ὑπηρέτρια εἰς τὴν βρύσιν, διὰ νὰ φέρῃ νερόν, καὶ ἀφῆκεν ὅλας τὰς θύρας ἀνοικτάς. «Εἰς τὸν δρόμον ψυχὴ δὲν φαίνεται», εἶπε καὶ ἐγέλα διὰ τὸν φόβον τῆς κυρίας της.

Αλλά, ἐνῷ ἡ Μαρία ἐφλυάρει μὲ μίαν ἄλλην ὑπηρέτριαν εἰς τὴν βρύσιν, ἐμβῆκεν εἰς τὴν οἰκίαν εἰς τράγος, ἀνέβη τὴν κλίμακα καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν αἴθουσαν. Ἐκεῖ ὑπῆρχεν εἰς μέγας καθρέπτης, ὁ ὅποιος ἔφθανεν ἕως τὸ πάτωμα. Ο τράγος παρετήρησεν εἰς τὸν καθρέπτην, εἰδε τὴν εἰκόνα του καὶ ἐνόμισεν ὅτι εἶνε ἄλλος τράγος ἐκεῖ. Τότε ἤρχισε νὰ τὸν φοβερίζῃ μὲ τὰ κέρατα. Αλλὰ καὶ ἐκεῖνος, ὅστις ἔφαίνετο εἰς τὸν καθρέπτην, ἔκαμε τὸ ἴδιον. Τότε

ό τράγος θυμόνει καὶ ὄρμῷ κατ' αὐτοῦ. Ἀλλά, ἀντὶ νὰ κτυπήσῃ τὸν ξένον τράγον, ἐκτύπωσε τὸν καθρέπτην τόσον δυνατά, ὥστε ἔγεινε χίλια κομμάτια.

Τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰσῆρχετο εἰς τὴν οἰκίαν ἡ ὑπηρέτρια καὶ ἤκουσε τὸν κρότον. Εὔθὺς τρέχει εἰς τὴν αἴθουσαν καὶ τί βλέπει! Ὁ καθρέπτης ἦτο χίλια κομμάτια. Τότε ἥρχισε νὰ φωνάζῃ καὶ νὰ κλαίῃ καὶ νὰ κτυπᾷ καὶ νὰ διώκῃ τὸν τράγον. Ἀλλὰ τί τὸ ὅφελος πλέον; Ὁ καθρέπτης ἦτο καὶ πάλιν χίλια κομμάτια.

Μετ' ὀλίγον ἦλθεν ἡ κυρία ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. "Οτε εἶδε τὸ κακόν, ἐπέπληξε τὴν ὑπηρέτριαν καὶ ἐδίωξεν αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας.

6. Τὸ ἀρνάκε.

'Αρνάκι ἀσπρο καὶ παχύ,
τῆς μάννας του καμάρι,
ἔβγηκεν εἰς τὴν ἔξοχὴ
κ' εἰς τὸ χλωρὸ χορτάρι.

'Απ' τὴν χαράν του τὴν πολλὴ
ἀπρόσεκτα 'πηδοῦσε,
τῆς μάννας του τὴν συμβουλὴ
καθόλου δέν 'ψηφοῦσε.

«—Καθώς, παιδί μου, προχωρεῖς
καὶ σὰν ἐλάφι τρέχεις,
νὰ κακοπάθης ήμπορεῖς,
καὶ πρέπει νὰ προσέχῃς».

Χανδάκι βρέθηκε βαθύ,
όρμῳ σὰν παλληκάρι,
νὰ τὸ πηδήσῃ προσπαθεῖ,
καὶ σπάζει τὸ ποδάρι.

Αλέξ. Κατακουζηνός

Ψ. Τὸ εὔπειθὲς ἐρέψειν.

Μίαν φορὰν ἦτο μία αἰξ, ἡόποια εἶχεν ἐν μικρὸν τέκνον, ἐν ἑρίφιον. Ἡ αἰξ τὸ ἡγάπα πολύ. Μετέβαινεν εἰς τοὺς λειμῶνας, συνήθροιζε χόρτα, ἔφερεν αὐτὰ εἰς τὸν στάβλον καὶ τὰ ἔδιδεν εἰς τὸ τέκνον της καὶ τὰ ἔτρωγεν.

Μίαν ἡμέραν ἐπεθύμησε τὸ τέκνον της νὰ ὑπάγῃ μαζὶ μὲ αὐτὴν ἔξω εἰς τοὺς λειμῶνας. Τότε ἡ μήτηρ εἶπεν εἰς αὐτό· «Οχι, ἀγαπητόν μου παιδίον. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃς μαζὶ μου. Είσαι ἀκόμη πολὺ μικρόν. Ο δρόμος εἶνε μακρὸς καὶ ὁ λύκος εἶνε ἔξω. Μεῖνε ἔδω εἰς τὸν στάβλον καὶ κλεῖσε καλὰ τὴν θύραν ἔως ὅτου ἔλθω καὶ σὲ καλέσω. Εἰς κάγενα νὰ μὴ ἀνοίξῃς».

Αφοῦ ἡ αἰξ ἔφυγεν, ἥλθεν ὁ λύκος. Εἶχε παρα-

τηρήσῃ δτι τὸ μικρὸν ἐρίφιον ήτο μόνον εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ εἶπε μὲ τὸν νοῦν του· «Τὸ ἐρίφιον εἶναι ἀνόητον. Θὰ μου ἀνοίξῃ».

Ἐπῆγε λοιπόν, ἐκτύπησε τὴν θύραν καὶ εἶπε μὲ μαλακὴν φωνὴν· «Καλὸν ἐρίφιον, ἀνοίξε. Σοῦ φέρω



ώραια πράγματα». Ἀλλὰ τὸ ἐρίφιον εἶπεν· «Οχι, δὲν ἀνοίγω. Η μήτηρ μου εἶπε νὰ μὴ ἀνοίξω εἰς κάνενα, ἔως ὅτου ἐλθῃ».

Ἄφοῦ ὁ λύκος πολλὴν ὥραν περιέμενεν, ἔφυγεν ἀπὸ ἑκεῖ. Ἐφοβήθη μήπως ἐλθωσιν οἱ κυνηγοὶ καὶ τὸν φονεύσωσιν.

Μετ' ὀλίγον ἦλθεν ἡ μήτηρ καὶ ἔφερεν εἰς τὸ ἐρίφιον χόρτα. «Οτε ἥκουσε τί συνέβη, ἐπήνεσε τὸ παιδίον της καὶ εἶπεν εἰς αὐτό· «Ἐκαμες πολὺ καλά, τέκνον μου, νὰ μὲ ἀκούσης καὶ νὰ μὴ ἀνοίξῃς τὴν θύραν. Ο λύκος θὰ σὲ ἔτρωγεν». Τότε ἡ μήτηρ διηγήθη εἰς τὸ τέκνον της πόσον ἄγριος εἶνε ὁ λύκος, καὶ πόσα ἐρίφια, τὰ ὅποια δὲν εἶχον ἀκούση τὰς μητέρας των, εἶχε φάγη ἔως τότε.

•Ο ούρανός.

“Οταν ὑψώσωμεν τὴν κεφαλὴν καὶ ἴδωμεν πρὸς τὰ ἐπάνω, βλέπομεν πρὸς τὸν οὐρανόν. Ὁ οὐρανὸς φαίνεται δτὶ στηρίζεται εἰς τὰ βουνά, εἰς τὴν θάλασσαν καὶ εἰς τὴν γῆν.

‘Ο οὐρανὸς πουθενά δὲν στηρίζεται. Φαίνεται μόνον δτὶ στηρίζεται.’ Οταν ἀναβῶμεν εἰς τὰ ὅρη καὶ ἴδωμεν πρὸς τὰ ἐπάνω, πάλιν θὰ ἴδωμεν τὸν οὐρανὸν πολὺ ὑψηλά. Κάνεις ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ πετάξῃ καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν οὐρανόν. ‘Ο οὐρανὸς ἔχει χρῶμα κυανοῦν. Ο οὐρανὸς τὴν ἡμέραν εἶνε φωτεινὸς καὶ τὴν νύκτα σκοτεινός. Εἰς τὸν οὐρανὸν εἶνε ὁ πᾶλιος, ή σελήνη, τὰ ἀστρα καὶ τὰ νέφη.

Β'. ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ

1. Άξι μυζαὶ καὶ τὸ μέλι.

Μίαν φορὰν εἶχε χυθῆ κατὰ γῆς ὀλίγον μέλι. Μετ' ὀλίγον αἱ μυῖαι, αἴτινες ἦσαν ἐκεῖ, ἥλθον εἰς τὸ μέλι, ἐκάθισαν ἐπάνω εἰς αὐτὸ καὶ ἔτρωγον μὲ πολλὴν λαιμαργίαν.

‘Αφοῦ αἱ μυῖαι ἔχόρτασαν, τίθελον νὰ φύγωσιν. Αλλὰ πῶς νὰ φύγωσιν! Οἱ πόδες των εἶχον κολλήση. εἰς τὸ μέλι, καὶ δὲν ἥτο δυνατὸν νὰ πετάξωσιν. Εμειναν λοιπὸν ἐκεῖ καὶ ἐπνίγησαν ὅλαι.

Αἰσώπειος μῦθος.

2. Η κέχλα καὶ τὰ μύρτα.

Μίαν φορὰν μία κίχλα ἔβοσκεν εἰς ἓνα μυρσι-

νῶνα. Τὰ μύρτα ἥσαν πολλά, καὶ ἡ κίγλα ἔτρωγε μὲ πολλὴν λαιμαργίαν, χωρὶς νὰ προσέχῃ εἰς τίποτε ἄλλο.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἦλθεν εἰς κυνηγός. Ἡ κίγλα ἔτρωγεν ἀκαταπαύστως καὶ δὲν εἶδε τὸν κυνηγόν. Τὰ μύρτα ἥσαν πολὺ νόστιμα καὶ ἡ λαιμαργία πης πολὺ μεγάλη. Ὁ κυνηγός εἶδε τὴν κίγλαν, ἔρχεται σιγὰ σιγὰ πλησίον της, τὴν σκοπεύει, τὴν πυροβολεῖ καὶ τὴν φονεύει.

Αἰσώπειος μῦθος.

3. Ἡ λαέμαργος Μαρία.

Μία μήτηρ εἶχεν ἐν κοράσιον, τὸ ὅποιον ἐλέγετο Μαρία.

Μίαν ἡμέραν ἡ μήτηρ τῆς Μαρίας, ἐπειδὴ εἶχε πολλὰς ἔργασίας εἰς τὸ μαγειρεῖον, εἴπεν εἰς τὴν κόρην της «Μαρία, φέρε ἐν λεμόνιον. Εἶνε ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τὸ βάφιον».

“Οτε ἡ Μαρία ἐπῆγεν εἰς τὸ βάφιον, ἐζήτει νὰ εῦρῃ τι νὰ φάγη. Ἐκεῖ εἶδε τὸ δοχεῖον τοῦ μέλιτος. “Ἄμα τὸ εἶδεν, ἔχάρη πολὺ καὶ εὐθὺς βυθίζει τὸν δάκτυλόν της εἰς αὐτό.

‘Αλλ’ αἰφνης αἰσθάνεται δριμυτάτους πόνους. Κάτι τι ἐδάγκασε τὸν δάκτυλόν της πολὺ δυνατά. Ἡ Μαρία ἥρχισε νὰ φωνάζῃ καὶ νὰ κλαίῃ πολύ, καὶ εὐθὺς ἀποσύρει τὴν χεῖρά της ἀπὸ τὸ δοχεῖον. ‘Αλλὰ τί βλέπει! Εἰς μέγας καρκίνος ἐκρέματο ἐξ αὐτῆς.

Είχε συλλάβει διὰ τῆς χηλῆς του ἵνα δάκτυλον τῆς δυστυχοῦς Μαρίας καὶ δὲν ἦθελε μὲ κάνενα τρόπον νὰ τὸν ἀφήσῃ. Ἡ μήτηρ της δηλαδὴ, γυωρὶς νὰ γνωρίζῃ ἡ Μαρία, εἶχε πωλήση πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὸ μέλι. Ἀλλά, ἐπειδὴ τὸ δοχεῖον ἔμενε κενόν, ἔθεσεν ἐντὸς αὐτοῦ καρκίνους, τοὺς ὅποιους εἶχεν ἀγοράση ἔκεινην τὴν ἡμέραν. Ἡθελε νὰ τοὺς μαγειρεύσῃ τὴν ἑσπέραν.

Ἄμα ἤκουσε τὰς φωνὰς τῆς Μαρίας ἡ μήτηρ, ἐνόμισεν ὅτι κάτι κακὸν συνέβη εἰς τὴν κόρην της, καὶ εὐθὺς σπεύδει πρὸς αὐτήν. Ἀλλὰ τί νὰ ἴδῃ! Ἐνα καρκίνον νὰ κρέμαται ἀπὸ τὸν δάκτυλον αὐτῆς! Ἡ μήτηρ ἐνόησε τί συνέβη. Προσεπάθησε νὰ ἀποσπάσῃ τὸν καρκίνον ἀπὸ τὸν αἱματωμένον δάκτυλον τῆς κόρης της καὶ μετὰ πολὺν κόπον τὸ κατώρθωσεν. Ἀλλὰ τὸ αἷμα ἔτρεχε πολὺ ἀπὸ τὸν δάκτυλον. Τότε ἡ μήτηρ λέγει πρὸς αὐτήν· «Αὐτὰ παθαίνουσι, παιδίον μου, οἱ λαίμαργοι. Πόσους γνωρίζω ἐγώ, οἱ ὄποιοι ἐπαθον ἔνεκα τῆς λαίμαργίας των! Πόσοι ὑγιέστατοι ἔχασαν τὴν ὑγείαν των, διότι ἦσαν λαίμαργοι καὶ ἔγειναν ἐλεεινοὶ ἄνθρωποι! Θέλεις καὶ σὺ νὰ γείνης δυστυχής καὶ ἐλεεινὸς ἄνθρωπος; Τότε ἔσολαίμαργος. Ἀλλως, ἂν θέλησε νὰ μὴ γείνης δυστυχής, πρέπει νὰ μὴ είσαι λαίμαργος. Ποτὲ ὁ λαίμαργος δὲν ἔχει καλὸν τέλος».

•Ο ήλιος.

‘Ο ήλιος εἶνε εἰς τὸν οὐρανόν. ‘Ο ήλιος εἶνε στρογγύλος ως σφαιρά. ‘Ο ήλιος εἶνε ἐν ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. ‘Ο ήλιος φαίνεται μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ λάμπει περισσότερον ἀπό αὐτά, διότι εἶνε πλησιέστερος εἰς ἡμᾶς. ‘Ο ήλιος εἶνε πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ τὴν γῆν. ‘Ο ήλιος φαίνεται μικρότερος, διότι εἶνε πολὺ μακράν ἀπὸ ἡμᾶς.

‘Ο ήλιος φωτίζει καὶ θερμαίνει. ‘Αν δὲν ᾖτο ὁ ήλιος, ὅλος ὁ κόσμος θὰ ᾖτο σκοτεινὸς καὶ ὅλα τὰ πράγματα θὰ ᾖσαν παγωμένα. Κάνεν ζῶν δὲν θὰ ἔξη καὶ κάνεν φυτὸν δὲν θὰ ἐφύνετο ἐπὶ τῆς γῆς. ‘Ο ήλιος φαίνεται μόνον τὴν ἡμέραν. ‘Ανατέλλει τὸ πρωΐ καὶ δύει τὴν ἑσπέραν. Τὸν ήλιον τὸν ἔκαμεν ὁ Θεός.

Γ'. ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

I. Βοσκός ὁ ψεύστης.

‘Ἐν παιδίον ἔβοσκε τὰ πρόβατά του πλησίον τοῦ χωρίου αὐτοῦ. Μίαν ἡμέραν τὸ παιδίον ἥθελε νὰ παίξῃ, καὶ, χωρὶς νὰ εἴνε ἀλήθεια, ἐφώναξε δυνατά· «Λύκοι! λύκοι! τρέξατε δι’ ὄνομα Θεοῦ! Λύκοι εἰς τὰ πρόβατα!».»

Οἱ χωρικοὶ ἤκουσαν ὅτι λύκοι ἐπῆγαν εἰς τὰ πρόβατα καὶ εὐθὺς ἐτρεξαν μὲν ξύλα καὶ μὲν ὅπλα νὰ φονεύσωσιν αὐτούς.

‘Αλλὰ δὲν ᾖτο ἀλήθεια. Τὸ παιδίον ἐψεύδετο. ‘Ηθελε μόνον νὰ παίξῃ καὶ νὰ γελάσῃ.

Τὸ παιγνίδιον τοῦτο ἥρεσεν εἰς τὸ παιδίον. Καί, ὅσάκις ἦθελε νὰ διασκεδάσῃ, ἐφώναζε πάντοτε «Λύκοι! λύκοι!» Οἱ χωρικοὶ μετέβησαν δύο καὶ τρεῖς φοράς ἐκεῖ, ἀλλὰ ποτὲ δὲν εὗρισκον λύκους.

Μίαν ἡμέραν ἤλθον εἰς τὰ ἀληθινὰ λύκοι εἰς τὰ πρόβατα. Ἡτο φοβερὰ ἡ λύσσα αὐτῶν. Φόβος καὶ τρόμος κατέλαβε τὸ παιδίον. Οἱ λύκοι ἔσχιζον δεξιὰ καὶ αριστερὰ τὰ πρόβατα. Πολλὰ ἡφανίσθησαν. Τὸ παιδίον ἐφώναζεν ὅσον ἤδυνατο δυνατώτερα τοὺς χωρικοὺς νὰ ἔλθωσιν εἰς βοήθειαν. Οὐδὲ καν ἐκινήθησαν ἀπὸ τὸν τόπον των. Ἐνόμισαν ὅτι καὶ πάλιν τὸ παιδίον ἦθελε νὰ παίξῃ μὲν αὐτούς, ὅπως ἔπαιζε πάντοτε. Οἱ λύκοι τότε ἔφαγόν τινα πρόβατα, ἔσχισαν τὰ ἄλλα καὶ ἔφυγον. Οἱ ψεύστης βοσκὸς ἔμεινε χωρὶς πρόβατα.

Αἰσώπειος μῦθος.

— «Ο ψεύτης καὶ ὁ κλέψτης τὸν πρῶτον χρόνον χαίρονται»
— «Ο ψεύτης δὲν ποτεύεται, καὶ ὅταν λέγη ἀλήθεια».
— «Εἴπες ψέμμα, καὶ ἐγεύθης λέεις ἀλήθεια, καὶ δὲν δειπνᾶς».

2. Οἱ δύο ἔυλοκόποι.

Εἰς πτωχὸς ἔυλοκόπος ἔκοπτε ξύλα εἰς τὴν ὅχθην ἐνὸς ποταμοῦ. Ἐνῷ δὲ ἔκοπτε ξύλα, φεύγει ὁ πέλεκυς ἀπὸ τὰς γειράς του καὶ πίπτει εἰς τὸν ποταμόν. Ο δυστυχὴς ἔυλοκόπος ἔμεινε χωρὶς πέλεκυν. Δὲν

ηδύνατο πλέον νὰ κόπτῃ ξύλα. Δὲν ηδύνατο ἐπίσης καὶ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ποταμόν, διότι ὁ ποταμὸς ἥτο βαθὺς καὶ τὸ ρεῦμα ἴσχυρόν. Θὰ ἐπνίγετο. Ἐσταύρωσε λοιπὸν τὰς χεῖράς του, ἐκάθισεν εἰς τὴν σχῆμα καὶ ἔβλεπε τὸν ποταμὸν μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς.

Τότε κατὰ τύχην διήρχετο ἀπ' ἐκεῖ εἰς ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Εἰδε τὸν πτωχὸν ἄνθρωπον, τὸν ἐλυπηθη καὶ ηθέλησε νὰ τὸν βοηθήσῃ. Ἀμέσως ρίπτεται εἰς τὸν ποταμόν, βυθίζεται εἰς τὸν πυθμένα καὶ φέρει εἰς τὸν πτωχὸν ξυλοκόπον ἐνα χρυσοῦν πέλεκυν.

Ο ἄγγελος, ἵνα δοκιμάσῃ τὸν ξυλοκόπον, ἐρωτᾷ. «Αὐτὸς εἶνε ὁ πέλεκύς σου;». — «Οχι, αὐτὸς δὲν εἶνε ὁ ἴδιος μου πέλεκυς», εἶπεν ὁ ξυλοκόπος. Ο ἄγγελος βυθίζεται καὶ πάλιν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ φέρει εἰς τὸν ξυλοκόπον ἐνα ἀργυροῦν πέλεκυν. «Μήπως εἶνε αὐτὸς ὁ πέλεκύς σου;», τὸν ἐρωτᾷ πάλιν. «Οχι», ἀπαντᾷ ὁ ξυλοκόπος, «αὐτὸς δὲν εἶνε ὁ ἴδιος μου πέλεκυς». Ο ἄγγελος τότε βυθίζεται καὶ τρίτην φορὰν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ φέρει τὸν ἀληθινὸν πέλεκυν τοῦ ξυλοκόπου. Οὗτος, ἅμα εἶδεν αὐτόν, τὸν ἐγνώρισε καὶ εἶπεν εἰς τὸν ἄγγελον. «Νά! αὐτὸς εἶνε ὁ ἴδιος μου πέλεκυς».

Ο ἄγγελος πολὺ εὐχαριστήθη διὰ τὴν φιλαλήθειαν τοῦ ξυλοκόπου καὶ ἐχάρισεν εἰς αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους δύο πελέκεις, τὸν χρυσοῦν καὶ τὸν ἀργυροῦν.

Ο ξυλοκόπος πλήρης χαρᾶς ἐπέστρεψεν εἰς τὸ

χωρίον του, εῦρε τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς του καὶ διηγήθη εἰς αὐτὸὺς ὅσα συνέβησαν.

Μεταξὺ αὐτῶν ήτο καὶ εἰς πονηρὸς ἄνθρωπος. Ἐπειθύμησε νὰ ἀποκτήσῃ καὶ αὐτὸς ἐνα χρυσοῦν καὶ ἐνα ἀργυροῦν πέλεκυν. Ἐρχεται λοιπὸν εἰς τὸν ἴδιον ποταμόν, ρίπτει ἐπίτηδες τὸν πέλεκυν εἰς αὐτόν, κάθηται ἐπειτα εἰς τὴν ὅχθην καὶ ἀρχίζει νὰ κλαίῃ.

Τότε παρουσιάσθη πάλιν ὁ ἄγγελος. Ἡρώτησε τὸν πονηρὸν ἄνθρωπον, διατί κλαίει, καὶ ἔμαθε τὴν αἰτίαν. Ὁ ἄγγελος ἐβιθίσθη εἰς τὸν ποταμόν, ἔφερεν ἐνα πέλεκυν χρυσοῦν, τὸν ἔδειξεν εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ἡρώτησε· «Μήπως εἶνε αὐτὸς ὁ πέλεκύς σου;» — «Μάλιστα», εἶπεν ἐκεῖνος, «αὐτὸς εἶνε ὁ πέλεκύς μου! Βέβαια, αὐτὸς εἶνε!».

Ο ἄγγελος ὠργίσθη πολὺ διὰ τὸ ψεῦδος τοῦ πονηροῦ τούτου ἀνθρώπου. Ἐλαβε τὸν χρυσοῦν πέλεκυν, τὸν ἔροιψεν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἔφυγε, χωρὶς νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν οὐδὲ τὸν ἴδιον του.

Αἰσώπειος μῦθος.

3. Τὸ καλὸν παεδέον.

Μίαν φορὰν ὁ βασιλεὺς ἐνὸς τόπου ἀπεφάσισε νὰ ἔξελθῃ εἰς κυνῆγιον. Πλησίον τῶν ἀνακτόρων αὐτοῦ ήτο ἐν δάσος, εἰς τὸ ὅποιον ἦσαν πολλαὶ πέρδικες, λαγοὶ καὶ δορκάδες καὶ ἐπειθύμησε νὰ κυνηγήσῃ ἐκεῖ. Προσεκάλεσε λοιπὸν τὸν κυνηγόν του, ἐνεδύθη ὥραιαν

κυνηγετικὴν ἐνδυμασίαν, ἔλαθεν ἐν καλὸν δίκαννον
ὅπλον, ἐφώναξε τοὺς κυνηγετικούς του κύνας καὶ
ἔξηλθεν εἰς τὸ κυνήγιον.

Ἐνῷ ἐκυνήγουν εἰς τὸ δάσος, παρετήρησεν ἐν μι-
κρὸν παιδίον μὲν χωρικὰ ἐνδύματα ἐνδεδυμένον, τὸ
όποιον ἐκάθητο ὑπὸ ἐν δένδρον καὶ ἔκλαιε πολύ.

Ο βασιλεὺς τὸ ἐλυπήθη καὶ ηθελε νὰ μάθῃ δια-
τί κλαίει. Ἐρχεται λοιπὸν πλησίον του και λέγει.
«Μικρέ μου, διατί κλαίεις τόσον πολύ;» — «Ἄχ!»,
εἶπε τὸ παιδίον, «ἡ μήτηρ μου ἦτο πολὺν καιρὸν
ἀσθενῆς καὶ μὲ ἔστειλεν ὁ πατήρ μου εἰς τὴν πό-
λιν νὰ πληρώσω τὸν φαρμακοποιόν. Ἀλλὰ ἔχασα
τὸ χρηματοφυλάκιον εἰς τὸν δρόμον καὶ τώρα δὲν
ἡξεύρω τί νὰ κάμω!».

Ο βασιλεὺς ὡμίλησε μυστικὰ ὀλίγους λόγους μὲ
τὸν κυνηγόν του. Μετὰ τοῦτο ἔξαγει ἐκ τοῦ θυλα-
κίου του ἐν μικρὸν ἐρυθρὸν χρηματοφυλάκιον ἐκ με-
τάξης, ἐντὸς τοῦ ὅποίου ἦσαν χρυσᾶ νομίσματα, καὶ
λέγει πρὸς τὸ παιδίον. «Μήπως εἶνε αὐτὸ τὸ χρημα-
τοφυλάκιόν σου, μικρέ μου?» — «Όχι», ἀπήντησε τὸ
παιδίον, «τὸ ἴδικόν μου χρηματοφυλάκιον ἦτο πρόσ-
τυχον καὶ δὲν εἶχε μέσα χρυσᾶ νομίσματα». —
«Μήπως εἶνε αὐτό?», εἶπε τότε ὁ κυνηγός, δεικνύων
εἰς τὸ παιδίον ἐν πρόστυχον ἐκ δέρματος χρηματοφυ-
λάκιον. «Μάλιστα, κύριε», ἔκραξε τὸ παιδίον πληῆρες
χαρᾶς, «αὐτὸ εἶνε!». Ο κυνηγός τότε ἔδωκε τὸ
χρηματοφυλάκιον εἰς τὸ παιδίον.

Ο βασιλεὺς εὐχαριστήθη πολὺ διὰ τὴν φιλαλήθειαν τοῦ παιδίου καὶ εἶπε πρὸς αὐτό· «Ἐπειδὴ εἰσται πολὺ καλὸν παιδίον καὶ δὲν λέγεις ψεύματα, σοῦ χαρίζω καὶ τὸ χρηματοφυλάκιον αὐτὸ μαζὶ μὲ τὰ χρυσᾶ νομίσματα!».

Τὸ παιδίον ἐλαβεν αὐτά, εὐχαρίστησε τοὺς κυνηγοὺς καὶ ἔφυγε πληῆρες χαρᾶς.

Λέγε τὴν ἀλήθεια,
νᾶχης τὸ Θεὸ βούθεια.

•Η σελήνη.

Τὴν νύκτα ὁ ἥλιος δὲν φαίνεται εἰς τὸν οὐρανόν. Τὴν νύκτα φαίνονται εἰς τὸν οὐρανὸν τὰ ἄστρα καὶ ἐνίοτε ἡ σελήνη. Ἡ σελήνη εἶνε πολὺ μικροτέρα ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ ἀπὸ τὴν γῆν καὶ ἀπὸ τὰ περισσότερα ἄστρα. Ἡ σελήνη φαίνεται μεγαλοτέρα ἀπὸ τὰ ἄστρα, διότι εἶνε πλανσίον εἰς ἡμᾶς. Ἡ σελήνη ἔχει, ὅπως καὶ ἡ γῆ, ὅρη καὶ φάραγγας. Ἐκεῖνα τὰ σκοτεινά, τὰ ὅποια φαίνονται εἰς τὴν σελήνην, εἶνε τὰ ὅρη καὶ αἱ φάραγγες αὐτῆς. Ἡ σελήνη φωτίζει τὴν νύκτα. Τὸ φῶς τῆς σελήνης δὲν εἶνε τόσον λαμπρόν, ὅσον εἶνε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Ἡ σελήνη λαμβάνει διάφορα σχήματα. Ἄλλοτε ἡ σελήνη φαίνεται ως ἐν δρέπανον, Ἄλλοτε ως ὄλοκληρος δίσκος καὶ Ἄλλοτε ως ἡμίσυς δίσκος. Ὅταν ἡ σελήνη φαίνεται ως ὄλοκληρος δίσκος, λέγεται πανσέληνος.

Τὴν σελήνην, ὅπως καὶ τὸν ἥλιον, τὴν ἔκαμεν ὁ Θεός.

Δ'. ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΤΗΣ

1. Ο μικρός Δημήτριος.

Μίαν φοράν ήτο εἰς γέρων κυνηγός, ὅστις ἐλέγετο Πέτρος. Ὁ κυνηγὸς εἶχεν εἰς τὸ δωμάτιόν του ἓνα παπαγάλον, τὸν ὃποῖον εἶχε διδάξη νὰ προφέρῃ λέξεις τινάς. Ὅτε ὁ κυνηγὸς ἐφώναζε «Παπαγάλε, ποῦ εἶσαι;», ὁ παπαγάλος ἐφώναζε πάντοτε «Ἐδῶ εἶμαι».

Ἐκεῖ εἰς τὴν γειτονίαν ήτο ἐν μικρὸν παιδίον, τὸ ὅποῖον ἐλέγετο Δημήτριος. Ὁ μικρὸς Δημήτριος εὐχαριστεῖτο νὰ βλέπῃ τὸν παπαγάλον καὶ ἐπήγαινε συγνὰ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κυνηγοῦ.

Μίαν φορὰν ὁ κυνηγὸς ἔλειπεν ἀπὸ τὴν οἰκίαν, ὅτε ὁ μικρὸς Δημήτριος εἶχεν ὑπάγῃ νὰ ἴδῃ τὸν παπαγάλον. Ἰδὼν δὲ ὅτι κάνεις δὲν ήτο ἐκεῖ, ἐπῆρε τὸ πτηνόν, τὸ ἔβαλεν εἰς τὸν κόλπον του καὶ ἐκίνησε νὰ φύγῃ. Τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἥλθεν ὁ κυνηγός. Ἡθελε νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Δημήτριον καὶ ἐφώναζεν, ὅπως συνήθιζε «Παπαγάλε, ποῦ εἶσαι?». Ὁ παπαγάλος ἀμέσως τότε ἐφώναζεν ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὸν κόλπον τοῦ Δημητρίου ὅσον ἥδυνατο δυνατά. «Ἐδῶ εἶμαι».

Τί ἐντροπή! Ὁ Δημήτριος ποτέ δὲν ἐπῆγε πλέον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κυνηγοῦ. Ἐντρέπετο καὶ νὰ τὸν ἴδῃ.

2. Τὸ τέμνον παιδίον.

Ἐν παιδίον, τὸ ὅποιον ἐλέγετο Πέτρος, εὗρεν εἰς τὸν δρόμον ἐν μαχαιρίδιον. Τὸ μαχαιρίδιον εἶχε λευκὴν λαβῆν ἀπὸ κόκκαλον καὶ δύο μικρὰς λεπίδας. Ἡτο πολὺ μικρὸν καὶ πολὺ ώραῖον. Ὁ Πέτρος εὐχαριστήθη πολύ. «Ἄχ ! νὰ ἥτο ἴδιον μου». ἔλεγε, «Πόσον θὰ ἔχαιρον ! Ἄλλ εἶνε ξένον καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ κρατήσω. Εἶνε μεγάλη ἀμαρτία ! Ἀμέσως πρέπει νὰ τὸ ἐπιστρέψω εἰς ἑκεῖνον, ὅστις τὸ ἔχασεν».

Μετ’ ὀλίγον ἥλθεν ἐκεῖ εἰς ξένος, ὅστις ἔβλεπεν ὅλονέν εἰς τὴν γῆν. Ὁ Πέτρος τὸν εἶδεν, ἔτρεξε πρὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἡρώτησε· «Μήπως ἔχάσατε τίποτε, κύριε ;» — «Μάλιστα, παιδίον μου», εἶπεν ὁ ξένος, «ἔχασα ἐν μαχαιρίδιον μὲ λευκὴν λαβῆν ἀπὸ κόκκαλον καὶ μὲ δύο λεπίδας» — «Τὸ ηὔρα ἐγώ», εἶπεν ὁ Πέτρος. Καὶ ἀμέσως ἐπέστρεψεν εἰς τὸν ξένον τὸ μαχαιρίδιον του.

Ο ἄνθρωπος ἔχάρη πολὺ διὰ τὴν τιμιότητα τοῦ Πέτρου καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· «Εὐχαριστῶ, καλόν μου παιδίον. Νὰ σὲ χαίρωνται οἱ γονεῖς σου ! Θὰ γείνης πολὺ καλὸς ἄνθρωπος, ὅταν μεγαλώσῃς».

— «Κυνήγα τὸ καλὸν καὶ μὴ κουράζεσαι».

Tὰ ἄστρα.

Τὴν νύκτα φαίνονται τὰ ἄστρα εἰς τὸν οὐρανόν. Τὰ ἄστρα εἶνε στρογγύλα. Τὰ ἄστρα στιλβουσι. Τὰ ἄστρα εἶνε πολὺ μεγάλα. Πολλὰ ἄστρα εἶνε μεγάλα, δσον ὁ ἥλιος, καὶ πολλὰ εἶνε πολὺ μεγαλήτερα ἀπὸ αὐτόν. Τὰ ἄστρα φαίνονται μικρά, διότι εἶνε πολὺ μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς. Τὰ ἄστρα θὰ ἐφώτιζον τὴν γῆν, δσον καὶ ὁ ἥλιος, ἐὰν ἦσαν τόσον πλησίον εἰς τὴν γῆν, δσον εἶνε καὶ ὁ ἥλιος. Τὰ ἄστρα εἶνε καὶ τὴν ἡμέραν εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ δὲν φαίνονται. Τὸ φῶς τοῦ ἥλιου δὲν ἀφίνει ταῦτα νὰ φαίνωνται κατὰ τὴν ἡμέραν. Τὸ πολὺ φῶς τοῦ ἥλιου σκοτίζει τὸ δλίγον φῶς τῶν ἄστρων. Τὰ ἄστρα ἔχουσιν δὸν καὶ θαλάσσας, δπως καὶ ἡ γῆ. Τὰ ἄστρα εἶνε ἀμέτρητα. Τὰ ἄστρα τὰ ἔκαμεν ὁ Θεός.

Ε'. ΣΚΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΦΡΟΣΥΝΗ

1. ‘Ο ξύλεινος πούς.

Μίαν φορὰν τὰ παιδία ἐνὸς χωρίου ἔπαιζον ἐξω εἰς τὸν δρόμον. Τότε ἐπέρασεν ἀπὸ ἐκεῖ εἰς χωλὸς γέρων, δστις εἶχε τὸν ἔνα πόδα ξύλινον. Ἔν ἀπὸ τὰ παιδία, τὸ ὅποιον ἐλέγετο Ἡλίας, ἐπήγαινεν ὀπίσω ἀπὸ τὸν γέροντα καὶ περιεπάτει καὶ αὐτός, δπως καὶ ὁ γέρων. Τὰ ἄλλα παιδία ἐγέλων.

‘Ο γέρων δὲν ἐγνώριζε, διατί ἐγέλων τὰ παιδία. Αἴφνης στρέφεται καὶ βλέπει τὸ παιδίον, τὸ ὅποιον τὸν περιεγέλα. Ἐδάκρυσεν ὁ γέρων καὶ εἶπεν εἰς αὐτὸ μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς. «Μὲ περιγελᾶς,

παιδίον μου, διότι εἶχω τὸν ἕνα πόδα ξύλινον καὶ δέν δύναμαι νὰ περιπατήσω; Καὶ ἐγὼ μίαν φορὰν εἶχον τοὺς δύο πόδας μου, ὅπως καὶ σύ. Ἀλλὰ μία σφαῖρα εἰς τὸν πόλεμον, ὅτε ἥμην στρατιώτης, ἔκοψε τὸν ἕνα μου πόδα καὶ ἔγεινα χωλός. Εἶνε πολὺ κακὰ τὰ παιδία, τὰ ὅποια περιγελῶσι τοὺς γέροντας καὶ τοὺς χωλοὺς ἀνθρώπους. Ἐντροπή σας! δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεόν;». Καὶ ἔφυγεν ὁ γέρων πολὺ λυπημένος.

“Ολα τὰ παιδία ἐλυπήθησαν τὸν γέροντα καὶ μετενόησαν διὰ τὴν κακήν των πρᾶξιν. Ἐπέπληξαν δὲ πολὺ τὸν Ἡλίαν, ὅστις ποτὲ δὲν ἐτόλμησε πλέον νὰ περιγελάσῃ κάνεινα ἀνθρωπον.

2. Ο Ξένος.

Μίαν φορὰν ἐν παιδίον, τὸ ὅποῖον ἐλέγετο Κωνσταντῖνος, ἔπαιζε μὲ πολλὰ ἄλλα παιδία εἰς τὸν δρόμον. Τότε εἷς ξένος κύριος ἦλθεν ἐκεῖ καὶ μὲ εὐγένειαν πολλὴν τὰ παρεκάλεσε νὰ τοῦ δείξωσι τὸν δρόμον διὰ τὸ πλησίον χωρίον. «Ἐλθετε μαζί μου. Θὰ σᾶς δείξω ἐγὼ τὸν δρόμον», εἶπεν ὁ Κωνσταντῖνος. Καὶ ἐπῆγε μαζί μὲ τὸν ξένον καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον.

Ο ξένος εὔχαριστησε τὸν Κωνσταντῖνον μὲ πολλὴν εὐγένειαν καὶ ἤθελε νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν μίαν δραχμήν. Ο Κωνσταντῖνος ὅμως τοῦ εἶπε. Σᾶς ἔδειξα μὲ

εύχαριστησίν μου τὸν δρόμον καὶ θὰ ἡτο ἐντροπὴ νὰ δεχθῶ χρήματα δι' αὐτό. "Ωρα καλή, ξένε! 'Ο Θεὸς νὰ σᾶς φυλάττῃ εἰς τὸν δρόμον!». Καὶ ἔφυγεν ἀμέσως ὁ Κωνσταντῖνος.

Τὰ νέφη.

"Ενίοτε εἰς τὸν οὐρανὸν δὲν ὑπάρχει κάνεν νέφος. 'Ο οὐρανὸς τότε εἶνε καθαρός. 'Ενίοτε δῆμος ὑπάρχουσι νέφη, ἄλλοτε πολλὰ καὶ ἄλλοτε ὀλίγα. Τὰ νέφη εἶνε πολλῶν εἰδῶν. Τινὰ νέφη εἶνε μικρὰ καὶ δύμοιάζουσι μὲ βάμβακα. "Αλλὰ νέφη εἶνε μεγάλα καὶ δύμοιάζουσι μὲ δροῦ. Τινὰ νέφη δύμοιάζουσι μὲ ἀνθρώπους, ἄλλα δύμοιάζουσι μὲ πρόβατα καὶ ἄλλα μὲ διάφορα ἄλλα ζῷα. Τινὰ νέφη εἶνε ἐσχισμένα ως ἥάκη, ἄλλα εἶνε δύκοι μεγάλοι καὶ πυκνοί. Οἱ δύκοι οὗτοι ἄλλοτε κινοῦνται καὶ ἄλλοτε μένουσιν ως ὑψηλοὶ τοῖχοι εἰς τὴν ἄκραν τοῦ οὐρανοῦ ἀσάλευτοι. Τινὰ νέφη καταβαίνουσιν εἰς τὰ δροῦ καὶ σκεπάζουσι τὰς κορυφὰς αὐτῶν. "Αλλὰ νέφη καταβαίνουσι παρακάτω ἀπὸ τὰς κορυφὰς καὶ κινοῦνται εἰς τὸ μέσον αὐτῶν. Τότε αἱ κορυφαὶ τῶν δρέων φαίνονται ἀπ' ἐπάνω ἀπὸ τὰ νέφη πολὺ εὔμορφα. Τὰ νέφη ἄλλοτε εἶνε λευκά καὶ ἄλλοτε εἶνε μαῦρα. 'Ωραιότατα χρῶματα ἔχουσι τὰ νέφη κατὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν δύσιν τοῦ ήλιου. Εἰς τὰ νέφη γίνονται αἱ βρονταὶ καὶ αἱ ἀστραπαί. 'Απὸ τὰ νέφη πίπτει ἡ βροχὴ καὶ ἔρχονται οἱ κεραυνοί.

ΣΤ'. ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

1. "Ελαφος καὶ ἄμπελος.

Κυνηγοί τινες ἐδίωκον μίαν ἔλαφον. 'Η ἔλαφος,

διὰ νὰ σωθῇ, τρέχει μὲ δὲν αὐτῆς ἔτὴν δύναμιν,
εὑρίσκει ἔνα ἀμπελῶνα, εἰσέρχεται εἰς αὐτὸν καὶ
κρύπτεται ὅπισθεν μιᾶς ἀμπέλου.

Ἡ ἀμπελος εἶχε πολλὰ φύλλα. Τὰ φύλλα ἐσκέ-



παζὸν πολὺ καλὰ τὴν ἔλαφον, καὶ δὲν ἐφαίνετο
διόλου. Οἱ κυνηγοὶ ἐπέρασαν ἀπ' ἑκεῖ, δὲν εἶδον τὴν
ἔλαφον, ἀπεμακρύνθησαν ὀλίγον καὶ ἐστάθησαν νὰ
ἀναπαυθῶσιν.

Ἡ ἔλαφος ἐνόμισεν ὅτι ἐσώθη πλέον. Τότε ἡ
ἀγάριστος ἥρχισε νὰ τρώγῃ τὰ φύλλα τῆς ἀμπέλου,
τὰ ὅποια τὴν εἶχον σώσῃ ἀπὸ τοὺς κυνηγούς. Τὰ
φύλλα ως ἐκ τούτου ἐσείοντο. Οἱ κυνηγοί, οἵτινες
ἴσταντο ἑκεῖ πλησίον, εἶδον ὅτι ἐσείοντο τὰ φύλλα
καὶ ἐνόμισαν ὅτι ζῶσν τι ἐκρύπτετο ἑκεῖ. Πλησιά-
ζουσι λοιπὸν σιγὰ σιγά, πυροβολοῦσι καὶ φονεύουσι
τὴν ἔλαφον.

Αἰσώπειος μῦθος.

2. Μύρμηξ καὶ περιστερά.

Μίαν φορὰν εἰς μύρμηξ ἐδίψησε. Κατέβη λοιπὸν
εἰς τὸν ποταμόν, ὅστις ἔρρεεν ἑκεῖ πλησίον, καὶ ἥρχισε

νὰ πίνῃ. Ἀλλὰ τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ ὅτο ἴσχυρὸν καὶ παρέσυρε τὸν μύρμηκα. Ο δυστυχῆς ἐκινδύνευε νὰ πνιγῇ.

Κατ' ἔκεινην τὴν στιγμὴν μία περιστερὰ ἐκάθητο εἰς ἐν δένδρον, τὸ ὄποιον ὅτο εἰς τὴν ὅγθην τοῦ ποταμοῦ. Ἡ περιστερὰ εἶδε τὸν δυστυχῆ μύρμηκα, τὸν ἐλυπήθη καὶ ἔσπευσε νὰ τὸν σώσῃ. Κόπτει λοιπὸν ἐν φύλλον ἀπὸ τὸ δένδρον, εἰς τὸ ὄποιον ἐκάθητο, καὶ τὸ ρίπτει εἰς τὸν ποταμόν. Ο μύρμηκ ἀναβαίνει τότε ἐπάνω εἰς τὸ φύλλον καὶ σώζεται. Δὲν ἐπνίγη. Ἐπέρασε, χωρὶς νὰ πάθῃ τίποτε, εἰς τὴν ἔηράν.

Ἐνῷ ἐγίνοντο ταῦτα, εἰς κυνηγὸς εἶδε τὴν περιστεράν. Ἔρχεται σιγὰ σιγὰ πλησίον αὐτῆς καὶ σκοπεύει τὴν περιστεράν. Ο μύρμηκ εἶδε τὸν κυνηγὸν ὅτι ἐσκόπευε τὴν περιστεράν. Τρέχει λοιπὸν ἀμέσως πρὸς αὐτὸν καὶ δαγκάνει τὸν πόδα αὐτοῦ μὲν ὅσην δύναμιν εἶχεν. Ο κυνηγὸς ἀπὸ τὸν πόνον ρίπτει τὸ ὅπλον του κατὰ γῆς καὶ οὕτω σώζεται ἡ περιστερά.

Αἰσώπειος μύθος.

•Η γῆ.

Ἡ γῆ εἶνε ἐν ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Ἡ γῆ εἶνε μικροτέρα ἀπὸ τὸν ὥλιον καὶ μεγαλοτέρα ἀπὸ τὴν σελήνην. Ἡ γῆ εἶνε στρογγύλη, ὅπως ὁ ὥλιος, ἡ σελήνη καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἄστρα.

Ἡ γῆ εἶνε σκοτεινή. Ἰδικόν της φῶς δὲν ἔχει. Τὴν γῆν φωτίζει ὁ ὥλιος, ἡ σελήνη καὶ τὰ ἄστρα. Ἡ γῆ ἔχει ὅρη, λόφους, δάση, πεδιάδας, ἀγρούς, πόλεις καὶ χωρία.

Ἡ γῆ ἔχει προσέτι καὶ πηγάς, δυάκια, ποταιμοὺς καὶ θαλάσσας. Ὁ χρυσός, ὁ ἄργυρος, ὁ μόλυβδος, ὁ σίδηρος καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέταλλα εύρισκονται εἰς τὰ βάθη τῆς γῆς. Ἡ ψυλέα, ἡ φοδακινέα, ἡ ἐλαία, ἡ ἀμπελος, ὁ σῖτος καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φυτὰ φύονται καὶ αὐξάνουσιν εἰς τὴν γῆν. Εἰς τὴν γῆν ζῶσιν ὁ λέων, ὁ ἐλέφας, ὁ ἵππος, τὸ πρόβατον, ἡ ἀγελάς, ὁ ἀετός, ἡ ἀπόδων καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ζῶα. Εἰς τὴν γῆν ζῶσιν ἐπίσπες καὶ οἱ ἀνθρώποι. Ἡ γῆ εἶναι ἐστολισμένη μὲν χλόνι καὶ μὲν ἄνθη. Τὴν γῆν καὶ ὅλα, ὅσα εἶναι εἰς τὴν γῆν, τὰ ἔκαμεν ὁ Θεός.

Ζ'. ΑΣΠΛΑΓΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ

I. ΣΗΜΕΙΟΝΟΣ ΚΑΙ ጭΝΟΣ.

Μίαν φορὰν εἰς ὄνηλάτης ἐφόρτωσε τὸν ὄνον του καὶ τὴν ἡμίονόν του μὲν ξύλα καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν ἀγορὰν νὰ τὰ πωλήσῃ. Τὸ φορτίον τοῦ ὄνου ἦτο πολὺ βαρύ, καὶ δὲν ήδύνατο ὁ δυστυχῆς μὲν εὔκολίαν νὰ περιπατῇ.

Ἐν τούτοις, ἐνόσῳ ὁ δρόμος ἦτο ὄμαλός, ὁ ὄνος ἀργὰ ἀργὰ ἐπροχώρει πάντοτε. Ὅτε ὅμως ἐφθασαν εἰς ἓν ἀνηφορικὸν μέρος, ὁ ὄνος δὲν ήδύνατο νὰ περιπατῇ.

Τότε ὁ δυστυχῆς παρεκάλεσε τὴν ἡμίονον νὰ τὸν λυπηθῇ καὶ νὰ λάβῃ ὀλίγα ξύλα ἀπὸ τὰ ιδικά του, διὰ νὰ ἐλαφρυνθῇ ὀλίγον. Ἀλλ' ἡ ἡμίονος δὲν τὸν ἐλυπήθη. Ἔξηκολούθει τὸν δρόμον της, χωρὶς νὰ τὴν μέλη καθόλου διὰ τὸν ὄνον. Ὁ κακόμοιρος ὁ ὄνος δὲν ήδύνατο νὰ προχωρήσῃ. Ἐσκόνταψεν, ἐγονάτισε, κατεκρημνί-

σθη καὶ ἔγινε γίλια κομμάτια. Ὁ ὄνηλάτης ἐλαβε
τότε σλα τὰ ξύλα καὶ τὰ ἐφόρτωσεν εἰς τὴν ἡμίονον.

Ἡ ἡμίονος φορτωμένη μὲ τόσον πολὺ φορτίον δὲν
ἡδύνατο πλέον νὰ ἀναβαίνῃ τὸν ἀνήφορον μὲ εὔκο-
λιαν. Ἰδρωγεν, ἥσθμαινεν, ἐσκόνταπτεν, ἐστέκετο.
Τίποτε δῆμως δὲν τὴν ὠφέλει. Ὁ ὄνηλάτης ἤρ-
χετο κατόπιν τῆς καὶ τὴν ἐκτύπα μὲ ἐν ξύλον
τόσον δυνατά, ὥστε ἡ ἡμίονος, καὶ χωρὶς νὰ δύ-
ναται, ἡναγκάζετο νὰ προχωρῇ. Καὶ κατ' αὐτὸν
τὸν τρόπον καταφορτωμένη καὶ ξυλοκοπουμένη,
ἐπροχώρησε πολλὴν ὥραν ἕως ὅτου ἐφθασεν εἰς τὴν
ἀγοράν.

Αἰσώπειος μῦθος.

2. Ο Παῦλος καὶ ἡ πεταλοῦδα.

Ἐν μικρὸν παιδίον, τὸ ὁποῖον ἐλέγετο Παῦλος,
ἔξηθε μίαν ὥραίαν ἡμέραν τῆς ἀνοίξεως εἰς τὴν
ἔξοχήν. Οἱ πράσινοι λειμῶνες, τὰ ἡνθισμένα δένδρα
καὶ τὰ κελαδοῦντα πτηνὰ εύχαριστουν αὐτὸν πολὺ.
Ἐκεῖ εἶδε μίαν ὥραίαν πεταλοῦδαν μὲ γρωματιστὰ
πτερά. Ἡ πεταλοῦδα ἐπέτα ἀπὸ ἐν ἄνθος εἰς
ἄλλο.

Ο Παῦλος ἦθελε νὰ συλλάβῃ αὐτήν. Ἐλαβε τὸν
πῖλόν του εἰς τὰς χεῖρας, ἐκυνήγησε τὴν ὥραίαν πε-
ταλοῦδαν καὶ τὴν ἐπέτυχεν ἐπάνω εἰς ὥραιον

κόκκινον ἀνθύλαιον. "Εβαλε τότε ἐπάνω της τὸν πῖλόν του καὶ τὴν συνέλαβεν.

"Η δυστυχὴς ἥρχισε τότε νὰ τὸν παρακαλῇ καὶ νὰ λέγῃ: «Καλὸν παιδίον, χάρισέ μου τὴν ζωήν! Τί θὰ καταλάβης, ἀν μὲ φονεύσης; Δὲν μὲ ἀφίνεις νὰ χαίρω καὶ ἐγὼ εἰς αὐτὴν τὴν ὡραίαν γῆν;».

Τὸ παιδίον ἐλυπήθη τὴν δυστυχὴν καὶ εἶπε: «Ναί, πήγαινε, ὡραία μου πεταλοῦδα! Δὲν θὰ σου στερήσω τὴν ζωήν, διότι ὁ καλὸς Θεὸς ἔκαμε καὶ σέ, διὰ νὰ χαίρης εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον».

Ο Παῦλος ἀφῆκεν αὐτὴν ἐλευθέραν. Η πεταλοῦδα τότε εὔθυμος ἐπέτα καὶ ἐκάθητο πάλιν πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τὰ ὡραῖα ἄνθη.

3. Ἡ εὔσπλαγχνος Ἀγλαΐα.

Μίαν φορὰν ἦτο χειμών πολὺ ψυχρός. Χιόνες καὶ πάγοι ἐσκέπαζον ὅλα, καὶ βουνὰ καὶ χωράφια καὶ δένδρα καὶ πεδιάδας. Τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια πουθενὰ δὲν εὗρισκον νὰ βοσκήσωσιν. Ἐπλησίαζον νὰ ἀποθάνωσιν ἀπὸ τὴν πεῖναν».

"Ἐκεῖ εἰς μίαν οἰκίαν ἦτο ἐν μικρὸν κοράσιον, τὸ ὄποιον ὠνομάζετο Ἀγλαΐα. Η μικρὰ Ἀγλαΐα συνέλεγε τὰ ψίγαλα, τὰ ὄποια ἔμενον εἰς τὴν τράπεζαν μετὰ τὸ φαγητόν, καὶ τὰ ἐφύλαττεν. Ἐξήρχετο δύο φορὰς τὴν ἡμέραν εἰς τὴν αὐλὴν καὶ τὰ ἐσκόρπιζεν. "Ηρχοντο ἐπειτα τὰ πουλάκια καὶ τὰ ἔτρωγον. 'Αλλ'

ἀπὸ τὸ πολὺ δυνατὸν ψῆφος, ὅτε ἡ Ἀγλαΐα ἐπέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν, ἔτρεμεν ὅλη.

Μίαν ἡμέραν τὴν εἶδον οἱ γονεῖς της ὅτι ἔρριπτε τὰ ψίχαλα εἰς τὴν αὐλήν. Ἡλθον πλησίον της καὶ τὴν ἡρώτησαν. «Τί κάμνεις αὐτοῦ, Ἀγλαΐα;».

— «Αἱ χιόνες καὶ οἱ πάγοι ἐσκέπασαν ὅλην τὴν γῆν», εἶπεν ἡ Ἀγλαΐα, «καὶ τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια δὲν εὔρισκουσι πουθενά τροφήν. Φέρω αὐτὰ τὰ ψίχαλα εἰς τὰ δυστυχῆ, καὶ τρώγουσι καὶ αὐτὰ ὀλίγον». — «Πολὺ καλὰ κάμνεις, Ἀγλαΐα», εἶπον οἱ γονεῖς της. «Καὶ αὐτὰ τὰ κακόμοιρα ἔχουσι ψυχήν, ὅπως καὶ ἡμεῖς. Καὶ αὐτὰ λυποῦνται, ὅταν τὰ βλάπτωσι, καὶ εὐχαριστοῦνται, ὅταν τὰ ἀγαπῶσι καὶ τὰ βοηθῶσιν, ἀπαράλλακτα ὅπως καὶ ἡμεῖς λυπούμεθα, ὅταν μᾶς βλάπτωσι, καὶ εὐχαριστούμεθα, ὅταν μᾶς ἀγαπῶσι καὶ μᾶς βοηθῶσιν».



4. Οἱ σπένοι.

Μίαν φορὰν δύο μικροὶ ἀδελφοί, ὁ Γεώργιος καὶ ἡ

Ἐλένη ἐξεκίνησαν ἐκ τοῦ χωρίου των νὰ ὑπάγωσιν εἰς τὸν μύλον. Ἐκαστος ἐξ αὐτῶν ἦτο φορτωμένος μὲ ἐν σακκίδιον πλῆρες σίτου, τὸ ὄποιον ἔφερον εἰς τὸν μύλον, διὰ νὰ τὸ ἀλέσωσιν. Οἱ χειμὼν ἦτο βαρύτατος. Ἡ γιών εἶχε σκεπάση ὅλην τὴν γῆν καὶ ὁ ἀνεμος ἦτο παγερός.

Ἐνῷ διήρχοντο ἐκ τοῦ κήπου τοῦ μυλωθροῦ, παρετήρησαν ὀλίγους σπίνους ἐπάνω εἰς τὸν φράκτην. Οἱ σπίνοι ἐφαίνοντο πολὺ πεινασμένοι, διότι ὡς ἐκ τῶν χιόνων δὲν εὑρίσκον πουθενὰ τροφὴν οἱ δυστυχεῖς. Ἡ μικρὰ Ἐλένη εὔσπλαγχνίσθη ἐξ ὅλης καρδίας τὰ μικρὰ πτηνά. Ἡνοιξε τὸ σακκίδιον της, ἔλαβεν εἰς τὴν μικράν της χεῖρα ὀλίγους κόκκους σίτου καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς κατὰ γῆς.

Οτε τὴν εἶδεν ὁ ἀδελφός της, τὴν ἐπέπληξε καὶ εἶπεν. «Ἀνόητη! Νὰ ἴδης τώρα τί ἔχεις νὰ πάθης μὲ αὐτό, τὸ ὄποιον ἔκαμες! Θὰ λάβης ὀλιγώτερον ὄλευρον καὶ θὰ σὲ τιμωρήσωσι διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς μας».

Ἡ Ἐλένη ἐφοβήθη καὶ εἶπεν. «Αἱ, τόρα τί νὰ γείνῃ! Ισως δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ κάμω, ἀλλ’ οἱ γονεῖς μας εἶνε καλοὶ καί, ὅταν μάθωσιν ὅτι ἦσαν καταπεινασμένα τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια, θὰ τὰ λυπηθῶσι καὶ αὐτοί. Ἔπειτα καὶ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς τὸ ἀνταποδώσῃ κατ’ ἄλλον τρόπον». Καί, ἐνῷ ἔλεγον αὐτά, ἐφίασαν εἰς τὸν μύλον. Ἐδωκαν τὰ σακκίδια εἰς τὸν μυλωθρὸν καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸν κήπον νὰ παιξωσιν ὀλίγον, μέχρις ὅτου ἀλεσθῇ ὁ σῖτος.

“Οτε τὰ παιδία ἐπέστρεψαν εἰς τὸν μύλον, ἵνα παραλάβωσι τὸ ἄλευρον, πολὺ ἔξεπλάγησαν. Εἴδον ὅτι εἰς τὸ σακκίδιον τῆς Ἐλένης ὑπῆρχε διπλάσιον ἄλευρον ἢ εἰς τὸ σακκίδιον τοῦ Γεωργίου. Τὸ ἔθεώρησαν ὡς θαῦμα.

‘Αλλ’ ὁ ἀγαθὸς μυλωθρός, ὁ ὥποιος εἶχεν ἀκούσητὴν ὄμιλίαν τῶν δύο παιδίων ἐκεῖ εἰς τὸν φράκτην, εἶπε πρὸς τὴν Ἐλένην· « Ἡ εὐσπλαγχνία σου πρὸς τὰ πεινασμένα πτηνὰ πολὺ μοῦ ἤρεσε· διὰ τοῦτο ἔθεσα εἰς τὸν σάκκον σου διπλάσιον ἄλευρον. Ἀκουσε, καλὸν μου παιδίον! Ο Θεὸς νὰ σὲ φωτίσῃ νὰ μείνῃς εἰς ὅλην σου τὴν ζωὴν ὅπως σήμερον ἔδειγθης. Νὰ λυπῆσαι πάντοτε τοὺς δυστυχεῖς καὶ νὰ τοὺς βοηθῇς ὅσον δύνασαι. Μάθε ὅτι ὁ Θεός, ὅστις βλέπει ὅλα, πολὺ χαίρει ὅταν βλέπῃ νὰ εὐσπλαγχνίζωνται τοὺς δυστυχεῖς, καὶ πάντοτε δίδει καλὸν εἰς τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους».

3. Τὸ προσευχηθὲν παιδέον.

Μία πολὺ πτωχὴ χήρα εἶπεν εἰς τὰ ὄρφανά της μίαν πρωῖαν· « Ἀγαπητά μου παιδία, τίποτε δὲν ἔχω νὰ σᾶς δώσω σήμερον νὰ φάγητε. Δὲν ἔχω οὔτε ψωμίον οὔτε ἄλευρον οὔτε τίποτε ἄλλο. Παρακαλέσατε τὸν Θεόν νὰ μᾶς βοηθήσῃ, διότι εἶνε ἀγαθὸς καὶ βοηθεῖ ἐκεῖνον, ὅστις τὸν παρακαλεῖ».

Τὸ μικρότερον παιδίον, τὸ ὥποιον ώνομάζετο Πέτρος καὶ εἶχεν ἡλικίαν μόλις ἐξ ἑτῶν, ἔξεκίνησε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ σχολεῖον νηστικὸν καὶ πολὺ λυπημένον.

Εἰς τὸν δρόμον ἦτο μία ἐκκλησία. Ὁ Πέτρος εἰσῆλθεν εἰς αὐτὴν καὶ ἐγονάτισε πρὸ τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ δὲ δὲν εἶδε κάνενα μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, προσηγέρετο μὲν δυνατὴν φωνὴν καὶ ἔλεγε «Χριστέ μου! Τίποτε δὲν ἔχομεν σήμερον νὰ φάγωμεν τὰ κακόμοιρα. Ἡ μήτηρ μας δὲν ἔχει πλέον οὔτε ψωμίον οὔτε ἀλευρον οὔτε χρήματα. Δός μας μόνον ἄρτον, ίνα μὴ ἀποθάνῃ ἡ μήτηρ μας καὶ ήμεῖς ἀπὸ τὴν πεῖναν. Ἄχ! Λυπήσου μας!». Καὶ ἐκλαίει τὸ δυστυχισμένον.

Ἄφοῦ ἐτελείωσε τὴν προσευχὴν του, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸ σχολεῖον. Ὅτε δὲ τὴν μεσημβρίαν ἐπέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν, βλέπει ἐπὶ τῆς τραπέζης ἔνα μέγαν ἄρτον καὶ εἰς τὸν τοῖχον ἀκουμβημένον ἔνα μέγαν σάκκον πλήρη ἀλεύρου. «Δόξα τῷ Θεῷ!», ἀνέκραξε πληρες χαρᾶς. «Ο Χριστὸς ἤκουσε τὴν δέησίν μου. Ολα αὐτά, μῆτέρ μου, θὰ τὰ ἔφερε κάνεις ἄγγελος!» — «Οχι!», ἀπήντησεν, «ἄλλ’ ὁ Θεὸς εἶνε μέγας καὶ πολὺ ἀγαθός. Ὅτε προσηγέσσο σύ, προσηγέρετο ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας καὶ μία καλὴ κυρία. Σὺ δὲν τὴν ἔβλεπες, ἐκείνη ὅμως σὲ ἔβλεπεν. Αὕτη ἔστειλεν ὅλα αὐτά, τὰ ὅποια βλέπεις. Αὕτος εἶνε ὁ ἄγγελος, διὰ τοῦ ὅποιου μᾶς ἐβοήθησεν ὁ Θεός. Ας εὐχαριστήσωμεν αὐτόν, παιδία μου, καὶ ἀς παρακαλέσωμεν νὰ ἀνταποδώσῃ τὸ καλὸν εἰς τὴν φιλάνθρωπον αὐτὴν κυρίαν».

6. Μὴ βασανίζῃς τὰ ἀβλαβῆ ζῶα.

Μὴ τὰ ζῶα βασανίζῃς,
τὰ βλαβα μὴ τάφανίζῃς.
Καὶ αὐτά, ως σύ, ἐπίσης
νεῦρα ἔχουσι κ' αἰσθήσεις.

Μὴ δεικνύῃς ἀσπλαγχνίαν
κόπτων καὶ τρυπῶν τὴν μυῖαν.
Καθὼς θέλεις σὺ νὰ ζήσῃς,
θέλει καὶ αὐτὴ ἐπίσης.

Ἄγαπᾶς νὰ σὲ κτυπῶσι
καὶ νὰ σὲ κακοποιῶσι;
ν' ἀφαιρῶσι τὴν τροφήν σου,
νὰ πικραίνουν τὴν ψυχήν σου:

Οπως σὺ δὲν ἀγαπᾶς,
μὴ πειράζῃς, μὴ κτυπᾶς
ἀβλαβον καὶ ἀναπνέον,
ἔνυδρον, πτηνόν, γερσαῖον.

Αλέξ. Κατακουζηνός.

Πηγαὶ καὶ ὄνάκια.

Απὸ τὰ νέφη πίπτει ἡ βροχή. Οταν βρέχῃ, ποτίζεται ἡ γῆ. Τὰ ὕδατα τῆς βροχῆς κατασταλάζουσιν εἰς τὰ βάθη

τῆς γῆς καὶ μένουσιν ἔκει. "Οταν σκάψωμεν βαθέως εἰς τὴν γῆν, τότε εὑρίσκομεν τὰ ὕδατα ταῦτα. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον γίνονται τὰ πηγάδια, τὰ ὅποια βλέπομεν εἰς τὰς οἰκίας, εἰς τοὺς κύπους καὶ εἰς τὰς πλατείας τῶν χωρίων. Εἰς πολλὰ μέρη ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς βράχους, καὶ χωρὶς νὰ σκάψωμεν, ἀναβλύζει ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς μόνον του τὸ ὕδωρ. Αὕταὶ εἶνε αἱ πηγαί.

"Οταν τὸ ὕδωρ τῶν πηγῶν εἶνε πολὺ καὶ τρέχῃ ἄφθονον, τότε γίνονται τὰ ψάκια. Τὸ ὕδωρ τῶν πηγῶν καὶ τῶν ψακίων εἶνε καθαρὸν καὶ δροσερόν. Εἰς αὐτὰ ἔρχονται τὰ πτηνὰ καὶ τὰ ἄγρια θηρία τῶν δασῶν καὶ τῶν βουνῶν, καὶ πίνουσιν. Εἰς αὐτὰ ἔρχονται καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰ ἀρνάκια, καὶ πίνουσιν. Αὔτα ποτίζουσι τὴν χλόην καὶ τὰ ἄνθη τῶν ἀγρῶν καὶ τῶν λειμώνων. Τὰ ὕδατα τῶν ψακίων κελαρύζουσιν. Τὸ κελάρυσμα τοῦτο εἶνε πολὺ εὐχάριστον. Εἶνε πολὺ εὐχάριστον νὰ βλέπῃ τις τὰ ψάκια νὰ τρέχωσι καὶ νὰ ἀκούῃ τὸ κελάρυσμα αὐτῶν.

Σ. Τὸ ρύακε.

Τρέχα, φίλεργον ρύακι,
τρέχα, πήγαινε ταχύ·
τὸ μικρὸ τριανταφυλλάκι
σὲ ζητεῖ 'ς τὴν ἐξοχή.
Τρέχα, τρέχα, ρύακι.

Τρέχα, φίλεργον ρύακι,
τσίου, τσίου κελαδεῖ
μέσ' 'ς τὸ φράκτη τὸ πουλάκι..
τάηδονάκι 'ς τὸ κλαδί.
Τρέχα, τρέχα, ρύακι.

Τρέχα, τρέχα. Διψασμένα
μπέ, μπέ, μπέ βραχνὰ βραχνὰ
τὰ ἀρνάκια τὰ καῦμένα
καταβαίνουν τὰ βουνά.

Τρέχα, τρέχα, ρύάκι.

Αλεξ. Κατακουζηνός.

Η. ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ

I. Κυρέα καὶ ὑπηρέτριαι.

Μία κυρία εἶχε τρεῖς ὑπηρετρίας. Ἡ κυρία ἦτο πολὺ καλὴ οἰκοδέσποινα καὶ ἐφέροντιζε πολὺ διὰ τὴν οἰκίαν της. Τὸ πρωΐ, ἅμα ἐλάλει ὁ πετεινός, ἔξυπνα τὰς ὑπηρετρίας, καὶ εἰργάζοντο ὅλαι οὗμοῦ.

Αἱ ὑπηρέτριαι ἡγάπων πολὺ τὸν ὕπνον καὶ δὲν ἥθελον νὰ ἔξυπνῶσι τόσον πρωΐ. Ἐσκέφθησαν λοιπὸν νὰ φονεύσωσι τὸν πετεινόν, διὰ νὰ μὴ ἀκούῃ ἡ κυρία τὸ λάλημα αὐτοῦ καὶ τὰς ἔξυπνᾶς.

Μίαν ἡμέραν λοιπὸν κρυφὰ ἀπὸ τὴν κυρίαν ἐφόνευσαν τὸν πετεινόν. Ἀφοῦ τὸν ἐφόνευσαν, ἔχαιρον καὶ ἔλεγον ἀναμεταξύ των· «Τί καλά! Ὁ πετεινὸς δὲν θὰ λαλῇ πλέον καὶ δὲν θὰ ἔξυπνῶμεν τόσον πρωΐ.

Ἡ κυρία, ἀφοῦ ἔλειψεν ὁ πετεινός, δὲν ἐγνώριζε πλέον τὴν ὥραν. Καί, ἐπειδὴ ἐφοβεῖτο πάντοτε μὴ εἴνε πολὺ ἀργά, ἔξυπνα πάντοτε τὰς ὑπηρετρίας πολὺ ἐνωρίτερον ἢ ἄλλοτε, ὅτε ἔζη ὁ πετεινός.

Αἰσώπειος μῦθος.

2. Ποιμὴν καὶ λύκος.

Μίαν φορὰν εἰς ποιμὴν εὔρεν ἔνα μικρὸν λύκον. Ο ποιμὴν τὸν ἐπῆρε μαζί του καὶ τὸν ἀνέθρεψεν. Ἐπειτα, ὅτε ἐμεγάλωσε, τὸν ἐδίδαξε νὰ ἀρπάζῃ πρόβατα ἀπὸ τὸ γειτονικὸν ποίμνιον. Ἀλλ' ὁ λύκος εἰς τὸ γειτονικὸν ποίμνιον δὲν μετέβαινε, διότι ἐφοβεῖτο τοὺς σκύλους. Ἡρπαζε μόνον καὶ ἐξέσχιζε τὰ πρόβατα τοῦ ἴδιου τῶν ποιμνίου, διότι τοὺς σκύλους αὐτοῦ τοὺς ἐγνώριζε καὶ δὲν τοὺς ἐφοβεῖτο.

Αἰσώπειος μῦθος.

3. Ὁ μικρὸς Ἰωάννης.

Εἰς ἔνα κῆπον ἦτο ἐν ὑψηλὸν δένδρον πλησίον τῆς δεξαμενῆς. Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ δένδρου τούτου εἶχον κτίση τὴν φωλεὰν αὐτῶν δύο πτηνά. Εἰς τὴν φωλεὰν ἐφαίνοντο πέντε μικρὰ πουλάκια, τὰ ὅποια ἔκραζον, πίπ πίπ! καὶ ἔχαιρον, ὅσάκις οἱ γονεῖς ἐφερον εἰς αὐτὰ μικρὸν τι σκωλήκιον.

Μίαν ἡμέραν ἤλθεν ὁ μικρὸς Ἰωάννης εἰς τὸν κῆπον νὰ κόψῃ ἄνθη. Μόλις εἶδε τὴν φωλεάν, ἐπεθύμησε νὰ ἀφαιρέσῃ τὰ μικρὰ πουλάκια ἀπὸ τοὺς γονεῖς αὐτῶν, νὰ παίξῃ μὲ αὐτά, νὰ τὰ σφάξῃ καὶ νὰ τὰ ψήσῃ.

Ἀναβαίνει λοιπὸν εἰς τὸ δένδρον καὶ ἀπὸ κλάδου εἰς κλάδον φθάνει ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν. Τότε στέ-

κεται ὄλιγον, παρατηρεῖ εἰς τὴν φωλεὰν τὰ μικρὰ πουλάκια καὶ ἐκτείνει τὴν χεῖρα αὐτοῦ νὰ τὰ λάθη. Μόλις ὅμως ἔξετεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ, σπάζει ὁ κλάδος καὶ πίπτει ὁ Ἰωάννης εἰς τὴν δεξαμενήν.

Τὸν νερὸν δὲν ἡτο βαθύ, ἀλλ’ εἶχεν ἀρκετὴν λάσπην εἰς τὸν πυθμένα. Ο Ἰωάννης ἔβράχη ὅλος καὶ ἐλατσπώθη. Βρεγμένος λοιπὸν καὶ λασπωμένος ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν του. Ή μήτηρ αὐτοῦ, ὅτε τὸν εἶδεν εἰς τοιαύτην κατάστασιν, τὸν ἐπέπληξε πολύ.

4. Ο ἐλέφας καὶ ὁ ράπτης.

Μίαν ἡμέραν ὠδήγουν ἔνα ἐλέφαντα εἰς τὴν βρύσιν, διὰ νὰ τὸν ποτίσωσιν. Εἰς τὸν δρόμον ἐπέρρα-



σαν ἀπό τὸ ἑργαστήριον ἐνὸς ράπτου. Ο ράπτης εἰργάζετο μὲ ἀνοικτὸν τὸ παράθυρον καὶ εἶχε πλησίον του μῆλά τινα. "Οτε ὁ ἐλέφας εἶδε τὰ μῆλα, ἔξετεινε τὴν προβοσκίδα αὐτοῦ καὶ ἤρχισε νὰ λαμβάνῃ τὸ ἔν μετὰ τὸ ἄλλο. Ο ράπτης ὅμως δὲν ἦ-

θελε νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ λάβῃ ὅλα τὰ μῆλα. "Οτε λοιπὸν ὁ ἐλέφας ἔξετεινε τετάρτην καὶ πέμπτην φορὰν τὴν προβοσκίδα του εἰς τὸ παράθυρον, ἐκέντησε τὸν δυστυχῆ μὲ τὴν βελόνην πολὺ κακά.

"Ως ἀν μὴ συνέβη τίποτε, ὁ ἐλέφας ἤσυχα, ἤσυχα ἐπῆγεν εἰς τὴν βρύσιν καὶ ἔπιεν ὅσον ήθελεν. Ἀφοῦ ἐχόρτασε καλά, ἐγέμισε κατόπιν τὴν προβοσκίδα του νερὸν καὶ ἔφυγεν. "Οτε ἐπέστρεψεν, ἐπέρασε πάλιν ἀπὸ τὸ ἑργαστήριον τοῦ ῥάπτου. Τότε στέκεται ἐκεῖ, χώνει ἀπὸ τὸ παράθυρον τὴν προβοσκίδα του καὶ φυσᾷ ὅλον τὸ νερὸν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ῥάπτου."

Β. Ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ.

Μίαν φορὰν εἰς ἀετὸς καὶ μία ἀλώπηξ συνεφώνησαν νὰ γείνωσι φίλοι καὶ νὰ ζήσωσι μαζί.

Ἀφοῦ συνεφώνησαν ταῦτα, ὁ ἀετὸς ἐπῆγεν εἰς ἕν ὑψηλὸν δένδρον καὶ ἔκαμε τὴν φωλεάν του.

Ἡ ἀλώπηξ, διὰ νὰ εἴνε πλησίον του, ἐπῆγε καὶ αὐτὴ εἰς ἕνα θάμνον, ὁ ὅποιος ήτο ὑποκάτω ἀπὸ τὸ ὑψηλὸν αὐτὸ δένδρον, καὶ ἐκεῖ ἔκαμε τὴν φωλεάν της.

Μετ' ὀλίγον χρόνον ἐγέννησε καὶ ὁ ἀετὸς καὶ ἡ ἀλώπηξ. Ο ἀετὸς τὰ μικρά του τὰ εἶχεν εἰς τὴν φωλεάν του, ὑψηλὰ εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ δένδρου, καὶ ἡ ἀλώπηξ ἐκεῖ εἰς τοὺς θάμνους.

Μίαν ἡμέραν ἡ ἀλώπηξ ἔλειπεν ἀπὸ τὴν φωλεάν της εἶγεν ὑπάγη εἰς τὸ δάσος, διὰ νὰ φέρῃ φαγητὸν

εἰς τὰς μικρά της τέκνα. Ὁ ἀετός, ἂμα εἶδεν ὅτι ἔλειπεν ἡ ἀλώπηξ, κατέβη εἰς τὴν φωλεάν αὐτῆς, ἥρπασε τὰ μικρά της τέκνα, τὰ ἔφερεν εἰς τὴν φωλεάν του καὶ τὰ ἔφαγε μαζὶ μὲ τὰ μικρά του.

Μετ' ὄλιγον ἐπέστρεψεν ἡ ἀλώπηξ εἰς τὴν φωλεάν της. Ἀλλὰ τί νὰ ἴδῃ! Ὅλα τὰ μικρὰ ἔλειπον. Ὁ ἀετός τὰ εἶχεν ἀρπάση καὶ τὰ εἶχε φάγη ὅλα. Τότε ἡ δυστυχής ἥρχισε νὰ κλαίῃ καὶ νὰ θρηνῇ τὰ τέκνα της.

Ἐν τῷ μεταξύ ἐκεῖ πλησίον ἄνθρωποί τινες διεσκέδαζον. Εἶχον σφάξη ἐν ἀρνίον καὶ τὸ ἔψηνον. Τὰ σπλάγχνα τὰ ἔψηνον ὄλιγον πάρα πέρα, ἐπάνω εἰς τὰ κάρδονα.

Ὁ ἀετός ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν κορυφὴν τοῦ δένδρου ἔβλεπεν ὅλα αὐτὰ καὶ ἐπεθύμησε νὰ ἀρπάσῃ τὰ σπλάγχνα. Ορμᾶς λοιπον, λαμβάνει μὲ τοὺς ὄνυχάς του αὐτὰ καὶ ἔρχεται πάλιν ὀπίσω εἰς τὴν φωλεάν του.

Ἄλλ' εἰς τὰ σπλάγχνα ἦσαν κολλημένα καὶ δύο τρία κάρδονα ἀναμμένα, τὰ ὅποια μετ' ὄλιγον ἥρχισαν νὰ ἀνάπτωσι τὴν φωλεάν του. Ὁ ἀετός, ἂμα εἶδεν ὅτι ἡ φωλεά του ἥρχισε νὰ ἀνάπτη, προσεπάθησε νὰ τὴν σβύσῃ, ἀλλ' ἦτο ἀδύνατον. Ἡ φωλεά ἦτο ἀπὸ ἔντονος φρύγανα καὶ ὁ ἄνεμος ἐφύσα πολὺ δυνατά. Ἐκάη λοιπὸν ὄλως διόλου ἡ φωλεά του. Ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὴν ἐκάησαν καὶ τὰ μικρὰ τοῦ ἀετοῦ,

τὰ ὅποια ἔμειναν ἐκεῖ, διότι δὲν εἶχον ἀκόμη πτερὰ
νὰ πετάξωσι καὶ νὰ φύγωσιν.

Αἰσώπειος μῦθος.

Μὴν κάμης κακό, γιὰ νὰ μ' σ' εὔρῃ κακό.

6. Τὰ πτηνά.

Ἐν χαριτωμένον μικρὸν χωρίον ἦτο περικυκλωμένον μὲ ὄλόκληρον δάσος ἀπὸ καρποφόρα δένδρα. Τὴν ἄνοιξιν τὰ δένδρα ἥνθουν καὶ εὐωδίαζον πολύ, τὸ δὲ φθινόπωρον ὅλοι οἱ κλάδοι ἦσαν φορτωμένοι μὲ ἀφθονα μῆλα καὶ δαμάσκηνα.

Εἰς τοὺς κλάδους τῶν δένδρων καὶ τριγύρῳ εἰς τοὺς φράκτας διάφορα πτηνὰ εἶχον τὰς φωλεάς των καὶ ἔψαλλον γλυκύτατα. Κακά τινα ὄμως παιδία τοῦ χωρίου ἤρχισαν νὰ λαμβάνωσι τὰ μικρὰ πουλάκια καὶ ν' ἀφανίζωσι τὰς φωλεάς.

Τὰ πτηνὰ ὄλιγον κατ' ὄλιγον ἔφευγον ἀπ' ἐκεῖ, ἔως ὅτου κάνεν δὲν ἔμεινεν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον.

Εἰς τὸ δάσος καὶ εἰς τοὺς ἀγροὺς τοῦ χωρίου δὲν ἤκούντο πλέον τὰ ἀσματα τῶν πτηνῶν. Τὰ πάντα ἦσαν ἔρημα καὶ σιωπηλά.

Ἡ κακία ὄμως αὐτῶν τῶν παιδίων ἔφερεν ἀκόμη καὶ ἄλλα κακά. Αἱ βλαβεραὶ κάμπαι, τὰς ὅποιας ἔτρωγον πρότερον τὰ πτηνά, ηὔξανον καὶ ἔτρωγον φύλλα καὶ ἄνθη. Τὰ δένδρα ἔμειναν ὄλογυμνα, ὅπως

τὸν χειμῶνα, τὰ δὲ κακὰ παιδία, τὰ ὅποῖα ἄλλοτε
ἔτρωγον ὡραῖα καὶ ἀφθονα ὁπωρικά, δὲν εἶχον πλέον
οὐδὲ ἔν μῆλον νὰ φάγωσιν.

2. Τὸ τριαντάφυλλον.

Τριαντάφυλλο κλειστό
εἰδ' ἔνα παιδάκι·
ἡτον τόσο γελαστό,
χαροπὸ καὶ μυριστὸ
τὸ τριανταφυλλάκι.
Νέο τριαντάφυλλο,
τριανταφυλλάκι !

« — "Αγ ! λουλοῦδι προφαντό",
εἴπε τὸ παιδάκι,
« θὰ σὲ κόψω, δὲν βαστῶ ». — « "Αν μὲ κόψης, σοῦ κεντῶ
τὸ μικρὸ χεράκι", εἴπε τὸ τριαντάφυλλο,
τὸ τριανταφυλλάκι.

Ξεκαρδίζεται, γελᾶ
τὸ τρελλὸ παιδάκι·
τὸ τραβᾶ, τὸ ξεκολλᾶ ...

Τί ἀγκάθια, τί πολλὰ
'ς τὸ μικρὸ χεράκι !
"Αχ ! κακὸ τριαντάφυλλο !
"Αχ ! τριανταφυλλάκι !

"Αγγελος Βλάχος.

Οἱ ποταμοί.

Ἐκ τῶν πηγῶν γίνονται τὰ ὁυάκια. Τὰ ὁυάκια κυλίουσι τὰ καθαρὰ καὶ δροσερὰ νερά των διὰ μέσου τῶν βράχων, τῶν πεδιάδων καὶ τῶν δένδρων μὲ πολλὴν ωραιότητα καὶ μὲν ἐν ἀπαλὸν κελάρουσμα. Τὸ κελάρουσμα τῶν ὁυακίων καὶ ὁ δρόμος τῶν νερῶν των πρεξενοῦσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον πολλὴν εὐχαρίστησιν. Ἀπὸ τὰ ὁυάκια ταῦτα γίνονται οἱ ποταμοί.

Οἱ ποταμοὶ εἶνε μικροὶ καὶ μεγάλοι. Τὸ νερὸν τῶν ποταμῶν δὲν εἶνε πάντοτε διαυγές. Τὸ νερὸν τῶν ποταμῶν συνήθως πίνεται. Μὲ αὐτὸ ποτίζονται τὰ κτήματα καὶ ἀλέθουσιν οἱ μύλοι.

Ἐντὸς τῶν ποταμῶν ζῶσι πολλὰ καὶ διάφορα δύψαρα. Τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν ὡέουσιν ἥσυχα καὶ ἀπαλά. Τὴν ἡμέραν, ὅταν ὁ ἥλιος λάμπῃ, τὰ μέρη, διὰ τῶν ὁποίων οἱ ποταμοὶ ὡέουσιν, εἶνε ωραιότατα. Χόρτα πολλὰ καὶ τρυφερά, καλάμια πολλὰ καὶ καταπράσινα, δένδρα ωραῖα καὶ ὑψηλά, ἀνθη μὲ πολλὰ καὶ εὔμορφα χρώματα εύρισκονται εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἀγελάδες, πρόβατα καὶ ἵπποι βόσκουσιν ἔδω καὶ ἔκει. Τὰ πρόβατα βληχῶνται, οἱ κώδωνες οἱ κρεμάμε-

νοι ἀπὸ τῶν τραχύλων αὐτῶν ὥχοῦσιν ὠδαιότατα. Εὔφραι-
νεται δὲ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου νὰ βλέπῃ καὶ νὰ ἀκούῃ.

Θ'. ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

I. Η φωλεὰ τῶν χελιδόνων.

Μίαν φορὰν ἦτο ἐν μικρὸν κοράσιον, τὸ ὅποῖον
ἐλέγετο Σοφία. Μίαν ἡμέραν ἡ μικρὰ Σοφία ἦλθεν εἰς
τὴν μητέρα της καὶ τῆς εἶπε· «Καλή μου μῆτερ, σὲ
παρακαλῶ, ἵλα μαζί μου θέλω νὰ σου δείξω ἐν πολὺ^ν
εῦμορφον πρᾶγμα». — «Τί θὰ μου δείξης;», εἶπεν ἡ
μήτηρ καὶ δὲν ἔκινθη καθόλου ἀπὸ τὴν θέσιν της. Η
Σοφία ὅμως παρεκάλει τὴν μητέρα της καὶ ἔλεγεν·

«Ἐλα, σὲ παρακαλῶ. Ἐλα νὰ
ἴδης! Εἶνε πολὺ ωραῖον πρᾶ-
γμα». Τότε ἡ μήτηρ ἤγερθη καὶ
ἐπῆγε μαζί της.

Η Σοφία τὴν ὡδίγησεν εἰς
ἐν παράθυρον καὶ εἶπε σιγά
σιγά· «Ίδε ἐκεῖ ὑψηλά». Τότε
παρετήρησεν ἡ μήτηρ ἐπάνω εἰς
τὴν στέγην μίαν φωλεὰν χελι-
δόνων, ἐκ τῆς ὁποίας τρία στο-
ματάκια προέβαλλον. Πρόσε-
χε ἐκεῖ!», ἔκραξεν ἡ Σοφία. Η
μήτηρ ἐπρόσεχεν. Μετ' ὀλίγον
ἦλθε μία χελιδών, ἔφερεν εἰς τὸ
ράμφος της μίαν μυῖαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὸ ἀνοι-



ράμφος της μίαν μυῖαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὸ ἀνοι-

κτὸν στόμα ἐνὸς ἀπὸ τὰ μικρά της παιδία. Ἐπειτα
ἔφυγε καὶ πάλιν ἦλθεν. Τοῦτο ἔκαμε καὶ ἄλλας φο-
ράς. Ἐκάστην δὲ φορὰν ἔφερε μαζί της καὶ μίαν
μύιαν, ἵως ὅτου ἔκαστον ἀπὸ τὰ παιδία της ἔφαγεν
ἀπὸ μίαν. Τὰ χειλιδονάκια ἔχαιρον καὶ ἐτίτιζον ζωη-
ρά, ή δὲ χειλιδών ἐπέτα εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐτερέτιζε
δυνατὰ καὶ ζωηρά.

«Δέν εἶνε ὁραῖον πρᾶγμα;», τρώτησε τὸ κοράσιον.

— «Καὶ πολὺ ὁραῖον μάλιστα», εἶπεν ἡ μήτηρ.
«Πόσον μοῦ ἀρέσκει! Μοῦ φαίνεται ἀπαράλλακτα,
ὅπως ὅταν κάθησθε τὴν μεσημβρίαν εἰς τὴν τράπε-
ζαν σύ, οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου» — «Καὶ
μᾶς δίδεις τὸ φαγητόν, καλή μου μῆτερ», εἶπεν ἡ
Σοφία. «Μάλιστα», εἶπεν ἡ μήτηρ, «καὶ χαίρετε,
ὅπως γαίρουσι τὰ μικρὰ χειλιδονάκια, ὅταν βλέπωσι
τὴν μητέρα των».

Τότε εἶπεν ἡ Σοφία: «Ἄχ! πόσον καλὸν εἶνε ὅτι
τὰ μικρὰ χειλιδονάκια ἔχουσι μίαν τόσον καλὴν μη-
τέρα, ἡ ὅποια φέρει εἰς αὐτὰ μυίας καὶ κώνωπας,
διὰ νὰ τρώγωσι καὶ μὴ ἀποθάνωσι τῆς πείνης. Βέ-
βαια θὰ ἀπέθνησκον τὰ κακόμοιρα τὰ χειλιδονάκια.
ἄν δὲν εἴχον αὐτὴν τὴν καλὴν μητέρα!...». — «Βέ-
βαια θὰ ἀπέθνησκον», εἶπεν ἡ μήτηρ, «ἄλλ' ὁ Θεὸς
δὲν θέλει αὐτό. Ο Θεός, δοστις φροντίζει διὰ τὰ μικρὰ
χειλιδονάκια καὶ διὰ τὰ μικρὰ παιδάκια καὶ δι' ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους καὶ δι' ὅλον τὸν κόσμον, ἔδωκεν εἰς
αὐτὰ αὐτὴν τὴν τόσον καλὴν μητέρα, διὰ νὰ προσ-
έγῃ καὶ περιποιῆται αὐτά».

2. Τὸ χελιδόνε.

Τί χαρά μου! τί χαρά!
 Ἡλθες, χελιδόνι,
 μὲ τὰ μαῦρά σου φτερά.
 Ἡ λευκὴ ἀμυγδαλιὰ
 πάλι σου ἀπλόνει
 τὴν κατάλευκη ἀγκαλιὰ.

Στὴ μικρή μας τὴ σκεπὴ
 κτίσει τὴ φωλιὰ σου.
 Σὲ προσμένει χαροπὴ
 καὶ ἡ πασχαλιὰ σου
 μὲ λουλούδια δροσερά.

Ἡλθες καὶ ἔφερες μαζί!
 λούλουδα καὶ κρίνα
 καὶ ἡ φύσις ἀναζῆ.
 Οταν φεύγης, συμφορά!
 φεύγουνε κ' ἐκεῖνα
 μὲ τὰ μαῦρά σου φτερά.

Τί ώραια! τί καλά!
 Ελα νὰ σὲ πιάσω.
 Μὴ πετᾶς τόσῳ ψηλά.

Στὴ θερμή μου ἀγκαλιὰ
Θὲ νὰ σὲ χορτάσω,
ἀπ' ἀγάπη καὶ φιλιά.

Ι. Κ. Πολέμης.

3. Λέων καὶ μῆτηρ.

Μίαν φορὰν εἰς μίαν πόλιν μέσα εἰς ἓν παράπηγμα εἶχον ἄγρια ζῶα. Εἶχον ὀλίγους πιθήκους, ἄρκτους, τίγρεις καὶ ἔνα πολὺ μέγαν λέοντα. Ἐκαστον ζῶον ἦτο κλεισμένον εἰς ἓν στερεώτατον κλωθόν, ὃ ὅποιος εἶχεν ἐμπρὸς στερεὰς σιδηρᾶς κιγκλίδας. Ἀπὸ τὸς κιγκλίδας ταύτας ἐφαίνοντο τὰ ἄγρια θηρία. Πολλοὶ ἀνθρώποι ἤρχοντο εἰς τὸ παράπηγμα, ἐπλήρονον ὀλίγα λεπτὰ καὶ ἐβλεπον τὰ ἄγρια θηρία.

Μίαν ἡμέραν ὀλίγον μετὰ τὴν αεσημέριαν ὁ κόσμος ἔτρεγεν εἰς τοὺς δρόμους καὶ ἐφώναζε. «Φύγετε! Εἰς τὰς οἰκίας σας! Κλείσατε τὰς θύρας! Ο λέων ἔφυγεν. Εφυγεν ὁ λέων!».

Eις ὀλίγον καιρὸν ἦσαν ἥσυχοι καὶ ἔρημοι οἱ δρόμοι. Όλοι ἔφευγον. Ἐκρύβη ἐκαστος ὅπου ἤδυντιθη. Ἐν παιδίον μόνον ὡς τριῶν ἔτῶν ἐκάθητο



εἰς τὸν δρόμον καὶ ἔπαιζε μὲ τὴν ἄμμον. Τίποτε δὲν ἐνόησε τὸ κακόμοιρον ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν θόρυβον!

Πολλοὶ ἄνθρωποι ἔβλεπον ἀπὸ τὰ παράθυρα τὸ παιδίον. "Ολοι ἐλυποῦντο αὐτὸν καὶ τοῦ ἐφώναζον νὰ κρυφθῇ. "Ολοι ἐγνώριζον ὅτι τὸ παιδίον ἦτο χαμένον, ἀν τὸ ἔβλεπεν ὁ λέων, ἀλλὰ κάνεις δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ βοηθήσῃ τὸ κακόμοιρον τὸ παιδίον. Ήσαν ἄνανδροι!

Αἴφνης ἤκουσαν τὸν λέοντα νὰ βρυχᾶται. «Ἐρχεται!», φωνάζουσι. «Νά τον, ἔχει κόκκινα ὄμματα! Αφοίζει ἀπὸ τὸν λύσσαν. Τὸ πτωχὸν παιδίον εἶνε χαμένον. Ο λέων τὸ ἔχει εἰς τὸ στόμα του».

Τὴν ὥραν ἐκείνην ὥρμησε μία γυνὴ μὲ λυμένας τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς ἀπὸ μίαν οἰκίαν ἐναντίον τοῦ λέοντος. "Ολοι φωνάζουσι νὰ μὴ ὑπάγῃ πλησίον του. 'Αλλ' αὐτὴ καθόλου δὲν προσέγει. Όρμῃ κατὰ τοῦ λέοντος, λαμβάνει ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ τὸ παιδίον καὶ φεύγει.

'Ο λέων αὐτὸν δὲν τὸ ἐπερίμενεν. 'Εξαλίσθη. Η γυνὴ ὄμως εἶχε φύγη μὲ τὸ παιδίον εἰς τὴν πλησιεστέραν οἰκίαν. Τὸ παιδίον ἐσώθη.

Ποία ἦτο ἡ γυνὴ αὕτη;

Καὶ ποῖος ἄλλος δύναται νὰ ἔχῃ τόσην τόλμην καὶ ἀγάπην παρὰ ἡ μήτηρ;

4. Ἡ μήτηρ μου.

Σὺ μοὶ ἔδωκας, φιλτάτη,
 τὴν ζωὴν ἐπὶ τῆς γῆς,
 κ' ἡ φροντίς σου μὲ φυλάττει
 πλήρης φίλτρου καὶ στοργῆς,
 ὃ μῆτέρ μου γλυκεῖα, γλυκεῖα.

Σὺ μετ' ἀσπασμῶν χιλίων
 προσφιλής, προσεκτική,
 μ' ἀπεκοίμιζες παιδίον
 ἀσμα ψάλλουσα γλυκύ,
 ὃ μῆτέρ μου γλυκεῖα, γλυκεῖα.

Σὺ τῆς κλίνης μου πλησίον,
 ὅταν είμαι ἀσθενής,
 ὅμμα ἔχουσα δακρῦον
 νύκτας ὅλας ἀγρυπνεῖς,
 ὃ μῆτέρ μου γλυκεῖα, γλυκεῖα.

Πρὸς τὸν Πλάστην καὶ Δεσπότην
 ἀνυψοῖς μου τὴν ψυχήν.
 Σὺ μ' ἐδίδαξας τὴν πρώτην
 παιδικήν μου προσευχήν,
 ὃ μῆτέρ μου γλυκεῖα, γλυκεῖα.

·Η Θάλασσα.

Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς γῆς εἶναι ἡ θάλασσα. Ὅταν βλέπῃ τις τὴν θάλασσαν, φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει τέλος. Ὅταν βλέπῃ τις μέσα εἰς αὐτήν, φαίνεται ὅτι τὸ βάθος τῆς δὲν ἔχει μέτρομα. Εἰς τὴν θάλασσαν ζῶσι πολλὰ καὶ διάφορα ζῶα. Οἱ κωδιοί, οἱ κέφαλοι, οἱ σκόμβροι, οἱ ξιφίαι, αἱ φῶκαι, οἱ δελφῖνες, αἱ φάλαιναι καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ὄψαρια, μικρὰ καὶ μεγάλα, ζῶσιν ἐκεῖ. Ἐκεῖ ζῶσιν ἀκόμη αἱ πῖναι, τὰ ὀκταπόδια, οἱ σπόργοι καὶ πλῆθος ἄλλων ζώων.

Ἡ θάλασσα ἔχει διάφορα χρώματα. Ἐπάνω ἡ θάλασσα ὑαλίζει, ὀλίγον παρακάτω δὲν ὑαλίζει πλέον, εἶναι σκοτεινότερα· καὶ ὀλίγον ἀκόμη βαθύτερον εἶναι ὅλως διόλου σκοτεινή. Ὅταν εἶναι γαλάνη, ἡ θάλασσα ἔχει τὸ χρῶμα τοῦ οὐρανοῦ. Ὅταν φυσᾶ ὀλίγος ἄνεμος, ἡ θάλασσα γίνεται γλαυκή. Ὅταν γίνηται τρικυμία, ἡ θάλασσα εἶναι σκοτεινή.

Ἡ θάλασσα, ὅταν δὲν φυσᾶ ἄνεμος, εἶναι ἥσυχος καὶ ἀκίννητος. Ὅταν φυσᾶ ἄνεμος, ἡ θάλασσα γίνεται ἀγρία καὶ φοβερά. Κύματα μεγάλα ὑψοῦνται. Τὰ κύματα ἀφρίζουσι, θραύνονται καὶ κάμνουσι θόρυβον πολύν. Τὰ πλοῖα τότε κινδυνεύουσι νὰ πνιγῶσιν. Οἱ ναῦται εἰς τὴν τρικυμίαν καταβιβάζουσι τὰ πανία, ἐργάζονται πολὺ καὶ μὲ ἀφοβίαν, καὶ προσεύχονται. Ὁ Θεός φυλάττει καὶ σώζει τοὺς γενναίους καὶ εὔσεβεῖς ναύτας.

I'. ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

1. ·Η σελήνη καὶ τὸ καλὸν πατέρεον.

Μίαν φορὰν ἐν παιδίον ἐκάθητο εἰς τὸ παράθυρον

καὶ ἔβλεπεν ἔξω. Ἐπερίμενε τὸν πατέρα του. Εἶχε νυκτώση, καὶ ὁ δρόμος, ἀπὸ τὸν ὄποιον ἔπρεπε νὰ διέλθῃ ὁ πατήρ του, ἵτο μακρὸς καὶ κακός. Ἡ μῆτρη του ἀπὸ τὴν λύπην της καὶ ἀπὸ τὸν φόβον της ἔκλαιε καὶ ἔλεγεν: «'Ημπορεῖ νὰ εἴνε κακοὶ ἀνθρώποι εἰς τὸ δάσος καὶ νὰ βλάψωσι τὸν δυστυχῆ. Ἡμπορεῖ νὰ ἔχασε τὸν δρόμον. Ἡμπορεῖ νὰ ἔπεσεν εἰς κάνενα λάκκον ἢ εἰς κάνενα βαθὺν ποταμόν, ἐκ τοῦ ὄποιου δὲν θὰ δύναται νὰ ἔξελθῃ ὁ δυστυχῆ!».

Τὸ παιδίον ἤκουε τοὺς λόγους τούτους τῆς μητρός του καὶ ἔτρεμεν. «'Αχ! νὰ ἥρχετο τώρα ὁ πατήρ μου, πόσον θὰ ἔχαιρον!», ἔλεγε τὸ καλὸν παιδίον. 'Αλλ' ὁ πατήρ του δὲν ἐφαίνετο, καὶ ἡ νὺξ ἔπρογώρει.

Τὸ παιδίον ἔκλαιε καὶ ἥρχισε νὰ λέγῃ τὴν προσευχὴν του, τὴν ὄποιαν ἐδιδάχθη ὑπὸ τῆς μητρός του. 'Αφοῦ ἐτελείωσε τὴν προσευχὴν του, παρετήρησεν ὅτι ἡ σελήνη ἥρχισε νὰ φαίνηται ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ δένδρα τοῦ δάσους, ἀπὸ τὸ ὄποιον ἐμελλε νὰ ἔλθῃ ὁ πατήρ του. Τὸ παιδίον ἔχάρη πολὺ καὶ εἶπεν: «'Αχ, καλή μου σελήνη, φέξε τὸν πατέρα μου νὰ εῦρῃ τὸν δρόμον». Ἡ σελήνη ἔφεγγε λαμπρότατα. Μετ' ὀλίγον τὸ παιδίον τὴν φωνὴν τοῦ πατρός του κάτω εἰς τὴν αὐλήν. Μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὄφθαλμοὺς ἔτρεξεν ἀμέσως εἰς τὴν αὐλήν, ἐνηγκαλίσθη τὸν πατέρα του, ἐφίλησε τὰς χειρας αὐτοῦ καὶ ἔκλαιεν ἐκ τῆς μεγάλης του γαρᾶς.

2. ‘Η ἀγάπη δέδει δύναμεν.

Μίαν φορὰν ἐπλάκωσε μία ἄμαξα ἐν παιδίον καὶ τοῦ ἔσπασε τὸ ποδάριον. Τὸ παιδίον ἀπὸ τὸν πόνον ἔκλαιε πολύ.

“Οτε τὸ ἔφεραν εἰς τὴν οἰκίαν, ἐκ τοῦ τρόμου ἐπήδησεν ἡ ἀσθενής του μήτηρ ἀπὸ τὴν κλίνην τῆς καὶ ἐλιποθύμησεν. Τὸ παιδίον, ὅτε εἶδε τὴν ἀσθενῆ μητέρα του ὅτι ἐλιποθύμησεν, ἐσιώπησεν εὐθύς. Ἐπειτα ἥλθεν ὁ ἰατρὸς καὶ ἔδεσε τὸ ποδάριον αὐτοῦ.

Τὸ παιδίον, ἐνῷ εἶχε μεγάλους πόνους, διόλου δὲν ἐφώναζεν. Ὁ ἰατρὸς τὸ ἥρωτησε· «Μὰ δὲν σὲ πονεῖ καθόλου, καλόν μου παιδίον;» — «Καὶ παραπολὺ μάλιστα!», ἀπήντησε σιγα σιγὰ τὸ παιδίον, «ἀλλὰ σιωπῶ, διότι δὲν πρέπει νὰ ἐννοήσῃ ἡ μήτηρ μου ὅτι πονῶ. Θὰ λυπηθῇ ἀκόμη περισσότερον».

3. ‘Ο Θεός.

Τίς διδάσκει τὸ πουλάκι
νὰ πετᾷ, νὰ κελαδῇ,
νὰ γαυγύζῃ τὸ σκυλάκι·
νὰ φωνάζῃ τὸ παιδί;
‘Ο Θεός, ὁ Θεός.

Τίς διδάσκει τὸ ψαράκι
'ς τὸ νερὸν νὰ κολυμβᾶ,
τὸ μικρὸ τὸ μυρμηκάκι
τόσον βάρος νὰ τραβᾶ;
·Ο Θεός, ὁ Θεός.

Τίς διδάσκει τὸ ἀρνάκι
'ς τὸ βουνὸ νὰ περπατῇ.
Τίς διδάσκει τόρνιθάκι
τὴν τροφήν του νὰ ζητῇ;
·Ο Θεός, ὁ Θεός.

Τίς διδάσκει τὸ παιδάκι
τὴν μητέρα ν' ἀγαπᾶ;
·Ο Θεός, ὁ Θεός.

·Αλέξ. Κατακουζηνός.

Tὰ ὅρη.

Ἡ γῆ δὲν εἶνε εἰς ὅλα τὰ μέρη ὄμαλὴ καὶ χαμηλή. Εἴς τινα μέρη ὑπάρχουσιν ὑψώματα. Τὰ ὑψώματα ταῦτα εἶνε μικρὰ καὶ μεγάλα. Οἱ βράχοι καὶ οἱ λόφοι εἶνε ὑψώματα μικρά. Τὰ ὅρη εἶνε ὑψώματα μεγάλα. Τὰ ὅρη δύνανται νὰ εἶνε παρὰ πολὺ ὑψηλὰ καὶ μεγάλα. Τὰ ὑψηλὰ ὅρη ἔχουσι τὰς κορυφάς των πολὺ ὑψηλάς. Συνήθως αἱ κορυφαὶ τῶν ὅρέων σκεπάζονται μὲ σύννεφα καὶ μὲ χιόνας. "Οταν ὁ

ῆλιος ἀνατέλλῃ, πρῶτον αἱ κορυφαὶ τῶν ὁρέων φωτίζονται. Ὅταν ὁ ἦλιος δύῃ, τελευταῖαι αἱ κορυφαὶ τῶν ὁρέων χάνουσι τὸ φῶς αὐτοῦ.

Εἰς τὰ δρόντα ὑπάρχουσι κρημνοὶ ἀπότομοι, φάραγγες, χαράδραι, πηγαὶ καὶ ὕδατα. Εἰς τὰ δρόντα εὑρίσκονται δένδρα πολὺ ὑψηλά, θάμνοι, φρύγανα καὶ παντὸς εἴδους φυτά. Εἰς τίνα μέρη τῶν ὁρέων τὰ δένδρα εἶναι πολλὰ καὶ πυκνά, τὰ ξηρὰ φύλλα κατὰ γῆς πολλά. Τὰ μέρη ταῦτα εἶναι δροσερὰ καὶ ξηρά. Οὔτε ὁ ἦλιος οὔτε ἡ βροχὴ δύνανται νὰ τὰ διαπεράσωσιν. Ἐδῶ μένουσιν οἱ λέοντες, οἱ λύκοι, αἱ ἄρκτοι καὶ ὅλα τὰ ἄγρια θηρία. Εἰς τοὺς κρημνοὺς καὶ εἰς τὰς φάραγγας ἔχουσι τὰς φωλεάς των οἱ ἀετοί, οἱ γύπες, οἱ ιέρακες καὶ οἱ κόρακες.

ΙΑ' ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

1. ‘Ο καλὸς ἀδελφός.

Μίαν ἡμέραν ὁ Νικόλαος ἴστατο ἐμπροσθεν τῆς θύρας τοῦ κήπου τοῦ γείτονος καὶ ἔβλεπεν εἰς αὐτόν. Ὁ γείτων, διὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Νικόλαον, τὸν ἐκάλεσε μέσα. Τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἔκοπτεν ὁπώρας ἀπὸ ἐν δένδρον.

“Οτε ἦλθε πλησίον του ὁ Νικόλαος, τοῦ εἶπεν ὁ καλὸς γείτων· «Θὰ ἀγαπᾶς βέβαια τὰ ρόδακινα, καλόν μου παιδίον. Νά, λάβε δύο καὶ φάγε τα. Είναι πολὺ ὥραια». Ὁ Νικόλαος εὐχαρίστησε τὸν γείτονα, ἐλαβε τὰ ρόδακινα καὶ ἤθελε νὰ φάγῃ ἐπ’ αὐτά.

*Επειτα μετενόησεν. *Έθεσε και τὰ δύο εἰς τὸν πῖλόν του και ἔτρεξεν ἀμέσως εἰς τὴν οἰκίαν του.

Ο Νικόλαος εἶχε δύο μικροὺς ἀδελφούς, οἵτινες ἦσαν ἄρρωστοι. Ότε ἤλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, ἤρωτησε τὴν μητέρα του, ἀν ἐπιτρέπεται νὰ τρώγωσι τὰ ἄρρωστα παιδία ροδάκινα. Ή μήτηρ εἶπε: «Μάλιστα ἐπιτρέπεται». Τότε ὁ Νικόλαος ἐπῆγε σιγὰ σιγὰ εἰς τὴν κλίνην των και ἔδωκεν εἰς τὸ κάθε ἐν ἀπὸ ἓν ροδάκινον. Τὰ ἄρρωστα ἑλαβον τὰ ροδάκινα μὲ τὰς μικρὰς και ἀδυνάτους χεῖρας αὐτῶν και ἔφαγον αὐτὰ μὲ πολλὴν εὐχαρίστησιν. Ο Νικόλαος ἐκάθητο πλησίον των και εὐχαριστεῖτο πολύ, ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἀδελφοί του ἔτρωγον τὰ ροδάκινα τὰ ιδικά του.

2. Οἱ καλοὶ ἀδελφοί.

Δύο ἀδελφοί, ὁ Γεώργιος και ἡ Ἐλένη, εἶχον ἀπὸ ἕνα μικρὸν κῆπον. Ήτο ἀνοιξις και ἐφύτευον εἰς αὐτοὺς διάφορα ἄνθη. Μίαν ἡμέραν εἶπεν ὁ Γεώργιος: «Ἄχ, Ἐλένη, νὰ εἶχον τόσον ὥραιας τριανταφυλλέας ως τὰς ιδικάς σου!». Η Ἐλένη ἀπήντησεν: «Ἐχω δύο· θὰ σου δώσω τὴν μίαν ἀπ' αὐτάς». Και ἀμέσως ἑλαβε τὴν σκαπάνην και ἤρχισε νὰ φυτεύῃ εἰς τὸν κῆπον τοῦ Γεωργίου τὴν μεγαλητέραν και ὥραιοτέραν ἀπὸ τὰς δύο τριανταφυλλέας.

Ο Γεώργιος, ἀμα εἶδεν αὐτό, ἔκραξε: «Τί κάμνεις αὐτοῦ, Ἐλένη; Στάσου! Δὸς εἰς ἐμὲ τὴν μικροτέραν

τριανταφυλλέαν καὶ κράτησε σὺ τὴν μεγαλητέραν διὰ τὸν ἑαυτόν σου». Ἡ Ἐλένη μὲ γλυκεῖαν φωνὴν εἶπεν· «"Οχι, σχι, Γεώργιε! Σὺ πρέπει νὰ ἔχῃς τὴν καλητέραν. Είνε τὸ ἴδιον νὰ τὴν βλέπω νὰ κάμηντριαντάφυλλα εἰς τὸν ἴδικόν σου κῆπον, ώς ἂν ἔκαμνεν αὐτὰ εἰς τὸν ἴδικόν μου». Ο Γεώργιος τότε ἐσιώπησε. Δέν εἶπε τίποτε.

“Οτε ἦλθεν ἡ ἑορτὴ τῆς Ἐλένης, ἡ τριανταφυλλέα εἶχε πολλὰ καὶ ωραῖα τριαντάφυλλα. Ο Γεώργιος ἔκοψε τὰ ωραιότερα ἀπὸ αὐτά, ἔκαμε μίαν πολὺ ωραίαν ἀνθοδέσμην καὶ τὴν προσέφερεν εἰς τὴν καλήν του ἀδελφὴν Ἐλένην.

Δύο ἀδελφοὶ ἔνας κορυμός.

Tὰ δάσον,

Τὴν δάσον εἶνε τόποι ἔκτεταμένοι, κατάφυτοι ἀπὸ δένδρα. Τὰ δένδρα εἰς τὰ δάσον εἶνε πυκνά καὶ διάφορα ἀπὸ τὰ δένδρα τῶν κάπων. Εἰς τὰ δάσον εἶνε δρύες, ἐλάται, πεῦκαι. Τὰ δένδρα ταῦτα εἶνε πολὺ χονδρά καὶ πολὺ ὑψηλά. "Ἐχουσι κλῶνας μεγάλους καὶ φύλλα πολλά. Μεταξὺ τῶν ὑψηλῶν δένδρων τοῦ δάσους εὔρισκονται θάμνοι, φρύγανα καὶ πολλᾶς καὶ διάφορα ωραῖα ἄνθη.

Ἐίς τὰ δάσον εὔρισκονται καὶ πολλὰ ζῶα. Ἐκεῖ πεταλούδαι μὲ διάφορα χρώματα παίζουσι. Μικροὶ καὶ μεγάλοι κάνθαροι τρέζουσιν. Ἀκόμη καὶ μικρὰ ὄφειδια καὶ σαῦραι δὲν λείπουσιν. 'Αλλ' ωραιότερα ἀπὸ ὅλα τὰ ζῶα εἶνε τὰ πτηνά, τὰ ὅποια ψάλλουσιν ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἐδῶ κελαδεῖ ὁ σπίνος, ἐκεῖ ψάλλει ὁ μαῦρος κόσσυφος, παρέκει ἄδει ἢ ἀπόδων, πανταχοῦ τερετίζει ὁ τέττιξ. "Ολα εἶνε εὔθυμα

ἀπὸ τὸ πρωὶ ἔως τὴν ἐσπέραν. Ἐδῶ ἔχουσι καὶ τὰς φωλεάς των τὰ πτηνά, ἄλλα εἰς τοὺς θάμνους, ἄλλα εἰς τοὺς κλάδους τῶν δένδρων, ἄλλα εἰς τὴν γῆν καὶ ἄλλα εἰς τὰ κοῖλα δένδρα.

Εἰς τὰ δάσον ζῶσι καὶ πολλὰ ζῶα τετράποδα, λαγοί, ἀλώπεκες, κουνέλια, ἄγριοι χοίροι, λύκοι καὶ πολλὰ ἄλλα ζῶα.

3. ‘Ο μόνος ποιητής.

Ποῖος κάμνει τὰ φυτὰ
καὶ διατηρεῖ αὐτά,
καὶ ἐκ τοῦ ὑψους τὴν αὔγην
χύνει δρόσον εἰς τὴν γῆν;

Ποῖος σπείρει οὐ τὰ βουνὰ
τἄνθη τὰ ἔαρινά,
καὶ τὸν κῆπον τὸν ἔηρὸν
κάμνει πάλιν ἀνθηρόν;

Μάθε τέκνον, μάθε τίς
εἶνε πάντων ποιητής.

Εἰν' ἐκεῖνος, ποῦ ἐκεῖ
εἰς τὰ ὑψη κατοικεῖ.

‘Αλεξ. Κατακουζηνός.



ΙΒ'. Ο ΘΕΟΣ

1. ‘Ο Θεός ὅλα τὰ γνωρίζει.

Μίαν φοράν ἐν παιδίον εἶχε σχολάση ἀπὸ τὸ σχολεῖον καὶ μετέβαινεν εἰς τὴν οἰκίαν του. Εἰς τὸν δρόμον εὔρε χρήματα πολλά. Ὅτε ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, ἔδωκε τὰ χρήματα εἰς τὸν πατέρα του, διὰ νὰ τὰ ἐπιστρέψῃ εἰς ἑκεῖνον, ὅστις τὰ εἶχε χάση. ‘Ο πατήρ τὰ ἔφερεν εἰς τὴν ἀστυνομίαν καὶ τὰ ἔδωκεν εἰς τὸν ἀστυνόμον.

Μετ’ ὅλιγον ὁ ἄνθρωπος, ὅστις εἶχε χάση τὰ χρήματα, ἤλθεν εἰς τὴν ἀστυνομίαν καὶ ἀνήγγειλε τὸ πρᾶγμα. ‘Ο ἀστυνόμος τότε εἶπεν « Ἰδού τὰ χρήματά σου, τὰ εὔρεν ἐν παιδίον καὶ τὰ ἔφερεν ὁ πατήρ του ἐδῶ ». ‘Ο ἄνθρωπος, ὅτε ἔμαθεν ὅτι ἐν παιδίον τὰ εὔρε καὶ δὲν τὰ ἐκράτησεν, ἐδόξασε τὸν Θεόν, ὅτι ὑπάρχουσιν εἰς τὸν κόσμον καὶ καλὰ παιδία, τὰ ὅποια δὲν κρατοῦσιν ὅτι εὔρωσιν εἰς τὸν δρόμον.

Τὴν ἀλλην ἡμέραν τὸ παιδίον ἐπῆγεν εἰς τὸ σχολεῖον. Ἐκεῖ διηγήθη εἰς τοὺς συμμαθητάς του τί συνέβη. ‘Ολοι ἔχαιρον καὶ ἐπήνουν τὸ παιδίον. Μόνον εἰς εἶπε· « Τί ἀνόητος είσαι! Δὲν ἐκράτεις τὰ χρήματα; Ποῖος τὸ ἐγνώριζεν ὅτι σὺ τὰ ἔχεις εὔρη; ». Τότε τὸ παιδίον εἶπεν εἰς αὐτόν· « Ω! τί λέγεις; Τὸ ἐγνώριζεν ὁ Θεός, ὅστις μᾶς βλέπει ὅπου καὶ ἀνεῖμεθα καὶ γνωρίζει ὅτι καὶ ἀν πράξωμεν ».

2. Ο Θεός ὅλα τὰ βλέπει.

Μίαν φορὰν ἡσαν δύο ἀδελφοί, ὁ Νικόλαος καὶ ἡ Ἐλένη. Μίαν ἡμέραν ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν εἶχον ὑπάγη εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτοὶ ἔμειναν μόνοι εἰς τὴν οἰκίαν.

Τότε εἶπεν ὁ Νικόλαος εἰς τὴν Ἐλένην· «Ἐλα τόρα, ὅτε εἴμεθα μόνοι καὶ δὲν μᾶς βλέπει ἡ μήτηρ, νὰ λάθωμεν κάτι τι καὶ νὰ φάγωμεν». Ἡ Ἐλένη εἶπεν· «Ἄν μὲ φέρης εἰς τόπον, ὅπου κάνεις δὲν μᾶς βλέπει, είμαι πρόθυμος».

Τότε εἶπεν ὁ Νικόλαος· «Ἐλα μαζί μου εἰς ἐκεῖνο τὸ δωμάτιον νὰ φάγωμεν ἐν πινάκιον ρύζογαλον». Ἡ Ἐλένη εἶπεν· «Ἐκεῖ μᾶς βλέπει ὁ γείτων, ὁ ὄποιος σχίζει εἰς τὸν δρόμον ξύλα».

«Ἐλα εἰς τὸ μαγειρεῖον», εἶπεν ὁ Νικόλαος. «Εἰς τὸ ἑρμάριον τοῦ μαγειρείου εἶνε τὸ μέλι. Ἄς ἀλείψωμεν τὸ ψωμίον μᾶς μὲ αὐτό». Ἡ Ἐλένη εἶπεν· «Ἐκεῖ μᾶς βλέπει ἡ γειτόνισσα, ἡ ὄποια κάθηται εἰς τὸ παράθυρον καὶ πλέκει».

— «Τότε ἀς ὑπάγωμεν εἰς τὴν ἀποθήκην νὰ φάγωμεν κάστανα», εἶπεν ὁ Νικόλαος. «Ἐκεῖ εἶνε κατασκότεινα καὶ δὲν θὰ μᾶς ἵδη βέβαια κάνεις». Ἡ Ἐλένη εἶπεν· «Ω! ὥχι, καλέ μου ἀδελφέ· νομίζεις ὅτι ἔκει δὲν μᾶς βλέπει κάνεις; Δὲν γνωρίζεις τὸν ὀφθαλμὸν ἔκεινον ἔκει ἐπάνω, ὁ ὄποιος καὶ εἰς τὰς ἀποθήκας καὶ εἰς τὰ ὑπόγεια καὶ εἰς ὅλα τὰ σκοτεινὰ βλέπει;».

Ο Νικόλαος ἐτρόμαξε καὶ εἶπεν· «Ἐχεις δίκαιον,

καλή μου ἀδελφή. Ὁ Θεὸς μᾶς βλέπει καὶ ἔκει, ὅπου δὲν δύναται νὰ μᾶς ἵδη ὁ ὄφθαλμὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ διὰ τοῦτο πουθενὰ δὲν πρέπει νὰ πράττωμεν τὸ κακόν».

3. Ὁ Θεὸς φροντίζει δε· ὅλα τὰ πλάσματά του.

Μίαν φορὰν δύο παιδία, ή "Αννα καὶ ὁ Γεώργιος, ἀφοῦ ἐσχόλασαν τὴν μεσημβρίαν ἀπὸ τὸ σχολεῖον, ἥλθον εἰς τὴν οἰκίαν των, διὰ νὰ γευματίσωσιν. Ἡ μήτηρ των εἶχε στρώσῃ τὴν τράπεζαν, ἔθεσεν ἐπ' αὐτῆς ψωμίον, κρέας καὶ ὀπωρικά, καὶ ἥρχισαν νὰ τρώγωσιν. Ἐνῷ ἔτρωγον, ὁ πατὴρ αὐτῶν εἶπε· «Παιδία, σήμερον θὰ σᾶς δεῖξω μίαν ἄλλην μεγάλην τράπεζαν».

Μετὰ μεσημβρίαν μετέβησαν εἰς ἐν δάσος, τὸ ὄποιον ἦτο πλησίον ἔκει εἰς τὴν οἰκίαν των. Εἰς τὸ δάσος εὗρον πολλὰ γλυκὰ μοῦρα. Εἰς τὰ δένδρα οἱ σπουργίται ἔτρωγον κεράσια. Ἀπὸ τὰ ἄνθη ἐρράφων αἱ μέλισσαι γλυκὺ μέλι. Εἰς λαγός ἔτρωγε χόρτα. Εἰς τὸν ἀέρα μία χελιδὼν συνελάμβανε κώνωπας. Παρακάτω εἰς τὸν λειμῶνα ἔβοσκον πρόβατα, ἀγελάδες καὶ ἵπποι.

Μετ' ὀλίγον ἔξηλθον ἐκ τοῦ δάσους καὶ ἥλθον εἰς τὸ βουνόν, τὸ ὄποιον ἦτο ἔκει πλησίον. Ἀνέβησαν ἐπάνω καὶ ἀπ' ἔκει εἶδον πολλὰ χωράφια. Εἰς αὐτὰ ἦσαν φυτρωμένα διάφορα πράγματα, σῖτος, κριθή, ἀραβόσιτος, βρόμη, τριφύλλιον καὶ γεώμηλα. Εἰς τὰ

δένδρα ὑπῆρχον πολλοὶ χαρποί, ριδάκινα, μῆλα,
σῦκα, καρύδια καὶ πολλὰ ἄλλα.

Τότε ὁ πατὴρ εἶπεν εἰς τὴν Ἀνναν καὶ εἰς τὸν
Γεώργιον· «Βλέπετε! Ὁπου καὶ ἀν στρέψητε τοὺς
όφθαλμούς σας, θὰ ἴδητε ὥραιούς χαρπούς καὶ τρυ-
φερὰ χόρτα. Αὕτη εἶνε ἡ μεγάλη τράπεζα, τὴν ὅποιαν
ἔστρωσεν ὁ Θεός, ὅστις φροντίζει δι’ ὅλα του τὰ
πλάσματα, μικρὰ καὶ μεγάλα».

Α. "Ψυμνος πρὸς τὸν Θεόν.

Τὸν Πλάστην τῶν ὅλων
τὸ χεῖλός μας ψάλλει·
αἰνεῖτε οἱ πάντες,
μικροὶ καὶ μεγάλοι,
αἰνεῖτε αὐτόν.

Αὐτὸς μᾶς φωτίζει,
αὐτὸς μᾶς θερμαίνει,
αὐτὸς μᾶς ἐνδύει,
αὐτὸς μᾶς εὐφραίνει.
Αἰνεῖτε αὐτόν.

“Αγγελος Βλάχος

Β. Εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Δοξολογεῖτε τὸν Θεόν, διότι εἶνε ἀ-
γαθός.

Δοξολογεῖτε τὸν Θεόν, ὅστις ἔκαμε
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τοὺς φω-

στῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν ἥλιον, διὰ
νὰ φωτίζῃ τὴν ἡμέραν, καὶ τὴν σελήνην
καὶ τοὺς ἀστέρας, διὰ νὰ φέγγωσι τὴν
νύκτα.

Δοξολογεῖτε τὸν Θεόν, ὅστις δίδει
τροφὴν εἰς ὅλα, ὅσα ἔχουσι ζωήν.

Δοξολογεῖτε τὸν Θεόν, ὅστις ἔχει τὸν
θρόνον αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὅστις
ἔκαμε καὶ κυβερνᾷ τὸν κόσμον.

Ψυχή μου! Εὐλόγει τὸν Κύριον.
Κύριε Θεέ μου! Εἰσαι παρὰ πολὺ ἀγα-
θός.

Σὺ κάμνεις νὰ ἀναβλύζωτιν αἱ πη-
γαὶ τῶν ὑδάτων ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς
βράχους καὶ τὰς φάραγγας.

Σὺ διατάττεις νὰ ρέωσιν αὐτὰ ἀνά-
μεσα ἀπὸ τὰ ὅρη, διὰ νὰ πίνωσιν ὅλα τὰ
ζῶα τῶν ἀγρῶν καὶ διὰ νὰ σβύνωσι τὴν
δίψαν αὐτῶν ὅλα τὰ θηρία τῶν βουνῶν.

Σὺ ἔκαμες τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ καὶ
τοὺς βράχους τοὺς μεγάλους, διὰ νὰ
κατοικῶσι τὰ ἄγρια θηρία.

Σὺ ἔκαμες τὰ δένδρα, διὰ νὰ κάμνωσι
τὰς φωλεὰς αὐτῶν τὰ πτηνά, καὶ διὰ νὰ
κελαδῶσιν ἀνάμεσα τῶν φύλλων αὐτῶν.

Σὺ ἔκαμες τὴν θάλασσαν, διὰ νὰ
κατοικῶσιν ὅλα τὰ ὄψαρια, μικρὰ καὶ
μεγάλα.

Σὺ φροντίζεις δι' ὅλα αὐτά.

Σὺ δίδεις εἰς ὅλα αὐτὰ τὴν τροφὴν
των.

Σὺ βρέχεις ἀπὸ τὸν οὐρανόν.

Σὺ γεμίζεις τὴν γῆν ἀπὸ καρπούς.

Σὺ διατάπτεις νὰ βλαστάνῃ τὸ χόρ-
τον, διὰ νὰ τρέφωνται τὰ ζῶα, καὶ ὁ
σῖτος καὶ ἡ ἄμπελος καὶ ἡ ἐλαία, διὰ
νὰ τρέφωνται καὶ εὐχαριστῶνται οἱ ἀν-
θρωποι.

Σὺ ἔκαμες τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, διὰ νὰ γίνηται ἡμέρα καὶ νύξ, ἕαρ καὶ θέρος, φθινόπωρον καὶ χειμών.

Σὺ φέρεις τὸ σκότος, καὶ γίνεται νύξ, διὰ νὰ περιφέρωνται τὰ θηρία τοῦ δάσους καὶ ζητῶσι τὴν τροφὴν αὐτῶν.

Σὺ κάμνεις νὰ ἀνατέλλῃ ὁ ἥλιος καὶ νὰ γίνηται ἡμέρα, διὰ νὰ ἐξέρχωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ διὰ νὰ πηγαίνωσι τὰ θηρία νὰ κοιμηθῶσιν εἰς τὰ σπήλαια αὐτῶν.

Θεέ μου! Πόσον πολλὰ καὶ πόσον μεγάλα εἶνε τὰ ἔργα σου! Όλα τὰ διέταξας μὲ σοφίαν καὶ ὅλη ἡ γῆ εἶνε γεμάτη ἀπὸ τὰ ἀγαθά σου.

Ἐνόσω ζῶ, θὰ δοξάζω καὶ θὰ εὐλογῶ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου.

ΤΕΛΟΣ





0020561068
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιστοί ήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής