

9 69 ΠΑΒ
Καριστανή (1)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ

Λεκτικές Αβκήθεις

Β'. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
801

ΕΚΛΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩ. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο.Ε.
ΔΕΚΚΑ 25 - ΑΘΗΝΑΙ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

9 69 ΠΑΒ
Καρωαράς (Σ)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ



ΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Β'. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩ. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο.Ε.
ΔΕΚΚΑ 25 - ΑΘΗΝΑΙ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΣΤΥΧΡΟΝΟ πνεῦμα τῆς Παιδαγωγικῆς ἀπαιτεῖ, καθὼς εἶναι γνωστό, τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Λεκτικῶν ἀσκήσεων στὶς κατώτερες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Ἀποδίδει ἴδιατερη σημασία καὶ συνιστᾶ στοὺς διδάσκοντες νὰ ἐπιμένουν στὴ διδασκαλία του καὶ νὰ φίγουν μεγάλο βάρος ἀπ’ τὴ διδακτικὴ τους ἐνέργεια σ’ αὐτό, προκειμένου νὰ πληρωθοῦν οἱ ἐπὶ μέρους εἰδίκοι σοστοί.

Τὸ διδακτικὸ «Πῦρ» δὲν πρέπει καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ ἐδῶ. Περισσότερο μᾶς ἔνδιαφέρει τὸ «Τί», ή ὥλη ποὺ πρέπει νὰ προσφερθῇ στοὺς μαθητές μας. Κι’ ὀλόκληρο τὸ ὑλικὸ τοῦ παρόντος βιβλίου αὐτὴ τὴν ἀνάγκη πάει νὰ καλύψῃ.

Τὴν ἀνάγκη τοῦ «Τί», ποὺ καθημερινὰ ἀντιμετωπίζει ὁ συνάδελφος στὸ μάθημα τῶν Λεκτικῶν ἀσκήσεων. Ή πείρα καὶ ή καθημερινὴ ἐπαφὴ μ’ ἕκαστοντάδες φίλους συναδέλφους μᾶς ἔπεισε ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει κενὸν καὶ μᾶζη ἓνα πρόβλημα. Κάθε φορὰ ποὺ δὲ διδάσκων πρέπει νὰ ἀνταποκριθῇ στὴν ἀπαιτήσι τοῦ ἐπισήμου προγράμματος, νὰ κάμῃ τὸ μάθημα τῶν Λεκτικῶν ἀσκήσεων, ενῷοσκεται σὲ δύνσολη θέση. Οἱ αντοσχεδιασμοὶ καὶ οἱ στιγμαῖς προχειρότητες χωρὶς κανένα σπουδαῖο ἀποτέλεσμα ή ή ἐγκατάλειψις τοῦ μαθήματος, εἶναι ή πιὸ συχνὴ ἀπάντησίς μας στὴν ἀπαιτήσι τοῦ προγράμματος. Ας διαλογήσωμε πῶς τὸ τόπης σπουδαύτητος μάθημα τῶν Λεκτικῶν ἀσκήσεων διδάσκεται ἀνεργάτιστα, ἐλάχιστα ή καὶ καθόλου.

Ρῖζα τοῦ κακοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητα τὸ ὑλικό. Γνωρίζομε ὅτι κάθε φορὰ τὸ θέμα πρέπει νὰ εἶναι ἔνα βίωμα, μιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη τῶν μαθητῶν, ἀλλὰ γνωρίζομε ταῦταχρόνα πὼς η Πολιτεία ἀπαιτεῖ νὰ διδάσκωμε ἔστω κι ἀν δὲν ὑπάρχῃ βίωμα κι ἐπιθυμία τῶν τροφίμων μας. Τότε ἐπιδέξια προσπαθοῦμε νὰ δημιουργήσουμε τὴν κατάλληλη θερμοκρασία γιὰ τὸ ἐγγάριτρα ἐπίκαιρο (ἐποχιακό, ἔορτων κ.λ.π.), τοπικὰ καὶ χρονικά, θέμα καὶ ἀκόλουθα προσχωροῦμε στὶς ἀρμόδουσες διδακτικὲς ἐνέργειες.

Ξεκινώντας ἀπ’ αὐτὴ τὴν σκέψη ἐπιχειρήσαμε νὰ δώσωμε στὸ συνάδελφο μιὰ σειρὰ ἀπὸ θέματα, ποὺ ἔχουν μιὰ ἐποχιακὴ κυρίως ἐπικαιρότητα καὶ θὰ τὸν βοηθήσουν πραγματικὰ στὸ ἔργο του. Δὲν πρόκειται γιὰ συνταγές στείρες, μιὰ γιὰ θέματα — πυρήνες, ἀπ’ ὅπου θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἔξαπτωνται πιὸ πλατεά τὴν σκέψη τῶν μαθητῶν καὶ τὰ δικά του διδακτικὰ ἐνέργηματα. Μπορεῖ νὰ προσθέσῃ ν’ ἀφαιρέσῃ, νὰ διαμορφώσῃ κατὰ τὸ «δοξοῦν» τὴν ὥλη καὶ σύμφωνα μὲ τὶς κρατοῦσες συνθῆκες.

Στὸ τέλος κάθε κειμένου παραθέσαμε κι ἔνα σχετικὸ ποίημα, καθὼς καὶ στοιχεῖα Γραμματικῆς, ποὺ πρέπει νὰ δοθοῦν στοὺς μαθητές. Ἀπ’ τὰ κειμένα βγαίνει ἀβίαστα καὶ μὲ παραγωγικὸ παιγνιώδη τρόπο καὶ η Γραμματικὴ ὥλη.

Ἐτοι δὲ συνάδελφος διδάσκει εὐχάριστα δυὸ — τρία μαθήματα κι ἔχει χῆλιες δυὸ δυνατότητες νὰ ἐνυφάνῃ σὲ μορφὴ «Ε.Σ.Δ.» κι ἄλλα μαθήματα.

Οἱ ἀσκήσεις ποὺ καταχωροῦνται στὸ τέλος κάθε ἐνότητας ἔλλεγχουν, προσθέτουν καὶ κατασφραγίζουν σίγουρα, μιὰ εὐχάριστη καὶ μοντέρνα διδασκαλία, ποὺ θὰ γίνη χάρη στὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν παρόμοια διάταξι τῆς ὥλης ποὺ ἐδώσαμε.

*Ἀπαγορεύεται η ἀναδημοσίευσις η μίμησις ἐν ὅλῳ η ἐν μέρει I. K.

Copyright 1960

ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΙΩ. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο. Ε.



1. ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Πλησιάζω τη μεγάλη σιδερένια πόρτα τού σχολείου.

Όσο πλησιάζω ή χαρά μου μεγαλώνει.

Είναι ή πρώτη ήμέρα έφετος πού έρχομαι στὸ σχολεῖο.

Βλέπω τὰ ἄλλα παιδιὰ νὰ τρέχουν. Τρέχω κι ἔγῳ μαζί τους. Περνοῦμε τὴν πόρτα κι εύρισκόμαστε στὸ ἀγαπημένο μας προαύλιο.

Ο Γιώργος καὶ ὁ Ἡλίας κάθονται κοντὰ στὴν ἀκακία. Μερικὰ παιδιὰ κουβεντιάζουν ἐκεῖ δίπλα στὸν τοῖχο.

Κάπου-κάπου γελοῦν δυνατά. Μοῦ φωνάζουν κι ἔμένα καὶ μοῦ λένε τὸ μυστικό:

Θὰ κάνωμε μιὰ ὥραία ἀνθοδέσμη.

Θὰ τὴν προσφέρωμε στὸν καλό μας δάσκαλο.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Νά ! μας πάλι μαζεμένοι
σάν τα χαρούμενα πουλιά
μές στό σχολείο μας, πού προσμένει
σάν στοργική, ζεστή φωλιά.



Καινούργιος χρόνος τώρ' άρχιζει
λάμπτ' όλη ή τάξη και γελά
Βιβλία καινούργια μᾶς χαρίζει
Ξανά ή δασκάλα μας πολλά.

Θεέ μου! και φέτος φώτιζέ μας
στά γράμματα, στήν προκοπή
χαρά κι ύγεια χάριζέ μας
κι άδηγα μας στήν άρετή.

X. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Πρόταση - τελεία)
Γράφουμε στὸν πίνακα μὲ χρωματιστὴ κιμωλία:



1. "Οσο πλησιάζω ή χαρά μου μεγαλώνει.



2. Βλέπω τὰ ἄλλα παιδιά νὰ τρέχουν.



3. Θὰ κάνωμε μιὰ ώραία ἀνθοδέσμη.



4. Θὰ τὴν προσφέρωμε στὸν καλό μας δάσκαλο.

Νὰ διαβάσουν τέσσερα παιδιά, τὶς τέσσερες αὐτὲς κουβεντούλες ποὺ ἔγραψα. 'Απὸ μιὰ τὸ καθένα.

"Ἐνας νὰ διαβάσῃ καὶ τὶς τέσσερες μαζί.

Κάθε μιὰ κουβεντούλα ἀπ' αὐτές, θὰ τὴ λέμε πρόταση.

Στὸ τέλος κάθε πρότασης ὑπάρχει ἔνα μικρὸ σημαδάκι, μιὰ μικρὴ βούλα. Τὸ σημαδάκι μᾶς λέει νὰ σταματοῦμε καὶ νὰ παίρνωμε ἀναπνοή. "Ετσι, δὲν κουραζόμαστε καὶ διαβάζομε πολὺ ώραῖα.

Τὸ μικρὸ σημαδάκι ποὺ εἶναι στὸ τέλος κάθε πρότασης, θὰ τὸ λέμε τελεία.

•Δάσκαλεις:

1. Τί λέμε πρόταση;
2. Ποῦ βάζομε τὴν τέλεια;
3. Κάμε κι ἔσυ 3 προτάσεις.
4. Γράψε τες στὸ τετράδιό σου.
5. Τί ἔκαμες καὶ τί εἶδες τὴν πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο;



2. ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Μπαίνομε δλα τὰ παιδιὰ μέσα στὴν τάξη. Κοιτάζομε τὸ δάσκαλό μας ποὺ κάθεται στὴν ἔδρα. Φαίνεται εὐχαριστημένος καὶ μᾶς χαμογελᾷ. Τὸ ἀνθοδοχεῖο ποὺ εἶναι μπροστά του ἔχει μιὰ πολὺ ὡραία ἀνθοδέσμη. Δίπλα του ὑπάρχουν μερικὰ χοντρὰ βιβλία. Οἱ τοῖχοι εἶναι φρεσκοβαμένοι. Τὰ θρανία μας δλα εἶναι τοποθετημένα γύρω-γύρω μὲ τάξη. Τελευταῖοι μπαίνουν δ Κώστας, δ Δημήτρης καὶ δ Βασίλης. Κρατοῦν στὰ χέρια τους μιὰ μεγάλη ἀνθοδέσμη μὲ πολλὰ χρωματιστὰ ἄνθη. "Ολοι εἴμαστε καθισμένοι στὰ θρανία καὶ κοιτάζομε μὲ προσοχὴ πρὸς τὸ δάσκαλο.

Ἡ χαρά του φαίνεται νὰ μεγαλώνῃ καθὼς βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ πλησιάζουν μὲ τὴν ἀνθοδέσμη.

Τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι καὶ τοῦ δίνουν τὴν ἀνθοδέσμη. "Υστερα ὁ Βασίλης λέει:

Κύριε,

ἡ τάξη μας σᾶς εὔχεται κάθε χαρὰ στὴν καινούργια σχολικὴ χρονιά. Σᾶς δίνομε τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ μελετοῦμε πολὺ καὶ θὰ δείξωμε ὅλα τὰ παιδιὰ τὴν πιὸ καλὴ συμπεριφορά.

Στὸ πρόσωπο τοῦ δασκάλου ζωγραφίζεται ἡ συγκίνηση καὶ ἡ χαρά. Κοιτάζοντας ὅλους μας εἶπε:

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ-πολὺ γιὰ τὴν ὥραία σας ἀνθοδέσμη, γιὰ τὶς εὐχὲς καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὴν ὑπόσχεσή σας.

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παιδάκια ποὺ σπουδάζουνε
σπουδάιοι νὰ γενοῦνε,
νωρίς, νωρίς πλαγιάζουνε,
νωρίς νωρίς ξυπνοῦνε.

Καιροὺς ποὺ δὲν ταιριάζουνε
παιγνίδια δὲν ζητοῦνε
μόν' γράφουν καὶ διαβάζουνε
καὶ γνώσεις ἀποκτοῦνε.

G. BIZYHNOΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Λέξεις)



1. Μπαίνομε ὅλα τὰ παιδιὰ μέσα στὴν τάξη.



2. Τὸ ἀνθοδοχεῖο ἔχει μιὰ πολὺ ώραία
ἀνθοδέσμη.

Σὲ κάθε τετράγωνο σπιτάκι βλέπεις ἔνα μικρὸ ἥ
μεγάλο κομμάτι ἀπ' τὴν πρόταση.

Στὴν πρώτη πρόταση ἐμέτρησες ἑπτὰ κομμάτια.
Στὴ δεύτερη πάλι ἑπτά.

Κάθε τέτοιο κομμάτι τὸ λέμε λέξη.

·Δσκήσεις:

1. Νὰ βρῆς πόσες λέξεις ἔχουν οἱ πιὸ κάτω προτάσεις. "Υστερα νὰ τὶς
βάλῃς μέσα σὲ τετράγωνα.
Κρατοῦν στὰ χέρια μιὰ μεγάλη ἀνθοδέσμη.
Πλησιάζουν μὲ σεβασμὸ τὸ δάσκαλο.
2. Νὰ γράψης στὸ τετράδιο τῆς Ὁρθογραφίας σου τὶς δύο τελευταῖες
σειρές, ἀπό : Σᾶς εὐχαριστῶ ἕως ύπόσχεσή σας.
3. Στὸ τετράδιό σου νὰ γράψης μιὰ μικρὴ ἐκθεσούλα γιὰ τὴν **πρώτη**
ἡμέρα στὸ σχολεῖο.



3. Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΑΣ

Σήμερα καθώς γύριζα ἀπ' τὸ σχολεῖο συνάντησα στὸ δρόμο τὸ σκύλο μας τὸν Ἀλῆ.

"Ετρεξε κοντά μου μὲ μεγάλα πηδήματα.

Κουνούσε τὴν οὐρά του καὶ μὲ κοίταζε χαρούμενος σὰν νὰ μοῦ ἔλεγε: Εἶμαι ὁ πιὸ καλός σου φίλος.

Τὸν χάϊδεψα λίγο στὴ ράχη. "Υστερα ἄρχισα νὰ τρέχω. Ὁ Ἀλῆς μὲ μεγάλα πηδήματα μὲ ἀκολουθούσε καὶ γαύγιζε γεμάτος χαρά. "Ηθελε νὰ παίξη μαζί μου.

Ξαφνικά, μοῦ ἔπεσε ἡ τσάντα κάτω.

'Αμέσως ὁ Ἀλῆς τὴν ἄρπαξε μὲ τὰ δόντια του καὶ τὴν ἔφερε σὲ μένα.

—Μπράβο Ἀλῆ! τοῦ εἶπα. Εἶσαι ὁ καλύτερος σκύλος τοῦ κόσμου.

Κι' ἀλήθεια! Ὁ Ἀλῆς μας εἶναι ὁ πιὸ ἔξυπνος καὶ δυνατὸς σκύλος τῆς γειτονιᾶς. Δὲν εἶναι κανένα μικρὸ φοβιτσιάρικο σκυλάκι. Δὲν θέλει πολλὲς περιποιήσεις καὶ πολλὰ χάδια.

Εἶναι περήφανος. Περιφρονεῖ ὅλα τὰ μικρὰ καὶ τὰ πολὺ χαϊδεμένα σκυλάκια. Δὲν καταδέχεται οὔτε νὰ τὰ κοιτάξῃ.

Τὴ νύκτα φυλάει τὸ σπίτι μας. Ξαγρυπνᾶ μέσα στὸ μικρὸ ξύλινο σπιτάκι του.

'Αγαπῶ πολὺ τὸν πιστό μας σκύλο.

ΤΟ ΣΚΥΛΙ

Κάθε νύχτα στὴν αὐλὴ γάβου - γάβου τὸ σκυλί δόστου καὶ γαυγίζει. Τοῦ σπιτιοῦ ἐδῶ αὐτὸς εἶναι φύλακας πιστὸς ποιὸς δὲν τὸν γνωρίζει;

'Αψηλά τ' ἀφεντικά κοιμηθήκανε γλυκά πέρασε ἡ ὥρα. Τὸ γνωρίζει τὸ σκυλί καὶ φωνάζει ἀπ' τὴν αὐλὴ γάβου - γάβου τώρα.

Γιά νὰ ξέρουν οἱ κακοὶ¹
 ποὺ γυρνοῦν ἐδῶ κι ἔκει
 κάτι νὰ σουφρώσουν
 πῶς σὰν ἔμπουν στὴν αὐλὴ
 θὰ τοὺς πιάσῃ τὸ σκυλί²
 καὶ δὲν θὰ γλυτώσουν.

G. BIZYHNOΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Συλλαβές)



φῶς σκύ - λος σπι - τά - κι τε - τρά - δι - ο

Διαβάζοντας τὴ λέξη φῶς βλέπω πῶς ἀπ' τὸ στόμα μου βγαίνει μιὰ μόνο φωνούλα. Ἀπ' τὴ λέξη σκύλος βγαίνουν δυὸ φωνὲς καὶ γι' αὐτὸ χωρίζεται σὲ δυὸ κομμάτια. Ἀπ' τὴ λέξη σπιτάκι βγαίνουν τρεῖς καὶ χωρίζεται σὲ τρία κομμάτια. Ἀπ' τὴ λέξη τετράδιο βγαίνουν τέσσερες καὶ χωρίζονται σὲ τέσσερα κομμάτια.

Τὰ κομμάτια στὰ ὅποια χωρίζεται κάθε λέξη,
 τὰ λέμε συλλαβές.

Τὶς λέξεις ποὺ ἔχουν μιὰ μόνο συλλαβή, τὶς λέμε μονοσύλλαβες. Τέτοιες εἶναι: φῶς, θά, πῶς, καὶ.

"Οσες λέξεις ἔχουν δύο συλλαβές, λέγονται δισύλλαβες. Τέτοιες εἶναι: σκύ-λος, παι-δί, χέ-ρι.

"Οσες ἔχουν τρεῖς συλλαβές, λέγονται τρισύλλαβες. Τέτοιες εἶναι: πο-τή-ρι, σπι-τά-κι, ποτά-μι.

"Οσες εἶχουν περισσότερες ἀπὸ τρεῖς συλλαβές, λέγονται πολυσύλλαβες. Τέτοιες είναι: τε-τράδι-ο, Δη-μή-τρι-ος, βι-βλι-ο-θή-κη.

Άσκήσεις:

1. Νὰ βρῆς &π' τὸ παραπάνω θέμα (ὁ σκύλος μας) πέντε μονοσύλλαβες λέξεις, πέντε δισύλλαβες, πέντε τρισύλλαβες καὶ πέντε πολυσύλλαβες καὶ νά τις τοποθετήσῃς στὶς παρακάτω στήλες.

Μονοσύλλαβες	δισύλλαβες	τρισύλλαβες	πολυσύλλαβες

2. Νὰ συλλαβίσῃς αὐτὲς τὶς λέξεις: νερό, δχι, δέν, ναι, βιβλίο, δέντρο, ήλιος, ἄνθος, θρανίο, κῆπος, χάρτης, σχολεῖο, μαθητής, προσευχή, δρόμος.

3. Ποιές λέξεις λέμε μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες καὶ πολυσύλλαβες;

4. Νὰ γράψῃς τὶς δυὸς πρῶτες σειρές ἀπὸ τὸ μάθημα στὸ τετράδιο τῆς Ορθογραφίας σου.

5. Γράψε μιὰ ἐκθεσούλα γιὰ τὸ σκύλο σας.



4. ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Κάθομαι στὸ παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ μας.

Βλέπω στὸ δρόμο. Κοιτάζω καὶ πέρα στὸν πλατὺ κάμπο. Στὴν ἄκρη του ὑψώνεται ἔνα ψηλὸ βουνό. Τί ψηλὸ ἀλήθεια!

Έπάνω του είναι πολλά σύννεφα. Μαῦρα καὶ μεγάλα σύννεφα. Άρχιζουν ἀπ' τὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ καὶ φτάνουν ὡς ψηλὰ στὸν οὐρανό. Άνάμεσά τους διακρίνω μερικὰ παραθυράκια ποὺ ἀνοιγοκλείνουν κάθε τόσο, καθὼς περνοῦν βιαστικὰ - βιαστικὰ τὰ σύννεφα.

Ο πατέρας εἶπε πώς είναι φορτωμένα νερό. Τὸ παίρνουν πέρα ἀπ' τὴ θάλασσα.

Πρέπει νὰ βρέξῃ γιὰ νὰ ποτιστῇ τὸ χῶμα.

“Υστερα ὁ πατέρας καὶ ὅλοι οἱ χωριανοὶ θὰ δργώσουν τὸν κάμπο.

Νά τα! τὰ σύννεφα. Τρέχουν μὲ γρηγοράδα. Πολὺ θέλω νὰ τὰ κοιτάζω. Μερικὰ μοιάζουν μὲ ἀνθρώπους. Κάποτε νομίζω πώς μὲ κοιτάζουν κι αὐτὰ καὶ μοῦ μιλοῦν. Ξαφνικὰ ἀκούγεται δίπλα μου ἡ φωνὴ τῆς μητέρας.

— “Ε! Δημήτρη! Κλεῖσε τὸ παράθυρο, κάνει ψύχρα. Πήγαινε νὰ τελειώσης τὸ γράψιμό σου....

Κλείνω τὸ παράθυρο.

Έκείνο τὸ μεγάλο σύννεφο μοῦ χαμογελᾶ. Τρέχει γοργὰ καὶ χάνεται....

— Καλὸ ταξίδι καλό μου σύννεφο!

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ

Καλό μου συννεφάκι
σταμάτα καὶ λιγάκι!
Μᾶς ἔκανες παπιά.
Μή βρέχεις ἄλλο πιά.

Πίσω ἀπ' τὴ ράχη γείρε
κι ἀλλοῦ νὰ βρέξης σύρε
σὲ χῶρες καὶ χωριά
πούναι καλοκαιριά.

Ψηλὰ νὰ ιδοῦμε πάλι
τὸν ἥλιο νὰ προβάλλῃ
νὰ βγοῦμε στὴν αὔλη
νὰ παίξουμε πολύ.

X. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Γράμματα)



Κάθομαι στὸ παράθυρο

βλέπω τὸ δρόμο



Μαῦρα καὶ μεγάλα

σύννεφα

Γιὰ νὰ προφέρω τὴν πρώτη λέξη, χρειάζομαι πέντε ἀπλὲς φωνές, μιὰ σὲ κάθε τετράγωνο: β.λ.ε.π.ω.

Γιὰ νὰ προφέρω τὴ δεύτερη λέξη, χρειάζομαι δυὸς ἀπλὲς φωνές: τ.ο.

Καὶ γιὰ νὰ προφέρω τὴ λέξη σύννεφα, χρειάζομαι ἑφτά ἀπλὲς φωνές: σ.υ.ν.ν.ε.φ.α.

Οἱ ἀπλὲς φωνές μὲ τὶς ὅποιες σχηματίζονται οἱ λέξεις, λέγονται φθόγγοι.

Τὰ γραπτὰ σημάδια (σύμβολα) ποὺ παριστάνουν τοὺς φθόγγους, τὰ λέμε γράμματα.

Τέλειωσε τὸν τρύγο τώρα
πιὰ κι δ ἀμπελουργὸς
Κι ἥλθε εύλογημένη ἡ ὥρα
ποὺ θὰ σπείρει στὸ χωράφι
σιτάρι δ γεωργός.

Σ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ

ΣΧΟΛΕΙΟΝ

ΤΑΞΙΣ Β'

Ἡ στροφὴ τοῦ ποιήματος εἶναι γραμμένη μὲ γράμματα μικρά.

Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ σχολείου μας εἶναι γραμμένη μὲ γράμματα μεγάλα.

Τὰ λέμε μικρά

Τὰ λέμε κεφαλαῖα

Γιὰ νὰ γράφωμε, χρησιμοποιοῦμε 24 γράμματα.

"Ολα τὰ βιβλία μας εἶναι γραμμένα μὲ 24 γράμματα. Αὐτὰ εἶναι:

Ψηφιοποιήθηκε από τῷ Ινστιτούτῳ Εκπαιδευτικής Πολιτικής

"Ετσι τὰ γράφομε		"Ετσι τὰ μιλᾶμε	
Μικρὰ	Κεφαλαῖα		
1 α	Α	ἄλφα	
2 β	Β	βῆτα	
3 γ	Γ	γάμμα	
4 δ	Δ	δέλτα	
5 ε	Ε	έψιλον	
6 ζ	Ζ	ζήτα	
7 η	Η	ήτα	
8 θ	Θ	θήτα	
9 ι	Ι	ἰώτα	
10 κ	Κ	κάπα	
11 λ	Λ	λάμδα	
12 μ	Μ	μὶ	
13 ν	Ν	νὶ	
14 ξ	Ξ	ξὶ	
15 ο	Ο	διμικρον	
16 π	Π	πὶ	
17 ρ	Ρ	ρὸ	
18 σ	Σ	σίγμα	
19 τ	Τ	τὰφ	
20 υ	Υ	ύψιλον	
21 φ	Φ	φὶ	
22 χ	Χ	χὶ	
23 ψ	Ψ	ψὶ	
24 ω	Ω	ῷμέγα	

Άσκήσεις:

- Νὰ διαβάσης τὸ μάθημα γιὰ τὰ σύννεφα.
- "Έχεις ίδῃ σύννεφα στὸν οὐρανό; Νὰ πῆς πότε τὰ εἶδες; Πῶς ἤταν;
- Νὰ γράψης τις δυὸ πρῶτες σειρὲς ἐδῶ στὸ λευκό μέρος:

- Νὰ γράψης στὸ τετράδιό σου μιὰ μικρὴ ἐκθεσούλα γιὰ τὰ σύννεφα.
- Πόσα γράμματα ἔχει ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα;
- Νὰ τὰ μάθης καὶ νὰ τὰ γράψης.



5. ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Σήμερα τὸ ἀπόγευμα ἐπῆγα στὸ πάρκο. Εἶναι δίπλα ἀπ' τὸ σπίτι μας. Τὰ δρομάκια του εἶναι σκεπασμένα ἀπὸ κίτρινα φύλλα. Τὰ δέντρα δὲν ἔχουν πιὰ τὴν παληὰ ὀλοπράσινη φορεσιά τους. Κάθε χρόνο, τέτοια ἐποχὴ τὰ φύλλα κιτρινίζουν καὶ πέφτουν κάτω στὴ γῆ. Τὰ κλαδιὰ μένουν γυμνὰ ὡς τὴν ἄνοιξη.

Τὰ κοιτάζω καὶ μιὰ λύπη μὲ γεμίζει.

Κράπ! κράπ! περπατῶ ἐπάνω στὰ ξερὰ φύλλα. Στρίβω δεξιὰ - ύστερα ἀριστερά. Παντοῦ τὰ ἴδια βλέπω. Γυμνὰ κλαδιὰ καὶ ξερὰ φύλλα.

Ἐνας κότσυφας ἔκει στὸ θαμνάκι σκαλίζει στὸ ὑγρὸ χῶμα.

Μιὰ βρύση τρέχει ἀδιάκοπα. Στὸ πράσινο παγκάκι δὲν κάθεται κανένας.

Ἐνας ἄνθρωπος σκεπτικὸς περπατάει ἀργὰ-ἀργά...

Γυρνῶ παντοῦ μέσα στὸ πάρκο καὶ παρατηρῶ ὅτι εἶναι γύρω μου.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Φωνήεντα-σύμφωνα)



β ρ υ σ η



π α ρ κ ο

Παρατηρῶ ὅτι τὰ γράμματα α, ο, υ καὶ η ὅταν τὰ διαβάσω χωριστὰ βγάζουν δυνατὴ φωνή.

Τὰ γράμματα δῆμως π, ρ, κ, β, σ δὲν βγάζουν δυνατὴ φωνή.

“Οσα γράμματα βγάζουν δυνατὴ φωνὴ τὰ λέμε: φωνήεντα καὶ δσα δὲν βγάζουν: σύμφωνα.

“Ολες οι λέξεις σχηματίζονται ἀπὸ φωνήεντα καὶ σύμφωνα μαζί.

Πάρετε δποια λέξη θέλετε π.χ. τετράδιο, μολύβι, παίζω. Θὰ ίδητε ὅτι ἔχουν φωνήεντα καὶ σύμφωνα μαζί.

Τὰ φωνήεντα εἶναι 7: α, ε, η, ι, ο, υ, ω.

Τὰ σύμφωνα εἶναι 17: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ.

Άσκήσεις:

- Πόσα εἶναι τὰ φωνήεντα; Πόσα τὰ σύμφωνα;
- Γιατί τὰ λέμε φωνήεντα; Γιατί σύμφωνα;
- Νὰ βρῆς τὰ φωνήεντα στις λέξεις: Γιάννης, αύτοκίνητο, μητέρα, ἥλιος καὶ ποντικός.
- Νὰ βρῆς τὰ σύμφωνα στις λέξεις: νερό, φαγητό, αἴθουσα, δέντρο καὶ σημαία.
- Ἐπήγεις ποτὲ σὲ πάρκο; Νὰ μοῦ διηγηθῆς τι εἰδεις.
- Νὰ γράψης μιὰ ἐκθεσούλα γιὰ τὸ πάρκο.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



6. ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ

“Οταν χτύπησαν οι πρώτες άκτινες τοῦ ἥλιου προχωρούσαμε στὴν πλαγιὰ τοῦ μικροῦ πέτρινου λόφου. Στρέψαμε τὸ κεφάλι μας κάτω στὸν δρυγωμένο κάμπο. Ὡταν ἀνασκαμένος δλόκληρος ἀπ’ τ’ ἀλέτρια τῶν γεωργῶν κι εἶχε ἔνα χρῶμα βαθὺ καφὲ ὡς πέρα τὶς ρίζες τοῦ μεγάλου βουνοῦ.

Τὸ μικρὸ δρομάκι ποὺ ἀνεβαίναμε γύριζε σὰ φίδι ἀνάμεσα στὰ βράχια καὶ τὰ θάμνα κι ἔφτανε ἀκριβῶς ἔξω ἀπ’ τὸ μικρὸ ἔρημο ἐκκλησάκι.

Δίπλα στὸ δρομάκι κυλοῦσε τὸ κρυσταλλένιο του νερὸ ἔνα μικρὸ ρυάκι. Δεξιὰ κι’ ἀριστερὰ φύτρωναν βάγιες, πρινάρια, κουμαριές κι’ ἄλλα μικρὰ θάμνα.

Δὲν ἀργήσαμε πολὺ κι’ ἔφτάσαμε στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου. Μπροστά μας εἶχαμε τὸ κάτασπρο ἐκκλησάκι τοῦ προφήτη Ἡλία. Φαινόταν πολὺ παληό. Τῷδειχνε ἡ χορταριασμένη σκεπή του καὶ πολλὲς πέτρες ποὺ εἶχαν ξεκολλήσει ἀπ’ τὸν τοῖχο. Τὸ σήμαν-

τρό του, κρεμασμένο στή γέρικη βελανίδιά ήταν σκουριασμένο. Ποιός ξέρει ἀπό πότε εἶχε νὰ χτυπήσῃ... Σιγά-σιγά ἐμπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε στήν παληὰ εἰκόνα καὶ προσκυνήσαμε.

‘Ανάψαμε τὸ καντήλι τοῦ προφήτη. Τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ φώτισε τὶς μισοσκότεινες γωνίες. “Υστερα ἐκάναμε τὸ σταυρό μας κι ἔβγήκαμε ἔξω. Χτυπήσαμε λίγο τὸ σήμαντρο. “Ενας ἥχος βραχνὸς ἀκούστηκε.

‘Ο Ἀντώνης ἀνέβηκε σὲ μιὰ μεγάλη πέτρα καὶ μᾶς ἀπήγγειλε αὐτὸ τὸ ποίημα:

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

Εἰς τὸ βουνὸν ψηλὰ ἑκεῖ
εἰν’ ἐκκλησιὰ ἑρημικὴ
τὸ σήμαντρό της δὲ χτυπᾶ
δὲν ἔχει ψάλτ’ οὕτε παπᾶ.

“Ἐνα καντήλι θαμπερὸ
κι’ ἔναν πέτρινο σταυρὸ
ἔχει στολίδι μοναχὸ
τὸ ἐκκλησάκι τὸ φτωχό !

Μὰ ὁ διαβάτης σὰν περνᾶ
στέκεται καὶ τὸ προσκυνᾶ
καὶ μὲ εὐλάβεια πολὺ^ν
τὸν ἄσπρο του σταυρὸ φιλεῖ.

ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Μακρὰ-βραχέα)



πέ - τρι - νος λό - φος



νε - ρὸ

Στὶς λέξεις: Πέτρινος, λόφος καὶ νερὸ ξεχωρίζομε τὸ γράμμα ε καὶ ο. Ή φωνή τους εἶναι βραχεῖα, δηλαδὴ σύντομη. Γι αὐτὸ τὰ λέμε βραχέα.

Δοκιμάστε νὰ τὰ φωνάξετε καὶ θὰ τὸ καταλάβετε αὐτό.

“Οσες συλλαβές περιέχουν τὰ δυὸ βραχέα φω-

νήεντα λέγονται βραχεῖες. Νά! μερικὲς τέτοιες λέξεις: 'Α-λέ-κος, ἀ-ε-τός.



'Α - λέ - κος



ἀ - ε - τός

Κοίταξε αύτὲς τὶς εἰκόνες:



φῶς



Ἀν - τώ - νης

Στὶς λέξεις: φῶς καὶ Ἀντώνης ξεχωρίζομε τὰ γράμματα ω καὶ η. "Οταν τὰ φωνάξωμε ή φωνή τους εἶναι μακρά, δηλαδὴ μακραίνει.

Γι' αὐτὸ θὰ τὰ λέμε μακρά.

Καὶ τὶς συλλαβές ποὺ θὰ τὰ περιέχουν μακρές.

Νά! μερικὲς λέξεις μὲ μακρές συλλαβές: φωνή, ψωμί, ἔξωκκλήσι.



ψωμί



φωνή

Άσκήσεις:

1. Νά βρῆς λέξεις μὲ βραχεῖες καὶ μακρές συλλαβές.
2. Νά διηγηθῆς τὶ εἶδες καὶ τὶ ξέρεις γιά τὸ λόφο μὲ τὸ ἔξωκκλήσι.
3. Νά γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση.
4. Νά γράψῃς δύο σειρές δρθογραφία.



7. Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ

Νάτην! ή μικρή βαρκούλα!

"Εχει ἀνοιγμένα τὰ κάτασπρα πανιά της.

"Ομοια μὲ δλόλευκο περιστεράκι, κυλᾶ ἐπάνω στὸ γαλάζιο νερὸ τῆς θάλασσας.

Καθώς φεύγει, ἀφήνει πίσω της ἓνα αὐλάκι ποὺ γρήγορα χάνεται.

"Ἐνα πλῆθος κατάλευκοι γλάροι φτερουγίζουν γύρω της.

Μὲς στὴ σιγαλιὰ ἀκούεται ὁ θόρυβος ποὺ κάνουν τὰ κουπιά της.

Εἶναι τὸ καμάρι τοῦ μπάρμπα-Μάνθου ἡ βαρκούλα. Τὴν ἔχει βαφτίσει «Νεράϊδα». Αὔτὴ τοὺς τρέφει ὅλους. Κι ἐκεῖνος ὅμως ὅλο τὴν περιποιεῖται. Τώρα πηγαίνει στ' ἀνοιχτὰ τῆς θάλασσας γιὰ νὰ ψαρέψῃ.

"Ωρες πολλὲς θὰ ψάχνη τὸ βυθὸ μὲ τὰ σύνεργά του ὁ μπάρμπα-Μάνθος.

Πρέπει κάθε μέρα νὰ πιάνη πολλὰ ψάρια. "Ετσι θὰ ζήσῃ ἡ οἰκογένειά του.

Ψαρεύοντας τραγούδα ὅμορφα νησιώτικα τραγούδια. 'Ο μπάτης ἔρχεται δροσερὸς ἀπ' τὰ μάκρη τοῦ πελάγους.

Ή «Νεράϊδα» γλυστρᾶ ἀνάλαφρα.

Φαίνεται σὰ νὰ παίζη.

Μακάρι καὶ σήμερα νὰ σταθῆ τυχερὸς δὲ καλὸς ὁ μπάρμπα-Μάνθος!

“Οταν τελειώσῃ καὶ γυρίσῃ θὰ τὴν ἀφήσῃ νὰ ξεκουραστῇ στὸ μικρὸ ἥσυχο λιμανάκι.

Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ

Μιὰ μικρὴ - μικρὴ βαρκούλα
μέσσα στὸ γιαλὸ
ἄνοιξε πανὶ καὶ φεύγει
πάει στὸ καλό.

Πάνω στὸ γαλάζιο κῦμα
ἥσυχα γλυστρᾶ
κι' εἶναι σὰν περιστεράκι
μ' ἄνοιχτὰ φτερά

Φύσα ἀγέρι μαϊστράλι
πρίμα κι' ἀλαφρὰ
γιά νὰ πάει, δπου γυρεύει
κι' ὅπου λαχταρᾶ.

Νάρθει πάλι μὲ τῆς αὔρας
τὰ γλυκὰ φιλιά.
“Ολοι θὰ τὴν καρτεροῦμε
μ' ἄνοιχτὴ ἀγκαλιά.

X. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Δίφθογγοι)



Ἡ βαρκούλα.

Ἐχει ἄνοιγμένα τὰ κάτασπρα πανιά της.
Μοιάζει μὲ ὀλόλευκο περιστεράκι.

Ἀμέτρητοι κατάλευκοι γλάροι φτερουγίζουν γύρω της.

Σὲ μερικὲς συλλαβὲς τῶν λέξεων: βαρκούλα, ἔχει ἄνοιγμένα, μοιάζει, ὀλόλευκο, ἀμέτρητοι, κατάλευκοι, γλάροι, φτερουγίζουν, βλέπω δτι δυὸ γράμματα μᾶζι διαβάζονται σὰν νὰ εἶναι ἕνα.

Τὰ διπλᾶ γράμματα ποὺ διαβάζονται σὰν νὰ εἶναι ἔνα, λέγονται δίφθογγοι. Γίνονται ἀπὸ δύο γράμματα (δύο φθόγγους).

"Ολες-ὅλες οἱ δίφθογγες εἶναι 7:

αι, οι, ει, αυ, ου, ευ, ηυ

Πρέπει νὰ ξέρωμε, ὅτι φτιάνονται ἀπ' τὰ γράμματα α, ο, ε καὶ η, ὅταν βάλωμε δίπλα τοὺς τὸ γράμματα ι ἢ υ.

Ασκήσεις:

1. Πόσες καὶ ποιὲς εἶναι οἱ δίφθογγοι;
2. Γράψε 10 λέξεις μὲ δίφθογγες.
3. Νὰ τὶς πῆς ἀπέξω.
4. Εἴδες ποτέ σου βαρκούλα;
- "Αν ναι, νὰ διηγηθῆς δ, τι εἴδες καὶ ξέρεις.
5. Νὰ γράψης μιὰ μικρὴ ἔκθεση.
6. Νὰ γράψης δύο σειρές δρθογραφία.



8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα πήγαμε ἐκδρομὴ στὸν καταπράσινο κάμπο.

Εἶδα πολλὰ ὅμορφα πράγματα ἐκεῖ. Καμάρωσα τὰ σπαρμένα χωράφια, τὰ δέντρα, τὰ λουλούδια. Περισσότερο ὅμως ἀπ' ὅλα ἐθαύμασα τὸ ποταμάκι. Σὰν

μιά άσημένια κυματιστή κορδέλλα σκίζει τὸν ἀπέραντο κάμπο. Τρέχει ἀδιάκοπα, γιὰ νὰ ἐνώσῃ τὰ κρυσταλλένια του νερά μὲ τὴ θάλασσα.

“Οπως ἔπεφτε ἐπάνω του ὁ ἥλιος τόκανε σὰν καθρέφτη. Τὰ ψηλὰ δέντρα, ποὺ φυτρώνουν στὶς ὅχτες του, χαμήλωναν τὰ πυκνὰ κλαδιά τους γιὰ νὰ καθρεφτιστοῦν. Πολύχρωμα ἀγριολούλουδα σκορποῦσαν τὴν ἀπαλὴ μυρωδιά τους. Θαρρεῖς πὼς ἔτσι τὸ εὔχαριστοῦσαν ποὺ τοὺς δίνει ζωὴν.

Σὲ μιὰν ἄκρη, ἐργάτες ἔδροσιζαν τὰ φλογισμένα τους πρόσωπα μὲ τὸ δροσερὸ του νεράκι. Πιὸ κάτω, ἀρνάκια ὀλόασπρα ἔτρεχαν πηδώντας νὰ σβύσουν τὴ δίψα τους. Πουλάκια βουτοῦσαν τὶς χρωματιστὲς μυτοῦλες τους σ' αὐτὸ κι ὕστερα κελαδοῦσαν χαρούμενα.

Πόσο θᾶθελα νὰ βρίσκεται ἐκεῖ δίπλα τὸ σπίτι μας, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ τρέχω συχνὰ στὸ ποταμάκι ποὺ τόσα καλὰ μᾶς χαρίζει!



Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σὲ ψηλοῦ βουνοῦ κορφὴ
χιόνι πέφτει καὶ βροχή.
Πίνει αὐτό, κι ἀπ' τὶς πλαγιές
[του]
ἀναβρύζουν οἱ πηγές του.

Κάτω κεῖ στὴ ρεματιά
τὸ νερὸ κυλᾶ μὲ βίᾳ
παφλαστὸ κατηφορίζει
καὶ μιὰ φτερωτὴ γυρίζει.

“Υστερα φθάνει γοργὸ
σ' ἐναν κάμπο καρπερὸ
καὶ ποτίζει τὰ δεντρά του
στὰ περιβόλια τὰ πολλά του.

‘Απὸ κεῖ βάζει γραμμὴ
πάει στὴ θάλασσα μ' ὄρμὴ
ῶσπου ὁ ἥλιος νὰ τ' ἀδράξῃ
μαῦρο σύννεφο νὰ φτιάξῃ.

K. ΡΩΤΑ - K. ΟΛΗΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Τόνοι-πνεύματα)



Τὰ πουλάκια κελαδοῦσαν
χαρούμενα.



Τὰ λουλούδια σκορποῦσαν
μυρωδιά.



Τὸ ποταμάκι κυλοῦσε τὰ νερά του.

Παρατήρησε τὶς λέξεις:

λουλούδια	χαρούμενα	ποταμάκι
πουλάκια	μυρωδιά	νερά

“Ολες ἔχουν ἐπάνω ἔνα σημαδάκι, αὐτὸ (').

Τὸ λέμε ὁξεῖα.

Παρατήρησε τὶς λέξεις:

σκορποῦσαν — κελαδοῦσαν — κυλοῦσε
ψηλοῦ — βουνοῦ — μαῦρο.

“Ἔχουν ἔνα ἄλλο σημαδάκι. Μοιάζει πώς κοιμᾶται. Εἶναι αὐτὸ (-) καὶ θὰ τὸ λέμε περισπωμένη.

Τὰ δυὸ σημαδάκια τὰ λέμε τόνους.

Οἱ συλλαβὲς ποὺ ἔχουν τὰ σημαδάκια αὐτὰ φωνάζονται πιὸ δυνατὰ ἀπ' τὶς ἄλλες.



Οἱ ἐργάτες ἐδρόσιζαν
τὰ πρόσωπά τους.



‘Ο ἥλιος τόκανε
σὰν καθρέφτη.



Απαλή μυρωδιά.

Παρατήρησε τίς λέξεις:

Έργατες—έδροσιζαν—άρνακια.

Στὸ πρῶτο τους γράμμα ὑπάρχει αὐτὸ τὸ σημαδάκι ('). Θὰ τὸ λέμε ψιλή.

Παρατήρησε καὶ τὶς λέξεις:
ἡλιος — ἀπαλὴ — δόλοασπρα.

Στὸ πρῶτο τους γράμμα βλέπομε αὐτὸ τὸ σημάδι ('). Θὰ τὸ λέμε δασεῖα.

Τὰ σημάδια αὐτά, τὴν ψιλὴ (') καὶ τὴ δασεῖα (') λέγονται πνεύματα. "Ετσι θὰ τὰ ξέρωμε.

Πνεύματα βάζομε σ' ὅλες τὶς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ φωνῆν.

Πρέπει νὰ ξέρωμε, ἀκόμη, ὅτι ὅλες οἱ λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ υ παίρνουν δασεῖα

Οἱ περισσότερες παίρνουν ψιλή.

Άσκησις:

1. 5 λέξεις μὲ δόξεῖα 5 λέξεις μὲ περισπωμένη

2. 5 λέξεις μὲ ψιλή 5 λέξεις μὴ δασεῖα

3. Νὰ διηγηθῆτ τί εἰδες καὶ ξέρεις γιὰ τὸ ποταμάκι.

4. Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση.

5. Ὁρθογραφία τὶς 2 πρῶτες σειρές.



9. ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Περάσατε ποτὲ μιὰ δλόκληρη μέρα μέσα στὶς καστανιές τοῦ ψηλοῦ βουνοῦ;

Ἐλάτε μαζί μου καὶ θὰ μείνετε ἐνθουσιασμένοι ἀπὸ τὴν ἐκδρομὴν αὐτῆς.

Ἄρχίζομε νὰ ἀνηφορίζωμε στὴν πλαγιά. Παντοῦ πελώριες καστανιές, φουντωτὲς φουντουκιές καὶ πανύψηλες καρυδιές. Πολλοὶ μικροὶ θάμνοι ἔδω κι ἔκει. Βράχοι κι ἀπότομες χαράδρες πιὸ πέρα. Νερὸ κατακάθαρο, κελαρυστὸ κατεβαίνει στὰ ἀπότομα ρυάκια. Βαδίζομε... βαδίζομε.

Κάποτε φθάνομε στὸ μεγάλο δάσος τῶν καστανιῶν. Πιὸ ψηλότερα διακρίνομε ἔλατα κι ὅξυές. Εἶναι δέντρα τοῦ βουνοῦ κι αὐτά. Ἄλήθεια τί δύμορφιά!

—Γκάπ! γκούπ! ἀκούγεται ὁ ἥχος τοῦ τσεκουριοῦ κάποιου ξυλοκόπου. Κόβει δέντρα πέρα στὸ βάθος.

Νά! καὶ μιὰ χελώνα. Περπατεῖ σιγὰ-σιγὰ ἀνάμεσα στὰ χόρτα.

Κάμποσα πουλιὰ τοῦ δάσους φτερακίζουν ψηλὰ στὰ κλαδιὰ τῶν δέντρων.

Ξαφνικὰ ἀκούγεται κι ἔνα «μπάμ», ἀριστερὰ στὰ δέντρα. Τρομάζομε!

“Ομως δὲν εἶναι τίποτα κακό. Πρόκειται γιὰ τὸν κυνηγό, τὸν κύρ-’Αρτέμη.

Ποιὸς ξέρει; Κάποιο λαγὸ ἢ κάποια ἀλεποὺ θὰ σκότωσε.

Θεέ μου! Τί χαρὰ νοιώθω ἔδῶ μέσα στὸ δάσος.

Γυρνοῦμε ἔδῶ κι ἐκεῖ. "Ολα τὰ κοιτᾶμε. Τὶς βρύσες, τὴ μικρὴ σπηλιά, τοὺς βράχους, τὰ πουλιά, τὰ δέντρα..."

'Αξίζει, ἀλήθεια, νὰ ζήσῃ κανένας μιὰ μέρα στὸ δάσος.

ΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Σημεῖα στίξης)



Περάσατε ποτὲ μιὰ ὄλοκληρη μέρα μέσα στὶς καστανιές τοῦ ψηλοῦ βουνοῦ;

'Αλήθεια τί ὁμορφιά!

Στὸ τέλος τῆς πρώτης πρότασης, παρατηρῶ αὐτὸ τὸ σημάδι (;)

Θὰ τὸ λέμε ἐρωτηματικό. Μ' αὐτό, ἐρωτᾶμε.

•
Στὸ τέλος τῆς δεύτερης πρότασης, παρατηρῶ αὐτὸ τὸ σημάδι (!)

Τὸ λέμε θαυμαστικό.
Τὸ βάζομε ὅταν θαυμάζωμε.



Εἶναι ὁ κυνηγός, ὁ κυρ-
'Αρτέμης.

"Ἐχει ἔνα μεγάλο ντου-
φέκι.

Στὸ τέλος τῆς πρώτης πρότασης παρατηρῶ τὸ γνωστό μας σημάδι (.)

Θὰ τὸ λέμε τελεία.

Μπαίνει στὸ τέλος κάθε πρότασης.

Στὴ δεύτερη πρόταση βλέπω ὅτι ἡ λέξη ντου-
φέκι κόβεται μ' αὐτὸ τὸ σημαδάκι στὰ δύο (-).

Θὰ τὸ λέμε ἐνωτικό.

Χρησιμοποιεῖται ὅταν δὲν μᾶς χωρῆ ἡ σειρά.
'Ἐνώνει τὶς συλλαβές.



"Ολα τὰ κοιτάμε.

Τὶς βρύσες, τὴ μικρὴ σπηλιά, τὰ
βράχια, τὰ πουλιά, τὰ δέντρα...

Παρατηρῶ αὐτὸ τὸ σημάδι (,). Εἶναι στὸ τέλος
μερικῶν λέξεων.

Τὸ λέμε κόμμα.

Μᾶς δείχνει ὅτι πρέπει νὰ σταμα-
τοῦμε καὶ νὰ παίρνωμε ἀναπνοή.

"Ολα αὐτὰ τὰ σημάδια τὰ λέμε σημεῖα τῆς
στίξης καὶ εἶναι:

ἡ τελεία	(.)
τὸ κόμμα	(,)
τὸ ἐρωτηματικὸ	(;)
τὸ θαυμαστικὸ	(!)
καὶ τὸ ἑνωτικὸ	(-)

Άσκησεις:

1. Ποιὰ σημεῖα τῆς στίξης ἔμαθες;
2. Γράψε 5 προτάσεις καὶ σὲ κάθε μιὰ τοποθέτησε κι ἀπὸ ἓνα σημεῖο
τῆς στίξης.
3. Νὰ διηγηθῆς τί εἶδες ἢ τί ξέρεις γιὰ τὶς καστανιές, τὴ βρύση, τὴ σπηλιά.
4. "Εχεις φάει κάστανα;"
5. Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση.



10. ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥ

‘Ο ανεμος σφύριζε δυνατά. Ή βροχή έδερνε άλυπητα τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ μας. Άφουγκράστηκα καὶ νόμισα πώς ἄκουσα μούγκρισμα θηρίου καὶ σφύριγμα λυπητερό. Εἶν’ ἀλήθεια πώς μ’ ἔπιασε κάτι σὰν φόβος. ‘Ο μαῦρος μας γάτος κουλουριασμένος στὰ πόδια μου κάπου-κάπου μ’ ἐκοίταζε τεμπέλικα. Ή κατακόκκινη φωτιὰ ἀπ’ τὸ τζάκι τοῦ πύρωνε τὸ κορμί. “Αφησα τὸ γάτο μου κι ἐπῆγα στὸ παράθυρο. ’Απ’ τὸ τζάμι προσπαθοῦσα νὰ δῶ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας. ‘Ο ἀέρας σφύριζε ἄγρια. Μιὰ ἀστραπὴ αὐλάκωσε τὴ μαύρη νύχτα. Προσπαθοῦσα ν’ ἀκούσω ἐκεῖνα τὰ μουγκρίσματα καὶ σφυρίγματα.

— “Ε! Δημήτρη! Τί κάνεις ἐκεῖ, ἀκούστηκε μιὰ φωνὴ πίσω μου.

— Ήταν ἡ μητέρα μου καὶ γελοῦσε.

— Ακούω μουγκρίσματα καὶ κλάματα... εἰπα.

— Δὲν καταλαβαίνεις, δτι εἶναι ὁ ἀέρας;

“Ετσι δπως περνάει όρμητικὰ πέρα στὸ δάσος βγάνει αὐτὰ τὰ μουγκρίσματα καὶ τὰ σφυρίγματα...

Ξαναγύρισα ντροπιασμένος σιμὰ στὸ τζάκι.

“Ωστε αὐτὸ ἥταν; Κι ἐγὼ εἶχα τόσο φοβηθῆ...

‘Ο γάτος ἥρθε κοντά. “Ηθελε νὰ παίξη.

Νά! κι ὁ πατέρας! Νὰ κι ἡ γιαγιὰ μὲ τὸν παππού. “Οπως κάθε βράδυ ἥρθαν κι ἀπόψε ὅλοι καὶ κάθησαν κοντὰ στὸ τζάκι.

Σὲ λίγο μαζὶ μὲ τὸ γάτο μου ἐπήγαμε κι ἐκαθήσαμε στὴ φλοκάτη, κοντὰ στὰ πόδια τοῦ παπποῦ.

Κατάλαβε ἐκεῖνος γιατὶ πήγαμε.

—Παραμύθι πάλι;

—Ναι παππού!

Γέλασε κι ἄρχισε νὰ διηγῆται....

(Παραμύθι: 'Αλεπού καὶ κάβουρας).

X I O N I

Τί καλὰ ποὺναι στὸ σπίτι μας
τώρα ποὺ ἔξω πέφτει χιόνι.

Τὸ μπερντέ παραμερίζοντας
τ' ἀσπρο βλέπ' ἔκει σεντόνι
νὰ σκεπάζῃ ὅλα τὰ πράματα,
δρόμους, σπίτια, δέντρα, φύλ-

[λα.

Πόσο βλέπω μ' εὐχαρίστησι
μαζεμένη τόση ἀσπρίλα!

"Ομως κοίτα τουρτουρίζοντας
τὸ κορίτσι ἐκεῖνο τρέχει.

Τώρα στάθηκε στὴν πόρτα
[μας,

ψωμί, λέει πῶς δὲν ἔχει,
πῶς κρυώνει, πῶς ἐπάγωσε...

—"Ελα μέσα κοριτσάκι,
τὸ τραπέζι μας ἐστρώθηκε
κι ἀναμμένο είναι τὸ τζάκι !

K. KARΥΩΤΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Οὐσιαστικὰ)



Ήταν ἡ μητέρα μου!
Νά! κι ὁ πατέρας!
Νά! κι ἡ γιαγιά μὲ
τὸν παππού.



Ο μαύρος γάτος ήταν
κουλουριασμένος στὰ
πόδια μου.



‘Η βροχή έδερνε ἀλύπητα τὴ στέγη
τοῦ σπιτιοῦ μας.

Παρατηρῶ κάτω στὴν πρώτη εἰκόνα καὶ ξεχωρίζω
ὅτι οἱ λέξεις: μητέρα, πατέρας, παππούς καὶ
γιαγιά, εἶναι ὀνόματα γιὰ πρόσωπα.

Κάτω στὴν δεύτερη εἰκόνα ἡ λέξη: γάτος εἶναι
ὄνομα γιὰ ζῶο.

Καὶ κάτω στὴν τρίτη εἰκόνα οἱ λέξεις: βροχή,
στέγη, σπίτι, σύννεφα εἶναι ὀνόματα γιὰ πρά-
γματα.

Τὶς λέξεις ποὺ εἶναι ὀνόματα προσώπων, ζώων
· καὶ πραγμάτων θὰ τὶς λέμε οὐσιαστικά.

Ασκήσεις:

1. Ποιὲς λέξεις λέμε οὐσιαστικά;
2. Νὰ βρῆς μέσα ἀπ' τὸ παραπάνω μαθηματάκι κι ἀπ' τὸ ποίημα 6 οὐσιαστικά.
3. Νὰ βρῆς 5 δικά σου οὐσιαστικά. Κοίταξε γύρω σου καὶ θὰ βρῆς.
4. Νὰ διηγηθῆς τί ἔκανες καὶ τί ἔννοιωσες ἔνα χειμωνιάτικο βράδυ στὸ σπίτι σου.
5. Νὰ μᾶς πής τὸ παραμύθι πού σοῦ εἶπε ὁ παππούς σου.
6. Νὰ γράψης μιὰ μικρὴ ἔκθεση.
7. Νὰ γράψης δρθογραφία τὶς 2 πρώτες σειρές.



11. ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

Σήμερα τὸ χιόνι τὰ σκέπασε ὅλα. Τὰ κλαδιά στολίστηκαν μὲ τὶς λευκὲς πεταλουδίτσες τους. Νά τες! Μερικὲς ἀκόμα πέφτουν χορεύοντας τρελλὰ στὸν ἀέρα.

Μέσα στὴν τάξη μας ἡ σόμπα καίει τὰ ξύλα ποὺ κάθε λίγο τῆς ρίχνομε· λὲς καὶ εἶναι ἀχόρταγη.

Νοιώθομε ὅλοι μας μιὰ ζεστασιὰ ἐδῶ μέσα. "Ουως ἔξω τὸ κρύο εἶναι δυνατό. Κοιτάζομε ἀπὸ τὸ τζάμι. "Ενας σπουργίτης τρέμει ἐπάνω σ' ἔνα κλαδί. Τουρτουρίζει σὰν φτωχὸ πεινασμένο παιδάκι. Τὰ ματάκια του ἀνήσυχα. Κάτι ψάχνει νὰ βρῇ. "Ενα ψιχουλάκι, ἔνας σπόρος, ἔνα σκουληκάκι θὰ ἥταν πολύτιμα γιὰ τὸ πεινασμένο μας σπουργιτάκι.

Τὸ χιόνι δύμως τὰ σκέπασε ὅλα.

Τὸ καημένο δὲν μπορεῖ νὰ σκαλίσῃ μὲ τὴ μυτίτσα του καὶ νὰ βρῇ κάτι.

Ξαφνικὰ τὸ σπουργιτάκι μας πετᾶ καὶ μᾶς χτυπᾶ τὸ τζάμι.

Εἶναι ἀρκετὰ ἔξυπνο, ζητᾶ τὴ βοήθειά μας.

Τοῦ ρίχνομε ψίχουλα. Τὰ τρώει μὲ λαιμαργία. Πότε-πότε κοιτάζει καὶ ἐμᾶς. "Ετσι μᾶς εὔχαριστεῖ.

Τώρα ξαναπετᾶ καὶ ἀπ' τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο, πηγαίνει καὶ κάθεται στὸ ἵδιο κλαδί. Δὲν τουρτουρίζει πιὰ κι ἀς πέφτη τὸ χιόνι πιὸ πυκνό.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

“Ηρθανε τὰ χιόνια
στὰ ψηλὰ βουνά....
Ξεροβόρι, τὸ κηπάκι
μας παγώνει.

Κι ἔνα σπουργιτάκι
γκρίζο τόσο δά
στὰ γυμνὰ τὰ δέντρα
τοῦ πάρκου θά κρυώνη.

Πόσο κρύο ἔξω
πόση ζέστη ἔδω!
“Ολο μὲ φροντίζει
ἡ γλυκειά μαννούλα.

ΣΤΕΦ. ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Όνόματα άρσενικά-Θηλυκά-ούδέτερα)



“Εξω κάνει ψύχρα.
Μέσα στὴν τάξη είναι
ἡ σόμπα.



‘Ο σπουργίτης τρέμον-
τας τρώγει τὸ σπόρο.
‘Ομαθητής τὸν κοιτάζει.



‘Απὸ τὸ τζάμι τοῦ παραθύρου
κοιτάζομε τὸ χιόνι ποὺ πέφτει στὰ
κλαδιά τῶν δέντρων.

Στήν πρώτη εἰκόνα ξεχωρίζω τὰ ὄνόματα: ὁ σπουργίτης, ὁ σπόρος, ὁ μαθητής.

Καθένα ἀπὸ τὰ ὄνόματα αὐτὰ ἔχει μπροστὰ τὴ λεξούλα ὅ.

Μποροῦμε νὰ βάλωμε μπροστὰ ἀντὶ τοῦ ὅ, τὴ λεξούλα ὥ; "Οχι βέβαια γιατὶ τότε τὰ ὄνόματα, γίνονται πολὺ ἀστεῖα. Ποτὲ δὲ λέμε ὥ σπουργίτης, ὥ σπόρος. Ἀλλά: ὁ σπουργίτης, ὁ σπόρος.

Τὰ ὄνόματα ποὺ ἔχουν μπροστὰ τὴ λεξούλα ὥ, εἶναι ἀρσενικά.

Τ' ἀρσενικὰ εἶναι ὄνόματα: προσώπων, ζώων καὶ πραγμάτων.

Στὴ δεύτερη εἰκόνα ξεχωρίζω τὰ ὄνόματα: ἡ σόμπα, ἡ τάξη, ἡ ψύχρα.

Μπροστά τους εἶναι ὥ λεξούλα ὥ.

Τὰ ὄνόματα ποὺ ἔχουν μπροστὰ τὴ λεξούλα ὥ, εἶναι θηλυκά.

Τὰ θηλυκὰ εἶναι ὄνόματα: προσώπων, ζώων καὶ πραγμάτων.

Στὴν τρίτη εἰκόνα ξεχωρίζω τὰ ὄνόματα: τὸ παράθυρο, τὸ τζάμι, τὸ χιόνι, τὸ κλαδί, τὸ δέντρο.

Μπροστὰ ἀπ' αὐτὰ εἶναι ὥ λεξούλα τό.

Τὰ ὄνόματα ποὺ ἔχουν μπροστὰ τὴ λεξούλα τό, εἶναι οὐδέτερα.

Καὶ τὰ οὐδέτερα εἶναι ὄνόματα: προσώπων, ζώων καὶ πραγμάτων.

"Ωστε τὰ ὄνόματα ἔχουν τρία γένη:
ἀρσενικὸ (ὅ), θηλυκὸ (ἥ), οὐδέτερο (τό).

Άσκησεις:

1. Βρέσε 5 δύναματα νά φανερώνουν πρόσωπα, 5 νά φανερώνουν πράγματα καί 5 νά φανερώνουν ζώα.
2. Βρέσε 5 δύναματα δρασενικά, 5 θηλυκά καί 5 ούδέτερα.
3. Νά διηγηθῆς τήν ιστορία γιά τό παγωμένο σπουργιτάκι.
4. Νά γράψης μιά μικρή έκθεση.



12. Ο ΤΥΦΛΟΣ

Τὸν βλέπω πάντα στὴν ἵδια γωνιὰ τοῦ μεγάλου δρόμου. Καθισμένος στὸ σκαμνάκι του χαῖδεύει μὲ τὰ ξυλιασμένα χέρια του κάποια κιθάρα.

"Ανθρωποι πολλοὶ περνοῦν βιαστικὰ μπροστά του. Μὰ ἔκεινος δὲ βλέπει τίποτε. Εἶναι βυθισμένος γιὰ πάντα στὸ σκοτάδι...

Πόσο πονεῖ ἡ ψυχή μου σὰν τὸν ἄντικρύζω!

Τί κακὸ νὰ μὴ μπορῇ νὰ δῆ τόσα ὅμορφα πράγματα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός!

"Ολοι τρέχουν στὴ δουλειά τους. Ἐκεῖνος ὅμως δὲ μπορεῖ νὰ κάμῃ τίποτε...." Αν δὲν βρεθοῦν πονετικοὶ νὰ τοῦ ρίξουν λίγες δραχμοῦλες στὸ κουτί του, θὰ μείνη σίγουρα νηστικός.

Τὸ πρωὶ ποὺ πήγαινα στὸ σχολεῖο πέρασα πάλι ἀπ' τὴν ἵδια γωνιά. Φυσοῦσε δυνατὸς παγωμένος ἀέρας. Οἱ ἄνθρωποι περνοῦσαν τυλιγμένοι στὰ ζεστὰ παλτά τους. Ὁ τυφλὸς καθόταν στὴ θέση του χωρὶς παλτό, χωρὶς κασκόλ καὶ ζεστὰ γάντια. "Επαιζε

πάλι τὴ φτωχή του κιθάρα. Ἡ θλίψη ἦταν ζωγραφισμένη στὸ χλωμό του πρόσωπο κι ἔνα βαθὺ αὐλάκι χάραζε τὸ μέτωπό του. Δὲν ἄκουγε κανένα κρότο στὸ σιδερένιο κουτί. Θᾶμενε πάλι χωρὶς φαγητὸ στὴν παγωνιά.

Στὴ σάκκα μου εἶχα τρεῖς δραχμὲς ποὺ μοῦδωσε ὁ πατέρας. Τὶς ἔρριξα στὸ κουτὶ τοῦ τυφλοῦ.

"Ἐνα θερμὸ εὔχαριστῷ ἀκούστηκε ἀπ' τὰ παγωμένα του χείλη, ποὺ μοῦδωσε φτερά. Δὲν ἔννοιωσα πιὰ κρύο.

Λὲς καὶ βρισκόμουν σὲ θερμάστρα.
Οὕτε κατάλαβα πῶς ἔφτασα στὸ σχολεῖο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: ("Ἄρθρα")



'Ο τυφλὸς περιμένει στὴ γωνία. Νά! ἡ κιθάρα του.

'Ο δρόμος εἶναι γεμάτος κόσμο. Ή φωνή του εἶναι λυπητερή.

Τὸ κρύο εἶναι τσουχτερό.

Τὸ πρόσωπό του εἶναι θλιμμένο.

Παρατηρῶ ὅτι, μπροστὰ ἀπὸ τὶς λέξεις: τυφλὸς καὶ δρόμος, ὑπάρχει ἡ λεξούλα (ὅ). Παίρνει ἐπάνω δασεῖα.

Μπροστὰ ἀπ' τὶς λέξεις: κιθάρα καὶ φωνὴ ὑπάρχει ἡ λεξούλα (ἥ). Παίρνει κι αὐτὴ δασεῖα.

Μπροστὰ ἀπ' τὶς λέξεις: κρύο καὶ πρόσωπο ὑπάρχει ἡ συλλαβὴ (τό).

Οί λεξιούλες αύτές μπαίνουν μπροστά άπό όνοματα. Στὰ ἀρσενικὰ τὸ (ὅ), στὰ θηλυκὰ τὸ (ἡ) καὶ στὰ οὐδέτεοα τὸ (τό).

Οἱ λεξιούλες ὁ, ἡ, τὸ ποὺ μπαίνουν μπροστά άπὸ τὰ όνόματα γιὰ νὰ δεῖξωμε τίνος γένους εἶναι, λέγονται ἄρθρα.

Απὸ τὰ ἄρθρα μποροῦμε νὰ βροῦμε σὲ ποιὸ γένος ἀνήκουν ὅλα τὰ όνόματα.

Τὰ ἄρθρα ἀλλάζουν, δηλαδὴ κλίνονται. Προσέξετε αύτές τὶς προτάσεις: ὁ τυφλὸς παιζει τὴν κιθάρα του. Οἱ τυφλοὶ δὲν βλέπουν. Λυπάμαι τοὺς τυφλούς.

Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται στὰ ἄρθρα, εἶναι οἱ πάρα κάτω. Θὰ γίνουν μαζὶ μὲ τὰ όνόματα.

ὁ	τυφλὸς	ἡ	κιθάρα	τὸ	πρόσωπο
τοῦ	τυφλοῦ	τῆς	κιθάρας	τοῦ	προσώπου
τὸν	τυφλὸ	τὴν	κιθάρα	τὸ	πρόσωπο
οἱ	τυφλοὶ	οἱ	κιθάρες	τὰ	πρόσωπα
τῶν	τυφλῶν	τῶν	κιθαρῶν	τῶν	προσώπων
τοὺς	τυφλοὺς	τὶς	κιθάρες	τὰ	πρόσωπα

Αλλάζουν καὶ ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἔνα πρόσωπο, ζῶ ή πρᾶγμα καὶ ὅταν μιλᾶμε καὶ γιὰ πολλά.

Άσκήσεις:

- Πόσα καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ἄρθρα;
- Σὲ ποιὸ γένος ἀνήκουν τὰ όνόματα: τυφλός, τραγούδι, τοῖχος, δρόμος, μολύβι, πέτρα, κῆπος, χελιδόνι, θρανίο καὶ ἀκτίνα;
- Συμπλήρωσε δὲ τι λείπει:

ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ
δρόμος	ἡ γάτα	τὸ θρανίο

- Νὰ διηγηθῆται τὴν Ιστορία ἐνὸς τυφλοῦ (εἰδες - ἀκουσεις - διάβασεις).
- Νὰ γράψης μία μικρὴ ἔκθεση γιὰ ἔναν τυφλό.
- Νὰ γράψης δρθογραφία δύο σειρές.



13. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Τὸ λιμάνι ἔχει πάντα μεγάλη κίνηση. Καράβια ἔρχονται, καράβια φεύγουν.... "Άλλα μικρὰ κι ἄλλα μεγάλα, φορτωμένα καὶ κουρασμένα ἀπ' τὰ μακρύνταξίδια ἢ ἄδεια καὶ ξεκούραστα, ἔτοιμα νὰ πετάξουν πάνω στὴ θάλασσα καὶ νὰ φτάσουν σὲ μακρυνόυς τόπους.

Μερικὰ ποὺ φεύγουν χαιρετοῦν μὲ τὸ σφύριγμα τῆς σειρήνας. Στὴν παραλία πολλοὶ ἄνθρωποι κουνοῦν πολύχρωμα μαντήλια. Εἶναι συγγενεῖς καὶ φίλοι αὐτῶν ποὺ φεύγουν.

Τώρα ποὺ ὁ καιρὸς εἶναι καλὸς πολλὲς βάρκες μὲ λευκὰ πανιά ἀργοπλέουν πέρα στ' ἀνοιχτά.

'Εκεῖ στὸ καφενεῖο τοῦ λιμανιοῦ κάθεται ἔνας γέρο-ναυτικός. Κοιτάζει τὴ θάλασσα καὶ συλλογίζεται... "Εχει τὸ βλέμμα του καρφωμένο στὸ βάθος τῆς θάλασσας. Ποιὸς ξέρει τί συλλογίζεται!

Στὰ ἴσογεια τῶν μεγάλων πολυκατοικιῶν εἶναι τὰ γραφεῖα ὅπου βγάνουν οἱ ταξιδιῶτες εἰσιτήρια. Νά! μερικοὶ ποὺ βγάνουν εἰσιτήρια. "Ενας κρατάει δυὸς βαλίτσες.

Τὸ μεγάλο καράβι ἔκειδά, μὲ τὸ μακρὺ μαῦρο φουγάρο, σφυρίζει βραχνιασμένα. Σὲ λίγο θὰ φύγῃ.

Φεύγει γιὰ μακρυνὴ χώρα.

—Καλὸ ταξίδι καράβι μας, καράβι ἑλληνικό!



Είναι ώραίο τὸ λιμάνι μας
Μικρὰ καὶ μεγάλα καράβια ἔρχονται καὶ φεύ-
γουν.

"Άλλα φορτωμένα καὶ κουρασμένα ἀπ' τὰ
μακρυνὰ ταξίδια ἢ ἄδεια καὶ ξεκούραστα,
ἔτοιμα νὰ πετάξουν πάνω στὴ θάλασσα καὶ νὰ φτά-
σουν σὲ μακρυνούς τόπους.

Λευκὲς βαρκοῦλες ἀργοπλέουν πέρα στὴ γα-
λανὴ θάλασσα.

'Ο λαμπρὸς ἥλιος χτυπᾷ ἐπάνω στὴν ἥσυχη θά-
λασσα.

Τὸ μεγάλο καράβι μὲ τὸ μακρὺ μαῦρο φου-
γάρο σφυρίζει βραχνιασμένα.

—Καλὸ ταξίδι!

Ξεχωρίζω τὶς λέξεις:

ώραίο, μικρά, μεγάλα, φορτωμένα, κουρασμένα,
ἄδεια, ἔτοιμα, λευκές, γαλανή, λαμπρός, ἥσυχη, μα-
κρύ, μαῦρο, καλό.

Οἱ λέξεις αὐτὲς μᾶς λένε πῶς εἶναι τὸ οὔσια-
στικό. Πηγαίνουν πάντοτε μαζὶ μὲ οὔσιαστικό.

Οἱ λέξεις ποὺ μᾶς λένε πῶς εἶναι τὰ οὔσια-
στικά, λέγονται ἐπίθετα.

Εἶναι οἱ πιὸ ὅμορφες λέξεις ἀπ' ὅσες χρησιμο-
ποιοῦμε. "Οσοι μιλοῦν καὶ γράφουν ὅμορφα, πάντα
τὶς χρησιμοποιοῦν.

Ασκήσεις:

1. Τί μᾶς φανερώνουν τὰ ἐπίθετα;
2. Νὰ βρῆς 10 ἐπίθετα καὶ νὰ τὰ γράψῃς. Κατόπιν μὲ κάθε ἐπίθετο νὰ σχηματίσῃς κι ἀπὸ μιὰ πρόταση.
3. "Ἔχεις πάει σὲ λιμάνι; Τί σου ἔχοὺν εἰπή; Νὰ μᾶς διηγηθῆς ὅ,τι ξέρεις.
4. Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση.
5. 'Ορθογραφία: Δύο σειρές ἀπ' τὸ παράπλανω μάθημα.



14. ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)

Μιλήσαμε σήμερα γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειό.

Τὰ σκλαβωμένα Ἐλληνόπουλα πήγαιναν νὰ μάθουν γράμματα τὴν νύχτα κρυφὰ καὶ πέρα στὰ μοναστήρια ἢ στὶς σπηλιές.

Σὰν σκιές γλυστροῦσαν στὰ στενὰ καὶ σκοτεινὰ δρομάκια. Τὸ φεγγάρι μὲ τὸ ἀργυρὸ φῶς του τοὺς φώτιζε τὰ ἄγρια μονοπάτια τῶν λόγγων καὶ τῶν βουνῶν.

Περπατοῦσαν σκιαγμένα ἀπ' τὸ φόβο τῶν ἔχθρῶν καὶ βάδιζαν πιασμένα χέρι μὲ χέρι...

— Οὕ! οὕ! οὕ!... οὔρλιαζε ὁ λύκος, πέρα στὸ μακρυνὸ λόγγο.

Τὰ μικρὰ Ἐλληνόπουλα ὅμως ἔτρεχαν γοργὰ στὰ μονοπάτια κι ἔφταναν στὸ μοναστήρι ἢ τὴ σπηλιά.

'Εκεῖ μέσα κάτω ἀπ' τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ μάθαιναν νὰ διαβάζουν. 'Ο ἀγαθὸς καλόγηρος τοὺς ἔλεγε ὅτι εἶναι Ἐλληνόπουλα κι ὅτι πρέπει, σὰν μεγαλώσουν, νὰ πολεμήσουν τοὺς ἔχθροὺς γιὰ νὰ λευτερωθῆ ἢ πατρίδα.

Αλήθεια! σκεφθῆτε πῶς μάθαιναν τὰ παιδιά τότε γράμματα καὶ πῶς ἐμεῖς σήμερα!...

Τώρα τὰ σχολεῖα μας δὲν εἶναι κρυφά. Ζοῦμε ἐλεύθεροι κι ἀναπνέουμε ἐλεύθερον ἀέρα.

Φῶς τοῦ ἥλιου τώρα—φῶς τοῦ φεγγαριοῦ καὶ τοῦ καντηλιοῦ τότε.

Πολὺ θαυμάζω ἔκεινα τὰ Ἐλληνόπουλα μὲ τὴν ἡρωϊκὴ καρδιά.

Τὸ παρακάτω γνωστό μας ποιηματάκι μᾶς πληροφορεῖ κάτω ἀπὸ ποιὲς συνθῆκες ἐμάθαιναν τότε τὰ παιδιά τοῦ λαοῦ μας λίγα γράμματα:

Φεγγαράκι μου λαμπρὸ
φέγγε μου γὰ περπατῶ
νὰ πηγαίνω στὸ σχολειό

νὰ μαθαίνω γράμματα
γράμματα σπουδάγματα
τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Ρήματα)



Τὰ σκλαβωμένα Ἐλληνόπουλα πηγαίνουν νὰ μάθουν γράμματα κρυφὰ τὴν νύχτα.

Τὸ φεγγαράκι φωτίζει τὰ ἄγρια μονοπάτια.

«Φέγγε μου νὰ περπατῶ νὰ μαθαίνω γράμματα..».



Κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ μαθαίνουν γράμματα.

‘Ο καλόγηρος μὲ τρεμάμενη φωνὴ τοὺς λέγει γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς πατρίδας.

Τὰ σκλαβόπουλα ἀκοῦνε τὰ λόγια τοῦ καλογήρου.

Παρατηρῶ καὶ ξεχωρίζω τὶς λέξεις: πηγαίνουν, μάθουν, φωτίζει, φέγγω, περπατῶ, μαθαίνω, λέγει, ἀκοῦνε.

Οἱ λέξεις αὐτὲς μᾶς φανερώνουν τί κάνουν ἢ τί παθαίνουν τὰ οὐσιαστικὰ (πρόσωπα — ζῶα — πράγματα).

Οἱ λέξεις ποὺ φανερώνουν τί κάνουν ἢ τί παθαίνουν τὰ οὐσιαστικά, λέγονται ρήματα.

Άσκησεις:

1. Ποιές λέξεις λέμε ρήματα;
2. Νὰ βρῆς 10 ρήματα. Νὰ τὰ πῆς καὶ νὰ τὰ γράψῃς.
3. Ποιά ρήματα λείπουν ἀπ' τὶς πιὸ κάτω προτάσεις;

Μὲ τὸ ἀσημένιο του φῶς τὸ φεγγαράκι
τὰ ἄγρια μονοπάτια.

"Ετσι γράμματα τὰ σκλαβόπουλα.
Πολὺ ἐκεῖνα τὰ Ἑλληνόπουλα.

4. Νὰ διηγηθῆς τὴν ἴστορία τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ.
5. Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση.
6. Γράψε 2 σειρές δρθογραφία.



15. ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Ἔθρθαν πάλι στὴν πατρίδα μας τὰ μαῦρα πουλιὰ
μὲ τὴν ψαλιδωτὴ οὐρὰ καὶ τὴν κάτασπρη βαμπακωτὴ
μικρὴ κοιλιά τους.

Ἔθρθαν τὰ σπαθωτὰ χελιδόνια!

Ἡ γιαγιὰ εἶπε πώς τάφεραν στὶς φτεροῦγες τους
οἱ πελαργοί, κάτι μεγάλα πουλιά.

Μαζί τους ἔφεραν τὴν ἄνοιξη!

Μὲ μιᾶς δλα πρασίνισαν. Ὁ κάμπος στρώθηκε μὲ τὸ πολύχρωμο ἀνοιξιάτικο χαλί του.

Πῶς νὰ μὴν ἀγαπῶ τὰ γοργόφτερα χελιδόνια!

Τί πολλὰ ποὺ εἶναι! Στέγες καὶ μπαλκόνια ἔχουν γεμίσει ἀπ' τὰ καλὰ αὐτὰ καὶ ὠφέλιμα πουλάκια.

Σὰν καλοὶ νοικοκυραῖοι φροντίζουν νὰ φτιάξουν τὸ σπιτικό τους. "Αλλα φτιάχνουν καινούργιες φωληές κι ὅλλα διορθώνουν τίς περισυνὲς ποὺ ἄφησαν φεύγοντας.

Σχίζουν βιαστικὰ τὸν ἀέρα! Δουλεύουν ἀκούραστα.

Καθισμένος στὸ παράθυρο τοῦ δωματίου προχτές, παρακολουθοῦσα ἔνα ζευγάρι χελιδόνια. "Εφτιαχναν τὴν φωλίτσα τους στὸ ἀντικρυνὸ μπαλκόνι. Δούλευαν καὶ τὰ δυὸ σὰν τοὺς καλλίτερους τεχνίτες. Μὲ τὴν μυτούλα τους κουβαλοῦσαν ἀδιάκοπα λάσπη." Υστερα μὲ πολλὴ προσοχὴ τὴν ἔχτιζαν.

Σήμερα, ἀνοιξιά πάλι τὸ παράθυρο γιὰ νὰ ἴδω τί ἔγινε. Μὲ θαυμασμὸ εἶδα μιὰ στρογγυλὴ τελειωμένη φωλίτσα. 'Απ' τὴν μικρὴ πορτούλα της φαίνονταν δυὸ μαῦρα.

'Ο παππούς μου εἶπε πώς τὰ χελιδόνια καθαρίζουν τὸν ἀέρα ἀπ' τὰ βλαβερὰ ἔντομα.

Νά! καὶ μιὰ προσευχούλα ποὺ μοῦ ἔμαθε γι' αὐτά:

ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΑ

.Μιὰ φορὰ σὲ κάποια στέγη
δυό χαρούμενα πουλιά,
δυὸ σπαθάτα χελιδόνια
πῆγαν κι ἔκτισαν φωλιά.

Κι' ἔνα χέρι, τέτοιο χέρι
ποὺ δὲν πόνεσε σταλιά
πάει στὴ στέγη κάποια μέρα
καὶ γκρεμίζει τὴ φωλιά.

Καὶ τὰ δυὸ τὰ χελιδόνια
σὰν γυρίσαν στὴ φωλιά,
πιὰ δὲν βρῆκαν τὰ καῦμένα
τὰ μικράκια τους πουλιά.

Στὸ κακὸ τὸ σπίτι τώρα
ποὺ χαλάσσαν τὴ φωλιά
δὲν πηγαίνουν τὰ πουλάκια
δὲν ἀκοῦς γλυκολαλιά.

Σ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Άντωνυμίες)



'Εγώ κοιτάζω ἀπ' τὸ παράθυρο τὰ χελιδόνια.

'Εσύ τραγουδᾶς τὸ τραγούδι τῶν χελιδονιῶν.

Αὐτὸς παρακολουθεῖ πῶς κτίζουν τὴ φωληά τους τὰ χελιδόνια.

Αὐτὴ χαιρετᾶ τὰ χελιδόνια.

'Εμεῖς καλωσορίζουμε τὰ χελιδόνια.

'Εσεῖς θαυμάζετε τὸ γοργὸ πέταγμα τῶν χελιδονιῶν.

Αὐτοὶ οἱ σπουργίτες ἔφυγαν ἀπὸ τὶς χελιδονιφωληές.

Αὐτὲς οἱ χελιδονοφωληήες εἶναι φωληήες περυσινές.

Παρατηρῶ καὶ ξεχωρίζω τὶς λέξεις: Εγώ, ἐσύ, αὐτὸς (αὐτή), ἐμεῖς, ἐσεῖς, αὐτοὶ (αὐτές).

"Έχουν τοποθετηθῆ ἀντὶ ὀνομάτων προσώπων.

Θὰ τὶς λέμε ἀντωνυμίες προσωπικές.

Πρόσεξε καὶ τὶς πιὸ κάτω προτάσεις:

'Εκείνος ἢ **αὐτὸς** ὁ σπουργίτης ἔφυγε ἀπ' τὴ χελιδονοφωληά.

'Εκείνη ἢ **αὐτὴ** ἡ χελιδονοφωληὰ εἶναι καινούργια.

'Εκείνο ἢ **αὐτὸς** τὸ χελιδόνι σπαθίζει τὸν ἄέρα.
Ξεχώρισε τὶς λέξεις:

ἐκεῖνος—ἐκείνη—ἐκεῖνο
καὶ
αὐτὸς — αὐτή — αὐτό

Εἶναι ἀντωνυμίες καὶ μᾶς δείχνουν πρόσωπα,
ζῶα ἢ πράγματα.

Θὰ τὶς λέμε ἀντωνυμίες δεικτικές.

Άσκήσεις:

1. Ποιές λέξεις λέμε ἀντωνυμίες ;
2. Ποιές εἶναι οἱ προσωπικὲς ἀντωνυμίες ;
3. Ποιές εἶναι οἱ δεικτικὲς ἀντωνυμίες ;
4. Νὰ κάμης προτάσεις μὲ προσωπικὲς καὶ δεικτικὲς ἀντωνυμίες.
5. Νὰ μᾶς διηγηθῆται τὶ εἶδες καὶ τὶ ξέρεις γιὰ τὰ χελιδόνια.
6. Νὰ γράψης μιὰ μικρὴ ἔκθεση γιὰ τὰ χελιδόνια.
7. Ὁρθογραφία : δύο σειρές.



16. ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ

Εἶναι πολλὲς μέρες τώρα ποὺ παρατηροῦμε τί γίνεται πάνω στὸ ψηλὸ δέντρο μὲ τὶς πελώριες πελαργοφωλιές.

Στὶς δεκαπέντε τοῦ Μάρτη ἥρθαν οἱ ἀρσενικοὶ πελαργοί. Ξαναβρῆκαν τὶς παληὲς φωληές τους.

"Οσον καιρὸν ἔλειπαν κατοικοῦσαν μέσα κάργες κι ἄλλα πουλιά. Τώρα τὰ ἔδιωξαν ὅλα κι ὁ καθένας ἐπῆρε τὴ δική του. Κανένας πελαργὸς δὲν τολμάει νὰ πάρη τὴ φωληὴ τοῦ ἄλλου. "Αν κάνη κάτι τέτοιο, γίνεται φοβερὴ... ραμφομαχία. Χτυπιοῦνται ἀλύπητα μὲ τὰ μεγάλα κίτρινα ράμφη τους, μέχρις ὅτου ὑποχωρήσῃ ὁ ἔνας ἀπ' τοὺς δυό.

Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἥρθαν κι οἱ πελαργῖνες. Χαιρέτησαν μὲ τὰ ράμφη τους τὸ ζευγάρι τους κι ἄρχισαν τὴ δουλειά.

Ἡ πελώρια πελαργοφωληὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ ὄλοκληρα κλαδιὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μαλακὸ ἐσωτερικὸ στρῶμα. "Ετσι οἱ πελαργοί, ὅταν εἶδαν στὸ φράχτη ἐκεῖνο τὸ παληὸ κομμάτι ροῦχο ποὺ ὕψωσαν τὰ παιδιὰ γιὰ σημαία νὰ τοὺς καλοσωρίσουν, τὸ ἄρπαξαν στὰ ράμφη τους καὶ τῷφεραν στὴ φωληά.

Ἡ πελαργίνα τῷστρωσε μέσα γιὰ νὰ γεννήσῃ τ' αὐγά της.

Τώρα πιὰ τὰ κλωσσᾶ. Κάθεται ἐπάνω τους καὶ τὰ ζεσταίνει.

Ο πελαργὸς τὴν βοηθᾶ. "Οταν πεινάσῃ πηγαίνει ἐκεῖνος καὶ κάθεται στὴ θέση της Αὔτὴ πετᾶ πρὸς τὸ λειβάδι γιὰ νὰ φάῃ κανένα βάτραχο, μεγάλο σκουλήκι ἢ καὶ κανένα φίδι.

Σὲ λίγες μέρες θὰ βγοῦν τὰ πελαργάκια.

"Ἐπειτα ἀπὸ 25—30 μέρες θὰ πετάξουν. Κι εἶναι τόσο ὅμορφα νὰ παρακολουθῇ κανεὶς τὸ πέταγμά τους!! Τὸ ράμφος, τὸ ἄσπρο σῶμα καὶ τὰ πόδια γίνονται μιὰ εύθεϊα ποὺ τὴν σταυρώνουν οἱ φτεροῦγες, μὲ τὶς μαῦρες ἄκρες τους.

Μοιάζουν μὲ σταυροὺς ποὺ πετάνε!

Τὸ θέαμα εἶναι πολὺ ὅμορφο ὅταν ἔρχωνται τὸ Μάρτη ἢ ὅταν φεύγουν τὸ φθινόπωρο.

Νά! κι ἔνα ποιηματάκι γιὰ τοὺς πελαργούς:

ΠΕΛΑΡΓΟΙ

Κοίτα πώς φεύγουν τώρα οι πελαργοί!
Κάποιες γαλάζιες νοσταλγοῦν πατρίδες.
Χειμώνες, χιόνια στήν παληά τή γῆ
μά κεί πού πᾶν δὲν φτάνουν καταιγίδες.

Κοίτα πώς φεύγουν τώρα οι πελαργοί!
Χιλιάδες ἄσπροι κύκλοι στὸν ἀγέρα.
Ἐνας μπροστά, τοὺς ἄλλους ὁδηγεῖ
καὶ χάνονται στὸ βάθος ἐκεῖ πέρα...

Κοίτα πώς φεύγουν τώρα οἱ πελαργοί!
Ο οὐραγὸς ἀπλώνεται δικός τους.
Μακρυά φαντάζει ἡ γαλανὴ αὔγῃ
κι' ἀκολουθοῦν πιστὰ τὸν ὁδηγό τους.

N. KAMBYSΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Σύνδεσμοι)



. Οἱ λεῦκες μὲ τὶς πελώριες πελαργοφωληές.
Οἱ πελαργοὶ καὶ τὰ χελιδόνια ξαναγυρίζουν τὸ
Μάρτη.

Γιατί ἔρχονται πρῶτα οἱ ἀρσενικοὶ πελαργοί;
Οἱ πελαργοὶ ὅταν εἶδαν στὸ φράχτη τὸ παληό-
ρουχο, τὸ πῆραν μὲ τὰ ράμφη τους.

Οἱ πελαργοὶ ἄρχισαν νὰ δουλεύουν.

Οἱ πελαργοί ἔψαξαν, ἀλλὰ δὲ βρῆκαν ἄφθονη
τροφή.

Είναι τόσο ὅμορφα νὰ τοὺς βλέπης ὅταν ἔρχωνται τὸ Μάρτη ἥ ὅταν φεύγουν τὸ φθινόπωρο;

Παρατηρῶ καὶ ξεχωρίζω τὶς λέξεις:

μέ, καί, γιατί, ὅταν, νά, ἀλλά, ἥ

Τὶς λέξεις αὐτὲς τὶς χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ συνδέωμε τὶς λέξεις ἥ τὶς προτάσεις μεταξύ τους.

Οἱ λέξεις μὲ τὶς δόποιες συνδέονται οἱ λέξεις
ἥ οἱ προτάσεις, λέγονται σύνδεσμοι.

΄Ασκήσεις:

1. Ποιὲς λέξεις λέμε συνδέσμους; 2. Κάμε προτάσεις μὲ συνδέσμους.
3. Νὰ τοὺς μάθης ἀπέξω. 4. Νὰ διηγηθῆται εἰδεῖς καὶ τί ξέρεις γιὰ τοὺς πελαργούς. 5. Νὰ γράψῃς μιὰ ἔκθεση γιὰ τὸ γυρισμό τους. 6. Όρθογραφία: δυδ σειρές.



17. ΤΟ ΠΑΣΧΑ

΄Απόψε μὲ ξύπνησαν οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας. Θαρρῶ πώς τόσο γλυκὰ δὲν ξαναχτύπησαν ποτέ! Μᾶς καλοῦσαν στὴν Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ μας

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σὲ λίγο ήμουν ἔτοιμος. Ξεκινήσαμε ὅλοι. Μὲ καμάρι κρατοῦσα τὴ μεγάλη ἄσπρη λαμπάδα, ποὺ μοῦ χάρισε ἡ γιαγιά. Οἱ δρόμοι ἦσαν γεμάτοι κόσμο καὶ φῶτα. Ἀπὸ τὸ σπίτι μέχρι τὴν ἐκκλησία εἶναι κοντά. Φθάσαμε στὴν ἐκκλησία. Ἡταν πιὸ ὅμορφη ἀπ' τὶς ἄλλες φορές. Τὰ μανουάλια ἄστραφταν ἀπὸ καθαριότητα καὶ εἶχαν φορτωθῆ κεριά. "Άλλα μικρὰ κι ἄλλα πιὸ μεγάλα.

Τὰ καντήλια σκορποῦσαν ἔνα γλυκὸ φῶς στὶς εἰκόνες τῶν Ἅγιων. Κι οἱ ψάλτες ἀπόψε ἔψελγαν πιὸ ἀπαλά.

"Ολοι φοροῦσαν τὰ γιορτινά τους. Τὰ παιδάκια κρατοῦσαν τὶς λαμπάδες τους.

Γιὰ μιὰ στιγμή, ὅλοι βρεθήκαμε εἰς τὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας.

—Χριστὸς Ἐνέστη! ἀκούστηκε νὰ ψάλλῃ ὁ παπᾶς.

Μὲ μιᾶς κρότοι πολλοὶ ἀκούστηκαν καὶ χιλιάδες φῶτα γέμισαν τὸν οὐρανό. Τὰ παιδιὰ ἔρριχναν πάρα πολλὰ βαρελότα. Οἱ καμπάνες ἄρχισαν νὰ χτυποῦν χαρμόσυνα. Μὲ γελαστὰ πρόσωπα οἱ χριστιανοὶ ἔλεγαν «Χριστὸς Ἐνέστη».

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας μὲ γέμισε χαρά!

"Οταν τέλειωσε ἡ λειτουργία γυρίσαμε στὸ σπίτι. Τσουγκρίσαμε τὰ κόκκινα λαμπριάτικα αὔγα.

Παντοῦ ἀντηχοῦσαν γέλια καὶ τραγούδια.

Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Μὲ τ' ἀνοιξιάτικα πουλιά μᾶς ἦρθε πάλι ἡ Πασχαλιά ἦρθε μὲ τὰ γιορτινά της μὲ τὰ κόκκινα τ' αὔγα της.

Καμπάνες χαρωπὰ χτυποῦν καὶ τὴ χαρὰ παντοῦ σκορποῦν
[πούν]
καὶ ξυπνάει ἀντάμα ἡ πλάση μὲς στὴ νύχτα νὰ γιορτάσῃ.

«Χριστὸς Ἐνέστη!» ἀντιλαλεῖ ὅλους μιὰ ἀγάπη μᾶς καλεῖ μὲ τὸ φίλο, τὸν ὁχτρό μας νὰ τσουγκρίσουμε τ' αὐγό μας

Τ' ἀρνὶ στὴ σούβλα θὰ ψηθῇ χορὸς τριγύρω θὰ στηθῇ.
Θὰ πιαστοῦνε χέρι - χέρι νὰ χορέψουν νιοὶ καὶ γέροι.

X. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Προθέσεις)



Από τὸ σπίτι μέχρι τὴν ἐκκλησία εἶναι κοντά.

Τὰ μανουάλια ἀστραφταν ἀπὸ καθαριότητα.

Ολοι βρεθήκαμε εἰς τὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας.

Τὰ παιδιά ἔρριχναν πάρα πολλὰ βαρελότα.

Ξεχωρίζω ἀπ' τὶς παραπάνω προτάσεις τὶς λέξεις:

Από, μέχρι, εἰς, παρά

Τὶς λέξεις αὐτὲς θὰ τὶς λέμε προθέσεις.

Ασκήσεις:

- Νὰ κάμης τέσσερες προτάσεις μὲ τὶς προθέσεις: ἀπό, μέχρι, εἰς, παρά.
- Νὰ διηγηθῆς τί είδες καὶ τί ἀκουσεῖς κατά τὴ γιορτὴ τοῦ Πάσχα.
- Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση γιὰ τὸ Πάσχα.
- Όρθογραφία: Δυσδ σειρές ἀπὸ τὸ πιὸ πάνω μάθημα.

18. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Τὸ ἀπόγευμα κατέβηκα στὸν κῆπο μας γιὰ νὰ παίξω. Ἡταν ὅμορφα ἔκει. Σ' δλα τὰ δέντρα πουλάκια πετοῦσαν καὶ κελαδοῦσαν γλυκά. Στοὺς δια-

δρόμους πολύχρωμα ζουζουνάκια ἔτρεχαν πάνω· κάτω
νὰ βροῦν κάτι νὰ φάνε.

Γιὰ μιὰ στιγμή, κάτι πέρασε ἀπὸ μπροστά μου.
΄Ηταν μιὰ πεταλούδα. ΌΩ! πόσο ὅμορφη ἦταν! Εἶχε
γαλάζια βελουδένια φτερά, μὲ κόκκινες ἀστραφτερὲς
βούλες, ποὺ λαμποκοποῦσαν στὸν ἥλιο.

Τὴν εἶδα νὰ κάθεται σ' ἔνα δλόασπρο κρίνο. Ἀμέ-
σως ἔτρεξα ἐκεὶ κι ἄπλωσα τὰ χέρια νὰ τὴν πιάσω.

΄Εκείνη ὅμως πέταξε βιαστική. Πόσο θάθελα νὰ
τῆς χαιδέψω τὰ βελουδένια φτερά.

΄Αρχισα νὰ τὴν κυνηγῶ λέγοντας τὸ τραγουδάκι
ποὺ μάθαμε στὸ σχολεῖο:

΄Ελα πεταλουδίτσα μόυ
ἔλα νὰ σὲ τσακώσω
δὲ θὰ σοῦ τσαλακώσω
καθόλου τὰ φτερά!

΄Αδικα ὅμως ἔτρεχα. Μόλις τὴν πλησίαζα πετοῦσε
ξαφνιασμένη σὰ νὰ φοβόταν. Κάθησε μὲ τὴ σειρὰ
στὴ φουντωτὴ τριανταφυλλιά, στοὺς μώβ μενεξέδες,
στοὺς κόκκινους μεγάλους κρίνους, στὶς κίτρινες μαρ-
γαρίτες.

΄Υστερα πέταξε πολὺ μακρυά.

ΜΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Γοργὰ πετάει μιὰ πεταλούδα Ἀμέσως μπαίνει τὸ παιδάκι
ἀπὸ δεντράκι σὲ δεντράκι. κάνει μ' εὐλάβεια τὸ σταυρό
΄Λαχανιαστὸ τὴν κυνηγάει [του
énα χαρούμενο παιδάκι. φιλεῖ τὴν ἄγια τὴν εἰκόνα
μὲ μιὰ χαρὰ στὸ πρόσωπό του.

Μὰ φοβισμένη ἡ πεταλούδα
σὲ μιὰ ἑκκλησιὰ πετᾶ καὶ [μπαίνει
καὶ στέκεται σὲ μιάν εἰκόνα
ἀπ' ἀγγέλούδια κυκλωμένη. Καὶ πέταξεν ἡ πεταλούδα
ψηλά, μακρυὰ μὲς στὰ λου-
λούδια. Δάκρυσε τότε τὸ παιδάκι,
δάκρυσαν κι' ὅλα τ' ἀγγε-
[λούδια.

Π. ΠΕΤΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Επιφωνήματα)



Α! Α! νὰ μιὰ γαλάζια πεταλούδα

Ω! τί ὅμορφη ποὺ εἶναι.

Τὴν κυνηγῶ νὰ τὴν πιάσω, μὰ ἀλίμονο!

Φεύγει, πετᾶ σὰν τρελλὴ ἔδω κι ἐκεῖ.

Κάθεται στὴν τριανταφυλλιά. Πλησιάζω.

Πώ! πώ! τρυπήθηκα ἀπ' τ' ἀγκάθια τῆς τριανταφυλλιᾶς. Αχ! βγαίνει καὶ λίγο αἴμα.

Ξεχωρίζω τὶς λέξεις:

Α! ᾰ!, ώ! ἀλίμονο! πώ! πώ! ἄχ!

Βλέπω ὅτι μὲ τὶς λέξεις αὐτὲς ξεφωνίζω ὅταν θαυμάζω, πονῶ, ἀγανακτῶ καὶ χαίρομαι.

Οἱ λέξεις ποὺ μεταχειρίζόμαστε ὅταν θαυμάζωμε γιὰ κάτι, πονοῦμε, ἀγανακτοῦμε καὶ χαρόμαστε, λέγονται ἐπιφωνήματα.

Άσκήσεις:

1. Γιατὶ τὶς λέξεις αὐτὲς τὶς λέμε ἐπιφωνήματα;
2. Γράψε προτάσεις μὲ τὰ ἐπιφωνήματα ποὺ ἔμαθες.
3. Εἰδες ποτὲ πεταλούδα; Τὴν ἔπιασες; Πῶς ἦταν;
4. Γράψε μιὰ μικρὴ ἔκθεση γιὰ τὴν πεταλούδα.
5. Ὁρθογραφία: δυὸς σειρές ἀπ' τὸ παραπάνω μάθημα.

19. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Γιὰ δεύτερη φορὰ ἔρχομαι στὸ μικρὸ κι ὡραῖο χωριὸ τοῦ πατέρα μου. Νοιώθω μιὰ μεγάλη χαρά, καθὼς ὁ σιδηρόδρομος πλησιάζει στὸν τόπο ποὺ γεννήθηκαν οἱ γονεῖς μου.

—Ντούκου-ντούκου-ντούκου...! ἀγκομαχᾶ ἢ ἀτμομηχανὴ καὶ σέρνει πίσω της γοργὰ-γοργὰ τὰ βαγόνια.

Στρίβομε αὐτὴ τὴ στροφὴ καὶ νά μας! μπροστὰ στὸν καταπράσινο λόφο, ὅπου ἔχουν χτιστῆ τὰ κάτασπρα σπιτάκια τοῦ χωριοῦ.

Στὸ σταθμὸ μᾶς περιμένουν οἱ συγγενεῖς μας.

΄Ο σιδηρόδρομος συνεχίζει μὲ σφυρίγματα καὶ ἀγκομαχητὸ τὸ ταξίδι του. Έμεῖς ἀνηφορίζομε καὶ περνοῦμε ἀνάμεσα ἀπὸ ψηλὲς λεῦκες καὶ ἀκακίες. Στὴ ρίζα τους τρέχουν νερά.

΄Εδῶ πρασινάδες, ἐκεῖ κάτασπρα χαλίκια, πιὸ κάτω φράχτες ἀπὸ ἀγριοτριανταφυλλιές. Πρασινάδες, παντοῦ πρασινάδες.

Τὰ σπίτια ὅμορφα, μὲ μπαλκόνια ξύλινα καὶ πόρτες θολωτές. Οἱ καμινάδες καπνίζουν. Κάποιες γυναῖκες κατεβαίνουν μὲ στάμνες στὸ χέρι. Πηγαίνουν στὴ μαρμαρένια θολωτὴ βρύση νὰ πάρουν νερό.

Δυὸ ψηλὰ βοσκόπουλα μὲ τὶς ἀγκλίτσες τους καὶ μὲ τὰ πελώρια μαλλιαρὰ τσοπανόσκυλα κατεβαίνουν πηδηχτὰ στὸν κατηφορικὸ δρόμο.

Νά! κι ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, ἡ Άγία Τριάδα. Δίπλα ὑψώνεται τὸ ψηλὸ καμπαναριὸ μὲ τὶς τρεῖς μεγάλες καμπάνες τους.

Στὰ δρομάκια τρέχουν κατακάθαρα νερά. Βελάσματα προβάτων καὶ τραγούδι φλογέρας ἀκούγεται ἀπὸ τὸ δάσος πέρα.

Πόσο ὅμορφα εἶναι ὅλα ἔδῶ στὸ χωριό!

Στὸ νοῦ μου ἦρθε τὸ παρακάτω ποίημα:

ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ἐκεῖ σ' ἀπόσκια τοῦ βουνοῦ, Ἐχει μιὰ πρόσχαρ' ἐκκλησιὰ
στὰ δροσερὰ χορτάρια, κοντὰ στὴν κρύα βρύση,
ποὺ μουρμουρίζουν τὰ νερά κι ἔρχεται κάθε χριστιανὸς
καὶ χύνονται καθάρια ἐκεῖ νὰ προσκυνήσῃ.
ἀπλώνετ' ὅμορφο χωριό Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ παπᾶ
μὲ λεῦκες στολισμένο καὶ τὸν καλημερίζουν
καὶ μὲς στὸν ἥλιο λούζεται καὶ στὴ δουλειά τους ὕστερα
φαιδρὸ κι εὐτυχισμένο. μὲ προκοπὴ γυρίζουν.

I. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (Έπιρρήματα)



Τὸ χωριὸ εἶναι χτισμένο ἐπάνω σὲ λόφῳ.

Μέσα στὸ χωριὸ κυλοῦν γάργαρα νερά.

Ἐδῶ εἶναι ἡ βρύση τοῦ χωριοῦ. Φαίνεται πολὺ
ὅμορφη μὲ τὶς θολωτὲς καμάρες της.

Πιὸ κάτω ύψωνονται λεῦκες καὶ κυπαρίσια.

"Εξω ἀπ' τὸ χωριὸ ὑπάρχουν δάση.

Αὔριο θὰ πάμε στὸ ἔξωκλήσι τοῦ χωριοῦ.

Χτές ἐπήγαμε στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ.

Εἶναι κοντὰ στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ.

"Ετσι εἰδαμε δλα τὰ ὡραῖα μέρη τοῦ χωριοῦ.

Ξεχωρίζω τὶς λέξεις:

Ἐπάνω, μέσα, ἔδῶ, κάτω, ἔξω, αὔριο,
χτές, κοντά, πολύ, ἔτσι.

Βλέπω ὅτι αὐτὲς οἱ λέξεις δείχνουν καλύτερα
τί θέλουν νὰ ποῦν τὰ ρήματα.

Οἱ λέξεις ποὺ δείχνουν καλύτερα τί θέλουν νὰ
εἰποῦν τὰ ρήματα, λέγονται ἐπιρρήματα.

Άσκησεις:

- Ποιές λέξεις λέμε ἐπιρρήματα ;
- Ποιὰ ἐπιρρήματα ξέρεις ;
- Νὰ κάμης προτάσεις μὲ ἐπιρρήματα.
- Ἐπήγεις ποτὲ σὲ χωριό ; Εἶσαι ἀπό χωριό ;
Τί σοῦ ἔχουν πῆ γιὰ τὰ χωριά ; Πές μας δ,τι ξέρεις .
- Νὰ γράψῃς μιὰ μικρὴ ἔκθεση γιὰ τὸ χωριό.
- Ὀρθογραφία: οι δυὸς πρώτες σειρές.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ (διά τὸν διδάσκοντα)	2
Θέμα 1ον Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ σχολείου	» 3
— Γραμματική: πρόταση—τελεία	» 4
Θέμα 2ον Στὴν τάξη μας	» 6
— Οἱ λέξεις	» 7
Θέμα 3ον Ὁ σκύλος μας	» 9
— Οἱ συλλαβές	» 10
Θέμα 4ον Τὰ σύννεφα	» 11
— Γράμματα	» 13
Θέμα 5ον Στὸ πάρκο	» 15
— Φωνήντα—σύμφωνα	» 16
Θέμα 6ον Στὸ ἔξωκκλήσι	» 17
— Φωνήντα: μακρὰ καὶ βραχέα	» 18
Θέμα 7ον Ἡ βαρκούλα	» 20
— Δίφθογγοι	» 21
Θέμα 8ον Τὸ ποταμάκι	» 22
Τόνοι καὶ πνεύματα	» 24
Θέμα 9ον Στὶς καστανιές	» 26
Σημεῖα στίξεως	» 27
Θέμα 10ον Χειμωνιάτικο βράδυ	» 29
— Οὐσιαστικά	» 30
Θέμα 11ον "Ενας σπουργίτης	» 32
— Όνόματα: ἀρσενικά—θηλυκά—ούδέτερα	» 33
Θέμα 12ον Ὁ τυφλός	» 35
— Ἀρθρα	» 36
Θέμα 13ον Τὸ λιμάνι	» 38
— Ἐπίθετα	» 39
Θέμα 14ον Τὸ κρυφό σχολειό	» 40
— Ρήματα	» 41
Θέμα 15ον Τὰ χελιδόνια	» 42
— Ἀντωνυμίες	» 44
Θέμα 16ον Οἱ πελαργοὶ	» 45
— Σύνδεσμοι	» 47
Θέμα 17ον Τὸ Πάσχα	» 48
— Προθέσεις	» 50
Θέμα 18ον Ἡ γαλάζια πεταλούδα	» 50
— Ἐπιφωνήματα	» 52
Θέμα 19ον Στὸ χωριό	» 53
— Ἐπιρρήματα	» 54



0020560715



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής