



ΙΩΑΝ. Μ. ΣΥΚΩΚΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ 5

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ. ΓΕΡΑΛΗ

Εκδοτης Ι. Δ. Κολλαρος

ΑΘΗΝΑ 1923

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ΑΩΔΑΒΗΤΑΡΙΟ

Βουλαχ. Μεσολογγού λόγον

B G B g

Επίσημη Τοποθετητική Ημερομηνία
Επιστημονικό Έτος 1852 Σεπτέμβριος

ΙΩΑΝ. Μ. ΣΥΚΩΤΗ

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ



1924
ΣΥΚ
ΑΛΦ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΚΔΟΣΗ 5.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΓΕΡΑΛΗ



ΑΘΗΝΑ 1924

Εκδοτης: ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

Βιβλιοπωλειο της "ΕΣΤΙΑΣ", Σταδίου 44

Κάθε γνήσιο άντίτυπο πρέπει νὰ έχῃ σ' αὐτὴν τὴν σελίδα
τὴν ύπογραφὴν τοῦ κ. Ιωάν. Μ. Συκώκη καὶ τὴν σφραγῖδα τοῦ
Βιβλιοπωλείου τῆς «Εστίας»

J. M. Συκώκης



§ 1. Ο πατέρας και η μητέρα της Νίνας
και του Νίκου.

Η Νίνα και ο Νίκος είναι άδερφια.

Ο πατέρας τους, ο κύριος Λάμπης Καλαμάς, εί-



ναι γεωργός είναι από τους καλούς νοικοκυραίους του χωριού.

Η μητέρα των παιδιών, ή κυρά Έλένη, είναι

τόσο καλή γυναικα, που δύο τὸ χωριό ἔχει νὰ
κάμη μὲ τὴν καλοσύνη τῆς.

§ 2. Η μητέρα φροντίζει τὰ παιδεά της.

Ο πατέρας κάθε μέρα πηγαίνει στὸ χωράφι.
καὶ ἡ μητέρα μένει στὸ σπίτι μὲ τὰ δύο της
παιδάκια.

Η καλή μητέρα συγχρίζει τὸ σπίτι της καὶ
φροντίζει μὲ ἀγάπη τὴ Níva καὶ τὸ Níko.

Τὴ Níva καὶ ὁ Níkos εἶναι τὰ πιὸ νοικοκυ-
ρεμένα παιδιά μέσα στὸ χωριό.

Η μητέρα τους, ἡ κυρά Ελένη, τους ἔχει ραμ-
μένες ώραιες ποδίτσες. Ποτὲ δὲν τὰ εἶδε κανεὶς
λερωμένα, γιατὶ καὶ τὰ δύο προσέχουν ὅσο μπο-
ροῦν.

§ 3. Στὴν ἐξοχή.

1

Ἐχει περάσει πιὰ ὁ χειμῶνας. Μόνο στὶς
κορφὲς τῶν βουνῶν φαίνονται χιόνια ποῦ καὶ ποῦ.
Εἶναι τώρα ἀνοιξη, ἡ γλυκιὰ ἐποχὴ τοῦ χρόνου.

Μιὰ μέρα λοιπὸν ἀνοιξιάτικη, ὁ πατέρας καὶ
ἡ μητέρα παίρνουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ πηγαί-
νουν στὴν ἐξοχή.

Τί χαρά!

Τὰ παιδιά δέν ξέρουν τι νὰ πρωτοχοιτάξουν.

Απὸ δὲ βλέπουν τ' ἀνθισμένα δέντρα.

Απὸ κεῖται τὰ χορταριασμένα λιθάδια καὶ τὶς βρυσοῦλες μὲ τὰ κρυσταλλένια νερά.

Πιὸ πέρα τὰ χωράφια μὲ τὰ γεννήματα καταπράσινα καὶ τ' ἀμπέλια μπουμπουκιασμένα· βλέπουν καὶ τὰ πουλιά, ποὺ πετοῦν δῶμις κεῖθε καὶ κελαηδοῦν γλυκά.

Απὸ πάνω εἶναι γαλανὸς ὁ οὐρανός· σύννεφο δὲ φαίνεται πουθενά. Ο λαμπερὸς ἥλιος, ποὺ δίνει ζωὴ σὲ δλα αὔτα, κάνει τὰ παιδιά πολὺ χαρούμενα καὶ ζωηρά. Δέν ξέρουν πῶς νὰ παραστήσουν τὴ χαρά τους στὸν πατέρα, γιὰ τὸν ώραιο περίπατο ποὺ τὰ ἔφερε νὰ κάμουν.

Τὸ μεσημέρι ἀνέβηκαν ἀπάνω στὸ λόφο, καὶ κάθισαν νὰ ξεκουραστοῦν κάτω ἀπὸ τὴ βελανιδιά.

Τί ὅμορφα ποὺ φαίνονται δλα γύρω!

Κατὰ τὸ δειλινό, κρατώντας στὰ χέρια μεγάλα μπουκέτα ἀπὸ λουλούδια, γύρισαν στὸ σπίτι.

Οταν ἔφτασαν κοντὰ στὸ χωριό, εἶδαν τὰ πρόβατα τοῦ κύριου Δήμου, ποὺ ἔβοσκαν μέσα σ' ἓνα λιβάδι..

Ο πατέρας καὶ ἡ μητέρα πῆγαν καὶ καλησπέρισαν τὸν καλὸ τσοπάνη, καὶ ἄρχισαν νὰ μιλοῦν γιὰ τὰ πρόβατα καὶ γιὰ τὰ σπαρτά.

Τὰ δύο παιδιά πλησίασαν καὶ αὐτὰ στὸ κοπάδι, καὶ κοίταζαν τὸ ἀρνάκια ποὺ πηδοῦσαν ὅλόχωρα καὶ ζωρά.

~~§ 4. Τὸ ἀρνάκε.~~

1

Απὸ ὅλο τὸ κοπάδι περισσότερο ἀρεσε στὴ Νί-



να καὶ στὸ Νίκο μιὰ παχιὰ πρόβατινα, μὲ μαῦρο μαλλί. Αὐτὴ ἔχωριζε ἀπὸ ὅλα τὸ ἄλλα πρόβατα.

Τό παχουλό της άρνάκι, μαῦρο και αύτὸ σὰν
τὴ μάνα του, χοροπηδοῦσε γύρω της χαρούμενο.
"Οπως τὸ καλόκαρδο παιδὶ τραγουδεῖ τὸ τραγούδι
του, ἔτσι και τὸ παχουλὸ άρνάκι τραγουδοῦσε:
«μπέ, μπέ, μπέ!».

"Εσκυθε και βύζαινε ἀπὸ τῆς μάνας του τὸ
γάλα, και τριβόταν ἀπάνω της γαδιάρικα, γιὰ
νὰ τῆς δείξῃ τὴν ἀγάπη του.

Η προβατίνα κοίταζε μὲ ἀγάπη τὸ παιδάκι
της, και φαντάζεστε πιὰ πῶς τὸ καμάρωνε!

Ο Νίκος και ἡ Νίνα τοῦ χτύπησαν τὰ παλα-
μάκια και τοῦ φύναζαν: «μπέ, μπέ!». Αὐτὸ ἀμέ-
σως ἔτρεξε κοντά τους.

"Ε, τότε πιὰ ποῦ νὰ κρατηθοῦν ἀπ' τὴ χαρά τους!

Τὸ ἀρπάζαν στὴν ἀγκαλιά, και τοῦ χάιδευαν
τὰ μαλλάκια.

Ο πατέρας και ἡ μητέρα, καθὼς κουβέντιαζαν
μὲ τὸν κύρ Δῆμο, ἔθλεπαν τὰ παιδιά τους εὐχα-
ριστημένοι.

2

Ο Νίκος μὲ τὸ άρνάκι στὴν ἀγκαλιὰ τρέχει
στὸν πατέρα, και μαζί του ἡ Νίνα.

« "Αχ, πατέρα, νὰ εἰχαμε κι ἐμεῖς ἔνα ἀρ-
νάκι! » ἔλεγαν.

‘Ο πατέρας μὲ τὴ μητέρα χαμογελοῦσαν, καθὼς ἔβλεπαν τὴ χαρὰ τῶν παιδιῶν τους.

Τοὺς εἶπε ὁ πατέρας:

«Τὸ ἀρνάκι αὐτὸ ποὺ κρατᾶτε εἶναι δικό σας.



Εἶδαμε τὴν ἀγάπη ποὺ τοῦ ἔχετε, καὶ ὁ κύρ Δῆμος, γιὰ χάρη σας, μᾶς τὸ πουλᾶ. Μαζὶ θὰ ἔχετε καὶ τὴ μάνα του».

Η Νίνα καὶ ὁ Νίκος σὰν ἀκουσαν αὐτά, πῆγαν νὰ πετάξουν ἀπὸ τὴ χαρά τους.

Τὸ βράδυ ἔφεραν τὸ ἀρνάκι καὶ τὴν προβατίνα στὸ σπίτι καὶ τοὺς ἔδωσαν τρυφερὸ χορταράκι.

3

“Ολην τὴν νύχτα ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος ἔθλεπαν τὸ ἀρνάκι στὸν ὅπνο τους· συγνὰ ξυπνοῦσαν.

«Ἄχ, πότε θὰ ξημερώσῃ» ἔλεγαν τότε, «νὰ δοῦμε τὸ ἀρνάκι μας καὶ νὰ παιξόμε μαζί του!»

Αμα σικάθηκαν τὸ πρωί, συγυρίστηκαν καὶ κατέθηκαν στὴν αὐλή. Βλέπει τὸ ἀρνάκι τοὺς μικρούς του φίλους, τρέχει χοντά τους καὶ τοὺς καιρετὰ χαρούμενα: «μπέ, μπέ, μπέεε!»

«Καλημέρα, ἀρνάκι μου!» τοῦ λένε καὶ τὰ δυὸ παιδιά μὲ μιὰ φωνή.

Τὸ παίρνουν ὅστερα στὴν ἀγκαλιά τους καὶ δὲν ξέρουν πιὰ τί νὰ τοῦ κάμουν γιὰ νὰ χαρῇ.

Η Νίνα τοῦ ἔφτιαξε ἐνα μικρὸ φιόγκο μὲ μεταξωτὲς κορδελίτσες, καὶ τοῦ τὸν ἔδεσε στὸ λαιμό· καὶ ὁ Νίκος ἔφερε τὸ φυλαχτό του κι ἐνα κουδουνάκι, καὶ τὰ κρέμασε στὸ ἀρνάκι.

~~§ 8.~~ **Τὸ ἀρνάκι μένει ὄρφανό.**

1

Μιὰ μέρα ἔγινε ἐνα πολὺ μεγάλο κακό.

Ο Γιάννης ο υπηρέτης, εἶχε γυρίσει ἀπὸ τὸ δάσος μὲν τὸ μουλάρι φορτωμένο ξύλα.



Τὴν ὕρα ποὺ τὸ ξεφόρτωνε, πλησίασε ἡ προβατίνα στὰ πόδια τοῦ μουλαριοῦ. Ἔξαφνα τὸ μουλάρι σηκώνει τὸ πίσω πόδι του, δίνει μία χλοτσιά τῆς προβατίνας στὴν κοιλιά, καὶ τὴν τινάζει μακριά.

« Μπέ, μπέ, μπέεε! » φωνάζει δυνατά, καὶ λυπητερὰ ἡ προβατίνα.

Τρέχουν ἀμέσως ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα· τῆς κάνουν τ' ἀδύνατα δυνατά. Τίποτα δμως! Ἡ κακομοίρα ἡ προβατίνα υστερὸς ἀπὸ λίγο ψόφησε.

2

Τὸ ἀρνάκι εἶδε ἔαπλωμένη χάμω τὴ μανούλα του, μὰ δὲν κατάλαβε τίποτα τὸ ἄμοιρο. Θαρροῦσε πώς ἡ μάνα του κοιμόταν.

Πῆγε λοιπὸν κοντά τῆς καὶ φώναζε: « μπέ, μπέ, μπέεε! », σὰ νὰ τῆς ἔλεγε: « Ξύπνα τώρα, μανούλα μου, γιατὶ πεινῶ.

Ο Νίκος καὶ ἡ Νίνα ἔβλεπαν τὸ ἀρνάκι, που δὲν ἤξερε τί κακὸ εἶχε πάθει, καὶ τὰ μάτια τους δάκρυσαν.

« "Αχ, κακὸ μουλάρι, τί ἔκαμες! » ἔλεγαν.
« Τώρα τί θὰ γίνη τὸ ἀρνάκι μας; »

§ 6. Η Νίνα καὶ ὁ Νίκος
τρέφουν τὸ ἀρνάκι τους.

Ο πατέρας πῆρε τὴ Νίνα καὶ τὸ Νίκο ἀπὸ τὸ χέρι, καὶ τοὺς ἔλεγε γιὰ νὰ τοὺς παρηγορήσῃ:

« Μήν κάνετε ἔτσι, παιδιά μου. Καταλαβαίνω τὸν πόνο σας γιὰ τὸ κακόμοιρο τὸ ἀρνάκι σας, που ἔμεινε ὀρφανό. Δὲ θὰ σᾶς πάθη δμως τίποτα.

Θὰ τοῦ δίνωμε νὰ πίνη ἀπὸ τὸ γάλα τῆς γίδας μας, καὶ σιγὰ σιγὰ θὰ μεγαλώσῃ».

Σὲ λίγο ὁ Νίκος, καθισμένος σ' ἕνα σκαμνί, ἔπαιρε τὸ ἀρνάκι στὰ γόνατά του καὶ τοῦ ἔλεγε:

«"Ανοιξε τὸ στοματάκι σου, νὰ σου δώσωμε νὰ φᾶς. Δὲ θὰ σ' ἀφήσωμε, μικρούλι μου, νὰ μᾶς πεινάσῃς. "Ανοιξέ το, ἀνοιξέ το, καμάρι μου!"»

Τὸ ἀρνάκι ἀνοιγε τὸ στόμα καὶ ἡ Νίνα τοῦ ἔδινε τὸ γάλα μ' ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ.

«Ετσι ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος σιγὰ σιγὰ μεγάλωσαν τὸ ἀρνάκι, ὅσπου συνήθισε νὰ τρώῃ πιὰ τὸ χορτάρι..

§ 2. Τὰ κελεύθωντα.

Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ καθόταν ἡ Νίνα στὸ παράθυρο καὶ κεντοῦσε, ἀκούει μέσα στὴν κάμαρα κάποιο κελάηδημα.

Σηκώνει τὸ κεφάλι καὶ ἀμέσως φωνάζει δληχαρά:

«Νίκο, Νίκο! τρέξε γρήγορα! τρέξε γρήγορα!»

Στὴ στιγμὴ ὁ Νίκος βρέθηκε μέσα.

«Α! Δὲν μπόρεσε νὰ κρατηθῇ κι αὐτὸς ἀπὸ τὴν χαρά του γιὰ δὲ τι εἶδε.

« Καλῶς τα, καλῶς τα! » φώναζαν τὰ δύο παιδιά.

Τί ἦταν λοιπὸν αὐτό, ποὺ τοὺς ἔκαμε τόσο νὰ χαροῦν;

Δυὸς χελιδόνια φτερούγιζαν γύρω γύρω μέσα στὴν κάμαρα, καὶ κελαηδοῦσαν γλυκὰ καὶ ζωηρά.

Σὲ λίγο τὰ δύο χελιδόνια βγῆκαν ἔξω καὶ κάθισαν στὴ μυγδαλιά.

§ 8. Πρωτομαγιά.

“Ενα βράδυ, ὅστερ ἀπὸ τὸ φαγητό, εἶπε ἡ Νίνα:

« Νίκο μου, σήμερα ἔχω μεγάλη χαρά! »

— « Πές μου γιατί; » ρώτησε ὁ Νίκος.

— « Νά, ἡ δασκάλισσα μᾶς εἶπε, πώς αὔριο τὸ πρωὶ θὰ πάμε περίπατο, νὰ γιορτάσωμε τὴν πρωτομαγιά » εἶπε ἡ Νίνα.

— « Ἀχ, τί ωραῖα ποὺ θὰ εἶναι! Μὲ παίρνεις καὶ μένα; » ρώτησε τότε ὁ Νίκος.

— « Σὲ παίρνω » ἀποκρίθηκε ἡ Νίνα. « Ἰσα ἵσα ζήτησα τὴν ἄδεια ἀπὸ τὴ δασκάλισσα, καὶ μοῦ εἶπε νὰ σὲ πάρω. Τώρα λοιπόν, πᾶμε νὰ κοιμηθοῦμε. Καληνύχτα.

Την ἄλλη μέρα, πρωὶ πρωὶ, δῆλα τὰ παιδιά πετοῦσαν ἀπὸ τὴν χαρὰ τους.

Ἡ δασκάλισσα τὰ πῆγε ἀπάνω στὸ Βουνό.

Ἄπὸ κεῖ ἀπάνω φαίνεται καταπράσινος ὅλος ὁ κάμπος.

Στὰ περιβόλια, οἱ ἀνθισμένες τριανταφυλλιὲς σκορπίζουν ὀλόγυρα τὴν γλυκιά τους μυρουδιά.

Οἱ πορτοκαλιὲς καὶ οἱ λεμονιές, ἀνθοστολισμένες σὰ νυφοῦλες, μοσκομυρίζουν.

Τὰ παιδιά, τρελὰ ἀπὸ τὴν χαρὰ τους, τραβοῦν καὶ σκορπίζονται στὰ πλάγια τοῦ μικροῦ Βουνοῦ καὶ στὰ χωράφια· τραγουδοῦν καὶ χόθουν, δῆλο χόθουν τὰ ὄμορφα λουλούδια.

Ο Νίκος μὲ δυὸ τρία ἄλλα παιδιά χώνονται μέσα στὰ γεννήματα, καὶ κυνηγοῦν νὰ πιάσουν δυὸ πεταλοῦδες.

Νὰ τώρα τὰ παιδιά, δῆλα στὴν γραμμή, φορτωμένα μὲ τριαντάφυλλα καὶ ἄλλα λουλούδια, δῆσα μπόρεσαν νὰ πάρουν. Κρατεῖ τὸ καθένα στὸ χέρι καὶ τὸ στεφάνι του, φτιασμένο μὲ λογιῶν λογιῶν λουλούδια. Τὸ πηγαίνει στὸ σπίτι· ἔκει

Θὰ κρεμάσουν τὸ στεφάνι στὸ μπαλκόνι τους, ἢ
ἀπάνω ἀπὸ τὴν πόρτα.

§ 9. Ο Νίκος ἀρρωστος.

1

Μιὰ μέρα ὁ Νίκος ἀρρώστησε. Ἰδρωσε πολὺ^{τὸν}
τὴν ὥρα ποὺ ἔπαιζε, κι ἔτσι κρυολόγησε.

Ἡ μητέρα, ἀμα εἶδε τὸ Νίκο μὲ πυρετό, τὸν
ἔβαλε στὸ κρεβάτι καὶ ἀμέσως ἔστειλε γιὰ τὸ
γιατρό.

Ο γιατρὸς εἶδε πῶς εἶχε ὁ Νίκος πολὺ πυ-
ρετό. Κάρωσε τὰ φρύδια του, καὶ εἶπε σοθαρὰ
σοθαρὰ στὴ μητέρα :

«Νὰ τοῦ βάλῃς βεντοῦζες, κυρά Ελένη, καὶ
ἀπὸ τὸ γιατρικὸ ποὺ θὰ πάρετε ἀπὸ τὸ φαρμα-
κεῖο νὰ τοῦ δίνης κάθε ὥρα μιὰ κουταλιά».

2

Τὸ βράδυ ἦρθε ὁ πατέρας, θρῆκε ἀρρωστο τὸ
Νίκο καὶ ἀνησύχησε πολύ. Ἡρθε ὅμως σὲ λίγο
καὶ ὁ γιατρός, καὶ βρῆκε τὸ Νίκο καλύτερα.
Τότε ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα κάπως ήσύχασαν.

Ολη τὴ νύχτα ἡ μητέρα καθόλου δὲν κοιμή-
θηκε. Ακουμπισμένη στὸ προσκέφαλο τοῦ Νίκου,
τὸν κοιτάζει μὲ ἀγάπη, τοῦ βάζει ἀπαλὰ ἀπαλὰ

τὸ χέρι της στὸ μέτωπο ποὺ τὸ ψήνει ὁ πυρετός,



καὶ τοῦ δίνει τὸ γιατρικὸ τὴν ὥρα ποὺ πρέπει.

Δέκα μέρες πέρασαν ἔτσι, κι ἡ μητέρα ἡ καημένη δὲν εἶχε κλείσει μάτι.

§ 10. Η Νίνα

Η Νίνα, δσες μέρες ἔμεινε ἄρρωστος ὁ Νίκος, δὲν ἀνοιγε στόμα. Εἶχε τὴ λύπη ζωγραφι-



σμένη στὸ πρόσωπό της. Δέ βγῆκε καθόλου ἀπὸ τὸ σπίτι. Καθόταν ἀμίλητη κοντὰ στὴ μητέρα καὶ τὴν κοίταζε στὰ μάτια.

Η μητέρα, που τὴν ἔβλεπε τόσο λυπημένη, τῆς ἔλεγε :

Συνώνη, 'Αλφαβητάριο Β'

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

« Ἡσύχασε, Νίνα μου, καλό μου κοριτσάκι·
μήν πικραίνεσαι· ὁ Θεὸς θὰ κάμη γρήγορα καλὰ
τὸ Νίκο μας».

Ἡ Νίνα ἔπαιρνε λίγο θάρρος· καὶ δταν ἔφευγε
ἀπὸ τὴν μητέρα τῆς χοντά, πήγαινε μπροστά στὴν
εἰκόνα τῆς Παναγίας κι ἔκανε κρυφὰ τὴν προ-
σευχή της:

« "Ἄγ, καλή μου Παναγίτσα, κάμε τὸ Νίκο
μας καλά».

§ 11. Ὁ Νίκος γένεται καλά.

1

"Ετσι, καθὼς εἴπαμε, πέρασαν δέκα μέρες,
καὶ ὁ Νίκος ἀκόμη ἦταν ἄρρωστος πολύ.

"Ἐνα βράδυ ἥρθε στὴν Θρα του πάλι ὁ γιατρός.
Ἐκεῖ ποὺ κοίταζε αὐτὸς νὰ δῃ πῶς εἶναι ὁ Νί-
κος, δλοι τοῦ σπιτιοῦ τὸν εἶχαν τριγυρίσει, καὶ
τὸν κοίταζαν κατάματα, νὰ δοῦν τί θὰ πῃ.

2

"Εξαφνα γύρισε ὁ γιατρός καὶ τοὺς φώναξε
μὲ χαρά :

« Ζήτω ! γλίτωσε ὁ Νίκος μας. Ὁ Θεὸς πολὺ^ν
γρήγορα θὰ τοῦ χαρίση τὴν ύγεια !»

"Αστραψαν δλοι ἀπὸ χαρά.

Ο πατέρας ἔσφιξε δυνατά τὸ χέρι τοῦ για-
τροῦ καὶ τοῦ εἶπε :

«Ελα, γιατρέ μου, νὰ πιοῦμε ἔνα ποτηράκι
παλιό κρασί στὴν ύγειά σου καὶ στὴν ύγειά του
Νίκου μου».

3

Η μητέρα ἔκλαιγε ἀπὸ τὴν χαρά της, καὶ φι-
λοῦσε τρυφερὰ τὸ Νίκο της.

Η Νίνα χοροπηδοῦσε, χτυποῦσε τὰ χεράκια
της κι ἔλεγε :

«Τί χαρά, τί χαρά! Ο Νίκος μας θὰ ξανα-
γίνη καλά, ν' ἀρχίσωμε πάλι τὰ παιγνίδια!»

Η κυρούλα, δακρυσμένη καὶ αὐτὴ ἀπὸ χαρά,
ἔτρεξε μ' ὅλα τὰ γερατειά, καὶ ἀνέβηκε τὴν ἄλλη
μέρα στὴν κορφὴ τοῦ Βουνοῦ, ν' ἀνάψη τὰ καν-
τήλια στὸ ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας.

Γιστερα ἀπὸ λίγες μέρες, ὁ Νίκος σηκώθηκε
ἀπὸ τὸ κρεβάτι καὶ λίγο λίγο ἔγινε καλά, σπως
ῆταν πρῶτα.

§ 12. Στὴν ἐκκλησία.

4

Ἐνα βράδυ στὸ τραπέζι εἶπε ὁ πατέρας :

«Αὔριο εῖναι Κυριακή. Εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή

ποὺ ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε
καλὰ ὁ Νίκος μας».

«Θὰ πᾶμε λοιπὸν ὅλοι μαζὶ στὴν ἐκκλησία
νὰ εὐχαριστήσωμε τὸ Θεό γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ
μας ἔδειξε».

Η Νίνα καὶ ὁ Νίκος χάρηκαν πολύ, ὅταν ἀ-
κουσαν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ πατέρα.

Τὸ πρωὶ πρῶτοι ἔύπνησαν ἡ Νίνα καὶ ὁ Νί-
κος. Μέσα στὴν καρδιά τους ἔνιωθαν τὰ δυὰ
παιδιὰ μιὰ χαρὰ παράξενη.

Σὲ λίγο ἦταν καὶ οἱ ἄλλοι στὸ πόδι.

Φόρεσε ὁ καθένας τὰ γιορτινά του, καὶ ἔκπ-
ησαν ὅλοι μαζὶ.

2

«Ντὰν ντὰν ντάν ! Ντὶν ντὶν ντίν !» χτυποῦν
οἱ καμπάνες καὶ προσκαλοῦν ὅλους τοὺς χριστια-
νοὺς στὴν ἐκκλησία.

Σὲ λίγο φτάνει καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ κύρ Κα-
λαμᾶ. Πρώτη ἡ κυρούλα, κρατώντας τὸ Νίκο ἀπὸ
τὸ χέρι, προχωρεῖ μὲν λάθεια στὴν εἰκόνα τῆς
Παναγίας.

“Α, πόση χαρὰ δὲν ἔνιωσε μέσα του ὁ Νίκος
τὴ στιγμὴ ποὺ ἀντίκρισε τὸ γλυκὸ πρόσωπο τῆς
Παναγίας καὶ τοῦ καλοῦ Χριστοῦ μας !

"Ολοι μυστικά, μὲ θερμὰ λόγια εὐχαρίστησαν τὸ Θεό, ποὺ ἔγινε καλὰ ὁ Νίκος.

Ἡ Νίνα ἀναψε τὴ μεγαλύτερη λαμπάδα ἀπὸ δλους· τὴν εἶχε τάμα νὰ τὴ φέρη στὴν Παναγία, ἅμα θὰ γλίτωνε ὁ Νίκος, τὸ ἀκριβό τῆς ἀδερφάκι.

"Οταν τελείωσε ἡ λειτουργία και βγῆκαν οἱ χωριανοὶ στὴν αὐλὴ τῆς ἐκκλησίας, χάρηκαν δλοι ποὺ εἶδαν τὸ Νίκο πάλι καλά· και ὁ καθένας τους ἔλεγε λόγια καλόκαρδα στὸν κύρο Λάμπη και στὴν κυρά Έλένη.

§ 13. Τὰ παεῖδες παιζουν.

1

"Ο Νίκος δὲν ἔχει πάει ἀκόμη στὸ σχολεῖο, γιατὶ εἶναι μικρός.

Κάθεται λοιπὸν στὸ σπίτι και παιζει πότε μὲ τὸ τόπι ποὺ τοῦ ἔφερε ἡ κυρούλα, και πότε μὲ τὸ σκυλάκι του τὸ Μοῦργο.

Πολλὲς φορὲς κατεβαίνει στὴν αὐλή. Ἐκεῖ ἔρχεται και ὁ Μῆτσος, ἵνα μικρὸ παιδάκι σὰν αὐτόν, και παιζουν τοὺς βόλους.

2

"Οταν ἔρχεται ἡ Νίνα ἀπὸ τὸ σχολεῖο και

δὲν ἔχη ἄλλη δουλειά, παίρνει τὶς κοῦκλες τῆς
καὶ παῖζει.

Ο Νίκος πάει κι αὐτὸς κοντά της καὶ τῆς
λέει :

«Δῶσε καὶ σὲ μένα, Νίνα, μιὰ ἀπὸ τὶς κου-
κλίτσες σου».

— «Νὰ σου δώσω, Νίκο μου» λέει πρόθυμα ἡ
Νίνα. «Νά, πάρε αὐτὴν ἐδῶ. Βλέπεις τ' ἀσπρα
της μαλλάκια; Μοιάζει σὰ γιαγιά. Θὰ πῶ του
πατέρα νὰ μοῦ φέρη καὶ γυαλιά, νὰ τῆς τὰ φο-
ρέσω στὰ μάτια. Πρόσεχε τώρα, μὴ σου πέση
καὶ σπάση».

3

Η Νίνα εἶχε τὶς ἄλλες κοῦκλες βαλμένες
στὴ σειρά, ἀπάνω στὸ τραπέζι.

Ελεγε τώρα στὴ μιά:

«Ἐσύ, εἶσαι λογοῦ! Νὰ προσέχης, γιατὶ θὰ
σ' ἀφήσω νηστεία».

Στὴν ἄλλη ἔλεγε :

«Ἐσὺ μικρούλα μου, εἶσαι ἔνα καλὸ κοριτσά-
κι. Θὰ σου φτιάσω λοιπὸν μιὰ ώραια ποδίτσα.
Κάθισε τώρα νὰ σου φέρω στραγάλια».

Καὶ στὴν τρίτη :

«Ἐσύ, μοῦ φαίνεται πώς πῆρες κι ἔφαγες
κρυφὰ τὸ γλυκὸ τῆς μητέρας. "Α, πολὺ ἀσχημά-

έχαμες, πολὺ ἀσχημα! "Αν τὸ ξανακάμπις, θὰ
σοῦ βάλω πιπέρι στὸ στόμα".

4

4

"Αλλη φορά πάλι εἶθαζε ἡ Νίνα τὴ μικρή τῆς
κουκλίτσα μέσα στὴν κούνια. Τὴ σκέπαζε τότε
μὲ τὸ σεντονάκι τῆς, καὶ ὅστερα τὴν κουνοῦσε γιὰ
νὰ κοιμηθῇ, τραγουδώντας τὸ τραγούδι ποὺ ἔλεγε
ἡ μητέρα στὸ Νίκο, σὰν ήταν μωρό:

Κάμε νανάκια,
χρυσό μου παιδί,
λέει ἡ μανούλα σου
καὶ τραγουδεῖ.

Αὔριο πάλι
θ' ἀρχίσῃς πρωὶ¹
τὰ παιγνιδάκια σου
καὶ τὴ βοή.

Κλεῖσε τὰ μάτια σου
τ' ἀγγελικά,
κι ὄνειρα βλέπε
χρυσά, γλυκά.

Ο θεῖος εἶδε πόση ἀγάπη εἶχε γιὰ τὶς κοῦκλες τῆς ἡ Νίνα, καὶ τῆς ἔκαμε τραγούδι. Αὐτὸς ἔδω:

Σὲ σκαμνὶ ἀνεβασμένη
στὸ τραπέζι τῆς σιμά,
ἡ Νινούλα μας σκυμμένη
μὲ τὶς κοῦκλες πολεμᾶ.

"Αλλης δένει τὴ σκουφίτσα,
ἄλλης λύνει τὰ μαλλιά,
σ' ἄλλη βάνει μιὰ καρφίτσα,
σ' ἄλλη κάνει μιὰ θηλιά.

Κάπου σὰν τὸ παπαγάλο,
σὰ μαϊμοὺ ἀληθηνή,
κάνει τάχα τὸ μεγάλο
καὶ φηλώνει τὴ φωνή.

« "Ε κυρίες μου!" τοὺς κράζει,
« τί εἶναι τούτη ἡ τεμπελιά ;
Καθισιὸ πολὺ πειράζει·
σηκωθῆτε στὴ δουλειά !

«Θὰ μᾶς ἔρθουν ἐπισκέψεις·
έτοιμάστε τὸ γλυκό.
Σὺ τὸ δίσκο νὰ παστρέψης,
σὺ νὰ εἶσαι γνωστικό.

»Κι ἐσύ, ἔλα στὰ μυαλά σου,
κουτσομπόλα μου, γιατὶ
παίρνω πίσω τὰ παπά σου
και σὲ βάνω στὸ κουτί».

§ 14. Ἡρθε τὸ καλοκαίρι.

Νά, ἥρθε τώρα η ζέστη και τὸ καλοκαίρι.
Οἱ γεωργοὶ θέρισαν τὰ χωράφια, ἀλώνισαν τὰ
στάχυα κι ἔφεραν τὸ σιτάρι στὸν καλό τους
μυλωνά, νὰ τὸ κάμη ἀλεύρι, στὸ μύλο.

Οἱ ἄνθρωποι τώρα πηγαίνουν και δροσίζονται
στὸν ίσκιο, κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα τῆς ἔξοχῆς.

Μιὰ μέρα ὁ κύριος Λάμπης εἶπε στοὺς δικούς του:
«Αὔριο εἶναι Κυριακή. 'Υστερ' ἀπὸ τὴν ἐκκλη-
σία θὰ πάμε δλοι νὰ διασκεδάσωμε στὸ περι-
βόλι».

'Απ' δλοις περισσότερο χάρηκε ὁ Νίκος ἀμα
τὸ ἄκουσε, γιατὶ πολλὲς φορὲς εἶχε παρακαλέσει
τὸν πατέρα του νὰ τὸν πάρη νὰ δῃ τὸ περιβόλι.

§ 18. Στὸ περιβόλιο.

4

5

1

Λοιπὸν τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ, ἀμα ἀπόλυτε
ἡ ἐκκλησία, ἔκεινησαν, γιὰ τὸ περιβόλι.

Σιγὰ σιγὰ κουβεντιάζοντας στὸ δρόμο, ἔφτα-
σαν ἐκεῖ.

Ο πατέρας εἶχε μαντρωμένο τὸ περιβόλι γύ-
ρω γύρω μὲ τοῦχο, γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ πη-
δοῦν τὰ ζῶα μέσα.

Αμα μπῆκαν ἐκεῖ μέσα ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος
τὰ ἔχασαν· δὲν ἤξεραν τί νὰ πρωτοκοιτάξουν καὶ
νὰ καμαρώσουν.

2

Δεξιὰ ἦταν μιὰ μεγάλη σειρὰ μηλιές, γεμά-
τες γλυκὰ καὶ κατακόκκινα μῆλα.

Πιὸ πέρα ἦταν μεγάλες συκιές μὲ μεγάλα σῦκα.

Αριστερὰ ἦταν πορτοκαλιές καὶ λεμονιές, μὲ
πολλὰ πορτοκάλια καὶ λεμόνια ἀγίνωτα ἀκόμη.

Προχωροῦν πιὸ κάτω καὶ βλέπουν πολλὲς κε-
ρασιές καὶ βυσσινιές, ποὺ λυγοῦσαν νὰ σπάσουν
ἀπὸ τὰ πολλὰ κεράσια καὶ τὰ βύσσινα.

Τέλος, ὅπου κι ἀν γύριζαν, παντοῦ ἔβλεπαν
ώραια καταπράσινα δέντρα καὶ λουλούδια, τόσο
πολλά, ποὺ μοσχοβολοῦσε δλος ὁ τόπος.

3

Στὸ ἀπόνω μέρος τοῦ περιθολιοῦ ἦταν ἔνας πολὺ μεγάλος πλάτανος καὶ στὴ ρίζᾳ του ἀνά-
θρυῖσε νερὸ καθαρὸ καὶ πολὺ δροσερό.

Απάνω στὸν πλάτανο, καὶ γύρω σ' ἄλλα δέν-
τρα, ἦταν τοῦ κόσμου τὰ πουλιά, καὶ κελαηδοῦ-
σαν ώραια.

Ἐκεῖ στὸν ἵσκιο ἀπὸ κάτω, κάθισαν καὶ ξε-
κουράστηκαν.

4

"Υστερα ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα γύρισαν τὰ
δυό τους παιδιὰ σὲ δλο τὸ περιθόλιο.

Ἡ κυρούλα ἦταν κουρασμένη· γι' αὐτὸ κάθισε
στὸν ἵσκιο καὶ ἐπινε τὸν καφέ της.

Ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος ἀκολουθοῦσαν τὸν πατέρα
καὶ τὴ μητέρα καὶ δὲν ἤξεραν πῶς νὰ δείξουν τὴ
χαρά τους γιὰ ὅσα ἔβλεπαν.

"Ετσι, ὕστερ ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα, ἔφτασαν κάτω,
στὴν ἄκρη τοῦ περιθολιοῦ, ποὺ ἦταν ὁ λαχανό-
κηπος.

5

Ἐκεῖ βρῆκαν τὸ Γιάννη τὸν περιθολύρη, ποὺ ἔ-
σκαψε μὲ τὸ ξινάρι τὶς πρασιές τοῦ κήπου καὶ
φύτευε διάφορα λαχανικά.

Μέσα στις βραγιές αύτες ήταν φυτεμένες ντομάτες, μελιντζάνες, σέλινα, ραπάνια, κολοκυθίες, άγκουριές, πεπονιές, ραδίκια και άλλα διάφορα λαχανικά.

Ο πατέρας κοιτάζοντας μὲ προσοχή τὰ λαχανικά εἶπε :

«Γιάννη, ἐδῶ σ' αὐτὰ τὰ λαχανικὰ βλέπω καὶ φάνηκαν κάμπιες. "Αφησε κάθε ἄλλη δουλειὰ κι ἔλα γὰρ τὰ παστρέψης, γιατὶ θὰ τὰ χαλάσουν ὅλα».

6

Πῆγαν τὰ παιδιά κοντά και εἶδαν κάτι μικρούτσικα σκουληκάκια πράσινα.

«Πῶς μποροῦν, πατέρα, τόσα δὰ μικρὰ σκουληκάκια νὰ χαλάσουν τὰ λάχανα;» ρωτοῦν τὸν πατέρα μὲ ἀπορία.

— «Τώρα εἶναι μικρά» λέει ὁ πατέρας. «Ἀν δύμως δὲν τὰ σκοτώσωμε ἀμέσως, ὕστερ' ἀπὸ λίγες ήμέρες, τρώγοντας τρώγοντας θὰ γίνουν πολὺ μεγάλα σκουλήκια. Τότε μποροῦν νὰ χαλάσουν ὅλα δσα ἔχει ὁ λαχανόκηπος.

Τὰ παιδιά κοίταζαν τὸν πατέρα μὲ ἀπορία.

Ο πατέρας εἶπε πάλι :

«Σᾶς φαίνεται παράξενο; "Αμα πᾶμε νὰ κα-

θίσωμε στὸν πλάτανο, θὰ σᾶς πῶ μία ἱστορία γι' αὐτὲς τὶς κάμπιες».

‘Ο πατέρας ἔκοψε ὑστερα πεπόνια, ἀγκούρια, ντομάτες καὶ μαρούλια καὶ τὰ ἔβαλε μέσα στὸ καλάθι. Τὸ πῆραν τότε ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος νὰ τὸ πᾶνε στὸν πλάτανο, ἔκει ποὺ καθόταν καὶ περίμενε ἡ κυρούλα.

§ 16. Ἡ χελώνα.

1

Στὸ δρόμο καθὼς προχωροῦσαν ὁ Νίκος μὲ τὴ Νίνα, κρατώντας τὸ καλάθι, βλέπουν ἔξαφνα καὶ περπατοῦσε μπροστά τους μιὰ μεγάλη χελώνα.

‘Ο Νίκος, ἀμα εἶδε τὴ χελώνα, ἔβαλε τὶς φωνές. Παράτησε τὸ καλάθι καὶ ἀρχισε νὰ τρέχη. Πρώτη φορὰ ὁ κακόμοιρος ἔβλεπε τέτοιο θηρίο!

‘Η Νίνα ἔσκασε τὰ γέλια δταν εἶδε τὸ Νίκο νὰ κάνη ἔτσι.

Λίγο παραπίσω ἐρχόταν ὁ πατέρας μὲ τὴ μητέρα κουβεντιάζοντας· μόλις εἶδαν τὸ Νίκο νὰ τρέχη καὶ νὰ φωνάζῃ, φοβήθηκαν μὴν ἔπαθε τίποτα κακό.

Τρέχει ὁ πατέρας καὶ πιάνει τὸ Νίκο καὶ τὸν ρωτᾶ:

« Τί ἔπαθες, παιδί μου; »

Ο Νίκος δημως, ἀπὸ τὸ φόρο, δὲν μποροῦσε
νὰ βγάλη λέξη.



2

Σὲ λίγο ἔφτασαν ἐκεῖ ποὺ στεκόταν καὶ περί-
μενε ἡ Νίνα. Σὰν εἶδαν τὴ χελώνα ποὺ ἔκαμε
τὸ Νίκο νὰ φοβηθῇ τόσο, δὲν μπόρεσαν νὰ κρα-
τήσουν τὰ γέλια.

Ο Νίκος ἀπὸ τὸ φόβο του ἦταν κρυμμένος πίσω ἀπὸ τὸ φουστάνι τῆς μητέρας. Τὸν παρακινοῦσε ὁ πατέρας νὰ πλησιάσῃ, αὐτὸς δὲ μως ἔλεγε:

«Φοβοῦμαι, πατέρα, φοβοῦμαι! Θὰ μὲ φάη!»

Η μητέρα, ὁ πατέρας καὶ ἡ Νίνα γέλασαν ἀκόμη περισσότερο.

Η μητέρα ἔπιασε τὸ Νίκο ἀπὸ τὸ χέρι καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὸν ἔξεθαρρέψῃ καὶ νὰ τὸν κάμη νὰ πλησιάσῃ ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἡ χελώνα.

«Μή, μή, μητερούλα μου» ἔλεγε ὁ Νίκος.

Μὲ τὰ πολλά, ὅταν εἶδε ὁ Νίκος πώς ὅλοι γελοῦσαν μαζὶ του, κατάλαβε πώς δὲν ἔπρεπε νὰ φοβηθῇ.

Ἐκρυψε λοιπὸν τὸ φόβο του ὅσο μποροῦσε, πῆγε σιγὰ σιγὰ κοντά, καὶ εἶδε τὴν χελώνα, ποὺ εἶχε χωμένα τὸ κεφάλι καὶ τὰ πόδια μέσα στὸ καύκαλό της.

Τότε ὁ πατέρας εἶπε στὸ Νίκο:

«Ἐλα δῶ, παιδί μου· γιατί φοβήθηκες; Αὐτὸ τὸ ζῶο εἶναι ἄκακο. Δὲν πειράζει κανένα. Νά, ἀμα σὲ εἶδε, χώθηκε στὸ καυκί της, γιατί φοβήθηκε μήπως τῆς κάμης ἐσὺ κανένα κακό.»

Τώρα πιὰ ὁ Νίκος ἀρχισε νὰ γελᾶ κι αὐτός, γιατί κατάλαβε πώς εἶχε φοβηθῆ χωρὶς κανένα λόγο.

§ 17. Τὸ δέντρο, τὰ πουλάκια καὶ οἱ κάμπιες.

1

Σὲ λίγο ἔφτασαν κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο ποὺ
καθόταν ἡ γιαγιά. Τότε ἡ Νίνα καὶ ὁ Νίκος θυ-
μήθηκαν τί τοὺς εἶχε τάξει ὁ πατέρας.

Πατέρα, τί θὰ μᾶς πῆς γιὰ τὶς κάμπιες; »

— « Ἀκοῦστε » εἶπε ὁ πατέρας.

« Μιὰ φορά, δύο πουλιὰ πέταξαν καὶ ἤρθαν τὴν
ἀνοιξη στὸ χωριό μας.

Ἐλεγαν νὰ περάσουν τὸ καλοκαίρι μαζί μας.

Μὰ ποῦ ἔπρεπε νὰ χτίσουν τὴ φωλιά τους, γιὰ
νὰ μὴν πάθουν τίποτα ἀπὸ τὴ γάτα;

« Μποροῦμε τάχα νὰ χτίσωμε στὰ κλαδιά σου
τὴ φωλίτσα μας; » ρώτησαν ἔνα μεγάλο δέντρο.

— « Σᾶς δέχομαι μὲ μεγάλη μου χαρά » εἶπε
τὸ δέντρο, γέρνοντας τὴν κορφή του. « Εἶμαι με-
γάλο καὶ μπορῶ νὰ βαστάξω πολλὲς τέτοιες φω-
λιές. Μὰ καὶ σεῖς, θὰ μοῦ κάμετε μιὰ χάρη; »

« Μετὰ χαρᾶς σου. ὅτι μᾶς ζητήσης » ἀπο-
κρίθηκαν τὰ πουλιά.

Τὸ δέντρο ξακολούθησε:

« Βλέπετε πῶς εἶμαι ντυμένο μὲ τὰ φύλλα
μου τὰ καταπράσινα! Μὰ τί ὥφελε; » Ερχονται
οἱ κάμπιες καὶ μοῦ τρῶνε τὰ φύλλα μου. Σα-

λεύω τὰ κλαδιά μου, αὐτὲς διμως δὲν πέφτουν.
Κάνω νὰ τὶς σκοτώσω, χτυπώντας γύρω τὰ κλαδιά μου, μὰ τίποτα δὲν κάνω. "Ω. πολὺ σᾶς παρακαλῶ, γλιτῶστε με ἀπὸ τὶς κακὲς κάμπιες".

— «Οσο γι' αὐτὸ μὴν ἀνησυχεῖς οὔτε μία δὲ θὰ μείνη» εἶπαν τὰ πουλάκια, καὶ ἀρχισαν ἀμέσως νὰ χτίζουν τὴ φωλιά τους.

Γρήγορα τὴν τελείωσαν.

2



Τὸ θηλυκὸ πουλὶ γέννησε πέντε αὐγούλακια καὶ τὰ κλώσησε. "Υστερ' ἀπὸ εἴκοσι μέρες βγῆκαν πέντε μικρούτσικα πουλάκια.

«Τσιού, τσιού» φώναζαν παραπονετικά, ὅταν κρύωναν ἢ βρέχονταν ἢ τὰ ἔπιανε ἢ ζέστη.

Τὸ δέντρο τὰ λυπήθηκε. Τὰ σκέπαζε μὲ τὰ πυκνὰ φύλλα του, κι ἐτσι τὰ φύλαγε ἀπὸ τὸ κρύο, ἀπὸ τὴ βροχὴ καὶ ἀπὸ τὴ ζέστη.

3

Ο πατέρας καὶ ἡ μητέρα τῶν πουλιῶν μάζευαν τὶς κάμπιες ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ τάγιζαν τὰ πουλάκια τους.

Αφοῦ ἔτρωγαν καὶ χόρταιναν κι αὐτοί, ἡ μη-

Συνώκη Ἀλφαβητάριο B'

3

τέρα σκέπαζε μὲ τὶς φτεροῦγες τῆς τὰ μικρούλια τῆς νὰ κοιμηθοῦν, καὶ ὁ πατέρας καθόταν ἀπάνω στὰ κλαδιά τοῦ δέντρου καὶ τὰ νανούριζε μὲ τὸ κελάηδημά του.

Τὰ πουλάκια ὅλο καὶ μεγάλωναν.

"Αρχισαν πρῶτα νὰ πετοῦν ἀπὸ τὸ ἔνα στὸ ἄλλο κλαδί τοῦ δέντρου, ὕστερα ἀπὸ δέντρο σὲ δέντρο, καὶ τέλος ἀπὸ περιβόλι σὲ περιβόλι.

Βοηθοῦσαν καὶ τὰ πέντε πουλάκια τώρα τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα τους, καὶ μάζευαν τὶς κάμπιες ἀπὸ τὸ δέντρο ποὺ τους φιλοξενοῦσε.

Πόσο χαιρόταν τώρα τὸ δέντρο! Ήταν μιὰ μεγάλη καὶ ώραια ἀχλαδιά. Δὲν εἶχε πιὰ ἀνάγκη νὰ σαλεύῃ τὰ κλαδιά τῆς. "Αν τὸ ἔκανε, θὰ ἦταν κακό, γιατὶ θὰ ἔπεφταν τὰ ἀχλάδια τῆς.

4

Τέλος πέρασε τὸ ζεστὸ καλοκαίρι!. Ήρθε τὸ φθινόπωρο καὶ σὲ λίγο θὰ ἔφευγε κι αὐτὸ γιὰ νὰ φτάσῃ ὁ χειμῶνας.

Τότε πέταξαν καὶ οἱ ἑφτά, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα καὶ τὰ πέντε παιδιά τους γιὰ τελευταία φορὰ στὸ δέντρο, ποὺ δέχτηκε νὰ τοῦ χτίσουν ἀπάνω τὴ φωλιά τους, καὶ εἶπαν:

«Εχε γειά, καλό δένδρο! Έμεις φεύγομε.

“Εχε γειά!»

— «Στὸ καλό, εἶπε ἡ ἀχλαδιά, στὸ καλό, καλά μου πουλιά. Τὴν ἄνοιξη νὰ ξαναρθῆτε. Στὸ καλό!»

§ 18. Στὸν πλάτανο ἀπὸ κάτω.

Ηρθε τὸ μεσημέρι.

Ο Γιάννης ἔστρωσε χάμω κλαδιὰ ἀπὸ τὸ δέντρο, καὶ ὁ πατέρας ἔκοψε ἀπάνω στὰ κλαδιὰ τὸ ψητὸ ἄρνι κομμάτια κομμάτια, καὶ φέτες φέτες τὸ ψωμί.

Ἐπειτα κάθισαν κάτω ὅλοι γύρω γύρω, κι ἔφαγαν μὲ πολλὴ ὥρεξη.

Οἱ μεγάλοι ἥπιαν κρασί, οἱ μικροὶ ἥπιαν νεράκι δροσερὸ μὲ τὸ τάσι ἀπὸ τὴ βρυσούλα.

“Γιστερ’ ἀπὸ τὸ φαγητὸ πρῶτος ἀρχισε τὸ τραγούδι ὁ πατέρας, καὶ τὸν ἐβοήθιοῦσε ἡ μητέρα.

“Αχ, τί ώραια ποὺ τραγούδησαν ἔνα τραγούδι, ποὺ τὸ εἶχε μάθει ὁ πατέρας ὅταν ἦταν στρατιώτης :

‘Απόψε θὰ πλαγιάσωμε
στὸ μαλακὸ χορτάρι·
Θὰ δώσῃ καὶ θὰ πάρη
τὸ γλέντι μας, παιδιά.

"Ετσι πέρασαν ως τὸ βράδυ καὶ τότε γύρισαν στὸ σπίτι.

§ 19. Η Μαρία.

1

Τὴν ἄλλη μέρα ξύπνησαν δῆλοι πρωὶ πρωὶ, χαρούμενοι καὶ ζωηροί, καὶ ἔπιασαν καθένας τὴν δουλειά του.

Μὰ ἡ Μαρία δὲν εἶχε φανῆ ἀκόμη.

Ποῦ νὰ εἴναι;

Ἡ Νίνα ἀνοίγει τὴν πόρτα τῆς τραπεζαρίας, καὶ βλέπει τὴν Μαρία ξαπλωμένη ἀπάνω στὸν καναπέ.

Βογκοῦσε, στριφογύριζε. Ήτα πονοῦσε πολὺ βέβαια.

Ἡ Νίνα ἔτρεξε καὶ τὸ εἶπε στὴ μητέρα.

Ἡ κυρὰ Ελένη τρέχει ἀμέσως στὴν τραπεζαρία καὶ βλέπει τὴν Μαρία σὲ ἐλεεινή κατάσταση.

«Τί ἔπαθες, Μαρία;» ρωτᾶ ἡ κυρά της.

Ἡ Μαρία, θέλοντας καὶ μή, εἶπε τὴν ἀλήθεια.

2

Νὰ τί εἶχε πάθει:

Τὴν ὥρα ποὺ χτές εἶχαν δῆλοι ξαπλωθῆ στὸν

ίσκιο τοῦ πλατάνου καὶ κοιμόνταν, ἡ Μαρία ση-
κώθηκε σιγὰ σιγά, χωρὶς νὰ τὴν πάρη κανεὶς
εἰδησῃ.

Πῆγε σὲ μιὰ μηλιὰ κι ἔφαγε πολλὰ μῆλα,
γινωμένα καὶ ἀγίνωτα.

Τὸ ἴδιο ἔκαμε ὅστερα καὶ σὲ μιὰ συκιά.

Ἐφαγε καὶ παράφαγε ἀλήθεια.

Τὸ βράδυ, ὅταν ἔπεσε νὰ κοιμηθῇ, τὴν ἔπιασε
πόνος δυνατός. Ντράπηκε διμως νὰ φωνάξῃ τὴν
κυρά της.

Ἡ κυρά Ἐλένη ἔστειλε γιὰ τὸ γιατρό.

Σὲ λίγο ἥρθε ὁ γιατρός, εἶπε νὰ δώσουν τῆς
Μαρίας τὸ γιατρικὸ ποὺ ἔπρεπε, καὶ ἡ κυρά Ἐ-
λένη εἶδε κι ἔπαθε ὅσπου νὰ τὴν κάμη καλά.

3

Οταν πέρασε ὁ πόνος τῆς Μαρίας, ἡ Νίνα μὲ
τὸ Νίκο τὴν πείραζαν.

«Μαρία, γιὰ πὲς ἀλεύρι;» τῆς ἔλεγαν.

— «Ἡ μηλιὰ σὲ γυρεύει!» τῆς πρόφταινε ἡ
Νίνα.

— «Ἡ συκιὰ σὲ γυρεύει!» τῆς φώναζε ὁ
Νίκος, γελώντας δυνατά.

§ 20.. Ἡ Νίνα συγχρέει τὸ σπέτι.

1

Τὴν ἡμέρα ποὺ ἦταν ἡ Μαρία ἀρρωστη ἡ Νίνα ἔκαμε ὅλες τὶς μικρὲς δουλειές.

Ἡ Νίνα δὲν ἦταν καλὴ μαθήτρια μονάχα, μὰ καὶ καλὴ νοικοκυρούλα.

Ἡ μητέρα τὴν εἶχε συνηθίσει ἀπὸ μικρὴ νὰ κάνῃ ὅλες τὶς δουλειές ποὺ μποροῦσε.

Ξεχωριστὴ ἀγάπη εἶχε ἡ Νίνα στὴν κλώσα μὲ τὰ χαριτωμένα πουλάκια τῆς καὶ σ' ὅλες τὶς ἄλλες κότες.

Κατέβαινε κάτω πρωὶ πρωὶ, ἀνοιγε τὸ κοτέτσι νὰ βγοῦν οἱ κότες, καὶ τοὺς ἔρριγνε τροφὴ καὶ νερό.

"Α ! μὲ πόση χαρὰ ἔφερνε ἀπάνω μὲ τὸ καλαθάκι τῆς τ' αὐγά, ποὺ εἶχαν γεννήσει οἱ κότες στὸ κοτέτσι !

2

Ἡ μητέρα εἶχε ύποχρεώσει τὴν Νίνα νὰ συγρίζῃ μιὰ μικρὴ κάμαρα τοῦ σπιτιοῦ. Σ' αὐτὴν ἡ Νίνα εἶχε τὰ βιβλία τῆς, τὸ κουτί μὲ τὶς κοῦκλες τῆς καὶ τὸ καλαθάκι τοῦ Νίκου μὲ τὰ τόπια καὶ τοὺς βόλους του. Σ' αὐτὴν ἡ Νίνα ἔγραψε καὶ μελετοῦσε.

Η Νίνα σηκωνόταν πρωὶ πρωὶ, σκούπιζε τὴν κάμαρα, ξεσκόνιζε ὕστερα τὸ καναπεδάκι, τὶς καρέχλες καὶ τὸ τραπέζι, καὶ τελευταῖα ἔβαζε τὰ βιβλία, τὶς πένες καὶ τὸ καλαμάρι στὴ θέση τους.

"Υστερα ἡ Νίνα συγυριζόταν μόνη της. ἐπαιρούνται τὴν τσάντα της καὶ πήγαινε σχολεῖο.

3

Τῆς μητέρας ἡ καρδιὰ πετοῦσε ἀπὸ τὴν χαρὰ, γιατὶ ἔθλεπε τὴν Νίνα της νὰ μοιάζῃ σὰν τὴν νοικοκυρούλα τοῦ τραγουδιοῦ:

Πρωὶ πρωὶ θὰ σηκωθῇ,
ἀφοῦ χτενίσῃ τὰ μαλλιά της.
ἀφοῦ πλυθῇ, ἀφοῦ ντυθῇ
εὐθὺς θὰ πιάσῃ τὴ δουλειά της.

Νοικοκυρούλα χαροπή,
τὴν τεμπελιὰ δὲν τὴ γνωρίζει·
μὲ τὴν πολλή της προκοπή
αὐτὴ τὸ σπίτι της στολίζει.

Ακούραστη κι ἐργατική
τὸ βράδυ κάνει καὶ νυχτέρι·
στὸ ἔργο της προσεχτική
ὅτι δουλειὰ τῆς πῆς τὴν ζέρει.

Καὶ μὲς στὸ σπίτι ὅλοι χαρὰ
τὴν ἀγαποῦνε τὴ μικρούλα,
καὶ τῆς τὸ λένε καθαρά:
«Εἶσαι καλὴ νοικοκυρούλα!»

§ 21. Τ' ἀσυλλόγιστα παιδιὰ καὶ τὸ φεγγάρι.

1

Ἐνα βράδυ ἡ Νίνα διάβαζε στὸ βιβλίο τὸ
μάθημά της καὶ ὁ Νίκος ἀκουεῖ:

Βασιλεψε ὁ ἥλιος καὶ ἄρχισε νὰ νυχτώνη,
καὶ δὲν ἦταν ὅλα τὰ παιδιὰ στὰ σπίτια τους.

Δυὸς παιδιὰ εἶχαν μείνει στὰ χωράφια, καὶ
ἀπὸ τὸ παιχνίδι ἔζεχασαν πώς ἦταν καιρὸς νὰ γυ-
ρίσουν πιὰ στὸ σπίτι. Ή νύχτα ὅλο καὶ σκοτεί-
νιαζε.

Ἐξαφνα τὰ παιδιὰ σταμάτησαν τὸ παιχνίδι
τους καὶ ἄρχισαν τὰ κλάματα. Ἡταν σκοτάδι
καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν εὔκολα τὸ δρόμο·
καὶ τὸ σπίτι τους ἦταν μακριά.

2

Σὲ μιὰ στιγμὴ γλυκὸ φῶς πρόβαλε πίσω ἀπὸ
τὰ φύλλα, ἀνάμεσα στὰ δέντρα.

Ἡταν τὸ φεγγάρι. Εἶδε τὰ παιδιὰ καὶ εἶπε:

«Καλησπέρα, παιδιά! Γιατί τόσο άργα στα χωράφια;»

Τὰ παιδιά στὴν ἀρχὴ φοβήθηκαν· δταν δμως εἶδαν πόσο γλυκὰ τοὺς χαμογελοῦσε τὸ φεγγάρι, πῆραν θάρρος καὶ εἶπαν:

«"Αχ, μᾶς γέλασαν τὰ παιγνίδια. Δὲ βλέπομε τὸ δρόμο νὰ γυρίσωμε στὴ μητέρα μας. Γιατὶ εἶναι νύχτα.

Τότε τὸ φεγγαράκι τοὺς εἶπε: «Ἐγώ σᾶς φωτίζω· ἐμπρός, νὰ βρῆτε τὸ δρόμο».

Τὸ φεγγαράκι ἔλαμψε ἀκόμη περισσότερο καὶ ὁ δρόμος ἔφεγγε σὰ νὰ ηταν μέρα.

Τὰ παιδιά πῆραν πιὸ πολὺ θάρρος, βρῆκαν τὸ δρόμο κι ἔτρεξαν δσο μποροῦσαν γρήγορα.

«Οταν ἔφτασαν μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τους, στάθηκαν καὶ εἶπαν:

«Πολὺ σ'εύχαριστοῦμε, καλὸ φεγγαράκι, γιατὶ μᾶς φώτισες. Καληνύχτα».

— «Καληνύχτα σας» εἶπε τὸ φεγγάρι. «Γρήγορα στὴ μητέρα σας, γιατὶ πολὺ ἀνησυχεῖ».

§ 22. Η πεισματάρα μέλεσσα.

1

Ο Νίκος ἔπιασε τὸ βιβλίο τῆς Νίνας καὶ τὸ

ξεφύλλιζε. Έκει μέσα είδε την εικόνα μιας μέλισσας.



«Διάβασέ μου, Nína, νὰ δῶ. τι γράφει τὸ βιβλίο σου γιὰ τὴ μέλισσα».

Η Nína άρχισε νὰ διαβάζη:

Κάποτε μιὰ μέλισσα δὲν ἥθελε νὰ κάνῃ ὅ.τι τῆς ἔλεγε ἡ βασιλισσα τῆς κυψέλης.

Ἡ βασίλισσα, ἡ μητέρα της, τὴν τιμωροῦσε,
μὰ ἡ μέλισσα ἀπὸ τὸ πεῖσμα τῆς, ἀντὶ νὰ διορ-
θωθῇ, γινόταν χειρότερη.

Ἡ καημένη ἡ μητέρα ἀπελπίστηκε, που δὲν
μποροῦσε νὰ τὴ διορθώσῃ.

Τὴ φώναξε λοιπὸν καὶ τῆς εἶπε :

«Νὰ σου πῶ, παιδί μου. Εδὸ μέσα δὲν μπο-
ρεὶ κανένας νὰ κάνῃ τοῦ κεφαλίου του, παρὰ δὲ τι
λέω ἐγώ. Ἡ καθεμιὰ πρέπει νὰ δουλεύῃ ἀκούρα-
στα καὶ μὲ τάξη. Ἄν δὲν τὸ ἀποφασίσης νὰ
διορθωθῆς, μπορεῖς νὰ φύγης ἀπὸ τὸ σπίτι μου».

— «Ἀλήθεια;» ρώτησε ἡ πεισματάρα μέλισσα.

— «Οποια ὥρα θέλεις» εἶπε σοβαρὰ ἡ βασι-
λισσα.

2

Ἀμέσως πέταξε ἀπὸ τὴν κυψέλην ἡ πεισμα-
τάρα μέλισσα καὶ εἶπε :

«Ἄ, μὰ αὐτὸ ἥθελα κι ἐγώ, νὰ φύγω!»

Τὴν ἡμέρα τὴν πέρασε πολὺ δύμορφα. "Οταν
δύμως νύχτωσε, δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ μείνῃ στὰ
λουλούδια. "Εκανε δροσιὰ κι ἔπρεπε ἡ μέλισσα
νὰ βρῇ καμιὰ θέση στεγνή. Βρήκε μιὰ κουφάλα
σ' ἔνα δέντρο κι ἔκει μέσα πέρασε τὴ νύχτα.

Τὴν ἄλλη μέρα πέταξε πάλι ἔξω καὶ εἶπε :
«Τί καλὰ ἔκαμα κι ἔφυγα! Οἱ κουτές οἱ ἀδερ-

φές μου είναι άναγκασμένες όλη τὴν ἡμέρα νὰ δουλεύουν σὰ σκλάβες καὶ κουβαλοῦν ἀδιάκοπα κερὶ καὶ μέλι. Μὰ καὶ ἀπὸ τὸ μέλι τί τοὺς δίνει ἡ προκομμένη μας ἡ βασίλισσα τὸ χειμῶνα; Τὸ μοιράζει δπως θέλει. Ἐπιτέλους δ, τι κι ἀν ἔχω ἐγώ, θὰ εἶναι δικό μου».

”Εφαγε κι ἔπαιξε όλη τὴν ἡμέρα, μὰ στὴ νέα τῆς τὴν κατοικία τίποτα δὲν πήγε.

3

Μιὰ μέρα ἔπεσε δυνατὴ βροχὴ· οἱ ἀστραπές καὶ οἱ βροντὲς ἦταν φοβερές, ὁ ἀνεμος φυσοῦσε δυνατά. Η μέλισσα πέρασε πολὺ ἀσχημα ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἀπὸ τὸ φόβο της, που ἦταν μοναχή.

«Αχ, τί καλὰ νὰ ἥμουν μὲ τὶς ἀδερφές μου» ἔλεγε. «Μὰ νὰ πῶ πῶς ἔκαμα ἀσχημα καὶ νὰ πάω πίσω, δὲν τὸ κάνω».

”Οταν σταμάτησε ἡ βροχὴ, ἀρχισε ἡ μέλισσα νὰ μαζεύῃ κάτι γιὰ τὸ χειμῶνα, μὰ ἦταν ἀργά.

”Γιστερα ἀπὸ λίγες μέρες ἦρθε ὁ χειμῶνας. Η γῆ σκεπάστηκε μὲ πάγους καὶ μὲ χιόνια.

”Ω, πόσο κρύωνε τώρα στὴν κουφάλα! Πῶς θὰ περνοῦσε μὲ τὸ λίγο μέλι δλον τὸ χειμῶνα;

”Η πεῖνα μαλάκωσε τὸ πεῖσμα της. Μετάνιωσε

και γύρισε στην χυψέλη. Ζήτησε συχώρεση ἀπό τὴ μητέρα τῆς.

Ἡ βασίλισσα καὶ ὅλες οἱ ἀδερφὲς δέχτηκαν μὲ χαρὰ τὴν πεισματάρα.

Τὸν ἄλλο χρόνο, ἀμαὶ ἦρθε ἡ ἀνοιξη, αὐτὴ πρώτη πέταξε νὰ πάη νὰ φέρη μέλι. Ὁλο τὸ καλοκαίρι δούλεψε περισσότερο ἀπὸ τὶς ἄλλες.

~~§ 23.~~ Ο Νίκος πηγαίνει σχολεῖο.

171

Πολλὲς φορὲς ὁ Νίκος, ὅταν ἔβλεπε τὴ Νίνα ποὺ διάβαζε στὸ βιβλίο τῆς τόσα ώραια πράματα, ζήλευε κι ἔλεγε στὸν πατέρα καὶ στὴ μητέρα :

«Ἄχ, πότε θὰ πάω σχολεῖο; Θέλω κι ἐγὼ νὰ μάθω γράμματα».

— «Ἐχεις δίκιο, παιδί μου» τοῦ ἔλεγε ὁ πατέρας. «Θὰ πᾶς καὶ σύ, ὁ καιρὸς πλησιάζει».

Ἐνα πρωὶ λοιπὸν ἡ μητέρα ξύπνησε τὸ Νίκο λίγο νωρίτερα.

Ο Νίκος δὲν μπόρεσε νὰ καταλάβῃ τί τρέχει.

Σὲ λίγο ἦρθε ὁ πατέρας ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ εἶπε :

«Λοιπὸν σήμερα, Νίκο, ἔχει σχολεῖο! Νὰ πουθὰ γίνη ἡ χάρη σου».

Ο Νίκος, δταν ἀκουσε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ πατέρα, πῆγε νὰ πετάξῃ ἀπὸ τὴ χαρά του.

2

Τοστερ ἀπὸ λίγη ὥρα νὰ κι ἔρχεται ὁ Νίκος μὲ τὸν πατέρα του στὸ σχολεῖο.

Ο δάσκαλος δέχεται τὸ Νίκο μὲ χαρὰ καὶ τὸν βάζει νὰ καθίσῃ μαζὶ μὲ τὸ Μῆτσο, ποὺ μαζὶ του παιζει τόσα παιχνίδια. Τοστερα ὁ δάσκαλος τὸν ἔγραψε στὸν κατάλογο καὶ τὸν ἔμαθε νὰ λέη «παρών», δταν ἀκούη τ' ὄνομά του «Νίκος Καλαμάς».

Ο δάσκαλος ἔλεγε στὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου παραμυθάκια καὶ ἄλλες ἴστορίες καὶ δια ἀκουαν μὲ προσοχή.

Τὸ μεσημέρι, δταν πῆγε ὁ Νίκος στὸ σπίτι ἡ γιαγιὰ βγῆκε πρώτη καὶ τοῦ εἶπε:

«Καλῶς μου το, καλῶς μου το! Ακοῦστε, πῶς μοσκομυρίζει τὸ ἀγοράκι μου!»

Ο Νίκος πήδησε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς γιαγιᾶς καὶ ἀρχισε νὰ τῆς λέη πόσο ὠραῖο εἶναι τὸ σχολεῖο.

§ 24. Ο τρύγος.

1

Ἐνα μεσημέρι ὁ Νίκος, ἀμα σκόλασε, πῆγε στὸ σπίτι πολὺ χαρούμενος.

«Τί τρέχει, ἀγόρι μου;» τοῦ λέει ἡ γιαγιά.

— «Τὸ ἀπόγευμα, γιαγιά» λέει ὁ Νίκος, «ὁ δάσκαλός μας θὰ μᾶς πάη περίπατο στ' ἀμπέλια νὰ δοῦμε τὸν τρύγο! "Οχ, τί χαρά!"

Τὴν ώρισμένη ὥρα ὅλα τὰ παιδιά ἦταν μαζευμένα στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου. Σὲ λίγο ἔκεινησαν μὲ τραγούδια καὶ χαρές, κι ἔφτασαν στὸ ἀμπέλι τοῦ κύρ Καλαμᾶ.

Ο κύρ Καλαμᾶς εἶχε παρακαλέσει τὸ δάσκαλο νὰ φέρῃ ἐκεῖ τὰ παιδιά, νὰ ἴδοιν τὸν τρύγο καὶ νὰ διασκεδάσουν.

Ο δάσκαλος εὐχαρίστησε τὸν κύρ Καλαμᾶ γιὰ τὴν καλοσύνη του.

2

Τὰ παιδιά ἔνα ἔνα μπαίνουν στ' ἀμπέλι. Τὰ κλήματα κάθιώς ἔταν ἀράδα ἀράδα, ἔγερναν φορτωμένα ἀπὸ μαύρα καὶ ἀσπρά σταφύλια γινομένα. Σταφύλια σαββατιανά, μοσχάτα, ροδίτες καὶ ἄλλα πολλά. Τί χαρά! Μέσα ἔκει γινόταν πανηγύρι ἀληθινό.

Γυναικες καὶ ἄντρες, μὲ φωνὲς καὶ τραγούδια, ἔτρεχαν δῶθε κεῖθε.

“Ολοι τρυγοῦσαν. ”Αλλοι μὲ κοφτερὰ μαχαράκια ἔκοθαν τὰ σταφύλια ἀπὸ τὰ κλήματα καὶ

τὰ ἔβαζαν μέσα στὰ κοφίνια καὶ στὰ κάνιστρα ἄλλοι μὲ τὰ καλάθια κουβαλοῦσαν σταφύλια στὰ πατητήρια. Τὸ ἀμπέλι βούτιζε ἀπὸ τις φωνές καὶ τὰ τραγούδια.

Τὰ παιδιά σκορπίστηκαν μέσα στὸ ἀμπέλι κι ἔθλεπαν μὲ χαρὰ πῶς γινόταν ὁ τρύγος.

Τοστερα ὁ δάσκαλος πῆγε τὰ παιδιά στὴν ἀκρη τοῦ ἀμπελιοῦ, κάτω ἀπὸ τις μεγάλες λευκες ποὺ ἦταν ἀράδα ἀράδα στὴν ἀκροποταμιά. Τὸ ποτάμι περνοῦσε δίπλα στὸ ἀμπέλι.

3

Έκεῖ στὸν ἵσκιο ἔκεουράστηκαν κι ἔφαγαν νόστιμα σταφύλια, ποὺ τοὺς φίλεψε ὁ κύρος Καλαμάς καὶ δλοι μαζί τραγούδησαν:

Καλῶς μᾶς ἥρθες Τρυγητή
μὲ τὰ πολλά σου δῶρα,
νά, ἔφτασε ἡ ὥρα,
μᾶς κράζει μὲ χαρά.

Λυγίζουνε τὰ κλήματα
χλωρὰ καὶ φουντωμένα,
σταφύλια φορτωμένα
καὶ φύλλα δροσερά.

Ἐλάτε, ζεχρεμάσετε,
ἀγαπητὰ παιδάκια,
κεῖνα τὰ καλαθάκια
ποὺ κρέμονται ἐκεῖ.



Νὰ πᾶμε νὰ τρυγήσωμε
μὲς στοῦ παπποῦ τ' ἀμπέλῳ
γλυκὸ γλυκὸ σὰ μέλι
σταφύλι ραζακί.

§ 25. Στὸ πατητήρε.

“Γ'στερ' ἀπὸ λίγη ὥρα εἶπε ὁ δάσκαλος :
« Ἐλάτε τώρα, παιδιά, νὰ πᾶμε στὰ πατητή-
ρια, νὰ δητε πῶς πατοῦν τὰ σταφύλια καὶ γίνεται
τὸ χρασί ».

Ἐμπρὸς ὁ δάσκαλος καὶ πίσω τὰ παιδιά, πῆ-
γαν καὶ κάθισαν γύρω γύρω στὸ μεγαλύτερο πα-
τητήρι ποὺ ἔμοιαζε σὰ στέρνα. Ἐκεῖ μέσα ἦταν
σωρὸς τὰ σταφύλια, καὶ πέντ' ἔξι ἄνθρωποι μὲ
ἀνασκούμπωμένα τὰ παντελόνια πατοῦσαν τὰ στα-
φύλια χαρούμενοι.

Πλάτες, πλάτες, τὰ πόδια τους ἔλιωναν τὰ στα-
φύλια· καὶ ὁ μοῦστος ἔβγαινε ἀπὸ τὶς ρῶγες.

Συνώνη ·Αλφαβητάριο Β'

4

Οι ἀγωγιάτες ἔπαιρυναν ἀπὸ κεῖ τὸ μοῦστο, τὸν κουβαλοῦσαν στὸ χωρίο καὶ τὸν ἔρριχναν μέσα στὰ μεγάλα βαρέλια νὰ γίνη κρασί.

~~§ 26. Ο κακοκέφαλος Παρασκευάς.~~

1

Τὴν ὥρα ποὺ πήγαινε ὁ δάσκαλος μὲ τὰ παιδιά νὰ δοῦν τὸ πάτημα στοὺς ληνούς, ὁ Παρασκευάς Γεωργιάδης ξέφυγε κρυφὰ ἀπὸ τ' ἄλλα παιδιά, χωρίς νὰ τὸν καταλάθῃ κανένας.

Ο Παρασκευάς ήταν σκληρὸ παιδί. Μὲ τὸ παραμικρὸ θύμωνε τόσο πολύ, ποὺ κανένα δὲ λογάριαζε στὸ σπίτι. Στὸ σχολεῖο πάλι ήταν τόσο ἀνάποδος, ποὺ δὲν ἀφῆνε παιδάκι ἀπειραχλό. Γι' αὐτὸν ὅλες οἱ συμβουλεῖς ήταν χαμένα λόγια.

Ἐπειδὴ ὁ πατέρας του ήταν ἀπὸ τοὺς καλοὺς νοικοκυραίους τοῦ χωριοῦ, ὁ Παρασκευάς τὸ εἶχε πάρει ἀπάνω του. Κανένα παιδί δὲν τὸν ἤθελε φίλο γιατὶ τοὺς ἔκανε τὸν περόφανο.

Ο δάσκαλος λοιπὸν ποὺ ἤξερε πόσο κακοκέφαλος ήταν ὁ Παρασκευάς, δὲν ἤθελε νὰ τὸν πάρῃ στὸν περίπατο· κι ἔτσι τὸν παράδωσε στὸν κύρο Νικόλα τὸν ἐπιστάτη νὰ τὸν πάη στὸ σπίτι.

Αὐτὸ κακοφάνηκε πολὺ στὸν Παρασκευά. Πα-

ρακαλοῦσε μὲ κλάματα τὸ δάσκαλο νὰ τὸν πάρη, καὶ ἔδινε ύπόσκεση, πὼς θὰ εἶναι ἡσυχος.

Ο δάσκαλος εἶδε τὰ πολλὰ δάκρυα τοῦ Παρασκευᾶ, τὸν πίστεψε καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἀδειὰ νὰ πάῃ μαζὶ. Εἶναι ἀλήθεια, πὼς δὲν πείραξε κανένα παιδί στὸν περίπατο· ἀκοῦστε διμος τί ἔκαμε.

2

Τὴν ὥρα ποὺ ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τ' ἄλλα παιδιά, πῆγε στὴν ἀκρη στὸ ποτάμι καὶ κοίταξε κάτω στὸ νερὸ ἔνα χέλι ποὺ κολυμποῦσε.

Αφοῦ τὸ κοίταξε, πολλὴν ὥρα, τί νομίζετε πὼς ἔβαλε στὸ νοῦ του; Νὰ πιάση τὸ χέλι! Η κακοκεφαλιά του δὲν τὸν ἀφῆνε νὰ συλλογιστῇ, πὼς ἀν δοκίμαξε νὰ τὸ κάμη μποροῦσε νὰ πάθη μεγάλο κακό.

Ποῦ μυαλὸ ὁ Παρασκευᾶς!

Ξαπλώθηκε λοιπὸν κάτω, ἔγειρε μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὸ ποτάμι, ὅσπου ἔφτανε τὸ χέρι του στὸ νερό, καὶ παραμόνευε νὰ περάση τὸ χέλι γιὰ νὰ τὸ πιάση!

Μὰ τὸ χέλι βέβαια δὲν ἦταν τόσο κούτο! Αμα εἶδε τὸν Παρασκευᾶ, κρύφτηκε.

‘Ο Παρασκευάς περίμενε χάμποση ώρα· και σὰν εἶδε πώς τὸ χέλι δὲν τοῦ ἔκανε τὴ χάρη νὰ περάσῃ, δοκίμασε νὰ σηκωθῇ.



Έκει δύμας που τραβιόταν πίσω, γλιστρά ὁ καλός μας, και μπλούμ ! μέσα στὸ ποτάμι !

Τὴν ώρα που τὸν κατρακυλοῦσε τὸ ρέμα, πρό-

φτασε και πιάστηκε ἀπὸ τὸ υλαρὶ μιὰς λεύκας,
και ἄρχισε νὰ φωνάζῃ :

« Βοήθεια ! Βοήθειαα ! »

3

X
Ο κύρος Καλαμάς ἐκείνη τὴ στιγμή, τραβώντας
τὸ μουλάρι, πήγαινε στὸ ποτάμι νὰ τὸ ποτίσῃ.

Οταν ἀκούσει τὶς φωνές, παρατὰ τὸ καπίστρο
τοῦ μουλαριοῦ και τρέχει δσο μποροῦσε γρήγορα
στὸ μέρος, ποὺ ἀκούσει τὸ παιδί νὰ φωνάζῃ.

Ο δάσκαλος μὲ τὰ παιδιά, και δλοι δσοι τρυγοῦ-
σαν, ἔτρεξαν κι αὐτοὶ σὰν ἀκούσαν τὶς φωνές. Μὰ
ὅσπου νὰ φτάσουν, ὁ κύρος Λάμπης εἶχε πιὰ βγαλ-
μένο τὸν Παρασκευά μας, σὰ λαδωμένο ποντικό !
Ἐτρεμε καταμουσκεμένος ὁ κακόμυοιρος !

Ολοι κουνοῦσαν τὸ κεφάλι τους, ποὺ τὸν εἶδαν
σὲ τέτοια κατάσταση.

Τὰ παιδιὰ στέκονταν και τὸν κοίταζαν ἀμί-
λητα, μὲ τὴ λύπη ζωγραφισμένη στὸ πρόσωπό τους.

Ο δάσκαλος καταλυπημένος κι αὐτός, τοῦ εἶπε :

« Βλέπεις, παιδί μου, τί φέρνει ἡ κακοκεφα-
λιά ; Αὐτὸ τὸ φοβερὸ πάθημα πρέπει νὰ σου
γίνη μάθημα ».

§ 27. Ο πατέρας τοῦ Παρασκευᾶ
εὐχαριστεῖ τὸν κύρο Καλαμά.

1

Καθένας φαντάζεται τὴν λαχτάρα ποὺ πῆραν
δῆλοι στὸ σπίτι τοῦ Παρασκευᾶ, σὰν τὸν εἶδαν νὰ
γυρίζῃ ἔτσι λερωμένος! Ο κύρο Καλαμάς, ποὺ τὸν
εἶχε φέρει στὸ σπίτι, καὶ ὁ δάσκαλος, τοὺς εἶπαν
τὰ καθέκαστα.

Ο κύρο Παῦλος, ὁ πατέρας τοῦ Παρασκευᾶ, ἐ-
κείνη τὴν ὥραν ἦταν στὸ ἀμπέλι του. "Εμαθε ἐκεῖ
τὰ νέα γιὰ τὸ γιό του, κι ἔτρεξε μὲ λαχτάρα
σπίτι. Καθένας φαντάζεται πιὰ τί λόγια εἶπε
στὸν Παρασκευᾶ, ποὺ τὸν βρήκε ζαρωμένο σὲ
μιὰ γωνιά.

2

Ο κύρο Παῦλος δταν ἤρθε στὰ σύγκαλά του
ἀπὸ τὴν ταραχή, πῆγε στὸ σπίτι τοῦ κύρο Λάμπη.
Τὸν βρήκε στὴν αὐλὴ ποὺ καθόταν μὲ τοὺς δι-
κούς του καὶ εἶχαν τὴν κουβέντα τοῦ Παρασκευᾶ.

Ο κύρο Παῦλος τοὺς καλησπέρισε, καὶ σφίγ-
γοντας τὸ χέρι τοῦ κύρο Λάμπη τοῦ εἶπε :

« Σ' εὐχαριστῷ, σ' εὐχαριστῷ, καλέ μου φίλε! Ήστε δὲ θὰ μπορέσω, νὰ σου ἔπειληρώσω τὸ μεγάλο καλὸ ποὺ μοῦ ἔκκαμες. "Ἄς σου τὸ ἔπειληρώση ὁ Θεός".

Ο κύρο Λάμπης και ἡ κυρά Ελένη εἶπαν τότε στὸν κύριο Γεωργιάδη λόγια παρηγορητικά γιὰ τὸ πάθημα τοῦ γιοῦ του και τοῦ εὐχήθηκαν νὰ τοῦ τὸν φυλάγη ὁ Θεός και νὰ τὸν κάμη καλὸν ἀνθρωπο.



§ 28. Τὸ πάθημα ἔγινε μάθημα.

"Ἐπιασε τόπο ἡ εὐχὴ ποὺ ἔδωσε ὁ δάσκαλος στὸν Παρασκευά.

Ο Παρασκευὰς ὅταν εἶδε πώς γλίτωσε ἀπὸ τὸ πνίξιμο, ἀλλαξε γνώμη. Σιγὰ γιγὰ ἔγινε ἀλλιώτικος. Στὸ σπίτι ἦταν πολὺ ἡσυχος και ύπακουος. Ήστε πιὰ δὲ θύμωνε. Ήστε δὲν ἔβριζε. Στὸ σχολεῖο τὸ ἴδιο.

Οι δικοὶ του στὸ σπίτι δόξασαν τὸν Θεό.

Ο δάσκαλος και δλα τὰ παιδιά, τὸν ἀγαποῦσαν.

Οι χωριανοὶ . . . ἔβλεπαν τώρα τὸν καλὸ τρόπο τοῦ Παρασκευᾶ, δὲν ἀποροῦσαν και πολὺ γι' αὗτό· ἔλεγαν ἀναμεταξύ τους :

«Τὸ στραβὸ τὸ ξύλο
ἡ φωτιὰ τὸ σιάζει».

Ο Νίκος τόσο πολὺ ἀγάπησε τὸν Παρασκευά, που τὸν ἔκαμε φίλο. Ἡταν ἀγώριστοι ἀπὸ τότε.

§ 29. Μιὰ κλέφτρα ἀλεπού.

1

Ἐνα πρωὶ εἶπε γελώντας ὁ πατέρας :

«Λοιπόν, Νίνα, πήγαινε τώρα κάτω στὴν αὐλὴ νἀ δῆς τί ἔπαθε ἡ κυρά Μαριά, που ἔφαγε χτές τὴν ἀσπρη κοτούλα σου».

Η Νίνα καὶ ὁ Νίκος τρέχουν ἀμέσως κάτω καὶ βλέπουν τὴν ἀλεπού πιασμένη στὸ δόκανο, που τὸ εἶχε στήσει ὁ πατέρας ἀπὸ τὸ βράδυ, λιγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ κοτέτσι.

«Μπὰ καλῶς την, μπὰ καλῶς την!» φωνάζει ὁ Νίκος.

— «Βλέπεις, κυρά Μαριά, τί ἔπαθες;» λέει ἡ Νίνα.

Τὴν κυρούλα βγῆκε στὸ μπαλκόνι, καὶ βλέποντας τὰ ἐγγονάκια της μὲ τὴν ἀλεπού, τοὺς εἶπε :

«Ἔτσι τὴν παθαίνουν οἱ κλέφτες. Ἐλᾶτε τώρα

ἀπάνω, νὰ σᾶς πῶ τι ἔπαθε μιὰ ἄλλη κλέφτρα
ἀλεπού».

Τὰ παιδιὰ ἔτρεζαν ἀπάνω, καὶ ἡ κυρούλα τοὺς
εἶπε :

2

«Μακριὰ ἀπὸ τὸ χωριό, εἶχε ἔνας φτωχὸς ζευ-
γολάτης τὸ χωραφάκι του.

Ἐκεῖ εἶχε χτισμένο πρόχειρα ἕνα καλυβάκι,
κι ἔβαζε μέσα τὰ σύνεργά του δταν τὸ βράδυ τε-
λείωνε τὴ δουλειά του καὶ γύριζε στὸ φτωχικό
του.

Μιὰ νύχτα ἡ ἀλεπού, χώθηκε ἀπὸ μιὰ τρύπα
κι ἔκλεψε τὰ λουριὰ τοῦ ζευγολάτη ποὺ ἔδενε τὸ
ἀλέτρι καὶ τὶς ζεῦλες.

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ ζευγολάτης δὲ βρῆκε τὰ
λουριά, καὶ στενοχωριόταν γιατὶ ἦταν φτωχὸς ὁ
κακομοίρης καὶ δὲν εἶχε χρήματα ν' ἀγοράσῃ
ἄλλα.

«Δυστυχία μου!» ἔλεγε. «Πῶς θὰ δργώσω σή-
μερα; "Αχ, τί κακὸ μοῦ ἔκαμε δποιος μοῦ τὰ
πήρε!"»

Τὸ γαϊδουράκι σήκωσε τὰ ἥμερα μάτια του

εἶδε τὴ λύπη τοῦ ἀφεντικοῦ του καὶ ρώτησε :

«Τί ἔχεις ἀφεντικό;»

— «Τὸ καὶ τὸ ἐπαθα. Τί νὰ κάμω τώρα;»

Τὸ γαϊδουράκι εἶπε :

— «Χωρὶς ἄλλο ἀφεντικό, τὰ λουριὰ τὰ ἔχει
κλεμμένα ἡ κυρά Μαριά. Τὴν εἶδα τὴν πονηρὴ
χτεῖς τὸ δειλιγὸν νὰ γυρίζῃ ἐδῶ τριγύρω. Δῶσε
μου τὴν ἀδειανὰ ψάξω νὲ βρῶ τὴ φωλιά της
ἀπόψε, καὶ αὔριο τὸ πρωὶ πιστεύω νὰ ἔχης τὰ λου-
ριὰ στὰ χέρια σου».

— «Κάμε δπως ξέρεις» εἶπε ὁ ζευγολάτης. «μὰ
πολὺ φοβοῦμαι, πὼς δὲ θὰ κάμης τίποτα».

— «Πάει καλά. Καλὴ ἀντάμωση αὔριο τὸ πρωὶ
ἐδῶ» εἶπε τὸ γαϊδούρι κι ἔφυγε.

3

Ο κύρος Μέντιος, τὸ γαϊδουράκι, γυρίζοντας δῶθε
κεῖθε ἀπάνω στὸ βουνό, βρῆκε τὴ φωλιὰ τῆς ἀλε-
ποῦς.

Ξαπλώθηκε λοιπὸν ἀπέξω κι ἔκαμε τὸν ψόφιο.

Τὸ πρωὶ, σὰν ξύπνησε ἡ κυρά Μαριά, ρώτησε
τὴ ἀλεπόπουλά της :

— Τί ὅγειος εἶδατε ἀπόψε. πωδιάς γου;

Τὸ ἔνα εἶπε: «Εἶδα, πώς τὰ τομάρια μας ἦταν κρεμασμένα στοῦ μπαριμπα-Θανάση τὸ μαγαζί.

Σὰν τὸ ἀκούσει αὐτὸν ἡ κυρά Μαριά, εἶπε:

«Κούφια ἡ ὕρα ποὺ τ' ἀκούει!»

«Καὶ σύ, παιδάκι μου, τί εἶδες;» ρώτησε τὸ ἄλλο ἀλεπόπουλο η μάνα του.

— «Ἐγὼ εἶδα, πώς ἀπ' ἔξω ἀπὸ τὴν φωλιά μας ἦταν ἔαπλωμένος ἔνας ψόφιος γάιδαρος».

— «Μπά τὴν εὔχή μου νάχης! Νὰ παιδί, μάλαρα».

— «Γιὰ νὰ δοῦμε μὴν εἶναι καὶ σωστά;» εἶπε ἡ κυρά Μαριά.

4

Φαντέζεστε τὴν χαρά τους, ὅταν εἶδαν τὸν καλό μας τὸν κύρο Μέντιο ἔαπλωμένο φαρδὺ πλατύ ἀπ' ἔξω.

«Ἐμπρός, νὰ τὸν τραβήξωμε μέσα» εἶπε ἡ κυρά Μαριά. «Γρήγορα, πρὶν τὸν μυριστοῦν τὰ κοράκια καὶ τὰ ὄρνια, ἡ ὁ κουμπάρος ὁ Νικολός».

Δοκίμασαν μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν τραβήξουν, μὰ δὲν μπόρεσαν.

Τότε λέει ἔνα· ἀπὸ τὸ ἀλεπόπουλα:

«Ξέρετε τί νὰ κάμωμε; Νὰ δεθοῦμε μὲ τὰ λουριά του ζευγολάτη, νὰ δέσωμε καὶ τὸ γαϊδούρι ἀπὸ τὴν οὐρὰ καὶ τὰ πίσω πόδια του, κι ἔτσι θὰ τὸν τραβήξωμε μ' εὔκολία».

— «Μπράδο, σοφό μου παιδί» εἶπε ἡ ἀλεπού. Αμέσως ἡ κυρά Μαριά μὲ τ' ἀλεπόπουλα δέθηκαν ἀπὸ τὴν οὐρὰ τοῦ γαϊδάρου.

Μόλις τὸ γαϊδούρι κατάλαβε πώς τὸ τραβούσαν, βρέθηκε μ' ἐνα πήδημα ὅρθι καὶ τὸ ἔθαλε στὰ πόδια.

5

«Γκάρ! γκάρρ!» φώναζε δυνατά, σὰ νικητής.

Κοιτάζει ὁ ζευγολάτης καλὰ καλὰ καὶ τι βλέπει:

Απὸ πίσω του ὁ γαϊδαρος ἔσερνε δεμένη μὲ τὰ λουριά τὴν κυρά Μαριά μὲ τὰ παιδιά της τ' ἀλεπόπουλα.

«Γκάρ! γκάρ! Νὰ ἀφεντικό!» εἶπε τὸ γαϊδούρι.

«Ἐχεις τὰ λουριά καὶ τὴν ἀλεποὺ μὲ τ' ἀλεπόπουλά της! Τὸ τομάρι της χωρὶς ἄλλο θὰ τὸ ἀκριβοπληρώσῃ, δποιος τὸ ἀγοράσῃ».

§ 30. Η βροχή.

Μιὰ μέρα δύλα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου ἦταν βγαλμένα στὸ διάλειμμα, καὶ χαρούμενα ἔπαιζαν μέσα στὸν κῆπο τοῦ σχολείου. Οἱ ήλιοις ἀπὸ τὸ πρωὶ δὲν εἶχε φανῆ διόλου, γιατὶ ὁ οὐρανὸς ἦταν δύλος σκεπασμένος μὲν μαῦρα σύννεφα.

Σὲ λίγο ἄρχισε νὰ ψιχαλίζη, καὶ τὰ παιδιὰ δέχτηκαν τὶς ψιχάλες μὲν χαρά.

Σιγὰ σιγὰ οἱ ψιχάλες ἔγιναν πολλές καὶ ἄρχισε νὰ πέφτη δυνατὴ βροχή.

Τὰ παιδιὰ τότε δύλα ἔτρεξαν νὰ φυλαχτοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὑπόστεγό τοῦ σχολείου.

Βρρρ. ἡ βροχὴ ἔπεφτε στρωτὴ καὶ δρόσιζε τὸν κῆπο καὶ δύλα γύρω τὰ χωράφια καὶ τὰ βουνά.

Τὰ πουλιὰ τρομαγμένα πήγαιναν νὰ κρυφτοῦν μέσα στὰ κλαριά.

Τὰ ποταμάκια ἔτρεχαν καὶ τὰ χαλίκια κατρακυλοῦσαν.

§ 31. Τὸ κυπαρίσσιο.

Ἐξαφνα μιὰ δυνατὴ ἀστραπὴ ἔλαμψε ψηλὰ στὸν οὐρανό.

«Μπού ου ου» ἀκούεται σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ βροντή.

Ο Νίκος καὶ δύο τρία ἄλλα παιδιά, μόλις
ἀκουσαν τὸ μπουμπουνητό, φοβήθηκαν κι ἔτρεξαν
νὰ κρυφτοῦν πίσω ἀπὸ τὸ δάσκαλό τους.



«Μὴ φοβάστε!» τοὺς λέει ὁ δάσκαλος. «Ο
οὐρανὸς γλεντᾶ».

“Γίστερ’ ἀπὸ λίγο οἱ ἀστροπές ἔγιναν περισ-
σότερες, καὶ οἱ βροντές τους δυνατώτερες πηδοῦ-

σαν οἱ ἀστραπὲς στὸν οὐρανὸν σὰ φίδια λαμπερά.

Μπούβη, ἀκούεται τότε μιὰ τρομερὴ βροντή, καὶ τὰ παιδιὰ κατατρομαγμένα γυρίζουν πρὸς τὸ μέρος, ὅπου ἀκούστηκε τὸ δυνατὸ μπουμπουνητό. Τί βλέπουν;

Τὸ μεγάλο κυπαρίσσι, που στεκόταν καμιαρωτὸ ἐκεῖ κάτω στὸν κάμπο, φράπ! καὶ γκρεμίζεται κάτω.

«Ἀστροπελέκι!» φώναζαν τὰ παιδιά. περισσότερο τρομαγμένα τώρα.

Τὰ κλαριὰ τοῦ κυπαρίσσιοῦ ἔγειραν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ σωριάστηκαν κάτω.

Καὶ τώρα, ἐκεῖ ποῦ ἦταν τ' ὅμορφο κυπαρίσσι, εἶχε ἀπομείνει μονάχος ὁ κοριός του, θρύψαλα καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν κεραυνό!

“Γ' στερ' ἀπὸ λίγη ὥρα λιγόστεψαν οἱ ἀστραπές, καὶ τέλος ἔπαψαν μᾶζι μὲ τὴ βροχή.

Τὰ σύννεφα σκορπίσηκαν, καὶ ὁ ἥλιος φάνηκε πάλι διόλαμπρος στὸν οὐρανό.

·Η ιστορία του Καλαμά είναι πρωτότυπη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | | |
|-------|---|--------|
| § 1. | 'Ο πατέρας καὶ ἡ μητέρα τῆς Νίνας καὶ τοῦ Νίκου | σελ. 3 |
| § 2. | 'Η μητέρα φροντίζει τὰ παιδιά της | » 4 |
| § 3. | Στὴν ἔξοχήν | » 4 |
| § 4. | Τὸ ἀρνάκι. | » 6 |
| § 5. | Τὸ ἀρνάκι μένει ὄρφανό | » 9 |
| § 6. | 'Η Νίνα καὶ ὁ Νίκος τρέφουν τὸ ἀρνάκι τους. | » 11 |
| § 7. | Τὰ χειλίδοντα | » 12 |
| § 8. | 'Η πρωτομαργά | » 13 |
| § 9. | 'Ο Νίκος ἀρρωστος. | » 15 |
| § 10. | 'Η Νίνα. | » 17 |
| § 11. | 'Ο Νίκος γίνεται καλά | » 18 |
| § 12. | Στὴν ἐκκλησία. | » 19 |
| § 13. | Τὰ παιδιά παιζουν. | » 21 |
| | Κάμε νανάκια. (<i>Ποίημα Ἡλ. Τανταλίδου</i>) | » 23 |
| | Σὲ σκαμνὶ ἀνεβασμένη. (<i>Ποίημα Ἡλ. Τανταλίδου</i>) | » 24 |
| § 14. | 'Ηρθε τὸ καλοκαίρι | » 25 |
| § 15. | Στὸ περιβόλι | » 26 |
| § 16. | 'Η χελώνα | » 29 |
| § 17. | Τὸ δέντρο, τὰ πουλάκια καὶ οἱ κάμπιες | » 32 |
| § 18. | Στὸν πλάτανο ἀπὸ κάτω | » 35 |
| § 19. | 'Η Μαρία. | » 36 |
| § 20. | 'Η Νίνα συγυρίζει τὸ σπίτι | » 38 |
| | Πρῷ πρῷ θὰ σηκωθῇ. (<i>Ποίημα Ἡ. Πολέμη</i>) | » 39 |
| § 21. | Τὸ ἀσύλλογο στα παιδιά καὶ τὸ φεγγάρι. | » 40 |
| § 22. | 'Η πεισματάρα μελισσα | » 41 |
| § 23. | 'Ο Νίκος πηγαίνει σχολεῖο | » 45 |
| § 24. | 'Ο τρύγος. | » 46 |
| | Καλῶς μᾶς ἥρθες Τρυγητή. (<i>Ποίημα Ἀθ. Χριστοπούλου</i>) | » 48 |
| § 25. | Στὸ πατητήρι | » 49 |
| § 26. | 'Ο καποκέφαλος Πυρασκευάς | » 50 |
| § 27. | 'Ο πατέρας τοῦ Παρασκευᾶ εὐχαριστεῖ τὸν κύρο Καλαμά. | » 54 |
| § 28. | Τὸ πάνθημα ἔγινε μάθημα | » 55 |
| § 29. | Μιά κλέφτιρα ἀλεπού | » 56 |
| § 30. | 'Η βροχή | » 61 |
| § 31. | Τὸ κυπαρίσσι | » 61 |

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

‘Αλφαβητάριο Α’ μέρος ‘Εγκυρωμένο.

Τιμή δραχ. 2.55

“Εγκρισή” Αριθ. 45104-29 Οκτώβρη 1923
“Αδεια κυκλοφορίας” Αριθ. 660 21 Φλεβάρη 1924