



ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ



ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙ
ΜΑΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΑΙ - Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΘΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Στην ειδική αυτή έκδοση για την εφημερίδα
To Βήμα έχει αναπαραχθεί φωτογραφικά
η πρώτη έκδοση του αναγνωστικού για τη Β'
Δημοτικού Η χαρά του παιδιού της Μυρσίνης
Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, με εικόνες Μάριου
Αγγελόπουλου, που εκδόθηκε το 1934, στην
Αθήνα, από τις εκδόσεις Ιωάννης Δ. Κολλάρος &
ΣΙΑ, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».

1934
ΚΑΕ
(αντ.)

ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΠΑΠΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ 1934

*Αντίτυπα 20.000

ΕΙΚΟΝΕΣ Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

**Αριθμ. έγκοπης αποφάσεως 51231/51232 - 20/8/34*



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚΔΟΤΑΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ"
46Α — ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ — 46Α
1934

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τὰ γνήσια ἀγτίνυπα φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ συγγραφέα
καὶ τὴν οφραγίδα τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς «Ἐστίας».

Μυροίνη Κτάνδους-Παπαδημητρίου



ΙΔΡΥΜΑ “ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” – ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
“ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”, – ΔΩΜΑΤΙΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΠΟΥΛΟΥ 44)

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ἄργη.

"Ανοιξε τὰ ματάκια της ἡ Αύγη
καὶ ἐχαμογέλασε.

'Εφύσηξε μὲ τὸ στοματάκι της καὶ
ἐσκόρπισε γύρω της τὴν καταχνιά.

Μιὰ ἐλαφρὴ πνοὴ ἐπέρασε τότε
ἐπάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα. Ἐχαιρέτισε
τὰ καράβια καὶ τοὺς ἐφώναξε:

—'Εμπρός! ὅρθιοι γιὰ τὰ καινούργια
τὰ ταξίδια, ὁ θαλασσινοί. Ἡ ήμέρα
φθάνει.

"Αγγιξε καὶ τὰ πουλιά στὸ δάσος
μὲ τὶς διπλωμένες των πτεροῦγες καὶ
τὰ ἔξυπνησε.

— "Ω πουλιά, ἀρχῖστε τὸ τραγούδι
σας.

Εἶπε καὶ στὴν αὐλὴ στὸν κόκορα.

— 'Εμπρὸς τὴν σάλπιγγα γιὰ τὴν
καινούργια τὴν ἡμέρα! Καὶ ὅσο μπο-
ρεῖς πιὸ δυνατά!

'Επῆγε καὶ στὸ κωδωνοστάσιο ψη-
λὰ καὶ ἔξυπνησε καὶ τὶς καμπάνες.

— Ντὶν ντάν, ντὶν ντάν, ντὶν ντάν.

Δοξολογῆστε τὸ Θεό.



Χρυσὸν κανθήja.

Χρυσὴ καντήλα κρέμεται
ψηλὰ ἀπ' τὰ οὐράνια·
δίχως ἄλλ' σίδες κρέμεται,
δίχως σκοινιὰ κρεμιέται,
δίχως λαμπάδες καὶ κεριὰ
φέγγει τὸν κόσμον δὲ.

Φέγγει καὶ τὴ μανούλα μον
στ' ἀλώνι ποὺ δουλεύει.
Φέγγει καὶ τὸ πατέρα μον
στὸ δρόμο ποὺ πηγαίνει.
Φέγγει καὶ τὴ μανίτσα μον
στὴν ἐκκλησιὰ νὰ πάη.

Δημοτικό

Tà ωντιὰ φεύγοντα.

— Κοίταξε, μητέρα, κοίταξε, πόσα χελιδόνια μαζί! εἶπεν ὁ Τάκης ἔνα πρωΐ καὶ ἔδειχνε μὲ τὸ χέρι του τὸν οὐρανό. Ἡ μητέρα του ἐγύρισε ἐπάνω τὸ κεφάλι της καὶ εἶδε πολλὰ πολλὰ μαῦρα πουλιά μὲ οὐρεῖς ψαλιδωτὲς ποὺ ἐπερνοῦσαν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια των καὶ ἐπήγαιναν.

— Φεύγοντα, παιδί μου, γιατὶ τὸ κρύο ἔρχεται καὶ τὰ χελιδόνια ἀγαποῦν τὸ ζεστὸ τὸν ἥλιο, εἶπε.

— Μὰ πῶς καταλαβαίνουν ὅτι τὸ κρύο ἔρχεται;

— Τὸ αἰσθάνονται. Πῶς καταλαβαίνομε δῆλοι ἐμεῖς ὅτι τὸ κρύο ἔρχεται;

— Εγώ, μητέρα, τὸ ξέρω, γιατὶ μοῦ τὸ λέγεις ἐσύ καὶ γιατὶ τὸ θυμοῦμαι καὶ ἀπὸ τὸν περασμένο χρόνο.

— Μὰ καὶ ἂν δὲν σοῦ τὸ ἔλεγα καὶ ἂν δὲν τὸ ἐθυμόσουν, δὲν θὰ τὸ ἐκαταλάβαινες;

‘Ο Τάκης εἶδε καλὰ καλὰ γύρω του καὶ εἶπε μὲ μιᾶς.

— Πῶς! Θὰ τὸ καταλάβαινα, γιατὶ ἀρχίζουν νὰ κιτρινίζουν τὰ φύλλα στὰ δένδρα.

— Μόνο ἀπὸ αὐτό;

— Καὶ γιατὶ δὲν ἔχουν πιὰ τὰ δένδρα ὀπωρικὰ καὶ γιατὶ ἀρχίζει πάλι τὸ σχολεῖο, εἶπε.

— Καὶ ἀπὸ αὐτὸ βέβαια, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα ἀκόμη.

— Καὶ γιατὶ δὲν κάμνει πιὰ τόση ζέστη καὶ δὲν ίδρωνω.

— Ωραῖα. “Όλα αὐτὰ μᾶς δείχνουν ὅτι ἐτελείωσε πιὰ τὸ καλοκαίρι. Καὶ τώρα ξέρεις τί ἀρχίζει;

— Τὸ φυινόπωρο, μητέρα.





Δόνια, χελιδόνια.

Λόνια, χελιδόνια,
ώρα σας καλή σας
κι' δ Θεὸς μαζί σας.

"*Αἴστε, φευγάτε,
πάλι ἐδῶ γυρνάτε,
μὴ μᾶς λησμονάτε.*

Δημοτικό

Συννεφάκια.

Τώρα ό ήλιος βγαίνει τὸ πρωὶ ἀργότερα καὶ βασιλεύει ἐνωρίτερα τὰ βράδια. Οἱ ἡμέρες ἐμίκραιναν.

— Γιὰ δὲς κάτι ἄσπρα συννεφάκια! εἶπε τὴν ἄλλην ἡμέρα τὸ πρωὶ ὁ πατέρας τοῦ Τάκη, καθὼς ἔβγαινε νὰ πάη στὴ δουλειά του.

— ”Ω, ὦ, κοίτα, πατέρα, ἐκεῖνο ἐκεῖ, εἶπεν ὁ Τάκης. ”Ιδια πεταλούδα μὲ ἀνοικτὰ πτερά. Μὰ τὸ ἄλλο ἐκεῖ; Λὲς καὶ εἶναι ἀμάξι, νά ὁ ἔνας ὁ τροχός, νά καὶ τὸ ἄλογο. Κοίτα πῶς φεύγει γρήγορα!

Καὶ ἀλήθεια, τὰ ἄσπρα αὐτὰ συννεφάκια ἤσαν πολὺ ἀραιά, ἄλλαζαν σχῆμα ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴν ὥς τὴν ἄλλη καὶ ἐταξίδευναν στὸν οὐρανό. Καὶ ἥρχοντο ἄλλα, μικρά, μεγάλα, ἄσπρα, γκρίζα.

Ο οὐρανὸς ἐγίνετο πότε πιὸ γαλάζιος καὶ πότε πιὸ ἄσπρος.

Ἐφυσοῦσε εὐχάριστο ἀεράκι καὶ ἐκαμνε δροσιά.



*"Οյα τὰ Ελληνόσουγα απραινούν
σὸς σχολεῖο.*

Ἐσυλλογισθήκατε ποτέ, παιδιά, πόσα
Ἐλληνόπουλα αύτὲς τὶς ἡμέρες ἔαναπτῆ-
γαν στὸ σχολεῖο των μὲ τὴν ἴδια τὴν χαρά,
ὅπως καὶ σεῖς;

Νά, ἐγὼ κλείω τὰ μάτια μου καὶ

μιοῦ φαίνεται ότι τὰ κοιτῶ. Καλοπλυμένα, καλοκτενισμένα, μὲ βουρτσισμένα τὰ φορέματά των καλά, ξεκινοῦν κάθε πρωὶ ἀπὸ τὸ σπιτάκι των.



— Χαῖρε, μητέρα!

— Στὸ καλό, παιδιά!

Τὰ βλέπω νὰ περπατοῦν μέσα στὸ χωριό, ἔνα ἔνα, δυὸ δυό, τρία ἢ πολλὰ μαζὶ καὶ νὰ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο. Περ-

πατοῦν ἀνάμεσα ἀπὸ δρομάκια, ἀνάμεσα ἀπὸ χωράφια, δίπλα σὲ περιβόλια, ἐπάνω ἀπὸ λοφάκια, καὶ ἀναπτνέουν τὸν πρωινὸν καθαρὸν ἀέρα ποὺ κάμνει κόκκινα τὰ μάγουλά των.

Τὰ βλέπω μέσα στὶς μεγάλες πόλεις νὰ προχωροῦν προσεκτικὰ ἐπάνω σὲ δρόμους γεμάτους μὲ ἀνθρώπους, λεωφορεῖα καὶ αὐτοκίνητα.

“Ολα αὐτὰ τὰ παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, θέλουν, ὅπως καὶ σεῖς, νὰ μάθουν πολλὰ γράμματα.



Τὸ βιβλίο.

Μέσα μον κλείνω οὐρανὸ
καὶ ἥλιο καὶ φεγγάρια·
ὅλα τ' ἀγρίμια στὸ βουνό,
τῆς θάλασσας τὰ ψάρια
καὶ τὰ ποντάκια στὰ δεντριὰ
καὶ τ' ἄνθια, τὰ μελίσσια,
τὶς πεταλοῦδες, τὰ παιδιά.
"Ολα τὰ χαίρομαι ἵσια.

M. Κλεάνθους · Παπαδημητρίου





Τὰ ωεριθόλια καὶ τὰ χωράφια.

Χθὲς ἔβρεχε ὅλη τὴν ἡμέρα.

Σήμερα ὁ κὺρος Δημήτρης στέκεται στὴ θύρα τοῦ μικροῦ σπιτιοῦ του καὶ κοιτάζει μὲ ἀγάπη τὴ βρεγμένη καὶ μαλακὴ γῆ τοῦ περιβολίου του.

— Εἶναι καιδὸς νὰ σπείρωμε τὰ χειμωνιάτικα λαχανικά, λέγει μὲ τὸ νοῦ του. Μὲ τέτοια βροχὴ ὁ σπόρος θὰ πιάσῃ καὶ ἡ γῆ θὰ δώσῃ πολὺν καρπό.

— Γυναῖκα! φωνάζει στὴν κυρὰ Φρόσω, σήμερα θὰ σκάψωμε τὸ περιβόλι. Θὰ μὲ βοηθήσῃς καὶ σὺ καὶ ἡ Μαρία.

— Θὰ βοηθήσω καὶ ἐγώ! εἶπεν ἀπὸ

μέσα ἀπὸ τὸ σπίτι μὰ χαρούμενη παιδικὴ φωνῆ.

Καὶ μὲς μᾶς ἐπετάχθηκε ἀπὸ τὴ θύρα ὁ γυιός του ὁ Γιώργος, ἔνα ἀγοράκι 8 χρονῶν, μὲ μάτια ζωηρὰ καὶ μάγουλα κόκκινα καὶ μὲ καλοκτενισμένα τὰ καστανὰ του μαλλιά.

* * *

Ἄλλὰ καὶ οἱ ζευγῖτες ἑτοιμάζουν τὰ ἄροτρά των. Τώρα εἶναι καιρὸς γιὰ νὰ δργώσουν τὰ χωράφια γιὰ σπορά.

*Στανδιώτη μου, τρυγομηνᾶ,
ἐσὺ προστάζεις τὸ ζευγᾶ.*

λέγουν οἱ γεωργοί.



Πρωτοβρόχια.

*Πρωτοβρόχια! Ποτισμένα
τὰ χωράφια, δροσισμένα,
περιμένοντα τὸ ζευγάρι
πάλι ἐφέτος νὰ τὰ δρυγώσῃ,
νὰ τὰ σπείρῃ, νὰ τοὺς δώσῃ
τοῦ σταχιοῦ τὴν εὐλογιά.*

*Ηάρω κάτω τὰ ζευγάρια,
πίσω τους τὰ παλληκάρια
μὲ βονκέντρα τὰ δδηγοῦν·
Καὶ τ' ἀλέτραι σκάφτοντα, σκάφτοντα
καὶ στὸν ἥλιο, δές, ἀστράφτοντα
κι ὁλοένα προχωροῦν.*

*Καὶ στὰ ἕδια τους τὰχνάρια
μέσ' σταῦλάκια, στὰ χορτάρια,
τὰ ψαρόντα ἀκολούθοῦν·
σκουληκάρια, μυρμηγκάρια
καὶ μνγάκια καὶ σποράκια
βρίσκοντα, βρίσκοντα καὶ τσιμποῦν.*

M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου



Ἡ Χάϊδω.

Κρατεῖ ἀκόμη ἔνα κομμάτι ψωμὸς στὸ χέρι τῆς ἡ Χάϊδω καὶ πηγαίνει στὸ σχολεῖο. Στὸ σπίτι τῆς δὲν ἐπόρθθασε νὰ τὸ φάγῃ δλόκληρο.

— Φρρ... φρρ... ἀκούει μὲ μιᾶς ἐκεῖ κοντά τῆς, ἐπάνω σ' ἔνα δένδρο.

‘Η Χάϊδω σηκώνει τὸ κεφάλι τῆς καὶ βλέπει

M. Kλ. Παπαδημητρίου, Ἡ χαρὰ τοῦ παιδιοῦ, Ἀραγγωστικὸ Β' Δημ. Ἐκδ. α'

μερικὰ σπουργιτάκια ποὺ ἔκοίταζαν τὸ ψωμάκι της καλὰ καλά.

— "Α, α, ξέρω τί θέλετε, τοὺς εἶπε. Ἄκομη δὲν ἐφάγατε τὸ πρωΐνό σας καὶ θέλετε νὰ σᾶς δώσω λίγο ψωμάκι, ἔ;

Καὶ λέγοντας αὐτὰ ἐσκόρπισε γύρω της λίγα ψίχουλα.

Νά τα, φρρ... κατέβηκαν τὰ σπουργιτάκια. Τσιμποῦν τὰ ψίχουλα, ξαναπετοῦν στὸ δένδρο καὶ ἀρχίζουν πάλι τσίου, τσίου.

— Δόσε μας ἄκομη, δόσε μας ἄκομη! ἔλεγαν.

Η Χάϊδω τοὺς δμιλεῖ:

— Ἄκομη πεινᾶτε, δὲν ἐφάγατε ἀρκετά; Νά κι ἄλλο.

Καὶ πάλι τὰ σπουργιτάκια γύρω της καὶ πάλι δὲν μένει οὕτε ἔνα ψίχουλο. Χούς, χούς, ξαναπετοῦν στὸ δένδρο καὶ ξαναπαρακαλοῦν.

— "Α, μὰ δὲν ἔχω πιὰ καιρό, ἀργησα, πρέπει νὰ προφθάσω στὸ σχολεῖο!

— Τσίλπ, τσίλπ! ἀποκρίνονται τὰ σπουργιτάκια.

— Μοῦ λέγετε εὐχαριστῶ. Εῦγε σας, εἰσθε εὐγενικὰ σπουργιτάκια, ἄλλὰ σᾶς λέγω, ἀλήθεια, δὲν πρέπει πιὰ ν' ἀργήσω. Καὶ ἔφυγε πολὺ βιαστική.

Οταν ἔφθασε στὸ σχολεῖο, ἄκομη ἐσυλλογίζετο ἡ Χάϊδω τὰ σπουργιτάκια καὶ ἔγελοῦσε μέσα της.



Τσιριτρό.

Σὲ μὰ ρόγα ἀπὸ σταφύλι
ἔπεσαν ὅκτὼ σπουργίτες
καὶ τρωγόπιναν οἱ φίλοι...
τσίρι-τίρι τσιριτρό,
τσιριτρὶ¹
τσιριτρό.²

Ἐχτυπούσανε τὶς μύτες
καὶ κουνοῦσαν τὶς οὐρές
κι είχαν γέλια καὶ χαρὲς
τσίρι-τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρὶ¹
τσιριτρό.²

Πώπω πώπω σὲ μὰ ρόγα
φαγοπότι καὶ φωνή!
τὴν ἀφῆκαν ἀδειανή·
τσίρι-τίρι τσιριτρό¹
τσιριτρὶ²
τσιριτρό.³

Καὶ μεθδοσαν, κι ὅλη μέρα
πᾶνε δῶθε, πᾶνε πέρα,
τραγουδώντας στὸν ἀέρα
τσίρι-τίρι τσιριτρό,
τσιριτρό
τσιριτρό.

Zax. Παπανιωνίου



*Όλαν τὰ ωαιδιὰ φεύγοντα ἀωδὸν
τὸ σχολεῖο.*

Ἐκτύπησε τὸ κουδούνι γιὰ τὶς τέσσαρες τὸ ἀπόγευμα.

Τὰ παιδιὰ μαζεύονταν τὰ πράγματά των καὶ ἔκεινοῦν γιὰ τὰ σπίτια των. Μόλις βγαίνονταν ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο, μοιράζονται σὲ πολλὲς συντροφιὲς καὶ ἡ καθημὰ ἔκεινα καὶ ἀπὸ ἄλλο δρόμο.

Ἄπὸ τὸν ἵδιο δρόμο προχωροῦν ὁ Γιῶργος, ὁ Πετράκης, ὁ Σπύρος, ὁ Κώστας, ὁ Μαθιὸς καὶ ὁ Μίμης. Περπατοῦν ἐλαφρὰ καὶ δμιλοῦν. Ἐκεῖ ποὺ πηγαίνονταν, βλέπονταν ἀπὸ μακριὰ πολλοὺς ἀνθρώπους μαζεμένους στὴ μέση τοῦ δρόμου.

— Πᾶμε γρήγορα νὰ ἴδοῦμε τί συμβαίνει, εἶπεν ὁ Κώστας.

Τὰ παιδιὰ ἔχωθηκαν ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εὑρέθηκαν στὴν πρώτη σειρά.

Δυὸς κάρα εἶχαν κτυπήσει, τὸ ἔνα μὲ τἄλλο.

Τὸ ἔνα ἦτο φορτωμένο μὲ πέτρες καὶ τἄλλο μὲ ἄδεια βαρέλια. Στὸ κάρο μὲ τὶς πέτρες εἶχε σπάσει ὁ ζυγδὸς καὶ στὸ κάρο μὲ τὰ ἄδεια βαρέλια εἶχε στραβώσει ὁ ἔνας του τροχός.

Ἄπὸ τὸ κάρο μὲ τὶς πέτρες εἶχαν ἔεισεν τὸ ἄλογο καὶ τὸ ἐκρατοῦσε ἔνας ἀνθρώπος ἀπὸ τὸ χαλινάρι. Οἱ καροτσιέρηδες καὶ μερικοὶ ἄλλοι ἀνθρώποι ἔξεφόρτωνταν τὶς πέτρες ἀπὸ τὸ κάρο.

— Ξεφορτῶστε καὶ τὰ βαρέλια, εἶπε κάποιος.

Τὰ παιδιὰ ἔκοιτάχθηκαν ἀναμεταξύ των καὶ ἀμέσως ἐσυνεννοήθηκαν.

— Ἐμπρόσ! λέγει ὁ Σπύρος καὶ προχωρεῖ πρὸς τὸ κάρο μὲ τὰ ἄδεια τὰ βαρέλια καὶ πίσω του ἔχονται καὶ τὰ ἄλλα τὰ παιδιά.

— Εὖγε, εὖγε, τοὺς φωνάζουν ἀπὸ γύρω.

Τὶ καὶ ἄν εἶναι παιδιά; Εἶναι ἔξι καὶ εἶναι καὶ γερά. Καὶ τὸ καλύτερο ἔχουν θέληση. Μαζί των προχωροῦν τώρα γιὰ νὰ βοηθήσουν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι.

‘Ο Σπύρος, ὁ Κώστας καὶ ὁ Γιώργος σκαρφαλώνουν ἐπάνω στὸ κάρο καὶ βοηθοῦν στὸ ξεφόρτωμα. Καὶ ἀπὸ κάτω βοηθοῦν πάλι τὰ ἄλλα τρία παιδιά. Τὰ μάτια των λάμπουν ἀπὸ εὐχαρίστηση.

Σὲ λίγη ὥρα ὅλα τὰ βαρέλια εἶγαν ξεφορτωθῆ.

* * *

Νομίζετε ὅτι ἔφθασαν ἐνωρίτερα στὰ σπίτια των τὰ ἄλλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν τάξη των; ‘Η ἄλλη συντροφιά, ἀπὸ τέσσαρα ἀγόρια, ἐκεῖ ποὺ ἐπερπατοῦσε, κάτι δισφράνθηκε.

— “Ωχ, κάτι μυρίζει, βρὲ παιδιά, εἶπε ὁ ἔνας των.

— Καλὰ λέγεις, εἶπεν ἔνας ἄλλος. Κάτι ψήνουν στὸ φοῦρνο ποὺ εἶναι ἔδω μέσα στὸ δρομάκι. Πάμε νὰ ἴδουμε;

‘Ο φοῦρνος ἦτο ἀνοικτός. ‘Ο φούρναρης ἐστέκετο ἐμπρός καὶ μὲ ἔνα μακρὺ ἔγλινο φτυάρι ἔβγαζε ἀπὸ μέσα ταψιὰ μὲ τὴ σειρά. “Αλλα μὲ κουλουράκια καὶ ἄλλα μὲ παξιμάδια. “ΕΒγαλε καὶ ἔνα μεγάλο ταψὶ μὲ ἔναν ὅμορφο μπακλαβᾶ.

Τὰ παιδιὰ ἐλιγώθηκαν. Τὰ μάτια των, λὲς καὶ εἶναι πηρούνια, καρφώνονται ἐπάνω στὸν μπακλαβᾶ. Τοὺς παίρνει εἰδηση ὁ φούρναρης.

— Ξέρω ὅτι λιχουδεύεστε, τοὺς λέγει, μὰ τὶ νὰ

σᾶς κάμω; δέ μπακλαβᾶς εἶναι ξένος. Εἶναι τῆς κυρᾶς
Ἄγαθως ποὺ ἔορτάζει αὐριον δέ ἄνδρας της, δέ καὶ
Δημήτρης δέ Μπασιᾶς.

— Τῆς κυρᾶς Ἄγαθως, τῆς θείτσας μου; ἐφώναξε
χαρούμενος δέ Νότης.

— "Αν τῆς τὸν πάτε, νά, ἔκει, μπορεῖ κάτι νὰ φέξῃ
καὶ γιὰ σᾶς, λέγει δέ φουρναρης.

— Ακοῦς λέει; ἀπαντοῦν τὰ παιδιὰ χαρούμενα.
Ακουμβοῦν τὰ βιβλία των σὲ μιὰ καθαρὴ γωνιά, ἀνα-
σηκώνουν τὰ μανύκια των καὶ πιάνουν τὸ ταψί δλα μαζί.



Εἶδατε ἐσεῖς ποτὲ νὰ κουβαλοῦν ἔνα ταψί τέσσαρα
παιδιά; Ἐγὼ τὸ είδα καὶ ἐγέλασα μὲ τὴν καρδιά μου.
Ἐχοροπηδοῦσαν καὶ τὸ ἐπήγαιναν. «"Α, α, θὰ πέση,
ἐπῆγα νὰ φωνάξω. Ἀλλὰ τὸ ἐβαστοῦσαν, φαίνεται,

σφικτὰ καὶ εἰδα νὰ φύάνη ὁ μπακλαβᾶς στὸ σπίτι τῆς κυρᾶς Ἀγάθως, δέχως νὰ ἀναποδογυρισθῇ.

”Αλλὰ τί ἔκαμε ἡ κυρὰ Ἀγάθω, δταν εἶδε τὰ παιδιὰ μὲ τὸ ταψί, αὐτὸ δὲν τὸ εἶδα πιά. Λέγετε ἐσεῖς νὰ τοὺς ἔδωκε καμμιὰν ἀκρούλα;

* * *



”Αν θέλετε νὰ σᾶς πῶ καὶ γιὰ τὴν τρίτη συντροφιά, αὐτὴ ἥτο δόλο ἀπὸ κορίτσια. Τὴν Φωτούλα, τὸ Λενιώ, τὴν Βάσω, τὴν Ἀνθούλα καὶ τὸ Μαρικάκι. Ἐπερπατοῦσαν καὶ δόλο ἐμίλοῦσαν καὶ δόλο ἐγελοῦσαν καὶ ἐχειρονομοῦσαν.

”Ετσι ἔφθασαν ἐμπρὸς σ’ ἔνα σιδεράδικο. Ἡ θύρα του ἥτο δρ-

θάνοικτη. Στὴ μέση ἔκαιε μιὰ δυνατὴ φωτιὰ καὶ ἐπετοῦσε σπίθες. ”Ἐνα νέο παιδί, μουντζουρωμένο ἀπὸ τὴν καπνιά, τὴν ἐφυσοῦσε ἀδιάκοπα μὲ ἔνα φυσερὸ καὶ

τὸ πρόσωπό του ἐκοκκίνιζε ἀπὸ τὴ φωτιά. Ὁ χαλκῖς,
ὅ μάστορας, ἐκτυποῦσε ἐπάνω στὸ ἀμόνι ἔνα ἀναμμένο
σίδερο μὲ τὸ σφυρί. Ἡτο μὲ τὸ πουκάμισο, μὲ τὰ μα-
νίκια σηκωμένα ὡς τοὺς ἀγγῶνες καὶ ἐφαίνοντο τὰ
μπράτσα του, χονδρὰ καὶ δυνατά. Ἀμα ἐκρύωντε τὸ
σίδερο, τὸ ἔξανακοκκίνιζε ἐπάνω στὴ φωτιὰ καὶ πάλι
τὸ ἐκτυποῦσε μὲ τὸ σφυρὶ ἐπάνω στὸ ἀμόνι γιὰ νὰ
τοῦ δώσῃ, δσο ἵτο ζεστό, τὸ σχῆμα ποὺ ἤθελε.

Τὰ κορίτσια ἐστάθηκαν κάμποση ὥρα καὶ ἐκοί-
ταζαν.

— Δύσκολη δουλειά, εἶπε τὸ Μαρικάκι.

— Οὐφ, ζέστη, εἶπεν ἵ 'Ανθούλα, πᾶμε νὰ φύ-



γωμε, παιδιά. Καὶ ἐπροχώρησαν στὸ δρόμο τῶν πάλι γελώντας καὶ χειρονομώντας καὶ φωνάζοντας.

* * *

“Α, α, νὰ συννενοηθοῦμε γοήγορα καὶ καλά, κοριτσάκια μου, γιὰ νὰ μὴ νομίζητε δτὶ μπορεῖτε νὰ κάμνητε στὸ δρόμο ὅλο τὸ θύρωβο ποὺ θέλετε. Ό δρόμος καὶ οἱ πλατεῖες εἶναι καμωμένες γιὰ δλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐνοχλῆτε τὸν ἄλλον κόσμο ποὺ περνᾶ.

“Οπως δὲν μπορεῖτε νὰ τρέχετε στὸ δρόμο σὰν



τρελλὰ ἥ νὰ σπρώχνετε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους γιὰ νὰ περάσετε ἐσεῖς, ἔτσι δὲν μπορεῖτε νὰ ἐνοχλῆτε καὶ τὰ αὐτιὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων μὲ τὶς φωνές σας καὶ μὲ τὰ γέλια σας.

Μπορεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ διμιλῆτε ἀναμεταξύ σας σιγά, μπορεῖτε καὶ νὰ γελᾶτε μὲ μέτρια φωνή, μπορεῖτε καὶ νὰ πῆτε καὶ ἀστεῖα, ὅσα θέλετε. Ἀλλὰ μόλις ἰδῆτε ὅτι οἱ ἄλλοι ἀνθρώποι σᾶς κοιτάζουν περίεργα, πρέπει νὰ καταλάβετε ἀμέσως ὅτι κάμνετε κάτι, ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν μποροῦν νὰ τὸ ὑποφέρουν καὶ ἀγανακτοῦν.

Ἐσυνεννοηθήκαμε; Δὲν φθάνει μόνο νὰ ἔχετε καλὴ καρδιά. Χρειάζονται καὶ καλοὶ τρόποι γιὰ νὰ σᾶς ἀγαποῦν οἱ γύρω σας.



“Οἱοι ἐργάζονται.

Σήμερα στὴ δευτέρᾳ τάξη ἔχουν τὰ παράθυρα ἀνοικτά. Ἔξω εἶναι ώραία λιακάδα.

Ἄπὸ τὰ παράθυρα φαίνονται κόκκινα κόκκινα τὰ κεραμίδια μερικῶν σπιτιών.

Ἐνα σπουργιτάκι ἔρχεται πετώντας στὸ παράθυρο, στέκεται στὸ πεζούλι του γιὰ μιὰ στιγμὴ καὶ ξαναφέύγει βιαστικό.

Τὰ παιδιὰ αὐτὴ τὴν ὥρα κάμνουν δουλειὰ σιωπῆλή. Ἀλλο γράφει, ἄλλο διαβάζει, ἄλλο κάμνει ἀριθμητική, ἄλλο ζωγραφίζει.

* * *

Ο Βαγγέλης δὲν ἔχει σήμερα καθόλου δρεξῆ γιὰ δουλειά! Τὰ μάτια του εἶναι στηλωμένα ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ τὸ αὐτί του εἶναι καὶ αὐτὸ τεντωμένο καὶ ἀκροάζεται.

Τὸν κοιτᾷ ὁ δάσκαλός του καὶ σκέπτεται :

— “Ας τὸν ἀφήσω. Μόνος του θὰ ξαναγυρίση στὸ βιβλίο του.

Ο Βαγγέλης ἀκούει τὸ ἀεράκι ποὺ φυσᾶ στὴν κορυφὴ τοῦ δένδρου τοῦ γειτονικοῦ σπιτιοῦ. Ἄλλὰ ἀκούει καὶ τὸ θόρυβο ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ δρόμο καὶ ἀπὸ τὴ γειτονιά.

Νά, τώρα ξεχωρίζει τὴ φωνὴ τοῦ μανάβη ποὺ περνᾶ καὶ τραγουδεῖ τὰ λαχανικά του καὶ τὸ γαϊδουράκι του πηγαίνει βῆμα βῆμα καὶ τρίζουν τὰ κοφίνια ἐπάνω στὴ φάγη του.

Νά, πάλι τώρα περνᾶ ἔνα ἄμαξι καὶ ὁ ἄμαξας φωνάζει στὸ ἄλογο ντί... ντί...



‘Ο Βαγγέλης δὲν ἔχει σήμερα καθόλου ὅρεξη γιὰ δουλειά!

Σὲ λίγο, ἄκου, εἶναι ἡ φωνὴ τῆς κυρᾶς Ρήνας. Τί καθαρὰ ποὺ ἀκούεται! Ἐρωτᾷ τὴ γειτόνισσα τί ὥρα εἶναι.

— "Ενδεκα.

— "Ενδεκα, Θεούλη μου! Κι ἀκόμη δὲν ἔτελείωσα τὴν πλύση μου! Καὶ ἔχω καὶ νὰ μαγειρεύσω νὰ γυρίσουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὸ σχολεῖο νὰ βροῦν νὰ φάγουν.

Φίου... περνᾶ τώρα δὲ σιδηρόδρομος. Περνᾶ ἀπὸ μακριά, τὸ ξέρει δὲ Βαγγέλης, μὰ νομίζει δὲ τὸν βλέπει. Στὰ παράθυρά του εἶναι ἄνθρωποι καὶ βλέπουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τὰ μέρη ποὺ περνοῦν. "Αχ, νὰ ἡτο μαζί τουν καὶ δὲ Βαγγέλης!

«"Ολοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κάπου πηγαίνουν, συλλογίζεται. Μαζὶ μὲ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ εἶναι τώρα καὶ δὲ νουνός μου ποὺ θὰ ἐπήγαινε στὴ Κόρινθο γιὰ τὶς δουλειές του».

Χρσσσ... τὸ μολύβι τοῦ Μίμη πλαϊ του. Ο Βαγγέλης κοιτᾶ δὲ γράφει ἀριθμητική. Τὰ μάτια του γυρίζουν καὶ στὰ ἄλλα τὰ παιδιά. "Ολα κάτι κάμνουν. Στὸ τραπέζι του δὲ δάσκαλος διορθώνει κάποιο τετράδιο. Θὰ εἶναι τοῦ Πέτρου ἵσως ποὺ στέκεται δίπλα του.

Μιὰ στιγμὴ δὲ δάσκαλος σηκώνει τὰ μάτια του, κοιτᾶ τὸ Βαγγέλη καὶ τοῦ χαμογελᾶ. Καὶ δὲ Βαγγέλης χαμογελᾶ καὶ αὐτὸς καὶ πιάνει τὸ βιβλίο του.



Oι καζοὶ συνεργάλες.

Τὰ παιδιὰ παιζουν στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου. Θέλουν νὰ κτίσουν τὴν ἐκκλησία μὲ τὴν πλατεῖα γύρω τῆς καὶ τὸν μεγάλο δρόμο μὲ τὰ μαγαζιά. Στὴν πλατεῖα θὰ είναι καὶ ἡ βρύση. Δὲν θὰ λείπουν οὔτε τὸ κωδωνοστάσιο, οὔτε τὰ δένδρα.

Ἐμάζευσαν πέτρες καὶ ξύλα καὶ ἄρχισαν νὰ ἐργάζωνται μὲ ὅρεξη. Ἄλλὰ ἡ δουλειὰ δὲν προχωρεῖ. Κάθε παιδί θέλει νὰ κάμη ἀπὸ δλα καὶ δὲν γίνεται τίποτε. Τὸ ἔνα παιδί γίνεται ἐμπόδιο στὸ ἄλλο, μόνο φασαρία μεγάλη.

— Ἄ, ἔτοι ποὺ πᾶμε, δὲν θὰ γίνη τίποτε, λέγει δ Γιῶργος. Πρέπει νὰ μοιρασθοῦμε. Ἄλλοι θὰ κάμουν τὴν ἐκκλησία καὶ ἄλλοι τὰ μαγαζιά.

Τὰ παιδιὰ ἐδέχθηκαν, ἐμοιράσθηκαν σὲ δύο δμάδες καὶ ἐσκορπίσθηκαν γιὰ νὰ βροῦν τὰ ψήλικά.

Μόνος του ἔμεινε δ Γιῶργος. Χαράζει τὸ σχέδιο καὶ σημαδεύει ἐπάνω στὴ γῆ ποῦ θὰ γίνη ἡ ἐκκλησία καὶ ποῦ τὰ μαγαζιά.

* * *

Σὰν τὰ μυρμήγκια, ποὺ γυρίζουν φορτωμένα στὴ φωλιά των, ἔτοι καὶ τὰ παιδιὰ γυρίζουν μὲ γεμάτα χέρια.

— Μὴν τὰ φέγγητε δλα μαζί. Χωριστὰ τὶς πέτρες, χωριστὰ τὰ ξύλα, φωνάζει δ Γιῶργος.

— Ἔδω τὶς πρασινάδες, φωνάζει ἡ Ρηνούλα.

‘Η λάσπη είναι ἔτοιμη. ‘Η δουλειὰ ἀρχίζει. ‘Ο Γιῶργος δρισε ποῖοι θὰ σιάξουν καὶ θὰ στρώσουν



Σὰν τὰ μυρμήγκια ποὺ γυρίζουν φορτωμένα στὴ φωλιά των,
ἔτσι καὶ τὰ παιδιά γυρίζουν μὲ γεμάτα χέρια.

τὸ δρόμο, ποῖοι θὰ κάμουν τὰ πεζοδρόμια, ποῖοι θὰ κτίσουν τὴν ἐκκλησία καὶ ποῖοι τὰ μαγαζιά. Τὸ σχέδιο τοῦ περιβολιοῦ θὰ τὸ κάμη ἡ Ρηνούλα καὶ θὰ διευθύνῃ καὶ τὰ ἄλλα τὰ κορίτσια γιὰ νὰ φυτεύσουν τὰ δένδρα καὶ τὰ λουλούδια καὶ νὰ τὰ ποτίσουν.

Γιὰ ἵδετε τους, δλοι δουλεύουν μὲ μεγάλη τάξη. Τὰ τσαπιά των εἶναι ἀπὸ ξύλα, τὸ φτυάρι των ἀπὸ παλιὸν τενεκέ, τὰ σφυριά των εἶναι πέτρες. Μὰ τὸ καλύτερο ἔργαλεῖο των εἶναι τὰ δύο των χέρια.

* * *

Τώρα δλα εἶναι ἔτοιμα. Τὰ μαγαζιὰ ἐνοικιάσθηκαν κιόλας.

‘Ο Γιωργος κάμνει τώρα τὴν ἐπιθεώρηση ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν μεγάλο δρόμο. Τὶ ώραῖα μαγαζιά! Τὰ ἐμπορεύματά των δλα ἀραδιασμένα, ἔτοιμα γιὰ πούλημα. Καὶ τὶ δὲν πωλοῦν! Παιχνίδια, κορδόνια, χαλκομανίες, τετράδια, ζωγραφίτσες, ως καὶ καρφίτσες.

— Όλα καλοκτισμένα, λέγει καὶ κινεῖ τὸ κεφάλι του.

— Βλέπω δτι ἀρχισες καὶ πωλεῖς. Τὶ καλὰ ἔχεις; ἐρώτησε σὲ ἔνα μαγαζί.

— Πάστες, μπακλαβάδες, κανταΐφι καὶ διάφορα γλυκὰ γιὰ γερὰ καὶ κούφια δόντια, κύριε ἐπιθεωρητά.

— “Α, εἰσαι ζαχαροπλάστης! Πῶς σὲ λέγουν;

— Σπύρο Ζαχαρόπουλο, Ζαχαροπλάστης πρώτης!

— Μὰ βάλε, καημένε, καὶ τὴν ἐπιγραφή σου νὰ σὲ διαβάζῃ ὁ κόσμος.

— Μάλιστα, μάλιστα, θὰ τὴν βάλω ἀμέσως μὲ χρυσὰ γράμματα!

M. Kλ. Παπαδημητρίου, "Η χαρὰ τοῦ παιδιοῦ, Ἀραγγωστικὸ Β' Δημ., "Εκδ. α' 3



— Α είσαι ζαχαροπλάστης! πῶς σὲ λέγουν;

— Σπύρο Ζαχαρόπουλο, ζαχαροπλάστης πρώτης!..

* * *

”Εφθασε τέλος στήν έκκλησία. Τί γερά ποὺ ήτο κτισμένη καὶ τί ώραῖα στολισμένη! Τὰ παράθυρα ἥσαν ἀπὸ χρωματιστὸ καρτὶ καὶ στὸν τοῖχο ἥσαν κρεμασμένα χάρτινα ἀγγελάκια. Τὸ κωδωνοστάσιο ἥτο πιὸ ψηλὸ καὶ στὴν κορυφὴ του εἶχε σταυρό. Μόνο ποὺ τοῦ ἔλειπε ἡ καμπάνα.

— ”Έχουμε ἐμεῖς ἔνα κουδούνι στὸ σπίτι μας, εἴπεν ἡ Ἄννιτσα.

”Ετρεξε γρήγορα γρήγορα καὶ τὸ ἔφερε φωνάζοντας:

— Νὰ ἡ καμπάνα, νὰ ἡ καμπάνα!

’Αλλὰ δταν ἔδοκήμασαν νὰ τὴν κρεμάσουν στὸ κωδωνοστάσιο, ἡ καμπάνα δὲν ἔχωροῦσε μέσα.

— ”Ε, δὲν πειράζει, εἶπαν. Τὴν κρεμοῦμε καὶ ἀπ’ ἔξω.

Καὶ τὴν ἐκρέμασαν ἀπ’ ἔξω ἀπὸ τὸ κωδωνοστάσιο.





Ἡ Μαριέτα ράβει.

Ἡ Μαριέτα προσπαθεῖ νὰ βελονιάσῃ τὴ βελόνα της. Τὶ δύσκολο εἶναι νὰ περάσῃ ἡ κλωστὴ σὲ μιὰ τόση δὰ τρυπίτσα! Τέλος τὸ ἐπέτυχε.

Ἄλλὰ τώρα εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ φάψῃ καὶ μάλιστα νὰ φάψῃ καὶ καλά. Ἡ κυρία Τασία, ἡ δασκάλισσά των, δὲν θέλει, λέγει, γεφύρια, δπως δνομάζει τὶς μεγάλες βελονιές.

Ἡ Μαριέτα ἀναστενάζει. Μήπως καὶ εἶναι εὔκολο νὰ πιάσης δλίγες μόνο κλωστές; Συχνὰ πιάνεις πολλές πολλές. Καὶ γίνονται κάτι βελονιές!

—'Εδῶ, παιδί μου, δλόκληρα ποτάμια μποροῦν νὰ περάσουν κάτω ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεφύρια σου, τῆς λέγει ή κυρία Τασία.

Καὶ νὰ συλλογίζεται κανένας ὅτι τὴν ὥρα ποὺ αὐτὴν κάμνει μιὰ μόνο βελονιὰ μὲ τὴ βελόνα της, ἡ μητέρα της κάμνει μὲ τὴ μηχανὴ τοῦ ραψίματος δέκα τέτοιες βελονιές, ἀραδιασμένες σφικτὰ σφικτὰ καὶ ὅμορφα τὴ μιὰ πλάϊ στὴν ἄλλη.

Μὰ γιατὶ τὶς εὔρηκαν λοιπὸν τὶς μηχανὲς οἱ ἄνθρωποι;

—'Αλλὰ ἡ κυρία Τασία τῆς ἔξηγεῖ ἀργὰ καὶ ἕσυχα.

— Οἱ μηχανές, παιδί μου, δὲν εἶναι πάντοτε στὸ χέρι μας καὶ οὕτε εἶναι καὶ γιὰ ὅλες τὶς δουλειές. Κάθε κοριτσάκι πρέπει νὰ μάθη νὰ κρατῇ στὸ χέρι του πολὺ καλὰ καὶ τὴ βελόνα τοῦ ραψίματος.



Τὸ κέντημα.

Κάτω ἀπ' τὴν οἰληματαριά τους καθισμένη
κεντᾶ ἡ Μάρω ἔνα κλωνάρι ἀμυγδαλιά.
Καὶ τὸ χεράκι τῆς, ὡς πόσα αὐτὸς δὲν ξέρει!
κεντᾶ, κεντᾶ, κλωθογυνοῦζει τὴ δουλειά.

Πράσινα πράσινα κεντᾶ τὰ κοτσανάκια,
πρωτόβγαλτα, γιομάτα δύναμη, χυμό.
Τριανταφυλλένια στεφανώνοντα λονλονδάκια
τὸν φιδωτὸν καὶ τὸν δροσόλονστο κορμό.

Κι ἔνα πουλάκι τραγούδει, λὲς νᾶναι ἀηδόνι;
καὶ ἀνασαίνει τῶν ἀνθῶν τὴ μυρωδιά.
Καὶ τὸ τραγούδι του τὸ λέει καὶ τ' ἀποσώνει
μέσα στῆς Μάρως τὴ μικρούλα τὴν καρδιά.

Μ. Κλεάνθους· Παπαδημητρίου

Ἡ γιαγιά μας καὶ ἡ μηλέρα μας.

Δὲν ξέρω ἐσεῖς πόσα εἰσθε ἀδελφάκια, ἀλλὰ ἐμεῖς εἴμαστε τέσσαρα παιδιά, δῆλο κορίτσια.

Καὶ ὅταν ἡ μητέρα μας μᾶς ἀράδιαζε στὴ σειρὰ γιὰ νὰ μετρήσῃ τὸ ἀνάστημά μας, ἐγώ, ποὺ ἥμουν ἡ μικρότερη, ἐπροσπαθοῦσα νὰ τεντωθῶ, δῆσο ἡμποροῦσα περισσότερο, γιὰ νὰ φθάσω τὴν ἀδελφή μου, τὴν Καίτη, ποὺ μὲ ἐπερνοῦσε ἔνα χρόνο καὶ ποὺ ἔλεγαν ὅτι θὰ ἐγίνετο ψηλή.

— Στάσου καλά! μοῦ ἔλεγε ἡ μητέρα.

Καὶ ἡ γιαγιά μας ἔχαμογελοῦσε καὶ μοῦ ἔκλειε τὸ μάτι σὰν νὰ ἔλεγε: — "Ε, ἔ, σ' ἐπῆρα εἰδηση, κυρά!

Τὴ γιαγιά μας τὴν ἀγαπούσαμε πολύ. Καὶ ποιδ παιδάκι δὲν ἀγαπᾶ τὴ γιαγιάκα του! Αὐτὴ εῦρισκε πάντοτε κάποιο καλὸ λόγο νὰ μᾶς παρηγορήσῃ, ὅταν μᾶς ἐμάλωνε ἡ μητέρα. Ἀφήνω πιὰ τὰ παραμύθια καὶ τὶς ιστορίες, τὰ μικρὰ τὰ δῶρα καὶ τὶς δραχμοῦλες ποὺ ἔβαζε πότε πότε μέσα στὸ χέρι μας γιὰ κανένα κουλούρι στὸ σχολεῖο.

Πατέρα δὲν εἶχαμε. Ἐπέθανε ὅταν ἥμουν πολὺ μικρή. Ἐγὼ τὸν ἐγνώρισα μόνο ἀπὸ τὴ φωτογραφία του, ποὺ μᾶς τὴν ἔδειχνε κάθε τόσο ἡ μητέρα μας σιωπηλή.

* * *

Ἡ γιαγιά μας ἐβοηθοῦσε τὴ μητέρα μας πολύ. Γιατὶ ποῦ νὰ μᾶς προφύάσῃ μόνη της ἡ καημένη ἡ μητέρα! Εἴμαστε, βλέπετε, τέσσαρα παιδιά καὶ δῆλα τὰ ἐθέλαμε: καὶ τὸ φαγί μας καὶ τὰ καθαρά μας ἐσώρουχα καὶ τὰ φουστανάκια μας καὶ τὶς ποδίτσες μας.



΄Ακόμη καὶ τώρα θυμοῦμαι δτι καὶ τὰ βράδια
ἀκόμη, δταν ἥρχοντο οί συγγενεῖς μας νὰ μᾶς ίδοῦν, ή
μητέρα μας πότε ἔραβε καὶ πότε ἔπλεκε, ἐνῶ τους
ἐμιλοῦσε.

΄Η γιαγιά μας ἔπλεκε καὶ αὐτή. Μᾶς ἑτοίμαζε δλα
τὰ καινούργια μας καλτσάκια. Άλλ.ά πολὺ συχνὰ καὶ τὰ
παλιὰ τὰ ἔκαμνε καινούργια. Έξύλωνε τὰ δάκτυλα ποὺ
τὰ ἔκαμναμε κόσκινο, καὶ τὰ ἔξανάπλεκε ὅμορφα ὅμορφα
καὶ τὰ ἐφορούσαμε πάλι γιὰ καιρό.

* * *

Τέσσαρα παιδιά! Καταλαβαίνετε τώρα ἐσεῖς τί^ς
τρέλλες ἔκάμναμε!

‘Η καλύτερή μας ὡρα ἦτο, δταν ἐπηγαίναμε νὰ κοιμηθοῦμε. Στὴν κρεββατοκάμαρά μας ἥσαν τέσσαρα κρεββάτια στὴ σειρά, τὸ ἔνα δίπλα στἄλλο.

‘Η γιαγιὰ ἥρχετο συγχὰ μαζί μας ὥσπου νὰ κοιμηθοῦμε καὶ μᾶς ἔλεγε ἵστορίτσες.

‘Αλλὰ καὶ δταν δὲν ἥρχετο, γιατὶ εἶχε δουλειά, ἐμεῖς εἶχαμε πάντοτε ἀστεῖα νὰ διηγηθοῦμε ἀνάμεσά μας καὶ ἐφουσκώναμε στὰ γέλια μὲ τὸ τίποτε.

Τὴν ἀναγκάζαμε λοιπὸν τὴν καημένη τὴ γιαγιὰ πολλὲς φορὲς νὰ ἀφήνῃ τὴ δουλειά της καὶ νὰ ἔρχεται.

— Νὰ κοιμηθῆτε πιά, παιδιά! μᾶς ἔλεγε.

— Γιαγιάκα, γιαγιάκα! ἐφωνάζαμε καὶ ἐσηκωνόμαστε δῷθιες ἐπάνω στὰ κρεββάτια μας.

— Νὰ σὲ ἀγκαλιάσωμε, γιαγιάκα, καὶ νὰ σοῦ ποῦμε καληνύκτα, ἐλέγαμε καὶ ἔχοροπηδούσαμε στὰ κρεββάτια μας καὶ οἱ τέσσαρες μαζί.

‘Η μητέρα τὰ ἥξερε δλα αὐτά, γιατὶ ἐγίνοντο πολὺ συγχὰ καὶ ἐμπαινε στὸ τέλος καὶ μᾶς ἔψαλλε γερά.

‘Ετσι σιγὰ σιγὰ οἱ δύμιλίες ἔπαυαν καὶ ἀποκοιμώμαστε.

* * *

Μιὰ νύκτα, τὸ θυμοῦμαι σὰν καὶ σήμερα, τὰ ἄλλα μου τὰ ἀδέλφια εἶχαν ἀποκοιμηθῆ.

‘Εγὼ δμως ποῦ νὰ κλείσω μάτι! ‘Ακουα κάποιο θόρυβο, σὰν κάποιος νὰ ἐπερπατοῦσε συρτὰ μέσα στὸ δωμάτιο.

‘Η γιαγιὰ καὶ ἡ μητέρα ἐκάθοντο ἀκόμη στὸ νυκτέρι. ‘Εβλεπα φῶς ἀνάμεσα ἀπὸ τὴν κλειδαρότουπα.

‘Αλλὰ ποῦ νὰ ἥσυχάσω! ‘Ο θόρυβος ἔξακολουθοῦσε, πότε ἀδύνατος καὶ πότε δυνατώτερος. ‘Εσηκώθηκα ἔνπολυτη καὶ ἐπῆγα μέσα.

— Φοβοῦμαι, τοὺς εἶπα, κάποιος εἶναι μέσα στὸ δωμάτιο.

‘Η μητέρα ἔκοιταξε τὴ γιαγιὰ καὶ ἡ γιαγιὰ ἐσηκώθηκε καὶ ἤλθε μαζί μου.

— Περοπάτα πολὺ σιγά, μοῦ εἶπε, γιὰ νὰ μὴ



ἔυπνήσουν τὰ ἀδέλφια σου. Καὶ ἐποσπαθοῦσε καὶ ἔκεινη ἡ καημένη νὰ πατῇ σιγὰ σιγὰ στὶς μύτες τῶν ποδιῶν.

‘Ἐξανάπεσα στὸ κρεββάτι καὶ ἡ γιαγιὰ ἐκάθισε κοντά μου.

— Μὴν φύγης, γιαγιά, τῆς ἔλεγα.

— ‘Οχι, παιδί μου, μὴ μιλῆς νὰ ἀκούσωμε.

Σὲ λίγο νά το πάλι σρρρ... σρρρ... Τότε ἡ γιαγιὰ μὲ ἐχάϊδευσε καὶ μοῦ εἶπε ψιθυριστά:

— Θὰ εἶναι κανένα ποντικάκι. Καὶ ποιὸς ξέρει πόσο μικρὸ θὰ εἶναι! Δὲν ἀκουσεῖς πόσο ἐλαφρὰ περπατεῖ; Ἀπὸ καμμιὰ τρύπα θὰ ἔξεμύτισε νὰ πάρη καὶ αὐτὸ τὸν ἀέρα του!

— Τὸ φοβοῦμαι, γιαγιά.

— Γιατί; δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ κάμη κακό. Ἀπ' ἑναντίας αὐτὸ τὸ καημένο φοβᾶται ἐμᾶς, τοὺς ἀνθρώπους. Μὴ μιλῆς γιὰ μιὰ στιγμὴ καὶ θὰ τὸ ἴδης.

Ἐσταθήκαμε πάλι ἀμίλητοι. Σρρρ... σρρρ... ἀκούσθηκε καὶ πάλι. Πάτ! ἔκαμε ἡ γιαγιὰ μὲ τὴ παντόφλα της καὶ δὲν θόρυβος ἐκόπηκε μὲ μιᾶς, σὰ μὲ μαχαίρι.

— Βλέπεις; ἔφυγε. Ποιὸς ξέρει τί φόβο θὰ τὸν ἐπῆρε τὸ ἄμοιρο! Κοιμήσου ήσυχα, παιδάκι μου, ἐγὼ εἰμιαὶ ἐδῶ.

Καὶ ἀποκοιμήθηκα κρατώντας τὸ χέρι τῆς γιαγιᾶς.

* * *

Ποιὸ παιδὶ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ εἰπῇ ὅτι ξέρει καλὰ καλὰ ποιὰν ὕρα πηγαίνει κάθε βράδυ ἡ μητέρα του νὰ κοιμηθῇ καὶ αὐτή;

“Ολοὶ σας κοιμᾶσθε δίγιως ἄλλο καὶ οὔτε τὴ νοιῶθετε.

Καὶ ὅταν ξυπνᾶτε τὸ πρωί, βλέπετε ὅτι ἡ μητέρα σας ἐσηκώθηκε πολὺ πρὸν ἀπὸ σᾶς καὶ ἔκαμε κιόλας ἓνα σωρὸ δουλειές καὶ ἐτοίμασε καὶ τὸ πρωινό σας.

Καὶ πόσα ἄλλα θὰ κάμη δλόκληρη τὴν ήμέρα τὶς ὕρες ποὺ ἔσεις θὰ εἰσθε στὸ σχολεῖο! Ποτὲ δὲν ξεκουράζονται οἱ μάνες μας.





Ἡ ὁροσευχὴ τοῦ ωαιδιοῦ.

Σὺ ποὺ ἀγαπᾶς, Χριστέ μου, τὰ παιδιά,
σοῦ ἀνοίγω τὴν μικρή μου τὴν καρδιά.

Δίνε στὸν πατερούλη μας ὑγειά
καὶ νᾶχη κάθε μέρα καὶ δονκειά.

Φύλαγε τὴν μητέρα στὴν ζωή.
Μποροῦμε τὰ παιδιά χωρὶς αὐτή;

Δίνε ὑγειά, Χριστέ μου, στὴν γιαγιά.
Τὸ ξέρεις πῶς χαιδεύει τὰ παιδιά!

Βάστα καὶ τὸν παπούλη μας γερό.
Μᾶς λέγει παραμύθια ἔνα σωρό!

Βόηθα κ' ἐμᾶς, Χριστέ μου, τὰ παιδιά
νὰ μὴ χαλνοῦμε κανενὸς καρδιά.

M. Κλεάνθους - Παπαδημητρίου



Tà bράδια.

Τώρα τὸν χειμῶνα σκοτεινάζει ἐνωρὶς καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιὰ μαζευόμαστε ἐνωρὶς ἀπὸ τὰ παιχνίδια μας.

Πρῶτα μελετοῦμε λίγο, ἔπειτα ἐτοιμάζομε δτὶ ἔχομε νὰ πάρωμε μαζί μας τὴν ἄλλην ἡμέρα στὸ σχολεῖο.

Ἐγὼ φορῶ τὰ παλιά μου τὰ παπούτσια καὶ ἐτοιμάζω γιὰ τὴν ἄλλην ἡμέρα τὰ παπούτσια τοῦ σχολείου. Τὰ ξεσκονᾶζω καὶ τὰ βερνικώνω. Καμμιὰ φορὰ

βερνικώνω καὶ τὰ παπούτσια τῆς ἀδελφῆς μου. "Εμαθα πιὰ καὶ τὰ γυαλίζω ώραια καὶ γίνονται καθρέφτης. 'Η ἀδελφή μου πάλι βοηθεῖ τὴ μητέρα σὲ μικροδουλειές τοῦ σπιτιοῦ. "Ετσι περνᾶ η ὥρα χωρὶς νὰ τὸ καταλάβωμε.

'Η μητέρα ξέρει τί ὥρα ἐπάνω κάτω ἐπιστρέφει δι πατέρας ἀπὸ τὴ δουλειὰ καὶ μᾶς τὸ θυμίζει.

— Παιδιά, σὲ λίγο θὰ ἔλθῃ δι πατέρας σας καὶ πρέπει νὰ βρῷ στρωμένο τὸ τραπέζι.

Τὸ τραπέζι τὸ στρώνομε ἐμεῖς τὰ παιδιὰ ἐντελῶς μόνοι μας. Καὶ τὰ καταφέρνομε περίφημα.

Στὴν ἀρχὴ κάτι ἔλειπε πάντοτε. Πότε ἔνα κουταλάκι, πότε ή ἀλατιέρα, πότε κανένα πηρούνι. 'Αλλὰ τώρα δύλα τὰ θυμόμαστε στὴ σειρὰ καὶ τὰ τακτοποιοῦμε ώραια ώραια καὶ γρήγορα. —

'Επὶ τέλους φθάνει καὶ δι πατέρας ἀπὸ τὴ δουλειά. "Ολοι μας μαζευόμαστε γύρω του γιὰ νὰ τοῦ ποῦμε καλησπέρα. "Επειτα ή ἀδελφή μου τοῦ φέρνει τὶς παντόφλες του γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ δι καημένος. 'Η μητέρα πηγαίνει νὰ ἰδῃ γιὰ τὸ φαγὶ νὰ είναι ζεστὸ καὶ ἐγὼ τοῦ δίνω τὴ βραδινὴ ἐφημερίδα του.

'Αφοῦ φᾶμε, δι πατέρας διαβάζει ἀκόμη λίγο τὴν ἐφημερίδα, ἐνῶ ἐμεῖς ξεστρώνομε τὸ τραπέζι. "Επειτα δι πατέρας μᾶς μαζεύει γύρω του καὶ μᾶς διηγεῖται τί τοῦ συνέβηκε τὴν ἡμέρα καὶ τοῦ λέγομε κ' ἐμεῖς τὰ δικά μας τὰ νέα. Πολλὲς φορὲς μᾶς διαβάζει καὶ καμμιὰν ίστορία κ' ἔπειτα πηγαίνομε νὰ κοιμηθοῦμε δύλοι ἐνωρίς, γιατὶ τὸ πρωὶ δύλοι μας ἐνωρὶς πάλι θὰ ξυπνήσωμε.

"Ἐρχεται διαλέρας.

Πηλοε καὶ βραδιάζει
ἐκλεισεν ἡ ἀγορά.
Ἡ μητέρα σιάζει
τὸ τραπέζι μὲ χαρά.

Κάποιο σὰν κ' ἐμένα
περιμένει χαροπά.
Κάποιος γνωρισμένα
στὴν ἐξώθυνσα χτυπᾶ.

"Ἀκουσέ τον κάτον,
μητερίτσα μον καλή.
Νὰ τὸ πάτημά του
τρίζει πάνω στὸ σκαλί.

Μύρισ' ὁ ἀγέρας,
ἔφεξε τὸ σπιτικό.
"Ἐρχεται διαλέρας
μὲ χαμόγελο γλυκό.

Γ. Βιζυηνός



Ἡ ἱστορία τοῦ ωαωσοῦ.

— Παπποῦ, πές μας ἐσὺ ἀπόψε μιὰν ἴστορία, εἴπεν ἡ Φροσούλα καὶ ἀκούμβησε τὸ κεφάλι της στὸν ὄμο τοῦ παπποῦ της.

— Μὰ δὲν σᾶς φθάνουν οἱ ἴστορίες ποῦ σᾶς λέγει ἡ γιαγιά σας, παιδιά μου; εἴπεν ὁ παπποῦς.

— Καὶ ἡ γιαγιά μᾶς λέγει ἴστορίες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σένα θέλομε.

Στὸ τζάκι ἔφεγγε ἡ φωτιὰ καὶ ἐφώτιζε τὸν παπποῦ καὶ γύρω τὰ ἔγγονα του.

— Αἱ, ἀς σᾶς πῶ ἐγὼ ἀπόψε, ἀλλὰ μόνο μιὰν ἴστορία.

* * *

— Ἡτο μιὰ φορὰ ἔνας βοσκὸς καὶ εἶχε πολλὰ πρόβατα. Μιὰ μέρα τὸν ἐπιασε στὸ βουνὸ πολὺ δυνατὴ βροχή. Ὁ βοσκὸς τότε ἐβιάσθηκε νὰ κατεβάσῃ τὰ πρόβατά του στὴ μάνδρα των.

“Οταν δμως ἔφθασε στὸ ρέμα, εἶδε ὅτι εἶχε κατεβῆ τόσο νερὸ ποὺ δὲν ἤτο γνωστικὸ νὰ ἀφήσῃ τὸ κοπάδι νὰ περάσῃ τὸ ρέμα μὲ τὰ πόδια του. Ἐκαμε λοιπὸν ἔνα γεφυράκι μὲ τὰ κλαδιὰ ποὺ εἶχε σπάσει ἡ βροχὴ ἀπὸ τὰ δένδρα. Καταλαβαίνετε ὅτι τὸ γεφυράκι αὐτὸ ἤτο πολὺ στενὸ καὶ μόνο ἔνα πρόβατο ἥμποροῦσε νὰ περάσῃ στὴ φορά.

Οἱ βοσκοί, παιδιά μου, ἔχουν μεγάλη ὑπομονή, γιατὶ ζοῦν μὲ τὰ πρόβατα, τὰ πιὸ ὑπομονητικὰ πλάσματα στὸν κόσμο. Ἐκάθισε λοιπὸν ὁ βοσκός μας ἥσυχα ἥσυχα ἐπάνω σὲ μιὰ πέτρα καὶ ἐπερίμενε νὰ περάσουν τὰ τριακόσια πρόβατα.

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ἐσταμάτησε δὲ παπποῦς, ἀναψε
τὸ τσιγάρο του, ἔκλεισε τὰ μάτια του καὶ ἄρχισε νὰ
καπνίζῃ ἥσυχα ἥσυχα.

— Καὶ ἔπειτα, παπποῦ; εἶπαν τὰ παιδιά.

— "Επειτα τί; ἐρώτησεν δὲ παπποῦς.

— Πῶς τελειώνει ἡ ἴστορία;

— Μὰ γιὰ νὰ τελειώσῃ ἡ ἴστορία πρέπει νὰ πε-
ριμένωμε νὰ περάσουν τὸ γεφυράκι καὶ τὰ τριακόσια
πρόβατα, εἶπεν δὲ παπποῦς, ἔξανάκλεισε τὰ μάτια του
καὶ ἔκαμε πῶς ἔκοιμᾶτο...



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
M. Kl. Παπαδημητρίου, "Η χαρά του παιδιού, Αιγαρωσικό Β' Δημ., "Εκδ. α'

Ἐλὴν ἐκκῆπσία.

Κάθε φορὰ ποὺ ἔξημέρωνε Κυριακὴ ἡ μεγάλη εορτή, ἡ μητέρα των τοὺς ἔξυπνοῦσεν ἐνωρίς.

— Αὕτη, παιδιά, κτυποῦν οἱ καμπάνες, κάμετε γρήγορα. Νὰ προφθάσωμε, πρὸν ἀρχίση ἡ λειτουργία.

Καὶ τὰ παιδιὰ ἐπετιοῦντο χαρούμενα ἀπὸ τὸ κρεββάτι καὶ ἐτραγουδοῦσαν ὅσο ἐντύνοντο.

*Eἰς τὸ βουνὸν ἐκεῖ ψηλὰ
εἰν’ ἐκκλησιὰ ἐρημική·
τὸ σῆμαντρό της δὲ χτυπᾶ
δὲν ἔχει ψάλτη οὐτε παπᾶ.*

A. Blákos

‘Αλλὰ ἡ ἐκκλησία των, δ ‘Αι-Γιώργης, εἶχε ὅχι μόνον ἔναν παπᾶ, ἀλλὰ δύο, μὲν ὁραῖα χρυσὰ ἄμφια, τὸν παπᾶ-Ἡλία καὶ τὸν παπᾶ-Προκόπη καὶ εἶχε καὶ δύο ψάλτες ποὺ ἐτραγουδοῦσαν σὰν ἀηδόνια. Ὁτο μεγάλη ἐκκλησία δ ‘Αι-Γιώργης των.

Σήμερα δ Θανάσης ἔχαιρετο πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἡμέρες, γιατὶ δ Βασίλης, δ ἔξαδελφός του, τοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ νὰ τὸν πάρῃ καὶ αὐτὸν μέσα στὸ Ἱερὸ Βῆμα νὰ βοηθήσῃ, ὅταν θὰ ἐγίνετο ἡ λειτουργία.

Ντὶν ντάν, ντὶν ντάν, κτυποῦν ἀκόμη χαρούμενα οἱ καμπάνες.

* * *

Πόσος πολὺς κόσμος εἶναι σήμερα στὴν ἐκκλησία! Ὡς Κυριακίτσα τοὺς βλέπει δλούς νὰ προσευχωνται σιωπηλοί. Δὲν ἀκούεται μιλιά, μόνο ἡ φωνὴ τοῦ παπᾶ-

Προκόπη ποὺ
προσεύχεται μέ-
σα στὸ Ἱερό.
Πολλὲς φορὲς
ώς τώρα ἡ μη-
τέρα των τοὺς
ἔξήγησε τὴ θεία
λειτουργία, ἀλ-
λὰ ἡ Κυριακί-
τσα δὲν μπορεῖ
ἀκόμη νὰ κα-
ταλάβῃ δλαδσα
ἀκούει.

Ἐχει τὰ
χέρια της σταυ-
ρωμένα καὶ κοι-
τᾶ τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίτσας
ποὺ εἶναι ἀρι-
στερὰ στὴν Ἀ-
γία Πύλη καὶ
κρατεῖ στὴν ἀγ-
καλιά της τὸ
Χριστό. Στὸ κε-
φάλι της ἔχει ἕνα ὠραῖο στεφάνι ἀπὸ ἀσήμι καὶ ἕνα
μεγάλο κόκκινο κανδήλι καίει ἐμπρὸς στὸ εἰκόνισμα.

Καὶ πόσα ἄλλα κανδήλια καὶ κεριὰ ἐμπρὸς σὲ
δλους τοὺς Ἀγίους μὲ τὰ χρυσὰ στεφάνια των καὶ τὰ
γλυκά των πρόσωπα!

Ἡ ἔκκλησία μοσχομυρίζει λιθάνι.

Οἱ ψαλμωδίες εἶναι τόσο δυνατὲς ποὺ γεμίζουν
τὴν ἔκκλησία, σὰ νὰ θέλουν νὰ ἀνεβοῦν καὶ ἐπάνω



άπὸ τὸν τροῦλο, ὃπου εἶναι ζωγραφισμένος μεγάλος καὶ ώραῖος ὁ Παντοκράτορας μὲ τοὺς Ἀποστόλους γύρῳ του μὲ τὰ μακριὰ ἀσπρα γένεια των καὶ μὲ ἄλλους πολλοὺς ἀγγέλους μὲ πτερά.

* * *

Τώρα ἀπὸ τὴν ἀριστερὴν θύρα τοῦ Ἱεροῦ βγαίνουν τὰ ἔξαπτέρυγα καὶ προχωροῦν ἀργὰ ἀργὰ καὶ πίσω των ἔρχονται ὁ παπᾶ—Ἡλίας μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ παπᾶ—Προκόπης μὲ τὸ θυμιατό.

Φθάνουν στὴ μέση τῆς ἐκκλησίας καὶ εὐλογοῦν τοὺς Χριστιανούς, ἐνῶ οἱ πιστοὶ γύρῳ σκύβουν τὸ κεφάλι των μὲ εὐλάβεια καὶ κάμνουν τὸ σταυρό των καὶ γονατίζουν οἱ περισσότερες γυναῖκες.

Ἡ λειτουργία ἔξακολουθεῖ ἀκόμη πολλὴν ὥρα. Πότε οἱ παπάδες προσεύχονται καὶ πότε οἱ ψάλτες τραγουδοῦν καὶ τὸ τραγούδι των ξαλαφρώνει τὶς καρδιὲς τῶν Χριστιανῶν καὶ τὶς γεμίζει μὲ ἀγάπη καὶ μὲ καλωσύνη.

Μιὰ στιγμὴ ἡ Κυριακήτσα ἀκούει τὸ «Πιστεύω» καὶ ἔπειτα τὸ «Δι' εὐχῶν». Ἐπειτα ὁ παπᾶ—Ἡλίας προσεύχεται ἀπὸ τὴν Ὁραία Πύλη.

«Υπὲρ τῶν Πιστῶν τῆς ἀγίας ταύτης ἐνορίας... ὑπὲρ ἀσθενῶν καὶ ὀδοιπόρων...» καὶ δῆλος ὁ κόσμος προσεύχεται καὶ κάμνει τὸ σταυρό του.

Ἡ λειτουργία ἐτελείωσε. Ἡ ἐκκλησία ἀπολύει. Ὁ παπᾶ—Προκόπης τοὺς μοιράζει τὸ ἀντίδωρο καὶ λέγει.

— «Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ἔλθοι ἐφ' ὑμᾶς».

“Ολοι τώρα βγαίνουν σιγὰ σιγὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ πηγαίνουν στὰ σπίτια των.

Καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ζωγραφισμένα ἐπάνω στὰ πρόσωπά των.



Μανοῦλες.

— Μὰ στάσου ՚ησυχα νὰ πλυνθῆς σὰν καλὸ παιδὲ.
Μὴ μὲ πιτσιλᾶς. “Ολο τρέλλες θέλεις. Νά, ἔτοιμο εἶναι
τὸ ἔνα τὸ αὐτάκι. Εῦγε σου. Τώρα καὶ τὸ ἄλλο.

Τί; Δὲν μπορεῖς νὰ κτενίσης τὰ μαλλάκια σου;
Στάσου, νὰ σὲ βοηθήσω ἐγώ. Μά, παιδάκι μου, ἔχεις
δίκαιο. Αὐτὰ δὲν εἶναι μαλλιά, αὐτὰ εἶναι κουβάρια.
Πῶς τὰ ἔκαμες ἔτσι δά; Νά, πιάσε τώρα τὸ κτένι καὶ

σύρε το σιγά σιγά. Βλέπεις; Τώρα είσαι ένα καλοκτενισμένο άγοράκι.

‘Εμπρός τώρα τὸ ρουχάκι σου. Τὸ ἔνα χεράκι ἐπέρασε καὶ τὸ ἄλλο ἐπέρασε.

Μπά, μπά, τί βλέπω! Δακρυσμένα τὰ ματάκια σου; Είδες ποτὲ τὸ Μιχαλάκη ἀπὸ τὸ ἀντικρινὸ τὸ σπίτι νὰ κλαίῃ, δταν ντύνεται;

— Δὲν μπορῶ νὰ δέσω τὰ παπούτσια μου.

— Νὰ σοῦ δείξω. Νά, ἔδεσα ἐγὼ τὸ ἔνα, τώρα ἐσὺ θὰ δέσης τὸ ἄλλο. Νὰ ποῦ τὰ ἐκατάφερες περίφημα. Είσαι, Νικάκη μου, ἔνα σωστὸ ἀγγελούδι.

Καὶ ἡ Φροσούλα ἔσκυψε καὶ ἐφίλησε τὸ ἀδελφάκι της καὶ στὰ δύο του μάγουλα.

* * *

‘Η Λένα είναι 8 χρονῶν καὶ δμως καὶ αὐτὴ κάμνει τὴ μανούλα στὸ ἀδελφάκι της.

“Οταν ἡ μητέρα της πηγαίνη στὴ δουλειά, σὲ αὐτὴν ἐμπιστεύεται τὸ ἀδελφάκι της, γιατὶ ξέρει δτι ἡ Λένα θὰ τὸ περιποιηθῇ καλύτερα καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια.

Σήμερα ἡ Λένα τὸ ἐπῆρε ἀγκαλιὰ καὶ τὸ περπατεῖ μέσα στὴν μικρή των αὐλή.

‘Αλλὰ τὸ μικρὸ είναι ἀνήσυχο. ‘Η Λένα βρίσκει τὸν τρόπο νὰ τὸ διασκεδάσῃ. Φτιάνει ἔνα καροτσάκι ἀπὸ σανιδάκια, τοῦ δένει ἔνα σπάγο καὶ τὸ σέρνει ἐπάνω κάτω στὴν αὐλὴ ἐμπρός στὸ ἀδελφάκι της. Πῶς γελᾶ εὐχαριστημένο τὸ μικρό!

Μὰ νὰ σὲ λίγο πάλι ἐκατσούφιασε τὸ προσωπάκι του. Τότε κάτι συλλογίζεται ἡ Λένα. Δένει τὸ σπάγο πίσω στὴ ζώνη τῆς ποδιᾶς της καὶ πηδᾶ σὰν ἄλογο ἐμπρός του χόπ, χόπ, χόπ, καὶ τὸ ἀδελφάκι της κτυπᾶ

τώρα τὰ χεράκια του, καὶ θέλει νὰ ἀνασηκωθῇ καὶ φωνάζει δλοένα ντί... ντί... ντί...

Δίχως ἄλλο ἡ μανούλα της, ἐπιστρέφοντας τὸ μεσημέρι στὸ σπιτάκι των κουρασμένη ἀπὸ τὴ δουλειά, θὰ μείνῃ πολὺ εὐχαριστημένη ἀπὸ τὴ Λένα της.



Τὸ γαϊδουράκι τοῦ Σάντσιο Πάντσια.

Στὴ γειτονιά μας ἥσαν πέντε παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, δύο καλὰ παιδιά. Τὸ καλύτερο ὅμως ἀπὸ δύο ἦτο ὁ Πίπης, ἔνα ἀγοράκι 7 χρονῶν. Ἡτο πρόθυμος πάντοτε νὰ κάμνῃ ὅτι τοῦ ἐζήτοῦσαν. Τὸν εἶχαν μάθει λοιπὸν τὰ ἀδέλφια του καὶ τὸν διέταξαν.

— Πίπη, δός μου λίγο νερό.

— Πίπη, βρές μου τὸ μολύβι.

— Πίπη, φέρε τὸ σκοῦφο μου.

— Πίπη, δός μου τὸ κτένι μου.

— Γιὰ νὰ σᾶς εἰπῶ! τοὺς εἴπε μιὰν ἡμέρα ὁ πατέρας των. Δὲν θὰ παύσητε ἐπὶ τέλους νὰ διατάξετε τὸ ἀδελφάκι σας καὶ νὰ τὸ κουράζετε;

— Νὰ τὸ κουράζωμε; Μὲ τέτοια μικροπράγματα ὁ Πίπης δὲν κουράζεται, πατέρα, εἰπεν ἡ Νίνα. Ἐπειτα ὁ Ἱδιος θέλει καὶ μᾶς τὰ κάμνει, ἐμεῖς δὲν τὸν ἀναγκάζομε. Δὲν είναι ἔτσι, Πίπη;

— Ναί, εἴπεν ὁ Πίπης μὲ μεγάλη καλωσύνη.

Τότε ὁ πατέρας των τοὺς εἴπε γιὰ τὸ γαϊδουράκι τοῦ Σάντσιο Πάντσια.

* * *

Μιὰ φορὰ καὶ ἔγαν καιρὸν ἦτο ἔνας ἄνθρωπος, ὁ Σάντσιο Πάντσια. Ἡτο τόσο καλὸς ποὺ ποτὲ δὲν ἐκακοκάρδιζε οὔτε τὸν ἑαυτό του, οὔτε καὶ τοὺς ἄλλους καὶ γι' αὐτὸν ἦτο παχὺς καὶ στρογγυλός, σωστὸ βαρελάκι.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Σάντσιο Πάντσια εἶχε ἔνα γαϊδουράκι ποὺ πολὺ τὸ ἀγαποῦσε.

Ἐνα βράδυ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ ἀμπέλι του καὶ

ἔσερνε ἀπὸ πίσω του τὸ γαῖδουράκι του φορτωμένο μὲ δύο κοφίνια μὲ σταφύλια. Στὸ δρόμο ἔσυνάντησε ἔνα φίλο του.

— Δὲν μοῦ κάμνεις τὴ χάρη, τοῦ εἶπεν ὁ φίλος του, νὰ μὲ ἀφήσῃς νὰ φορτώσω στὸ γαῖδουράκι σου αὐτὰ τὰ ἔντα; Δὲν εἶναι βαριά, μὴ φοβᾶσαι, καὶ ἔδειξε τὰ ἔντα ποὺ ἔκουβαλοῦσε στὴ ράχη του.

Λίγο μακρύτερα ἔσυνάντησε ἔναν ἄλλο φίλο του



ποὺ τὸν ἐπαρακάλεσε νὰ φορτώσῃ στὸ γαῖδουράκι του ἔνα καλάθι ὀπωρικά. Δὲν εἶναι βαριά, τοῦ εἶπε, μὴ φοβᾶσαι.

Παραπέρα ἔνας τρίτος συγχωριανός του τοῦ ἔζητησε νὰ βάλῃ τὴν τσάπα του ἐπάνω στὸ γαῖδουράκι. — Τί βάρος μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἔνα τσαπί! —, ἔνας τέταρτος νὰ βάλῃ ἔνα δέμα, ἔνας πέμπτος ἔνα ζευγάρι παπούτσια — ἥσαν τόσο ἐλαφρά! —, καί... καί... ὡς που τὸ καη-

μένο τὸ γαῖδουράκι τόσο ἐπαραφορτώθηκε ποὺ ἐσωριά-
σθηκε στὴ γῆ καὶ δὲν ἔξανασηκώθηκε.

— "Ετσι είναι, εἶπε στὸ τέλος δὲ πατέρας των, μισὰ
γελώντας καὶ μισὰ συλλογισμένος, ὅλα αὐτὰ τὰ μικρὰ
φορτία, οἱ μικρὲς ἐνοχλήσεις, οἱ μικροδουλειὲς ποὺ δλες
μαζὶ κάμνουν ἔνα φορτίο βαρὺ καὶ ἀνυπόφορο καὶ γιὰ
τοὺς ὄμους καὶ γιὰ τὴν καρδιά. Καταλαβαίνετε, παιδιά;



Τὸ ἰδιόλροωσο κουνεյάκι.

Όχτὼ ἄσπρα κουνελάκια ἥσαν χωμένα στὸ βάθος στὸ σπιτάκι των γύρω στὴ μανούλα των δλόασπρη κι αὐτή.

Κανένας των δὲν ἐκινεῖτο καὶ δλόκληρη ἡ οἰκογένεια, ἔτσι στρωτὴ καὶ ἀκίνητη, ἔμοιαζε μὲν ἕνα κομμάτι χιόνι ποὺ ἔπεσε ποιὸς ξέρει ἀπὸ ποῦ μέσα στὸ σπιτάκι αὐτό.

Ἐξαφνα ἔνας ἐλαφρὸς θόρυβος ἀκούσθηκε καὶ μὲν μιᾶς ἀνασηκώθηκαν οἱ ἄσπρες μυτίτσες των, κάποια αὐτάκια ἐκινήθηκαν δρυτια καὶ ἡ κυρὰ κουνέλα ἔστρεψε τὸ κεφάλι της καὶ τὰ μεγάλα κόκκινα μάτια της ἐπῆγαν καὶ ἤλθαν δεξιὰ καὶ ἀριστερά.

Ἐνα καλὸ χέρι είχε ωἶει ἐκεῖ κοντὰ φύλλα ἀπὸ λάχανα γιὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγὶ των. Ἡ κυρὰ κουνέλα ἔκαμε ἔνα πήδημα καὶ ἐκάλεσε τὰ μικρά της νὰ φάγουν.

— Ἐμπρός, ἐμπρός, κοιτᾶξτε πόσο είναι τρυφερὰ αὐτὰ τὰ λαχανόφυλλα! τοὺς λέγει. Καὶ τρώγει αὐτὴ καὶ τρώγουν καὶ τὰ μικρά.

Ἐνα δμως κουνελάκι κάμνει ἔξαιρεση.

— Όλο λάχανο, δλο λάχανο, τὸ ἐβαρέθηκα, μητέρα, λέγει καὶ ἀποτραβιέται μόνο του στὴ γωνιά.

Οὕτε ἡ μητέρα του, οὕτε καὶ τὰ ἀδελφάκια του βέβαια ἔδωκαν προσοχὴ στὰ λόγια του. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο δὲν δίνει καμμία σημασία στὸ φαγὶ των.

— Σὰν τοὺς ἀρέση ὅς τὸ τρώγουν, μονολογεῖ.

Ἐτελείωσε τὸ γεῦμα καὶ ἔμαζεύθηκε καὶ πάλι ἡ οἰκογένεια στὸ βάθος στὸ σπιτάκι της. Καὶ πάλι μοιάζει μὲν ἔνα κομμάτι χιόνι ποὺ ἔπεσε ποιὸς ξέρει ἀπὸ ποῦ μέσα στὸ σπιτάκι αὐτό.

* * *

Κατόπι ἀπὸ μισὴ ὥρα ἔνα ἄσπρο πραγματάκι χωρίζεται ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Εἶναι τὸ νηστικὸ κουνέλι ποὺ ξεμακραίνει σιγὰ σιγά. Οἱ ἄλλοι οῦτε ἐκινήθηκαν. Εἶναι ἐπάνω στὴ χώρευση.

Τὸ κουνελάκι μας κάτι ψάχνει, ψάχνει. Σὲ λίγο βρίσκει παραπεταμένο στὴ γωνιὰ ἔνα κοτσάνι ἀπὸ λάχανο. Ἡτο τόσο πολὺ σκληρὸ ποὺ τὸ εἶχαν παρατήσει τὰ ἀδελφάκια του.

Τὸ κουνέλι μας τὸ δαγκώνει καὶ τὸ ξύνει καὶ τὸ μασσούλα καὶ ἡ εύχαριστηση εἶναι ζωγραφισμένη στὸ προσωπάκι του.

Τὶ περίεργο πρᾶγμα αὐτὴ ἡ ὅρεξη! Τώρα πιὰ δὲν τοῦ φαίνεται δτὶ εἶναι λάχανο, τόσο εἶναι γλυκό! Καὶ ἀκόμη ὀλιγώτερο τοῦ φαίνεται πὼς εἶναι καὶ κοτσάνι!



Κάμε δτι δὲν κοιλᾶς.

— ‘Υπομονή, παιδάκι μου, αὐτὸ σὲ συμβουλεύω.
Θὰ βαρεθῆ καὶ ὁ ἴδιος καὶ θὰ παύση τὰ πειράγματα.

— Εῦκολα τὸ λέγεις αὐτό, παπποῦ, ἀλλὰ εἶναι
ἀνυπόφορος. Καὶ δταν κάμνωμε ἀνάγνωση καὶ δταν
γράφωμε καὶ δταν μᾶς ἐξηγῆ ὁ δάσκαλός μας, ὁ Νά-
σος πάντα κάτι θὰ κάμη.

Πότε μὲ ἐρωτᾶ γιὰ τοῦτο, πότε γιὰ τὸ ἄλλο, πότε
λέγει ἐξυπνάδες γιὰ νὰ μὲ κάμη νὰ γελάσω, πότε κόβει
κοκοράκια ἀπὸ χαρτὶ καὶ μᾶς τὰ δείχνει, πότε μοῦ τραβᾶ
ἀπὸ πίσω τὸ γιακᾶ, πότε μὲ σκουντᾶ μὲ τὸ πόδι του.
Πόσες φορὲς δὲν μοῦ ἥλθε νὰ τὸν μαρτυρήσω!

— Καὶ ἔκαμες πολὺ καλὰ δτι δὲν τὸ ἔκαμες. Κα-
νένα παιδὶ δὲν πρέπει νὰ προδίδῃ τὸ συμμαθητή του,
τὸν διέκοψε ὁ παπποῦς. Κάμε δτι δὲν κοιτᾶς. Εἶναι
ὅ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ βαρεθῆ καὶ νὰ παύση νὰ
σὲ ἐνοχλῇ.

Δύο ἀγόρια.

Σήμερα ἡ κυρὰ Μαριγώ ἐτελείωσε γρήγορα γρή-
γορα τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ της, ἐντύθηκε καὶ ἐπῆγε
στὸ σχολεῖο γιὰ νὰ ωτήσῃ τὸν κ. Γεωργόπουλο, τὸν
δάσκαλο, πῶς πάει ὁ Τάκης, τὸ παιδὶ της, στὰ μα-
θήματά του.

Νά την κατεβαίνει κιόλας τὴ σκάλα τοῦ σχολείου.
Πετᾶ ἀπὸ τὴ χαρά της καὶ θέλει νὰ τὴν εἰπῆ σὲ δλο
τὸν κόσμο.

— Τί καλὰ λόγια μοῦ είπεν ὁ κύριος Γεωργόπουλος γιὰ τὸ παιδί! λέγει στὴν κυρά 'Ανθή, τὴν ἐπιστάτισσα.

— Τοῦ ἀξίζει, κυρά Μαριγώ, τῆς ἀπαντᾶ ἡ κυρά 'Ανθή. Εἶναι παιδὶ τακτικό, ἐργατικό, εὐγενικὸ σὲ δλους μας.

Αὕτη τὴ στιγμὴ ἀνεβαίνει τὶς σκάλες τοῦ σχολείου καὶ ἡ κυρά Κατίνα. Τὴν ἐφόναξεν ὁ δάσκαλος γιὰ τὸ παιδί της, τὸ Μανώλη. Χαιρετᾶ τὶς δύο γυναῖκες καὶ περνᾷ.

'Η κυρά 'Ανθή σκύβει τότε καὶ λέγει ψιθυριστὰ στὴν κυρά Μαριγώ.

— Αὔτη ἡ κακομοῖρα! 'Ο Μανώλης της δὲν πάει καθόλου καλά. "Οχι δτι δὲν ἔχει μυαλὸ αὐτὸ τὸ παιδί, γιατὶ ἔγῳ τὸ προσέχω τί διαβολάκι εἶναι στὸ διάλειμμα, ἀλλὰ δὲν θέλει, φαίνεται, νὰ μελετήσῃ.

— Τί λύπη γιὰ τὴν καυμένη τὴν κυρά Κατίνα! ἀπαντᾶ ἡ κυρά Μαριγώ. Αὔτα ποὺ μοῦ λέγεις, κυρά 'Ανθή, χαλοῦν καὶ τὴν ἴδική μου τὴ χαρά. Σχεδὸν ντρέπομαι τώρα δτι εἴμαι ἔγῳ τόσο χαρούμενη, ἔνῷ αὐτή...

Καὶ ἔφυγε ἡ κυρά Μαριγώ χωρὶς νὰ τελειώσῃ τὸ λόγο της.



Τρία ωαιδιά.

Μιὰν ἡμέρα τρία παιδιὰ ἐπροχωροῦσαν μαζὶ γιὰ τὸ σχολεῖο.

Τὸ ἔνα εἶπε:

— "Αν κάμω καλὰ τὰ μαθήματά μου αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, δὲ παποῦς μου μοῦ εἶπε δτι θὰ μοῦ δώσῃ 5 δραχμές.

Τὸ δεύτερο παιδὶ εἶπε:

— "Εγὼ θὰ προσπαθήσω νὰ τὰ κάμω καλά, γιατὶ ξέρω πόσο χαίρεται δὲ πατέρας μου, δταν παίρνω καλοὺς βαθμούς.

Τὸ τρίτο ἀναστέναξε καὶ εἶπε:

— "Εγὼ δὲν ἔχω οὔτε παπποῦ, οὔτε πατέρα. Καὶ δμως καὶ ἐγὼ θέλω νὰ πάρω καλοὺς βαθμούς.



Ἡ καλαιγίδα.

Εἶναι ἀπόγευμα. Ἔξω φυσᾶ δυνατὸς ἄνεμος. Στὸν οὐρανὸν εἶναι πολλὰ μαῦρα σύννεφα καὶ ὀλοένα πληθαίνουν. Καὶ ὅσο πληθαίνουν τὰ σύννεφα, τόσο ὀλιγοστεύει τὸ φῶς τῆς ἡμέρας.

Τὰ παιδάκια κάμνουν μάθημα, ἀλλὰ ὁ νοῦς των δὲν εἶναι στὰ λόγια τῆς δασκάλισσας. Ἀκούοντας τὸ βοητὸν τοῦ ἀνέμου ποὺ φυσᾶ ἔξω μανιασμένος.

Τρίζουν τὰ παράθυρα, τρίζουν καὶ οἱ θύρες. Βούου, ἀκούεται. Νομίζεις δτι δλο τὸ σχολεῖο θὰ πέσῃ. Καὶ τὰ δένδρα λυγίζουν ἐδῶ, ἐκεῖ. Σὰν κυνηγημένα τὰ πουλιά ζητοῦν νὰ βροῦν κάπου νὰ κρυφθοῦν.

Ο οὐρανὸς ἔγινε κατάμαυρος. Φαίνεται σὰ νὰ ἐνύχτωσε. Τὰ παιδιὰ ἀρχίζουν νὰ φοβοῦνται. Δύο τρία κορίτσια μαζεύονται τρομαγμένα τὸ ἔνα κοντὰ στὸ ἄλλο.

Πολλὰ παιδιὰ σηκώνονται στὸ πόδι. Καὶ ἡ δασκάλισσα κατέβηκε καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἔδρα τῆς καὶ ἐπλησίασε στὸ παράθυρο.

Γιὰ μιὰ στιγμὴ δ ἄνεμος σὰ νὰ ἔπαυσε νὰ φυσᾶ, δπως ἔνας ἀνθρωπος ποὺ κρατεῖ τὴν ἀναπνοή του. Κ' ἔξαφνα, μονομιᾶς φωτίζεται ἡ τάξη. Τὰ παιδιὰ κλείουν τὰ μάτια καὶ δταν τὰ ἀνοίγουν βλέπουν στὸν οὐρανὸ μιὰ σπασμένη γραμμὴ ἀπὸ φῶς ποὺ χάνεται στὴ στιγμή.

Ἐνα δυνατὸ κράκ ἀκούεται καὶ ὑστερα βροντᾶ δ οὐρανός, σὰ νὰ κυλᾶ βαρὺ ἀμάξι σὲ πέτρινο πεζοδρόμιο. Ἐπειτα ἀρχίζει δυνατὴ βροχή.

Μερικὰ παιδιὰ διασκεδάζουν μὲ τὴν καταιγίδα. Οἱ ἀστραπὲς γίνονται συχνότερες. Οἱ βροντὲς

έξακολουθοῦν. Ό άέρας βουτάει ἀτελείωτα. Οἱ δρόμοι
ἔγιναν ποτάμια.

Ἄλλὰ δσο περνᾶ ἡ ὕδα, οἱ ἀστραπὲς καὶ οἱ βρον-
τὲς γίνονται πιὸ ἀδύνατες καὶ ἀρχίζουν νὰ φεύγουν
καὶ τὰ σύννεφα.

Ἡ βροχὴ ὁ-
λιγοστεύει. Τὰ
παιδιὰ πλησιά-
ζουν τώρα στὰ
παράθυρα γιὰ
νὰ ἴδοῦν.

Στοὺς δρό-
μους ποτάμι
τρέχει ἀκόμη τὸ
νερό.

Δύο τρεῖς δι-
αβάτες, ποὺ εἰ-
χαν καταφύγει
κάτω ἀπὸ μιὰ
στέγη, ἔκινοῦν
νὰ πᾶνε στὰ
σπίτια των, ἀλ-
λὰ χώνονται μέ-
σα στὰ νερά.

* * *

Ἡ ὕδα περ-
νᾶ. Τὸ κουδούνι
κτυπᾶ γιὰ νὰ
σχολάσουν τὰ
παιδιά. Φεύγουν



δσα παιδιὰ ἔχουν δμβρέλες. Τὰ ἄλλα περιμένουν νὰ περάση ἐντελῶς ἡ βροχή.

Δύο παιδιὰ ἔξεκίνησαν κάτω ἀπὸ τὴν ἵδια δμβρέλα. Τάχ, τάχ, στάζει ἡ βροχὴ ἐπάνω στὴν δμβρέλα καὶ ἀπὸ τὶς ἄκρες τῆς πέφτει τὸ νερὸ κόμπο κόμπο ἐπάνω στὸν κοῦκο των.

Τὰ παιδιὰ εἰναι πολὺ εὐχαριστημένα. Κοντοστέκονται ἐδῶ καὶ ἔκει καὶ πηδοῦν πότε πότε γιὰ νὰ μὴ χωθοῦν στὰ νερά.

Γιὰ δές, τὰ χρώματα τῶν τοίχων τῶν σπιτιῶν ἔχουν ἀλλάξει ἀπὸ τὴ βροχή. Κάτι σπίτια, ποὺ ἐφαίνοντο πρὸν ἄσπρα, εἰναι τώρα πράσινα καὶ τριανταφυλλιὰ καὶ κίτρινα.

Πολλὰ κεραμίδια εἰναι χαλασμένα καὶ τὸ νερὸ στάζει ἀπὸ κάτω. "Ετσι στὸ λιακωτὸ τοῦ κυρ Θανάση τὸ νερὸ ἔσταξε τόσο πολύ, ποὺ ἐπλημμύρισε τὴν παλιὰ μισογκρεμισμένη φωλιὰ τῶν χελιδονιῶν καὶ τὴν ἀπογκρέμισε. "Ηθελα νὰ ήξερα ποῦ θὰ καθίσουν, δταν θὰ ξαναγυρίσουν, αὐτὰ τὰ πουλιά!

Τὴν ἄλλην ἡμέρα ἔξαναβγῆκε ὁ ἥλιος. Τὰ δένδρα εἰναι πράσινα πράσινα. Τάχ, τάχ, στάζει ἀκόμη τὸ νερὸ ἀπὸ τὰ κλαδιά.

Τὰ χορταράκια, ποὺ ήσαν γερμένα, ἔξανασήκωσαν τὶς κορφοῦλες των καὶ κοιτάζουν περίεργα τὸ γαλάζιο οὐρανό. Τὰ νερὰ ἐπλήθαιναν στὸ ρέμα καὶ γουργουρίζουν καὶ σέρνουν πέτρες καὶ χώματα.

Πέρα ἀκούεται τὸ τραγούδι ἐνὸς παιδιοῦ.

Ἡ βροχή.

Βροχούλα πέφτω στὸ βοννό,
ποτάμι μὲν ἡ γενῶ.
Τρυπῶ, τρυπῶ μὲν ὑπομονὴ
καὶ σκάβω καὶ περνῶ.
Πηδῶ τρελλά, κυλῶ ἀργά,
καρπίζω τὰ χωριά
καὶ δίνω στοὺς ἀνθρώπους βιό,
ἀσήμι καὶ φλωριά.

Μ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου





Σλραλιώτες.

Ἐρχονται. "Ολα τὰ παράθυρα ἀνοίγουν. "Ολα τὰ παιδιά τρέχουν νὰ ἴδοῦν.

Νά την ἡ μουσική! Κοίταξε τί μεγάλο τύμπανο!
Καὶ πῶς γυαλίζουν οἱ σάλπιγγες!

Νὰ τώρα καὶ δ στρατός! Πρῶτος δ λοχαγὸς μὲ τὸ σπαθί, ἔπειτα δ σημαιοφόρος μὲ τὴ σημαία. Τί ώραῖα

ποὺ εἶναι, ἀσπρη καὶ γαλάζια, μεταξωτή! Λάμπει στὸν ἥλιο. Κοίτα πῶς τὸ ἀεράκι τὴν φυσᾶ καὶ τὴν κυματίζει!

”Επειτα δ στρατός. Πόσοι στρατιῶτες! Ἐγέμισε δ δρόμος! Περπατοῦν δρόμιοι, ύπεροχανοι, τέσσαρες τέσσαρες στὴν κάθε σειρά, δλοι μὲ τὸ ἴδιο βῆμα καὶ ἔχουν τὸ δπλο στὸ δεξιό των ὅμοι καὶ τὸ γιλιὸ στὸ ἀριστερὸ πλευρό. Καὶ περνοῦν, παλληκάρια γερά, μαυρισμένα καὶ ώραῖα.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας δεκάξι παιδιὰ παίζουν τοὺς στρατιῶτες στὸ δρομάκι των. Περπατοῦν καὶ αὐτὰ δρόμια καὶ ύπεροχανα. Σωστοὶ στρατιῶτες.

Μπά, μπά! δ Ἀναστάσης εἶναι ἐμπρός, μὲ δρόμιο τὸ σπαθὶ ἀπὸ καθαρὸ ἀτσάλι. Γιὰ δές, ἔχει τυλίξει τὴν κόψη του μὲ ἀσημένιο χαρτί! ”Α! γι’ αὐτὸ λάμπει ἔτσι !

Καὶ ἔχονται δύσω τὰ ἄλλα τὰ παιδιά, τέσσαρα τέσσαρα, μὲ τὸ τουφέκι... ἀπὸ χονδρὸ ραβδί. ”Έχουν στὴ μέση γιὰ ζώνη ἔνα σπάγο καὶ κρεμασμένη στὸ ἀριστερὸ των πλευρὸ ἀπὸ τὸ σπάγο μιὰ θήκη ἀπὸ ἔφημερίδα μὲ ἔνα σπαθὶ μέσα ἀπὸ ξύλο. Καὶ περνοῦν καὶ περνοῦν καὶ κοιτάζουν ύπεροχανα τὸν κόσμο ποὺ τὰ βλέπει μὲ χαρά. Πόσο εἶναι χαριτωμένα!

— Μοῦ ἀρέσει νὰ βλέπω τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν τοὺς στρατιῶτες, εἶπεν ἔνας κύριος στὸν πλαγινό του. Αὐτὰ τὰ παιδιά, δταν μεγαλώσουν, θὰ γίνουν δίχως ἄλλο καλοὶ στρατιῶτες, ἀφοῦ ἀπὸ τώρα, δές τα, περπατοῦν τόσο παλληκαρίσια!

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ βγαίνει ἀπὸ τὸ σπέτι του τρεχατος δ Περικλῆς ἀνεμίζοντας στὸ χέρι του μιὰ σημαία. Αὐτὴ μόνο τοὺς ἔλειπε γιὰ νὰ εἶναι σωστὸς στρατός.

Τὴν εἰχε κάμει μόνος του. Καὶ ἦτο τόσο ὠραια
καμψιμένη, μὲ τόση τέχνη καὶ μὲ τόση ἀγάπη! Δὲν ἦτο
μικρὸς σὰ τὴν παλάμη σας, ἀλλὰ μεγάλη σὰν δλο
μάκρος τοῦ χεριοῦ σας, ἀπὸ γυαλιστερὸν χαρτὶ ἄσπρο καὶ
γαλάζιο σκουνδρό καὶ μὲ ἔνα κοντάρι τυλιγμένο καὶ αὐτὸ^ν
ἔπισης μὲ σκούρο χαρτί.

‘Ο ‘Αναστάσης τρέχει ἀμέσως κοντά του, τὸν παίρ-
νει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὸν τοποθετεῖ ἐμπρὸς ἀπὸ τοὺς
στρατιῶτες του.

Τώρα πιὰ εἶναι σωστὸς στρατός! Καὶ τὰ παιδιὰ
εἶναι ἀκόμη πιὸ ὑπερήφανα καὶ τὰ μάτια των λάμπουν
ἀπὸ χαρὰ ἀκόμη πιὸ πολύ.



‘*Ἡ σημαία.*

Πάντα κι ὅπου σ' ἀντικρύζω
μὲ λαχτάρα σταματῶ
καὶ περήφανα δακρύζω,
ταπεινὰ σὲ χαιρετῶ.

Δόξα ἀδιάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχὴ
καὶ μαζί σου φτερουγίζει
τῆς Πατρίδας ἡ ψυχή.

“Οταν ξάφνου σὲ χαιδεύῃ
τ' ἀγεράκι τάλαφρό,
μοιάζεις κῦμα ποὺ σαλεύει
μὲ χιονόλευκον ἀφρό.

Κι δέ Σταυρός, ποὺ λαμπνοίζει
στὴν ψηλή σου κορυφή,
εἰν' δέ φάρος ποὺ φωτίζει
μιὰν ἐλπίδα μας κρυφή.

Σὲ θωρῶ κι ἀναθαρρεύω
καὶ τὰ χέρια μου χτυπῶ,
οὰν ἄγια σὲ λατρεύω,
σὰ μητέρα σ' ἀγαπῶ.

Κι ἀπ' τὰ στήμη μου ἀναιβαίνει
μιὰ χαρούμενη φωνή:
«Νᾶσαι πάντα δοξασμένη,
ὦ Σημαία γαλανή!»

I. Πολέμης



‘Αδήνα!

— Έμπορὸς γιὰ τὴν Ἀθήνα! ἐφώναζε δὲ Σπύρος ποὺ ἔκαμνε τὸ σταθμάρχη. Ο Τάκης ἔκαμνε τὸν ὀδηγὸ καὶ δὲ Γιωργος ἐπωλοῦσε τὰ εἰσιτήρια.

“Ολα εἶναι ἔτοιμα. Τού, τού, τού, ἀκούσθηκε ἔνα σφύριγμα.

— Στὸ καλό, καλὸ ταξίδι, λέγουν τὰ παιδιὰ ποὺ εἶναι οἱ συγγενεῖς καὶ τοὺς ἔεροβοδοῦν.

Πούφ, πούφ, πούφ, ξεκινᾶ δὲ σιδηρόδρομος. Πρῶτα πάει ἀργά, ἵδες, περνᾶ ἔνα γεφυράκι καὶ ἔπειτα προχωρεῖ γρήγορα.

— Αθήνα! ἐφθάσαμε, φωνάζει πάλι δὲ σταθμάρχης.

— Καλῶς τους, καλῶς τους, φωνάζουν καὶ οἱ συγγενεῖς ποὺ τοὺς περιμένουν τώρα στὸ σταθμό.

— Τί κάμνετε καὶ φωνάζετε ἔτσι; ἐδώτησεν ἡ μητέρα τοῦ Πέτρου ποὺ ἄνοιξε αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴ θύρα καὶ ἐστάθηκε στὸ κατώφλι.

Τί ἔκαμναν;

“Ολες οἱ καρέκλες ἥσαν ἀναποδογυρισμένες στὸ πάτωμα, ἡ μία ὅπιστα ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ καθεμιὰ καὶ ἕνα βαγόνι. Τὶς εἶχαν δέσει μεταξύ των μὲ τὶς ζῶνες των καὶ τὶς ἔσερναν.

— “Α, γι’ αὐτὸς εἶναι αὐτὸς ὁ θόρυβος! εἶπεν ἡ μητέρα τοῦ Πέτρου ποὺ δὲν ἡμποροῦσε νὰ κρύψῃ τὸ γέλιο της.

Ἄδηναι.

Πόσος κόσμος, Θεέ μου! Γεμάτοι οἱ δρόμοι. Ἄλλοι πᾶνε καὶ ἄλλοι ἔρχονται, δλοι των βιαστικοί. Κανένας των δὲν μὲ προσέχει. Ἄλλὰ καὶ ἐγὼ κανένα των δὲν χαιρετῶ, γιατὶ δὲν γνωρίζω κανένα.

Στοὺς δρόμους κυκλοφοροῦν τράμι. Ἐπιβάτες ἀνεβαίνουν, ἐπιβάτες κατεβαίνουν. Αὔτοκινητα καὶ λεωφορεῖα περνοῦν γρήγορα γρήγορα καὶ ἀφήνουν ὅπιστα των μυρωδιὰ ἀπὸ βενζίνα.

Πώ, πώ, πώ, τί ψηλὰ σπίτια. Τρία καὶ τέσσαρα καὶ ἔξι πατώματα. Καὶ κάτω εἰς τὸ εἰσόγειό των σειρὰ τὰ μαγαζιά. Τί δὲν βλέπεις στὶς προθῆκες των! Ἐπι-

πλα, πιατικά, ἄνθη, φορέματα, ζωγραφιές ώς καὶ ἀσημικὰ καὶ χρυσαφικὰ καὶ διαμαντικά.

Πόσοι ἄνθρωποι θὰ κάθθονται μέσα σὲ αὐτὰ τὰ μεγάλα σπίτια! Ἀλλά, χωρὶς ἄλλο, δσοι κάθθονται στὰ χαμηλὰ πατώματα θὰ ἔχουν πολὺ δλίγον ήλιο μέσα στὸ σπίτι των, γιατὶ τοὺς τὸν κρύβουν τὰ ἀντικρινὰ τὰ σπίτια ποὺ εἶναι καὶ αὐτὰ ψηλά. Κι ἂν ἔχουν καὶ παιδιά; Θὰ εἶναι χλωμὰ καὶ ἀδύνατα τὰ καημένα!

Ἄλλὰ γιὰ κοίτα αὐτὴ τὴν ώραία τὴν πλατεῖα! Στὴ μέση ἔνα πολὺ ώραϊο καὶ μεγάλο ἀγαλμα μὲ πολλὰ λουλούδια γύρω στὴ βάση του καὶ γύρω του παίζουν τὰ παιδιά.

— "Ησυχα, παιδιά, δχι τρέλλες, ἀκούω νὰ τοὺς λέγουν οἱ ἰδικοί των. Σᾶς κοιτάζει ὁ κόσμος!

Εὔλογημένο τὸ χωριό μου μὲ τὴν ἀπλοχωριά του καὶ τὴν καλωσύνη του, δπου ἐπαίζαμε μικροὶ καὶ ἐπηδούσαμε καὶ ἐτρέχαμε καὶ κόσμο ἐχαλούσαμε! δλα τὰ λειβάδια καὶ δλα τὰ λοφάκια ἥσαν οἱ ἰδικές μας πλατεῖες!



Κάθε αράγμα σήλη δέσον του.

Σχεδόν κάθε πρωΐ ήρχετο ή 'Αννίτσα στὸ σχολεῖο ἀργότερα ἀπὸ τὰ ἄλλα τὰ παιδιά. Ἡ μητέρα τῆς τῆς ἐφώναζε δτὶ ἔπρεπε νὰ βιασθῇ καὶ ή 'Αννίτσα ἔτρεχε καὶ ἐλαχάνιαζε ὡς που νὰ φυάσῃ στὸ σχολεῖο. Τὴν ἐμάλωνε καὶ ή δασκάλισσά της, ἄλλὰ τί τὸ δφελος; Τὸ ίδιο ἐγίνετο κάθε ήμέρα.

—'Εξυπνοῦσεν ἀργότερα ἀπὸ τὰ ἄλλα τὰ παιδιά; θὰ μὲ ρωτήσετε. "Οχι. 'Εξυπνοῦσε τὴν ίδια ὥρα. 'Άλλα πόση ὥρα ἔχρειάζετο ὡς που νὰ ἑτοιμασθῇ!

Καὶ πῶς νὰ μὴ χρειάζεται τόσην ὥρα! "Ηρχετο ἀπὸ τὸ σχολεῖο τὸ ἀπόγευμα κάθε ήμέρα καὶ ἐπετοῦσε τὰ πράγματά της σὲ δλες τὶς γωνιές. Ποῦ νὰ θυμηθῇ πιὰ ἔπειτα ποῦ τὰ ἐπέταξε! Καὶ δταν τὸ βράδυ ἐπήγαινε νὰ κοιμηθῇ, ἔρριχνε τὸ ἐπανωφόρι της ἐδῶ, τὸ φου-

στάνι της πιὸ πέρα, τὶς κάλτσες τὴ μιὰν ἐδῶ, τὴν ἄλλην ἔκει, τὰ παπούτσια της στὴν ἄλλη ἄκρη.

Καὶ νὰ σᾶς πῶ καὶ τὸ ἀστειότερο; Ἐκόμη καὶ τὸν ἑαυτὸν της ἔρριψε δύποτε τύχη ἐπάνω στὸ κρεβάτι της, τὸ ἔνα χέρι ἐδῶ, τὸ ἄλλο πόδι ἔκει καὶ ἡτού ύποχρεωμένη ἡ μητέρα της νὰ ἔρχεται κάθητη νύκτα πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ τὴν σκεπάζῃ, γιατὶ ἐπετοῦσα στὸν ὕπνο της χάμω τὰ σκεπάσματα καὶ ἡτού φόβος νὰ κρυολογήσῃ.

Φαντάζεσθε λοιπὸν τί ἐγίνετο κάθη πρωΐ! Ἐπρεπε νὰ μαζεύσῃ τὰ πράγματά της ἀπὸ δλες τὶς γωνιὲς καὶ νὰ ντυθῇ.

— Τὰ βιβλία μου, τὰ βιβλία μου!, ἐφώναξε τὴ τελευταία στιγμή.

Καὶ τότε δῆλοι ἐβοηθοῦσαν νὰ μαζευθοῦν τὰ βιβλία ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἔκει καὶ ἡ Ἀννίτσα ἔφθανε ἐπὶ τέλους στὸ σχολεῖο της!

* * *

Ἄν διμος ἡ μητέρα της, μὲ τὴ μεγάλη της καλωσύνη, δὲν εἰχε βαρεθῆ ἀκόμη αὐτὴ τὴν καθημερινὴ τὴν ἴστορία, διμος ἡ μεγάλη της ἀδελφή, ἡ Σοφία, ἀγανακτοῦσε κάθη πρωΐ.

— Μητέρα, μητέρα, ἔτσι τὴν κακομαθαίνομε. Ἀφησέ μου την ἐμένα καὶ θὰ σοῦ τὴν διορθώσω μιὰ χαρά, της εἰπεν ἔνα πρωΐ.

— Ἀκου λέει, παιδάκι μου. Θὰ μοῦ κάμης μάλιστα καὶ μεγάλη χάρη, γιατὶ ἐγώ, μὲ τὶς δουλειὲς ποὺ ἔχω δλη μέρα, δὲν μπορῶ νὰ ἔχω τὸ νοῦ μου δλο στὴν Ἀννίτσα. Καὶ ως αὐτοῦ ποὺ ἔφθασε τὸ κακό, χρειάζεται ἔνας ἀνύρωπος νὰ τὸ κάμη δουλειά του γιὰ νὰ τὴν διορθώσῃ ἀπὸ αὐτὴ τὴν κακή της συνήθεια.

Αλλαγή λοιπὸν ἡ Σοφία τὸ ἔκαμε δουλειά της. Καὶ τὴν ἐδιόρθωσε τὴν Ἀννίτσα μιὰ γαρά!

Κάθε ἀπόγευμα ποὺ ἡ Ἀννίτσα ἔφθανε ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ἐσκόρπιζε τὰ πράγματά της ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἡ Σοφία ἐπεριμενε νὰ ἀρχίσῃ πρῶτα ἡ Ἀννίτσα νὰ τρώγῃ μὲ δοξεῖ τὸ δειλινό της καὶ τῆς ἐφώναζε.

— Ἀννίτσα, ἔλα νὰ σηκώσης τὸ καπέλο σου καὶ νὰ τὸ βάλης στὴν κρεμάστρα, ᾧ,

— Ἀννίτσα, βάλε τὴν σάκα σου στὴ θέση της.

‘Ακόμη καὶ δταν ἡ Ἀννίτσα κατέβαινε στὸν κῆπο των γιὰ νὰ ἰδῇ τὶς γλάστρες της, καὶ τότε ὁ Σοφία ἐφώναζε.

— ‘Ελα γρήγορα, Ἀννίτσα, νὰ μαζεύσης τὰ τετράδιά σου, ᾧ,

— Γρήγορα τὸ ἐργάζειρό σου στὸν τόπο του.

— Θὰ ἔλθω, ἐφώναζε ἡ Ἀννίτσα προσπαθώντας νὰ ξεφύγη.

— Τώρα ἀμέσως, σὲ περιμένω, ἐπέμενε ἡ Σοφία καὶ ἡ Ἀννίτσα ἥτο ὑποχρεωμένη νὰ ὑπακούση.

‘Αλλὰ πολὺ συχνὰ ἡ Σοφία δὲν ἐσταματοῦσε ἔως ἐδῶ. ‘Επήγαινε ἡ ἴδια νὰ ἰδῇ μὲ τὰ μάτια της, ἀν ἡ Ἀννίτσα τὰ είλε βάλει στὴ θέση των. Καὶ εὗρισκε δτι ἡ Ἀννίτσα, ἀπὸ τὴν βία της νὰ ἀποτελειώσῃ τὸ φαγί της ἡ νὰ ξαναγυρίσῃ στὶς γλάστρες της, πότε ἀφῆνε ἀνοικτὸ τὸ συρτάρι μὲ τὰ τετράδιά της, πότε ἐσκόρπιζε ἔξω ἀπὸ τὴν σάκα τὰ μισά της πράγματα, πότε ἐκρεμοῦσε τὸ ἐπανωφόρι της ἀπὸ τὸ ἔνα τὸ μανίκι καὶ ἄλλα τέτοια.

Τότε ἡ Σοφία τὴν ἔξαναφώναζε καὶ ἡ Ἀννίτσα ἐδιόρθωνε γιὰ δευτέρα φορὰ τὶς ἀκαταστασίες της.

“Ἐτσι ἡ καλὴ αὐτὴ Μοῖρα, ποὺ τὴν λέγουν Τάξη, ἐχαμογέλασε ἐπὶ τέλους καὶ στὴν Ἀννίτσα μας καὶ τῆς

ἔφερε μάλιστα καὶ ἔνα μεγάλο δῶρο: νὰ τὴν ἀγαποῦν
ἀκόμη περισσότερο δῖοι στὸ σπίτι των.

Καὶ αὐτὸ τὸ δῶρο δὲν τὸ ἔχενα ποτὲ ἡ Ἀννίτσα
ὅτι τὸ χρεωστεῖ στὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν καλὴ θέληση
τῆς ἀδελφῆς της τῆς Σοφίας.

Ἐχογικὴ ἔօρλή.

Σήμερα τὰ παιδιὰ ἔξύπνησαν πολὺ ἐνωρές. "Εχουν
μεγάλη ἀνυπομονησία καὶ μεγάλο καρδιοκτύπι. Τάχα
θὰ ἐπιτύχῃ ἡ ἕορτὴ τῆς τάξης των;

"Ολα τὰ ἑτοίμασαν τὶς τελευταῖες ἐβδομάδες, ὡς
καὶ τὰ εἰσιτήρια! "Εβαλαν 50 λεπτὰ τὸ εἰσιτήριο γιὰ
τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες τάξεις. Μὲ τὰ χρήματα ποὺ
θὰ μαζεύσουν, θὰ ἀγοράσουν βιβλία ωραῖα γιὰ τὴ βι-
βλιοθήκη των νὰ τὰ διαβάζουν δλα τὰ παιδιὰ μὲ τὴ
σειρά.

"Εστόλισαν καὶ τὴ τάξη των μὲ σχέδια ποὺ τὰ
ἔκαμαν τὰ ἵδια καὶ μὲ χρωματιστὰ χάρτινα λουλούδια
ποὺ τὰ ᔁκαμαν καὶ αὐτὰ μόνα των.

Τὸ κάθε παιδὶ νιώθει δτι πρέπει νὰ βάλη δλα τὰ
δυνατά του γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἡ ἕορτή.

* * *

Σιγὰ σιγὰ γεμίζει ἡ αἴθουσα. Πώ! πώ! ἥλθαν
νὰ τοὺς ἰδοῦν καὶ τὰ μεγάλα τὰ παιδιά!

"Άλλα θαρρετὰ καὶ ἄλλα ντροπαλὰ λέγουν τὸ κα-
θένα τὸ μέρος των. Ποιήματα, μονολόγους. τραγούδια.

Καὶ τώρα ἀρχίζει ἡ κωμῳδία. Τὴν ἔκαμαν καὶ αὐτὴν μόνα των τὰ παιδιά ποὺ θὰ τὴν παίξουν καὶ ἐτοίμασαν μάλιστα καὶ τὰ ρούχα των.

Παίζουν τὴν ἀλεποῦ ποὺ ἔκλεψε τὶς κότες καὶ τὶς



ἐπῆγε στὸ μάγειρα γιὰ νὰ τὶς ψήσῃ, ἀλλὰ ἐπιάσθηκε στὴν παγίδα. Ὡς Ἐλένη εἶναι ἡ ἀλεποῦ, ἡ κυρὰ Μαριά. Ὁ Κωστάκης εἶναι ὁ μάγειρας καὶ ὁ Τάσος κάμνει τὴν παγίδα.

Ἡ ἀλεποῦ, φορτωμένη μὲ τὶς κότες, βιάζεται νὰ

πάη στὸ μάγειρα. Καθὼς τρέχει, χράπ, ἡ παιγίδα τῆς τσακώνει τὴν οὐρά. Ἡ ἀλεποῦ πολεμᾶ νὰ ξεφύγη, ἀλλὰ τῆς ξεκολλᾶ ἡ οὐρὰ καὶ δ Τάσος τὴν τσακώνει ἀπὸ τὸ φουστάνι.

Χά, χά, χά γελοῦν δλα τὰ παιδιά.

Νά, ἔρχεται τώρα τρεχᾶτος καὶ δ κὺρο Μέντιος, δ γάϊδαρος τοῦ νοικοκύρη, κινώντας τὸ κεφάλι του καὶ τὰ μεγάλα του αὐτία. Τὸν κάμνει δ Σπύρος.

Ὄπίσω ἔρχεται καμαρωτὸς δ κόκκορας μὲ τὰ κόκκινα λειριά του. Τὸν κάμνει δ Δημητράκης.

Ἐπειτα κουνιστή καὶ λυγιστή μιὰ ἄσπρη χήνα μὲ τὴ μεγάλη μύτη της καὶ τὰ πλατιά της πόδια. Αὐτὴ εἶναι ἡ Παρασκευούλα.

“Ολοι τῶν τριγυρίζουν τὴν ἀλεποῦ καὶ τὴν περιπατίζουν.

— Ούγ, ούγ, φωνάζει δ κύρο Μέντιος, ἐκακόπεσες, κυρὰ Μαριά! καὶ κινεῖ τὰ αὐτία του. Δὲν σοῦ ἀρεζαν ὅμες, τὶς ἥθελες καὶ ψημένες!

— Κικιρίκου, Μαριά! φωνάζει δ κόκκορας. Τώρα, μάλιστα, ἥλθε καὶ ἡ σειρά σου!

— Γκά, γκά, γκά, φωνάζει καὶ ἡ χήνα καὶ ἀνεβοκατεβάζει τὴ μύτη της. Καλὲ τί βλέπω, κυρὰ Μαριά, ἐσὺ χωρὶς οὐρά!

Καὶ ἡ ἀλεποῦ ἀρχίζει νὰ κλαίη ἀπὸ τὸ κακό της!

‘Η κωμῳδία ἐτελείωσε. “Ολα τὰ παιδιὰ γελοῦν καὶ φεύγουν εὐχαριστημένα. Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Β’ τάξη λάμπουν ἀπὸ χαρά. Καὶ ἐπέρασαν ώραῖα καὶ ἐμάζευσαν καὶ ἀρκετὰ χρήματα.



Χιόνι.

‘Ησυχία μεγάλη δλη τὴ νύκτα. Τίποτε δὲν ἀκούεται εξω στὸ δρόμο. Κάμνει δμως πολὺ κρύο καὶ δλοι θέλουν καὶ ἄλλα σκεπάσματα.

Τὸ πρωῒ φωνὲς ἀκούονται στὴν αὐλῆ.

— Χιόνι, χιόνι!

Τὰ παιδιὰ τρέχουν ἀμέσως στὸ παράθυρο. Τὰ τζάμια εἶναι θαυμάτια ἀπὸ τὸ χνῶτο ποὺ κάθεται ἐπάνω των.

Τὰ σκουπίζουν καὶ τί βλέπουν! Θεέ μου! Αὔτη δὲν εἶναι πιὰ ἡ πόλη ποὺ ἔγνωρμέαμε. Αὔτη εἶναι δλη κάτασπρη καὶ τὰ κεραμίδια καὶ τὰ πεζούλια καὶ οἱ δρόμοι καὶ τὰ δένδρα. “Ολα τὰ ἔχει σκεπάσει τὸ χιόνι, δύο τρεῖς πιθαμές, ἀφρᾶτο, κάτασπρο.

‘Αραιοὶ περνοῦν οἱ ἄνθρωποι στὸ δρόμο. Στὰ ἐπανωφόρια των ἐπάνω πέφτει τὸ χιόνι καὶ τὰ κάμνει ἄσπρα καὶ τὰ πόδια των βουλιάζουν μέσα στὸν ἄσπρο δρόμο.

M.KL. Παπαδημητρίου, Η χαρά τοῦ παιδιοῦ, Αναγγωστικό Β' Δημ., Εκδ. α' 1934 6

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

‘Ο ούρανός ἔχει χαμηλώσει πολὺ καὶ εἶναι σὰ νὰ κάθεται ἐπάνω στὰ κεραμίδια. Εἶναι σταχτής.

Τὸ χιόνι δὲν πάνει κι' δλο πέφτει. Ἀλλο εἶναι σὰ μικρὲς ἀσπρες μυγίτσες, ποὺ δλοένα πετοῦν τρελλὰ στὸν ἀέρα, καὶ ἄλλο εἶναι μεγαλύτερο σὰν πούπουλο κάτασπρο, σὰν κομματάκια βαμβάκι, σὰν ἀσπρες πεταλοῦδες.

‘Η Νίτσα τὸ βλέπει καὶ θέλει νὰ φωνάξῃ ἀπὸ τὴ γαρύ της. Θέλει νὰ βγῆ ἔξω, νὰ πηδήσῃ ἐπάνω στὸ χιόνι, νὰ τὸ πιάσῃ μὲ τὴ φούκτα της, ἔτσι ἀφράτο, ἀφράτο, νὰ ἀφήσῃ νὰ πέσῃ χιόνι ἐπάνω στὰ μαλλιά της!

Κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο περνᾶ ἔνας γεροβοσκὸς μὲ τὴν κάπα του. Μὲ τέτοιο κρύο τὰ πρόβατα θὰ ἐπάγωναν ἔξω καὶ τὰ κατεβάζουν κοντὰ στὰ σπίτια καὶ κοντὰ στὴν θάλασσα ποὺ εἶναι ζεστότερα.

‘Απὸ κάτω ἀπὸ τὴν κάπα του ὁ βοσκὸς ἔχει ἔνα μικρὸ ἀρνάκι, πολὺ μικρό, ποὺ τώρα μόλις ἐγεννήθηκε, καὶ τὸ κεφαλάκι του προβάλλει λίγο ἀπὸ τὴν κάπα. ‘Ο βοσκὸς τὸ κρατεῖ στὴν ἀγκαλιά του γιὰ νὰ τὸ ζεστάνη, δπως ἡ μητέρα τὸ παιδί.

* * *

‘Η Νίτσα δὲν κρατιέται πιά. Βάζει τὸ ἐπανωφόρι της γρήγορα καὶ βγαίνει ἔξω. Νά, ἔκει εἶναι καὶ ἄλλα παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια. Καὶ ρίχνονται δλα στὸ χιόνι. Ἀλλο παιδί φτιάνει μικρὲς μπάλες. Ἀλλο στιβάζει πολὺ χιόνι σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ κάμνει βουναλάκια. Ἀλλα πάλι πετροβούλιοῦνται μὲ τὸ χιόνι. Σὲ λίγο ἀρχίζει ἔνας χιονοπόλεμος, μὲ χαρούμενες φωνὲς καὶ γέλια, μὲ γλιστρήματα καὶ μὲ πεσίματα ἐπάνω στὸ χιόνι. Τότε ἄλλοιίμονο! Προφθαίνουν οἱ ἄλλοι καὶ σοῦ τρίβουν



Σὲ λίγο ἀρχίζει ἕνας χιονοπόλεμος.



μὲ τὸ χιόνι τὸ πρόσωπο.
Τί κρύο ποὺ εἶναι στὴν
ἀογή, μὰ πῶς ἀνάβει
ἔπειτα τὸ πρόσωπο! Τὰ
μάγουλά των εἶναι κατα-
κόκκινα καὶ τὰ μάτια των
λάμπουν. Τὰ χέρια δμως
εἶναι παγωμένα καὶ πο-
νοῦν.

Μὲ τέτοιο χιονοπό-
λεμο τὰ κορύτσια φυά-
νουν ὡς μέσα στὸ περι-
βόλι τῆς Νίτσας. Ἐκεῖ
ὅλες οἱ γλάστρες εἶναι
σκεπασμένες μὲ τὸ χιόνι
καθὼς καὶ δλα τὰ μικρὰ
δένδρα καὶ φυτά. Τὰ παι-
διὰ τὰ κοιτοῦν καὶ συλ-
λογίζονται.

«Τὰ καημένα! Εύτυ-
χῶς τὸ χιόνι θὰ τὰ φυ-
λάξῃ, γιατὶ τὸ κρύο ἡμ-
ποροῦσε νὰ τὰ καύσῃ.»

Ἐπαιξαν καὶ ἔκαμαν
τρέλλες ἔως τὸ μεσημέρι.
Καὶ ἂν δὲν τὰ ἐφώναζαν,
θὰ ἔξεχνοῦσαν ἀκόμη καὶ
νὰ φάγουν.



Τὰ κάλανδα.

Τέτοιαν ἡμέρα σήμερα τὰ παιδιὰ βρίσκονται σὲ κίνηση. Μοιρασμένα σὲ συντροφιές γυρεύουν στὰ σπίτια καὶ στὰ μαγαζιὰ γιὰ νὰ εἰποῦν τὰ κάλανδα. "Άλλα κρατοῦν βαπόρι καὶ ἄλλα ἐκκλησιά.

— Νὰ τὰ εἰποῦμε; ἐρωτοῦν σὲ κάθε σπίτι.

— Μᾶς τὰ εἴπαν καὶ ἄλλοι, ἀλλὰ εἰπῆτε τα καὶ σεῖς, τοὺς λέγουν.

Τὸ καλύτερο βαπόρι εἶναι τῆς συντροφιᾶς τοῦ

Δημήτρη. Είναι οκοῦρο γαλάζιο καὶ ἄσπρο, μὲ μιὰ
ώραία σημαία.

Τὸ σηκώνουν ὁ Κώστας καὶ ὁ Θανάσης.

‘Ο Κώστας κτυπᾶ τὸ τύμπανο ντουμντούμ,
ντουμντούμ.

‘Ο Θανάσης κτυπᾶ τὸ τρίγωνο ντίν, ντίν, ντίν.

Τὸ βαπόρι βγάζει κινητὸ καί, δπως τὸ κινοῦν,
νομίζεις δτι ἀρμενίζει μέσα στὴ θάλασσα. Καὶ τρα-
γουδοῦν:

- “Αγιος Βασίλης ἔρχεται ἀπὸ τὴν Καισαρεία,
βαστᾶ εἰκόνα καὶ σταυρό, χαρτὶ καὶ καλαμάρι,
τὸ καλαμάρι ἔγραφε καὶ τὸ χαρτὶ ἐμίλει:
— Βασίλη, πόθεν ἔρχεσαι καὶ πόθε κατεβαίνεις;
— Ἀπὸ τὴ μάρα μ’ ἔρχομαι καὶ στὸ σκολειὸ πηγαίνω.
— Κάτσε νὰ φᾶς, κάτσε νὰ πιῆς, κάτσε νὰ τραγούδησῃς.
— Ἔγὼ γράμματα μάθαινα, τραγούδια δὲν ἡξαίρω.
— Καὶ σὰν ἡξέρεις γράμματα, πές μας τὴν ἀλφα-βήτα.
Καὶ στὸ ραβδὶ ἀκούμπησε νὰ πῆ τὴν ἀλφαβήτα.
Καὶ τὸ ραβδὶ ἡταν ἔερὸ καὶ βλάστησε κλωνάρια,
καὶ πάνω στὰ κλωνάρια του πέρδικες ἐλαλοῦσαν.
Δὲν ἡταν μόνο πέρδικες, μόν’ καὶ περιστεράκια.
— Σ’ αὐτὸ τὸ σπίτι πονχθαμε πέτρα νὰ μὴ φαγίσῃ
κι ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ χίλιους χρόνους νὰ ζήσῃ

Γυρίζουν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι ἔως τὴ νύκτα. Στὸ
σπίτι τοῦ γιατροῦ εἴπαν καὶ τοῦτο τὸ τραγούδι:

- ‘Αφέντη μας εὐγενικέ, πῶχεις μεγάλη χάρη,
ποὺ σ’ ἔχομε στὸν τόπο μας σὰν τὸ λαμπρὸ φεγγάρι,
ἄνοιξε τὸ πονγκάκι σου τὸ μαργαριταρένιο,
κι ἅπλωσε τὸ χεράκι σου τὸ μοσκοβολισμένο
κι ἀν εἰν’ ἀσήμι, φίξε το, ἀφέντη νὰ τὸ δοῦμε
κι ἀν ἔχης καὶ γλυκὸ κρασί, στεῖλε το νὰ τὸ πιοῦμε’

— Κρασὶ δὲν ἔχομε, εἶπε γελώντας ὁ γιατρός,
ἄλλὰ ἔχομε ἀσῆμι. Καὶ τοὺς ἔδωκε ἔνα τάληρο.

— Μποροῦμε νὰ σᾶς πληρώσωμε καὶ μὲ γλυκά;
τοὺς εἶπαν σὲ ἔνα ἄλλο σπίτι.

— "Ε, τὰ δεχόμεθα καὶ αὐτά, εἶπαν γελώντας
τὰ παιδιά.

Tὴν νύκλα τοῦ Ἀι-Βασίγην.

Στὸ σπίτι τοῦ κὐρίου Βαγγέλη ἔκοψαν ἀπόψε στὸ
τραπέζι τὴν βασιλόπητα. Πρῶτα τὸ κομμάτι τῆς Πα-
ναγίας, ἔπειτα τοῦ Χριστοῦ, ἔπειτα κατὰ σειρὰ τοῦ σπι-
τιοῦ, τοῦ πατέρα, τῆς μητέρας, τῶν παιδιῶν καὶ τῶν
πτωχῶν. Καθένας ποὺ ἔπαιρνε τὸ κομμάτι του, τὸ ἐψι-
χούλιαζε γρήγορα γιὰ νὰ ἰδῇ ἢν τοῦ ἔπεισε τὸ νόμι-
σμα. "Ολόκληρο εἶχε μείνει μόνο τὸ κομμάτι τῶν πτωχῶν.

— Άνοιξτε το καὶ αὐτὸν νὰ ἰδοῦμε, εἶπε τότε ὁ
πατέρας.

Τὸ ἄνοιξαν καὶ εύρηκαν μέσα τὴν ἀσημένια τὴν
δραχμή. "Ολοι τους ἔχάρηκαν πολὺ ποὺ ἔπεισε στοὺς
πτωχούς. Ἀλλὰ εἶναι τόσο πολλοί! Ποιὸς θὰ τὴν πρω-
τοπάρη;

— "Οποιος πρωτοκτυπήσῃ στὴν ἔξωπορτα, εἶπεν ἡ
μητέρα.

* * *

Τὰ μικρὰ ἀδελφάκια τῆς Βάσως ἀπόψε δὲν νυ-
στάζουν καθόλου.

Κρατοῦν ἀνοικτὰ τὰ μάτια των. «Τί θὰ τοὺς φέρη

ἀραγε δ Ἀι-Βασίλης;» συλλογίζονται. Ὁμως λίγο λίγο ἀρχίζουν τὰ ματάκια των νὰ κλείουν. Ἐνύσταξαν. Ἐνα ἔνα τὰ παίρνει ἡ μανούλα των καὶ τὰ φέρνει στὸ κρεβάτι των. Τὰ ἔεντύνει καὶ τὰ γονατίζει νὰ κάμουν τὴν προσευχή των στὸ Θεό. Ἐπειτα τὰ σκεπάζει ἀπαλὰ ἀπαλά.

Ο Τάκης ἀποκοιψιέται ἀμέσως, ἀλλὰ δ μικρούλης δ Μίμης περιμένει νὰ ἀκούσῃ τὸ τακτικό του τὸ νανούρισμα. Καθισμένη δίπλα του ἡ μανούλα του τοῦ τραγουδεῖ:

*Kοιμήσου σύ, παιδάκι μου,
κ' ἐγὼ σὲ νανονρίζω,
κ' ἐγὼ τὴν κούνια σου κουνῶ
γλυκὰ νὰ σὲ κοιμίζω.
Μὴ χτυπᾶτε, μὴ βροντᾶτε,
τὸ παιδάκι μου κοιμᾶται.*

Ἐλα, ὑπνε, κ' ἔπαρέ το κι ἄμε το στὰ περβόλια
καὶ γέμισε τὸ στῆθος του τριαντάφυλλα καὶ ρόδα.
Τὰ ρόδα νάν' τῆς μάνας του, τὰ μῆλο τοῦ κυροῦ του
καὶ τ' ἀσπρα τὰ τριαντάφυλλα ἃς εἶναι τοῦ νουνοῦ του.

*Nάνι, νάνι, νάνι, νάνι
κι δπον τοῦ πονεῖ νὰ γιάνη.*

* * *

Τώρα δλοι κοιμοῦνται. Ἡσυχία εἶναι παντοῦ.

Μόνο δ Ἀι-Βασίλης περπατεῖ στοὺς σκοτεινοὺς δρόμους.

Ἄσπρος εἶναι, ἀσπρα φορεῖ καὶ ἀσπρα εἶναι τὰ γένεια του. Γέρνει ἀπὸ τὴν κούραση καὶ ἀπὸ τὸ βάρος.



‘Απὸ τὶς μακρινὲς χῶρες ἔξεκίνησε μὲ τὸ φαβδὶ καὶ μὲ ἕνα μεγάλο σακούλι στὴ πλάτη του. Κουβαλεῖ χίλια καλὰ γιὰ τὰ παιδιά. Περνᾶ βουνά, περνᾶ πεδιάδες, ποτάμια καὶ λαγκάδια γιὰ νὰ προφύσῃ τὴν πρωτοχρονιά. ‘Αμα κουρασθῆ, καθίζει σὲ μιὰ πέτρα, ξεκουράζεται, καὶ πάλι παίρνει τὸ δρόμο του.

Εἶναι γέρος καὶ κουράζεται εύκολα. Μὰ

ἡ ἀγάπη του στὰ παιδιά του δίνει δύναμη. Πρέπει νὰ προφύσῃ τὴν νύκτα τῆς πρωτοχρονιᾶς.

“Αγγελοι πᾶνε ἐμπρὸς καὶ ἄγγελοι πίσω του. Πηγαίνει στὸ κάθε σπίτι ποὺ είναι παιδιὰ καὶ στέλλει μὲ τοὺς ἀγγέλους του τὰ δῶρα ποὺ τοὺς ἔφερε. “Ετοι προχωρεῖ στὴ σειρά, ὅσπου νὰ ἀφήσῃ τὰ δῶρα του γιὰ δλα τὰ παιδάκια.



* * *

Σάν ̄εφθασε στὸ σπίτι τοῦ κὺρο Βαγγέλη ̄εσκέφθηκε.

«'Εδῶ μέσα κάθεται ἡ Βάσω. Εἶναι νοικοκυρούλα.

Θὰ τῆς ἀφήσω ἐνα μικρὸ μαγειρεῖο νὰ μαγειρεύῃ γιὰ τὶς κοῦκλες της. Εἶναι ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομά της αὔριο. Νά λοιπὸν καὶ αὐτὸ τὸ μαντήλι μὲ τὰ μῆλα καὶ μὲ τὰ φουντούκια.

“Εστειλε καὶ γιὰ τὰ ἀδελφάκια της ὥραῖα παιγνιδάκια.

‘Ἐπροχώρησε παραπέρα. “Οταν ̄εφθασε στὴν ἄκρη τῆς μικρῆς πολιτείας, ἀναγνώρισε τὸ σπίτι τοῦ κύρο Μήτρου, τοῦ ἀμαξᾶ.

—“Εφθάσαμε καὶ στὸ σπίτι τοῦ Γιώργου, εἶπεν ὁ “Αι-Βασίλης. Αὐτὸς θέλει χρωματιστὰ μολύβια. Τοῦ ἀρέσει νὰ ζωγραφίζῃ. Θέλει ἀκόμη νὰ ἔχῃ καὶ ἐκεῖνο τὸ βιβλίο μὲ τὰ παραμύθια. Αὐτὸ δῆμως ξέρω δτὶ θὰ τοῦ τὸ δωρήσῃ ὁ παπποῦς του.

“Οταν ὁ “Αι-Βασίλης μοιράση τὰ δῶρα του σὲ δλα τὰ παιδιά, ξεκουράζεται δλίγο.

“Επειτα παίρνει τὸ ραβδάκι του καὶ γυρίζει πάλι στὴν πατρίδα του. Μῆνες πάλι θὰ μαζεύῃ δῶρα γιὰ νὰ τὰ φέρῃ στὰ παιδιὰ τὸν ἄλλο χρόνο.





Oι κοῦκλες της Φωτούλας.

Καθισμένη χάμω ντύνει ή Φωτούλα τις κούκλες της. Είναι δλες στή σειρά. Ή Ρήνα, ή Πόπη, ή Γιάνης, ή Μπεμπέκα.

Σήμερα πρέπει δλες νὰ είναι ώραια ντυμένες, γιατὶ είναι μεγάλη έօρτη.

Σήμερα είναι τὰ βαπτίσια τῆς Μπεμπέκας ποὺ κοιτάζει ἔκει στὴν ἄκρη μὲ τα μεγάλα μαῦρα μάτια της.

“Όλες τις κούκλες της τις ἀγαπᾶ τὸ ἕδιο ή Φωτούλα, γιατὶ δλες είναι παιδιά της.

“Άλλὰ πιὸ πολὺ ἀγαπᾶ τὴ Μπεμπέκα, γιατὶ είναι μικρή, πολὺ μικρὴ ή καημένη.

‘Η Φωτούλα ᔁχει ἐμπρός της διάφορα κουτιά, γεμάτα μὲ χρωματιστὰ καὶ φαντακτερὰ κομμάτια ἀπὸ φορέματα. Ντύνει μὰ μὰ τὶς κοῦκλες της καὶ τὶς στολίζει δσο μπορεῖ καλύτερα. Νά, ή Ρήνα καὶ ή Πόπη είναι κιόλας ἔτοιμες. Τώρα είναι ή σειρὰ τοῦ Γιάννη.

— Καὶ σύ, κὺρο Γιάννη, λέγει στὸν κοῦκλο της, νὰ μὴν κάμνης σὰν τρελλός, οὕτε νὰ ξεφωνίζης. Ἀλλιῶς ή μητέρα σου σὲ βάζει δρυθιο στὴ γωνιά, τιμωρία, καὶ μάλιστα δὲν σου δίνει καὶ γλυκό. Νὰ τὸ ξέρης! Τοῦ κουμπώνει τὰ ρούχα του, τοῦ διορύζωνει τὸ γιακᾶ του καὶ τοῦ δένει τὸ λαιμοδέτη του.

Καὶ τώρα είναι ή σειρὰ τῆς Μπεμπέκας της. Ἐνα τριανταφυλλένιο προσωπάκι. Δυὸ μαῦρα λαμπερὰ ματάκια, σὰν ἀστέρια. Κατσαρὰ μαλλιά. Ἀσπρο πουκαμισάκι. Κανένα ἀγγελάκι θὰ τῆς τὸ ἔφερε τὸ παιδάκι αὐτό. Ἐνα πρωὶ τὸ εύρηκε στὸ προσκέφαλό της. Σήμερα θὰ τὸ βαπτίσουν. Θὰ τὸ ποῦν Τριανταφυλλίτσα. Ὁνομα καὶ πρᾶγμα.

Τὰ ρουχαλάκια του είναι ἔτοιμα. Καὶ τί δὲν τοῦ ἔρραψε! Ἀσπρο μπατιστένιο μεσοφοράκι, τριανταφυλλὶ φουστανάκι, ἐπανωφοράκι κόκκινο! Τώρα δμως δὲν θὰ τὸ ντύσῃ. Θὰ τὸ τυλίξῃ μόνο σὲ ἕνα γαλάζιο πανί.

— Χρυσό μου κοριτσάκι! τοῦ λέγει, δὲν θὰ κλαίης, δταν σὲ βουτήξουν στὴν κολυμβήθρα! Τὸ νερὸ δὲν θὰ καίη, τὸ ἀκοῦς;» Καὶ τὸ φιλεῖ στὰ ώραῖα του κόκκινα μάγγουλα.

Τώρα ἀνοίγει ή Φωτούλα τὴ θύρα καὶ φωνάζει τὰ ἄλλα παιδιὰ ποὺ είναι καλεσμένα στὰ βαπτίσια.

Νά την ἔρχεται καὶ ή Κυριακίτσα. Αὐτὴ θὰ γίνη ή νουνὰ τῆς Μπεμπέκας της.



Ἡ κούκλα μου.

Στὴν ἀγκαλιὰ ναρουσίζω τὴν κούκλα μου,
εἴναι παιδάκι μου, τὴν ἀγαπῶ.

Ὄλομερὸς τὴν φροντίζω, τὴν νοιάζονται
κι ὅταν κοιμᾶται κοντά ξαγουρτῶ.

Σὰν λέγει μαμά,
ἀηδόνι μιλᾶ.

*Ἐχει δυὸς μάτια ποὺ μοιάζοντες θάλασσα
κι ἔχει χρυσάφια χντό στὰ μαλλιά.

M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου



Παιχνιδάκια.

Κοιτᾶξτε τὴ Μαρίκα. Ἐπῆρε λίγα ξυλαράκια παραπεταμένα στὸ σπίτι των. Ἀπὸ τὸ ἔνα ἔκαμε μιὰ βαρκούλα, ἀπὸ τὸ ἄλλο ἔνα βαγονάκι καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔνα καροτσάκι.

Νά την τώρα παίζει μὲ ἔνα ξυλαράκι. Τὸ στήνει δόρυθιο καὶ γίνεται καραγκιοζάκι, τὸ βάζει πλάγια καὶ γί-

νεται κωδωνοστάσιο, τὸ τυλίγει μὲ λίγα κουρελάκια καὶ γίνεται μωρό.

Νά την τώρα ποὺ προσθέτει στὴ μιὰν δκρη του δλίγο βαμβάκι καὶ τὴν κάμνει στρογγυλή καὶ τὴ τυλίγει μὲ ἔνα πανάκι καὶ τὴ δένει σφικτὰ καὶ ζωγραφίζει ἐπάνω ματάκια καὶ φυδάκια καὶ στοματάκι καὶ ράβει καὶ λίγα μαλλάκια καὶ κάμνει τὸ κεφαλάκι τῆς Λιλῆς, τῆς κουκλίτσας της.

Παίρνει τώρα ἔνα ἄλλο φαβδάκι, τὸ δένει σταυρωτὰ μὲ τὸ πρῶτο καὶ νά τὰ χεράκια τῆς Λιλῆς.

Τώρα φαντάζεσθε πιὰ πόσα φουστανάκια θὰ φάψῃ ἀπὸ κουρελάκια ἡ Μαρίκα τῆς Λιλῆς!

΄Αμὴ δ Πέτρος; Αὐτὸς δὰ εἶναι σωστὸς μάστορας!
΄Οχι βαρκούλα, ἀλλὰ δλόκληρο καράβι, τόσα δά, ἔκαμε μὲ τὰ χέρια του. Τοῦ ἔβαλε καὶ πανιά, ὡς καὶ φλόκο τοῦ ἔβαλε.

* * *

Ξύλα, χαρτιά, χαρτόνια, κουτιά, πανιά καὶ δτι ἄλλο θὰ ενδρετε, παιδιά, νά τὰ ύλικά. Σφυράκι, δλίγα καρφιά, μολύβια, κλωστὲς καὶ ἄλλα τέτοια, νά τὰ ἔργαλεῖα. Καὶ τὸ καλύτερο ἔργαλεῖο εἶναι τὰ δύο σας χέρια. Καὶ τὸ σπουδαιότερο ἔργαλεῖο εἶναι τὸ μυαλό σας. Αὐτὸς εἶναι τὸ μαγικὸ φαβδὶ γιὰ νὰ ἔχετε ὅσα παιχνίδια θέλετε. Δοκιμᾶστε το, ἀν θέλετε.



Ἡ Μάτσα.

Θὰ νομίζετε βέβαια ὅτι ἡ Μάτσα ἥτο κανένα γατὸς δλίγων μηνῶν ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ τρελλὰ γατάκια ποὺ κυνηγοῦν τὸ χαρτένιο ποντικάκι, παιχνιδιάρικα καὶ χαριτωμένα.

Ἄλλὰ ὅχι. Ἡ Μάτσα ἥτο μιὰ γάτα, οὕτε πολὺ νέα, οὕτε πολὺ γριά, δλόκληρη γκρίζα μὲ μεγάλα πράσινα μάτια, ἀδύνατη καὶ δειλή. Τὴν ἀκούσαμε μιὰ βραδιὰ νὰ γρατζουνίζῃ στὴ θύρα μας καὶ ἀνοίξαμε. Καὶ ἡ Μάτσα ἐμβῆκε.

Ἐπερπάτησε σιγὰ σιγά, τόσο ἀπαλά, τόσο ἀθόρυβα πού, ἂν δὲν τὴν ἐβλέπαμε ὅτι ἐπερπατοῦσε, δὲν

θὰ τὸ ἐπιστεύαμε. Εἰδε σὲ δλο τὸ δωμάτιο σὰ νὰ ἐρωτοῦσε «ποῦ είμαι;» καὶ ἐγύρισε τὰ μάτια της ἐπάνω μας, γύρω γύρω, σὰ νὰ ηθελε νὰ καταλάβῃ μὲ ποιοὺς ἀνθρώπους εἶχε νὰ κάμη. Τὰ μάτια της ἔδειχναν τόση καλωσύνη ποὺ τὴν ἐσυμπαθήσαμε μὲ μιᾶς.

— Μάτσ, μάτσ, τῆς εἶπα καὶ ηλθε ἀργὰ καὶ ἐστάθηκε ἐμπρός μου. Τὴν ἔχαϊδευσα. Ἐνα σωρὸ γκρίζες τρίχες ἔμειναν στὸ χέρι μου. Ἐμαδοῦσε τὸ τρίχωμά της, ἀπὸ ἀδυναμία φαίνεται. Δίχως ἄλλο θὰ εἶχε ὑποφέρει πολὺ αὐτὸ τὸ γατὶ τὸν τελευταῖο καιρό. Εἶχαν φύγει οἱ ἴδιοι της; Ἡτο ἄρρωστη; Ποιὸς τὸ ηὔερε;

Τῆς ἐδώσαμε καὶ ἔφαγε. Ἀλλὰ ἔφαγε πολὺ δλίγο. Τὸ γατὶ δὲν εἶχε δρεξῆ. Καὶ τὴν ἐκρατήσαμε. Τὴν ἐβγάλαμε Μάτσα, γιατὶ μὲ αὐτὸ τὸ μάτσ, μάτσ τὴν ἐπρωτογνωρίσαμε.

* * *

Καὶ τώρα θὰ τὸ πιστεύσετε, παιδιά; Σὲ δλίγο καιρὸ ἡ Μάτσα ἔγινε μιὰ ώραία γάτα. Ἐπάχυνε. Τὸ τρίχωμά της δὲν ἐμαδοῦσε πιά. Ἐγινε στρωτό, στρωτὸ καὶ γυαλιστερό. Τὰ μάτια της ἔγυάλισαν καὶ αὐτὰ καὶ ἐπῆραν ζωή, ἡ οὐρά της ἐσηκώθηκε δρυμία. Ἡ Μάτσα εἶχε ξαναβροῦ ἀνθρώπους νὰ τὴν ἀγαποῦν καὶ ἡ ἀγάπη μας εἶχε κάμει αὐτὸ τὸ θαῦμα.

“Οταν ἐκάθετο κουλουριασμένη στὴν πολυυθρόνα τῆς μητέρας, ἔμοιαζε ἵδιο γκρίζο γουναρικό, ἀπαλό, βελουδένιο, γυαλιστερό. Τὶ ώραία γάτα, ἔλεγαν δσοι τὴν ἐβλεπαν.

“Ομως ἡ Μάτσα δὲν ἀγαποῦσε νὰ παίζη. Ἐπροσπαθοῦσα νὰ τῆς κάμιω κανένα παιχνιδάκι, δταν ἐτύχαινε νὰ εἶναι ξαπλωμένη στὴν ποδιά μου, ἀλλὰ ἡ

Μ.Κλ. Παπαδημητρίου, "Η χαρά τοῦ παιδιοῦ, "Αγαγνωστικό Β' Δημ., "Εκδ. α' 1934 7

Μάτσα, τὸ ἐκαταλάβαινα, δὲν τὸ ἥθελε. Ποτὲ ὅμως δὲν ἐθύμωσε, δὲν μὲ ἐγρατούνισε.

“Οταν ἄπλωνε καμμιὰ φορὰ τὰ πόδια της ἐπάνω μας, ἔμαζεν τὰ νύχια της μέσα στὸ δέρμα της. Θὰ ἐνόμιζε κανένας ὅτι αὐτὸ τὸ ζῶο δὲν εἶχε καθόλου νύχια. Καὶ ἐπερπατοῦσε πάντοτε σιγά, ἀθόρυβα, ἔνα βῆμα, σὰν ἀρχοντοπούλα ποὺ ἐπερπατοῦσε ἀργά μὲ μεταξωτὰ παπούτσακια ἐπάνω σὲ παχιὰ χαλιά.

* * *

— ‘Ως τόσο ἡ Μάτσα δὲν ἦτο ἐντελῶς εὐχαριστημένη. Κάτι τῆς ἔλειπε. Καὶ αὐτὸ τὸ κάτι τὸ ἀπόκτησε μιὰν ἡμέρα. Ἡ Μάτσα ἀπόκτησε τρία γατάκια, ἔνα ᾗδιο καὶ ἀπαράλλακτο σὰν καὶ ἐκείνη, ἔνα δόλιασπρο — φαντασμῆτε! — καὶ ἔνα ἀσπρόγκρυζο. Πῶς τὰ ἔνανούριζε μρ... δλημέρα! Δὲν εἶχες παρὰ νὰ τὴν ἰδῆς γιὰ νὰ καταλάβης πόσο ἦτο εύτυχισμένη.

‘Άλλὰ σὲ δλίγες ἡμέρες ἀπόκτησε ἡ Μάτσα καὶ ἔνα τέταρτο γατάκι, ἀλλὰ αὐτὸ ἦτο προγονάκι, γεννημένο ἀπὸ ἄλλη μάνα. Μιὰ ἡμέρα τὸ εύρηκε ὁ Μπούμπης στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου μας πεταμένο καὶ ἐνιαούριζε ἀδύνατα καὶ ἐσύρετο χάμω.

— Μὰ δὲν μᾶς ἔφθαναν τὰ τρία γατιὰ καὶ θέλεις καὶ ἄλλο; εἴπεν ἡ μητέρα μας, ὅταν εἶδε τὸν Μπούμπη νὰ τὸ κουβαλῇ.

— “Αχ, μανούλα, ἄς τὸ κρατήσωμε. Θὰ πεθάνη τὸ καημένο! ἔκλαιε ὁ Μπούμπης.

Τοῦ ἐδώσαμε γάλα. Ἡτο πολὺ μικρὸ καὶ δὲν ἡμποροῦσε νὰ τὸ πιῇ.

— Νὰ τὸ πāμε στὴ Μάτσα, εἴπεν ἡ μητέρα. Θὰ τὸ δεχθῆ ἀφαγε νὰ τὸ βυζάξῃ;

Ἐπήγαμε καὶ τὸ ἀφῆσαμε
ἔξω ἀπὸ τὸ πανέρι ποὺ ἦτο ἡ
Μάτσα μὲ τὰ γατάκια της καὶ
ἐφύγαμε. Ἐξαναγυρίσαμε σὲ
1-2 ὅρες καὶ τί εἴδαμε νο-
μίζετε; Τὸ γατάκι ἐβύζαινε μὲ
τὰ ἄλλα τρία καὶ ἡ Μάτσα τὸ
εἶχε ἀγκαλιασμένο μὲ τὸ ἐμ-
προστινὸ πόδι της!

Αἱ, τὶς χαρὲς τοῦ Μπού-
μπη ἀκόμη τὶς ψυμοῦμαι. Ἀγ-
κάλιασε τὴ μητέρα μας καὶ
ἐγελοῦσε καὶ τὴν ἐφιλοῦσε καὶ
ἡ μητέρα μας ἐγελοῦσε καὶ
έκείνη.

* * *

Καὶ σὲ λίγο καιρὸ ἔγινε,
παιδιά μου, τὸ δεύτερο τὸ ψαῦ-
μα. Ἡ Μάτσα ἀρχισε νὰ παίζῃ
μὲ τὰ γατάκια της. Νὰ παίζῃ,
ἀκοῦτε; Ἐνιαούριζε ὅρες καὶ
τὰ ἐμάθαινε νὰ τρέχουν ἀπὸ
ἔδω, ἀπὸ ἔκει, καὶ δταν ἐκουράζοντο πιὰ καὶ ἔξαπλώ-
νοντο τὰ μικρά, τὰ ἔγλειφε ἡ Μάτσα ἔνα ἔνα καὶ
τὰ ἐγυάλιζε, τὰ ἐγυάλιζε καὶ ἔκεινα ἐπαιζαν μὲ τὰ
αὐτιά της καὶ μὲ τὰ μουστάκια της. Καὶ ἡ Μάτσα ἐμι-
σόκλεινε τὰ μάτια της καὶ τὰ ἔγλειφε καὶ τὰ ἔγλειφε
καὶ τὰ μάτια της, τὸ πιστεύετε; ἐγελοῦσαν, δταν μᾶς
ἐκοίταζε.



Τὰ γαλάκια.

Ρόδινη γλῶσσα, μύτη, ἀφτάκια
ρόδινα νύχια κοφτερά,
ξυπνὰ τὰ μάτια, λαμπτερά,
στὸ στρῶμα παίζουν τὰ γατάκια.

‘Ωραῖα, λουσμένα, παστρικά,
πηδοῦν, κυλιοῦνται, γρατσουνίζουν,
καὶ πότε πότε ρουθουνίζουν
μέσ’ στ’ ἄσπρα τους γουναρικά.

Κι ἡ μάνα τους ἔκεī μπροστὰ
γυρτή, τὰ μάτια σφαλιστά,
σὰν ἥμερο, ἀγαθὸς λιοντάρι,

σὰν τίγρη ποὺ δὲν ἔχει δργή,
δλη καμάρι καὶ στοργή
πανέμορφο ὕπνον ἔχει πάρει.

Z. Παπαντωνίου

Ο Μωσόμωνς.

“Ητο μικρός, μικρός, τόσος δά, δταν μᾶς τὸν ἔφεραν. Μιὰ χονδρὴ μυτίτσα, κοιλίτσα παχουλὴ καὶ κοντὰ καὶ μικρὰ ποδαράκια, ἵδιο γουρουνάκι. Καὶ ἡτο ἀσπρος ἀσπρος καὶ ρουφοῦσε φφ.. φφ.. τὸ γαλατάκι ποὺ τοῦ ἐδίναμε.

“Ημέρα μὲ τὴν ἡμέρα δὲ Μπόμπης ἐμεγάλωνε. Τί παιχνίδια, τί χαρές! Όρες ἔξαπλώνετο στὸν ἥλιο ἀνάσκελα στὴν πλάτη του καὶ ἔπαιζε μὲ τὰ ποδαράκια του. Σιγὰ σιγὰ ἀρχισε νὰ μᾶς γνωρίζῃ.

— Μπόμπη, ἐφωνάζαμε καὶ ἐστήλωνε τὰ αὐτιά του καὶ ἐκινοῦσε πολλὲς φορὲς τὴν οὐρά του δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ δσο καὶ περισσότερο ἔχαιρετο, τόσο καὶ τὴν ἐκινοῦσε πιὸ πολύ.

Τώρα ἀρχισε νὰ βγάζῃ κάτι ψιλές, ψιλές, γκρίζες βοῦλες στὸ κορμάκι του, ἡ τρίχα του ἔγινε πιὸ μακριά, τὰ αὐτάκια του ἐμεγάλωσαν μαῦρα μαῦρα καὶ στὸ ἀσπρο προσωπάκι του ἔλαμπαν τὰ μαῦρα ματάκια του καὶ ἡ μαύρη μυτίτσα του. “Ιδια ζωγραφιά.

“Επειτα κάτι ἀσπρες ἀκρούλες μυτερὲς ἐπρόβαλαν στὰ οὖλα του καὶ ἐμεγάλωσαν καὶ ἔγιναν δυὸ σειρὲς ἀσπρα ωραῖα δοντάκια, μαργαριταρένια, ἔνα ἔνα στὴ σειρά. Πόσα καλτσάκια τοῦ Θοδωράκη μας δὲν ἔφαγε ἔως νὰ μεγαλώσουν τὰ δοντάκια αὐτά!

“Ο Μπόμπης ἡτο πολὺ καλός. “Ἐτρωγε τὸ φαγάκι του δλόκληρο, ἀλλὰ δὲν ἡτο λαίμαργος. Δὲν ἐπείραζε καθόλου τὰ καναρίνια μας καὶ οὔτε καὶ τὴ γατούλα μας. Καὶ ἔπαιζε ώρες μὲ τὰ παιδιά. “Αχ! πῶς ἔπαιζε μὲ τὰ παιδιά κάτω ἀπὸ τὴν κληματαριά!

Καὶ ὅμως ἀρχισε ἀργότερα νὰ κυνηγᾶ σὰν τρελλὸς

δλες τὶς γάτες μεσ' τὴν γειτονιά. Τίς ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ δένδρα καὶ τοὺς φράκτες, καὶ, ἢν δὲν τὸν ἐπαίρναμε μὲ τὴν βία, ὥρες ἐκάθετο ἀπὸ κάτω καὶ τὶς ἐγαύγιζε. "Ομως γι' αὐτὴ τὴν κακή του τὴν συνήθεια δὲν ἔπταιε ὁ Μπόμπης, ἔπταιε ἡ Μουτσαχίνα, ἡ γατούλα τοῦ πλαγινοῦ



μας τοῦ σπιτιοῦ. Ἐπῆγε μιὰ μέρα ὁ Μπόμπης μας νὰ τὴν χαῖδεύσῃ καὶ ἐκείνη τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὰ μάτια. Ἄ, ἔτσι εἰσαι; Στάσου λοιπὸν κ' ἐγώ. Καὶ ἀπὸ τότε δλες οἱ ἔνεves γάτες ἦσαν Μουτσαχίνες γιὰ τὸν Μπόμπη μας.

* * *

Τοῦ ἄρεσε νὰ ἔσπλανεται στὰ πόδια μου.

— Μπόμπη, ἐμεγάλωσες καὶ εἰσαι βαρὺς καὶ μὲ ἐνοχλεῖς, τοῦ ἔλεγα καὶ ἐτραβοῦσα τὰ πόδια μου καὶ ὁ Μπόμπης ἀναστέναζε ἵφ.. Τοῦ ἔχαλοῦσα, βλέπετε, τὴν ἡσυχία του. Ἄλλὰ σιγὰ σιγὰ ἐτεντώνετο πάλι καλὰ καλὰ καὶ ἔξαπλώνετο πάλι φαρδὺς πλατὺς ἐπάνω στὰ πόδια μου.

Ἄμη τὰ γαυγίσματά του; Ἄλλιῶς ἐγαύγιζε ὅταν ἐθύμιωνε, ἀλλιῶς ὅταν ἀνοιγε ἔνοιος τὴν θύρα μας, ἀλλιῶς ὅταν ἐγαύγιζαν ἄλλα σκυλιὰ καὶ τοὺς ἀπαντοῦσε, ἀλλιῶς ὅταν ἔζητοῦσε νὰ τοῦ δώσω κανένα παξιμάδι, ἀλλιῶς ὅταν ἄκουε νὰ περνᾶ αὐτοκίνητο. Ὁ Μπόμπης εἰχε τρεῖς γλώσσες νὰ μιλῇ. Ἐμιλοῦσε μὲ τὰ μάτια του, Ἐμιλοῦσε μὲ τὸ γάβι, γάβι του, Ἐμιλοῦσε μὲ τὴν οὐρά του. Καταλαβαίνετε πιὰ τώρα πόσα μᾶς ἔλεγε!

”Οταν ἐμεγάλωσε, ἔγινε πολὺ ώραιο σκυλί, ύψηλὸς καὶ ἄσπρος, μὲ μεγάλη τρίχα, μὲ μικρές μαῦρες βούλες στὸ σῶμα του καὶ μὲ ώραιά φουντωτὴ καὶ δρυμία οὐρά.

* Ήτο καὶ λαγωνικό. Κάθε φορὰ ποὺ ἐπέστρεφε ἀπὸ τὸ κυνῆγι μὲ τὸν κύριό του, εἶχε τὰ πόδια του πληγωμένα ἀπὸ τὸ τρέξε τρέξε μέσα στὰ θυμάρια καὶ στὰ ἀγκάθια. ”Οταν ἐπηγαίναμε περίπατο καὶ ἀκουε καμμιὰ τουφεκιά, ἔκαμνε σὰν τρελλός. Καὶ διμος μιὰν ἡμέρα ποὺ εὑρήκαμε ἔνα πουλάκι πληγωμένο μέσα σὲ ἔνα θάμνο, οὔτε καν τὸ ἐπείραξε.

— Εὖγε, Μπόμπη μου, ἔτσι, νὰ λυπᾶσαι τὰ καημένα τὰ πουλάκια, τοῦ εἴπα καὶ αὐτὸς μοῦ ἐκίνησε τὴν οὐρά. «Μάλιστα, μάλιστα» μοῦ ἀποκρίθηκε.

Θὰ ἐγίνετο ἔνα μεγάλο βιβλίο, ἂν σᾶς ἔλεγα καὶ γιὰ δλα τὰ ἄλλα χάδια του, γιὰ τὶς ἔξυπνάδες του καὶ γιὰ τὴ μεγάλη ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ποὺ εἶχε σὲ δλους μας.

Oι δνὸς φίγοι.

‘Ο σκύλος λέει τῆς γάτας:
«Τὰ νύχια σου ἐτοιμάζεις,
φυσᾶς καὶ καμπονριάζεις.
Μὰ τί ἔχεις καὶ θυμώνεις;
Ως πότε οἱ τσακωμού;»
Κι ἐκείνη: «Μὴ ζυγώνεις,
σὲ σκίζω στὴ στιγμή!»

— «Πιά στάσου, λέει ὁ σκύλος,
«δὲ θέλεις νὰ είμαι φίλος;

Μιλῶ στὰ σοβαρὰ»
καὶ κούραε τὴν οὐρά.
«Τρωγόμαστε βδομάδες,
παιόνεις καὶ δίνεις ξύλο.
Ἄς πάφονν οἱ κανγάδες
καὶ δέξον με γιὰ φίλο.
Δὲν σκέφτηκες κομμάτι
πὼς ἀπ' τὴ γκρίνια αντὶ^ή
θὰ μείνω μ' ἔνα μάτι,
θὰ μείνης μ' ἔνα ἀφτί;»

‘Η γάτα μὲ ήσυχία
τὸ πόδι κατεβάζει
τοῦ σκύλου ή όμιλία
σὲ συλλογὴ τὴ βάζει.
Λόγο τιμῆς ἐδῶσαν
ἡταν ἔχθροί, φιλιῶσαν
ξεχάσαν τὶ ἔχει γίνει.
Συντρόφεψαν. Εἰρήνη.

«Βλέπω καλά; εἶχε χάζι!»
τ' ἀφεντικὸ φωνάζει.
«Ποιοὶ νάναι οἱ δυὸ ἐκεῖ κάτω,
ποὺ τρῶνε στὸ ἵδιο πιάτο;»

.Z. Παπαντωνίου



Ἀνόνλος δυμός.

— Ἀνδρέα, Ἀνδρέα, εἶπεν ἡ μητέρα του μὲ τὴ συνηθισμένη καλωσύνη της. Ποτὲ δὲν σὲ ἐφανταζόμουν ἕξι νὰ κάμης τέτοια ἀνοησία!

— Ήθελα νὰ ἥσουν στὴ θέση μου, ἀπάντησε ὁ Ἀνδρέας.

— Ἄν τις μουν στὴ θέση σου καὶ ἔκαμνα ὅτι ἔκαμες ἐσύ, θὰ ἥμουν καὶ ἐγὼ ἀνόητη, οὔτε πολὺ οὔτε δλίγο.

— Λοιπὸν νομίζεις ὅτι...

— Ἐλα, ἔλα, πήγαινε τώρα στὴ δουλειά σου...

‘Ο Ἀνδρέας κατέβασε τὰ μάτια του καὶ ἐβγῆκε ἀργά ἀπὸ τὸ δωμάτιο.

Μὰ τί ἔκαμε; ἐρωτᾶτε τώρα βέβαια ἐσεῖς τὰ παιδιά.

Μιὰ ἀπὸ τίς ἀνοησίες ἐκεῖνες ποὺ συχωριέται νὰ τίς κάμουν μόνο πολὺ μικρὰ παιδιά. Ἐκτυποῦσε τὰ πόδια του καὶ ἐφώναζε:

— Μὰ νὰ βρέχῃ σήμερα Κυριακή! Καὶ πῶς θὰ πᾶμε στὸν “Αι-Γιάννη τὸν Κυνηγό; Αὐτὴ τὴν ἐκδρομὴν μᾶς τὴν ὑποσχεθήκατε τώρα καὶ δύο ἐβδομάδες. Τὴν ἐπεριμέναμε πῶς καὶ πῶς! Καὶ ἔσφιγγε τὶς γροθιές του ἐπάνω στὸ παράθυρο ποὺ τὸ ἐκτυποῦσε ἀπ’ ἔξω ἡ βροχὴ καὶ ἐζωγράφιζε ἐπάνω του ποταμάκια ποὺ ἔκυλοῦσαν καὶ ἔφευγαν.

Κατόπι ἀπὸ πολλὴν ὥρα ἔπαυσαν τὰ κλαύματα. Καὶ δμως δ Ἀνδρέας ἔξακολουθοῦσε ἀκόμη νὰ κοιτᾷ μὲ μάτια βουρκωμένα τὴ βροχὴ ποὺ ἔπεφτε ἐπίμονα τάκ, τάκ, τάκ ἐπάνω στὰ παράθυρα.

Μιὰ στιγμὴ ἐμβῆκε στὸ δωμάτιο δ πατέρας του.

— Μὰ νομίζεις, Ἀνδρέα, ὅτι μπορεῖς νὰ ἐμπο-

δίσης τὴ βροχή, γιατὶ εἶναι Κυριακὴ καὶ ἡμεῖς θέλομε νὰ πᾶμε ἐκδρομή; εἶπε χαμογελώντας.

Καὶ ὁ Ἀνδρέας τὶ νὰ κάμη; ἔχαμογέλασε καὶ αὐτός.

Ἄσοκριές.

Ο Σπύρος, ή Ἄγγελική, ο Γιωργος, ο Θανάσης καὶ ή Λένα ἐδῶ καὶ λίγες μέρες ἔχουν μεγάλα μυστικά. Ὁλο πᾶνε μόνοι των καὶ σιγομιλοῦν καί, ἀμα τοὺς πλησιάση κανένας συμμαθητής των, ἀλλάζουν διμιλία.

Στὸ σπίτι τῆς Ἄγγελικῆς τὶς τελευταῖς ἡμέρες χάνονται διάφορα πράγματα. Πότε τὸ φαλίδι, πότε ἡ κουβαρίστρα, πότε καμιαὶ κορδέλα. Ἐχάθηκε καὶ τὸ παλιὸ σάλι τῆς μαμᾶς. Ἡ γιαγιὰ διμως κάτι ξέρει καὶ χαμογελᾶ.

Τὰ παιδιὰ θέλουν νὰ γίνουν μασκαράδες. "Ολοι εύρισκονται σὲ δουλειά.



Ράβουν, κόβουν, κολλοῦν. Ἐτοιμάζουν γένεια, μουστάκια, τσάντες, καπέλα, μάσκες καὶ ἄλλα τέτοια. Ἔφθασε τέλος ἡ Κυριακή. Στὸ σπίτι τοῦ Γιώργου τί γέλια καὶ φωνὲς ἦσαν ἐκεῖνα! Τοὺς βοηθοῦν γιὰ νὰ ντυθοῦν ἡ Μαρίκα, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Γιώργου, γιατὶ δὲν εἶναι εύκολο νὰ γίνης καλὸς μασκαρᾶς. Τοῦ ἑνὸς

τοῦ γλυπτροῦ τὰ γένεια, τοῦ ἄλλου τοῦ ἔκολλοῦ τὰ μουστάκια. Τὸ καπέλο τῆς κυρίας πρέπει νὰ σταθῇ καλὰ στὸ κεφάλι της. Ἐπὶ τέλους οἱ μασκαράδες εἰναι ἔτοιμοι.

Νά, μιὰ κυρία μὲ ἕνα ἀσπρό καπέλο μὲ πτερὰ καὶ ἕνα φουστάνι κόκκινο μὲ οὐρὰ πράσινη σὰ νὰ εἶναι κανένα παγόνι! Παπούτσια μεγάλα μὲ τακούνια, ποὺ κτυποῦν τάχ, τάχ καὶ ὅλο στραβώνουν. Μὲ τὸ ἕνα χέρι τῆς σηκώνει τὴν οὐρά της καὶ μὲ τὸ ἄλλο κρατεῖ μιὰ κί-





βιθούλης, μὲ σκληρὸ καπέλο καὶ μὲ γυαλιὰ στὰ μάτια γιὰ νὰ φαίνεται σπουδαῖος! Ἀλλὰ τὰ γυαλιὰ συχνοπέφτουν ἀπὸ τὴ μυτίτσα του. Αὐτὸς δὲ κύριος εἶναι γιατρὸς καὶ εἶναι ἡ Ἀγγελική. Καὶ δὲ ξεροβήχει μὲ μιὰ χονδρὴ φωνή, δπως συνηθίζει νὰ βῆχῃ δὲ θεῖος της δὲ γιατρός.

Ἐπειτα ἔρχεται μιὰ γριούλα ποὺ ἐκαμπούριασε ἀπὸ τὰ χρόνια. Ἐχει γιὰ μαλλιὰ ἄσπρο βαμβάκι καὶ φορεῖ τσεμπέρι στὸ κεφάλι. Ἀκουμβᾶ στὸ φαβδί της καὶ τρέμει, δταν περπατῇ. Αὐτὴ εἶναι ἡ Λένα.

Ὀπίσω της ἔρχεται δὲ Σπύρος, μὲ ἓνα σενδόνι ἀπὸ τὸ κεφάλι ὡς τὰ πόδια, δεμένο στὴ μέση του μὲ ἓνα κόκκινο ζωνάρι. Αὐτὸς εἶναι ἀράπης ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Ἀραπιὰ καὶ τὸν ἔχουν μουτζουρώσει μὲ καννιὰ καὶ δὲ του τὸ πρόσωπο!

τρινη τσάντα. Καὶ τὸ καπέλο της εἶναι χωστὸ ὡς τ' αὐτιὰ καὶ ὡς τὰ μάτια καὶ τυλιγμένο μὲ γαλάζιο βέλο. Αὐτὴ ἡ κυρία εἶναι δὲ Γιῶργος!

Κοντά της περπατεῖ ἕνας πολὺ ἀστεῖος κύριος, μὲ μικρὰ μικρὰ βήματα καὶ μὲ μπαστούνι στὸ χέρι. Ἀλλὰ δὲν ξέρει καθόλου νὰ τὸ ἀνεβοκατεβάζει, δπως τὸ κάμνονυ σοβαρὰ οἱ κύριοι οἱ σωστοί. Εἶναι ἕνας κύριος κοντὸς καὶ χονδρός, ἕνας κοντορε-

‘Ο Θανάσης πάλι είναι γαλατᾶς. Τσαρούχια μὲ φοῦντες, πανταλόνι, καὶ ἐπάνω του μιὰ κοντὴ φούστα καὶ ἕνα μικρὸ τόσο δὰ σκουφὶ στὴν κορυφὴ τοῦ κεφαλοῦ του. Κρατεῖ στὸ ἔνα του χέρι ἔνα ἑκατοστάρικο μέτρο γιὰ νὰ μετρᾶ τὸ γάλα καὶ στὸ ἄλλο ἔνα τενεκέδενιο δοχεῖο μὲ νερὸ ἀσβεστωμένο ποὺ τάχα είναι τὸ γάλα.

“Ετσι γυρίζουν σὲ ὅλα τὰ γνωστά των σπίτια. ‘Αλλὰ ποῦ νὰ τοὺς γνωρίσουν! Γιατὶ τὰ παιδιὰ δὲν δικοῦν μὲ τὴν ἴδική των τὴ φωνή. ‘Ομιλοῦν δπως δ Φασουλῆς.

“Οπου πᾶνε τοὺς δίνουν γλυκὸ καὶ τοὺς λέγουν καὶ τοῦ χρόνου. Τώρα ἐγὼ λέγω δτι σὲ μερικὰ σπίτια τοὺς ἐγνώρισαν, ἀλλὰ ἔκαμαν δτι δὲν τοὺς ἐγνώρισαν γιὰ νὰ μὴν τοὺς χαλάσουν τὴν καρδιά.

‘Εσεῖς τί λέγετε;

Ο χειμώνας ἐσέρασε.

Πῶς περνοῦν οἱ ἡμέρες! Ό χειμώνας ἐπέρασε,
ἀφοῦ ἐβάσταξε τρεῖς δλόκληρους μῆνες, Ἰανουάριο,
Φεβρουάριο καὶ Μάρτιο. Πόσα ἔγιναν σὲ αὐτοὺς
τοὺς τρεῖς μῆνες!

Πρῶτα πρῶτα εἶχαμε πολλὲς ἑορτές. Τὸν Ἀι-
Δημήτρη, ποὺ ἑορτάζει δ πατέρας μου, τὰ Χριστού-
γεννα, τῶν Φώτων, τοῦ Ἀι-Γιαννιοῦ, τῶν Τριῶν Ιε-
ραρχῶν, ποὺ ἑορτάζει τὸ σχολεῖο μας.

Ἐπειτα ἐγὼ εἶχα τὰ γενέθλιά μου καὶ ἡ Ἀν-
νίτσα μας τὴν ὀνομαστική της ἑορτή. Ἐπήραμε καὶ
δῶρα καὶ μᾶς ἔρραψε καὶ ἡ μητέρα μας καὶ καινούρ-
για φορέματα.

“Όλα αὐτὰ ἦσαν εὐχάριστα.

‘Αλλὰ καὶ γιὰ πόσα πράγματα δὲν ἐλυπηθήκαμε!
Ἐγὼ ἔσπασα τὸ βαποράκι μου. ‘Η Μαρίκα μας ἐγλύ-
στρησε στὰ χιόνια καὶ ἐκτύπησε τόσο τὸ χέρι της, ποὺ
ἔγινε κατάμαυρο καὶ τῆς ἐπονοῦσε γιὰ πολλὲς ἡμέρες.

‘Ο πατέρας ἐκρυολόγησε καὶ ἀρρώστησε καὶ ἀκόμη
βήχει. Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ δλα: δ θεῖος μου δ Μῆ-
τσος, δ ἀδελφὸς τῆς μητέρας μου, ἐπέθανε στὸ χωριό
καὶ ἡ μητέρα μου ἔκλαυσε δταν τὸ ἔμαθε καὶ ἐλυπη-
θήκαμε δλοι μας πολὺ πολύ.

Πόσες χαρὲς καὶ πόσες λύπες δὲν φέρουν μαζί¹
των οἱ ἡμέρες ποὺ περνοῦν!

* * *

Τρεῖς μῆνες εἶν' ἡ ἀνοιξη καὶ τρεῖς τὸ καλοκαίρι.
Τρεῖς εἶναι τὸ χινόπωρο καὶ τρεῖς βαρὺς χειμώνας.

“Ως τ’ Ἀγιαννιοῦ, τρυγόνα,
εἶν’ ἡ φούργια τοῦ χειμώνα
κι ἀπὸ κεῖ καὶ πίσω, χιόνα,
κορφοκόβεται δὲ χειμώνας.

‘Ο Φλεβάρης κι ἀν φλεβίση,
καλοκαίρι θὰ μυρίσῃ
μ’ ἀν τὸ δώση καὶ κακιώση,
μεσ’ τὸ χιόνι θὰ μᾶς χώση.

Δεκέμβρης.

Μήρα μον σαρακοσιάτη
καὶ καλὲ Χριστουγεννιάτη.

Γενάρης.

‘Αρχιμητιά, καλλιχρονιά
μὲ σύγκρυνα καὶ μὲ παγωνιά.

Φλεβάρης.

Φλεβάρης, κοντσοφλέβαρος.
μικρός, μικρός καὶ κούντουρος.

Δημοτικά



Oι γιάστρες της Μοσχούγας.

‘Η Μοσχούλα είχε δυδικές της γλάστρες. Στή μιὰ είχε φυτεύσει ἕνα φασολάκι καὶ στὴν ἄλλη ἔνα βολβό ἀπὸ λαλέ.

— Αὐτὸ ἐδῶ εἶναι τὸ περιβόλι μου μὲ τὰ λαχανικά, ἔλεγε, δείχνοντας τὴν πρώτη γλάστρα, καὶ αὐτὸ ἐδῶ εἶναι ὁ κῆπος μου μὲ τὰ λουλούδια καὶ ἔδειχνε τὴ δευτέρα.

— Χμ... ἔκαμνε πειρακτικὰ ὁ Ἀγγελῆς. Τί μπορεῖ νὰ φυτρώσῃ ἀπὸ ἔνα τόσο ξηρὸ φασολάκι καὶ ἀπὸ ἔνα τόσο δὺ βολβό;

’Αλλὰ ἡ Μοσχούλα εἶχε δίκαιο. Τὸν Μάρτη ἐβγῆ-
καν στὴ γλάστρα μὲ τὸ φασόλι δυὸ φυλλαράκια καὶ
στὴ γλάστρα μὲ τὸ βοϊλβὸ δυὸ πράσινες γλωσσίτσες.

— Εἶναι ἀγριόχορτα, ξεροῦζωσέ τα, εἶπεν ὁ Ἀγ-
γελῆς.

— Μὴν τὰ ἐγγένης! ἐφώναξε ἡ Μοσχούλα, ἐσὺ
δὲν ξέρεις ἀπὸ αὐτά!

— Ἐσὺ δὲν ξέρεις ποὺ περιμένεις κάτι σπουδαῖο
ἀπὸ αὐτὲς τὶς γλάστρες!

Τὸν ἄκουσε ἡ μεγάλη των ἀδελφῆς καὶ ἐπλησίασε.

— Λυποῦμαι γιὰ σένα, Ἀγγελῆ, γιατὶ ἡ Μοσχούλα
ἔχει δίκαιο νὰ περιμένῃ αὐτὸ τὸ θαῦμα.

— Μὰ ἢν ἦτο τὸ φασόλι ξερό; εἶπεν ὁ Ἀγγελῆς
κάμνοντας τὸν σοφό.

— Ξηρό, ἀλλὰ ὅχι πεθαμένο. Καί, νά, ἐφύτωσε,
ὅπως βλέπεις. Καὶ ἡ ἀδελφή των ἀρχισε νὰ σκαλίζῃ μὲ
ἔνα ξυλαράκι γύρω γύρω στὸ μικρὸ φυτὸ μὲ μεγάλη
προσοσκή. Τότε εἶδε ὁ Ἀγγελῆς ὅτι τὰ φυλλαράκια
ῆρχοντο ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ φασολάκι ποὺ εἶχε φου-
σκώσει καὶ εἶχε ἀνοίξει καὶ ξμοιαζε μὲ δυὸ σακουλά-
κια μὲ τροφὴ γιὰ τὸ μικρὸ φυτό.

— Είδες ὅτι τὸ φασολάκι δὲν ἢτο πεθαμένο;
εἶπεν ἡ ἀδελφή των. Κάθε σπόρος, ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ
μικρός, ἔχει μέσα του τὴ δύναμη νὰ βλαστήσῃ, στὴν
ἀρχὴ ἔνα μικρὸ φυτό, ἀλλὰ ποὺ καὶ αὐτὸ εἶναι ίκανὸ
νὰ μεγαλώσῃ καὶ νὰ δώσῃ καρπὸ μὲ τὴ σειρά του.



Zavañjðan!

— Νά τα, νά τα, μητέρα! ξαναῆλθαν, ἔλεγεν δὲ Τάκης ἕνα πρωΐ κτυπώντας τὰ χέρια του.

— Ποιά, παιδί μου;

— Τὰ χελιδόνια! Κοίτα, πετοῦν τώρα ἐπάνω στὰ κεραμίδια μας.

— Θὰ ψάχνουν δίχως ἄλλο γιὰ τὴν παλιά των τὴ φωλιά.

Βίτ, βίτ, βίτ ἐκλωθιογύριζε ἡ Χελιδόνα δὲ καὶ χαμηλότερα, ὡς που τιτίβισε χαρούμενα. «Ἐδῶ εἰναι, ἐδῶ εἰναι!» καὶ ἐκτύπησε τὰ πτερά της μὲ χαρά.

Ὦλιγη λάσπη ἐδῶ, καμμιὰ τριχούλα ἐκεῖ, ἕνα ἀκόμη ξυλαράκι σὲ αὐτὴ τὴν ἄκρη καὶ μέσα ἕνα στρωματάκι ἀπὸ πούπουλα. Νά την ἡ φωλιά, ἔτοιμη κιόλας καὶ ζεστή γιὰ τὰ αύγουλάκια της.

Χελιδονάκι μου γοργό.

Χελιδονάκι μου γοργό,
ποντόθες ἀπ' τὴν ἔρημο,
τί καλὰ μᾶς ἔφερες;
«Τὴν ὑγειὰ καὶ τὴν χαρὰ
καὶ τὰ κόκκινα τὸ αὐγά».
Μάρτη, Μάρτη βροχερέ
καὶ Ἀπρίλη δροσερέ,
τὰ πουλάκια κελαηδοῦν,
τὰ δεντράκια φύλλα ἀνθοῦν,
τὰ πουλάκια αὐγὰ γεννοῦν
κι ἀρχινοῦν νὰ τὰ κλωσσοῦν.

I. Βηλαρᾶς



Φωμίσες.

Νομίζετε ότι τὰ πουλάκια κτίζουν τὴ φωλίτσα των δπου καὶ δπως τύχη; Κάθε ἄλλο. Διαλέγουν πάντοτε τὸ μέρος ποὺ θὰ μποροῦν νὰ τὴν κρύψουν καλὰ καλὰ γιὰ νὰ μὴ φαίνεται καὶ νὰ μποροῦν νὰ εύρισκουν καὶ τροφὴ γιὰ τὰ πουλάκια τους.

Τὰ χελιδονάκια τὶς κτίζουν στὶς κρυφὲς γωνιὲς ἐπάνω στὶς στέγες τῶν σπιτιῶν.

Οἱ σπῖνοι μέσα σὲ πυκνὰ δένδρα, σὲ κλαδιὰ διχα-

λωτά. Οἱ κορυδαλοὶ στὶς φίλες πυκνῶν θάμνων. Οἱ τσαλαπετεινοὶ στὶς κουφάλες τῶν δένδρων, οἱ μελισσοφάγοι μέσα σὲ πυκνὰ χόρτα στὶς ὅχθες τῶν νερῶν, τὰ πετροχελίδονα στὶς χαραμάδες τῶν βράχων.

Καὶ τὶς κτῖσουν μὲ τόση τέχνη καὶ μὲ τόσο φθηνὰ ψήλικά! Μὲ λιθαράκια, μὲ τριχοῦλες, μὲ πούπουλα, μὲ φρύγανα, μὲ ἀγκαθάκια, μὲ ἀχυράκια, μὲ πτερά, ἄμμο, χῶμα καὶ ἄλλα τέτοια. ⁷Αλλα πουλιὰ μὲ τοῦτα, ἄλλα μὲ ἐκεῖνα.

Μοῦ παράγγειλε τὸ ἀηδόνι.

Μοῦ παράγγειλε τὸ ἀηδόνι
μὲ τὸ πετροχελιδόνι
νὰ τοῦ χτίσω τὴν φωλιά του
μέσα στὰ βασιλικά του,
νὰ τὴν χτίσω μὲ τὴν τάξη
γύρω-γύρω μὲ μετάξι.
Τοῦ παράγγειλα κ' ἐγώ
«Τὸ μετάξι εἶν' ἀκριβό».
Μοῦ παράγγειλε κ' ἐκεῖνο
«Οσα κάνει ἐγώ τὰ δίνω».

Δημοτικό



Μικρούγια χτίζω μιὰ φωλιά.

Μικρούλα χτίζω μιὰ φωλιά,
μὲ ἀγάπη, μαστοριά.
Τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν,
τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν,
Μιὰ φωλίτσα γιὰ μικρὰ πουλιά.

Δὲ χτίζω πέτρινη φωλιά,
μὰ χτίζω βολικιά.
Τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν
τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν
Μὲ κλαράκια, πούπουλα, μαλλιά.

Μικρούλα θάναι αὐτὴ ἡ φωλιά,
ζεστὴ σὰν ἀγκαλιά.
Τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν
τσίουν, τσίουν, τσίουν, τσίουν
“Ολο ἀγάπη καὶ μοσκοβολιά.

M. Κλεάνθους· Παπαδημητρίου

Ο μικρὸς σωῖνος.

Τὸ πρῶτο ποὺ ἔνοιωσε ἡτο ὅτι κάτι τὸν ἔσφιγγε καὶ δὲν ἡμποροῦσε νὰ κινήσῃ καθόλου τὸ κορμάκι του. Ἡμποροῦσε νὰ κινήσῃ μόνο τὴ μυτίτσα του καὶ μὲ αὐτὴν ἐκτυποῦσε ἀντίκρυ σὲ ἔνα τοῦχο. "Α, ἂν δὲν ἡτο ἐκεῖ αὐτὸς ὁ τοῦχος ποὺ τοῦ ἔχλειε τὸ δρόμο του! Ἐκτυποῦσε, ἐκτυποῦσε ὥς που ἄνοιξε μιὰ τόση δὰ τρυπίτσα.

— Ζήτω! ἐσυλλογίσθηκε. Τώρα ἔχω δροσερὸν ἀέρα.

Τώρα μάλιστα ἡμποροῦσε νὰ κινήσῃ καὶ τὰ ποδαράκια του. Καὶ κατόπι ἀπὸ μισῆν ὥρᾳ ἐβγῆκε κιόλας ἀπὸ τὸ αὐγὸν καὶ ἐκάθισε στὴ ζεστὴ φωλίτσα του.

Μὲ περιέργεια ἐκοίταξε ὅλα γύρω του. Κάτι μεγάλα πράσινα πράγματα ἐκρέμοντο γύρω του.

"Α, ᾳ, τί νὰ ἡτο ἄρα γε αὐτὸν τὸ μεγάλο τὸ πουλί ποὺ τοῦ ἔλεγε φιλικὰ πίπ, πίπ, πίπ καὶ ἔπαιρνε μὲ προσοχὴ τὰ τσόφλια ἔνα ἔνα καὶ τὰ ἐπειοῦσε ἔξω ἀπὸ τὴ φωλιά; Καὶ τὶ νὰ ἡτο ἄρα γε καὶ τὸ ἄλλο ἐκεῖνο τὸ πουλί, ποὺ ἐπετοῦσε γύρω του καὶ ἐτραγουδοῦσε τόσο ὠραῖα καὶ τόσο δυνατά, ποὺ τὸ μικρὸν πουλάκι ἀναγκάσθηκε γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ κλείσῃ τρομαγμένο τὰ ματάκια του;

Καὶ μὲ μιᾶς ἀρχισε, θεέ μου, νὰ αἰσθάνεται ἀσχημα. Αἰσθάνθηκε πόνο βαθιὰ στὸ στομαχάκι του καὶ ἄνοιξε τὸ στοματάκι του καὶ ἐφώναξε ὅσο ἡμπόρεσε.

Τότε ἐπέταξε μακριὰ ἔνα ἀπὸ τὰ μεγάλα τὰ πουλιὰ καὶ σὲ λίγο ἐγγύρισε πάλι ὅπίσω καί, ὅταν ὁ μικρὸς σπῖνος ἔξανάνοιξε τὸ στοματάκι του γιὰ νὰ φωνάξῃ ἀπὸ πόνο, τὸ μεγάλο τὸ πουλί τοῦ ἔχωσε στὸ στόμα κάτι χονδρὸν καὶ μαλακό.

Καὶ τὸ μικρὸ πουλάκι ἀναγκάσθηκε νὰ τὸ καταπιῆ
καὶ ἔπαινε γιὰ λίγο καὶ ὁ πόνος του. Ἀλλὰ νά ποὺ ἔξα-
νάρχισε πάλι νὰ πονῇ τὸ στομαχάκι του καὶ τὸ μεγάλο
πουλὶ τοῦ ἔχωσε καὶ πάλι κάτι μέσα στὸ στόμα του.

Αὐτὸ ἔξακολούθησε ἔως τὸ βράδυ. Τότε τὸ μικρὸ
πουλάκι ἐνύσταξε πολύ, ἔχωθηκε μέσα στὰ πούπουλα
τῆς φωλίτσας του καὶ ἀποκοιμήθηκε.

Τὰ κολοσσονυάκια.

*Ηταν τόσο πρὶν καλὰ
μέσ' στ' αὐγά μας τὰ ζεστά!
Δὲν χωροῦσαν πιὰ στερνὰ
τὰ κορμά μας μεσ' σ' αὐτά!
Μιὰ γερὴ τσιμπιὰ στὸ γύρω
κι ὅλα νά μας μεσ' στὸν ἥλιο!
Τώρα εἴμαστε πουλιά
μὲ φτερὰ καὶ μὲ λαλιά!

M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου



Τὸ σωτιλάκι μὲ τοὺς καζοὺς ἀνδρώωνς.

Μιὰ φορὰ καὶ ἔναν καιρὸν ἦτο ἔνας πολὺ ώραῖος κόκορας μὲ τὸ λειρὶ κόκκινο, κόκκινο καὶ μὲ μιὰ φωνὴ τόσο δυνατή, ποὺ τὸ πρωὶ ἔξυπνοῦσε δῆλη τὴ γειτονιά.

Ἡ κυρά του, ποὺ ἤθελε νὰ κοιμᾶται πολύ, εἶπε μιὰν ἡμέρα στὴν ὑπηρέτριά της.

— Τί ἐνοχλητικὸς ποὺ εἶναι αὐτὸς δὲ κόκορας! Δὲν τὸν σφάζομε;

Τὸ ἄκουσε δὲ κόκορας καὶ ἐσυλλογίσθηκε: «Καλὰ θὰ κάνω νὰ τὸ βάλω στὰ πόδια». Ἐπήδησε στὸ δρόμο καὶ ἔξεκίνησε γιὰ τὴν Ἀθήνα.

Πάει, πάει, βρίσκει μιὰ γάτα δεμένη σὲ ἔνα δένδρο καὶ ἔτρεμε ἀπὸ φόβο.

— Κουμπάρα, γιατί τρέμεις ἔτσι; τὴν ἐρώτησε.

— Γιατὶ δυὸς κακὰ παιδιὰ μὲ ἔδεσαν σ' αὐτὸ τὸ δένδρο καὶ ἔφυγαν. "Αν γυρίσουν δπίσω, ποιὸς ξέρει τί θὰ πάθω!

— Παλιόπαιδα! εἶπεν δὲ κόκορας καὶ ἔλυσε τὸν κόμβο μὲ τὴ μύτη του. Ἐγὼ πάω γιὰ τὴν Ἀθήνα. Κουκουρίκου! Ἐρχεσαι καὶ σύ;

— Βέβαια, βέβαια, εἶπεν ἡ γάτα καὶ ἔξεκίνησαν.

Προχωροῦν, προχωροῦν καὶ συναντοῦν ἔνα σκυλὶ ποὺ ἔτρεχε λαχανιασμένο μὲ τὴ γλῶσσα ἀπ' ἔξω.

— "Ω, ω, κουμπάρε, ποὺ τρέχεις ἔτσι; τὸ ἐρώτησαν.

— Μὲ κυνηγᾶ τὸ ἀφεντικό μου μὲ τὴν σκούπα, γιατὶ ἔπιασα ἀπὸ τὸ λαιμὸ μιὰ ξένη κότα ποὺ ἔτρωγε τὸ κεχρί μας, εἶπε τὸ σκυλί.

— Ἐμπρός, ἐμεῖς πᾶμε γιὰ τὴν Ἀθήνα. Κουκουρίκου! Ἔρχεσαι καὶ σύ;

— Βέβαια, βέβαια, εἴπε τὸ σκυλὶ καὶ ἔξεκίνησαν.

Προχωροῦν, προχωροῦν καὶ συναντοῦν ἔνα ἀδύνατο γαϊδουράκι καὶ ἔκλαιε.

— Γιατί κλαῖς; τὸ ἔρωτησαν.

— Γιατὶ τὸ ἀφεντικό μου λέγει ὅτι ἐγέρασα καὶ θέλει νὰ μὲ πουλήσῃ.

— Μὴν κλαῖς, καημένε. Ἐμεῖς πᾶμε γιὰ τὴν Ἀθήνα. Κουκουρίκου! Ἔρχεσαι καὶ σύ;

— Βέβαια, εἴπε τὸ γαϊδουράκι καὶ ἔξεκίνησαν.

Προχωροῦν, προχωροῦν καὶ βλέπουν μιὰν ώραία κατσίκα, ποὺ ἔκτυποῦσε σ' ἔνα δένδρο τὰ κέρατά της καὶ ἔκλαιε μὲ μεγάλη ἀπελπισία καὶ ἐφώναζε: «Τὰ ώραῖα μου τὰ κατσικάκια! Τὰ ώραῖα μου τὰ κατσικάκια!».

— Τί ἔπαθαν τὰ κατσικάκια σου; τὴν ἔρωτησαν μὲ συμπόνια.

— Τὰ ἐπούλησε τὸ ἀφεντικό μου στὸν κρεοπώλη καὶ αὐτὸς τὰ ἔσφαξε, εἴπεν ἡ κατσίκα καὶ δὲν ἥμποροῦσε νὰ ἀναπνεύσῃ ἀπὸ τὰ δάκρυα.

— Τί μπορεῖς νὰ κάμης, κουμπάρα; εἴπεν δὲ κόκκορας. Καὶ ἐμένα θὰ μὲ ἔτρωγε ἡ κυρά μου, ἂν δὲν ἔφευγα. «Ολοι μας ἐδῶ εἴμεθα δυστυχισμένοι. Ἐμπρός, ἐμεῖς πᾶμε γιὰ τὴν Ἀθήνα. Κουκουρίκου! Ἔρχεσαι καὶ σύ;

— Η κατσίκα ἔσφούγγισε τὰ δάκρυα της μὲ τὸ γένειο της καὶ εἴπε.

— Τώρα πιά! Βέβαια ἔρχομαι καὶ ἐγώ.

Στὸ μεταξὺ ἐσουρούπωσε καὶ τὰ ζῶα ἄρχισαν νὰ φοβιοῦνται. Ἀλλὰ ὁ κόκορας εἶπε.

— Εἴμεθα πέντε. Τὶ φοβᾶσθε; Ἀφῆστε με νὰ εῦρω ἐγὼ τὸ δρόμο. Ἐσκαρφάλωσε σὲ ἓνα δένδρο καὶ ἐκοίταξε γύρω καὶ πέρα.

— Βλέπω ἔνα μικρὸ φῶς πολὺ μακριά, εἶπε. Ὁπου εἶναι φῶς, εἶναι καὶ σπίτι, καὶ ὅπου εἶναι σπίτι, εἶναι καὶ ἀνθρώποι. Θάρρος, κουμπάροι, κάποιος καλὸς ἀνθρώπος θὰ εὐρεθῇ καὶ γιὰ μᾶς.

Στὸ μεταξὺ ἄρχισε νὰ νυκτώνῃ καὶ ὁ κόκορας ἐνύσταξε καὶ μόλις ἐπερπατοῦσε. Ἐξύπνησε, βλέπετε, πολὺ ἐνωρὶς τὸ πρωΐ. Τὶ νὰ κάμουν λοιπόν; Ἐστάθηκαν στὴ σειρὰ ἡ γάτα, τὸ σκυλί, ἡ κατσίκα καὶ τὸ γαϊδουράκι καὶ ὁ κόκορας, πηδώντας ἀπὸ σκαλὶ σὲ σκαλὶ ἐπάνω σ' αὐτὴ τὴ σκάλα, ἐσκαρφάλωσε ἐπάνω στὸ γαϊδουράκι, ἐκούρνιασε στὴ ράχη του καὶ ἀποκοιμήθηκε.

Προχωροῦν καὶ φθάνουν τέλος σὲ ἔνα μοναχικὸ σπίτι μέσα στὸν κάμπο. Ἀνθρώπος ψυχή. Μόνο σὲ ἔνα του παράθυρο ἔφεγγε φῶς.

Τὸ γαϊδουράκι ἔλεγε νὰ κτυπήσουν ἀμέως τὴ θύρα, ἀλλὰ ἡ κατσίκα δὲν ἥθελε, γιατὶ ἐφοβεῖτο.

— Σταθῆτε, σύντροφοι, εἶπεν ἡ γάτα. Ἐγώ, ποὺ βλέπω καλύτερα τὴ νύκτα ἀπὸ σᾶς, νὰ ἴδω πρῶτα ἀπὸ τὸ παράθυρο σὰν τί ἀνθρώποι εἶναι



μέσα. Μόνο βοηθῆστε με δλίγο νὰ φθάσω στὸ παράθυρο.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ κάτω ἐστάθηκε ἡ κατσίκα, ἐπάνω τὸ σκυλὶ καὶ στὴν κορφὴ ἡ γάτα καὶ ἔφθασαν στὸ παράθυρο.

— Βλέπω ἔνα μεγάλο δωμάτιο καὶ καίει μέσα φωτιά. "Α, νά ἔνας γέρος καὶ μιὰ γερόντισσα. Κάθονται δ ἔνας ἀντίκρου στὸν ἄλλον καὶ τὰ λέγουν. 'Αλλὰ φαίνονται καλοὶ ἀνθρώποι. 'Εμπρός, νὰ κτυπήσωμε τὴ θύρα, τοὺς εἶπεν ἡ γάτα. Καὶ ἔκτύπησαν.

— Δόστε μας φιλοξενία γιὰ ἀπόψε, ἐπαρακάλεσαν, δταν τοὺς ἀνοιξαν.

— Ποῦ θὰ βάλωμε δλα αὐτὰ τὰ ζῶα; εἶπεν ἡ γυναῖκα. Καὶ μὲ τί θὰ τὰ θρέψωμε; 'Εμεῖς καλὰ καλὰ δὲν ἔχουμε νὰ φᾶμε!

— "Ας κοιμηθοῦν ἀπόψε σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ αὔριο βλέπομε, εἶπεν δ γέρος. "Οσο γιὰ φαγί, κάτι θὰ ενρεθῆ καὶ γι' αὐτά. Καὶ τοὺς ἔδωκε νὰ τσιμπήσουν κάτι.

'Αλλὰ ποῦ νὰ χορτάσῃ μὲ λίγες μπουκιὲς τὸ γαϊδουράκι μας! 'Απὸ πεῖνα δὲν ἔκοιμήθηκε τὸ κακόμοιδο δλη τὴ νύκτα.

‘Ο κόκορας ἔξύπνησε πρωὶ πρωΐ. Κουκουρίκου!

— Τώρα θὰ ἔχωμε καὶ τὸν κόκορα νὰ μᾶς ἔξυπνᾶ, εἶπε πάλι ἡ γυναῖκα.

— Καλύτερα, γυναῖκα, θὰ είναι τὸ ρωλόγι μας, εἶπεν δ γέρος καὶ ἀνοιξε τὴν ἔξωπορτα καὶ ἔβγαλε τὰ ζῶα νὰ βοσκήσουν γύρω στὸν κάμπο. "Εδωκε καὶ στὴ γατούλα λίγα ψιχουλάκια.

Σὲ δλίγο ἑτοιμάσθηκε καὶ δ ἵδιος νὰ πάη στὴ δουλειά του. Καθὼς ἔπαιρνε τὸ σακούλι του, τοῦ εἶπε τὸ γαϊδουράκι:

— Φόρτωσέ με, θὰ σοῦ τὸ κουβαλήσω ἐγώ. Καὶ ἔτσι καὶ ἔγινε.

Καὶ ἡ κατσίκα εἶπε πάλι στὴ γερόντισσα.

— ”Αρμεξέ με, εἶναι πολὺ παχὺ τὸ γάλα μου. Καὶ τὴν ἄρμεξε καὶ ἔφαγαν νόστιμο γάλα ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ ἔπιξαν καὶ τυρὶ καὶ βούτυρο.

Καὶ τὸ σκυλὶ τῆς εἶπε: — ’Εγὼ θὰ φυλάγω τὸ σπίτι σου, κυρά. Μπορεῖς, ἀν θέλης, καὶ μόνο νὰ τὸ ἀφήνης. ’Εγὼ εἶμαι ἐδῶ!

Εἶπε καὶ ἡ γάτα. — ’Εγὼ θὰ σᾶς γανουρίζω τὰ βράδια τὸν χειμῶνα. μρρ... μρρ... Θὰ κάθωμαι πότε στὰ γόνατα τοῦ παπποῦ καὶ πότε στὰ ίδικά σου καὶ θὰ σᾶς ζεσταίνω καλύτερα καὶ ἀπὸ φωτιά.

Τότε ἐφούσκωσε καὶ ὁ κόκορας — σὰν κόκορας ποὺ ἥτο — καὶ ἐμύλησε ὑπερήφανα.

— Καὶ δὲν μοῦ λέγετε, κουμπάροι, σᾶς παρακαλῶ, ποιός σᾶς ἔφερε ἐδῶ; καὶ ἔκαμε δυὸς γύρους ἐπάνω κάτω ἐμπρὸς στὸ σπίτι των.

”Ετσι γιὰ ὅλους των ἔγινε ’Αθήνα τὸ σπιτάκι αὐτὸ καταμεσὶς τοῦ κάμπου μὲ τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους του. Καὶ ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐμεῖς καλύτερα.



‘Ο κόκορας.

“Ἐνας κόκορας ὀλάσπρος
μὲν ψηλὸς λειρὶ¹
καμαρώνει καὶ φουσκώνει
καὶ λιλιὰ φορεῖ,
καὶ θαρρεῖ πώς τὸ κοτέτσι
μόλις τὸν χωρεῖ.

“Αμα βρῆ κανένα σπόρο
μέσα στὴν αὐλή,
τὸ κεφάλι τον σηκώνει
καὶ τὸ διαλαλεῖ,
νὰ τὸ μάθουνε σὲ δύση
καὶ σ' ἀνατολή.

Τὴ στιγμὴ ποὺ σουλατσάρει
μὲ τὸ βῆμα ἀργό,
«δὲν ξανάειδα», λὲν οἱ κότες,
«τέτοιο στρατηγό».
Μὰ κι δ ἵδιος συλλογιέται:
«Μωρὲ τ' εἶμαι γώ!»

Ξάφνου βλέπει ἔνα γεράκι.
“Ἄχ! τὴν ὥρα αὐτὴ
τὸ βαρὺ περπάτημά τον
ἔχει μπερδευτῆ,
κι ἀστραπὴ μὲς στὸ κοτέτσι
τρέχει νὰ κρυφτῆ.

Z. Παπαντωνίου

Ἄσφρίγης.

Ο ἥλιος ζεσταίνει τώρα πιὸ πολὺ τὴ γῆ. Ο δέ-
ρας γίνεται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα πιὸ χλιαρός. Τὸ κρι-
θάρι καὶ τὸ χορτάρι ἐφύτωσαν καὶ ἐπρασίνισαν τὰ
χωράφια.

Οσο αὐξαίνει ἡ ζέστη, τόσο βιάζονται καὶ τὰ δέν-
δρα καὶ οἱ θάμνοι νὰ ἀνθίσουν καὶ νὰ χύσουν τὴν
εὐθωδιά των. Πρώτη ἡ ἀμυγδαλιὰ ἐφόρεσε τᾶσπρα της,
σωστὴ νυφούλα. Υστερα ἀνθίσαν στοὺς κάμπους οἱ
μαργαρῖτες καὶ οἱ παπαροῦνες. Τὰ ἄσπρα καὶ τὰ κόκ-
κινα λουλούδια των ὅμορφαινουν τὴν ώραία πράσινη
φορεσιά τοῦ κάμπου.

Ζηλεύουν τὰ θυμάρια, οἱ λυγαρὶές καὶ οἱ κουμα-
ριές, ὅλα τὰ κλαριὰ τοῦ βουνοῦ καὶ ὅλα τὰ δένδρα καὶ
ἀνοίγουν καὶ αὐτὰ τάνθάκια των καὶ μοσχοβολοῦν.

Άλλὰ δ ἥλιος καὶ οἱ εὐθωδιὲς ἔξετρέλλαναν καὶ τὰ
πουλιά. Τ' ἀηδόνια, τὰ κοτσύφια, τοὺς σπίνους, τὶς
τσίχλες. Τώρα ὅλα των τρελλοπαῖζουν καὶ κελαδοῦν τὴν
ἄνοιξη ἀνάμεσα στὰ ἀνθισμένα κλαριά.

Τώρα εἰν' Ἀσφρίγης καὶ χαρά.

Τώρα εἰν' Ἀπρίλης καὶ χαρά, τώρα εἶναι καλοκαίρι,
τὸ λὲν τ' ἀηδόνια στὰ κλαριὰ κ' οἱ πέρδικες στὰ πλάγια,
τὸ λὲν οἱ κοῦκοι στὰ ψηλά, ψηλὰ στὰ καταράχια.

Πᾶν τὰ κοπάδια στὰ βουνά νὰ ξεκαλοκαιριάσουν,
πᾶν καὶ κοντὰ οἱ τουπάρηδες βαρώντας τὴ φλογέρα,
γιὰ νὰ τυροκομήσουν καὶ τὴ νομὴ νὰ βγάλουν
καὶ νὰ γιορτάσουν τ' *"Αἴ-Γιωργιοῦ*, νὰ φίξουν στὸ σημάδι,
νὰ πιοῦν νερὸ ἀπ' τὰ βουνά, νὰ πάρουν τὸν ἀέρα.

Δημοτικό



Χωριό.

“Οσο βλέπει τὸ μάτι σου παντοῦ πράσινα ἀμπέλια καὶ χωράφια. Ἀνάμεσά των κυλᾶ τὸ ποτάμι ήσυχο ήσυχο καὶ καθηφτίζει στὰ νερά του τὰ πλατάνια καὶ τὶς ἵτιες ποὺ γέρνουν στὶς ὅχθες του.

Καὶ πλαϊ στὸ ποτάμι τὸ χωριό. Μιὰ ὅμορφη ἐκκλησιὰ μὲ τὸ κωδωνοστάσιό της καὶ γύρω γύρω πολλὰ σπίτια, ἀσπρα ἀσπρα, μὲ φράκτες ἀπὸ λυγαριές καὶ ἄλλα κλαριά.

Στὰ δρομάκια του κότες, πάπιες καὶ χῆνες κάμνουν τὸν περίπατό των. Ἀπὸ τοὺς φούρνους τῶν σπιτιῶν βγαίνει καπνός. Ψήνουν ψωμὶ καὶ μοσχοβολᾶ.

Στὴν πλατεῖα ἡ βρύση τρέχει καὶ μουρμουρίζει. Τὸ νερὸν πέφτει σὲ μιὰ πέτρινη γούρνα καὶ ἔπειτα σὲ μιὰ ξύλινη σκάφη ἀπὸ κορμὸν δένδρου καὶ ἀπὸ αὐτὴ φεύγει ἐλεύθερο σχηματιζοντας ἔνα μικρὸ φυάκι.

Πλαϊ στὸ ποτάμι δουλεύει ὁ νερόμυλος, κρά, κρά, κρά καὶ τὸ νερὸν γυρίζει τὴ μεγάλη ρόδα του καὶ πέφτει καὶ κάμνει λιμνούλα καὶ κυλᾶ καὶ τὰ παιδιὰ ωχνουν μέσα τὰ χάρτινα βαρκάκια των καὶ ταξιδεύουν καὶ πᾶνε.

Καὶ πάρα πέρα πλύνουν στὸ ποτάμι οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ. Κάθε κλαρὶ καὶ ἔνα ροῦχο ποὺ στεγνώνει στὸν ἥλιο, ἐδῶ ἀσπρό, ἐκεῖ κόκκινο καὶ ἀλλοῦ γαλάζιο.

Τὸ ἀεράκι τὰ φυσᾶ καὶ τὰ κινεῖ καὶ ἀπὸ μακριὰ φαντάζουν σὰν πτεροῦγες πουλιῶν ποὺ ἔτοιμάζονται νὰ πετάξουν ἀπὸ τὴ γῆ.

* * *

Σουρουπώνει. Μυρίζει χορτάρι. Μυρίζει κοπριά. Οἱ ἀγελάδες ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴ βισκή, ἄσπρες, κανελιές, κοκκινωπές. Νά καὶ δ ταῦρος μὲ τὰ μεγάλα του κέρατα! Ὁ ἀγελαδάρης ἔρχεται τελευταῖος, καβάλα ἐπάνω σὲ ἕνα γαῖδουράκι.

Ἄπὸ πίσω των ἔρχεται ἕνα κάρο καὶ ἐπάνω του κάθονται ἕνα παλληκάρι μὲ δυὸ παιδιὰ καὶ τραγουδοῦν

Νυκτώνει. Τὸ χωριὸ ήσυχάζει. Ἀλλὰ ἡ βρύση στὴν πλατεῖα ἀκόμη τρέχει. Τρέχει δλη μέρα καὶ δλη νύκτα. Καὶ θὰ τρέχῃ καὶ δταν ἀκόμη δ παπποῦς δὲν θὰ εἰναι πιά, καὶ δταν θὰ ἔχουν γηράσει καὶ δ πατέρας καὶ ἡ μητέρα, καὶ δταν καὶ ἡ Τάσω καὶ δ Βαγγέλης θὰ ἔχουν γίνει καὶ αὐτοὶ γιαγιὰ καὶ παπποῦς μὲ τὴ σειρά των καὶ δταν ἀκόμη θὰ ἔλθουν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ ἄλλα παιδιά, καὶ δταν καὶ αὐτὰ θὰ γηράσουν καὶ θὰ πεθάνουν, καὶ τότε ἀκόμη θὰ μουρμουρίζη ἡ βρύση καὶ θὰ τραγουδῇ καὶ δὲν θὰ ξεκουράζεται ποτέ.

Τὸ χωριό.

Τ' ἄσπρα σπιτάκια τον, ἔνα, ἔνα,
σκόρπια, ἀσυντρόφευτα, ἀνάρια,
στὴ θάλασσα ἀντικρὺ ἀπλωμένα
σὰ μονοκόδυματα λιθάρια.

Τ' ἄσπρα σπιτάκια τον κρημμένα
μέσα στὰ πράσινα κλωνάρια,
ἡλιόφωτα, χαριτωμένα,
μικρὰ ἀσβεστόχροιστα, καθάρια.

Πρώτη φορὰ δύοις τὰ θωρεῖ,
γλυκειὰ ἀνοιξιάτικην ἥμερα
ἀπ' τοῦ βουνοῦ τὴν ράχη πέρα,

ἥμερα ἀρνάκια τὰ θωρεῖ
πιὸν βόσκουνε, σκόρπιο κοπάδι
στὸ χλωροπράσινο λιβάδι.

Γ. Δροσίνης



Oι ωάωιες.



Ἐμεῖς οἱ πάπιες πλουνιμιστές,
μικροῦλες, κουνιστές,
φαινόμαστε πολὺ βαριές,
σὰν πᾶμε ἀραδιαστές.

Πετοῦμε δμως καὶ λαφριὰ
μὲ τὰ μικρά μας τὰ φτερά!
Μὲ τὰ γερά μας τὰ κουπιὰ
γλυνστροῦμε στὰ νερά.

M. Κλεάνθους· Παπαδημητρίου



Ἐνα καιὸ μάθημα.

”Ασπρισε ἡ κυρὰ-Λάμπραινα ὅλο τὸ σπίτι τῆς ἀπ’ ἔξω καὶ λάμπει τώρα καθαρὸ καθαρό.

Τὸ ἕδιο βράδυ μερικὰ παιδιὰ παίζουν βώλους ἐμπρὸς στὴ θύρα τῆς. ”Οσα κερδίζει ὁ ἔνας ἢ ὁ ἄλλος των, πᾶνε καὶ τὰ σημειώνουν μὲ τὸ μολύβι στὸν κάτασπρο τοῦχο τῆς κυρᾶς Λάμπραινας. Καὶ τὸν μουτζουρώνουν ὅσο ψηλὰ μποροῦν νὰ φθάσουν μὲ τὰ χέρια των.

Καὶ ἂν βγῆ τώρα ἡ κυρὰ Λάμπραινα καὶ τοὺς δώσῃ, καὶ μὲ τὸ δίκιο της, ἔνα καλὸ καλὸ μάθημα, γιὰ πέστε μου, δὲν θὰ τὸ ἀξίζουνε;



Oι Μέλισσες.

Δύο μέλισσες βγάζουν τὰ κεφαλάκια των ἀπὸ τὶς τρυπίτσες τῆς κυψέλης, σὰ μεθυσμένες ἀπὸ τὶς μυρωδιὲς τῶν λουλουδιῶν.

— Τί ὡραῖα ποὺ εἶναι ἔξω,
ἀδελφή μου, λέγει ἡ μιὰ στὴν ἄλλη.
Δὲν ἐβαρέθηκες, ἀλήθεια, κλει-
σμένη ὅλο τὸ χειμῶνα;
Καὶ αὐτὸ τὸ
παλιὸ μέλι ποὺ τρώγομε ὅλη τὴν
ἡμέρα καὶ αὐτὴ τὴ στενασιὰ ποὺ
δὲν μποροῦμε καλὰ καλὰ νὰ κινη-
θοῦμε;
Καὶ νὰ εἴμεθα ὑποχρεωμέ-
νες νὰ καθαρίζωμε δλη τὴν ὥρα
τὸν ἀέρα μὲ τὰ πτερά μας!
Ἐξω
εἶναι χαρὰ Θεοῦ.
Ο
κόσμος ὅλος εἶναι
ἀνθισμένος καὶ ἐμεῖς
δὲν καταλαβαίνομε
τίποτε ἀπὸ τὴν ὁμορ-
φιά του.
Αφήνω ὅτι
τὰ κελάρια μας ἀ-
δειασαν.
Πρέπει νὰ
βγοῦμε νὰ μαζεύσω-
με νέο χυμὸ νὰ τὰ
ξαναγεμίσωμε.

— Τὸ κελάρι σου ἀδειασε, καημένη, γιατὶ ἐσὺ
τρώγεις πολύ. Τὸ ἴδικό μου ἔχει ἀκόμη.

— Σσσσ... νά ἡ βασίλισσα!

Οἱ δύο μέλισσες παραμερίζουν μὲ σεβασμό.
Ο-



πίσω της ἀκολουθοῦν ἔνα πλῆθος ἐργατικὲς μέλισσες.
‘Η βασίλισσα στέκεται στὴ μέση τῆς κυψέλης καὶ μιλεῖ:

— Ἀκούω γύρω μου κελαδήματα καὶ αἰσθάνομαι τὴ μυρωδιὰ τῶν λουλουδιῶν. Ἡ ἐσοδεία θὰ εἶναι ἐφέτος πλούσια. Εἶναι καιρὸς νὰ βγῆτε πιά. Νὰ πάρετε δμως μαζὶ καὶ τὰ μικρά. Πρέπει νὰ τὰ μάθετε νὰ δουλεύουν καὶ ἔκεινα, γιατὶ αὐτὰ θὰ πάρουν τὴ θέση σας σὲ ὀλίγους μῆνες.

Πρέπει νὰ τοὺς δεῖξετε πῶς νὰ δοκιμάζουν τὸ χυμὸ μὲ τὶς κεραīες των καὶ, ὅταν εὔρουν τὸν καλύτερο, πῶς νὰ τὸν φοροῦν μὲ τὴν προβοσκίδα των βαθιὰ ἀπὸ τὸ λουλούδι.

Πρέπει ἀκόμη νὰ τὰ μάθετε πῶς νὰ κουβαλοῦν στὰ δπίσω των πόδια τὴ λεπτή, κίτρινη σκόνη τῶν ἀνθῶν καὶ πῶς νὰ μεταχειρισθοῦν καὶ τὸ κεντρί των, ὅταν εὔρεθοῦν ἐμπρός σὲ ἔχθρο.

“Επειτα ἐγύρισε καὶ εἶπε στὰ μικρά.

— Εσεῖς, ἀνοίξτε καλὰ τὰ πέντε μάτια σας καὶ προσοχὴ νὰ μὴ φεύγετε μακριὰ ἀπὸ τοὺς μεγάλους, γιατὶ τώρα πληθαίνουν οἱ ἔχθροι μας, τὰ πουλιά. Νὰ προσέχετε μάλιστα τὸ μελισσοφάγο. Τὸν ἀκούω ἐδῶ κοντὰ καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει καθόλου.

‘Ο καλύτερος τρόπος νὰ γλυτώνετε ἀπὸ αὐτὸν εἶναι νὰ μὴν πετᾶτε ποτὲ ἴσια. ‘Αν τύχῃ καὶ σᾶς κυνηγήσῃ, νὰ λοξοδρομῆτε ὀλοένα. Εἶναι βαρὺς αὐτὸς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ λοξοδρομῇ εὔκολα. ‘Έκαταλάβατε; Πηγαίνετε τώρα μὲ τὴν εὐχή μου.

Καὶ ἡ βασίλισσα ἐπρόσταξε τοὺς θυρωδοὺς νὰ ἀνοίξουν διάπλατες τὶς θύρες τῆς κυψέλης.

Ζούμ, ζούμ, βγαίνουν μὲ δρμὴ δλες μαζὶ οἱ μέλισσες καὶ πετοῦν ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι.

Τὰ μελισσόπουλα χώνονται δλόκληρα μέσα στὰ λουλουδάκια καὶ θέλουν νὰ πάρουν δλο των τὸ μέλι. Ἀλλὰ οἱ μέλισσες δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ φορτωθοῦν πολὺ, γιατὶ εἶναι μικρὰ καὶ δ δρόμος ὡς τὴν κυψέλη εἶναι μακρύς.

Καὶ ἂν τύχῃ κανένας σκάθαρος νὰ πιάσῃ κανένα μελισσόπουλο, τρέχουν δλες των καὶ μὲ τὸ πριονωτὸ κεντρὶ των προσπαθοῦν νὰ γλυτώσουν τὸ ἀδελφάκι των

“Οταν βραδιάσῃ, γυρίζουν δλες φορτωμένες στὴν κυψέλη. Ἡ βασίλισσα τὶς δέχεται πολὺ εὐχαριστημένη καὶ μὲ τὰ πτερά τῆς χαϊδεύει τὰ μικρά.

Σιλάρι.

Πρωΐ πρωΐ ἔξεκίνησαν τὰ παιδιὰ μὲ τὸ δάσκαλό των γιὰ μιὰ ἐκδρομὴ στὸν “Αϊ-Γιάννη.

Μόλις ἔφθασαν, ἐσκορπίσθηκαν τὰ παιδιὰ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ γιὰ νὰ εῦρουν μέρος κατάλληλο νὰ καθίσουν καὶ νὰ φάγουν τὸ πρωϊνό των. Γύρω δλα ἵσαν πράσινα, χαρὰ Θεοῦ.

Δυὸ παιδιά, δ Νάσος καὶ δ Ἡλίας, ἀπομακρύνθηκαν δλίγο καὶ πηδώντας ἑνα χαμηλὸ φράκτη, ἐμβῆκαν μέσα στὰ σπαρτά.

— Σταματῆστε, ἐφώναξε τρέχοντας δ δάσκαλός των.

— Αϊ, αϊ, ἐσεῖ! τοὺς ἐφώναξε τὴν ἴδια τὴ στιγμὴ καὶ ἑνας ἄνθρωπος ποὺ ἔπερόβαλε ἔξαφνα ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ σπαρτὰ μὲ ἑνα τσαπὶ στὸ χέρι. Τὰ ἀγόρια τρομαγμένα ἔγύρισαν ἀμέσως δπίσω. Ἀλλὰ δπίσω των ἥρχετο καὶ δ ἄνθρωπος μὲ τὸ τσαπί.

— Μὰ μόνο λίγο χορτάρι ἐπατήσαμε, εἶπεν ὁ Νάσος στὸ δάσκαλό των ἀκόμη τρομαγμένος.

— Δὲν εἶναι ἄπλο χορτάρι, εἶπεν ὁ δάσκαλός των, εἶναι σιτάρι. Μὴ θυμώνης, καλέ μου ἀνθρωπε, εἶπε γυρίζοντας στὸ γεωργό. Τὰ παιδιὰ ἐνόμισαν ὅτι ἦτο χορτάρι.

— Χορτάρι; εἶπε θυμωμένος ὁ γεωργός. Αὐτὸς εἶναι ψωμί. Τὸ ἔσπειρα πιθαμή πιθαμή.

— Καὶ ἀκόμη ἐργάζεσαι, βλέπω, εἶπεν ὁ δάσκαλος.

— Βέβαια. Τὸ σκαλίζω ἐδῶ καὶ ἐκεῖ καὶ ξεροτζώνω τὰ ἀγριόχορτα.

— Μὰ πᾶς εἶναι σιτάρι; εἶπεν ὁ Ἡλίας ποὺ ἔκαμνε τὸν ἔξυπνο. Τὸ σιτάρι κάμνει στάχυα καὶ αὐτὸς ἐδῶ δὲν ἔχει.

— ^{τὸ} Ἐλα κατόπι ἀπὸ ἔνα μῆνα καὶ θὰ ἴδης τὰ στάχυα. ^{τὸ} Ἐλα κατόπι ἀπὸ δύο μῆνες καὶ θὰ τὰ ἴδης χρυσά, γεμάτα καρπό, ἂν μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεός, εἶπεν ὁ γεωργός.

— Καὶ σὲ τρεῖς μῆνες; ἔρωτησεν ὁ Νάσος.

— Σὲ τρεῖς καὶ τέσσαρες καὶ πέντε μῆνες αὐτὸς ἐδῶ τὸ χόρτο θὰ εἶναι ώραία ξηροψημένα ψωμιά. Γι' αὐτὸς νὰ μοῦ κάμετε τὴν χάρη νὰ μὴν τὸ πατᾶτε, γιατὶ ἐγὼ μῆνες ἐδούλευσα γι' αὐτὸς καὶ ἀκόμη ἔχω ἐδῶ δουλειά!

— Τὸν καημένο, ἐμουρμούρισε ὁ Νάσος.

— Καημένος είσαι ἐσύ, ποὺ δὲν ξεχωρίζεις τὸ χορτάρι ἀπὸ τὸ σιτάρι καὶ δὲν καταλαβαίνεις τί ἀξίζει ἡ δουλειά τοῦ γεωργοῦ, ἀπάντησε ὁ γεωργός ποὺ τὸν ἀκουσε, πειραγμένος πολύ. Ἐγὼ ἐδῶ εἰμαι βασιλῆς μέσα στὸ χωράφι μου.

— Καὶ μὲ τὸ δίκιο σου, εἶπεν ὁ δάσκαλος. Γι' αὐτὸς θέλομε νὰ σὲ εὐχαριστήσωμε καὶ ἐγὼ καὶ τὰ παιδιὰ

γιὰ τὸν κόπο ποὺ κάμνεις γι' αὐτὸ τὸ χωράφι ποὺ θὰ
θρέψῃ καὶ ἐμᾶς ἀργότερα. Δὲν εἶναι ἔτσι, παιδιά;

— Μάλιστα, μάλιστα, εἶπαν μὲ μιᾶς δὲ Νάσος καὶ
ὅ Ἡλίας.

‘Ο δάσκαλος ἀπλωσε τὸ χέρι του στὸ γεωργό.

— Τὸ χέρι μου εἶναι γεμάτο κάλους, εἴπε διστά-
ζοντας ἐκεῖνος.

— Τόσο τὸ καλύτερο, εἴπεν δὲ δάσκαλος καὶ τοῦ
τὸ ἔσφιξε γερά. Ἐμπρός, τώρα ἡ σειρά σας, παιδιά.

Τὰ δυὸ ἀγόρια ἔδωκαν καὶ αὐτὰ τὸ χέρι των στὸ
γεωργὸ μὲ μεγάλη προθυμία καὶ εύχαριστηση.

Κατόπι ἀπὸ λίγη ὥρα τὸν ἄκουσαν τὰ παιδιὰ νὰ
τραγουδῆ μέσα ἀπὸ τὰ σπαρτὰ καὶ τὸ τραγούδι του
ἀπλώνετο δυνατὸ καὶ χαρούμενο ἐπάνω στὸν πράσινο
τὸν κάμπο.





Ἄνεμόμυντος.

*Ἄπλωτὰ λευκὰ πανάκια,
τοῦ ἀνεμόμυντον φτερά,
μὲ χαρὰ σᾶς ἀντικρύζω
στὰ λοφάκια τὰ μικρά.*

*Κάτω ἡ θάλασσα γαλάζια
καὶ τὰ οὐράνια ἀπὸ ψηλά.
Στ’ ἄσπρα ἐπάρω χωριουδάκια
μοιάζετε λευκὰ πουλιά.*

*Ἄντας βρῆ τοῦ ἀνέμου ἡ πλώρη
δός το ἀρχίζετε χορό.
Εἶστε τότε πεταλοῦδες
μέσ’ τὸν ἥλιο τὸ λαμπρό.*

*Kai γνωνᾶτε καὶ γνωνᾶτε
πάνω κάτω στρογγυλά.*

*Τρίζει, τρίζει καὶ στενάζει
ὅ τροχὸς ἀπ' τὴ δουλειά.*

*Kai συντρίβει τὸ σιτάρι
ἥ μυλόπετρα ἥ βαριὰ
καὶ τ' ἀλεύθερη ξεχειλίζει
ἄσπρο, ἀφράτο ἀπ' τὰ σακκιά.*

*Tί χαρὰ μαζί σας νάμονν
πάνω ἔκει στὴν ἀπλωσιά,
πέρα ὡς πέρα ν' ἀγναντεύω
καὶ νὰ ζῶ μέσ' στὴ δροσιά!*

M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου



Ἐνα διημμένο τραγούδι.

Ο Γιωργος και δ Μανώλης ἐπερπατοῦσαν δίπλα στὸ ποτάμι. Τὸ νερὸ ἐκυλοῦσε ἥσυχα και μόλις ἀκούετο τὸ μουρμούρισμά του, γιατὶ τὸ τραγούδι τῶν πουλιῶν στὶς ἵτιες, στὰ πλατάνια και στὶς λεῦκες ἥτο δυνατώτερο ἀπὸ αὐτό.

Τὰ δυὸ ἀγόρια ἥσαν πολὺ χαρούμενα και ἔλεγαν μεταξύ των διάφορα ἀστεῖα. Ἐξαφνα ἐστάθηκε δ Μανώλης και ἐτέντωσε τὰ αὐτιά του.

— Ακου, ἄκου, Γιωργο, εἰπε, σὰ νὰ κλαίη κανένα πουλί. Και στ’ ἀλήθεια, ἀνάμεσα στὰ τραγούδια τῶν πουλιῶν ἔξεχώριζε ἔνα λυπητερὸ τραγούδι, γεμάτο πόνο και ἀπελπισία.

Τὰ παιδιὰ ἐπροχώρησαν πρὸς τὸ μέρος ἀπὸ δπου ἀκούετο τὸ τραγούδι και εἶδαν δυὸ πουλιά. Τὸ ἔνα ἐκάθητο στὸ κλαδὶ μιᾶς ἐλιᾶς και πότε ἔκλαιε και πότε ἔπαινε και ἐκτυποῦσε μὲ τὴ μυτίτσα του τὸ στήθος του. Τὸ ἄλλο ἐπτερούγιζε γύρω στὸ δένδρο ἀπὸ κλαδὶ σὲ κλαδὶ και κάπου κάπου ἔβγαζε και αὐτὸ μιὰ φωνὴ σπαρακτική.

Τί νὰ είχαν ἄρα γε τὰ πουλιὰ αὐτά; Και ἥσαν τόσο ὠραῖα!

Τὸ κεφαλάκι των ἥτο κόκκινο κόκκινο ἐπάνω ἀπὸ τὴ μυτίτσα των. Τὰ πτερά των είχαν διάφορα χρώματα, ἀσπρα, μαῦρα, γκρίζα. Και ἐπάνω στὶς πτεροῦγες των είχαν μιὰ πλατιὰ κορδέλα κίτρινη.

— Καρδερίνες είναι, εἰπεν δ Μανώλης.

— Ἐδῶ κάπου θὰ ἔχουν δίχως ἄλλο τὴ φωλιά των, εἰπεν δ Γιωργος.

Ἐσκαρφάλωσε ἐπάνω στὸ δένδρο γιὰ νὰ τὴν εῦρῃ καὶ σὲ δόλιγο ἐφώναξε:

— Νά την, ἐδῶ εἶναι, ἀλλὰ δὲν ἔχει μέσα πουλιά.

— Γι' αὐτὸν λοιπὸν κάμνουν ἔτσι! εἶπεν δὲ Μανώλης. Θὰ ἔχασαν τὰ παιδιά των. Ποιὸς ξέρει, καμμιὰ νυφίτσα ἦ κανένα φίδι όταν τὸν τὰ ἔφαγε. Τὶ κρῖμα! Καὶ ἔξεκίνησαν γιὰ νὰ φύγουν.



Στὴν πρώτη καμπή τοῦ δρόμου ἐσυνάντησαν δυὸς ἄλλα παιδιά ποὺ δὲν τὰ ἐγνώριζαν. Τὸ καθένα των ἐκρατοῦσε στὸ χέρι του ἕνα πουλάκι καὶ ἐφαίνοντο πολὺ εὐχαριστημένα.

— Ἀπὸ ποῦ τὰ ἐπήρατε αὐτὰ τὰ πουλιά; τοὺς ἐρώτησε δὲ Γιῶργος ἀγριευμένος.

— Τί σὲ μέλει ἐσένα; Μήπως ἥσαν ἴδια σου;

— Σταθῆτε νὰ σᾶς δεῖξω τί μὲ μέλει ἐμένα! εἶπεν
δ Γιῶργος καὶ ὅρμησε νὰ πάρῃ τὰ πουλιὰ ἀπὸ τὰ χέ-
ρια των.

Ἐκεῖνα ἔφυγαν τρέχοντας. Ὁ Γιῶργος τὰ ἐκυνή-
γησε καὶ δ Μανώλης ὀπίσω του. Ὅταν τὰ ἐπρόφθα-
σαν, ἐπιάσθηκαν στὰ χέρια. ᘾκεῖνα ἔσφιγγαν δυνατὰ
τὰ πουλάκια μέσα στὰ χέρια των γιὰ νὰ μὴν τοὺς τὰ
πάρουν.

— Δὲν θὰ μᾶς τὰ πάρετε, δὲν θὰ μᾶς τὰ πάρετε,
ἐφώναζαν.

Ἐπάλαισαν πολλὴ ὥρα. Στὸ τέλος τοὺς τὰ ἐπῆ-
ραν. Ὅμως τὸ πουλάκι ποὺ εἶχε σώσει δ Γιῶργος ἦτο
πνιγμένο. Τὰ ματάκια του ἤσαν κλειστὰ καὶ τὸ κεφα-
λάκι του ἔγερνε σὰ σπασμένο κλαδί.

Τὰ δυὸ ζωντανὰ τὰ ἔβαλαν τὰ παιδιὰ ὀπίσω στὴ
φωλίτσα των.



Ἐσπασε δὲ ἀσπρος κρίνος.

Ο Θοδωράκης κτυπᾶ μὲν ἔνα ραβδάκι τὸ στεφάνι του στὰ δρομάκια τοῦ περιβολοῦ των καὶ αὐτὸς τρέχει ἀπ' ὅπισω του.

Πρόφθασε, πρόφθασε, Θοδωράκη! Τὸ στεφάνι σου κυλᾶ μέσα στὰ λουλούδια. Πάει, ἐσπασε δὲ ἀσπρος κρίνος. Ἡτο δὲ πρῶτος ποὺ εἶχε ἀνθίσει!

— Τί κρῆμα! εἶπε, ὅταν τὸν εἶδε ἡ μητέρα του. Ο δυνατὸς ἄνεμος, φαίνεται, τὸν ἐσπασε χθές.

— Οχι, δὲν τὸν ἐσπασε δὲ ἄνεμος, μητέρα. Τὸν ἐσπασε τὸ στεφάνι μου. Δὲν τὸ διεύθυνα καλὰ καὶ ἐκύλησε ἐπάνω του, εἶπεν δὲ ο Θοδωράκης.

— Μὰ δὲν μᾶς ὑποσχέθηκες δτὶ δὲν θὰ τρέχης καὶ δὲν θὰ παῖζης μέσα στὰ λουλούδια; Ἐκεὶ στὴν ἄκρη ἔχει πολὺ τόπο νὰ παῖζης ἐλεύθερα, δσο θέλεις.

— Τὸ ὑποσχέθηκα, μητέρα, καὶ λυποῦμαι ποὺ δὲν ἐκράτησα τὸ λόγο μου.

— Καὶ ἐγὼ λυποῦμαι γιὰ σένα, παιδί μου, γιατὶ ὁ πατέρας σου ἐκαμάρωνε τόσο πολὺ αὐτὸ τὸν κρίνο! Θὰ θυμώσῃ γιὰ τὴν ἀπροσεξία σου. Καὶ ἡ μητέρα τοῦ Θοδωράκη ἐμβῆκε μέσα στὸ σπίτι των.

— Καημένε Θοδωράκη, ἦτο ἀνάγκη νὰ τὸ μαρτυρήσῃς; ἐπετάχθηκε ἀπὸ τὴν κουζίνα της ἡ κυρὰ Ἀνέζα Δὲν ἀφηνεῖς τὴν μητέρα σου νὰ πιστεύῃ ὅτι ὁ ἀγέρας τὸν ἔσπασε; Τώρα τί ἐκατάλαβες; Θὰ σὲ μαλώσῃ καὶ ὁ πατέρας σου.

— Ἐγὼ δὲν λέγω ποτὲ ψέματα, κυρὰ Ἀνέζα ἀπάντησε ὁ Θοδωράκης καὶ ἐμβῆκε καὶ αὐτὸς μέσα στὸ σπίτι των.



Τῶν Βαῖων.

Τὰ παιδιὰ κρατοῦν βάγια καὶ βγαίνουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά.

Περπατοῦν καὶ γελοῦν καὶ γεμῖσουν τὸν ἀέρα μὲ τὰ χαρούμενα γέλια των. Μοιάζουν μὲ τὰ σπουργιτάκια ποὺ πηδοῦν καὶ αὐτὰ χαρούμενα γύρω των καὶ παιχνιδίζουν ἐπάνω στοὺς φράκτες καὶ στὰ δένδρα.

— "Ω, ὡ, καλῶς τα τὰ παιδιά μου μὲ τὸ κλαράκι τῆς ἐλιᾶς, εἴπεν ἡ κυρία Μαρία, δταν είδε τὰ παιδιά της νὰ ἔχωνται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιὰ μαζὶ μὲ τὴ γιαγιά των

— Πάρε τὸ ἴδικό μου κλαρί, μητέρα, ἐφώναξε ἡ Αργυρούλα. Τὸ καλύτερο εἶναι τὸ ἴδικό μου.

— Εὐχαριστῶ, παιδί μου, πῶς μοσχοβιλᾶ!

— Τὸ ἴδικό μου θὰ τὸ δώσω στὸν παπποῦ, εἴπεν δ Κωστάκης.

— Καὶ τὸ ἴδικό μου στὸν πατέρα, εἴπεν δ Γιάννης.

— Άλλὰ πρὸν ἀπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ βάλετε ἔνα μικρὸ κλαράκι στὸ εἰκονοστάσιο γιὰ νὰ εἶναι στὸ σπίτι μας ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Σὰν τέτοια ἡμέρα ἔστρωσαν οἱ Χριστιανοὶ μὲ λουλούδια καὶ φοινίκια τοὺς δρόμους τῆς Τερουσαλὴμ γιὰ νὰ περάσῃ δ Χριστὸς ποὺ ἥρχετο ἐπάνω σὲ ἔνα γαϊδουράκι. Σὲ ὀλίγες ἡμέρες τὸν ἐπρόδωσε δ Ιούδας καὶ ἔπειτα ἥλθαν ἡμέρες γεμάτες μὲ λύπη καὶ ἀγωνία καὶ γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ γιὰ τοὺς πιστούς του.

— Σὺ Κύριε, Σὺ Κύριε, εἴπε ψιθυριστὰ ἡ γιαγιά των καὶ ἔκαμε τὸ σταυρό της.

— Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, παιδιά μου, ξαναεῖπεν ἡ μητέρα των, εἶναι τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Ο Χριστὸς ὑπόφερε πάρα πολὺ γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Νὰ προ-

σέξετε νὰ εἰσθε πολὺ καλὰ παιδιὰ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα καὶ νὰ μὴν κόψητε οὕτε ἔνα λουλούδι ἀπὸ τὸ περιβόλι μας γιὰ νὰ τὰ μαζεύσωμε δῆλα καὶ νὰ τὰ πᾶτε τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ στὸν Ἐπιτάφιο.

— Ἐγὼ θὰ τὰ ποτίζω κάθε μέρα, μητέρα, εἶπεν ὁ Κωστάκης, γιὰ νὰ εἶναι τότε ώραια καὶ δροσερά.

— Καὶ ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω νὰ βάψης τὰ κόκκινα αὐγά, εἶπεν ἡ Ἀργυρούλα.

— Ναί, παιδί μου, γιὰ τὴν Κυριακὴ ποὺ ἔχομε τὸ Πάσχα. Τότε ἀνασταίνεται ὁ Χριστός. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ μας.

— Καὶ ἡ ώραιότερη, εἶπεν ὁ πατέρας των ποὺ ηρχετο ἐκείνη τὴν στιγμή.

*Báγια, βάγια τῶ Bagyō
ῶς τὴν ἄλλη Κυριακὴ
μὲ τὸ κόκκινο τὸ αὐγό,
μὲ τὴ τσότρα τὸ κρασὶ¹
καὶ μὲ τὸ ψητὸ ἀρνί.*

Δημοτικό



Παμφρή.

Στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ εἶναι σήμερα χορός. Τόσον καιρὸν τὸν ἐπερίμεναν οἱ νέοι! Σήμερα φοροῦν τὰ καλύτερα ρουχά των καὶ οἱ νέες φοροῦν κεντημένες ποδιὲς καὶ ώραια χρωματιστὰ μανδήλια στὸ κεφάλι.

Τὰ παιδιὰ τοὺς τριγυρίζουν καὶ τοὺς θαυμάζουν. "Αχ, νὰ ἥσαν καὶ αὐτὰ σὰν καὶ αὐτούς! Οἱ γέροι τοὺς καμαρώνουν ἀπὸ τὴ γωνιά τους. "Αχ, τέτοιοι ἥσαν καὶ αὐτοὶ ἔναν καιρό!

Τὰ βιολιὰ περιμένουν στολισμένα μὲ κορδέλες καὶ λουλούδια.

Νά, τώρα προχωροῦν στὴ μέση τὰ παλληκάρια καὶ οἱ κοπέλες καὶ τὰ βιολιὰ ἀρχίζουν:

«Τρία πουλιὰ λαλοῦσαν ψηλὰ στὸν οὐρανό,
ποιὸς θέλει κι ἀγαπάει νὰ σέρνη τὸ χορό,
πρέπει νάναι λεβέντης καὶ νάναι κι ὅμορφος
νᾶχη τὰ μάτια μαῦρα, τὸ μπόϊ του ψηλὸ
νὰ σειέται, νὰ λυγίεται σὰν τὸ βασιλικό».

‘Ο χορὸς ἀρχίσε. Τὸν σέρνει ἔνα παλληκάρι ψηλὸ καὶ μελαχροινὸ καὶ τὸ κορμί του σειέται καὶ λυγίεται σὰν τὸ νέο δένδρο ποὺ τὸ λυγᾶ δ ἄνεμος, πότε δεξιὰ καὶ πότε ἀριστερὰ καὶ πάλι ἵσιο σὰ λαμπάδα. Καὶ τραγουδεῖ:

“*Ηθελα νάμουν ὅμορφος, νάμουν καὶ παλληκάρι,*
νάμουνα καὶ τραγουδιστής, δὲν ηθελα ἄλλη χάρη.

Τώρα πετᾶ τὸ μανδήλι σὲ ἄλλον, ποὺ τώρα αὐτὸς σέρνει τὸ χορὸ καὶ τραγουδεῖ. Ετσι ἔως τὸ βράδυ δ καθένας μὲ τὴ σειρά του θὰ σύρῃ τὸ χορό.

Στὴν ἄκρη τῆς πλατείας ἔστησαν χορὸ καὶ τὰ μικρὰ κορίτσια. Τὸν σέρνει τὸ Βαγγελιὸ καὶ τραγουδεῖ:

Μπάτε, κορίτσια, στὸ χορὸ
κι ἀρχῖστε τὰ τραγούδια
τώρα τὸν ὅμορφο καιρὸ
π' ἀνθίζουν τὰ λούλούδια.

Νὰ ξεχάσωμε τὰ χιόνια
τώρα μὲ τὰ χελιδόνια,
νὰ ξεχρῆμε τὴ μανιόλια
τώρα μὲ τὰ νέα φύλλα.
Λάλα, λάλα, λάλα, λάλα,
Λάλα, λάλα, λάλα, λά.

Καὶ ἔξακολουθοῦν τὰ ἄλλα τὰ κορίτσια δλα μαξί:

Μπάτε κορίτσια στὸ χορὸ
ν' ἀρχίσωμε τραγούδια
τώρα τὸν ὅμορφο καιρὸ
π' ἀνθίζουν τὰ λουλούδια.



Ν' ἀγναντέψωμε τὸ ἀρνάκια
ποὺ ἀνεβαίνουν στὸ βουνό,
τὰ χλωρὰ τὰ χορταράκια
σὲ λιμέρι δροσερό.
Λάλα, λάλα, λάλα, λάλα,
Λάλα, λάλα, λάλα, λά.

Δημοτικό

“Οյα τὰ μικρὰ κορίτσια.

“Όλα τὰ μικρὰ κορίτσια
τώρα βασιλεύουντε.
Πιὸ καλὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες
ξέρουν καὶ χορεύουντε.



Μπῆκαν οἱ ἄσπρες στὸ χορό,
σὰ τὶς βαρκοῦλες στὸ γιαλό.
Μπῆκαν καὶ οἱ μελαχροινές,
γαρουνφαλίτσες φουντωτές.

Δημοτικό

Πρωτομαργά.

Καὶ κελαηδούσανε γλυκὰ τὸ ἀηδόνια
καὶ τραγονδοῦσαν τὰ νερά.
Καὶ κελαηδούσανε γλυκὰ τὰ ἀηδόνια
μέσα στοῦ Μάη τὴν χαρά.

Ροδοστεφάνωτα παιδιὰ χορεῦαν
κι ἀνθοβολοῦσαν τὰ κλαδιά.
Ροδοστεφάνωτα παιδιὰ χορεῦαν
μέσα στοῦ Μάη τὴν χαρά.

I. Πολέμης



‘Ο ἀετός.

— “Ἐνας ἀετός, ἔνας ἀετός! ἐφώναξε δὲ Φώτης καὶ μιὰ καὶ δυὸς ἐπετάχθηκε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι των.

‘Ο ἀετὸς ἀνέβαινε δῆλο καὶ ψηλότερα. Τώρα πιὰ δὲ Φώτης δὲν ἔβλεπε τὴν οὐρά του. ‘Ο ἀετὸς ἐστάθηκε λίγο ἥσυχος καὶ ἔπειτα σιγὰ σιγὰ κατέβηκε. Πολλὰ ἀγόρια ἔτρεξαν πρὸς τὸν ἀετό. Μαζί των ἦτο καὶ δὲ Πέτρος, δὲ φίλος τοῦ Φώτη.

— Ποίου εἶναι; τὸν ἐρώτησεν δὲ Φώτης.

— "Α! ἐδῶ εἰσαι; τοῦ εἶπεν δὲ Γιῶργος. Εἴδες πόσο
ψηλὰ ἔπῆγε; "Αν τὸ μακρύτερος δὲ σπάγος μας!

— Τί σᾶς ἐκόστισε; εἶπεν δὲ Φώτης.

— Μόνο τὸ χαρτί, ἀπάντησε δὲ Τάκης. 'Ο Γιῶργος
τὸν ἔκαμε καὶ ἐγὼ τὸν ἐβοήθησα. 'Εδέσαμε δυὸς φαβδά-
κια σταυρωτά, ἐνώσαμε τίς ἀκρες των μὲ μιὰ κλωστὴ
καὶ ἐκολλήσαμε ἐπάνω τὸ χαρτί. "Επειτα ἐκάμαμε τὴν
οὐρὰ καὶ τὰ σκουλαρίκια του.

— Στὴν ἀρχὴ ἔπαιρνε τοῦμπες στὸν ἀέρα, γιατὶ ἡ
οὐρὰ τὸ μικρό. 'Επροσθέσαμε καὶ ἄλλη, εἶπεν δὲ Γιῶργος.

— Μὲ ἀφήνετε νὰ τὸν ἀμολήσω καὶ ἐγώ; ἐρώτησεν
δὲ Φώτης.

— Βέβαια, τώρα δμως εἶναι ἡ σειρὰ τοῦ Πέτρου.
'Εσὺ νὰ κρατήσῃς τὸν ἀετό, κοίτα ἔτσι. 'Ο Πέτρος θὰ
μετρήσῃ ἔνα, δύο, τρία καὶ τότε ἔστι θὰ τὸν ἀφήσῃς.
'Άλλὰ προσοχὴ νὰ μὴν μπερδεύσῃ ἡ οὐρά.

"Ενα, δύο, τρία! 'Ο Πέτρος ἔκαμε ἔνα πήδημα,
ἐτράβηξε τὸ σπάγο δυὸς τρεῖς φορὲς καὶ δὲτὸς ἐστη-
κώθηκε. "Επειτα ἀφῆνε λίγο λίγο τὸ σπάγο καὶ ἐστα-
ματοῦσε κάθε τόσο καὶ δὲδιος γιὰ νὰ ψηλώνῃ ὁ ἀετός.

Νά, ἀνεβαίνει, ἀνεβαίνει. 'Ανεβαίνει σὰν ἀληθινὸ
πουλί! "Αχ! νὰ ἡμποροῦσαν νὰ ἀνεβοῦν καὶ τὰ παιδιά
μαζί του, νὰ ἰδοῦν τὴν πόλη, τὰ χωράφια, τὰ ποτάμια
καὶ ἀκόμη καὶ δι τοι εἶναι δύσισ ἀπὸ τὸ βουνό!

'Ο σπάγος ἐτελείωσε. 'Ο ἀετὸς δὲν ἀνεβαίνει πιά.
Κεράκι στέκεται ἐκεῖ ψηλά. Εύρηκε τὸν ἀέρα του καὶ
μοιάζει σὰν τὸ πουλί ποὺ ἀνοίγει τὰ πτερά του καὶ
ἰσοχυγιάζεται.

— Πιάσε, Φώτη, νὰ ἰδῆς πῶς τραβᾶ! εἶπεν δὲ
Πέτρος.

— Πῶς δὲν σὲ ἐσήκωσε καὶ σένα μαζί! εἶπεν δὲ
Φώτης ποὺ ἐδοκίμασε.

‘Ο Πέτρος ἄρχισε τώρα νὰ τραβᾶ τὸ σπάγο καὶ ἄρχισε νὰ κατεβαίνῃ καὶ ὁ ἀετός.

— Τώρα ἡ σειρά μου, εἰπεν δὲ Φώτης καὶ ἔπιασε τὸ σπάγο μὲ ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ ὅλο ἐκοίταζε πρὸς τὰ δόπισω καμαρώνοντας τὸν ἀετὸ ποὺ ἔξεκινοῦσε ἀπὸ τὴ γῆ.

Τὰ παιδιὰ κάτι τοῦ ἐφώναξαν. Ἐλλὰ αὐτὸς δὲν ἄκουσε. Καὶ τότε ἔνα ρούκ... Τὶ κρῖμα! Ὁ ἀετὸς κατέβηκε ἀμέσως. Εἶχε σκαλώσει ἥ οὐρά του σὲ ἔνα δένδρο.

— Εσὺ πταίεις, γιατί δὲν ἐπήδησες ἀμέσως; τοῦ εἰπεν δὲ Γιωργος.

Ο Φώτης ἀνέβηκε στὸ δένδρο καὶ ἐλευθέρωσε τὸν ἀετό. Καθὼς ὅμως κατέβαινε, ἐκτύπησε τὸ πόδι του στὰ δάκτυλα καὶ δὲν ἤμποροῦσε νὰ πατήσῃ.

— Στηρίξου ἐπάνω μου, τοῦ εἰπεν δὲ φίλος του δέ Πέτρος. Θὰ σὲ βοηθήσω νὰ πᾶμε ὡς τὸ σπίτι σου. Καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ ἔξεκίνησαν.

Ο ἄνδρωνος-ασουγί.

1. Τὰ ζῶα διασκεδάζοντα.

Μιὰ μέρα τὰ πουλιὰ εἶχαν μαζευθῆ στὰ κλαδιά μερικῶν δένδρων καὶ ἐδιασκέδαζαν τρώγοντας λιχουδιές ἔνα σωρὸ καὶ ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ ἔλεγαν καὶ κανένα τραγουδάκι ἦ καμμιὰν ἴστορία.

“Ολα ἥσαν πολὺ ἥσυχα γύρω των. Τὰ παιδιὰ ἥσαν στὸ σχολεῖο καὶ τίποτα δὲν ἡμποροῦσε νὰ ταράξῃ τὴ συντροφιά των. Ό τσαλαπετεινὸς μὲ τὸ λοφίο του ἥτο δ ἀρχηγὸς τῆς συντροφιᾶς, ἔτρωγε παραπάνω ἀπὸ δλους καὶ ἐμάλωνε τὰ μικρὰ πουλάκια, δταν τὸ παράκαμναν στὴ φλυαρία.

Μιὰ στιγμὴ ἐπῆρε τὸ μάτι του τὴν κουκουβάγια ποὺ ἐκοιμᾶτο κρυμμένη σὲ ἔνα πυκνὸ κλαδὶ καὶ ἐρουγάλιζε.

— Αἱ, κυρία κουκουβάγια, τῆς ἐφώναξε. Πῶς μπορεῖς νὰ κοιμᾶσαι μὲ τόσο θύρυβο! Μὲ τὸ ρουχαλητό σου μᾶς χαλᾶς τὴ συντροφιά. Ξύπνα καὶ πές καὶ σὺ καμμιὰν ἴστορία.

— Ποιὸς μοῦ ἐμίλησε; ἐρώτησε ἡ κουκουβάγια. Έχασμουρήθηκε καὶ ἐμισάνοιξε τὰ μάτια της.

— Ἐγώ, δ τσαλαπετεινός. Ξύπνα, πές μας μιὰν ἴστορία.

— Ιστορία; εἰπε νυστάζοντας ἡ κουκουβάγια. Γιατί νὰ σᾶς πῶ ἴστορία;

— Γιατί εἰσαι σοφὸ πουλί! Ἀν δὲν ἥξερες ἴστορίες, πῶς θὰ σὲ ἔλεγαν σοφή; Καὶ μάλιστα κοίταξε νὰ εἶναι καὶ καμμιὰ καλή.

‘Η κουκουβάγια ἐσυλλογίσθηκε δύλιγο μὲ κλειστὰ μάτια καὶ εἶπε:

— Ποῦ νὰ ξανακοιμηθῶ πιὰ μὲ τὸ θόρυβο ποὺ κάμνετε! Καλύτερα νὰ σᾶς εἰπῶ τὴν ίστορία ποὺ μοῦ ζητᾶτε, παρὰ νὰ σᾶς ἀκούω νὰ λέγετε κουταμάρες. Θὰ σᾶς εἰπῶ λοιπὸν γιὰ τὸν ἄνθρωπο-πουλί.

Τὰ πουλιὰ ἔσκασαν στὰ γέλοια. ‘Άλήθεια, μόνο ἡ κουκουβάγια θὰ ἡμιποροῦσε νὰ ὀνειρευθῇ ἕνα τόσο ἀστεῖο πρᾶγμα!

Ἐπὶ τέλους ἡσύχασαν καὶ ἡ κουκουβάγια εἶπε:

— Μάλιστα, γιὰ τὸν ἄνθρωπο-πουλί! Σᾶς φαίνεται ἀστεῖο, ἀλλὰ εἶναι ἀληθινό. Αὐτὸ ἔγινε πολλὰ χρόνια πρὶν καὶ ἵσως τότε νὰ ἦσαν οἱ ἄνθρωποι διαφορετικοὶ ἀπὸ σήμερα.

— Νὰ ἀκούσωμε λοιπὸν τὴν ίστορία σου, εἶπεν ὁ μελισσοφάγος.

2. ‘Ο Δαίδαλος καὶ ὁ Ἱκαρος.

— Λοιπόν, ἄρχισε ἐπίσημα ἡ κουκουβάγια, μιὰ φορὰ κ’ ἔναν καιρὸ ἥτο ἔνας ἄνθρωπος ποὺ ἔνας μεγάλος βασιλῆς τὸν ἔκλεισε σὲ μιὰ φυλακή.

— Γιατί; ἐρώτησε ἡ σουσουράδα.

— “Ω! αὐτὸ εἶναι μιὰ μεγάλη ίστορία ποὺ τὴν ἀφήνω γιὰ ἄλλοτε. Καὶ αὐτὴ ἡ φυλακὴ ἥτο ἐπάνω σὲ ἔνα νησί.

— Τί εἶναι νησί; ἐρώτησε ἔνα σπουργιτάκι.

— Μὴ διακόπτης, εἶπαν ταῦλλα πουλιά.

— Αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο τὸν ἔλεγαν Δαίδαλο. ‘Ο Δαίδαλος ἥτο τόσο σοφὸς ποὺ μιὰ μέρα κατόρθωσε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴ φυλακή. Ἀλλὰ πῶς νὰ φύγη καὶ

ἀπὸ τὸ νησὶ ποὺ γύρω-γύρω ἥτο θάλασσα καὶ δὲ βασιλῆᾶς εἶχε διατάξει κανένα καράβι νὰ μὴν πλησιάζῃ στὸ νησί!

‘Ο Δαιδαλος εἶδε εἶδε γύρω του καὶ ἐκατάλαβε δτὶ μόνο ἀπὸ τὸν ἀέρα θὰ ἡμποροῦσε νὰ φύγῃ ἀπὸ



τὸ νησί. Ἀλλὰ δὲν ἥτο πουλί. Ὅτο δμως ἀνθρωπος σοφὸς καὶ ἀποφάσισε νὰ πετάξῃ.

Τὰ πουλιὰ τὴν ἀκοναν μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα.

— “Αρχισε λοιπὸν νὰ φτιάνῃ πτερά. Ἄ! ἔξέχασα νὰ σᾶς εἰπῶ δτὶ εἶχε μαζί του καὶ τὸ γυιό του, τὸν Ἱκαρο.

— Τί περιέργα ὀνόματα! εἶπεν δὲ μυρμηκοφάγος.

— Επαιρνε λοιπὸν πτερὰ ἀπὸ μεγάλα πουλιά, τὰ ἔδενε ἀναμεταξύ των μὲ κλωστὴ χονδρή, ἔπειτα ἐκολλοῦσε ἐπάνω των μὲ κερὶ ἄλλα μικρότερα πτερὰ καὶ ἔτσι ἐπέτυχε νὰ κάμη τέσσαρες πτεροῦγες, δύο γιὰ τὸν Ἱκαρο καὶ δύο γιὰ τὸν ἑαυτό του.

Μιὰ μέρα ἐφόρεσε δὲ ἵδιος τὶς πτεροῦγες του γιὰ νὰ τὶς δοκιμάσῃ. Ἐπῆρε φόρα μὲ ἓνα πήδημα, ἐσηκώθηκε ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἐπτερούγησε ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ γυιοῦ του.

— Καλὰ τὰ ἐκατάφερα, ἐσυλλογίσθηκε. Καὶ ὁ Ἰκαρος, ποὺ τὸν ἔβλεπε μὲν θαυμασμό, τοῦ ἐφώναξε:

— Καὶ ἐγὼ νὰ πετάξω, πατέρα, καὶ ἐγώ.

‘Ο Δαιδαλος ἔξαναπάτησε στὴ γῆ. Ἐφόρεσε στὸ γυιό του τὶς ἄλλες δύο πτεροῦγες, τὸν ἐδίδαξε νὰ πετᾶ, δπως καὶ ἐμεῖς διδάσκομε τὰ μικρά μας, καὶ στὸ τέλος τοῦ εἶπε:

— Θὰ πετάξωμε μαζὶ καὶ κοίτα νὰ κάμνης ὅτι καὶ ἐγώ. Ἄλλὰ προσοχή! Οὔτε νὰ πετᾶς χαμηλά, κοντὰ στὴ θάλασσα, γιατὶ ἡ ὑγρασία της θὰ κάμη τὰ πτερά σου βαριά, καὶ οὕτε πάλι νὰ πετᾶς πολὺ ψηλά, κοντὰ στὸν ἥλιο, γιατὶ ἡ ζέστη του θὰ λυώσῃ τὸ κερί καὶ θὰ πέσης στὴ θάλασσα.

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ἐπέταξαν καὶ ὁ Δαιδαλος διαρκῶς ἔκοιταζε δύσιστο του, ἀν ἥρχετο ὁ Ἰκαρος. Ἀνέβαιναν, ἀνέβαιναν οἱ δύο των δλο καὶ ψηλότερα, δλο καὶ μακρύτερα ὡς που στὸ τέλος ἐλησμόνησε ὁ Ἰκαρος τί τοῦ εἶπε ὁ πατέρας του καὶ ἐπέταξε ἀκόμη πιὸ ψηλά, κοντὰ στὸν ἥλιο. Τὸ κερί ἔλιωσε καὶ σὰ σαΐτα ἔπεσε τὸ ώραιο παλληκάρι μέσα στὴ θάλασσα.

Τώρα φαντάζεσθε δλοι σας πόσο ἔκλαυσε ὁ πατέρας του. Ἄλλὰ καὶ οἱ νεράϊδες τὸν ἔκλαυσαν πολὺ καὶ ἐσκέπασαν τὸ κορμί του μὲν ἀφροὺς ἀπὸ τὰ δάκρυα των.

Αὐτὸ τὸ μέρος τῆς θάλασσας ὡς σήμερα λέγεται Ἰκαριον πέλαγος, γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ ἀνθρωποι τὸ πῶς ἔχαθηκε ὁ Ἰκαρος.

— Αὐτὸ εἰναι δλο; ἔρωτησε ἡ κίσσα.

— Δὲν σοῦ ἔφθασε, κυρία; ἀπάντησε πειραγμένη ἡ κουκουβάγια καὶ ἔξανάκλεισε τὰ μάτια της γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ ἀπὸ τὸν κόπο της.

— “Ω! ὦ! εἴτεν ἡ σουσουράδα. Αὐτὰ δλα εἰναι

φαντασίες τῆς κουκουβάγιας. Τέτοιο πρᾶγμα ποτὲ δὲν ἔσυνέβηκε.

‘Αλλὰ ἡ κουκουβάγια ἐκοιμᾶτο καὶ δὲν τὴν ἀκουσε.

3. Τὸ ἀεροπλάνο.

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀκούσθηκαν τὰ χαρούμενα γέλια τῶν παιδιῶν ποὺ ἐσχολοῦσαν. Τὰ σπουργιτάκια τῆς συντροφιᾶς ἐπέταξαν ἀμέσως γιὰ νὰ πᾶνε νὰ τὰ ἰδοῦν καὶ τὰ ἄλλα τὰ πουλιὰ ἀρχισαν τώρα δλα μαζὶ τὸ τραγούδι τῆς ἄνοιξης ποὺ δλα των τὸ ἥξεραν πολὺ καλά.

‘Εξαφνικὰ ἔνα βρρ... ἀκούσθηκε ἀπὸ πέρα καὶ εἰδαν κάτι μαῦρο καὶ μεγάλο νὰ πετᾶ ψηλά. Ἡτο κανένα παράξενο πουλὶ ποὺ κανένας των ὡς τώρα δὲν τὸ εἶχε ἰδῆ;



‘Ο θόρυβος ἐμεγάλωνε δλοένα καὶ ρρρ... νά, ἐπέρασε τὸ μεγάλο μαῦρο πρᾶγμα ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια των.

— Εἶχε πτερά, μεγάλα πτερά! εἶπε τρομαγμένος δ τσαλαπετεινός.

— Καὶ ἐγὼ ἐτρόμαξα πολύ, εἶπεν ἡ τσίγλα. Γιὰ νὰ συνέλθω πρέπει κάτι νὰ τσιμπήσω!

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἤλθε λαχανιασμένο ἔνα σπουργιτάκι.

— Ξέρετε τί ἦτο; εἶπε. Ὡτὸ δ ἄνθρωπος-πουλί.

— Ἀδύνατο, εἶπεν δ τσαλαπετεινός.

— Τὸ ἀκουσα νὰ τὸ λέγουν τὰ παιδιά, εἶπε τὸ σπουργιτάκι. Μάλιστα εἶπαν καὶ ἔνα δόνομα. Σταθῆτε νὰ τὸ εῦρω. Ἄε... ἀεροπλάνο!

— Χού, χού, ἔβηξε ἡ κουκουβάγια, ἀνοίγοντας τὸ ἔνα μάτι της. Ὡτὸ ἀληθινὴ ἡ ιστορία μου; Στὸ τέλος, φαίνεται, ἔμαθε νὰ πετᾶ δ ἄνθρωπος. Ἀπὸ τώρα πιὰ καὶ ἔπειτα, ἐκατάλαβα, δὲν θὰ ἔχω ἡσυχία νὰ κοιμοῦμαι. Τουλάχιστο νὰ κοιμηθῶ τώρα. Ἐξαναδίπλωσε τὰ πτερά της καὶ ἔξαναρουχάλισε.

4. Ἐμεῖς θὰ γίνωμε οἱ κύριοι στὸν ἀέρα.

Τὸ ἀεροπλάνο ἀνέβαινε δλοένα ψηλότερα. Τώρα ἔκαμψε γύρους ἐπάνω ἀπὸ τὸ δάσος καὶ ἔπειτα ἀνέβηκε καὶ πιὸ ψηλὰ ὅς που τὰ πουλιὰ τὸ ἔχασαν ἀπὸ τὰ μάτια των.

“Αν διμως τὰ πουλιὰ δὲν τὸ ἔβλεπαν πιά, τὸ ἔβλεπε διμως κάποιος ἄλλος, δ μπάρμπα-Βοριᾶς ἀπὸ τὴν κορυφὴν ἑνὸς βουνοῦ ποὺ ἦτο κουρνιασμένος μὲ τὸ ροῦχο του σφικτὰ διπλωμένο γύρω του.

— “Ω, ὡ, ἄνθρωποι ἐδῶ ψηλά! Τί θέλουν αὐτοὶ ἐδῶ; Δὲν ξέρουν δτι ἐγὼ εἰμαι δ βασιλῆς στὸν ἀέρα; Ἐγὼ δρῦζω τὰ σύννεφα, ἐγὼ διατάζω τὰ κύματα τῆς θάλασσας. Ἐγὼ σέρνω δύσω μου καὶ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὸν ἄμμο καὶ τὸ χῶμα καὶ τὸ νερὸ καὶ τὴ

φωτιά. Καὶ οἱ ἀνθρωποι θέλουν νὰ πετάξουν χωρὶς νὰ μὲ ρωτήσουν;

*Ἐξεδίπλωσε τὸ φοῦχο του, ἐφούσκωσε τὸ στόμα του καὶ ἀρχισε νὰ φυσᾶ καὶ νὰ σφυρίζῃ.

Τὰ δένδρα μέσα στὸ δάσος ἐλύγιζαν καὶ ἐκαμπούριαζαν καὶ τὰ κλαδιά των ἔσπαναν. Μεγάλες βαλανιδιὲς ἔξερριζώνονταν καὶ ἔπεφταν στὴ γῆ.

Στὴ θάλασσα ἐσηκώμηκαν κύματα καὶ τὰ μικρὰ πλοῖα ἐκουνιῶντο σὰν καρυδότσουφλα καὶ τὰ καράβια μὲ τὰ πανιὰ ἔγερναν στὸ ἔνα των πλευρῶν καὶ ἔλεγες ὅτι θὰ ἐβούλιαζαν ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή.

Καὶ οἱ φωτιὲς στὰ τζάκια ἄναψαν καὶ ὁ καπνός των ἔβγαινε πυκνὸς πυκνὸς σὰ μαῦρο σύννεφο.

*Οἱ ἀγέρας ὅρμησε καὶ ἐπάνω στὸ ἀεροπλάνο. *Ἐκτυποῦσε τὸν ἥλικα, τὰ πτερά, τοὺς ἀνθρώπους του. *Αλλὰ αὐτὸ ἐπάλαιε μὲ τὴ φουρτούνα καὶ ἐπροσπαθοῦσε νὰ κατεβῇ σιγὰ στὴ γῆ. Νά, τὴν ἔφθανε κιόλας.

*Ἐλύσσαξε, ὅταν τὸ εἶδε αὐτὸ ὁ μπάρμπα-Βοριᾶς. Τέτοια ἀντοχὴ ποτὲ δὲν τὴν ἔπειριεν! Τί; οἱ ἀνθρωποι θὰ εἰναι δυνατώτεροι ἀπὸ τὴν ἀφεντιά του; Ποτέ, ποτέ!. Καὶ οὐρλιάζοντας ἀπὸ θυμὸ ἀδραῖε καὶ ἄρπαξε ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο τὸ ἀριστερό του τὸ πτερό.

*Ἐνα κράκ... ἀκούσθηκε καὶ ἔπειτα φωνὲς καὶ τὸ ὑπερήφανο πουλὶ ἐσωριάσθηκε στὴ γῆ.

*Ομως μέσα ἀπὸ τὸ συντριμμένο ἀεροπλάνο ἐσηκώμηκε ὁ πιλότος, ἀν καὶ πληγωμένος στὸ κεφάλι. Εἶδε καλὰ καλὰ γύρω του δλη τὴ ζημιὰ καὶ εἶπε:

— Θὰ φτιάξωμε ἔνα νέο ἀεροπλάνο, καλύτερο καὶ δυνατώτερο ἀπὸ αὐτό. Καὶ θὰ ἔξακολουθήσωμε νὰ πολεμοῦμε, ὡς που νὰ γίνωμε μιὰ μέρα ἐμεῖς οἱ κύριοι στὸν ἀέρα.

Ἐγενέρερα.

”Οπου γυρίσης τὸ μάτι σου, βλέπεις πρασινάδα,
στρωμένα τὰ χαμομήλια καὶ τὶς μαργαρῖτες καὶ τὰ ἄλλα
τὰ λουλούδια. Καὶ ἐδῶ καὶ ἔκει ἀνθισμένα δένδρα.

Καὶ ἐπάνω σ' αὐτὴ τὴν πλούσια βλάστηση βό-
σκουν, πηδοῦν καὶ παῖζουν ἐλεύθερα καὶ χαρούμενα
τὰ ζῶα τῶν χωρικῶν. Ἀγελάδες, βώδια, ἄλογα, πρό-
βατα, μουσλάρια καὶ γαϊδουράκια. Σωστὴ ἑορτή!

Τὰ ἄλογα κυνηγοῦνται μὲ τὰ γαϊδουράκια. Οἱ
ἄγελάδες τρέχουν μὲ σηκωμένες τὶς οὐρές καὶ παῖζουν
μὲ τὰ μοσχαράκια των ποὺ πηδοῦν γύρω των.

Σήμερα δὲν ἔχει οὕτε σαμάρι, οὕτε ζυγό. Εἶναι
ὅλα των ἐλεύθερα καὶ χαρούμενα.

— ”Ας διασκεδάσωμε, λέγουν, αὐτὴ τὴν ὡραία
ἡμέρα. ”Ας χαροῦμε αὐτὴ τὴν ἐλεύθερία μας. ”Απόψε
θὰ μᾶς κλείσουν στὸ στάβλο. Αὔριο θὰ μᾶς ζεύσουν
πάλι καὶ θὰ μᾶς φορτώσουν.

Τὰ βώδια μουγκρίζουν, γιουχαΐζουν τὰ γαϊδου-
ράκια καὶ κουνοῦν τὶς οὐρές των, χρεμετίζουν τὰ
ἄλογα.

Ἐπάνω δ ἥλιος φέγγει καὶ τὰ πουλιά, ποὺ πετοῦν
ἐλεύθερα ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια των, καλημερίζουν τὰ
ζῶα, ποὺ καὶ αὐτὰ εἶναι σήμερα ἐλεύθερα!

* * *

Πολλὰ παιδιὰ περπατοῦν στὴν ἄκρη στὸ λειβάδι,
γιατὶ φοβοῦνται ὅλα αὐτὰ τὰ μεγάλα ζῶα.

”Άλλά, νά, περνᾶ κοντά των μιὰ ἀγελάδα ἀσπρό-
μαυρη. Τί ὡραία ποὺ εἶναι καὶ πόσο ἡμερη!

”Ο Μίμης παίρνει θάρρος καὶ θέλει νὰ παῖξῃ μὲ

ἔνα γαϊδουράκι. Ἄλλὰ ἔκεινο δὲν σηκώνει τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὸ φαγί. Κινεῖ μόνο τὰ αὐτιά του δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ διώχνει μὲ τὴν οὐρά του τὶς μύγες ἀπὸ τὰ πισινά του πόδια.

‘Ο Μίμης, μιὰ καὶ δυό, σκαρφαλώνει στὴ στιγμὴ ἐπάνω του. Τὸ γαϊδουράκι σηκώνει τὸ κεφάλι του μὲ θυμό, σὰ νὰ τοῦ λέγῃ: «Καὶ σὺ ἀκόμη μὲ φορτώνεσαι καὶ δὲν μὲ ἀφήνεις νὰ χαρῶ καὶ ἐγὼ μιὰν ἡμέρα ἐλεύθερη; Κατέβα, γιατὶ θὰ σὲ φέξω». Καὶ κτυπᾶ θυμωμένο τὸ δεξί του πόδι.

‘Ο Μίμης ὅμως δὲν καταλαβαίνει, φαίνεται, τὴ γλῶσσα ποὺ μιλοῦν τὰ γαϊδουράκια καὶ δὲν κατεβαίνει. Ἐξαφνα τὸ γαϊδουράκι σηκώνει τὰ πίσω πόδια του καὶ δὲν μένει ο Μίμης ξαπλώνεται φαρδὺς πλατὺς ἐπάνω στὸ γρασίδι.



Ψηφιοποιήθηκε από το Νεστιούπορ Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ο Τζίζικας.

Κάτω ἀπὸ τὸ δένδρο ἦτο μιὰ μυρμηκοφωλιά. Μυρμήγκια ἐπίγαιαν καὶ μυρμήγκια ἥρχοντο. Ἐκουβαλοῦσαν ἀδιάκοπα στὴ φωλιά των ὅσα σποράκια εὔρισκαν καὶ ἐγέμιζαν τὶς ἀποθῆκες των. "Οταν ἔσυναντιῶντο στὸ δρόμο των, ἄγγειοντο μὲ τὶς κεραῖες των σὰ νὰ ἔλεγαν κανένα μυστικὸ καὶ πάλι ἔξεκινοῦσαν γρήγορα γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ χαμένο καιρό.

"Ενα μεσημέρι ἀκούσαν τὸ τζίτζικα στὴ γειτονιά.

— "Α, αἱ, μᾶς ἥλθε καὶ ὁ τραγουδιστής. Τώρα, παιδιά, θὰ δουλεύωμε μὲ μουσική, εἴπαν καὶ ἐγέλασαν.

"Ο ἀρχιμύρμηγκας διώρ, ἔνας μεγάλος μύρμηγκας μὲ πτερά, ἐστάθηκε θυμωμένος στὰ πίσω πόδια του ἐπάνω σὲ ἔνα σπειρὶ κριθάρι καὶ τοῦ ἐφώναξε πολὺ δυνατὰ γιὰ νὰ τὸν ἀκούσῃ ὁ τζίτζικας.

— "Ε, κὺρο τζίτζικα. Ἐμεγάλωσες, βλέπω, ἀλλὰ γνώσῃ δὲν ἔβαλες. Ο νοῦς σου εἶναι πάντα στὸ τραγούδι.

— Αμή σὰν ἐσᾶς τὰ κουτομυρμῆγκια, τοῦ ἀπάντησε δ τζίτζικας, ποὺ ἀπὸ τὸ πρωῖ ὡς τὸ βράδυ δουλεύετε μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια; Θὰ πεθάνετε, χωρὶς νὰ μάθετε οὕτε ἔνα τραγούδι! Ζωὴ εἶναι αὐτή; καὶ ἔβγαλε τὴ γλῶσσα του καὶ τοὺς ἐπερίπταιζε.

— Περιπαῖζεις κιόλας, αἴ; Ἔννοια σου, μεθαύριο, δταν θὰ ἔλθῃ δ χειμώνας, σοῦ δείχνω ἐγώ, εἴπεν δ μύρμηγκας, τοῦ ἐγύρισε τὴν πλάτη του καὶ ἄρχισε πάλι νὰ σπρώχνῃ τὸ σπειρὶ τοῦ κριθαριοῦ.

Kovlà σὲν δάχασσα.

‘Ημέρες τώρα χαίρονται τὰ παιδιά. Θὰ κατεβοῦν στὴ θάλασσα ἐκδρομὴ τὸ Σάββατο, εἴτεν ὁ δάσκαλός των.

‘Επὶ τέλους! ἥλθε τὸ Σάββατο. Ξεκινοῦν μὲ σοῦστες. Πῶς γελοῦν καὶ πῶς χαίρονται!

Νά ἔνα πράσινο χωράφι. Νά καὶ ἄλλο. Ἐδῶ καὶ ἐκεῖ μικρὰ σπιτάκια. “Ολα τοὺς φαίνονται ὅτι φεύγουν δόπισω, σπίτια, χωράφια, δένδρα, λειβάδια.

Νά καὶ ἔνα κοπάδι ποὺ τρομάζει καὶ φεύγει ἀπὸ τὸ δρόμο. Τώρα γυρίζει δ δρόμος. Ἐνα κάρο ἔρχεται φορτωμένο. Ἐπέρασε καὶ αὐτό. Πλησιάζουν σὲ ἔνα μικρὸ δασάκι. Δένδρα μεγάλα, δένδρα μικρά, ἐπειτα θάμνοι πολλοί.

Νά ἐπὶ τέλους καὶ ή θάλασσα. Πῶς γυαλίζει!

Σὲ λίγο φθάνονταν στὴν ἀκρογιαλιά. “Ωχ! Ἀναπνέοντα βαθιὰ τὴν ἀρμύρα τῆς θάλασσας καὶ κτυποῦν τὰ χέρια των ἀπὸ χαρά.

* * *

Τώρα περπατοῦν κοντὰ στὴ θάλασσα. Τὰ κυματάκια της φθάνονταν καὶ ἀπλώνονται ἔνα στὸν ὀλόστρωτο τὸν ἄμμο καὶ φέρονταν φύκια πράσινα, σταχτιά, καὶ τὰ ἀπλώνονταν ἐπάνω στὴν ἀμμουδιά.

Τὰ παιδιὰ μαζεύονταν ἔνα σωρὸ κοχύλια καὶ ώραια χρωματιστὰ χαλκία. Φτιάνονταν μὲ αὐτὰ σπιτάκια, κάστρα, φούροντας. Τὰ χαλοῦν καὶ πάλι τὰ ξαναφτιάνονταν.

‘Ο Τάκης ἀνοίγει μὲ τὰ χέρια του ἔνα βαθὺ πηγάδι καὶ εὑρίσκει νερὸ ἀρμυρὸ καὶ τὸ μαζεύει μὲ ἔνα μεγάλο κοχύλι ποὺ τὸν ἔχει γιὰ κουβᾶ.

Τὰ κορύτσια παιζουν κυνηγητὸ ἐκεῖ στὴν ἀμμουδιά. Τί ἀστεῖα ποὺ εἶναι! Τὰ πόδια των βουλιάζουν στὸν ἄμμο, καθὼς τρέχουν καὶ πέφτουν στὰ μαλακά!

‘Ο Λευθέρης μαζεύει λιθάρια πλακωτὰ καὶ τὰ ρίχνει ἔνα ἔνα στὴ θάλασσα. Μπλούμ! Καὶ τὸ νερὸ κά-



μνει κύκλους μικρούς, μεγαλύτερους, μεγαλύτερους, ἵδια ψωμάκια. Καὶ ἀρχίζουν ὅλα τὰ ἀγόρια νὰ παίζουν τὰ πλακάκια καὶ πολεμοῦν ποιὸ νὰ φύσῃ πιὸ μακριά. Μπλούμ, μπλούμ, μπλούμ.

Ἐπεινασαν. Στὴ θάλασσα πεινᾶ κανένας γρήγορα. Ἄνοιξαν τὰ καλάθια των καὶ τρώγουν καὶ κοιτάζουν τοὺς γλάρους, ποὺ ἀσπροὶ ἀσπροὶ κλωθοπετοῦν ἄλλοι ψηλὰ καὶ ἄλλοι χαμηλά.

— Τί τρώγουν οἱ γλάροι; ἐρωτᾷ ὁ Θανάσης.

— Προσέξετε τους και θὰ ιδῆτε, εἶπεν δὲ δάσκαλός των.

Νά τος ἔνας ποὺ ζυγιάζει τὰ πτερά του ἐπάνω στὰ νερά. Κατεβαίνει μὲ δριμή. Νά, ἐβούτηξε τὴ μύτη του στὸ νερό. Στὴν ἄκρη της σπαρταρᾶ τώρα τὸ ψαράκι. Πάει, τὸ ἔχαψε.

— Ετσι οἱ γλάροι τὰ τρώγουν τὰ ψαράκια, εἶπεν δὲ δάσκαλός των. Χωρὶς ἀλεύρωμα, χωρὶς τηγάνισμα, ώμά. Καὶ ἐγέλασαν δῆλοι των.

* * *

Καὶ πόσα ἄλλα παιχνίδια ἔπαιξαν τὸ ἀπόγευμα!

— Νὰ παίξωμε καὶ τὰ ἀμάξια. Νά, ἐδῶ ἔχει ἐλεύθερο χῶρο, εἶπεν δὲ Γιάννης μιὰ στιγμή.



Αλλὰ ἐδῶ ἐμάλωσαν. Τὰ κορύτσια ἥθελαν νὰ εἰναι οἱ ἀμάξιδες, τὰ ἀγόρια ἥθελαν καὶ αὐτὰ νὰ εἰναι οἱ ἀμάξιδες. Τότε δὲ δάσκαλός των τοὺς εἶπε νὰ τὰ παιξουν πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ γίνουν δῆλοι των καὶ ἀμάξια καὶ ἀμάξιδες καὶ ἄλογα.

Ἐγιναν πολλὰ ἀμάξια στὴ γραμμή. Σὲ κάθε ἀμάξι
δυὸς παιδιὰ τὰ ἄλογα, ἔπειτα δὲ ἀμάξας ποὺ ἐκρατοῦσε
τὰ χαλινάρια, καὶ ἀπὸ πίσω τέσσαρα παιδιὰ ποὺ ἦσαν
τὸ ἀμάξι. Χόπ, χόπ, χόπ. Κάθε ἀμάξι ἥθελε νὰ περάσῃ
τὸ ἄλλο. Καὶ ἦσαν ἐλαφρά, χωρὶς φόδες καὶ ξύλα καὶ
σίδερα τὰ ἀμάξια αὐτά. Καὶ ἐπετοῦσαν.

Ἐξαφνα ἀκούσθηκαν φωνές. Τὸ δεύτερο ἀμάξι
εἶχε πέσει ἐπάνω στὸ πρῶτο. Φοβερὴ σύγκρουση.

Τέσσαρα παιδιὰ εὑρέθηκαν στὴ γῆ καὶ ἐπάνω
των ἔπεφταν καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀμάξια, καθὼς ἥρχοντο
μὲ δύναμη. Τὰ φοῦντα δλων ἔγιναν χάλια. Ἀλλὰ τὰ
παιδιὰ ἐγελοῦσαν καὶ ὅταν ἐσηκώθηκαν, ἔξανάρχισαν
τὸ παιχνίδι μὲ περισσότερη ὅρεξη.

Οἱ ἥλιοι ἄρχισε νὰ κατεβαίνη, ἡ θάλασσα ἔγινε
σκουρώτερη. Ἐπῆρε ἀεράκι καὶ κάμνει δροσούλα.

Ἐμάζευσαν τὰ πράγματά των καὶ ἔξεκίνησαν.
Ἐγύρισαν ἀπὸ τὸν ἵδιο δρόμο. Τὰ ἵδια μέρη εἶδαν πάλι.
Ἀλλὰ τώρα τοὺς φαίνονται ἀλλιώτικα. Είναι δμως κου-
ρασμένα καὶ τὰ παιδιὰ καὶ δὲν ἔχουν τὴ ζωηρότητα
ποὺ εἶχαν τὸ πρωτ.

Τὸ βράδυ δὲν οἱ των ἐκοιμήθηκαν ἐνωρὶς-ἐνωρὶς.

Τί εἴμαι;

Τέσσαρ' ἀδέρφια εἴμαστε καὶ εἴμαστε δλα ἵδια.

Οἱ ἄγαποῦμε ἀπὸ καρδιὰ κάθε λογιῶ παιχνίδια.

Ἐνας τὸν ἄλλο κυνηγᾶ καὶ εἰναι μεγάλο θάμα
ποτὲ πώς δὲν πιανόμαστε κι ἀς τρέχωμε κι ἀντάμα!

M. Κλεάνθους· Παπαδημητρίου

Τὰ καβούρια κάνουν
γάμο.

Κάτω στὸ γιαλὸ στὴν ἄμυο
κάνουν τὰ καβούρια γάμο
καὶ καλέσανε καὶ μένα
καὶ δὲν ἥθελα νὰ πάω.

Κι ἀκούσα τὸ ντύγκι ντύγκι
κ' ἔκανα καθδιὰ καὶ πῆγα
κ' ηνδρα τὸ λαγὸ καὶ πήδα.
‘Ο ψύλλος ἔπαιζε βιολὶ¹
κ' ἡ ἀχελώνα ντέφι
καὶ πέρασ’ ἔνας ποντικὸς
κ' εἰπε—Χαρὰ στὸ κέφι!

Δημοτικό





Ἐλὸ δάσος.

‘Η κυρὰ Γιάννενα μαζεύει στὸ περιβόλι της ἀπὸ τὸ πρωῒ λαχανικά, γιὰ νὰ τὰ φέρῃ στὴν ἀγορά. Αὐτὴ εἶναι τώρα καὶ πατέρας καὶ μητέρα γιὰ τὰ δύο παιδιά της τὸ Μῆτσο, 7 χρονῶν, καὶ τὴ Στυλιανίτσα, ἀκόμη μικρότερη. Τὰ παιδιά της ποῦ νὰ τὰ ἀφήσῃ σήμερα; Τὰ ἐφόρτωσε ἐπάνω στὸ γαϊδουράκι των καὶ ἤλθαν ὅλοι των ἀπὸ τὸ πρωΐ.

Τὸ περιβόλι των εἶναι δίπλα στὸ δάσος.

Τὰ παιδιά ἔπαιξαν πρῶτα μέσα στὸ περιβόλι των καὶ ἔπειτα ἐμβῆκαν στὸ δάσος γιὰ νὰ μαζεύσουν λουλουδάκια. “Εκαμαν δύο ώραίτες ἀνθοδέσμες καὶ ἐκάθισαν κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο γιὰ νὰ ξεκουρασθοῦν.

“Ολα των γύρω ἦσαν ἥσυχα. Τὸ ἀεράκι ἐφυσοῦσε στὰ δένδρα. Φρρ, ἀκούοντο τὰ πουλιά ποὺ ἐπετοῦσαν ἀπὸ κλαδὶ σὲ κλαδὶ.

Τὰ παιδιὰ κουρασμένα ἀπὸ τὸ παιχνίδι τῶν ἔκλεισαν τὰ ματάκια τῶν καὶ ἀποκοιμήθηκαν.

Αὐτὴ τὴν στιγμὴν ἀκούσθηκε θόρυβος μέσα ἀπὸ τὰ κλαριά καὶ ἥλιθαν τρεχῆτα τρία λαγουδάκια, ποὺ εἶχαν τὴν φωλιά τῶν σ' ἐκεῖνο τὸ πεῦκο. Ἐτρόμαξαν, δταν εἶδαν τὰ παιδιά, καὶ ἐστάθηκαν μὲν τεντωμένα αὐτιά.

— Δύο ἄνθρωποι! εἶπε τὸ ἕνα λαγουδάκι. Χωρὶς ἄλλο θὰ εἶναι κυνηγοί.

Τὸ μικρότερο λαγουδάκι ἀρχισε νὰ κλαίῃ. «Νὰ φύγωμε, νὰ φύγωμε», ἔλεγε, «θὰ μᾶς σκοτώσουν οἱ κυνηγοί».

— Γιὰ σταθῆτε νὰ ἴδω καὶ ἐγώ, εἶπεν ἡ μητέρα των, ποὺ εἶχε φθάσει ἐκείνη τὴν στιγμή. Ἐγὼ τοὺς γνωρίζω καλὰ τοὺς κυνηγούς. Ἐπαραμέρισε τὰ χαμόκλαδα ἐστάθηκε στὰ πίσω τῆς πόδια καὶ ἐπέρασε πρῶτα τὰ αὐτιά τῆς καὶ ἔπειτα τὸ κεφάλι τῆς.

— Μπά, μὴ φοβᾶσθε! Δὲν εἶναι κυνηγοί. Εἶναι δυὸς παιδιὰ ποὺ ἔξαπλωσαν νὰ κοιμηθοῦν. Σὲ δὲ λίγο θὰ ξυπνήσουν.

— Ἐγὼ ἐνύσταξα, ἔλεγε τὸ μικρὸ λαγουδάκι, θέλω νὰ κοιμηθῶ. Λιῶξε τα, μητέρα. Καὶ ἀρχισε νὰ κλαίῃ.

“Ενα πουλάκι, ἐπάνω ἀπὸ τὸ πεῦκο, τὸ ἀκούσε καὶ εἶπε.

— Ἔννοια σου, ἐγὼ θὰ τὰ ξυπνήσω. Καὶ μὲ τὸ ράμφος του ἔκοψε ἔνα μικρούτσικο κουκουνάρι καὶ τὸ ἔροιξε στὰ πόδια τῆς Στυλιανίτσας. Ἀλλὰ τὸ κοριτσάκι δνειρεύετο δτι ὁ ἀδελφός τῆς τῆς ἔροιχνε στὴν ποδιά τῆς κεράσια ἀπὸ μιὰ κερασιὰ καὶ δὲν ἔξυπνησε.

Τότε ἡ λαγίνα εἶπε στὸν ἄνεμο.

— Φύσηξε, σὲ παρακαλῶ, μὲ δύναμη γιὰ νὰ ξυπνήσης τὰ παιδιά. Καὶ ὁ ἄνεμος ἐφύσηξε δυνατά. Ἀλλὰ τὰ παιδιὰ δνειρεύοντο δτι ἥτο χιόνι καὶ ἐκρύωναν. Ἐμά-

ζευσαν στὸν ὑπο τῶν τὰ ροῦχα τῶν καὶ ἐγύρισαν ἀπὸ τὸ ἄλλο τὸ πλευρό.

Τότε ἡ λαγίνα ἐπαρακάλεσε τὸν ἥλιο.

— Σὲ παρακαλῶ, ἥλιε μου, φέξε μιὰ καυτερὴ ἀκτίνα ἐπάνω στὰ παιδιὰ καὶ ξύπνησέ τα. Καὶ δ ἥλιος ἔφεξε μιὰ καυτερὴ ἀκτίνα. Ἀλλὰ τὰ παιδιὰ δύνειρεύοντο δτὶ τὰ ἐσκέπαζε ἡ μανούλα τῶν ζεστὰ ζεστὰ καὶ ἐκοιμήθηκαν βαθύτερα.

‘Η κυρὰ λαγίνα εἶχε ἀπελπισθῆ. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐπεργοῦσε ἀπὸ ἐπάνω τῶν ἓνα στακτὶ σύννεφο. Ἡ λαγίνα δακρυσμένη τοῦ εἶπε.

— Σὲ παρακαλῶ, σύννεφό μου, στάσου μιὰ στιγμὴ καὶ φέξε στὸ πρόσωπο τῶν παιδιῶν λίγη βροχούλα. Ἰσως καὶ ξυπνήσουν! Τὸ σύννεφο ἔφεξε λίγες δυνατὲς σταγόνες βροχή, κρύες κρύες, ἐπάνω στὰ παιδιὰ καὶ ἐκεῖνα ἐτινάχθηκαν καὶ ἔξυπνησαν.

— Μπά! ἐκοιμήθηκαμε, εἴπαν, καὶ ἔτριψαν τὰ μάτια τῶν. Ἐπῆραν τὶς ἀνθοδέσμες τῶν καὶ ἐπέστρεψαν στὸ περιβόλι τῶν.

‘Οπίσω τῶν τὰ λαγουδάκια ἔχόρευαν. Καὶ τὸ μικρὸ πουλάκι ἐπάνω στὸ δένδρο ἔγελοῦσε καὶ αὐτὸ ἀπὸ καρδιά.



Τὸ δέντρο.

Τὸ δέντρο ὑψώνεται πανέμορφο
καὶ πρασινίζει κι εὐωδιάζει.

Τ' ἄνθη, τὰ φύλλα καμαρώνομε.
Τὴν φίλα ποιὸς τὴν λογαριάζει;

Μὰ ἐκείνη ταπεινὴ κι' ἀθώοητη
— Μάννα γεμάτη καλωσύνη—
'Απὸ τὴ σάρκα, ἀπὸ τὸ αἷμα τῆς
Τὴν δμορφιὰ τοῦ δέντρου δίνει.

Γ. Δροσίνης

Ἡ Ἀρεωσοῦ καὶ ὁ Σκανδόχοιρος.

Ἐνα βράδυ ὁ σκαντζόχοιρος ἐβγῆκε νὰ πάρη τὸν ἀέρα του. Ἐκείνη τὴν ὥρα τὰ πουλιὰ εἶχαν εἰπῆ τὸ βραδινό τους τραγούδι καὶ ἐκούρνιαζαν νὰ κοιμηθοῦν. "Οταν τὰ εἶδε ὁ σκαντζόχοιρος, τὰ ἐφώναξε.

— Τί ἀνόητα ποὺ εἶσθε ἔσεις τὰ πουλιά! Πηγαίνετε νὰ κοιμηθῆτε ἵσα ἵσα τὴν ὥρα ποὺ δροσίζει καὶ εἶναι εὐχάριστα!

— Καὶ ἔγὼ πάλι ἀπορῶ πῶς μπορεῖς ἐσὺ νὰ ξῆς κρυμμένος δῆλη τὴν ἡμέρα χωρὶς νὰ βλέπης τὸ λαμπρὸ φῶς τοῦ ἥλιου, τοῦ ἀπάντησε μὰ ξωηρὴ τσίγλα.

— Ἐμένα ἡ δουλειά μου εἶναι τὴν νύκτα. Τότε βγαίνω νὰ εῦρω τίποτε νὰ φάγω.

— Καὶ τί εὔρισκεις τὴν νύκτα νὰ φάγης;

— Τί εὔρισκω; ἂν ἀπαντήσω φίδι, τότε σοῦ λέγω τί εὔρισκω.

— Φίδι; καὶ δὲν τὰ φοβᾶσαι τὰ φίδια;

— Τί ἀνάγκη τὰ ἔχω; "Ἄς εἶναι καλὰ τὰ ἀγκάθια μου. "Ακου νὰ ιδῆς τί ἔφτιαξα προχθὲς σὲ μιὰν δχιά. Τὴν ξέρεις τὴν δχιά, αὐτὸ τὸ φίδι τὸ φαρμακεόδ. Ἐπερνοῦσε ἀπὸ κοντά μου. Ἐπήγαινε νὰ φάγη πουλιά. Τὴν ἄφησα νὰ περάσῃ καί, χράπ, τῆς ἀρπάζω τὴν οὐρά. Ἄμεσως ἔπειτα ἐκολουριάσθηκα, ἀφῆκα γύρω γύρω δλα μου τὰ ἀγκάθια ὀρθὰ καὶ ἔκαμα τὸν ψόφιο. Οὕτε μιλιά, οὕτε λαλιά.

Γνωρίζει τότε αὐτὴ ἀγριευμένη καὶ φέγνεται ἐπάνω μου γιὰ νὰ μὲ καταβάλη καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν οὐρά της. Ἐκτυποῦσε, ἐκτυποῦσε, καὶ ὅλο ἐμάτωνε τὸ κορμί της, ὡς που ἐψόφησε.

— Χμ; ξκαμε ή τσίχλα. Καλά τὰ φίδια. "Αν σὲ
ἀπαντήση ὅμως καμιαὶ ἀλεποῦ;

— "Ας δοκιμάσῃ. Τὰ ἀγκάθια μου τὰ ἔχω καὶ γι'
αὐτή.

— "Ε! τὸν καυγησιάρη! Ξέρεις ὅμως τὶ ἐκατάφερε
προχθὲς μιὰ ἀλεποῦ σὲ ἔνα σκαντζόχοιρο;

— "Οχι δὲν ξέρω, εἶπε ἀπορώντας ὁ σκαντζό-
χοιρος.

— Αἱ, ἀκουσε λοιπὸν νὰ σοῦ τὸ εἰπῶ καὶ τότε
πιὰ δὲν θὰ καυχιέσαι. Σὰν εἰδε, ποὺ λές, ή ἀλεποῦ τὸ
σκαντζόχοιρο τυλιγμένο σὰν κουβάρι, τὸν ἔσπρωξε μὲ
τὰ πόδια τῆς καὶ τὸν ἔρριξε μέσα στὸ ωάρι. "Ο σκαν-
τζόχοιρος ἔξαφνίσθηκε καί, καθὼς ἐπῆγε νὰ ξετυλιχθῇ
καὶ ἔβγαλε τὴν μύτη του γιὰ νὰ ἴδῃ τὶ τρέχει, τὸν
ἄρπαξε ή ἀλεποῦ καὶ τὸν ἐσκότωσε.

— Έγὼ ὅμως ξέρω νὰ σοῦ εἰπῶ μιὰν ἄλλην ἰστο-
ρία γιὰ ἄλλον ἔνα σκαντζόχοιρο, γιὰ νὰ ἴδης τὶ ἐκατά-
φερε αὐτὸς πάλι τῆς ἀλεποῦς.

Μιὰ φορὰ ποὺ ἔβρεχε καὶ ἔπεφτε χαλάζι, ἔνας
σκαντζόχοιρος εὑρέθηκε στὸ λόγγο καὶ δὲν ἥξερε ποῦ
νὰ τρυπώσῃ γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὸ χαλάζι. Σὲ δλίγο
εύρηκε μιὰν ἀλεπότουπα καὶ ἐπῆγε νὰ ἔμβη μέσα. Ἄλλὰ
ή ἀλεποῦ, ποὺ ἦτο μέσα, δὲν τὸν ἄφηνε. Ἐκεῖνος τότε
τῆς εἶπε παρακαλώντας νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ βάλῃ τὸ κε-
φάλι του μόνο μέσα στὴ τρύπα καὶ γιὰ τὸ κορμί του
δὲν τὸν ἔμελλε.

Η ἀλεποῦ, μὲ τὰ πολλά, τὸν ἄφησε καὶ ἔβαλε μέσα
τὸ κεφάλι του. Ἄλλὰ ὁ σκαντζόχοιρος λίγο λίγο ἔμβαινε
καί, ὅταν ἔζύγωνε ή ἀλεποῦ, ἐσήκωνε τὰ ἀγκάθια του
καὶ τὴν ἐτρυποῦσε. Η ἀλεποῦ τί νὰ κάμη; Ἐπαραμέ-
ριζε στὴν ἄκρη καὶ ὁ σκαντζόχοιρος ὅλο καὶ ἔμβαινε,

ῶσπου τὰ κατάφερε νὰ πετάξῃ τὴν ἀλεποῦ ἀπὸ τὴν τρύπα
της καὶ νὰ μείνῃ νοικοκύρης ἔκει μέσα.

Αἱ λοιπὸν, πῶς σοῦ φαίνεται ἐσένα πάλι αὐτὴ
ἡ ἴστορία;

Τὸ ἀνδόνι.

Μέσα στὸ δάσος περπατῶ
κι ἀκούω τὰ πουλάκια.

Κάθε κλωνὶ¹
καὶ μιὰ φωνή,
οὲ κάθε δέντρο μονσικὴ
χαρὲς καὶ τραγουδάκια.

Μὰ ἔκει ποὺ ἄλλα τραγουδοῦν
κι ἄλλα κρατοῦν τὸ ἵσο,
ἔνα πουλὶ²
μικρὸς λαλεῖ
σὰ νὰ τοὺς λέη: «σωπᾶτε σεῖς!
Ἐγὼ θὰ τραγουδήσω»!

Σωπάσαν δλα... Τὸ μικρὸ
πουλὶ τ' ἀποστομάνει.

Ἐτζαν λαλιὰ
τ' ἄλλα πουλιά,
μὰ ἔνα ἡταν μοναχὸ³
ἀπ' δλα τοὺς τ' ἀηδόνι.

A. Βλάχος

Ἡ Ἰέστη.

— Οὕφ, αὐτὴ ἡ καταραμένη ἡ ζέστη! εἶπεν ἡ Τασούλα σκουπίζοντας τὸ μέτωπό της, ποὺ ἦτο ἴδρωμένο.

Καὶ ἀλήθεια ἔκαμνε πολλὴ ζέστη ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ἡτο τρεῖς τὸ ἀπόγευμα καὶ ἀπὸ τὰ ἀνοικτὰ παράθυρα ἥρχετο ἡ πύρα τοῦ δρόμου μέσα στὴ τάξη των.

Τὰ παιδιὰ ἡσαν δλα ἔαναμμένα καὶ δὲν εἶχαν καὶ μεγάλη δρεξη γιὰ δουλειά. Μερικὰ μάλιστα μόλις καὶ ἐκρατοῦσαν ἀνοικτὰ τὰ μάτια των, γιατὶ ἡ μεγάλη ζέστη τοὺς ἔφερνε νύστα.

— Οὕφ, αὐτὴ ἡ ζέστη! εἶπε καὶ πάλι ἡ Τασούλα.

— Θέλεις νὰ εἰπῆς ἡ εὐλογημένη ἡ ζέστη, διόρθωσε ἡ δασκάλισσά των. Ἡ ζέστη, Τασούλα, ώριμάζει τοὺς καρποὺς καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν καταριέσαι γιὰ τὴ μικρὴ ἐνόχληση ποὺ μᾶς δίνει.

— "Εχετε δίκαιο, εἶπεν ἡ Τασούλα ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ τὴν ὑποφέρω. Καὶ ἔπειτα αὐτὲς οἱ καταραμένες οἱ μύγες!

— Γιὰ τὶς μύγες εἴμαι σύμφωνη μαζύ σου. Δὲν ὑπάρχει ἔντομο πιὸ μισητὸ καὶ πιὸ ἐπικίνδυνο. Πρέπει νὰ τὶς πολεμοῦμε χωρὶς εὐσπλαχνία, γιατὶ σέρνουν μαζί των ἔνα σωρὸ ἐπιδημίες καὶ ἀρρώστειες.

Ἡ ζέστη δμως είναι ἄλλο πρᾶγμα. Αὐτὴ είναι δῶρο ἀπὸ τὸ Θεὸν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχωμε παράπονο, καὶ μάλιστα δταν δὲν είναι ὑπερβολική, ὅπως ἐδῶ στὸ τόπο μας. Υπάρχουν ἄλλοι τόποι ὅπου βρέχει διαρκῶς καὶ ὁ οὐρανὸς είναι γκρīζος τὸν περισσότερον καιρό. Καὶ ξέρεις πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν σὲ αὐτοὺς τοὺς τόπους, ἔρχονται ἐδῶ σὲ μᾶς, οἱ περιηγηταί, ὅπως τοὺς λέγομε, καὶ χαίρονται τὸν οὐρανό μας καὶ μᾶς ζη-

λεύουν γιὰ τὸν ἥλιο μας! Ὁ τόπος μας εἶναι σωστὸς παράδεισος ἐπάνω στὴ γῆ γιὰ τὸ ὠραῖο κλῖμα της.

Ἡ Τασούλα, ὡς τόσο, ἔξακολουθοῦσε ἀκόμη νὰ σφογγίζῃ τὸ μέτωπό της.

— Ἀλλὰ καταλαβαίνω βέβαια τὴ γκρίνια σου, Τασούλα, εἴπε πάλι ἡ δασκάλισσα. Κατόπι ἀπὸ τόσους μῆνες ἐργασία είσαι πιὰ κουρασμένη. Τὸ ᾴδιο εἶναι καὶ οἱ συμμαθήτριές σου. Μόνο ποὺ αὐτὲς δὲν παραπονοῦνται. Ἀκόμη ὀλίγη ὑπομονὴ καὶ φθάνουν οἱ διακοπές. Τότε θὰ ἔχουν ρασθοῦμε δῆλοι μας καὶ θὰ μᾶς φαίνεται πολὺ ὀλιγώτερη ἡ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ.

— Ἐμένα μοῦ ἀρέσει ἡ ζέστη, εἴπε αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ Λένα.

— Βλέπεις; δὲν τὸ ἔλεγα ἐγώ, Τασούλα, ὅτι δὲν πταίει ἡ ζέστη; εἴπεν ἡ δασκάλισσα καὶ ἐγάιδευσε τὴ Τασούλα ποὺ ἀκόμη ἀναστέναζε.

Θέρος.

Στὰ χωράφια θερίζουν τώρα οἱ χωρικοί. Τὰ στάχυα ὄριμα, βαριά, μὲ γυρτὲς τὶς φοῦντες, σαλεύουν στὸν ἄνεμο σὰν κύματα. Οἱ τελευταῖς παπαροῦνες κοκκινίζουν ἀκόμη ἐδῶ καὶ ἔκει μέσα στὰ χωράφια.

Οἱ θεριστὲς θερίζουν μὲ γέλοια καὶ μὲ τραγούδια, οἱ νέοι μὲ ψάθινα μεγάλα καπέλα, οἱ νέες μὲ χωματιστὰ μανδήλια στὰ μαλλιά.

Τὸ δρεπάνι ἀστράφτει κάθε φορὰ ποὺ τὸ τραβοῦν ἐπάνω στὰ λεπτὰ καλάμια. Κόβουν σειρὰ σειρὰ χειροβολιές, κρίτσ, κρίτσ, κρίτσ.

Ἄμα τελειώνη τὸ θέρισμα, κουβαλοῦν τὰ στάχνα στὸ ἄλωνι σὲ μέρος ποὺ νὰ τὸ κτυπᾶ ὁ ἄνεμος, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὰ ἄλωνίσουν καὶ νὰ τὰ λυχνίσουν. Στὸ ἄλωνι τὰ ἄλογα σέρονουν τὶς ροκάνες καὶ ἀπὸ κάτω τὸ σιτάρι ἔσπειροῦται καὶ τὸ καλάμι σπάνει καὶ γίνεται ἄχυρο.

Βράδυ βράδυ, δταν παίρνη τὸ ἀεράκι, γίνεται τὸ λέχνισμα. Μὲ τὶς διχάλες σηκώνουν σωροὺς ἀπὸ σιτάρι καὶ ἄχυρο μαζί. Τὸ σιτάρι πέφτει βαρὺ καὶ στιβάζεται σὲ μιὰ μεριὰ καὶ τὸ ἄχυρο τὸ τραβῆ παραπέρα τὸ ἀεράκι καὶ τὸ σκορπίει ἀπλωτὸ ἐπάνω στὴ γῆ. Ἔτσι χωρίζεται σὲ ὀλόγη ὥρα τὸ σιτάρι ἀπὸ τὸ ἄχυρο.

* * *

*'Απὸ τὸ θέρο ὡς τὶς ἐλιὲς
δὲν ἀπολείπουν οἱ δουλειές.
Εἴν' ὁ θέρος, εἴν' τ' ἄλωνι,
εἴν' ὁ τρόγος ποὺ πληρώνει.*

Δημοτικό

Θερισμός.

Σιὰ χωράφια μεσημέρι, μὲ τὴν ἀντηλιά,
πάνω κάτω οἱ θεοιστάδες δρώονται στὴ δουλειά.
Βλογημένος πάντα ὁ κόπος κι ἡ δουλειὰ τιμή,
ὅλη ἡ χώρα περιμένει τὸ γλυκὸ ψωμί.

Δές, στὸν ἥλιο τὰ δρεπάνια λάμποντα περισσά,
χράπ, τὰ στάχνα μεστωμένα στρώονται χρυσά.
Καλομελετοῦν τ' ἀγόρια, τραγουδοῦν οἱ νιές,
κι ἄλλοι κουβαλοῦν δεμάτια, φτιάνονταν θημωνιές.

Τώρα στρώσανε νὰ φᾶνε κάτω ἀπ' τὴν ἐλιά,
πᾶν τὰ βόδια γιὰ νὰ πιοῦντε πέρα μιὰ σταλιά,
κι ὁ σπουργίτης, παιχνιδιάρης, ποῦβλος τὸν καιρό,
χαμηλώνει κι ἔνα στάχυν παίρνει ἀπ' τὸ σωρό.

Σ. Σπεράντσας

Κοζύμβι.

Τὰ παιδιὰ εἶναι τρελλὰ μὲ τὴν θάλασσα. Πόσο γαλάξιο νερό, Θεέ μου, δλόστρωτο καὶ γυαλιστερό, πέρα δῶς πέρα, ὅς που φθάνει τὸ μάτι σου!

Νά τα, περπατοῦν ἔκαλτσωτα στὴν ἀμμουδιά! Τὸ κυματάκι κυνηγᾶ τὰ πόδια των νὰ τοὺς τὰ βρέξῃ καὶ αὐτὰ τραβιοῦνται. Καὶ δλοένα ξαναγυρνοῦν.

“Ω, τί εὐχάριστα εἶναι τώρα μὲ τὰ πόδια μέσα στὸ νερό! Βέβαια πρέπει νὰ φυλάγεσαι νὰ μὴ σὲ τσιμπήσῃ καμμιὰ δράκαινα, νὰ μὴ σὲ κτυπήσῃ καμμιὰ μουδιάστρα, νὰ μὴν πατήσῃς κανένα ἀχινό, νὰ μὴν ἀπαντήσῃς στὸ δρόμο σου τὴ δαγκάνα καβουριοῦ. Αὐτὰ δύως δὲν εἶναι ἐδῶ στὰ ρηχὰ καὶ γιὰ τὰ βαθιά δὲν ἔχεις νὰ φοβηθῆς, δταν μάθης μιὰ νὰ κολυμβᾶς.

‘Η μητέρα των μαθαίνει τώρα τὴν Ἔλενίτσα νὰ κολυμβᾶ.

— “Ετσι, παιδί μου, τῆς λέγει, καὶ τὴν πιάνει ἀπὸ τὸ σαγόνι, ἀπλώσουν ἐλεύθερα στὸ νερό, σὰ νὰ εἶναι ἔνα μεγάλο ἀπαλὸ στρῶμα. Καὶ τώρα κούνα μαζὶ χέρια καὶ πόδια.

— Τί ἀστεία ποὺ εἶσαι! “Ιδιο βατραχάκι, τῆς λέγει ἡ “Αννα ἡ ἀδελφούλα της.

— "Οχι ξτσι νευρικά, ξαναλέγει ή μητέρα της. Σιγώτερα και νὰ μὴν κρατῆς τὴν ἀναπνοή σου. Ἀμα προσέχεις, μπορεῖς νὰ κρατῆς δρθάνοικτο τὸ στόμα σου και νὰ πέρνης ἀέρα δίχως νὰ καταπίνης θάλασσα.

"Ετσι, ἀργά, ἀργά. Εῦγν.

Ἡ Ἐλενίτσα εὐρῆκε γρήγορα τὸ μυστικὸ νὰ στέκῃ ἐπάνω στὸ νερό και τὰ χέρια της κινοῦνται τώρα μὲ ρυθμὸ μέσα στὸ νερό σὰ δυὸ μικρὰ κουπιά.

Μιὰ στιγμὴ τῆς λέγει ή μητέρα της.

— Κράτα τὴν ἀναπνοή σου και κλεῖσε καλὰ τὸ στόμα σου. Ἐμπρός! Καὶ τῆς δίνει μιὰ και τὴν βουτᾶ δλόκληρη μέσα στὸ νερό. Ἡ Ἐλενίτσα νομίζει δτὶ θὰ σκάσῃ, δτὶ θὰ πιῇ δλη τὴ θάλασσα. Τινάζεται ἐπάνω τρομαγμένη και τὰ νερὰ στάζουν ἀπὸ τὰ μαλλιά της, ἀπὸ τὰ αύτιά, ἀπὸ τὰ μάτια της.



— Ήσύχασε, δὲν πνίγεσαι τόσο εὔκολα, λέγει ή μητέρα της. Πρέπει νὰ μάθης και μόνη σου νὰ βουτᾶς κρατώντας τὴν ἀναπνοή σου.

Στὸ μεταξὺ δὲ Νίκος, δὲ ἀδελφός της, ἐπῆρε δρόμο. Αὕτδες δὰ εἶναι ποὺ κολυμβᾶ. Σωστὸ βαπόρι. Μπορεῖ

νὰ ξεμακραίνη ἀπὸ τὸ ἀκρογιάλι μαζὶ μὲ τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ καὶ τότε φαίνονται μόνο τὰ κεφαλάκια των καὶ κάπου κάπου καὶ τὰ πόδια των, γιατὶ τοὺς ἀρέσει νὰ κτυποῦν τὴν θάλασσα καὶ νὰ σηκώνουν πολλοὺς ἀφρούς.

“Ομως τὰ μικρά των ἀδελφάκια φοβοῦνται ἀκόμη τὰ βαθιὰ νερά. Μπαινοβγαίνουν στὰ οηχὰ καὶ μαζεύουν χορταράκια τῆς θάλασσας καὶ ἀχιβάδες καὶ στεγνώνουν στὸν ἥλιο καὶ στὸν ἀέρα καὶ λιάζονται.

“Ἄγαποῦν ὅλοι των τὴν θάλασσα πολὺ πολὺ καὶ ἡ Ἐλενίτσα θὰ ἥθελε τώρα διαρκῶς νὰ κολυμβᾶ, μιὰ ποὺ ἔμαθε. Ἀλλὰ ἡ μητέρα της τῆς λέγει ὅτι τὸ πολὺ κολύμβι βλάπτει τὰ παιδιὰ ἀντὶ νὰ τὰ ὠφελῇ, καὶ ἡ Ἐλενίτσα ἀναγκάζεται νὰ βγῆ ἀπὸ τὴν θάλασσα..

Μὲ τὰ κονωτιά.

“Ἀλλὰ ὅλοι των ἀγαποῦν καὶ τὸν περίπατο μὲ τὰ κουπιά, ὅταν δὲν ἔχῃ ἀέρα.

“Ἐνα βράδυ μάλιστα, ποὺ ἤσαν ὅλοι των μέσα στὴ βάρκα, δ ἥλιος ἔδυσε μέσα σὲ φλόγες ὀλοκόκκινες. “Ἐπειτα ἐβγῆκε τὸ φεγγάρι, χρυσὸς καὶ μεγάλο στὴν ἀρχὴ καὶ δισο ἀνέβαινε ἐγίνετο ἀσημένιο καὶ χλωμό. “Ολη ἡ θάλασσα ἦτο γεμάτη φῶς. Τὰ σπιτάκια στὴν παραλία ἐφαίνετο πολὺ μικρὰ καὶ ἀσπρα καὶ τὰ παράθυρά των φωτισμένα σὰ μικρὲς κανδῆλες.

Οἱ μεγάλοι ἐτραβοῦσαν κουπὶ καὶ ἔτριζε ὁ σκαρμός. Πλάφ, πλάφ, πλάφ, ἔκαμναν τὰ κουπιὰ καὶ ἐβγαι-

ναν ἀστραφτερὰ μέσα ἀπὸ τὸ νερὸν καὶ τὸ νερὸν ἔσταζε
ἀπὸ τίς ἄκρες των κόμπους ἀσήμι.

὾Α! ἦτο πολὺ ώραιά ἡ βραδιὰ αὐτῆ. Πλάϊ των
ἐπερνοῦσαν καὶ ἄλλες βάρκες γεμάτες μὲ κόσμο καὶ
ἀπὸ ὅλες των ἀκούοντο τραγούδια καὶ ὅργανα. Ἡ



Ἐλενίτσα καὶ τὰ ἀδέλφια της ἤσαν μαγεμένα. Καὶ ὁ
Βαγγέλης ἀρχισε καὶ αὐτὸς νὰ τραγουδῇ:

Ἐγια μόλα! Κῦμα, σούρουπο γλυκό,
τὸ κουπὶ στὸ χέρι.

Λάμνετε κι ἡ βάρκα πάει σὰ μαγικὸ
κι ἀσπρο περιστέρι.

Στὸ γιαλὸ φαντάζουν τώρα πιὸ θολὰ
τ' ἀρμυρὰ τὰ φύκια.

Γλάρε, τὸ σκοπό μας φέρ' τον ἀπαλὰ
στ' ἄλλα τὰ καΐκια.

Πρὸς τὴ δύση ἡ φλόγα σβήνει τ' οὐρανοῦ
κι ἡ βραδιὰ προβαίνει

Λίγο κι ἀπ' τὴν ράχη πίσω τοῦ βουνοῦ
τὸ φεγγάρι βγαίνει.

Στὴν συρμὴ τῆς πρόμητος νανούριζει ἀριὰ
τ' ἀφρισμένο κῦμα.

Πάρετε, προοῦλες, πάλι στὴ στεριὰ
νὰ μᾶς πάτε πρίμα.

Σ. Σπεράντσας

Δὲν ἐπρόφθασαν νὰ πέσουν καλὰ καλὰ στὰ κρεβ-
βατάκια των τὴν νύκτα τὰ παιδιὰ καὶ ἀμέσως ἀπο-
κοιμήθηκαν.

Καὶ ἡ Ἐλενίτσα εἶδε στὸν ὑπνὸν τῆς καὶ πάλι τὴ
θάλασσα. Εἶχε πάλι φεγγάρι καὶ ἐκολυμβοῦσε στὰ βα-
θιὰ μαζὶ μὲ τ' ἀσημένια τὰ ψαράκια!





Ψάρεμα.

‘Ο Θανάσης εύρισκει μεγάλη εύχαριστηση νὰ κατεβαίνει τὸ πρωΐ ἐνωρὶς ἐνωρὶς στὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ νὰ κοιτάζῃ τοὺς ψαράδες νὰ τραβοῦν τὰ δίχτυα.

“Αχ, ἃς ἡτο καὶ αὐτὸς ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δυνατοὺς τοὺς ἄνδρες, ποὺ μισοὶ ἀπὸ ἑδῶ καὶ μισοὶ ἀπὸ ἔκεῖ τραβοῦν τὰ δίχτυα δλοὶ μαζί καὶ μὲ τὰ πόδια των, γυμνὰ ἔως τὸ γόνατο, στηρίζονται γερὰ στὴ γῆ! “Ενα-δυδότρια, ἔνα-δυδό-τρια, ἔτσι τραβοῦν γιὰ δῷρες τὰ σχοινιὰ ποὺ κουλουριάζονται δπίσω των. Κάθε τόσο δ τελευταῖος ἀφήνει τὸ σχοινὶ καὶ πάει καὶ πιάνεται πρῶτος στὴ γραμμὴ καὶ ἔναναρχίζει τὸ τραβήγμα.

Νά το, ἐπὶ τέλους, τὸ δίχτυ γεμάτο ψάρια! Πῶς σπαρταροῦν καὶ πῶς λάμπουν στὸν ὥλιο σὰν ἀσήμια! Πῶς ἔγλυστροῦν καὶ πῶς πετοῦν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ψαράδων!

* * *

‘Αλλὰ ἡ χαρὰ τοῦ Θανάση εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη, δταν πηγαίνη δ ἵδιος στὸ ψάρεμα μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του.

Βγαίνουν στὰ ἀνοικτά, μὲ τὸ πανὶ φουσκωμένο,

κάτασπρο σὰν τὸ πτερό μεγάλου πουλιοῦ. Ἡ βάρκα των πετᾶ ἐπάνω στὰ νερὰ καὶ ἀφήνει ὅπίσω των ἔνα αὐλάκι ἀπὸ ἀφρούς. Τὸ κῦμα παραμερίζει ἐμπρὸς στὴ βάρκα των γιὰ νὰ περάσῃ τὸ γοργὸ αὐτὸ πουλί!

Ο πατέρας κρατεῖ τὴ συρτή, μιὰ πετονιὰ ἀπὸ κίτρινο ἀρμίδι καὶ στὴν ἄκρη τὸ μεγάλο ἀγκίστρι μὲν ἔνα πτερό ἀπὸ γλάρο γιὰ δόλωμα. Καὶ τὰ μεγάλα ψάρια τὸ καταπίνουν τὰ ἀνόητα καὶ πιάνονται.

— Αὐτὰ παθαίνουν δσοι κυνηγοῦν τὸν μικρὸ καὶ τὸν ἀδύνατο, λέγει ὁ πατέρας του καὶ φύγει τὰ ψάρια μέσα στὸ καλάθι.

Κάθε τόσο ἀφήνει καὶ τὸν Θανάση νὰ φέξῃ καὶ νὰ κρατῇ αὐτὸς τὸ ἀγκίστρι. Ἄλλὰ ὁ Θανάσης δὲν εἶναι τυχερός. "Ισως νὰ τὸν φοβοῦνται τὰ ψαράκια καὶ δὲν τσιμποῦν. "Ισως καὶ νὰ κινῆ ἀπὸ τὴ χαρά του τὸ ἀγκίστρι τὸ περισσότερο ἀπὸ δσο χρειάζεται.

— Μὴ στενοχωριέσαι, σιγὰ σιγὰ θὰ συνειθίσης, τοῦ λέγει ὁ πατέρας του καὶ τοῦ δίνει νὰ κουβαλῇ αὐτὸς τὸ καλάθι μὲ τὰ ψάρια γιὰ νὰ τὰ δώσῃ στὴ μητέρα του.

Ἐξ ἀσημένια βάρκα μωῆκα.

Σ' ἀσημένια βάρκα μπῆκα
μὲς στὸν "Αι-Γιώργη βγῆκα.
Βρίσκω ταῦτες παλληκάρια,
ποὺ ψαρεύαντα τὰ ψάρια.

— Νιούτσικά μου παλληκάρια,
ποὺ ψαρεύετε τὰ ψάρια,
ἔχετε γιὰ μένα ψάρια;
"Εχετε παστὰ καὶ χλώρια;

— "Εχονμε παστὰ καὶ χλώρια,
ὅς πέντ' ἔξι δκάδες χώρια.

— Βούρλω, βούρλω, βούρλωσέ τα,
στὴν παλάντζα ζύγιασέ τα.

Δημοτικό

Ἐλληνικό.

Μέσα στὴν πύρα τοῦ καλοκαιριοῦ δουλεύουν στὸ Ἑλληνικὸ οἱ ἐργάτες, μαῦροι ἀπὸ τὸν ἥλιο. Κάθε τόσο ἀκούεις.

— Βάρδα, φουρνέλο! καὶ κρύβονται γρήγορα οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μὴν τοὺς ἔλθη καμμιὰ πέτρα στὸ κεφάλι.

Πρὸν ἀπὸ ὀλίγο καιρὸ αὐτὸς ὁ τόπος, ποὺ εἶναι τόσο κοντὰ στὰς Ἀθήνας, ἦτο ὅλος πέτρα. Ὁ ἥλιος τὸν ἔψηνε τὸ καλοκαίρι, ἡ βροχὴ καὶ ὁ ἀέρας τὸν ἔδερναν τὸ χειμῶνα. Εἶχε μόνο ἄγρια χόρτα, θυμάρι, ρεῖκι καὶ ποῦ καὶ ποῦ καὶ κανένα πεῦκο.

Σήμερα ἔχει πολλὰ σπίτια, μεγάλα καὶ μικρά, κτισμένα κοντὰ στὴ θάλασσα, καὶ τὸ κάθε σπίτι ἔχει γύρω του μεγάλο περιβόλι. Ἀπὸ ὅλα τὰ σπίτια κοιτᾶς τὴν θάλασσα, γιατὶ ἡ γῆ ἀνηφορίζει ἀπαλὰ πρὸς τὸ βουνό. Καὶ κάθε ήμέρα ἡ θάλασσα εἶναι γεμάτη μὲ βαρκοῦλες μὲ ἀσπρὰ καὶ κόκκινα πανιὰ καὶ μὲ μικρὰ καὶ μὲ μεγάλα βαπόρια, ποὺ ἄλλα ἔρχονται καὶ ἄλλα πάνε, ποιὸς ἔρει ποῦ!

* * *

Ἐπάνω σὲ αὐτὴ τὴ σκληρὴ γῆ δουλεύουν δλοένα οἱ ἐργάτες. Νέα σπίτια κτίζουν καὶ φυτεύουν νέα περιβόλια. Ἄλλα μὲ πόσον κόπο, Θεέ μου! Πρέπει πρῶτα νὰ σκάψουν τὴ γῆ, ποὺ εἶναι πέτρα σκληρὴ καὶ χονδρὴ δυὸ καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρες φορὲς ἵσα μὲ τὸ ἀνάστημά σας. Αὐτὸ εἶναι δύσκολο νὰ γίνη μόνο μὲ ἐργαλεῖα. Μεταχειρίζονται καὶ δυναμίτη, ποὺ σπάνει τὴν πέτρα

καὶ τὴν πετᾶ ψηλὰ καὶ γι' αὐτὸ ἀκούεις καὶ ὅλη τὴν
ἡμέρα. «Βάρδα, φουρνέλο!»

Ἐτσι ἐκβραχίζουν τὴ γῆ. Στὰ χανδάκια ποὺ ἀνοίγουν, κτίζουν τὰ θεμέλια τοῦ σπιτιοῦ ἢ καὶ τὰ γεμίζουν μὲ χῶμα γιὰ νὰ κάμουν ἐπάνω του περιβόλι. Τὸ χῶμα αὐτὸ τὸ κουβαλοῦν ἀπὸ μακριά, γιατὶ καὶ ἡ γύρω γῆ εἶναι ὅλο σκληρὴ πέτρα.

Αλλὰ τί εἶναι ἔνα καὶ δύο κάρα χῶμα! Ἐδῶ χρειάζεται χῶμα καὶ χῶμα, κάρα πολλά, ποὺ μέρες καὶ ἑβδομάδες τὸ κουβαλοῦν, τὸ ἔνα ὅπισθ στὸ ἄλλο. Καὶ μήπως καὶ τὸ χῶμα αὐτὸ εἶναι πάντοτε καλό; Πρέπει οἱ ἀνθρώποι νὰ τὸ δυναμώσουν, νὰ τὸ ἀνακατεύσουν μὲ ἄλλο χῶμα καὶ μὲ λίπασμα. Ἐπειτα φυτεύουν ἐπάνω του δένδρα, λουλούδια καὶ λαχανικά.

Αλλὰ σὲ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο φυσᾶ διαρκῶς ὁ ἀέρας καὶ στεγνώνει καὶ ξηραίνει πολὺ γρήγορα τὴ γῆ. Δυὸ τρεῖς ήμέρες ἀπότιστο νὰ ἀφήσῃς τὸ περιβόλι σου, πάει, ἔξηράθηκε. Καὶ ἂν εἰπῆτε καὶ γιὰ νερό, αὐτὸ τὸ παίρνουν ἀπὸ πηγάδια, ποὺ εἶναι σαράντα καὶ πενήντα πόδια βαθιὰ μέσα στὴ γῆ!

Σήμερα πρασινίζουν στὸ Ἑλληνικὸ παντοῦ τὰ περιβόλια καὶ εἶναι ώραία τὰ ἀσπρα σπιτάκια του μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πρασινάδα. Αλλὰ τί κόπος γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτά!

Τὰ καλύτερα λουλούδια μέσα στὴν ἀγορὰ εἶναι, λέγουν, τοῦ Ἑλληνικοῦ. Αμὴ τὰ μαρουλάκια, τὰ ἀγγουράκια, τὰ φρέσκα φασολάκια του; Τὰ τρώγεις καὶ εὔφραίνεσαι.

Ἡ Παρίδα μας.

Χωριὰ μικρὰ καὶ χωριὰ μεγάλα καὶ πόλεις μικρὲς καὶ πόλεις μεγάλες.

Καὶ ἄνθρωποι, ἄνδρες καὶ γυναικες καὶ παιδιά, ποὺ ζοῦν καὶ δουλεύουν διαρκῶς καὶ ὅλοι των ὀμιλοῦν Ἑλληνικά.

Καὶ γύρω χωράφια καὶ ἀμπέλια καὶ περιβόλια καὶ μικρὰ λοφάκια καὶ μεγάλοι λόφοι καὶ μικρὰ βουνά καὶ βουνά ὑψηλὰ μὲ τὸ χιόνι στὴν κορυφή.

Καὶ φέματα καὶ ποτάμια ποὺ κατηφοροῦν καὶ πρασινίζουν τὸν τόπο καὶ ποτίζουν ἔλατα, βαλανιδιές, πλατάνια, λεῦκες, ἐλιόδενδρα, πεῦκα καὶ πᾶνε καὶ χύνονται στὴ θάλασσα.

Καὶ ἀκρογιαλίες μὲ τὶς χρυσές ἀμμουδιές. Καὶ γύρω καὶ πέρα ἡ μεγάλη γαλάζια θάλασσα ποὺ ποτὲ δὲν κουράζεται, μὲ τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα τῆς νησιά, ξαπλωμένα σὰ γελῶνες ἐπάνω στὰ νερά.

"Ολα αὐτὰ εἶνε ἡ Ἑλλάδα, ἡ πατρίδα μας.

"Ενας τόπος γεμάτος ἥλιο καὶ καλωσύνη καὶ ὁμορφιά, ποὺ τὸν ἀγαποῦμε ὅλοι μας μὲ τὴ ψυχὴ μας καὶ ποὺ θὰ τὸν ἀγαπήσετε καὶ σεῖς, παιδιά, μὲ ὅλη σας τὴν καρδιά.



Περιεχόμενα.

	Σελ.		Σελ.
1. Αύγη	3	22. Στήν ἐκκλησιά	50
2. Χρυσή καντήλα, ποίημα δημοτικό	5	23. Μανούλες	53
3. Τὰ πουλιά φεύγουν	6	24. Τὸ γαῖδουράκι τοῦ Σάντοιο-Πάντσια	56
4. Δόνια, χελιδόνια, ποίημα δημοτικό.	8	25. Τὸ ἰδιότροπο κουνελάκι	59
5. Συννεφάκια.	9	26. Κάμε στὶ δὲν κοιτᾶς	61
6. "Ολα τὰ Ἑλληνόπουλα πηγαίνουν στὸ σχολεῖο.	10	27. Δυὸς ἀγόρια	61
7. Μέσα μου κλείνω, ποίημα M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	13	28. Τρία παιδιά	63
8. Τὰ περιβόλια καὶ τὰ χωράφια	14	29. Ἡ καταιγίδα	64
9. Πρωτοβρόχια, ποίημα M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	16	30. Ἡ βροχή, ποίημα M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	67
10. Ἡ Χάιδω	17	31. Στρατιώτες	68
11. Τσιριτρό, ποίημα Z. Παπαγωνίου	19	32. Σημαία	71
12. "Οταν τὰ παιδιά φεύγουν ἀπὸ τὸ σχολεῖο.	21	33. Ἀθῆνα	72
13. "Ολοι ἐργάζονται	28	34. Ἀθῆναι!	73
14. Οἱ καλοὶ συνεργάτες	31	35. Κάθε πρᾶγμα στὴ θέση του	75
15. Ἡ Μαριέττα φάβει	36	36. Σζολική ἕορτή	78
16. Τὸ κέντημα, ποίημα M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	38	37. Χιόνι	81
17. Ἡ γιαγιά μας καὶ ἡ μητέρα μας	39	38. Τὰ κάλανδα, μὲ 2 ποίηματα δημοτικά	85
18. Ἡ προσευχὴ τοῦ παιδιοῦ, ποίημα M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	44	39. Τὴ νύκτα τοῦ Ἀϊ-Βασίλη, μὲ δημοτικὸν ραντοφρίσμα	87
19. Τὰ βράδια	45	40. Οἱ κούκλες τῆς Φωτούλας	91
20. Ἐρχεται δι πατέρας, ποίημα Γ. Βιζυηνοῦ	47	41. Ἡ κούκλα μου, M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	93
21. Ἡ ίστορία τοῦ παπποῦ	48	42. Παιχνιδάκια	94
		43. Ἡ Μάτσα	96
		44. Τὰ γατάκια, ποίημα Z. Παπαγωνίου	100
		45. Ὁ Μπόμπης	101
		46. Οἱ δυὸς φίλοι, ποίημα Z. Παπαγωνίου	103
		47. Ἄνότος θυμός	105
		48. Ἀποκριές	106

Σελ.	Σελ.
49. 'Ο χειμώνας ἐπέρεασε	110
50. Οἱ γλάστρες τῆς Μοσχούλας	112
51. Ξαναήλθαν	114
52. Χελιδονάκι μου γοργό, ποίημα δημοτικό	115
53. Φωλίτσες	116
54. Μού παράγγειλε τὸ ἀη- δόνι, ποίημα δημοτικό	117
55. Μικρούλα χιτζώ μιά φω- λιά, ποίημα <i>M. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου</i>	118
56. 'Ο μικρός σπίνος	119
57. Τὰ κοτοπούλακα, ποίημα <i>M. Κλεάνθους-Παπαδημη- τρίου</i>	120
58. Τὸ σπιτάκι μὲ τοὺς κα- λοὺς ἄνθρωπους	121
59. 'Ο κόκορας, ποίημα <i>Z. Πα- παντωνίου</i>	126
60. 'Απρίλης	127
61. Τώρα είναι 'Απρίλης καὶ χαρά, ποίημα δημοτικό	127
62. Χωριό	128
63. Τὸ χωριό, ποίημα <i>G. Δρο- σίνη</i>	130
64. Οἱ πάπιες, ποίημα <i>M. Κλε- άνθους-Παπαδημητρίου</i>	131
65. 'Ενα καλὸ μάθημα	132
66. Οἱ μέλισσες	133
67. Σιτάρι	135
68. 'Ανεμόμυλος, ποίημα <i>M. Κλε- άνθους-Παπαδημητρίου</i>	138
69. 'Ενα θλιμμένο τραγούδι	140
70. 'Εσπασε ὁ ἄσπρος κρίνος	143
71. Τῶν Βαῖων	145
72. Βάγια βάγια τῷ βαγιῶ, ποίημα δημοτικό	146
73. Λαμπρή, μὲ δημοτικὰ ποιή- ματα	147
74. 'Ολα τὰ μικρὰ κορίτσια, ποίημα δημοτικό	150
75. Πρωτομαγιά, ποίημα <i>I. Πο- λέμη</i>	150
76. 'Ο ἀετός	151
77. 'Ο ἀνθρωπος-πουλί	154
78. 'Ελεύθερα	161
79. 'Ο Τζίτζικας	163
80. Κοντά στὴ Θάλασσα	165
81. Τί είμαι; ποίημα <i>M. Κλεάν- θους-Παπαδημητρίου</i>	168
82. Τὰ καβούρια κάνονταν γάμο, ποίημα δημοτικό	169
83. Στὸ δάσος	170
84. Τὸ δέντρο, ποίημα <i>G. Δροσίνη</i>	173
85. 'Η ἀλεποῦ καὶ ὁ σκαν- τζόχιορος	174
86. Τὸ ἀηδόνι, ποίημα <i>A. Βλάχου</i>	176
87. 'Η ζέστη	177
88. Θέρος	178
89. Θερισμός, ποίημα <i>S. Σπε- ραντσά</i>	179
90. Κολύμβι	180
91. Μὲ τὰ κουπιά	182
92. 'Εγια μόλα, ποίημα <i>S. Σπε- ραντσά</i>	183
93. Ψάρεμα	185
94. 'Σ' ἀσημένια βάρκα μπῆ- κα, ποίημα δημοτικό	187
95. 'Ελληνικό	188
96. 'Η Πατρίδα μας	190

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Το αναγνωστικό *H χαρά του παιδιού* της παιδαγωγού Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδημητρίου με εικονογράφηση του Μάριου Αγγελόπουλου ήταν ένα από τα δέκα αναγνωστικά που εγκρίθηκαν το 1934 για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου. Στην εξουσία βρισκόταν το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη –ένα κόμμα αντίθετο στη χρήση της δημοτικής– στέλνοντας στο υπόγειο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929-1932 του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τον Ιανουάριο του 1933 καταργείται το Εκπαιδευτικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που συντόνιζε τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και την ίδια χρονιά ψηφίζεται ο νόμος 5911 περί σχολικών βιβλίων –αντίθετος σε πολλά σημεία από

α'

τον νόμο 5045 του 1931 του υπουργού Παιδείας Γεώργιου Παπανδρέου, ο οποίος επέκτεινε τη χρήση της δημοτικής και στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Βάσει του νέου νόμου, εκδίδεται τον Ιανουάριο του 1934 νέα προκήρυξη «περί του τρόπου συντάξεως των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου», σύμφωνα με την οποία ως σκοπός των αναγνωστικών οριζόταν «η τόσον διά του περιεχομένου και της μορφής αυτών όσον και διά της γλώσσης των προαγωγή και συγκέντρωσις πάντων των διαφερόντων, των καλλιεργουμένων υπό του δημοτικού σχολείου, η καλαισθητική και γλωσσική μόρφωσις των μαθητών, η προαγωγή της θρησκευτικής των διαπλάσεως και η εθνική και ηθική διαπαιδαγώγησις αυτών» (βλ. Χριστ. Β. Λέφας, *Iστορία της εκπαίδευσεως*, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, Αθήνα 1942).

Το αναγνωστικό της Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδημητρίου εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 1934 «προς χρήσιν της Β' Δημοτικού για μία τετραετία». Μαζί με αυτό, για την ίδια τάξη εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, Ο καλός δρόμος των Γρηγόριου Ζενόπουλου και Γ. Κονιδάρη (που είχε πρωτοχρησιμοποιηθεί στα σχολεία το 1924), οι *Iστορίες* του Αριστοτέλη Κουρτίδη (που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1896) και τα

Κρινολούλουδα των Αρσινόης Ταμπακοπούλου και Θεώνης Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα).

Συμπιεσμένη ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης, η Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου (1887-1981) είναι στην εποχή μας ξεχασμένη. Στα χρόνια της óμως ήταν γνωστή παιδαγωγός και διανοούμενη, η οποία αρθρογραφούσε στο *Ελεύθερον Βήμα* για ζητήματα που αφορούσαν το παιδί και την εκπαίδευση, συνεργαζόταν με γνωστά περιοδικά (*Παιδεία* του Μίλτου Κουντουρά, *Παιδεία και Ζωή, Σχολείο και Ζωή*) και έδινε διαλέξεις στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Γεννημένη στη Φιλιππούπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας, πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές της εκεί, στα Ζαρίφεια Εκπαιδευτήρια. Το 1909, η μαθήτρια του Νικόλαου Πολίτη και αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών αναχωρεί με υποτροφία για μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και στη Σορβόνη, και με την επιστροφή της από το εξωτερικό διευθύνει το Ανώτερο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας (1919-1924), ωσότου φεύγει για το Λονδίνο με τον σύζυγό της Θεόδωρο Παπαδημητρίου (αναλυτικότερα για τη ζωή της, βλ. Όλγα Παντούλη, «Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου: Συμβολή στην ιστορία των Ελληνίδων παιδαγωγών του εικοστού αιώνα», *Χρονικά* 5 [1995], σ. 31-54).

Φύση προοδευτική, η Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου υποστήριξε τους γυναικείους αγώνες και υπήρξε συνεργάτιδα της Καλλιρρόης Παρρέν στην *Εφημερίδα των Κυριών* από το 1909, και από τα ιδρυτικά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων (1911). Λιγότερο γνωστή από την καθηγήτρια του Μαρασλείου Ρόζα Ιμβριώτη, τη Γαλάτεια Καζαντζάκη ή την Πηγελόπη Δέλτα, ήταν πάντως μία από τις πρωτεργάτριες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού με σημαντική συμβολή (βλ. Πασχαλίνα Χατζημπέη, «Οι πρωτεργάτριες του "Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού" στην Ελλάδα: Συμμετοχή στο κίνημα, παιδαγωγικές απόψεις, εκπαιδευτική-παιδαγωγική δράση», μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2011). Το 1921 έγινε μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Γληνό για την ίδρυση της Ανωτέρας Γυναικείας Σχολής, με σκοπό την παροχή ανώτερης μόρφωσης στις γυναίκες, όπου δίδαξε –η μόνη γυναίκα– το μάθημα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Την προσφορά της στο κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού επιστέγασε, κατά κοινή ομολογία των ιστορικών της εκπαίδευσης, η έκδοση του τρίτομου έργου της *Η Νέα Αγωγή: Θεωρία και μέθοδοι* (1952). Στη δεκαετία του 1960

εξέδωσε δύο λογοτεχνικά βιβλία, τα μυθιστορήματα *Χαμένοι κόσμοι* (1960) και *Το πρόσωπο της γυναικας* (1962). Τελευταίο της βιβλίο ήταν η μελέτη *Το αρχαίο δράμα* (1980).

Το αναγνωστικό του 1934 δεν ήταν το πρώτο βιβλίο της Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδημητρίου για παιδιά. Είχε προηγηθεί, το 1925, το αναγνωστικό *Τα παιδιά, πάλι για τη Β' Δημοτικού*, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Παπαμαύρο –μέρος του οποίου χρησιμοποιήσε στη σύνταξη της *Χαράς του παιδιού*— και το μνημειώδες *Παιχνίδια με τραγούδια οργανωμένα με βάση την αρχή της εργασίας για παιδιά ως 12 χρόνων* (1932).

Το αναγνωστικό *Η χαρά του παιδιού* απαρτίζεται από σύντομες αυτοτελείς αφηγήσεις που διηγούνται την καθημερινότητα μιας σειράς μαθητών του Δημοτικού. Το βιβλίο από τις αρχικές σελίδες αναπτύσσει θέματα πολύ οικεία στα πρώτα σχολικά αναγνώσματα: την πρώτη μέρα στο σχολείο και τα πρωτοβρόχια. Βρίσκουμε αφηγήσεις για την οικογένεια, που διδάσκουν τη σεβαστική συμπεριφορά απέναντι στους γονείς, για τον στρατό και την πατρίδα, για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές εορτές που ορίζουν τον κυκλικό χρόνο, για την εντυπωσιακή Αθήνα αλλά και τις ασχολίες στο χωριό, για τα ζώα και τις εποχές. Αφηγήσεις

που προάγουν τη φιλομάθεια και την εργατικότητα, την ευπείθεια και τη σύνεση. Τα παιδιά μαθαίνουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα και διδάσκονται πώς πρέπει να φέρονται ως σωστά ελληνόπουλα, μέσα από μικρές ιστορίες που καταλήγουν είτε με ένα μήνυμα είτε με ευφρόσυνη διάθεση.

Η γλώσσα είναι απλή καθαρεύουσα, με λόγιους τύπους («εορτή», «πτερά»), αυξήσεις στα ρήματα («ήρχετο», «εξυπνούσεν», «εξαναδίπλωσε»), και κεντημένη με λέξεις της δημοτικής και λαϊκές («βυζαίνει», «κουρνιασμένος», «χάμω»). Η σύνταξη είναι απλή και οι προτάσεις συνήθως σύντομες. Το λεξιλόγιο και ο ρυθμός της ζωντανής ομιλούμενης γλώσσας εισβάλλουν στα κείμενα μέσα από τα ομόθεμα ποιήματα που ακολουθούν συνήθως τα αφηγηματικά μέρη: δημοτικά τραγούδια, στίχοι της συγγραφέως, ποιήματα του Γεώργιου Δροσίνη, του Ιωάννη Πολέμη και του Άγγελου Βλάχου ή γνωστών συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας, όπως ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και ο Στέλιος Σπεράντσας.

Το αναγνωστικό εικονογραφήθηκε με ασπρόμαυρα σχέδια του αλεξανδρινού ζωγράφου και χαράκτη Μάριου Αγγελόπουλου (1911-1995), ο οποίος έκανε αργότερα μεγάλη καριέρα ως σκηνογράφος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ασχολήθηκε επίσης και με τη λογοτεχνία. Μαθητής του ζωγράφου

Περικλή Βυζάντιου (ο οποίος είχε επίσης εικονογραφήσει σχολικά βιβλία του Δημοτικού), ο Αγγελόπουλος, που από το 1929 εργαζόταν ως σκιτσογράφος στο *Ελεύθερον Βήμα*, απέδωσε με εικαστική φρεσκάδα εικόνες της αφήγησης, θυμίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα χαρακτικά του Γιάννη Κεφαλληνού που είχε εικονογραφήσει το αλφαριθμητάρι του 1932.

Τα παιδάκια.

Συντηρητικότερο από προγενέστερά αναγνωστικά ως προς τη γλώσσα, ως προς την ιδεολογία και τις αξίες που εξέφραζε αλλά και ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους, το αναγνωστικό *Η χαρά του παιδιού* δεν μπορεί ίσως να σταθεί ως απολαυστικό ανάγνωσμα έξω από τον συγκεκριμένο παιδαγωγικό σκοπό του και την εποχή του — όπως, λ.χ., τα *Ψηλά βουνά* του Ζαχαρία Παπαντωνίου, το αναγνωστικό της Γ' Δημοτικού του 1918. Μεμονωμένες όμως, πολλές από τις επεισοδιακές αφηγήσεις, κυρίως εκείνες που αφορούν τη φύση και τα πλάσματά της, είναι χαριτωμένες και μπορούν ακόμη και στις μέρες μας να χρησιμοποιηθούν ως κατάλληλα παιδικά αναγνώσματα ή να διαβαστούν από τους γονείς — μεταφερμένα στη δημοτική — ως παραμυθάκια της καληγούχτας.

Λαμπρινή Κουζέλη

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Ειδική έκδοση για την εφημερίδα

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ

Ελένη Κεχαγιόγλου

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Λαμπτρινή Κουζέλη

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βασιλης Γεωργίου

ISBN: 978-960-503-425-2

© 2013

για αυτή την έκδοση,

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.

Το βιβλίο αυτό είναι ειδική προσφορά από ΤΟ ΒΗΜΑ. Απαγορεύεται η καθ' οινοδήποτε άλλον τρόπο διάθεση ή και πώληση του βιβλίου. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας, απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται, πάντως, ότι κατά τον Ν. 2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2121/1993 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τυματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ISBN: 978-960-503-425-2



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής