

άλφαβητάριο

14



B
ΤΕΥΧΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ψηφιοποίησης από τον πρώτο εργαστήριο δημόσιας πολιτικής ΑΘΗΝΑΙ 1973

άλφαβητάριο

1973 ΠΟΡ
(Β' τεύχος)

ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΡΦΥΡΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

άλφαβητάριο

B'
ΤΕΥΧΟΣ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1973



Προσευχή

Παναγίτσα, ἐλπίδα μου,
στήριγμα καὶ φῶς μου,
σκέπαζε καὶ φύλαγε
τὰ παιδιά τοῦ κόσμου.

Στεῖλε φύλακα ἄγγελο
νὰ τὰ συντροφεύῃ,
κάτω ἀπ' τίς φτεροῦγες του
νὰ τὰ προστατεύῃ.





Τὸ χιόνι

Σήμερα κάνει πολὺ κρύο.
"Εξω πέφτει χιόνι πυκνό.
Οἱ νιφάδες του χορεύουν
σὰν μικρές πεταλουδίτσες.
"Οταν τὸ στρώση, θὰ παίξωμε
χιονοπόλεμο.
Τί χαρά!





‘Η πρότασι

1. Ξυπνῶ πολὺ πρωί.
2. Κάνω τὴν προσευχή μου.
3. Πίνω τὸ γάλα μου.
4. Πηγαίνω στὸ σχολεῖο μου.

Πρότασι λέμε μιὰ σύντομη καὶ
σωστὴ κουβέντα.

‘Ασκησι 1η

Νὰ γράψης δύο δικές σου προτάσεις.



‘Ο ’Ηλίας

Κάθε πρωὶ ὁ ’Ηλίας
ξυπνᾶ χαρούμενος.
Πετάγεται ἀπὸ τὸ κρεβάτι του
καὶ πηγαίνει νὰ πλυθῇ.
Πλένεται μὲ κρύο νερό.
Ντύνεται, κάνει τὴν προσευχή του,
πίνει τὸ γάλα του.
Νά τος τώρα,
μὲ τὴ σάκκα του στὴν πλάτη
πηγαίνει στὸ σχολεῖο.
Δέν μιλάει στὸ μάθημα.
’Ακούει μὲ προσοχὴ
τὸν δάσκαλό του.



Γράφει χωρίς λάθη τήν όρθογραφία του.

Σκέφτεται καὶ λογαριάζει σωστά.
Τὰ τετράδια καὶ τὰ βιβλία του
εἶναι καθαρά.

Δέν χάνει τὰ μολύβια του.

Στὸ διάλειμμα παίζει εύγενικά
μὲ τ' ἄλλα παιδιά.

Εἶναι καλός μαθητής

κι έχει πολὺ καλοὺς τρόπους.
"Όλοι τὸν ἀγαποῦν.



"Ασκησι 2η

Νὰ γράψης δύο δικές σου προτάσεις.

"Ασκησι 3η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
σχολεῖο, δάσκαλος, διάλειμμα.



Οι λέξεις

1. Παίζω.
2. Πίνω γάλα.
3. Γίνομαι καλὸ παιδί.
4. Ἀγαπῶ τοὺς γονεῖς μου.

Λέξεις λέμε τὰ μικρὰ κομμάτια
ποὺ κάνουν τὴν πρότασι.

"Ασκησι 4η

Νὰ γράψης :

μιὰ πρότασι μὲ 2 λέξεις,
μιὰ πρότασι μὲ 3 λέξεις,
μιὰ πρότασι μὲ 4 λέξεις.



Οι κούκλες της "Αννας

Ή "Αννα έχει δύο κούκλες.

Ή μία είναι κορίτσι.

"Εχει ξανθά μαλλιά,
γαλανά μάτια, ρόδινα μάγουλα
και κόκκινα χείλια.

Μέσα στὸ στόμα της έχει
άσπρα μικρὰ δοντάκια.

Περπατεῖ και φωνάζει :

— Μαμά, μπαμπά.

Τὴ λένε Λόλα.

Ή άλλη κούκλα είναι ένα μωρό.

Είναι άγοράκι. Τ' ὄνομά του
είναι Πέτρος.

"Εχει κοντά κατσαρὰ μαλλιά,
καστανά μάτια.

Είναι παχουλὸ μωρό.

Ή "Αννα έχει ένα καροτσάκι.



”Οταν τελειώνη τὰ μαθήματά της,
βάζει στὸ καρότσι
τὴ Λόλα καὶ τὸν Πέτρο
καὶ πηγαίνουν ὅλοι μαζὶ περίπατο.
Ἡ Ἄννα ἀγαπᾶ τὶς κούκλες της
καὶ τὶς προσέχει πολύ.



”Ασκησι 5η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
κούκλα, μωρό, ἀγόρι.

”Ασκησι 6η

Νὰ γράψης:
μιὰ πρότασι μὲ 4 λέξεις,
μιὰ πρότασι μὲ 5 λέξεις.



Καλημερούδια

Μὲ τί καμάρι περπατεῖ
τὴν κούκλα της κρατώντας
καὶ μ' ἔνα σπάγκο τὸ γατὶ^ς
ξοπίσω της τραβώντας !

Κοντὰ στὴν πόρτα σταματᾶ,
πρὶν πάη πιὸ παραπέρα,
καὶ τὰ πουλιά της χαιρετᾶ
μὲ μιά της καλημέρα :

—«Καλημερούδια σας, πουλιά,
καλημερούδια, χήνα...,
τήν κούκλα λέν Τριανταφυλλιά
και τὸ γατὶ Ψιψίνα.

Κι ἀν μὲ ρωτᾶτε καὶ γιὰ ποῦ,
νωρὶς τί τάχα βγῆκα,
πάω νὰ προφτάσω τὸν παππού,
ποὺ μὲ φιλεύει σῦκα».

’Α. Πάλλης





Οι συλλαβές

1. Πί - νω γά - λα.
2. "Ε - φα - γα δύ - ο σο - κο - λά - τες.
3. "Ε - χω ξ - να μη - λο.

**Συλλαβές λέμε τὰ κομμάτια
ποὺ χωρίζομε κάθε λέξι.**

"Ασκησι 7η

- Νὰ χωρίσης σὲ συλλαβές τὶς λέξεις:
έλατε, ξχω, δύο, γλυκά.



‘Ο σπουργίτης

— Τσίου, τσίου.

Είμαι ἔνα μικρὸ πουλάκι.

Τὸ σῶμα μου εἶναι σκεπασμένο
μὲ πούπουλα.

Μὲ τὰ δυό μου πόδια
περπατῶ καὶ πηδῶ.

Μὲ τὶς δυό μου φτεροῦγες πετῶ.

”Έχω σκληρὸ ράμφος.

Τρώγω σπόρους, ψωμί, σκουλήκια
καί... σταφύλια.

Δὲν **πιάνομαι** εὔκολα, γιατὶ εἶμαι
ἔξυπνο καὶ πονηρό.

Ζῶ κοντά σας.

Πετῶ **στὶς αὐλές** σας, **στοὺς**
δρόμους σας. Ξέρω **πώς** πολὺ

μὲ ἀγαπᾶτε ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι.
Γειά σας...



"Ασκησι 8η

Νὰ χωρίσης σὲ συλλαβές τὶς λέξεις:
πηδῶ, πετῶ, πουλάκι.

"Ασκησι 9η

Νὰ γράψης μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
αύλη, δρόμος.



Η γάτα

— Νιάο, νιάο, νιάο.

Είμαι τὸ χαϊδεμένο ζῶο τοῦ σπιτιοῦ σας.

Τὸ τρίχωμά μου εἶναι πυκνό,
γιὰ νὰ μὴν κρυώνω. Γιατί, ὅπως
ξέρετε, ἀγαπῶ πολὺ τὴ ζέστη.

Τὸ κεφάλι μου εἶναι στρογγυλό.

Τ' αὐτιά μου εἶναι μυτερὰ
καὶ ἀκοῦνε πολὺ καλά.

Τὰ μουστάκια μου εἶναι μακριὰ
καὶ τὰ δόντια μου κοφτερά.

Οἱ πατοῦσες τῶν ποδιῶν μου
εἶναι πολὺ μαλακὲς καὶ δὲν
ἀκούγομαι, ὅταν περπατῶ.

Κάτω ὅμως ἀπὸ αὐτὲς κρύβονται
τέσσερα σουβλερὰ νύχια.

Τρώγω ἀπ' ὅλα, μὰ πιὸ πολὺ^μ
μοῦ ἀρέσουν οἵ ποντικοὶ^μ
καὶ τὰ... ψάρια.
Δὲν μοῦ ἀρέσει βέβαια νὰ μὲ δένουν.
Πηγαίνω ὅπου θέλω, ἀλλὰ καὶ
ὅποια ὕρα θέλω. Εἶμαι καθαρή.
Πλένομαι τακτικά.
Προσέχω πολὺ τὰ γατάκια μου.
Αγαπῶ πολὺ τὸ σπίτι ποὺ
γεννήθηκα, ὅσσο φτωχὸ κι ἄν εἶναι.
Δὲν τὸ ἀφήνω ποτέ.





Τὰ γράμματα

Σ-ή-μ-ε-ρ-α ῥ-χ-ω χ-α-ρ-ά.

Θ-ά π-ά-ω π-ε-ρ-ί-π-α-τ-ο.

Γράμματα λέμε τὰ πιὸ μικρὰ
κομματάκια που χωρίζομε
κάθε λέξι.

"Ασκησι 10η

Νὰ χωρίσης σὲ γράμματα τὶς λέξεις:
καλημέρα, γατούλα, σκυλάκι.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τὸ καρναβάλι

”Εφτασε, παιδιά,
τρελὸ τὸ καρναβάλι,
ποὺ τὸ περιμέναμε
ὅλο τὸν καιρό.

”Ολοι μας θὰ στήσωμε
μεγάλο γλέντι πάλι,
γέλιο καὶ τραγούδι
καὶ τρελὸ χορό.

”Ολοι ἄς ντυθοῦμε
ώραιοι μασκαράδες
κι ἔτσι νὰ γινοῦμε
ἀγνώριστοι ἐντελῶς.





Τὸ ἀγρόκτημα τοῦ Μίμη

Σήμερα ὁ Μίμης ἔχει τὰ γενέθλιά του.
Κλείνει τὰ ἔξι χρόνια του.
Ο πατέρας τοῦ ἔφερε ἐνα μεγάλο
κουτί.
Τί νὰ ἔχῃ μέσα;
Ο Μίμης τὸ ἀνοίγει.
Ἄ, τί ὅμορφο ποὺ εἶναι, πατέρα!
Τί ὅμορφο ἀγρόκτημα!

"Ασκησι 11η

Νὰ χωρίσης σὲ γράμματα τὶς λέξεις:

σήμερα =

πατέρας =

ἀγρόκτημα =



‘Ο στάβλος

‘Ο Μίμης βγάζει πρώτα τὸν ἄγρότη,
τὴ γυναῖκα του καὶ τὸ σπίτι τους.
”Επειτα βγάζει τὸν στάβλο.
Μέσα στὸν στάβλο βάζει δύο ἀγελάδες,
ἔνα ἄσπρο ἄλογο, ἔνα γκρίζο γαϊδουράκι
καὶ τρία προβατάκια.



”Ασκησι 12η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
ἄλογο, ἀγελάδα, γαϊδουράκι



Τὸ κοττέτσι

Νά καὶ τὰ πουλιὰ τῆς αὐλῆς.
 Ἔνας πετεινός, ὁχτὼ κόττες,
 δέκα κοττοπουλάκια, μιὰ πάπια,
 ἐννέα παπάκια, πέντε χῆνες.
 — Θὰ τὰ βάλω στὸ κοττέτσι τους,
 πατέρα, λέει ὁ Μίμης.
 Θὰ τὰ ταΐζω καὶ θὰ τοὺς ἔχω
 καθαρὸν νεράκι.

”Ασκησι 13η

Νὰ χωρίσης σὲ συλλαβές τὶς λέξεις:
 Μίμης, ἔχω, νεράκι.

‘Ο σκύλος

— Μίμη, ξέχασες μέσα στὸ κουτὶ
τὸν σκύλο καὶ τὸ σπιτάκι του.

Βγάλε τον γρήγορα, σὲ παρακαλῶ,
”Αννα.

Η ”Αννα βγάζει τὸν σκύλο
καὶ τὸν βάζει στὴν εἴσοδο
μαζὶ μὲ τὸ σπιτάκι του.

Αὐτὸς θὰ φυλάη τώρα τὸ
ἀγρόκτημα τοῦ Μίμη.



Κόττα μου, κοττούλα μου

Κόττα μου, κοττούλα μου,
ποὺ μὲ τὸ κακάρισμά σου
κράζεις κι ἔρχονται κοντά σου
τὰ κοττοπουλάκια σου,
τὰ μικρὰ παιδάκια σου.

Κόττα μου, κοττούλα μου,
τὸ πρωί, μόλις ξυπνήσης,
τρέχεις πρῶτα νὰ γεννήσης
στὸ κοττέτσι σου τ' αὔγό,
νὰ τὸ φάη ἡ μαμὰ κι ἐγώ.





Τὸ ἀλφάβητο

Τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο ἔχει 24 γράμματα.

Μικρά : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ,
μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω.

Κεφαλαῖα: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ,
Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.

"Ασκησι 14η

Νὰ γράψης μιὰ φορὰ τὰ μικρὰ γράμματα
καὶ μιὰ τὰ κεφαλαῖα.



Στὸ καλό, γεροχειμώνα

Μ' ἀνοιξιάτικα λουλούδια,
μυρωμένα, δροσερά,
μὲ παιχνίδια, μὲ τραγούδια
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρὰ
τὸν λευκόμαλλο χειμῶνα
ἄς τὸν διώξωμε καὶ **πάλι**
κι ὁ καθένας ἄς τοῦ ψάλη :
—Στὸ καλό, γεροχειμώνα,
στὸ καλό ...





‘Ο χαιρετισμὸς τῶν πουλιῶν

- Κούκου ! κούκου ! φώναξε ὁ κοῦκος,
μόλις γύρισε στὴν πατρίδα μας.
Σὰ νὰ ἔλεγε : « ”Ἐρχεται ἡ ἄνοιξι». »
- Τσί, βίτ, τσί, βίτ, φλίν, φλίν !
φώναξαν καὶ τὰ χελιδόνια,
μόλις ἥρθαν. ”Ἐλεγαν κι αὐτά :
« ”Ἐρχεται ἡ ἄνοιξι. Ξυπνήστε ὅλοι
νὰ τὴν ὑποδεχτῆτε». »

”Ασκησι 15η

Νὰ γράψης μιὰ φορὰ τὰ μικρὰ γράμματα
καὶ μιὰ φορὰ τὰ κεφαλαῖα.



Τὰ χελιδόνια

Ψηλὰ σὲ μιὰ γωνιά, κάτω
ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ μας,
ύπάρχει μιὰ φωλιά.

Εἶναι μιὰ παλιὰ φωλιά.

Απὸ σήμερα τὸ πρωὶ ἡ φωλιὰ
αὐτὴ δὲν εἶναι ἄδεια.

Ἡρθαν τὰ χελιδόνια.

— Τσί, βίτ, τσί, βίτ!
ἀκούγονται οἱ φωνοῦλες τους.

Ἄρχισαν ἀμέσως τὴ δουλειά.

Καθάρισαν τὴ φωλιὰ
καὶ τὴν ἔστρωσαν μὲ ἀρκετὰ φύλλα
καὶ μὲ πούπουλα.

Βιάζονται πολύ.

Γιατὶ ἡ μαμὰ ἡ χελιδόνα
θέλει νὰ γεννήσῃ τ' αὔγα.

Καὶ ἀπὸ τ' αὐγά, ὡ, τί χαρά !
θὰ βγοῦν μικρὰ χελιδονάκια.
Τσί, βίτ, τσί, βίτ, τσί, βίτ !



"Ασκησι 16η

Νὰ γράψῃς ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις :
χελιδόνια, φωλιά, σπίτι.

Πάνω ἀπ' τὸ παράθυρό μας

Πάνω ἀπ' τὸ παράθυρό μας
μέρες τώρα δυὸς πουλιὰ
χτίζουν, χτίζουν μιὰ φωλιά.

Χτίζουνε καὶ τραγουδοῦνε
καὶ τὴ στρώνουν ἄπαλὰ
μ' ἄχυρα πολὺ ψιλά.

Καὶ σὲ λίγο φτερωμένοι
τοῦ σπιτιοῦ μας μουσικοί
θά 'χουν αύγουλάκια ἐκεῖ.

Ἄ, κανεὶς δὲν θὰ ταράξῃ
τότε τὰ φτωχὰ πουλιὰ
στὴ μικρούλα τους φωλιά.



Τὰ εἴκοσι τέσσερα γράμματα τὰ χωρίζομε σὲ ἔφτα φωνήεντα καὶ δέκα ἔφτα σύμφωνα.

Τὰ φωνήεντα

Φωνήεντα λέμε τὰ γράμματα που τὰ φωνάζομε δυνατά. Αὐτὰ εἶναι:
α, ε, η, ι, ο, υ, ω.

"Ασκησι 17η

Τράβηξε μιὰ γραμμὴ κάτω ἀπὸ τὰ φωνήεντα τῶν λέξεων:
χελιδόνι, φωλιά, χαρά, φύλλα.

‘Ο άιτὸς



—Τὴν Καθαρὰ Δευτέρα
θὰ πᾶμε ἐκδρομή,
ἔλεγε δὲ Μίμης.

‘Ο πατέρας θὰ μοῦ ἀγοράσῃ
ἔναν ἄιτό.

Θὰ τὸν πετάξω ψηλὰ καὶ θὰ κρατῶ
τὸ σκοινὶ γερά.

Τί χαρά!

Μοῦ ἀρέσει νὰ βλέπω τοὺς ἄιτοὺς
νὰ πετοῦν ψηλά.

Μοιάζουν μὲ πουλιά.

”Ασκησι 18η

Νὰ γράψης δύο φορὲς τὰ φωνήεντα.



Τὰ σύμφωνα

Σύμφωνα λέμε τὰ γράμματα ποὺ
δὲν τὰ φωνάζομε δυνατά. Αύτὰ εἶναι:

β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ,
π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ.

”Ασκησι 19η

1. Νὰ γράψης μιὰ φορὰ τὰ σύμφωνα.
2. Νὰ τραβήξης μιὰ γραμμή κάτω ἀπὸ
τὰ σύμφωνα τῶν λέξεων:
έκδρομή, κρατῶ, πατέρας.





Ἡ ἄνοιξι

Ἡρθε ἡ ἄνοιξι !
 Τί ώραία ἐποχή !
 Ο οὐρανὸς εἶναι γαλανός.
 Δὲν κάνει κρύο.
 Τὰ δέντρα ἄνθισαν
 κι ἔβγαλαν φύλλα.
 Ἡ γῆ ἔστρωσε
 τὸ πράσινο χαλί της.
 Λογῆς λογῆς λουλούδια χύνουν
 στὸν ἀέρα τὸ ἄρωμά τους.
 Οἱ μέλισσες καὶ οἱ πεταλοῦδες
 πετοῦν ἀπὸ ἄνθάκι σὲ ἄνθάκι.

Τὰ πουλιά χτίζουν τὶς φωλιές τους.
Τὰ παιδάκια τραγουδοῦν χαρούμενα.



"Ασκησι 20ι,

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
οὐρανός, κρύο, δέντρο, φύλλα.

"Ασκησι 21η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ φορὰ τὰ μικρὰ
γράμματα. τὰ φωνήντα, τὰ σύμφωνα.

•Η ἄνοιξι

Μᾶς ἥρθε πάλι ἄνοιξι,
ἥρθαν τὰ χελιδόνια.
Τὰ δέντρα ὅλ' ἀνθίσανε
καὶ κελαηδοῦν τ' ἀηδόνια.

Τὰ χιόνια ὅλα λειώσανε,
ἄνοιξαν τὰ λουλούδια
κι δύ κόσμος ὅλος χαίρεται
μὲ τὰ γλυκὰ τραγούδια.





‘Ο Εύαγγελισμὸς

Ντίν,^ν ντάν, ντίν, ντάν
χτυποῦν οἵ καμπάνες.

- Σὰν σήμερα, **παιδιά** μου,
εἶπε ἡ γιαγιά, πρὶν ἀπὸ
πολλὰ χρόνια, ὁ ἄγγελος
Γαβριὴλ ἔδωσε στὴν Παναγία
ἔναν ἄσπρο κρίνο καὶ εἶπε:
— «Χαῖρε, Μαρία,
θὰ γεννήσῃ τὸν Χριστό μας,
τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου».
Καὶ ἡ Παναγία ἀπάντησε:
— “Ἄς γίνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.



”Ασκησι 22η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ
τὶς λέξεις:

Χριστός, ἄγγελος, καμπάνα.

•Η 25η Μαρτίου

Κάποτε ἡ Πατρίδα μας
ήταν σκλαβωμένη.

Σὰν σήμερα λοιπὸν τὰ παιδιά της,
τὰ Ἑλληνόπουλα, πῆραν τὰ ὅπλα,
πολέμησαν γενναῖα τὸν ἔχθρὸ
καὶ τὴν ἔκαμαν
καὶ πάλι ἐλεύθερη.

Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου !

Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας !



•Ασκησι 23η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς
λέξεις :

Πατρίδα, παιδιά, ὅπλα.

‘Η σημαία

Γαλανόλευκη σημαία,
σὰν περνᾶς καμαρωτά,
ποιά ματάκια δὲν δακρύζουν,
ποιά καρδούλα δὲν χτυπά;

Πάντα, πάντα κυματίζεις
καὶ παντοῦ χαρὲς σκορπᾶς
κι ὅλο πιὸ ψηλὰ ἀνεβαίνεις
κι ὅλο πρὸς τὴ δόξα πᾶς.



”Ασκησι 24η

Νὰ χωρίσης σὲ γράμματα τὶς λέξεις:
στρατιώτης, πόλεμος, δόξα.



Δίφθογγοι

Δίφθογγο λέμε δύο φωνήεντα μαζί,
ποὺ τὰ προφέρομε μὲ μιὰ φωνή.

Οἱ δίφθογγοι εἶναι ὄχτω:

αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου.

αι=ε, ει=ι, οι=ι, υι=ι,

αυ=αβ ἢ αφ, ευ=εβ ἢ εφ, ου.

Τὴ δίφθογγο ηυ=ηβ ἢ ηφ σπάνια τὴ
συναντοῦμε.

”Ασκησι 25η

Νὰ γράψης 3 φορὲς τὶς διφθόγγους.



Oι έποχες

Ο χρόνος έχει τέσσερες έποχές :
 τήν άνοιξι, τὸ καλοκαίρι,
 τὸ φθινόπωρο καὶ τὸν χειμῶνα.
 Τήν άνοιξι έχομε πολλὰ λουλούδια
 κι ἔρχονται τὰ χελιδόνια.
 Τὸ καλοκαίρι κλείνουν τὰ σχολεῖα.
 Πηγαίνομε στήν έξοχή.



Κάνομε μπάνια στή θάλασσα.
 Τὸ φθινόπωρο τὰ φύλλα τῶν δέντρων
 κιτρινίζουν καὶ πέφτουν στή γῆ.

Αρχίζουν τὰ πρωτοβρόχια.
Τὰ παιδιά πηγαίνουν στὸ σχολεῖο.
Φεύγουν τὰ χελιδόνια.
Τὸν χειμῶνα κάνει πολὺ κρύο,
φυσᾶ βοριάς καὶ πέφτει χιόνι.
Φοροῦμε ζεστὰ ρούχα καὶ ἀνάβομε φωτιά.



"Ασκησι 26η

Νὰ τραβήξῃς μιὰ γραμμὴ κάτω ἀπὸ
τὶς διφθόγγους τῶν λέξεων:
ἄνοιξι, καλοκαίρι, λουλούδια, σχολεῖο.

Οι μήνες

Ο χρόνος έχει δώδεκα μήνες.
Οι μήνες είναι: Ιανουάριος,
Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος,
Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος,
Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος,
Νοέμβριος, Δεκέμβριος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



ΜΑΡΤΙΟΣ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ



ΜΑΪΟΣ



ΙΟΥΝΙΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



"Ασκήσι 27η

Νά γράψης 5 λέξεις που νὰ έχουν δίφθογγο.



Η έβδομάδα

Η έβδομάδα έχει έφτα λήμέρες.
Τὰ ὀνόματά τους εἶναι:
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,
ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ.



”Ασκησι 28η

Νὰ τραβήξῃς μιὰ γραμμὴ κάτω ἀπὸ
τὶς διφθόγγους τῶν λέξεων:
αύριο, εἶναι, ούρανός, αύγό, οἰκογένεια.



•Η έβδομάδα

—Γειά σου, Δευτέρα μου καλή.
 Τί κάνει ή κυρα-Τρίτη;
 Ή μάννα μου παρακαλεῖ
 νά ’ρθη ή Τετάρτη σπίτι.
 Ή Πέμπτη κι ή Παρασκευή
 νά ’ρθουν τὸ Σάββατο μαζί,
 γιὰ νὰ έτοιμάσωμ’ δλοι
 τὴ γιορτινή μου φορεσιὰ
 ποὺ θὰ φορῶ στὴν ἔκκλησιὰ
 τῆς Κυριακῆς τὴ σκόλη.





Τὰ καταστήματα

Τὰ παιδιά παίζουν
ένα ώραριο παιχνίδι.

Παίζουν τὰ καταστήματα.

Νά ό Μίμης. Είναι μανάβης.
Τὸ κατάστημά του λέγεται
δπωροπωλεῖο.

‘Ο Μίμης φωνάζει :

—”Έχω τρυφερὰ χόρτα.

Μόνο τρεῖς δραχμὲς τὸ κιλὸ
τὰ πορτοκάλια.

Τὸ τελικὸ σίγμα (ς)

Τελικὸ λέμε τὸς
ποὺ γράφομε στὸ τέλος τῶν λέξεων.
π.χ. Μίμης, μανάβης.



Τὸ κρεοπωλεῖο

Νά τὸ κρεοπωλεῖο τοῦ Ἡλία.
 Ὁ Ἡλίας δὲ κρεοπώλης φωνάζει:
 —Ἐχω ἀρνάκια τοῦ γάλακτος.
 Εἶναι πολὺ νόστιμα.
 Ἐλάτε, ἐλάτε.
 Εἶναι πολὺ φτηνά.



Ασκησι 29η

Νὰ γράψης 5 λέξεις μὲ τελικὸ σίγμα.



Τὸ παντοπωλεῖο

Νά τὸ παντοπωλεῖο τοῦ Γιάννη.

Καὶ τί δὲν ἔχει μέσα!

Ζυμαρικά, ὅσπρια,
λάδια, βούτυρα, τυριά,
κονσέρβες, ζάχαρι, ρύζι,
σαπούνι...

"Ω! τί πολλὰ πράγματα!"





Τὸ ἀνθοπωλεῖο

Τὸ κατάστημα τῆς "Αννας λέγεται
ἀνθοπωλεῖο.

"Η "Αννα πουλάει λουλούδια καὶ
φυτά.

Δίπλα στὸ κατάστημά της
εἶναι τὸ ἐμπορικὸ τοῦ Πέτρου.

Αὐτὸς ἔχει ὡραῖα ὑφάσματα.

Τὰ πουλάει μὲ τὸ μέτρο.

Τὰ παιδιὰ πηγαίνουν καὶ ἀγοράζουν
ὅ, τι ἔχουν ἀνάγκη.

Πληρώνουν μὲ δικά τους χρήματα,
ποὺ φτειάνουν ἀπὸ χαρτί.





Οι τόνοι

Οι τόνοι είναι δύο:
ή όξεια καὶ ή περισπωμένη·
π.χ. μαθητής, σχολεῖο,
κατάστημα, κῆπος.

"Ασκησι 30ή

Νὰ γράψης 5 λέξεις μὲ όξεια
καὶ 5 λέξεις μὲ περισπωμένη.



‘Η παπαρούνα

- Ποιό παιδί ἔφερε τὶς παπαροῦνες ποὺ εἶναι στὸ βάζο μας; ρώτησε ἡ δασκάλα.
- Εγώ, εἶπε ἡ "Αννα. Καὶ ξέρετε, κυρία, ἡ γιαγιά μου εἶπε χθὲς μιὰ παράξενη ἴστορία γιὰ τὰ λουλούδια αὐτά.
Θέλετε νὰ τὴν ἀκούσετε;
- Καὶ ρωτᾶς, "Αννα;
· · · · ·
- Εκεῖ στὸν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ, μοῦ εἶπε ἡ γιαγιά, κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ μας, εἶχαν φυτρώσει πολλὰ ἀγριολούδα.
Ανάμεσά τους ἦταν καὶ μιὰ παπαρούνα. Μιὰ κάτασπρη παπαρούνα.
Οταν σταύρωσαν τὸν Χριστό μας,



ἀπὸ τὸ μέτωπό Του, ποὺ εἶχε
τὸ ἀγκάθινο στεφάνι, ἀπὸ τὰ χέρια
Του, ἀπὸ τὰ πόδια Του ἔτρεχε
αἷμα κι ἔπεφτε στὴ γῆ.

Ἡ παπαρούνα, σὰν εἶδε τὸ αἷμα αὐτό,
ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὶς πληγὲς
τοῦ Χριστοῦ μας, ἅπλωσε πονετικὰ
τὰ κάτασπρα φυλλαράκια της
καὶ τὸ ρούφηξε.

Καὶ τότε ἄρχισε σιγὰ σιγὰ
νὰ ροδίζῃ, ὡσπου **πῆρε** αὐτὸ τὸ
κατακόκκινο **χρῶμα** ποὺ βλέπετε.

“Υστερα ἀπὸ κάμποσο καιρὸ
ἔγιναν κόκκινες καὶ δλες οἱ
ἄλλες παπαροῦνες.

Ἀπὸ τότε τὰ λουλουδάκια αὐτὰ
μᾶς θυμίζουν δλο τὸν πόνο ποὺ
ἔνοιωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπάνω
στὸν σταυρό.

Μᾶς φέρνουν τὸ μήνυμα τῆς
Αναστάσεως μαζὶ μὲ τὰ κόκκινα
αὐγά.

— Σ' εύχαριστοῦμε, "Αννα, γιὰ τὴν
ὅμορφη αὐτὴ ἴστορία ποὺ μᾶς
εἶπες.





Τὰ πνεύματα

”Εχω ἔνα ἀρνάκι.

Πνεῦμα βάζομε στὶς λέξεις
ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ φωνῆν.

Τὰ πνεύματα εἶναι δύο :
ἡ ψιλὴ (') καὶ ἡ δασεῖα (').

Στὰ κεφαλαῖα γράμματα δὲν βάζομε
οὔτε τόνο οὔτε πνεῦμα·

π.χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΑΝΟΙΞΙ.

”Ασκησι 31η

Νὰ γράψης 5 λέξεις μὲ ψιλὴ
καὶ 3 λέξεις μὲ δασεῖα.

‘Η Ανάστασι

Μετὰ τὴ σταύρωσί Του ὁ Χριστὸς
ἔμεινε τρεῖς ἡμέρες στὸν τάφο.

Τὴν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε.

Τὴ νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
χτύπησε ἡ καμπάνα.

“Ολοι πήγαμε στὴν ἐκκλησία,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παππού μας,
ποὺ εἶναι πολὺ γέρος.

Ανάψαμε τὶς λαμπάδες μας
καὶ ψάλαμε:

«Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος».



Στὴ δίφθογγο βάζομε τὸν τόνο
στὸ δεύτερο φωνῆν·
π.χ. λουλούδι, εἴκοσι.



“Οταν τελείωσε ή λειτουργία,
γυρίσαμε χαρούμενοι στὸ σπίτι.
Τσουγκρίσαμε τὰ κόκκινα αύγα
καὶ εἶπε ὁ ἔνας στὸν ἄλλο:
— Χριστὸς Ἀνέστη.
— Ἀληθῶς Ἀνέστη.



Τὴν ἄλλη μέρα, τὴν Κυριακὴ
τοῦ Πάσχα, ὁ πατέρας ἄναψε
στὸν κῆπο μιὰ μεγάλη φωτιά.
Ἐκεῖ ψήσαμε τὸ ἀρνί.
Ἡ μητέρα ἔστρωσε τὸ πασχαλινὸ

τραπέζι. "Εβαλε κόκκινα αύγα,
κουλλούρια, τσουρέκια.

"Εβαλε κι ένα βάζο γεμάτο
πασχαλιές, ποὺ μοσχοβολοῦσαν.
Φάγαμε όλοι μαζί.
Τί όμορφα ποὺ εἶναι όλα τὸ
Πάσχα!
Τί μεγάλη γιορτή!



Στὴ δίφθογγο βάζομε τὸ πνεῦμα
στὸ δεύτερο φωνῆν·
π.χ. εἶπε, εἶναι.

"Ασκησι 32η

Νὰ βάλης δξεῖα στὶς λέξεις:

Πασχα, φωτια, ἄρνι.

Νὰ βάλης ψιλὴ στὶς λέξεις:

ανάβω, αυγά, όμορφα.

Πασχαλιά

- "Ηρθε ή Πασχαλιά !
λένε τὰ πουλιά
πάνω στὰ κλαδάκια.
- "Ηρθε ή Πασχαλιά !
λένε όλο χαρά
καὶ τὰ λουλουδάκια.
- "Ηρθε ή Πασχαλιά !
λέει, καθὼς κυλᾶ,
καὶ τὸ ποταμάκι.
- "Ηρθε ή Πασχαλιά !
καὶ τσουγκρίζει αύγα
τὸ καλὸ παιδάκι.





‘Η Πρωτομαγιά

“Ολα τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου
τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτομαγιᾶς
πήγαμε στὴν ἔξοχήν.

Περπατήσαμε μιὰ ὁρα περίπου
καὶ φτάσαμε σ' ἕνα πολὺ ὡραῖο
μέρος.

Παίξαμε πολλὴ ὁρα ἐκεῖνο τὸ πρωί.

“Επειτα μαζέψαμε παπαρούνες,
κρινάκια, μαργαρίτες καὶ
κάναμε ἕνα ὡραῖο στεφάνι
γιὰ τὸν Μάη.

“Ασκησι 33η

Νὰ γράψης 5 λέξεις μὲ δξεῖα
καὶ 5 λέξεις μὲ περισπωμένη.



Πρωτομαγιά

Λουλούδια ός διαλέξωμε
καὶ ρόδα καὶ κρίνα
κι ἔλᾶτε νὰ πλέξωμε
στεφάνια μ' ἐκεῖνα
στὸν Μάη ποὺ σήμερα
προβάλλει στὴ γῆ.

Χορεύει τὸ πρόβατο,
τ' ἀρνάκι βελάζει
κι ἀπ' τὸν ἄγκαθόβατο
δροσούλα σταλάζει
στὸν Μάη ποὺ σήμερα
προβάλλει στὴ γῆ.



‘Η πεταλούδα

Από τὸ ἀνοιχτὸν παράθυρο
μπῆκε σήμερα στὴν τάξι μας
μιὰ μικρὴ πεταλουδίτσα.
Τὸ στενόμακρο κορμάκι της
ἥταν ἄσπρο σὰν βαμβάκι.
Τὰ φτερά της εἶχαν
πολὺ ώραῖα χρώματα.
Προσπαθήσαμε νὰ τὴν πιάσωμε.
Μὰ ἐκείνη ὅλο καὶ μᾶς ξέφευγε.
Πετοῦσε πότε χαμηλὰ καὶ πότε ψηλά.
Γιὰ μιὰ στιγμὴ χαμήλωσε, ὅταν εἶδε
τὰ λουλούδια ποὺ ἥταν στὸ βάζο.
Πῆγε κοντά τους, τὰ καὶ ημέρισε,
τ’ ἀγκάλιασε καὶ τὰ φίλητε.
Ἐπειτα ἔκαμε ἔνα γῦρο ἀκούμη
μέσα στὴν τάξι, ἔδειξε γιὰ

τελευταία φορά τὰ ώραιά της
φτερά και μᾶς ἀποχαιρέτισε . . .
Πέταξε μακριά.
Τί ὅμορφη ποὺ ἦταν!



"Ασκησι 34η

Νὰ βάλης δξεῖα στὶς λέξεις:
στιγμη, λουλουδι, ἀκομη.

Νὰ βάλης περισπωμένη στὶς λέξεις:
προσπαθω, πετω, τρεις.

Η πεταλούδα

Μιὰ πεταλούδα
εῖμ' όλο χάρη
μὲ χίλια κάλλη
κι ὥραία θωριά.

”Ολος δέ κόσμος
μένα κοιτάζει
καὶ μοῦ θαυμάζει
τὰ ὥραῖα φτερά,

ὅταν διαβαίνω
όλο καμάρι
πάνω στοῦ κήπου
τὴ φυλλωπιά.

Τ' ἄνθη μυρίζω,
κάθε κλωνάρι
κι εἶμαι τοῦ κόσμου
ἡ ὀμορφιά.



Ή τελεία (.)

Τελεία βάζομε ἔκεī ποὺ σταματοῦμε
πολὺ τὴ φωνή μας.

π.χ. Νέος δὲν δουλεύεις, γέρος ζητιανεύεις.
Πρέπει ν' ἀκούω πάντα τοὺς γονεῖς μου.

Τὸ κόμμα (,)

Κόμμα βάζομε ἔκεī ποὺ σταματοῦμε
λίγο τὴ φωνή μας.

π.χ. Ἡ Ἐλένη, ἡ Μαρία, ὁ Μίμης κι ἐγώ
παίζομε κυνηγητό.

Τὸ ἐρωτηματικὸ (;)

Ἐρωτηματικὸ βάζομε στὸ τέλος τῆς
προτάσεως, ὅταν ρωτοῦμε.

π.χ. Ποῦ εἶσαι; Τί κάνεις; Πότε θὰ ἔρθης;



Οι πέντε αἰσθήσεις

Μὲ τὰ μάτια μου μπορῶ νὰ δῶ
τὸν γαλανὸ οὐρανό, τὸν ἥλιο,
τὰ λουλούδια, τὰ δάση, τὴ θάλασσα.

Μὲ τ' αὐτιά μου μπορῶ
ν' ἀκούσω τὸ τραγούδι τῶν πουλιών,
τὶς φωνὲς τῶν ζώων.

Μὲ τὴ μύτη μου μπορῶ
νὰ αἰσθανθῶ τὴν εύωδιὰ τῶν λουλουδιών.

Μὲ τὴ γλῶσσα μου μπορῶ νὰ γευθῶ
τὰ φαγητά, τὰ γλυκά, τὰ φρούτα.

Μὲ τὰ χέρια μου μπορῶ ν' ἀγγίζω
ὅλα τὰ πράγματα, γιὰ νὰ τὰ γνωρίσω.

Καί, ὅταν μεγαλώσω, μὲ τὰ χέρια μου
θὰ ἐργαστῶ, γιὰ νὰ ζήσω καὶ γιὰ

νὰ βοηθήσω τοὺς καλούς γονεῖς μου.
”Ω! Σ’ εύχαριστῷ, Θεέ μου.

”Υστερα ἀπὸ τελεία ἀρχίζομε μὲ κεφαλαῖο·
π.χ. τὰ πουλιὰ κελαηδοῦν. Τὰ λουλούδια
μυρίζουν ώραιά.

Τὸ πρῶτο γράμμα στὰ ὄνόματα
τῶν ἀνθρώπων, τῶν πόλεων καὶ τῶν
τόπων τὸ γράφομε κεφαλαῖο·
π.χ. Γιώργος, Ἀθῆνα, ”Ολυμπος.





Μαννούλα

Μάννα μου, μαννούλα,
θέλω νὰ σοῦ πῶ
σὰν καλὸ παιδάκι
πόσο σ' ἀγαπῶ.

Πόσο θὰ σ' ἀκούσω
σὲ κάθε συμβουλή,
δὲν θὰ σὲ πικραίνω,
μαννούλα μου χρυσή.

Θέλω νά σαι πάντα,
μαννούλα μου, καλά,
νά σαι ἡ εύτυχία
ποὺ μοῦ χαμογελά.

Μάννα μου, μαννούλα,
τὸ παιδί σου ἐγώ
τὸν καλὸ Θεούλη
πῶς παρακαλῶ:

Νὰ σὲ βλέπη πάντα
μὲ στοργικὴ ματιὰ
καὶ νὰ σὲ φυλάη,
μαννούλα μου γλυκιά.

Μάννα μου, μαννούλα,
πῶς σ' εύχαριστῶ,
ποῦ μαι εύτυχισμένο
τὸ παιδί σου ἔγώ.



"Ασκησι 35η

Νὰ γράψης 3 όνόματα ἀνθρώπων,
2 πόλεων καὶ 2 τόπων.



Τὰ σημεῖα τοῦ ὄρίζοντα

Σήμερα ἀνεβήκαμε μὲ τὸν δάσκαλό μας
στὸν λόφο ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ σχολεῖο μας.
"Οταν φτάσαμε στὴν κορυφή, ὁ δάσκαλος
μᾶς ἔδειξε τὴν Ἀνατολή, τὴ Δύσι,
τὸν Βορρᾶ καὶ τὸν Νότο.
Μᾶς ἔδειξε τὰ τέσσερα σημεῖα
τοῦ ὄριζοντα.

Μονοσύλλαβη λέγεται ἡ λέξι που
ἔχει μία συλλαβή· π.χ. φῶς, γῆ.

"Ασκησι 36η

Νὰ γράψης 3 μονοσύλλαβες λέξεις.



Μιὰ ἐπίσκεψι στὴν πόλι

‘Ο Γιάννης καὶ ὁ Ἡλίας
σηκώθηκαν πρωὶ πρωὶ.

Πῆγαν μὲ τὸν θεῖο καὶ τὴ
θεία τους στὴν πόλι.

Πῆγαν μὲ τὸ αὐτοκίνητο.

Ἐκεῖ εἶδαν πολλοὺς μεγάλους δρόμους,
πολυκατοικίες, ώραία καὶ
μεγάλα καταστήματα.

Στὸ κέντρο τῆς πόλεως ἦταν
μία πλατεῖα. **Κοντὰ** στὴν πλατεῖα
ἔνα **ποταμάκι** κυλοῦσε ἥσυχα τὰ νερά του.

— Νά ἡ Μητρόπολι, παιδιά, τὸ
Δημαρχεῖο, ἡ Ἀστυνομία, τὸ
Ταχυδρομεῖο, ἡ Τράπεζα καὶ



πιὸ πέρα αὐτὸ τὸ μεγάλο κτήριο
ποὺ βλέπετε εἶναι τὸ Νοσοκομεῖο.
΄Η πόλι αὐτὴ εἶναι μεγάλη.

΄Εχει πολλοὺς **κατοίκους** καὶ
ξένους, ποὺ ἔρχονται νὰ τὴν
ἐπισκεφτοῦν, τοὺς εἶπε ὁ θεῖος.
Σὲ λίγο νύχτωσε. "Αναψαν
τὰ φῶτα στὰ καταστήματα,
στὰ σπίτια, στοὺς δρόμους.
΄Ετσι τὰ παιδιά, ἀφοῦ εἶδαν
τὴν πόλι φωτισμένη, γύρισαν
στὸ σπίτι τους εὔχαριστημένα.



Δισύλλαβη λέγεται ή λέξι ποὺ
ἔχει δύο συλλαβές· π.χ. δρόμος, πόλι.



Τρισύλλαβη λέγεται ή λέξι ποὺ ἔχει
τρεῖς συλλαβές· π.χ. Τράπεζα, πλατεῖα.

Πολυσύλλαβη λέγεται ή λέξι ποὺ
ἔχει τέσσερες ή καὶ περισσότερες
συλλαβές· π.χ. κατάστημα, περίπατος.



"Ασκησι 37η

Νὰ γράψης 5 δισύλλαβες λέξεις.

"Ασκησι 38η

Νὰ γράψης 5 τρισύλλαβες λέξεις.

"Ασκησι 39η

Νὰ γράψης 5 πολυσύλλαβες λέξεις.



Τὸ χωριό μας

- Σήμερα, παιδιά, δὲν θὰ κάνωμε μάθημα στὴν τάξι, εἶπε ὁ δάσκαλος.
Θὰ φτειάσωμε τὸ χωριό μας στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου μὲ ἄμμο, μὲ πέτρες καὶ μὲ ὅ,τι ἄλλο θέλετε ἐσεῖς.
- Θὰ τὸ φτειάσωμε **ἴδιο, ὅπως εἶναι.**
- **Μάλιστα**, μάλιστα, κύριε . . .
- Έγὼ θὰ φτειάσω τὴν ἐκκλησία μας, τὸν "Αγιο Νικόλαο, εἶπε ὁ Μίμης.
- Έγώ, εἶπε ἡ "Αννα, θὰ φτειάσω τὴν πλατεῖα μὲ τὴ βρύση καὶ τὰ ψηλὰ πλατάνια.



- 'Εγώ θὰ φτειάσω τὴν κοινότητα
καὶ τὸ σχολεῖο μας, εἶπε ὁ
'Ηλίας.
- Κι ἔγώ τὸ καφενεῖο τῆς πλατείας
καὶ τ' ἄλλα μαγαζιά, εἶπε ὁ Γιάννης.
- **Μερικοὶ** ἀπὸ ἐσᾶς νὰ φτειάσετε
τὰ σπίτια καὶ τοὺς δρόμους
καὶ οἱ ὑπόλοιποι νὰ φέρετε
τὰ ύλικὰ ποὺ χρειάζονται,
εἶπε ὁ δάσκαλός μας.
Ἡ ἀρχὴ ἦταν δύσκολη.
Μὰ κατὰ τὸ μεσημέρι τὸ χωριὸ
ἦταν ἔτοιμο.
- Τίποτε** δὲν ἔλειπε.
- Μπράβο, παιδιά. Δὲν περίμενα
νὰ δῶ μιὰ **τέτοια ἔργασία**.

Έργαστήκατε πολὺ καλά και,
έπειδὴ κουραστήκατε, πηγαίνετε
τώρα νὰ παίξετε, εἶπε ὁ δάσκαλος.



"Ασκησι 40ή

Νὰ γράψης 4 λέξεις δισύλλαβες
και 4 λέξεις πολυσύλλαβες.

"Ασκησι 41η

Νὰ γράψης 4 λέξεις μονοσύλλαβες
και 4 λέξεις τρισύλλαβες.



Λήγουσα

Λήγουσα λέμε τὴν τελευταία
συλλαβὴ τῆς λέξεως·

π.χ. μεσημέρι, ἔργασία.

"Ασκησι 42η

Νὰ τραβήξης μιὰ γραμμὴ κάτω
ἀπὸ τὴ λήγουσα τῶν λέξεων:
πλατεία, βρύση, κοινότητα.



"Ενας βραδινὸς περίπατος

Ντίν, ντάν, ντίν, ντὰν χτυπᾶ
ή καμπάνα.

- Παιδιά . . . , ἔ παιδιά, ἐλάτε νὰ
πᾶμε στὸν προφήτη Ἡλία, εἶπε
ὅ παππούς.
- Ναί, παππού, νὰ πᾶμε, νὰ πᾶμε.
- Έσύ, "Αννα, δὲν θὰ ἔρθης.
- "Οχι, ὅχι, παππού, θὰ βοηθήσω
τὴ μητέρα νὰ ἔτοιμάσῃ τὸ
βραδινὸ φαγητό . . .

Ξεκινοῦν. Τί ώραῖα ποὺ εἶναι
αὐτὴ τὴν ώρα στὸ χωριό . . .

Στὸν δρόμο βλέπουν τοὺς χωρικούς.
Οἱ ἄντρες εἶναι κατάκοποι καὶ
οἱ γυναῖκες σκέφτονται τὶς
δουλειὲς ποὺ ἔχουν νὰ κάμουν
στὸ σπίτι.

Εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ θερισμοῦ
καὶ δουλεύουν ἀπὸ τὸ πρωὶ¹
μέχρι τὸ βράδυ στὰ χωράφια.

Οσο ἀνεβαίνουν, **τόσο** ὁ ὄριζοντας
μεγαλώνει.

Φτάνουν στὸ ἐκκλησάκι.

Μπαίνουν μέσα.

Ανάβουν ἔνα κεράκι καὶ
ἀκοῦνε τὸν ἑσπερινό.

Νά τοι τώρα ποὺ γυρίζουν στὸ
χωριό. Στὴ μέση ὁ παππούς, στὴν
ἄκρη τ' **ἀδέρφια**.

Ο ἥλιος ἔχει πιὰ κρυφτῆ πίσω
ἀπὸ τὸ βουνό.

Δὲν **στέλνει** τὶς χρυσές του ἀκτῖνες.

Δὲν ἀκούει **κανεὶς** οὕτε φωνὲς
παιδιῶν οὕτε κελάηδημα πουλιῶν.

Τ' ἄστρα λάμπουν στὸν οὐρανό.

— Παππού, παππού, κάτι εἶδα
μέσα στοὺς θάμνους, **κάτι** ποὺ
λάμπει . . .

Φοβοῦμαι, παππού.

— **Αὔτες**, παιδί μου, εἶναι πυγολαμπίδες.

Άμα νυχτώνει, αὔτες φωτίζουν
τὸν δρόμο μας, εἶπε ὁ παπποὺς
γελώντας. Δὲν πρέπει δύναμες νὰ φοβᾶσαι.

Τί στρατιώτης θὰ γίνης ; Πῶς
θὰ πᾶς στὸν **πόλεμο** ;
”Ετσι, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν,
ἔφτασαν στὸ σπίτι.
—”Ω ! παππού, σ' εὐχαριστοῦμε
γι' αὐτὸν τὸν ὡραῖο περίπατο,
εἶπαν τὰ παιδιά.





Παραλήγουσα

Παραλήγουσα λέμε τὴν προτελευταία
συλλαβή τῆς λέξεως.
π.χ. σπίτι, φαγητό.

"Ασκησι 43η

Νὰ τραβήξης μιὰ γραμμὴ κάτω
ἀπὸ τὴν παραλήγουσα τῶν λέξεων:
βουνό, πουλί, πατέρας.

‘Η έκδρομή μας

- Αύριο θὰ πάμε έκδρομή.
Θὰ πάμε στὴ θάλασσα, μᾶς
εἶπε ό δάσκαλός μας.
Θὰ **μείνωμε** δλη τὴν ἡμέρα
καὶ θὰ φάμε δλοι μαζί.
- Τί χαρά! Τί χαρά!
φωνάξαμε δλα τὰ παιδιὰ
χτυπώντας παλαμάκια.
“Οταν τελείωσε τὸ μάθημα,
τρέξαμε χαρούμενα στὰ σπίτια
μας. Τὸ ἀπόγευμα θὰ έτοιμάζαμε
μὲ τὴ μητέρα τὸ καλάθι μας.





Στή θάλασσα

Τήν ἄλλη μέρα ξεκινήσαμε
πρωὶ πρωὶ ἀπὸ τὸ σχολεῖο.

Σὲ δόλο τὸν δρόμο τραγουδούσαμε.

Σὲ λίγη ὥρα φτάσαμε στήν
ἀκροθαλασσιά.

Τί ὅμορφα ποὺ φαίνονταν δλα!

Ἐμπρός μας ἀπλωνόταν ἡ γαλανὴ^η
θάλασσα μὲ τὰ νησιά της.

Οἱ βαρκοῦλες ἔπλεαν στὰ γαλανὰ
νερά της.

Οἱ ψαράδες ἔριχναν τὰ δίχτυα.

Ἐνας ψαράς τραβοῦσε μόνος του
μὲ δύναμι τὰ δίχτυα, γιὰ νὰ βγάλῃ ψάρια.

Πέρα μακριὰ ἔνα μεγάλο πλοῖο
πήγαινε ταξίδι.



Παίξαμε μὲ τὴν ἄμμο,
μαζέψαμε ἀχηβάδες
καὶ χρωματιστὰ βότσαλα.
Φάγαμε τὰ φαγητὰ
ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ μητέρα.
Τὸ ἀπόγευμα τραγουδήσαμε,
εἴπαμε αἰνίγματα καὶ ἡ Νίνα
θυμήθηκε κάποιο ποίημα
γιὰ τὰ ψάρια:

Μικρὸ ψαράκι μου καλό,
ποὺ παίζεις μέσα στὸν γιαλό.
πῶς θέλω νὰ σὲ φτάσω.
πῶς θέλω νὰ σὲ πιάσω.



Κι ἔγώ σὰν ψάρι ζωηρὸ
πηδῶ καὶ παίζω στὸ νερὸ
καὶ τὴ στιγμὴ προσμένω
μὲ χέρι δρθανοιγμένο.

Κοντά μου ἥρθες, τί χαρά!
δὲν θὰ σὲ πιάσω μιὰ φορά;
Μὰ τώρα δίχως ἄλλο
στὸ χέρι θὰ σὲ βάλω.

Μὰ νά! μοῦ ξέφυγες, κακό,
ἐκεῖ βαθιὰ μέσ' στὸν γιαλὸ
καὶ κάνεις παιχνιδάκια
μὲ τ' ἄλλα τὰ ψαράκια.

"Ασκησι 44η

Νὰ τραβήξης μιὰ γραμμὴ κάτω
ἀπὸ τὴν παραλήγουσα τῶν λέξεων:
ήμέρα, δρόμος, νερά.

"Ασκησι 45η

Νὰ τραβήξης μιὰ γραμμὴ κάτω ἀπὸ
τὴ λήγουσα τῶν λέξεων:
ψαράς, πλοῖο, βότσαλα.





Προπαραλήγουσα

Προπαραλήγουσα λέμε τὴν τρίτη
συλλαβὴ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς λέξεως.
π.χ. θάλασσα, ποίημα.

Άσκησι 46η

Νὰ τραβήξῃς μιὰ γραμμὴ κάτω ἀπὸ
τὴν προπαραλήγουσα τῶν λέξεων:
ἡμέρα, μάθημα, μητέρα, καλάθι, σχολεῖο.



Στήν προπαραλήγουσα βάζομε πάντοτε
όξεια· π.χ. σήμερα, βότσαλα, ποίημα.

”Ασκησι 47η

Νὰ βάλης τόνο στὶς λέξεις:
θαλασσα, καταστημα, δασκαλος, αύτοκινητο.

Στὸ ἔψιλον (ε) καὶ στὸ ὅμικρον (ο)
βάζομε πάντοτε οξεια·
π.χ. ἡμέρα, νερό, οὐρανός, μητέρα.

”Ασκησι 48η

Νὰ βάλης τόνο στὶς λέξεις:
μενω, πετρα, δρομος, καλος, λεγω, ἀπογευμα.





Τὸ καλοκαίρι

Ήρθε τὸ καλοκαίρι.

Τί ώραία ἐποχή !

Ο οὐρανὸς εἶναι γαλανός.

Οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου μᾶς
ζεσταίνουν πολύ.

Η θάλασσα εἶναι ἥσυχη.

Τὰ δέντρα εἶναι γεμάτα
ἀπὸ ὕριμα φροῦτα καὶ οἱ
κῆποι ἔχουν πολλὰ λαχανικά.

Οἱ βοσκοὶ πηγαίνουν τὰ πρόβατά τους
στὰ ψηλὰ βουνά.

Τὰ χωράφια εἶναι χρυσοκίτρινα.

Οἱ καλοί μας γεωργοὶ ἄρχισαν
νὰ θερίζουν. Δουλεύουν ἀκούραστα,
γιὰ νὰ μᾶς δώσουν τὸ σιτάρι.



Απὸ τὸ σιτάρι θὰ γίνη τὸ ἀλεύρι
καὶ ἀπὸ τὸ ἀλεύρι τὸ ψωμί.

Οἱ μέλισσες πετοῦν ἀπὸ λουλούδι
σὲ λουλούδι.

Σὲ λίγο θὰ σταματήσουν καὶ τὰ
σχολεῖα καὶ ὅλοι θὰ φύγωμε γιὰ
τὴν ἔξοχήν.

Ο τζίτζικας ὥρες ἀτελείωτες
τραγουδᾶ τὸ μονότονο **τραγούδι** του,
σὰ νὰ λέη:

— Καλῶς ἥρθες, καλοκαίρι!

**Οἱ λέξεις ὁ, ἡ, οἱ δὲν παίρνουν
τόνο παρὰ μόνο πνεῦμα.**

”Ασκησι 49η

Νὰ βάλης τόνο στὶς λέξεις:
οὐρανος, δεντρα, γαλανος, προβατο.

”Ασκησι 50η

Νὰ βάλης τόνο στὶς λέξεις:
μονοτονο, ἀκουραστα, χωραφια,
ἀλευρι, προβατα.

”Ασκησι 51η

Νὰ γράψης ἀπὸ μιὰ πρότασι μὲ τὶς λέξεις:
καλοκαιρι, γεωργός, τζίτζικας, θάλασσα.



Τὸ καλοκαίρι

Ο κόσμος λάμπει
σὰν ἔνα ἀστέρι,
βουνὰ καὶ κάμποι,
δέντρα, νερὰ
γιορτάζουν πάλι,
καθὼς προβάλλει
τὸ καλοκαίρι,
Θεοῦ χαρά.

Φωνοῦλες, γέλια
φέρνει τ' ἀγέρι
μέσ' ἀπ' τ' ἀμπέλια
τὰ καρπερά.
Παιδιὰ ἀγγελούδια
ψέλνουν τραγούδια
στὸ καλοκαίρι,
Θεοῦ χαρά.





Τὸ σχολειὸ θὰ κλείση τώρα

Τὸ σχολειὸ θὰ κλείση τώρα σὲ λιγάκι
κι - ὡ χαρά μου - θά 'μαι ἐλεύθερο πουλάκι.
Δίκιο πιὰ νὰ ξαποστάσουν μιὰ σταλιὰ
τὰ παιδάκια ποὺ ἀγαπήσαν τὴ δουλειά.

Τί μικρή που μοιάζει τώρα κάθε τάξι.
Θέλει ό νοῦς μας στ' άνοιχτά, για νὰ πετάξη.
Πέρα έκει, κατὰ τὴν ὄμορφη ἔξοχή.
σὰν κελάηδημα ἡ φωνή μας θ' ἀντηχῆ.

Καλοπέραση καὶ γλέντι κάθε μέρα
στὸ χορτάρι, στὸν ὄλόδροσο ἀγέρα.
Κι ἔξω νοῦ ἀπ' τὸ ἔνα στ' ἄλλο τὸ πρωὶ
θὰ περάσωμε μιὰ ξένοιαστη ζωή.





Οι έξετάσεις

Σήμερα έμεις όλα τὰ παιδιὰ τοῦ
σχολείου ντυθήκαμε μὲ τὰ
γιορτινά μας.

Εἶναι ή τελευταία μέρα
ποὺ ἔρχόμαστε στὸ σχολεῖο.

Νά ή μεγάλη αἴθουσα.

Τί ὄμορφα ποὺ εἶναι στολισμένη !

Νά καὶ οἱ γονεῖς μας.

΄Ο δάσκαλος μᾶς μίλησε
συγκινημένος.

΄Εμεῖς εἴπαμε ώραία ποιήματα
καὶ τραγούδια.

΄Η γιορτὴ τελειώνει.

Οἱ γονεῖς μας εὐχαρίστησαν

τὸν δάσκαλό μας, γιατὶ κουράστηκε
πολὺ νὰ μᾶς μάθη
τὰ πρῶτα γράμματα.

Στὸ τέλος ὁ δάσκαλος μᾶς
φωνάζει ἔνα ἔνα παιδὶ καὶ
μᾶς δίνει τὸ ἐνδεικτικό μας.

"Ω! Τί μεγάλη χαρὰ ποὺ ἔχομε!

"Ολα τὰ παιδιὰ προβιβαστήκαμε καὶ
θὰ πάμε στὴ δευτέρα τάξι.



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

α				
ἄ	Σελ.	24	γονεῖς	Σελ. 11
ἀδέρφια	»	85	γυναίκα	» 25
ἀκόμη	»	68	γυρίζω	» 31
ἀκούω	»	19		
ἀλλά	»	20	δάσκαλος	» 8
ἄλλο	»	63	δάσος	» 72
ἄμα	»	85	δέκα	» 26
ἄναγκη	»	56	δέντρο	» 39
ἄνθρωπος	»	18	δικό τους	» 56
ἄνοιγω	»	24	δίνω	» 103
ἄντρας	»	84	δουλειά	» 32
ἄρκετά	»	32	δουλεύω	» 96
ἄρχῃ	»	81	δραχμή	» 53
ἄρχιζω	»	32	δύναμι	» 89
ἄς	»	43		
αύτά	»	31	ἔ	» 84
αύτες	»	85	έβδομάδα	» 51
ἀφήνω	»	20	έγώ	» 80
ἀφοῦ	»	78	είκοσι	» 35
			είμαι	» 17
β			έκει	» 58
βάζω	»	13	έκεινο	» 66
βγάζω	»	27	έμεῖς	» 102
βέβαια	»	20	έννέα	» 26
βοηθῶ	»	73	έπειδή	» 82
βοσκός	»	96	έποχή	» 39
			έργαζομαι	» 72
γ			έργασία	» 81
γέρος	»	62	έρχομαι	» 47
γῆ	»	39	έσεῖς	» 80
γιατὶ	»	103	έτσι	» 86
γίνομαι	»	11	εύχαριστῶ	» 60
γιορτή	»	64	έφτα	» 35
γνωρίζω	»	72		

ζῶ	ζ	Σελ.	17	μεγαλώνω	Σελ.	72
ζῶο		»	19	μένω	»	88
ήμέρα	η	»	62	μερικοί	»	81
	θ			μέρος	»	66
θά		»	6	μέτρο	»	56
θεία		»	77	μέχρι	»	85
θεῖος		»	77	μήνας	»	49
θέλω		»	20	μικρή	»	68
θυμοῦμαι		»	90	μιλῶ	»	8
ἴδιο	ι	»	80	μόλις	»	31
κάθε		»	8	μόνο	»	53
καλοκαίρι		»	47	μόνος	»	89
κανεὶς		»	85	μου	»	17
κάποιο		»	90	μπαίνω	»	68
κατὰ		»	81	μπορῶ	»	72
καταλαβαίνω		»	86	νησὶ	ν	89
κάτι		»	85	νύχτα	»	62
κάτοικος		»	78			
κοντὰ		»	77	ξένος	ξ	78
κούκλα		»	12	ξέρω	»	58
λίγο	λ	»	78	ὅλοι	ο	10
λοιπὸν		»	44	ὄνομα		12
μὰ				ὅποιος		20
μαζεύω		»	20	ὅπου		20
μαθαίνω		»	66	ὅπως		80
μάθημα		»	103	ὅσο		85
μάλιστα		»	13	ὅταν		63
μάτι		»	80	ὅχι		84
μὲ		»	12	ὅχτῶ		26
μεγάλη		»	17		π	
	μ			παιδὶ		43
				παίρνω		59
				πάλι		30
				παρακαλῶ		27

πατρίδα	Σελ.	44	τελευταῖος	Σελ.	69
περιμένω	»	81	τέλος	»	71
περίπου	»	66	τέσσερα	»	19
περνῶ	»	45	τέτοιος	»	81
πεταλούδα	»	39	τίποτε	»	81
πετεινὸς	»	26	τόπος	»	73
πέφτω	»	6	τόσο	»	85
πιάνομαι	»	17	τότε	»	59
πιὸ	»	14	τραγούνδι	»	97
πληρώνω	»	56	τρία	»	25
ποιός	»	58	τρόπος	»	10
πόλεμος	»	86	τρώγω	»	17
πόλι	»	77	τώρα	»	27
πολλοὶ	»	78	υ	»	32
ποτάμι	»	77	ύπάρχει		
πότε	»	68	ύστερα		
ποῦ	»	71	φ	»	89
ποὺ	»	102	φαίνομαι		
πρέπει	»	71	φέρνω	»	60
πρωτοβρόχια	»	48	φεύγω	»	48
πώς	»	17	φορὰ	»	69
ρ	»	89	φτάνω	»	89
ρίχνω			φτειάχνω		
ρωτῶ	»	58	φυτὸ	»	56
σ	»	6	φωνάζω	»	53
σὰν			χ	»	9
σας	»	15	χάνω		
σηκώνομαι	»	77	χελιδόνι	»	31
σκέφτομαι	»	84	χρειάζομαι	»	81
στέλνω	»	85	χρήματα	»	56
στιγμή	»	68	χρῶμα	»	59
στὶς	»	17	χωράφι	»	96
στοὺς	»	17	χωρὶο	»	80
στρατιώτης	»	86	χωρὶς	»	9
τ	»	72	ψ	»	39
τὰ					
τελειώνω	»	13	ώραία	»	39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ *

1. Ό φουστανελάς

Τούτη ἡ ὅμορφη στολή,
ποὺ μοῦ βαλε ἡ γιαγιά μου,
μοῦ ταίριασε τόσο πολὺ¹
καὶ χαίρεται ἡ καρδιά μου.

Νὰ σᾶς τὸ κρύψω δὲν μπορῶ,
πολὺ πολὺ μ' ἀρέσει
τὴ φουστανέλα νὰ φορῶ,
τσαρούχι, φούντα, φέσι.

Γι' αὐτὸ στὴ σημερινὴ γιορτή,
ποὺ εἶν' ἡ πιὸ μεγάλη,
στολίστηκα κι ἔγῳ μ' αὐτὴ
κι ἀκόμη τόσοι ἄλλοι.

* Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 2)1-11-71 πράξεως τῆς Ἐπιτροπῆς Κρίσεως τοῦ Ἀλφαβηταρίου, τῆς ὁρισθείσης διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 62852)24-5-71 Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, ἐγένετο εἰσήγησις διὰ τὴν ἐν παραρτήματι παράθεσιν τῶν ἀκολούθων κεφαλαίων. 'Η εἰσήγησις ἐγένετο δεκτὴ καὶ ἐνεκρίθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 173411)15-12-71 Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως. Τὰ κεφάλαια τοῦ παραρτήματος προσετέθησαν κυρίως διὰ τὰ ἀρτίως λειτουργοῦντα σχολεῖα.

Τὰ κεφ. ὑπ' ἀριθ. 1, 2, 3, 4 καὶ 5 ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν Κ. Κολοβοῦ καὶ 'Α. Παπανδρέου, τυχόντος τοῦ β' βραβείου, τὰ κεφ. ὑπ' ἀριθ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 καὶ 14 ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ 'Ι. Κούτρα, τυχόντος τοῦ α' ἐπαίνου, καὶ τὰ κεφ. ὑπ' ἀριθ. 15, 16, 17, 18, 19, 20 καὶ 21 ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ 'Ι. Γιαννέλη, τυχόντος τοῦ β' ἐπαίνου.

2. Γλωσσοδέτες

- Κυρία, νὰ ποῦμε σήμερα δύσκολες λέξεις; ρώτησε ὁ Μίμης.
- Δηλαδὴ γλωσσοδέτες; εἶπε ἡ δασκάλα.
Καὶ βέβαια μποροῦμε.
Τότε ὁ Μίμης ἄρχισε:
- «Καρακάξα μὲ τὰ καρακαξόπουλα».
Τὰ παιδιὰ στὴν ἀρχὴ δυσκολεύτηκαν.
Μετὰ ὅμως τὸ εἶπαν σωστά.
"Επειτα εἶπε ἡ Εὔδοκία:
- «Καραβοκύρης κουβαλᾶ
τρεῖς καραβιὲς καβούρια».
- „Α, αὐτὸ εἶναι πιὸ δύσκολο!
εἶπαν τὰ παιδιά.
Προσπάθησαν ὅμως, ὥσπου
τὸ εἶπαν χωρὶς λάθος.
Στὸ τέλος εἶπε ὁ Ἡλίας:
- «Τὸ νεράκι γαργαρίζει
καὶ ἡ κόττα κακαρίζει.
Τὸ σκυλάκι μας γαυγίζει
καὶ ὁ γάιδαρος γκαρίζει.
Ποιός γκαρίζει, γαργαρίζει,
κακαρίζει καὶ γαυγίζει;»
“Οσο δύσκολο κι ἀν ἦταν, τὰ
παιδιὰ τὸ ἔμαθαν ἀπ' ἔξω.

3. Ή γιορτή τῆς μητέρας

- Τὴν πρώτη Κυριακὴν τοῦ Μαΐου
γιορτάζουν ὅλες οἱ μητέρες, εἶπε
ἡ δασκάλα.
Τί δῶρο θὰ κάμετε στὴ μητέρα σας,
παιδιά; ρώτησε.
- 'Εγὼ θὰ τῆς προσφέρω μερικὰ γαρύ-
φαλλα κι ἔνα γλυκὸ φιλί, εἶπε ὁ Μίμης.
- 'Εγὼ θὰ τῆς χαρίσω ἔνα ἀπλὸ δῶρο,
μιὰ εἰκονίτσα τῆς Παναγίας, εἶπε ἡ Πόπη.
- "Ολα τὰ παιδιὰ εἶπαν τί δῶρο
θὰ ἔκαναν στὴ μητέρα τους.
- "Ολα τους διηγήθηκαν πόσο τὰ
φροντίζει ἡ μητερούλα τους
κι ἀκόμη πόσο αὐτὰ τὴν ἀγαποῦν.



4. Η μητερούλα μου γιορτάζει

Σήμερα τὰ καλά μου βάζω,
ἔχει τὸ σπίτι μας γιορτή.
'Η μητερούλα μου γιορτάζει.
Μπορεῖ ἡ χαρά μου νὰ κρυφτῇ;

Σήμερα τὰ καλά μου βάζω,
εῖμαι χαρούμενο πολύ,
τρέχω κι ἔγώ νὰ χαιρετίσω
τὴ μητερούλα τὴν καλή.

B. Χαρωνίτης



5. 'Ο θερισμὸς

- Εἶναι μήνας 'Ιούνιος.
Τὰ παιδιά πηγαίνουν στὴν ἔξοχή.
Στὰ χωράφια τὰ δλόχρυσα στάχυα
εἶναι γεμάτα καρπό.
Ἐνα ἐλαφρὸ ἀεράκι τὰ φυσᾶ.
Κι ἐκεῖνα κυματίζουν σὰν θάλασσα.
— Τί ὡραῖα ποὺ εἶναι! φωνάζουν τὰ παιδιά.
Ἡ γυναίκα κι οἱ κόρες τοῦ κυρ-Ζώη
θερίζουν.
Μόλις βλέπει τὰ παιδιά, ἀφήνει τὰ
δεμάτια. Βγάζει τὸ μαντήλι του,
σκουπίζει τὸν ἴδρωτα καὶ λέει:
— Θέρος, τρύγος, πόλεμος, παιδιά μου.
Σ' αὐτὰ τὰ χωράφια ἐργάζομαι
ἀπὸ τὸ φθινόπωρο.

Τώρα πιὰ θὰ γεμίση ἡ ἀποθήκη
ἀπὸ τὸ νέο σιτάρι.

‘Ο μύλος θ’ ἀλέθη νύχτα-μέρα.

Κι ἀπὸ τ’ ἀλεύρι θὰ γίνη τὸ εὔλογημένο
ψωμί.

Μετὰ σηκώνει τὰ μάτια του κατὰ
τὸν οὐρανὸν καὶ ψιθυρίζει:

—“Ἄς εἶναι δοξασμένο τ’ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.



6. Εύτυχισμένη οἰκογένεια

‘Ο πατέρας γυρίζει τὸ βράδυ
κουρασμένος στὸ σπίτι.

‘Η μητέρα τοῦ παίρνει τὰ
ψώνια ἀπὸ τὰ χέρια.

Τὰ παιδιά του τρέχουν καὶ
τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι.

— Δὲν κάναμε ἀταξίες, τοῦ λένε.

Διαβάσαμε καλὰ τὸ μάθημά μας.

— Μπράβο, παιδιά μου, τοὺς λέει
ὅ πατέρας. Αὕτα θέλω ν’ ἀκούω
κάθε βράδυ.

Κατόπιν ἡ μητέρα στρώνει τὸ

τραπέζι. Κάθονται δλοι γύρω,
ἀλλὰ κανεὶς δὲν τρώει.
Κάνουν πρῶτα τὴν προσευχή τους.
"Υστερα ἀρχίζουν νὰ τρώνε.
Εὔτυχισμένη οἰκογένεια!
Ο Χριστὸς ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι
τοὺς εὐλογεῖ. Γιατί, ὅπου
ὑπάρχει ἀγάπη, ὑπάρχει ἐκεῖ
κι Αὐτός!"



7. Ό Δημητράκης

Φέτος γράφτηκα στὴν πρώτη
καὶ πηγαίνω μιὰ χαρά·
δλα τὰ τετράδιά μου
εἶναι πάντα καθαρά.

'Αγαπῶ τὸν δάσκαλό μου
κι ἔχω πάντα στὸ μυαλὸ
πὼς κι αὐτὸς σὰν τὸν πατέρα
μᾶς διδάσκει τὸ καλό.

Δέν μ' ἀρέσει νὰ πειράζω
τ' ἄλλα τοῦ σχολειοῦ παιδιά.
Μελετῶ καὶ λογαριάζω
κι ἔχω καθαρὴ καρδιά.

Β. Γ. Χαρωνίτης



8. Πετάει... πετάει...

Χειμώνας. "Ολοι στὸ τζάκι.
Ἡ γιαγιά, ἡ κυρὰ Ἀννιώ,
κοιμᾶται στὸ παραγώνι.

Τὰ ἐγγονάκια της, ἡ "Ἀννα,
ὁ Ἡλίας, ὁ Μίμης καὶ ἡ
Νίνα, παίζουν.

Οἱ φωνὲς καὶ τὰ γέλια
δὲν ξυπνοῦν τὴ γιαγιά.

Νά τη! Χαμογελᾶ. Χωρὶς
ἄλλο κάτι δύνειρεύεται.

'Ο Μίμης λέει:

—Πετάει... πετάει... τὸ ἀηδόνι!

9. Στὸ κάστρο

Μιὰ Κυριακὴ ἀπόγευμα ὁ
παπποὺς πῆρε τὰ ἔγγονάκια
του καὶ ἀνέβηκαν στὸ κάστρο.
Τί ὅμορφα ποὺ ἦταν!

‘Ο οὐρανὸς ἦταν ξάστερος.
‘Η θάλασσα λάδι. Σὲ λίγο
πρόβαλε ὄλογιομο τὸ
φεγγάρι.

“Ολοι μαζὶ τραγούδησαν:

— «Φεγγαράκι μου λαμπρό,
φέγγε μου νὰ περπατῶ,
νὰ πηγαίνω στὸ σχολειό,
νὰ μαθαίνω γράμματα,
γράμματα σπουδάματα,
τοῦ Θεοῦ τὰ πράματα».

- Πολὺ παλιὸ τραγούδι,
παιδιά μου, εἶπε ὁ παππούς.
Τὸ ἔλεγαν τὰ παιδάκια τὸν
καιρὸ τῆς σκλαβιᾶς.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν μᾶς
ἄφηναν οἱ Τούρκοι νὰ ἔχωμε
σχολεῖα.
- Γι' αὐτὸ τὰ ‘Ελληνόπουλα

πήγαιναν κρυφά τὴ νύχτα
στὰ μοναστήρια, νὰ μάθουν
λίγα γράμματα. Καὶ εἶχαν
συντροφιὰ μόνο τὸ φεγγάρι.



10. Ἡ σημαία

Χρυσοκέντητη σημαία,
τῶν Ἑλλήνων ἀρχοντιά,
γαλανόλευκη κι ὠραία,
μᾶς γεμίζεις λεβεντιά.

Μὲ τὴ θάλασσα ταιριάζεις,
μὲ τὸν οὐρανὸν μιλᾶς,
τὴν ἔλευθεριὰ προστάζεις,
εἶσαι ὄλόκληρη ἡ Ἑλλάς.

Φορεῖς δάφνη τιμημένη,
φωτοστέφανο λαμπρό,
κυματίζεις δοξασμένη,
ἔχεις πάνω τὸν Σταυρό.

Λ. Κ. Πεζοπούλου



11. 'Ο Μάης

Μᾶς ἥρθ' ὁ Μάης μὲ δροσιές,
μᾶς ἥρθε μὲ λαυλούδια,
μὲ κρίνα, μὲ τριαντάφυλλα,
μὲ πρόσχαρα τραγούδια.



Τὸν Μάη ᾄς τὸν γιορτάσωμε,
παιδάκια ἀγαπημένα.
'Εμπρός, στεφάνια ᾄς πλέξωμε
μὲ ἄνθη μυρωμένα.



Χειμῶνα δὲν φοβόμαστε
μηδὲ βοριά καὶ χιόνια,
καλῶς τα πάλι τὰ πουλιά,
καλῶς τὰ χελιδόνια.

M. Παπαριστείδης



12. Αἰνίγματα

1. Χιλιοτρύπητο λαγήνι και
στάλιὰ νερὸ δὲν χύνει.

Τί εἶναι;

ό σπόγγος

2. Ψηλός, ψηλός καλόγερος
και κόκκαλα δὲν ἔχει.

Τί εἶναι;

ό καπνός

13. Παροιμίες

1. Ἐφενδιά ποὺ βλέπει ὁ Θεός,
ὁ λύκος δὲν τὸ τρώει.
2. "Οταν λέγης τὴν ἀλήθεια,
ἔχεις τὸν Θεὸ βοήθεια.
3. "Οποιος κοιμᾶται δὲν πιάνει
ψάρια.
4. Τὸ ἀκίνητο νερὸ βρωμάει.

14. Λόγια τής γιαγιᾶς

1. "Αναψε τὸ λυχνάρι σου,
προτοῦ νὰ σ' εῦρη ἡ νύχτα.
2. "Οποιος ζητάει τὰ πολλὰ
χάνει καὶ τὰ λίγα.
3. 'Απ' ὅλα τὰ γλυκύτερα
γλυκύτερο εἶναι ἡ μάννα.



15. Στὴν ἔξοχὴ

Τὰ παιδιά πῆγαν στὴν ἔξοχὴ σήμερα.
Πῆγαν ἐκδρομὴ μὲ τὸ σχολεῖο.

Τώρα εἶναι Μάιος μήνας.

Πρωὶ πρωὶ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ σχολεῖο.
Σὲ ὅλο τὸν δρόμο μιλοῦσαν,
τραγουδοῦσαν ἢ γελοῦσαν.

"Οταν ἔφτασαν στὴν ἔξοχή, κοίταζαν μὲ
χαρὰ γύρω. 'Εκεῖ ὅλα ἦταν ώραία.

Τὰ δέντρα ἦταν καταπράσινα καὶ ἀνά-
μεσα ἀπὸ τὰ φύλλα τους πρόβαλλαν
ἄνθη. Τὰ νέα σπαρτὰ εἶχαν ψηλώσει.
Θὰ ἦταν περίπου ἕνα μέτρο.

"Εγερναν τὶς κορυφές τους στὴ γῆ
ἀπὸ τὰ βαριὰ στάχυα.

Τὰ πουλάκια κελαηδοῦσαν γλυκὰ καὶ
πετοῦσαν ἀπὸ δέντρο σὲ δέντρο.

Πεταλοῦδες καὶ χρυσόμυγες βούιζαν,
καθὼς πετοῦσαν στὸν ἀέρα.

Τὰ παιδιὰ σκόρπισαν παντοῦ καὶ
ἄρχισαν τὸ παιχνίδι. "Ἄλλα ἔτρεχαν
ἔδῶ κι ἐκεῖ καὶ ἄλλα ἄρχισαν νὰ
χορεύουν.

Μερικὰ ἀπ' αὐτά, ἀγόρια καὶ κορίτσια,
μάζευαν λουλούδια. "Εμπαιναν στὰ
σπαρτὰ κι ἔκοβαν χαμομήλι, παπαροῦ-
νες καὶ ἄγριες μαργαρίτες.

Ο Μίμης μάζεψε πολλὲς παπαροῦνες
καὶ ἄγριες μαργαρίτες. Μὲ τὰ λουλού-
δια ἔφτειασε μόνος του ἔνα ώραϊο
στεφάνι.

— Θὰ τὸ φορέσω στὸ κεφάλι μου, εἶπε
μὲ γέλια. Θὰ τὸ φορέσω, γιὰ νὰ λέω
πώς ἔπιασα σήμερα τὸν Μάη!

— Κι ἐμεῖς, κι ἐμεῖς θὰ πλέξωμε στεφά-
νια, εἶπαν οἱ φίλοι του. Κι ἐμεῖς θὰ
πιάσωμε τὸν Μάη...



16. Τὸ μεσημέρι

"Οταν ἔγινε μεσημέρι, ὁ πατέρας

κοίταξε τὸ ρολόι του. Ἡ ὥρα ήταν δώδεκα παρὰ πέντε.

Ἡ μητέρα κατάλαβε πώς ἔπρεπε νὰ ἔτοιμάσῃ νὰ φᾶνε. Πρῶτα ἔστρωσε ἐνα τραπεζομάντηλο κι ὅστερα ἔβαλε τὶς πετσέτες. Κατόπιν ἔβγαλε τὰ πιάτα μὲ τὰ φαγητὰ καὶ φώναξε τὰ παιδιά.

Ολοι ἔφαγαν μὲ ἀρκετὴ ὄρεξι τ' αὐγά, τὸ τυρὶ καὶ τοὺς κεφτέδες. Ο καθαρὸς ἀέρας καὶ τὸ τρέξιμο τοὺς ἔκαμαν νὰ τοὺς φαίνωνται νόστιμα καὶ ώραῖα. Μετὰ τὸ φαγητὸ τραγούδησαν.

Πρώτη ἔκαμε ἀρχὴ ἡ "Αννα. Τραγούδησε τὴ θάλασσα καὶ τὰ καράβια. Ο Μίμης τραγούδησε τοὺς ψαράδες.

Στὸ τέλος τραγούδησε καὶ ἡ "Ελλη.

Σηκώθηκε σοβαρὴ σοβαρὴ κι εἶπε αὐτὸ τὸ τραγούδι.

—«Κάτω στὸν γιαλό, στὴν ἄμμο,
τὰ καβούρια κάνουν γάμο.

Μὲ καλέσανε νὰ πάω,

νὰ χορέψω καὶ νὰ φάω.

Παίζει δὲ ποντικὸς βιολὶ

κι ἡ χελώνα παίζει ντέφι.

Πέρασε κι ἐνα πουλὶ

καὶ μᾶς λέει: "χαρὰ στὸ κέφι!,,».

Τί γέλια ποὺ ᷂καμαν δλοι! ’Ακόμη
καὶ ἡ μικρὴ Λόλα γέλασε. Τὸ τραγούδι
τῆς “Ελλης ἄρεσε, γιατὶ ἦταν πολὺ¹
ἀστεῖο. Τέτοια τραγούδια ἥθελε
ν’ ἀκούη.

— Ο πατέρας εἶπε τότε στὴν “Ελλη:
— Εὖγε, παιδί μου! Μὲ τὸ τραγούδι σου
μᾶς ᷂καμες νὰ γελάσωμε δλοι.
Μπράβο σου, “Ελλη!



17. Στὰ χωράφια

Μιὰ ἄλλη μέρα ὁ Μίμης πῆγε μὲ τὸ
σχολεῖο του περίπατο στὰ χωράφια.
Καθὼς οἱ μαθηταὶ καὶ οἱ μαθήτριες
βάδιζαν μέσα στὰ σπαρτά, ἔβλεπαν
τὰ γινωμένα στάχυα.

Ο ἥλιος ἔλαμπε ἀπὸ ψηλὰ καὶ οἱ
ἀκτῖνες του ᷂καιγαν. Τὰ παιδιὰ
φοροῦσαν καπέλα, γιὰ νὰ προφυλάγουν
τὸ πρόσωπό τους.
Εύτυχῶς ποὺ φυσοῦσε ἐλαφρὸ ἀεράκι
καὶ δρόσιζε λίγο.

Τὰ στάχυα ἔγερναν τὰ κεφαλάκια
τους στὸ φύσημα τοῦ ἀέρα. Φαίνονταν,
σὰ νὰ χαιρετοῦσαν τοὺς μαθητὰς
τοῦ σχολείου.

Ἡ δασκάλα τότε τοὺς ἔκαμε ἔνα
πρόχειρο μάθημα γιὰ τὰ σπαρτὰ καὶ
τὰ στάχυα.

— Βλέπετε, παιδιά, τὰ στάχυα; τοὺς εἶπε.
Τώρα εἶναι ὕριμα πιὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι
θὰ τὰ θερίσουν σὲ λίγο. Θὰ πάρουν
τὸν καρπό τους, τὸ σιτάρι.

Ἄπὸ αὐτὸν θὰ κρατήσουν μερικὰ κιλὰ
γιὰ τὸ σπίτι τους, δσα τοὺς
χρειάζονται, γιὰ νὰ κάμουν ἀλεύρι.
Τὸν ἄλλο θὰ τὸν πουλήσουν.

Μὲ τὰ χρήματα ποὺ θὰ πάρουν θὰ
πληρώσουν τὰ ἔξιοδά τους.

Οἱ μαθηταὶ ἀκουγαν τὴ δασκάλα τους
κι ἔβλεπαν τὰ σπαρτὰ στὰ χωράφια.
Καθὼς ἐκεῖνα ἔγερναν τὰ κεφάλια
τους στὴ γῆ, ἥταν σὰ νὰ τοὺς ἔλεγαν.

— Καλῶς ἥρθατε, παιδιά, στὰ χωράφια.

“Ως τὸ τέλος τοῦ Ἰουνίου θὰ σᾶς
δώσωμε τὸν καρπό μας, τὸ σιτάρι. Μὲ
αὐτὸν θὰ κάμετε τὸ γλυκὸ ψωμί, ποὺ
τρέφει τοὺς ἀνθρώπους. Βλέπετε πόσα
πράγματα μαθαίνετε στὸ σχολεῖο;

18. Τὸ ψωμὶ

”Οταν γύρισαν στὸ σχολεῖο καὶ μπῆκαν
στὴν τάξι τους ἡ δασκάλα ρώτησε
τὰ παιδιά :

- Ποιός ξέρει νὰ μᾶς πῆ πῶς γίνεται
τὸ ψωμὶ ποὺ τρῶμε;
- Πολλὰ παιδιὰ σήκωσαν τὸ χέρι.
Ἡ δασκάλα ὅμως ρώτησε τὸν Μίμη.
- Μπορεῖς νὰ μᾶς πῆς ἐσύ, Μίμη;
- Μάλιστα, κυρία, ἀπάντησε ἔκεινος.
Πολλὲς φορὲς μοῦ ἔχει μιλήσει γι’
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὁ παππούς μου καὶ
τὸ θυμοῦμαι.
- Εμπρός, λοιπόν, λέγε...
- Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ψωμί, εἶπε ὁ Μίμης,
πρέπει νὰ ἔργαστοῦν πολλοὶ ἄνθρωποι.
Χρειάζεται πολλὴ δουλειὰ καὶ κόπος,
μέχρι νὰ φτάση ἔτοιμο στὸ τραπέζι.
Πρῶτος ποὺ κάνει τὴν ἀρχὴ τῆς
ἔργασίας εἶναι ὁ γεωργός μας. Αὔτὸς
ὄργωνει καὶ σπέρνει τὰ χωράφια. Ἡ
βροχὴ μαλακώνει τοὺς σπόρους. ”Οταν
φυτρώσουν καὶ μεγαλώσουν τὰ σπαρτά,
ὁ ἴδιος τὰ θερίζει καὶ τὰ ἀλωνίζει.
Μετὰ τὸ ἀλώνισμα πηγαίνομε τὸ
σιτάρι στὸν μύλο. Ὁ μυλωνὰς τὸ

ἀλέθει καὶ τὸ κάνει ἀλεύρι.

Ο φούρναρης ζυμώνει τὸ ἀλεύρι καὶ τὸ κάνει ζυμάρι. Ρίχνει σ' αὐτὸν νερό, ἀλάτι καὶ μαγιά, γιατὶ χωρὶς αὐτὰ δὲν γίνεται ζυμάρι.

Μετὰ τὸ ζύμωμα ἡ φωτιὰ τοῦ φούρνου ψήνει τὸ ζυμάρι. Τὸ κάνει ψωμὶ ποὺ μοσχοβιλᾶ, ὅταν τὸ τρῶμε...

— Εὖγε, Μίμη, τοῦ εἶπε ἡ δασκάλα.

Ωραῖα τὰ εἶπες. Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ψωμί, χρειάζεται πολλὴ ἐργασία καὶ κόπος!



19. Τὸ καλοκαίρι

Ἡρθες, Ἡρθες, καλοκαίρι,
κι ὁ Θεὸς πολλὰ
μὲ τὸ ἄγιο Του χέρι
σκόρπισε καλά.



Στὶς μυρτιὲς κρυμμέν' ἀηδόνια
τραγουδοῦν γλυκὰ
καὶ πετοῦν τὰ χελιδόνια
μ' ἐλαφρὰ φτερά.



”Ομορφ’ ἄνθη στὸν ἀέρα
χύνουν μυρωδιά.

Καὶ λουλούδια στὴ μητέρα
φέρνουν τὰ παιδιά.

Γ. Βιζυηνὸς



20. Στὸ κτῆμα τοῦ θείου

Ο θεῖος τῶν παιδιῶν μένει στὸ κτῆμα του. Αὐτὸ βρίσκεται περίπου εἴκοσι χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλι. Ἐκεῖ ζῇ μὲ τὴ γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιά του. Ἐκεῖ ἐργάζεται ἀπὸ τὸ πρωὶ ὅς τὸ βράδυ.

Τὰ παιδιά του εἶναι ὁ Ρήγας καὶ ἡ Χρυσούλα. Καὶ τὰ δύο εἶναι μαθηταὶ τοῦ σχολείου. Ὁ Ρήγας εἶναι ἑφτά ἔτῶν καὶ ἡ Χρυσούλα δέκα. Εἶναι δηλαδὴ μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν Ρήγα.

Τὰ παιδιὰ πῆγαν στὸν θεῖο μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τους. Πῆγαν, γιὰ νὰ καθήσουν πέντ' ἔξι μέρες.

Ο θεῖος καὶ ἡ θεία εύχαριστήθηκαν πολύ, μόλις τοὺς εἶδαν. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ παιδιά

τους. Δὲν ἤξεραν τί νὰ κάμουν, γιὰ νὰ τοὺς εὔχαριστήσουν.

‘Ο Ρήγας πῆγε τὸν Μίμη νὰ δῆ τὸν στάβλο. ’Απὸ πίσω πῆγε καὶ ἦ γάτα.

’Εκεὶ ὑπῆρχε τὸ ἄλογο, ὁ Ντορῆς, ποὺ ἔτρωγε τὸ σανό του.

‘Ο Ντορῆς κουνοῦσε τὴν ούρα, γιὰ νὰ διώχνῃ τὶς μύγες. Τότε ὁ Μίμης τοῦ εἶπε:

— “Ε Ντορῆ, μὲ γνωρίζεις; Εἶμαι ὁ Μίμης καὶ θέλω νὰ γίνωμε φίλοι. Δὲν θέλω νὰ εἴμαστε ξένοι. ’Αγαπῶ ὅλα τὰ ζῶα καὶ περισσότερο τ’ ἄλογα...

‘Η Χρυσούλα καὶ ἦ ”Αννα πῆγαν νὰ δοῦν τὸ κοττέτσι. ’Εκεὶ ὑπῆρχαν οἱ κόττες καὶ τὰ κοττόπουλα, ποὺ ἔτρεχαν ἐπάνω κάτω. ’Υπῆρχαν ἀκόμη καὶ δύο πετεινοί, ποὺ φώναζαν κάθε τόσο «κικιρίκου».

Τὰ κορίτσια τοὺς ἔριξαν σπόρους νὰ φᾶνε. Αὐτοὺς τοὺς ἔφαγαν γρήγορα κι ἔπιναν κατόπιν νερὸ σηκώνοντας ψηλὰ τὸ κεφάλι.

‘Η θεία εἶπε στὴν ”Ελλη:

— ”Ας πᾶμε κι ἔμεῖς στὸ χωράφι. ’Εκεὶ βόσκει ἥ ἀγελάδα μὲ τὸ μοσχαράκι της. Θέλεις νὰ τὴ δῆς, ”Ελλη;

- Θέλω, θέλω, ἀπάντησε τὸ κορίτσι.
- Ἐμπρός, πᾶμε...

Ἡ ἀγελάδα ἦταν δεμένη μ' ἔνα σκοινὶ^ν
καὶ δίπλα ἔβοσκε τὸ μοσχαράκι.
Πότε πότε κουνοῦσε τὴν οὐρὰ καὶ
φώναζε κάθε τόσο. Μούουου...
μούουου... Κοίταζε πρὸς τὸ μέρος
τους κι ἦταν, σὰ νὰ μιλοῦσε στὴν
"Ελλη.
- Καλῶς ὕρισες, "Ελλη. Καλῶς ἤρθες
στὸ κτῆμα. Σ' ἀρέσει ὁ τόπος μας;
Μετὰ τὸ χωράφι γύρισαν πίσω στὸ
σπίτι. ቩ θεία ἔδωσε τότε στὰ παιδιὰ
νὰ πιοῦν γάλα ἀπὸ τὴν ἀγελάδα.
Ἐκεῖνα τὸ ἥπιαν, γιατὶ ἦταν πολὺ^ν
φρέσκο.



21. Στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου

Τὸ ἄλλο πρωὶ πῆγαν ἐκδρομὴ στὸν
λόφο. Σηκώθηκαν τὴν αὔγῃ καὶ ἀρχισαν
ν' ἀνεβαίνουν σιγὰ σιγὰ τὴν πλαγιά του.
Ἡταν ὁ θεῖος μὲ τὰ τέσσερα μεγάλα

παιδιά, τὸν Ρήγα, τὸν Μίμη, τὴν "Αννα
καὶ τὴ Χρυσούλα.

Τὴν "Ελλη δὲν τὴν πῆραν μαζί τους.
Ήταν μικρή καὶ δὲν ἥθελαν νὰ τὴν
κουράσουν.

Καθώς ἀνέβαιναν τὴν πλαγιά εἶδαν ἔνα
κοπάδι μὲ ἄρνακια. Ὁ βοσκός τὰ
πρόσεχε μὲ τὸν σκύλο του.

Τί ὅμορφα ποὺ ἥταν! "Ετρεχαν ἐδῶ
κι ἐκεῖ κι ἔτρωγαν δροσερὸ χορταράκι.
"Αλλα φώναζαν μπέ... μπέ... καὶ ἄλλα
πήγαιναν κοντὰ στὴ μητέρα τους.

Λίγο πιὸ πέρα εἶδαν καὶ μιὰ πηγή. Τὸ
νερό της ἔτρεχε καθαρὸ καὶ δροσερὸ
κάτω ἀπὸ μερικὰ φυτὰ καὶ δέντρα.

Καθώς κατέβαινε τὴν πλαγιά, ἔφτειανε
ἔνα μικρὸ ποτάμι.

Ο θεῖος καὶ τὰ παιδιά κάθησαν στὴν
πηγὴ κάτω ἀπὸ τὸν ἥσκιο τῶν δέντρων.

"Επειτα ἥπιαν δροσερὸ νερὸ καὶ
ξεκουράστηκαν λίγο.

"Οταν ἔφτασαν στὴν κορυφή, ὅλα ἥταν
ώραια. Ὁ λόφος εἶχε ἀρκετὸ ὕψος.

Ήταν ὅμως γυμνὸς ἀπὸ φυτὰ καὶ
δέντρα. Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ παιδιά ἔβλεπαν
ὅλο τὸν κόσμο.

Κάτω στὰ πόδια τους ἀπλωνόταν τὸ

χωριὸ καὶ ὁ κάμπος μὲ τὰ χωράφια.
Τὰ σπίτια φαίνονταν σὰν ἄσπρα ἀρνάκια.
Πέρα ἀπλωνόταν ἡ γαλανὴ θάλασσα
καὶ μερικὰ νησάκια στὸ βάθος. Καράβια
μὲ ἄσπρα πανιὰ ταξίδευαν, γιὰ νὰ
πᾶνε σὲ ξένους καὶ μακρινοὺς τόπους.
Τὰ μάτια τῶν παιδιῶν δὲν χόρταιναν
νὰ βλέπουν γύρω. "Οπου νὰ κοίταγαν,
ἔβλεπαν καὶ κάτι καινούργιο.
Κατὰ τὸ μεσημέρι γύρισαν πίσω στὸ
σπίτι. Ἡ θεία τοὺς περίμενε, γιὰ νὰ
φᾶνε.

"Εφαγαν μὲ πολλὴ ὅρεξι ὅ,τι τοὺς εἶχε
έτοιμάσει ἡ θεία. "Ἐπειτα ξάπλωσαν
στὰ κρεβάτια τους, νὰ ξεκουραστοῦν
λίγο. "Ἐπρεπε νὰ πάρουν νέα δύναμι
γιὰ τὸ ἀπόγευμα, ποὺ θ' ἀρχιζαν τὰ
παιχνίδια.

Τὸ ἕδιο ἔκαμαν καὶ οἱ μεγάλοι. Τόσο
οἱ θεῖοι τους ὅσο καὶ οἱ γονεῖς τους
ῆταν πολὺ κουρασμένοι. Δούλευαν
σκληρὰ ὅλο τὸ πρωὶ κι ἔπρεπε νὰ
ξεκουραστοῦν τὸ μεσημέρι.



ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ

Εἰς τὰ νέα ἀναγνωστικὰ γίνεται μία σοβαρὰ καινοτομία διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ἀσκήσεων κατανοήσεως καὶ ἐπεξεργασίας τῶν κεφαλαίων.

Εἰς τὸ ἀλφαβητάριον ἡ ἀλλαγὴ περιορίζεται εἰς τὴν προσθήκην ὠρισμένων ἀπλῶν ἀσκήσεων γραμματικῆς καὶ εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου διὰ τὴν Α' τάξιν.

Πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν διδασκάλων παρατίθεται ἀπόσπασμα ἐκ τῆς προκηρύξεως διὰ τὴν συγγραφὴν νέων ἀναγνωστικῶν, δημοσιευθείσης εἰς τὸ ὑπ' ἀριθμ. 198)27-8-70 Φ.Ε.Κ. (Παράρτημα) :

.....

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ

Σκοπὸς τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου εἶναι νά δοθῇ εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Δημοτικοῦ κατὰ συστηματικὸν τρόπον τὸ βασικὸν γλωσσικὸν ὑλικόν, τὸ ὄποιον, λόγῳ τῆς συχνότητός του κατὰ τὴν χρῆσιν τοῦ λόγου, θὰ συντελέσῃ, διὰ τῆς συστηματικῆς χρησιμοποιήσεώς του εἰς τὴν ἀρτιωτέραν κατὰ τὸ δυνατὸν γλωσσικὴν ἀγωγὴν τῶν μαθητῶν.

Πρὸς ἴδιαιτέραν γλωσσικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ γλωσσικοῦ ὑλικοῦ τοῦ ἀλφαβηταρίου θὰ χρησιμοποιηθοῦν αἱ τριακόσιαι (300) πρῶται λέξεις τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ('Ερευνα τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας. Περιλαμβανόμεναι λέξεις 3.000 περίπου).

.....

Αἱ τριακόσιαι πρῶται λέξεις τοῦ βασικοῦ Ἑλληνικοῦ λεξιλογίου λόγῳ τῆς μεγάλης συχνότητός των θὰ εύρισκωνται κατ' ἀνάγκην καὶ κατὰ ἀβίαστον τρόπον ἐγκατεσπαρμέναι εἰς τὸ περιεχόμενον τοῦ ἀλφαβηταρίου.

Εἰς παράρτημα, τὸ ὄποιον θὰ παρατεθῇ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀλφαβηταρίου, θὰ προβλεφθοῦν πρὸς χρῆσιν τῶν διδασκάλων κυρίως τὰ ἀκόλουθα :

1. Εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ ἀλφαβηταρίου :

Θὰ ἀναζητηθοῦν εἰς τὰς πινακίδας αἱ 100 περίπου πρῶται λέξεις τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου, αἱ ὄποιαι θὰ τεθοῦν εἰς τὸ παράρτημα, σημειουμένης ἐκάστοτε τῆς σχετικῆς πινακίδος. Τῶν λέξεων τούτων θὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ δρθή γραφὴ καὶ κατανόησις, θὰ σχηματίζωνται δὲ σχετικαὶ προτάσεις προφορικῶς καὶ γραπτῶς.

2. Εἰς τὸ δεύτερον μέρος τοῦ ἀλφαβηταρίου :

Αἱ ὡς ἄνω ἐργασίαι τοῦ πρώτου μέρους θὰ συνεχισθοῦν καὶ εἰς τὸ δεύτερον

μέρος μὲ τὰς λοιπὰς 200 περίου λέξεις τοῦ λεξιλογίου τῆς πρώτης τάξεως, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀναζητηθοῦν εἰς ὅλα τὰ ἀναγνώσματα τοῦ δευτέρου μέρους. Ἐπὶ πλέον θὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὸ δεύτερον μέρος ὅλα τὰ γραμματικὰ φαινόμενα τὰ προβλεπόμενα διὰ τὴν πρώτην τάξιν εἰς τὸ ἐπίσημον ἀναλυτικὸν πρόγραμμα. Ὡρισμένα ἐκ τούτων θὰ ἔχουν ἡδη συζητηθῆ κατὰ φυσικὸν καὶ ἀβίαστον τρόπον εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ ἀλφαβηταρίου κατὰ τὴν προσπάθειαν ἀποκτήσεως τῆς ἀναγνωστικῆς δεξιότητος (ἀνάλυσις λέξεως εἰς συλλαβάς, τονισμὸς κ.λ.π.).

Θὰ τονισθοῦν ἴδιαιτέρως ὁ σχηματισμὸς ὄρθων προτάσεων, ἡ διάκρισις οὐσιαστικῶν καὶ ρημάτων, ἡ συχνὴ χρῆσις ἐντὸς τῶν προτάσεων τῶν ρημάτων «ἴμαι» καὶ «ἔχω» καὶ τῶν ἄρθρων ἐν συσχετισμῷ μὲ τὰ οὐσιαστικά, πρὸς διάκρισιν καὶ δρθῆν γραφήν τῶν δονομάτων εἰς τοὺς ἀριθμοὺς ἑνικὸν καὶ πληθυντικόν.

Ἡ παράθεσις καὶ ἐπεξεργασία τῶν γραμματικῶν φαινομένων θὰ ἐπιδιώκεται πάντοτε ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς λέξεις τοῦ βασικοῦ λεξιλογίου τῆς πρώτης τάξεως.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1) Προσευχή (Δ. Κλειδᾶ)	Σελ.	5
2) Τὸ χιόνι.....	»	6
3) Ἡ πρότασι	»	7
4) Ὁ Ἡλίας	»	8
5) Οἱ λέξεις.....	»	11
6) Οἱ κοῦκλες τῆς Ἀννας.....	»	12
7) Καλημερούδια (ποίημα, Ἄ. Πάττη).	»	14
8) Οἱ συλλαβές.....	»	16
9) Ὁ σπουργύτης.....	»	17
10) Ἡ γάτα.....	»	19
11) Τὰ γράμματα.....	»	21
12) Εἰκόνα Ἀποκριᾶς	»	22
13) Τὸ καρναβάλι (ποίημα Γ. Ἀρβανιτάκη).	»	23
14) Τὸ ἀγρόκτημα τοῦ Μίμη	»	24
15) Ὁ στάβλος	»	25
16) Τὸ κοττέτσι	»	26
17) Ὁ σκύλος	»	27
18) Κόττα μου, κοττούλα μου (ποίημα Ἰ. Πολέμη)	»	28
19) Τὸ ἀλφάβητο	»	29
20) Στὸ καλό, γεροχειμώνα (ποίημα, Ἰ. Πολέμη, ἀπόσπασμα)	»	30
21) Ὁ χαιρετισμὸς τῶν πουλιῶν	»	31
22) Τὰ χελιδόνια	»	32

23) Πάνω ἀπ' τὸ παράθυρο μας (ποίημα).....	Σελ.	34
24) Τὰ φωνήεντα	»	35
25) Ὁ ἀιτός	»	36
26) Τὰ σύμφωνα	»	37
27) Εἰκόνα ἀνοίξεως	»	38
28) Ἡ ἄνοιξι	»	39
29) Ἡ ἄνοιξι (ποίημα)	»	41
30) Παρέλασι μαθητῶν (εἰκόνα)	»	42
31) Ὁ Εὐαγγελισμὸς	»	43
32) Ἡ 25η Μαρτίου.....	»	44
33) Σημαία (ποίημα, Κλ. Μαρκίνα).....	»	45
34) Δίφθογγοι.....	»	46
35) Οἱ ἐποχὲς.....	»	47
36) Οἱ μῆνες.....	»	49
37) Ἡ ἑβδομάδα.....	»	51
38) Ἡ ἑβδομάδα (ποίημα, Γιάννα Βέρα)	»	52
39) Τὰ καταστήματα – Τελικὸ σίγμα (ς)	»	53
40) Τὸ κρεοπωλεῖο	»	54
41) Τὸ παντοπωλεῖο	»	55
42) Τὸ ἀνθοπωλεῖο	»	56
43) Οἱ τόνοι.....	»	57
44) Ἡ παπαρούνα.....	»	58
45) Τὰ πνεύματα – Τονισμὸς κεφαλαίων	»	61
46) Ἡ Ἀνάστασι – Τόνος στὴ δίφθογγο.	»	62
47) Πνεῦμα στὴ δίφθογγο.	»	64
48) Πασχαλιὰ (ποίημα, Ἐγκ. Δημ. Σχ.)	»	65
49) Ἡ Πρωτομαγιὰ.	»	66
50) Πρωτομαγιὰ (ποίημα, Ἰ. Πολέμη)	»	67
51) Ἡ πεταλούδα.	»	68
52) Ἡ πεταλούδα (ποίημα, Γ. Ἀρβανιτάκη).....	»	70
53) Σημεῖα στίξεως.....	»	71
54) Οἱ πέντε αἰσθήσεις	»	72
55) Τὸ πρῶτο γράμμα τῆς προτάσεως καὶ τῶν ὀνομάτων	»	73
56) Μανούλα (ποίημα, Γ. Ἀρβανιτάκη).....	»	74
57) Τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα – Μονοσύλλαβη λέξι.....	»	76
58) Μιὰ ἐπίσκεψι στὴν πόλι	»	77

59) Δισύλλαβη, τρισύλλαβη, πολυσύλλαβη λέξι.....	Σελ.	79
60) Τὸ χωριό μας	»	80
61) Λήγουσα.....	»	83
62) Ἔνας βραδινὸς περίπατος	»	84
63) Παραλήγουσα	»	87
64) Ἡ ἐκδρομή μας.....	»	88
65) Στὴ θάλασσα.....	»	89
66) Προπαραλήγουσα.....	»	93
67) Τονισμὸς προπαραλήγουσας, ἔψιλον, ὅμικρον (ε, ο) ..	»	94
68) Εἰκόνα καλοκαιριοῦ.....	»	95
69) Τὸ καλοκαίρι.....	»	96
70) Ἀτονεῖς λέξεις	»	97
71) Τὸ καλοκαίρι (ποίημα, Κ. Παλαμᾶ).	»	99
72) Τὸ σχολειὸ θὰ κλείσῃ τώρα (ποίημα).....	»	100
73) Οἱ ἔξετάσεις.....	»	102
74) Λεξιλόγιο.	»	104
75) Παράρτημα	»	107
76) Ὁδηγίαι διὰ τὸν διδάσκαλον	»	130
77) Περιεχόμενα	»	132



Σημ. Οἱ ποιηταὶ τῶν ὑπ' αὐξ. ἀριθμ. 23, 29 καὶ 73 τοῦ Β' Μέρους ποιημάτων τυγχάνουν ἄγνωστοι εἰς τοὺς συγγραφεῖς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μνημονεύονται.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ

- 1) Κούλας Λεωνίδας, 2) Μάνος Κωνσταντίνος, 3) Χριστιᾶς Ἰωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

- 1) Παπατσώνης Παναγιώτης, 2) Σαφάντη - Πατσούρη Γαλάτεια,
- 3) Πούλιος Κων(υ)νος, 4) Κονιδιτσιώτης Βασίλειος, 5) Καμβύσης Νικόλαος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

- 1) Λιναρδῆς Ἰωάννης, 2) Τομπαΐδης Δημήτριος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

- 1) Νικολάου Νικόλαος, 2) Μόραλης Ἰωάννης, 3) Βελισσαρίδης Γεώργιος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κουτσούρης Ἰωάννης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Μάνος Κωνσταντίνος

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψύτυπον. 'Ο διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιῶν αὐτὸν διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἅρθρου ἢ τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 ('Εφημ. Κυβερν. 1946, Α' 108).



ΕΚΔΟΣΙΣ Α'. 1973 (IX) — ΑΝΤΙΤΥΠΑ 325.000 — ΣΥΜΒΑΣΙΣ : 2333/12-5-73
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : Κοινοπραξία
Μ. ΠΕΧΑΙΒΑΝΙΔΗΣ & Σίζ Α.Ε. — Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ — ΑΝΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
— Π. ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ - Κ. ΚΟΥΚΙΑΣ Ο.Ε.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής