



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

# Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τοῦ Δημοτικοῦ  
Σχολείου



ΤΑΞΙΣ ΣΤ!

καὶ 2<sup>ον</sup> ἔτος Ε.' & ΣΤ.'

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Δ.Ν.ΤΖΑΚΑ - Σ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ & ΣΙΔ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ

Ψηφιοποιήθηκε από το Μοντέρνο Εκπαιδευτικό, Πολιτικό,



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ 48ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γ. Π. ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. εισ. 45247

# ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ-ΖΩΟΛΟΓΙΑ

## ΑΝΩΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΞΗ ΕΚΤΗ  
ΚΑΙ 2<sup>ον</sup> ΕΤΟΣ Ε'. ΚΑΙ ΣΤ'.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ.** Ἀριθ. ἀποφάσεως Ὑπουργείου  
Παιδείας 3/20/49 — Ἐγκύλιος 74

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΑΤΗ (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ)

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  
ΔΗΜ. ΤΖΑΚΑ - ΣΤΕΦ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 - ΤΗΛ. 24.493  
ΑΘΗΝΑΙ 1955

Κάθε γνήσιο άντίτυπο ἔχει τὴν ὑπογραφὴν τοῦ συγγραφέως καὶ τὴν σφραγῖδα τῶν ἐκδοτῶν.



### ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ἐργασίες τῶν παιδιῶν σύμφωνα μὲ τὸ νέο σχολεῖο.

Τὰ παιδιὰ κατ’ Ἰδίαν ἢ καθ’ διμάδας παρακολουθοῦν τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ φυτοῦ ἢ τοῦ ζώου, κρατώντας σημειώσεις σὲ εἰδικὸ τετράδιο ἢ παρατηροῦν τοῦτο στὴν εἰκόνα. Συγχρόνως ἀπὸ βιβλία τῆς βιβλιοθήκης τοῦ σχολείου ἢ ἀπὸ ἄλλα βιβλία, περιοδικά, λεξικὰ κ.λ.π. συγκεντρώνουν πᾶν σχετικὸν μὲ τὰ ὅργανα, τὴν τροφή, τὸ περιβάλλον καὶ γενικὰ τὴν ζωὴ τοῦ φυτοῦ ἢ τοῦ ζώου καὶ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ μαθήματος ἀνακοινώνουν γραπτῶς ἢ καλύτερα προφορικῶς τὰς ἐργασίας των τάντας εἰς τὴν τάξιν.

Τὰ συμπεριφάσματα αὐτὰ τῶν μαθητῶν συστηματοποιοῦνται τῷ δόδηγίᾳ τοῦ διδασκάλου. Κατόπιν ἀνακοινοῦνται ὑπ’ αὐτῶν διάφορα ἀνέκδοτα, ἴστορίες, εἰκόνες κ.τ.δ. σχετικαὶ μὲ τὴν ζωὴν τοῦ φυτοῦ ἢ τοῦ ζώου καὶ ἀκολουθεῖ ἵχνογράφησις, ἀναπαράστασις διὰ πλαστικῆς κ. τ. λ.

Τόποις: Α. ΞΑΝΘΗ - Κ. ΛΟΥΚΟΥ καὶ Σιε  
Μέτωνος 2 — Τηλέφ. 53-143 — ΑΘΗΝΑΙ

# Α' ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ

## 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

**Φυσικὰ σώματα.** Ἐπάνω στὴ γῆ βλέπομε φυτὰ καὶ ζῶα διάφορα, πέτρες, χώματα, νερά. Μέσα πάλι στὴ γῆ βρίσκομε ἄλλα σώματα διαφορετικά, σίδερο, μολύβι κτλ. Ὅλα αὐτὰ λέγονται σώματα φυσικά.

"Αν προσέξωμε καλύτερα τὰ φυσικὰ αὐτὰ σώματα, θὰ ἴδούμε, ὅτι κάθε εἶδος ἔχει δικά του χαρακτηριστικά καὶ παθαίνει ὠρισμένες μεταβολές, ποὺ τὸ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὰ ἄλλα.

**Θρυκτά.** Ἡ πέτρα π. χ. σπάζει καὶ γίνεται μικρότερη, τὸ νερὸ γίνεται πάγος, τὸ σίδερο σκουριάζει. Σ' αὐτὰ οἱ μεταβολὲς γίνονται, ὅχι ἀπὸ ἐσωτερική ἀνάγκη, ἀλλὰ ἀπὸ ἐξωτερική αἰτία. Τὰ σώματα αὐτὰ εἶναι νεκρὰ καὶ λέγονται **θρυκτά**.

**Φυτὰ καὶ ζῶα.** Ἡ φοδακινιά, καθὼς καὶ ἡ κότα γεννιοῦνται, μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται καὶ πεθαίνουν. Παθαίνουν δηλαδὴ καὶ αὐτὰ μεταβολές. Ἄλλα ἔδω ἡ αἰτία δὲν είναι ἐξωτερική, εἶναι ἐσωτερική. Μεταβάλλονται γιατὶ ἔχουν ζωή, ζοῦν. Αὐτὰ λέγονται **φυτὰ καὶ ζῶα**.

**Φυτά.** Τὰ φυτὰ διαφέρουν ἀπὸ τὰ ζῶα, γιατὶ οὔτε κινοῦνται, οὔτε αἰσθάνονται. Αἰτία τῆς διαφορᾶς αὐτῆς εἶναι ἡ τροφή τους. Τὰ φυτὰ παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ τὸ χῶμα **ἀνδρογανη**<sup>(1)</sup> ούσια, νεκρή, ἐνῶ τὰ ζῶα τρέφονται μὲν ἄλλους δργανισμοὺς φυτικοὺς ἢ ζωικούς, ζωντανούς. Τὰ φυτὰ ἀπλώνονταις στὸ χῶμα τὶς φύζεις, καὶ στὸν ἀέρα τὰ φύλλα, βρίσκουν τροφὴ εύκολα, γι' αὐτὸ δὲ χρειάζεται, οὔτε νὰ κινοῦνται οὔτε νὰ αἰσθάνωνται, γιὰ νὰ τὴν προμηθεύωνται.

(1) Ἀνδρογανες ούσιες εἶναι ἔκεινες ποὺ δὲν ἔχουν ζωὴ ἀλλὰ βοηθοῦν στὴ ζωὴ. Τέτοιες εἶναι ὁ ἄνθρακας, τὸ ὀξυγόνο, τὸ ἀλάτι κ.τ.λ.

*Φυτὰ λοιπὸν λέγονται ἔκεῖνα τὰ φυσικὰ σώματα, ποὺ γεννιοῦνται, αὐξάνονται, πολλαπλασιάζονται καὶ ξεραίνονται.*

Διαίρεση τῶν φυτῶν. Τὰ φυτὰ δὲν εἶναι ὅλα ὅμοια. "Αν προσέξωμε, όταν Ἰδοῦμε φυτὰ μεγάλα μὲν ἔυλόδη κορμό, ποὺ λέγονται δένδρα (βελανιδιά). "Άλλα ἔχουν ἔυλόδη κορμό, μὰ εἶναι χαμηλὰ καὶ φουντωτὰ καὶ λέγονται θάμνοι (τριανταφύλλιά). "Άλλα πάλι ἔχουν τρυφερὸ βλαστό, εἶναι μικρὰ καὶ λέγονται πόσες ή λαχανικὰ (τὸ μαρούλι).

"Οσα φυτὰ ζοῦν πολλὰ χρόνια, ὅπως ή βελανιδιά, ή μηλιά καὶ ἄλλα, λέγονται πολυετῆ. "Οσα ζοῦν μόνο ἔνα χρόνο, καθὼς ή φασούλιά, ή κολοκυθιά κτλ. λέγονται μονοετῆ.

Πολλὰ φυτὰ τὸ χειμῶνα κρατοῦν τὰ φύλλα τους (ή λεμονιά, ή ἐλιά) καὶ λέγονται δεινούλη, ἐνῶ ὅσα ρίχνουν τὰ φύλλα τους λέγονται φυλλοβόλα (φοδακινιά κτλ.). "Οταν μιλοῦμε γιὰ φυτὰ καὶ ζῶα, πρέπει νὰ ξέρωμε ὅτι καὶ στὴ θάλασσα ὑπάρχουν φυτὰ καὶ ζῶα πολλὰ καὶ μεγάλα.

#### Χρήσιμες πληροφορίες.

Τὰ φυτὰ πρῶτα βοηθοῦν γενικὰ στὴ ζωή. Κάθε δργανισμὸς στὴ γῆ ζῆ πρῶτα γιὰ τὸν ἕαυτό του. "Είσαι καὶ τὰ φυτά. "Υπάρχουν δημος καὶ ζῶα, ποὺ ζοῦν τρώγοντας φυτικές ούσιες. Νὰ λοιπὸν ποὺ τὰ φυτὰ χωρὶς νὰ θέλουν βοηθοῦν τὴν ζωὴ τῶν φυτοφάγων ζῶων, ποὺ ἀλλιώς δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν. Τὰ φυτοφάγα πάλι ζῶα, ὅπως ὁ λαγός, τὸ πρόβατο, βοηθοῦν τὴν ζωὴ τῶν σαρκοφάγων, τοῦ λέοντα, τοῦ λύκου κτλ.

Κι ἔτσι τὸ ἔνα είδος θυσιάζεται γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ ἀλλού, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι πρῶτα τὸ φυτό παίρνει, καθὼς εἴπαμε, τὴν ἀνόργανη καὶ νεκρὴ ούσια ἀπὸ τὴν φύση καὶ τὴν κάνει στὸ σῶμα του δργανική. "Αν δὲν ὑπῆρχαν τὰ φυτά, δὲν ξέρομε ἂν θὰ ὑπῆρχαν ζῶα στὴ γῆ.

---

## 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

---

"Οπως τὰ ζῶα, ἔτσι καὶ τὰ φυτὰ ἔχουν ὠρισμένα δργανα, ποὺ κάθε ἔνα κάνει ξεχωριστὴ δουλειά, μὰ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό,

γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴ ζωὴ. Τέτοια δργανα διακρίνομε τὴ ρίζα, τὸ βλαστό, τοὺς ὀφθαλμούς, τὰ φύλλα, τὰ ἄνθη καὶ τὸν παρπό.

### H P I Z A

Τὸ φυτὸ ἔχει ἑνα δργανο στὸ κάτω μέρος τοῦ κορμοῦ καὶ μέσα στὴ γῆ. Τὸ δργανο αὐτὸ τοῦ φυτοῦ ποὺ εἶναι μέσα στὴ γῆ λέγεται ρίζα. Ἡ ρίζα ἔχει φλούδα καὶ ξύλο, μὰ δὲν εἶναι πράσινη οὔτε φύλλα βγάζει.

Τί χρειάζονται οἱ ρίζες. Ἡ ρίζα βυθίζεται στὴ γῆ ἀνά-



Εἰκὼν 1. Εἰδη ρίζων.

λογα μὲ τὸ ὄψος τοῦ φυτοῦ. Τὰ πολὺ ψηλὰ δένδρα ἔχουν βαθιὲς ρίζες, τὰ χαμηλότερα ἔχουν μικρότερες. Ἡ ρίζα χρησιμεύει γιὰ νὰ στηρίζονται τὰ φυτὰ γιὰ νὰ μὴ πέφτουν ἀπὸ τοὺς ἀνέμους καὶ τὸ βάρος τους. Οἱ ρίζες ἔχουν μικρὰ ριζίδια σὰν τρίχες, ποὺ λέγονται παράρριζα. Μ° αὐτὰ τραβοῦν ἀπὸ τὴ γῆ τὸ νερὸ καὶ τὶς]θρεπτικὲς οὐσίες. Ἐχετε ἵδη στὴ λάμπα, μόλις βυθίσωμε μέσα τὴν ἄκρη ἀπὸ τὸ φυτίλι, πῶς βρέχεται ὅλο, ὡς ἔτανω, καὶ πῶς τὸ φυτίλι τραβάει τὸ πετρέλαιο ἢ τὸ λάδι; Τὰ ἵδια καὶ στὴ ρίζα. Ἡ ρίζα ἔχει μέσα μικροὺς πόρους ποὺ τραβοῦν ἀπὸ τὴ γῆ ἐπάνω τὸ νερὸ καὶ τὶς λυωμένες οὐσίες, οἱ

δύοις πηδώντας ἀπὸ πόρο σὲ πόρο φτάνουν στὸν κορμὸν καὶ μὲ τὸν ὕδιο τρόπο σὲ δλο τὸ δένδρο.

Οἱ οἵζες λοιπὸν εἰναι σὰ στόματα. Μὰ ὅπως καὶ στὸ δικό μας στόμα κάθε τι, ποὺ δὲν εἰναι λυωμένο, ἢ δὲν λυώνει μὲ τὸ σάλις, δὲν εἰναι δεχτό, εἰναι ἄχρηστο, ἔτσι καὶ στὶς οἵζες, ὅ, τι δὲν εἰναι λυωμένο, δὲν ἀνεβαίνει. Γι' αὐτὸν εἰναι ἀνάγκη οἱ τροφὲς νὰ εἰναι λυωμένες στὸ νερό.

**Εἰδη ριζῶν** "Αν κοιτάξωμε τὴν οἵζα τοῦ κρεμμυδιοῦ, θὰ ἴδοῦμε ὅτι εἰναι σὰν φούντα. Πολλὰ φυτὰ ἔχουν τέτοιες οἵζες φουντωτές. Μὰ ἂν κοιτάξωμε τὴν οἵζα τοῦ φατανιοῦ, θὰ ἴδοῦμε πώς εἰναι στρογγυλὴ σὰ σφαῖρα (σφαιροειδῆς). Τοῦ καρότου πάλι μοιάζει σὰν ἀδράχτι (ἀδραχτοειδῆς). "Ωστε ἀνάλογα μὲ τὸ σχῆμα ποὺ παίρνουν οἱ οἵζες διακρίνονται, σὲ φουντωτές, νηματοειδεῖς, σφαιρικές, ἀδραχτοειδεῖς καὶ πασσαλώδεις.

### Χρήσιμες γνώσεις

**Τὰ παράρριζα καὶ τὸ φύτεμα.** 'Απὸ τὴν οἵζα, τὰ χοντρὰ μέρη χρειάζονται καθὼς σείπαμε γιὰ στήριγμα τοῦ φυτοῦ καὶ τὰ ψιλά, τὰ παράρριζα, γιὰ νὰ φουφοῦν τὸ νερό μὲ τὶς θρεπτικὲς ούσιες. "Ωστε πολὺ μεγάλη ἀξία ἔχουν οἱ κλωστὲς αὐτὲς στὴν οἵζα. Γι' αὐτὸν εἶδαμε ὅταν πρόκειται νὰ φυτέψωμε κανένα δέντρο τί κάνοντας; Κοιτάζονται μὲ προσοχή, ἀν εἰναι βγαλμένο μὲ τὰ παράρριζά του. "Οταν βγάζουν τὰ φυτὰ γιὰ νὰ τὰ φυτεύσουν ἀλλοῦ, ἢ νὰ τὰ πουλήσουν, πρέπει νὰ προσέχουν πολὺ τὰ παράρριζα, νὰ μὴν τὰ κόβουν. Στὸ φύτεμα κλαδενόμε λίγο τὴ χοντρὴ οἵζα, χωρὶς νὰ πειράζουμε τὰ παράρριζα. Ο λάκκος εἰναι ἀπὸ μέρες ἀνοιχτὸς καὶ βαθύς. Αφοῦ τὸ φυτέψωμε στὴν ἐποχὴ ποὺ πρέπει, ἀμέσως τὸ ποτίζομε γιὰ νὰ φράξουν οἱ πόροι τοῦ χώματος, νὰ στερεωθῇ τὸ φυτό καὶ νὰ μὴν τὸ βλάψῃ τὸ κρόνο.

### Ο ΒΛΑΣΤΟΣ

**Τί χρησιμεύει.** 'Ο βλαστὸς εἰναι σπουδαιὸ δργανο τοῦ φυτοῦ, γιατὶ ἀπὸ αὐτὸν ἀνεβαίνει ὁ χυμὸς στὰ φύλλα καὶ κατεβαίνει στὶς οἵζες. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, ὁ βλαστὸς ἔχει τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη, ποὺ εἰναι πολὺ χρήσιμα δργανα τοῦ φυτοῦ.

**Εἰδη βλαστῶν.** "Οπως τὰ ζῶα, ἄλλα περπατοῦν δργια, ἄλλα μὲ τὰ 4 πόδια καὶ ἄλλα σέργονται στὸ χῶμα, ἔτσι καὶ τὰ φυτά. Μερικὰ ἔχουν κορμὸ στερεὸ καὶ ἵσιο, χωρὶς κλάδους δπως δρφοίνικας ἢ μὲ κλάδους, δπως ἡ μουριά κλπ. "Άλλα δὲν

έχουν στερεὸ κορμὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν μόνα τους γι"  
αὐτὸ τυλίγονται στὰ γειτονικὰ δένδρα ή σὲ πασσάλους καὶ ἀνε-  
βαίνουν, δπως ἡ φασουλιά, ἡ περικοκλάδα. "Αλλα πάλι σέρνον-  
ται στὸ χῶμα, δπως ἡ κολοκυνθιά, ἡ ἄγγονοιά κλπ.

"Οταν ὁ βλαστὸς εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴ γῆ, δπως εἶναι τὰ πε-  
ρισσότερα φυτά, λέγεται ὑπέργειος. "Οταν δμως εἶναι χωμένος

### ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ



Εἰκὼν 2. Υπόγειοι βλαστοί.

μέσα στὸ χῶμα, δπως στὴν πατάτα, στὸ κρεμμύδι κλπ. τότε λέ-  
γεται ὑπέργειος.

"Απὸ τὶ ἀποτελεῖται ὁ βλαστός. "Ο βλαστὸς διακλα-  
δίζεται σὲ μικρότερους κλάδους. Κάθε ἔνα κλωναράκι εἶναι τὸ  
ἴδιο μὲ τὸ βλαστό. "Ο βλαστὸς σὲ διαστήματα ἔχει κόμπους ἢ γό-  
νατα ποὺ λέμε. Αὐτὲς εἶναι οἱ θέσεις ποὺ βγαίνουν τὰ φύλλα.  
"Αν συμβαίνῃ νὰ εἶναι καὶ κούφιος μέσα, δπως στὸ στάρι κλπ.  
τότε λέγεται κάλαμος.

"Αν πάρωμε ἔνα κορμὸ ἡ κλαδί, θὰ ίδοῦμε δτὶ ἔχει ἀπέ-  
ξι τὴ φλούδα καὶ μέσα τὸ ξύλο. "Η φλούδα εἶναι σκληρὴ ἢ  
μαλακιά, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τοῦ φυτοῦ γιὰ νὰ τὸ προφυ-  
λάσσῃ. "Απὸ αὐτὴ κατεβαίνει ὁ χυμὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ φύλλα  
καὶ ξεφυτρώνουν στὶς μασχάλες τῶν φύλλων τὰ μάτια. Εἴδατε  
πῶς τρέχει τὸ ρετσίνι στὸν πεῦκο, ἢ στὸν ἔλατο ἢν χαράξωμε  
τὴ φλούδα; "Απὸ τὸ ξυλώδες μέρος ἀνεβαίνουν οἱ τροφές, ποὺ  
ἔρχονται ἀπὸ τὴ γῆ καὶ πηγαίνουν στὰ φύλλα. Κόψετε δρι-

ζόντια εἶναι δένδρο. Θὰ ἰδῆτε στὸ ἔνδο τοῦ κορμοῦ μικρὲς σταγόνες. Εἶναι ὁ χυμὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὶς φίλες. Ἔπισης θὰ ἰδῆτε στὸ ἔνδο πολλοὺς κύκλους, ποὺ δείχνουν τὴν ἡλικία τοῦ φυτοῦ. Κάθε κύκλος εἶναι τὸ ἔνδο μιᾶς χρονιᾶς. Ὅσοι κύκλοι εἶναι, τόσων χρονῶν εἶναι τὸ φυτό. Στὴ μέση ὁ βλαστὸς εἶναι ἀφράτος καὶ μαλακὸς καὶ λέγεται ψίχα.

**Ἐφαρμογές.** Ὄταν πρόκειται νὰ φυτέψωμες ἔνα μικρὸ δένδρο, κλαδεύομε λίγο τὸν κορμὸ καὶ τὰ κλαδιά του, γιατὶ ἔτσι λιγοστεύει ἡ κατανάλωση ποὺ θὰ κάμη τὸ φυτό ἀπὸ τὸ χυμό του, γιὰ νὰ διατηρηθῇ ὥσπου οἱ φίλες του νὰ τραβήξουν νέες οὐσίες ἀπὸ τὴ γῆ. Ἄμα ἀφήσωμε ἔνα φυτό ἀπότιστο, τότε ἀρχίζει καὶ ἔρεινεται ὁ κορμὸς ἀπὸ τὴν κορυφὴ καὶ σιγά-σιγά φτάνει ὡς τὴ φίλα καὶ ἔρεινεται δλότελα. Ξέρετε γιατὶ ἔρεινεται ἔτσι; Θυμηθῆτε τί εἴπαμε· ὁ κορμὸς καὶ ἡ φίλα εἶναι τὸ φυτίλι, ποὺ τραβοῦν ἐπάνω τὸ νερὸ καὶ τὸ λίπασμα ἀπὸ τὴ γῆ. Ὅπως [στὸ φυτίλι, ἡ βρεγμένη, ἡ νοτισμένη ἄκρη τραβᾶ τὴν ὑγρασία πρὸς τὴ στεγνή καὶ ἄβρεχτη, ἔτσι καὶ στὸν κορμὸ]. Ἐνόσω φίχνομε νερὸ στὴ φίλα εἶναι περισσότερη ὑγρασία κάτω καὶ στεγνότερος ὁ κορμὸς μᾶς τὰ κλωνάρια. Τότε ἡ ὑγρασία τραβιέται ἐπάνω. Μᾶ ἀν συμβῆ τὸ ἀντίθετο; "Αν ἀφήσωμε ἀπότιστο τὸ φυτό καὶ ἔρεινεται τελείως τὸ χῶμα γύρω του, τί θὰ παρουσιαστῇ; Κάτω γύρω στὶς φίλες, θὰ ἔταιναι στεγνό, ἄβρεχτο τὸ χωμα καὶ τὰ φύλλα, τὰ κλωνάρια καὶ οἱ κορυφὲς θὰ ἔχουν ὑγρασία καὶ χυμό. "Α τότε ἀλλάζουν τὰ πράματα. "Αρχίζει ἀπὸ τὴν κορυφὴ νὰ κατεβαίνῃ ὁ χυμὸς πρὸς τὰ κάτω, ποὺ τὸν ρουφᾶ ἡ γῆ, γι" αὐτὸς οἱ ἄκρες σιγά σιγά ἔρεινονται. "Αν φίξωμε νερὸ στὴ φίλα, ἀμέσως ἀλλάζει δρόμος ὁ χυμὸς καὶ ἀντὶ νὰ κατεβαίνῃ ἀνεβαίνει καὶ δίνει ζωὴ σὲ ὅσα κλωνάρια δὲν ἔρεινηκαν τελείως.

### ΟΦΘΑΛΜΟΙ

**Παρατήρηση.** Ὁφθαλμοὶ εἶναι τὰ μάτια τοῦ φυτοῦ ποὺ λέμε. Τὰ μάτια τοῦ φυτοῦ θὰ τὰ βροῦμε πάντα στὴ μασχάλη,

ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ τὸ φύλλο καὶ τὸ κλωνάρι. "Έχουν ἀπὸ<sup>\*</sup> ἔξω χρῶμα καστανὸ καὶ σκεπάζονται μὲ σκληρὸ στρῶμα, γιὰ νὰ προφυλάγωνται. Ἀπὸ τὸ μάτι τὴν ἄνοιξη σιγὰ σιγὰ θὰ βγοῦν βλαστοί, ἄνθη καὶ φύλλα. Οἱ στρογγυλοὶ δφθαλμοὶ πάντα εἰναι ἀνθοφόροι, ἐνῶ οἱ μακρουλοὶ καὶ οἱ ἀκρινοὶ βγάζουν βλαστούς. Εἶναι πολύτιμο λοιπὸν αὐτὸ τὸ ἔξογκωμα τῆς φλούδας, γι' αὐτὸ προφυλάγεται ἔτσι ἀνάμεσα στὸ φύλλο καὶ στὸν κορμό.

**Κοιμώμενοι δφθαλμοί.** Πολλὲς φορὲς μπορεῖ οἱ δφθαλμοὶ ποὺ ἔχει ἔνα κλωνάρι νὰ καταστραφοῦν ἀπὸ ζῶο ἢ ἀπὸ τὸν πάγο. Τότε λέτε πῶς τὸ φυτὸ ξεραίνεται; "Οχι. "Εφρόντισε αὐτὸ νὰ ἔχῃ οεζέρβα δφθαλμούς. Αὐτοὺς τοὺς ἔχει μέσα στὴ φλούδα καλὰ προφυλαγμένους, καὶ λέγονται **κοιμώμενοι δφθαλμοί**, γιατὶ ξυπνοῦν μόνον ὅταν χαλάσουν οἱ ἄλλοι.

**Ἐφερμογές.** Μάτια τὰ εἰπαν τὰ ἔξογκώματα αὐτά, γιατὶ μοιάζουν μὲ τὰ δικά μας μάτια. "Οπως ἔμετς χωρὶς τὰ μάτια είμαστε τυφλοί, δὲν ξέρομε τί γίνεται γύρω μας καὶ στεκόμαστε σὰν ξεροί, ἔτσι καὶ τὸ φυτὸ μὲ τὰ μάτια ξανοίγεται καὶ ἀπλώνει γύρω του τὰ κλωνάρια καὶ τὰ φύλλα του. Χωρὶς αὐτά λέμε πῶς εἰναι ἀπλὸ κούτσουρο. Οἱ καλοὶ καλλιεργητὲς καὶ γεωπόνοι γνωρίζουν ποιὰ μάτια ἔχουν ἀνθη καὶ ποιά ἔχουν φύλλα καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ κανονίζουν. Σὲ πολλὰ φυτὰ κανονίζουν πόσα μάτια θ' ἀφήσουν στὸ βλαστὸ γιὰ νὰ μὴ ἀδυνατίζῃ μὲ τὰ πολλὰ κλωνάρια, δπως στὸ κλῆμα. Μὲ τὰ μάτια γίνεται τὸ μπόλιασμα τῶν φυτῶν. "Ετσι καὶ τὰ φυτά, ὅταν θέλωμε νὰ τὰ ἔξευγενίσωμε, βάζομε ἔνα μάτι ἀπὸ συγγενικὸ φυτὸ στὴν φλούδα καὶ αὐτὴ τὸ τρέφει καὶ βγάζει βλαστό. Μὲ τὴ διαιφορὰ δτι τὸ νέο αὐτὸ μάτι, τὸ μπόλι ποὺ λέμε, μοιάζει μὲ τὸ αὐγὸ τοῦ κούκου. "Οπως αὐτὸ μόλις βγῆ πουλάκι στὴν ξένη φωλιά, οίχνει κάτω τὰ πραγμάτικὰ παιδιὰ τῆς μάνας καὶ μένει αὐτὸ ζωηρὸ καὶ ἄγριο, ἔτσι καὶ τὸ μπόλι, ἀμα πιάση καὶ βλαστήση, δλα τὰ βλαστάρια τοῦ δένδρου κόβονται ἀπὸ τὸν κηπουρὸ καὶ μεγαλώνει αὐτὸ ζωηρὸ ζωηρὸ καὶ καταπράσινο.

Πιὸ κάτω θὰ ιδοῦμε καλύτερα πῶς μπολιάζομε.

## ΤΑ ΦΥΛΑ

**Παρατήρηση.** "Αν κοιτάξωμε τὸ φύλλο τῆς μηλιᾶς, θὰ ιδοῦμε στὸ κάτω μέρος νὰ ἔχῃ ἔνα μικρὸ καὶ ἀρκετὰ σκληρὸ κοτσάνι, τὸ **μίσχο**. Μ' αὐτὸ στηρίζεται στὸ βλαστό. Τὰ περισσότερα φύλλα ἔχουν μίσχο. Μερικά, δπως τὸ δενδρολίθιανο, τὸ ἀγιό-

κλημα, δὲν ἔχουν μίσχο. Συνέχεια μὲ τὸ μίσχο βλέπομε τὸ πλατὺ καὶ πράσινο μέρος, τὸ ἔλασμα τοῦ φύλλου. Τὸ ἔλασμα ἔχει μέσα διάφορες γραμμές, σὰ νεῦρα καὶ τὴν κάτω ἐπιφάνεια λίγο ἀνοι-



Εἰκὼν 4. Εἶδη φύλλων.

χτότερη ἀπὸ τὴν ἐπάνω. Κάθε δένδρο ἔχει καὶ δικό του σχέδιο στὰ φύλλα του. Στὸ ἴδιο δένδρο κανένα φύλλο δὲν εἶναι τελείως ὅμοιο μὲ τὸ ἄλλο, χωρὶς καμμιὰ διαφορά.

**Εἶδη φύλλων.** Τὰ φύλλα τοῦ πλατάνου, τῆς συκιᾶς εἶναι πλατιὰ καὶ γύρω γύρω **κολποειδῆ**. Τῆς μηλιᾶς, τῆς ἀχλαδιᾶς εἶναι στρογγυλὰ καὶ γύρω **πριονωτά**. Τοῦ πεύκου, τῆς γαρυφαλιᾶς εἶναι σὰ **λόγχη** μακρουλά. Ἔτσι βρίσκομε διάφορα σχέδια στὰ φύλλα. Εἶναι **παλαμοειδῆ**, **λογχοειδῆ**, **πριονωτά**, **κολποειδῆ**.

Στὴν ἀχλαδιά, στὴν καρυδιά κλπ. κάθε μίσχος ἔχει καὶ ἕνα φύλλο. Μὰ κοιτάξετε τὸ φύλλο τῆς ἀκακίας καὶ τῆς τριανταφυλλιᾶς; Ἀπὸ τὸν πρῶτο μίσχο βγαίνουν καὶ ἄλλα μικρὰ φυλλαράκια. Τὰ πρῶτα τὰ λέμε ἀπλὰ φύλλα τὰ ἄλλα σύνθετα.

“Αν πάρωμε ἔνα κλωνάρι ροδακινιᾶς ἢ λεμονιᾶς ἢ ἔνα ἄλλο ὅποιοδή ποτε, θὰ ἴδούμε, δτι τὰ φύλλα βγαίνουν ἵτσι ἀπὸ τὸ βλαστό, ὥστε κανένα δὲν σκεπάζει |τὸ ἄλλο. “Ολα τὰ βλέπει ὁ

ἥλιος. Γι' αὐτὸν ιβγαίνουν σπανρωτά, σπονδυλωτά, ἐναλλασσόμαρα ἢ ἀντίθετα ἀπό λάθε κόμπο.

**Τί χρησιμεύουν**

**τὰ φύλλα.** Στὸ φυτὸ τὰ φύλλα εἶναι σπουδαῖα δργανα γιὰ τὴν θρέψη. Κάνουν τρεῖς λειτουργίες, τὴν ἀφομοίωση, τὴν ἀναπνοή καὶ τὴν διαπνοή.

**'Αφομοίωση.** Μὲ τὰ φύλλα τὸ φυτό, τὴν ὥρα ποὺ τὰ βλέπει ὁ ἥλιος, παίρνει τὸ ἀνθρακικὸ δξὺ ἀπὸ τὸν ἄέρα, κρατάει τὸν ἀνθρακα ποὺ τοῦ χρειάζεται νὰ φτιάξῃ τὸ ξύλο καὶ βγάζει τὸ δευγόνο. Αὐτὴ ἡ λειτουργία γίνεται τὴν ἡμέρα καὶ λέγεται ἀφομοίωση. Ἐκεῖ λοιπὸν στὰ φύλλα ἐνώνεται ὁ ἀνθρακας μὲ τὸ χυμό, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὶς "οίζες καὶ γίνεται ἔτοιμη τροφή, ποὺ πηγαίνει σ' ὅλα τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ καὶ τὸ τρέφει. Ὁ χυμὸς αὐτὸς εἶναι δπως τὸ λαίμα μας ποὺ φέρνει τὶς τροφές. Καθὼς τὸ λαίμα ἔτσι καὶ ὁ χυμὸς ἀφήνει σὲ κάθε μέρος, ποὺ διαβαίνει, θρεπτικὲς οὐσίες.

**'Αναπνοή.** Στὸ σῶμα μας παράγονται καὶ ἀκάθαρτες οὐσίες, δηλητήρια κλπ. τὰ δποῖα βγαίνουν ἀπὸ τὰ νεφρὰ καὶ ἀπὸ τὸν ίδρωτα καὶ τὸ ἀνθρακικὸ δξὺ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ πλευρονια, μὲ τὴν ἀναπνοή. Καὶ τὸ φυτὸ βγάζει ἀνθρακικὸ δξύ, γιατὶ ἀναπνέει, δπως κι ἔμεις, παίρνοντας δευγόνο καὶ βγάζοντας ἀνθρακικὸ δξύ.

Τὴν ἀναπνοή αὐτὴ τὴν κάνει τὸ φυτὸ ὅχι μόνο μὲ τὰ φύλλα ἀλλὰ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματός του, καὶ τὴν ἡμέρα καὶ τὴν νύχτα.

**Διαπνοή.** Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὲς τὶς ἔργασίες, τὰ φύλλα κάνουν κι' ἄλλες. Ὁπως εἴδαμε, οἱ θρεπτικὲς οὐσίες, λυωμένες



Εἰκὼν 5.

Φύλλα ἀντίθετα καὶ ἐναλλασσόμενα.

στὸ νερὸ δέχονται στὰ φύλλα. Ἀν συμβῇ ἐκεῖ τὸ νερὸ νὰ περισσεύῃ καὶ νὰ μὴ τὸ χρειάζεται τὸ φυτό, γίνεται ἀτμὸς καὶ βγαίνει. Ἡ ἐργασία αὐτὴ τῶν φύλλων λέγεται διαπνοή.

Ἐτσι τὰ φύλλα κάνουν τρεῖς λειτουργίες: Τὴν ἀφομοίωση, ποὺ τὴν ἡμέρα μὲ τὸν ἥλιο παίρουν τὸ ἀνθρακικὸ δξὺ καὶ βγάζουν δξυγόνο, τὴν ἀναπνοή, ποὺ διαρκῶς μέρα καὶ νύχτα, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ φυτοῦ, παίρουν δξυγόνο καὶ βγάζουν ἀνθρακικὸ δξύ, καὶ τὴ διαπνοή, ποὺ μεταβάλλουν σὲ ἀτμοὺς τὸ νερὸ ποὺ περισσεύει καὶ τοὺς βγάζουν στὴν ἀτμόσφαιρα.

Ἄλλες ὠφέλειες ἀπὸ τὰ φύλλα. Στὰ φυτοφάγα ζῶα εἶναι πολὺ χρήσιμα τὰ φύλλα τῶν φυτῶν. Καὶ στὸν ἀνθρώπο τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ διαφόρων λαχανικῶν εἶναι ὠφέλιμη τροφή. Πολλὰ φύλλα εἶναι χρήσιμα στὴν ιατρική, ἄλλα στὴ βαφική καὶ ἄλλα στὴ σηροτροφία, καθὼς π.χ. τῆς μουριᾶς. Μεγαλύτερη ὅμως ἀξία τὰ φύλλα ἔχουν γιὰ τὸ ἔδιο τὸ φυτό, ποὺ χωρὶς αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ τραφῇ καὶ ἀν τὰ Ἰάφαιρέσωμε ὅλα ξεραίνεται.

Δίγια γιὰ τὴν θρέψη τῶν φυτῶν. Τὰ φυτὰ ἔχουν δύο στόματα, γιατὶ ἀπὸ δύο μέρη παίρουν θρεπτικὲς ούσίες, ἀπὸ τὶς οἵζες καὶ τὰ φύλλα. Ἀπὸ τὴν οἵζα τραβοῦν τὸ νερό, ποὺ ἔχει καὶ λίπασμα καὶ ἀπὸ τὰ φύλλα παίρουν τὸν ἀνθρακα τοῦ ἀέρος. Στὰ φύλλα κατὰ τὴν ἡμέρα γίνεται ἡ λεγομένη ἀφομοίωση.

Τώρα δὲ χρυμὸς γίνεται πηχτότερος καὶ πηγαίνει νὰ θρέψῃ ὅλα τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ. Ἡ ἀφομοίωση χωρὶς ἥλιο δὲν γίνεται, οὔτε χωρὶς φύλλα. Γι' αὐτὸ τὰ φύλλα βγαίνουν ἔτσι, διστε νὰ τὰ βλέπῃ δῆλος. Καὶ ἀν τυχὸν εἶναι κι' ἄλλα φυτὰ γύρω, τὰ μικρότερα προσπαθοῦν νὰ ψηλώσουν, ἢ στρέφουν τὰ φύλλα τους καὶ τὰ οὐλωνάρια τους ἀκόμη πρὸς τὸν ἥλιο.

Ἄλλα καὶ οἱ οἵζες, γιὰ νὰ πάρουν θρεπτικὲς ούσίες, χρειάζονται ζέστη καὶ υγρασία. Τὸ χειμῶνα εἶναι ἀφθονη υγρασία, μὰ ἡ θερμοκρασία εἶναι λίγη καὶ γι' αὐτὸ οἱ οἵζες δὲν τραβοῦν τροφή. Τὸ φυτὸ τί κάνει; Δὲ μπορεῖ νὰ συντηρηθῇ καὶ οίχνει τὰ φύλλα του, γιὰ νὰ λιγοστέψῃ τὴν κατανάλωση τῆς τροφῆς καὶ ναρκώνεται δπως ἡ νυχτερίδα. Μὰ μόλις ἔρθη ἡ ἀνοιξη καὶ ὀρχίσῃ ἡ ζέστη, ἀμέσως βγάζει βλαστεὺς καὶ φύλλα. Καὶ δοσα φυτὰ εἶναι ἀειθαλῆ καὶ διατηροῦν τὰ φύλλα τους, τὸ χειμῶνα δὲν ἔχουν ζωηρὴ βλάστηση κι' αὐτά.

‘Η ζέστη καὶ ἡ ὑγρασία δίνουν ζωὴν στὰ φυτά καθὼς καὶ στὰ ζῶα. Στὰ ψυχρὰ μέρη λείπει ἡ ζέστη. Ἐκεῖ ἡ βλάστηση εἶναι μικρή καὶ τὰ δένδρα γίνονται μικρά. Ἐνῶ τὸ ἀντίθετο στὶς θερμές χῶρες ποὺ ἔχουν καὶ ὑγρασία ἡ βλάστηση εἶναι μεγάλη. Ἐκεῖ γίνονται τὰ μεγαλύτερα δένδρα.

**Τί νὰ προσέχωμε.** Δὲν πρέπει νὰ κοιμώμαστε τὴν νύχτα μὲ φυτά ἢ λουλούδια στὸ δωμάτιό μας, γιατὶ θὰ σηκωθοῦμε μὲ πονοκέφαλο ἢ μπορεῖ νὰ πάθωμε καὶ μεγαλύτερο κακό. Ποτὲ νὰ μὴν κόβωμε χωρὶς λόγο τὰ φύλλα τοῦ φυτοῦ. “Οταν ἰδοῦμε δενδράκι ζαρωμένο μὲ χλωμά φύλλα, ἄς τὸ προσέξωμε καὶ ἄς τὸ παρακολουθήσωμε νὰ ἰδοῦμε τί τοῦ λείπει. Μήπως εἶναι στὸν ισκιο παντοτινὰ καὶ δὲν τὸ βλέπει ὁ ἥλιος; Μὴν ἔχῃ πολλὴ ὑγρασία καὶ τοῦ ἀφαιρῇ τὴν ζέστη, ποὺ τοῦ χρειάζεται.

‘Η ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται στὸ δέρμα καὶ στὸ πρόσωπο. ‘Η ὑγεία τοῦ φυτοῦ φαίνεται στὸ βλαστὸ καὶ στὰ φύλλα. Τὸ κόκκινο δέρμα καὶ τὸ πράσινο φύλλο, εἶναι ζωὴ καὶ ὑγεία. Τὸ κίτρινο καὶ χλωμὸ δὲν εἶναι καλὰ σημάδια ὑγείας.

## A N Θ H

**Τί παρατηροῦμε στὸ ἄνθος.** Τὸ ἄνθος εἶναι σπουδαῖο δργανο τοῦ φυτοῦ. ‘Απ’ αὐτὸ γίνεται ὁ καρπός, ποὺ πολλαπλασιάζεται τὸ φυτό. ‘Αν κοιτάξωμε ἔνα τριαντάφυλλο κλειστό, θὰ ἴδοῦμε τὸ μίσχο, ποὺ ἐνώνει τὸ ἄνθος μὲ τὸ βλαστό. Γύρω τὸ κλειστὸ ἄνθος σκεπάζεται μὲ μικρὰ πράσινα φύλλα, ποὺ λέγονται σέπαλα καὶ εἶναι ἔτσι φτιασμένα, ὅστε νὰ προστατεύουν τὸ ἑσωτερικὸ ἄνθος. ‘Ολα τὰ σέπαλα μαζὶ λέγονται *κάλυκες*.

Στὸ ἀνοιχτὸ λουλούδι βλέπομε τὰ χρωματιστὰ φύλλα, ποὺ εἶναι βαλμένα γύρω σὰ στεφάνη καὶ τὰ λένε *πέταλα*.

Μέσα διακρίνομε στὸ βάθος κάτω τὴν *ῳδήκη* καὶ τὸν *ύπερο*, ἔνα λεπτὸ σωλῆνα, ποὺ πρὸς τὰ κάτω ἐνώνεται μὲ τὴν ὠδηθήκη καὶ πρὸς τὰ ἐπάνω εἶναι σὰ χωνί, ποὺ τὸ λένε *στήγμα*. Γύρω ἀπὸ τὸν *ύπερο* ὑπάρχουν οἱ *στήμονες*, ποὺ ἔχουν στὴν κορυφὴ κίτρινη σκόνη ποὺ λέγεται *γύρη*. Τὰ πέταλα τῆς στεφάνης, στὰ περισσότερα ἀνθη, ἔχουν ωραία μυρουδιά. Στὸ βάθος βγαίνει μὰ γλυκειὰ οὖσία, ποὺ εὔκολα τὴν καταλαβαίνομε, ἀν μασήσωμε τὴν ὠδηθήκη τοῦ ἄνθους, καὶ λέγεται *νένταρ*.

**Πῶς γίνεται ἡ γονιμοποίηση.** Γιὰ νὰ δέση τὸ ἄνθος, νὰ γίνη ἡ γονιμοποίηση, πρέπει ἡ γύρη ἀπὸ τοὺς στήμονες νὰ πέσῃ στὸ στίγμα τοῦ ὑπέρου καὶ νὰ κατεβῇ στὴν ὠοθήκη. Τότε ἔδεσε τὸ ἄνθος, ἡ γονιμοποίηση ἔγινε. <sup>“</sup>Ολα τὰ ἄλλα, στήμονες, ὑπερος, στεφάνη μὲ τὰ πέταλα, πέφτουν, δ σκοπός τους πέτυχε, δὲ χρειάζονται πιά. <sup>“</sup>Υπάρχουν φυτά, καθὼς ἡ φοδακινιά, καὶ ἄλλα ποὺ ἔχουν στὸ κάθε ἄνθος καὶ στήμονες καὶ ὑπερο. <sup>“</sup>Εδῶ



Εἰκὼν 6. Ἀνθος, στήμονες, ὑπερος, ὠοθήκη, πέταλα σέπαλα.

εἶναι εὔκολη ἡ γονιμοποίηση. <sup>“</sup>Υπάρχουν διμῶς φυτὰ ποὺ ἔχουν σὲ ἕνα ἄνθος μόνο στήμονες καὶ σὲ ἄλλο μόνο ὑπερο. <sup>“</sup>Άλλα πάλι φυτά, ὅπως οἱ φιστικιές, ἔχουν στὸ ἕνα δένδρο ἄνθη μὲ στήμονες καὶ στὸ ἄλλο ἄνθη μὲ ὑπερο. <sup>“</sup>Αρσενικὰ λέμε τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἄνθη, ποὺ ἔχουν μόνο στήμονες, καὶ θηλυκὰ ἐκεῖνα, ποὺ ἔχουν μόνο ὑπερο.

**Οἱ καλοὶ φίλοι τοῦ ἄνθους.** Ποιὸς παίρνει τὴ γύρη ἀπὸ τοὺς στήμονες καὶ τὴ ρίζηνει στὸ στίγμα τοῦ ὑπέρου; Πῶς δηλαδὴ γίνεται ἡ ἐργασία αὐτῆ, ποὺ λέγεται ἐπικονίαση; Πολλοὺς καλοὺς φίλους ἔχει τὸ ἄνθος, ποὺ τὸ βοηθοῦν σ’ αὐτῇ τὴν ἐργασία.

Πρῶτος εἶναι ὁ ἀέρας, ποὺ μπορεῖ φυσώντας νὰ σκορπίζῃ τὴ γύρη καὶ κάποιος κόκκος της θὰ πέσῃ καὶ στὸ στίγμα.

Καλύτεροι διμιοι βοηθοὶ εἶναι τὰ **ξητομα** καὶ ποὸ παντὸς οἱ μέλισσες. Αὐτὲς χώνονται μέσα στὸ ἄνθος, γιὰ νὰ ουφήξουν τὸ μέλι καὶ χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν μεταφέρουν τὴ γύρη ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι καὶ ἀπὸ δένδρο σὲ δένδρο. Πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ πολὺ μακριὰ φέρουν τὴ γύρη στὰ πόδια ἢ στὶς φτεροῦγες τους. <sup>“</sup>Άλλὰ καὶ τὰ ἄνθη περιποιοῦνται πολὺ τοὺς καλούς τους αὐτοὺς φίλους. Τοὺς προσελκύουν μὲ τὰ ζωηρὰ χρώματα,

ποὺ ἔχουν στὰ πέταλα τῆς στεφάνης καὶ μὲ τὴν μυρωδιά τους,  
καὶ τοὺς πρόσφερον τὸ γλυκὸ νέκταρο.

Πολλὲς φορὲς καὶ οἱ **κηπουροὶ** βοηθοῦν στὴν ἐπικονίαση.  
"Ανάμεσα στὰ φυτὰ ποὺ ἔχουν ἄνθη μὲ ὑπερο μόνο, φυτεύουν  
καὶ ἔνα δένδρο, ποὺ ἔχει ἄνθη μὲ στήμονες, δπως π. χ. στὶς  
φιστικιές. "Αλλοτε πάλιν κρεμοῦν σὲ τέτοια φυτὰ κλαδιά, ποὺ  
ἔχουν ἄνθη μὲ στήμονες (συκιές).

**Τὰ ἄνθη καὶ ὁ ἄνθρωπος.** Τὰ ἄνθη πρῶτα - πρῶτα χρη-  
σιμεύουν στὸ φυτό, γιατὶ ἀπὸ αὐτὰ γίνεται ὁ καρπός.

Γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὰ ἄνθη ἔχουν μεγάλη ἀξία.

"Εκτὸς ἀπὸ τοὺς καρπούς, ποὺ τοῦ δίνουν, ὑπάρχουν ἄνθη  
τοῦ ἀγροῦ, τοῦ κήπου, τῆς αὐλῆς, κ.λ.π. ποὺ τὰ ἔχει ἀποκλει-  
στικὰ γιὰ διορφιά, γιὰ καλλωπισμό. Μὰ εἰναι νὰ μὴ τὰ ἀγαπᾶ  
ὁ ἄνθρωπος τὰ ἄνθη; Σ' ὅλη του τὴν ζωὴ μαζὶ μὲ αὐτὰ εἰναι.  
Γεννιέται; "Ανθη τοῦ φέρνουν. Παντρεύεται; Μπουκέτα θὰ  
τοῦ στείλουν ἀπὸ ἄνθη. Καὶ ὅταν πεθάνῃ ἀκόμη, τὴν τελευ-  
ταία του κατοικία μὲ ἄνθη τὴν στολίζουν. Πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν  
πουλώντας ἄνθη.

Μερικὰ τὰ μεταχειρίζεται γιὰ φάρμακα καὶ ἄλλα γιὰ μυ-  
ρωδικὰ (κινίνη, γαρύφαλα κ.λ.π.).

## Ο ΚΑΡΠΟΣ

**Παρατήρηση.** "Αν πάρωμε ἔνα μῆλο, ἔνα κυδώνι ἢ ἔνα  
κεράσι καὶ τὰ κόψωμε κάθε ἔνα στὰ δύο, θὰ ἴδοῦμε στὴ μέση,  
μέσα σὲ ὠδαῖες μικρὲς θῆκες, βαλμένα μαῦρα ἢ καστανὰ σπόρια.  
Αὐτὰ εἰναι τὰ **σπέρματα**. Εἶναι τὰ παιδιά τοῦ φυτοῦ. Αὐτὸ  
ποὺ εἰναι γύρω στὰ σπέρματα καὶ τὸ τρῶμε ἐμεῖς λέγεται **περι-  
κάρπιο** καὶ χρειάζεται γιὰ νὰ προφυλάγῃ τὰ σπέρματα, ὥσπου  
νὰ βροῦν κατάλληλη θέση στὴ γῆ νὰ φυτρώσουν.

"Αν βάλωμε στὸ νερὸ 2 - 3 ἡμέρες ἔνα ἀμύγδαλο ἢ ἔνα φα-  
σόλι, καὶ τὸ σχίσωμε μὲ προσοχὴ θὰ ἴδοῦμε ὅτι ἀπὸ ἔξω σκεπά-  
ζονται μὲ μιὰ σκληρὴ καὶ γυαλιστερὴ φλούδα, ποὺ λέγεται **πε-  
ρισπέρμιο**, καὶ μέσα ἔχει δύο πλάκες, ποὺ ἐνώνονται στὴν ἄκοη  
μὲ ἔνα μικρὸ φύτο, τὸ **ἔμβρυο**. Οἱ πλάκες αὐτὲς λέγονται **κο-  
τυληδόνες**. Τὸ σπέρμα τοῦ σιταριοῦ ἢ τοῦ κριθαριοῦ ἔχει μιὰ

κοτυληδόνα. Ὅσα φυτά ἔχουν δυὸς κοτυληδόνες, λέγονται δικοτυλήδονα<sup>α</sup> καὶ ὅσα ἔχουν μία μονοκοτυλήδονα.

**Τὸ ἔμβρυο.** Τὸ φύτο αὐτὸν θὰ γίνη φυτό, ποὺ θὰ βγάλη πρὸς τὰ ἐπάνω βλαστὸν καὶ πρὸς τὰ κάτω ϕίλες. Αὐτὸν εἶναι τὸ μικρὸ ποὺ θὰ μεγαλώσῃ. Καὶ μὴ νομίζετε ὅτι ἡ μάνα του τὸ πέταξε ἔτσι στὸ δρόμο. Τὸ τύλιξε καλὰ μὲ τὸ περικάρπιο καὶ τοῦ



Εἰκὼν 7. Κοτυληδόνες, ἔμβρυο.

με δύο εἴδη καρπούς: Τοὺς σαρκώδεις, ὅπως εἶναι τὸ κεράσι, τὸ πορτοκάλι, τὸ μῆλο, π.τ.λ., καὶ τοὺς ἔηρούς, ὅπως τὰ μύγ-

έδωσε καὶ τὶς κοτυληδόνες. Αὐτὲς εἶναι δυὸς σακκοῦλες μὲ ἄμυλο. Εἶναι τὸ φαγάκι τοῦ φυτοῦ, καὶ τὸ φέρεται πάντα μαζί του, ὥσπου νὰ φυτεύσῃ καὶ νὰ βγάλῃ τὶς πρῶτες ϕίλες.

#### Εἰδη καρπῶν.



Εἰκὼν 8. Πῶς βλαστάνει τὸ ἔμβρυο.

δαλα, τὰ καρύδια<sup>α</sup> κι<sup>β</sup> ἄλλα. Οἱ ἔηροι πάλι καρποὶ εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Ἀλλοι ἔχουν περικάρπιο σκληρὸ ποὺ δὲ σπάζει εύκολα, ὅπως τὸ καρύδι, τὸ μύγδαλο, καὶ ἄλλοι ἔχουν περικάρπιο ποὺ

άνοιγει δῆμα ἔηραθῆ καὶ σκορπίζει γύρω τὰ σπέρματα, ὅπως τὸ φασόλι, ἡ παπαρούνα, τὸ λάχανο κ.λ.π.

**Τί χρησιμεύουν οἱ καρποί.** Οἱ καρποὶ γιὰ τὸ φυτὸ εἶναι τὰ παιδιά του, εἶναι ἡ νέα γενεά, ποὺ δταν βροῦν κατάλληλο ἔδαφος καὶ καλὲς συνθῆκες, θὰ βλαστήσουν καὶ θὰ γίνουν φυτὰ δῆμοια μὲ τοὺς γονεῖς τους.

**Ἐκτὸς δῆμως ἀπ'** αὐτὸ οἱ καρποὶ εἶναι χρήσιμοι καὶ στὰ ζῶα. Πολλὰ ζῶα ἀπὸ τὸ μυομήγκι ώς τὸν ἐλέφαντα τρέφονται καὶ μὲ καρπούς. Οἱ καρποὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ πιὸ θρεπτικὴ καὶ ὀφέλιμη τροφή.

## ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ

**Τὰ φυτὰ πολλαπλασιάζονται μὲ πολλοὺς τρόπους.**

**Μὲ σπέρματα.** Θὰ ἔχωμε δῆλοι προσέξει τὸ φυτινόπωρο καὶ τὴν ἀνοιξη τί ἐργασίες κάνει ὁ γεωργός στοὺς ἀγρούς του, καθὼς κι ἐμεῖς οἱ μαθητὲς στὸν κῆπο τοῦ σχολείου μας.

**Ἐτοιμάζομε πρῶτα τὸ χῶμα καὶ κατόπιν φίγανομε τὸ σπόρο καὶ τὸν σκεπάζομε. Προσέχομε νὰ εἶναι βαθιὰ τρεῖς φορὲς περισσότερο ἀπὸ τὸ πάχος του.**

Γιὰ νὰ φυτρώσουν τώρα τὰ σπέρματα χρειάζονται ὑγρασία καὶ ζέστη, σὲ μέτριο βαθμὸ καὶ τὰ δύο, γιατὶ ἡ πολλὴ ζέστη καὶ ἡ πολλὴ ὑγρασία τὰ βλάπτουν καὶ δὲ φυτρώνουν. **Ἐτσι μποροῦμε νὰ ἔχωμε νέα φυτὰ μὲ τὰ σπέρματα καὶ ὁ τρόπος αὐτὸς λέγεται πολλαπλασιασμὸς μὲ σπέρματα.**

Μὰ τόσες χιλιάδες χόρτα, θάμνοι καὶ δένδρα, ποὺ γίνονται στοὺς κάμπους καὶ στὰ βουνά, ποιὸς τὰ σπέρνει καὶ ποιὸς φροντίζει νὰ φυτρώσουν σκορπιστά, δῆλος τὰ βλέπομε; **Ἔχουν τὰ φυτὰ καὶ στὴν ἐργασία αὐτὴ πολύτιμους βοηθούς.**

Καὶ πρῶτα ἔχουν τὰ πτηνά, τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τρώγουν τοὺς καρπούς τους καὶ ἀφήνουν σκορπισμένους τοὺς κόκκους γιατὶ δὲν τρώγονται· τὰ πτηνὰ μάλιστα τοὺς μεταφέρουν μακριά, ὥσπου νὰ βροῦν μέρος νὰ καθίσουν μὲ τὴν ἡσυχία τους, νὰ φᾶνε τὸν καρπό, ἀφήνοντας τὰ σπέρματα. Καὶ ἔκει ποὺ γύρω δὲν ὑπάρχει κερασιά, ἡ καρυδιὰ ἢ μιλιὰ βλέπεις νὰ

φυτρώνη μιὰ μικρούλα κερασιά, άνάμεσα σὲ τόσα ἄλλα ἄγρια καὶ ἥμερα φυτά.

“**Υστερα δέρεας** βοηθάει στὸν σκορπισμὸν αὐτὸν τῶν σπερμάτων. Μὲ τὴ δύναμη ποὺ φυσάει, παρασύρει πολλοὺς ἑλαφροὺς κόκκους καὶ τοὺς πηγαίνει μακριά. Μάλιστα, γιὰ νὰ εἰναι ἑλαφρότερα καὶ νὰ σκορπίζωνται πιὸ εὔκολα ἀπὸ τὸν ἄνεμο, πολλὰ φυτὰ ἔχουν ντυμένα τὰ σπέρματά των, μὲ ἀσπρες ἴνες ὅπως π.χ. τὸ βαμβάκι, τὸ ἄγκαρι καὶ ἄλλα.

“Ολοὶ βλέπομε, στοὺς τοίχους τῶν σπιτιῶν, τῆς αὐλῆς καὶ στὰ κεραμίδια ἀκόμη πολλὰ χόρτα φυτρωμένα καὶ διψασμένα. Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν ἄνεμο φρόντισε νὰ τὰ σπείρῃ ἐκεῖ ψηλά.

Καὶ τὰ νερὰ τῆς βρεοχῆς καὶ οἱ χείμαρροι παρασύρουν πολλοὺς κόκκους καὶ τοὺς παραχώνουν παρακάτω γιὰ νὰ φυτρώσουν ὅταν ἔρθη ὁ καιρός τους.

**Μὲ μοσχεύματα.** Θὰ παρατηρήσατε στὸν κῆπο, ἡ τὸ γεωργὸ στὸ ἀμπέλι, τί κάνει ὅταν θέλῃ νὰ ἔχῃ νέες συκιές, κυδωνιές ἢ κλήματα κτλ. Δὲ σπέρνει σπόρο ἀλλὰ κόβει ἕνα κλωνάρι καὶ τὸ παραχώνει στὴ γῆ, σὲ βάθος 30—50 πόντους, ἀφήνοντας πρὸς τὰ ἔξω 2—3 μάτια. Τὰ κλωνάρια αὐτὰ λέγονται **μοσχεύματα**. Φυτεύονται τὸν Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο καὶ τὴν ἄνοιξη ἔεβλαστώνονται καὶ γίνονται φυτά. Νὰ λοιπὸν καὶ ἄλλος τρόπος νὰ πολλαπλασιάζωμε τὰ φυτὰ μὲ **μοσχεύματα**.

**Μὲ παραφυάδες.** Μὰ εἰναι κι ἄλλος τρόπος. Πολλὰ φυτά, ὅπως ἡ συκιά, ἡ φοδιά, στὴ φίξα τους βγάζουν μικρὰ βλαστάρια ποὺ ἔχουν καὶ αὐτὰ φίξες καὶ τὰ λέμε **παραφυάδες**. Αὐτὲς τὶς παραφυάδες τὶς φυτεύομε καὶ γίνονται νέα φυτά. Μὲ **παραφυάδες** λοιπὸν μποροῦμε νὰ ἔχωμε νέα φυτά.

**Μὲ καταβολάδες.** Ἄλλος τρόπος διαφορετικὸς λίγο, εἰναι μὲ **καταβολάδες**. Εἴδατε τί κάνει ὁ ἀμπελουργὸς γιὰ νὰ αὐξήσῃ τὰ κλήματα. Σκάβει κοντὰ στὸ παλιὸ κλῆμα σὲ βάθος 20—50 πόντους, λυγίζει μιὰ βέργα ἀπ’ αὐτὸ καὶ τὴν παραχώνει χωρὶς νὰ τὴν κόψῃ. Τὸ δεύτερο ἡ τὸν τοίτο χρόνο, ποὺ ἡ βέργα αὐτὴ θὰ βγάλῃ δικές της φίξες, τὴν κόβει ἀπὸ τὸ παλιό.

**Μὲ φίξωματα.** “Οταν πάλι ἡ μητέρα μας θέλῃ ἀπὸ μιὰ γλάστρα σπαραγγι νὰ κάμη κι ἄλλες, ἡ ὅταν θέλῃ νὰ βάλῃ πόλλες φίξες μενεξέδες ἡ δυόσμο, τί κάνει; Βγάζει μερικοὺς ἀπὸ

τοὺς ὑπόγειους βλαστούς των ποὺ λέγονται **ριζώματα** καὶ τοὺς φυτεύει. Ο τρόπος αὐτὸς λέγεται πολλαπλασιασμὸς μὲ **ριζώματα**.

**Μὲ κονδύλους.** Γιὰ νὰ πολλαπλασιάσωμε τὶς πατάτες, κόβομε τὴν κάθε μιὰ σὲ τόσα κομμάτια ὅσα εἶναι καὶ τὰ μάτια της καὶ τὰ φυτεύομε. Ο τρόπος αὐτὸς λέγεται πολλαπλασιασμὸς μὲ **κονδύλους**.

**Μὲ βολβούς.** Τέλος τὰ κρεμμύδια, τὰ σκόρδα κι ὅλα ὅσα εἶναι βολβοί, τὰ πολλαπλασιάζομε φυτεύοντας τοὺς ἔδιους τοὺς βολβούς. Ετοι ἔχομε πολλαπλασιασμὸ μὲ **βολβούς**.

Μποροῦμε λοιπὸν μὲ πολλοὺς τρόπους νὰ πολλαπλασιάσωμε τὰ φυτά: Μὲ **σπέρματα**, μὲ **μοσχεύματα**, μὲ **παραφυάδες**, μὲ **καταβολάδες**, μὲ **ριζώματα**, μὲ **κονδύλους** καὶ μὲ **βολβούς**. Προτιμοῦμε γιὰ κάθε φυτὸ ἐκεῖνον, ποὺ εἶναι ὁ πιὸ κατάλληλος.

### Π ε ρ ι λ η ψ η

‘Ως ἔδω εἰδαμε ὅτι τὸ φυτό, σιὴ ζωὴ του, κάνει δύο σπουδαιες λειτουργίες. Τὴ λειτουργία τῆς θρέψεως καὶ τὴ λειτουργία τοῦ πολλαπλασιασμᾶ. Επίσης εἰδαμε ὅτι γιὰ κάθε μιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς λειτουργίες ἔχει καὶ ἔχωριστὰ δργανα.

Γιὰ τὴ θρέψη του ἔχει τὴ οἵζα, τὸ βλαστό, τὰ μάτια καὶ τὰ φύλλα, ποὺ γι’ αὐτὸ λέγονται καὶ δργανα **θρέψεως**.

Γιὰ τὸν πολλαπλασιασμό, ἡ τὴν ἀναπαραγωγή του, ἔχει τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς, ποὺ λέγονται δργανα **ἀναπαραγωγῆς**.

Καὶ τῶρα θὰ γνωρίσωμε τὰ πιὸ ὀφέλιμα στὸν ἄνθρωπο φυτά.

**Ἐρωτήσεις :** Γιατὶ ὁ λάκκος ποὺ θὰ φυτευθῇ τὸ νέο φυτὸ ἀνοίγεται ἀπὸ πολλὲς μέρες; Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ λείπουν ἀπ’ τὴ οἵζα τὰ παράρριζα; Τὰ φυτὰ τοῦ σπιτιοῦ σας τὶ βλαστὸν ἔχουν; Πῶς γνωρίζομεν τὴν ήλικία τοῦ φυτοῦ; Άπο ποὺ ἀνεβαίνει καὶ κατεβαίνει ὁ χυμὸς στὰ φυτά;

Γιατὶ τὰ φυτὰ δὲν μεγαλώνουν τὸ χειμῶνα; Σὲ τὶ ὀφελοῦν οἱ μέλισσες τὰ φυτά; Νὰ πη καθένας πῶς πολλαπλασιάζει ἡ μητέρα του τὰ φυτὰ ποὺ ἔχει στὶς γλάστρες ἡ στὸν ἀηπὸ τοῦ σπιτιοῦ.

### 3. ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

#### Τὶ χρησιμεύουν τὰ δένδρα.

Δένδρα, καθὼς εἴπαμε, εἶναι ἐκεῖνα τὰ φυτά, ποὺ ἔχουν

ξυλώδη κορμὸν καὶ βγάζουν κλάδους σὲ ὑψος 2 μέτρα καὶ ἄνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. Ὑπάρχουν καὶ δένδρα, ὅπως ὁ φοίνικας καὶ ἄλλα, ποὺ δὲν ἔχουν κλάδους, παρὰ μόνο στὴν κορυφὴ μιὰ φούντα ἀπὸ φύλλα. Εἶναι δένδρα ποὺ γίνονται στὰ δάση καὶ ἄλλα ποὺ γίνονται στοὺς ἀγρούς καὶ στοὺς κήπους. Ὅσα κάνουν καρπό, λέγονται καρποφόρα· τέτοια εἶναι ἡ βελανιδιά, ἡ μηλιὰ καὶ ἄλλα.

Τὰ δένδρα εἶναι τὰ τελειότερα φυτά, γιατὶ ἔχουν ξεχωριστὰ δραγανα γιὰ τὶς διάφορες λειτουργίες τους καὶ εἶναι πολὺ χρήσιμα στὸν ἄνθρωπο. Ὄταν εἶναι πολλὰ μαζί, καθαρίζουν τὸν ἀέρα ἀπὸ τὴν σκόνη καὶ τὰ μικρόβια. Ἀπ’ αὐτὰ παίρνει ὁ ἄνθρωπος καύσιμο ὑλικὸν καὶ ξυλεία γιὰ οἰκοδομές, πλοῖα καὶ ἔπιπλα. Πολλὰ δένδρα μᾶς δίνουν τὴν φλούδα τους π. χ. μὲ τὴ φλούδα τῆς βελανιδιᾶς κατεργαζόμαστε τὰ δέοματα, μὲ τὴ φλούδα τῆς κίνας φτιάνομε φάρμακα. Ἀλλα ἀπὸ αὐτά, μᾶς καρίζουν τὸν ἴσκιο τους καὶ τὴν πρασινάδα καὶ γενικὰ μᾶς εὐχαριστοῦν. Ἀπὸ τοὺς καρπούς καὶ τὰ φύλλα τῶν δένδρων τρέφονται πολλὰ φυτοφάγα ζῶα.

Καὶ ὁ ἄνθρωπος τρώγει τοὺς καρπούς πολλῶν δένδρων. Τὰ κυριότερα καὶ χρησιμώτερα ἀπ’ αὐτὰ στὸν ἄνθρωπο, εἶναι τὰ δπωροφόρα καθὼς καὶ διάφορα καλλωπιστικὰ φυτά.

### ·Οπωροφόρα δένδρα.

Τὰ δπωροφόρα καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁπωροφόρα δένδρα εἶναι ἐκεῖνα, ποὺ καλλιεργεῖ ὁ ἄνθρωπος στοὺς κήπους καὶ στοὺς ἀγρούς, γιὰ νὰ τρώγῃ τοὺς καρπούς. Οἱ καρποὶ αὐτοὶ λέγονται δπωροφόρες (φροῦτα).

Ο ἄνθρωπος στὰ παλιὰ χρόνια, ποὺ ἦταν κυνηγός, ἔτρωγε καρπούς. Αὐτὴ ἦταν ἡ καθαυτὸ τροφὴ του. Κατόπιν, ποὺ ἔγινε σαρκοφάγος, τρώγει τὰ φροῦτα, γιὰ συμπλήρωμα τῆς τροφῆς του. Στὴν ἀρχὴ εὑρίσκε στὰ δάση ἄφθονα φροῦτα ἀγρια καὶ μικρά. Ἀπὸ τότε δμως, ποὺ ἀφήσε τὰ δάση καὶ κατοικεῖ σὲ χωριὰ καὶ πολιτεῖες, πῆρε μαζί του καὶ ἀρκετὰ δπωροφόρα δένδρα καὶ τὰ καλλιέργησε στὸν κῆπο καὶ στὸν ἀγρό του. Αὐτὰ τὰ ἔξημέρωσε

καὶ τὰ ἔξευγένισε, δηλαδὴ τὰ μπόλιασε, γιὰ νὰ τοῦ δίνουν γλυκύτερο καὶ μεγαλύτερο καρπό.

Καὶ βλέπομε ἐκεῖ βερυκοιές, βυσινιές, κερασιές, ἀχλαδιές, κυδωνιές, φοδιές, φουντουκιές, δαμασκηνιές κ.τ.λ. σὲ πολλὰ εἴδη καὶ διάφορες ποικιλίες. Στὴν ἀρχαία ἐποχή, τόση σημασία ἔδιναν οἱ ἄνθρωποι στὶς δύωρες, ὥστε πίστευαν σὲ ἴδιαιτερο θεὸν στὴν Ὀπώρα ποὺ τὶς προστάτευεν.

**Ἄξια τῶν ὀπωρικῶν.** Οἱ δύωρες χρησιμεύουν στὰ ἴδια τὰ φυτά, γιὰ νὰ πολλαπλασιάζωνται. Μὰ ὁ ἄνθρωπος τὶς χρησιμοποιεῖ γιὰ τροφή του, ποὺ εἶναι πολὺ θρεπτική καὶ νόστιμη. Τὰ φροῦτα ἔχουν πολλὲς βιταμίνες ποὺ εἶναι θρεπτικὲς καὶ πολὺ τονωτικὲς γιὰ τὸν δργανισμὸ δταν τὰ τρῶμε ὠμά, ἀβραστα. "Ολοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ τρώγουν ὕδιμα φροῦτα, γιατὶ ἐκτὸς ποὺ εἶναι θρεπτικά, σὲ πολλοὺς εἶναι καὶ θεραπευτικά. Εἶναι ὀφέλιμα σ' ὅσους πάσχουν ἀπὸ τὸ στομάχι, ἀπὸ δυσκοιλιότητα καὶ ἀπὸ ἀρθριτισμὸ κ.τ.λ. Τὰ φροῦτα πρέπει νὰ εἶναι ὕδιμα, νὰ μὴν εἶναι σάπια καὶ νὰ πλύνωνται καλά, γιατὶ καὶ τὰ ἄγονα καὶ τὰ σάπια βλάπτουν. Πολὺ θρεπτικὸ φροῦτο εἶναι τὸ σταφύλι, τὸ πορτοκάλι, τὸ μῆλο κ.τ.λ.

**Ἀσθένειες ὀπωροφόρων δένδρων.** Καὶ τὰ δύωροφόρα δένδρα ἔχουν τοὺς ἔχθρούς τους. Αὐτοὶ εἶναι διάφορες ἀσθένειες καὶ ἔντομα βλαβερά, ποὺ πολλὲς φορὲς γίνονται αἰτία νὰ ξεραθοῦν. Καὶ εἶναι :

**Σάπισμα τῶν ριζῶν.** "Οταν ἴδοῦμε τὴν μουριά, τὴν λεμονιά, ἢ τὴν πορτοκαλιά, νὰ ἔχουν κίτρινα φύλλα καὶ νὰ φυτρώνουν στὶς ρίζες τους διάφορα μικρὰ ἀγριομανιτάρια, τὰ φυτὰ εἶναι ἀρρωστα ἀπὸ φασκελισμὸ τῶν ριζῶν τους. Γιὰ νὰ τὰ θεραπεύσωμε, σκάβομε μὲ προσοχὴ γύρω καὶ ωρίζομε ἐπάνω στὶς ρίζες διάλυση ἀπὸ στάχτη, ἀσβέστη καὶ θειϊκὸ σίδερο (βιτριόλι).

**Σκωριά.** "Αν ἴδοῦμε στὶς ἀχλαδιές καὶ στὶς μουριές, τὰ τρυφερὰ φύλλα καὶ τὰ βλαστάρια τους νὰ ἔχουν βοῦλες - βοῦλες κόκκινες ἢ κίτρινες, τὰ δένδρα ἔχουν προσβληθῆ ἀπὸ μιὰ ἀρρώστεια, ποὺ λέγεται σκωριά. Γιὰ νὰ τὰ θεραπεύσωμε, κάνομε μιὰ διάλυση ἀπὸ ἀσβέστη καὶ θειϊκὸ χαλκὸ καὶ τὰ φαντίζουμε μὲ τὸν ψεκαστῆρα.

**Ψώρα.** Πολλὲς φορὲς βλέπομε στὸν κορμό, στὰ φύλλα καὶ

στοὺς καρποὺς ἀκόμη, τῆς μυγδαλιᾶς, ἀχλαδιᾶς, συκιᾶς, ἐλιᾶς, βερυκοκιᾶς, λεμονιᾶς καὶ πορτοκαλιᾶς, βοῦλες - βοῦλες ἀσπρες ἢ κόκκινες. Αὗτα εἶναι μικρὰ παράσιτα, ποὺ ρουφοῦν τὸ χυμὸν τῶν δένδρων, τὰ ἀδυνατίζοντα καὶ τὰ ἔηραίνοντα. Γιὰ νὰ τὰ θεραπεύσωμε, τὰ οαντίζομε δυὸν - τρεῖς φορὲς μὲ λιζόλ, ἢ μὲ διάλυση πετρελαίου καὶ σαπουνιοῦ (4 πετρέλαιο καὶ δύο σαπούνι) καὶ κατὰ τὸ Φεβρουάριο ἀλέλβομε τὸν κορμὸν μὲ τὴν ἵδια διάλυση.

**Μελίγρα.** Πολλὰ τρυφερὰ δένδρα ἢ μελίγρα τὰ τριγυρίζει καὶ ρουφάει τὸ χυμό τους. Τὴν καταστρέφομε οαντίζοντας τὰ φυτὰ μὲ λιζόλ, ἢ μὲ διάλυση πετρελαιο-σαπουνιοῦ ἢ καπνοῦ. "Υπάρχει καὶ εἰδικὴ σκόνη, ἢ μελιγρίνη, ποὺ καταστρέφει τὴν μελίγρα.

**Κατσάρωμα φύλλων.** Οἱ ροδακινιές καὶ μυγδαλιές, παθαίνοντα πολλές φορὲς τὸ κατσάρωμα αὐτό. Τὰ τρυφερὰ φύλλα κατσαρώνοντα καὶ πέφτοντα. "Απὸ τὸ χειμῶνα πρέπει νὰ κόψωμε τοὺς κλάδους, ποὺ εἶχαν κατσαρωμένα φύλλα καὶ νὰ οαντίσωμε τὰ δένδρα μὲ διάλυση ἀπὸ θειάφι καὶ ἀσβέστη.

**Κουκουμέλα ἢ κερασόμελο.** Πολλές φορὲς στὴ φλούδα τῆς μυγδαλιᾶς, τῆς κερασιᾶς, τῆς βερυκοκιᾶς, τῆς ροδακινιᾶς καὶ τῆς πορτοκαλιᾶς βρίσκουμε μέλι πηχτό. Τὰ παιδιὰ τὸ τρῶν. Πολλοὶ τὸ κάνοντα γόμα ποὺ κολλοῦν, γιατὶ εἶναι κολλητικὴ ούσία. Γιὰ τὸ φυτὸ δύμως εἶναι ἀρρώστεια. Γιὰ νὰ τὴν ἔξαλείψωμε πρέπει νὰ πάψωμε τὸ συχνὸ πότισμα, νὰ βγάλωμε τὸ μέλι αὐτὸν καὶ ἀφοῦ ἔνσωμε τὸ μέρος μὲ προσοχή, νὰ τὸ ἀλείψωμε μὲ ἀσβεστόνερο καὶ ὕστερα μὲ πίσσα.

**Περονόσπορος.** Εἶναι ἔνας μικρὸς μύκητας, ποὺ καταστρέφει τὰ φύλλα καὶ τὰ τρυφερὰ μέρη τοῦ κλήματος καὶ τὸ ξεραίνει. "Αν δὲν προφτάσῃ δὲ μπελούργος, κάνει μεγάλες καταστροφὲς στὰ ἄμπελια καὶ στὶς σταφίδες. Γιὰ νὰ θεραπεύσωμε τὴν ἀρρώστεια αὐτήν, οαντίζομε τὰ κλήματα μὲ διάλυση Μπορντὼ καὶ προληπτικὰ μὲ διάλυση θεῖκον χαλκοῦ καὶ ἀσβέστη.

"Ολες αὐτὲς οἱ ἀρρώστειες ποὺ εἴδαμε εἶναι μικροὶ δργανισμοὶ ποὺ πηγαίνονταν στὰ φυτά, γιὰ νὰ ζήσουν.

**Βλαβερὰ ἔντομα.** Πολλὰ ἔντομα βλάπτοντα τὰ ὅπωροφόρα. "Άλλα ἀφήνοντα τὰ αὐγά τους μέσα στὸ ἄνθος, καὶ ἔχομε κεράσια μὲ σκουλήκια. "Άλλα τὰ ἀφήνοντα στὴ φλούδα,

δπον γίνεται σκουλήκι καὶ τρώει καὶ τὴ φλούδα καὶ τὸ ἔύλο.  
Μεριμὰ τρώγοντα τὰ ἄνθη. "Ολα καταστρέφονται ἢ φεύγονται, ἀν  
δραντίσωμε τὰ φυτά μὲ θειεκὸ χαλκὸ (γαλαζόπετρα).

Γιὰ νὰ είναι τὰ δένδρα προφυλαγμένα ἀπὸ πολλὲς ἀρχώ-  
στειες, καλὸ είναι κάθε χρόνο νὰ ἀσβεστώνωμε τοὺς κορμούς των.

**Πῶς καλλιεργοῦμε τὰ ὄπωροφόρα.** "Ολα τὰ φυτὰ  
ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ περιποίηση. Τὰ ὄπωροφόρα, ποὺ δὲ ἀνθρωπος  
τὰ πῆρε ἀπὸ τὴ θέση τους, ποὺ είχαν στὰ δάση καὶ τὰ ἐφύτεψε  
καὶ τὰ ἔξευγένισε στὸν κῆπο του, θέλουν περισσότερη περιποίηση.  
"Ενας καλὸς κηπουρὸς δὲ σταματᾷ μόνο στὸ φύτευμα τῶν  
δένδρων, ἀλλὰ φροντίζει καὶ γιὰ τὴν καλὴ περιποίησή τους.

**Περιποίηση τῶν δένδρων.** "Απὸ τὸν κηπουρὸ δὲ λείπει  
τὸ σκαλιστήρι καὶ τὸ κλαδευτήρι. Τὸν βλέπετε τὸ φθινόπωρο νὰ  
ξελακκώνῃ τὰ δένδρα καὶ νὰ τοὺς οίχνη λίπασμα καὶ συχνὰ νὰ  
τὰ ποτίζῃ. "Υστερα μόλις πέσουν τὰ φύλλα, ἀρχίζει τὸ κλάδευμα.

Τὸ κλάδευμα θέλει τέχνη, γιατὶ ἀπὸ αὐτὸ ἔξαρταται πολλὲς  
φορές ἡ ἐσοδεία, Κόβει δὲ κηπουρὸς τὰ ξερὰ κλαδιά, δπως κι  
ἐκεῖνα ποὺ ἀδυνάτισαν ἀπὸ τὸν πολὺν καρπό. Ἀραιώνει μέσα  
τοὺς κλάδους, γιὰ νὰ ἀερίζωνται καὶ νὰ βλέπουν περισσότερο  
τὸν ἥλιο. "Οταν τὸ φυτὸ ἔχῃ δύναμη γιὰ πολλοὺς βλαστούς,  
τοὺς κόβει καὶ ἔτσι βοηθάει στὴν καρποφορία. "Ο κηπουρὸς μὲ  
τὸ ψαλίδι του δίνει στὸ δένδρο τὸ σχῆμα ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ.

**Ἐμπόριο φρούτων.** Μεγάλη προσοχὴ χρειάζεται καὶ στὴν  
περιποίηση καὶ διατήρηση τῶν νωπῶν καρπῶν. Οἱ πολιτισμένοι  
λαοὶ ἔχουν ἴδιαίτερη τέχνη σὸ αὐτῷ. Για ἀυτὸ βλέπετε τὰ ἔνα  
φρούτα πόσο καλὰ διατηρημένα μᾶς ἔρχονται (μῆλα, χουρμάδες,  
μπανάνες κ.λ.π.). Ξέρουν πῶς δσθ καλύτερα τὰ περιποιηθοῦν,  
τόσο περισσότερα θὰ ξοδέψουν καὶ περισσότερα κρήματα θὰ  
πάρουν.

"Ημεῖς πουλοῦμε σὲ ξένες χῶρες σταφίδα, σῦκα, ἑλιές,  
μύγδαλα, σταφύλια καὶ ἄλλα.

Για αὐτὰ ποὺ κάνομε ἔξαγωγή, πρέπει νὰ καταβάλωμε με-  
γάλη φροντίδα, νὰ είναι καθαρὰ καὶ καλὰ συσκευασμένα. Γιατὶ  
ἐκεῖ στὶς ξένες ἀγορὲς θὰ συναγωνιστοῦν στὴν ποιότητα καὶ  
στὴν τιμὴ μὲ προϊόντα καὶ ἄλλων χωρῶν.

Μεγάλη σημασία στὴν ἔξαγωγὴ τῶν νωπῶν καρπῶν ἔχει ἡ συγκοινωνία. Γιὰ νὰ μεταφερθοῦν καὶ νὰ ταξιδέψουν 2 - 3 ἡμέρες οἱ ὀπῶρες πρέπει νὰ εἶναι σὲ ψυγεῖα γιὰ νὰ μὴ σαπίζουν.

## ¶ Πῶς ἔξημερώνομε καὶ ἔξευγενίζομε τὰ ὄπωροφόρα.

**Ἡ ἔξημέρωση.** Στοὺς ἄγρους ὑπάρχουν πολλὲς ἄγριες ἀχλαδιές, ἄγριειλιές, ἄγριοκερασιές κλπ. Ὁλα αὐτὰ τὰ φυτὰ κάνουν καρποὺς πικρούς καὶ μικρούς. Ὁ ἄνθρωπος δμως τὰ ἔξημέρωσε καὶ ἀπὸ ἄγρια τὰ ἔκαμε ήμερα, μὲ καρποὺς γλυκούς καὶ νόστιμους.

**Τὰ σπορεῖα.** Παρατηρήσατε στὸν κῆπο τοῦ σχολείου ἢ στὸν ἄγρο, τί κάνομε, δταν θέλωμε νὰ φυτέψωμε μύγδαλα, βερύκοκα, κεράσια κλπ. Σκάβομε πρῶτα καλὰ τὸ χῶμα καὶ τὸ ἀνακατώνομε μὲ λίπασμα. Κατόπιν τὸ χωρίζομε σὲ τετράγωνα ποὺ λέγονται ἀλίες, ἢ σπορεῖα καὶ ἐκεῖ μέσα σπέρνομε τὰ σπέρματα τῶν καρπῶν. Τὰ πυρηνόκαρπα, δπως τὰ μύγδαλα, τὰ καρύδια κλπ. γιὰ νὰ εὐκολύνωμε τὴ βλάστησή τους τὰ τοποθετοῦμε πρῶτα σὲ ὑγρὴ ἄμμο μέσα σὲ κάσσες καὶ τὸ Φεβρουάριο ἢ τὸ Μάρτιο, δταν ἀνοίξουν λίγο, τὰ φυτεύομε στὰ σπορεῖα.

Οταν φυτώσουν, τὸν ἄλλο χρόνο μεταφυτεύονται στὰ φυτώρια, σὲ μικρὴ ἀπόσταση τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἐκεῖ μπολιάζονται καὶ τὸν τρίτο χρόνο φυτεύονται στὴν δριστική τους θέση.

**Ο ἔξευγενισμὸς τῶν δένδρων.** Μπολιάζομε ἔνα φυτὸ δταν θέλωμε νὰ τὸ κάμωμε ἀπὸ ἄγριο ήμερο, δταν δηλαδὴ θέλωμε νὰ κάνῃ γλυκούς καρπούς. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ τὸ μπολιάζομε καὶ δταν θέλωμε νὰ ἔχωμε διάφορες ποικιλίες καλύτερες ἀπὸ τὸ ἴδιο εἶδος, καὶ δταν θέλωμε νὰ τὸ ἔξευγενίσωμε.

Τὸ μπόλιασμα γίνεται μὲ δύο τρόπους.

**Μὲ τὸ μάτι.** Στὴ φλούδα τοῦ δένδρου, ποὺ θέλομε νὰ τὸ μπολιάσωμε, χραράζομε ἔνα *T* μὲ εἰδικὸ σουγιά. Ὅστερα βγάζομε ἀπὸ ἔνα νέο καὶ ζωηρὸ βλαστὸ ήμερου δένδρου ἔνα μάτι μὲ τὴ φλούδα σὲ τριγωνικὸ σχῆμα. Αὐτὸ τὸ τρίγωνο τῆς φλούδας, τοποθετεῖται στὴ σχισμὴ τοῦ ἄγριου. Κατόπιν μὲ φλούδα μουριᾶς ἢ μὲ μαλακὸ σπάγγο τὸ δένομε γύρω σφιχτά. Σὲ 2 - 3 ἑβδομάδες τὸ ξεσφίγγομε καὶ ὕστερα τὸ λύνομε.

Τὸ μπόλιασμα αὗτὸ μὲ τὸ μάτι γίνεται τὸν Ἰούνιο ἢ Ἰούλιο ἢ τὸ Σεπτέμβριο καὶ σὲ μέρες, ποὺ τὸ φυτὸ νὰ ἔχῃ ποτιστῆ καλὰ καὶ νὰ ἔχῃ χυμόν νὰ σηκώνη ποὺ λέμε ἡ φλούδα του.

Οταν βλαστήσῃ τὸ καινούργιο μάτι, κόβομε τὸ ἄγριο ἀφήνοντας λίγο γιὰ στήριγμα.



Εἰκ. 9. Ἔγκεντριαι· Καρπούλιασμός

Ο τρύπως αὐτὸς μὲ ἐγκεντρισμὸ δὲ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μὲ ἐγκεντρισμό. — (κέντρωμα). Μὲ τὸν ἐγκεντρισμό, μπολιάζομε τὰ δένδρα τὸ Μάρτιο ποὺν ἀνοίξουν ἀκόμη. Κόβομε δριζόντια τὸ ἄγριο φυτὸ καὶ τὸ σχίζομε λίγο σὲ βάθος 2—3 πόντους. Υστερα ἀπὸ τὶς δυὸ μεριὲς τοποθετοῦμε τὰ νέα κεντράδια, ποὺ τὰ κόψαμε ἀπὸ τὸ ἥμερο δένδρο. Αὗτὰ πρέπει νὰ ἔχουν 2—3 μάτια. Κάτω τὰ κόβομε σὰ σφήνα καὶ τὰ τοποθετοῦμε ἔτσι στὴ σχισματὰ τοῦ δένδρου, ὅστε οἱ φλοῦδες νὰ ταιριάζουν στὴν ἔξωτερην ἐπιφάνεια καὶ ύστερα τὰ δένομε σφιχτὰ καὶ βάζομε καὶ λίγο πηλὸ γιὰ νὰ βαστάη νῆρασία.

συνηθίζεται καὶ πολύ, γιατὶ ἀν δὲν πιάσῃ, τὸ δένδρο κόβεται καὶ καταστρέφεται. Ἐνῶ μὲ τὸ μάτι θὰ κοπῆ μόνο δταν πιάσῃ τὸ μπόλι.

Γιὰ νὰ μπολιάσωμε ἔνα δένδρο δὲν πιάρνουμε ἀπὸ ὅποιοδήποτε ἄλλο φλούδα ἢ κεντράδι, γιατὶ ἔτσι δὲν πιάνει. Πρέπει τὰ δένδρα νὰ ἔχουν συγγένεια. Καὶ τί συγγένεια; Νὰ μοιάζουν οἱ καρποί τους. Ἡ γκορτσιά μὲ τὴν ἀχλαδιά, ἡ βυσινιά μὲ τὴν περασιά, ἡ βερυκούα μὲ τὴν μυγδαλιά καὶ τὴν ροδακινιά, ἡ ἀχλαδιά μὲ τὴν κυδωνιά κ.λ.π.

Ἄν δὲν ἔχωμε μπόλι ἀπὸ καλύτερο δένδρο, κόβομε ἀπὸ τὸ ἵδιο καὶ τὸ μπολιάζομε. Πάντα θὰ κάμη καλύτερο καρπό.

Μὲ τὸ μπόλιασμα κατορθώσαμε νὰ ἔχωμε ὥραια φροῦτα, μεγαλύτερα καὶ νοστιμότερα. Ὑπάρχουν στὴν πατάρια μας μέρη ποὺ εἶναι γέματα ἀπὸ ἄγριες ἀπιδιές (γκορτσιές) καὶ ωστόσο οἱ ἀνθρωποι ἐκεῖ δὲν ἔχουν ἔνα ἀχλάδι νὰ φάνε. Τώρα ἀρχισαν νὰ βλέπουν δτι μπροστά στὰ πόδια τους εἶναι ἀφθονος πλαῦτος.

#### 4. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

**Ποιὰ λέγονται καλλωπιστικὰ φυτά.** Δὲν ὑπάρχει σπίτι, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ σὲ γλάστρες βασιλικό, γιασεμί, γαρουφαλιές, ἢ στὴν αὐλή του χρυσάνθεμα, τριανταφυλλές, βιολέττες, μένεξέδες κλπ. Ἔπισης οἱ περισσότερες πολιτεῖες ἔχουν δενδροστοιχίες ἀπὸ διάφορα δένδρα, χοήσιμα γιὰ τὸν ἰσκιο καὶ τὴν πρασινάδα τους.

Ολα αὐτὰ τὰ ἀνθη καὶ τὰ φυτά, ποὺ καλλιεργοῦμε γιὰ τὴν ὅμοιοφη μυρωδιά, ἢ γιὰ τὴν πλούσια πρασινάδα τους, τὰ λέμε **καλλωπιστικὰ φυτά**.

**Τί χρησιμεύουν τὰ καλλωπιστικὰ.** Ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ τὰ περιποιούμαστε γιὰ τὰ ἀνθη καὶ ἄλλα γιὰ τὴν πρασινάδα τους κι' ἀκόμα γιατὶ καθαρίζουν τὸν ἀέρα.

Μὲ πολλὰ ἀνθη, ὅπως π.χ. τὰ τριαντάφυλλα καὶ τὰ γαρύφαλα, κατασκευάζομε διάφορα ἔλαια, καθὼς ροδέλαιο, γαρουφαλέλαιο καὶ ἀπὸ ἄλλα κάνουμε φάρμακα, γλυκά, καὶ ἀρώματα.

**Ἀνθοκομία.** Ἀνθοκομία λέγεται ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ περιποίηση τῶν ἀνθέων. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι μας ἀγαποῦσαν

πολὺ τὰ ἄνθη, γι' αὐτὸ καὶ τοὺς ναούς τους ἐστόλιζαν μὲ ἄνθη, καὶ γιορτὲς είχαν γιὰ τὰ ἄνθη, τὰ ἀνθεστήρια. Κι ἐμεῖς ἀγαποῦμε τὰ ἄνθη, τὰ καλλιεργοῦμε καὶ γιορτὴ ἀκόμη ἔχομε γι' αὐτά, τὴν πρωτομαγιά. Δὲ γίνεται γιορτὴ στὸ σπίτι μας, χωρὶς νὰ ἔχωμε τὰ ἄνθοδοχεῖα μας στολισμένα μὲ ἄνθη τῆς ἐποχῆς. "Οσο περισσότερα ἄνθη καλλιεργοῦνται σ' ἕνα σπίτι, τόσο περισσότερο πολιτισμένο εἶναι.

"Αλλὰ καὶ τὰ χωριὰ καὶ οἱ πολιτεῖες, ἐκεῖνα εἶναι περισσότερο πολιτισμένα, ποὺ ἔχουν ὥραιούς κήπους, δενδροστούχιες καὶ πάρκα καταπράσινα. Στὶς Εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες καὶ πόλεις οἱ κήποι εἶναι πολὺ μεγάλοι. "Εκεῖ πηγαίνουν οἱ κάτοικοι νὰ ἀναπνεύσουν λίγον καθαρὸν ἀέρα καὶ ν' ἀναπαυτῇ τὸ μάτι τους στὸ πράσινο χρῶμα.

"**Εμπόριο.** Μὰ καὶ ἐπιχειρήσεις μεγάλες καὶ ἐμπόριο γίνεται μὲ τὰ ἄνθη. Στὴν Κυανὴ Ἀκτὴ τῆς Γαλλίας καὶ στὴν Ὁλλανδία γίνεται μεγάλη καλλιέργεια ἀπὸ ὑάκινθους καὶ κρίνους, καὶ στὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Κίνα ἀπὸ χρυσάνθεμα, στὴ Βουλγαρία ἀπὸ τριαντάφυλλα. Στὶς χῶρες αὐτές, οἱ διάφορες ἐπιχειρήσεις ἔχουν βρῆ καὶ τὴν κατάλληλη συγκοινωνία, ὅστε σὲ λίγες ώρες τὰ μεταφέρουν φρέσκα καὶ ζωηρὰ στὶς ἀγορές. Πολλὰ χοήματα κερδίζουν ἀπὸ τὰ ἄνθη, σὲ πολλὲς χῶρες μάλιστα εἶναι πλούτος ἐθνικός.

Στὴν πατρίδα μας παντοῦ, καὶ στὴν καλύβα τοῦ φτωχοῦ καὶ στὴν ἔπαυλη τοῦ πλουσίου, ὑπάρχουν λουλούδια καὶ πρασινάδες. "Ολοι ἀγαποῦμε τὰ ἄνθη καὶ φροντίζουμε νὰ τὰ ἔξευγενίσωμε. Μὰ πρέπει περισσότερα νὰ καλλιεργοῦμε, τόσο, ποὺ νὰ γίνεται ἐμπόριο ἀπὸ αὐτά, γιατὶ φέρουν ἀρκετὸ κέρδος. Στὴ Θράκη γίνεται ἀρκετὴ κίνηση ἀπὸ τριανταφυλλιές, ἀπὸ τὶς δόποιες βγάζουν τὸ ροδέλαιο, ποὺ ἔχει μεγάλη τιμή. "Επίσης καὶ στὸ Αλγιο βγάζουν τὴν ροδοξάχαρη. "Ελπίζομεν ὅτι σὲ λίγον καιρό, θὰ ἔχωμε ἀρκετὰ ἄνθη καὶ θὰ μποροῦμε νὰ στέλνωμε καὶ στὸ ἔξωτερικό, ἀπὸ τὰ ὡραῖα ἄνθη τῆς πατρίδος μας, ποὺ τὰ κάνει τόσο μυρωδᾶτα διγαλάζιος τῆς οὐρανὸς καὶ τὸ γλυκό της κλῖμα.

## 5. ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

**Γνωρίσματα—χρησιμότητα.** Λαχανικά λέγονται τὰ μικρὰ ἔκεινα φυτά, ποὺ καλλιεργοῦμε στοὺς κήπους μας, γιὰ νὰ



Εἰκὼν 10. Τὸ λάχανο.

τὰ τρῶμε. Λέγονται λαχανικά ἀπὸ τὴν κράμβη, ποὺ λέγεται λάχανο. Εἶναι ὅλα μονοετῆ φυτά, ἀπὸ τὰ δύοια τρῶμε τὰ φύλλα, τὸ βλαστό, τὰ ἄνθη (κουνουπίδι), τὶς οὔζες (καρότο),

τοὺς βιολβοὺς ἢ τοὺς κονδύλους κ.λ.π.

Τὰ λαχανικά ἀπὸ τὸν παλιὸν καιρὸν χρησίμευαν ὡς τροφὴ



Εἰκὼν 11. Κουνουπίδι.

τοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ ἔχουν ὅλα θρεπτικὲς οὐσίες καὶ εἶναι ὀφέλιμα. Ἀπὸ αὐτὰ μερικὰ τρώγονται ὡμὰ (μαρούλι, ἀντράκια), τὰ πέρισσά τε φραστά.

**Λαχανοκομία — Εμπόριο λαχανικῶν.** Λαχανοκομία λέγεται ἡ περιποίηση καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν λαχανικῶν. Τὰ λαχανικὰ γιὰ νὰ γίνουν πολλὰ καὶ καλά, πρέπει ὁ κῆπος, ποὺ καλλιεργοῦνται, νὰ ἔχῃ πολλὴ κοποιὰ καὶ ἀφθονο νερό. Τέτοιους λαχανόκηπους ἡ πατρίδα μας ἔχει στὴν Ἀττική, στὴν Φθιωτιδοφωκίδα, στὴν Ἀργολίδα, στὴν Τρίπολη, στὴ Σύρο καὶ σὲ ἄλλα μέρη, ποὺ βγάζουν ἀρκετὰ λαχανικά.

Τὰ ὅψιμα λαχανικὰ ποὺ καλλιεργοῦμε πρέπει νὰ τὰ αὐξήσωμε, ὅστε νὰ μποροῦμε νὰ κάνωμε καὶ ἔξαγωγὴ νωπῶν καὶ διατηρητικῶν λαχανικῶν, ὅπως ἡ Ἰσπανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία. Στὰ ιράτη αὐτὰ ἔρχουν ὅτι μεγάλη σπουδαιότητα, στὸ ἐμπόριο τῶν λαχανικῶν, ἔχει ἡ γρήγορη μεταφορά, ἡ καλὴ συσκευασία καὶ διατήρηση καθὼς καὶ ἡ τιμή. Γι’ αὐτὸ ἔχουν διλόκληρα ἐργοστάσια, ποὺ μὲ ταχύτητα τοποθετοῦν ὠραῖα μέσα σὲ καλάδια καὶ κιβώτια τὰ διάφορα λαχανικά, τυλιγμένα μὲ προσοχὴ καὶ γοῦστο, ποὺ τραβάει τὸν ἀγοραστή.

“Αλλα ἐργοστάσια ἀσχολοῦνται μὲ τὴν συντήρηση τῶν λαχανικῶν μέσα σὲ κονσέρβες, καὶ τὴ συσκευή τους.

Οἱ ἔμποροι, ποὺ τὰ πουλοῦν στὸ ἔξωτερικό, προσπαθοῦν νὰ τὰ στέλνουν μὲ τὴν πιὸ ταχύτερη συγκοινωνία καὶ νὰ τὰ πουλοῦν σὲ τιμές, ποὺ νὰ συναγωνίζωνται τοὺς ἄλλους καὶ ἔτσι νὰ προτιμῶνται τὰ προϊόντα τους.

**Ασθένειες λαχανικῶν.** Καὶ τὰ λαχανικὰ προσβάλλονται ἀπὸ πολλὲς ἀρρώστειες ὅπως ὅλα τὰ φυτά.

**Τὸ συναπίδι,** στάχτωμα ποὺ λέμε, προσβάλλει τὰ φύλλα καὶ φαίνονται σὰ σταχτωμένα καὶ σιγὰ - σιγὰ καταστρέφει τελείως τὰ λαχανικά. Πρέπει νὰ θειαφίσουμε τὰ φύλλα δύο τρεῖς φορὲς γιὰ νὰ ἔξαλειφθῇ.

**Τὸ φείριασμα.** Εἶναι μικροσκοπικὰ ζωῦφια ποὺ βλάπτουν τὰ λαχανικά. Γιὰ νὰ τὰ καθαρίσωμε, τὰ οαντίζομε μὲ λιζὸλ ἢ μὲ διάλυση καπνοῦ.

**Ἐντομα βλαβερά.** Ἄλλα καὶ διάφορα ἔντομα καὶ ζῶα βλάπτουν τὰ λαχανικά, καθὼς οἱ κάμπιες, οἱ ἀκρίδες καὶ οἱ σαλιάγκοι. Γιὰ νὰ προφυλάξωμε τὰ φυτὰ ἀπὸ τὰ ἔντομα αὐτά, τὰ οαντίζομε μὲ λιζὸλ ἢ μὲ διάλυση καπνοῦ.

Τοὺς χρεμμυδοφάγους τὸν καταστρέφομε, ἂν οἶξωμε στὸ χῶμα κοποὶα βρεμένη μὲ πετρέλαιο.

## 6. ΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Γνωρίσματα τῶν δημητριακῶν. Ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια, ὅτερα ἀπὸ τοὺς καρπούς, ἡ καθαυτὸ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, τὸ καλαμπόκι καὶ ἡ βρώμη.

Όλα αὐτὰ τὰ φυτὰ λέγονται **σιτηρά**, ἀπὸ τὸ σιτάρι, ἢ **δημητριακοὶ** καρποί, ἀπὸ τὴν θεὰ Δήμητρα, ποὺ κατὰ τὴν μυθολογία πρώτη αὐτὴ δίδαξε καὶ ὠδήγησε τοὺς ἀνθρώπους στὴν καλλιέργεια τῶν σιτηρῶν.

Ἄν βάλωμε στὸ νερό, στὴ γλάστρα, ἢ στὸν κῆπο μερικοὺς κόκκους σιταριοῦ καὶ τοὺς παρακολουθήσωμε, θὰ ἴδομε ὅτι



Εἰκὼν 12. Βλάστηση σιτου.

τῶν σιτηρῶν βγαίνουν πολλὰ μαζὶ καὶ σχηματίζουν στάχυν. "Ετοι δπως εἶναι λεπτός ὁ κορμός, κούφιος μέσα καὶ μὲ φύλλα λεπτά, ἀντέχει καὶ στὸ δυνατώτερο ἄνεμο, γιατὶ μπορεῖ καὶ λυγζει.

Τὰ φύλλα εἶναι ἀμισχα καὶ λογχοειδῆ. Στὸ χέρι μας ἀφήνουν αὐσθητημα ἄδρυ. Τὰ ἀνθη

Τὰ σιτηρὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος. Κανένας δὲν ἔρει ἀπὸ πότε καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος πρωτομεταχειρίστηκε γιὰ τροφή του τὰ σιτηρά. Εἶναι μόνο βεβαιωμένο, ότι στὴν Παλαιστίνη, στὴ Συρία στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Περσία, ἔκαμαν πρῶτα ἀρχὴ οἱ κάτοικοι,



Εἰκὼν 13. Ἀνθος—καρπὸς τοῦσιτου.

νὰ καλλιεργοῦν συστηματικὰ τὰ σιτηρά. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὰ σιτηρὰ εἶναι πολὺ σπουδαία τροφή, γιὰ τὸ ἄμυλο ποὺ ἔχουν στὶς κοτυληδόνες. Τὸ σιτάρι τὸ ἀλέθει καὶ τὸ κάνει ψωμί.

Σήμερα ἀπὸ τὸ τραπέζι του μπορεῖ νὰ λείπῃ τὸ κρέας, τὸ ψάρι, τὰ χόρτα, ή πατάτα κ.λ.π., τὸ ψωμὶ Ṅμως ὅχι. Τὸ ψωμὶ πῆρε τὴν πρώτη θέση στὴν τροφὴ τοῦ ἄνθρωπου, γιὸ αὐτὸ καὶ τὰ σιτηρὰ ἔχουν τὴν πρώτη καὶ μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τὰ προϊόντα ἐνὸς τόπου.

**Ασθένειες δημητριακῶν.** Τὸ σιτάρι καὶ ὅλα τὰ δημητριακὰ προσβάλλονται ἀπὸ πολλὲς καταστρεπτικὲς ἀρρώστειες. Κυριώτερες ἀπὸ αὐτὲς εἶναι :

**Ἡ πάστρα.** Αὐτὴ προσβάλλει τὰ φύλλα, καὶ σχηματίζει βοῦλες—βοῦλες ἀσπρες σὰν νὰ εἶναι σταχτωμένα.

**Ο δαυλίτης.** Αὐτὴ χαλᾶ τὰ στάχυα καὶ μαυρίζει μέσα τοὺς κόκκους.

**Ο συναπίτης** (σκουρίαση). Καὶ αὐτὴ εἶναι ἀσχημη ἀρρώστεια, ποὺ προσβάλλει τὰ σιτηρά, ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι βροχερὸς καὶ κρατοῦν συχνὲς ὑγρασίες. Τότε διακρίνομε ἐπάνω στὸ στάχυ βοῦλες κόκκινες. Αὐτὸς εἶναι ὁ συναπίτης. Τὸ στάχυ μένει μικρὸς καὶ οἱ κόκκοι γίνονται μικροί καὶ ζαρωμένοι.

Ἄπο ὅλες αὐτὲς τὶς ἀρρώστειες μποροῦμε νὰ προφυλάξωμε τὰ σιτηρά, ἀν τὰ ραντίσωμε μὲ τὴ διάλυση Μπορντώ, ἢ τὰ θειαφίσωμε.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες αὐτές, φυτρώνουν ἀνάμεσα στὰ σιτηρὰ καὶ διάφορα ἄλλα χόρτα : παπαροῦνες, χαμομήλι, λαψάνες καὶ ἄλλα, ποὺ τρώγουν τὴν τροφὴν καὶ τὰ βλάπτουν. Αὐτὰ λέγονται ζιζάνια καὶ πρέπει νὰ τὰ καταστρέψωμε μὲ τὸ ράντισμα ὅταν εἶναι μικρά, ἢ μὲ τὸ βοτάνισμα σὰ μεγαλώσουν. Πολλὲς φορὲς καὶ διάφορα ζῶα κάνουν ζημίες στὰ σιτηρά. Τέτοια εἶναι οἱ ἀρουραῖοι, πολλὰ πτηνά, ὅπως τὸ στρουθίο, καὶ ἄλλα.

Καὶ μέσα στὶς ἀποθῆκες χρειάζεται ἐπίβλεψη καὶ προσοχή, γιατὶ τὰ σιτηρὰ προσβάλλονται ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες. Γιού αὐτὸ πρέπει ἀπὸ τὴν ἀρχὴν οἱ ἀποθῆκες νὰ εἶναι ἀπολυμασμένες καὶ πότε - πότε τὰ σιτηρά νὰ ἀνακατώνωνται γιὰ νὰ ἀερίζονται.

**Καλλιέργεια σιτηρῶν.** Στὴν πατρίδα μας καλλιεργοῦμε σιτηρὰ στὶς πεδιάδες. Καὶ στὰ δρεινὰ μέρη γίνεται μικρὴ καλλιέργεια σιτηρῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν μεγάλη ἀπόδοση.

Τὸ Σεπτέμβριο, μετὰ τὰ πρωτοβρόχια, οἱ γεωργοὶ εἶναι στὴ δουλειά τους, ἀπὸ τὸ πρωΐ ὡς τὸ βράδυ. Μὲ τὸ ἔρωτρο, δρυγώνουν βαθιὰ τοὺς ἀγρούς, ἀνακατεύουν τὸ χῶμα καὶ σπέρνουν τὰ σιτηρά. Ο ἀγρός πρέπει νὰ δργωθῇ καλὰ καὶ νὰ λιπανθῇ μὲ ζωικὸ λίπασμα, ἢ μὲ κημικό.

**Άγρανάπαυση.** Ἀν ἔχουν πολλὰ κτήματα οἱ γεωργοὶ τότε τὰ μισὰ τὰ σπέρνουν τὴν μιὰ χρονιὰ καὶ τὰ ἄλλα μισὰ τὴν

ἄλλη. "Ετοι ἀναπαύεται ὁ ἀγρὸς καὶ μὲ τὸν ηλιό καὶ τὸν ἀέρα παίρνει νέες οὐσίες. Ό τρόπος αὐτὸς λέγεται ἀγρανάπαυση ἄλλα δὲν συμφέρει στὸ γεωργό.

**Άλλαξισπορά.** "Αν πάλι ἔχουν λίγα κτήματα, τότε κάνουν ἀλλαξισπορά, δηλαδὴ στὸν ἀγρὸ ποὺ ἔσπειραν πέρυσι σιτάρι, τώρα σπέρνουν πατάτες καὶ τοῦ χρόνου ἄλλο. "Ετοι ἐπειδὴ κάθε φυτὸ τρώγει ἀπὸ τὴν γῆ διάφορα συστατικά, ὅλα βρίσκουν τροφὴ καὶ γίνονται.

**Ἐντατικὴ καλλιέργεια.** Στὴν πατρίδα μας κάθε ἔνας καλλιεργεῖ ὅλα τὰ κτήματα ποὺ ἔχει, σπέρνει ὅλη τὴν δική του ἔκταση. Μὰ προτιμότερο εἶναι νὰ καλλιεργοῦμε λιγύτερη ἔκταση καὶ μὲ περισσότερη ἔκταση σὲ λίπασμα καὶ περιποίηση γιατὶ ἔτσι θὰ ἔχωμε μεγαλύτερη ἀπόδοση.

**Ἐμπόριο σιτηρῶν.** Οὕτε γιὰ ἔξη μῆνες δὲ φτάνει τὸ σιτάρι, ποὺ κάνει ὁ τόπος μας. Τὸ ἄλλο τὸ ἀγοράζομε ἀπὸ τὶς ἔνες ἀγορές. "Αγορὰ μεγάλη ἔχουν οἱ "Αγγλοι στὶς Ἰνδίες, μὰ οἱ μεγαλύτερες ἀγορὲς σιταριῶν εἶναι στὸν Καναδᾶ καὶ στὴν Ἀργεντινὴ Δημοκρατία τῆς Ἀμερικῆς.

"Εκεὶ ὑπάρχει γόνιμο ἔδαφος καὶ δίνει ἀφθονο σιτάρι. Στὸν καιρὸ τῆς συγκομιδῆς οἱ γεωργοὶ μεταφέρουν σὲ μεγάλες ἀποθῆκες τὰ σιτηρά τους καὶ τὰ παραδίνουν στὶς ἔταιρεῖς, παίρνοντας ἀπὸ αὐτὲς ἀπόδειξη. "Οταν παρουσιασθοῦν μὲ τὴν ἀπόδειξη αὐτῆ, μποροῦν νὰ πληρωθοῦν τὸ σιτάρι τους στὴν τρέχουσα τιμὴ ἥ ἀναβάλλουν γιὰ νὰ βροῦν καλύτερη.

"Υπάρχουν γύρω στὶς ἀποθῆκες ὀλόκληρες τεχνητὲς λίμνες, γιὰ νὰ πλησιάζουν τὰ βαπόρια καὶ νὰ γεμίζουν χωρὶς πολλὰ ἔξοδα.

Στὴν Πατρίδα μας τὸ κράτος γιὰ νὰ βοηθήσῃ τοὺς σιτοπαραγωγούς, κάθε καλοκαῖρι συγκεντρώνει ὅλα τὰ σιτάρια καὶ τὰ πληρώνει σὲ καλὴ τιμὴ. Κατόπιν τὰ πωλεῖ στοὺς ἀλευροβιομηχάνους καὶ στοὺς ἐμπόρους.

## 7. ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Ποιὸς δὲν ξέρει τὰ φασόλια, τὸ κρέας τῶν φτωχῶν.

Τὰ φασόλια, τὰ κουκιά, τὰ μπιζέλια, οἱ φακὲς λέγονται δσπρια καὶ εἶναι φυτὰ μονοετῆ δικοτυλήδονα. Στὸ σχολικὸ κῆπο,

στὴ γλάστρα ἢ μέσα σὲ ἕνα ποτήρι νερὸ δὲ ἵδητε πῶς δὲ ἔηρδες αὐτὸς κόκκος παίρνει σιγά - σιγὰ ζωὴ καὶ γίνεται μικρὸ φυτό. Τὰ δύπτρια, ἐπειδὴ καὶ αὐτὰ ἔχουν ἀμυλό, εἶναι πολὺ ψεπτικὰ στὸν ἄνθρωπο, γι” αὐτὸ τὰ καλλιέργει στοὺς ἀγροὺς καὶ στοὺς κήπους.

## 8. Ο ΚΑΠΝΟΣ

**Γνωρίσματα.** “Ολοι ἔρχομε τὸν καπνό, ποὺ καπνίζουν στὰ τσιγάρα καὶ στὰ ποῦρα. Εἶναι τὰ φύλλα ἀπὸ ἕνα φυτὸ ποὺ λέγεται καὶ αὐτὸ καπνός. “Εχει ὑψος 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, μέτρο καὶ φύλλα πλατιά. Τὰ φύλλα του ἀφήνουν στὸ χέρι μας μιὰ κολλητικὴ οὐσία ἐλαφριά. Τὰ ἄνθη του ἔχουν στήμονες καὶ ὑπερο καὶ γονιμοποιοῦνται σὲ μικροὺς σπόρους. Εἶναι ἀπὸ τὰ μονοετῆ φυτά.

**Καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ.** Σ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς γίνεται δὲ καπνός. Πατρίδα του ἡταν ἡ Ἀμερική, ὅπου πρὶν ἀνακαλυφθῇ ἀπὸ τὸν Κολόμβο, φύτρων ἀγριοῖς στὶς πλαγιές τῶν βουνῶν. Πρῶτοι τὸν ἔφεραν στὴν Εὐρώπη οἱ Ἰσπανοὶ καὶ κατόπιν οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι. Οἱ Ἑλληνες στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἀρχισαν νὰ καλλιέργοῦν τὸν καπνό. “Ο καπνὸς εὐδοκιμεῖ σὲ ἔδαφος, ποὺ δὲν ἔχει μαυρόχωμα καὶ ὑγρασία.

“Ο καπνοπαραγωγὸς διαλέγει τὸ χωράφι νὰ μὴν εἶναι ὑγρὸ καὶ ἀνατολικό, γιατὶ δὲ καπνὸς βλάπτεται τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴν ἀπότομη ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ. Κατόπιν φυτεύει σὲ μικρὴ ἀπόσταση, τὰ μικρὰ φυτὰ ποὺ ἔτοιμασε σὲ σπορεῖα καὶ τὰ ποτίζει, ὥσπου νὰ φιζοθολήσουν.

“Οταν μεγαλώσουν καὶ εἶναι ὕριμα τὰ φύλλα, τὰ μαζεύουν, τὰ περνοῦν ἀρμάθες σὲ σπάγγους καὶ τὰ κρεμοῦν γιὰ νὰ ἔηραθοῦν. “Απὸ ἐκεῖ συναθροίζονται στὰ καπνεργοστάσια, ὅπου συκευάζονται καὶ ἔχωροίζονται σὲ ποιότητες.

**Άσθένειες τοῦ καπνοῦ.** Πάρα πολλοὺς ἔχει δὲ καπνός.

“Εντομα βλαβερά, καθὼς οἱ κάμπιες, τὰ σκουλήκια, τὰ σαλιγκάρια καὶ οἱ πρασοκουρδίδες φέρνουν μεγάλη καταστροφή.

Περισσότερο δῆμος βλάπτεται ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, ποὺ χαλοῦν καὶ τὴν ποιότητά του. Τέτοιες ἀσθένειες εἶναι ή πάστρα,

ἡ σκουριά, ἡ μελίγρα καὶ ἄλλες. Μεγάλη προσοχὴ χρειάζεται στὴ καταπολέμηση τῶν ἀσθενειῶν, γιατὶ δὲν μπορεῖ ὁ γεωργὸς νὰ μεταχειρισθῇ πετρέλαιο καὶ ἄλλα μὲ βαριὰ μυρούσια φάρμακα, ἐπειδὴ ἀφήνουν ὅσμη καὶ χαλοῦν τὴν ποιότητα τοῦ καπνοῦ. Πρέπει ἀπὸ τὴν ἀρχὴν νὰ ἀπολυμαίνεται ὁ σπόρος καὶ νὰ καίωνται τὰ βλαμμένα φύλλα.

**Ἐθνικὸς πλοῦτος.** Τὰ καλύτερα καὶ περισσότερα καπνὰ στὴν πατρίδα μας βγάζει ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη καὶ τὸ Ἀγρίνιο. Ἄλλὰ καὶ ὅ ἄλλα μέρη καὶ νησιὰ γίνεται ὁ καπνός. Κάθε χρόνο παραγεται ἀρκετὸς καπνός, ὥστε φτάνει γιὰ μᾶς καὶ περισσεύουν καὶ 50—60 ἑκατομμύρια δικάδες, ποὺ πωλοῦνται στὸ ἔξωτερικό.

Τὰ καπνά μας ἔχουν πέραση καλὴ καὶ δίνουν ἀρκετὰ χρήματα στὴν πατρίδα μας, ἀρκεῖ νὰ προσέξωμε νὰ καλυτερέψωμε τὴν ποιότητα καὶ νὰ τὰ συσκευάσωμε ἔτσι, ὥστε νὰ προτιμῶνται στὶς ἔνεται ἀγορές.

Χῶρες ποὺ παραγουν καπνὸ εἶναι ἡ Ἀμερική, ἡ Κούβα (Ἀβάνα), ἡ Βουλγαρία, ἡ Ὑλλανδία, ἡ Κίνα καὶ ἡ Ἰαπωνία.

Τὸν καπνὸ ἡ τὸν κόβουν καὶ τὸν χρησιμοποιοῦν στὰ τσιγάρα, ἡ τὴν κατώτερη ποιότητα τὴν ἔηραινουν, τὴν τοίβουν καὶ τὴν ρουφοῦν ἀπὸ τὴ μύτη, ὡς ταμπάκο ἡ ἀπὸ τὰ φύλλα του κάνουν ποῦρα. Σὲ ἄλλα μέρη τὸν μασσοῦν στὸ στόμα, ἀνακατεμένον μὲ μυρωδικά.

“Οπως κι ἀν παίρνεται ὁ καπνὸς βλάπτει, γιατὶ ἔχει συστατικό του ἔνα δηλητήριο, ποὺ λέγεται νικοτίνη.

Μιὰ σταγόνα νικοτίνη ἐπάνω σὲ μιὰ πληγὴ φέρνει τὸ θάνατο. “Ο καπνὸς βλάπτει σιγὰ - σιγὰ τὸν δργανισμό μας γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ καπνίζωμε καθόλου, πολὺ περισσότερο βλάπτει τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους.

## 9. ΤΟ ΒΑΜΠΑΚΙ

**Παρατηρήσατε τὸ φυτό.** Τὸ βαμπάκι εἶναι φυτὸ μικρό, ὅπως ὁ καπνός. “Εχει ρίζες σὰν ἀδράχτι, ποὺ βυθίζονται στὴ γῆ. “Ο καρπός του εἶναι κάψουλα, ποὺ ἀνοίγει καὶ μέσα ἔχει

μικροὺς σπόρους τυλιγμένους μὲ ἄσπρες ἴνες. Τὸ βαμπάκι εἶναι ἀπὸ τὰ μονοετῆ φυτά. Τὰ φύλλα του εἶναι μικρὰ καὶ πράσινα.

**Καλλιέργεια.** Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή, πρὸ Χριστοῦ, ἔγνωριζαν τὸ βαμπάκι. Πατρίδα του εἶναι οἱ Ἰνδίες. Στὴν



Εἰκὼν 14. Κλάδος βαμπακιοῦ.

μέρες φυτρώνει. Τὸ Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο γίνεται σπορὰ καὶ τὸ καλοκαῖρι εἶναι ἔτοιμες οἱ κάψουλες, ἀνοιχτὲς καὶ ἄσπρες σὰ νυφοῦλες. Οἱ γεωργοὶ τρέχουν μὲ τοὺς ἐργάτες καὶ μαζεύουν τοὺς ἀνοιχτοὺς καρπούς, γιατὶ ἀν τοὺς πάρῃ ἡ βροχή, τοὺς μαυρίζει. Τὸ μάζεμα διαρκεῖ 1—2 μῆνες γιατὶ δὲν ἀνοίγουν δῆλοι οἱ καρποὶ μαζί. Καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο τὸ μάζεμα καὶ πολυέξοδο, γιατὶ ἔνας ἐργάτης δὲ μαζεύει τὴν ἡμέρα περισσότερο ἀπὸ 30—50 διάδεις βαμπάκι. Συνήθως πληρώνουν τοὺς ἐργάτες μὲ ποσοστά, ἀπὸ τὸ ἔδιο βαμπάκι, ποὺ θὰ μαζέψουν, 25—30%.

“Οταν μαζευθῇ ὁ σπόρος, ποὺ εἶναι τυλιγμένος στὶς ἄσπρες ἴνες, τὸ βαμπάκι, ποὺ λέμε, τὸ μεταφέρουν σὲ ἐκκοκκιστικὲς μηχανές, δπου μὲ εὐκολία ἔχωριζεται ὁ σπόρος ἀπὸ τὸ βαμπάκι. Ἀπὸ ἐκεῖ τὸ τοποθετοῦν στὰ πιεστήρια, δπου γίνονται μεγάλες μπάλες καὶ τὶς παραλαμβάνει τὸ ἐμπόριο.

Ἄμερικὴ τὸ καλλιέργονταν οἱ ντόπιοι, ποὶ τὴν ἀνακαλύψη ὁ Κολόμβος. Στὴν Εὐρώπη, τὸ βαμπάκι τὸ ἔφεραν οἱ Ἄραβες. Στὴν πατρίδα μας καλλιεργεῖται σὲ πολλὰ μέρη καὶ εὐδοκιμεῖ καλά. Οἱ καλλιεργητὲς προτιμοῦν ἀγροὺς ἀμμώδεις, η ἀμμοαργιλλώδεις, τοὺς δποίους, ἀφοῦ τοὺς δργώσουν καὶ τοὺς λιπάνουν καλὰ τοὺς σπέρνουν βαμπάκι. Ο σπόρος του ἔχει δυὸ κοτύληδόνες καὶ σὲ λίγες

**Παγκόσμιες ἀγορές.** Οἱ μεγαλύτερες ἀγορὲς τοῦ κόσμου εἰναι τὸ Λίβερπουλ τῆς Ἀγγλίας, ἡ Νέα Υόρκη, ἡ Χάρη, ἡ Βομβάη καὶ ἡ Ἀλεξάνδρεια. Στὶς παραλίες τους σὰ λόφος εἰναι σωριασμένο, μπάλες-μπάλες τὸ βαμπάκι, ἔτοιμο νὰ φορτωθῇ στὰ πλοῖα.

Τὸ μπαλαρισμένο βαμπάκι, μεταφέρεται στὰ ἐργοστάσια, ὅπου γίνεται νήματα ἢ ὑφάσματα.

Στὴν Ἀγγυπτο, στὴν Ἀμερική, στὶς Ἰνδίες, στὴν Ἰταλία καὶ σὲ ἄλλα μέον καλλιεργεῖται τὸ βαμπάκι.

Στὴν πατρίδα μας γίνεται στὴν Λειβαδιά, στὴ Θράκη, στὴ Μακεδονία, στὴν Κρήτη καὶ ἄλλοῦ. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ παραγωγὴ εἰναι ἀρκετὰ καλή, τόση, ποὺ σταματήσαμε νὰ ἀγοράζωμε ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό.

**Σημασία γιὰ τὸν ἀνθρωπο.** "Ολοι ἔρουμε, ὅτι μὲ τὸ βαμπάκι γεμίζομε παπλώματα, μαξιλάρια κ. ἄ. Στὰ νηματουργεῖα καὶ ὑφαντουργεῖα γίνεται νῆμα καὶ ὑφασμα, πανί, ποὺ φτιάνουμε τὰ ἀσπρόρροουχά μας, τὰ σενδόνια, τὶς πετσέτες καὶ λοιπά. Τὸ βαμπάκι τὸ χρησιμοποιοῦμε στὰ φαρμακεῖα, στὶς ἐγχειρήσεις καὶ γιὰ τὸ τύλιγμα ἐργαλείων λεπτῶν. Τὸ σπόρο του τὸν πιέζουν στὰ πιεστήρια καὶ βγάζουν τὸ βαμβακέλαιο καὶ ἀπὸ τὸν πυρῆνα τὴν βαμβακόπητα, ποὺ χρησιμεύει ὡς τροφὴ στὰ ζῶα.

"Η πατρίδα μας ἔχει τὸ καλύτερο κλῖμα γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ βαμπακιοῦ. Τὸ βαμπάκι εἰναι πλοῦτος καὶ ἔρχεται δεύτερο ἀπὸ τὸ σιτάρι στὴν χοησιμότητα καὶ στὴν ὀφέλεια.

## 10. ΤΟ ΔΑΣΟΣ

**Εἰδη δασῶν.** Πολλὲς φορὲς λέμε πᾶμε στὸ δάσος. Τὰ παιδιά, πόσα τραγούδια ψάλλουν γιὰ τὸ δροσερὸ δάσος.

Δάσος εἰναι μιὰ μεγάλη ἔκταση, γεμάτη ἀπὸ δένδρα ἄγρια ἢ ἡμερα, μιὰ μεγάλη κοινότητα ἀπὸ δένδρα ὅμοια, ἢ διάφορα.

Καὶ ἔχουμε ἄγρια δάση, ἀπὸ ἔλατα, βελανιδιές, δένδρες, καστανιές καὶ ἡμερα δάση ἀπὸ ἔλιές, πορτοκαλιές, καστανιές κλπ. Τὸν παλιὸ καιρό, ἡ γῆ εἶχε ἀφθονά δάση, ὅλη δὲ ἡ Εὐρώπη ἦταν ἔνα ἀπέραντο δάσος. Σιγὰ σιγὰ ὅμως ὅσο αὔξανε ὁ πληθυσμὸς τόσο τὰ δάση ἀρχισαν νὰ λιγοστεύουν.

Τὰ δάση τὰ πυκνά, ποὺ ἔγιναν ποδὸς πολλῶν ἐτῶν μόνα των, λέγονται φυσικὰ δάση, γιατὶ ὑπάρχουν καὶ δάση, τεχνητά, ποὺ φύτεψαν οἱ ἄνθρωποι γιὰ διαφόρους σκοπούς.

Ἐκεῖνα τὰ δάση ποὺ εἶναι πολὺ πυκνά, ἀπέραντα καὶ ἀπάτητα μέσα, λέγονται παρθένα δάση. Τέτοια δὲν ἔχομες στὴν Ἑλλάδα. Σὲ ἄλλα μέρη ὑπάρχουν πολλὰ καὶ εἶναι οἱ μόνιμες κατοικίες τῶν μεγάλων θηρίων.

Ἐνα δάσος λέγεται δημόσιο, δταν ἀνήκη στὸ Κράτος, Κοινοτικὸ ἢ Δημοτικό, δταν ἀνήκη σὲ κοινότητα ἢ δῆμο, Μοναστηριακό (βακούφικο) δταν ἀνήκη σὲ Μοναστῆρι καὶ ιδιωτικό, δταν τὸ κατέχουν ἰδιώτες.

Τὰ δάση γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὰ δάση γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν μεγάλη σημασία, γιατὶ τοῦ παρέχουν πολλὲς οἰκονομικὲς καὶ φυσικὲς ὡφέλειες.

**Οἰκονομικές.** Τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους τὸ δάσος ἦταν ἡ πρώτη κατοικία τοῦ ἄνθρωπου, καὶ οἱ καρποὶ του ἡ πρώτη του τροφή. Τὰ ἔντα τοῦ δάσους ἦταν τὰ πρῶτα ὅπλα καὶ ἐργαλεῖα του. Σήμερα ἀπὸ τὰ δάση δ ἄνθρωπος παίρνει ἔντεια γιὰ οἰκοδομές, γιὰ πλοῖα, γιὰ ἔπιπλα καὶ γιὰ καύσιμο ὕλη.

Πολλοὺς καρποὺς μεταχειρίζεται γιὰ τροφὴ τῶν ζώων του. Μὲ τὸ φετσίνι τοῦ πεύκου διατηρεῖ τὰ κρασιά του. Τὶς φλοῦδες ἀπὸ διάφορα δένδρα μεταχειρίζεται στὴ βαφική, στὴ βυρσοδεψία καὶ στὴ φελλοποιία.

Μέσα στὸ δάσος ζοῦν δλα τὰ φυτοφάγα ζῶα, ποὺ κυνηγάει καὶ τρώγει, καὶ βόσκουν τὰ ποίμνια τους. Τὸ δάσος ἔξυπηρετεῖ πολλὲς ἀνάγκες τοῦ ἄνθρωπου.

**Φυσικὲς ὡφέλειες.** Μεγάλη ἐπίδραση ἔχει τὸ δάσος στὸ τόπο, ποὺ εἶναι : 1. Ἐνα δασωμένο μέρος ἀπορροφᾶ τὶς βροχὲς καὶ δὲν τὶς ἀφήνει νὰ ἔπειλύνουν τὸ χῶμα καὶ νὰ σχηματίζουν χειμάρρους. Τὸ νερὸ ἀπορροφᾶται σιγά-σιγά καὶ βγαίνει ἀπὸ τὶς πηγές. Καὶ ἀπὸ τοὺς δυνατοὺς ἀνέμους προστατεύει τὰ σπαρτά, γιατὶ κόβει τὴ δύναμή του σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση.

2. Τὸ δάσος γλυκαίνει καὶ τὸ κλῖμα γύρω του, γιατὶ μὲ τοὺς ἀτμούς, ποὺ βγάζει, μετριάζει τὸ κρύο τὸ χειμῶνα καὶ δροσίζει τὶς ζεστὲς ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἀκριβῶς, γιατὶ

προκαλοῦνται πολλοί ἀτμοί, στὸ δασωμένο μέρος, πέφτουν συχνότερες βροχές.

3. Τὸ δάσος καθαρίζει τὸν ἄερα ἀπὸ τῆς σκόνες καὶ τὰ μικρόβια, σὰν διὺλιστήριο. Ὅλοι πᾶμε στὸ δάσος νὰ πάρωμε καθαρὸν ἄερα. Ὑπάρχουν καὶ δάση προστατευτικὰ χωριῶν καὶ πόλεων, ποὺ σὲ πολλὰ μέρη λέγονται *κεφαλάρια*. Αὗτὰ εἶναι στὸ ἐπάνω μέρος, γιὰ νὰ τὰ προστατεύουν ἀπὸ τῆς βροχὲς καὶ τοὺς χειμάρρους.

4. Καὶ μέσα στὶς πολιτεῖες ὑπάρχουν δάση τεχνητὰ ποὺ λέγονται *πάρκα*. Αὗτὰ εἶναι ἀπαραίτητα σὲ μεγάλες βιομηχανίες πόλεις, ποὺ εἶναι γεμάτες σκόνη, καὶ ἡ ἀτμόσφαιρά τους εἶναι μαύρη ἀπὸ τοὺς καπνοὺς τῶν φουγάρων.

Ἄλλὰ καὶ κάθε πολιτεία πρέπει νὰ ἔχῃ τέτοια πάρκα γιὰ νὰ ἀναπνέουν καθαρὸν ἄερα οἱ κάτοικοι καὶ νὰ ἀναπτιώνται στὴν πρασινάδα καὶ στὴ δροσιά τους.

Τὸ δάσος, εἶναι εὐεργέτης τοῦ ἀνθρώπου.

**Ἐχθροὶ τοῦ δάσους.** Τὸ δάσος, ἀφοῦ εἶναι μιὰ οἰκογένεια ἀπὸ φυτά, θὰ ἔχῃ τοὺς ἔχθρούς, ποὺ ἔχουν καὶ τὰ φυτά.

Μὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ οἱ ἔχθροι τοῦ δάσους, εἶναι καὶ αἱ ἀνθρώποι, οἱ ἀμαθεῖς, ποὺ δὲν ξέρουν τί εὐεργεσία τοὺς κάνει τὸ δάσος, για ἀυτὸ δὲν τὸ ἀγαποῦν καὶ τὸ καταστρέφουν, χωρὶς νὰ συλλογίζωνται τί κακὸ κάνουν.

1. Πολλοὶ γεωργοὶ χαλοῦν τὰ δάση γύρω στὰ κτήματά τους γιὰ νὰ πάρουν χοήματα, ἡ γιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν, νομίζοντας δτὶ θὰ ἔχουν περισσότερα εἰσοδήματα. Μετανοοῦν ὕστερα πολὺ γρήγορα, μὰ εἶναι ἀργά, γιατὶ καὶ τὸ δάσος, δ καλὸς βοηθός τους, δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ οἱ ἀργοὶ τους, ξεπλύθηκαν ἀπὸ τῆς βροχὲς καὶ τοὺς χειμάρρους καὶ δὲν τοὺς δίνουν κανένα εἰσόδημα.

2. Μερικοὶ πάλι κτηνοτρόφοι κόβουν ἀλύπητα τὰ χλωρὰ κλαδιά, γιὰ νὰ φάνε τὰ γίδια τους, ἡ ἀσυλλόγιστα καῖνε τὰ δάση, γιὰ νὰ βγάλῃ δ τόπος χορτάρι νὰ βοσκήσουν τὰ ποιμνιά τους. Μὰ κι ἀυτοὶ μετανοιῶντουν γρήγορα καὶ μόνοι τους τιμωροῦνται γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ἔκαμαν. Τὸ δάσος χάλασε πιά, μὰ καὶ τὸ ἔδαφος ξεπλύθηκε καὶ τὸν ἄλλο χρόνο οὕτε χόρτο ὑπάρχει νὰ

βοσκήσουν τὰ ζῶα τους, οὕτε ἔνα δένδρο ὑπάρχει διὰ νὰ ἀναπαυτοῦν στὸν Ἰσκιο του.

3. Καὶ οἱ χωρικοί, ὅταν κόβουν καυσόξυλα, ποτὲ δὲν πρέπει νὰ καταστρέψουν τὰ χλωρὰ δενδράκια. Εἶναι τόσα ἡηρὰ ἔνδηλα μέσα στὸ δάσος, ὅστε μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν ἄφθονα καὶ νὰ τὸ καθαρίσουν κιδλας.

4. Στὶς ἐκδρομές, ὅταν πηγαίνωμε στὸ δάσος, ποτὲ νὰ μὴν κόβωμε χλωρὰ κλαδιά. Φαντασθῆτε τί θὰ γίνουν τὰ πεῦκα καὶ τὰ δένδρα, ἀν δύοι, ὅσοι διαβαίνουν ἢ διασκεδάζουν στὸν Ἰσκιο τους, κόβουν ἀπὸ μιὰ χεριὰ κλαδιά. Σὲ λίγο θὰ εἶναι μαδημένα καὶ ἡηραμένα.

**Δασονομικὴ ὑπηρεσία.** Σὲ κάθε ιράτος ὑπάρχει εἰδικὴ ἀστυνομία, πὸν φροντίζει γιὰ τὴ διατήρηση τῶν δασῶν. Ὡς ὑπηρεσία αὐτὴ στὴν πατρίδα μας λέγεται δασονομικὴ ὑπηρεσία καὶ ἔχει ὑπαλλήλους τοὺς δασάρχες, τοὺς δασονόμους καὶ τοὺς δασοφύλακες, πὸν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν προστασία τῶν δασῶν καὶ τιμωροῦν ἔκεινους πὸν τὰ βλάπτουν.

**Δασοκομία.** **Ἐμπόριο.** Δασοκομία λέγεται ἡ περιποίηση τοῦ δάσους γιὰ κέρδος καὶ ἐκμετάλλευση. Στὴν Αὔστραλια, στὴ Σουηδία καὶ Νορβηγία καὶ σὲ ἄλλα πολιτισμένα ιεράτη, ὅπου ὑπάρχουν πολλὰ δάση, ἡ δασοκομία εἶναι πολὺ προοδευμένη. Ἐκεῖ ἡ περιποίηση τοῦ δάσους γίνεται συστηματική. Κάθε ἴδιοτήτης μεγάλου δάσους ἔρει πόσο αὐξάνονται τὸ χρόνο τὰ δένδρα του καὶ ὑπολογίζει τὸ κέρδος τῆς χρονιᾶς καὶ τὸν τόκο τῶν χοημάτων του.

Στὴν πατρίδα μας τώρα προσπαθοῦμε νὰ διατηρήσωμε τὰ λίγα δάση, πὸν ἀπόμειναν καὶ νὰ φυτέψωμε κι ἄλλα. Γι' αὐτὸ γίνονται τόσες γιορτὲς τοῦ πρασίνου, ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ ἄλλους φίλους τῶν δασῶν. Καὶ βλέπετε μαθήτες καὶ ἄλλους νὰ φυτεύουν ὀλόκληρες πλαγιές μὲ δενδράκια καὶ νὰ τὰ περιποιοῦνται.

"Εμεῖς ἔντελα γιὰ οἰκοδομὲς καὶ πλοϊα ἀγοράζομε ἀπὸ τὴ Σουηδία καὶ ἄλλα Εὐρωπαϊκὰ ιεράτη, προπαντὸς ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

**Ἐρωτήσεις.** Ὁνομάσετε τὰ ὁπωροφόρα δένδρα τοῦ κήπου σας. Εἴδετε πῶς εἶναι μπολιασμένα; Τί καλλωπιστικὰ φυτὰ ἔχετε στοὺς γειτονικοὺς δρόμους; ἢ στὴν πλατεῖα;

Νὰ διαβάσετε ἀπὸ τὴ μυθολογία γιὰ τὴ θεὰ Δήμητρα. Γιατὶ ἡ Πατρίδα μας δὲν ἔχει ἀρκετὸ σιτάρι; Τί σημασία ἔχει ἡ καπνοπαραγωγὴ γιὰ τὴν Πατρίδα μας; Γιατὶ δὲν πρέπει τὰ παιδιά νὰ καπνίζουν; Σὲ ποιὰ μέρη τῆς πατρίδος μας γίνεται βαμπάκι; Γιατὶ δὲν τὸ μαζεύουν ὅλο μαζὶ; Ποιοὶ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἔχθροι τοῦ δάσους; Γιατὶ δὲν πρέπει στὶς ἐκδρομές νὰ κόβωμεν πεῦκα;

## B'. ΖΩΟΛΟΓΙΑ

### ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

"Οπως είδαμε τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα εἶναι ζωντανοὶ δργανισμοί. "Αν κοιτάξωμε τὸ πρόβατο, τὸν ἄνθρωπο, τὴν μηλιά, τὸ πεῦκο κλπ. Θὰ ἴδούμε, ὅτι μοιάζουν, γιατὶ ὅλα γεννιοῦνται, μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται καὶ πεθαίνουν. Μὰ ἔχουν καὶ διαφορές. Τὸ πρόβατο καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχουν γιὰ τροφὴ φυτὰ καὶ ἄλλα ζῶα, τρῶνε δηλαδὴ φυτικοὺς καὶ ζωικοὺς δργανισμούς, ἐνῶ τὸ πεῦκο καὶ ἡ μηλιὰ παίρνουν ἀνόργανες οὐσίες ἀπὸ τὸ χῶμα καὶ τὸν ἀέρα. "Ο ἄνθρωπος καὶ τὰ ζῶα πρέπει νὰ κινοῦνται, γιὰ νὰ βρίσκουν τὴν τροφὴ τους, καὶ νὰ αἰσθάνωνται γύρῳ τους, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ζήσουν, ἐνῶ τὰ φυτὰ τὴν βρίσκουν εὔκολα. "Ακριβῶς γιὰ τὶς δυὸ αὐτὲς λειτουργίες, τὴν κίνηση καὶ τὴν αἰσθηση ἔχουν, ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ ζῶα, ἴδιαίτερα δργανα, ποὺ λείπουν ἀπὸ τὰ φυτά. Τὰ δργανα αὐτὰ κάνουν τὸ κάθε ἔνα ξεχωριστὴ δύναμια, ὅλα ὅμως βοηθοῦν τὴν ζωή.

Ζῶο λοιπὸν λέμε, κάθε φυσικὸ σῶμα, ποὺ γεννιέται, μεγαλώνει, αἰσθάνεται, κινεῖται, πολλαπλασιάζεται καὶ πεθαίνει.

### ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Καὶ τὰ ζῶα μεταξύ τους δὲν εἶναι τελείως ὅμοια οὕτε στὰ δργανα, οὕτε στὸν τρόπο τῆς ζωῆς. "Αν κοιτάξωμε τὴν κότα, τὴν γίδα, τὴν σουπιά, τὸν ἄνθρωπο, τὸ χταπόδι καὶ ἄλλα, θὰ ἴδούμε, ὅτι ἡ κότα, ἡ γίδα καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχουν σκελετό, σπονδυλικὴ στήλη, γιὰ νὰ στηρίζεται τὸ σῶμα τους, καὶ λέγονται γι"

αὐτὸς σπονδυλωτά, ἐνῶ τὸ χταπόδι, ή μύγα κ.λ.π. δὲν ἔχουν καὶ λέγονται ἀσπόνδυλα.

"Αν προσέξωμε μερικὰ σπονδυλωτά, καθὼς τὸν ἄνθρωπο, τὸ ψάρι, τὴν κότα, τὸ βάτραχο καὶ τὸ φίδι, θὰ ἴδοῦμε ὅτι ἔχουν μεταξύ τους καὶ πολλὲς διαφορές. Τὸ πρόβατο καὶ ὁ ἄνθρωπος π.χ. γεννοῦν ζωντανὰ καὶ τὰ θηλάζουν, ή κότα γεννάει αὖγά, τὸ ψάρι ζῆ μέσα στὸ νερό, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος πνίγεται στὸ νερό. "Άλλα ἔχουν τὸ σῶμα τους σκεπασμένο μὲ τρίχες, ἐνῶ ὁ βάτραχος μὲ δέρμα πρασινωπό, τὸ ψάρι μὲ λέπια καὶ ή κότα μὲ φτερά.

"Ετσι παρατηροῦμε, ὅτι τὰ σπονδυλωτὰ ζῶα ἔχουν πολλὲς διαφορές μεταξύ τους καὶ γι' αὐτὸς ἔχειρίζονται σὲ 5 μεγάλες οἰκογένειες, ποὺ λέγονται διμοταξίες καὶ είναι: τὰ θηλαστικά, τὰ πτηνά, τὰ ἐρπετά, τὰ βατράχια καὶ οἱ ιχθύες.

## 1. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

### Α' ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

**Γνωρίσματα τῶν θηλαστικῶν.** Τὰ θηλαστικὰ ζοῦν στὴν ξηρά, ὅπως ὁ ἄνθρωπος, ὁ λέοντας κ.λ.π., ή στὴ θάλασσα, καθὼς ή φάλαινα, ή φώκια, ή καὶ πετοῦν, ὅπως ή νυχτερίδα.

"Όλα τὰ θηλαστικά, γεννοῦν ζωντανὰ τὰ μικρά τους καὶ τὰ θηλάζουν.

"Έχουν τὸ σῶμα τους σκεπασμένο μὲ τρίχες καὶ περπατοῦν μὲ τέσσερα πόδια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει καὶ αὐτὸς 4 ἄκρα, ἀλλὰ τὰ δυὸ εἴναι χέρια.

Τὰ θηλαστικὰ ἔχουν τὸ αἷμα τους κόκκινο καὶ ἔχει δμοια θερμοκρασία ὅλον τὸν χρόνο καὶ στὴ ζέστη καὶ στὸ κρύο, ἔχουν δηλαδὴ αἷμα δμοιόθερμο.

Μόνον ὁ ἄνθρωπος διμιλεῖ καὶ περπατεῖ ὅρθιος, ἐνῶ τὰ ἄλλα θηλαστικὰ περπατοῦν μὲ τὰ 4 πόδια καὶ βγάζουν φωνὲς ἀναρρόφες.

Τὰ θηλαστικὰ είναι τελειότερα ζῶα ἀπὸ τὰ ἄλλα καὶ στὰ δργανα καὶ στὶς αἰσθήσεις.

**Ιχθύς**



**Σαῦρα**



**Βάτραχος**



**Κότα**



**Γάτα**



Εικόνων 15. Κατεύθυντα γνώρισμα τῶν σπουδαίων κατῶν.

**Μερικὰ χαρακτηριστικὰ θηλαστικῶν.** Τὰ θηλαστικὰ ἀκούουν δξύτερα ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα. Ποιός δὲν ξέρει τὴ γάτα; Στὴν δραση μερικὰ πτηνὰ εἰναι τελειότερα καθὼς καὶ στὴν δσφροη (δ ἀετός, τὸ δρνιο). Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν δμιλία ἐκφράζεται καὶ μᾶς λέγει τί ἔχει μέσα του, τί σκέπτεται. Τὰ ζῶα μιλοῦν μὲ τὰ μάτια. Ἀπὸ αὐτὰ καταλαβαίνουμε τί ζῶο εἰναι, κακό, εὐγενικό, ἀγριο ολπ. Θυμηθῆτε τὰ ημερα μάτια τοῦ προβάτου, τὰ πιστὰ τοῦ σκύλου, τὰ περήφανα τοῦ λέοντα καὶ τὰ πονηρὰ τῆς ἀλεποῦς. Στὰ μάτια ἐκφράζεται ἡ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς τοῦ ζώου. Ἐκεῖ θὰ ίδοῦμε τὴ χαρά του, τὴ λύπη του, τὸ μῖσος, τὴν ἀγάπη του, τὴν κακία του καὶ τὴν ὑγεία του.

Οσα θηλαστικὰ ἀναπτύσσονται γρήγορα, ζοῦν καὶ λιγώτερα χρόνια, ὅσα ἀργοῦν νὰ τελειοποιηθοῦν, ζοῦν πολλὰ χρόνια.

Τὰ μεγάλα θηλαστικὰ πάντα γεννοῦν ἔνα, γιατὶ δὲν ἔχουν πολλοὺς ἐχθρούς, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο, ὅσο μικρότερα εἰναι, τόσο περισσότερους ἐχθροὺς ἔχουν καὶ γ' αὐτὸ γεννοῦν πολλά, γιὰ νὰ μὴν ἔξαλειφθοῦν ἀπὸ τὴ γῆ.

Ολα τὰ θηλαστικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ζοῦν μιὰ ζωὴ μονότονη. Μόνο δυὸ πράγματα τὰ ἐνδιαφέρει: Τὸ φαγητὸ καὶ δ ὕπνος — δ ὕπνος καὶ τὸ φαγητὸ — καὶ εἰναι ἔτσι φτιασμένα, ὥστε κάθε ἔνα καταλαβαίνει τὸν ἐχθρό του καὶ προφυλάγεται.

**Τὰ θηλαστικὰ καὶ δ ἄνθρωπος.** Ἀπὸ τὴν ἀρχαιοτάτη ἐποχῇ, ἡ τάξη τῶν θηλαστικῶν ἔπαιξε σπουδαιὸ φόλο στὴ ζωὴ τοῦ ἀγθρώπου. Τὰ θηλαστικὰ ἔδωσαν στὸν ἄνθρωπο τὰ μέσα νὰ ζῇ μὲ εὐκολία καὶ νὰ ἔχῃ πρόχειρη καὶ ευκολη τὴν τροφή του (τὸ γάλα του, τὸ κρέας) καὶ τὴν ἐνδυμασία του. Δὲν ξέρομε πῶς θὰ ήταν σήμερα δ ἄνθρωπος, ἂν δὲν τὸν βοηθοῦσαν τὰ θηλαστικά. Ὁ ἄνθρωπος φροντίζοντας γιὰ τὴν εὐκολία τῆς ζωῆς καὶ τὴν καλοπέρασή του, πολλὰ ἀπὸ τὰ θηλαστικὰ τὰ ἔξημέρωσε καὶ σιγὰ — σιγὰ ἔγιναν κατοικίδια. Τὰ κακόμοιρα! Μεγάλο φόρο πληρώνουν γιὰ τὸ νοίκι τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὴν περιποίηση ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Μοιράζονται μ' αὐτὸν τὴ χαρά, τὴ λύπη, τὸν κόπο καὶ τὸν ίδρωτα. Καὶ βλέπεις τὸ βόδι, νὰ δργώνη μὲ τὸν γεωργό, ίδρωμένο καὶ διψασμένο στὸν ἀγρό του. Τὸ ἀλογο μαξὶ μὲ τὸν καβαλάρη, νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ ἀψηφάῃ τὸ θάνατο στὴ μάχη. Τὸ σκύλο νὰ θυσιάζεται γιὰ τὸν κύριο του καὶ στὴ φωτιὰ ἀκόμη. Καὶ δχι μόνο τὰ γαλακτοφόρα καὶ τὰ φορτηγὰ

ξέημέρωσε δ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὸν πίθηκο, τὸ λέοντα καὶ τὴν τίγρη ἀκόμη καὶ ἀλλὰ τὰ ἐδάμασε καὶ τὰ ὑποχρέωσε νὰ διαθέτουν τὴν δύναμή τους σὲ διάφορες κινήσεις γιὰ νὰ διασκεδάζῃ.

“Οσα τοῦ ήταν ἀπαραίτητα, τὰ ἔξημέρωσε καὶ ἄφοβα καὶ ἐλεύθερα κατοικοῦν μαζί του. Τέτοια είναι τὰ γαλακτοφόρα, ὅπως ἡ ἀγελάδα, τὸ πρόβατο, ἡ γίδα, τὰ φορετηγά, ὅπως τὸ ἄλογο, ἡ καμήλα, ὁ δόνος, τὸ βόδι καὶ τὰ προσφυλακτικά, ὅπως ὁ σκύλος καὶ ἡ γάτα καὶ δυναμάζονται ὅλα κατοικίδια.

## ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Κτηνοτροφία λέγεται ἡ περιποίηση ποὺ κάνει δ ἄνθρωπος στὰ ζῶα, γιὰ ὀφέλεια καὶ κέρδος του. Τέτοια ζῶα είναι τὰ πρόβατα, τὰ γίδια, οἱ ἀγελάδες, τὰ ἄλογα, οἱ χοῖροι, τὰ κουνέλια καὶ ἄλλα.

“Ο ἄνθρωπος διαλέγει τὸ εἶδος τῶν θηλαστικῶν, ποὺ σκέπτεται νὰ θρέψῃ. Στοὺς κάμπους καὶ στὰ λιβάδια περιποιεῖται ἀγελάδες καὶ ζῶα, ποὺ βρίσκουν χόρτο γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ γάλακτος. Στὰ δρεινὰ μέρη ἔχει ζῶα, ποὺ τὰ τρέφει γιὰ τὸ ιρέας τους.

Οἱ κτηνοτρόφοι φροντίζουν, πῶς θὰ ἔχουν παραγωγὴ σὲ ιρέας καὶ γάλα ίκανοποιητικὴ καὶ πῶς θὰ θρέψουν καλὰ καὶ οἰκονομικὰ τὰ ζῶα των, διαλέγοντας τὶς καλύτερες φάτσες.

“Ο κτηνοτρόφος φροντίζει :

1) Γιὰ τὴν κατοικία τῶν ζώων. Αὗτὴ πρέπει νὰ είναι εὐδύχωρη, νὰ ἀερίζεται καὶ νὰ ἡλιάζεται καλά. Νὰ ἔχῃ πάτωμα ἀνάλογο μὲ τὸ εἶδος τοῦ ζώου καὶ νὰ καθαρίζεται ταχτικά.

2) Γιὰ τὴν τροφή τους. Αὗτὴ πρέπει νὰ είναι ἀρκετή, καθαρὴ καὶ νὰ δίνεται σὲ ὠρισμένες δόρες.

3) Γιὰ τὴν ψυχὴ τους. Μόλις ίδη κανένα ἀρρωστο, ἀμέσως πρέπει νὰ τὸ ἀπομονώσῃ καὶ νὰ καλέσῃ τὸν κτηνίατρο. “Αν κανένα ἀπὸ τὰ ζῶα του ψοφήσῃ, ἀνοίγει λάκκο μακριὰ καὶ τὸ παραχώνει, γιατὶ μπορεῖ νὰ μεταδώσῃ τὴν ἀρρώστεια σὲ ὅλα τὰ ζῶα καὶ στοὺς ἄνθρωπους ἀκόμη.

**Μεγάλος πλοῦτος ἡ ητηνοτροφία.** Πλοῦτο μεγάλο σ' ἔνα κράτος φέρνει ἡ ητηνοτροφία. Πρῶτο στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ Βέλγιο, ὅστε οὐδὲν ὅταν πρώτη ἡ Σερβία, ἡ Τσεχοσλοβακία καὶ ἡ Βουλγαρία. Ἐμεῖς, ποὺ ἔχομε γλυκύτερο κλῖμα ἀπὸ τὰ ἄλλα κράτη καὶ ἔδαφος ἀπὸ βουνά καὶ λιβάδια, πρέπει νὰ εἴμαστε πρῶτοι στὴν ητηνοτροφία καὶ διὰ νὰ φέρνωμε κρέατα ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό.

Τὸ Κράτος μας ἵδρυσε πολλοὺς γεωργικοὺς σταθμούς, δπου μποροῦν οἱ ητηνοτρόφοι νὰ ζητοῦν πληροφορίες, γιὰ τὶς ἀρχώστειες τῶν ζώων, νὰ παίρνουν διάφορα μπόλια γιὰ νὰ τὰ μπολιάζουν καὶ νὰ προμηθεύωνται φάτσες καλύτερες, μὲ περισσότερη ἀπόδοση σὲ κρέας, σὲ γάλα ἢ σὲ μαλλί.

Εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι νὰ δίνωμε χρήματα καὶ νὰ ἀγοράζωμε σφάγια ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό, ἀφοῦ στὸν τόπο μας μποροῦμε νὰ θρέψωμε τόσα ζῶα, ὥστε νὰ φτάνουν γιὰ μᾶς καὶ νὰ κάνωμε καὶ ἔξαγωγή.

## B' ΠΤΗΝΑ

**Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν πτηνῶν.** Τὰ πτηνὰ εἶναι ἔνα είδος σπονδυλωτὰ ζῶα, ποὺ μοιάζουν πολὺ μεταξύ τους. Καὶ τὰ θηλαστικὰ μοιάζουν, ἀλλὰ ἔχουν καὶ μεγάλες διαφορές. Τὰ πτηνὰ μοιάζουν περισσότερο μὲ τὰ ἐρπετὰ καὶ στὸ σκελετὸ καὶ στὸν τρόπο, ποὺ πολλαπλασιάζονται. Κοιτάξετε μιὰ κότα, μὰ πέρδικα, ἔνα σπουργίτη.

“Ολα ἔχουν δύο πόδια καὶ δύο φτερούγες, γιὰ νὰ πετοῦν Τὸ σῶμα τους εἶναι σκεπασμένο μὲ φτερὰ κι ἔχουν αἷμα δμοιόθερμο, γιατὶ ἔχει τὴν ἴδια θερμοκρασία σὲ δῆλες τὶς ἐποχές. Ἡ θερμοκρασία στὰ πτηνὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ δ, τι εἶναι στὰ ἄλλα ζῶα (44°). ”Ολα γεννοῦν αὐγά.

Τὸ σῶμα τους εἶναι κατάλληλα φτιασμένο, γιὰ νὰ διευκολύνωνται στὴν πτήση. ”Ολο τὸ σῶμα εἶναι σὰν ἀδράχτι. Καὶ μὲ τὸ μυτερὸ κεφάλι, ποὺ μοιάζει σὰν σφήνα, σχίζει εύκολα τὸν ἀέρα. Ἡ σπονδυλικὴ στήλη εἶναι ἀλύγιστη, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς

σπονδύλους τοῦ λαιμοῦ καὶ τῆς οὐρᾶς, καὶ στερεὰ δεμένη μὲ τὸ στέρνο. Ὅπως μάθαμε, στὴν κότα τὸ στέρνο μοιάζει μὲ τὴν καρδία πλοίου, γι' αὐτὸ τὸ λένε καὶ καρίνα.

Τὰ κόκκαλα τῶν πτηνῶν εἶναι λεπτά, ἐλαφρά, γεμάτα ἀέρα καὶ πολὺ σκληρά. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ φτερά εἶναι κούφια μέσα καὶ ἐλαφρά.



Εἰκὼν 16. Σκελετὸς πτηνοῦ.

**Εἰδη.** Τὰ πτηνά, ἀνάλογα μὲ τὴν τροφή, ποὺ τρώγουν, ἔχουν καὶ τὸ ράμφος τους φτιασμένο. Τὰ σαρκοφάγα ἔχουν ράμφος γυριστὸ καὶ μυτερό, δπως τὸ γεράκι, τὰ κοκκοφάγα, δπως ὁ σπουργίτης, τὸ ἔχουν χοντρὸ καὶ σκληρὸ γιὰ νὰ σπάζουν τοὺς κόκκους, τὰ ἐντομοφάγα, δπως τὸ χελιδόνι, τὸ ἔχουν βαθιὰ σχιστὸ γιὰ νὰ πιάνουν τὰ ἔντομα.

**Ωφέλειες ἀπὸ τὰ πτηνά.** Τὰ πτηνὰ δίνουν στὸν ἄνθρωπο τὸ κρέας τους, τὰ αὐγά τους, καὶ τὰ φτερά τους. Ἀλλὰ τὸν ὠφελοῦν, γιατὶ καταστρέφουν χιλιάδες ἔντομα καὶ ζῶα βλαβερὰ καὶ μερικὰ τὸν εὐχαριστοῦν μὲ τὸ κελάδημά τους. Ἐξ ατίας τοῦ ψύχους καὶ τῆς τροφῆς, πολλὰ πτηνά, φεύγουν καὶ πηγαίνουν νὰ ξεχειμάσουν σὲ θερμότερα μέρη. Τὴν ἀνοιξη, ποὺ γλυκαίνει ἡ ἥμέρα καὶ πρασινίζει ὁ τόπος, γυρίζουν στὶς παλιές

τους φωλιές. Τὰ πτηνὰ αὐτὰ λέγονται ἀποδημητικά καὶ τέτοια είναι τὸ χελιδόνι, ὁ κοῦκος, τὸ ἄηδόνι καὶ ἄλλα.

“Οσα πτηνὰ κελαηδοῦν λέγονται ὀδικά.

## ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πτηνοτροφία λέγεται ἡ περιποίηση πτηνῶν ἐνὸς εἴδους ή πολλῶν γιὰ ἐκμετάλλευση καὶ κέρδος. Κυριώτερα πτηνά, ποὺ μὲν αὐτὰ ἀσχολοῦνται οἱ πτηνοτρόφοι είναι οἱ κότες, οἱ χῆνες, οἱ γάλοι, τὰ περιστέρια.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἡ ἐπιχείρηση αὐτή, πρέπει ὁ πτηνοτρόφος νὰ είναι ἀκούραστος καὶ νὰ ἐπιβλέπῃ μόνος του τὴν κατοικία, τὴν τροφή, τὴν ὑγεία καὶ τὰ προϊόντα τῶν πουλερικῶν του.

1. **Ἡ κατοικία τους** πρέπει νὰ είναι εὐρύχωρη, γιὰ νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα τὰ πουλιὰ καὶ σὲ μέρος, ποὺ νὰ τὴ βλέπῃ ὁ ἥλιος τὴν περισσότερη ἡμέρα. Τὸ πάτωμά της νὰ είναι ἀπὸ τσιμέντο γιὰ νὰ καθαρίζεται καὶ νὰ πλένεται εύκολα. Στὰ πτηνοτροφεῖα τὰ κοτέτσια χωρίζονται μέσα σὲ πολλὰ διαμερίσματα, γιὰ νὰ μένουν χωριστὰ οἱ διάφορες ζάτσες καὶ οἱ ἥλικιες.

2. **Ἡ τροφὴ** ποὺ δίνεται στὰ πουλερικὰ είναι ἀνάλογη μὲ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἐποχὴν καὶ τοποθετεῖται μέσα σὲ δοχεῖα ἰδιαίτερα, φτιασμένα ἐπίτηδες γιὰ νὰ μὴ μποροῦν νὰ πατοῦν μέσα. Τὰ δοχεῖα αὐτὰ λέγονται ταγίστρες. Ἐκεῖ φίχνουν τὴν τροφὴν ὅρισμένες δρες καὶ ὅχι πολλὴ γιὰ νὰ μὴν τὴ σπαταλοῦν. Τὸ ἔδιο καὶ οἱ ποτίστρες, ποὺ ἔχουν τὸ νερό. Είναι καὶ αὐτὲς ἔτσι φτιασμένες ὥστε νὰ τὸ διατηροῦν δροσερὸ καὶ νὰ μὴ μποροῦν νὰ τὸ λερώνουν τὰ πουλερικὰ μὲ τὰ πόδια τους. Τὸ νερὸ πρέπει νὰ ἀλλάζῃ κάθε ἡμέρα. Ἐπίσης μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα πρέπει τὰ πουλερικὰ νὰ τρῶνε καὶ χόρτο, γιατὶ είναι ἀπαραίτητο στὴ θρεψη καὶ στὴ χώρεψη.

3. **Ἀσθένειες.** Μεγάλη προσοχὴ χρειάζεται στὴν ὑγεία τῶν πουλερικῶν, γιατὶ εύκολα προσβάλλονται ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες καὶ συμβαίνει πολλὲς φορὲς νὰ ψωφήσουν δλα. Τέτοιες καταστρεπτικές ἀρρώστειες είναι ἡ χολέρα, ἡ διφθερῖτις, ἡ εὐλογιά, ἡ κόρυζα καὶ ἄλλες. Γιὰ νὰ τὰ προφυλάξωμε πρέπει ὅλα νὰ τὰ μπολιάσωμε μὲ εἰδικὰ μπόλια, ποὺ δίνει τὸ ὑπουργεῖο τῆς

Γεωργίας δωρεάν, καὶ νὰ δώσωμε μεγάλη προσοχὴ στὴν καθαριότητα.

Μόλις ὁ πτηνοτρόφος ἵδη κανένα ἀπὸ τὰ πουλερικά του δτὶ εἶναι ἀδιάθετο, δὲν τρώγει καὶ κάθεται μαζεμένο, ἀμέσως τὸ ἔχωρίζει ἀπὸ τὰ γερά, γιατὶ εὔκολα μεταδίδεται ἡ ἀρρώστεια.

Μεγαλύτερη ἀξία γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πουλερικῶν ἔχει ἡ προφύλαξη παρὰ ἡ θεραπεία. Καλύτερα νὰ προλαβαίνωμε τὶς ἀρρώστειες παρὰ νὰ τὶς θεραπεύωμε. Τὸ ἵδιο ἀλλωστε πρέπει νὰ κάνωμε καὶ γιὰ τὸν ἕαντό μας. Κυριώτερη αἰτία, ποὺ δὲν πετυχαίνουν οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτὲς εἶναι οἱ ἀρρώστειες. Πολλοὶ πτηνοτρόφοι καταστράφηκαν ἀπὸ αὐτές. Τὴν ἀρρώστεια στὰ πουλερικὰ πρέπει νὰ τὴν προλαβαίνωμε γιὰ δύο λόγους:

Πρῶτα εἶναι δύσκολο νὰ περιποιηθοῦμε τὰ ἀρρώστα, γι' αὐτὸ σχεδὸν τὰ περισσότερα ψοφοῦν. Κι ἄν δὲν ψοφήσουν, δὲν ἔλπιζομε πολλὲς ὠφέλειες ἀπὸ αὐτά. Ὅστερα δὲ μποροῦμε νὰ προφυλάξωμε τὰ γερά, γιατὶ ὅπως τρῶνε, πίνουν καὶ κοιμοῦνται ὅλα μαζί, εὔκολα μεταδίδουν τὴν ἀρρώστεια τὸ ἔνα στὸ ἄλλο, καὶ προπαντὸς ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν προσβληθῆ ἀπὸ ἀρρώστεια, ποὺ δὲν ἐκδηλώθηκε ἀκόμη.

Καλύτερη προφύλαξη λοιπὸν είναι τὸ μπόλιασμα, καθὼς εἴπαμε, καὶ ἡ καθαριότητα. Πρέπει νὰ σκουπίζεται καὶ νὰ πλύνεται κάθε ἡμέρα τὸ πάτωμα, ποὺ γι' αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τσιμεντένιο. Κατόπιν κάθε ἑβδομάδα νὰ πλύνεται καὶ νὰ ἀσβεστώνεται παντοῦ μέσα καὶ ἔξω τὸ κοτέτσι. Καὶ οἱ ταγίστρες καὶ οἱ κούρνιες πρέπει νὰ πλύνωνται, νὰ ἀσβεστώνωνται μὲ ψεκαστήρα καὶ νὰ ἥλιαζωνται, γιὰ νὰ ἀπολυμαίνωνται ἀπὸ τὰ μικρόβια.

Αὐτὲς οἱ ἐργασίες δὲν θέλουν πολλὴ ὥρα. Γιὰ τὶς λίγες κότες τοῦ σπιτιοῦ εἶναι εὐχάριστη ἀσχολία στὴ νοικουρὰ καὶ στὰ παιδιὰ ἀκόμη. Γιὰ τὶς πολλὲς ὅμως κότες τοῦ πτηνοτροφείου, ὁ πτηνοτρόφος πρέπει νὰ προσέξῃ πολὺ στὴν καθαριότητα, ἀλλιῶς θὰ ἀποτύχῃ καὶ καλύτερα εἶναι νὰ μὴν ἐπιχειρήσῃ.

Ἐμπόριο πτηνοτροφικῶν προϊόντων. Ὅπως κάθε ἐπιχειρηματίας, ἔτσι καὶ ὁ πτηνοτρόφος, πρέπει νὰ προσέξῃ, νὰ διαλέγῃ πρῶτα καλὲς φάσεις πουλιῶν, ἀνάλογες μὲ τὸ σκοπὸ ποὺ τὰ τρέφη (κρέας ἢ αὐγά), καὶ νὰ φροντίζῃ ἡ τροφή τους νὰ εἶναι οἰκονομικὴ καὶ νὰ βοηθάη στὸ σκοπό του.

Κατόπιν τὸ πτηνοτροφεῖο πρέπει νὰ παράγῃ αὐγὰ ή πουλιὰ ἀνάλογα μὲ τὴ ζήτηση καὶ τὴν ἔλλειψη ποὺ ἔχει ἡ ἀγορά, καὶ πάντοτε νὰ εἶναι φρέσκα καὶ εὐπαρουσίαστα.

Τὰ προϊόντα του, νὰ τὰ μεταφέρῃ ὁ ἔδιος ἀπὸ εὐθίεις στὴν κατανάλωση, χωρὶς νὰ μπαίνουν ἀνάμεσα διάφοροι ἀγοραστές, ποὺ καὶ τὴν τιμή τους ἀκριβάνουν, γιατὶ θέλουν νὰ κερδίσουν, καὶ τὴν ποιότητα τὴν χαλοῦν.

1. **Πτηνοτροφία στὰ ξένα χράτη.** Τὸ ορεκόρ στὴν πτηνοτροφία ἔχουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Ἐκεῖ ἡ ἐκμετάλλευση τῶν πουλερικῶν καὶ ἡ περιποίηση αὐτῶν γίνεται μὲ μεγάλη τελειότητα. Περισσότερα ἀπὸ 700 ἑκατομμύρια κομμάτια πουλερικῶν ἔχουν παραγωγὴ τὸ χρόνο.

Φανταστῆτε τώρα τί ἐμπόριο γίνεται ἀπὸ αὐγά, φτερὰ κ.λ.π.

Σὲ πολλὰ υράτη τῆς Εὐρώπης ἡ πτηνοτροφία ἔχει ἀναπτυχθῆ, καθὼς στὴ Γαλλία, στὴ Γερμανία, στὴν Ἰταλία καὶ ἄλλοι. Ἀπὸ ὅλα τὰ Ευρωπαϊκὰ υράτη, ἡ Δανία μὲ τὰ τριάμιση ἑκατομμύρια πληθυσμὸ ποὺ ἔχει, κάνει μεγάλη ἔξαγωγὴ πουλερικῶν καὶ αὐγῶν. Τρέφει περισσότερα ἀπὸ 20 ἑκατομ. κομμάτια. Ἀπὸ τὰ Βαλκάνια, ἡ Τουρκία καὶ ἡ Σερβία κάνουν ἀρκετή ἔξαγωγὴ πτηνοτροφικῶν προϊόντων.

2. **Στὴν Ἑλλάδα.** Στὴν πατρίδα μας, μολονότι πάθε χρόνο αὐξάνουν τὰ πουλερικὰ καὶ φτάσαμε νὰ τρέφουμε 8 ἑκατομμύρια περίπου κεφάλια, δὲν εἶναι ἀρκετά, δὲ φτάνουν καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀγοράζωμε πουλερικὰ καὶ αὐγὰ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Αἴγυπτο.

Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἔχει καλὸ κλῆμα καὶ ὁ περισσότερος πληθυσμὸς τῆς εἶναι γεωργικὸς καὶ ἀγροτικός, πρέπει νὰ τροφοδοτῇ ὅλα τὰ Βαλκάνια καὶ νὰ εἶναι χώρα πλούσια, μόνο ἀπὸ αὐτὸ τὸ εἰσόδημα.

Γι' αὐτὸ ὅλοι ἀς προσπαθήσωμε νὰ τελειοποιήσωμε τὴν πτηνοτροφία μας.

## ~~F.~~ ΒΑΤΡΑΧΙΑ (ἀμφίβια)

**Καὶ στὴν ξηρὰ καὶ στὸ νερό.** Οἱ βάτραχοι εἶναι σπουδυλωτὰ ζῶα, ποὺ ζοῦν καὶ στὴν ξηρὰ καὶ στὸ νερό, γι' αὐτὸ λέ-

γονται και ἀμφίβια. Γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ζουν και στὰ δυὸ μέρη,  
ἔχουν ὅργανα κατάλληλα και τρῶνε μικρότερα ζῶα, ποὺ βρί-  
κονται ἐκεῖ ποὺ ζουν. "Έχουν λοιπὸν σῶμα σχεδὸν στρογγυλό,



Εἰκὼν 17. Μεταμορφώσεις βατράχων

πλατὺ και μὲ κεφάλι χωρὶς λαιμό. Τὸ σῶμα τους εἶναι σκεπα-  
σμένο μὲ δέομα ποὺ ἔχει χρῶμα πράσινο - λαδί.

"Οταν εἶναι μικρά, ἔχουν βράγχια γιὰ νὰ παίρνουν δευ-  
γόνο ἀπὸ τὸ νερό. "Οταν ὅμως μεγαλώσουν κάνουν πλειόντα  
κι ἀναπνέουν ἀπὸ τὸν ἀέρα.

Τὸ αἷμα τους εἶναι κόκκινο και **ποικιλόθερμο**, γιατὶ δὲν

ἔχει ὠρισμένη θεομοκρασία, ἀλλὰ παίρνει τὴν θεομοκρασία τῆς ἀτμόσφαιρας.

Γεννοῦν αὐγά μέσα στὸ νερό.

**Λίγα ἀπ' τὴν ζωή τους.** Θυμηθῆτε, τὸν τραγουδιστὴν τῆς στέρνας καὶ τοῦ ποταμοῦ. Τὰ βράδια τῆς ἀνοίξεως, δόλοκληρη συναυλία ἀκούεται ἀπὸ βάτραχους. Ἔκεῖ μέσα στὸ νερό, μπορεῖ εὔκολα νὰ κολυμπᾶ ὅπως ἡ πάπια μὲ τὰ πόδια του, ποὺ ἔχουν κολλημένα τὰ δάκτυλα. Τὰ δπίσθια πόδια του εἶναι μακρύτερα γι' αὐτὸ μπορεῖ καὶ πηδᾶ σὰν τὸν λαγό. Τρώει σκουλήκια, μικροὺς βάτραχους, σαλιάγκους, μύγες καὶ ἄλλα ἔντομα. Δὲν μπορεῖ δὲ κακομοίρης νὰ τρέξῃ, γιὰ νὰ πιάσῃ τὴν τροφή του, γι' αὐτὸ κάθεται μὲ ἀνοιχτὸ τὸ σχιστὸ στόμα του καὶ περιμένει. Ἡ γλῶσσα του βγάζει μιὰ κολλητικὴ οὐσία, γιὰ νὰ κολλοῦν καὶ νὰ πιάνωνται τὰ μικρὰ ζῶα. Τὸ χειμῶνα, ἐπειδὴ δὲ βρίσκει τροφή, κοιμᾶται, ναρκώνεται στὸ νερό, ἢ στὴ λάσπη, δπου ἀναπνέει ἀπὸ τὸ δέρμα του. Πολὺ φοβᾶται τὴν ἔηρασία, γι' αὐτὸ μόνο μὲ τὴν ὑγρασία, ἢ τὸ βράδυ χωρὶς ἥλιο βγαίνει. Κανένας δὲν εἰδε ποτὲ βάτραχο νὰ πίνῃ νερό. Καὶ μολαταῦτα, μόλις μπῇ διψασμένος καὶ ξεραμένος στὸ νερό, ἀπὸ τὸ δέρμα του δροσίζεται καὶ ἀγαγεννιέται.

Γεννάει 600-1000 αὐγά. Τὰ αὐγά του ὅλα μαζὶ ζεσταίνονται ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ βγαίνουν μικροὶ γυρīνοι, μὲ οὐρὰ καὶ βράγχια. Σιγὰ - σιγὰ βγαίνουν τὰ πισινὰ πόδια, ὕστερα τὰ μποστινά, κατόπιν πέφτει ἡ οὐρὰ καὶ τὰ βράγχια καὶ γίνονται τὰ πλεμόνια του. Ὁλες αὐτὲς τὶς μεταμορφώσεις περνάει δὲ βάτραχος, ὡσπου νὰ γίνη ἀπὸ γυρīνος τέλειος βάτραχος.

**Καθαρίζουν τοὺς ἀγρούς.** Οἱ βάτραχοι ζοῦν ὡς 10 χρόνια καὶ εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Κανένας δὲν εἶναι ἐπικίνδυνος στὸν ἄνθρωπο, οὔτε δὲ φρῦνος (ἢ μπράσκα). Ἐχουν μονάχα στὸ δέρμα τους, μιὰ γλοιώδη καὶ κρύα οὐσία, ποὺ μᾶς προκαλεῖ τὴν ἀηδία. Μερικοί, ὅπως δὲ φρῦνος, ἔχουν δηλητήριο, ποὺ βλάπτει μόνο ὅταν πέσῃ σὲ πληγὴ καὶ ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ αἷμα. Ὁχι μόνο δὲν εἶναι βλαβερά, ἀλλὰ καὶ πολὺ ὠφέλιμα εἶναι ὅλα τὰ είδη τῶν βάτραχων, γιατὶ καθαρίζουν τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ λαχανικὰ ἀπὸ πολλὰ βλαβερὰ ἔντομα.

Δ'. ΕΡΠΕΤΑ

Σύρονται μὲ τὴν κοιλιά. Ἐν παρατηρήσωμε τὴν χελώνα, τὴν σαύρα, τὸν κροκόδειλο καὶ τὸ φίδι, θὰ ἴδοῦμε ὅτι ὅλα ἔχουν σπονδυλικὴ στήλη καὶ σέρνονται γιὰ νὰ κινηθοῦν, γι' αὐτὸ



Εἰκὼν 18. Ἡ σαύρα

λέγονται καὶ ἐρπετά. Ἐχουν ὅμως μεταξύ τους καὶ πολλὲς διαφορὲς πρὸ παντὸς ἔξωτερικές.

Οἱ χελῶνες π. χ. ἔχουν 4 κοντὰ πόδια καὶ σῶμα πλατὺ σκεπασμένο μὲ ὅστρακο, τὰ φίδια ἔχουν σῶμα χωρὶς πόδια, μακρὸν κυλινδρικὸ καὶ σκεπασμένο μὲ φολίδες. Οἱ σαῦρες καὶ οἱ κροκόδειλοι ἔχουν σῶμα μακρουλό, σὰν ἀδράχτι μὲ οὐρὰ καὶ μὲ 4 κοντὰ πόδια, ποὺ σκεπάζεται κι' αὐτὸ μὲ φολίδες σκληρές.

Τὸ χρῶμα τους εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸ ἔδαφος ποὺ ζοῦν. Ὄλα γεννοῦν αὐγά, ἀναπνέουν μὲ πνεύμονες καὶ ἔχουν αἷμα κόκκινο καὶ ποικιλόθερο.

**Στήνουν καρτέρι.** Τὰ ἐρπετὰ ἔχουν πατρίδα τὶς θερμὲς χῶρες. Ὅσο πηγαίνομε πρὸς τὰ ψυχρότερα μέρη τόσο λιγώτερα βρίσκομε. Στὰ πολὺ ψυχρὰ δὲν ὑπάρχουν καθόλου.

Τρέφονται μὲ ἀράχνες, βατράχους καὶ ἄλλα μικρὰ ζῶα, ποὺ δύσκολα βρίσκουν, γιατὶ δὲν κυνηγοῦν, ἄλλὰ στήνουν καρτέρι καὶ περιμένουν, νὰ πλησιάσῃ κανένα ἀπ' αὐτά. Μόλις καταλάβουν ὅτι δὲν θὰ προφτάσῃ νὰ φύγη, δροῦν καὶ τὸ καταπίνουν, χωρὶς νὰ τὸ μασήσουν. Δὲν ἔχουν δύναμη νὰ κρατήσουν τὸ κυνήγι τους, γι' αὐτὸ μερικά, δπως τὰ φίδια χύνουν δηλητήριο καὶ τὸ φονεύουν.

Ἐτσι δύσκολα βρίσκουν τροφή καὶ πέλλες ἡμέρες κάθονται νηστικά. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἰτία, ποὺ δὲν ἔχουν καὶ θερμοκρασία στὸ σῶμα τους. Ἡ σόμπα ἔχει ζέστη, γιατὶ καίονται τὰ ἔύλα. Τὸ σῶμα μας ἔχει θερμότητα, γιατὶ καίονται εἰ τροφές, ποὺ ταχτικὰ μπαίνουν χωρὶς νὰ λείψουν.

**Ναρκώνονται.** Στὰ ἐρπετὰ ὅμως δὲν εἶναι ταχτικὴ ἡ τροφή. Ἡ σάυρα σήμερα ἔφαγε μιὰ ἀράχνη καὶ στὸ σῶμα τῆς ἔγινε λίγη θερμότητα. "Ωσπου νὰ ξαναφάγη ὅμως ἄλλη," ἔσβησε, χάδηκε ἡ πρώτη καὶ ἔτοι δὲ μπορεῖ νὰ ἔχῃ σταθερὴ θερμοκρασία, παρὰ μόνο τὴν θερμοκρασία τῆς ἀτμόσφαιρας.

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, τὸ χειμῶνα, τὰ ἐρπετὰ ναρκώνονται στὴν εὔκρατο ζώνη, γιατὶ καὶ τροφὴ δὲ βρίσκουν καὶ τὸ σῶμα τους χάνει τὴν εὐκίνησία.

**Γεννοῦν αὐγά.** "Ολα τὰ ἐρπετὰ γεννοῦν αὐγά. Μὰ ἔλα, ποὺ ὅλοι λέμε, πὼς ἡ ὁχιά καὶ ἡ σαύρα γεννοῦν ζωντανά. Τί γίνεται ἐδῶ; Τὸ σωστὸ εἶναι πὼς ὅσα ἐρπετὰ ζοῦν σὲ μέρη, ποὺ κάνει διαρκῶς ζέστη, γεννοῦν ὅλα αὐγά, τὰ δποῖα βγαίνουν μὲ τὸν ἥλιο μόνα τους. Μερικὰ ὅμως, ὅπως ἡ σαύρα καὶ ἡ ὁχιά, ποὺ βρίσκονται σὲ ψυχρότερα κλίματα, ὅπου ἡ θερμοκρασία τοῦ ἥλιου εἶναι λίγη καὶ δὲν εἶναι ἀρκετὴ νὰ τὰ ἐκκολάψῃ, τί κάνουν; Κρατοῦν 5—10 αὐγὰ μέσα τους καὶ ἔκει σιγάσιγὰ ζεσταίνονται καὶ δταν ἔρθη ἡ ὕδα τους, σπάζουν καὶ βγαίνουν τὰ μικρὰ ζωντανά. "Ετσι ἡ μάνα τους, ἀντὶ γι<sup>2</sup> αὐγὰ φαίνεται ὅτι γεννάει ζωντανὰ τὰ μικρά.

Τὰ ἐρπετὰ μόνο δραση ἔχουν καλή. Στὰ ἄλλα εἶναι πολὺ κατώτερα ζῶα ἀπὸ τὰ θηλαστικὰ καὶ τὰ πτηνά. "Επειδὴ τὸν περισσότερο καιρὸ εἶναι ναρκωμένα, δὲν εἶναι ἔξυπνα ζῶα.

**Ωφέλεια καὶ βλάβη.** Στὸν ἄνθρωπο δὲν φέρουν καμιὰ ὠφέλεια. "Εκτὸς ἀπ' τὶς χελῶνες, ποὺ εἶναι λίγο ὠφέλιμες στοὺς ἀγρούς, τὰ ἄλλα δὲν εἶναι χοήσιμα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα μερικά, ὅπως τὰ φίδια, εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνα.

**Τὰ φίδια.** Στὴν πατοίδα μας, φίδια μὲ δηλητήριο ἔχουμε τὴν ὁχιά καὶ τὸν ἀστρίτη, ποὺ ἐπιστημονικὰ λέγεται ἀσπίς. Εἶναι πολὺ ἐπιθετικὰ φίδια, γιατὶ στηρίζονται στὸ δηλητήριο ποὺ ἔχουν γιὰ νὰ φονεύουν τὰ ζῶα, ποὺ τρώγουν. Μὰ δὲν κάνουν διάκριση<sup>2</sup> δταν ἔρεθιστοῦ φίδιου καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ

δπου εῦρουν γυμνὸ μέρος, τὸν δαγκάνουν μὲ τὰ δόντια τους, ποὺ ἔχουν δηλητήριο.



Εἰκὼν 19. Ἔχιδνα

καὶ ἀμέσως στὴν πληγὴ χύνονται σταγόνες δηλητηρίου. Ὁ ἄνθρωπος κινδυνεύει ἀπὸ τὸ δάγκωμα τοῦ φιδιοῦ. Τὸ δηλητήριο εἶναι περισσότερο φαρμακεόδο, ὃσο περισσότερη ζέστη κάνει.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ δαγκωθῇ ἀπὸ φίδι, πρέπει νὰ δέσῃ σφιχτὰ τὸ ἐπάνω μέρος τῆς πληγῆς γιὰ νὰ μὴν κυκλοφορήσῃ τὸ αἷμα μὲ τὸ δηλητήριο καὶ νὰ φροντίσῃ μὲ κάθε τρόπο νὰ βγάλῃ τὸ αἷμα, ποὺ εἶναι γύρω στὴν πληγὴ. Ἀς πάρη μιὰ ἀρκετὴ δόση ἀπὸ οἰνόπνευμα (οὖζο ἢ κονιάκ) καὶ ἀμέσως νὰ εἰδοποιήσῃ τὸ γιατρό, γιατὶ πολλοὶ ἄνθρωποι βρῆκαν τὸ θάνατο ἀπὸ τὰ δηλητηριώδη φίδια.

Στὸ ἐπάνω σαγόνι τους, ἔχουν δόντια μυτερὰ καὶ ἀραιά. Τὰ δυὸ ἀπὸ αὐτά, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος καὶ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, εἶναι πολὺ μυτερὰ καὶ μέσα κούφια, ὅπως ἡ σύριγγα, ποὺ κάνομε ἐνέσεις. Στὴ οίζα τους μέσα βαθιά, τὰ δόντια αὐτὰ ἔχουν μιὰ μικρὴ φούσκια μὲ δηλητήριο. Μόλις δαγκάση πιέζεται



Εἰκὼν 20. Κύστη μὲ δηλητήριο

δόση ἀπὸ οἰνόπνευμα (οὖζο ἢ κονιάκ) καὶ ἀμέσως νὰ εἰδοποιήσῃ τὸ γιατρό, γιατὶ πολλοὶ ἄνθρωποι βρῆκαν τὸ θάνατο ἀπὸ τὰ δηλητηριώδη φίδια.

### Ε'. ΙΧΘΥΕΣ (Τὰ ψάρια)

Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα. Ἀν παρατηρήσωμε τὸ

μπαρμποῦνι, τὴ σαρδέλλα, τὸ μπακαλιάρο καὶ ἄλλα ψάρια, θὰ  
ἴδομε δτὶ ὅλα ἔχουν σῶμα μακρουλό, παχὺ στὴ μέση καὶ λεπτὸ  
στὰ ἄκρα σὰν ἀδράχτι. Ἐχουν σπονδυλικὴ στήλη καὶ τὸ σῶμα  
τους σκεπάζεται μὲ λέπια. Δὲν ἀναπνέουν μὲ πνεύμονες, ἄλλα



Εἰκὼν 21. Κεφαλὴ ἰχθύος

παίρνουν δξυγόνο ἀπὸ τὸ νερό,  
μὲ τὰ δύο βράγχια ποὺ ἔχουν  
στὸ κεφάλι τους. Πόσες φορές,  
δὲ βρίσκετε στὰ μεγάλα ψάρια,  
καὶ στὶς μαριδοῦλες ἀκόμη, αὐγὰ  
πολλά. Ὁλα τὰ ψάρια γεννοῦν  
αὐγά, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καρχαρία  
καὶ λίγα ἄλλα, ποὺ γεννοῦν ζων-  
τανά. Τὸ αἷμα τους εἶναι κόκ-  
κινο καὶ ποικιλόθερμο.

**Ἡ ζωὴ τους.** Τὰ ψάρια εἶναι ἀπὸ ὅλα τὰ σπονδυλωτὰ  
τὰ κατώτερα καὶ ἀτελέστερα ζῶα. Τὸ σῶμα τους καὶ τὰ δργανά  
τους εἶναι ἔτσι φτιασμένα, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ζοῦν στὸ νερό,  
γι' αὐτὸ λέγονται καὶ ὑδρόβια. Τὰ περισσότερα ψάρια εἶναι<sup>1</sup>



Εἰκὼν 22. ἰχθὺς.

σαρκοφάγα, δηλ. τρῶντες ἄλλα ψάρια μικρότερα. Δὲν ἔχουν  
ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ κοπτῆρες, οὔτε ἀπὸ τραπεζῆτες, γιατὶ τὰ κα-  
ταπίνουν δλόκληρα. Ὅπαρχουν καὶ μερικὰ ψάρια, ποὺ τρώγουν  
θαλάσσια μικρὰ φυτά, μικροοργανισμούς.

Τὸ σῶμα τους, δπως εἶναι μακρουλό καὶ λεπτὸ στὰ ἄκρα,  
εὔκολυνε στὸ κοιλύμπημα. Ἐχουν καὶ τὰ περισσότερα ψάρια 4  
ἄκρα. Εἶναι τὰ ζυγὰ πτερύγια τοῦ στήλους καὶ τῆς κοιλιᾶς, μὲ  
τὰ ὅποια κωλυμποῦν. Γιὰ νὰ βοηθοῦνται ἔχουν πτερύγια καὶ

στὴν ζάχη καὶ στὴν οὐρὰ ἀκόμη. Ὡς οὐρὰ μὲν δύναμη χτυπάει τὸ νερὸν καὶ τρέχει μὲν ταχύτητα τὸ ψάρι.

Τὰ δοτᾶ τους εἶναι ἐλαφρά. Μερικὰ ψάρια ἔχουν μέσα τους καὶ μιὰ μικρὴ φούσκα μὲν ἀέρα, γιὰ νὰ εἶναι ἐλαφρότερα στὸ νερό.

Τὰ ψάρια δὲ βλέπουν καλά, γιατὶ στὴ θάλασσα, οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ωρίσμενα μέτρα βαθιά μπαίνουν. Κάτω στὸ βάθος εἶναι σκοτεινά. Ὄλα τὰ ψάρια βλέπουν κοντά, δπως οἱ μύωπες, γιατὶ οἱ φακοὶ τῶν ματιῶν τους εἶναι στρογγυλοὶ περισσότερο ἀπὸ ὅ, τι εἶναι στὰ ζῶα τῆς ξηρᾶς.

Μὲ τὰ γένια ποὺ ἔχουν μερικά, δσα ζοῦν βαθιά, καταλαβαίνουν καὶ δσφραίνονται τὴν τροφὴν καὶ τὸν ἐχθρό τους.

Τὴν ἄνοιξη τρέχουν ὅλα μαζί, γιὰ νὰ βροῦν μέρος καλὸ στὴν ἀκρογιαλιά, νὰ γεννήσουν τὰ αὐγά τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη φροντίδα, ποὺ δείχνουν γιὰ τὰ μικρά τους, γιατὶ μόλις γεννήσουν, τ' αφήνουν στὴν τύχη τους. Αὐτὰ μόνα τους, μὲ τὴ θερμότητα τοῦ ἥλιου, βγαίνουν καὶ ζητοῦν ἀμέσως τροφὴν ἀπὸ μικροζωύφια, ποὺ εἶναι γεμάτη ἡ θάλασσα.

**Τὰ ϕάρια τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου.** Στὸν ἀνθρωπὸ τὰ ψάρια δίνουν τὸ κρέας καὶ τὸ αὐγά τους. Ἀπὸ τὴν ὁσχαία ἐποχὴ οἱ ἄνθρωποι ψάρευαν καὶ ἔτρωγαν τὰ ψάρια. Σήμερα βρῆκαν πολλοὺς τρόπους γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ ψάρια. Ἐκτὸς ἀπὸ φρέσκα, τὰ κάνουν καὶ παστὰ ἢ καπνιστά. Ὄλοκληρα ἐργοστάσια εἶναι στὴν Ἀγγλία, Γαλλία καὶ Ἀμερική, ποὺ μᾶς στέλνουν ψάρια παστὰ ἢ κονσέρβες. Χιλιάδες δκάδες βακαλάος παστὸς ἔρχεται σὲ σακιὰ ἢ κιβώτια καὶ στὴν πατρίδα μας.

Τὸ ψάρι πρέπει νὰ εἶναι φρέσκο, γιατὶ ἀλλιῶς εἶναι ἐπικίνδυνο, φέρνει δηλητηρίαση.

**Τὸ ϕάρεμα.** Τόσο νόστιμο καὶ θρεπτικὸ εἶναι τὸ κρέας τοῦ ψαριοῦ, ὅστε γίνεται παντοῦ μεγάλη κατανάλωση. Ὁπου δὲν μποροῦν νὰ τὸ πωλήσουν φρέσκο, τὸ στέλνουν παστό, ἢ καπνιστό. Πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν ἀπὸ ἐργασίες γύρω στὸ ψάρι, ἀπὸ κεῖνον ποὺ κάνει τὰ δίχτυα, ὡς τὸν πλανόδιο ψαρά, ποὺ μὲ τὸ κάνιστρο στὸ κεφάλι φωνάζει «ψάρια φρέσκα». Οἱ ψαράδες πιάνουν τὰ ψάρια μὲ δίχτυα, μὲ παραγάδια, μὲ τὴν τράτα, μὲ τὸ

καμάνι καὶ μὲ ἄλλα μέσα. Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ οἱ ἀνθρωποι εἶχαν ἔφεύρει διάφορα πρόχειρα ἔργα λεῖται γιὰ νὰ ψαρεύουν.

Σήμερα ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι, ὅπως εἴπαμε. Ἐνας ὅμως ἀπὸ αὐτούς, μὲ τὸ δυναμίτη, εἶναι ὁ χειρότερος καὶ ὁ καταστρεπτικώτερος, γιατὶ σκοτώνει ὅχι μονάχα τὰ μεγάλα, ἄλλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ αὐγὰ ἀκόμη τῶν ψαριῶν.

Σὲ ὅλα τὰ κράτη, ἀπαγορεύεται ὁ σκληρὸς αὐτὸς τρόπος, τὸ ψάρεμα μὲ τὸ δυναμίτη, καὶ τιμωρεῖται. Μὰ πολλὲς φορὲς τιμωρεῖ ἡ Ἰδια ἡ πράξη τὸ δυναμιτιστή, γιατὶ ὅλοι σχεδὸν εἶναι ἀκρωτηριασμένοι, χωρὶς κέρια καὶ πόδια ἀπὸ τὸ δυναμίτη. Ἄλλοτε πάλι χάνουν δλότελα τὴ ζωή τους.

Τὰ ἰχθυοτροφεῖα μας. Ἰχθυοτροφία λέγεται ἡ περιποίηση τῶν ψαριῶν, σὲ περιωρισμένο μέρος, γιὰ ἔκμετάλλευση. Τὸ μέρος ποὺ περιορίζουν μέσα καὶ περιποιοῦνται τὰ ψάρια, μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα κοιμάτι ἀπὸ θάλασσα ἢ ἀπὸ ποτάμῳ καὶ λέγεται ἰχθυοτροφεῖο. Διαλέγουν στὴν ἀκροθαλασσιά, ἢ στὴν ἀκροποταμιὰ ἕνα μέρος μὲ οηχὰ νερὰ καὶ τὸ φράζουν γύρω μὲ καλαμάκια ἢ σύρμα ἀφίνοντας πρὸς τὴ θάλασσα καὶ τὸ πολὺ νερό, μιὰ μικρὴ πόρτα, ποὺ τὴν ἀνοίγουν καὶ τὴν κλείνουν ὅταν θέλουν.

Οἱ ψαράδες ξέρουν πότε τὰ ψάρια τρέχουν κοπάδια στὶς ἀκρογιαλιές, γιὰ νὰ γεννήσουν, καὶ τότε ἀνοίγουν τὴν πόρτα, καὶ τὴν κλείνουν, ἀμα γεμίση δὲ κλειστὸς χῶρος ψάρια.

Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι, οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἑλληνες εἶχαν ἰχθυοτροφεῖα, ὅπου ἔτρεφαν πολλὰ εἰδη ψαριῶν. Σήμερα σὲ πολλὰ μέρη τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ὑπάρχουν ἰχθυοτροφεῖα ἐπιστημονικά. Σ' αὐτὰ γίνονται ἐπιστημονικὲς παρατηρήσεις καὶ τεχνητοὶ πολλαπλασιασμοὶ τῶν ψαριῶν. Τὰ αὐγὰ τῶν ψαριῶν τοποθετοῦνται σὲ μεγάλες λεκάνες μὲ νερό. Ἐκεῖ ἐκκολάπτονται καὶ μεγαλώνουν. Τὰ ἰχθυοτροφεῖα αὐτὰ ἔχουν ἐγκαταστάσεις, γιὰ νὰ ἀλλάζουν καὶ ἀνανεώνωνται τὰ νερὰ τῶν μικρῶν ψαριῶν.

**Διβάρια** λέγε οἱ ψαράδες τὰ ἰχθυοτροφεῖα. Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο δὲ ἀνθρωπος ἔλυσε τὸ ζήτημα τοῦ ψαριοῦ, γιατὶ ὅταν θέλη, τρώγει φρέσκο ψάρι.

Στὴν πατρίδα μας, ἔχουμε πρόχειρα ἰχθυοτροφεῖα, στὸ Μεσολόγγι, στὸ Πόρτο - Λάγο καὶ στὴν Ζάκυνθο. "Ολοι ξέρομε τοὺς φρέσκους κεφάλους τοῦ Μεσολογγιοῦ καὶ τὸ ώραιο αὐγοτάραχο.

Χώρα δύμως, σὰν τὴ δική μας, ποὺ ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές ἔχει θάλασσα, ἐπρεπε νὰ ἔχῃ περισσότερα ἵχθυοτροφεῖα. Συμβαίνει ἐμεῖς οἱ "Ἐλληνες, ποὺ εἴμαστε λαὸς θαλασσινός, νὰ τρῶμε ψάρια λιγώτερα ἀπὸ ὅσα τρῶνε σὲ ἄλλα κράτη, ποὺ δὲ βρέχονται σχεδὸν διόλου ἀπὸ θάλασσα, καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ τὰ τρῶμε μπαγιάτικα καὶ ἀκριβώτερα.

Τὰ ἵχθυοτροφεῖα εἶναι δημόσια καὶ ιδιωτικά. Δημόσια εἶναι ὅλα ὅσα εἶναι στὴν ἀκροθαλασσιά. Τὰ δημόσια τὸ κράτος τὰ ἱνοικιάζει σὲ ὁρισμένους ἐπιχειρηματίες καὶ μὲ Νόμο δὲν ἐπιτρέπει σὲ ἄλλον νὰ ψαρεύῃ, ὅχι μόνο μέσα στὸ ἵχθυοτροφεῖο, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀκτῖνα 2.000 μέτρα γύρω τοὺς. Τὰ ιδιωτικὰ συνήθως εἶναι σὲ γλυκὰ νερά, ιδιόκτητα, πληρώνουν δύμως καὶ αὐτὰ ἀνάλογους φόρους.

Στὴν πατρίδα μας μόνον δημόσια ἔχουμε. "Οταν τελειοποιήσωμε αὐτὰ καὶ σὲ τόσα πολλὰ παράλια ποὺ ἔχομε ίδρυσωμε καὶ ἄλλα, ἀσφαλῶς θὰ τρῶμε ψάρια πολλά, φτηνὰ καὶ φρέσκα."

Ἐρευνήσεις. Τί διαφέρουν τὰ φυτὰ ἀπὸ τὰ ζῶα; Γιατὶ δὲν ἔχουμε μεγάλη κτηνοτροφία; Γιατὶ τὰ ὄστα τῶν πτηγῶν εἶναι γεμάτα ἀέρα; Γιατὶ τὰ πτηνά ἔχουν διαφορετικὸ δάμφιος; Γιατὶ στὶς θερμὲς χώρες δὲν ναρκώνονται τὰ ἔρπετά; Τί εἶναι ὁ ταραμᾶς ποὺ τρῶμε; Ποια ψάρια εἶναι θηλαστικά; Ποῦ ἔχουμε ἵχθυοτροφεῖα; Τί διαφέρουν τὰ ψάρια ἀπὸ τὰ ἔρπετά; Ξέρετε τὸ μῆθο τοῦ βατράχου μὲ τὸν ποντικό; Τὸ ποίημα, δὲ βάτραχος καὶ η χελώνα;

## 2. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

**Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα.** Καὶ τὰ ἀσπόνδυλα ζῶα, δηλαδὴ ἔκεινα, ποὺ δὲν ἔχουν σπονδυλικὴ στήλη, δὲν εἶναι ὅλα ὅμοια. "Απ" αὐτά, ἄλλα ζοῦν στὴν ἔηρά, ἄλλα στὴ θάλασσα καὶ ἄλλα πετοῦν στὸν ἀέρα. Γιὰ τὰ ζήσουν τὰ ἀσπόνδυλα ἔχουν λίγες ἀνάγκες, γι" αὐτὸ δὲν κάνουν ὅλες τὶς λειτουργίες, ποὺ εἰδαμε στὰ σπονδυλωτά, οὕτε ἔχουν ξεχωριστὰ δργανα γιὰ κάθε μία. Σὲ μερικὰ π.χ. ἔνας σωλῆνας ἀπλός, εἶναι καὶ στομάχι καὶ ἔντερα καὶ σηκώτι καὶ σπλήνα καὶ ὅλο τὸ πεπτικὸ σύστημα. Σὲ ἄλλα εἶναι τόσο ἀτελῆς ὁ δργανισμός του, ποὺ μόλις ξεχωρίζουν ἀν εἶναι φυτὰ η ζῶα.

**Εἰδη.** Κοιτάζοντας λοιπὸν τὰ δργανα, τὴ μερφὴ τοῦ σώματος καὶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους, ξεχωρίζομε τὰ ἀσπόνδυ-

Δικτυοφορέας τῶν Σπουνδυλωτῶν

Ψάρι Βάτραχος Σαύρα Περιστέρι Γάτα



Τὸ σῶμα σκεπάζεται :	Λέπια	Δέρμα γλοιωδες	Δέρμα σκληρὸ φολίδες	Πτερὰ	Τρίχες
-------------------------	-------	-------------------	----------------------------	-------	--------

*Εχουν άκρα :	Πτερούγια	4 Πόδια	4 Πόδια ἢ κανένα	2 Πόδια 2 Πτεροῦγες	4 Πόδια
------------------	-----------	------------	---------------------------	------------------------	------------

*Αναπνέουν μέ :	Βράγχια	Βράγχια	Βράγχια καὶ κατόπιν πνεύμονας	Πνεύμονας	Πνεύμονας
--------------------	---------	---------	--	-----------	-----------

Θερμοκρα- σία :	Μεταβλητή	Μεταβλητή	Μεταβλητή	Σταθερὰ	Σταθερὰ
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Πῶς πολλαπλα- σιάζονται :	Αὔγα	Αὔγα	Αὔγα	Αὔγα ποὺ τὰ κλωσσοῦν	Νεογνὰ ποὺ θηλάζουν
---------------------------------	------	------	------	----------------------------	---------------------------

	Ίχθύες	Βατράχια	Ἐρπετά	Πτηνά	Θηλαστικά
	Ρέγγα Σαρδέλλα Βακαλάος	Βέτροαχος Σαλαμάνδρα Φρῦνος	Σαύρα Κοοκόδειλος Χελώνη Φίδια	Κότα Περιστέρι Πάπια Σπουργίτης	Γάτα Ἄγελάδα Λαγός Ἄνθρωπος

λα σὲ 5 μεγάλες ὅμιδες, ποὺ λέγονται δμοταξίες. Καὶ προχωρώντας ἀπὸ τὰ ἀτελῆ πρὸς τὰ τελειότερα διακρίνομε:

1. *Tὰ πρωτόξωα*, ποὺ ἔχουν τὸν πιὸ ἀτελῆ ὄργανισμὸν καὶ μὲ δυσκολία τὰ ξεχωρίζομε ἀπὸ τὰ φυτά.

2. *Tὰ κοιλεντερωτά*, ὅπως τὸ σφουγγάρι, τὰ κοράλια καὶ ἄλλα ποὺ ζοῦν στὴ θάλασσα καὶ ἔχουν μονοκόμματο πεπτικὸ σύστημα.

3. *Tὸν σκάληνες*, ποὺ ζοῦν καὶ στὴν ἔηρα καὶ μέσα στὸ νερὸν καὶ σέρνονται μὲ τὴν κοιλιά.

4. *Tὰ ἀρθρόποδα*, ὅπως ἡ ἀράχνη, τὸ μυρμήγκι, ἡ μέλισσα καὶ ἄλλα, ποὺ ἔχουν πόδια κομματιαστά. Μερικὰ μάλιστα ἀπ' αὐτὰ καθὼς π.χ. ἡ μέλισσα, ἡ μύγα, ποὺ ἔχουν καὶ τὸ σῶμα τους χωρισμένο σὲ 3 μέρη, λέγονται καὶ ἔντομα.

5. *Tὰ μαλάκια*. Τέτοια εἶναι τὸ σαλιγκάρι, ἡ σουπιά, τὸ χταπόδι καὶ ἄλλα ποὺ ἔχουν σῶμα μαλακὸ καὶ μερικὰ ὅστρακο σκληρὸ καὶ ζοῦν ἄλλα στὴν ἔηρα καὶ ἄλλα στὴ θάλασσα.

Ἄπὸ τὰ ἀσπόνδυλα ζῶα, τὰ ἔντομα καὶ τὰ κοιλεντερωτὰ ἔχουν μεγάλη ἀξία γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, δπως θὰ ἰδοῦμε.

## A'. ENTOMA

**Γενικὰ χαρακτηριστικά.** Ἀν κοιτάξωμε τὴ μέλισσα, τὴ σφήκα, τὸν τζίτζικα θὰ ἰδοῦμε, δτὶ στὸ σῶμα τους ξεχωρίζομε 3 μέρη: τὸ κεφάλι, τὸ θώρακα καὶ τὴν κοιλιά.

Στὸ κεφάλι, τὰ περισσότερα ἔντομα, ἔχουν δύο σύνθετα μάτια. Τὸ κάθε ἔνα μάτι ἀπ' αὐτὰ ἔχει πολλὲς ἑξάγωνες ἐπιφάνειες, ποὺ κάθε μία εἶναι κι ἔνα ματάκι. Εἶναι ἔτσι φτιαγμένα τὰ μάτια, γιατὶ δὲν κινοῦνται δπως τὰ δικά μας. Τὰ ἔντομα μὲ τὰ μικρὰ αὐτὰ ἑξαγωνικὰ μάτια βλέπουν σὲ ὅλες τὶς διευθύνσεις.

Ἐκτὸς ἀπ' τὰ δύο σύνθετα μάτια, σὲ πολλὰ ἔντομα, γύρῳ ἀπ' αὐτὰ εἶναι καὶ ἄλλα μάτια ἀπλά. Ἐπίσης διακρίνουμε 2 κεραῖες, γιὰ τὴν ἀφή καὶ τὴν ὅσφην ποὺ ἔχουν διάφορα σχήματα στὰ διάφορα σίδη. Στὸ κεφάλι εἶναι καὶ τὰ ὄργανα, ποὺ μ' αὐτὰ παίρνουν τὴν τροφὴ τους.

Ἡ μέλισσα καὶ ἡ μύγα ἔχουν προβοσκίδα ποὺ ρουφᾶ σὰν ἀντλία. Ὁ ψύλλος, δ κοριός καὶ τὸ κουνούπι ἔχουν προβοσκίδα,

ποὺ τρυπάει καὶ κατόπιν ρουφᾶ, ἄλλα πάλιν μὲ τὰ δύγανα τοῦ στόματος γλείφουν τὴν τροφή τους.

Στὸ θώρακα βλέπομε τὸ ζευγάρια ποδιῶν, ποὺ εἶναι κοιματιαστά, γι' αὐτὸ λέγονται καὶ ἀρθρόποδα, καὶ ἔνα ἢ δύο ζευγάρια φτεροῦγες.

Ἡ κοιλιά τους ἀποτελεῖται ἀπὸ 10 δακτυλίους, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ λυγίζῃ.

“Ολα τὰ ἔντομα δὲν ἔχουν σπονδυλικὴ στήλη. Τὸ σῶμα τους καὶ τὰ σπλάχνα τους σκεπάζονται μὲ μιὰ σκληρὴ μεμβράνη, ποὺ χρησιμεύει γιὰ δέρμα καὶ ἔχουν τὸ σῶμα καὶ τὰ πόδια τους κορματιαστά.

**Μερικὰ ἀπ' τὴν ζωὴν τους.** Τὰ ἔντομα εἶναι μιὰ μεγάλη οἰκογένεια ζώων ποὺ ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο εἴδη, καὶ ζοῦν στὴν ξηρὰ καὶ στὸ νερό.



Εἰκὼν 23.

Μέρη τοῦ σώματος ἔντομου

λέμε. Οἱ κάμπιες, γιὰ νὰ μεγαλώσουν, τρώγουν πολὺ καὶ τόσο γρήγορα μεγαλώνουν, ὅστε δὲν τὶς χωρεῖ τὸ δέρμα τους καὶ ἀποδερματώνονται. Κατόπιν οἱ κάμπιες κλείνονται μέσα σ' ἔνα βομβύκι, ποὺ τὸ πλέκουν ἐπίτηδες, ἢ τρυπώνουν μέσα στὸ χῶμα ἢ ἀνάμεσα στὰ φύλλα καὶ λέγονται *νύμφες*.

Ἐκεῖ μένουν ἀκίνητες ἀρκετὲς ἡμέρες καὶ ὕστερα τρυποῦν τὸ βομβύκι, ἢ ἀνοίγουν τρύπα στὴ γῆ καὶ βγαίνουν τέλειες πε-

Δὲν ἔχουν πνεύμονες, παρὰ μόνο ἀναπνέουν μὲ ἔνα σωλῆνα, ποὺ ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο εἴδη, καὶ ζοῦν στὴν ξηρὰ καὶ τελειώνει στὴν οὐρά τους.

Τὸ ἕδιο γίνεται καὶ μὲ τὴν καρδιά. Γιὰ καρδιὰ ἔχουν ἔνα μακρουλὸ σωλῆνα, ποὺ στέλνει τὸ αἷμα τους σ' ὅλο τὸ σῶμα.

### Μεταμορφώνονται.

Πολλαπλασιάζονται μὲ αὐγά.

“Απ' αὐτὰ βγαίνουν μικρὰ σκουλήκια, οἱ κάμπιες, ποὺ

“Απ' αὐτὰ βγαίνουν μικρὰ σκουλήκια, οἱ κάμπιες, ποὺ

**πεταλοῦδες.** Οἱ πεταλοῦδες ζοῦν πολὺ λίγες ἡμέρες, γυρίζοντας ἀπὸ λουλούδι σὲ λουδούδι, ὥσπου νὰ βροῦν μέρος, νὰ γεννήσουν τὰ αὐγά τους. "Υστερα ψιφοῦν εὐχαριστημένες πιά, γιατὶ ἄφησαν πίσω τὴ νέα γενεά, τοὺς ἀπογόνους τους.

"Ἐτοι παρατηροῦμε, ὅτι τὰ ἔντομα γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν μεταμορφώνονται καὶ ἀλλάζουν στὴ ζωὴ τους μορφές, γίνονται δηλαδὴ οάμπιες, τύμφες, χρυσαλίδες (πεταλοῦδες).

**Τὰ ἔντομα καὶ ὁ ἄνθρωπος.** Πολλὰ ἔντομα, ὅπως ἡ μέλισσα καὶ ὁ μεταξοκώληκας, εἶναι ὀφέλιμα καὶ πολὺ χρήσιμα. "Ἄλλα πάλι καθὼς ἡ μύγα, τὸ κουνούπι, ἡ σφήκα εἶναι βλαβερά. Παρακάτω. Θὰ ἴδομε μερικά, ἀπὸ τὰ ὀφέλιμα καὶ τὰ βλαβερὰ ἔντομα στὸν ἄνθρωπο.

## ΛΗΜΕΛΙΣΣΑ

**Περιγραφὴ τοῦ σώματος.** "Οἱοι σκεδὸν γνωρίζουμε τὸ εὐλογημένο αὐτὸ ἔντομο. Τὸ σῶμα τῆς μέλισσας εἶναι χωρισμένο σὲ 3 μέρη, ποὺ σὲ κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτὰ ἔχει ωρισμένα δργανα.

Στὴν κεφαλὴ ἔχει τὰ 2 σύνθετα μάτια, τὶς κεραῖες γιὰ ὅσφορηση καὶ ἀφή, τὴν προβοσκίδα γιὰ νὰ φουφᾶ τὴν τροφὴ της καὶ σαγόνια κατάλληλα γιὰ νὰ ἀνοίγῃ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς κάλυκες ἀκόμη.

Στὸ θώρακα ἔχει 3 ζευγάρια πόδια ἀρθρωτά, ποὺ μ' αὐτὰ παίρνει τὴ γύρη ἀπὸ τὰ ἄνθη, καθὼς καὶ 2 φτεροῦγες ὑμεώδεις.

Στὴν κοιλιά της ἔχει πολλοὺς δακτυλίους, γιὰ νὰ φτιάνῃ τὸ κερί. Στὴν ἄκρη ἀπὸ τὴν κοιλιά της ἔχει ἕνα κεντρὶ λεπτὸ καὶ μυτερό, ποὺ ἐνώνεται μὲ μιὰ φουσκίτσα γεμάτη δηλητήριο. Μ' αὐτὸ κεντρίζει καὶ προφυλάγεται ἀπὸ τοὺς ἔχθρούς της. "Οταν τρυπᾶ τὸ δέρμα τοῦ ἔχθροῦ χύνει μέσα δηλητήριο ποὺ φέρνει στὰ πολὺ μικρὰ ζῶα τὸ θάνατο καὶ στὰ μεγάλα προξενεῖ δυνατὸν πόνο. Μὰ καὶ ἡ μέλισσα ἀπὸ τὸ κέντρισμα βρίσκει πολλὲς φορές τὸ θάνατο. Γιατὶ ἂν τύχη καὶ κεντρίση σὲ μαλακὸ δέρμα, τότε πιάνεται τὸ κεντρὶ της καὶ μένει μέσα στὸ δέρμα παρασέρνοντας καὶ τὰ ἔντερα της. "Αν τὸ δέρμα τοῦ ζώου εἶναι σκληρό, τότε τὸ κεντρὶ μαζεύεται στὴ θέση του καὶ ἡ μέλισσα δὲν πα-

θαίνει τίποτα. Ὁλο τὸ σῶμα καθὼς καὶ τὰ πόδια τῆς μέλισσας εἶναι σκεπασμένο μὲ τρίχες.

**Τὸ εὐλογημένο ἔντομο.** Ἡ μέλισσα εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ καὶ ζῆ, ἡ μόνη της, ἡ πολλὲς μαζὶ σὲ κοινότητα. Ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ 12 εἴδη μελισσῶν, ἀλλὰ τὸ πιὸ γνωστὸ καὶ χρήσιμο εἶναι ἡ μέλισσα ἡ μελιτοφόρος, ποὺ κάνει τὸ μέλι καὶ ζῆ στὰ δάση, στὶς σπηλιές, ἢ στὶς κου-



Εἰκὼν 24. Μειαμορφώσεις μελίσσης

φάλες τῶν δένδρων. Ἀπὸ κεῖ δ ἄνθρωπος τὴν ἐξημέρωσε καὶ τὴν ἔκαμε κατοικίδιο καὶ ζῆ τώρα μέσα σὲ εἰδικὰ σπιτάκια ποὺ λέγονται **κυψέλες**.

Ἐκεῖ ζοῦν μονοιασμένες καὶ ἀγαπημένες, οἵ ἐργάτιδες καὶ οἱ κηφῆνες σκηματίζοντας ἔνα κράτος μὲ τὸν ἀρχηγό του, τὴ βασίλισσα. Κάθε εἶδος ἀπὸ αὐτὰ κάνει ὠρισμένη ἐργασία, μὰ δῆλες ὑπακούοντας στὴ βασίλισσα.

Ἡ βασίλισσα, μεγαλύτερη καὶ κίτρινη, γεννᾶ 5—15 χιλ.

αὐγὰ μέσα στὰ κελιά καὶ διευθύνει τὸ λαό της, ποὺ τὴν ἀγαπᾶ καὶ τὴν περιποιεῖται πολύ.

*Οἱ ἐργάτιδες* εἶναι μικρότερες καὶ φέρονται τὸ μέλι, κατατασκευάζουν ἀπὸ τὸ κερί τίς μελόπιτες μὲ τὰ ἔξαγωνα κελιά, τρέφουν τὰ μικρὰ καὶ φορούνται γιὰ τὴν καθαριότητα τῆς κυψέλης καὶ γενικὰ εἶναι οἱ ὑπάλληλοι τοῦ κράτους.

*Οἱ ηγεμήνες* εἶναι λίγοι, 300—500 σὲ κάθε κυψέλη. Αὗτοὶ εἶναι οἱ σύντροφοι τῆς βασίλισσας. Ἀλλὰ τίς περισσότερες φορεῖς τοὺς φορεύουν οἱ ἐργάτριες, ὅταν λιγοστεύῃ ἡ τροφὴ καὶ δὲ κρειάζονται πιά.

**Ἡ ζηλεμένη ὁμόνοια καὶ τέχνη.** “Ολος αὐτὸς ὁ λαὸς κινεῖται καὶ ἐργάζεται μὲ τέτοια τάξη καὶ ὁμόνοια, κάνει κάθε ἔνας τόσο καλὰ καὶ χωρὶς ἴδιοτροπίες τὴν δουλειά του, ποὺ τὸν ζηλεύουμε κ” ἐμεῖς οἱ ἀνθρώποι. Τόσο μικρὸς ζῶος, ἔχει τόσο μεγάλα χαρίσματα καὶ ἱκανότητες, ποὺ μόνο ὁ ἀνθρώπος προσπαθεῖ νὰ τὸ φθάσῃ στὴ κοινοτικὴ ζωή του. Δὲν ξέρω πόσους διαβῆτες κι” ἄλλα μέσα θὰ μεταχειρίζονταν οἱ ἀνθρώποι καὶ ζήτημα εἶναι ἀν θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν τὰ ἔξαγωνα αὐτὰ κελιά, ποὺ μὲ τόση τέχνη κάνει ἡ μέλισσα.

Τὸν Ἱούνιο ἡ βασίλισσα παίρνει 5—10 χιλ. ἐργάτες καὶ ἀνάλογους ηγεμήνες καὶ ζητεῖ ἀλλοῦ κατοικία.]” Οταν βγοῦν καὶ νέες βασίλισσες, πάλι τὸ ἴδιο γίνεται 1—3 φορὲς τὸ χρόνο.

**Ἐχθροὶ τῶν μελισσῶν.** Καὶ οἱ μέλισσες ἔχουν πολλοὺς ἔχθρούς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐντομοφάγα πτηνά, ὅπως τὸ χελιδόνι, τὸ μελισσούργο καὶ ἄλλα, τίς βλάπτει καὶ ἡ οὔμπια. Εἶναι μιὰ πεταλούδα, ποὺ πηγαίνει τὸ βράδυ στὶς σχισμὲς τῆς κυψέλης καὶ γεννᾶ τὰ αὐγά της. Ἀπὸ αὐτὰ βγαίνουν μικρὲς οὔμπιες σκεπασμένες μὲ σκληρὸ δέρμα ἔτσι, ποὺ νὰ μὴ μποροῦν νὰ τίς κεντρίσουν οἱ μέλισσες. Μπαίνουν μέσα καὶ ἀρχίζουν νὰ τρώγουν τὸ μέλι καὶ χαλοῦν δλες τίς κηροήθρες καὶ τὸ γόνο. Οἱ μέλισσες βλέπουν τὴν δουλειά τους καὶ τὸ σπίτι τους νὰ χαλᾶ, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τὸ βοηθήσουν καὶ σιγὰ—σιγὰ φεύγουν καὶ σκορπίζονται. Ἐπίσης καὶ διάφορα ἐντομα, ὅπως ἡ σφήκα, τὸ σερσένι (ὅ λύκος τῶν μελισσῶν) καταστρέφουν τίς μέλισσες, καθὼς καὶ μερικὰ θηλαστικά, ὅπως ὁ ποντικός, τὸ κουνάβι κ” ἡ νυχτερίδα.

Οἱ μέλισσες ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἔχθροὺς καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν καὶ πουραστικὴν δουλειὰν δὲ ζοῦν περισσότερο ἀπὸ 5—6 μῆνες.

‘Ωφέλειες. ‘Η μέλισσα εἶναι χρήσιμη γιὰ τὸ μέλι καὶ τὸ κερί. ‘Αλλὰ ἀκόμη περισσότερο χρήσιμη εἶναι στὴ γεωργία καὶ δευδροκομία, ποὺ βοηθεῖ στὴν ἐπικονίασι.

‘Η Μελισσοκομία στὴν πατρίδα μας. ‘Η περιποίηση τῶν μελισσῶν λέγεται μελισσοκομία. Ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια, ποὺ δὲ ἄνθρωπος δὲ γνώριζε τὴν ζάχαρην, μεταχειριζόταν τὸ μέλι. Στὴν πατρίδα μας, ποὺ γελάει τόσο γλυκὰ δὲ λαμπρὸς ἥλιος καὶ τὰ δάση καὶ οἱ ἄγροι εἶναι γεμάτοι ἀπὸ ἄνθη, ἐδῶ ποὺ ἡ φύγανη, τὸ θυμαρί, ἡ λιγαριά, ἡ ἀλισφακιά, τὸ φείκι καὶ ἄλλα δίνουν στὴ μέλισσα τόσο δωραία καὶ νόστιμη τροφή, εὐδοκιμεῖ πολὺ καὶ δίνει στὸ μελισσοκόμῳ χωρὶς κόπο ἀρκετὸν πλοῦτον.

‘Ως τώρα στὴν Ἀττικὴν, στὴ Θεσσαλονίκη, στὴ Λακωνία, στὴν Εὐβοία καὶ ἄλλοι ἄρχισαν νὰ περιποιοῦνται μελίσσια. ‘Αλλὰ ὅχι μὲ δλους τοὺς νέους τρόπους, τὶς νέες κυψέλες καὶ τὰ νέα ἐργαλεῖα. ‘Εξακολουθοῦμε ἀκόμη νὰ μεταχειριζόμαστε γιὰ σπίτια τῶν μελισσῶν τὶς κόφρες καὶ τὰ κρινιά.

Φέρνει μεγάλον πλοῦτον. ‘Η μελισσοκομία δὲν ζητάει πολὺν κόπο ἀπὸ τὸ μελισσοκόμῳ. Γιὰ λίγες ἡμέρες ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ κατὰ τὴν δῶρα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, τὸν Ἰούνιο, τοῦ δίνει ἀφθονα κέρδη.

Στὰ Βαλκανικὰ καὶ στὴ Βόρειο Εὐρώπη ἀκόμη, ποὺ ἔχουν ψυχόστερο κλῖμα ἀπὸ μᾶς ἡ μελισσοκομία εἶναι πολὺ ἀνεπτυγμένη. ‘Εκεῖ κερδίζουν ἀρκετὰ χρήματα. ‘Εκμεταλλεύονται τὰ μελίσσια μὲ δλα τὰ νέα ἐργαλεῖα καὶ τοὺς νέους τρόπους καὶ μιὰ κυψέλη δίνει ἐκεῖ τὸ χρόνο περισσότερο ἀπὸ 20 δικάδες μέλι ἐκτὸς τὸ κερί, ἐνῶ σὲ μᾶς μόνο 3—4 δικάδες δίνει ἡ κυψέλη. ‘Ολον τὸ χρόνο ἔχουμε παραγωγὴν δῶς 2 ἑκατομ. δικάδες μέλι. Φανταστῆτε τί εἰσόδημα χάνομε τὸ χρόνο ἀπὸ τὴν κακὴ περιποίηση ποὺ κάνομε καὶ τί πλοῦτον θὰ εἴχαμε ἀν κάθε χωρικὸς εἶχε καὶ μερικὰ μελίσσια στὴν ἀκρη τοῦ ἀγροῦ του.

Τὸ μέλι νοθεύεται μὲ διάφορες ἄλλες οὐσίες, προπαντὸς μὲ γλυκόζη. Τὸ ἄγνὸ μέλι εἶναι θρεπτικὸ καὶ πολὺ ὀφέλιμο στὸν δργανισμό μας. Μέλι τρώγουν ἐκεῖνοι, ποὺ πάσχουν ἀπὸ

δυσκοιλιότητα. Μὲ τὸ μέλι φτιάνομε διάφορα γλυκίσματα καὶ δυναμωτικὰ φάρμακα.

## Ο ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ

“Ενα πολύτιμο σκουλήκι. Τὸ πολύτιμο αὐτὸ σκουλήκι, ποὺ ἔφερε τὴν πολυτέλεια στὴν ἐνδυμασία τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει πατρίδα τὴν Κίνα. Εἶναι ἀπὸ κεῖνα τὰ ἔντομα ποὺ μεταμορφώνονται. Τὸ αὐγὸ σκάζει σὲ θερμοκρασία 22 βαθμῶν καὶ ἀπὸ αὐτὸ βγαίνει ἔνα μικρὸ σκουληκάκι, ποὺ ἀρχίζει νὰ τρώγῃ μουρόφυλλα καὶ μεγαλώνει γρήγορα σὲ 40—50 ημέρες. Σ' αὐτὸ τὸ



Εἰκὼν 25. Μεταμορφώσεις μεταξοσκώληκος.

διάστημα ἀλλάζει 5 φορὲς τὸ δέρμα του, ἀποδεματώνεται ὅπως λέμε.

Κοιτάζοντάς το, διάκρινομε πολλοὺς δακτυλίους. Στὴν ἀρχὴ ἔχει μιὰ μικρὴ καὶ στρογγυλὴ κεφαλὴ μὲ σύνθετα μάτια καὶ προβοσκίδα. Στοὺς μπροστινοὺς δακτυλίους ἔχει 3 ζεύγη ποδῶν, γιὰ νὰ εὑκολύνεται στὴν τροφή του καὶ στοὺς μεσαίους δακτυλίους ἔχει ψευτόποδα, γιὰ νὰ κινῆται. Ἀνασαίνει ἀπὸ διάφορες μικρὲς ὅπες, ποὺ ἔχει σὲ ὅλο τὸ σῶμα του κ' ἔχει γιὰ πεπτικὸ σύστημα ἔνα σωλῆνα, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ στόμα καὶ καταλήγει στὴν οὐρά.

Πλέκει τὸ κουκούλι του ἀπὸ μετάξι. Μετὰ τὴν τελευταίᾳ ἀποδεμάτωση, μένει ἀκίνητο, σηκώνει τὸ κεφάλι καὶ ἀρχίζει νὰ

βγάζη ἀπὸ τὴν κάτω σιαγόνα σάλιο, ποὺ παγώνει καὶ γίνεται τὸ νῆμα τῆς μετάξης. Μὲν αὐτὸ πλέκει ἔνα κουκούλι, δπου κλείνεται μέσα. Ἀπὸ τὸ κουκούλι αὐτό, ποὺ λέγεται **βομβύκιο**, βγαίνει τέλεια πεταλούδα, σωστὸ ἔντομο μὲ κεφαλή, θώρακα καὶ κοιλία. Ἡ πεταλούδα δὲν τρώγει, ζῇ λίγες ἡμέρες, γεννάει τὸ αὐγά της καὶ πεθαίνει.

**Τί προσέχει ὁ σηροτρόφος.** Σηροτροφία λέγεται ἡ περιποίηση τοῦ μεταξοσκώληκα γιὰ ἐκμετάλλευση τῆς μετάξης.

Ἡ σηροτροφία γίνεται ἢ στὸ σπίτι, δπου διάφορες οἰκογένειες παρασκευάζουν ἀρκετὴ ποσότητα μετάξης, ἢ σὲ μεγάλα ἐργοστάσια δπου παράγεται μεγάλη ποσότητα καὶ ἀσχολοῦνται πολλοί.

Ο συστηματικὸς σηροτρόφος πρῶτα φροντίζει νὰ φυτέψῃ σὲ διάφορα κτήματά του μουριές. Ὅπολογίζει πόσες ὀκάδες φύλλα θέλει κάθε κοντὶ σπόρου καὶ πόσο φύλλο θὰ τοῦ δώσουν οἱ μουριές γιὰ νὰ μὴν ἔχῃ ἔλλειψη τροφῆς. Κατόπιν διαλέγει καλὸ σπόρο καὶ καλὰ διατηρημένο. Φροντίζει νὰ ἔχῃ τὰ διαμερίσματα ἀπολυμασμένα καὶ καθαρὰ καὶ τὶς καλαμωτές, ποὺ τοποθετεῖ τὸ σκουλήκι, κατάλληλες γιὰ νὰ ἀπλώνεται καὶ νὰ ἀερίζεται μὲ εύκολία. Τὰ μεγάλα ἐργοστάσια ἔχουν διαμερίσματα ἐκκολαπτήρια, ποὺ βγάζουν ἀπὸ τὰ αὐγὰ τὰ σκουλήκια, καὶ ἄλλα διαμερίσματα, ποὺ διατηροῦν τὰ αὐγά, καθὼς καὶ μεταξολωστήρια καὶ ὑφαντήρια διάφορα.

**Ιστορία — Εμπόριο.** Στὴν Κίνα πρὸ 2500 ἑτῶν καλλιεργοῦσαν τὸ μετάξι. Ἀπὸ ἐκεῖ στὰ 555 μ. Χ. ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ δύο καλόγεροι Ἐλληνες ἔφεραν σπόρο μέσα στὰ κούφια φαδιά τους, γιατὶ ἦταν ἀπαγορευμένη ἡ ἔξαγωγή του. Ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὕστερα διαδόθηκε σ' ὅλη τὴν Εὐρώπη.

Μεγάλη προσπάθεια γίνεται σ' ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη γιὰ τὴν παραγωγὴ μετάξης. Ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἐλβετία, τὰ Βαλκάνια, ἡ Τουρκία καὶ ἄλλα ἀσχολοῦνται στὴν περιποίηση τοῦ μεταξοσκώληκος.

Σ' ὅλον τὸν κόσμο σήμερα παράγεται περίπου 25 ἑκατομ. ὀκάδες μετάξι.

**Ο μεταξοσκώληκας πλοῦτος στοὺς χωρικούς μας.** Στὴν πατρίδα μας ἀσχολοῦνται μὲ τὴ σηροτροφία στὴ Μακε-

δονία, στή Μεσσηνία και ἵδιως στὰς Καλάμας. Ἡ σηροτοοφία εἶναι μιὰ ἐπιχείρηση πολὺ εὔκολη ποὺ σὲ λίγον καιρό, 40—50 ἡμέρες, δίνει πολὺ κέρδος. Εἶναι εὔκολη γιατὶ και μικρὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ περιποιοῦνται τὰ κουκούλια και νὰ τοὺς δίνουν τὴν τροφή τους. Κάθε γεωργὸς στὰ δρεινὰ μέρη κουράζεται καλλιεργώντας κτήματα, ἀπὸ τὰ δυοῖς λίγο εἰσόδημα θὰ πάρῃ. Ἐνῶ ἀν τὰ ἄγονα αὐτὰ χωράφια του, τὰ φυτέψη μουριὲς και θρέψη μεταξοσκώληκα θὰ ἔχῃ σὲ λίγον καιρὸ και μὲ λίγον κόπο πολλὰ κέρδη.

Πρέπει οἱ χωρικοί μας νὰ ἔννοιήσουν καλά, πόσον πλοῦτο φέρονται τὸ μετάξι. Σὲ πολλὰ σχολεῖα τὰ παιδιὰ τρέφονται μεταξοσκώληκες και παρατηροῦν τὴ ζωὴ τοῦ πολύτιμου αὐτοῦ ἐντόμου. Ἡ πατρίδα μας, ποὺ δὲν ἔχῃ τόση εὐφορία σὲ δημητριακά, μπορεῖ νὰ δώσῃ τροφὴ ἀπὸ μουριὲς στὸ μεταξοσκώληκα. Τότε και στὸ μικρότερο χωριὸ οἱ χωρικοί μας θὰ κερδίζουν χοήματα και θὰ φοροῦν μεταξωτὰ ντόπια και γερά.

### ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ

Τὸ ἐπικίνδυνο ἔντομο. Ὑπάρχουν και ἔντομα βλαβερὰ και ἐνοχλητικὰ τόσο στὸν ἄνθρωπο, ὃσο και στὰ ζῶα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μῆγα, τέτοια εἶναι τὰ κουνούπια. Και εἶναι πολλὰ εἴδη ἀπ' αὐτά: Τὰ κοινὰ κουνούπια, ποὺ δὲν εἶναι και τόσο βλαβερά, τὰ ἀνώφελα ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνα και ἄλλα, καθὼς τὸ κουνούπι τοῦ ἀλόγου κ.λ.π.

Ἐκεῖνα ποὺ τριγυρίζουν τὸν ἄνθρωπο εἶναι τὰ κοινὰ και τὰ ἀνώφελα. Τὰ ἀνώφελα τὰ διακρίνομε ἀπὸ τὰ ἄλλα, γιατὶ στὸν τοῖχο ποὺ ἀκουμποῦν ἔχουν τὸ σῶμα τους κάθετο και τὰ ὅπισθια πόδια τους, μακρύτερα, ἐνῶ τὸ κοινὸ κουνούπι ἔχει τὸ σῶμα του παράλληλο πρὸς τὸ μέρος, ποὺ στηρίζεται.

Εὔκολο εἶναι νὰ παρατηρήσωμε ἔνα κουνούπι. Εἶναι μακρουλό. Στὸ κεφάλι ἔχει 2 σύνθετα μάτια και 2 κεραίες. Ὁ θώ-



Εἰκὼν 26.

Κοινό. Ἀνώφελο.

ρακάς του ἔχει 2 φτεροῦγες (δίπτερο) καὶ 3 ζευγάρια πόδια. Ἡ κοιλιά του εἶναι μακρουλή μὲ δαχτύλια.

**Ολόκληρο συνέργειο.** Τὰ ἀρσενικὰ ἀνώφελα κουνούπια καθὼς καὶ τὰ κοινὰ τρέφονται μὲ χυμοὺς τῶν δέντρων καὶ τῶν ἀνθέων. Τὰ θηλυκὰ ὅμως ἀνώφελα, ἐπειδὴ ἔχουν ἀνάγκη νὰ γεννήσουν αὐγά, τρέφονται μὲ αἷμα, ποὺ τὸ παιόνουν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ζῶα.

Ἄλλα γιὰ νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ δέρμα μας αἷμα χρειάζεται ἕνα μυτερὸ δργαλεῖο νὰ τὸ τρυπήσῃ. Τὸ κουνούπι ἔχει ὀλόκληρο συνέργειο ἀπὸ εἰδικὰ δργαλεῖα. Ἡ προβοσκίδα του ἔχει στὴ μέση ἔνα σωλῆνα, ποὺ ρουφᾶ καὶ γύρω μακριοὺς σωλῆνες, ποὺ εἶναι μυτεροὶ καὶ δόδοντωτοί. Μὲ αὐτοὺς τρυπάει τὸ δέρμα καὶ χύνει ἀμέσως λίγο σάλιο, γιὰ νὰ μὴν πήξῃ τὸ αἷμα καὶ γιὰ νὰ ἔρεθισθῇ νὰ μαζευθῇ ἀρκετὸ γύρω στὴν πληγὴ καὶ ἀμέσως ρουφᾶ, ὥσπου νὰ γεμίσῃ τὴν κοιλιά του καὶ ἐλαφρὰ - ἐλαφρὰ φεύγει. Ἐπάνω στὸ δέρμα ἀκούμπαει μὲ ἀνοιχτὰ τὰ πόδια, ἔτσι ποὺ δὲν καταλαβαίνεται καθόλου.

**Μεταμορφώνεται.** Γεννάει αὐγὰ ὅπου βρῇ στεκούμενα νερά, σὲ λίμνες, στοὺς βόθρους, στὰ ξηροπόταμα κι' ἄλλοι. Ἐκεὶ πηγαίνει τὸ θηλυκὸ καὶ ἀκούμπωντας σὲ κανένα φυλλαράκι, γεννάει τὰ αὐγά του μέσα στὸ νερό. Ὑστερα ἀπὸ 2—3 ἡμέρες βγαίνουν μικρὰ σκουληκάκια, ποὺ λέγονται κάμπιες. Οἱ κάμπιες αὐτὲς ἀναπτνέουν ἀπὸ μιὰ δύκη, ποὺ ἔχουν στὸ ἐπάνω μέρος τῆς οὐρᾶς, γι' αὐτὸ πρεμιούνται στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ μὲ τὸ κεφάλι κάτω καὶ μόλις ἰδοῦν κίνδυνο ἀμέσως βυθίζονται.

Κάθε κάμπια ἀπὸ αὐτές, ὅσο νὰ μεγαλώσῃ, ἀποδερματώνεται τρεῖς φορὲς καὶ στὸ τέλος γίνεται νύμφη, ποὺ μένει κλεισμένη στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ. Ἀπὸ κεῖ τὸ βραδάκι σκάζει καὶ πετιέται τὸ κουνούπι, σωστὸ ἔντομο. Παθαίνει καὶ αὐτὸ ὅσο νὰ ἀναπτυχθῇ, τὶς 7διες μεταμορφώσεις, ποὺ παθαίνουν καὶ ὁ μεταξοκάληκας, ἡ μέλισσα, ἡ μύγα καὶ τὰ ἄλλα ἔντομα.

Τὸ θηλυκὸ γεννᾶ 6 φορὲς τὸ χρόνο ἀπὸ 300—400 αὐγὰ τὴν κάθε φορά. Φαντασθῆτε τί κουνούπια θὰ είχαμε, ἀν δὲν ὑπῆρχαν οἱ διάφοροι ἐχθροί, ποὺ τὸ κυνηγοῦν.

**Ἐχθροί του** εἶναι τὸ χελιδόνι, κι' ἄλλα ἔντομοφάγα πτηνά,

δ. βάτραχος καὶ τὸ ψάρι ποὺ τρώγουν τὰ αὐγὰ καὶ τὶς νύμφες στὸ νερὸν ο.τ.λ.



Εἰκὼν 27. Μεταμορφώσεις τοῦ κουνουπιού

“Οσα κι ἄν τρῶνται οἱ ἔχθροι του, πάντα ὑπάρχουν κουνούπια καὶ μάλιστα ὅπου εἶναι ἔλη καὶ γεννοῦνται εὔκολα, εἴναι δέ φθονα καὶ μᾶς βασανίζουν.

**Κίνδυνος ἀπὸ τῷ κουνούπι.** Ἡ μύγα μᾶς βασανίζει τὴν ἡμέρα, φέροντας διάφορες ἀρρώστειες ἀπὸ τὶς ἀκαθαρσίες, ποὺ τριγυρίζει καὶ κάθεται. Νυχτώνει! Ἡ μύγα πάει νὰ κοιμηθῇ καὶ παραδίνει τὸ κακό καὶ τὴν ἀρρώστεια στὸ κουνούπι νὰ τὴν φέρῃ τὴν νύχτα, σὰν τὸ κλέφτη, σὲ κείνους ποὺ δὲ μπόρεσε τὴν ἡμέρα νὰ τοὺς μολύνῃ αὐτή. Καὶ σὰν πραγματικὸς κλέφτης καὶ κακὸς κρύβεται τὴν ἡμέρα σὲ σκοτεινὰ μέρη, στὰ κρεββάτια, στοὺς στάβλους γιὰ νὰ πετάξῃ τὴν νύχτα ἐλαφρὰ - ἐλαφρὰ καὶ κάποτε βουτίζοντας γιὰ νὰ ζουφήξῃ τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κουρασμένος κοιμᾶται ἔνοιαστα. Συμβαίνει δημοσιές κάποτε δ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ ἔχῃ ἐλονοσία (θέρμες) καὶ τότε τὸ κουνούπι

φεύγοντας ἔχει μέσα του τὸ μικρόβιο τῆς ἑλονοσίας. Σὲ λίγο πηγαίνει ἄλλοῦ καὶ ταιμπᾶ ἄλλον ἄνθρωπο γερό. Ἐκεῖ βυθίζει πάλι τὴν προβοσκίδα στὸ δέομα του, ἀλλὰ ἀφήνει μέσα χωρὶς νὰ θέλῃ καὶ τὰ μικρόβια του πυρετοῦ, ἀκριβῶς σὰ νὰ μπολιάζῃ τὸν ἄνθρωπο. Σὲ 15—20 ἡμέρες προσβάλλεται ἀπὸ ἑλονοσία.

**Ἡ ἑλονοσία.** Ὁπου λιμνάζουν νερὰ ἔκει καὶ ζοῦν πολλὰ κουνουπία καὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπὸ ἑλονοσία. Στὴν πατρίδα μας σὲ πολλὰ μέρη τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῆς Θεσσαλίας καὶ σὲ ἄλλα ὑπάρχει ἑλονοσία. Πρὸ τοῦ πολέμου πέθαιναν τὸ χρόνο περισσότεροι ἀπὸ 7000 ἄνθρωποι ἀπὸ ἑλονοσία καὶ ἔνα ἐκατομμύριο περίπου ἦταν ἀρρώστοι, ἀδύνατοι καὶ ἀνίκανοι γιὰ ἔργασία. Φαντασθῆτε ζημία στὴν πατρίδα μας!

**Καταπολέμηση τῆς ἑλονοσίας.** Ἀπὸ καιρὸν τὸ κράτος μὲ διάφορα συνεργεῖα ἀνθελονοσιακά, ποὺ ὀργάνωσε, προσπαθεῖ νὰ ἔξαλείψῃ τὴν ἑλονοσία. Σ' αὐτὸ δλοι πρέπει νὰ βοηθήσωμε μὲ δ, τι μπορεῖ καθένας. Νὰ ἀποξηραίνωμε τοὺς νεροχύτας, τοὺς στάβλους καὶ τὰ ἔηροπόταμα, νὰ μὴ ἔχουν λακκοῦθες μὲ νερό. Νὰ φύγωμε ἀκάθαρτα πετρέλαια στὰ λιμνάζοντα νερὰ γιὰ νὰ φοροῦν οἱ νύμφες. Τὸ κράτος φροντίζει νὰ ἀποξηραίνη τὰ μεγάλα ἔλη. Τὰ μικρὰ πρέπει μόνοι μας νὰ τὰ ἀποξηραίνωμεν.

Νὰ μεταχειριζόμεθα κουνουπιέρες καθὼς καὶ πλεκτὸ σύρμα στὰ παράθυρα. Νὰ μὴ ἀφήνωμε τεπόζιτα ἀνοιχτά!

**Τὸ θηρίο λύγισε—Τὸ Ντι ντὶ τί.** Ἀπὸ τότε ποὺ μεταχειρίσθηκε δ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ κουνουπιοῦ τὸ ἐντομοκτόνο D.D.T. ἡ ἑλονοσία σ' δλα τὰ μέρη καὶ πρὸ παντὸς στὴν πατρίδα μας κοντεύει νὰ ἔξαλειφθῇ. Τὸ ζάντισμα πρέπει νὰ γίνεται παντοῦ, ἀπὸ δλους κάθε χρόνο καὶ χωρὶς διακοπή.

Προσοχὴ κατὰ τὸ ζάντισμα νὰ μὴ καταστρέφωνται οἱ μελισσες καὶ νὰ μὴ φαντίζωμε φαγώσιμα.

## B'. ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΩΤΑ

**Γνωρίσματα.** Τὰ κοιλεντερωτὰ εἶναι ζῶα ἀσπόνδυλα, ζοῦν μέσα στὸ νερὸ καὶ ἔχουν μόνο ἔνα ἔντερο γιὰ πεπτικὸ σύστημα. Σ' αὐτὰ δὲν διακρίνομε οὔτε κεφάλι, οὔτε μάτι οὔτε κα-

νένα ἄλλο δργανο. Τέτοια ζῶα εἶναι ἡ μέδουσα, τὸ σφουγγάρι, τὰ κοράλλια καὶ ἄλλα.

Τὰ κοιλεντερωτὰ πολλαπλασιάζονται μὲ διχοτόμηση, ἢ μὲ ἐκβλάστηση, μερικὰ καὶ μὲ αὐγά. Γιὰ νὰ προφυλάσσωνται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς χύνουν μερικὰ ἔνα ὑγρὸ τσουχτερὸ (σὰν τὴ τσουκνίδα) καὶ διώχνουν τοὺς ἐχθρούς.

Ἄπὸ τὰ κοιλεντερωτὰ πιὸ πολὺ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ὁ σπόγγος καὶ τὰ κοράλλια.

### ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ

Ἐνα παράξενο ζῶο μὲ τὸ μαλακὸ σπίτι του. Ὁ σπόγγος ποὺ βλέπουμε τώρα μὲ τὶς πολλὲς τρύπες εἶναι τὸ σπίτι, ποὺ κατοικοῦσαν πολλὰ ζῶα, οἱ σπόγγοι. Τὸ ζῶο ποὺ μένει μέσα εἶναι μιὰ βλεννώδης οὐσία, ποὺ ἔχει μόνο ἔνα σωλῆνα στὴ μέση γιὰ πεπτικὸ σύστημα. Γύρω του σχηματίζει τὴν κατοικία του ἀπὸ μιὰ μαλακὴ καὶ ἔλαστικὴ οὐσία. Στὸ σπίτι του καὶ γενικὰ στὸ σῶμα του ὁ σπόγγος, ὅπως ὅλα τὰ ζῶα ποὺ δὲν κινοῦνται, δὲν ἔχει καμμιὰ συμμετρία, ἔχει σχῆμα ἀκανόνιστο. Ὁ σπόγγος ζῇ μόνος του, ἢ μὲ πολλοὺς μαζί, ὅπως φαίνονται στὰ σφουγγάρια ποὺ μεταχειρίζομαστε. Ὅταν ζοῦν πολλοὶ μαζὶ ἔχουν ἔνα κοινὸ σωλῆνα γιὰ πεπτικὸ δργανο. Ἀν ἀποκοπῇ ἔνα κομμάτι, γίνεται κι ἀυτὸ νέος σπόγγος.

Ο σπόγγος ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ περνάει ἀπὸ τὶς τρύπες τοῦ σπιτιοῦ του κρατάει διάφορες φυτικὲς οὖσίες καὶ τρέφεται.

Γεννάει αὐγὰ καὶ ἀπ' αὐτὰ βγαίνουν μικρὰ σκουληκάκια ποὺ κολλοῦν στὶς πέτρες καὶ γίνονται σπόγγοι.

Ποεῦ ἀλιεύονται σπόγγοι. Ὁ σπόγγος πατοίδα ἔχει τὴ Μεσόγειο θάλασσα. Οἱ καλύτεροι σπόγγοι εἶναι τῆς Γιάφιας καὶ Ἀλεξανδρέττας. Καὶ στὴν Τοιπολίτιδα καὶ στὴν Τύνιδα βγάζουν καλοὺς σπόγγους. Στὴν πατοίδα μας, στὰ Δωδεκάνησα, στὴν Ὅδρα, στὴν Αἴγινα καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη βγάζουν σπόγγους πολὺ καλῆς ποιότητος.

Πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν ἀπὸ τοὺς σπόγγους. Ἄλλοι τοὺς βγάζουν, ἄλλοι τοὺς καθαρίζουν καὶ ἄλλοι τοὺς πωλοῦν. Καὶ βλέπουμε τὸ Μάϊο, ποὺ ἀρχίζει τὸ ψάρεμα τῶν σπόγγων διόκληδο

στόλο, τὰ σφουγγαράδικα πλοῖα, νὰ ξητοῦν τὸ πόλυτιμο αὐτὸ<sup>ζ</sup> ω στὰ βάθη τῆς θάλασσας.

**Σπούγγαλεία στὴν πατρίδα μας.** Μὲ τρεῖς τρόπους φαρεύοντας τοὺς σπόγγους :

**Στὴν Κάλυμνο** συνήθως βυθίζονται νέοι 14—20 χρονῶν στὴ θάλασσα, σὲ μικρὸ βάθος καὶ σὲ 2—3 λεπτὰ γυρίζουν κρατώντας δύοντας σπόγγους βρῆκαν, χωρὶς καμμιὰ συσκευή. Μόνο κρατοῦν μιὰ βαριὰ πέτρα καὶ εἶναι δεμένοι ἀπὸ τὸ πλοῖο.



Εἰκὼν 28. Τὸ Σκάφανδρον

αὐτὸ καὶ ἡ καρδιὰ σὲ πολλοὺς τοὺς σύστημα καὶ μόλις βγοῦν ἀπὸ τὴν θάλασσας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παθαίνει, καθὼς καὶ τὸ νευρικὸ τοὺς σύστημα καὶ μόλις βγοῦν ἀπὸ τὴν θάλασσα πεθαίνουν.

**Καὶ μὲ τὴν γηαγκάβα** φαρεύοντας τοὺς σπόγγους. Ἡ γηαγκάβα εἶναι ἔνα δίχτυ βαρύ, ποὺ τὸ βυθίζουν στὴ θάλασσα καὶ τὸ τραβοῦν μὲ δύναμη τὰ πλοιάρια. Τὸ δίχτυ μαζεύει διπλῇ στὸ βυθὸ τῆς θάλασσας καὶ ἔτσι ξεδιαλέγοντα σφουγγάρια. Ἡ γηαγκάβα δύμως φαίνεται καταστρέφει καὶ τὰ μικρά, γιατὶ δπου περάση δὲν ξαναβρίσουν σπόγγους.

**Κατεργασία τῶν σπόγγων.** Ἀφοῦ πιάσουν τοὺς σπόγγους, τοὺς ἀφήνουν μιὰ δυὸ ἡμέρες στὸν ἥλιο, γιὰ νὰ ψωφήσῃ τὸ ζῶο καὶ κατόπιν στίβουν τὸ σπόγγο καὶ βγαίνει τὸ ζῶο σὰ βλέννα. Τὸν πλένουν καλὰ καὶ ἔτσι καθαρίζει τελείως. Οἱ κα-

λύτεροι σπόγγοι είναι έκεινοι που έχουν μικρές τρύπες. Τους σπόγγους αφοῦ τοὺς καθαρίσουν, τοὺς δίνουν διάφορα χρώματα μὲ χημικὲς οὐσίες.

Οἱ νησιῶτες μας ψαρεύουν πολλὰ καὶ καλὰ σφουγγάρια καὶ κερδίζουν ἀρκετὰ χρήματα ἀπὸ αὐτά, γιατὶ τὰ πωλοῦν σὲ ἄλλα κράτη μὲ καλὴ τιμή.

### ΤΑ ΚΟΡΑΛΛΙΑ

Τὰ ζωντανὰ νησιά. Ποιὸς μπορεῖ νὰ φαντασθῇ διτὶ δλόκληρα νησιά, ποὺ σιγὰ-σιγὰ ξεφυτρώνουν στὸν ωκεανὸν εἶναι



Εἰκὼν 29. Κοράλλια.

ζωντανοὶ δργανισμοὶ! Τὸ κοράλλιο εἶναι ζῶο κοιλεντερωτό, ἀσπόνδυλο, ποὺ ἔχει καὶ αὐτὸ μόνο ἔνα σωλῆνα γιὰ πεπτικὸ σύστημα, καὶ διακλαδίζεται σὲ δλα τὰ κοράλλια, ποὺ ζοῦν μαζὶ κολλημένα. Τὸ κοράλλιο χύνει μιὰ οὐσία ἀσβεστολιθικὴ γύρω

του. Μ<sup>ο</sup> αὐτὴ γίνεται τὸ σπίτι του, ποὺ εἶναι σκληρὸ καὶ δὲν εἶναι μαλακὸ σὰν τοῦ σπόγγου.

Πολλαπλασιάζεται μὲν ἐκβλαστήσεις, δηλαδὴ σὲ διάφορα μέρη ἔεφυτορώνει νέο ζῶο, ποὺ ἔξακολουθεῖ νὰ παίρνῃ τροφὴ ἀπὸ τὸ παλιό. "Υστερα ἐπάνω ἀπ' αὐτὸ βγαίνουν ἄλλα καὶ ἔτσι σιγά-σιγά τὰ κοράλλια ἀπὸ τὸ βυθὸ τῆς θάλασσας φτάνουν ὡς τὴν ἐπιφάνεια, ὅπου σχηματίζουν κοραλλιογενεῖς ὑφάλους καὶ κοραλλιογενῆ νησιά. Σὲ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ φυτορώνουν καὶ φυτὰ διάφορα.

Τὰ κοράλλια εύδοκιμοῦν σὲ θερμοκρασία 20—30° βαθμοὺς γι<sup>ρ</sup> αὐτὸ πολλὰ τέτοια ὑπάρχουν στὸν Εἰρηνικὸ Ὡκεανὸ καὶ στὴν Αὔστραλία.

"Αφθονα κοράλλια εἶναι στὰ νερὰ τῆς Τύνιδος καὶ τῆς Ἀλγερίας, στὴν Ἰταλία καὶ λίγα στὸ Ιόνιο Πέλαγος τὸ δικό μας.

Τὸ φάρεμα τῶν κοραλλίων. Πρῶτοι οἱ Ἰταλοὶ ἀσκο-λήθηκαν μὲ τὸ φάρεμα τῶν κοραλλίων γύρω στὴν Ἀλγερία καὶ τὴν Τύνιδα, ποὺ τὶς κατέκτησαν ὑστερα οἱ Γάλλοι ἀπὸ ἀντιζη-λία. "Οπως τότε καὶ τώρα τὸ ἔδιο ἐργαλεῖο μεταχειρίζονται γιὰ τὸ φάρεμα: *Tὸ σταυρὸ μὲ τὰ ἔξαρτήματά του.* Τὸ σταυρὸ τὸν κάνουν ἀπὸ δοκοὺς 2,50 μέτρα περίπου. Τὰ δὲ ἔξαρτήματα εἶναι δίχτυα καμωμένα ἀπὸ καννάβι (κανναβάτσα) στερεά, ποὺ ἔχουν μῆκος 15—18 μέτρα καὶ πλάτος 1 μέτρο. Τὰ δίχτυα αὐτὰ προσδένονται στὰ ἄκρα τῶν δοκῶν τοῦ σταυροῦ. Στὴ μέση δ σταυρὸς ἔχει ἔνα μεγάλο βάρος γιὰ νὰ βυθίζεται καὶ εἶναι δε-μένος μὲ ἔνα χοντρὸ σχοινὶ γιὰ νὰ φυμουλκῆται ἀπὸ τὸ πλοιά-ριο, ποὺ μοιάζει σὰν ἀνεμότρατα.

"Οταν βυθιστῇ δ σταυρὸς καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὸν σέρνουν πιαστῇ πουθενά, τὸν τραβοῦν μὲ τὸ βίτζι. Τότε τὰ κοράλλια μπερδεύονται στὰ δίχτυα καὶ ἂν εἶναι μεγάλα ἔκολλοῦν ἀπ' αὐτὰ διάφορα κομμάτια καὶ πιάνονται, ἂν εἶναι μικρά, σέρνον-ται δλόκληρα μπλεγμένα στὸ δίχτυ. Ἀμέσως οἱ ψαράδες τὰ κα-θαρίζουν, γιατὶ ἔχουν διάφορα χρώματα ἔνεα ἔχωτερικά.

**Χρησιμότης—Ἐμπόριο.** Εἶναι πολλῶν εἰδῶν κοράλλια· τὰ **ἴσχυρα**, τὰ **λευκὰ** καὶ τὰ **μαῦρα**. Ἀπ' αὐτὰ τὰ **ἴσχυρα** ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία.

<sup>°</sup>Απὸ τὰ κοράλλια κατασκευάζουν διάφορα κοσμήματα, τὰ δῆποια στὴν ἀνατολὴν ἔχουν μεγάλη πέραση.

Στὴ Γαλλία καὶ στὴν <sup>°</sup>Ιταλία γίνεται ἡ κατεργασία τῶν κοραλλίων. Μόνο δὲ λιμένας τοῦ Βρίγυτις πωλεῖ κάθε χρόνο κοράλλια ἀξίας πολλῶν ἐκατομμυρίων δραχμῶν.

Στὴν πατρίδα μας ψυρεύουν κοράλλια στὰ νερὰ τῆς <sup>°</sup>Ιθάκης, Κερκύρας, Κρήτης καὶ ἄλλοῦ. <sup>°</sup>Απὸ τότε ὅμως, ποὺ στὴν <sup>°</sup>Ιαπωνία ψάρεψαν κοράλλια μὲ χοντρούς κλάδους, ἡ παραγωγὴ στὶς ἄλλες χῶρες λιγόστεψε, γιατὶ ἀπὸ τὸν κορμὸν καὶ τὰ χοντρότερα ἐκεῖνα κλωνάρια γίνονται τὰ περισσότερα καὶ καλύτερα κομψοτεχνήματα.

**Ἐρωτήσεις:** Γιατὶ τὰ ἔντομα ἔχουν σύνθετα μάτια; Πῶς μποροῦμε νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπὸ τὸ κουνούπι; Διαβάστε γιὰ τὴν μέλισσα ἀπὸ διάφορα βιβλία. Νὰ διαβάσετε τὴν Ἰστορία τοῦ μεταξοσκώληκα. Ποῖα ζῶντα ὡς τώρα μάθατε ὅτι παθαίνουν μεταμορφώσεις; Πῶς γνωρίζονται μεταξύ τους οἱ μέλισσες; Πῶς ἀμύνεται ἡ μέλισσα ἐναντίον τῶν ἔχθρῶν της; Σὲ τί χρησιμοποιοῦμε τὸ σπόγγο; Ποιὸς σπόγγος είναι καλύτερος; Τί κατασκευάζομε μὲ τὰ κοράλλια;

---

# Γ'. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

**Άνθρωπολογία** λέγεται τὸ μάθημα ποὺ μαθαίνουμε πῶς είναι τὰ δργανα τοῦ σώματός μας καὶ πῶς πρέπει νὰ φροντίζωμε γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία τους, δηλαδὴ γιὰ τὴν ύγιεινὴ τῶν δργάνων μας.

## Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

**Τὸ τελειότερο θηλαστικό.** Ἀπ' ὅλα τὰ ζῶα, ποὺ είναι ἐπάνω στὴ γῆ, τὰ θηλαστικὰ είναι τὰ τελειότερα. Στὴν τάξη αυτὴ ἀνήκει κι<sup>ο</sup> ὁ ἄνθρωπος. Είναι δηλαδὴ ζῶο σπονδυλωτό, θηλαστικὸ μὲ χρῶμα λευκό, κίτρινο, ἢ μαύρο. Ἐχει αἷμα θερμὸ καὶ κόκκινο καὶ ξεχωριστὰ δργανα, γιὰ τὶς διάφορες λειτουργίες του.

Ἐχει ὅμως καὶ μερικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὰ ἄλλα θηλαστικά, ποὺ τὸν κάνουν τελειότερον ἀπ' ὅλα τὰ ζῶα. Πρῶτα, μόνον αὐτὸς βαδίζει δρθιος, μὲ τὰ δυὸ πόδια, καὶ ἔχει τὰ χέρια του τελειοποιημένα ἔτσι, ὥστε νὰ πιάνῃ καὶ νὰ τὰ κινῇ ὅπως θέλει. Κατόπιν ὁμιλεῖ. Ἡ γλῶσσα του μὲ τὸ στόμα κάνουν τὸν φθόγγους λέξεις καὶ συνεννοεῖται. Πολλὰ ζῶα ἔχουν μνήμη, μὰ ὁ ἄνθρωπος ἔχει μνήμη καὶ κρίση, ἔτσι ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ συλλογισμοὺς καὶ νὰ σκέπτεται τέλεια.

Ολα αὐτὰ τὰ χαρίσματα, ἔκαμαν τὸν ἄνθρωπο, τὸ τελειότερο ζῶο ποὺ δὲ στάθηκε στὴ φυσικὴ ζωή, δπως τὰ ἄλλα, ἄλλα προχώρησε καὶ μὲ τὴν ἐξυπνάδα καὶ τὴν τέχνη του, βρήκε τόσες εὐκολίες γιὰ τὴ ζωή του, ποὺ λέγονται σήμερα **πολιτισμός**.

**Ολόκληρη μηχανή.** Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος προώδεψε τόσο καὶ ἐρευνᾷ νὰ μαθαίνῃ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα σώματα τῆς γῆς (ζῶα, φυτά, δρυκτὰ καὶ φαινόμενα), θὰ είναι ἀσυγχώρητος ἂν δὲν σπουδάσῃ καὶ τὴ μηχανὴ τὴ δική του. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἄνθρωπος, ποὺ νὰ μὴν ξέρῃ, τὶ σημασία ἔχει γιὰ τὴ ζωή του ἡ καρδιά του, τὸ στομάχι του, τὰ 'νεφρὰ κι<sup>ο</sup> ὅλα τὰ δργανά του ἀφοῦ φροντίζει καὶ θέλει νὰ ξέρῃ, πῶς γίνεται τὸ τσαϊ καὶ πῶς ζῆ ἢ στρουθοκάμηλος τῆς Ἀφρικῆς.

Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τέλειο ἔργοστάσιο, μιὰ δὲ ὄλοκληρη μηχανή.

Κάθε μηχανὴ στὴ βιομηχανίᾳ ἔχει ἕνα ώρισμένο σκοπό : νὰ παράγῃ π.χ. κάλτσες, σίδηρα, νὰ κόβῃ ἔύλα κλπ. Ἡ ἀνθρώπινη μηχανὴ φροντίζει νὰ διατηρῇ τὴν ζωὴν καὶ νὰ ἔξυπηρετῇ τὸ σκοπό της. Καὶ ἔχει κι' αὐτή, τὸ στομάχι γιὰ ἀποθήκη, τὰ ἔντερα, γιὰ διϋλιστήριο, τὶς φλέβες καὶ ἀρτηφίες γιὰ σωλῆνες, τὰ πλεμόνια γιὰ προμήθεια ἀέρος καὶ ἔξατμιση, τὸν ἐγκέφαλο γιὰ ἡλεκτροπαραγωγὴ καὶ τὶς σάρκες γιὰ κινητήρια ὅργανα. Ἀκόμη καὶ λίπος γύρῳ στὸ δέρμα, γιὰ νὰ εἶναι πάντα λαδωμένη ἡ μηχανή.

**Θραύσα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.** Ὁπως κάθε μηχανὴ γιὰ νὰ κινηθῇ, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ καύσιμο ὑλικό, ἔτσι καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ διατηρηθῇ στὴν ζωὴν καὶ νὰ αὐξηθῇ, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ θρεπτικὲς οὐσίες, ποὺ τὶς παίρνει ἀπὸ τὰς τροφές.

Τὸ φυτό, ὅπως εἴδαμε, εὔκολα βρίσκει τροφὴ στὸ χῶμα. Γι' αὐτὸ δὲν ἔχει ὅργανα κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὁ ἀνθρώπος ὅμως καὶ ὅλα τὰ ζῶα πρέπει νὰ κινῆται, νὰ βλέπῃ, νὰ δοφραίνεται καὶ γενικὰ νὰ αἰσθάνεται γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ζήσῃ. Γι' αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θυμέψη κάνει καὶ ἄλλες δύο λειτουργίες, τὴν κίνησην καὶ τὴν αἰσθησην. Ὡστε τρεῖς μεγάλες λειτουργίες κάνει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ διατηρῆται στὴν ζωὴν, τὴν κίνησην, τὴν αἰσθησην καὶ τὴν θρέψην καὶ γιὰ κάθε μία ἔχει ἴδιαίτερα ὅργανα. Τὰ ὅργανα αὐτὰ κάνουν ξεχωριστὴ δουλειὰ τὸ διάθετο ἔνα, μὰ ὅλα βοηθοῦν τὴν ζωὴν καὶ εἶναι: **ὅργανα κινήσεως, ὅργανα αἰσθήσεως καὶ ὅργανα θρέψεως.**

## I. ΟΡΓΑΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ο δργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ κάμη τὶς διάφορες κινήσεις ποὺ χρειάζεται, μετάχειριζεται δύο εἰδῶν ὅργανα : τὰ δστᾶ καὶ τὶς σάρκες, ποὺ λέγονται καὶ μύες.

Τὰ δστᾶ βοηθοῦν στὴν κίνηση παθητικά, ἐνῶ οἱ σάρκες εἶναι τὰ ἐνεργητικά, τὰ καθαυτὸ ὅργανα, ποὺ κάνουν τὶς κινήσεις. Τὰ δστᾶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κίνηση χρησιμεύουν καὶ γιὰ στήριγμα τοῦ δργανισμοῦ, εἶναι σκληρὰ καὶ ἀποτελοῦν τὸ σκελετό του.

## II. Σκελετός

Σχήματα ὀστῶν καὶ ἀρθρώσεις. Σκελετός λέγονται ὅλα



Εἰκὼν 30. Σκελετός τοῦ ἀνθρώπου.

τὰ ὀστᾶ τοῦ σώματος, δταν εἶναι βαλμένα στὴ σειρὰ καὶ στὴ φυσική τους θέση.

Παρατηρώντας τὰ ὀστᾶ τοῦ σκελετοῦ βλέπομε ὅτι δὲν ἔχουν

δῆλα τὸ Ἰδιο σχῆμα. Μερικὰ εἶναι μακρυά, δύπος π. χ. στὰ πόδια καὶ στὰ χέρια, ἄλλα πάλι εἶναι πλατιά, δύπος στὴν πλάτη καὶ στὴ λεκάνη.

Τὰ δστᾶ στὰ γόνατα, στὸν ἀγκώνα, στὸ μηρό, στὰ δάχτυλα κ.λ.π. ἐνώνονται μὲ κλειδώσεις, ποὺ λέγονται καὶ ἀρθρώσεις, ἐνῶ στὸ κεφάλι ἐνώνονται μὲ φαρές.

**Συστατικὰ τῶν δστῶν.** Κάθε κόκκαλο ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία συστατικά. Τὸ ἔνα λέγεται ἀνθρακικὸ δσβέστιο, ποὺ εἶναι δμοιο μὲ τὸ μάρμαρο καὶ τὸ ἀποδείχνομε, ἀν ὁἶξωμε ἔνα κόκκαλο στὸ ἕνδι. Τότε θὰ ἰδοῦμε νὰ βγαίνῃ ἔνας ἀφρός, δύπος βγαίνει καὶ ἀπὸ τὸ μάρμαρο. Τὸ ἄλλο συστατικὸ λέγεται φωσφορικὸ δσβέστιο καὶ εἶναι δμοιο μ° ἐκεῖνο, ποὺ φτιάνουν τὰ σπίρτα, καὶ ἄλλα. Τὸ τρίτο εἶναι μιὰ ὁργανικὴ οὐσία, ποὺ λέγεται δστείνη καὶ τὴ βλέπουμε, ἀν ἀφήσωμε ἐπὶ 2—3 ἡμέρες τὸ κόκκαλο μέσα στὸ ἕνδι. Τότε θὰ ἰδοῦμε νὰ μένη μία μαλακὴ οὐσία, ποὺ καίεται.

Στὴ μικρὴ καὶ παιδικὴ ἡλικία, τὰ δστᾶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ δστείνη, γι' αὐτὸ δὲ σπάζουν εὔκολα. Πόσες φορὲς πέφτει τὸ μικρὸ παιδὶ στὰ πρῶτα βήματα, ποὺ κάνει, καὶ μολαταῦτα δὲ σπάζουν τὰ δστᾶ του. "Οσο μεγαλώνει ὁ ἀνθρωπός, τὰ δστᾶ του παίρνουν καὶ τὶς ἄλλες οὐσίες καὶ σκληραίνουν. "Οταν γηράσῃ, τότε ἔχουν πέρισσότερο ἀσβέστιο, γι' αὐτὸ ἀν πέση ὁ γέρος, εὔκολα σπάζει τὸ χέρι ή τὸ πόδι του.

Τὰ πολὺ μικρὰ παιδιά, δὲν πρέπει νὰ τὰ βιάζωμε νὰ περπατοῦν, γιατὶ τὰ δστᾶ τους εἶναι τρυφερὰ καὶ μαλακὰ καὶ ἀπὸ τὸ βάρος παραμορφώνονται.

### α'. Σκελετὸς τῆς κεφαλῆς

"Η κεφαλὴ τοῦ ἀνθρώπου, δταν εἶναι βρέφος, εἶναι στρογγυλὴ καὶ τὰ δστᾶ της εἶναι μαλακὰ καὶ συνδέονται μὲ φαρές. Στὸ σκελετὸ τῆς κεφαλῆς διακρίνομε τὰ δστᾶ τοῦ κρανίου καὶ τὰ δστᾶ τοῦ προσώπου. "Ολα αὐτὰ σχηματίζουν μιὰ σκληρὴ θήκη, ποὺ μέσα σ° αὐτῇ προφυλάγεται τὸ πολύτιμο ὁργανο, ὁ ἐγκέφαλος.

**Όστα τοῦ κρανίου.** Τὸ κρανίο ἀποτελεῖται ἀπὸ 8 δστᾶ  
N. Παπασπύρου : *Φυτολογία—Ζωολογία—Ανθρωπολογία* 6

πλατιά : "Ενα μετωπικό μπροστά στὸ μέτωπο, δύο βρεγματικά, ποὺ είναι τολένα δεξιὰ καὶ τὸ ἄλλο ἀριστερὰ πρὸς τὸ ἄνω μέρος τῆς κεφαλῆς, δύο στὰ πλάγια, ποὺ ἔχουν ἀπὸ μιὰ διπλὴ καὶ λέγονται αροταφικά. "Ενα ἴνιανδ στὸ πίσω μέρος τοῦ κρανίου



Εἰκὼν 31. Οστᾶ τῆς κεφαλῆς

καὶ δύο μικρά, ποὺ μοιάζουν σὰν σφῆνα καὶ είναι στὴ βάση τοῦ κρανίου.

Τὰ δυτικά τοῦ προσώπου. Στὸ πρόσωπο διακρίνομε: δύο κόκκαλα τῆς μύτης, τὰ ρινικά, δύο ξυγωματικά, ποὺ σχηματίζουν τὰ οὐρανογόνα στὰ μάγουλα, δύο δακρυϊκά, ποὺ σχηματίζουν τὰ κοιλώματα τῶν ματιῶν. Ἐπίσης στὸν οὐρανίσκο διακρίνομε δύο δυτικά, ποὺ σχηματίζουν τὸ κοίλωμα τοῦ στόματος καὶ τὴν ἐπάνω σιαγόνα καὶ ἕνα τῆς κάτω σιαγόνας.

Ἄπὸ δλα τὰ δυτικά τοῦ προσώπου, μόνο ἡ κάτω σιαγόνα μπορεῖ καὶ κινεῖται, τὰ ἄλλα μένουν ἀκίνητα.

### β'. Σκελετὸς τοῦ κορμοῦ

Τὰ δυτικά τοῦ κορμοῦ, ὅπως είναι βαλμένα στὸ σκελετό, σχηματίζουν ἕνα στερεὸ κοίλωμα, ποὺ μέσα σ' αὐτὸ προφυλάγονται πολὺ σπουδαῖα ὅργανα τοῦ σώματος, τὰ σπλάγχνα μας.

Στὸ σκελετὸ τοῦ κορμοῦ διακρίνομε τὴ σπονδυλικὴ στήλη, τὶς πλευρὰς καὶ τὸ στέρνο.

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη ἀποτελεῖται ἀπὸ 33 μικρὰ δστᾶ, ποὺ λέγονται σπόνδυλοι. Οἱ σπόνδυλοι εἰναι βαλμένοι δ ἕνας ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄλλον ἔτσι, ποὺ σχηματίζουν μιὰ στήλη. Ἐπειδὴ δὲ δ ἕνας ἐνώνεται μὲ τὸν ἄλλον μὲ χόνδρο, ἡ σπονδυλικὴ στήλη



Εἰκὼν 32.  
Σπονδυλικὴ στήλη

Εἰκὼν 33. Πῶς ἐνώνονται οἱ δύο  
πρῶτοι σπόνδυλοι

δὲν εἰναι μονοκόμματη, ἀλλὰ λυγίζει. Κάθε σπόνδυλος εἰναι στρογγυλὸς καὶ στὴ μέσῃ ἔχει μιὰ τρύπα, ἡ δοία μὲ τὶς τρύπες τῶν ἄλλων σπονδύλων σχηματίζει ἕνα σωλῆνα, ποὺ ἔχει μέσα τὸ Νωτιαῖο μυελό. Στὸ πίσω μέρος ἔχει κάθε ἕνας τρεῖς προεξοχές· ἡ μεσαία ἀπὸ αὐτὲς λέγεται **ἄκανθα**.

Ἀπὸ τοὺς 33 σπονδύλους οἱ 7 σχηματίζουν τὸ σκελετὸ τοῦ τραχήλου καὶ λέγονται **τραχηλικοὶ** καὶ δ πρῶτος ἀπὸ αὐτὸὺς ποὺ βαστᾶ τὴν κεφαλὴν λέγεται **ἄτλας**. Οἱ 12 σχηματίζουν τὸν

θώρακα καὶ λέγονται θωρακικοί, οἱ 5 εἶναι στὴ μέση καὶ λέγονται δσφυακοί, οἱ ἄλλοι 5 σχηματίζουν τὸ ιερὸν δστοῦν, καὶ οἱ τελευταῖοι 4 οἱ μικρότεροι, τὸν κόκκυγα.

Ἄπὸ τοὺς 12 σπονδύλους τοῦ θώρακος βγαίνουν μακριὰ καὶ στενὰ δστᾶ, ποὺ λέγονται πλευρές. Κάθε ἔνας σπόνδυλος δηλ. βγάζει ἀπὸ ἕνα ζεῦγος πλευρῶν. Τὰ 7 πρῶτα ζευγάρια τῶν πλευρῶν ἐνώνονται μπροστὰ σὲ ἕνα πλατὺ κόκκαλο, ποὺ λέγεται στέρνο. Τὰ 3 παρακάτω ἐνώνονται μὲ τὶς ἀπάνω πλευρές μὲ χόνδρους καὶ τὰ δύο τελευταῖα μένουν ἐλεύθερα. Ἐτσι ἡ σπονδύλικὴ στήλη μὲ τὸ στέρνο καὶ τὶς πλευρές σχηματίζουν ἕνα κοίλωμα, ποὺ μπορεῖ ν<sup>ο</sup> ἀνοιγῆ λίγο περισσότερο μὲ ἵτην ἀναπνοὴν καὶ νὰ λυγίζῃ.

#### γ'. Σκελετὸς τῶν ἄκρων

Τὰ χέρια μας εἶναι τὰ ἄνω ἄκρα καὶ τὰ πόδια τὰ κάτω ἄκρα.

1. **Άνω ἄκρα:** Σὲ ικάθε χέρι διακρίνομε τὴν ὁμοπλάτη,



Εἰκὼν 34. Θωρακικὸς σπόνδυλος

τὸ βραχίονα, τὸν πῆχυ καὶ τὸ ἄκρον τοῦ χεριοῦ. Ἡ ὁμοπλάτη εἶναι ἕνα πλατὺ κόκκαλο, ποὺ ἐνώνεται μὲ ἕνα ἄλλο στε-

**υόμακρο**, ποὺ λέγεται **κλειδί**. Τὸ κλειδὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀκρη  
ἔνώνεται μὲ τὸ στέρρο. Ὁ βραχίονας ἔχει ἕνα κόκκαλο μακρύ,  
ποὺ ἔνώνεται μὲ κλείδωση ἐπάνω μὲ τὴν ὠμοπλάτη καὶ κάτω  
μὲ τὸν πῆχυ.

Ο πῆχυς ἔχει δυὸ κόκκαλα, τὴν **κερκίδα** καὶ τὴν **ῳλένη**.  
Καὶ τὰ δυὸ ἔνώνονται καὶ ἀπὸ τίς δυὸ ἀκρες μὲ κλειδώσεις  
ἔτσι, ώστε νὰ μπορῇ τὸ χέρι νὰ στρίβῃ. Ὁ πῆχυς καὶ ὁ βραχίο-  
νας σχηματίζουν τὸ ἀγκῶνα.

Στὸ ἄκρο τοῦ χεριοῦ διακρίνομε τὸν **καρπό**, τὸ **μετακάρ-  
πιο** καὶ τὰ **δάχτυλα**. Ο καρπὸς ἔχει 8 μικρὰ κόκκαλάνια στὴ  
σειρὰ βαλμένα καὶ τὸ μετακάρπιο 5, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ 5  
δάχτυλα. Τὰ δάχτυλα ἔχουν κάθε  
ἕνα ἀπὸ 3 μικρά, ποὺ τὰ λέμε **φά-  
λαγγες**, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μεγάλο δά-  
χτυλο, ποὺ ἔχει δύο.

2. **Κάτω ἄκρα**: Στὰ κάτω ἄ-  
κρα διακρίνομε τὴν **λεκάνη**, τὸ **μη-  
ρό**, τὴν **κνήμη** καὶ τὸ **ἄκρο τοῦ ποδιοῦ**.



Εἰκὼν 35. Ἡ ὠμοπλάτη ποδιοῦ.

Η λεκάνη ἀποτελεῖται ἀπὸ δυὸ πλατιὰ κόκκαλα ποὺ  
ἔνώνονται σὲ ἕνα. Τὰ κόκκαλα αὐτὰ στηρίζονται στὴ σπονδυ-  
λικὴ στήλη καὶ σχηματίζουν ἕνα κοίλωμα, μιὰ σωστὴ λεκάνη,  
ποὺ εἶναι τοποθετημένα καὶ προφυλαγμένα τὰ ἐντόσθια τοῦ  
ἀνθρώπου.

Ο μηρὸς εἶναι ἕνα μακρὺ κόκκαλο, ποὺ εἶναι τὸ μεγα-  
λύτερο, ἀπὸ ὅλα τὰ δοστᾶ τοῦ σκελετοῦ, καὶ λέγεται **μηριαῖο**.  
Αὐτὸ πρὸς τὰ ἐπάνω ἔνώνεται μὲ τὴ λεκάνη μὲ κλείδωση καὶ  
πρὸς τὰ κάτω ἔνώνεται μὲ τὰ δυὸ δοστᾶ τῆς κνήμης, πάλι μὲ  
κλείδωση.

Η κνήμη ἔχει δυὸ δοστᾶ τὴν **κνήμη** καὶ τὴν **περδνή**.  
Αὐτὰ στὸ γόνατο ποὺ ἔνώνονται μὲ τὸ κόκκαλο τοῦ μηροῦ,  
ἔχουν ἀπὸ πάνω ἕνα πλατὺ καὶ στρογγυλὸ κόκκαλο, ποὺ λέγε-  
ται ἐπιγονατίδα γιὰ νὰ μὴ λυγίζῃ τὸ πόδι πρὸς τὰ ἐμπρός.

Στὸ ἄκρο τοῦ ποδιοῦ, δπως καὶ στὸ χέρι, διακρίνομε τὸν  
ταρσό, τὸ **μετατάρσιο** καὶ τὰ **δάχτυλα**. Ο ταρσὸς ἔχει 7 δοστά-  
ρια μικρὰ ποὺ τὸ ἕξεχει καὶ λέγεται ἀστράγαλος. Τὸ

μετατάρσιο ἔχει 5 δόστάρια καὶ οἱ δάχτυλοι ἔχουν δὲ κάθε ἕνας ἀπὸ 3 φάλαγγες, ἐκτὸς τοῦ μεγάλου ποὺ ἔχει δυό.

## 2. Οἱ μύες

“Οπως εἴδαμε, τὰ κυριώτερα δργανα τῆς κινήσεως, ποὺ κινοῦν καὶ τὰ δοστὰ τοῦ σκελετοῦ, εἰναι οἱ μύες.

“Αν κλείσωμε σφιχτὰ τὰ δόντια μας καὶ πιάσωμε μὲ τὸ χέρι ἔκει, ποὺ ἐνώνονται τὰ δυὸ σαγόνια μας, θὰ βροῦμε μαζε-



Εἰκὼν 36. Οἱ μύες

μένες τὶς σάρκες σὰν ποντίκι. “Αν κινήσωμε τὸ χέρι μας ἐπάνω καὶ κάτω, θὰ πιάσωμε τὶς σάρκες, ποὺ φαίνονται νὰ μαζεύωνται στὸ βραχίονά μας. Οἱ σάρκες αὐτές, τὰ φαχνά, εἰναι τὰ δργανα, ποὺ κινοῦν τὰ δοστὰ καὶ δλα τὰ δργανα. “Επειδὴ μαζεύονται καὶ τεντώνονται, συστέλλονται καὶ διαστέλλονται, σὰν τὸ ποντίκι, τὰ λέμε ποντίκια ἡ μύες καὶ στὴν ἰδιότητα αὐτὴ στηρίζεται ἡ δύναμή τους.

**Συστατικά.** Βάλετε ἔνα κομμάτι κρέας νὰ βράσῃ στὸ νερὸ καὶ βγάλτε το. Θὰ ἴδητε ὅτι οἱ μύες δὲν εἰναι ἕνα σῶμα, ἀλλὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ πολλὲς κλωστὲς ἐνωμένες, ποὺ λέγονται ἵνες.

**Εἰδη μυῶν.** Οἱ μύες εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Ἐάλοι εἶναι στρογγυλοὶ καὶ δυνατοὶ καὶ φιλέονταν, τὴν μὰ ἄκρη στὸ ἔνα κόκκαλο καὶ τὴν ἄλλη στὸ ἄλλο, γιὰ νὰ τὸ κινοῦν. Ἐάλοι εἶναι πλατεῖς, δπως στὰ ἔντερα, στὸ στομάχι, στὰ πνευμόνια κ.λ.π. Ποτὲ ἔνας μῆν δὲν ἔχει φιλωμένες καὶ τὶς δυὸ ἄκρες του στὸ ἵδιο κόκκαλο.

Στὸ ἵδιο κόκκαλο δένονται πολλοὶ μύες γιὰ νὰ τὸ κινοῦν σὲ διάφορες διευθύνσεις. Γιὰ νὰ χωροῦν λοιπὸν νὰ φιλέονται πολλοὶ λεπτύνονται στὰ ἄκρα, καὶ γίνονται σὰν σύρματα καὶ ἔτσι καὶ πολλοὶ χωροῦν στὸ ἵδιο κόκκαλο, καὶ στερεοὶ εἶναι.

Τὰ λεπτὰ αὐτὰ σύρματα λέγονται τένοντες. Πιάστε ὅλοι τὸν τένοντα, ποὺ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν φτέρων, ποὺ τὸ λένε νεῦρο, ἐνῶ δέγε εἶναι. Τὸ ἄρρενι κρεμιέται στὸ κρεοπτωλεῖο ἀπὸ τὸν τένοντες τῶν ποδιῶν του. Αὐτὸς ὁ μῆν μὲ τὸν τένοντα κινεῖ τὸ κάτω πόδι. Ἀν πάθῃ τίποτε, ὅλο τὸ ἄκρινὸ πόδι μένει ἀκίνητο. Ὅπαρχουν μύες, ποὺ τὸν κινοῦμε δταν θέλωμε. Ἐάλοι ὅμως



Εἰκὼν 37. Ὁ μῆν τοῦ βραχίονος

κινοῦνται μόνοι τους χωρὶς νὰ μᾶς φωτήσουν. Τέτοιοι εἶναι ἡ καρδιά, τὰ ἔντερα, τὸ συκῶτι κ.λ.π.

**Ύγιεινὴ τῶν μυῶν.** Ὅπως εἴδαμε, ἡ δύναμη τῶν μυῶν δὲν ἔξαρταται ἀπὸ τὸ μέγεθός τους, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀντοχὴν καὶ τὴν ἴδιότητα, ποὺ ἔχουν, νὰ συστέλλωνται καὶ νὰ διαστέλλωνται. Ὅταν ἔνας μῆν δὲν κινῆται, σιγὰ—σιγὰ χάνει τὴν ἴδιότητα αὐτὴ καὶ λιγοστεύει ἡ δύναμή του. Ὅσο κινεῖται τόσο περισσότερη δύναμη ἔχει. Ἀν μᾶς σφίξῃ τὸ χέρι ὁ ἔντομος γόγός, ὁ σιδερᾶς ἢ ὁ ἐργάτης, θὰ μᾶς φανῇ δτι μᾶς πιάνει τανάλια. Γιατὶ ἡ τόση δύναμη; Γιατὶ τὰ χέρια τους διαρκῶς κινοῦνται καὶ οἱ μύες ἀποκτοῦν δύναμη.

Εύκολο είναι τώρα νὰ ξέρωμε, τι ὠφελεῖ τοὺς μῆνας καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τοὺς ἔχωμε γεροὺς καὶ δυνατούς. Νὰ τοὺς κινοῦμε μὲ τὴ γυμναστική, μὲ τὸ κολύμπι καὶ μὲ τὸ παιγνίδι. Καὶ οἱ ἀσχολίες στὸν κῆπο ὠφελοῦν καὶ δυναμόνουν κι αὐτὲς τοὺς μῆνας.

“Ολες αὐτὲς οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ γίνωνται σὲ ἀνοιχτὸ μέρος, χωρὶς νὰ φέρουν κόπο, γιατὶ ἀλλιῶς ἀρχίζουν νὰ βλάπτουν. Πρέπει νὰ κινοῦμαστε, ἀλλὰ δχι καὶ νὰ κουραζώμαστε πολύ. “Οταν κουραστοῦμε, σχηματίζονται στοὺς μῆνας καὶ σ’ ὅλον τὸν δργανισμὸ δηλητήρια, ποὺ βλάπτουν. Ἡ ὑπερβολικὴ κούραση φέρνει ὑπεριδόπωση.

“Ἐρωτήσεις. Γιατὶ τὰ μικρὰ δὲν πρέπει νὰ τὰ βιάζωμε νὰ περπατοῦν; Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ σκύβωμε δταν γράφωμε ἢ διαβάζωμε; Ποιές λέγονται ἀρθρώσεις; Σὲ τι ὠφελεῖ ἡ γυμναστικὴ καὶ τὸ κολύμπι; Ποῦ στηρίζεται ἡ δύναμη τῶν μυῶν; Γιατὶ οἱ μῆνες δὲν είναι μονοκόμματοι ἀλλὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ίνες; Τι χρειάζεται τὸ ἀσβέστιο στὰ δστᾶ; Γιατὶ τὸ μικρὸ παιδί, δταν πέσῃ δὲν σπάζει εὔκολα τὰ δστᾶ του; “Ο γέρος γιατὶ ἀν πέση εὔκολα σπάζουν τὰ δστᾶ του;

## II. ΟΡΓΑΝΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ

### 1. Τὸ νευρικὸν σύστημα

“Ο κυβερνήτης. “Οπως κάθε μηχανή, κάθε ἐργοστάσιο, ἔχει καὶ τὸ μηχανικό του, ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ φροντίζει γιὰ τὴ λειτουργία καὶ τὴ διατήρησή τους, ἔτσι καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει τὸν κυβερνήτη του. Αὐτὸς κάνει δυὸ ἐργασίες: Λαμβάνει τὶς εἰδήσεις ποὺ τοῦ στέλνουν τὰ διάφορα δργανά του ἀπὸ τὸν κόσμο γύρω, καὶ δίνει διαταγὲς γιὰ νὰ γίνουν οἱ κινήσεις, ποὺ χρειάζεται τὸ σῶμα. “Ο κυβερνήτης αὐτὸς είναι τὸ νευρικὸ σύστημα, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο, τὸ νωτιαῖο μυελό καὶ τὰ νεῦρα.

“Ο ἐγκέφαλος. “Ο ἐγκέφαλος είναι τὸ μυελό, ποὺ είναι στὸ κρανίο καὶ χωρίζεται σὲ 2 ήμισφάλοια. “Αν τὸν κοιτάξωμε καλά, θὰ ίδουμε, δτι ἔχει χρῶμα σταχτὶ ἀπέξω καὶ ἀσπρό μέσα. Είναι μία μᾶζα, ποὺ ἔχει αὐλάκες καὶ ἔξοχές, καὶ μοιάζει μὲνα σωρὸ ἔντερα. “Ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο στέλνονται νεῦρα

στὸ πρόσωπο, στὸ στόμα, στὰ μάτια, στὸ αὐτιὰ καὶ σὸ δλο τὸ σῶμα καὶ κανονίζουν τὴν κίνησή τους. Σὸ αὐτὸν γίνονται οἱ ἀνώτερες λειτουργίες, ἡ μνήμη, ἡ κρίση, ἡ σκέψη καὶ οἱ συλλογισμοί μας.

Ἄν πάθη τίποτε, κτυπηθῆ ἢ σφρνωθῆ μέσα ἔνο σῶμα, ἀμέσως δὲν αἰσθανόμαστε ἡ δὲ μιλοῦμε ἡ δὲ θυμούμαστε καὶ τὶς περισσότερες φορὲς πεθαίνομε.

Ἄκριβῶς γ' αὐτὸν εἶναι βαλμένος μέσα σὲ κοκάλινη θήκη γιὰ νὰ προφυλάγεται καλά.

Ο ἐγκέφαλος ἔχει συνέχεια πρὸς τὰ κάτω τὴν παρεγκεφαλίδα καὶ τὸν προμήκη μυελό, ποὺ ἐνώνεται μὲ τὸ νωτιαῖο.

Η παρεγκεφαλίδα κανονίζει τὸ βάδισμα καὶ τὴν ἰσορροπία τοῦ σώματος.

Ο προμήκης μυελὸς διευθύνει τὶς κινήσεις τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς κυκλοφορίας.

Ο νωτιαῖος μυελός. Ο νωτιαῖος μυελὸς εἶναι συνέχεια τοῦ προμήκη μυελοῦ καὶ εἶναι κλεισμένος στὴ θήκη τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Ο νωτιαῖος μυελός κανονίζει τὶς ἄλλες λειτουργίες τοῦ σώματος.

Τὰ νεῦρα. Τὰ νεῦρα εἶναι ἀσπρα νίματα, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο καὶ τὸ νωτιαῖο καὶ διακλαδίζονται σὸ δλο τὸ σῶμα, γιὰ νὰ πηγαίνουν διαταγές, ἢ νὰ φέρουν εἰδήσεις ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο. Μοιάζουν μὲ τὰ τηλεφωνικὰ σύρματα καὶ ἄλλα μεταβιβάζουν διαταγὲς γιὰ κίνηση καὶ λέγονται κινητικὰ νεῦρα, ἄλλα πάλι φέρουν εἰδήσεις καὶ λέγονται αισθητικά. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ κάνουν καὶ τὶς δυὸ δουλειές καὶ λέγονται μικτά.

Αν κοπῇ τὸ νεῦρο τὸ κινητικό, ποὺ συγκοινωνεῖ μὸ ἔνα ὅργανο π.χ. μὲ τὸ μεγάλο δάχτυλο, δὲ θὰ κινηται, ὅσο κι ἀν προσπαθοῦμε



Εἰκὼν 38. Νευρικὸ σύστημα

νὰ τὸ κινήσουμε. Ἐν κόψωμε τὸ νεῦρο, ποὺ φέρνει εἰδήσεις ἀπὸ τὸ μάτι μας, δὲ θὰ βλέπωμε, ἃς εἶναι γερὸ καὶ καθαρὸ τὸ μάτι, γιατὶ οἱ εἰδήσεις φτάνουν εἰς τὸ σημεῖο, ποὺ εἶναι κομμένο τὸ νεῦρο καὶ σταματοῦν, δὲ φτάνουν στὸν ἐγκέφαλο.

Ἔπος τὸν ἐγκέφαλο βγαίνουν 12 ζεύγη νεῦρα, ποὺ διακλαδίζονται στὴν κεφαλή. Ἀπ' τὸ νωτιαῖο βγαίνουν 31 ζεύγη νεῦρα, ποὺ διακλαδίζονται στὸ ὑπόλοιπο σῶμα.



Εἰκὼν 39. Ἐγκέφαλος

Ο ἄνθρωπος ἔπειδὴ ἔχει μυελὸ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἄλλα ζῶα, γι' αὐτὸ σκέπτεται, λογικεύεται καὶ ἔχει ὅπως λέμε λογικό. Ἡ ἀξία τοῦ μυελοῦ δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ποσότητα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ποιότητα. Ὅσο περισσότερες καὶ βαθύτερες αὐλακες καὶ ἔλιες ἔχει ἡ φαὶα οὐσία, τόσο ἀνώτερο εἶναι.

Ο ἐγκέφαλος εἶναι τὸ κέντρο, ποὺ θὰ λάβῃ γνώση ἀκόμη καὶ τί διαταγὲς θὰ δοθοῦν ἀπὸ τὸ νωτιαῖο μυελό, τὴν παρεγκεφαλίδα καὶ τὸν προμήκη.

**Υγιεινὴ νευρικοῦ συστήματος.** Πόσο εὐαίσθητο εἶναι τὸ μυαλό, ἀποδείχνει ἡ προφύλαξη ποὺ τοῦ γίνεται. Εἶναι τοποθετημένο σὲ θήκη σκληρή, τὸ υρανίο, καὶ ἀπὸ πάνω ἔχει τὰ μαλλιὰ γιὰ νὰ εἶναι περισσότερο προφυλαγμένο.

Πολλὲς φορὲς τὸ ἔνα ἡμισφαίριο παθαίνει παράλυση δὲν

αἰσθάνεται καὶ τότε σταματᾶ ἡ κίνηση τοῦ μισοῦ σώματος, παθαίνει δῆλ. ἡμιπληγία. Ἀλλοτε πάλι παθαίνουν καὶ τὰ δυὸ δῆμισφαίρια.

Ἡ πολλὴ κούραση, ἡ ἀϋπνία καὶ ἡ στενοχώρια, βλάπτουν τὰ νεῦρα καὶ δῆλο τὸ νευρικὸ σύστημα. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ μὴν κουράζωμε πολὺ τὸ μυαλό μας καὶ νὰ φροντίζωμε νὰ κοιμώμαστε ἀρκετά. Ὅσο μικρότερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει νὰ κοιμᾶται. Ὁ ὑπνος εἶναι ξεκούρασμα τοῦ μυαλοῦ. Γιατὶ δταν εἶναι τὸ μυαλὸ κουρασμένο, δῆλο τὸ σῶμα εἶναι ἀδιάθετο καὶ κουρασμένο.

Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κοιμῶνται 8—10 ώρες καὶ οἱ μεγάλοι λιγότεροι. Καλύτερες ώρες γιὰ ὑπνο εἶναι οἱ βραδυνὲς ἀπὸ τὶς 9 τὸ βράδυ κι<sup>ν</sup> ὑστερα.

Οταν σηκώνεσθε τὸ πρωΐ μὲ ἐλαφρὸν πονοκέφαλο, μὲ ἀδιαθεσία καὶ μὲ ζαλάδες, πρέπει νὰ λιγοστέψετε τὴν πνευματικὴ ἔργασία, νὰ ζωτήσετε τὸ γιατρὸ καὶ νὰ ἀσχοληθῆσθε λίγο στὸ ὑπαιθρο, χωρὶς νὰ κουράζεστε.

Ο ἀκατάστατος βίος, τὸ ξενύχτι καὶ ἡ μέθη χαλοῦν τὸ νευρικὸ σύστημα, ἐνῶ ἡ γυμναστική, ὁ καθαρὸς ἀέρας καὶ ὁ τακτικὸς καὶ ἡσυχὸς βίος, δυναμώνουν τὰ νεῦρα. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τελείως τὰ ποτά, τὸν καφέ, τὸ κάπνισμα καὶ ἄλλα ἐρεθιστικά.

## 2. Αἰσθητήρια ὅργανα τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ φρουροὶ στὶς σκοπιές τους. Ο ἐγκέφαλος κλεισμένος, καθὼς εἰδαμε, μέσα στὴ στερεὰ θήκη του, διευθύνει τὸ σῶμα μὲ τὰ νεῦρα ποὺ πηγαίνουν τὶς διαταγές του καὶ τοῦ φέρνουν τὶς εἰδήσεις. Μὰ ποιὸς στέλνει τὶς εἰδήσεις αὐτές; Τὶς στέλνουν μερικὰ ὅργανα, ποὺ εἶναι βαλμένα σὲ διάφορα μέρη τοῦ σώματος. Ἐκεῖ κλεισμένα, δπως οἱ σκοποὶ στὶς σκοπιές τους, εἶναι ἔγχυτοι φρουροὶ καὶ φύλακες. Κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτὰ συνδέεται μὲ τὸν ἐγκέφαλο, μὲ δικό του νεῦρο, καὶ τὸν εἰδοποιοῦν τί βλέπουν, τί ἀκούουν, τί ὀσφραίνονται καὶ γενικὰ τί ἐρεθισμὸ δέχονται, τί αἰσθάνονται δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο.

Τὰ ὅργανα αὐτὰ εἶναι τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, ἡ μύτη, ἡ

**γλῶσσα** καὶ ὅλο τὸ δέρμα καὶ λέγονται γι' αὐτὸς αἰσθητήρια δργανα.

Μᾶς τρυπᾶ μιὰ καρφίτσα στὸ χέρι Τὸ δέρμα μὲ τὸ νεῦρο του εἰδόποιεῖ ἀμέσως τὸν ἐγκέφαλο καὶ καταλαβαίνομε τὶ μᾶς ἔκανε νὰ πονέσωμε. Περὶεργο ὅμως! "Αν κόψωμε τὸ νεῦρο καὶ τρυπήθοῦμε πάλι, τίποτε δὲν καταλαβαίνομε, γιατὶ δὲν πηγαίνει δὲργενθισμὸς καὶ δὲν πόνος στὸ μυαλό.

"Ο ἐγκέφαλος λοιπὸν γιὰ νὰ πάρονται εἰδήσεις ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο, ἔχει πέντε αἰσθητήρια δργανα, πέντε λογιῶν αἰσθητήρια: γεύση, δισφρηση, ἀφή, δραση καὶ ἀκοή.

### A'. Η ΟΡΑΣΗ

"Οραση λέγεται ἡ αἰσθηση ποὺ φέρνει στὸν ἐγκέφαλο εἰκόνες ἀπὸ τὸν γύρω κόσμο. Γιὰ δργανα ἔχει τὰ δυὸ μάτια. Αὐτὰ εἶναι βαλμένα στὶς στερεοεῖς κόγχες τοῦ κρανίου, γιὰ νὰ προφυλάσσωνται. Τὰ μάτια, ὅπως εἶναι τοποθετημένα συμμετρικὰ στὸ πρόσωπο ἀποτελοῦν τὴν φυσιογνωμία τοῦ ἀνθρώπου.



Εικὼν 40. Τὸ μάτι

Σὲ κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτά, διακρίνομε τὸ βολβὸ καὶ τὰ ἔξωτερηκὰ προφυλάγματα ποὺ ἔχει.

**Πῶς εἶναι ὁ βολβός.** Ο βολβὸς εἶναι μιὰ σφαῖρα γεμάτη ἀπὸ ἔνα ὑγρό. Γύρῳ δ βολβὸς ἔχει τρεῖς χιτῶνες. "Απ" ἔξω εἶναι δ σκληρὸς χιτῶνας, ποὺ ἐμπόδιζε εἶναι διαφανῆς καὶ λέγεται **μερατοειδῆς**. Πιὸ μέσα εἶναι δ **χοριοειδῆς**, ποὺ μπροστὰ ἔχει τὴν **ἴριδα**, χωματισμένη μὲ διάφορο χρῶμα σὲ κάθε ἄνθρωπο, μαύρη, καστανή, γαλανὴ κ.λ.π. καὶ στὴ μέση ἔχει μιὰ δπή, γιὰ νὰ περνοῦν οἱ ἀκτῖνες. "Η δπὴ αὐτὴ λέγεται **μόρη**, καὶ μικραίνει ἡ μεγαλώνει ἀνάλογα μὲ τὸ φῶς ποὺ δέχεται. "Ο τρίτος χιτῶνας, δ **ἀμφιβιληστροειδῆς** εἶναι πιὸ μέσα καὶ σ' αὐτὸν φτάνει καὶ διακλαδίζεται τὸ διπτικὸ νεῦρο. Πίσω ἀπ' τὴν ίριδα, εἶναι ἔνας **φακὸς** κυρρτὸς κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριές.

Οι χιτῶνες εἶναι βαλμένοι δ ἔνας μέσα ἀπ' τὸν ἄλλον, ὅπως

οἱ φλοῦδες στὸ κρεμμύδι καὶ μέσα ὁ βολβὸς εἶναι γεμάτος ὑγρὸς διάφανο.

**Πῶς βλέπομε.** Οἱ ἀκτῖνες ποὺ στέλνει κάθε ἀντικείμενο, περνοῦν τὸ διαφανῆ κερατοειδῆ χιτῶνα, μπαίνουν ἀπὸ τὴν κόρην καὶ χτυποῦν στὸ φακό. Ἐκεῖ σπάζουν καὶ ἀλλάζουν ἔτσι διεύθυνσην διὰ τὴν ἐπάνω στὸν ἀμφιβληστροειδῆ χιτῶνα καὶ ἐοεθίζουν τὸ διπτικὸν νεῦρο. Σ' αὐτὸν σχηματίζεται μὰ μικρὴ εἰκόνα τοῦ ἀντικειμένου ἔξω, ἀκριβῶς, ὅπως γίνεται στὴ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἀμέσως τὸ νεῦρο φέρνει τὴν εἰκόνα στὸν ἔγ-



Εἰκὼν 41. Πῶς σχηματίζονται οἱ εἰκόνες

κέφαλο, καὶ ἔτοι βλέπομε. Κανένας δὲν μπόρεσε νὰ μετρήσῃ τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὅποια φέρνουν τὰ νεῦρα στὸν ἔγκεφαλο τὶς εἰκόνες αὐτές. Εἶναι πιὸ μεγάλη καὶ ἀπὸ τὸν ἡλεκτρισμό.

**Πῶς προφυλάσσεται τὸ μάτι.** Ὁ Θεός ἔδωσε στὸ μάτι πολλὰ προφυλακτικά, γιατὶ ἂν πάθῃ τίποτε, ὅλο τὸ σῶμα εἶναι τυφλὸν καὶ ὁ ἄνθρωπος δυστυχήσει. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κοκκάλινες θῆκες, ποὺ τὸ προφυλάσσουν, ἔδωσε καὶ τὰ φρύδια γιὰ νὰ ἐμποδίζουν τὸν ἴδρωτα καὶ τὰ ἔνα σώματα νὰ πέφτουν στὸ μάτι. Γιὰ καλύτερη ἀσφάλεια ἔδωσε τὰ βλέφαρα μὲ τὶς τρίχες, ποὺ λέγονται βλεφαρίδες καὶ κλείνουν μὲ μεγάλη ταχύτητα γιὰ νὰ τὸ προφυλάσσουν καὶ τὴν ἡμέρα καὶ τὴν νύχτα.

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν καὶ τὰ δάκρυα, ποὺ διατηροῦν τὰ μάτια πάντα ὑγρὰ καὶ τὰ βοηθοῦν νὰ βγάζουν ἔξω τὴν σκόνη, ἢ διὰ ἄλλο ἀντικείμενο μπαίνει μέσα. Τὰ δάκρυα μαζεύονται μὲ ἓνα σωλῆνα καὶ χύνονται στὴ μύτη. Εἴδατε ὅταν κλαῖμε πῶς τρέχει ἡ μύτη μας; Εἶναι τὰ δάκρυα.

**Τὸ γιγιεινὸν τῶν ματιῶν.** Τὰ μάτια προφυλάσσονται, δισομποροῦν μόνα τους, μὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ τὰ προσέχωμε πολύ, καὶ νὰ ἀποφεύγωμε πάθει τὰ ποὺ τὰ βλάπτει.

Καὶ τί βλάπτουν τὰ μάτια; Βλάπτει τὸ πολὺ φῶς, καθὼς καὶ τὸ λίγο, βλάπτει νὰ διαβάζωμε καὶ νὰ γράφωμε σκυφτὰ στὸ βιβλίο ἢ στὸ τετράδιο, βλάπτει νὰ κοιτάζωμε τὸν ἥλιο.

Δὲν πρέπει νὰ τοῖβωμε τὰ μάτια μας μὲ τὰ χέρια, γιατὶ αὐτὰ πάντα εἶναι ἀκάθαρτα. Μόνο μὲ μαντήλι καθαρὸ νὰ τὰ σκουπίζωμε. Μὲ τὰ χέρια μας πιάνομε διάφορα πράγματα, χαιρετοῦμε ἀνθρώπους, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν πονόματο, ἢ ἄλλη χειρότερη ἀρρώστεια τῶν ματιῶν καὶ κινδυνεύομε ἀσφαλῶς νὰ κολλήσωμε κι ἐμεῖς.

‘Ο πονόματος, καὶ ἡ χειρότερη ἀκόμη ἀρρώστεια, τὰ τραχώματα κολλοῦν ἀπὸ τὰ χέρια, ἀπὸ τὶς μύγες, κι ἡ ἀπὸ τὴν πετσέτα τοῦ προσώπου. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ προσέχωμε πολὺ καὶ νὰ προφυλαγώμαστε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ βλέπομε ὅτι ἔχουν τὰ μάτια τους πονεμένα, γιὰ νὰ μὴν κολλήσωμε. Σὲ περίπτωση ποὺ θὰ αἰσθανθοῦμε ἐνόχληση στὰ μάτια μας, πρέπει νὰ συμβουλευθοῦμε τὸ γιατρό.

## B'. Η ΑΚΟΗ

. Ἡ αἰσθηση αὐτὴ φέρνει ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο στὸν ἐγκέφαλο ἔχους καὶ ἔχει ὅργανο τὰ δύο αὐτιά.

Καὶ τὰ αὐτιὰ εἶναι βαλμένα μέσα σὲ κοκκάλινες κόγχες τοῦ κρανίου καὶ εἶναι πολύπλοκα καὶ πολὺ λεπτὰ ὅργανα.

Στὸ κάθε αὐτὶ διακρίνομε 3 μέρη: τὸ ἔξωτερικό, τὸ μεσαῖο καὶ τὸ ἐσωτερικὸ αὐτί.

Τὸ ἔξωτερικὸ αὐτί. Τὸ ἔξωτερικὸ αὐτὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ πτερόγυιο, ποὺ εἶναι γυρισμένο πρὸς τὰ ἐμπρὸς σὰ χωνί, γιὰ νὰ μαζεύῃ τὸν ἥχο καὶ νὰ τὸν φέρνῃ μέσα στὸν ἀκουστικὸ πόρο.

“Οσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ πτερόγυιο, τόσο καλύτερα ἀκοῦμε. Τὰ ζῶα, ποὺ ἔχουν μεγάλο πτερόγυιο, ἔχουν καὶ ἀκοὴ ὀξύτερη. Κι ἐμεῖς πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ ἀκούσωμε ἐλαφρὸν ἥχο, βάζομε τὸ χέρι μας στὸ αὐτὶ μας γιὰ νὰ μεγαλώσωμε τὸ πτερόγυιο καὶ ν’ ἀκούσωμε καλύτερα.

Τὸ μεσαῖο αὐτί. Αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ τύμπανο ποὺ εἶναι μιὰ μεμβράνα τεντωμένη. Στὸ τύμπανο ἀπὸ τὸ μέσα μέρος ἀκούμπτα ἔνα μικρὸ κοκκαλάκι, τὸ διοπτοῦ ἐνώνεται μὲ ἄλλα τρία

σὰν ἀλυσίδα. Τὰ 4 αὐτὰ κοκκαλάκια τὰ δνομάζομε ἀνάλογα μὲ τὸ σχῆμα ποὺ ἔχουν καὶ ἐπιστημονικὰ λέγονται: σφύρα, ἄκμων, ἀναβολεὺς καὶ φακοειδές.



Εἰκὼν 42. Τὸ αὐτὶ

Τὸ ἐσωτερικὸ αὐτὶ. Αὐτὸ εἶναι πολύπλοκο, γι' αὐτὸ λέγεται καὶ λαβύρινθος. Ἐχει πολλὲς αἴθουσες καὶ τρεῖς σωλῆνες ἡμικύκλιος μὲ τὸν κοχλία στὴν ἄκρη. Μέσα εἶναι γεμάτο ὑγρό, δπου εἶναι διακλαδισμένο τὸ ἀκουστικὸ νεῦρο.

**Πῶς ἀκοῦμε.** Γιὰ νὰ γίνῃ ἥχος πρέπει ἔνα σῶμα νὰ πάλλεται καὶ νὰ παράγῃ παλμικὰ κύματα στὸν ἀέρα.

Τὰ κύματα αὐτὰ μαζεύονται ἀπὸ τὸ πτερούγιο, μπαίνουν μέσα στὸν ἀκουστικὸ πόρο, δπου θέτουν σὲ παλμικὴ κίνηση τὸ τύμπανο. Μαζὶ μὲ τὸ τύμπανο πάλλονται καὶ τὰ 4 δστάρια τὰ δποῖα φέρονταν τὸν ἥχο στὸ ἀκουστικὸ νεῦρο καὶ ἔτι ακοῦμε.

**‘Υγιεινὴ τοῦ αὐτιοῦ.** Τὸ αὐτὶ γιὰ νὰ προφυλάσσεται ἔχει μέσα στὸν ἀκουστικὸ πόρο τρίχες καὶ ἔνα κίτρινο ὑγρὸ ποὺ λέγεται κυψελίδα. Οἱ τρίχες ἐμποδίζουν τὰ μικροῖς ωύφια νὰ μπαί-



Εἰκὼν 43. Οστάρια αὐτιοῦ

νουν στὸ αὐτὶ καὶ ἡ κυψελίδα φονεύει ὅσα ἀπὸ αὐτὰ μποῦν μέσα.

Τὰ αὐτιά μας παθαίνουν ἀπὸ πολλὲς ἀρρώστειες. Πρέπει νὰ τὰ προσέχωμε καὶ πάντοτε νὰ ζητοῦμε τὴ γνώμη τοῦ γιατροῦ ὅταν πάθουν τίποτα.

Ποτὲ δὲν πρέπει παιζοντας νὰ βάζουμε μικροποθάματα, καθὼς κόκκους, σπόρους, στραγάλια κλπ. στὸ αὐτὶ τὸ δικό μας, ἢ τοῦ ἄλλου. Καὶ ἂν τυχὸν κατὰ λάθος μπῆ τέτοιο πρᾶγμα, μὴν ἐπιχειρήσωμε νὰ τὸ βγάλωμε, γιατὶ τὸ σπρώχνομε χωρὶς νὰ θέλωμε πιὸ μέσα, ἀλλὰ ἀμέσως νὰ τρέξωμε στὸ γιατρό, ποὺ ἔχει εἰδικὰ ἔργαλεῖα νὰ τὸ βγάλῃ.

Δὲν πρέπει νὰ φυσοῦμε, ἀκόμη δὲ χειρότερο νὰ σφυρίζωμε, ἢ νὰ φωνάζωμε στὸ αὐτὶ τοῦ ἄλλου, γιατὶ μπορεῖ νὰ σπάσωμε τὸ τύμπανο καὶ νὰ τοῦ προσέξενήσωμε μεγάλη ἀρρώστεια, ἢ νὰ τὸν κάνωμε νὰ χάσῃ τὸ αὐτὶ του.

Ἐπίσης πότε νὰ μὴ τραβοῦμε δυνατὰ τὰ αὐτιά, οὔτε νὰ τὰ χτυποῦμε, γιατὶ τὸ ἕδιο μπορεῖ νὰ πάθωμε. Ὁταν πρόκειται νὰ ἀκούσωμε κρότο δυνατό, π.χ. καμπάνα, κανόνι κλπ. ν' ἀνοίγωμε τὸ στόμα, γιατὶ τὸ μεσαῖο αὐτὶ ἔχει ἔνα σωλῆνα ποὺ συγκοινωνεῖ μὲ τὴ μύτη καὶ λέγεται *εὐσταχιανὴ σάλπιγγα*. Γιὰ νὰ τὴν καταλάβετε καταπιῆτε τὸ σάλιο σας καὶ θὰ ἀκούσετε στὸ αὐτὶ σας ἔνα *τσίκι*. Ἡ βουλώσετε τὴ μύτη σας καὶ πιέσετε ἀπὸ μέσα τὸν ἀέρα καὶ ἀμέσως θὰ βουτίζῃ τὸ τύμπανο. Ἀπὸ αὐτὴ λοιπὸν τὴν σάλπιγγα ὁ ἀέρας ποὺ φέρνει τὸν δυνατὸ ἥχο πηγαίνει καὶ ἀπὸ τὸ μέσα μέρος τοῦ τυμπάνου καὶ ἔτσι δὲν τὸ πιέσει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, ὥστε νὰ τὸ σπάσῃ.

### Γ'. Η ΟΣΦΡΗΣΗ

Μὲ τὴν ὄσφρηση *ἰαίσθανόμαστε* τὶς διάφορες μυρούδιες, ποὺ βγάζουν τὰ σώματα. Ἡ αἴσθηση αὐτὴ ἔχει ὡς ὅργανο τὴ μύτη.

Ἡ μύτη, ὅπως βλέπομε, εἶναι ἀπὸ χόνδρο καὶ ἔχωδεῖει σὰν πυραμίδα ἐπάνω στὸ πρόσωπο. Μέσα σκεπάζεται μὲ μιὰ μεμβράνα, ποὺ πάντα εἶναι ύγρη· κι ἔκει εἶναι σκορπισμένο τὸ *νεῦρο τῆς ὀσφρήσεως*.

Ἡ μύτη ἔτσι, ὅπως προβάλλει στὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώ-

πού, είναι γνώρισμα χαρακτηριστικό δικό του, γιατί στά ζῶα δὲν είναι τόσο μεγάλη. Ἡ μύτη μᾶς μὲ τὰ μάτια δίνουν τὴ φυσιογνωμία στὸν ἀνθρώπο καὶ τὰ χαρακτηριστικά του.

**Πῶς ὁσφραινόμεθα.** Ἀπὸ τὰ περισσότερα σώματα, στερεά, ὑγρὰ ἢ ἀέρια, ἔφεύγοντα πολὺ μικρὰ μόρια ἀόρατα καὶ σκορπίζονται στὸν ἀέρα. Μπαίνοντας δὲ ἀέρας αὐτὸς μὲ τὰ μόρια στὴ μύτη, ἐρεθίζει τὸ νεῦρο, ποὺ είναι στὴ μεμβρᾶνα, καὶ ἀμέσως δὲ ἐρεθίσμὸς ἔρχεται στὸν ἔγκεφαλο καὶ καταλαβαίνομε τὴ μυρωδιά.

**Τι γιεινὴ τῆς ὁσφρήσεως.** Ἡ μύτη δὲν είναι μονάχα ὅργανο τῆς ὁσφρήσεως, ἀλλὰ είναι καὶ τῆς ἀναπνοῆς, γι' αὐτὸ πρέπει νὰ είναι καθαρή. Μόνη τῆς ἔχει φράχτη ἀπὸ τοίχες, γιὰ νὰ βαστοῦν τὴν σκόνη καὶ νὰ ἐμποδίζουν τὰ μικροζωύφια νὰ μπαίνουν μέσα, γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναπνέωμε πάντα ἀπὸ τὴ μύτη καὶ δχι ἀπὸ τὸ στόμα. Δὲν πρέπει νὰ βάζωμε τίποτε στὴ μύτη, κόκκους καὶ ἔνα σώματα, γιατὶ τὴν ἐρεθίζομε καὶ παθαίνει κακό. Ποτὲ νὰ μὴν πιάνωμε τὴ μύτη μὲ τὰ χέρια, ἀλλὰ πάντοτε μὲ τὸ μαντήλι. Πολὺ ἀνθυγεινὸν καὶ πρόστυχο είναι νὰ ξύνωμε μέσα τὴ μύτη μὲ τὸ δάχτυλό μας.

Πολλὲς φορὲς δὲ μύτη παθαίνει αἷμορραγία. Τότε πρέπει νὰ εἰσπνέωμε μὲ τὴ μύτη καὶ νὰ ἐκπνέωμε ἀπὸ τὸ στόμα μὲ ψηλὰ καὶ πίσω τὸ κεφάλι. Ἄν ἐπιμένῃ νὰ εἰδοποιήσωμε τὸ γιατρό.

Ἡ μύτη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὅμορφιὰ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ μᾶς δίνει, ἔτσι, ποὺ είναι βαλμένη ἐπάνω ἀπὸ τὸ στόμα, μᾶς προφυλάττει καὶ ἀπὸ κάθε τροφή, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βλάψῃ καὶ μᾶς εἰδοποιεῖ μὲ τὴ μυρωδιὰ ὅτι δὲν είναι καλή.

### Δ'. Η ΓΕΥΣΗ

Μὲ τὴν αἰσθηση αὐτὴν αἰσθανόμαστε τὸ πικρό, τὸ γλυκό, τὸ ἀλμυρό, τὸ ξυνὸν κλπ.

"Ἐχει γιὰ ὅργανο τὴ γλῶσσα, ποὺ είναι βαλμένη μέσα στὸ στόμα. Ἡ γλῶσσα ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δυὸ ἄλλες ἐργασίες ποὺ κάνει, ποὺ βοηθεῖ νὰ καταπίνωμε καὶ νὰ μιλοῦμε, σὰν φύλακας κι αὐτὴ μᾶς εἰδοποιεῖ ποιὲς τροφὲς είναι βλαβερὲς καὶ ποιὲς είναι καλές.

Τὸ γευστικὸν νεῦρο διακλαδίζεται παντοῦ μέσα στὸ στόμα. Περισσότερο δὲ τοις σκορπίζεται σὸν δῆλη τὴν ἐπιφάνεια τῆς γλώσσας καὶ πρὸ πάντων στὴν φάγη τῆς καὶ στὴν ἄκρη.

**Πῶς γευόμαστε.** Γιὰ νὰ καταλάβωμε τί γεύση ἔχει ἕνα σῶμα, πρέπει νὰ είναι ὑγρό, ἢ ἀν είναι στερεό, νὰ λυώνῃ στὸ σάλιο. Ἔτσι λυωμένο ἐρεθίζει τὸ γευστικὸν νεῦρο, ποὺ βρίσκεται στὴ γλῶσσα καὶ στὸ στόμα. Αὐτὸν φέρνει στὴ στιγμὴ τὸν ἐρεθισμὸν αὐτὸν στὸν ἐγκέφαλο καὶ αἰσθανόμαστε τὴ γεύση τοῦ σώματος.

### E'. Η ΑΦΗ

“**Η αἰσθηση** αὐτὴ είναι πολύτιμη στὸν ἀνθρωπο. Μ' αὐτὴ καταλαβαίνομε τὸ θερμό, τὸ ψυχρό, τὸ μαλακό, τὸ σκληρό, τὸ τραχύ, τὴν πίεση, τὸν πόνο κλπ. Ἐχει ὡς ὅργανο τὸ δέρμα ποὺ σκεπάζει γύρω ὅλο τὸ σῶμα. Τὸ δέρμα ἀποτελεῖται ἀπὸ δυὸ στρώματα, τὸ ἔξω ποὺ λέγεται **ἐπιδερμίδα** καὶ τὸ **χόριο**, ποὺ είναι κάτω ἀπ' αὐτῇ.

**Η ἐπιδερμίδα** είναι κύτταρα νεκρά, ποὺ δὲν αἰσθάνονται καὶ σὲ πολλὰ μέρη δπως στὰ πόδια καὶ στὶς παλάμες, ἀπὸ τὴν πίεση σχηματίζουν κάλους. Ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα βγαίνουν οἱ τρίχες καὶ τὰ νύχια, ποὺ δπως καὶ αὐτὴ δὲν πονοῦν, οὔτε φέρνουν καρμιὰ αἰσθηση.

**Τὸ χόριο** είναι τὸ καθαυτὸ δέρμα. Ἐκεῖ διακλαδίζονται τὰ διάφορα αἷμοφόρα ἀγγεῖα καὶ διασκορπίζεται παντοῦ τὸ νεῦρο τῆς ἀφής τὸ «ἀπτικὸν νεῦρο». Περισσότερο δὲ τοις σκορπισμένο στὰ ἄκρα τῶν δακτύλων, τὰ μῆλα ποὺ λέμε.

“**Η ἀφή** είναι σπουδαία αἰσθηση. Οἱ ἔμπιροι διακρίνουν τὴν ποιότητα πολλῶν ὑφασμάτων ὅχι μόνο μὲ τὰ μάτια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ δάχτυλα, μὲ τὴν ἀφή. Οἱ χρηματιστὲς μὲ τὰ δάχτυλα διακρίνουν τὰ γνήσια νορίσματα ἀπὸ τὰ κίβδηλα. Σπουδαῖο ρόλο παίζει ἡ ἀφή στοὺς τυφλούς. Μ' αὐτὴ διαβάζουν, γράφουν, μανθάνουν ὅργανο, περπατοῦν καὶ γενικὰ μὲ τὴν ἀφή ἀναπληρώνουν τὴν ὅραση ποὺ ἔχασαν.

### ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Τὸ δέρμα ἐκτὸς ἀπ' τὴν ἀφή, προσφέρει στὸν ὅργανισμό μας καὶ πολλὲς ἄλλες σπουδαῖες ὑπηρεσίες.

**Προστατεύει ἀπὸ τὰ μικρόβια.** Πρῶτον εἶναι ἔνα μεγάλο φρούριο, γύρω ἀπὸ τὶς σάρκες μας καὶ σὰν φύλακας τὶς προστατεύει ἀπὸ κάθε κακὸν ἐπισκέπτη. Ἐκατομύρια μικρόβια, ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες, τριγυρίζουν, χωρὶς νὰ φαίνωνται, τὸ σῶμα μας καὶ προσπαθοῦν νὰ μποῦν μέσα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μύτη, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ ἀλλὰ ἀπὸ τὸ δέρμα. Σ' ὅλα ὅμως τὰ μέρη τὸ σῶμα ἔχει φρουρούς. Ἀν ἀνοίξῃ πουθενὰ τὸ δέρμα, μὲ γρατσούνισμα ἢ χτύπημα καὶ ματώση, τότε τὰ μικρόβια, ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ γύρω στὴν πληγή, τρέχουν νὰ χωθοῦν στὸ αἷμα, γιὰ ν' ἀναπτυχθοῦν. Γι' αὐτὸ προσπαθοῦμε νὰ μὴν πληγώνωμε τὸ δέρμα μας. Καὶ ἂν συμβῇ, νὰ ματώσωμε πουθενά, ἀμέσως βάζομε βάμμα, γιὰ νὰ φονεύσωμε τὰ μικρόβια, ποὺ ἔτυχαν νὰ βρεθοῦν γύρω στὴν πληγή καὶ τὴ δένομε, γιὰ νὰ μὴν ἔρθη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ αἷμα κανένα ἀπὸ αὐτά.

**Βγάζει τὸν ἰδρῶτα.** Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προφύλαξη τὸ δέρμα **καθαρίζει** τὸ σῶμα ἀπὸ διάφορα δηλητήρια καὶ ἄλατα, ποὺ ὅχι μόνο δὲ χρειάζονται, ἀλλὰ εἶναι καὶ βλαβερά. Ἐχει πρὸς τοῦτο πολλὲς τρύπες, ποὺ λέγονται **πόροι**. Ἀπ' αὐτοὺς βγαίνει δὲ ἰδρώτας καὶ τὰ ἄλατα αὐτά, σὲ μικρὰ καὶ πολλὰ σταγονίδια.

**Ἡ ἀδηλη διαπνοή.** Ὁχι μόνο ὑγρὰ δηλητήρια βγάζει ἔξω τὸ δέρμα, ἀλλὰ καὶ **ἀέρια**, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὰ **ἄχρηστα** καὶ **δηλητηριώδη**. Κάνει δηλαδὴ μιὰ ἀναπνοὴ τὸ δέρμα, ποὺ δὲν τὴν καταλαβαίνομε. Ἡ ἀναπνοὴ αὐτὴ λέγεται **ἀδηλη διαπνοή**. Εἴδατε, ὅταν φυσήσωμε ἀπὸ κοντὰ σὲ καθρέφτη, πῶς θαμπώνει καὶ χάνει τὴν γυαλάδα του; Τὸ ἔδιο συμβαίνει, ἀν πλησιάσωμε τὸ χέρι μας σὲ καθαρὸν καθρέφτη, θὰ χάση τὴ γυαλάδα του καὶ θὰ γίνη λίγο θαμπός ἀπὸ τὴ διαπνοὴ τοῦ δέρματος.

**Ἡ λιπαρὴ οὐσία.** Τὸ δέρμα βγάζει καὶ μιὰ **λιπαρὴ οὐσία**, γιὰ νὰ διατηρῆται μαλακὸ καὶ νὰ μὴν ἔηραίνεται. Τὸ λίπος αὐτὸ τὸ διακρίνομε ὅταν πλυνόμαστε. Ἐκεῖ παρατηροῦμε ὅτι τὸ νερὸ χωρὶς σαπούνι δὲν τὸ βρέχει, δὲν τὸ κολλάει τὸ δέρμα μας, ποὺ φαίνεται σὰ νὰ εἶναι ἀλειμμένο μὲ λάδι. Γιὰ νὰ ἀνακαλύψετε τὸ λίπος τοῦ σώματος, κάνετε ἔνα πρόχειρο πείραμα. Πάρετε ἔνα λευκὸ καὶ καθαρὸ χαρτὶ καὶ τρίψατε το

σφιχτὰ στὸ μέτωπο ἐνὸς παιδιοῦ. Θὰ ἰδῆτε τότε ἐκεῖ ποὺ τρί-  
φτηκε τὸ χαρτί, νὰ ἔχῃ μιὰ ἑλαφριὰ λαδιά.

**Ἡ θερμοκρασία.** Τὸ δέομα κανονίζει καὶ τὴ θερμο-  
κρασία τοῦ σώματος καὶ ἔτσι δὲν τὸ ἀφήνει νὰ ὑποφέρῃ, οὕτε  
ἀπὸ τὸ πολὺ ψυχος οὕτε ἀπὸ τὴν πολλὴ ζέστη.

**Ὑγιεινὴ τοῦ δέρματος.** Ἀπὸ δὲν αὐτὰ βλέπομε, δτε  
ἀπὸ τὸ δέομα μας βγαίνουν νὰ  $\frac{1}{5}$  ἀπὸ τὶς ἀκάθαρτες οὐσίες,  
ποὺ παράγονται στὸ σῶμα μας. Τὸ δέομα μας γιὰ νὰ μᾶς ἔξυ-  
πηρετήσῃ, πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνοιχτοὺς τοὺς πόρους καὶ νὰ εἶναι  
καθαρό, γιατὶ τὸ λίπος μὲ τὴ σκόνη βουλώνουν τοὺς πόρους καὶ  
δὲν ἀφήνουν νὰ βγαίνῃ διδρώτας καὶ νὰ γίνεται ἡ ἄδηλη δια-  
πνοή. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ πλύνεται μὲ σαπούνι καὶ νὰ καθαρί-  
ζεται καλά. Νερὸ λοιπὸν καὶ σαπούνι. Οἱ ἀρχαῖοι πούροι μας  
δὲν ἔχτιζαν σπίτι χωρὶς λουτρό. Ἡ πρώτη περιποίησι ποὺ ἔκα-  
ναν στὸν ξένο, ἥταν τὸ λουτρό, γιὰ νὰ καθαρισθῇ καὶ νὰ ξεκου-  
ρασθῇ.

"Οσο περισσότερο πλύνεται δ ἄνθρωπος, τόσο πιὸ γερὸς  
καὶ πολιτισμένος εἶναι. Τὰ δηλητηριώδη αὐτὰ ὑγρὰ καὶ ἀέρια,  
ὅταν μένουν στὸ σῶμα, φέρονται πολλὲς ἀρρώστειες καὶ παθή-  
σεις σὲ διάφορα δργανα καὶ σ' δλον τὸν δργανισμό.

"Αν θέλωμε λοιπὸν νὰ διατηροῦμε τὸ σῶμα μας γερό, πρέ-  
πει νὰ τὸ πλύνωμε τούλαχιστο μιὰ φόρα τὴν ἐβδομάδα, μὲ σα-  
πούνι καὶ νερό. "Ας μὴ φοβούμαστε τὸ νερό. Ἡ πατρίδα μας  
βρέχεται ἀπὸ δλες τὶς μεριὲς ἀπὸ θάλασσα. "Ας γίνωμε φίλοι  
της μὲ τὸ κολύμπι, ποὺ δυναμώνει καὶ ὠφελεῖ τὸ σῶμα.

"Αλλὰ ἔκτὸς ἀπὸ τὴν ὑγεία καὶ γιὰ καλαισθησία πρέπει τὸ  
δέομα μας νὰ τὸ διατηροῦμε πάντα καθαρό, γιὰ νὰ ἀποφεύγω-  
με τὶς φυτίδες καὶ νὰ ἔχωμε ἐπιδερμίδα καλή καὶ δροσερή. Τὸ  
πολὺ νερό, τὰ ποτά, ἡ κακὴ χώνευση βλάπτουν καὶ χαλοῦν τὴν  
ἐπιδερμίδα.

### ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

"Οταν οἱ αἰσθήσεις λειτουργοῦν κανονικὰ στὸν ἄνθρωπο,  
ἔχουν κάθε μιὰ ἀνάλογη δύναμη καὶ ἔνταση.

"Αν δύμως δ ἄνθρωπος τύχη νὰ χάσῃ μιὰ αἰσθηση καθὼς

π. χ. τὴν ὅραση, τότε ὁι ἄλλες σιγὰ : σιγὰ μὲ τὴν ἀσκησην παιδονυμούν μεγάλη ἔνταση καὶ ἀναπληρώνουν ὅσο μποροῦν ἐκείνη, ποὺ χάθηκε. "Ετοι βλέπομε τὸν κουφό, νὰ ἔχῃ ὅραση καὶ ἀντίληψη ὀξύτατη καὶ τὸν τυφλὸν νὰ ἔχῃ μεγάλη ἄφη.

"Ο Θεός ἔδωσε στὸ σῶμα τὴν ἴκανότητα αὐτή, νὰ μπορῇ νὰ οἰκονομῇ τὶς ἐλλείψεις του.

"Η ἀσκηση καὶ ἡ συγνόθεια μποροῦν νὰ τελειοποιήσουν τὶς αἰσθήσεις μας, ὕστε νὰ γίνουν πιὸ εὐαίσθητες καὶ νὰ παιρνοῦν εἰδήσεις πολὺ ἐλαφρεῖς καὶ ἀπὸ μεγάλη ἀπόσταση.

Στὸν Καναδᾶ τῆς Ἀμερικῆς πολλοὶ κυνηγοὶ κατώρθωσαν, μὲ τὴν ἀσκηση, νὰ δσφραίνωνται καὶ νὰ βρίσκουν τὰ κυνήγια τους καλύτερα καὶ ἀπὸ λαγωνικά.

Στὶς Ἰνδίες πολλοὶ κατορθώνων νὰ ἀκοῦνε ἀπὸ μεγάλη ἀπόσταση καὶ τὸν μικρότερὸν κρότο. Στὰ μεγάλα οἰνοποιεῖα τῆς Εὐρώπης ὑπάρχουν εἰδικοί, ποὺ μὲ τὴ γεύση καὶ τὴν ὀσφρηση καταλαβαίνουν, ὅχι μόνο ἀν τὸ κρασὶ εἶναι καλό, ἀλλὰ καὶ πόσων χρονῶν εἶναι καὶ ἀπὸ τί τόπο προέρχεται.

'Ἐρωτήσεις. Γιατὶ πρέπει νὰ κοιμάμαστε νωρίς ; Τί βλάπτει ἡ ἀϋπνία ; 'Ονόμασε τὶς αἰσθήσεις. Γιατὶ δὲν πρέπει γὰ διαβάζωμε μὲ τὰ μάτια πολὺ κοντά στὸ βιβλίο ἢ στὸ τετράδιο ; Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ βάζωμε τὰ χέρια στὰ μάτια μας ; Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ἐγγίζωμε στὸ αὐτὶ τοῦ ἄλλου ἢ νὰ βάζωμε μέσα ξένα σώματα ; Γιατὶ δταγ κλατίμε τρέχει ἡ μύτη μας ; Τί θὰ κάνης ἀν ματώσῃ ἡ μύτη σου ; Τί θὰ κάνης ἀν γραντισουνισθῆς καὶ ματώσῃς σὲ κανένα μέρος στὸ σῶμα σου ; Γιατὶ πρέπει νὰ πλύνωμε τὸ σῶμα μας στὸ λουτρό ;

### III. ΟΡΓΑΝΑ ΘΡΕΨΕΩΣ

"Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Τὸ στέρον, ἡ λεκάνη καὶ οἱ πλευρὲς σχηματίζουν ἔνα κοίλωμα, ποὺ μέσα σ' αὐτὸ προφυλάσσονται σπουδαῖα ὅργανα τοῦ σώματός μας. Τὸ κοίλωμα αὐτό, μὲ μιὰ σαρκώδη μεμβρᾶνα, ποὺ λέγεται διάφραγμα, χωρίζεται δριζόντια, σὲ δυὸ μέρη, ἀνω καὶ κάτω. Στὸ ἀνω μέρος ποὺ εἶναι μέσα ἀπὸ τὸ στῆθος βρίσκεται ἡ καρδιὰ καὶ τὰ πνευμόνια καὶ στὸ κάτω μέρος, τὸ στομάχι, τὰ ἔντερα, τὸ συκώτι, τὰ νεφρά, ἡ σπλήνα καὶ τὸ πάγηρεας.

Κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δργανα κάνει ἔχωριστή δουλειά, ποὺ βοηθεῖ στὴ θρέψη. Ἀν λείψῃ κανένα, ἡ θρέψη δὲ γίνεται κανονική.

### W Οἱ τροφὲς τοῦ ἀνθρώπου.

Κάθε μηχανὴ γιὰ νὰ κινηθῇ χρειάζεται ώρισμένη καύσιμο ὑλη. Ἡ πετρελαιομηχανὴ κινεῖται μὲ πετρέλαιο, ἡ ἀτμομηχανὴ μὲ ὀτρὶο κ.λ.π. Ἀν σὲ μὰ μηχανὴ βάλωμε διαφορετικὴ καύσιμο ὑλη, ἀπὸ ἐκείνη ποὺ δέχεται, ἀν π.χ. στὴ μηχανὴ ἀπ’ τὸ αὐτοκίνητο, βάλωμε κάρβυρνα, θὰ ἰδοῦμε ὅτι δὲν λειτουργεῖ. Τὸ ἕιδος εἶναι καὶ στὸν ἀνθρωπο. Ἀν κοιτάξωμε τὰ δόντια του θὰ ἰδοῦμε ὅτι εἶναι φτιασμένα γιὰ νὰ τρώγῃ καρποὺς καὶ χόρτα. Καὶ πραγματικὰ τὸν παλιὸ καιρὸ δ ἀνθρωπος ἥταν καρποφάγος, καὶ φυτοφάγος. Ὁσο δῆμος δημιουργοῦσε εὐκολίες στὴ ζωὴ του, ἄρχισε νὰ τρώγῃ καὶ σάρκες καὶ σιγὰ—σιγὰ ἔγινε σαρκοφάγος καὶ στὸ τέλος παμφάγος.

Τὸ παραστράτημα δῆμος αὐτὸ ποὺ ἔκαμε στὶς τροφὲς δ ἀνθρωπος, τὸ πληρώνει μὲ τὴ ζωὴ του. Γιατὶ τὰ δργανά του δὲν ἀντέχουν σὲ τέτοιο καύσιμο ὑλικὸ καὶ σιγὰ σιγὰ χαλοῦν καὶ δσο πηγαίνει ἡ ζωὴ του γίνεται λιγώτερη.

Ἐτσι λοιπὸν δ ἀνθρωπος σήμερα τρώγει τριῶν λογιῶν τροφές: τὶς ἀμυλώδεις, τὶς λευκωματώδεις καὶ τὶς λιπαρές.

**Τροφὲς ἀμυλώδεις.** Κοιτάζοντας τὸ ρύζι, τὸ ψωμί, τὰ φασόλια, τὴν πατάτα κλπ. βλέπομε, ὅτι ἥταν ἔηραίνωνται, τρίβονται καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ πολὺ ψιλοὺς ιόντους. Οἱ κόκκοι αὐτοὶ λέγονται ἀμυλοὶ καὶ οἱ τροφὲς ἀμυλώδεις.

**Λευκωματώδεις.** Ἀν τώρα παρατηρήσωμε τὸ γάλα, τὸ ἀσπράδι ἀπ’ τὸ αὐγὸ καὶ ἄλλα, θὰ ἰδοῦμε ὅτι ἔχουν μὰ ἀσποη καὶ πηχτὴ οὐσία ποὺ λέγεται λεύκωμα, καὶ κόβει καὶ γίνεται ρευστότερη ἀν ρίξωμε λεμόνι ἢ ἄλλο ξυνό. Οἱ τροφὲς αὐτὲς λέγονται λευκωματώδεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γάλα, τὰ αὐγά, τὰ κρέατα καὶ τὰ χόρτα ἔχουν λεύκωμα.

**Λιπαρές.** Ἀλλο εἶδος τροφῶν εἶναι τὸ λιπος. Τὸ λιπος, ἡ τὸ βγάζομε ἀπὸ τὰ ζῶα καθὼς π.χ. τὸ βούτυρο, τὸ χοι-

οινὸς λίπος, καὶ λέγεται ζωϊκὸς ἢ ἀπὸ τὰ φυτά, καθὼς τὸ ἔλαιο-λαδό, τὸ βαμβακόλαδο κλπ. καὶ λέγεται φυτικός.

Ομοιο μὲ τὸ ἄμυλο εἶναι καὶ τὸ ζάκχαρο, ποὺ ἔχουν τὰ ὕδριμα φροῦτα. Τὸ ζάκχαρο αὐτό, καθὼς καὶ τῶν σταφυλιῶν λέγεται σταφυλοζάκχαρο καὶ εἶναι πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἀσπρη ζάκχαρη Γι' αὐτὸ τὰ ὕδριμα φροῦτα εἶναι πολὺ ὡφέλιμη τροφὴ στὸν ἀνθρώπο. Τὰ σταφύλια πρὸ παντὸς καθὼς καὶ ἡ σταφίδα (χλωρὴ καὶ ἔηρη) δὲν εἶναι μονάχα ὡφέλιμα καὶ θερεπτικὰ φροῦτα, ἀλλὰ καὶ θεραπευτικὰ στὸν ὁργανισμό μας.

## W ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Η σημασία τευς γιὰ τὸν ἀνθρώπο. Μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἀνακαλύψεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι οἱ βιταμίνες. Είναι διάφορες οὐσίες, ποὺ ἔνω τὶς παίρνομε σὲ ἔλαχιστη ποσότητα, ἔχουν μεγάλη σημασία στὴν ἀνάπτυξη καὶ διατήρηση τοῦ ὁργανισμοῦ μας.

Ο ἀνθρώπος ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὶς μικρὲς αὐτὲς ποσότητες τῶν βιταμινῶν ποὺ τρώγει χωρὶς κᾶν νὰ τὸ καταλαβαίνῃ. Τὶς συναντοῦμε μέσα στὰ τρόφιμα, ποὺ δὲν ἔχουν βράσει πολύ, γιατὶ διβρασμὸς τὶς καταστρέφει. Είναι τόσο ἀπαραίτητες στὸν ὁργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου, ώστε δταν λείψη μία δὲν ἀργοῦν νὰ φανοῦν διάφορες ἀρρώστειες.

**Εἰδη.** Πολὺν καιρὸν χρειάστηκαν οἱ ἐπιστήμονες νὰ ξεχωρίσουν τὶς βιταμίνες. Βρήκαν πολλὲς καὶ τὶς ὀνόμασαν μὲ τὰ γράμματα τοῦ λατινικοῦ ἀλφαρίτου A, B, C, D, E κλπ.

Κάθε μία ἀπὸ τὶς βιταμίνες παίζει καὶ ξεχωριστὸ ρόλο στὸν ὁργανισμό.

**Η βιταμίνη A.** Κυριώτερη πηγὴ της εἶναι τὸ μενδουνόλαδο. Βρίσκεται ἐπίσης στὰ ψάρια, στὰ αὐγά, στὰ γαλακτερά, στὰ καρότα, στὸ σπανάκι καὶ στὰ φροῦτα.

Όταν λείπῃ ἀπὸ τὸν ὁργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ζώου ἀρρώστεινον τὰ μάτια (ἔηροφθαλμία) καὶ τὸ δέρμα προσβάλλεται εὔκολα ἀπὸ πολλὲς ἀσθένειες.

**Η βιταμίνη B** βρίσκεται κυρίως στὴ μαγιά τῆς μπύρας καθὼς καὶ στὸ συκότι, στὰ αὐγά, στὸ κρέας. Τὴ συναντοῦμε ἐπίσης στὰ δημητριακά. 'Υπάρχουν πολλὲς συγγενεῖς βιταμίνες B (ἢ B<sub>1</sub> B<sub>2</sub> κλπ.) ποὺ δταν λείπουν ἀπὸ τὸν ὁργανισμὸ δ ἀνθρώπος καὶ κάθε ζῶο

ἔχει ἀνορθεξιά, ἀρρωσταίνουν τὰ νεῦρα καὶ οἱ μύες καὶ προσβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀσθένεια μπέρι - μπέρι.

**Ἡ βιταμίνη** Σ βρίσκεται κυρίως στὸ χυμὸν λεμονιῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ λαχανικὰ τὰ ἄβραστα καθὼς καὶ τὰ φροῦτα περιέχουν ἀρκετὴ ποσότητα. **Ἡ ἔλλειψη τῆς βιταμίνης** Σ προκαλεῖ μιὰ ἀρρώστεια ποὺ λέγεται **σκορβοῦτο**. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, τὰ οὐλα ματώνουν καὶ τὰ δόντια καταστρέφονται καὶ πέφτουν.

**Ἡ βιταμίνη D** ἔχει κυριώτερη πηγή τῆς τὸ **μουρδουνόλαδο**. **Ὑπάρχει** ἐπίσης στὰ φάρμα καὶ στὰ αὐγά καὶ σχηματίζεται μὲ τὴν βοήθεια τῶν ὥλιακῶν ἀκτίνων. **Ἐχει** μεγάλη σημάσια στὴν ἀνάπτυξη τῶν δοτῶν. Χωρὶς αὐτὴν τὰ κόκκαλα γίνονται μαλακὰ καὶ ἀδύνατα. Δὲν μποροῦν νὰ στηρίξουν τὸ σῶμα καὶ στραβώνουν. Τὸ παιδί που μεγαλώνει χωρὶς βιταμίνη D γίνεται φαχτικό.

**Βιταμίνες - φάρμακα.** **Ὑπάρχουν** καὶ πολλὲς ἄλλες βιταμίνες, ποὺ συντελοῦν στὴν δημαλὴ λεῖτουργία τοῦ ὅργανισμοῦ. Οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες κατώρθωσαν νὰ ἀπομονώσουν τὶς βιταμίνες καὶ νὰ κάνουν διάφορα φάρμακα (κουφέτα κλπ.) κατάλληλα γιὰ διάφορες ἐλείψεις τοῦ ὅργανισμοῦ καὶ ὀρισμένες ἀρρώστειες.

**Ἐρωτήσεις.** Γιατὶ ἐπιμένει τὸ χειμώνα ἡ μητέρα μας νὰ πιοῦμε μουρουνόλαδο; Τί ἀξία ἔχει τὸ γάλα, τὰ αὐγά, τὰ ώμα λαχανικά καὶ τὰ φροῦτα; Σὲ τί ὠφελοῦν;

## Η ΠΕΨΗ

**Ὄργανα πέψεως.** Οἱ τροφὲς αὐτὲς ὅπως εἶναι, δὲν μποροῦν νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ νὰ . ἀφομοιωθοῦν, χοειάζεται λοιπὸν νὰ πάθουν κάποια μεταβολὴ γιὰ νὰ γίνουν κατάλληλες καὶ χρήσιμες στὸ σῶμα. **Ἡ μεταβολὴ** αὐτὴ λέγεται **πέψη** (χώνεψη) καὶ τὰ ὅργανα, ποὺ παρασκευάζουν τὴν πέψη, λέγονται **πεπτικὰ ὅργανα**. Τέτοια εἶναι τὰ δόντια, τὸ σάλιο, τὸ στομάχι, τὰ ἔντερα, ἡ χολὴ καὶ τὸ πάγμαρεας.

### 1. Τὰ δόντια

Τὰ δόντια καθὼς καὶ τὸ στόμα εἶναι τὰ πρῶτα ὅργανα, ποὺ παραλαβιάνουν τὶς τρόφες. Οἱ τροφές, μὲ τὴ βοήθεια τῆς γλώσσας, ἀνακατεύονται μὲ τὸ σάλιο καὶ τρίβονται μὲ τὰ δόν-

τια, ὅσπου νὰ γίνουν μιὰ μᾶξα, ἀκοιβῶς ὅπως τὸ σιτάρι στὸ μύλο.

Τὰ δόντια δὲν εἶναι τὰ ἴδια στοὺς μικροὺς καὶ στοὺς μεγάλους.

Ο μεγάλος ἀπὸ 25 χρονῶν καὶ ἐπάνω ἔχει 32 δόντια ἀπὸ 16 σὲ κάθε σαγόγι : 4 κοπτῆρες, 2 κυνόδοντες καὶ 10 τραπεζῖτες. Απὸ αὐτῶν οἱ 2 ποὺ εἶναι τελευταῖοι στὸ βάθος, φυτρώνουν ἀπὸ τὰ 20 χούνια καὶ ἐπάνω τότε, ποὺ δὲ ἀνθρωπος εἶναι πιὰ μναλωμένος καὶ λέγονται γι' αὐτὸ φρονιμῆτες.

Τὸ μικρὸ παιδὶ ἐνόσω πίνει τὸ γάλα τῆς μητέρας του δὲν ἔχει ἀγάγκη ἀπὸ δόντια. Απὸ τὸν 7ον ὅμως μῆνα ἀρχίζουν νὰ φυτρώνουν πρῶτα οἱ κοπτῆρες καὶ ὑστερα τὰ ἄλλα δόντια. Ως τὰ 7 χρόνια τὸ παιδὶ ἔχει 20 δοντάκια, ποὺ μὲν αὐτὰ μπορεῖ νὰ τρώγῃ καλά, ὅπως καὶ δὲ μεγάλος μὲ τὰ 32 καὶ λέγονται γαλαξῖαι, γιατὶ φύτρωσαν τὴν ἐποκήν, ποὺ τὸ μικρὸ ἀκόμη ἔτρωγε γάλα ἀπὸ τὴ μάνα του. Τὰ δόντια αὐτά, οἱ γαλαξῖαι, δὲν μένουν τὰ ἴδια, ὅσπου νὰ γηράσῃ δὲ ἀνθρωπος, ἀλλὰ ὑστερα ἀπὸ τὰ 7 χρόνια πέφτουν ἕνα—ἕνα καὶ φυτρώνουν ἄλλα μόνιμα πιά, ποὺ μένουν ὅς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Πῶς εἶναι τὰ δόντια. Σὲ κάθε δόντι διακρίνομε τὴ φίλα του, ποὺ χώνεται βαθιὰ στὰ οὖλα καὶ στηρίζεται στὸ σαγόνι καὶ τὸ ἔξω μέρος, ποὺ φαίνεται καὶ λέγεται στεφάνη. Μέσα στὴ φίλα διακλαδίζονται διάφορα νεῦρα, καὶ ἀγγεῖα γιὰ νὰ τὸ τρέφουν. Οταν τὸ δόντι πονῇ, εἶναι ζωντανὸ καὶ κάτι ἔπαθε. Εἰς τοὺς πολὺ γέρους, παύει νὰ τρέφεται τὸ δόντι καὶ τότε εἶναι πιὰ γεκρό, δὲν πονάει καὶ πέφτει μάρο του.

Η στεφάνη ἔχει διάφορο σχῆμα. Στοὺς κοπτῆρες εἶναι κοφτεοὴ γιὰ νὰ κόβῃ τὶς τροφές, στοὺς κυνόδοντες μυτερὸ γιὰ νὰ ξεσχίζῃ καὶ στοὺς τραπεζῖτες ἔχει τὴν ἐπιφάνεια πλατειὰ σὰ μυλόπετρες, γιὰ νὰ τρίβῃ τὶς τροφές. Η στεφάνη σκεπάζεται μὲ μιὰ ἀσπρὴ οὐσία ποὺ λέγεται ἀδαμαντίνη καὶ εἶναι προφυ-



Εἰκὼν 44. Τομὴ ὡδόντων

λαγμένη πολύ. Τὰ οὐλα σφίγγουν γύρω γύρω τὰ δόντια καὶ ἔτσι δὲν ἀφήνουν νὰ μπαίνουν τροφὲς στὶς φίλες.

✓ **‘Υγιεινὴ τῶν δοντιῶν.** Τίποτε δὲν μποροῦν νὰ κάμουν τὸ στομάχι καὶ τὰ ἔντερα ἂν ἡ τροφὴ δὲν εἶναι καλὰ λυωμένη. “Οπως τὸ λάδι δὲν βγαίνει, ἂν δὲν εἶναι τριμμένες οἱ ἐλιές, ἔτσι καὶ οἱ ψρεπτικὲς ούσιες, ἂν δὲν εἶναι τριμμένες οἱ τροφὲς καὶ χωνευμένες δὲν ἀπορροφῶνται.

Οἱ τροφὲς πρέπει νὰ μασσῶνται καλὰ στὸ στόμα μὲ τὰ δόντια καὶ νὰ μὴ καταπίνωνται ἀμάσητες. Τὰ δόντια εἶναι στὸ στόμα καὶ δχι στὸ στομάχι.

Τὸ στομάχι προσπαθεῖ νὰ συμπληρώσῃ τὴ δουλειά, ποὺ δὲν ἔκαμαν τὰ δόντια, κάνοντας δυνατὲς κινήσεις. Ἀλλὰ τώρα κάνει δυὸ δουλειὲς καὶ τὴ δικῆ του τὴ χόνεψη καὶ τῶν δοντιῶν, γιο ἀντὸ κονδάζεται πολύ, καὶ σιγὰ-σιγὰ δὲν μπορεῖ νὰ κάμη καμμία. Τότε δ ἄνθρωπος γίνεται στομαχικὸς καὶ δυστυχής.

“Αφοῦ λοιπὸν τὰ δόντια ἔχουν τόση σημασία γιὰ τὴν πέψη πρέπει νὰ τὰ περιποιούμαστε πολύ, πρὸ τὰ χάσωμε καὶ μαζὶ μο ἀντὰ χάσωμε καὶ τὸ στομάχι μας καὶ τὴν ὑγεία μας.

Πάντα μετὰ τὸ φαγητὸ πρέπει νὰ τὰ καθαρίζωμε μὲ ξυλαράκι, ποτὲ μὲ καρφίτσα ἢ περούνι ἢ ἄλλο σιδερένιο πρᾶγμα, γιὰ νὰ φεύγουν οἱ τροφὲς ποὺ μένουν ἀνάμεσα. Κατόπιν νὰ τὰ πλύνωμε πάντοτε, μετὰ τὸ φαγητό, μὲ μαλακὴ βούρτσα καὶ δόδοντόπαστα, ἢ σόδα, ἢ ἀλάτι καὶ νερό.

“Εκτὸς ἀπὸ τὸ πλύσιμο δὲν πρέπει νὰ τρῶμε πολὺ ζεστά, ἢ πολὺ κρύα φαγητὰ καὶ ποτά, καθὼς καὶ πολλὰ γλυκά. Νὰ μὴ σπάζωμε σκληρὰ πράγματα, μύγδαλα, καρύδια καὶ ἄλλα μὲ τὰ δόντια, γιατὶ βλάπτονται. Νὰ βουλώνωμε τὰ κούφια δόντια, γιατὶ ἀν τὰ παραμελοῦμε καὶ αὐτὰ θὰ χαλάσουν δλότελα καὶ δὲ θὰ διορθώνωνται καὶ τὰ γερὰ μπορεῖ νὰ μολυνθοῦν καὶ νὰ χαλάσουν κο ἐκεῖνα. “Αν τυχὸν κανένα δόντι χαλάσῃ πρέπει νὰ τὸ βγάλῃ δι γιατὸς καὶ νὰ βάλῃ ἄλλο. “Οποιος ἔχει γερὰ δόντια ὡς τὰ γεράματα, ἔχει καὶ γερὸ στομάχι. Καὶ δταν τὸ στομάχι εἶναι γερό, δλο τὸ σῶμα τρέφεται καλά.

## 2. Τὸ σάλιο

Τὸ σάλιο βγαίνει ἀπὸ πολλοὺς ἀδένες, ποὺ ἔχομε μέσα στὸ στόμα καὶ κάτω ἀπὸ τὴ γλῶσσα μας. "Οταν λέμε ἀδένες ἐννοοῦμε κάτι σάρκες ἰδιαίτερες, ποὺ σὰν μικρὰ ἐργοστάσια βγάζουν διάφορα ὑγρὰ χρήσιμα στὸν δργανισμό μας. Τέτοιοι ἀδένες είναι, γιὰ τὸ σάλιο, γιὰ τὸν ἴδρωτα, γιὰ τὰ δάκρυα κλπ.

Τὸ σάλιο, δὲ χρειάζεται μόνο γιὰ νὰ ὑγραίνωνται οἱ τροφές, ἀλλὰ ἔχει καὶ ἄλλη μεγαλύτερη δουλειά. Μεταβάλλει τὸ ἄμυντο σὲ σάκχαρο. Μασήσατε πολλὴ ὥρα ψωμὶ στὸ στόμα σας. Τί θὰ αἰσθανθῆτε; "Οσο τὸ μασᾶτε, τόσο τὸ γλυκαίνει, δηλαδὴ τὸ ἄμυντο γίνεται σάκχαρο. Καὶ γι' αὐτὴ τὴ δουλειὰ ἔχει τοποθετήσει αὐτοῦ τὸ σάλιο δὲ δργανισμός. "Άν δὲν μεταβληθῇ τὸ ἄμυντο σὲ σάκχαρο, ὅλο ἡ μέρος, δὲν μπορεῖ ἄλλον νὰ γίνῃ αὐτὴ ἡ δουλειὰ καὶ δύσκολα θὰ χωνευθῇ ἡ τροφή. Τὸ σάλιο είναι τὸ πρῶτο καρτέρι τῶν τροφῶν. Γι' αὐτὸ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ μασᾶμε γρήγορα καὶ βιαστικά, γιὰ νὰ προφθάνουν νὰ ὑγραίνωνται καὶ νὰ γλυστροῦν οἱ τροφές καὶ νὰ μεταβάλλεται καὶ τὸ ἄμυντο σὲ σάκχαρο. Τὰ μικρὰ παιδιὰ ὅταν ἀρχίζουν νὰ βγάζουν δόντα καὶ τρῶνε, τότε μόνο ἔχουν καὶ σάλιο, ποὶν δὲν ἔχουν, γιατὶ δὲν τοὺς χρειάζεται.

## 3. Τὸ στομάχι

"Αν ἀκολουθήσωμε τὸ δρόμο, ποὺ τραβοῦν οἱ τροφές. "Άπὸ τὸ στόμα μὲ μιὰ σιρωξιά, ποὺ κάνει πρὸς τὰ πίσω ἡ γλῶσσα, οἱ τροφές κατεβαίνουν στὸν οἰσοφάγο βόλοι-βόλοι καὶ μπαίνουν στὸ στομάχι.

Τὸ στομάχι είναι μιὰ κρεάτινη σακκοῦλα, ποὺ είναι κάτω ἀπὸ τὸ διάφραγμα καὶ λίγο ἀριστερά. Τὸ στομάχι μέσα στὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματά του ἔχει πολλοὺς μικροὺς ἀδένες, ποὺ τοῦ δίνουν ἀπὸ μέσα ὅψη βελουδωτή. Οἱ ἀδένες αὐτοὶ βγάζουν ἔνα ὑγρό, ποὺ λέγεται γαστρικὸ ὑγρὸ καὶ μὲ αὐτὸ χωνεύονται οἱ τροφές, ἵδιως τὰ λευκώματα καὶ τὸ κρέας. Τὰ λευκώματα καθὼς τὸ ἀσπράδι τοῦ αὐγοῦ καὶ ἄλλα, ὅπως είναι ὑγρόπικτα, είναι ἀδύνατο νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ ἔντερα καὶ νὰ ἀπορροφηθοῦν.

Εύδετε τὸ ἀσπράδι ἀπὸ τὸ αὐγὸ πῶς τρέμει καὶ συγκρατιέται σὰ μὰ μᾶζα; Πίξετε λίγο λεμόνι καὶ ἀνακατέψατέ το. Θὰ παρατηρήσετε ὅτι φεύγει ἡ κολλώδης οὖσια καὶ γίνεται ὑγρό, οευστότερο. Τὸ ἵδιο κάνει στὰ λευκώματα, τὸ γαστρικὸ ὑγρό. Ἐνεργεῖ σὰν ξυνὸ καὶ τὰ κάνει κατάλληλα, γιὰ νὰ περάσουν εὔκολα ἀπὸ τὰ ἔντερα καὶ νὰ ἀπορροφηθοῦν.

Τὸ στομάχι εἶναι τὸ δεύτερο καρτέρι, ποὺ χωνεύει τὶς τροφές καὶ πρὸ παντὸς τὰ λευκώματα.

· **Ὑγιεινὴ τοῦ στομαχιοῦ.** Τόσο σπουδαιὸ δογάνῳ θέλει προσοχή: Νὰ, μὴν τοῦ δίδωμε τροφές ἀμάστητες καὶ πολλές, γιατὶ δὲ μπορεῖ τότε νὰ τὶς χωνέψῃ καὶ ὑποφέρει καὶ σιγὰ-σιγὰ καταστρέφεται.

Δὲν πρέπει νὰ τρῶμε φαγητὰ τσιγαριστὰ καὶ μὲ πολλὲς σάλτσες, γιατὶ δύσκολα χωνεύονται.

Νὰ τρῶμε μετὰ τὸ φαγητὸ φρούτα ὕδριμα, γιατὶ δὲν εἶναι μόνο θρεπτικὰ ἀλλὰ καὶ πολὺ χωνευτικά, ἀρκεῖ νὰ εἶναι καλὰ πλυμένα. Νὰ μὴν πίνωμε ποτά, γιατὶ καταστρέφουν τὸ στομάχι.

Μετὰ τὸ φαγητὸ ἀς μὴν κοιμώμεθα ἀμέσως οὕτε καὶ νὰ ἀρχίζωμε ἀμέσως ἐργασία.

Καλὸν εἶναι τὸ βραδυνὸ φαγητό, νὰ γίνεται νωρίς, νὰ εἶναι ἔλαφορὸ καὶ ὄχι πολύ.

Τὸ στομάχι μόνο του φωνάζει, ποιὸ φαγητὸ βαραίνει καὶ τοῦ κάνει κακό, καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀποφεύγωμε.

#### 4. Τὰ ἔντερα

Τὰ ἔντερα εἶναι τὸ τοίτο καὶ τελευταῖο καρτέρι τῶν τροφῶν. Ἐκεῖ χωνεύεται δλότελα τὸ ἀμυλὸ καὶ τὸ λεύκωμα, ποὺ δὲ πρόφτασαν νὰ χωνευθοῦν. Πρὸ πάντων ὅμως χωνεύεται τὸ λίπος, ποὺ δὲν ἔπαθε ὡς ἔδω καμμία μεταβολή, καθὼς καὶ οἱ φυτικὲς τροφές, καὶ ἀπορροφοῦνται οἱ θρέπτικὲς οὖσιες.

Πῶς εἶναι τὰ ἔντερα. Τὰ ἔντερα εἶναι δυὸ εἰδῶν: τὰ λεπτὰ ἔντερα καὶ τὸ παχύ. Τὰ λεπτὰ ἔντερα ἔχεινοῦν ἀπὸ τὸ στομάχι καὶ σχηματίζοντας τὸ δωδεκαδάχτυλο τυλίγονται ἐπάνω σὲ μὰ μεμβρᾶνα ἀπὸ λίπος, ποὺ λέγεται περιτόναιον (σκέπη ποὺ λέμε), ἔτσι, ποὺ μοιάζουν σὰ νὰ εἶναι σωρός. Καὶ



Εικών 45.

Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος

μόλια ταῦτα, εἶναι πολὺ κανονικὰ καὶ προσεκτικὰ κολλημένα, ὅστε δὲν μπερδεύονται. Τὰ λεπτὰ ἔντερα εἶναι πέντε φορὲς μακρύτερα ἀπὸ τὸ σῶμα μας. Στὰ φυτοφάγα ζῶα εἶναι 10—20 φορὲς μακρύτερα.

Τὸ παχὺ ἔντερο εἶναι συνέχεια ἀπὸ τὰ λεπτά, κάνει μιὰ στροφὴ πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ καταλήγει στὸ ἀπευθυνμένο ἔντερο, ποὺ βγαίνουν οἱ ἄχρηστες καὶ ἀχώνευτες τροφές. Ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει τὸ παχὺ ἔντερο, στὴν ἄκρη ἀπὸ τὰ λεπτά, σχηματίζεται μιὰ μικρὴ σακκούλα, ἕνα ἐντεράκι σὰ σκουλῆκι καὶ λέγεται «σκωληκοειδῆς ἀπόφυση». Αὐτὸς δταν πάθη λέμε δι τι δ ἀνθρωπος ἔχει σκωληκοειδίτιδα.

Μέσα τὰ ἔντερα εἶναι καὶ αὐτὰ βελουδωτὰ καὶ βγάζουν ἕνα ὑγρό, δχι ἔννο σὰν τὸ γαστρικό, ἀλλὰ σὰ σόδα, ποὺ λέγεται ἐντερικό. Αὐτὸς διαλύει τὸ λίπος, δπως ἡ σόδα στὴν κατασκευὴ τοῦ σαπουνιοῦ. Στὰ ἔντερα χύνεται καὶ ἡ χολή, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ συκώτι.

Ἐπίσης στὰ ἔντερα χύνεται καὶ τὸ ὑγρὸ ποὺ λέγεται παγκρεατικὸ ὑγρό.

Πῶς γίνεται ἡ ἀπορρόφηση τῶν τροφῶν. Τὰ ὑγρὰ αὐτὰ χωνεύονται δλες τὶς τροφὲς καὶ τοὺς κόβουν τὴν ἔυνίλα, ποὺ φέρονται ἀπὸ τὸ γαστρικὸ ὑγρό. Ἀμυλο-, λεύκωμα καὶ λίπος τώρα εἶναι μιὰ μᾶζα, ἔνας χυλὸς ἔτοιμος. Ἐδῶ ἀρχίζει ἡ δεύτερη ἐργασία τῶν ἔντερων, ἡ ἀπορρόφηση. Στὴν ἐσωτερική, τὴν βελουδωτὴν ἐπιφάνεια, εἶναι σκορπισμένα διάφορα ἀγγεῖα τριχοειδῆ, ποὺ ἀπορροφοῦν τὶς θρεπτικὲς οὖσίες μὲ διαπίδυση. Οἱ θρεπτικὲς οὖσίες, δταν περάσουν εἶναι σὰ γάλα καὶ μαζεύονται στὰ χυλοφόρα ἀγγεῖα. Ἀπὸ ἐκεῖ μὲν μικρὸ σωλῆνα ἔνωνται μὲ τὸ αἷμα.



Εἰκὼν 46. Πεπτικὸ σύστημα

Τὰ ἀγγεῖα αὐτά, ποὺ οουφοῦν τὶς θρεπτικὲς οὖσίες, μοιάζουν μὲ τὶς φύτῶν ποὺ παίρνουν τὶς οὖσίες ἀπὸ τὴ γῆ.

### Οἱ ἀδένες μικρὰ ἐργοστάσια

Τὸ σῶμα μας ἔχει πολλοὺς ἀδένες. Αὐτοί, σὰν μικρὰ ἐργοστάσια, παράγουν διάφορα ὑγρὰ καὶ ἄλλα προϊόντα μὲ τὰ δόποια βοηθοῦν τὴν πέψη καὶ γενικὰ τὴν κανονικὴ λειτουργία τοῦ δργανισμοῦ μας. Τέτοιους ἀδένας βλέπομε σὲ ὅλα τὰ τελειότερα ζῶα καὶ εἶναι: τὸ συκώτι, τὸ πάγκρεας, ἡ σπλήνα, ὁ θυρεοειδῆς, τὰ νεφρά, οἱ σιελογόνοι ἀδένες, οἱ δακρυογόνοι ἀδένες καὶ ἄλλα.

1. **Τὸ συκώτι.** Τὸ συκώτι εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀδένας τοῦ σώματος καὶ βρίσκεται δεξιά, κάτω ἀπὸ τὸ διάφραγμα. Τὸ συκώτι προσφέρει πολλὲς καὶ μεγάλες ὑπηρεσίες στὸν δργανισμό. Παράγει τὴ χολή, ποὺ χύνεται στὸ δωδεκαδάκτυλο καὶ βοηθεῖ στὴ θρέψη, καὶ ἔχουν δετερώνει πολλὰ δηλητήρια ὅταν μποῦν μέσα μας. Σχηματίζει τὴν οὐρία ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ νεφρά καθὼς καὶ τὸ σάκχαρο ποὺ χρειάζεται στὸ σῶμα καὶ καταστρέφει τὰ χαλασμένα ἐρυθρὰ αἷμασφαίρια. Πρέπει ν<sup>ο</sup> ἀποφεύγωμε τὴν πολυφαγία, τὰ οἰνοπνεύματα καὶ γενικὰ διτι κουράζει καὶ βλάπτει τὸ συκώτι, γιατὶ πολλὲς φορὲς παθαίνει τέτοιες ἀρρώστιες ποὺ φέρνουν καὶ τὸ θάνατο ἀκόμη.

2. **Τὸ πάγκρεας.** Ὁ ἀδένας αὐτὸς εἶναι μακρουλὸς καὶ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ στομάκι. Κάνει δύο εἰδῶν λειτουργίες: Βγάζει ἔνα ὑγρὸ ποὺ χύνεται στὸ δωδεκαδάκτυλο καὶ βοηθάει στὴ χώνευση τῶν τροφῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ μὲ τὸ ὑγρὸ ποὺ βγάζει στὸ ἐσωτερικό τον μετριάζει τὸ σάκχαρο, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ συκώτι καὶ κανονίζει νὰ μείνῃ τὸ ἀπαραίτητο ποὺ χρειάζεται τὸ σῶμα μας. Ὁταν τὸ πάγκρεας δὲν λειτουργῇ καλὰ πλεονάζει τὸ σάκχαρο καὶ δ ἄνθρωπος πάσχει ἀπὸ μιὰ ἀρρώστια ποὺ λέγεται διαβήτης.

3. **Ἡ σπλήνα.** Αὐτὴ βρίσκεται ἀριστερὰ κάτω ἀπὸ τὸ διάφραγμα καὶ ἄνω ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ νεφρό. Εἶναι σὲ ὅλους γνωστή. Παράγει τὰ λευκὰ αἷμασφαίρια, ποὺ εἶναι οἱ φρουροὶ τοῦ σώματος. Σὲ μεγάλες λοιμώδεις ἀρρώστιες, σὰν τὴν ἐλονοσία ἀπὸ

τὴν πολλὴ ἐργασία καὶ τὴν ὑπερκόπωση παθαίνει διόγκωση καὶ χρειάζεται προσοχή.

4. **Ο θυρεοειδής.** Ο ἀδένας αὐτὸς εἶναι πολὺ σπουδαῖος στὸν δργανισμό. Βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ λάρον γγα καὶ μὲ τὰ συστατικὰ πὸν παράγει κανονίζει τὴν θρέψη, τὸ πάχος καὶ τὸ ἀνάστημα τοῦ σώματος. Βοηθεῖ εἰς τὴν κανονικὴ λειτουργία τῶν παλμῶν τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν αἱμοφόρων ἄγγειών καὶ συντελεῖ στὴν θρέψη τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν.

“Οταν πάθη ὁ θυρεοειδής φέρνει μεγάλες ἀνωμαλίες. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ μείνῃ μὲ μικρὸ ἀνάστημα (νάνος) ἢ νὰ γίνη πολὺ χονδρὸς ἢ καὶ νὰ πεθάνῃ ἀκόμη.

5. **Τὰ νεφρά.** Τὰ νεφρὰ εἶναι δύο ἀδένες, πὸν βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὸ συκώτι καὶ τὸ πάγκρεας, κάτω ἀπὸ τοὺς ὀσφυακοὺς σπονδύλους. Εχουν σχῆμα φασολιοῦ καὶ μῆκος 10-12 ἑκατοστά.

Στὰ νεφρὰ ἔρχεται τὸ αἷμα καὶ καθαρίζεται ἀπὸ διάφορα δηλητηριώδη ἄλατα (φωσφορικὰ—θειϊκὰ κλπ.) καὶ ἀπὸ τὴν οὐρία. “Η οὐρία εἶναι δηλητήρια, πὸν γεννιῶνται στὸν δργανισμὸ ἀπὸ τὴν ἐργασία του. “Αν μείνῃ στὸν δργανισμὸ καὶ στὸ αἷμα φέρνει ἀσθένειες καὶ τὸν θάνατο ἀκόμη.

Τὰ νεφρὰ εἶναι σπουδαῖοι ἀδένες. Κάθε ἀρρώστεια τῶν νεφρῶν κοστίζει πολὺ στὸν δργανισμό. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ προσέχωμε νὰ μὴ πονράζωμεθα καὶ νὰ μὴ σηκώνωμε βάρη ἀπότομα. Ποτὲ δὲν πρέπει ν’ ἀναβάλωμε δταν ὁ δργανισμὸς μας ζητῇ νὰ βγάλῃ τὰ οὖρα.

## 5. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

“Οργανα κυκλοφορίας. Τὸ αἷμα παίρνει τὶς τροφὲς ἀπὸ τὰ ἔντερα καὶ τὶς κυκλοφορεῖ σ’ δλα τὰ μέρη τοῦ σώματος. Ο δρόμος αὐτός, πὸν κάνει τὸ αἷμα λέγεται κυκλοφορία.

“Οργανα τῆς κυκλοφορίας, εἶναι ἡ καρδιά, οἱ ἀρτηρίες, οἱ φλέβες, τὰ τριχοειδῆ ἄγγεια καὶ τὸ αἷμα.

‘**Η καρδιά.** ‘Η καρδιὰ εἶναι ἔνας «σαρκώδης κοιλος μῆς» μὲ χονδρὰ τοιχώματα, μεγάλος ὅσο ἡ γροθιά μας. Εχει σχῆμα ἀχλαδιοῦ καὶ βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ πνευμόνια. ‘Η καρδιὰ χωρίζεται μὲ ἔνα κάτακόρυφο διάφραγμα σὲ δυὸ μέρη, πὸν

δὲν ἔνώνονται, τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. Κάθε μέρος ἀπὸ αὐτό,  
μὲ ἄλλο δριζόντιο διάφραγμα, χωρίζεται σὲ δυό μέρη, στὸ ἄνω,  
ποὺ λέγεται κόλπος καὶ τὸ κάτω, ποὺ λέγεται κοιλία. Καὶ ἔτσι  
ἔχουμε δεξιὸν κόλπον καὶ δεξιὰ κοιλία καὶ ἀριστερὸν κόλπον καὶ  
ἀριστερὰ κοιλία. Ο δεξιὸς κόλπος ἔνώνεται μὲ τὴ δεξιὰ κοιλία  
μὲ ἓνα στόμιο, ποὺ φράζεται μὲ μὰ βαλβίδα, ἥ δοπιά ἀνοίγει



Εἰκὼν 47. Καρδία (κόλπος—κοιλίαι)

πρὸς τὴν κοιλία. Ἐπίσης καὶ ὁ ἀριστερὸς ἔνώνεται μὲ τὴν ἀρι-  
στερὰ κοιλία, μὲ βαλβίδα ποὺ ἀνοίγει πρὸς τὴν ἀριστερὰ κοιλία.

Ἐτσι, ὅταν ἡ καρδία συσταλῇ τὸ αἷμα μπορεῖ σπρώχνον-  
τας τὶς βαλβίδες νὰ πηγαίνῃ ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπο, μόνο στὴ δε-  
ξιὰ κοιλία καὶ ἀπὸ τὸν ἀριστερὸν κόλπο, στὴν ἀριστερὰ κοιλία,  
χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ γυρίζῃ πίσω.

**Ἀρτηρίες.** Ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία ἔκεινα ἔνας σωλή-  
νας χονδρός, ἦντος ἔνα δάχτυλο, ποὺ λέγεται *διστρή*. Αὐτὸς δ σω-  
λήνας διακλαδίζεται σὲ μικρότερους καὶ αὐτοὶ σ' ἀκόμη μικρότε-  
ρους ποὺ λέγονται *ἀρτηρίες* καὶ σκορπίζονται σὲ δλα τὰ μέρη  
τοῦ σώματος, καταλήγοντας σὲ πολὺ ψιλὰ ἀγγεῖα σὰν τρίχες,  
ποὺ λέγονται *τριχοειδῆς ἀγγεῖα*.

**Τὰ τριχοειδῆς ἀγγεῖα** εἶναι ξαπλωμένα σὲ κάθε σημεῖο τοῦ  
σώματος μας.

**Φλέβες.** Ἀπὸ τὰ τριχοειδῆς ἀγγεῖα, ἀρχίζουν ὅλοι μι-  
N. Παπασπύρου : *Φυτολογία—Ζωολογία—Ανθρωπολογία*

κροὶ σωλῆνες λεπτοί, ποὺ διαρκῶς ἐνώνονται σὲ μεγαλυτέρους, οἱ δποῖοι λέγονται φλέβες καὶ προχωρώντας ἐνώνονται σὲ δυὸ μεγάλες καὶ χονδρές φλέβες οἱ δποῖες ἔρχονται στὸν δεξιὸ κόλπο καὶ λέγονται ἀνω κοίλη φλέψ καὶ κάτω κοίλη φλέψ.

**Τὸ αἷμα καὶ τὰ συστατικά του.** Ἀν πάρωμε μὰ σταγόνα αἷμα καὶ τὸ ἔξετάσωμε στὸ μικροσκόπιο, θὰ ἴδοῦμε ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία πράγματα ἔχωριστά.

**Τὰ ἐρυθρὰ αἷμοσφαίρια,** ποὺ εἶναι κάτι μικρὰ σφαιρικὰ σωματάκια ιόκνιγα καὶ εἶναι σὲ μὰ σταγόνα περισσότερα ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο.

**Τὰ λευκὰ αἷμοσφαίρια** ποὺ εἶναι λιγώτερα ἀπὸ τὰ ἐρυθρὰ ἀλλὰ μεγαλύτερα. Τὰ λευκὰ εἶναι οἱ φύλακες τοῦ σώματος, οἱ στρατιῶτες ποὺ τρέχουν μόλις μπῆ στὸν δργανισμὸ κανένα μικρόβιο νὰ τὸ διαλύσουν καὶ νὰ τὸ ἔξοντώσουν.

**Τὸ πλάσμα,** ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀσβέστη, ἄλατι, φώσφορο καὶ λεύκωμα. Τὸ πλάσμα ἔκτος ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐργασίες ποὺ κάνει, ἔχει καὶ τὴν ἰδιότητα νὰ πήζῃ καὶ ἔτσι κάθε πληγὴ βουλώνει καὶ σταματᾶ νὰ τρέχῃ αἷμα.

**Πῶς γίνεται ἡ κυκλοφορία.** Ἡ καρδιὰ συστέλλεται καὶ διαστέλλεται 75 φορὲς στὸ λεπτό. Σὲ κάθε συστολὴ στέλνει ἀπὸ ἕνα κῦμα αἷματος. Ἡ πίεση ποὺ κάνει τὸ κῦμα αὐτὸ στὶς ἀρτηρίες, λέγεται σφυγμός. Ἡ καρδιὰ εἶναι μὰ καταθλιπτικὴ καὶ ἀπορροφητικὴ ἀντλία. "Οταν συστέλλεται, σπρώχνει τὸ αἷμα ἀπὸ τοὺς κόλπους στὶς κοιλεῖς καὶ ὅταν διαστέλλεται ἀπορροφοῦν οἱ κόλποι τὸ αἷμα ποὺ φέρονται οἱ φλέβες καὶ ἔτσι γίνεται ἡ κυκλοφορία.

**Μεγάλη κυκλοφορία.** Ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο μὲ τὴ συστολὴ πηγαίνει τὸ αἷμα στὴν ἀριστερὰ κοιλία. Μὲ τὶς ἄλλες συστολὲς φεύγει στὶς ἀρτηρίες κόμπους - κόμπους καὶ διακλαδίζεται σὲ δλα τὰ μέρη, ὃς τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα, φέρονταις θρεπτικὲς οὐσίες καὶ δεξυγόνο. "Ετσι τὸ αἷμα κάνονται τὴ σπουδαῖα αὐτὴ ἐργασία μοιάζει μὲ τὸ φροτηγὸ πλοῖο, ποὺ φροτωμένο διάφορα τρόφιμα, περνάει ἀπὸ λιμάνι σὲ λιμάνι καὶ τὰ ἔσφροτάνει. Ἀλλὰ τὸ αἷμα κάνει καὶ δεύτερη ἐργασία συγχρόνως. Περνῶνταις ἀπὸ κάθε μέρος, παίρνει τὶς ἀκάθαρτες οὐσίες, δηλητήρια, ἀέρια κλπ. καὶ γυρίζει, μοιάζονταις μὲ τὸ σκουπιδιά-

οη, ποὺ ὠρισμένη ὥσα περνάει καὶ παίρνει τὰ σκουπίδια. "Ετοι λοιπὸν τὸ αἷμα στὰ τριχοειδῆ ἄγγεια μεταπηδάει ἀπὸ τις ἀρτηρίες στὶς φλέβες καὶ ἀκάθαρτο καὶ μὲ χρῶμα γαλάζιο πιὰ καὶ δχι κόκκινο, γυρίζει στὸ δεξιὸ κόλπο. Αὐτὴ ἡ κίνηση εἶναι δικεντρικής γύρως, ποὺ κάνει τὸ αἷμα γιὰ νὰ δώσῃ τροφές καὶ νὰ καθαρίσῃ τὸ σῶμα ἀπὸ τὰ δηλητήρια, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ κοιλία καὶ γυρίζοντας στὸ δεξιὸ κόλπο καὶ λέγεται μεγάλη κυκλοφορία.

Μικρὴ κυκλοφορία. Τὸ αἷμα, ὅπως εἶναι ἀκάθαρτο, πρέπει νὰ πάῃ καποῦ νὰ ξεφορτώσῃ τὶς ἀκάθαρτες οὐσίες καὶ νὰ πάρῃ διεγόνο, ποὺ κρειάζεται τὸ σῶμα. Αὐτὴ τὴ δουλειὰ τὴν κάνει μὲ ἄλλο γύρο, ποὺ κάνει, πηγαίνοντας στὰ πνευμόνια. Πρὸς τοῦτο ξεκίνα ἀπὸ τὸ δεξιὸ κόλπο, ἔρχεται στὴ δεξιὰ κοιλία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ πνευμόνια, ὅπου πάλι καταλήγει σὲ τριχοειδῆ ἄγγεια. Μὲ τὴν ἀναπνοὴ ἀφήνε τὰ δηλητήρια καὶ παίρνει τὸ διεγόνο καὶ γυρίζει τώρα κόκκινο στὸν ἀριστερὸ κόλπο, ἔτοιμο πάλι γιὰ τὴ μεγάλη κυκλοφορία.

"Η κίνηση αὐτὴ ποὺ κάνει τὸ αἷμα ἀπὸ τὴ δεξιὰ κοιλία στὰ πνευμόνια καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸν ἀριστερὸ κόλπο λέγεται μικρὴ κυκλοφορία.

## 6. Η ΑΝΑΠΝΟΗ

"Οργανα ἀναπνοῆς. "Η ἀναπνοὴ εἶναι ἡ λειτουργία, ποὺ κάνει τὸ σῶμα ὅταν παίρνη τὸ διεγόνο καὶ βγάζη τὸ ἀνθρακικὸ δέιν. "Όταν μπαίνη δὲέρας μέσα στὰ πνευμόνια λέγεται εἰσπνοὴ καὶ ὅταν βγαίνη ἐκπνοὴ.



Εἰκὼν 48.

Μεγάλη καὶ μικρὴ κυκλοφορία

”Οργανα τῆς ἀναπνοῆς εἶναι τὸ στόμα, ἡ μύτη, ὁ λάρυγγας, ἡ τραχεῖα ἀρτηρία καὶ τὰ πνευμόνια.

Ο λάρυγγας εἶναι ἔνας σωλήνας σκληρὸς καὶ διαρκῶς ἀνοιχτός, ποὺ στὸ κάτω μέρος λέγεται τραχεῖα ἀρτηρία καὶ διακλαδίζεται σὲ δύο βρόγχους. Οἱ βρόγχοι διακλαδίζονται σὲ πολὺ μικρὰ σωληναράκια καὶ πολὺ ψιλά, καὶ τέλος καταλήγουν στὰ τριχοειδῆ ἄγγεῖα ποὺ λέγονται κυψελίδες.

**Πνευμόνια.** Τὰ πνευμόνια εἶναι οἱ λεπτότατες διακλαδώ-



Εἰκὼν 49

Τομὴ λάρυγγος



Εἰκὼν 50

Τραχεῖα—βρόγχοι—πνευμόνια

σεις τῶν βρόγχων μὲ τὶς κυψελίδες, ποὺ εἶναι στηριγμένες στὴν κόκκινη καὶ ἐλαφρὴ σάρκα. Τὰ πνευμόνια εἶναι δύο καὶ εἶναι ἐλαφρὰ σὰ σφουγγάρι, καὶ στὸ νερὸ δὲ βυθίζονται.

**Πῶς γίνεται ἡ ἀναπνοή.** Τὰ πνευμόνια μας μοιάζουν μὲ ἔνα φυσερό. ”Οπως σ' αὐτό, μόλις τὸ ἀνοίξωμε, σχηματίζεται ἀδειος χῶρος ποὺ μπαίνει μόνος του ὁ ἀέρας μέσα, χωρὶς νὰ τὸν σπρώξῃ κανένας καὶ ὅταν τὸ ἀφήσωμε νὰ κλείσῃ, πιέζει τὸν ἀέρα καὶ τὸν βγάζει πάλι μόνο του, ἔτσι καὶ στὰ πνευμόνια μας. ”Οταν ἀνεβαίνουν λίγο οἱ πλευρὲς καὶ τὸ διάφραγμα πιέζει ποδὸς τὰ κάτω, ὁ ἀδειος χῶρος, ποὺ εἶναι ἀνάμεσα στὶς πλευρὲς καὶ στὰ πνευμόνια, γίνεται μεγαλυτερὸς. Συγχρόνως ὁ ἀέρας ποὺ

είναι μέσα στὰ πνευμόνια, τὰ φουσκώνει γιὰ νὰ ξαπλωθοῦν στὸν χῶρο αὐτὸν καὶ γιὸς αὐτὸν ἀραιώνεται.

Τότε ὁ ἀέρας, ποὺ εἶναι ἀπέξω, ἐπειδὴ εἶναι πυκνότερος, μπαίνει μόνος του καὶ γεμίζει τὰ πνευμόνια. Αὐτὸν λέγεται *εἰσπνοή*.

Κατόπιν ὅμως, ὅταν οἱ πλευρὲς κατέβαίνουν καὶ τὸ διάφραγμα ἔρχεται στὴ φυσικῆ του θέση μικραίνει ὁ ἀδειος χῶρος, ποὺ εἶναι ἀνάμεσα στὰ πνευμόνια καὶ στὶς πλευρές. Τότε συ-



Εἰκὼν 51.

Ο θώραξ κατὰ τὴν εἰσπνοή καὶ ἐκπνοή

στέλλονται καὶ τὰ πνευμόνια καὶ διώχνουν ἔξω τὸν ἀέρα. Αὐτὸν λέγεται *ἐκπνοή*.

Τί χρησιμεύει ἡ ἀναπνοή. Τὸ αἷμα, ὅπως εἴπαμε, ὅταν γυρίζῃ ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος περιέχει ἀνθρακικὸν ὅξεν καὶ εἶναι γαλάζιο. Γιὸς αὐτὸν ἀπὸ τὸν δεξιὸν κόλπο κάνει τὴν μικρὴν κυκλοφορία, ὡς τὰ πνευμόνια, γιὰ νὰ καθαρισθῆ καὶ νὰ πάρῃ ὅξυγόνο. Στὰ πνευμόνια διακλαδίζεται παντοῦ γύρω

στὶς κυψελίδες, οἵ δποιες ἀπὸ μέσα ἔχουν καθαρὸν ἀέρα, ποὺ τὸν φέρονται οἱ βρόγχοι ἀπὸ τὸ στόμα.

Ἐχομε λοιπὸν μέσα στὶς κυψελίδες ἀέρα καθαρὸν μὲ ἀρκετὸ δξυγόνο καὶ ἀπέξω ἀκάθαρτον ἀέρα μὲ περισσότερο ἀνθρακικὸ δξύ. Δυὸ ἀέρια μὲ διαφορετικὴ πυκνότητα χωρίζονται ἀπὸ μία μεμβράνα. Ἐδῶ τώρα γίνεται διαπίδυση καὶ ἔξω περοῦ τὸ δξυγόνο καὶ τὸ παραλαμβάνει τὸ αἷμα καὶ μέσα στὴν τραχεῖα ἀρτηρία περοῦ τὸ ἀνθρακικὸ δξύ καὶ βγαίνει μὲ τὴν ἐκπνοή. Αὐτὸ γίνεται σὲ κάθε ἀναπνοή.

Τὸ αἷμα τώρα καθαρισμένο καὶ κόκκινο μὲ τὸ δξυγόνο ἔρχεται στὸν ἀριστερὸ κόλπο, γιὰ νὰ κάμη πάλι τὴ μεγάλη κυκλοφορία, νὰ τροφοδοτήσῃ τὸ σῶμα.

Τὸ δξυγόνο τὸ παίρονται τὰ ἔρυθρὰ αἷμοσφαίρια τοῦ αἵματος, γιὰ αὐτό, ὅσο περισσότερα ἔρυθρὰ αἷμοσφαίρια ἔχει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, τόσο περισσότερο δξυγόνο φέρονται καὶ τόσο γερότερο εἶναι. Ὁ ἀνθρωπὸς ποὺ ἔχει λίγα ἔρυθρὰ αἷμοσφαίρια δὲν ἔχει χρῶμα ζωηρὸ κόκκινο. Αὐτὸς λέγεται ἀναιμικὸς καὶ ἔχει δργανισμὸ πάντα ἀσθενικό.

**Υγιεινὴ τῆς ἀναπνοῆς.** Ἀφοῦ ἡ ἀναπνοὴ γίνεται, γιὰ νὰ φύγῃ τὸ ἀνθρακικὸ δξύ καὶ νὰ μπῇ στὸ αἷμα δξυγόνο, δλοι καταλαβαίνονται, πόσο εἶναι ἀνάγκη δ ἀέρος ποὺ ἀναπνέομε νὰ εἶναι καθαρός. Φαντασθῆτε στὶς καμπίνες τῶν βαπτοριῶν καὶ στὰ δωμάτια, ποὺ κοιμοῦνται πολλοὶ μαζί, ἡ ἔχουν κλεισμένα μέσα τὴ νύχτα φυτὰ καὶ ἀνθη, τί ἀκάθαρτος ἀέρας θὰ εἶναι ἔκει, ἀν δὲν ἀερίζωνται καλά. Ὁ ἀέρας αὐτὸς ἔχει πολὺ ἀνθρακικὸ δξύ καὶ λίγο δξυγόνο καὶ οἱ ἀνθρωποί, ποὺ τὸν ἀναπνέονται, ὑποφέρουν, ζαλίζονται, ἔχουν πονοκέφαλο καὶ στὸ τέλος πεθαίνουν.

Γι ἀυτὸ τὰ δωμάτια καὶ τὰ σκεπάσματά μας πρέπει νὰ ἀερίζωνται καὶ νὰ ἡλιάζωνται καλά. Ἐπίσης στὰ σχολεῖα πρέπει οἱ φεγγίτες ἥ ἔνα παραμύθι νὰ μένουν πάντα ἀνοιχτὰ καὶ στὰ διαλείμματα ν ἀνοίγονται δλα τὰ παράθυρα καὶ οἱ πόρτες, γιὰ νὰ ἀερίζωνται καλὰ τὰ δωμάτια, ἀπὸ τὴ βαρειὰ ἀτμόσφαιρα, ποὺ γεμίζουν μὲ τὴν ἀναπνοή. Εἰδατε πόση εὐχαρίστηση αἰσθανόμαστε, ὅταν βγαίνωμε ἔξω ἀπὸ κανένα κινηματογράφο κλειστὸν καὶ ἀναπνέωμε καθαρὸν ἀέρα;

Γενικὰ στὶς πόλεις καὶ στὰ κέντρα δὲ ἀέρας ἔχει πολλὴ σκόνη καὶ πάρα πολλὰ μικρόβια ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες, γι' αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, ὅσοι μποροῦν φεύγοντι καὶ πηγαίνοντι στὴν ἔξοχή, ὅπου δὲ ἀέρας εἶναι καθάρός.

**Ἄσφυξία.** "Ολοὶ ἔχουμε ἀκούσει, ὅτι πολλοὶ πέθαναν ἀπὸ ἀσφυξία. Θάνατος ἀπὸ ἀσφυξία γίνεται, ἢ δταν λείπη δλότελα δὲ ἀέρας, ὅπως συμβαίνει σ' ἐκείνους, ποὺ πνίγονται στὸ νερό, ἢ δταν λιγοστεύῃ τὸ δξυγόνο καὶ αὐξάνῃ τὸ ἀνθρακικὸ δξὺ τοῦ ἀέρος ποὺ ἀναπνέομε, ὅπως συμβαίνει σ' ἐκείνους, ποὺ κοιμοῦνται σὲ κλειστὰ δωμάτια, μὲ ἀναμμένα κάρβουνα. Τὰ κάρβουνα παίρνοντι τὸ δξυγόνο καὶ βγάζουν τὸ ἀνθρακικὸ δξὺ καὶ ἄλλα δηλητήρια, ποὺ φέρονται στὸν ἀνθρωπὸ λιποθυμία καὶ στὸ τέλος θάνατο. Πρόχειρη βοήθεια σὲ λιποθυμισμένον ἀπὸ κάρβουνα εἶναι νὰ τὸν βγάλωμε ἀμέσως ἔξω στὸ ὑπαίθρο καὶ νὰ τὸν ἔπλωσωμε ἀνάσκελα καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔσφρέξωμε τὰ ἐνδύματα στὸ στῆθος καὶ στὴν κοιλιά, νὰ τὸν ζαντίσωμε μὲ κρύο νερό.

Γι' αὐτὸ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ἀφήνωμε τὰ κάρβουνα ἀναμμένα στὸ δωμάτιο τὴν ὥρα ποὺ κοιμούμαστε. Καλὰ μάλιστα εἶναι νὰ συνηθίσωμε νὰ κοιμούμαστε μὲ ἔνα παράθυρο τοῦ δωματίου μας ἀνοιχτό.

### 7. Πῶς γίνεται ἡ ἀφομοίωση.

"Ας παρακολουθήσωμε τώρα τὶς θρεπτικὲς οὖσίες, ποὺ φέρονται τὸ αἷμα σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος.

Οἱ θρεπτικὲς αὐτὲς οὖσίες, φτάνονται στὶς τρίχες, στὰ δστᾶ, στὶς σάρκες κλπ. ἀφομοίώνονται μὲ αὐτὰ καὶ γίνονται τρίχες, δστᾶ, σάρκες κλπ.

**Τὶ χρειάζονται οἱ τροφές.** "Οπως κάθε μηχανὴ ποὺ κινεῖται φθείρεται, ἔτσι καὶ τὸ σῶμα μας διαρκῶς φθείρεται καὶ ἔχει ἀνάγκη νὰ ἀνανεωθῇ. "Οταν χτενιζόμαστε, διάρκῶς βγαίνουν τρίχες ἀπὸ τὸ ιεφάλι μας, μὰ δὲ γινόμαστε φαλακροί, γιατὶ γίνονται ἄλλες. "Η ἐπιδερμίδα μας πάντα πέφτει καὶ γίνεται ἄλλη. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε στὴν πίτυρόδα, ποὺ βγάζει τὸ κεφάλι μας. "Ετσι λοιπὸν ταχτικὰ δ ὁργανισμός μας κάνει ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης δηλαδή: διώχνει τὸ παλιὸ ὑλικὸ καὶ προσθέτει νέο. Τὸ

νέο αυτὸ δικιδό τὸ φέρνει ἀδιάκοπα τὸ αἷμα ἀπὸ τὶς τροφές.

Οἱ νέοι δῆμοι δὲ θρωποί θέλουν τροφές ὅχι μόνον γιὰ νὰ ἀναπληρώνουν ὅτι χάνουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μεγαλώσουν, γιὸ αὐτὸ παιζούν περισσότερο ἀπὸ τοὺς μεγάλους.

Πῶς γίνεται ἡ θερμότης τοῦ σώματος. Οἱ τροφές δῆλες ποὺ τρῶμε, ἔχουν ἀνθρακα (κάρβουνο), γιὸ αὐτό, ἀν τὶς βάλωμε στὴ φωτιά, καίονται μὲ τὸ δέξιγόνο. "Ωστε καὶ τὸ αἷμα μας φέρνοντας τὶς τροφές αὐτὲς ἔχει ἀνθρακα καὶ δέξιγόνο. Καὶ ἔνα σπίρτο χρειάζεται, γιὰ νὰ ἔχωμε φωτιὰ μὲ λάμψη! "Οχι! "Εδῶ δὲ γίνεται καύση τόσο ζωηρή, τόσο γρήγορη καὶ μὲ λάμψη.

"Οταν οἱ τροφές μὲ τὸν ἀνθρακα καὶ τὸ δέξιγόνο φτάσουν στὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος καὶ ἀφομοιωθοῦν μὲ τὶς σάρκες, τὰ δοτᾶ καὶ τὰ δργανα τοῦ σώματος, ἐκεῖ σιγὰ-σιγὰ σὸ δῆλα τὰ μέρη παραγέται βραδεῖα καύση, χωρὶς λαμπάδα.

Μὲ τὴν καύση παραγέται μόνο θερμότητα, ποὺ τὴν κρατεῖ τὸ σῶμα μέσα καὶ διατηρεῖται θερμό. "Η θερμοκρασία τοῦ γεροῦ ἀνθρώπου εἶναι 37° καὶ μετριέται μὲ τὸ θερμόμετρο. Τὸ δέρμα εἶναι φρουρὸς τῆς θερμοκρασίας μας, γιατὶ καθὼς εἴπαμε οὕτε τὸν χειμῶνα ἀφήνει τὸ σῶμα νὰ κρυώσῃ, οὕτε τὸ καλοκαίρι νὰ ζεσταθῇ πολύ.

Τέτοια λοιπὸν θερμότητα γίνεται στὴ βραδεῖα καύση. Καὶ δπως σὲ κάθε καύση παραγέται ἀνθρακικὸ δέρμα, ἔτσι καὶ στὸ σῶμα παντοῦ παραγέται τὸ δηλητήριο αὐτὸ ποὺ βγαίνει μὲ τὴν ἀναπνοή μας.

"Αν κοιτάξωμε στὴν καύση ποὺ γίνεται στὴ σόμπα, βλέπομε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀνθρακικὸ δέρμα, νὰ παραγωνται καὶ στάχτη, καπνός, ἄτμοὶ κλπ. "Ετσι καὶ στὴν καύση τοῦ σώματος παραγόνται ἄλλα καὶ διάφορα ἄλλα δηλητήρια καὶ ἀέρια, ποὺ πρέπει νὰ φύγουν, ἀλλιῶς φέρνει ἀσθένειες καὶ στὸ τέλος θάνατο.

Τὰ δηλητήρια αὐτὰ δργανισμός μας τὰ βγάζει μόνος του μὲ τὸ αἷμα, τὸ δποῖο περνάει ἀπὸ διάφορα δργανα καὶ καθαρίζεται.

"Απὸ τρία μέρη διώχνει τὶς ἀκάθαρτες καὶ δηλητηριώδεις αὐτὲς ούσιες τὸ σῶμα μας. "Απὸ τὰ νεφρὰ ποὺ φεύγουν τὰ

ούντα, ἀπὸ τὸ δέρμα ποὺ βγαίνει ὁ ἴδρωτας καὶ ἀπὸ τὰ πνευμόνια ποὺ φεύγει τὸ ἀνθρακικὸ δέξυ.

### •Ωφέλιμες γνώσεις.

"Ετσι γνωρίσαμε τὸ σῶμα μας, ποὺ εἶναι μιὰ μηχανὴ πολύπλοκη, μὲ διάφορα δργανα. Τὰ δργανα αὐτὰ δουλεύουν ὅλα γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, γιὰ τὴν θρέψη καὶ τὴν διατήρηση τῆς ζωῆς, καὶ μοιάζουν μὲ μιὰ κοινωνία μονοιασμένη καὶ ζηλεμένη.

"Οπως σὲ κάθε μηχανὴ προσέχομε πολὺ νὰ τροφοδοτῆται καλὰ μὲ τὸ καύσιμο ὑλικὸ ποὺ παίρνει καὶ νὰ διατηρῆται καθαρή, τὸ ἴδιο καὶ στὸ σῶμα μας. Ὁφείλομε νὰ προσέχωμε τὶς τρῶμες, πᾶς τρῶμε καὶ ἀν οἱ διάφορες ἄχρηστες οὐσίες, καθὼς καὶ οἱ δηλητηριώδεις βγαίνουν ἀπὸ τὸ σῶμα κανονικά.

Σὲ κάθε μηχανὴ βάζουμε καύσιμο ὑλικὸ γιὰ νὰ τὴν σπρώξωμε σὲ κίνηση δχι νὰ τὴν σταματήσωμε, γι' αὐτὸ προσέχομε τὸ καύσιμο αὐτὸ ὑλικὸ νὰ εἶναι καλῆς ποιότητος καὶ ἀνάλογο μὲ τὴν μηχανὴν. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνωμε καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Νὰ ἀποφεύγωμε τὰ πολλά, τὰ βαριὰ καὶ δυσκολοχώνευτα φαγητὰ καὶ νὰ τρῶμε ἀπλᾶ καὶ κατάλληλα γιὰ τὸ σῶμα μας, καθὼς καὶ πολλὰ φρούτα. Ἐπίσης γιὰ νὰ διατηρήσωμε τὰ δργανά μας γερά πρέπει νὰ μαστεμε καλὰ καὶ νὰ μὴ βιαζόμαστε στὸ φαγητό. Ἡ βία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἔχθρος μας, γι' αὐτὸ εἶναι προτιμώτερο νὰ μένωμε νηστικοί, παρὰ νὰ τρῶμε, δταν βιαζόμαστε. Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ τροφοδοτοῦμε μιὰ μηχανή, ἀλλὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε ἀν καίεται τὸ ὑλικό, ἀν ἀδειάζῃ καὶ ἀν καθαρίζεται ἀπὸ τὶς στάχτες, τοὺς καπνοὺς καὶ τὶς ἄλλες οὐσίες ποὺ βγάζει. "Ετσι πρέπει καὶ στὸ σῶμα μας νὰ παρακολουθοῦμε ἀν βγαίνουν οἱ διάφορες ἄχρηστες οὐσίες καὶ τὰ δηλητηριώδη ὑγρὰ καὶ ἀέρια.

"Αν σ' αὐτὰ προσθέσωμε καὶ τὴν φροντίδα μας γιὰ τὴν καθαριότητα τοῦ σώματος καθὼς καὶ τὴν προφύλαξη ἀπὸ κρυώματα καὶ διάφορες ἄλλες ἀρρώστειες κολλητικές, μποροῦμε νὰ

ελπίζωμε ὅτι ἡ μηχανή μας θὰ βασταχτῇ γερή σ' ὅλο τὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας.

**Ἐρωτήσεις.** Τί χρησιμεύει τὸ σάλιο; Τί παθαίνουν ὅσοι τρῶνε βιαστικὰ καὶ δὲ μασοῦν καλά; Τί ξέρετε γιὰ τὶς βιταμῖνες; Τί κίνδυνο διατρέχουν τὰ παιδιά ποὺ δὲν πίνουν μουρουνόλαδο; "Απὸ τὶς πρέπει νὰ προφυλάξωμε τὸ στομάχι μας; Τί εἶναι ἡ σκωληκοειδίτιδα; Γιατί δὲν πρέπει νὰ κοιμῶνται πολλοὶ στὸ ՚διο δωμάτιο; "Απὸ ποῦ περνοῦν οἱ τροφὲς στὸ αἷμα; Τί ξέρετε γιὰ τὴν ἀφομοίωση; "Εχετε ἀκούσει αὐτὴ τὴ λέξη στὰ φυτά; Πᾶς γίνεται ἡ θερμοκρασία στὸ σῶμα μας; Τί ξέρετε γιὰ τὸν καθένα ἄδενα;

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Σχέση ζώων καὶ φυτῶν μὲ τὸ περιβάλλον.

Τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ εἶναι σκορπισμένα ἐπάνω στὴ γῆ χωρὶς ἀναλογία, γιὰ αὐτὸ συναντοῦμε ἀλλοῦ περισσότερα κι<sup>ο</sup> ἄλλον λιγότερα. Σὲ πολλὰ μέρη, καθὼς στὴν Ἀμερική, στὴ Βόρειο Εὐρώπη καὶ ἄλλοῦ βρίσκομε πολλὰ δένδρα μαζί, ποὺ σχηματίζουν δάση μεγάλα, καθὼς καὶ κοπάδια ἀπὸ πολλὰ ζῶα. Ἀλλοῦ πάλι στὶς ἐρήμους καὶ στὶς ψυχρὲς χῶρες βρίσκομε λίγα φυτὰ καὶ ζῶα, νὰ ζοῦν μαζί, ἥ κάθε ἔνα χωριστά. Γενικὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ εἶναι σκορπισμένα ἐπάνω στὴ γῆ χωρὶς ἀναλογία καὶ ζοῦν ἥ πολλὰ μαζὶ σὲ κοινότητες ἥ κάθε ἔνα χωριστά.

Ο τόπος, ποὺ διαλέγουν τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ γιὰ μόνιμη κατοικία τους, λέγεται περιβάλλον. Ὅταν λέμε λοιπὸν περιβάλλον, ἐννοοῦμε τὸ χῶμα, τὰ φυτά, τὰ ζῶα, τὴν θερμοκρασία, τὸν ἀνέμους, τὴν ὑγρασία, τὴν τροφή, τοὺς ἐχθροὺς καὶ γενικὰ δι, τι ἔχει γύρω του ἐκεῖ ποὺ ζῇ ἔνα ζῶο ἥ φυτό.

Ἄλλὰ γιατί τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα νὰ μὴ ζοῦν σὲ δλα τὰ μέρη; Γιατί δὲ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν περιβάλλον εὔκολα; Νὰ γιατί. Κάθε ζῶο ἥ φυτὸ γιὰ νὰ μπορῇ νὰ παίρνῃ τὴν τροφὴ του, νὰ προφυλάγεται ἀπὸ τὸν ἐχθρούς του καὶ γενικὰ νὰ ζῇ σ<sup>ο</sup> ἔναν τόπο, ἀνάλογα μὲ τὶς δυσκολίες ποὺ συναντᾶ ἐκεῖ, ἔχει κατάλληλα ταιριασμένα καὶ τὰ διάφορα ὅργανά του (τὰ δόντια του, τὰ νύχια του, τὸ στόμα του, τὸ λαιμό του, τὰ πόδια του, τὸ δέρμα του κλπ.).

Γι<sup>ο</sup> αὐτὸ βλέπομε τὴν πάπια, τὴν χήνα κλπ. ποὺ ζοῦν μέσα στὸ νερό, νὰ ἔχουν ἐνωμένα τὰ δάχτυλα τῶν ποδιῶν τους μὲ μιὰ μεμβράνα, γιὰ νὰ κολυμποῦν. Τὸ περιστέρι καὶ τὸν ἀετὸ κλπ. ποὺ πετοῦν, νὰ ἔχουν κατάλληλες φτερούγες, ἐνῶ τὸ ψάρι ποὺ ζῇ στὸ νερὸ πτερίγια. Ἀλλα πάλι καθὼς διέοντας, διάλυ-

κος κ.λ.π. ποὺ γυρίζουν πολὺν τόπο γιὰ νὰ βροῦν τὴν τροφή τους καὶ πολλὲς ἡμέρες μένουν καὶ νηστικά, ἔχουν μεγάλο σῶμα, ἐνῶ τὸ ποντίκι καὶ ἄλλα, ποὺ εὔκολα βρίσκει τὴν τροφή του σὲ λίγον τόπο, εἶναι μικρόσωμα. Ὡς τυχερίδα, ἡ σαύρα, ὁ βάταραχος καὶ ἄλλα, ὅσα ζοῦν σὲ ψυχρὰ μέρη, τὸ χειμῶνα ναρκώνονται. Ἐνῶ ὅσα ἀπ' αὐτὰ ζοῦν σὲ θερμές χῶρες καὶ τροφὴ βρίσκουν τὸ χειμῶνα καὶ κινοῦνται. Ὁ λαγός καὶ πολλὰ ἄλλα ζῶα καὶ ἔντομα γιὰ νὰ προφυλάγωνται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τους, παίρνουν τὸ χρῶμα τοῦ ἑδάφους ποὺ μένουν.

Πολλὰ φυτά, ποὺ ἀντέχουν στὴν ξηρασία, ἔχουν πάντα τὰ φύλλα τους στενὰ καὶ κατάλληλα γιὰ νὰ μαζεύουν τὸ νερὸ τῆς βροχῆς, ἐνῶ ἄλλα ποὺ βρίσκονται σὲ πολὺ νερό, τὸ ἐξατμίζουν μὲ τὰ φύλλα τους, ποὺ εἶναι πλατιά.

"Ετσι λοιπὸν καταλαβαίνομε γιατὶ στὶς διάφορες ζῶνες τῆς γῆς, ποὺ ἔχει κάθε μιὰ διαφορετικὸ περιβάλλον, ἀντέχουν καὶ ζοῦν ωρισμένα φυτὰ καὶ ζῶα.

"Αν τώρα ἔνα ζῶο ἢ φυτὸ τὸ πάρωμε ἀπ' τὴ μόνιμη πατρίδα του καὶ τὸ μεταφέρωμε μακριά, δύσκολα μπορεῖ νὰ ζήσῃ. Στὴ νέα κατοικία του, πρέπει νὰ ταιριάσῃ καὶ σιγὰ—σιγὰ νὰ προσαρμόσῃ τὰ διάφορα δργανά του σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες ποὺ θὰ βρῇ στὸ νέο ἐκεῖ περιβάλλον. "Αν τὸ φυτὸ δὲν μπορέσῃ νὰ προσαρμοσθῇ, θὰ ξεραθῇ, τὸ ζῶο θὰ πεθάνη.

Νὰ λοιπὸν γιατὶ ἡ στρουνδοκάμηλος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ στὴν Ἀττική, καὶ ἡ καφέα δὲ γίνεται στὴν Ἑλλάδα, δπως καὶ ἡ ἐλιὰ δὲν ἀντέχει στὴ Ρωσσία οὕτε καὶ τὰ κόκκινα σταφύλια γίνονται στὴ Γροιλανδία.

### Σχέση τῶν φυτῶν μὲ τὰ ζῶα.

"Απ' ὅσα εἰδαμε ὡς τώρα, ἐννοοῦμε, ὅτι τὴ ζωὴ σ' ἔναν τόπο τὴν κανονίζουν τὰ φυτά. "Οπου ὑπάρχουν φυτά, ἐκεῖ θὰ ζοῦν καὶ φυτοφάγα ζῶα, καθὼς καὶ σαρκοφάγα.

Τὴν πρώτη λοιπὸν βοήθεια στὴ ζωὴ τὴ δίνουν τὰ φυτά, ποὺ παίρνουν, ἀπ' τὴ γῆ καὶ ἀπὸ τὸν ἀέρα ἀνόργανες (<sup>1</sup>) οὐσίες

1. "Ανόργανες οὐσίες εἰναι αὐτές ποὺ μόνες τους δὲν ἔχουν ζωή, ἄλλα βοηθοῦν τὴ ζωὴ καὶ τέτοιες εἰναι: τὸ δέσμιγόν, τὸ ὑδρογόνο, τὸ ἄζωτο, τὸ φώσφορο, τὸ σίδηρο καὶ ἄλλα στοιχεῖα.

γιὰ τροφή τους καὶ τὶς κάνουν δργανικὲς οὖσίες, σὰν τὸ σῶμα τους. Ἀπὸ τὰ φυτὰ παίρουν τροφὴ τὰ φυτοφάγα ζῶα καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σαρκοφάγα καὶ γενικὰ ὅλα βοηθοῦν τὸ ἔνα τὴν ζωὴν τοῦ ἄλλου.

Ἐτσι δὲ τὰ φυσικὰ ὅντα ποὺ βρίσκονται ἐπάνω στὴ γῆ ἀποτελοῦν μιὰ μεγάλη οἰκογένεια, ἔνα μεγάλο δργανισμό, ποὺ λέγεται φύση. Στὴ φύση κρατεῖ τάξη καὶ ἀρμονία. Κάθε ἔνα ἀπὸ τὰ φυσικὰ ὅντα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν μεγάλην αὐτὴν οἰκογένεια, θυσάζεται γιὰ τὴν ζωὴν τοῦ ἄλλου ἢ γιὰ τὸ συμφέρο δῆλης τῆς οἰκογενείας. Ἡ ζωὴ τοῦ καθενὸς εἶναι δεμένη ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ ἄλλου καὶ ἔξαρτᾶται ἀπὸ αὐτῆς, δπως οἱ κρίκοι τῆς ἀλυσίδας.

### Οἰκονομία τῆς φύσεως.

Οἱ τροφὲς καθὼς ἔρχομε ἀπὸ ἀνόργανες γίνονται στὰ φυτὰ καὶ στὰ ζῶα δργανικές, δηλαδὴ γίνονται ξύλο καὶ σάρκες. Κι ὅταν πεθάνουν τὰ ζῶα οἱ οὖσίες αὐτὲς δὲ χάνονται, ἀλλὰ γίνονται πάλι στὴ γῆ ἀνόργανες, δπως ἥταν καὶ ποίν, καὶ ἔτσι τὸ ὑλικὸν αὐτὸν κυκλοφορεῖ παντοτινά, χωρὶς νὰ χάνεται, παρὰ μόνο ἀλλάζει μορφή.

Ἡ φύση σὰ μεγάλη μητέρα προνόησε νὰ μὴ λείπῃ τίποτε ἀπὸ τὰ παιδιά της, ὅχι μονάχα ἡ τροφὴ τους, ἀλλὰ καὶ τὸ νερὸν καὶ ὁ ἀέρας καὶ ἄλλα. Φαντασθῆτε τί θὰ γινόταν, ἂν τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα ἔπαιρναν καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύχταν δέξυγόνονται καὶ ἔβγαζαν τακτικὰ ἀνθρακικὸν δέξι. Ὅστερα ἀπὸ καιρὸν θὰ εἴχαμε λίγο δέξυγόν.

Τώρα δύμως εἶναι μὲ τόση σοφία κανονισμένα καὶ τὸ δέξυγόνον καὶ τὸ νερὸν καὶ δῆλα ὑλικὰ ποὺ χρειάζεται ἡ ζωὴ, ὥστε τίποτε δὲν θὰ λείψῃ ποτέ.

Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπάνω στὴ γῆ γίνεται μὲ νόμους, ποὺ ποτὲ δὲν ἀλλάζουν οὔτε μπορεῖ ποτὲ κανεὶς νὰ τοὺς παραβιάσῃ καὶ νὰ τοὺς παρακούσῃ.

Μόνο ὁ ἀνθρώπος, ποὺ εἶναι προικισμένος μὲ λογικό, μπόρεσε καὶ δημιουργησε εύκολιες στὴ ζωὴ του καὶ τροποποίησε τὸ περιβάλλον του μὲ τὴν ἔξυπνάδα καὶ τὴν τέχνη του. Γι ἀντὸν

ἀφησε τὰ δάση καὶ ζῆ σὲ ὠραιες πολιτεῖες, ποὺ σφυρίζουν τὰ τραινα καὶ τὰ ἐργοστάσια καὶ πετοῦν στὸν ἀέρα σὰ χελιδόνια τὰ ἀεροπλάνα. "Εβαλε τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν. Βοῆκε τὸν ἄτμο καὶ τὸν ἡλεκτρισμὸν καὶ ἄλλες φυσικὲς δυνάμεις καὶ τὶς ἔβαλε σὲ κίνηση νὰ δουλεύουν γι' αὐτὸν.

"Ετσι δ' ἀνθρωπος, χάρις στὸ λογικό, ποὺ μόνο σ' αὐτὸν ἔδωσε δ' μεγάλος Δημιουργός, ξεχώρισε ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα, ἐδάμασε τὴ φύση καὶ τὸν ἕαυτό του (<sup>1</sup>) καὶ ἔφθασε στὸν σημερινὸ πολιτισμό, ποὺ ἔχει, προσπαθώντας πάντα νὰ τελειοποιηθῇ.

---

1. Ἐδάμασε τὶς κακές συνήθειες καὶ τὰ πάθη του.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## Α' ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ

	Σελίς
<b>1. Γενικὰ περὶ φυσικῶν σωμάτων</b>	3
<b>2. Χαρακτηριστικὰ δργανα φυτῶν</b>	4
‘Η ρίζα	5
‘Ο βλαστὸς	6
Οἱ ὄφθαλμοι	8
Τὰ φύλλα	9
Τὰ ἄνθη	13
‘Ο καρπὸς	15
Πῶς πολλαπλασιάζονται τὰ φυτά	17
<b>3. Τὰ δένδρα</b>	19
‘Οπωροφόρα δένδρα	20
Πῶς ἐξευγενίζομε τὰ διπωροφόρα	24
<b>4. Καλλωπιστικὰ φυτά</b>	26
<b>5. Τὰ λαχανικά</b>	28
<b>6. Δημητριακοὶ καρποὶ</b>	30
<b>7. Τὰ δσπρια</b>	33
<b>8. ‘Ο καπνὸς</b>	34
<b>9. Τὸ βαμβάνι</b>	35
<b>10. Τὸ δάσος</b>	37

## Β' ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Γενικὰ γνωρίσματα ζώων	41
Διαίρεση τῶν ζώων	41
<b>1. Σπονδυλωτά</b>	
α' Θηλαστικά	42
β' Πτηνά	45
γ' Βατράχια	49
δ' ‘Ερπετά	52
ε' ‘Ιχθύες	54
<b>2. Ασπόνδυλα</b>	58
‘Εντομα	59
‘Η μέλισσα	63
‘Ο μεταξοσκώληκας	67
Τὸ κουνούπι	69

	Σελίς
<b>ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΩΤΑ</b>	<b>72</b>
Οἱ σπόγγοι	73
Τὰ κοράλλια	75
<b>Γ' ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ</b>	
‘Ο ἄνθρωπος	78
<b>I. ΟΡΓΑΝΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ</b>	
1. ‘Ο σκελετὸς	80
α' Σκελετὸς τῆς κεφαλῆς	81
β' Σκελετὸς τοῦ κορμοῦ	82
γ' Σκελετὸς τῶν ἀκρων	84
2. Οἱ μύες	86
<b>II. ΟΡΓΑΝΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ</b>	
1. Τὸ νευρικὸ σύστημα	88
2. Αἰσθητήρια δργανα	91
α' Ὁρασις	92
β' Ἀκοὴ	94
γ' Ὀσφρηση	96
δ' Ἡ γεύση	97
ε' Ἡ ἀφή	98
Τὸ δέρμα	98
Γενικὰ γιὰ τὶς αἰσθήσεις	100
<b>III. ΟΡΓΑΝΑ ΘΡΕΨΕΩΣ</b>	
Τροφὲς τοῦ ἀνθρώπου	102
Οἱ βιταμῖνες	103
‘Η πέψη	104
1. Τὰ δόντια	104
2. Τὸ σάλιο	107
3. Τὸ στομάχι	107
4. Τὰ ἔντερα	108
Οἱ ἀδένες	110
Τὰ νεφρὰ	112
5. Ἡ κυκλοφορία	112
6. Ἡ ἀναπνοὴ	115
7. Πῶς γίνεται ἡ ἀφομοίωση	119
‘Ωφέλιμες γνώσεις	121
<b>OIKONOMIA KAI APMONIA STH PHYSH</b>	
Σχέση ζώων καὶ φυτῶν	123
Σχέση φυτῶν μὲ τὰ ζῶα	124
Οἰκονομία τῆς φύσεως	125



3065

#9

426  
16<sup>os</sup>

**ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ**

**Παπασπύρου Ν. Η ΕΛΛΑΔΑ Γ' και Δ' Τάξεως.**

- » » Νέα Γεωγραφία. Αἱ ΗΠΕΙΡΟΙ πλὴν τῆς
- » » Εὐρώπης Ε' καὶ ΣΤ' τάξεως Δημοτικοῦ.
- » » Νέα Γεωγραφία Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤ' τάξεως.
- » » ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ, Η ΑΥΛΗ,
- » » Ο ΚΗΠΟΣ, Φυτολογία καὶ Ζφωλογία Γ' καὶ  
Δ' τάξεως.
- » » Ο ΑΓΡΟΣ, ΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΤΟ ΕΛΟΣ, Η
- » » ΘΑΛΑΣΣΑ. Φυτολογία - Ζφωλογία Γ' καὶ Δ'  
τάξεως. Ζφα, Φυτά, Ορυκτά, Φυσική Ιστορία  
διὰ τὴν Ε' τάξιν.
- » » Φυτολογία - Ζφωλογία - Ανθρωπολογία διὰ τὴν  
Ε' καὶ ΣΤ' τάξιν.
- » » Παλαιὰ Διαθήκη διὰ τὴν Γ' τάξιν.
- » » Καινὴ Διαθήκη διὰ τὴν Δ' τάξιν.
- » » Ιστορία ἥρωϊκοι χρόνοι διὰ τὴν Γ' τάξιν,
- » » Ιστορία Ἀοχαίας Ἐλλάδος διὰ τὴν Δ' τάξιν.
- » » Νεωτέρας Ἐλλάδος διὰ τὴν ΣΤ' τάξιν.
- » » Γραμματικὴ καθαρευούσσης δι' ὅλας τὰς τάξεις  
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής