

Ε. ΚΑΦΕΝΤΖΗ



ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  
ΤΑΞΗ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1977

ΙΣΤ  
ΙΣΤ  
1977

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



19665

Ε. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΤΑΞΗ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέ απόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τά διδακτικά  
βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου τυπώ-  
νονται ἀπό τὸν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βι-  
βλίων καὶ μοιράζονται ΔΩΡΕΑΝ.

A I P O T Z I

ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

όκτακοδιά ήτ των αρχαίων ελλήνων γράμματών. Σήμερον έχει πουρόπο ή μέσης ηλικίας λοχ και ποικιλά γράμματα που διαφέρουν σε σύγχρονα γράμματα. Τα παλαιά γράμματα ήταν πολύ πιο απλά από τα σύγχρονα, όπως φαίνεται στην επιγραφή της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.

Е. КАФЕНЦН

# ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

**ΤΑΞΗ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ** σε κράτους της Μακεδονίας, της Ελλάδας και της Περιφέρειας Καρπάθου, όπου το φραγκό κράτη της Αιγαίνας και της Βόρεως και Έβρου, όπου τη Χίο και τον Γερμανικό στρατό της Ακοσίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1977

Ε. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

# ΑΓΙΟΤΖΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΥΔΡΙΤΟΜΗ ΤΣ ΗΕΑΤ



ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΚΤΙΚΟΣ ΣΙΒΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 1977

**ΜΕΡΟΣ Α'**

## H TOYPKOKPATIA (1453–1821)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ 15ο ΑΙΩΝΑ

## 1. Η ḥθωμανική αύτοκρατορία στό 15o αιώνα

"Υστερα ἀπό τὴν ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μωάμεθ ὁ Β' κυρίευσε καὶ τίς ἄλλες εὐρωπαϊκές ἐπαρχίες τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, τῇ Μακεδονίᾳ, τῇ Στερεά Ἑλλάδα καὶ τὴν Πελοπόννησο. Κυρίευσε ἀκόμη τὰ φραγκικά κράτη τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θήβας κι ἔδιωξε τοὺς Ἐνετούς ἀπό τὴν Εὔβοια καὶ τὴν Χίο καὶ τούς Γενουώτες ἀπό τὴν Λέσβο.

Μόλις συμπλήρωσε τήν κατάκτηση τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν ὁ Μωάμεθ προχώρησε δυτικότερα καί ὑποδούλωσε τήν Σερβία. Ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Ἰωάννη Ούνυαδη στό Βελιγράδι καί τοῦ Γεωργίου Καστριώτη στή βόρεια Ἀλβανία δέν μπόρεσαν ν' ἀναχαιτίσουν τήν κατακτητική προέλαση τῶν Τούρκων στήν Εὐρώπη.

"Οταν πέθανε ο Μωάμεθ ο Β' στά 1481, ή όθωμανική αύτοκρατορία ήταν τόιοισχυρότερο κράτος στήν Ανατολή και στή Δύση. Άπλωνόταν από τη Μεσοποταμία ώς τήν Αδριατική και από τούς ποταμούς Σάβο και Δόνα ώς τό Ταίναρο. Μόνο ή όρεινή περιοχή του Μαυροβουνίου και οι θραχώδεις άκτες τής Δαλματίας και τής Μάνης έμεναν άκομη έλευθερες. Τήν Κρήτη, τήν Κύπρο, τά νησιά του Ιονίου, τή Ναύπακτο και μερικά λιμάνια στήν Πελοπόννησο είχαν οι Ένετοί. Οι ιππότες του Αγίου Ιωάννου κατείχαν τή Ρόδο.

Οι κατακτήσεις των Τούρκων στήν Εύρωπη συνεχίστηκαν και στούς δύο έπόμενους αιώνες, άλλα, προτού άναφέρουμε τίποτε γι' αυ-

τές, πρέπει νά πούμε λίγα λόγια γιά τά χριστιανικά κράτη τής Εύρωπης έκεινης τής έποχής.

## 2. Η κατάσταση τής Εύρωπης στό 15o αιώνα

Η Εύρωπη τήν έποχή έκεινη δέν είχε ισχυρά κράτη μέ όργανωμένους στρατούς και στόλους. Τό φεουδαρχικό σύστημα πού έπικρατούσε στή διοίκηση δέ βοηθούσε τή συγκέντρωση τής έξουσίας και τής δυνάμεως σ' ένα πρόσωπο και τή δημιουργία ισχυροῦ κράτους. Η χρησιμοποίηση τής μπαρούτης και τών πυροβόλων ὥπλων ἀλλαξε τήν τέχνη τοῦ πολέμου και ή ἀνακάλυψη τών νέων χωρῶν ἔφερε στίς χώρες τής Εύρωπης ἄφθονο πλοῦτο. "Ομως οὔτε τό ἔνα, οὔτε τό ἄλλο βοήθησαν νά δραγανωθοῦν στίς χώρες τής Εύρωπης κράτη μέ ισχυρές πολεμικές δυνάμεις.

Η χρησιμοποίηση τοῦ χαρτιοῦ και ή τέχνη τής τυπογραφίας ἔκαμαν τά θιβλία πολλά και φτηνά. Οι λαοί τής Εύρωπης ἄρχισαν νά διαβάζουν και νά μορφώνονται. Οι τέχνες και οι ἐπιστήμες ἄρχισαν νά προοδεύουν και ή πνευματική ἀνάπτυξη τών λαῶν τής Εύρωπης προχώρησε μ' ὅλο πού πολλές φορές παρεμποδίστηκε ἀπό θρησκευτικές διαμάχες και πολέμους.

Η Εύρωπη τήν έποχή έκεινη ἦταν χωρισμένη σέ πολλά κράτη και κρατίδια. Ἀπό τά κράτη αύτά ισχυρότερα ἦταν ή γερμανική αύτοκρατορία, ή Βενετία, ή Ρωσία και ή Γαλλία. Ἀλλά και αύτά δέν κατόρθωσαν νά συνεννοηθοῦν μεταξύ τους και νά παρεμποδίσουν τήν τουρκική ἐξάπλωση στίς χώρες τής Εύρωπης.

**Η γερμανική αύτοκρατορία.** Τή γερμανική αύτοκρατορία ἀποτελούσαν ὄχτώ μικρότερα κράτη. Καθένα ἀπό αύτά είχε δικό του ἡγεμόνα και δικό του στρατό. Τόν αύτοκράτορα ὅριζαν οι ἡγεμόνες τών κρατῶν και συνήθως ὅριζαν τόν ισχυρότερο πού κρατούσε και τή διοίκηση τοῦ κράτους του. Στό 15o αιώνα ισχυρότερος ἡγεμόνας ἦταν ὁ ἀρχιδούκας τής Αὐστρίας ἀπό τό θασιλικό οίκο τών Ἀψβούργων.

Η γερμανική αύτοκρατορία ἔξουσίαζε πολλές χώρες τής Εύρωπης και τήν έποχή τών Ἀψβούργων είχε ἀναπτύξει ἀξιόλογη δύναμη. "Ομως κατά τό 15o αιώνα βρέθηκε σέ ἀδυναμία νά ἀντιτάξει ἀποτελεσματική ἀντίσταση στήν τουρκική προέλαση, γιατί τά κράτη πού τήν ἀποτελοῦσαν ὅχι μόνο δέν είχαν καλή ὄργανωση και ἀξιόμαχες πολεμικές δυ-

νάμεις, άλλα, και τό χειρότερο, είχαν μεταξύ τους έμφύλιους πολέμους και θρησκευτικές διαμάχες.

**Η Βενετία** ήταν ένα μικρό κράτος στήν Ιταλία. Είχε όμως μεγάλο έμπορικό στόλο και σπουδαία λιμάνια και έμπορικά κέντρα στή Μεσόγειο θάλασσα. Η Βενετία βοήθησε τούς σταυροφόρους νά καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη και άπό τότε πήρε πολλά λιμάνια και νησιά στήν Έλλαδα, γιά νά κυκλοφοροῦν έλευθερα τά πλοϊα της και νά διενεργοῦν τό έμποριό της. Ήταν κράτος ναυτικό και πλούσιο, άλλα δέν είχε άξιόλογη στρατιωτική δύναμη και γι' αύτό δέν μποροῦσε νά παρεμποδίσει τήν τουρκική έξαπλωση.

**Η Ρωσία** ήταν κράτος άπέραντο, άλλ' άνοργάνωτο. Δέν είχε στρατό και στόλο. Δέν είχε έθνική ένότητα και ένιαία διοίκηση. Έκείνη τήν έποχή δέν μποροῦσε νά προθάλει καμιά άντίσταση στήν τουρκική προέλαση. Αργότερα ό τοάρος Μέγας Πέτρος και ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη ή Β' άργάνωσαν τή χώρα και τήν έκαμαν κράτος ίσχυρο.

**Η Γαλλία** ήταν τό μόνο κράτος πού είχε καλή άργανωση έκείνη τήν έποχή. Οι Γάλλοι βασιλεῖς καταπολέμησαν τούς τοπικούς ήγεμόνες και τούς φεουδάρχες και δυνάμωσαν τήν κεντρική έξουσία. Διοικοῦσαν άπολυταρχικά και πέτυχαν και έθνική ένότητα και στρατιωτική δύναμη. Όμως δέ χρησιμοποίησαν τή δύναμή τους γιά νά παρεμποδίσουν τήν τουρκική προέλαση, άλλα συμβιθάστηκαν μέ τούς Τούρκους και σπάταλησαν τή δύναμή τους σέ πολέμους κατά τῶν Ιταλῶν και τῶν Γερμανῶν.

### 3. Πόλεμοι τῶν διαδόχων τοῦ Μωάμεθ τοῦ Β' στήν Εύρωπη

Οι Τούρκοι έξακολούθησαν τούς πολέμους τους, γιά νά ξαπλώσουν τήν κυριαρχία τους στήν Εύρωπη. Ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Β' ο Μεγαλοπρεπής έδιωξε τούς ιππότες τοῦ Αγίου Ιωάννου άπό τή Ρόδο, κυρίευσε τό Βελιγράδι και προχώρησε στήν κοιλάδα τοῦ Δούναβη πρός τήν Ούγγαρια. Κοντά στή γιουγκοσλαβική πόλη Μοχάτς τό έτος 1526 νικήθηκε ό ούγγυρικός στρατός και σκοτώθηκε ό βασιλιάς τῆς Ούγγαριας, Λουδοβίκος ο Β'. Ύστερα οι Τούρκοι μπήκαν νικητές στήν Πέστη. Στά 1529 μέ 250.000 στρατό και 300 κανόνια πολιόρκησαν τή Βιέννη, τήν πρωτεύουσα τής Αύστριας πού τήν ύπεράσπιζαν 16.000

στρατός μέ 70 κανόνια. Τήν πολιορκία ὅμως τῆς Βιέννης ἀναγκάστηκε ὁ Σουλεϊμάν νά λύσει καί νά φύγει, γιατί ἡ πολεμική τέχνη τῶν Εὐρωπαίων καί τά ὅπλα τους ἀποδείχθηκαν ἀνώτερα ἀπό τά δικά του.

Μέ τήν κατάληψη τῆς Ρόδου οι Τούρκοι κυριάρχησαν στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ τουρκικός στόλος μέ ἀρχηγό τὸν ἀλγερινό πειρατὴν Χαΐρεντίν Βαρθαρόσσα λεηλατοῦσε τά παράλια τῆς Μεσογείου καί εἶχε γίνει ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν ἐμπορικῶν πλοίων.

Τό ἔτος 1571 οι Τούρκοι κυρίευσαν τήν Κύπρο κι ἔσφαξαν τούς κατοίκους τῆς Λευκωσίας. Οἱ σφαγές τῶν χριστιανῶν στήν Κύπρο καί οἱ φρικαλεότητες τῶν Τούρκων τάραξαν τούς Εὐρωπαίους καί τούς ἀνάγκασαν νά ἐνώσουν τίς ναυτικές δυνάμεις πού εἶχαν καί νά πολεμήσουν τὸν τουρκικό στόλο.

Ο Δόν Ιωάννης ὁ Αὔστριακός, ἀρχηγός τοῦ ἐνωμένου στόλου τῶν Ἰσπανῶν, τῶν Ἐνετῶν καί τῶν ἵπποτῶν τοῦ Ἅγιου Ιωάννου βγῆκε νά συναντήσει τὸν τουρκικό στόλο. Οἱ δύο στόλοι ἀπό 250 πλοῖα ὁ καθένας συναντήθηκαν κοντά στὶς ἐκβολές τοῦ Ἀχελώου. Ἐκεῖ ἔγινε ἡ ἱστορικὴ ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, ὅπου ὁ τουρκικός στόλος ἔπαθε τρομακτική καταστροφή. Τό χτύπημα ἡταν φοβερό γιά τούς Τούρκους, ἀλλά οἱ διχόνοιες δέν ἄφησαν τούς Εὐρωπαίους νά ἐπωφεληθοῦν καί νά ἀξιοποιήσουν τή μεγάλη τους νίκη.

Οἱ Τούρκοι στά 1645-1669 κυρίευσαν τήν Κρήτη καί στά 1683 πολιόρκησαν τή Βιέννη γιά δεύτερη φορά. Ἀπό τήν ἀναβλητικότητα ὅμως τοῦ μεγάλου βεζύρη Καρά-Μουσταφᾶ βρῆκε καιρό ὁ βασιλιάς τῆς Πολωνίας Ιωάννης Σομπιέσκυ καί ἥρθε σέ βοήθεια τῶν πολιορκουμένων καί ἔτσι σώθηκε ἡ πόλη.

Στά 1684 ἡ Αύστρια, ἡ Πολωνία, ἡ Ἐνετία καί οἱ ἵπποτες τῆς Μάλτας, μέ τή μεσολάβηση καί προτροπή τοῦ πάπα, σχημάτισαν τήν ιερή συμμαχία κατά τῆς Τουρκίας. Στή συμμαχία αὐτή ὕστερα ἀπό δυό χρόνια προσχώρησε καί ἡ Ρωσία. Ἀπό τότε ἡ ὄρμη τῶν Τούρκων ἀναχαιτίστηκε ὀριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

**ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ**

## 1. Αποτελέσματα της τουρκικής κατακτήσεως

**α) ΈΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.** Μόλις ξημπαιναν οι Τούρκοι στις πόλεις πού κυρίευαν, έσφαζαν, λεηλατούσαν, βασάνιζαν και κατάστρεφαν. Γι' αύτό μόλις ἄρχισε η προέλασή τους στις ελληνικές έπαρχιες, δύσι από τούς κατοίκους μπορούσαν, ἔφευγαν στις χώρες της Εύρωπης. Πολλοί από κείνους πού δέν μπόρεσαν νά φύγουν ή σφάχτηκαν ή άναγκαστηκαν ν' ἀλλαξιοπιστήσουν και νά γίνουν μωαμεθανοί. Όλόκληρη ή βυζαντινή ἀριστοκρατία, ὅλοι οι γαιοκτήμονες και οι πλούσιοι, οι στρατιωτικοί και οι ύπαλληλοι τού κράτους ἔξοντώθηκαν. Ἐτσι ο ελληνικός πληθυσμός ἐλαττώθηκε πολύ και ἀπορφανίστηκε από τούς πολιτικούς πνευματικούς του ὁδηγούς.

**6) Καταστροφή της περιουσίας των Έλλήνων.** Μόλις οι Τούρκοι κυρίευσαν τίς έλληνικές χώρες, πήραν όλα τά καλά χτήματα από τούς Έλληνες και τά διαμοίρασαν άναμεταξύ τους. Πολλά από αύτά εδωκαν στά τζαμιά τους. Στούς "Έλληνες" ἄφησαν τά ὄρεινά καί τ' ἀπόκεντρα καί τούς ύποχρέωσαν νά παραδίνουν καί από αύτά τό πέμπτο από τό εισόδημά τους. Οι εισπράκτορες ὅμως ἐπαιρναν όλα, ὅσα ἔθρισκαν. Ετσι οι σκλαβωμένοι "Έλληνες" κατάντησαν φτωχοί καί δυστυχεῖς.

γ) Παρεμπόδιση της πνευματικής άναπτύξεως και προόδου των Ελλήνων. "Ολα τά σχολεῖα τῶν Ἑλλήνων κλείστηκαν, γιά νά μή μαθαίνουν τά Ἑλληνόπουλα τή γλώσσα τους και τήν ιστορία τοῦ ἔθνους τους. Οι ναοί τῶν Ἑλλήνων μεταρρυθμίστηκαν σέ τζαμιά και ἀπαγορεύτηκαν στούς "Ἑλληνες οἱ θρησκευτικές τελετές. "Ἔτοι ἔνα βαθύ πνευματικό σκοτάδι ξαπλώθηκε μέ τήν τουρκική κυριαρχία πάνω στίς Ἑλληνικές χώρες. Ή ἀγραμματοσύνη και ἡ φτώχεια σταμάτησαν κάθε

πρόοδο. Τό εμπόριο, οί τέχνες και τά έπαγγέλματα νεκρώθηκαν και ή γη έρημώθηκε.

## 2. Δεινοπαθήματα τῶν ύποδουλων Ἑλλήνων

**α) Ἐξισλαμισμός.** Οι Τούρκοι ήταν λίγοι και οί χῶρες πού κυρίευσαν πολλές. Γιά νά μπορέσουν νά τίς κρατήσουν στήν κυριαρχία τους έξανάγκαζαν τούς κατοίκους ν' ἀσπαστοῦν τή μωαμεθανική θρησκεία. "Ολα τά μέσα τῆς βίας τά χρησιμοποιούσαν. Βασανιστήρια, φυλακίσεις, σφαγές και καταστροφές. Σ' ἐκείνους πού δέχονταν νά γίνουν μωαμεθανοί, ἔδιναν τιμές και ἀξιώματα, κτήματα και πλούτη, γιά νά παρακινοῦν και τούς ἄλλους νά κάμουν τό ἵδιο.

**β) Κεφαλικός φόρος** (χαράτσι). Ἐκτός ἀπό τό φόρο τοῦ εἰσοδήματος οί σκλαβωμένοι "Ελληνες ήταν ύποχρεωμένοι νά πληρώνουν και τόν κεφαλικό φόρο. Κάθε "Ελληνας, γιά νά ἔχει τό δικαίωμα νά ζει ἐπρεπε νά πληρώνει αὐτόν τό φόρο.

**γ) Τό παιδομάζωμα.** Ὁ φόρος τοῦ εἰσοδήματος και ὁ κεφαλικός φόρος δέν ήταν τόσο φοβεροί, ὅσο ήταν ὁ φόρος τοῦ ἑλληνικοῦ αἴματος, τό παιδομάζωμα. Κάθε πέντε χρόνια οἱ Τούρκοι ἔπαιρναν τά πιό γερά ἀρσενικά παιδιά τῶν Ἑλλήνων και τά συγκέντρωναν σέ στρατῶνες, ὅπου τά δίδασκαν τήν τουρκική γλώσσα και τή μωαμεθανική θρησκεία και τά ἔκαναν φανατικούς στρατιώτες τοῦ σουλτάνου. Αύτοί ἀποτελοῦσαν τά φοβερά τάγματα τῶν γενιτσάρων.

**δ) Ταπεινώσεις και ἔξευτελισμοί τῶν ύποδουλων Ἑλλήνων.** Οι Τούρκοι συμπεριφέρονταν πρός τούς "Ελληνες μέ μεγάλη σκληρότητα και περιφρόνηση. Τούς όνόμαζαν ραγιάδες, δηλαδή δούλους και δέν ἀναγνώριζαν σ' αὐτούς κανένα δικαίωμα. Τούς ἀπαγόρευαν νά μιλοῦν μέ δυνατή φωνή ή νά τραγουδοῦν, ἀκόμα και μέσα στά σπίτια τους. Δέν τούς ἐπέτρεπαν νά φοροῦν πολυτελεῖς φορεσιές, νά ἵππεύουν και νά ὅπλοφοροῦν. Δέν τούς ἐπέτρεπαν νά χρησιμοποιοῦν τίς καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν και νά κατέχουν ώραία ἡ πολύτιμα πράγματα. "Ο, τι εἶχαν, ήταν στή διάθεση και τού τελευταίου Τούρκου: τά σπίτια τους, τά εἰσοδήματά τους, τά ζῶα τους, οί γυναῖκες τους, τά παιδιά τους και οί ἴδιοι ἀκόμα· δηλαδή, ή ζωή, ή τιμή και ή περιουσία τῶν

σκλαβωμένων Ἐλλήνων δέν ἀνῆκαν σ' αὐτούς, ἀλλά ἦταν στή διάθεση τῶν κατακτητῶν Τούρκων.

**Έρωτήσεις.** 1) Ποιές συμφορές προδένησε στό έλληνικό έθνος ή τουρκική κατάκτηση; 2) Ποιά δεινοπαθήματα ύπεφεραν οι ύπόδουλοι "Έλληνες";

ποτε διό ότι νοτίη άλλο, ρύσταν ή νορκήνα νέδη νωνάλλαξ γιανέμιαθράκιο πρόσδιο. Τό εμπόριο, οι τέχνες και τα απογεύματα γερωναράν κατά την οποίαν η φρουρόποτε.

Για τονδιά σκηνήν όποιο πορεύεται μέσα σε έναν παραδοσιακό πολιτισμό, η παραδοσιακή γλώσσα της Ελληνικής Κοινωνίας είναι η μητρική γλώσσα της Ελληνικής Κοινωνίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

#### 1. Θρησκευτικά και πολιτικά προνόμια τού έλληνικού έθνους

Οι Τούρκοι κατάκτησαν πολλές χώρες και ύποδούλωσαν πολλούς λαούς, Αρμένιους, Έβραιους, Βουλγάρους, Σέρβους και Έλληνες. Γιά νά κατορθώσουν νά διοικήσουν εύκολότερα τούς ύποδουλους λαούς, διατήρησαν τούς θρησκευτικούς ἀρχηγούς τῶν λαῶν καὶ τούς ἔκαμαν ύπεύθυνους μέ τή ζωὴ τους γιά τήν τάξη καὶ ύπακοή τῶν λαῶν τους. Σ' αὐτούς παραχώρησαν πολλά δικαιώματα καὶ τιμές, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά είναι ἀφοσιωμένοι στούς Τούρκους καὶ θά κρατοῦν σέ ύποταγή τό λαό τους.

Οι παραχωρήσεις αύτές τῶν σουλτάνων ἔγιναν, γιά νά ἔξυπηρετήσουν τήν τουρκική διοίκηση. Ἐπειδή ὅμως ἐμφανίστηκαν σάν παραχωρήσεις πρός τούς ύποδουλους κι ἐπειδή δημιούργησαν κάποια αύτοδιοίκηση τῶν Έλλήνων κάτω ἀπό τήν τουρκική κυριαρχία, ὀνομάστηκαν πρόνομια. Τά προνόμια αύτά ἦταν πολιτικά καὶ θρησκευτικά.

**α) Θρησκευτικά προνόμια.** Μόλις ὁ Μωάμεθ κυρίευσε τήν Κωνσταντινούπολη, ἔδωκε τήν ἄδεια στούς "Έλληνες νά ἔκλεξουν πατριάρχη, γιατί ὁ πατριαρχικός θρόνος ἔχήρευε. Οἱ "Έλληνες ἔκαμαν πατριάρχη τόν Γεώργιο Σχολάριο ἢ Γεννάδιο. Αύτό εύχαριστησε τό σουλτάνο, γιατί ὁ Σχολάριος ἦταν ἀντίθετος στήν ἔνωση τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Έκκλησίας κι ἔτσι ὁ Σουλτάνος θά ἐμενε ἡσυχος, γιατί καμιά βοήθεια δέ θά δινόταν στούς ὄρθοδοξους "Έλληνες ἀπό τήν παπική Εύρωπη.

Τήν ἔκλογή τοῦ νέου πατριάρχη ἐπικύρωσε ὁ σουλτάνος καὶ ἡ στέψη του ἔγινε μέ τήν παλιά λαμπρότητα στό ναό τῶν Ἀγίων Ἀπο-

στόλων. Άπο έκει πήγε στό άνάκτορο τοῦ Μωάμεθ. Αύτός τόν ύποδέ-  
χτηκε μ' ἐπισημότητα καὶ γιά νά τόν τιμήσει ἔκαμε ἐπίσημο δεῖπνο καί,  
ὅταν ἔφευγε, τόν συνόδευσε ώς τήν αὐλή, τόν βοήθησε νά ίππεύσει κι  
ἔστειλε πολλούς Τούρκους ἐπίσημους νά τόν συνοδεύσουν ώς τό Πα-  
τριαρχεῖο. "Υστερα ἔθγαλε διάταγμα μέ τό όποιο ἀναγνώριζε:

1) τήν ἐλευθερία τῆς θρησκείας τῶν ύποδουλων χριστιανῶν·

2) τήν προστασία τοῦ κλήρου καί,

3) τό δικαίωμα τοῦ πατριάρχη νά είναι θρησκευτικός ἀρχηγός τῶν  
σκλαβωμένων χριστιανῶν, νά διορίζει τούς ἐπισκόπους καί νά δικάζει  
τίς διαφορές ἀνάμεσα στούς χριστιανούς.

Τά προνόμια αύτά οι Τούρκοι στούς κατοπινούς χρόνους πολλές  
φορές τά καταπάτησαν. Γιατί καί πατριάρχες κρέμασαν καί ἐπισκόπους  
ἀποκεφάλισαν καί ἀναρίθμητους ιερεῖς κατακρεούργησαν καί ναούς  
ἔκλεισαν. Παρόλα όμως αύτά, τά προνόμια πρόσφεραν σπουδαιότατη  
ύπηρεσία στό ύποδουλο ἔθνος, γιατί διαφύλαξαν τήν ὀρθόδοξη χρι-  
στιανική θρησκεία, ἀνάδειξαν τόν πατριάρχη ἀρχηγό καί ποιμένα τῶν  
καταπιεζόμενων Ἑλλήνων κι ἔκαμαν τό Πατριαρχεῖο θρησκευτικό,  
πνευματικό καί ἔθνικό κέντρο. "Ετσι τό Πατριαρχεῖο καλλιέργησε τήν  
ἐνότητα τοῦ ἔθνους, φύλαξε τίς παραδόσεις του κι ἔθρεψε τήν ιδέα  
τῆς ἐλευθερίας.

**6) Πολιτικά προνόμια.** Πρίν ἀκόμα ύποδουλωθοῦν στούς Τούρ-  
κους, τά ἐλληνικά χωριά ἡσαν ὄργανωμένα σέ κοινότητες, είχαν αύτο-  
διοίκηση· δηλαδή ἔθγαζαν μία ἐπιτροπή πού φρόντιζε γιά τά τοπικά ζη-  
τήματα, δρόμους, σχολεῖα, ἐκκλησίες, νεκροταφεῖα, πόσιμα καί ἀρ-  
δευτικά νερά.

Οί Τούρκοι ἀναγνώρισαν καί διατήρησαν τήν τοπική αύτή αύτο-  
διοίκηση, γιατί τούς ἐξυπηρετοῦσε πολύ στό ἔργο τῆς φορολογίας. Ἡ  
τουρκική διοίκηση ὅριζε συνολικά ἑνα ποσό φόρου πού ἔπρεπε νά  
πληρώσει κάθε κοινότητα. Τήν κατανομή τῶν ποσῶν αύτῶν στούς κα-  
τοίκους καί τήν εἰσπραξη ἐνεργοῦσαν οἱ κοινοτικοί ἀρχοντες, οἱ  
προεστοί ἡ δημογέροντες ἡ κοτζαμπάσης. "Ετσι τά  
καλύτερα πρόσωπα ἀπό κάθε κοινότητα τά είχαν οἱ Τούρκοι ύπευθυνα  
γιά τήν εἰσπραξη τῶν φόρων καί τήν ἐκτέλεση τῶν διαταγῶν τους.

Ἡ ἐλευθερία τῆς κοινοτικῆς αύτοδιοίκησης καί ἡ χρησιμοποίηση

της έλληνικής γλώσσας μεταξύ των Έλλήνων άποτελούσαν τά πολιτικά προνόμια. Και τά προνόμια αύτά πολλές φορές καταπατήθηκαν, άλλα και αυτά βοήθησαν πολύ στή διατήρηση της έθνικης ένότητας και άλληλοθίσθιειας μεταξύ των σκλαβωμένων και καταπιεζόμενων Έλλήνων.

**Έρωτήσεις.** 1) Γιατί παραχωρήθηκαν τά προνόμια; 2) Ποιά προνόμια παραχωρήθηκαν; 3) Σέ τί ώφέλησαν τά θρησκευτικά προνόμια; 4) Σέ τί ώφέλησαν τά πολιτικά προνόμια;

## 2. Κλέφτες καί άρματολοί

Πολλοί "Έλληνες πού έπεφταν στή δυσμένεια τῶν Τούρκων ἔθρισκαν καταφύγιο στά βουνά. Έκεī πήγαιναν και ὅσοι δέν μποροῦσαν νά ύποφέρουν τή σκλαβιά και ποθοῦσαν τήν ἐλεύθερη ζωή. Οι ἄντρες αύτοί ονομάστηκαν κ λ ἐ φ τ ε ξ. "Έκαναν ομάδες και ζοῦσαν στά βουνά. Περιφρονοῦσαν τήν τουρκική ἔξουσία και πολλές φορές ἔκαναν και ἐπιθέσεις κατά τῶν Τούρκων, γιά νά ἐλευθερώσουν κρατούμενους χριστιανούς ή γιά νά ἐκδικηθοῦν τά βασανιστήρια τῶν ύπόδουλων Έλλήνων. Τό σημαίνει τό γενναῖο ἄντρα, αύτόν πού ἦθελε νά ἐλευθερωθεῖ και ἦταν τιμητικό και ἔνδοξο.

Κάθε ομάδα κλεφτῶν είχε τόν ἀρχηγό της, πού λεγόταν κ α π ε τ ἀ νιος. Οι κλέφτες γυμνάζονταν στό πήδημα, στό τρέξιμο, στό λιθάρι και στή σκοποβολή. Πολλοί ἀπ' αύτούς ἔγιναν ξακουστοί γιά τήν ἔξαιρετική ίκανότητα πού είχαν ἀποκτήσει. Σώζονται ὄνόματα κλεφτῶν πού μποροῦσαν νά περάσουν τή σφαίρα μέσα



Άρματολός

ἀπό ἔνα δαχτυλίδι ἀπό μεγάλη ἀπόσταση ἡ πού μποροῦσαν νά πηδήσουν ὀλόκληρη ἄμαξα φορτωμένη ξερό χόρτο ἢ νά ξεπεράσουν στό τρέξιμο καί τό πιό γρήγορο ἄλογο. Γύμναζαν ἀκόμα τό σῶμα τους, γιά νά ἀντέχει στίς στερήσεις, στήν πείνα, στή δίψα, στό κρύο καί στίς κακουχίες.

Ἡ ζωή τῶν κλεφτῶν ἦταν ἔνας ἀδιάκοπος πόλεμος μέ τούς Τούρκους. Ἁταν γεμάτη βάσανα, στερήσεις καί κινδύνους, ἀλλά καί ἡρωικά κατορθώματα. Οι κλέφτες εἶχαν ζωηρό θρησκευτικό συναίσθημα. Πήγαιναν στίς ἐκκλησίες καί κοινωνοῦσαν. Τιμοῦσαν πολύ τή φιλία καί σέβονταν τίς συμφωνίες πού εἶχαν κάμει. Δέ βασάνιζαν τούς αἰχμαλώτους καί σέβονταν τίς γυναικες.

Οι Τούρκοι ἀνάθεταν τήν καταδίωξη τῶν κλεφτῶν στούς ἀρματολούς. Οἱ ἀρματολοὶ ἦταν ἔνοπλα στρατιωτικά σώματα ἀπό ντόπιους μιᾶς περιοχῆς, πού εἶχαν τήν ἄδεια νά φυλᾶνε καί νά προστατεύουν τήν περιοχή τους ἀπό ἐπιδρομές ξένων. Ὁ ἀρχηγός τῶν ἀρματολῶν λεγόταν καπετάνιος, ὁ βοηθός του πρωτοπαλίκαρος καί οἱ ἄλλοι ἄντρες παλικάρια. Ἡ περιοχή πού φύλαγαν λεγόταν ἀρματολίκι.

Οἱ Ἐλληνες ὅμως ἀρματολοί ὥχι μόνο δέν καταδίωκαν τούς κλέφτες, ἀλλά καί τούς προστάτευαν ἀπό τούς αἰφνιδιασμούς τῶν τουρκικῶν ἀποσπασμάτων, γιατί τούς θεωροῦσαν ἀδελφούς τους καί τούς ἔνωνε μ' αὐτούς τό κοινό μίσος κατά τῶν τυράννων. Σέ περίπτωση πού οἱ Τούρκοι ἥθελαν νά τιμωρήσουν τούς ἀρματολούς γιά τήν περίθαλψη πού ἔκαναν στούς κλέφτες, αὐτοί παρατοῦσαν τό ἀρματολίκι καί γίνονταν κλέφτες. Ἀλλοτε πάλι οἱ Τούρκοι, ὅταν ἥθελαν νά καλοπιάσουν κανέναν ίσχυρό κι ἐπίφοβο κλέφτη τόν διόριζαν ἀρματολό. Γι' αὐτό στήν ἐποχή τῆς δουλείας τό ὄνομα τοῦ ἀρματολοῦ καί τοῦ κλέφτη εἶχε τήν ἴδια ἔννοια καί σήμαινε τόν πολεμιστή τῶν βουνῶν, τιού περιφρονοῦσε τήν τουρκική κυριαρχία, καί προστάτευε τούς ύπόδουλους Ἐλληνες ἀπό τή βία τοῦ τυράννου.

Οι κλέφτες καί οἱ ἀρματολοί ἔγιναν οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τοῦ ἔθνους. Καλλιέργησαν καί αὔτές τήν ἴδεα τῆς ἐλευθερίας καί ἀποτέλεσαν τόν πυρήνα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας.

### 3. Τά δημοτικά τραγούδια

Η ύποδούλωση τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν στούς Τούρκους εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά φύγουν ὅλοι οἱ γραμματισμένοι καὶ μορφωμένοι "Ἐλληνες, ὅσοι σώθηκαν ἀπό τή σφαγή, νά κλείσουν τά σχολεῖα καὶ νά σταματήσει κάθε πνευματική ἀνάπτυξη μεταξύ τῶν ύποδούλων.

Ἄλλα ἄν σταμάτησε ἡ σπουδή τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γραμμάτων, τῆς λόγιας παράδοσης, τῆς ποίησης καὶ τῆς λογοτεχνίας, ὁ ἑλληνικός λαός δέν ἔμεινε χωρίς ποίηση, χωρίς τραγούδι.

Στίς ἀρχές ἄγνωστοι λαϊκοί ποιητές σύνθεταν στήν ὄμιλούμενη ἀπό τό λαό γλώσσα ποιήματα καὶ μοιρολόγια, μέ τά ὅποια θρηνοῦσαν τήν ἄλωση τῆς Πόλης καὶ τραγουδοῦσαν τά δεινοπαθήματα τῶν Ἐλλήνων καὶ τούς πόθους τους. Ἀργότερα ύμνοῦσαν στά τραγούδια τους τή ζωή καὶ τά κατορθώματα τῶν κλεφτῶν καὶ τῶν ἀρματολῶν. Ἔτσι ἔγιναν τά δημοτικά τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Πολλά ἀπό τά δημοτικά τραγούδια ἔγιναν καὶ πρωτοτραγουδήθηκαν ἀπό τίς γυναικες, τίς ἀδερφές ἢ τίς μητέρες πολεμιστῶν καὶ ἄλλα ἀπό ἄγνωστους ἄντρες πού ἔζησαν διάφορα περιστατικά καὶ αἰσθάνθηκαν τήν ἐπίδρασή τους ζωηρή μέσα στή ψυχή τους. Τά δημοτικά τραγούδια καὶ ποιήματα ἔχουν ἀπλή γλώσσα, μεγάλη ἐκφραστική δύναμη καὶ ποιητική τέχνη. Ὕμνοῦν τή γενναιότητα, τήν εὐγένεια, τήν παλικαριά καὶ τή λεθεντιά, ἐκφράζουν τή θλίψη γιά τόν πρόωρο θάνατο καὶ τίς πικρίες τῆς ζωῆς, παρουσιάζουν ἔντονο τό αἴσθημα τῆς φιλίας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ ύμνοῦν τή φύση.

Τά δημοτικά τραγούδια τά τραγούδησαν οἱ ἀρματολοί καὶ οἱ κλέφτες ἀπάνω στά ἀπάτητα λημέρια τους, στόν "Ολυμπο καὶ στήν Πίνδο, στ' Ἀγραφα καὶ στό Βάλτο, στό Ξηρόμερο καὶ στόν Ἀσπροπόταμο. Ἀπό κεī μεταδόθηκαν ἀπό στόμα σέ στόμα σέ ὅλα τά θουνά καὶ στούς κάμπους καὶ ἀναφτέρωσαν τό φρόνημα τῶν κατατρεγμένων ραγιάδων καὶ θέρμαναν στίς καρδιές τους τόν πόθο τῆς ἐλευθερίας.

Καὶ σήμερα ὁ ἑλληνικός λαός μέ πολλή εὐχαρίστηση τραγουδάει ἢ ἀκούει νά τραγουδοῦνται τά κλέφτικα τραγούδια, γιατί τοῦ θυμίζουν τήν πνευματική καὶ ήθική κατάσταση τοῦ "Εθνους στήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας.

**Έργασίες.** 1) Νά βρείτε καὶ νά καταγράψετε πληροφορίες γιά τούς

κλέφτες καί τούς άρματολούς, 2) Νά άναφέρετε όνόματα κλεφτῶν καί τούς τόπους τους. 3) Νά βρείτε βιβλία μέ δημοτικά τραγούδια καί ποιήματα. 4) Νά άπαγγελετε δημοτικά ποιήματα καί νά τραγουδήσετε δημοτικά τραγούδια. 5) Νά γράψετε ἔνα δημοτικό τραγουδι τοῦ τόπου σας.

#### 4. Σουλιώτες, Μανιάτες, Σφακιανοί

Οι Τούρκοι άφοῦ κυρίευσαν τή χώρα, ἐγκαταστάθηκαν στούς κάμπους καί στά μεγαλύτερα κέντρα. Στά ἄγονα καί ὄρεινά μέρη δέν ἐγκαταστάθηκαν Τούρκοι. Ἐκεῖ πήγαιναν μόνο στρατιωτικά ἀποσπάσματα, ἃν παρουσιαζόταν ἀνάγκη.

Ήταν ὅμως καί μερικά πολύ ὄρεινά καί ἀπρόσιτα καί ἄγονα μέρη πού οἱ Τούρκοι δέν πάτησαν ποτέ. Τά μέρη αὐτά ἦταν τό Σούλι στήν Ἡπειρο, τά "Ἄγραφα στή Στερεά, ή Μάνη στήν Πελοπόννησο καί τά Σφακιά στήν Κρήτη.

Καί τά μέρη αὐτά δοκίμασαν οἱ Τούρκοι νά τά κατακτήσουν, ἀλλά συνάντησαν γενναία ἀντίσταση τῶν κατοίκων. Τήν ἀντίσταση αὐτή ἔκανε πιό ἀποτελεσματική τό ὄρεινό καί ἀπόκρημνο ἔδαφος πού ύποχρέωντες τούς Τούρκους νά διαθέτουν μεγάλες δυνάμεις, γιά νά τήν καταπνίξουν. Γί' αὐτό προτίμησαν νά συμβιθαστοῦν μέ τούς κατοίκους τῶν περιοχῶν αὐτῶν καί νά τούς ἀφήσουν ἐλεύθερους μέ ἀντάλλαγμα ἔνα μικρό φόρο πού κανόνισαν νά πληρώνουν στό σουλτάνο.

Στίς ἐλεύθερες αὐτές περιοχές, ὅπου κατάφευγαν οἱ καταδιωκόμενοι ἀπό τήν τουρκική διοίκηση καί ὅπου τό μάτι τοῦ Τούρκου δέν ἔφτανε, καλλιεργήθηκε τό περήφανο καί ἀνυπότακτο πνεῦμα, ἡ ἰκανότητα στά ὅπλα καί ἡ περιφρόνηση γιά τήν τουρκική δύναμη. Καί ὅπως στίς κορφές τῶν βουνῶν, ἔτσι καί στίς περιοχές αὐτές, παρασκευάζονταν οἱ πολεμικές δυνάμεις τοῦ ἔθνους γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας.

**Ἐργασίες.** 1) Σημεκύστε στό χάρτη τίς ἐλεύθερες περιοχές. 2) Μήπως μπορείτε νά βρείτε ποιήματα καί τραγούδια γιά τίς περιοχές αὐτές;

## 5. Οι έλληνικές κοινότητες τήν έποχή της τουρκοκρατίας

Οι Τούρκοι δε διατήρησαν τήν κοινοτική αύτοδιοικηση μόνο στις κοινότητες, στίς όποιες τή βρήκαν, ἀλλά τήν ἐφάρμοσαν κι' ἐκεὶ πού δέν ύπηρχε, γιατί τούς ἐξυπηρετοῦσε στήν εἰσπραξη τῶν φόρων. "Ἐτοι κάθε ἑλληνικό χωριό ἀποτελοῦσε μιά κοινότητα μέ προεστούς ντόπιους. Αύτό πολύ βόηθησε στό νά διατηρηθεῖ ἡ ἐνότητα τοῦ σκλαβωμένου λαοῦ, νά γίνει λιγότερο καταστρεπτική ἡ τουρκική τυραννία καί νά ὄργανωθεῖ ὁ βίος τοῦ ὑπόδουλου ἐλληνισμοῦ.

Τίς κοινότητες διοικοῦσαν πάντοτε οἱ εὐπορότεροι ἀπό τούς κατοίκους. Τούς ἐξέλεγαν οἱ κάτοικοι ἡ τούς διόριζαν οἱ Τούρκοι. Στά κοινοτικά ζητήματα συνήθως δέν ἀνακατεύονταν οἱ Τούρκοι, γιατί οἱ προεστοί φρόντιζαν νά ὑπάρχει ἡσυχία καί ἔλυναν εἰρηνικά τίς διαφορές τῶν χριστιανῶν. Πολλές κοινότητες ἀνάπτυξαν πνευματική ζωή καί ἔγιναν κέντρα παιδείας ὥπως οἱ κοινότητες Κωνσταντινοπόλεως, Σμύρνης, Κυδωνιῶν, Χίου, Δημητσάνας καί Ἰωαννίνων. "Ἀλλες ἀνάπτυξαν οἰκονομικούς συνεταιρισμούς καί συγκέντρωναν μεγάλο πλοῦτο, ὥπως τά Ἀμπελάκια τῆς Θεσσαλίας. Τέλος ἀλλες κοινότητες ὄργανώθηκαν σέ σύνδεσμο κοινοτήτων, ὥπως τῶν χωριῶν τοῦ Σουλιοῦ καί τῶν Ζαγοροχωρίων στήν "Ηπειρο, τῶν χωριῶν τοῦ Πηλίου καί τῶν Μαδεμοχωρίων στή Χαλκιδική.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς παραπάνω κοινότητες, πού ἀναπτύχθηκαν σέ τουρκοκρατούμενες περιοχές, μεγάλη ἀνάπτυξη ἐπέτυχαν καί οἱ κοινότητες πού σχηματίστηκαν σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀπό τούς "Ἑλληνες πού κατάφυγαν ἐκεῖ.

Τέτοιες ἑλληνικές ἐμπορικές κοινότητες στό ἐξωτερικό ἦταν στήν 'Οδησσό, στήν Τεργέστη, στή Μασσαλία, στή Βενετία, στό Παρίσι καί στό Λονδίνο.

## 6. Οἱ φαναριῶτες

Στή νότια ἀκτή τοῦ Κεράτου Κόλπου ἦταν ἡ συνοικία τοῦ Φαναρίου. Ἐκεῖ βρήκε καταφύγιο τό Πατριαρχεῖο, ὅταν οἱ Τούρκοι τό ἔδιωξαν ἀπό τό ναό τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Ἐκεῖ μέ τόν καιρό συγκεντρώθηκαν ἀπό τά διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας πολλοί φιλομαθεῖς "Ἑλ-

ληνες πού σπούδαζαν στίς σχολές τοῦ Πατριαρχείου καί μάθαιναν τά έλληνικά γράμματα καί ξένες γλώσσες. Ἀπό τούς μορφωμένους αύτούς "Ελληνες σχηματίστηκε μιά νέα τάξη εύγενων Ἐλλήνων, πού όνομάστηκαν Φαναριώτες. Ὄνομαστές ἔγιναν οἱ φαναριωτικές οἰκογένειες τῶν Μαυροκορδάτων, τῶν Καρατζάδων, τῶν Μουρούζηδων, τῶν Μαυρογένηδων, τῶν Ὑψηλάντηδων, τῶν Σούτσων, τῶν Ραγκαβήδων καί ἄλλες.

Οἱ Τούρκοι δέν ἀγαπούσαν τά γράμματα καί δέν κοπίαζαν νά μάθουν ξένες γλώσσες. Γι' αὐτό ὅταν ἥρθαν σέ σχέσεις μέ τά εύρωπαικά κράτη, ἀναγκάστηκαν νά χρησιμοποιήσουν τούς Φαναριώτες σά γραμματεῖς, διερμηνεῖς ἢ πρέσβεις στά εύρωπαικά κράτη. "Ετσι οἱ Φαναριώτες τοποθετήθηκαν σέ ἐμπιστευτικές θέσεις τοῦ τουρκικοῦ κράτους καί μπόρεσαν νά βοηθήσουν σέ πολλές περιστάσεις τούς ύπόδουλους ἀδελφούς τους.

"Από τό 17ο αἰώνα ἔγινε συνήθεια οἱ ήγεμόνες τῆς Μολδαβίας καί Βλαχίας νά είναι Φαναριώτες. Γι' αὐτό στίς ήγεμονίες αύτές συγκεντρώθηκαν πολλοί "Ελληνες λόγιοι καί διδάσκαλοι καί γι' αὐτό ἐκεὶ ἀναπτύχθηκε ἡ ἑλληνική παιδεία.

Οἱ Φαναριώτες ἀπό τίς ὑψηλές θέσεις πού κατεῖχαν, μπόρεσαν νά βοηθήσουν τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τῶν Ἐλλήνων καί πολλοί ἀπό αὐτούς πλήρωσαν μέ τή ζωή τους τίς ύπηρεσίες τους πρός τό έθνος.

## 7. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ τήν ἐποχή τῆς τουρκοκρατίας

Τά πρώτα χρόνια τῆς δουλείας ἐμπόριο καί ἐμπορικός στόλος στά χέρια τῶν Ἐλλήνων δέν ὑπήρχε. "Οταν ὅμως οἱ Τούρκοι ἔδιωξαν τούς Ἔνετούς ἀπό τά τουρκικά λιμάνια ἄρχισαν οἱ "Ελληνες κάτοικοι τῶν νησιῶν τοῦ Αιγαίου νά κάνουν μεταφορές μέ μικρά καράβια σέ διάφορα λιμάνια τῆς Μεσογείου.

Πρώτοι ἐπιδόθηκαν στή ναυτιλία οἱ κάτοικοι τῆς "Υδρας, τῶν Σπετσῶν, τῆς Μυκόνου καί τῆς Κάσου. Συνήθως ἔκαναν μεταφορά τοῦ ρωσικοῦ σιταριοῦ στά λιμάνια τῆς Εύρωπης.

Στήν ἀρχή οἱ "Ελληνες ναυτικοί ἔκαναν περιορισμένα δρομολόγια, γιατί οἱ Τούρκοι τούς ἔθαζαν μεγάλους περιορισμούς. "Οταν ὅμως στά 1774 ἡ Ρωσία ἔκαμε μέ τήν Τουρκία μιά συνθήκη πού ἐπέτρεπε στά

έλληνικά πλοϊα νά πλέουν μέ ρωσική σημαία, τότε όλόκληρη ή Μεσόγειος θάλασσα γέμισε από μεγάλα έμπορικά έλληνικά πλοϊα.

"Οταν οι "Αγγλοι έκαμαν πόλεμο μέ τή Γαλλία και έφαρμοσαν άποκλεισμό τῶν παραλίων της, γιά νά μήν μπαίνουν έμπορεύματα και σιτάρι στή χώρα, οι "Ελληνες ναυτικοί περνοῦσαν κρυφά τόν άποκλεισμό και πήγαιναν σιτάρι στά γαλλικά λιμάνια πού τό πουλοῦσαν πολύ άκριθά και κέρδιζαν μεγάλα ποσά.

'Αλλά και ὅταν οι πόλεμοι στήν Εύρωπη σταμάτησαν, πάλι ή ναυτιλία και τό έμποριο τῶν Έλλήνων προόδευε, γιατί οι "Ελληνες, ήταν έργατικοί, δραστήριοι και λιτοδίαιτοι. "Ιδρυσαν μεγάλα έμπορικά κέντρα στά μεγαλύτερα λιμάνια τῆς Εύρωπης και όργανωσαν πρακτορεία στίς μεγαλύτερες πόλεις. 'Έκει, καθώς περνοῦσαν τά χρόνια, άναπτύχθηκαν μεγάλες παροικίες, ὥπως στήν Όδησσό, στή Μασσαλία, στήν Τεργέστη και σ' ἄλλα μέρη.

'Επειδή τήν έποχή ἐκείνη τή Μεσόγειο θάλασσα μάστιζε ή πειρατεία, τά έμπορικά πλοϊα ήταν όπλισμένα μέ κανόνια και οι ναύτες ήταν γυμνασμένοι από τίς συμπλοκές μέ τούς πειρατές. "Ετσι δημιουργήθηκε μιά ἀξιόλογη έλληνική ναυτική δύναμη ἀπό 600 και παραπάνω πλοϊα, ἔτοιμη νά πάρει μέρος στόν ἀγώνα κατά τοῦ τυράννου, ὅταν θά ἐρχόταν ή κατάλληλη ὥρα.

**Έρωτήσεις.** Ποιοί λόγοι βοήθησαν τήν ἀνάπτυξη τῶν έλληνικῶν κοινωνιῶν ἐπί τουρκοκρατίας; Γιατί οι Φαναριώτες ἔπαιρναν ύψηλές θέσεις στήν τουρκική διοίκηση; Γιατί οι "Ελληνες διακρίθηκαν ώς ναυτικοί περισσότερο από τούς Τούρκους και τούς ἄλλους λαούς;

## 8. Ή παιδεία τήν έποχή τῆς τουρκοκρατίας

**α) Τά κρυφά σχολειά.** Μόλις κυρίευσαν τήν Έλλάδα οι Τούρκοι, ἔκλεισαν τά έλληνικά σχολεῖα και ἀπαγόρευσαν στούς "Ελληνες νά μαθαίνουν γράμματα. Πίστευαν ὅτι οι "Ελληνες μέ τόν καιρό θά λησμονοῦσαν τή γλώσσα τους και τήν ιστορία τους και σιγά σιγά θά γίνονταν μωαμεθανοί. Γι' αὐτό καταδίωκαν και τιμωροῦσαν πολύ αύστηρά ὅσους ἀνακάλυπταν νά μαθαίνουν γράμματα.

"Ομως οὔτε οι ἀπαγορεύσεις, οὔτε ὁ κίνδυνος τῆς σκληρῆς τιμωρίας μπόρεσαν νά σβήσουν τή δίψα τῶν σκλαβωμένων Έλλήνων γιά τά

έλληνικά γράμματα. Στίς έκκλησίες και στά μοναστήρια εύλαβεις και θαρραλέοι μοναχοί και ίερεις μάζευαν κρυφά τίς νύχτες τά παιδιά τῶν σκλάβων και κάτω από τό άδύνατο φῶς τοῦ καντηλιοῦ τά μάθαιναν τήν ἀνάγνωση και τή γραφή και τά πρώτα στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας και τῆς ἑθνικῆς ιστορίας.

Τά σχολεία αύτά ὄνομάστηκαν κρυφά σχολεῖα και πρόσφεραν μεγάλη ύπηρεσία στό Γένος, γιατί βοήθησαν νά διατηρηθεῖ ἀσθετητή ἡ χριστιανική πίστη στίς καρδιές τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων στούς δύο πρώτους σκοτεινούς αἰῶνες τῆς δουλείας.

**6) Οι διάφορες ἐλληνικές σχολές.** Ἀφοῦ πέρασαν οί δύο πρῶτοι αἰῶνες τῆς σκλαβίας, διάφοροι ἐπιφανεῖς και πλούσιοι Ἑλληνες κατόρθωσαν νά πείσουν μέ ύποσχέσεις και χρήματα τό σουλτάνο νά ἐπιτρέψει τήν ἰδρυση μερικῶν σχολείων. Τότε μερικές κοινότητες ἰδρυσαν μέ κοινοτικά χρήματα σχολεῖα. Πολλά από αύτά μέ τόν καιρό προσόδευσαν πολύ και ἔγιναν περίφημες σχολές ἐλληνοχριστιανικῆς παιδείας. Τέτοιες σχολές ήσαν τῆς Χίου, τῆς Δημητσάνας, τῆς Πάτμου, τῆς Λάρισας, τῆς Ἀνδριανουπόλεως, τοῦ Τυρνάβου, τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν Ἰωαννίνων και ἡ περίφημη Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ Εὐαγγελική Σχολή τῆς Σμύρνης και ἡ Ἀθωνιάδα σχολή.

**γ) Οι μεγάλοι διδάσκαλοι τοῦ γένους.** Στίς σχολές αύτές δίδαξαν σοφοί διδάσκαλοι, περίφημοι γιά τή θρησκευτική πίστη και τήν ἀγάπη τους στήν πατρίδα. Αύτοί μέ τή διδασκαλία τους, μέ τά σοφά τους συγγράμματα και μέ τό παράδειγμά τους, μόρφωσαν πολλές γενεές Ἑλλήνων και καλλιέργησαν στίς ψυχές τους τόν πόθο τῆς ἐλευθερίας. Οί ἄνδρες αύτοί ὄνομάστηκαν διδάσκαλοι τοῦ Γένους. Τέτοιοι ήταν ὁ Ἡλίας Μηνιάτης, ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης, ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Γεώργιος Γεννάδιος, ὁ Ἀνθίμος Γαζῆς, ὁ Κωνσταντίνος Οἰκονόμος, ὁ Κωνσταντίνος Κούμας, ὁ Νεόφυτος Δούκας και ἄλλοι.

**δ) Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραής.** Μεγαλύτερος ὅμως διδάσκαλος τοῦ Γένους ἀναδείχτηκε ὁ Ἀδαμάντιος Κοραής, γιατί μέ τά συγγράμματά του, τίς συμβουλές του και τίς παρανέσεις του βοήθησε πολύ τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἔθνους.

Οι γονεῖς του ήσαν ἀπό τή Χίο. Αύτός γεννήθηκε στή Σμύρνη.

"Οταν μεγάλωσε, τόν ἔστειλε ὁ πατέρας του στό "Αμστερνταμ τῆς Ὀλλανδίας, γιά νά φροντίζει ἐκεῖ τίς ἐμπορικές του ἐπιχειρήσεις. Ἄλλα ὁ Κοραής δέν αἰσθανόταν κανένα ἐνδιαφέρον γιά τό ἐμπόριο. "Ηθελε νά ἀσχοληθεῖ μέ τά γράμματα. Γι' αὐτό ἐπιδύθηκε στή μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων συγγραφέων καί στήν ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν. Ἀργότερα σπούδασε τήν ἰατρική καί ἐγκαταστάθηκε στό Παρίσι.

"Ήταν ἐπιμελής καί ἐργατικός καί ἀναδείχτηκε σοφός μελετητής καί σχολιαστής τῶν ἀρχαίων συγγραμμάτων. Ἄλλα, περισσότερο ἀπ' αὐτό, ἦταν ἔνας εὐγενής καί λεπτός ἄνθρωπος μέ ἔντονη καί θερμή φιλοπατρία. Πίστευε πώς μόνο ἄν μορφωθοῦν οἱ "Ἐλληνες θά μπορέσουν ν' ἀποκτήσουν τήν ἐλευθερία τους. Γι' αὐτό ἔγραψε πολλά συγγράμματα καί τά τύπωσε μ' ἔξοδα διαφόρων πλουσίων όμογενῶν. Τά βιθλία αὐτά βοήθησαν στήν πνευματική ἑξύψωση τοῦ ἔθνους καί στήν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἐλλήνων.

Πέθανε στά 1833 στό Παρίσι, ἀφοῦ ἀξιώθηκε νά δεῖ τήν πατρίδα του ἐλεύθερη. Τό ἔθνος, γιά νά τιμήσει τή μνήμη του, ἔστησε τόν ἀνδριάντα του στά προπύλαια τοῦ ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου.

**ε) Ὁ πατήρ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714-1779).** Ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού ἐργάστηκαν γιά τήν ἵδρυση σχολείων στίς κοινότητες τοῦ σκλαβωμένου ἔθνους, ἔξέχουσα θέση κατέχει ὁ πατήρ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Γεννήθηκε στό Μέγα Δένδρο τῆς Τριχωνίδας. Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Κώστας. Σπούδασε στή Σιγδίτσα τῆς Παρνασσίδας καί στήν Ἀθωνιάδα Σχολή. Υπηρέτησε στά 1735 στό σχολείο τῆς "Ἀνω χώρας τῆς Ναυπακτίας ώς ύποδιδάσκαλος καί στά 1758 ἔγινε μοναχός στή μονή τοῦ Φιλοθέου στό "Άγιο "Ορος.

'Από τά 1760 ἀρχισε τή μεγάλη του δράση ώς ἱεροκήρυκας καί ἐθνάπόστολος. Περιηγήθηκε τή Μακεδονία, τήν "Ηπειρο, τή Θεσσαλία, τή Στερεά καί πολλά νησιά τοῦ Αιγαίου καί τοῦ Ιονίου καί κήρυξε στήν ἀπλή γλώσσα τοῦ λαοῦ τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Μέ τά κηρύγματά του δυνάμωσε τό ἐθνικό αἴσθημα τοῦ λαοῦ καί σύστησε τήν ἵδρυση σχολείων. Οι προτροπές του ἐθρισκαν μεγάλη ἀπήχηση στό λαό καί ἀπόχτησε φήμη καί σεβασμό. Κήρυξε σέ 30 ἐπαρχίες καί ἴδρυσε 280 δημοτικά σχολεῖα καί 10 ἀνώτερα.

"Οταν βρισκόταν στήν "Ηπειρο, τόν συκοφάντησαν στούς Τούρκους οι Ἐθραίοι τῆς "Ηπείρου ὅτι τάχα ύποκινεῖ ταραχές κι ἐπανά-

σταση κατά τής θωμανικής αύτοκρατορίας. Στίς 24 Αύγουστου του 1779 τόν ἔπιασαν οι Τούρκοι και τόν θανάτωσαν. Ἡ Ἐκκλησία τόν κατάταξε μεταξύ τῶν Ἅγιων και τόν ὄνόμασε Ἰσαπόστολο.

**Έρωτήσεις.** 1) Γιατί έκλεισαν οι Τούρκοι τά έλληνικά σχολεῖα; 2) Ποιοι ήταν οι διδάσκαλοι τών Έλληνοπαίδων στους δύο πρώτους αιώνες της δουλείας; 3) Πώς λειτούργησαν τά κρυφά σχολεῖα; 4) Γνωρίζετε τό ποιήμα του Πολέμη «Τό κρυφό σχολεῖό»; Νά τό ἀπαγγείλετε. 5) Ποιά σχολεῖα έγιναν όνομαστά; 6) Ποιοί όνομάστηκαν διδάσκαλοι τοῦ γένους και γιατί; 7) Ποιές ύπηρεσίες πρόσφερε στό έθνος ό 'Αδαμάντιος Κοραής; 8) Ποιές ό Κοσμᾶς ό Αιτωλός;

## ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

#### 1. Τό έπαναστατικό κίνημα στά 1770

Σ' όλο τό μακρύ διάστημα τής δουλείας οι "Ελληνες δέν έπαψαν νά πιστεύουν ότι ή τουρκική κυριαρχία θά ήταν πρόσκαιρη καί παροδική. Ή πίστη τους αύτή έγινε ισχυρότερη υστερα άπό τούς δύο πρώτους αιώνες τής δουλείας πού ή όρμη τῶν Τούρκων ἀρχισε νά έξασθενίζει. Πολλές φορές έκαμαν άπόπειρες ν' ἀποτινάξουν τὸν τουρκικό ζυγό. Οι άπόπειρες δόμως αύτές δέν πετύχαιναν, γιατί ήταν τοπικές καί χωρίς οργάνωση. Τό σπουδαιότερο έπαναστατικό κίνημα έγινε στήν Πελοπόννησο στά 1770.

"Οταν ή Ρωσία στά 1766 μπήκε στήν ιερή συμμαχία των κρατών της Εύρωπης κατά της Τουρκίας, οι "Ελληνες πίστεψαν ότι ξέφτασε πιά ή ώρα νά άποκτήσουν τήν έλευθερία τους. Τόν πόθι αύτό του έλληνικού έθνους τόν θέρμαινε καί ή πολιτική τής Ρωσίας, γιατί φιλοδοξούσε νά διώξει τούς Τούρκους από τίς έλληνικές χώρες καί νά γίνει έκείνη ο κληρονόμος του βυζαντινού κράτους.

”Οταν άνεβηκε στό θρόνο τής Ρωσίας ή Αικατερίνη, σκέφτηκε νά ξεσηκώσει τούς ”Ελληνες σ’ έπανάσταση. Γι’ αυτό έστειλε στήν ’Ελλάδα τόν άξιωματικό τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ Γεώργιο Παπάζολη μέ την έντολή νά προετοιμάσει τήν έπαναστατική έξέγερση. Αύτός ήρθε στήν Πελοπόννησο καί μέ υποσχέσεις πώς ή Ρωσία θά βοηθήσει τό κίνημα μέ στρατό καί στόλο, κατάφερε νά πείσει τόν μπέη τής Μάνης Μαυρομιχάλη, τόν πρόκριτο τής Καλαμάτας Μπενάκη, τόν μητροπολίτη τής Σπάρτης Άνανια, τούς προεστούς τοῦ Αιγίου καί τῶν Καλαθρύτων Μελετόπουλο καί Ζαΐμη καί ἄλλους προκρίτους τής Πελοποννήσου νά κινηθοῦν, ὅταν θά ἐρχόταν ή ρωσική βοήθεια.

Τόν έπόμενο χρόνο (1769) φάνηκαν στά νότια παράλια τής Πελο-

ποννήσου 15 ρωσικά πλοϊα με άρχηγούς τούς άδερφούς Θεόδωρο και Άλεξι Όρλώφ. Οι "Ελληνες τῆς Πελοποννήσου τότε νόμισαν πώς έφτασε η ρωσική βοήθεια πού τούς ύποσχέθηκε ὁ Παπάζολης, ἄρπαξαν τά ὄπλα και ἄρχισαν νά χτυποῦν τίς τουρκικές φρουρές.

‘Ο σουλτάνος μόλις έμαθε τήν έξεγερση τῶν Ἑλλήνων ἔστειλε 15.000 Ἀλβανούς μέ τήν ἐντολή νά καταπνίξουν τήν ἐπανάσταση και νά ἔξοντάσουν τόν ἑλληνικό πληθυσμό. Οἱ Ἀλβανοί κινήθηκαν μέ ταχύτητα. Πρώτα μπῆκαν στήν Πάτρα κι ἔσφαξαν 3.000 κατοίκους και τόν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Πάτρας. “Υστερα κοντά στήν Κορώνη νίκησαν τούς Μανιάτες κι ἔσφαξαν 400 ἀπ’ αὐτούς κι επιασαν αἰχμάλωτο και τόν ἀρχηγό τους Ἰωάννη Μαυρομιχάλη.

Οι μικρές ρωσικές δυνάμεις έφυγαν μέ τα πλοϊα τους και ἄφησαν τούς "Ελληνες στήν τύχη τους.

Οι Αλβανοί συνέχισαν τις σφαγές, τις άρπαγές και τις λεηλασίες και σκόρπισαν στόν τόπο τήν καταστροφή, τή συμφορά και τήν έρημωση. Καί θά έρημωνόταν έντελως ή χώρα τότε από τούς "Ελλήνες κατοίκους της, ἃν ὁ ναύαρχος τῶν Τούρκων Καπούδαν Πασάς Χασάν δέν ἔπειθε τὸν Σουλτάνο, ὅτι ὀλοκληρωτικῇ ἐξολόθρευση τῶν Ἐλλήνων θά ζήμιωνε τήν Τουρκία, γιατὶ θά ἔλειπαν ἀπό τή χώρα οἱ ἐργάτες καὶ ἀπό τό ταμεῖο ὁ κεφαλικός φόρος. Τότε ὁ σουλτάνος ἔστειλε διαταγὴνά φύγουν οἱ Αλβανοί ἀπό τήν Πελοπόννησο. Οι Αλβανοί ὅμως δέ θέλησαν νά φύγουν καί οι Τούρκοι ἀναγκάστηκαν νά ζητήσουν τή βοήθεια τῶν Ἐλλήνων ἀρματολῶν καί κλεφτῶν μέ τήν ύπόσχεση ἀμνηστείας. "Ετοι οι Τούρκοι πέτυχαν τήν καταστροφή τῶν Αλβανῶν, ἀλλά παρασπόνδησαν καί καταδίωξαν κατόπιν καί τούς κλέφτες. Τότε πολλοί κλέφτες τῆς Πελοποννήσου σκοτώθηκαν καί ἀνάμεσα σ' αὐτούς καί ὁ Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

‘Η έπανάσταση του 1770 είχε τραγικό γιά τούς ‘Ελληνες τέλος. Η άποτυχία αυτή τούς άπογοήτευσε, γιατί γκρέμισε τις έλπιδες που είχαν στηρίξει στή βοήθεια της όμοδοξης Ρωσίας. ‘Έτσι γιά πολύ καιρό άνακόπηκε ή έπαναστατική τους διάθεση, άλλα δέν ελλειψε τελείως.

## 2. Τό έπαναστατικό κίνημα τοῦ 1790. Λάμπρος Κατσώνης καὶ Γεώργιος Ἀνδρίτσος

Στά 1787 κηρύχτηκε νέος πόλεμος τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Ἡ Αἰκατερίνη ἔστειλε νέους πράκτορες στήν Ἑλλάδα, γιά νά ξεσηκώσουν τούς "Ἐλληνες σ' ἐπανάσταση. Πάλι ἀρχισαν νά χτυποῦν οἱ καρδιές τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἡ συμφορά τοῦ 1770 ἦταν ἀκόμα νωπή καὶ δέν τούς ἄφηνε νά κινηθοῦν.

Τόν ἄλλο χρόνο ὅμως ὁ Λάμπρος Κατσώνης, "Ἐλληνας ἀπό τὴν Βοιωτία, λοχαγός τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ. στάλθηκε ἀπό τήν Αἰκατερίνη στήν Ἑλλάδα, γιά νά προκαλέσει ἔξέγερση τῶν Ἑλλήνων. Οἱ "Ἐλληνες τῆς Τεργέστης τόν βοήθησαν νά ἔξοπλίσει 3 μικρά πλοῖα καὶ νά κατέβει στό Αιγαῖο πέλαγος. Σέ λίγο ὁ Κατσώνης αὐξῆσε τά πλοῖα του σέ 16 μ' ἐκεῖνα πού ἔπαιρνε ἀπό τούς Τούρκους. Μέ τή μικρή αὐτή ναυτική δύναμη πολλές φορές νίκησε τουρκικές δυνάμεις κι ἔγινε τό φόβητρο τῶν Τούρκων στή Μεσόγειο.

Οἱ Τούρκοι δοκίμασαν νά ἔξαγοράσουν τόν ἀνδρεῖον αὐτόν ἥρωα τῆς θάλασσας μέ χρήματα, ἀλλά ἐκεῖνος δέ δέχτηκε τίς τουρκικές προτάσεις, γιατί ἔκανε τόν ἀγώνα του γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας καὶ ὅχι γιά χρήματα.

Τά κατορθώματα τοῦ Λάμπρου ἐνθουσιάσαν τόν ἀρματολό τῆς Ρούμελης Γεώργιο Ἀνδρίτσο καὶ τόν παρακίνησαν νά μπει στά πλοῖα τοῦ Λάμπρου μέ τά 500 παλικάρια του. Τώρα ἡ δύναμη τοῦ Κατσώνη ἦταν ἐπίφοβη στό Αιγαῖο.

Οἱ Τούρκοι ἔστειλαν τότε ἐναντίον του 30 πλοῖα καὶ ταυτόχρονα ζήτησαν τή βοήθεια τοῦ στόλου τῶν Ἀλγερινῶν. Ὁ Κατσώνης συνάντησε τόν τουρκικό στόλο μεταξύ Ἀνδρου καὶ Εύθοιας, κοντά στό ἀκρωτήριο τοῦ Καφηρέα (Κάθο-Ντόρο). Στή ναυμαχία πού ἔγινε νίκησε τά τουρκικά πλοῖα, ἀλλά τήν ἄλλη ἡμέρα βρέθηκε ἀνάμεσα στόν τουρκικό καὶ στό στόλο τῶν Ἀλγερινῶν πού εἶχεν ἔλθει σέ βοήθεια τοῦ τουρκικοῦ. Τότε ἔπαθε ἀληθινή καταστροφή ἀπό τά κανόνια τῶν δύο τουρκικῶν στόλων πού τόν εἶχαν βάλει στή μέση. "Ολα τά πλοῖα του καταστράφηκαν καὶ 650 παλικάρια του σκοτώθηκαν. Ὁ ἴδιος μόλις κατάφερε νά σωθεῖ μέ δύο μισοκαταστρεμμένα ἐλαφρά πλοιάρια.

Ἄλλα καὶ πάλι ὁ Λάμπρος δέν ἀπογοητεύθηκε καὶ δέ θέλησε νά ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα. Πήγε στά παράλια τής Μάνης καὶ σχημάτισε

πάλι ένα μικρό στόλο και ἄρχισε πάλι νά χτυπάει τά τουρικικά πλοϊα. Στό μεταξύ ή Αϊκατερίνη ἔκλεισε ειρήνη μέ τό σουλτάνο και ἔστειλε διαταγή στόν Κατσώνη νά ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα. Ὁ Λάμπρος τότε ἀπάντησε μέ ὄργη: ἂν ή Αϊκατερίνη ὑπόγραψε τήν ειρήνη της, ὁ Λάμπρος δέν ύπόγραψε ἀκόμη τή δική του.

Ἡ Τουρκία, ἀφοῦ ἀπαλλάχηκε ἀπό τήν πίεση τῆς Ρωσίας, συγκέντρωσε πολλές δυνάμεις ἐναντίον τοῦ Κατσώνη. Οἱ Ρῶσοι πράκτορες δέν τόν βοηθούσαν πιά καὶ ὁ μπέης τῆς Μάνης τόν πίεζε νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς ἀκτές τους. Ἀποβίθασε τότε στή Μάνη τόν Ἀνδρίτσο καὶ μ' ἔνα ἐλαφρό πλοιάριο ἔπλευσε στήν Ἰθάκη καὶ ἀπό ἐκεῖ πήγε στή Ρωσία, ὅπου πέθανε στά 1804 γεμάτος πικρία γιά τή διάφευση τῶν ἐλπίδων του.

Ὁ Ἀνδρίτσος πέρασε στή Στερεά καὶ ἀπό ἐκεῖ ζήτησε καταφύγιο στήν Ἐπτάνησο. Οἱ Ἐνετοί ὅμως τόν παράδωσαν στούς Τούρκους. Μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καὶ θανατώθηκε μέ σκληρά βασανιστήρια.

Ἡ ἀποτυχία τοῦ κινήματος τοῦ Κατσώνη καὶ τοῦ Ἀνδρίτσου γκρέμισαν ἄλλη μιά φορά τίς ἐλπίδες τῶν Ἐλλήνων, ἄλλα ἔδωκαν σ' αὐτούς ἔνα πολύτιμο δίδαγμα, ὅτι οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Εύρωπαῖοι χρησιμοποιοῦσαν τόν πόθο τῶν Ἐλλήνων γιά ἐλευθερία, μόνο γιά νά ἐξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα καὶ ὅτι, ἂν οἱ Ἐλληνες ἥθελαν τήν ἐλευθερία τους, ἔπρεπε νά στηριχτοῦν στίς δικές τους καὶ μόνο δυνάμεις.

**Ἐρωτήσεις.** Γιατί ή Ρωσία παρακίνησε τούς Ἐλληνες στό ἐπαναστατικό κίνημα τοῦ 1770; Γιατί δέν πέτυχε τό κίνημα τοῦ 1770; Γιατί πίστευαν οἱ Ἐλληνες στή ρωσική ύποστηριξη; Χαρακτηρίστε τόν Κατσώνη. Ἀνακοινώστε ποιήματα καὶ τραγούδια πού νά ἐκφράζουν τήν πίστη τῶν Ἐλλήνων στή ρωσική βοήθεια καὶ νά ύμνοῦν τόν Ἀνδρίτσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΗ-ΠΑΣΑ

#### **1. Πρώτη έκστρατεία του Άλη-Πασά έναντιον του Σουλίου**

Στή δύσβατη καί ἀπόκρημνη περιοχή τῶν Κασσιοπαίων βουνῶν τῆς νότιας Ἡπείρου ἦταν χτισμένα τά ἔντεκα χωριά τοῦ Σουλίου. Τά μεγαλύτερα ἀπό αὐτά ἦταν τό Σούλι καὶ ἡ Κιάφα. Οἱ Ἔλληνες, πού κατοικούσαν στά χωριά αὐτά, ἦταν πάνω κάτω 7.000 καὶ λέγονταν ὅλοι Σουλιώτες.

Οι Σουλιώτες άπό μικρά παιδιά γυμνάζονταν στά όπλα και στόν πόλεμο. Άκόμα και οι γυναίκες τῶν Σουλιωτῶν μεταχειρίζονταν τά όπλα κι ἔπαιρναν μέρος στόν πόλεμο. Γι' αυτό οι Τούρκοι δέν ἐπιχείρησαν νά καταλάβουν τό Σουύλι, ἀλλά ἀρκέστηκαν νά εισπράττουν ἔνα μικρό φόρο ἀπό τούς Σουλιώτες. "Ετσι ή ὥρεινή περιοχή τοῦ Σουλίου ἔμεινε ἐλεύθερη και ἀνενόχλητη ώς πού ἔγινε πασάς στά Γιάννενα ὁ αίμοβόρος τύραννος Ἀλής.

Ό Άλη-πασάς ήταν Τουρκαλβανός από το Τεπελένι της Ήπειρου. Ήταν πλεονέχτης, δόλιος, φιλόδοξος και κακούργος. Κατάφερε να διώξει μέ συκοφαντίες και διαθολές τούς πασάδες των γειτονικών περιφερειών και νά γίνει τύραννος όχι μόνο στήν Ήπειρο, άλλα και στή Δυτική Στερεά Έλλαδα, στή Θεσσαλία και στή Δυτική Μακεδονία. Είχε συνάξει πλούτη από άρπαγές και λεηλασίες και διατηρούσε στρατό από πιστούς του Τουρκαλβανούς.

‘Ο ‘Αλή-πασάς δέ μπορούσε νά βλέπει τήν περιοχή του Σουλίου έλευθερη και μάλιστα τόσο κοντά στά Γιάννενα και ζήτησε κάποια άφορμή, για νά τήν ύποτάξει. Ή άφορμή αύτή δέν ἄργησε νά παρουσιαστεῖ.

"Όταν ή αύτοκράτειρα της Ρωσίας Αἰκατερίνη κήρυξε τόν πόλεμο

κατά τής Τουρκίας στά 1788 κι ἔδωσε στούς Ἑλληνες τήν ύπόσχεσην πώς θά άναστησει τή βυζαντινή αὐτοκρατορία μέ αὐτοκράτορα τόν ἐγγονό της Κωνσταντίνο, οι Σουλιώτες ἔστειλαν στή Ρωσία πρεσβεία, γιά νά τήν εύχαριστήσουν. Αύτό χρησιμοποίησε γιά ἀφορμή ὁ Ἀλῆς και ζήτησε ἀπό τό σουλτάνο τήν ἄδεια νά τιμωρήσει τό Σούλι. Ὁ σουλτάνος ἔδωσε πρόθυμα τήν ἄδεια και στά 1791 ὁ Ἀλῆς μέ 3000 Ἀλβανούς χτύπησε τό Σούλι.

Οι Σουλιώτες ὅμως πρόθαλαν ἡρωική ἀντίσταση. Οι ἄντρες μέ ἀρχηγό τό Λάμπρο Τζαβέλα και οι γυναικες μέ ἀρχηγό τή σύζυγο του Μόσχω, ἐπιασαν ὅλες τίς ὄρεινές και ἀπόκρημνες διαβάσεις, ἀπό ὅπου θά μποροῦσε νά περάσει ὁ Ἀλῆς, γιά νά μπει στό Σούλι. Καί, ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ, οι Σουλιώτες τόν πολέμησαν μέ γενναιότητα. Ἄλλοι πυροβολοῦσαν, ἄλλοι γέμιζαν τά φυσίγγια, ἄλλοι κυλοῦσαν μεγάλες πέτρες. Οι Τουρκαλβανοί ὑποχώρησαν και οι Σουλιώτες τούς καταδίωξαν. Δύο χιλιάδες Τουρκαλβανοί σκοτώθηκαν στήν πρώτη αύτή σύγκρουση Ἀλή και Σουλιωτῶν.

## 2. Δεύτερη ἐκστρατεία τοῦ Ἀλῆ-πασᾶ ἐναντίον τοῦ Σουλίου

Ο Ἀλῆ-πασάς δέν ἀπελπίστηκε ἀπό τήν ἀποτυχία τής πρώτης ἐκστρατείας και ἀποφάσισε νά ἐπιτεθεῖ τόν ἄλλο χρόνο μέ ισχυρότερες δυνάμεις· γιά νά είναι βέθαιος γιά τήν ἐπιτυχία του, σκέφτηκε νά βάλει σ' ἐνέργεια ἔνα δόλιο σχέδιο.

Ισχυρίστηκε ὅτι πρόκειται νά ἐκστρατεύσει κατά τοῦ πασᾶ τοῦ Ἀργυροκάστρου και ζήτησε τή βοήθεια τῶν Σουλιωτῶν. Οι ἄλλοι ἀρχηγοί τῶν Σουλιωτῶν κατάλαβαν τά δόλια σχέδια τοῦ Ἀλῆ και δέν ἔστειλαν βοήθεια. Μόνο ὁ Λάμπρος Τζαβέλας πήγε μέ 70 παλικάρια. Εἶχε μαζί του και τό παιδί του τό Φῶτο, πού ἤταν τότε δέκα χρονῶν. Ὁ Ἀλῆς τόν δέχτηκε μέ χαρά κι ὅταν ξεκίνησαν γιά τό Ἀργυρόκαστρο, οι Τουρκαλβανοί περικύλωσαν τούς Σουλιώτες, τούς ἐπιασαν και τούς φυλάκισαν. Ἐνας μόνο Σουλιώτης πέτυχε νά φύγει και νά φέρει στό Σούλι τήν εἰδηση. Ἔτσι, ὅταν ὁ Ἀλῆς ἤρθε νά πάρει τό Σούλι, πού τό νόμιζε ἀπροετοίμαστο, βρήκε τίς διαβάσεις κλεισμένες. Ὁλες οι ἐπιθέσεις του πήγαιναν ἄδικα και οι ἄνδρες του χάνονταν χωρίς καμιά ἐλπίδα νά πάρουν τό Σούλι.

Τότε παρουσιάστηκε στόν Ἀλή ὁ Λάμπρος Τζαβέλας καί τοῦ ὑποσχέθηκε πώς θά κατάφερνε τούς Σουλιώτες νά παραδώσουν τό Σούλι, ἂν τόν ἄφηνε νά πάει ἐκεῖ. Ὁ Ἀλής δέχτηκε τήν πρόταση τοῦ Τζαβέλα, ἀλλά κράτησε στή φυλακή τό Φῶτο καί δήλωσε στόν πατέρα του, ὅτι θά τόν θανατώσει, ἂν ἐκείνος δέν τηροῦσε τήν ύπόσχεσή του καί δέν κατάφερνε τούς Σουλιώτες νά παραδώσουν τό Σούλι.

‘Ο Λάμπρος, ὅταν ἔφτασε στό Σούλι, ἔστειλε στόν Ἀλή ἓνα γράμμα πού ἔγραφε:

«Βεζύρη Ἀλή-Πασά

Χαίρομαι ὅπου γέλασα ἔναν δόλιον. Είμαι ἔδω διά νά διαφεντεύω τήν πατρίδα μου ἐναντίον εἰς ἔνα κλέφτην σάν ἐσένα. Ὁ νιός μου θέλει ἀποθάνει, ἐγώ ὅμως θέλει τόν ἐκδικήσα πρίν νά ἀποθάνω. Ἐάν ὁ νιός μου δέν μείνει εὐχαριστημένος νά θυσιαστεί γιά τήν πατρίδα του, δέν είναι ἄξιος νά ζήσει καί νά γνωρίζεται ὡς νιός μου μήτε πρέπει νά ὀνομάζεται ἄξιος νιός τῆς Ἑλλάδος, ἐάν μέ γενναιότητα δέν ὑποφέρει τόν θάνατον. Προχώρησε λοιπόν ἄπιοτε. Είμαι ἀνυπόμονος νά ἐκδικηθῶ. Ἐγώ ὁ ὁμοσμένος ἔχθρός σου καπτετάν Λάμπρος Τζαβέλας».

Τό γράμμα αύτό ἔξόργισε περισσότερο τόν Ἀλή-πασά. Γι' αύτό ἔδωσε διαταγή νά συγκεντρωθεῖ περισσότερος στρατός καί νά γίνει μεγάλη ἐπίθεση ἀπό ὅλες τίς μεριές. Ὁχτώ χιλιάδες Τουρκαλβανοί μέ αρχηγό τόν Ὁμέρ Βρυώνη χύθηκαν ἐπάνω στούς Σουλιώτες. Ὁ πόλεμος ἔγινε σκληρός, γιατί καί οι Τουρκαλβανοί ὄρμοῦν μέ μανία καί οι Σουλιώτες ἀμύνονται μέ γενναιότητα. Σέ μιά στιγμή τῆς μάχης οἱ Σουλιώτισσες μέ τή Μόσχω βγαίνουν ἀπό τά ταμπούρια τους καί ὄρμοῦν κατά τών Τουρκαλβανών. Τότε βγαίνουν καί οι Σουλιώτες μέ ξεγυμνωμένα τά γιαταγάνια τους. Οι Τουρκαλβανοί τά χάνουν, διασκορπίζονται καί φεύγουν. Ὁ Ἀλής σπεύδει νά σωθεῖ μέ τή φυγή καί νά κλειστεί στά Γιάννενα. Ἀλλά τόσο φοβήθηκε, πού ἔκλεισε ειρήνη μέ τούς Σουλιώτες, ἀφοῦ ἐλευθέρωσε τό Φῶτο καί τούς ἄλλους Σουλιώτες πού κρατούσε στά Γιάννενα φυλακισμένους.

πυροβόλων πόστο ήταν Αλισσαρέ νότια όπου έπειρητάνε από την αρχή

### 3. Τρίτη έκστρατεία τοῦ Ἀλῆ-πασᾶ ἐναντίον τοῦ Σουλίου. Τό Κούγκι καὶ τό Ζάλογγο

Όχτώ χρόνια κράτησε αὐτή ἡ εἰρήνη πού ἔκαμε ὁ Ἀλῆς μὲ τούς Σουλιώτες. Ὁ Ἀλῆς ὅμως δέν μποροῦσε νά ἡσυχάσει ὅσο ἔθλεπε τό Σουύλι ἐλεύθερο. Γι' αὐτό τό ἔτος 1800 ἔκαμε καὶ τρίτη έκστρατεία κατά τῶν Σουλιωτῶν μέ 10.000 Ἀλβανούς χωρίς καμιά ἀφορμή κι ἐντελῶς ξαφνικά. Οἱ Σουλιώτες ὅμως ἀπόκρουσαν τίς ἐπιθέσεις του. Τότε ὁ Ἀλῆς προσπάθησε νά ἐξαγοράσει μέ χρήματα καὶ ὑποσχέσεις μερικούς ἀπό τούς ἀρχηγούς τῶν Σουλιωτῶν, ἀλλά καὶ μέ τήν προσπάθεια αὐτή δέν κατάφερε τίποτε.

Τότε σταμάτησε τίς ἐπιθέσεις του κι ἔθαλε σ' ἐνέργεια ἔνα σχέδιο στενοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν Σουλιωτῶν. Τά στρατεύματά του περικύκλωσαν ὅλη τήν περιοχή καὶ δέν ἄφηναν νά μπει ἢ νά θγει κανείς ἀπό τά Σουλιωτοχώρια. Ἡ πείνα ἄρχισε τότε νά βασανίζει τούς Σουλιώτες. Ὑπόφερναν πολύ, ἀλλά οὕτε σκέψη ἔκαναν γιά παράδοση. "Ἐνας ἔνας τή νύχτα, σά φαντάσματα, μερικοί γενναῖοι περνοῦσαν ἀπό τίς γραμμές τῶν Ἀλβανῶν καὶ πήγαιναν κάτω στόν κάμπο, γιά νά φέρουν στό Σουύλι κανένα ἄρνι ἢ λίγο ἀλεύρι. Πήγαιναν, ἀλλά πολλοί δέ γύριζαν, γιατί σκοτώνονταν σ' ἐνέδρες ἢ σέ συμπλοκές.

Δέν μπόρεσε νά καταβάλει τό Σουύλι ἡ πείνα· τό κατέβαλε ἡ προδοσία. "Ἐνας προδότης, ὁ Πήλιος Γούσης, ὁδήγησε μιά νύχτα κρυφά ἀπό ἔνα μονοπάτι 200 Ἀλβανούς μέσα στό Σουύλι. Αύτοί, μόλις ξημέρωσε, χτύπησαν τούς Σουλιώτες ἀπό πίσω. Οἱ Σουλιώτες τότε ὑποχώρησαν σ' ἔνα ὕψωμα πού λεγόταν Κούγκι. Ἐκεῖ τούς περικύκλωσαν πολλοί Ἀλβανοί. Ἀναγκάστηκαν νά συνθηκολογήσουν. Δέχτηκαν νά φύγουν ἀπό τό Σουύλι ἔνοπλοι μέ τίς οἰκογένειές τους καὶ τά πράγματά τους καὶ νά πάνε σ' ἄλλον τόπο. Χωρίστηκαν σέ τρεις ὅμαδες καὶ ξεκίνησαν. Στό Κούγκι ἔμεινε ὁ καλόγερος Σαμουήλ μέσα στό ναό τής Ἀγίας Παρασκευῆς, γιά νά τό παραδώσει.

"Οταν ἔφτασαν ἐκεῖ οἱ στρατιώτες τοῦ Ἀλῆ, κάποιος ἀπ' αὐτούς εἶπε στό Σαμουήλ: «καί τώρα, καλόγερε, τί τιμωρία νομίζεις πώς θά σοῦ ἐπιβάλει ὁ Βεζύρης, ἀφοῦ είχες τήν ἀνοησία νά παραδοθεῖς;»

— Καμία! εἶπε ὁ Σαμουήλ καὶ πυροβόλησε τό βαρέλι τής μπαρούτης πού ἦταν ἐκεῖ κοντά. Τό Κούγκι ἀνατινάχθηκε στόν ἄέρα καὶ σκέ-

πασες μέ τά χαλάσματά του και τόν Σαμουήλ μέ τούς συντρόφους του και τούς Ἀρβανίτες.

Ἡ ἀνατίναξη αὐτή ἦταν κατάλληλη ἀφορμή στόν Ἀλή, γιά νά καταπάτησει τίς συμφωνίες. Ἔδωσε ἀμέσως διαταγή νά καταδιώξουν τούς Σουλιῶτες. Τό πρώτο τμῆμα μέ τό Φῶτο Τζαβέλα πρόφτασε και σώθηκε στήν Πάργα. Τό δεύτερο μέ τόν Κουτσονίκα ζήτησε καταφύγιο στό βράχο τοῦ Ζαλόγγου και τό τρίτο μέ τόν Κίτσο Μπότσαρη στό μοναστήρι τοῦ Σέλτσου. Οι Ἀλβανοί πειρικύλωσαν τό Ζάλογγο. Οι γυναικες, γιά νά μή σκλαβωθοῦν, ἔριξαν τά παιδιά τους στό βράχο και ὕστερα πιάστηκαν σέ χορό και τραγουδώντας τό τραγούδι «ἔχε γειά, καημένε κόσμε...» ἐπεφταν μιά μιά στό γκρεμό, καθώς ἐρχόταν ἡ σειρά τῆς καθεμιᾶς νά σέρνει τό χορό. Οι ἄντρες μέ τά σπαθιά στό χέρι ἐπεσαν ἐπάνω στούς ἑχθρούς και 150 μόνο ἀπό αύτούς μπόρεσαν νά περάσουν τίς ἑχθρικές γραμμές και νά σωθοῦν στήν Πάργα. Οι ἄλλοι, κοντά 650 ἄντρες, σκοτώθηκαν, ἀφοῦ σκότωσαν διπλάσιους ἑχθρούς. Τό σῶμα τοῦ Μπότσαρη ἀμύνθηκε πολύ καιρό, ἀλλά μόνο 45 ἄντρες μπόρεσαν νά σωθοῦν. Οι ἄλλοι σκοτώθηκαν. Ἀπό τήν Πάργα οἱ Σουλιῶτες πέρασαν στά νησιά τοῦ Ιονίου.

Ἄλλα και ὁ Ἀλή-πασάς δέ χάρηκε γιά πολύν καιρό τήν καταστροφή τοῦ Σουλίου. Περηφανεύτηκε πολύ και θέλησε νά ἐπαναστατήσει κατά τοῦ σουλτάνου. Ὁ σουλτάνος ἔστειλε στήν Ἡπειρο τόν Χουρσίτ πασά τῆς Πελοποννήσου νά τιμωρήσει τόν Ἀλή γιά τήν ἀποστασία του. Ὁ Χουρσίτ νίκησε τόν Ἀλή και τόν σκότωσε. Τό ἔτος 1820, ἐνώ διαρκοῦσε ἀκόμα ὁ πόλεμος Χουρσίτ και Ἀλή, οἱ Σουλιῶτες βρήκαν τήν εύκαιρία και ξαναγύρισαν στό Σούλι.

**Ἐρωτήσεις.** Σέ ποιό σημείο τοῦ γεωφυσικοῦ χάρτη είναι ἡ περιοχή τοῦ Σουλίου; Ποιά ἦταν ἡ αἰτία τοῦ πολέμου Ἀλή και Σουλιωτῶν; Ποιά ἀφορμή δόθηκε στόν Ἀλή νά ἀρχίσει τόν πόλεμο; Πόσοι πόλεμοι ἔγιναν; Πῶς κυριεύτηκε τό Σούλι; Ποιές ἦταν οἱ δόλιες πράξεις τοῦ Ἀλή στούς πολέμους αύτούς; Ποιές ἦταν οἱ ἡρωϊκές πράξεις τῶν Σουλιωτῶν; Χαρακτηρίστε τήν πράξη τοῦ Πήλιου-Γούση. Διαβάστε διηγήματα τοῦ Γιάννη Βλαχογιάννη σχετικά μέ τούς ἀγώνες τῶν Σουλιωτῶν. Διαβάστε τό ποίημα τοῦ Βαλαωρίτη «Ἡ φυγή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

## 1. Η γαλλική έπανάσταση

Πρίν άπο τό 19ο αιώνα τά περισσότερα κράτη τής Εύρωπης είχαν  
άπολυτα ρχικά πολιτεύματα δηλαδή τά κυβερνοῦσαν οι  
βασιλεῖς μέ τους εὐγενεῖς, χωρίς νά λογαιριάζουν τή γνώμη τοῦ λαοῦ.

Τά πολιτεύματα αύτά ήταν άνεκτά στούς μεσαιωνικούς χρόνους, γιατί ό πολύς λαός δέν είχε τήν ἀπαιτούμενη μόρφωση, γιά νά πάρει μέρος στή διοίκηση τής πολιτείας.

"Όταν ομως έγινε ή άναγέννηση στή Δύση, ύστερα από τήν ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, και ὁ πολύς λαός μερφώθηκε και ἀπόκτησε και πλοῦτο ἀπό τίς ἀνακαλύψεις τῶν νέων χωρῶν, ἀρχισε νά ζητει νά ἀκούγεται και ή δική του γνώμη στά ζητήματα τοῦ κράτους. Ζήτησε και πέτυχε νά ἐκλέγει ἀντιπροσώπους, γιά νά ψηφίσουν τούς νόμους και νά ἐκλέγουν τήν κυβέρνηση τοῦ κράτους.

Πρώτοι οἱ Ἀγγεῖοι περιόρισαν τὸ ἀπολυταρχικὰ δικαιώματα τοῦ βασιλίᾳ καὶ τὸν ὑποχρέωσαν νά κυβερνᾶ σύμφωνα μὲν ἔνα νόμο πού ψήψισαν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ. Ὁ νόμος αὐτός ὀνομάσθηκε σύνταγμα. Ἡ συνέλευση τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ ὀνομάσθηκε κοινοβούλιο καὶ ἡ νέα μορφή τοῦ πολιτεύματος ὀνομάσθηκε κοινοβουλευτικό πολίτευμα.

Τό ετος 1789 ό γαλλικός λαός ἐπαναστάτησε, γιά νά καταργήσει τό ἀπολυταρχικό πολίτευμα, καί ζήτησε ἀπό τό βασιλιά Λουδοβίκο τό 16ο νά ὄρκιστει ὅτι θά κυβερνοῦσε στό μέλλον σύμφωνα μέ τό σύνταγμα πού ζήτησε ή γαλλική ἐθνοσυνέλευση. Ὁ Λουδοβίκος προσ-ποιήθηκε ὅτι δεχόταν, ἀλλά ἄρχισε κρυφές συνεννοήσεις μέ τούς ήγεμόνες τῶν ἀπολυταρχικῶν κρατῶν νά τόν βοηθήσουν νά καταπνίξει τήν ἔξεγερση τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ.

"Οταν ό λαός πιληροφορήθηκε τίς συνεννοήσεις τοῦ Λουδοβίκου, τόν κατηγόρησε γιά έπιορκο κι ἐχθρό τοῦ λαοῦ καὶ τόν καταδίκασε σέ θάνατο. Ἡ ἔθνοσυνέλευση τότε ἀνακήρυξε τή δημοκρατία καὶ ψήφισε τήν περίφημη διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού καθόριζε τά δικαιώματα καὶ τίς υποχρεώσεις τῶν Γάλλων πολιτῶν. Τά κυριότερα σημεῖα τῆς διακηρύξεως αὐτῆς εἶναι τά παρακάτω:

1) Κυριάρχος τοῦ κράτους εἶναι ό λαός καὶ ἀπ' αὐτόν πηγάζει κάθε ἔξουσία μέσα στό κράτος.

2) "Ολοι οἱ πολίτες εἶναι ἑλεύθεροι, ἔχουν ἵσα δικαιώματα καὶ μποροῦν νά καταλάβουν ὅλες τίς θέσεις, ἄν εἶναι ἴκανοί.

3) "Ολοι οἱ πολίτες εἶναι υποχρεωμένοι νά πληρώνουν στό κράτος φόρους χωρίς καμιά ἔξαρτεση.

4) Κάθε πολίτης εἶναι ἑλεύθερος νά λέγει, νά γράφει καὶ νά δημοσιεύει τίς γνῶμες του.

5) Κανένας πολίτης δέ φυλακίζεται χωρίς δικαστική ἀπόφαση καὶ χωρίς νά ἔχει παραβεῖ τό νόμο.

6) Κάθε πολίτης εἶναι ἑλεύθερος ν' ἀνήκει σέ ὅποια θρησκεία θέλει.

Τά φιλελεύθερα καὶ δημοκρατικά αύτά κηρύγματα τῶν Γάλλων ἐπαναστατῶν ἀνησύχησαν τούς ἡγεμόνες τῶν ἄλλων ευρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τούς ἀνάγκασαν νά κηρύξουν πολέμους κατά τῆς Γαλλίας. Ἀλλά στούς πολέμους αὐτούς ύπερισχυσε ἡ Γαλλία.

Ἡ διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἶχε μεγάλη ἐπίδραση σ' ὅλους τούς λαούς, πού στέναζαν κάτω ἀπό τά ἀπολυταρχικά πολιτεύματα τῶν ἡγεμόνων καὶ τούς παρακίνησε νά κινηθοῦν γιά τήν ἀπόκτηση τῶν δικαιωμάτων τους. Μεγαλύτερη ὅμως ἐπίδραση εἶχε ἡ γαλλική ἐπανάσταση στούς ύπόδουλους "Ἐλληνες, πού στέναζαν κάτω ἀπό τό βαρύτατο ζυγό τοῦ ἀλλόθρησκου, ἀλλοεθνοῦς καὶ ἀπολυταρχικοῦ σουλτάνου. Τά φιλελεύθερα αύτά κηρύγματα γιά ισότητα καὶ δικαιοσύνη θέρμαναν περισσότερο τόν πόθο τῶν Ἐλλήνων γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἑλευθερίας τους.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ ἀπολυταρχικοῦ καὶ κοινοβουλευτικοῦ πολιτεύματος; Γιατί ἔγινε ἡ γαλλική ἐπανάσταση; Ποιά

δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου διακήρυξε ἡ γαλλική ἐπανάσταση; Ποιά ἐπιδραση είχε ἡ γαλλική ἐπανάσταση στούς ἄλλους λαούς καὶ στούς Ἑλληνες;

## 2. Ὁ Ρήγας Φεραίος (1757-1798)

Ο Ρήγας γεννήθηκε στό Βελεστίνο τῆς Θεσσαλίας καὶ γι' αὐτό λέγεται Βελεστινής καὶ Φεραίος ἀπό τὴν ἀρχαία πόλη τῶν Φερῶν, πού ἦταν κοντά στό Βελεστίνο. Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ἀντώνιος Κυριαζῆς.

Ο Ρήγας σπούδασε στή Ζαγορά τοῦ Πηλίου καὶ ὅταν ἀποφοίτησε, ἔγινε δάσκαλος στόν Κισσό. Δέν ἔμεινε ὅμως πολύ ἐκεῖ, γιατί δέν μποροῦσε νά ύποφέρει τά βάσανα καὶ τούς ἔξευτελισμούς τῆς δουλείας. "Οταν μιά φορά πήγε νά δεῖ τούς συγγενεῖς του στό Βελεστίνο, ὑποχρεώθηκε ἀπό ἔναν Τούρκο νά τόν περάσει στή ράχη του ἀπό ἔνα ποταμάκι. Τόσο πληγώθηκε ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά του καὶ ἡ ἐθνική του φιλοτιμία ἀπό τή βάναυση συμπεριφορά τοῦ Τούρκου, πού τόν κυρίεψε παράφορος θυμός κι ἐπνιξε τόν Τούρκο ἐκεῖνον μέσα στό ποτάμι. Γιά ν' ἀποφύγει τή σύλληψη καὶ τήν τιμωρία, ἐφυγε ἀμέσως ἀπό τήν πατρίδα του καὶ πήγε στήν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπό ἐκεῖ στό Βουκουρέστι τής Βλαχίας, ὅπου ἦταν ἡγεμόνας ὁ Φαναριώτης Νικόλαος Μαυρογένης. Ἐκεῖ φοίτησε σέ ἀνώτερα σχολεῖα, ἔμαθε ξένες γλώσσες καὶ ἀπόκτησε ἀνώτερη μόρφωση. Τόσο τόν ἔξετίμησε ὁ ἡγεμόνας γιά τή μόρφωσή του, τόν ἀγνό του πατριωτισμό καὶ τήν ἐργατικότητά του, ὥστε τόν πήρε γραμματέα του.

Ο Ρήγας ἦθελε νά δεῖ τό ἔθνος του ἐλεύθερο. Τήν πραγματοποίηση τοῦ πόθου του αύτοῦ θεώρησε σά μοναδικό σκοπό τῆς ζωῆς του. Γι' αὐτό παρακινοῦσε ὅχι μόνο τούς "Ἑλληνες τῆς Μολδοβλαχίας, ἀλλά καὶ ὄλους ὅσοι περνοῦσαν ἀπό τό Βουκουρέστι, νά τόν βοηθήσουν νά προετοιμάσει τό ἔθνος γιά ἐπανάσταση. Εἶχε ἀλληλογραφία μέ πολλούς κληρικούς, προκρίτους, δασκάλους καὶ ἐμπόρους γιά τό σκοπό αὐτό. Ἀκόμα καὶ μέ προκρίτους τῶν ἄλλων θαλακανικῶν λαῶν εἶχε συνεννοήσεις καὶ μέ δυσαρεστημένους μέ τό σουλτάνο Τούρκους πασάδες, ὅπως μέ τόν πασά τοῦ Βιδινίου Πασβάνογλου.

Γιά νά ἐξάψει μάλιστα περισσότερο τόν πόθο τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας τους, συνέθεσε πατριωτικά ποιήματα καὶ

τραγούδια, πού άπό στόμα σέ στόμα διαδίδονταν άναμεσα στούς ύπόδουλους "Ελληνες καί προκαλοῦσαν ιερή συγκίνηση καί πατριωτικόν ἐνθουσιασμό. 'Ολόκληρο τό ἔθνος εἶχε ἀποστηθίσει τό θούριο τοῦ Ρήγα :

'Ως πότε παλληκάρια νά ζῶμεν στά στενά  
μονάχοι σά λιοντάρια στίς ράχες στά βουνά

.....  
.....  
Καλύτερα μιάς ώρας ἐλεύθερη ζωή  
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή.

Καί ὅταν ἄρχισαν νά συγκινοῦν τούς λαούς τῆς Εὐρώπης τά κηρύγματα τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως, ὁ ψάλτης τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἐλλήνων ἐνθουσιάστηκε τόσο, πού θέλησε νά πάει στήν Ἰταλία, γιά νά συναντήσει τόν Ναπολέοντα. Εἶχε τήν ἐλπίδα πώς θά κατόρθωνε νά τόν πείσει νά θοήθησει τό ἐλληνικό ἔθνος ν' ἀποκτήσει τήν ἐλευθερία του.

'Από τό Βουκουρέστι πήγε στή Βιέννη. Ἐκεῖ μέ τή θοήθεια πλούσιων Ἐλλήνων ἐμπόρων τύπιωσε τό χάρτη τῆς Μεγάλης Ἐλλάδας μέ πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολη καί τόν ἔστειλε μαζί μέ ἄλλα βιβλία παντοῦ, ὅπου ἤταν "Ἐλληνες.

'Από τή Βιέννη πήγε στήν Τεργέστη μέ σκοπό νά φροντίσει νά ἐπιτύχει συνάντηση μέ τόν Ναπολέοντα, ἀλλά ἡ αὐστριακή ἀστυνομία τόν ἔπιασε μαζί μέ ἑφτά συντρόφους του καί τόν ἔστειλε στή Βιέννη μέ τήν κατηγορία, πώς προετοίμαζε ἐπανάσταση. Καί ἡ αὐστριακή κυβέρνηση πού εἶχε φιλικές σχέσεις μέ τήν Τουρκία, τόν παράδωσε στόν Τούρκο πασά τοῦ Βελιγραδίου μαζί μέ τούς συντρόφους του. Αὐτός σκόπευε νά τούς στείλει στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλ' ὅταν ἔμαθε, πώς ὁ πασάς τοῦ Βιδινίου σχεδίαζε νά τούς ἀπελευθερώσει, τούς θανάτωσε μέ στραγγαλισμό τό Μάη τοῦ 1798 κι ἐριξε τά πτώματά τους στό Δούναβη.

Αὐτό ἤταν τό τέλος τοῦ πρωτομάρτυρα τῆς ἐλευθερίας ποιητή καί ψάλτη τοῦ ἐλληνικοῦ ἔθνους Ρήγα Φεραίου, πού ἄναψε στίς καρδιές τῶν Ἐλλήνων τή φλόγα τῆς ἐλευθερίας καί προετοίμασε τόν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας. Τόση πίστη εἶχε πώς οἱ προσπάθειές του θά ἔχουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα, πού, ὅταν πέθαινε, εἶπε : « Ἐγώ, ἀρκετό

σπόρο ἔσπειρα καὶ γρήγορα τὸ ἔθνος θά θερίσει τούς γλυκούς καρπούς του ».

Τό ελεύθερο ελληνικό κράτος, γιά νά δείξει τήν εύγνωμοσύνη του στόν πρωτεργάτη καί πρωτομάρτυρα τῆς ἐλευθερίας του, ἔστησε τόν ἀνδριάντα του μαρμάρινο μπροστά στό Ἐθνικό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας, αιώνιο μνημεῖο τιμῆς καί εύγνωμοσύνης.

**Ἐργασίες.** Νά βρείτε καί νά διαβάσετε ποιήματα τοῦ Ρήγα καί τό Θούριο. Νά βρείτε ποιήματα σχετικά μέ τό Ρήγα ἀλλων ποιητῶν. (π.χ. ὁ Θάνατος τοῦ Ρήγα, Ἰουλίου Τυπάλδου). Νά βρείτε καί νά διαβάσετε διηγήματα γιά τό Ρήγα, βιογραφίες καί εἰκόνες του.



Ο Ρήγας Φεραίος

#### 4. Ἡ Φιλική Ἐταιρεία (1814)

Τά τοπικά ἐπαναστατικά κινήματα μέ τίς τραγικές τους ἀποτυχίες δίδαξαν τούς "Ελληνες, ὅτι, γιά νά ἔχει ἐλπίδες ἐπιτυχίας μιά ἐπαναστατική ἑξέγερση, πρέπει νά ἔχει προπαρασκευαστεῖ καλά, νά είναι γενική καί νά κατευθύνεται ἀπό μιά ἀνώτατη Ἀρχή.

Τήν ἔνωση τῶν προσπαθειῶν ὥλων τῶν Ἑλλήνων καί τήν προπαρασκευή τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα ἀνάλαβε ἡ Φιλική Ἐταιρεία, πού ἴδρυσαν στά 1814 στήν Ὁδησσό τῆς Ρωσίας τρεῖς "Ελληνες ἐμποροί. Ὁ Νικόλαος Σκουφᾶς ἀπό τήν Ἀρτα, ὁ Αθανάσιος Τσακάλωφ ἀπό τά Γιάννενα καί ὁ Εμμανουήλ Ξάνθος ἀπό τήν Πάτμο.

Οἱ τρεῖς αὐτοί "Ελληνες πατριῶτες σκέψητηκαν ὅτι τό ἔθνος ἔχει μεγάλες δυνατότητες γιά ἀπελευθερωτικό ἀγώνα ἀλλά καμιά ἐλπίδα ἐπιτυχίας, χωρίς νά ὄργανωθοῦν οἱ δυνάμεις του, νά συντονιστοῦν οἱ προσπάθειές του καί νά κατευθυνθοῦν ἀπό μιά Ἀρχή. Γι' αὐτό ἴδρυσαν

τή Φιλική Ἐταιρεία κι ἐργάστηκαν μέ μεγάλη τέχνη καί μυστικότητα.

Δέν ἔγραφαν μέλη τῆς Ἐταιρείας, παρά ὅσους "Ελληνες νόμιζαν ικανούς νά φυλάξουν τό μυστικό τῆς Ἐταιρείας ἀπό τούς Τούρκους, γιατί, ἄν τό μάθαιναν, θά ἔκαναν σκληρές διώξεις, σφαγές, φυλακίσεις καί ἐκτοπισμούς τῶν Ἐλλήνων προκρίτων καί θά ματαίωναν τά σχέδια τῆς Ἐταιρείας.

Γιά νά γίνει ἔνας μέλος τῆς Ἐταιρείας ἔπρεπε νά τόν προτείνουν δύο μέλη τῆς Ἐταιρείας. Καί δέ γινόταν ἀμέσως. Τόν παρακολουθοῦσαν, ἔξεταζαν τό παρελθόν του, τόν δοκίμαζαν κι ἄν ἡταν ἔμπιστος καί συνετός πατριώτης, ἀδολος καί θερμός, τόν ἔγραφαν καί τόν ὥρκιζαν. Ἀλλά καί πάλι αὐτός δέ μάθαινε ὅλα τά μυστικά τῆς Ἐταιρείας. Οι βαθμοί τῆς Ἐταιρείας ἡταν ἔφτα καί ὥλοι, ὅσοι γίνονταν μέλη, δέν ἔφταναν ὡς τόν ἔθδομο βαθμό. "Αρχιζαν ὥλοι ἀπό ἀπλά μέλη κι ἔφταναν στούς ἀνώτερους βαθμούς ὅσοι ἔδειχναν μεγάλη ικανότητα, μυστικότητα καί βαθιά κατανόηση τῶν ίερῶν σκοπῶν τῆς Ἐταιρείας.

Γιά νά προσελκύσουν τήν ἔμπιστοσύνη τῶν Ἐλλήνων στήν Ἐταιρεία καί νά δυναμώσουν τήν ἀγωνιστική τους πίστη, κρατοῦσαν μυστικό τό ὄνομα τοῦ ἀνώτατου ἀρχηγοῦ καί ἄφηναν νά διαδίδεται ὅτι πίσω ἀπό τήν Ἐταιρεία κρύβεται κάποια ισχυρή δύναμη, πού θά σπεύσει σέ βοήθεια, μόλις τό ἔθνος ξεσηκωθεῖ. "Ετσι οί "Ελληνες φαντάζονταν ὅτι ή Φιλική Ἐταιρεία ύποκινιόταν ἀπό τή Ρωσία καί ὅτι ὁ μυστικός ἀρχηγός τῆς ἡταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας.

Ἡ Φιλική Ἐταιρεία ξαπλώθηκε γρήγορα σ' ὥλη τή χώρα καί στό ἔξωτερικό. Γίνανε μέλη τῆς πρόκριτοι, ἐπίσκοποι, ίερεῖς, διδάσκαλοι, κλέφτες, ἀρματολοί, ἔμποροι καί ναυτικοί. "Ανθρωποι τῆς Ἐταιρείας ταξιδευαν σ' ὥλη τή χώρα, ἔκαναν μύηση τῶν νέων μελῶν, κατατόπιζαν τά μέλη, εἰσέπρατταν συνδρομές καί δέχονταν χρηματικές ἐνισχύσεις καί καλλιεργοῦσαν τήν ιδέα τῆς ἐπαναστάσεως. Καί ὅταν πιά τό ἐπαναστατικό πνεῦμα εἶχε καλλιεργηθεῖ ἀρκετά καί οι ίδρυτές τῆς Ἐταιρείας ἔκριναν ὅτι ἡρθε ἡ κατάλληλη ὥρα ν' ἀρχίσει ὁ ἀγώνας, πρόσφεραν τήν ἀρχηγία στόν Ἰωάννη Καποδίστρια, πού ἡταν "Ελληνας Κερκυραῖος καί ύπηρετοῦσε στή ρωσική Αὐλή ὡς ύπουργός τῶν Ἑξωτερικῶν τοῦ τσάρου. Ὁ Καποδίστριας ὅμως δέ δέχθηκε τήν ἀρχηγία, γιατί πίστευε πώς δέν ἡταν ἡ ἐποχή ἐκείνη εύνοϊκή γιά τήν ἐπιτυχία ἐπαναστατικοῦ κινήματος τῶν Ἐλλήνων. Τότε οἱ φιλικοί πρόσφεραν τήν ἀρ-

χηγία στόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, Ἐλλήνα ἀξιωματικό τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ. Ὁ Ὑψηλάντης δέχτηκε μὲν προθυμία.

**Στα 'Ερωτήσεις.** Ποιά έπιδραση είχαν τά ποιήματα του Ρήγα στους οκλαθωμένους "Ελληνες; Ποιός ήταν ό σκοπός τής Φιλικής Έταιρείας; Πού στηρίχτηκε ή Φιλική Έταιρεία, για νά έπιτύχει τό σκοπό της; Τί βοήθησε στή γρήγορη έξαπλωση τής Φιλικής Έταιρείας; Ήταν άληθινή ή διάδοση πώς πίσω από τήν Φιλική Έταιρεία ήταν ή Ρωσία;

ΜΕΡΟΣ Β'

# Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

## 1. Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

‘Ο ‘Αλέξανδρος Ύψηλάντης καταγόταν από πλούσια φαναριωτική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ήγεμόνας της Μολδοβλαχίας, άλλα ύστερα από τό ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1805 έφυγε στη Ρωσία για ν’ αποφύγει τήν τουρκική έκδίκηση, έπειδή είχε εύνοήσει τούς Ρώσους.

Ο ‘Αλέξανδρος σπούδασε στή στρατιωτική σχολή της Ρωσίας κι εγίνε αξιωματικός τού ρωσικού στρατοῦ. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες τήν έποχή τοῦ ρωσογαλλικοῦ πολέμου και πολέμησε μέ γεννναιότητα. Σέ μιά μάλιστα τραυματίστηκε κι ἔχασε τό δεξιό του χέρι. Ο τσάρος, γιά ν’ ἀνταμείψει τίς ύπηρεσίες του, τόν προδίθασε στό βαθμό τοῦ στρατηγοῦ και τόν διόρισε υπασπιστή του. Ο Ύψηλάντης μόλις διορίστηκε ἀρχηγός τής Φιλικῆς Έταιρείας, ζήτησε ἄδεια από τόν τοάρο, χωρίς νά τοῦ ἀνακοινώσει τό σκοπό του και ήρθε στήν Όδησσό, γιά νά προετοιμάσει τήν ἐπανάσταση. Έκεī συναντήθηκε μέ τούς Φιλικούς και ἀποφασίστηκε νά ἀρχίσει ἀμέσως ή Ἐπανάσταση και μάλιστα από τίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες, τή Μολδαβία και τή Βλαχία. Οι λόγοι πού ἔκαμαν τόν Υψηλάντη νά λάβει αὐτήν τήν ἀπόφαση ήταν οι παρακάτω :

- 1) 'Η έπανάσταση ἔπρεπε ν' ἀρχίσει ἀμέσως, γιατί ἐκείνη τήν ἐποχή τά τουρκικά στρατεύματα ἦταν ἀπασχολημένα σε πόλεμο με τὸν Ἀλῆ πασά.
  - 2) 'Η έπανάσταση ἔπρεπε ν' ἀρχίσει ἀπό τὴν Μολδοβλαχία, γιατί

οις αύτος κατάληξε η Ρωσία, γιατί είχε ύπογρψει με την Αύτορια,

έκει ήταν έγκαταστημένοι πολλοί "Ελληνες πού θά βοηθοῦσαν τήν έπανάσταση. Άκομα, γιατί στίς χωρες αύτές δέν έμενε τουρκικός στρατός, ούτε μποροῦσε νά μπει τουρκικός στρατός χωρίς τήν συγκατάθεση τής Ρωσίας, γιατί έτσι ορίζε η ρωσοτουρκική συνθήκη ειρήνης, πού είχαν ύπογρψει οί δυο χώρες.

Στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1821 ό Άλεξανδρος Ύψηλάντης μέ τούς δυό άδελφούς του Γεώργιο καί Νικόλαο καί μέ 200 ἄνδρες πέρασε τόν Προύθο ποταμό καί μπήκε στό Ιάσιο τής Μολδοβλαχίας. Έκει ύψωσε τή σημαία τής έπαναστάσεως καί κάλεσε μέ μιά προκήρυξη τό έθνος τῶν Έλλήνων νά ξεσκωθεῖ καί νά βοηθήσει τήν έπανάσταση μέ ἄνδρες καί χρήματα. Ή προκήρυξη ἔλεγε:

"Είναι καιρός ν' ἀποτινάξωμε τόν ζυγό, νά έλευθερώσωμε τήν πατρίδα, νά γκρεμίσωμε ἀπό τά νέφη τήν ήμισέληνο, γιά νά ύψωσωμε τό σταυρό καί νά ἐκδικήσωμε ἔτοι τήν πατρίδα καί τήν ὄρθδοξο πίστη μας ἀπό τήν ἀσεβή τῶν ἀσεβῶν καταφρόνηση... Κινηθῆτε καί θά δῆτε μιά κραταιά δύναμη νά ύπερασπίζεται τά δίκαια μας...».

Ή εἰδηση τής έπαναστάσεως καί ή προκήρυξη τοῦ Ύψηλάντη προκάλεσαν ἀκράτητον ἐνθουσιασμό στούς "Ελληνες. Άπο ὅλα τά μέρη ἔσπευδαν πολεμιστές, γιά νά καταταχθοῦν στόν έπαναστατικό στρατό τοῦ Ύψηλάντη. Οι ὀπλαρχηγοί τῶν ήγεμονιῶν Γιωργάκης Όλύμπιος, Ιωάννης Φαρμάκης, Άθανάσιος Καρπενησιώτης καί Καραβιάς ἔσπευσαν νά καταταχθοῦν μέ τά σώματά τους κάτω ἀπό τίς σημαίες τοῦ Ύψηλάντη. Πεντακόσιοι νέοι φοιτητές ἄφησαν τά μαθητικά θρανία καί ντυθηκαν στρατιώτες. Κατατάχθηκαν σέ iδιαίτερο σῶμα πού ὀνομάστηκε Ιερός λόχος, κατά μίμηση τοῦ iεροῦ λόχου τῶν Θηβαίων.



Ο Άλεξανδρος Ύψηλάντης

Ολοι όρκισθηκαν ή νά έλευθερώσουν τήν πατρίδα ή νά πεθάνουν.

## 2. Ἡ ἀποτυχία τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος στή Μολδοβλαχία

Ἡ εἰδηση ὅτι ἔγινε ἐπαναστατικό κίνημα τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα κοντά στά σύνορα τῆς Ρωσίας ἀνησύχησε καὶ φόβισε τήν Τουρκία, γιατί φαντάσθηκε πώς αὐτό ἔγινε μέρι ρωσική ὑποκίνηση. Τούς φόβους ὅμως τῆς Τουρκίας γιά ρωσική ὑποκίνηση διέλυσε ὁ τσάρος, γιατί μόλις ἔμαθε τό κίνημα, δήλωσε, πώς δέν ἔχει καμιά ἀνάμειξη σ' αὐτό, πώς τό ἀποκηρύσσει, διαγράφει τόν Ὅψηλάντη ἀπό τίς τάξεις τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ καὶ δίνει τή συγκατάθεσή του γιά τήν εῖσοδο τουρκικοῦ στρατοῦ στίς ἡγεμονίες γιά τήν κατάπνιξη τοῦ κινήματος. Στίς ἀποφά-



Χάρτης τῆς Μολδοβλαχίας

σεις αύτές κατάληξε ή Ρωσία, γιατί είχε ύπογράψει μέ τήν Αύστρια, τήν Πρωσία, τήν Άγγλια και τήν Γαλλία τήν ι ε ρ ή σ υ μ μ α χ i a , πού είχε εισηγηθεί ό πρωθυπουργός τής Αύστριας Μέττερνιχ, μέ σκοπό νά έμποδίσει κάθε έπαναστατικό άπελευθερωτικό κίνημα.

‘Ο σουλτάνος διάταξε τότε διώξεις τών χριστιανών καί ἀνάγκασε τόν πατριάρχη ν' ἀποδοκιμάσει καί ν' ἀφορίσει τό κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη. Ἡ ἀποκήρυξη τῆς Ρωσίας καί ὁ ἀφορισμός τοῦ πατριάρχη καταστρεψαν τόν ἀρχικό ἐνθουσιασμό τῶν ἐπαναστατῶν. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἡ Τουρκία ἔστειλε στή Μολδοβλαχία τρεῖς στρατιές. Οι ἐπαναστάτες, καθώς ἔχασαν τά ἡθικά τους στηρίγματα, ἄρχισαν νά διαρρέουν καί ὁ τουρκικός στρατός δέ δυσκολεύτηκε στήν καταδίωξή τους. Ἡ σπουδαιότερη μάχη ἔγινε στό Δραγατσάνι. Ἐκεῖ οἱ Ἐλληνες πολέμησαν μέ γενναιότητα καί αὐτοθυσία. Ὁ ιερός λόχος πολέμησε, ὥσπου σκοτώθηκαν ὄλοι οἱ ἄνδρες πού τόν ἀποτελοῦσαν. Ὁ ύπόλοιπος στρατός τοῦ Ὑψηλάντη διαλύθηκε.

‘Ο Ὑψηλάντης πέρασε τά αύστριακά σύνορα, ὅπου οἱ Αύστριακοί τόν ἐπιασαν καί τόν φυλάκισαν στίς ύγρες φυλακές τοῦ Μουγκάτς.

Οι ὀπλαρχηγοί ἔξακολούθησαν τόν ἀγώνα. Ὁ Γιωργάκης Ὀλύμπιος καί ὁ Φαρμάκης περικυκλώθηκαν στό μοναστήρι τοῦ Σέκου. Οι Τούρκοι πολιόρκησαν τό μοναστήρι. Ὁ Ὀλύμπιος ἤταν ὀχυρωμένος στό κωδωνοστάσιο. “Οταν ὅμως οἱ Τούρκοι μπῆκαν μέσα καί κάθε ἀντίσταση ἤταν πιά μάταιη, ἔβαλε φωτιά στό μπαρούτι καί τό κωδωνοστάσιο ἀνατινάχτηκε καί σκέπασε μέ τά ἐρείπια καί Ἐλληνες καί Τούρκους.

‘Ο Φαρμάκης ἀντιστάθηκε περισσότερο καί στό τέλος συνθηκολόγησε μέ τούς Τούρκους μέ τόν ὄρο νά φύγει ἀνενόχλητος. Ἀλλά οι Τούρκοι καταπάτησαν τή συμφωνία, τόν ἐπιασαν καί τόν ἔστειλαν στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου θανατώθηκε μέ φρικτά βασανιστήρια.

• ‘Ο Καρπενησιώτης μέ 4.500 ἄνδρες πολέμησε μέ 6.000 Τούρκους στό Σκουλένι, καί σκοτώθηκε μαζί μέ τούς περισσότερους ἄντρες του.

“Ετοι τελείωσε ἡ ἐπανάσταση τῶν Ἐλλήνων στή Μολδοβλαχία καί ἔσθησε ἡ ἐλπίδα, πού καλλιεργοῦσε ἡ Φιλική Ἐταιρεία, πώς η ὁμόδοξη Ρωσία θά θοηθοῦσε στήν ἀπελευθέρωσή τους. Μαζί μέ τίς ἐλπίδες γιά ρωσική ύποστήριξη χάθηκε κι ἔνας ἀξιόλογος ἐπαναστατικός στρατός

μέ τό γενναῖο καὶ φλογερό πατριώτη Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη. Οἱ Αὔστριακοί κράτησαν τόν Ὑψηλάντη στή φυλακή 6 χρόνια, καὶ ὅταν τόν ἀπελευθέρωσαν στά 1827, ἦταν πιά ἐτοιμοθάνατος, γιατί μέσα στή φυλακή εἶχε προσθήσει ἡ ὑγεία του ἀπό σοθαρή καρδιακή πάθηση. "Υστερα ἀπό ἓνα χρόνο πέθανε σέ ήλικια 38 ἑτῶν, ἀφοῦ ἀξιώθηκε νά δεῖ ἓνα μικρό μέρος τῆς πατρίδας του ἐλεύθερο.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιοί λόγοι ἔκαμπαν τόν Ὑψηλάντη ν' ἀρχίσει τήν ἐπανάσταση ἀπό τή Μολδοβλαχία; Γιατί ὁ πατριάρχης ἀφόρισε τόν Ὑψηλάντη; Γιατί ἡ Ρωσία ἀποκήρυξε τόν Ὑψηλάντη; Ποιό τέλος είχαν οἱ ἄλλοι ὄπλαρχηγοί; Γιατί δέν πέτυχε τό κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη;

**Ἐργασίες.** Διαβάστε τό ποίημα τοῦ Ἀνδρέα Κάλθου «εἰς τόν Ἱερόν λόχον». Διαβάστε τήν προκήρυξη τοῦ Ὑψηλάντη ἀπό μιά μεγαλύτερη ιστορία. Διαβάστε τόν ἀφορισμό τοῦ πατριάρχη. Δεῖξτε στό χάρτη τόν Προῦθο, τό Ἰάσιο, τό Δραγατσάνι καὶ τό Σκουλένι.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΆΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

#### ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 'Η ύψωση τῆς σημαίας τῆς ἐπαναστάσεως στή μονή τῆς Ἀγια-Λαύρας (25 Μαρτίου 1821)

‘Η Φιλική Ἐταιρεία εἶχε μέλη σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα. “Ολα τά μέλη τῆς Ἐταιρείας ἦταν πληροφορημένα γιά τό μεγάλο μυστικό καί περίμεναν νά δοθεῖ τό σύνθημα, γιά ν’ ἀρχίσει ὁ ἀγώνας.

Τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο ἐπετάχυνε τό κήρυγμα τοῦ Παπαφλέσσα. ‘Ο Παπαφλέσσας καταγόταν ἀπό τήν Πολιανή τοῦ Ταύγέτου καί ὄνομαζόταν Γρηγόριος Δικαίος ἡ Φλέσσας. Σπούδασε στή Σχολή τῆς Δημητσάνας. Ταξίδεψε στά Ἐφτάνησα καί ἐκεī μυήθηκε στή Φιλική Ἐταιρεία. “Υστερα πήγε στήν Κωνσταντινούπολη, ἔγινε ἀρχιμανδρίτης καί στάλθηκε ἀπό τήν Ἐταιρεία στήν Πελοπόννησο, γιά νά ξεσηκώσει τούς “Ἐλληνες σ’ ἐπανάσταση.

Γεμάτος ἀπό ἄδολο ἐνθουσιασμό καί πάθος φιλοπατρίας, ἔτρεχε παντοῦ στήν Πελοπόννησο καί μέ τά φλογερά του κηρύγματα μετάδινε τόν πατριωτικό του ἐνθουσιασμό καί καλλιεργοῦσε τό ἐπαναστατικό πνεύμα στίς καρδιές τῶν σκλαβωμένων ραγιάδων. “Ἐλεγε πώς ρωσικός στρατός ἦταν συγκεντρωμένος στά σύνορα, ἔτοιμος νά εἰσβάλει στή χώρα, μόλις κηρυχθεῖ ἡ ἐπανάσταση· ὅτι είναι ἔτοιμα πλοῖα μέ ὅπλα, πολεμοφόδια καί χρήματα, πού θά κινηθοῦν ἀμέσως, γιά νά φέρουν βοήθεια στούς ἐπαναστάτες.

‘Ο λαός ἄκουε μέ ἐνθουσιασμό τά κηρύγματα τοῦ Παπαφλέσσα καί πίστευε πώς κάτι ἔκτακτο συμβαίνει. Οἱ πρόκριτοι ὅμως φαίνονταν δισταχτικοί, γιατί ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν κινημάτων τοῦ Ὁρλώφ καί τοῦ Κατσώνη είχαν διδαχτεῖ νά μήν πιστεύουν στίς ύποσχέσεις τῆς Ρωσίας.

Άλλα και αύτή τη φορά ή δύναμη τῶν πραγμάτων νίκησε τούς δισταγμούς τους. Τό επαναστατικό ρεῦμα ἦταν τόσο ισχυρό, πού καμιά δύναμη δέν ἦταν ίκανη νά τό ἀνακόψει. Άπο τίς ἀρχές τοῦ Μάρτη τοῦ 1821 ἄρχισαν νά συμβαίνουν ἐπαναστατικά γεγονότα πού ἐπέσπευσαν τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα.

Οι κλέφτες μέ παρακίνηση τοῦ Παπαφλέσσα ἄρχισαν νά κινοῦνται. Οι ἄντρες τοῦ Ζαΐμη στήν Ἀχαΐα χτύπησαν μιά συνοδεία Τούρκων πού μετέφερναν χρήματα στήν Τρίπολη. Μερικές ήμέρες ἀργότερα ὁ Χαραλάμπης μέ τούς Πετιμεζάδες ἔξανάγκασαν τούς Τούρκους τῶν Καλαθρύτων νά παραδοθοῦν. Ἐπαναστατικός ἀέρας φυσοῦσε ἀσυγκράτητος. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μέ τόν Πετρόμπεη Μαιρομιχάλη καί τόν Παπαφλέσσα πολιόρκησαν καί κυρίευσαν τή Καλαμάτα στίς 23 τοῦ Μάρτη καί ἄλλοι ὄπλαρχηγοί ἄρχισαν νά κινοῦνται φανερά κατά τῆς Κορίνθου, τοῦ "Ἀργους καί τοῦ Ναυπλίου.

Τήν 25 Μαρτίου 1821 ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός μέ τούς προκρίτους τῶν Καλαθρύτων Ἀνδρέα Ζαΐμη καί τοῦ Αιγίου Ἀνδρέα Λόντο ὕψωσαν τή σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως στό μοναστήρι τῆς Ἀγια-Λαύρας. Ἔκεī, ὕστερα ἀπό κατανυκτική λειτουργία ὁ φλογερός ἐκείνος ἐπίσκοπος κάτω ἀπό τόν ιστορικό πλάτανο τοῦ μοναστηριοῦ κάλεσε τούς γενναίους πολεμιστές νά ὄρκιστοῦν « ἐ λ ε υ θ ε ρ i a ἡ θ ἀ ν α τ ο c ». "Ολοι οι συγκεντρωμένοι πατριώτες γονατιστοί μέ ζεγυμνωμένα τά γιαταγάνια, ὄρκιστηκαν: «νά μή μείνει Τούρκος στό Μοριά, μηδέ στόν κόσμον ὅλο».

Από τήν Ἀγια Λαύρα κατέβηκαν στήν Πάτρα κι ἔξανάγκασαν τούς Τούρκους νά κλειστοῦν στό κάστρο.

Σ' ὅλο τό Μοριά οι ραγιάδες πήραν τά ὄπλα καί παντοῦ ἀντηχοῦσε τό σύνθημα «ἐ λ ε υ θ ε ρ i a ἡ θ ἀ ν α τ ο c ». Οι Τούρκοι ἔτρεχαν νά κλειστοῦν στά φρουρία καί οι περισσότεροι πήγαιναν στήν Τρίπολη, πού ἦταν ἡ ἔδρα τοῦ πασᾶ καί είχε μεγαλύτερη φρουρά.

Ο ἵδιος ἐπαναστατικός ἀναθρασμός σημειώθηκε καί στ' ἄλλα διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδας, στή Στερεά Ἑλλάδα, τή Θεσσαλία, τή Μακεδονία καί τά νησιά.

**Ἐργασίες.** Νά διαβάσετε ποιήματα σχετικά μέ τήν ὕψωση τῆς ομαδιάς στήν Ἀγια-Λαύρα.

ΠΧ Οι σφαγές των Ἑλλήνων ἀπό τούς Τούρκους  
καὶ ὁ ἀπαγχονισμός τοῦ πατριάρχη  
Γρηγορίου τοῦ Ε'

Μόλις πληροφορήθηκε ὁ Σουλτάνος τὴν ἐπανάσταση στήν Πελοπόννησο καὶ στ' ἄλλα μέρη τῆς χώρας, κυριεύτηκε ἀπό ἄγρια ὄργη καὶ ἀπό μανία γιά ἐκδίκηση. "Ἄγρια καὶ αίμοχαρῃ στίφῃ μουσουλμάνων διατάχτηκαν ν' ἀρπάζουν, νά καταστρέφουν καὶ νά καίνε σπίτια καὶ καταστήματα ἑλληνικά, νά βασανίζουν καὶ νά σκοτώνουν Ἐλληνες πρόκριτους καὶ κληρικούς χωρίς καμάδια διάκριση.

"Ἐνας φοβερός διωγμός τῶν Ἐλλήνων ξεσηκώθηκε τότε καὶ ἄφθονο ἑλληνικό αἴμα πότισε καὶ πάλι τῇ μαρτυρικῇ γῇ. Στή Ρόδο, στή Σμύρνη, στήν Κύπρο, στήν Ἀδριανούπολη καὶ περισσότερο στήν Κωνσταντινούπολη οἱ σφαγές καὶ οἱ λεηλασίες βάσταξαν πολλές ἡμέρες. Πολλές χιλιάδες Ἐλλήνων θανατώθηκαν καὶ ἀνυπολόγιστες ἑλληνικές περιουσίες καταστράφηκαν. Τότε σκοτώθηκε στήν Πόλη καὶ ὁ Μεγάλος Διερμηνέας Κωνσταντίνος Μουρούζης καὶ ἀπαγχονίστηκε ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε'.

Ο Γρηγόριος εἶχε γεννηθεῖ στή Δημητσάνα στά 1745 καὶ πρίν χειροτονηθεῖ κληρικός λεγόταν Γεώργιος Ἀγγελόπουλος. Καταγόταν ἀπό πολύ φτωχή οἰκογένεια, ἀλλά ἀγαποῦσε τά γράμματα καὶ σπούδασε μέτην ὑποστήριξη τοῦ δασκάλου του καὶ ἐνός θείου του στίς σχολές τῆς Ἀθήνας, τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Πάτμου. Στήν ἀρχή χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ στά 1794 ἔγινε πατριάρχης στήν Κωνσταντινούπολη.

Ο σουλτάνος ἔδωκε ἐντολή ν' ἀπαγχονίστει ὁ πατριάρχης γιά νά τρομοκρατηθοῦν οἱ Ἐλληνες καὶ νά ξεφτίσει ὁ ἐπαναστατικός τους ἐνθουσιασμός. Στίς 10 Ἀπριλίου 1821, ἀνήμερα τό Πάσχα, οἱ Τοῦρκοι ἔπιασαν τόν πατριάρχη καὶ τόν κρέμασαν στήν πύλη τῆς αὐλῆς τῶν Πατριαρχείων.

Τρεῖς ἡμέρες τόν ἄφησαν ἐκεῖ κρεμασμένον καὶ κατόπιν τόν ἔδωκαν στούς Ἐθραίους, οἱ ὅποιοι τόν ἔδεσαν μέ σχοινί καὶ τόν ἔσερναν στούς δρόμους ὥσπου βαρέθηκαν. Τέλος τοῦ ἔδεσαν καὶ μιά μεγάλη πέτρα στό λαιμό καὶ τόν ἔριξαν στή θάλασσα.

"Ἐνα ἑλληνικό πλοϊο μέ κυβερνήτη τόν πλοίαρχο Σκλάβο ἀπό τήν Κεφαλλονιά πού περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ ὕστερα ἀπό μερικές ἡμέρες,



‘Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε’

Οι ἄγριες διώξεις τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ βάρβαρες σφαγές ἀμάχων πληθυσμῶν, οἱ λεηλασίες καὶ ὁ ἀπαγχονισμός τοῦ πατριάρχη, προξένησαν θαυμά ἐντύπωση στούς λαούς τῆς Εὐρώπης καὶ τούς ἔκαμαν νά βλέπουν μέ συμπάθεια τὸν ἑλληνικὸν ἄγωνα.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιός ἦταν ὁ σκοπός τῶν διωγμῶν; Γιατί οἱ διωγμοί δὲν ἔκαμψαν τό ἐπαναστατικό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων; Διαβάστε τό ποίημα τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη «εἰς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’» καὶ ἄλλα σχετικά ποιήματα καὶ ἀναγνώσματα.

### 3. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ ἡ πολιορκία τῆς Τριπόλεως

‘Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταγόταν ἀπό ὄνομαστὴ οἰκογένεια κλεφτῶν τῆς Ἀρκαδίας. Ἔταν γιός τοῦ Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη. Γεννήθηκε στὰ 1770, τότε πού οἱ Ἀρβανίτες ἔκαιγαν καὶ κατάστρεφαν

τήν Πελοπόννησο ύστερα από τήν  
ἀποτυχία τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινή-  
ματος τοῦ Ὀρλώφ. "Εμεινε πολύ<sup>το</sup>  
μικρός ὄφρανός, γιατί ὁ πατέρας  
του καὶ πολλοί συγγενεῖς του σκο-  
τώθηκαν ἀπό τούς Τούρκους στό<sup>το</sup>  
μεγάλο κατατρεγμό τῆς κλεφτου-  
ριᾶς ύστερα από τό διώξιμο τῶν  
Ἀλβανῶν ἀπό τήν Πελοπόννησο.  
Τά νεανικά του χρόνια τά πέρασε  
κλέφτης στά βουνά. Ἀλλά, γιά νά<sup>το</sup>  
γιλυτώσει ἀπό τήν εἰμιονή κατα-  
δίωξη τῶν Τούρκων, ἀναγκάστηκε  
νά φύγει στή Ζάκυνθο, πού τήν κα-  
τείχαν τότε οἱ "Αγγλοι, καὶ κατατά-  
χτηκε στόν ἀγγλικό στρατό καὶ  
ἔφτασε ώς τόν βαθμό τοῦ ταγμα-  
τάρχη. Ἐκεῖ μυθήκε στή Φιλική<sup>το</sup>  
Ἐταιρεία κι ὅταν πλησίαζε ὁ καιρός γιά τήν ἐπανάσταση, γύρισε στήν  
Πελοπόννησο.

"Ο Κολοκοτρώνης ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπαναστάσεως ἀνα-  
δείχθηκε ἡγετική μορφή, γιατί ἡταν προικισμένος μέ σπάνιες ἀρετές.  
Εἶχε τό πάθος τῆς φιλοπατρίας κι ἔτρεψε μίσος ἐναντίον τῆς τυραν-  
νίας. Ἁταν ἀνδρεῖος, ἄφοβος, συνετός, εὐφύής, βροντόφωνος καὶ  
ἐπιβλητικός. Γνώριζε νά καταστρώνει πολεμικά σχέδια καὶ νά βρίσκει  
πάντοτε τόν καλύτερο τρόπο, γιά νά τά ἐκτελεῖ.

"Υστερα από τήν ὑψωση τῆς σημαίας στήν Ἀγια-Λαύρα καὶ τήν ἀπε-  
λευθέρωση τῆς Καλαμάτας, οἱ διάφοροι πρόκριτοι καὶ ὄπλαρχηγοί ἄρ-  
χισαν νά σκέπτονται πῶς θά ξεκαθαριστεῖ ἡ Πελοπόννησος ἀπό τούς  
Τούρκους. Ἀλλοι νόμιζαν πῶς ἔπρεπε νά χτυπήσουν τά μικρά φρούρια  
καὶ νά καταστρέψουν τίς μικρές τουρκικές φρουρές. Ἀλλοι πρότειναν  
νά πάει καθένας στόν τόπο του καὶ στήν περιοχή του καὶ ν' ἀναλάβει  
τήν ἔκκαθαρίση καὶ τή φρούρηση τῆς. Ὁ Κολοκοτρώνης μόνο ἔθλεπε  
καθαρά τί ἔπρεπε νά κάμουν. Αύτός συμβούλευσε τούς ἄλλους ὄπλαρ-  
χηγούς νά μή χωριστοῦν, ἀλλά ὅλοι ἐνωμένοι νά βαδίσουν ἐναντίον  
τῆς Τριπόλεως. Γιατί μόνο ύστερα από τήν ἄλωση τῆς Τριπόλεως, πού



Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

ῆταν ἡ ἔδρα τοῦ πασᾶ τῆς Πελοποννήσου καὶ εἶχε τὴ μεγαλύτερη φρουρά, θά στερεωνόταν ἡ ἐπανάσταση καὶ θά παραδίνονταν καὶ οἱ ἄλλες μικρότερες τουρκικές φρουρές.

Ἐπειδὴ ὅμως ἦταν πολύ δύσκολο νά κυριευθεῖ μέ επίθεση ἡ Τρίπολη, ὁ Κολοκοτρώνης πρότεινε νά τὴν πολιορκήσουν· νά πιάσουν δηλαδή ὅλες τὶς ὄρεινές διαβάσεις καὶ ν' ἀποκόψουν ὅλους τοὺς δρόμους, γιὰ νά μήν μπαίνουν τρόφιμα κι ἐνισχύσεις· μέ τὸν τρόπο αὐτό νά τὴν περισφίγγουν ὅλο καὶ πιό πολὺ ὥσπου νά τὴν ἐξαναγκάσουν σέ παράδοση.

Οἱ ἄλλοι ὅμως ὀπλαρχηγοί δέν ἐπιδοκίμαζαν τὸ σχέδιο τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ἄρχισαν νά διασκορπίζονται. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης πέρασε δύσκολες στιγμές. Ἐμεινε μονάχος, ἀλλά δέν ἀπελπίστηκε. Μπήκε σ' ἕνα ἐρημοκλήσι, καὶ προσευχήθηκε μ' εὐλάβεια καὶ συντριβή στὸ Θεό νά βοηθήσει τὸ κατατρεγμένο ἔθνος. Καὶ ὅταν ὕστερα ἀπό τὴν προσευχή σήκωσε τὰ μάτια του πρός τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ



Χάρτης περιφερείας Τριπόλεως

φάνηκε πώς τήν είδε νά τού χαμογελάει. Πήρε θάρρος και δύναμη και ἄρχισε μέ μεγαλύτερη ἐπιμονή νά μιλάει στούς ἀνθρώπους πού συναντοῦσε στό δρόμο του νά τόν ἀκολουθήσουν στήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου του. Σέ λίγο διάστημα μπόρεσε νά συγκεντρώσει γύρω του μιά μικρή ὥμαδα πολεμιστῶν. Στό τέλος και οἱ ἄλλοι ὀπλαρχηγοί ἀναγνώρισαν τήν ὄρθοτητα τοῦ πολεμικοῦ σχεδίου τοῦ Κολοκοτρώνη και ἀκολούθησαν τίς ὑποδείξεις του.

Τότε συγκεντρώθηκαν στά βουνά, πού είναι γύρω στήν Τρίπολη, οἱ Ἑλληνικές ἐπαναστατικές δυνάμεις κι ἔπιασαν ὅλες τίς διαβάσεις, τό Λεβίδι, τά Δολιανά, τά Βέρβαινα, τό Βαλτέτσι, τήν Πιάνα και τό Χρυσοβίτσι. Ὁ Κολοκοτρώνης ἔστησε τό στρατηγεῖο του στό Χρυσοβίτσι και ἀπό ἐκεὶ ἔτρεχε ἀκούραστος πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις και συμβούλευε και ἐμψύχωνε τούς ἄνδρες. Και ἡταν ἀνάγκη νά κάνει ἔτοι, γιατί ὅλος ἐκείνος ὁ ἐπαναστατημένος λαός δέν εἶχε ἰδέα ἀπό πόλεμο. Ποιού λίγοι είχαν ὅπλα, ἀλλά ἡξεραν νά τά χρησιμοποιήσουν καλά. Οι πολλοί ἡταν ὄπλισμένοι μέ μαχαίρια, τσεκούρια, κλαδευτήρια και μέ ραθδιά ἀκόμα. Είχαν βέβαια μεγάλο ἐνθουσιασμό, ἀλλά ὅταν ἔθλεπαν ἀπό μακριά τουρκικό στρατό, διασκορπίζονταν.

Αὐτό τό ἀσύντακτο, ἀπειροπόλεμο και ἀπειθάρχητο πλῆθος προσπάθησε ὁ Κολοκοτρώνης νά τό κάμει ἀξιόμαχο στράτευμα και νά κυριεύσει μέ αὐτό τήν Τρίπολη. Συναντοῦσε ἀνυπέρβλητες πολλές φορές δυσκολίες, ἀλλά δέ δοκίμαζε ἀπογοήτευση. Διηγόταν τό ὄραμα τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας πού τοῦ χαμογέλασε κι ἔλεγε: «'Ο Θεός ὑπόγραψε τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας και δέν μπορεῖ νά πάρει πίσω τήν ὑπογραφή του».

#### 4. Ἡ μάχη στό Βαλτέτσι και στά Δολιανά Ἡ ἄλωση τῆς Τριπόλεως

Μόλις ἔμαθε τήν ἐπανάσταση στήν Πελοπόννησο ὁ Χουρσίτ, πού πολεμοῦσε στήν "Ηπειρο τόν Ἀλή-πασά, ἔστειλε στήν Πελοπόννησο τό Μουσταφάμπεη μέ 3500 Ἀλβανούς, γιά νά καταστείλει τήν ἐπανάσταση. Ὁ Μουσταφάμπεης κινήθηκε μέ μεγάλη ταχύτητα. Πέρασε ἀπό τό Ἀντίρριο στήν Πελοπόννησο κι ἀφοῦ διασκόρπισε τούς "Ελληνες πού πολιορκοῦσαν τήν Πάτρα, τήν Κόρινθο και τό Ναύπλιο, ἔφτασε στήν Τρίπολη στίς 6 τοῦ Μάη.

"Όταν έφτασε στήν Τρίπολη, έμαθε πώς ήταν ταμπουρωμένοι στό Βαλτέτσι 850 Μανιάτες μέ αρχηγούς τούς Μαυρομιχαλαίους Κυριακούλη και Ήλια. Χωρίς νά χάσει καιρό μάζεψε 6500 πεζούς και 1500 ιππεῖς καί άρκετά κανόνια καί στίς 12 Μαΐου προχώρησε πρός τό Βαλτέτσι. Πίστευε πώς μόλις τόν δοῦν οί "Ελληνες νά έρχεται κατά πάνω τους θά σκορπίζονταν. Μάλιστα έστειλε ένα μέρος άπό τό στράτευμά του πίσω άπό τίς θέσεις τῶν Έλλήνων, γιά νά τούς άποκόψει τήν ύποχρηση.

Οι Μανιάτες όμως δέν ύποχώρησαν. "Έμειναν στίς θέσεις τους άποφασισμένοι νά πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Οι έπιθέσεις τοῦ Μουσταφάμπεη άποκρούστηκαν. Οὔτε τό ίππικό, οὔτε τό πυροβολικό μπόρεσαν νά λυγίσουν τήν άντισταση τῶν Έλλήνων ώς τό θράδυ. Τή νύχτα όμως έφτασε ό Κολοκοτρώνης άπό τό Χρυσοβίτσι καί ό Πλατούτας άπό τήν Πιάνα μέ 1200 ἄντρες. Ήρθαν καί ἄλλοι άπό ἄλλα μέρη καί ἄλλοι άπό αὐτούς δυνάμωσαν τή φρουρά τοῦ Βαλτετσίου καί ἄλλοι έπιασαν τά γύρω ύψωματα. Τό πρώι ἄρχισε πάλι ό Μουσταφάμπεης τήν έπιθεση. Οι Μανιάτες άμυνονται μέσα στά τέσσερα λιθόχτιστα όχυρώματά τους.

Τότε όμως άντηχησε φοβερή ή θροντώδης φωνή τοῦ Κολοκοτρώνη άπό τό γειτονικό ύψωμα: «΄Εγώ είμαι ό Κολοκοτρώνης καί θά σᾶς πιάσω ζωντανούς! Άμέσως ἄρχισαν οί "Ελληνες νά χτυποῦν τούς Τούρκους άπό πίσω τους. Αύτοί τά ἔχασαν. Τότε θγήκαν καί οί Μανιάτες άπό τά ταμπούρια. Οι Τούρκοι ἄρχισαν νά ύποχωροῦν στήν άρχη κανονικά, ἀλλά σιγά σιγά ή ύποχώρησή τους έγινε φυγή. Πολλοί, γιά νά φεύγουν γρηγορώτερα, πετούσαν τά ὅπλα τους, τά ρούχα τους καί τά τρόφιμά τους. Οι "Ελληνες τούς κυνηγοῦσαν καί σκότωναν πολλούς. Έξακόσιοι Τούρκοι σκοτώθηκαν σ' αύτή τή μάχη καί πολλά ὅπλα καί κανόνια ἔπεσαν στά χέρια τῶν Έλλήνων.

Η μάχη τοῦ Βαλτετσίου ήταν ή πρώτη μάχη πού ἔκαμαν οί "Ελληνες μέ τακτικό τουρκικό στρατό καί είχε μεγάλη σημασία ή νίκη αύτή τῶν Έλλήνων, γιατί δυνάμωνε τό θάρρος τους καί άπόδειξε πώς ό τουρκικός στρατός δέν είναι άνικητος, ὅπως πολλοί πίστευαν ώς τότε. Από τήν ήμέρα έκείνη οί "Ελληνες οχι μόνο δέν έφευγαν μόλις έβλεπαν τουρκικό στρατό, ἀλλά καί έπιθυμούσαν νά τόν συναντήσουν, γιά νά τόν πολεμήσουν.

Ο Μουσταφάμπεης ύστερα άπό λίγες ήμέρες θέλησε νά ξεπλύνει

τή ντροπή άπό τήν ήττα του στό Βαλτέτσι κι ἔκανε ἐπίθεση κατά τῶν Ἑλλήνων πού ήταν ὄχυρωμένοι στά Βέρβαινα καί στά Δολιανά.

Στά Δολιανά ήταν 200 περίπου ἄντρες μέ αρχηγό τόν ἀνεψιό του Κολοκοτρώνη Νικήτα Σταματελόπουλο. "Ἐντεκα ὀλόκληρες ὥρες οἱ Ἑλληνες κράτησαν τίς θέσεις τους ἀκλόνητοι στίς ἐπιθέσεις τῶν Τούρκων. "Οταν ὅμως ἔφτασαν ἐνισχύσεις ἀπό τά Βέρβαινα, ἔκαμαν ἐπίθεση κατά τῶν Τούρκων, τούς νίκησαν καί τούς καταδίωξαν πρός τήν Τρίπολη. Τόσο γενναῖα πολέμησε ὁ Σταματελόπουλος πού ἀπό τότε ὄνομάστηκε Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος.

Ἀπό τότε ἡ πολιορκία τῆς Τριπόλεως ἔγινε στενότερη καί τό σχέδιο τοῦ Κολοκοτρώνη ἄρχισε νά δίνει τούς καρπούς του. Οἱ πολιορκούμενοι ἄρχισαν νά στενοχωριοῦνται. Τούς ἔλειψε τό νερό καί τά τρόφιμα ἄρχισαν νά λιγοστεύουν. "Ἐκαμαν μερικές ἀπόπειρες νά διασπάσουν τό ἀποκλεισμό μέ τό ἴππικό τους, ἀλλά τίποτε δέν κατάφεραν. Καί κοντά στήν πείνα καί στή δίψα ἄρχισαν καί οἱ ἐπιδημίες ν' ἀπλώνονται στούς πολιορκουμένους, γιατί είχαν συγκεντρωθεῖ μέσα στήν πόλη περισσότεροι ἀπό 30.000 ἄνθρωποι. Στό τέλος ἔχασαν καί τό ἡθικό τους, γιατί ἔμαθαν πώς τά φρούρια τῆς Κορίνθου, τῆς Μονεμβασίας καί τοῦ Ναυαρίνου ἔπεσαν στά χέρια τῶν Ἑλλήνων. Τουρκικός στρατός δέ φαινόταν πουθενά, γιά νά τούς βοηθήσει. Τότε ζήτησαν νά γίνουν διαπραγματεύσεις γιά παράδοση. Οἱ ὄροι ὅμως τοῦ Κολοκοτρώνη ήταν βαρεῖς γιά τούς Τούρκους καί οἱ διαπραγματεύσεις σταμάτησαν.

Τότε ὁ Κολοκοτρώνης, γιά νά ἐξασθενίσει τήν τουρκική ἀντίσταση, ἔκλεισε χωριστή συμφωνία μέ τούς Ἀλβανούς καί δέχτηκε νά τούς ἐπιτρέψει νά φύγουν. Στίς 23 Σεπτέμβρη πού είχε κανονισθεῖ νά φγοῦν οἱ Ἀλβανοί ἀπό τά τείχη, μερικοί Ἑλληνες παρατήρησαν ἔνα σημεῖο τοῦ τείχους ἀφύλαχτο. 'Α



'Ο Νικηταρᾶς

νέθηκαν άμεσως έπάνω καί ύψωσαν έκει τή σημαία τους. Κατόπιν ἄνοιξαν τήν πύλη καί ἄρχισε έπιθεση μέσα στήν πόλη. Οι Τούρκοι κυριεύθηκαν ἀπό πανικό. Οι Ἀλβανοί συγκεντρώθηκαν σ' ἕνα μέρος. Μέδυσκολία κατόρθωσε ό Κολοκοτρώνης νά τούς σώσει ἀπό τήν δρυγή τῶν Ἑλλήνων πού ἥθελαν νά ἐκδικηθοῦν τά βάσανα τεσσάρων αἰώνων μέσα σέ μιά ἡμέρα. Τούς παράδωσε στόν Πλαπούτα κι ἐκεῖνος τούς συνόδευσε ώς τήν Κόρινθο. Ἀπό τούς Τούρκους τήν ἡμέρα ἐκείνη σκοτώθηκαν ώς 12.000. Στά χέρια τῶν Ἑλλήνων ἔπεσαν ἄφθονα λάφυρα καί ὅπλα.

Ἡ ἀλωση τῆς Τριπόλεως ἀνάδειξε τόν Κολοκοτρώνη ἀρχηγό τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ, ἐνίσχυσε τόν ὀπλισμό τῶν ἐπαναστατῶν, στερέωσε τό ἡθικό τους καί τούς προετοίμασε γιά καινούριους ἀγῶνες.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιό ἦταν τό πολεμικό σχέδιο τοῦ Κολοκοτρώνη; Πῶς ἔγινε ἡ μάχη στό Βαλτέτσι; Ποιά ἦταν ἡ σημασία τῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων στό Βαλτέτσι; Ποιός ἦταν ὑπερασπιστής τῶν Δολιανῶν; Τί ἀνάγκασε τούς Τούρκους νά ζητήσουν συνθηκολόγηση; Πῶς κρίνετε τήν πράξη τοῦ Κολοκοτρώνη νά σώσει τούς Ἀλβανούς; Ποιά ἀποτελέσματα είχε ἡ ἄλωση τῆς Τριπόλεως;

**Ἐργασίες.** Σχεδιάστε τή μάχη τοῦ Βαλτετοίου.

## 5. ቩ ἐπανάσταση στή Στερεά Ἑλλάδα.

Ἡ μάχη τῆς Ἀλαμάνας καί ὁ Ἀθανάσιος Διάκος.

Τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο ἀκολούθησε καί ἡ ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσεως στή Στερεά Ἑλλάδα. Στίς 3 τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 1821 ὁ Διάκος σήκωσε τήν ἐπαναστατική σημαία στή Λειθαδιά, ὁ Πανουργιάς στήν Ἀμφισσα καί ὁ Δυοθουνιώτης στή Βοδονίτσα.

Ο Χουρσίτ ἔστειλε 9.000 ἄντρες μέ τόν Ὁμέρ Βρυώνη καί τόν Κιοσέ Μεχμέτ, γιά νά καταστείλουν τήν ἐπανάσταση τῆς Στερεάς καί ὑστερα νά κατέβουν στήν Πελοπόννησο νά βοηθήσουν τόν Μουσταφάμπεη.

Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. "Αν  
έφταναν τά στρατεύματα αύτά  
στήν Πελοπόννησο, ή έπανάσταση  
θά κινδύνει. Γι' αύτό οι όπλαρχη-  
γοί της Στερεάς Διάκος, Πανουρ-  
γιάς και Δυοθουνιώτης άποφάσισαν  
νά τά έμποδίσουν κι έπιασαν τό-  
δρόμο πού φέρνει από τή Λαμία  
στήν "Αμφισσα. 'Ο Πανουργιάς και  
ό Δυοθουνιώτης όχυρώθηκαν στά  
ύψωματα πρός τήν Οίτη και ο Διά-  
κος έπιασε τό γεφύρι τής Άλαμά-  
νας πού είναι πάνω στόν ποταμό<sup>1</sup>  
Σπερχειό.

"Ο Άθανάσιος Διάκος γεννήθη-  
κε στήν Αρτοτίνα ή σύμφωνα μέ αλ-  
λην αποψη, στήν Μουσουνίτσα τής  
Πανασσίδας. Τά νεανικά του χρόνια τά πέρασε στό μοναστήρι τοῦ  
Αγίου Ιωάννου τοῦ Προδρόμου πού είναι κοντά στήν Αρτοτίνα, μέσα  
σ' ένα πυκνό δάσος, κάτω από τίς γυμνές και απόκρημες κορυφές τῶν  
Βαρδουσίων. Τό σεμνό ένδυμα τοῦ κληρικοῦ ἔκρυβε μία θερμή ήλλη-  
νική καρδιά μέ ακατάθλητο ήρωικό φρόνημα. Αργότερα ύπηρέτησε  
στό στρατό τοῦ Άλη-πασά κι έκει γνώρισε καί συνδέθηκε φιλικά μέ τόν  
Οδυσσεά Άνδρούτσο. "Υστερα ἐγίνε αρματολός στήν περιφέρεια τής  
Λειβαδιάς κι έκει μυήθηκε στήν Φιλική Εταιρεία. Τήν απόφαση γιά τήν  
κήρυξη τής έπαναστάσεως πήρε μαζί μέ τούς έπισκόπους Ταλαντίου  
Νεόφυτο και Αμφισσας Ήσαΐα σέ σύσκεψη πού έκαναν στή μονή τοῦ  
όσιου Λουκᾶ.

"Οταν φάνηκε από μακριά τό πολυάριθμο στράτευμα τοῦ Όμέρ  
Βρυώνη, οι ἄντρες τοῦ Πανουργιά και τοῦ Δυοθουνιώτη σκορπίστηκαν.  
Άλλα και πολλοί από τούς ἄντρες τοῦ Διάκου. Λίγα όμως διαλεχτά πα-  
λικάρια έμειναν, γιά ν' ἀγωνιστοῦν μαζί μέ αύτόν. Άλλα τί μποροῦσαν  
νά κάμουν μιά χούφτα ἀνθρωποι μπροστά σέ μια πολυάριθμη στρατιά;

Καί όμως ο Διάκος δέ θέλει νά φύγει. Έκει κοντά είναι ο Θερμο-  
πύλες πού ο ἄλλος έκεινος πρόμαχος τής Έλλαδας, ο ήρωικός Λεωνί-  
δας, δέ φοβήθηκε τίς μυριάδες τῶν Περσῶν και δέν ἄφησε τή θέση



Ο Άθανάσιος Διάκος

νέοτερον διάσωσης Απόδικα και Βυζαντίου, έκει τη σημασία τους. Κατόπιν δνοίας του. 'Η μάχη ἄναψε. Τά παλικάρια του σκοτώνονται τό όχι ένα Υστερά από τό αλλο, αλλ' αύτός μένει άκλόνητος στή θέση του. 'Ο ψυχογιός του τοῦ φέρνει τή φοράδα του καί τόν παρακινεῖ νά φύγει. 'Αλλά έκείνος απαντά: «ό Διάκος δέ φεύγει». Τό τουφέκι του σπάζει. Τότε ό ήρωας σύρει τό γιαταγάνι του καί όρμα στό μέσο τῶν ἐχθρῶν. Καί τό σπαθί του ὅμως σπάζει καί τότε τραυματισμένος στόν άριστερό ώμο πέφτει ζωντανός στά χέρια τῶν ἐχθρῶν.

Χίλιοι τόν πάνε από μπροστά  
καί δυό χιλιάδες πίσω...

'Ο Όμέρ Βρυώνης θαυμάζει τή λεθεντιά καί τήν παλικαριά τοῦ Διάκου καί τόν παρακινεῖ νά γίνει Τούρκος καί τοῦ ύπόσχεται νά τοῦ χαρίσει τή ζωή, τιμές καί πλούτη.

– Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου,  
τήν πίστη σου ν' αλλάξης...;

– Πάτε κι έσεις κι ή πίστη σας  
μουρτάτες νά χαθεῖτε,

– Έγώ Γραικός γεννήθηκα  
Γραικός θε νά πεθάνω...

Τόν έφεραν στή Λαμία, τόν σούβλισαν καί τόν ἔψησαν ζωντανό. 'Οταν τόν όδηγούσαν στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου ἀνήμερα τοῦ Αγίου Γεωργίου στίς 23 τοῦ Απρίλη, πού ή ἀνθισμένη φύση μοσχοβολοῦσε, εἶπε:

«Γιά δές καιρό πού διάλεξεν  
ό χάρος νά μέ πάρει  
τώρα π' ἀνθίζουν τά κλαριά  
καί βγάζει ή γῆς χορτάρι».

"Όλο τό διάστημα τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου του ό Διάκος ἔδειξε ύπερανθρωπή καρτερία καί εύψυχια. Οὔτε ἀναστεναγμός δέ θυγήκε από τό στόμα του. 'Ηταν ἔνας ήρωας!

‘Η πατρίδα, ὅταν ἐλευθερώθηκε, ἔστησε στή Λαμία τόν μαρμάρινο ἀνδριάντα του, γιά νά τιμήσει τή μνήμη του.

**Ἐργασίες.** Νά διαβαστοῦν τά σχετικά μέ τή θυσία τοῦ Διάκου ποιήματα.

## 6. Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος καὶ τό χάνι τῆς Γραβιᾶς

Τό μαρτυρικό θάνατο τοῦ Διάκου ἐκδικήθηκε ὕστερα ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ φίλος του Ὁδυσσέας Ἀνδροῦτσος. Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος ἦταν γιός τοῦ Γεωργίου Ἀνδρούτσου πού πολέμησε μέ τόν Λάμπρο Κατσώνη καί θανατώθηκε ἀπό τούς Τούρκους στήν Κωνσταντινούπολη. Εἶχε μέτριο ἀνάστημα, ἀλλά δασύτριχο, εὔρωστο καί εὐκίνητο σῶμα.

“Υστερα ἀπό τή μάχη τῆς Ἀλαμάνας ὁ Ὁμέρος Βρυώνης συνέχισε τήν πορεία του γιά τήν Ἀμφισσα ἀπ’ ἄλλο δρόμο. Εἶχε σκοπό νά περάσει ἀπό ἐκεῖ στήν Πελοπόννησο, γιά νά διαλύσει τή πολιορκία τῆς Τριπόλεως.

‘Ο Ὀδυσσέας ἔμαθε τό δρομολόγιο τῆς πορείας τοῦ Ὁμέρος Βρυώνη καί ἀποφάσισε νά καταλάβει μαζί μέ τόν Πανουργιά καί τόν Δυοθουνιάτη τά στενά τῆς Γραβιᾶς ἀνάμεσα στά βουνά Παρνασσό καί Γκιώνα. Οἱ δύο ἄλλοι ὄπλαρχηγοί ἔπιασαν τά πλάγια τῶν βουνῶν. Ὁ Ὀδυσσέας ἔπιασε ἔνα πλινθόκτιστο χάνι στό δρόμο πού θά περνοῦσαν τά στρατεύματα τοῦ Βρυώνη. “Οταν ἔφτασε ἐκεῖ, εἶπε στά παλικάρια του ὅτι θά μποῦν μέσα σ’ αὐτό τό χάνι καί ἀπό ἐκεῖ θά πολεμήσουν τούς Τούρκους καί ὅτι, ὅσοι ἀπό αὐτούς θέλουν νά τόν ἀκολουθήσουν, ἄς πιαστοῦν στό χορό, πού ἔσυρε ὁ ἵδιος μέ τό τραγούδι «Κάτω στοῦ Βάλτου τά χωριά, Ἀγραφα καί Ξηρόμερο...».

‘Εκατόν εἰκοσι γενναῖοι πιάστηκαν στό χορό καί μπήκαν στό χάνι.



‘Ο Ὀδυσσεύς Ἀνδροῦτσος

Έκλεισαν μέ πέτρες τά παράθυρα, ἄνοιξαν πολεμότρυπες καί περίμεναν. Άπο μακριά ἔφτανε ό θόρυβος καί ἡ ποδοθολή τοῦ στρατεύματος πού προχωροῦσε προς τά ἐκεῖ.

Οἱ ἄντρες τῶν δύο ἄλλων ὀπλαρχηγῶν δέν μπόρεσαν νά βαστάξουν στήν ἐπίθεση τῶν Τούρκων καί διασκορπίστηκαν. Ἔτσι οἱ Τούρκοι ἔφτασαν στό χάνι. Μπροστά πήγαινε ἔνας δερβίσης ἔφιππος. Ὁ Ὀδυσσέας τὸν ρωτᾶ μέσα ἀπό τό χάνι, ποῦ πηγαίνει. Κι' αὐτός λέει πώς πηγαίνει νά σφάξει τούς ἔχθρούς τοῦ Προφήτη. Ἀλλά δέν πρόφτασε νά τελειώσει κι ἐπεσε νεκρός. Οἱ Τούρκοι τότε ἔκαμαν ἐπίθεση, ἀλλά τά βόλια τῶν γενναίων ὑπερασπιστῶν τούς θέριζαν. Ἡ μιά ἐπίθεση τελείωνε ἡ ἄλλη ἀρχιζε. Σά μανιασμένα κύματα ὄρμοῦν ἐπάνω στούς τοίχους τοῦ χανιοῦ. Σωροί τουρκικῶν πτωμάτων σκεπάζουν τή γύρω ἔκταση.

Ὁ Ὁμέρ Βρυώνης θυμώνει καί διατάζει καί νέες ἐπιθέσεις. Οἱ Τούρκοι πλησιάζουν τούς τοίχους καί προσπαθοῦν νά τούς γκρεμίσουν μέ τούς ὥμους τους. Ἀλλά τό πῦρ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Ἀνδρούτσου ἀπό μέσα ἀπό τό χάνι σκορπίζει τό θάνατο πρός ὅλες τίς διευθύνσεις.

Ο Ὁμέρ Βρυώνης περικυκλώνει τό χάνι καί στέλνει στή Λαμία νά τοῦ φέρουν κανόνια νά γκρεμίσει μ' αύτά τούς τοίχους. Τή νύχτα ὅμως ὁ Ὀδυσσέας μέ τά παλικάρια του ἄνοιξαν τήν πόρτα καί μέσα στό σκοτάδι, κατάμαυροι ἀπό τόν καπνό, μέ τά γιαταγάνια στά χέρια, πέρασαν μέσα ἀπ' τίς τουρκικές γραμμές κι ἔφυγαν πρός τό γειτονικό βουνό. Ἐκεὶ μετρήθηκαν κι ἔλειπαν ἀπ' αὐτούς δύο, ἐνῶ ἀπό τούς Τούρκους είχαν σκοτωθεῖ παραπάνω ἀπό τριακόσιοι.

Ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων στό χάνι τῆς Γραβιᾶς ἔκανε τό Ὁμέρ Βρυώνην' ἀλλάξει πορεία. Φοβήθηκε νά συνεχίσει τήν πορεία του πρός τήν Ἀμφισσα καί μαζί μέ τόν Κιοσέ Μεχμέτ προχώρησαν πρός τή Βοιωτία.

**Ἐργασίες:** Διαβάστε τό ποίημα τοῦ Ζαλοκώστα «Τό χάνι τῆς Γραβιᾶς». Σχεδιάστε τήν πορεία τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

## 7. Ἡ μάχη στά Βασιλικά

Ο σουλτάνος, γιά νά ἐνισχύσει τίς προσπάθειες τοῦ Χουρσίτ γιά

τήν καταστολή της έπαναστάσεως, έστειλε κι έκεινος στήν Έλλαδα τόν Μπαϊράμ πασά μέ 12.000 ἄντρες.

‘Η στρατιά αύτή πέρασε στή Μακεδονία καί τή Θεσσαλία καί κατέβηκε στή Φθιώτιδα, γιά νά ένωθεῖ μέ τούς δύο ἄλλους στρατηγούς τοῦ Χουρσίτ πού τόν περίμεναν στή Βοιωτία, γιά νά κατέθουν ὅλοι ένωμένοι στή Πελοπόννησο.

Οί ὄπλαρχηγοί τῆς Στερεάς Γκούρας, Πανουργιάς, Δυοβουνιώτης καί ἄλλοι κατάλαβαν τό μεγάλο κίνδυνο πού ἀπειλοῦσε τήν Πελοπόννησο, ἃν κατόρθωναν νά ένωθοῦν ὅλες αύτές οί τουρκικές δυνάμεις. Ἐνώθηκαν λοιπόν ὅλοι κι ἐπιασαν τό δρόμο πού δηγεῖ ἀπό τή Λαμία στήν Αταλάντη σέ μιά τοποθεσία πού λέγεται Βασιλικά.

Ἐκεῖ ἔγινε σκληρή μάχη μέ τή στρατιά τοῦ Μπαϊράμ στίς 26 Αύγούστου 1821. Οἱ Τούρκοι σάν κύματα ἐπεφταν ἐπάνω στά ταμπούρια τῶν Ἑλλήνων. Οἱ “Ἐλληνες ἀκλόνητοι κρατοῦν τίς θέσεις τους. “Οταν ὅλα τά τουρκικά στατεύματα μπῆκαν στή μάχη, οἱ “Ἐλληνες δέν προφταίνουν πιά νά πυροβολοῦν. Τότε τραβοῦν τά σπαθιά τους καί ρίχνονται ἐπάνω στό πλῆθος τῶν Τούρκων. Τόση ἡταν ἡ ὄρμή τους, πού λένε, πώς ὅταν τελείωσε ἡ μάχη, δέν μποροῦσαν ν’ ἀνοίξουν τή χούφτα τοῦ Γκούρα, γιά νά τοῦ βγάλουν ἀπό μέσα τό γιαταγάνι του, γιατί τά νεῦρα του ἀπ’ τό πολύ σφίξιμο εἶχαν πιαστεῖ. Οἱ Τούρκοι ύποχώρησαν πρός τή Λαμία καί διαλύθηκαν. Δυό χιλιάδες νεκρούς ἄφησαν στό πεδίο τῆς μάχης καί ἀνάμεσα σ’ αύτούς καί τό γιό τοῦ Μπαϊράμ. Ὁ ἴδιος πέθανε ὑστερά ἀπό τή λύπη του.

Πολλά ὄπλα, πολεμοφόδια, κανόνια, τροφές καί ρουχισμός ἐπεσαν στά χέρια τῶν Ἑλλήνων. Τό σπουδαιότερο ὅμως ἡταν τό ὅτι παρεμποδίστηκε ἡ εἰσοδος τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στήν Πελοπόννησο. Γιατί ὅταν ὁ Ὁμέρ Βρυώνης ἔμαθε τήν καταστροφή τοῦ Μπαϊράμ, δέν τόλμισε νά προχωρήσει χωρίς ἐνισχύσεις καί ἀποφάσισε νά γυρίσει στήν “Ηπειρο. Τό ἴδιο ἔκαμε καί ὁ Κιοσέ-Μεχμέτ κι ἔτοι δόθηκε καιρός στόν Κολοκοτρώνη νά κυριεύσει τήν Τρίπολη.

**Έρωτήσεις:** Ποιά ὄλη μάχη μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή μάχη τῶν Βασιλικῶν; Ποιά είναι ἡ σημασία τῆς μάχης τῶν Βασιλικῶν; Νά συγκρίνετε τή συμβολή τῶν ὄπλαρχηγῶν Πανουργιά καί Δυοβουνιώτη στίς μάχες τῆς Αλαμάνας καί τῆς Γραβιάς μέ τή συμβολή τους στή μάχη τῶν Βασιλικῶν.

## 8. Ἡ ἐπανάσταση στήν ύπόλοιπη Ἑλλάδα

α) Δυτική Στρατιώτικης Ελλάδας. Ἡ Δυτική Στερεά Ἑλλάδα δέν ἐπαναστάστησε ταυτόχρονα μέ τήν ύπόλοιπη χώρα, γιατί στή γειτονική Ἡπειρού βρισκόταν ὁ Χουρσίτ με μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Στά τέλη ὅμως τοῦ Μάη ὁ ὀπλαρχηγός Ἀλέξης Βλαχόπουλος, Ἀνδρέας Ἰσκος, Δημήτριος Μακρῆς, Βαρνακιώτης καὶ ἄλλοι, κήρυξαν τήν ἐπανάσταση κι ἔδιωξαν τούς Τούρκους ἀπό τό Ἀγρίνιο, τό Μεσολόγγι, τό Αίτωλικό, τό Καρπενήσι καὶ τή Βόνιτσα. Γιά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως στή Δυτική Στερεά Ἑλλάδα ὁ Χουρσίτ ἔστειλε τόν Ἰσμαήλ Πασά Πλιάσα μέ 1800 ἄντρες. Οἱ Ἐλληνες ὅμως τόν νίκησαν κοντά στό Κομπότι καὶ τόν ἀνάγκασαν νά γυρίσει στήν Ἡπειρού.

β) Θεσσαλία ἐπαναστάτησε μαζί μέ τήν Πελοπόννησο. Στό Πήλιο καὶ στή Νότιο Θεσσαλία ὁ Φιλικός Ἀνθιμος Γαζής καὶ ὁ ὀπλαρχηγός Κυριάκος Μπασδέκης ψύψαν τή σημαία τῆς ἐπαναστάσεως. Ἄλλ' ὁ Μαχμούτ πασάς τῆς Λάρισας κινήθηκε γρήγορα καὶ μέ μεγάλες δυνάμεις καὶ κατόρθωσε νά διαλύσει τούς ἐπαναστάτες.

γ) Μακεδονία. Στή Μακεδονία ἡταν δυσκολότερη ἡ κήρυξη τῆς ἐπαναστάσεως, γιατί ἡ χώρα είναι πεδινή καὶ στίς πόλεις καὶ στά χωριά ἡταν πολλοί Τούρκοι καὶ μεγάλες στρατιωτικές φρουρές. Κι ἐκεῖ ὅμως ἡ Φιλική Ἐταιρεία είχε μυήσει πολλούς Ἐλληνες ὀπλαρχηγούς καὶ μόλις δόθηκε τό σύνθημα, ὁ πλούσιος ἔμπορος ἀπό τίς Σέρρες Ἐμμανουήλ Παπᾶς συγκρότησε στρατό μέ δικά του ἔξοδα, ἥρθε στό Ἀγιον Ὄρος κι ἐκεῖ κήρυξε τήν ἐπανάσταση. Ἐκαμε σκληρές μάχες μέ τούς Τούρκους στά Μαδεμοχώρια, στόν Πολύγυρο καὶ στήν Κασσάνδρα καὶ τό ἐπαναστατικό κίνημα ξαπλώθηκε σ' ὅλη τή Χαλκιδική.

Γιά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως στή Χαλκιδική ὁ σουλτάνος ἔστειλε ἔναν ἰκανό καὶ σκληρό στρατηγό. Αύτός τόν Ὁκτώβρη τοῦ 1821 ἥρθε στή Χαλκιδική, ἔκαμψε τήν ἀντίσταση τῶν ἐπαναστατῶν καὶ παράδωσε τήν περιφέρεια στή σφαγή καὶ στή φωτιά. Ὁ Παπᾶς ἔψυγε μ' ἔνα πλοιάριο, γιά νά πάει στήν "Υδρα, ἀλλά στό ταξίδι πέθανε ἀπό τή στενοχώρια του.

Οἱ Τούρκοι συνέχισαν τήν καταστροφή καὶ στήν ἄλλη χώρα: μόνο ἡ Νάουσα κρατούσε ἀκόμα. Τήν ύπεράσπιζαν οἱ γενναῖοι ὀπλαρχηγοί τοῦ Ὁλύμπου καὶ τοῦ Βερμίου Καρατάσος, Γάτσος, Ζαφειράκης καὶ Καραμήτσος. Τήν ἄνοιξη ὅμως τοῦ 1822 οἱ Τούρκοι χτύπησαν τή Νάουσα μέ

16.000 στρατό και 10 κανόνια. "Ολος ο πληθυσμός της πόλεως σφάχτηκε. Πολλές γυναίκες μιμήθηκαν τό παράδειγμα των Σουλιωτισῶν, γιά νά μη πέσουν στά χέρια τῶν Τούρκων. Ό μακεδονικός λαός θρήνησε μέ μοιρολόγια και τραγούδια τή μεγάλη συμφορά.

δ) Τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. "Ολα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου δέν  
έπαναστάτησαν τόν ἕδιο χρόνο. Πρώτα ἐπαναστάτησαν τά νησιά Σπέ-  
τσες, Ψαρά, καί "Υδρα, ὕστερα ἡ Κάσος, ἡ Μύκονος καί ἡ Σάμος, ἡ  
Χίος, ἡ Κρήτη καί τά Δωδεκάνησα. Ἡ ἐπανάσταση τῶν νησιῶν βοήθησε  
πολύ τόν ἀγώνα, γιατί ἐκτός ἀπό τά πλοϊα τους οἱ κάτοικοι πρόσφεραν  
καί τά πλούτη τους καί γιά πολύ διάστημα κυριάρχησαν στήν θάλασσα  
τοῦ Αἰγαίου κι ἐμπόδισαν τή μεταφορά τουρκικῶν στρατευμάτων μέ  
πλοϊα ἀπό τήν Άσια στήν Ἑλλάδα.

‘Ο Λάζαρος Κουντουριώτης. ‘Υδραιος προεστός, έδωκε στόν άγωνα τά πλοϊα του και τά πλούτη του. Ή Σπετσιώτισσα χήρα καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπούλινα έδωκε τά καράβια της που τά έξοπλισε μ' έξοδά της και πήρε μέρος και ή ίδια μέ τα παιδιά της και τά έξι άδερφια της στίς ναυτικές έπιχειρήσεις της Μονεμθασίας και τοῦ Ναυπλίου. Ή Μαντώ Μαυρογένη στή Μύκονο έκαμε τό ίδιο.

#### 9. Η ανατίναξη της τουρκικής φρεγάτας στήν Έρεσο

"Όταν ό σουλτάνος πληροφορήθηκε τήν έπανάσταση τών νησιών έδωκε διαταγή στόν τουρκικό στόλο νά έτοιμαστεί και νά θυγεί στό Αι-

γαίο. Στίς άρχες τοῦ Μάη παρουσιάστηκε κοντά στή Μυτιλήνη μιά τουρκική φρεγάτα μέ 74 κανόνια και πλήρωμα 1100 ἀντρες. Τό μεγάλο και ταχύπλοο αὐτό πλοϊο ἀποτελοῦσε τήν ἐμπροσθοφυλακή τοῦ τουρκικοῦ στόλου.

Ο ἔλληνικός στόλος παρακολούθησε τή φρεγάτα, γιά νά θρεῖ εύ-νοικές συνθῆκες και νά ναυμαχήσει μ' αὐτήν. Ἡ φρεγάτα ὅμως μπῆκε στό λιμάνι τῆς Ἐρεσοῦ τῆς Λέσβου και περίμενε ἐκεῖ τόν ύπόλοιπο τουρκικό στόλο.

Οι Ἑλληνες δέν είχαν καιρό νά περιμένουν. Ἐθαλαν σέ κίνηση τά πυρπολικά. Δύο ἀτρόμητοι ναυτικοί ἀπό τά Ψαρά, ὁ Παπανικολής και ὁ Καλαφάτης, ὁδήγησαν τά πυρπολικά μέσα στό λιμάνι, τά προσκόλλησαν στά πλευρά τῆς φρεγάτας και τούς ἔθαλαν φωτιά. Οι Τούρκοι τούς πῆραν εἰδηση κι ἔριχναν ἐπάνω τους βροχή τίς σφαῖρες.

Τό πυρπολικό τοῦ Καλαφάτη δέν είχε ἀγκιστρωθεῖ καλά και παρασύρθηκε ἀπό τόν άέρα και κάηκε μακριά ἀπό τή φρεγάτα. Τό πυρπολικό ὅμως τοῦ Παπανικολῆ πέτυχε νά μεταδώσει τή φωτιά στό τουρκικό πλοϊο. Οι φλόγες τό περίζωσαν ἀμέσως κι ὅταν ἡ φωτιά ἔφτασε στήν ἀποθήκη τῶν πυρομαχικῶν, ἀνατινάχτηκε στόν ἀέρα ἀπό μιά φωτερή ἔκρηξη. Ἀπό ὅλο αὐτό τό πλωτό φρούριο μόνο 8 ἀντρες κατόρθωσαν νά σωθοῦν.

Ο τουρκικός στόλος, ὅταν ἔμαθε τήν ἀνατίναξη τῆς φρεγάτας, ἔτρεξε νά κλειστεῖ πάλι στά Δαρδανέλια. Οι Ἑλληνες πανηγύρισαν τή νίκη και ἐπιδόθηκαν στήν καλύτερη ὄργάνωση τοῦ ναυτικοῦ τους.

## 10. Ἡ πρώτη ἐθνική συνέλευση τῶν Ἑλλήνων στήν Ἐπίδαυρο

Ἡ Φιλική Ἐταιρεία είχε ἐργαστεῖ, γιά νά προπαρασκευάσει τήν ἐξέγερση τοῦ ἔθνους. Δέν είχε κάμει ὅμως καμία προπαρασκευή γιά τή διοίκηση τῶν περιοχῶν πού θά ἀποκτοῦσαν τήν ἐλευθερία τους. Ἀπό τίς πρώτες ήμέρες τῆς ἐπαναστάσεως φάνηκε ἡ ἀνάγκη μιᾶς διοικήσεως γιά νά φροντίζει γιά ὅσα ζητήματα παρουσιάζονταν. Χρειαζόταν μιά ἀνώτερη ἀρχή, γιά νά διοικεῖ τή χώρα και νά φροντίζει γιά ὅλα. Χρειαζόταν μιά κυβέρνηση, γιά νά ἔρθει σ' ἐπαφή μέ τούς λαούς και τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τῆς Εύρωπης και νά προσπαθήσει νά ἔξασφαλίσει τή βοήθειά τους.

Στίς άρχες της έπαναστάσεως ίδρυθηκε στήν Καλαμάτα μιά προσωρινή διοίκηση, ή Πελοποννησιακή Γερουσία, πού έγκαταστάθηκε στό μοναστήρι τῶν Καλτεζῶν, εἰσέπραττε φόρους και προμήθευε στό στρατό τροφές και όπλα.

Οι διάφορες ὅμως φιλοδοξίες τῶν Ἑλλήνων δέν ἄφησαν νά γίνει ή διοίκηση αὐτή σεβαστή ἀπό όλους. Τότε κατέβηκε στήν Ἑλλάδα στίς 19 Ιουνίου 1821 ὁ ἀδερφός τοῦ Ἀλέξανδρου Υψηλάντη, Δημήτριος ὃς πληρεξιούς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτρόπου. Ο Δημήτριος Υψηλάντης ἀνάθεσε τὴν ὄργανωση τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας στόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας στό Θεόδωρο Νέγρη.

“Υστερα ἀπό τὴν ἄλωση τῆς Τριπόλεως ὁ Ὑψηλάντης διάταξε νά γίνουν ἐκλογές ἀντιπροσώπων στίς ἐλεύθερες περιοχές και νά συγκεντρωθοῦν αὐτοὶ στό Ἀργος, γιά νά όρισουν τή διοίκηση τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ κράτους. Στίς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 1821 οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Πελοποννήσου, τῆς Στερεᾶς και τῶν νήσων συγκεντρώθηκαν στό Ἀργος και ἀπό ἐκεῖ πῆγαν στήν Ἐπίδαιρο. Ἡ συγκέντρωση αὐτή τῶν ἀντιπροσώπων ὄνομάστηκε πρώτη Ἐθνική Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου ὅρισε τό προσωρινό Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδας. “Ιδρυσε ἔνα σῶμα ἀπό 70 ἀντιπροσώπους, γιά νά ψηφίζει τούς νόμους και τό ὄνόμασε θεολευτικό.” Ιδρυσε ἔνα ἄλλο συμβούλιο ἀπό πέντε πρόσωπα, γιά νά ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ βουλευτικοῦ και τό ὄνόμασε νομοτελεστικό. Πρόεδρος τοῦ βουλευτικοῦ ψηφίστηκε ὁ Ὑψηλάντης και πρόεδρος τοῦ νομοτελεστικοῦ ὁ Μαυροκορδάτος. Ἡ Ἐθνοσυνέλευση αὐτή ὅρισε και τὸν τύπο τῆς ἔθνικῆς σημαίας και κατάρτισε τή διακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. “Ἐδρα τοῦ ἐκτελεστικοῦ ὄριστηκε ἡ Κόρινθος.

Στήν Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου παρουσιάστηκαν διαφωνίες γιά τά πρόσωπα πού θ' ἀποτελοῦσαν τήν κυβέρνηση τοῦ τόπου. Οι πρόκριτοι νόμιζαν πώς ἐπρεπε ν' ἀνατεθεῖ σ' αὐτούς ή κυβέρνηση. Οι ὀπλαρχηγοί ὅμως πίστευαν πώς αὐτοὶ πρέπει νά διοικοῦν τὸν τόπο, γιατί αὐτοί κρατοῦσαν τό βάρος τοῦ πολέμου. Ἔτσι σχηματίστηκαν δύο ὄμάδες μέ διαφορετικές ἀντιλήψεις. Τό κόμμα τῶν πολιτικῶν και

τό κόμμα των στρατιωτικών. Άπο τίς διαμάχες των δύο αυτών μερίδων ζημιώθηκε πολύ τό έργο της έπαναστάσεως.

**Έργασίες:** Καταρτίστε ένα χάρτη της Έλλαδας και σημειώστε σ' αύτόν μέ κόκκινο χρώμα τίς περιοχές που παρουσιάστηκαν έπαναστατικές έστιες και τά σημεία που διαδραματίσθηκαν πολεμικά γεγονότα. Σημειώστε τά όνόματα τών όπλαρχηγών κάθε έπαναστατημένης περιοχής. Καταρτίστε κατάλογο μέ χρονολογική σειρά τών πολεμικών γεγονότων του πρώτου έτους της έπαναστάσεως του 1821.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

# ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

## 1. Η καταστροφή τῆς Χίου (Μάρτιος 1822)

΄Η Χίος δέν είχε έπαναστατήσει κατά τό πρώτο έτος τῆς έπαναστάσεως, γιατί βρισκόταν κοντά στή μικρασιατική άκτη και μποροῦσαν σέ κάθε στιγμή νά περάσουν σ' αὐτή τουρκικά στρατεύματα και νά καταστείλουν τήν έπανάσταση. Άλλα και γιατί δέν αισθανόταν και πολύ τό βάρος τῆς δουλείας. Ό σουλτάνος είχε διατάξει νά μή πιέζουν πολύ τούς κατοίκους τῆς Χίου, γιατί άπο έκει προμηθευόταν τό παλάτι του τό άρωματικό μαστίχι.

΄Αλλά στίς άρχες τοῦ 1822 ό άρχηγός τῆς Σάμου Λυκούργος Λογοθέτης ήρθε στή Χίο μέ 2500 ἄνδρες, ύψωσε τή σημαία τῆς έπαναστάσεως και ἀνάγκασε τούς Τούρκους νά κλειστοῦν σέ φρούριο.

Μόλις ἔφτασε ή εἰδηση τῆς έπαναστάσεως τῆς Χίου στήν Κωνσταντινούπολη, ό σουλτάνος ὀργίστηκε και διάταξε τό ναύαρχο Καρά-΄Αλή νά πλεύσει στή Χίο και νά μήν ἀφήσει «λίθον ἐπί λίθου».

΄Ο Καρά - Άλής ἔπλευσε στή Χίο μέ 40 πλοῖα και ἀρχισε σφοδρό κανονιοβολισμό. Κατόπιν ἀποβίθασε 7.000 Τούρκους κι ἐλευθέρωσε τούς κλεισμένους στό κάστρο Τούρκους. Ταυτόχρονα πέρασαν και ἄλλοι Τούρκοι ἀπό τή μικρασιατική παραλία. Ό Λογοθέτης μέ τούς δικούς του μπήκαν στά πλοῖα κι ἔφυγαν. Ό ἄλλος πληθυσμός τοῦ νησιοῦ ἔμεινε ἀνυπεράσπιστος στή διάθεση τῶν Τούρκων.

΄Πολλές ήμέρες ἄγρια στίφη Τούρκων περιέτρεχαν τό νησί κι ἔσφαζαν τούς κατοίκους χωρίς διάκριση και λεηλατούσαν και πυρπολοῦσαν σπίτια και καταστήματα. Δέν ἀφηναν οὔτε γέρους, οὔτε ἀρρώστους. Άπο τίς 100.000 κατοίκους τοῦ νησιοῦ μόνο 2.000 μπόρεσαν νά



πολεμούσαν με τη ριζή τους. Οι ουρανοί πάτησαν όποιαδήσουν για  
 -για να προσέρχεται αναστολή στην πόλη. Το πλήθερον άτομα  
 -δι βύστον από την πόλη ήταν οι άνδρες της Αφρικής. Οι ουρανοί πάτησαν όποιαδήσουν για  
 σωθούν. 30.000 σφάχθηκαν και ἄλλοι αἰχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν  
 στά δουλοπάζαρα της Αφρικής. Τό ωραίο νησί της Χίου έγινε ένα άπε-  
 ραντο νεκροταφεῖο.

‘Η καταστροφή της Χίου θύμισε σε πένθος τούς “Ελληνες”. Η σκλη-  
 ρότητα όμως των Τούρκων προξένησε βαθιά ἐντύπωση στήν Εύρώ-  
 πη. Ξένοι δημοσιογράφοι περιέγραψαν μέ ζωηρά χρώματα και ζω-

γράφοι άπεικόνισαν φοβερές σκηνές από τή φρικτή καταστροφή. "Ετοι  
οι λαοί της Εύρωπης άρχισαν νά συμπαθοῦν τόν άπελευθερωτικό πό-  
λεμο τῶν Έλλήνων καί άρχισε νά σημειώνεται στίς δυτικές χώρες μιά  
κίνηση φιλελληνισμοῦ.

τοποί νοοῦνται

**Έρωτήσεις.** Διατυπώστε κρίσεις γιά τήν άπόφαση τοῦ σουλτάνου νά καταστρέψει τή Χίο. Ποιά έπιδραση είχε γιά τήν έπανάσταση ή καταστροφή τῆς Χίου; Διαβάστε τό ποίημα τοῦ Β. Ούγκω «Τό Έλληνό-πουλο», μετάφραση Κ. Παλαμᾶ. Διαβάστε τό διήγημα «Λουκής Λάρας» τοῦ Δ. Βικέλα.

τοποί νοοῦνται

## 2. Ἡ πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας στή Χίο ἀπό τόν Κωνσταντίνο Κανάρη

Ο έλληνικός στόλος δέν μπόρεσε νά προσφέρει βοήθεια στή Χίο, γιατί τά τουρκικά πλοϊα είχαν μεγάλα κανόνια, έκαναν περιπολίες στό νησί καί δέν ἄφηναν τά έλληνικά πλοϊα νά πλησιάσουν.

Αλλά τό άδικοχυμένο αἷμα τῶν θυμάτων ζητοῦσε έκδίκηση. Γι' αύτό οι "Ελληνες" ἔθαλαν σ' ἐνέργεια τά πυρπολικά. Δύο ἔμπειροι ναυτικοί καί γενναιόψυχοι ἄντρες, ὁ Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης καί ὁ Υδραίος Ἀνδρέας Πιπίνος ἀνάλαβαν νά ὀδηγήσουν τά πυρπολικά τους μέσα στό λιμάνι τῆς Χίου.

Τή δύσκολη αύτή ἐπιχείρηση ἀποφάσισαν οι πυρπολητές νά ἑκτελέσουν τή νύχτα τοῦ Μπαΐραμιοῦ. Οἱ μωαμεθανοί ἔχουν μιά θρησκευτική γιορτή, τό Ραμαζάνι. Αύτή βαστάει 30 ήμέρες καί ὅλη τήν ήμέρα νηστεύουν, τή νύχτα ὅμως τρώνε καί διασκεδάζουν. Τήν τελευταία νύχτα τοῦ Ραμαζανιοῦ, πού τή λένε Μπαΐράμι, οἱ Μωαμεθανοί τή γιορτάζουν μεγαλοπρεπέστατα. Αύτή τή νύχτα διάλεξαν οι πυρπολητές, γιά νά ἑκτελέσουν τήν ἀποστολή τους μέ μεγαλύτερη ἐλπίδα ἐπιτυχίας.

Πρίν ξεκινήσουν ἀπό τά Ψαρά, πήγαν στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας, προσευχήθηκαν καί κοινώνησαν. "Υστερα μπήκαν μέ τούς συντρόφους τους στά πυρπολικά τους καί ξεκίνησαν γιά τό λιμάνι τῆς Χίου. Ἦταν 4 Ιουνίου. "Ἐφτασαν στό λιμάνι τῆς Χίου νύχτα. Τά τουρκικά πλοϊα ἦταν σημαιοστολισμένα καί φωταγωγημένα, περισσότερο ή ναυαρχίδα, γιατί μέσα ὁ Καρά-Άλης είχε καλέσει τούς ἀξιωματικούς τοῦ στόλου καί γιόρταζε μ' αύτούς τό Μπαΐράμι.



Ο Κωνσταντίνος Κανάρης

χαν νά σωθοῦν. Ἀλλοι ἔπειφταν στή θάλασσα, ἄλλοι ἔμπαιναν στίς βάρκες πού ἀναποδογυρίζονταν ἀπό τήν ἀκαταστασία καί τόν πανικό καί ἄλλοι ἔθρισκαν τό θάνατο ἀπό τήν φωτιά. Ὁ σκληρός Καρά-Ἀλής μπῆκε σέ μιά βάρκα, γιά νά φύγει καί νά σωθεῖ, ἄλλα τό ἀδικοχυμένο αἷμα τόσων ἀθώων θυμάτων δέν τόν ἀφησε. Ἔνα μισοκαμένο ξύλο ἔπεισε πάνω στό κεφάλι του καί τόν σκότωσε. Δύο χιλιάδες Τούρκοι θρήκαν τό θάνατο καί τό λιμάνι τής Χίου γέμισε ἀπό συντρίμματα τοῦ περήφανου πλοίου.

Οι πυρπολητές γύρισαν στά Ψαρά. Ὄλος ὁ κόσμος τούς περίμενε στήν παραλία. Ἐκεῖνοι, ταπεινοί, ξεσκούφωτοι καί ξυπόλητοι τράβηξαν ἵσια γιά τήν ἐκκλησία νά εύχαριστήσουν τό Θεό γιά τήν ἐπιτυχία τής ἀποστολῆς τους.

Ο τουρκικός στόλος πανικόβλητος ἀπό τήν καταστροφή γύρισε στά Δαρδανέλια. Ἀργότερα θέλησε νά ξαναβγεῖ, ἄλλα κοντά στήν Τένεδο ὁ Κανάρης ἔκαψε καί τήν ὑποναυαρχίδα πού εἶχε γλυτώσει στή Χίο.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στά Ψαρά στά 1770 καί γίνηκε ναυτικός. Ἐτρεφε βαθιά πίστη στό Θεό καί θερμή ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Ήταν τολμηρός. Τά ναυτικά του κατορθώματα καί ἡ δράση του

Ο Κανάρης ὁδήγησε τό πυρπολικό του στή ναυαρχίδα καί ὁ Πιπίνος στήν ὑποναυαρχίδα. Δέν τούς πῆραν εἰδηση οι Τούρκοι. Τά ἔδεσαν μέ προσοχή, τά ἄναψαν καί ἀπομακρύνθηκαν. Τό πλήρωμα τής ὑποναυαρχίδας εἶδε τίς φλόγες γρήγορα καί μπόρεσε νά κόψει τά σχοινιά καί ν' ἀπομακρύνει ἀπό τό πλευρό του τό πυρπολικό. Τό πυρπολικό ὅμως τοῦ Κανάρη ἐζώσει μέ τίς φλόγες του τή ναυαρχίδα. Οι προσπάθειες τοῦ πληρώματος νά σθήσουν τή φωτιά ἔμειναν χωρίς ἀποτέλεσμα.

Τί ἔγινε τότε ἐπάνω στό πλοϊο δέν περιγράφεται. Οι ναύτες ἔτρε-

διαπραγματεύονται όπε τό Νοέμβρο. Τότε ο ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαού-  
μέ τά πυρπολικά τόν άνάδειξαν σ' ὅλη τήν Ἑλλάδα καί στήν Εύρωπη  
άκομα. Εύτυχησε νά δεῖ τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας καί πρόσ-  
φερε καί τότε τίς ύπηρεσίες του σ' αὐτή ὡς ύπουργός τῶν Ναυτικῶν  
καί πρωθυπουργός.

**Ἐργασίες.** Διαβάστε τά ποιήματα: «Τό τάμα τοῦ Κανάρη», «ὁ Μα-  
τρόζος» καί τό διήγημα «Τό ἔθνος μας θά πληρώσει».

### 3. Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μαυροκορδάτου στήν Ἡπειρο καί ἡ μάχη τοῦ Πέτα (2 Ιουλίου 1822)

Οἱ Σουλιώτες ἐπιφελήθηκαν ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο τῶν Τούρ-  
κων στήν Ἡπειρο μέ τόν Ἀλή πασά καί ξαναγύρισαν στήν πατρίδα  
τους, στό ἡρωικό Σουύλι. «Οταν ὅμως ὁ Χουρσίτ νίκησε τόν Ἀλή πασά,  
τά ἔθαλε καί μέ τούς Σουλιώτες, γιατί δέν ηθελε νά είναι κοντά στά  
Γιάννενα μιά ἐμπειροπόλεμη ὄμάδα Ἑλλήνων. Οἱ Σουλιώτες ζήτησαν  
τή βοήθεια τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Ὁ πρόεδρος Ἀλέξανδρος  
Μαυροκορδάτος, πού θρισκόταν τότε στό Μεσολόγγι, δέχτηκε νά  
βοηθήσει τούς Σουλιώτες καί συγκέντρωσε στράτευμα ἀπό 6.000 ἄν-  
τρες καί μ' αὐτό προχώρησε πρός τήν Ἡπειρο. Στήν ἐκστρατεία αὐτή  
πῆραν μέρος καί ξένοι ἐθελοντές φιλέλληνες μέ ἀρχηγό τό Νόρμαν.

Ο Μαυροκορδάτος ὅμως δέν ἦταν στρατιωτικός καί δέ γνωρίζε τή  
στρατηγική καί πολεμική τέχνη. Γι' αὐτό ἔκανε πολλά σφάλματα κι  
ἔγινε ἀφορμή ν' ἀποτύχει ἡ ἐκστρατεία ἑκείνη. Τό μεγαλύτερο σφάλμα  
του ἦταν πού ἀνάλαβε αὐτός τήν ἀρχηγία τοῦ στρατοῦ καί δέ διόρισε  
ἀρχιστράτηγο τό κατάλληλο στρατιωτικό πρόσωπο. «Ἐπειτα χώρισε τό  
στράτευμα σέ τρεῖς ὄμάδες καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξασθένισε τή μα-  
χητική του ἀξία. Τή μια ὄμάδα ἀπό ἐμπειροπόλεμους Μανιάτες μέ τήν  
ἀρχηγία τοῦ ἡρωα τοῦ Βαλτετσίου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη ἔστειλε  
μέ πλοϊα στό Φανάρι. Τήν ἄλλη μέ ἀρχηγό τό Μάρκο Μπότσαρη ἔστειλε  
στήν Κιάφα. Τήν τρίτη καί τό σῶμα τῶν φιλελλήνων ὁδήγησε ὁ Ἰδιος ὡς  
τό χωριό Πέτα κοντά στήν Ἀρτα.

Ο Μαυρομιχάλης μόλις ἀποβιβάστηκε στό Φανάρι, κυκλώθηκε ἀπό  
τά στρατεύματα τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη. Πολέμησε μέ γενναιότητα, ἀλλά οἱ  
δυνάμεις τῶν Τούρκων ἤσαν πολύ ἀνώτερες καί σκοτώθηκε ἄδικα μέ  
τό μεγαλύτερο μέρος τῶν συμπολεμιστῶν του.

Κατά τοῦ Μαυροκορδάτου ὁ Χουρσίτ ἔστειλε τὸν Μεχμέτ Πασά ἵ  
Κιουταχή μὲν 6.000 στρατό. Αὐτός κατασκόπευε τίς κινήσεις τῶν Ἐλλή-  
νων κοντά στό χωριό Πέτα καὶ στήν κατάλληλη στιγμή τούς περικύ-  
κλωσε καὶ τούς χτύπησε. Κι ἐδῶ οἱ Ἐλληνες πολέμησαν γενναῖα, ἀλλά  
χωρίς ἀποτέλεσμα, γιατί οὕτε ἀρχηγός ὑπῆρχε οὕτε πολεμικό σχέδιο.  
Οἱ φιλέλληνες πολέμησαν σάν ἡρωες, ἀλλά σκοτώθηκαν σχεδόν ὄλοι.  
Μόνο ὁ Νόρμαν κατόρθωσε νά σωθεῖ καὶ νά γυρίσει στό Μεσολόγγι.  
Ἐκεῖ εἶχε γυρίσει καὶ ὁ Μαυροκορδάτος πού ἡ τύχη θέλησε νά γλυ-  
τώσει.

Ἡ μάχη τοῦ Πέτα ἦταν ἀληθινή καταστροφή γιά τούς Ἐλληνες. Ἡ  
ἐκστρατεία αὐτή εἶχε τραγικό τέλος καὶ οἱ δυστυχεῖς Σουλιώτες ἀναγ-  
κάστηκαν γιά δεύτερη φορά νά φύγουν ἀπό τήν πατρίδα τους στά  
Ἐφτάνησα. Ἀπό ἐκεῖ πολλοί ἀπό αὐτούς ἥρθαν στήν Ἐλλάδα καὶ συν-  
έχισαν τὸν ἀγώνα τους κατά τῶν Τούρκων.

**Ἐρωτήσεις.** Γιατί ἀνάλαβε ὁ ἰδιος ὁ Μαυροκορδάτος τήν ἐκστρατεία  
στήν Ἡπειρο; Ποιά σφάλματα ἔγιναν; Ποιές ζημιές προξενήθηκαν στὸν  
Ἑλληνικό ἀγώνα ἀπό τήν συμφορά τοῦ Πέτα; Τί ἦταν οἱ φιλέλληνες;

#### 4. Ἡ πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου

“Υστερα ἀπό τήν μάχη τοῦ Πέτα καὶ τήν ἀναχώρηση τῶν Σουλιώτῶν  
ἀπό τήν Ἡπειρο, ὁ Χουρσίτ πρόσταξε τὸν Ὄμερ Βρυώνη καὶ τὸν Κιου-  
ταχή νά κατέβουν στή Δυτική Στερεά Ἐλλάδα, νά κυριεύσουν τό Με-  
σολόγγι καὶ ἀπό ἐκεῖ νά περάσουν στήν Πελοπόννησο, γιά νά κατα-  
στείλουν κι ἐκεῖ τήν ἐπανάσταση.

Τόν Ὁκτώβρη τοῦ 1822 οἱ δύο πασάδες μέ 12.000 ἄνδρες, χωρίς νά  
συναντήσουν καμιά ἀντίσταση, ἥρθαν καὶ πολιόρκησαν τό Μεσολόγγι.  
Στή στεριά αὐτοί καί στή θάλασσα ὁ τουρκικός στόλος.

Ἐκείνη τήν ἐποχή μέσα στό Μεσολόγγι ἦταν 400 ἄνδρες μέ τόν  
Μαυροκορδάτο, ὁ Μάρκος Μπότσαρης μέ 300 Σουλιώτες καὶ λίγοι φι-  
λέλληνες. Ἡ φρουρά αὐτή δέν ἦταν ἀρκετή, γιά νά κρατήσει τήν πόλη,  
καὶ ἂν οἱ πασάδες ἐπιχειροῦσαν τότε γενική ἔφοδο, σίγουρα θά κυ-  
ρίευαν τήν πόλη. “Ἐκαμαν ὅμως λάθος ν' ἀρχίσουν διαπραγματεύσεις  
μέ τούς πολιορκουμένους γιά παράδοση.

Οἱ Ἐλληνες περίμεναν ἐνισχύσεις κι ἐπίτηδες ἔδιναν μάκρος στίς

διαπραγματεύσεις ώς τό Νοέμβρη. Τότε ό ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης μέ τόν ἑλληνικό στόλο ἐσπασε τόν ἀποκλεισμό ἀπό τή θάλασσα κι ἔμπασε στό Μεσολόγγι χίλιους πολεμιστές και ἀρκετές τροφές. "Υστερα ἀπό τήν ἐνίσχυσή τους αύτοί οί πολιορκούμενοι παράγγειλαν στούς πασάδες πώς, «ἄν θέλουν τό Μεσολόγγι, νά πάνε νά τό πάρουν».

Οι Τούρκοι τότε ἄρχισαν τίς ἐπιθέσεις τους, ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσμα. Στό μεταξύ ἄρχισε κι ὁ χειμώνας και τά τρόφιμά τους λιγόστευαν. Ἀποφάσισαν λοιπόν νά κάνουν μιά τελευταία, ἀλλά γενική ἐπίθεση, γιά νά μποῦν στήν πόλη. Γιά νά είναι περισσότερο βέθαιοι γιά τήν ἐπιτυχία τους, διάλεξαν σάν κατάλληλο χρόνο γιά τήν ἐπίθεση τή νύχτα τῆς 24 Δεκεμβρίου, πού οι "Ελληνες θά ἡταν στίς ἐκκλησίες γιά τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων καί τό τείχος θά είχε ἀσθενέστερη φρουρά.

Οι "Ελληνες ὅμως πληροφορήθηκαν τό σχέδιο ἀπό τόν "Ελληνα κυνηγό τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη Γούναρη καί ἡταν ἔτοιμοι. "Οταν ἄρχισαν νά χτυποῦν οί καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν, οι Τούρκοι ὅρμησαν πρός τό τείχος μέ λιγότερες προφυλάξεις. Οι "Ελληνες τούς ύποδέχτηκαν μέ πυκνές ὅμιοβροντίες. Περισσότεροι ἀπό 500 Τούρκοι ἐπεσαν νεκροί. Οι ἄλλοι ύποχώρησαν. Καί αὐτή ἡ ἐπίθεση δέν ἔφερε ἀποτέλεσμα. Τότε οι πασάδες ἔλυσαν τήν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου καί ἀναχώρησαν γιά τήν "Ηπειρο. Οι "Ελληνες τούς κυνήγησαν ώς τόν Ἀχελώο καί τούς προξένησαν ἀρκετές ζημιές. Ἡ μεγάλη στρατιά διαλύθηκε καί μόνο λίγα τμήματα γύρισαν στήν Πρέβεζα.

**Ερωτήσεις.** Μπορείτε νά φαντασθείτε πώς ἀμύνονται οι Μεσολογγίτες καί πώς ἔκαναν τίς ἐπιθέσεις τους οί Τούρκοι; Μπορείτε νά φαντασθείτε πώς ἡταν τό τείχος τοῦ Μεσολογγίου; Μέ ποιά ἀραγε τεχνάσματα παράτειναν οί πολιορκούμενοι τίς διαπραγματεύσεις; Πώς μπόρεσαν 1700 "Ελληνες νά καταδιώξουν ώς τόν Ἀχελώο 11.000 Τούρκους; Διαβάστε τό διήγημα: «Τό νερό τῶν Διψασμένων»

## 5. Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Δράμαλη

"Ο σουλτάνος ἔθλεπε μέ ἀνησυχία τήν ἀποτυχία ὅλων τῶν προσπαθειῶν τοῦ Χουρσίτ γιά τήν κατάπνιξη τῆς ἐπαναστάσεως. Γι' αὐτό πρόσταξε νά ἐτοιμαστεῖ στή Λάρισα μεγάλη στρατιά. Ἀρχηγό της διό-

ρισε τό Μαχμούτ Πασά Δράμαλη καί τοῦ ἔδωκε ἐντολή νά κατέβει στήν Πελοπόννησο, γιά νά σθήσει τήν ἐπανάσταση.

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1822 ὁ Δράμαλης ξεκίνησε ἀπό τήν Λάρισα μέ 24.000 πεζούς καί 8.000 ἵππεῖς. Πέρασε ἀπό τήν Ἀνατολική Στερεά Ἐλάδα κι ἔφτασε στήν Ἀθήνα, χωρίς νά συναντήσει καμιά ἀντίσταση. Ἀπό ἐκεῖ πέρασε τόν Ισθμό καί ἔφτασε στήν Κόρινθο καί ἀπό ἐκεῖ προχώρησε στήν Ἀργολική πεδιάδα.

Οἱ Ἑλληνες στή δύσκολη αὐτή περίσταση ἀπελπίστηκαν. Ποιός ἦταν ἴκανός ν' ἀντισταθεῖ σέ μιά τόσο μεγάλη στρατιά; Τά στρατεύματα πού πολιορκοῦσαν τό Ναύπλιο, διαλύθηκαν· οἱ κάτοικοι ἔπαιρναν ὅ,τι μποροῦσαν κι ἔφευγαν στά θουνά. Ἡ κυβέρνηση ἄφησε τό "Ἀργος" καί μπῆκε σέ δυό πλοϊα, πού ἦταν στόν Ἀργολικό κόλπο. Γενική ἀπογοήτευση εἶχε καταλάβει ὄλους καί ἡ ἐπανάσταση φαινόταν πώς ἔσθηνε.

Στίς φοβερές αὐτές στιγμές δύο ἄντρες δέν ἔχασαν τό θάρρος τους καί δέ λιποψύχησαν. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης. Αύτοί ἀποφάσισαν ν' ἀντισταθοῦν. Τό σχέδιο τῆς ἀντιστάσεως τό κατάστρωσε ὁ Κολοκοτρώνης. Σύμφωνα μ' αύτό ὁ Ὑψηλάντης πήρε 700 γενναίους ἄντρες καί μπῆκε στό φρούριο τοῦ "Ἀργους", γιά νά ἐνισχύσει τήν ἄμυνά του καί νά κάμει τό Δράμαλη νά χρονοτριβήσει ἐκεῖ, γιά νά τό κυριεύσει. Στό μεταξύ ὁ Κολοκοτρώνης θά ἔθρισκε καιρό νά ὄργανώσει ἀντίσταση στούς Μύλους καί νά κόψει τό δρόμο τοῦ Δράμαλη πρός τήν Τρίπολη.

"Οταν ὁ Δράμαλης ἔφτασε στό "Ἀργος" καί βρήκε ἐλληνικές δυνάμεις στό κάστρο, δέ θέλησε νά προχωρήσει καί νά τίς ἀφήσει πίσω του νά τοῦ ἐνοχλοῦν τίς συγκοινωνίες. Σταμάτησε καί ἄρχισε πολιορκία τοῦ κάστρου. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης ἔτρεξε παντοῦ, γιά νά συγκεντρώσει στρατό. Ἄλλοϋ παρακαλοῦσε, ἄλλοϋ ἐνθουσίαζε, ἄλλοϋ φοβέριζε. Ἡ φωνή του ἔδινε θάρρος καί τ' ὅνομά του ἔδινε ἐλπίδες. Σέ λίγες μέρες συγκεντρώθηκαν στούς Μύλους 10.000 ἄνδρες. Τότε βοήθησε τόν Ὑψηλάντη νά δηγεῖ ἀπό τό κάστρο καί νά ἐνωθεῖ μέ τό στράτευμα τῶν Μύλων, γιατί ἔθλεπε πώς τό στρατόπεδο τῶν Μύλων ἦταν πιά ἀρκετά ισχυρό νά ἐμποδίσει τό Δράμαλη νά προχωρήσει πρός τήν Τρίπολη.

"Ἄλλα ὁ Δράμαλης δέ μποροῦσε πιά νά προχωρήσει. Ἡ καθυστέρηση πού ἔκαμε στό κάστρο τοῦ "Ἀργους" ἦταν γι' αὐτόν καταστρεπτι-

κή. Ο Κολοκοτρώνης είχε κάψει τά σπαρτά, πρίν ύποχωρήσει από τήν πεδιάδα, καί ή τροφοδοσία τοῦ στρατοῦ καί τῶν ζώων τοῦ Δράμαλη ἔγινε δύσκολη. Τά ζῶα ψιφοῦσαν καί οἱ στρατιώτες του πέθαιναν ἀπό διάφορες ἐπιδημίες. "Επρεπε νά γυρίσει στήν Κόρινθο. Γιά νά ἐξαπατήσει ὅμως τούς Ἐλληνες νά τοῦ κόψουν τὸ δρόμο, ἔστειλε τὸ γραμματικό του, πού ἦταν χριστιανός, νά πεῖ τάχα ἐμπιστευτικά στούς "Ἐλληνες πώς ὁ Δράμαλης σκέφτεται νά προχωρήσει πρός τήν Τρίπολη.

"Ολοι οἱ Ἐλληνες ὄπλαρχηγοι πίστεψαν τήν πληροφορία αὐτῆ. Μόνο ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἐξαπατήθηκε καί εἶπε πώς ὁ Δράμαλης σκοπεύει γά γυρίσει στήν Κόρινθο. Γι' αὐτό παρακίνησε τούς ἄλλους ὄπλαρχηγούς νά σπεύσουν νά πάσουν τά στενά τῶν Δερβενακίων, γιατὶ εἶναι μεγάλη εύκαιρια νά καταστρέψουν αὐτή τή μεγάλη στρατιά. Τοῦ κάκου ὅμως. Δέν κατόρθωσε δυστυχῶς νά τούς μεταπείσει. Μονάχα ὁ Ὑψηλάντης, ὁ Παπαφλέσσας καί ὁ Νικηταρᾶς τόν ἀκολούθησαν μέ 2.500 ἄνδρες.

Ἡ πεδιάδα τοῦ Ἀργους χωρίζεται ἀπό τήν Κορινθία ἀπό ἕνα βουνό, πού ἔχει τρεῖς διαβάσεις. Ὁ Κολοκοτρώνης ἔπιασε τά στενά τῶν Δερβενακίων κοντά στή Νεμέα. Οἱ ἄλλοι ἔπιασαν τίς ἄλλες διαβάσεις.

Στίς 20 Ἰουλίου ὁ Δράμαλης ἔσκινησε ἀπό τό Ἀργος πρός τήν Κόρινθο. "Οταν ἡ ἐμπροσθοφυλακή του μπῆκε στό στενό τῶν Δερβενακίων, οἱ Ἐλληνες, τήν ύποδέχτηκαν μέ πικνές ὄμοιθροντίες. Πανικός καί σύγχυση ἔπιασε τούς Τούρκους. Νεκροί καί τραυματίες, ἄνθρωποι καί ζῶα γέμισαν τό στενό. Τά ἄλλα τμήματα διευθύνθηκαν πρός τόν Ἀγιο Σώστη καί πρός τό Ἀγινόρι, ἀλλά κι ἐκεῖ ἡ συμφορά καί ἡ καταστροφή τούς περίμενε. Τέσσερις χιλιάδες τουρκικά πτώματα σκέπασαν τά στενά. Τ' ἀπομεινάρια τῆς στρατιᾶς χωρίς ἐφόδια ἔφτασαν σέ ἀξιοθήρήνητη κατάσταση στήν Κόρινθο. Ἐκεῖ ὁ Δράμαλης πέθανε ἀπό τή στενοχώρια του. Ἀπό ἐκεῖ κατευθύνθηκαν ἀπό τόν παραλιακό δρόμο πρός τήν Πάτρα. Κοντά ὅμως στήν Ἀκράτα τούς περίμεναν οἱ ὄπλαρχηγοι τῶν Καλαβρύτων καί τῆς Ἀχαΐας καί τούς ἀποδεκάτισαν. Δύο χιλιάδες μόνο ἔφτασαν στήν Πάτρα καί ἀπό ἐκεῖ μέ τή βοήθεια τοῦ Γιουσούφ πασά πέρασαν στήν Ἡπειρο.

Ὁ Χουρσίτ θεωρήθηκε ύπευθυνος γιά τήν καταστροφή τοῦ Δράμαλη καί, γιά ν' ἀποφύγει τήν ὄργη τοῦ σουλτάνου αὐτοκτόνησε. "Ετοι τρεῖς μεγάλοι ἀρχηγοί τῶν τουρκικῶν δυνάμεων πού στάλθηκαν στά

ρισε τό Μαγιούτ Πασά Δράμαλη και τοῦ έδυκε ένταλη νά κατέβει από  
1822 κατά τῶν Ἐλλήνων χάθηκαν. Ὁ Καρά-Αλῆς, ὁ Δράμαλης καί ὁ  
Χουρσίτ.

Ἡ καταστροφή τοῦ Δράμαλη ἔσωσε τήν ἐπανάσταση στήν Πελο-  
πόννησο καί ἀποθέωσε τόν Κολοκοτρώνη, πού μέ γενική ἀναγνώριση  
ὅλων τῶν ὀπλαρχηγῶν διορίστηκε ἀρχιστράτηγος τῆς Πελοποννήσου.  
Οσοι ταξίδεύουν σήμερα στό δρόμο πρός τή Νεμέα βλέπουν στήν  
πλαγιά τοῦ θουνοῦ κάταστρο μαρμάρινο ἀνδριάντα τοῦ μεγαλοφυοῦς  
στρατηγοῦ καί ἔνδοξου Γέρου τοῦ Μοριᾶ, πού ἔστησε ἐκεῖ ἡ πατρίδα  
ἀπό εὐγνωμοσύνη.

**Ἐργασίες.** Διαβάστε ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σ. Μελᾶ «ὁ Γέρος τοῦ Μο-  
ριᾶ», τό σχετικό μέ τό Δράμαλη κεφάλαιο. Ζητεῖστε τά βιβλία τοῦ Φω-  
τάκου, τοῦ Γαλανοῦ καί ἄλλα σχετικά, γιά νά διαβάσετε περισσότερες  
λεπτομέρειες. Γράψτε τί περίπου θά ἔλεγε στούς "Ἐλληνες ὁ Κολοκοτρώ-  
νης, ὅταν τούς παρακινοῦσε νά προσέλθουν στό στρατόπεδο τῶν Μύ-  
λων. Τί θά γινόταν ἂν ὁ Δράμαλης δέ χρονοτριβοῦσε στό "Αργος; Κά-  
μετε χρονολογικόν πίνακα τῶν γεγονότων τοῦ 1822.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Ή μάχη στό Κεφαλόβρυσο  
καί ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη

Τήν άπειλευθέρωση τῶν Ἑλλήνων δέν μποροῦσε μέ κανένα τρόπο νά τήν ἀνέχει ὁ σουλτάνος καί, ἀντί ν' ἀποθαρρυνθεῖ ἀπό τίς τόσες ἀποτυχίες του, μέ μεγαλύτερο πεῖσμα ἔξακολούθησε τίς προσπάθειές του γιά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως. Τώρα ἔδωσε διαταγή νά ἐτοιμαστοῦν νέες δυνάμεις καί νά εἰσβάλουν στήν ἐπαναστατημένη χώρα.

Στίς άρχες του 1823 ότι Ομέρ Βρυώνης και ο Μουσταφάμπεης μπήκαν στή Στερεά Ελλάδα μέ 16.000 στρατό. Σκοπός τους και στόχος τους ήταν το Μεσολόγγι. Μιά έμπροσθιοφυλακή της στρατιᾶς αύτης μέ άρχηγό τόν Τζελαλεδίν Μπέη έφτασε στό Καρπενήσι. Ή κατάσταση τότε στή Δυτική Στερεά Ελλάδα ήταν άπελποτική. Καμιά άξιόλογη στρατιωτική δύναμη δέν ήταν, γιά ν' άντισταθεί στή νέα εισβολή. Και τό χειρότερο, οι διάφοροι όπλαρχηγοι μάλωναν μεταξύ τους γιά τό ποιός θά ήταν άρχιστράτηγος.

΄Η κυβέρνηση διόρισε τότε άρχιστράτηγο τό Μάρκο Μπότσαρη, πού ήταν γενναῖος πολεμιστής, άνιδιοτελής πατριώτης καί είχε στρατηγικό έμπειρο, ταπεινοφροσύνη καί καρδιά λιονταριοῦ. Οι ἄλλοι ὅμως δέ θελήσαν νά τόν ἀναγνωρίσουν καί νά ύπακούσουν στίς διαταγές του. Τότε ο Μάρκος, ἀηδιασμένος ἀπό τίς μικροφιλοτιμίες τῶν ὀπλαρχηγῶν ἔσχισε μπροστά τους τό δίπλωμα τῆς ἀρχιστρατηγίας, πού τοῦ είχε στείλει ἡ κυβέρνηση, καί εἶπε: «΄Οποιος εἶναι ἄξιος, τό παίρνει τό δίπλωμα στή μάχη». Καί ξεκίνησε μέ 350 ἀνδρείους Σουλιώτες. Κανένας ἄλλος δέν τό ἀκολούθησε. Τόσο τούς είχε τυφλώσει ὁ ἐγωισμός.



Μάρκος Μπότσαρης

Στό μεταξύ ό τζελαλεδίν είχε φτάσει στό Κεφαλόβρυσο καί είχε στρατοπευδεύσει έκει. Ο Μπότσαρης άποφάσισε νά τού έπιτεθεί ξαφνικά τή νύχτα τής 9ης Αύγουστου. Τά παλικάρια του λούστηκαν στό ποτάμι, χτενίστηκαν, έτοιμαστηκαν καί ορίσαν για συνθηματική λέξη, ν' άναγνωρίζονται τή νύχτα καί νά μή χτυπάει ό ένας τόν άλλον, τή λέξη «στουρνάρι».

Τή νύχτα, πού κοιμόνταν οι Τούρκοι, οι Σουλιώτες άθέατοι πλησίασαν τήν κατασκήνωση, ἔσφαξαν τούς φρουρούς καί υστερα ἔμπαιναν στίς σκηνές καί σκότωναν χωρίς διάκριση. Οι Τούρκοι ξύπνησαν τρομαγμένοι. Φόθος, σύγχυση καί πανικός τούς κυρίευσε.

Δέ γνώριζαν ό ένας τόν άλλο, σκοτώνονταν μεταξύ τους γιατί καί οι Σουλιώτες φοροῦσαν τά ἵδια ρούχα.

Ο Μάρκος άνακάλυψε τή σκηνή τού τζελαλεδίν μέσα σ' ἔνα μαντρότοιχο καί θέλησε ό ἵδιος νά μπει μέσα. 'Άλλ' ὅταν άνέβηκε στόν τοῖχο, μιά σφαίρα τόν βρήκε στό μέτωπο καί τόν σκότωσε.

Οι Τούρκοι ἔφυγαν τρομαγμένοι καί οι Σουλιώτες γύρισαν στό Μεσολόγγι φορτωμένοι λάφυρα, ὅπλα καί ἐχθρικές σημαίες, ἀλλά καί τό σῶμα τού ἀνδρείου ἀρχηγού τους. Ο Μάρκος κηδεύτηκε στό Μεσολόγγι μέσα σέ γενικό πένθος.

Ἡ ἄλλη τουρκική στρατιά ἥρθε ώς τό Αιτωλικό, ἀλλά τελικά γύρισε στήν Ἡπειρο ἄπρακτη.

**Ἐρωτήσεις.** Σέ ποιές περιστάσεις ἔχετε συναντήσει ώς τώρα τόν Μάρκο Μπότσαρη; Διαβάστε μερικά ποιήματα σχετικά μέ τόν ἥρωα αύτόν. Χαρακτηρίστε τή συμπεριφορά του στό ζήτημα τής ἀρχιστρατηγίας.

## 2. Εμφύλιοι πόλεμοι τῶν Ἑλλήνων

Οἱ Ἀπό τὸν καιρὸν τῆς πρώτης Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἐπίδαυρο οἱ Ἐλληνες ἦταν χωρισμένοι σὲ δυό παρατάξεις. Στούς στρατιωτικούς καὶ τούς πολιτικούς.

Οἱ τρόποις πού κυβερνοῦσαν οἱ πολιτικοὶ δέ φαινόταν σωστός στούς στρατιωτικούς. Ἡ ἀποτυχία μάλιστα τοῦ Μαυροκορδάτου στὴν Ἡπειρο καθὼς καὶ ἡ στάση τῆς κυβερνήσεως του πού μπῆκε στά πλοια, ὅταν ἤρθε ὁ Δράμαλης στὴν Ἀργολίδα, εἶχαν ἐξοργίσει τούς στρατιωτικούς.

Τό Μάρτη τοῦ 1823 συγκροτήθηκε στὸ Ἀστρος τῆς Κυνουρίας ἡ δεύτερη Ἐθνοσυνέλευση. Καὶ σ' αὐτὴν οἱ ἀντιπρόσωποι παρουσιάστηκαν χωρισμένοι σὲ δύο μερίδες. Ὁ Μαυροκορδάτος ἦταν ἀρχηγός τῶν πολιτικῶν καὶ ὁ Κολοκοτρώνης τῶν στρατιωτικῶν. Ἀλλὰ καὶ σ' αὐτῇ τὴν Ἐθνοσυνέλευση ἐπικράτησαν οἱ πολιτικοὶ. Ὁ Μαυροκορδάτος ψηφίστηκε πρόεδρος τοῦ βουλευτικοῦ καὶ ὁ Πετρόμπεης πρόεδρος τοῦ νομοτελεστικοῦ. Ὁ Κολοκοτρώνης τόσο πολὺ διαφώνησε μὲ τὸ Μαυροκορδάτο, πού ἔψυγε στὴν Τρίπολη. Ἔκεī τόν ἀκολούθησαν καὶ τά ἄλλα μέλη τοῦ νομοτελεστικοῦ. Τότε ὁ Μαυροκορδάτος διόρισε ἄλλο νομοτελεστικό μὲ πρόεδρο τὸν Γεώργιο Κουντουριώτη καὶ μέ εδρα τῆς κυβερνήσεως τὸ Κρανίδι. Ἔτσι ἔγιναν δύο κυβερνήσεις. Μία στὸ Κρανίδι τῶν πολιτικῶν καὶ μία στὴν Τρίπολη τῶν στρατιωτικῶν.

Οἱ Κολοκοτρώνης δέν μποροῦσε ν' ἀνέχεται τὴν κατάσταση αὐτῆς καὶ διάλυσε τὴν κυβέρνησή του. Ἔτσι ἔγινε ἔνας συμβιβασμός, ἄλλα δέν κράτησε πολύ, γιατί ἡ κυβέρνηση τῶν πολιτικῶν εἶχε προτιμήσει στίς ἀνώτερες θέσεις καὶ τά ἀξιώματα νησιώτες καὶ Στερεοελλαδίτες. Γι' αὐτό οἱ Πελοποννήσιοι, στρατιωτικοί καὶ πολιτικοί, κήρυξαν ἀνυπακόη στὴν κυβέρνηση τοῦ τόπου.

Ἡ κυβέρνηση, γιά νά καταστείλει τὴν ἀνταρσία, ἔφερε στρατεύματα ἀπό τὴ Στερεά Ἑλλάδα μὲ ἀρχηγό τὸν Γκούρα καὶ τὸν Καραϊσκάκη. Ἔγιναν συγκρούσεις καὶ μάχες καὶ ἀρκετό πολύτιμο αἷμα χύθηκε. Κοντά στὴν Τρίπολη σκοτώθηκε καὶ ὁ γιός τοῦ Κολοκοτρώνη Πάνος, ἐνώ ὁ Κολοκοτρώνης μὲ ἄλλους 14 φυλακίστηκε στὴν Ὅρδα, στὸ μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἡλία.

Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι εἶχε μεταδοθεῖ καὶ στὴν Στερεά Ἑλλάδα. Ὁ Οδυσσέας Ἀνδρούτσος ἦταν μέ τὸν Κολοκοτρώνη. Γι' αὐτό τὸν κατη-

γιορήσαν πώς έρχόταν σέ συνεννόηση μέ τούς Τούρκους καί τό ἄλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, ὁ Γκούρας, τόν ἔπιασε καί τόν φυλάκισε ἐπάνω στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1825 τόν βρήκαν νεκρό κάτω ἀπό τό τείχος τῆς Ἀκροπόλεως. Κανείς δέν ἔμαθε πῶς ἔγινε αὐτό.

Τούς ἐμφύλιους αὐτούς πολέμους οἱ "Ἐλληνες" τούς πλήρωσαν πολύ ἀκριβά. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι διχογνωμίες, μικροφιλοτιμίες καί τυφλό πεῖσμα κατατρέχουν τό ἐλληνικό ἔθνος. Χωρίς αὐτά μεγαλουργεῖ. Μέ αὐτά καταστρέφεται.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιά ἦταν ἡ ἀρχική αἵτια πού διαιρέθηκαν οἱ "Ἐλληνες"; Πῶς φούντωσε καί πῶς διαμορφώθηκε κατόπιν ἡ διαιρέση; Τί ἐντύπωση σᾶς κάνει ἡ σύλληψη καί ἡ φυλάκιση τοῦ Κολοκοτρώνη; Πῶς κρίνετε τίς διενέξεις τῶν Ἐλλήνων; Διαβάστε τί γράφει ὁ Σολωμός στόν ἔθνικό ὅμνο γιά τή διχόνια τῶν Ἐλλήνων.

### 3. Ὁ φιλελληνισμός στήν Εύρωπη καί ὁ λόρδος Βύρων

Ἡ ἀναγέννηση τῶν γραμμάτων στήν Εύρωπη, ὕστερα ἀπό τό μεσαίωνα, εἶχε γνωρίσει στούς Εύρωπαίους τή χώρα, ὃπου ἀναπτύχθηκε ὁ ἀρχαῖος ἐλληνικός πολιτισμός. Πολλοί Εύρωπαίοι εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τά ἀρχαία μνημεῖα στούς ἐλληνικούς τόπους καί εἶχαν γνωρίσει, τόν ἐλληνικό λαό κάτω ἀπό τήν τουρκική δεσποτεία.

Διάφοροι συγγραφεῖς ἔγραψαν καί δημοσίευσαν στήν Εύρωπη τα-  
ξιδιωτικές πληροφορίες κι ἐντυπώσεις ἀπό τήν Ἐλλάδα.

Γ' αὐτό, ὅταν ἔσπασε ἡ ἐλληνική ἐπανάσταση, οἱ λαοί τῆς Εύρω-  
πης εἶχαν ιδέα γιά τήν Ἐλλάδα καί γιά τούς "Ἐλληνες". Σ' αὐτό βοήθη-  
σαν καί οἱ πλούσιες ἐλληνικές κοινότητες ἐξωτερικοῦ, τά ἐμπορικά  
γραφεῖα καί τό ἐμπορικό ναυτικό.

"Οσο ὅμως κι' ἄν ἦταν γνωστή ἡ Ἐλλάδα καί ὅσο κι' ἄν συμπαθοῦ-  
σαν τούς "Ἐλληνες" πολλοί στήν Εύρωπη, τό ἐλληνικό ἐπαναστατικό κί-  
νημα τοῦ 1821 δέν εύχαριστησε τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τῆς Εύ-  
ρωπης, γιατί αὐτές ἦταν ἀντίθετες στήν αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν καί γι'  
αὐτό εἶχαν συγκροτήσει τήν *i.e.* ὅμως μαχία.

'Αλλά ἄν ἡ πολιτική τῶν κυβερνήσεων τῶν κρατῶν τῆς Εύρωπης δέ



Ἡ ἄφιξη τοῦ λόρδου Βύρωνα στὸ Μεσολόγγι

συμπαθοῦσε τό εὐρωπαϊκό κίνημα, δέ γινόταν τό ἵδιο καὶ μέ τούς λαούς τῶν χωρῶν αὐτῶν· αὐτοί γνώριζαν τά βάσανα τῶν Ἑλλήνων, τήν καταπίεση καὶ τήν τυραννία καὶ συμπάθησαν τόν εὐρωπαϊκό ἀγώνα. "Οταν μάλιστα μάθανε τόν ἀπαγχονισμό τοῦ Πατριάρχη, τίς σφαγές τῆς Χίου καὶ τίς ώμότητες καὶ φρικαλεότητες τῶν Τούρκων, ἅρχισαν νά κινοῦνται ζωηρότερα γιά τήν εὐρωπαϊκή ύπόθεση.

"Ἐνα ρεῦμα φιλελληνισμοῦ δημιουργήθηκε στίς εὐρωπαϊκές χώρες. Στήν Ἀγγλία, στή Γαλλία, στήν Ελβετία καὶ στήν Αμερική ίδρυθηκαν φιλελληνικοί σύλλογοι, πού μάζευαν χρήματα καὶ βοηθήματα γιά τούς Ἑλληνες καὶ πίεζαν τίς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τους νά ἐπέμβουν καὶ νά υποστηρίξουν τά εὐρωπαϊκά δίκαια.

"Ἐνας τέτοιος σύλλογος ἦταν καὶ τό φιλελληνικό Κομιτάτο τοῦ Λονδίνου, πού βοήθησε τόν εὐρωπαϊκό ἀγώνα ὥχι μόνο μέ ἐφόδια καὶ

χρήματα, άλλα καί μέ πολλά μέλη του, πού ἤρθαν στήν Ἑλλάδα, γιά νά πολεμήσουν καί μέ τό ὅπλο ἀκόμα, γιά τήν ἑλληνική ἀνεξαρτησία.

Ἐπιφανέστερος φίλος τῶν Ἑλλήνων ἦταν ὁ λόρδος Βύρων. Ἦταν ἀπόγονος μεγάλης καί πλούσιας οἰκογένειας τῆς Ἀγγλίας. Εἶχε λεπτή κι εὐγενική ψυχή καί ταξιδεύσε σέ πολλές χώρες καί στήν Ἑλλάδα, πού τήν ἀγάπησε καί τήν ὑμνησε μέ ὥραιος ποιητικούς στίχους. Θλιβόταν κατάκαρδα γιά τό κατάντημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κι ἐπιθυμοῦσε νά βοηθήσει στήν ἀπελευθέρωσή του. Καί ὅταν πληροφορήθηκε τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσεως, ἐργάστηκε μέ ζωηρό ἐνθουσιασμό γιά τήν ἐνίσχυσή της.

Στά τέλη τοῦ 1823 ἤρθε ὁ Ἰδιος στό Μεσολόγγι, γιά νά προσφέρει ὅ, τι μποροῦσε στόν ἑλληνικό ἄγώνα. Συγκρότησε ἔνα ἰδιαίτερο σῶμα ἀπό Σουλιώτες καί τό συντηροῦσε μέ δικά του ἔξοδα. Προσπαθοῦσε νά συμφιλιώνει τούς "Ἐλληνες καί τούς συμβούλευες νά ἔχουν ὁμόνοια, γιά νά ἐπιτύχουν τό σκοπό τους. "Ἐγραφε στήν Ἀγγλία γιά τήν ἀποστολή ἐφοδίων καί γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἐπαναστάσεως.

Κακή ὅμως μοίρα στέρησε τούς "Ἐλληνες ἀπό τήν πολύτιμη βοήθειά του. Ἀρρώστησε ἀπό πνευμονία καί στίς 19 τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 1824 πέθανε. Πεθαίνοντας είπε: «Ἐλλάς! Σοῦ ἔδωκα ὅ, τι μπορεῖ νά δώσει ὁ ἄνθρωπος. Τά πλούτη μου, τήν ύγεια μου καί τώρα τήν ἴδια τή ζωή μου. Εὔχομαι οἱ θυσίες μου νά συντελέσουν στήν εύτυχία σου».

Οι "Ἐλληνες θρήνησαν τό θάνατο τοῦ εὐγενοῦς φιλέλληνα καί "Ἐλληνολάτρη ποιητή καί ἔκλαψαν ἀπαρηγόρητοι. Ἀργότερα ἡ Ἑλλάδα ἀπό εὐγνωμοσύνη ἔστησε τό μνημείο του στόν κήπο τοῦ Ἡρώου στό Μεσολόγγι καί ὑψώσε μαρμάρινο τόν ἀνδριάντα του στό Ζάππειο. Ὁ ἔθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός τοῦ ἀφιέρωσε τούς παρακάτω στίχους, γιά νά ἐκφράσει τόν πόνο τοῦ ἔθνους γιά τόν πρόωρο θάνατό του:

«...Λευτεριά γιά λίγο πάψε

νά χτυπᾶς μέ τό σπαθί.

Τώρα σίμωσε καί κλάψε

είς τοῦ Μπάϋρον τό κορμί...».

**Ἐρωτήσεις.** Πᾶς ἄρχισε ὁ φιλελληνισμός στήν Εύρωπη; Τί ἐπιδίωκαν οἱ φιλέλληνες; Γιατί οἱ "Ἐλληνες θρήνησαν τό θάνατο τοῦ Βύρωνα περισσότερο καί ἀπό τό θάνατο ἐνός "Ἐλληνα;

# Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

# ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

## 1. Τουρκοαιγυπτιακή συμμαχία και καταστροφή των νησιών Κρήτης και Κάσου

“Υστερα ἀπό τίς τόσες του ἀποτυχίες ὁ σουλτάνος κατάλαβε πώς δέν είναι πιά δυνατό νά καταστείλει μόνος του τήν ἑλληνική ἐπανάσταση. Κατάλαβε ἀκόμα πώς ἔπρεπε νά ἐνεργήσει γρήγορα, γιατί τό ρεῦμα τοῦ φιλελληνισμοῦ στήν Εύρωπη μεγάλωνε καί ἡ δύναμη τῆς «ἰερᾶς συμμαχίας» δέν ἦταν ίκανή νά ἐμποδίσει τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις νά δώσουν βοήθεια στούς Ἑλληνες.

Γι' αὐτό ζήτησε τή βοήθεια τῆς Αἰγύπτου. Ἡ χώρα αὐτή ἦταν τότε στήν κυριαρχία τοῦ σουλτάνου, ἀλλά μόνο ἓνα μικρό φόρο πλήρωνε σ' αὐτόν. Σ' ὅλα τά ἄλλα διατηροῦσε ἀνεξαρτησία καί εἶχε διοικητή τό Μεχμέτ-Αλή. Ἡ Αἴγυπτος ἤταν πλούσια χώρα καί γι' αὐτό διατηροῦσε ισχυρό στόλο καί στρατό ὄργανωμένο σύμφωνα μέ τό εὐρωπαϊκό σύστημα ἀπό Γάλλους καί ἄλλους Εὐρωπαίους ἀξιωματικούς.

Συμφώνησαν λοιπόν ο Σουλτάνος καὶ ο Μεχμέτ-Άλης νά συνεργάστοῦν οι στόλοι τους, γιά νά καταστρέψουν πρώτα τά νησιά καί υστερά οι Αιγύπτιοι ν' ἀναλάβουν τήν κατάπνιξη τῆς ἐπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο καί οι Τούρκοι τῆς Στερεάς Ἑλλάδας. Γιά τή βοήθεια πού θά ἔδινε ή Αἴγυπτος στήν Τουρκία, ο σουλτάνος θά παραχωρούσε σ' αὐτή τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο καί θά διόριζε διοικητή τῆς Πελοποννήσου τόν θετό γυιό τοῦ Μεχμέτ-Άλη, Ἰμβραήμ πασά. Ό Ιμβραήμ ἦταν γενναῖος καί ίκανός ἀξιωματικός, ἀλλά σκληρός, περήφανος, πεισματάρης καί ἀποφασιστικός.

"Υστερα άπο τή συμφωνία αύτή ό 'Ιμβραήμ ἔπλευσε μέ τό στόλο του στή θάλασσα τοῦ Αιγαίου. Πρώτα ἔφτασε στήν Κρήτη καί ἀποβίθασε ἐκεῖ στρατεύματα, γιά νά καταστείλουν τήν ἐπανάσταση. Οι Κρήτες ἀμύνθηκαν γενναῖα, ἀλλ' ό ἐχθρός ἦταν πολυάριθμος καί εἶχε καλή ὁργάνωση. Στό δρόμο του δέν ἄφηνε τίποτε ὅρθιο. "Εκαίγε καί κατάστρεφε τά πάντα. "Οσους κατοίκους ἔπιανε τούς σκότωνε. Σέ μιά σπηλιά, στό Μελιδόνι, ἔκαψε ζωντανά 370 γυναικόπαιδα." Ετσι ἐρήμωσε τόν τόπο κι ἔσθησε τήν ἐπανάσταση.

'Από τήν Κρήτη ό αἰγυπτιακός στόλος ἔπλευσε στήν Κάσσο. Ή Κάσσος είναι ἔνα μικρό νησί βορειοανατολικά τῆς Κρήτης. Τό ἔδαφός της είναι ὅλο βράχοι καί γι' αὐτό οἱ λίγοι κάτοικοι της καταγίνονταν μέ τή ναυτιλία. Τά πλοϊα τους εἶχαν προσφέρει βοήθεια στήν Κρήτη. 'Ο Χουσεῖν μπέης τήν περικύκλωσε καί στίς 4 Ιουνίου 1824 ἀποβίθασε στρατεύματα. Οι κάτοικοι ἀμύνθηκαν, ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσμα, γιατί ό ἐχθρός ἦταν πολυάριθμος. Στό τέλος ὅσοι ἀπ' αύτούς δέ σκοτώθηκαν πουλήθηκαν στά δουλοπάζαρα τῆς Αιγύπτου καί τό νησί ἐρημώθηκε.

## 2. Ἡ καταστροφή τῶν Ψαρῶν

"Οταν ό αἰγυπτιακός στόλος κατάστρεφε τήν Κρήτη καί τήν Κάσσο, ό τουρκικός με ναύαρχο τό Χοσρέφ πασά περικύκλωσε τά Ψαρά. Ή διαταγή τοῦ σουλτάνου ἦταν νά καταστραφοῦν τά νησιά Ψαρά, Σπέτσες καί 'Υδρα, πού ἐπαναστάτησαν πρώτα καί εἶχαν καί ἀξιόλογες ναυτικές δυνάμεις.

Στά Ψαρά δέν ἔμενε μεγάλη φρουρά. Ήταν 15.000 πρόσφυγες ἀπό τή Χίο, 7.000 Ψαριανοί καί μερικοί πολεμιστές ἀπό τή Στερεά Έλλαδα. 'Άλλα τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν γυναικόπαιδα. Οι Ψαριανοί ἥθελαν ν' ἀντισταθοῦν μέ τά πλοϊα. Οι Στερεοελλαδίτες ὅμως τούς ἔπεισαν νά τραβήξουν τά πλοϊα στή στεριά καί νά ὅχυρωθοῦν στίς βραχώδεις ἀκτές τοῦ νησιοῦ, γιά νά ἐμποδίσουν τήν ἀπόβαση τῶν Τούρκων· γιά νά είναι βέβαιοι πώς θά παραμείνουν ὅλοι ἐπάνω στό νησί, ἔθγαλαν καί τά πηδάλια ἀπό τά πλοϊα.

'Ο τουρκικός στόλος ἀπό 170 πλοϊα, ἀφοῦ δέ συνάντησε καμιά ἀντίσταση στή θάλασσα, πλησίασε στό νησί καί ἄρχισε νά τό χτυπάει μέ τά κανόνια. "Ετσι ἔσπασε τήν ἀμυνα σ' ἔνα σημεῖο τῆς παραλίας καί ἀποβίθασε στρατεύματα τόν Ιούνιο τοῦ 1824. Τό νησί πατήθηκε κι

έπεσε στά χέρια τών Τούρκων. Σφαγή, λεηλασία, φωτιά και αίχμαλωσία άκολούθησε.

Μερικοί πολεμιστές μέ αρχηγό τόν Ἀντώνιο Βρατσάνο ἀποσύρθηκαν στό Παλιόκαστρο κι ἐκεῖ, ὅταν περικυκλώθηκαν ἀπό δυό χιλιάδες Τούρκους, ἔβαλαν φωτιά στό μπαρούτι και ἀνατινάχτηκαν στόν ἀέρα μαζί με τούς ἔχθρούς.

Τά Ψαρά καταστράφηκαν τελείως. Ὁ τόπος μαύρισε ἀπό τή φωτιά και ποτίστηκε μέ αίμα. Εἴκοσι χιλιάδες κάτοικοι σφάχτηκαν ἡ αίχμαλωτίστηκαν. Τρεῖς χιλιάδες μόνο κατόρθωσαν νά σωθοῦν μέ πλοϊα και νά πάνε πρόσφυγες σ' ἄλλα μέρη. Μαζί μ' αὐτούς μπόρεσε μέ δυσκολία νά γλυτώσει και ἡ οἰκογένεια τοῦ Κανάρη.

Ἡ καταστροφή τῶν Ψαρῶν συγκίνησε τούς Εὐρωπαίους και ξεσήκωσε κύματα φιλελληνισμοῦ στίς πολιτισμένες χῶρες. Γιά τούς "Ἐλληνες ἦταν μιά ἀκόμη θυσία στό βωμό τῆς Ἐλευθερίας και μιά ἀθάνατη Δόξα, ὅπως τή ζωγράφισε ὁ Γύζης και τήν ὑμνησε ὁ Σολωμός μέ τό παρακάτω ἐπιγραμματικό πεντάστιχο:

«Στῶν Ψαρῶν τήν ὄλόμαυρη ράχη  
περπατώντας ἡ Δόξα μονάχη  
μελετὰ τά λαμπρά παλληκάρια  
καὶ στήν κόμη στεφάνι φορεῖ  
γινομένο ἀπό λίγα χορτάρια  
πού 'χαν μείνει στήν ἔρημη γῆ».

**Ἐρωτήσεις:** Γιατί ὁ Χουσείν πασάς κατάστρεψε τήν Κάσο; Ποιό ἦταν τό σύστημα τῶν Αίγυπτιών; (καταστροφή καὶ ἀφανισμός). Πού ἔπερπε νά ἀντισταθοῦν οι Ψαριανοί; "Αν ἔμπαιναν στά πλοϊα, τί θά ἀπογίνονταν τά γυναικόπαιδα; "Αν ἔμπαιναν στά πλοϊα, είχαν ἐλπίδες νά προφυλάξουν τό νησί ἀπό τήν ἀπόβαση; Νά συγκρίνετε τήν πράξη τοῦ Βρατσάνου μέ ὅσες γνωρίζετε. Πώς ἀκούστηκε στήν Εύρωπη ἡ καταστροφή τῶν Ψαρῶν;

3. Ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης και ἡ ναυμαχία τοῦ Γέροντα  
"Υστερα ἀπό τά Ψαρά ὁ τουρκικός στόλος ἔπλευσε κατά τή Σάμο μέ σκοπό νά τήν καταλάθει και νά τήν καταστρέψει. Ὁ Ἑλληνικός ὅμως



Ο Ανδρέας Μιαούλης

νια. Ο έλληνικός στόλος είχε 80 μονάχα πλοϊα μέ όρχηγό τον Ανδρέα Μιαούλη.

Ο Ανδρέας Μιαούλης γεννήθηκε στήν Εύβοια. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και είχε δικά του πλοϊα. Τόσο ξμπειρος και αφοβος ναυτικός ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης, που μέ τα τολμήματά του πολλές φορές είχε παραβιάσει τόν άποκλεισμό των γαλλικών παραλίων από τούς "Αγγλους και έκανε έμποριο σιτηρών στή Γαλλία. Από 17 χρονών κυθερούσε έμπορικό πλοϊο. Είχε άποκτήσει άρκετή περιουσία και τό σηνομά του ήταν άκουστό στούς έλληνικούς ναυτικούς κύκλους. "Οταν άρχισε ή έπανάσταση, δίστασε νά πάρει ένεργο μέρος, όταν ζημιάς τό άποφάσισε, άφοσιώθηκε σ' αύτή μ' όλη τή δύναμη και τήν ίκανότητά του κι έγινε ό φόβος και ό τρόμος των Τούρκων.

Στής 29 Αύγουστου άρχισε στόν κόλπο τοῦ Γέροντα, άνάμεσα Λέρου και Καλύμνου, ή μεγαλύτερη ναυμαχία τής έλληνικής έπαναστάσεως, που μόνο μέ τή ναυμαχία τής Σαλαμίνας μπορεῖ νά συγκριθεῖ. Οι Αιγύπτιοι περιφρονούσαν τά μικρά έλληνικά πλοϊα και πολεμούσαν μέ φανατισμό και πεῖσμα. Οι "Ελληνες πολεμούσαν γιά τήν πίστη τους και

στόλος πρόφτασε κι έπιασε τό στενό που είναι άνάμεσα Σάμου και μικρασιατικής άκτης. Στής μικροναυμαχίες που έγιναν ό τουρκικός στόλος έπαθε άρκετές ζημιές. Οι "Ελληνες πήραν έκδίκηση γιά τή σφαγή τῶν Ψαριανῶν. Ο ένδοξος πυρπολητής Κανάρης έκαψε μέ τά πυρπολικά του τρία τουρκικά καράβια. "Υστερα από τίς άποτυχίες του αύτές ό τουρκικός στόλος άποσύρθηκε στήν Κώ και περίμενε έκει τόν αιγυπτιακό στόλο.

Τόν Αύγουστο ήρθε και ό στόλος τής Αιγύπτου. Οι δυό στόλοι άποτελούσαν τώρα μιά μεγάλη ναυτική δύναμη από 400 καράβια μέ 50.000 ναύτες και 2.500 κανό-

τήν ἐλευθερία τους, ὅπως ὁ μικρός Δαβίδ κατά τοῦ φοβεροῦ Γολιάθ. Ἡ πίστη τους στό δίκαιο τοῦ ἀγώνα τους δυνάμωνε τό θάρρος τους καὶ τὴν ἐπιμονή τους. Στήν κρίσιμη στιγμή τῆς μάχης οἱ πυρπολητές Βατικιώτης καὶ Παπανικολής ἀνατίναξαν ἔνα μεγάλο αἰγυπτιακό πλοῖο. Τό θέαμα τοῦ φλεγόμενου πλοίου κατατρόμαξε τούς Αἰγυπτίους. 'Ο Ιμ-  
βραήμ ἀνησύχησε γιά τό στόλο του καὶ πρόσταξε ὑποχώρηση πρός τήν  
Κώ, ἐνῶ ὁ Χοσρέφ πρός Ἀλικαρνασσό. "Ετσι ὁ Μιαούλης ματαίωσε τά  
σχέδια τῶν ἔχθρῶν κι ἔσωσε τή Σάμο.

"Υστερα ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν σχεδίων τους ὁ στόλος τῶν τουρκοαιγυπτίων χώρισε. Ὁ Χοσρέφ γύρισε στά Δαρδανέλια καὶ ὁ Ἰμθραῆμ στήν Κρήτη. Ὁ Μιαούλης τόν κυνήγησε καὶ τοῦ προξένησε πολλές ζημιές πού τίς ἔκαμε μεγαλύτερες καὶ μιά τρικυμία πού ἔτυχε νά γίνει τότε. Ὁ Μιαούλης κατόπιν γύρισε στήν "Υδρα νικητής. Τ' ὄνομά του ἔγινε θρύλος καὶ ἦταν στά στόματα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν φιλελλήλων καὶ ἀναζωγονούσε τίς ἐλπίδες τοῦ ἀγωνιζόμενου ἔθνους.

**Έρωτήσεις:** Μπορείτε νά έξηγήσετε πώς κατόρθωσαν οι "Ελληνες μέλιγα και μικρά πλοιά νά νικήσουν τόν πολύ μεγαλύτερο έχθρικο στόλο; Καταρτίστε χρονολογικόν πίνακα τών γεγονότων τοῦ 1824.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

### ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

#### 1. Ἀπόβαση τοῦ Ἰμβραήμ στήν Πελοπόννησο

α) Ἡ μάχη στό Κρέμμυδι. Ὁ Ἰμβραήμ δέν ἔμεινε στήν Κρήτη πολύ καιρό. Ἡ ἡττα του στόν κόλπο τοῦ Γέροντα εἶχε προσθάλει τήν περηφάνεια του καὶ είχε ὄρκιστεῖ νά μήν πατήσει τό πόδι του σ' ἄλλη στεριά παρά μόνο στήν Πελοπόννησο. Ἀφοῦ ἀνασύνταξε τίς δυνάμεις του στήν Κρήτη, ἐκείνησε καὶ στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1825 μέ 50 πλοϊα, 6.000 πεζούς καὶ 500 ἵππεis ἔφτασε στή Μεθώνη.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ταράχτηκε. Οὔτε στρατό εἶχε, οὔτε χρήματα. Ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως Γεώργιος Κουντουριώτης ἀποφάσισε νά βγει ὁ ἴδιος ἐναντίον τοῦ φοβεροῦ ἔχθροῦ. Συγκέντρωσε 3.000 ἄντρες καὶ ἐξεκίνησε νά συναντήσει τόν Ἰμβραήμ. Ἄλλα δέν μπόρεσε ν' ἀντέξει στίς κακουχίες τῆς ἐκστρατείας καὶ γύρισε πίσω στήν "Υδρα" ἀφοῦ ἀνάθεσε τή συνέχιση τῆς ἐκστρατείας στόν πλοίαρχο Σκούρτη. Ὁ Σκούρτης ἔφτασε στήν Πυλία καὶ ὀχυρώθηκε στό χωριό Κρεμμύδι. Ἐκεῖ τόν χτύπησε ὁ Ἰμβραήμ. Ὁ στρατός τοῦ Σκούρτη διαλύθηκε καὶ ὁ Ἰμβραήμ προχώρησε πρός τήν Πύλο.

β) Ἡ μάχη στή Σφακτηρία. Μπροστά στό λιμάνι τής Πύλου είναι τό νησί τῆς Σφακτηρίας. Τό νησί αὐτό τό κρατοῦσαν 800 "Ἐλλήνες καὶ μερικοί φιλέλληνες, ἐνῶ πέντε ἐλληνικά πλοϊα ἔκαναν περιπολίες στίς ἀκτές. Ὁ Ἰμβραήμ ἔφραξε μέ τά πλοϊα του τό λιμάνι. Τά τέσσερα ἐλληνικά πλοϊα κατάφεραν νά βγοῦν ἀπό τό λιμάνι καὶ νά φύγουν. Ὁ « "Αρης » τοῦ Τσαμαδοῦ, ἔμεινε μέσα στό λιμάνι. Οἱ Αἰγύπτιοι χτύπησαν μέ τά κανόνια τό νησί καὶ κατόρθωσαν ν' ἀποβιθάσουν στρατεύματα ἐπάνω σ' αὐτό. Οἱ "Ἐλλήνες πολέμησαν μέ γενναιότητα, ἀλλά 350 σκοτώθηκαν, 200 αἰχμαλωτίστηκαν καὶ οἱ ύπόλοιποι κατόρθωσαν νά ἐπιβιθαστοῦν στόν "Αρη καὶ νά διαφύγουν. Μαζί μ' αύτούς

ήταν ό Σαχτούρης καί ό Μαιροκορδάτος. Άναμεσα στούς νεκρούς  
ήταν ό Αναγνωσταρᾶς, ό Τσαμαδός, ό Σαχίνης καί ό φιλέλληνας Ιτα-  
λός Σανταρόζα.

"Υστερα από τις μάχες αύτές τά φρούρια τῆς Πύλου, Νίοκαστρο καί  
Ναβαρίνο ἔπεσαν στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ.

Ο Μιαούλης, πού παρακολουθοῦσε μέ μικρές ναυτικές δυνάμεις  
τόν ἐχθρό, κατάφερε νά κάψει ἐφτά πλοῖα τοῦ Ἰμβραήμ στή Μεθώνη.

γ) Μάχη στό Μανιάκι. "Οταν ό Ἰμβραήμ ἀπόκτησε τό  
ἀσφαλισμένο λιμάνι τῆς Πύλου, γιά ν' ἀνεφοδιάζει τό στρατό του, ἄρ-  
χισε νά προχωρεῖ στό ἐσωτερικό. "Οπου περνοῦσε σκορποῦσε τήν  
καταστροφή. Πυρπολοῦσε τά σπίτια κι αίχμαλώτιζε κι ἔσφαζε τούς κα-  
τοίκους. Μαχαίρι καί φωτιά σ' ὅ,τι ἔβρισκε. Οί κάτοικοι πανικόθλητοι  
ἔφευγαν στά βουνά. Ή ἑλληνική κυβέρνηση τόσο είχε τυφλωθεῖ ἀπό  
τό κομματικό πάθος, πού κρατοῦσε ἀκόμα φυλακισμένους τούς Πελο-  
ποννήσιους ὄπλαρχηγούς· κι ἐνῶ πλήρωνε, γιά νά συντηροῦνται 30.000  
στρατιώτες, δέν ὑπῆρχαν στήν πραγματικότητα οὔτε τρεῖς χιλιάδες.

Τότε ό Παπαφλέσσας, πού ήταν ύπουργός τῶν Στρατιωτικῶν ἀπο-



Σπετσιώτικο καράβι τοῦ 1821

σπετσιώτικο καράβι τοῦ 1821

φάσισε ν' ἀντίσταθεῖ. Πρώτα συμβούλευσε τήν κυβέρνηση ν' ἀποφυλακίσει τόν Κολοκοτρώνη καὶ τούς ἄλλους ὀπλαρχηγούς. "Υστέρα πῆρε ὅσους ἄντρες μπόρεσε νά συγκεντρώσει καὶ κατέβηκε στή Μεσσηνία ν' ἀποκρούσει τόν Ἰμβραήμ. Μόλις ὅμως οἱ ἄντρες του ἀντίκρυσαν τά αἰγυπτιακά στρατεύματα, διασκορπίστηκαν. Μόνο 300 Μανιάτες ἔμειναν κοντά του καὶ ὀχυρώθηκαν στό Μανιάκι. Πολέμησαν ὅλη τήν ἡμέρα καὶ σκοτώθηκαν ὅλοι. Ὁ Ἰμβραήμ θαύμασε τήν τόλμη τους, τόν ἥρωισμό καὶ τήν αὐτοθυσία τῶν λίγων αὐτῶν γενναίων παλικαριῶν καὶ σάν εἶδε τό νεκρό τοῦ Παπαφλέσσα εἶπε: «Ἀλήθεια, οἱ ἄνθρωποι αὐτός ἦταν γενναῖος. Κρίμα νά χάνονται τέτοιοι ἥρωες».

Δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τή μάχη στό Μανιάκι ἡ κυβέρνηση ἔξαναγκάστηκε ἀπό τή γενική κατακραυγή νά δώσει ἀμνηστία στούς φυλακισμένους ὀπλαρχηγούς. Ὁ Κολοκοτρώνης ἀνάλαβε καὶ πάλι τή γενική ἀρχηγία.

Ὁ Ἰμβραήμ ὅμως στό μεταξύ προχωροῦσε γρήγορα. Ἀπό τή Μεσσηνία πέρασε στή Λακωνική καὶ ἀπό ἑκεὶ στήν Ἀρκαδία. Κυρίεψε τήν Τρίπολη καὶ ἄρχισε νά κατεβαίνει πρός τήν Ἀργολίδα. "Οταν ἀπό τά ύψωματα τῆς Ἀρκαδίας ἀντίκρισε τόν Ἀργολικό κόλπο καὶ τήν "Υδρα, εἶπε μέ θυμό. «Ἄχ, μικρή Ἀγγλία! Πόσο καιρό ἀκόμα θά μοῦ γλιτώνεις;»

Στήν κρίσιμη ἐκείνη στιγμή ἔφραξε τό δρόμο τοῦ Ἰμβραήμ πρός τό Ναύπλιο ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης, πού εἶχε καταλάβει τούς Μύλους τῆς Λέρνης μέ λίγους γενναίους πολεμιστές. Ὁ Ἰμβραήμ ἔκαψε τό "Αργος καὶ ξαναγύρισε στήν Τρίπολη. Ἀπό ἑκεὶ ἔκανε ἐπιδρομές πρός ὅλες τίς διευθύνσεις καὶ κατάστρεφε ὅ,τι ἔβρισκε.

Οι "Ελληνες δέν ἦταν σέ θέση ν' ἀντιπαραταχθοῦν σέ ἀνοιχτή μάχη μ' αὐτόν, γιατί ὁ στρατός του ἦταν ὄργανωμένος ὅπως οἱ εύρωπαικοί στρατοί καὶ εἶχε καὶ ἀριθμητική ύπεροχή. Γι' αὐτό ὁ Κολοκοτρώνης περιορίστηκε σέ κλεφτοπόλεμο. "Ετσι διατηροῦσε τίς δυνάμεις τού, ἀπόφευγε τίς ἀνώφελες θυσίες καὶ προξενοῦσε σημαντική φθορά στόν ἔχθρό.

Ἡ ύπεροχή τοῦ Ἰμβραήμ ἀπόδειξε στούς "Ελληνες τήν ἀνάγκη νά ὄργανωθεῖ τακτικός στρατός καὶ νά γυμναστεῖ ὅπως οἱ εύρωπαικοί στρατοί. Τό ἔργο αὐτό ἀνάθεσε ἡ κυβέρνηση στό Γάλλο συνταγματάρχη Κάρολο Φαθιέρο, πού εἶχε ύπηρετήσει πρωτύτερα στό στρατό

τοῦ Ναπολέοντα. Αύτός εἶχε φιλελληνικά αἰσθήματα καὶ εἶχε ἔλθει στήν Ἑλλάδα, γιά νά παρακολουθήσει ἀπό κοντά τὸν ἐπαναστατικό ἄγωνα τῶν Ἑλλήνων.

**Ἐρωτήσεις :** Γιατί ὁ ἑλληνικός στόλος δέν ἐμπόδισε τὴν ἀπόβαση τοῦ Ἰμβραήμ στή Μεθώνη; Ποιά λάθη ἔκαμε ἡ ἑλληνική κυβέρνηση στήν προσπάθειά της ν' ἀποκρούσει τὸν Ἰμβραήμ; Ἡταν ὥρθη ἀπό στρατηγική ἄποψη ἡ ἀπόφαση τῶν Ἑλλήνων ν' ἀμυνθοῦν στή Σφακτηρία; Καὶ ἂν ὅχι, γιατί δέν ἤταν; Γιατί ὁ Παπαφλέσσας ἀγανίστηκε στό Μανιάκι μέχρι θανάτου; Χαρακτηρίστε τὴν πράξη του ἀπό κάθε ἄποψη. Γιατί ὁ Ἰμβραήμ νικοῦσε σ' ὅλες τίς μάχες; Ἡταν ὥρθη ἀπό στρατηγική ἄποψη ἡ τακτική τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ σέ τί μποροῦσε νά ὀφελήσει; Ἡταν σωστή ἡ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως γιά τὴν ὄργανωση τακτικοῦ στρατοῦ; Ὁ Ἰμβραήμ πέτυχε τὴν ύποταγή τῶν ἐπαρχιῶν πού πέρασε;

## 2. Δεύτερη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (15 Απριλίου 1825)

Ἡ τουρκοαιγυπτιακή συμφωνία πρόβλεπε τὴν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο ἀπό τὸν Ἰμβραήμ καὶ τῆς Στερεᾶς ἀπό τούς Τούρκους. Ὄταν λοιπόν ὁ Ἰμβραήμ ἀποβιβαζόταν στήν Πελοπόννησο, ἄλλη μεγάλη τουρκική στρατιά ἔμπαινε στή Στερεά Ἑλλάδα. Ὁ σουλτάνος ἐστειλε τὸν Ρεσίτ πασά ἡ Κιουταχή, τὸ νικητή τοῦ Πέτα, μέ ρητη ἐντολή νά κυριεύσει τό Μεσολόγγι « ἡ τὸ Μεσολόγγι ἡ τὸ κεφάλι σου » τοῦ παράγγειλε.

Ο Κιουταχής καταγόταν ἀπό χριστιανική οἰκογένεια τῆς Γεωργίας καὶ, ὅταν ἀσπάστηκε τῇ μωαμεθανική θρησκεία, ἔγινε ἔνας ἀπό τούς ικανότερους Τούρκους στρατηγούς.

Μόλις πήρε τὴν ἐντολή τοῦ σουλτάνου, συγκέντρωσε στά Γιάννενα 30.000 στρατό καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1825 μπήκε στήν Αίτωλία καὶ, χωρίς νά συναντήσει καμιά ἀντίσταση, ἤρθε στό Μεσολόγγι καὶ τό πολιόρκησε ἀπό τή στεριά.

Τό Μεσολόγγι ὅμως δέν ἤταν τώρα ὅπως ἤταν τότε πού πολιορκήθηκε γιά πρώτη φορά. Οἱ ύπερασπιστές του είχαν σκάψει πρός τό μέρος τῆς στεριάς μιά βαθιά τάφρο. Τό χῶμα πού είχαν βγάλει τό είχαν ρίξει πρός τό μέρος τῆς πόλης σέ τρόπο πού σχημάτιζε ἔνα χωματένιο

τείχος. Πίσω από τό πρόχωμα αύτό είχαν τέσσερις προμαχῶνες μέ 50 κανόνια. Μέσα στήν πόλη ήταν 4.000 πολεμιστές και 12.000 γυναικό-παιδα. Άπο τό μέρος τής θάλασσας προστάτευαν τήν πόλη τά ρηχά νερά, πού δέν ἄφηναν μεγάλα πλοϊα νά πλησιάσουν καί τά τρία νησιά Κλείσοβα, Ντολμάς καί Βασιλάδι, πού τά είχαν όχυρωμένα καί τά φύλαγαν οί "Ελληνες".

"Η ἄλωση τοῦ Μεσολογγίου μ' ἐπίθεση ἀπό τήν στεριά δέ ήταν εὔκολη, γιάτι τά βόλια τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ τείχους θέριζαν τούς ἐπιτιθέμενους. "Υστερα ἀπό τίς πρώτες ἀποτυχίες του ὁ Κιουταχῆς κατάλαβε πώς μόνο μέ ἀποκλεισμό καί πολιορκία θ' ἀνάγκαζε τό Μεσολόγγι νά παραδοθεῖ. Άλλα ὅσο ή θάλασσα ἔμενε ἐλεύθερη οἱ πολιορκούμενοι ἔμπαζαν τροφέας καί πολεμοφόδια καί ὁ ἀποκλεισμός μόνο ἀπό τή στεριά ήταν μάταιος. Γ' αὐτό ὁ ναύαρχος τοῦ τουρκικοῦ στόλου Χοσρέφ διατάχτηκε νά πλεύσει ἐκεῖ καί ν' ἀποκλείσει τήν πόλη καί ἀπό τή θάλασσα.

Μέ δλες ὅμως τίς προσπάθειες τοῦ Κιουταχῆ καί τοῦ Χοσρέφ τό Μεσολόγγι βαστοῦσε, γιατί οἱ πολιορκούμενοι κρατοῦσαν τίς θέσεις τους καί ὁ Μιαούλης κατόρθωσε νά σπάσει τόν ἀποκλεισμό καί νά τροφοδοτήσει τούς πολιορκουμένους.

Στίς 24 Ιουλίου οἱ πολιορκούμενοι, συνεννοημένοι μέ τούς ὀπλαρχηγούς τής Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἐλλάδας ἐπιχείρησαν ἔξοδο καί χτύπησαν τό τουρκικό στρατόπεδο ἀπό δύο μέρη. Οἱ Τούρκοι είχαν μεγάλεις ἀπώλειες καί ἀνάγκαστηκαν νά ὑποχωρήσουν στό Ζυγό, θιουνό κοντά στό Μεσολόγγι, καί νά περιοριστοῦν μόνο σέ ἄμυνα. Στό διάστημα αύτό καί ὁ τουρκικός στόλος, ἀπό τό φόθο τῶν πυρπολικῶν, ἀναγκάστηκε νά φύγει. "Ετσι καί αὐτή ἡ μεγάλη προσπάθεια τοῦ Κιουταχῆ νά καταλάβει τό Μεσολόγγι ὅχι μόνο δέν τελεσφόρησε, ἀλλά είχε καί 13.000 ἀπώλειες ἀπό τό στράτευμά του.

"Οταν ἔμαθε τήν ἀποτυχία τοῦ Κιουταχῆ, ὁ σουλτάνος ζήτησε τή βοήθεια τοῦ Ἰμβραήμ. Ὁ Ἰμβραήμ μέ 10.000 στρατό πέρασε ἀπό τό Ρίο στή Στερεά καί στίς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 1825 ἔφτασε στό Μεσολόγγι. Μόλις είδε τήν πόλη μέσα στόν κάμπο νά προστατεύεται ἀπό μιά χωμάτινη μάντρα είπε περιφρονητικά στόν Κιουταχῆ :

«Γ' αὐτό τόν μικρό φράχτη ἔχασες τόσα στρατεύματα καί δέν μπόρεσες νά τόν πάρεις; Έγώ θά τόν πάρω μέσα σέ δυό θδομάδες».

«Ο Κιουταχῆς πειράχτηκε ἀπό τίς ἀλαζονικές παρατηρήσεις τοῦ

Ίμβραήμ καί δέν πήρε μέρος στίς πρώτες έπιθέσεις. Οἱ δύο θδομάδες πέρασαν, ἀλλά ὁ φράχτης κρατοῦσε.

Τότε ὁ Ίμβραήμ συνεννοήθηκε μέ τὸν Κιουταχή καὶ κατάστρωσαν μαζὶ νέα σχέδια στενοῦ ἀποκλεισμοῦ. Οἱ δυό στρατοί περιζώσαν τὴν πόλη ἀπό στεριά καὶ ἄρχισαν ἀδιάκοπο βομβαρδισμό. Οἱ στόλοι τους ἔκαμαν τὸν ἴδιο στενό ἀποκλεισμό ἀπό τὴν θάλασσα. Μέ σκληρές μάχες καὶ μέ πολλές ἀπώλειες κατάφεραν νά γίνουν κύριοι τῶν νησιῶν τῆς λιμνοθάλασσας. "Έκαμαν εἰδικά πλοιάρια, γιά νά πλέουν στά ἀβαθή κι ἔθαλαν ἐπάνω σ' αὐτά κανόνια καὶ μ' αὐτά χτύπησαν τά ὄχυρώματα τῶν νησιῶν. Ό Μιαούλης ἀποπειράθηκε νά διασπάσει τὸν κλοιό, ἀλλά δέν μπόρεσε.

Από τό Μάρτη τοῦ 1826 ἡ θέση τῶν πολιορκουμένων ἔγινε δύσκολη. Οἱ τροφές τους τελείωσαν. "Ετρωγαν ὅ, τι βρίσκανε, φύκη, σκουλήκια, ποντικούς, δέρματα κι ἔπιναν θολό νερό ἀπό ρηχά καὶ μολυσμένα πηγάδια. Ή κακή αὐτή διατροφή τῶν κατοίκων ἔφερε καὶ πολλές ἀρρώστιες καὶ πολλοί πέθαιναν ἀπό αὐτές καὶ τὴν ἔξαντληση. Ήταν πιά φανερό πώς ή ἄμυνα δέν μποροῦσε νά συνεχιστεῖ. Κανείς ὅμως δέν ἥθελε ν' ἀκούσει γιά παράδοση.

Τότε πήραν τὴν ἀπόφαση νά ἐγκαταλείψουν τό Μεσολόγγι. Ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός θά ἔβγαινε ἀπό τό τεῖχος καὶ θ' ἄνοιγε δίοδο μέσα στό ἔχθρικό στρατόπεδο καὶ θά τραβοῦσε πρός τόν Πλάτανο, πού ἦταν τό στρατόπεδο τοῦ Καραϊσκάκη. Ή ἔξοδος ὄριστηκε γιά τή νύχτα τῆς 10ης Απριλίου 1826. Γιά νά διευκολυγθεῖ τό πέρασμα ἀπό μέσα ἀπό τίς ἔχθρικές γραμμές, ειδοποιήθηκαν οἱ Στερεολλαδίτες ὄπλαρχηγοί, πού ἦταν ἔξω ἀπό τήν ἀποκλεισμένη πόλη, νά ἐπιτεθοῦν στά τουρκικά στρατεύματα, γιά νά τά ἀπασχολήσουν.

Τό σχέδιο ὅμως αὐτό προδόθηκε στούς Τούρκους ἀπό ἔνα Βούλγαρο πού ἦταν μέσα στήν πόλη καὶ οἱ ἔχθροί προετοιμάστηκαν. "Εστειλαν ἔνα τμῆμα στρατοῦ στό Ζυγό καὶ παρεμπόδισαν τήν ἐπίθεση τῶν ὄπλαρχηγῶν. Από τήν ἄλλη μεριά ἐνίσχυσαν τά χαρακώματά τους γύρω στό τεῖχος.

Τή νύχτα τῆς 10 Απριλίου οἱ πολιορκούμενοι χωρίστηκαν σέ τρεῖς ὄμάδες καὶ θγῆκαν ἀπό τό τεῖχος. Στή μέση κάθε ὄμάδας είχαν βάλει τούς γέροντες καὶ τά παιδιά, τούς ἀρρώστους καὶ τίς γυναίκες, ὃσες δέν μποροῦσαν νά κρατήσουν ὅπλα. Οἱ ἔνοπλοι τοποθετήθηκαν ἐμπρός, πίσω καὶ στά πλάγια. Οἱ Τούρκοι τούς ἄφησαν νά πλησιάσουν καὶ

τότε τούς ύποδέχτηκαν μέ σφιδρό ντουφεκίδι. Πολλοί "Ελληνες σκοτώθηκαν. Τότε μέ τά σπαθιά στό χέρι χύθηκαν έπάνω στά έχθρικά χαρακώματα καὶ ή μάχη ἄρχισε πιά μέ τά χέρια. Μέσα ὅμως στίς φωνές, τούς κρότους, τά βογγήτα καὶ τό θόρυβο ἀκούστηκε μιά φωνή «πίσω». Αύτό προξένησε σύγχυση καὶ πανικό στίς τάξεις τῶν Ἑλλήνων. Πολλοί ἀποκόπηκαν καὶ γύρισαν πίσω στήν πόλη. Οἱ Τοῦρκοι τούς καταδίωξαν, μπήκαν μαζί μ' αὐτούς μέσα καὶ ἄρχισαν τή σφαγή. Κανείς ἀπ' αὐτούς δέ γλίτωσε. Οἱ δρόμοι γέμισαν μέ πτώματα γερόντων, γυναικῶν καὶ παιδιών. "Οσοι πολεμιστές γύρισαν πίσω ἔξακολούθησαν τόν πόλεμο ἀπό τούς προμαχώνες, ἀλλά ἐκεὶ σκοτώθηκαν ὄλοι.

Μιά ομάδα από γυναικόπαιδα είχε κλειστεί σ' ένα μύλο πού χρησί-  
μευει γιά πυριτιδαποθήκη. "Οταν οι Τούρκοι έφτασαν κι έκει, ο γέρο  
Χριστος Καψάλης άναψε τό μπαρούτι. Ό μύλος άνατινάχτηκε και σκέ-  
πασε τά πτώματα Έλλήνων και Τούρκων.

“Οσοι δέ γύρισαν, ὅταν ἀκούστηκε ἡ φωνὴ «πίσω», ἄνοιξαν δίοδο στίς ἐχθρικές γραμμές καὶ μπόρεσαν 2.000 ἀπ’ αὐτούς νά σωθοῦν καὶ νά φτάσουν ἄλλοι στὸ Ζυγό καὶ ἄλλοι στή Ναύπακτο.

‘Η πτώση τοῦ Μεσολογγίου βύθισε σέ βαρύ πένθος τούς “Ελληνες. Άλλα ἡ αύταπάρνηση καὶ ὁ ἡρωϊσμός τῶν ύπερασπιστῶν του, καθὼς καὶ ἡ ἡρωικὴ ἀπόφαση γιά τήν ἔξοδο, προκάλεσαν τό θαυμασμό τῶν Εὐρωπαίων. Από τότε ἀρχισαν νά πιέζουν τίς κυβερνήσεις τους νά ἐπέμβουν, γιά νά ἔξασφαλίσουν τήν ἀνεξαρτησία τῶν Ἑλλήνων.

**Έργασίες :** Νά διαβαστοῦν ποιήματα, διηγήματα και δράματα σχετικά με την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου.

ΙΟΥ ο πολιτιθρός δύσαλεν· γήπεδο νομίστες όμηρος νότος και αλλά το  
δύπεννο σκιτσορνύχο θένδρονόγονων δραγμού λαβαφικών αποτύπων  
τυπού· ιού νιψηγχαρλό νότος ερεόφορος· το πρόσωπον του ποντίλεν  
τίθεται με μαστόφιλα· γήπεδο βιούς· αρράς· μητρότοτον διακυντάσθιμο  
νιψητρινός δύτη νότιοι ποντικούς· νότος περιπλανάσθιαστον

## ΕΚΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

νότος δύτης προστατευτικός· αντικυκλικός· δύτης προστατευτικός·  
νότος λαζαντούριας· αντικυκλικός· νότης προστατευτικός· δύτης προστατευτικός·

### 1. Ἐπιστροφή τοῦ Ἰμβραήμ στήν Πελοπόννησο. Ἡ ἀντίσταση τῶν Μανιατῶν καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη

"Υστερα ἀπό τή πιτώση τοῦ Μεσολογγίου ἡ ἐπανάσταση φάνηκε πώς  
θά σθήσει. Οἱ δυό Τούρκοι στρατηγοί ἔμειναν ἑλεύθεροι νά συνεχί-  
σουν τό ἔργο τῆς καταστροφῆς. Ὁ Κιουταχής κινήθηκε πρός τήν Ἀνα-  
τολική Στερεά Ἑλλάδα, κυρίευσε τήν Ἀθήνα καὶ πολιόρκησε τήν  
Ἀκρόπολη. Ὁ Ἰμβραήμ γύρισε στήν Πελοπόννησο καὶ ἀκολουθώντας  
τή δυτική παραλία ἔφτασε ὡς τήν Καλαμάτα καίγοντας καὶ καταστρέ-  
φοντας ὅ,τι συναντοῦσε στό δρόμο του, σπίτια, σπαρτά, δέντρα.

"Από τήν Καλαμάτα ἐπιχείρησε νά πατήσει τή Μάνη, γιά νά τιμωρή-  
σει τούς ἀνυπότακτους Μανιάτες. Οἱ Μανιάτες ὅμως, ἀντρες καὶ γυ-  
ναικες, ὄχυρώθηκαν στή Βέργα καὶ ὑστερα ἀπό γενναία ἄμυνα ἀνάγ-  
κασαν τόν Ἰμβραήμ νά ὄπισθοχωρήσει.

"Ο Κολοκοτρώνης ἐξακολούθησε ἀπό τά θουνά τόν κλεφτοπόλεμο. Παρακολουθοῦσε τόν Ἰμβραήμ καὶ ἄλλοτε κατάστρεφε τούς ἀνεφο-  
διασμούς του, ἄλλοτε μέ ἐνέδρες χτυποῦσε τά τμῆματά του καὶ προ-  
ξενοῦσε σ' αὐτόν σημαντική φθορά. "Ἐτσι τόν κρατοῦσε σέ διαρκή  
ἀνησυχία καὶ τόν ἀνάγκαζε νά περιορίζει τίς ἐπιδρομές του. Μεγαλύ-  
τερη δράση δέν μπόρεσε ν' ἀναπτύξει γιατί ἡ κατάσταση στήν Ἑλλάδα  
ήταν θλιβερή.

"Η κυβέρνηση δέν είχε χρήματα. Οἱ ὄπλαρχηγοί δέν ἔδειχναν πει-  
θαρχία καὶ ύπακοή στίς διαταγές της καὶ ὁ λαός είχε χάσει τήν ἐμπι-  
στοσύνη του στούς ἀρχηγούς καὶ ζητοῦσε νέα κυβέρνηση. "Ἐτσι ἡ κυ-  
βέρνηση τοῦ Κουντουριώτη παραιτήθηκε καὶ σχηματίστηκε ἄλλη μέ  
πρόεδρο τόν Ἀνδρέα Ζαΐμη.

Στήν κρίσιμη αὐτή γιά τήν ἐλληνική ἐπανάσταση περίοδο ἀνάπτυ-  
ξαν μεγάλη δραστηριότητα κι ἔδωσαν σημαντική βοήθεια οἱ φιλελληνι-

κοί σύλλογοι στήν Εύρωπη. "Εστειλαν στήν Έλλαδα βοηθήματα και χρήματα και φιλέλληνες πού άναζωγόνησαν τό επαναστατικό πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων, συμβίασαν τίς διαφορές τῶν ὀπλαρχηγῶν και τούς συμβούλευσαν νά κρατήσουν μέ κάθε θυσία τήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας, γιατί προέβλεπαν τήν ἐπέμβαση τῶν εύρωπαϊκῶν κυβερνήσεων στό ἑλληνικό ζήτημα.

Μέ τά χρήματα αύτά κατόρθωσε ὁ Μιαούλης νά κινήσει πάλι τόν ἑλληνικό στόλο και ν' ἀναγκάσει τόν τουρκικό νά κλειστεῖ πάλι στόν Ἐλλήσποντο.

Νέες τότε ἐλπίδες γεννήθηκαν στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων και νέοι ἀγῶνες στήν Ἀνατολική Στερεά Ἐλλάδα.

## 2. Ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης και οἱ μάχες στήν Ἀράχοβα και στό Δίστομο

Ἡ πτώση τοῦ Μεσολογγίου και τό πάρσιμο τῆς Ἀθήνας ἔσθησαν τήν ἐπανάσταση στή στερεά Ἐλλάδα. Στήν Ἀκρόπολη μόνο ἐξακολουθοῦσε νά κυματίζει ή ἑλληνική σημαία.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἐπιθυμοῦσε νά κρατήσει τό όχυρο αύτό μέ κάθε θυσία και γι' αύτό διόρισε ἀρχιστράτηγο τῆς Στερεᾶς τό Γεώργιο Καραϊσκάκη, πού φαινόταν ὁ ἐπιφανέστερος και ἰκανότερος ἀπό τούς Στερεοεσλαλαδίτες ὀπλαρχηγούς. Ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως Ζαΐμης είχε παλιά ἔχθρα πρός τόν Καραϊσκάκη, ἀλλά γιά τό καλό τῆς χώρας συμφιλιώθηκε μέ αύτόν.

Ο Καραϊσκάκης γεννήθηκε στά 1782 στό Μαυρομμάτι τῆς Καρδίτσας ἀπό μητέρα πού κατάγονταν ἀπό τή Σκουληκαριά τῆς Ἀρτας. ἦταν μικρόσωμος και ἀσθενικός, ἀλλά γενναῖος, δραστήριος και στρατηγικός. Στή νεότητά του ὑπερέτησε στήν Αύλή τοῦ Ἀλῆ-πασᾶ. "Υστερά τόν πολέμησε. "Οταν κηρύχτηκε ή ἑλληνική ἐπανάσταση, δέν ἔδειξε πατριωτικό ἐνθουσιασμό, πίστη και σταθερότητα. Ἀργότερα ὅμως οἱ ἀνάγκες τῆς πατρίδας φώτισαν τό νοῦ του και ὁ ἄλλοτε δύστροπος, ἐγωϊστής και ἀπειθαρχος ὀπλαρχηγός, ἄλλαξε ἐντελῶς και γίνηκε νέος ἄνθρωπος. "Οταν ἤρθε νά παραλάβει τό διορισμό του, ὑποσχέθηκε πώς θά φανεῖ ἄξιος τῆς πατρίδας. Και τίρησε τήν ὑπόσχεσή του ὡς τίς τελευταίες στιγμές του.

Ο Καραϊσκάκης μπῆκε στήν Ἀττική. Ο Κιουταχής ὅμως τόν χτύ-

πησε στό Χαϊδάρι καί τόν ἀνάγκασεν ἀποσυρθεῖ στήν Ἐλευσίνα. Ή μάχη τοῦ Χαϊδαρίου ἔδωκε στόν Καραϊσκάκη νά καταλάβει ὅτι δέ συμφέρει στήν περίοδο αὐτή ἀγώνας κατά μέτωπο μέ τόν Κιουταχή καί ὅτι πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ σχέδιο ἀποκλεισμοῦ τῶν Τούρκων στήν Ἀττική. Πίστευε πώς, ἄν κατόρθωνε νά ἀποκόψει τίς συγκοινωνίες τοῦ Κιουταχῆ μέ τή Θεσσαλία, θά τόν ἀνάγκαζε νά φύγει ἀπό τήν Ἀττική, γιατί θά τοῦ ἐλειπαν οἱ τροφές.

Γι' αὐτό πρῶτα φρόντισε νά ἐνισχύσει τή φρουρά τῆς Ἀκροπόλεως, γιά νά μήν ἔξαναγκαστεῖ σέ παράδοση. Στίς 11 Οκτωβρίου τοῦ 1826 ὁ ὀπλαρχηγός Κριεζώτης μέ 300 διαλεχτά παλικάρια ἀκολουθώντας τό ρεῦμα τοῦ Ἰλισοῦ κατόρθωσαν ν' ἀνεβοῦν στήν Ἀκρόπολη καί νά τονώσουν τήν ἀντίσταση τῆς φρουρᾶς τῆς.

Υστερα ἔστειλε τόν Κωλέττη μέ μικρή δύναμη στήν Ἀταλάντη, γιά νά καταστρέψει τίς σιταποθήκες πού είχε ὁ Κιουταχῆς, ἐνῶ ὁ Ἰδιος πῆγε στόν Ἐλικῶνα, γιά νά καταλάβει τή Δόμοβραινα, πού είχε ὄχυρώσει ὁ Κιουταχῆς, γιά νά προστατεύσει τίς συγκοινωνίες του μέ τή Θεσσαλία. Οἱ ἐπιχειρήσεις ὅμως αὐτές δέν πέτυχαν, γιατί ὁ Κιουταχῆς, πού ἦταν δραστήριος στρατηγός καί παρακολουθούσε μέ ἄγρυπνο μάτι τίς κινήσεις τῶν Ἑλλήνων, ἔστειλε τό Μουσταφάμπεη μέ 2000 ἄνδρες καί ματαίωσε τά σχέδια τοῦ Κωλέττη.

Ο Καραϊσκάκης ὅμως δέν ἀποθαρρύνθηκε. "Εστειλε τό Γρίβα πού χτύπησε τό Μουσταφάμπεη στήν Ἀράχοβα τῆς Βοιωτίας καί τόν ἔκλεισε μέσα στό χωριό. Τήν νύχτα στίς 24 Νοεμβρίου ἔφτασε καί ὁ Καραϊσκάκης κι ἔκαμε ἐπίθεση ἀπό ὅλα τά σημεῖα. Οἱ Ἀλβανοί τοῦ Μουσταφάμπεη ἔχασαν τή συνοχή τους καί διασκορπίστηκαν στίς γειτονικές χαράδρες. Ἀλλά τίς χαράδρες καί τά στενά φύλαγαν ἄντρες τοῦ Καραϊσκάκη. Χίλιοι ἔφτακόσιοι Ἀλβανοί καί ὁ Ἰδιος ὁ Μουσταφάμπεης



Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης

σκοτώθηκαν ἐκείνη τῇ νύχτᾳ. Οἱ Ἑλληνες πανηγύρισαν τῇ νίκῃ τῆς Ἀράχοθας. Ἡ κυβέρνηση πρόσταξε νά ψαλοῦν στούς ναούς διοξολογίες καὶ ὁ λαός εἶδε πάλι στὸ πρόσωπο τοῦ Καραϊσκάκη τὸν ἄνθρωπο πού θά ἔσωζε τὴν Ἀκρόπολη καὶ θά ἔδιωχνε τὸν Κιουταχή ἀπό τὴν Ἀττική.

Τό Φεβρουάριο τοῦ ἐπόμενου χρόνου ὁ Κιουταχῆς ἔστειλε μεγαλύτερες δυνάμεις νά χτυπήσουν τὸν Καραϊσκάκη καὶ νά ἐλευθερώσουν τίς συγκοινωνίες του. Ὁ Καραϊσκάκης κοντά στὸ Δίστομο ἀπόκρουσε τοὺς Τούρκους, τοὺς νίκησε καὶ τοὺς καταδίωξε. Κυρίευσε τὰ κανόνια τους καὶ τίς ἀποσκευές τους.

"Ετσι τό σχέδιο τοῦ Καραϊσκάκη γιά τόν ἀποκλεισμό τοῦ Κιουταχῆ στήν Ἀττική ἄρχισε νά πετυχαίνει: Δυστυχῶς ὅμως τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν ματάίωσαν τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα

**ΕΒΔΟΜΟ, ΟΓΔΟΟ ΚΑΙ ΕΝΑΤΟ ΕΤΟΣ**  
**ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ**

ΕΒΔΟΜΟ, ΟΓΔΟΟ ΚΑΙ ΕΝΑΤΟ ΕΤΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Ἡ μάχη στό Κερατσίνι, ὁ θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη  
καὶ ἡ πανωλεθρία τῶν Ἑλλήνων στό Φάληρο

Τό Μάρτη του 1827 συνήλθε στην Τροιζήνα ή Τρίτη Έθνική Συνέλευση των Έλλήνων και πήρε σοβαρές αποφάσεις. Διόρισε άρχηγό του στρατού τό φιλέλληνα στρατηγό Τζώρτς και άρχηγό του ναυτικού τό λόρδο Κόχραν. Η ίδια έθνοσυνέλευση έξελεξε κυβερνήτη της Έλλαδας τόν Ιωάννη Καποδίστρια.

Οι νέοι άρχηγοί του στρατοῦ καί του στόλου είχαν τήν γνώμη πώς  
επρεπε νά χτυπήσουν τόν Κιουταχή στήν Αττική, γιά νά τόν άναγκα-  
σουν νά λύσει τήν πολιορκία τῆς Ακροπόλεως. Γι' αύτό ή κυβέρνηση  
πρόσταξε τόν Καραϊσκάκη νά συνεννοηθεῖ καί νά συνεργαστεῖ μ' αύ-  
τούς. Τότε ο Καραϊσκάκης ήρθε κι έγκατέστησε τό στρατόπεδό του  
στό Κερατσίνι. Ο Κιουταχής τόν χτύπησε άμεσως, άλλα ο Καραϊσκάκης  
υστερα άπό τήν μάχη πού κράτησε έφτα ώρες, κατόρθωσε νά τόν άπο-  
κρούσει καί νά τού προξενήσει μεγάλες άπωλειες. Τότε έγινε πολεμικό  
συμβούλιο. Σ' αύτό ο Καραϊσκάκης ύποστηριξε τό σχέδιο τού άποκλει-  
σμού. Ή Ακρόπολη δέν είχε κίνδυνο, γιατί ο Φοβιέρος μέ 650 πολεμι-  
στές, φορτωμένους τρόφιμα καί πολεμοφόδια, είχε διασπάσει τόν  
άποκλεισμό καί είχε μπει μέσα. Οι ξένοι όμως άρχηγοι έπεμεναν καί ο  
Καραϊσκάκης συμβούλεψε καί πάλι ν' άποφύγουν γενική έπιθεση κατά  
τού Κιουταχή, άλλα οι ξένοι καί ή κυβέρνηση έπεμεναν στή γνώμη  
τους καί έτσι ορίστηκε νά γίνει ή γενική έπιθεση στίς 23 Απρίλη.

Τότε ό Καραϊσκάκης ἔδωκε ἐντολή νά γίνουν προετοιμασίες γιά τήν ἐπίθεση και νά πάψουν οι πυροβολισμοί και τά ἐπεισόδια ώς τήν ήμέρα πού όριστηκε νά γίνει ή ἐπίθεση. Τήν παραμονή θμως τῆς ήμέρας αύτῆς μερικοί Κρήτες και Υδραιοί στρατιώτες ἄρχισαν νά πυροβο-

λούν μερικούς Τούρκους. Έκείνοι ἔκαμαν τό τιδιο και ή συμπλοκή γενικεύτηκε στό μέρος αύτό και πήρε μορφή μάχης πού οι "Ελληνες ἄρχισαν νά ύποχωροῦν. Ο Καραϊσκάκης ἤταν ἄρρωστος στή σκηνή του μέ πυρετό και ὅταν ἀκουσε τούς πυροβολισμούς, ἔτρεξε νά δει τί συμβαίνει. "Οταν είδε τούς "Ελληνες νά ύποχωροῦν, ἀνέβηκε στό ἄλογό του κι ἔτρεξε στό μέρος τῆς μάχης. Κατόρθωσε νά συγκρατήσει τήν ύποχώρηση και ν' ἀποκρύσει τούς Τούρκους, ἀλλά τραυματίστηκε ἀπό μιά σφαίρα. Τόν μετακόμισαν στό πλοιο τοῦ Τζώρτζ, ἀλλά τήν ἄλλη ημέρα πέθανε και κηδεύτηκε στή Σαλαμίνα.

“Υστερα ἀπό τὸ θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη ἡ ἐπίθεση δέ ματαιώθηκε, ἀναβλήθηκε ὅμως γιά δυό ημέρες. Τό σχέδιο ἦταν νά γίνει νύχτα. Ἀλλά στήν ἐκτέλεση τοῦ σχεδίου ἔγιναν πολλά σφάλματα, γιατί οὕτε ἀρχιγός πιά ὑπῆρχε, οὕτε στιβαρῇ καὶ ἔμπειρῃ διοίκηση. Ἡ ἀπόβαση τῶν στρατευμάτων στό Φάληρο ἔγινε μέ αργοπορίᾳ καὶ κράτησε ὅλη τή νύχτα. Σημειώθηκε τόση ἀταξία πού ξημέρωνε πιά καὶ δέν είχαν ἀκόμα προφτάσει νά συνταχθοῦν τά διάφορα τμήματα καὶ νά πιάσουν ὄρισμένες θέσεις.

Ο Κιουταχής πού είδε άπό το παρατηρητήριο του τήν άταξία αυτή τῶν Ἑλλήνων κατάλαβε ότι δέν ύπηρχε ἀρχηγός καὶ ἐνήργησε ἀμέσως ἐπίθεση μὲν ὅλες του τίς δυνάμεις καὶ μέ το ἵππικό του. Τό σώμα τῶν τακτικῶν δέν μπόρεσε νά κρατήσει καὶ οἱ ἄτακτοι πατήθηκαν ἀπό τά ἄλογα καὶ σκορπίστηκαν πρός τή θάλασσα. Πολλοὶ σκοτώθηκαν, ἄλλοι πνίγηκαν καὶ ἄλλοι πιάστηκαν αἰχμάλωτοι.

Η καταστροφή πού έπαθαν οι "Ελληνες στό Φάληρο ήταν η μεγαλύτερη άπο αυτών των έπαθλων σ' όλο τόν επαναστατικό άγώνα. Χίλιοι οχτακόσιοι σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν και 250 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Αυτούς την άλλη μέρα οι Τουρκοί τους άποκεφάλισαν.

“Υστερα ἀπό τὴν πανωλεθρία τῶν Ἑλλήνων στὸ Φάληρο ἡ φρουρά τῆς Ἀκροπόλεως συνθηκολόγησε κι ἔφυγε ἀπό τὸ φρούριο μέ τὰ ὅπλα καὶ τίς ἀποσκευές της.

”Ετοι ή ἀνάμειξη τῶν πολιτικῶν στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις καὶ ἡ ἐπέμβαση τῶν ξένων στρατιωτικῶν ἀρχηγῶν ματαίωσαν τό πολεμικό σχέδιο τοῦ Καραϊσκάκη καὶ προκάλεσαν τό θάνατό του, τὴν καταστροφή τοῦ Φαλήρου καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἀκροπόλεως. Οἱ ἀναγεννημένες ἑλπίδες τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς νίκες τῆς Ἀράχοβας καὶ τοῦ Δίστομου χάθηκαν καὶ ἡ ἐπανάσταση στή Στερεά Ἐλλάδα ἔσθησε.

**Έρωτήσεις.** Γιατί ή κυβέρνηση ήθελε νά μήν πέσει ή 'Ακρόπολη;

Ποιά ήταν ή πρώτη σύγκρουση τοῦ Καραϊσκάκη μέ τόν Κιουταχή καί τί ἀποτελέσματα είχε; Ποιό ήταν τό πολεμικό σχέδιο τοῦ Καραϊσκάκη; Πῶς προσπάθησε νά τό ἐφαρμόσει καί πῶς ὁ Κιουταχής θέλησε νά τό ματαιώσει; Τί συνέβει στήν 'Αράχοβα καί στό Δίστομο; Πῶς ἐνισχύθηκε ή φρουρά στήν 'Ακρόπολη; Γιατί ήρθε ο Καραϊσκάκης στό Κερατοίνι; Τί θά γινόταν ἂν ή κυβέρνηση ἄφηνε τόν Καραϊσκάκη νά ἐφαρμόσει τό σχέδιό του;

**Έργασίες.** Νά κάνετε ἔνα χάρτη τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Καραϊσκάκη ἀπό τότε πού διορίστηκε ἀρχιστράτηγος ώς τήν καταστροφή τοῦ Φαλήρου καί νά σημειώσετε τίς θέσεις πού ἔγιναν οἱ ἐπιχειρήσεις.

## 2. Ἡ ἐπέμβαση τῶν Δυνάμεων

"Υστερα ἀπό τήν πτώση τῆς 'Ακροπόλεως στή Στερεά Ελλάδα δέν ύπηρχε πιά ἄλλη περιοχή στά χέρια τῶν Ἐλλήνων. Στήν Πελοπόννησο δέν ύπηρχαν ἀξιόλογες στρατιωτικές δυνάμεις, γιά ν' ἀντιταχθοῦν κατά τῶν δυνάμεων τοῦ Ἰμβραήμ, πού λογάριαζε τώρα νά χτυπήσει τό Ναύπλιο καί τήν 'Υδρα. Ό τόπος είχε ἐρημωθεῖ καί οι λίγοι ἄνθρωποι πού ζοῦσαν είχαν καταφύγει στά βουνά καί στά σπήλαια. Παντοῦ κάπνιζαν ἑρείπια καί ἀσπριζαν σκελετοί. Οι φίλοι τῆς Ελλάδας στό ἑξατερικό ἔθλεπαν μέ λύπη τους ὅτι ή ἀντίσταση τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ είχε ἀρχίσει νά λυγίζει. Οι ἑχθροί τῆς Ελλάδας ἔλεγαν μέ χαιρεκακία πώς δέν ύπάρχει πιά ἐλέύθερη Ελλάδα, γιά νά τή βοηθήσουν οι φιλελληνικές κυβερνήσεις.

Στήν κρίσιμη ὥμως ἐκείνη γιά τόν ἐλληνικό ἀγώνα στιγμή ή τύχη τῆς Ελλάδας ἄρχισε νά παίρνει εύνοϊκή τροπή.

Στήν Αγγλία ἔγινε πρωθυπουργός ο Κάνιγκ πού ἀκολουθοῦσε φιλελληνική πολιτική. Στή Ρωσία είχε πεθάνει ὁ τσάρος Ἀλέξανδρος, πού είχε ἀποκηρύξει τόν 'Υψηλάντη, καί είχε ἀναλάβει ὁ Νικόλαος, πού δέν παρασυρόταν ἀπό τόν μισέλληνα πρωθυπουργό τῆς Αύστριας Μέττερνιχ. Στή Γαλλία ἐπίσης είχε παύσει η ἐπιρροή τῆς Αύστριας. Σ' ὅλες αὐτές τίς χώρες τό μεγάλο φιλελληνικό ρεῦμα ἀνάγκασε τίς κυβερνήσεις ν' ἀλλάξουν πολιτική.

Στίς 6 Ιουλίου 1827 οί τρεῖς μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία καί

Ρωσία ύπόγραψαν συμφωνία πού άναγνώριζε τήν Έλλαδα αύτόνομη κάτω από τήν έπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου. Ταυτόχρονα έστειλαν πολεμικά πλοϊα στά έλληνικά ύδατα, γιά νά έπιβάλλουν τήν άπόφασή τους. Ἀρχηγοί τοῦ στόλου ήταν τοῦ ἀγγλικοῦ ὁ Κόδριγκτον, τοῦ γαλλικοῦ ὁ Δεριγνύ καὶ τοῦ ρωσικοῦ ὁ "Εὔδεν.

Οι Ἐλληνες δέχτηκαν μέ ανακούφιση τήν άπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ὁ σουλτάνος ὅμως ὅχι μόνο δέ δέχτηκε, ἀλλά πρόσταξε τόν Ἰμβραήμ νά συνεχίσει τόν ἀγώνα μέ ακόμα μεγαλύτερη σκληρότητα.

Τότε οἱ ἐνωμένοι στόλοι τῶν Δυνάμεων μέ γενικό ἀρχηγό τόν Κόδριγκτον ἔπλευσαν στό λιμάνι τῆς Πύλου καὶ παρατάχθηκαν στήν εἰσιδο τοῦ λιμανιοῦ στίς 8 Ὁκτωβρίου τοῦ 1827. Τό στόλο τῶν Δυνάμεων ἀποτελούσαν 26 πλοϊα μέ 1270 κανόνια. Μέσα στό λιμάνι ήταν ὁ αἰγυπτιακός στόλος ἀπό 82 πλοϊα μέ 2000 κανόνια. Ὁ Κόδριγκτον έστειλε μιά βάρκα μέ ἀξιωματικούς, γιά νά έπιδώσουν στόν Ἰμβραήμ τήν άπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιά τήν κατάπauση τοῦ πολέμου. Ἄλλα οἱ Αἰγύπτιοι, πού βασίζονταν στίς ύπερτερες δυνάμεις τους, πυροβόλησαν τή βάρκα. Τότε ἄρχισε ἡ ναυμαχία. Κράτησε τέσσερις ὥρες. "Ολα τά ἔχθρικά πλοϊα καταστράφηκαν καὶ ἡ θάλασσα γέμισε ἀπό συντρίμματα. Μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή δέν είχε πάθει ἡ Τουρκία ἀπό τήν ἐποχή τῆς ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου (1571).

Ἄλλα καὶ Ÿστερα ἀπό αὐτή τή συμφορά οἱ Τούρκοι δέ δέχτηκαν τή συμφωνία τοῦ Λονδίνου γιά αύτονομία τῆς Ἐλλάδας καὶ ἔτοιμαζαν νέα ἐκστρατεία. Τότε οἱ προστάτιδες Δυνάμεις ἀνακάλεσαν τούς πρεσβευτές τους ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καὶ σταμάτησαν τίς διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Τουρκία. Στίς 7 Μαΐου 1828 ή Ρωσία κήρυξε τόν πόλεμο κατά τής Τουρκίας καὶ τά στρατεύματά της ἔφτασαν ὡς τήν Ἀνδριανούπολη. Ἡ Γαλλία έστειλε στήν Πελοπόννησο στίς 18 Αὐγούστου τό στρατηγό Μαιζόν μέ 14.000 πεζικό στρατό καὶ 300 ιππεῖς, γιά νά διώξει τόν Ἰμβραήμ.

“Ύστερα ἀπό τά μέτρα αύτά τῶν Δυνάμεων ὁ Ἰμβραήμ ἐξαναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τήν Πελοπόννησο, κι ὅλες οἱ τουρκικές φρουρές παραδόθηκαν. Ὁ Τζώρτς πέρασε στή Δυτική Στερεά Ἐλλάδα καὶ ἔδιωξε ἀπό αὐτή τούς Τούρκους, ἐνώ ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ἔδιωξε τούς Τούρκους ἀπό τήν Ἀνατολική. Κοντά στήν Πέτρα τῆς Βοιωτίας

στίς 19 Σεπτεμβρίου 1829 έδωκε τήν τελευταία μάχη τοῦ αίματηροῦ ἀγώνα, πού εἶχε ἀρχίσει, πρίν ἀπό ὅκτω χρόνια, στόν Προῦθο ὁ ἀδελφός του Ἀλέξανδρος.

Από τό Μάρτιο τοῦ 1829 οἱ τρεῖς Προστάτιδες Δυνάμεις εἶχαν ὑπογράψει νέο πρωτόκολλο. Μ' αὐτό ἰδρύθηκε ἐλληνικό κράτος κάτω ἀπό τήν ἐπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου. Τό νέο κράτος ἀποτελοῦσε ἡ Πελοπόννησος, ἡ Στερεά Ἐλλάδα ὡς τόν Ἀμβρακικό καὶ τόν Παγασητικό κόλπο, ἡ Εὔβοια καὶ οἱ Κυκλαδες. Τό πρωτόκολλο αὐτό τό ἐπέβαλε ὁ τσάρος στήν Τουρκία, γιά νά πάψει τόν πόλεμο πού τῆς εἶχε κηρύξει.

Στό μεταξύ ὅμως μεταβλήθηκαν οἱ διαθέσεις τῶν Ἀγγλων καὶ στίς 22 Ἰανουαρίου 1830 μέ νέο πρωτόκολλο πού ὑπογράφτηκε στό Λονδίνο, ἰδρύθηκε ἀνεξάρτητο Ἐλληνικό Βασίλειο νοτίως τοῦ Σπερχειοῦ. Ἀργότερα, τό Μάη τοῦ 1832, πού ἦρθε ὁ "Οθωνας στήν Ἐλλάδα, τά δρια τοῦ Βασιλείου μετατοπίσθηκαν ὡς τόν Παγασητικό καὶ Ἀμβρακικό κόλπο.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιά περιστατικά ἄλλαξαν τή στάση τῶν κυβερνήσεων τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στό ἐλληνικό ζήτημα; Πῶς ἀναγκάστηκε ἡ Τουρκία νά δεχτεῖ τήν ἀπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων; Πῶς μπόρεσε ὁ μικρότερος στόλος τῶν Δυνάμεων νά καταστρέψει τόν μεγαλύτερο τοῦ Ἰμβραήμ; Ποιά ἥσαν τά δρια τοῦ πράτου ἐλληνικοῦ Βασιλείου;

**Ἐργασίες.** Καταρτίστε κατάλογο μέ χρονολογική σειρά τῶν γεγονότων ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1827 μέχρι τοῦ 1830.

ΜΕΡΟΣ Γ'

# ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

## 1. Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1828-1831)

‘Η τρίτη Έθνική Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων, πού συνῆλθε στήν Τροιζήνα τό Μάρτη τοῦ 1827 ἐξέλεξε τόν Ἰωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας γιά ἑπτά χρόνια.

‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από εύπορη οικογένεια της Κέρκυρας. Σπούδασε στήν Εύρώπη και ύπηρέτησε στήν άρχη στή Γραμματεία της Έπικρατείας των ιονίων νήσων και υστερα μπήκε στή διπλωματική ύπηρεσία της Ρωσίας και ἔφτασε ώς τήν. Θέση τοῦ ύπουρ- γοῦ τῶν Ἑξωτερικῶν.

“Οταν τόν έξειλεξαν κυβερνήτη, βρισκόταν στήν Έλεθετία. Τό ονομά του ήταν πολύ γνωστό στήν Έλλαδα και όλοι πίστευαν πώς θά έφερνε τήν τάξη καί τήν όμονοια στή χώρα. Πρίν κατεβεῖ στήν Έλλαδα έπι- σκέφτηκε τίς κυβερνήσεις τής Εύρωπης, γιά νά ζητήσει τή βοήθειά τους καί τό Γενάρη τοῦ 1828 έφτασε στό Ναύπλιο καί άπο έκει στήν Αίγινα, τήν έδρα τής κυβερνήσεως.

Τό έργο του ήταν δύσκολο, γιατί άναρχια και ἐρήμωση κυριαρχοῦσαν στήν καταστρεμένη χώρα. Οι ἄνθρωποι είχαν λιγοστέψει, τά ζῶα είχαν ἀφανισθεῖ και ἡ γῆ ἔμενε ἀκαλλιέργητη. Οι ἄνθρωποι είχαν ἔξαγριωθεῖ και ἡ ληστεία και ἡ πειρατεία μάστιζαν τὸν τόπο. Νόμος δὲν ὑπῆρχε, ἀλλά τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου καταπίεζε τοὺς ἀδυνάτους. Οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις δέν είχαν ἀκόμα τερματισθεῖ και ὁ Ἰμβραήμ ήταν ἀκόμα στήν Πελοπόννησο.

Ο Καποδίστριας προσπάθησε νά δώσει μορφή κράτους στά έρει-πια καί στό χάος πού βρήκε. Είχε μόρφωση έξαιρετική καί γνώριζε πώς έπρεπε νά κάμει κράτος όργα-νωμένο, όπως τά ἄλλα πολιτισμένα κράτη τῆς Εύρωπης.

Πρῶτα φρόντισε καί πήρε ἔνα δάνειο. "Ιδρυσε τήν Ἐθνική Τρά-πεζα κι ἔκοψε τά πρῶτα νομίσμα-τα. "Υστερα συγκρότησε ταχτικό στρατό καί προσπάθησε μέ αὐτόν νά κρατήσει τήν τάξη καί τήν ἀσφάλεια καί νά πολεμήσει τήν ἀναρχία καί τή ληστεία. "Ιδρυσε Γεωργική Σχολή στήν Τίρυνθα, γιά ν' ἀναπτύξει τή γεωργία. Μάζεψε τά ὄρφανά τοῦ πολέμου στό ὄρφα-νοτροφεῖο τῆς Αἰγινας καί ἴδρυσε σχολεῖα γιά τή μόρφωση τοῦ λαοῦ καί Διδασκαλεῖο γιά νά μορφώνονται οἱ νέοι διδάσκαλοι. Ἐργάστηκε μέ ζῆλο καί προθυμία καί είχε πραγ-ματικά τή θέληση καί τή φιλοδοξία νά βοηθήσει τή χώρα, γιά ν' ἀνα-συγκροτηθεῖ.

Αλλά παρά τίς καλές του προθέσεις καί τίς ίκανότητές του, δέν κατόρθωσε νά φέρει τό ἔργο του σέ τέλος. Πίστευε πώς οἱ ἐκλογές, οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ καί οἱ ἐθνοσυνελεύσεις δέ χρειάζονταν ἀκόμα γιά τή νεοσύστατη Ἐλλάδα. Είχε τή γνώμη πώς ὅλες οἱ ἐξουσίες πρέ-πει νά συγκεντρωθοῦν στά χέρια ἐνός ίκανοῦ καί χρηστοῦ ἀνθρώπου, γιά νά προοδεύσει τό κράτος.

Γιά νά βάλει σ' ἐφαρμογή τίς ιδέες του αὐτές διάλυσε τήν Ἐθνο-συνέλευση πού τόν ἔξέλεξε, διόρισε ἔνα συμβούλιο ἀπό 27 ἀνθρώπους καί κράτησε στά χέρια του ὅλη τήν ἐξουσία. Τά μέτρα αὐτά δυσαρέ-στησαν τούς προκρίτους, τούς πλούσιους καί τούς γαιοκτήμονες καί σχηματίστηκε ἐναντίον του ισχυρή ἀντιπολίτευση. Σέ πολλά μάλι-στα μέρη, όπως στήν Μάνη, ή ἀντιπολίτευση πήρε τή μορφή-



Ο Ιωάννης Καποδίστριας

άνυπακοής. Τότε ὁ Καποδίστριας θέλησε νά έπιθάλει τό κράτος του Νόμου· διέταξε νά συλληφθοῦν οἱ Μαιρομιχαλαῖοι καί φυλάκισε τόν Πετρόμπεη στό "Ιτσ-Καλέ τοῦ Ναυπλίου.

Τότε ἡ "Υδρα στασίασε καί οἱ δυσαρεστημένοι ἔκαμαν δικῆ τους κυβέρνηση πού τήν ὀνόμασαν Συνταγματική Ἐπιτροπεία. Μέ διαταγή τῆς κυβερνήσεως αὐτῆς ὁ Μιαούλης καί ὁ Μαυροκορδάτος πῆγαν καί κατέλαβαν τό στόλο στό ναύσταθμο τοῦ Πόρου. Ὁ Καποδίστριας ἀπό τό Ναύπλιο, ὅπου εἶχε μεταφέρει τήν κυβέρνηση ἀπό τόν Ὁκτώβριο τοῦ 1829 ἐστειλε τό Ρῶσο ναύαρχο Ρικόρντ νά χτυπήσει μέ τά κανόνια του τούς στασιαστές. Δύο πλοϊα τότε καταστράφηκαν καί μέ δυσκολία σώθηκαν τά ἄλλα καί ὁ ναύσταθμος,



Ἡ Έλλάδα τοῦ 1832

κοί ο λαός μενοπερήπεικε. Άρο τότε ή πλατεία πού κίναι υπροστά στό πρωί στις 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1831 ό αδελφός τοῦ Πετρόμπεη Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης καί ο γιός του Γεώργιος πού έμεναν στό Ναύπλιο μέ επιτήρηση τῆς ἀστυνομίας, παραμόνεψαν καί δολοφόνησαν τὸν Καποδίστρια, ὅταν πήγαινε στό ναό τοῦ Ἅγιου Σπυρίδωνα, γιά νά παρακολουθήσει τή θεία λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε ἀμέσως ἀπό τούς σωματοφύλακες τοῦ κυβερνήτη, ο Γεώργιος καταδίκαστηκε σέ θάνατο καί τουφεκίστηκε.

**Ἐρωτήσεις.** Ποιά ἦταν ἡ καταγωγή καί ἡ σταδιοδρομία τοῦ Καποδίστρια; Ποιές δυσκολίες συνάντησε στό ἔργο τοῦ κυβερνήτη; Ποιές ἀντιλήψεις είχε γιά τήν κατάλληλη διοίκηση τῆς Ἑλλάδας; γιατί ἤρθε σέ ἀντίθεση μέ ἕνα μέρος τῶν Ἑλλήνων; Ποιά ἔργα ἔκαμε κατά τό διάστημα τῆς ἔξουσίας του;

α) Ἡ ἐκλογή τοῦ "Οθωνα". Υστερα ἀπό τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ξέσπασε στήν Ἑλλάδα φοβερή ἀναρχία κι ἐμφύλιος πόλεμος. Ο ἀδερφός τοῦ Καποδίστρια Αύγουστίνος δέν μπόρεσε νά συγκρατήσει τήν ἔξουσία κι ἔφυγε στήν Κέρκυρα. Ρουμελιώτικα στρατεύματα μέ τόν Κωλέττη περιέτρεχαν τήν Πελοπόννησο καί λήστευαν τούς κατοίκους. Ο Κολοκοτρώνης ἀναγκάστηκε νά συγκρουσθεῖ μέ αὐτά κι ἔγιναν θλιβερά ἐπεισόδια. Γιά νά τερματίσουν τήν ἀναρχία οι Προστάτιδες Δυνάμεις ὅρισαν γιά βασιλιά τῆς Ἑλλάδας, τό δευτερότοκο γιό τοῦ βασιλιά τῆς Βαυαρίας "Οθωνα. Ή Ε' Ἐθνική Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων, πού συνήλθε στήν Πρόνοια τοῦ Ναυπλίου, ἐπικύρωσε τήν ἐκλογή τοῦ "Οθωνα καί ἐλληνική ἀντιπροσωπεία πήγε στό Μόναχο, γιά νά συνοδεύσει τό νέο βασιλιά στήν Ἑλλάδα.

Στίς 25 Ιανουαρίου τοῦ 1833 ό "Οθωνας ἀποβιβάστηκε μέ τήν ἀκολουθία του στό Ναύπλιο καί ο λαός τόν ύποδέχτηκε μέ χαρά καί ἀνακούφιση, γιατί πίστευε πώς θά ἔπαισε ή ἀναρχία καί η ἡσυχία καί η τάξη θά ξανάρχονταν στόν τόπο. Η ἀντιθετική σιλεία, "Οταν κατέβηκε στήν Ἑλλάδα ό "Οθωνας, ἦταν 17 ἑτῶν. Γι' αὐτό τόν συνόδευε μιά τριμελής ἐπιτροπή πού θ

άσκοϋσε τή βασιλική έξουσία, ώσπου νά ένηλικιωθεῖ ὁ "Οθωνας. Ἡ τριμελής αύτή ἐπιτροπή ὀνομάστηκε ἀντιβασιλεία καί τήν ἀποτελοῦσαν ὁ "Ἀρμανσμπεργ, ὁ Μάουερ καί ὁ "Εὔδεκ.

Τό έργο τῆς ἀντιβασιλείας ἦταν πολύ δύσκολο. "Ηθελε νά κάμει τήν Ἐλλάδα κράτος μέ καλή ὄργανωση, ὅπως τά εύρωπαικά. Ἀλλά ὁ ἑλληνικός λαός ἦταν πάμπτωχος καί τά 90% ἀπό αὐτόν δέ γνώριζαν γραφή καί ἀνάγνωση. Ἡ σκλαβιά καί ὁ πόλεμος τόν είχαν κάμει ἀνυπότακτο καί ἀπείθαρχο. Δέ γνώριζε τέχνες, δέν είχε ἐργοστάσια ἡ ἐργαστήρια, γιά νά παράγει τ' ἀπαραίτητα εἰδη. Χρήματα δέν ὑπήρχαν γιά ν' ἀναπτυχθοῦν ἐπιχειρήσεις καί ἐμπόριο. Οὔτε δρόμοι ὑπήρχαν, οὔτε σπίτια, οὔτε μεταφορικά μέσα. "Ολα ἔπρεπε νά γίνουν ἀπό τήν ἀρχή.

30 Μέ δλες τίς δυσκολίες αύτές ἡ ἀντιβασιλεία ἐργάστηκε μέ σύστημα καί προθυμία κι ἔθαλε τίς βάσεις τοῦ κράτους. Δέ γνώριζε ὅμως τό χαρακτήρα τῶν Ἐλλήνων καί ἥρθε σέ προστριθές μαζί τους. Γι' αὐτό ὁ λαός μίσησε τήν ἀντιβασιλεία.

γ) Ἡ ἀπολυταρχική διοίκηση τοῦ "Οθωνα. Στίς 20 Μαΐου 1835 ὁ "Οθωνας ἐνηλικιώθηκε καί ἀνέλαβε ὁ ἵδιος τή διοίκηση τοῦ τόπου. Παντρεύτηκε τή θυγατέρα τοῦ δούκα τοῦ Ὀλδεμβούργου Ἀμαλία κι ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα, πού είχε μεταφερθεῖ ἡ πρωτεύουσα τοῦ κράτους.

Ο "Οθωνας κυβέρνησε αύταρχικά. Πήρε "Ελληνες ὑπουργούς, ἀλλά τῆς δικῆς του προτιμήσεως. Δέν κάλεσε οὔτε Ἐθνική Συνέλευση οὔτε Βουλή. Ὁ ἵδιος προήδρευε στό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί ὁ ἵδιος ἐπαιρνε ἀποφάσεις. Διατήρησε στίς ἀνώτερες θέσεις τούς Βαυαρούς. Αύτοί ἐργάζονταν γιά τό καλό τοῦ κράτους, ἀλλά οἱ "Ελληνες δέν τό ἀντιλαμβάνονταν καί μεμψιμοιροῦσαν. "Ἔτσι ἀρχισε νά σχηματίζεται μιά γενική δυσαρέσκεια κατά τοῦ "Οθωνα. Ὁ λαός πίστευε πώς ἡ κατάσταση θά καλυτέρευε, ἄν ὁ "Οθωνας δεχόταν νά παραχωρήσει στή χώρα Σύνταγμα. Δηλαδή ἄν ἔπαινε νά κυβερνᾶ ἀπολυταρχικά καί δεχόταν νά κυβερνᾶ σύμφωνα μ' ἑνα νόμο, πού θά ψήφιζαν ἀντιπρόσωποι, τούς όποιους θά ὅριζε ὁ λαός μέ ἐκλογές.

δ) Τό Σύνταγμα. Στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1843 ὁ στρατός καί ὅλος ὁ λαός μέ τήν ὑποκίνηση τῶν κομμάτων, συγκεντρώθηκαν στήν πλατεία πού είναι μπροστά στά ἀνάκτορα καί ἀπαίτησαν ἀπό τόν "Οθωνα νά κυβερνᾶ σύμφωνα μέ Σύνταγμα πού θά ψήφιζαν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ. Ὁ "Οθωνας ἀναγκάστηκε νά ὑπογράψει τό διάταγμα

καί ὁ λαός ίκανοποιήθηκε. Ἀπό τότε ἡ πλατεία πού εἶναι μπροστά στά παλαιά ἀνάκτορα ὄνομάστηκε Πλατεία τοῦ Συντάγματος κι ἔνας μεγάλος δρόμος τῆς πρωτεύουσας ὄνομάστηκε ὁδός Τρίτης Σεπτεμβρίου.

ε) Ἡ ἔξωση τοῦ "Ο θωνας". Ἀπό τά 1843 ό "Οθωνας κυβερνούσε σά συνταγματικός βασιλιάς, ἀλλά πολλές φορές παραβίαζε τό Σύνταγμα. Ἐνεργούσε μέ κάθε τρόπο νά ἐκλέγονται βουλή καί κυβέρνηση τῆς δικῆς του προτιμήσεως. Γι' αὐτό ὁ λαός, μέ τήν ύποκίνηση πάλι τῶν κομμάτων καί τῶν ἀρχηγῶν τους, πού παραγκωνίζονταν ἀπό τή διοίκηση, στασίασε στίς 10 Οκτωβρίου τοῦ 1862. Ὁ "Οθωνας ἦταν τότε σέ περιοδεία κι ὅταν ἔμαθε τήν ἐκρήξη τοῦ στασιαστικοῦ κινήματος, ἔσπευσε νά ἐπιστρέψει μέ πλοϊο στόν Πειραιά, ἀλλά ὁ λαός μέ φωνές καί ἀπειλές δέ τόν ἄφησε νά ἀποβιβαστεῖ στή στεριά. Τήν ἄλλη μέρα ἔφυγε στή Βενετία καί ἀπό κεῖ γύρισε στό Μόναχο καί ὑστερα ἀπό πέντε χρόνια πέθανε ἐκεῖ· ὥσπου νά πεθάνει φορούσε τήν Ἑλληνική στολή. "Οταν πέθανε καί δημοσιεύτηκε ἡ ἀλληλογραφία του, ἀποδείχτηκε ἡ μεγάλη ἀγάπη πού ἔτρεφε γιά τήν Ἑλλάδα.

὾ "Οθωνας κυβέρνησε τήν Ἑλλάδα τριάντα χρόνια. Καί ὁ ἴδιος καί ἡ βασίλισσα Ἀμαλία ἐργάστηκαν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις γιά τήν πρόοδο καί τήν εύτυχία τῆς νέας τους πατρίδας. Δέν μπόρεσαν ὅμως νά καταλάθουν τό χαρακτήρα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά ταιριάξουν μ' αὐτόν τίς ἀντιλήψεις πού εἶχαν γιά τή διοίκηση τοῦ κράτους κι ἔγιναν ἀντιπαθεῖς στό λαό. Τή δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ ξεσήκωνε περισσότερο καί ἡ εὐρωπαϊκή διπλωματία πού δέν ἔθλεπε μέ συμπάθεια τίς ιδέες τοῦ "Οθωνα γιά τήν ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν ύπόδουλων Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν.

**Ἐρωτήσεις.** Τί ἔγινε ὑστερα ἀπό τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια; Πῶς ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ "Οθωνα; Τί ἦταν ἡ λεγόμενη «ἀντιβασιλεία»; Πῶς κυβερνούσε ὁ "Οθωνας; Νά κάνετε σύγκριση μέ τόν τρόπο πού κυβερνούσε ὁ Καποδίστριας. Τί ἔγινε στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1843; Τί ἔγινε στίς 10 Οκτωβρίου τοῦ 1862; Γιατί; Τί αἰσθήματα ἔτρεφε ὁ "Οθωνας γιά τήν Ἑλλάδα;

### 3. Η βασιλεία του Γεωργίου του Α' (1863 - 1913)

"Υστερα από τήν έκθρονιση τοῦ "Οθωνα, μέ σύσταση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ δεύτερη Ἐθνοσυνέλευση πού ἔγινε στήν Ἀθήνα τὸ Μάρτιο τοῦ 1863 ἐξέλεξε γιά βασιλιά τῆς Ἑλλάδας τὸ δευτερότοκο γιο τοῦ βασιλιά τῆς Δανίας Γεώργιο.

Ο Γεώργιος ἀνέβηκε στὸν ἑλληνικὸν θρόνο σὲ ἡλικίᾳ 17 ἑτῶν. Πήρε σύζυγο τὴ δούκισα τῆς Ρωσίας "Ολγά καὶ βασίλευσε στήν Ἑλλάδα πενήντα ὀλόκληρα χρόνια.

Ο Γεώργιος ἦταν φιλειρηνικός καὶ συνετός. Κατανόησε τὸ χαρακτήρα τοῦ λαοῦ καὶ κυβέρνησε μέ δεξιότητα τούς ὑπηκόους του.

Στὸ μακρόχρονο διάστημα τῆς βασιλείας τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' διαδραματίσθηκαν πολλά γεγονότα, πού συνδέθηκαν μὲ τήν ίστορία τῆς Ἑλλάδας. Τά κυριότερα ἀπό τὰ γεγονότα αὐτά εἶναι τὰ παρακάτω:

α) Ή ἐνωση τῆς Ἐπτανήσου. "Υστερα από τήν ἀνακήρυξη τοῦ Γεωργίου ὡς βασιλιά τῆς Ἑλλάδας, ἡ Ἀγγλία παραχώρησε στήν Ἑλλάδα τὰ νησιά τοῦ Ἰονίου Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Λευκάδα, Παξούς, Ἀντίπαξους καὶ Κέρκυρα. Τὰ νησιά αὐτά τὰ κατεῖχε ἡ Ἀγγλία ἀπό 50 χρόνια. Ο νέος βασιλιάς ἐπισκέφθηκε τὰ νησιά καὶ ὁ ἐνθουσιασμός τῶν Ἑλλήνων κορυφώθηκε, ὅταν οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν νήσων ἔγιναν δεκτοί στήν Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἀθήνας. Ἀνάμεσα στούς ἀντιπροσώπους τῶν νήσων ἦταν καὶ ὁ ἑθνικός ποιητής Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.

β) Τὸ ἑλληνικὸν Σύνταγμα τοῦ 1864. "Ενα χρόνο ὕστερα από τήν ἄνοδο τοῦ Γεωργίου στὸ θρόνο ψηφίστηκε τὸ νέο ἑλληνικὸν Σύνταγμα. Τὸ Σύνταγμα αὐτό καθιέρωσε τὸ κοινοβουλεύτικό πολίτευμα στήν Ἑλλάδα καὶ ἵσχυσε σ' ὅλο σχεδόν τὸ διάστημα τῆς μακρόχρονης βασιλείας τοῦ Γεωργίου τοῦ Α'.

γ) Η ἐπανάσταση τῆς Κρήτης στά 1866. Η Κρήτη εἶχε ξαναγυρίσει στήν ἔξουσία τοῦ σουλτάνου ἀπό τά 1840. Οἱ Κρητικοί ὅμως δέν ἔπαψαν οὕτε στιγμή νά ἐπιδιώκουν τήν ἔνωσή τους μὲ τήν Ἑλλάδα. Στά 1866 ἐπαναστάτησαν καὶ κήρυξαν τήν ἔνωσή. Αἰγαπτιακά στρατεύματα τότε ἀποβιθάστηκαν στή νήσο καὶ ὁ τουρκικός στόλος ἀπόκλεισε τά παράλιά της. Μεγάλος ἐνθουσιασμός ξεσηκώθηκε τότε στήν Ἑλλάδα κι ἐθελοντές ἀξιωματικοί ἔσπευσαν ἐκεῖ. Η ἐπανάσταση

ὅμως πνίγηκε στό αίμα της. Ό  
ήγούμενος τῆς μονῆς Ἀρκαδίου  
Γαθριήλ ἀνατίναξε τό μοναστήρι,  
πού είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα  
καὶ πολεμιστές, καὶ κάτω ἀπό τά  
ἐρείπιά του θάφτηκαν πολιορκητές  
καὶ πολιορκούμενοι.

δ) Ἡ προσάρτηση τῆς  
Θεσσαλίας καὶ τοῦ Νο-  
μοῦ τῆς Ἀρτας. Στά 1877  
ἔγινε πόλεμος ρωσοτουρκικός καὶ  
ἡ Τουρκία νικήθηκε καὶ ύποχρεώ-  
θηκε ἀπό τό συνέδριο τοῦ Βερολί-  
νου νά παραχωρήσει στήν Ἑλλάδα  
τή Θεσσαλία καὶ ἀπό τήν "Ηπειρο τό  
νομό τῆς Ἀρτας." Εκείνη τήν ἐποχή  
παραχώρησαν οἱ Τούρκοι καὶ τήν Κύπρο στήν Ἀγγλία (1878).

ε) Ὁ ἐλληνοτουρκικός πόλεμος τοῦ 1897. Στά 1896 ἡ Κρήτη ἐπαναστάτησε πάλι. Ἡ κρητική ἐπανάσταση προκάλεσε μεγάλον ἐνθουσιασμό στήν Ἑλλάδα καὶ ἐλληνικές πεζικές καὶ ναυτικές δυνάμεις μέ ἀρχηγούς τόν πρίγκηπα Γεώργιο (ἀδερφό τοῦ διαδόχου τοῦ ἐλληνικοῦ θρόνου) καὶ τόν συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο ἔπεισαν στήν Κρήτη νά προσφέρουν βοήθεια. Οἱ ναύαρχοι ὅμως πέντε εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων ἐμπόδισαν τίς ἐλληνικές δυνάμεις νά προσφέρουν βοήθεια καὶ ἡ Τουρκία κήρυξε τόν πόλεμο κατά τής Ἑλλάδας στά 1897.

Ο πόλεμος ἐκείνος ἦταν γιά τήν Ἑλλάδα ἀτυχής. Οἱ Τούρκοι μπῆκαν στή Θεσσαλία, κυρίευσαν τή Λάρισα, τό Δομοκό καὶ ἀπειλοῦσαν τή Λαμία.

Τότε ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Ρωσία πίεσαν τήν Τουρκία καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις σταμάτησαν. Μέ τή συνθήκη πού ύπογράφτηκε ὑστερα στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἑλλάδα πλήρωσε πολεμική ἀποζημίωση 100.000.000 δραχμές καὶ ἡ Τουρκία ύποχρεώθηκε νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τή Θεσσαλία. Τόν ἄλλο χρόνο οἱ Δυνάμεις ἀνακήρυξαν τήν Κρήτη αὐτόνομη καὶ διόρισαν ἀρμοστή τόν πρίγκηπα Γεώργιο. "Υστερα ἀπό ὄχτω χρόνια τόν διαδέχτηκε ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης.



Ο Γεώργιος ὁ Α'

στ) Ο ἀνταγωνισμός στή Μακεδονία. Τά παλαιότερα χρόνια ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου ἀνήκαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ Βούλγαροι θέλοντας νά γίνουν ἀνεξάρτητο κράτος, ἔδρυσαν μέ τή βοήθεια τῶν Ρώσων καὶ τῶν Τούρκων ιδιαίτερη ἐκκλησιαστική ἀρχή πού ὄνομάστηκε θουλγαρική Ἐξαρχία. Τό μεγαλύτερο ὅμως μέρος τῶν πληθυσμῶν τῆς Μακεδονίας ἐξακολουθοῦσε νά ἀνήκει στό Πατριαρχεῖο, ὥπως καὶ πρῶτα. Στή Μακεδονία ὁ περισσότερος καὶ ὁ καλύτερος πληθυσμός ἦταν ἑλληνικός. Υπῆρχαν ὅμως καὶ οἱ βουλγαρόφωνοι χωρικοί στά βόρεια μέρη καὶ Σέρβοι καὶ λίγοι Κουτσόβλαχοι. Τούς πληθυσμούς αὐτούς τῆς Μακεδονίας θέλησαν οἱ Βούλγαροι νά



Η Έλλαδα τοῦ 1864



Η Ελλάδα του 1881



Ο Παῦλος Μελᾶς

τούς ἐξαναγκάσουν ν' ἀποσχιστοῦν ἀπό τό Πατριαρχεῖο καί ν' ἀναγνωρίσουν τόν "Ἐξαρχὸ τῶν Βουλγάρων. Ἀρχισαν λοιπόν ἄγριο προσηλυτισμό μέσα στή Μακεδονία, ἵδρυαν σχολεῖα καί προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο νά προσεταιριστοῦν τούς Μακεδόνες.

Στήν ἀρχή προσπαθοῦσαν νά ἐπιτύχουν τό σκοπό τους μόνο μέ τήν προπαγάνδα. "Οταν ὅμως οἱ "Ἐλληνες ἔχασαν τόν πόλεμο τοῦ 1897, οἱ Βούλγαροι ἀποθρασύνθηκαν κι ἔστειλαν στή Μακεδονία, πού κατεῖχαν ἀκόμα οἱ Τοῦρκοι, κομιτατζῆδες πού λήστευαν τούς "Ἐλληνες καί δολοφονοῦσαν τούς

προεστούς καί ἴδιαίτερα τούς Ἱερεῖς καί τούς δασκάλους. Ἐπεδίωξαν νά ἔξαφανίσουν τούς "Ἐλληνες ἀπό τή Μακεδονία καί νά ἐνισχύσουν τούς Βουλγαρόφωνους πληθυσμούς, γιά νά γίνει ή Μακεδονία θουλγαρική, ὅταν ή Τουρκία θά ἀναγκαζόταν ν' ἀποσυρθεῖ ἀπό κεῖ.

Γιά ν' ἀντιδράσουν στούς σκοπούς τῶν Βουλγάρων οἱ "Ἐλληνες καί γιά νά ύπερασπιστοῦν τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς τής Μακεδονίας, κατάρτισαν ἀνταρτικά σώματα, πού μπήκαν στή Μακεδονία στά 1904 καί καταδίωξαν τούς Βούλγαρους κομιτατζῆδες. Πολλοί γενναῖοι ἀντρες ἔπεσαν στόν ἀγῶνα αὐτό καί ἀνάμεσα σ' αύτούς καί ὁ ἑθνικός ἥρωας Παῦλος Μελᾶς. Ο μακεδονικός καί ὁ ἄλλος ἑλληνισμός θρήνησαν τό θάνατο τοῦ παλικαριοῦ, ἀλλά ή Μακεδονία ἀπαλλάχτηκε ἀπό τή θουλγαρική τρομοκρατία.

Ζ) Ἡ ἐ π α νά σ τα ση τ ο υ 1 9 0 9 . Ο ἀτυχής πόλεμος τοῦ 1897 πλήγωσε τήν ἑθνική φιλοτιμία τῶν Ἐλλήνων. Πολλοί ἀπ' αύτούς ἔβλεπαν μέ λύπη τους ὅτι ή ἐσωτερική κατάσταση τοῦ κράτους δέν ἦταν τόσο καλή καί ὅτι ἦταν ἀνάγκη νά ἐπικρατήσει ύγιεστερος πολιτικός βίος καί πρώτα ἀπ' ὅλα νά ὁργανωθεῖ καλύτερα τό κράτος. "Ἐθλεπαν ὅτι ή Τουρκία είχε ὁργανωθεῖ καί ὅτι ή Βουλγαρία προόδευε καί μεγάλωνε μέ τή μέρα καί ή ἐπιρροή της στή Μακεδονία.

Στά 1908 έγινε στήν Τουρκία ή ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων, πού προξένησε σημαντικές ἀνωμαλίες σ' αὐτή. Ἀπό τίς ἀνωμαλίες αὐτές ἐπωφελήθηκε ή Βουλγαρία καὶ ἀνακήρυξε τήν ἀνεξαρτησία της. Τό ἵδιο θέλησε νά κάμει καὶ ή Κρήτη, ἀλλά ή ἑλληνική κυβέρνηση δέν τολμούσε νά τή βοηθήσει καὶ οἱ Τοῦρκοι κατέστειλαν τήν ἐπανάσταση.

Ολα αὐτά γέννησαν στό λαό τήν ἐπιθυμία τῆς ἀνορθώσεως τοῦ κράτους. Γι' αὐτό τό Μάϊο τοῦ 1909 συγκροτήθηκε ὁ Στρατιωτικός Σύνδεσμος μέ σκοπό νά ἐπιβάλει τό ἔργο τῆς ἀνορθώσεως. Τή νύχτα τῆς 14ης πρός 15η Αύγουστου τοῦ 1909 πεντακόσιοι ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ συγκεντρώθηκαν στό Γουδί μέ ἀρχηγό τό συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπᾶ καὶ ζήτησαν ἀπό τήν κυβέρνηση νά παραιτηθεῖ. Ἡ κυβέρνηση παραιτήθηκε κι ἔγινε ἄλλη μέ ἔλεγχο τοῦ Στρατιωτικοῦ Συνδέσμου. Τέλος ὁ Στρατιωτικός Σύνδεσμος κάλεσε γιά σύμβουλο τόν κρητικό πολιτικό Ἐλευθέριο Βενιζέλο, πού ἐργάστηκε γιά τήν ἀναδιοργάνωση καὶ τήν ἀνόρθωση τοῦ κράτους, ὅπως ἐπεδίωκε ὁ Στρατιωτικός Σύνδεσμος.

Ο βαλκανικός πόλεμος τοῦ 1912. "Οταν ἀνέλαβαν τήν ἀρχή στήν Τουρκία οἱ Νεότουρκοι, ἀρχιζαν νά πιέζουν τούς χριστιανούς περισσότερο καὶ νά προσπαθοῦν μέ βίαια μέσα νά ἐκτουρκίσουν τίς ξένες μειονότητες μέσα στό τουρκικό κράτος.

Ο κίνδυνος πού ἀπειλούσε τούς χριστιανούς λαούς τῆς Βαλκανικῆς τούς ἔνωσε σέ μιά συμμαχία κατά τήν Τουρκίας. Ἐλλάδα, Βουλγαρία, Σερβία καὶ Μαυροβούνιο συμμάχησαν καὶ στίς 4 Οκτωβρίου τοῦ 1912 κήρυξαν τό βαλκανιτουρκικό πόλεμο.

Ο ἑλληνικός στρατός μέ ἀρχιστράτηγο τό διάδοχο Κωνσταντίνο μπῆκε στό τουρκικό ἔδαφος. Κυρίευσε τήν Ἐλασσόνα, τά στενά τοῦ Σαρανταπόρου, τά Σέρβια, τήν Κοζάνη, τή Βέροια καὶ τό Ἀμύνταιο. Οἱ Τοῦρκοι συγκεντρώθηκαν στά Γιαννιτσά. Στίς 19 καὶ 20 Οκτωβρίου, οἱ Ἐλλήνες τούς νίκησαν καὶ στίς 26 Οκτωβρίου, τήν ήμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Ἅγιου Δημητρίου, τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, μπῆκαν νικητές στήν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας, τή Θεσσαλονίκη. Ὁ Γεώργιος ὁ Α' ἔσπεισε ἀμέσως ἐκεῖ, γιά νά τήν προφυλάξει ἀπό τίς ἀρπακτικές διαθέσεις τῶν Βουλγάρων.

Άλλα τμήματα τοῦ στρατοῦ ἐλευθέρωσαν τή Φλώρινα, τήν Καστοριά καὶ τήν Κορυτσά καὶ ἄλλα προχωροῦσαν πρός τήν Ἡπειρο. Στίς 21 τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1913 ἔπεισε τό ὄχυρο φρούριο τοῦ Μπιζανίου,

πού προστάτευε τά Γιάννενα καί τήν ἄλλη ἡμέρα ὁ στρατηλάτης Κωνσταντίνος, διάδοχος τότε τοῦ ἑλληνικοῦ θρόνου καί ἀρχιστράτηγος, μπήκε νικητής στά Γιάννενα, στήν πρωτεύουσα τῆς Ἡπείρου. Τριάντα χιλιάδες Τούρκοι πιάστηκαν αἰχμάλωτοι.

Τόν ἕδιο καιρό ὁ ἑλληνικός στόλος μέ τὸν ἀρχηγὸν τὸν ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη ἐλευθέρωσε τά νησιά τοῦ Αἰγαίου Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη κι ἔκλεισε τόν τουρκικό στόλο στά Δαρδανέλια. Στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης ὁ πλοιάρχος Βότσης ἀνατίναξε τό τουρκικό τορπιλοθόλο «Φετίχ-Μπουλέν» καί ὁ θρυλικός «Ἀθέρωφ» νίκησε τόν τουρκικό στόλο στή ναυμαχία πού ἔγινε στό Μούδρο τῆς Λήμνου.

Ἐνῶ ἀκράτητος ἐνθουσιασμός ἐπικρατοῦσε στό Πανελλήνιο καί τό ὅνειρο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους φαινόταν πώς γινότανε πραγματικότητα, ἔνα μεγάλο πένθος ἥρθε νά σκιάσει τή χαρά τῶν Ἑλλήνων. Στίς 5 Μαρτίου 1913 ἔνας ἀνισόρροπος "Ελληνας, ὁ Ἀλέξανδρος Σχινᾶς, δολοφόνησε στή Θεσσαλονίκη τό βασιλιά Γεώργιο. Ὁ θάνατος τοῦ συνετοῦ καί ἀγαπητοῦ ἡγεμόνα πού βασίλευσε στήν Ἑλλάδα μισόν αἰώνα καταλύπησε τούς "Ελληνες. Στίς 17 Μαρτίου 1913 ύπογράφτηκε στό Λονδίνο μέσα στό ἀνάκτορο τοῦ Ἀγίου Ιακώβου, ἡ συνθήκη τῶν συμμάχων καί τῆς Τουρκίας. Μέ τή συνθήκη αὐτή ἡ Τουρκία ύποχρεώθηκε νά παραχωρήσει στούς νικητές ὅσα ἐδάφη πήραν στή Βαλκανική. Τότε παραχωρήθηκε στήν Ἑλλάδα καί ἡ Κρήτη.

**Ἐρωτήσεις.** Τί ἔγινε ὕστερα ἀπό τήν ἐκθρόνιση τοῦ "Οθωνα; Πώς προσαρτήθηκαν στήν Ἑλλάδα τά Ἐπτάνησα; Ποιά ιστορικά γεγονότα διαδραματίσθηκαν στό διάστημα τῆς βασιλείας τοῦ Γεωργίου τοῦ Α'; Μετρεῖστε τίς ἐπαναστάσεις τῆς Κρήτης. Γιατί ἔγινε ὁ πόλεμος τοῦ 1897; Γιατί γινόταν ὁ ἀνταγωνισμός τῶν Βουλγάρων στή Μακεδονία; Ποιός ἦταν ὁ Παῦλος Μελᾶς; Ἀπό ποιά αἰτία ἔγινε ὁ βαλκανοτουρκικός πόλεμος; Ποιές ἤσαν οι κυριότερες νίκες τῶν Ἑλλήνων; Πότε κυριεύτηκε ἡ Θεσσαλονίκη; Πότε τά Γιάννενα; Πόσο μεγάλωσε ἡ Ἑλλάδα;

#### 4. Ἡ βασιλεία τοῦ Κωνσταντίνου

"Υστερα ἀπό τό θάνατο τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' ἀνέβηκε στό θρόνο ὁ Κωνσταντίνος. Ἡ βασιλεία τοῦ Κωνσταντίνου είναι γεμάτη ἀπό μεγάλα

ιστορικά γεγονότα γιά τό έλληνικό  
εθνος. Τά κυριότερα είναι τά παρα-  
κάτω :

a) Ό ελληνο - σερβο-  
βουλγαρικός πόλεμος τού  
1913. Ήσυμμαχία τών Σέρβων, τών  
Έλλήνων καί τών Βουλγάρων δέν  
κράτησε πολύ. Δέν είχε ύπογραφεί  
άκόμα ή συνθήκη μέ τήν Τουρκία  
καί οι Βούλγαροι ἄρχισαν τίς προσ-  
τριβές μέ τούς συμμάχους των.  
Ήθελαν νά κρατήσουν αύτοί ὅχι  
μόνο ὅσα ἐδάφη πῆραν, ἀλλά καί  
αὐτά πού ἐλευθέρωσαν οι "Έλληνες  
καί περισσότερο ἀπ' ὅλα τή Θεσ-  
σαλονίκη. Είχαν μάλιστα στείλει  
καί δύο μεραρχίες στρατού μέσα στήν πόλη, γιά ν' ἀναπαιτοῦν δῆθεν.  
Οι σύμμαχοι ζήτησαν τή μεσολάβηση τής Ρωσίας, ἀλλά οι Βούλγαροι  
δέ δέχτηκαν. Τότε οι "Έλληνες συμφώνησαν μέ τούς Σέρβους καί στίς  
17 Ιουνίου 1913 ἄρχισαν οι ἔχθροπραξίες μέ τούς Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι χτύπησαν τούς Σέρβους στή Γευγελή, γιά νά τούς  
διαχωρίσουν ἀπό τούς "Έλληνες. Ό έλληνικός στρατός στό μεταξύ είχε  
αύξηθει μ' ἐθελοντές πού ἔφταναν ἀπό διάφορα μέρη τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Πρώτα πρώτα ἔξανάγκασαν τούς Βουλγάρους, πού είχαν μπεῖ στή  
Θεσσαλονίκη, νά παραδοθοῦν. "Υστερα ἔνα τμῆμα τοῦ ἐλληνικοῦ  
στρατοῦ προχώρησε πρός τή Γευγελή καί τό κύριο στράτευμα διευ-  
θύνθηκε πρός τό Κιλκίς, πού είχαν ὀχυρωθεί οι Βούλγαροι. Μεγάλος  
ἐνθουσιασμός ἐπικρατοῦσε στίς τάξεις τών Έλλήνων καί ή ὄργη τῶν  
στρατιωτῶν γιά τίς προκλήσεις τών Βουλγάρων ήταν ἀσυγκράτητη. Γι'  
αὐτό ή μάχη τοῦ Κιλκίς ἔγινε μέ ἀκατάσχετο πολεμικό πείσμα. Τρεῖς  
ἡμέρες βάσταξε ή ὄρμητική ἐπίθεση τών Έλλήνων. Στό τέλος ἔβγαλαν  
τούς Βουλγάρους ἀπό τά χαρακώματα. Δέκα χιλιάδες πτώματα κάλυ-  
ψαν τό πεδίο τής μάχης. Οι "Έλληνες καταδίωξαν τόν ἔχθρο. Δυό ἡμέ-  
ρες κράτησε ή μάχη στόν Λαχανά. Ἀλλά καί ἐκεī νίκησαν οι "Έλληνες  
καί πῆραν τή Γευγελή, τή Νιγρίτα, τή Δοϊράνη καί τή Στρώμνιτσα. Ἀπό



Ο Κωνσταντίνος ο Α'

έκει προχώρησαν πρός τή Δράμα, τήν Καθάλα, τό Νευροκόπι και τήν "Ανω Τζουμαγιά.

"Οταν οι "Ελληνες έθγαλαν μέ τή λόγχη τούς Βουλγάρους από τίς έλληνικές πόλεις και τά χωριά τής νότιας Μακεδονίας, οι Σέρβοι νικούσαν και αύτοί και άναγκαζαν τούς Βουλγάρους νά ύποχωροῦν πρός τά παλιά τους σύνορα. Στό μεταξύ και οι Ρουμάνοι είχαν μπει στό βουλγαρικό έδαφος και οι Τούρκοι είχαν ξαναπάρει τήν Άνδριανούπολη.

Τότε ή Βουλγαρία άναγκαστηκε νά ζητήσει τήν κατάπαυση τοῦ πολέμου. Ή ειρήνη ύπογράφτηκε στό Βουκουρέστι στίς 28 Ιουλίου 1913. Ή Ελλάδα έφτασε ώς τόν ποταμό Νέστο και τό δρος Μπέλες. Τότε



Η Ελλάδα τοῦ 1913

παραχωρήθηκαν στήν 'Ελλάδα τά νησιά τοῦ Αίγαίου καὶ τό ὑπόλοιπό τῆς Ἡπείρου.

Τότε ἡ εύτυχέστερη ἐποχή τῆς νεώτερης ἐλληνικῆς ἱστορίας. Τό εἶναι ἐνωμένο πραγματοποίησε ἔνα μεγάλο μέρος ἀπό τούς ἐθνικούς του πόθους.

6) Ο πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος στά 1914. Οι μεγάλες Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης είχαν χωριστεῖ σέ δυο ἀντίπαλες μερίδες. Ἀπό τό ἔνα μέρος ἦταν ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία καὶ ἡ Ἰταλία καὶ ἀπό τό ἄλλο ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ρωσία. Είχαν ἀντίθετα συμφέροντα καὶ ὁ πόλεμος φαινόταν ἀναπόφευκτος, ὅταν θά παρουσιάζοταν ἀφορμή. Καὶ ἡ ἀφορμή δέ βράδυνε νά δοθεῖ.

Μερικοί Σέρβοι φοιτητές διολοφόνησαν τό διάδοχο τῆς Αὐστρίας στό Σεράγεθο. Οι Αὐστριακοί κήρυξαν τόν πόλεμο στή Σερβία. Σέ βοήθεια τῆς Σερβίας ἤρθαν οἱ Γάλλοι καὶ ἀργότερα οἱ Ἀγγλοί. Σέ βοήθεια τῶν Αὐστριακῶν οἱ Γερμανοί καὶ ὁ πόλεμος γενικεύτηκε τό καλοκαίρι τοῦ 1914. Ἀργότερα πήραν μέρος στόν πόλεμο μέ τό μέρος τῶν Γερμανῶν οἱ Τούρκοι καὶ οἱ Βούλγαροι, ἐνῶ οἱ Ἰταλοί προσχώρησαν στούς Ἀγγλογάλλους. Ο πόλεμος αὐτός ὄνομάστηκε παγκόσμιος γιατί πήραν μέρος σ' αὐτόν πολλά κράτη σ' ὅλον τόν κόσμο.

Στήν ἀρχή τοῦ πολέμου ἡ Ἐλλάδα δέν πήρε μέρος, γιατί δέν είχε περάσει ἀρκετός χρόνος ἀπό τό τέλος τοῦ βαλκανικοῦ πολέμου καὶ δέν είχε ἀκόμα ἀναλάβει. Σιγά σιγά ὅμως ἄρχισαν νά σχηματίζονται δύο γνῶμες στό λαό. Ἄλλοι ἤθελαν νά μείνει ἡ Ἐλλάδα οὐδέτερη, γιά νά συνέλθει ἀπό τίς ζημίες τοῦ προηγουμένου πολέμου, καὶ ἄλλοι ἤθελαν νά βγει στόν πόλεμο μέ τό μέρος τῶν Ἀγγλογάλλων, ἀφοῦ μέ τό μέρος τῶν Γερμανῶν ἦταν οἱ Τούρκοι καὶ οἱ Βούλγαροι, ἔχθροι καὶ οἱ δύο ἀσπανδοὶ τῶν ἐλληνικῶν διεκδικήσεων. Ἀρχηγός τῶν φίλων τῆς οὐδετερότητας ἦταν ὁ Κωνσταντίνος καὶ ἀρχηγός τῶν φίλων τῆς ἐξόδου στόν πόλεμο μέ τό μέρος τῶν Ἀγγλογάλλων ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος.

Τό εἶθος διαιρέθηκε σέ δύο ἀντιμαχόμενες μερίδες. Οι ὄπαδοί τῆς οὐδετερότητας κατηγοροῦσαν τό Βενιζέλο πώς θέλει νά ρίξει τή χώρα σ' ἐπικίνδυνη περιπέτεια. Οι ὄπαδοί τοῦ Βενιζέλου κατηγοροῦσαν τόν βασιλιά γιά γερμανόφιλο.

"Οταν ὅμως ὁ γερμανοβουλγαρικός στρατός μπήκε στήν Ἀνατολική Μακεδονία κι αἰχμαλώτισε ἐλληνικά στρατεύματα, ὁ Ἐλευθέριος



Ο Έλευθέριος Βενιζέλος

Βενιζέλος ήλθε στή Θεσσαλονίκη, έκαμε έπαναστατική Κυβέρνηση τό 1917, κήρυξε έπιστράτευση και προσχώρησε στή συμμαχία τῶν Ἀγγλογάλλων. Τότε ο Κωνσταντίνος ἐξαναγκάστηκε από τούς συμμάχους νά φύγει στό ἑξωτερικό και στό θρόνο ἀνέβηκε ο δευτερότοκος γιός του Κωνσταντίνου Ἀλέξανδρος.

Ο Ἑλληνικός στρατός πολέμησε γενναῖα στό πλευρό τῶν συμμάχων καί, ὅταν ἡ νίκη στεφάνωσε τά συμμαχικά ὅπλα, τό Συνέδριο τῆς Εἰρήνης παραχώρησε στήν Ἑλλάδα, γιά ἀμοιβή τῶν θυσιῶν της, τή Θράκη, ως τά περίχωρα τῆς Κωνσταντινούπολεως και τό νομό (Βιλαέτιο) Σμύρνης στή Μικρά Ἀσία. Οι Ἑλληνες ἔστειλαν στρατό και πήραν τά μέρη αὐτά. Τόν Ιούλιο τοῦ 1920 ύπογράφτηκε ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν.

γ) Η μικρασιατική καταστροφή στά 1922. Στήν Τουρκία ο Μουσταφά Κεμάλ, ἔνας Τούρκος ἀξιωματικός, στασίασε και δήλωσε πώς δέν ἀναγνώριζε τήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν. Πολλοί Τούρκοι τόν ἀκολούθησαν και ἡ Ἑλλάδα ύποχρεώθηκε νά ἐπιβάλει μέ τά ὅπλα στούς Τούρκους τή συνθήκη. Ἔτσι ἄρχισε ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία τῶν Ἑλλήνων.

Στό μεταξύ στίς έκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920 νίκησε τό<sup>1</sup> Λαϊκό κόμμα καί ή κυβέρνηση του Βενιζέλου έφυγε άπό τήν έξουσία.  
Οι άντιπαλοι του Βενιζέλου ξανάφεραν στό θρόνο τό Βασιλιά Κων-  
σταντίνο, γιατί ό 'Αλέξανδρος είχε στό μεταξύ πεθάνει.

Τήν έπανοδο του Κωνσταντίνου δέν ήθελαν οι σύμμαχοι καί άλλα-  
ξαν πολιτική. "Αρχισαν νά βοηθοῦν τόν Κεμάλ. 'Ο έλληνικός στρατός  
προχώρησε στό έσωτερικό τής Μικρᾶς Ασίας. Πήρε τό 'Εσκή-Σεχίρ, τό  
'Αφιόν-Καραχισάρ, τήν Προύσα κι έφτασε στό Σαγγάριο ποταμό. 'Αναγ-  
κάστηκε όμως άπό έλλειψη έφοδίων νά έπιστρέψει καί νά άχυρωθεί  
στή γραμμή 'Εσκή-Σεχίρ καί 'Αφιόν-Καραχισάρ.

Αλλά οι σύμμαχοι, καί περισσότερο οι Γάλλοι καί οι Ιταλοί, έ-



Η Έλλαδα του 1923

νίσχυσαν τόσο τόν Κεμάλ, ώστε τόν Αύγουστο τοῦ 1922 ἔκαμε γενική ἐπίθεση καὶ ἀνάγκασε τόν ἀποκαμωμένο ἑλληνικό στρατό νά ύποχωρήσει. Τότε ἀκολούθησε ἡ μικρασιατική καταστροφή. Πολλές χιλιάδες ἑλλήνων στρατιωτῶν σκοτώθηκαν ἢ πιάστηκαν αἰχμάλωτοι. Ὁ ἑλληνικός πληθυσμός, πού ἀπό χιλιάδες χρόνια κατοικοῦσε στή χώρα ἐκείνη, ξεριζώθηκε καὶ ἀναγκάστηκε νά καταφύγει στήν Ἐλλάδα. Περισσότεροι ἀπό ἕνα καὶ μισό ἑκατομμύριο πρόσφυγες μαζεύτηκαν τότε στήν Ἐλλάδα.

Μέ τή συνθήκη τῆς Λωζάνης, πού ύπογράφτηκε ὑστερα ἀπό τή μικρασιατική καταστροφή, ὄλοκληρη ἡ Μικρά Ασία καὶ ἡ Ἀγατολική Θράκη ώς τόν ποταμό "Ἐθρο", ξαναπάρθηκαν ἀπό τούς Τούρκους. Οι "Ἐλληνες τῶν τόπων ἀύτῶν καὶ οἱ Τούρκοι τῆς Μακεδονίας ύποχρεώθηκαν σέ ἀνταλλαγή καὶ μόνο στή Δυτική Θράκη ἔμειναν Τούρκοι ἀντί τῶν ἑλλήνων πού ἔμειναν στήν Κωνσταντινούπολη.

Ἡ μικρασιατική καταστροφή προκάλεσε τήν ἐπανάσταση τοῦ 1922. Μερικοί ἀξιωματικοί, πού γύρισαν ἀπό τό μικρασιατικό μέτωπο, ἀνέτρεψαν τήν κυβέρνηση Γούναρη καὶ ἀνάγκασαν τό βασιλιά Κωνσταντίνο νά φύγει γιά δεύτερή φορά στήν Ἰταλία, ὅπου ὑστερα ἀπό μερικά χρόνια πέθανε.

**Ἐρωτήσεις.** Πῶς ἄρχισε ὁ ἑλληνοβουλγαρικός πόλεμος; Πῶς ἄρχισε ἡ διχόνοια στήν Ἐλλάδα ὑστερα ἀπό τούς Βαλκανικούς πολέμους; Γιατί ἔφυγε ἀπό τήν Ἐλλάδα ὁ Κωνσταντίνος τήν πρώτη φορά; Γιατί δέν ἔφαρμόστηκε ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν; Γιατί οἱ σύμμαχοι βοήθησαν τόν Κεμάλ; Ποιά ἀποτελέσματα είχε ἡ μικρασιατική καταστροφή γιά τήν Ἐλλάδα; Γιατί ἔφυγε ἀπό τήν Ἐλλάδα ὁ Κωνσταντίνος τήν δεύτερη φορά;

## 5. Ἡ βασιλεία τοῦ Γεώργιου τοῦ Β'

Τόν Κωνσταντίνο διαδέχθηκε στό θρόνο ὁ γιός του Γεώργιος ὁ Β'. Τό Μάρτιο ὅμως τοῦ 1924 ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῶν ἑλλήνων κήρυξε ἔκπτωτο τό βασιλιά καὶ θέσπισε ώς πολίτευμα τῆς χώρας τή δημοκρατία.

Ἄλλα τό 1935 ὁ βασιλιάς Γεώργιος ὁ Β' ξαναγύρισε, ἐπειτα ἀπό δημοψήφισμα, στό θρόνο του. Μέ τήν ἔγκρισή του, στίς 4 Αύγουστου

τοῦ 1936 ὁ Ιωάννης Μεταξᾶς κατάργησε τίς κοινοβουλευτικές καὶ συνταγματικές ἐλευθερίες τοῦ λαοῦ καὶ κήρυξε δικτατορία.

Πάλι ὁ κόσμος εἶχε διαιρεθεῖ σέ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα. Ἀπό τό  
ἔνα μέρος ἡ Γερμανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱαπωνία καὶ ἀπό τό ἄλλο ἡ Ἀγ-  
γλία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Πολωνία. Στό συνασπισμό τῆς Γερμανίας προσχώ-  
ρησε ἀργότερα καὶ ἡ Βουλγαρία. "Ἐτσι ἄρχισε δεύτερος παγκόσμιος  
πόλεμος τό 1939. Τόν πόλεμο αὐτό τόν προκάλεσε ἡ Γερμανία καὶ σ'  
αὐτόν πήραν μέρος σχεδόν ὅλα τά κράτη. Τεράστιες στρατιωτικές,  
ναυτικές καὶ ἀεροπορικές δυνάμεις κινήθηκαν καὶ νέα ὅπλα καὶ ἐφευ-  
ρέσεις χρησιμοποιήθηκαν. Οἱ Γερμανοί ἔδειχαν μεγάλη σκληρότητα  
στή διεξαγωγή τοῦ πολέμου. Ἐκατομμύρια ἀμάχων θρῆκαν τό θάνατο  
σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἡ ἀπό πείνα. Ἐκατομμύρια νεκρῶν στά  
μέτωπα τοῦ πολέμου καὶ στή θάλασσα.

Στήν ἀρχή τοῦ πολέμου αὐτοῦ ἡ Ἐλλάδα θέλησε νά παραμείνει  
οὐδέτερη, ἀλλά ἡ Ἰταλία, πού εἶχε σχέδια γιά ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας  
της σ' ἑλληνικά ἐδάφη, ἔκαμε τήν Ἀλβανία στρατιωτική βάση γιά  
ἐξόρμηση καὶ τορπίλισε τό ἑλληνικό καταδρομικό «Ἐλλη», γιά ν'  
ἀναγκάσει τήν Ἐλλάδα νά θγει στόν πόλεμο. Ἡ Ἐλλάδα οὔτε τότε θέ-  
λησε νά θγει στόν πόλεμο. Τότε ἡ Ἰταλία ζήτησε νά τής παραδώσει τό  
ἐδαφός της, γιά νά περάσουν τά ἵταλικά στρατεύματα. Ἡ Ἐλλάδα ἀρ-  
νήθηκε καὶ στίς 28 Οκτωβρίου 1940 ἡ Ἰταλία κήρυξε τόν πόλεμο καὶ τά  
στρατεύματά της ἄρχισαν νά προχωροῦν μέσα στό ἑλληνικό ἐδαφός  
στήν "Ηπειρο. Ταυτόχρονα σμήνη ἀεροπλάνων θομβάρδιζαν ἑλληνικά  
λιμάνια καὶ πόλεις, ὅπως τήν Πάτρα, τή Λάρισα καὶ τή Θεσσαλονίκη.

Ἡ Ἐλλάδα τότε ξεσηκώθηκε. Μέσα σέ λίγες ὥρες συμπλήρωσε τήν  
ἐπιστράτευσή της κι ἔστειλε τίς δυνάμεις της νά ύπερασπίσουν τό  
έθνικό ἐδαφος.

"Ανδρες, γυναίκες, παιδιά, στρατιώτες, ναῦτες, ἀεροπόροι, ἐργά-  
τες, ὄλοι, μέ μιά θέληση καὶ μέ μιά ἀπόφαση πρόταξαν τά στήθη τους  
κι ἔφραξαν τό δρόμο στήν περήφανη στρατιά τῶν Ἰταλῶν. Τούς ἀνα-  
χαίτισαν καὶ τούς ἀνάγκασαν νά ὀπισθοχωρήσουν. Ὁ ἑλληνικός στρατός  
πολέμησε γενναῖα. Τά κατορθώματά του στήν Πίνδο, στόν Καλαμά, στό  
Μοράθα, στήν Κορυτσά, στήν Κλεισούρα, στό Ἀργυρόκαστρο, στό Το-  
μόρι, στό Πόλγραδετς, στήν Τρεμπεσίνα καὶ στή Χειμάρρα προκάλεσαν  
τό θαυμασμό τοῦ κόσμου, πού παρακολουθοῦσε μέ ἔκπληξη τή

νίκη τοῦ μικροῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐναντίον μιᾶς πανίσχυρης αὐτοκρατορίας 50 ἑκατομμυρίων.

Τὴν ἄνοιξη ὥμως τοῦ 1941 σέ βοήθεια τῶν Ἰταλῶν ἡρθαν οἱ Γερμανοί. Αὐτοὶ εἶχαν κατακτήσει ὀλόκληρη τὴ Δυτικὴ Εύρώπη καὶ σκόπευαν νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ἀλλά δέν ἤθελαν ν' ἀφήσουν πίσω τους τὴν Ἑλλάδα ἐλεύθερη νά κάνει νικηφόρο πόλεμο σέ βάρος τῶν συμμάχων τους Ἰταλῶν. Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 κήρυξαν τὸν πόλεμο κατά τῆς Ἑλλάδας. Οἱ Ἑλληνες ἀντιστάθηκαν στήν ὁχυρωμένη ἀμυντική γραμμῇ τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων. Ἀλλά οἱ γερμανικές φάλαγγες ἔκαμψαν τὴν ἀντίσταση τῶν Σέρβων καὶ μπήκαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τὴν Δοϊράνη. Ἡ Μακεδονία πλημμύρισε ἀπό τὰ γερμανικά στρατεύματα. Τά ὁχυρά μας κυκλώθηκαν, ἀλλά ἡ ἀντίσταση μας συνεχίστηκε καὶ νοτιότερα καὶ δέν ἔπαψε παρά ὅταν ἔπεσε καὶ τὸ τελευταῖο ὁχυρό, ἡ Κρήτη.

"Οσος στρατός, ναυτικό καὶ ἀεροπορία σώθηκε, πήγε μαζί μὲ τὸν βασιλιά στή Μέση Ἀνατολή καὶ συνέχισε τὸν ἀγώνα στό πλευρό τῶν συμμάχων. Ἡ Ἑλλάδα ὥμως ἔμεινε στήν κατοχή τῶν Γερμανῶν, Ἰταλῶν καὶ Βουλγάρων κι ἔζησε τέσσερα σχεδόν χρόνια κάτω ἀπό ἀφάνταστες στερήσεις καὶ πιέσεις. Σ' ὅλο ὥμως τὸ μακρό αὐτό διάστημα, οὕτε μιά στιγμὴ δέν ἔπαψε νά ἐλπίζει στή νίκη τῶν συμμαχικῶν ὅπλων καὶ νά ἐργάζεται μέ δολιοφθορές, μιστικές ὄργανώσεις καὶ ἀνταρτικά σώματα γιά τή φθορά τοῦ ἔχθροῦ. "Αφθονο ἑλληνικό αἷμα χύθηκε ἀπό τούς Βουλγάρους στή Μακεδονία καὶ ἀπό τούς Γερμανούς στήν ύπόλοιπη Ἑλλάδα. Οἱ ὁμαδικές ἐκτελέσεις τῶν Ἑλλήνων στά Καλάβρυτα, στό Δίστομο, στή Σπάρτη, στό Δοξάτο καὶ σέ ἄλλα μέρη τῆς χώρας θά μαρτυροῦν αἰώνια τίς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους γιά τίς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες στόν κόσμο.

Ἡ ἑλληνική ἀντίσταση στή γερμανική εἰσβολή καθυστέρησε τήν ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν κατά τῆς Ρωσίας κι ἔδωσε καιρό στούς Ρώσους ν' ἀμυνθοῦν καὶ ν' ἀποκρούσουν τὸν ἔχθρο. Μέ τήν εἰσοδο τῆς Ἀμερικῆς στόν πόλεμο μὲ τό μέρος τῶν "Ἀγγλῶν καὶ τῶν Ρώσων, οἱ Γερμανοί ἀρχισαν νά κάμπτονται καὶ τελικά νικήθηκαν ἀπό τούς Ρώσους στό ἀνατολικό μέτωπο καὶ ἀπό τούς συμμάχους σ' ὅλα τά ἄλλα μέτωπα τοῦ πολέμου.

Στόν ἀγώνα τῶν συμμάχων κατά τῶν Γερμανῶν σημαντική βοήθεια πρόσφερε τό ἑλληνικό ναυτικό, καὶ οἱ στρατιωτικές δυνάμεις δόξασαν

καί πάλι τά έλληνικά όπλα στίς μάχες τοῦ 'Ελ-Άλαμείν τῆς Ἀφρικῆς καὶ στό Ρίμινι τῆς Ἰταλίας.

Στίς 12 Οκτωβρίου τοῦ 1944 ἡ έλληνική σημαία ἀνυψώθηκε καὶ πάλι πάνω στὸν ιερό θράχο τῆς Ἀκροπόλεως στήν Ἀθήνα καὶ ἡ Ἐλάδα ἀνάπνευσε καὶ πάλι τὸ ζωογόνο ἀέρα τῆς Ἐλευθερίας. Τό 1945 ὁ πόλεμος τελείωσε. Ἡ Ἑλλάδα πήρε πάλι τά ἐδάφη της καὶ προσάρτησε καὶ τὴ Δωδεκάνησο πού εἶχαν ὡς τότε οἱ Ἰταλοί.

Ο βασιλιάς Γεώργιος ὁ Β' ἐπανήλθε στὸ θρόνο του, ἀλλὰ τὴν 1η Απριλίου 1947 πέθανε στὰ ἀνάκτορα τῶν Ἀθηνῶν ἀπό καρδιακή προσβολή καὶ τὸν διαδέχτηκε στὸν θρόνο ὁ ἀδελφός του Παῦλος ὁ Α'.

1918 Τοπογραφικός



Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 1946

**Έρωτήσεις.** Πότε έγινε βασιλιάς ο Γεώργιος ο Β'; Πότε άνακηρύχτηκε ή δημοκρατία; Πότε έπανηλθε στό θρόνο ο Γεώργιος ο Β'; Πότε κηρύχτηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος; Πώς έξαναγκάστηκε ή 'Ελλάδα νά μπει στόν πόλεμο; Πότε άρχισε ο έλληνοϊταλικός πόλεμος; Πότε ο έλληνογερμανικός; Πότε τελείωσε ο πόλεμος; Ποιά ήταν ή συμβολή της 'Ελλάδας στή νίκη τών συμμάχων;

αδόλYΕ' νήτο ανωθΟ" μοτ 2αδεθάΚ (εS υοιδρυσαντί) ΣΣ81  
ανήθΑ' νήτο 2ραουούετωρε 2ήτι 2όφοφτεM (I υοιδηκέΔ) ΑΣ81  
ομγοτνύ<sup>Σ</sup> ησωχερερήρανθε<sup>Σ</sup> Ο (εS υοιδηκεπε<sup>Σ</sup>) ΣΑ81  
Α μοτ υοιγωε<sup>Σ</sup> μοτ 2ζιφΑ" ΣΣ81  
ποτετράντα δικτηρ<sup>Σ</sup> ουνηλ<sup>Σ</sup> ΕΣ81  
Ιον<sup>Σ</sup> μοτ περιθνη<sup>Σ</sup> Ε801

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Η ΡΙΝΟΦΟΛΟΔ (ε υοιδηρM) Ετετ

- 1453 (29 Μαΐου) "Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τούς Τούρκους  
1770 Έπαναστατικό κίνημα τοῦ Όρλωφ  
1790 Έπαναστατικό κίνημα τοῦ Λάμπρου Κατσώνη  
1798 Μαρτυρικός θάνατος τοῦ Ρήγα Φεραίου  
1816 "Ιδρυση της Φιλικής Έταιρείας  
1821 (Φεβρουαρίου 22) Είσοδος τοῦ 'Υψηλάντη στή Μολδαβία  
1821 (Μαρτίου 23) Είσοδος τῶν ἐπαναστατῶν στήν Καλαμάτα  
1821 (Μαρτίου 25) 'Υψωση της σημαίας στήν 'Αγία-Λαύρα  
1821 ('Απριλίου 10) Απαγχονισμός τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε'  
1821 ('Απριλίου 23) Μαρτυρικός θάνατος τοῦ Διάκου  
1821 ('Απριλίου 13-14) Μάχη στό Βαλτέτσι  
1821 ('Ιουνίου 7) Μάχη στό Δραγατσάνι  
1822 ('Ιανουαρίου 1) Ή 'Εθνοσυνέλευση της Έπιδαύρου  
1822 (Μαρτίου 30) Καταστροφή της Χίου  
1822 ('Ιουνίου 6-7) Πυρπόληση της ναυαρχίδας από τόν Κανάρη  
1822 ('Ιουλίου 26) Μάχη στά Δερβενάκια  
1822 (Νοέμβριος) Πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου  
1824 (Μάρτιος) Επέμβαση της Αιγύπτου  
1824 ('Απρίλιος) Καταστολή της Έπαναστάσεως στήν Κρήτη  
1824 ('Ιουνίου 4) Καταστροφή της Κάσου  
1824 ('Ιουνίου 26) Καταστροφή τῶν Ψαρῶν  
1825 (Φεβρουαρίου 12) Απόβαση τοῦ Ιμβραήμ στήν Πελοπόννησο  
1825 ('Απριλίου 15) Δεύτερη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου  
1825 (Μαΐου 20) Θάνατος τοῦ Παπαφλέσσα  
1826 ('Απριλίου 10-11) "Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου  
1827 ('Απριλίου 23) Θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη  
1827 ('Οκτωβρίου 8) Ναυμαχία στό Ναθαρίνο  
1828 ('Ιανουαρίου 6) Κάθοδος τοῦ Καποδίστρια στήν 'Ελλάδα  
1831 (Σεπτεμβρίου 27) Θάνατος τοῦ Καποδίστρια

- 1833 ('Ιανουαρίου 25) Κάθοδος τοῦ "Οθωνα στήν Έλλασα
- 1834 (Δεκεμβρίου 1) Μεταφόρα τῆς πρωτεύουσας στήν Αθήνα
- 1843 (Σεπτεμβρίου 3) Ο "Οθωνας παραχωρεῖ Σύνταγμα
- 1863 "Αφίξη τοῦ Γεωργίου τοῦ Α'
- 1866 Κρητική ἐπανάσταση
- 1897 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος
- 1909 'Επανάσταση τοῦ Γουδί
- 1912 ('Οκτωβρίου 5) Βαλκανοτουρκικός πόλεμος
- 1913 (Μαρτίου 5) Δολοφονία Γεωργίου Α'
- 1913 ('Ιουνίου 17) Έλληνοβουλγαρικός πόλεμος
- 1922 (Αὔγουστος) Μικρασιατική καταστροφή
- 1940 ('Οκτωβρίου 28) Έλληνοϊταλικός πόλεμος
- 1941 ('Απριλίου 6) Έλληνογερμανικός πόλεμος
- 1944 ('Οκτωβρίου 12) Απελευθέρωση τῆς Έλλάδας
- 1947 Τόν Γεώργιο τὸν Β' διαδέχτηκε ὁ Παῦλος

Ἐ οὐτούσιον προσάρτητον τοῦ ράβδονοχυτοῦ Α' (ΟΙ οὐλίρηπτα') 1881  
 ουοράδιο οὐτούσιον ράβδοντομ (ΟΣ οὐλίρηπτα') 1881  
 ιοτέταρδος ὅτο πρόδομ (ΑΙ-ΕΙ οὐλίρηπτα') 1881  
 ινδότρυπροδότο πρόδομ (Ζ οινυνοί') 1881  
 οορύοδηπροδότο πρόδομ (Γ οιερυνονοί') 1881  
 οιοιχτόρητο πρόδομ (Θ οινυνοί') 1881  
 πρόνταρη νότο όπο δρδίχθανον ἡττή πορθέποντη (Σ-Θ οινυνοί') 1881  
 οικόνεδηδά δότο πρόδομ (ΟΣ οινυνοί') 1881  
 οιογγολούδεμ δότο αίκιδοντο πτωρόπι (Φοιοθέαδεμ) 1881  
 οιοτέρηΑ δότη πορθέποντη (Φοιοθέαδεμ) 1881  
 ιπτήρη νήτο ρωτούτοντη (Επονάτο) (Φοιοθέαδεμ) 1881  
 οοοδήδητο πορθέποντη (Φ οινυνοί') 1881  
 νόδοψη νήτο προστοτερη (ΟΣ οινυνοί') 1881  
 οοητηνόπολεῖ νήτο ψιτοφθῆτη δότο πορθέποντη (ΣΤ οιερυνοδεψεφ) 1881  
 οοιγγολούδεμ δότο εικιδούλοπο πρατεύεδ (δΤ ουλίρηπτα') 1881  
 ηοοδέμηπρη δότο ροτονόδο (ΟΣ οιούδημ) 1881  
 οοηγγολούδεμ δότο ροδοδέδη (ΓΙ-ΟΙ ουλίρηπτα') 1881  
 πιδικούδηρη δότο ροτονόδο (ΟΣ οιούδημ) 1881  
 ονιοδηρη δότο πλήρημη (Θ οιερυνωτηό') 1881  
 ηοδεκάδη νήτο πιδιταιδοποκή δότο ροδοδέδηλ (Θ οιερυνονούδη) 1881  
 οιοταιδοποκή δότο ροτονόδο (ΠΣ οιοδηρεπεζ) 1881

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η μάρτυρα στο Κεφαλονιά	ΠΕΡΙΤΕΧΟΜΕΝΑ	που μητερώρια.....	73
2. Λαζαρίκοι πόλεων της Ελλήνων			77
66. Ο φιλολόγους επικαθορισμός της αρχαίας		ποστούνται (την) Η. Α. Αγγέλη	18
86. "	ΜΕΡΟΣ Α'	ποσιδάφ Παύλου Ο. Σ.	8
88. "		(εταί) οι επιζήσαντες Επιφανίης Φ. Βασιλείου	8

## Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1453-1821)

	Σελ.
1. Τουρκοαυτοκρατορία κατά τόν 15ο αιώνα .....	5
2. Η κατάσταση της Εύρωπης κατά τόν 15ο αιώνα .....	» 6
3. Πόλεμοι τῶν διαδόχων τοῦ Μωάμεθ τοῦ Β' στήν Εύρώπη .....	» 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

1. Αποτελέσματα της τουρκικής κατακτήσεως .....	»	9
2. Δεινοπαθήματα τών υπόδουλων Έλλήνων .....	»	10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

1. Θρησκευτικά καί πολιτικά προνόμια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους . . . . .	» 12
2. Κλέφτες καί ἄρματολοί . . . . .	» 14
3. Δημοτικά τραγούδια . . . . .	» 16
4. Σουλιώτες, Μανιάτες, Σφακιανοί . . . . .	» 17
5. Οἱ ἑλληνικὲς κοινότητες ἐπὶ τουρκοκρατίας . . . . .	» 18
6. Φαναριώτες . . . . .	» 18
7. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ κατά τὴν τουρκοκρατία . . . . .	» 19
8. Ἡ παιδεία ἐπὶ τουρκοκρατίας . . . . .	» 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Τό έπαναστατικό κίνημα τοῦ 1770 .....	»	24
2. Τό έπαναστατικό κίνημα τοῦ 1790. Λάμπρος Κατσώνης - Γεώργιος Ανδρίτσος .....	»	26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

1. Πρώτη έκστρατεία τού Ἀλῆ-πασᾶ κατά τοῦ Σουλίου .....	» 28
2. Δεύτερη έκστρατεία τού Ἀλῆ-πασᾶ κατά τοῦ Σουλίου. Τό Κούγκι καὶ τό Ζάλονγκο .....	» 29

1833 (Ιανουαρίου 25) Κάθοδος του "Οθωνά στήν Ελλάδα	
1834 (Δεκεμβρίου 1) Μεταφορά της πρωτεύουσας στήν "Αθήνα	
1843 (Σεπτεμβρίου 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'	
1. Η γαλλική έπανάσταση .....	Σελ. 33
2. Ο Ρήγας Φεραίος (1757-1798) .....	» 35
3. Φιλική Έταιρεία (1814) .....	» 37
1909 Επανάσταση της Ελλάδας (1821-1825)	
1912 (Οκτωβρίου 15) Επανάσταση της Ελλάδας	
1913 (Μαρτίου 5) Δολοφονία ΜΕΡΟΣ Β'	
1913 (Ιουνίου 17) Επανάσταση της Ελλάδας	
1922 (Άγυουστος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	
1940 (Οκτωβρίου 28) Επανάσταση της Ελλάδας	
1941 (Απριλίου 8) Επανάσταση της Ελλάδας	
1. Άλεξανδρος, Υψηλάντης .....	» 40
2. Η άποτυχία του έπαναστατικού κινήματος στή Μολδοβλαχία .....	» 42
KEFALAIOS B Επικίνδυνο χρήστη οικοδόμησης	
1. Η ψύψωση τής σημαίας της έπαναστάσεως στή μονή τής Αγίας Λαύρας (25 Μαρτίου 1821) .....	» 45
2. Οι σφαγές τών Έλλήνων καί ό απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου τού Ε' από τούς Τούρκους .....	» 47
3. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί ή πολιορκία τής Τριπόλεως .....	» 48
4. Οι μάχες στό Βαλτέτσι καί στά Δολιανά καί ή άλωση τής Τριπόλεως .....	» 51
5. Η έπανάσταση στή Στερεά Ελλάδα. Η μάχη τής Άλαμανας καί ό Αθανάσιος Διάκος .....	» 54
6. Ο Όδυσσεας Ανδρούτσος καί τό χάνι τής Γραβιάς .....	» 57
7. Η μάχη στά Βασιλικά .....	» 58
8. Η έπανάσταση στήν ύπόλοιπη Ελλάδα .....	» 60
9. Η άνατιναξη τής τουρκικής φρεγάτας στήν Έρεσό .....	» 61
10. Η πρώτη έθνική συνέλευση τών Έλλήνων στήν Επίδαιρο .....	» 62
KEFALAIOS Γ Λοτ αρχινή δικτυούρη αττικής	
1. Η καταστροφή τής Χίου (Μάρτιος 1822) .....	» 65
2. Η πυρπόληση τής τουρκικής ναυαρχίδας στή Χίο από τόν Κωνσταντίνο Κανάρη .....	» 67
3. Η έκστρατεία τού Μαυροκορδάτου στήν Ήπειρο καί ή μάχη στό Πέτα (2 Ιουλίου 1822) .....	» 69
4. Η πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου .....	» 70
5. Η έκστρατεία τού Δράμαλη .....	» 71

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Σελ.

1. Ή μάχη στό Κεφαλόβρυσο καί ό θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη .....	»	75
2. Έμφύλιοι πόλεμοι τῶν Ἑλλήνων .....	»	77
3. Ο φιλελληνισμός στήν Εύρώπη καί ό Λόρδος Βύρων .....	»	78

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

1. Τουρκοαιγυπτιακή συμμαχία καί καταστροφή τῆς Κρήτης καί τῆς Κάσου .....	»	81
2. Ή καταστροφή τῶν Ψαρῶν .....	»	82
3. Ο Ἀνδρέας Μιαούλης καί ή ναυμαχία τοῦ Γέροντα .....	»	83

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

1. Απόθαση τοῦ Ἰμβραήμ στήν Πελοπόννησο .....	»	86
2. Δεύτερη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (15 Ἀπριλίου 1825 - 11 Ἀπριλί- ου 1826) .....	»	89

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

1. Τρίτη πολιορκία καί πτώση τοῦ Μεσολογγίου .....	»	91
2. Ἐπιστροφή τοῦ Ἰμβραήμ στήν Πελοπόννησο. Ή ἀντίσταση τῶν Μανια- τῶν καί τοῦ Κολοκοτρώνη .....	»	93
3. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης καί οἱ μάχες τῆς Ἀράχοβας καί τοῦ Διστό- μου .....	»	94

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

1. Ή μάχη στό Κερατσίνι, ό θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη καί ή πανωλεθρία τῶν Ἑλλήνων στό Φάληρο .....	»	97
2. Ή ἐπέμβαση τῶν Δυνάμεων .....	»	99

## ΜΕΡΟΣ Γ'

# ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

1. Ἰωάννης Καποδίστριας (1828-1831) .....	»	102
2. Ή βασιλεία τοῦ "Οθωνα .....	»	105
3. Ή βασιλεία τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' (1863-1913) .....	»	108
4. Ή βασιλεία τοῦ Κωνσταντίνου .....	»	114
5. Ή βασιλεία τοῦ Γεωργίου τοῦ Β' .....	»	120





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



**024000030018**

ΕΚΔΟΣΗ Δ', 1977 (IV) ΑΝΤΙΤΥΠΑ 195.000 ΣΥΜΒΑΣΗ 2786/7-2-77

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ Α.Ε.»





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής