

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
"ΠΑΡΘΕΝΩΝ", ΑΘΗΝΑ



1



ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΖΩΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1000

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ

Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκπαιδεύσεως

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

(ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ)

Διὰ τὴν Ε' τάξιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο Ε. Α. Π. τοῦ ὑπουργείου Παιδείας
γιὰ τὶς συνδιδασκόμενες τάξεις τῶν δημοτικῶν σχολείων

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ



ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΡΘΕΝΩΝ»

Ψηφιοποιήθηκε από τὸ Νοστίπουτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

ΑΙΓΑΙΟΤΣΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΩΝ ΝΟΤ. ΟΔΙΔΑΣ ΛΤ - ΑΠΟΛΟΥΦ)

νοτιοδυτική νότια γεωγραφική πλάτη μεταξύ 38° 30' ανατολικού

μεσογειακού και βορειοανατολικού θαλασσινού υποβάθρου. Η περιοχή είναι από τις πιο αναπτυγμένες στην Ελλάδα, λόγω της πλούσιας αρχαιολογικής και φυσικής κληρονομιάς της.

ΞΙΝΑ ΚΛΙΜΑ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΙΓΑΙΟΤΣΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Δίγες γνώσεις ἀπὸ τῆς Γεωγραφίας. 'Η φύση ποὺ μᾶς περιβάλλει μὲ τὸν φυτικὸ καὶ ζωϊκό τῆς κόσμου, δὲν εἶναι ἵδια κι δμοια σ' ὅλη τὴν ἔκταση τῆς γῆς. 'Αν ἐδῶ στὴν 'Ελλάδα ἔχωμε κάθε χρόνο τέσσερες ἐποχές κι ή φυσική ζωὴ κυλάει μὲ κανονικὸ ρυθμό, εἶναι γιατί ὁ τόπος μας βρίσκεται στὴν εὐκρατη̄ ζώνη. 'Εμεῖς οὕτε πολλὴ ζέστη ἔχομε τὸ καλοκαίρι, οὕτε πολὺ κρύο τὸ χειμώνα, δοῦ στὶς ψυχρές χώρες τοῦ Βορρᾶ. 'Υπάρχει ὅμως μιὰ φαρδιὰ λωρίδα τῆς γῆς, γύρω ἀπὸ τὸν 'Ισημερινό, ποὺ λέγεται **Διακεναυμένη Ζώνη** κι εἶναι ἡ περιοχὴ τῆς ὑπερβολικῆς ζέστης, τῆς δρυιαστικῆς βλαστήσεως καὶ πατρίδα δλῶν τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν ποὺ λείπουν ἀπὸ τὴν 'Ελλάδα. 'Επίσης ὑπάρχουν καὶ δυὸ ἄλλες ζῶνες κοντά στοὺς Πόλους μὲ φοβερὸ κρύο ποὺ λέγονται **Πολικὲς ζῶνες**, μ' ἐλάχιστη βλάστηση.

Ἄλιτα τῆς διαφορετικῆς θερμοκρασίας ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν κάθε ζώνη, εἶναι ή κατακόρυφη θέση ποὺ ἔχουν οἱ ήλιακές ἀκτίνες ἐπάνω στὸν 'Ισημερινό καὶ ή πλάγια κλίση τους στὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς γῆτης σφαιράς.

'Αλλὰ δὲν εἶναι μονάχα ή διαφορετικὴ θερμοκρασία ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν κάθε ζώνη τῆς γῆς. Κι' ἔνα σωρὸ ἄλλα φαινόμενα συμβαίνουν στὴν κάθε περιοχὴ, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση τῆς ἀπέναντι στὸν ἥλιο. 'Ετσι, ἀλλοιώτικο εἶναι τὸ ημέρωμα καὶ τὸ ἥλιοβασιλεμα στὶς διάφορες ζῶνες καὶ διαφορετικὴ ή διάρκεια τῆς ήμέρας καὶ τῆς νύχτας στὴν καθεμιὰ ἀπ' αὐτές.

Στὸν 'Ισημερινό ή ημέρα εἶναι πάντα ἵση μὲ τὴ νύχτα καὶ ημερώνει ἀπότομα, δπως καὶ βραδυάζει. Στὶς εὐκρατες ζῶνες, τὸ καλοκαίρι, ή μέρα εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν νύχτα καὶ μικρότερη τὸ χειμώνα. 'Εκτὸς ἀπ' αὐτὸ ἔχει τὸ πρωΐνό φέγγος, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου, ποὺ λέγεται **λυκανυγὲς** καὶ τὸ **λυκόφως**, μετὰ τὴ δύση του. Στὶς Πολικὲς ζῶνες πάλι ή ημέρα διαρκεῖ ἔξη μῆνες ἀδιάκοπα κι ή νύχτα ἄλλους τόσους ὕστερα. 'Εκεὶ τῇ νύχτα βλέπομε τὸ **Πολικὸ σέλας** νὰ φωτίζῃ τὶς γύρω παγωμένες ἔκτασεις.

"Ολες αὐτές οἱ διαφορές, γεννημένες ἀπὸ τὴν ὄνταρογη διεύθυνση

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



που έχουν οι ήλιακες ἀκτίνες ἐπάνω στήν κάθε περιοχὴ τῆς γῆς, χωρίζουν τὴν σφαῖρα της σὲ πέντε ζῶνες: Τὴν Βόρειον καὶ Νότιον Πολικὴν Ζώνην, τὴν Βόρειον καὶ Νότιον Εὐκρατὴν καὶ τὴν Διακεκαυμένην ποὺ βρίσκεται στὸ κέντρο καὶ δρίζεται ἀπὸ τοὺς Τροπικοὺς Κύκλους τοῦ Καρκίνου καὶ τοῦ Αιγαίκερω. "Ολα αύτὰ τὰ μαθαίνομε στὴ Γεωγραφία τῆς Ε' τάξεως.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἔχωρίζουν τὶς θερμές χώρες τοῦ Ἰσημερινοῦ καὶ τῶν Τροπικῶν ἀπὸ τὶς ὅλες ζῶνες εἶναι ἡ ὑπερβολικὴ θερμότητα τοῦ ἥλιου, ἡ μεγάλη ὑγρασία, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν γρήγορη ἔξατμιση τοῦ νεροῦ καὶ ἡ καταπληκτικὴ βλάστηση ἐξ αἰτίας τῶν συχνῶν βροχῶν. "Οπως πέφτουν κατακόρυφα οἱ ήλιακες ἀκτίνες ἐπάνω στὸ ἔδαφος, ἡ ζέστη εἶναι ἀνυπόφορη καὶ τὸ νερὸ στὶς θάλασσες, στὶς λίμνες καὶ στὰ ποτάμια παθαίνει μεγάλη ἔξατμιση μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γεμίζῃ ἡ ἀτμόσφαιρα ἀπὸ ύδρατμούς ποὺ προκαλοῦν τὴν ὑγρασία καὶ τὶς κατακλυσματισεῖς βροχές, ποὺ πέφτουν ἀδιάκοπα μῆνες δλόκληρους.

Εύνοημένα ἀπὸ τὸ ἔξαιρετικὰ ὑγρὸ κλῖμα τῶν Τροπικῶν παίρνουν τεράστια ἀνάπτυξη φυτὰ κάθε μορφῆς, ἀπὸ τὸ ἀπλὸ χορτάρι καὶ τοὺς θάμνους ὡς τὰ πιὸ γιγαντιαῖα δέντρα ποὺ μπορεῖ νὰ φαντασθῇ κανεὶς. Ἰδιαίτερα ἡ τροπικὴ βλάστηση θεριένει κατὰ τὴν περίοδο τῶν βροχῶν ποὺ ἔσπει δυὸ φορές τὸ χρόνο, μὲ διάρκεια τέσσερες μῆνες τὴν κάθε φορά. "Ακολουθοῦν δυὸ διμήνα ἡγρασίας ποὺ σταματᾶνε τὴ φυτικὴ ἀνάπτυξη καὶ καψαλίζουν τὴ γῆ ὡς τὴν ἐπομένη περίοδο τῶν βροχῶν.

Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΞΕΝΑ ΔΑΣΗ

Μέσα στὰ παρθένα δάση. "Η τροπικὴ βλάστηση μὲ τὴν καταπληκτικὴ δύναμη καὶ τὴν ἀφάνταστη ταχύτητα τῆς ἀναπτύξεώς της σχηματίζει, σ' ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Διακεκαυμένης Ζώνης, ἀπέραντα καὶ τόσο πυκνὰ δάση ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ διασχίσῃ κανένας δίχως νὰ ἀνοίξῃ δρόμο μὲ τὸ τσεκούρι. Πολλὰ μάλιστα εἶναι ἀδιαπέραστα μέχρι σήμερα καὶ γι' αὐτὸ λέγονται **Παρθένα δάση**, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσε ἀκόμα νὰ τὰ πατήσῃ τὸ πόδι τοῦ ἀνθρώπου. "Ολα αύτὰ τὰ τροπικὰ δάση, μὲ τὴν ἀφάνταστη ποικιλία τῶν δένδρων καὶ τῶν ἄλλων φυτῶν καὶ τὴν τρομακτικὴ τους ἔκταση, δονομάζονται **Ζούγκλα**. "Η Ζούγκλα κρύβει τόσα μυστήρια καὶ τόσες ἀπειλές γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή!

"Η πραγματικὴ μορφὴ τῆς ζούγκλας. "Η πραγματικὴ ζούγκλα εἶναι ἔνα ἀφάνταστο ἀνακάτωμα ἀπὸ πελώρια δένδρα, πυκνὰ φυτρωμένα, μὲ τὰ παρακλάδια καὶ τὶς φυλλωσίες τους μπερδεμένες καὶ σχεδὸν ἀδιαπέραστα. "Η ζούγκλα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀναρριχητικὰ δένδρα χιλίων λογιών, ἀπὸ χαμόδενδρα πλεγμένα σὰ δίχτυ ἀνάμεσά τους, ἀπὸ ἀγκαθωτούς θάμνους καὶ σκοίνους καὶ ἀπὸ ψηλὸ χορτάρι ἔνα μέτρο, ποὺ φράζουν κάθε

πέρασμα. "Ολα μαζι διποτελούν μιά τρομακτική πράσινη μάζα, πυκνή, μπερδεμένη, άδιαπέραστη.

Γιαντιαίοι δενδροκορμοί πεσμένοι καταγής, άλλοι καψαλισμένοι από τούς κεραυνούς και ξερές περικοκλάδες σπασμένες από τούς άνεμους, δέν είναι σπάνιες παραφωνίες μέσα στη ζωντάνια τής ζούγκλας. Γιατί κι οι καταιγίδες είναι συχνές και τό πέρασμα τού άνθρώπου όχι σπάνιο. "Ενα παχύ στρώμα από ξερά φύλλα βρίσκεται άπλωμένο στά σκιερά μέρη τής ζούγκλας καὶ μιὰ πνιγερή μυρωδιά άναδινεται ἀπ' θλες τίς μεριές.

Ψηλά στίς φυλλωσίές, φανταχτερά λουλούδια καὶ δριμοί καρποί κάθε λογής καὶ σ' θλα τὰ χρώματα, που μπορεῖ νὰ φαντασθῇ κανείς. Δίνουν μιὰ ίδιαίτερη διμορφιά στὸ πράσινο φυτό τους καὶ γεμίζουν τὸν άέρα μ' ἔνα πλήθος ἀρώματα.

Η ζούγκλα καὶ τὸ φυτικὸ βασίλειο. Γενικά ἡ θηρί τής ζούγκλας δίνει τὴν εἰκόνα τῆς μάχης ποὺ γίνεται ἀνάμεσα στὸ φυτικὸ βασίλειο, δηλ. τοῦ ἀγώνα ποὺ κάνει τὸ κάθε φυτὸ γιὰ νὰ ζήσῃ, νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ, 'Εκεὶ ποὺ κάποιο δένδρο ξεπετάει μιὰ καινούργια φύτρα ἡ ἔνα νέο κλαδί, χυμάνε ἐπάνω του· δέκα περικοκλάδες γιὰ νὰ φθάσουν ὡς τὸν ἐλεύθερον ἀέρα. Στὸ χῶρο ποὺ ἔπιανε πρὶν ἔνα πεσμένο δένδρο ἀπλώνονται μονομιᾶς οἱ βάτοι καὶ τὰ ἄλλα χαρόδεντρα γιὰ νὰ πνίξουν τὸ φύτρωμα καινούριου δένδρου καὶ ν' ἀρπάξουν δσο μποροῦν περισσότερο φῶς καὶ ἀνοικτὸν ἀέρα. Κι δην ξανοίγει δ τόπος ἀπό τὰ δένδρα καὶ τοὺς θάμνους, τὸ χορτάρι φθάνει τὸ ἔνα μέτρο ψφος καὶ οἱ καλαμιές γίνονται πέντε καὶ ἔξη μέτρα ψηλές.

Τὰ νερὰ καὶ η ζούγκλα. Μεγάλα ποτάμια μὲ τὰ παρακλάδια τους κυλοῦν δρμητικὰ τὰ νερό τους σ' θλη τὴν ἔκταση τής ζούγκλας κι δταν δέν γκρεμίζονται σὲ φοβερούς καταρράχτες, χύνονται ἥρεμα σὲ μιὰ μεγάλη λίμνη ἡ τραβάνε πέρα γιὰ νὰ χυθοῦν στὸν Ωκεανό. Ξέχωρα οἱ ρευματιές κι οἱ ἄλλες πηγές τοῦ νεροῦ τρέχουν, δίχως σταματημό, γιὰ νὰ δροσίσουν τὶς ρίζες τῶν φυτῶν καὶ νὰ ξεδιψάσουν τὰ ζωντανά.

"Ολα είναι μεγάλα μέσα στὴ ζούγκλα. Τὸ κάθε τι παίρνει τρομακτικὲς διαστάσεις. Τὰ δένδρα είναι θεόρατα, τ' ἀναρριχητικά είναι σωστὰ φυσικὰ τέρατα κι οἱ θάμνοι γιγαντιαῖς τοῦφες ἀπό ἀγκαθωτές πρασινάδες. Τὸ ἵδιο μεγάλα είναι καὶ τὰ ποτάμια καὶ τ' ἀγρίμια ποὺ ζοῦν μέσα στὴ ζούγκλα, ἀκόμα καὶ τὰ ἔντομα.

Τὰ ζῶα τῆς ζούγκλας. Τὰ πιὸ μεγάλα ζῶα τῆς στεριάς, τετράποδα καὶ ἑρπετά, σαρκοφάγα καὶ φυτοφάγα, ζοῦν μέσα στὴ ζούγκλα. 'Ο ἐλέφαντας, δρινόκερως, διποπόταμος, δ γορίλλας κι δ ἀγριοβούβαλος, ζοῦν μέσα ἔκει. 'Επίσης τὸ λιοντάρι, ή τίγρη, ή λεοπάρδαλη, κι δλα τὰ ἄλλα σαρκοφάγα κυνηγοῦν τὴν τροφή τους μέσα στὴ ζούγκλα.

'Εκεῖ βρίσκουν ἀφθονη τροφή καὶ τὰ φυτοφάγα ζῶα διπως είναι: ή καμηλοπάρδαλη, τὸ ζαρκάδι, δ πίθηκος κι ἄλλα πολλά. 'Εκεῖ ἀκόμα ζοῦνε ἀμέτρητα πουλιά κάθε λογῆς καὶ ἑρπετά καὶ ἔντομα σὲ ἀφάνταστο πλῆθος.

Η ζούγκλα την ήμέρα και τη νύχτα. Την ήμέρα ή ζούγκλα είναι σιωπηλή, δὲν άκομη ἄλλο ἀπό τὰ κελαΐδήματα τῶν πουλιών καὶ τὸ θόρυβο ποὺ κάνουν οἱ ἀναρίθμητες μαῖμοιδες ἐπάνω στὰ δένδρα. "Ολα τὰ ἄλλα ζῶα καταφεύγουν στοὺς ἴσκιερους τόπους, γιατὶ η ζέστη εἶναι φοβερή καὶ κανένα δὲν μπορεῖ νὰ ξεμυτίσῃ. Μόλις πέσει δύμας δὲν ήταν κι ἀπλωθῆ τὸ νυχτερινὸ σκοτάδι, μέσα στὸ δάσος ἀρχίζει η πολύβουη ζωὴ τῆς ζούγκλας. "Ολος δ τόπος ἀχολογᾷς ἀπό τὰ οὐρλιαχτά, τίς φοβισμένες τοιρίδες καὶ τὰ πονεμένα βογγητὰ τῶν ζωντανῶν ποὺ σπαράζονται ἀπό τ' ἀγρίμια.

Η ΕΡΗΜΟΣ

Τὸ ἀντίθετο τῆς ζούγκλας εἶναι η ἔρημος. Βρίσκεται κι αὐτὴ στὶς θερμές χῶρες τῆς τροπικῆς ζώνης καὶ σκεπάζει ἀπέραντες ἑκτάσεις στὴν Ἀφρική καὶ τὴν Ἀσία. Τίποτα δὲν φυτρώνει στὴν ἔρημο, κανένα ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἐκεῖ καὶ οἱ ἀνθρώποι φεύγουν μακριὰ τῆς. Αἰτία εἶναι η δλοκληρωτικὴ ἔλλειψη τοῦ νεροῦ, ποὺ δίχως αὐτὸ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ προκόψῃ στὴ φύση. Οὔτε φυτό, οὔτε ζῶο, οὔτε ἀνθρώπος. "Από τὶς περιοχὲς αὐτὲς τῆς τροπικῆς ζώνης λείπουν δλότελα οἱ λίμνες καὶ τὰ ποτάμια καὶ η θάλασσα εἶναι μακριά. Δὲν βρίσκεται ὁ ἥλιος νερὸ νὰ ξεστίσῃ, νὰ σηκώσῃ ὑδρατμὸ καὶ νὰ δημιουργήσῃ τὰ σύννεφα τῆς βροχῆς ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴ βλάστηση. "Ετοι ξεροφήνει τὴ γῆ καὶ τὴν κάνει ἀχρηστὴ γιὰ τὸ κάθε τι.

"Αβάσταχτη εἶναι η ζέστη ποὺ βασιλεύει τὴν ήμέρα στὴν ἔρημο. Φοβερή ἀντηλιὰ ἐπάνω στὶς πέτρες καὶ στὴν ἄμμο στραβώνει τὰ μάτια καὶ πνιγερὸς ἀέρας φλοιμώνει τὰ στήθια τοῦ ἀνθρώπου. Τὴ νύχτα η θερμοκρασία πέφτει ἀπότομα μὲ 50—60 βαθμοὺς διαφορὰ καὶ τὸ κρύο εἶναι ὑπερβολικό. "Η διαφορὰ εἶναι ἵδια, σὰ νὰ βγαίνῃς ἀπό φοῦρνο καὶ νὰ κλείνεσαι σὲ ψυγεῖο.

"Άλλη πληγὴ τῆς ἔρημου, πολὺ χειρότερὴ ἀπό τὴ ζέστη καὶ τὸ κρύο, εἶναι η ἀμμοθύελλα. Συχνὰ πυκνὰ φυσοῦν στὴν ἔρημο φοβεροὶ ἄνεμοι ποὺ σηκώνουν σὲ πελώρια σύννεφα τὴν ψυλὴ ἄμμο καὶ κύματα - κύματα τὴ χοντρή, γιὰ νὰ θάψουν δὲ τὶ βροῦν μπροστά τους. "Ολόκληρα καραβάνια χάνονται κάτω ἀπ' τὴν ἄμμο καὶ κατασκηνώσεις ἔξαφανίζονται μέσα σὲ λίγες στιγμές.

"Οταν φυσήῃ ὁ λίβας στὴν ἔρημο τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀραβίας, θολώνει μονομιᾶς δ. οὐρανὸς κι ὅλα χάνονται μέσα στο κόκκινο σύννεφο τῆς ἄμμου. Τὰ καραβάνια ποὺ θὰ τύχουν σὲ πορεία πρέπει γρήγορα νὰ σταματήσουν διό ποροῦν, νὰ γαντζωθοῦν σὲ στέρεο ἔδαφος. "Άλλοιδες μπορεῖ νὰ τὰ πάρῃ δ ἄνεμος η νὰ τὰ θάψῃ η ἄμμος. Καὶ καλά έὰν εἶναι ἀπλὸ χαμψίνι δ ἄνεμος, μποροῦν νὰ γλυτώσουν τὰ καραβάνια. "Αν τύχη ὅμως καὶ εἶναι σιμούν τότε ἀλλοίμονο στοὺς ἀνθρώπους τῶν καρα-

βανιών καὶ στίς καμήλες τους. Πρέπει νὰ εἶναι πολὺ τυχεροὶ γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴ ζωὴ τους.

Ἐρημοὶ βρίσκονται πολλές στὴν Ἀφρική, στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀστραπλία. Μά οἱ πιὸ μεγάλες εἶναι ἡ Σαχάρα καὶ Καλαχάρη στὴν Ἀφρική, ἡ Γόβη στὴν Κίνα, ἡ ἔρημος τῆς Βικτωρίας στὴν Αὐστραλία καὶ ἡ ἔρημος τῆς Ἀραβίας.

“Ως πρὶν λίγα χρόνια οἱ ταξιδιώτες περνοῦσαν τὴν ἔρημο μὲ καραβάνια ἀπὸ καμῆλες. Τώρα ὅμως ἔγιναν καὶ σιδηρόδρομοι σὲ μερικά σημεῖα τῆς ἔρημου, ὅπως στὸ Σουδάν. “Αλλες πάλι τὶς περνοῦν οἱ ἄνθρωποι μὲ τ’ αὐτοκίνητο.

Ἐκεῖνο ποὺ βοηθᾶ σημαντικά τὸ πέρασμα τῆς ἔρημου εἶναι ἡ ὑπαρξη μερικῶν πηγαδιῶν σὲ διάφορα σημεῖα ποὺ δίνουν ζωὴ σὲ λίγα φυτὰ καὶ κάνουν τὶς δάσεις. ᘾκεῖ βρίσκουν ξεκούραση τὰ καραβάνια καὶ νερὸ γιὰ νὰ χορτάσουν τὴ δίψα τους. Ἀπ’ τὶς δάσεις αὐτὲς πολλές εἶναι κατοικημένες, μερικές δίχως μονίμους κατοίκους καὶ ἄλλες, οἱ πιὸ μικρές, διλωσδιόλου ἀκατοίκητες. Στὶς δάσεις προκόβουν οἱ χόυρμαδιές ποὺ δὲν φοβοῦνται τὴν πολλὴ ζέστη, τὸ ζαχαροκάλαμο, οἱ μπανανιές καὶ λίγο καλαμπόκι. Μέγαλη προσπάθεια γίνεται, τὰ τελευταῖα χρόνια, στὴ Σαχάρα γιὰ τὴν ἀνακάλυψη πηγαδιῶν καὶ τὴν ἵδρυση καινούριων πρασίνων νησιῶν μέσα στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀμμού. Γάλλοι ἐπιστήμονες ψάχνουν παντοῦ γιὰ νερὸ ἀπὸ ὑπόγεια ποτάμια, ποὺ τρέχουν ἀχρηστὰ κάτω ἀπὸ τὴ φλεγόμενη ἔρημο καὶ γιὰ ἄλλες πηγὲς νεροῦ. Καὶ δπου βροῦν ἔνα πηγάδι φέρνουν τὸ νερό του στὴν ἐπιφάνεια καὶ φυτεύουν μιὰ καινούργια δαση ποὺ θὰ τὴν καλλιεργήσουν ντόπιοι φελλάχοι. Ὁ ἀγώνας φυσικά εἶναι σκληρός, γιατί, ἐκτὸς τὶς ἄλλες δυσκολίες, ἔχουν νὰ παλαιώσουν καὶ τὶς ἀμμοθύελλες ποὺ ὅχι σπάνια θάρσουν δάσεις.

ΣΤΕΠΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΝΔΡΕΣ

Οἱ στέππες. Ἡ διαμύρφωση τοῦ ἁδάφους κοντά στοὺς τροπικοὺς κύκλους εἶναι τόσο ἀνώμαλη, διστε ἀπέραντες ἑκτάσεις ἀπομονώνονται μακρυὰ ἀπὸ τὶς θάλασσες. Ψηλές βουνοσειρές κλείνουν ἀπὸ παντοῦ σχεδὸν τὶς περιοχὲς αὐτὲς κι’ ἐμποδίζουν τοὺς ἀγέμους νὰ μεταφέρουν ύδρατμοὺς καὶ στὶς πεδιάδες ποὺ βρίσκονται πίσω τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι πολλοὺς μῆνες τὸ χρόνο οἱ ἀποκλεισμένες περιοχὲς δὲν βλέπουν βροχὴ καὶ μένουν ἥρες δίχως καμιαὶ βλάστηση. Ἐρχεται ὅμως ἐποχὴ, κατὰ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ οἱ ἀνεμοὶ φυσάνε ψηλά καὶ κατορθώνουν τὰ περάσουν τὶς βουνοκορφές μαζὶ μὲ τὰ σύννεφα ποὺ σπρώχνουν μπροστά τους. Τότε βρέχει κάθε μέρα στὶς χῶρες ἐκεῖνες κι’ ἡ διψασμένη γῆ τους σκεπάζεται πέρα γιὰ πέρα μὲ πρασινάδα.

“Ολοὶ οἱ σπόροι ποὺ ἔχουν ἀπομείνει μέσα στὸ χῶμα, ἀπὸ τὴν προηγουμένη χρονιά, σκάζουν βιαστικά καὶ πετοῦν τὰ φύτρα τους στὸν ἥλιο. Παχειά χλόη ἀπλώνεται τώρα σ’ δλη τὴν ἐκταση ποὺ ἦταν ἔρημη

ώς τὰ χθές. Καὶ μαζὶ μὲ τὸ χόρτο πληθαίνουν καὶ μερικά ἄλλα εἴδη χαμόφυτῶν δύπως εἶναι ἡ πόσα καὶ τὰ κακτοειδῆ. Κανένα μεγαλύτερο φυτό ή δένδρο δὲν μπορεῖ νὰ προκόψῃ γιατὶ ἡ ἐποχὴ τῆς βροχῆς εἶναι σύντομη κι' ἀμέσως ὕστερα θὰ ξανάρθῃ ἡ ξηρασία. Ἀδύνατο νὰ προλάβῃ τὴν ἄνθιση καὶ τὴν καρποφορία του ἔνα μεγάλο φυτό σὲ τόσο σύντομο διάστημα. Γι' αὐτὸ μονάχα τὰ μικρόσπορα φυτά κατορθώνουν νὰ βλαστήσουν καὶ νὰ δημιουργήσουν τὸν καρπό τους μέσα στὸ λιγοστὸ χρόνο ποὺ διαρκεῖ ἡ εὐλογημένη υγρασία.

Οἱ ἀδικημένες αὐτές περιοχές λέγονται **στέππες** καὶ βρίσκονται σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς Βορείου καὶ Νοτίου Εὐκράτου Ζώνης. Σκεπάζουν μεγάλες ἑκτάσεις τῆς Κεντρικῆς Αύστραλίας, τις νότιες ἐπαρχίες τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως στὴν Εύρωπη καὶ στὴν Ἀσία, περιοχές στὴ Μεσημβρινὴ Ἀφρική καὶ στὴν Κεντρική καὶ Νότιο Ἀμερική, ὅπου οἱ **Στέππες** λέγονται **Πάμπες**.

"Οσους μῆνες οἱ Στέππες εἶναι ξηρές, μένουν ἔρημες ἀπὸ ζῶα, ποὺ φεύγουν μακριά γιατὶ δὲν βρίσκουν τίποτα νὰ φᾶνε ἐκεῖ. Μόλις δύμας περάσουν οἱ πρῶτες βροχῆς καὶ γρήγορα·γρήγορα φουντώνει τὸ χορτάρι, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες πρασινάδες, οἱ Στέππες γεμίζουν ἀπὸ κάθε λογῆς ζῶα καὶ ἀγρίμια. Ἡ φυτικὴ ζωή, δυστίμη κι ἄν εἶναι, τραβάει οὰ μαγνήτης τὸ ζωϊκὸ βασίλειο. Τὰ φυτοφάγα ζῶα πλημμυρίζουν τὴν κατάφυτη Στέππα γιὰ νὰ βοσκήσουν τὴν βλάστησή της καὶ ξοπίσω τους ἔρχονται τ' ἀγρίμια ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὶς σάρκες τους. Ἡ περίοδος αὐτὴ διαρκεῖ δυδετρεῖς μῆνες, σπάνια περισσότερο. Κι ὅταν ξαναρχίσῃ ἡ ξηρασία δύλος δζωϊκός κόσμος τρέχει νὰ βγῆ ἀπὸ τὰ δρια τῆς Στέππας, ἀναζητώντας ἀλλού τὴν τροφή του. Τὸ πράσινο ἔχει ἔξαφανισθῇ ἀπὸ παντοῦ καὶ τὸ ξερὸ χῶμα σκάζει δύλο ραγάδες. Ἡ Στέππα ἔχει ξαναγίνη ἔρημος καὶ τόπος ἀκατοίκητος.

Οἱ **Τούνδρες**. Στὴν ἀντίθετη πλευρά τῆς Β. Εὐκράτου ζώνης ἔκει ποὺ γειτονεύει μὲ τὸν πολικὸ κύκλο, ἀπλώνονται ἄλλους εἴδους περιοχές ἀδικημένες ἀπὸ τὴ φύση. "Οχι ἀπὸ ἔλλειψη νεροῦ, ἀλλὰ ἀπὸ ἔλλειψη ἥλιασκῆς θερμότητας, ἡ βλάστηση εἶναι κι ἔκει φτωχὴ καὶ περιορισμένη στοὺς δυδετρεῖς κολοκαρινούς μῆνες. Οἱ ἀδικημένες αὐτές περιοχές λέγονται **Τούνδρες**.

"Οχτὼ ώς ἐννηδά μῆνες τὸ χρόνο οἱ Τούνδρες βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸν πάγο καὶ τὸ χιόνι. Εἶναι νεκρές. Μόλις δύμας λυώσουν τὸ καλοκαΐρι τὰ χιόνια, ἀρχίζουν νὰ πρασινίζουν κάτι μικροσκοπικές ἵτιες καὶ τὸ ἔδαφος τῆς Τούνδρας σκεπάζεται ἀπὸ λειχήνες καὶ μούσκλα (βρύα).

Στὶς Τούνδρες δὲν ζοῦν παρὰ τάρανδοι, ἄσπρες ἀρκούδες καὶ μερικά τρωκτικά.



Τὸ φυτικὸ βασίλειο τῆς Διακεκαυμένης ζώνης εἶναι τὸ πλουσιώτερο σ' ὅλη τὴν γῆ. Γι' αὐτὸ καὶ ἀξίζει νὰ μπῇ πρῶτο ἀπ' ὅλα, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ δίνει τροφὴ στὰ ζῶα καὶ ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸ περιβάλλον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸ τους. Πολλὰ εἶναι τὰ καφερὲα καὶ ἄκαρπα δέντρα τῶν τροπικῶν χωρῶν ποὺ δὲν μπορεῖ κανένας νὰ τὰ συναντήσῃ σὲ ἄλλες ζῶνες. Καὶ θὰ ἥταν ἀδύνατο νὰ μιλήσωμε γιὰ ὅλα τὰ φυτά τους μέσα σὲ ἔνα τόσο μικρὸ βιβλίο. Ἀναγκαστικὰ θὰ ἔξετάσωμε μόνο τὰ κυριώτερα ἀπὸ τὰ δέντρα καὶ τὰ φυτὰ τῆς Διακεκαυμένης, ὅσα πρέπει νὰ ξέρωμε ἡμεῖς τὰ παιδιά, γιὰ τοὺς πολύτιμους καρποὺς ποὺ μᾶς προσφέρουν.

Πιὸ κοντινός μας ἐπιρόσωπος τῆς τροπικῆς βλαστήσεως εἶναι ὁ γνωστός μας φοίνικας ποὺ σηκώνει τὸ λυγερό του κορμὶ καὶ στὴν Ελλάδα μὰ δίχως νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ δώσῃ καρπό. Τὸ εὔχρατο κλῆμα τοῦ τόπου μας μὲ τὶς χειμωνιάτικες ψύχεις δὲν τὸν ἀφήνει νὰ προκόψῃ δύπος πρέπει καὶ νὰ καρποφορήσῃ. Γι' αὐτὸ μένει μονάχα καλλωπιστικὸ δέντρο, ἀπ' τὰ καλύτερα μάλιστα ποὺ μποροῦν νὰ προκόψουν στὰ μέρη μας.

"Ομως ὁ καθαυτὸ φοίνικας, ἡ χρυσὴ χουρμαδιά, μὲ τὸ πανύψηλο ἀνάστημα καὶ τὸν δλόγυλυκο καρπό, προκόβει θαυμάσια στὶς τροπικὲς χῶρες καὶ γιὰ αὐτὸν θὰ μιλήσωμε τώρα.

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Η ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ)

Ἡ χρυσὴ χουρμαδιά. "Υψος ἀπὸ 15 ὁς 30 μέτρα καὶ πάνω, κορμὸς ὀλόϊσος σὰν κολώνα, καὶ μιὰ καταπράσινη τούφα στὴν κορυφὴ του—ἡ φυλλωσιὰ —νὰ πᾶς εἶναι ἡ χουρμαδιὰ στὴν πατρίδα της. Ἀτίμητο δέντρο τῆς δάσεως, στοιχικὸ ἀφέντης τοῦ φελλάχου στὴν Αἴγυπτο καὶ παρηγοριὰ τοῦ φτιωχοῦ θιαγενῆ στὴ Νότιο Ἀσία καὶ στὴν Αντηραλία.

Ο περίεργος κορμός της. "Ο κορμὸς τῆς χουρμαδιᾶς ὑψώνεται ὀλόϊσος καὶ κυλινδρικός, δίχως κλωνιά, μόνο ποὺ εἶναι ἀνώμαλη ἡ φλούδα του, σὰν τὸ δέρμα τοῦ φιδιοῦ μὲ νὰ λέπια του. Αὐτὸ δφείλεται στὸ ὄτι ἡ χουρμαδιὰ διατηρεῖ τὰ ἔρεὰ θηκάρια τῶν φύλλων της, ποὺ ἔχουν μαραθῆ τὴν προηγούμενη χρονιὰ καὶ ἔπεσαν. Κάθε χρόνο γίνεται τὸ ἔδιο, ἡ φουντιωτὴ φυλλωσιὰ μαραίνεται καὶ φρεύγει, μὰ οἱ θῆκες τῶν φύλλων, οἱ κολεοί, δύπος λέγονται ἐπιστημονικά, μένουν στὸν κορμὸ της καὶ ἔραίνονται σὰ λέπια. Κάθε σειρὰ ἀπ' αὐτὰ τὰ λέπια εἶναι καὶ ἔνας χρόνος ζωῆς τοῦ δέντρου καὶ ἀπὸ κεῖ μπορεῖ νὰ κρίνῃ κανένας τὴν ηλικία του.

Ἡ περήφανη φυλλωσιά της. "Ἐξαιρετικὰ ὅμορφη, ἀνάλογη μὲ τὴ βασιλικὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ κορμοῦ, εἶναι καὶ ἡ φουντιωτὴ φυλλωσιὰ τῆς χουρμαδιᾶς. Σχηματισμένη ἀπὸ καταπράσινα φύλλα, μὲ μάκρος ὡς 2 καὶ 3 μέτρα τὸ

καθένα καὶ χωρισμένο σὲ ἄλλα πιὸ μικρὰ καὶ μυτερὰ φύλλα, φαντάζει σὰν ἔνα πελόριο ἀνοικτὸ μπουκέτο πρασινάδας, ἢ πολύτιμο ριπίδιο.

Τὰ φουντωτὰ ἀνθη της. Στὴ βάση τοῦ κάθε φύλλου καὶ γύρω στὴν κορυφὴ τοῦ κοριμοῦ φυτρώνουν, κάθε ἀνοίξη, τὰ λουλούδια τῆς χονδραμαδιᾶς. Κλει-
σμένα στὴν ἀρχὴ μέσα σὲ χοντρὲς ἀσπρες θήκες, σπάνε ὑστερα μόλις ἀνοίξουν οἱ
σακούλες καὶ προβάλλουν ἀσπρα καὶ ἀρωματικὰ σὲ φουντωτὲς ταξιανθίες.

Γονιμοποίηση τῶν λουλουδιῶν. Τὰ λουλούδια εἰναι ἀρσενικὰ σὲ πολ-
λοὺς φοίνικες, καὶ ὑηλυκὰ στοὺς ἄλλους, ὅχι ἀνάμικτα στὸ ἴδιο δέντρο. Καὶ γὰ
νὰ δέοσυν καρπὸ πρέπει νὰ σμίξῃ ἢ γύρι τους μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀέρα καὶ τῶν



Ο Φοίνικας

ἐντόμων. Ἀλλοιῶς εἰναι ἀδύνατο νὰ γο-
νιμοποιηθοῦν. "Οταν ἀπὸ μιὰ φυτεία λείπουν τὸ ἀρσενικὰ δέντρα ἢ βρίσκονται
ἔξμακρα καὶ τὰ ἐντομα δυσκολεύονται νὰ μεταφέρουν τὴ γύρι, τότε οἱ καλλιεργη-
τὲς φέρουν ἀρσενικὰ κλαδιά καὶ τὰ κρε-
μοῦν ἀνάμεσα στὶς θηλυκὲς χονδραμαδὶες γιὰ νὰ εὐκολύνουν τὴ γονιμοποίησή των.
"Ετοι ἀκριβῶς γίνεται στὰ μέρη μας μὲ
τὶς συκιές, μὲ τὴ διαφορὰ πῶς σ' αὐτὲς
ἡ γονιμοποίηση γίνεται στὸν καρπὸ ἀπὸ
ἕνα μικροσκοπικὸ ἐντομο ποὺ λέγεται
ψῆνας καὶ βρίσκεται μέσα στὸ ἀρσενικὸ
σύκο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἢ χονδραμαδὰ λέ-
γεται ἐπιστημονικὰ «δίοικο δέντρο».

Καρποφορία της. "Υστερα ἀπὸ
τὴ γονιμοποίηση δένει ὁ καρπὸς καὶ τὰ
ἀνθοπέταλα πέφτουν. Γιὰ νὰ δριμάσουν
οἱ χονδραμάδες χρειάζονται μῆνες καὶ ἔτσι
ἡ συγκομιδὴ τους γίνεται ἀπὸ τὸν Ὁκτώ-
βριο ὡς τὸ Δεκέμβριο, ἀνάλογα μὲ τὴν

ποικιλία τοῦ καρποῦ καὶ τὴ γεωγραφικὴ
θέση νοῦ δέντρου. Ὁ ὄφιμος χονδραμὰς εἰναι μεγάλος σὰν τὸ δαμάσκηνο. Ἡ ἐπι-
φάνεια του εἶναι λιγάκι τραχειὰ καὶ τὸ σχῆμα του εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ δα-
μάσκηνο, εἶναι δηλαδὴ στενόμακρο. Ὅσο πιὸ ξανθὸ εἶναι τὸ χρῶμα τοῦ χονδ-
ροῦ τόσο καλύτερη εἶναι ἡ ποιότητά του. Ἡ σάρκα του εἶναι δλόγλυκη, πλούσια
σὲ ζαχαρωτὴ οὐσία καὶ ἡ θερπτικότητά του μοναδική. Στὴ μέση τοῦ καρποῦ βρί-
σκεται ἕνα ψιλόλιγνο κονκούντι ποὺ βγαίνει εὔκολα, δπως τῆς ἑλητᾶς.

Πός πολλαπλασιαζεται. Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῆς γίνεται καὶ μὲ τὰ
κοικούτια ποὺ σπέρνονται στὴ γῆ, μὰ πιὸ πολὺ μὲ τὶς παραφυάδες τοῦ δένδρου
ποὺ ἐπειτιοῦνται κάθε τόσο γύρω ἀπὸ τὸν κοριμὸ καὶ δὲν ἔχεις παρὰ νὰ τὶς ξερι-
ζωσῃς καὶ νὰ τὶς φυτεψῃς παραπέρα. Σὲ δικτὺ χρόνια ἡ κάθε παραφυάδα γίνεται
ένα καινούργιο δέντρο, ποὺ ἀρχίζει νὰ καρποφορῇ καὶ κάθε χρόνο ὑψώνει τὸ
ἀνάστημα του νὰ φθάσῃ τὰ 20 ἢ 30 μέτρα.

Παραγωγή. Κάθε δέντρο δίνει τὸ χρόνο ἀπὸ 50 ὅ; 140 ὅκ. χουρμάδες, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία του. Ὅταν δηλαδὴ ἀρχίζει νὰ καρποφορῇ, στὰ δικτὼ του χρόνια, δίνει, ὅ; 50 ὅκ. καρπό. Μὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα κάθε χρόνο αὐξάνεται ἡ παραγωγή. Οἱ πιὸ διαλεχτοὶ χουρμάδες στέλλονται στὸ ἔξωτερικό, συσκευασμένοι σὲ ἔντινα κουτιά. Οἱ δευτερώτεροι, ποὺ ἔχουν πιὸ μελαχροινὸ χρῶμα, στοιβάζονται πατητοὶ μέσα σὲ μικρὲς κάσες καὶ παραδίδονται στὸ ἐμπόριο.

Χρησιμότητα. Μὰ δὲν εἶναι μόνο ὁ καρπὸς ποὺ κάνει τὴν χουρμαδιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολύτιμα δέντρα τοῦ φυτικοῦ βασιλείου. Ὄλα τῆς χρειάζονται στὸν ἄνθρωπο, ἀπ' τὴν φίλα της ὥς τὴν κορυφή. **Τὰ κουκούτσια** τῶν χουρμάδων μουσκεμένα στὸ νερό, εἶναι θρεπτικὴ τροφὴ γιὰ τὰ ζῶα καὶ ἀπὸ τὸ κάρφουνό τους βγάζουν τὴν **σινικὴ μελάνη** γιὰ τοὺς ζωγράφους καὶ μιὰ εἰδικὴ **δδοντοδοκονη**. Ἀπὸ τὰ **φύλλα** γίνονται διάφορα **ψάθινα πλεκτά** καὶ οἱ **ἴνες** της, κλωσμένες μὲ καμηλότριχα, εἶναι κατάλληλες γιὰ **ἀδιάβροχα θράσματα** καὶ γιὰ **σκηνές**. Ἐπίσης τὸ **ξύλο** τῆς χουρμαδιᾶς χρειάζεται στὴν **ἐπιπλοποιία** καὶ στὴν **οἰκοδομική**, ἐκτὸς ποὺ καίεται στὸ τζάκι. Πάνω ἀπ' ὅλα ὁ καρπὸς τῆς χουρμαδιᾶς δίνει καὶ γλυκὸ **κρασί** καὶ ἔνα δυνατὸ ἑύδι ποὺ τὸ μεταχειρίζονται στὶς τροπικὲς χῶρες.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Ὁ φοίνικας εἶναι δέντρο ποὺ ξεχωρίζει σὲ 12 ποικιλίες, σκορπισμένες σ' ὅλες τὶς θερμές χώρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Ἀπ' τὶς ποικιλίες αὐτὲς η σπουδαίτερη εἶναι ἡ γνωστή μας χουρμαδιά, ποὺ ἔχει τὸ **ἐπιστημονικὸ δομα «φοίνιξ δακτυλοφόρος»**. Γιὰ νὰ προκαψῇ τὸ εὐλογημένο αὐτὸ δέντρο χρειάζεται ἔδαφος ὅγρο γιὰ νὰ ἀπορροφοῦν ἀπὸ αὐτὸ οἱ ρίζες του τὸ νερὸ καὶ τὰ θρεπτικὰ ὄλικά. Ἐπίσης χρειάζεται ζέστη πολλὴ ποὺ γὰρ καφαλίζῃ τὴν κορυφή του καὶ νὰ ὀριμάζῃ τὸν καρπό. Γι' αὐτὸ οἱ ἀρπάδες λέγε πώς ἡ χουρμαδιά πρέπει νάχῃ τὰ πόδια τῆς στὸ νερὸ καὶ τὸ κεφάλι της πυρωμένο ἀπ' τὸν ἥλιο γιὰ νὰ πάγη μπροστά.

Οπου βρίσκεται γεροπηγὴ στὴν ἔρημο ἐκεῖ βρίσκεται ἡ χουρμαδιὰ καὶ δίνει ζωὴ στὴν δαση. Κάτω ἀπ' τὸν ίσκιο τῆς βρίσκονται οἱ καλύβες τῶν θιαγενῶν ποὺ κοντά τῆς καλλιεργοῦν τὴν μπανανιά, τὸ ζαχαροκάλαμο, τὸ καλαμπόκι καὶ τὸ σόργο γιὰ τὸ φυμά τους. Ἐκεῖ ζούν, ἀπομονωμένες ἀπ' τὸν ἄλλο κόσμο, οἱ φαριλίες τῶν καλλιεργητῶν. Ἐκεῖ **ξεκουράζονται** καὶ βρίσκουν περὸ τὰ περαστικὰ καραβάνια ποὺ διασχίζουν τὴν ἔρημο. Δίχως τὴν χουρμαδιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ καμμιὰ δαση καὶ δίχως τὴν δαση εἶναι ἀδύνατο νὰ περάσῃ κανεὶς τὴν ἔρημο. Ὅταν οἱ χουρμαδιὲς μιᾶς δάσεως ἀρχίζουν νὰ μπραίνωνται, αὐτὸ σημαίνει πώς δρχήσεις νὰ στερεύῃ τὸ νερὸ καὶ αὐτοὶ ποὺ μένουν ἐκεῖ ἀφήνουν τὶς καλύβες τους καὶ φεύγουν μακρύ, γιατὶ ἡ δαση τους εἶναι καταδικασμένη. Ἔνα τέτοιο ἐνδεχόμενο δὲν εἶναι σπάνιο στὴν ἔρημο καὶ ἀλλοίμονο στὸ καραβάνι ποὺ ἔρχεται ἀπὸ μακρύ καὶ ἐπλιγεῖ νὰ ξαποστάσῃ στὴν δαση ποὺ ήξερε ὡς τελευταῖα δροσερὴ καὶ καταπράσινη. Ὅταν φάση ἐκεῖ δὲν θὰ βρή τίποτε ἔλλο παρὰ πεθαμένες χουρμαδιές, κατάξερο χορτάρι καὶ καλύβες ρημαγγέλμενες ἀπὸ κόσμο.

Μονάχα δταν τὰ πηγάδια εἶναι γεμάτα νερὸ τότε θεριένει ἡ χουρμαδιὰ καὶ ἀπλώνει διάσενα τὴν βιοτελεία τῆς σὲ μεγαλύτερη ἔκταση μέσα στὴν ἔρημο. Περισσότερο ἀσφαλισμένη εἶναι στοὺς γόνιμους τόπους οἱ διποτοὶ ποτίζονται ἀπὸ μεγάλα ποτάμια ποὺ εἶναι δέδυνατο νὰ στερέψουν.

Ἡ χουρμαδιὰ μπορεῖ νὰ φυτευθῇ καὶ σὲ εὔκρατα κλίματα μὰ χάνει τὴν ικανότητα τῆς καρποφορίας γιατὶ λείπει ἡ ζέστη τοῦ ἥλιου ποὺ χρειάζεται γιὰ

τὸ ὄρίμασμα τοῦ καρποῦ. Ἔτσι γίνεται ἀκαρπό καλλωπιστικὸ δένδρο ποὺ είναι ώστόσο, ἀπ' τὰ πιὸ ὅμορφα καὶ στολίζει τὰ πάρκα καὶ τοὺς κήπους τῶν μεγάλων σπιτιών.

Η ΜΠΑΝΑΝΙΑ

Μιὰ πολύχρονη πόα. Τὸ φυτὸ ποὺ κάνει τὶς μπανάνες προκάθει στὶς τροπικὲς χώρες, μὰ ἀντέχει καὶ σὲ μερικὲς εὔκρατες ζῶνες, δῆπος λ. χ. στὴ Νότια Ελλάδα. Μολονότι πολλοὶ φαντάζονται ὅτι ἡ μπανανιά εἶναι δένδρο ἀφοῦ κάνει τόσο μεγάλους καρπούς, ώστόσο δὲν συμβαίνει τέτοιο πρᾶγμα γιατὶ ἡ μπανανιά

εἶναι μίὰ πολύχρονη **πόα**, χωρὶς κορμό. Ἀντὶ γιὰ κορμὸ ἔχει ἔνα κοντὸ **στέλεχος** ἐπάνω στὸ δποῖο φυτρώνυν σπειρωτὰ μακροὶ **κολεοί**, ποὺ σχηματίζουν ἐναν **ψευτοκορμὸ** καὶ δείχνουν τὸ φυτὸ σὰ δένδρο. Τὸ στέλεχος αὐτὸ (δὲ κορμὸς) φθάνει μὲ τὸν καιρὸ τὸ ὑψος τῶν 10 μέτρων.

Φύλλα — ἄνθη — καρπός. Ἀπ' τοὺς κολεοὺς ποὺ σχηματίζουν τὸν ψευτοκορμὸ φυτρώνυν μεγάλα **φύλλα**, σχισμένα σὲ διάφορες μεριές, ποὺ ἀνεμίζονται σὰ φτερὰ καὶ ψηλὰ στὴν κορυφὴ ἔπειται ἔνας **μίσχος** γεμάτος μπουμπούκια ποὺ ὅταν ἀνοίξουν σχηματίζουν **ταξιαρθρία**.

Κάθε **ἄνθος** δίνει καὶ ἔναν **καρπὸ** ποὺ ὅλοι μαζὶ σχηματίζουν **τσαμπὶ** μὲ 100—150 μπανάνες ποὺ δῆστο μεγαλώνουν καὶ βαραίνουν τραβοῦν τὸ μίσχο πρὸς τὰ κάτω. Στὴ μεγαλύτερη ἀνάπτυξή της, ἡ μπανάνα ἔχει μάκρος ὡς 15 πόντους, σχῆμα κυλινδρικό, λιγάκι καμπυλωτὸ καὶ χρῶμα πράσινο. Ή φλούδα τοῦ καρποῦ βγαίνει εὐκυλα σὲ λωρίδες καὶ ἡ ψύχα του, μαλακιά καὶ εὐχυμη, είναι πολὺ νόστιμη καὶ θρεπτικὴ μετὰ τὸ ὄριμασμα.



Η Μπανονιά

Συγκομιδὴ καὶ ἐμπόριο. Η συγκομιδὴ τῆς μπανάνας γίνεται λίγο πρὶν ὠριμάση διλότελα καὶ είναι ἀκόμη πράσινη. Ὅστερα τὰ τσαμπιά τῆς μένουν κρεμασμένα λίγο διάστημα στὴν σκιά ὥσπου νὰ κιτρινίσουν οἱ μπανάνες καὶ τότε ὥριμες πιὰ παραδίδονται στὸ ἐμπόριο. Κατὰ τὸ διάστημα ποὺ μένει κρεμασμένη γιὰ νὰ ὠριμάσῃ παίρνει ἔνα λεπτὸ ἀρώμα ποὺ κάνει τὴ γεύση τῆς νοστιμότερη.

Πός πολλαπλασιάζεται. Ο πολλαπλασισμὸς τοῦ φυτοῦ γίνεται μὲ τὶς παραφυάδες ποὺ φυτρώνυν γύρω ἀπὸ τὴ φίλα καὶ μεταφυτεύονται παραπέρα. Σὲ ἐνάμισυ χρόνο ἡ κάθε παραφυάδα γίνεται τέλειο φυτὸ καὶ ἀρχίζει νὰ καρποφορῇ μὲ ἔξαιρετικὴ γονιμότητα. Ὅπαρχουν τσαμπιά ποὺ ἔχουν ὡς 250 μπανάνες τὸ καθένα καὶ βάρος ὡς 45 δὲ. Ή ἔξαιρετικὴ αὐτὴ γονιμότητα κάνει τὴ μπανάνα τὸ πιὸ προσοδοφόρο φυτὸ ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα. Φθάνει νὰ σημειωθῇ πῶς δίνει κατὰ στρέμμα μέσην ἀπόδοσην ἑκατὸ φορὲς πιὸ μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ σιτάρι καὶ ἀπ' τὴν ψύχα τοῦ καρποῦ τῆς, βγαίνει τὸ θαυμάσιο ἀλεύρι. Οἱ ίθαγενεῖς τῶν θερμῶν χω-

φῶν περιοδίζονται σ' αὐτὸν καὶ δὲν καλλιεργοῦν ἄλλα δημητριακὰ γιατὶ μὲ τὴν μπανάνα ἔχουν καὶ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ φρούτον τους μαζέ.

Χρησιμότητα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω ἡ μπανάνα εἶναι χρήσιμη γιατὶ τρώγεται ὡμὴ καὶ σὰν ἔξαιρετικὸ φροῦτο, μποθεὶ διμως νὰ γίνῃ καὶ ψητὴ καὶ νὰ τσιγαρισθῇ μὲ φρέσκο βούτυρο. Ὁ χυμός της εἶναι στυπεικὸς καὶ δυναμωτικὸς καὶ γι' αὖν οἱ γιατροὶ τὴ δίνουν στοὺς ἀρρώστους γιὰ τὴ γρήγορη ἀνάρρωση τους. **Άπ'** τὴν ψύχα τῆς πάλι, ποὺ τὴν ἔρεινουν πρῶτα, βγάζουν τὸ θρεπτικότατο μπανανάλευρο καὶ ζάχαρη καὶ δταν τὴ λυσίσουν μαζὶ μὲ τὴ φλούδα τῆς βγάζουν ἀρρωματικὸ κρασὶ ποὺ συνηθίζεται στὶς θερμές χῶρες. Ἔπισης βγάζουν λάδι, οἰνόπνευμα καὶ ξύδι. Τὰ φύλλα τῆς μπανανιᾶς, χρησιμοποιοῦνται γιὰ περιεύλιγμα σὲ δέματα καὶ οἱ Ἰνες τῶν κολεῶν δίνουν μιὰ γερὴ κλωστὴ γιὰ οὐφάσματα καὶ σκοινιά. Τέλος οἱ παλιοὶ κορμοὶ τῆς μπανανιᾶς, ποὺ δὲν εἶναι πιὰ κατάλληλοι γιὰ καρποφορία, γίνονται θαυμάσιο λίπασμα καὶ ἀπ' τὴ στάχη τους γίνεται ἔνα φίλτρο γιὰ τὸ καθάρισμα τῆς ζάχαρης.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Κατὰ τὸν περασμένο αἰώνα ἡ μπανάνα ήταν ἀγνωστή σχεδὸν στὴν Εὐρώπη. Ἡ δυσκελία τῆς μεταφορᾶς της μὲ τὰ ἀργοκίνητα καράβια δὲν ἀργεῖται νὰ διαδεθῇ τὸ ἔξαιρετο αὐτὸ φροῦτο στὶς ἀγοραὶ τοῦ παλιοῦ κόσμου. Ὡς πενήντα χρόνια πρὶν, ἡ μπανάνα ήταν ἔνα φρούτο πολυτελέστα ποὺ βρισκόταν μονάχα στὶς μεγάλες πολιτεῖες. Τώρα δμως ὁ καρπὸς τῆς μπανανιᾶς εἶναι συνηθισμένος σ' δλον τὸν κόσμο καὶ ἐκτὸς ποὺ ἔρχεται ἀπ' τὴν Ασία καὶ τὴν Ἀμερική, παράγεται καὶ στὸν τόπο μας, σὲ κατώτερη ποιότητα δμως. Ἡ μπανανιὰ καλλιεργεῖται καὶ στὴν Καλαμάτα, στὰ Ἐπτάνησα καὶ στὴν Κρήτη ἀλλὰ μᾶς δίνει μέτριους καρπούς, σχιζό τόσο νόστιμους σὰν τὶς μπανάνες τῶν Ἰνδῶν καὶ μὲ πιὸ ἀδύνατο ἔρωμα.

Ἡ ιστορία τῆς μπανανιᾶς. Πατρίδα τῆς μπανανιᾶς εἶναι οἱ Ἰνδίες καὶ ἡ Ἰνδονησία. Μὰ πρὶν πολλὰ χρόνια μεταφυτεύθηκε στὴν Ἀφρική καὶ στὴ Ν. Ἀμερικὴ καὶ πρόσκοψε πολλό. Μὰ η σπουδαιότερη ἀπ' δλες εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὶς γνωστές μας μπανάνες καὶ τὸ ἐπιστημονικό τῆς δινομα εἶναι «βανανέα τῶν σοφῶν».

ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ

Ἐνα πολύτιμο φυτό. Τὸ φυτὸ ποὺ μᾶς δίνει τὴ ζάχαρη εἶναι μιὰ πολύχρονη πόα μὲ πολλὰ οἰζώματα στὴν γῆ καὶ καλάμια ποὺ ἔπειτοῦνται κάθε χρόνο καὶ εἶναι θυμοια μὲ τὰ κοινὰ καλάμια.

Περιγραφὴ τοῦ φυτοῦ. Ὁ θυμόγειος βλαστὸς τοῦ ζαχαροκαλάμου ἔχει πολλὲς φύλλες ποὺ κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Ἀπ' αὐτὸν τὸν βλαστὸ φυτρώνουν καλάμια ἀπὸ 2—5 μέτρα ὅψις μὲ κόμπους κάθε τόσο καὶ ἀπὸ ἔκει φυτρώνουν τὰ φύλλα ποὺ εἶναι μακριὰ ὡς ἔνα μέτρο καὶ



Τὸ Ζαχαροκάλαμο

στενά σὰν κορδέλλες. Τὰ καλάμια, πράσινα ἀπ' ἔξω, εἶναι γεμάτα ἀπὸ μέσα μὲν μιὰ γλυκειὰ ψύχα, ἀσπρη ἀπὸ χρῶμα. Στὴν κορυφή τους ἔχουν μιὰ χονδρὴ φούντα ποὺ εἶναι τὸ στάχυ τους, δμοιο μὲ τὸ θύσανο τοῦ καλαμποκιοῦ. Πρὶν ἀνοίξουν τὰ στάχνα, οἱ καλλιεργητὲς τὰ κορφολογοῦν γιὰ νὰ μὴ θουφήσουν τὴ γλυκειὰ οὐσία τῆς ψύχας μὲ τὴν ἀσκοπὴ ἀνάπτυξην τους.

“Υστερα ἀπὸ λίγες μέρες κόρουν καὶ τὰ μεστωμένα καλάμια ἀπ' τὴ οἵα τους, καὶ ἀρήνουν μονάχα τὶς παραφυάδες τους, γιὰ νὰ τὶς μεταφυτεύουν.

Πᾶς πολλαπλασιάζεται. Τὸ ζαχαροκάλαμο πολλαπλασιάζεται εύκολα μὲ τὶς παραφυάδες καὶ οἱ φυτεῖς του παίρνουν γρήγορα τεράστια ἀνάπτυξη. Συχνὰ δμως οἱ φυτεῖς παθαίνουν μεγάλες καταστροφές ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες ποὺ βρίσκουν τὸ ζαχαροκάλαμο καὶ τὸ καταστρέφουν. Οἱ ἀρρώστειες αὐτὲς ὀφείλονται σὲ κάπει παράσιτα καὶ σκουλήκια, ποὺ τρώνε τὸ καλάμι καὶ τὶς οἵες καὶ ἀν δὲν καταπολεμηθοῦν ἀποτελεσματικά, καταστρέφουν ὅλη τὴ σοδειὰ τῆς χρυσιᾶς. Μιὰ τέτοια καταστροφὴ ἔγινε τὸ 1926 στὴν πολιτεία Λουβιζιάνα τῆς Ἀμερικῆς καὶ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ λιγοστέψῃ ἡ παραγωγὴ τῆς ζάχαρης στὸ 1)6. τῆς προηγούμενης χρονιᾶς.

Πᾶς κατακευάζεται ἡ ζάχαρη. Τὰ ζαχαροκάλαμα κομματιάζονται μὲ τὸ τσεκούρι, γίνονται δέματα καὶ στέλλονται στὰ ἑδονοτάσια ποὺ τὰ ἀλέθουν σὲ εἰδικοὺς μύλους γιὰ νὰ πολτοποιήσουν τὴν ψύχα τους. Ὁ πολτὸς περνάει κατόπι ἀπὸ γερὰ πιεστήρια ποὺ χωρίζουν τὸ γλυκὸ χυμὸν ἀπὸ τὶς ἀχροντες οὐσίες τοῦ καλαμιοῦ καὶ τὸ καθαρὸ σιρόπι βράζεται σὲ μεγάλα καζάνια καὶ ὅταν ξεσποῖ-ση, μὲ χρησικὴ κατεργασία, πήζει στὰ ἑρθαντήρια. Ἔτοι γίνεται ἡ κρυσταλλικὴ ζάχαρη, ποὺ δίνεται στὸ ἐμπόριο.

‘Απὸ τὰ κατάλοιπα τῆς ζάχαρης βγαίνουν δυὸ δευτερεύουσες ὕλες ποὺ λέγονται ὑπορροϊόντα. Ἡ μιὰ εἶναι ἡ μελάσσα ἀπὸ τὴν δροία βγάζουν οἰνοθενε-μα, προξύνει γιὰ τὸ φωμὶ καὶ δραστικὰ φάρμακα γιὰ τὴν προστασία τῆς γεωργίας ἀπὸ τὰ ἔντομα καὶ τὰ παράσιτα. Ἡ δευτερη εἶναι ἡ ζαχαρόπητα ποὺ εἶναι κατάλληλη ὥς κτηνοτροφικὴ τροφὴ εἶναι δμοια μὲ τὴ βαμβακόπητα καὶ τὴ σουσαμόπητα ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ βαμπάκι καὶ ἀπὸ τὸ σουσάμι.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Ἡ ζάχαρη εἶναι πάμφθηνη στὸ διεύθυνες ἐμπόριο γιατὶ ἡ παραγωγὴ τῆς εἶναι πολὺ μεγάλη, πρὸ πάντων στὴν Ἀμερική. Παραγωγὴ ζάχαρης γίνεται καὶ στὴν Εδρώπη βγαλμένη ἀπὸ τὰ τεῦτλα (κοκκινογύρυτα), γιατὶ τὸ κλίμα τῆς δὲν εύνοει τὴν καλλιέργεια τοῦ ζαχαροκαλέμου. Τέτοια ἔργοστασια ζάχαρης ἀπὸ τεῦτλα ὑπάρχουν στὴν Τσουρκία, στὴν Βουλγαρία καὶ σ' ἄλλες Βαλκανικὲς χώρες. Μὰ στὴν Ἐλλάδα καταργήθηκαν γιατὶ τὸ δημόσιο πάρει περισσότερα μὲ τὴ φορολογία τῆς ξένης ζάχαρης. Πρὶν τὸν τελευταῖο πόλεμο, τὰ περισσότερα γλυκίσματα ποὺ πουλούσαν στὴν ἀγορά, γίνονταν μὲ ζάχαρη. Τώρα δμως γιὰ περισσότερη εἰκονομία εἰ ζαχαροπλάστες μεταχειρίζονται τὴ γλυκοῦ, ποὺ εἶναι δυοπορσόδην τους καλαμποκιοῦ καὶ ἀλλων-τιῶν.

‘Η Ἱστορία του. Τίποτε δὲν ήταν γνωστὸ γιὰ τὸ ζαχαροκάλαμο ως τὸν αἰώνα π. Χ. Τὸ καλλιεργοῦσαν στὶς Ἰνδίες καὶ κανένας δὲν ἤξερε στὴν Εδρώπη πὼ; ή ψύχα του καλαμιοῦ του ήταν γλυκειά. Οἱ ἀρχαῖοι Αιγύπτιοι, οἱ “Ἐλλήνες καὶ οἱ Ρωμαῖοι, χρησιμοποιοῦσαν μονάχα τὸ μέλι γιὰ γλυκὸ καὶ περιορι-

ζοντανό μόνο σὲ έκεινο. "Οταν δημως δέ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔφθασε στὶς Ἰνδίες, ἔμαθε γιὰ τὸ φυτὸ αὐτὸ καὶ δοκιμάσε τὴ γλύκα του. Πολὺ ἀργότερα, κατὰ τὸν Τὸν αἰώνα μ. Χ., οἱ Ἀράβες νεοφύτωσιοι Μουσουλμάνοι, ἀρχισαν τὴν ἔξορμησή γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ κόσμου καὶ ἔφθασαν ὡς τὶς Ἰνδίες. Τότε πήραν ἀπὸ ἐκεῖ τὸ ζαχαροκάλαιο καὶ τὸ μεταφύτεψαν στὴν πατρίδα τους καὶ στὴν Ἀφρική, παίρνοντας μαζὶ καὶ τὸ μυστικὸ τῆς ζάχαρης. Ἀπὸ τοὺς Ἀράβες ἔπαιραν ὕστερα τὴ ζάχαρη οἱ Βενετσιάνοι ἔμποροι καὶ τὴν πουλοῦσαν στὶς ἀγορὲς τῆς Εὐρώπης, σὰν τὸ πιὸ πολύτιμο εἶδος τους μαζὶ μὲ τὰ μπαχαρικά, φερμένα καὶ ἐκείνα ἀπὸ τὰ νησιὰ τῶν Ἰνδικοῦ Ὡκεανοῦ. Τόσο ἀκριβὴ ήταν ἡ ζάχαρη σὲ ἐκείνους τοὺς καιροὺς ὥστε τὴν πουλοῦσαν μονάχα στὰ φαρμακεῖα. Στὶς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα δὲ θαλασσοπόρος Κολόμβος ἐπῆρε μαζὶ του ρίζες ζαχαροκαλάμου καὶ τὶς πήγε στὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ τὶς φυτέψῃ. Ἀπὸ ἐκεῖ ဉστερα τὸ φυτὸ αὐτὸ διαδόθηκε σὲ δλες τὶς τροπικὲς χώρες τῆς Ἡπείρου, ἀπὸ τὸ Μεξικὸ ὡς τὴ Βραζιλία.

Παρ' δλη δημως τὴ πλατειὰ διάδοση τοῦ ζαχαροκαλάμου στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀμερικὴ, ἡ ζάχαρη ἔξακολούθησε γιὰ δύο ἀκόμη αἰώνες νὰ ελγᾶ πανάκριβη στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς καὶ μονάχα ဉστερα ἀπὸ τὸ 1700 ἔφυγε ἀπὸ τὰ φαρμακεῖα καὶ ἀρχισε νὰ πουλιέται καὶ στὰ μπαχαλίκα. Ἡ ἀκριβεῖα τῆς ζάχαρης συνεχίσθηκε ὡς τὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα χάρη στὴν χνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου ἀπὸ τοὺς Ἀγγλούς, τὸ πολύτιμο αὐτὸ ἀποικιακὸ ἄρχισε νάρχεται ἀφθονώτερο καὶ ἀπὸ τὸ 1900 καὶ ἐδὴ εἰναι τὸ πιὸ κοινὸ εἶδος πρώτης ἀνάγκης.

Η ΚΑΦΕΑ

Περιγραφὴ τοῦ φυτοῦ. Η καφέα εἶναι φυτὸ ἀειθαλὲς μὰ ἐξαιρετικὰ ντελικάτο καὶ γι' αὐτὸ δὲν προκόβει παρὰ μονάχα κάτω ἀπὸ εὐνοϊκὲς συνθῆκες. Ἀγαπάει τὸ δύριδο γάριμο ἔδαφος καὶ ἐνῶ εἶναι φυτὸ τῶν θερμῶν χωρῶν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ δροσερὸ ἀέρα καὶ ἀπὸ σκιὰ ποὺ τὴν προστατεύει ἀπὸ τὸ δυνατὸ λιοπύρι. Ὑποφέρει ἀπὸ τὸν δυνατὸ ἄνεμο καὶ ἀπὸ τὶς κατακλυσματικὲς βροχὲς τῆς τροπικῆς ζώνης, πρᾶγμα ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς καλλιεργητὲς νὰ παίρνουν διάφορα προστατευτικὰ μέτρα γιὰ νὰ τὴν προφύλαξην ἀπὸ τὶς καιρικὲς μεταβολές. Τὴ φυτεύουν σὲ ἀπάνεμα μέρη καὶ σὲ κατωφερικὸ ἔδαφος ποὺ δὲν κρατάει τὰ ιερὰ τῆς βροχῆς. Καὶ ἐκτὸς ἀπ' αὐτό, φυτεύουν ἀνάμεσα στὶς καφεδιές ἄλλα ψηλότερα δένδρα γιὰ νὰ κόβουν τὸν ἥλιο.

Πολλαπλασιασμὸς—καλλιέργεια. Ο πολλαπλασιασμὸς τῆς καφέας γίνεται μὲ σπόρους καφὲ ποὺ προκόβουν γρήγορα καὶ τὸ κάθε φυτὸ μπορεῖ νὰ φθάση τὸ υψός 5—10 μέτρων. "Ομως δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ πάῃ τόσο ψηλὰ γιατὶ



Τὸ Καφεόδενδρο

τότε οἱ κορυφές της θὰ ὑπέφεραν ἀπὸ τὸν ἄνεμο καὶ ἡ συγκομιδὴ τοῦ καρποῦ θά ἦταν δυσκολώτερη. Τὴν κλαδεύοντα λοιπὸν κάθε τόσο ἀναγκάζοντάς την νὰ κλαδώσῃ χαπηλά, γιὰ νὰ εἶναι καλύτερα προφυλαγμένη καὶ πιὸ πρόχειρη στὸ τρύγημα τοῦ καρποῦ της.

Σ' ὅλο τὸ μάκρος τῶν κλαδιῶν φυτρώνουν ἀντικρυστὰ τὰ φύλλα, ὅμοια μὲ τῆς δάφνης, καὶ στὶς μασχάλες τους σκάζουν τὰ μπουμπούκια ποὺ φέρονται πολλὰ εῦοσμα λουλούδια, ἀσπεῖα σὰν τοῦ γιασεμοῦ. Μὲ τὸ δέσιμο τοῦ καρποῦ σχηματίζονται μικροὶ πράσινοι σβῶλοι, ποὺ μεγαλώνουν μέσα σὲ 7 μῆνες ὡς ἔνα κεράσι, καὶ ἀφοῦ κιτρινίσουν σιγὰ - σιγὰ γίνονται τέλος κόκκινοι καὶ εἶναι ἔτοιμοι νὰ κοποῦν. Τὸ χρωματιστὸ αὐτὸ περιβλήμα δὲν εἶναι παρὰ σκληρὴ φλούδα σὰν τοῦ φρέσκου καρυδιοῦ ποὺ ὅταν ἔφασθῇ στὸ ἄλωνι σκάζει μονάχο του καὶ ἀπὸ μέσα πετιοῦνται τὰ δυὸ κουκιά τοῦ καφὲ ἀγκαλιασμένα ἀπ' τὸ ἵσιο μέρος τους πὸν ἔχουν καὶ ἔνα αὐλάκι στὴ μέση.

Ἐπεξεργασία καὶ ἐμπόριο. Οἱ καρποὶ τοῦ καφέ, ποὺν ἔχουν χρῶμα σταχτοπράσινο, ἔχωρίζονται ἀπὸ τὶς ἔρες φλοῦδες καὶ ἀπλώνονται στὸν ἥλιο γιὰ νὰ ἔφασθον καὶ νὰ παραδοθοῦν ὑστεροὶ στὸ ἐμπόριο, ἔτοιμοι γιὰ τὴν κατανάλωση. Στὸ μεταξὺ ἡ καφέα βγάζει ἀλλὰ ἀνθη καὶ ἔτσι ἔχει καὶ ἀγουρους καρπούς, ποὺν ὅταν μαζευτοῦν ἀργότερα. "Ἔτσι ἡ οδειὰ δὲν σταματᾷ καθόλου καὶ ἡ συγκομιδὴ εἶναι καθημερινή, πρᾶγμα ποὺν ἔξασφαλίζει κάθε χρόνο, τεράστια παραγωγή. Συχνὰ οἱ ἐμποροὶ τοῦ καφέ, στοὺς τόπους τῆς παραγωγῆς, καίνε μεγάλες ποσότητες καφὲ γιὰ νὰ πολλάβουν τὸν ἔπεισμὸν τῆς ἀξίας τους.

Ποικιλίες τοῦ φυτοῦ. Ἡ καφέα ἔχωρίζει σὲ ἀρκετὲς ποικιλίες. Μὰ οἱ κυριώτερες εἶναι ἡ ἀραβικὴ καὶ ἡ λιβεριανή. Ἡ μεγαλύτερη παραγωγὴ καφὲ γίνεται σήμερα στὴ Βόραιλία, ποὺ ἴκανον ποτὲ τὶς μισὲς ἀνάγκες τῆς παγκοσμίου καταναλώσεως. Μὰ δὲ ἐκλεκτότερος καφὲς εἶναι δὲ ἀραβικὸς ποὺ παράγεται στὴ Μόκκα καὶ ἔχει τὸ καλύτερο ἀρωμα.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. "Οταν τὰ κουκιά τοῦ καφὲ εἶναι ὡμά, οὔτε ἄρωμα ἔχουν οὔτε καρμιὰ νοστιμάδα. Μόνον σὰν καδουρδισθοῦν μέσα σὲ κλειστά μετάλλια δοχεῖα βράζουν ἄρωμα καὶ γίνονται κατάλληλα νὰ ἀλεσθοῦν καὶ νὰ κάνουν τὸ γνωστὸ ρόφημα, μαζὶ μὲ ἀνάλογη ποσότητα ζάχαρης. Τὸ ἄρωμα προέρχεται ἀπὸ τὸ αἰθέριο ἔλαιο τοῦ φυμένου καφὲ καὶ γιὰ νὰ διατηρηθῇ πρέπει νὰ μείνῃ σὲ καλὰ κλεισμένα δοχεῖα. Ἀλλοιοις ἔξατμοις εἶναι καὶ μαζὶ μὲ τὸ ἄρωμα φέύγει καὶ ἡ μισή νοστιμάδα τοῦ καφέ. Τὸ κυριώτερο συστατικὸ τοῦ καφὲ εἶναι ἡ καφεΐνη ποὺ ἡωρεύει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἷματος, τονώνει τὰ νεῦρα καὶ διώχνει τὴν ὑπνηλία. Μὰ ἡ κατάχρηση τοῦ καφὲ φέρνει διάφορες βλάβες στὸν ὄργανον, δηλαδὴ ταχυπαλμία, ἀϋπνία καὶ ἐκνευρισμό, μαζὶ μὲ τρεμούλα τῶν ἄκρων. Ἐπίσης φέρνει καὶ στομαχικές διαταραχές γιατὶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καφεΐνη δὲ καφὲς ἔχει καὶ τανίνη ποὺ εἶναι πολὺ δύσπεπτη. Ἡ καφεΐνη καὶ ἡ τανίνη ποὺ περιέχει δὲ καφές, μποροῦν νὰ δημονωθοῦν ἀπὸ τὴν χημεία καὶ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν φάρμακα σὲ μικρὲς δόσεις, ὠρισμένες ἀπὸ τὸ γιατρό. Σὲ μεγάλη δόση δὲ καφεΐνη εἶναι δραστικὸ δηλητήριο.

"Ο καφές, ποὺ πίνομε στὰ καφενεῖα, λέγεται τουρκιός, γιατὶ ἔτσι τὸ συνηθίζουν ἀπ' τὰ παλιά χρόνια οἱ Τούρκοι, καθουρδισμένον καὶ ἀλεσμένον. Στὴν Εύρωπη διώκεται τὸν πίνουν διαφορετικά, βράζοντας τοὺς χοντροκοπανισμένους σπόρους τοῦ καφὲ καὶ παίρνοντας μονάχα τὸ ζουμένι τους.

Η ιστορία τοῦ καφέ. Ό καφὲς σήμερα εἶναι τὸ πιὸ κοινὸ πρᾶγμα στὸν κόσμο καὶ χιλιάδες εἶναι τὰ καφενεῖα ποὺ τὸν προσφέρουν στοὺς πελάτες τους. Ωστόσο, πρὶν λίγους αἰῶνες, ἡ χρήση του ἦταν ἀγνωστη στὸν πολὺ κόσμο καὶ ἀπαγόρευμένη ἀπὸ τὴν θρησκεία, γιατὶ τὸ θεωροῦσαν ποτὸ τοῦ σατανᾶ. Τὸ ἴδιο τὴν ἀπαγόρευαν καὶ οἱ γιατροὶ, γιατὶ θεωροῦσαν τὸν καφὲ βλασφέδ γιὰ τὴν δύναμι τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ πρῶτοι ποὺ μεταχειρίσθησαν τὸν καφὲ σὰν εὐχάριστο ρόφημα ἦσαν οἱ Αἴθιοπες καὶ οἱ "Αράβες, ποὺ ἀνεκάλυψαν τὴν καφέα στὴν Ν. Αβησσηνία, τὴν καθαυτὸ πατρίδα τῆς καὶ πρόσεξαν διὰ τὰ κοπάδια ποὺ τρώγανε τὸν καρπό της γίνονταν ζωηρότερα καὶ χοροπηδοῦσαν σὰν τρελλά. Οἱ "Αράβες πῆραν σπόρους καὶ τοὺς φύτεψαν στὴν πατρίδα τους, ποὺ τὸ φυτό αὐτὸ προώδειφε γρήγορα καὶ ἔδωσε ἔξαιρετικὸ καρπό.

Απὸ ἐκεῖ νὴ καφέα διαδόθηκε καὶ σ' ἄλλες θερμές χῶρες τῆς Ασίας καὶ κατόπι τῆς Αμερικῆς. Τὴν χρήση τοῦ καφὲ τὴν ἔμαθαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους ποὺ πήγαν στὴν Παλαιστίνη καὶ πολέμησαν τοὺς "Αράβες. Ή ἐκκλησία δύμας τῆς Ρώμης ἀπαγόρεψε τὸν καφέ, ἐπειδὴ ἦταν ποτὸ τῶν ἀπίστων. Εἳστι μονάχα κρυψά μποροῦσαν νὰ τὸν πισῶν δοσοὶ είχαν χρήματα γιὰ νὰ τὸν ἀγοράσουν.

Άλλα στὰ 1530, ὁ Πάπας Κλήμης ὁ Ζ', ἔτυχε νὰ δοκιμάσῃ ὁ Ἰδιος τὸν καφὲ καὶ τὸν βρήκε περίφημο. Τὸν εὐλόγησε τότε γιὰ νὰ τὸν πίνουν ἐλεύθερα οἱ χριστιανοί, γιατὶ, δπως εἶπε, θὰ ἦταν κρίμα ν' ἀφήσουν τοὺς ἀπίστους νὰ τὸν χαίρωνται μόνοι τους. Παρ' ἔλη δύμας τὴν παπικὴ ἀδεια, δὲ πολὺς κόσμος δὲν είχε τὸν τρόπο νὰ πιῇ καφέ γιατὶ στοιχίζε πανάκριβα στὸ ἐμπόριο καὶ, ἐπὶ δύο αἰῶνες, μονάχα οἱ εὐγενεῖς τὸν ἀπολάμβαναν. Στὴν Τουρκία ὅμως ὁ καφὲς διαδόθηκε γρηγορώτερα γιατὶ ἡ χώρα αὐτὴ συνόρευε μὲ τὴν Αραβία. Ἐπειδὴ μάλιστα οἱ Τούρκοι ρίχθηκαν μὲ τὰ μοῦτρα στὸν καφὲ καὶ δλη μέρα χασσομεροῦσαν στὰ καφενεῖα, οἱ σουλτάνοι ἀναγκάστηκαν νὰ τὸν ἀπαγορεύσουν μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Χιλιάδες Τούρκοι κρεμάστηκαν ἀπὸ τὸν Μουράτ Δ' γιατὶ δὲν ὑποτάχθηκαν στὴν ἀπαγόρευση. Μὰ τελικά ἡ χρήση τοῦ καφὲ ἔμεινε ἐλεύθερη καὶ ἔτοι διαδόθηκε σ' δλον τὸν κόσμο, ἀπὸ τὸ 1700 καὶ μετά. Ή καφέα μεταφεύεται τηνε καὶ στὴν Ινδονησία καὶ στὶς θερμές χῶρες τῆς Ν. Αμερικῆς καὶ ἔτοι, μὲ τὴν ἀφονηνη παραγωγή, ἔπεισε σιγὰ σιγὰ ἡ τιμὴ τοῦ καφὲ ὥ; ποὺ ἔγινε ἔνα συνηθισμένο λαϊκὸ ρόφημα.

ΤΟ ΚΑΚΑΟΔΕΝΔΡΟ

Περιγραφὴ τοῦ φυτοῦ. Τὸ κακάο παράγεται ἀπὸ ἔνα ἀειθαλές φυτὸ ποὺ προκόβει δπως εἶπαμε, στὶς τροπικὲς χῶρες καὶ ἔχει τὶς ἵδιες ἰδιοτροπίες μὲ τὴν καφέα γιατὶ εἶναι ἔξαιρετικά ντελικάτο. Τὸ κακαόδενδρο χωρίζεται σὲ πολλὲς ποικιλίες. Μὰ ἡ πιὸ σημαντικὴ εἶναι ἔκεινη ποὺ ἔγκλιματισθῆκε στὴ Μαλαισία καὶ φέρει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Θεόβρωμα τὸ λειόκαρπον».

Ο κορδός τοῦ δέντρου αὐτοῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ τὰ 10 μέτρα ὑψος. Τὰ κλαδιά του εἶναι χονδρά καὶ τὰ φύλλα του μικρά, μὰ σαρκωμένα σὰν τοῦ κισσοῦ. Στὴν ἀρχὴ εἶναι κοκκινωπὰ καὶ σιγὰ - σιγὰ πρασινίζουν.



Τὸ κακαόδεντρο

Άπο τὸν τρίτο χρόνο του τὸ κακαδόνετρο ἀρχίζει ν^ο ἀνθίζη καὶ νὰ δένη καρπό, ποὺ μοιάζει μὲ τὸ κίτρο, μὲ τὴ διαφορὰ πῶς εἶναι πιὸ στενόμαχος καὶ ἔχει στὴ φλούδα του αὐλακιές ποὺ τὸν χωρίζουν 5—10 φέτες. Ἡ σάρκα τοῦ καρποῦ εἶναι υπόγλυκη καὶ πηχτή σὰν πολιός, καὶ τὸν τρῶνε οἱ ἰθαγενεῖς μὲ πολὺ νοστιμάδα. Μὰ ἡ καθαυτὸ ἀξέια τοῦ καρποῦ βρίσκεται στοὺς 30 ή 40 σπάρους ποὺ εἶναι κλεισμένοι μέσα σὲ μιὰ χονδρή μεμβράνη στὸ κέντρο τοῦ πολτοῦ. Οἱ σπάροι αὐτοὶ εἶναι πολὺ πικροὶ καὶ σινιφοὶ καὶ γι^ο αὐτὸ δὲν τρώγονται.

Πᾶς παρασκευάζεται τὸ κακάο. Χρειάζεται πρῶτα νὰ παραχωθοῦν οἱ καρποὶ σὲ λάκκους σκεπασμένους μὲ φύλλα καὶ νὰ μείνουν ἕτσι μέχρι τρεῖς μῆνες γιὰ νὰ χάσουν πολλὴ ἀπὸ τὴ μικρόστινη φύση τους. "Υστερα πρέπει νὰ ξεφλουδιστοῦν, νὰ ξεχωριστοῦν κατὰ ποιότητες καὶ νὰ φρυγανιστοῦν σὰν τὸν καφέ, γιὰ νὰ πάρουν τὸ γνωστό τους ἀρωματικό ἀπὸ τὸ αἰλέριο ἔλαιο, ποὺ περιέχουν. Καὶ τότε στέλλονται στὸ ἐργοστάσιο γιὰ ν^ο ἀλεσθοῦν σὲ ζεστοὺς κυλίνδρους, ποὺ χωρίζουν τὴ σκόνη τοῦ κακάου ἀπὸ τὸ ἀφροδόνο βούτυρο ποὺ διοχετεύεται χωριστά. Ἡ σκόνη εἶναι πιὰ ἔτοιμη γιὰ τὴ βιομηχανία τῆς σοκολάτας, φθάνει νὰ τὴν ἀνακατέψωμε μὲ ἀνάλογη ποσότητα ζάχαρης καὶ μὲ γάλα, δταν θέλωμε νάρωμε σοκολάτα τοῦ γάλακτος.

"Οσο γιὰ τὸ βούτυρο τοῦ κακάου, αὐτὸ εἶναι θρεπτικότατο λίπος, ἀνώτερο ἀπὸ πολλὰ ἄλλα φυτικὰ λίπη τῆς μαγειρικῆς καὶ συνηθίζεται πάρα πολὺ στοὺς τύπους τῆς παραγωγῆς. Τὸ κακάο εἶναι ἐπίσης καὶ φαρμακευτικὸ προϊόν, πολύτιμο γιὰ τὸ δυνάμωμα τῶν ἀρρώστων καὶ σὰν ἀλοιφὴ ἔχει θεραπευτικὲς ίδιότητες γιὰ τὰ σκασίματα τοῦ δέρματος καὶ τῶν χειλιῶν.

Τὸ κακάο ἔρχεται στὴ χώρα μας σὰν ἔτοιμες σοκολάτες ή σκόνη συσκευασμένη σὲ κάσες ποὺ τὴν παίρνουν τὰ εἰδικὰ ἐργοστάσια γιὰ νὰ τὴν βιομηχανοποιήσουν. Μὲ τὴ σκόνη τοῦ κακάου, ποὺ πουλέται σὲ μικρὰ κουτιά, γίνεται καὶ ἓνα θαυμάσιο ἀρωματιστὸ ρόφημα, ποὺ εἶναι πολὺ δυναμωτικὸ γιὰ τὰ παιδιά.

"Η ιστορία τοῦ κακαδόνερου. Πρίν ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς τὸ κακάο ἦταν ἄγνωστο στὸν παλῆο κόσμο, ἀφοῦ πατέριδα τοῦ κακαδόνερου ἦταν ἡ Νέα "Ηπειρος καὶ μάλιστα ἡ τροπικὴ ζώνη της, ἀπ' τὸ Μεξικό ὧδε τὴ Βραζιλία. Πρώτος ὁ Ἰσπανός πολέμαρχος Χερνάντο Κορτέζ, ὁ κατακτητὴς τοῦ Μεξικοῦ, πρόσεξε τὸ ἄγνωστο πιοτό ποὺ ἔπινε μέσα σὲ χρυσή κούπα, ἀρωματισμένο μὲ βανίλια, ὁ αὐτοκράτορας τεσσαράκονταριών τουν 'Ερυθροδέρμων Μοντεζούμας. Δοκίμασε καὶ αὐτὸς καὶ τὸ δρόμο περίγημο. Τότε ἐνδιαφέρθηκε νὰ ζητήσῃ πληροφορίες καὶ ἐμάθε τὸ κάθε τι γιὰ τὸ κακάο ποὺ εὶς σπόρους του ἦταν νόμισμα γιὰ τοὺς θιαγενεῖς καὶ μὲ αὐτοὺς πλήρωναν φόρους στὸν αὐτοκράτορα. "Ο Κορτέζ γυρίζοντας τὸ 1520 στὴν Ἰσπανία ἔφερε μαζί του σπόρους κακάου, ποὺ φυτεύθηκαν σὲ διάφορες περιοχές, μὰ δὲν πρόσκαψαν παρὰ μονάχα στὶς θερμές χώρες τῆς Αφρικῆς καὶ τῆς Ινδονησίας. Γιὰ διακόσια χρόνια οἱ Ἰσπανοί κράτησαν τὸ μογοπόλιο του κακάου, ποὺ τὸ ἔφεργαν ἀπὸ τὴν Ἀμερική καὶ γι^ο αὐτὸ ἡ σοκολάτα ἤταν πανάκριβη ἐκείνους τοὺς καιρούς. Μόνο στὶς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα ἔπασε τὸ Ἰσπανικὸ μονοπώλιο καὶ τὸ κακάο διαδόθηκε παντοῦ μὰ δχι^ο δπως τὸ ξέρουμε σήμερα, βιομηχανοποιημένο σὲ σκόνη, μέθοδο ποὺ βρήκε στὰ 1880 ὁ Ὁλλανδὸς μιστέχης Βάν Χούττεν καὶ τελειοποιήθηκε ἀργότερα.

Τ Ο Τ Σ Α · Ι

Τὸ τσαΐ ποὺ πίνομε βγαίνει ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ τεϊόδενδρου καὶ ἔχει πατρίδα του τὴν Κίνα.

Περιγραφὴ τοῦ φυτοῦ. Τὸ τεϊόδενδρο γνωστὸ μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Θέαι ἡ Σινική», προσθέτει σὲ μέρη ἀπάνεμα, ποὺ τὰ βλέπει πολὺ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Μολονότι τὸ ὕψος τοῦ δένδρου μπορεῖ νὰ φθάσῃ τὰ 10 μέτρα, λογαριάζεται γιὰ θάμνος, γιατὶ διακλαδίζεται σὲ πολλὰ κλαδιά ἀπὸ τὴν οίζα του καὶ δὲν ἔχει κύριο κορμό. Ἡ καλλιέργειά του γίνεται σὲ ἐκτεταμένες φυτείες, ποὺ μοιάζουν μὲ τὰ δικά μας ἀμπέλια καὶ πρέπει ἀδιάκοπα νὰ σκαλίζωνται καὶ νὰ ξεβοτανίζωνται. Γιὰ νὰ μὴν πάρονται ὑπερβολικὸ ὕψος, τὰ φυτά τοῦ τσαγιοῦ κλαδεύονται ταμιτικὰ σὲ ὕψος 2 μέτρων καὶ ἔτσι φουντώντων πιὸ πολύ.

Πολλαπλασιασμὸς—καλλιέργεια. Ὁ πολλαπλασιασμὸς γίνεται μὲ σπόρους ποὺ καλλιέργοῦνται σὲ εἰδικὰ φυτώρια. Ὅστερα ἀπὸ 9 μῆνες καινούργια φυτά μεταφεύονται σὲ περιποιημένα χωράφια κατὰ σειρές, μὲ ἀπόσταση 1 μέτρο τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο.

Τὰ φύλλα ποὺ βγάζουν οἱ βλαστοί, ἔχουν τὸ σχῆμα τοῦ αὐγοῦ, ὁδοντωτὰ γύρω γύρω, μὲ μιὰ μύτη στὴν ἄκρη καὶ τὸ χρῶμα τους εἶναι πράσινο βαθύ. Στὶς μασχάλες τους φυτρώνουν τὰ **ἄνθη** ποὺ δένονται σπόρους γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ φυτοῦ. Μᾶ δὲν εἶναι χρήσιμα γιὰ τὸ τσαΐ ποὺ πίνομε. Αὐτὸ δὲ βγαίνει μονάχα ἀπὸ τὰ φύλλα. Ὅσο πιὸ μικρὰ καὶ τρυφερὰ εἶναι τὰ φύλλα τόσο καὶ πιὸ διαλεχτὴ εἶναι ἡ ποιότητα τοῦ τσαγιοῦ. Αὐτὴ ἡ ποιότητα λέγεται αὐτοκρατορική.

Τὰ φύλλα μαζεύονται 3—4 φορὲς τὸ χρόνο ἀπὸ τὸν Ἀριλίη ὧς τὸν Αὔγουστο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κεϋλάνη καὶ τὴν Ἰάβα, ὅπου δὲ σταματάει δόλο τὸ χρόνο γιατὶ τὸ τροπικὸ κλίμα βοηθάει τὴ συχνὴ ἀνάνεωση τοῦ φυλλώματος.

Ἐπεξεργασία τοῦ τσαγιοῦ, Κά-

θε φορδὰ διστέλγονται τὰ φύλλα ποὺ θὰ κοποῦν γιὰ νὰ μείνουν ἐπάνω στὰ κλαδιά ὅσσα χρειάζονται γιὰ τὴν ἀναπνοὴ τοῦ φυτοῦ. Ἄλλοιως θὰ πάθαινε ἀσφυξία καὶ θὰ ξεφαινόταν ἀν ἔχανε δλα τὰ φύλλα του μεμιᾶς.

Σὲ κάθε συγκομιδὴ τὰ φύλλα ἀπλάνονται σὲ σκιεροὺς τόπους ὥσπου νὰ μαραθοῦν καὶ ἀπὸ ἐκεὶ μπαίνουν σὲ εἰδικὰ ξηραντήρια, μὲ ἐλαφρὴ θερμοκρασία, γιὰ νὰ ξεραθοῦν καὶ νὰ γίνουν διαλεχτὴ ποιότητα τσαγιοῦ, ποὺ ἔχει πράσινο χρῶμα. Σὲ μᾶς ὅμως φθάνει τὸ μαῦρο τσαΐ ποὺ γίνεται ὕστερα ἀπὸ σύντομη ἀποξήρανση, σὲ δυνατώτερη φωτιά.



Τὸ τσαΐ

Τὸ ἄρωμα ποὺ ἔχει τὸ τοσαὶ αὐξάνει μὲ τὸ ζεμάτημά του στὸ ζεστὸ νερό, χάρις στὸ αἰθέριο ἔλαιο ποὺ περιέχει. "Αλλή οὐσία ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ τοσαὶ εἶναι ἡ τείνη, ἀρκετὰ συνπτική, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἀνωμαλίες στὸν δργανισμό, ὅταν παρθῇ σὲ μεγάλες δόσεις.

Τὸ τοσαὶ πουλιέται στὸ ἐμπόριο σὲ σακκουλίτσες ἀπὸ ζελατίνη, γιὰ νὰ μὴν παίρνη ξένες μυρούδιες. Γι' αὐτὸ δταν παίρνη κανένας χῦμα τοσαὶ, πρέπει νὰ τὸ διατηρῇ σὲ καλὰ κλεισμένα κουτιά, ποὺ δὲν ἀφήνουν ἄλλες μυρούδιες νὰ νωθέψουν τὸ ἄρωμα του. Γιὰ νὰ ἀρωματισθῇ πιὸ πολὺ τὸ τοσαὶ βράζουν μαζὶ του καὶ ἔνα γαρύφαλο ἢ ἔνα κομμάτι κανέλλα.

"Η ἴστορία τοῦ τσαγιοῦ. "Εδῶ καὶ 4.000 χρόνια οἱ Κινέζοι καλλιεργοῦσαν τὸ τεύδεντρο καὶ ἔβραζαν τὰ φύλλα του γιὰ νὰ ἑτοιμάσουν τρεῖς φορές τὴν ἡμέρα τὸ ἄρωματικὸ τους ρόφημα. Μὰ δῆλος ὁ ἄλλος κόσμος δὲν ἤξερε τίποτα γιὰ τὸ τοσαὶ ὥσπου κατὰ τὸ τέλος του μεσαίωνα, "Ολλανδοὶ ἐμποροὶ τὸ πρωτόφεραν στὴν Εὐρώπη καὶ ἔτοι ἀρχισε ἡ διάδοσή του σ' ὅλον τὸν κόσμο. Τὸ πρᾶγμα δὲν πρέπει νὰ φανῇ παράξενο, γιατὶ οἱ Κινέζοι είχαν πάντα κλειστὰ τὰ σύνορά τους στὸν ἄλλο κόσμο καὶ δὲν φανέρωναν τὰ μυστικά, ποὺ ἤξεραν πάνω σὲ διάφορα πράγματα. Πολὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς Εδρωπαίους είχαν ἀνακαλύψει τὴν τυπογραφία, τὴν κατασκευὴ τῆς μπαρούτης, τὴν μεταξυργία καὶ ἄλλες τέχνες μὰ τὶς κρατοῦσαν γιὰ τὸν ἑαυτὸν τους γιατὶ δὲν ἦθελαν νὰ ἔχουν καμμιὰ σχέση μὲ τὸν ἄλλον κόσμο. Πρῶτος μίλησε γιὰ τὶς κινέζικες αὐτὸς ἐφευρέσεις ὁ Ἰταλὸς ἔξερευνητής Μάρκο Πόλο, ποὺ μπόρεσε νὰ φθάσῃ στὴν Κίνα καὶ ἔζησε στὴν Αὔλη τοῦ Μογγόλου αὐτοκράτορα Κουμπλάτ Χάν. Αὐτός στὸ γυρισμό του ἔβγαλε ἔνα βιβλίο. Μὰ δὲν τὸν πίστεψε κανένας. Οὔτε γιὰ τὸ τοσαὶ, ποὺ ἀνάφερε, ἔδωκαν σημασία. Μὰ δταν τὸ ἄρωματικὸ αὐτὸ φυτὸ ἔφθασε στὴν Εὐρώπη, ὅλοι τὸ τίμησαν γιὰ τὴν ἀξία του καὶ σιγὰ σιγὰ ἀρχισαν νὰ τὸ καλλιεργοῦν στὶς θερμές χώρες τοῦ παληοῦ καὶ τοῦ νέου κόσμου, ὅπως εἶναι οἱ Ἰνδίες, τὰ νησιά τῆς Κεϋλάνης καὶ τῆς Ἰάνας, μερικὲς Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Βραζιλία.

Η ΚΑΝΕΛΛΑ

"Ἐνα ἄρωματικὸ φυτό. "Ἐνα ἀπὸ τὰ πιὸ χρήσιμα ἄρωματικὰ φυτὰ τῶν τροπικῶν χωρῶν εἶναι ἡ κανέλλα. Εἶναι ἔνας ψηλὸς ἀειθαλῆς θάμνος, ποὺ μόνο ἡ φλοιόδα του εἶναι χρήσιμη, γιατὶ σ' αὐτὴν βρίσκεται τὸ θαυμαστὸ ἄρωμα του φυτοῦ.

Πατρίδα τῆς κανέλλας εἶναι τὸ νησί Κεϋλάνη, ὅπου προκόβει ἡ καλύτερη ἀπὸ τὶς 50 ποικιλίες της καὶ ἔχει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Κιννάμωμον τὸ Κεϋλάνειον». Κανέλλα κατωτέρας ποιότητος βγαίνει στὴν Κίνα, στὴν Αὔστραλία καὶ στὶς θερμές χώρες τῆς Αφρικῆς καὶ τῆς Αμερικῆς.

"Οταν τὰ κλαδιά τῆς κανέλλας πάρουν μάκρος περίπου μισὸ μέτρο, οἱ καλ-



λιεργητές τὰ κόβουν ἀπὸ τὸν κορμὸν μὲ τὸ κλαδευτήρι καὶ τὰ ξεφλουδίζουν μὲ προσοχή. Ἡ πράσινη φλούδα τους ἀφήνεται σὲ σκιερὰ μέρη γιὰ νὰ στεγνώσῃ καὶ ὑστερα ἀπλώνεται στὸν ἥλιο ὕσπου νὰ ξεραθῇ καὶ νὰ πάρῃ τὸ κανελλὶ χρῶμα, ποὺ ἔχει στὸ ἐμπόριο.

Ἄπὸ τὴν φλούδα τῆς κινέζικης κανέλλας, ποὺ εἶναι λιγάκι πικρὴ καὶ στυφὴ στὴ γεύση, βγαίνει ἔνα αἰθέριο ἔλαιο, χρήσιμο στὴ φαρμακευτικὴ καὶ στὴν ἀρωματοποιία, ποὺ τὸ λέμε κανελλόλαδο.

Ἡ χρήση τῆς κανέλλας γίνεται εἴτε σὲ κομμάτια τῆς φλούδας της, κατάληλα γιὰ τὸν ἀρωματισμὸν τῶν ποτῶν καὶ τῶν φαγητῶν εἴτε σὲ σκόνη ποὺ γίνεται μὲ τὸ κοπάνισμα καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ τὰ περισσότερα γλυκίσματα. Γιὰ ν' ἀποφεύγωμε τὴν νοθεία, ποὺ γίνεται στὸ ἐμπόριο, προτιμότερο εἶναι ν' ἀγοράζωμε τὴν κανέλλα ποὺ μᾶς χρειάζεται σὲ φλούδα. Ὅσο πιὸ λεπτὴ εἶναι ἡ φλούδα τόσο καλύτερη εἶναι ἡ ποιότητα τῆς κανέλλας.

Στὴν διγορὰ πουλιέται καὶ συνθετικὴ σκόνη κανέλλας ποὺ εἶναι χημικὸ προϊόν καὶ δὲν ἔχει καμμιά δέξια μπροστά στὴ φυσικὴ ἀρωματικὴ κανέλλα καὶ τῆς πιὸ κατωτέρας ποιότητος.

Η ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Ἄλλο ἀρωματικὸ φυτό, γνωστὸ στὰ νησιὰ Μολοῦκες καὶ στὶς Φιλιππίνες, εἶναι ἡ γαρυφαλλιὰ ποὺ βγάζει τὸ μαῦρο γαρύφαλλο καὶ ἔχει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Εὐγενία ἡ καρυόφυλλος». Σήμερα ἡ καλλιέργεια τῆς ἔχει ξαπλωθῆ καὶ σ' ἄλλες θερμές χώρες τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀνδρασίας, τῆς Αμερικῆς.

Τὸ δέντρο εἶναι ἀειθαλὲς καὶ μπορεῖ νὰ φθάσῃ μέχρι 15 μέτρα ὑψος. Τὰ φύλλα τῆς γαρυφαλλιᾶς μοιάζουν σὰν τῆς μυρτιᾶς καὶ ἔχουν λουλούδια, ποὺ ξεφυτρώνουν στὶς ἀκρες τῶν κλαδιῶν ἀπὸ ἔνα κοινὸν μίσχο καὶ σχηματίζουν ταξιανθίες.

Μόλις τὰ μπουμπούκια πάρουν μιὰ ὠρισμένη ἀνάπτυξη, οἱ καλλιεργητές τὰ μαζεύουν πρὸιν ἀνοίξουν οἱ κάλυκες καὶ ἀκριβῶς κατὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ παίρουν ἔνα ρόδινο χρῶμα. Ἀφοῦ τὰ περάσουν ἐπάνω ἀπὸ σιγανὴ φωτιά, γιὰ νὰ καπνιστοῦν λιγάκι, τ' ἀπλώνουν στὸν ίσκιο, ὕσπου νὰ ξεραθοῦν καὶ νὰ πάρουν τὸ χρῶμα ποὺ ἔξορμε.

Τὰ καλύτερα γαρύφαλλα βγαίνουν στὴν Κεϋλάνη καὶ στὶς Ἰνδίες καὶ διακρίνονται ἀπὸ τὸ κοντόχονδρο σχῆμα τους ποὺ εἶναι πιὸ σαρκωμένο ἀπὸ τὰ ἄλλα δευτερότερα είδη. Τὸ ἀρωμά τους εἶναι δυνατὸ καὶ ἡ γεύση τους καυστικὴ καὶ εὐχάριστη. Τὸ γαρύφαλλο μπαίνει σὲ πολλὰ ποτὰ καὶ γλυκίσματα καὶ τοὺς



Η Γαρυφαλλία

δίει τὸ θαυμάσιο ἀρωμά του. Ἀπ' αὐτὸ βγαίνει, μὲ ἀπόσταξη, καὶ τὸ γαρυφαλλέλαιο ποὺ εἶναι πολὺ χρήσιμο στὴν ἀρωματοποιία, στὴν ζαχαροπλαστικὴ καὶ στὴ φαρμακευτικῆ.

Οἱ νοικοκυρὲς συνηθίζουν ν' ἀρωματίζουν τὸ κονιάκ μὲ γαρύφαλλο γιατὶ τονώνει τὸ στομάχι, ἐκτὸς ποὺ ἀρωματίζει καὶ τὸ στόμα.

ΤΟ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

Τὸ μοσχοκάρυδο εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ γαρύφαλλο καὶ ἔχει ξεχωριστὸ ἄρωμα ποὺ τὸ προτιμοῦν πολλὲς νοικοκυρὲς στὰ γλυκίσματα καὶ στὰ φαγητά τους.

"Οπως τὸ βλέπομε στὸ ἐμπόριο, τὸ μοσχοκάρυδο εἶναι σὰν ἔνα σκληρὸ ἀμύγδαλο μὲ ζάρες στὴν ἔξωτερικὴ του ἐπιφάνεια. Ἀπὸ τοῦτο ξύνουν λίγη σκόνη καὶ τὴ φίγουν στὸ φαγητό, ποὺ θέλουν νὰ ἀρωματίσουν μὲ τὴ μυρωδιά του. Τὸ μεταχειρίζονται καὶ γιὰ τὰ μωρὰ δταν ἔχουν κοιλόπονο. Ἡ γεύση τοῦ μοσχοκάρυδου εἶναι λιγάκι πικρή, μὰ τὸ ἀρωμά του εἶναι ἔξαιρετικό.



The illustration shows a branch with several large, ovate leaves and a single, round, textured fruit at the bottom left. The branch extends diagonally from the bottom left towards the top right.

Τὸ μοσχοκάρυδο εἶναι καρπὸς κάποιου τροπικοῦ φυτοῦ ποὺ προκόβει στὰ νησιά τοῦ Ειρηνικοῦ καὶ τοῦ Ἰνδικοῦ Ὡκεανοῦ καὶ ἔχει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Μυριστική». Τὸ δέντρο τοῦτο εἶναι ἀειθαλές, ἔχει ύψος 10—12 μέτρα καὶ τὰ φύλλα του εἶναι σαρκωμένα σὰν τοῦ κισσοῦ, μὰ πιὸ μυτερὰ στὸ σχῆμα.

Τὰ ἀνθη του, 2—4 στὶς μασχάλες τῶν φύλλων, εἶναι πολὺ εύσομα καὶ μὲ τὸν καιρὸ δένουν ἔναν καρπὸ ποὺ σὰν τὸ ἀμύγδαλο καὶ τὸ καρύδι εἶναι τριπλός. Ἐχει δηλαδὴ πράσι-

νη σαρκωμένη φλούδα, λεπτὸ μεσοκάρπιο καὶ ἔνα ώσειδες κουκούτσι, τυλιγμένο σὲ ψιλὴ φλούδα.

Μὲ τὴ συγκομιδὴ ἀπλώνουν τὰ μοσχοκάρυδα στὸν ἥλιο, γιὰ νὰ ξεραθοῦν καὶ νὰ πέσουν ἡ φλούδα καὶ τὸ μεσοκάρπιο καὶ υστεροα ἔχειριζουν τὰ γυμνὰ κουκούτσια σὲ διάφορες ποιότητες καὶ γεμίζουν μὲ αὐτὰ τὶς κάσες γιὰ τὸ ἐμπόριο. Ἀπὸ τὰ κατωτέρας ποιότητος μοσχοκάρυδα βγαίνει ἔνα βούτυρο καὶ ξεχωριστὰ ἀρωματικὸ λάδι, ποὺ εἶναι χρήσιμα στὴ φαρμακευτικὴ καὶ στὴν ἀρωματοποιία.

Η ΒΑΝΙΛΛΙΑ (BANILIA)

Ἡ βανίλλια εἶναι ἡ ἄσπορη κρυσταλλικὴ σκόνη, μὲ τὸ ἰδιαίτερο ἀρωμα, ποὺ πουλιέται σὲ δύο ποιότητες. Ἡ γνήσια στὰ φαρμακεῖα καὶ ἡ συνηθεικὴ στὰ μπακάλικα. Ἡ πρώτη βγαίνει ἀπὸ ἔνα δέντρο τοῦ Μεξικοῦ καὶ ἀλλων θερμῶν γερρῶν, δπου μέταφτευθῆκε ύστερα ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἄμερικῆς. Ὁ Ισπανὸς κατακτητὴς Κερντεζ, ζταν πρωτοεἰδε τὸ κακάο, στὴν Αὐλὴ

τοῦ Ἰθαγενῆ αὐτοκράτορα Μοντέζούμα, ἔμαθε καὶ γιὰ τὴ βανίλλια ποὺ τὴν ἔβαζαν σ' αὐτό, γιὰ νὰ τὸ ἀρωματίσουν ἰδιαίτερα. Τὴν ἐποχὴ ἑκείνη ἡ βανίλλια δὲν ἦταν φυσικὰ ἡ κρυσταλλικὴ σκόνη ποὺ ξέρουμε σήμερα, ἀλλὰ ἔφερε τρίματα τοῦ καρποῦ τῆς βανίλλης.

“Η βανίλλη εἶναι φυτὸ ἀναρριχητικὸ καὶ χρειάζεται ἀλλὰ δέντρα κοντά τῆς γιὰ νὰ στηρίξῃ τὰ πόλυ μακρούα κλαδιά της. “Οταν ἡ βανίλλη βρίσκη στηρίγματα μπορεῖ ν' ἀπλώσῃ τὰ κλαδιά της μέχοι 100 μέτρα μάρκος καὶ ἀφοῦ πετάξει τὰ σαρκωμένα φύλλα της ἀρχίζει νὰ βγάζῃ τὰ ἄνθη της ποὺ ἔχουν χρῶμα κίτρινο, μυρωδιὰ εὐχάριστη καὶ σχηματίζουν ταξιανθίες πάνω στοὺς κόμπους τῶν κλαδιῶν.

Γιὰ νὰ γονιμοποιηθοῦν δύμως τὰ ἄνθη καὶ νὰ δέσουν καρπὸ χρειάζεται ἕνα μικρὸ ἔντομο, ποὺ βρίσκεται μονάχα στὸ Μεξικό. Σ' ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες δποι μεταφυτεύθηκε ἡ βανίλλη, ἡ γονιμοποίηση γίνεται ἀναγκαστικὰ τεχνητὴ ἀπὸ τοὺς ἐργάτες, ποὺ δουλεύουν στὶς φυτεῖες, γιατὶ τὰ ἔντομα δὲν πλησιάζουν στὸ φυτὸ αὐτό, ἵσως ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἀρέσει τὸ ἀρωμά του.



Ἡ Βανίλλια

“Ο καρφὸς τῆς βανίλλης εἶναι μιὰ τριγωνικὴ θήκη, σχεδὸν σὰν τῆς φασολιᾶς μὰ πολὺ πιὸ μεγάλη, γιατὶ τὸ μάρκος της φτάνει τοὺς 30 πόντους καὶ τὸ πλάτος της εἶναι ἀνάλογο. “Οταν οἱ θῆκες αὐτὲς μὲ τὸ κακαπόρασινο χρῶμα ἀρχίζουν νὰ σκουραίνουν, οἱ καλλιεργητὲς τὶς κόβουν ἀπὸ τὸ φυτὸ καὶ τὶς ἀπλώνουν στὸν ἥλιο γιὰ νὰ πάσῃ μιὰ ζύμωση ὁ πηγτὸς πολτός, ποὺ βρίσκεται μέσα τους, καὶ νὰ ξεραθῇ μαζὶ μὲ τοὺς σπόρους. “Υστερα τὶς στέλνουν στὸ ἐργοστάσιο γιὰ τὴν τελικὴ κατεργασία, ἀπὸ τὴν δποία θὰ βγῆ ἡ κρυσταλλικὴ βανίλλια. “Απὸ 3—4 ὀκάδες ξερὸ βανιλλόκαρπο βγαίνει μιὰ ὄκα σκόνη βανίλλιας. Ἡ ἀρωματικὴ αὐτὴ σκόνη εἶναι περιζήτητη στὰ ζαχαροπλαστεῖα, γιατὶ μπαίνει σὲ πολλὰ γλυκίσματα. Μὰ χρειάζεται προσοχὴ γιατὶ δποίος τρώει πολλὰ γλυκίσματα ἀρωματισμένα μὲ βανίλλια μπορεῖ νὰ πάθῃ δηλητηρίαση. “Η δηλητηρίαση εἶναι σοβαρώτερη, ὅταν ἡ βανίλλια εἶναι χημικὴ καὶ δχὶ φυσική. “Η πάθηση αὐτὴ λέγεται βανιλλισμός. Ἡ βανίλλια εἶναι χρήσιμη καὶ γιὰ τὴν ἀρωματοποία. Σπάνια δύμως χρειάζεται στὴ φαρμακευτικὴ, γιατὶ δὲν ἔχει πολλές φαρμακευτικὲς ἴδιότητες.

ΤΟ ΠΙΝΕΡΙ

Τὸ πιπέρι εἶναι καρφὸς ἑνὸς ἀναρριχητικοῦ θάμνου ποὺ εἶναι αὐτοφυῆς στὶς Ἰνδίες καὶ στὰ νησιά Μολοῦκες, ἀλλὰ ἔχει μεταφυτευθῆ καὶ σὲ ἄλλες τροπικὲς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ στὶς Ἀντίλλες.

Τὰ καλαδιά τῆς πιπεριᾶς πρέπει νάχουν γύρω τους ἄλλα δένδρα γιὰ νὰ γαντσωθοῦν σὰν τὸν κισσό. Γι' αὐτὸ στὶς φυτεῖες, ποὺ τὸ καλλιεργοῦν, βάζουν γύρω ἀπὸ τὸ κάθε φυτὸ παλούκια ἢ φυτεύουν δένδρα ποὺ γίνονται στηρίγματα τῆς πιπεριᾶς.

Τὸ φυτὸ θέλει 3—4 χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ καρποφορῇ καὶ ὑστερα ἀπὸ τὴ δεκάτη χρονιὰ τῆς ήλικίας του γεράζει καὶ πρέπει νὰ ἀνανεωθῇ. Στὴ μεγάλη ἀνάπτυξή του δίνει κάθε χρόνο ὡς 8 ὁκάδες πιπέρι.

Τὰ φύλλα τῆς πιπεριᾶς φυτεύονται ἔνα στὸν κάθε κόμπο τῶν κλωναριῶν καὶ ἀντίκρου τους σκᾶνε τὰ ἄνθη σὲ ταξιανθίες, ποὺ ὅταν δέσουν καρπό, μοιάζουν μὲ τσαμπιὰ ἀπὸ ψιλόδρογο σταφύλι.

Οἱ καρποὶ τοῦ πιπεριοῦ εἰναι στὴν ἀρχὴ πράσινοι. Μὲ τὸν καιρὸ δύμας κοκκινίζουν καὶ ὅταν ώριμάσουν γίνονται μαῦροι.

Ἡ συγκομιδὴ γίνεται ὅταν κοκκινίσῃ ὁ καρπός, δηλαδὴ πρὶν ὀριμάση καλὰ καλά. Ἀπλώνεται στὸν ἥλιο ὕσπου νὰ ξεραθῇ, μαζὶ μὲ τὴ φλούδα του, ποὺ ζαρώνει καὶ τότε τὸ πιπέρι εἰναι ἔτοιμο γιὰ τὸ ἐμπόριο.

Ἄν ὁ καρπὸς μαζευτῇ ἀφοῦ ὀριμάση καλά, τότε ξεφλουδίζεται εὔκολα καὶ βγαίνει τὸ ἀσπρό πιπέρι, ποὺ εἰναι πολὺ ἀνώτερο σὲ ποιότητα ἀπὸ τὸ μαῦρο. Μὰ οἱ παραγωγοὶ βιάζονται νὰ τὸ

μαζέψουν γιατὶ δὲν τοὺς συμφέρει νὰ περιμένουν πότε θὰ ὀριμάση.

Τὸ πιπέρι ἔχει γεύση ἀρωματικὴ καὶ καυστική, ποὺ ὀφείλεται σὲ μιὰ εἰδικὴ οὐσία, γνωστὴ στοὺς ἐπιστήμονες μὲ τὸ ὄνομα πιπερίνη. Ἡ μυρουδιά του δταν τὸ κοπανίζωμε, εἶναι τόσο ἔντονη, ποὺ φέρνει φτάρνισμα. Μὰ καὶ τὸ κάψιμό του εἶναι δυνατὸ καὶ χρειάζεται οἰκονομία στὴ χοήση του γιατὶ πειράζει τὸ στομάχι καὶ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἐλαφρὴ δηλητηρίαση. "Οσοι ὑποφέρουν ἀπὸ δυσπεψία δὲν πρέπει νὰ τρῶνε καθόλου πιπέρι καὶ ἄλλα μπαχαρικά, γιατὶ τὸ κάψιμό τους ἐφεύρει τὴ γλώσσα καὶ φέρνει καὶ ἄλλες ἀνωμαλίες στὸν δργανισμό.

"Ιστορία τοῦ πιπεριοῦ. Ἡ ίστορία τοῦ μαύρου πιπεριοῦ εἰναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ γιὰ χάρη του ἀρχισαν, τὸν καιρὸ τῆς Ἀναγεννήσεως, οἱ μεγάλες ἔξερευνήσεις ποὺ ὠδήγησαν τοὺς θαλασσοπόρους στὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ μικρὸς σπόρος τοῦ πιπεριοῦ στάθηκε τὸ δόλωμα ποὺ τράβηξε τὸν ἀνθρώπο ἀπὸ τὴ νάρκη τοῦ μεσαίωνα καὶ τὸν ἐσπρικεῖ στὴ μόνιμη περιπέτεια τῆς ἔξερευνήσεως τῆς γῆς. "Οταν ὁ Χριστόφορος Κολόμβος ξεκίνησε στὰ 1492 μὲ τὰ πέντε καραβάκια του, δὲν εἶχε σκοπὸν ν' ἀνακαλύψῃ ἔναν καινούργιον κόσμο, παρὰ νὰ βρῇ ἔναν πιὸ σύντομο θαλασσινὸ δρόμο πρὸς τὰ μαγευτικὰ νησιά τοῦ Ἰνδικοῦ ὥκεανος, ποὺ βγάζουν τὸ πιπέρι καὶ

τ' ἄλλα μπαχαρικά. Μὲ τὸν ἵδιο σκοπὸν ξεκίνησε, 20 χρόνια ἀργότερα, καὶ δὲ Μαγγελάνιος, φάγνυντας καινούργιους θαλασσίους δρόμους γιὰ τὰ νησιά τῶν μπαχαρικῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ν' ἔνακαλυψθῆ ἡ Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸν Κολόμβο καὶ νὰ γίνῃ δὲ πρῶτος περίπλους τῆς γῆς ἀπὸ τὸ Μαγγελάνιο ποὺ μαζὶ μὲν αὐτὸν τὸ κατόρθωμα πέτυσε νὰ φθάσῃ καὶ στὰ νησιά τῶν μπαχαρικῶν καὶ νὰ γεμίσῃ τὰ καράδια του μὲν πιπέρι.

Στὴν ἀρχαιότητα, τὸ πιπέρι ἦταν ἀγνωστὸ στὴν Ἑλλάδα, πρὶν ἀπὸ τοὺς περσικοὺς πολέμους. Πρῶτοι οἱ Πέρσες τὸ ἔφεραν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔμαθαν οἱ Ἑλλήνες πὼς τὸ ἀρωματικὸ τοῦτο ἀρτυμα ἔρχεται ἀπὸ τις Ἰνδίες καὶ μπαίνει στὸ φαγητὸ γιὰ νὰ τὸ πιπερίσῃ. Ἀργότερα, δὲ Μ. Ἀλέξανδρος, ποὺ ἔφθασε μέχρι τις Ἰνδίες, νοστιμεύθηκε πολὺ τὸ πιπέρι καὶ ἔκανε προμήθεια γιὰ τὴ βασιλικὴ του κυριεύνα. Μὲ οἱ Ἰνδίες ἦταν μαρκυρὰ καὶ τὸ πιπέρι σπάνιο στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀφρική. Γι' αὐτό, μονάχα σὲ πλούσιους μπορούσαν ν' ἀγοράσουν μερικὰ σπειριὰ γιὰ νὰ νοστιμίσουν τὸ φαγητὸ τους. Ἡ ἀκρίβεια τοῦ πιπεριοῦ βάστηξε σ' ὅλο τὸ μεσαίωνα, γιατὶ οἱ Ἀραβεῖς, ποὺ τὸ ἔφεραν ἀπὸ τις Ἰνδίες, τὸ ἀκριβοποιούσαν στοὺς βενεταΐάνους ναυτικούς καὶ ἐκεῖνοι μὲ τὴ σειρά τους κερδοσκοποῦσαν δισο ἥθελαν πάνω στὴν τιμὴ τοῦ πιπεριοῦ. Μόνον, ὅταν οἱ Πορτογάλοι ἀνακάλυψαν τὸ ἀκρωτήριο τῆς Καλῆς Ἐλπίδος καὶ βρήκαν καινούργιο δρόμο γιὰ τις Ἰνδίες, τὸ πιπέρι ἀρχίσεις νὰ ἔρχεται ἀφθονώτερο καὶ ἡ τιμὴ του νὰ ἔπειρη στὴν Εὐρώπη. Ὅστερα πῆραν στὰ χέρια τους τὸ ἐμπόριο τῶν μπαχαρικῶν οἱ Ὀλλανδοὶ καὶ κατέσπιν οἱ Ἄγγλοι καὶ γέμισαν τὸν κόσμο μὲ πιπέρι. "Ετοι μπόρεσαν νὰ τὸ δοκιμάσουν καὶ οἱ φτωχοί.

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ

Γενικὲς πληρωφορίες. Νὰ καὶ ἔνα φυτὸ τῶν θεομῶν χωρῶν ποὺ δὲν ἔχει φύλλα. Είναι κάκτος μὲ πράσινους σαρκωμένους βλαστοὺς ποὺ φυτρώνουν δὲν εἶναι ἐπάνω στὸν ἄλλον καὶ εἶναι γεμάτοι ἀγκάθια, πολύτιμα γιὰ τὴν ἀναπνοή του καὶ γιὰ τὴν προφύλαξή του ἀπὸ τὰ φυτοφάγα ζῶα. Ἡ φραγκοσυκιά εἶναι ἀπὸ τὰ 1500 εἰδῆ κάκτων καὶ λέγεται ἐπιστημονικὰ «Ινδικὴ συκῆ» ή «δύουντιά». Μερικὲς ποικιλίες, ἀπὸ τοὺς κάκτους αὐτούς, βγάζουν θαυμάσια λουλούδια, ἄλλες κάτι μικρούς καρπούς ποὺ σπάνια τρώγονται, μὰ ἡ φραγκοσυκιὰ τὶς ἔπειρανται διλεγούσης γιατὶ δίνει τὰ νόστιμα φραγκόσυκα.

Τὸ φυτὸ αὐτὸν προκόβει στὶς ἀγονες περιοχὲς τῆς τροπικῆς Ἀμερικῆς καὶ ὅταν ἡ ξηρασία μαραίνει δῶλα τὰ ἄλλα φυτά, ἡ φραγκοσυκιά, σὰν κάκτος ποὺ εἶναι, δὲν παθαίνει τίποτα καὶ αὐτὸν γιατὶ τὰ σαρκωμένα βλαστάρια τῆς εἶναι σωστὲς ἀποθῆκες νεροῦ, μαζεμένο τὸν καιρὸ τῶν τροπικῶν βροχῶν. Αὗτὸ τὸ ξέρουν τὰ ζῶα, καὶ τὸν καιρὸ τῆς ξηρασίας, τρώνε τοὺς πράσινους βλαστοὺς τοῦ φυτοῦ ἀδιαφορῶντας γιὰ τὰ ἀγκάθια του.

Οἱ φραγκοσυκιὲς δὲν καίγονται στὴ φωτιὰ ἐπειδή, ὅπως εἴπαμε, τὰ φύλλα τους περιέχουν πολὺ νερό. Γι' αὐτὸν τὶς φυτεύουν γύρω ἀπὸ τὰ δάση ἢ σχηματίζουν φράγματα μὲν αὐτές, ποὺ προφυλάγουν τὰ δέντρα σὲ περίπτωση πυρκαγιᾶς.



Ἡ φραγκοσυκιά

Πολλαπλασιασμός. Ό πολλαπλασιασμὸς τῆς φραγκοσυκιᾶς γίνεται μὲ μυτερὰ μοσχεύματα. Τὰ κόβουν ἀπὸ τὸ φυτό, τὸ ἀφήνουν μερικὲς ἡμέρες στὸν ἥλιο καὶ ὑστερα τὰ φυτεύουν ὅς τὴ μέση, στὸ χῶμα σὲ ἵσια γραμμή, γιὰ νὰ γίνη φράχτης. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν τρόπο—ποὺ γίνεται μὲ μοσχεύματα—ἡ φραγκοσυκιᾶ μπορεῖ νὰ πολλαπλασιασθῇ καὶ μὲ τὸν σπόρῳ τῶν καρπῶν της.

Χρησιμότητα. Ἀπὸ τὸ Μεξικό, ποὺ εἶναι ἡ πατρίδα τῆς φραγκοσυκιᾶς καὶ τῶν ἄλλων κάκτων, τὸ φυτὸ διαδόθηκε σὲ ἄλλες χώρες τροπικὲς ἢ εὐκρατεῖς καὶ μπόρεσε νὰ ἐγκλιματισθῇ. Στὴν Ἑλλάδα προκόπει ἀπὸ τότε ποὺ ἥρθε γιὰ πρώτη φορὰ ποὺ 100 χρόνια, καὶ ἡ χρήση τῆς εἶναι πολυποίκιλη. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καρπὸ της, οἱ ἀγόρτες παίρνουν καὶ τὰ τρυφερὰ βλαστάρχια, ποὺ τὰ καφαλίουν στὴ φωτιὰ γιὰ νὰ φύγουν τὸ ἀγκάθια καὶ ταῖςον τὰ ζῶα τους. Ἐπίσης ἔχουν τὶς φραγκοσυκιὲς καὶ γιὰ φράχτες στὰ κτήματά τους, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τις περάσῃ οὔτε ξῶο οὔτε ἀνθρώπος. Τὰ ἀγκάθια τους εἶναι μεγάλο ἐμπόδιο.

*Ἀλλη χρησιμότητα τοῦ, παραξενοῦ αὐτοῦ φυτοῦ εἶναι ὅτι κάποια ποικιλία της στὸ Μεξικό, γνωστὴ στοὺς φυτολόγους σὰν «ὅπουντία ἡ κοκκοφόρος» γίνεται ἀφοριμὴ νὰ βγῆ τὸ κρεμέζι, μιὰ θαυμάσια κόκκινη οὐσία ποὺ λέγεται κοχελίνη. Πάνω στὸ βλαστὸ τῆς ὅπουντίας ζῆ ἔνα μικρὸ ἔντομο, ὅμοιο μὲ τὸν κοριό, ποὺ λέγεται κόκκος καὶ ποὺ ἔχει γιὰ τροφὴ τὸ χυμὸ τοῦ φυτοῦ. Τὴν ἐποχὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ του, οἱ καλλιεργητὲς μαζένουν τὸν κόκκο, καὶ ἀφοῦ τὸν ἔρεάνουν στὸν ἥλιο καὶ ὑστερα στὸ φούρνο, βγάζουν τὸ περιόφημο κρεμέζι. Τὸν πρώτους αἰῶνες, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς Ἀμερικῆς, τὸ κρεμέζι ἦταν μονοπώλιο τῶν Ισπανῶν καὶ μέχρι τὰ 1900 ἦταν περιζήτητο γιὰ τὴ βαρφὴ τῶν ὑφασμάτων καὶ γιὰ τὸν κόκκινο χρωματισμὸ τῶν ποτῶν καὶ τῶν ζαχαρωτῶν. Ἐδῶ καὶ 50 χρόνια ὅμως ἡ χρησία πέτυχε μιὰ συνθετικὴ χρωστικὴ οὐσία, τὴν ἀνιλίνη, ποὺ εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸ κρεμέζι γιὰ τὸ βάψιμό τῶν ὑφασμάτων. Ὡστόσο ἡ φυσικὴ κοχελίνη εἶναι πάντα προτιμώτερη γιὰ τὴν ποτοποιία καὶ τὴ ζαχαροπλαστικὴ τις ἀνιλίνης.

ΤΟ ΑΡΤΟΔΕΝΔΡΟ

Ἐνα δένδρο ποὺ δίνει φωμί. Τὸ δένδρο ποὺ δίνει τὸ ἀρτόκαρπο μπορεῖ νὰ ὄνομασθῇ «ὁ ἀρτοποιὸς τοῦ φυτικοῦ βασιλείου», ἀφοῦ ὁ καρπός του, ώμὸς ἡ ψημένος, χρησιμεύει γιὰ φωμὶ στοὺς ίθαγενεῖς. Αὐτὸς μάλιστα εἶναι ὁ λόγος ποὺ δὲν καταγίνονται μὲ τὴν καλλιέργεια τοῦ σιταριοῦ στὰ μέρη ὅπου ὑπάρχει τὸ ἀρτοδένδρο. Τὸ δένδρο αὐτό, εἶναι ἔνα είδος μονοριάς μὲ πλατειά μεγάλα φύλλα, σχισμένα στὶς ἀκρες. Ἐχει πατρίδα τὴ Μαλαισία, τὰ νησιά τοῦ Ἰνδικοῦ ὄκεανοῦ καὶ τὴν Ανταρκτικά, ἀπ' ὃπου μεταφυτεύθηκε καὶ στὴν τροπικὴ ζώνη τῆς Ἀμερικῆς.

Φθάνει σε ὕψος 15—20 μέτρα. Ἀπὸ τὸν κορμὸ του βγαίνουν πολλὰ κλαδιά, ποὺ εἶναι γέματα κόρμους. Ἀπὸ τοὺς κόμπους αὐτοὺς φυτρώνουν τὰ φύλλα. Στὶς μασχάλες τῶν φύλλων βγαίνουν δύο είδῶν ἄνθη. Τὰ θηλυκὰ ποὺ ἔχουν σημῆμα στρογγυλὸ καὶ εἶναι ἀφαί καὶ τὰ ἀρσενικά, ποὺ εἶναι μακρουλὰ καὶ φυτρώνουν πολλὰ μαξὶ σὲ ταξιανθίες. Ἀπὸ τὴν γύρι τῶν ἀρσενικῶν γονιμοποιοῦν-

ταὶ τὰ θηλυκὰ καὶ δένουν καρπό, ποὺ μεγαλώνει μὲ τὸν καρπὸν καὶ ώριμάζει ἀπὸ τὸ Νοέμβριο μέχρι τὸν Ἰούλιο. Τὸ βάρος του φθάνει μέχρι πέντε ὄκαδες, ὅσο σένα μεγάλο καρπούζι.

Ἡ σάρκα τοῦ ἀρτόκαρπου εἶναι εὔχυμη καὶ πλούσια σὲ ἄμυλο, ἔχει δηλαδὴ τὰ κυριώτερα συστατικὰ τοῦ σιταριοῦ καὶ τῆς πατάτας καὶ ἔτσι ἀναπληρώνει μιὰ χαρὰ τὸ φωμί. Οἱ ἀγουροὶ καρποὶ κόβονται σὲ φέτες καὶ ψήνονται ἐπάνω σὲ πυρωμένες πλάκες, γιὰ νὰ δώσουν τὸ καθημερινὸ φωμὶ στοὺς Ἰθαγενεῖς. Οἱ ωριμοὶ, πάλι, τρώγονται ὡμοί, σὰν φρούτο καὶ σένα μεγάλο μέρος τους ἀποθηκεύεται γιὰ τοὺς τρεῖς μῆνες, ποὺ σταματάει ἡ καρποφορία τοῦ δένδρου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Αὔγουστο μέχρι τὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου.

Τόσο πλούσια εἶναι ἡ παραγωγὴ τοῦ ἀρτόδενδρου, ὥστε μιὰ οἰκογένεια ἀπὸ πέντε ἄτομα, μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸ φωμὶ τῆς χρονιᾶς της, ἀν κατέχῃ μιὰ μικρὴ φυτεία ἀπὸ 15 τέτοια δένδρα. Σὲ μερικὰ νησιά τοῦ Ελληνικοῦ εἶναι τόση ἡ ἀφθονία τῶν ἀρτόδεντρων, ὥστε κανένας δὲν σκοτίζεται γιὰ τὴν ἴδιοτητίδα τους. Τρώγει ὅποιος θέλει καὶ ὅσα θέλει καὶ ὁ περίσσιος καρπὸς ἀφήνεται νὰ σαπίσῃ.

Οἱ ἀρτόκαρποι εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ τροπικὰ φρούτα. Μὰ δὲν ἔρχεται στὰ μέρη μας, γιατὶ ἐμεῖς ἔχουμε συνηθίσει στὸ ζυμωτὸ φωμὶ καὶ δὲν θὰ μᾶς ἀρεσε τὸ ἔτοιμο τοῦτο φωμὶ τῆς φύσεως. Εἶναι, τὸ ἀρτόδενδρο, ἐνλογία γιὰ τοὺς φτωχοὺς Ἰθαγενεῖς ποὺ οἰκονομοῦν ἔτσι τὴν τροφὴ τους. Ἄλλα καὶ ὁ κορμὸς τοῦ δένδρου εἶναι χρήσιμος γιὰ τὰ μονόξυλα τῶν Ἰθαγενῶν καὶ σὰν ἔντεια γιὰ τὶς καλύβες τους ποὺ τὶς σκεπάζουν μὲ τὰ φύλλα, γιὰ νὰ μὴν τὶς περνᾶ τὸ νερὸ τῆς βροχῆς. Ἐπίσης ἀπὸ τὶς Ἰνές τῆς ἐντεριώνης τοῦ ἀρτόδενδρου, κατασκευάζουν κλωστὲς μὲ τὶς ὅποιες ὑφαίνουν χονδρὰ πανιὰ γιὰ τὸ ρουχισμὸ τους.



Τὸ Ἀρτόδενδρο

H KINAKINA (ΚΙΓΧΟΝΗ — KININO)

Ἐνα θαυματούργὸ δένδρο μὲ θρεπτικὲς ἴδιοτητες, ποὺ μᾶς δίνει τὸ κινίνο, εἶναι ἡ **Κινακίνα** τοῦ Περοῦ ποὺ λέγεται ἐπιστημονικά «κιγχόνη». Τὸ φυτὸ τῆς κιγχόνης, μέτριο στὸ ὑψός, ἔχει φράγματα μέσα στὸν κορμὸν, στὴν τροπικὴ ζώνη τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ εἶναι πάτριδα του, φυτρώνει μονάχο του.

Τὰ φύλλα του, ἀρκετὰ μεγάλα καὶ σὲ σχῆμα αἴγον, κρέμονται ἀπὸ μακριοὺς μίσχους καὶ φυτρώνουν ἀντικρυστὰ στὰ κλαδιά. Ἀπὸ τὶς μασχάλες τους ἔπειροβάλλουν τὰ ἀσπρα ἄνθη τῆς σὲ ταξιανθίες.

Μὰ οὕτε τὰ φύλλα, οὕτε τὰ ἄνθη τοῦ δένδρου, ἔχουν ἐμπορικὴ ἀξία, γιατὶ ὅπως εἴπαμε, μονάχα ἡ φλούδα του ἔχει θεραπευτικὲς ἰδιότητες καὶ αὐτὴν μαζεύουν κάθε χρόνο οἱ καλλιεργητές.

Στὴν ὁρισμένη ἐποχή, γίνεται τὸ ξεφλούδισμα τοῦ δένδρου, κατὰ διαφόρους τρόπους, ἀνάλογα μὲ τὴν ποικιλία του. Ἀλλοῦ τὸ ξεριζώνυμον δλόκηληρο γιὰ νὰ πάρουν τὴν φλούδα τῆς φίλας του, ποὺ δίνει τὴν καλύτερη ποιότητα τοῦ κινίνου.

Ἄλλοῦ τὸ κόβουν λίγο πιὸ ψηλά ἀπὸ τὴ γῆ, ἀφήνοντας τὴ φίλα γιὰ νὰ βγάλῃ καινούρια βλαστάρια. Τέλος, εἶναι καὶ ἔνας ἄλλος τρόπος ποὺ τὸν μεταχειρίζονται στὶς Ἰνδίες, ἀπὸ τὸν καιρὸν ποὺ μεταφυτεύμηκε ἐκεῖ ἡ κιγχόνη. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸ δέντρο, βγάζουν τὴν μισὴ φλούδα του ἀφήνοντας τὴν ὑπόλοιπη ἐπάνω στὸν κορμὸν καὶ τὰ κλαδιά, γιὰ νὰ θρέψῃ καινούρια φλούδα καὶ στὰ γυμνὰ μέρη.

Οταν ἡ φλούδα ξεραθῇ καλά, είναι ἕτοιμη γιὰ τὸ ἐμπόριο ἢ γιὰ τὸ χημικὸ ἐργοστάσιο ὅπου μὲ κατάλληλη ἐργασία βγαίνει ἀπὸ τὴν φλούδα τὸ κινίνο. Γιὰ ἔναν αἰλώνα, τὸ κινίνο στάθηκε ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ μαραντόταν ἀπὸ τὴν ἐλογοσία. Μὰ σήμερα ἡ χρήση του ἔχει περιορισθῆ πολὺ γιατὶ βρέθηκαν νεώτερα φάρμακα. Ἐπίσης ἡ ἔλονοσία καταπολεμήθηκε μὲ τὰ ἐντομοκτόνα φάρμακα ποὺ καταστρέφουν τὰ κουνούπια. Ωστόσο ἡ καλλιέργεια τῆς κιγχόνης συνεχίζεται ἐντατικά, γιατὶ ἡ φλούδα της είναι χοήσιμη σὰν πρώτη ὕλη γιὰ τὴ σύγχρονη φαρμακευτικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴ χρηματιστήρια.



Τὸ κινίνο

Χρήση του ἔχει περιορισθῆ πολὺ γιατὶ βρέθηκαν νεώτερα φάρμακα. Ἐπίσης ἡ ἔλονοσία ἡταν ἀγιάτρευτη πληγή, πρὸ πάντων γιὰ τὸν εὑρωπαίον ἀποικιανό, ποὺ πήγαιναν νὰ ἐγκατασταθῶντας στὶς νοσηρὲς περιοχὲς τῆς τροπικῆς ζώνης. Στὰ 1638 ἔτυχε νὰ πάθῃ ἔλονοσία ἡ γυναικα τοῦ Ἰσπανοῦ ἀνροῦ, δὲν τῆς ἔδινε νὰ πῃ ζουμὶ ἀπὸ βρασμένη φλούδα κάποιου δένδρου ποὺ τῆς νῦν ἀπὸ μὰ γυναικα καὶ ἔτσι ἔμαθαν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴ σπουδαία θεραπευτικὴ τῆς φλούδης τοῦ τροπικοῦ αὐτοῦ φυτοῦ. Ξερὲς φλούδες τοῦ δένδρου, μαζὶ μὲ τὴν δημήτρη τὸ καινούργιο φάρμακο γιὰ τὴν ἔλονοσία. Ο "Αγγλος φαρμακοποιὸς Τάλλιπτ, ποὺ κατέρθωσε νὰ προμηθευθῇ μιὰ μικρὴ ποσότητα ἀπὸ τὴ φλούδα αὐτῆς,

"Η ἴστορία τοῦ κινίνου. Τὸ μυστικὸ του ἡταν ἀγνωστο στοὺς Εὐρωπαίοις, γιατὶ οἱ θιαγενεῖς τῆς N. Ἀμερικῆς τὸ φύλαχαν γιὰ τὸν ἔσωτό τους. Πολλὰ χρόνιαθύσαν νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ἔλονοσία, χωρὶς νᾶχουν κανένα φάρμακο γιὰ νὰ καταπολεμήσουν. Η ἔλονοσία ἡταν ἀγιάτρευτη πληγή, πρὸ πάντων γιὰ τὸν εὑρωπαίον ἀποικιανό, ποὺ πήγαιναν νὰ ἐγκατασταθῶντας στὶς νοσηρὲς περιοχὲς τῆς τροπικῆς ζώνης. Στὰ 1638 ἔτυχε νὰ πάθῃ ἔλονοσία ἡ γυναικα τοῦ Ἰσπανοῦ ἀνροῦ, δὲν τῆς ἔδινε νὰ πῃ ζουμὶ ἀπὸ βρασμένη φλούδα κάποιου δένδρου ποὺ τῆς νῦν ἀπὸ μὰ γυναικα καὶ ἔτσι ἔμαθαν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴ σπουδαία θεραπευτικὴ τῆς φλούδης τοῦ τροπικοῦ αὐτοῦ φυτοῦ. Ξερὲς φλούδες τοῦ δένδρου, μαζὶ μὲ τὴν δημήτρη τὸ καινούργιο φάρμακο γιὰ τὴν ἔλονοσία. Ο "Αγγλος φαρμακοποιὸς Τάλλιπτ, ποὺ κατέρθωσε νὰ προμηθευθῇ μιὰ μικρὴ ποσότητα ἀπὸ τὴ φλούδα αὐτῆς,

τὴν μεταχειρίστηκε γιὰ νὰ θεραπεύσῃ τὸ βασιλιὰ τῆς Ἀγγλίας Κάρολο Β' ἀπὸ τοὺς πυρετοὺς καὶ λέγο ἀργότερα, τὸ βασιλιὰ τῆς Γαλλίας Λουδοβίκο 14ο. Ὁ τελευταῖος ἀντός, θεραπεία του, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ γίνουν προμήθειες ἀπὸ τὴν θαυματουργὸ φλούδα καὶ νὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐκλαϊκευση τοῦ φαρμάκου γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἑλονοσίας. Μὰ χρειάστηκε νὰ περάσουν 150 χρόνια ὥσπου νὰ κατορθώσουν οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ μεταφυτεύσουν τὸ θαυματουργὸ φυτὸ στὰ νησιὰ τῆς Ἰνδονησίας, στὴν Κεϋλάνη καὶ στὶς Ἰνδίες. Τὸ φυτὸ πρόκειφε καὶ ἔκει, καὶ ἔτσι, ἀπὸ τὸν περασμένο αἰώνα, ἔγινε ικτήμα δλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀπὸ τὸ 1820 μάλιστα δυὸ Γάλλοι φαρμακοποιοὶ πέτυχαν νὰ βγάλουν τὸ κινίνο ἀπὸ τὴν φλούδα τοῦ δένδρου, ποὺ πήρε τὸ δνομα «κιγχρόνη» σὲ ἀνάμυηση τῆς Ἰσπανίδας κυρίας, ποὺ εἶχε θεραπευθῆ πρώτη στὸ Περοῦ.

Η ΚΑΜΦΟΡΑ

Πρὸιν ἀπὸ τοὺς πολέμους ἡ κρυσταλλικὴ καμφοροῦ, μὲ τὴν διαπεραστικὴ μυωδιά της, ἦταν σὲ μεγάλη χρήση, γιὰ τὴν προφύλαξη τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς μολυσματικὲς ἀρρώστειες καὶ τὶς ἐπιδημίες. Μὰ τώρα λίγοι τὴν μεταχειρίζονται, γιατὶ τὰ ἀντιβιωτικὰ φάρμακα καὶ τὰ σύγχρονα ὑγειονομικὰ μέσα ἔχουν σχεδὸν ἀχρηστέψει τὴν κρυσταλλικὴ καμφοροῦ.

“Ομως τὸ καμφορέλαιο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ἔδιο φυτό, εἶναι πάντα σὲ μεγάλη χρήση, γιατὶ μὲ αὐτὸ γίνονται οἱ ἐνέσεις καμφορᾶς, ποὺ εἶναι τόσο πολύτιμες γιὰ τοὺς καρδιακοὺς καὶ γιὰ τοὺς βαρειὰ ἀρρωστούς. Ἡ καμφορὰ καὶ τὸ καμφορέλαιο βγαίνουν ἀπὸ τὸ φυτὸ τῆς καμφορᾶς (καμφορόδενδρο) ποὺ ἔχει πατρίδα τους τὶς χώρες τῆς Ἀπω Ἀνατολῆς.

Τὸ φυτὸ φυτρώνει μονάχο του, σὲ ὁρισμένη ἐποχὴ κλαδεύεται καὶ τὰ κομμένα κλαδιά, μαζὶ μὲ τὴ φλούδα τους, βράζονται σὲ μεγάλα καζάνια. Ἀπὸ τὸ ξουμὶ ποὺ ἀφήνεται νὰ ἔξατμισθῇ, μένει ἔνα κατάλοιπο. Τὸ κατάλοιπο αὐτὸ εἶναι ἡ καμφορά, ὅσο γιὰ τὸ καμφορέλαιο, αὐτὸ παίρνεται μὲ τὸ πέρασμα τῶν κλαδιῶν ἀπὸ εἰδικὰ πιεστήρια.

ΤΟ ΛΟΥΛΑΚΙ

“Ἡ μπλὲ βαφή, ποὺ πουλιέται σὲ πλακίτσες τυλιγμένες μὲ χαρτὶ καὶ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν πλύση, εἶναι τὸ γνωστό μας λουλάκι. Βγαίνει ἀπὸ ἕνα θάμνο τῆς Ἀπω Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ν. Ἀμερικῆς. Ὁ θάμνος αὐτός, λίγο ψηλότερος ἀπὸ ἕνα μέτρο, λέγεται ἐπιστημονικὰ «ἰνδικοφόρος ἡ βαφική», καὶ ἔχει σύνθετα φύλλα, μὲ μικρὰ λουλούδια.

Μόλις τὰ ἄνθη ἀνοίξουν τὰ πέταλά τους, οἱ καλλιεργητὲς μαζεύουν τὰ πε-



‘Η κάμφορα

οισσότερα φύλλα καὶ τὰ στιβάζουν μέσα σὲ εἰδίκες δεξαμενές, μισογεμάτες μὲν υρό. Ἐκεὶ τὰ πλακώνυμον μὲ βαρειές πέτρες, γιὰ νὸς ἀφήσουν τὸ χυμό τους μέσα στὸ υρό. "Υστερα ἀπὸ 15 ήμέρες, σουρώνων τὸ υρό καὶ τὸ περνοῦν σὲ ἄλλες δεξαμενές, ὅπου ὀρχίζουν νὰ τὸ χευποῦν καὶ νὰ τὸ ἀνακατεύονται μὲ μακρύνα ξύλα, ὡσποὺ τὸ χρῶμα του, ἀπὸ κίτρινο ποὺ ἡταν, νὰ γίνη γαλάζιο. Τότε τὸ ἀφήνουν νὰ κατασταλέῃ λίγες μέρες καὶ στὸ τέλος μαζεύονται μιὰ γαλάζια λάσπη ποὺ ἔχει κατακαθίσει στὸν πυθμένο καὶ τὴν ἀπλώνων στὸν ἵσκιο γιὰ νὰ στεγνώσῃ.



Τὸ λουλάκι

Ἡ ξερὴ αὐτὴ λάσπη κόβεται σὲ τετραγωνάκια καὶ ἔτοι ἔχουμε τὸ λουλάκι ποὺ δίνει, στὰ πλυμένα ἀσπρόδρυοι, ἔνα ἐλαιφόδι γαλάζιο χρῶμα. "Οταν τὸ λουλάκι ἀναμιχθῇ μὲ ἀσβέστη, χρησιμεύει γιὰ τὸν ὑδροχόωματισμὸν τῶν τοίχων.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Μέχρι τὸ 1880 τὸ φυσικὸ λουλάκι είχεμεγάλη ζήτηση. Τότε δρμαὶ βρέθηκε, ἀπ' τὴν χημεία, ἐτρόπος νὰ γίνεται καὶ συνθετικὸ λουλάκι. Αυτὸ κατέβασε τὴν ἀξία του στὴ μισὴ τιμή. Τὸ συνθετικὸ λουλάκι εἶναι κατωτέρας ποιότητος ἀπὸ τὸ φυσικό. Μὰ εἶναι πολὺ χρήσιμο στὴ ζωγραφικὴ, γιατὶ δίνει ώραία μπλέ λαδομπογιά.

ΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚΟΔΕΝΔΡΟ

Γενικὲς πληροφορίες. Τὸ δένδρο αὐτὸ ἔχει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα *"Ephéa ή Boaζιλιανή"* καὶ ἔχει ψηλὸν ἰσιο κορμὸ σὰν τὴν λεένα. Πατρίδα της εἶναι ἡ τροπικὴ ζώνη τῆς N. Ἀμερικῆς καὶ πρὸ πάντων, οἱ χῶροις ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὸν Ἀμαζόνιο ποταμό. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μονάχα τοῦτο τὸ δένδρο ποὺ δίνει ἐλαστικὸ κόμμι τόσο κατάλληλο γιὰ τὴ βιο μηχανία τοῦ καυτσούν. Καὶ ἄλλα δένδρα, θάμνοι ἡ κάκτοι, εἶναι ἐλαστικοφόρα σὰν τὴν ἔβεα καὶ οἱ ποικιλίες του εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Τέτοια εἶναι ἡ ίνδικὴ συκῆ, καὶ πολλὰ ἄλλα φυτὰ ποὺ προκόρουν στὶς θερμές χώρες τῆς N. Ἀσίας καὶ στὰ νησιά τῆς Ἰνδονησίας. Μὰ ἡ καλύτερη ποιότητα καυτσούν βγαίνει ἀπ' τὸ καουτσουκόδενδρο τοῦ Ἀμαζόνιου πού, δικαὶ εἴπαμε, λέγεται Ἐβέα ή Βοαζιλιανή. Τὸ δένδρο τοῦτο φυτρώνει μονάχο του στὶς περιοχὲς ποὺ περνάει δὲ Ἀμαζόνιος καὶ σχηματίζει διλόκληρα δάση.



Τὸ καουτσουκόδενδρο

Τὸ καουτσούκ, ποὺ μαζεύεται ἀπὸ τὶς χαραγμένες φλοῦδες τῆς ἔβρας, πάει στὰ ἐφοριαστάσια καὶ ἀφοῦ καθαρισθῇ καὶ γίνει ἄσπρο, οὔχινεται σὲ μεγάλα καζάνια γιὰ νὰ λυώσῃ. Τότε μπαίνει καὶ τὸ θειάφι, σὲ ωρισμένη ἀναλογία, καὶ τὸ μίγμα χύνεται σὲ καλούπια γιὰ νὰ γίνουν οἱ λαστιχένιοι τροχοὶ καὶ τὸ ἄλλα βιομηχανικά προϊόντα ἀπὸ καουτσούκ. "Οταν ἡ ἀναλογία τοῦ θειαφιού είναι 50 οἶο, μὲ προσθήκη λίγης αἰθάλης, τότε τὸ καουτσούκ γίνεται πολὺ πιὸ σκληρὸς καὶ χρησιμεύει γιὰ τὴν κατασκευὴ ἄλλων προϊόντων, δύος εἴναι οἱ μοντέρνοι λουτῆρες, οἱ ἡλεκτρικὲς μηχανές, ἔλαφρες βάροκες, χτένια καὶ χίλια δυὸς πράγματα. Τὸ σκληρὸς αὐτὸς καουτσούκ λέγεται ἔβροντης.

"Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φυσικὸ καουτσούκ ποὺ μαζεύεται ἀπὸ τὰ κομμιοφόρα δένδρα γιὰ νὰ γίνη βιομηχανικὸ λάστιχο, ἡ χημεία κατόρθωσε νὰ κατασκευάσῃ καὶ συνθετικὸ καουτσούκ ποὺ εἴναι ὅμως κατώτερο σὲ ποιότητα καὶ ἀντέκει λιγότερο ἀπὸ τὸ φυσικό.

"Η ἴστορία τοῦ καουτσούκ. Λένε ὅτι ὁ τροχὸς στάθηκε ἡ κυριώτερη ἀφορμὴ γιὰ τὸν ἐκπολιτισμὸ τοῦ πρωτογόνου ἀνθρώπου, γιατὶ τὸν βοήθησε στὴν ἀνακάλυψη τῶν χωρῶν καὶ πλούτισε τὶς γνώσεις του. "Αν αὐτὸς εἴναι ἀληθινός, τότε, πιὸ ἀληθινὸς είναι ὅτι ὁ λαστιχένιος τροχὸς βοήθησε τὸν πόλιτισμόν τοῦ νὰ φθάση μέσα σὲ 50 χρόνια, ἐκεῖ ποὺ θὰ θίμελε χίλια χρόνια γιὰ νὰ φθάσῃ χωρὶς αὐτὸν. Φθάνει νὰ σκεφθῇ κανένας πώς σύντομα αὐτοκίνητα θὰ εἰχάμε, σύτε ἀεροπλάνα δίχως τὸ καουτσούκ, γιὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς πόσο πολύτιμη στάθηκε στὰ χρόνια μας ἡ ἔφαρμογή τῆς τυχαίας ἐφευρέσεως ἐνὸς φτωχοῦ. "Αμερικανοῦ ἔρευνητοῦ, ποὺ πέτυχε νὰ κάγη τὸ μαλακὸ ἐλαστικὸ κόρμι: σκληρὸς καουτσούκ, κατάλληλο γιὰ τοὺς τροχοὺς τοῦ αὐτοκίνητου καὶ τοῦ ἀεροπλάνου. "Ο ἀμερικανὸς αὐτὸς λεγόταν Κάρολος Γκούντυαρ καὶ τὸ ξέρουν σήμερα καὶ τὰ μικρὰ παιδιά ἀπὸ τὰ ἑράνυμα λάστιχα ποὺ πουλούνται στὴν ἀγορά. Ήταν πολὺ φτωχὸς καὶ δίχως τὸ ἀπαραίτητα μέσα ποὺ χρειάζονταν γιὰ τὶς ἔρευνές του. Ήταν ὅμως τυχερός νάχη μιὰν ἀξιαν γυναίκα ποὺ ἔσπειρε χρόνια γιὰ νὰ βγάζῃ τὸ φωμὶ τους καὶ νὰ δίνῃ στὸν ἀντρά της τὸν καιρὸ γιὰ τὶς ἔρευνές του. Μέσα στὸ δίσι πλυνταριό ποὺ δούλευε ἡ γυναίκα του, δ. Γκούντυαρ καταγιώταν νὰ βρῇ ἔναν τρόπο ποὺ θίκανε τὸ μαλακὸ ἐλαστικὸ κόρμι μιὰ σκληρὴ βλῆ, κατάλληλη γιὰ διάφορες ἔφαρμογές. "Ανακάτευε στὸν πόλτο τοῦ μαλακοῦ ἐλαστικοῦ διάφορες χημικὲς οὐσίες γιὰ νὰ πετύχῃ ἐκεῖνο ποὺ γύρευε μὲ μ' ὅλο ποὺ ἔφαγε 15 ἀλληγρά χρόνια δὲν πέτυχε τίποτε καὶ ὁ ἀνθρωπὸς εἶχε ἀπελπισθῆ. Ξαφνικά ἔνα βράδυ ἡ γυναίκα του ζήτησε τὸ κούτι μὲ τὸ θειάφι ποὺ τὸ μεταχειρίζοταν γιὰ νὰ ξεβγάλῃ τὰ πλυμένα ἀσπρόρροουχα. "Φουρισμένος δ. Γκούντυαρ μὲ τὶς ἀποτυγχές του ἐσπρωπεῖ ἀπότομα τὸ κούτι καὶ λίγο θειάφι χύθηκε μέσα στὸ δοχεῖο ποὺ εἶχε τὸν πόλτο τοῦ καουτσούκ. Αὐτὸς ἥταν. Τὸ θειάφι ἐνωμένο μὲ τὸν πόλτο τοῦ καουτσούκ ἔδωσε τὸ σκληρὸ λάστιχο ποὺ γύρευε τόσα χρόνια ὡς ἔρευνητής. "Απὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ ἔξελιξη τῆς ἐφευρέσεως ἥταν γοργὴ καὶ μέσα σὲ λίγα χρόνια ἡ ἔφαρμογή τῆς ἀλλάξει τὴν δῦνη τοῦ κόσμου.

Tὸ μαλακὸ λάστιχο ἥταν γνωστὸ στοὺς θιαγούντες τῆς Νεσίου. Αμερικῆς πολὺ πρὶν ἀνακαλυφθῇ ἡ καινούργια. "Ηπειρος ἀπὸ τὸν Κολόμβο. Τὸ ἔνγαζαν ἀπὸ ἔνα ωρισμένο δένδρο ποὺ χάραζαν τὴν φλούδα του μὲ μαχαίρι καὶ μάζευαν τὸ γάλα του. Τὸν 18ο αἰῶνα δ. Γάλλος Φρανσουά Φρενιώ, ἔζριστος στὴ Γουϊάνα τῆς N. Αμερικῆς, εἶδε τοὺς Ἐρυθροδέρμους νὰ βγάζουν τὸ γάλα ἀπὸ τὴν φλούδα τοῦ δένδρου, παρακολούθησε τὴν πρωτόγονη κατεργασία ποὺ τοῦ ἔκαναν γιὰ νὰ βγάλουν τὸ μαλακὸ λάστιχο καὶ εἶχε τὴν ἔξυπνάδα γ' ἀλείψῃ τὰ ρούχα καὶ τὰ πα-

πούτσια του μ' αὐτό. Τότε πρόσεξε πώς καὶ τὸ πανὶ καὶ τὸ πετσὶ είχαν γίνει ἀδιάβροχα. Τὴν μέθοδο αὐτὴν τελειοποίησε στις ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα ἔνας Ἐγγλέζος βιομήχανος ποὺ κατασκεύαζε ἀδιάβροχα γιὰ τοὺς ψαράδες. Μὰ χρειάστηκε ἡ ἐφεύρεση τοῦ Γκούντυαρ γιὰ νὰ βρῆ τὸ κασυτσούκ τὸν πραγματικὸν προσορισμὸν καὶ ν' ἀνοίξῃ καινούργιους δρόμους γιὰ τὴν ἀνθρώπινη πρόσοδο.

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

‘Ο Εὐκάλυπτος εἶναι ἔνα γιγαντιαῖο δένδρο τῆς Αὐστραλίας ποὺ φθάνει ως 150 μέτρα ὑψος καὶ εἶναι πολύτιμο, γιατὶ ἀπὸ τὰ φύλλα του βγαίνει τὸ εὐκαλυπτέλαιο, χρήσιμο στὴν ἀρωματοποΐα καὶ στὴ φαρμακευτική. Μὰ καὶ τὸ ξύλο του εἶναι πολύτιμο, γιατὶ δὲν σαπίζει στὴν ὑγρασία, εἶναι ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὰ ἔντομα καὶ γι' αὐτὸ τὸ προτιμοῦν στὴ ναυπηγικὴ καὶ στὴν ἐπιπλοποία.

‘Ο εὐκάλυπτος δὲν εἶναι ἄγνωστος καὶ στὰ μέρη μας γιατί, πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια, μεταφυτεύθηκε στὴν Ἑλλάδα, σὰν καλλωπιστικὸ δένδρο. Μόνο ποὺ ἔγινε νάνος σὲ σύγκριση μὲ τὸ γίγαντα εὐκάλυπτο τῆς Αὐστραλίας, γιατὶ στὶς εὐκρατεῖς ζῶνες, ποὺ μεταφυτεύθηκε, δὲν μπορεῖ νὰ περάσῃ τὸ ὑψος τῶν 15 μέτρων. Όστροσο εἶναι ἔνα ὠφαίο δένδρο μὲ εὐχάριστο ἀρωμα καὶ προκόπει περισσότερο σὲ ὑγρὸ μέρη, γιατὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολὺ νερό. Τὰ κλαδιά του εἶναι ἀπλωτά, μὲ φύλλα στενόμακρα καὶ λεῖα, ἀλειμμένα μὲ μιὰ κέρινη οὐσία, ποὺ προφυλάσσει τὸ φυτὸ ἀπὸ τὴν μεγάλη ἔξατμιση. Τὰ λουλούδια του εἶναι κίτρινα μὲ ἔντονη μυρωδιά καὶ σχηματίζουν ταξιανθίες.

‘Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ εὐκαλυπτέλαιο, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ χλωρὰ φύλλα καὶ εἶναι ἀρωματικό, βγαίνει καὶ ἔνα φάρμακο ἀπὸ τὰ ξερὰ φύλλα του. Εἶναι μιὰ στυπικὴ σκόνη κατάλληλη γιὰ αἵμοστατικὸ φάρμακο.



Στήν διακεκαυμένη ζώνη, ποὺ περιγράφαμε προηγουμένως καὶ μέσα στὰ παρθένα δάση, ζοῦνε πολλὰ θηρία καὶ ἄλλα ζῶα ἄγνωστα ἢ πολὺ λίγο γνωστά στὶς εὑκρατεῖς χῶρες, δῆπος ἡ Ἑλλάδα. Τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τῆς ζούγκλας εἶναι πλούσιο σὲ εἴδη καὶ θά ἡταν δύσκολο νὰ τὸ σπουδάσῃ κανένας καλά, ἂν δὲν τὸ χώριζε σὲ κατηγορίες. Ἡ ζωολογία μᾶς δίνει μιὰ μέθοδο ποὺ εὐκολύνει τὴν σπουδὴ τῶν ζώων, χωρίζοντάς τα σὲ οἰκογένειες. Τὴν μέθοδο αὐτὴν ὁ ἀκολουθήσωμε καὶ ἔμεις γιὰ νὰ γίνη τὸ μάθημά μας πιὸ εὔκολο καὶ πιὸ συστηματικό. Τὰ ζῶα τῆς ζούγκλας, ἀνάλογα μὲ τὴ σωματική τους διάπλαση, τὸ είδος τῆς τροφῆς των καὶ τὶς συνήθειές των, χωρίζονται σὲ διάφορες οἰκογένειες, ποὺ εἶναι οἱ ἔξης:

1. **Τετράχειρα** (πίθηκοι καὶ μαϊμοῦδες ὅλων τῶν εἰδῶν).
 2. **Σαρκοφάγα ἀρπακτικά** (λιοντάρι, τίγρη, πάνθηρας, ὗαινα).
 3. **Παχύδερμα** (ἐλέφαντας, φινόκερος, ἵπποπόταμος).
 4. **Φυτοφάγα—Μυρηκαστικά** (καμίλα, καμηλοπάρδαλη, ζέρβος, ἀντιλόπη, βόνασος).
 5. **Μαρσιποφόρα** (καγκουρώ).
 6. **Ἐρπετά** (χροκόδειλος, βόας, κροταλίας, πύθωνας κόμπρα).
 7. **Μονοτρήματα ἀρχαίκα** (δρυνύθόρυγχος).
 8. **Πτερωτά** (στρουθοκάμηλος, παγώνι, παπαγάλος, κόνδωρας).
- "Ἄς τὰ ἔξετάσωμε μὲ τὴ σειρά.

ΤΑ ΤΕΤΡΑΧΕΙΡΑ (ΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ)

Ο ΓΟΡΙΛΑΣ

Ο πιὸ μεγαλόσωμος πίθηκος. Ο πιὸ μεγαλόσωμος καὶ ὁ πιὸ χειροδύναμος ἀπὸ ὅλους τοὺς πιθήκους, μὰ καὶ ἔνας ἀπὸ τὸν πιὸ ἄγριους κατοίκους τῆς ζούγκλας, εἶναι ὁ γορίλας. Πατρίδα του εἶναι ἡ Δ. Ἀφρικὴ καὶ μονάχα ἔκει μπορεῖ νὰ ζήσῃ, ἔλευθερος πάντα μέσα στὴ ζούγκλα. Τὸ ὑψός του μπορεῖ νὰ φθάση ὥς τὰ 1,90 μ. Ο θώρακάς του εἶναι πλατὺς καὶ τὰ μπράτσα του δέκα φορὲς πιὸ δυνατὰ ἀπὸ τὸν πιὸ γερὸ ἄνθρωπο.

Ποῦ καὶ πῶς ζῇ. Ζῇ πάντα μακρὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, χωμένος μέσα στὸ δάσος καὶ ἀγρυπνώντας μέρος νύχτα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς οἰκογενείας του. Ὁπλισμένος μὲν ἔνα ρόπαλο φυλάει στὴ φίλα τοῦ δένδρου, δῆσες ὕδρες ἢ θηλυκιὰ μὲ τὰ παιδιά τους κοιμοῦνται ψηλὰ μέσα σὲ μιὰ πρόχειρη φωλιά. Ἀν τὸν πλησιάσῃ κανένα θηρίο ἢ ἄνθρωπος, διορίλας βγάζει ἄγριες φωνές καὶ ἀρχίζει νὰ χτυπᾷ τὰ στήθη του μὲ τὶς γροθιές, σὰ δαιμονισμένος. Υστερα μὲ τὶς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ του δρυθεῖς ἀπὸ τὸ μεγάλο του θυμό, στριμογυρίζει μὲ φοβερὴ δύναμη τὸ χοντρό του ρόπαλο, ἔτοιμος νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὸν ἔχθρό του. Ἀν ὁ κυνηγὸς δὲν τὸν πετύχῃ

στὸ σταυρὸν εἶναι χαμένος, γιατὶ ὁ γορίλας, λαβωμένος γίνεται πιὸ ἄγριος καὶ ἀπὸ τὸ λιοντάρι. Μὲ ἔνα πῆδημα μπορεῖ νὰ προφθάσῃ τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν λυώσῃ μέσα στὴν ἀγκαλιά του ἢ νὰ τοῦ σπάσῃ τὸ κεφάλι μὲ μὰ γροθιά. Ἡ συνάντηση ἀνθρώπου μὲ τὸ γορίλα εἶναι πολὺ σπάνιο φαινόμενο, γιατὶ, δπως εἴπαμε ὅ τελευταίος αὐτὸς κρύβεται στὰ βάθη τῆς ζούγκλας καὶ φεύγει γρήγορα ποὺ τὸν



Ο Γορίλας καὶ ὁ Χιμπατζῆς

πλησιάσῃ ὁ ἄνθρωπος. Καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν θὰ τὸν πειράξῃ ὁ ἄνθρωπος, ὁ γορίλας περιορίζεται νὰ τοῦ δείξῃ τὰ δόντια, νὰ βάλῃ τὰ οὐρλιαχτά του καὶ στερεὰ τὸ βάζει στὰ πόδια.

Ζῆ ὁ γορίλας στὴν αἰχμαλωσία; Γιὰ τὴ μεγάλη τὸν δύναμη καὶ τὴν ἀπερίγραπτή ἀγριότητά του, ὁ ἡλικιωμένος γορίλας δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ πιασθῇ αἰχμάλωτος, οὔτε νὰ ἔξημερωθῇ κατόπι. Μονάχα σὰν πιασθῇ μικρὸς συνηθίζει στὴν αἰχμαλωσία καὶ τοῦ ἀρέσει νὰ κάνῃ παρέα μὲ τὸν ἄνθρωπο. “Ομως πεθαίνει γρήγορα ἀπὸ φυματίωση, γιατὶ δὲν τὸν σηκώνει τὸ κλῖμα τῆς εὐκρατῆς ζώνης.

Ο ΧΙΜΠΑΤΖΗΣ

Ο πιὸ ἀσχημος πίθηκος. Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ χιμπατζῆ εἶναι διαφορετικά ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ γορίλα καὶ οἱ συνήθειές του πιὸ ἥμερες. Μοιάζει πιὸ πολὺ

μὲ τὸν ἄνθρωπο στὴ σωματικὴ κατασκευή, μ' ὅλο ποὺ εἶναι ἔξαιρετικὰ ἀσχημος. Εἶχει πρόσωπο κιτρινωπὸ καὶ ζαρωμένο, στόμα πελώριο καὶ μύτη φυτρωμένη χαμηλά. Τὸ ὑψός του δὲν φτάνει ἐπάνω ἀπὸ τὸ 1,70 μ. καὶ τὸ συνηθισμένο του ἄναστημα εἶναι 1,30—1,50 μ.

Ποῦ καὶ πῶς ξῆ. "Οὐλη του τὴ ζωὴ τὴν περνᾶ ἐπάνω στὰ δένδρα, γιατὶ κάτω στὴ γῆ τὸν παραμονεύοντα τὰ θηρία, γιὰ νὰ τὸν φάνε. Μόνο γιὰ νὰ πιῇ νερὸ κατεβαίνει λίγες στιγμὲς καὶ ἔχει τὰ μάτια του τέσσερα μήπως τοῦ φίγουν ἀπὸ πουνδενά. Μὰ τὴν παθαίνει καμμιὰ φορὶ ἀπὸ ἔκει ποὺ δὲν τὸ περιμένει. γιατὶ καὶ ἀπὸ τὸ ποτάμι τὸν παραμονεύοντα οἱ κροκόδειλοι ποὺ τὸν ἀρπάζουν ἀπὸ τὸ κεφάλι ὅταν σκύψῃ στὸ νερὸ γιὰ νὰ ἔσθιψάσῃ.

Συνήθειες τοῦ χιμπατζῆ. "Ο ζαρακτήρας τοῦ χιμπατζῆ εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὸς σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους πιθήκους. Εὔθυμος ἀπὸ φυσικοῦ του, παιζει τις κοινιές ἐπάνω στὰ κλαδιά, γέλα ὅτη τὴν ὥρα σὰν ἄνθρωπος καὶ μὲ πολλὴ χάρη τινάζεται ἀπὸ κλαδὶ σὲ κλαδὶ, σὰν τὸν πιὸ καλογυμνασμένο ἀρροβάτη.

Σὰν πιασμῆ αἰχμάλωτος συνηθίσει γοήγορα στὴ σκλαβιά, ἀφοσιώνεται στὸν ἄνθρωπο. Τὰ καταφέρνει νὰ βαδίζῃ ντυμένος, νὰ κάθεται στὸ τραπέζῃ γιὰ νὰ ἴραη μὲ κουτάλι τὴ σούπα του, νὰ πιῇ τὸ νερὸ μὲ τὸ ποτήριο καὶ γενικὰ συμπεριφέρεται σὰν νύοις μὲ καλὴ ἀνατροφή. Μόνο ποὺ δὲν σηκώνει ἀστεῖα, γιατὶ ὅλα τὰ παιόνει στὰ σοβαρὰ, καὶ ἀν τοῦ πετάξῃ κανένας καμμιὰ φλούδα, αὐτὸς δὲν τὸ ἔχει σὲ τίποτα ν' ἀπάξῃ διτὶ βρῷ μπροστά του καὶ νὰ τὸ σφεντονίσῃ στὸ κεφάλι του.

Ο ΟΥΡΑΓΚΟΤΑΓΚΟΣ

Ο ἄνθρωπος τῶν δασῶν. Τὸ ὄνομά του εἶναι μαλαισιακὸ (οὐδάγκ-ού-τάν) καὶ σημαίνει «ἄνθρωπος τῶν δα-



Ο Ούραγκοτάγκος

σῶν». Ἔτοι τὸν λένε οἱ ιθαγενεῖς στὴ νῆσο Βόρεο καὶ στὴ Σουμάτρα, ὅπου ζῇ κυριμένος στὰ δάση. Τὸ κορμί του εἶναι ρωμαλέο, πολὺ τριχωτὸ στὰ μπράτσα καὶ στὴν κοιλιά. Τὸ κεφάλι του εἶναι μεγάλο καὶ τὸ πρόσωπό του ἀνοιχτόχρωμο μὲ χείλη πολὺ φουσκωμένα καὶ μύτη πλακουστή. Ἐχει μάτια, αὐτιὰ καὶ δόντια δλωσδιόλου ἀνθρώπινα. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό του εἶναι ὅτι ἔχει πολὺ μακρυὰ χέρια, ἔτσι ποὺ νὰ φτανούν ὥς τὸν ἀστράγαλο τῶν ποδιῶν του. Ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ὅρμος ἐκτὸς ὅταν πάνεται ψηλὰ ἀπὸ τὰ κλαδιὰ τῶν δένδρων. Εἶναι πολὺ χειροδύναμος καὶ δὲν φοβᾶται νὰ τὰ βάζῃ μῷ ὅλα τὰ θηρία τῆς ζούγκλας. Μὲ μιὰ γροθιὰ μπορεῖ νὰ ζαλίσῃ κροκόδειλο καὶ ὅχι σπάνια κατορθώνει νὰ πνίξῃ τὸν πύθωνα, ἔνα φοβερὸ φίδι, ποὺ τὸν τυλίγει μὲ τὶς σπεῖρες του γιὰ νὰ τὸν λυώσῃ καὶ ὑστερᾷ νὰ τὸν καταπιῇ.

Ζῆ στὴν αἰχμαλωσία; Μὲ τοὺς ἀνθρώπους δὲν θέλει νάχη λογαριασμούς δὲ οὐραγκοτάγκος καὶ πάντα φροντίζει νὰ τοὺς ἀποφεύγῃ. Μά, ὅταν τοῦ ἐπιτεθοῦν,



Κυνοπίθηκος

Γίνωβας

πολεμᾶ παλληκαρίσια καὶ μῷ αὐτούς καὶ ἀν νικηθῆ στὸ τέλος τὸ παίρνει γρήγορα ἀπόφαση νὰ συνηθίσῃ στὴν καινούργια ζωὴ τῆς σκλαβιᾶς. Μαθαίνει εύκολα μερικὰ πράγματα, ποὺ τοῦ διδάσκουν, μὰ ἀπ' ὅλες τὶς δουλειές προτιμᾶ νὰ λύνη τὸν κόμπους καὶ τὰ καταφέρονται μιὰ χαρὰ σὸν αὐτὴν τὴν τέχνην.

Ίδιότητες. Γενικὰ εἶναι καλόβολος, συνηθίζει νὰ τρώῃ καὶ νὰ συμπεριφέρεται σὰν ἄνθρωπος καὶ πολλὲς φορές γίνεται ἔνας καλὸς ὑπηρέτης.

Ο ΓΙΒΩΝΑΣ

Ο πίθηκος ποὺ ἔχει τὰ πιὸ μακρυὰ χέρια ἀπὸ δλους τοὺς ἄλλους, εἶναι διγένωνας, ποὺ ἔχωριζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴ διαφορετικὴ κατασκευὴ τοῦ σώματός του, μὰ καὶ ἀπὸ τὸ φουντωτὸ τρίχωμα, ποὺ ἔχει γύρω στὸ πρόσωπό του. Χάρις στὸ ἔξαιρετικὸ μάρκος τῶν χειρῶν του, εὐκολύνεται πολὺ στὴν αἰλῷση ἐπάνω στὰ δένδρα καὶ στὰ πηδήματά του, ποὺ ἔπεργονοῦν τὰ δέκα μέτρα. Οἱ συνή-

θειές του είναι πιὸ πολὺ ζωώδικες καὶ ἡ ἴκανότητά του νὰ μιμῆται τὸν ἄνθρωπο εἶναι πολὺ περιωρισμένη. Αὐτὸς ἵσως εἶναι καὶ δικαιώτερος λόγος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ στὴν αἰχμαλωσία, οὕτε νὰ συνηθίσῃ στὴ συντροφιὰ τοῦ ἄνθρωπου γιὰ πολὺ καιρό.

ΟΙ ΚΥΝΟΠΙΘΗΚΟΙ

“Ἡ ἄλλη οἰκογένεια τῶν πιθήκων ποὺ διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἀνθρωποειδεῖς καὶ ἔχει περισσότερα ζωώδικα γνωσίσματα, περιλαμβάνει τὰ κατώτερα εἰδὴ τῶν τετραχείδων, δηλαδὴ τὶς κοινὲς μαϊμοῦδες, ποὺ λέγονται ἐπιστημονικὰ **κυνοπίθηκοι**. Οἱ ποικιλίες τῶν κυνοπιθήκων εἶναι πολλές, σκορπισμένες σ' ὅλες τὶς ἥπειρους, ἀκόμη καὶ στὴν Εὐρώπη, ὅπου ζοῦν οἱ **μαγῶτοι**, στὴ νότιο Ισπανία. Ἡ σωματικὴ τους κατασκευὴ εἶναι διαφορετικὴ γιὰ τὸ κάθε εἶδος. Οἱ διαστάσεις τους πότε εἶναι μικροσκοπικὲς καὶ πότε εἶναι μεγάλες. Τὸ τρίχωμά τους ἔχει διαφόρους χρωματισμούς. Δὲν τοὺς λείπουν δικαὶοι καὶ φύλα τῆς οἰκογενείας, δηλαδὴ τὸ σκυλίσιο κεφάλι, ή ὑπερβολικὴ εὐκίνησία καὶ οἱ ἀκατάπαυστες φωνασκίες τους μέσα στὴ ζούγκλα. Ἀκόμα τοὺς χαρακτηρίζει, σὲ πολλὰ εἰδῇ, καὶ ἡ ὑπαρξὴ τῆς οὐρᾶς, ποὺ λείπει ἀπὸ τοὺς ἀνθρωποειδεῖς, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἐμφάνισὴ τους στὶς φυτεῖες εἶναι σωστὴ καταστροφή. Κανένα ζῆσο τῆς ζούγκλας δὲν είναι τόσο βλαβερὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅσο οἱ μαϊμοῦδες καὶ γι' αὐτὸ οἱ καλλιεργητὲς φοβοῦνται πιὸ πολὺ αὐτὲς παρὰ ὅλα τ' ἄλλα τὰ θηρία μαζί. Ὡστόσο μερικοὶ κάτοικοι τῶν Ἰνδιῶν θεωροῦν ιερὸ ζῶο ἔνα εἶδος πιθήκων καὶ δὲν τὸ πειράζουν μ' ὅλες τὶς καταστροφὲς ποὺ τοὺς κάνει. Τὸ εἶδος αὐτὸ λέγεται **«σεμνοπληθηκός τοῦ Χούλμον»**.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. “Ἐνας ἔξερευνητὴς θέλησε νὰ δοκιμάσῃ τὴν νοημοσύνη τῶν πιθήκων. Ἐδεσε μιὰ δέσμη ἀπὸ μπανάνες καὶ τὶς κρέμασε ἀπὸ ἕνα δένδρο στὸ κενό. Οἱ πίθηκοι δὲν μποροῦσαν νὰ τὶς φθάσουν καὶ τριγύριζαν κάτω ἀπὸ τὶς κρεμασμένες μπανάνες μὲλ λιχουδιά. Σὲ λίγο δ ἔξερευνητὴς παρατήρησε τὸ ἔδησον ἐκπληκτικό: δύο - τρεῖς πίθηκοι ἐσπασαν ἔνα καλάμι μπαμπού καὶ μὲ αὐτὸ δρχισαν γὰρ κτυποῦν τὶς μπανάνες, τὶς ὅποιες ἔρριξαν ἐπὶ τέλους καὶ τῷ στὸ δέδαφος καὶ τὶς ἔφαγαν.

Τότε δ ἔξερευνητὴς σκέψθηκε νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ παιγνίδι καὶ ἔδεσε ἄλλη δέσμη ἀπὸ μπανάνες πολὺ φηλότερα. Οἱ πίθηκοι τότε, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ φθάσουν, ἔβαλαν δύο ἢ τρία καλάμια μπαμποῦ τὸ δένα μέσα στὸ ἄλλο, μεγάλωσαν ἔτοι τὸ καλάμι καὶ κατέβριθασαν νὰ φθάσουν τὶς μπανάνες.

Γιὰ τρίτη φορὰ δ ἔξερευνητὴς κρέμασε ἀκόπι φηλότερα μιὰ νέα δέσμη μὲ μπανάνες. Οἱ πίθηκοι δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτε μὲ τὰ μπαμποῦ γιατὶ δὲν ἔφθαναν. Βρήκαν διμώς ἔκει κοντά μερικὲς κάσσες—ἔπιτιθες τοποθετημένες στὸ μέρος ἔκεινο—τὶς ἔβαλαν ὡς ὑποστήριγμα, ἀνέβηκαν ἐπάνω καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν καλαριών παχιπού κατάφεραν νὰ φέξουν κάτω καὶ νὰ φένε τὶς μπανάνες.

‘Απὸ τὰ πειράματα αὐτὰ διγάζεις τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ πίθηκοι ἔχουν κάποια νοημοσύνη. Μερικοὶ διμώς ἀγύμναστοι πίθηκοι, ἔταν δρίσκωνται ποντὰ σὲ φωτιὰ, τὴ χαίρονται καὶ τὴν καμπάνων, μὰ δὲν τοὺς κόρει δ νοῦς νὰ τῆς ρίξουν ξύλα γιὰ νὰ μὴ σύνση. ‘Οποια λοιπῶν νοημοσύνη καὶ δὲν ἔχουν οἱ πίθηκοι, ποτὲ δὲν θὰ φθάσουν τὴν ἀνθρώπινη. Καὶ επειτα εἶναι σ' δλους γνωστό, διτὶ οἱ ἀγύμναστοι πίθηκοι δὲν ἔρουν νὰ μεταχειρίζωνται ἐργαλεῖα γιὰ νὰ παράγουν προϊόντα, δπως δ ἄνθρωπος. Αὐτὸ σημαίνει πώς ἡ νοημοσύνη τους δρίσκεται σὲ πολὺ χαμηλὸ σημεῖο. Τὰ κατορθώματα μερικῶν γυμνασμένων πιθήκων δὲν πρέπει νὰ μάς παρασύρουν σὲ ἐσφαλμένα συμπεράσματα.

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Τὰ θηρία τῆς διάδασ αὐτῆς λέγονται ἐπιστημονικὰ **αλλονυχοειδῆ** καὶ ἀνήκουν στὴν οἰκογένεια τῶν **γατιδῶν**. Αὐτὰ εἶναι τὸ λιοντάρι, ἡ τίγρη, ἡ λεοπάρδαλη, ὁ ἄγριόγατος καὶ ὁ ἥμερος γάτος τοῦ σπιτιοῦ.

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

‘Ο περήφανος βασιλιάς τῶν ζώων. Τὸ πιὸ δυνατὸ καὶ τὸ πιὸ ἀφοβό ἀπ’ ὅλα τὰ σαρκοφάγα ἀρπακτικὰ ζῶα εἶναι τὸ λιοντάρι ποὺ θεωρεῖται σάν ὁ βασιλιὰς τῶν ζώων. Κανένα ἄγριο ζῶο ἢ ἔρπετὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βάλῃ μαζί του.



Τὸ λιοντάρι, ἡ λέαινα καὶ τὰ μικρά τους

‘Ακόμα καὶ ἡ τίγρη φεύγει μπροστά του. Φθάνει νῦν ἀκουσθῆ ὁ φοβερὸς βρύγχηθμός του γιὰ νὰ σκορπίσουν, κατατρομάγμένα, ὅλα τὰ ζῶα τῆς ζούγκλας. ‘Ως καὶ οἱ κροκόδειλοι βιάζονται νὰ χωθοῦν στὸ νερό τοῦ ποταμοῦ, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦν στὸ δρόμο τοῦ λιονταριοῦ.

Τὸ λιοντάρι εἶναι ξῶ μεγαλόπερο καὶ περίφανο. Τὸ σῶμα του ἔχει μάκρος δύο μέτρα καὶ παραπάνω καὶ ὕψος 1,20. Εἶναι κομψὸν καὶ εὐλύγιστο. Ἐχει φαρδὺ θώρακα μὲ χονδρὸν τετράγωνο κεφάλη, στεφανωμένο ἀπὸ φοβερὰ νύχια. Ἡ οὐρά του τελειώνει σὲ μιᾶ φούντα. Εἶναι καὶ αὐτὴ ἔνα πανίσχυρο ὅπλο. Τὸ κορμί του, σκεπασμένο ἀπὸ κοντὸν καστανόξανθο τρίχωμα ἔχει ἄριμονικές ἀναλογίες σ' ὅλο τὸ μάκρος του καὶ οἱ κινήσεις του ἔχουν πολλὴ κάρη.

Ἡ φοβερὴ δύναμη του. Γιὰ νὰ καταλάβῃ κανένας τὴ δύναμη του, φθάνει νὰ λογαριάσῃ πῶς εἶναι παιχνιδάκι γιὰ τὸ λιοντάρι νὰ σκοτώσῃ μὲ ἔνα κτύπημα τοῦ ποδιοῦ του μιὰν ἀντιλόπη, ν' ἀρπάξῃ στὴν πλάτη ἔνα δαμάλι καὶ νὰ πηδήσῃ μαζὶ του τὴν μάνδρα τοῦ σταύλου, γιὰ νὰ φύγῃ μακριὰ μὲ μεγάλα πηδήματα.

Ἡ ζωὴ τοῦ λιονταριοῦ. Ὁλη μέρα τὸ λιοντάρι ξεκουράζεται στὶς πυκνὲς λόχμες ποὺ ἔχει διαλέξει γιὰ φωλιά του. Συντροφιά του ἔχει τὴ λαίαινα, ποὺ τὴν ἀγαπᾷ πολὺ καὶ περνᾶ μαζὶ τῆς ὅλη του τὴν ζωὴν. Ἡ λέαινα δὲν ἔχει τὴ χαῖτη τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ εἶναι λιγώτερο δύοορφη ἀπὸ αὐτό, μὰ εἶναι τὸ ἔδιο δυνατή καὶ ἑκείνη. Καὶ τὸν καιρὸν ποὺ μεγαλώνει τὰ 2—3 λιονταράκια της, εἶναι πιὸ ἄγρια καὶ ἐπίκινδυνη ἀπὸ τὸ σύντροφο της. Εἶναι στοργικὴ μητέρα καὶ μπορεῖ νὰ δυσιασθῇ γιὰ τὰ μικρά της, ὅταν λείπῃ ὁ ἀρσενικός στὸ κυνήγι καὶ αὐτὴ βρίσκεται ὑποχρεωμένη νὰ τὰ βάλῃ μὲ ὥπλισμένους κυνηγοὺς ποὺ θέλουν νὰ τῆς ἀρπάξουν τὰ μικρά.

Πρόεπει νὰ τὴ σκοτώσουν ποῶτα, γιὰ νὰ κατοιθώσουν νὰ τῆς πάρουν τὰ λιονταράκια της, ποὺ λέγονται *σκύμνοι*, διπος καὶ τὰ μικρὰ τῆς τίγρεως καὶ τοῦ πάνθηρα. Καὶ ὑστερά πρόεπει νὰ φύγουν μακριά, ποὺν γυρίσῃ ὁ πατέρας τους στὴ φωλιά, γιατὶ μπορεῖ νὰ πληρώσουν ἀκοιβά τὴν τόλμη τους.

Τὸ λιοντάρι ζῆ μέσα στὴ ζούγκλα. Ὁσο τὸ λιοντάρι κοιμᾶται στὴ φωλιὰ του ὅλη μέρα, ή ζούγκλα ἀχολογῆ ἀπὸ τὰ οὐρδιακτὰ τῶν ἄλλων ἀγριμῶν καὶ τὶς κραυγὲς τῶν πιθήκων καὶ τῶν πουλιῶν. Μὰ τὴν ὥρα ποὺ συνδουτώνει, ἀκούγεται ξαφνικὰ ὁ τρομακτικὸς βρυχηθμὸς τοῦ λιονταριοῦ καὶ τότε τὰ ἄλλα ἀγρίμια σιωποῦν μὲ μιᾶς. Ἡ ζούγκλα βουβαίνεται, ὅταν τὰ ζωντανὰ τὸ βάζουν στὰ πόδια γιὰ νὰ φύγουν μακριά, μὰ κάποιο ἀπὸ ὅλα θὰ πέσῃ τέλος στὰ νύχια του.

Πῶς κυνηγᾶ τὰ ἄλλα ζῶα. Τὸ λιοντάρι, μυρίζοντας τὸν ἀγέρα, τρέχει ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ ψηλὰ χόρτα καὶ ὅταν νοιώσῃ ἀπὸ ποντὰ τὸ κυνήγι βρίσκεται μὲ λίγα πηδήματα στὸ πλάι του καὶ τὸ ἀρπάζει μὲ ἔνα φόβερὸ ἄλμα. Τὰ νύχια του ἔχουν χωθῆ στὸ κορμί τοῦ φτεροῦ ζώου, ποὺ σπαραζεῖ λίγες στιγμές, ὅπου ἀπομένει νεκρό, μὲ σπασμένα τὰ κόκκαλα καὶ ἀνοιγμένη τὴν ποιλιά. Τὸ κοιμάτι ποὺ θὰ περισσέψῃ ἀπὸ τὸ κυνήγι φρογυτίζει τὸ λιοντάρι νὰ τὸ παραχώσῃ στὸ χῶμα γιὰ νὰ τὸ ἔχῃ πορέχειρο τὴν ἀλλή μέρα. Ὅστερα γλύφεται κάμποση ὥρα, γιὰ νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ τὰ αἴματα καὶ κατεβαίνει σὲ κάποια ορειματιὰ γιὰ νὰ πηνερῷ. Ὁταν ὁ βασιλιὰς τῶν ζώων ἔχει μικρὰ στὴ φωλιά, μεταφέρει ζωντανὸ τὸ

κυνήγι του, για νὰ δεῖξη στὰ λιονταράκια πώς σχίζεται, τὸ θήραμα καὶ ποιὸ κομάτι του τρώγεται πρώτο.

Τὸ λιοντάρι κυνηγά πάντα κοντὰ στὰ περάσματα, ὅπου ὑπάρχουν ἔχνη ἀπὸ ἄλλα ζῶα ἢ πλάι στὶς ὅχθες τῶν ποταμῶν, ὅπου αὐτὰ πλησιάζουν γιὰ νὰ πιοῦν νερό. Κάθε νύχτα κάνει πολλὰ μίλια δρόμο γιὰ νὰ πιάση τὸ θῆμα τῆς βραδυᾶς καὶ ὕστερα γυρίζει χορτάτο στὴ φωληὰ του, τὴν αὐγῆ, γιὰ νὰ ξεκουφασθῇ μὲ τὸν ψυνό. Μὰ δταν γεράσῃ καὶ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ τρέχῃ μακριά, οὕτε νὰ κάνῃ μεγάλα πηδήματα, προτιμᾶ νὰ παραμονεύῃ τὰ κοπάδια γιὰ ν' ἀρπάξῃ κανένα πρόβατο.

Τὸ λιοντάρι καὶ ὁ ἄνθρωπος. Μὲ τὸν ἄνθρωπο δὲν θέληται νάγη λογαριασμοὺς τὸ λιοντάρι, ἐκτὸς ἂν πεινᾶ πολὺ ἢ ἀπειληθῇ ἢ ζωὴ του. Στὴ συνάντηση του μὲ κυνηγοὺς κοιτάζει νὰ φύγῃ, ὅπως μπορεῖ, μὰ σὰν καταλάβῃ πώς εἶναι κυκλωμένο ἢ ἔχει λαβιθῆ ἀπὸ κανένα βόλι, τότε γίνεται τρομερὸ καὶ ἔπιτιθεται σ' ὅπιον βρῷ μπροστά του. Μόνο ἀν σκοτωθῇ μὲ τὸ πρῶτο, περνᾶ δὲ κίνδυνος γιὰ τοὺς ἄνθρωπους. Ἄλλωις πολλοὶ θὰ πληρώσουν τὴ μανιασμένη δογὴ τοῦ θηρίου.

Ἡ ἔξημερωσή του. Τὸ λιοντάρι μπορεῖ νὰ ἡμερέψῃ κάπως καὶ νὰ συνηθίσῃ τὴν αἰχμαλωσία, δταν πιαστὴ μικρὸ καὶ διδαχθῇ μὲ ὑπομονή, ἀπὸ γυμνασμένους θηριοδαμαστές. Πρέπει εἰ ὅμως νὰ μένῃ πάντα κλεισμένο σὲ σιδερένιο κλουσβὶ ἢ πίσω ἀπὸ ψηλὰ κάγκελλα, γιὰ νὰ μὴ ξεσχίσῃ κανένα στὰ καλὰ καθούμενα. Τὸ ἔξημερωμένο λιοντάρι ἀφοσιώνεται στὸν ἀφέντη του καὶ δὲν ξεχνᾶ τὴ φυλικὴ φροντίδα ποὺ θὰ τοῦ δεῖξη κανένας ἐπάνω σὲ μιὰ ἀρρώστεια του. Θυμάται πάντα τὸ γιατρὸ ποὺ θὰ τοῦ ἔχει δέση μιὰ πληγὴ ἢ τοῦ ἔχει θεραπεύσει τὸν πονόδοντο. Ἰστορικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ λιονταριοῦ, ποὺ ἔδειξε τὴν εὐγνωμούνη του σὲ ἔναν ἄνθρωπο, γιατὶ ἔκεινος τοῦ είχε βγάλει κάποτε ἔνα ἀγκάθι ἀπὸ τὸ πόδι του. Τὸ ἐπεισόδιο ἔγινε στὴν ἀρχαία Ρώμη, ὅπου οἱ δοῦλοι οίχονταν στὰ θηριοτροφεῖα, γιὰ νὰ τοὺς φάνε τὰ λιοντάρια. Μιὰ μέρα κάποιος δοῦλος ποὺ τὸν ἔλεγαν Ἀνδροκλῆ, πετάχτηκε ἀπὸ τὸν ἀφέντη του στὸ λάκκο τοῦ λιονταριοῦ καὶ ἔκεινο ἀντὶ νὰ τὸν σπαράξῃ καὶ νὰ τὸν φάῃ, ἀρχισε νὰ τοῦ γλύφῃ τὰ χέρια. Τὸν γνώρισε ἀπὸ τὴν μυρωδιά του, πώς ήταν ἔκεινος, ποὺ τοῦ είχε βγάλει κάποτε ἔνα ἀγκάθι ἀπὸ τὸ πόδι του.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια, λιοντάρια ζούσαν ἀκόμα σὲ μερικὰ δάση τῆς Εὐρώπης καὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ ἀδιάκοπο κυνήγι τὰ ἔξολθρευσαν δλότελα καὶ ἔτσι τῶρα δὲν δρίσκονται στὴν ἥπειρο μας, παρὰ μονάχα δσα εἶναι κλεισμένα στοὺς ζωολογικοὺς κήπους καὶ στὰ τσίρκα. Ἐπίσης τὸ λιοντάρι λείπει ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Αὐστραλία, ὅπου δὲν ἔζησε ποτέ. Μόνο στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία ζῇ ἀκόμα καὶ κυνηγέται ἀπὸ τοὺς ξένους γιὰ τὸ θαυμάτιο δέρμα του καὶ γιατὶ τὸ ἔχουν καράρι σὲ κυνηγοῖ νὰ σκοτώσουν λιοντάρια.

Ἐργασίες: Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» τοῦ Χάρη Πάτση καὶ στὴ λ. λιοντάρι τὰ ἀναγνώσματα «Πῶς μπαίνει ἔνα λιοντάρι μόνο του στὸ κλουσβὶ κλπ.

Η ΤΙΓΡΗ

Είναι τὸ πιὸ αἰμοβόρο ἀπὸ ὅλα τὰ θηρία καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο πιὸ ἔπικινδυνο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ λιοντάρι, γιατὶ νοστιμεύεται τὸ κρέας του καὶ τοῦ φίγεται ὑπουλα. Τίγρη ποὺ ἔχει δοκιμάσει ἀνθρώπινο κρέας δὲν κυνηγᾶ πιὰ ἄλλα ζωγτανά, ἀλλὰ παραμονεύει ἔξω ἀπὸ κατοικημένους τόπους καὶ ἀρπάζει ἀνθρώπους.

Πατρίδα της. Πατρίδα της καὶ μοναδικὸς τόπος ποὺ ζῆ, είναι ή Ἀσία καὶ προπάντων οἱ Ἰνδίες, τὸ Τουρκεστάν, ή Περσία, ή Κίνα καὶ τὰ νησιά τοῦ Ἰνδικοῦ Ωκεανοῦ, Ἰάβα καὶ Σουμάτρα. Ἀπὸ τὶς ἄλλες ἡπείρους λείπει διλότελα. Πιὸ μεγαλόσωμη καὶ περήφανη είναι ή τίγρη τῆς Βεγγάλης στὶς Ἰνδίες καὶ γι' αὐτὸ λέγεται «Βασιλικὴ τίγρη».

Περιγραφή. Τὸ κορμὸν τῆς τίγρεως φθάνει τὰ τρία μέτρα μάκρος, ἀπὸ τὴ μύτη ὥς τὴν ἄκρη τῆς οὐρᾶς της, καὶ ὕψος 1,20. Ἐχει δύορφο δέρμα μὲ κοκκινόξανθο τρίχωμα, ποὺ κόβεται ἀπὸ σκοῦρες ραβδώσεις σὰν τῆς γάτας, δόντια συβλερὰ καὶ φοβερὰ νύχια στὰ πόδια της, ποὺ τραβιοῦνται ἀνάμεσα στὰ δάκτυλα, ὅταν τὸ ζῶο βαδίζῃ, γιὰ νὰ μὴ φθείρωνται στὸ ἔδαφος. Τὰ μάτια της γυαλίζουν σὰν καμένα κάρβουνα μέσα στὸ σκοτάδι. Ἡ δσφρησή της είναι δξετάτη καὶ ἡ ἀκοή της περίφημη. Ἡ δύναμη τῆς τίγρεως είναι φοβερή, ή εὐλυγισία της ἀφάνταστη, μὰ καὶ ή πονηριά της ἀνάλογη μὲ τὴν αἰμοβορία της. Πολὺ δύσκολα



'Η Τίγρη

κατορθώνουν οἱ κυνηγοὶ νὰ τὴν πλησιάσουν κάπου γιὰ νὰ τὴ σκοτώσουν, γιατὶ φυλάγεται πολὺ καὶ μυοῖζεται ἀπὸ μακροὺ τὸν κίνδυνο. Στὶς Ἰνδίες, ή δράστη της είναι πολὺ αἰματηρή, γιατὶ οἱ ἰδάγενεις τὴν θεωροῦσαν παλαιότερα σὰν ζῶο ἵερὸ καὶ τὴν ἀφηναν νὰ πληθαίνῃ πάρα πολύ, μὲ ὅλο ποὺ τοὺς ἔκανε μεγάλες ζημιές στὰ κοπάδια καὶ τοὺς ἀρπάζει καὶ τοὺς ἴδιους. Ἄγγλοι περιηγητές, διη-

γοῦνται πώς διόκληρα χωριά τρομοκρατήθηκαν ἀπὸ μιὰ τίγρη καὶ ἀδειασαν ἀπὸ τὸν πληθυσμό τους ὡσπου νὰ φθάσῃ ἔνα στρατιωτικὸ ἀπόστασμα, μαζὶ μὲ κάποιουν κυνηγό, γιὰ νὰ σκοτώσουν τὸ θηρίο. Καὶ αὐτὸ γίνεται πολὺ συχνὰ στὶς Ἰνδίες.

Ἡ τροφή της. Ἡ τίγρη τρέφεται μὲ δλα τ' ἀγρίμια καὶ τὰ κατοικίδια ζῶα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παχύδεμα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σχίσῃ τὸ δέομα τους καὶ τὸν ἀγριοβούβαλο ποὺ δὲν τὰ βγάζει πέρα μὲ τὴ δύναμη του. Μὰ δταν πεινᾶ πολὺ ἀποφασίζει νὰ φιχθῆ καὶ στὸν ἀγριοβούβαλο, ἢ νὰ ξεπέσῃ καὶ σὲ μικρὰ ζώακια, σὰν τὶς χελώνες καὶ τὶς σαῦρες, ἀκόμα καὶ σὲ ἀκρίδες. Μὰ πιὸ πολὺ ἄπ' ὅλα ἐπιτίθεται στὸν ἄνθρωπο καὶ γ' αὐτὸ κάθε χρόνο χιλιάδες Ἰνδαγενεῖς πέφτουν θύματά της στὶς Ἰνδίες καὶ στὴν Ἰνδονησία.

Πῶς τὴν κυνηγοῦν. Τὴν τίγρη τὴν κυνηγοῦν γιὰ τὸ περίφημο δέομα της καὶ γιὰ τὶς μεγάλες ζημιές ποὺ κάνει στὰ κοπάδια καὶ στοὺς ἀνθρώπους. "Οταν δυσκολεύονται οἱ κυνηγοὶ νὰ τὴν πετύχουν μὲ τὸ τουφέκι, τῆς στήνουν παγίδες γιὰ νὰ πέσῃ μέσα. Ἀνοίγουν δηλαδὴ λάκκους, ποὺ τοὺς σκεπάζουν μὲ κλαδιά καὶ χῶμα, καὶ δταν ἡ τίγρη γελασθῇ καὶ πέσῃ μέσα, τὴν πιάνουν ζωντανὴ ἢ τὴν σκοτώνουν μὲ μιὰ τουφεκιὰ στὸ κεφάλι.

Ἡ ἔξημέρωσή της. Σὲ ὕδημα ἥλικία ἡ τίγρη δὲν ἔξημερώνεται, γ' αὐτὸ καὶ προτιμοῦν νὰ τῆς πάρουν ἀπὸ τὴ φωλιὰ τὰ μικρά της, δταν ἡ μητέρα τους λείπῃ σὲ κυνήγι ἢ ἀφοῦ τὴ σκοτώσουν πρῶτα. "Ολοὶ οἱ ζωολογικοὶ κῆποι καὶ τὰ τσιρικά ἔχουν τίγρεις ἔξημερωμένες καὶ μαθημένες νὰ κάνουν διάφορα γυμνάσματα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ θηριοδαμαστῆ.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Στὰ παληὰ τὰ χρόνια ζυόσε ἔνα ζευγάρι τίγρεις καὶ στὸ ζωολογικὸ κήπο τῶν Ἀθηνῶν, δπου τρέφονται καὶ ἄλλα θηρία. Μὰ ἀπὸ τὴν κακὴ διατροφὴ τ' ἀγρίμια τοῦ ζωολογικοῦ μας κήπου ψυχούσαν ἔνα - ἔνα δις ποὺ ἔμειναν δυδ - τρία μονάχα. "Ετυχε τότε νὰ κάνῃ ἐπίσκεψη στὸν κήπο διασιλιάς Γεώργιος δ Α'. Λυπήθηκε γιὰ τὴν κατάγνιτα τῶν σκελετωμένων ἀγριμιῶν καὶ γιὰ νὰ πειράξῃ τὸν διευθυντὴ τοῦ ζωολογικοῦ κήπου, τοῦ εἰπε χαρογελώντας :

"Ἐτσι ποὺ πάν τὰ πράγματα, θαρρώ πώς τὸ μόνο θηρίο τοῦ κήπου θὰ ἀπομείνῃ ἐσύ . . .

Ποὺ νὰ ἔξερε πώς ούτε ζωολογικὸς κήπος θὰ ἔμενε στὸ τέλος, γιατὶ τὰ ἔξοδά του εἶναι μεγάλα καὶ ἡ Ἑλλάδα, φτωχὴ τότε, δὲν μποροῦσε νὰ τὰ σηκώση.

Ἐργασίες: Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» τοῦ Χάρη Πάτον καὶ στὴ λέξη τίγρις τὸ ἀνάγνωσμα «τὸ κυνήγι τῶν τίγρεων» κλπ.

Ο ΠΑΝΘΗΡΑΣ (ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗ)

Τὸ πιὸ αἰμοβόρο αἴλουροςιδές. "Απ' ὅλα τὰ αἴλουροιςιδῆ τὸ πιὸ ἀγριο καὶ τὸ πιὸ αἰμοβόρο εἶναι διάφορας ποὺ ἔχει πατρίδα του τὴν Ἀσία. Μιὰ παραλλαγὴ του, ποὺ ζῇ στὴν Ἀφρική, λέγεται λεοπάρδαλη καὶ ἔχει τὴν ἴδια σωματικὴ διάπλαση καὶ τὶς ἴδιες συνήθειες μὲ ἐκεῖνον. Μόνο ποὺ διαφέρουν στὴν ἀνατομία τοῦ σκελετοῦ, γιατὶ ἡ λεοπάρδαλη ἔχει στὴν οὐρά της 22 σπον-

δύλους ἐνῶ ἡ οὐρά τοῦ πάνθηρα ἔχει 28, δηλαδὴ ἔξη περισσότερο. Μὰ αὐτὸ δὲν παιζει σπουδαῖο ρόλο ἀφοῦ τὰ δυὸ θηρία εἰναι πανόμοια καὶ ὅλα τους τὰ χαρακτηριστικὰ εἰναι ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτα. Κανένα ἀπὸ τὸ ἄρπαχτικὰ τῆς ἴδιας οἰκογενείας δὲν τὰ φθάνει στὴν αἴμοβορία καὶ στὴν πονηρία, στὴν εὐλυγισία καὶ στὴ γρηγορία, ἀκόμα καὶ ἡ τύχη ποὺ εἶναι διπλάσια σὲ δύκο ἀπὸ τὸν πάνθηρα καὶ πολὺ πιὸ δυνατὴ ἀπὸ αὐτόν.

Περιγραφή. Τὸ κοομὶ τοῦ πάνθηρα εἶναι μακρύ, ὡς ἑνάμισυ μέτρο, ψηλὸς ὥς 80 πόντους καὶ σκεπάζεται ἀπὸ θαυμάσιο δέρμα μὲ καστανοκίτρινο τρί-



Ο πάνθηρας ἡ λεοπάρδαλη

χωμα καὶ ἀκανόνιστες σκουρόχρωμες βοῦλες καὶ δακτυλίους. Εἶναι περίφημο γονυαρικό. Εἶναι δμως καὶ ἔνα εἰδός πάνθηρα ποὺ ἡ γούνα του εἶναι δλόμαυρη καὶ γυαλιστερή. Τὸ κεφάλι του εἶναι κανονικό, δ λαιμός του μέτριος καὶ τὰ πόδια του ὅχι πολὺ ψηλά, ἀλλὰ ἡ οὐρά του εἶναι πολὺ μακριά. Ἡ δύναμη τοῦ πάνθηρα εἶναι τρομακτικὴ καὶ ἡ τόλμη του μοναδική, γιατὶ ἔφει πῶς κανένα θηρίο δὲν ἀποφασίζει νὰ τὰ βάλῃ μαζί του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κροκόδειλο (δ ὅποιος τὸν ἀρπάζει μὲ τὶς δαγκάνες του ὅταν πηγαίνει νὰ ἔσδιψάσῃ στὸ ποτάμι), δὲν φοβᾶται κανέναν ἄλλον ἔχθρο καὶ δίχως κανέναν δισταγμὸς τὰ βάζει καὶ μὲ τὸν ἀνθρώπο, γιατὶ βασίζεται στὴν τερατότια δύναμή του, στὴν ἀπαράμιλλη σβελτάδα του καὶ στὴν δέντρατη δύρηση καὶ ἀκού του. Ἀκόμα καὶ τὴ νύχτα εἶναι ἀφρόδιος καὶ ἐπιθετικός, γιατὶ βλέπει στὸ σκοτάδι ὅπως καὶ στὸ φῶς, σὰν τὴ γάτα.

Η ζωὴ του. Ο πάνθηρας ζῆ μὲ τὴ θηλυκιὰ καὶ μὲ τὰ 4—5 μικρά του σὲ πυκνόφυλλες λόχιμες τῆς ζούγκλας, ἀπὸ δους βγαίνει γιὰ κυνήγη βαδίζοντας ἀθόρυβα καὶ ἔτοιμος κάθε στιγμὴ νὰ ἐπιτεθῇ. Σκαρφαλώνει μὲ τὴ μεγαλύτερη εὐκολία ἐπάνω, στὰ δένδρα ὅπου κυνηγᾶ μαϊμούδες καὶ πουλιά. Κολυμπᾶ περίφημα μέ-

σα στὸ νερὸ καὶ πιάνει μεγάλα ψάρια ποὺ τὰ τρώγει μὲ μεγάλη ὅρεξη. Καὶ ὅταν λείπῃ τὸ θήραμά ἔχει τὴν ὑπομονὴν νὰ παραμονεύῃ πολλὲς ὥρες μέσα στὶς φυλλωσιές τῶν δένδρων ὡσπου νὰ περάσῃ ἀπὸ κάτω κανένα ζῶο ή νὰ τὸν πλησιάσῃ κανένα πουλό. Συχνὰ πλησιάζει στὰ χωριὰ τῶν ιθαγενῶν, πηδᾶς τοὺς φράχτες καὶ ἀρπάζει ὅ,τι βρεῖ, ζῶο, πουλερικό ή καὶ μικρὰ παιδιά. Γιὰ δλες αὐτὲς τις αἰτίες, μὰ πιὸ πολὺ γιὰ τὴν πολύτιμη γούνα του, ὁ ἄνθρωπος τὸν κυνηγᾶ ἀδιάκοπα. Τοῦ στήνει παγῆδες, ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ τὸν σκοτώσῃ καὶ δταν τὸν πιάση τοῦ παίρνει τὸ δέρμα. Ἀδύνατο νὰ τὸν κρατήσῃ κανένας ζωντανὸ γιατὶ δὲν ἔχει μεράνεται ποτὲ. Μόνο τὰ μικρά του τὰ παιόνουν γιὰ τοὺς ζωολογικοὺς κήπους καὶ ἔκει τὰ ἔχουν πάντα κλεισμένα σὲ σιδερένια κλουβιά, γιὰ νὰ μὴ ἔσχισουν τὰ ἄλλα ἀγρίμια καὶ τοὺς φύλακες.

Ἐργασίες: Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυλοπαίδεια τῶν Νέων» τοῦ Χάρη Πάτσον καὶ στὴ λέξη **Πάνθηρας ή Δεοπάρδαλη** τὸ ἀνάγνωσμα «τὸ κυνῆγος λεοπάρδαλης» κ.λ.π.

H Y A I N A

Τὸ πιὸ χρήσιμο ζῶο τῆς ξούγκλας. Ἔνα ὑπουρλό μὰ πολὺ φοβιτσιάρικο ἀγρόμι τῆς ξούγκλας, εἶναι ή θνατια. Εἶναι υγιότυπο ζῶο ποὺ μοιάζει μὲ ἄγριο σκυλί, καὶ τρέφεται πιὸ πολὺ μὲ πτώματα. Τὸ κορμό της εἶναι μέτριο, πιὸ ψηλὸ



•H "Y a i n a

μπροστὰ καὶ χαμηλωμένο στὸ πίσω μέρος. Τὸ δέρμα της εἶναι σταχτοκίτρινο, μὲ σκούρες φαβδώσεις καὶ ἀκανόνιστες βούλες. Ἐχει μὰ δρθια χαίτη στὸ λαιμό της. Τὰ αὐτιά της εἶναι πλατειὰ καὶ ή οὐρά της πολὺ κοντή καὶ φουντωτή. Εἶναι ἄσκημο ζῶο, μὲ τὴ μαύρη μούρη του, τὰ λοξά μοχθηρά του μάτια καὶ τὸ ἀχαροτρέξιμο του. Μὰ δὲν εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο, γιατὶ τοῦ λείπει τὸ κουράγιο καὶ η σβελτάδα ποὺ ἔχουν τὰ ἄλλα θηρία. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σπάνια κυνηγᾶ τὰ ζωντανὰ ζῶα προτιμώντας νὰ ζῆ τρώγοντας πτώματα καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ ἀποφάγια ποὺ ἀφήνει τὸ λιοντάρι.

Τὸ σῶμα τῆς ὕαινας βγάζει μιὰ πολὺ ἀσκημη μυρωδιὰ ποὺ τὴν κάνει συγαμερὴ στὰ ἄλλα ζωντανὰ καὶ ἡ φωνὴ τῆς εἶναι κλαιψάρικη, λέσ καὶ θρηνεῖ τὰ χαμένα παιδιά της.

* Η θηλυκιὰ γεννᾶ κάθε χρόνο 2 - 3 μικρὰ ποὺ τὰ θηλάζει ὥσπου νὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ γίνουν ἵκανα νὰ βρίσκουν μόνα τους τὴν τροφή.

Οἱ ὕαινες πηγαίνουν μαζὶ στὸ νυκτερινό τους κυνήγι καὶ πολλὲς φορὲς ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα ζῶα ὡς τὴν καρδιὰ τῆς στέπας καὶ ὡς τὴν ἔρημο, περιμένοντας νὰ ἔσμοναχιάσουν τὰ πιὸ ἀδύνατα ἢ νὰ τὰ βροῦν ψόφια στὸ δόρυ. "Οταν ἀκούσθῃ κοντά τους δι βρυχηθμὸς τοῦ λιονταριοῦ, οἱ ὕαινες διασκορπίζονται στραγγιλίζοντας κλαιψάρικα, πρᾶγμα ποὺ γεμίζει τὴν ζούγκλα μὲ πένθιμες κραυγές.

* Οταν ἡ ὕαινα πιασθῇ μικρῷ μπορεῖ νὰ ἡμερέψῃ. Μὰ καὶ ἡ μεγάλη εὐκόλα συνηθίζει τὴν αἰχμαλωσία καὶ κάθεται φρόνιμα.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Σκεφθῆτε, παιδιά, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ χρησιμότητα τῆς ὕαινας. Τὴν ἔχουν ὅνναστε «νεκροθάπτη τῆς ζούγκλας». Καὶ ὅχι ἀδικα. Τὰ ζῶα ψωφοῦν εἴτε ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες, εἴτε κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ ἄγρια θηρία, Σκεφθῆτε τὶ θά γινόταν ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ὕαινες. Ήταν μύριζε δλη ἡ ζούγκλα ἀπὸ τις ἀναθυμιάσεις τῶν πτωμάτων. *Η ἀτμόσφαιρα θὰ ἦταν μολυσμένη. Τὰ σκυλήκια καὶ οἱ μυτῆγες θὰ γέμιζαν τὸν τόπο. Καρμιὰ διμορφίᾳ δὲν θὰ εἶχε ἡ ζούγκλα. Καὶ κανεὶς δὲν θὰ πλησίαζε στὸ μεγάλο αὐτὸς «νεκροθάπτης» φροντίζει νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸν τόπο ἀπὸ τὰ πτώματα.

ΤΑ ΠΑΧΥΔΕΡΜΑ

Τὰ παχύδερμα εἶναι μιὰ τάξη ζώων πού, χωρὶς ν' ἀνήκουν στὴν ἕδια οἰκογένεια, ὅνομάζονται ἔτσι γιατὶ ἔχουν ἔνα κοινὸ χάρακτηριστικό, τὸ χονδρό τους δέρμα. Εἶναι τὰ πιὸ μεγάλα, σὲ δύκο, ζῶα, ἔξαιρετικὰ δυνατὰ καὶ μποροῦν νὰ τὰ βάλουν μὲ δλα τὰ σαρκοφάγα. Παχύδερμα εἶναι δ ἐλέφαντας καὶ δ ῥινόκερως, ποὺ ζοῦν στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὶς τροπικὲς ζῶνες τῆς Ἀσίας καὶ δ ἵπποπόταμος ποὺ ζῇ στὴν Κεντρικὴ καὶ Νότιο Ἀφρική.

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Τὸ μεγαλύτερο κερδασίο ζῶο. Τὸ πιὸ μεγάλο ζῶο εἶναι δ ἐλέφαντας, μοναδικὸ εἶδος τῆς οἰκογενείας τῶν «Ἐλεφαντιδῶν», ποὺ ἔξαπολονθεῖ ἀκόμα νὰ ζῇ στη σημερινὴ γεωλογικὴ περίοδο. Πρὸιν πολλὲς χιλιάδες χρόνια ζούσαν πάνω στὴ γῆ, ἔνα πλῆθος ἄλλα εἰδη τῆς οἰκογενείας αὐτῆς ὅπως ἦταν δ μαστόδοντας, τὸ μαμούθ, δ λοξόδοντας καὶ ἄλλα προβοσκιδωτά, ποὺ ἔξαφανισθηκαν. Σήμερα βρίσκεται, στὴ ζωὴ μονάχα δ ἐλέφαντας, περιωρισμένος στὶς τροπικὲς ζῶνες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ἐνῶ ἄλλοτε ζούσε καὶ σ' ἄλλες περιοχὲς τῆς γῆς.

Περιγραφή. Τὸ κορμὶ του εἶναι γιγαντιαίο, ἔχει μάκρος ὡς 4 μέτρα, χωρὶς νὰ λογαριάσωμε τὴν προβοσκίδα καὶ τὴν οὐρά. Τὸ ὕψος τους φθάνει ὡς 3 μέτρα. Τὸ βάρος του μπορεῖ νὰ φθάσῃ τοὺς 4 τόννους, δηλαδὴ δ σο ζυγίζουν

ἐννέα—δέκα βόδια μαζί. Ἀνάλογη μὲ τὸν ὅγκο του εἶναι καὶ ἡ μυῖκή του δύναμη, ἀφοῦ ὁ ἐλέφαντας μπορεῖ νὰ σημώνῃ στὴ φάχη του ὡς ἔνα τόννο βάρος καὶ νὰ ξεριζώσῃ, μὲ τὴν προβοσκίδα του, πολύχρονα δένδρα, σὰν νὰ ἥταν χορτάρια.

“Ο ἀφρικανικὸς ἐλέφαντας εἶναι πιὸ μεγαλόσωμος ἀπὸ τὸν ἀσιατικὸν καὶ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν διαφέρει ἀπὸ ἐκείνον γιατὶ ἔχει μεγαλύτερα αὐτιὰ καὶ ἔνα δάχτυλο παραπάνω στὰ πισινά του πόδια. Ἀκόμα, τὸ κεφάλι του εἶναι μακρουλό, ἐνῷ



·Ο ·Αφρικανικὸς ἐλέφαντας

τοῦ ἀσιατικοῦ εἶναι στρογγυλό. Ἐπειδὴ δὲ λαιμός του εἶναι κοντὸς καὶ τὸ κεφάλι του δὲν μπορεῖ νὰ σκύψῃ ὡς τὴ γῆ, γιὰ νὰ φθάσῃ τὴν τροφή του, ἡ μύτη του εἶναι μακρὺ καὶ ἐλαστικὴ μὲ ἔνα εὐάσισθητο δάχτυλο στὴν ἄκρη. Αὐτὴ ἡ ἴδιοτροπὴ μύτη λέγεται προβοσκίδα. Μὲ τὴ μακρυά του προβοσκίδα δὲ ἐλέφαντας φθάνει ὡς τὴ γῆ, γιὰ νὰ βισοκήσῃ ἡ νὰ ουσφήξῃ νεφὸς ἀπὸ τὸ ποτάμι, γιὰ νὰ τὸ φέρῃ στὸ στόμα του ἡ νὰ τὸ χύσῃ στὸ κορμό του γιὰ νὰ δροσισθῇ.

Κάτω ἀπὸ τὴ βάση τῆς προβοσκίδας βρίσκεται τὸ στόμα του διπλισμένο ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς μὲ δύο χαυλιδόδοντες, ποὺ ἔχουν μάκρος πάνω ἀπὸ ἔνα μέτρο καὶ βάρος ὡς 45 δικάδες καὶ λέγονται ἐλεφαντοστοῦν ἡ φίλντισι. Αὐτοὺς τοὺς δύο χαυ-

λιόδοντες τοὺς μεταχειρίζεται σὰν ἀμυντικὸ δύλο μαζὶ μὲ τὴν προβοσκίδα του.

Τὰ μάτια του εἶναι μικρὰ καὶ ζωηρά, βαλμένα ἀπὸ τὶς δύο πλευρᾶς τοῦ πελώριου κρανίου του καὶ οἱ ἀκουστικὲς τρύπες, πιὸ πίσω, εἶναι σκεπασμένες ἀπὸ τὰ πλατειά του αὐτιά.

Τὸ κορμί του εἶναι σκεπασμένο ἀπὸ πολὺ χονδρὸ δέρμα, ὃχι ὅμως ὀλότελα ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὰ νύχια τῶν θηριών καὶ ἀπὸ τὰ ἀγκάθια τῆς ζυγκλας ποὺ μποροῦν νὰ τὸ σκίσουν καὶ νὰ τοῦ ἀνοίξουν πληγές. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὃ ἐλέφαντας ἀποφεύγει τὰ σαρκοφάγα ζῶα, μὲ δόλο ποὺ μπορεῖ μὲ τὴ δύναμή του νὰ τὰ πάσῃ, ἀν τὰ στριμώξῃ πουνθενά.

Ἡ τροφὴ του. Ἡ τροφὴ τοῦ ἐλέφαντα εἶναι ἀποκλειστικὰ φυτικὴ καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ χόρτο, τρυφερὰ δενδρόκλαδα καὶ φύτευσι ποὺ τὸ βρίσκει στοὺς δρυ-ζῶνες, δπου προκαλεῖ τεράστιες καταστροφές. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ σῶμα του εἶναι πελώριο ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μεγάλες ποσότητες τροφῆς, γιὰ νὰ χορτάσῃ. Ἔχει παρατηρηθῆ πὼς μπορεῖ νὰ καταβροχθίσῃ ὡς ἔκατο κιλὰ φύτευσι τὴν ἥμέρα καὶ νὰ πιῇ ὧς 15 κιλὰ νερό.

Ἡ ζωὴ του. Οἱ ἐλέφαντες ζοῦν κατὰ ἀγέλες ἀπὸ 30 ὧς 200 ἄτομα. Μερικοὶ ὅμως ξεκόβονται ἀπὸ τὸ κοπάδι καὶ ζοῦν μοναχοὶ στὰ βάθη τῆς ζυγκλας. Αὗτοὶ εἶναι πιὸ ἄγριοι ἀπ’ δόλους. Ὁ θηλυκὸς ἐλέφαντας γεννᾷ κάθε δυὸ - τρία χρόνια ἀπὸ ἕνα μικρὸ καὶ τὸ φροντίζει μὲ στοιχγή, ὥσπου νὰ γεννήσῃ ἄλλο. Τὰ μικρὰ δὲν φεύγουν ἀπὸ τὴν ἀγέλη ὅταν τ' ἀποκόψῃ ἡ μητέρα τους γιατὶ χρειάζονται 25 χρόνια γιὰ νὰ γίνουν τέλειοι ἐλέφαντες ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ὑπερασπίσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅταντερα συνηθίζουν στὸ κοπάδι καὶ περνοῦν κοντὰ σ’ αὐτὸ δῆλη τους τὴ ζωὴ, ποὺ εἶναι πολὺ μακριά, ἀφοῦ ἡ διάρκεια τῆς ἐπεργνάει τὰ 80—90 χρόνια.

Ο περιεργος θάνατος τους. Ὡς σήμερα δὲν βρέθηκε στὴ ζούγκλα τὸ πτῶμα ἢ ὁ σκελετὸς ἐνὸς ἐλέφαντα ποὺ πέθανε ἀπὸ φυσικὸ θάνατο. Ἀπ’ αὐτὸ οἱ ζωολόγοι βγάζουν τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ παχύδερμα αὐτὰ προαισθάνονται τὸ θάνατό τους καὶ ὅταν καταλάβουν πῶς πλησίασε ἡ ὥρα τους ξεκόβουν ἀπὸ τὴν ἀγέλη καὶ πηγαίνουν νὰ χωθοῦν σὲ βαθιές τρύπες τῆς γῆς, δπου πεθαίνουν. Ὁ τόπος, δπου πηγαίνουν νὰ πεθάνουν οἱ ἐλέφαντες λέγεται «νεκροταφεῖο τῶν ἐλεφάντων». Μὰ παρ’ δὲς τὶς ἔρευνες, ποὺ ἔγιναν ὡς τώρα, δὲν βρέθηκε πουνθενά τέτοιο νεκροταφεῖο. Τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι, τὰ ἐτοιμοθάνατα ζῶα, κώνονται μέσα στὰ τέλματα καὶ βουλιάζουν κάτω ἀπὸ τὴ λάσπη τοῦ βυθοῦ τους. Ἡ γνώμη αὐτὴ βγαίνει καὶ ἀπὸ μιὰ ἀλλή παρατήρηση, ποὺ ἔγινε πολλὲς φορὲς ὡς τώρα. Ὁ ηρεμος ἐλέφαντας φοβᾶται τὸ ὑγρὸ καὶ γλυστερὸ ἔδαφος καὶ ὅταν καταλάβῃ πῶς ἀρχίζει νὰ βουλιάζῃ στὴ λάσπη, δὲν τὸ ἔχει τίποτα ν’ ἀρπάξῃ μὲ τὴν προβοσκίδα τὸν ἀφέντη του, ποὺ κουβαλάει στὴν πλάτη, καὶ νὰ τὸν βάλῃ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του γιὰ νὰ γλυτώσῃ ὁ ἔδιος. Αὕτῳ σημαίνει ὅτι ὁ ἐλέφαντας ξαίρει πῶς τὸ κορμί του μπορεῖ νὰ βυθιστῇ στὴ λάσπη. Καὶ ἐνῶ ἀποφεύγει πάντα τὸ ὑγρὸ ἔδαφος, ὅταν ἔρθῃ ἡ ὥρα του, τραβᾶ γραμμὴ κατὰ τοὺς ὑγροὺς τόπους γιὰ νὰ βουλιάξῃ στὴ λάσπη τους καὶ νὰ ἔξαφανισθῇ.

Τὸ κυνήγι του. Τὸν ἐλέφαντα τὸν κυνηγοῦν πολὺ οἱ ἀνθρωποι, γιατὶ τοὺς

κάνει φοβερές ζημιές στίς φυτείες και γιατί τὸν χροιάζονται σὰν κατοικίδιο ζῶο γιὰ τὶς βαρειὲς δουλειές, ἐκτὸς τοῦ δτι παίρνουν και τὸ πολύτιμο φίλντισι. Στὶς Ἰνδίες τὸν πιάνουν εὔκολα και τὸν ἔξημερώνουν γρήγορα. Τὸν συνηθίζοντα νὰ ξεχερσώνῃ τὸ ἔδαφος, νὰ ξεριζώνῃ τὰ δένδρα, νὰ σηκώνῃ στὴν πλάτη του διάφορα βάροι και νὰ βοηθῇ τοὺς ἀγρότες στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς.

Ἡ ἔξημέρωσή του. Πιὸ δύσκολα ἔξημερώνεται δ ἀφρικανικὸς ἐλέφαντας γιατὶ χρειάζεται περισσότερο καιρὸς ὥσπου νὰ συνηθίσῃ στὴ δουλειά, ή νὰ μάθῃ διάφορα γνημάσματα, γιὰ νὰ μπῇ σὲ τσίρκο. Ὁταν ὅμως ἔξημερωθῇ μιὰ φορά, ἀφοσιώνεται στὸν ἀφέντη του και φέρνεται φιλικὰ στὸν ἄνθρωπον, ποὺ θὰ τὸν γαῖδέψουν ή θὰ τοῦ δώσουν κανένα φροῦτο. Μονάχα τὶς μαϊμοῦδες δὲν χωνεύει. Μὲ κανέναν τρόπο δὲν τὶς δέχεται στὸν δῆμο του. Τὶς λογαριάζει κατώτερες του, γιατὶ εἶναι περήφανος και μονάχα στὸν ἄνθρωπο δέχεται νὰ γίνη ν πηρόετης. Σὲ κανέναν ἄλλον.

Χρησιμότητα. Σὲ πολλὰ μέρη οἱ Ἰθαγενεῖς τρῶνε τὸ κρέας τοῦ ἐλέφαντα ποὺ τὸ ξεράνουν στὸν ἥμιο και τὸ διατηροῦν πολὺν καιρό. Μὰ ή κυριώτερη ἀξία τοῦ ἐλέφαντα εἶναι τὸ ἐλέφαντοστοῦν, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸν χαυλιόδοντές του και εἶναι πολύτιμο στὶς σύγχρονες βιομηχανίες και στὴ γλυπτική, γιατὶ ἀπὸ αὐτὸς γίνονται οἱ μπάλες τῶν σφαιριστηρίων, τὰ πλῆκτρα τοῦ πιάνου και διάφορα κομψοτεχνήματα. Ἡ ἀξία ὅμως τοῦ ἐλέφαντοστοῦ ξέπεσε πολὺ στὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια, γιατὶ βρέθηκαν στὸν παγετῶνες τῆς Σιβηρίας, ἐκατομμύνια πτώματα ἀπὸ μαμούθ ποὺ οἱ χαυλιόδοντές τους ἔδωσαν ἀφθονο φίλντισι. Ἀλλὰ και ή χημεία πέτυχε νὰ κάνῃ συνθετικὸ φίλντισι, ἀπὸ καουτσούν κάνακατωμένο μὲ μαγνησία και ἀλεσμένα κόκκαλα προβάτων, ποὺ εἶναι ἀπαραίλακτο σὰν τὸ φυσικὸ φίλντισι. Ἀλλη πηγὴ γιὰ τὴν προμήθεια ἐλέφαντοστοῦ εἶναι δ ὕθαλάσσιος ἐλέφαντας ποὺ ἔχει κι ἀντὸς χαυλιόδοντές και δίνει πρώτης τάξεως φίλντισι. Ἡ πολλαπλὴ αὐτὴ ἔξοικονόμηση ἐλέφαντοστοῦ βοήθησε πολὺ στὴ διατήρηση τοῦ ἐλέφαντα, ποὺ θὰ ἔξαφανζόταν γρήγορα ἀπὸ τὴ γῆ, ὑστερα ἀπὸ τὴ συστηματικὴ καταδίωξη ποὺ τοῦ ἔκαμε δ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ τὸ φίλντισι.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Στὴν πρωγγούμενη γεωλογικὴ περίοδο ποὺ λέγεται «τριτογενής», πολλὰ εἰδή τοῦ ἐλέφαντα ζούσαν στὴν Εὐρώπη και στὴν Ἑλλάδα. Ἀπολιθώματά τους βρέθηκανε στὰ νησιά τῆς Καβ, τῆς Κρήτης και τῆς Πάρου και σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου, δπως στὴν Κόρινθο, στὸν Ἰσθμὸ κ.λ.π.

Ἐργασίες: Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» τὰ ἀναγνώσματα «Πῶς γίνονται ἀρνάκια οἱ ἄγριοι ἐλέφαντες» και μιὰ καταστρεπτικὴ ἐπιδρομὴ ἐλέφαντων (στὴ λέξη ἐ λ ἐ φ α ν τ α c).

Ο PINOKΕΡΩΣ

Γενικὲς πληροφορίες. Ἀλλο παχύδερμο, πολὺ πιὸ ἀσχημο και ἄγριο ἀπὸ τὸν ἐλέφαντα, εἶναι δ φινόκερως, ποὺ ζῆ στὴν Ἀφρική, στὶς Ἰνδίες και στὰ νησιά τῆς Ἰνδονησίας. Ὁ φινόκερως τῆς Ἀφρικῆς και τῆς Σουμάτρας ἔχει δυὸ κέρατα πάνω στὴ μύτη, ἐνῶ δ ἴνδικὸς ἔνα μονάχα πολὺ χονδρό. Μολονότι ἀπο-

κλειστικά φυτοφάγος δι οινόκερως, είναι από τα πιο έπικινδυνα θηρία, γιατί έρεθίζεται πολὺ εύκολα και τα βάζει με δλα τα θηρία και πιο πολὺ με τὸν ἀνθρωπο. Στὸ μέρος ποὺ ζῆ, μέσα στὴ ζούγκλα, δὲν ἀνέχεται ἄλλο θηρίο κουτά του και, μόλις μυρισθῇ τὴν παρουσία του, ἐπιτίθεται ἐναντίον του και ἀς είναι λιοντάρι ή τίγρη ή ἔλεφαντας ή ἀνθρωπος. Δὲν φοβᾶται τίποτα.

Περιγραφή. Τὸ κορμί του είναι προφυλαγμένο απὸ παχύτατο δέρμα, ποὺ πέφτει σὲ δίπλες στὸ θώρακα και στὴ ράχη του και είναι τόσο σκληρὸ ποὺ οὔτε



·Ο οινόκερως

νύχια μποροῦν νὰ τὸ σχίσουν, οὔτε σφαῖρα νὰ τὸ τρυπήσῃ. Παρὰ τὸν μεγάλον δγκο τοῦ κορμιοῦ του, δι οινόκερως είναι πολὺ εύκινητος και μπορεῖ νὰ παραβῆ στὸ τρέξιμο και μ' ἔναν καβαλλάρη. "Αν δι κυνηγὸς δὲν προλάβῃ νὰ τοῦ φυτέψῃ μιὰ σφαῖρα στὸ κεφάλι, είναι χαμένος. Θὰ τὸν προφθάσῃ διπωσδήποτε και ἀφοῦ τὸν χτυπήσῃ μὲ τὸ φοβερὸ του κέρατο θὰ τὸν φίξῃ κάτω και θὰ τὸν ποδοπατήσῃ ἀκόμη. Τὸ κορμὶ τοῦ οινόκερου είναι μακρούλο και δγκωδέστατο. "Εχει μάκρος πάνω ἀπὸ 3 μέτρα και ὑψος 1,80 πόντους. Τὸ σκληρὸ κέρατο τῆς μύτης του ἔχει μάκρος πάνω ἀπὸ μισὸ μέτρο. "Οταν ἔχῃ δεύτερο, πιὸ πίσω, αὐτὸ είναι μικρότερο.

Τὸ κεφάλι του είναι πολὺ δσχημο και ἔξαιρετικὰ μεγάλο. Τὰ μικρὰ μάτια του είναι χαμηλὰ τοποθετημένα και τὰ αὐτιά του είναι ψηλά, στὴν κορυφὴ τοῦ

κρανίου. "Ολο τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ κορμοῦ του εἶναι σκεπασμένο μὲ χονδρὸ δέρμα ποὺ πέφτει σὲ δίπλες ὡς τὴν κοιλιά του καὶ ὡς τὶς βάσεις τῶν ποδιῶν του. Εἶναι σκληρὸ καὶ ἀδιαπέραστο ἀπὸ σφαῖρα.

Τὰ δυνατά πόδια του ἔχουν τρία δάχτυλα μὲ ὅπλες καί, μ' ὅλο ποὺ εἶναι κοντά, δὲν τὸν δυσκολεύουν καθόλου στὸ τρέξιμο.

Ἐχθροί του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ἄλλα θηρία καὶ παρὰ τὸν φοβερὸ τὸν ὅπλισμό, ὁ οινόκερως ὑποφέρει πολὺ ἀπὸ τὰ ἔντομα ποὺ κατορθώνουν νὰ χωθοῦν στὶς δίπλες τοῦ δέρματός του καὶ νὰ ἀνοίξουν τρύπες μέσα στὸ ποὺ μαλακὸ δέρμα. Ο μόνος τρόπος γιὰ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ τὰ ἔντομα εἶναι νὰ κυλισθῇ στὴ λάσπη καὶ νὰ ἀλειφθῇ δόλοκληρος μὲ ἓνα χονδρὸ στρῶμα ποὺ ἔραινεται στὸν ἥλιο καὶ σχηματίζει ἔνα προστατευτικὸ θώρακα γιὰ τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ κορμοῦ του. "Αλλὰ παράσιτα, ποὺ μπαίνουν στὸ στομάχι του μαζὶ μὲ τὴν τροφή, τὸν βασανίζουν ἀσχῆμα καὶ ἵσως αὐτὰ νὰ εἶναι ποὺ τὸν κάνουν τόσο εὐερέθιστο καὶ δρεῖ - δρεῖς τὸν ἀγριεύουν στὰ καλὰ καθούμενα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ πανεὶς γιατὶ τρέχει σὰν τρελλὸς καὶ χτυπιέται στὰ δένδρα.

Ἡ ζωὴ καὶ ἡ τροφή του. Ο οινόκερως ζῆ σὲ μικρὲς ἀγέλες ἀπὸ 5 - 10- ἄτομα καὶ ὅχι σπάνια διλομόναχος μέσσο στὴ ζούγκλα. Τρέφεται μὲ φυτικὲς οὖσίες προτυμώντας τὰ τρυφερὰ κλαδιά τῶν δένδρων καὶ διάφορες φύλες καὶ χόρτα. Τρώγει ὅμως μὲ ὄφεξη πολλὴ καὶ τὸ θύμι καὶ τὸ ζαχαροκάλαμο καὶ ὅταν βρῇ καυματὰ φυτεία τὴ φημάζει κυριολεκτικά. Γιὰ δλονις αὐτοὺς τοὺς λόγους δ ἀνθρωπὸς κυνηγᾶ ἀμείλικτα τὸν οινόκερω, τόσο ποὺ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Αφρικῆς ἔχει ἐκλείψει τὸ εἶδος του καὶ μερικὲς κυβερνήσεις ἀρχισαν νὰ παίρνουν μέτρα γιὰ τὴν προστασία του. "Ετοι στὴν Κένυα καὶ στὴ Ν. Αφρικὴ τὸ κυνήγι τοῦ οινόκερου εἶναι ἀπαγορευμένο καὶ οἱ παραβάτες τιμωροῦνται αὐστηρά.

Χρησιμότητα. Οἱ ίθαγενεῖς τῆς Ἰνδονησίας κυνηγοῦν τὸν οινόκερω γιὰ τὸ κρέας του, γιὰ τὸ κέφατο καὶ γιὰ τὸ κόκκαλό του, ποὺ τὸ κάμνουν δπλά, καὶ γιὰ τὸ δέρμα του, ποὺ τὸ μεταχειρίζονται σὲ διάφορες ἀνάγκες τους. Γιὰ νὰ κατορθώσουν νὰ σκοτώσουν ἔνα οινόκερω, οἱ ίθαγενεῖς πᾶνε πολλοὶ μαζὶ τρέχοντας σὲ διαφορετικὲς μεριές, ὕσπου νὰ τὸν κουράσουν καὶ νὰ τὸν παρακαλίσουν καὶ στὴν κατάλληλη στιγμὴ τὸν πετυχαίνουν μὲ τὶς σαΐτες τους κοντὰ στὸ αὐτί. Τὸ πιὸ κατάλληλο σημεῖο γιὰ νὰ φονεύσῃ δ κυνηγὸς τὸν οινόκερω εἶναι νὰ τὸν πετύχῃ ἀνάμεσα στὸ μάτι καὶ στὸ αὐτὶ γιατὶ τὸ δέρμα ἔκει δὲν εἶναι τόσο σκκηρὸ καὶ ἡ σφαίρα περνᾶ εὐκολά.

Ο οινόκερως ὅταν πιασθῇ αἰχμάλωτος σὲ παγίδα μπορεῖ νὰ ἐξημερωθῇ, ἀλλὰ δὲν παύει ποτὲ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνος γιατὶ ἀγριεύει μὲ τὸ παραμικὸ καὶ τότε δὲ λογαριάζει οὕτε τὸ ἀφεντικό του. Ζῆ 50—60 χρόνια, ἀλλὰ στὴν αἰχμαλωσία δὲν ξεπερνᾶ τὰ 25.

Ἐργασίες: Διαβάστε στὴ «Μεγάλη Έγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» καὶ στὴ λέξη ρινόκερως τὸ ἀνάγνωσμα «ἔνας ρινόκερως μπαίνει οικογενεῖακῶς στὴν κλούθη».

Ο ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ

Γενικὲς πληροφορίες. Τοίτο παχύδερμο, ἔξαιρετικὰ ἀσχημο καὶ χοντροκομένο, εἶναι ὁ ἵπποπόταμος, περιωρισμένος σήμερα μονάχα στὴν Ἀφρική, ὅπου περνᾶ τὴ ζωὴ του μέσα στὰ μεγάλα ποτάμια καὶ στὶς λίμνες τῆς Μαύρης Ἡπείρου. Ζῇ κατὰ μικρὲς ἀγέλες σὲ περιοχὲς μὲ ἄφθονα νερὰ καὶ ὅλη μέρα κολυμπᾶ ἢ λούζεται στοὺς βάλτους. Μόνο τὸ βράδυ βγαίνει ἀπὸ τὸ νερὸ γὰ νὰ ζητήσῃ τὴν τροφὴ του στὴ ζούγκλα. Τρώγει ἀπὸ ὅλες τὶς φυτικὲς οὐσίες καὶ σὲ μεγάλες ποσότητες. Ὁμως κάνει διπλάσια ζημιὰ στὶς φυτείες. Καταστρέφει μεγάλες ἐκτάσεις γιατὶ κυλιέται ἐπάνω στὰ σπαρτά.

Τὰ ἄλλα ἄγρια θηρία δὲν τὰ φοβᾶται καθόλου. Δὲν μπορῶν νὰ τοῦ σκίσουν τὸ χοντρὸ δέρμα, οὕτε νὰ τὸν φίξουν κάτω γιατὶ εἶναι πολὺ δυνατός. Κοιτά-



·Ο Ιπποπόταμος

ζει μονάχα ν^ο ἀποφεύγει τὸν ἄνθρωπο ποὺ φοβᾶται τὰ ὅπλα του καὶ ὅταν τὸν μυρισθῇ ἀπὸ μακρὺν τρέχει σὰν τρελλὸς νὰ χωθῇ στὸ νερὸ γιὰ νὰ γλυτώσῃ. Ὁταν προφθάσῃ νὰ μπῇ στὸ νερὸ βουλιάζει στὸν πάτο καὶ μπορεῖ νὰ μείνῃ κάμπυποσα λεπτὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια χωρὶς νὰ πάρῃ ἀναπνοή.

“Οταν τὸν προσβάλουν μέσα στὸ νερὸ γίνεται πολὺ ἐπικίνδυνος. Ἐκεῖ βλέπεις βρίσκεται στὸ στοιχεῖο του, γιατὶ, ἐκτὸς ποὺ κολυμπᾶ ὑαυμάσια, μπορεῖ νὰ ἀναποδογυρίσῃ τὶς βάρκες τῶν κυνηγῶν.

Ο λόγος ποὺ τὸν καταδιώκει ὁ ἀνθρωπος εἶναι οἱ μεγάλες ζημιές ποὺ κάνει στὶς φυτεῖς καὶ ἡ ἀξία ποὺ ἔχουν οἱ τέσσερες χαντιόδοντές του, ποὺ εἶναι ἔξαιρετικὸ φίλιτοι. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτά, οἱ ιδιαγενεῖς τρῶνε μὲ εὐχαρίστηση καὶ τὸ κρέας του, ποὺ τὸ βρίσκουν πολὺ νόστιμο. Γι' αὐτὸ τὸν σκοτώνουν ὅταν κατορθώσουν νὰ τὸν ξεμοναχίασουν ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, ὅπου δὲν μπορεῖ νὰ ἀμυνθῇ.

Περιγραφή. Η σωματικὴ κατασκευὴ τοῦ ἵπποποτάμου εἶναι χοντροκομένη. Ἔχει ἔναν δύγκωδέστατο κορμὶ καὶ ἡ κοιλιά του ἐφάρπτεται σχεδὸν στὴ γῆ. Τὰ πόδια του εἶναι κοντὰ καὶ τὸ πελώριο κεφάλι του εἶναι σχεδὸν τετράγωνο. Νά, αὐτὸς εἶναι ὁ ἵπποπόταμος. Τὰ μάτια του εἶναι μικρά, τὸ ἴδιο καὶ τὰ αὐτιά του. Τὰ ρουθούνια του εἶναι ψηλά, βαλμένα στὴ μούρη, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ τὰ κρατᾶ ἔξω ἀπὸ τὸ νερὸ τὴν ὥρα ποὺ εἶναι βυθισμένο τὸ κορμὶ του καὶ νὰ ἀναπνέῃ πιὸ εὔκολα. Τὸ μάκρος τοῦ κορμοῦ του φθάνει τὰ 4 μέτρα, τὸ ὑψος του φθάνει τὸ 1,5 μέτρο καὶ τὸ βάρος του φθάνει τοὺς 2 1/2 τόνους. Παρ' ὅλο δύμας τὸ βάρος του τὰ καταφέρνει θαυμάσια μέσα στὸ νερὸ γιατὶ ὁ δύκος του ἐκτοπίζει πολὺ τὸ νερὸ καὶ ἔτσι κολυμπᾶ ἀνάλαφρα, λὲς καὶ εἶναι πουπουλένιος.

Μένοντας μέσα στὸ νερὸ προφυλάσσεται καὶ ἀπὸ τὰ ἔντομα ποὺ εἶναι πάμπολλα τὴν ἡμέρα καὶ θὰ τὸ ἐρέθιζαν, ἀν ἔβγαινε ἔξω ὅσο διαρκεῖ ἡ ἡμέρα. Ωστόσο δὴν μπορεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς βδέλλες καὶ τὰ ἄλλα παράσιτα τοῦ νεροῦ ποὺ μπαίνονταν στὸ στόμα του καὶ κολλοῦν στὰ χείλη καὶ στὰ οὖλα του, γιὰ νὰ τοῦ ρουφήξουν τὸ αἷμα. Γιὰ νὰ γλυτώσῃ καὶ ἀπ' αὐτά, ὁ ἵπποπόταμος βγάζει τὸ κεφάλι του ἔξω καὶ κρατᾶ τὸ σύνομα του ἀνοιχτὸ γιὰ νᾶρθη κάποιο πουλί, ποὺ συνηθίζει νὰ μπαίνει ἀφοβά μέσα καὶ νὰ τὸν καθαρίζῃ ἀπ' τὶς βδέλλες καὶ τ' ἄλλα σκουλήκια τοῦ νεροῦ.

Πολλαπλασιασμός. Η θηλυκιὰ τοῦ ἵπποποτάμου γεννᾶ κάθε 2—3 χρόνια ἔνα μικρό, ποὺ ἀπὸ φυσικοῦ του τρέχει ἀμέσως νὰ κωφθῇ στὸ νερό. Η ἀνάπτυξη τῶν μικρῶν δὲν εἶναι γρήγορη ὅπως καὶ στὰ ἄλλα παχύδερμα καὶ γι' αὐτὸς οἱ γονεῖς τους τὰ φροντίζουν ἀρκετά χρόνια ὕσπου νὰ ἔξοικονομήσουν μόνα τὴν τροφή τους. Η ἀργοποίᾳ αὐτῆ στὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ ἵπποποτάμου, μαζὶ μὲ τὴν ἀδιάκοπη καταδίωξη του ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, ἔγιναν ἡ αἰτία νὰ λιγοστέψῃ τὸ εἶδος του. Ἐνῶ ἄλλοτε ἡ γεννιὰ τοῦ ἵπποποτάμου γέμιζε διλόβηλη τὴν Ἀφρική, σήμερα βρίσκεται περιωρισμένη μονάχα στὴν κεντρικὴ καὶ στὴ νότιο περιοχὴ τῆς Ἀφρικανικῆς ζούγκλας. Στοὺς μεγάλους ζωολογικοὺς κήπους τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης βρίσκονται μερικοὶ ἔξημερωμένοι ἵπποπόταμοι ποὺ γιὰ χατήρι τους κάνουν τεχνητὲς λίμνες καὶ τοὺς φροντίζουν ἰδιαίτερα, γιὰ νὰ μὴν κρυώνουν τὸ χειμώνα. Ο ἵπποπόταμος ζῇ 40—45 χρόνια, μὰ στὴν αἰχμαλωσία πεθαίνει πρὶν ἀπὸ τὰ 20.

Ἐργασίες. Νὰ διαβάσετε στὴν «Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» καὶ στὴ λέξη ἱπποπόταμος τὸ ἀνάγνωσμα «τὸ κυνήγι τοῦ ἵπποποτάμου».

ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΑ

Στις τροπικές ζωνες υπάρχουν—έκτος από τα σαρκοφάγα και τα παχύδερμα—και πολλά άλλα φυτοφάγα ζώα, που άνήκουν στην οικογένεια τῶν μυρηκαστικῶν, γιατί συνηθίζουν νὰ ξαναμασοῦν τὴν τροφή τους δπως τὸ βόδι, τὸ πρόβατο κλπ. Τέτοια είναι ή καμήλα, ή καμηλοπάρδαλη, ή ἀντιλόπη, δέρβος, δέρβονασος και άλλα. Τὰ μυρηκαστικά αὐτὰ διακρίνονται από τὴν δπλή τους, που είναι σχισμένη στὰ δύο, δπως και τοῦ βοδιοῦ και γι' αὐτὸ λέγονται «δίχηλα». Απὸ τὰ δόντια τους λείπουν τὰ σκυλόδοντα, γιατὶ είναι φυτοφάγα και τὸ στομάχι τους είναι χωρισμένο σὲ διάφορες θέσεις, δπως και τῆς ἀγελλάδας.

Η ΚΑΜΗΛΑ

Τὸ πλοϊο τῆς ἐρήμου. Τὸ πιὸ χρήσιμο, τὸ πιὸ πολύτιμο μυρηκαστικὸ τῶν θερμῶν χωρῶν, ἀνεκτίμητος θησαυρὸς γιὰ τὸν ἀνθρώπο, είναι ή καμήλα. Ζῇ στὴν Ἀφρική και στὴν Ἀσία και είναι δυὸ εἰδῶν. Ἡ ἀσιατικὴ ἔχει δυὸ καμπούρες στὴ ζάχη της, πιὸ μακριές σκοτεινόχρωμες τρίχες και λέγεται «βατκιανή», ἐνῷ ή καμήλα τῆς Ἀφρικῆς ἔχει μιὰ καμπούρα και είναι πιὸ λεπτοκαμωμένη και τὴ λένε «δρομάδα», γιατὶ μπορεῖ νὰ τρέξῃ γρήγορα και νὰ διανύσῃ πολὺ δρόμο τὴν ἡμέρα.

Ἡ καμήλα είναι προικισμένη μὲ πολλὲς χάρες, που τὴν κάνουν ἀνεκτίμητη γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, πρὸ πάντων στὰ ζητήματα τῆς συγχοινονίας. Ἡ μυϊκή της δύναμη είναι μεγάλη, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ μεταφέρῃ φροτίο δῶς 200 δκ. και ή ἀντοχὴ της στὴν κούραση, στὴ ζέστη, στὴν πείνα και στὴ δίψα είναι μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλο ζῶο. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο τὴν ὠνόμασαν «πλοϊο τῆς ἐρήμου». Ἄν έλειπε ή καμήλα, θὰ ήταν ἀδύνατο στὸν ἀνθρώπο νὰ διασχίσῃ τὶς ἀπέραντες ἔρημες ἐκτάσεις τῆς Ἀσίας και τῆς Ἀφρικῆς και νὰ συντηρήσῃ τὶς δάσεις, που τόσο πολύτιμες είναι στὰ πτωχὰ ἐκεῖνα μέρη. Κανένα ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ περάσῃ τὴν ἔρημο, φροτωμένο μάλιστα, δπως ή καμήλα. Μονάχα αὐτὴ κατορθώνει νὰ βαδίζῃ δίχως νὰ βουλιάζει στὴν ἄμμο, δίχως νὰ υποφέρῃ πολὺ ἀπὸ τὴν τρομειοῦ ζέστη και πολλὲς φορὲς δλότελα νηστικὴ και διψασμένη γιὰ δέκα δλόκληρες μέρες. Τὸν μεγάλο αὐτὸ ἀθλὸ τὸν πετυχαίνει ή καμήλα χάρη στὶς ίδιοτήτες, που τῆς ἔδωκε ή φύση, νὰ τρέφεται ἀπὸ τὸ λίπος τῆς καμπούρας της τῆς μέρες τῆς πείνας και νὰ ξεδιψᾶ ἀπὸ τὸ νερὸ που ἔχει πάντα ἀποθηκευμένο σ' ἓνα είκικὸ σακκούλι μέσα στὸ στομάχι της.

Περιγραφή. Ἡ σωματικὴ κατασκευὴ τῆς καμήλας είναι πολὺ ίδιοτροπη και γι αὐτὸ τὸ ζῶο τοῦτο είναι ἔξαιρετικὰ ἀσχημο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καμπούρα της, που ἀσχημίζει τὸ κορμὸ της, και δὲ λαιμός της είναι μακρὺς και καμπυλωτὸς μὲ τὸ πλακωτὸ κεφάλι στὴν κορυφὴ που και αὐτὸ είναι ἀσχημο γιατὶ ἔχει μεγάλα κρεμαστὰ χείλη.

Τὰ πόδια τῆς είναι ψηλὰ και ἀδύνατα μὲ πλατειά πέλματα γιὰ νὰ μὴ βου-

λιάζουν στήν αἴματος και χονδρούς κάλους στὰ γόνατα ἀπὸ τὸ συχνὸ γονάτισμα ποὺ κάνει γιὰ νὰ τὴ φορτώσουν ἢ νὰ ἀνεβοῦν στὴ οράχη τῆς.

Τὸ τρίχωμά της, ποὺ ἔχει τὸ χρῶμα τῆς ἄμμου, εἶναι κοντὸ στὴ δοριμάδα και μακρύτερο στὴ βακτριανὴ και ἡ οὐρὰ κοντὴ μὲ μιὰ φούντα ἀπὸ σκληρὲς τρίχες στὴν ἀκρη. Τὸ μέγεθός της ἐπερνᾶ τὶς διαστάσεις και τὸ ὑψος τοῦ ἀλόγου



Ἡ βακτριανὴ

Ἡ δοριμάδα

και χάρις στὸ μακρύ της λαιμὸ κατορθώνει νὰ φθάσῃ τὰ κλαδιὰ τῶν δένδρων σὲ ὑψος 3 μέτρων και πάνω.

Ἡ τροφὴ τῆς. Ἡ τροφὴ τῆς καμῆλας εἶναι μονάχα φυτικὴ ἀφοῦ ὅλα τὰ μυρηταστικὰ εἶναι φυτοφάγα. Καὶ ὅταν τὸ ζῶο βρίσκει ἄφθονη τροφὴ δυναμώνει γρήγορα και ἀποθηκεύει λίπος στήν καμπούρα του, γιὰ νὰ συντηρηθῇ τὶς μέρες τῆς πείνας.

Πολλαπλασιασμός. Ἡ καμήλα γεννᾶ ἔνα μικρὸ ὑστερα ἀπὸ 11—13 μῆνες ἐγχυμοσύνης και τὸ θηλάζει πάνω ἀπὸ ἔνα χρόνο. Στὰ τέσσερα χρόνια του τὸ μικρὸ γίνεται τέλεια καμήλα και μπορεῖ ν' ἀναλάβῃ ὅλες τὶς δουλειές ποὺ κάνουν οἱ γονεῖς του.

Χρησιμότητα. Τὸ ἀφεντικὰ τῆς καμῆλας τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ πολλὲς δουλειές, ὅπως τὸ δρόγωμα, τὸ γύρισμα τοῦ μαγγανοπήγαδου και τοῦ μύλου και ὡς μεταφορικὸ μέσο γιὰ τὴ μετακάνησή τους ἀπὸ τόπο σὲ τόπο. Ἐπίσης πίνουν τὸ γάλα της, τρώνε τὸ κρέας της, ποὺ εἶναι πολὺ νόστιμο. Μὲ τὸ μαλλί της ὑφαίνουν πολὺ γερά πανιὰ και ἀπὸ τὸ δέρμα της κάνουν παπούτσια. Μὰ ἡ πιὸ μεγάλη χρησιμότητα τῆς καμῆλας φανερώνεται στὸ πέρασμα τῆς ἐρήμου ποὺ τὴ διασχίζει μαζὶ μὲ ἄλλες σὲ καρφάνι. Τὸ καραβάνι ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 20—30 καμῆλες, φορτωμένες ἐμπορεύματα και ταξιδιώτες και δεμένες ἡ μιὰ πίσω ἀπὸ τὴν

ἄλλη, ξεκινᾶ αὐγὴ - αὐγὴ ἀπὸ μιὰ πολιτεία ἢ χωρὶς καὶ σὲ λίγες ὅρες μπαίνει στὴν ἀπέραντη ἔρημο, ποὺ πρέπει νὰ διασχῖσῃ ἀπὸ ἄκρη σ' ἄκρη. Κάθε βράδυ τὸ καραβάνι κάνει στάθμευση σὲ κάποια δαση̄ ἢ στὴν μέση τῆς ἔρημου, γιὰ νὰ περάσῃ τὴν νύχτα. Καὶ τὸ ἄλλο πρῶτη θὰ ξεκινήσῃ πάλι βαδίζοντας ὅλη τὴν ἥμέρα καὶ ὀλόκληρες βδομάδες.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Στὸ μακρὺ δρόμο τοῦ καραβανιοῦ καὶ πρὶν ἀκόμα τελειώσουν οἱ προμήθειες καὶ τελειώσῃ τὸ νερό, οἱ καμῆλες οὔτε τρῶνε, οὔτε πίνουν καὶ πρέπει νὰ φθάσουν νηστικὲς καὶ διψασμένες σὲ κάποια δαση̄ γιὰ νὰ γλυτώσουν καὶ αὐτὲς καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ θάνατο. Πολλὲς φορὲς οἱ καμηλιέρηδες, βασανισμένοι ἀπὸ τὴν ὁδόν, ἀνοίγουν μιὰ φλέσσα τῆς καμήλας καὶ ρουφάνε λίγο αἷμα γιὰ νὰ ξεδιφάσουν. Πόσε - πότε πάλι σφάζουν μιὰ ἀπὸ τὶς καμῆλες γιὰ νὰ φάνε τὸ κρέας της, ὕστε νὰ μὴν πεθάνουν ἀπὸ τὴν πείνα. Μὰ τοῦτο τὸ τελευταῖο τὸ κάνουν στὴν ἐσχατὴν ἀνάγκη γιατὶ ἡ καμήλα χρειάζεται περισσότερο ζωντανὴ μέσα στὴν ἔρημο. «Ομως, σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν δλα αὐτά, τυχαίνει πολλὲς φορὲς νὰ πιάσῃ ἀνεμοθύελλα στὴν ἔρημο, ποὺ δταν εἶναι δυνατή, μπορεῖ νὰ θάψῃ δόλονταρο τὸ καραβάνι κάτω ἀπὸ τὴν ἄμμο. Μὰ καὶ στὴν περίπτωση αὐτήν, οἱ καμῆλοι ἔχουν νὰ προμαθαίνουν τὸ καρδιὰ καὶ νὰ δίνουν στοὺς καμηλιέρηδες τὸν καρδιὸν γιὰ νὰ ὀργανώσουν ἔνα πρόσχειρο καταφύγιο γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν θύελλα. Ἐπίσης τὸ ἔνστικτό τους τὶς βοηθᾶ νὰ προσανατολίζωνται μέσα στὴν ἔρημο γιὰ νὰ μὴν παραπλανηθοῦν καὶ ἡ εὐαίσθησία τους τὶς προειδοποιεῖ γιὰ τὰ μέρη ποὺ μποροῦν νὰ βροῦν νερὸν μέσα στὴν καρδιὰ τῆς ἔρημου.

‘Ακόμη καὶ στὴ σημερινὴ ἐποχὴ, ποὺ οἱ σιδηροδρόμοι καὶ τὶς αὐτοκινήτα ἔχουν ἀπλωθῆ καὶ στὴν Ἀφρικὴν καὶ στὴν Ἄσια, ἡ χρησιμότερη τῆς καμήλας, στὶς μεταφορὲς καὶ στὶς συγκοινωνίες, δὲν ἔσεπεράσθηκε. Ἀναρίθμητα εἶναι τὰ καραβάνια ποὺ διασχίζουν τὶς ἔρημικὲς ἑκτάσεις τῶν δύο αὐτῶν Ἡπείρων. Οἱ καμῆλες χρησιμοποιοῦνται ἀκόμα γιὰ μεταφορὲς καὶ στὴ Μικρασιατικὴ Ταυροκία καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη διόπου ἔξακολουθοῦν νὰ δουλεύουν μερικὰ καραβάνια στὴν περιοχὴ Κομοτινῆς καὶ Ξάνθης. Ἡ καμήλα ζῇ 25-30 χρόνια.

Η ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ

Τὸ ψηλότερο ζῶο τῆς δημιουργίας. Είναι τὸ πιὸ ψηλὸ ὅλα τὰ ζῶα τῆς δημιουργίας. Τὸ ψῆφος της φθάνει τὰ ἔξη μέτρα. Τὰ μπροστινά της πόδια εἶναι πολὺ ψηλὰ καὶ δὲ λαιμός της πάρα πολὺ μακρύς, πρᾶγμα ποὺ τῆς ἐπιτρέπει νὰ τρώγῃ τὰ ψηλὰ κλαδιὰ τῶν δένδρων καὶ νὰ κορφολογῇ τὶς καλαμίες. Τὸ ἔξαιρετικὸ δύμας μάκρος τοῦ λαιμοῦ της δυσκολεύει πολὺ στὸ σκύψιμο καὶ δταν εἶναι ἀναγκασμένη νὰ πιῇ νερὸν ἢ νὰ πάρῃ ἔναν καρπό, ποὺ ἔπεσε στὴ γῆ, ἀνοίγει τὰ μπροστινά της πόδια, κατεβάζει τὸ κεφάλι της καὶ μὲ δυσκολία κατορθώνει νὰ ἔγγιση τὸ ἔδαφος.

Τὸ δνομά της. Ἡ καμηλοπάρδαλη πῆρε τὸ δνομα αὐτὸ γιατὶ δὲ λαιμός της εἶναι μακρὺς σὰν τῆς καμήλας καὶ τὸ δέρμα της ἔχει στίγματα σὰν τῆς λεοπάρδαλης.

Περιγραφή. Ὁστόσο, παρὰ τὸ μεγάλο της ψῆφος καὶ τῆς δυσαναλογίες ποὺ ἔχει τὸ κορμό της, εἶναι κομψότατο ζῶο καὶ τὸ τρέξιμό της εἶναι γεμάτο χάρι. Τὸ κεφάλι της μοιάζει σὰν τοῦ ἀλόγου μὲ τὴ διαφορὰ δτι ἔχει στὴν κορυφὴ δυὸ κερατάκια, πλάι στὰ μικρά της αὐτιά. Ἡ οὐρά της εἶναι κοντή καὶ φουντωτή

σὰν τοῦ γαιδάρου καὶ τὰ πισινά της πόδια πιὸ κοντὰ ἀπὸ τὰ μπροστινά. Γι' αὐτὸν ἡ φάγη της εἶναι κατωφερικὴ πρὸς τὰ πίσω, διότελα ἀκατάλληλη γιὰ ἵππευση. Οἱ δπλὲς τῶν ποδιῶν της εἶναι σχισμένες στὰ δυὸ δύος σ' ὅλα τὰ μυρηκαστικὰ ζῶα καὶ ἀπὸ τὸ στόμα της λείπουν τὰ σκυλόδοντα, γιατὶ ἡ καμηλοπάρδαλη εἶναι ζῶο φυτοφάγο.

¹Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὸ πανύψηλο τοῦτο ζῶο τῆς Ἀφρικῆς ἔξαιρετικὰ χαρι-



'Η καμηλοπάρδαλη

τωμένο εἶναι τὸ θαυμάσιο δέρμα του, ποὺ ἔχει κοντὸ γυαλιστερὸ τρίχωμα, χρῶμα ξανθοκίτρινο καὶ στικτὸ μὲ ἀκανόνιστες σκούνδρες βοῦλες.

Ζωὴ—πολλαπλασιασμὸς—έχθροι. ²Η καμηλοπάρδαλη ζῇ κατὰ μικρὲς ἀγέλες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τὸ είδος της διλοένα λιγοστεύει γιατὶ δὲ πολλαπλασιασμός εἶναι ἀργός καὶ ἡ καταδίωξή της ἀπὸ τὰ σαρκοφάγα θηρία καὶ τὸν ἀνθρωπο-ἀδιάκοπη. ³Η καμηλοπάρδαλη δὲν ἔχει κανένα τρόπο ν' ἀμυνθῆ ἐναντίον τῶν θηρίων ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δυνατή της δύσφρηση καὶ τὸ γρήγορο τρέξιμό της. ⁴Η ἐγκυμο-

σύνη τῆς θηλυκαῖς διαρκῆ παραπάνω ἀπὸ 14 μῆνες καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μοναδικοῦ μικροῦ ποὺ γεννᾶ εἶναι ἀργή.

Χοησιμότητα. Μὰ ποὺ πολὺ κυνηγέται ἀπὸ τοὺς ίθαγενεῖς ποὺ τρῶνε τὸ κρέας τῆς γιατὶ εἶναι πολὺ νόστιμο. Ἐπίσης τὴν κυνηγοῦν γὰρ νὰ τῆς πάρουν τὸ πολύτιμο δέρμα τῆς, ποὺ εἶναι περιζήτητο γουναρικὸ γιὰ τὶς κυρίες. Οἱ λευκοὶ τὴν σκοτώνουν μὲ τὶς καραμπίνες τους, ἐνῶ φίλι ίθαγενεῖς, ποὺ δὲν ἔχουν πυροβόλα δόπλα, τὴν κυνηγοῦν μὲ ζέρβους ἢ καμῆλες, ὥσπου νὰ τὴν κουράσουν καὶ κατόπιν τὴν πάνουν μὲ τὴν θηλειὰ καὶ τὴν σφάζουν, ἢ τὴν πωλοῦν σὲ περιηγητές γιὰ τὰ διάφορα τσίρια καὶ τοὺς ζωολογικοὺς κήπους τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ἐπειδὴ ἡ καμηλοπάρδαλη εἶναι δειλὸν καὶ ὀλότελα ἄπακο ζῷο, ἔξημερώνεται εἴκολα καὶ συνηθίζει στὴν αἰχμαλωσία. Ζῆ 25—30 χρόνια.

Η ΑΝΤΙΛΟΠΗ (ΓΑΖΕΛΛΑ)

Ἐνα εἶδος ἐλαφιοῦ. Ἀλλο μυρηκαστικὸ τῶν θερμῶν χωρῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Δ. Ἄσιας εἶναι ἡ ἀντιλόπη, ἔνα εἶδος ἐλαφιοῦ μὲ μέτρια κέρατα, καμπυλωτά, σὲ σχῆμα λύρας, ποὺ τὴν λένε γαζέλλα. Ζῆ στὶς στέπες τῆς Ἀραβίας



Η ἀντιλόπη (γαζέλλα)

καὶ τῆς Συρίας, στὶς ἀπέραντες πεδιάδες τῆς Ἀφρικῆς καὶ σὲ μερικὰ βιονὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν νησιῶν τῆς Μεσογείου. Η δορενή ἀντιλόπη εἶναι ἔνα εἶδος ἀγριοκάτικο, ποὺ στὴν Κορήτη λέγεται κοί - κοί.

Ἡ γνήσια ὅμως γαζέλλα, ποὺ ζῆ στὴν Ἀφρική καὶ τὴν Ἀραβία, εἶναι πολὺ πιὸ μεγαλόσωμη, πάντα χαριτωμένη, εὐκίνητη καὶ προκισμένη μὲ ὅξευτην Χάρη Πάτση — Φυσικὴ Ιστορία

δσφρηση καὶ ἀκοὴ γιὰ νὰ προφυλάσσεται ἀπὸ τοὺς ἔχθρούς της. Εἶναι ζῶο δειλὸν καὶ ἀκαο μὰ ἔξαιρετικὰ πονηρὸν καὶ γι ἀντὸ δύσκολα συλλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς πολυάριθμους ἔχθρούς της.

Ἡ ζωὴ καὶ οἱ ἔχθροι τῆς. Ἡ ζωὴ τῆς γαζέλλας εἶναι ἔτοι κανονισμένη ὥστε νὰ προφυλάσσεται ἀπὸ δλοὺς τοὺς ἔχθρούς. Ζῆ σὲ ἀγέλες καὶ τὸ κοπάδι είναι πάντοτε ἔτοιμο νὰ φύγῃ γρήγορα καὶ στὸν παραμικρότερο κίνδυνο. "Οταν βόσκῃ ἡ ἀγέλη ἢ δταν πίνη νερὸν ἀπὸ τὸ ποτάμι ἡ ξαπλώνεται κάπου γιὰ ὄπνο, πάντα ἔνα ἀρσενικὸ τῆς δμάδος στέκεται σὲ ψηλὸ μέρος καὶ προσέχει δλόγυρα, μήπως πλησιάσῃ κανένας ἔχθρος.

Πῶς ἀμύνεται. Τὴν παρουσία τοῦ θηρίου ἢ τοῦ κυνηγοῦ τὴν καταλαβαίνει ἀπὸ πολὺ μακρὰ ἡ γαζέλλα, γιατὶ ἡ δσφρηση τῆς εἶναι δεινάτη καὶ ἔτοι, πρὶν πλησιάσῃ ὁ ἔχθρος, τὸ κοπάδι ἔχει φύγει μακρού. Μὰ συμβαίνει πολλὲς φορές, ὁ ἀνεμιος νὰ φυσᾶ ἀντίθετα καὶ τότε τὰ θηρία δὲν γίνονται ἀντιληπτὰ στὴν δσφρηση τῆς, ἢ ὁ κυνηγὸς εἶναι πιὸ πονήρος ἀπὸ αὐτὴν καὶ κατορθώνει νὰ τὴν πλησιάσῃ. "Οταν ὁ ἔχθρος δὲν εἶναι λιοντάρι ἢ τίγρη ἀλλὰ λύκοι καὶ ὄντες, τότε οἱ γαζέλλες δὲν τὸ βάζουν στὰ πόδια ἀλλὰ μπαίνουν μὲ πολὺ κουράγιο στὴ μάχη, πολεμώντας μὲ τὰ κέρατα καὶ μὲ τὰ πόδια τους. Επίσης οἱ ἀρσενικὲς γαζέλλες τὰ βάζουν, πολλὲς φορές, μὲ τοὺς καβαλλάρηδες κυνηγοὺς καὶ ὅχι σπάνια κατορθώνουν γὰ τὰ κέρατά τους, τὸ ἄλογο καὶ νὰ φέξουν κάτω τὸν κυνηγό.

Πολλαπλασιασμός. Ἡ θηλυκὰ γαζέλλα γεννᾶ κάθε χρόνο ἔνα μικρὸ καὶ καμιὰ φορὰ καὶ δίδυμα, ποὺ εἶναι ἔξαιρετικὰ χαριτωμένα καὶ ἵκανα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς γεννήσεώς τους, νὰ τρέχουν πίσω ἀπὸ τὴν μάνα τους.

Τὰ εἰδη. Τὰ εἰδὴ τῆς ἀντιλόπτης (γαζέλλας) εἶναι πάρα πολλά, σκορπισμένα σ' ὅλη τὴν Ἀφρική, στὴ Δ. Ἀσία καὶ σὲ μερικὲς ὁρεινὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης, ὅπως στὰ Καρπάθια καὶ στὰ Πυρηναῖα. "Η κοινὴ γαζέλλα εἶναι μεγαλόσωμη, ἵση μὲ τὸ ἄλογο, ἀλλὰ ἡ διάπλαση τῆς τὴ δείχνει δμοια μὲ γιγαντιαῖα κατοίκα. Τὰ κέρατα εἶναι πιὸ μικρὰ στὴ θηλυκιά, τὰ πόδια τῆς λεπτὰ καὶ δυνατὰ μὲ τὶς δλὲς σχισμένες στὰ δυὸ καὶ ἡ οὐρά τῆς κοντή. Τὸ τρίχωμά της ἔχει τὸ χρῶμα τῆς ἄμμου καὶ εἶναι υπόλευκο στὴν κοιλιά. "Ετοι ἔξασφαλίζει τὸ καμουφλάρισμά της στὴν ἔρημο καὶ στὴν ξερὴ στέπα. Εἶναι πολὺ εύκινητη καὶ, χάρις στὰ μεγάλα πηδήματα ποὺ κάνει, κατορθώνει νὰ φεύγῃ πιὸ γρήγορα ἀπὸ κάθε ἀλλό ζωο.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Τὴν ἐποχὴ τῆς ἑηρασίας, οἱ γαζέλλες, ἀφήνουν τὶς περιοχὲς ποὺ δὲν ἔχουν πιὰ δοσκὴ καὶ φεύγουν μαζευμένες σὲ μακροὺς τόπους, ἀναζητώντας τὴν τροφὴ τους. "Γιατέρα δμως ἀπὸ τὶς τροπικὲς βροχές, τότε ποὺ οἱ στέπες σκεπάζονται ἀπὸ καινούργια βλάστηση, οἱ γαζέλλες ἐπιστρέφουν στὰ μέρη ποὺ ἀφήκαν καὶ χωρίζονται πάλι σὲ μικρὲς δμάδες, καταλήγοντας στὰ παλιά τους λημέρια.

"Ἐνα εἰδὸς ἀντιλόπης εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ δορκάδα (δορκάς) ποὺ βρίσκεται σὲ μερικὰ βουνά τῆς πατρίδας μας, ἀλλὰ τὸ κυνήγι τῆς εἶναι ἀπαγορευμένο αὐστηρό. Οἱ γαζέλλες ζοῦν 15—20 χρόνια.

Ο ΖΕΒΡΟΣ

Μολονότι δὲ ζέβρος μοιάζει μὲ τὸ ἄλογο—γιατὶ ἀνήκει στὴν οἰκογένεια τῶν ἀλόγων—ἀστόσο δὲν μποροῦμε νὰ τὸν βάλωμε νὰ ὅδηγήσῃ κάρρῳ ή νὰ ἴπτευσωμε *ἐπάνω* του. Οὐ ζέβρος είται πολὺ ἄγριος. Όταν δημος συλληφθῇ μπορεῖ νὰ ἔξη-*μερωθῇ* καὶ νὰ κλεισθῇ σὲ ζωολογικὸ κῆπο γιὰ νὰ τὸν βλέπουν τὰ παιδιά. Ἐπί-



'Ο Ζέβρος

της, πολλὲς φορές, στὰ τούρκα, βλέπομε ἔξημερωμένους ζέβρους, ποὺ τοὺς καμαρώνομε γιὰ τὴν διμορφιά τους.

Πατρίδα τοῦ ζέβρου είναι ἡ Ἀφρικὴ ὅπου ζῆι εύτυχισμένος μέσα στὶς πεδιάδες της. Ἐκεὶ τρώγει τὴν πράσινη χλόη καὶ πίνει δροσερὸ νεράκι ἀπὸ τὰ ποτάμια, τὶς λιμνοῦλες καὶ τὶς πηγὲς τῶν παρθένων δασῶν. Ήχει δημος ἔχθρονς τὰ ἄγρια θηρία καὶ πρὸ πάντων τὸ λιοντάρι. Η ζωὴ του βρίσκεται σὲ διαρκῆ κίνδυνο.

Ο ζέβρος, δπως καὶ τὸ ἄλογο, είναι νευρῷδες ζῶο. Τὸ δέρμα του είναι πολὺ ωραῖο. Είναι πολὺ ὑπερήφανο ζῶο, γιατὶ τὸ σῶμα του ἔχει κομψὲς λωρίδες κύτρινες καὶ μαῦρες τὸ ἀρσενικό, λευκὲς καὶ μαῦρες τὸ θηλυκό. Οἱ κομψὲς αὐτὲς οφθιδώσεις δὲν δίνουν μονάχα διμορφιὰ στὸ ζέβρο ἀλλὰ τὸν προφυλάσσουν καὶ ἀπὸ τοὺς ἔχθρούς του. Μὴ σᾶς φαίνεται παράξενο. Καθῆστε μὰ φωτεινὴ νύκτα πολὺ κοντά του καὶ θὰ ἰδῆτε ὅτι δύσκολα διακρίνεται. Όταν τοῦ ἐπιτεθῇ τὸ λιοντάρι δὲ ζέβρος σταματᾷ ἀκίνητος καὶ σώζεται γιατὶ οἱ οφθιδώσεις του φαίνονται σὰν σκιές καὶ δὲν διακρίνεται τὸ ζῶο. Ως ἀμυντικά, μέσα ἐναντίον τῶν ἔχθρῶν του, δὲ ζέβρος, χρησιμοποιεῖ καὶ τὶς ὅπλες του.

Ο ΒΟΝΑΣΟΣ (ΒΙΣΩΝΑΣ)

Ένα μεγάλο μυρηκαστικό, ποὺ ξῆ στις πεδιάδες τῆς Αμερικῆς καὶ βοίσκεται ἀκόμα σὲ μὰ περιοχὴ τῆς Λιθουανίας καὶ στὸ βουνὸ τοῦ Καυκάσου, εἶναι ὁ βόνασος. Οἱ ἀρχαῖοι "Ελλῆνες τὸν ἔξεραν καὶ οἱ Ρωμαῖοι τὸν ἔλεγαν βίσωνα.

Περιγραφή. Πιὸ μεγαλόσωμος ἀπὸ τὸ κοινὸ βῶδι ἔχει περιεργὴ σωματικὴ διάπλαση, μὲ μιὰ καρπούρα ψηλὰ στὸ θώρακα, μακρὺ τοίχωμα στὸ στῆθος, ὑπόγενειο σὰν τῆς κατοίκας καὶ ἔνα μεγάλο κεφάλι ποὺ ἡ δύψη του εἶναι πολὺ ἄγρια.



'Ο Βόνασος (βίσωνας)

Τὸ κορμί του ἔχετερνα τὰ τρία μέτρα μάκρος καὶ τὰ 2 μέτρα ὕψος. Ἡ μυϊκή του δύναμη εἶναι τεραστία καὶ τὴ μεταχειρίζεται ὅταν κινδυνεύῃ ἀπὸ τὰ θηρία.

Ἐχθροὶ καὶ ἄμυνα. "Οταν καμμιὰ ἀγέλη ἀπὸ λύκους προσβάλῃ τὸ κοπάδι τῶν ἄγριών αὐτῶν θηλαστικῶν, οἱ ἀρσενικοὶ βόνασοι σχηματίζονται ἔνα κύκλο καὶ, προστατεύοντας τὰ θηλυκὰ καὶ τὰ μικρά τους, πολεμοῦν μὲ πολὺ κουφάγιο ὥσπου νὰ διώξουν τοὺς ἐχθρούς. "Ομως μὲ τὸν ἀνθρωπὸ δὲν κατώρθωσαν νὰ τὰ βγάλουν πέρα τὰ πανίσχυρα αὐτὰ θηλαστικὰ καὶ γι" αὐτὸ ἔξαφανίσθηκαν σχεδὸν ἀπὸ τὴν Εὑρώπη καὶ περιορίσθηκαν σὲ λίγα κοπάδια πάνω στὸν Καύκασο.

Χρησιμότητα. Οἱ ὅρεινοι πληθυσμοὶ τοῦ Καυκάσου κυνηγοῦσαν ἀπὸ τὰ πολλὰ χρόνια τὸν βόνασο, γιατὶ καὶ τὸ κρέας του εἶναι ἔξαιρετικὰ νόστιμο καὶ τὰ κέρατά του χρήσιμα γιὰ διάφορα κομψοτεχνήματα (κρασοπότηρα κλπ.). Γιὰ τὸν ἴδιους λόγους ὁ βόνασος κυνηγεῖται καὶ στὴν Αμερικὴ, δπου οἱ ἐρυθρόδερμοι ζῶνται ἀπὸ τὰ κοπάδια του καὶ οἱ λευκοὶ κυνηγοῦν πολὺ τὰ ἀτυχὰ αὐτὰ ζῶνται. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀδιάκοπης αὐτῆς καταδιώξεως ήταν νὰ λιγοστέψῃ, στὰ τελευταῖα χρόνια ὁ ἀριθμός τους, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ ἀπειλῆται ἡ τελεία ἔξαφάνισή τους.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Μπροστὰ στὸν κίνδυνο νὰ ἔξαφανισθῇ τελείως τὸ είδος αὐτὸ τῶν ζώων, οἱ διάφορες κυβερνήσεις τῆς Ν. Αμερικῆς

πηραν προστατευτικά μέτρα, απαγορεύοντας τὸ κυνήγι τοῦ βιούσου καὶ δρίζοντας διάφορες ζῶντας σὰν ἔθνικὰ πάρκα, μέσα στὰ δόποια ζοῦντες ἐλεύθερα καὶ ἀσφαλισμένα τὰ τελευταῖα κωπάδια τῶν θηλαστικῶν αὐτῶν. "Ετοι εἶχε κάνει, πρὶν τὸν πόλεμο, καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς Λιθουανίας, γιὰ νὰ προστατέψῃ ἀπὸ τὴν ἔξαφάνιση μιὰ χιλιάδα βιούσους ποὺ ἔξακολουθοῦσαν ἀκόμα νὰ ζοῦν στὸ δάσος τοῦ Γκρόντνο. Μὲ τὸν τελευταῖο δῆμος πόλεμο κακόπαθαν πολὺ οἱ βόνασοι τῆς Λιθουανίας καὶ σήμερα μονάχα καμμιὰ πεντακοσαρία βρίσκονται ἀκόμα στὸ δάσος τοῦ Γκρόντνο.

ΜΑΡΣΙΠΟΦΟΡΑ

Μιὰ κατηγορία παραάξενων ζώων ποὺ ἔχουν στὴν κοιλιά τους μιὰ ἔξωτερη σακκούλα, δηλαδὴ μάρσιπο, λέγονται **μαρσιποφόρα** καὶ ζοῦν μονάχα στὴν Αὐστραλία, στὴ Νέα Γουϊνέα καὶ στὰ γύρω νησιά. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν 140 εἰδη, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἀπὸ μέγεθος ποντικοῦ ὥς μεγάλο κριάρι. Είναι δηλαδὴ σακκούλα φυτοφάγα καὶ ὅπως ἔξακριβώθηκε ἀπὸ τὸν φισιοδίφες προέρχονται ἀπὸ προηγουμένη γεωλογική περίοδο. "Αν καταρράκτων νὰ διατηρηθοῦν ὥς σήμερα, αὐτὸ δοφείλεται στὸ διτὶ ἡ Αὐστραλία δὲν ἔχει σαρκοφάγα θηρία, ἐκτὸς ἀπὸ ἔνα ἀγριόσκυλο, ποὺ τὸ λένε Ντίγκο. "Η καταγωγὴ τους δηλαδὴ είναι ἀρχαιότερη ἀπὸ τὰ περισσότερα ζῶα ποὺ ζοῦν σήμερα καὶ γι' αὐτὸ λέγονται **ἀρχαῖκα ζῶα**. "Αλλοτε τὸ πλήθος τους ἤταν τεράστιο, ἀλλὰ μὲ τὸ ἐντατικὸ κυνήγι ποὺ τὸν ἔκανε δὲν λευκός ἀνθρώπος, ύστερα ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Αὐστραλίας, τὰ φτωχὰ αὐτὰ ζῶα περιοδίσθηκαν πολὺ καὶ σήμερα βρίσκονται μονάχα στὶς στέπες τῆς κεντρικῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς Νέας Γουϊνέας. Τὸ κυριώτερο εἶδος ἀνάμεσα στὰ μαρσιποφόρα είναι ἡ παγκουρώ, ποὺ γιὰ πρώτη φορά τὴν ἀνακάλυψε στὴν Αὐστραλία, κατὰ τὸ 1770, δ ἄγγλος ἔξερευνητὴς Κούν.

Η ΚΑΓΚΟΥΡΩ

Τὸ πιὸ παραάξενο ζῶο. "Η παγκουρώ είναι τὸ πιὸ μεγαλόσωμο ἀπὸ διαφορά στὸ μάρσιπο καὶ τὸ μάρκος του φθάνει τὰ 2 μέτρα, χωρὶς νὰ λογαριάσωμε τὴν οὐρά. "Η σωματικὴ τῆς κατασκευὴ είναι παραάξενη καὶ δὲν μοιάζει μὲ κανένα ἀπὸ τὰ ζῶα ποὺ ἔχομε. "Ετοι τὰ πιονιά τῆς πόδια είναι πάρα πολὺ μακρινά, ἐνώ τὰ μπροστινὰ είναι πολὺ κοντήτερα καὶ ἀτροφικά.

"Η δυσανάλογη αὐτὴ διαφορὰ στὸ μάρκος τῶν ποδιῶν δὲν ἐπιτρέπει στὴν παγκουρώ νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ τρέχῃ σὰν τὰ ἄλλα ζῶα ποὺ ἔχουν κανονικὰ πόδια. "Η συνηθισμένη στάση τῆς είναι πάντα δρόσια, μὲ τὸ κορμὸν στηργμένο στὰ πιστινὰ πόδια καὶ στὴ μακριὰ οὐρά της. "Ετοι σχηματίζεται ἔνα τρίποδο, ἐνῶ τὰ μπροστινὰ πόδια κρέμονται στὸ στήθος σὰν χεράκια.

"Γενικά δὲν τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ κορμοῦ είναι ἀτροφικό, ἐνῶ τὸ κάτω μέρος είναι πολὺ ἀνεπτυγμένο καὶ δυνατό. Τὸ κεφάλι είναι μέτριο μὲ δυν μακριὰ αἰ-

τιά, σὰν τοῦ λαγοῦ. Ὁ λαιμὸς εἶναι κανονικός καὶ ὁ θώρακας στενός, ἐνῷ, ἀπό τὴν κοιλιὰ καὶ κάτω, τὸ κορμὸν γίνεται χονδρὸς καὶ μακρύ. Τὴν παραξενιὰ τῆς δια πλάσεως τοῦ σώματός της συμπλήρωντει ἔνας πλατύς μάρσιπος ἐπάνω στὴν κοιλιά της, ποὺ τῆς εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὸ μεγάλωμα τῶν παιδιῶν της.

Πῶς πολλαπλασιάζεται. Ἡ θηλυκὰ καγκουρῷ γεννᾶ τὸ μικρό της πρόωρα, ὕστερα ἀπὸ σύντομη ἐγκυμοσύνη. Καὶ ὅπως τὰ ἑφταμηνίτικα παιδιά-



Ἡ καγκουρῷ

ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ἰδιαίτερη περιποίηση μερικούς μῆνες ὡς ποὺ νὰ πάρουν ἐπάνω τους, ἔτσι καὶ τὸ μωρό τῆς καγκουρῷ δὲν μπορεῖ ν' ἀναπτυχθῇ καὶ νὰ γίνη τέλειο ἔσω, ἂν δὲν προφυλαχτῇ μερικούς μῆνες. Μόλις λοιπὸν γεννηθῆ, ἡ μητέρα φα του τὸ σηκώνει μὲ τὸ στόμα, ἀνοίγει μὲ τὰ μπροστινά της πόδια τὴν σακκούλα της (τὸ μάρσιπο) καὶ τὸ κρύβει ἐκεῖ μέσα. Αὐτοῦ μέσα προφυλαγμένο τὸ πολὺ ἄσχημο μωρό θὰ μεγαλώσῃ θηλάζοντας, θὰ βγάλῃ τρίχωμα καὶ θὰ δυναμώσῃ. Τότε μονάχα δ' ἀρχίστη νὰ βγάζῃ τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὸ μάρσιπο γιὰ νὰ βλέπῃ περίεργα τὸν γύρω κόσμο. Τέλος ἔθεται περισσότερο, δίνει μιὰ καὶ βρίσκε-

ται κάτω στή γῆ πηδώντας μὲ τὰ πισινά τον πόδια ὅπως καὶ ἡ μητέρα τού. Εἶναι ναι δμως πάντα ἔτοιμο νὺ πηδήσῃ πάλι μέσα στή σάκκούλα τῆς μητέρας του, μόλις ἔκεινη τὸ φωνάξῃ τὴν ὄφα τοῦ κινδύνου.

Ἐχθροί καὶ προφυλάξεις. Δύο ἐχθροὺς ἔχει: τὸ ἀγριόσκυλο Ντύγκο, ποὺ κυνηγᾶ τὴν καγκουρὸν καὶ τὸν ἀνθρώπο ποὺ τὴν σκοτώνει γὰρ τὸ κρέας της. Μόλις ἔνα κοπάδι καγκουρὸν ἀντιληφθῇ τὴν παρονσία τοῦ ἐχθροῦ, βγάζει δυνατές κραυγές, γιὰ νὰ μαζευτοῦν τὰ μικρὰ στὸ μάρσιπο τῆς μητέρας τους καὶ ὅλα τὰ ζῶα ἀρχίζουν μὲ μεγάλα πηδήματα νὰ φεύγουν μακρονά. Ἡ μετακίνηση τῆς καγκουρὸν γίνεται μονάχα μὲ πηδήματα, γιατὶ ἡ ἀνιση κατασκευὴ τῶν ποδιῶν της δὲν ἐπιτέφει τὸ βάδισμα ἢ τὸ τρέξιμο. Ωστόσο ἡ φευγάλα της είναι πολὺ γούργοη, ξεπερνώντας τὸ τρέξιμο τοῦ ἀλόγου, γιατὶ τὰ πηδήματά της φθάνουν τὰ 8—10 μέτρα μάκρος.

Ἐνα κωμικὸ θέαμα. Είναι ἔξαιρετικὰ κωμικὸ τὸ θέαμα τῶν ζώων αὐτῶν ποὺ φεύγουν πηδώντας σὰν τὶς σούστες καὶ γάνονται μέσα σὲ λίγα λεπτά στὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντα. Μ° ὅλη ὅμως τὴν καταπληκτικὴ αὐτὴ γοηγοάδα τους, τὰ φτωχὰ τοῦτα ζῶα δὲν μποροῦν νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῶν κυνηγῶν, καὶ σίγουρα θὰ ἔξαφανίζονταν ἐντελῶς, ἀν ἡ Αὐστραλιανὴ κυβέρνηση δὲν ἔπαιγνε προστατευτικὰ μέτρα, ἀπαγορεύοντας τὸ κυνήγι τους σὲ ωρισμένες περιοχές.

Ἡ καγκουρὸν μπορεῖ νὰ ἔξημερωθῇ εὔκολα καὶ ζῆ στοὺς ζωολογικοὺς κηποὺς πάνω ἀπὸ 20 χρόνια.

Ο ΟΡΝΙΘΟΡΥΓΧΟΣ

Γενικὲς πληροφορίες. Ἐνα πολὺ παράξενο ζῶο τῆς Αὐστραλίας, ποὺ δὲν ἀνήκει στὰ μαρσιποφόρα καὶ μοιάζει σὰν κάτι ἀνάμεσα σὲ ζῶο καὶ σὲ ποντί.



Ο ὄρνιθρορυγχος

είναι δ ὄρνιθρορυγχος. Ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν πιὸ ἀτελῶν θηλαστικῶν ποὺ

λέγονται «μονοτρίματα» και είναι άρχαιόκος τύπος ζώου προηγουμένης γεωλογικής περιόδου. ⁶Ο δρυμόρυγχος άπασχόλησε ίδιαίτερα τοὺς ζωολόγους γιατί θεωρήθηκε σάν ενδιάμεσος τύπος στήν εξέλιξη τῶν θηλαστικῶν και ή διατήρησή του ως τὰ σήμερα διφεύλεται στις εννοϊκὲς συνθῆκες ποὺ ὑπῆρχαν στὴν Ανταρκτική. Άλλοιως θὰ είχε ἔξαφανισθῆ πρὸιν ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια.

Πολλαπλασιασμός. Τὸ παράξενο εἶναι δι, ἐνῶ ἀνήκει στὴν τάξη τῶν θηλαστικῶν, δὲν γεννᾷ ζωντανὰ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ αὐγὰ σὰν τὰ πουλιά καὶ τὰ ἔφετά. ⁷Υστερά ἀπὸ τὴν ἐκκόλαψη τῶν αὐγῶν, ὁ δρυμόρυγχος ἀρχίζει νὰ θηλάτη τὰ νεογνά, ὅπως κάνουν καὶ τὰ ἄλλα θηλαστικά.

Σωματικὴ κατασκευή. Ανάλογη πρὸς τὶς παράξενες ίδιοτητές του είναι καὶ ἡ σωματικὴ του κατασκευή. Τὸ ποδοῦ του είναι κυλινδρικό, στὸ μέγεθος τοῦ κοινελιοῦ, τὸ κεφάλι του στρογγυλό, μὲ δυὸ ματάκια ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὰς καὶ δυὸ ἀκοντικὲς τρύπες πιὸ πίσω. ⁸Αντὶ γὰρ στόμα ἔχει ἕνα μακρὸν καὶ πλατὺ φάρμαξ, σὰν τῆς πάπιας. Τὰ κοντά του πόδια ἔχουν δάκτυλα ἐνωμένα μὲ μεμβράνη, οἵα σὰν τῆς πάπιας καὶ αὐτὸς βοηθᾶ τὸν δρυμόρυγχο νὰ κολυμπᾶ μὲ εὐκολία. Τέλος, ή οὐδά του είναι χοντρὴ καὶ μακρὰ καὶ δῦλο του τὸ δέρμα σκεπάζεται ἀπὸ σκούρο καστανὸ τρίχωμα μὲ ἀσημένιες ἀποχρώσεις.

Τὸ ζωὴ καὶ ἡ τροφή του. Ο δρυμόρυγχος ζῇ κοντά στὶς λίμνες καὶ στὰ ποτάμια καὶ κάνει τὴ φωλιά του μισὴ μέσα στὸ νερὸ καὶ μισὴ ἔξω ἀπ' αὐτό, σὰν τὸν κάστορα. Η τροφή του είναι ὑδρόβια ἔντομα καὶ τὰ μικρὰ μαλάκια ποὺ πιάνει μὲ τὸ φάρμαξ του, σκαλίζοντας στὴ λάσπη τῶν ποταμῶν.

Η διατήρηση τοῦ δρυμόρυγχου ἔξασφαλίσθηκε μὲ προστατευτικὰ μέτρα τῆς Ανταρκτικῆς κυβερνήσεως. Χωρὶς αὐτὰ θὰ ἔξαφανιζόταν γρήγορα, ἀφοῦ είναι ἕνα μικρὸ ζῷο διάτολα ἀσπλικό καὶ ἀνίκανο νὰ διατηρήσῃ τὴν ὑπαρξίη του στοὺς σημερινοὺς καιρούς. Ζῆ περίπου 15—20 χρόνια.

ΕΡΠΕΤΑ

“Ενα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά τεραγνώματα τῆς τροπικῆς περιοχῆς είναι, κοντά στὰ ἄλλα, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μεγάλων ἔρπετῶν ποὺ ζοῦν σ' αὐτήν. **Ἐρπετά** λέγονται τὰ ζῶα ποὺ ἔρπουν στὸ ἔδαφος μὲ τὴν κοιλιά, γιατὶ δὲν ἔχουν πόδια ή, ὅταν ἔχουν, τὰ πόδια τους είναι πάρα πολὺ μικρὰ καὶ δὲν βοηθοῦν πολὺ στὸ βάδισμα καὶ στὸ τρέξιμο. Τὰ ἔρπετά ποὺ ἔχουν μικρὰ πόδια λέγονται **σαυροειδῆ**, δπως ὁ κροκόδειλος. Καὶ ὅσα δὲν ἔχουν καθόλου είναι μεγάλα **φίδια**, δπως ὁ βόας, ὁ κοταλίας, ὁ πύθωνας καὶ ἡ κόμπωτα ἡ νάγια. Τὰ ἔρπετά αὐτὰ είναι ἀληθινὴ μάστιγα τῶν θερμῶν χωρῶν γιατί, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μεγάλον κροκόδειλο ζώου ποὺ καταβροχθίζουν, σκοτώνουν κάθε χρόνο καὶ δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπους.

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

Τὸ μεγαλύτερο σαυροειδές. Ὁ κροκόδειλος είναι τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ σαυροειδῆ ἔρπετά ἀφοῦ τὸ μάκρος του μπορεῖ νὰ φθάσῃ τὰ 7 μέτρα. Τὸ σῶμα του είναι σχεδὸν κυλινδρικὸ μὲ πολὺ μακριὰ οὐρὰ καὶ σκεπασμένο στὸ ἐπάνω μέρος μὲ σκληρὰ λέπια καὶ ποκκαλένιες πλάκες, ἀδιατέραστες ἀπὸ τὶς σφαίρες.

Τὸ κεφάλι του είναι τεραστικό, μακρουλό καὶ πλακωτό, μὲ μάτια μικρὰ καὶ γουρλωμένα καὶ τὰ ἀκουστικὰ ὅργανα πίσω ἀπὸ αὐτά. Τὰ πελώρια σαγόνια του ἀνάποδα, δηλαδὴ είναι ἀκίνητο τὸ κάτω σαγόνι καὶ κινητὸ τὸ ἐπάνω. Καὶ τὰ δύο είναι ὅπλισμένα μὲ φοβερὰ δόντια ποὺ μένουν ξεσκέπαστα, γιατὶ ὁ κροκόδειλος δὲν ἔχει χείλη.

Τὰ πόδια τοῦ κροκοδείλου είναι πολὺ μικρὰ σὲ σύγκριση μὲ τὸν ὅγκο τοῦ κορμοῦ του καὶ ἔνω τὰ μπροστινὰ ἔχουν 5 δάχτυλα σὰν τὸ χέρι τοῦ ἀνθρώπου, τὰ πισινὰ ἔχουν μόνο 4 καὶ ἔκεινα ἔνωμένα μεταξύ τους μὲ μεμβράνη σὰν τῆς πάπιας γιὰ νὰ κολυμπᾶ εύκολά τεραγνό.

Ἡ πατρίδα του. Ὁ γνήσιος κροκόδειλος ἔχει πατρίδα του τὴν Ἀφρική καὶ ἄλλοτε ἥταν ἀπλωμένος σ' ὅλη τὴν Ἕπειρο. Σήμερα δημος, μὲ τὴ συστηματικὴ καταδίωξη τοῦ ἀνθρώπου, ἐκτοπίσθηκε ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Β. Ἀφρικῆς καὶ περιορίσθηκε στὴν κεντρικὴ καὶ στὴ νότιο. “Ενας διαφορετικὸς τύπος κροκοδείλου ζῇ στὰ ποτάμια καὶ στὶς λίμνες τῆς Κεντρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, στὸν ποταμὸ Γιάν - τσε - κιάγκ τῆς Κίνας καὶ στὴν Αὐστραλία. Αὐτὸς λέγεται **ἀλλιγάτωρ** ή **καϊμάνος**.

Στὴν ἀρχαία ἐποχή, οἱ κροκόδειλοι ἦσαν ἀφθονοι στὸ Νεῖλο ποταμὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ οἱ Αἰγύπτιοι δὲν τοὺς πείραζαν, γιατὶ τοὺς θεωροῦσαν ιερὰ ζῶα. Σὲ μερικοὺς τάφους τῶν Φαραώ, βρέθηκαν βαλσαμωμένοι κροκόδειλοι καὶ αὐτὸς

δείχνει σε πόσο μεγάλη υπόληψη είχαν τὸ φοβερὸ αὐτὸ ἔρπετὸ οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι. Σήμερα δώμας ὁ κροκόδειλος ἔλειψε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ μόνο στὶς πηγὲς τοῦ Νείλου, στὴν Κ. Ἀφρική, βρίσκονται ἀκόμα τέτοια ἔρπετά. Ὡστόσο οἱ κροκόδειλοι ἔξακολουθοῦν νὰ ἀφθονοῦν στὶς λίμνες καὶ στὰ ποτάμια τῆς Κεντρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς.

Τὸ πιὸ ἀδηφάγο ἔρπετό. Ο κροκόδειλος εἶναι τὸ πιὸ ἀδηφάγο ἀπ' ὅλα τὰ ἔρπετα καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ ζῶα καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Παραμονεύει



Ο κροκόδειλος

τὴ λεία τὸν μέσα στοὺς καλαμιῶνες τῶν βάλτων ἡ βυθισμένος στὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ, πλαϊ στὴν ὅχθη, μὲ τὰ θουσιόνια του καὶ τὰ μάτια του ἔξω ἀπὸ τὸ νερό. Μόλις πλησιάσῃ κανένα ἀγρίμι γιὰ νὰ πιῇ νερό, ὁ κροκόδειλος τοῦ ωίχνεται σὰν ἀστραπή, τὸ πιάνει μὲ τὶς πελώριες μασέλες του καὶ τὸ σέρνει μέσα στὸ νερό, γιὰ νὰ τὸ πνίξῃ καὶ νὰ τὸ κάνῃ πέντε - ἔξη μπουκιές. Ἀπρόσβλητος, διπως εἶναι ὁ ἴδιος, μὲ τὴ γερή τὸν θωράκιση καὶ προικισμένος μὲ τεραστία δύναμη, ὁ κροκόδειλος δὲν διστάζει νὰ τὰ βάλῃ μὲ διποιδήποτε θηρίο καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Τὸ ξῶο ποὺ θὰ πιασθῇ μᾶλα φροὰ στὰ σαγόνια του εἶναι χαμένο, ἀς εἶναι λιοντάρι ἡ λεωπάρδαλη ἡ πελώριο φίδι. Ὅσο καὶ νὰ παλαίψῃ, στὸ τέλος θὰ νικηθῇ, γιατὶ ὁ κροκόδειλος, κρατώντας τὸ γερά δαγκωμένο, τὸ σύρει σιγὰ - σιγὰ πρὸς τὸ ποτάμι καὶ ὅταν βουλαέη μαζί του τὸ πνίγει μέσα στὸ νερὸ καὶ ὕστερα τὸ κομματίζει γιὰ νὰ τὸ καταβροχθίσῃ. Μονάχα μὲ τὸν ἵπποπόταμο δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βγάλει πέρα ὁ κροκόδειλος, γιατὶ τὸ δέρμα του δὲν σχίζεται καὶ γι' αὐτὸ ξῆ τὶς περισσότερες φορὲς ἀδερφωμένος μαζί του μέσα στὰ ἴδια ποτάμια. Μόνο σὲ περίπτωση πείνας ωίχνεται στοὺς μικροὺς ἵπποποτάμους καὶ παλεύει 'λυσσασμένα μαζί τους, ὥσπον νὰ τοὺς καταβάλῃ.

Ο κροκόδειλος, ἀδηφάγος ἀπὸ φυσικοῦ του, τρώγει καὶ τὰ κροκοδειλάκια,

ποὺ τὰ ἔχει παρατήσει ἡ μάνα τους καὶ πολὺ συχνὰ ἀρπάζει καὶ ἀνθρώπους, ποὺ πλησιάζουν ἀποφύλακτοι στὰ ποτάμια.

Τὸ κυνήγι τοῦ κροκοδείλου. Ὅταν δὲ ἄνθρωπος βρεθῇ σὲ κίνδυνο πρέπει νὰ προλάβῃ νὰ χῶσῃ στὸ στόμα τοῦ κροκοδείλου ἐναὶ ξύλο καὶ ὑστερα νὰ τὸ βάλῃ στὰ πόδια. Ὁ κροκόδειλός νομίζοντας πώς κάτι ἔχει πιάσει, ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τρέχει νὰ χωθῇ στὸ νερό. Μερικοὶ Ἰδάγενεις στὸ Μεξικὸ δὲν φοβοῦνται καθόλου τὸν κροκόδειλο ἀλλιγάτορα, γιατὶ προλαβαίνουν νὰ καυθῆσουν στὴ φάγη του καὶ ἀφοῦ κλείσουν τὸ στόμα του τὸν ἀναγκάζουν μὲ κλωτσίες νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ νερό. Τότε τὸν σφάζουν μ' ἔνα κοφτερὸ μαχαίρι γιὰ νὰ τοῦ πάρουν τὸ δέρμα, ποὺ εἶναι πολύτιμο.

Χρησιμότητα. Ἐπειδὴ τὸ δέρμα τοῦ κροκοδείλου ἔγινε τῆς μόδας γιὰ τὰ γυναίκεια παπούτσια καὶ ἄλλα δερμάτινα εἰδῆ, τὸ κυνήγι τοῦ ἀλλιγάτορα γενικεύθηκε στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸ ἑρπετὸ αὐτὸ κινδύνεψε νὰ ἔξαφανισθῇ ἀπὸ τὴν ἥπειρο. Τότε ὅμως ἴδρυθηκαν εἰδικὰ κροκοδειλοτροφεῖα γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἑρπετοῦ καὶ ἔτσι ἔξαφαλίσθηκε ἀφθονο κροκοδειλόδερμα, χωρὶς νὰ κινδυνεύῃ ἡ ἀναπαραγωγὴ τῶν ἑρπετῶν.

Ο κροκόδειλος δὲν ἔξημερώνεται ποτέ. Τόσο ἄγριος εἶναι.

Ο κροκόδειλος καὶ τὰ μικρά του. Ο πολλαπλασιασμὸς τοῦ κροκοδείλου γίνεται μὲ αὐγὰ ποὺ γεννᾶ τὸ θηλυκὸ ἀπὸ 40—60 τὴν κάθε φορά. Τὰ αὐγὰ αὐτὰ τὰ παραχώνει μέστα στὴ ζεστὴ ἄμμο γιὰ νὰ ἐκκολαφθοῦν μὲ τὴν ζεστασία τοῦ ἥλιου, ἐπειδὴ ὁ κροκόδειλος εἶναι ψυχρόσαμο ζώο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ζεστάνῃ τὰ αὐγά του. "Οσες μέρες χρειάζεται γιὰ τὴν ἐκκόλαψη τῶν αὐγῶν, ἡ μάνα προσέχει τὴν πρόσχειρη φωλιά, νὰ μὴν τὴν καταστρέψῃ κανένα περαστικὸ ἀγρίμι. Καὶ δταν καταλάβῃ πώς ἡ ζωὴ η ὥρα, σκαλίζει τὴν ἄμμο, σπάζει τὰ τσόφλια τῶν αὐγῶν καὶ βγάζει ἔξω τὰ κροκοδειλάκια της. Ἀμέσως τὰ διδηγεῖ στὸ νερὸ γιὰ νὰ τὰ μάθῃ κολύμπι. Οἱ φροντίδες τῆς μάνας διαρκοῦν ὅως τὸν καιρὸ, ποὺ θὰ μποροῦν τὰ μικρὰ νὰ βρίσκουν μόνα τὴν τροφὴ τους. Τότε τὰ παρατὰ στὴν τύχη τους καὶ δσα γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς ἀρσενικούς, ποὺ πολὺ τὰ κυνηγοῦν, κατορθώνουν νὰ μεγαλώσουν σιγὰ—σιγὰ καὶ ὑστερα ζοῦν ἐπάνω ἀπὸ 100 χρόνια.

Ἐνας κίνδυνος ποὺ δὲν ὑπάρχει. Ἡ ἔξαιρετικὴ γονιμότητα τοῦ κροκοδείλου θὰ είχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ πλημμυρίσῃ ὅλος ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ ἑρπετὰ αὐτά. Εὐτυχῶς ὅμως ἡ ἀδηφαγία τους ἐμποδίζει τὸν ἀχαλίνωτο πολλαπλασιασμὸ τους, ἀφοῦ ἀπὸ τὰ πενήντα κροκοδειλάκια τῆς κάθε γέννας εἶναι ζήτημα ἀν γλυτώνουν δυὸς—τρία. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ βρίσκονται καὶ μερικὰ ζῶα ποὺ ἔτερων τὸ αὐγὰ καὶ τὰ τρῶνε. Ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ μὲ τὰ πυροβόλα ὅπλα του ἔξολοθρεύει τὴ γενηὰ τοῦ κροκοδείλου. Μὲ τὴν ἔξαπλωση τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ στὶς καθυστερημένες χῶρες τῶν τροπικῶν, ὅλα τὰ ποτάμια καὶ οἱ λίμνες θὰ ξεκαθαρισθοῦν ἀπὸ τοὺς κροκοδείλους καὶ στὸ τέλος τὰ ἑρπετὰ αὐτὰ μόνο στὰ κροκοδειλοτροφεῖα θὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ δίνουν τὸ πολύτιμο δέρμα τους, δίχως νὰ κάνουν ζημιὰ στὰ ζῶα καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ κροκόδειλος μπορεῖ νὰ ζήσῃ, ὅπως εἴπαμε, ὁσ 100 χρόνια.

Ἐργασίες. Νὰ διαβάσετε στὴ *"Μεγάλη Ἐγκύλοπαιδεια τῶν Νέων"* καὶ στὴ *λέξη κροκόδειλο*; τὸ ἀνάγνωσμα «τὸ κυνήγι τῶν κροκοδείλων».

Ο ΒΟΑΣ

Ἐνά γιγάντιο φανταχτερὸ φίδι. Τὸ πιὸ φανταχτερὸ σὲ χρῶμα καὶ στολὴ καὶ τὸ πιὸ γιγάντιο φίδι σ' ὅλον τὸν κόσμο εἶναι δέ βόας. Πατρίδα του εἶναι τὸ νησὶ Μαδαγασκάρη καὶ οἱ τροπικὲς περιοχὲς τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς. Ζῆ, προπάντων, κοντὰ στὸν Ἀμαζόνιο. Τὸ κορμί του εἶναι μακρὸν 6—7 μέτρα, κυλινδρικὸ καὶ χονδρὸ διπλὸ μέτρο σωλῆνα ὑπονόμουν. Ἐξαιρετικὰ δύμοφο εἶναι τὸ δέρμα του μὲ χρῶμα σταχτοκόκκινο, μὲ μιὰ κομματιαστὴ σκοῦρα λουρίδα πάνω στὴ ράχη του, στολισμένη καὶ μὲ διάφορες ἀκανόνιστες βούλες σὲ διάφορο χρωματισμό. Τὸ κεφάλι του εἶναι μικρὸ ἀνάλογα μὲ τὸ σῶμα καὶ πλακωτὸ καὶ ἡ οὐρά του καταλίγει σὲ μιὰ στενώτερη ἀπόφυση.



Ο Βόας

Ἡ τεράστια δύναμή του. Ο βόας εἶναι προκισμένος μὲ τεράστια δύναμη ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ τὰ βάλῃ μὲ δποιοδήποτε θηρίο τῆς ζωγκλας. Καὶ ἀν πετύχη νὰ τὸ σφίξῃ δύν - τρεῖς φορὲς στὶς σπεῖρες του, εὔκολα κατορθώνει νὰ τοῦ σπάσῃ τὰ κόκκαλα καὶ νὰ τὸ σκοτώσῃ. Ὁταν παλεύῃ μὲ κανένα λιοντάρι

ἢ λεοπάρδαλη κούλουρια ἔται γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τους καὶ ἀρχίζει νὰ σφίγγῃ μὲ τὴν καταπληκτικὴ του δύναμη, ἐνῶ μὲ τὸ στόμα του φροντίζει νὰ τὸ δαγκώσῃ δποιοδήποτε. Φυσικὰ ἡ μάχη δὲν εἶναι εὔκολη γιατὶ καὶ δὲχθρὸς ἔχει δύναμη καὶ εὐλυγσία καὶ πολλὲς φορὲς κατορθώνει νὰ ξεφύγει ἀπ' τὶς ἀτσαλένιες κουλοῦρες τοῦ φιδιοῦ, ἀφοῦ τὸ πληγώσθη ἀσχημα μὲ τὰ νύχια του. Μὰ τοῦτο ἔδω γίνεται σπάνια, γιατὶ καὶ δὲ βόας καὶ ἡ λεοπάρδαλη φροντίζουν νὰ μὴ συναντηθοῦν ξέροντας δὲ καθένας τὴ δύναμη τοῦ ἀντιτάλουν του.

Πῶς βρίσκει τὴν τροφὴ του. Ο βόας κρυμμένος στὶς λόχμες ἢ κρεμασμένος μὲ τὴν οὐρὰ ἀπὸ τὰ κλαδιά κάποιου δένδρου, παραμονεύει τὰ μικρὰ θηλαστικὰ ὅπως εἶναι οἱ ἀντιλόπες, τὰ ἄγρια χιορίδια καὶ διάφορα πτηνά. Αὗτὰ ἀποτελοῦν τὴν τροφὴ ποὺ προτιμᾶ. Ἀφοῦ πιάσῃ τὸ θήραμά του δέ βόας τὸ τὸ τυλίγει στὶς σπεῖρες του, λύνει τὰ κόκκαλά του μέσα στὸ δέρμα τους καὶ κατόπι τὸ καταπίνει δόλοκληρο. **Ὑστερα** ἀπὸ ἔνα τέτοιο γεῦμα τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔρπετο βυθίζεται σὲ νάρκη. Τότε εἶναι δῶλωσιόλουν ἀκίνδυνο καὶ μπορεῖ νὰ τὸ σκοτώσῃ δὲ καθένας, σπάζοντας τὸ κεφάλι του μὲ μιὰ πέτρα. **Ὁταν** οἱ κυνηγοὶ ἰδοῦν τὴν κοιλιά του φουσκωμένη, καταλαβαίνονταν πὼς τὸ ἔρπετὸ εἶναι ναρκωμένο καὶ τὸ σκοτώνουν εὔκολα.

Χρησιμότητα. Οι ίδια γενεις τρώγουν τὸ κρέας του, μεταχειρίζονται τὸ λίπος του σὰν φάρμακο γιὰ τὶς πληγὲς καὶ πουλοῦν τὸ θαυμάσιο δέρμα του ποὺ γίνεται παπούτσια γιὰ τὶς κυοίς.

Ο βόας δὲν είναι φαρμακεὸ φίδι. Ἀπὸ τὸ στόμα του λείπουν τὰ εἰδικὰ ἔκεινα δόντια ποὺ χύνουν δηλητήριο. Γι' αὐτὸ βασίζεται μονάχα στὴ μυϊκή του δύναμη, ποὺ κάνει τὶς σπεῖρες του ἀτσαλένιες καὶ τὸ τύλιγμά τους, γύρω ἀπ' τὸ κορμὶ τῶν ζώων, θανάσιμο. Ἀν ἔξαιρέσθη ὅμως κανένας τὸ διτὶ είναι ἀποκρυστικὸς σὰν φίδι καὶ ἐπικίνδυνο στοὺς ἀνθρώπους, ὃ φοβερὸς αὐτὸς κολοσσὸς τῆς ζούγκλας, ἀπὸ μιὰ ἄποψη, είναι ὁφέλιμος γιατὶ ἔξολοθρεύει τὰ βλαβερὰ τρωκτικὰ ποὺ καταστρέφουν τὶς φυτείες τῶν ίδια γενεών. Στὴ Ν. Ἀμερικὴ τὸν κυνηγοῦν γιὰ τὸ δέρμα του καὶ πολλὲς φορὲς τὸν πιάνουν ζωντανὸ τὴν ὥρα τῆς νάρκης του, γιὰ νὰ τὸν πουλήσουν στοὺς ζωολογικοὺς κήπους καὶ στὰ διάφορα τσίρκα.

Ο πιὸ μεγάλος βόας ζῆ στὴ Μαδαγασκάρη, ὃπου τὸ ουνηθισμένο μάρκος του είναι 8—10 μέτρα.

Πῶς πολλαπλασιάζεται. Ο πολλασιασμὸς τοῦ βόα είναι ἀρκετὰ περιεργὸς, διαφορετικὸς δηλαδὴ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔρπετα ποὺ γεννοῦν αὐγά. Αὐτὸς κρατᾶ τὸ αὐγά του μέσα σὲ μιὰ σακούλα καὶ ὅταν ἔκκολαφθοῦν μέσα στὴν κοιλιά του, τὰ γεννᾶ ζωντανά. Ο ίδιαίτερος αὐτὸς τρόπος ἀναπαραγωγῆς λέγεται ἐπιστημονικὰ «ῳοζωτοκία». Συμβαίνει καμιαὶ φορὰ ἡ σακούλα ποὺ περιέχει τὸ γόνο τοῦ βόα νὰ βγαίνῃ ἀνάμικτη ἀπὸ ζωντανὰ φιδάκια, ἔτοιμα νὰ φάνε τὴν τροφὴ τους καὶ ἀπὸ αὐγὰ ποὺ δὲν ἔχουν μάρκα σακούλας.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Ο βόας είναι γνωστὸς μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ δημορ «συστιγκτήρ», ἀπὸ τὴν ιδιότητα ποὺ ἔχει νὰ σφίγγῃ τὰ θύματά του μέσα στὶς κουλούρες (σπεῖρες) του καὶ γὰ τὰ λυώνη.

Ἐργασίες. Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυλοπαίδια τῶν Νέων» καὶ στὴ λέξη Βόας τὸ ἀνάγνωσμα «Πάλη μεταξὺ βόα καὶ λεοπόρδαλης».

Ο ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ

Ἐνα φαρμακεὸ φίδι. Ο κροταλίας είναι ἔνα μεγάλο φαρμακεὸ φίδι ποὺ ζῆ στὴν τροπικὴ Ἀμερικὴ, μακρὺ ἀπὸ ὑγρὰ μέρη καὶ ἀπὸ τὴν πυκνὴ βλάστηση τῆς ζούγκλας. Λέγεται «κροταλίας» γιατὶ ἔχει κεράτινους δακτύλους στὴν ἄκρη τῆς οὐρᾶς του ποὺ ὅταν βαδίζῃ κάνουν δυνατὰ ὅρμυσθο. Τὴν ὥρα ποὺ σύρεται τὸ ἔρπετο αὐτό, οἱ δακτύλοι τῆς οὐρᾶς του, τοποθετημένοι ὃ ἔνας πλάι στὸν ἄλλο, κτυπιῶνται μεταξὺ τους καὶ βγάζουν τὸν εἰδικὸ κρότο ποὺ ἀναφέρομε παραπάνω. Οσο μεγαλώνει ὁ κροταλίας, τόσο πληθαίνουν οἱ δακτύλοι τῆς οὐρᾶς του, ποὺ σὲ μεγάλη ἡλικία φθάνουν τὸν ἀριθμὸ 15 καὶ ἐπάνω.

Ἄλλοι μόνο σ' ὅποιον δαγκώστη. Ο κροταλίας είναι πολὺ εὐερέθιστος καὶ μὲ τὸ παραμικρὸ φίγνεται ἐπάνω σὲ ζῶα καὶ ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς δαγκώσῃ.

Τὸ δάγκωμά του εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνα καὶ φέρει τὸ θάνατό μέσα σὲ λίγες ώρες, γιατὶ εἶναι φαρμακεόδ. Δυὸς δόντια τοῦ ἐπάνω σαγονοῦ του ἔχουν τρύπες, ποὺ χύνουν δηλητήριο ἀπὸ μιὰ κύστη τοποθετημένη κοντά στὶς οὔζες τους. "Αν ὁ ἄνθρωπος ποὺ δαγκώθηκε ἀπὸ κροταλία δὲν πάρη ἀμέσως ἀντιφάρμακο ἢ δὲν κόψη τὸ δαγκωμένο μέρος, εἶναι καταδικασμένος νὰ πεθάνῃ μέσα σὲ λίγες ώρες, βασανισμένος ἀπὸ φρικτοὺς πόνους. Γι' αὐτὸ οἱ ταξειδιῶτες στὴν Κεντρικὴ καὶ στὴν Νότιο Ἀμερικὴ προσέχουν πολὺ στὸ δρόμο καὶ δταν ἀκούσουν τὸν κροταλισμὸ

τῆς οὐρᾶς του ξεμακραίνουν γρήγορα. Μόνον εἰδικοὶ κυνηγοὶ ξέρουν νὰ τὸν πλησιάζουν ἀκύνδυνα καθὼς καὶ τὰ γουρούνια τῶν κτηνοτρόφων ποὺ δὲν τὰ πειράζει τὸ δηλητήριο τοῦ κροταλία γιατὶ ἔχουν πλατύ στρῶμα μὲ λίπος γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τους. Πολλοὶ ἀγρότες γυμνάζουν τὰ γουρούνια τους στὴ μάχη μὲ τοὺς κροταλίες καὶ χάρι σ' αὐτὰ κατορθώνουν νὰ ξε-



'Ο κροταλίας

καθαρίσουν τὴν περιοχή τους ἀπὸ τὰ ἑρπετὰ αὐτά.

Σωματικὴ κατασκευή. Τὸ συνηθισμένο μάκρος τοῦ κροταλίου δὲν ξεπερνᾷ τὰ 2 μέτρα καὶ σπάνια φθάνει τὰ 2 1/2. Τὸ σῶμα του εἶναι κυλινδρικὸ καὶ σκεπασμένο μὲ θαυμάσιο δέρμα, ποὺ ἔχει καφετὶ χρῶμα καὶ στολίζεται στὸ ἐπάνω μέρος μὲ σκουροκίτινες βούλες. Τὸ κεφάλι του εἶναι μέτριο καὶ τριγωνικό, στηριγμένο πάνω σ' ἔναν μακρὸν λαιμὸ καὶ δχι ἐνωμένο ἀπ' εὐθείας μὲ τὸ σῶμα, δπως συμβαίνει σὲ ἅλλα φίδια. Τὰ μάτια του εἶναι πολὺ ζωηρὰ καὶ ἄγρια καὶ ἡ γλῶσσα του διχαλωτή, ποὺ πετεύεται κάθε τόσο ἔξω ἀπὸ τὸ στόμα του, δταν δ κροταλίας εἶναι ἐρεθισμένος.

Ἡ τροφὴ του. Τρέφεται μὲ μικρὰ θηλαστικά, ποὺ τὰ σκοτώνει μὲ μιὰ φαρμακεόδη δαγκωματιὰ καὶ ὑστερα τὰ καταπίνει δλόκληρα. Γιὰ νὰ γλυστροῦν μέσα στὸν οἰσοφάγο του τὰ σαλιώνει ποὺν τὰ καταπιῇ καὶ δταν εἶναι πουλὰ τὰ ρουφᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι, γιὰ νὰ μὴν ἀγκυλωθοῦν τὰ νύχια τους στὸ φάρυγγά του. "Ο κροταλίας μ' ὅλο ποὺ ἀποφεύγει τὸ ὑγρὸ ἔδαφος, προτιμώντας τὶς πέτρες τῆς στέπας, συχνὰ κατεβαίνει στὶς ὅχθες τῶν ποταμῶν καὶ μπαίνει στὸ νερό γιὰ νὰ κυνηγήσῃ βατόράχια. Ξέρει νὰ κολυμπᾶ θαυμάσια καὶ ἔτσι εὐκολύνεται καὶ στὸ κυνήγι τῶν βατόράχων, οἱ δποῖοι ἀποτελοῦν περίφημη τροφὴ γιὰ τὸν κροταλία.

Πῶς πολλαπλασιάζεται. Ο πολλαπλασιασμὸς τοῦ κροταλία εἶναι ὅμοιος μὲ τοὺ βόα. Γίνεται μὲ ὕδωροτοκία, δηλαδὴ μὲ αὐγὰ ποὺ ἐκκολάπτονται ἀμέσως μόλις βγοῦν ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους καὶ τὰ ζωντανὰ φιδάκια ἀρχίζουν νὰ τρέφωνται ἀμέσως μὲ διάφορα ἔντομα.

Ο ΠΙΘΩΝΑΣ

Γενικές πληροφορίες. Αλλο φοβερό φίδι, δχι ὅμως φαρμακερό, είναι δ πίθωνας. Πατρίδα του είναι οι Ινδίες, δπου ζῆ κρυμμένος στις ἐρημιές. Βρίσκεται δμως καὶ σὲ μερικὲς ἄλλες χῶρες τῆς Ἀσίας.

Τὸ σῶμα του είναι μακρύ, 6—7 μέτρα, κυλινδρικὸ καὶ σκεπασμένο μὲ πολύχωρο σκιερὸ δέρμα. Σύνεται γρήγορα μὲ τὸ κεφάλι σηκωμένο ψηλὰ καὶ δταν είναι θυμωμένος σφυρίζει ἀπαίσια.

Ἡ μυϊκὴ του δύναμη είναι πολὺ μεγάλη καὶ τὸ ἕρπετὸ τῇ μεταχειρίζεται γὰρ νὰ τυλίγῃ τὸ θῦμα του μὲ τὶς σπειρὲς του καὶ νὰ τοῦ λυώνῃ τὰ κόκκαλα, δπως δ βράσα. Τρέφεται μὲ μικρὰ θηλαστικὰ ποὺ τὰ καταπίνει δλόκληρα καὶ δντερα βυθίζεται σὲ νάρκη γι^o ἀρκετὲς μέρες ὡς ποὺ νὰ χωνέψῃ.

Οἱ ἀνθρώποι τὸν κυνηγοῦν γιὰ τὸ δέρμα του καὶ δταν καμμὰ φορὰ τὸν πιάσουν ζωντανό, τὸν ἔξημερόνουν σιγὰ - σιγὰ καὶ τὸν παραδίνουν στὰ τσίρκα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες. Ἔναν ἥμερο πίθωνα είχε καὶ δ ρωμαῖος αὐτοκράτορας Τιβέριος, ποὺ τὸν τάζε μὲ τὰ χέρια του καὶ τὸν κοίμιζε μέσα σ' ἔνα πανέρι πλάτι στὴν κρεβατοκάμαρά του. Ἀντίθετα κάποιος ἀγριος πίθωνας ἦταν, στὰ χρόνια τῆς ἐλληνικῆς ἀρχαιότητος, δ φόνος καὶ δ τρόμος τῆς Παρνασσίδος ὡς ποὺ τὸν σκότωσε δ θεὸς Ἀπόλλωνας καὶ πῆρε ἀπὸ τότε τὸ δνομα Πύθιος. Σ' ἀνάμινηση τοῦ ἀθλου αὐτοῦ οἱ «Ἐλληνες γιόρταζαν κάθε τόσο τὰ «Πύθια», κοντὰ στὸ Μαντεῖο τῶν Δειλφῶν, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸ θεὸ ποὺ τοὺς γλύτωσε ἀπὸ τὸν πίθωνα.

Η ΚΟΜΠΡΑ (ΝΑΓΙΑ)

Γενικές πληροφορίες.

Οοι ἔχουν ἀκουστὰ τὸ πιὸ φοβερὸ ἀπὸ δλα τὰ φαρμακερὰ φίδια τῆς γῆς, τὴν κόμπρα ποὺ λέγεται καὶ νάγια. Ζῆ στὶς Ινδίες καὶ τὴ Βόρειο Ἀφρικὴ δπου οἱ Αἰγύπτιοι τὴ λένε «νάγια». Οἱ φακίριδες τῶν Ινδῶν καὶ οἱ δερβίσηδες τῆς Αἰγύπτου ἔχουν νὰ τὴν ἡμερέψουν καὶ νὰ τὴν συνηθίσουν στὸ χορό, παῖζοντας ἔνα μονότονο σκοπὸ μὲ φλογέρα. Πρότα δμως τῆς βγάζουν τὰ φαρμακερὰ δόντια ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τὴν κάνουν ἀκίνδυνη.

Ἡ νάγια δὲν είναι πολὺ μεγάλο φίδι. Τὸ κανονικὸ της μάκρος είναι 1 ½,—2 μέτρα καὶ σπάνια φθάνει τὰ 2 ½. Είναι δμως τρομερὰ ἐπικίνδυνη, γιατὶ ἐπιθέται ξαφνικὰ σὲ ἀνθρώπους καὶ ζῶα ποὺ τὰ σκοτώνει μὲ μιὰ δαγκωματιά. Στὶς



Η Κόμπρα

Ίνδιες πολλές χιλιάδες ίθαγενεῖς πεθαίνουν κάθε χρόνο δαγκωμένοι ἀπὸ τῆς κόμπης. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Αἴγυπτο, ἂν καὶ ἡ νάγια δὲν εἶναι τόσο ἐπιθετική, ὅπως ἡ ἀδερφή της ἡ νάγια τῶν Ἰνδῶν.

Τὸ κυριώτερο χαρακτηριστικὸ τῆς νάγιας εἶναι τὰ φλογερά της μάτια, τριγυρισμένα ἀπὸ ἔναν κύκλο σὰν ματογυάλια. Τὸ κεφάλι της εἶναι πολὺ πλατύ, σὲ σύγκριση μὲ τὸ κυλινδρικὸ τῆς σῶμα, καὶ σὸ ὅλο τὸ μάχος της σκεπάζεται μὲ σκληρὲς λεῖες πλάκες. Ἀπὸ τίς δυὸ πλευρᾶς τοῦ κορμοῦ βρίσκονται κολλημένα κάτι σαρκώματα σὰν ἔξογκώματα ποὺ βοηθοῦν στὴν ἀνόρθωσή της ὅταν κυνηγᾷ τὸ θύμα της.

Αφάνταστο εἶναι τὸ πλῆθος τους στὶς Ἰνδίες. Καθε πέτρα κρύβει καὶ μὰ κόμπρα, κάθε τρύπα τῆς γῆς εἶναι καὶ μὰ φωλιὰ τῆς νάγιας. Ἀκόμα καὶ στὰ βουνά βρίσκονται σκορπισμένες κόμπρες καὶ οἱ ὑπώρευες τῶν Ἰμαλαΐων εἶναι γεμάτες κόμπρες.

Τὸ τρέξιμό της εἶναι πολὺ γρήγορο καὶ παραβγώντει μὲ τὸν πιὸ φτερόποδο δρομέα. Κυνηγᾶ τὰ μικρὰ θηλαστικὰ στὸ ἔδαφος, δὲν δυσκολεύεται νὰ σκορφαλώσῃ στὰ δένδρα καὶ ὅταν βρεθῇ στὸ νερὸ κολυμπᾶ περίφημα.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Ἡ Ἰνδικὴ νάγια λέγεται καὶ «χορεύτρια» ἐπειδὴ, ὅπως εἰπαμε, γοητεύεται ἀπὸ τὴ μουσικὴ τῆς φλογέρας καὶ, ἀναστηκωμένη στὴν οὐρά της, κάνει ρυθμικὲς κινήσεις. Ἡ νάγια τῆς Αἴγυπτου εἶναι πολὺ δυσκίνηη καὶ ἔχωρίζει ἀπὸ τὴν Ἰνδικήν, γιατὶ δὲν ἔχει κύκλους γύρω ἀπὸ τὰ μάτια της. Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἔλεγαν «ἀσπίδα» καὶ ἔτρεμαν τὸ φαρμάκι της. Σήμερα ἔχει λιγοστέψει πολὺ τὸ πλῆθος τῆς στὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τὴν καταδίωξη τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐργασίες. Νὰ διαβάσετε στὴ «Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Νέων» καὶ στὴ λέξη κόμπρα ἡ νάγια τὰ ἀναγνώσματα «οἱ γόητες τῶν φιδιῶν», «τὰ φίδια, ἡ μουσικὴ καὶ ὁ χορός» καὶ ἡ «έκγυμναση τῶν φιδιῶν».

ΤΑ ΠΤΗΝΑ

“Οπως τὰ ζῶα, ἔτσι καὶ τὰ πτηνὰ τῶν θερμῶν χωρῶν εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ποὺ ὑπάρχουν καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ παράξενα. Τέτοια εἶναι ἡ στρουθοκάμηλος, ὁ κόνδωρας, τὸ παγώνι, ὁ παπαγάλος καὶ ἄλλα. Ἀπὸ αὐτὰ ἄλλα ζοῦν στὴν Ἀφρική, στὴν Ἄσια καὶ στὴν Αὐστραλία καὶ ἄλλα μόνο στὴν Ἀμερική. Ἐξημερωμένα πτηνὰ τῶν τροπικῶν βλέπομε καὶ ἐμεῖς στὸν ζωολογικὸν κήποντας καὶ στὰ τσίφια, ποὺ γυρίζουν δλον τὸν κόσμο γιὰ νὰ τὰ δείξουν. Ἐπίσης μερικά, ὅπως τὸ παγώνι ζοῦν καὶ στὰ εὔκρατα κλίματα, φερομένα ἀπὸ τὴν πατρίδα τους.

Η ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ

Τὸ μεγαλύτερο πτηνό. Μῷ ὅλο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πετάξῃ, γιατὶ τὰ πτε-



Η στρουθοκάμηλος

οά της εἶναι μικρά, ὥστόσο ἡ στρουθοκάμηλος εἶναι πραγματικὸ πτηνὸ καὶ μάλιστα τὸ πιὸ μεγάλο τοῦ κόσμου. Τὸ ὄφος της ἔσπερνα τὰ δυόμισυ μέτρα καὶ τὸ μάκρος της δὲν εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὰ δυὸ μέτρα. Τὸ βάρος της πάλι φθάνει τὶς **Χάρη Πάτση — Φυσικὴ Ιστορία**

50 δικάδες. Τέτοιος δύρχος φυσικά είναι άδυνατο να σηκωθῇ στὸν ἀέρα καὶ γίνεται η στρουθοκάμηλος περιορίζεται νὰ τρέχῃ ἀντὶ νὰ πετᾷ. Μπορεῖ διμερὲς νὰ παραβῇ στὴ γεγονότα μὲ τὸν πόλειο καρβαλάρη καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν καταδίωση καὶ τοῦ πάλι σφέλτου θηρίου.

Ποὺ ζῆ καὶ τί τρώγει. "Η στρουθοκάμηλος ζεῖ κατὰ μικρὲς διμάδες ἀπὸ 10—15 ἔτομα στὶς στέπας τῆς Ἀφρικῆς, στὴ Δυτική Ἀσίᾳ, στὴν Ἀραβία καὶ στὴν Περσία. Τρέφεται μὲ σπόδους καὶ ρίζες, τρυφερὰ φύλλα καὶ καρπούς, διατρέψας καὶ μὲ βατράχους, δρουναῖους, σαλιγκάρια καὶ ὅλλα ἐντομα. Ἐπειδὴ εἶναι πολὺ λαμπρὴ καὶ περιεργή, καταβοθράζει κάθε πράγμα ποὺ λάμπει, δηλαδὴ μετάλλια λινά ἀντικείμενα, χάρτως, γυαλιστερὲς πέτρες καὶ κοιματιαζμένα τζάμια. Στὸ στομάχι, μῆς στρουθοκάμηλον, μερικοὶ κυνηγοὶ, βρήκαν κονιάλια καὶ πηρούνια, ακούσαντες, περιδέσαντα ἀπὸ γνάκινες χάρτορες καὶ ἔνα σωρὸ δῆλλα τέτοια ἀντικείμενα, ποὺ δὲν τρώγονται. Τὴ συνήθεια αὐτὴν ἔχει στὰ μέρη μᾶς ἡ καρκαΐα, τοῦ κλέμει ἀπὸ τὸ σπιτί μικρὰ γναλιστερὰ στολάδια καὶ τὰ καταπήνει.

"Η στρουθοκάμηλος, κοντά στὴν ἄφθονη τροφὴν ποὺ καταβοθράζει κάθε μέρη γιὰ νὰ συντροφηθῇ, ἔχει ἀνάγκη καὶ ἀπὸ πολὺ νερό. Γιὰ νὰ τὸ βρῆ ἀναγκάζεται κάθε ὥρα νὰ τρέχῃ πολλὰ χλιόμετρα μέσα στὴ στέπα καὶ πίνει μὲ τὴν φρήν της. Ὁλὴ τῆς ἡ φροντίδα είναι, κάθε μέρα νὰ βρῇ καλὴ βοσκὴ μὲ ἄφθονο νερό καὶ νὰ ξεφύγῃ τὰ μεγάλα θηρία, ποὺ τὴν κυνηγοῦν γιὰ τὸ κρέας καὶ τὸν ἀνθρώπον, ποὺ θέλουν τὰ πολύτιμα πιερά της.

Πέρδε-πτοιφυλάσσεται ἀπὸ τὸν ἔχθρον της. "Οταν ἀντιληφθῇ τὸν ἔχθρον τὸ βέβαιο στὰ πόδια καὶ φεύγει σὰν τὸν ἀνεμο. Μόγο σὰν τὴ στριμώξουν πουνῆσαν κάθεται ἀγριερένη γιὰ νὰ πολεμήσῃ μὲ τὸ δυνατό της φάμφος καὶ τὰ γύρια τῶν ποδιῶν της.

Είναι τὸ πιὸ κοντὸ πτηνό. "Η διανοητική τῆς ἀνάπτυξη εἶναι πολὺ πειραιωμένη καὶ μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς πώς ἡ στρουθοκάμηλος είναι τὸ πιὸ κοντὸ πτηνὸ τῆς δημιουργίας. Ξεγλείται εὔκολα καὶ οἱ ἰδιαγενεῖς τῆς Ἀφρικῆς, ποὺ τὸ έρευνον αὐτό, μασκαρενίνται σὲ στρουθοκάμηλες μὲ φεύτικα φτερά καὶ ἔτσι κατορθώνουν εὔκολα νὰ πλησιάσουν τὶς ἀλληλινὲς καὶ νὰ τὶς πιάσουν. Ἄλλοιως είναι ἀναγκασμένοι νὰ τὶς κυνηγοῦν πολλές ώρες μὲ ἀλογα ὕσπου νὰ τὶς πιάρουν καὶ νὰ τὶς πιάσουν μὲ θηλιές, γιὰ νὰ μαδήσουν τὰ πτερά τους καὶ νὰ φάγουν τὸ νόστιμο κρέας τους. Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ἡ στρουθοκάμηλος χόνται τὸ κεφάλι τῆς στὴν ἄμφιο γιὰ νὰ μὴ βλέπῃ τάχα τὸν κυνηγό, ποὺ πάιει τὰ τὴν πιάση. Αὐτὸ δὲν εἶναι σωστὸ καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔχει ξεποικιωθῆ ὃς τώρα, εἶναι ὅτι τὸ πελώριο αὐτὸ πτηνὸ φεύγει μόλις ἀντιληφθῇ τὸν κίνδυνο ἡ πολεμᾶ μὲ λύσσα, ὅταν σιριμωχθῇ κάπου καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγη.

Σιωματικὴ διάπλαση. "Η στρουθοκάμηλος ἔχει σῶμα χοντρὸ καὶ δυνατό, καθὼς καὶ δύο πόδια πολὺ ὑψηλά καὶ δυνατὰ μὲ δύο δάχτυλα τὸ καθένα ποὺ τὸ ἔνα τους ἔχει σκληρὸ νύχι. Ἐχει λαιμὸ μακρὺ καὶ κεφάλι μικρὸ μὲ δύο ζωηρὰ καὶ καὶ γονολομένα μάτια. Τὸ σῶμα τῆς εἶναι σκεπασμένο ἀπὸ σκουρόχρωμο πτέρωμα, ἐπτὸς ἀπὸ τὸ κεφάλι, τὸ λαιμὸ καὶ τὰ πόδια, ποὺ εἶναι γυμνά. Οἱ πτέρωγες καὶ ἡ οὐρά τῆς εἶναι φύστωτες, γεμάτες ἀπὸ μακρύνα φτερά, ἀσημόγκριζα, ποὺ

είναι πολύτιμα γιὰ τὸ στολισμὸ τῆς γυναικείας τουαλέττας. Πιὸ αὐτὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι τὴν κυνηγοῦν πολὺ, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μερὶα οἱ διάφορες κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα προστασίας τῆς γιὰ νὰ μὴν ἀφανισθῇ.

Πόδες πολλαπλασιάζεται. Κάθε χρόνο η θηλυκὰ στρουθοκάμηλος γεννᾶ ὡς 15 αὐγὰ μεγάλα σὰν γλόμπους καὶ βαρειὰ ὡς ἑνάμισυ κιλὸ τὸ καθένα, ποὺ τὰ παραχώνει σὲ λακκοῦθες γιὰ νὰ τὰ κλωστήσῃ. Στὴν ἐπώαση τὴν βοηθᾶ καὶ τὸ ἀρσενικὸ ποὺ κάθεται μὲ τὶς ὅρες κάθε ἡμέρᾳ ἐπάνω στὰ αὐγὰ καὶ τὰ προσέχει γιὰ νὰ μὴ πλησιάσῃ κανένα ἀγρίμοι. "Οταν τὰ μικρὰ ἐκκολαφθοῦν, βρίσκουν μεγάλη στοργὴ ἀπὸ τὸν γονεῖς τους καὶ ὕσπου νὰ γίνουν τέλειες στρουθοκάμηλες δὲν ξεμαραίνουν ἀπὸ τὴν διμάδα.

Χρησιμότητα. Τὰ αὐγὰ τῆς στρουθοκαμήλου είναι πολὺ νόστιμα καὶ θρεπτικά, δύοπες καὶ τὸ κρέας τῆς. Μὰ πιὸ πολὺ οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται τὰ πτερά της, ποὺ πουλοῦνται πανάκριβα στὸ ἐμπόρῳ. Σήμερα ὑπάρχουν ἐπιχειρηματίες ποὺ τρέφουν στρουθοκαμήλους γιὰ νὰ τὶς μαδοῦν κάθε χρόνο. "Ετσι παίρνουν πολλὲς φορὲς τὰ πτερά τῆς ἀντὶ νὰ τὴ σκοτώσουν καὶ νὰ τὰ πάρουν μὰ φορὰ μονάχα.

Συπτληρωματικὲς πληροφορίες. Νὰ φέρετε μόνα σας παιδιά μου ἀπὸ διάφορα λεξικὰ καὶ ἐλεύθερα ἀναγνώσματα καὶ νὰ τὶς ἀνακοινώσετε στὴν τάξη.

Ο ΚΟΝΔΩΡΑΣ

Τὸ μεγαλύτερο πτηνὸ τῆς Ἀμερικῆς είναι ὁ κόνδωρας, ποὺ ζῆστὶς Κορδιλλιέρες τῶν Ἀνδεων. Είναι ἀρτακτικὸ καὶ ἀνήκει στὴν ἔδια οἰκογένεια μὲ τὸν γύπες, μὲ τὴ διαφορὰ πῶς η σωματικὴ του κατασκευὴ είναι ἀλλοιωτικὴ.

Τὸ ὑψος του ξεπερνᾶ τὸ ἔνα μέτρο καὶ τὸ ἀνοιγμα τῶν φτερῶν του φθάνει τὰ τρία μέτρα. "Εχει κεφάλι μέτριο μὲ φάρμαξος γαμψὸ καὶ μάτια ἀγιωπά, πτέρυγες μακριὲς καὶ ἀνοιχτόχρωμες ἐνῶ τὸ ἄλλο πτέρωμά του είναι σκοῦρο. Γύρω στὸ λαιμό του ἔχει ἀσπρὸ πτύλωμα, λές καὶ φορεῖ ψηλὸ γιακά. "Οταν ὁ κόνδωρας κρατᾶ τὶς πτέρυγές του κλειστὲς φαντάζει σὰν γηρὰ τυλιγμένη μὲ κεντητὸ σάλι. "Ετσι δείχνουν τὰ φτερά του.

Τὸ ἀσχημο αὐτὸ πτηνὸ είναι πολὺ ἀγριό, ἀγαπᾶ τὶς ψηλές βουνοκορφές



Ο κόνδωρας

καὶ ἔχει μὰ πολὺ δυσάρεστη φωνή. Τρέφεται πιὸ πολὺ μὲ ψοφίμια ποὺ τὰ ἀνακαλύπτει ἀπὸ πολὺ ψηλά στὸ ἔδαφος, χάρις στὸν ὅξυτάτη ὄρασή του. Τρώγει δημος καὶ μικρότερα πτηγά καὶ μικρὰ τρωκτικὰ ποὺ τὰ πιάνει μὲ τὰ γαμψά του νύχια. Τὸ κρέας του δὲν τρώγεται ποὺ γίνεται αὐτὸ ὁ ἀνθρωπος δὲν τὸ κυνηγᾶ.

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ

Τὸ ὅμορφωτερο πτηγνό. Τὸ πιὸ ὅμορφο καὶ φανταχτερὸ πτηγνὸ τοῦ πτερωτοῦ κόσμου εἶναι τὸ παγώνι μὲ τὸ θαυμάσιο χρωματιστὸ πτέρωμά του καὶ τὴ μεγαλοπρεπῆ οὐρά του. Τὸ σῶμα τοῦ παγωνιοῦ εἶναι δσο καὶ μιᾶς θρεμένης γαλοπούλας, ἀλλὰ πιὸ κομψό καὶ καλοκαμωμένο. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, εἶναι σκεπασμένο καὶ μὲ θαυμάσιο πτέρωμα, γαλάζιο καὶ πορφυρό στὴ οὐρῇ μὲ μεταλλικὲς ἀνταύγειες πρὸς τὸ πράσινο καὶ τὸ χρυσό, μὲ ἀσημένιες ρίγες στὶς πτέρυγες καὶ σκουρόχρωμο πτῖλωμα στὴν οὐρά.



Τὸ παγώνι

Τὸ κομψὸ κεφάλι του στολίζεται μὲ 20—25 δρυτια πτερού, ποὺ σχηματίζουν ἓνα θαυμάσιο λοφίο ἀπὸ δυὸ μάτια πολὺ ζωηρὰ καὶ ἔνα μυτερὸ καὶ κίτρινο ωάμφος.

Μετὰ τὸ θαυμάσιο στολίδι τοῦ παγωνιοῦ εἶναι ἡ οὐρά του, ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ φτερὰ ὅς 1,30 τοῦ μέτρου μακριά, ποὺ ἔχουν χρῶμα πράσινο καὶ εἶναι κατάστικτα ἀπὸ βούλες, ποὺ φαντάζουν σὰν μάτια. Τὴ θαυμάσια αὐτὴ οὐρά του τὴν ἀνοίγει κάθε τόσο τὸ παγώνι σὲ σχῆμα βεντάλιας καὶ καμαρώνει, ξέροντας, θαρεῖς, πόσο εἶναι ὅμορφο.

Ὄιες αὐτὲς οἱ ὅμορφιες εἶναι στολίδι τῶν ἀρσενικῶν παγωνιῶν γιατὶ τὰ θηλυκὰ εἶναι πιὸ φτωχά στοὺς χρωματισμοὺς τῶν φτερῶν.

Μά κάποτε χάνει τὴν δύμορφιά του. Τὰ πτερὰ τῆς οὐρᾶς πέφτουν κάθε φθινόπωρο καὶ τότε τὸ δύμορφο αὐτὸ πτηνό, μαδημένο ἀσχήμα, φροντίζει μὲ κάθε τρόπο νὰ κρυψῃ τὴν προσωρινή του ἀσχήμα, ἀναζητώντας καταφύγια σὲ σκοτεινὰ μέρη καὶ στὶς κουφάλες τῶν δένδρων. Ἀλλες ἀσχήμιες ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ παγώνι εἶναι τὰ πόδια του καὶ ή δυσάρεστη φωνή του ποὺ σὲ κάνει ὠδες-ὦδες νὰ χάνεις κάθε ίδεα γι' αὐτό.

Χρησιμότητα. Ἡ χρησιμότητα τοῦ παγωνιοῦ εἶναι μονάχα διακοσμητική ἀφοῦ μπορεῖ νὰ στολίσῃ δημόσια πάρκα καὶ ίδιωτικοὺς κήπους. Καὶ αὐτό, γιατὶ τὸ κρέας του εἶναι πολὺ ἄνοστο καὶ τὰ αὐγά του δὲν τρέγονται.

Τροφὴ καὶ πολλαπλασιασμός. Τὸ παγώνι τρέφεται μὲ σπόρους καὶ καρπούς, σαῦρες καὶ διάφορα ἔντομα. Τὸ θηλυκὸ γεννᾷ τὴν ἄνοιξη 4—10 αὐγά. Τὰ κλωσσᾶ ἔνα μῆνα καὶ δταν βγοῦν τὰ μικρά, τὰ φροντίζει κάμποσο καὶ διὰ στοργῆ.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Πατρίδα τοῦ παγωνιοῦ εἶναι ἡ Νότιος Ασία καὶ τὸ νησί Κεϋλάνη, δπου τὰ δύμορφα αὐτὰ πτηνὰ ζοῦν σὲ ἄγρια κατάσταση, κατὰ διάδεις ἀπὸ 30—40 ἀπομέτρων.

'Απὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ή δύμορφια τοῦ παγωνιοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἔστειλε πολλὰ στὴν Ἑλλάδα. Τὴν ίδια ἐποχὴν ἔνα ώρατὸ παγώνι τῶν Ἰνδιῶν εἶχε ἀφιερωθῆ στὸ Ἡραῖον τῆς Σάμου. 'Αργότερα πολλὰ παγώνια ἔφεραν στὴν Εὐρώπη οἱ Ρωμαῖοι, δχ: τόσο γιὰ νὰ νὰ στολίσουν τὶς κατοικίες τους ἀλλὰ γιὰ νὰ πλουτίσουν τὴν κουζίνα τους. Γνωστά ἔμειναν τὰ πολυτελῆ τους συμπόσια στὰ δόποια, σὰν ἐκλεκτὸ φαγητό, σερβίριζονταν μαγειρεμένες γλωσσες καὶ μυαλὰ παγωνιῶν. Σήμερα τὸ παγώνι δὲν λείπει ἀπὸ τοὺς ζωολογικοὺς κήπους καὶ τὰ δημόσια πάρκα τῆς Εὐρώπης, σὰν ἀπαραίτητο στολίδι, ἀφοῦ τὸ πτηνὸ αὐτὸ κατορθώνει εύκολα νὰ συνηθίσῃ στὰ εὔκρατα κλίματα.

Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Τὸ πτηνὸ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φωνή. Ὁ Παπαγάλος εἶναι ἔνα δύμορφο πτηνό, μὲ παρδαλὸ φτέρωμα, ποὺ ζῇ σ' ὅλες τὶς ἡπείρους ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Τὸ ἐπιστημονικό του δνομα εἶναι «ψιττακός» καὶ στὴν οἰκογένεια του ἀνήκουν 600 διάφορα εἶδη. Πιὸ σπουδαῖο χαρακτηριστικό του εἶναι ή ἴκανότητα ποὺ ἔχει νὰ προφέρῃ διάφορες ἀνθρώπινες διμολίες καὶ ἄς μη καταλαβαίνει τὴ σημασία τους. Σ' αὐτό, τὸν βοηθᾶ ἡ σαρκώδης κατασκευὴ τῆς γλῶσσας του, ἡ φυσική του ἔξυπνάδα καὶ ή ἔξαιρετική του μνήμη.

Ποῦ ζῇ καὶ τί τρώγει. Τὰ δάση τῆς Ισημερινῆς ζώνης τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Αύστραλίας καὶ τῆς Νοτίου Ασίας εἶναι γεμάτα ἀπὸ παπαγάλους κάθε ποικιλίας, ποὺ ὅλη μέρα χαλοῦν τὸν κόσμο μὲ τὶς ιρανγές τους. Ζοῦν πάνω στὰ δένδρα, κατὰ μεγάλα σμήνη, μὰ δῆλοι εἶναι χωρισμένοι σὲ ζευγάρια καὶ τὸ

κάθε ἀρσενικὸ περνᾶ ὅλη του τὴ ζωὴ μαζὶ μὲ τὸ ἴδιο θηλυκό. Τρέφονται μὲ φυτικὲς οὐσίες καὶ πρὸ πάντων μὲ φροῦτα ποὺ τὰ κλέβουν ἀπὸ τὶς φυτείες τῶν Ιθαγενῶν.

Ωφέλειες—βλάβες—έχθροι. Εἶναι πτηνὰ πολὺ λαίμαργα, γι^τ αὐτὸ καὶ ἡ καταστροφὴ ποὺ κάνουν στὶς φυτείες εἶναι ἀνυπολόγιστη. Έχθροί τους εἶναι τὰ ἀρπακτικὰ πτηνά καὶ πιὸ πολὺ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν κυνηγᾶ συστηματικὰ γιὰ τὰ φανταχτερά τους φτερά, τὰ δόποια εἶναι περιζήτητα στὸ ἔμποριο.

Ἡ ζωὴ του—οἱ συνήθειες του. Ο παπαγάλος ζῇ πολλὰ χρόνια καὶ μεγικοὶ φυσιολόγοι βεβαίωνουν πὼς περνᾶ τὰ ἑκατό. Χαρά του εἶναι ἡ ἐλεύθερη ζωὴ στὰ τροπικὰ δάση. Μὰ ὅταν πιασθῇ αἰχμάλωτος συνηθίζει^{την} εὔκολα στὴ σκλαβία καὶ παραμένει μιὰ χαρὰ μέσα στὸ κλουβί, ποὺ τὸν φιλοξενεῖ γιὰ ὅλη του τὴν



Ο παπαγάλος

ὑπόλοιπη ζωὴ. Συνηθίζει γοιγόρα τὸν ἀφέντη του, ξεχωρίζει τὸν φίλους καὶ δὲν ἔχει ποτὲ ἔναν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ἴδη μιὰ φορά. Οἱ ἄνθρωποι διασκεδάζουν μαζὶ του, ὅταν τὸν ἀκούν νὰ προφέρῃ ἄνθρωπινες δημιλίες τελείως ἀσυνάρτητες, πρὸ πάντων τὶς ὥρες τῆς ἀκατάσχετης φλυαρίας του.

Σωματική κατασκευή. "Η σωματική κατασκευή τοῦ παπαγάλου είναι ἀρκετά ίδιότητοπή. Σὰν πιτηνὸς βέβαια είναι πολὺ δύορφο, κάρη στὰ χρωματιστά του πτερά, ποὺ είναι κίτρινα, πορφύρινα, κόκκινα καὶ σταχτιά καὶ ποὺ στολίζονται ὅλο του τὸ σῶμα, τὶς φτερούγες καὶ τὴν οὐρά του καὶ ποὺ πολλὲς φορές συγματίζονται λοφίο ἐπάνω στὸ κεφάλι του. Μὰ τὸ περίεργο ράμφος του δίνει κωμικὴ ἔκφραση στὸ πρόσωπό του, γιατὶ τὸ ἐπάνω μέρος είναι χονδρὸς καὶ γυριστὸς πόδος τὰ μέσα καὶ κινητὸς πόδος τὰ ἐπάνω, ἐνῶ τὸ κάτω είναι κοντὸς καὶ πλατύ. Τὰ πόδια του ἔχουν 4 δάκτυλα τὸ καθένα; δυὸς μηροστά καὶ δύο πίσω, ἔτσι ποὺ νὰ μποροῦν νὰ γαντζωθοῦν γερά στὰ κλαδιά τῶν δένδρων καὶ νὰ πάνουν τὴν τροφή, ποὺ τὴ φέρουν στὸ στόμα. Χάρις στὴν ελδικὴ αὐτὴ κατασκευὴ τῶν ποδιῶν του ὁ παπαγάλος σκαρφαλώνει μὲ ἐξαιρετικὴ εὐκίνησία ἀπὸ κλαδί σε κλαδί, δίχως νὰ είναι ὑποχρεωμένος νὰ πετᾶ κάθε ώρα γιὰ τὴ μετακίνησή του. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ὁ παπαγάλος λέγεται ἀναρριχητικὸ πτηνό.

Τὸ δυνατό του ράμφος πάλι τὸ γαλοθόντα νὰ σπάζῃ τοὺς σκληροὺς καρπούς, γιὰ νὰ τρώγῃ τὴν ψίχα τους.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. "Οταν ὁ παπαγάλος βρίσκεται στὸ κλουδί, τοῦ ἀρέσει νὰ τρώγῃ πολλὲς λιχουδιές ποὺ τοῦ προσφέρουν τὰ ἀφεντικά του, ὅπως τὶς καραμέλες, τὰ παξιμαδάκια, τὸ κακάο καὶ κανένα ποτηράκι κρασί.

Στὴν αλχμαλωσία καὶ στὴ συντροφιὰ τοῦ ἀνθρώπου συνηθίζουν πιὸ εὔκολα σὲ μικρόσωμοι παπαγάλοι, ποὺ τοὺς πιάνουν μικρούς καὶ τοὺς γυμνάζουν ἀρκετὸ καιρὸ γιὰ νὰ μάθουν μερικὲς ἀνθρώπινες δημιλίες, τὶς ὁποῖες δὲν ξεχροῦν ποτέ. Μαγιλα μὲ τοὺς ἔξημερωμένους παπαγάλους ἔχουν πιὸ πολὺ σὲ ίδιότροποι πλούσιοι ἐνῶ ὁ ἄλλος κόσμος περιστρέφεται νὰ τοὺς βλέπῃ στοὺς ζωολογικούς κήπους καὶ στὰ διάφορα τοξίκα.

"Η ἀξέια τῶν φτερῶν τοῦ παπαγάλου είναι μεγάλη στὸ ἐμπόριο, γιατὶ μὲ αὐτὰ στολίζουν τὰ γυναικεῖα καπέλα καὶ ἄλλα ἀντικείμενα τουαλέττας. Μὲ τὰ χρωματιστὰ φτερά του συνηθίζουν νὰ στολίζωνται σὲ ἄγριοι τῆς Αφρικῆς, ποὺ ξέρουν νὰ κατασκευάζουν καὶ ἄλλα κομψοτεχνήματα, γιὰ στόλισμα τῆς καλύθαις τους.

"Απὸ τὸν παπαγάλο μεταδίδεται στοὺς ἀνθρώπους καὶ μὰ εἰδικὴ ἀρρώστεια ποὺ λέγεται «ψιττάκωση».



Τὸ ζωίκὸ βασίλειο στὶς εῦκρατες χῶρες εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει στὴν τροπικὴ ζώνη. Δὲν ζαῦν ἐδῶ τὰ αἰλουροειδῆ, τὰ παγύδεμα καὶ τὰ παῖ τὰ ἄλλα ἔξωπλα ζῶα. Αὐτὸ λείποντα ἀπὸ τὶς εῦκρατες ζῶνες. Ἐδῶ βρίσκονται ἄλλα ἀρπακτικά, ὅπως ἡ ἀρκούδα, ὁ λύκος, τὸ τσακάλι (ἄγρια), τὰ μυρικραστικά, ποὺ εἶναι κατοικίδια καὶ τὰ ἔρομε δλοι μας. Ἔπισης ζοῦν τὰ τρωκτικά, ὅπως ὁ κάστορας, ὁ ἀρονδαῖος. Τέλος καὶ τὰ ἄλλα θηλαστικά σαρκοφάγα καὶ φυτοφάγα. Ἐδῶ θὰ μλήσωμε μονάχα γιὰ τὴν ἀρκούδα, ποὺ τὴ βλέπομε συχνὰ νὰ συνοδεύῃ τοὺς ἀτοιγγάνους καὶ γιὰ τὸν κάστορα, ποὺ δὲν τὸν ἔχομε ἰδῆ ποτέ.

Η ΑΡΚΟΥΔΑ

Γενικὲς πληροφορίες. Ἡ ἀρκούδα, ποὺ ζῇ στὶς εῦκρατες ζῶνες τῆς Ασίας, τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης, εἶναι μεγάλο ἀρπακτικὸ ζῶο μὲ σκονόρχωμα δέρμα σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν πολικὴ ἀρκούδα, ποὺ εἶναι κάτασπρη. Στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι σπάνια σήμερα καὶ βρίσκεται μονάχα στὰ βουνά τῶν Καρπαθίων καὶ τῶν Πυρηναίων καὶ στὰ δάση τῆς Ρωσίας. Στὴν Ἑλλάδα μονάχα στὰ βουνά τῆς Πίνδου καὶ τοῦ Μπέλεω.

Ἡ ἀρκούδα ζῇ κατὰ μικρὲς διμάδες ἥ καὶ μοναχικὴ καὶ ζευγαρώνεται τὸ καλοκαίρι.

Τὸ Δεκέμβρη ἡ θηλυκὰ γεννᾶ 2—3 τυφλὰ ἀρκουδάκια, ποὺ τὰ θηλαῖς είλιγο τὸν πρότο μῆνα, γιατὶ τὸ ζειμῶνα δὲν ἔχει ἀρκετὸ γάλα. Τότε, ἐπειδὴ εἶναι γειμδνας καὶ ἡ ἀρκούδα δὲν μπορεῖ νὰ βρῇ τροφή, κούβεται σὲ σπηλιές καὶ κουφάλες δένδρων καὶ ἐκεὶ ναρκώνεται γιὰ 3—4 μῆνες, βυθίζεται δηλαδὴ στὴ ζειμεριὴν νάρκη τῆς, ὅπως ἡ νυχτερίδα καὶ τὰ φίδια.

Οσους μῆνες διαρκεῖ ἡ νάρκη, ἡ ἀρκούδα τρέφεται μὲ τὸ λιπός ποὺ ἔχει ἀποθηκευμένο κάτιο ἀπὸ τὸ δέρμα τῆς. Ἡ άναπνοή τῆς εἶναι πολὺ δργὴ καὶ ἀδύνατη καὶ οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς τῆς πολὺ ἐλαφροί. Οστόσο μπορεῖ νὰ ξυπνήσῃ ἀμέσως σὲ ὡρα κινδύνου καὶ μ' ὅλο ποὺ εἶναι πολὺ ἀδυνατισμένη, τὰ βάζει μὲ τὸν κάθε ἔχθρο, ὥσπου νὰ καταφέρῃ νὰ τὸν διώξῃ.

Τὸν Ἀπρίλη, ποὺ ξυντνά ἀπὸ τὴ νάρκη τῆς, ἡ ἀρκούδα εἶναι πολὺ ἀδύνατη, μὰ φθάνουν μιὰ δυὸ ἑβδομάδες μὲ καλὴ τροφὴ γιὰ νὰ δυναμώσῃ πάλι σὰν πρῶτα.

Ἡ ἀρκούδα τρώγει ἀπ' ὅλα καὶ γι' αὐτὸ λέγεται παμφάγο ζῶο. Τρέφεται μὲ φύλλα, οὔζες, καὶ μὲ μικρὰ ζῶα ποὺ τὰ πιάνει μὲ ἐπιτηδειότητα ἥ τὰ σκοτώνει μ' ἔνα χτύπημα τὸν ποδιοῦ τῆς. Τρώγει ἐπίσης ψάρια καὶ διάφορα ἔντομα, ποὺ τὰ πιάνει στὶς φωλιές τους καὶ τρέλλαίνεται γιὰ τὸ μέλι. Ὁταν ἀνακαλύψῃ,

σὲ καμιά κουφάλα, ἔνα ἄγριο μελίσσι φίγνεται λαίμαργα ἐπάνω του. Τρώγαι καὶ τὶς μέλισσες, μὰ βγάζει ἔξω καὶ τὶς κηρηθρες μὲ τὸ μέλι καὶ τὶς καταβροχθίζει μὲ ἀπόλαυση.

Σωματικὴ κατασκευή. Ἡ σωματικὴ διάπλαση τῆς ἀρκούδας εἶναι πολὺ εὔρωστη. Τὸ χονδρό της σῶμα, ποὺ σκεπάζεται ὅλοκληρο ἀπὸ σκοῦρο τριχωτὸ δέρμα, ἔχει ὑψος ὡς ἔνα μέτρο καὶ μάκρος 1,80. Τὸ κεφάλι της εἶναι χονδρὸ μὲ σουβλερὴ μούρη καὶ μὲ χονδρὸ λαιμὸ σὰ νὰ φυτρώνῃ ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν κορμό. Τὰ μπροστινά της πόδια εἶναι πιὸ κοντὰ ἀπὸ τὰ πισινά, ἀλλὰ δ ὑδρακάς της εἶναι ψηλὸς καὶ ἔτσι ἡ φάγη της εἶναι πάλι ἵσια. Σὲ κάθε πόδι της ἔχει 5 δάκτυ-



Ἡ πολικὴ λευκὴ

καὶ ἡ κοινὴ μαύρη ἀρκούδα

λα, δπλισμένα μὲ γαμιφὰ γύνχια, μὰ στὸ βάδισμά της πατᾶ σὲ ὅλο τὸ πέλμα. Γιαντὸ λέγεται «πελματοβάμον» ζῶον.

Τὸ βάρος τῆς ἀρκούδας φθάνει τὶς 150 ὀκάδες. Αντὸ ὅμως δὲν τὴν ἐμποδίζει νὰ εἶναι πολὺ εὐκίνητη καὶ γρήγορη στὸ τρέξιμο καὶ νὰ σηκώνεται στὰ πισινά της πόδια, γιὰ νὰ φθάσῃ ύψηλὰ ἢ νὰ πολεμήσῃ μὲ τοὺς ἐχθρούς της.

Ἐχθροὶ καὶ προφυλάξεις. Ἀπὸ τὰ ἄλλα σαφοφάγα δὲν φοβᾶται ἡ ἀρκούδα γιατὶ εἶναι πολὺ δυνατὴ καὶ μπορεῖ νὰ τὰ ξεκάνῃ μὲ ἔνα χτύπημα. Τὸν ἄνθρωπο ὅμως τὸν ἀποφεύγει πάντα, γιατὶ φοβᾶται τὰ δύπλα του καὶ μόνον σὰν πεινᾶ πολὺ ἢ ἐρεθισθῆ ἀπὸ μέρους του, φίγνεται καὶ σὸ αὐτόν, προπάντων δταν δὲν εἶναι δπλισμένος. Στὴν πάλη μὲ τὸν ἄνθρωπο φροντίζει νὰ τοῦ δώσῃ ἔνα καλὸ κτύπημα μὲ τὸ πόδι ἢ νὰ τὸν δαγκώσῃ ἀπὸ τὸν λαιμό. Ἀκόμα σηκώνεται καὶ στὰ δυὸ πισινά της πόδια καὶ προσπαθῇ νὰ τὸν ἀγκαλιά-

ση μὲ τὰ μπροστινά, νὰ τὸν αφίξῃ ἐπάνω στὸ στῆθος της, ὥσπου νὰ τὸν πνίξῃ. Φθάνει ὅμως νὰ ἔχῃ ὁ ἄνθρωπος ἕνα ξύλο στὸ χέρι του γιὰ νὰ κάνῃ πέρα τὴν ἀρκούδα καὶ νὰ γλυτώσῃ. Γι' αὐτὸν οἱ χωρικοὶ φροντίζουν, ποὺν περάσουν ἔνα δρεινό μέρος, νὰ είναι δπλισμένοι τουλάχιστον μὲ μιὰ λονδρὴ μαγκούδα. Μπροστά σ' αὐτήν τὸ βάζει στὰ πόδια καὶ ή θηλυκὰ ἀρκούδα, παρατώντας στὴ μέση καὶ τὰ παιδιά της.

Οἱ συνήθειές της, ἡ ἔξυπνάδα της. Ἡ ἀρκούδα εἶναι ἔξυπνο καὶ ἐπιτηδειοῦ ζῶο, μὰ καὶ πολὺ περίεργο. Τῆς ἀρέσει νὰ πλησιάζῃ κυρφὰ στοὺς κατοικημένους τόπους, νὰ μπαίνῃ σὲ ἔρημες καλύβες, σὲ κυνηγετικὰ καταφύγια καὶ νὰ τὰ τὰ φάγην ὅλα. "Ολα τὰ ἀναποδογύριζε ψάχνοντας τὰ φαγώσιμα. Μπορεῖ νὰ νὰ σκαρφαλώνῃ μὲ εὐκολία ἐπάνω σὲ δένδρα γιὰ νὰ κλέψῃ αὐγὰ ἀπὸ τὶς φωλιές τῶν πτηνῶν καὶ κολυμπᾶ περίφημα στὸ νερό, δην πιάνει γρήγορα τὰ φάρια, ποὺ θὰ βρεθοῦν στὸ πέρασμά της. Γενικά εἶναι πολὺ βλαβερὸ ἀγρόμι καὶ γι' αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος τὴν κυνηγῆ ἀλλάζει, θέλοντας νὰ τῆς πάρῃ τὸ λίπος καὶ τὸ δέρμα της. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀμείλικτης καταδίωξεως ήταν νὰ ἔξαφανισθῇ ἡ ἀρκούδα ἀπὸ τὶς περιοστερερες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ περιορισθῇ μονάχα σὲ μερικὰ βουνά της, ποὺ ἀναφέρομε παραπάνω.

Εἰδη. Οἱ ποικιλίες τῆς ἀρκούδας εἶναι πολλές σὲ διαφόρους τόπους. Ἡ κοινὴ ἀρκούδα μὲ τὸ καστανὸ τρίχωμα εἶναι ἴδια στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν "Ασία ὡς τὶς Ἰνδίες. Διαφορετική εἶναι ἡ ἀρκούδα τοῦ Λιβάνου ποὺ ζῇ στὰ ὄρεινά τῆς Συρίας καὶ τῆς Παλαιστίνης, μὲ τοίχωμα ἀσπρούδερὸ καὶ σόδια ποὺ ἀδύνατο. Στὴ Βόρειο Αμερικὴ ζῇ ἡ ποὺ ἀγριαὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρκούδες. "Εχει τρίχωμα στακτί, τὸ σῶμα της φθάνει τὰ 21)2 μέτρα μάρος καὶ τὸ βάρος της ζυγίζει περίπου μισὸ τόννο. Είναι πολὺ δυνατή καὶ ἔξαιρετικά ἐπικίνδυνη, γιατὶ φίγνεται ἀφοβα καὶ στὸν ἄνθρωπο.

"Αλλη ποικιλία τῆς ἀρκούδας, πολὺ πιὸ μικρότερη ἀπὸ τὶς ἄλλες καὶ μὲ τριχωμα γναλιστερὸ μαῦρο, εἶναι ἡ μαλαική ποὺ ζῇ ἀποκλειστικὰ στὰ νησιά τῆς Ἰνδονησίας Βόρεο καὶ Σουμάτρα. Τέλος είναι καὶ ἡ ἀσπρὴ πολικὴ ἀρκούδα, ποὺ γι' αὐτήν θὰ μιλήσουμε ἔχωριστὰ στὰ ζῶα τῶν θεομῶν χωρῶν.

Χρησιμότητα. Ἀπὸ τὸ δέρμα της γίνονται ζεστὲς γοῦνες καὶ τὸ λίπος της είναι χρήσιμο στὴ φαρμακευτική.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Ήσσλοι κυνηγοὶ πιάνουν ἀρκούδακια καὶ τὰ παραδίνουν σταύρους γιὰ νὰ τὰ ἡμερέψουν. Ἐκεῖνοι ἔχουν ἕνα δικό τους τρόπο νὰ τὰ γυμνάζουν καὶ νὰ τοὺς μαθαίνουν χορδὴ καὶ νὰ ἐκτελοῦν διάφορα γυμνάσματα. Σκάβουν θηλασθή ἕνα λάκκο όπου ἀνάβουν σιγανή φωτιὰ καὶ τὴ σκεπάζουν μὲ μιὰ λαμπτερία. "Επάνω στὴ πυρωμένη λαμπτερία ὥζουν τὴν ἀρκούδα ποὺ θέλουν νὰ γυμνάσουν καὶ ἐκείνη χοροπηδᾶ ἀναγκαστικὰ γιὰ νὰ μὴν κασοῦν τὰ πόδια της. "Οσο διαρκεῖ τὸ μαρτύριο αὐτό, εἰ γύρτοι, βαράνε ρυθμικὰ ἔνα ταμπούρλο γιὰ νὰ συγχρονίσουν τὰ χοροπηδήματα τῆς ἀρκούδας μὲ τοὺς χτύπους του. Κάμποσες φορές γίνεται τὸ ἴδιο μάθημα καὶ κατόπιν φθάνει νὰ ἀκούσῃ τὸ ταμπούρλο ἡ ἀρκούδα γιὰ νὰ σηκωθῇ στὰ πισινά της πόδια καὶ νὰ

ἀρχίση τὸ χορδὸν ἀπὸ φόδος μὴν τὴν ξαναβάλουν πάνω στὴν πυρωμένη λαμπαρίνα. Τὰ δὲ λασικαλέματα μὲ τὸ ξύλο ποὺ πάντα δὲ γύφτος τὸ κρατᾶ στὸ χέρι του γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάζῃ νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνῃ στὰ λαῖκὰ πανηγύρια. Καὶ πάντα οἱ γύφτοι διαστᾶνε τὴν ἀρκούδα τους δεμένη ἀπὸ τὴν μύτην, γιατὶ μὲ δὲ τὸ ήμέρωμα εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ μὲ τὸ πάραμυκρὸν μπορεῖ νὰ δαγκώσῃ ἢ νὰ χυτπήσῃ μὲ τὸ πόδι της κανέναν ἀπὸ τοὺς γύρω θεατές. Ἡ ἀρκούδα ζῇ 30—35 χρόνια.

Ο ΚΑΣΤΟΡΑΣ

***Ἐνας περίφημος κτίστης.** Ο κάστορας εἶναι ἔνα μεγαλόσωμο τρωκτικό. Τὸ σῶμα του ἔχει 80—90 πόντους. Ζῇ ποντὰ σὲ ποτάμια καὶ λίμνες. Είναι χαριτωμένο ζῷο, πολὺ ἔξυπνο καὶ ἐπιτήδειο. Τὰ σπιτάκια του, ποὺ κάνει μέσα στὸ νερό, εἶναι τόσο τεχνικὰ καὶ βολικὰ γιὰ τὴ διαμονὴ καὶ τὴν ἀσφαλεία του, ὅστε ἀπορεῖ κανένας πώς τὰ καταφέρονται τόσο μαστοφικά. Στὰ μέρη ποὺ ζοῦν οἱ κάστορες, δῆλος τὰ δάση τοῦ Καναδᾶ, στὴν Καλιφόρνια καὶ σ’ ἄλλες περιοχές, τὰ σπιτάκια τους μέσα στὸ νερὸν σχηματίζονται διάλοκληρούς συνοικισμούς. Σὲ μὲν μεγάλη ἔκταση, πλάι στὴν δύνη τοῦ ποταμοῦ ἢ τῆς λίμνης, προβάλλονται ἔξω ἀπὸ τὸ νερὸν δύοφορα σπιτάκια, χωρισμένα μέσα σὲ κάμαρες.

Τέλεια σπίτια μέσα στὸ νερό. Είναι ἀφάνταστη ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ μαστοφιὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ γίνουν μέσα στὸ νερὸν αὐτὰ τὰ σπίτια. Πρότα-



*Ο Κάστορας

πρῶτα χρειάζεται νὰ γίνη ἔνα φράγμα ἀπὸ ξύλα καὶ πέτρες γιὰ νὰ κόβεται τὸ δυνατὸ ρεῦμα τοῦ νεροῦ καὶ νὰ γίνεται ἥσυχη ἢ ἐπιφάνειά του.

Τὰ ξύλα γιὰ τὸ φράγμα τὰ κόβουν μὲ τὰ δόντια τους οἱ κάστορες ἀπὸ τὸ γειτονικὸ δάσος καὶ τὰ οξύχοντα μέσα στὸ νερὸν τοποθετώντας πασσάλους στὸ βυθὸν καὶ μπλέκοντας τὰ κλαδιά, γιὰ νὰ κρατοῦν ἀντίσταση.

*Ἀνάμεσα στὰ ξύλα στοιβάζουν πέτρες, λάσπη καὶ ἄλλα θλικὰ καὶ ὅταν

κρίνουν πώς τὸ ἀντιπλημμαρικό τους ἔργο ἔγινε στερεό, ἀρχίζουν νὰ κτίζουν τὶς φωλιές τους.

Σπίτια μὲ πολλὰ πατώματα. Τὸ πρῶτο πάτωμα, ποὺ ἔχει καὶ τὴν εἰσοδο τοῦ σπιτοῦ, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ νερό. Πάνω σ' αὐτὸ δύφωνται τὸ δεύτερο ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ. "Ἐτσι μονάχα ὁ κάστορας μπορεῖ νὰ μπῇ ἐκεῖ μέσα, γιατὶ ἔχει νὰ κολυμπᾶ καὶ νὰ περνᾷ ἀπὸ τὴν ὑπόγεια εἰσοδο.

"Απὸ παρατηρήσεις ποὺ ἔγιναν, διαπιστώθηκε ὅτι τεχνῆτες στὴν οἰκοδομικὴ εἶναι οἱ θηλυκοὶ κάστορες, ἐνῶ οἱ ἄρσενικοι εἶναι μονάχα γιὰ νὰ κόβουν τὴν ξυλεία ἀπὸ τὸ δάσος, νὰ κονθαλοῦν τὰ ὄλικὰ καὶ νὰ τὰ ρίχνουν μέσα στὸ νερό. "Οταν τὸ σπίτι τελειώσῃ, ὁ κάθητος νοικοκύρχος ἀρχίζει νὰ κάνῃ πομπῆτες ἀπὸ ἔργα φροντίας, σπόρους, βολβούς καὶ φίλες ποὺ τὶς ἀποθηκεύει στὸ ἐπάνω πάτωμα γιὰ τὸ χειμώνα.

Πολλαπλασιασμός. "Η θηλυκὰ κάθεται σὲ ἓνα ἀπὸ τὰ καμαράκια καὶ γεννᾶ τὰ μικρὰ τῆς ποὺ τὰ φροντίζει μὲ στοργή.

Ἡ ζωὴ καὶ ἡ τροφή του. Τὴν ἡμέρα ὁ κάστορας κολυμπᾶ μέσα στὸ νερὸ βίσσοντας στὰ φύνια καὶ στὰ ἄλλα ὑδρόβια φυτὰ καὶ μόνο τὴ νύχτα βγαίνει στὴ στεριά, γιὰ νὰ ζητήσῃ τρυφερὰ φύλλα ἢ καρποὺς ἢ νὰ κόψῃ ξύλα μὲ τὰ δόντια του γιὰ τὸ φράγμα, ποὺ θὰ γίνη παραπέδα καὶ θὰ χρειασθῇ στὴν κανονόγια γενιά. "Ολες αὐτὲς τὶς προφυλάξεις τὶς παίρνει ὁ κάστορας γιατὶ εἶναι διλότελα ἀπολος καὶ δὲν ἔχει ἄλλον τρόπο νὰ ἀμυνθῇ ἐναντίον τῶν ἔχθρῶν του.

Σωματικὴ κατασκευή. "Η σωματικὴ του διάπλαση εἶναι ἀρκετὰ περίεργη. Τὸ κεφάλι του εἶναι στρογγυλὸ σὰν τοῦ κουνελιοῦ, μὲ τὴ διαφορὰ πῶς τὰ αὐτιά του εἶναι μικρά. Τὸ στόμα του εἶναι δηλισμένο μὲ δυὸ σειρὲς δόντια πολὺ δυνατά καὶ μυτερά, κατάλληλα νὰ κόβουν τὸ ξύλο ὃσο σκληρὸ καὶ ἄν εἶναι. Τὸ παγουλό του σῶμα σκεπάζεται ἀπὸ πολύτιμο σκουρόχυσμο γουναρικὸ καὶ τὰ πόδια του εἶναι μέτρια μὲ δάκτυλα τὸ καθένα ποὺ στὰ πισινὰ πόδια εἶναι ἐνωμένα μὲ μεμβράνη σὰν τῆς πιάτιας, γιὰ νὰ βιηθοῦν στὸ κολύμπι. Τέλος ἡ οὐρὰ τοῦ κάστορα εἶναι πλατεύα καὶ σκεπασμένη μὲ φοιλίδες, ποὺ τὴ μεταχειρίζεται σὰν τιμόνι μέσα στὸ νερό. Ἐπειδὴ εἶναι ὑδρόβιος, ἀνιέχει ἕνα ὀᾶς δύο λεπτὰ κάτω ἀπὸ τὸ νερὸ χωρὶς νὰ παίρνῃ ἀναπνοή καὶ ὅταν βγάλῃ τὸ κεφάλι του στὸν ἀέρα γιὰ νὰ πάρῃ ἀναπνοή ἔναντιουλαῖζει πάλι γιὰ δυὸ λεπτὰ στὸ βυθό. "Ἐτσι κατορθώνει νὰ κτίζῃ τὸ ὑποβρύχιο σπίτι του δουλεύοντας κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Γιὰ νὰ στηθῇ μιὰ ἀποικία ἀπὸ κάστορες χρειάζεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποτάμι ἢ τὴ λίμνη, καὶ ἔνα γειτονικὸ δάσος γιὰ νὰ βρίσκουν τὰ τρωκτικὰ τὴν ξυλεία ποὺ τοὺς χρειάζεται καὶ τὴν φυσικὴ τους τροφή. "Οταν τὸ δάσος καταστραφῇ ἢ δὲν ἔχει πιὰ ἀρκετὴ τροφή, εἰ κάστορες ἀρήγηνον τὸν συνοικισμὸ τους καὶ τὰ ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα, ποὺ εἴχαν στήσει καὶ πάνε παραπέρα σὲ πιὸ βούλικα μέρη. Πρὸ πάντων μακρύα ἀπὸ τοὺς τόπους δύου μένει ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ ἐκείνος είγαι ποὺ τοὺς κυνηγά περισσότερο γιὰ νὰ πάρῃ τὴν πολύτιμη γούνα τους καὶ νὰ κάνῃ μὲ αὐτήν παπούτσια, γάντια καὶ ἄλλα πράγματα, ποὺ λέγονται καστόρινα. Ἐπίσης ἀπὸ μερικοὺς ἀδένεις του παίρνει καὶ μιὰ φαρμακευτικὴ οὐσία ποὺ λέγεται καστόριον.



Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ

Γενικές πληροφορίες. Ας έρθωμε τώρα στὸ ζωϊκὸ βασίλειο τῶν πολικῶν περιοχῶν. Είναι καὶ αὐτὸ πτωχὸ σὰν τὸ φυτικὸ μὲ κυριωτέρους ἐκπροσώπους τὸν τάρανδο, τὴν πολικὴ ἀρκούδα, τὸ σαμούρι καὶ μερικὰ τρωκτικά. Ο τάρανδος εἶναι τὸ πιὸ τολύτιμο θηλαστικὸ τῆς κατεψυγμένης ζώνης καὶ ἀν ἔλειπε ἀπὸ ἐκεῖ, κανένας ἀνθρωπός δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ στὶς βροειώτατες ἄκρες τῆς Σκανδινανίκης χερσονήσου, τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ Καναδᾶ. Όπως ἡ καρκίλα δίνει ζωὴ στὴν πυρωμένη καὶ ἀγονη ἐρημο τῆς Σαχάρας, ἔτσι καὶ ὁ τάρανδος εἶναι μοναδικὸ κατοικίδιο ζῷο γιὰ τοὺς Λάπτωνες καὶ τοὺς Ἐσκιμώνες τῶν πολικῶν περιοχῶν, τοὺς δοπιόνες τρέφει μὲ τὸ γάλα καὶ τὸ κρέας του καὶ τοὺς ντύνει μὲ τὸ τρίχωμα καὶ τὸ δέρμα του. Αξόμα εἶναι τὸ μοναδικὸ τους μεταφορικὸ μέσο, γιατὶ ὁ ἔξημερωμένος τάρανδος σύρει τὰ ἔλκυθρα ἢ τὸν μεταχειρίζονται σὰν ἀλογο. Οἱ Ηάπτωνες τὸν λένε «ρέννο» καὶ οἱ Ἐσκιμῶντος Καναδᾶ τὸν λένε «καρκιπού», μὰ τὸ ἐπιστημονικό του ὄνομα εἶναι «τάρανδος».

Είναι μεγαλόσωμο ζῶο τῆς οἰκογενείας τῶν ἑλαιφιῶν, μὲ μεγάλα κλαδωτὰ κέρανα, ποὺ δὲν τοῦ χρησιμεύουν σὰν ἀμυντικὸ ὅπλο καὶ πολλὲς φορὲς τὸν μπλέκουν στὰ κλαδὰ τῶν δέντρων. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ φυσικοῦ του ἀποφεύγει τὰ δάση προτιμώντας τὸ ἔσφιντο τῆς τούντρας.

Απὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ὁ κυριώτερος κάτοικος τῆς βορεινῆς τούντρας εἶναι ὁ τάρανδος. Ζῇ κατὰ μεγάλα κοπάδια στὶς πολικὲς περιοχὲς καὶ, εἴτε ἄγριος εἴτε ἔξημερωμένος, μεταναστεύει ἀδιάκοπα ἀναζητώντας τὴν τροφὴν του. Τὸ κειμῆνον κατεβαίνει νοτιώτερα, φάγοντας γιὰ βοσκὴ ἑλεύθερη ἀπὸ τὸ χιόνι καὶ ὅταν τὴν ἄνοιξη ἀρχίζουν νὰ λυώνονται οἱ πάγοι ξαναγυρίζει κατὰ τὰ βορεινά.

Απὸ τὴν ἀδιάκοπη αὐτὴ μετανάστευση δὲ μπόρεσε νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἡ ἔξημέρωσή του ἀπὸ τοὺς Λάπτωνες καὶ τοὺς Ἐσκιμώνες, γιατὶ ἡ νομαδικὴ του ζωὴ κανονίζεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς βοσκῆς. Όπου ὑπάρχει βλάστηση ἔκει θὰ τραβῇζῃ ὁ τάρανδος. Καὶ ἀπὸ πίσω του τὸν ἀκολουθεῖ ὑποχρεωτικὰ καὶ ὁ ἀνθρωπός νὰ νὰ ζήσῃ ἀπὸ τὸ γάλα καὶ ἀπὸ τὸ κρέας του. Πολλὲς φορὲς ἡ μετακίνηση εἶναι μακρινή, γιατὶ χρειάζεται νὰ βαδίσῃ ὁ τάρανδος 500 καὶ 600 χιλιόμετρα ὥσπου νὰ βρῇ καινούργια βοσκή. Μὰ τοῦτο δὲν σκοτίζει τὸν τάρανδο, ποὺ ἀντέχει στὴν πορεία, δπως ἀντέχει στὴν πορεία, δπως ἀντέχει καὶ στὸ κρύο καὶ στὴν πείνα.

Τὰ κοπάδια τῶν ταρανδῶν, εἴτε ἄγρια εἴτε ἴμερα, τὰ ἀκολουθοῦν ἀπὸ κοντὰ τὰ πολικὰ σαρκοφάγα καὶ τὰ ὅρνια, ποὺ ζοῦν καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ τὶς σάρκες

τονς. Σὲ κάθε ταξίδι, ἔνας ἀριθμὸς ἀπὸ τοὺς ταράνδους εἶναι κατοδικασμένος γὰρ φαγωθῆ ἀπὸ τὶς πολὺκες ἀρκοῦδες καὶ τοὺς λύκους καὶ ἀρκετὰ μικρά τοὺς ἄρπαζονται ἀπὸ τὰ δόρια. Λιγώτερη ζημιὰ παθαίνουν τὰ ἐξημερωμένα κοπάδια ἐπειδὴ τὰ συνοδεύονταν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ προφυλάσσουν τὰ σκυλιά ἀπὸ τὰ ἀγρίμια. Οἱ ἄγριοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προφυλάσσωνται μονάχοι τους, βάζοντας κάθε φορὰ τοὺς πιὸ ἡμίκιωμένους ταράνδους νὰ φυλάγουν σκοποὶ γύρω ἀπὸ τὸ κοπάδι καὶ ἔχοντας τεντωμένη τὴν προσοχὴ τους γιὰ νὰ ἀποφύγουν κάθε κίνδυνο.



Ο τάρανδος

Ο τάρανδος εἶναι μυρηκαστικὸς ζῶος, πρᾶγμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀντέχῃ στὴν πείνα, ὅπως ἡ καμῆλα στὴν ἐρημο. "Ἄν δὲν ἔταν μυρηκαστικὰ ζῶα, ὁ τάρανδος καὶ ἡ καμῆλα, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν σκληρὴν ζωὴν τῆς παγωμένης ἐκτάσεως καὶ τῆς πυρωμένης ἐφήμουν. Τὸ σῶμα τοῦ ἄγριου ταράνδου εἶναι πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἥμερου. Τὸ μάκρος του φθάνει τὰ δύο μέτρα καὶ τὸ ὑψός τὸ 1,20,

Τὸ δέρμα του σκεπάζεται ἀπὸ πυκνὸν τρίχωμα, ποὺ ἀλλάζει κάθε χρόνο καὶ εἶναι διαφορετικὸν τὸν χειμῶνα ἀπὸ δὲ, εἶναι τὸ καλοκαίρι. Τὴν ἀνοιξη, ὅταν πέφτῃ ἡ τρίχα του, βγάζει κοντὸν καστανὸν τρίχωμα, τὸ δποῖο στὸ πίσω μέρος εἶναι ὑπόλευκο. Μὲ τὸν ἐρχομό τοῦ χειμῶνα, τὸ τρίχωμα μακραίνει πολὺ καὶ γίνεται ὀλόσασπρο γιὰ νὰ προφυλάξῃ τὸ ζῶο ἀπὸ τὸ κρύο καὶ νὰ τὸ καμουφλάρῃ μέσα στὰ χιόνια.

Τὸ κεφάλι τοῦ ταράνδου εἶναι ἀρκετὰ μεγάλο καὶ ἡ πλατειὰ μούρη του

μοιάζει μὲ τοῦ βιδιοῦ. Τὰ μάτια του είναι μεγάλα καὶ κλαδωτά. Τὰ πόδια του είναι λυγερά καὶ δυνατά καὶ καταλήγουν σὲ σχισμένες δπλές, ποὺ τις μεταχειρίζεται γιὰ τὴν ἄμυνά του καὶ γιὰ τὸ σκάλισμα τοῦ χιονιοῦ, ὅταν ψάχνῃ νὰ βοῆ μονικλα καὶ λευκήνες κάτω ἀπὸ αὐτό. Τέλος, ή οὐδά του είναι κοντή καὶ πλατειά.

Ο τάρανδος είναι προικισμένος μὲ δεξιάτη δσφρηση καὶ δραση, καθὼς καὶ ἀξιοθαύμαστο ἔνστικτο προσανατολισμοῦ. Δὲν χάνει τὸν προσανατολισμό του ποτὲ στις χιονισμένες ἐκτάσεις καὶ πάντα πολένει τὸ σωστὸ δόρμο, ὅταν ξεκινᾷ γιὰ τὴν πιο μακρονή ἀπόσταση. Εἶχει μονάχα τὴν ίδιοτροπία νὰ μη βαδίζῃ ἀντίθετα στὸν ἄνεμο καὶ ἔτι δὲν μπορεῖ πάντα νὰ μυρισθῇ τὰ ἀγρόμα, ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν καὶ πέφτει εὔκολα στὰ δόντια τους.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Τὰ πιὸ μεγάλα ἔξημερωμένα κοπάδια ταράνδων τὰ ἔχουν σὶ Δάπινες στὴ Βόρειο Φιλανδία καὶ Νορβηγία. Ἐκεὶ βρίσκονται νοικοκυραῖοι μὲ 2 καὶ 5 χιλιάδες ταράνδους ὁ καθένας. Καὶ οἱ πιὸ φτωχοὶ ἔχουν ἀπὸ 30—40 ταράνδους. Τέσσαι χρειάζονται γιὰ νὰ θρέψουν μιὰ οικογένεια γιατὶ τὸ γάλα τους είναι λιγοστὸ ἀν καὶ πολὺ νόστιμο καὶ θερπτικό καὶ ἡ ἀναπαραγωγή τους περιωρισμένη, ἀφοῦ ή κάθε θηλυκά γεννᾶ ἔνα μονάχα μικρὸ κάθιτο χρόνο. Σὰν τύχη καὶ γεννήση δυσ, ἀφήνει τὸ πιὸ ἀδύνατο νὰ πεθάνῃ, γιατὶ τὸ γάλα της είναι λιγοστὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ θρέψῃ ηαὶ ἐκεῖνο.

Απὸ τὸ γάλα τοῦ ταράνδου γίνεται θαυμάσιο τυρὶ ποὺ ἔχει πρασινωπὸ χρῶμα καὶ είναι πανάκριδο. Ἐπίσης τὸ κρέας του είναι τρυφερὸ καὶ νόστιμο. Μὰ καὶ τὸ καθετὴ ἀπὸ τὸν τάρανδο είναι χρήσιμο. Απὸ τὸ τρίχωμά του γίνονται γερά δραντά, τὸ δέρρια του γίνεται ζεστὴ χωριάτικη γούνα, ἀπὸ τὰ κόκκαλά του γίνονται βελόνες καὶ ἀπὸ τὰ ἔντερά του κλωστές. Απὸ τὰ κέρατά του πάλι κάνουν λαβές γιὰ μαχαιροπήρουνα, πίκες καὶ όλα χρήσιμα ἀντικείμενα καὶ τὴν ξεραμένη κοπριά του τὴν μεταχειρίζονται γιὰ καύσιμη ωλη.

Ο τάρανδος ζῇ μέχρι 25 χρόνια καὶ ἀντέχει στὶς κακουσχίες. Οταν βαδίζῃ, τὰ γόνατά του τρίζουν παράξενα τραχατροῦνες καὶ ὅταν κολυμπᾶ, τὸ μαλακὸ καὶ κούφιο τρίχωμά του τὸν υρατὸ ἄκοπα στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ. Ο γρυλλισμός του μοιάζει μὲ τοῦ γουρουνιοῦ. Είναι ἀκακοὶ ζῶο καὶ ἀρκετὰ δειλό, μὰ σὰν στριμωχθῆ, ζέρει νὰ ἀμυνθῇ μὲ τὰ δυνατά του πόδια καὶ σπανιώτερα μὲ τὰ κέρατά του. Οταν παλεύουν τὰ ἀρσενικὰ μεταξὺ τους, μπλέκουν τὰ κέρατά τους καὶ τὰ σπάζουν γιὰ νὰ τὰ ξεχωρίσουν.

Η ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ

Τὸ πιὸ μεγάλο καὶ πιὸ ἐπικάνδυνο χερσαίο ζῶο τῶν πολικῶν περιοχῶν είναι ή ἀσπρῷ ἀρκούδα, ποὺ ζῇ στοὺς πάγους (κοίτα εἰκόνα της στὴ σελ. 102). Τὸ μάκρος τοῦ σώματός της φθάνει τὰ 3 μέτρα, τὸ ψηφος 1,40 καὶ τὸ βάρος της γύρω στὶς 50 δικάδες. Είναι πολὺ δυνατὸ ζῶο, ἀγριό καὶ ἐπιθετικό.

Ζῇ μοναχικὰ ἡ κατὰ μικρὲς διμάδες κυνηγώντας ἀδιάκοπα τοὺς ταράνδους καὶ τὶς φώκιες, ποὺ ἀποτελοῦν τὴ βασική της τροφή. Τρώγει διμας καὶ τὰ φάρια,

ποὺ τὰ πάνει κολυμπώντας, καὶ πτηνά, ποὺ τὰ πετυχαίνει στίς φωλιές τους, σκαρφαλόνοντας μὲ εὐκολία πάνω στοὺς βράχους. Καταδέχεται ὅμως καὶ τὶς φυτικὲς τροφές καὶ βόσκει λειχήνες καὶ μούσκλα, ὅπως καὶ τὰ μικρὰ τρωκτικά, ποὺ ἀνακαλύπτει τὴν φωλιά τους σκάβοντας μέσα στὸ χιόνι.

Αναζητώντας ἀδιάκοπα τὴν τροφή της, ἡ πολικὴ ἀρκούδα, ἀναγκάζεται νὰ μετανιεῖται διαρκῶς καὶ ἀκολουθεῖ τὶς μεταναστεύσεις τῶν ταράνδων καὶ τῆς φώκης. Ἔτσι τοὺς χειμερινοὺς μῆνες κατεβαίνει νοτιώτερα πίσω ἀπὸ τὰ κοπάδια τῶν ταράνδων καὶ ἀπὸ τὶς φώκιες, ποὺ φεύγουν ἀπὸ τοὺς πάγους, ἀναζητώντας ἐλεύθερη θάλασσα. Στὸ μακρὸν δόρυμο, ποὺ κάνει ἡ ἀρκούδα κολυμπᾶ ὅπου βρεῖ τρεξούμενο νερὸν καὶ πολλὲς φορὲς τὴν εἰδαν νὰ ταξιδεύῃ σκαρφαλωμένη ἐπάνω σὲ μικρὰ παγήσουνα.

Τὸ βάδισμά της, ἐπάνω στοὺς πάγους, εἶναι προσεκτικὸ καὶ τὰ τριχωτά της πέλματα, μαζὶ μὲ τὰ γαμψά της νύχια, τὴ βοηθοῦν νὰ μὴ γλυνστᾶ καὶ νὰ μὴ πέσῃ. Στὸ νερὸν ὅμως εἶναι ἔξαιρετικὰ εὐκίνητη γιατὶ ξέρει θαυμάσιο κολύμπι.

Ἄπο ὅλες τὶς τροφές τρώγει, κατὰ τροπίμηση, τὴ φώκη ποὺ τὴ μυρίζεται ἀπὸ μακρονὰ καὶ τὴν πλησιάζει ἀθόρυβα, βαδίζοντας ἀντίθετα πρὸς τὸν ἄνεμο γιὰ νὰ κορύψῃ τὴν παρουσία της. "Αν ἡ φώκη προλάβῃ καὶ βουτήξῃ στὸ νερὸν πέφτει καὶ ἡ ἀρκούδα στὴ θάλασσα καὶ μακροβιούτι στὸ μακροβιούτι τὴν πάνει μιὰ χαρά. "Υστερα τὴν βγάζει ἔξω, τὴ σχίζει μὲ τὰ νύχια της καὶ τὴν τρώγει μὲ τὴν ἡσυχία της.

Ἡ πολικὴ ἀρκούδα δὲν ὑποφέρει παθόλου ἀπὸ τὸ φοβερὸ κούνιο τῆς κατεψυγμένης ζώνης. Τὴν προφυλάσσει καλὰ τὸ πυκνὸν καὶ μακρὸν τῆς τρίχωμα καὶ τὸ λίπος, ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα της. Καταφύγιό της εἶναι τὰ βράχια καὶ οἱ τρύπες ποὺ σκάβει μέσα στὸ χιόνι.

Ἐκεῖ ἡ θηλυκὰ γεννᾶ κάθε χειμῶνα ἀπὸ 1—2 μικρά, ποὺ τὰ θηλάζει ώσπου νὰ μεγαλώσουν καὶ τὰ διδάσκει πῶς νὰ κολυμποῦν καὶ νὰ πάνονται φῶκες καὶ ψάρια. Ἡ ἀσπρὴ ἀρκούδα τὸ χειμῶνα δὲν ναρκάνεται ὅπως οἱ ἄλλες ἀρκούδες ἢ ἀν ναρκωθῆ ὁ ἔπινος τῆς διαρκεῖ μερικὲς βδομάδες.

Ἡ πολικὴ ἀρκούδα εἶναι ἡ πιὸ μεγαλόσωμη ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρκούδες τῶν εἰδώλων χωρῶν. Τὸ πελώριο σῶμά της σκεπάζεται ἀπὸ χοντρὸ δέρμα μὲ χρονάτο μακρὸν τρίχωμα, ἔτοι ποὺ νὰ μὴ ξεχωρίζῃ καθόλου μέσα στὴν ἀσπρίλα τοῦ χιονοῦ. Μόνο γύρω στὰ μάτια, στὰ ουρθούνια καὶ στὰ γείλη της ἔχει μαῦρες τρίχες. Τὸ κεφάλι της εἶναι τριγωνικὸ μὲ πλατὺ μέτωπο καὶ σουβλεοῦ μούρη, τὰ μάτια της ζωηρὰ καὶ τ' αὐτιά της πυλὺ μικρά. Ὁ λαιμός της εἶναι μακρὸν καὶ εὐλύγιστος, τὰ πόδια της γερά, ὀπλισμένα μὲ γαμψά νύχια καὶ ἡ οὐρά της χοντρή. Ἐγειρέτικὰ ἀνεπτυγμένη ὄσφρηση καὶ ἀκοή καὶ ἡ δραστή της δὲν ὑστερεῖ καθόλου. Οἱ ἀνθρώποι τὴν κυνηγοῦν γιὰ τὸ κρέας της, γιὰ τὸ λίπος της, ἀλλὰ πρὸ πάντων γιὰ τὸ θαυμάσιο δέρμα της. Ζῆ 25—30 χρόνια.

ΤΟ ΣΑΜΟΥΡΙ

Στὶς βόρειες περιεχόες τῆς Σοβιετικῆς Ρωσίας καὶ τῆς Σιβηρίας, ὅπως καὶ στὴ νῆσο Σαχαλίνη, ἀλλὰ καὶ βορειοδυτικὴ Ἀμερική, ξῆ ἔνα είδος κονυαβιοῦ μὲ

θαυμάσιο γούναρικό, ποὺ λέγεται σαμούρι. Είναι ζδό ἀφακτικό, ἔχει μάρφος περίπου 79 πόντους, μιαζί με τὴν αὐθά, ἔχει τοίχωμα γυαλιοτερό, χοῦμα καστανό στὴ φάρη καὶ κανέλλι στὸ στήθος.

Τὸ σαμούρι ἀνήκει στὴν ἴδια οἰκογένεια μὲ τὴν νικρίτα παὶ τὸ κουνάβι, ἔχει τὶς ἴδες συνήθειες καὶ είναι σαρκοφάγο, ζώντας ἀπὸ διάφορα τρωτικά καὶ μικρὰ ζαρκάδια, ποὺ τὰ ἔσχιζε μὲ τὰ μυτερά του γέχια. Σκαρφαλώνει μὲ εύκολιά ἐπάγω στὰ δένδρα καὶ τρώγει τὰ μικρὰ τῶν ποντιδῶν. Είναι



Τὸ σαμούρι

πολὺ πονηρὸ ζῶντα καὶ φοβερὰ ἑπιθετικά, πρᾶγμα ποὺ κάνει τὰ ἄλλα ζῶντα νὰ τὸ ἀποφείγουν. Μονάχα τὸν ἀνθρώπο φοβᾶται, ποὺ τὸ κυνηγᾶ ἀλιτηρία γιὰ τὸ πολύτιμο γούναρικό του.

Μερικά δέρματα ἀπὸ σαμούρια, φαμιένα τεχνικά, κάνονται θαυμάσιες γυναικείες γονύες, που τὶς λένε «ζιμπλέινες». Αὐτὲς είναι πιὸ ἀκριβὲς ἀπὸ κάθε άλλο γούναρικό. Οἱ κυνηγοὶ προτιμοῦν πάντα νὰ πάσσουν τὸ σαμούρι στὸ δόκανο, ποὺ τὸ στήμονυν στὰ δάση, ἀντὶ νὰ τὰ σκοτώνουν μὲ μιὰ σφαῖδα γιὰ νὰ μὴ χαλάσσουν τὸ γούναρικό του.

Τὰ περισσότερο σαμούρια τὰ κυνηγοῦν οἱ Ἐσκιμώοι καὶ οἱ Τουγκούζοι τῆς Σιβηρίας, ποὺ τὰ ἀνταλλάσσουν πατόπι στους ἐμπόρους μὲ πράγματα, ποὺ τὸν ζημιάζονται. Μ° δὲ τὴν καταδίωξη, ποὺ τοῦ κάνει δὲ ἀνθρώπος, τὸ σαμούρι δὲν λιγοστεύει πολύ, γιατὶ είναι ἀρκετά γόνυμο στὴν ἀναπαραγωγὴ του. Τὸ θηλυκὸ σαμούρι γεννᾶ κάθε χρόνο 3—4 μικρά, ποὺ τὰ ἀνατρέφει μέσα στὴ φωλιά του, καμωμένη μὲ φροντίδα στὶς κουφάλες, τῶν δένδρων καὶ στὶς μικρές στήλες. Τὸ σαμούρι ζῇ 16 χρόνια.

Φυσικὴ Ἰστορία — Χάρη Πάτον



Zōa līs dállassas

Εῖδαμε ὅτι τὸ φυτικὸ καὶ λαικὸ βασίλειο τῆς στεριᾶς ἀπλώνεται στὶς πέντε ζῶνες τῆς γῆς. Ὑπάρχει δύμως καὶ ἕνας ἄλλος κόσμος πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ ἐκείνων τῆς στεριᾶς. Αὐτὸς εἶναι ὁ θαλασσινὸς κόσμος. Φθάνει νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἡ θάλασσα σκεπάζει τὰ 3/4 σχεδόν τῆς γήινης σφαίρας, γιὰ νὰ καταλάβωμε πόσο πιο μεγάλος ἀπὸ τὸ στεριανὸ εἶναι ὁ θαλασσινὸς κόσμος.

Παραδέξενα ὥδορία φυτά, διαφρορετικὰ μεταξὺ τους, μὰ ποὺ εἶναι γνωστὰ μὲ τὸ κοινὸ ὄνομα «φύκια», ἀποτελοῦν τὸ φυτικὸ βασίλειο τῆς θάλασσας καὶ δὲν λείπουν ἀπὸ κανέναν θαλάσσιο βυθό. Σὲ ὠρισμένες μάλιστα περιοχὲς εἶναι τόσο πυκνὰ τὰ φύκια ὡστε σχηματίζονται μία μᾶζα ἀδιαπέραστη, ποὺ κόβει καὶ αὐτὴ τὴν τροκυμία τοῦ Θεανοῦ καὶ κρατᾶ ἀκίνητη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ.

Τὸ ᾽ιδιο τεράστιο καὶ ἀφάνταστα ποικίλο εἶναι καὶ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τῆς θάλασσας, ποὺ ζοῦν τὰ μεγαλύτερα θηλαστικὰ τῆς δημιουργίας, τεράστια κήτη, ἀναρρίθμητα ψάρια καὶ διπλακόδερμα, ὅπως καὶ μικροοργανισμοί, ποὺ παίζουν σπουδαῖο ρόλο στὴν οἰκονομία τῆς φύσεως.

Ο σχηματισμὸς τοῦ θαλασσίου βυθοῦ ἔχει τὶς ὕδιες ἀνωμαλίες ποὺ παρουσιάζει καὶ ἡ γῆ, γιατὶ ἄλλοι εἶναι ἀβαθος καὶ ἄλλοι ἀβυσσαλέος. Σὲ μερικὰ μάλιστα σημεῖα ὁ βυθὸς τοῦ ὥκεανοῦ ἔπειρον τὰ 10 χιλιόμετρα, ἐνῷ τὸ ὑψηλότερο βυθὸν τῆς γῆς, τὰ Ἰμαλάία, δὲ φθάνει τὶς 9 χιλιάδες μέτρα. Τί κρύβει ὁ ἀπέραντος ἀντὸς βυθὸς τοῦ ὥκεανοῦ σὲ ζωϊκὸ καὶ σὲ φυτικὸ κόσμο εἶναι ἀγνωστο μέχρι σήμερα, γιατὶ μὲ ὅλα τὰ ἐπιστημονικὰ μέσα ποὺ ἐφευρέθηκαν, δ ἀνθρώπος δὲν μπόρεσε νὰ ἔρευνησῃ τὰ μεγαλύτερα θαλασσινὰ βάθη, ὅπου βασιλεύει ἀπόλυτο σκοτάδι. Ή τρομακτικὴ πίεση τοῦ νεροῦ στὰ μεγάλα βάθη, δὲν ἐπιτρέπει, οὕτε στὰ ὑποβρύχια, οὕτε στὶς σύγχρονες καταδυτικὲς συσκευές, νὰ ἔπειράσουν ἔνα ὀρισμένο δριο καὶ ἔτσι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ θαλασσίου βυθοῦ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη γνώση.

Οἱ ἔρευνες ἡπού ἔκαναν, μὲ τὶς ὑποβρύχιες συσκευές τους, δ Ἀμερικανὸς ἐπιστήμονας Μπτίլπ ς καὶ ὁ Βέλγος καθηγητὴς Πικάρδ είχαν πολὺ περιφρούσιμενα ἀποτελέσματα, γιατὶ ωἱ παρατηρήσεις τους δὲν ἔπεργασαν τὸ δεύτερο χιλιόμετρο, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ. Ωστόσο καὶ στὸ σχετικὰ μικρὸ ἀντὸ βάθος οἱ δυὸ ἐπιστήμονες είδαν καταπληκτικὰ πράγματα. Πότε μὲ πρόβολεῖς, ποὺ φώτιζαν τὰ ἀδιαπέραστα σκοτάδια τοῦ νεροῦ καὶ πότε μὲ τὶς φωτεινὲς ἀντανάγγειες καὶ τοὺς φωσφορισμοὺς, ποὺ ἀφηγαν μερικὰ ψάρια τοῦ βυθοῦ, κατόρθωσαν νὰ ἰδοῦν ἔνα καινούργιο ζωϊκὸ κόσμο ἀπὸ θαλασσινὰ τέρατα καὶ νὰ καταγράψουν ἔνα σωρὸ καινούργια ψάρια καὶ μαλάκια.

Καμιὰ ἀμφιβολία πῶς καὶ στὰ μεγαλύτερα βάθη, ποὺ δὲν μπόρεσε ἀκόμα ἔρευνησῃ ὁ ἀνθρώπος, ζοῦν χιλιάδες ὅλα θαλασσινὰ ζῶα ποὺ δὲν μπορεῖ

νὰ τὰ συλλάβῃ ἡ ἀνθρώπινη φαντασία. «Υπάρχουν τέρατα παχύδερμα, ποὺ ἀντέχουν στὴ μεγάλη πίεση τοῦ νεροῦ, ἀλλὰ εἶναι τυφλά, γιατὶ τὰ μάτια δὲν χρειάζονται στὸ ἀπόλυτο σκοτάδι τοῦ βυθοῦ.» Υπάρχουν ἄλλα προκυπομένα μὲν ἡλεκτρισμό, ποὺ σκοτώνει τὰ ψάρια ἡ ἀνάβει φυσικοὺς προβολεῖς μέσα στὴν ὑγρὴ ἄβυσσο τοῦ βυθοῦ.

«Ολος αὐτὸς δὲ ζωϊκὸς κόσμος τῆς θαλασσίας ἐπιφανείας καὶ τοῦ βυθοῦ εἶναι δοσμένος σὲ ἔνα ἀδιάκαπο ἀλληλοφάγωμα γιὰ νὰ ἔξαφαλίσῃ τὴν καθημερινή του τροφή. Τὰ θαλασσινὰ ποὺ τρέφονται μὲ φυτικὲς ούσεις εἶναι πολὺ λίγα, ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι σαρκοφάγα ἀπὸ ἀνάγκη καὶ ἔτοι ἐπαληθεύει ἡ λαϊκὴ παροιμία ὅτι τὰ «μεγάλα ψάρια τρῶνται τὰ μικρά».

Μερικὰ ἀπὸ τὰ θαλασσινὰ ὅντα εἶναι ζωόφυτα ὅπως τὸ κοράλλι, ἄλλα εἶναι καθαυτὸ ψάρια, ποὺ ἀναπνέουν μέσα στὸ νερὸ μὲ βράγχια, ἄλλα εἶναι ἀμφίβια, ὅπως εἶναι οἱ νεροχελῶνες καὶ ἄλλα εἶναι θηλαστικά, ποὺ ἀναπνέουν μὲ πνεύμονες καὶ γεννοῦν ζωντανὰ τὰ μικρά, ὅπως ἡ φάλαινα καὶ ἡ φώκη.

«Ἐπειδὸς ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ διάφοροι μικροσκοπικοὶ δργανισμοὶ τοῦ νεροῦ, ὅπως τὰ ἀκτινόζωα καὶ τὸ πλαγκτόν, ποὺ χοησιμεύουν γιὰ τροφὴ τῶν ψαριῶν καὶ τῶν μεγάλων θηλαστικῶν τοῦ νεροῦ.

«Ἀπὸ τὸν τεράστιο αὐτὸν κόσμο τῆς θαλασσίας, ωὐτὸν ἀναφέρομε ἐδῶ διάφορα ὅντα τῆς ἐπιφανείας, ὅπως τὴ φάλαινα, τὴ φώκη, τὸ δελφίνι, τὸ μπακαλιάρο, τὴ φέγγα καὶ τὴ νεροχελώνα.» Επίσης ἀπὸ τὰ στρεψίδια ωὐτὰ περιγράφωμε τὴ μελεαγρήνη τὴ μαργαριτοφόρο καὶ ἀπὸ τὰ πουλιὰ τὸ φοινικόπτερο καὶ τὸν πιγκούνιο, ποὺ εἶναι δὲ μοναδικὸς κάτοικος τοῦ νοτίου πόλου.

Η ΦΑΛΑΙΝΑ

Τὸ μεγαλύτερο θηλαστικὸ ζῶο. Τὸ μεγαλύτερο θηλαστικὸ ζῶο τῆς δημιουργίας, ποὺ ἀνήκει στὸ θαλάσσιο κόσμο, εἶναι ἡ φάλαινα. «Ο δύκος τῆς εἶναι τρομακτικὸς καὶ τὸ μάκρος τοῦ σώματός της ἔχειναν τὰ 30 μέτρα. Τὸ βάρος τῆς πάλι δὲν εἶναι λιγότερο ἀπὸ 100 τόννους. Ζυγίζει δηλαδὴ δύσο πέντε μεγάλες ἀτμομηχανές μαζί.

Τέτοια γιγαντιαῖα ζῶα ἔζησαν καὶ στὴ στεριά σὲ προηγούμενη γεωλογικὴ περίοδο καὶ λέγονταν «δεινόσαυροι». Τὰ τέρατα ἔκεινα ἔξαφανίσθησαν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ καὶ σήμερα βρίσκονται τὰ ἀπολιθώματά τους σ' ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς.

«Ἄν δημαρχὸς δὲ ζωϊκὸς κόσμος τῆς ξηρᾶς ἔχασε τὰ μεγαθήριά του, δὲ θαλασσινὸς ἔξακολονθεὶ νὰ διατηρῇ τὰ δικά του.» Ενα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ φάλαινα.

Περιγραφή. «Η φάλαινα, μολονότι εἶναι κῆτος θηλαστικὸ καὶ δχι ψάρι, ἔχει τέλεια μορφὴ ψαριοῦ μὲ οὐρὰ διχαλωτή, ποὺ τῆς χοησιμεύει σὰν τιμόνι καὶ προπέλα.» Εχει δυὸ πτερούγια στὸ στῆθος, ποὺ τὰ μεταχειρίζεται σὰν κουπιά.

Τὸ σῶμα τῆς φάλαινας χωρίζεται σὲ τρία μέρη: δηλαδὴ στὸ τεράστιο κεφάλι, ποὺ ἔχει μῆκος 6—7 μέτρα, στὸ κύριο σῶμα της, ποὺ ἔχειναν τὰ 15 μέτρα μῆκος καὶ στὴν οὐρά, ποὺ φθάνει τὰ 6 μέτρα.

Σὰν κῆτος ποὺ εἶναι ἡ φάλαινα δὲν ἔχει λέπια. Τὸ δέρμα τῆς εἶναι λεῖο καὶ γυμνὸ καὶ ἀπὸ κάτω βρίσκεται ἔνα παχύτατο στοῦμα μὲ λίπος, ποὺ τὴν προφυλάσσει ἀπὸ τὸ κρόνο.

Τὸ χρόμα τῆς είναι σκούρο ἀπὸ ἐπάνω, ὑπόλευκο ἀτὴν κοιλιὰ καὶ μαδο-
στὰ πιεσθέντα τοῦ στήθους καὶ τῆς οὐρᾶς.

Τὸ κεφάλι τῆς. Τὸ τεράστιο κεφάλι τῆς ἔχει περίπου ἀνοιγμα (στόμα)
3 μέτρα, ὕψος δὲ μέτρα, πλάτος καὶ μῆκος 6—7 μέτρα. Στὴ θέση τῶν δογιῶν,
ποὺ τῆς λείπουν, βρίσκονται φυτρώμενες ἀπὸ τὸν οὐρανίσκο μακρινὲς μπανέλες



Ἡ φάλαινα

ἀπὸ κεράτινη οὐσία, ποὺ σχηματίζουν χτένι γύρῳ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ χοησιμεύοντ
γιὰ τὸ πάσιμο τῆς λείας τῆς.

Πῶς τρέφεται. Σὲ κάθε ἀγοιγμα, τὸ πελώριο στόμα τῆς γεμίζει νέρο καὶ
μικρὰ φάρια καὶ μαλάκια αἰχμαλωτίζονται ἀπὸ τὶς μπαλένες, ἐνῶ τὸ νερὸ δεσφένγει
ἐλεύθερα ἀπὸ τὰ κενὰ τῆς χτένας. Τότε ἡ τεράστια γλώσσα κάνει μιὰ μάζα τὰ
πιομένα θαλασσινὰ καὶ τὰ σπρώχνει πρὸς τὸν οἰσοφάγο, γιὰ νὰ τὰ καταπιῇ. Ἡ
φάλαινα ἀποφεύγει τὰ μεγαλόσωμα φάρια, γιατὶ ὁ οἰσοφάγος τῆς εἶναι δύσανά-
λοντα μικρὸς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταπιῇ παρὰ μόνον μικρὰ θαλασσινὰ καὶ μαλά-
κια. Ἐπειδὴ δῆμος τὸ σῶμα τῆς εἶναι τεράστιο καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μεγάλες πο-
στιτες φαριῶν γιὰ νὰ συντηρηθῆῃ, ἡ φάλαινα εἶναι ἀναγκασμένη ν' ἀνοιγοκλείνῃ
ὅλη μέρα τὸ στόμα τῆς γιὰ νὰ γεμίσῃ τὸ στομάχι τῆς, καταβροχθίζοντας παρα-
τάνω ἀπὸ ἕναν τόννο φαριῶν τὸ εἰκοσιτετράωρο. Ἰδιαίτερα νόστιμη τροφή, γιὰ
τὸ μεγάλο μέτρο κῆτος εἶναι τὸ πλαγικήν, τὸ σύνολο δηλαδὴ τῶν μικροοργανισμῶν
τοῦ νεροῦ, ποὺ σχηματίζουν ἀπέραντα κοπάδια στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καὶ
ποὺ εἶναι τὸ πιὸ πρόχειρο φαγητό γιὰ τὰ κήτη καὶ τὰ διάφορα φάρια.

Τὰ μάτια τῆς. Ὄπως ὁ οἰσοφάγος εἶναι μικρός, ἔτσι καὶ τὰ μάτια τῆς
φάλαινας εἶναι πολὺ μικρά, τοποθετημένα ἀπὸ τὶς δυο πλευρὲς τοῦ κεφαλιού, λίγο
τυπεῖς ἀπὸ τὴ σχισμὴ τοῦ πελώριού στόματός της. Ψηλὰ ἀγοίγουν καὶ τὰ φουθού-
να τῆς γιὰ τὴν ἀνατονή.

Πῶς ἀναπνέει. Ἐπειδὴ ἡ φάλαινα ἀναπνέει μὲ πνεύμονες, εἶναι ἀναγκα-
σμένη νὰ βγαίνῃ κάθε ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ γιὰ νὰ
ηργητῇ ἀναπνοή. Κατόπι βινθίζεται πάλι γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ κυνήγι της, καὶ ὅταν
ἔστριψῃ στὴν ἐπιφάνεια, πετιοῦνται ἀπὸ τὰ φουθούνα τῆς σὲ μεγάλο, ὕψος οἱ
ὑδρατμοὶ τῆς ἐκπνοῆς, ποὺ φεύγουν μὲ δυνατὸ ζεφύσημα.

Ἡ ἀνάπαυσή της. Ὄταν ἡ φάλαινα εἶναι χορτάτη, βγαίνει στὴν ἐπιφάνεια καὶ κοιμᾶται, ἀφήνοντας τὰ κύματα νὰ τὴν πάνε διποὺ θέλουν. Ὁ ωκεανὸς εἶναι τόσο ἀπέραντος, ὥστε μπορεῖ νὰ τοῦ ἐπιπτευθῇ τὴν ὑπαρξήν της στὶς λίγες ὠδες τοῦ ὄντος τῆς. Ἀλλωστε ἡ φάλαινα δὲν ἔχει ωρισμένο μέρος διαμονῆς, ὥστε νὰ φοβηθῇ μηποτες ἔμαχορύνη πολὺ καὶ γάση τὴν κατοικία της.

Ο τρόπος τῆς ζωῆς της. Οἱ φάλαινες ζοῦν κατὰ διαδέξ απὸ 20—80 ἄτομα ἡ καὶ μοναχικές στὸν Βόρ. Παγωμένο Ὡκεανὸς καὶ στὸν Βόρειον Ἀιγαντικὸ καὶ Εἰρηνικό. Πολλές φορὲς τὶς συναντᾶ κανεὶς καὶ στὶς νότιες θαλασσὲς νὰ μετακινοῦνται κατὰ ἀγέλες. Τὸ μόνο ποὺ προσέχουν στὸ ἀδιάκοπο πολύτιμο τους εἶναι νὰ βούσκωνται πάντα στὰ βαθεῖα νερά καὶ νὰ μὴ πλησιάσουν σὲ νησῖα καὶ στερεῖς, γιατὶ τὰ διβαθανά νερά δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τους καὶ οἱ φάλαινες κινδυνεύουν νὰ ἔξωκλιθούν στὶς βέρες.

Πολλαπλασιασμός. Ἡ θηλυκὰ φάλαινα γεννᾷ κάθε χρόνο ἓνα μικρὸ ποὺ τὸ θηλάζει πολὺν καιδό. Τὸ ἀγαπᾶ παραφρόσα καὶ πολλὲς φορὲς θυναῖται τῇ ζωῇ της, γιὰ νὰ τὸ γέλυτώσῃ ἀπὸ τοὺς ἔχθρους της. Τὸ φάλαινάκι, ποὺ ἀπὸ τὴν στιγμὴν τῆς γεννήσεως του δὲν ζυγίζει λιγάτερο ἀπὸ 3 τόνους, δεῦ ἔμαχορύνει ποτὲ ἀπὸ τὴν μάνα του καὶ τὴν ὥρα τοῦ κινδύνου κρύβεται ἀνάμεσα στὰ πτερύγια τοῦ στήμους της, δηλαδὴ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας του. Μόνον ὅταν τὸ μικρὸ μεγαλώσῃ ἀρκετά καὶ μπορεῖ νὰ βρίσκη μόνο τὴν τροφή του, τὸ ἀφήνει ἡ μητέρα του νὰ φύγη. Μά τις περισσότερες φορὲς ἔκεινο μέρει στὸ μητρικὸ κοτάδι καὶ παίρνει μέρος στὴν διαδική ζωὴ ποὺ κάγει αὐτό. Ἡ φάλαινα ζῇ 30—40 χρόνια.

Ἐχθροί τῆς φάλαινας. Ἡ φάλαινα ἔχει δύο ἔχθρους ποὺ τὴν καταδικοῦν ἀλτητά: τοὺς φυσητήρες καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ φυσητήρες είναι πελάρια κήτη μὲ μάρκος 25 μέτρων. Αὗτοὶ ἐπιτεντοῦσι στὴν φάλαινα, ὅταν τὴν σωγάτησουν στὸν Νότιο Ειρηνικό. Ρίχνονται πολλοὶ μαζὶ ἐπάνω της καὶ υστερά ἀπὸ γερή πάλη τὴν καταξεσχίζουν μὲ τὰ δόντια τους καὶ τρῶνται τὰ κομματια τῆς.

Πολὺ πιὸ μεγάλη ζημιὰ διώς κάνουν στὶς φάλαινες οἱ ἀνθρώποι ποὺ τὶς κυνηγοῦν κάθε χρόνο μὲ εἰδικὰ καράβια; τὰ φάλαινονθηρικά.

Συντηληρωματικὲς πληροφορίες. Στὰ παλιώτερα χρόνια τὸ κυνήγι τῆς φάλαινας γινόταν μὲ πρωτόγονα μέσα. Οἱ ψαράδες μαζεύονταν πολλοὶ μαζὶ σὲ μεγάλες βάρκες, ποὺ τὶς ἔλεγαν φάλαινδες, καὶ φρόντιζαν νὰ ἔμονται σάσουν καμιὰ φάλαινα καὶ νὰ τὴν καρφώσουν μὲ τὰ καμάκια τους πολλὲς φορὲς ὡς ποὺ νὰ τὴν σκοτώσουν καὶ βαστερά νὰ τὴν ρυμουλκήσουν μέχρι τὸ ψαράδικο καρέχι τους. Πολλές φορὲς ζημιὰ ἡ πληγωμένη φάλαινα πάλειε φρέκασμένα καὶ χτύπωγες μὲ τὴν οὐρά τῆς τσάκιζε τὶς βάρκες καὶ ἐπνιγε τοὺς ψαράδες.

Σήμερα τὸ κυνήγι τῆς φάλαινας ἔχει συστηματοποιηθῆ στὸν ἀντερός βάθυο. Αὐτὶ γιὰ τὶς παλιές ψαρόβαρκες, σήμερα βγάιγουν στὸν ωκεανὸν εἰδικὰ καράβια διπλωμένα μὲ κανονάκια, ποὺ ἐκπιζένουν καμάκια μὲ ἐκρηκτικὲς ὄλες καὶ ακοτώνουν μὲ τὸ πρότο τὸ φάλαινα. "Στερά" λησιάζει τὸ βαπόρι—έργοστάσιο, τραβά μὲ τὸ βίντο τὴν σκοτωμένη φάλαινα πάνω στὸ κατάστρωμα καὶ ἀπὸ κεῖ κομματιασμένη στὸ ἀμπάρι, γιὰ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν κατεργαστὰ τῆς μηχανῆς.

Τὸ κρέας τῆς στοιβάζεται χωριστὰ μέσα στὸ φυγεῖα τοῦ βαποροίου, τὸ φρόλαδο ἀποθηκεύεται σὲ βαρέλια, οἱ μπαλένες καὶ τὰ κόκκαλα τοποθετοῦνται χώριστά. Καὶ ἔλα αὐτὰ ζυγίζουν χιλιάδες ὄκαδες. Τὸ λίπος τῆς ἔξαφνα ἔπειρν τοὺς 25 τόνους μέρας, τὸ κρέας τῆς τοὺς 50 τόνους καὶ τὰ κόκκαλα τῆς τοὺς 20 τόνους.

Τὸ κρέας τῆς εἶναι φαγώματος. Μά πιὸ πολὺ τὸ μεταχειρίζονται γιὰ λίπασμα. Ἀπὸ τὸ λίπος τῆς κατασκευάζουν σπερμάτεστα καὶ ἀπὸ τὶς μπαλένες τῆς μπρέλες, κορσέδες καὶ ἀλλα ἀντικείμενα. Ἀκόμη καὶ κέχριμπάρι βγάζουν ἀπὸ τὴν φάλαινα.

"Οταν τὸ πλωτὸ έργοστάσιο γεμίσῃ ἀπὸ σκοτωμένες φάλαινες, τὰ φάλαιν-

θηρικὰ γυρίζουν στὸ κοντινώτερο λιμάνι: γιὰ νὰ ξεφορτώσουν. "Ἔστερα ξαναδγαῖς νουν πάλι στὸ κυνήγι. Οἱ βόρειες θάλασσες εἰναι χωρισμένες σὲ ζῶνες κυνηγιοῦ, γιὰ τὸ κάθε κράτος. Ἀλλοὶ φαρεύουν οἱ Σκανδιναύοι καὶ οἱ "Αγγλοι, ἀλλοὺ οἱ Ρώσοι καὶ ἀλλοὺ οἱ Ἀμερικανοὶ φαλαινοθηρες. Καὶ γιὰ τὸ κυνήγι τῆς φάλαινας δουλεύουν δλόκηληροι στόλοι απὸ φαλαινοθηρικά. Μόνο πού, ἐπειδὴ ἀρχισαν νὰ λιγοτεύουν οἱ φάλαινες ἀπὸ τὸ ἄγριο κυνήγι, συμφωνήθηκε απὸ τὰ διάφορα κράτη νὰ περιορισθῇ τὸ ἑτήσιο κυνήγι σὲ μερικές χιλιάδες μονάχα φάλαινες, ὥστε νὰ ἔξασφαλισθῇ ἡ ἀναπαραγωγὴ τους καὶ ν' ἀποφευχθῇ ἡ ἔξαφάνιση τοῦ εἰδους των.

Η ΦΩΚΗ

Γενικὲς πληροφορίες. Ἄλλο θαλασσινὸ θηλαστικὸ εἰναι ἡ φώκη. Ἀναπνέει καὶ αὐτὴ μὲ πνεύμονες. Γεννᾶ μικρὰ καὶ τὰ θηλάζει. Ἀν καὶ εἰναι ὑδρόβιος, ποτὲ δὲν ἔμακραίνει ἀπὸ τὴν ξηρά, γιατὶ τῆς ἀρέσει νὰ βγαίνῃ κάθε τόσο. στὴν ἀκτὴ γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ ἡ νὰ γεννήσῃ τὸ παιδί της καὶ νὰ τὸ θηλάσῃ.



Ἡ φώκη

"Ἡ φώκη ἡ στὶς βόρειες θάλασσες κατὰ κοπάδια, βρίσκεται δμως καὶ στὴ Μεσόγειο κοντὰ στὰ νησιά. Ζῆ 25—30 χρόνια.

'Αναρίθμητα εἰναι τὰ κοπάδια τῆς φώκης στὴ Βερίγγειο θάλασσα που ἔχει χιλιάδες νησιά καὶ στὶς ἀκτὲς τῆς Γρεβενίδας καὶ τῆς Ἀλάσκας.

"Ωρισμένη ἐποχὴ οἱ φώκες ἀνεβαίνουν στὰ νησάκια καὶ ζευγαρώνονται. "Ὕστερα γεννιοῦνται τὰ μικρά, ποὺ μένουν ἐπάνω στὰ νησάκια, δσες ὁρες οἵ μητέρες τους φαρεύουν στὴ θάλασσα.

Στὸ γυρισμό τους κατὰ τὸ βράδυ κάθε μητέρα βρίσκει τὸ δικό της παιδί καὶ τὸ θηλάζει μὲ τὴν ὕδρα. Τὸ φροντίζει μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ τὸ μαθαίνει νὰ κολυμπᾶ καὶ νὰ πιάνῃ ψάρια.

"Οταν δέ μάνα δὲν ξαναγυρίση, τὸ μικρὸ τῆς πρέπει νὰ βρῇ μιὰ φώκη, ποὺ ἔχασε τὸ παιδί της γιὰ νὰ θηλάσῃ." Άλλοιδὲ κινδυνεύει νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν πείνα.

Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ χάση μιὰ φώκη τὸ παιδί της ή τὸ ταΐρι της, κλαίει λυπητερά καὶ χύνει δάκρυα. "Οταν είναι θυμωμένη ή ἀνήσυχη γαυγίζει σὰν σκύλος καὶ γι'" αὐτὸ οἱ ναυτικοὶ τὴ λένε «σκυλί τῆς θάλασσας». Στὴ χαρά της βγάζει κάτι ζεφωνητά ποὺ μοιάζουν μὲ ἀνθρώπινα γέλια.

Οἱ φῶκες είναι σαρκοφάγα ζῶα καὶ τρέφονται μὲ ψάρια, μαλάκια καὶ ἄλλα θαλασσινὰ ποὺ τὰ ψαρεύουν κολυμπώντας. Κάθε τόσο βγαίνουν στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ γιὰ νὰ πάρουν ἀναπνοή. Ή νοημοσύνη τους είναι μεγάλη καὶ ἔκδηλωνται μὲ πολλοὺς τρόπους.

Ἐχθροὶ καὶ προφυλάξεις. Προφυλάσσονται ἀπὸ τὶς πολικὲς ἀρκούδες, τοὺς ξιφίες καὶ τοὺς καρχαρίες, ποὺ τὶς κυνηγοῦν νύχτα μέρα. "Οταν κινδυνεύουν ἀπὸ τὰ σκυλόψαρα σκαρφαλώνουν στὴν ἀκτὴ καὶ ὅταν τὶς κυνηγᾶ ή ἀρκούδα βουτοῦν στὸ νερὸ γιὰ νὰ γλυτώσουν. Μόνο ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο δὲν μποροῦν νὰ σωθοῦν εὔκολα γιατὶ αὐτὸς τὶς κυνηγᾶ καὶ στὴ σεριά καὶ στὴ θάλασσα καὶ τὶς σκοτώνει μὲ καμάκια, ποὺ ἔχουν γάντζο στὴν ἄκρη τους καὶ είναι δεμένα σὲ μακρὸν σχοινὶ γιὰ νὰ σύρωνται πίσω μαζὶ μὲ τὸ θῦμα. Οἱ Ἐσκιμῶι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς τὶς φώκες, τὶς ξετυπώνουν κάτω ἀπὸ τὸν πάγο, δπως βγάζουν τὴ μούρη τους ἀπὸ καμιαὶ τρύπα γιὰ νὰ πάρουν ἀναπνοὴ καὶ τὶς καμακώνουν μὲ μακροὺς κοντάρια.

Χρησιμότητα. Οἱ Ἐσκιμῶι τρέγουν τὸ κρέας της, ἀλείφονται μὲ τὸ λίπος της, γιὰ νὰ μὴ κρυώνουν, καὶ ἀνάβουν μὲ αὐτὸ τὸ καντήλι, ποὺ τοὺς φέγγει τὴ χιονοκαλύβα τους. Ἀκόμα φυλάγουν τὰ κόκκαλα τους γιὰ νὰ κάνουν βελόνες καὶ ἄλλα ἐργαλεῖα. Καὶ δύο γιὰ τὸ δέρμα της, τὸ μεταχειρίζονται γιὰ νὰ κατασκευάζουν φροεσίες καὶ παπούτσια.

Συστηματικὸ κυνήγι τῆς φώκης γίνεται ἀπὸ τοὺς λευκοὺς ψαράδες τῶν βορείων χωρῶν, ποὺ βγαίνουν κάθε χρόνο μὲ δόλκηθρους στόλους ἀπὸ ἀλιευτικὰ ναράβια. Καὶ ή ή ἀλιεία τους είναι πλούσια κάθε φορά, ἀφοῦ ζυγίζει ἑκατομύδια δικάδες καὶ δίνει πολὺ κέρδος.

Σωματικὴ κατασκευή. Ἡ σωματικὴ κατασκευὴ τῆς φώκης είναι ἀρκετὰ περίεργη. "Εχει κεφάλι μικρὸ καὶ στρογγυλὸ μὲ ζωηρὰ μάτια, κρυμμένα αὐτὰ καὶ στόμα δηλισμένο μὲ γερὰ δόντια. Τὰ σκυλόδοντά της ἔξεχουν ἀπὸ τὰ χειλῆ. Σκληρὲς τρύχες είναι φυτρωμένες στὴ μούρη της, σὰν μουστάκι. Τὸ σῶμα της ποὺ ἔχει μάκρος περίπου 2 μέτρα καὶ κάποτε πιὸ πολύ, είναι κυλινδρικὸ καὶ χονδρός, σκεπασμένο μὲ γλυστερό τριχωτὸ δέρμα, ποὺ ἔχει χρῶμα γκριζοκίτρινο καὶ στολισμένο μὲ σκούφες βούλες. Τὰ μπροστινὰ της πόδια είναι κολλημένα σχεδὸν στὸ σῶμα καὶ καταλήγουν σὲ πτερύγια. Ἐπίσης καὶ τὰ πισινὰ πόδια της είναι πιὸ κολλητά στὸν κορμό, μαζὶ μὲ τὴν οὐρά. Γι' αὐτὸ ή φώκη ἀνήκει στὰ πτερυγιόποδα θαλασσινά. Μὲ τὰ παραμορφωμένα αὐτὰ πόδια, ποὺ δὲν τὴ βοηθοῦν πολὺ στὸ βάδισμα πάνω στὴ ξηρά, ή φώκη κατορθώνει νὰ κολυμπᾶ περιφημα γιατὶ τὰ μεταχειρίζεται σὰν κουπιὰ καὶ τὴν ουρά της σὰν τιμόνι.

Σύμπληρωματικές πληροφορίες. Η φώκη μπορεί να έξημερωθῇ εύκολα και μαθαίνει να κάνῃ διάφορα γυμνάσματα. Δείχνει άφοσίωση στὸν άφεντη της, που τὸν συνοδεύει στὸν περίπατο καὶ παραδγάλει μαζὶ του στὸ κολύμπι. Γενικά ἡ φώκη μπορεῖ νὰ λογαριασθῇ σὰν ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἔξυπνα θαλασσινὰ ζῶα. Είναι καὶ πολὺ φιλόμουση. Τῆς ἀρέσουν τὰ τραγούδια, τὰ μουσικὰ δργανα, ὁ ήχος τῆς καμπάνας καὶ δὲλλα αὐτὰ κάθεται ἀκίνητη γιὰ νὰ τὰ ἀκούσῃ.

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ

Τὸ δελφίνι εἶναι ἔνα ἄλλο θάλασσικό τῆς θάλασσας καὶ ἀνήκει στὴν οἰκία κατηγορία μὲ τὰ ὑπόλοιπα κήτη. Πατρίδα του εἶναι οἱ βόρειες θάλασσες τοῦ Ἀτλαντικοῦ καὶ τοῦ Ειρηνικοῦ. Μὰ δὲν λείπει καὶ ἀπὸ τὴ Μεσόγειο, ὅπου τὸ δελφίνι εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ μυθολογία τὸ ἀναφέρει συχνά.

Σύμφωνα μὲ ἔνα ἀρχαίο μύθο, τὰ δελφίνια ἦταν πρῶτα ἀνθρώποι. Μὰ ἐπειδὴ σὲ ἔνα θαλασσινό τους ταξίδι μὲ τὸ θεό Διόνυσο, σήκωσαν ἐπανάσταση στὸ καφάβια, ὁ Θεός γιὰ νὰ τους τιμωρήσῃ τους πέταξε στὴ θάλασσα καὶ τοὺς μεταμόρφωσε σὲ δελφίνια.

Τὰ δελφίνια ἔρχονται πάντα ἀπὸ τὶς βόρειες θάλασσες, κυνηγώντας τὰ κοπάδια τῶν μπακαλιάρων ή ἀκολούθωντας τὰ καράβια ποὺ μπαίνουν στὴ Μεσόγειο ἀπὸ τὸ στενό τοῦ Γιβραλτάρ. Δὲν ἀφήνουν βαπτὸς χωδὶς νὰ τὸ πάρουν ἀπὸ τίσι, περιμένοντας ν' ἀρπάξουν διτι φαγώσιμο πετιέται στὴ θάλασσα. Κατὰ τὴν



Τὸ δελφίνι

διαδρομὴ παραβγαίνοντα στὴ γλυκοράδα μὲ τὸ καράβι, πηδοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, κάνοντας χαριτωμένες τούμπες στὸν άέρα καὶ δὲλλα αὖτά εἶναι σημάδια χαρᾶς, γιὰ τὶς λιχουδιὲς ποὺ τους δίχνουν καὶ γιὰ τὴ φιλικὴ συντροφιὰ τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται πάνω στὰ καράβι.

Τὰ δελφίνια ζοῦν κατὰ μεγάλα κοπάδια στὶς βόρειες θάλασσες καὶ στὴ μετεπανησή τους μπαίνουν ἐπὶ κεφαλῆς τὰ πιὸ ἡλικιωμένα, ποὺ ἔρθουν καλύτερα τὰ νερά καὶ τοὺς θαλασσινοὺς δρόμους.

Ἐκεὶ ἐπάνω οἱ φαράδες κυνηγῶν καὶ τὰ δελφίνια, ποὺ τὰ σκοτώνουν μὲ τὰ καμάκια γιὰ νὰ πάρουν τὸ κρέας τοὺς καὶ τὸ φαρέλαιο, ποὺ ἔχουν μέσα στὸ σῶμά τους. Μὰ στὰ μέρη μας δὲν τὸ πειράζουν τὸ δελφίνι γιατὶ τὸ λογαριαίζουν

Ψηφιοποιηθῆκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

φίλο τῶν θαλασσινῶν, ἀπὸ πανάρχαια παράδοση. Διασκεδάζοντας μὲ αὐτὸ καὶ τὸ ὄνομάζουν «ἄλογο τῆς θάλασσας», γιὰ τὴ σβέλταδα καὶ τὰ πηδήματα ποὺ κάνει ἔξω ἀπὸ τὸ νερό.

Τὸ σῶμα τοῦ δελφινιοῦ εἶναι ἀρκετὰ χονδρὸ καὶ μακρούλο. Εἶναι λεῖο καὶ γναλιστερό. Ἐχει χῶμα πρασινόμαυρο ἢ σκοῦρο σταχτὶ στὴ φάρη καὶ στὰ πτερύγια καὶ ἀσπόρο φτὴν κοιλιά. Τὸ κεφάλι τοῦ κολλημένο ἀπ’ εὐθείας στὸν κορμό, τελειώγει σὲ σουβλερή μούρη, ποὺ μοιάζει μὲ οδύμφος πτηνῶν. Καὶ τὰ δυοῦ σαγόνια εἶναι ὀπλισμένα μὲ κώνικά δόντια, ποὺ ἐφαρμόζονται σὰν ἀντικούντα προίνια καὶ κόβουν μὲ τὸ πρῶτο τὰ μικρότερα ψάρια. Ἐχουν ἔνα μεγάλο πτερύγιο στὴ φάρη καὶ δυοῦ στὸ στῆθος, ποὺ τὰ μεταζειρίζονται σὰν κυνπά, ἐνώ ἡ διχαλωτή τους σύρα τοὺς χρησιμεύει σὰν θαυμάσιο τιμόνι. Τὸ μῆκος τοῦ σώματός των εἶναι γύνω στὰ 2 μέτρα καὶ τὸ βάρος τους ἀνάλογο.

Τὸ δελφίνι εἶναι ἀδηφάγο κῆτος. Καταθροῦχει, κάθε μέρα, μεγάλες ποσάτητες ἀπὸ μικρότερα ψάρια καὶ μαλάκια, πρὸ πάντων σαρδέλες, μπακαλιάρους καὶ χταπόδια, ποὺ τὰ κυνηγᾶ ὅλη τὴ μέρα.

Ο πολλαπλασιασμὸς τοῦ δελφινιοῦ γίνεται δῆλος σ' ὅλα τὰ θηλαστικά. Κάθε χρόνο τὸ θηλυκό δελφίνι γεννᾷ ἔνα μικρὸ ποὺ τὸ θηλάζει μερικοὺς μῆνες καὶ τὸ φροντίζει μὲ μεγάλη στοργή. Τὸ δελφίνι, δῆλος καὶ ὅλα τὰ κήτη, ζῇ 30—40 χρονία.

Ο ΜΠΑΚΑΛΙΆΡΟΣ

Τὸ ἔπιστημονικὸ δύνομα τοῦ μπακαλιάρου, ποὺ τὸν ξέφουμε ὅλοι πας φρεσκοὺς ἢ παστόν, εἶναι «δνίσκος». Μὰ λέγεται καὶ «γάδος» καὶ «βακαλάος».



Ο Μπακαλιάρος

Εἶναι μεγαλόσιμο φάρι καὶ ζῇ κατὰ μεγάλα κοπάδια στὸν Βόρειο Ατλαντικό, στὸν κόλπους τοῦ Καναδᾶ. Υπάρχει καὶ μικρότερος μπακαλιάρος ποὺ ζῇ στὴ Μεσόγειο.

Ἐπειδὴ τρέφεται ἀποκλειστικὰ μὲ μικρότερα ψάρια κυνηγᾶ πάντα τὰ κοπάδια τῆς ορεγγας καὶ τῆς σαρδέλας, ποὺ τὰ ἀποδεκατεῖ κυριολεκτικά. Ὁταν φανῇ στὴ θάλασσα ἔνα κοπάδι ορεγγας, σίγουρα ἀπὸ πίσω του θὰ βοσκούνται χιλιάδες μπακαλιάροι καὶ ἔτσι τὸ ψάρεμα γίνεται διπλὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ μισοὶ ψαράδες φίχνονται στὴ ορεγγά καὶ οἱ ἄλλοι ψαρέονται τοὺς μπακαλιάρους.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Όλόκληροι στόλοι ἀπὸ ἀλιευτικὰ γεμίζουν κάθε χρόνο μὲν μπακαλιάρους. Ενα μέρος πουλιέται φρέσκος στὶς κοντινὲς ἀγορὲς καὶ τὸ ἄλλο παστώνεται γιὰ νὰ πλημμυρίσῃ ὅλον τὸν κόσμο σὰν φθηνὴ καὶ θρεπτικὴ τροφή. Τὰ ξερὰ φύλλα τοῦ μπακαλιάρου δὲν λείπουν ἀπὸ κανένα μπακάλικο καὶ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο οἱ Ἑλληνες τὸν τιμοῦν ἰδιαίτερα μαγειρεύοντάς τον τὴν ήμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Μὰ δὲν εἶναι μονάχο τὸ κρέας ποὺ δίνει ὁ μπακαλιάρος στὸν ἀνθρωπο. Εἶναι καὶ τὸ μουσονέλαιο, τὸ γνωστὸ βιταμινούχο λάδι γιὰ τὰ καχεκτικὰ παιδιά, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ σηκότι του καὶ εἶναι πρώτης γραμμῆς δυναμωτικό.

Ο μπακαλιάρος ἔχει σῶμα μακρούλο καὶ σπαρχωμένο. Τὸ μῆκος του ξεπερνᾶ τὸ ἑνάσιμυ μέτρο καὶ τὸ βάρος του εἶναι γύρω στὶς 30 δικάδες. Τὸ μεγάλο καὶ πλακωτὸ κεφάλι του εἶναι κολημένο ἀπ’ εὐθείας στὸν κορμὸ καὶ ἔχει ἀνάλογο στόμα δηλισμένο μὲ γερὰ δόντια. Τὸ σῶμα του εἶναι σταχτοκίτρινο, στολισμένο μὲ σκουροχρωματικούς βούλες στὴν φάρη καὶ τὰ πτερόνυμια του φυτεώνουν στὴν φάρη, στὴν κοιλιά, στὰ δύο πλευρὰ καὶ κοντὰ στὴν οὐρά. Αὕτα τὸν βοηθοῦν νὰ κολυμπᾶ πολὺ γρήγορα καὶ μιὰ φούσκα μὲ ἀέρα, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κοιλιά του τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κάνῃ ἀπότομες καὶ μεγάλες βουτιές.

“Οταν ἔλθῃ ὁ καιρὸς τῆς ὁμοκοίας, οἱ θηλυκοὶ γάδοι ἀφήνουν τὸ γόνο τους στὰ ἄβαθα νερά, γιὰ νὰ ἐκολαφθῇ μόνος του. Τὰ πιὸ πολλὰ ἀπὸ τὰ αὐγὰ τοῦ μπακαλιάρου τὰ τρώγουν τὰ ἄλλα ψάρια, πρὶν ἀκόμη φθάσουν στὸ βυθό. Καὶ τὰ λίγα ποὺ γλυτώνουν γίνονται ἀργότερα ἡ νέα γενιά τοῦ μπακαλιάρου.

Τὸ νόστιμο αὐτὸ καὶ ἔξαιρετικὰ ὠφέλιμο ψάρι τὸ κυνηγοῦν ἄγρια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, καὶ οἱ καρχαρίες καὶ τὰ ἄλλα μεγάλα ψάρια. Ωστόσο οἱ βόρειες θάλασσες δὲν παύουν ποτὲ νὰ εἶναι γεμάτες ἀπὸ μπακαλιάρους γιατί, ὅπως εἴπαμε, ἔχουν μεγάλη γονιμότητα.

Η ΡΕΓΓΑ

Τὴν ξέρουμε ὅλοι μας καπνιστή, χρυσοκίτρινη, ὅπως εἶναι ἀραδιασμένη στὴν κάσα τοῦ ἐμπορίου. Μὰ λίγοι ξέρουν πῶς τὴν ὥρα ποὺ πιάσθηκε στὰ ψαράδικα δίχτυα καὶ πρὶν ἡ ρέγγα γίνει χυστὴ μὲ τὸ κάπνισμα, ήταν ἀσημένια μὲ γαλάζιους καὶ πράσινους φωσφορισμοὺς στὰ πλευρά της.

Μὰ εἴτε ἀσημένια εἴτε χυστὴ ἡ ρέγγα εἶναι ἀληθινὸς θησαυρὸς γιὰ τὸν ἀνθρωπο. Καὶ φρέσκια καὶ καπνιστὴ χορταίνει τὴν φτωχολογία ὅλου τοῦ κόσμουν. Ἐκατομμύρια τόννοι φαρεύονται κάθε χρόνο σὲ ὀρισμένη ἐποχὴ στὶς βόρειες θάλασσες, ὅταν ἀφήνουν τὰ ἀνοιχτὰ νερὰ καὶ πλησιάζουν στὶς ἀκτὲς τῆς βορείου Εὐρωπῆς, γιὰ νὰ γεννήσουν τὰ αὐγά τους κοντὰ στὰ οηχά. Εἶναι τόσο τερπίστια τὰ κοπάδια τους καὶ τόσο πυκνὰ ὅπτε τὰ φωροκάκια δὲν μποροῦν νὰ τὰ διασχίσουν. Μιὰ συμπαγῆς μάζα ἀπὸ ψάρια φωσφορίζει σ’ ὅλη τὴν θάλασσα καὶ εἶναι πιὸ πυκνὸ τὸ κοπάδι παρὰ τὸ νερό. Οἱ φαράδες ποὺ περιμένουν μέρα νύχτα τὸν ἔρχομό τους κυκλώνουν τὰ διάφορα κοπάδια, τὰ ἀποκλείοντα μέσα στοὺς κόλπους καὶ στὰ λιμάνια καὶ φαρεύονταν μὲ τὴν ψυχή τους.

Τὸ πλησίασμα τῆς ρέγγας στὶς ἀκτὲς γίνεται κάθε χρόνο τὴν ἵδια ἐποχή, ἀπὸ τὴν ἀνάγκη ποὺ ἔχει τὸ ψάρι αὐτὸ νὰ ἀφήσῃ τὸ γόνο του στὰ οηχὰ νερά.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς του, γιατὶ ἔνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα κοπάδια τῆς θέρετρας μένει στὰ ψαράδικα δίχτυα. Όστόσο τὸ μεγάλο της πλῆθος καὶ ἡ καταπληκτική της γονιμότητα ἴσοφαρίζουν τὶς ἀπώλειες καὶ τὸν ἄλλο χρόνο τὰ κοπάδια τῆς εἶναι τὸ ὕδιο πυκνὰ μὲ τα προηγούμενα.

Σύμφωνα μὲ τὴ διαπίστωση ποὺ ἔκαναν οἱ φυσιοδίδες, ἡ κάθε θέρετρα γεννᾷ 25—30 χιλιάδες αὐγά. "Αν τὰ μισὰ ἀπ' αὐτὰ κατόρθωναν νὰ ἔκκολαφθοῦν,



Ἡ Θέρετρα

ὅλοι οἱ ὥκεανοὶ τῆς γῆς θὰ γέμιζαν θέρετρα. Καὶ ὅμως ἀπ' ὅλη τῇ φοβερῇ σπορᾷ ποὺ ἀφήνει κάθε θέρετρα γέγγει, μονάχα 3 αὐγὰ κατορθώνουν νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ἀδηφαγία τῶν ἄλλων ψαριῶν καὶ νὰ γίνουν καινούριες θέρετρα. Καὶ ὠστόσο τὸ πλῆθος τῆς θέρετρας εἶναι πάλι τεράστιο καὶ ἂς τὴν κυνηγοῦν ὅλοι: οἱ μπακαλιάδοι, τὰ δελφίνια καὶ πιὸ πολὺ οἱ ἀνθρώποι.

Ἡ θέρετρα δὲν εἶναι πολὺ μεγάλο ψάρι. Τὸ στενὸ καὶ σπαθάτο σῶμα τῆς ξεπερνᾶ σὲ μάρκος τοὺς 30 πόντους καὶ τὰ λέπια τῆς εἶναι ἀσημογάλαξα μὲ πρασινωπὲς ἀντανάγειες στὰ πλευρά. Τὸ μικρὸ κεφάλι τῆς τελειώνει σὲ σουβλερὴ μούρη, ποὺ σχίζεται ἀπὸ ἔνα μεγάλο στόμα ὅλοντὸ γιὰ ν' ἀρπάξῃ τὰ ψαράκια καὶ τὰ μαλάκια, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν τροφὴ τῆς. Τὸ κοιλύμπι τῆς εἶναι γρήγορο καὶ χαριτωμένο χάρη στὰ πτερύγια ποὺ φέρονται στὴν κοιλιά, στὸ στήθος, στὴν ζάχη καὶ κάτω ἀπὸ τὴν οὐρά. "Ενα είδος σὰν θέρετρα ἢ σὰν μεγάλη σαρδέλα, ποὺ ζῇ καὶ στὴ Μεσόγειο, εἶναι γνωστὸ σὲ μᾶς μὲ τὸ ὄνομα «φρίσσα» καὶ ψαρεύεται στὶς ἀκτὲς τῶν νησιῶν μας.

ΜΑΛΕΑΓΡΙΝΗ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΦΟΡΟΣ

"Ανάμεσα στὰ πολύτιμα πετράδια ξεχωριστὴ θέση κατέχει τὸ μαργαριτάρι ποὺ ὠστόσο δὲν εἶναι δρυκτὸ ὅπως τὰ διαμάντια. Βγαίνει ἀπὸ τὴ σάρκα ὁρισμένων στρειδιῶν, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν πίννα. Μὰ τὸ καλύτερο ἀπὸ ὅλα βγαίνει ἀπὸ τὸ στρείδι, ποὺ ἔχει τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «μελεαγρίνη ἢ μαργαριτοφόρος».

"Η μελεαγρίνη εἶναι ἔνα μέτριο διστραχόδερμο, ὅχι πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ κοινὰ στρείδια. Μέσα στὸ σάρκωμά του ἔχει ἔναν ἀδένα, ποὺ ἐκκρίνει μιὰ ὑπόλευκη πηχτὴ οὐσία ποὺ λέγεται μάργαρο. Ο ἀδένας αὐτὸς δὲν μπαίνει πάντα σὲ λειτουργία, οὔτε κάθε φορὰ μαργαριτάρια. Μονάχα ὅταν τρυπώσῃ μέσα

οτι δστραχο κανένα θαλάσσιο σκουλίκι ή άλλο παράσιτο και γαντζωθή στὸ σάρκωμα τοῦ στρειδοῦ, ἀρχίζει ὁ ἀδένας νὰ χύνη μάργαρο γιὰ νὰ σκεπάσῃ τὸν ἐνοχλητικὸ ἐπισκέπτη και νὰ τὸν σκοτώσῃ. Ἐτσι γίνεται τὸ μαργαριτάρι. Τὸ μέγδος τοῦ εἶναι μικρὸν ἢ μεγάλο ἀνάλογα μὲ τὸν πόνο ποὺ νοιώθει τὸ στρειδί ἀπὸ τὴν ἐνόχληση τοῦ παρασίτου και ἀπὸ τὴ διάφορεια τῆς ἐνόχλησεως αὐτῆς.

Συμβαίνει πολλὲς φορὲς νὰ μητὶ στὸ δστραχο και ἵνα πετράδι ἢ ἄμμος ποὺ ἐνοχλεῖ τὸ ζῶο και τὸ ἀναγκάζει νὰ τὸ φκεύσῃ και ἔκεινο μὲ τὸ μάργαρο, κάνοντάς το μαργαριτάρι. Μόνο ποὺ αὐτὸν εἶναι μικρότερης. ἀξίας ἀπὸ τὰ ἄλλα, γιατὶ ξερὶ και περιττὸ βάρος, τὸ πετραδάκι.

Τὰ μαργαριτάρια διαφέρουν στὸ σχῆμα, στὸν δγκο και στὸ χρῶμα. "Άλλα δὲ" αὐτὸν εἶναι στρογγυλὸ σάν μπαλίτες, ἄλλα κάπως μακρουλὰ και ἄλλα ἔχουν τὰ σχῆμα φακῆς, ἐκτὸς ἀπὸ ἔκεινα ποὺ εἶναι κάπως ἀνθρακαλα και δὲν ἔχουν ωρίσμενο σχῆμα. "Έκεινο ποὺ παῖζει σόλο σχετικὰ μὲ τὴν ἀξία τοῦ μαργαριτηρίου εἶναι ὁ δγκος και τὸ χρῶμα του.

"Οσο γιὰ τὰ χρώματα τὰ μαργαριτάρια εἶναι σπόρα στὶς κινηζικὲς θάλασσες, ὑποκίνησια στὴν Αντιρραλία, μαυροπρασίνα στὸ Μεξικὸ και ὃδε στὸν Περσικὸ κόλπο.

Τὰ στρειδία γενικά και ιδιαίτερα τὸ γένος τῆς μελεγάρινης, ζοῦν κατὰ μηχεὶς ἀποικίες στὸν βυθὸ τῶν ουρχῶν νερῶν, ἐπάνω στὴν ἄμμο ἢ κολλημένα στὰ βράχια ερεφονται μὲ μικροογγανισμοὺς και πολλαπλασιάζονται· μὲ αὐγά ποὺ τὰ κρατοῦν ἔξι θμοδύσεως μέσα στὸν ἐσωτερικὸ μανδύα και υγερεψαν τὰ ἀφήνουν στὸ νερὸ ζωντανὰ γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν μόνα τους.

Τὰ στρειδία αὐτὰ ἀφθονοῦν στὸν Περσικὸ κόλπο, στὸν κόλπο τοῦ Μεξικοῦ, κοντά στὶς ἀκτὲς τῆς Κεντρικῆς και τῆς Ιαπωνίας και στὸν κόλπους τῆς Αντιρραλίας. Ειδικοὶ βουτηγκὲς κατεβαίνουν 25-30 μέτρα βάθος μέσα στὸ νερό και ἀνεβόζουν ἐπάνω τὰ στρειδία ποὺ βρίσκουν. "Οσα δὲν ἔχουν μαργαριτάρια πουλιούνται στὴν ἀγορά σάν νοστιμότατα θαλασσινά. Τὰ δὲλλα ποὺ κούρθουν μέσα στὸ δστραχο τοὺς τὸν μικρὸ μησανθό, μπαίνουν χωριστὰ γιὰ νὰ τους ἀφαιρεθῆ το μαργαριτάρι και νὰ πηγαδηῆ παγάκιοισα στὸ ἐμπόριο.

Συμπληρωμάτικὲς πληροφορίες. Πρὶν ἀπὸ τὸν τελευταῖο πόλεμο, οἱ Γιαπωνές εἶχαν σπάσει τὶς πυρὲ τῶν μαργαριταρίων γιατὶ πρόσφεραν χλιαρές μαργαριτάρια στὴ διεύθυνη ἀγορά. Κανένας δὲν ήξερε ποὺ τὰ ἔδρισκαν τόσα πολλά. "Τοτέρα ἔξαρκιώθηκε πώς τὰ γιαπωνέζικα μαργαριτάρια ἔδρισκαν ἀπὸ οἰδιπάλια στρειδοτρφεῖα ποὺ είχαν θρυμβὸν ἀπὸ ξεντηνοὺς ἐπιχειρηματίες στὶς γιαπωνέζικες ἀκτές. Οἱ παραγωγοὶ ἔθαψαν ἐπίτριψες ἵνα πάραστο μέσα σὲ κάθε στρειδί, ποὺ ἔπιαν και τὸ ἔργον για στρειδοτρφεῖο. "Οτάν κατέστην ἔθγαζαν ἔξι τὰ στρειδία, ἔδρισκαν στὸ καθένα και ἀπὸ ἓνα μαργαριτάρι, ποὺ τὸ ἀφαιροῦσαν μὲ προσοχῆ. Κατόπιν ἔκλειναν ἀλλο πάραστο μέσα στὸ κάθε στρειδί και τὸ ἔρριχναν ξανὰ στὸ στρειδοτρφεῖο γιὰ νὰ συγκρατηστὸν σὲ λίγους μήνες καινούριο μαργαριτάρι. Σήμερα λειτουργοῦν πολλὰ τέτοια στρειδοτρφεῖα στὴν Αμερικὴ και στὴν Εδρώπη, ἀπ' ἧσην βγάζουν πάρα πολλὰ μαργαριτάρια, καινώμενα μὲ τὸν ίδιο τρόπο.

Η ΝΕΡΟΧΕΛΩΝΑ

"Η μεγάλη θαλασσινὴ γελώνα, ποὺ ζῇ στὶς διατολικὲς θάλασσες και στὰ νερὰ τοῦ Ιαπετιοῦ, εἶναι ἀμφίβιο ζῷο. "Ανάπτυξις μὲ πνεύμονες και μ' ὅλο ποὺ περνᾶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς της στὴ θάλασσα, βγαίνει ώστόσο στὶς ἐσημειώσεις και στὰ νησιά γιὰ νὰ γεννήση τὰ αὐγά της μέσα στὴ ζεστὴ ἄμμο.

Διαφέρει ἀρχετα στὴ σωματικὴ κάτασκευὴ ἀπὸ τὶς χελώνες τῆς στεριάς, γιατὶ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτές και τὰ πόδια της ἔχουν δάχτυλα ἔνωμένα μὲ

μεμβρανή ή είναι άλλαγμένα σε πτερύγια. Έπισης τὸ δότρακό της ἔχει διαφορετική διαρροή μισιού, χωρισμένο σε στενόμακρες φέτες και άλλα σχέδια.

Όλες οι χελώνες τῆς στεριάς και τῆς θάλασσας χωρίζονται σε 270 είδη, διάλογα με τὴν σωματική τους κατασκευή, τὸ μέγεθος και τὶς συνήθειες ποὺ ἔχουν στὴ ζωή τους. Απὸ αὐτὲς οἱ πιὸ μεγάλες, ἀληθινοὶ γίγαντες, είναι οἱ θαλασσινές, που ζοῦν προπάντων στὶς θερμές θάλασσες. Τὸ μάκρος τους ἔπειρνα τὰ 2 μέτρα και τὸ βάρος τους είναι παραπάνω ἀπὸ μισὸ τόννο. Επυγε πολλὲς φορές νὰ φαρευθοῦν στὸν Ελιγμικὸ Ωκεανὸ νεροχελῶνες πάνω ἀπὸ 3 μέτρα μάκρος και βάρος μέχρι ἐνάμιον τόννο.

Μιὰ ποικιλία τῆς νεροχελώνης είναι γνωστὴ μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ὄνομα «Εμύς», ποὺ δὲν λείπει οὐτε ἀπὸ τὰ δικὰ μας μέρη, γιατὶ ζῇ στὰ νερὰ τῶν βάλ-



Η νεροχελώνα

τῶν και τῶν ἥσυχων ποταμῶν. Η τελευταία αὐτὴ είναι πολὺ μικρότερη ἀπὸ τὴ θάλασσανή και λέγεται «τελματόβιος».

Η θαλασσινή ἔχει μάκρος ἀπὸ 1 ½—2 μέτρα, ζῇ κατὰ μικρὲς διαδέξια στὰ νερὰ τῶν τροπικῶν και τῶν εὐκράτων ζωῶν και τρέφεται μὲ φάρια, μαλάκια, καβούρια και φύκια. Κυνηγιέται δημος ἀγρια ~~ἀπό~~ τὸν καρχαρία, ποὺ προτιμᾶ τὸ κρέας τῆς και ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ θέλει νὰ τῆς πάρῃ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κρέμι, και τὸ πολύτιμο, δότρακο, ποὺ είναι γνωστὸ στὸ ἐμπόριο μὲ τὸ δόνομα «ταρταρούγα», και κατάλληλο γιὰ τὴν κατασκευὴ διαφόρων κομψοτεχνημάτων. Τέτοια είναι οἱ ἀκριβὲς σιγαδοθῆκες, βεντάγιες, σκελετοὶ γιὰ ματογυάλια και άλλα. Οἱ θαλασσινὲς χελῶνες τῆς Ἰνδονησίας δίνουν τὴν ἀκριβώτερη ταρταρούγα, ποὺ ξεχωρίζει τὸ δωρικὸ μαυροπόρδινο χρῶμα τῆς. Τελευταῖα κατασκευάσθηκε και σύνθετικὴ ταρταρούγα, γιάτὶ ή φυσικὴ είναι πάρα πολὺ ἀκριβῆ.

Η θαλασσινή χελώνα γεννᾶ καθέτη φράδ 200—300 αὐγὰ ποὺ τὰ θάπτει στὴ ζεστὴ ἄμμο τῆς ἀκτῆς γιὰ νὰ ἐκκολαφθοῦν μὲ τὴ ζεστὴ τοῦ ήλιου. Όταν ἐκκολαφθοῦν τὰ αὐγά, οἱ μικρὲς χελωνίτες τρέχουν ἀμέσως νὰ χωθοῦν στὸ νερὸ και μεγαλώνουν μοναχές τους. γιατὶ ή μητέρα τους δὲν δείχνει ἄλλη φροντίδα.

Η θαλασσινή χελώνα, δπως και διεις οἱ χελῶνες, ζῇ πολλὰ χρόνια. Εξαχριβώθηκε διτὶ μερικὲς Ἑγγαστὶν πάνω ἀπὸ 150 χρόνια.

Ο ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟΣ

“Ενα έξωτικό πουλί τῶν θερμῶν χωρῶν, ποὺ εἶναι γνωστὸ καὶ στὴ νότιο Εὐρώπη, εἶναι ὁ φοινικόπτερος. Ἐντύπωση κάνουν σ' ἐκεῖνον ποὺ τὸν βλέπει τὸ δραῦο δόδινο χρῶμα ποὺ κυριαρχεῖ στὸ φτέρωμά του μαζὶ μὲ δλες τὶς ἀποχρώσεις τοῦ κόκκινου καὶ τὸ ἔξαιρετικὸ μῆκος ποὺ ἔχουν τὰ πόδια του, ὃ λαιμὸς καὶ τὸ φάμφος του.

Μπορεῖ νὰ πῆ κανένας πὼς ὁ φοινικόπτερος εἶναι ἡ καμηλοπάρδαλη τοῦ πτερωτοῦ κόσμου. Τὸ μεγάλο μακρούλο σῶμα του, στηριγμένο πάνω στὰ πανύψηλα καὶ λεπτὰ πόδια του, εἶναι σκεπασμένο ἀπὸ μαλακὸ φτέρωμα ρόδινο στὸ στήθος, στὴν κοιλιά, στὸ λαιμὸ καὶ στὸ φάμφος, κόκκινο σὰν φλόγα στὴν πλάτη καὶ παρδαλὸ στὰ φτερά, ποὺ ἔχει δλες τὶς ἀνταύγειες τοῦ κόκκινου. Δὲν μπορεῖ νὰ φαντασθῇ κανένας πὼ φανταχτερὸ θέαμα ἀπὸ ἔνα κοπάδι φοινικόπτερους ποὺ καθρεπτίζονται στὰ ἥσυχα νερά τῶν βάλτων.

Οἱ φοινικόπτεροι ζοῦν καὶ μεγάλα κοπάδια κοντά στὰ ἄβαθα νερὰ τῶν βάλτων καὶ στὶς ἐκβολὲς τῶν ποταμῶν. Χτίζουν τὶς φωλιές τους τριγωνικές, μισές μέσα στὸ νερό, μισές ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια του. Ἔκει γεννᾶν κάθε θηλυκιά

2—3 αὐγά, ποὺ τὰ κλωσσοῦν μὲ τὴ σειρὰ μιὰ ἡ μητέρα καὶ μιὰ ὁ πατέρας, ὥσπου νὰ βγοῦν τὰ πουλάκια.

Ἡ τροφὴ τους εἶναι μικρὰ ψάρια, μαλάκια καὶ σκουλήκια τοῦ νεροῦ, ποὺ τὰ βρίσκουν ψάχνοντας μὲ τὸ μακρύ τους φάμφος μέσα στὴ λάσπη τῶν βάλτων. Τὸ βράδυ κουρνιάζουν μέσα στοὺς καλαμιῶνες κυκλωμένοι ἀπὸ τὰ νερά καὶ δταν κοιμοῦνται συνηθίζουν νὰ στηρίζωνται μονάχα στὸ ἔνα πόδι, ἐνῶ τὸ ἄλλο τὸ διπλῶνουν κάτω ἀπὸ τὴν κοιλιά τους. Γιὰ νὰ εἶναι διμως προφυλαγμένοι τὴν ἄρα τοῦ ὑπονού, βάζουν στὶς ἄκρες σκοπούν, ποὺ ἀγρυπνοῦν γιὰ νὰ δώσουν εἰδῆση στὸ κοπάδι στὸν παραμικρὸ κίνδυνο. Οἱ κυνηγοὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ πάσουν φοινικόπτερους ἐπάνω στὸν ὑπονού, προσπαθοῦν πρῶτα νὰ πνίξουν ἀθόρυβα τοὺς φρουρούς, ποὺ τοὺς πλησιάζουν κρυμμένοι κάτω ἀπὸ ἔνα δεμάτι ἄχυρο.

Τὰ μεγαλύτερα κοπάδια ἀπὸ φοινικόπτερους ζοῦν στὴν Ἀμερική, στὴ νότιο Ασία, στὴν Εὐρώπη καὶ στὴ βρόειο Ἀφρική. Πολλὲς φορὲς ἔνα κοπάδι ἔχει 50—60 χιλιάδες πουλιά. Στὴν Ἀμερική τὸ πουλί αὐτὸ τὸ λένε «μαραμποῦ», μὰ τὸ ἐπιστημονικό του ὄνομα εἶναι «φοινικόπτερος ὁ ρόδινος».

Ο ΠΙΓΚΟΥ·ΙΝΟΣ

Ο μοναδικὸς κάτοικος τῶν δικτῶν τῆς Ἀνταρκτικῆς καὶ τῶν ἐρήμων νησιῶν Φάλκαντ εἶναι ἔνα παράξενο ὄνδροβιο πουλί, ποὺ λέγεται πιγκούνινος. Τὸ ἐπιστημονικό του ὄνομα εἶναι «ἀπτηνοδότης ὁ γιγάντιος» καὶ πατούδια του εἶναι ἡ Παταγωνία, χώρα τοῦ τελευταίου ἄκρου τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς. Ζῇ κατὰ μεγάλες ἀγέλες στὶς πάγωμένες ἀκτὲς τῆς Ἀνταρκτικῆς καὶ σὲ διάφορα ἔρημα νησιά πέρα ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο Χόρν.

Τὸ μοναδικὸ αὐτὸ πουλὶ τῆς νοτίου κατεψυγμένης ζώνης ἔχει πολλὰ παράξενα. Ἐνῶ εἶναι πουλὶ μὲραμφος δὲν ἔχει φτερὰ γιὰ νὰ πετάξῃ. Τὰ φτερά του εἶναι μεταμορφωμένα σὲ πτερούγια γιατὶ νὰ τὸ βοηθοῦν στὸ κολύμπι καὶ ἔχω ἀπὸ τὸ νερὸ χρέονται σᾶν χέρια. Ἀκόμα, ἐνῶ δὲν εἶναι ἄνθρωπος, δὲ πιγκούνινος βαδίζει ὅρθιος καὶ μάλιστα μὲραμφάτη μεγαλοπρέπεια, λέσ καὶ εἶναι ἀνώτερος κληρικός, ποὺ πάει σὲ λεροτελεστία. Μὰ τὸ πιὸ παράδοξο εἶναι οἱ συνήθειές του ποὺ εἶναι πιὸ πολὺ ἀνθρώπινες παρὰ σᾶν τις συνήθειες τῶν ἄλλων πουλιῶν. Ἔξαφνα συνηθίζει νὰ κάνῃ δρόμους πάνω στὴν παγωμένη γῆ μέχρι τις κατοικίες τῆς κάθε κοινότητος, ποὺ γίνονται πρόσχειρα μὲραμφαστὲς πέτρες, οἱ ὅποιες εἶναι πολὺ σπάνιες σ' ἑκεῖνα τὰ μέρη, ποὺ τις μεταφέρει ἀπὸ πολὺ μακρινά γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ. Κάνει κοινωνικὴ ζωή. Μοιράζονται σὲ ἵσα μέρη τὴν τροφὴ τους. Ἀκόμια καὶ τὰ παιδιά δὲν ἀνήκουν στοὺς γονεῖς τους παρὰ σ' ὅλη τὴν κοινότητα ποὺ τὰ φροντίζει.

Οἱ δουλειὲς γιὰ τὴν συντήρηση καὶ τὴν προκοπὴ τῆς κάθε κοινότητος εἶναι μοιρασμένες συστηματικά. Μιὰ διμάδα θὰ πάνη στὸ ψάρεμα γιὰ νὰ φέρῃ τὴν τροφὴ τῆς κοινότητος, ἄλλη θὰ καθίσῃ στὸ συνοικισμὸ γιὰ φρουρὰ καὶ γιὰ



Πιγκούνινοι (δύο διαφορετικά είδη)

δημόσια ἔργα, ἄλλη θὰ καταγίνεται μὲτο κλώσημα τῶν αὐγῶν καὶ ἄλλη μὲτο δασκάλεμα τῶν μικρῶν πιγκούνινων, γύρω ἀπὸ τὰ πρόγματα ποὺ πρέπει νὰ μάθουν στὴ ζωή τους. Οἱ καθένας δουλεύει γιὰ τὴν διάτητα καὶ ὅλοι μαζὶ φροντίζουν γιὰ τὸ κάθε δτομό.

Οἱ φωλιές τους εἶναι ὑπόγειες ὅταν τὸ ἔδαφος εἶναι μαλακὸ καὶ ουγκογενοῦν μεταξὺ τους μὲν ἔναν δαίδαλο ἀπὸ διαδόμους. Καὶ ὅπου τὸ ἔδαφος εἶναι παγωμένο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σκαρφθῇ, οἱ φωλιές εἶναι οηχές λακούβες, τριγνητισμένες μὲ μικρές πέτρες καὶ στρωμένες μὲ φύκια καὶ πούπουλα. Σὲ κάθε τέτοια κατοικία μένει καὶ ἀπὸ ἔνα ἀνδρόγυνο γιατὶ ὅλοι οἱ πιγκούνινοι εἶναι ζευγαρωμένοι. Οἱ καθένας ἔχει τὸ ταΐζι του. Τὰ αὐγὰ ποὺ γεννιοῦνται εἶναι λιγόστα γιατὶ δὲν γεννοῦν ὅλες οἱ πιγκούνινες. Μία στὶς πέντε γεννᾶ ἔνα αὐγὸ τὸ χρόνο. Γι' αὐτὸ

μάλις γεννηθοῦν τὰ αὐγὰ θεωροῦνται κτῆμα τῆς κοινότητος ὅπως καὶ τὰ μικρά ποὺ θὰ βγοῦν ἀπὸ αὐτά. "Ολες οἱ οἰκογένειες ἀγαποῦν τὰ μωρά σὰ δικά τους καὶ τὰ φροντίζουν μὲ ἀφάνταστη στοργή. Στὸ κοινὸ συσσίτιο πρῶτα πρέπει νὰ φάγουν τὰ παιδιά καὶ ὑστερα οἱ μεγάλοι καὶ ἀν δὲν περισσεύῃ τροφὴ γιὰ τοὺς μεγάλους αὐτοὶ θὰ μείνονται νηστικοῖ.

Οἱ ἡλικιωμένες πιγκούνες ἀναλαβαίνουν τὴν ἀνατροφὴ τῶν μικρῶν, λές καὶ εἶναι διωρισμένες δασκάλες. Τὰ συνοδευ ὦν στὸ κολύμπι, τὰ ἔνανταφέρονται πίσω, φροντίζονται νὰ μὴ λείπῃ κανένα καὶ ὑστερα ἀπὸ τὸ συσσίτιο τὰ μαζεύονται γῆρας τους καὶ τὰ διδάσκουν διάφορά χρήσιμα πράγματα: πῶς νὰ βριδίζουν μὲ ἔξιοπρέπεια, πῶς νὰ κρατοῦν μιᾶ πέτρα ποὺ πρέπει νὰ τὴν φέρουν ἀπὸ μακρινά, πῶς νὰ σκάψουν τὴ γῆ καὶ ἄλλα τέτοια: "Οταν πιάνη χιονοθέλλα, οἱ δασκάλες πιγκούνες δὲν βγάζουν τὰ παιδιά σὺν περίπτωτο ἀλλὰ κάθονται μέσα στὶς φωλιές καὶ παίζουν μαζὶ τους ὥσπου νὰ περάσῃ τὸ κακό. Τὰ ζωηρὰ πιγκούνενάκια, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ὑποταχθοῦν στὴν πειθαρχία τοῦ σχολείου τρῶνε ξύλο ἀπὸ τὶς δασκάλες γιὰ νὰ βάλουν γνώση.

Συμπληρωματικὲς πληροφορίες. Κανένα ἄλλο ζύρο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ στὴν πολὺ ἀφιλόξενη Ἀνταρκτική, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πιγκούνος. Καὶ αὐτὸς γιατὶ ὁ πιγκούνος μὲ τὴν ἀνώτερη νοημοσύνη του καὶ μὲ τὴ λιτότητα τῆς ζωῆς του κατέφερε νὰ δργανώσῃ ζωὴ ἐκεῖ ποὺ τὰ κατώτερα ζῶα καὶ πουλιά θὰ ἔξαφανίζονται γρήγορα. Τὸ παράδοξο ἔλειπε διὰ τὸ κοινωνικό σύστημα τῶν πιγκούνων εἶναι ἀκριβῶς δῆμοι μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἐφαρμόζουν στὸ βρέφειο πόλο τοῦ Ἐσκιμών, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κρατήσουν στὴν ζωή. Τὸ σύστημα αὐτὸς εἶναι ἡ κοινωνική μορφή καὶ απόλυτη κοινωνική ἀλληλεγγύη.

"Επειδὴ ή στεριά τῆς Ἀνταρκτικῆς καὶ τὰ νησιά τῆς νοτίου κατεψυγμένης ζώνης δὲν ἔχουν καμιὰ βλάστηση, ὁ πιγκούνος ἀναγκαστικὰ ζητᾷ τὴν τροφὴ του μέσα στὴ θάλασσα. Τὰ φτερά, ποὺ δὲν τοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ πετάξῃ, ἔγιναν μὲ τὸν καιρὸ πτερύγια γιὰ νὰ κολυμπᾶν καὶ νὰ βρίσκη τὴν τροφὴ του μέσα στὸ νερό. Πιὰ νὰ ἀνθέξῃ πάλι στὸ τρομερό, κρύο ἔχει ἔνα στρῶμα λίπος κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα του γιὰ νὰ κολυμπᾶν κατύστερα στὸ νερό δίχως νὰ μουσκεύῃ. Τὸ πτερώμα του εἶναι λιπαρό καὶ ἀδιάδροχο. "Οσο γιὰ τὴ σωματικὴ του κατασκευὴ, καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι λιγώτερο παράξενη ἀπὸ τὶς συνήθειές του. Τὸ κορμὶ του, δῆμος ἔνα μέτρο, εἶναι φαρδὺ πρὸς τὰ κάτω καὶ στενό πρὸς τὰ πάνω, σὰν τιάλη. Τὸ κεφάλι του εἶναι στραγγυλό μὲ δύο ἔξυπνα μάτια καὶ ἔνα γερὸ ράμφος. Στηρίζεται πάνω στὸ λαιμό καὶ ἀπὸ τὸ στήθος του πρέμονται σὰν χεράκια οἱ μεταμορφωμένες φτερούγες του ἐνῶ τὸ κορμὶ στέκεται δρυθιό: πάνω στὰ πόδια του. "Χρωματισμός, ποὺ ἔχει τὸ πτερώμα του, εἶναι διαφορετικός στὰ διάφορα μέρη σὲ τρόπο ποὺ δίνει περιεργή διῆγη στὸν πιγκούνο. "Ετοι οἱ πλάτες του ἔχουν σχούρο σταγόνη χρώμα, τὸ κεφάλι καὶ δ. λαιμός του ἔχουν κατάρματρο χρώμα, μὲ μιὰ κίτρινη λωρίδα ἡπό τὰ δυο μέρη του λαιμού. Τέλος τὸ φτέρωμα τῆς κοιλιᾶς εἶναι διπλό, γιονάτο.

Οἱ πιγκούνοι εἶναι πουλιά ἐντελῶς ἀποκατάστατα καὶ δταν ἰδοῦν ς ζητρωπὸ φέρονται μὲ ἔξαιρετην ἡμεράδα. Τὸν πλησιάζουν ἀφοσία, δείχνουν μὲ κάθε τρόπο τὴ λαρή τους, κουνόνται τὰ πτερύγιά τους γιὰ νὰ δείξουν τὴ φιλία τους, τοῦ προσφέρουν μικρές πέτρες ποὺ τὶς θεωροῦν τὸ πιὸ πολύτιμο πρήγμα τους. Γενικά οἱ συγγένειες τῶν πιγκούνων εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ ἐνδιαφερούσεις, ποὺ μποροῦν νὰ σημειώσουν σὲ ζῶα καὶ γιὰ αὐτὸς τραβοῦν πολὺ τὴν προσοχὴ τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.

Τ Ε Λ Ο Σ



024000018247

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΣΕΙΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ "ΠΑΡΘΕΝΩΝ"

ΤΑΞΗ Α'

- 'Ολικό 'Αναγνωστικό ('Αλφβ.)
- Μαθαίνω τή γλώσσα μου
- Μαθαίνω νά μετρώ

ΤΑΞΗ Β'

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό (πραγματικούς).
- Μαθαίνω τή γλώσσα μου
- Μαθαίνω νά μετρώ

ΤΑΞΗ Γ' (χωριστή)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- Γραμματική Δημοτική;
- Παλαιά Διαδήκη
- 'Ηρωϊκά Χρόνια
- Φυσική Ιστορία
- 'Αριθμητική μέ εικόνες
- Πατριδισμογνωσία - Τό διαμέρισμα κάθε μαθήτου
- Πατριδισμογνωστικός Χάρτης

ΤΑΞΗ Δ' (χωριστή)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- Γραμματική Δημοτικής
- Καινή Διαδήκη
- 'Αρχαίο 'Έλλαδα
- Φυσική Ιστορία
- 'Αριθμητική μέ εικόνες
- Γεωγραφία 'Έλλαδος
- Τριπλός χάρτης 'Έλλαδος

ΤΑΞΕΙΣ Γ-Δ (Ιον έτος Συν]λιαζ)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- Γραμματική Δημοτικής
- Παλαιά Διαδήκη
- 'Έλληνική Ιστορία
- Φυσική Ιστορία
- 'Αριθμητική μέ εικόνες
- Πατριδισμογνωσία - Τό διαμέρισμα κάθε μαθήτου
- Πατριδισμογνωστικός χάρτης

— ΤΑΞΕΙΣ Γ-Δ (2ον έτος Συν]λιαζ)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- Γραμματική Δημοτικής
- Καινή Διαδήκη
- 'Έλληνική Ιστορία
- Φυσική Ιστορία
- 'Αριθμητική μέ εικόνες

- Γεωγραφία 'Έλλαδος
- Τριπλός χάρτης 'Έλλαδος

ΤΑΞΗ Ε' (χωριστή)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- 'Αγωγή Πολίτου
- Γραμματική Καθαρευούσης
- 'Εκκλησιαστική Ιστορία
- Βιζαντινή Ιστορία
- Φυσική Ιστορία
- Φυσ. Πειραματική- Χημεία
- 'Αριθμητική Ε-ΣΤ
- Γεωμετρία Ε-ΣΤ
- Γεωγραφία 'Ηπείρων
- Χάρτες 'Ηπείρων

ΤΑΞΗ ΣΤ' (χωριστή)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- 'Αγωγή Πολίτου
- Γραμματική Καθαρευούσης
- Λειτουργική- Κατήχηση
- Ιστορία Νέων Χρόνων *
- Φυσική Ιστορία
- Φυσ. Πειραματική-Χημεία
- 'Αριθμητική Ε-ΣΤ'
- Γεωμετρία Ε-ΣΤ'
- Γεωγραφία Έυρώπης
- Τριπλός χάρτης Ευρώπης

ΤΑΞΕΙΣ Ε-ΣΤ' (Ιον έτος Συν]λιαζ)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- 'Αγωγή Πολίτου
- Γραμματική Καθαρευούσης
- 'Εκκλησιαστική Ιστορία
- Βιζαντινή Ιστορία
- Φυσική Ιστορία
- Φυσ. Πειραματική-Χημεία
- 'Αριθμητική Ε-ΣΤ'
- Γεωμετρία Ε-ΣΤ'
- Γεωγραφία 'Ηπείρων
- Χάρτες 'Ηπείρων

ΤΑΞΕΙΣ Ε-ΣΤ' (2ον έτος Συν]λιαζ)

- 'Ελεύθερο 'Αναγνωστικό
- 'Αγωγή Πολίτου
- Γραμματική Καθαρευούσης
- Λειτουργική-Κατήχηση
- Ιστορία Νέων Χρόνων
- Φυσική Ιστορία
- Φυσ. Πειραματική - Χημεία
- 'Αριθμητική
- Γεωγραφία Έυρώπης
- Τριπλός χάρτης Ευρώπης

