

Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΣΤΟΥ  
βασιλείου  
ΤΟΥ

ΑΝΘΟΚΗΠΟ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΣΕΩΣ "ΕΛΓ.Σ"

Φωτογραφία από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πολιτικής



Σπύρος Ι. Παπασπύρου  
Ζωγράφος  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

Χυραι τα ώραια

ΣΤΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΤΟΝ ΑΝΘΟΚΗΠΟ



Δημοτικό Βασιλείου την



ΕΚΔΟΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ "ΕΛΠΙΣ",  
ΑΘΗΝΑΙ - 1961

Σπύρος Ι. Παπασπύρου  
Ζωγράφος  
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

17847

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

PRINTED IN GREECE

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέ μου, ἀπὸ τοῦτα τὰ θρανία,  
κάμε νὰ βγῆ ἔνας στρατός,  
νᾶναι καμάρι τῆς Πατρίδας  
καὶ νᾶν' τοῦ κόσμου δλου φῶς!...

# ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ;

Κάτι λουλουδάκια ποιὸς τὰ  
ξέρει

σὲ πανέμορφο περθόλι,  
πούχουν μύριες εύωδιές,  
πούχουν χρώματα καὶ  
χάρι  
καὶ περίσσια κάλλη;



Κάτι λουλουδάκια ποιὸς τὰ  
εἶδε,

ἀνοιχτὰ στὸ φῶς  
νὰ μιλοῦν σάν ἡλιαχτίδες  
καὶ δροσοσταλίδες σάν  
ἀσήμια  
νᾶχουνε στολίδια;

Στὸ τρανὸ περθόλι ποιὸς ἐμ-  
πῆκε,

μελισσοῦλες ποῦν' γεμάτο  
κι' ἀπ' ἀνθὸ σ' ἀνθὸ<sup>ν</sup>  
τὸ χρυσὸ ρουφᾶνε μέλι  
στῆς καρδιᾶς τους  
τὴν κυψέλη;



Θέτε νὰ γνωρίστε  
τοῦτο τ' ἀνθοκῆπι,  
μὲ τὰ μύρι' ἀνθάκια,  
τὸ χρυσὸ μελίσσαι;

Θὰ τὸ βρῆτε δῶ!  
Κάτω ἀπ' τὸ γαλάζιο  
καθαρὸ ούρανό μας!  
Εἶναι, τὸ Σχολειό μας!





## ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ

Έχω μιά χαρά κρυφή,  
μιά χαρά πολὺ μεγάλη·  
τὸ χρυσό μου τὸ σχολειὸ  
θ' ἀνοίξῃ τώρα πάλι.

Τις ἀκρογιαλιές θ' ἀφήσω,  
τὰ παιγνίδια στὴν πλαγιὰ  
καὶ θὰ τρέξω νὰ καθήσω  
στὸ θρανίο μου ξανά.

Τί χαρά! Δίπλα μου πάλι  
ἀδελφάκια ἀγαπημένα,  
δὲ Κωστῆς κι' δὲ Παναγιώτης,  
ἡ Σταθούλα καὶ ἡ Λένα!

Γελαστὸς θᾶναι σὰν πάντα  
ὁ καλὸς ὁ Δάσκαλός μᾶς  
κι' ὁ Χριστούλης πρῶτος Φί-  
λος  
στὸ πλευρὸ τοῦ καθενός μας.

Ω Χριστέ μας, τὴν καινούρ-  
για  
τοῦ σχολειοῦ μας τὴ χρονιά,  
βλόγησέ τηνε καὶ κάμε  
πλούσια νάχη τὴ σοδειά!...

Καλή Σεργίη



## ΚΑΛΗ

## ΑΡΧΗ

Πώπω, γιὰ ιδέτε  
τί πανηγύρι -  
γίνεται σήμερα  
στὸ σχολειό!  
Διάπλαστα οἱ πόρτες  
εἰν' ἀνοιγμένες  
καὶ μπαινοθγαίνουν  
ἔνα σωρό,

καταχαρούμενα  
κοριτσάκια  
μὲ μπλὲ ποδίτσες  
κι' ἄσπρο γιακά  
καὶ λεβεντόκορμα  
ἀγοράκια  
σὰν στρατιωτάκια  
κι' αύτὰ μικρά.

“Ολα γελοῦνε  
αύτή τη μέρα  
καὶ σλα ἔχουν  
τρανή γιορτή.

“Ενας στὸν ἄλλο  
λέει: «Καλημέρα,  
φίλε μου, γειά σου,  
καλή ἀρχή».

\* \* \*

Μέσα στὴν τάξι  
τί πανηγύρι!  
Καὶ τί εξεφάντωμα  
στὴν αὐλή!  
Ως καὶ στὸν κῆπο  
τὰ σπουργιτάκια  
γλυκολαλοῦνε:  
«Καλή ἀρχή!»

“Εθαλε ό πίνακας  
τὴν καλή του  
~~Περού~~ έπισημη  
φορεσιά  
κι' ἡ κιμωλία  
μὲ τὰ λευκά της,  
ντύθηκε ὅμορφα  
γιορτινά.

\* \* \*

“Η κυρά-” Εδρα,  
ποὺ τὰ στολίδια  
τὰ ἀγαπάει  
πολύ-πολύ,  
μὲ δλοκέντητα  
πετσετάκια  
βάζα καὶ δνθη  
ἔχει ντυθῆ.

Καὶ τὰ θρανία  
φρεσκοθαμμένα  
καταχαρούμενα  
νάτα κι' αύτά!  
Καὶ καθὼς εἶναι  
ξεκουρασμένα  
μέρες καὶ μῆνες  
δίχως δουλειά,

\* \* \*

ἔχουν ἀνοίξει  
τὴν ἀγκαλιά τους  
καὶ ἀνυπόμονα καρτεροῦν  
νὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα,  
ποὺ τὰ παιδάκια  
μέσα στὴν τάξι  
πάλι θὰ μποῦν.

Οἱ χάρτες ὅλοι  
εἶν' ξαπλωμένοι  
πάνω στοὺς τοίχους  
φαρδειά-πλαστειά.  
Σὲ λίγο πάνω  
σ' αὐτοὺς θὰ γίνουν  
ταξείδια ἀμέτρητα,  
μακρυνά.

\* \* \*

“Ολα χαρούμενα,  
ὅλα γιορτάζουν  
καὶ ὅλα εὔχονται:  
«Καλὴ ἀρχὴ»  
καὶ στὴν αὐλή μας  
τὸ τραπέζακι  
γιὰ ἀγιασμὸ  
ἔχει στηθῆ.

Μ' εύλαβεια στέκονται  
όλοι τριγύρω,  
γονεῖς καὶ Δάσκαλοι  
καὶ παιδιά,  
κι' ὁ παπα-Θόδωρος  
ἀπ' τὴν καρδιά του  
λέει τοὺς ὕμνους  
εὐλαβικά.



Κι' ὁ Βασιλάκης,  
ποὺ μὲ λαχτάρα  
νὰ ρθῇ περίμενε  
στὸ σχολειό,  
μὲ τὰ χεράκια του  
σταυρωμένα  
μιὰ προσευχούλα  
λέει στὸ Χριστό.

«Σ' εύχαριστῷ,  
Καλὲ Χριστέ μου,  
ποὺ μὲ μεγάλωσες  
τόσο πολὺ<sup>1</sup>  
καὶ μ' ἔχεις κάνει  
—ὠ τί χαρά μου—  
τῆς τρίτης τάξης  
πιὰ μαθητή!...»



Κι' ὁ ιερέας μας  
τὰ παιδάκια  
ραντίζει ὅλα  
μὲ Ἀγιασμὸ  
κι' ὄλοι τὸ ξέρουν,  
πώς φέτος πάλι,  
εύλογημένο  
θᾶν' τὸ σχολειό.

19  
8  
—  
104



## ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Δημητρούλα

—Στὸ καλό, Δημητρούλα, στὸ καλὸ κοριτσάκι μου! Ο Χριστὸς κι' ἡ Παναγία νᾶναι μαζῆ σου. Καὶ πρόσεξ, μὴν ἀφήσῃς καθόλου τὸν ἄγγελό σου ἀπ' τὸ χεράκι. Ακοῦς;

Ἡ Δημητρούλα φίλησε τὸ χέρι τῆς Μανούλας τῆς καὶ ξεκίνησε. Πρώτη φορὰ ξεκίνησε γιὰ τὸ σχολειό. Ἡταν πιὰ ἔξη χρονῶν καὶ θὰ ιπήγαινε στὴν πρώτη τάξι.

Τάκ-τάκ, χτυποῦσε ἡ μικρή της καρδιά, καθὼς δρασκέλιζε τὴν αὐλόπορτα! Τὰ ποδαράκια της ἦταν τόσο βαρειά!

Κοντοστάθηκε. "Εσφιξε στὸ χεράκι τὴν καινούργια σάκκα καὶ γύρισε νὰ ξαναρρίξῃ μιὰ ματιὰ στὴ Μαμά. Τὰ ματάκια της γέμισαν δάκρυα. Πόσες σκέψεις στριφογύρισαν στὸ μικρό της μωσάδο!..."

"Σίγουρα, τώρα ποὺ αύτὴ θὰ ἔλειπε ἀπὸ τὸ σπίτι, ἡ Μαμά θὰ ἀγαποῦσε πιὸ πολὺ τὰ μικρά της ἀδελφάκια!... Θὰ τοὺς ἔδινε γλυκό!... Ἐνῶ αύτή;... Θὰ ἦταν μόνη στὸ σχολεῖο!... Κι' ἀν ἡ δασκάλα της ἦταν κακιά;

— "Αντε, Δημητρούλα μου! Γιατί παιδάκι μου, δεν προχωρεῖς; τής εἶπε ή Μαμά, πηγαίνοντας κοντά της.

"Η Δημητρούλα κάτι σιγομουρμούρισε. "Εκρυψε τὸ προσωπάκι της μέσα στὸ φόρεμα τῆς Μαμᾶς καὶ ὅρχισε νὰ κλαίη. Η Μητερούλα τὴν ἀγκάλιασσε, τὴ φίλησε στὰ μαλλιά καὶ τῆς ψιθύρισε στ' αὐτὶ χίλια-δυὸ λογάκια γιὰ τὴν καλή της τὴ Δασκάλα καὶ τοῦ σχολειοῦ τὶς χαρές.

\* \* \*

"Η Δημητρούλα ἔπαψε σιγά-σιγά νὰ κλαίη. Φίλησε τὴ Μανούλα της κι' αὐτὴ ξανὰ πολλὲς φορὲς καὶ ξεκίνησε πάλι. Δὲν πρόλαβε ὅμως νὰ προχωρήσῃ λίγα βήματα κι' ἀπὸ τὸ διπλανὸ παράθυρο ἀκούστηκε ἄγρια ἡ φωνὴ τῆς κυρά Στάθαινας.

| — Ποῦ θὰ μου πᾶς, παληόπαιδο; Θὰ σὲ μαρτυρήσω στὸ Δάσκαλο κι' ἀλλοίμονό σου! |

Μάλωνε τὸ Γρηγόρη, ποῦθαν κι' αὐτὸς μαθητής.

Πώ-πώ! Θὰ εἰναι πολὺ κακὸς δ Δάσκαλος, σκέφθηκε ἡ Δημητρούλα. Ή κόλλησε τὴν πλατούλα της στὸ δέντρο κι' ὅρχισε ξανὰ νὰ σιγοκλαίη. Η Μαμά της τὴν ἀγνάντεψε ἀπὸ μακρυά καὶ πήγε πάλι κοντά της.

Τὴ χάϊδεψε, τὴ φίλησε καὶ τῆς γέμισε τὴν τσέπη λιχουδιές.

| — Θέλω νὰ ἔρχεσαι καὶ σὺ στὸ σχολεῖο, Μαμά, σιγομουρμούρισε.

| — Μὰ κοριτσάκι μου, δὲν πηγαίνουν οἱ Μαμάδες σχολεῖο.

| — Μὰ ἡ Δημητρούλα τίποτα. Τῆς κρατοῦσε σφιχτὰ τὸ χέρι. Η Μαμά ὅρχισε νὰ τῆς ξαναλέη πάλι χίλια-δυὸ γιὰ τὸ καλὸ σχολεῖο καὶ προχωροῦσαν μαζῆ κι' οἱ δυό. Τὸ σχολεῖο φάνηκε στὴ γωνία τοῦ δρόμου, ἀλλὰ κανένα ἄλλο παιδὶ μὲ σάκκα στὸ χέρι δὲ φαινόταν πουθενά! |

Ζάρωσε τὴ μυτίτσα της καὶ τῆς ἐρχόταν νὰ κλάψῃ ξανά.

Χ “Οταν ὅμως ἡ καλή της Μανούλα ἀνοιξε τὴν αὐλόπορτα τοῦ σχολείου, ἔνα πλῆθος παιδιά χαρούμενα καὶ ζωηρά ἔπαιζαν, ἔτρεχαν, χοροπηδούσαν, γελούσαν! Κανένα δὲν ήταν λυπημένο καὶ κανένα δὲν φαινόταν νὰ ἔχῃ φάσι ξυλιές.

Ἡ Δημητρούλα ξεθάρρεψε. “Αφησε τὸ χέρι τῆς Μαμᾶς της καὶ προχώρησε δειλά, δειλά.

—Δημητρούλα! Δημητρούλα! ἀκουσε τότε πίσω της χαρούμενες φωνούλες.

Χ Μιὰ συντροφιά κοριτσάκια τὴν εἶχε κυκλώσει τραγουδῶντας:

«Γύρω-γύρω ὅλοι  
κάτσε κύρ-Μανώλη  
στοῦ σχολειοῦ μας τῇ φωλιά  
θὰ περάσης μιὰ χαρά...» Χ

«”Ιπι-ίπι ἥλθες—Δημητρούλα, καλῶς ἥλθες!...  
Χ —”Ω, καλῶς το τὸ παιδί, ἀκούστηκε δίπλα της γλυκειά ἡ φωνὴ τῆς καλῆς Δασκάλας! Ελα, λοιπόν, καὶ σὲ περιμένουμε στὴ συντροφιά μας!

Χ Τὴ χάϊδεψε στὰ μαλλάκια της καὶ τὴν κύτταξε γλυκὰ στὰ μάτια! Ήταν τόσο ἀπαλὸ τὸ χάδι της! ‘Ολόιδιο σὰν τῆς Μανούλας! Χ

—Φαίνεται πῶς θὰ περνοῦν ὅμορφα στὸ σχολείο τὰ παιδιά καὶ χωρὶς τὴ Μαμά, συλλογίστηκε ἡ Δημητρούλα.

—Βζζζ! Βζζζ! Ἀμέ, ἀμέ! τῆς σφύριξε καὶ μιὰ χρυσόμυγα ποὺ πετοῦσε κατά κε! Χ

Χ «Στὸ σχολειό μου κάθε μέρα  
μὲ πολλὴ χαρὰ θὰ μπῶ...»  
ἀκούστηκε ἀπὸ πέρα καὶ τὸ τραγούδι τῶν παιδιῶν.

Καλὴ χρονιά, Δημητρούλα!... Χ





Νά μαζεύης λουλουδάκια  
στὰ λειθάρια καὶ στὰ δάση,  
τί χαρά σου!

Κι' ἔνα γῦρο εύωδιές  
νὰ σκορπίζης ἀπ' τὸν κῆπο  
τῆς καρδιᾶς σου!...



## ΧΑΡΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Τὰ παιδιά τῆς Δ' τάξεως ἔκαναν σήμερα ἔνα δυορφό περίπατο. Ὅτι εἶναι πολὺ ὡραῖος ὁ περίπατος στὸ δάσος τώρα τὸ φθινόπωρο, ποὺ πέφτουν τὰ φύλλα.

Φρρρ, φυσᾶ ἀπαλά τὸ ἀεράκι στὰ κλαδιά τῶν δένδρων κι' ἔνα σμῆνος ξερόφυλλα, σὰν μικρὰ πουλιά μὲ χίλια χρώματα, ξεπετάγεται ἀπὸ μέσα ἀπ' τὰ κλαδιά. Χρρρ, Χρρρ ἀκούγονται σουρτά τὰ βήματα τῶν παιδιῶν, ποὺ τὰ πόδια τους χώνονται μέσα στὰ φύλλα, ὡς τὸν ἀστράγαλο.

Καὶ τὰ χαρούμενα παιγνίδια ἀρχίζουν. Ἡ Κική, ἡ Βασούλα, ἡ Μαρία καὶ ἄλλες φτιάνουν μικρὰ πολύχρωμα μπουκετάκια καὶ στολίζουν μὲ γοῦστο τὰ παινεράκια τους. Ἡ παρέα τῆς Πόπης φορεῖ στὰ μαλλιά ὅλο χάρι μικρὰ στεφανάκια, κόκκινα, κίτρινα.

Πιὸ κεῖ, ὁ Πέτρος, ὁ Σωτήρης καὶ ὅλλα παιδιά παίζουν «φυλλοπόλεμο». Ὁ Στάθης μὲ γεμάτη τὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸ πανέρι του σκαρφαλωμένος σ' ἔνα κλαδί βομβαρδίζει ἀπὸ ψηλά. Μὰ τί κρῦμα! Τὸ σκάνταλιάρικο ἀπαλὸ ἀεράκι σκορπίζει τὰ βλήματα καὶ ἡ μάχη σταματᾷ. Τὰ παιδιά τώρα, φτιάνουν σωροὺς κι' ἀρχίζουν σ' αὐτοὺς τὰ μακροθούτια.

—Μπα-μπᾶααα! ἀκούστηκε ξαφνικὰ τρομαγμένη ἡ

φωνὴ τῆς μικρῆς κορούλας τοῦ Δάσκαλου. "Ἐνα κομμένο ἀθωπινὸν κεφάλι!"

Μπά! τί ἔπαθε; Κι' ὅλοι σπαρταροῦν ἀπ' τὰ γέλια, ὅταν γυρίζοντας βλέπουν τὸ κεφάλι τοῦ Θανάση νὰ προβάλῃ πάνω-πάνω σ' ἐνα σωρὸ ἀπὸ φύλλα ποδῶν σκεπάσει τὸ σῶμα του.

Καὶ τὰ παιχνίδια συνεχίζονται ἀχόρταστα καὶ τὰ μάγουλα ροδοκοκκινίζουν κι' ὁ καθαρὸς ἀέρας τοῦ λόγγου γεμίζει τὰ στήθια ὑγεία, δύναμι, λεθεντιά.

Μὰ πῶς νὰ μὴν παίζουν μὲ τόσο κέφι, ἀφοῦ ἥρθαν ν' ἀποχαιρετήσουν τὸ ἀγαπημένο τους δάσος! "Ως τὸν χαρούμενο Ἀπρίλη, ποὺ θὰ ξαναμπουμπουκιάσουν τὰ γυμνὰ κλαδιά, δὲν θὰ ξαναζήσουν τὶς ὅμορφες χαρές του. Μονάχα, μέσ' ἀπ' τὰ τζαμωτὰ τῶν σπιτιών θὰ τ' ἀντικρύζουν πέρα, γυμνὸ καὶ κοιμισμένο, κάτω ἀπὸ τὸ χιονένιο του πάπλωμα.

—Ξεκουράσου, ξεκουράσου, καλέ μας φίλε, θὰ τοῦ λένε. Σὲ λίγο θὰ σὲ ξυπνήσῃ πάλι, ὀλόδροσο, ὀλοζώντανο, ἡ χαρούμενη ἄνοιξη.

Καὶ στὸ νοῦ τους θὰ γυρίζουν ἀτέλειωτες οἱ δημορφίες, ποὺ ἔζησαν μὲ τὸ δάσος τους, ἀπὸ τότε, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τὰ ματάκια τους ἄνοιξαν, ἐδῶ ψηλὰ στὸ ὅμορφο ἑλληνικὸ χωριό. "Εχουν μοιραστῆ μαζῆ του δλες τὶς χαρές καὶ τὶς λύπες τους καὶ ξέρουν ὅλα τὰ μυστικά του.

"Εμαθαν νὰ τραγουδοῦν τοὺς σκόπούς, ποὺ παίζουν στὰ φύλλὰ τῶν δένδρων του οἱ αδρες καὶ νὰ σφυρίζουν πρόσχαρα μαζῆ μὲ τοὺς σπίνους καὶ τοὺς κορυδαλλοὺς καὶ τ' ἀγδόνια του. "Εσβησαν τὴ δίψα τους στὶς κρύες πηγές του καὶ πλατσούρισαν καὶ λούστηκαν καὶ πότισαν τ' ἀρνάκια τους στὰ δροσερά του φλύαρα ρυάκια. Γεύτηκαν τὶς λιχουδιές του, κουκουνάρια καὶ κούμαρα, καὶ μανιτάρια, φρέσκα κάστανα καὶ νόστιμο κυνῆγι, ψημένο σὲ μοσχομύριστα ξερόκλαδα.

"Επαιξαν τρελλὰ παιγνίδια ἀνάμεσα στοὺς θάμνους

καὶ τὶς φυλλωσιές του καὶ τὶς ἥσυχες ὥρες τοῦ μεσημεριοῦ, ξαπλωμένα στὸν ἵσκιο του, ἀκουσσαν τὰ μυστικὰ τοῦ γέρο-δάσους, μὲ τὴν ἀγέραστη καὶ πάντα γεμάτη νιότη, θαρρεῖς, καρδιά.

“Ω, πόσα μυστικὰ δὲν ἔχει πῆ στὰ παιδιά τοῦ χωριοῦ τους τὸ δάσος! Μυστικὰ ποὺ ζέσταιναν στὶς φλέψεις τους τὸ παλληκαρίσιο ἐλληνικό τους αἷμα. Αἴμα σάν κι’ ἐκεῖνο πούχουν ρουφήξει τοῦτα τὰ χώματα κι’ αὐτὲς οἱ χιλιόχρονες ριζωσιές. Αἴμα χυμένο γιὰ τὴ Λευτεριά. Ἐδῶ ποὺ χαίρονται τώρα τὰ γλυκοκελαδήματα τῶν πουλιών, πόσες φορές ἀντίχησαν οἱ κρότοι τῶν ὄπλων! Κι’ ἀνάμεσα στὰ δλόδροσα κρινάκια καὶ στ’ ἀγριολούλουδα σπάρθηκαν χιλιάδες κόκκαλα ‘Ελλήνων Ἱερά.

Τέτοια κι’ ἄλλα μυστικὰ ἔχει πῆ τὸ δμορφο ἐλληνικὸ δάσος στὰ μικρὰ ‘Ελληνόπουλα. Γι’ αὐτὸ κι’ ἐκεῖνα τ’ ἀντικρύζουν μὲ σεβασμό. Γι’ αὐτὸ τ’ ἀγαποῦν καὶ σήμερα δὲν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν καθαρὴ κι’ δλόδροση ἀγκαλιά του. Ἡ σφυρίχτρα τοῦ Δάσκαλου, δημως, τοὺς θυμίζει, πώς εἶναι ὥρα πιὰ νὰ ξαναγυρίσουν στὸ χωριό.

\* \* \*

—“Ἐν-δυό. “Ἐν-δυό!

Χαρωπά τὰ παιδιά, στολισμένα μὲ πολύχρωμα φύλλα, φορτωμένα πανεράκια γεμάτα, μπαίνουν στὸ χωριό.

—Καλῶς τα μας, καλῶς τα! τὰ καλωσορίζουν.

Καὶ κεῖνα τραγουδῶντας:

«Καλῶς το τὸ φθινόπωρο,  
καλῶς το, καλῶς το»,

σκορπίζουν τὰ φύλλα δεξιά-άριστερά καὶ μέσα στὰ ὀνοιχτὰ παράθυρα τῶν σπιτιών τους...

Καὶ ποιὸς δὲν θὰ ζήλευε τὴν ὡραία ζωὴ τους! Μέσ’ στὸ πανέμορφο παλάτι τους, τὴ φύσι, πούχει φτιάσει γι’ αὐτὰ δι οὐράνιος Πατέρας κυλᾶ δλόχαρη ἀγνή, καθαρή, σὰν τὸν ἀγέρα καὶ τὰ κρυστάλλινα ρυάκια τοῦ λόγγου.

# ✓ Ν ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ

Κάθε σου ραχούλα  
κάθε ρεματιά,  
είναι ποτισμένη  
μ' αἷματα ιερά!

Γι' αύτό έδω στή γῆ σου,  
σάμπως πιδ γλυκά,  
εύωδιάζει ή δάφνη,  
ή σμυρτιά κι' ή έληγά!





## Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

‘Η Μαίρη δὲν θὰ πάη κι’ ἔφέτος στὴν παρέλασι. ‘Ο κ. Γέρας, δ Διευθυντής τοῦ Σχολείου, ἐδιάλεξε 36 ἀγόρια καὶ 36 κορίτσια. ‘Η Μαίρη εἶχε τὸ ἴδιο ἀνάστημα μὲ τὴ Δήμητρα, ποὺ ἦταν ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς τριάντα ἔξι. ‘Ο κ. Γέρας ὅμως τὸ εἶχε πῆ ξεκάθαρα. Μόνον 36 θὰ ἐπήγαιναν.

‘Η Μαίρη κάθισε στὴν ἄκρη παραπονεμένη. Γιατί νὰ προτιμήσῃ πάλι δ κ. Διευθυντής τὴ Δήμητρα, ἀφοῦ δὲν ἦταν καθόλου ψηλότερή της;

Τὰ μάτια τῆς θόλωσαν κι’ ἔνα καυτὸ δάκρυ κύλησε στὸ στρουμπουλὸ μαγουλάκι της. Τὸ σκούπισε ὅμως κρυφὰ μὲ τὸ δαχτυλάκι της καὶ πῆρε τὸ δρόμο γιὰ τὸ σπίτι.

• “Ω! πόσο ώραῖα εἶναι σήμερα στολισμένοι οἱ δρόμοι! Στὰ μπαλκόνια, στὶς ταράτσες, στὶς πόρτες, παντοῦ, κυματίζει ἡ Γαλανόλευκή μας σημαία. Στὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων ώραίες εἰκόνες ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940 θυμίζουν στὸν κάθε “Ελληνα τὶς δοξασμένες ήμέρες τοῦ πολέμου καὶ τὸν γεμίζουν περηφάνεια καὶ χαρά.

‘Η Μαίρη δὲν χορταίνει νὰ βλέπῃ. Νὰ ἐδῶ τὰ εὐζωνάκια μας κυνηγοῦν τοὺς ἔχθροὺς καὶ τοὺς ρίχνουν στὴ θάλασσα. Πιὸ κεῖ χωριατοπούλες φορτωμένες πυρομαχικὰ σκαρφαλώνουν στὰ βράχια. Τὰ ραδιόφωνα

μεταδίδουν συνέχεια έθνικά έμβατήρια. 'Η Μαίρη,  
χωρὶς νὰ τὸ καταλάθῃ, ἄρχισε νὰ βαδίζῃ ρυθμικά.

"Ενα-δύο. "Εν-δυό. Σὲ λίγο ἔχει φθάσει στὸ σπίτι.  
Νὰ καὶ ἡ δικὴ τους σημαία στὸ μπαλκόνι.

«'Η Ἐλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει» ὀκούγεται καὶ ἀπὸ  
τὸ δικό τους ραδιόφωνο.

Μὰ νὰ πάλι στὸ μυαλὸ τῆς Μαίρης ἡ αύριανὴ πα-  
ρέλασις. Οἱ συμμαθητὲς καὶ οἱ συμμαθήτριές της μὲ  
καμάρι θὰ βαδίζουν τρεῖς-τρεῖς «εἰς φάλαγγα κατὰ  
τριάδας», δπως λέει ὁ κ. Διευθυντής. Αὐτὴ δύμως δὲν  
θὰ εἰναι. "Αχ, γιατί νὰ προτιμήσουν πάλι τὴ Δήμητρα;

Μιὰ ζήλεια ἄρχισε νὰ τῆς τρυπάη ξανὰ λίγο-λίγο  
τὴν καρδιά.

—Οὕφ, κι' αὐτὴ ἡ Δήμητρα!

\* \* \*

Ντρορρρν, χτύπησε τὸ κουδούνι τῆς πόρτας. Βιαστι-  
κὰ ἡ Μαίρη τρέχει ν' ἀνοίξῃ.

—Μπά! 'Η Δήμητρα!

—Καλησπέρα, Μαίρη.

—Κα—λησπέρα...

—Ξέρεις, Μαίρη, δ. κ. Διευθυντής εἶπε νὰ φορέσουμε  
ὅλοι ἀσπρὰ λινὰ παπούτσια αὔριο στὴν παρέλασι. 'Ε-  
γώ δύμως δὲν ἔχω καὶ ὁ πατέρας εἶπε, πῶς δὲν μπορεῖ  
ἀπόψε νὰ μοῦ ἀγοράσῃ. 'Ηλθα, λοιπόν, νὰ σοῦ δώσω  
τὴ θέσι μου. Νὰ πᾶς ἔσù στὴν παρέλασι ἀντὶ γιὰ μένα.  
—'Εε—γώ!... Νὰ πάω ἔγώ!...

—Ναι, Μαίρη. Καὶ φεύγω γιατί εἰναι ἀργά. Καλη-  
νύχτα.

'Η καρδιὰ τῆς Μαίρης γοργοχτύπησε τάκ-τούκ. Αύ-  
τὸ δὲν τὸ περίμενε. "Ω ἡ Δήμητρα! Γι' αὐτό, λοιπόν,  
τὴν ἀγαπούσαν καὶ τὴν προτιμούσαν ὅλοι. 'Η Δήμη-  
τρα ήταν πολὺ καλή.

—Δή-Δήμητρα! Στάσου μιὰ στιγμή! τῆς φώναξε μὲ  
πνιγμένη φωνή.

“Ωσπου ή Δήμητρα νὰ ξαναγυρίσῃ στὴν πόρτα, ή Μαίρη εἶχε λύσει τὰ κορδόνια καὶ κρατοῦσε στὰ χέρια τὰ ὄλδελευκα λινά της παπούτσακια, πούχε φορέσει γιὰ τὶς δοκιμές.

—Πάρε τα, Δήμητρα. Πρέπει έσù νὰ πᾶς αὔριο στὴν παρέλασι.

—”Ο—δχι. Εύχαριστω!

—Πάρε τα ποὺ σοῦ λέω. Ό κ. Γέρας έσένα διάλεξε. Είναι δική σου ή θέσι. Πρέπει έσù νὰ πᾶς.

‘Η Δήμητρα ἄπλωσε δειλά τὸ χέρι.

—Σ’ εύχαριστω, Μαίρη. Είσαι... πολὺ καλή...

\* \* \*

«‘Η ‘Ελλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει», ἀντίχησε τριγύρω ξανά. Καὶ ή Μανούλα τῆς Μαίρης ποὺ ὅλα τὰ εἶχε δῆ καὶ τὰ εἶχε ἀκούσει ἀπ’ τὸ βάθος τοῦ διαδρόμου, ἔτρεξε κι’ ἀγκάλιασε τὰ δυὸ παιδιά.

—‘Η ‘Ελλάδα ποτὲ δὲν θὰ πεθάνη, εἴπε δακρυσμένη. Μὰ πῶς νὰ πεθάνη μὲ τέτοια παιδιά; συμπλήρωσε.

—Μήν ξεχνάτε, Μανούλα, πώς είμαστε καὶ μεῖς τὰ μικρὰ ἑλληνόπουλα, μικροὶ «Αγωνισταὶ τοῦ καλοῦ», εἴπε η Μαίρη μὲ καμάρι.

—Τὸ βλέπω, παιδιά μου. Γράφτε, λοιπόν, μὲ τοὺς ώραίους ἀγῶνες σας, τὴν καινούργια τῆς Πατρίδος μας ιστορία. Καὶ ή ‘Ελλάδα μας, δὲν θὰ πεθάνη ποτέ.



## ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ

Είσαι σὺ τοῦ κόσμου  
φωτεινή λαμπάδα,  
κι' είσαι τῆς καρδιᾶς μου  
ἡ χαρά, ὡς Ἐλλάδα !

Τώρα καθισμένος  
στὸ μικρὸ θρανίο  
μελετῶ τ' ἀθάνατο  
δικό σου μεγαλεῖο !

Καὶ μὲ καίει δὲ πόθος,  
κι' ἄχ πῶς λαχταρῶ,  
ἄξιο παιδί σου,  
Πατρίδα, νὰ φανῶ !





## ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

—Ούφ! Τὸ βαρέθηκα πιὰ αὐτὸ τὸ «Λεύκωμα»! γκρίνιασκε ἡ Κατερινούλα στὴν μικρή της φίλη, ξεφυλλίζοντας γρήγορα-γρήγορα τὸ χοντρὸ τετράδιο μὲ τὰ βελουδένια ἔξωφυλλα. Ζωγραφίες-χαλκομανίες! Χαλκομανίες-ζωγραφίες! Κι' δλο τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια! Δίστιχα-τρίστιχα καὶ σούπα-μούπες! Τὰ βαρέθηκα!...

—Κι' ἔγὼ τὸ ἴδιο, Κατερίνα. Καὶ τί νὰ γράφης κάθε φορά;

«Νὰ ζῆς, Κατερινούλα μου,  
ἔτη πολλὰ καὶ χρόνια,  
σάν κεῖνα τὰ ψηλὰ βουνά  
τὰ σκεπασμένα χιόνια»;

Τὰ ζέρει πιὰ ὄλος ὁ κόσμος, ἀπ' ἔξω κι' ἀνακατωτά, ἀπ' τὸν καιρὸ τῆς γιαγιᾶς τῆς προγιαγιᾶς μου, μέχρι σήμερα.

—Δέν ἔχετε δίκηο, φίλες μου! συμπλήρωσε τότε πλησιάζοντας ἡ Σοφούλα. Πιστεύω πώς ἡ γιαγιά σου, "Εφη, θὰ είναι πολὺ εὐχαριστημένη, δταν ξεφυλλίζοντας τὸ «Λεύκωμα» τῶν παιδικῶν της χρόνων, φέρνη στὸ νοῦ, μια-μια τις παιδικές της φίλες, τὴν ὅμορφη κι' ὄλοχαρι τῶν που ἔκαμψαν μαζί.

—Σωστά-σωστά! εἶπαν καὶ κάμποσα δλλας παιδία, ποὺ ξφτασαν ἐκείνη τὴν ὥρα.

"Ετσι, ή παρέα μεγάλωσε καὶ ή κουθέντα ἄναψε καυγαδάκι εὕθυμο, καλόκαρδο, ζωηρό.

"Ηθελαν δλες νὰ κρατᾶνε ἔνα δμορφο «Λεύκωμα». "Αλλωστε αύτό, ήταν μιὰ παληὰ συνήθεια τῶν κοριτσιῶν τοῦ χωριοῦ τους, ἀπ' τὰ παληὰ τὰ χρόνια. Μὰ δὲν τὸ ήθελαν πιά, ἔτσι συνηθισμένο, γεμάτο ἀπὸ ζωγραφιές μὲ παραμυθένιες βασιλοπούλες, Χιονᾶτες, Σταχτοπούτες καὶ τὰ τέτοια. "Ηθελαν κάτι δλλο, πιὸ δμορφο, πιὸ καινούργιο, πιὸ ἀληθινό.

—Καὶ δὲν ρωτᾶμε «τὴ Δεσποινίς»; λέει τότε μὲ φανερὴ χαρὰ γιὰ τὴν ίδέα της ή Θυμιούλα.

Καὶ νάτα! Σὲ λίγο τὰ παιδιά, εἶχαν κυκλώσει κι' ὀλας τὴν καινούργια τους Δασκάλα.

Φαίνεται πῶς ήταν πολὺ σοφὴ «ἡ Δεσποινίς». "Ηξερε πολλά-πολλά. "Ο, τι κι' ἀν τὴν ρωτοῦσαν τὰ παιδιά. Κι' ήξερε πιὸ πολὺ νὰ χαμογελάῃ καὶ νὰ φυτεύῃ στὶς μικρές τους καρδούλες τὸ καλό. Νὰ φυτεύῃ τῆς ἀρετῆς τοὺς ἀνθούς.

Καὶ νὰ τώρα, τὰ γελαστά της μάτια εἶχαν ἀγκαλιάσει πάλι τὰ παιδιὰ δλόγυρά της. Εἶχε ἀρχίσει νὰ μιλάῃ! Κύττα, καὶ τὰ σπινάκια σκύψαν κι' αὐτὰ ψηλὰ ἀπ' τὰ κλώνια! Θέλουν ν' ἀκούσουν!

Μιὰ Δασκάλα μιλάσει στὰ 'Ἐλληνόπουλα!...

Σιωπή!...

—... 'Η δμορφη ζωή, παιδιά μου, ή δμορφη ζωή, φτιάνει τὸ καλύτερο «Λεύκωμα», κι' ἀφίνει τὴν πιὸ γλυκειὰ θύμησι στὸ νοῦ μας! 'Η δμορφη ζωή τοῦ καθενός μας, ποὺ σκορπάει τριγύρω τῆς χαρᾶς τὸ φῶς. Ποὺ νικάει τὴν κακία μὲ τῆς καλωσύνης τὰ χαμόγελα. Ποὺ γιατρεύει τοὺς πόνους μὲ τῆς ἀγάσπης τὸ χάδι!...

'Ελάτε, παιδιά, ἐλάτε νὰ τὴν φτιάξουμε δμορφη τὴ ζωή μας!... "Ολοι μαζῆ, σὸν μιὰ καρδιά! Νὰ τὴν φτιάξουμε καινούργια καὶ φωτεινή!... "Ε, παιδιά; Καινούργια! Σὰν τοὺς ἀνοιξιάτικους ἀνθόκηπους μὲ τὶς εύωδιές καὶ τοῦ Φθινοπώρου τοὺς γλυκούς, ὥριμους καρπούς!...

"Ετσι θάχουμε πολλά νά γράψουμε στὸ «Λεύκωμά» μας! Καὶ πιά, δὲν θὰν' παραμυθένια καὶ παληά! Θὰ εἰν' ἡ ἴδια ἡ δική μας ἀληθινὴ ζωή! Καὶ θὰν' ὥραιά! Καθάρια! Ἐλληνική!... Θὰ εἶναι φῶς κι' εὔωδιά!»...

Αὐτά εἶπε ἡ Δασκάλα. Καὶ ἔτσι ἔγινε.

Ποιὸς δὲν καμαρώνει τώρα τὴν παρέα τῆς Κατερινούλας στὸ ὅμορφο χωριό; Τίς λένε: «ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ»! Θέλετε νά ξεφυλλίσετε καὶ τὸ καινούργιο τους «Λεύκωμα»; Εἶναι τὸ «Ημερολόγιο» μὲ τὴ δρᾶσι τους!

'Αγῶνες τοῦ καλοῦ καὶ νίκες ἔκει! Εὔωδιές ἀρετῆς καὶ καλωσύνης! Πράξεις ἀγάπης!'' Εργα πολιτισμοῦ! Συνθήματα κι' ἀποφάσεις! Καρδιές λεθέντικες, ἀντρειωμένες, σὰν καὶ κεῖνες, ποὺ ἔχουν μονάχα τοῦ Χριστοῦ τὰ παλληκάρια!

Θέλετε νά δῆτε καὶ ζωγραφιές; Δὲν εἶναι χάρτινες, οὔτε παραμυθένιες! Εἶναι φτιαγμένες ἀπ' τὰ ἴδια τους τὰ χέρια.

Νὰ ἡ πλατεῖα τοῦ χωριοῦ μὲ τὸ Ήρώον! Ή ὄλοκάθαρη ἐκκλησιά καὶ ὁ ὀλόδροσος σχολικός τους κῆπος, πλαϊ στὸ φρεσκοασπρισμένο τους σχολειό! Νὰ τὸ καλοσκαμμένο ἀμπέλι τῆς χήρας καὶ τὰ καθαροντυμένα ὅρφανά! Νὰ τὸ καλὸ βιθλίο στοῦ κάθε χωριανοῦ τὰ χέρια καὶ τὸ ὅμορφο Περιοδικό τους μπροστὰ σὲ κάθε παιδί!

Καὶ γράφουν-γράφουν στὸ χοντρὸ τετράδιο μὲ τὰ βελουδένια ἔξωφυλλα τὴν ὅμορφη ζωή τους καὶ γράφει τοῦ Θεοῦ τὸ χέρι στὸ Αἰώνιο Βιθλίο τ' οὐρανοῦ!...

Τὰ Ἐλληνόπουλα γράφουν μὲ τὴν ἀγάπη τὴν ιστορία τῆς ἀθάνατης φυλῆς τους!... Δὲν εἶναι ὥραιο τοῦτο τὸ «Λεύκωμα»;





## Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

Τὸ διάλειμμα ἐτελείωσε  
καὶ τὰ παιδιὰ ξαναμπήκαν  
στὴν τάξι.

“Ολων τὰ μάτια περιμένουν  
μὲ περίεργη προσμονὴ τὰ ἀ-  
ποτελέσματα τῆς ψηφοφορί-  
ας.

Ἐκεῖ δῶμας στὴν ἄκρη τοῦ  
τρίτου θρανίου ἡ καρδιὰ τῆς  
“Ἐφης χτυπᾷ δυνατά. Μιὰ  
φλόγα τὴν καίει στὰ μάτια  
καὶ τὸ κεφάλι τῆς κουδουνί-  
ζει ἀδιάκοπα.

—“Ω, σὲ λίγη ὥρα, συλλο-  
γιέται, τί μεγάλη χαρά! Σί-  
γουρα θὰ ἔχω βγῆ πρώτη  
στὴν ψηφοφορία καὶ ὁ Δάσκα-  
λος θὰ ἀναγγείλη ἐπίσημα: ‘Η “Ἐφη Ξενάκη ψηφίστη-  
κε ἀπὸ δλόκληρη τὴν τάξι ἐπιμελήτρια κι’ αὐτῆς τῆς  
χρονιᾶς.

“Αλλωστε τὸ ξέρει καὶ τὸ σκέπτεται συχνά: Εἰναι  
ἡ πιὸ κατάλληλη γι’ αὐτὴ τὴ δουλειά. Ποιὰ ἀλλη ἀπὸ  
τὶς συμμαθήτριές τῆς θὰ μπορούσε νὰ τὰ καταφέρῃ  
καλύτερα; Αὐτὴ εἰναι ἡ πιὸ ψηλὴ ἀπ’ ὅλες. “Ἐχει φω-  
νὴ δυνατὴ καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τὴ φοβοῦνται. “Ἐπειτα,  
ἀφοῦ ἦταν καὶ πέρυσι ἐπιμελήτρια; Πῶς μπορεῖ νὰ



μήν είναι καὶ φέτος; "Οχι! "Οχι! Όπωσδήποτε αύτὴ θὰ βγῆ! Δὲν ύπάρχει λόγος νὰ ἀνησυχῇ...

"Αφησε τὸ βιθλίο της στὸ θρανίο καὶ ἀνέβηκε στὴν ἔδρα φουριόζα καὶ μὲ υφος 80 στραταρχῶν!

—"Ε, ήσυχία παιδιά! Γράφω τοὺς ἀτάκτους. Γουρῆ, σιωπή!... Σκορδάκη, μπροστά σου!... Πετροπούλου, σὰν πολὺ ἀέρα μᾶς πῆρες σήμερα!...

Καὶ δόστου φωνὴ καὶ δόστου γραψίματα τῶν παιδιῶν στὸν πίνακα, μὲ ἀράδα πλάϊ στὰ δνόματά τους τοὺς σταυρούς. Τάκ-τούκ χτυπάει τὸ χάρακα στὴν ἔδρα καὶ ξεφωνίζει φοθέρες καὶ προσταγές!

—Στ' ἀλήθεια, θὰ γίνω καλὴ δασκάλα, κρυφοσυλλογιέται, ὅταν ξαφνικὰ μπαίνῃ δ. κ. Γεωργίου στὴν τάξι.

'Ησυχία ἀπόλυτη! Οὕτε ἀνασασμὸς δὲν ἀκούγεται πιὰ καὶ δλοι περιμένουν ν' ἀκούσουν τὴν φωνή του.

—Λοιπόν; Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας, ἔ;

—Μάλιστακα!

—Ἐσεῖς ποιὸς λέτε ὅτι βγῆκε;

Γιὰ μισὸ λεπτὸ σταμάτησαν καὶ οἱ ἀναπνοές. Κι' ἔπειτα, λέες μ' ἔνα στόμα φώναξαν ζωηρὰ δλα μαζῆ τὰ παιδιά:

—Ἡ Εὐγενία Λαμπρίδου!... καί, βρρρ, ξέσπασαν ἀκράτητα τὰ χειροκροτήματα!

Οὕτε ἀτομικὴ βόμβα κι' ἀν εἶχε πέσει ἐπάνω στὴν "Εφη, ἐκεῖ στὴν ὄκρη τοῦ τρίτου θρανίου, δὲν θὰ τὴν εἶχε κάνει τόσα κομμάτια! Ζαλίστηκε!" Εχασε τὸν κόσμο μπροστὰ ἀπ' τὰ μάτια της καὶ τὸ πρόσωπό της ἔχει γίνει κατακίτρινο. Αγριεμένη ἡ ματιά της ρίχτηκε δλόγυρα καὶ καρφώθηκε πάνω στὴν Εὐγενία.

Μπᾶ! Όπωσδήποτε θὰ ἔχουν πέσει ἔξω τὰ παιδιά! Ο Δάσκαλος δὲν ἔχει ἀκόμα μιλήσει. Μόνον, γιὰ δές τον, χαμογελάει! Αρα γε τί θέλει νὰ πῆ;... "Ακου!... Μιλάει!..."

—Μάλιστα, ἡ Εὐγενία Λαμπρίδου ψηφίστηκε ἀπὸ ὄλους σας καὶ ἀπὸ μένα. Μόνον δυδ ψῆφοι τῆς λείπουν ἀπ' τοὺς 58. Κι' αὐτοὺς τοὺς ἔχει ἡ "Εφη".

Τά παιδιά κατάλαβαν. Ό ενας ψήφος θά ήταν της ιδιας της "Εφης, που είχε ψηφίσει τὸν ἔκυτόν της και ὁ ἄλλος τῆς Εὐγενίας, που είχε ψηφίσει τὴν "Εφη. Όλόχαρα τώρα θέλουν νὰ συγχαροῦν τὴν καινούργια ἐπιμελήτρια τῆς τάξεως τους.

'Αλήθεια! Τῆς ἀξίζει τῆς Εὐγενίας! Δὲν ήταν μόνον ή πρώτη μαθήτρια μέσα στὴν τάξι, ή καλόκαρδη καὶ σ' δλους εὐγενικιά, ἀλλὰ τῆς ταΐριαζε περισσότερο ἀπ' δλους νὰ είναι ἀρχηγὸς ἀνάμεσά τους, δταν θὰ λείπῃ ὁ Δάσκαλός τους. Τῆς ταΐριαζε. Γιατί ἔτσι είχε πῆ ὁ κ. Γεωργίου πρὶν ἀρχίσῃ ή ψηφοφορία:

—Γιὰ νὰ είσαι ἔνας καλὸς ἀρχηγὸς στὴν τάξι σου, ή στὴν ὅμάδα τοῦ παιγνιδιοῦ σου, χρειάζεται νὰ είσαι ταπεινὸς κι' εὐγενικός. Νὰ δέχεσαι τὶς σωστὲς γνῶμες τῶν ἄλλων καὶ νὰ ἀγαπᾶς τοὺς συντρόφους σου. Σκοπός σου νὰ είναι τὸ καλὸ τῆς ὅμάδας σου καὶ νὰ είσαι ἔτοιμος νὰ παραχωρήσῃς τὴ θέσι σου σὲ κεῖνον, που θὰ φανῇ ἀνώτερός σου.

Αὐτὰ ὅλα τὰ ἔχει ή Εὐγενία!

Πῶς, λοιπόν, νὰ μὴν τὴν προτιμήσουν οἱ συμμαθήτριές της;





## Η ΜΑΡΘΑ ΤΟ "ΧΕΛΙΔΟΝΙ"

Τὸ κουδούνι χτύπησε κι' ἔνα πλῆθος γιακαδάκια καὶ ποδίτσες ξεπρόσβαλαν ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σχολείου καὶ ξεχύθηκαν ἔνα γῦρο. Παρεούλες, παρεούλες, τὰ παιδιά, χοροπηδῶντας μὲ ἀτέλειωτες φλυαρίες, ἐπακιρναν τὸ δρόμο γιὰ τὶς διάφορες γειτονιὲς πούταν τὰ σπίτια τους.

΄Η πρώτη τάξι εἶχε σχολάσει, ὅπως πάντα, μιὰ ὥρα νωρίτερα.

Γιατί ὅμως αὐτὴ ἡ παρεούλα ἔχει ἀπομείνει ἑκεῖ στὴ γωνία τοῦ δρόμου; Σίγουρα κάτι συμβαίνει! Δὲν βλέπετε μὲ πόση φοβαρότητα κουβεντιάζουν αὐτὲς οἱ μικρούλες; Κι' ἀνάμεσά τους, πνιγμένη στὸ κλάμα στέκεται ἡ Ἀννούλα. Τὰ χειλάκια τῆς τρέμουν! Τὰ ματάκια τῆς εἰναι κατακόκκινα καὶ στὰ στρουμπουλά τῆς μαγουλάκια, τρέχουν σὰν αὐλάκια τὰ δάκρυα. Δὲ μιλάει. Μόνο κυττάζει μὲ ὄγωνία μιά-μιά τὶς μικρές τῆς φίλες, σὰν νὰ τοὺς λέη: —Καὶ τώρα τί θὰ κάνω;

Τί θὰ κάνῃ, ὀλήθεια; Τὰ κοριτσάκια σκέφτονται λυπημένα κι' αὐτά, χωρὶς ὅμως νὰ τοὺς ἔρχεται καμμιά,

σοφή ίδεα.

✓ — "Ελα καϋμένη, μήν κάνης ἔτσι! Δὲν ἦταν δὰ καὶ τίποτα σπουδαῖο!..."

— Τί λές, Καλλιόπη μου, συμπλήρωσε ή 'Ελενίτσα. Δὲν εἶναι σπουδαῖο βέθαια! 'Αλλὰ σκέψου!... Πῶς θὰ πάγη στὸ σπίτι της; Πῶς θὰ τὸ πῆ στὴ μαμά της;...

Κι' ἀν τὸ μάθη «ἡ Κυρία»; Τί ἔχει ν' ἀκούσῃ ή καϋμένη!

— "Ε, καλά! Σωπάτε τώρα. Δὲν εἶναι ἀνάγκη καὶ νὰ σκάσῃ! "Ο, τι ἔγινε, ἔγινε!..."

Τέτοια κι' ἄλλα ἔλεγαν τὰ κοριτσάκια καὶ μόνο η 'Αννούλα δὲν μιλοῦσε. Μόνο ἔκλαιγε ὅλο καὶ πιὸ πολύ.

✗ Σὲ κάποια στιγμή, δῆμως, τί χαρά! "Ενα φῶς ἄστραψε στὴ μικρὴ συντροφιά. Ήταν η Μάρθα! ✗Ω! καὶ ποιὸς δὲν ἥξερε τὴν Μάρθα τὸ «Χελιδόνι»! Πήγαινε στὴν Πέμπτη τάξι καὶ ἦταν τὸ καμάρι τοῦ σχολείου! ✗Πάντα χαρούμενη καὶ γελαστή, ἀγαποῦσε καὶ βοηθοῦσε ὅλα τὰ παιδιά, μὰ πιὸ πολὺ αὐτὰ τὰ μικρὰ τῆς πρώτης τάξης. ✗Καὶ τώρα τὰ εἶχε δῆ ἀπὸ μακριὰ ἔτσι μαζεμένα καὶ ἔτρεξε νὰ δῆ τί συμβαίνει.

— Τὴ σάκκα μου! Τὴ σάκκα μου! "Εχασσα τὴ σάκκα μου! Εξεφώνισε μὲν κλάματα η 'Αννούλα, μόλις τὴν εἶδε!

✓ — "Εχασες τὴ σάκκα σου; Καλά, μήν κλαῖς! ✗Θὰ τὴ βροῦμε, τῆς εἶπε γλυκά, χαϊδεύοντας τὸ κεφαλάκι της. ✗Θὰ τὴν ξέχασες στὸ σχολεῖο.

— "Οχι, όχι! πετάχτηκε η Καλλιοπίτσα. 'Έμεῖς πήγαμε καὶ ψάξαμε καλά σ' ὅλα τὰ θρανία!"

— «Κυρά-σάκκα πονηρή,

ποῦ μᾶς ἔχεις δὰ κρυφτῆ;

Θὰ σὲ βροῦμε θές δὲν θέλεις

κυρά-σάκκα νὰ τὸ ξέρης!»

✗ τραγούδησε τότε μὲ κέφι η Μάρθα κι' ὅλα τὰ κοριτσάκια γέλασαν.

— Ποῦ καὶ ποῦ στάθηκες, 'Αννούλα;

—Πρώτα σταθήκαμε λίγο κάτω άπό τὸν πλάτανο. "Επειτα ἐμπῆκα στὸ ἐμπορικάκι τοῦ κύρ-Αντρέα νὰ ἀγοράσω καρφίτσες τῆς μαμᾶς. "Επειτα,... δὲν τὴν βρῆκα!

—Κουτούτσικο μικρό, εἶπε τότε ἡ Μάρθα σκουπίζοντας μὲ τὸ μαντηλάκι τῆς τὰ δάκρυα τῆς Ἀννούλας. Θὰ τὴν ἔχης ἀφήσει στὸ ἐμπορικάκι. Περίμενε ἐδῶ μιὰ στιγμή!

Δὲν πέρασαν λίγα λεπτά, κι' ὡ τί χαρά! Ἡ Μάρθα φάνηκε στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, χοροπηδῶντας κι' ἀνεμίζοντας ψηλά τὴ χαμένη σάκκα!

Ἡ μικρὴ συντροφιά χύμηξε κατὰ πάνω τῆς μὲ γέλια. Ἡ Ἀννούλα ρίχτηκε στὸ λαιμό τῆς!

—Σ' εὐχαριστῶ! Σ' εὐχαριστῶ, καλή μου Μάρθα!... "Αλλοτε θὰ προσέχω τὰ πράγματά μου!

Ἡ μικρὴ συντροφιά, πήρε τώρα χαρούμενη πιὰ τὸ δρόμο γιὰ τὸ σπίτι.

—"Οταν θὰ μεγαλώσω, θὰ γίνω κι' ἐγώ σὰν τὴ Μάρθα, εἶπε ἡ Ἀννούλα. Θὰ προσέχω καὶ θὰ βοηθῶ ὅλα τὰ μικρὰ παιδάκια. Θὰ γίνω σὰν τὴν Μάρθα τὸ «Χελιδόνι».





## ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΥ...

Χαρωπή, γεμάτη κέφι καὶ καλή καρδιά εἰναι ἡ παρέα τῆς Λουκίας. Τί χαριτωμένα κοριτσάκια, λένε δολοί! Παιζουν δλα τόσο δμορφα, δίχως ζήλειες, δίχως γκρίνιες, δίχως ζαθολιές. Καὶ τώρα, σ' αὐτὸ τὸ χαρούμενο διάλειμμα ἔστησαν μὲ κέφι τὸ παιγνίδι.

Γιατί δμως ἔγινε ξαφνικὰ τόσο σκεφτικό τὸ χαρούμενο προσωπάκι τῆς Λουκίας;

Πέρα στὴ γωνιὰ τοῦ τοίχου πῆρε τὸ μάτι της, τὴν "Ελλη, τὴ μικρὴ καινούργια τῆς συμμαθήτρια. Ή καυμένη ἡ "Ελλη! Εἶναι δυὸ μέρες, ποὺ ἥρθε σ' αὐτὸ τὸ σχολεῖο. Εἶναι ξένη καὶ μονάχη ἀνάμεσα στὰ τόσα παιδιά! Στὸ ἄλλο σχολεῖο, ποὺ πήγαινε πρίν, είχε κι' αὐτὴ τὶς καλές της φίλες. Τώρα δμως, εἶναι μόνη, κατάμονη. Καμμιὰ ἀπὸ τὶς καινούργιες τῆς συμμαθήτριες δὲν ἥρθε νὰ τῆς μιλήσῃ, νὰ τῆς κάνη παρέα. Όλομόναχη στέκει στὴν ὅκρη καὶ λυπημένη κυτάζει τὰ ἄλλα παιδιά, ποὺ τρέχουν καὶ παίζουν, χα-

ρούμενα. Ὡρες, ωρες, τῆς ἔρχεται ἡ σκέψι νὰ πάγ  
κοντά στὴν παρέα τῆς Λουκίας.

—Νὰ παίξω μαζῆ σας κι' ἔγω; Θὰ τὶς ρωτήση.

Μὰ ντρέπεται τόσο πολύ! Τὰ ματάκια τῆς ἔχουν  
γεμίσει δάκρυα καὶ φαίνεται σὰν νὰ σκέπτεται νὰ  
γυρίσῃ στὸ σπίτι...

“Ολα αὐτὰ σὰν νὰ τὰ κατάλαβε ἡ Λουκία. Κι' ἀπὸ  
μέσα της μιὰ φωνούλα λὲς καὶ ρώτησε:

—“Αν ἡσουνα στὴ θέσι της, τί θάθελες νὰ κάνουν  
γιὰ σένα οἱ καινούργιες σου συμμαθήτριες; Θὰ σ'  
ἀρεσε νὰ σ' ἀφήσουν κατάμονη;

—“Ω, δχι. “Οχι! σκέφτηκε ἡ Λουκία. Θὰ ἥθελα  
εστω καὶ μιὰ ἀπ' αὐτές νὰ ἔρθη κοντά μου, νὰ μοῦ μι-  
λήσῃ καὶ νὰ μὲ πάρη στὴ συντροφιά της.

| —“Ε, λοιπόν, τί κάθεσαι; Τρέξε καὶ κάνε καὶ σύ,  
αὐτὸ ποὺ θὰ ἥθελες νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι! Ξανα-  
εἶπε ἡ φωνούλα.

Μὰ ἡ Λουκία διστάζει ἀκόμη. Ντρέπεται πρώτη αὐ-  
τή, νὰ πλησιάσῃ τὴν ἄγνωστη συμμαθήτρια. Καὶ δύως,  
πρέπει νὰ τὸ κάνη! Έτσι θὰ δώσῃ στὴν “Ελλη χαρά.  
Καὶ τότε θὰ τὴν ἀγαπάη πολὺ δ Χριστός. Χ

Τρέχει λοιπόν. Νάτην! Ξεφεύγει ἀπ' τὸ παιγνίδι  
καὶ τρέχει ζωηρὰ κοντά της! Μιλάει μὲ καλωσύνη  
στὴν “Ελλη καὶ τὴν πιάνει φιλικὰ ἀπ' τὸ χέρι.

| —“Ελλη, θέλεις νὰ γίνουμε φίλες; Θέλεις νὰ ἔρ-  
θης στὴ συντροφιά μας; Τ

Τὸ προσωπάκι τῆς “Ελλης φωτίστηκε ξαφνικὰ ἀπὸ  
ἔνα εύτυχισμένο χαμόγελο. Καὶ μέσα στὴν καρδιά  
τῆς Λουκίας ἔστησε πανηγύρι ἡ χαρά! Ω

“Ω, εἰναι ὡραῖο πολὺ νὰ κάνης πάντα στὸνς ἄλλους  
ὅ, τι θὰ ἥθελες νὰ κάνουν κι' ἐκεῖνοι γιὰ σένα!



**ΕΝΑ**

**ΧΑΜΟΓΕΛΟ**

“Ενα χαμόγελο  
κι' ένα λογάκι,  
γλυκό σάν αρωμα  
άπδ λουλουδάκι,

διώχνει τὸν πόνο  
—Μήν τὸ ξεχνᾶς!—  
φέρνει τὴν ἄνοιξι  
γλυκειᾶς χαρᾶς!



**Oi lauladéinel,  
uorðéjileg,**

Ολόασπρες γαρνιριστές λαμπάδες, πούλιες ἀσημιές, χρυσαφιά τιρτίρια, κολλαριστές πολύχρωμες κορδέλλες, ἀνθάκια ψεύτικα λογῆς-λογῆς, κι' ἔνα σωρὸ ἀκόμη ψιλικά, ἔχουν ἀγοραστῇ ἀπὸ μέρες τώρα καὶ περιμένουν.

Τὸ μυστικὸ τὸ ξέρουν τὰ κοριτσάκια τῆς Τρίτης καὶ τῆς Τετάρτης τάξεως. Συνεταιρίστηκαν ν' ἀνοίξουν ἐργαστῆρι κι' ἀπὸ καιρὸ εἶχαν ἀρχίσει οἱ οἰκονομίες καὶ τὰ μαζέματα.

Ἅγια Καλή Δασκάλα τους μὲν χαρά ἀκουσε τὴν ἔμπνευσί τους. Τούτη τὴν Πασχαλιὰ θέλουν νὰ στείλουν τὴ χαρά, λίγη χαρά, λίγη ἀγάπη στὰ μικρὰ ἀδελφάκια τους τοῦ Ὁρφανοτροφείου.

- Νὰ λοιπόν ! Θὰ φτιάξουν λαμπάδες !  
- Λαμπάδες ἀναστάσιμες, γὰ τὶς χαρίσουν στὸ ἀδελφάκια τους.

Τὴν τέχνη θὰ τοὺς τὴν δείξῃ ἡ Δασκάλα τους. Τὰ ύλικὰ τ' ἀγόρασσαν μὲ τὶς οἰκονομίες τους. Ἔφεραν καὶ τούλια λευκά, ρόζ, γαλάζια, ποὺ τὰ μάζευαν δλοχρονίς ἀπὸ τὶς μπουμπουνιέρες φίλων καὶ γνωστῶν.

**Καὶ νὰ ποὺ σήμερα, Σάθιστο τοῦ Λαζάρου μετὰ τὴν ἐκκλησία, τὸ ἐργαστῆρι ἀνοίγει!**

Μέ πόση κρυφή χαρά περίμεναν όλα τὰ κοριτσάκια αύτὴ τὴ μέρα, αὐτὴ τὴ στιγμή! Λάμπει στὸ χεράκι δαχτυληθρίτσα καὶ βελόνι, λάμπουν τὰ προσωπάκια τους ἀπὸ χαρά! Δένουν φιόγγους τὶς ὅμορφες κορδέλλες, κατσαρώνουν τιρτίρια, κολλάνε πούλιες κι' ἀνθάκια!...

Κι' ἔτσι καθὼς ἐτοιμάζονται μιά-μιὰ οἱ ὅμορφες λαμπάδες καὶ τὶς κρεμοῦνται τὰ παιδιά πλάϊ-πλάϊ, μοιάζουν, ἀλήθεια, ζωγραφίες, κουκλίτσες ὅμορφοστολισμένες! Πόσο θὰ χαροῦν τὰ μικρὰ ἀδελφάκια!

\* \* \*

Μὰ τί βλέπει ἑδῶ ἡ Μαριάννα; Τὰ τούλια καὶ οἱ κορδέλλες ἐτελείωσαν καὶ δυὸς λαμπάδες ξέμειναν ἀστόλιστες ἀκόμα.

—Παιδιά! Τί θὰ κάνωμε τώρα; Κυττᾶχτε δῶ!...

Τὰ παιδιὰ ἔτρεξαν δλόγυρά της.

‘Αλήθεια τί θὰ ἔκαναν; Οἱ λαμπάδες εἶχαν ἀγοραστῆ ἵσα-ἵσα. Δὲν ἔπρεπε νὰ λείψῃ καμμιά. Μὰ κι' οὕτε χρήματα ὑπῆρχαν ν' ἀγοραστοῦν ἄλλες κορδέλλες! Οὕτε δραχμούλα δὲν ὑπῆρχε πιά! Πῶς λοιπὸν θὰ στόλιζαν τὶς δυὸς λαμπάδες;

Τὰ παιδιὰ σκέφτηκαν νὰ τὸ ποῦν στὴ Δασκάλα τους. Μὰ δὲν πρόλαβαν. Μιὰ σκέψι εἶχε ἔλθει στὸ μυαλὸ τῆς Γιαννούλας.

—Περιμένετε λίγο, παιδιά, τοὺς εἶπε.

Βγῆκε βιαστικά. “Ἐτρεξε στὸ σπίτι. Ἀνοιξε τὸ μεγάλο φύλλο τῆς ντουλάπας καὶ νά, ἔκει πίσω, στὸ μικρὸ σπαγγάκι, κρεμασμένες οἱ δυὸς ὄλοκαίνουργιες κάτασπρες ταυταδένιες της κορδέλλες!...” Αχ, πῶς τὶς καμάρωνε ὅλες αὐτὲς τὶς μέρες! Ἡταν δῶρο τῆς Νουνᾶς καὶ θὰ τὶς ἔδενε στὶς δυό της πλεξίδες τὴ Λαμπρή! Πρώτη φορὰ θὰ φοροῦσε τόσο ὅμορφες κορδέλλες, φαρδείες πέντε δάχτυλα, κολλαριστές, δῶλο γυαλάδα!...

Τώρα δύμως! Τώρα ξέπρεπε νά στολίση μ' αύτες τις δυό λαμπάδες! Πώς νά πήγαιναν δίχως κορδέλλες στά δάδελφάκια τά δρφανά!...

Τις ξεκρέμασε μὲ τρεμουλιασμένο χέρι κι' ή καρδούλα της τάκα-τούκα ἄρχισε νά γοργοχτυπᾶ. "Εκλεισε τήν ντουλάπα καὶ τίς πρόθαρε στίς δυό της πλεξίδες.

Τί δύμορφα ποὺ τής ταίριαζαν!... Μὰ καὶ τὰ δρφανὰ δάδελφάκια πόση χαρά θά ξπαιρναν! "Οχι! Πρέπει νά τίς χωρισθῇ!...

"Ετρεξε στή Μανούλα της καὶ τής εἶπε τήν ἀπόφασί της.

"Η Μανούλα χαμογέλασε εύτυχισμένη! 'Αγκάλιασε τή Γιαννούλα καὶ τή φίλησε τρυφερά!

—Μπράβο, παιδί μου, τής εἶπε. 'Η ἀπόφασί σου εἶναι ἀρκετή. Κράτησε, λοιπόν, τίς κορδέλλες τής Νουνάς σου. Θά σοῦ ἀγιοράσω ὅλλες ἑγώ γιά τίς δυό σας λαμπάδες!...





# ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ

Πρώτη φορά είδαν τὰ παιδιά τὸ Δάσκαλό τους τό-  
σο στενοχωρημένο!

Κάθησε στήν ξύδρα του άμιλητος καὶ ἀνοίξε τὸν κατάλογο.

Μέσα στήν τάξι τῶν πενήντα παιδιών δὲν ἀκούγε-

ταὶ οὕτε ἀνασασμός! Οἱ καρδιές χτυποῦν καὶ λοξά  
κρυφοκυττάγματα διασταυρώνονται ἀνάμεσά τους.  
Οἱ περισσότερες ματιές ἔχουν στόχο τὸ Βαγγέλη.

Αὐτός, τὸ ξέρουν ὅλοι, αὐτὸς ἔκαμε τῇ ζῆμιά. Μᾶ  
γιατί, λοιπόν, δὲ μιλάει; Γιατί κάνει τὸν ἀνήξερο;...  
Τώρας νά! 'Ο Δάσκαλος θὰ τοὺς τιμωρήσῃ ὅλους! Καὶ  
μὲ τὸ δίκηο του!

'Εκεῖ στὸν τοῖχο κρεμασμένος, τί γράφει στὸ 9ον  
ἀρθρο του ὁ «Δεκάλογος τοῦ Μαθητοῦ»;

«9ον.—Δὲν καταστρέφει τὰ ξένα πράγματα»

Ο καλός, λοιπόν, μαθητής δὲν καταστρέφει τὰ ξένα  
πράγματα.

Αὐτὸς ὅμως, χτὲς τ' ἀπόγευμα, ὁ Βαγγέλης, πήδη-  
ξε στῆς θειά·Λενιώς τὸ χωραφάκι κι' ἀνάσκαψε τὸ  
φρεσκοφυτεμένο κοκκάρι!

Μά, γιατί, λοιπόν; Γιατί τὸ ἔκαμε αὐτό;

Θέλει καὶ γιατί; Νά! Γιατί ἀποφάσισε νὰ παίξῃ  
«τὸ Μαγάθικο»!... "Οποιος περνοῦσε χτὲς τ' ἀπομεσή-  
μερο ἀπὸ τὴ γειτονιά του, θ' ἀκουγε τὴ φωνή του νὰ  
διαλαλῆ:

—Φρέσκιες κολοκυθοκορφάδεεες!...

—Πράσινες πιπεριές! Ντομάτες γιὰ γέμισμα! Καὶ  
μελιτζάνες γιὰ τηγάνια!...

—Περᾶστε, κυρίες μου! Λαχανοπωλεῖον «Η ΦΡΕ-  
ΣΚΑΔΑ»!

Καὶ περνοῦσαν οἱ κουμπάρες, ἡ Σοφία μὲ τὴν 'Α-  
σήμω, κι' ἀγύραζαν γιὰ πράσα τὰ καλαμόφυλλα, γιὰ  
πατάτες τὶς καλοδιαλεγμένες πετρίτσες τοῦ Βαγγέ-  
λη καὶ γιὰ κολοκυθοκορφάδες τὰ κοτσάνια ἀπὸ τὰ  
κολοκύθια, ποὺ μαγείρεψε ἡ Μητέρα του.

Τὰ κρεμμύδια δῆμως τοῦ Βαγγέλη, ἥταν κρεμμύδια  
ἀληθινά! Ἡταν τὸ φρεσκοφυτεμένο κοκκάρι τῆς θειά-

Λενιώς, πού τ' ἀνάσκαψε καὶ τὸ πῆρε.

Πώ-πώ, ζημιὰ ποὺ τῆς ἔκαμε τῆς καῦμένης! Σὰν τὸ εἶδε σήμερα πρωΐ-πρωΐ, ποὺ πῆγε νὰ ποτίσῃ, ἔγινε κίτρινη σάν τὸ λεμόνι! Τὸ κύτταζε ἀπελπισμένη κι' ἔπιανε μὲ τὰ δυό της χέρια τὸ κεφάλι της! Τί θὰ ἔκανε τώρα, ή φτωχούλα θειά-Λενιώ; Ποῦ θὰ εὕρισκε ἄλλο κρεμμυδάκι, νὰ ξαναφυτέψῃ στὸ χωραφάκι της; ...Ποιὸς κακός τῆς κατέστρεψε τὰ κόπια, τῆς ἔκαμε τέτοια ζημιά! Σίγουρα μεγάλος δὲν θὰ τὸ εἶχε κάμει.

—Κάποιο παιδί θὰ εἶναι, συλλογίστηκε.

Καὶ μιὰ καὶ δυδ τρέχει στὸ Δάσκαλο!...

Καὶ τώρα ποὺ ὁ Δάσκαλος καταθλιψμένος, ψάχνει νὰ βρῇ τὸ «δράστη» ὁ Βαγγέλης δὲν μιλάει.

Τὰ παιδιά ὅμως ξέρουν, ὅτι αὐτὸς εἶναι! Τὸ ξέρει ἡ Σοφία καὶ ἡ Ἀσήμω. Τὸ ξέρουν ὅλοι ὅσοι πέρασαν χθὲς ἀπὸ τὴ γειτονιά του. «Οσοι ψώνισαν στὸ μανάθικό του! Καὶ τώρα; Θὰ τιμωρηθοῦνε δλοι. Τὸ εἴπε ὁ Δάσκαλος καθαρά!

Μὰ ὁ Βαγγέλης δὲν μιλάει! «Οχι! Φοβᾶται, ντρέπεται! Προπαντὸς φοβᾶται! Ξέρει, ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔκαμε, δὲν ἥταν διόλου σωστό. Τώρα τὸ σκέπτεται καὶ λυπάται κι' αὐτὸς τὴν καῦμένη τὴ θειά-Λενιώ! Καταλαβαίνει πόσο λύπησε τὸν καλό του Δάσκαλο, ξεχνώντας τὸ 9<sup>ο</sup> ἄρθρο ἀπὸ τὸ «Δεκάλογο τοῦ Μαθητοῦ»!

Τώρα ὅμως, ἀν τὸ ὅμολογήσῃ, σίγουρα θὰ τιμωρηθῇ! Σίγουρα θὰ τὸ μάθη δλο τὸ χωριό! Τὶ ντροπή!

Τὰ μάτια του καρφώθηκαν ξανά, ψηλά στὸν τοῖχο, στὸ «Δεκάλογο»! ...

«Αρθρον Πρῶτον... Δεύτερον... Τρίτον...»

«Αρθρον ἕκτον:

«...·Ομολογεῖ μὲ εἰλικρίνεια τὰ σφάλματά του»!

.....

Ἐδῶ σταμάτησε ὁ Βαγγέλης! Μιὰ σκέψι γεμάτη δύναμι καὶ θέλησι τοῦ εἶχε φωτίσει τὸ νοῦ, τοῦ εἶχε ζωηρέψει τὸ πρόσωπο: Τὸ ἔνατο ἄρθρο δὲν τὸ εἶχε

τηρήσει!

Μπορούσε δμως τώρα να τηρήσῃ τὸ ἔκτο! Καὶ δὲν ἀργοπορεῖ.

—Κύριε, ἔγώ ἔκαμα τὴν ζημιά, εἶπε σηκώνοντας ψηλά τὸ χέρι καὶ σκύβοντας τὸ κεφάλι. Συγχωρήστε με! Θὰ ξαναφυτέψω τὸ κοκκάρι στὸ περιθολάκι τῆς θειά·Λενιώς. Τὸ ἔχω ἀκόμα στὸ μανάβικό μου. Καὶ ἄλλη φορά δὲν θὰ καταστρέψω ξένα πράγματα.

“Ενας χαρούμενος ἀνασασμὸς ξεχύθηκε ἀμέσως σ' ὀλόκληρη τὴν τάξι.

—Θὰ τὸν βοηθήσουμε καὶ μεῖς, Κύριε, εἶπαν ὅλα τὰ παιδιά.

Τὸ πρόσωπο τοῦ καλοῦ Δασικάλου φωτίστηκε. “Η-ταν σίγουρος, πῶς ἡ ἀπόφασι τοῦ Βαγγέλη θὰ γινόταν πρᾶξι!

“Ηταν σίγουρος, πῶς ὁ Βαγγέλης δὲν θὰ τὴν ξεχνοῦσε ποτέ...



γιαρός της

## Ο ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΉΤΑΝ ΑΝΤΡΑΣ

Μὲ βαρειά καρδιάς εἶχε ξεκινήσει σήμερα τὸ πρωΐ ὁ Νικολάκης γιὰ τὸ σχολεῖο. "Ηξερε νεράκι τὴν ἀνάγνωσι καὶ τὴ γραμματική, βρύση τὴν ίστορία καὶ τὴ γεωγραφία. Ἐκεῖνο, δῆμως, τὸ πρόθλημα δὲν εἶχε καταφέρει νὰ τὸ λύσῃ. Ἀρα γε τί νὰ θέλῃ; Ἀφαίρεσι, πρόσθεσι, ἢ πολλαπλασιασμό; Ἡταν ἀλήθεια δύσκολο, πολὺ δύσκολο! Καὶ τώρα; "Αν τοῦ ζητήσῃ ὁ Δάσκαλος τὸ τετράδιό του, τί θὰ πῆ;

"Η καρδιά του χτυπάει τάκ-τάκ. "Αχ, δις ήταν νὰ είχε πυρετό, νὰ τὸν πονοῦσε ὁ λαιμὸς ἢ νὰ ἔπεφτε χιόνι! Ἡ μαμά δὲν θὰ τὸν ἄφινε νὰ πάη στὸ σχολεῖο καὶ θὰ τὴ γλύτωκε μιὰ χαρά.

Τώρα δῆμως; Νὰ ποὺ βρίσκεται κι' ὅλας μέσα στὴν τάξη καὶ ὁ Δάσκαλος γυρίζει σ' ἐνα-ἐνα τὰ θρανία, γιὰ νὰ κυττάξῃ τὰ προβλήματα στὰ τετράδια τῶν μαθητῶν.

"Εφθασε καὶ στὴ θέσι τοῦ Νικολάκη.

—Ποῦ εἶναι τὸ τετράδιό σου, Νίκο;

—Κύ-ριε τό... τό... ξέχασα στὸ σπίτι.

—"Ε, δὲν πειράζει. Τρέξε στὸ διάλειμμα νὰ τὸ φέ-

ρης

Τέτοια άπαντησι δὲν τὴν περίμενε ὁ Νικολάκης! Τί νὰ πῆ τώρα;

—Κύ-ριε, ἡ μαμά θὰ εἶναι στήν αγορά γιὰ ψώνια, σιγομουρμούρισε.

Ο Δάσκαλος καὶ οἱ συμμαθητές του χαμογέλασαν. Κάτι, ἀσφαλῶς, κατάλαβαν.

—Όπωσδήποτε θὰ πᾶς νὰ φέρης τὸ τετράδιό σου. Ἡ μαμά σου θὰ ἔχῃ γυρίσει δῶς τότε, εἰπε δὲν Δάσκαλος σοθαρά.

Ο Νικολάκης κοκκάλωσε στή θέσι του. Ἡ καρδιά του χτυποῦσε δυνατὰ καὶ τὸ κεφάλι του κουδούνιζε σὰν καζάνι. Τί νὰ κάνη;

Ο Δάσκαλος συνέχισε νὰ κυττάζῃ τὰ τετράδια τῶν μαθητῶν. Καὶ νά, τώρα σταμάτησε μπροστά στὸν Ἀναστάση.

—Τὸ τετράδιό σου, Ἀναστάση; τὸν ρωτᾷ.  
—Δὲν ἔλυσα τὸ πρόβλημα, κύριε.

—Γιατί, παιδί μου;

—Κύριε, ήταν δύσκολο. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ λύσω. Χθές, ὅταν μᾶς τὸ λέγατε, μοῦ ξέφυγε ὁ νοῦς καὶ δὲν τὸ κατάλαβα. Ἀν μοῦ τὸ λέγατε δῆμως, ἀκόμα μιὰ φορά, πιστεύω πῶς θὰ τὸ μάθω.

Ο Δάσκαλός του τὸν κύτταξε μὲ καλωσύνη.

—Μπράβο, Ἀναστάση, τοῦ εἶπε. Εἰσαι πάντοτε εἰλικρινής. Φρόντισε δῆμως νὰ εἰσαι καὶ περισσότερο προσεκτικός στὸ μάθημα. "Ελα τώρα στὸν πίνακα νὰ λύσουμε μαζῇ τὸ πρόβλημα.

"Ετσι δὲν Ἀναστάσης μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Δασκάλου



του ἔλυσε τὸ δύσκολο πρόβλημα. "Επειτα ἔλυσε καὶ ἄλλο ἔνα μόνος του. Τώρα κατάλαβε. πῶς νὰ σκέπτεται, γιὰ λύνη τέτοια προβλήματα.

Ντάν-ντάν! Τὸ κουδούνι χτυπᾷ καὶ τὰ παιδιά ὑστερα ἀπ' τὴ ζαλάδα τῆς ἀριθμητικῆς τρέχουν χαρούμενα στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου.

Μονάχα δὲ Νικολάκης στέκεται μουδιασμένος καὶ συλλογιέται: Τί κρῖμα νὰ μὴν ἔχῃ πῆ κι' αὐτὸς τὴν ἀλήθεια. Τί κρῖμα νὰ ἔχῃ φανῆ τόσο δειλὸς καὶ νὰ ἔχῃ γίνει ψεύτης! 'Ενω δὲ 'Αναστάσης εἶχε πῆ μὲ θάρρος τὴν ἀλήθεια. 'Ηταν ἄντρας!

Τί ντροπῆ! Δύο ψέματα! Δύο μεγάλα ψέματα, ποὺ τὰ κατάλαβε κι' δὲ Δάσκαλός του καὶ δλοι του οἱ συμμαθηταί. Ποὺ τὰ ἀκουσε ὁ φύλακάς του ἄγγελος καὶ δὲ Καλὸς Θεός. Θὰ τὰ μάθῃ σὲ λίγο κι' δὲ πατέρας καὶ ἡ μητέρα του καὶ θὰ ραγίσῃ ἡ καρδιά τους ἀπὸ πόνο. Πῶς τὸ ἔκανε σήμερα αὐτό; Τὰ μάτια του θιολώνουν-θιολώνουν καὶ νὰ τώρα ξεσπά ἐκεῖ σκυφτὸς στὸ θράνιο του σ' ἔνα κλάμα δυνατό. / Κλαίει-κλαίει...

—Τί συμβαίνει, Νικολάκη;

Τὸν πλησιάζει δὲ Δάσκαλός του.

—Συγχωρέστε με, κύριε... Δὲν τὸ ἔλυσα τὸ πρόβλημα. Καὶ... σᾶς εἶπα ψέματα...

'Ο Δάσκαλος τὸν χτύπησε ἀπαλὰ στὴν πλάτη.

—Πιστεύω, πῶς θὰ εἶναι τὸ τελεύταιο ψέμα ποὺ λές, Νίκο.

'Ο Νίκος σήκωσε τὰ δακρυσμένα τού μάτια καὶ κύτταξε τὸ Δάσκαλό του.

—Μάλιστα, κύριε, εἶπε. Δὲν θὰ ξαναπῶ.



## “OXI,, KAI “NAI,,

Ξέρω νὰ λέω  
ένα «OXI» ήρωϊκό,  
δταν μπροστά μου  
άνταμώνω τὸ κακό!

Μά, τὴν ἀλήθεια  
σὰν χρειάζεται νὰ πῶ  
μ' ένα «NAI» γενναῖο  
πάντοτε ἀπαντῶ!

★ ★ \*

”Ετσι, ᔁχω καθάρια  
πάντα τὴν καρδιά μου  
καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴ Χάρι,  
συντροφιά μου!

## Ο ΧΑΡΤΕΝΙΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

—Περικλῆ! "Αρχισε νὰ σκοτεινιάζῃ κι' ἀκόμα δὲν  
ἔπιασες βιβλίο, παιδί μου! Πότε θὰ διαθάσης;

'Η φωνὴ τῆς κυρίας 'Ελένης ἔφθασε πάλι ἀπ' τὴν  
κουζίνα στ' αὐτὶὰ τοῦ Περικλῆ, αύστηρή, ἀνήσυχη!

—Τώρα, Μαμά!... Σὲ λίγο, Μαμά!...

Αύτὸ γινόταν κάθε ἀπόγευμα! «Τώρα!... σὲ λίγο!...  
ὕστερα!...», "Ωσπου νύχτωνε γιὰ καλὰ κι' δ Περικλῆς  
ἡταν ἀκόμη ἀδιάθαστος!"

Η Δασκάλα του εἶχε παράπονα τώρα τελευταῖα!  
Τέτοιο ἔξυπνο παιδί καὶ νὰ μὴν προκόψῃ στὰ μαθή-



ματά του; |

Μή νομίσετε δύναστε τὰ μαθήματα  
ό Περικλῆς. Τὰ ἀγαποῦσε κι' αὐτά! Ἐλάτε, δύναστε, ποὺ  
τὸν τραβοῦσε περισσότερο κάτι ἄλλο!

"Οποιος ἔμπαινε μέσα στὸ μικρό του δωμάτιο, θὰ  
τὸ καταλάβαινε ἀμέσως! "Ενα πλῆθος ἀεροπλανάκια,  
αὐτοκινητάκια, τραίνοις, βαρκούλες, φτια-  
γμένα δλα ἀπὸ χαρτόνι, ξυλάκια ἢ κουτάκια, ἥταν ἀ-  
ραδιασμένα ἔνα γύρο. Ἐδῶ δ στόλος! Ἐκεῖ τὸ ἀερο-  
δρόμιο! Πιὸ πέρα τὰ γκαράζ!... Ποὺ νὰ μείνῃ, λοιπόν,  
καιρὸς γιὰ διάθασμα;

Τοῦτο τὸ ἀπόγευμα δοκίμαζε τὸν καινούργιο του  
χαρτένιο πύραυλο! Τὸν εἶχε φτιάξει προσεκτικὰ κι'  
ἥταν γερὸς καὶ δμορφός! Αὔριο θὰ τὸν ἐπαιτρνε μαζῆ  
του στὸ σχολεῖο! "Ε, ἔ, τί εἶχε νὰ γίνη!

—Περικλῆ! ἀκούστηκε ξανὰ ἀπὸ τὴν κουζίνα ἡ φω-  
νὴ τῆς Μητέρας!

Μὰ ποὺ ν' ἀκούσῃ ὁ Περικλῆς;

Βζζν! Βζζν...! ἔξεσφενδόνιζε ἀπὸ δωμάτιο σὲ δω-  
μάτιο τὸν καινούργιο του πύραυλο χοροπηδῶντας! Τί  
ψηλὰ ποὺ πήγαινε! "Αν δὲν ἥταν τὸ ταθάνι, σίγουρα  
θάφτανε στ' ἀστέρια! Θάφτανε στὸ φεγγάρι!

Καὶ μαζῆ μὲ τὸν πύραυλο πετοῦσε πέρα δῶθε καὶ  
τὸ μυαλὸ τοῦ Περικλῆ. Ποὺ νὰ πάρη εἰδῆσι, πὼς εἶχε  
φτάσει κιόλας ἡ ὥρα τοῦ βραδυνοῦ φαγητοῦ! Ποὺ νὰ  
θυμηθῇ ὅτι τὸν περιμένουν προθλήματα καὶ Γραμμα-  
τική! Ποὺ νὰ συλλογιστῇ τὴν ντροπή, ποὺ θάπαιρνε  
αὔριο πάλι στὸ σχολεῖο, σὰν θὰ τὸν σήκωνε ἡ Δασκά-  
λα στὸ μάθημα καὶ δὲν θάξερε τί νὰ πῆ!

| Θάρχιζε νὰ μασουλάῃ σκυφτὸς τὴ ζώνη τῆς ποδιάς  
του, θὰ λοξοκύτταζε δεξιά-άριστερά, μήπως τοῦ ψιθυ-  
ρίσουν τίποτα, κι' ἔπειτα θὰ καθόταν ντροπιασμένος  
στὴ θέσι του! Τὰ παιδιά θὰ γελοῦσαν. Καὶ κείνος θά-  
ταν λυπημένος! Μὰ ποὺ νὰ τὰ συλλογιστῇ τώρα δλ'  
αὐτά!

—Γιαγιά! Παπποῦ! Μαμά! Ξεφώνιζε. Ἐτοιμασθῆ-

τε! Ξεκινάμε γιὰ τὸ φεγγάρι!... "Αλλος γιὰ τὸ φεγγάρι;... "Αλλος γιὰ τὸν "Αρηνη;... Βζζν!...

...Η πόρτα τοῦ χώλ ἀνοιξε ἔσφυνικά καὶ ὁ χαρτένιος πύραυλος, περνῶντας ξυστά ἀπὸ τὸν ὥμο τοῦ Πατέρα, ποὺ ἔμπαινε κείνη τὴ στιγμή, σφηνώθηκε στὰ γυαλιά του!

'Ο Πατέρας σοθαρός, ἔπιασε στὰ δάχτυλά του τὸ χαρτένιο παιγνίδι καὶ κάθησε στὴ φαρδειὰ πολυθρόνα.

—Φαίνεται πῶς ὁ Περικλῆς θὰ ἔχῃ ἐτοιμάσει ἀπὸ νωρίς ὅλα του τὰ μαθήματα, γιὰ νὰ παίζῃ μὲ τόση ὅρεξι, εἶπε.

Τοῦ Περικλῆ τοῦ ἦρθε ζαλάδα! Τώρα θυμήθηκε τὰ προβλήματα καὶ τὴ γραμματική!

—"Ο-ο-ὅχι, Πατέρα, εἶπε! Νά, τώρα!... Σὲ λιγο!...

'Ο Πατέρας κούνησε λυπημένος τὸ κεφάλι:

—"Οποιος δὲν σκύψει ἀπὸ μικρὸς μὲ ἀγάπη στὴ δουλειὰ τοῦ θρανίου, Περικλῆ, δὲν θὰ γίνη ποτὲ ἔνας μεγάλος ἔφευρέτης; ὅπως θέλεις νὰ γίνης ἐσύ! Τὰ μεγάλα κατορθώματα θέλουν καὶ μεγάλους κόπους! Θέλουν δουλειά! "Αν δὲν ἀγαπήσης ἀπὸ τώρα τὰ βιβλία σου καὶ τὴ μελέτη, οἱ πύραυλοί σου θὰ είναι πάντα χάρτινοι καὶ ποτὲ δὲν θὰ φτάσουν στὸ φεγγάρι!..."

Ναὶ ἔτσι είναι! Εἶχε δίκηο ὁ Πατέρας!



## ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ...

“Ελεγα μιὰ μέρα  
βλέποντας τ’ ἀστέρια:

—Νὰ μποροῦσα νὰ γενῶ  
τρανὸς κι’ ἔγὼ  
κι’ ώς τ’ ἀστέρια νὰ πετάξω  
κι’ ώς τ’ ἀστέρια ν’ ἀνεθῶ!



Κι’ εἶδα τότε ἐν’ ἀστεράκι  
σὰν νὰ μοῦ χαμογελᾶ.

—Μάθε, μοῦ ἔλεγε, παιδάκι,  
κι’ ἀπ’ τ’ ἀστέρια πιὸ ψηλὰ  
φτάνει ἐκεῖνος ποὺ μαθαίνει  
νὰ δουλεύῃ, ν’ ἀγαπᾶ!



## ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ

“Όλοι σήμερα στὸ σπίτι δὲν μποροῦν νὰ πιστέψουν στὰ μάτια τους.

Ο Ἀντωνάκης διαθάζει.

—Δὲν θὰ βγῆς νὰ παίξης σήμερα, Ἀγτωνάκη; ρώτησε ἡ Μητέρα.

—Θὰ μελετήσω πρῶτα τὰ μαθήματά μου, Μανούλα.

—Δόξα σοι ὁ Θεός, σιγοψιθύρισε ἡ Μαμά. Αύτὸ εἶναι σωστὸ θαῦμα!

Γιατί ποιὸς δὲν τὸν ἥξερε τὸν Ἀντωνάκη! Ἡταν ὁ καπετάν φασαρίας τοῦ σπιτιοῦ. Μόλις γύριζε ἀπ' τὸ

σχολεῖο, ἀμέσως τῷρριχνε στὸ παιγνίδι. Ποῦ μυαλό γιὰ διάβασμα! Καὶ καταλαβαίνετε, πώς δὲν ἦταν καθόλου καλὸς μαθητής.

Σήμερα ὅμως, τί ἀλλαγή! "Ολοι περίμεναν μὲ περιέργεια νὰ μάθουν τὸ γιατί, ὥσπου τὸ βράδυ στὸ τραπέζι ὁ Ἀντωνάκης εἶπε:

—Πατέρα, θέλετε νὰ σᾶς πῶ μιὰ ιστορία, ποὺ ἄκουσα σήμερα στὸ σχολεῖο; Τὴν θυμάμαι ἀκριβῶς δπως μᾶς τὴν ἔχει πῆ ή δασκάλα.

—Καὶ βέθαια νὰ μᾶς τὴν πῆς, νὰ τὴν ἀκούσωμε 'Αντωνάκη, εἶπε ὁ Πατέρας.

—«'Ηταν κάποτε τρεῖς μαθηταί. Ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ ποὺ πέρασαν στὰ σχολεῖα ὅλης τῆς γῆς, ἀπ' τὰ παληὴὰ τὰ χρόνια ὡς τὰ τώρα, σὰν κι' αὐτοὺς δὲν φάνηκαν ποτέ. Τὴν ὥρα ποὺ ἔπρεπε νὰ διαβάσουν, δὲν τοὺς ἔνοιαζε, ἀν δικαιόδοξος ἦταν ὅμορφος κι' ἡ ἔξοχὴ μὲ τὰ πουλιὰ καὶ τὰ λουλούδια της τοὺς προσκαλοῦσε. Μόνο δυὸ δρόμους ἤξεραν. "Εναν ποὺ πήγαινε στὸ σχολεῖο κι' ἔναν ποὺ ἔφερνε στὴν ἐκκλησία. 'Ηταν πάντα πρῶτοι στὰ μαθήματά τους. Οἱ συμμαθηταί τους τοὺς ἔθαψαν κι' οἱ Δάσκαλοί τους ἔλεγαν, πὼς ἄμα μεγαλώσουν θὰ γίνουν σπουδαῖοι ἄνθρωποι.

"Ἐτσι, πέρασαν ἔνα-ἔνα τὰ σχολεῖα τῆς ἐποχῆς τους, ὥσπου ἔγιναν μεγάλοι πιά. Καὶ νάτοι τώρα! "Εκαναν ἀληθινὰ τὰ λόγια τῶν Δασκάλων τους.

• 'Ο ἔνας, ὁ Βασίλειος, ἔγινε μεγάλος σοφός, ρήτορας καὶ συγγραφέας. Εἶχε τόσο μεγάλη ἀγάπη γιὰ τοὺς φτωχούς, ποὺ ἔχτισε μιὰ ὀλόκληρη πόλι γι' αὐτοὺς. 'Ηταν γεμάτη ἀπὸ ίδρυματα: Νοσοκομεῖα, Ὁρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Πτωχοκομεῖα καὶ ἄλλα. Αὐτὴ τὴν πόλι τὴν ὀνόμασαν «Βασιλειάδα». Καὶ τὸ Βασίλειο, γιὰ τὰ μεγάλα του ἔργα, τὸν ἔγραψαν στὴν ιστορία «Μέγα».

'Ο ἄλλος, ὁ Γρηγόριος, πολέμησε πολὺ τοὺς αἰρετικοὺς καὶ μὲ τὰ κηρύγματά του στερέωσε τὴν πίστι

τῶν Χριστιανῶν ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ τοῦ ἔδωσαν καὶ τὸ ὄνομα «Θεολόγος».

'Ο τρίτος, ήταν ὁ Ἰωάννης. Μιλοῦσε τόσο ὅμορφα στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν πίστι, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀρετή! Τὰ λόγια του ἐμοιαζαν μὲ πολύτιμο χρυσάφι. Γι' αὐτὸ τὸν ὠνόμασσαν «Χρυσόστομο»!

'Ο Μέγας Βασιλεὺς ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος. 'Ο Γρηγόριος ὁ Θεολόγος κι' ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἔγιναν Πατριάρχαι. Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας τοὺς λέει μ' ἔνα ὄνομα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι».

Καὶ οἱ Ἱεράρχαι αὐτοί, ποὺ ἀπὸ τὰ μικρά τους χρόνια ἀγάπησαν τόσο πολὺ τὰ γράμματα καὶ περισσότερο τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, εἶναι τώρα «Ἄγιοι» καὶ τὰ σχολεῖα τοὺς ἔχουν γιὰ Προστάτες τους. Κάθε χρόνο, στὶς 30 Ἰανουαρίου, ὅλα τὰ σχολεῖα, ἀπ' τὰ Δημοτικὰ ὡς τὰ Πανεπιστήμια γιορτάζουν τὴ μνήμη τους».

Αὐτὴ τὴν ιστορία μᾶς εἶπε σήμερα ἡ Δασκάλα μας στὸ σχολεῖο. Κι' ἔγώ, πῆρα τὴν πιὸ μεγάλη μου ἀπόφασι: Νὰ ἀγαπῶ τὸ Θεὸν καὶ νὰ γίνω ἔνας καλὸς μαθητής. "Ετσι θὰ μπορέσω νὰ τοὺς μοιάσω καὶ σᾶν μεγαλώσω.

'Εδῶ ἐτελείωσε ὁ Ἀντωνάκης ὅσα εἶχε νὰ πῇ καὶ κατακόκκινος ἀπὸ χαρὰ ἐκάθησε ξανὰ στὸ κάθισμά του.

—Πιστεύομε, ὅτι θὰ γίνης, Ἀντωνάκη μου, εἶπε ὁ Πατέρας μὲ σοθαρή φωνή. Φτάνει νὰ μὴν ξεχάσῃς ποτὲ τὴν ἀπόφασί σου καὶ τὸ λαμπρὸ παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

—Ο Θεὸς νὰ σὲ ἀξιώσῃ, παιδί μου, συμπλήρωσε συγκινημένη καὶ ἡ Μητέρα.

—Τί ὡραία ιστορία! Τί ὡραία! εἶπαν ὅλα τ' ἀδελφάκια του παίρνοντας κι' αὐτὰ τὴν ἴδια ἀπόφασι, ποὺ εἶχε πάρει κι' ὁ Ἀντωνάκης.





## ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΩΣΥΝΑΤΟΣ

**Μεγάλη Τετάρτη!**

Τὰ παιδιά καθισμένα ἡσυχά στὰ θρανία τους, ἀκούνε προσεχτικά τὰ λόγια τῆς Δασκάλας.

—Ναί, παιδιά μου. Ὁ Χριστὸς σκόρπιζε μονάχα τὴν καλωσύνη. "Ἄνοιξε τὰ μάτια στοὺς τυφλοὺς κι' ἔκανε καλὰ τοὺς ἀρρώστους. Ἀνάστησε τῆς χήρας τὸ γυιό, κι' εύλόγησε τὰ καλὰ παιδιά. Κι' ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι

τὸν ἔδεσαν, τὸν χτύπησαν, τὸν ὕθρισαν καὶ τὸν κάρφωσαν στὸ σταυρὸ σὰν κακοῦργο.

“Ἄχ, πόσο γρήγορα ξέχασαν τὴν καλωσύνη καὶ τὴν ἀγάπη Του! ”Αφησαν τὶς καρδιές τους νὰ τὶς γεμίσῃ ἡ σκληρὴ κακία! Ἐκεῖνος δύμως τοὺς ἀγαποῦσε. Τοὺς ἀγαποῦσε πάντα τὸ ἴδιο.

Καὶ ἔλεγε-ἔλεγε ἡ καλὴ Δασκάλα γιὰ τοῦ Χριστοῦ μας τὴν καλωσύνη καὶ γιὰ τῶν Φαρισαίων τὴν κακία.

Μερικὰ ματάκια εἶχαν κι' ὅλας δακρύσει, καὶ ὁ Γιάννης Λάγιος κατακόκκινος χτύπησε τὶς γροθιές του πάνω στὸ θρανίο.

—“Ἄχ, κακοί, Φαρισαῖοι! φώναξε.

Γιὰ μιὰ στιγμή, ἡ Δασκάλα ἔπιψε πιὰ νὰ μιλάῃ. Γύρισε στὸ τραπεζάκι τῆς κι' ἔπιασε στὰ χέρια μιὰ μεγάλη εἰκόνα. Τὴν σήκωσε ψηλά-ψηλά κι' ὅλα τὰ παιδιά κάρφωσαν τὰ μάτια σ' αὐτήν.

‘Ο Καλὸς Ἰησοῦς, ὁ Φίλος τῶν παιδιῶν ἥταν καρφωμένος μὲ ἀνοιγμένα τὰ χέρια πάνω στὸ Σταυρό. Στὸ πρόσωπό Του ἔσταζαν χοντρὲς σταγόνες αἷμα, ἀπὸ τὸ ἀγκαθωτὸ στεφάνι, ποὺ φοροῦσε στὸ κεφάλι Του. Ἡταν πονεμένος, μὰ γεμάτος καλωσύνη.

—Νά, παιδιά, μίλησε τότε ξανὰ ἡ Δασκάλα. Κι' ἐπάνω στὸ Σταυρὸ εἶναι γεμάτος ἀγάπη γιὰ ὅλους. Γι' αὐτὸ ἔχει ἔτσι ἀνοιγμένα τὰ χέρια. Λὲς καὶ θέλει νὰ μᾶς κλείσῃ ὅλους στὴν θερμὴ ἀγκαλιά Του. “Οχι μονάχα ἔκείνους, ποὺ Τοῦ μοιάζουν κι' ἔχουν ἀγάπη, μὰ θέλει νὰ διορθωθοῦν κι' ἔκείνοι, ποὺ ἔχουν κακία στὴν καρδιά. Θέλει νὰ γίνουν κι' ἔκείνοι καλοί.

“Ολα τὰ μάτια εἶχαν θολώσει ὅπὸ τὰ δάκρυα καὶ δὲν πρόσεξε κανεὶς πώς ἔκει στὸ τρίτο θρανίο ἔνα χεράκι εἶχε σηκωθῆ δειλά-δειλά.

—Κυρία, ἀκούστηκε μιὰ τρεμουλιάστη φωνίτσα καὶ δὲν Τάκης, «ὁ Κακίστρας»—ἔτσι τὸν φώναζαν τὰ παιδιά —βρισκόταν κι' ὅλας ὅρθιος.

—Ἐγώ, κυρία, εἶχα κακία στὴν καρδιά, εἶπε στενο-

χωρημένα. Χτυπάω τά μικρά παιδιά καὶ τοὺς παίρνω τοὺς βώλους. Μαρτυράω τοὺς ὄλλους. Εύχαριστιέμαι ὅταν δὲν ξέρουν μάθημα καὶ ζηλεύω τὸ Γιωργάκη ποῦναι καλὸς μαθητής.

‘Η κυρία τὸν πλησίασε συγκινημένη. ‘Εθαλε τὸ χέρι της πάνω στὸ κεφαλάκι του.

—Κύτταξε, τοῦ εἶτε, κύτταξε τὶς σταλαγματιές τὸ αἷμα, ποὺ στάζουν ἀπὸ τὸ Σταυρό. Μὲ αὐτὲς ξεπλένονται δλα μας τὰ λάθη. Φτάνει νὰ μετανοιώσουμε γι' αὐτά.

‘Ο Τάκης ἔσκυψε καὶ τῆς φίλησε τὸ χέρι.

—Ναί, κυρία, μετανοιώνω, εἶπε. ‘Απὸ σήμερα θὰ γίνω κι' ἔγω καλός. “Ομως, δὲν θέλω .. δὲν θέλω νὰ μὲ ξαναποῦνε τὰ παιδιά «Κακίστρα». Θὰ γίνω καλός!

Δὲν εἶπε τίποτε ἄλλο. Μονάχα ἔκλαψε.

Τὰ παιδιά ἄκουγαν ἀμίλητα καὶ δὲν πίστευαν στ' αὐτιά τους. Ή καρδιά τους χτυποῦσε δυνατά. “Ω, τὸν ἀγαποῦσαν πολὺ σήμερα τὸν Τάκη.

Πέρασε ἀπὸ τότε ἀρκετὸς καιρός. Μιὰ γιορτὴ γίνεται σήμερα στὸ σχολεῖο. Θὰ δώσουν τὸ «βραβεῖο τῆς καλῆς καρδιᾶς»!

Ποιὸς τὸ πῆρε νομίζετε; ‘Ο Τάκης ὁ «Καλωσυνᾶτος»!

“Ετσι τὸν ἔλεγαν τώρα αὐτὸν ποὺ τοῦ συχώρεσε τὰ λάθη ἡ χάρι τοῦ Χριστοῦ.



ιανέσιον δυστίκην περιήλιαν από την πόλη  
του Καρπενησού μέχρι την πόλη της Αθήνας στην οποία  
ταξιδέψαντας έπιασαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα.

## ΑΧ, ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ!

Ντάν-ντάν-ντάν χτυπάει

δώδεκα ή καμπάνα!

Τὰ παιδιά σχολάει

ή καλὴ Δασκάλα.



"Ηρθε μεσημέρι

δούλεψαν πολύ,

μὲ Γεωγραφία

καὶ Γραμματική.



"Ε, καὶ τί δὲν βάλαν

μέσσα στὸ κεφάλι!

Πράματα μεγάλα,

γράμματα τσουθάλι!



Τώρα πιὰ σχολάνε!

"Ωρα χαρωπή!

Κλείνουν τὰ βιβλία.

Δρόμο γιὰ φαῖ!



Τί χαρὲς στὸ δρόμο,  
γέλια καὶ φωνοῦλες!  
Σὰν τρελλὰ πουλιά  
οἱ μικρὲς καρδοῦλες!



Κι' ἔχουν χωρατὰ  
τόσα γιὰ νὰ ποῦνε,  
μὲ καλὴ καρδιὰ  
νὰ ὀστειευτοῦνε.



Μὰ ὅλοι πιὸ πολὺ<sup>1</sup>  
τὸ σωστὸ νὰ ποῦμε—  
κάπου ἀλλοῦ τὸ νοῦ  
ἔχουν καὶ γελοῦνε!



Κεῖ στὸ μαγειρειὸ  
βιάζεται ἡ Μητέρα!  
Ἄχνιστὸ φαῖ  
γέμισε ἡ σουπιέρα!



Ο Γωγὸς τὸ ξέρει  
θὲ νὰ φάη σουπιές  
κι' ἡ Λιλὴ πατάτες  
μὲ αύγὰ τηγανιτές!



Φασουλάδα ὁ Νίκος.  
Τραχανᾶ ἡ Φανή.  
Μακαρόνια ὁ Στάθης  
κι' Λενιώ φακή.



"Ομορφο τραπέζι  
παστρικὰ στρωμένο,  
μὲ ζεστὸ ψωμάκι  
φρεσκοζυμωμένο,



πῶς τὸ περιμένουν  
ὅλα τὰ παιδάκια  
καὶ γελοῦν καὶ τρέχουν  
στὰ μικρὰ σπιτάκια!

—Μόνον δὲ Θανούλης  
περπατεῖ σκυφτά  
καὶ δὲν λογαριάζει  
τίποτ' ἀπ' αὐτά!



Δὲν τὸν περιμένει  
ἀγνιστή σουπιέρα,  
οὔτε στὸ κατώφλι  
γελαστή Μητέρα!



Μέσ' στὸ μαγειρειό τους  
θᾶναι ὅλα κρύα.  
"Αχνα, ζεστασιά,  
μυρουδιὰ καμμία!"



Κι' ὁ μικρός τους φοῦρνος  
πάλι θᾶν' σβησμένος  
κι' ὁ μικρὸς Θανούλης  
τόσο πεινασμένος!



—"Αχ, καλὲ Χριστούλη,  
τὴ Μαμά  
ἀπὸ τὸ «Νοσοκομεῖο»  
φέρε την ξανά!..."



Περπατεῖ καὶ λέει  
σιγὰ στὴν προσευχή του,  
καὶ δὲν ἔχει δῆ  
τὸ συμμαθητή του



τὸν μικρὸ Πετρῆ,  
ποὺ βαδίζει πλάι  
καὶ τὸν προσκαλεῖ  
σπίτι του νὰ φάῃ!..."



"Αχ, αὐτὸς ὁ Πέτρος!  
Μάλαμα ἡ καρδιά του!  
Ξέρει νὰ σκορπᾶ  
γλύκα δλόγυρά του!"

—Θάνο μου μαζή  
σήμερα θὰ φάμε!  
Ξέρω πώς έμείς  
ποτὲ δὲν τὰ χαλάμε.



“Ωσπου νὰ σου γειάνη  
ἡ καλὴ Μητέρα,  
σπίτι μου θὰ τρώμε,  
Θάνο, κάθε μέρα.



## ΗΤΡΟΠΗ ΗΤ

Τῶπα στή Μαμά μου,  
κι' εἶπε συμφωνεῖ.  
Καὶ μᾶς περιμένει  
μὲ χαρὰ πολλή.

Κι' ὅταν ἡ Μαμά σου  
πάλι σπίτι θάναι,  
τότε ὅλοι μαζή  
σπίτι σου θὰ φάμε!...



“Αχ, αύτὸς ὁ Πέτρος!  
Μάλαμα ἡ καρδιά του!  
Ξέρει νὰ σκορπά  
γλύκα δλόγυρά του!



## ΣΤΗΣ ΜΗΤΕΡΟΥΛΑΣ

### ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ



Χαρές και γιορτές σήμερα σε κάθε σχολείο και στήν καρδιά κάθε καλού παιδιού!  
Η Ασημούλα πετάει όπ' τη χαρά της!

Είναι ή γιορτή της Μητέρας. Σήμερα γιορτάζει κάθε Μητέρα. Γι' αύτό και τὰ παιδάκια της Τρίτης τάξεως έχουν σήμερα γιορτή. Θά γεμίση η τάξι άπο Μανούλες και παιδιά, όπο χαρά κι' εύχολες!

Νά! άρχισαν κιόλας νά ξεχωνται! Ήρθε ή Μητέρα της Αργυρώς και τοῦ Κωστάκη,



τῆς Μυρτούλας, τῆς Ἐλενίτσας καὶ τῆς Ιωάννας! Ἡ Ἀσημούλα ἔχει κολλήσει τὴν μυτίτοια τῆς στὸ παράθυρο. Κυττάζει νὰ ξεχωρίσῃ ἀνάμεσα στὶς τόσες κυρίες ποὺ ἔρχονται τὴ δικῇ τῆς τὴ Μητέρα.

Νάτην! ἔρχεται! "Ερχονται και ἄλλες πολλές.

Ἡ τάξι σὲ λίγο ἔχει γεμίσει. Παντοῦν τριγύρω, γελαστές Μητερούλες καὶ χαρούμενα παιδιά.

Ἡ γιορτὴ ἀρχίζει. "Ορθιοι δλοι και τὰ παιδιά τραγουδοῦν γλυκά, ἔνα ώραιο ὅμνο στὴν Πλαναγία.

Ἡ Ἀσημούλα ἀνεβαίνει στὴν ἔδρα καὶ διαθάζει

ἀργὰ καὶ καθαρὰ τὴν ἔκθεσι ποὺ εἶχε γράψει.  
«Τὸ πιὸ ὀγαπητὸ τοῦ κόσμου πρόσωπο γιορτάζει σήμερα: Ἡ Μάνα!

Καὶ αξίζουν πολλές γιορτές στὴν καλὴ Μητερούλα. Αὐτὴ νύχτα μέρα φροντίζει γιὰ μᾶς. Πλένει, ράθει, σιδερώνει, σκουπίζει, μαγειρεύει. "Α! τί νοστιμάδες ποὺ μαγειρεύει ἡ Μανούλα! "Αν πῆτε καὶ γιὰ κεῖνα τὰ ὅμορφα γλυκά της! Γλύφεις τὰ δάχτυλά σου... τρεῖς μέρες ἀπ' τὴ γλύκα τους! Κι' οὔτε στιγμὴ δὲν στέκει. "Ολογυρίζει, τρέχει, γιὰ νὰ τὰ προφθάσῃ δλα.

Καὶ ξέρει τόσα πράγματα ἡ Μανούλα! Ιστορίες, ποιήματα, τραγουδάκια, προσευχοῦλες καὶ παιγνιδάκια. Καὶ τί δὲν ξέρει!

— “Ο, τι κι’ ἀν τῆς πῆς! ” Ο, τι κι’ ἀν τὴ ρωτήσης!

Μέσα στὴ θερμὴ ἀγκαλιά της τίποτα δὲν φοβᾶσαι. Πόσο ὅμορφα εἶναι τὰ λόγια της καὶ τί γλυκὸ τὸ χαμόγελό της! Σάν ἀρρωσταίνω καὶ ξαγρυπνᾶ κοντά μου, μοιάζει σὰν ἄγγελος! Μὰ κι’ ἔγώ ἀγαπῶ τὴ Μητέρούλα τὴν καλή! Πρωΐ καὶ βράδυ προσεύχομαι γι’ αὐτὴν καὶ λέω. «<sup>Ω</sup> Παναγιά μου, πούσουν καὶ σὺ Μητέρα τοῦ Χριστούλη μας καὶ ξέρεις πόσο κολεὸς εἶναι οἱ Μητέρες, ἔχε καλὰ πάντα τὴ Μανούλα μου. Δίνε της πάντα χαρά, πολλὴ χαρά!...».

“Ετσι ἐτελείωσε ἡ Ἀσημούλα τὴν ἔκθεσί της.

“Ολοι χειροκροτοῦν εὔχαριστημένοι. Μὲ τὴ σειρὰ τώρα ἔνα-ἔνα τὰ παιδιά σηκώνονται καὶ ἀπαγγέλλουν τὰ ποιήματά τους. Τί ὅμερφα ποὺ εἶναι ὅλα! Τί χαριτωμένα!

Ξαφνικά ἔνα τραγούδι, γλυκὸ καὶ χαρωπὸ ἀρχίζει.

“Ολα τὰ παιδάκια ὅρθια κρατοῦν στὰ χέρια ἀπὸ μιὰ ζωγραφισμένη ὅμορφη καρτούλα. Ἀπὸ ποὺ τὴν ζετύπωσαν; Τραγούδωντας

πλησιάζουν τὰ μικρὰ πανεράκια τὰ γεμάτα γιασεμιά, φούλια, πασχαλιές καὶ μπουμπούκια τριανταφυλλιάς. Φτιάνει τὸ καθένα τὸ μπουκεττάκι του, σθέλτα καὶ πρόσχαρα μὲ τὸ ρυθμὸ τοῦ τραγουδιοῦ, καὶ μαζῆ μὲ τὴ μικρὴ καρτούλα τρέχει καὶ τὸ χαρίζει στὴ Μητέρα του. Οἱ Μητέρες πετοῦν ἀπ’ τὴ χαρά τους! Τί ὅμορφες καρτούλες!

Τί ώραία λόγια ποὺ γράφουν!

«Μανούλα μου, σήμερα στὴ γιορτὴ σου, σοῦ δίνω τὴν ὑπόσχεσι πῶς θὰ φροντίσω ποτὲ πιὰ νὰ μὴ σὲ λυπήσω».

Μυρτούλα

«Γλυκειά, Μανούλα, πόσο σ’ ἀγαπῶ! Θ’ ἀκούω πάντα ὅ, τι μοῦ λέες».

Αργυρώ

«Μανούλα μου, πόσο λυπάσαι ὅταν λέω ψέμματα! Απὸ σήμερα δὲν θὰ ξαναπῶ».

Κωστάκης

«Καλή μου Μητέρούλα, σ’ εὐχαριστῶ ποὺ τόσο μ’ ἀγαπᾶς».

Ιωάννα

"Ενα πανηγύρι χαρᾶς  
μέσα στήν Τρίτη τάξι.

Μὴ νομίσετε πώς εἶναι  
λυπημένη καὶ ἡ Φωτούλα,  
ποὺ ἡ Μανούλα τῆς εἶναι  
στὸν ούρανό. "Οχι. Ἡ Μη-  
τέρα τῆς γιορτάζει μὲ τ  
ἀγγελούδια. Πόσο πιὸ  
δική θὰ εἶναι ἡ δική τους  
γιορτὴ ἔκει ἐπάνω! Γι' αὐ-  
τὸ τῇ βλέπετε χαρούμενη  
καὶ τῇ Φωτούλα. "Εφτιασε  
κι' αὐτὴ δική της καρτούλα  
καὶ μπουκεττάκι μὲ λου-  
λούδια. Γιὰ λίγετε τα!

Ξέρει αὐτὴ τί θὰ κάνη,  
γιὰ νὰ χαρῆ ἔκει ψηλὰ ἡ

Μανούλα τῆς. Θὰ τὰ χαρί-  
ση στήν κυρά-Εύσταθία,  
ποὺ τὸ μονάκριβο παιδάκι  
τῆς εἶναι κι' αύτὸ στὸν ού-  
ρανό, μαζῆ μὲ τὴ Μητέρα  
τῆς Φωτούλας! Πόσο θὰ  
χαρῆ!

Ἡ δεσποινὶς Λαμπρίδου,  
ἡ Δασκάλα τῶν παιδιῶν,  
λέει τώρα σὲ δόλους διμορ-  
φα λόγια κι' εύχές.

Ἡ γιορτὴ τελειώνει! Πό-  
σες καλές ἀποφάσεις πῆ-  
ραν σήμερα τὰ παιδιά!  
Πόση χαρὰ πλημμύρισε τὴν  
καρδιὰ τῆς Μητερούλας  
τους!...





the following year, he was appointed to the faculty of the University of Michigan, where he remained until his retirement in 1928.

Τί κι' ᄀν λιακάδα  
είναι ξέω κι' όμορφιά;  
  
Τί γιὰ παιγνίδια  
κι' ᄀν τὸν κράζουν τὰ παιδιά;  
  
Σκυφτός θὰ μείνη ἐκεῖ,  
ώς νὰ τελειώσῃ !  
  
Είναι παιδὶ ποὺ λαχταρᾶ  
γιὰ προκοπὴ καὶ γνῶσι!...





## ΚΟΥ-ΚΟΥ ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ!

Λοιπόν, πού λέτε κάποτε, παιδιά, τρεῖς φίλοι, ο Μάκης, ο Λάκης κι' ο Γωγός ξεκίνησαν νὰ πάνε στὸ σχολειό!...

Στὸ δρόμο ποὺ πηγαίνανε λιγάκι μουδιασμένοι, γιατί δὲν καλοξέρανε τὸ μάθημά τους, τοὺς ἦρθε μιὰς ίδεα! Καὶ λέει ὁ ἔνας:

—Πάμε, παιδιά, στὸ δάσος σήμερα; Θὰ εἶναι ώραῖα! Θὰ παίξουμε μὲ τὰ πουλιά, τὰ ζούδια, τὰ ζωάκια ποὺ ζοῦνε ξέγνοιαστα μέσ' στὴ χαρά τοῦ δάσους, δίχως δουλειά καὶ δίχως διάθασμα! Θὰ πλατσουρίσουμε στὰ ρυάκια, θὰ παίξουμε κρυφτὸ στὶς φυλλωσιές μὲ τὸν κούκο!

Οἱ ἄλλοι συμφώνησαν. Τί πείραζε στ' ἀλήθεια κι' ἀν λείψουνε μιὰς μέρας ἀπ' τὸ σχολειό; Θὰ περνοῦσαν δρμορφα πολὺ στὸ δάσος ἐκεῖ πέρα!

“Αλλαξαν δρόμο, τὸ λοιπόν, καὶ νά, σὲ λίγη ώρα μὲ «τραλαλά» καὶ «τραλαλό», ἔμπαιναν κι' οἱ τρεῖς στὸ δάσος πηδηχτοί!...

Μάζεψαν λουλουδάκια στὴν ἀρχή, καὶ δόστου κουτρουβάλες στὸ πράσινο χορτάρι. “Εφαγαν τὸ ψωμί, ποὺ εἶχαν γιὰ τὸ διάλειμμα, καὶ ἤπιανε καὶ γάργαρο νεράκι ἀπ' τὴν πηγούλα...

—Τώρα ἤρθε ἡ ώρα νὰ παίξουμε μὲ τὰ πουλιά καὶ τὰ ζωάκια, λέει ὁ Γωγός.

—Καμάρι ποὺ θὰ νοιώσουν! 'Εμεῖς οἱ ἀνθρωποι, τῆς

γῆς οἱ βασιλιάδες, νὰ παίζουμε μαζῆ τους!...

—'Εμπρός, παιδιά! Νὰ μιὰ μυρμήγκοφωλιά! Τρεχάτε!...

“Ετρεξαν πρὸς τὰ κεῖ. Μυρμήγκια πλῆθος μεγάλα καὶ μικρὰ πηγαίνοέρχονταν!

—Φαίνεται, δτι μᾶς εἰδαν καὶ ἔτοιμάζονται νὰ μᾶς ύποδεχτοῦν, λέει ὁ Λάκης.

Τὰ μυρμήγκάκια, ὅμως, συνέχιζαν τὴ δουλειά τους. Καὶ τί δὲν κουβαλοῦσαν στὴ φωλίτσα τους! Δούλευαν ἀδελφωμένα ὅλα μαζῆ. Τὰ πιὸ μεγάλα βοηθοῦσαν τὰ μικρότερα. Κανένα δὲν γύρισε νὰ κυττάξῃ τὰ παιδιά.

—Μὰ δὲν μᾶς βλέπετε; Γιατί δὲν ἔρχεσθε, νὰ παίξετε μαζῆ μας; ρώτησε ὁ Μάκης, ἔνα καφετὶ στρουμπουλὸ μυρμῆγκι, βάζοντάς το στὴ χούφτα του.

Τὸ μυρμῆγκάκι τὸν κύτταξε καὶ σὰν νὰ τοῦπε:

—“Έχουμε δουλειά! Πολλὴ δουλειά! Εἴμαστε μεγάλη οἰκογένεια καὶ πῶς θὰ ζήσωμε τὸ χειμῶνα, ἂν δὲν γεμίσωμε τὶς ἀποθῆκες μας;

—Μμ! Πολὺ προκομμένα μυρμῆγκια! εἶπαν τὰ παιδιά καὶ τράβηξαν τὸ δρόμο τους.

Βζζζ!... Βζζζ! ἔκαμαν τώρα πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους κάμποσες χρυσόμυιγες!

—Χρυσόμυιγες! Χρυσόμυιγες! Έλατε νὰ παίξουμε!...

—Εἶναι ὡρα τῆς δουλειᾶς τώρα. Βζζζ! Βζζζ! Δὲν μποροῦμε!...

—Τί κρίμα! εἶπαν τὰ παιδιά! Θὰ ἥταν ὅμορφο πολὺ ἔνα παιγνίδι μὲ χρυσόμυιγες!

Ζζζζγν! “Ενα σμῆνος μέλισσες σκορπίστηκε ἐκείνη τὴ στιγμὴ στὰ γύρω θυμάρια. Μὰ ἥταν ὅλες τόσο βιαστικές, ποὺ δὲν γύρισαν νὰ κυττάξουν καθόλου τὰ παιδιά. ”Επρεπε νὰ κουβαλήσουν τὴν κίτρινη σκόνη ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι καὶ τὸ γλυκὸ τὸ μέλι στὴν κυψέλη τους.

Τὰ παιδιά προχώρησαν.

—Τί κάνετε έσεις έδω, μικρά μου σκαθαράκια; 'Ελάτε νά παίξουμε!

—Α, ξέχουμε δουλειά πολλή καὶ βιαστική, καλά παιδιά! Δὲν βλέπετε; Χάλασε ἡ φωλίτσα μας καὶ πρέπει νά τὴν ξαναφτιάσωμε γερή! Δὲν ξέχομε γιὰ χάσιμο διόλου καιρό!

Κι' οἱ τρεῖς μας φίλοι, ἄρχισαν, στ' ἀλήθεια, νά λυποῦνται, ποὺ ἀπ' τὰ ζῶα αὐτὰ κανένα, δὲν τοὺς ἔκανε παρέα!... Κι' ἀποφάσισαν νά πάνε στὰ πουλιά!...

—Σπινάκι έσù μικρὸ ποὺ κελαηδᾶς, φάίνεται θᾶχης καιρὸ γιὰ παιγνιδάκι!

—Τίρ-τίρ! σπίν-σπίν! Τώρα μόλις τελείωσα τὴν πρωϊνή μου προσευχή, μικροί μου φίλοι! Πρέπει νά τρέξω γιὰ νά φέρω στὰ παιδάκια μου φᾶ! "Επειτα πάλι θὰ γλυκοκελαδή-



σω, γιὰ νὰ τὰ νανουρίσω, νὰ κοιμηθοῦν γλυκά!... ”Εχω, καθὼς βλέπετε, πολλὴ δουλειά! Γειὰ καὶ χαρά, καλὰ παιδιά!

Καὶ φρρρτ χάθηκε στοὺς θάμνους!

—Πώ-πώ! εἶπαν γκρινιάζοντας τὰ παιδιά! Τόσην ὥρα τριγυρνάμε μέσ' στὸ δάσος μοναχοί! Καὶ κανένα ἀπὸ τὰ ζῶα δὲν μᾶς δίνει προσοχή!

—Βρρρ! Βρρρ! ἄκουσαν τότε νὰ κυλᾶ δίπλα τους τὸ ρυάκι.

—Τραλαλό-τραλαλό! Θὰ παίξουμε μὲ τὸ νερὸ δεξιώνισαν χαρούμενα.

Μὰ τὸ ρυάκι εἶχε κι' αὐτὸ τὴ δουλειά του.

—Τί νομίζετε, ἀταχτα παιδιά; Πῶς δὲν ἔχω δουλειά; Νύχτα-μέρα τρέχω-τρέχω καὶ ἀνασασμὸ δὲν ἔχω· τὰ χωράφια νὰ ποτίσω καὶ τ' ἀρνάκια νὰ δροσίσω! Τὸ νερό μου, ἀν γιὰ παιγνίδια σταματήση, ποιὸς τὸν μύλο θὰ γυρίσῃ;

Τὰ παιδιά ἔγιναν κατακόκκινα ἀπ' τὴν ντροπή τους. Ἀλήθεια! ”Ολοι μέσα στὸ δάσος δούλευαν μὲ κέφι καὶ χαρά! Ἡταν ὥρα δουλειᾶς καὶ κανένας κάτοικος τοῦ δάσους δὲν τὴν ἀφινε, γιὰ ν' ἀρχίσῃ τὸ παιγνίδι. Μόνον αὐτοὶ οἱ τρεῖς! Αὐτοὶ εἶχαν ἀφήσει τὴ δουλειά τους στὸ σχολειὸ καὶ γυρνοῦσαν ἀσκοπα στὸ δάσος! Τί ντροπή! Τί ντροπή!... Σκυφτοί, κατακόκκινοι καὶ ντροπιασμένοι πῆραν τὸ δρόμο γιὰ τὸ χωριό.

—Κού-κού! τοὺς περιγελοῦσε ὁ κοῦκκος ἀπὸ τὴν κρυψῶνα του! Κού-κου!

Δὲν τὸ ξέρετε, ἀνάχτα παιδιά, πῶς μόνο ἡ δουλειά φέρνει προκοπή, δίνει χαρά;



## ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Χριστέ μου,  
είναι μιὰ καρδιά  
ποὺ μ' ἀγαπᾶ,  
καὶ μοῦ μιλάει γιὰ Σένα  
κάθε μέρα!  
Χριστέ μου,  
είναι μιὰ καρδιά  
ποὺ ξαγρυπνά  
καὶ ιδρώνει στὴ δουλειά  
γιὰ μένα!

Δὲν είναι ἡ Μανούλα,  
οὕτε ὁ Πατέρας μου,  
οὕτε κανεὶς  
ἀπὸ τὸ σπίτικό μου.  
Μὰ βρίσκω ὅλους αὐτοὺς  
θαρρῶ μαζῆ,  
Χριστέ,  
στὸ Δάσκαλό μου!

Γι' αύτό,  
νὰ τοῦ χαρίζης τὴν ύγειά  
κι' ὅλα τὰ δῶρα  
τ' οὐρανοῦ,  
ποθῶ βαθειά μου.  
Καὶ κάμε νὰ γενῆ  
μεστὸς καρπός,  
ὅ σπόρος ποὺ φυτεύει  
στὴν καρδιά μου!...





#  
**ματωμένη  
φτερούγα**

- Νίκος Στρουμπούλος!  
 —Απών!...  
 —Μιχάλης Γρηγορίου!...  
 —Απών!...  
 —Στάθης Πηδηχτός!  
 —Απών!...  
 —Μπά! Περίεργο! εἶπε ό Δάσκαλος.  
 —”Ισως νά είναι ἄρρωστοι, Κύριε!  
 1 —Καὶ οἱ τρεῖς μαζῆ; Δὲν τὸ φαντάζομαι! “Ἄς ἀρχίσωμε δῆμως τὸ μάθημά μας.”  
 Ἡ ὥρα περνοῦσε γοργά! Τὰ παιδιά ἔλεγαν ζωηρά καὶ χαρούμενα τὸ μάθημά τους κι’ ό Δάσκαλος εὐχαριστημένος ἔθαζε δεκάρια καὶ σκορποῦσε «μπρά-  
 ω» καὶ «εῦγε» στὰ παιδιά!  
 Κόντευε πιὰ μεσημέρι, ὅταν χτύπησε ξαφνικά ἡ πόρτα: Ντούκ-ντούκ!  
 Μπᾶ! Τί ἀπροσδόκητη ἐπίσκεψι! Ο Μπάρμπα-Θύ-  
 μιος ό μυλωνᾶς μὲ τὰ μεγάλα μουστάκια.  
 —Πάρτε τους κύρ-Δάσκαλε, εἶπε, σπρώχνοντας μέσα τρία ἀναφοκοκκινισμένα παιδιά. Πιστεύω νά δύολο-  
 γήσουν τὴν ἀλήθεια!... Καλὸ γιόμα, παιδιά!...  
 ”Εκλεισε τὴν πόρτα καὶ ἔφυγε.  
 Οι τρεῖς μας φίλοι ἔμειναν ἐκεῖ κοκκαλωμένοι μὲ τὰ μάτια καρφωμένα στὰ παπούτσια τους. Κανεὶς δὲν μιλοῦσε.  
 —Τί συμβαίνει, παιδιά; Τί τρέχει; Τί πάθατε; ρώ τη σε τάχα μὲ ἀπορία ό Δάσκαλος, ποὺ κάτι εἶχε μαν-  
τέψει τὸ σοφὸ μυαλό του.  
 Ο Πηδηχτός προσπάθησε νά μιλήσῃ, μὰ δὲν τὰ κα-  
 τάφερε. Βγάζοντας μόνο τρεμουλιαστὰ τὸ δεξί του χέρι ἀπὸ τὴν τσέπη του, ποὺ κάτι κρατοῦσε, πλησία-  
 σε τὸ Δάσκαλο.  
 Ο Δάσκαλος κατάλαβε! Χούφτωσε στὶς παλάμες του τὸν μικρὸ αἰχμάλωτο καὶ κούνησε θλιμμένος τὸ  
 κεφάλι!  
 —”Α! “Ενας κότσυφας! ξεφώνισαν μ’ ἔνα στόμα τὰ

παιδιά καὶ πετάχτηκαν ἀπ' τὰ θρανία τους.

Ναί! Ήταν ἔνας μικρός κότσυφας μὲ ματωμένη φτερούγα!

—Φτωχὸς πλασματάκι! σιγομίλησε ὁ Δάσκαλος.  
Πῶς χτυπᾶ φοβισμένα ἡ μικρή του καρδιά!

—Τσίρ-τσίρ! ἔκαμε μὲ πόνο τὸ πουλάκι. Τσίρ-τσίρ!

Καὶ τὸ τιτίθισμά του, γεμάτο παράπονο, ζητοῦσε βοήθεια καὶ λευτεριά!

—Λευτερώστε το, Κύριε! Λευτερώστε το! φώναξαν πάλι τὰ παιδιά.

—Μὰ πῶς νὰ πετάξῃ; Δὲν βλέπετε τὴ ματωμένη φτερούγα;

Αλήθεια! Πῶς θὰ πετοῦσε τώρα τὸ μικρὸν πουλί;  
Πρὶν λίγη ὥρα εύτυχισμένο στὴ φωλίτσα του, μάθαινε στὰ παιδάκια του μουσική! Τί γλυκά ποὺ κελαϊδοῦσαν ὅλα μαζῆ ύμνους στὸν Πλάστη! Πῶς, ξεκούραζε τοὺς κουρφασμέγους πέραστικους τὸ γλυκό τοὺς τραγούδι!

Μὰ ἡ κακιά σφεντόνα τῶν σκληρῶν παιδιῶν, τοῦχε ματώσει τὴ φτερούγα. Γληγωμένο εἶχε πέσει ἀπ' τὴ φωλίτσα του κι' ἔπειτα ξαφνικὰ κάποιο ἄσπλαχνο χέρι τὸ ἄρπαξε καὶ τὸ στρίμωξε σὲ μιὰ σκοτεινὴ φυλακή, τὴν τσέπη τοῦ Στάθη! Τὸ γλυκὸ τραγούδι, δὲν θ' ἀκούγεται πιὰ στὶς φυλλωσιές κάτω στὸ νερόμυλο! Θὰ κλαίνε τώρα τὰ μικρὰ πουλιά!...

Ο Δάσκαλος ἄνοιξε τὸ φαρμακεῖο καὶ περιποιήθηκε τὴ φτερούγα τοῦ μικροῦ πουλιοῦ.

—Μικρὲ τραγουδιστή, σὲ λίγο θάσαι καλά, τοῦ είπε, καὶ τὸ χάϊδεψε ἀπόλα τὴ μικρὴ πουπουλένια του ράχη.

—Τσίρ-τσίρ! ἔκαμε εύχαριστημένῳ τὸ μικρὸν πουλί καὶ δοκίμασε ν' ἀνοίξῃ τὴ ματωμένη φτερούγα.

Σὲ λίγο, θὰ μποροῦσε πάλι νὰ πετά!

Ο Δάσκαλος πλησίασε τώρα τὰ τρία παιδιά. Δὲν ήταν ἀνάγκη νὰ τοὺς πῆ τίποτε ὄλλο. Στὰ μάτια τους διάθαζε, πῶς εἶχαν μετεγνοιώσει βαθειά γι' αὐτή τους

τήν πράξι! Ναί· ήταν φανερό! Ή μικρή τους καρδιά  
έμοιαζε μὲ τή ματωμένη φτερούγα! Τήν εἶχε πληγώ-  
σει τὸ βόλος τῆς σκληρῆς πράξεως ποὺ ἔκαναν. "Αχ,  
γιατί νᾶ μὴν ἔχουν πῆ «ΟΧΙ» στήν κακή σκέψι, ποὺ  
τοὺς πρωτοηρθε στὸ νοῦ!

Μὰ ἔννοια σας! Απὸ σήμερα θὰ γίνουν φίλοι καὶ  
προστότες στὰ μικρὰ αὐτὰ πλασματάκια τοῦ καλοῦ  
Θεοῦ.

πεισμόντος διάλογο στὸ  
μήδιον ὃν παραπέδων  
ενισχύει διάλογο ὃτο  
παραπτο-παραπτο ὃτο

ποτε φίδηρά καὶ πάκιμη Η  
ποτέδεσφ ουδὲ ποτὲ  
παραπεζεὶς ὃν ουδὲ  
παραπεζεὶς μὲ τὸ  
μαρεῖολ θὺτοσθὲν ὃτε τὸ  
πούλι τελέλιτελοτ  
πονοῖτο ποτέ ποθεν



ποτέδεσφ ουδὲ ποτὲ<sup>ποτέδεσφ ουδὲ ποτὲ</sup>  
παραπεζεὶς μὲ τὸ  
μαρεῖολ θὺτοσθὲν ὃτε τὸ  
πούλι τελέλιτελοτ  
πονοῖτο ποτέ ποθεν





## ΦΥΛΑΚΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Τόσο δὰ παιδάκι,  
ὅμορφο σὰν κρῦνο,  
τὴν αύγὴ κινάει  
χάρωπὸ πολύ.  
Στὸ σχολειὸ πηγαίνει  
γράμματα νὰ μάθῃ,  
στὸ σχολειὸ πηγαίνει  
τὸ στρατὶ-στρατὶ.

'Η μικρὴ καρδιά του  
ἄχ, πόσο φοβᾶται  
ὅσο νὰ περάσῃ  
ἀπ' τὴ ρεματιά,  
κι' δσο νὰ λοξέψῃ  
ἀπ' τὸ δάσος πέρα,  
πούχει λένε λύκους  
τώρα στὸ χιονιά!



"Ακου μπουμπουνίζει,  
ἔρχεται κι' ἡ μπόρα  
ἀστραπὲς ἀνάφτουν,  
πέφτουν κεραυνοί!  
Κι' ὁ κακὸς βοριᾶς,  
σὰν κακὸ λιοντάρι,  
ἄγρια ρουθουνίζει  
μὲ θυμὸ πολύ.



—Τί θὰ κάμω τώρα;  
λέει τὸ παιδάκι.  
Τάχα θὰ προλάβω  
στὸ σχολειὸ νὰ φτάσω,  
πρὶν μὲ πιάση ἢ μπόρα,  
πρὶν μὲ φᾶν οἱ λύκοι;  
Στὸ σχολειό μου νᾶμπω  
τάχα θὰ προφτάσω;



Κι' ἀρχινᾶ νὰ τρέχῃ  
μὲ κομμένη ἀνάσσα  
κι' ὅπο φόθο τρέμει  
ἡ μικρὴ καρδιά του!  
“Ωσπου συναντᾶ  
ένα εἰκονοστάσι  
μ' ἀναφτὸ καντήλι  
ξαφνικὰ μπροστά του.

Τρέχει, γονατίζει  
καὶ τὴν προσευχὴ του  
στὸν καλὸ Χριστούλη  
λέει τὸ παιδάκι.  
—Στεῖλε μου, Χριστέ μου,  
φύλακα πιστό,  
στὸ πλευρό μου νᾶχω,  
ένα Ἀγγελάκι!...





Κι' ἔτσι ξεκινάει  
μ' ἡσυχῇ καρδούλᾳ.  
Κι' Ἀγγελος γαλάζιος  
τὸ κρατεῖ ἀπ' τὸ χέρι.  
Κι' οὕτε γιὰ βροχὴ  
κι' οὕτε γιὰ χαλάζι  
κι' οὕτε γιὰ τοὺς λύκους  
διόλου πιὰ τὸ μέλλει.



Μὲ στοργὴ τὸ κρύθει  
κάτω ἀπ' τὰ φτερά του  
φύλακας οὐράνιος,  
ποὺ ὀδηγὸ τὸν ἔχει.  
“Ολη τὴν ἡμέρα  
στὸ πλευρό του θᾶναι  
κι' ὅταν θὰ σχολάσῃ  
πίσω θὰ τὸ φέρη.

## ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

“Οπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δι μπάρμπα-Στέργιος δι τσοπάνος έβγαλε την αρνάκια στη βοσκή. Ψηλά στὸ βουνὸ καθισμένος στὴ ρίζα ἐνὸς πελώριου δέντρου, παίζει γλυκά τὴ φλογέρα του.

Τίποτε δὲν ἀκούγεται μέσα στὸ δάσος. Μονάχα τῶν ἄρνιων τὰ βελάσματα, τοῦ βοσκοῦ δι φλογέρα καὶ τὸ γλυκὸ κελάδημα τῶν πουλιών.

Σὲ λίγο δῆμας πρόσχαρες φωνὲς ἀκούστηκαν.

—”Ερχεται δι κύρ-Δάσκαλος μὲ τὰ παιδιά! μουρμούρισε χαμογελῶντας δι γεροβοσκὸς κι’ ἀνασηκώθηκε νὰ τοὺς καλοδεχτῆ.

—Γειά-χαρά σου, μπάρμπα-Στέργιο, τὸν χαιρετᾶ πρῶτος δι κύριος Χάρης, δι Δάσκαλος.

—Μπάρμπα-Στέργιο, καλημέεεραα! φώναξαν μὲ ἔνα στόμα τὰ παιδιά.

—Μέεε, καλῶς ήλθατε, βέλασαν την αρνάκια, κι’ δι μπάρμπα-Στέργιος δλόχαρος ἔλεγε καὶ ξανάλεγε: Καλῶς τα μου! Καλῶς τα τὰ καλὰ παιδιά!

Τὰ παιδιά σκορπίστηκαν παρέες-παρέες κι’ ἄρχισαν τὰ παιγνίδια. Ό μπάρμπα-Στέργιος κι’ δι κύρ-Δάσκαλος τὰ κύτταζαν καὶ τὰ καμάρωναν κι’ δλό μιλούσαν κι’ ἔλεγαν πώς λαχταράνε νὰ τὰ δοῦνε νὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ προκόψουν.

Σὲ μιὰ στιγμὴ ὅμως, κάτι τοὺς ἔκανε πολὺ ν' ἀνησυχήσουν. Εἶδαν ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ τρέχουν μὲ ὄρμῃ κάτω στὴ ρεματιά. 'Ο κ. Χάρης κι' ὁ μπαρμπα-Στέργιος σηκώθηκαν καὶ τρέχοντας ἔφτασαν κοντά τους.

"Ω! τί ἦταν αὐτὸ ποὺ εἶδαν τὰ μάτια τους! 'Ο Γιάννος καὶ ὁ Πίπτης εἶχαν πιαστὴ στὰ χέρια. Γροθιές, κλωτσιές, χτυπιές καὶ μαλλιοτραβήγματα ἐπαιρναν κι' ἔδιναν. Πώ-πώ! Ποτὲ δὲν τὸ περίμενε ὁ κ. Χάρης, πῶς θὰ ἔστηναν ἔνα τέτοιο γενναῖο καυγᾶ. Πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα ἔπαιζαν τόσο ἥσυχα καὶ χαρούμενα, σὰν τὰ μικρὰ ἀρνάκια.

— "Οχι: ἐγὼ ἥρθα πρῶτος. Αὐτὸ τὸ δέντρο εἶναι δικό μου. Ἐγὼ θὰ κάτσω ἔδω! ἔλεγε ὁ Γιάννος.

— "Η, φεύγεις ἡ σὲ ἀρχίζω στὶς γροθιές. Αὐτὸ τὸ δέντρο εἶναι δικό μου. Ἐγὼ τὸ εἶδα πρῶτος. Θὰ κάτσω ἔδω ἐγὼ καὶ ἡ παρέα μου. Φύγε σοῦ λέω, φύγε, ἔλεγε ὁ Πίπτης.

— Δὲν πάω πουθενά, ἐσύ νὰ φύγης.

— "Οχι ἐγώ, ὅχι ἐσύ, πιάστηκαν στὰ χέρια καὶ τώρα τσακώνονται σὰν τὰ κοκόρια.

'Ο κ. Χάρης μπῆκε στὴ μέση καὶ τοὺς χώρισε.



—Κρίμα σὲ σᾶς, ώρε παιδιά! μίλησε τότε κι' ό γεροβοσκός. Σάμπως τ' άρνάκια μου έχουν πιότερο μυαλό από σᾶς καὶ πιότερη καλωσύνη. Γιὰ ίδέτε τα, τί ήσυχα κι' άγαπημένα βόσκουν καὶ πηδοῦν μέσ' στὸ χορτάρι. "Αν βόσκη τόνα έδω, τἄλλο πηγαίνει πάρα πέρα. Τάδατε νὰ κακιώσουν μεταξύ τους; Τάδατε νὰ χτυπήθουνε; Κρίμα σὲ σᾶς, καλόπαιδα!

'Ο Γιάννος κι' ό Πίπης ἔσκυψαν μὲ ντροπὴ τὸ κεφάλι. "Ωστε τ' άρνάκια έχουν πιότερο μυαλό ὀπ' αὐτοὺς καὶ πιότερη καλωσύνη! Αύτοι εἶναι ζηλιάρηδες καὶ πεισματάρηδες. Προτίμησαν νὰ χτυπήθουνε, παρὰ νὰ πάγι ο ἔνας νὰ κάτση μὲ τὴν παρέα του πάρα πέρα.

'Ο κ. Χάρης ἀναστέναξε βαθειά. "Ηταν πολὺ λυπημένος γι' αὐτά τὰ δυό του παιδιά. Τοῦ ἔρριξε ό Γιάννος στὰ κλεφτὰ μιὰ λοξή ματιὰ καὶ εἶδε τὸ θλιψμένο του πρόσωπο. Εἶδε καὶ τὸ γρατζουνισμένο πρόσωπο τοῦ Πίπη κι' ἔνοιωσε πολλὴ ντροπή. Δειλά-δειλά, πλησιάζει τότε τὸ στόμα του στοῦ Πίπη τὸ αὐτί.

—Γινόμαστε μιὰ παρέα, Πίπη; τοῦ λέει. Καὶ νὰ κάτσουμε ὅλοι μαζῆ νὰ φάμε κάτω ἀπ' τὸ ίδιο δέντρο!

—Γινόμαστε! ἀπάντησε ό Πίπης καὶ τὰ μάτια του γέμισαν δάκρυα.

—Διάλεξε, σὺ Πίπη, ποῦ θέλεις νὰ πάμε.

—"Οχι, διάλεξε καλύτερα, σὺ Γιάννο, δποιο δέντρο σ' ἀρέσει.

Σὲ λίγο ὅλα τὰ παιδιά ἀγαπημένα καὶ μονοιασμένα έχουν γίνει μιὰ δλόχαρη ἀδελφικὴ συντροφιά. Τρῶνε μὲ δρεξι καὶ τραγουδοῦν. "Εφυγε τὸ πεῖσμα.

'Ο κ. Χάρης μὲ τὸν μπάρμπα-Στέργιο τὰ βλέπουν καὶ χαίρεται ἡ καρδιά τους. Εῦχονται, ἔτσι ἀδελφωμένα κι' ἀγαπημένα μέσ' στὸ χωριό νὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ προκόψουν.





## ΜΙΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΣΑΚΚΑ

Τὰ παιδιά ἄφησαν τὶς σάκκες τους στὴ ρίζα τοῦ μεγάλου πλατανιοῦ κι' ἄρχισαν χαρούμενα τὸ παιγνίδι πέρα στὸ ἀνοιχτὸ λειθάρι.

“Ετσι βρήκαν τὴν εὐκαιρία καὶ οἱ σάκκες νὰ τὰ ποῦν λίγο μεταξύ τους. Ποῦ νὰ τὴν ξαναθροῦν τέτοια εὐκαιρία; ”Έχουν κι' αὐτὲς σήμερα τὴν ἔκδρομή τους! Καλοθολεύτηκαν ἡ μιὰ πλάϊ στὴν ὅλλη κι' ἄρχισαν τὴ συζήτησι.

Πρώτη μίλησε μιὰ δερμάτινη καφετιὰ σάκκα μὲ δυὸ γυαλιστερὲς χρυσαφιὲς κλειδαριές. Στὸ χοντρό της χερόύλι κρεμότων μὲ μιὰ κόκκινη καθαρὴ κορδελλίτσα ἔνα ἀσημί κλειδάκι.

—Δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε, πόσο εἶμαι εύτυχισμένη, ἀγαπημένες μου συντρόφισσες, εἶπε.

“Ολες γύρισαν καὶ τὴν κύτταξαν. Εἶχε πραγματικὰ ἐπάνω της μιὰ ζηλευτὴ ἀρχοντιά! Ἡταν ἡ σάκκα τῆς Τασούλας.

—Ἡ μικρή μου κυρία, μὲ ἀγαπᾶ ἀφάνταστα! συνέχισε. “Οταν ἥμουν μικρότερη, τὸ πιὸ ἀγαπημένο μου πρᾶγμα ἦταν ἡ ξανθιά μου κουκλίτσα! Τώρα ὅμως, εἶσαι σύ, ἀγαπημένη σάκκα! μοῦ λέει συχνὰ καὶ

μὲ χαϊδεύει μὲ τὰ ὄλοκάθαρα χεράκια της! Κάθε πρωΐ μὲ ξεσκονίζει προσεκτικὰ μέσα κι' ἔξω καὶ συχνὰ γυαλίζει τὶς κλειδαριές μου. Στὸ σπίτι, ὅπως καὶ στὸ σχολεῖο, ἔχω τὴν θέσι μου. Ποτὲ δὲν θὰ μὲ δῆτε πεταμένη ἔδω κι' ἔκει.

—Γι' αὐτὸ δὲν ἔχεις ἐπάνω σου οὕτε μιὰ γρατζουνιά, εἶπε γκρινιάρικα μιὰ μαυρουδερὴ μικρὴ σάκκα. 'Ενῶ ἔγώ ἡ καῦμένη εἶμαι καταπληγιασμένη ἀπὸ τὰ πετάγματα καὶ τὶς κλωτσιές, ποὺ μοῦ δίνει ὁ μικρός μου κύριος!

Οἱ ἄλλες σάκκες γύρισαν καὶ τὴν κύτταξαν μὲ συμπάθεια. Εἶχε δίκηο!

Καὶ ποιὸς μέσα στὸ σχολεῖο δὲν γνώριζε τὴ δυστυχισμένη σάκκα τοῦ Τώνη! Ποτὲ δὲν εἶχε τὴ θέσι της. Πάντα κατασκονισμένη καὶ ἐλεεινὴ σερνόταν χάμω, ἀνάμεσα στὰ θρανία καὶ τὴν τσαλαπατοῦσαν τὰ παιδιά, καθώς περνοῦσαν. Ἡ πορτούλα της ἦταν ἀνοικτὴ καὶ τὰ τετράδια χύνονταν καὶ σκορπίζονταν ἔδω καὶ κεῖ!

Κάθε πρωΐ καθὼς ἔμπαινε ὁ Τώνης στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου πετοῦσε τὴν καῦμένη του τὴ σάκκα σὲ μιὰ γωνιά, χωρὶς νὰ λογαριάσῃ ἀν ύπηρχαν λάσπες ἡ χώματα... Μὰ μήπως τὸ ἔδιο δὲν ἔκανε καὶ στὸ δρόμο; "Οπου εύρισκε παιγνίδι, πετοῦσε τὴ σάκκα καὶ ἔπαιρνε μέρος χωρὶς χασομέρια. Πόσες φορὲς δὲν τὴν εἶχε ξεχάσει στὴ γωνιὰ κάποιου δρόμου ἡ σὲ κάποιο ξένο, παράθυρο!..." "Ολες οἱ σάκκες θυμοῦνται τὰ γέλια ποὺ κάνουν κάθε τόσο, ὅταν ὁ Τώνης ἔρχεται στὸ σχολεῖο δίχως σάκκα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θυμηθῇ ποὺ τὴν ἔχει ἀφήσει!....

Κι' αὐτὴ ἡ καῦμένη, πόσο ζηλεύει τὶς ἄλλες συναδέλφισσές της! Πόσο θὰ ἥθελε νὰ βρισκόταν κι' αὐτὴ στὰ χέρια ἐνὸς καλοῦ παιδιοῦ! Θὰ τὴν κρεμοῦσε μὲ καμάρι στὴν πλάτη, γεμάτη ἀπὸ καλοπεριποιημένα τετράδια καὶ διμορφα βιβλία! Γεμάτη ἀπὸ γράμματα καὶ σοφία!

‘Ανασασμός δὲν ἀκούγεται μέσα στήν τάξι. Κι’ ό Παναγῆς, έχει γίνει κέρινος, θαρρεῖς! Μόνον ό κ. Διευθυντής δὲν δείχνει διόλου ταραχμένος. ”Εκαμε πώς δὲν κατάλαβε καὶ προχώρησε στήν ζέδρα.

—Τις έργασίες σας νὰ δῶ, παιδιά!

Πρώτος σηκώθηκε ό Γιάννης! Εἶχε ζωγραφίσει τὸ σπίτι τῆς Δασκάλας του καὶ κάμποσα παιδιά, ποὺ είχαν πάει νὰ τῆς ποῦν «περαστικά» καὶ νὰ τῆς χαρίσουν λουλούδια.

—Πολὺ ώρασιο τὸ έργο σου, Γιάννακη! Μπράβο! τοῦ εἶπε ό «Κύριος».

‘Ο Γιωργάκης ποὺ εἶναι καὶ λίγο ποιητής, ζυγραψε γιὰ τὴ Δασκάλα του μιὰ προσευχούλα σᾶν ποίημα.

‘Ο Τάκης τῆς έτοιμασε ἔνα γράμμα... Καὶ τί περίεργο! Οἱ έργασίες ὅλων τῶν παιδιῶν, γιὰ τὴν καλὴ Δασκάλα μιλούσαν ἐκείνη τὴν ήμέρα! ‘Ο κ. Διευθυντής εὐχαριστήθηκε πολύ.

—Μπράβο, καλά μου παιδιά, εἶπε. Βλέπω πώς στὴ μικρή σας καρδιὰ ἀνθίζει εὐωδιαστὸ τὸ ὅμορφο λουλούδι τῆς εὐγενωμοσύνης!... Βλέπω, ἀκόμα, ὅτι ξέρετε νὰ έργαζεσθε πολὺ καλά ὁ καθένας μοναχός του καὶ ὅταν λείπῃ ἡ Δασκάλα σας. Αὐτὸ δείχνει πώς θὰ προκόψετε πολὺ στὶς δουλειές σας σᾶν μεγαλώσετε!

Μερικὰ παιδιά ὅμως δὲν μοῦ ἔδειξαν τὴν έργασία τους!

Τί λέξ Γιώργο, Δημήτρη,  
Παναγῆ;

Μὰ τὰ «ζιζάνια» δὲν μιλούσαν.

Τί νὰ ζλεγαν;

“Εσκυψαν μόνο, ντροπιασμένα τὸ κεφάλι!...



## ΧΩΡΙΣ ΧΑΣΟΜΕΡΙΑ



Ο Στέλιος άγαπά πολὺ τὰ μαθήματά του. Μά γιατί νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, ή συμπάθειά του εἶναι τὸ παιγνίδι.

Μιὰ πατινάδα στὴν ταράτσα, μπάλα  
ξέω μὲ τὰ παιδιά, εἶναι τὸ δνέιρο του,  
ὅση ὥρα καθισμένος στὸ τραπέζακι του  
έτοιμάζει τὰ μαθήματά του.

"Αλλοτε βγαίνει στὸ παράθυρο, γιὰ  
ν' ἀγνωντέψῃ τὴν κίνησι τοῦ δρόμου,  
κι' ἄλλοτε δαγκώνει τὸ μολύβι του καὶ  
ξαναστριφογυρίζει ὁρες δόλοκληρες,  
στὸ μυαλό του, τὶς γκρίνιες τοῦ Δημήτρη,  
τὶς ζαθολιές τοῦ Γιάννη, τοὺς  
«ρούμπους» τοῦ Θεμιστοκλῆ.

"Ετσι μὲ τὴν ἀφηρημάδα του περνοῦν οἱ ὥρες μιά,  
μιά, σουρουπώνει, γίνεται βράδυ κι' ὁ Στέλιος οὔτε  
διάθασμα, μά... οὔτε καὶ παιγνίδι!

Νά, γιατί κάθε βραδάκι σὰν γυρίζῃ ὁ πατέρας ὅπ'  
τὴ δουλειά, εἶναι ἀπαραίτητη μιὰ μικρὴ φασαρία.

'Εκείνη τὴν ὥρα τὸν πιάνουν οἱ φούριες τὸν Στελάκη. Κυττάζει νὰ γράψῃ γρήγορα-γρήγορα τὴ Γραμματική, νὰ λύσῃ τὰ προβλήματα καὶ νὰ διαθάσῃ τὴν ἀνάγνωσί του. Σουφρώνει τὰ χείλη του, φυσᾶ, ξεφυσᾶ, κλαίει κιόλας καμμιὰ φορά, καὶ πάντα σιγογκρινιάζει, γιατί καὶ σήμερα εἶχε πολλὰ μαθήματα καὶ δὲν  
τοῦ ἔμεινε καιρὸς οὔτε νὰ ἀνασάνη!

Τί παράξενο ποὺ τοῦ φαίνεται τὴν ἄλλη μέρα στὸ σχολεῖο, σὰν ἀκούῃ τὰ ἄλλα παιδιά νὰ λένε πώς χόρτασαν παιγνίδι χθὲς τὸ ἀπόγευμα! Καὶ τὸ παράδοξο εἶναι, πῶς ξέρουν νεράκι καὶ ὅλα τὰ μαθήματά τους!

Πῶς λοιπόν; Πῶς τὰ καταφέρνουν καὶ τὰ δυό, παγνίδι καὶ διάθεσμα;

\* \* \*

Σήμερα δύμως τὸ ἀπόγευμα, ὁ Πατέρας τοῦ Στελάκη δὲν θὰ πάη στὴ δουλειά. Κουβάλησε στὸ σπίτι ὅλα τὰ βιβλία καὶ τὰ σημειώματα τοῦ μαγαζιού καὶ θὰ ἔργαστῃ ἐκεῖ, δίπλα στὸ Στελάκη, στὸ μεγάλο τραπέζι.

—”Εχεις πολλὰ μαθήματα νὰ ἑτοιμάσης σήμερα, Στέλιο;

—Τέσσερα, Πατέρα!

—”Α ώραία! Θὰ πρέπη, λοιπόν, νὰ τελειώσης τὴ δουλειά σου πολὺ νωρίτερα ἀπὸ μένα. Ἔγὼ ἔχω νὰ κλείσω τοὺς λογαριασμοὺς σὲ τέσσερα βιβλία, νὰ γράψω δυὸ μεγάλες ἐμπορικὲς ἐπιστολὲς καὶ νὰ ἑτοιμάσω τὶς παραγγελίες γιὰ τὴν χονδρικὴ ἀγορά νέων τροφίμων. Τί ὥρα εἶναι;

—Τρεῖς!

—”Εως τὶς ἔξι, πρέπει νὰ είμαι ἑτοιμος. Ἐσύ, πρέπει νὰ τελειώσης τὸ ἀργότερο στὶς πέντε. Θὰ ἑτοιμασθῆς, θὰ σὲ στείλω σὲ ἔνα θέλημα καὶ στὶς ἔξι, ποὺ θὰ τελειώσω κι' ἔγὼ θὰ βγοῦμε μαζῆ περίπατο! Ἐμπρός, λοιπόν, τώρα! Δουλειὰ χωρὶς χασσομέρια!

Σὰν ζόρικα νὰ τὰ βλέπῃ ὁ Στέλιος τὰ πράγματα!

‘Ο Πατέρας, ἀλλάζοντας τὰ γυαλιά του, ἄρχισε κι' ὅλας νὰ ἔργαζεται! Πώ-πω! Πῶς τρέχει τὸ χέρι του ἐπάνω στὸ χαρτί! Ἀνοίγει τὰ βιβλία, γυρίζει τὶς σελίδες, κάνει λογαριασμούς, χωρὶς νὰ σηκώνη διόλου τὸ κεφάλι!

Σὲ μιὰ στιγμὴ μπήκε στὸ δωμάτιο ἡ γατούλα τους ἡ ψιψίνα. Τί γλυκά ποὺ νιαουρίζει! Τί χαριτωμένα ποὺ πηδᾶ! Μὰ ὁ Πατέρας ἐργάζεται! Δὲν τὴν κυττά διόλου!

Δὲν σκορπά τὸ μυαλό του ἀπὸ δῶ κι' ἀπὸ κεῖ ὁ Πατέρας! Τὸ ἔχει συγκεντρωμένο στὴ δουλειά του. Γι' αὐτὸ τὰ προφτάνει ὅλα! Γι' αὐτὸ τὰ κάνει τέλεια καὶ σωστὰ καὶ πηγαίνουν τόσο καλά οἱ δουλειές του!

Φαίνεται πώς ἔτσι θὰ ἐργάζωνται καὶ κεῖνα τὰ παιδιά, ποὺ τὰ ξέρουν ὅλα τόσο τέλεια στὸ σχολεῖο καὶ ποὺ λένε πώς «χόρτασαν καὶ παιγνίδι!» συλλογιέται ὁ Στελάκης.

Μὰ τί βλέπει; Ὁ Πατέρας σηκώνεται καὶ χαμογελᾷ!

—'Ακόμα Στέλιο; 'Εγὼ ἐτελείωσα!

'Ἐτελείωσε!! Μὰ ὁ Στέλιος δὲν βρίσκεται ἀκόμα οὔτε στὴ μέση!...

Εἶναι ὅμως, ἡ τελευταία φορά, ποὺ ἀργεῖ νὰ ἐτοιμάσῃ τὰ μαθήματά του. Τώρα ἔμαθε τὸ μυστικό. Δὲν πρέπει νὰ χαζεύῃ, σᾶν μελετᾶ.

Δὲν πρέπει νὰ σκορπίζῃ τὸ μυαλό του πέρα-δῶθε. Καὶ πῆρε τὴν ἀπόφασι: Θὰ κάνῃ τὴ δουλειά του χωρὶς χασομέρια!...





Τάκ-τάκ ἔκανε ή καρδούλα τῆς Εὐγενούλας. Βάζοντας τὸ χέρι στὴν τσέπη τῆς ποδιᾶς της, εἶδε πώς δὲν εἶχε πάρει σήμερα μαντηλάκι.

"Αχ, πῶς τόπαθε καὶ τὸ ξέχασε! Κι' ἀν τὴ δῆ ή Δασκάλας; "Εχει πῆ πώς δὲν εἶναι εὐγενικὸ γιὰ τὰ καλὰ παιδιά νὰ μὴν ἔχουν καθαρὴ τὴ μύτη.

Τί νὰ κάνῃ λοιπόν;

Νά! Θὰ γυρίση σιγά-σιγά καὶ θὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν ξαδελφούλα τῆς, τὴ Δάφνη. "Ισως ἐκείνη νὰ ἔχῃ δύο. Μὲ τὴ Δάφνη κάθονται δίπλα-δίπλα καὶ τὴν ἀγαπᾶ πολὺ ή Εὐγενούλα.

Μά, φαίνεται πῶς δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ Δάφνη. Ή Δάφνη, δὲν ἀγαπᾶ καὶ τόσο τὴν Εὐγενούλα. Πάντα βρίσκει νὰ τῆς πῆ κάτι, γιὰ νὰ τὴν πειράξῃ. Καὶ τώρα ἀκοῦστε πῶς τῆς μιλάει!

—Τί ἔπαθες; Ξέχασες τὸ μαντήλι σου;

Καὶ μὲ δυό-τρία γρήγορα βήματα βρέθηκε στὴν ἔδρα καὶ εἶπε σιγά στ' αὐτὶ τῆς Δασκάλας:

—Κυρία, ή Εὐγενούλα δὲν ἔχει μαντήλι. "Εχει καὶ συνάχι. Εἴπατε ὅτι θὰ τιμωρήσετε ὅποιον ξανάρθη δίχως μαντήλι...

— "Αχ, τί κρίμα! τὰ μυρωδάτα ζουμπούλια ἀν εἶχαν νοῦ θά σκέφονταν. Τί κρίμα, ποὺ στήν καρδούλα τῆς Δάφνης δὲν λουλουδίζει εύωδιαστή ἡ ἀγάπη. Πήγε νὰ μαρτυρήσῃ τὴν ξαδελφούλα τῆς!

Καὶ τὰ μυρωδάτα ζουμπούλια κούνησαν σὰν λυπημένα τὰ λευκὰ κεφαλάκια τους.

Μὰ καὶ ἡ Εύγενούλα λυπήθηκε πολύ. Γιατί νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ή Δάφνη; Τὰ ματάκια τῆς κοντεύουν νὰ πλημμυρίσουν δάκρυα. Φοβᾶται πώς θὰ ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τῆς Δασκάλας καὶ θὰ τὴν ντροπιάσῃ μπροστά σ' ὅλα τὰ παιδιά! Καὶ νά, ἡ φωνὴ ἀκούστηκε. 'Αλλά, τί παράξενο! Εἶναι γλυκειά, πολὺ γλυκειά:

— 'Η Εύγενούλα, εἶπε, νὰ τρέξῃ γρήγορα σιὸ σπίτι νὰ πάρη τὸ μαντηλάκι της. Καὶ πιστεύω πώς δὲν θὰ τὸ ξαναξεχάσῃ πιά.

'Η Εύγενούλα βγῆκε.

— Δὲν τὸ περίμενα δῦμας, ἡ Δάφνη νὰ ἔχῃ τόσο λίγη ἀγάπη! εἶπε τώρα αὐστηρά ἡ Δασκάλα.

Τὴν εἶχε πάθει γιὰ καλά. 'Αντὶ νὰ ντροπιάστῃ ἡ Εύγενούλα, ντροπιάστηκε αὐτή.

— Μαρτυριάρα! Μαρτυριάρα!... τῆς ψιθύρισαν καὶ μερικὰ παιδιά ἀπὸ διπλανὰ θρανία.

\*\*\*

Ντάν, ντάν, ντάν! Ντάν, ντάν, ντάν, χτύπησε τὸ κουδούνι γιὰ τὸ τελευταῖδι διάλειμμα. "Ολα τὰ παιδιά" βγῆκαν χαρούμενα νὰ παίξουν στήν αύλη. Μόνο ἔνα κοριτσάκι στέκεται δειλά-δειλά στὴν πόρτα. Περιμένει νὰ βγῆ ἡ Δασκάλα. Νάτην, ἔρχεται!...

— Κυρία, νὰ σᾶς πῶ κάτι;

— Τί θέλεις, Εύγενούλα;

— Κυρία, ἡ θεία ἔρχεται κάθε μέρα στὸ σπίτι πολὺ λυπημένη. Πολλὲς φορὲς κλαίει καὶ ἡ Μαμά στενοχωριέται ποὺ τὴν βλέπει ἔτσι.

— Γιατί, Εύγενούλα;

— Γιατί ἡ Δάφνη δὲν παίρνει ποτὲ καλὸ βαθμὸ στὸ τετράδιό της. Φοβούνται μήπως μείνη στὴν ἴδια τάξι.

Καὶ σήμερα, πῆρε τὸν πιὸ μικρὸ βαθμὸ ἀπ' ὅλες τὶς φορές! Κυρία,... σήμερα... νὰ βάζατε στὸ δικό μου τετράδιο τὸ βαθμὸ τῆς Δάφνης καὶ νὰ βάζατε τὸ 10 στῆς Δάφνης τὸ τετράδιο!... Κυρία, σᾶς παρακαλῶ πολύ... χωρὶς νὰ τὸ ξέρη ἡ Δάφνη...

Ἡ κυρία Νάσου εἶχε πολὺ συγκινηθῆ. Δὲν μποροῦσε νὰ τῆς ἀρνηθῇ. Στὸ νοῦ της ἔρχόταν τώρα τὸ ἄλλο τὸ μυστικό, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγες ὥρες τῆς εἶχε πῆ ἡ Δάφνη: «Κυρία, ἡ Εὐγενούλα δὲν ἔχει μαντήλι. Εἴπατε πῶς θὰ τιμωρήσετε...». Πόσο διαφορετικὸ ἦταν ἐκεῖνο!

—Καλό μου παιδί, ἔννοια σου. Κάτι θὰ κάνωμε καὶ γιὰ τὴ Δάφνη, ἀφοῦ τόσο τὸ θέλεις. Στὸ δικό σου ὅμως τετράδιο πρέπει νὰ βάλω περισσότερο ἀπὸ ἄριστα, εἰπε ἡ κυρία Νάσου καὶ χάιδεψε ἀπαλὰ τὰ μαλάκια τῆς Εὐγενούλας.

“Ενα Ἀγγελάκι πέταξε τότε χαρούμενο ψηλά. Βιαζόταν νὰ βάλῃ κι' ἔκει στὸ αἰώνιο βιβλίο τοῦ ούρανοῦ τὸ ἄριστα τῆς Εὐγενούλας, στὴ σημερινὴ σελίδα.

“Αρα γε τί θὰ ἔγραψε σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο σήμερα τὸ Ἀγγελάκι τῆς Δάφνης;...

ΔΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΕΡΙ

73  
40  
33

Μήπως λυπήθηκες  
καμμιὰ φορά,  
γιατί σ' ἀδίκησαν  
τ' ἄλλα παιδιά;  
Δόστοις τὸ χέρι  
μὲ καλωσύη!  
Κι' ὅλη δική σου  
ἡ χαρὰ θὰ γύη!



3

ΟΛΟΙΤΟΝΑΕΝΕ



024000020062

στό Σχολείο

**"ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ,,**

Και είναι πάντα...

Γιατί ξέρει νά μιλᾶ,

ΟΤΑΝ πρέπη

ΟΣΟ πρέπει καὶ

ΟΠΩΣ πρέπει!...

**"Όταν βρέψη**

**"Όσο πρέπει νά**

**"Όπου αρτεζει**

πρωτοσχολικής από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

$$\begin{array}{r} 2,5 \\ 6,0 \\ 2,5 \\ 3,0 \\ \hline 7,0 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 205 \\ -85 \\ \hline 120 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 120 \\ 99 \\ \hline 318 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 290 \\ 7 \\ \hline 283 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19 \\ 55 \\ \hline 565 \end{array}$$





Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής