

Π. Νικοδήμου - Δ. Εύθυμιάδη

Λουλούδια

Tάξη Γ'



IΣΤ
ΝΕΑ
[19---]

Ψηφιακή ποιητήρική από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πολιτικής

Αρ. ΕΙ6. 17845 ✓

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Έλευθερα άναγνωστα

Ι. Κ. Γιαννέλη - Δημ. Σύδνιαδη

Σπύρος Ι. Παπασπύρου
Ζωγράφος
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

Τάξη Γ'

Σχολικός Εκλογικός Κόσμος
— ΑΘΗΝΑΙ —

Σπύρος Ι. Παπασπύρου
Ζωγράφος
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



Φθινόπωρο.

Στὸ ψηλό μας τὸ βουνό
εἶχα τὴ σκηνή μου στήσει
κι ἔβλεπα τὸν οὐρανό,
τὴν αύγούλα καὶ τὴ δύση.

"Ομως βιαστικὰ πολὺ^ν
ἔφυγε τὸ καλοκαίρι,

ἔπιασε ψιλὴ βροχή,
παίρνει τὴ σκηνή τ' ἀγέρι.

"Ἐχε γειὰ ψηλὸ βουνό,
πλάστηγύρω μὲ τὰ κάλλη.
Στὰ βιβλία μου γυρνῶ,
στὸ σχολεῖο θὰ πάω πάλι.

(Χλόη Ἀχαϊκοῦ)





Φεύγουν τὰ χελιδόνια

Τὰ φύλλα παίρνουν τώρα ένα καστανὸ κι ἔπειτα κίτρινο χρῶμα. Τὰ σύννεφα κατεβαίνουν ώς τὶς κορυφές τῶν βουνῶν.

Ἄνήσυχα κοιτάζουν τὰ σπουργίτια μέσα ἀπὸ τὸν κισσό τους. Πιὸ ἀνήσυχα δύμως εἰναι τὰ χελιδόνια. Πᾶνε τὰ ἔντομα πιά, κρύωσε κι ὁ καιρός. Μαζεύονται στὰ σύρματα. Εἰναι ἔτοιμα γιὰ μακρινὸ ταξίδι.

Τὰ πιὸ μικρὰ δίσταζαν ν' ἀφήσουν τὶς φωλιές τους. Τὰ μεγαλύτερα τοὺς δίνουν θάρρος.

— Μὴ σᾶς ξεγελᾶ τὸ γλυκὸ Φθινόπωρο!... "Οσο γιὰ τὶς φωλιές, θὰ τὶς ξαναβροῦμε τὴν ἄνοιξη!... τοὺς λένε.

Καὶ φεύγουν γιὰ τὶς θερμές χῶρες.

Θὰ περάσουν τὶς στεριές καὶ θὰ συναντήσουν τὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα. Θὰ ἀνταμώσουν κι ἄλλα ταξιδιάρικα πουλιά. Οἱ πελαργοὶ μὲ τὶς φωνές τους θὰ τὰ ὁδηγοῦν.

Τὴν νύχτα θὰ βλέπουν φωτισμένα καράβια. Θὰ κοιμηθοῦν ἵσως ἐπάνω στὰ κατάρτια τους. Καὶ θὰ φτάσουν.

— Στὸ καλό, χελιδονάκια, στὸ καλό!...





Ξαναγυρίζω

Ξαναγυρίζω στὸ σχολειὸ
καὶ κάθε φίλο μου παλιό
ἐκεῖ τὸν ξαναβρίσκω πάλι.
Τὸ Βασιλάκη, τὸν Παυλή
βλέπω νὰ παίζουν στὴν αὐλὴ
κυνηγητὸ μὲ τὸν Μιχάλη.

Ἄλλοι τὸ ρίξαν στὸ «κρυφτό»
κι ἄλλες σὲ κύκλο ἀνοιχτὸ
παίζουν μὲ γέλια τὴ «δασκάλα».«
Ο Τάκης μόνος του πηδᾶ
καὶ μιὰ παρέα ἐκεῖ δὰ
κλωτσᾶ χαρούμενα τὴ μπάλλα.

Μὰ τὸ κουδούνι στὴ στιγμὴ
χτυπᾶ καὶ ὅλοι στὴ γραμμὴ
μπαίνουμε τώρα μοναχοί μας.
Στέκουνε πλάι γελαστοὶ
cί δάσκαλοί μας οἱ γνωστοὶ
καὶ κάνουμε τὴν προσευχή μας.

(Λ. Παπαδήμας)



΄Η πρώτη ήμέρα

΄Η Αύγη είναι τώρα στήν Τρίτη τάξη.

΄Ο πατέρας τής έφερε τὸ βράδυ τὰ καινούργια της βιβλία. Τὰ πήρε καὶ εἶπε: «Εύχαριστῶ». Ή μητέρα τῆς ἔδωσε τὴν καινούργια σάκκα. Τῆς εύχήθηκε: «Καλὴ πρόοδο» καὶ τὴν φίλησε.

΄Η Αύγη φίλησε τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα της. Κοιτάζει τὰ καινούργια της πράγματα καὶ δὲν τὰ χορταίνει. Τὰ δείχνει σὲ δλους. Κάθεται καὶ τὰ χαίρεται μονάχη της. Ξεφυλλίζει τὰ βιβλία. Κλειδώνει, ξεκλειδώνει τὴ σάκκα...

Τότε θυμάται τὴν παλιὰ σάκκα της.

— Μητέρα, ἔχω τὴν περυσινὴ σάκκα! λέει σὲ λιγάκι.

Πηγαίνει κοντά της. Κάτι θέλει νὰ εἰπῇ. Νὰ τὸ εἰπῇ... Τέλος παίρνει τὴν ἀπόφαση. Απλώνει τὰ χέρια στὸ λαιμὸ τῆς μητέρας της. Κάτι τῆς λέει μυστικά στὸ αύτι.

Γελᾶ εύτυχισμένη ἐκείνη καὶ δὲν χορταίνει νὰ τὴν φιλῇ.

— Ναι, Αύγη μου, τῆς λέει. Ή Μαρία δὲν ἔχει σάκκα, οὕτε βιβλία. Νὰ τῆς δώσης τὰ δικά σου, ποὺ είναι καθαρά καὶ ντυμένα.

΄Η Αύγη είναι πιὸ χαρούμενη τώρα.

Νοιώθει πώς τὴν πρώτη ήμέρα τοῦ σχολείου πήρε «ἄριστα»!...

Τὸ ἐπάγγελμα τῶν ἄλλων

Ο Κωστάκης πηγαίνει στὸ σχολεῖο. Σταματᾶ λίγο στὸ περίπτερο γιὰ νὰ ἀγοράσῃ ἔνα τετράδιο. Φεύγοντας σκέφτεται:

— Τὶ ὅμορφα εἶναι μέσα σ' αὐτὸ τὸ σπιτάκι, ἀνάμεσα σὲ τόσα περιοδικὰ κι ἐφημερίδες καὶ σοκολάτες καὶ λιχουδιές! Ο περιπτεριοῦχος κοιτάζει στὸ ἀπέναντι παντοπωλεῖο. Βλέπει τὸν παντοπώλη πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο του καὶ σκέφτεται:

— "Αχ, νὰ εἶχα κι ἔγῳ ἔνα παντοπωλεῖο!.. Πόσα τρόφιμα ἔχει ἐκεῖ μέσα!..

Ο παντοπώλης βλέπει τὸν γιατρό, ποὺ περνοῦσε ἀπ' ἔξω, καὶ σκέφτεται:

— Τὶ χαρὰ καὶ τὶ ίκανοποίηση, ποὺ νοιώθει ὁ γιατρός, ὅταν ἔνανδίνη τὴ ζωὴ στὸν ἄρρωστο!..

Ο γιατρὸς βλέπει νὰ περνᾶ ὁ ἔμπορος μέσα στὸ ὅμορφο αὐτοκίνητό του καὶ λέει:

— Νά, πῶς ζοῦν οἱ ἄνθρωποι. Μὲ δλες τὶς ἀνέσεις καὶ χωρὶς μεγάλες φροντίδες.

Κι ὁ ἔμπορος βλέπει τὸν Κωστάκη, ποὺ τρέχει στὸ σχολεῖο, καὶ λέει ἀναστενάζοντας:

— "Αχ, νὰ ἡμουνα ἔνα παιδάκι σᾶν κι αὐτό, χωρὶς στενοχώριες!.. Τὶ ὅμορφα χρόνια αὐτὰ καὶ πόσο ἀμέριμνα!..

Μόνο, ποὺ ὁ Κωστάκης δὲν ξέρει, δτὶ εἶναι εὔτυχισμένος!..

Ο παθητής

— Τόση βιάση καὶ σπουδῆ,
γιὰ ποὺ πᾶς, καλὸ παιδί;
Στάσου νὰ διασκεδάσῃς
μὲ τὶς ὅμορφιες τῆς πλάσης.
— Νὰ σταθῶ;.. Δὲν εὔκαιρω,
πάω σχολειό, παρακαλῶ.

"Ανοιξε γιὰ πρώτη μέρα.
Βλέπεις τὰ παιδιὰ κεῖ πέρα;
— Είσαι βλέπω μαθητής.
Μὰ στὸν ὄμοι τὸν κρατεῖς;
— Τὸ κοντύλι καὶ τὴν πλάκα,
Τὸ βιβλίο μου στὴ σάκκα.
(Π. Γρανίτης)

‘Η ἀπάντηση

Μιὰ ἡμέρα ἔτυχε νὰ ἐπισκεφτῇ τὸ σχολεῖο ἐνὸς μικροῦ χωριοῦ ὁ Δεσπότης. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔκανε καὶ μερικὲς ἔρωτήσεις στὰ παιδιά.

Ἐπάνω στὴν ἔδρα ἦταν ἔνα βάζο μὲ λουλούδια. Ὁ Δεσπότης πῆρε ἔνα λουλούδι καὶ ρώτησε μιὰ μικρὴ μαθήτρια:

— Αὐτὸ τὸ λουλουδάκι, μικρὴ μου, σὲ ποιὸ βασίλειο ἀνήκει;

— Στὸ βασίλειο τῶν φυτῶν! ἀπάντησε ἀδίστακτα ἡ μαθήτρια.

Ἐπειτα δὲ Δεσπότης ἔδειξε ἔνα εἰκοσάδραχμο καὶ τὴ ρώτησε πάλι:

— Κι αὐτὸ τὸ νόμισμα;

— Στὸ βασίλειο τῶν μετάλλων! ἀπάντησε πάλι ἡ μικρή.

— Κι ἐγὼ σὲ ποιὸ βασίλειο ἀνήκω; ρώτησε τότε ὁ Δεσπότης καὶ περίμενε ν' ἀκούσῃ τὴν ἀπάντηση: «Στὸ ζωικὸ βασίλειο».

Τὸ κοριτσάκι ὅμως δὲν ἀπάντησε ἀμέσως. Κατέβασε τὸ κεφαλάκι καὶ σιωποῦσε. Τῆς φαινόταν πολὺ ἄσχημο νὰ εἰπῇ στὸν ἄγιο Ἐπίσκοπο, ὅτι ἀνήκει στὸ ζωικὸ βασίλειο.

Θυμήθηκε τότε, ὅτι στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶχαν μάθει πῶς ὁ Θεὸς ἐπλασε τὸν ἄνθρωπο. Σήκωσε τὸ κεφάλι κι ἔδωσε τὴν ἀπάντηση:

— Στὸ βασίλειο τοῦ Θεοῦ!

Ο Δεσπότης συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν ἔξυπνη ἀπάντηση τοῦ κοριτσιοῦ. Τοῦ ἔδωσε τὴν εὐλογία του καὶ μουρμούρισε:

— “Ἄς θελήσῃ ὁ Παντοδύναμος νὰ χαρακτηρισθῶ ἄξιος αὐτοῦ τοῦ βασιλείου!..”





'Η καθαρή ποδιά

"Ενα μικρὸ παιδάκι ἔπεσε μέσα στὴ λάσπη. 'Η ἄσπρη ποδίτσα του λερώθηκε όλόκληρη.

Τὸ παιδάκι φοβήθηκε πολὺ γι' αὐτό. Τὰ δάκρυα κυλούσαν ἀπὸ τὰ μάγουλά του κι ἔπεφταν στὴ λερωμένη ποδιά. Δὲν κατόρθωσαν ὅμως νὰ τὴν πλύνουν καὶ νὰ τὴν καθαρίσουν.

— Τώρα ἡ μητέρα θὰ μὲ δείρη! σκέφτηκε τὸ παιδάκι κι ἔκλαιε ἀπαρηγόρητα.

Κι ἀπὸ μιὰ γωνιὰ τῆς φοβισμένης καρδιᾶς του ἀκούστηκε μιὰ μικρὴ καὶ μυστικὴ φωνή:

— Μήν εἰπῆς στὴ μητέρα σου, δτὶ ἔφταιξες ἐσύ. Πές της δτὶ ὁ Ἀνδρέας ἔρριξε ἐπίτηδες μιὰ πέτρα μέσα στὰ νερά γιὰ νὰ πεταχτοῦν καὶ νὰ σοῦ λερώσουν τὴν ὅμορφη ποδίτσα.

Τὸ παιδάκι γύρισε σιγά-σιγά στὸ σπίτι.

— Τί χάλια είναι αὐτά; τοῦ εἶπε αύστηρὰ ἡ μητέρα.

— Δικαιολογήσου μὲ τὸ ψέμμα, ἔλεγε ἡ φωνή!..

Μὰ πνίγηκε ἀπὸ μιὰ ἄλλη φωνή, πιὸ γλυκειά, σὰν ἀγγέλου:

— 'Η μητέρα καὶ δῆλοι μισοῦν τὸ ψέμμα.

Καὶ τὸ παιδάκι ἀπάντησε:

— "Ἐπεσα, μητερούλα μου, ἔπεσα μέσα στὴ λάσπη!..

— Εύτυχῶς, ποὺ ἔχεις καθαρὴ τὴν ψυχή! εἶπε ἡ μητέρα.

Κι οὕτε τὸ μάλλωσε καθόλου.

Τὸ παιδάκι δὲν κατάλαβε τὰ λόγια της.

*Ηταν τόσο μικρὸ ἀκόμα.

‘Η γιορτὴ τῆς Σημαίας

‘Η Γαλανόλευκη Σημαία μας ἀνεμίζει σήμερα ὑπερή-
φανη.

Εἶναι ἡ γιορτὴ τῆς Σημαίας.

Τὴν κοιτάζομε καὶ τραγουδοῦμε :

Γαλανόλευκη Σημαία,
σὰν περνᾶς καμαρωτά,
ποιὰ ματάκια δὲ δακρύζουν;
Ποιὰ καρδούλα δὲ χτυπᾶ;

Πάντα - πάντα κυματίζεις
καὶ παντοῦ χαρές σκορπᾶς
κι ὅλο πιὸ ψηλὰ ἀνεβαίνεις
κι ὅλο πρὸς τὴ δόξα πᾶς! ..

(Κλ. Μαρχίνας)

Μὲ τὴν Σημαία ἐμπρὸς τὰ παιδιὰ πηγαίνουν στὸ ‘Ηρῶ. Πηγαίνουν νὰ καταθέσουν στεφάνι σ’ ἔκείνους, ποὺ ἔχασαν τὴ ζωὴ τους γιὰ τὴν Πατρίδα μας.

Τὰ παιδιὰ γονατίζουν μὲ σεβασμὸ ἐμπρὸς στὸ ‘Ηρῶ.
“Ενα παιδάκι λέει λίγα μὰ συγκινητικὰ λόγια.

“Υστερα ὅλα μαζὶ ψάλλουν τὸν ‘Εθνικὸ Ύμνο:

— Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη
ποὺ μὲ βιά μετράει τὴ γῆ.

‘Απ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν ‘Ελλήνων τὰ Ἱερά
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη
χαῖρε, ὁ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

“Επειτα γυρίζουν στὸ σχολεῖο μὲ τὸ τραγούδι.

Τῆς πατρίδας ἡ Σημαία
ἔχει χρῶμα γαλανὸ
καὶ στὴ μέση χαραγμένο
ἔνα κάτασπρο σταυρό.

(‘Αδ. Μαντούδη)

‘Ο στρατιώτης

‘Ο Μίμης ήταν σκυμμένος στὸ μικρό του γραφεῖο κι ἔγραφε. Ἡταν πολὺ ἀφοσιωμένος!

Ἡ λάμπα φώτιζε τὸ σγουρόμαλλο κεφαλάκι τοῦ μικροῦ καὶ τὸ στυλό του ἔτρεχε γρήγορα-γρήγορα.

‘Αλλὰ τί ἔγραφε ὁ Μίμης; Ἐγραφε ἔνα γράμμα στὴν Παναγία!..

Παναγίτσα μον.

Κάνε ἡ μητέρα μον νὰ μὴν εἰναι λυπημένη καὶ νὰ γελάῃ ποὺ καὶ πού!.. Κάνε νὰ ξαναγυιόδῃ κι ὁ πατέρας μον, ποὺ ἔφυγε στρατιώτης. Άές τον ἐσόν, Παναγίτσα μον, νὰ γυιόδῃ γιὰ νὰ μὴν ζοῦμε ἐτοι μόνοι μας. Θὰ τὸν γνωρίσῃς τὸν πατέρα μον, μέδα σὲ ὅλους τοὺς στρατιώτες. Είναι ὁ πιὸ ὄμορφος.

‘*Σὲ εὐχαριστῶ, καλή μον Παναγίτσα καὶ σου φιλῷ τὴν ἄγια εἰκόνα δον.*

Mijns

‘Ο Μίμης ξαναδιάβασε σιγανὰ τὸ γράμμα του, δίπλωσε τὸ φύλλο, τὸ ἔβαλε σ’ ἔνα γαλάζιο φακελλάκι κι ἔγραψε τὴ διεύθυνση:



Ξαφνικά δ Μίμης ἔνοιωσε δυὸ χέρια νὰ τὸν σφίγγουν, δυὸ χείλη νὰ τὸν φιλοῦν καὶ δάκρυα καφτὰ νὰ πλημμυρίζουν τὸ πρόσωπό του.

‘Ἡταν ἡ μητέρα του, ποὺ εἶχε διαβάσει τὸ γράμματάκι του, δπως τὸ ἔγραφε, κρυμμένη ἀπὸ πίσω του.

Εύτυχισμένη μητέρα, ἔστω καὶ τόσο χλωμή μέσα στὸ μαύρο της φόρεμα!..

"Ενα γράμμα



Ναι, πατερούλη, μήν ἀργήσης
κοντά μας πάλι νὰ γυρίσης.
Κάθε πρωὶ, κάθε βραδάκι
έγώ σου στέλνω ἔνα φιλάκι.

Καὶ λέω: Φύλαγέ τον, Θέ μου,
μέσσα στὶς φλόγες τοῦ πολέμου.
Γιατὶ ἡ μαμά ποτὲ δὲν παύει
νὰ κλαίῃ, καθὼς τὴ λάμπα ἀνάβει.

(Στ. Μπολέτση)



Τὸ χωριὸ

Σ' ἔνα ψήλωμα στημένο
τὸ χωριὸ τὸ εύτυχισμένο
ἔχει χάρη περισσὴ
μιὰ ἀνατολὴ χρυσή.

"Ἐχει τ' οὐρανοῦ τὸ χάδι
καὶ τὸ μύρο ἀπ' τὸ λαγκάδι,
μιὰ πανώρια ἐκκλησιὰ
μέσ' στοῦ πεύκου τὴ δροσιά.

"Ἐχει δάφνες κι ἀνεμῶνες
καλοκαΐρια καὶ χειμῶνες
κι ἀγκαλιάζει τρυφερὰ
ὅλους κι ὅλα ἡ χαρά.

(Κ. Νεοφώτιστος)



Καλὰ παιδιά καλοῦ πατέρα

Γιὰ τὴν ἔργασία μιᾶς ήμέρας ἔνας ἀνθρωπός πληρώθηκε μὲ ἔνα σακκουλάκι μῆλα.

— Θὰ χαροῦν πολὺ τὰ μικρά μου, σκέφτηκε.

Πήρε τὸ σακκουλάκι καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ σπίτι.

“Υστερα ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα σταμάτησε. Διψοῦσε καὶ πηγὴ δὲν ἔβλεπε πουθενά.” Ανοιξε τὸ σακκουλάκι κι ἔπιασε ἔνα μῆλο. Τὸ ἔφερε στὸ στόμα, ἀλλὰ σκέφτηκε:

— Τὰ παιδάκια μου θὰ ἔχουν ἔνα λιγώτερο.

“Εβαλε πάλι τὸ μῆλο στὸ σακκουλάκι καὶ τὸ ἔκλεισε.

Δὲ διψοῦσε πιά.

Στὸ σπίτι τὰ παιδάκια τὸν περίμεναν μὲ λαχτάρα. Ο πατέρας ἐμοίρασε τὰ μῆλα. Πήρε τὸ καθένα ἀπὸ ἔνα. Τότε εἶδε πώς είχε ἀπομείνει ἀκόμα ἔνα μῆλο στὸ βάθος τοῦ σάκκου.

— Αὐτό, λέει, είναι γιὰ τὸ γειτονόπουλο.

— Κι ἐσύ, πατέρα;

— Έγώ... ἔγω ἔφαγα ἀπὸ τὴ μηλιά. Είναι πιὸ νόστιμα τὰ μῆλα, ὅταν τὰ τρώῃ, κανεὶς ἔκει.

— Ω! λέει τὸ μικρὸ παιδάκι, δοκίμασε καὶ τὸ δικό μου. Θὰ ἔχῃ τὴν ἴδια νοστιμάδα μὲ ἔκεινο, ποὺ ἔφαγες.

— Δοκίμασε καὶ τὸ δικό μου, πατέρα, λέει καὶ τὸ μεγαλύτερο παιδί.

— Καὶ τὸ δικό μου, καὶ τὸ δικό μου! εἶπαν καὶ τὰ ἄλλα.

Καὶ μὲ τὶς φετίτσες τῶν παιδιῶν του, πήρε κι ὁ πατέρας τὸ μερίδιό του.





340X 'Ο πρώτος φίλος τοῦ ἀνθρώπου

“Οταν δὲ καλὸς Θεός, ἐπάνω στὸ δίκαιο θυμό του, ἔδιωξε τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν Εὕα ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ὅλα τὰ ζῶα σκορπίστηκαν ἐδῶ κι ἐκεῖ. X Θ Α 3

Τὸ φίδι γλίστρησε κάτω ἀπὸ ἓνα βάτο κι ἔξαφανίστηκε. Τὰ πρόβατα καὶ τὰ ἐλάφια ἀπομακρύνθηκαν μὲ τρόπο. Τὸ ἄλογο ἔφυγε σάν ἀστραπή. Τὸ λιοντάρι ἔριξε ἓνα βλέμμα περιφρονητικὸ στὸν ἀνθρωπὸ κι ἔγινε ἄφαντο. Ἡ τίγρη, δὲ λύκος κι ἄλλα ἄγρια θηρία ἄρχισαν νὰ τρίζουν τὰ δόντια τους κι ὅρμησαν στὸ κυνήγι. Ὁ ἀητὸς καὶ τὰ ἄλλα ἀρπακτικὰ ἔπεσαν στὰ ἀθῶα περιστεράκια γιὰ νὰ τὰ σπαράξουν.

Τότε δὲ Ἀδάμ γύρισε πρὸς τὴν Εὕα καὶ τῆς εἶπε:

— Χθὲς ἀκόμα ὅλα αὐτὰ τὰ ζῶα μᾶς ἀγαποῦσαν. Τώρα, ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ μᾶς ἀποφεύγουν μὲ τρόμο κι ἄλλα μᾶς φοβερίζουν. “Ολα λοιπὸν τὰ πλάσματα τῆς δημιουργίας ἔγιναν ἔχθροι μας;

Δὲν ἀπόσωσε τὰ λόγια του δὲ Ἀδάμ κι ἔνοιωσε κάποιο ζῶο νὰ τοῦ γλύφῃ τὰ χέρια. Γύρισε καὶ εἰδε τὸν σκύλο.

Συγκινημένος ἀπὸ τὴν τόση ἀφοσίωση, ἔβαλε ἀπαλὰ τὸ χέρι του ἐπάνω στὸ κεφάλι τοῦ ζώου.

Ἡ Εὕα πλησίασε, σκούπισε τὰ δάκρυα της καὶ τὸν χάιδεψε κι αὐτή.

‘Ο σκύλος κουνοῦσε τὴν οὐρά του κι ἔδειχνε μὲ κάθε τρόπο τὴν ύποταγὴ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του.

Τότε δὲ Ἀδάμ σήκωσε τὰ μάτια του πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ εἶπε:

— ‘Ο Πολυεύσπλαχνος δὲν μᾶς τὰ πῆρε ὅλα, ὅσα μᾶς είχε δώσει, ἀφοῦ μᾶς ἄφησε ἓνα φίλο.

Κι ἔτσι δὲ ἀνθρωπὸς ἀπὸ τὴν πρώτη ήμέρα τῆς δυστυχίας του δνόμασε τὸν σκύλο φίλο του. M +

✓ Τὸ πρῶτο παντελόνι

‘Ο Πετράκης ἔχει τὰ γενέθλιά του σήμερα.

Πρωὶ - πρωὶ τὸν ξύπνησε ἡ μητέρα του. Κρατοῦσε στὰ χέρια της τὸ δῶρο της. Ἡταν ἔνα δόμορφο παντελόνι.

‘Η μητέρα του τὸν φίλησε καὶ τοῦ εἶπε:

— Πετράκη μου, αὐτὸς εἶναι τὸ δῶρο μου γιὰ τὰ γενέθλιά σου. Είσαι ἄντρας πιά!..

‘Ο Πετράκης γύριζε ὡς τώρα μὲ τὴν ποδιά. “Ενοιωσε λοιπὸν μεγάλη χαρά, ποὺ θὰ ἔβαζε ἐπὶ τέλους παντελόνι.

Τὸ φόρεσε καὶ καμάρωνε μπροστὰ στὴ μητέρα του.

‘Εκείνη τὸν χτύπησε στὴν πλάτη ἀπαλά καὶ τοῦ εἶπε:

— Δὲν πρέπει νὰ τὸ πάρης κι ἐπάνω σου. Νὰ ιδοῦμε ἂν είσαι ἀξιος νὰ τὸ φυλάξῃς!

— Μά, μητέρα, εἶπες πώς είμαι ἄντρας πιά.

— “Αντρας; Μὰ δὲν πρέπει νὰ φαίνεσαι μόνο, ἀλλὰ καὶ νὰ φέρνεσαι σάν ἄντρας.

— “Ενας ἄντρας, μητέρα, πρέπει νὰ τρώῃ γλυκά;

— Πρέπει!... ‘Αρκεῖ νὰ μὴν εἶναι λαίμαργος!

— Μπορεῖ καὶ νὰ παίξῃ;

— Φυσικά!... ‘Αλλὰ νὰ παίξῃ, ἀφοῦ τελειώνῃ τὰ μαθήματά του.

‘Ο Πετράκης τὴν ρώτησε τότε καὶ γιὰ τόσα ἄλλα πράγματα. “Εμαθε λοιπόν, ὅτι ὁ ἄντρας δὲν κλαίει, ὅταν θέλῃ νὰ κοιμηθῇ. Δὲν σχίζει τὰ βιβλία του. Δὲν τρώει μὲ τὰ χέρια του. Δὲν πειράζει τὰ μαλλιά τῆς ἀδελφῆς του. Πρὸ παντὸς δὲ δὲν κρύβει τίς κοῦκλες της, γιὰ νὰ τὴν κάγη νὰ χύνῃ μαύρα δάκρυα.

Κατάλαβε τώρα ὁ Πετράκης τί ἔπρεπε νὰ κάμη. Ἡταν ἀποφασισμένος νὰ γίνη ἄντρας κι ὅχι νὰ φαίνεται μονάχα. Γιὰ δοκιμή, ζήτησε ἀπὸ τὴν μητέρα του νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ πάῃ μόνος του στὴ θεία του. Θὰ τῆς ἔδειχνε καὶ τὸ παντελόνι...

Τὸ σπιτάκι τῆς θείας ἥταν ἀπέναντι ἀπὸ τὸ δικό τους. “Ενα ρυάκι τοὺς χώριζε.

Ξεκίνησε χαρούμενος. Βάδιζε μὲ μεγάλα βήματα, σὰν ἄντρας, μὲ τὰ χέρια στὴν τσέπη.

Στὸ ρυάκι συνάντησε ἔνα μαῦρο σκύλο, ποὺ ἔπινε ἥσυχα νεράκι. Γιὰ νὰ δείξῃ πῶς εἶναι ἄντρας καὶ δὲν τὸν φοβᾶται, πῆγε νὰ τὸν διώξῃ:

—Ξ!.. Ξ!.. Τίτ!.. Τίτ!..

‘Ο σκύλος δὲν ἔδωσε σημασία στὶς διαταγὲς τοῦ Πετράκη.

Αύτὸ δὲν ἀρεσε στὸν Πετράκη καθόλου. Πήρε τότε ἔνα ξύλο καὶ χτύπησε τὸ σκύλο στὴν πλάτη. Τὸν εἶδε, ποὺ ἀγρίεψε, καὶ τὸ ἔβαλε στὰ πόδια.

‘Ο σκύλος ὅρμησε πίσω του καὶ τὸν ἀρπαξε ἀπὸ τὸ παντελόνι.

‘Ο Πετράκης ἔνοιωσε μιὰ δαγκωματιά. “Αφησε στὰ δόντια τοῦ σκύλου ἔνα μεγάλο κομμάτι ἀπὸ τὸ καινούργιο του παντελόνι κι ἔτρεξε στὴ θεία του σὲ κακὰ χάλια.

Ἐκείνη τὸν ἔπλυνε, τοῦ ἀλειψε τὴν πληγὴ μὲ οινόπνευμα καὶ προσπαθούσε νὰ τὸν παρηγορήσῃ.

Ο ΑΥ ‘Ο Πετράκης κατάλαβε καλὰ τώρα πῶς ἄλλο πράγμα εἶναι νὰ φαίνεσαι σὰν ἄντρας κι ἄλλο νὰ εἰσαι. *XMOA L*



‘Ο ἀληθινὸς Θεός

Οἱ ἄνθρωποι δὲν πίστευαν πάντοτε στὸν ἀληθινὸν Θεόν.
Στὰ παλιὰ χρόνια πίστευαν στὰ εἰδωλα, ἡσαν εἰδωλολάτρες.

‘Ο Ἀβραάμ ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ἄνθρωπους, ποὺ λάτρεψαν τὸν ἔνα ἀληθινὸν Θεόν.

Κάποτε τὸν ἐκάλεσε ἔνας βασιλιάς καὶ τοῦ εἶπε:

— Ἀβραάμ, ἔμαθα ὅτι ἐσὺ δὲν προσεύχεσαι πιὰ στοὺς θεούς μας, ἀλλὰ σὲ ἀλλον Θεόν, ποὺ εἶναι δυνατώτερος. Σὲ προστάζω, λοιπόν, νὰ προσευχηθῆς στὴ φωτιά.

— Γιατί, βασιλιά μου, νὰ προσευχηθῶ στὴ φωτιά καὶ ὅχι στὸ νερό, ποὺ εἶναι δυνατώτερο; Αὔτὸ τὴ σβήνει τὴ φωτιά.

— Ἔ, καλά, προσευχήσου τότε στὸ νερό..

— Ναι, ἀλλὰ τὸ σύννεφο εἶναι δυνατώτερο, γιατὶ αὐτὸ γεννᾶ τὸ νερό..

— Προσευχήσου, λοιπὸν στὸ σύννεφο..

— Ο ἄνεμος ὅμως εἶναι πιὸ δυνατός. Αὔτὸς διασκορπίζει τὸ σύννεφο..

— Καλά, εἶπε ὁ βασιλιάς θυμωμένος. Προσευχήσου στὸν ἀέρα, σὲ ὅτι εἶναι τὸ δυνατώτερο..

— Αὔτὸ κάνω κι ἐγὼ βασιλιά μου.. Προσεύχομαι στὸν ἔνα κι ἀληθινὸν Θεόν, ποὺ ἔκαμε ὅλα αὐτὰ καὶ εἶναι ὁ ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς..

Προσευχὴ

Σὰν κάθε πλάσμα σου κι ἐγὼ
στοῦ σύμπαντος τὴν ἐκκλησία,
Πλάστη μου, Σὲ δοξολογῶ
καὶ Σοῦ ζητῶ τὴν προστασία.

Μόλις ξυπνήσω τὸ πρωὶ¹
καὶ πρὶν εἰπῶ τὴν προσευχή μου
Θεέ, ποὺ δίνεις τὴ ζωή,
Σὲ νοιώθω μέσα στὴν ψυχή μου.

(I. Πολέμης)

‘Ο μόνος σοφός.

“Ω, πόσο καμαρώνει τὸ σχολεῖο μας σήμερα!

“Όλο τὸ καλοκαίρι τὸ πέρασε μέσα σὲ παράξενη ἡσυχία. Γι’ αὐτὸ καὶ ξύπνησε τώρα σάν ἀπὸ βαθὺν ύπνο. Κάποιες γλυκειές καὶ γνώριμες φωνοῦλες τὸ ξύπνησαν. Ήσαν οἱ φωνοῦλες τῶν παιδιῶν ποὺ ἐπέστρεφαν στὴν ζεστή τους φωλίτσα, ὑστερα ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ καλοκαιριοῦ.

Σήμερα οἱ μητέρες ἔτοιμασαν τὰ παιδάκια τους πρωι-πρωι.

Ξύπνησε καὶ ἡ κυρά-’Ανθη τὸν Κωστάκη της. Τὸν ἔπλυνε, τὸν ἔντυσε κι ἀφοῦ ἔκαμε τὴν προσευχή του καὶ πῆρε τὸ πρωινό του, τὸν φίλησε καὶ τοῦ εἶπε:

— Μὲ τὴν εὐχή μου, γυιέ μου, καὶ νὰ μοῦ γίνης πιὸ σοφὸς αὐτὴ τὴ χρονιά.

— Μαννούλα, ὁ παπποὺς λέει πώς ξέρω πιὰ πολλὰ γράμματα, πώς εἰμαι σοφός!

— Οχι, παιδί μου. Διάβαζε, διάβαζε γιατὶ δὲν ξέρεις τίποτα ἀκόμη. Ο παπποὺς τὸ λέει αὐτὸ γιατὶ ξέρεις περισσότερα γράμματα ἀπὸ ἔκεινον!

— Μὰ... πότε θὰ τελειώσουν τὰ γράμματα, μαννούλα;

— Ποτέ! εἶπε ἡ κυρά-’Ανθη μὲ χαμόγελο, ἐνῶ κουνοῦσε ἐλαφρὰ τὸ κεφάλι.

— “Ωστε κανεὶς στὸν κόσμο δὲν τὰ ἔμαθε ὅλα;

— Κανεὶς!... Α, ὄχι. Εἶναι κάποιος ποὺ τὰ ξέρει ὅλα. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος σοφός!

— Ποιὸς εἶναι αὐτός, μαννούλα;

— Ό Θεός, παιδί μου!...





Τὸ μάθημα

ΜΧ 'Ο Πετράκης ήταν καλός μαθητής. "Ηθελε νὰ μάθη πολλὰ γράμματα καὶ νὰ γίνη χρήσιμος ἄνθρωπος.

— "Οποιος δὲν ξέρει γράμματα, ἔλεγε κι ὁ πατέρας, μοιάζει μὲ τὸν τυφλό. Εἰναι καὶ ξύλο ἀπελέκητο!..

'Απὸ μιὰ τέτοια δυστυχία ἤθελε ὁ Πετράκης νὰ προφύλαξῃ καὶ τὸν σκύλο του, τὸν Ἀζώρ.

— Πρέπει καὶ ὁ σκύλος μου, σκέφτηκε, νὰ μάθη γράμματα κι ὅχι νὰ χοροπηδᾶ στὴν αὐλή, ὁ τεμπέλης.

Πῆγε λοιπὸν στὸν Ἀζώρ καὶ τοῦ εἶπε σοβαρά:

— Φίλε μου Ἀζώρ, ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ εἰσαι μαθητής. Τ' ἀκοῦς; Μαθητής! Θὰ εἰσαι σεμνός, θὰ σέβεσαι τοὺς ἄλλους καὶ θὰ μελετᾶς.

‘Ο Ἀζώρ τὸν κοίταξε μὲ τὰ ἔξυπνα μάτια του, σὰν νὰ ἤθελε νὰ καταλάβῃ τὰ λόγια του.

- Ξέρεις τὴν ἀλφαβῆτα; τὸν ρώτησε τότε ὁ Πετράκης.
- Γάρ!.. ἔκαμε δὲ Ἀζώρ καὶ τὸν κοίταξε πάλι.
- "Οχι ἔτσι. Δὲν τὴν λέσι καλά. Τὴν λέσι ἀνάποδα. Ποιὸς σοῦ τὴν ἔμαθε ἔτσι; Τὸ σωστὸ εἶναι «'Αβγ»..Λέγε το καὶ σύ.
- Γάρ!.. Γάρ!.. ἔκαμε δὲ Ἀζώρ, ποὺ νόμιζε πώς ὁ Πετράκης ἔπαιξε μαζί του.
- "Αβγ! εἰπα... "Ετσι θὰ γαυγίζης στὸ ἔξῆς. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ γαυγίζης λάθος. Κατάλαβέ το, Ἀζώρ. Ἐμπρός!
- Γάρ! Γάρ! Γάρ! ἔκαμε δυνατώτερα δὲ Ἀζώρ.
- 'Αζώρ, τὸ καλὸ ποὺ σοῦ θέλω, γαύγισε σωστά: «'Αβγ»!
- Γάρ! γαύγισε πάλι δὲ Ἀζώρ.
- "Ἐξω φρενῶν τότε ὁ Πετράκης τοῦ εἶπε:
- Γιὰ σήμερα παίρνεις μηδέν. Καὶ τὸ μεσημέρι τιμωρία: θὰ τὴν περάσης μόνο μὲ νεράκι!.. Ἐμπρός, φύγε τώρα!..
- "Οταν ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ, δὲ καημένος δὲ Ἀζώρ μπαινόβγαινε ἀνήσυχος. Κοίταξε τὰ πιάτα, κουνούσε τὴν οὐρά, ἀλλά.., οὕτε ἔνα κοκκαλάκι!
- Τὸ ἀπόγευμα τὸ μάθημα συνεχίστηκε. Παρ' ὅλῃ τὴν καλὴ θέλησησμῶς τοῦ Πετράκη, δὲ Ἀζώρ οὕτε μιὰ φορὰ δὲν κατόρθωσε νὰ γαυγίσῃ σωστά.
- "Ο Πετράκης τὸν ἔβαλε σὲ χίλια βασανιστήρια καὶ στὸ τέλος δὲ Ἀζώρ ἔχασε τὴν ύπομονή του καὶ τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὸ παντελόνι.
- "Εγινε μεγάλη φασαρία. Τὸ ἔμαθε καὶ δὲ πατέρας, ἀλλὰ δὲν εἶπε τίποτε.
- Τὴν ἀλλη ἡμέρα, ποὺ ἦταν γιορτή, δὲ πατέρας πῆρε τὸν Πετράκη μαζί του στὸ κυνήγι.
- "Ο πατέρας ἔδεσε τὸ σκυλὶ σὲ ἔνα δέντρο καὶ πυροβόλησε ἔνα πουλί. Ἐκεῖνο ἔπεσε πληγωμένο στοὺς θάμνους.
- 'Εμπρός, Πετράκη, πήγαινε νὰ πιάσης τὸ πουλί! τοῦ λέει δὲ πατέρας.
- 'Εγὼ νὰ πιάσω τὸ πουλί;

A X — Έσύ ! Γιατί, δὲν μπορεῖς ;
 — Μὰ αὐτὴ εἶναι δουλειά τοῦ Ἀζώρ !
 — Καὶ δική σου δουλειά εἶναι νὰ μελετᾶς τὰ μαθήματά σου καὶ ν' ἀφήσης τὸν Ἀζώρ στὰ δικά του καθήκοντα. **V**
 'Ο Πετράκης ἔσκυψε τὸ κεφάλι. Κατάλαβε πῶς ὁ καθένας στὸν κόσμο ἔχει τὸν προορισμό του. **X A I**

, Αγέλη 'Ο 'Α z ω ρ

Νά τος, ἔρχεται ὁ Ἀζώρ
 κουνιστός, καμαρωτός.
 Καὶ στηλώνοντας τ' αὐτιά του
 καὶ κουν ντας τὴν οὐρά του,
 «γάου - γάου» χαιρετᾶ
 τὰ παιδιά ποὺ συναντᾶ.

- Γειά σου, Ἀζώρ, καλὸ σκυλάκι.
- Καλημέρα σου, παιδάκι.
- Τί νεώτερα μᾶς φέρνεις ;
 κι ἀπὸ δᾶθε ποῦ πηγαίνεις ;
- Πάω πέρα στὴ χιονιά,
 στὴν ἐπάνω γειτονιά.
 Μ' ἔχουν ἀπὸ χθὲς καλέσει
 γιὰ νὰ φάω δ, τι μ' ἀρέσει. **X**

(Β. Φρέρης)





'Ο ἄνεμος ταξιδεύει

— Βούου!.. "Εφυγαν τὰ πουλιά. Ποῦ θὰ μοῦ πᾶνε; Τρέχω νὰ τὰ βρῶ!

"Ετσι εἶπε ὁ ἄνεμος καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι.

— Βούου!.. "Ερχεσαι μαζί μου; λέει σὲ ἔνα κίτρινο φύλλο.

Ἐκεῖνο ξεκίνησε, ἀλλὰ ἡταν ἀδύνατο νὰ σταματήσῃ πιά. Στριφογύριζε σὰν καταραμένο.

— Βούου!.. "Άλλος γιὰ ταξίδι! φώναζε διαρκῶς ὁ ἄνεμος.

— Κρυφτῆτε στὸν κισσό σας! ἐλεγαν τὰ σπουργιτάκια

Ωστόσο βρέθηκαν πρόθυμοι ταξιδιώτες. Ἡσαν τὰ ξερὰ φύλλα, τὰ ἄχρηστα χαρτιά, ἡ ἄφθονη σκόνη.

Σήλεψαν καὶ μερικὰ καπέλλα κι ἔφυγαν ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων.

Ταξίδι λαχτάρησε κι ἔνα κεραμίδι. Μὰ μόλις ἔκαμε νὰ πετάξῃ, ἔπεσε κάτω κι ἔγινε χίλια κομμάτια.

— 'Αέρα, καλὲ 'Αέρα!. φώναξαν τὰ φύλλα τῆς μηλιᾶς. Ξεκόλλησέ μας καὶ πάρε μας μαζί σου. Ἡ μάννα μας δὲν μᾶς δίνει πιὰ φαγητό.

— Μ' ὀφέσουν αὐτὲς οἱ χορεύτριες!. εἶπε ὁ ἄνεμος καὶ φύσησε νὰ τὰ ξεκολλήσῃ.

Τὰ δέντρα ἀποχαιρετοῦσαν τὰ φύλλα τους, κουνώντας τὰ κλαδιά τους.

“Ενας άνεμομυλος ἔτρεχε, ἔτρεχε κι ὅλο στὸ ἴδιο μέρος ἔμενε.

— Καλῶς τον! εἶπε στὸν ἄνεμο ἔνα μαντήλι, ποὺ ἥθελε νὰ στεγνώσῃ.

‘Ο ἄνεμος ὅμως προτίμησε νὰ χωθῆ στὴν καπνοδόχο. “Ηθελε νὰ τιμωρήσῃ τὸν καπνό, ποὺ ἀνέβαινε δλόισος, σὰν νὰ τὸν περιφρονοῦσε. ‘Ο καπνὸς τσακίστηκε νὰ φύγη πρὸς τὸ δωμάτιο. Τὰ μάτια ἄρχισαν νὰ κλαῖνε καὶ τὰ στόματα νὰ βήχουν.

‘Ο ἀέρας ἄρπαξε λίγη μυρωδιὰ ἀπ’ τὸ φαγητό, ποὺ ἔβραζε, κι ἔψυγε σὰ ληστής.

— “Αμ πῶς! εἶπε. Ταξίδι κάνω. Θὰ μείνω νηστικός; Καὶ συνέχισε τὸ ταξίδι του.



Τὸ πρωτοβρόχι

“Η βροχούλα παρακαλεῖ τὸν “Ηλιο:

— “Ηλιε μου, κύρ - “Ηλιε μου, παραμέρισε λιγάκι, νὰ κάμω κι ἔγῳ τῇ δουλειά μου.

— Καλά! εἶπε ὁ “Ηλιος καὶ παραμέρισε.

‘Η βροχούλα τότε ἄρχισε τῇ δουλειά της.

‘Ο ούρανὸς γέμισε ἀπὸ σύννεφα μαῦρα καὶ σκοτεινά.

Κάτω στὴ γῆ ὁ γεωργός σήκωσε τὸ κεφάλι στὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε.

— Σύννεφα... Θὰ βρέξη!.

Κι ἀλήθεια.

Μιὰ ἀστραπὴ ἔλαμψε. Μιὰ βροντὴ ἀκούστηκε.. “Υστερα κι ἄλλες, κι ἄλλες..

Σιγά - σιγά ἄρχισαν νὰ πέφτουν πολλὲς μαζὶ σταγόνες. Τὰ αύλάκια γέμισαν νερό. Τὰ πουλάκια κρύφτηκαν.

‘Ο κόσμος ἔλεγε.

— Βρέχει μὲ τὴ στάμνα.



Οι σταγονίτοες της βροχῆς

‘Ο καιρός κρύωσε. Τὰ σύννεφα πύκνωσαν πολύ. “Εγιναν σταχτιά καὶ μαῦρα.

— Τώρα θὰ γίνωμε βροχή!. ἔλεγαν. Θὰ γίνωμε μικρές σταγονίτσες καὶ θὰ πέσωμε στὴ γῆ.

“Έτσι κι ἔγινε.

— Έγώ θὰ ταξιδέψω ώς τὴ θάλασσα, γιὰ νὰ διασκεδάσω μὲ τὰ κύματα! εἶπε μιὰ σταγονίτσα.

— Κι ἔγὼ θὰ γυρίσω τὸ νερόμυλο! εἶπε μιὰ ἄλλη.

— Εμεῖς θὰ χωθοῦμε βαθειά στὴ γῆ. Θὰ μαζευτοῦμε πολλές μαζί καὶ θὰ σχηματίσωμε πηγή!.. ἔλεγαν ἄλλες.

Δέν πρόλαβαν νὰ εἰποῦν καὶ οἱ ύπόλοιπες τὴν ἐπιθυμία τους. “Αρχισαν νὰ πέφτουν δλες μαζί.

Μιὰ μικρή ἔφτασε στὴ γῆ κι ἀρχισε νὰ κυλᾶ γρήγορα - γρήγορα πρὸς τὸν κατήφορο.

Στὸ δρόμο ἀντάμωσε καὶ ἄλλες καὶ ὅλες μαζὶ ἀντάμωσαν τὸ χείμαρρο, ποὺ τὶς βοήθησε νὰ κατεβοῦν μιὰ ἀπότομη πλαγιά. Μαζὶ του ἔφτασαν ὡς τὸ ποταμάκι, ποὺ περνοῦσε ἀπὸ τὴν πεδιάδα.

‘Η μικρὴ σταγονίτσα εἶχε ἀφαιρεθῆ νὰ κοιτάξῃ ὀλόγυρα καὶ λίγο ἔλειψε νὰ πέσῃ στὴ ρίζα ἐνὸς πλατάνου.

— Πρόσεξε! τῆς φωνάζει τὸ ποτάμι. Εἶναι τόσο διψασμένη, ποὺ θὰ σὲ καταπιῇ.

Πιὸ κάτω ἔνα σκυλί ἔσκυψε νὰ πιῇ νερό.

— Πωπώ! λαχτάρισε ἡ σταγονίτσα.

“Ωσπου νὰ συνέλθῃ, ἔνοιωσε μιὰ ζαλάδα, σὰν νὰ γύριζε ὁ κόσμος γύρω της. Τὶ εἶχε συμβῆ;

Τὸ ποτάμι εἶχε φτάσει στὴ θάλασσα. Τὰ κύματα ὅρμησαν σὰν θηρία ν’ ἀρπάξουν τὴ σταγονίτσα.

— “Ἄχ, εἶπε ἡ σταγονίτσα. Τὶ τὴν ἥθελα ἐγὼ τὴ θάλασσα; Ἐγὼ εἰμαι ἔνα πλάσμα ταπεινὸ καὶ θὰ χαθῶ ἐδῶ μέσα, χωρὶς νὰ ξαναϊδῶ τὴ μητέρα μου.

‘Ο ἥλιος ἄκουσε θαρρεῖς τὸν καημό της. Καὶ τὴν ἔφερε ἀμέσως στὸ σύννεφο,

Μόλις τὴν εἶδε τὸ σύννεφο, ἔκλαψε τόσο ἀπὸ χαρά, ποὺ παρὰ λίγο νὰ ξαναβρέξῃ!



Ποταμάκι μου καλό

- Ποταμάκι μου καλό,
πές μου, σὲ παρακαλῶ,
πῶς δὲν τρέχεις πιὸ σιγά;
Μήν κανεὶς σὲ κυνηγᾶ;
Ποταμάκι μου μικρό,
πές μου, νὰ μὴν ἀπορῶ.
- Πρέπει στὸ γιαλὸνὰ φτάσω
κι ὅλο τρέχω νὰ προφτάσω.
- Καὶ σὰν εἰναι σκοτεινά,
δὲν σκοντάφτεις πουθενά;
- Τὸ δρομάκι μου ἔχω μάθει
καὶ γι' αὐτὸ δὲν κάνω λάθη.

(Α. Στρογγυλός)

'Ο κῆπος τοῦ σχολείου

Δὲν ἥταν μόνο οἱ γεωργοὶ ποὺ ἀποζητοῦσαν τὴν βροχὴν
γιὰ νὰ δργώσουν καὶ νὰ σπείρουν τὰ χωράφια τους. Ἡταν
καὶ τὰ παιδιά τοῦ σχολείου.

"Ημέρες τώρα κοίταζαν πρὸς τὸν ούρανό. Περίμεναν ν' ἀντικρύσουν τὰ πιρῶτα σύννεφα, ποὺ θὰ ἔφερναν τὴν
βροχήν. Μὲ αὐτὴν θὰ μαλάκωνε τὸ χῶμα καὶ θὰ μποροῦσαν
τότε νὰ καλλιεργήσουν τὸ σχολικό τους κῆπο.

Καὶ νὰ τὰ σήμερα μὲ τὰ σκαλιστήρια τους μέσα στὸν
κῆπο. Μοιράσθησαν σὲ δύμάδες καὶ ἡ κάθε δύμάδα ἐκτελεῖ
δρισμένη ἐργασία. "Αλλη χωρίζει τὸν κῆπο σὲ μικρὰ τμήματα
μὲ σπάγγους καὶ πασσάλους, ἄλλες σκάβουν τὰ τμήματα,
ἄλλες ἔτοιμάζουν τοὺς διαδρόμους, ἄλλες καθαρίζουν τὰ τμήματα
ἀπὸ τὰ πετραδάκια καὶ τὰ χόρτα.

Μιὰ ἄλλη ημέρα θὰ γίνη τὸ φύτεμα. Τὸ κάθε τμῆμα
θὰ τὸ ἀναλάβῃ καὶ μιὰ δύμάδα κι ἔκει θὰ καλλιεργήσῃ ἔνα
δρισμένο εἶδος φυτοῦ: λαχανικά, δσπρια, δημητριακά, ἀνθη..

Μὲ πόση προθυμία καὶ τάξη καλλιεργοῦν τὰ παιδιά τὸν
κῆπο τοῦ σχολείου! Γι αύτὸ κι ὁ κῆπος προοδεύει διαρκῶς
καὶ θὰ φαντάζῃ τὴν ἄνοιξη λουλούδινος!



Τὸ φιλόξενο δέντρο

‘Ο πρῶτος χειμώνας τοῦ κόσμου πλησίαζε κάποτε. “Ολα τὰ ταξιδιάρικα πουλάκια ἔφυγαν γιὰ τὶς θερμὲς χῶρες, δῆτα περίμεναν τὴν ἄνοιξη. “Ενα πουλάκι ὅμως εἶχε σπάσει τὸ φτερό του καὶ δὲ μποροῦσε νὰ φύγῃ.

Κοίταξε τριγύρω του καὶ εἶδε τὰ φουντωτὰ δέντρα τοῦ δάσους.

—“Ισως τὰ δέντρα αὐτὰ μὲ φιλοξενήσουν! σκέφτηκε καὶ προχώρησε πρὸς τὰ ἔκει.

Τὸ πρῶτο δέντρο, ποὺ συνάντησε, ἦταν μιὰ ψηλὴ λεύκα.

—Καλή μου, λεύκα, λέει τὸ πουλάκι, ἀφησέ με νὰ καθήσω στὰ κλαδιά σου ὅς τὴν ἄνοιξη.

—Αὐτὸ μᾶς ἔλειπε νὰ ἔχωμε καὶ ζένες ἔγνοιες! ἀπάντησε ἡ λεύκα.

Τὸ πουλάκι τότε πῆγε σὲ ἕνα φουντωτὸ πλατάνι.

—Ἐσύ, μεγάλε πλάτανε, ἀφησέ με νὰ μείνω στὰ κλαδιά σου ὅς τὴν ἄνοιξη!...

— Μπά; Νομίζεις πώς θ' άνοιγω τὰ κλαδιά μου σὲ όλα
τὰ πουλιά τοῦ δάσους; Τράβηξε τὸ δρόμο σου!

Τὸ πουλάκι τότε ἐπῆγε στὴν ἵτιά:

— "Αχ, ἵτιά μου λυγερή, ἄφησε νὰ καθήσω στὰ κλαδιά
σου καὶ νὰ ζεσταθῶ ὡς τὴν ἄνοιξη!..."

— Μὲ ξένους δὲν ἀνακατεύομαι! εἶπε ἡ ἵτιά.

Τὸ πουλὶ ἀπελπίστηκε πιά. Εἶχε κουραστῆ καὶ τὸ φτε-
ρό του σερνόταν κάτω.

Τὸ εἰδε ὁ πεῦκος καὶ τὸ συμπόνεσε:

— "Αχ, ἔλα μικρό μου νὰ καθήσης στὸ πιὸ φουντωτὸ κλαδί
μου. Θὰ σοῦ κρατᾶ ζέστη κι ἐσὺ συντροφιὰ σὲ μένα..."

Εἶδε κι ὁ κέδρος τὸ πουλάκι, ποὺ ἀγωνιζόταν νὰ ἀνεβῇ
στὸν πεῦκο, καὶ τοῦ λέει:

— Ἐγὼ θὰ σοῦ κόβω τὸ βοριά...

— Κι ἐγὼ θὰ σὲ τρέψω μὲ τὸν καρπό μου! λέει καὶ μιὰ
ἀγριελιά:

· Αργότερα ἥρθε τὸ βοριαδάκι καὶ θέλησε νὰ παίξῃ μὲ
τὰ φύλλα. Φυσοῦσε μὲ τὸ παγωμένο του φύσημα καὶ κάθε
φύλλο, ποὺ ἄγγιζε, τὸ ἔριχνε κάτω.

Αἱ οἱ Αύτὰ τὰ δέντρα, ποὺ δέχτηκαν τὸ πουλάκι, τοῦ λέ-
ει ὁ πατέρας του, ὁ γέρο-βοριάς, μήν τὰ ἐγγίσης. Θέλω
νὰ κρατοῦν τὰ φύλλα τους δλον τὸν χειμώνα. *✓*

Κι ἔτσι γίνεται ἀπὸ τότε. *✓*

"Οπου σπέρνει ἡ δρυγή,
θερίζει ἡ μετάνοια.

Παππούς κι ἑγγονάκι

Ἐνας παππούς μὲς ἀσπρα μαλλιά καὶ ἀσπρα γένεια ἔπαιζε κρυφτούλι μὲ τὸ ἑγγονάκι του.

Τὸ ἑγγονάκι κρυβόταν τόσο καλά, ποὺ ὁ παππούς τὸ ἔχανε. Τὸ γύρευε ἐδῶ, τὸ γύρευε ἐκεῖ, πουθενά. Στὸ τέλος τὸ γέλιο τοῦ ἑγγονοῦ τραβοῦσε τὸν παπποὺ ἐκεῖ, ποὺ ἦταν κρυμμένο.

Κάποια φορά ὅμως δὲν ἀκούστηκε τὸ γέλιο τοῦ μικροῦ. Ο παππούς ἔψαξε ὥρα πολλή. Στὸ τέλος ἀρχισε ν' ἀνησυχῆ:

— Μικρό μου, ποῦ εἰσαι; φώναζε.

Τὸ ἑγγονάκι δὲ φαινόταν κι ἡ θλίψη ἔφερε δάκρυα στὸ γέρο. Τὰ δάκρυα ἔτρεχαν σὰν βρύση. Κι' ὅσο ἔκλαιε, τόσο κυλοῦσαν στὸ χῶμα σὰν ποτάμι.

Στὸ τέλος κουράστηκε ὁ παππούς. "Απλωσε τὴν κάτασπρη γενειάδα του γιὰ στρῶμα κι ἀποκοιμήθηκε.

"Οταν ἔύπνησε, ἀρχισε νὰ τὸ φωνάζῃ πάλι καὶ νὰ τὸ ζητῇ. Στὸ τέλος τὸ βρῆκε μέσα σὲ μιὰ σπηλιά.

— Παππού, τοῦ εἶπε, μὲ γυρεύεις ἀκόμα;

— Ή συννεφιά χάθηκε ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ παπποῦ.

— Κακόπαιδο! λέει ὁ παππούς. Ποῦ ήσουν; Τί ἔκανες;

— Μὰ κοιμόμουν, παππού!. λέει τὸ ἑγγονάκι κι ὅρμησε στὴν ἀγκαλιά του.

Απὸ τότε γῆ κι οὐρανὸς κρατοῦν τὴ χαρά, τὴ θλίψη καὶ τὸν πόνο τοῦ παπποῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν γέρο - χρόνο.

Οταν κρατᾶ τὸ ἑγγονάκι στὴν ἀγκαλιά του, εἶναι Καλοκαΐρι.

Οταν παίζῃ μαζί του κρυφτούλι, εἶναι Φθινόπωρο.

Οταν τὸ χάνη, εἶναι Χειμώνας. Τὰ δάκρυά του μᾶς ἔρχονται σὰν βροχὴ κι ἡ γενειάδα του σὰν χιόνι.

Κι ὅταν ἡ ἐλπίδα φωτίζῃ τὴν καρδιά του, ἔχομε τὴν γλυκειά "Ανοιξη.



Τὸ πρῶτο χιόνι

— Απόψε θὰ χιονίσῃ! . εἶπε ἡ μητέρα, κοιτάζοντας τὸν οὐρανὸν καθὼς ἔκλεινε τὰ παραθυρόφυλλα.

‘Ο Πέτρος κι ὁ Κωστάκης τὴν ἄκουσαν ἀπὸ τὸ κρεβάτι, δπου ἔγρυπνούσαν κρυφομιλώντας κάτω ἀπὸ τὰ σκεπάσματα.

— Ακουσες τί εἶπε ἡ μητέρα; Θὰ χιονίσῃ ἀπόψε! μουρμούρισε ὁ Πέτρος.

— ‘Ας τὸ ἐλπίσωμε! εἶπε ὁ Κωστάκης. ‘Ετσι θὰ μπορέσωμε νὰ παιξωμε χιονοπόλεμο. Θὰ νικήσω, δπως πέρυσι.

— Γιὰ φαντάσου!. εἶπε κοροϊδευτικὰ ὁ Πέτρος.

“Εδωσαν μερικὲς κλωτσιές ὁ ἔνας στὸν ἄλλο κι ἀποκοιμήθηκαν σὰν ἀρνάκια.

Τὸ πρώι, μόλις ἔύπνησαν τὰ παιδιά, εἶδαν τὸν δρόμο κάτασπρο. Κάτασπρες ἦσαν κι οἱ στέγες τῶν σπιτιῶν, τὰ δέντρα, τὰ βουνά, ὅλα τὰ πάντα.

— Χιόνι!, φώναξαν μὲ χαρὰ τὰ παιδιά καὶ πετάχτηκαν στὸ παράθυρο.

Κι ἀλήθεια μιὰ ἄσπρη θάλασσα ἀπλωνόταν παντοῦ,
ῶς ἐκεῖ ποὺ φτάνει τὸ μάτι.

Κάπου-κάπου ἔπεφταν ἀνάλαφρες νιφάδες. Παντοῦ
ἀπλωνόταν μιὰ παράξενη γαλήνη.

Τὰ παιδιά δὲν ἥθελαν περισσότερα.

Οὕτε κατάλαβαν πῶς βρέθηκαν στὴν αὔλη, γιὰ ν' ἀρ-
χίσουν τὸν χιονοπόλεμο.

"Αγια ήμέρα

Μέσ' στὴν ἀχνόφεγγη βραδιά
πέφτει ψιλό-ψιλό τὸ χιόνι
γύρω στὴν ἔρμη λαγκαδιά
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

Οὕτε πουλιοῦ γροικᾶς λαλιά,
οὕτ' ἔνα βέλασμα προβάτου,
λές κι ἀπλωμένη σιγαλιά
εἰν' ἐκεῖ ὀλόγυρα θανάτου.

Μὰ ξάφνου πέρα ἀπ' τὸ βουνό
γλυκός σημάντρου ἡχός γροικιέται,
ώσαν βαθειά ἀπ' τὸν οὐρανὸν
μέσα στὴ νύχτα νὰ σκορπιέται.

Κι ἀντιλαλεῖ τερπνά-τερπνά
γύρω στὴν ἄφωνη τὴν πλάση
καὶ τὸ χωριό γλυκοξυπνᾶ
τὴν ἄγια μέρα νὰ γιορτάσῃ.

(Π. Βασιλικός)



Χριστούγεννα

Στὸ σπίτι.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ τὸ Χριστουγεννιάτικο ἡ γιαγιά διηγήθηκε στὰ ἑγγονάκια τῆς μιὰ ἀληθινὴ ἴστορία:

— Κάποτε ἀπλώθηκε στὴν πλάσην μεγάλη, ἡ Ἀγια Νύχτα. Ἡταν ἡ νύχτα, ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός μας μέσα σὲ μιὰ ταπεινὴ σπηλιά.

Ἡ σπηλιὰ ἐκείνη δὲν εἶχε ἔπιπλα κι ἄλλα στολίδια. Μονάχα ἄλογα καὶ βώδια ἔμεναν ἐκεῖ μέσα.

Ἐξαφνα ἔνα λαμπρὸ ἀστέρι ἔλαμψε στὸν οὐρανὸ κι οἱ ἄγγελοι ἔψαλλαν γλυκά.

Ἡ Παναγίτσα ἔσφιγγε στὴν ἀγκαλιά της τὸ Θεῖο Βρέφος.

Οἱ βοσκοὶ ἄφησαν τὶς φωτιές τους, πλησίασαν τοὺς ἄγγέλους κι ἔψαλλαν μαζί τους..

Κι αὐτὰ ἔγιναν κάποτε, ἔναν καιρό, σὲ μιὰ πόλημακρινὴ καὶ ιερή, τήν Βηθλεέμ!

Στὴν Ἐκκλησία.

Μὲ τὴν ὅμορφη ἴστορία τῆς γιαγιᾶς ἔκλεισαν τὰ ματάκια τῶν παιδιῶν σιγά-σιγά. Καὶ βρέθηκαν μὲ τὸ ὄνειρό τους πέρα μακρυά στὴν Βηθλεέμ, μὲ τοὺς βοσκούς, τοὺς ἄγγέλους καὶ τὸ μικρὸ Χριστό.



"Εξαφνα: «Ντίν - ντάν!.. Ντίν - ντάν!.. χτυπούν οί καμπάνες μέσα στή νύχτα. Γεμίζουν τὸν ἀέρα ἀπὸ χαρά. Διαλαλοῦν τὴ Θεία Γέννηση.

Τὰ παιδιά ξύπνησαν, ντύθηκαν κι ἔτρεξαν στὴν ἐκκλησία. Τὰ δέχτηκε ὀλόφωτη.

Τὸ λιβάνι μοσχοβιολοῦσε παντοῦ.

Στὸ τέλος ὁ παππᾶς εύλογεῖ τὸν κόσμο κι εὕχεται:
«Καλὰ Χριστούγεννα».

Στὴ φύσι.

Τὸ βράδυ τὸ Χριστουγεννιάτικο ἔπεσε χιόνι.

"Ολα ἥσαν δλόλευκα καὶ καθαρά.

Μόνο τὰ πουλάκια τὸ πατοῦσαν μὲ τὰ γυμνά τους πόδια κι ἄφηναν ἵχνη ἐδῶ κι ἐκεῖ. Τὸ εἶχαν πάρει θαρρεῖς γιὰ παιγνίδι.

"Ισως καὶ νὰ ἔγραφαν στὴ δική τους γραφή:

.. Πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα
γεννήθηκε ὁ Χριστός.

"Ολοι γιορτάζουν τώρα,
σ' ὅλα τὰ σπίτια φῶς!..

Στὸ σχολεῖο

Τὸ ἀπόγευμα ὅλα τὰ παιδιὰ μαζεύτηκαν στὸ σχολεῖο.
Εἶχαν γιορτή.

Τί ὅμορφα, ποὺ ἥσαν ὅλα
ἔκει μέσα!..

Κι ἀπ' ὅλα τὰ ὅμορφα πιὸ
ὅμορφο τὸ Δέντρο. Ἰδια νυ-
φούλα, στολισμένη μὲ κάθε
λογῆς δῶρα καὶ παιγνίδια.

Τὰ παιδιὰ ἔψαλλαν γλυκά
ῦμνους, σὰν τὰ ἀγγελάκια.

"Υστερα τὸ καθένα πῆρε
τὸ δῶρο του.

"Απλωνε τὸ μικρούλι του
χεράκι κι ἔπαιρνε ἔναν ἄριθμό.
Ο ἴδιος ἄριθμὸς ᾧταν ἐπάνω
σὲ κάποιο δῶρο.

Τὸ ἔπαιρνε μὲ ἀγνὴ χαρά
σὰν νὰ τοῦ τὸ ἔδινε ἡ χάρη
τοῦ Χριστοῦ.

Στὸ τέλος τὰ κλαδιὰ ἔμει-
ναν γυμνά.



Πρωτοχρονιά

Τὰ παιδιά κάθονται καὶ μετροῦν τὶς ἡμέρες μία-μία.
— Τέσσερες ... Τρεῖς ... Δύο ... Παραμονή!..
“Εφτασε ἡ μεγάλη ἡμέρα.
Παιδικές φωνούλες ψάλλουν:
— “Ἄγιος Βασίλης ἔρχεται!...
Κι αὐτὸ γίνεται ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι ὅλη τὴν ἡμέρα, ὁσ-
που στὸ τέλος βραχνιάζουν.
Τὸ βράδυ τῆς Παραμονῆς κοιμήθηκαν ὅλα κουρα-
σμένα, ἀλλὰ ἥσυχα.
Χωρὶς ἄλλο ὁ “Αἱ-Βασίλης δὲν θὰ τὰ ξεχάσῃ. Θὰ τὰ
θυμηθῇ λίγο-πολὺ ὅλα!,,



“Άγιε Βασίλη

“Απόψε, “Αἱ-Βασίλη μου,
ἔλα, σὲ περιμένω.
Θὰ ἔχω ἀναμμένο
τὸ τζάκι στὴ γωνιά.

“Ολα τριγύρω κάτασπρα,
τὰ σκέπασε τὸ χιόνι.
“Έλα, γιατὶ τελειώνει
σὲ λίγο ἡ χρονιά.

“Ελα, “Άγιε Βασίλη μου,
γιατὶ περνᾶ ἡ ὥρα
καὶ φέρε μας τὰ δῶρα
γιὰ τὴν Πρωτοχρονιά.

(Φ. Κριτέλης)

Μιὰ δύσκολη ἐκλογὴ

Ἐπὶ δέκα δόλόκληρα λεπτὰ ὁ Παυλάκης στέκει ἀκίνητος μπροστὰ στὴ βιτρίνα τοῦ κύρου-Πέτρου.

Ο κύρος Πέτρος πουλάει ἀπ' δλα: παιγνίδια, τετράδια, μολύβια, καπέλλακια, ἀθλητικές μπλούζες...

— Παυλάκη!.. τοῦ ψιθυρίζει ἔνα κόκκινο αὐτοκίνητάκι μὲ μιὰ λεπτὴ φωνήτσα, ποὺ ἔνοιωθε νὰ περνᾶ τὸ τζάμι. Σὲ λίγο εἶναι ἡ γιορτήσου. Πές στὸν πατέρα σου, ὅτι μὲ θέλεις...

— Παυλάκη!.. "Ἐνα ὥρασίο ζευγάρι ἀπὸ γούνινα γάντια, τοῦ μιλοῦσε τώρα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς βιτρίνας. Πές στὴ μητέρα σου, ὅτι μᾶς χρειάζεσαι.

— Κοίταξε πόσο εἰμαι ὅμορφο, λαμπερό, μὲ τέσσερες λαστιχένιες ρόδες!.. εἶπε πάλι τὸ αὐτοκίνητο.

— Πρόσεξε πόσο ἀσπρη καὶ ζεστὴ γούνα ἔχομε μέσα!.. μουρμούρισαν καὶ τὰ γάντια.

— Σκέψου πόσο θὰ παίξης μὲ τοὺς φίλους σου. Κανένας τους δὲγι ἔχει τόσο ὥρασίο αὐτοκίνητο. Καὶ τί γραμμή!.. Κομψή, ἀεροδυναμική!.. συνέχισε τὸ αὐτοκίνητο.

Ο Παῦλος τὸ εἶχε τώρα ἀποφασίσει. Θὰ ζητοῦσε ως δῶρο τὸ αὐτοκίνητο.

— Παῦλο!.. λένε πάλι τὰ γάντια. Σκέψου τὸ κρύο, ποὺ θὰ κάνῃ ἀργότερα, δταν θὰ πηγαίνης πρωὶ στὸ σχολεῖο. Δὲν ἀποκλείεται νὰ σου κάμη χιονίστρες!..

Κι ὁ Παῦλος γυρίζει τὸ κεφάλι του μιὰ ἐδῶ, μιὰ ἑκεῖ, ὅπως τὸ ἐκκρεμές τοῦ ρολογιοῦ. Δὲν ξέρει ποιὸ νὰ κοιτάξῃ καὶ ποιὸ ν' ἀκούσῃ: τὴν χαρὰ τοῦ παιγνιδιοῦ ἢ ἑκείνη, ποὺ χαρίζει ἡ γλυκειά ζεστασιά..

Η βιτρίνα

Μέσ' στὴ βιτρίνα χίλια δυὸς πράγματα λάμπουν τώρα: κούκλες, κεντήματα σωρός, τόπια καὶ ἄλλα δῶρα.

“Αχ, νὰ μποροῦσα μ' δλα αὐτὰ χρυσά πανέρια νὰ γεμίσω,

νὰ τρέξω στὰ φτωχὰ παιδιά κι ἀπλόχερα νὰ τὰ χαρίσω!

Νὰ τὰ σκορπίσω δλα αὐτὰ τὰ δῶρα στὰ μικρὰ παιδάκια κι ἔνα χαμόγελο νὰ ἴδω σὲ δυὸς μικρὰ χλωμὰ χειλάκια...

(Στ. Μπολέτσης)



'Η νύχτα τῶν δώρων

“Εφτασες οι μεγάλη νύχτα, ή νύχτα τῶν δώρων!

“Όλα τὰ παιδάκια θὰ κοιμηθοῦν ήσυχα τὸ βράδυ αὐτό, γιὰ νὰ βροῦν τὸ πρωὶ τὸ δωράκι τους γιὰ τὴν Πρωτοχρονιά.

Θέλουν νὰ εἰποῦν, πώς τὰ δῶρα τὰ φέρνει ὁ “Αι-Βασίλης. Καὶ βέβαια αὐτὸς ὁ καλὸς Ἀγιος τὰ φέρνει. Καὶ τὴ βραδιά αὐτὴ παίρνει τὴ μορφὴ τοῦ πατέρα ή τῆς μητέρας.

Πάντως ή μητέρα, καθὼς μπήκε ξαφνικὰ στὴν κρεβατοκάμαρα τῶν παιδιῶν, βρήκε τὸν Μίμη νὰ κάνῃ μιὰ παράξενη δουλειά. Εἶχε βγάλει ἀπό τὸ συρτάρι τῆς ντουλάπας ὅλες τὶς κάλτσες καὶ τὶς ἔξέταζε μὲ προσοχή.

— Τί κάνεις ἐκεῖ, Μίμη; τοῦ λέει παραξενεμένη.

‘Ο Μίμης ἔμεινε σαστισμένος καὶ κατακόκκινος, μὲ μιὰ κάλτσα στὸ χέρι.

Εἶπε ὅμως τὴν ἀλήθεια:

— Ψάχνω νὰ βρῶ τὴ μεγαλύτερη κάλτσα, μητερούλα. Ξέρεις ἀπόψε ἔρχεται ὁ “Αι-Βασίλης καὶ πρέπει νὰ βρῇ μιὰ μεγάλη κάλτσα γιὰ νὰ... τὴ γεμίση δῶρα.

‘Η μητέρα γέλασε μὲ τὴν καρδιά της καὶ τοῦ λέει:

— Μὰ ὁ “Αι Βασίλης, Μίμη μου, δὲν κοιτάζει τὶς μεγάλες κάλτσες, ἀλλὰ τὴν καλὴν καρδιά. “Οταν εἰσαι κακός, βάλε ὅσο μεγάλη κάλτσα θέλεις. Δὲν θὰ βρῆς τίποτα...

‘Ο Μίμης κοίταξε πάλι τὶς κάλτσες.

Πρὶν ἀποφασίσῃ, ἔπρεπε νὰ σκεφτῇ τὶ εἶχε κάνει.

Σκέφτηκε καὶ στὸ τέλος ἀποφάσισε νὰ βάλη μιὰ μέτρια κάλτσα: οὕτε μεγάλη, οὕτε μικρή!..

Τὰ παιδιὰ τοῦ γέρο-Χρόνου

‘Ο γέρο-Χρόνος ἔχει τέσσερα παιδιά: τὴν ἄνοιξη, τὸ καλοκαίρι, τὸ φθινόπωρο καὶ τὸν χειμώνα.

Τὰ τέσσερα αὐτὰ παιδιὰ εἰναι οἱ ἐποχές.

Κάθε ἐποχὴ ἔχει ἀπὸ τρία παιδιά, τοὺς μῆνες. Οἱ μῆνες πάλι ἔχουν παιδιὰ τὶς ἑβδομάδες καὶ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες.

Οἱ ἐποχές εἰναι πολὺ ἀγαπημένα ἀδέλφια. Κρατοῦνται χέρι-χέρι καὶ κάθε χρόνο κάνουν τὸν γύρο τους ἐπάνω στὴ γῆ.

Παρ’ ὅλο ὅμως ποὺ εἰναι ἀδέλφια, δὲ μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους.

‘Η Ἀνοιξη εἰναι ἡ χαϊδεμένη μοναχοκόρη. Εἰναι μιὰ ὄμορφη καὶ γλυκειὰ κόρη. Ἀγαπᾶ τὰ φανταχτερά φορέματα καὶ τὰ πολύχρωμα στολίδια. Στολίζεται μὲ ἀνθισμένα κλαδιὰ καὶ λουλούδια. Ἀρωματίζεται μὲ λογῆς-λογῆς ἀρώματα. Ἀπ’ ὅπου περνᾶ, χαρίζει ζωὴ καὶ χαρά. “Ολα τὴν χαιρετοῦν. Τὰ σύννεφα τὴν δροσίζουν. Τὸ ἀεράκι τὴν χαιδεύει.

Τὸ Καλοκαίρι εἰναι ἔνα ἀγόρι ὡραῖο, φιλότιμο κι ἐργατικό. Ἐργάζεται μέρα καὶ νύχτα νὰ ὠριμάσῃ τοὺς καρποὺς καὶ τὰ φροῦτα. Τοῦ ἀρέσει νὰ ντύνεται μὲ μεστωμένα χρυσοκίτρινα στάχυα καὶ νὰ τοῦ τραγουδοῦν τζιτζίκια.

Τὸ Φθινόπωρο κρατεῖ στὴν ἀγκαλιά του κάθε λογῆς φροῦτα καὶ στολίζεται μὲ σταφύλια καὶ χρυσάνθεμα. Είναι ἔνα ἀγόρι φιλότιμο καὶ περιποιητικό. Ὁ ἥλιος τὸ λούζει ἀκόμα, τὸ πρωτοβρόχι τὸ δροσίζει, ἀλλὰ τὰ πουλάκια τὸ ἀποχαιρετοῦν.

‘Ο Χειμώνας χαίρεται νὰ ζῇ σὲ κρυστάλλινα παλάτια καὶ ν’ ἀκούῃ παραμύθια. Σκορπᾶ παντοῦ χιόνια καὶ βοριάδες, ποὺ παγώνουν τ’ ἀρνάκια. Κατὰ τὰ ἀλλα ὅμως εἰναι ἔνας σωστὸς γλεντοκόπος, ποὺ ξοδεύει ὅτι τὰ ἀλλα ἀδέλφια του μαζεύουν.

‘Η παλιὰ κούκλα

Σήμερα ή Μαρία ᔁχει τά γενέθλιά της.

Τής ᔁφεραν πολλά δώρα και τής ᔁδωσαν περισσότερες εύχες.

Μά απ' δλα τά δώρα της ξεχώρισε τρεῖς κούκλες, πολὺ-πολὺ όμορφες.

Τήν πρώτη τής τή χάρισε ή θεία "Αννα. "Έχει γαλανό φορεματάκι, κλείνει τά μάτια της και ψιθυρίζει: Μαμά!.

Τή δεύτερη τής τήν ᔁστειλε ή θεία 'Ελένη. Είναι ντυμένη στά άσπρα κι ᔁχει μιά όμορφη μικρή γουνίτσα.

Ή τρίτη, ντυμένη μὲ μιά μακρυά φούστα κεντημένη και μιά άσπρη μπλούζα σάν τό γάλα, είναι δώρο τής θείας Καλῆς.

Ή Μαρία είναι πολὺ εύτυχισμένη.

Βάζει τίς τρεῖς κούκλες της στὸ καρροτσάκι και τίς πηγαίνει περίπατο δώς τό σπίτι τής γιαγιάς.

— Ποιά σοῦ ἀρέσει περισσότερο; τή ρώτησε ή γιαγιά.

Ή Μαρία ᔁγινε κατακόκκινη και κατέβασε τό κεφάλι.

— Τί σοῦ συμβαίνει; Πές μου!.. τής λέει ή γιαγιά.

Τότε ή Μαρία ᔁβγαλε ᔁξω ἀπὸ ἀμαξάκι της κάτι τό πολὺ σκούρο. "Εμοιαζε μὲ δεματάκι ἀπὸ κουρέλια.

Ή γιαγιά τό πήρε στά χέρια και εἰδε πώς ήταν μιά παλιὰ κούκλα. Δὲν είχε πόδια. Τό χεράκι της ήταν σπασμένο. Μιά μεγάλη τρύπα ᔁχασκε στὸ κεφάλι.

— Αύτή είναι ή παλιά μου κούκλα, ᔁξήγησε ή Μαρία μὲ ἀναστεναγμό. Τήν ἀγαπῶ πιὸ πολὺ ἀπὸ ὄλες!..





Τὸ νόστιμο φαγητό

‘Η’ Αννα δὲν ἔννοει νὰ φάῃ τὸ φαγητό της μὲ τὸ καλό.

— Αύτή ἡ σούπα δὲν μ’ ἀρέσει κι ἔξ ἄλλου δὲν πεινῶ ! εἴπε καὶ σήμερα στὴ μητέρα της.

— Καλά, είπε ἡ μητέρα. Τὸ βράδυ θὰ σοῦ ἐτοιμάσω μιὰ πολὺ νόστιμη σούπα. Μιὰ δὲ καὶ δὲν πεινᾶς, ἔλα μαζί μου.

Πήγαν στὸν κῆπο καὶ ἅρχισαν νὰ ξεριζώνουν τὰ ἄγρια χόρτα, ποὺ είχαν φυτρώσει ἀνάμεσα στὰ λαχανικά, στὰ μπιζέλια, στὸν μαϊντανό, παντοῦ.

‘Η δουλειὰ αὐτὴ κράτησε πολλὲς ὥρες.

“Οταν γύρισαν στὸ σπίτι, ήταν ἡ ὥρα τοῦ βραδινοῦ φαγητοῦ.

‘Η’ Αννα κάθισε στὸ τραπέζι σὰν πεινασμένος λύκος!.

‘Η μητέρα ξαναζέστανε τὴν μεσημεριανὴ σούπα καὶ τὴν πρόσφερε στὴν κόρη της.

‘Η’ Αννα μὲ τὴν πρώτη κουταλιὰ ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα:

— Αύτη μάλιστα. Είναι πολὺ καλὴ σούπα!..

Καὶ ἄδειασε τὸ πιάτο.

‘Η μητέρα τῆς είπε γελαστὴ:

— ‘Η σούπα, ποὺ τόσο σοῦ ἀρεσε, ’Αννα, είναι ἡ ἴδια σούπα, τὴν ὅποια ἀφησες τὸ μεσημέρι. Ἐκεῖνο, ποὺ ἄλλαξε, είναι ἡ ὄρεξη. Μὲ τὴ δουλειὰ ἀνοίγει κι αὐτὴ καὶ τότε ὅλα φαίνονται νόστιμα κι ὠραῖα.



Οι δέκα μικροί έργάτες

Τί "Η μικρή μας "Ελλη κάθεται καὶ κλαίει.. Κλαίει, ὅχι γιατὶ δὲν τὴν παίζουν οἱ φιλενάδες της, ἀλλὰ γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάμη τίποτε μόνη της.

Δὲ μπορεῖ νὰ πλυθῇ, οὕτε νὰ χτενιστῇ. Ἀφήνει τὰ ροῦχα καὶ τὰ παπούτσια της ἔδω κι ἐκεῖ. Πετάει τὰ βιβλία καὶ τὰ τετράδιά της ὅπου τύχη. "Επειτα χάνει ώρες γιὰ νὰ βρῆ τὸ κάθε τί.

— "Οταν θὰ γίνω πιὸ ἄξια ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ πιὸ γρήγορη ἀπὸ τὸν ἄνεμο, συλλογίζεται, τότε ὅλα θὰ πᾶνε καλά.

Κι ἐπειδὴ αὐτὸ δὲ γίνεται, ή "Ελλη κάθεται καὶ κλαίει. Κλαίει μὲ τὰ χέρια κρεμασμένα καὶ τὰ δαχτυλάκια της ἄνεργα.

"Απόψε ἡ μητέρα της τὴ μάλλωσε πολύ. "Η μικρὴ "Ελλη εἶναι ἀπαρηγόρητη. Τὰ δάκρυα της κυλοῦν σὰν στρογγυλὰ μαργαριτάρια στὰ ρόδινα μαγουλάκια της καὶ βρέχουν τὸ μαξιλάρι.

"Ετσι τὴν πῆρε ὁ ὑπνος!...

Έκει πιά λέει τὸν πόνο της σὲ μιὰ καλὴ νεράιδα, που τῆς χαμογελᾶ. Στὸ τέλος τῆς λέει ἐκείνη :

— Καλή μου "Ελλη, δὲν εἶναι τίποτε τὸ ἀσυνήθιστο. "Αφησες τὴν τεμπελιὰ νὰ φωλιάσῃ μέσα σου καὶ νὰ σου γίνη συνήθεια. Μὰ ἔννοια σου. "Έχω δέκα μικροὺς ἑργάτες. Θὰ σου τοὺς δώσω γιὰ νὰ κάνουν δ, τι τοὺς διατάξης...

— Ποῦ εἶναι ; ρώτησε μὲ λαχτάρα ἡ "Ελλη.

Ἡ νεράιδα σήκωσε τὰ χέρια της. Ἀπὸ κάθε δαχτυλάκι της ξεπετάχτηκε κι ἔνας μικρούλης νάνος. Δὲν εἶχαν ὅλοι τὸ ἴδιο ἀνάστημα. Οἱ δυὸς πρῶτοι μάλιστα ἦσαν μικροί καὶ χοντροί.

A Αὐτοὶ ἔδω, λέει ἡ νεράιδα, εἶναι οἱ πιὸ δυνατοί. Λέγονται ἀντίχειρες καὶ θὰ σὲ βοηθοῦν σὲ ὅλες τὶς δουλειές. Οἱ ὄλλοι ἔκει λέγονται δεῖχτες καὶ βοηθοῦν τοὺς ἀντίχειρες. Πιὸ πέρα εἶναι οἱ μέσοι, οἱ παράμεσοι καὶ τελευταῖοι οἱ μικροί. Αὐτοὺς τοὺς μικροὺς ἑργάτες θὰ σου τοὺς χαρίσω. Γιὰ νὰ τοὺς ἔχης μάλιστα πάντα μαζί σου, νά... θὰ τοὺς κρύψω μέσα στὰ δέκα μικρὰ δαχτυλάκια σου. **E**μπρός, δῶσε τους δουλειά ! Μὴν τοὺς ἀφήσης ἀνεργους καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά !...

Ἡ νεράιδα χάθηκε. Οἱ δέκα μικροί ἑργάτες χώθηκαν, θαρρείς, μέσα στὰ δαχτυλάκια της. Γιατὶ τὸ πρώι, ποὺ ξύπνησε ἡ "Ελλη, δὲν ἔβλεπε παρὰ μονάχα αὐτά.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔλειπε ἡ μητέρα της κι ἔμεινε μόνη στὸ σπίτι. **T**αχτοποίησε λοιπὸν ὅλα τὰ πράγματά της, ἔπλυνε τὰ πιάτα, ξεσκόνισε, ἔβαλε ἄνθη στὸ τραπέζι.

Ἡ μητέρα γύρισε καὶ εἶδε αὐτὴν τὴν ἀλλαγή.

O Η "Ελλη νομίζει πώς μέσα στὶς μισόκλειστες βλεφαρίδες της διέκρινε στὰ χείλη τῆς μητέρας τὸ χαμόγελο τῆς νεράιδας.

Τὸ φιλί τῆς μητέρας ἦταν ἡ πιὸ καλὴ ἀμοιβὴ τῆς "Ελλης !...



Τὸ σπαθὶ τῆς πυτέρας

Τὰ παιδιά εἶναι στὸ κρεβάτι. Ὁ πατέρας βγῆκε ἔξω γιὰ δουλειὰ μετὰ τὸ δεῖπνο. Ἡ μητέρα ράβει.

Ἡ βελόνα εἶναι περασμένη μὲ κλωστὴ καὶ τρέχει μέσα ἔξω στὸ ὄφασμα. Κι ὅπως περνᾶ, σχηματίζει μιά σειρά ἀπὸ διάφορα σημεῖα.

Πόσο εἶναι μικρὴ ἡ βελόνα!. Φεύγει ἀπὸ τὰ δάχτυλα, ὅταν δὲν ξέρῃ κανεὶς νὰ τὴν χρησιμοποιήσῃ.

Ἄλλὰ ἡ μητέρα γνωρίζει νὰ τὴν χρησιμοποιῆται τόσα χρόνια τώρα. Λέγει πώς εἶναι τὸ σπαθὶ της. Μὲ αὐτὸ τὸ σπαθὶ πολεμᾶ καὶ νικάει τὴ φτώχεια. Κάνει καινούργια ροῦχα μεταποιεῖ τὰ παλιά..

Μαννούλα...

— Μαννούλα, δόλα τὰ λούλουδα
στὸ ἄγνο μας περιβόλι,
σήμερα κάνουν σχόλη,
ποὺ σχόλη ἔχεις κι ἐσύ.



Κι ἐγὼ πῆγα στὰ πιὸ ὅμορφα,
τὰ σύναξα ἔνα - ἔνα
καὶ τὰ ἔφερα γιὰ σένα,
μαννούλα μου χρυσή.

Κι ἂν θές, μαννούλα, ἀγνότερο
λουλούδι στὴ γιορτή σου,
νά ! πάρε τὸ παιδί σου
καὶ φίλα το γλυκά.



(Στ. Σπεράντσας)

΄Απὸ ἀγάπη

Μιὰ φτωχὴ μητέρα εἶχε τέσσερα παιδιά. "Ολη τὴν
ἡμέρα ἔπλενε, καθάριζε, μαγείρευε, ἔραβε.. Οὕτε στι-
γμὴ δὲν εἶχε ξεκούραση. Πότε νὰ πλύνη τὸ πρόσωπο τοῦ
ένός, πότε τὰ χέρια τοῦ ἄλλου, πότε νὰ χτενίσῃ τὴν μικρὴ
ἢ νὰ τρέξῃ πίσω ἀπὸ τὸ μωρό..

— Δυστυχισμένη, τῆς λέει μιὰ ἡμέρα ἡ γειτόνισσά της,
ἐγὼ δὲν θὰ ἔκανα τὴ ζωή σου οὕτε γιὰ μιὰ λίρα τὴν ἡμέρα.

— Κι ἐγὼ δὲν θὰ τὴν ἔκανα οὕτε γιὰ δέκα! ἀπάντησε ἡ
μητέρα.

— Τότε γιατί τὸ κάνεις; Ξαναρώτησε ἔκπληκτη ἡ γειτό-
νισσα.

— 'Απὸ ἀγάπη! ἀπάντησε ἡ μητέρα. Μονάχα ἡ ἀγάπη
μπορεῖ νὰ πληρώσῃ τὶς θυσίες μας γιὰ ἔκείνους, ποὺ
ἀγαπᾶμε..



Μητέρα καὶ παιδί

Θυμάμαι συχνὰ τὶς φροντίδες τῆς μαννούλας μου,
ὅταν ἥμουν παιδί.

“Οταν κουραζόμουν ἀπὸ τὰ παιγνίδια, καθόμουν στὴν
μικρὴ παιδικὴ μου πολυθρόνα.

‘Ακίνητος, ἥσυχος, ἄκουα τὴν φωνὴν τῆς μαννούλας μου,
τὴν φωνὴν τὴν ἀξέχαστην.

Σιγά-σιγά τὰ μάτια μου ἔκλειναν ἀπ’ τὴν κούραση.
Τότε γλιστροῦσα ἥσυχα-ἥσυχα στὸ πάτωμα, πήγαινα σὲ
μιὰ μεγάλη πολυθρόνα καὶ πλάγιαζα ἀναπαυτικά.

— Κοιμᾶσαι, μικρό μου; μοῦ ἔλεγε ἡ μητέρα. Πήγαινε,
χρυσό μου, στὸ κρεβατάκι σου νὰ κοιμηθῆς!..

— Δὲν νυστάζω, μαννούλα!..

“Ονειρα γλυκά γεμίζουν τὴν φαντασία μου. ‘Ο γλυκὸς
παιδικὸς ὑπνος μοῦ κλείνει τὰ βλέφαρα. ’Αποκοιμιέμαι.
Νοιώθω ἐπάνω μου, μέσα στὸν ὑπνο μου, ἔνα χέρι. Εἶναι τὸ
χέρι τῆς μαννούλας μου. Μὲ τὰ χάδια της χύνει ἐπάνω μου
ὅλη τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη!..”

Καὶ κοιμισμένος τὸ ἄρπάζω καὶ τὸ σφίγγω δυνατὰ στὰ χεῖλη μου.

“Ολοι ἔφυγαν πιὰ ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Μιὰ λαμπάδα μόνο καίει. Ἡ μαννούλα μου ζαρώνει στὴν πολυθρόνα μου. Μοῦ χαῖδεύει τὰ μαλλιά καὶ μουρμουρίζει μὲ τὴν ὅμορφη, τὴν ἀξέχαστη φωνή της :

— Σήκω, ψυχούλα μου. Πήγαινε στὸ κρεβατάκι σου ! ..

Δὲν κινοῦμαι. “Ομως φιλῶ τὸ χέρι της πιὸ δυνατά.

— Σήκω, ἄγγελέ μου ! ..

Δὲν ἀρνοῦμαι πιά. Σηκώνομαι μ' ἔνα πήδημα, ρίχνω τὰ χέρια μου γύρω στὸ λαιμό της, σφίγγομαι ἐπάνω της καὶ ψιθυρίζω :

— Μάννα, μαννούλα, πόσο σ' ἀγαπῶ ! ..

Γελᾶ μὲ τὸ θεῖο χαμόγελό της ἔκεινη, πιάνει τὸ κεφάλι μου μὲ τὰ δυό της χέρια, φιλεῖ τὸ μέτωπό μου καὶ μὲ καθίζει στὰ γόνατά της.

— Μ' ἀγαπᾶς πολύ ; μὲ ρωτᾶ.

Σωπαίνει γιὰ μιὰ στιγμὴ κι ἔπειτα ξαναλέει :

— ’Αγάπα με πολύ, ἀγάπα με πάντα. Μὴ μὲ λησμονήσης ποτέ ! Κι ὅταν πιὰ δὲν θὰ ἔχης μαννούλα, δὲν θὰ μὲ ξεχάσης, ἔ ; .. ”Ετσι, μικρό μου ; ..

Καὶ μὲ φιλεῖ πιὸ τρυφερά.

— ”Ω, μὴν τὸ λέες αὐτό, μαννούλα ! .. φωνάζω.

Φιλῶ τὰ χέρια της κι ἄφθονα δάκρυα κυλοῦν ἀπὸ τὰ μάτια μου.

Κι ὅμως δὲν ἥμουν λυπημένος τότε. ”Ημουν γεμάτος χαρά !

‘Απ’ ὅλα τὰ γλυκύτερα,
γλυκύτερη εἰν’ ἡ μάννα.



Είμαι ένα μικρό παιδάκι
μὲ ματάκια γαλανά,
μ' ένα ρόδο στοματάκι
καὶ μὲ μιὰ χρυσή μαμά.

Φτωχό, μ' δλο τὸ χρυσάφι
στὰ σγουρά μου τὰ μαλλιά,
τρέχω, τρέχω σὰν ἐλάφι
σ' ὅλη μας τὴν γειτονιά.

Ἄν στὰ μάτια μου θολώσῃ
τὸ ζαφείρι μιὰ σταλιά,
τρυφερὰ θὰ τὸ στεγνώσῃ
ἡ μαμά μου μὲ φιλιά.

Πῶς μὲ λένε ;... Οἱ γειτόνοι
μὲ φωνάζουνε Στρατή,
μὰ ἡ μαμά σὰν μὲ σηκώνει
«θησαυρὸ» μὲ λέει, γιατί ;

(Πίτα Μπούμη)

‘Ο θησαυρὸς



‘Η μαμά μου

Κι ἀν μοῦ χτίσετε παλάτια
καὶ μοῦ πῆτε : «κάτσε ἔδω»,
δὲ γυρνῶ τὰ δυό μου μάτια
μιὰ στιγμούλα νὰ τὰ ἴδω.

Κι ἀν μοῦ χτίσετε ἔνα θρόνο
μὲ χρυσάφι καπνιστό,

μηδ' αὐτὸν - σᾶς βεβαιώνω -
δὲ θὲ νὰ τὸν λιμπιστῶ.

Καθενὸς πουλιοῦ τ' ἀρέσει
μόνο ἡ ἴδια του φωλιά.
Μένα μοναχὰ μιὰ θέση :
τῆς μαμᾶς μου ἡ ἀγκαλιά.

(Γ. Βιζυηνός)

Τὸ πιὸ ὅμορφο ὄνειρο

‘Ο Νίκος κι δὲ Γιάννης εἶναι δυὸς δίδυμα ἀδελφάκια, ποὺ τὸ καθένα ἔχει τὰ χαρίσματα καὶ τὰ ἐλαττώματά του.

“Εχουν τὴν ἴδια ἡλικία βέβαια καὶ μοιάζουν σὲ δλα. Τὸ καθένα δύμως θέλει νὰ εἶναι πιὸ δυνατὸν ἢ πιὸ σπουδαῖον ἢ πιὸ γρήγορο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Δικαστής γίνεται ἢ μητέρα.

— Μητέρα, ποιὸς ἔκαμε τὸ καλύτερο σχέδιο, ποιὸς πή-

δησεψ ψηλότερα, ποιὸς ἀπαγγέλλει καλύτερα τὸ ποίημα...

Κι ἡ μητέρα δικάζει πάντα δίκαια καὶ σωστά.

Μιὰ ἡμέρα δὲν ἥξεραν τι νὰ βροῦν γιὰ συναγωνισμό.

‘Ο Γιάννης τότε ἔριξε μιὰ ἰδέα:

— Ποιὸς θὰ ἔβλεπε τὸ πιὸ ὅμορφο ὄνειρο!..

— Πῶς θὰ γίνη; ρωτᾶ ὁ Νίκος.

— Νά, τὸ πρωὶ ποὺ θὰ ξυπνήσωμε, θὰ διηγηθοῦμε τὰ ὄνειρά μας στὴ μητέρα καὶ ἑκείνη θὰ κρίνῃ.

‘Απὸ τότε, κάθε πρωὶ, μόλις ἀνοιγαν τὰ μάτια, ρωτοῦσαν:

— Εἰδες κανένα ὄνειρο;

— Ναί, εἰδα. Ἐσύ;

— “Οχι!..

Κάποιο πρωὶ ξύπνησαν μὲ μιὰ παράξενη ἔκφραση.

‘Ο Γιάννης λέει γρήγορα:

— Εἰδα ἔνα τόσο ὅμορφο ὄνειρο, ποὺ θὰ βγῶ νικητής!

— Κάνεις λάθος. Νικητής θὰ είμαι ἐγώ! λέει ὁ Νίκος

Τὸ ὄνειρό μου εἶναι τὸ ὀραιότερο τοῦ κόσμου.

— “Ας πάμε στὴ μητέρα λοιπόν.

Πήγαν στὴ μητέρα, ἀλλὰ κανένας δὲν ἥθελε νὰ εἰπῆ πρῶτος τὸ ὄνειρό του.

— Πές το ἔσύ!..

— “Οχι, νὰ τὸ εἰπῆς ἔσύ πρῶτα.

— “Ας τὸ εἰποῦμε μαζί: ἔνα, δύο, τρία!..

Τὰ παιδιά κοίταζαν τὴ μητέρα καὶ μὲ τὸ «τρία» ἀρχισαν μαζί:

— ‘Ονειρεύτηκα τὴ μητέρα!..

Κοιτάχτηκαν στὸ πρόσωπο ἀπορημένοι.

Εἶχαν ἴδη τὸ ἴδιο ὄνειρο!. Γι αὐτὸν καὶ ἥσαν τόσο σίγουροι γιὰ τὴν νίκη...

•Ο μικρός άγγελος

·Γιάρχει ένα μικρό άγγελούδι, πολὺ όμορφο, πολὺ εύγενικό καὶ πολὺ ἀξιαγάπητο.

Βρίσκεται παντού γιὰ νὰ προσφέρῃ τις ύπηρεσίες του στὰ ἀγαπημένα του πρόσωπα.

Αὐτὸ φροντίζει γιὰ ὅλους: γιὰ τὴ μητέρα, γιὰ τὸν πατέρα, γιὰ τὴν μικρὴ ἀδελφή, γιὰ τὸν ἀπερίσκεπτο ἀδελφούλη.

Βλέπει ένα λουλούδι; Τὸ μαζεύει γιὰ τὴν μητέρα. Βγαίνει μαζὶ της; Τῆς κουβαλᾶ τὰ πακέττα. Χρείαζεται μιὰ βιαστικὴ δουλειά; Τρέχει γρήγορα νὰ τὴν τελειώσῃ!.

·Ἐρχεται ἡ ὥρα, ποὺ θὰ γυρίσῃ ὁ πατέρας ἀπὸ τὴ δουλειά; Τὸ ἀγγελούδι τὸν περιμένει μὲ τὸ πιὸ γλυκὸ χαμόγελο.

Κλαίει ἡ ἀδελφούλα, γιατὶ δὲν ἔχει τὶ νὰ κάνῃ; Τὸ ἀγγελούδι τῆς κάνει ἀστεῖα, τῆς τραγουδᾶ, παιζει μαζὶ της.

Κάνει ζημιές ὁ ἀδελφούλης; Τὸ ἀγγελούδι ἀγωνίζεται νὰ τὶς διορθώσῃ. Βρίσκει κάποιον τρόπο γιὰ νὰ τὸν πείσῃ ὅστε νὰ διασκεδάζῃ χωρὶς ζημιές. Τοῦ φέρνει περιοδικά, τοῦ λέει ἴστορίες, τοῦ κάνει όμορφα παιγνίδια.

Ποιὸ νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ μικρὸ ἀγγελούδι τῆς οἰκογενείας;

·Ω! αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ καθένας. Μπορεῖ νὰ εἶσαι κι ἐσύ!.



‘Ο ἀδελφούλης

‘Ο δρόμος ήταν μακρινός. ‘Ο ἀδελφούλης πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ μπορῇ νὰ βαδίζῃ μόνος καὶ νὰ ξεκουράζῃ τὴν καλὴ ἀδελφούλα του.

Κάποια στιγμή, μιὰ στιγμούλα μόνο, τὸν ἄφησε νὰ βαδίσῃ λίγο, νὰ ξεμουδιάσῃ αὐτὸς καὶ νὰ ξεκουραστῇ κι ἔκεινη.

‘Ο μικρούλης ἔκαμε μερικὰ βήματα κι ὅστερα σταμάτησε. Σήκωσε τὰ μικρὰ χεράκια κι εἶπε στὴν ἀδελφούλα του:

— Κουράστηκα!...

‘Η ἀδελφὴ τὸν πῆρε πάλι στὰ χέρια. ‘Ηταν πολὺ κουρασμένη κι ὁ δρόμος δὲν ἔλεγε νὰ τελειώσῃ.

Μιὰ γυναικούλα, ποὺ εἶδε τὴν κουρασμένη μικρή, τῆς λέει:

— “Αφησέ τον κάτω. Σοῦ δίνει μεγάλο βάρος αὐτὸ τὸ παιδί.

‘Η μικρούλα χαμογέλασε. Κούνησε τὸ κεφάλι κι ἔξήγησε:

— Δέν εἶναι βαρύς. Εἶναι ὁ ἀδελφούλης μου!..



ΜΧΤὰ παπουτσάκια τῆς Αὔγης

Νὰ χορέψῃ θέλει ἡ κόρη,
μά παπούτσια δὲν ἔφόρει.

Νὰ τῆς δώσω τὰ δικά μου,
δὲν χωροῦν τὴν πέρδικά μου.

Νὰ τὴν πάω στὸν τσαγκάρη,
νὰ τῆς κάνη ἐνα ζευγάρι..

"Ετοι τραγουδοῦσε ἡ μητέρα ἐνα πρωινό. Σὲ λίγο
βρισκόταν μὲ τὴν Αὔγη στὸν τσαγκάρη. Τῆς παράγγειλε
ἐνα ζευγάρι ὅμορφα παπουτσάκια.

— Νὰ μου ἔρχωνται ἵσια-ἵσια στὰ πόδια! τοῦ λέει ἡ Αὔγη.
— Αύτὸ μονάχα ἡ ποὺ θὰ εἰναι καὶ μαγικά!.. τῆς λέει ὁ
τσαγκάρης χαμογελώντας.

— Δηλαδή;.. ρώτησε ἀνήσυχη ἡ Αὔγη.

— Δηλαδή, τὰ παιδιά, ποὺ τὰ φοροῦν, πρέπει νὰ ἔχουν
καλὴ καρδιά καὶ καλές σκέψεις. Τότε θὰ νοιώθουν πώς
πετοῦν μὲ τὰ παπουτσάκια τους. Ἀλλιῶς θὰ τὰ στενο-
χωροῦν!..

Ἡ Αὔγὴ ἔφυγε σκεφτική. Δὲν ἥξερε ἂν τὴν πείραζε ὁ
τσαγκάρης ἡ ἄν τῆς τὰ ἔλεγε στὰ σοβαρά.

Τὴν ἄλλη Κυριακὴ ἡ Αὔγη πῆγε στὴν ἐκκλησία. Φο-
ροῦσε τὰ καινούργια της παπουτσάκια καὶ νόμιζε πώς πε-
τοῦσε.

Στὴν ἐκκλησία ἔτυχε νὰ βρεθῆ κοντὰ στὴν "Αννα. Εἰ-
δε πώς ἡ "Αννα φοροῦσε παλιὰ παπούτσια καὶ χαμογέλασε.

Ἡ κακὴ αὐτὴ σκέψη τὴν ἔκαμε γὰ αἰσθανθῆ σὰν ἐνα
σφίξιμο στὰ πόδια. Τόσο μάλιστα ἔνοιωθε νὰ τὴν σφίγγουν
ποὺ ἀναγκάστηκε ν' ἀκουμπήσῃ τὸ χέρι της ἐπάνω στὴ
Μαρία.

Ἡ Μαρία τὴν κοίταξε τόσο γλυκὰ καὶ φιλικά, ποὺ
ἔδιωξε ἀπὸ τὸ νοῦ τῆς Αὔγης τὴν κακὴ σκέψη. Τὰ παπού-
τσια της τότε τῆς φαίνονταν ἀνάλαφρα κι εύχαριστα.

Στὸ σπίτι μάλλωσε τὸν Πετράκη, ποὺ ἔπαιζε μὲ τὸ βι-
βλίο της. Τὰ παπούτσια πάλι τὴν ἔσφιξαν.

— Γιατί νὰ γίνεται αὐτό; σκέφτηκε ἡ Αὔγη.

‘Ηρθαν στὸν νοῦ της τὰ λόγια τοῦ τσάγκαρη.

— Μητέρα, τὰ παπούτσια μου είναι μαγικά, εἶπε στὴ μητέρα της. Μὲ σφίγγουν σὲ κάθε κακή σκέψη καὶ πράξη. Τὰ νοιώθω ἀνάλαφρα σὲ κάθε καλή. “Αν φοροῦσαν ὅλα τὰ παιδιά τέτοια παπούτσια, θὰ ἥξεραν πότε είναι φρόνιμα καὶ πότε ἄταχτα.

Κι ἡ μητέρα τῆς λέει :

ΩΑ“Ακουσε, Αὔγη. Μπορεῖ νὰ μὴ φοροῦν μαγικὰ παπούτσια. Ξέχουν ὅμως κάτι ἄλλο. Αὔτο δεῖναι μέσα στὴν ψυχὴν μας. Μᾶς κάνει νὰ νοιώθωμε χαρὰ σὲ κάθε καλὴ πράξηκαὶ στενοχώρια σὲ κάθε κακή. Α

— Πῶς τὸ λένε αὐτό, μητέρα;

— Συνείδηση, παιδί μου. Ή



Τὸ σπειρὶ καὶ τὸ χιόνι

Κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα ἔνα σπειράκι σιταριοῦ γύρευε νὰ κοιμηθῇ.

‘Η γῆ ὅμως ἦταν παγωμένη καὶ τὸ σπειρὶ θρηνοῦσε:

— Θέλω νὰ κοιμηθῶ κι ἡ παγωνιὰ μ’ ἐμποδίζει.

Τὸ ἄκουσαν τὰ σύννεφα κι ἀφησαν νὰ πέσῃ στὴ γῆ ἔνα πουπουλένιο πάπλωμα, καμωμένο ἀπὸ χίλιων λογιῶν ἀστράκια. Ἡταν τὸ χιόνι.

‘Η γῆ σκεπάστηκε καὶ τὸ σπειρὶ κοιμήθηκε μὲ τὴν γλυκειά προσμονὴ τῆς ἄνοιξης.



Η άμυγδαλιά

Τοῦ Γενάρη ἡ ἀμυγδαλιά
μὲ τὴ λουλουδένια χάρη
παιίζει μέσ' στὴν ἀντηλιὰ
μὲ τὸ χιόνι πῶχει πάρει.

Κι ἡ τρελλὴ ἀμυγδαλιά,
παιγνιδιάρα κι δλο νάζι,
νὰ τοὺς πλέξῃ τὴ φωλιά
τ' ἄσπρο πούπουλο τινάζει.

Κι ἡταν μιὰ τρελλὴ χαρά,
ποὺ φτερούγιζαν τὰ κλώνια
καὶ ἀνθίζαν τὰ φτερά
φᾶς, πουλιά, λουλούδια, χιόνια.

(Α. Κυριαζῆς)



'Απὸ τὰ λόγια ὥς τὰ ἔργα

Τὰ ποντικάκια ζοῦσαν μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα μέσα στὸ σπιτάκι αὐτό, ποὺ φιλοξενοῦσε ἔνα σωστὸ δράκο, τὸν Μαῦρο γάτο.

Οὕτε τὰ πιὸ σκοτεινὰ βράδια δὲν τολμοῦσαν νὰ ξεμυτίσουν ἀπὸ τὴν τρύπα τους, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ κομματιαστοῦν ἀπὸ τὰ νύχια του. "Ἐπρεπε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὸν Μαῦρο. Πῶς ὅμως;

— Δὲν μένει τίποτα ἄλλο, εἶπε στὸ συμβούλιο ποὺ ἔκαμαν, ἔνα ἔξυπνο ποντικάκι, ἀπὸ τοῦ νὰ δέσωμε ἔνα κουδουνάκι στὴν οὐρά τοῦ γάτου. Μόλις θὰ κάνη νὰ κινηθῆ, «ντρίγκντρίγκ» τὸ κουδουνάκι, θὰ μᾶς εἰδοποιῆ ποὺ βρίσκεται.

Τὰ ποντίκια χειροκρότησαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴ σοφὴ ἰδέα.

‘Ο γέρο-πόντικας τότε ρώτησε:

— Πολὺ ἔξυπνη ἡ ἰδέα σου, ποντικούλη. Ποιὸς ὅμως θὰ κρεμάσῃ τὸ κουδούνι στὴν οὐρά τοῦ γάτου;

“Ολα τὰ ποντίκια βουβάθηκαν τότε. Κανένα δὲν ἤθελε νὰ δοκιμάσῃ.

‘Απὸ τὰ λόγια ὥς τὰ ἔργα ύπάρχει μεγάλη ἀπόσταση.

‘Η ‘Αποκριά

“Εφτασε ή τρελλή ‘Αποκριά.

Τὰ παιδιά πηγαίνουν στὸν παιδικὸ χορὸ τοῦ σχολείου.

Τὰ περισσότερα εἰναι ντυμένα ἀπὸ τὸ σπίτι μὲ ἐνδυμασίες ἀποκριάτικες.

‘Αγγελούδια μὲ ἀσπρα φτερά, κοῦκλες ξανθές, μικροὶ στρατηγοί, χαριτωμένες πεταλούδιτσες, Κινεζοπούλες μὲ τὸ περίεργο κιμονὸ καὶ μὲ φουρκέτες στὰ ἀνασηκωμένα μαλλιά, Τυρολέζες γεμίζουν σιγά-σιγά τὴ μεγάλη αἴθουσα.

Μὰ πιὸ πολὺ κυριαρχοῦν οἱ ἑλληνικὲς ἐνδυμασίες. Οἱ Τσολιάδες, οἱ Νησιώτες, οἱ Καραγκοῦνες, οἱ Μακεδονοπούλες...

Κι ὁ χορὸς ἀρχίζει.

Οἱ Ἑλληνοπούλες ἀρχίζουν τὸν συρτὸ καὶ δέχονται βροχὴ τὸν χαρτοπόλεμο. Ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλοι χοροί.

Τὸν χορὸ σχίζουν κάθε τόσο πράσινες καὶ κόκκινες σερπαντίνες. Γέλια, φωνές κι ἀθῶα ξεφωνητὰ τῶν μικρῶν παιδιῶν γεμίζουν τὴν αἴθουσα.

Κάποια στιγμὴ σταμάτησαν οἱ χοροί καὶ τὰ τραγούδια. “Ανοιξε ή σκηνή. Ἀπὸ ἐκεῖ ή κάθε τάξη θὰ ἔκτελοῦσε ἔνα σύντομο εὕθυμο πρόγραμμα.

Τὰ παιδιά τῆς Τρίτης εἶπαν ποιήματα:

‘Η Αύγη εἶπε αὐτὸ τὸ ποίημα :



‘Ο μέρμηγκας μ’ ἀπάντησε στὸ δρόμο τὸν ἐπάνω.

“Αρματα εἶχε κρεμαστὰ καὶ πίσω τὰ μαλλιά του.

—Ποῦ πᾶς, ἀφέντη μέρμηγκα κι είσαι σφιχτὰ ζωσμένος, σὰν ἀστακὸς μὲ τ’ ἄρματα ἀρματοφορτωμένος;

—Αμπέλι ἔχω στὴ Βλαχιά καὶ πάω νὰ τὸ τρυγήσω, γιατὶ κι ἐκεῖνο τὸ ἔρημο ἐπρόκοψε ἐφέτος



κι ἀπ' τὴν πολλὴ τὴν προκοπὴ
ἔκαμε πέντε ρόγες.
Τὴ μιὰ νὰ φάω, νὰ χαρῶ,
τὴν ἄλλη νὰ χαρίσω.
Τὶς τρεῖς νὰ βάλω νὰ λιαστοῦν
κι ὕστερα νὰ πατήσω,
νὰ κάμω μοῦστο καὶ κρασὶ¹
τὸν κάμπο νὰ γεμίσω.

‘Ο Τάκης εἶπε ἄλλο ποίημα:

Τρεῖς σπανοὶ ἀπὸ τὴν πόλη
πέντε τρίχες εἶχαν ὅλοι.
‘Ηρθε κι ἔνας Τηνιακός,
πέντε τρίχες μοναχός.
—Βρέ, καλῶς τὸν πολυγένη.
‘Απὸ ποῦ μᾶς κατεβαίνει;
—‘Απ' τὴν Πόλη κατεβαίνω
καὶ στὴ Βενετιά πηγαίνω.
Πάω ν' ἀγοράσω χτένια
γιατὶ μ' ἔφαγαν τὰ γένεια!..



‘Ηρθε κατόπιν δ Παντελῆς κι εἶπε τὸ ποίημα:

Ψυχομαχοῦσε δ χαλκιάς
κι ἡ γύφτισσα τὸν κλαίει.
—‘Εσὺ πεθαίνεις, μάστορα,
κι ἐμένα ποῦ μ' ἀφήνεις;
—Σ' ἀφήνω τὴν καλύβα μου
τὴν χιλιοτρυπημένη,
νᾶχης τὸν ἥλιο μάγειρα
καὶ τὴ βροχὴ γιὰ πλύστρα
καὶ τὸν ἀέρα σκουπιστὴ
καὶ τὸ χαλάζι φίλο!..

‘Ο Θωμάς εἶπε ἄλλο ποίημα.

Μιὰ Παρασκευὴ τὸ βράδυ
φεύγω, πάω στὸ παζάρι.

Οῦτε κρέας, οῦτε λάδι.
 Τίποτα μέσ' στὸ παζάρι!..
 Βρίσκω μιὰ παλιοκοκάλα
 καὶ τὴ βάζω στὴν τσουκάλα.
 Πέντε μέρες τήνε βράζω
 καὶ στὶς ἔξι τήνε βγάζω.
 Στὶς ἐφτά τὴν ἀλατίζω,
 κάθομαι, ξεκοκκαλίζω.
 Μπαίνει τοῦ παπᾶ δ σκύλος
 σὰν παλιός καλός μου φίλος.
 Παίρνει τὴν παλιοκοκάλα
 ἀπὸ μέσ' ἀπ' τὴν τσουκάλα.

Τέλος τὰ κορίτσια χόρεψαν μ' αὐτὸ τὸ τραγούδι:

Τριανταφυλλιά μου κόκκινη,
 καὶ ποῦ νὰ σὲ φυτέψω.
 Νὰ σὲ φυτέψω στὸ γιαλό,
 φοβᾶμαι ἀπὸ τὸ κύμα.
 Νὰ σὲ φυτέψω στὸ βουνό,
 φοβᾶμαι μὴν παγώσης.
 Θὰ σὲ φυτέψω σ' ἐκκλησιά,
 σ' ὅμορφο μοναστήρι,
 ἀνάμεσα σὲ δυὸ μηλιές
 καὶ δυὸ νεραντζοπούλες.

"Αλλα ποιήματα, ἄλλα τραγούδια. "Αλλα γέλια κι ἄλλες χαρὲς χάρισαν οἱ ἄλλες τάξεις.

Ακολούθησε καὶ πάλι χορός, ποὺ κράτησε ὡς τὴν αὔγη.

Τότε παρέες - παρέες ἔφυγαν τὰ παιδιά γιὰ τὰ σπιτάκια τους.





Τὸ πάνυρα

Γλυκό δ τοῦ Μάρτη μήνυμα
θ' ἀνθίσ' ἡ πασχαλιά,
θὰ λυώσουν τ' ἄσπρα χιόνια
θὰ ῥθοῦν τὰ χελιδόνια.

Οἱ κάμποι θάναι πράσινοι,
θὰ κελαδοῦν πουλιά,
θὰ βγοῦν ἀνθάκια χίλια
καὶ τ' ἄσπρα χαμομήλια.

‘Ωραία εἰν’ ἡ ἄνοιξη
δραία εἰναι πολύ
κι εἰν’ ἡ καρδιά μας δλη
κι αὐτὴ ἔνα περιβόλι.

(Στ. Μπολέτσης)

Είναι καιρός;

- Είναι καιρός!.. είπε ή βιολέττα.
- Καιρός γιὰ ποιό πράγμα; τὴ ρωτᾶ τὸ διπλανὸ δέντρο.
- Νὰ ἀνθίσουν τὰ λουλούδια. Ἐγὼ κι ὅλας ἔχω ἐτοιμάσει δέκα φύλλα καὶ τέσσερα μπουμπούκια, ποὺ είναι θαῦμα.
- Είναι νωρίς. Κοιμήσου. Ὁ χειμώνας δὲν ἔφυγε ἀκόμα! συμβούλεψε τὸ δέντρο.
- Μπᾶ, ἔγὼ νοιώθω μιὰ γλυκειὰ ζεστασιά.
- Τὸ κρύο είναι ὑπουλό. Βγαίνει τὴ νύχτα. Θέλει νὰ βλέπῃ γύρω του μονάχα τὰ ἄσπρα λουλούδια τῆς πάχνης. Κατάλαβες;
- ‘Η βιολέττα βρίσκει φρόνιμα τὰ λόγια τῆς βελανιδιᾶς καὶ σωπαίνει.
- ‘Εκείνη τὴν ὥρα μιὰ μικρούλα φλυαροῦσε:
- ‘Η χλόη είναι ἀκόμα ξέρη. Οὔτ’ ἔνα λουλουδάκι δὲν φαίνεται. Νόμιζα πὼς ἔφυγε ὁ χειμώνας. Ποιὸς ξέρει πόσο κρύο θὰ ύποφέρωμε ἀκόμα.
- ‘Ελα πάλι αὔριο!.. μουρμουρίζει ή βιολέττα.
- Κι ἀλήθεια τὸ ἄλλο πρωὶ ἔγινε τὸ θαῦμα.
- ‘Η βιολέττα είχε τέσσερα μπουμπούκια, ποὺ ἀνοιξαν στὸ πρῶτο φιλὶ τοῦ ἀνοιξιάτικου ἥλιου.
- ‘Η μικρούλα ξαναγύρισε. Βλέπει τὶς βιολέττες καὶ τὶς μαζεύει μὲ χαρούμενα ξεφωνητά. Τὶς ἔφερε ἀμέσως στὴ μητέρα τῆς.
- Βλέπεις; ‘Ηρθε ή ἀνοιξη!.. τῆς λέει.
- Τὸ ἴδιο βράδυ τὸ κρύο καὶ ἡ πάχνη ἔκαμαν τὰ πράσινα φύλλα νὰ τρέμουν, νὰ ύποφέρουν, νὰ λυγίζουν.
- ‘Η βελανιδιὰ μάλλωσε τὴ βιολέττα:
- Βιάστηκες. Σὲ είχα προειδοποιήσει!..
- Δὲν πειράζει. “Ἐπρεπε νὰ κάμω κάποιον εύτυχισμένο. Τώρα είμαι πολὺ εύχαριστημένη. ‘Ηταν καιρός!
- Καὶ κοιμήθηκε ἥσυχα-ἥσυχα...



•Η "Ανοιξη στὴν ἑξοχὴ

Σήμερα ἥρθε ἡ "Ανοιξη !

Σκόρπισε παντοῦ τὸ γέλιο της κι ἅρχισε νὰ τὰ ζεσταίνῃ δύλα.

Τὰ χιόνια λιώνουν στὰ βουνά. Τὰ δάση, τὰ λιβάδια, οἱ κάμποι βάφονται στὰ πράσινα.

Γελᾶ ἡ νεράϊδα "Ανοιξη κι ἀπ' τὸ στόμα της πέφτουν τριαντάφυλλα, ἄσπρα καὶ κόκκινα.

"Ολα τώρα ἡσαν ὅμορφα, ἀλλὰ ἔμεναν ἔρημα καὶ βουβά.

Τότε ἡ "Ανοιξη φώναξε νὰ ἔρθουν τὰ πουλάκια.

Κοπαδάκια - κοπαδάκια ἅρχισαν νὰ καταφτάνουν τὰ ὅμορφα πουλάκια κι ἀμέσως βάλθηκαν νὰ χτίσουν τίς φωλιές τους.

Δέντρα καὶ χλόη, ἄνθη καὶ πουλιά, ὅλα τραγουδοῦν τώρα, ὅλα γελοῦν καὶ ὅλα χαίρονται.

·Η έκδρομή

Τὰ παιδά πήγαν ἔκδρομή στὸ γειτονικὸ δάσος. Ἡ "Ανοιξη φτάνει κι ὅλα εἰναι ὠραία ἔκει.

Τὰ δέντρα εἰναι κοντά-κοντά τὸ ἔνα στὸ ἄλλο καὶ κάτω τὰ χορταράκια πράσινα.

— Τσίν-τσόν!.. Τσίν-τσόν!.. κελαδεῖ κάποιο πουλάκι, σὰν νὰ τοὺς λέη:

— Καλῶς ἥρθατε, παιδάκια.

— Φλί-φλί!.. Καλῶς ἥλθατε!.. λέει καὶ τὸ φλύαρο ρυάκι, καθώς κυλᾶ τὰ ὀλογάργαρα νερά του.

— Τσβίτς-τσβίτς!.. ἀκούεται ἔξαφνα.

"Ηταν ἔνα χελιδονάκι, ποὺ ἔφερνε τὴν "Ανοιξη.

— Κούκου ... ἀπαντᾶ ἡ "Αννα.

— Καλέ, δὲν λένε ἔτσι στὰ χελιδονάκια. Τοὺς λένε: «Καλώς ἥρθατε!» τῆς λέει. ὁ Μίμης.

— Καλῶς ἥρθατε!.. εἶπαν ὅλα τὰ παιδιά μαζί.

Κι ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν:



— Χελιδόνι μου γοργό,
πούρθες ἀπ' τὴν ἔρημο
κι ἀπ' τὰ μέρη τὰ θερμά,
τί καλά μᾶς ἔφερες;

— Τὴν ύγειά καὶ τή χαρά
καὶ τὰ κόκκινα αύγά.
"Αφησα σταφύλια-σῦκα
Πῆγα, ἥρθα, δὲν τὰ βρῆκα.



'Η καλύτερη έποχη

"Ηρθε ή "Ανοιξη !

Ο Κωστάκης τρέχει στὰ λιβάδια, κυνηγᾶ πεταλοῦδες, κόβει λουλούδια. "Υστέρα γυρίζει στὸν πατέρα του καὶ λέει :

— Τί ὅμορφα ποὺ εἶναι τὴν "Ανοιξη!.. Πάντα "Ανοιξη ήθελα νὰ εἶναι !

Γράψε αὐτή σου τὴν ἐπιθυμία ἔδω!.. λέει ὁ πατέρας καὶ τοῦ δίνει ἔνα σημειωματάριο.

"Ο Κώστας ἔγραψε :

— Ἐπιθυμῶ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴν νὰ εἶναι πάντοτε "Ανοιξη.



Εἶναι τώρα Καλοκαίρι.

Ο Κωστάκης τρέχει στὴν ἔξοχή, ψαρεύει, μαζεύει βατόμουρα, παίζει στὴ χλόη. Τὸ βράδυ, ποὺ γύρισε στὸ σπίτι, λέει στὸν πατέρα του :

— Σήμερα χόρτασα παιγνίδια. "Ηθελα νὰ μὴν τελείωνε ποτὲ τὸ Καλοκαίρι.

Ο πατέρας τοῦ ἔδωσε τὸ σημειωματάριο νὰ γράψῃ κι αὐτή του τὴν σκέψη.

Νὰ καὶ τὸ Φθινόπωρο.

Στὸ περιβόλι μάζεψαν τὰ ὄπωρικά. Τὰ ροδοκόκκινα
μῆλα καὶ τὰ χρυσαφένια ἀπίδια ἀφήνουν τὸ ἄρωμά τους.
Σάν μέλι εἶναι γλυκά καὶ τὰ σταφύλια.

‘Ο Κωστάκης ἐνθουσιάζεται καὶ λέει στὸν πατέρα του:

— Σάν τὸ Φθινόπωρο δὲν εἶναι ἐποχὴ ἄλλη. “Ἄς ἥταν νὰ
μὴν ἔφευγε ποτέ!..

Φυσικὰ ὁ πατέρας τοῦ ἔδωσε τὸ σημειωματάριο κι
ἔγραψε κι αὐτή τὴν ἐπιθυμία.



“Εφτασε κι ὁ Χειμώνας.

Λευκὸ σεντόνι σκεπάζει τὴ γῆ. Κρυστάλλινοι πολυέ-
λαιοι κρέμονται ἀπὸ τὰ κεραμίδια κι ἀπὸ τὰ κλαδιά τῶν
δέντρων.

‘Ο Κωστάκης γυρίζει κατακόκκινος ἀπὸ τὸν χιονοπό-
λεμο στὸ σπίτι. Λέει πάλι στὸν πατέρα του:

— “Ἄχ, τί ὅμορφα, ποὺ εἶναι τὸν Χειμώνα!.. “Ολο Χειμώ-
νας ἥθελα νὰ ἥταν!..

‘Ο πατέρας γέλασε. “Ἐβγαλε τὸ σημειωματάριο καὶ
τοῦ τὸ ἔδειξε.

‘Ο Κωστάκης εἶδε πώς τὰ ἴδια πράγματα ἥταν γραμ-
μένα γιὰ ὅλες τὶς ἐποχές. Κατάλαβε τότε πώς κάθε ἐποχὴ
ἔχει τὴν χάρητης καὶ πώς ὅλες μαζὶ κάνουν τὴν ποικιλία
στὴ ζωή.





Η χελιδονοφωλιά

Τὸ μικρὸ κανθαράκι κάθεται καὶ ξεκουράζεται κρυμένο στὰ κεραμίδια.

Παρατηρεῖ μὲν ἐνδιαφέρον τὸ «πήγαινε κι ἔλα» τῶν χελιδονιών.

Ἄκριβῶς δὲ ἔκει στὴν ἄκρη τῆς στέγης εἰναι μιὰ χελιδονοφωλιά.

Πόση ἀγάπη καὶ στοργή, ἀλλὰ καὶ πόση κούραση γιὰ τὰ μικρὰ χελιδονάκια ἔκρυψε ἡ φωλίτσα ἔκείνη!..

Μὲ τὰ ράμφη τους μετέφεραν τὴ λάσπη καὶ τὴν ἔχτισαν. Μὲ ἄχυρα καὶ τρίχες τὴν ἔστρωσαν. Μὲ πούπουλα τὴν ἔντυσαν. Γέννησαν τὰ αὐγά τους, τὰ κλώσσησαν κι ἔβγαλαν τὰ μικρὰ χελιδονάκια. Τώρα τὰ ταΐζουν μὲ ἀγάπη καὶ στοργὴ μεγάλῃ.

Τὸ κανθαράκι ξέρει πῶς ἀργότερα οἱ ἡμέρες θὰ μικρήνουν καὶ τὰ φύλλα θὰ ἀρχίσουν νὰ πέφτουν. Τότε τὰ μικρὰ χελιδονάκια θὰ ἔχουν μεγαλώσει καὶ πετάξει. "Ἐπειτα θὰ ταξιδέψουν μακριά. Οἱ φωλιές θὰ μείνουν ἀδειασένες. Καὶ τὴν ἄνοιξη θὰ ξαναγυρίσουν. Καὶ τότε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ ἀκουστοῦν οἱ χαρούμενες φωνοῦλες τους, ὅπως οἱ φωνές τῆς Χαρᾶς καὶ τῆς Ἐλπίδας.

IV 'Η θυσία τῆς Ἰφιγένειας

¶ "Οταν ὁ Πάρης ἐκλεψε τὴν ώραία Ἐλένη ἀπὸ τὸ φιλόξενο σπίτι τοῦ Μενελάου, δλοι οἱ Ἑλλῆνες ἀποφάσισαν νὰ ἔκδικηθοῦν, γιατὶ θεώρησαν σὰν δική τους προσβολὴ τὴν πράξησά τη̄ ἐνὸς βασιλόπουλου ~~βαρβάρων~~. ¶

Ο Μιαζεύτηκαν στὴν Αὐλίδα καὶ περίμεναν ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο Ἀγαμέμνονα νὰ δώσῃ τὸ σύνθημα γιὰ τὸ ξεκίνημα. ¶

Τοῦ κάκου ὅμως περίμεναν. Οἱ ἄνεμοι ἦσαν κλεισμένοι στὶς σπηλιές τους ἀπὸ τὸν Αἴολο. Φύλλο δὲ σάλευε.

Ρώτησαν τὸν μάντη Κάλχα κι ἐκεῖνος τοὺς ἔξήγησε:

— Μιὰ ἡμέρα, ποὺ ὁ βασιλιάς Ἀγαμέμνονας κυνηγοῦσε στὸ δάσος, βρῆκε ἔνα θαυμάσιο ἐλάφι καὶ μὲ ἔνα ἀπὸ τὰ γοργὰ βέλη τὸ χτύπησε στὴν καρδιὰ καὶ τὸ σκότωσε. Ἡ Ἀρτεμη, ποὺ ἦταν δικό της τὸ ἐλάφι ἐκεῖνο, θύμωσε καὶ προστάζει πῶς τότε μονάχα ὁ στόλος τῶν Ἀχαιῶν θὰ μπορέσῃ νὰ ξανοιχτῇ στὸ πέλαγος, ὅταν ὁ Αγαμέμνονας θυσιάσῃ στὸ βωμό της τὴν κόρη του Ἰφιγένεια.

‘Ο Ἀγαμέμνονας ἀκούσε πικραμένος τὰ λόγια αὐτὰ καὶ δὲ μποροῦσε νὰ κρατήσῃ τὰ δάκρυα του. Ωστόσο ἐπρεπε νὰ δείξῃ ὅτι είναι περισσότερο βασιλιάς παρὰ πατέρας. Κι ἔστειλε νὰ φέρουν τὴν κόρη του. ¶

“Οταν ὁ στρατὸς εἶδε τὴν ὅμορφη κόρη, μουρμούρισε:

— Τέτοια πρέπει θυσία στὴ θεὰ τοῦ κυνηγιοῦ!

‘Η Ἰφιγένεια, ποὺ νόμιζε πῶς τὴν ἔφερε γιὰ νὰ τὴν παντρέψῃ μὲ τὸν Ἀχιλλέα, ἐπεσε στὰ γόνατα τοῦ πατέρα της καὶ τὸν θερμοπαρακαλοῦσε:

— Μὴ μοῦ κόψης τὴ ζωή, πατέρα μου, ἐπάνω στὸν ἀνθό της. Γιατὶ νὰ πληρώσω ἐγὼ τὸ σφάλμα τῆς Ἐλένης;

— “Οχι, παιδί μου, τῆς λέει ὁ Ἀγαμέμνονας καὶ σκούπισε τὰ δάκρυα του. Δέν θυσιάζεσαι γιὰ τὴν Ἐλένη. Κοίταξε πόσα παλληκάρια πῆραν τὰ κοντάρια κι ἥρθαν μαζί μας. Ός κι ὁ βασιλιάς τῆς Πύλου μὲ τὰ χιονάτα μαλλιά καὶ τὴ φρόνιμη γνώσητου ντύθηκε στὰ ἀρματα. Μὴν πιστέψης, πῶς δλοι ἀφησαν τὰ καλά τους γιὰ τὴν Ἐλένη. Ἡρ-

θαν γιά τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδας, ποὺ θέλησε νὰ προσβάλῃ
ό Τρωαδίτης βάρβαρος..

Πῶς μπορεῖ τώρα ό πατέρας σου νὰ τοὺς εἰπῇ: προ-
τιμῷ τὴν ντροπή παρὰ νὰ χάσω τὴν κόρη μου!. Καὶ πῶς ἐσύ,
κόρη τῶν Ἀτρειδῶν, θὰ καταδεχτῆς ἔνα τέτοιο πρᾶγμα,
γιά νὰ σώσης τὴ ζωή σου, ποὺ μπορεῖ αὔριο νὰ χάσης ἀπὸ
τὴν παραμικρὴ αἰτία;..

Ἡ βασιλοπούλα τότε σήκωσε τὸ περήφανο κεφάλι της.
"Εδωσε στὸ κορμί της βασιλικὴ στάση κι εἶπε:

—Χιλιάδες Ἑλληνόπουλα φεύγουν γιά τὸν πόλεμο! Εἶναι
γλυκὸ νὰ πεθαίνῃ κανεὶς γιά τὴν πατρίδα του. Κι ἀν ἡ Ἀρ-
τεμὴ τὸ σῶμα τοῦτο θέλη γιὰ τιμή, πῶς μπορεῖ θνητὴ κο-
ρούλα μιὰ θεὰ νὰ ἐμποδίσῃ;.. Τὸ ἔχει ἀνάγκη; Τὸ χαρίζω
στὴν Ἑλλάδα τὸ κορμί. Θυσιάστε με καὶ νικάτε!..

"Αφωνος ἄνοιξε τὴν ἀγκαλιά του ό ἄτυχος πατέρας κι
ἔσφιξε μέσα της τὴν ἑτοιμοθάνατη. Τὴ φίλησε καὶ τὴν
ἔδωσε στὸν μάντη.

Ἐφτασαν ὅλοι στὸ δάσος τῆς Ἀρτέμιδας. Στὴ μέση
ἡταν ό βωμὸς στεφανωμένος μὲ λουλούδια. Τριγύρω ἔστε-
κε ό στρατός.

Ο Κάλχας στεφάνωσε τὴν κόρη κι ἑτοιμάστηκε γιά
τὴν θυσία.

"Ολος ό στρατὸς θαυμάζει τὴν ἡρωικὴ βασιλοπούλα.
Ο Αχιλλέας φέρνει τὸ νερὸ τῆς θυσίας. Ο Κάλχας βάζει
ἔνα στεφάνι στὸ κεφάλι τὸ ὄλόξανθο. Βαθειά σιωπὴ βα-
σιλεύει.

Ο Κάλχας πάει νὰ κατεβάσῃ τὸ ξίφος ἐπάνω στὸν ὄλό-
ασπρο λαιμὸ κι ὅλοι κλείνουν τὰ μάτια.

Κι ὅταν τὰ ἄνοιξαν, τί θαῦμα!..

Ἡ βασιλοπούλα εἶχε χαθῆ καὶ στὴ θέση της σπαρτα-
ροῦσε μιὰ χαριτωμένη ἐλαφίνα.

"Ολοι χαίρονταν τώρα.

Μὲ τὸ τέλος τῆς θυσίας ἔτρεξαν ὅλοι πρὸς τὴ θά-
λασσα.

Οἱ ἄνεμοι φουσκώνουν τὰ λευκὰ πανιά καὶ σπρώχνουν
τὰ γοργὰ καράβια πρὸς τὴν Τροία.

‘ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Στής Έλλάδας τὸν ἀέρα
τὴν πρώην ἔλαβα πνοή,
τὴν Έλλάδα ἔχω μητέρα,
τὴν Έλλάδα ἔχω ζωή.

Ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ κάλλος
σ' αὐτὴ βλάστησαν τὴ γῆ
κι ὅπου στοχασμὸς μεγάλος,
τὴν Έλλάδα ἔχει πηγή.

Καύχημά μου καὶ τιμή μου,
ποὺ σὲ Σὲ ἔχω γεννηθῆ,
σ' ὀνειρεύετ' ἡ ψυχή μου
δοξασμένη κι εὔτυχῆ.

(Άντ. Μάτεσης)

‘Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

“Εφτασε ή ”Αγια Μέρα.

Πρωὶ - πρωὶ ξυπνᾶ ἡ Έλλάδα.

Ξυπνοῦν καὶ τὰ Έλληνόπουλα.

Οἱ καμπάνες, οἱ μουσικές, τὰ πατριωτικὰ τραγούδια
διαλαλοῦν τὴ χαρὰ ὅλων.

Κι ὅλα σήμερα εἰναι γαλανόλευκα :

‘Ο γελαστὸς γαλανὸς οὐρανός.

Οἱ ἄσπρες βουνοκορφές κι ἡ γαλάζια θάλασσα.

Ἡ Γαλανόλευκη ποὺ ἀνεμίζει.

Τὰ παιδιά πηγαίνουν στὴν Έκκλησία κι ἐπειτα στὴν
παρέλαση. Τραγουδοῦν :

«Ολη δόξα, ὅλη χάρη

Αγια Μέρα ξημερώνει! .»

‘ΑΠΡΙΛΙΝΣ

Στὰ νέα χορταράκια
τρέχουν τὰ προβατάκια
καὶ στὸ πράσινο κλαδὶ¹
τὸ πουλάκι κελαδεῖ.

Τὸ χωράφι πρασινίζει
παπαρούνα κοκκινίζει
καὶ γελᾶ ὁ γαλανὸς
τῆς Έλλάδας οὐρανός.

(Α. Κατακουζηνδες)

Μενεξής

Θαλασσιά ἡ φορεσιά του,
εἶναι ὅμορφη πολὺ¹
κι εἶναι τόση ἡ μυρωδιά του
ποὺ νομίζεις πώς μιλεῖ.

Μοιάζει πάντοτε μὲ μάτι
ζωηρὸ καὶ γαλανό,
μοιάζει πάντα μὲ κομμάτι
ἀπὸ ξάστερο ούρανό.

(Ι. Πολέμης)



Οἱ μαργαρίτες τῆς Παναγίας

Ήταν μιὰ ὅμορφη ἡμέρα τοῦ Μάη. Ο ούρανὸς ἦταν καταγάλανος, τὰ λιβάδια πράσινα, τὰ λουλούδια ἀνθισμένα.

Σὲ ἔνα ἀγρό, γεμάτο μαργαρίτες, πέρασε ἡ Παναγία μὲ τὸ μικρὸ Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά.

Οἱ μαργαρίτες ἀνοιξαν τὰ ματάκια τους ἀπὸ θαυμασμό. Δὲν εἶχαν ποτέ τους ἵδη μιὰ τόσο ώραία μητέρα, οὕτε ἔνα τόσο χαριτωμένο μωρό.

Μιὰ μαργαρίτα πήρε θάρρος καὶ ρώτησε δειλά.
«Ποιὰ εἶστε, κυρία μου;»

Κι ή γλυκειά Παναγία ἀπάντησε εύγενικά:
«Είμαι ή Παναγία, ή μητέρα τοῦ Χριστοῦ».

Κι ἀπομακρύνθηκε, χωρὶς νὰ πατήσῃ τὸ χορτάρι κάτω
ἀπὸ τὰ πόδια της.

Ἐφτασε σὲ ἔνα μικρὸ λόφο, στὸν ὅποιο ἀνθοῦσαν πλῆθος μαργαρίτες.

Τότε τὶς ρώτησε Ἐκείνη:

«Ξέρετε ποιὰ εἰμαῖ;»

«Καὶ βέβαια τὸ ξέρομε. Εἰσαι ή Παναγία, ή μητέρα τοῦ Χριστοῦ!» ἀπάντησαν ὅλες μαζί, σὰν μιὰ τάξη ἀπὸ χαρούμενα παιδιά.

Τότε οἱ πρῶτες μαργαρίτες, αὐτὲς ποὺ δὲν εἶχαν γνωρίσει τὴν Παναγία, ἔγιναν κατακόκκινες ἀπό ντροπή.

Κι ἀπὸ τότε ὑπάρχουν μαργαρίτες ἄσπρες καὶ μαργαρίτες κόκκινες.

(Παράδοσης)



Λαμπρὴ

Νά ! ή Λαμπρὴ μὲ τὰ λουλούδια !

Κόψετε, παιδιά, τὴν πασχαλιά
κι ὅλα μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια
ἐλάτε στῆς μαμᾶς τὴν ἀγκαλιά.

Σήμαντρα γλυκὰ χτυποῦν ἀκόμα
καὶ μοσχοβιοῦν οἱ ἐκκλησιές.

— Χριστὸς ἀνέστη ! λέει τὸ κάθε στόμα,
λένε τὰ λουλούδια, τ' ἀεράκι, οἱ δροσιές.

(Δ. Σολωμός)



Τὸ Πάσχα

Εἶναι ἄνοιξη !

‘Ο ἀέρας μοσχομυρίζει ἀπὸ λουλούδια. ‘Ο οὐρανὸς φεγγιοβολεῖ μὲ τ’ ἀστέρια του. ‘Η ἐκκλησία λάμπει μὲ τὰ κεριὰ καὶ τὰ καντήλια της.

‘Οι λαμπάνες χτυποῦν!.. “Ολοι οι Χριστιανοί πηγαίνουν νὰ κάνουν Ἀνάσταση.

Μικροί - μεγάλοι φοροῦν τὰ γιορτινά τους, κρατοῦν τὶς λαμπάδες στὰ χέρια καὶ περιμένουν χαρούμενοι.

‘Ακριβῶς τὰ μεσάνυχτα δ’ παπάς ψέλνει τό: «Χριστὸς Ἀνέστη» στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας.

— Χριστὸς Ἀνέστη!..

— Ἀληθῶς Ἀνέστη!..

Εἶναι οἱ εὐχές, ποὺ δίνει ὁ ἔνας στὸν ἄλλο.

“Υστερα μὲ τὶς λαμπάδες ἀναμμένες γυρίζουν ὅλοι στὰ σπίτια τους.

‘Η νηστεία τέλειωσε πιά.

Τρῶνε μαγειρίτσα, κόκκινα αύγα, ἀπ’ ὅλα.

Τὸ πρωὶ θὰ ψήσουν καὶ τὸ ἀρνί.

Τὰ δυὸ ἀδελφάκια

Ἐκεῖ στὴν ἄκρη τοῦ δάσους, κάτω ἀπὸ μιὰ μεγάλη πέτρα, δυὸ σκαντζοχοιράκια τὰ λένε:

— Μὲ τὸ ν' ἀκοῦμε τὴν μητέρα μας δὲ βγήκαμε ποτὲ ἀπὸ τὴν τρύπα μας. Μήπως εἰδάμε τίποτα ἀπὸ τὸν κόσμο; ἔλεγε τὸ ἔνα.

— "Εχεις δίκηο!... ἀπάντησε τὸ ἄλλο. Πρέπει ν' ἀφήσωμε τὸ σπιτάκι μας καὶ νὰ ταξιδέψωμε μακρυά; πολὺ μακρυά, ἐκεῖ ποὺ κανένας σκαντζόχοιρος δὲν ἔφτασε ποτέ. "Ισως ίδουμε καὶ τὴ θάλασσα..."

Τὸ ἄλλο πρωί, μὲ τὴ χαραυγή, τὰ δυὸ ἀδελφάκια ἔδωσαν τὰ μπροστινὰ ποδαράκια τους κι ἀποχαιρετίστηκαν. Τὸ καθένα θὰ ταξίδευε μονάχο του, ὥστε καὶ τὰ δυὸ μαζὶ νὰ ίδουν περισσότερα πράγματα.

Τὸ πρῶτο πῆρε τὸ ρυάκι.

— "Ετσι, ἔλεγε, θὰ φτάσω πιὸ γρήγορα καὶ μὲ ἀσφάλεια στὴ θάλασσα.

— Ομως κατὰ τὸ ἀπόγευμα τὸ συνάντησαν δυὸ παιδάκια.

— Κοίταξε, ἔνα σκαντζοχοιράκι!... εἶπε τὸ ἔνα.

Κι ἔτρεξαν πρὸς τὸ ζῶο, ποὺ ἀμέσως ἔγινε ἔνα μικρὸ κουβαράκι.

Τὸ παιδάκι τὸ ἄγγιξε μὲ τὴν μύτη τοῦ παπουτσιοῦ του. "Υστερα τὸ ἔσπρωξε καὶ τὸ κύλησε πρὸς τὸ ρυάκι. Ἐκεῖ «πλάφ!»! ἐβούτηξε τὸ ἄμοιρο στὸ νερὸ κι ἀναγκάστηκε νὰ ξεκουλουριαστῇ καὶ νὰ κολυμπήσῃ. Τράβηξε πρὸς τὴν ἄλλη ἄκρη.

Τὰ παιδιά κοίταξαν νὰ περάσουν κι αὐτὰ ἀπέναντι, ἀλλὰ τὸ σκαντζοχοιράκι τρύπωσε μέσα στοὺς θάμνους.

Τοῦ κάκου τὰ παιδιά χτυπούσαν τὴν χλόη, πετούσαν πέτρες, φώναζαν... Στὸ τέλος βαρέθηκαν κι ἔφυγαν.

Τὸ σκαντζοχοιράκι ὅμως ἐμεινε ἐκεῖ ὡς τὸ ἄλλο πρωὶ χωρὶς νὰ τολμᾶ νὰ ξεμυτίσῃ.

Τώρα πιὰ δὲν εἶχε καθόλου ὅρεξη γιὰ ταξίδι. Οὕτε ἥθελε πιὰ νὰ ίδῃ τὴν θάλασσα. Γύρισε λοιπὸν πάλι στὸ σπιτάκι του.

΄Αλλὰ μόλις ἔφτασε, τί περίεργο!.. Τὸ ἀδελφάκι του ήταν κι αὐτὸ ἐκεῖ.

— Κι ἐσὺ γύρισες;

— Εἰχα μεγάλη περιπέτεια. Κατὰ τὸ βράδυ τρύπωσα σὲ ἔνα κοτέτσι νὰ κοιμηθῶ. Οἱ κότες ὅμως ἔβαλαν τὶς φωνὲς κι ἔφτασε δὲ νοικοκύρης. Κουλουριάστηκα ἀμέσως, ἀλλὰ δὲ φίλος μὲν ἔφερε στὴν κουζίνα καὶ μὲ ἄφησε ἐπάνω σὲ ἔνα τραπέζι. “Ολη ἡ οἰκογένεια ἔτρεξε νὰ μὲ ίδῃ. Μοῦ ἔδωσαν ψωμί, μὰ ποῦ νὰ ξεμυτίσω ἐγώ... «Εἶναι καὶ ἀκατάδεχτο!» εἶπε δὲ πατέρας. Καὶ μὲ ἄρπαξε καὶ μὲ πέταξε ἀπὸ τὸ παράθυρο.

Αλλά πὸ τὴν τρομάρα μου ξεκουλουριάστηκα καὶ περίμενα νὰ κομματιαστῶ ἐπάνω στὶς πετρες. Εὔτυχῶς ἔπεσα μαλακὰ μέσα σὲ μιὰ δεξαμενή... Κανένας δὲν ἔνδιαφέρθηκε πιὰ γιὰ μένα καὶ πέρασα δλη τὴν νύχτα μέσα σὲ μιὰ τρύπα τοῦ τοίχου. Τὸ πρωὶ πῆρα τὸν δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.

— Τί τὰ θέλεις, ἀδελφούλη μου, εἶπε τότε τὸ πρῶτο σκαντζοχοιράκι, δὲν ἔχομε πλαστῆ ἐμεῖς γιὰ ταξίδια.





Τὸ ἄσπρο κουνελάκι

Τὰ μικρὰ κουνελάκια κόντευαν νὰ γίνουν δυὸ μηνῶν πιά. Ἡ κυρὰ-Κουνέλαινα ἦταν ἀνήσυχη. Τὰ ἔβλεπε νὰ γίνωνται κάθε ἡμέρα καὶ πιὸ περίεργα, καθὼς κοίταζαν ἀπὸ τὴ φωλιά τους τὰ ἄλλα ζῶα. Μάντευε τὸν καημό τους. Ἡθελαν νὰ λουστοῦν στὸ αὐλάκι, ὅπως οἱ πάπιες. Ἐπιθυμούσαν νὰ τρέξουν στὸ πράσινο χορτάρι, ὅπως τὰ μοσχαράκια. Λαχταρούσαν νὰ φύγουν μάκρυ.

Μιὰ ἡμέρα μάλιστα ὁ Ἀσπρούλης, τὸ πιὸ ὄμορφο κουνελάκι, τῆς εἶπε:

— Μάννα, θέλω νὰ τρέξω μάκρυ γιὰ νὰ μάθω τὸν κόσμο!..

‘Ἡ μητέρα του, ποὺ ἤξερε καλὰ τί μπορεῖ νὰ πάθη, δταν φύγη ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά της, τοῦ λέει:

— Ἀσπρούλη μου, ὁ κόσμος εἰναι γεμάτος ἀπὸ ἄγρια ζῶα...

— Μὰ ἔχω τὰ νύχια καὶ τὰ δόντια μου, μητέρα! ..

— Ἐχουν, μικρό μου, κι αὐτά νύχια καὶ μάλιστα πιὸ μεγάλα καὶ πιὸ μυτερά ἀπὸ τὰ δικά σου.

‘Ο Ἀσπρούλης ἡσύχασε τότε, ἀλλὰ μὲ τὸν νοῦ του ἔκανε σχέδια γιὰ μεγάλα ταξίδια.

Καὶ μιὰ ἡμέρα, ποὺ ἔλειπε ἡ μητέρα του, ἔφυγε.

Στὴν ἀρχὴ ὅλα πήγαιναν καλά. Ἀργάκια, κατσικάκια, μοσχαράκια ~~πετοῦσαν την θηλυκόντας~~. **Εβοσιναν γαρούμενα**

— Τί ὅμορφος, ποὺ εἶναι ὁ κόσμος! ἔλεγε ὁ Ἀσπρούλης.

“Εξαφνα βρέθηκε μπροστά σὲ ἐνα σιδερικό, ἀνοιχτὸ σὰν στόμα. Εἶχε δόντια σιδερένια, ἔτοιμα νὰ τὸν ξεσχίσουν.

— Εἶναι ὁ δράκος, ποὺ ἔλεγε ἡ μητέρα! σκέφτηκε.

Πῶς νὰ φύγῃ ὅμως; Τὰ πόδια του εἶχαν κολλήσει στὸ χῶμα ἀπὸ τὸν φόβο του.

Θὰ ἔμενε ἐκεὶ σὰν μαρμαρωμένος, ἀν δὲν ἔβλεπε νὰ τὸν πλησιάζῃ ὁ μαῦρος γάτος. Αὐτὸν τὸν γάτο τὸν εἶχε ἰδῆ πολλὲς φορὲς νὰ τριγυρίζῃ τὴν φωλιὰ καὶ πάντα τὸν κοίταζε ἄγρια. Τώρα μάλιστα ἥταν ἔτοιμος νὰ χυμήξῃ ἐπάνω του. Ὁ Ἀσπρούλης νόμισε πῶς ἔφτασε τὸ τέλος του. Συλλογίστηκε τὴν μητέρα του κι ἔκλεισε τὰ μάτια.

“Ἐνα δυνατὸ γαύγισμα τὸν ἔκαμε νὰ τὰ ἀνοίξῃ. Ὁ γάτος εἶχε γίνει ἄφαντος. Ο σκύλος ὅμως πλησιάζε. Τώρα ὁ Ἀσπρούλης ἔνοιωσε νὰ ξεκολλοῦν τὰ πόδια του ἀπὸ τὴν γῆ. Ἐκεὶ κοντὰ ἥταν μιὰ ἀποθήκη κλεψτρεῖς νὰ κρυφτῇ. Ἔμεινε κλεισμένος ὡς τὸ βράδυ.

“Οταν ἔπεισε ἡ νύχτα, πήρε λίγο θάρρος καὶ βγῆκε ἀπὸ τὴν τρύπα.

Τί ὅμορφα, ποὺ ἔλαμπε τὸ φεγγάρι! Τὰ χορταράκια μοσχοβιολοῦσαν καὶ τὰ δέντρα κουνοῦσαν τὰ φύλλα μὲ τὸ βραδυνὸ ἀεράκι.

Πέρασε ἔναν κῆπο, πήδησε ἔνα αύλάκι, βάδισε μέσα σὲ χωράφι κι ἔφτασε λαχανιασμένος στὸ δάσος.

Νυφίτσες, ἀλεπούδες καὶ ἀλλα ἄγρια ζῶα τριγύριζαν ἐκεὶ καὶ κουνοῦσαν τὰ χορτάρια.

— “Αχ, τί καλά τὰ ἔλεγε ἡ μητέρα του!



Κρυμμένος τώρα μέσα σε μιά κουφάλα πόσο ποθούσε τήν φωλίτσα μὲ τήν γλυκειά μαννούλα καὶ τὰ ἀγαπημένα ἀδελφάκια του !

— Εἰμαι, ποὺ εἴμαι χαμένος ! σκέφτηκε. Θὰ πάρω τὸν δρόμο τοῦ γυρισμοῦ κι ὅ,τι θέλει ἄς γίνη !

‘Ο Ἀσπρούλης βγῆκε ἀπὸ τήν κουφάλα, τήν ὥρα ποὺ ἀπὸ τήν ἄλλη τρύπα ἔμπαινε ἐκεῖ μέσα μιὰ βερβερίτσα. Εύτυχῶς, ποὺ δὲν τήν εἶδε καὶ μπόρεσε νὰ τρέξῃ... νὰ τρέξῃ καὶ νὰ περάσῃ τὸ δάσος. **XIA**

Μὲ ὅλα τὰ δυνατά του ἔτρεξε πρὸς τὸ λιβάδι. Πηδούσε φράχτες κι αὐλάκια, χωνόταν μέσα σε θάμνους καὶ ὅλο νόμιζε πώς τὸν κυνηγοῦν ὅλα τὰ ἄγρια ζῶα γιὰ νὰ τὸν καταξεσχίσουν ..

“Οταν ἄρχισε νὰ ξημερώνη, εἶδε πώς ἦταν κοντὰ στὴ φωλιά του.

— Νὰ τὸ αὐλάκι, νὰ οἱ χῆνες, νὰ κι ὁ σταῦλος !

“Εκαμε μιὰ προσπάθεια ἀκόμα καὶ χώθηκε μέσα στὴ φωλιά του.

Μὲ τί χαρὰ εἶδε τοὺς δικούς του !

Ⓐ Ασπρούλη μου, τοῦ εἶπε ἡ μητέρα του, εἰδες πώς δὲν
ύπάρχει μεγαλύτερη χαρὰ ἀπὸ ἐκείνη ποὺ χαίρεται κανεὶς
μέσα στὸ σπιτάκι του! ✕ μ.

Νὰ μὲ κρατῇ ἡ μαννούλα μου
κι ἂς μὲ βαστᾶ στ' ἀγκάθια.

✗'Ο ἀληθινὸς πλοῦτος

"Ενας νέος εἶχε τὸ μεγάλο παράπονο, ποὺ ἦταν φτωχός.

— Οἱ γονεῖς μου, ἔλεγε, δὲν μοῦ ἄφησαν οὕτε χρήματα,
οὕτε χτήματα, οὕτε σπίτι. Μὲ ἄφησαν μονάχο κι ἔρημο, σὰν
τὴν καλαμιά στὸν κάμπο.

"Ενας γέροντας ἀκουσε τὸν νεαρὸν νὰ παραπονῆται
καὶ τοῦ λέει :

— Είναι ἀλήθεια πώς εἰσαι φτωχὸς καὶ ὅτι δὲν σοῦ ἔδω-
σαν τίποτα οἱ γονεῖς σου;

— Είναι όλοφάνερο! ἀποκρίθηκε ὁ νέος. "Ολος ὁ κόσμος
τὸ ξέρει πώς δὲν ἔχω στὸν ἥλιο μοῖρα!..

'Ο γέροντας χαμογέλασε.

— Βλέπω πώς ἔχεις δυὸ σπινθηροβόλα μάτια, τοῦ λέει.
Θὰ τὰ ἔδινες γιὰ ἔνα παλατάκι;

— Μὰ ὅχι φυσικά!

— Θὰ ἔδινες ἔστω καὶ τὸ ἔνα χέρι σου γιὰ ἔνα μεγάλο
χρηματικὸ ποσό;

— "Οχι!

— Τουλάχιστον τὸ ἔνα πόδι σου γιὰ ἔνα μεγάλο χτῆμα;

— Ποτέ!

— Οὕτε τὸ ἔνα αὐτὶ σου γιὰ ἔνα ώραῖο αὐτοκίνητο;

— Οὕτε!

— Τότε γιατὶ παραπονεῖσαι; Τὸ βλέπεις κι ὁ ἴδιος πώς εἰ-
σαι πιὸ πλούσιος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωρεῖς τέτοιους. "Ε-
χεις τόσους θησαυρούς, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ἀληθινὸ πλοῦτο!

Λύκος ἢ κούτσουρο;

Στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ οἱ χωρικοὶ συζητοῦν γιὰ τὶς δουλειές τους. Ἐκεῖ ὁ Μανώλης λέει:

—Τώρα, ποὺ γύριζα ἀπὸ τὸ χωράφι, ἐκεῖ στὸ βουνὸ συνάντησα ἔνα κοπάδι λύκων. Θά ἥσαν εἴκοσι - τριάντα, ποιὸς ἔρει. Παρὰ λίγο νὰ πεθάνω ἀπὸ τὸ φόβο μου!

—Εἴκοσι λύκοι! Λένε οἱ ἄλλοι χωρικοί. Μὰ τόσοι εἰναι ζήτημα ἀν ύπάρχουν σέ ὅλα τὰ βουνά μας!..

—Εἶπα εἴκοσι, ἔξήγησε ὁ Μανώλης, γιατὶ ἀπὸ τὸ φόβο μου δὲν ἥταν δυνατὸν νὰ τοὺς μετρήσω. Μπορεῖ νὰ ἥσαν τρεῖς - τέσσερες ..

—Τόσοι λύκοι σὲ ἔνα βουνό; τοῦ εἰπαν πάλι οἱ χωρικοί. Μὰ θὰ τοὺς ἔβλεπε κάποιος, θὰ είχαν κάνει κάτι κακὸ σὲ κάποιο κοπάδι... .

—Περίεργοι είστε! λέει τώρα ὁ Μανώλης. Εἶπα δυδτρεῖς. Μπορεῖ νὰ μὴν ἥταν καὶ τόσοι. Όπωσδήποτε ὅμως αὐτό, ποὺ εἶδα, ἥταν σίγουρα λύκος! ..

—Ούφ, καημένε! Λύκος σ' ἐκεῖνο τὸ πέρασμα, ποὺ διαρκῶς πηγαινοέρχεται κόσμος!. τοῦ λέει κάποιος. Μήπως εἰδες κανένα κούτσουρο καὶ τὸ πῆρες γιὰ λύκο;

—Μιὰ φορὰ ἔγω κάτι εἶδα. Τώρα ἥταν λύκος, ἥταν κούτσουρο, ποὺ νὰ τὸ ξέρω! εἶπε ὁ Μανώλης.

Κι ἔσκυψε τὸ κεφάλι ἀπὸ ντροπή.

Λόγια καὶ ἔργα

Τρία παιδιά προχωροῦν σ' ἔνα κακοφτειαγμένο δρόμο καὶ κάνουν τὰ πιὸ ὅμορφα σχέδια γιὰ τὸ μέλλον τους.

—Ἐγὼ - ἔλεγε τὸ πρῶτο παιδί - θὰ γίνω ἔνας μεγάλος ἐπιστήμονας καὶ θὰ τιμήσω τὴν χώρα μου.

—Κι ἔγω - ἔλεγε τὸ δεύτερο παιδί - θὰ γίνω ἔνας μεγάλος στρατηγός, γιὰ νὰ κάνω τὴν πατρίδα μου μεγάλη καὶ δυνατή.

—Ονειρό μου εἰναι - εἶπε καὶ τὸ τρίτο παιδί - νὰ γίνω ἔνας μεγάλος τεχνίτης καὶ καλλιτέχνης θαυμαστός. Θὰ γεμίζω τὸν κόσμο ἀπὸ ἀθάνατα ἔργα καὶ θὰ τὸν καταπλήξω!

“Ἐνας γέρος, ποὺ διάβαινε, ἀκουσε τὴ συζήτηση καὶ τοὺς λέει:

— "Ε, παιδιά! Είστε άξιέπαινα καὶ τὰ τρία γιὰ τοὺς πόθους καὶ τὰ ὄνειρά σας. Κανένα ὅμως δὲ σκέφτηκε νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὴ μέση αὐτὴ τὴν πέτρα, ποὺ φράζει τὸν δρόμο. Καλὰ εἰναι τὰ σχέδια, καλύτερες ὅμως οἱ πράξεις.



Τὸ Σχολεῖο τῶν γρύλλων

— Κρ!.. Κρ!.. Κρ!.. Ἀπόψε, παιδιά, θὰ σᾶς εἰπῶ τί πρέπει νὰ ξέρη ἔνας γρύλλος! εἰπε δὲ γέρο-γρύλλος στὰ μικρὰ γρυλλόπουλα, ποὺ τὸν περιτριγύριζαν. Καθῆστε μόνο στὴ σειρὰ καὶ φρόνιμα, παρακαλῶ. "Ετοιμοι;

- "Ετοιμοι!.. "Ετοιμοι!.. εἰπαν τὰ μικρά.
- Ποιό θὰ μοῦ εἰπῆ μὲ ποιὸ μέρος τοῦ σώματος τρέχουν καὶ πηδοῦν οἱ γρύλλοι;
- Μὲ τὰ πόδια! φώναξαν πολλοὶ μικροὶ γρύλλοι.
- Ωραῖα! Τί ἄλλο μπορεῖτε νὰ κάνετε μὲ τὰ πόδια;
- Μὲ τὰ πόδια καὶ μὲ τὸ στόμα σκάβομε τὸ χῶμα καὶ κάνομε τὰ σπιτάκια μας στὴ γῆ! εἰπε ἄλλο.
- Μὲ τὰ μπροστινὰ πόδια μας ἀκοῦμε, πρόσθεσε ἄλλο.
- Πολὺ σωστά! εἰπε δὲ γέρο-γρύλλος καὶ φόρεσε τὰ γυαλιά του. "Οπως βλέπετε, εἴμαστε προνομιούχα πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀκοῦμε μὲ τὰ μπροστινὰ πόδια.
- Μήπως ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ δὲν ἀκοῦνε μὲ τὰ πόδια, παππού;
- Γι' αὐτὸ σᾶς εἰπα πώς εἴμαστε προνομιούχα πλάσματα. Σχεδὸν ὅλα τὰ ἄλλα ζῶα ἀκοῦνε μὲ κάτι ὅργανα, ποὺ τὰ ἔχουν στὸ κεφάλι καὶ τὰ λένε «αὔτιά».

— "Έχω μιά άπορία, παππού! λέει ξνα μικρό γρυπλλάκι.
Ακουσα πώς ύπάρχουν ζῶα, ποὺ τραγουδοῦν χωρὶς νὰ
ἔχουν φτερά. Είναι ἀλήθεια;

— Βεβαίως, ἀλήθεια εἶναι. Πολὺ λίγα πλάσματα μπο-
ροῦν νὰ τραγουδοῦν τρίβοντας τὰ φτερά, δπως ἐμεῖς.

— Παππού, θαρρῶ πώς τὸ μόνο, ποὺ ἔχουν καλύτερο ἀπὸ
ἐμᾶς πολλὰ ζῶα, εἶναι ὅτι εἶναι μεγαλύτερα καὶ μποροῦν
νὰ μᾶς λυόσουν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους.

— Κι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Ἀλλὰ ἐμεῖς ποτὲ δὲν θὰ δειλιά-
σωμε. Σᾶς συμβουλεύω στὶς περιπτώσεις αὐτὲς νὰ μὴν
φεύγετε ποτέ. Νὰ στέκεστε ἀκίνητοι στὴ θέσησας. Σὰν παλ-
ληκάρια. Είναι ὁ μόνος τρόπος νὰ σωθῆτε. Ακοῦτε;

— Ακοῦμε, παππού, κάτι μεγάλα βήματα... Τί εἶναι;

— Είναι τὸ παιδὶ τοῦ μυλωνᾶ, ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ στὸ
παλάτι του. Καλοῦ-κακοῦ τρυπῶστε στὰ δωμάτιά σας!..





Τὸ τρίτο αὐγό

‘Ο Τάκης ἔμαθε πιὰ πολλὰ γράμματα. Ξέρει ἀκόμα νὰ μετρᾶ. “Οταν γύρισε τὸ μεσημέρι στὸ σπίτι, εἶδε στὸ τραπέζι νὰ ὑπάρχουν δυὸ αὐγά.

‘Ο πατέρας λέει :

— “Εχομε δυὸ αὐγά καὶ εἴμασε τρεῖς. Πῶς θὰ τὰ καταφέρωμε;

‘Ο Τάκης βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ δείξῃ τὴν σοφία του. Παίρνει λοιπὸν ἀπὸ τὸ πιάτο τὸ αὐγὸ καὶ λέει :

— Πόσα αὐγὰ ἔχει τὸ πιάτο;

— “Ἐνα καὶ μοναχό! ἀπαντᾶ ὁ πατέρας.

‘Ο Τάκης βάζει πάλι τὸ αὐγὸ ποὺ πήρε καὶ ρωτᾶ :

— Τώρα πόσα είναι τὰ αὐγά;

— Δύο! ἀπαντᾶ ὁ πατέρας.

— Μὰ δύο ἡσαν πρίν. Βάζω ἀκόμη ἕνα καὶ πρέπει νὰ είναι τρία.

‘Ο πατέρας ἔμεινε σκεφτικός. Θαύμαζε τὴν ἔξυπνάδα τοῦ γυιοῦ του, ἀλλὰ ἔλα ποὺ στὸ πιάτο ἔβλεπε δύο αὐγά!..

“Η μητέρα ἦταν πιὸ πρακτική. “Εβαλε τὸ ἕνα αὐγὸ στὸ πιάτο τοῦ πατέρα καὶ τὸ ἄλλο στὸ πιάτο τὸ δικό της. “Υστερα λέει στὸν Τάκη :

— “Ε, τὸ τρίτο αὐγὸ είναι γιὰ σένα...



Μ + Τὸ φεγγάρι

Μιὰ φεγγαρόλουστη βραδιὰ ὁ μικρὸς Κωστάκης ρώτησε τὴν μητέρα του :

- Μητέρα, πόσα φεγγάρια ἔχομε;
- "Ενα, παιδί μου, καὶ μοναχό!..
- Τότε πῶς γίνεται νὰ βλέπω πότε ἓνα ὄλοστρόγγυλο καὶ πότε ἄλλα μισὰ καὶ μισοφαγῷμένα;
- Εἶναι, παιδί μου, γιατὶ ἀλλάζει κάθε τόσο πρόσωπο.
- Γιατὶ τὸ κάνει αὐτὸ τὸ φεγγάρι, μητέρα;
- Εἶναι δύσκολο νὰ σοῦ τὸ ἔξηγήσω τώρα. Θὰ τὸ καταλάβης, ὅταν μεγαλώσης. Γιὰ τὴν ὥρα μπορεῖ νὰ ίκανοποιηθῆς μὲ τὸ παραμυθάκι του.

— Νὰ τὸ ἀκούσω, μητέρα!

¶ Κατὰ τὶς πρῶτες νύχτες τοῦ κόσμου τὸ φεγγάρι ἦταν κι αὐτὸ σκοτεινό, ὅπως ἡ γῆ. "Οταν λοιπὸν ὁ ἥλιος πήγαινε νὰ φωτίσῃ ἄλλες χῶρες, ὅλα ἐδῶ κατὰ τὴν νύχτα ἔμεναν κατασκότεινα. Μιὰ τέτοια νύχτα λοιπὸν τὸ φεγγάρι παρακάλεσε τὸν ἥλιο νὰ τοῦ δώσῃ φῶς γιὰ νὰ φωτίζῃ τὴν γῆ. ΔΟ ἥλιος, ποὺ σκορπᾷ παντοῦ τὴν καλωσύνη, κοίταξε τὸ φεγγάρι κι ἄφησε στὸ πρόσωπό του τὸ φῶς. 'Απὸ τότε μᾶς φωτίζει τὶς νύχτες καὶ ἵσως νὰ ἦταν πάντοτε ὀλοστρόγγυλο..."

Τὸ ζήλεψε ὅμως τὸ λαμπρότερο ἀστέρι τοῦ οὐρανοῦ, ὁ Αὔγερινός. Αὐτός, βλέπεις, εἶχε ὡς τότε τὰ πρωτεῖα. Τώρα τὸ φεγγάρι μὲ τὸ ἀπαλὸ καὶ γλυκό του φῶς, τοῦ τὰ πῆρε.

Τὸ ἄλλο πρωὶ ὁ Αὔγερινός περίμενε νὰ βγῆ ὁ ἥλιος. Τοῦ εἶπε τότε πώς τάχα τὸ φεγγάρι δνομάζει τὸν ἑαυτό του «ἥλιο τῆς νύχτας» καὶ περηφανεύεται γι' αὐτό.

"Αλλοτε πάλι βγαίνει πρῶτος στὸν οὐρανὸν κατὰ τὸ δειλινό. Πάντοτε κατηγορεῖ τὸ φεγγάρι. 'Εκεῖνο κρύβει τότε τὸ πρόσωπό του ἀπὸ ντροπὴ καὶ πότε-πότε χάνεται ὀλωσδιόλου.

Πάλι ὅμως ξεθαρρεύει καὶ θέλει νὰ βροντοφωνάξῃ στὸν ἥλιο πώς ἄδικα κατηγορεῖται. Τότε τὸ βλέπομε ὀλοστρόγγυλο.

"Ελα ὅμως ποὺ πάλι τὸ παίρνουν οἱ ντροπές, πάλι ξαναμικραίνει καὶ πάλι ξαναχάνεται.

◊ 'Ο Κωστάκης ἄκουσε τὸ παραμύθι. Πόσο ἥθελε νὰ εἶχε μιὰ μεγάλη σκάλα, νὰ ἀνέβαινε στὸ φεγγάρι καὶ νὰ τοῦ ἔδινε θάρρος, ὡστε νὰ εἰπῇ τὴν ἀλήθεια! ◊

Καὶ πῆρε τὴν μεγάλη ἀπόφαση. Νὰ γίνη ἔνας ἀστροναύτης.

*Αρα γε θὰ γίνη κάποτε τὸ ὄνειρό του ἀλήθεια; .

·Ο Θεός

- Γιαγιά, τὸ κάθε ἀστέρι
καὶ τὸ γλυκὸ φεγγάρι
στὸν οὐρανό, ποιό χέρι
μὲ τόση ἔβαλε χάρη;
- Αὔτός, ποὺ φτερουγάκια
ἔδωσε στὰ πουλιά,
σ' ἐσὲ τὰ ποδαράκια
καὶ τὰ ξανθὰ μαλλιά.

- Ποὺ κάνει τὸ χορτάρι,
τὸν ἥλιο, τὸ λουλούδι,
τ' ὠραῖο πεταλούδι
καὶ τὸ χρυσό σιτάρι.
- Γιαγιά, ποιός εἰναι αὐτός ;
- Παιδί μου, ὁ Θεός.

(Γαλ. Καζαντζάκη)

“Ενας ἄγγελος στὴ γῆ

Ἡ γιαγιά ἔλεγε στὰ ἑγγονάκια της

— Κάποτε στὸν οὐρανὸν ζοῦσε ἔνα ἄγγελάκι, ποὺ δὲν
ἔμενε εὐχαριστημένο ἀπὸ τὴν ζωὴν ἐκεῖ πέρα. Παρακάλεσε
λοιπὸν τὸν καλὸ Θεόν νὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ ζήσῃ στὴ γῆ.

‘Ο Θεός τοῦ τὸ ἐπέτρεψε. ‘Ο ἄγγελος τότε ἀνοιξε τὶς
ὅλολευκες φτερούγες του κι ὕστερα ἀπὸ ἔνα εὐχάριστο
πέταγμα ἔφθασε στὴ γῆ. Ἐκεῖ ἔπεσε ἐπάνω σὲ ἔνα παγω-
μένο βουνό.

“Ενοιωσε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ κρύο νὰ βασανίζῃ τὸ σῶ-
μα του καὶ δοκίμασε ν' ἀνοίξῃ τὰ φτερά του γιὰ νὰ πετάξῃ
σὲ ἄλλο μέρος. Ἄλλὰ ποῦ φτερά ! . Είχαν χαθῆ. Είχε ἀπο-
μείνει γυμνός. Είχε γίνει ἀνθρωπος. “Ενας ἀνθρωπος χωρὶς
κανένα ὅπλο μέσα σὲ μιὰ νέα ζωὴ. Ως μόνο ἐφόδιο ἀπὸ τὴν
οὐράνια καταγωγή του τοῦ ἀπόμενε ό νοῦς.

‘Ο νοῦς λοιπὸν τὸν δδήγησε νὰ χωθῇ σὲ μιὰ σπηλιὰ
γιὰ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ τὸ κρύο. Ἡ σπηλιὰ ὅμως ἀνῆκε σὲ
μιὰ ἄγρια ἀρκούδα. “Ἐπρεπε νὰ ἀγωνιστῇ μαζί της.

“Αρπαξε τότε μιὰ πέτρα καὶ χτύπησε μ' αὐτὴν δυ-
νατὰ τὸ κεφάλι τῆς ἀρκούδας. Τὸ χτύπημα ἦταν τόσο δυ-
νατό, ποὺ τὸ ζῶο ζαλίστηκε. Μὲ ἄλλα χτυπήματα ό ἄν-

θρωπος τὸ ἀποτελείωσε. Ὅταν καιρός, γιατὶ τὴν ἴδια στι-
γμὴ ἔνοιωσε νὰ τὸν βασανίζῃ καὶ ἡ πεῖνα.

Μὲ τὴν κοφτερὴ πέτρα ἔγδαρε τότε τὴν ἀρκούδα.
Ἐφαγε ἀπὸ τὸ κρέας της καὶ φόρεσε τὴν ζεστὴ γούνα της.

Πέρασε ἔτσι μερικές ἡμέρες. Τὸ κρύο ὅμως δὲν ἔλεγε νὰ
σταματήσῃ καὶ ἡ πεῖνα τὸν θέριζε πάλι.

Πῆρε λοιπὸν τὴν ἀπόφασηνὰ φύγη, νὰ πάη πρὸς τὰ
μέρη, ποὺ βγαίνει ὁ ἥλιος, τὰ ὅποια ἔπρεπε νὰ είναι ζεστά.

Μὲ ἀγῶνες καὶ πολλὰ βάσανα ἔφτασε σὲ μιὰ πεδιάδα,
ὅπου τὸ χιόνι ἦταν λιγώτερο. Ἐκεὶ βρῆκε μεγάλα ζῶα
ποὺ ἔβοσκαν παραμερίζοντας τὸ χιόνι μὲ τὰ κλαδωτὰ κέ-
ρατά τους. Μόλις τὸν είδαν, τὸ ἔβαλαν στὰ πόδια. Ἐτρε-
χαν τόσο γρήγορα, ποὺ ἔκαμαν τὸν ἄνθρωπο νὰ ζηλέψῃ.

Σκέφτηκε μάλιστα νὰ πιάσῃ ἔνα, νὰ καθήσῃ στὴ ράχητου
κι ἔτσι νὰ διασχίζῃ εὔκολα καὶ γρήγορα τὶς χῶρες.

Τὸ πέτυχε, ὅχι χωρὶς μεγάλο κόπο. Ἡ ἀμοιβὴ του ἦ-
ταν νὰ φτάσῃ κάποτε σὲ μιὰ ὠραία πεδιάδα γεμάτη χλόη
καὶ δέντρα πολλά. Ἐκεὶ ἡ ζέστη ἦταν μεγάλη κι ἡ γούνα
του περιττή. Οἱ καρποὶ τοῦ ἔξασφάλιζαν τὴν τροφή, τὰ δέν-
τρα τὸν ὑπνο κι οἱ ἄλλοι ζεπεσμένοι ἄγγελοι, οἱ ἄνθρωποι,
τὴ συντροφιά. Ἐνας μάλιστα ἀπὸ αὐτούς, ἡ γυναίκα, ἐ-
δέχτηκε νὰ μοιραστοῦν μαζὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες.

Εἶδαν μαζὶ τὰ πουλάκια, ποὺ ἔχτιζαν φωλιές. Εἶδαν
τὴν ἀράχνη, ποὺ ἔπλεκε τὸ πανί της. Εἶδαν καὶ θαύμασαν.
Εἶδαν κι ἔμαθαν.

Ἐμαθαν νὰ χτίζουν κι αὐτοὶ τὴ φωλιά τους, νὰ χτί-
ζουν σπίτια, νὰ περιποιήσαι ὁ ἔνας τὸν ἄλλο, ν' ἀποκτοῦν
παιδιά. Μαζὶ ἡμέρεψαν τὰ ἄγρια ζῶα γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ὑπη-
ρέτες τους. Μαζὶ κατάχτησαν τὴν θάλασσα, πέταξαν στὸν
ἄέρα. Τώρα θέλουν νὰ φύγουν σὲ ἄλλους κόσμους.

Τί γυρεύει ὁ ἄνθρωπος;

Νὰ ξαναγίνῃ ἄγγελος καὶ νὰ πάη πάλι κοντά στὸν
καλὸ Θεό!

·Η τιμωρία

Η πόρτα τῆς τάξης μας ἄνοιξε ξαφνικά. Θὰ ἔμπαινε
ὁ ψυριος Διευθυντής;... "Ω, όχι!..

Μπήκε ἔνα μικρὸς ζῶο, κουνώντας τὴν οὐρά του. "Ε-
τρεξε πρός τὴν Ρένα γαυγίζοντας χαρωπά.

Τὰ παιδιά μάκρυναν τὸ λαιμό τους νὰ τὸ ίδοῦν καὶ
μερικὰ τό φώναξαν μὲ τὸ ὄνομά του:

—Λέων, Λέων!..

Η Ρένα τὰ εἶχε χαμένα. Τί νὰ ἔλεγε στὴ δασκάλα της;..

—Στὸ σπίτι!.. διέταξε τὸ σκυλάκι, ἀλλὰ ὁ Λέων δὲν εἶχε
καμμὶα διάθεση νὰ τὴν ἀκούσῃ.

"Εφτασε ὁ ἐπιστάτης μὲ τὴ σκούπα.

—Μὲ συγχωρεῖτε, Κυρία, εἶπε ἡ Ρένα. Δὲν ἔχω ίδη πιὸ
πεισματάρικο σκυλί. "Ηθελε καλὰ καὶ σώνει νὰ μπῇ στὴν
τάξη. Ἀλλὰ θὰ τὸν πιάσω...

Κοντὰ στὴ Ρένα ὁ Λέων ἔγινε σωστὸς.. λιοντάρι. Θὰ
μποροῦσε νὰ τὰ βάλῃ μὲ δέκα ἐπιστάτες. Τρίζει τὰ δόντια
του^ς κι ἀρχίζει νὰ γαυγίζῃ γιὰ νὰ προκαλέσῃ μεγαλύτερο
φόβο.

"Η δασκάλα χαμογελάει.

—Αφῆστε το, λέει στὸν ἐπιστάτη. Θὰ εἰναι φρόνιμο.

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τὸ σκυλάκι τὸ ρωτᾶ:

—Δὲν εἰναι ἔτσι, Λέων; Δὲν θὰ εἰσαι φρόνιμος;

Μὲ ὅλα αὐτὰ ἡ δασκάλα ἥθελε νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν
παρουσία τοῦ σκυλιοῦ καὶ νὰ κάμη τὰ παιδιά νὰ τὸ προσέ-
ξουν. "Ηθελε νὰ τὸ παρατηρήσουν κι ἔπειτα νὰ ἐκφράσουν
τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά τους πρὸς τὰ σκυλιά,
ποὺ εἰναι οἱ πιστοὶ φίλοι τοῦ ἀνθρώπου.

Ο Λέων ἔνιωσε, θαρρεῖς, πῶς οἱ ματιές ὅλων τῶν παι-
διῶν εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐπάνω του καὶ ζήτησε νὰ γίνη πιὸ
σπουδαῖος. Δαγκάνει λοιπὸν τὸ πόδι μιᾶς καρέκλας, γυ-
ρίζει γύρω - γύρω νὰ πιάσῃ τὴν οὐρά του, ἀναποδογυρίζει τὸ
καλάθι μὲ τὰ χαρτιά...

"Ω, τὸ ἔχει παρακάνει!.. Η Ρένα τὸν διατάσσει:

—Τιμωρία... γρήγορα!..

Ο Λέων σιγά - σιγά πῆγε καὶ κάθησε πίσω ἀπὸ τὸν πί-
νακα.

‘Η ήσυχία ξαναγύρισε στήν τάξη. Τὰ παιδιά κάθονται καὶ γράφουν ὅ,τι ξέρουν γιὰ τὰ σκυλιά.

Κι ὁ Λέων, χωρὶς νὰ ύπολογίζῃ καὶ πολὺ τὴν τιμωρία, κουρασμένος μᾶλλον ἀπὸ τὸ παιγνίδι, κοιμᾶται ἥσυχα στὴ γωνιά...



ΜΧ Οἱ καλὶς πράξεις

ΑΟ Τὰ παιδιά ἔκαμαν τὸ σπίτι ἄνω κάτω μὲ τὰ παιγνίδια τους. Στὸ τέλος ὁ Πετράκης ἐσπασε ἔνα ποτήρι, καθώς ἐπετοῦσε τὸ τόπι του στὴν Αὔγη.

Σταμάτησαν τρομαγμένα κι ἄρχισαν νὰ μαζεύουν τὰ γυαλιὰ τοῦ ποτηριοῦ.**ΧΟ**

Ἐκείνη τῇ στιγμῇ φάνηκε ἡ μητέρα.

— Κακὴ πράξη, βλέπω ὅτι κάνατε σήμερα. Θὰ κάνετε δύμως καὶ καμμιά καλή; **Α**

— Ἔγώ, μητέρα, είμαι μικρὸς ἀκόμα! εἶπε ὁ Πετράκης.

— Ἔτσι ἔλεγε κι ἔνα φτωχὸ κοριτσάκι κάποτε: «Είμαι μικρὴ γιὰ νὰ κάμω τὸ καλό. Πῶς νὰ εὐχαριστήσω τὸν Θεό?».

— Καὶ τί ἔκαμε; ρώτησαν τὰ δυὸ παιδιά μὲ μιὰ φωνὴ.

‘Η μητέρα, ποὺ γύρευε εύκαιρίες γιὰ νὰ λέη φρόνιμα λόγια στὰ παιδιά της, συνέχισε:

— “Ἐνα πρωὶ ἡ μικρὴ πῆγε στὸν κάμπο γιὰ λουλούδια. Ἐκεῖ, ποὺ ἔσκυψε νὰ κόψῃ ἔνα, τυλίχτηκαν τὰ μαλλιά της στὰ κλαδιά μιᾶς ἀγριοτριανταφυλλιᾶς. Ἡ μικρὴ τὰ ξετύλιξε. Κοίταξε τὸ φυτό καὶ εἶδε τὰ φύλλα του μαραμένα.

«Θεέ μου, διψᾶ ἡ ἄμοιρη», σκέφτηκε κι ἔτρεξε στὸ ρυάκι. Ἐκεῖ εἶδε μιὰ πέτρα, ποὺ ἐμπόδιζε τὸ νερὸ νὰ τρέχῃ ἐλεύθερα. Τὴν παραμέρισε. Τὸ νερὸ ἔτρεξε τότε μὲ χαρωπὸ κελάρυσμα.

Τὸ κοριτσάκι πῆρε ἀρκετὸ νερὸ καὶ πότισε τὴν ἀγριοτριανταφυλλιά. Ἐπειτα μάζεψε λουλούδια καὶ γύριζε στὸ σπιτάκι του.

Στὸ δρόμο συνάντησε ἔνα φτωχὸ γέρο, ποὺ τῆς ζήτησε ἐλεημοσύνη. Τί νὰ τοῦ δώσῃ; Τοῦ ἔδωσε ἔνα μπουκετάκι ἀπὸ τὰ λουλουδάκια της.

—Σ' εὐχαριστῶ, μικρούλα. Νὰ εἰσαι εὐλογημένη, ποὺ κάνεις καλὲς πράξεις! τῆς εἶπε ὁ φτωχός.

Τὴν νύχτα ἐκείνη ἡ μικρὴ κοιμήθηκε εύτυχισμένη. Στὸ νοῦ της ώστόσο στριφογύριζαν τὰ λόγια: «Νὰ εἰσαι εὐλογημένη».

Τὸ ἄλλο πρωὶ, ποὺ πῆγε γιὰ λουλούδια, ἀκουσε τὸ κελάρυσμα τοῦ ρυακιοῦ. Τῆς φάνηκε πὼς ψιθύριζε: «Νὰ εἰσαι εὐλογημένη». Εἶδε καὶ τὴν ἀγριοτριανταφυλλιὰ ζωηρή. Τῆς ἔλεγε κι αὔτὴ τὸ ἴδιο.

Ἡ μικρὴ ἔνιωσε τότε μεγάλη χαρά. Κατάλαβε πὼς κι ὁ πιὸ φτωχὸς κι ὁ πιὸ ἀδύνατος μπορεῖ νὰ κάμη καλὲς πράξεις. 

'Η ἀλήθεια

Ἡ Νίκη εἶχε τὴν κακὴ συνήθεια νὰ λέη ψέμματα.

Σήμερα ἔλειπε ἡ μητέρα της. ቩ Νίκη πῆρε τὸ χρυσὸ δαχτυλιδάκι της καὶ ἔπαιζε μ' αὐτὸ στὸν κῆπο. Ἐκεὶ τὸ ἔχασε.

“Οταν γύρισε ἡ μητέρα, ζήτησε τὸ δαχτυλίδι, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔβρισκε.

—Νίκη, εἰδες τὸ δαχτυλίδι μου ; τὴ ρωτᾶ.
—”Οχι, μαννούλα, λέει ἀνήξερη τάχα ή Νίκη.
—Μήπως τὸ πῆρες νὰ παιξῆς καὶ τὸ ἔχασες ;
—Ούτε τὸ εἰδα κάν, μητέρα.

“Η Νίκη εἶπε τὸ ψεμματάκι της.

Αὐτὸ ὅμως τῆς ἔφερε στενοχώρια. Κι οἱ στενοχώριες δὲν μᾶς ἀφήνουν οὔτε στὸν ὑπνο μας νὰ ἡσυχάσωμε. Γίνονται ὅνειρα καὶ μᾶς βασανίζουν.

“Ἐτσι ή Νίκη ὀνειρεύτηκε πῶς ἥταν στὸν κῆπο κι ἔψαχνε γιὰ τὸ δαχτυλίδι. Ἐκεῖ εἶδε κάτι νὰ λάμπῃ στὰ χόρτα. Νὰ ἥταν τὸ δαχτυλίδι;

“Εσκυψε νὰ ιδῇ, ἀλλὰ δὲν ἥταν. Ἡταν μιὰ μικρὴ νεράιδα, ποὺ τῆς μίλησε μὲ σιγανὴ φωνή :

—Είμαι ή Ἄλήθεια κι ἥρθα νὰ σου ἐπῶ νὰ κόψης τὴν κακὴ συνήθεια. “Αν μ’ ἀγαπήσης, θὰ σὲ ἀγαποῦν ὅλοι.

‘Η Νίκη ἥθελε νὰ ὑποσχεθῇ στὴν Ἄλήθεια, πῶς θὰ τὴν ἀγαπᾶ στὸ ἔξης, ἀλλὰ ξύπνησε.

Κι ἀποφάσισε τότε νὰ κόψῃ τὸ ψέμμα, ποὺ λερώνει τὴν ψυχή.



Tὰ τρία παιδιά

Τρεῖς μητέρες ἔπαιρναν νερὸ στὸ πηγάδι καὶ συζητοῦσαν γιὰ τὰ παιδιά τους.

—Ο γυιός μου -εἶπε ή πρώτη μητέρα -εἶναι τετραπέρατος. Κανένα παιδί δὲν τὸν ξεπερνᾶ στὰ παιγνίδια καὶ στὴν ἔξυπνάδα.

— Ό δικός μου γυιός - λέγει ή άλλη - τραγουδάει σάν άηδόνι. Είναι μιά φωνή μοναδική..

Ή τρίτη μητέρα ξέμεινε σιωπηλή.

— Γιατί δέν μᾶς λέσες κάτι και γιά τὸ δικό σου παιδί ; τὴ ρώτησαν οἱ ἄλλες.

— Τί νὰ εἰπῶ ; Ό δικός μου γυιός δέν έχει τίποτα τὸ ιδιαιτερο!.. άπάντησε ταπεινά ή τρίτη μητέρα.

Οἱ μητέρες γέμισαν τὶς στάμνες τους κι ἔφυγαν.

“Ενας γεροντάκος, που ἄκουσε τὴ συζήτησή τους, τὶς ἀκολούθησε.

Σὲ λίγο οἱ μητέρες σταμάτησαν νὰ ξεκουραστοῦν. Οἱ βαρειές στάμνες πόνεσαν τὴ μέση τους.

Τότε ἔτρεξαν κοντά τους τὰ τρία παιδιά τους. Τὸ παιδί τῆς πρώτης μητέρας ἄρχισε νὰ κάνῃ τοῦμπες κι ὅλες γέλασαν μὲ τὰ καμώματα καὶ τὴ σβελτάδα του. Τὸ παιδί τῆς ἄλλης μητέρας ἄρχισε νὰ τραγουδᾶ ἔναν ὠραῖο σκοπό. Οἱ μητέρες τὸ ἄκουαν μ' ἀνοιχτὸ τὸ στόμα. Τὸ παιδί τῆς τρίτης ἔτρεξε στὴ μητέρα του καὶ τῆς πῆρε τὴ στάμνα.

Οἱ μητέρες τότε ρώτησαν τὸ γέρο, ποὺ σταμάτησε κι αὐτὸς κι ἔβλεπε τὰ παιδιά:

— Λοιπόν, παππού, πῶς σοῦ φαίνονται τὰ παιδιά μας ;

Κι δέ γέρος ἀπάντησε:

— Ποιά παιδιά ; Ἐγὼ εἶδα μόνο ἔνα!...

Τὸ ωραιότερο δῶρο

Μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς Δημιουργίας ὁ Κύριος δέχτηκε σὲ ἔνα μεγάλο δάσος ὅλα τὰ πλάσματά Του. Θά ξδινε στὸ καθένα τὸ δῶρο του.

Λέει στὴν κουκουβάγια:

— Σοῦ δίνω δυὸ μάτια, ποὺ θὰ τρομάζουν ὅλη τὴ δημιουργία. Θὰ εἰσαι ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος ὅλων. Εἰσαι εὔχαριστη μένη;

— Είμαι ! Εἶπε ή κουκουβάγια γεμάτη ύπερηφάνεια.

“Υστερα εἶπε στὸ παγώνι :

— Σὲ σένα χαρίζω ἔνα πολύχρωμο φόρεμα. Θὰ εἰσαι ὁ βασιλιάς τῆς δύμορφιᾶς. “Ολοι θὰ σὲ θαυμάζουν καὶ θὰ σὲ ζηλεύουν.

Τὸ παγώνι ἔφυγε πολὺ εύχαριστημένο.

— Καὶ σύ τί ἐπιθυμεῖς; λέει ὁ Κύριος στὸ ἀηδόνι.

— Πατέρα - λέει τὸ ἀηδόνι - ἔγω δὲν θέλω νὰ τρομάζω κανένα. Μή μου δώσης, σὲ παρακαλῶ, τὴν δυμορφιά. Δὲν θέλω νὰ μὲ ζηλεύουν. Θὰ ἥθελα νὰ μου δώσης τὸ χάρισμα νὰ τραγουδῶ. "Ετσι θὰ δίνω τὴ χαρὰ σὲ ὅλα τὰ πλάσματά Σου.

— Θὰ σου δώσω λίγη ἀπὸ τὴ μουσική, ποὺ τέρπει τὴ ζωὴ στὸν οὐρανό! λέει ὁ Κύριος. "Ολοι θὰ σὲ ἀγαποῦν καὶ σὺ θὰ γίνης στ' ἀλήθεια εύτυχισμένο.

"Ετσι κι ἔγινε. Καὶ τὸ ἀηδονάκι πῆρε τὸ ώραιότερο δῶρο.



'Αετὸς καὶ κουκουβάγια

‘Ο ἀετὸς καὶ ἡ κουκουβάγια εἶπαν νὰ ζήσουν σὰν φίλοι.

— Γνωρίζεις τὰ παιδιά μου; τοῦ λέει ἡ κουκουβάγια.

— "Οχι, δὲν τὰ εἰδα ποτέ.

— Τότε κινδυνεύουν ἀπὸ σένα.

— Πέξ μου πῶς είναι καὶ σου ὑπόσχομαι νὰ μὴν τὰ πειράξω ποτέ.

— Είναι μικρά, δυμορφα, καλοκαμωμένα.

— Νά είσαι ξυγχη! βεβαίωσε ὁ ἀετός.

Μιὰ ήμέρα ὁ ἀετὸς εἶδε σὲ μιὰ κουφάλα κάτι κακομοιριασμένα πουλάκια. Πεινασμένος, ὅπως ήταν, τὰ ἔφαγε.

‘Η κουκουβάγια βρῆκε τὴ φωλιὰ της ἀδειανή.

“Ετρεξε στὸν ἀετὸ καὶ παραπονέθηκε.

— Δὲν φταίω ἔγω!... Τὰ εἰδα τόσο ἄσχημα!...

— Μὰ ήταν παιδιά μου. Τὰ ἔβλεπα ως τὰ δυμορφότερα!...

Τὰ γυαλιά

‘Ο Πετράκης φόρεσε γυαλιά στὰ μάτια. Τὸ εἶπε ὁ γιατρός. ‘Ηταν λοιπὸν στενοχωρημένος καὶ παραπονέθηκε στὴ μητέρα του:

—Μητέρα, μ’ ἐνοχλοῦν αὐτὰ τὰ γυαλιά!...

—Δὲν γίνεται ἀλιῶς, Πετράκη. Πάρε το ἀπόφαση.

Τὸ πῆρε ἀπόφασηκι δὲ Πετράκης καὶ τὰ φοροῦσε. Ἐπερίμενε δὲ μὲ λαχτάρα νά ἔρθη τὸ βράδυ. Τὰ ἔβγαζε τότε κι ἔνιωθε ξεκούραση.

Κάποιο βράδυ δύμως ξέχασε νὰ τὰ βγάλῃ. Κοιμήθηκε λοιπὸν μὲ τὰ γυαλιά. Θέλεις ἀπὸ αὐτό, θέλεις καὶ γιατὶ τοῦ βασάνιζαν πάντα τὴ σκέψη, δλη τὴ νύχτα εἶχε νὰ κάμη μὲ τὰ γυαλιά.

... “Ετρεχε, λέει σ’ ἔνα δρόμο κι ὅλο σκόνταφτε, καθώς φοροῦσε τὰ γυαλιά του.

Συνάντησε τότε μιὰ μικρὴ νεράιδα, ποὺ τοῦ εἶπε μὲ γλυκιὰ φωνή:

—Γιατί, Πετράκη, δὲ χωνεύεις τὰ γυαλιά σου;

—Μὲ ἐνοχλοῦν καὶ μοῦ πληγώνουν τὰ αὐτιά.

—Ναι, ἀλλὰ μὲ τὰ γυαλιά βλέπεις καλύτερα. Δὲν είναι ἔτσι;

—Αὕτο είναι σωστό. Στὴν ἀρχὴ ύπόφερα. Μὲ τὸν καιρὸ δύμως συνήθισα.

—Θέλεις νά βλέπης ἀκόμα καλύτερα;

—Καὶ βέβαια θέλω.

—Δῶσε μου τότε τὰ γυαλιά σου νὰ τὰ καθαρίσω μὲ τὸ μαντηλάκι μου. “Ετσι θὰ τὰ βλέπης ὅλα. Δὲν θὰ σου ζεφεύγη κι ἡ παραμικρὴ λεπτομέρεια. Ἀρκεῖ μονάχα νὰ μὴ γελάσης γιὰ δὲ τι βλέπεις. ”Αν γελάσης, θὰ βλέπης πιὰ κανονικά, δπως τώρα.

‘Ο Πετράκης φόρεσε πάλι τὰ γυαλιά, ποὺ εἶχε καθαρίσει ἡ νεράιδα μὲ τὸ μαντηλάκι της.

Τί δυμορφα, ποὺ ἔβλεπε τώρα!.. “Ολα τὰ ἔβλεπε. φωτεινά, σχεδὸν διάφανα...

Σὲ λίγο συνάντησε τὸν φίλο του Ἀνδρέα.

—Γειά σου, Πετράκη!.. τοῦ λέει δ Ἀνδρέας.

‘Ο Πετράκης είδε ένα μικρό λουλουδάκι νά βγαίνη άπο τὸ στόμα τοῦ φίλου του καὶ νὰ χάνεται ἀμέσως.

—Καλὸ καὶ τοῦτο! σκέφτηκε. “Ωστε τὰ καλὰ λόγια μας μοιάζουν μὲ λουλούδια; ..

Πιὸ κάτω είδε δυὸ παιδιά ποὺ μάλλωναν.

—Είσαι κλέφτης!.. εἶπε τὸ ἔνα.

“Ἐνα φίδι ἐξεπήδησε άπὸ τὸ στόμα του καὶ χάθηκε σὰν καπνός.

—Κι ἐσὺ είσαι ψεύτης! εἶπε τὸ ἄλλο παιδί.

“Ἐνα βατραχάκι βγῆκε τότε άπὸ τὸ στόμα του.

‘Ο Πετράκης ἔφυγε ἀηδιασμένος καὶ γύρισε σπίτι του.

—“Ἐλα ἀγόρι μου!.. τοῦ εἶπε ἡ μητέρα.

“Ἐνας ἄγγελος ἔστεκε πίσω της χαμογελαστός. “Υστερα διαλύθηκε σὰν σύννεφο.

—Πετράκη, παίζομε; τοῦ λέει ἡ Αύγή.

Μιὰ ὅμορφη πεταλούδα κάθισε στὰ μαλλιά της. “Ἐμεινε ἐκεῖ γιὰ λίγες στιγμὲς κι ἀνοιγόκλεισε τὰ φτερά της.

«Τώρα δὲν βλέπω μονάχα μὲ τὰ γυαλιά, ἀλλὰ παραβλέπω», σκέφτηκε ὁ Πετράκης. Πρέπει νὰ προσέχῃ κανεὶς τὰ λόγια του»!

Η γλώσσα

Μ Η δασκάλα εἶπε :

— Γιὰ νὰ καταλάβετε, παιδιά, τί πρᾶγμα είναι ἡ γλώσσα, θὰ σᾶς εἰπῶ μιὰ Ιστορία.

Τὰ παιδιά ἔγιναν δλο.. αύτιά, νὰ τὴν ἀκούσουν.

Καὶ ἡ δασκάλα ἀρχισε:

Στὰ πολὺ παλιὰ χρόνια ζοῦσε ένας ἔξυπνος ἄνθρωπος, ποὺ τὸν ἔλεγαν Αἴσωπο. Ο Αἴσωπος ἦταν πολὺ φτωχὸς κι ἔκανε τὸν μάγειρο στὸ σπίτι ἐνὸς πλουσίου.

Μιὰ ἡμέρα ὁ ἀφέντης του τοῦ λέει :

— Αύριο θὰ κάμω τραπέζι σὲ μερικοὺς καλοὺς φίλους μου. Θέλω νὰ μᾶς ἐτοιμάσης φαγητά άπὸ τὸ καλύτερο

πρᾶγμα, ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀγορά. Θὰ τὸ ἀγοράσῃς, ὅσο
ἀκριβά κι ἀν πουλιέται.

‘Ο Αἰσωπος πῆγε στὴν ἀγορὰ καὶ ἀγόρασε γλῶσσες.
Γλῶσσες ἀπὸ ἀρνιά, ἀπὸ κατοίκια, ἀπὸ μοσχάρια. Τὶς μα-
γείρεψε καὶ περίμενε.

“Οταν ἐτοιμάστηκε τὸ τραπέζι καὶ τὸν πρόσταξαν νὰ
πάη τὰ φαγητά, δὲ Αἰσωπος ἔφερε μὲ τὴν σειρὰ γλῶσσες
βραστές, γλῶσσες τηγανητές, γλῶσσες μὲ χόρτα, γλῶσσες
ψητές στὴν σχάρα...”

Θύμωσε δὲ ἀφέντης καὶ τοῦ λέει :

— Αἴσωπε, σὲ πρόσταξα νὰ κάμης φαγητὰ ἀπὸ τὸ καλύ-
τερο πρᾶγμα, ποὺ ἔχει ἡ ἀγορά.

— Αὐτὸ ἔκαμα, ἀφέντη ! ἀπάντησε δὲ ἔξυπνος δοῦλος. Τὸ
καλύτερο πρᾶγμα, ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, εἶναι ἡ γλώσ-
σα. Μὲ αὐτὴν λέγονται ὅλα τὰ καλὰ λόγια καὶ ὅλη ἡ σο-
φία τοῦ κόσμου. Μὲ αὐτὴν προσευχόμαστε καὶ στὸν Θεό!..

— “Ἐχεις δίκηο ! παρατήρησε δὲ ἀφέντης. Τότε αὔριο, ποὺ
θὰ ἔρθουν πάλι οἱ φίλοι μου, νὰ μᾶς ἐτοιμάσης φαγητὰ ἀπὸ
τὸ χειρότερο πρᾶγμα, ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. ”Ετσι θὰ
ἀλλάξωμε φαγητό ...”

— Πολὺ καλά ! εἰπε δὲ Αἴσωπος, κι ἔτρεξε στὴν ἀγορά.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ φαγητὸ ἦταν ἐτοιμό στὴν ὥρα του.
Κι ὅταν δὲ Αἴσωπος πῆρε τὴν ἐντολὴ νὰ φέρῃ τὰ φαγητά,
ἐπανάλαβε ἀκριβῶς τὰ ἴδια, ποὺ εἶχε κάμει καὶ τὴν προη-
γούμενη ἡμέρα.

‘Ο ἀφέντης τώρα ἔγινε κατακόκκινος ἀπὸ τὸ θυμό του.

~~ΑΧ~~ Νομίζεις, δοῦλε, δτι θὰ μᾶς περιπαίζης ; Γιατί μᾶς
φερες τὰ ἴδια φαγητά ;

— Κυριέ μου, ἀπάντησε δὲ Αἴσωπος, ἔκαμα αὐτὸ ποὺ μοῦ
εἴπατε. Τὸ χειρότερο πρᾶγμα, ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο,
εἶναι ἡ γλώσσα.

— Μὰ χθὲς τὸ διάλεξες γιὰ καλύτερο!..

— Εἶναι τὸ καλύτερο, ἀλλὰ καὶ τὸ χειρότερο ~~δ~~Μήπως κά-

θε κακός λόγος δὲν λέγεται μὲ τὴν γλώσσα; Μήπως οἱ
βλασφημίες δὲν λέγονται μὲ αὐτήν;..

‘Ο ἀφέντης σκέφτηκε γιὰ λίγο καὶ τοῦ λέει:

— “Εχεις δίκηο! Ἡ γλώσσα σου σὲ ἔσωσε καὶ σένα, Αἴ-
σωπε!..”

DX ‘Η γλώσσα εἶναι δίκοπο
καὶ κοφτερὸς μαχαίρι
καὶ ἂν δὲν τὴν προσέξωμε
πολλὲς πληγὲς κᾶς φέρει. O

Τὸ καράβι

— Καράβι, καραβάκι,
ποὺ πᾶς γιαλό-γιαλό,
μὲ γαλανὴ σημαία
καὶ μὲ χρυσὸς σταυρό;

— Πηγαίνω γιὰ σιτάρι
κεῖ πέρα στὴ Βλαχιά,
ποὺ τρῶν’ οἱ βλαχοπούλες
μὲ τὰ χρυσὰ μαλλιά.

— Καράβι, καραβάκι,
ποὺ πᾶς γιαλό-γιαλό;
“Αν εἰσαι γιὰ τὴν Πόλη,
στάσου νὰ ρθῶ κι ἐγώ.
(Δημοτικό)



Τὰ ὁπωρικὰ συνεδριάζουν

Μιά ήμέρα τὰ ὁπωρικά ἔκαμαν συνέδριο.

“Υστερα ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ τὰ πουλιά, εἶπαν κι αὐτὰ νὰ βγάλουν τὸν βασιλιά τους.

Τὸ συνέδριο ἔγινε μέσα σὲ ἔνα ὡραῖο περιβόλι. “Ισως ἐκεὶ ἄλλοτε νὰ ἥταν ὁ Παράδεισος.

“Ηταν μιὰ γλυκιὰ ήμέρα. Τὰ δέντρα φοροῦσαν τὴν καλύτερη πράσινη φορεσιά τους. Τὰ πουλιά κελαδοῦσαν γλυκά.

Ἐκεὶ είχαν μαζευτῆ ὅλα τὰ ὁπωρικά. Ηταν πανόραμα νὰ τὰ βλέπῃ κανεὶς καὶ νὰ τὰ θαυμάζῃ.

Χαρὰ τοῦ πρώτου καλοκαιριοῦ τὰ κόκκινα κεράσια καὶ τὰ χρυσά βερύκοκκα.

‘Απόλαυση τὰ ζουμερά ἀχλάδια, τὰ μοσχοβολημένα ροδάκινα, τὰ γλυκὰ πεπόνια καὶ τὰ δροσερὰ καρπούζια.

Καλύτερα ἀπ’ ὅλα ὅμως ἦσαν τὰ σταφύλια, μὲ τὴν πλούσια ἐμφάνισή τους καὶ μὲ τὸν ἀφθονο χυμό, ποὺ εἶναι γεμάτος θρεπτική δύναμη. Καὶ τί ποικιλία, ποὺ παρουσίαζαν, σὲ χρώματα, σὲ σχήματα, σὲ γεύση καὶ ἄρωμα!..

Σταφύλια λευκά, κίτρινα, πρασινωπά, κοκκινωπά, μελανωπά. “Αλλα μὲ ρόγες σφαιρικές κι ἄλλα μὲ μακρουλές, ἄλλα γιὰ πατητήρι κι ἄλλα γιὰ τραπέζι.

“Ησαν ἀκόμη καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ὁπωρικά καὶ τὸ καθένα διεκδικοῦσε γιὰ τὸν ἔαυτό του τὸ σκῆπτρο τοῦ βασιλιά.

‘Ανάθεσαν λοιπὸν σὲ ἔνα παιδάκι νὰ κάμη τὴν ἐκλογή. Θὰ δοκίμαζε ἔνα-ἔνα τὰ φροῦτα μὲ τὴ σειρά. Θὰ προτιμοῦσε τὸ καλύτερο καὶ θὰ τὸ δνόμαζε βασιλιά τῶν ὁπωρικῶν.

Κάθε φροῦτο είχε ἔνα φίλο γιὰ ἀντιπρόσωπο. Αὐτὸς θὰ τὸ πήγαινε στὸ παιδάκι.

“Ετσι τὸ σπουργιτάκι πήγε στὸ παιδί ἔνα κεράσι. Τὸ κοράκι τοῦ πήγε τὸ ἀχλάδι. ‘Η ἀλεπού ἔνα σταφύλι, δισυκοφάγος ἔνα σύκο κι ἄλλα πουλιά ἐπῆγαν ἄλλα φροῦτα.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅμως μονάχα τὴν ὅρεξη τοῦ παιδιοῦ ἀνοιξαν.

Στὸ τέλος τοῦ εἶπαν:

—Πήγαινε τώρα νὰ διαλέξης τὸ φροῦτο, ποὺ σου ἄρεσε.
Θὰ φᾶς ὅσα θέλεις ἀπὸ αὐτό. Μὰ ἀπὸ αὐτὸ μονάχα, τὸ
ἀκοῦς;

Τὸ παιδάκι προχώρησε μέσα στὸ περιβόλι. Πέρασε
ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ κεράσια καὶ σταμάτησε λίγο. Πάλι προχώ-
ρησε. Εἶδε γιὰ μιὰ μιὰ στιγμὴ τὰ σύκα κι ὕστερα τὰ πεπό-
νια. "Εριξε μιὰ ματιὰ στὰ σταφύλια. Δὲν κρατήθηκε πιά.
"Αρχισε νὰ τρώῃ μὲ τὴν ψυχή του.

—Ζήτω ὁ βασιλιάς μας!. φώναξαν τότε ὅλα τὰ φροῦτα.



Τὸ καλοκαίρι

Ο κάμπος λάμπει
σὰν ἔνα ἀστέρι,
βουνὰ καὶ κάμποι,
δένδρα, νερά
γιορτάζουν πάλι
καθὼς προβάλλει
τὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χρά!

Φωνοῦλες, γέλοια
φέρνει τ' ἀγέρι
μέσα στ' ἀμπέλια
τὰ καρπερά.
Παιδιά ἀγγελούδια
ψάλλουν τραγούδια
στὸ καλοκαίρι.
Θεοῦ χαρά!

(Κ. Παλαμᾶς)

Περιεχόμενα



Φθινόπωρο (Χλ. Αχαικοῦ)	Σελ.	2	'Ο μικρὸς ἄγγελος	Σελ.	48
Φεύγουν τὰ χειλιδόνια	"	3	'Ο ἀδελφούλης	"	49
Ξαναγυρίζω (Δ. Παπαδήμα)	"	4	Τὰ παπουτσάκια τῆς Αὐγῆς	"	50
'Η πρώτη ἡμέρα	"	5	Τὸ σπειρὶ καὶ τὸ χιόνι	"	51
Τὸ ἐπάγγελμα τῶν ἄλλων	"	6	'Η ἀμυγδαλιά	"	52
'Η ἀπάντηση	"	7	'Απὸ τὰ λόγια στὰ ἔργα	"	53
'Η καθαρὴ ποδιά	"	8	'Η Ἀποκριά	"	54
'Η γιορτὴ τῆς Σημαίας	"	9	Τὸ μήνυμα	"	57
'Ο στρατιώτης	"	10	Εἶναι καρδὶς	"	58
"Ἐνα γράμμα (Στ. Μπολέτση)	"	11	'Η ἁνοιξη στὴν ἔξοχὴ	"	59
Τὸ χωρί (Κ. Νεοφώτιστου)	"	11	'Η ἐξδροῦν	"	60
Καλὰ παιδιά καλοῦ πατέρα	"	12	'Η καλλιέργεια ἐποχὴ	"	61
'Ο πρῶτος φίλος τοῦ ἀνθρώπου	"	13	'Η χειλιδονοφαλιά	"	63
Τὸ πρῶτο παντελόνι	"	14	'Η θυσία τῆς Ἱφιγένειας	"	64
'Ο ἀληθινὸς θεὸς	"	16	'Ελληνοπόλις (Α. Μάτεσι)	"	66
Προσευχὴ (Ι. Πολέμη)	"	16	'Η Εθνικὴ Γιορτὴ	"	66
'Ο μόνος σοφὸς	"	17	'Απρίλις (Γ. Κατακούζηνοῦ)	"	66
Τὸ μέθημα	"	18	Μενέζης (Ι. Πολέμη)	"	67
'Ο Άζωρ (Β. Φρέρη)	"	20	Οἱ μαργαρίτες τῆς Ηαναγίας	"	67
'Ο δινεμος ταξιδεύει	"	21	Λαμπρὴ (Δ. Σολωμοῦ)	"	68
Τὸ πρωτοβρόχι	"	22	Τὸ Πάσχα	"	69
Οἱ σταγάκι τοῖς τῆς βροχῆς	"	23	Τὰ δύο ἀδελφάκια	"	70
Ποταμάκι μου (Δ. Στρογγυλοῦ)	"	25	Τὸ ἀστρο κουνελάκι	"	72
'Ο κῆπος τοῦ σχολείου	"	25	'Ο ἀληθινὸς πλοῦτος	"	75
Τὸ φιλόσειν δένδρο	"	26	Δύκος ἢ κούτσουρο	"	76
Παππούς καὶ ἔγγονάκι	"	28	Δόρια καὶ ἔργα	"	76
Τὸ πρώτο χιόνι	"	29	Τὸ σχολεῖο τῶν γρύλλων	"	77
"Αγια ἡμέρα (Μ. Βασιλικοῦ)	"	30	Τὸ τρίτο αὐγό	"	79
Χριστούγεννα	"	31	Τὸ φεγγάρι	"	80
Πρωτοχρονιά	"	34	'Ο Θεός (Γ. Καζαντζάκη)	"	81
"Αγιε Βασίλη (Φ. Κριτέλη)	"	34	"Ἐνας ἄγγελος στὴ γῆ	"	82
Μιὰ δύνσκολη ἔκλογη	"	35	'Η τιμορία	"	84
'Η βιτρίνα (Στ. Μπολέτση)	"	35	Οἱ καλές πράξεις	"	85
'Η παλιὰ κούκλα	"	38	'Η ἀλήθεια	"	86
Τὸ νόστιμο φαγητό	"	39	Τὰ τρία παιδιά	"	87
Οἱ δέκα μικροὶ ἐργάτες	"	40	Τὸ ὠραιότερο δῶρο	"	88
Τὸ σταθὶ τῆς μητέρας	"	42	'Αετός καὶ κουκουβάγια	"	89
Μαννούλα (Στ. Σπεράντσα)	"	43	Τὰ μαγικὰ γυαλιά	"	90
'Απὸ ἀγάπη	"	43	'Η γλώσσα	"	91
Μητέρα καὶ παιδί	"	44	Τὸ καράβι (Δημοτικό)	"	93
'Ο θησαυρός (Ρ. Μπούμπη)	"	46	Τὰ δύωρικα συνεδριάζουν	"	94
'Η μαμά μου (Γ. Βιζυηνοῦ)	"	46	Τὸ καλοκαίρι (Κ. Παλαμᾶ)	"	95
Τὸ πιὸ δύορφο σνειρο	"	47			



024000020072

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

φωτιά δρόμος
Φωτιά στον δρόμο





Δρχ. 16