

ΗΛΙΑ ΓΟΝΤΖΕ

2α



ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΙ--ΣΤΙ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΒΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε. ΑΙΓΑΙΑΙ



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΗΛ. ΓΟΝΤΖΕ

ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Γιὰ τοὺς μαθητὰς τῆς Ε' καὶ ΣΤ' τάξεως
τῶν δημοτικῶν σχολείων.

Σπύρος Ι. Παπασπύρου
Ζωγράφος
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

Σπύρος Ι. Παπασπύρου
Ζωγράφος
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/ΗΠ.

17.802

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.-ΑΘΗΝΑ

4-ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ-4

1933

Μετανυχτικών Σωμάτων
Metanuktikon Somatōn

PRINTED IN GREECE—1933
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α. Ε.

2 ΜΕΡΟΣ Α.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

1. Οι ζεστές χῶρες.

Οι χῶρες που βρίσκονται κοντά στὸν ισημερινὸν τῆς γῆς, λαδή οἱ χῶρες που εἶναι στὴ διακεκαυμένη ζώνη, εἶναι οἱ πιὸ στὲς χῶρες τῆς γῆς. Σ' αὐτὲς ὅλο σχεδὸν τὸν καιρὸν εἶναι κακαίρι. Ἀπὸ τῇ μεγάλῃ ζέστῃ στὴν ἐπιφάνεια τῶν θαλασσῶν, ὃν λιμνῶν καὶ τῶν ποταμῶν γίνεται μεγάλῃ ἔξατμισῃ καὶ ὡρπιοῦνται στὴν ἀτμόσφαιρα πάρα πολλοὶ ἀτμοί· τοὺς ὄλλοντος αὐτοὺς ἀτμῶντος φέρνει ὁ ἄνεμος στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ωρῶν αὐτῶν, ὅπου τὰ βουνά εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὶς παραλίες. καὶ γίνονται σύννεφα πολλὰ καὶ ἀπ' αὐτὰ πέφτουν πολλές βροχές. Γι' αὐτὸν οἱ χῶρες αὐτές δὲν εἶναι μονάχα ζεστές, ἀλλ' οὖν καὶ πολλές βροχές. Τὰ φυτὰ γιὰ νὰ προκόψουν χρειάζονται ύγρασία καὶ ζέστη. Τὰ δυὸ αὐτὰ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν στῶν χωρῶν εἶναι σὲ μεγάλο βαθμό. Γι' αὐτὸν ἔκει τὰ φυτὰ ναι πολλὰ καὶ μεγάλα. Τὰ δέντρα γίνονται πολὺ μεγάλα καὶ κάνουν δάση δυσκολοπέραστα. Ἐκεῖ πολλὰ φυτὰ πρασιζούν κι ἀνθίζουν ὅλο τὸ χρόνο. Τὰ ζῶα τὰ φυτοφάγα βρίκουν ἔκει πολλὴ τροφὴ ὅλο τὸ χρόνο. Ἐκεῖ ζοῦν τὰ πιὸ μεγάλα μυτοφάγα ζῶα, ὅπως ὁ ἐλέφαντας, ὁ ρινόκερος, ὁ ἵπποποτα-ος κι ἄλλα. Κι ἀρπαχτικὰ ζῶα μεγάλα ζοῦν στὶς χῶρες ὑτές, γιατὶ βρίσκουν ἄφθονο κυνήγι. Οἱ πολλές βροχές πέφτουν στὶς χῶρες, που δὲν τὶς χωρίζουν πὸ τὴ θάλασσα ὑψηλὰ βουνά, γιατὶ αὐτὰ κρατοῦν τοὺς τμοὺς· μὲ τὶς βροχές, που πέφτουν ἔκει, ὁ ὀρέας μπαίνει στὸ σωτερικό, ἀφοῦ ἔχασε ἔνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τοὺς ἀτμούς. Οἱ τέτοιες ζεστές χῶρες γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ἔχουν λίγες βροχές. ὃν περισσότερο καιρὸν ἔχουν ξερασία. Γι' αὐτὸν στὶς χῶρες ὑτές δὲν προκόβουν μεγάλα δέντρα καὶ θάμνοι. Μονάχα χλόη κι χορτάρια, που γρήγορα γίνονται καὶ ώριμάζουν τοὺς αρπούς τους, προκόβουν. Οἱ χῶρες αὐτές, ὅπου χλόη καὶ χόρτα προκόβουν κι αὐτὰ γιὰ λίγο καιρό, λέγονται στέππες.

Τὸν καιρό, ποὺ στὶς στέππες γίνονται τὰ χορτάρια κι ἡ χλόη, μαζεύονται πολλὰ φυτοφάγα ζῶα, γιατὶ βρίσκουν πολλὴ τροφή· ἀμα ὅμως ξεραθῆ τὸ χορτάρι κι ἡ χλόη, φεύγουν γι' ἄλλους τόπους, ὅπως οἱ ἀντιλόπες, οἱ καμηλοπάρδαλεις κι ἄλλα.



ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

2. Ὁ Φοίνικας.

Στὴν πατρίδα μας φέρνουν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ πουλοῦν χουρμάδες, ποὺ εἶναι γλυκοὶ καὶ νόστιμοι καρποί. Αὐτοὶ εἶναι καρποὶ τοῦ φοίνικα (χουρμαδὶ ἢ κουρμαδὶ), ποὺ εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ δέντρα τῶν ζεστῶν τόπων.

‘Ο Φοίνικας γίνεται καὶ ὠριμάζει τοὺς καρπούς του στὶς ζεστὲς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ὅπου εἶναι πολλὲς ἔρημες. Γίνεται δέντρο ὑψηλὸ 10 ὥς 25 μέτρα. Τὸ δέντρο αὐτὸ προκόβει καὶ σὲ τόπους σκεπασμένους μὲ ἄμμο, φτάνει μονάχα νὰ βρίσκεται ἀποκάτω ἀπὸ τὸν ἄμμο νερό, γιατὶ οἱ ρίζες του μπαίνουν βαθιὰ στὴ γῆ, ὅπου βρίσκουν νερό. ‘Ο κορμός του γίνεται ἀπὸ τὰ κοτσάνια τῶν φύλλων του, ποὺ κόβουν ἡ ξεραίνονται, καὶ πηγαίνει ἵσα ἀπάνω. Στὴν κορφὴ του γίνεται μεγάλη φούντα ἀπὸ τὰ φύλλα του· κλαδιὰ δὲν κάνει.

Τὰ φύλλα του εἶναι μεγάλα μὲ 2 ὥς 3 μέτρα μάκρος καὶ καθένα χωρίζεται σὲ πολλὰ μικρότερα, ποὺ εἶναι μυτερὰ σὰ λόγχες. ‘Ανάμεσα στὰ φύλλα

φυτρώνουν ὅρθιες θῆκες ἀσπρες καὶ χοντρὲς σὰν τὸ χέρι μας· αὐτὲς ἀνοίγουν καὶ παρουσιάζουν πολλὰ ἀσπρα λουλούδια. ‘Απ’ αὐτὰ γίνονται οἱ καρποὶ σὰ μακρουλὰ

1



καρύδια, στὴν ἀρχὴν πράσινοι κι ἄμα ὥριμάσουν γίνονται χρυσοκίτρινοι ἢ μισοκόκκινοι. Κάθε χουρμάδα γίνεται μεγάλη σὰ δαμάσκηνο κι εἶναι γλυκιὰ ἄμα ὥριμάσει, κι ἔχει ἀπὸ μέσα ἔνα κουκούτσι μακρουλό. Σ' ὅλους τοὺς φοίνικες τὰ λουλούδια τους δὲ γίνονται καρποί· κάνουν μονάχα κίτρινη σκόνη, τὴν γύρην ποὺ μὲ τὸν ἀέρα καὶ τὰ ἔντομα πηγαίνει στὰ λουλούδια ἄλλων φοινίκων, τὰ μπολιάζει καὶ τότε κεῖνα γίνονται καρποί. Οἱ ἀνθρωποι στὰ μέρη τοῦ φοίνικα τὸ ξέρουν αὐτὸν καὶ γιὰ νὰ εὔκολύνουν τὴν καρποφορία, κόβουν κλαδιά μὲ λουλούδια ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φοίνικες καὶ τὰ κρεμοῦν ἀπάνω στοὺς θηλυκοὺς φοίνικες. Πολλὰ τέτοια λουλούδια μὲ τὰ κλαδιά τους κρατοῦν καὶ γιὰ τὸν ἄλλο χρόνο, ἀπὸ φόβο μῆπως δὲν ἀνθίσουν οἱ ἀρσενικοὶ φοίνικες, γιατὶ καὶ τὰ ξερὰ λουλούδια κρατοῦν τὴν γύρη τους πολλὰ χρόνια.

Ο φοίνικας γίνεται σ' ὅλους τοὺς τόπους, ποὺ δὲν ἔχουν πολὺ κρύο, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πολὺ πετρώδεις καὶ βαλτώδεις ἢ πολὺ ὑγρούς· προκόβει ὅμως καλύτερα στοὺς τόπους τοὺς παχεῖς καὶ νοτερούς, ὅπου εὔκολα πολλαπλασιάζεται καὶ ξαπλώνονται οἱ φουντωτές του ρίζες· κάνει πολλοὺς καρποὺς στοὺς λίγο ἀλμυρούς τόπους.

Γιὰ νὰ κάνῃ πολλοὺς καρπούς ὁ φοίνικας καὶ νὰ ὥριμάζῃ καλὰ τοὺς καρπούς του χρειάζεται ζεστὴ καὶ ξερὴ ἀτμόσφαιρα καὶ πολλὰ ποτίσματα μὲ πολὺ νερό. Οἱ Ἀραβεῖς λέγουν «ὁ βασιλιάς τῶν ὀάσεων πρέπει νὰ ἔχῃ τά πόδια του στὸ νερὸν καὶ τὸ κεφάλι του στὴ ζεστὴ τοῦ οὐρανοῦ». Γι' αὐτὸν τὸν καλλιεργοῦν στὶς χῶρες, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ζεστὴ βρίσκεται καὶ πολὺ νερὸν γιὰ πότισμα· τέτοιες χῶρες εἶναι οἱ ὀάσεις τῆς ἐρήμου τῆς βόρειας Ἀφρικῆς. Οἱ φοίνικες γίνονται ἀπὸ σπόρους κι ἀπὸ παραφυάδες (κολοφούσια), ποὺ γίνονται τὸ Φλεβάρη ἢ τὸ Μόρτη. Αὐτὲς τὶς φυτεύουν σὲ τόπο ἀμμουδερὸν καὶ τὶς ποτίζουν συχνὰ κι ἔτσι ριζώνουν γρήγορα. Οἱ καρποὶ τοῦ φοίνικα ὥριμάζουν σ' ἄλλους τόπους ἀπὸ τὸ μῆνα Σεπτέμβρη καὶ σ' ἄλλους ἀπὸ τὸ Δεκέμβρη κι ὕστερα. Τὴν ὥρα, ποὺ θὰ μαζέψουν τοὺς φοίνικες στὶς χῶρες αὐτές, τὴν περιμένουν μὲ τὴν χαρά, ποὺ περιμένομε ἐμεῖς τὸν τρύγο. Κι ἔχουν δίκιο γι' αὐτό, γιατὶ οἱ χουρμάδες χρειάζονται σὲ πολλές ἀνάγκες στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς, ποὺ μὲ μεγάλη ἐπιμέλεια καλλιεργοῦν τὸ εὐλογημένο τοῦτο δέντρο.

Στὶς χῶρες, ποὺ καλλιεργοῦν τοὺς φοίνικες, οἱ χουρμάδες εἶναι ἡ πιὸ σπουδαιότερη τροφὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ προπάντων στοὺς φτωχούς. Τοὺς τρώγουν φρέσκους καὶ ξεροὺς ἡ τοὺς κάνουν ἀλεύρι. Ἀπὸ τὸ σακούλι τοῦ ταξιδιώτη Ἀραβαῖοι χουρμάδες δὲ λείπουν ποτέ. Ἀπὸ τοὺς χουρμάδες κάνουν γλυκίσματα, μέλι, κρασὶ καὶ ξύδι. Ἀκόμα καὶ οἰνόπνευμα ἐκλεχτό.

Ἀπὸ τὴν Βόρεια Ἀφρική καὶ ἀπὸ τὶς χῶρες, ποὺ βρέχει ὁ Περσικὸς κόλπος, πολλὰ φορτία χουρμάδες βγάζουν γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική. Τὴν πιὸ καλὴ ποιότητα καὶ καλύτερα συσκευασμένους χουρμάδες βγάζει ἡ Ἀλγερία καὶ ἡ Τύνιδα. Ἐκεῖ τοὺς χουρμάδες μαζεύουν καὶ στεγνώνουν μαζὶ μὲ τὰ κλωνιά τους· ὑστερα τοὺς συσκευάζουν μέσα σὲ κομψὰ κουτιὰ μικρὰ καὶ μεγάλα κι αὐτοὶ εἶναι οἱ ζαχαράτοι ἡ τοῦ κλαδιοῦ χουρμάδες· αὐτοὶ εἶναι ξανθοί, μαλακοί, ζαχαρωμένοι κι ἔχουν μεγάλη γλυκάδα. Μέσα σὲ ξύλινες κάσες συσκευάζουν δεύτερη ποιότητα χουρμάδες, ποὺ εἶναι στεγνοὶ κι εὔκολα βγαίνει ἡ φλούδα τους. Τελευταία ποιότητα χουρμάδες εἶναι οἱ πατητοί, ποὺ εἶναι μιὰ μάζα μέσα σὲ μεγαλύτερες κάσες.

Οἱ χουρμάδες γενικὰ εἶναι θρεφτικὴ τροφὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα. Τὰ κουκούτσια τους τὰ μουσκεύουν σὲ ζεστὸ νερὸ καὶ τὰ δίνουν οἱ Ἀραβεῖς γιὰ τροφὴ στὰ ζῶα τους. Ἡ σκόνη ἀπὸ τὰ κουκούτσια αὐτὰ χρειάζεται γιὰ νὰ κάνουν διάφορες σκόνες γιὰ τὰ δόντια.

Τὰ φύλλα τοῦ φοίνικα τὰ μεταχειρίζονται στοὺς τόπους αὐτούς, ὅπως ἔμεις τὰ κλαδιά τῆς δάφνης, γιὰ σημεῖο νίκης καὶ τὰ λέγουν βάγια. Μὲ βάγια ἀπὸ φοίνικες ὑποδέχτηκε ὁ λαὸς τὸ Χριστό μας στὴν Ἱερουσαλήμ.

Ἀπὸ τὰ μικρὰ φύλλα τοῦ φοίνικα κάνουν ψάθες, βεντάλιες, καπέλα, σκοῦπτες κι ἄλλα.

Ἡ καρδιὰ τοῦ φοίνικα, πὸν γίνεται ἀπὸ τρυφερὰ φύλλα ἀσπρα, εἶναι λαχανικὸ νόστιμο κι ἐκλεχτὸ καὶ τὸ τρώγουν ὡμὸ ἡ μαγερεμένο μὲ πολλοὺς τρόπους.

Στὴν πατρίδα μας τὸ φοίνικα καλλιεργοῦν γιὰ δέντρο στολισμοῦ στοὺς κήπους καὶ στὶς πλατεῖες· στὰ νότια νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ στὴν Καλαμάτα οἱ φοίνικες ώριμάζουν τοὺς καρπούς τους, ὥστις τέλεια ὅπως στὴν Ἀφρική.

3. Ζαχαροκάλαμο.

Τὸ ζαχαροκάλαμο εἶναι πολὺ χρήσιμο φυτό τῶν ξεστῶν τόπων, γιατὶ ἀπ' αὐτὸ βγαίνει πρὸ πάντων ἡ ζάχαρη.

Αὐτὸ εἰναι φυτό ποὺ ζῆ πολλὰ χρόνια καὶ μοιάζει σχεδὸν μὲ τὸ δικό μας καλαμόμι. Στὰ παλιὰ χρόνια τὸ καλλιεργοῦσαν μονάχα στὶς ἀνατολικὲς Ἰνδίες, σήμερα ἔμως τὸ καλλιεργοῦν καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες, ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς τροπικούς, ὅπως στὴ Νότια Ἀμερική, στὶς Ἀντίλλες κι ἄλλοι.

Ἀπὸ τὶς ρίζες του, ὅπως καὶ στ' ὅλο καλάμι, φυτρώνουν πολλοὶ βλαστοὶ μὲ γόνατα καὶ γίνονται 2 ὥς 6 μέτρα ὑψηλοί. Αὔτοὶ ἔχουν ἀπ' ἔξω χρῶμα πρασινοκίτρινο ἢ γαλάζιο κι ἀπὸ μέσα ψίχα ἀσπρη· καὶ γλυκιά· αὐτὴ δίνει τὴ ζάχαρη.

Τὰ φύλλα του μοιάζουν μὲ τὰ φύλλα τοῦ καλαμιοῦ κι ἔχουν μάκρος 1 1/2 ὥς 2 μέτρα κι ἀρχίζουν ἀπὸ τὰ κόμπια καὶ προχωροῦν σὲ δυὸ σειρές. Τὸ λουλούδι του γίνεται στὴν κορφὴ κι εἶναι σὰν τοῦ καλαμιοῦ.

Τὸ ζαχαροκάλαμο προκόβει σὲ εὔφορο φότοπο καὶ τὸ καλοκαίρι θέλει πότισμα κάθε δεκαπέντε μέρες τὸ λιγώτερο. Τὸ φυτεύουν ὅπως καὶ τὸ καλάμι παίρνοντας παραφυάδες ἢ βλαστάρια ποὺ εὔκολα φίχνουν ρίζες. Άμα τὸ ζαχαροκάλαμο μεγαλώσει καὶ κοντεύει ν' ἀνθίσῃ, κόβουν τοὺς βλαστοὺς πρῶτα στὰ ἀπάνω καὶ στὸ δεύτερο χέρι στὰ πιὸ χαμηλά. Τὰ κομμάτια τὰ κάνουν δέματα καὶ τὰ μεταφέρουν στὰ ἐργοστάσια, ὅπου μὲ ἐπίτηδες μηχανήματα βγάζουν τὴ γλυκιὰ ψίχα, ποὺ ἀπ' αὐτὴ κάνουν τὴ ζάχαρη. Οἱ ούσιες ποὺ μένουν ἀπὸ τὴν ψίχα εἶναι σὰ μέλι κι ἔχουν χρῶμα σταχτόμαυρο· αὐτὴ εἶναι ἡ μελάσσα κι ἔχει μέσα της ἀκόμα ζάχαρη, ποὺ δὲν ξεχωρίζει εὔκολα· αὐτὴ τὴν ξοδεύουν στοὺς τόπους, ποὺ βγαίνει, ἀντὶ γιὰ μέλι, γιὰ τροφὴ τῶν ζώων ἢ νὰ κάνουν οἰνοπνεύματα γιὰ πιοτά· ὅπως τὸ ρούμι τῆς Ἰαμαϊκᾶς,



Στούς τόπους, ὅπου δὲ συμφέρει νὰ καλλιεργοῦν ζαχαροκάλαμο γιὰ ζάχαρη, τὸ καλλιεργοῦν γιὰ τροφὴ τῶν ζώων τότε τὸ κόβουν πολὺ πρὶν ν' ἀνθίσῃ, γιατὶ ἀλλιότικα φέρνει ἀρώστιες ἐντερικές ἐπικίνδυνες στὰ ζῶα.

4. Φραγκοσυκιά.

Ἡ φραγκοσυκιὰ εἶναι φυτό, ποὺ ἔχει πατρίδα τὶς ζεστὲς χώρες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ζῆ πολλὰ χρόνια. Φραγκοσυκιὲς ἔχομε καὶ σὲ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδας μας, στὰ νησιά, στὴ Λακωνία, στὴ Μεσσηνία, στὴν Ἀττικὴ καὶ σ' ἄλλα μέρη, ποὺ τὶς καλλιεργοῦν γιὰ τὰ φραγκόσυκα ἢ γιὰ φράχτη σὲ μεγάλα κτήματα. ቩ φραγκοσυκιὰ ἀν καὶ εἶναι ἀπὸ ζεστούς τόπους, μπορεῖ νὰ προκόψῃ καὶ νὰ κάμη φραγκόσυκα καὶ σὲ τόπους, ποὺ δὲν ἔχουν πολλὴ ζέστη.

Ο βλαστός στὸ φυτὸ αὐτὸ εἶναι σὰ χοντρὸ φύλλο μεγάλο. Ἀντὶ γιὰ κλαδιὰ ἔχει φοῦντες ἀπὸ ὄγκαθια κι ἀντὶ γιὰ φύλλα ὄγκαθια σὰν τρίχες. Λουλούδια κάνει μεγάλα μ' ἀνοιχτὸ κίτρινο χρῶμα. Ὁ βλαστός του, ποὺ εἶναι σὰ χοντρὰ φύλλα, εἶναι ἀποθήκη γιὰ τὸ νερό, ποὺ μαζεύει τὶς λίγες βροχερὲς ήμέρες τῶν ζεστῶν τόπων, γιὰ νὰ τὸ ξιδεύῃ τὸν περισσότερο καιρὸ τοῦ χρόνου, ποὺ εἶναι στοὺς τόπους αὐτοὺς ζερασία. Γι' αὐτὸ ἢ φραγκοσυκιὰ στὶς ἔρημες εἶναι κι ἀποθήκη νεροῦ γιὰ τὰ διψασμένα ζῶα τὸν καιρὸ ποὺ εἶναι ζερασία.



Ἄλλὰ γιὰ νὰ μὴ τὴν καταστρέφουν τὰ ζῶα, φυλάγεται μὲ τὰ ὄγκαθια της.

Στὴ φραγκοσυκιὰ ζῆ καὶ τρέφεται ἔνα ἔντομο, ποὺ τὸ λέγουν *noχωίλη*. Αὐτὸ εἶναι τὸ κρεμέζι ποὺ κάνει κόκκινη βαφή.

Στὸ Μεξικὸ τῆς Ἀμερικῆς εἶναι μεγάλες ἔκτάσεις μὲ τέτοια φυτά, ὅπου μαζεύουν τὸ κρεμέζι τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο. Τοῦτο τὸ μαζεύουν μὲ βιοῦρτσες ραντίζοντας πρωτύτερα τὸ φυτὸ μὲ ξύδι ἢ ζεστὸ νερὸ γιὰ νὰ ψιφήσῃ τὸ ἔντομο. "Υστερα τὸ στεγνώνουν στὸν ηλιο καὶ τὸ πουλοῦν στοὺς ἐμπόρους."

5

Οι φραγκόσυκιές γίνονται ἀπὸ σπόρους ἀπὸ τὰ φραγκόσυκα, ἀλλὰ πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ γρήγορα μὲ κομάτια ἀπὸ τὰ κλαδιά τους, ποὺ εἶναι σὰ φύλλα. Αὐτὰ ἀμα τὰ κόψουν, τὸ ἀφήνουν λίγες μέρες στὸν ἥλιο, γιὰ νὰ χάσουν ἐνα μέρος ἀπὸ τὸ χυμό τους· ὕστερα τὰ φυτεύουν πλαγιαστὰ στὴ γῆ ὅς τὸ μέσο τους. Ἔτοι ριζώνουν καὶ βλασταίνουν πιὸ γρήγορα. "Οσα φυτεύουν ἀμέσως μόλις τὰ κόψουν, συνήθως σαπίζουν προτοῦ νὰ ριζώσουν καὶ μάλιστα ἀμα δ τόπος, ποὺ ἡταν φυτεμένα ἢ σ' αὐτὸν ποὺ φυτεύονται εἶναι ὑγρός.

Τὰ φραγκόσυκα τὰ τρώγουν, γιατὶ εἶναι νόστιμα καὶ δροσιστικά· ἀπὸ τὸ χυμό τους κάνουν οἰνόπνευμα καλῆς ποιότητας.

Τὰ τρυφερὰ κλαδιά της τὰ τρώγουν τὰ ζῶα. Στὴν πατρίδα μας τὶς βάζουν γιὰ φράχτες σὲ μεγάλα χτήματα.

5. Κακαόδεντρο.

"Η σοκολάτα κι ἡ σκόνη τοῦ κακάου γίνονται ἀπὸ τοὺς σπόρους τοῦ κακαόδεντρου.

Τὸ κακαόδεντρο εἶναι δέντρο τοῦ Μεξικοῦ τῆς Ἀμερικῆς· μοιάζει στὸ ἀνάστημα καὶ στὰ φύλλα μὲ τὴν ἀχλαδιά, μονάχα εἶναι τὰ φύλλα του λίγο πιὸ πλατιὰ καὶ μακριά· αὐτὰ ἀμα εἶναι νέα εἶναι μισοκόκκινα σὰν τῆς ροδιᾶς καὶ στὸ χόντρος εἶναι σὰν τοῦ κισσοῦν. Τὰ λουλούδια του εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὰ λουλούδια τῆς ἀχλαδιᾶς, μισοκόκκινα καὶ βγαίνουν ἀπὸ τὰ χοντρὰ κλαδιά του, τὸν κορμὸ κι ἀπὸ τὶς γυμνὲς ρίζες του. Ο καρπός του εἶναι σὰ μικρὸ καὶ μακρουλὸ πεπόνι κι ἔχει μέσα μιὰ ούσια πηχτή καὶ



λίγο γλυκιά· οἱ σπόροι του εἶναι 15 ὁς 40 καὶ μοιάζουν σάν κουκιά. Οἱ σπόροι αὐτοὶ εἶναι πικροὶ καὶ στυφοί.

“Αμα γίνουν οἱ καρποὶ τοῦ κακαόδεντρου τοὺς μαζεύουν καὶ ξεχωρίζουν τοὺς σπόρους· αὐτοὺς τοὺς χώνουν μέσα στὴ γῆ λίγους μῆνες, ὅπου παθαίνουν ζύμωση καὶ βγάζουν σχεδὸν τὴν πικράδα τους. Τοὺς σπόρους αὐτοὺς σ’ ἐργοστάσια τοὺς καφουρτίζουν, ὅπως τὸν καφέ, τοὺς καθαρίζουν ἀπὸ τὴ φλούδα τους καὶ τοὺς ἀλέθουν μὲ ζεστοὺς κύλιντρους. Ἀπὸ τὴ ζέστη λυώνει τὸ λίπος, ποὺ ἔχουν μέσα τους, καὶ τρέχει· αὐτὸς εἶναι τὸ βούτυρο τοῦ κακάου. Τὸ βούτυρο αὐτὸς ἔχει εύχάριστη μυρουδιὰ καὶ χωνεύει εὔκολα, γι’ αὐτὸς χρειάζεται γιὰ ἑλαφριὰ τροφὴ καὶ στὰ φαρμακεῖα γιὰ νὰ κάνουν μερικὰ φάρμακα. “Αμα βγεῖ ἀπὸ τοὺς σπόρους ἡ φλούδα καὶ τὸ λίπος, μένει ἡ σκόνη τοῦ κακάου. Ἀνακατεύοντας αὐτὴ μὲ ζάχαρη καὶ καμιὰ φορὰ καὶ μὲ γάλα κάνουν τὶς πλάκες σοκολάτες ἡ σκόνη σοκολάτα.

Τὸ κακάο ἔχει δυναμωτικὲς καὶ θρεφτικὲς οὐσίες καὶ γι’ αὐτὸδε γίνεται μονάχα πιοτὸ εύχάριστο κι ὠφέλιμο, ἀλλὰ εἶναι καὶ τροφὴ ἑλαφριὰ καὶ θρεφτική. Οἱ φλοῦδες ἀπὸ τοὺς σπόρους εἶναι τροφὴ πολὺ θρεφτική καὶ δυναμωτική γιὰ τὶς ἀγελάδες.

Τὸ κακάο ἀπὸ τοὺς Εύρωπαίους πρῶτοι τὸ γνώρισαν οἱ Ισπανοὶ στὸ Μεξικὸ ἀπὸ τὸ 1518. Ἀπὸ τότε ἔφεραν καὶ στὴν Εύρωπη, ὅπου λίγο λίγο διαδόθηκε ὑστερα καὶ σ’ ἄλλες χώρες. Σήμερα γίνεται μεγάλη ξόδεψη καὶ πολλὰ ἐργοστάσια γίνηκαν σ’ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ κάνουν σοκολάτα. Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ φέρνουν στὴν Εύρωπη περισσότερα ἀπὸ 15 ἑκατομμύρια ὀκάδες σπόρους κακάου γιὰ τὰ ἐργοστάσια σοκολάτας. Γιὰ νὰ φτάσῃ ἡ παραγωγὴ στὴ μεγάλη ξόδεψη, ποὺ καθημερινῶς μεγαλώνει, διαδόθηκε ἡ καλλιέργεια τοῦ κακαόδεντρου σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς τροπικοὺς καὶ σὲ πολλὲς ἀποικίες τῆς Ἀγγλίας στὴν Ἀσία, ποὺ ἔχουν κλῖμα σχεδὸν ὅμοιο μὲ τὸ Μεξικό.

X. Ἀρτόδεντρο.

Τὸ ἀρτόδεντρο εἶναι μεγάλο δέντρο, ποὺ γίνεται στὰ ζεστὰ νησιά τοῦ Ειρηνικοῦ Ήκεανοῦ καὶ σὲ ὑψος 15 ὁς 20 μέτρα. Τὰ φύλλα του εἶναι μεγάλα καὶ πλατιά· γίνονται ἐνα μέτρο μα-

κριάς καὶ μισό πλαστιά, γι' αὐτὸς οἱ κάτοικοι στὰ μέρη ἐκεῖνα τὰ φοροῦν γιὰ ψάθες. Οἱ καρποί του γίνονται σὰν κεφάλι ὀνθρώπινο κι ὠριμάζουν ἀπὸ τὸ Νοέμβρη ὡς τὸν Ἰούλιο. Αὗτοὶ ἔχουν θρεφτικὲς οὔσιες γιὰ τὸν ἀνθρωπό, ὅπως τὸ σιτάρι κι οἱ πατάτες. Ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ ἀρτόδεντρου βγαίνει ἕνα ὑγρὸ σὰ γάλα, ὅπως ἀπὸ τὴ συκιά, κι ἀπ' αὐτὸς κάνουν κόλλα.

“Οπως ἐμεῖς ἔχομε τοὺς δημητριακοὺς καρποὺς καὶ τὶς πατάτες γιὰ τὴ σπουδαιότερη τροφή μας, ἔτσι κι οἱ ἀνθρωποι στὰ μέρη, ποὺ γίνεται τὸ ἀρτόδεντρο, ἔχουν τοὺς καρποὺς του γιὰ τὴ σπουδαιότερη τροφή τους, τὸ ψωμί. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν τοὺς μαζεύουν λίγο πρὶν νὰ γίνουν καλὰ καὶ τοὺς τρώγουν νωπούς, καφουρτισμένους ἢ βραστούς κι ἔχουν γεύση σιταρένιου ψωμιοῦ. Τοὺς γινομένους καρποὺς τοὺς μαζεύουν καὶ τοὺς ἀφήνουν νὰ πάθουν ζήμωση κι ὑστερα τοὺς ἀποθηκεύουν γιὰ νὰ τοὺς τρώγουν τὴν ἐποχή, ποὺ δὲν καρπίζουν τὰ δέντρα αὐτά.

Οἱ καρποὶ ἔχουν σπόρους, ποὺ τοὺς ψήνουν καὶ τοὺς τρώγουν οἱ ἀνθρωποι. Ἀπὸ τὸ ξύλο τοῦ ἀρτόδεντρου βγάζουν ξυλεία γιὰ οἰκοδομές καὶ πλοῖα. Ἀπὸ τὸ μέσα μέρος τῆς φλούδας του κάνουν στὰ μέρη ἐκεῖνα οἱ ἀνθρωποι φορέματα.

7. Τὸ δέντρο τοῦ καφέ.

“Ο καφές εἶναι σπόροι ἀπὸ τὸν καρπὸ τῆς καφέας, ποὺ εἶναι δέντρο μὲ φύλλα χειμῶνα καλοκαίρι κι ἔχει πατρίδα τὴν Ἀβυσσινία· ἀπ' αὐτὴ πῆραν καὶ φύτεψαν στὴν Ἀραβία, Ἰαπωνία, Βραζιλία καὶ σ' ἄλλες χῶρες, ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς τροπικούς, ὅπου βρέχει πολὺ κι ὁ τόπος εἶναι εὔφορος. Τέτοιες χῶρες εἶναι οἱ παράλιες στὴ διακεκαυμένη ζώνη.

“Αγαπᾶ τὸν ἵσκιο καὶ γι' αὐτὸς γίνεται ἀπὸ κάτω ἀπὸ μεγάλα δέντρα, ποὺ τὰ φύλλα τους δὲν ἀφήνουν νὰ περνοῦν πολλές ἀκτίνες τοῦ ἥλιου. Γίνεται ὑψηλὸς 3 ὡς 7 μέτρα. Ο κορμὸς τοῦ δέντρου τοῦ καφὲ δὲ γίνεται χούντρος κι εἶναι ἴσος, ἔχει κλαδιά



εύκολοι ολύγιστα. Τὰ φύλλα του είναι μυτερά σὰν τῆς δάφνης, ἀλλὰ λίγο πιὸ πλατιὰ στὸ μέσο τους ἔχουν ὥραῖο πράσινο χρῶμα καὶ στὶς ἄκρες τους ζαρώνουν λίγο σὰν κύματα. Τὰ λουλούδια του φυτρώνουν στὶς γωνιές τῶν φύλλων πολλὰ μαζὶ ἀπάνω στὰ νέα κλαδιά, είναι ἀσπρά καὶ σχεδὸν χωρὶς κοτσάνι καὶ μοιάζουν μὲ τὰ λουλούδια τοῦ γιασεμιοῦ μὲ ἐλαφριὰ μυρουδιὰ καφέ. Οἱ καρποί του πράσινοι στὴν ἀρχὴ γίνονται κόκκινοι σὰν κεράσια κι ἔχουν καθένας ἀπὸ μέσα δυὸ

σπόρους καμπυλωτοὺς ἀπὸ τὸ ἀπὸ ἔξω μέρος καὶ πλακωτοὺς ἀπὸ τὸ μέσα μὲ αὐλάκι. Οἱ σπόροι ἅμα εἰναι γινωμένοι ἔχουν εὐχάριστη μυρουδιά, που γίνεται πιὸ δυνατὴ ἅμα τοὺς καφουρτίζουν.

Οἱ καρποὶ τοῦ δέντρου τοῦ καφὲ δὲν ὥριμάζουν ὅλοι μαζὶ, ἀλλὰ λίγοι λίγοι ὅλο τὸ χρόνο καὶ τοὺς μαζεύουν ἅμα μελανιάζουν μὲ τὰ χέρια γυναικες καὶ παιδιὰ πηγοίνοντας ἀπὸ δέντρο σὲ δέντρο. Γιὰ νὰ μὴ βρίσκονται στὴν ἀνάγκη ν' ἀνεβαίνουν μὲ σκάλες στὰ δέντρα, κόβουν τὶς κορυφές τους κι ἔτσι δὲν τ' ἀφήνουν νὰ γίνονται ὑψηλά.

Τοὺς καρποὺς τοὺς φέρνουν σ' ἀλώνια, ὅπου τοὺς ξεραίνουν. "Υστερα

μὲ ἐπίτηδες μηχανές καθαρίζουν τοὺς σπόρους ἀπὸ τὴν ἄλλη ούσια τοῦ καρποῦ, τοὺς ξεραίνουν καλέ στὸν ἥλιο καὶ τοὺς δίνουν στὸ ἐμπόριο.

"Ο καφὲς ἔχει μιὰ ούσια, τὴν καφεΐνη, ποὺ είναι δυνατὸ δηλητήριο, ἀλλὰ σὲ μικρὴ δόση ξυπνᾶ τὰ νεῦρα, διώχνει τὴν κούραση καὶ κάνει τὸν ἄνθρωπο ζωηρό. "Η κατάχρηση ὅμως τοῦ καφὲ βλάφτει στὰ νεῦρα, φέρνει ἀύπνια καὶ γρήγορα γεράματα. "Απὸ καφουρτισμένο καφὲ συνήθιζαν κι ἔκαναν τὸ πιοτὸ καφὲ πρῶτα πρῶτα οἱ Ἀβυσσινοί, 1100 μ.Χ., οἱ Ἀραβες ἀγότερα κι ὕστερα ἀπὸ 400 χρόνια συνήθισαν στὴ Συρία κι ἀπὸ ἔκει σ' ὅλη τὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἐλλάδα. "Απὸ τὸ 1600 λίγο λίγο διαδόθηκε σ' δλη τὴν Εύρωπη καὶ σήμερα ὅλοι οἱ πολιτισμένοι



άνθρωποι συνηθίζουν νὰ πίνουν καφέ, γι' αύτὸ μεγάλες τοσότητες καφὲ ξοδεύονται σ' ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ πιὸ καλὸς καφὲς καὶ μὲ κολὴ μυρουδιὰ εἶναι τῆς Μόκας τῆς Αραβίας καὶ τοῦ νησιοῦ Σουμάτρα. Τοὺς πιὸ πολλοὺς καφέδες βγάζει ἡ Βραζιλία στὸ Νότια Ἀμερική.

Τὸ πιὸ δὲ καφὲς ὠφελεῖ γιὰ τὸν πυρετὸ ἐκείνους ποὺ σπάνια τὸν πίνουν. Ἀπὸ τὸν καφὲ βγάζουν τὴν καφεΐνη γιὰ τὰ φαρμακεῖα, γιατὶ εἶναι φάρμακο σὲ πολλὲς ἀρρώστιες. ~~X~~

~~X~~ 8. Μπανανιά.

Ἡ μπανανιά εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ χρήσιμα δέντρα τῶν ζευτῶν τόπων, γιατὶ οἱ καρποὶ του εἶναι ἡ σπουδαιότερη τροφὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνων τῶν τόπων.

Τὴν μπανανιὰ καλλιεργοῦν σ' ὅλους τοὺς τροπικοὺς τόπους καὶ στοὺς κοντὰ στοὺς τροπικούς· καὶ στοὺς πιὸ ζευτῶν τόπους τῆς εὔκρατης ζώης, ὅπου ἡ θερμοκρασία δὲν κατεβαίνει ἀπὸ τοὺς 10 βαθμοὺς κάτω, καλλιεργεῖται ἀραιά.

Τὸ δέντρο αὐτό, σὲ πως κι ὁ φοίνικας, δὲν ἔχει κλαδιὰ κι ὁ κορμός του γίνεται ἀπὸ τὶς βάσεις τῶν φύλλων καὶ φτάνει ὡς 10 μέτρα ὕψος. Τὰ φύλλα του εἶναι μεγάλα, πλατιὰ καὶ πρά-



σινα· εἶναι σκισμένα σε δυὸ τρία· μέρη, γιὰ νὰ περνᾶ ἀπὸ ἐκεὶ ὁ ἀέρας χωρὶς νὰ τὰ σκίζῃ. Ἀνάμεσα στὰ φύλλα φυτρώνει βλαστὸς μὲ πάρα πολλὰ λουλούδια ποὺ γίνονται ἀργότερα καρποί, μπανάνες· ἔνας τέτοιος βλαστὸς πολλὲς φορὲς ἔχει περισσότερες ἀπὸ 200 μπανάνες κι ἔχει βάρος 30 ὁκάδες κι ἀκόμα. Ἡ μπανάνα εἶναι καρπὸς καμπυλωτός καὶ χοντρὸς

κι ἔχει μάκρος 10 ὁς 12 πόντους. Άυτοί εἶναι πράσινοι δείναι ἀγίνωτοι, ὑστερα γίνονται χρυσοκίτρινοι. Κάθε μπανάκλεινει μὲ τὴ φλούδα της ἀπὸ μέσα ούσια πολὺ πηχτή, γλυκὶ καὶ πολὺ θρεφτική. Μὲ τὶς μπανάνες τρέφονται ἐκατομύρια ἄνθρωποι καὶ πρὸ πάντων στὶς Ἰνδίες. Ἐχουν ὑπόλιγίσει, πώς οἱ παγκόσμια παραγωγὴ τῆς μπανάνας εἶναι ἐκαφορές κι ἀκόμη μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν παραγωγὴ τοῦ σιταριοῦ.

Οἱ καρποὶ τῆς μπανανιᾶς ἔχουν τὸ ἰδίωμα, ἀμα τοὺς κόβονται τὸ κλαδὶ τους ἄγουρους καὶ τοὺς κρεμοῦν σὲ μέρος νὰ ἀρίζονται καλά, νὰ ὠριμάζουν λίγο λίγο, γι' αὐτὸ οἱ μπανάνη μποροῦν κι ἀντέχουν σὲ μακρυνὰ ταξίδια. Στὴν Εὐρώπη ἡ Ἀμερικὴ μεγάλες ποσότητες μπανάνες φέρνουν ἀπὸ τὶς Ἰνδίες, τὶς Ἀντίλλες καὶ τὰ Κανάρια νησιά. Ἀπὸ τὶς μπανάνη κάνουν ψωμὶ θρεφτικό, κρασὶ καὶ διάφορα γλυκίσματα.

Ἡ μπανανιὰ στὴν πατρίδα μας καλλιεργεῖται στὴν Καλαμάτα καὶ σὲ μερικὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου πελάγους μπορεῖ ἀκόμη νὰ καλλιεργηθῇ καὶ στὰ περισσότερα νησιά τοῦ Αἰγαίου πελάγους. Θέλει τόπους νὰ φυλάγωνται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους καὶ παχεῖς, πότισμα καὶ κόπρισμα ταχτικό. Στὰ νησιά Φιλιππίνες γίνεται ἔνα εῖδος μπανανιᾶς, ἡ μπανανιὰ τῆς Μανίλλης, ποὺ δὲν τρώγουν τοὺς καρπούς της, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κορμό τους κάνουν πανιὰ καὶ σκοινιὰ δυνατά,

9. Τὸ λουλάκι (Ινδικό).

Τὸ λουλάκι βγαίνει ἀπὸ ἔνα μικρὸ φυτό, ποὺ τὸ λέγουν ίνδικοφόρο. Τὸ φυτὸ αὐτὸ καλλιεργοῦν στὶς ἀνατολικὲς Ἰνδίες γιὰ τὸ λουλάκι, ποὺ βγάζουν ἀπὸ τὰ φύλλα του καὶ χρειάζεται γιὰ βαφικὴ ούσια. Εἶναι φυτὸ στὶς ἐντόπιες Ἀνατολικὲς Ἰνδίες, γίνεται χαμηλὸ κι ἔχει φύλλα σύνθετα σὰν τῆς ἀκακίας.

Γιὰ νὰ βγάλουν τὸ λουλάκι, κόβουν τὸ φύλλα τοῦ φυτοῦ τὴν ἐποχή, ποὺ ἀρχίζει νὰ ἀνθίζῃ, τὰ βάζουν μέσα σὲ πέτρινες στέρνες καὶ τὰ σκεπάζουν μὲ καλάμια κι ἀποπάνω μὲ πέτρες κι ὑστερα μὲ μιὰ στρώση νερό. Τὸ νερό, ἀμα ἀποχτήσει ζωηρὸκόκκινο χρῶμα, τὸ περνοῦν σ' ἀλλη στέρνα, σπου τὸ χτυ-



τοῦν μὲν ξύλινα φκιάρια καὶ δοκάρια τότε μένει στὸν πάτο τῆς στέρνας μιὰ γαλάζια λάσπη, τὸ λουλάκι. Ὅστερα, ἀφοῦ βγά-
λουν τὸ νερό, μαζεύουν τὴν λάσπην, τὴν σουρώνουν μὲν ἀραιὸ-
τανὶ καὶ τὴν ξεραίνουν στὸν ἵσκιο. Τὸ κόβουν κομάτια καὶ τὸ τουλοῦν στοὺς ἐμπόρους.

Τὸ λουλάκι εἶναι ἡ καλύτερη βαφὴ γιὰ γαλάζια χρώματα· ἀπ' αὐτὸν κάνουν καὶ χρώματα γιὰ τὴν ζωγραφική· μὲν λουλάκι λουλακιάζουν ὕστερα ἀπὸ τὴν πλύση τ' ἀσπρα ροῦχα.

X 10. Βανίλια.

Ἡ βανίλια εἶναι μικρὸ δέντρο καὶ ζῆ πολλὰ χρόνια. Ἐχει
τατρίδα τὶς ζεστὲς χῶρες τοῦ Μεξικοῦ τῆς Ἀμερικῆς κι ἀπ' ἑκεῖ
διαδόθηκε στὴ Μαδαγασκάρη, Κεϋλάνη, Ἰάβα, στ' ἀνατολικὰ
ταράλια τῆς Ἀφρικῆς καὶ σ' ἄλλους ζεστοὺς τόπους. Διαδό-
θηκε πάρα πολὺ τὸ φυτὸ αὐτὸ γιὰ τοὺς
καρπούς του, ποὺ ἔχουν γεύση ἀρωμα-
τικὴ καὶ μυρουδιὰ εὐχάριστη.

Ο βλαστὸς τοῦ φυτοῦ τούτου εἶναι
χοντρὸς σὰν τὸ δάχτυλό μας καὶ τὰ
φύλλα του μακρουλά. Τὰ λουλούδια
του γιὰ νὰ γίνουν καρποί, πρέπει νὰ
τὰ ἐπισκεφτῇ ἓνα ἐπίτηδες ἔντομο
τοῦ βρίσκεται μονάχα στὸ Μεξικο.
Στὶς ἄλλες χῶρες, ποὺ δὲ ζῆ τὸ ἔντομο
αὐτό, τὴ δουλειὰ αὐτὴ τὴν κάνουν
ἀγράτριες εἰδικές, ποὺ μπορεῖ κάθε μιὰ σὲ δέκα ωρες νὰ γονιμο-
ποιήσῃ χίλια λουλούδια.

Ο καρπὸς τῆς βανίλιας εἶναι μακρουλός, σὰ μακρὺ κουκί,
ἔχει μάκρος 30 πόντους καὶ 1 χόντρος. Αὐτὸς εἶναι γεμάτος
μὲν μαύρη πηχτὴ ούσια, ποὺ ἔχει μέσα πολλοὺς μαύρους σπό-
ρους. Ἡ βανίλια ἔχει ἀρωματικὴ γεύση ἰδιαίτερη, ποὺ σ' δλους
ἀρέσει. Γι' αὐτὸ τὴ μεταχειρίζονται γιὰ γλυκίσματα καὶ γιὰ
νὰ κάνουν πιοτὰ καὶ μυρουδιές.

Η κατανάλωση τῆς βανίλιας χρόνο μὲ τὸ χρόνο γίνεται με-
γαλύτερη καὶ γι' αὐτὸ καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ ξα-
τλώνεται καὶ σ' ἄλλες χῶρες.



11. Πιπεριά.

“Η πιπεριά είναι δέντρο μικρὸ καὶ ζῆ πολλὰ χρόνια. Ὁ βλαστὸς είναι ἀδύνατος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ὅρθος καὶ γι' αὐτὸ σκαρφαλώνει στὰ δέντρα, ποὺ βρίσκονται κοντά του, ὅπως ὁ κισσός, ή σὲ παλούκια ποὺ τὰ βάζουν ἐπίτηδες κοντά του, ὅπως στὰ φασόλια.

‘Ο βλαστὸς ἔκτος ἀπὸ τὰ φύλλα ἔχει καὶ ψαλίδες, ὅπως τὸ κλῆμα, γιὰ νὰ πιάνεται καὶ ν' ἀνεβαίνει στὰ δέντρα ἢ στὰ παλούκια. Τὰ φύλλα του είναι μακρουλὰ μὲ πέντε νεῦρα. Αὔτὰ γυρίζουν πλάγια γιὰ νὰ βλέπουν τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ποὺ τὸ ἐμποδίζουν νὰ πέφτῃ ἀπὸ πάνω τὰ φύλλα τῶν δέντρων, ὅπου σκαρφαλώνει. Τὰ λουλούδια του γίνονται πολλὰ μαζὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο κοτσάνι στὸ ἄλλο μέρος ἀπὸ τὰ φύλλα. Οἱ καρποί, τὸ πιπέρι, είναι μικροί, στρογγυλοί σὰν μπιζέλια κι ἔχουν χρῶμα στὴν ἀρχὴ πράσινο, ὕστερα κόκκινο καὶ τελευταῖς μαῦρο.

‘Η πιπεριὰ καλλιεργεῖται σὲ τόπους ὑγροὺς καὶ ζεστοὺς ἀποκάτω ἀπὸ τὸν ἵσκιο μεγάλων δέντρων. Γι' αὐτὸ είναι φυτό, ποὺ γίνεται στὶς ζεστὲς χῶρες. Καλλιεργεῖται στὰ νησιά τοῦ Ἰνδικοῦ Ὡκεανοῦ, στὶς ἀνατολικὲς Ἰνδίες καὶ στὰ ἀνατολικὰ καὶ δύτικὰ παράλια τῆς Ἀφρικῆς.

Τὸ φυτὸ αὐτὸ ἀρχίζει νὰ κάνη καρπὸ τὸν τρίτο ἢ τέταρτο χρόνο ἀπὸ τὴν ἡμέρα, ποὺ θὰ σπαρθῇ. Τοὺς περισσότερους καρπούς κάνει στὰ ἔφτα ἢ ὁχτὼ χρόνια τῆς ζωῆς του κι ἔξακολουθεῖ 7 ὥς 10 χρόνια τὴν καλὴ καρποφορία του. Ὅστερα ἀρχίζει νὰ κάνη λίγους καρπούς, γίνεται τότε γέρικο. Κάθε φυτὸ μπορεῖ νὰ βγάλῃ 8 ὀκάδες πιπέρι ξερὸ κάθε χρόνο. Τοὺς καρπούς του μαζεύουν μισογινῶνένους, ἀμαρτίζουν νὰ κοκκινίζουν, καὶ τοὺς ξεραίνουν στὸν ἥλιο· τότε ζαρώνουν καὶ παίρνουν χρῶμα μαῦρο. Τοὺς καρπούς μαζεύουν καὶ καλὰ γινομένους. Τότε τοὺς ξεφλουδίζουν καὶ κάνουν τὸ ἄσπρο πιπέρι, ποὺ καίγει πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ μαῦρο.



12

Τὸ πιπέρι καίγει στὴ γεύνη, γιατὶ ἔχει μιὰ ούσία, ποὺ τὴ λέγουν πιπερίνη. "Εχει μυρουδιὰ δυνατὴ καὶ πρὸ πάντων ἄμα τὸ τρίβομε." Αν πλησιάσωμε τριμμένο πιπέρι στὸ μύτη μας, φτερνιζόμαστε. "Εχει ἀκόμα καὶ ἴδιαίτερη μυρουδιά. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὸ πιπέρι τὸ ρίχνομε στὰ φαγητά, γιατὶ ἔχει καλὴ μυρουδιὰ καὶ εἶναι ὑγιεινό. Τὸ πιπέρι τὸ μεταχειρίζονται καὶ γιὰ φάρμακο.

12 Γαρύφαλλα,

Τὰ γαρύφαλλα ποὺ ἀγοράζομε ἀπὸ τοὺς ἔμπόρους γιὰ μυρουδικό, εἶναι κάλυκες ἀπὸ τὰ λουλούδια ἐνὸς δέντρου, ποὺ τὸ λέγουν καρυόφυλλο τὸ ἀξωματικό. Τὸ δέντρο αὐτὸ γίνεται στὶς ζεστὲς χῶρες καὶ πρὸ πάντων στὰ νησιὰ τῶν Μαλούκων καὶ τῶν Φιλιππίνων^ν καλλιεργεῖται ἀκόμα στὶς Ἰνδίες καὶ στὴ νότια Ἀμερική. Τὸ δέντρο γίνεται ὑψηλὸ 10 ὥς 15 μέτρα. "Εχει φύλλα μακρουλὰ σὰν τῆς σμυρτιᾶς, ἀλλὰ λίγο πιὸ πλατιά. Τὰ λουλούδια του φυτρώνουν στὶς ἄκρες τῶν κλαδιῶν του πολλὰ μαζὶ ἀπὸ ἕνα κοτσάνι, ποὺ χωρίζεται σ' ἀλλα μικρότερα καὶ τὸ καθένα ἔχει ἀπὸ ἕνα λουλούδι. Τὰ λουλούδια αὐτὰ προτοῦ ν' ἀνοίξουν, κλείνουν μέσα τους ἔνα ύγρο, ποὺ χρειάζεται γιὰ φάρμακο, στὰ πιοτὰ καὶ στὰ γλυκίσματα.

Γι' αὐτὸ τοὺς κάλυκες τοῦ καρυόφυλλου τοὺς μαζεύουν προτοῦ ν' ἀνοίξουν, τοὺς βάζουν σ' ἀδύνατη φωτιά, τοὺς καπνίζουν καὶ τοὺς ξεραίνουν^ν αὐτοὶ εἶναι τὰ γαρύφαλλα, ποὺ ἀγοράζομε. Αὐτὰ ἔχουν εὐχάριστη δυνατὴ μυρουδιά κι ἄμα τὰ μασάμε καίγουν.

Τὰ γαρύφαλλα τὰ μεταχειρίζόμαστε γιὰ μυρουδικό σὲ διάφορα φαγητὰ καὶ γλυκίσματα, γιὰ φάρμακο πυρωτικὸ καὶ γιὰ τὸν πονόδοντο,

13. Κανέλα.

Η κανέλλα, πού ἄγοράζουμε γιὰ μυρουδικό, εἶναι φλούδα ἀπὸ ἔνα δέντρο, ποὺ τὸ λέγουν κινάμωμο.

Τὸ δέντρο αὐτὸ καλλιεργεῖται στὴν Κεϋλάνη, στὶς Ἀντίλλες, στὴν Κίνα καὶ στὴ Νότια Ἀμερική· ἡ καλύτερη ὅμως κανέλα βγαίνει στὴν Κεϋλάνη. Ο κορμός του φτάνει τὰ 10 μέτρα, τὰ φύλλα του κρατεῖ ὅλο τὸ χρόνο, δ καρπός του εἶναι στρογγυλὸς κι ἡ φλούδα του ἀρωματική.

Η φλούδα ἀπὸ τὰ δέντρα αὐτὰ εἶναι ἡ κανέλα. Ἐχει γεύση καυστικὴ κι ἀρωματική. Χρειάζεται γιὰ μυρουδικὸ σὲ πολλὰ φαγητὰ καὶ γλυκίσματα, στὰ πιοτὰ καὶ γιὰ φάρμακο.

Η κανέλα τῆς Κεϋλάνης πουλιέται σὲ κομάτια φλούδας σὰ σωλῆνες, εἶναι ξανθοκίτρινη, ἀρωματικὴ καὶ καυστικὴ αὐτὴ δὲν πικρίζει οὔτε εἶναι στυφή. Τῆς Κίνας ὅμως εἶναι κατώτερη ποιότητα καὶ στυφή, γιατὶ τὴ βγάζουν ἀπὸ παλιότερα κλαδιά, τὸ ἴδιο καὶ τῆς Ἀμερικῆς.

Οἱ ἄγουροι καρποὶ τοῦ δέντρου αὐτοῦ ἔχουν ἀρωμα καὶ χρειάζονται στὰ φαρμακεῖα.

14. Τσάτ

Τὸ τσάϊ εἶναι φύλλα ἀπὸ ἔνα θάμνο μὲ φύλλας ὅλο τὸ χρόνο. Γίνεται σὲ τόπους δροσερούς, ποὺ δὲ γίνονται πάγοι. Τέτοιες χῶρες εἶναι ἡ Κίνα, ἡ Ἰαπωνία καὶ οἱ Ἰνδίες.

Ο θάμνος αὐτὸς ἔχει κορμὸ 3 ὥς 5 μέτρα· τὰ φύλλα του εἶναι μακρουλὰ καὶ πλατιὰ στὴ μέση κι ἔχουν τὶς ἄκρες τοὺς σὰν πριόνι· τὰ λουλούδια του εἶναι ἀσπρά καὶ γίνονται στὶς βάσεις τῶν φύλλων. Ο καρπός του χωρίζεται σὲ δυὸ ἢ τρία μέρη, ποὺ στὸ καθένα εἶναι κλεισμένος ἔνας ἢ δυὸ σπόροι στρογγυλοί. Τὰ φύλλα τοῦ θάμνου αὐτοῦ ἔχουν εὐχάριστη μυρουδιὰ κι ἀπ’ αὐτὰ κάνομε τὸ ρούφημα τὸ τσάϊ.

Τὸ τσάϊ καλλιεργεῖται σὲ μεγάλες ἐκτάσεις ὅπως στὴν πατρίδα μας τ’ ἀμπέλι. Γίνεται ἀπὸ σπόρους, ποὺ τοὺς σπέρνουν σὲ σπορεῖα. Τὸν ἄλλο χρόνο ἀπὸ τὸ σπάρσιμο, τὰ μικρὰ φυτὰ τὰ βγάζουν ἀπὸ τὸ σπορεῖο καὶ τὰ φυτεύουν σὲ χωράφια καλὰ καλλιεργημένα στὴ σειρὰ καὶ σ’ ἀπόσταση ἔνα μέτρο τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, Ἀπὸ τὸν τέταρτο χρόνο ἀρχίζουν νὰ μαζεύουν

Τὰ φύλλα του· πέντε ή ἕξι χρόνια ἔξακολουθοῦν τοῦτο κι ὑστερεῖ α τὰ ξανανιώνουν ἢ μὲ τὸ κόψιμο τῶν παλιῶν κορμῶν του κοντά στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καὶ τότε οἱ ρίζες βγάζουν νέους βλαστούς, ἢ γίνονται μὲ νέα φυτά. Τοῦτο τὸ κάνουν, γιατὶ τὰ φύλλα, ποὺ μαζεύουν ἀπὸ παλιὰ φυτά, εἰναι κατώτερα στὴν ποιότητα.

Τὰ φύλλα μαζεύουν ἀπὸ τὶς κορυφές τῶν βλαστῶν δοσο ἀκόμα εἶναι τρυφερά. Κάνουν τρία καὶ καμιὰ φορὰ τέσσερα μαζέματα κάθε χρόνο ἀπὸ τὰ κάθε φυτό. Τὸ πρῶτο κάνουν στὴ μέση τοῦ Ἀπρίλη, τὸ δεύτερο στὰ μέσα τοῦ Μάη, τὸ τρίτο στὰ μέσα τοῦ Ιουνίου, κι ἄν κάνουν τέταρτο, τὸ κάνουν τὸν Αὔγουστο. Ἡ καλύτερη ποιότητα τσαγιοῦ βγαίνει ἀπὸ τὰ δύο πρῶτα μαζέματα.

Τὰ φύλλα, ποὺ μαζεύουν κάθε μέρα, τὰ ξαπλώνουν στὸν ἥλιο γιὰ νὰ μαραθοῦν καλά, ὑστερα τὰ ζεσταίνουν σ' ἄβαθα καζάνια γυρίζοντας αὐτά, ώσπου νὰ ξεραθοῦν καὶ νὰ ζαρώσουν. Τὸ τσάι αὐτὸ εἶναι τὸ πράσινο τσάι, ποὺ εἶναι εἶναι ἡ πρώτη ποιότητα. Τὰ φύλλα, ποὺ ζεσταίνουν λίγο, ἀμα τ' ἀφήσουν νὰ ξεραθοῦν λίγο στὸν ἥλιο, παίρνουν χρῶμα μαῦρο κι αὐτὰ εἶναι τὸ μαῦρο τσάι. Γιὰ τὴν ἐργασία αὐτὴ ἔχουν κάμει στὴν Κίνα καὶ Κεϋλάνη ἐργοστάσια μὲ ἐπίτηδες μηχανήματα.

Τὸ τσάι ἔχει μιὰ ούσια, τὴν τεῖνη· αὐτὴ εἶναι σᾶν τὴ καφεΐνη τοῦ καφὲ κι ἔχει τὸ ἴδιο ἴδιωμα. Ἡ ούσια αὐτὴ σὲ μικρὴ δόση εἶναι δυναμωτική, κάνει τὴν ἀναπνοὴν ζωηρότερη καὶ ζωηρεύει τὸ μυαλό, φέρνει ὅμως ἀϋπνία. Γιὰ τὸ ἴδιωμα αὐτὸ καὶ γιὰ τὸ ἀρωμά του τὸ τσάι μὲ βραστὸ νερὸ καὶ ζάχαρη γίνεται πιο τὸ εύχαριστο καὶ ύγιεινό. Ἡ κατάχρηση ὅμως, δπως καὶ τοῦ καφέ, φέρνει καρδιοχτύπι, ἀϋπνία, πονοκέφαλο καὶ νευραστένεια. Πολὺ τσάι πίνουν στοὺς τόπους, ποὺ κάνει δυνατὸ



κρύο, γιατί φέρνει καὶ ζέστη. Τὸ τσᾶῖ δὲν πρέπει νὰ τὸ πίνωμε ἀμέσως μετὰ τὸ φαγητὸ ἥ στὴν ὡρα τοῦ φαγητοῦ, γιατὶ δυσκολεύει τὴ χώνεψη.

Τὸ τσᾶῖ ἔχει τὸ ἴδιωμα νὰ παίρνη τὴ μυρουδιά, ἀπὸ ὅ, τι βρίσκεται κοντά του· γιὰ νὰ τὸ φυλάγουν ἀπ’ αὐτὸ οἱ ἐμπόροι τὸ μεταφέρνουν μέσα σὲ κουτιὰ καλὰ κλεισμένα καὶ τὸ ἀποθηκεύουν σὲ μέρη, ὅπου δὲ βγει μυρουδιά.

Τὸ περισσότερο τσᾶῖ βγαίνει ἀπὸ τὴν Κίνα, ποὺ πρὸ πάντων ξοδεύεται στὴ Ρωσία, ὅπου τὸ μεταφέρνουν ἀπὸ τὴ στεριά. "Υστερα ἀπὸ τὴ Ρωσία μεγάλη ξόδεψη γίνεται στὴν Ἀγγλία, ὅπου τὸ φέρνουν ἀπὸ τὴν Κεϋλάνη. Ἀπὸ τὴν Ἀγγλία στέλνουν καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ σ’ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολῆς.

Τὸ τσᾶῖ γιὰ τὴ μεγάλη τιμή του καὶ τὰ καλὰ του τὸ νοθεύουν εὔκολα μὲ φύλλα ἀπὸ ἄλλα φυτὰ ἀρωματικά, ποὺ μοιάζουν μὲ τὸ τσᾶῖ.

15. Μοσχοκάρυδο.

Στὰ νησιὰ τοῦ Ἰνδικοῦ ὥκεανοῦ γίνεται ἐνα δέντρο, ποὺ κάνει τὰ μοσκοκάρυδα. Τὸ δέντρο αὐτὸ γίνεται ύψηλὸ ὡς 10 μέτρα· δὲ καρπός του μοιάζει μὲ τὰ καρύδια καὶ γίνεται ἀπὸ τρία μέρη·

ἀπὸ τὸ ἀπ’ ἔξω, ποὺ ἀνοίγει σὲ δυὸ ἄμα ὠριμάσει, ὅπως τὰ μύγδαλα; τὸ μεσανό, ποὺ τὸ λέγουν μοσκομάκερ, κι ἀπὸ τὸ κουκούτσι ποὺ εἶναι σὰν καρύδι, κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀρωματικὸ μοσκοκάρυδο. Τὰ πιὸ μεγάλα καὶ στρογγυλὰ μοσκοκάρυδα ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία στὸ ἐμπόριο καὶ τὰ λέγουν θηλυκά, γιὰ νὰ τὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὰ ἀρσενικά, ποὺ εἶναι κατώτερα στὴν ποιότητα. Τὰ μοσκοκάρυδα ἔχουν γεύση ἀρωματική, πυρω-

τική καὶ μισόπικρη. Τὰ μεταχειρίζόμαστε γιὰ μπαχαρικὸ στὰ φαγητά μας, ὅπως τὴν κανέλα καὶ τὰ γαρύφαλα, καὶ γιὰ φάρμακο σὲ μερικὲς ἀρρώστιες. Τὸ μοσκομάκερ τὸ μεταχειρίζόμαστε ὅπως καὶ τὸ μοσκοκάρυδο· ἀπ’ αὐτὸ βγάζουν μιὰ ούσια σὰ λίπος, ποὺ τὴ λέγουν βούτυρο τοῦ μοσκοκάρυδον καὶ χρειάζεται στὰ φαρμακεῖα.



16 Κινίνο.

(21)

ανθη



16

Τὸ κινίνο, τὸ σπουδαῖο αὐτὸ φάρμακο γιὰ τοὺς πυρετοὺς καὶ ἡ κίνα βγαίνουν ἀπὸ τὴ φλοιόδα τῆς κιγχόνης, ποὺ εἶναι δέντρο τῆς νότιας Ἀμερικῆς. Στὸ Περού καὶ στὴν Κολομβία κάνει δάση πολὺ μεγάλα. Ἡ καθαυτὸ δῦμως πατρίδα τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ δέντρου εἶναι οἱ Κορδελιέρες τῆς Βενζούελας. Ἡ καλλιέργεια τοῦ δέντρου αὐτοῦ γίνεται καὶ σ' ἄλλες ζεστὲς χῶρες, ὅπως στὶς δυτικὲς Ἰνδίες καὶ στὸ νησὶ Ἰάβα.

Ἡ φλοιόδα τοῦ δέντρου αὐτοῦ εἶναι ἡ κίνα τῶν φαρμακείων, ποὺ εἶναι δυναμωτικὴ κι ἀντιπυρετική· τὸ ίδιωμα αὐτὸ τῆς κίνας οἱ ἐντόπιοι τὸ γνωρίζαν στὴν Ἀμερικὴ πολὺ πρὶν ἀνακαλυφτῇ ἀπὸ τὸν Κολόμβο κι ἀπ' αὐτοὺς τὸ γνωρίσαν οἱ Εύρωπαῖοι, ποὺ πῆγαν στὴν Ἀμερική. Αὔτοὶ στὰ 1650 ἔφεραν κίνα στὴν Ἰσπανία πρῶτα κι ὕστερα καὶ στὴν ἄλλη Εύρωπη.

Ἡ φλοιόδα τοῦ δέντρου τούτου, ἡ κίνα, χρειάζεται γιὰ φάρμακο δυναμωτικὸ καὶ ἀντιπυρετικὸ σὲ πολλὲς ὀρρώστιες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κάνουν στὰ φαρμακεῖα μὲ διάφορους τρόπους φάρμακα.

Ἀπὸ τὴν κίνα μὲ χημικὲς ἔργασίες βγάζουν τὸ κινίνο, ποὺ εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο φάρμακο γιὰ τοὺς ἔλωδεις πυοετούς καὶ ἡ ἀνακάλυψή του ἔκαμε πολὺ μεγάλο καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα.

17. Εὐκάλυπτος

● Εὐκάλυπτος εἶναι μεγάλο δέντρο κι ἔχει πιατρίδα τὴν Αὐστραλία, ὅπου κάνει μεγάλα δάση. Ἀπὸ τὴν Αὐστραλία διαδέθηκε καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, γιατὶ εἶναι πολὺ χρήσιμο δέντρο.

● κορμὸς τοῦ εὐκάλυπτου γίνεται πολὺ ύψηλός· στὴν Αὐστραλία φτάνει σὲ ύψος 100 μέτρα κι ἀκόμα. Εἶναι δέντρο μὲ φύλλα στενὰ καὶ μακρουλὰ κοὶ τὰ κρατεῖ ὅλο τὸ χρόνο· αὐτὰ εἶναι μισοπράσινα, λίγο χοντρὰ καὶ πηγαίνουν πρὸς τὰ πάνω γι' αὐτὸ δὲν κρατοῦν δυνατὸν ἵσκιο. Τὰ λουλούδια του γίνονται

πολλά μαζί στις ρίζες τῶν φύλλων. Οἱ ρίζες τοῦ εὔκάλυπτοῦ πηγαίνουν βαθιὰ στὴ γῆ καὶ ρουφοῦν πολὺ νερό. Μεγάλως γρήγορα καὶ πρὸ πάντων στοὺς ζεστοὺς καὶ ύγροὺς τόποι καὶ ζῆ πολλὰ χρόνια.

Τὸ ξύλο τοῦ εὔκαλυπτου εἶναι πολὺ σκληρὸ καὶ δὲ σαπτί εὔκολα. Ἀπὸ τὴν Αὐστραλία φέρνουν στὴν Εὐρώπη ξύλε ἀπὸ εὔκαλυπτο γιὰ οἰκοδομές, γιὰ πλοῖα, ἀμάξια, ἔπιπλα ἄλλα. Τὸ δέντρο αὐτὸ διαδόθηκε σ' ὅλες τὶς ἄλλες ἡπειρα-

γιαστὶ ἔχει τὸ ίδιωμα νὰ κάνῃ τὸ τόπο, ὅπου καλλιεργεῖται, ύγιειν.

Τοῦτο παρατήρησαν στὴν Αστραλία, ὅπου τὸ κλῖμα εἶναι πολὺ γιασινὸ καὶ σ' αὐτοὺς ἀκόμα τοι μεγάλους τῆς ἐρημικούς τόπους.

Ἄπὸ τὰ φύλλα τοῦ εὔκαλυπτοῦ βγαίνει μιὰ μυρουδιά, ποὺ σκοπιέται γύρω στὸν ἀέρα κι ἐμποδίζει τὰ μικρόβια, ποὺ φέρνουν ἀρρώστιες, νὰ πληθαίνουν. Τὰ μικρόβια αὐτὰ δὲν πληθαίνουν καὶ στὰ στακούμενα νερά, ἀμα σ' αὐτὰ πέφτουν φύλλα, καρποί, φλοιῦδες καὶ κλαδιά ἀπὸ εὔκαλυπτο. Ο εὔκαλυπτος μ

τὶς ρίζες του παίρνει πολὺ νερὸ ἀπὸ τὴ γῆ, ποὺ μὲ τὰ πολλά του φύλλα ἔξατμίζεται, γι' αὐτὸ ἔχει τὸ ίδιωμα νὰ ξεραίνῃ τὸν τόπο ἀπὸ τὰ νερά, ποὺ περισσεύουν. Γι' αὐτὸ στοὺς βάλτους καὶ στοὺς πολὺ ύγροὺς τόπους φυτεύουν εὔκαλυπτους, γιὰ νὰ στραγγίζουν τὸν τόπο. Οἱ βάλτοι, ἀμα εἶναι τριγυρισμένοι μὲ εὔκαλυπτους, δὲ φέρνουν ἀρρώστιες στοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ ἐμποδίζουν τὰ μικρόβια νὰ βγοῦν ἔξω ἀπ' αὐτοὺς μὲ τὸν ἀέρα.

Τὰ φύλλα τοῦ εὔκαλυπτου εἶναι ἀρωματικά, μισόπικρα καὶ στυφίζουν. Ἀπ' αὐτὰ βγάζουν τὸ λάδι τοῦ εὔκαλυπτου ποὺ χρειάζεται γιὰ φάρμακο στὸν τύφο, στὴν ὁστρακιὰ καὶ ἀπολύμανση. Μεγάλες ποσότητες τέτοιο λάδι φέρνουν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία. Ἀκόμη καὶ τὴ σκόνη ἀπὸ ξερὰ φύλλα του μεταχειρίζονται γιὰ φάρμακο.



17

Στὴν πατρίδα μας ἔφερε καὶ καλλιέργεια τὸ λενόμενο σφαιριόκαρπο εύκάλυπτο στὰ 1864 ὁ γεωπόνος Ὅρφανίδης καὶ ἀπὸ τὰ 1882 διαδόθηκε ἡ καλλιέργεια τοῦ εύκάλυπτου σὲ πολλοὺς βαλτώδεις τόπους τῆς Ἑλλάδας. Σήμερα στοὺς κήπους τοὺς δημόσιους στὶς πόλεις καὶ στὰ περιβόλια τῶν σπιτιῶν καλλιεργοῦν δλα τὰ εἶδη εύκάλυπτους, γιατὶ δοκιμάστηκε κι ἀποδείχτηκε, πῶς προκόβει πολὺ στὴν πατρίδα μας.

Οἱ εύκάλυπτοι γίνονται ἀπὸ σπόρους, ποὺ τοὺς σπέρνουν τὴν ἄνοιξη. Ὕστερα ἀπὸ τοὺς πάγους μέσα σὲ ξύλινες κάσες ἀμα φυτρώσουν τὰ φυτὰ κι ὅποχτήσουν 6 ὥς 8 φύλλα τὰ μεταφυτεύουν σὲ γλάστρες, ὅποι τὰ διατηροῦν ὥς τὸ φθινόπωρο ἢ τὴν ἄλλη ἄνοιξη, ποὺ τὰ φυτεύουν στὸν τόπο ποὺ θέλουν. Σπόρο βγάζουν πολὺ στοὺς τόπους, τῆς Ἑλλάδας, ὅπου βρίσκονται μεγάλοι εύκάλυπτοι. Φυτώμενοι πουλοῦν δλοὶ οἱ κηπουροὶ στὶς μεγάλες πόλεις καὶ τὰ ἀγροκήπια τοῦ δημοσίου.

18. Καουτσούκ.

Τὸ καουτσούκ βγαίνει ἀπὸ ἓνα εἶδος συκιᾶς, ποὺ μοιάζει πολὺ μὲ τὸ φύκι, ποὺ καλλιεργοῦν στὴν πατρίδα μας γιὰ στολισμό, καὶ τὴ λέγουν ἐλαστικὴ συκιά.

‘Ο κορμὸς τοῦ δέντρου τούτου γίνεται ὑψηλός, ἵσος κι ἔχει φλούδα γυαλιστερὴ καὶ σταχτιά. Τὰ φύλλα του είναι μεγάλα, ἔχουν τὸ σχῆμα τοῦ αὐγοῦ καὶ ωραῖο γυαλιστερὸ πράσινο χρῶμα. ’Αν χαράξουν τὸν κορμό του, βγαίνει ἓνα ἀσπρό ύγρὸ στὰ γάλα, ὅπως καὶ στὴ συκιά. Τὸ ύγρὸ αὐτὸ είναι τὸ καουτσούκ. Αὔτὸ ἀμα ξεοαθῆ εἴτε μονάχο του εἴτε κοντὰ στὴ φωτιὰ γίνεται σκληρό. Τὸ καθαρὸ καουτσούκ είναι ἀσπρό καὶ πολὺ ἐλαστικό. Στὸ κρύο γίνεται σκληρὸ καὶ στὴ ζέστη μαλακό.

Γιὰ νὰ γίνῃ πολὺ ἐλαστικὸ τὸ καουτσούκ, τὸ λυώνουν καὶ τὸ ἀνακατεύουν μὲ λίγο θειάφι. ’Απ’ αὐτὸ κάνουν σωλῆνες, τόπια, παπούτσια, ἀδιάβροχα κι ἄλλα.

Τὸ καουτσούκ ἀνακατεύοντας ὥς 50 τὶς ἑκατὸ μὲ θειάφι καὶ μὲ ἄλλες οὐσίες κάνουν τὸ σκληρὸ καουτσούκ, ποὺ είναι μαυρο, σκληρὸ σὰν κέρατο καὶ κόβεται σὰν τὸ φίλτεσι. ’Απ’ αὐτό, ποὺ τὸ λέγουν καὶ ἐβενίτη, κάνουν μπαστούνια, χτένια, ἡλεκτρικὲς μηχανὲς κι ἄλλα.

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

19. ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΚΡΑΤΗΣ ΖΩΝΗΣ.

Ανάμεσα σὲ κάθε τροπικὸ κύκλο καὶ κάθε πολικὸ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς εὔκρατες ζῶνες, ἡ βόρεια καὶ ἡ νότια εὔκρατη ζώνη. Καὶ στὶς δυὸ αὐτὲς ζῶνες ξεχωρίζουν ἡ ἄνοιξη, τὸ καλοκαίρι τὸ φθινόπωρο κι ὁ χειμῶνας. Στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι κοντά στοὺς τροπικούς, χειμῶνας σχεδὸν δὲ γίνεται, ἐνῷ τὸ ἀντίθετο στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς πολικοὺς κύκλους, κρατεῖ πάντοτε σχεδὸν χειμῶνας. Ἀπὸ τὶς πολλές αὐτές διαφορές ποὺ γίνεται υπὸ κλῖμα στὴν εὔκρατη, ζώνη καὶ τὰ φυτά, που γίνονται σ' αὐτά, εἶναι διάφορα στὸ εἶδος τους. Προκόβουν δέντρα τοῦ δάσους καὶ ὅπωροφόρα, θάμνοι καὶ χλόες. Πολλά φυτὰ τῶν ζεστῶν τόπων γίνονται στὶς χῶρες τῆς εὔκρατης ζώνης, ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς τροπικούς, τὸ ἀντίθετο πάλι πολλὰ φυτὰ τῶν ψυχρῶν τόπων γίνονται στὶς χῶρες τῆς ποὺ εἶναι κοντὰ στοὺς πολικούς κύκλους. Τὰ βουνά στὶς ζῶνες αὐτές σκεπάζονται ἀπὸ δάση, οἱ κάμποι, οἱ κοιλάδες καὶ οι πλαγιές τῶν βουνῶν μὲ ἔλιές, ἀμπέλια καὶ χωράφια, ὅπου καλλιεργοῦν δημητριακά, ὅσπρια, βαμπάκι, καπνὸ καὶ ἄλλα. Τὰ δημητριακὰ δίνουν στὸν ἀνθρώπο τὸ ψωμί, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία τροφή του καὶ γι' αὐτὸ οἱ ἀνθρώποι πολλές ἐκτάσεις, ποὺ ἦταν σκεπασμένες μὲ δάση, τὶς ξεχέρσωσαν καὶ τις ἔκαμαν χωράφια.

6

ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΥΚΡΑΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

20. Η Φούντουκιά.

Η φούντουκιά εἶναι δέντρο πολὺ ὀφέλιμο τῆς εὔκρατης ζώνης. Τὸ δέντρο αὐτὸ καλλιεργοῦν σὲ μεγάλες ἐκτασεις στὴν Ισπανία, Ιταλία, νότια Γαλλία καὶ μικρὰ Ασία. Στὴν πατρί-

μας καλλιεργεῖται σὲ μικρές έκτάσεις στὸ Πήλιο, Ἀγυιά,
Αρτα καὶ Ἀγιον ὄρος.

‘Η φουντουκιὰ γίνεται δέντρο μικρὸ καὶ σὲ τάπους δροσερούς·
θέλει ἀέρα καὶ τόπο ἐλαφρό, ἀμμουδερὸ καὶ δροσερό. Δὲν ἀγα-
πᾶ τοὺς βορεινοὺς καὶ σκληροὺς τόπους. Τὰ φύλλα τῆς φουν-
τουκιᾶς ἔχουν σχῆμα καρδιᾶς, σκεπάζονται μὲ ἀραιὲς τρίχες
καὶ στὶς ἄκρες τους ἔχουν μικρὰ δόντια. Τὸ χειμῶνα ρίχνει
τὰ φύλλα της. Στὴν ἀρχὴν τῆς ἀνοιξης πρὶν νὰ φυτρώσουν τὰ
ένακτα φύλλα, ἀνοίγουν τὰ λουλούδια, ποὺ
εἶναι δυὸ λογιῶν σὲ κάθε δέντρο· ἔχουν
λουλούδια ποὺ γίνονται καρπὸς καὶ λου-
λούδια, ποὺ δὲ γίνονται καρποί. Τὰ
πρῶτα λουλούδια φυτρώνουν πολλὰ μα-
ζί καὶ κρεμιοῦνται ἀπὸ ἕνα κοτσάνι στὴν
ἄκρη σὲ ψιλὰ κλαδιά, τὰ ἄλλα φυτρώ-
νουν στοὺς κλάδους κι ἔχουν γύρω τρία
πράσινα φυλλαράκια· αὐτὰ γίνονται καρ-
ποί, φουντούκια.

‘Η φουντουκιὰ προκόβει σὲ δροσερούς
τόπους ὄρεινούς στὶς νότιες χῶρες τῆς
εὔκρατης ζώνης. Ἐπειδὴ δὲ θέλει νὰ ἔχῃ τὸν ἥλιο κατ’
εὐθεῖα, προκόβει πιὸ πολὺ στὶς βορεινὲς δυτικὲς τοπο-
θεσίες. ‘Η πατρίδα μας ἔχει πάρα πολλοὺς τέτοιους ὄρεινούς
τόπους, ὅπου μπορεῖ νὰ προκόψῃ τὸ δέντρο αὐτό, ποὺ φέρ-
νει ἀρκετὰ πλούσιο εἰσόδημα, γιατὶ ὁ καρπός του ξοδεύεται
πολὺ καὶ μὲ καλὴ τιμή.

Τὰ φουντούκια τὰ τρώγομε, ὅπως τὰ καρύδια καὶ τὰ μύ-
γδαλα. Ἀπ’ αὐτὰ βγαίνει ἔνα λάδι, ποὺ μεγαλώνει καὶ κρατεῖ
μαλακὰ τὰ μαλλιά μας. Στὰ ζαχαροπλαστεῖα ξοδεύουν πολλὰ
φουντούκια.

‘Απὸ τὸ ξύλο τῆς φουντουκιᾶς κάνουν ξυλεία γιὰ βαρέλια
καὶ ἐλαφρὰ ξυλοκάρβουνα γιὰ μπαρούτι· ἀπὸ τοὺς ψιλοὺς
κλάδους της κάνουν στεφάνια γιὰ βαρέλια καὶ διάφορα πλεχτὰ
πράγματα.

‘Η φουντουκιὰ γίνεται ἀπὸ σπόρους καὶ μπόλιασμα σ’ ὅγρια
φουντουκιὰ καὶ πρὸ πάντων ἀπὸ παραφυάδες. Γίνεται γρήγορα
καὶ κάνει πολλούς καρπούς.



✓21. Φιστικιά.

Φυστικιά είναι τὸ δέντρο, ποὺ κάνει τὰ φυστίκια κοὶ γίνεται στὴ Συρία, Ἀραβία, Περσία κι Ἰνδίες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς χῶρες αὐτὲς καλλιεργεῖται σήμερα τὸ δέντρο αὐτὸ καὶ στὴν Ἰσπανία, νότια Γαλλία, Σικελία καὶ σὲ μεοικὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ φιστικιὰ είναι δέντρο φυλλοβόλο καὶ γίνεται ὑψηλὸς ὡς 10 μέτρα. Ὁ κορμός του καὶ τὰ κλαδιά του ἔχουν φλούδα μὲ χρῶμα σταχτί, ὅπως κι ἡ συκιά· μεγαλώνει ἄργα καὶ ζει πολλὰ χρόνια. Τὰ φύλλα του είναι σύνθετα ἀπὸ 3 ὥς πέντε

μικρὰ φύλλα μὲ χρῶμα ἀνοιχτὸ πράσινο καὶ σχῆμα αὐγοῦ. Ἀνθίζει τὸ δέντρο ἀπριλῆ ἢ τὸ Μάρτιον καὶ σ' ἄλλα δέντρα τὰ λουλούδια τους γίνονται καρποὶ καὶ αὐτὰ είναι τὰ θηλυκά, καὶ σ' ἄλλα δέντρα γίνονται κι αὐτὰ είναι τὸ ἀρσενικά. Οι καρποὶ είναι σὰ μικρὰ μύγδαλα, μισοκόκκινοι κι ἔχουν μέσα τους ἀγουλιὰ μεγάλη χρῶμα ἀνοιχτὸ πράσινο.

Ἡ φυστικιὰ προκόβει σὲ τόπους εὔφορους, λίγο νοτερούς, ὅχι δύμως ὑγρούς μπορεῖ νὰ γίνη καὶ σὲ τόπους πετρώ-

δεις καὶ ξερούς, ὅχι δύμως πολὺ ψυχρούς. Γίνεται ἀπὸ σιτόρους ποὺ τοὺς σπέρνουν σὲ μενάλες δοχεῖα τὸ Δεκέμβρη καὶ Γενάρη ἀμα γίνουν ὡς δυὸ σπιθαμὲς ὑψηλὰ τὰ νέα φυτά, τὰ χωρίζουν καὶ τὰ φυτεύουν σὲ φυτώρια, ὅπου ἀργότερα τὰ μπολιάζουν, ἄλλα μὲ μπόλι ἀπὸ ἀρσενικὲς φυστικιὲς κι ἄλλα μὲ μπόλι ἀπὸ θηλυκιές. Ἀπὸ τὰ φυτώρια αὐτά, ἀμα μεγαλώσουν τὰ βγάζουν μὲ μπάλες χῶμα γύρω στὶς ρίζες τους καὶ τὰ φυτεύουν στοὺς τόπους, ποὺ θὰ μείνουν γιὰ πάντα. Ἐπειδὴ ἡ θηλυκιὰ φυστικιὰ κάνει καρποὺς τότε μονάχα, δταν είναι κοντά της ἀρσενικιά, γι' αὐτὸ ἀνάμεσα σὲ 3 ὥς 5 θηλυκιὲς φυτεύουν καὶ μιὰ ἀρσενικιά.

Ἡ θηλυκιὰ γνωρίζεται ἀπὸ τὰ φύλλα της, ποὺ είναι σχεδόν δυὸ φορὲς μεγαλύτερα ἀπὸ τῆς ἀρσενικιᾶς. Ἡ φιστικιὰ ἀρχίζει νὰ κάνη καρποὺς ἀπὸ ἐφτὰ χρονῶν κι ἀπάνω κι ἔξακολουθεῖ νὰ βγάζῃ πολλοὺς καρποὺς ἑκατὸ χρόνια κι ἀκόμα. Τὰ φιστίκια ἀρχίζουν νὰ ὠριμάζουν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Αύγουστου ἢ τὶς ἀρχές τοῦ Σεπτέμβρη. Τὰ φιστίκια είναι γινωμένα, ἀμα κοκκινι-

9



νν ἀπ' ἔξω κι ἀνοίγουν στὴν κορυφὴ τους καὶ φαίνεται ἡ ψίχα, πὺ σκεπάζεται μὲ φλούδα μισοκόκκινη. Τότε μαζεύουν τὰ φι-
κίκια τινάζοντας αὐτὰ μὲ καλάμια μακριά, τὸ ἀπλώνουν στὸν
ιο κι ἄμα ξεραθοῦν τὰ φέρνουν στὶς ἀποθῆκες.

Τὰ φιστίκια τὰ τρώγομε χλωρὰ ἢ ξερὰ καφουρτίζοντας κι
ιστίζοντας λίγο. Στὰ ζαχαροπλαστεῖα ξοδεύουν πολλὰ φι-
κίκια γιὰ νὰ κάνουν γλυκίσματα. Ἐπειδὴ τὰ φιστίκια ξο-
δούνται σὲ καλὴ τιμή, ἡ φιστικιὰ εἶναι δέντρο, ποὺ δίνει καλὸ
τόδημα καὶ γι' αὐτὸ ξαπλώθηκε ἡ καλλιέργεια του σὲ πολ-
ὺς τόπους.

Φιστικιές μποροῦμε νὰ κάμωμε στὴν πατρίδα μας μὲ τὸ μπό-
ασμα τῆς τσικουδιᾶς καὶ κοκορετσιᾶς, ποὺ βρίσκονται ἄγριες
πολλὰ μέρη τῆς πατρίδας μας καὶ πρὸ πάντων στὰ νησιά
κι. Στοὺς κήπους τῆς Ἀττικῆς, στὴν Αἴγινα καὶ σ' ἄλλα μέρη
λιλιεργοῦν πολλὲς φιστικιές καὶ βγάζουν ἀρκετὰ φιστίκια
ιωρὰ καὶ ξερὰ. Τὰ καλύτερα φιστίκια εἶναι τῆς Συρίας ἀπὸ
τὰ φέρνουν στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὴν Συρία ἔφεραν καὶ φύτε-
ψιν φιστικιές καὶ στὴν Ἑλλάδα.

22. *Kini.*

Ἐε πολλὰ μέρη τῆς πατρίδας μας στοὺς κήπους γιὰ στολισμὸ
λιλιεργοῦν τὸ φυτὸ κίνη. Ἀπὸ τοὺς καρπούς τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ
ἄλλα μέρη βγάζουν ἐνα πολὺ χρήσιμο ϕάρμακο ὕστερα ἀπὸ
κινίνο, τὸ ρετσινόλαδο (κικινέλαιο).

Τὸ φυτὸ αὐτὸ ζῆ ἐνα χρόνο κι ἔχει πατριδικὴ τὴν Ἀσία κι
φρική· σήμερα τὸ καλλιεργοῦν στὴν Ἰνδικὴ καὶ βόρεια Ἀμε-
ρική.

Τὰ φύλλα του γίνονται μεγάλα καὶ μοιάζουν μὲ τοῦ πλάτανου,
λὰ εἶναι πιὸ πράσινοι. Ο καρπός του εἶναι σὰν καρύδι μὲ
λὴ φλούδα καὶ μέσα ἔχει τοὺς σπόρους, ποὺ εἶναι σὰν τὰ τσι-
σούρια τοῦ σκύλου. Ἀπὸ τοὺς σπόρους αὐτοὺς βγάζουν λάδι,
ὑ χρειάζεται γιὰ φωτισμὸ καὶ γιὰ σαποίνια. Ἡ πιὸ σπου-
διώς χρησιμότητά του εἶναι γιὰ φάρμακο σπουδαῖο κα-
ρπικό, τὸ ρετσινόλαδο. Οἱ σπόροι αὐτοὶ ἔχουν δηλητήριο
γι' αὐτὸ δὲν τοὺς τρώγουν! οἱ ἀνθρωποι καὶ τὰ ζῶα.

Τὸ κίκι γίνεται σ' ὅλους τοὺς τόπους κι ἀντέχει στὴν ξηρα-
καὶ σὲ λίγο ψυχροῦ γίνεται ὅμως καλύτερα σὲ ποχὺ τοπο

καὶ νοτερό. Τὸ σπέρνουν τὴν ἄνοιξη καὶ μόλις περάσει τὸ κρύο
βλασταίνει καὶ μεγαλώνει γρήγορα.

Πολλοὶ τόποι στὴν πατρίδα μας καὶ πρὸ πάντων τὰ νησιά
εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ καὶ
μποροῦν νὰ ἔχουν καλὸ εἰσόδημα ἀπὸ αὐτό, ἂν γίνουν κι ἐργο-
στάσια γιὰ νὰ βγάζουν τὸ λάδι του.

23. Κρόκος (ζαφουρά),

Σὲ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδας μας καὶ στὴ Μικρὰ Ἀσία φυ-
τρώνει μοναχό του ἔνα μικρὸ φυτό, ὁ κρόκος ἢ ζαφουρά. Τὸ
φυτὸ αὐτὸ γίνεται ἀπὸ βολβὸ (κρεμύδι), ὅπως τὸ ζουμπούλο
καὶ τὸ ζαμπάκι· ὁ βολβός του εἶναι στερεὸς καὶ σκεπτάζεται ἀπὸ
ἔξω ἀπὸ λίγα ψιλὰ καὶ ξερὰ φύλλα. Τὰ φύλλα του εἶναι στενέα
καὶ μακριά, σὰν τοῦ βορβοῦ, κι ἔχουν ἀπὸ τὴ βάση τους ἄ-
την κορφὴ μιὰ ἀσπρη γραμμή. Τὰ λουλούδια του κλείνονται
μέσα σὲ ψιλὴ φλούδα, ποὺ σκίζεται ἀμα ἀνοίγουν, ὅπως στὸ
ζαμπάκι· ἔχουν χρῶμα μισοκόκκινο καὶ στήμονες, ποὺ ἔχουν
στὴν κορυφὴ τους μιὰ ούσια χρωματιστικὴ κι ἀρωματική. Τὴν
ἐποχὴ ποὺ ἀνθίζει, τὰ χρωματιστὰ φύλλα καὶ τοὺς στήμονες
τοὺς μαζεύουν μὲ προσοχή, τοὺς ξεραίνουν σὲ ἵσκιο κι αὐτὰ εἶνον
ὁ κρόκος ἢ ζαφουρά, ποὺ πουλοῦν στοὺς ἐμπόρους σὲ μεγάλη
τιμή. Ὁ κρόκος χρειάζεται γιὰ φάρμακο καὶ γιὰ βαφή· μ' αὐτὸν
χρωματίζουν τυριά, γλυκά, ζυμαρικά καὶ τὸν ρίχνουν σὲ με-
ρικὰ φαγητὰ γιὰ μυρουδικό.

Τὸν κρόκο μεταχειρίζονταν γιὰ βάψιμο καὶ χρωματισμὸ τῶν
γλυκισμάτων κι οἱ παλιοὶ Ἕλληνες καὶ τὸ χρῶμα του θεω-
ροῦσαν ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ γλυκὰ χρώματα.

Τὸν κρόκο μαζεύουν σήμερα στὴν Κοζάνη τῆς Μακεδονίας
καὶ στὰ νησιά Σῦρο, Τῆνο, Μύκονο καὶ Δῆλο.

Στὴν περιφέρεια τῆς Κοζάνης τὸν κρόκο καλλιέργειοῦν στὰ χα-
ράφια ἔτσι: Τὸ Μάη ἢ Ιούνιο μὲ ἀλέτρι ἀνοίγουν αὐλάκια· ἀπὸ
κοντὰ πηγαίνουν γυναικες καὶ βάζουν στ' αὐλάκια βολβούς
ἀπὸ κρόκο σ' ἀπόσταση μιὰ σπιθαμή. Μὲ δεύτερο αὐλάκι σκεπτά-
πάζουν τὸ πρῶτο, ποὺ φύτεψαν κι ἔτσι κάνουν γιὰ ὅλο τὸ
χωράφι. Τὸν Ὁκτώβρη ἀνθίζει καὶ τότε μαζεύουν τὰ λουλούδια.
Ἡ Κοζάνη βγάζει 8 ὥς 12 χιλιάδες ὄκρδες κάθε χρόνο κρό-
κο· αὐτὸν τὸν ἀγοράζουν ἔμποροι ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ
τὸν στέλνουν στὴν Εύρωπη.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

8 ΟΙ ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

24. Τοῦντρες.

Οι χῶρες, ποὺ βρίσκονται στὶς παγωμένες ζῶνες τῆς γῆς, είναι πολὺ ψυχρές. Ἐκεῖ δὲ χειμῶνας κρατεῖ πολὺ καὶ δὴ λιός είναι πάντα χαμηλὰ στὸν δρίζοντα. Ὁ πάγος μόλις λυώνει τὸ καλοκαίρι στὶς χῶρες, ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴν εὔκρατη ζώνη, καὶ μονάχα στὴν ἐπιφάνειά του. Τὰ φυτὰ στὶς χῶρες αὐτὲς λίγες ἀκτίνες τοῦ ἥλιου παίρνουν καὶ κατὰ συνέπεια καὶ πολὺ λίγη ζέστη. Γι' αὐτὸς στὶς ψυχρές χῶρες τὰ φυτὰ είναι λίγα καὶ μικρά. Μονάχα χλόη καὶ χόρτα γίνονται. Ὅπου δὲ τόπος είναι πάντα υγρός, σκεπάζεται ἀπὸ βρύα (μοῦσκλα) καὶ τὰ πλάγια τῶν βράχων ἀπὸ λειχήνες. Στὶς χῶρες τῆς παγωμένης ζώνης, ποὺ είναι μακριὰ ἀπὸ τοὺς πόλους, βρίσκονται μερικὰ δέντρα, ὅπως οἱ χαμηλὲς ἵτιές.

Οι ἀδεντρες χῶρες τῆς παγωμένης ζώνης, ὅπου είναι πολλοὶ βάλτοι, λέγονται τοῦντρες.

Στὶς χῶρες ποὺ είναι κοντὰ στοὺς πόλους είναι πάντα πάγοι· ἐκεῖ καὶ αὐτὰ τὰ βρύα πολὺ σπάνια φυτρώνουν· γι' αὐτὸς στὶς χῶρες αὐτὲς ἀνθρωποι καὶ ζῶα δὲ ζοῦν, είναι χῶρες ἔρημες.

25. Ἡ ἴτιά.

Ἡ ἴτιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, ποὺ γίνεται στὶς ψυχρές χῶρες καὶ στὴν εὔκρατη ζώνη τοῦ βόρειου ἡμισφαίριου. Γίνεται σ' ὅλη τὴν Εύρωπη καὶ στὴν Ἑλλάδα. Στοὺς τόπους αὐτοὺς οἱ ἴτιές γίνονται δέντρα ύψηλά, στὶς παγωμένες ὅμως χῶρες γίνονται χαμηλὰ δέντρα σὰ θάμνοι καὶ γι' αὐτὸς τὶς λέγουν νανώδεις ἴτιές.

Τὰ φύλλα τῆς ἴτιᾶς είναι σὰ λόγχη, λίγο χοντρά, κλείνουν στὸ ἄσπρο χρῶμα κι ἔχουν κοτσάνι κοντό. Τὰ λουλούδια τῆς είναι ἄλλα ἀρσενικὰ κι ἄλλα θηλυκά· τ' ἀρσενικὰ φυτρώνουν στὶς γωνιές τῶν μικρῶν φύλλων καὶ τὰ θηλυκὰ φυτρώνουν πολλὰ

μαζί. Τὰ θηλυκά γίνονται καρποί, που κλείνουν πολλούς σπόρους. Οι ρίζες της ἵτιᾶς είναι μακριές και σκορπιούνται σε μεγάλη απόσταση μέσα στή γῆ.

‘Η ἵτιὰ ἀγαπᾷ τὸ νερό, γι’ αὐτὸ γίνεται σὲ ύγρους τόπους, στοὺς βάλτους και στὶς ὅχθες τῶν ποταμῶν. Πολλαπλασιάζεται εύκολα μὲ βλαστάρια, που τὰ φυτεύουν τὸ χειμῶνα. Στοὺς νοτερούς και ποτιστικούς τόπους μεγαλώνουν γρήγορα



πλέκουν καλάθια, κοφίνια και πλεχτὰ ἔπιπλα. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν στὴν Ἰταλία, Γερμανία, Ὀλλανδία και Γαλλία καλλιεργοῦν μεγάλες ἐκτάσεις και σὲ καλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὰ παλιότερα και χοντρότερα κλαδιὰ τῆς ἵτιᾶς κάνουν στεφάνια γιὰ βαρέλια. Ἀπὸ τὸ ξύλο της κάνουν ἐλαφρὰ κάρβουνα γιὰ μπαρούτι.

Στὴ Θεσσαλία, Αἰτωλία, Λειβαδία και σ’ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας καλλιεργοῦν ἵτιὲς γιὰ τὰ κλωνάρια τους, που ἀγοράζουν γιὰ τὰ ἔργοστάσια, ὅπου κάνουν πλεχτὰ ἔπιπλα, καλάθια κι ἄλλα. Ἀπὸ τὴ φλούδα τῆς ἵτιᾶς βγαίνει μιὰ ούσια πικρή, ἡ ἵτεινη, που χρειάζεται γιὰ φάρμακο δυναμωτικὸ και γιὰ τοὺς πυρετούς.

και κάνουν πολλές και μακριές ρίζες, γι’ αὐτὸ τὶς φυτεύουν γιὰ νὰ κρατοῦν τὰ χώματα στὶς ἐπιχωματώσεις και στὰ χείλια τῶν ποταμῶν κι αὐλακιῶν.

‘Η φλούδα ἀπὸ τὰ νέα κλαδιὰ τῆς ἵτιᾶς ἔχει μυρουδιὰ καλὴ και βγάζει μιὰ ούσια, ποὶ χρειάζεται γιὰ τὸ ἄργασμα στὰ δέρματα.

Τὰ κλωνάρια τῆς ἵτιᾶς λυγίζουν εύκολα και δὲ σπάζουν, γι’ αὐτὸ οἱ γεωργοὶ και οἱ περιβιολάρηδες κάνουν μ’ αὐτὰ δεματικά. Μὲ βέργες ἀπὸ ἵτιὲς



26. Βρύα (μούσκλα).

Τὰ βρύα εἶναι μικρὰ φυτά, ποὺ γίνονται σὲ ύγρό τόπο, ἀπάνω στὴ φλούδα μεγάλων δέντρων, ἀπάνω στοὺς βράχους καὶ στὰ κεραμίδια. Στὶς παγωμένες χῶρες, ὁ τόπος ὅλος εἰναι βάλτοι, γιατὶ δὲ τόπος ἀποκάτω στὴν ἐπιφάνεια κρατιέται παγωμένος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πιῇ τὰ νερά, ποὺ γίνονται ἀπὸ τοὺς πάγους, ποὺ λυώνουν στὴν ἐπιφένεια· τὰ βρύα εἶναι ἡ μόνη χλόη, ποὺ σκεπάζει τὶς ἀπέραντες ἐκτάσεις στὰ μέρη αὐτά. Τὰ βρύα ἔχουν πυλὺ ψιλὸν καὶ μικρὸν κορμό, φύλλα μικρὰ καὶ τρυφερά. Φυτρώνουν ἀπὸ πολὺ μικροὺς σπόρους, ποὺ γίνονται μέσα σὲ μακρούλες θῆκες. Τὰ βρύα εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία τροφὴ στὰ φυτοφάγα ζῶα, ποὺ ζοῦν στὶς παγωμένες χῶρες. Μερικὰ βρύα τὰ ξεραίνουν καὶ τ' ἀλέθουν καὶ κάνουν ἀλεύρι, ποὺ ἀπ' αὐτὸν κάνουν ἕνα εἶδος ψωμιοῦ.



Στὴ βόρεια Ἀσία καὶ βόρεια Ρωσία μεγάλες ἐκτάσεις σκεπάζουν τὰ βρύα. Αὗτὰ γίνονται καὶ οἱ ὅλη τὴν Εύρωπη καὶ στὴν Ἑλλάδα.

27. Λειχήνες. *Fabaceae.*

Οἱ λειχῆνες εἶναι μικρὰ φυτά, ποὺ φυτρώνουν ἀπάνω στοὺς βράχους, στὶς πέτρες, σὲ ξερὰ δέντρα καὶ στὴ γῆ. Οἱ λειχῆνες παίρνουν τὴν τροφὴ τους ἀπὸ τὸν ἀέρα κι οἱ ρίζες τους χρειάζονται μονάχα γιὰ νὰ τοὺς στερεώνουν. Γι' αὐτὸν μποροῦν καὶ ζοῦν καὶ ἀπάνω στὶς πέτρες καὶ στὶς φλοιοῦδες τῶν δέντρων. Εἶχουν χρῶμα εσταχτί, ξηρὸν ἢ μαῦρο. Οἱ λειχῆνες ὅπως καὶ τὰ βρύα δὲν κάνουν ξηρή, πιαρὰ μικρούτσικους σπόρους μέσα σὲ θῆκες.

Οἱ λειχῆνες βρίσκονται σ' ὅλῃ τὴ γῆ. Οἱ βράχοι καὶ τὰ πλάγια τῶν βουνῶν στὶς παγωμένες χῶρες σκεπάζονται ἀπὸ λειχῆνες κι αὐτοὶ εἶναι ἡ μόνη τροφὴ στὰ φυτοφάγα ζῶα καὶ καμιὰ φορὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους στοὺς τόπους τῆς παγωμένης ζώνης, γιατὶ εἶναι καλὴ καὶ θρεψτικὴ τροφὴ γιὰ τὰ ζῶα καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

28. Σάργασο.



Τὸ σάργασο εῖναι φυτό τῆς θάλασσας, ἔπως τὰ φύκια· φυτρώνει πολὺ στὸν Ἀτλαντικὸ ὥκεανὸ καὶ σκεπάζει μεγάλες ἔκτασεις.

Μεγάλη ἔκταση δυτικὰ στὰ νησιὰ Ἀζόρες, τὴ λέγουν σαργασοθάλασσα.

Βρίσκεται ἀκόμα καὶ στὶς θάλασσες, πού βρέχουν τὴν Ἰαπωνία, τὴν Κίνα, τὴν Ἰνδικὴ καὶ τὴν Αὐστραλία.

Τὸ σάργασο γίνεται πολὺ πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὰ φύκια καὶ χρειάζεται πολὺ τι καὶ αὐτά.

9 ΜΕΡΟΣ Β'.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

11 ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

29. Εξδη φυτῶν.

Τὰ φυτὰ εἶναι ὁ στολισμὸς τῆς γῆς καὶ εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμα στὸν ἀνθρωπὸν. Ἀπ' αὐτὰ κάνομε φορέματα, κατοικίες, ἔπιπλα, μᾶς δίνουν ἀκόμη τροφὴ κι ὑγεία. Πολλὰ φυτὰ χρειάζονται καὶ γιὰ φάρμακα σὲ διάφορες ἀρρώστιες. Τὰ φυτὰ εἶναι ἀπαραίτητα καὶ γιὰ τὴ ζωὴ σὲ διάφορα ζῶα, γιατὶ δίνουν στὰ περισσότερα ἀπ' αὐτὰ τὴν τροφὴ τους. Χωρὶς τὰ φυτὰ ή ζωὴ ή δική μας καὶ τῶν ζῶων δὲ θὰ ἥταν εὐχάριστη οὔτε εὔκολη ἀπάνω στὴ γῆ.

Τὰ φυτὰ ὅπως καὶ τὰ ζῶα ἔχουν ὅργανα, ποὺ μ' αὐτὰ γεννιοῦνται, μεγαλώνουν, πληθαίνουν κι ἐπὶ τέλους πεθαίνουν. Τὰ φυτὰ τὰ λέγομε σώματα ὅργανικά, ὅπως καὶ τὰ ζῶα, γιατὶ ἔχουν ὅργανα. Τὰ ζῶα λοιπὸν καὶ τὰ φυτὰ ἔχουν τὰ παραπάνω ἴδιωματα ἴδια. Ἄλλ' ὅμως τὰ φυτὰ διαφέρουν καὶ πολὺ ἀπὸ τὰ ζῶα.

Τὰ ζῶα περπατοῦν κι ἀλλάζουν τόπο σύμφωνα μὲ τὴ θέλησή τους, τὰ φυτὰ ὅμως μένουν ριζωμένα μέσα στὴ γῆ. Τὰ ζῶα καταλαβαίνουν, τὰ φυτὰ δὲν καταλαβαίνουν, δηλαδὴ δὲν ἔχουν αἰσθηση.

Τὰ φυτὰ λοιπὸν δὲν ἔχουν, ὅπως τὰ ζῶα, κίνηση σύμφωνα μὲ τὴ θέλησή τους κι αἰσθηση, δηλαδὴ εἶναι ἀκίνημα κι ἀναίσθητα.

Τὰ φυτὰ δὲν εἶναι τὰ ἴδια στὸ ἀνάστημα, στὸ σχῆμα καὶ στὰ χρόνια τῆς ζωῆς τους.

"Ἄλλα ἔχουν κορμὸ ξύλινο μεγάλο καὶ τὰ λέγομε δέιτρα, ὅπως εἶναι ἡ ἐλιά, ἡ μηλιά, ὁ πεῦκος κι ἀλλα. "Ἄλλα δὲν ἔχουν ἔνα μονάχα κορμό, ἀλλ' ἀπὸ τὴ ρίζα βγάζουν πολλοὺς τέτοιους ψιλούνς ἡ ἔνα, ποὺ ἀμέσως ἀπὸ τὴ γῆ ἀρχίζει νὰ βγάζη κλαδιά· τὰ τέτοια φύτα τὰ λέγομε θάμνους ὅπως εἶναι ἡ τρι-

*Ηλία Γοντζέ. Φυτολογία τεῦχος Β°.

ανταφυλλιά, τὸ σκῖνο κι ἄλλα. Μικροὺς θάμνους τοὺς λέγομε φρύγανα, ὅπως τὸ θυμάρι κι ἄλλα τέτοια. "Άλλα πάλι φυτὰ εἶναι μικρὰ κι ἔχουν βλαστὸν ἢ κορμὸν μαλακὸν καὶ τὰ λέγομε λαχανικὰ ἢ χόρτα, ὅπως εἶναι ἡ ντομάτα, ὁ βασιλικός, τὸ σέλινο κι ἄλλα.

Τὰ δέντρα κι οἱ θάμνοι ζοῦν συνήθως πολλὰ χρόνια καὶ τὰ λέγομε πολυχρονίτικα φυτά. Τὰ χόρτα καὶ τὰ λαχανικά, ἐκτὸς ἀπὸ λίγα ζοῦν συνήθως ἐνα ἢ δυὸ χρόνια καὶ τὰ λέγομε μονοχρονίτικα ἢ διχρονίτικα φυτά.

"Αν φυτέψωμε στὴ γῆ ἐνα κουκὶ ἢ ἄλλο σπόρο καὶ τὸν προσέξωμε, θὰ ἴδοῦμε, στὴν ἀρχὴν νὰ φυτρώνῃ ἀπὸ αὐτὸν στὸ κάτω μέρος του μικρὸς βλαστὸς σὰν κλωστή, ἢ ρίζα· στ' ἀπάνω θὰ φυτρώνῃ ἄλλος βλαστός, ποὺ ἀπάνω του ὕστερα φυτρώνουν δυὸ χοντρὰ φύλλα, αὐτὸς εἶναι ὁ κορμός. "Υστερα ἀπὸ τὸν κορμὸ φυτρώνουν ἄλλα φύλλα, αὐτὸς εἶναι καὶ λουλούδια. "Ἐπὶ τέλους τὰ λουλούδια γίνονται καρποί, ποὺ κλείνουν σπόρους ἀπὸ τοὺς σπόρους αὐτοὺς γίνονται νέα φυτά.

Οἱ ρίζες, ὁ κορμός, τὰ φύλλα, τὰ λουλούδια κι ὁ καρπός εἶναι τὰ μέρη σὲ κάθε τέλειο φυτό.

30. Ριζα.

Ρίζα εἶναι ἔκεινο τὸ μέρος ἀπὸ τὸ φυτό, ποὺ μπαίνει μέσα στὴ γῆ γιὰ νὰ τὸ στερεώνῃ καὶ νὰ ρουφᾶ τὸ νερὸ καὶ τοὺς χρήσιμους χυμοὺς γιὰ τὸ θρέψιμό του.

"Η ρίζα δὲν ἔχει ποτὲ φύλλα. Αὔτη γίνεται ἀπὸ ἐνα μοναχὸ σῶμα ἢ χωρισμένο, ποὺ εἶναι ἡ κυρία ρίζα καὶ ἀπὸ μικρὰ παραπτήματα σὰν τρίχες, ποὺ τὰ λέγομε ρίζιδια.

Οἱ ρίζες στὰ διάφορα φυτὰ ἔχουν καὶ διάφορο σχῆμα· ἡ ρίζα στὸ σιτάρι εἶναι σὰ μικρὲς κλωστές, στὸ ραρότο εἶναι σὰν ἀδράχτι, στὸ ραπάνι εἶναι στρογγυλὴ σὰ σφαῖρα, στὴ ντάλια σὰν πατάτα.

Οἱ ρίζες στὰ δέντρα καὶ γενικὰ στὰ πολυχρονίτικα φυτὰ εἶναι σκληρὲς ὅπως τὸ ξύλο κι οἱ ρίζες στὰ διχρονίτικα καὶ μονοχρονίτικα φυτὰ εἶναι μαλακὲς σὰν τὸ βλαστάρι.

Τὰ ζῶα γιὰ νὰ ζήσουν χρειάζονται τροφή, ποὺ τὴ βάζουν
μέσα στὸ σῶμα ἀπὸ τὸ στόμα τους· καὶ τὰ φυτὰ γιὰ νὰ ζήσουν



χρειάζονται τροφή, ποὺ τὴ ρουφοῦν διαλυμένη ἀπὸ τὸ νερὸ
τῆς βροχῆς ἢ ἀπὸ τὴν ύγρασία τῆς γῆς.

Οἱ ρίζες λοιπὸν εἶναι τὰ ὅργανα τῆς θρέψης στὰ φυτά,
ὅπως εἶναι τὸ στόμα στὰ ζῶα.

31. Βλαστός.

Βλαστός εἶναι τὸ μέρος τοῦ φυτοῦ, ποὺ συνήθως βγαίνει
ἔξω ἀπὸ τὴ γῆ στὴν ἀτμόσφαιρα. Αὔτος, ποὺ τὸν λέγομε καὶ
κορμό, κρατεῖ τὰ φύλλα, τὰ λουλούδια καὶ τοὺς καρπούς.

‘Ο βλαστός σ’ ἄλλα φυτὰ δὲ βγάζει κλαδιὰ καὶ λέγεται ἀπλός:
κι ἄλλοτε χωρίζεται σὲ πολλὰ ψιλότερα μέρη, τὰ κλαδιὰ καὶ
κλωνάρια, ὁ τέτοιος βλαστός λέγεται διακλαδισμένος. ‘Ο κορ-
μὸς τοῦ φοίνικα εἶναι ἀπλός, ὁ κορμὸς τῆς ἐλιᾶς εἶναι διακλα-
δισμένος.

‘Ο βλαστός σ’ ἄλλα φυτὰ εἶναι τρυφερὸς καὶ πράσινος· αὐτὸς
ξεραίνεται κάθε χρόνο, ὅπως στὸ μπιζέλι, σ’ ἄλλα ἡ βάση εἶναι
ξύλο, ἐνῶ τὰ κλωνάρια μένουν πράσινα καὶ ξανανιώνουν κάθε
ἄνωιξη, ὅπως στὸ θυμάρι· σ’ ἄλλα-πάλι ὁ βλαστός κι ὅλα τὰ
μέρη του εἶναι ἀπὸ ξύλο, ὅπως στὴν ἀχλαδιά. Σὲ μερικὰ φυτὰ
ὁ βλαστός δὲ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς, ἀλλὰ με-
γαλώνει καὶ προχωρεῖ μέσα στὴ γῆ σὲ διάφορες διεύθυνσεις,



25

ποὺ φυτρώνουν ἀπὸ αὐτὸν φύλλα καὶ κλαδιά, ὅπως στὸ καλάμι, στὸ δυόσμο, στὸ κρεμύδι καὶ σ' ἄλλα. Τοὺς τέτοιους βλαστούς τοὺς λέγομε ὑπόγειους, ἐνῶ τοὺς ἄλλους, ποὺ βγαίνουν ἔξω ἀπὸ τὴ γῆ ἐναέριους.

Τοὺς ὑπόγειους βλαστούς τοῦ κρεμυδοῦ, τοῦ ζουμπουλιοῦ, τοῦ βορβοῦ κι ἄλλων τέτοιων φυτῶν τοὺς λέγομε βολβούς, αὐτοὶ εἶναι σὰ σφαῖρα ἢ λίγο μακρουλεὶ καὶ βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὴ γῆ μακρουλὰ φύλλα σὰ σωλῆνες, ὅπως τὸ κρεμύδι, λίγο χοντρά. Οἱ πατάτες εἶναι ὑπόγειοι βλαστοί, ποὺ χοντραίνουν σὲ διαστήματα κι ἔχουν μάτια· αὐτοῦ τοῦ εἴδους

τοὺς βλαστούς τοὺς λέγομε κόντυλους, τέτοιοι εἶναι καὶ στὴ ουτάλια καὶ σ' ἄλλα φυτά. Στὸ καλάμι καὶ στὸ δυόσμο ὁ ὑπόγειος βλαστός του πηγαίνει πλάγια μέσα στὴ γῆ καὶ βγάζει πρὸς τὸ ἀπάνω κλάδους μὲ φύλλα κι ἀποκάτω τὸ τὶς ρίζες. Αὗτοὶ μένουν ὅλο τὸ χειμῶνα, ἐνῶ οἱ κλάδοι καὶ τὰ φύλλα ξερσίνονται· τοὺς τέτοιους βλαστούς τοὺς λέγομε ριζώματα.

27



Οι ἔνοέριοι βλαστοὶ σ' ἄλλα φυτὰ πηγαίνουν πρὸς τὸ ἀπάνω,
σ' ἄλλα πλάγια κούτα στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καὶ σ' ἄλλα
φυτὰ τυλίγονται σὲ παλούκια, ποὺ τοὺς βάζομε, ή ὁ πάνω
σ' ἄλλα φυτά, ποὺ βρίσκονται κοντά τους.

Τοὺς βλαστοὺς ποὺ εἶναι ἀπὸ ξύλο τοὺς λέγομε κορμό. Αὔτοὶ σκεπάζονται ἀπὸ ἔξω μὲ φλούδα ἀρκετὰ χοντρή καὶ ξερή στοὺς παλιοὺς κορμούς· ή φλούδα φυλάγει τὸ φυτὸ ἀπὸ τὸ κρύο κι ἀπὸ ἔξωτερικὸ βλάψιμο· τὸ ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴ φλούδα στρῶμα εἶναι τὸ ξύλο· μέσα αὶ σ' αὐτὸ εἶναι τὰ σωληνάρια, ποὺ περνοῦν ἀπὸ αὐτὰ οἱ χυμοί, καὶ τὸ ἀπομέσα μέρος του εἶναι ή καρδιὰ ή ψίχα.

32. Μάτια.

Στὴ φλούδα τῶν φυτῶν καὶ προπάντων τῶν δέντρων βλέπομε σ' ὥρισμένις θέσεις ἔξογκώματα, αὐτὰ εἶναι τὰ μάτια. Τὰ μάτια κλείνουν μέσα τους φύλλα, κλαδιὰ ή λουλούδια. Κάθε μάτι σκεπάζεται ἀπὸ ἔξω ἀπὸ μικρὰ φυλλαράκια μὲ χρῶμα καστανὸ κι ἀπομέσα κλείνει συμμαζεμένα φύλλα. "Οταν τὸ φενόπτωρο πέφτουν τὰ φύλλα τῶν δέντρων, τὰ μάτια μένουν σὰ κοιμισμένα ὅλο τὸ χειμῶνα καὶ τὴν ἀνοιξη ἀνοίγουν καὶ βγάζουν φύλλα, κλαδιὰ ή λουλούδια. Σὲ μερικὰ δέντρα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μάτια, ποὺ φαίνονται, βρίσκονται καὶ μάτια ἀποκάτω ἀπὸ τὴ φλούδα στὸ ἀραιὸ ξύλο· αὐτὰ βγάζουν βλαστοὺς καὶ διατηροῦν τὰ δέντρα ἐκεῖνα, ποὺ ξεπαγιάζουν τὰ φανερὰ μάτια τους ἀπὸ τὸ πολὺ κρύο τὸ χειμῶνα. Κάθε μάτι τρέφεται ἀπὸ τὸ φυτὸ του. Τὸ ἴδιωμα αὐτό, πού ἔχουν τὰ μάτια, τὸ μεταχειρίζόμαστε στὸ μπόλιασμα τῶν φυτῶν· μποροῦμε δηλαδὴ νὰ πάρωμε ἔνα μάτι ἀπὸ ἔνα φυτό, νὰ τὸ βάλωμε μέσα στὴ φλούδα καὶ στὸ ἀραιὸ ξύλο ἔνὸς ἄλλου φυτὸ νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιο εἶδος ή συγγενεῖς μ' αὐτό· τὸ μάτι αὐτὸ θρέφεται ἀπὸ τὸ νέο φυτό καὶ βγάζει βλαστὸ ὅμοιο μὲ τὸ πρῶτο φυτό.

Μὲ τὸ μπόλιασμα μποροῦμε νὰ κάμωμε ἀγριελιές, συκιές ἀγριες, ἀγριομυγδαλιές κι ἄλλα ἀγρια δέντρα ἡμερα ή ἔνα εἶδος φυτὸ νὰ τὸ γυρίσωμε σ' ἄλλο εἶδος ἴδιο, ἄλλα νὰ κάνῃ. καλύτερους καρποὺς ή λουλούδις. "Ετσι μποροῦμε τὴ νερατζιὰ νὰ τὴν κάμωμε πορτοκαλιά, λεμονιὰ ή ὅ, τι ἄλλο ξυνὸ θέλομε ή

τῇ λεμονιά νὰ τὴν κάμωμε κιτριά. Τὸ ἴδιο μποροῦμε μιὰ τρι-
νταφυλλιά μὲ μικρὰ τριαντάφυλλα νὰ τὴν κάμωμε ἐκατοντά-
φυλλη ἢ ἄλλο είδως καλύτερη τριανταφυλλιά.

53. Φύλλα.

*Από τὰ μάτια τῶν βλαστῶν, ποὺ δὲ βγάζουν κλάδο ἢ λου-
λούδια, φυτρώνουν τὰ φύλλα, ποὺ ἔχουν πλάγια διεύθυνση.
Αὐτὰ συνήθως ἔχουν χρῶμα πράσινο καὶ στὰ περισσότερα
φυτὰ σχῆμα πλατύ.

Σὲ κάθε φύλλο ξεχωρίζομε δυὸς μέρη· τὸ πλατύ μέρος καὶ τὸ
κοτσάνι. Σ' ὅλα τὰ φυτὰ τὰ φύλλα δὲν ἔχουν κοτσάνι. Στὴν
τριανταφυλλιά, στὴν ἀκακία καὶ σ' ἄλλα φυτὰ τὸ πρῶτο κοτ-
σάνι τῶν φύλλων τους ἔχει κι ἄλλα μικρότερα μὲ φυλλαράκια
κι ὅλα αὐτὰ μαζὶ κάνουν τὸ φύλλο· τὰ τέτοια φύλλα τὰ λέγομε
σύνθετα, ἐνῶ τὰ ἄλλα ἀπλὰ φύλλα.

Τὰ διάφορα φυτὰ ἔχουν πολὺ διάφορα φύλλα στὸ μάκρος
καὶ στὸ σχῆμα. Τὰ φύλλα τοῦ φοίνικα, τοῦ ἀθάνατου κι ἄλλων
ἔχουν μάκρος 2 καὶ 3 μέτρα, στὸ κυπαρίσσι, στὸ βασιλικὸ καὶ
σ' ἄλλα φυτὰ τὰ φύλλα εἰναι πολὺ μικρά. Σ' ἄλλα φυτὰ τὰ
φύλλα ἔχουν σχῆμα σὰν τὴν παλάμη τοῦ χεριοῦ μας μ' ἀνοι-
χτὰ τὰ δάχτυλα, σ' ἄλλα σὰν καρδιά, σ' ἄλλα σὰν αὔγο καὶ
σ' ἄλλα σὰ βελόνα ἢ λόγχη.

Τὰ δέντρα καὶ οἱ θάμνοι καὶ γενικὰ τὰ πολυχρονίτικα φυτὰ
ἢ ἔχουν δλο τὸ χρόνο φύλλα ἢ τὰ ρίχνουν ὕστερα ἀπὸ τὸ μά-
ζεμα τοῦ καρποῦ τους καὶ τὴν ἐρχόμενη ἀνοιξη βγάζουν νέα.

*Ἡ ἐλιά, ἡ λεμονιά, ὁ πεύκος κι ἄλλα ἔχουν πάντα φύλλα·
αὐτὰ τὰ λέγομε ἀειθαλῆ· ἡ συκιά, τ' ἀμπέλι, ἡ μουριά, ἡ ἵτια
κι ἄλλα δὲν ἔχουν δλο τὸ χρόνο φύλλα· αὐτὰ ἀφοῦ κάψουν τοὺς
καρπούς τους καὶ τοὺς ὠριμάσουν ρίχνουν τὰ φύλλα τους.
αὐτὰ τὰ λέγομε φυλλοβόλα.

*Οπώς τὰ ζῶα ἀναπνέουν μὲ τὰ πλεμόνια τους, ἔτσι καὶ τὰ
φυτὰ ἀναπνέουν μὲ τὰ φύλλα τους· μὲ τὴ διαφορὰ ὅμως, ἐνῶ
τὰ ζῶα παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὸ δύγυρόν,
τὰ φυτὰ παίρνουν τὸ ἀνθρακικὸ δέρν· αὐτὸν ἐνώνεται χημικά
μὲ τοὺς χυμούς, ποὺ ἐρχονται μὲ τὰ σωληνάρια τοῦ βλαστοῦ
καὶ τῶν κλαδιῶν στὰ φύλλα, καὶ κάνουν τὴν ἀπαίτουμενη τρο-
φὴ γιὰ τὰ διάφορα μέρη τοῦ φυτοῦ. Γι' αὐτὸ τὰ φυτὰ εἰναι

πολὺ χρήσιμα στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζώων, γιατὶ παίρουν ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὸ ἀνθρακικό δέξι, ποὺ ἄμα εἶναι πολὺ στὴν ἀτμόσφαιρα, δηλητηριάζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῶα.

Μὲ τὰ φύλλα ἀκόμα ἔχειαζονται ἀπὸ τοὺς χυμοὺς οἱ οὐσίες, ποὺ εἶναι ἄχρηστες στὴ θρέψη τοῦ φυτοῦ. Στὶς ἐργασίες αὗτες τῶν φύλλων βοηθάει πολὺ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Τὰ φύλλα λοιπὸν δηπως ἥ ρίζα κι ὁ βλαστὸς εἶναι δργανα γιὰ τὴ θρέψη τῶν φυτῶν.

34. Τὰ ἄνθη.

Ἄπὸ τὰ ἄνθοφόρα μάτια τοῦ φυτοῦ φυτρώνουν τὰ λουλούδια (ἄνθη). Αὗτὰ χρειάζονται στὸ φυτὸ γιὰ νὰ κάνουν τοὺς καρπούς· αὗτοὶ κλείνουν τοὺς σπόρους ποὺ κάνουν νέα φυτὰ ἀπὸ κάθε εἶδος κι ἔτσι διατηρεῖται καὶ πληθαίνει τὸ κάθε εἶδος φυτῶν.

Σὲ κάθε τέλειο ἄνθος ξεχωρίζομε τέσσερα μέρη: τὸν κάλυκα, τὴ στεφάρη, τὸν στήμονες καὶ τὸν ὕπερο. Ο κάλυκας εἶναι τὸ ἀπ' ἔξω μέρος στὸ ἄνθος, ποὺ γίνεται ἀπὸ πράσινα συνήθως φύλλα· αὗτὰ πρὶν ν' ἀνοίξῃ τὸ ἄνθος κλείνουν μέσα ὅλα τὰ μέρη του, κι ἄμα ἀνοίξει εἶναι τὸ ἀπ' ἔξω μέρος. Η στεφάνη εἶναι τὰ χρωματιστὰ φύλλα τοῦ ἄνθους. Οι στήμονες εἶναι σάνι ψιλὲς κλωστές, ποὺ βρίσκονται ἀπομέσα ἀπὸ τὴ στεφάνη καὶ γύρω σ' ἔνα μικρὸ σωλῆνα, τὸν ὕπερο. Οι στήμονες στὴν κορυφὴ τους ἔχουν δυὸ μικρούτσικα σακουλάκια, τοὺς ἀνθηρές, ποὺ κάνουν μέσα τὴν κίτρινη σκόνη, τὴ γύρη. Ο ὕπερος εἶναι ἔνας σωλῆνας, ποὺ γίνεται ἀπὸ τρία μέρη: ἀπὸ τὴ χοντρὴ βάση του, τὴ θήκη του, τὸ σωλῆνα κι ἀπὸ τὴν κορφὴ του, ποὺ τὴ λέγουν στῆγμα. Τὸ στῆγμα ἔχει λίγη οὐσία σάνι κόλλα. Στὴ ρίζα στοὺς στήμονες τὰ περισσότερα ἄνθη ἔχουν μιὰ οὐσία γλυκιά, τὸ νέκταρ, ποὺ μαζεύουν οἱ μέλισσες καὶ κάνουν τὸ μέλι.

Τὰ περισσότερα λουλούδια μυρίζουν· αὗτὰ κρεμιοῦνται ἀπὸ τὰ κλωνάρια καὶ τὸ βλαστὸ μὲ κοτσάνι.

35. Γονιμοποίηση.

Τὰ ἄνθη χρειάζονται στὰ φυτὰ γιὰ νὰ κάνουν τὸν καρπὸ μὲ τοὺς σπόρους τους. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν ἥ γύρη, ποὺ γι-

νεται στους ἀνθῆρες τῶν στημόνων κολλᾶ στὸ στίγμα τοῦ ὑπερου κι ἀπὸ τὸ σωλῆνα του κατεβαίνει στὴ θήκη, ὅπου εἰναι πολὺ μικρούτσικα αὐγά· αὐτὰ ἀνταμώνουν μὲ τὴ γύρη καὶ γίνονται σπόροι· τότε ἡ θήκη ἀρχίζει νὰ μεγολώνῃ καὶ τὰ φύλλα τοῦ κάλυκα καὶ τῆς στεφάνης μαραίνονται καὶ πέφτουν· ἀυτὸ τὸ λέγομε γονιμοποίηση. Γιὰ νὰ γίνῃ λοιπὸν ἡ γονιμοποίηση χρειάζεται ἡ γύρη, ποὺ πηγαίνει ἀπὸ τὸν ὑπερο στὴ θήκη, καὶ γιὰ νὰ γίνῃ ἐνα λουλούδι καρπὸς πρέπει ἔξ ἀπαντος νὰ ἔχῃ θήκη καὶ ὑπερο.

Τὰ ἀνθη σὲ πολλὰ φυτὰ δὲν ἔχουν στήμονες, σ' ἄλλα πάλι δὲν ἔχουν θήκη μὲ ὑπερο· σ' ἄλλα πάλι φυτὰ ἄλλα ἀνθη ἔχουν θήκη καὶ ὑπερο μονάχα κι ἄλλα μονάχα στήμονες, ὅπως στὴν κολοκυθιά. Ὅσα ἀνθη ἔχουν στήμονες μονάχα τὰ λέγομε ἀρσενικά· ὅσα ἔχουν θήκη μὲ ὑπερο χωρὶς στήμονες τὰ λέγομε θηλυκὰ κι ὅσα ἔχουν ὅλα τὰ μέρη τους τὰ λέγομε τέλεια ἀνθη. Τὰ θηλυκὰ ἀνθη ἀν καὶ δὲν ἔχουν στήμονες γιὰ νὰ πάρουν τὴ γύρη γιὰ τὴ γονιμοποίηση, γίνονται καρποί. Τοῦτο γίνεται, γιατὶ τὴ δουλειὰ αὐτὴ τὴν κάνουν τὰ ἔντομα κι ὁ ἀέρας.

Πῶς γίνεται ἡ γονιμοποίηση μὲ τὰ ἔντομα. Τὰ λουλούδια μὲ τὰ ζωηρὰ χρώματα καὶ τὴ μυρουδιά τους κάνουν τὰ ἔντομα ωὰ ἔρχονται σ' αὐτά, ὅπως τὶς μέλισσες, τὶς πεταλούδες κι ἄλλα, γιὰ νὰ ρουφήσουν τὸ νέκταρ καὶ νὰ φάγουν γύρη. Γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ πετοῦν ἀπὸ τὸ ἐνα στ' ἄλλο λουλούδι, τρυπώνουν μέσα, γιὰ νὰ βροῦν στὴ ρίζα τὸ νέκταρ, καὶ τὸ σῶμα τους σκεπάζεται ὅπὸ τὴ γύρη, ποὺ κολλᾶ ἀπάνω τους ἀπὸ τὰ τέλεια κι ἀρσενικὰ λουλούδια· ὅταν αὐτὰ ὕστερα πετοῦν στὰ θηλυκὰ λουλούδια, ἀφήνουν γύρη στὸ στίγμα τοῦ ὑπερου κι ἔτσι αὐτὰ ἀ τοχτοῦν τὴ δύναμη γιὰ τὴ γονιμοποίηση, ποὺ δὲν εἶχαν πρῶτα.

Ἄμα τὰ λουλούδια εἰναι μικρὰ ἢ δὲ διακρίνονται, ὅπως τοῦ σιταριοῦ, τοῦ πεύκου, τὴ γύρη τους τὴν παίρνει ὁ ἀέρας κι ἔκει ποὺ περνάει σ' ἄλλα φυτὰ τοῦ ἴδιου εἴδους, κολλᾶ ἡ γύρη στὰ στίγματα τῶν θηλυκῶν λουλουδιῶν τους καὶ κάνει τὴ γονιμοποίηση. Οἱ ἀνθρωποι γιὰ νὰ εὐκολύνουν τοῦτο, φυτεύουν ἀάμεσα σὲ τρία τέσσερα φυτὰ μὲ θηλυκὰ ἀνθη κι ἐνα ἀπὸ τὸ ἴδιο εἴδος μ' ἀρσενικὰ ἀνθη, ὅπως κάνουν γιὰ τὶς φιστικιὲς, τὸὺς φοίνικες καὶ γι' ἄλλα δέντρα ἢ κρεμᾶνε ἀπάνω σὲ δέν-

τοῦ μὲ θηλυκά ἄνθη κλωνάρια ἀνθισμένα ἀπό δέντρο τοῦ ίδιου είδους μὲ ἀρσενικά ἄνθη· τότε ἡ γύρη τινάζεται λίγη λίγη, κάθεται ἀπάνω στὸ στίγμα τοῦ ὑπερου καὶ κάνει τὴ γονιμοποίησθαι.

Τὰ φυτὰ τού κάνουν ἀρσενικὰ μονάχα ἄνθη εἶναι ἀκαρπα.

36. Καρποί.

Οἱ καρπὸς στὰ φυτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ θήκη μεγαλωμένη. "Οταν ὅλα τὰ μέρη τοῦ ἄνθους ὑστεραὶ ἀπὸ τὴ γονιμοποίηση πέφτουν, ἡ θήκη μεγαλώνει καὶ γίνεται καρπός. Τὸ ἀπ' ἔξω μέρος τῆς θήκης κάνει τὸ περικάρπιο καὶ τὰ σποράκια, ποὺ εἶναι μέσα στὴ θήκη, γίνονται σπόροι.

Οἱ καρπὸς λοιπὸν ἔχει δυὸ μέρη· τὸ περικάρπιο καὶ τοὺς σπόρους.

Περικάρπιο. Τὸ περικάρπιο κλείνει μέσα καὶ φυλάγει τοὺς σπόρους. Στὸ μῆλο οἱ σπόροι εἶναι τὰ κουκούτσια, ὅλη δὲ ἡ ἄλλη ούσια, ποὺ εἶναι γύρω σ' αὐτὰ μὲ τὴν ἀπ' ἔξω φλούδα εἶναι τὸ περικάρπιο. Στὸ κεράσι τὸ περικάρπιο εἶναι τὸ κουκούτσι κι ἡ μαλακὴ ούσια τοῦ κερασιοῦ μὲ τὴν ἀπ' ἔξω φλούδα, ἡ σπόρος του εἶναι ἡ ἀγουλιὰ τοῦ πηρήνα.

Σπόροι. Τ' αὐγουλάκια, ποὺ εἶναι μέσα στὴ θήκη, ὑστεραὶ ἀπὸ τὴ γονιμοποίηση μεγαλώνουν καὶ γίνονται σπόροι· σὲ κάθε σπόρο ξεχωρίζομε τὸ ἀπ' ἔξω μέρος, τὸ περισπέρμιο, καὶ τὸν πηρῆνα.

"Αν κοιτάξωμε ἔνα κουκί, ποὺ εἶναι σπόρος, θὰ ίδούμε πῶς ἀπ' ἔξω μιὰ φλούδα ψιλὴ σκεπάζει δυὸ πλάκες· ἡ φλούδα εἶναι τὸ περισπέρμιο κι οἱ πλάκες ὁ πυρῆνας· ἂν ἀνοίξωμε τὶς δυὸ πλάκες μὲ προσοχή, θὰ ίδούμε στὴ μιὰ πλάκα ἔνα φούσκωμα, τὸ φύτρο. Τὸ φύτρο εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὶς πρῶτες ρίζες καὶ τὰ πρῶτα φύλλα κι ἡ τροφή, ποὺ ἔχουν οἱ πλάκες τοῦ πυρῆνα, τρέφουν τὸ φυτὸ στὴν πρώτη του ἀνάπτυξη, ώσπου οἱ ρίζες του μπορέσουν νὰ ρουφοῦν τὶς χρειαζούμενες τροφές ἀπὸ τὴ γῆ.

"Αν ἔχετάσωμε τὸ σπόρο τοῦ σιταριοῦ, θὰ ίδούμε, πῶς ὁ πυρῆνας του δὲ χωρίζεται σὲ δυὸ πλάκες, ὅπως στὸ κουκί, ἀλλὰ γίνεται ἀπὸ μία.

Τὰ φυτά, ποὺ ὁ πυρῆνας ἔχει δυὸ πλάκες, φυτρώνουν μὲ δυὸ φύλλα, ποὺ τὰ λέγομε κοτυληδόνες κι αὐτὰ τὰ λέγομε δικο-

τυλήδωνα. Τέτοια είναι τὰ κουκιά, τὰ φασόλια, ἢ μυγδαλιά, ἢ ἐλιά, ἢ λεμονιά κι ἄλλα. Τὰ ἄλλα, ποὺ ὁ πυρῆνας τους ἔχει ἔνα μέρος, φυτρώνουν μ' ἔνα φύλλο καὶ τὰ λέγομε μονοκοτυλήδονα φυτά. Τέτοια είναι τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, τὸ καλαμπόκι, ὃ φοίνικας κι ἄλλα.

37. Σὲ τὴν χρειάζονται οἱ καρποὶ.

Οἱ καρποὶ κλείνουν μέσα τους τοὺς σπόρους, ποὺ ἀμά σπέρνονται στὴ γῆ βρίσκουν ἐκεῖ τὴν ἀπαίτουμενη ὑγρασία καὶ ζέστη καὶ κάνουν νέα φυτά. Γι' αὐτὸ οἱ καρποὶ χρειάζονται στὰ φυτὰ γιὰ νὰ πληθαίνουν καὶ νὰ γίνωνται νέα. Αὐτὴ είναι ἡ πιὸ σπουδαία χρησιμότητα τῶν καρπῶν γιὰ τὰ ἴδια τὰ φυτά.

Οἱ καρποὶ δύμας ἀπὸ τὰ περισσότερα φυτὰ είναι καὶ ἡ πιὸ σπουδαία τρφὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα. Οἱ καρποὶ λοιπὸν τῶν διαφόρων φυτῶν δὲ χρειάζονται μονάχα στὰ ἴδια τὰ φυτὰ γιὰ νὰ πληθαίνουν καὶ νὰ γίνονται νέα, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα είναι ἡ πιὸ σπουδαία τρφή.

38. Πῶς πληθαίνουν τὰ φυτά.

Τὰ φυτὰ πολλαπλασιάζονται μὲ σπόρους ἢ μὲ παραφύλαξες (κολοφούσια), βλαστούς, καταβολάδες καὶ ριζώματα.

α') Οἱ σπόροι, ἀμά σπέρνονται στὴ γῆ, κάνουν νέο φυτό, ἀν ὁ τόπος ἔχῃ τὴν ἀπαίτουμενη ὑγρασία καὶ ζέστη. Ο καιρὸς ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ φυτρώσουν οἱ σπόροι είναι διάφορος στὰ διάφορα φυτὰ καὶ στοὺς διάφορους τόπους: ὅσο μεγαλύτερη είναι ἡ ζέστη τόσο γρηγορώτερα φυτρώνουν, ἀμά δύμας ἡ ζέστη είναι πάρα πολλή, τότε οἱ σπόροι χαλοῦν καὶ δὲ φυτρώνουν. Τὸ κρύο πάλι κάνει τοὺς σπόρους νὰ φυτρώσουν ἀργά ἢ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ φυτρώσουν καθόλου.

Γιὰ τὰ φυτά, ποὺ καλλιεργεῖ ὁ ἀνθρώπος, φροντίζει αὐτὸς νὰ φυτρώσουν οἱ σπόροι μὲ τὴν περιποίησή του. Ἀπὸ τ' ἄλλα φυτὰ οἱ σπόροι πέφτουν στὴ γῆ κι ὁ ἀέρας, τὰ νερὰ καὶ τὰ ζῶα τὰ πηγαίνουν μακριά. Μὲ τὸν ἀέρα ἔλαφροι σπόροι φέρνονται πολλὲς φορὲς σὲ πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις, ὅπου μπαίνονταις μέσα στὴ γῆ φυτρώνουν καὶ κάνουν ἐκεῖ νέα φυτά. Τὰ ποτάμια καὶ τὰ ποταμάκια μὲ τὰ νερὰ τους, ποὺ τρέχουν, παίρνουν τοὺς

καρπούς καὶ τοὺς σπόρους καὶ τοὺς μεταφέρνουν σὲ μακρυνές ἀποστάσεις. Τὰ ζῶα καὶ πρὸ πάντων τὰ θηλαστικὰ καὶ τὰ πουλιὰ τρώγουν διάφορους καρπούς μὲ τοὺς σπόρους τους, ποὺ μὲ τὴν κοπριά τους πέφτουν στὴ γῆ σὲ μακρυνές ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ φυτό, ποὺ τοὺς ἔκανε.

"Ετσι γίνεται τὸ σκόρπισμα τῶν σπόρων τῶν φυτῶν σὲ διάφορους τόπους, ὅπου πληθαίνουν.

2. Μὲ τὶς παραφυάδες πολλαπλασιάζονται τὰ φυτὰ ἔτσι. Πολλὰ φυτά, ὅπως ἡ συκιά, ἡ ροδιά κι ἄλλα, βγάζουν στὴ βάση τοῦ βλαστοῦ τους παραφυάδες (κολοφούσια). Οἱ παραφυάδες αὐτὲς βγάζουν ρίζες. Αὐτὲς τὶς κόβομε καὶ τὶς φυτεύομε σὲ τόπους, ποὺ ἔχομε ἔτοιμάσει κι ἔτσι κάνομε νέα φυτά.

3. Μὲ νέα κλαδιά, ποὺ κόβομε ἀπὸ διάφορα φυτὰ ἀπὸ κάτω ἀπὸ ἕνα μάτι κάνομε νέα φυτά. Αὔτα τὰ φυτεύομε σὲ καλλιεργημένους τόπους, ὅπου ρίχνουν ρίζες καὶ κάνουν νέα φυτὰ ὅμοια. "Ετσι κάνομε γιὰ τὸ ἀμπέλι, τὴν ἵτιὰ καὶ γι' ἄλλα.

4. Μὲ καταβολάδες κάνομε νέα φυτὰ ἔτσι: Ἀπὸ ἕνα φυτὸ λυγίζομε ἕνα γερὸ κλαδὶ κατὰ τὴ γῆ, μὲ τρόπο, ποὺ ἔνα μάτι του νὰ χωθῇ μέσα στὴ γῆ κι ἡ κορφή του νὰ βγαίνῃ ἔξω ἀπὸ τὴ γῆ. Τὸ κλαδὶ αὐτὸ ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ βγάζει ρίζες. "Υστερα ἀπ' αὐτὸ τὸ κόβομε καὶ τὸ φυτεύομε σ' ἄλλο τόπο ἢ τὸ ἀφήνομε στὸν ἴδιο τόπο· μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν κάνομε νέα φυτά. Μὲ καταβολάδες πληθαίνομε τὸ ἀμπέλι, τὸ γιασεμί, τὸ ἀγιόκλιμα κι ἄλλα.

5. Μὲ ριζώματα κάνομε νέα φυτὰ ἔτσι: Γιὰ νὰ κάμωμε νέα φυτὰ ἀπὸ κεῖνα, ποὺ ἔχουν ύπόγειο βλαστὸ ρίζωμα, ὅπως ἀπὸ τὸ μενεξέ, τὸ καλάμι κι ἄλλα, βγάζομε τὸ ρίζωμα καὶ τὸ χωρίζομε σὲ κομάτια, ποὺ τὰ φυτεύομε χωριστά. "Ετσι μποροῦμε νὰ ἔχωμε νέα φυτὰ καὶ πολλά.

6. Τὶς πατάτες καὶ ὄλα τὰ φυτά, ποὺ ἔχουν ύπόγειο βλαστὸ πατάτα, τὰ πολλαπλασιάζομε φυτεύοντας μιὰ μιὰ πατάτα σ' ἀπόσταση ἢ τὴν καθ' αὐτὸ πατάτα μποροῦμε νὰ τὴν κόβωμε σὲ κοματάκια μὲ μάτι τὸ καθένα καὶ νὰ τὰ φυτεύωμε.

Τὰ φυτὰ ποὺ ἔχουν βολβούς ύπόγειους βλαστούς τὰ πολλαπλασιάζομε μὲ τοὺς μικροὺς βολβούς, ποὺ γίνονται γύρω στὸν πρῶτο. Αὔτοὺς τοὺς φυτεύομε σ' ἀπόσταση καὶ κάνουν νέα φυτά. Τὸ κρεμύδι ὅμως δὲν κάνει μικροὺς βολβούς γύρω στὸ μεγάλο, γι' αὐτὸ φυτεύομε κροκάρι, γιὰ νὰ κάμωμε κρεμύδι.

39. Ἡ θρέψη τῶν φυτῶν.

α.) Πᾶς τὰ φυτὰ παίονον τὴν τρεφή τους ἀπὸ τὴν γῆ.

Οἱ ρίζες τῶν φυτῶν μὲ τὶς ψιλὲς τρίχες τους, τὰ ριζίδια, σουφρίνῳ ἀπὸ τὴν γῆ τὸ νερό, ποὺ ἔχει μέσα του διολυμένες διάφορες οὐσίες θρεφτικὲς γιὰ τὰ φυτά. Τὸ νερὸ αὐτὸ ἀπὸ τους μικρούς σωλῆνες τοῦ φυτοῦ ἀνεβαίνει στὸν κορμὸ καὶ στὰ φύλλα. Τὸ ύγρὸ αὐτὸ εἶναι ὁ χυμός. Ὁ χυμὸς ἀμα φτάσει στὰ φύλλα ἔξατμίζεται λίγο κι ἔτσι γίνεται λίγο πηχτός· παίρνει τότε ἀπὸ τὸν ἀέρα τῆς ἀτμόσφαιρας τὸ ἀνθρακικὸ ὅξυν καὶ γίνεται οὐσία, ποὺ μπορεῖ νὰ θρέψῃ τὰ διάφορα μέρη του φυτοῦ.

Τότε κατεβαίνει ἀπὸ τὰ φύλλα μὲ ἐπίτηδες ὄργανα καὶ σκορπιέται σ' ὅλα τὰ μέρη του φυτοῦ καὶ τὰ θρέφει. Γι' αὐτὸ ἡ υγρασία τῆς γῆς κι οἱ θρεφτικὲς οὐσίες εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ φυτρώσῃ τὸ φυτό, νὰ μεγαλώσῃ καὶ νὰ κάμη καρπούς.

β.) Πᾶς τὰ φυτὰ παίονον τροφὴ ἀπὸ τὸν ἀέρα.

Τὰ φυτὰ μὲ τὰ φύλλα τους παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀέρα τὸ ἀνθρακικὸ ὅξυν. Αὐτὸ μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἥλιου καὶ τῆς ζέστης γίνεται μιὰ οὐσία τέτοια, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνεται ἐνα μὲ τὰ διάφορα μέρη του φυτοῦ· τὴν ἐργασία αὐτὴ τὴ λέγουν ἀφομοίωση. Μὲ τὴν ἀφομοίωση τὸ φυτὸ παίρνει ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα ὅλο τὸ ἀνθρακικὸ ὅξυν, ποὺ ἔχει μέσα του. Ἐτσι τὰ φυτὰ κάνουν τὸ ἀντίθετο ἀπὸ ὅτι κάνουν τὰ ζῶα. Ἐνῶ τὰ ζῶα παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀέρα τὸ ὅξυγόνο καὶ βγάζουν ἀνθρακικὸν ὅξυν, τὰ φυτὰ παίρνουν ἀνθρακικὸ ὅξυν καὶ βγάζουν ὅξυγόνο. Ἐτσι ἡ ἀναλογία στὰ μέρη του ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα κρατιέται πάντα ἡ ἴδια καὶ μένει αὐτὸς χρήσιμος γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν τὰ φυτὰ εἶναι πολὺ ὀφέλιμα στὴν ύγεια τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζῶων, γιατὶ καθαρίζουν τὸν ἀέρα ἀπὸ τὸ ἀνθρακικὸ ὅξυν, ποὺ βλάφτει στὴν ἀναπνοή των.

Τὰ φυτὰ κάνουν τὴν ἀφομοίωση μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἥλιου καὶ τῆς ζέστης. Τὰ φυτὰ ὅμως κι ἀναπνέουν, ὅπως τὰ ζῶο, καὶ παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀέρα ὅξυγόνο καὶ βγάζουν κάπου καὶ λίγο ἀνθρακικὸ ὅξυν, ἀλλ' ὅμως τὸ ὅξυγόνο, ποὺ παίρνουν

μὲ τὴν ἀναπνοή τους, εἶναι πολὺ λίγο ἀπὸ κείνο, πού βγάζουν μὲ τὴν ἀφομοίωση. Γι' αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ νὰ ἔχωμε φυτὰ ἥ λουλούδια μέσα στὰ δωμάτια, πού κοιμούμαστε, γιατὶ τὴ νύχτα, ποὺ δὲν εἶναι ἥλιος, δὲν κάνουν ἀφομοίωση, ἀλλ' ἀναπνέουν μονάχα.

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

3 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

40. Σὲ τὶ χρειάζονται γενικὰ τὰ δέντρα.

Τὰ δέντρα εἶναι τὰ πιὸ τέλεια φυτά. Αὔτὰ ἔχουν κορμό, ποὺ ἀπὸ ὡρισμένο ὕψος βγάζει κλαδιά, ὅπως ἡ Ἱτιά, ὁ πεῦκος κι ἄλλα ἥ ἔχουν ὑψηλὸ κορμὸ μὲ μεγάλα φύλλα στὴν κορυφὴ του, ὅπως ὁ φοίνικας, ἥ μπανανιά κι ἄλλα.

Τὰ περισσότερα δέντρα κάνουν καρπούς, πού χρειάζονται γιὰ τροφὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα· αὐτὰ τὰ λέγομε καρποφόρα δέντρα. Μερικὰ δέντρα δὲν κάνουν καρπούς· αὐτὰ τὰ λέγομε ἄκαρπα.

Τὰ δέντρα μὲ τὴν ἀφομοίωση καθαρίζουν τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα ἀπὸ τὸ ἀνθρακικὸ ὁξύ, ποὺ βλάφτει στὴν ἀναπνοή τους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῶα.

Τὰ φύλλα ἀπὸ πολλὰ δέντρα καὶ τὰ τρυφερὰ βλαστάρια τους χρειάζονται γιὰ τροφὴ σὲ πολλὰ φυτοφάγα ζῶα· ἥ φλούδα, τὰ φύλλα κι οἱ καρποὶ ἀπὸ πολλὰ δέντρα χρειάζονται γιὰ φάρμακα, γιὰ τὸ ἄργασμα τῶν δερμάτων στὰ βυρσοδεψεῖα καὶ στὸ βάψιμο.

Τὸν κορμὸ καὶ τὰ κλαδιά τῶν δέντρων χρειάζεται ὁ ἀνθρώπος γιὰ τὴ φωτιὰ καὶ γιὰ κάρβουνα. Ἀπὸ τὸν κορμὸ πολλῶν δέντρων καὶ πρὸ πάντων ἐκείνων, πού κάνουν τὰ δάση, βγάζομε ξυλεία γιὰ οἰκοδομές καὶ γιὰ ἔπιπλα.

41. Ὁπωροφόρα δέντρα.

Σερούς κήπους, στ' ἀμπέλια καὶ σ' ἄλλους τόπους καλλιεργοῦμε δέντρα γιὰ τοὺς καρπούς τους· οἱ καρποὶ τῶν δέντρων αὐτῶν εἰναι τὰ φροῦτα, τίσιν τρώγομε· τὰ φροῦτα τὰ λέγουν κι ὅπωρες, γι' αὐτὸ τὰ δέντρα αὐτά τὰ λέγομε ὅπωροφόρα.

Γὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὅπωροφόρα δέντρα εἰναι φύλλοβόλα. Αὐτὰ δὲν ήταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν, ὅπως εἰναι σήμερα, ἀλλ' ήταν ἄγρια μὲ καρπούς μικρούς καὶ ὅχι νόστιμους. Ὁ ἀνθρωπος ὅμως μὲ τὴν καλλιέργεια κατάφερε νὰ τὰ ἔξευγενίσῃ καὶ νὰ τὰ κάμη νὰ κάνουν καρπούς μεγαλύτερους καὶ νόστιμους. Κι ὅχι μονάχα αὐτό, ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα εἶδος ἔκαμε πολλὲς ποικιλίες, ποὺ ξεχωρίζουν στὴ μορφὴ καὶ στὴ γεύση, στὴ μυρουδιὰ καὶ στὸν καιρὸ ποὺ ὠριμάζουν.

Ο τόπος καὶ τὸ κλίμα τῆς πατρίδας μας εἰναι καλὸς γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν περισσοτέρων ὅπωροφόρων δέντρων τῆς γῆς. Τὰ πιὸ σπουδαῖα ὅπωροφόρα δέντρα, ποὺ καλλιεργοῦν στὴν Ἑλλάδα, εἰναι ἡ ἀμυγδαλιά, ἡ μηλιά, ἡ ἀχλαδιά, ἡ ροδακινιά, ἡ κερασιά, ἡ βερυκοκιά, ἡ δαμασκηνιά, ἡ συκιά, ἡ καρυδιά, τὰ ξυνά κι ἄλλα.

Τὰ ὅπωροφόρα δέντρα δὲ χρειάζονται γιὰ τὴν καλλιέργειά τους μεγάλα ἔξιδα, θέλουν μεγάλη προσοχὴ καὶ τέχνη. Ἀν καλλιεργηθοῦν στὸν τόπο μας τὰ ὅπωροφόρα δέντρα μὲ προσοχὴ καὶ τέχνη, θὰ μποροῦμε νὰ ἔχωμε ἄφθονα φροῦτα καὶ πολλὰ ἀπ' αὐτὰ νὰ στέλνωμε καὶ σὲ ἔνες χῶρες κι ὅχι νὰ φέρνωμε φροῦτα ἀπ' ἔξω, γιατὶ οἱ περισσότεροι τὰ ἔχομε ἀφήσει στὴν τύχη.

42. Οἱ πιὸ συνηθισμένες ὁρρώστιες τῶν ὅπωροφόρων δέντρων

Τὰ ὅπωροφόρα δέντρα παθαίνουν πολλὲς ἀρρώστιες, ποὺ φέρνουν καταστροφές καὶ σ' αὐτὰ τὰ δέντρα καὶ στοὺς καρποὺς τους. Οἱ πιὸ σπουδαῖες εἰναι αὐτές: 1) *Tὸ σάπισμα τῶν ὁρρῶν*· τὸ ἀρρωστο δέντρο ἀπὸ τὴν ἀρρώστια αὐτὴ ἀδυνατίζει καὶ τὰ φύλλα του χάνουν τὸ ζωρὸ πράσινο χρῶμα τους καὶ μισοκιτρινίζουν. Ἀπάνω στὶς ρίζες τους βλέπομε μικρούτσικα στηματάκια, ποὺ εἰναι πολὺ μικρὰ μανιτάρια. Τὴν ἀρρώστια-

αύτή τή γιατρεύομε, ἀν ρίξωμε ἀπάνω στίς ρίζες τοῦ δέντρου 5 ως 10 ὁκάδες στάχτη ἀνακατωμένη μὲ τριμένο ἀσβέστη κι ὕστερα τὸ ποτίσωμε μὲ διάλυση ἀπὸ βιτριόλι (θειϊκὸ σίδερο) 10 στίς 100. Πρέπει ἀκόμα νὰ στραγγίξωμε τὸν τόπο καὶ νὰ πάψωμε τὸ πότισμα. Τὸ πολὺ ἄρρωστα δέντρα ἀπὸ τὴν ἄρρωστια αύτή καλύτερα νὰ τὰ ξεριζώνωμε, νὰ καίγωμε μέσα στίς γούρνες τους ἀχυρά ἢ ξερὰ κλαριά γιὰ νὰ ἀπολυμανθοῦν, κι ὕστερα ἀπὸ ἔνα χρόνο νὰ φυτεύωμε στοὺς ἴδιους λάκκους νέα δέντρα. 2) *Tὸ σκορδιασμα*: στὰ φύλλα καὶ στὰ τρυφερὰ κλαδιά τοῦ ἄρρωστου δέντρου βλέπομε βοῦλες κίτρινες ἢ μισοκόκκινες· γιὰ νὰ γιατρευτῇ τὸ δέντρο ἀπὸ τὴν ἄρρωστια αύτή, τὴν ἄνοιξη ραντίζομε τὸ δέντρο μὲ διάλυση ἀπὸ βιτριόλι (θειϊκὸ χαλκὸ) 1 1) 2 ἢ 2 στίς 100 καὶ ἀσβέστη, ὅπως κάνομε καὶ στ' ἀμπέλι γιὰ τὸν περονόσπορο. 3) *Tὰ ξυλοφάγα ἔντομα*: τὰ σκουλήκια ἀπὸ τὰ ἔντομα αὐτὰ τρώγουν τὸ ξύλο τοῦ κορμοῦ καὶ τῶν κλάδων. Φυλάγομε τὰ δέντρα ἀπ' αὐτό, ἀν κάθε χρόνο ἀλείβωμε τὸν κορμὸ καὶ τὰ σπουδαιότερα κλαδιά τοῦ δέντρου μὲ πυκνὴ διάλυση ἀπὸ ἀσβέστη, ὅπου ρίχνομε 3 ως 4 στίς 100 βιτριόλι ἢ πετρέλαιο.

4. *H μελίγκρα*: γιὰ νὰ φυλάξωμε τὰ δέντρα ἀπὸ τὴν μελίγκρα τὰ ραντίζομε τὸ καλοκαίρι τρεῖς ως τέσσερεις φορὲς κάθε 15 ἡμέρες μὲ διάλυση λιζόλ ἢ πετρέλαιο μὲ σαπούνι (πετρέλαιο 4 στίς 100 καὶ σαπούνι πράσινο 2 στίς 100). 5) *Pρονόσπορος*: γιὰ τὸν περονόσπορο κάνομε ὅ,τι καὶ στ' ἀμπέλι. 6) *Aνθονόμος*: τὸ σκουλήκι τοῦ ἔντομου αὐτοῦ τρώγει τὰ λουλούδια καὶ συνηθώς τῆς μηλιᾶς κι ἀχλαδιᾶς· γιὰ νὰ φυλάξωμε ἀπ' αὐτὸ τὰ δέντρα καθὼς καὶ τοὺς καρποὺς ἀπὸ τὸ σκουλήκιασμα, ραντίζομε μὲ λιζόλ δυὸ φορὲς σὲ μιὰ ἑβδομάδα τὸν καιρό, ποὺ εἶναι τὸ δέντρο ἀνθισμένο, καὶ τοὺς σκουληκιασμένους καρποὺς τοὺς μαζεύομε καὶ τοὺς πηγαίνομε μακριὰ ἀπὸ τὰ δέντρα. 7) *Kομιδι*: τὸ μέρος τοῦ δέντρου, ποὺ βγάζει κομίδι τὸ ξύνομε καὶ τ' ἀλείβομε μὲ διάλυση ἀσβέστη κι ὕστερα τὸ σκεπάζομε μὲ πίσα. 8) *ψώρα*: ἀπὸ ψώρα παθαίνουν τὰ ξυνά· στὸν κορμὸ στὰ κλαδιά, στὰ φύλλα καὶ στὸν καρπὸ βλέπομε ἀσπρες ἢ κόκκινες βοῦλες· αὐτὰ εἶναι ζῶα μικρά, ποὺ τρέφονται ρευφώντας τοὺς χυμοὺς τοῦ δέντρου· μόλις παρουσιαστοῦν, ραντίζομε 3 ἢ 4 φορὲς μὲ λιζόλ ἢ μὲ διάλυση πετρέλαιο μὲ σαπούνι καὶ τὸ

Φλεβάρη ἀλείβομε δόλο τὸν κορμὸν καὶ τοὺς γυμνούς κλάδους μὲ ἀραιὰ διάλυσῃ λιζὸλ ἢ μὲ πετρέλαιο.

43. Ἡ καλλιέργεια τῶν ὁπωροφόρων δέντρων.

Τὰ ὁπωροφόρα δέντρα θέλουν σκάψιμο γύρω στὴν ρίζα τους μὲ προσοχὴν νὰ μὴ κόβωμε τὶς ρίζες του, ταχτικὰ ποτίσματα, κόπτρισμα καὶ κλάδεμα ἀνάλογο μὲ τὸ κάθε εἶδος δέντρου.

Κλάδεμα. Τὸ κλάδεμα κάνομε, α') γιὰ νὰ βγάλωμε ἀπὸ τὰ δέντρα τὰ ξερὰ κλαδιὰ καὶ τὰ ἀδυνατισμένα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καρπούς κι ἐκεῖνα, ποὺ ἔμποδίζουν τὸ φῶς καὶ τὸν ἀέρα· αὐτὸ τὸ κλάδεμα τὸ λέγομε κάθαρο· καὶ πρέπει νὰ τὸ κάνωμε ταχτικὰ κάθε χρόνο σ' ὅλα τὰ ὁπωροφόρα δέντρα, β') γιὰ νὰ κανονίζωμε τὴν καρποφορία τους μετριάζοντας αὐτή, σᾶμα βλέπομε, πώς ἀδυνατίζουν ἀπὸ τὴν πολλή μεγάλη καρποφορία τους ἢ νὰ τὴ βοηθᾶμε, ἀμα βλέπομε πώς τὰ δέντρα δείχνουν διάθεση μεγάλη γιὰ νὰ κάνουν κλάδους, γ') γιὰ νὰ δινωμε στὰ δέντρα τέτοιο σχῆμα, ποὺ νὰ κάνη νὰ ἀερίζονται καὶ νὰ φωτίζονται ἀπὸ τὸν ἥλιο καλά, δ') μὲ τὸ καλὸ κλάδεμα νὰ κάνουν καρπούς μεγαλύτερους καὶ πιὸ ὠραίους.

Τὸ πρώϊμο κλάδεμα, ποὺ κάνομε ἀμέσως μόλις πέσουν τὰ φύλλα τῶν δέντρων ὡφελεῖ τὸ δέντρο στὸ νὰ κάνη πολλοὺς καὶ μεγάλους κλάδους. Τὸ χειμωνιάτικο κλάδεμα δυναμώνει τὸ δέντρο. Τὸ κλάδεμα, ποὺ γίνεται ἀπάνω στὴ βλάστηση ἀδυνατίζει τὸ μέρος ποὺ κλαδέψαμε, φέρνει ὅμως μεγάλη ὡφέλεια στοὺς κλάδους, ποὺ ἔμειναν.

44. Πῶς ξευγενίζομε τὰ ὁπωροφόρα δέντρα.

Όπωροφόρα δέντρα κάνομε ἀπὸ σπόρους, ποὺ τοὺς σπέρνομε σ' ἐπίτηδες σπορεῖα. Ἀπὸ τὰ σπορεῖα τὰ νέα φυτὰ τὰ βγάζομε καὶ τὰ φυτεύομε στὰ φυτώρια, ὅπου ἀμα μεγαλώσουν ἀρκετὰ τὰ μπολιάζομε, γιατὶ τὰ δέντρα αὔτα ὅσο κι ἀν εἰναι οἱ σπόροι διαλεχτοὶ κι ὅσο καλὰ κι ἀν τὰ περιποιηθοῦμε, δὲν κάνουν συνήθως καλούς καρπούς, ὅπως ἔκανε καὶ τὸ δέντρο ποὺ πήραμε τὸ σπόρο. Γι' αὐτὸ πρέπει ἀμα γίνουν 2 ἢ 3 χρόνων, νὰ τὰ ξευγενίσωμε. Αὐτὸ τὸ πετυχαίνομε μὲ τὸ μπόλιασμα ἢ μὲ τὸ κέντρισμα.

Μπόλιασμα. Γιάν νὰ μπολιάσωμε ἔνα δέντρο, κόβομε ἔνα πρωτοχρονίτικο κλαδί ἀπὸ ξευγενισμένο δέντρο τοῦ ἴδιου εἰδους μὲ τὸ δέντρο αὐτό, κοντά στὸ μέρος, ποὺ φυτρώνει φύλλο κι εἶναι μάτι γερό· Ὅστερα μὲ μυτερὸ μαχαιράκι χαράζομε στὴ φλούδα ἔνα τρίγωνο καὶ βγάζομε τὴ φλούδα αὐτὴ μαζὶ μὲ τὸ μάτι μὲ προσοχή· Ὅστερα στὴ φλούδα ἐνὸς γεροῦ κλάδου τοῦ δέντρου, ποὺ θέλομε νὰ μπολιάσωμε, χαράζομε μὲ τὸ μαχαιράκι μιὰ κοψιὰ νὰ ἔχῃ σχῆμα Τ ἢ L καὶ μὲ τὸ μαχαιράκι σηκώνομε προσεχτικὰ τὴ φλούδα κι ἀπὸ τὰ δυὸ μέρη χωρὶς νὰ τὴ σπάσωμε· τότε σπρώχνομε τὸ τριγωνικὸ κομάτι τῆς φλούδας μὲ τὸ φύλλο καὶ τὸ μάτι ἀνάμεσα στὴ φλούδα καὶ στὸ ξύλο τῆς κοψιᾶς καὶ δένομε γύρω ὅλο τὸ μέρος αὐτό, ἀφήνοντας νὰ βγαίνῃ ἔξω ἀπὸ τὴν κοψιὰ τὸ μάτι. Ὅστερα ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες φουσκώνει ὁ κλάδος στὸ μέρος αὐτό· τότε λύνομε ἡ χαλαρώνομε τὸν ἐπίδεσμο, ὥσπου τὸ μπόλι νὰ κολλήσῃ ὅλως διόλου. Ἀν τὸν ἐρχόμενο χρόνο φυτρώσῃ νέος βλαστὸς ἀπὸ τὸ μπόλι, κόβομε ἀποπάνω ἀπ' αὐτὸν τὰ κλαδιὰ τοῦ δέντρου, ποὺ μπολιάσαμε. Ἔτσι μπολιάζομε τὶς ἀγριοαχλαδιὲς καὶ γίνονται ἡμερες, τὴ νεραντζιὰ καὶ γίνεται λεμονιὰ κι ἄλλα δέντρα.

Κέντρισμα. Κόβομε τὸν κορμὸ τοῦ δέντρου, ποὺ θέλομε νὰ κεντρίσωμε, ὅριζόντια καὶ τὸν σκίζομε ἀποπάνω πρὸς τὰ κάτω μὲ κοφτερὸ μαχαίρι. Ὅστερα παίρνομε ἔνα κλάδο ἀπὸ καλὸ δέντρο τοῦ ἴδιου εἰδους, ἵσο στὸ χόντρος μὲ τρία ζωηρὰ μάτια, τὸν κάνομε ψιλὸ στὸ ἀποκάτω μέρος ἀνάλογα μὲ τὸ σκίσιμο σὰ σφήνα καὶ τὸν βάζομε μέσα στὸ σκίσιμο τοῦ δέντρου ἔτσι, ποὺ ἡ φλούδα ἀπὸ τὸ κεντράδι νὰ ἐφαρμοστῇ μὲ τὴ φλούδα τοῦ δέντρου καὶ τὸ ξύλο μὲ τὸ ξύλο. Τὸ μέρος αὐτὸ τὸ δένομε γύρω μὲ κορδέλα ἡ μὲ φλούδα μακριὰ ἀπὸ μουριὰ ἡ συκιά. Ὅστερα ἀπὸ λίγο καιρό, ἀν πέτυχε τὸ κέντρισμα, τὸ κεντράδι κολλᾶ στὸ πρῶτο δέντρο καὶ τρέφεται ἀπ' αὐτό. Ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ κεντραδιοῦ φυτρώνουν φύλλα καὶ κλαδιὰ ὅμοια μὲ



τὸ δέντρο, ποὺ κόψαμε τὸ κεντράδι. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν κάνομε κερασιὰ ἀπάνω σέ βυσινιὰ κι ἄγρια κέρασι, δαμασκηνιὰ ἀπάνω σὲ κορομηλιὰ ἔτσι καὶ γι' ἄλλα δέντρα καὶ στὸ κλῆμα.

B ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

45. Φυτὰ τοῦ στολισμοῦ.

Στούς κήπους, στὶς αὐλὲς μέσα σὲ γλάστρες καὶ στὶς δεντροστοιχίες στὶς πόλεις καλλιεργοῦν διάφορα φυτὰ γιὰ στολισμό, γιατὶ κάνουν ώραῖα ἄνθη ἢ ἔχουν ώραῖα καὶ μὲ ζωηρὸ χρῶμα φύλλα. Τὰ φυτὰ αὐτὰ τὰ λέγουν φυτὰ τοῦ στολισμοῦ.

Αὐτὰ εἰναι ἡ μικρὰ καὶ τρυφερὰ καὶ ζοῦν ἐνα ἡ πολλὰ χρόνια, δπως ὁ βασιλικός, ἡ ντάλια, ἡ γαρυφαλλιά, ὁ μενεξές κι ἄλλα, ἡ θάμνος μικρὸς καὶ μεγάλος, δπως ἡ τριανταφυλλιά, τὸ γιασεμὶ κι ἄλλα, ἡ δέντρα, δπως ἡ δάφνη, ὁ φίκος κι ἄλλα.

Τὰ φυτὰ τοῦ στολισμοῦ καλλιεργοῦν οἱ πολιτισμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὰ λουλούδια τους, ποὺ τὰ μεταχειρίζονται γιὰ στολισμό. Τὰ ἄνθη, τὰ ὅμορφα αὐτὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, τὰ ἀγάπησαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Οἱ παλιοὶ Ἕλληνες ἀγαποῦσαν πολὺ τὰ ἄνθη καὶ τὰ εἶχαν γιὰ στολισμὸ στὶς γιορτές τους καὶ στὰ τραπέζια τους. Εἶχαν καὶ γιορτὲς γιὰ τὰ ἄνθη, δπως τὰ ἀνθεστήρια, ποὺ γιόρταζαν γιὰ τιμὴ τοῦ θεοῦ Διόνυσου καὶ τὰ ἀνθεσφόρια, ποὺ κορίτσια ἔφερναν στούς ναοὺς καλάθια γεμάτα ἄνθη. Τὰ ἀνθεστήρια γίνονταν τὴν ἄνοιξη γιὰ ἐνθύμηση, ποὺ ὁ Πλούτωνας ἔκλεψε τὴν Περσεφόνη τὴν κόρη τῆς θεᾶς Δήμητρας. Μὲ ἄνθη στόλιζαν τοὺς ναοὺς τους καὶ τ' ἀγάλματα τῶν θεῶν. Αὐτὰ μᾶς ἀποδείχνουν, πώς οἱ πρόγονοι μας εἶχαν ἔξαιρετικὴ ἔχτιμηση στὰ ἄνθη.

Καὶ οἱ Χριστιανοὶ τὸ ἄνθος τὸ ἔχουν γιὰ Ἱερὸ πλάσμα τοῦ θεοῦ καὶ γι' αὐτὸν μὲ ἄνθη στολίζομε τὸν Ἐπιτάφιο καὶ τοὺς νεκρούς· καὶ στοὺς τάφους τῶν ἀγαπημένων μας καλλιεργοῦμε ἄνθη.

46. Ἀνθοκομία.

Ἄπὸ τὴν μεγάλη ἔχτιμηση, ποὺ ἔχουν οἱ ἀνθρωποι στὸν ἄνθη, γρήγορα καταγίνηκαν στὴν καλλιέργεια τῶν φυτῶν γιὰ τὸν ἄνθη καὶ γιὰ στολισμό τὴν καλλιέργεια τῶν φυτῶν αὐτῶν τὴν λέγομε ἀνθοκομία. Ἡ ἀνθοκομία προόδεψε πολὺ σ' ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη· μεγάλη ξόδεψη ἀπὸ κομμένα ἄνθη γίνεται σ' ὅλη τὴν Εύρωπη καὶ στὴ Βόρεια Ἀμερική. Σὲ πολλὰ μέρη στὴν Εύρωπη κι Ἀμερική τὸ ἐμπόριο τῶν λουλουδιῶν είναι μιὰ ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐπιχειρήσεις. Στὴν Κυανῆ Ἀκτὴ τῆς Γαλλίας είναι τὸ σπουδαιότερο κέντρο στὴ παραγωγὴ καὶ στὸ ἐμπόριο τῶν λουλουδιῶν. Ὁλα τὰ λουλούδια τῆς τὰ στέλνουν στὴ Νίκαια κι ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸ σιδηρόδρομο τὰ πηγαίνουν στὸ Παρίσι καὶ σ' ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Εύρωπης.

Στὴν πατρίδα μας τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ μάλιστα στὴν Ἀθήνα γίνηκαν μεγάλοι καὶ καλοὶ ἀνθόκηποι, ὅπου καλλιεργοῦν πολλὰ εἴδη λουλουδιῶν καὶ γιὰ στολισμὸν φυτά, μὲ θερμοκήπια κι ὅλα τὰ ἄλλα μέσα, ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ πετύχῃ ἡ ἀνθοκομία. Γιὰ νὰ ξοδεύουν οἱ ἀνθοκόμοι τὰ λουλούδια καὶ τὰ φυτά τους ἔκαμαν ὅμορφα καὶ καλὰ καταστήματα στὴν πόλη· τὸ ἴδιο γίνηκε καὶ σὲ πολλές ἄλλες μεγάλες πόλεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

47. Λαχανικά.

Τὰ λαχανικὰ είναι φυτὰ τρυφερὰ μὲ μαλακούς βλαστούς, ποὺ καλλιεργοῦμε στοὺς κήπους καὶ τρώγομε τὰ φύλλα τους, τὰ ἄνθη, τοὺς χλωρούς καρπούς ἢ τὶς ρίζες, τὶς πατάτες τους ἢ τοὺς βιολβούς. Τὰ λαχανικὰ σὲ πολλὰ μέρη τὰ λέγουν καὶ χορταρικὰ ἢ ζαρζαβατικά. Τοὺς κήπους, ὅπου καλλιεργοῦν λαχανικά, τοὺς λέγομε λαχανόκηπους. Χλωρούς καρπούς ἀπὸ λαχανικὰ τρώγομε τὶς υτομάτες, τὰ μπιζέλια, τὰ κουκιά, τὶς μελιτζάνες κι ἄλλους.

Τὰ σπανάκια, τὰ σέλινα, τὰ μαρούλια, τὰ σινάπια, τῷ ἀντίδια κι ἄλλα τέτοια καλλιεργοῦμε γιὰ τὰ φύλλα τους καὶ τὰ χλωρὰ βλαστάρια τους. Τις ντομάτες, τις μελιτζάνες, τις κολοκυθίες καλλιεργοῦμε γιὰ τοὺς καρπούς τους. Τις ἀγκινάρες, τὸ κουνουπίδι γιὰ τὰ ἄνθη τους, ποὺ τρώγομε. Τὰ κρεμύδια καὶ τὰ σκόρδα γιὰ τοὺς βολβούς. Τις πατάτες γιὰ τὶς πατάτες, ραπανάκια καὶ τὰ καρότα γιὰ τὶς ρίζες τους.

Τὰ λαχανικὰ εἶναι συνήθως μικρὰ φυτὰ τρυφερὰ, μονοχρονίτικα ἐκτὸς ἀπὸ λίγα, ποὺ εἶναι διχρονίτικα ὅπως τὸ λάχανο κι ὄλλα.

Τὰ λαχανικὰ εἶναι θρεφτικὴ κι ὑγιεινὴ τροφὴ γιὰ τὸν ἀνθρωπο, γι' αὐτὸ σ' ὅλες τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ καλλιεργοῦν λαχανικὰ στοὺς λαχανόκηπους καὶ σὲ καλὰ καὶ ποτιστικὰ χωράφια. Ἡ καλλιέργεια τῶν λαχανικῶν φέρνει καλὸ εἰσόδημα καὶ γι' αὐτὸ ἔχει προσδέψει σ' ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου καὶ στὴν πατρίδα μας.³ Επιστήμονες καὶ πραχτικοὶ λαχανοκόμοι καλλιεργοῦν τοὺς λαχανόκηπους καὶ φροντίζουν νὰ βγάζουν πολλά, καλῆς ποιότητας καὶ πρώϊμα λαχανικά.

48. Καλλιέργεια λαχανικῶν, ἀρρώστιες καὶ βλαβερὰ ἔντομα.

Στὴν καλλιέργεια τῶν λαχανικῶν πρέπει νὰ προσέχωμε κάθε φυτὸ νὰ σπέρνεται κάθε χρόνο σ' ἄλλη θέση κι ὅχι στὴν ἴδια, νὰ κοπρίζωμε καὶ νὰ σκάβωμε κάλλα τὸν κῆπο. Γιὰ νὰ βγάζωμε καλὰ λαχανικὰ πρέπει νὰ σπέρνωμε ἐκλεχτὸ σπόρο. Οἱ σπόροι τῶν λαχανικῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν τελευταία ἐσοδεία, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς σπόρους τῆς κολοκυθίᾶς, τῆς πεπονίᾶς καὶ τῆς ἀγγουριᾶς, ποὺ κάνουν καλύτερα φυτά, ἀνοὶ σπόροι εἶναι 5 ἢ 6 χρόνων.

Τὰ λαχανικὰ παθαίνουν ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες· οἱ πιὸ συνηθισμένες ἀπ' αὐτὲς εἶναι: 1) Τὸ στάχτωμα ἢ σιναπίδι· ἡ ἀρρώστια αὐτὴ εἶναι ἀσπρες ἢ σταχτιές βουλίτσες, ποὺ καμιὰ φορὰ σκεπάζουν ὅλη τὴν ἐπιφάνεια στὰ φύλλα· γιὰ νὰ φυλάγωμε τὰ λαχανικὰ ἀπ' αὐτό, πὰ θειαφίζομε. 2) Τὸ ψήριμισμα· γι' αὐτὸ ραντίζομε τὰ λαχανικὰ μὲ διάλυση λιζόλ· ἢ μὲ ἀπόβρεγμα καπνοῦ. 3) Κρεμινδοφάγος ἢ κολοκυνθοκόφτης· αὐτὸς εἶναι ἔντομο, ποὺ ζῆ στὴ γῆ, καὶ τρώγει τὶς τρυφερὲς ρίζες

τόν λαχανικῶν καὶ φέρνει μεγάλες ζημιές στοὺς λαχανόκηπους. Γιὰ νὰ καθαρίσουν τοὺς κήπους ἀπὸ τὸ ἔντομο αὐτό, τὸν κοπρίζουν μὲ κοπριά, ποὺ ἔχουν ρίξει μέσα 1 ὥς 2 στὶς 100 πετρέλαιο. Τὸ βαθὺ σκάψιμο καὶ τὸ ξεκούρασμα τοῦ κήπου ὠφελοῦν πολύ.

"Αλλα ἔντομα, ποὺ βλάφτουν τοὺς λαχανόκηπους εἶναι τὰ σαλιγκάρια, οἱ γυμνωσάλιαγκοι, οἱ ἀκρίδες καὶ οἱ κάμπιες. "Ολα αὐτὰ τὰ ἔντομα τὰ καταστρέφουμε, ἀν ραντίζωμε τὰ φυτὰ μ' ἀπόβρεγμα καπνοῦ ἢ διάλυση λιζόλ.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

49. Δημητριακά.

Τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, ἡ σίκαλη, ἡ βρώμη, τὸ καλαμπόκι καὶ τὸ ρίζι κάνουν γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ τοὺς σπόρους του, ποὺ ὅπ' αὐτοὺς κάνει τὸ ψωμί του, τὴν πιὸ σπουδαία τροφή του. Τὰ φυτὰ αὐτὰ τὰ λέγομε δημητριακά καὶ τοὺς καρπούς τους δημητριακοὺς καρπούς. 'Απ' ὅλα τὰ δημητριακὰ τὸ σιτάρι δίνει τὸ καλύτερο καὶ πιὸ θρεφτικὸ ψωμί, γι' αὐτὸ κράτησε συνήθειο νὰ λέγωμε ὅλα τὰ δημητριακὰ καὶ σιτηρά.

Οἱ σπόροι ἀπό ὅλα τὰ δημητριακὰ ἔχουν μιὰ ἀγούλιὰ καὶ φυτρώνουν μ' ἔνα φύλλο, γι' αὐτὸ τὰ λέγουν μονοκοτυλίδονα φυτά· εἶναι μονοχρονίτικα καὶ τὰ καλλιεργοῦν στὰ χωράφια. Οἱ καρποί τους εἶναι τὰ στάχια κι ὁ βλαστός του καλάμι, ποὺ χωρίζεται σὲ κόμπους ἢ γόνατα. Τὰ φύλλα τους εἶναι μακρουλὰ καὶ χωρίς κοτσάνι.

50. Όσπρια.

Τὰ φασόλια, τὰ κουκιά, τὰ ρεβίθια, τὶς φακές τὰ λέγομε ὄσπρια. Τὰ ὄσπρια εἶναι ξεροὶ σπόροι, ποὺ χρειάζονται γιὰ τροφὴ στὸν ἀνθρωπό. Τὰ φυτὰ ποὺ κάνουν τὰ ὄσπρια εἶναι μονοχρονίτικα καὶ τὰ καλλιεργοῦμε στὰ χωράφια καὶ στοὺς κήπους.

Στὸν τόπο μας ὅλα τὰ ὅσπρια προκόβουν καὶ τὰ καλλιεργοῦν οἱ γεωργοὶ μας στὰ χωράφια.

51. Τὸ χωράφι

Τὰ χωράφια εἶναι ἔκτάσεις τῆς γῆς, ποὺ καλλιεργοῦν οἱ γεωργοὶ καὶ βρίσκονται συνήθως ἔξω ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά.

Ο γεωργὸς προτοῦ νὰ σπείρῃ τὸ χωράφι του, τὸ προετοιμάζει. Ή πιὸ σπουδαία προετοιμασία εἶναι τὸ σκάψιμο. Στὰ χωράφια φυτρώνουν καὶ πολλὰ ἄγρια χορτάρια, ποὺ πρέπει οἱ ρίζες τους νὰ κοποῦν γιὰ νὰ ξεραθοῦν· τοῦτο τὸ πετυχαίνομε μὲ βαθὺ σκάψιμο. Τὸ καλύτερο ἔργαλεῖο γιὰ τὴ δουλειὰ αὐτῇ εἶναι τὸ ἀλέτρι· αὐτὸ τὸ γνώριζαν ἀπὸ τὰ παλιά χρόνια οἱ ἄνθρωποι. Τὸ καλύτερο ἀλέτρι εἶναι τὸ σιδερένιο, γιατὶ αὐτὸ σκάβει βαθιά, γυρίζει κι ἀνακατώνει τὸ χῶμα ἔτσι, ποὺ γίνεται αὐτὸ καλύτερο μὲ τὴ βροχή, τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἥλιο. Ἔτοι γίνεται κατάλληλο γιὰ νὰ θρέψῃ καλύτερα τὰ φυτὰ καὶ χωρὶς ἔξοδα γιὰ κοπρίσματα.

Τὰ φυτά, ποὺ καλλιεργοῦμε στὰ χωράφια, παίρνουν κάθ εἶδος ἀπὸ τὴ γῆ τὶς τροφές, ποὺ εἶναι χρήσιμες σ' αὐτά· γιὲ, αὐτὸ τὸ χωράφι φτωχαίνει ἀπὸ τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν τροφῶν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θρέψῃ πάλι τὸ ἴδιο εἶδος φυτά. Οἱ γεωργοὶ τὸ ξέρουν αὐτὸ καὶ κάνουν τὴν ἀλλαξίσπορά, δηλαδὴ στὸ ἴδιο χωράφι, δπού ἔσπειραν τὸν ἑνα χρόνο σιτηρά, τὸν ἄλλο χρόνο σπέρνουν ὅσπρια, τὸν ἄλλο πατάτες καὶ παλι ἀρχίζουν τὴν ἴδια σειρά. Ὅσοι ἔχουν χωράφια πολλὰ σπέρνουν τὸν ἑνα χρόνο τὰ μισὰ καὶ τὸν ἄλλο τὰ ἄλλα μισά· ἔτσι τὰ χωράφια ἔχουν καιρὸ καὶ συμπληρώνουν κάπως τὶς τροφὲς ποὺ ἔχασαν. Γιὰ νὰ συμπληρωθοῦν τέλεια οἱ τροφὲς ποὺ ἔχασαν τὰ σταρμένα χωράφια, οἱ γεωργοὶ τὰ κοπρίζουν ἢ μὲ φυσικὰ ἢ μὲ τεχνικὰ λιπάσματα.

Φυσικὰ λιπάσματα εἶναι οἱ κοπριές τῶν ζώων, τὰ σαπισμένα φύλλα ἀπὸ τὰ φυτά, τὰ σκουπίδια, ἢ στάχτη κι ἄλλα.

Τεχνικὰ λιπάσματα εἶναι αὐτά, ποὺ λέγομε χημικά· Αὐτὰ τὰ κάνουν σὲ ἐπίτηδες χημικὰ ἔργοστάσια καὶ εἶναι πολὺ καλά κι ἀπαραίτητα στὸ γεωργό, ποὺ δὲν ἔχει ἀρκετὰ φυσικὰ λι-

πάσματα, γιὰ νὰ κοπρίζῃ τὰ χωράφια του. Αὐτὰ δῆμως πρέπει νὰ τὰ μεταχειρίζεται κάθε γεωργὸς σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες, ποὶ δίνουν τὰ καταστήματα, ποὺ τὰ πουλοῦν.

52. Ἀρρώστιες καὶ βλαβερὰ ἔντομα τῶν σιτηρῶν καὶ δαπέδων.

Τὰ σιτηρὰ παθαίνουν συνήθως ἀπὸ δύο ἀρρώστιες. Αὔτες εἰναι ἡ μπάστρα ἢ συρίκη (έρυσίβη) καὶ ἡ σκοιριά (σιναπίδι). Κι οἱ δυὸς παρουσιάζονται σὰν ἀσπρες βοῦλες, ἢ πρώτη στὰ φύλλα κι ἡ δεύτερη στὰ στάχια καὶ τοὺς σπόρους τὶς χρονιές συνήθως, ποὺ εἰναι υγρές. Γιὰ νὰ προλάβουν τὴ διάδοση τὶς ἀρρώστιας αὐτῆς ραντίζουν τὰ φυτὰ μὲ βορδιγάλλιο πολτὸ. ή τὰ θειαφίζουν.

Ἐντομα ποὺ κάνουν μεγάλη καταστροφὴ στὰ σιτηρὰ καὶ τὰ δσπρια εἰναι οἱ ἀκρίδες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔντομα αὐτὰ καὶ διάφορα ἄγρια χορτάρια, ποὺ φυτρώνουν μαζὶ μὲ τὰ σιτηρά, φέρνουν ζημιὰ σ' αὐτά. Τέτοια εἰναι ἡ παπαρούνα, ἡ λαψάνα, ἡ ἀγριομαργαρίτα, ἡ ἀγριοπρασινάδα κι ἄλλα. Αὐτὰ τὰ λέγομε ζιζάνια.

Τὰ ζιζάνια ἐπειδὴ μεγαλώνουν γρήγορα πνίγουν τὰ σιτηρά, γι' αὐτὸς εἰναι ἀνάγκη νὰ τὰ βοτανίζουν. Ακόμα καὶ τὸ ράντισμα μὲ διάλυση ἀπὸ γαλαζόπετρα (3 ως 4 στὶς 100) ἢ μὲ πυκνὴ διάλυση (15 στὶς 100) βιτριόλι, ἀμαγίνεται ὕστερα ἀπὸ τὸ σήκωμα τῆς δροσιᾶς καὶ σὲ ἀσυννέφιαστη μέρα, καταστρέφει τὴν ἀγριοπρασινάδα καὶ τὸ ἀγριοσίναπο, ὅταν εἰναι μικρὰ κι ἔχουν 2 ως 4 φύλλα, χωρὶς νὰ βλάψῃ καθόλου τὰ σιτηρά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ^η

17 ΤΑ ΔΑΣΗ

53. Τὰ δέντρα τῶν δασῶν.

Δάση λέγομε τοὺς δπωσδήποτε μεγάλους στὴν ἔκταση τόπους, ποὺ εἶναι σκεπασμένοι ἀπὸ μεγάλα δέντρα. Τὰ σπουδαιότερα δέντρα, ποὺ κάνουν τὰ δάση, εἶναι ὁ πεῦκος, τὸ ἔλατο, ἡ βαλανιδιά, ἡ ὄξιά, ἡ ἴτιά, τὸ κέδρο, ἡ καστανιά κι ἄλλα. Τὰ δέντρα αὐτὰ τὰ λέγομε δασικά. Ἀπ' αὐτὰ ἄλλα εἶναι ἀειθαλῆ, δπως ὁ πεῦκος, τὸ ἔλατο, ἄλλα δὲ φυλλοβόλα, δπως ἡ βαλανιδιά, τὸ πλατάνι.

Ωφέλειες ἀπὸ τὰ δάση. Τὰ δάση δίνουν πολλές ωφέλειες στὸν ἀνθρώπο καὶ πολὺ σπουδαῖες, ποὺ πιὸ σπουδαῖες εἶναι αὐτές: Ἀπὸ τὰ δάση παίρνει ὁ ἀνθρώπος τὴν ξυλεία γιὰ τὰ σπίτια του, γιὰ τὰ πλοῖα, γιὰ τὰ ἀμάξια, γιὰ διάφορα ἐργαλεῖα, διάφορα ἔπιπλα κι ἄλλα. Ἀκόμα ἀπὸ τὰ δάση παίρνει ξύλα καὶ κάρφουνα γιὰ τὴ φωτιά του. Ἡ φλούδα, τὰ φύλλα κι οἱ καρποὶ ἀπὸ πολλὰ δασικὰ δέντρα χρειάζονται στοὺς βυρσοδέψεις καὶ στὸ βάψιμο. Ἀπὸ τὸ πεῦκο βγαίνει τὸ ρετσίνι. Οἱ καρποὶ καὶ οἱ σπόροι ἀπὸ πολλὰ δασικὰ δέντρα χρειάζονται γιὰ τροφὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὰ ζῶα, γιὰ λάδι, οἰνόπνευμα, ξύδι κι ἄλλα. Μέσα στὰ δάση ζοῦν καὶ τρέφονται πολλὰ ἄγρια ζῶα, ποὺ κυνηγάει ὁ ἀνθρώπος, ζαρκάδια, ἄγριογούρουνα, ἄγριόγιδα, ἐλάφια, λαγοὶ κι ἄλλα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς παραπάνω ωφέλειες τὰ δάση ωφελοῦν πολὺ στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζώων, τὴ γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία.

Τὰ δασικὰ δέντρα, δπως κι ὅλα τὰ φυτά, μὲ τὴν ἀφομοίωση παίρνουν ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα τὸ ἀνθρακικὸ ὄξυν καὶ τὸν κάνουν ὑγιεινό πολλές χῶρες, ποὺ ἄλλοτε ἦταν ἀρρωστιάρικες, μὲ τὴν ἀναδάσωση γίνηκαν ὑγιεινὲς ἢ λιγόστεψαν οἱ ἀρρώστιες στοὺς τόπους αὐτούς. Ὅτι ἀέρας, ποὺ ἔρχεται. ἐπό-

δάσος, τὸ χειμῶνα εἶναι πιὸ ζεστὸς παρὰ ἔκεινος, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ γυμνούς τόπους, καὶ τὸ καλοκαίρι πιὸ δροσερός.

Τὰ νερὰ τῆς βροχῆς πέφτοντας στὸ δάσος κρατιοῦνται πολλὰ ἀπὸ τὰ φύλλα τῶν δέντρων καὶ ἐνα μέρος ἀνάμεσα ὅπὸ τὰ φύλλα πέφτει καταγῆς· μένει ὅμως ἀρκετὴ ποσότητα στοὺς κλάδους καὶ στὰ φύλλα ἀπ’ αὐτὸ τὸ 1)4 σχεδὸν ἔξατμίζεται καὶ τὸ ὑπόλοιπο σταλάζει λίγο λίγο ἥ τρέχει ἀπὸ τοὺς κλάδους καὶ τὰ κλωνάρια ὡς τὸν κορμὸ καὶ μὲν αὐτὸν ὡς τὶς ρίζες. Τὸ νερὸ ποὺ πέφτει στὰ δάση κάτω στὴ γῆ ἔξατμίζεται λιγώτερο καὶ πιὸ ἀργὰ παρὰ στοὺς γυμνούς τόπους. Τὰ ἀποκάτω στὰ δέντρα στρώματα ἀπὸ ξερὰ φύλλα καὶ χορτάρια κάνουν ἀκόμα λιγώτερη τὴν ἔξατμισθη.

Ἄπὸ τὸ νερό, ποὺ μένει μέσα στὴ γῆ, ἐνα μέρος παίρνουν τὰ ἴδια τὰ δέντρα τοῦ δάσους γιὰ τὴ ζωή τους καὶ τὸ περισσότερο πηγαίνει στὰ βαθύτερα στρώματα τῆς γῆς καὶ ἀπὸ ἔκει στὶς πηγές. Γι’ αὐτὸ τὰ δάση ὠφελοῦν καὶ τὶς πηγές.

54. Τὰ δάση εἶναι δὲ καλύτερος φίλος τοῦ γεωργοῦ καὶ τοῦ κτηνοτρόφου.

Τὰ δάση ὅπως εἴδαμε παραπάνω κρατοῦν τὰ νερὰ τῆς βροχῆς κι ἐμποδίζουν νὰ γίνωνται ξεροπόταμα καὶ τὰ χώματα καὶ τὶς πέτρες νὰ τὶς παίρνει τὸ νερὸ καὶ νὰ τὶς φέρνῃ στοὺς κάμπους καὶ τὶς κοιλάδες νὰ σκεπάζουν τὰ χωράφια. Γι’ αὐτὸ ἐμποδίζουν νὰ γίνεται ὁ τόπος χέρσος. “Ετσι τὰ δάση γίνωνται ὠφέλιμα στὸ γεωργό. Ἀπὸ τὸ δάσος παίρνει δὲ γεωργὸς τὴν ξυλεία γιὰ τὰ ἔργα λεῖα του καὶ τοῦ δίνει δουλειὰ τὸν καιρό, ποὺ παύει τὶς γεωργικές του ἔργασίες. Στὸ δάσος βρισκεὶ δὲ γεωργὸς τόπους μὲν χορτάρια γιὰ νὰ βόσκουν τὰ ζῶα του, ποὺ τὸν βοηθοῦν στὶς γεωργικές του ἔργασίες. Ο καλύτερος λοιπὸν φίλος τοῦ γεωργοῦ εἶναι τὸ δάσος. Γι’ αὐτὸ πρέπει κι αὐτὸς περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον νὰ φροντίζῃ γιὰ τὸ δάσος καὶ νὰ τὸ φυλάγῃ. Καὶ στὸν κτηνοτρόφο τὸ δάσος εἶναι ὁ καλύτερος φίλος, ὅπως καὶ στὸ γεωργό. Τὰ λειβάδια, ποὺ εἶναι μέσα στὸ δάσος, ἔχουν τὰ πιὸ θρεφτικὰ χορτάρια· ὅμα τὸ δάσος καταστραφῆ, καταστρέφονται καὶ τὰ χορτάρια κι ὕστερα ἀπὸ λίγο δὲν μποροῦν νὰ θρέψουν τὰ ζῶα τους. Γι’ αὐτὸ κι ὁ βοσκός, ὅπως κι ὁ γεωργὸς, ἔχει ὑποχρέωση νὰ φροντίζῃ γιὰ

τὸ δάσος. Καθόλου δὲ συμφέρει στὸ βοσκὸν νὰ θέλη τὴν καταστροφὴ τοῦ δάσους, γιατὶ γρήγορα ὁ τόπος γίνεται χέρσος καὶ ἐπειδὴ καίγεται ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου δὲ βγάζει οὔτε ἄγριο χορτάρι.

Τὸ δάσος λοιπὸν δίνει εἰςόδημα ἀπὸ τὰ δασικὰ προϊόντα, ώφελεῖ τὴν γεωργία καὶ κτηνοτροφία καὶ δίνει στὸν ἀνθρώπον γείσια κι εύχαριστηση. Γι' αὐτὸν κάθε ἀνθρώπος ἔχει ὑποχρέωση νὰ φροντίζῃ γιὰ τὰ δάση τοῦ τόπου του καὶ γιὰ τὴν ἀναδάσωση τῶν τόπων, ποὺ είναι γυμνοί.

55. Δασοκομία

Τὸ δάσος γιὰ νὰ δίνῃ πλούσιο εἰσόδημα, χρειάζεται περιποίηση ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ξέρουν. Γι' αὐτὸν τὰ περισσότερα πολιτισμένα κράτη ἔχουν ἐπιστήμονες δασικούς, ποὺ ἐπιβλέπουν τὴν καλλιέργεια καὶ τὴν ἐκμετάλευσή τους καὶ γιὰ τὸ σκοπὸν αὐτὸν είναι ξεχωριστὴ ἐπιστήμη, ποὺ σπουδάζουν ὅσοι θέλουν νὰ γίνουν δασικοί, ἡ δασοκομία. Οἱ ἐπιστήμονες δασοκόμοι ἐπιβλέπουν τὴν καλλιέργεια τῶν δασῶν καὶ τὴν ἐκμετάλλευσή τους μὲ εἰδικούς ἀνθρώπους, τοὺς δασικούς. Αὐτοὶ ἐπιβλέπουν καὶ ὅδηγούν καὶ γιὰ τὴν ἀναδάσωση τοῦ τόπου.

Όλα τὰ κράτη ποὺ κατάλαβαν, πόσο ώφέλιμα είναι τὰ δάση καὶ πόσο πλούσιο δίνουν στὴ χώρα τους, ώργανωσαν τέλεια δασικὴ ύπηρεσία.

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19 ΜΕΡΟΣ Α'

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Οι ζεστές χώρες Σελ. 3

Φυτά πού γίνονται στις ζεστές χώρες

Ο Φοίνικας	4
Ζαχαροκάλαμο	7
Φραγκοσικιά	8
Κακαόδεντρο	9
Άρτόδεντρο	10
Τὸ δέντρο τοῦ καφέ	11
Μπανανιά	13
Τὸ λουλάκι (Ινδικό)	14
Βανίλια	15
Πεπεριά	16
Γαρύφαλλα	17
Κανέλα	18
Τσάřι	19
Μοσκοκάρυδο	20
Κινίνο	21
Εύκαλυπτος	21
Καουτσούκ	23

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Οι κώρες τής εύκρατης ζώνης 24

Φυτά τής εύκρατης ζώνης ἀπό τὰ μὴ συνηθισμένα στὴν Ἑλλάδα

Φουντουκιά	24
Φιστικιά	26
Κίκι	27
Κρόκος (ζαφουρά)	28

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οι παγωμένες χώρες.

	Σελ.
Τοῦντρες	29
Η Ἰτιά	29
Βρύα (μοῦσκλα)	31
Λειχῆνες	31
Σάργασσος	32

22 ΜΕΡΟΣ Β'

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικά γνωρίσματα τῶν φυτῶν.

Εἰδη φυτῶν	33
Ρίζα	34
Βλαστοί	35
Μάτια	37
Φύλλα	38
Άνθη. Γονιμοποίηση	39
Καρποί	41
Σὲ τί χρειάζονται οἱ καρποί	42
Πῶς πληθαίνουν τὰ φυτά	42
Ἡ θρέψη τῶν φυτῶν	44

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Τὰ δέντρα.

Σὲ τί χρειάζονται τὰ δέντρα	45
Όπωροφόρα δέντρα	46
Οἱ πιὸ συνηθισμένες ἀρρώστιες τῶν ὄπωροφόρων δέντρων	46
Καλλιέργεια τῶν ὄπωροφόρων δέντρων	48
Πῶς ξευγενίζομε τὰ ὄπωροφόρα δέντρα	48

25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Φυτὰ γιὰ στολισμό	50
Ἀνθοκομία	51

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Σελ.

..... α σ χ α ν i κ ἄ	51
..... ιαλλιέργεια λαχανικῶν, ἀρρώστιες καὶ βλαβερά ἔντομα	52

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δημητριακά	53
Οσπριά	53
Ὄ χωράφι	54
Αρρώστιες καὶ βλαβερά ἔντομα τῶν σιτηρῶν καὶ ὁσπρίων	55

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τὰ δάση

Γά δέντρα τῶν δασῶν	56
Γά δάση εἴναι ὁ καλύτερος φίλος τοῦ γεωργοῦ καὶ τοῦ κτηνοτρόφου....	57
Δασοκομία	58

Πύργος της Αθηνας
Επικεφαλής της Ελλάδας
Επικεφαλής της Ελλάδας
Επικεφαλής της Ελλάδας
Επικεφαλής της Ελλάδας

Επικεφαλής της Ελλάδας

Επικεφαλής της Ελλάδας

1984

~~Alastorathis~~

~~Alastorathis~~

αλιστράθης είναι

αλιστράθης είναι

αλιστράθης είναι

αλιστράθης είναι

Επιμονής μερακη
δ) Η σταράδη των νέων παιδιών
ε) Τι σχετίζεται με την πατέρα;
τον από την πατέρα
γ) Η πατέρα της φραγκού

1) Πότε γράψει να λέγεται ~~τούτη~~

3) Γιατί η μαθητεύουσα γράψει
απλά

2) την απόδειξη
την απόδειξη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. ΓΛΗΝΟΣ

40 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΤΟΜΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕДЕΜΕΝΟΣ ΔΡ. 45.—

ΣΕΙΡΑ Α' (διά παιδιά 7-12 ετών).

1. Μυθολογία για παιδιά I. (Οι θεοί τοῦ Όλυμπου).
2. Μυθολογία για παιδιά II. (Οι ήρωες).
3. Μυθολογία τοῦ Αἰσώπου. Μετ.' Απ. Μελοχρ.νοῦ.
4. "Ω μέμπτη ἀρχιληστής.—Θριότροφειο Τοτοῦ καὶ Σίας, Γρ. Ξενοπόύλου.
5. "Ωραῖες παιδικές ίστοριες, Grimm.
6. Τὰ ὄραιότερα παραμυθιά τοῦ Andersen.
7. Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια, Ομήρου.
8. Ρεβινσών, Κρούσες, Defoe.
9. Δόν Κιχώτης, Cervantes.
10. Ωι περιπέτειες τοῦ βαρύνου Μυνχούζεν, Birger.
11. Ταξίδια τοῦ Γκιούλιβερ, Swift.
12. Ιστορίες για παιδιά ἀπό τὸν Ήρόδοτο.
13. 20 παραμυθιά ἐκλεκτὰ διαφόρων λαῶν (ἐκλογαί).
14. Ωι ἐπτὰ μικρέα ἀδερφές, Andrews Jane, ἥτοι: "Αγκωναὶ ἡ Ἐσκιώνα, Τζεμιά ἡ κόρη τῆς Ἐρήμου, ἡ Πέν-Σέη ἡ Κυνέα, Λουζία ἡ κόρη τῶν βουνῶν κλπ.
15. 10 παιδιά που ξέρουν κατά ἐποχής ἀπό τὸν παλιό καιρό ὡς τώρα, Andrews Jane.
16. Δραματικὴ διηγ., καὶ παιχνίδια.
17. "Ἐνας μικρόχομος διηγεῖται τῇ ζωῇ του. (Ἐντομα καὶ Ψάρια).
18. "Ω Σέρλοκ Χόλμς τῶν τετραπόδων — Ωι περιπέτειες τοῦ Πλοιάρχου, Κουγγουρντάν.
19. "Η πεντάμερη φρήνας. (Διηγήματα ὑπεισα).
20. "Ἐνας μικρόχομος διηγεῖται τῇ ζωῇ του. (Ζώα καὶ πτηνά).

ΣΕΙΡΑ Β' (διά παιδιά 10-16 ετών).

1. Ωι μεγάλοι ἄνδρες τοῦ παρελθόντος.
2. "Εξ ἐνδοξοὶ λαοί.
3. Τὰ μεγαλύτερα γεγονότα τῆς ἀνθρωπότητος.
4. Αἱ μεγαλύτεραι πράξεις.
5. Ωι μεγάλοι ἑλλασσοπέροι (Κολόμβος, Βάσκο δὲ Γόμα, Μαγελάνος, Κούκ κλπ).
6. Ωι μεγάλοι ἐφευρέται καὶ αἱ ἐφεύρεσις τῶν, Bachman.
7. Μεγάλοι εὐεργέται τῆς Ἑλλάδος.
8. Στὰ βάθη τῶν χρόνων, (Ιστορίες πολιτισμοῦ, ἐμπορίου καὶ ἐξερευνήσεων ἀπό τοὺς περιφημοτέρους λαούς τοῦ παρελθόντος) Louther.
9. "Ανά τὴν ξηράν καὶ τὴν θάλασσαν.
10. "Υγιεινές συνήθειες, Ασπαδαρίου.
11. Βυζαντινές ίστοριες, Νήπολ-Σλουμπέρζ.
12. Τί τρώγει ὁ κόσμος, (νέα σειρά) Carpenter.
13. Πώντις ενδύεται ὁ κόσμος, (νέα σειρά) Carpenter.
14. Πώντις στεγάζεται ὁ κόσμος, (νέα σειρά) Carpenter.
15. Ωι πειρατεῖς τοῦ Αιγαίου, Ιουλίου Βέρν.
16. Περιπέτειες Κινέζου, I. Βέρν.
17. "Ανοι κάτω, I. Βέρν.
18. "Η χώρα τῶν ἀδωμάντων, I. Βέρν.
19. "Ω γύρος τοῦ κόσμου εἰς δό μερες, I. Βέρν.
20. "Η μικρὴ νεράϊδα τοῦ δάσους, w. Bonsels.— "Ω νάνος Ρουμπίνης ἢ τελευταῖος νάνος τοῦ δάσους, Κλόντ Ροέν.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.