



ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



Δεύτερη έκδοση



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ "ΒΣΤΙΑΣ.."

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ
ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

- ΠΟΙΗΜΑΤΑ, πρώτη σειρά, 1949 (ξεκαντληγμένο).
- Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΑΛΑΝΕΣ ΛΙΜΝΕΣ, ταξιδιωτικό, 1950.
- ΑΡΜΟΝΙΑ, Ποιήματα γιά τα παιδιά, 1956.
- ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΖΩΗ, Δοκίμια και Χρονικά, 1971.
- ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ' ΑΙΩΝΑ μ. Χ., Ιστορικές βιογραφίες, 1972.
- ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΦΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΚΩΝ, Δοκίμια γιά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, β' έκδοση, 1978.
- Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ, Παιδικό Μυθιστόρημα, 1973.
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΟΤΛΕΙΑ, Μετάφραση του «Λόγου γιά την έκοσια δουλεία», του La Boétie, 1974.
- LE PLAT DE LENTILLES ET LA LOI DES LOUPS, et autres Essais, 1976.
- Η ΔΙΚΗ, Μυθιστόρημα, 1976.
- ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ENANTION ΔΥΟ, Δοκίμια γιά τὸν "Ἄνθρωπο καὶ τὴν Ἐλευθερία", 1977.
- ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ, 1979.
- ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΛΙΜ ΚΕΡΙΓΚΑΝ, Μυθιστόρημα, μετάφραση (L. Bouatinon), β' έκδοση, 1976.

Ιστορικά:

- ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 1978.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

Σόλωνος 60 - ΑΘΗΝΑΙ 135

17167

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

A R M O N I A
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ



ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αρ Ειο. 14767



ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



Δεύτερη έκδοση



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ "ΒΣΤΙΑΣ.."

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής





ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μὲ τὴν γλυκειὰν αὐγούλα
χαρούμενο ζυπνῶ
καὶ στέλνω προσευχούλα
θερμὴ στὸν οὐρανό.

— Ἀξίωσέ με, Θεέ μου,
καλὸν νῦμαι παιδί
καὶ πάντα χάριζέ μου
χαρὰ καὶ προκοπή.

Θεέ μου, σὰν τὰ πουλάκια
χαρούμενο νὰ ζῶ
καὶ τ' ἄλλα τὰ παιδάκια
πολὺ νὰ τ' ἀγαπῶ.



Καὶ στέλνε μου ἀπὸ πάνω
τὴν χάρη σου κι' εὐχὴ
νὰ σ' ἔχω σ' δὲ τι κάνω
προστάτη καὶ σκεπή.





ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πρὸν πέσω νὰ πλαγιάσω,
Θεέ μου, παρακαλῶ,
νὰ δώσεις νὰ περάσω
τὴ νύχτα μὲ καλό.

Τὸν ἄγγελό μου πάλι
στεῦλε μου ἀπὸ Ψηλά,
νάρθεῖ στὸ προσκεφάλι
πιστὰ νὰ μὲ φυλᾶ.

"Οταν ἐγώ κοιμᾶμαι,
στὸ πλάΐ μου ν' ἀγρυπνῶ,
κι' ἔτσι νὰ μὴ φοβᾶμαι
τὰ σκότη τὰ πυκνά.

Καὶ σ' ὅλη σου τὴν πλάση
κι' δπου καλὸ παιδί,
στεῦλε νὰ τὸ σκεπάσει,
τὴ στοργική σου εὐχή.



H Φ Y Σ H

Ἐχε τὰ μάτια σου ἀνοιχτά,
καὶ κοίταζε προσεχτικὰ
τριγύρω σου τὴν πλάση.
Σὲ κάθε βῆμα σου καὶ μιὰ
φωνὴ γλυκειὰ καὶ μυστικὰ
ώς μέσα σου θὰ φτάσει.



Ἡ φύση θὰ σοῦ πεῖ γιατὶ¹
λαλεῖ τ'² δρνίθι τὴν αὔγῃ
κι' ἀποβραδὺς τ'³ ἀηδόνι,
Γιατὶ βλασταίνουν τὰ κλαδιά
τὴν ἀνοιξη, κι' ἔιναι ἀπαλὰ
φύλλα γεμάτοι οἱ κλῶνοι.

Ἡ φύση θὰ σοῦ πεῖ γιατὶ¹
τὰ οὐράνια λάμπουν τὴν αὔγῃ
καὶ κλείνουντες τὸ δεῦλο.
Καὶ κάθε πλάσμα ἔνα γλυκὸ
καὶ μυστικὸ χαιρετισμὸ
θὲ νὰ σοῦ στείλει.



ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πρὸν πέσω νὰ πλαγιάσω,
Θεέ μου, παρακαλῶ,
νὰ δώσεις νὰ περάσω
τὴ νύχτα μὲ καλό.

Τὸν ἄγγελό μου πάλι
στεῦλε μου ἀπὸ ψηλά,
νάρθεῖ στὸ προσκεφάλι
πιστὰ νὰ μὲ φυλᾶ.

"Οταν ἐγώ κοιμᾶμαι,
στὸ πλάϊ μου ν' ἀγρυπνᾶ,
κι' ἔτσι νὰ μὴ φοβᾶμαι
τὰ σκότη τὰ πυκνά.

Καὶ σ' ὅλη σου τὴν πλάση
κι' ὅπου καλὸ παιδί,
στεῦλε νὰ τὸ σκεπάσει,
τὴ στοργική σου εὐχή.





X A P A Y Γ H

Φῶς χρυσό δὲ π' τὸ βουνὸν
λάμπει καὶ χαράζει
καὶ δροσιὰ στὸ ταπεινὸν
λουλουδάκι στάζει.

Ξύπνησε μὲς στὰ κλαριά
τὸ μικρὸ πουλάκι
καὶ πετάει ὅλο χαρά,
νὰ λουστεῖ στὸ ρυάκι.

Χρυσὴ μέλισσα ξυπνᾷ
καὶ καιρὸ δὲ χάνει,
ἀπ' ἀνθὸ σ' ἀνθὸ γυρνᾷ
καὶ τὸ μέλι φτιάνει.





Πεταλούδα πλουμιστὴ
ἀπὸ τ' ἄνθος βγαίνει
καὶ πετάει ἐδῶ κι' ἐκεῖ,
τρισευτυχισμένη.

Κελαΐδοῦνε τὰ πουλιά,
φέγγει πέρα ώς πέρα,
πιάνουν κι' οἱ ἄνθρωποι δουλειά
στοῦ Θεοῦ τῇ μέρα.





ΑΓΙΕ·ΒΑΣΙΛΗ...

"Αγιε Βασίλη, "Αγιε Βασίλη,
βιάσου νάρθεῖς, σὲ καρτερῶ
καὶ τόνομά σου ἔχω στὰ χείλη
καὶ στόνειρό μου σὲ θωρῶ.

Βλέπω βουνὰ ἀσπρα, χιονισμένα,
καὶ δάση μ' ἀσπρα τὰ κλαριά
καὶ μοναχὸς βλέπω καὶ σένα
νὰ ὄδοιπορεῖς μὲς στὸ βορριά.

Περνᾶς ἀκούραστος στὸ χιόνι
ἀπὸ πατρίδες μακρυνές
καὶ τάργδο βῆμα σου τυπώνει
μακριὰ σειρὰ πατημασιές.

Κι' ὅταν στὴν πόλη θάχεις φτάσει,
θᾶναι μιὰ νύχτα σκοτεινή,
τὰ μάτια θάχει ῦπνος σκεπάσει
καὶ δὲ θ' ἀκούγεται φωνή.

Μὰ ἐγώ μονάχος θάχω μείνει
τοὺς χτύπους νὰ παραφυλῶ,
κι' δταν θ' ἀκούσω, στὴ γαλήνη,
τὸ βῆμα σου τὸ σιγαλό,

Θ' ἀνοίξω, νὰ καλοσωρίσεις
μὲς στὴ σκεπὴ μας τὴ φτωχή,
τὰ δῶρα σου νὰ μᾶς χαρίσεις
καὶ τὴ γλυκειά σου τὴν εὐχή.

"Αγιε-Βασίλη, "Αγιε Βασίλη,
βιάσου νάρθεῖς, σὲ καρτερῶ
καὶ τόνομά σου ἔχω στὰ χείλη
καὶ στόνειρό μου σὲ θωρῶ.





ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



- Τρία καραβάκια μὲ χρυσὰ πανιά,
μὲ χρυσὰ πανιά,
τρία καραβάκια μὲ χρυσὰ πανιά
ζηθαν τὴν αὔγούλα, τὴν πρωτοχρονιά.
- Τί καλὰ μᾶς φέρουν, ἔλα νὰ μᾶς πεῖς,
ἔλα νὰ μᾶς πεῖς,
τὰ χρυσὰ καράβια μὲ τ' ἀσπρα πανιά,
ποὺ εἰδες τὴν αὔγούλα, τὴν πρωτοχρονιά.
- Τρεῖς χρυσὲς κοπέλλες, τρεῖς ὁμορφονιές,
τρεῖς ὁμορφονιές,
εἰδα στὰ καράβια μὲ τ' ἀσπρα πανιά
ποὺ ζηθαν τὴν αὔγούλα, τὴν πρωτοχρονιά.
- Μιὰ γλυκὰ σφυρίζει, ἄλλη τραγουδεῖ
κι' ἡ ξανθούλα ἡ τρίτη παιίζει τὸ βιολί.
- Καὶ μὲς στὰ καράβια μὲ τ' ἀσπρα πανιά.
ζηθαν νὰ μᾶς φέρουν τὴν Καλὴ Χρονιά.





XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τὰ οὐράνια συννεφοντυμένα
τὸ χιόνι ἐσκέπασε τὴ γῆ,
καὶ στὸ νιογέννητο ἡ Παρθένα
Παιδί της σκύβει μὲ στοργή.

Δαντέλες οὔτε, οὔτε σεντόνια,
δὲν τοῦ στολίζουν τὴ στρωμνή,
μόνο ἀπ' τῆς στέγης τὰ καδρόνια
κρεμᾶ ἡ ἀράχγη τὸ πανί.

Ξυπνοῦν οἱ ἀνθρῶποι εύτυχισμένοι,
χτυπᾶ ἡ καμπάνα χαρωπή,
στὰ πέρατα, στὴν οἰκουμένη,
χαρᾶς μηνύματα νὰ πεῖ.

Τὰ οὐράνια τώρα φωτισμένα,
ἄστρο χρυσὸ στέλνουν στὴ γῆ
— καὶ στὸ νιογέννητο ἡ Παρθένα
Παιδί της σκύβει μὲ στοργή.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟ

”Ονειρο λάμπει ἀγρυπνημένο
ποὺ ἀργεῖ νὰ τέβρει ἡ χαραυγή,
τ' ἀστέρι αὐτὸ τὸ εὐλογημένο,
ποὺ ἀπὸ ψηλὰ φέγγει στὴ γῆ.

’Απὸ μακριὰ ἔχει ξεκινήσει
ἀπὸ μιὰ φάτνη ταπεινή,
τὸ χρυσὸ φῶς του νὰ σκορπίσει
στὴν οἰκουμένη ποὺ πονεῖ.

Κάθε παιδάκι στὰ δνειρά του,
τὸ βλέπει ἀπόψε ὀλονυχτίς,
νὰ στέλνει τ' ἄγιο μήνυμά του
σ' δλα τὰ πέρατα τῆς γῆς.

B P O X O Y A A

Βροχούλα, πού ἐλαφρὰ
στὸ τζάμι μου ἀρχινίζεις,
τ' ἀνθάκια τὰ ξερὰ
σὲ βλέπω νὰ δροσίζεις.

Ἡ χλόη λιποθυμᾶ
καὶ σένα περιμένει,
τὰ φύλλα τὰ χλωμὰ
ἡ στάλα σου ἀναστάλνει.

Στὸ ρυάκι τὸ νερὸ
καὶ πάλι θὰ κυλήσει,
καὶ τὸν ξερὸν ἀγρὸ
θὰ τρέξει νὰ ποτίσει.

Οἱ ἀγροὶ μὲ τὰ σπαρτὰ
κι' ἡ φύση ἡ μαραμένη
γλυκὰ σὲ χαιρετᾶ,
βροχούλα εὐλογημένη.



E K K A L H S A K I

Μές στὸ δρομάκι ποὺ περνῶ
τὸ κάθε βράδυ-βράδυ,
ἔνα ἔκκλησάκι συναντῶ
μὲ τὸ καντήλι του ἀναφτὸ
μές στὸ σκοτάδι.

Μέσα ἀπ' τῶν δένδρων τὰ κλαριά,
ποῦναι γερμένα ἐμπρός του,
μὰ συνεφιά, μὰ ξαστεριά,
τὸ βλέπω πάντα ἀπὸ μακριά
τὸ δειλὸ φῶς του.

Καὶ κάθε βράδυ ποὺ περνῶ,
τὸ φῶς αὐτὸ μοῦ μοιάζει
σὰν ἔνα βλέμμα φωτεινό,
βαλμένο ἐκεῖ ἀπ' τὸν οὐρανὸ
νὰ μᾶς κυττάζει.

Κι' ἔτσι, μέσ' ἀπὸ τὰ κλαριά
ποῦναι γερμένα ἐμπρός του,
τὸ βλέπω πάντα ἀπὸ μακριά
σὰ μιὰ γλυκειά παρηγοριά
τὸ δειλὸ φῶς του.





XEIMΩΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Στὸ χωριὸ μὲ τ' ἀσπρα σπίτια
ήρθε ἡ χειμωνιά.
Μαζευτῆκαν τὰ σπουργίτια
καὶ ζητοῦν ζεστὴ γωνιά.
Ἐξω ἀπ' τοῦ χωριοῦ τὰ σπίτια
ήρθε ἡ χειμωνιά.

Τὰ κλαριὰ δὲν ἔχουν φύλλα,
σπόρος πουθενά.
Μές στὸ τζάκι ἀνάψαν ξῦλα
κι' ἔξω τὸ πουλὶ πεινᾶ.
Τὰ κλαριὰ γυμνὰ ἀπὸ φύλλα,
σπόρος πουθενά.

Τὸ καλὸ παιδὶ θ' ἀνοίξει
τότε, τί χαρά!
καὶ τὰ ψίχουλα θὰ ρίξει
στὸ πουλάκια τὰ μικρά.
Τὸ θολὸ τζάμι θ' ἀνοίξει
τότε, τί χαρά!

Μιὰ καὶ δυὸ θὰ φτερουγίσουν
μέσα στὴν αὔλή,
τὴν κοιλιά τους νὰ γεμίσουν,
καὶ χαρούμενα πολὺ¹
γιὰ τὰ ξένα θὰ κινήσουν
— ὥρα τους καλή!





O M Y L O S

Εἶν' ἔνας μύλος στὸ μικρὸ
τὸ χωριουδάκι μας κεῖ κάτου,
ποὺ δσες φορές τόνε θωρῶ
ποτές δὲ στέκουν τὰ φτερά του.

Γυρίζει μέσα στὴ σιγή,
καὶ μέσα στὸ βαθὺ σκοτάδι,
ἀπὸ τὸ βράδυ ὡς τὴν αὔγῃ
κι' ἀπ' τὴν αὔγῃ πάλι ὡς τὸ βράδυ.

Καλόκαρδη ἡ νοικοκυρά,
τὸ σπιτικό της συγυρίζει
κι' ἔνα παιδάκι, μιὰ χαρά,
τὸ μύλο τὸ φτωχὸ στολίζει.



Τοῦ μυλωνᾶ τὸ σπιτικὸ
καθένας στὸ χωριὸ τὸ ἔρει,
πῶς δὲν ἀρνιέται ψυχικό
καὶ σπλαγχνικὸ πάντα ἔχει χέρι.

Γι' αὐτὸ τὴ φτωχικὴ γωνιὰ
τὴ σκέπει τοῦ Θεοῦ εὐλογία :
Δὲν ἔχει κάμει γνωριμιὰ
Μὲ πλούτη—οὔτε μὲ δυστυχία.



ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

— "Εχω δυδά ανθάκια δροσερά,
πού κάθε κήπος τὰ ζηλεύει.
Είναι γαλάζια, ζωηρά:
ποιός τὸ αένιγμά μου τὸ μαντεύει;

— Τὰ ξέρω τ' ἀνθη σου, μαμά μου,
είναι τὰ μάτια τὰ δικά μου.

— "Εχω κι' ἐν' ἀνθος ποὺ μιλεῖ,
κοράλλινο τόκανε ἡ φύση
καὶ μοῦ γελᾶ καὶ μὲ καλεῖ:
ποιός τὸ αένιγμά μου θὰ τὸ λύσει;

— Κι' αὐτὸ τὸ ξέρω ἐγώ, μαμά μου,
είναι τὰ χείλια τὰ δικά μου.



- Καὶ στὸ λκιμὸ κάθε στιγμὴ
φορῶ ἐν' ἀτίμητο γιορντάνι.
Θάχε λιγώτερη τιμὴ¹
καὶ ἀπὸ γρυσάφι ἐν τῷχαν κάνει.
- Τὰ χέρια μου, ὅταν σ' ἀγκαλιάζουν,
τὸ ὥραῖο γιορντάνι αὔτὸ σοῦ βάζουν.
- Καὶ κάτι ὅλο ἐγώ κρατῶ,
ποὺ καὶ λουλούδια καὶ γιορντάνι
ἐν μοῦμεναν, χωρὶς αὐτὸ
θὰ εἴχα γρήγορα πεθάνει.
- Κι' αὐτὸ τὸ κάτι τι, μαμά μου,
εἰναι, τὸ μάντεψα, ἵ, καρδιά μου.



M A P Γ A P I T A

‘Η μικρούλα ή μικρή
Μαργαρίτα
νά διαβάσει δὲ μπορεῖ
ἄλφα βήτα.

Στὰ ματάκια της κυλᾶ
έννα δάκρυ,
τὸ βιβλίο της πετᾶ
σὲ μιάν ἄκρη.

Τὸ ποδάρι της χτυπᾶ
καὶ φωνάζει,
τὴν κοιτάζουν τὰ παιδιά,
κάνουν χάζι.

Νά διαβάσει δὲ μπορεῖ
ἄλφα βήτα,
ἄχ! τὶ ἀταχτό παιδί
Μαργαρίτα!



ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Στίχοι
M. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Μουσική
Χρ. Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ALLEGRETTO

Η μι - κρού - λα η μι - κρή Μαργα -
p leggiero

ρί - τα νά δια - βά - ση δέν μπο - ρει ἄλ - φα θή - τα. Στά μα - τάκια της κυ - λᾶ έ - να δάμρυ τό δι -

ώλι - ο της πε - τά σέ μιάν ἄ - κρη. Τό πο δά - ρι της χτυπά καί φω. νά - ζει, τήν κυ. τά - ζουν τά παιδιά κάνουν

χά - ζι. Νά - δια - βά - ση δέν μπο - ρει ἄλ - φα θή - τα, ὅχ! τί ἄ - το - χτο παι - δί Μαργα - ρί - τα!

MINGE
T. 54059



ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
('Αφιερωμένο από την παιαγωγεῖο τοῦ Ἀρσακέλουν')

Στὸ σχολεῖο τ' ἀγαπημένο,
μὲ χαρὰ πάρα πολλή,
τὸ πρωτὶ πρωτὶ πηγαίνω,
μὲ τὶς φίλες μου μαζί.

Τὸ μικρό μου καλαθόκι
στὰ χερδάκια μου κρατῶ,
μὲ ψωμάκι καὶ τυράκι,
νὰ τὸ φάω ὅταν πεινῶ.

Τὶ ὥραῖα παιγνιδάκια
παίζουμε ὅλο τὸ πρωΐ,
ὅλα τὰ καλὰ παιδάκια
κι' ἡ δασκάλα μας μαζί.

Κωσταντῖνος, Κατερίνα,
Μάρω, Πόλυ καὶ Καλλιό,
καὶ ἡ φίλη μου ἡ Ρήνα,
παίζουμε κυνηγγητό.

Κι' ὅταν ἔρθει μεσημέρι,
τότε, τὶ χαρά,
ὅλα τὰ παιδιά ἀπ' τὸ γέρι,
πᾶμε πάλι στὴ μαμά.

ΚΛΩΣΣΟΠΟΥΛΑ

Τούτη μόλις τὴν αὔγῃ
ἀπ' τ' αὐγά τους ἔχουν βγεῖ
τὰ πουλάκια τὰ καῦμένα
κι' εἴναι τόσα δὲ μικρά,
σὲ βελούδινα φτερά
κι' όλοκίτρινα ντυμένα.

Κι' ἔχουν πρώτη τους δουλειά,
μόλις βγοῦνε τὰ πουλιά
καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου ίδοῦνε,
νὰ κοιτάξουν γιὰ φαγί,
νὰ σκαλίσουνε τὴ γῆ,
σκουληκάκια γιὰ νὰ βροῦνε.

Καὶ ἡ αλώσσα σὰν καλὴ
μητερούλα, στὴν αὔλη
καὶ στὸν κῆπο τὰ πηγαίνει,
καὶ στὰ τέτοια αὐτὴ σοφή,
πῶς νὰ βρίσκουνε τροφὴ
τὰ ὄδηγεῖ καὶ τὰ μαθαίνει.





ΤΟ ΑΥΓΟ

‘Η κότα αύτή πού καμαρώνει,
μᾶς ἔκανε τὴν ὥρα αύτή,
αύγδο κατάλευκο σὰν χιόνι
μές στὴ φωλιά της τὴ ζεστή.

Καὶ στὴν αὐλὴ τώρα γυρίζει
κι’ ἀπ’ τὴ χαρά της κακαρίζει.

‘Η μάνα μας θὰ τὸ σηκώσει,
καὶ θὰ τὸ βράσει στὸ νερό,
κι’ δταν θὰ γίνει, θὰ τὸ δώσει
στὸν ἀδελφούλη τὸ μικρό.

Κι’ ἡ κότα στὴν αὐλὴ γυρίζει
κι’ ἀπ’ τὴ χαρά της κακαρίζει.

Γλυκὸ σὰ μέλι εἶναι στὸ στόμα,
φρέσκο, κατάλευκο, ζεστό,
κι’ ἔχει λευκοῦ μαρμάρου χρῶμα,
— κοτούλα μου, σ’ εὐχαριστῶ !

Μὰ ἡ κότα ξένοιαστη γυρίζει
κι’ ἀπ’ τὴ χαρά της κακαρίζει.



A Y Γ H

‘Η ἀνατολὴ ἀπ’ τὰ βουνά
φῶς χρυσαφένιο ρίχνει κάτου
καὶ τὸ πουλόκι στὰ κλαριὰ
ἀρχίζει τὸ κελάδημά του.

Μὲς στὴ χαρούμενη αὐλή,
τὰ δρνίθια πάλι σεργιανοῦνε
κι’ ὁ πετεινός μας ποὺ λαλεῖ
πρὶν τὰ χαράματα φανοῦνε.

Στὸ περιβόλι τὸ νερὸ
στ’ αὐλάκια τρέχει καὶ ποτίζει
καὶ τ’ ἄλογό μας τὸ γερό
γύρω ἀπ’ τὸ μάγγανο γυρίζει.

Κινάει γιὰ τὴν ἀγορὰ
στὸν ἔρμο δρόμο ἐκεῖ κάτου
τ' ἀμάξι μὲ τὰ δροσερὰ
καὶ πράσινα λαχανικά του.

Στὸν κάμπο φαίνονται λευκὰ
μαντήλια, δρέπανα γυαλίζουν
καὶ τὴ δουλειά τους μὲ χαρὰ
καὶ μὲ τραγούδια ὅλοι ἀρχίζουν.





AΓΑΠΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μὲ τὴν αὐγούλα, μοναχή,
περνοῦσα ἀπὸ τὴν ἔξοχήν.
Τὸ λουλουδάκι σιωπηλά,
τὰ πέταλα ἄνοιγε ἀπαλά.

Λέω, θὰ τὸ κόψω, εῖναι σιμά μου,
νὰ τὸ καρφώσω στὴν ποδιά μου.
Μὰ ἥμερο κι' ὅμορφο ἥταν τόσο,
ποὺ δὲ μοῦ βάστηξε ν' ἀπλώσω.

Τὸ μεσημέρι, μοναχή,
περνοῦσα ἀπὸ τὴν ἔξοχήν.
Κι' ᾁκουσα μέσα στὸ κλαδὶ
τὸ τζίτζικα νὰ κελαϊδεῖ.





Εἶπα, θ' ἀνέβω νὰ τὸν φτάσω
κι' ἀπὸ κοντὰ νὰ τὸν θαυμάσω.
Σιγὰ δμως πέρασα ἀπὸ κάτου,
μὴν πάψει τὸ κελάδημά του.

Τὸ βράδυ βράδυ, μοναχή,
περνοῦσ' ἀπὸ τὴν ἐξοχή.
Μονάχα τοῦ ἀηδονιοῦ ἡ λαλιὰ
σφύριζε μὲς στὴ σιγαλιά.

Εὐλαβικὰ τὰ βήματά μου
κι' ἀγάπη γέμισε ἡ καρδιά μου
στὰ δέντρα, στὰ πουλιά, στὴν πλάση
καὶ στὸ Θεό, που τάχει πλάσει.





O ΨΑΡΑΣ

Μὲς στοῦ λιμανιοῦ ἀραγμένη
τὰ γαλήνια τὰ νερά,
μιὰ ψαρόβαρκα προσμένει
τὴν αὔγούλα τὸν ψαρά.

Κι' ὁ ψαράς ἀπ' τὸ καλύβι,
ποὺ προβάλλει ἀπὸ μακριὰ
καὶ στοὺς κλάδους τῆς τὸ κρύβει.
μιὰ πυκνόφυλλη μουριά,

ὅπου νᾶναι θὰ κινήσει,
πρὶν ὁ ἥλιος νὰ φανεῖ,
τὴ βαρκούλα του θὰ λύσει
καὶ θ' ἀπλώσει τὸ πανί.

Θ' ἀρμενίζει ὅλη τὴ μέρα,
μὲ τὴ βάρκα στ' ἀνοιχτά,
καὶ ὁ νοῦς του ὅλο πέρα,
στὸ καλύβι θὰ πετᾶ.

Βράδυ βράδυ θὰ γυρίσει,
ῶ χαρούμενη στιγμή,
καὶ τὰ ψάρια θὰ πουλήσει,
τῶν παιδιῶν του τὸ ψωμί.





ΒΡΑΔΥΝΗ ΓΑΛΗΝΗ

Χρυσοφέγγει σὰν ἡμέρα
τὸ φεγγάρι στὴ βραδιὰ
καὶ στὸ φύσημα τοῦ ἀγέρα
σιγογέρνουν τὰ κλαδιά.

Πέρα κεῖ, γυρίζει ὁ μύλος
τὰ φτερά του τ' ἀνοιχτά,
κι' ὁ πιστός δὲν παύει ὁ σκύλος
κάθε τόσο ν' ἀλυχτᾶ.

Στ' οὐρανοῦ τὰ μαῦρα πλάτια,
τ' ἀστρα σιγοπερπατοῦν,
τρεμοσβύνουν, καὶ σὰ μάτια
νυσταγμένα ἀνοιγοκλειοῦν.



Μὲς στὸν κῆπο οἱ γερμένοι
κρίνοι ἔχουν κοιμηθεῖ,
καὶ γαλήνη μαγεμένη
παντοῦ γύρω ἔχει ἀπλωθεῖ.

Κι' ἀπὸ τὴν γαληνεμένη
τῶν ἀνθρώπων τὴν ψυχήν,
σιωπηλὰ λές κι' ἀνεβαίνει
στὸ Θεό μιὰ προσευχή.





ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Στὸ μικρὸ τὸ βουνάλαχι
μὲ τὰ πεῦκα τὰ ψηλά,
λάμπει τ' ἀσπρὸ ἐκκλησάκι,
ποὺ τὸ ἔχτισε ἡ γιαγιά.

Τοῦ καλοῦ Θεοῦ τὸ μάτι,
τοῦ παποῦ μας ἡ ψυχή,
πρὸς τῆς θάλασσας τὰ πλάτη
ἀγναντεύει καὶ θωρεῖ.

Δυὸ ψυχές ἀπὸ κεῖ πάνω
μᾶς κοιτάζουν μὲ στοργή,
βλέπουν κάθε τι ποὺ κάνω
καὶ μᾶς στέλνουν τὴν εὐχή.

—Ἐκκλησάκι εὐλογημένο,
κάτασπρο καὶ καθαρό,
Κυριακὴ πρωΐ ἀνεβαίνω
νὰ φιλήσω τὸ σταυρὸ

καὶ νὰ πάρω εὐλογία,
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ παποῦ,
νὰ τὴν ἔχω προστασία
στὴ ζωή μου, καὶ παντοῦ.





ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

— Νεράκι καθαρό,
στὸ διάφανο ποτάμι,
μου λές, νὰ σὲ χαρῶ,
τὸ δρόμο πούχεις κάμει ;

— Κινάω ἀπ' τὸ βουνὸ^ν
τὸ χιονοσκεπασμένο,
ποτίζω τὸ στεγνὸ
λειβάδι, θήε διαβαίνω.

Στὶς πράσινες μου ὁχτιές,
ποτίζω τὸ χορτάρι,
καὶ τὶς ψηλὲς ἵτες
καὶ τὸ φτωχὸ θυμάρι.



Πετοῦν σ' ἐμὲ νὰ πιοῦν
μὲ δίψα τὰ πουλάκια,
καὶ παίζουν καὶ γελοῦν
χαρούμενα παιδάκια.

— Ποτάμι καθαρό,
νεράκι κρυσταλένιο,
σου εὐχόμαστε καλὸ
ταξίδι εὐλογημένο.





TO EYTYXISMEMENO SPIITAKI

Κεῖ πέρα, κάτω ἀπ' τὸ βουνό,
τὸ μακρυνὸ καὶ δασωμένο,
ἔνα σπιτάκι ταπεινὸ
εἶναι χτισμένο.

Τὰ παραθύρια τὰ παλιὰ
πυκνὸς κισσὸς τὰ στεφανώνει,
κάτω ἀπ' τὴ στέγη ἔχει φωλιὰ
τὸ χειλιδόνι.

Πατέρας, μάνα καὶ παιδιά,
παιδιὰ καλὰ καὶ προκομένα,
περνοῦνε μὲ καλὴ καρδιὰ
κι' εύτυχισμένα.

Γιὰ τὴ δουλειὰ φεύγουν οἱ γιοί,
τὸ σπίτι ή μάνα συγυρίζει,
κι' ὁ γέρος τ' ἀνθη του στὴ γῆ
πάντας φροντίζει.

“Ολοι μαζί, τὴν Κυριακή,
πηγαίνουν, σὰ χτυπᾶ ἡ καμπάνα
στὴν Παναγιά πούναι πιὸ κεῖ,
δεύτερη μάνα.

Δὲν ἔχουν πλούτη οὔτε φλωριά,
δὲν κατοικοῦνε σὲ παλάτι,
μὰ ἔχουν πάντα τὴν καρδιὰ
χαρὰ γεμάτη.

Κι' δσοι στὰ πλούτη βουτηχτοὶ
δὲν ξέρουν ποῦ νὰ τὰξιδεύουν,
στιγμές στιγμές θαρρῶ κι' αὐτοὶ¹
θὰ τοὺς ζηλεύουν.





ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στὸ μαλακὸ κρεββάτι μου,
λευκό μου προσκεφάλι,
τί ὅμορφα πούναι ἀπάνω σου,
νὰ γέρνω τὸ κεφάλι,

τὴν ὥρα, ποὺ ἔξω ἡ βροχὴ
λυσσᾶ κι' ὅλοι οἱ ἄνεμοι,
— κι' ἄχ, πῶς φοβᾶται ἡ μικρὴ
καρδούλα μου καὶ τρέμει !

Μὰ ξέρω, Θεέ μου, πώς ἀλλοῦ
κι' ἄλλα παιδάρια θάναι
ποὺ πεινασμένα καὶ γδυτὰ
κι' ἕρημα θ' ἀγρυπνῶνε,

καὶ ποὺ δὲ θάχουν μαλακὸ
κι' ὀλάσπρο προσκεφάλι,
τὸ νυσταγμένο καὶ βαρὺ
νὰ γείρουνε κεφάλι.

"Ἄγ, κάνε, Θεέ μου, στὸ ἔξης,
σ' ὅλη τὴν οἰκουμένη,
παιδὶ ὄρφανὸ κι' ἀστέγαστο
κανένα νὰ μὴ μένει.

Κι' δπου δὲν ἔχουν τὰ φτωχά,
νὰ γείρουν τὸ κεφάλι,
στέλνε μὲ τ' ἀγγελούδι σου
κι' ἀπόνα προσκεφάλι.





ΠΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Μές στὸ κρύο, ἔξω ἀπ' τὸ σπίτι,
ξένο πέταξε σπουργίτι.

Φύλλο, σπόρος πουθενά,
πῶς κρυώνει καὶ πτεινᾶ !

Τὸ παράθυρο θ' ἀνοίξω,
δυὸ σπειράκια νὰ τοῦ φέξω.

—”Ελα μέσα δῶ, πουλί,
ζεστασιὰ θὰ βρεῖς πολλή.

Δὲν ἀκούει, μόνο τσιμπάει
δυὸ σπειράκια καὶ πετάει.

—Ταξιδιάρικο πουλί,
πέταξε, ὅφα σου καλή.



ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

"Όλο τὸ σπίτι φωτισμένο
κι' ὅλων χαρούμενη ἡ ψυχὴ¹
ὅταν τὸ τρισεῦλογχούμενο
γέλιο τῆς μάνας ᾔντηξεῖ.

Μὰ ὅταν ἔχει κάποια λύπη,
κ' ἡ ὄψη τῆς εἶναι σκοτεινή,
ἀπ' τὸ σπιτάκι πάντα λείπει
κάθε χαρά του ἀληθινή.

Γι' αὐτὸ κι ἐμεῖς δ, τι μποροῦμε
κάνουμε κι' δ, τι μᾶς περνᾶ,
τὸ γέλιο νὰ μὴ στερηθοῦμε
τῆς μάνας, τὴ χρυσὴ χαρά!



B P A Δ Y

Φεγγαράκι δέπ' τὸ βουνὸν
χρυσαφένιο βγαίνει
καὶ ψηλὰ στὸν οὐρανὸν
σιγαλὰ ἀνεβαίνει.

Μές στὸν κῆπο, στὴν αὔλη
φῶς λευκὸ σκορπίζει
καὶ τὰ λούλουδα φίλεῖ
καὶ τ' ἀποκοιμίζει.

Μές στὴν ἥσυχη φωλιὰ
ποὺ κοιμᾶται, μπαίνει
καὶ χαϊδεύει τὰ πουλιά
καὶ σιγὰ διαβαίνει.

"Τοτερα, τοῦ φεγγαριοῦ
τ' ὅγρυπνο τὸ μάτι
φέγγει πάνω στοῦ παιδιοῦ
τὸ λευκὸ κρεββάτι.

Τὸ παιδάκι τ' ἀγαπᾶ
τὸ χρυσὸ φεγγάρι,
κι' ἔστειλε ὄνειρὰ γλυκὰ
στ' ἀσπρὸ μαξιλάρι.





ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΡΥΛΛΟΥ

Κρί κρί, κρί κρί,—ή φωτιά φουντώνει,
ξέω βορριάς και πέφτει χιόνι.
Μά μέσα δῶ ή ζεστή γωνιά
διώχνει μακρυά τὴν παγωνιά.

Κρί κρί, κρί κρί,—τὸ φτωχὸ κλαίει,
ξέω χωρὶς ψωμὶ καὶ στέγη.
Μά μέσα δῶ ή ζεστὴ γωνιά
διώχνει μακρυά τὴν παγωνιά.

Κρί κρί, κρί κρί,—ξέω στὸν ἀέρα,
εἶν' ὄρφανό, χωρὶς μητέρα.
Μά μέσα δῶ ή ζεστὴ γωνιά,
διώχνει μακρυά τὴν παγωνιά.





Κρὶ κρί,—πές στὸ φτωχὸ ποὺ κλαίει,
νάρθεῖ νὰ βρεῖ ψωμὶ καὶ στέγη
δῶ μέσα, ποὺ ἡ ζεστὴ γωνιὰ
διώχνει μακρυὰ τὴν παγωνιά.

Κρὶ κρί, κρὶ κρί,—φτωχὴ ὄρφανούλα,
ἔλα, θὰ βρεῖς γλυκειὰ μανούλα,
δῶ μέσα, ποὺ ἡ ζεστὴ γωνιὰ
διώχνει μακρυὰ τὴν παγωνιά.





KARABAKI ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ

Μὲ τοῦ δειλινοῦ τὸ θάμπος,
χαραβάκι, χαραβάκι,
μὲς στὸ ἔρημο ἀκρογιάλι,
σὲ προσμένει ἔνα παιδάκι.

Μὲ περήφανη τὴν πλώρη
καὶ μὲ τὰ πανιά ἀπλωμένα,
ἔμπα μέσα στὸ λιμάνι,
χαραβάκι ἀπὸ τὰ ξένα.

Φέρε τὴ χαρὰ καὶ πάλι
στὴ φαμίλια τὴ θλιμένη,
φέρε θησαυρούς καὶ χάρες
στὸ παιδί που σὲ προσμένει.



Εὔλογία Θεοῦ τ' ἀγέρι,
που φουσκώνει τὰ πανιά σου
κι' ἀπ' τὰ μακρινὰ τὰ μέρη
σὲ γυρίζει στὴ φωλιά σου.





H ΦΩΛΙΑ

"Εχουνε φύγει τὰ πουλιά,
σὲ μακρυνά πᾶνε ταξείδια
κι' ἔμεινεν ἔρημη ἡ φωλιά
κάτω ἀπ' τὰ κεραμίδια.

Μὰ ἔμεῖς μὲ κάθε προσοχὴ
τήνε φυλᾶμε, μὴ χαλάσει,
γιατὶ σὲ λίγο ἡ ἐποχή,
ποὺ τὰ πουλιά γυρνοῦν, θὰ φτάσει.

Τότε καὶ πάλι τὰ πουλιά
ἀπὸ τὰ ξένα θὲ νάρθιοῦνε,
καὶ τὴ φωλιά τους τὴν παλιά
κάτω ἀπ' τὴ στέγη μας θὰ βροῦνε.

Θὰ στήσουν κεῖ τὸ σπιτικὸ
καὶ σὰν παλιοί, καλοί μας φίλοι,
μ' ἔνα κελάδημα γλυκό
θὰ τραγουδοῦν αὔγη καὶ δεῖλι.



H ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΙΑ

Στὸ χωριό, τὸ Καρπενήσι
ἔχω τσέλιγκα κουμπάρο.
Μιὰ μικρὴ τοῦχω βαφτίσει,
τὴν πεντάμορφη τὴν Μάρω.



Στὸ βουνὸ εἶναι ἀναθρεμένη
καὶ στὰ ἔλατα ἀπὸ κάτου.
Πῶς προκόβει κι' ὁμορφαίνει
τόχει ὁ τσέλιγκας χαρά του.

Τί δουλειὰ νὰ πρωτοκάνει :
Τὸ ψωμὶ στὸ γάστρὸ ψένει,
κλεῖ τὰ πρόβατα στὴ στάνη,
κουβαλεῖ νερὸ καὶ πλένει.





Τί κοπέλα προκομένη,
τόχει ή στάνη όλη καμάρι,
δὲν εἶχε ἄλλοτε ίδωμένη
τέτοια προκοπή καὶ χάρη !

Τέτοια προκοπή καὶ χάρη
στὴ Μαριώ ἔχει χαρίσει
τὸ βουνὸ καὶ τὸ θυμάρι
κι' ἡ ζωὴ ἔξω στὴ φύση.





N A N I

Νάνι τὸ παιδάκι, νάνι,
στὰ ματάκια ὁ ὑπνος φτάνει
κι' ἡ κατάλευκη σελήνη
στὴ λευκὴ του πέφτει κλίνη.
Νάνι τὸ παιδάκι, νάνι,
στὰ ματάκια ὁ ὑπνος φτάνει.

Γέρνουν κάτω ἀπ' τὴ σελήνη
ν' ἀποκοιμηθοῦν οἱ κρίνοι
κι' ἔχουν πάψει πιὰ τ' ἀηδόνια
τὸ κελάδημα στὰ κλώνια.
Γέρνουν καὶ κοιμοῦνται οἱ κρίνοι
κάτω ἀπ' τὴ λευκὴ σελήνη.

Νάνι τὸ παιδάκι, νάνι
στὰ ματάκια ὁ ὑπνος φτάνει.
Στὸ χιονάτο του σεντόνι
φῶς λευκὸ ἡ σελήνη ἀπλώνει.
Νάνι τὰ πουλιά κι' οἱ κρίνοι,
τὰ ματάκια ὁ ὑπνος κλείνει.



NANI

Στίχοι

M. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Berceuse.

Μουσική

ΧΡ. Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Sheet music for NANI, first page. The score consists of three staves. The top staff is in common time (C), treble clef, with lyrics in Greek and English. The middle staff is in common time (C), bass clef, with dynamics (p) and a tempo marking: *sempre leggero, molto tranquillo e legato*. The bottom staff is in common time (C), bass clef. The lyrics are:

I. Νάνι τὸ παι.δά. κι, νά.νι, στὰ μα.τά.κιασό ū. πνος ψτά.νει
2. Γέρνουν κάτωπί τή σε. λη.νη ν' ἀ. πο.κοι. μη.δούν οι κρί. νοι

Sheet music for NANI, second page. The score consists of three staves. The top staff continues the lyrics from the previous page. The middle staff has lyrics in Greek and English. The bottom staff continues the lyrics. The lyrics are:

Κί.η κα.τά. λευ.κη σε. λη.νη στὴ λευ.κῆ του πέ.φτει κλί.νη. Νάνι τὸ παι.δά. κι, νά.νι,
Κι.έ.χουν πά.ψει τά.η. δό.νια τὸ κε.λά.δη.μα στὰ κλώ.νια. Γέρνουν καὶ κοιμοῦν ταῖοι κρί.νοι

Sheet music for NANI, third page. The score consists of three staves. The top staff has lyrics in Greek and English. The middle staff has lyrics in Greek and English. The bottom staff continues the lyrics. The lyrics are:

στὰ μα.τά.κιασό ū. πνος ψτά.νει. Νά.νι τὸ παι.δά. κι, νά.νι, στὰ μα.τά.κιασό ū πνος
κά.τωπί τή λευ.κῆ σε. λη.νη.

γιά. νει Στὸ χιονά. το του σεν. τό. VI φῶς λευκήν σε. λιν. νηγά. πλώ. νει, Νά. νι. τά πουλιά κιοί
 κρι. νοι τά μα. τα. κισσό. ού. πνος κλείνει... Νά. νι... Νά. νι...





ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ

Φεγγαράκι πλανεμένο,
ἄμαθο, ξεγελασμένο,
τρέχει πίσω ἀπὸ τὸ τραῖνο!

Μὲ τί φόβο, μὲ τί βιάση,
τρέχει, τρέχει νὰ προφτάσει
καὶ τὸ τραῖνο νὰ περάσει.

Τρέχει, τρέχει καὶ τὸ τραῖνο,
βιαστικὸ καὶ θυμωμένο
γιατὶ εἰν' ἀργοπορημένο.

Φεγγαράκι πλανεμένο,
ἄμαθο ξεγελασμένο,
παραβγαίνει μὲ τὸ τραῖνο!

Κι' ὅλο τρέχει, σὰν παιδάκι,
τὸ κουτὸ τὸ φεγγαράκι.





ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ

Τώρα που έρθε πιά τὸ βράδυ,
φωτεινή πυγολαμπίδα,
τοῦ φωτός σου τὴν ἀχτίδα
ρίχνε μὲς στὴ σκοτεινιά.

Φέγγε γιὰ τὸ λουλουδάκι,
ποὺ στὸν κῆπο μέσα ἀνοίγει
καὶ τὰ φύλλα ἔστυλνέγει
γιὰ νᾶναι ἔτοιμο ταχιά.

Φέγγε καὶ γιὰ τὴν ἀράχνη,
τὸ πανάκι της ποὺ ύφαίνει,
σιωπηλή καὶ προκομένη
στὸ σκοτάδι τὸ βαρύ.

Φέγγε γιὰ τὸ ποντικάκι,
ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη φάσι,
καὶ στὰ στάχυα τριγυρνάει
τὸ φάτ του γιὰ νὰ βρεῖ.





Φέγγε καὶ γιὰ τὸ μαμούνι,
ποὺ σιγά-σιγά βουτζεῖ
καὶ στοὺς θάμνους φτερουγίζει
καὶ στοὺς ἵσκιους τριγυρνᾶ.

Τέλος, μέσα στὸ σκοτάδι,
φέγγε καὶ γιὰ τὸ διαβάτη,
ποὺ σιγὰ ἀπ' τὸ μονοπάτι
στὸ σπιτάκι του γυρνᾶ.

Τώρα ποὺ ἥρθε πιὰ τὸ βράδυ,
φωτεινὴ πυγολαμπίδα,
τοῦ φωτός σου τὴν ἀχτίδα
ρίχνε μὲς στὴ σκοτεινιά.





ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΟΥΛΟ

Σάν τὰ πουλιά, ἔξω στὸν ἀέρα,
τρέχει ἐλεύθερο, ὅλη μέρα.

΄Απὸ τὴν μιὰ στὴν ὄλη γώρα,
ἥλιος καὶ φῶς—βιορριάς καὶ μπόρα.

Χαρούμενο καὶ ξαφνισμένο,
σάν τὸ πουλάκι τ' ἀγριεμένο.

Στρωμνή δὲν ἔχει, μήτε σπίτι,
φτωχούλι κι' ἀστεγο σπουργύτι.

Μὰ ἔχει χαρά, χαρὰ δική του,
τὴν ταξιδιώρικη ζωή του.





ΒΡΑΛΥ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Μὲς στὴ γειτονιὰ
πέφτει ἡ σκοτεινιά,
σβύνει καὶ θαμπώνει πιὰ τὸ δεῖλι,
καὶ τὴν ὥρα αὐτή,
ἡ γιαγιά πιστή,
στὴν εἰκόνα ἀνάβει τὸ καντήλι.



Ἐφτασε ἡ βραδυά,
Τώρα τὰ παιδιά
ἀπὸ τὰ παιγνίδια κουρασμένα,
ἔχουν σκορπιστεῖ
κι' ἔχει μαζευτεῖ
μέσα στὸ σπιτάκι του καθένα.

Μὲς στὸ σιωπηλὸ
βράδυ, ἔνα δειλὸ
φῶς φωτάει σὲ κάθε παραθύρι
κι' ὅλα τὰ μικρὰ
σπίτια, μὲ χαρά,
τὸν καλὸ προσμένουν νοικοκύρη.





ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ

Μ' ἔνα ἀσπρό μαντηλάκι
σου δέσανε τὰ μάτια,
καὶ σ' ἔστειλαν, μικρούλα,
νὰ βρεῖς τὸ ριζικό σου.

Τάχ, τάχ, οἱ δυὸ πετροῦλες
τριγύρω σὲ φωνάζουν
καὶ ψάχνεις καὶ δὲ βρίσκεις,
μικρή, τὸ ριζικό σου.

Τάχ, τάχ, δλο τὸ δείλι,
παραπατᾶς, μικρούλα,
καὶ γύρω ὁ ἥλιος λάμπει
καὶ σὺ εἶσαι στὸ σκοτάδι.

Μ' ἔνα λευκό μαντήλι
μᾶς ἔδεσαν τὰ μάτια
καὶ μᾶς ἀφῆσαν δλους
τὴ μοίρα μας νὰ βροῦμε.



Τάκ, τάκ, ο ήλιος λάμπει
κι' όλοϋθε μᾶς καλούνε
και μεῖς παραπατοῦμε,
στὸ φῶς και στὸ σκοτάδι.

Κι' ώς ὅτου τὸ μαντήλι
σοῦ λύσουν ἀπ' τὰ μάτια,
μικρούλα, θάναι βράδυ
κι' ἀληθινὸ σκοτάδι.

Κι' ώς ὅτου τὸ μαντήλι
μᾶς λύσουν ἀπ' τὰ μάτια,
θάναι οἱ καιροὶ σωσμένοι
κι' ἡ μοίρα ξοφλημένη.



ΤΟ ΡΟΔΟ

Ρύδο, ποὺ ἡ ἄνοιξη σὲ φέρνει,
μόλις σὲ ἵδοῦμε ἀνοιγμένο,
κι' ἡ ὅψη σου ἀργινᾶ νὰ γέρνει
μὲ χρῶμα πιὰ ξεθωριασμένο.

Κλαῖμε, θωρῶντας τὴ γλυκειά σου
τὴν ὅψη, ποὺ ἥσυχα πεθαίνει,
κι' ὅμως, κι' ἐν ἔσβυσε ἡ θωριά σου,
κάποια εὐωδιά πίσω σου μένει.

Κι' ὁ καλὸς ἄνθρωπος μιὰ μέρα
τὰ κουρασμένα μάτια κλείνει,
πεθαίνει, φεύγει, μὰ ἐδῶ πέρα
τὴ Φήμη γιὰ εὐωδιά του ἀφίνει.





ΜΑΘΗΤΡΙΟΥΛΑ

Μὲ τὴ μικρὴ σάκα στὸ χέρι,
μὲ τὴν ποδίτσα της τὴ μαύρη
καὶ μὲ τὴν ἀσπρη τραχηλιά,

μιὰ τόση δὰ μελαχρινούλα,
ποῦναι μικρούλα, μοναχούλα,
καὶ πάει στὸ κρύο βιαστικά.

Μέσα στὴ σάκα ἔχει μιὰ πλάκα,
ἔνα κοντύλι, ἔνα βιβλίο
καὶ ζωγραφίες, καὶ ζωγραφίες.

Εἶναι πρωτ καὶ κάνει κρύο
κι' εἰν' ἡ ποδίτσα της ψυλή,
καθὼς πηγαίνει στὸ σχολεῖο.

Μιὰ τόση δὰ μελαχρινούλα,
ποῦναι μικρούλα, μοναχούλα,
καὶ πάει στὸ κρύο βιαστικά.

Φρόνιμη κι' ἥσυχη διαβαίνει,
μὲ τὴν ποδίτσα τὴ βαμένη
καὶ μὲ τὴν ἀσπρη τραχηλιά.





BAPYXEIMONIA

Στὰ ψηλὰ βουνά χιονίζει,
στὴν αὖλή μας ψιχαλίζει.

"Ω, τί κρύο τσουχτερό,
χιόνι ρίχνει καὶ νερό.

Τὰ κλαριά γυμνὰ ἀπὸ φύλλων
καὶ στὸ τζάκι καὶ τὰ ξύλα.

Νέφη πέφτουν χαμηλά
καὶ τὰ τζάμια εἶναι θολά.

— "Εξώ ἡ πόρτα νὰ σφαλίσει,
καὶ κανεὶς μὴν ξεμυτίσει.

Αὔριο πάλι μὲ καλό,
μὲ λιακάδα, στὸ σκολειό.





H ΠΙΣΤΗ

"Ενα σπιτάκι λαχταρῶ
χτισμένο στοῦ βουνοῦ τὴ ράγη,
καὶ γύρω γύρω δροσερὸ
περιβολάκι θέλω νάχει.

Νὰ τὸ σκαλίζω τὴν αὔγή,
νὰ τὸ ποτίζω καθε δεῖλι,
καὶ μὲ τοῦ κήπου μου τὴ γῆ
σὰ δυὸ καλοὶ νάμαστε φίλοι.

Τέτοιο σπιτάκι λαχταρῶ,
καὶ καῦμὸ τόχω ν' ἀποχτήσω,
καὶ στὴν πατρίδα, μὲ καιρό,
σὰ θὰ γυρίσω, θὰ τὸ χτίσω.

Κι' ἂν δὲ μπορέσω, κι' ἂν δὲ βρῶ
ποῦ νὰ τὸ χτίσω, —στὸ μυαλό μου
τὸ χτίζω, καὶ μὲ τὸν καιρό,
θὰ γίνει ἀλήθεια τ' ὄνειρό μου.





ΕΥΧΗ

Στη μικρή Φαίδρα Θηβαίον

Σάν ενα λουλουδάκι,
πού άνθιζει στὸν ἀγρό,
γλυκύτατο παιδάκι,
πού σ' ἔχουν θησαυρό,

μὲ τὴν γλυκειὰν αὔγουλα
ξυπνᾶς καὶ κελαϊδεῖς
καὶ φέρνεις στὴ μανούλα
τὸ φῶς τῆς χαραυγῆς.

Σάν τὸ μικρὸ σπουργίτι
μὲ τ' ἀλαφρὰ φτερά,
στὸν κῆπο καὶ στὸ σπίτι
πετᾶς ὅλο χαρά.

Κ' ἔτσι καθὼς βλασταίνει
βλαστάρι στὸ κλαρί,
νάχεις εὐλογημένη
ζωὴ καὶ προκοπή.





ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ

Νάχεις τὸν ἥλιο στὴν χαρδιά σου,
κι' ἀς βρέχει ἀπ' ἔξω κι' ἀς χιονίζει.
Στὴ λύπη καὶ στὴ μοναξιά σου
ὁ ἥλιος αὐτὸς θὰ σὲ φωτίζει.



Τραγούδι ξένοιαστο στὰ χείλη
νάχεις, σὰν τὰ πουλιά στὰ δάση,
κι' ἔτσι, διτι ἡ Μοίρα σου κι' ἀν στείλει
θὰ ξεχαστεῖ καὶ θὰ περάσει.

Καρδιὰ καλὴ νὰ μὴ σου λείπει
γιὰ τὰ ὄρφανά, τὰ πονεμένα.
Μαζί τους τὴ χαρά, τὴ λύπη
πρέπει νὰ τάχεις μοιρασμένα.

"Εχει τὸν ἥλιο στὴν καρδιά σου
κι' ἔνα τραγούδι πάντα σφύρα,
ἐλπίδα καὶ παρηγοριά σου,
καλὸ ή κακὸ σου στείλει ἡ Μοίρα.



O K Y P - H A L I O S

— Πές μου, κυρ-”Ηλιε, νὰ χαρεῖς,
πές μου, ποῦ πᾶς νὰ κοιμηθεῖς
ὅταν ἀπλώνεται ἡ βραδυά
κι' ὁ ὄπνος πέρνει τὰ παιδιά ;

— Νὰ κοιμηθῶ ; κι' ἔχω καιρό ;
Τὰ μάτια ἔγώ στιγμὴ δὲν κλείνω
καὶ σὰν καντήλι λαμπερὸ
στὴ γῆ τὸ φῶς μου πάντα χύνω .

— Πές μου, κυρ-”Ηλιε, ἀν ἀγαπᾶς,
τότε, ποῦ πᾶς καὶ ξενυχτᾶς,
ὅταν ἀπλώνεται ἡ βραδυά
κι' ὁ ὄπνος πέρνει τὰ παιδιά ;





— Τὸ βράδυ ποὺ κοιμᾶστε σεῖς,
ἄλλα παιδάκια ἐγὼ φωτίζω,
σὲ μακρυνές χῶφες τῆς γῆς,
κι' ἔκεī καινούργια μέρα ἀρχίζω.

— Πές μου, κυρ—"Ηλιε, ἀν ἀγαπᾶς,
τόσο μακρύ μας ἀφοῦ πᾶς,
καμμιὰ φορὰ μὴν ξεχαστεῖς
καὶ πιὰ σὲ μᾶς δὲν ξαναρθεῖς;

—"Ενοια σου, κι' εἶμαι ταχτικός.
Τὴν νύχτα ἔκεī ὅταν πρέπει ἀφίνω,
καὶ πάντα ὀλόλαμπρος, πιστός,
ἐδῶ η ἔκεī, τὸ φῶς μου χύνω.





H K Y P A - Σ E Λ H N H

Αύτή ή γριά κυρά-Σελήνη
ἀδιάκριτη ἔχει γίνει
καὶ περέργη πολύ.
Τὸ σκοτάδι ὅταν σιμώνει
καὶ τὰ δίχτυα τῆς ἀπλώνει
γύρω ή νύχτα ή θολή,

Τὸ ματάκι τῆς ἀρχίζει
πονηρὰ νὰ λαμπυρίζει
μὲς στὰ νέφη τὰ λευκά,
καὶ κοιτᾶ, μὲσ' ἀπ' τὰ βάθη
τοῦ οὐρανοῦ νὰ ἰδεῖ, νὰ μάθει
τῶν παιδιῶν τὰ μυστικά.

Μὲ τὰ μάτια τεντωμένα,
κατεβαίνει στὰ κλεισμένα
παραθύρια γιὰ νὰ ἰδεῖ,
καὶ κοιτᾶ ἀπ' τὴ χαραμάδα,
γιὰ νὰ μάθει ἀν φρονιμάδα
ἔχει τὸ μικρὸ παιδί.



Κι' ἀν ἰδεῖ καμμιὰ ἀταξία,
τότε μὲς στὴν ἡσυχία
τῆς νυχτὸς καὶ τὴ σιωπή,
στὰ κατάλευκα τὰ νέφη
βιαστικὴ πάλι ἐπιστρέψει,
στὸ Θεὸ νὰ τὴν εἰπεῖ.

O ΨΕΥΤΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
(Κατά τὸ Ἀγγλικό)

— Δύο, τέσσαρα, ἕξη, ὀχτώ,
λαγό πιάνω ζωντανό.
'Από τὸ λαιμὸ τὸν δένω
κι' ὅπου θέλω τὸν πηγαίνω.

— Τί λές! Τέτοιο κυνηγό
δύσκολο νὰ ξαναϊδῶ!
καὶ ποῦ τὸν ἔχεις δεμένο,
νὰ τὸν ίδοῦμε τὸν καϋμένο;

— Νὰ σοῦ πῶ, τὸ δαχτυλάκι
μοῦ τσιμποῦσε τὸ μικρό,
καὶ τὸν λύνω, στὸ θυμό μου,
καὶ τὸν στέλνω στὸ καλό...





ΤΡΥΦΕΡΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ

Σὲ κάθε ἀνθὸ πούχω συνάξει
κι' ἀπόνα ἀπίθωσα φιλί :
μπουκέτο ἀπὸ φιλιὰ ἔχω φτιάξει
γιὰ τὴν μαμά μου τὴν καλή !



Κρυφὰ λογάκια ἔχω μιλήσει
σὲ κάθε ἀνθοῦ μου τὴν καρδιά,
νὰ τῆς τὰ πεῖ ὅταν θὰ σκορπίσει
τὴν ὅμορφή του μυρωδιά.

Τὸν νοιώθουν τὰ τριαντάφυλλά μου
τὸ λόγο μου τὸν τρυφερό,
καὶ θὰ τὸ ποῦνε στὴ μαμά μου
πόσσο γι' αὐτήνε λαχταρῶ.

Σὲ κάθε ἀνθὸ πούχω συνάξει
κ' ἀπόνα ἀπίθωσα φιλί :
μπουκέτο ἀπὸ φιλιὰ ἔχω φτιάξει
γιὰ τὴν μαμά μου τὴν καλή.



O ΘΥΡΩΡΟΣ
(τοῦ Αισάπου)

‘Ο πετεινὸς ἔπιασε φίλο
τοῦ διπλανοῦ σπιτιοῦ τὸ σκύλο

Καὶ πᾶν μαζὶ πεζοπορίᾳ
γιὰ κάποια ξένη πολιτεία.

Στὸ δρόμο πῆρε νὰ βραδυάσει
καὶ σ' ἕνα δέντρο κάνουν στάση.

Κούρνιασε ὁ ἔνας στὰ κλαριά του
κι' ὁ ὄλλος πλάγιασε ἀπὸ κάτου.

Σώνεται ἡ νύχτα καὶ χαράζει .
κι' ἀρχίζει ὁ πετεινὸς νὰ κράζει.

Κι' ἡ ἀλεπού ἀπ' τὴν φωλιά της
τρέχει κουνώντας τὴν ούρα της :

—Πουλί μου, πῶς σ' αὐτὰ τὰ μέρη ;
Κατέβα, δῶσε μου τὸ χέρι.

Κι' ὁ πετεινὸς τῆς δείχνει κάτου,
ποὺ δ σκύλος τέντωνε τ' αὐτιά του :

—“Αν θές νὰ μπεῖς στὸ σπιτικό μου,
ν' ἀποταθεῖς στὸ θυρωρό μου.





E K K A H S O Y L A

Τὴν ἐκκλησούλα τῇ μικρή,
πονετικὰ ποῦχε γνωρίσει
κάθε μας μέρος θλιβερή,
τὴν ἐκκλησούλα τῇ μικρή
τὴν ἔχουν τώρα πιὰ γκρεμίσει!

Δίχως πολύχρωμα γυαλιά,
καὶ χρυσοστόλιστες κολόνες,
παρηγοριᾶς ἥταν φωλιά
μὲ τὰ καντήλια τὰ παλιά,
μπροστά στὶς γνώριμες εἰκόνες.

Κι' ἀξέχαστη τεῖναι ἡ ταπεινὴ
καὶ φτωχική της καμπανούλα,
ποὺ μᾶς καλοῦσεν δρθινὴ
μὲ τὴ λεπτή της τὴ φωνὴ
στὴ γκρεμισμένη πιὰ ἐκκλησούλα.





Μὰ μιὰ ἐκκλησιὰ τώρα λαμπρὴ
στὴν ἔδια θέσῃ ἔχουνε χτίσει,
ποὺ μοιάζει σὰ νὰ καρτερεῖ,
δλη χρυσάφι καὶ κερί,
νάρθεῖ ὁ παπάς νὰ λειτουργήσει.

"Ἐχει πολύχρωμα γυαλιά
καὶ πολυέλαιους στὴ μέση—
μὰ δὲν ἔχονοῦμε τὴν παλιά,
παρηγοριᾶς ποὺ ξῆταν φωλιά
κι' ɓλους μας τόσο εἶχε πονέσει.





Α Δ Ε Α Φ Ω Σ Υ Ν Η

— Μάνα, είν’ ένα ἀλογο στὴν πόρτα
καὶ περιμένει καὶ ζητᾶ.
— Γρήγορα, βρώμη πήγαινέ του,
γιατὶ δὲν κάνει νὰ πεινᾶ.

— Ἀλογο, τοῦ καλοῦ Θεούλη,
πές του, σὰν πᾶς,
πὼς δὲ σ’ ἀφίσαμε ἀπ’ ἔξω
ἀπὸ τὴν πόρτα νὰ πεινᾶς.

— Μάνα, είν’ ένα παιδί στὴν πόρτα
καὶ περιμένει καὶ ζητᾶ
— Ψωμὶ καὶ γάλα πήγαινέ του,
γιατὶ δὲν κάνει νὰ πεινᾶ.

— Παιδάκι, τοῦ καλοῦ Θεούλη,
πές του, σὰν πᾶς,
πὼς ἔξω ἀπ’ τὴ δική μας πόρτα
μάταια δὲν ἤρθες νὰ ζητᾶς.



- Μάνα, ἔνας γέρος στέκει ἀπ' ἔξω
καὶ περιμένει καὶ ζητᾷ,
- Γρήγορα, φώναξέ τον μέσα
γιὰ νάβρει λίγη ζεστασιά.
- Παπούλη, στὸν καλὸ Θεούλη,
πές του, σὰν πᾶς,
πῶς ἔξω ἀπ' τὴ δική μας πόρτα,
μάταια δὲν ἥρθες νὰ ζητᾶς.
- Κάποιος κακός, μάνα, στὴν πόρτα,
στέκει, συχώρεση ζητᾶ.
- Φωνάξετέ τον καὶ τὸ χέρι
δῶστε του μ' ὅλη τὴν καρδιά.
- Φίλε μου, τοῦ καλοῦ Θεούλη,
πές του, σὰν πᾶς,
πῶς κάθε πλάσμα του ἐδῶ κάτου
κι' ἐν' ἀδελφάκι εἰναι γιὰ μᾶς.





X E I M Ω N A S

Μὲ τὸ κατάλευκό του σάλι
πάνω στὴ ράχη τὴ σκυφτή,
ὁ γέρος ὁ Χειμώνας πάλι
στοὺς αρύους δρόμους περπατεῖ.

"Ἐρημοι οἱ δρόμοι, ἔχουν μουσκέψει
ἀπ' τὴν βροχούλα τὴν ἀργή,
κι" εἴναι τὰ σπίτια σὰ σὲ σκέψη
πεσμένα καὶ σὲ συλλογή.

'Η στέγη ἡ ὑγρὴ στὶς πλάκες στάζει,
καὶ τῆς κουρτίνας τὴ γωνιὰ
μεριάζει ἡ γριούλα καὶ κοιτάζει
τῆς γειτονιᾶς τὴν παγωνιά.



Καὶ πλάι στὸ τζάμι, ἀφαιρεμένη
μ' ἄσωστη στέκει ὑπομονή,
νὰ ἰδεῖ διαβάτη νὰ διαβαλει
καὶ ν' ἀγροικήσει μιὰ φωνή.

Μὰ ἡ βροχὴ μόνο μουρμουρίζει
στὰ τζάμια κάποιο μυστικό,
κι' ἀργά ὁ χειμώνας σεργιανίζει
στὸ δρόμο τὸν ἐρημικό.





Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡ - ΓΙΑΝΝΗ (Κατά τὸ Ἀγγλικό)

‘Η ιστορία τοῦ κυρ-Γιάννη
ἐντύπωση ἵσως θὰ σᾶς κάνει :

Γεννήθη ὁ δόλιος μιὰ Δευτέρα,
στὸ χωριουδάκι του ἐκεῖ πέρα.

καὶ τὸν ἑβάφτισε μιὰ Τρίτη
ἔνας παπάς ἀπὸ τὴν Κρήτη.

Τετάρτη ἔκαμε τὸ γάμο
μὲ τὴν κυρά του, τὴν Μαλάμω.

Τὴν Πέμπτη πέφτει στὸ κρεβάτι
μὲ πόνο ἀσχημο στὸ μάτι.

Παρασκευὴ ἀσχημα πάει
καὶ τὸ Σαββάτο ξεψυχάει.

Τὴν Κυριακὴ τόνε σηκώνουν
καὶ μὲς στὸ μνῆμα τόνε χώνουν.

Αὕτῃ ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ Γιάννη,
ποὺ ἐντύπωση ἵσως θὰ σᾶς κάνει..

ΨΙΨΙΝΑ

Μαύρη είναι σὰν τὸ χελιδόνι
κι' οἱ τρίχες της λαμποκοποῦν,
καὶ στὸ σκοτάδι, ὅταν νυχτώνει,
σπίθες τὰ μάτια τῆς πετοῦν.



Μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς γνωρίζει,
μὰ δὲ χωνεύει τὰ στραβά
καὶ τὸ χεράκι γκρατσουνίζει
ποὺ τὰ μουστάκια τῆς τραβᾶ.

Νὰ τὴ χαιδέψει δμως ἀν τύχει,
πλάι στὸ παιδάκι τὸ καλὸ
στέκει, καὶ τάγριό της νύχι
βελοῦδο γίνεται ἀπαλό.

Καὶ τὸ παιδί γιὰ μάθημά του
Πρέπει νὰ τῷξει, ὅτι μπορεῖ
κ' ἀπ' τάπαλὸ βελοῦδο κάτου
νύχια ποὺ κρύβονται νὰ βρεῖ.



ΤΟ ΡΟΛΟΙ



— Γυρνᾶς τόσον καιρὸν
καὶ ποτὲ δὲν κοιμᾶσαι,
σὲ κοιτῶ καὶ θαρρῶ
κουρασμένο πώς θᾶσαι.
Τίκι-τάκ, τίκι-τάκ,
σὲ κοιτῶ καὶ θαρρῶ
κουρασμένο πώς θᾶσαι

Τόσα χρόνια πιστὸν
μᾶς χτυποῦσες τὴν ὥρα,
στάσου κι' ἔνα λεφτὸν
γιὰ ξεκούραση τώρα.
Τίκι-τάκ, τίκι-τάκ,
στάσου κι' ἔνα λεφτὸν
γιὰ ξεκούραση τώρα.

— Νὰ σταθῶ ! Τότε πιά,
πές μου, ποιὸς θὰ σημαίνει ;
πές μου, ποιὸς θὰ χτυπᾶ
πώς ή ὥρα διαβαίνει ;
Τίκι-τάκ, τίκι-τάκ,
πές μου, ποιὸς θὰ χτυπᾶ
πώς ή ὥρα διαβαίνει ;

Τὴ δουλειά μου ἀγαπῶ
καὶ στὸν τοῦχο ἐδῶ πάνω,
θὰ μετρῶ, θὰ χτυπῶ,
δσο ποὺ νὰ πεθάνω.
Τίκι-τάκ, τίκι-τάκ,
θὰ γυρνῶ, θὰ χτυπῶ,
δσο ποὺ νὰ πεθάνω.





O LYKOS KAI T' APNI
(τοῦ Λύκου)

Στὸν κάμπο, τὸ μικρὸ τ' ἀρνάκι βγαίνει,
κι' ὡμένα, μὲ τὸ λύκο συντυχαίνει.

Κι' ὁ λύκος, ποὺ τ' ὄρέχτη στὴ στιγμή,
νὰ τοῦβρει ἀμάχη θέλει κι' ἀφορμή.

- Ξέρεις, τοῦ λέει, πῶς πέρσι, τέτοια μέρα,
θρισιὰ μεγάλη μοῦπες καὶ φοβέρα;
- Πέρσι; τοῦ λέει τ' ἀνήλικο τ' ἀρνί,
μὰ πέρσι ἐγώ δὲν εἶχα γεννηθεῖ.
- Ναι, μὰ στὸ ξένο βόσκεις τὸ λιβάδι,
κι' ἀπ' τὴν πηγή μου πίνεις πρωτὲ βράδυ.
- Μὰ δὲ βοσκάω, δὲν πίνω οὔτε νερό,
μονάχα γάλα πίνω, εἴμαι μικρό.
- Τότε λοιπὸν σὲ τρώω, δίχως κρίσεις,
νὰ μάθεις νὰ μοῦ δίνεις ἀπαντήσεις.





AΠ' ΑΝΘΟ Σ' ΑΝΘΟ

* *

Ποτέ, σὰν εἶναι βάλσαμο νὰ χύσεις
σὲ μιὰ πληγή, γιὰ τ' αὔριο μὴν τ' ἀφίσεις!
Καὶ δίνε στὸ φτωχὸ ποὺ σοῦ ζητάει,
καὶ μὴ μετρᾶς: 'Ο Θεὸς σοῦ τὰ μετράει.

* *

Καὶ στὶς στιγμές σου κάνε οἰκονομία:
κάθε στιγμὴ εἶναι κι' ἔνας θησαυρός σου.
Κι' εἶναι μονάχα μιὰ φιλαργυρία
καλή: ἡ φιλαργυρία στὸν καιρό σου.

* *

Ποτὲ μὴν κρίνεις, κι' αὐστηρὸς ποτέ σου μὴ φανεῖς.
Τὸ ἐλάττωμα του ἔχει καθεὶς κι' ἔσν ἔχεις τὸ δικό σου.
Κοίτα, τὰ ξένα σφάλματα πάντα νὰ συγχωρεῖς,
καὶ κοίτα νᾶσαι ἀμείλικτος κριτής στὸν ἑαυτό σου.

* *

Εἶναι ἄνθρωποι, μὲ συμβουλές σοφές ποὺ σὲ γεμίζουν
καὶ σοῦ μιλοῦν καὶ φαίνονται ἀπὸ ἀρετὴ γεμάτοι.
Μὰ δταν δὲν κάνουν ὅσα λέν, τὰ λόγια τους θυμίζουν
τὸ δάσκαλο ποὺ ἐδίδασκε καὶ νόμο δὲν ἔκρατει.





**

"Αν σοῦ τὴν τρώει πάντα τὴν ψυχὴν
ὅ πόθος νὰ κερδίσεις καὶ νὰ πάρεις,
ὅσο κι' ἂν εἴσαι τίμιος στὴν ἀρχή,
σιγὰ-σιγὰ θὰ γίνεις κατεργάρης.

**

Μπρός στὴ συνείδηση κανεὶς δὲ δύνεται νὰ φύγει,
καὶ τὴν καθάρια τῆς φωνὴς τίποτα δὲν τὴν πνίγει.
Τῶν πράξεών μας μόνο αὐτὴ σοφὸς εἶναι ἀνατόμος,
κι' εἴναι μαζὶ ὁ κατήγορος, κι' ὁ δικαστὴς κι' ὁ νόμος.

**

Χαρὰ σ' τὸν ποὺ δρχισε πολὺ νωρὶς νὰ μελετᾶ.
Κι' ἀλοίμονό του ὅταν κανεὶς δὲ θέλει νὰ μαθαίνει.
Γιατὶ πολὺ γοργὰ ὁ καιρὸς μᾶς φεύγει καὶ πετᾶ,
κι' ἡ μέρα ποὺ δὲ δούλεψες, γιὰ σένα εἶναι χαμένη.





PONTI KAKI KAI XEΛΩΝΑ

Ποντίκι, ποὺ περίπατο εἶχε πάει,
στὸ δρόμο του χελώνα συναντάει.
— Κυρά, τῆς λέει, τὸ παλιόσπιτό σου,
ποὺ μέσα του φύλακισμένη μοιάζεις
συχνὰ θὲ νὰ σὲ κάνει νὰ τὰ βάζεις
μὲ τὸ σκληρό, τὸ μαῦρο ριζικό σου,
ποὺ στόβαλε στὴν πλάτη.

Κοίταξε τὸ δικό μου τὸ παλάτι :
στοῦ βασιλιᾶ τὸ σπίτι, ξέρεις, μένω !
— Ποντίκι μου μικρὸ καὶ φαντασμένο,
μ' ἀρέσει ἐμένα τὸ παλιόσπιτό μου,
γιατί, μικρὸ κι' ἀν εῖναι, εῖναι δικό μου.





ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Ο σπίνος χτίζει τὴ φωλιὰ
πάνω στοῦ δέντρου τὰ λαριά,
καὶ λέει : τὸ δέντρο εἶναι δικό μου.

Κι' ὁ κυνηγὸς ποὺ σταματᾷ,
πιάνει, σκαλίζει δυὸ ψηφιά,
καὶ λέει : τὸ δέντρο εἶναι δικό μου.

Μὰ τὸ σκουλήκι τὸ μικρό,
ποῦναι κρυμένο στὸν κορμό,
τὸ κεφαλάκι του δειλά
προβάλλει καὶ χαμογελᾶ :
— Σᾶς γέλασαν, τὸ δέντρο εἶναι δικό μου.





Η ΑΛΕΠΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ
(τοῦ Αἰσώπου)

Στὰ κλωσσοπούλια ἔπεσε γρίππη,
Θέλουν γιατρό, μὰ γιατρὸς λείπει.

Τόμαθε ἡ Ἀλούπω ἡ κυρά
καὶ τὰ λυπήθηκε βαρειά.

— Τὰ γιατρικά μου θὰ μαζέψω,
καὶ τρέχω εὐθὺς νὰ τὰ γιατρέψω.

— Πῶς εῖστε, δρνίθια μου καλά,
τί νοιώθετε, ποῦ σᾶς πονᾶ;

Καὶ τῆς ἀπάντησαν καὶ κεῖνα :
— Εἴμαστε μὰ χαρά καὶ φίνα.

Καὶ θάμαστε καὶ πιὸ καλά,
ὅν μᾶς ὀδειάσσεις τὴ γωνιά.





ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

Στὴ φλόγα ὁ καπνὸς μιὰ μέρα
ἔλεγε :—Δὲ μοῦ λές, μητέρα,
ἀφοῦ ἀπὸ μάνα φωτισμένη
γεννιέμαι ἐγώ, πῶς μοῦ δυμβαίνει
νᾶχω ὅψη τόσο θαμπωμένη ;

—Αὔτὸ θὰ πεῖ, καλὸ παιδί μου,
καὶ στὸ ἔξῆς νὰ τὸ γνωρίζεις,
πῶς δὲ μπορεῖς νὰ λαμπυρίζεις
σὺ μὲ τὴ λάμψη τὴ δική μου.

Κι' ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει
τὸ λαμπερό, λάμψη δική του
πρέπει νὰ ἔχει. Δὲν τοῦ φτάνει
ὅση κι' ἂν ἔχουν οἱ γονιοί του.





KANAPINI KAI KOTA

— Νὰ τ' ἀκούω δὲ μπορῶ
τὸ φριχτὸ κακάρισμά σου,
συλλογιέμαι κι' ἀπορῶ,
ποιά δῶ μέσα εῖν' ή δουλειά σου.

— Χμ ! τὸ ξέρω πώς ἐγώ
δμορφη φωνή δὲ βγάνω,
μὰ πρωṭ πρωṭ τ' αὐγό,
στὴ φωλιὰ ξέρω νὰ κάνω.

Σὺ τραγούδι, ἐγώ τ' αὐγό,
σὺ στὴν κλούβα, ἐγώ δῶ κάτου.
Κάθε πράμα ἔχει σκοπό,
κι' ὁ καθένας τὴ δουλειά του.





ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ.....

(Κατά τὸ Ἀγγλικό)

- Μικρό μου κοριτσάκι, ποῦ πᾶς μὲ τόση βιά;
- Ν' ἀρμέξω τὴν κατσίκα, ποὺ βόσκει στὴν πλαγιά.
- Μικρό μου κοριτσάκι, νάρθω κι' ἐγώ μαζί;
- Νάρθεῖς, ἀφοῦ τὸ θέλεις, καὶ θὰ χαρῶ πολύ.
- Καὶ τί εἶναι ὁ μπαμπάς σου, μπορεῖς νὰ μᾶς εἰπεῖς;
- Εἶναι περιβολάρης καὶ σκάβει ὄλημερίς.
- Μικρή μου, πές μου, ἔχεις καὶ προῖκα καὶ προικιά;
- Τὸ πρόσωπό μου ἔχω γιὰ προῖκα μοναχά.
- "Α, τότε νὰ σὲ πάρω, κυρά μου, δὲ μπορῶ.
- Καὶ ποῖος, κύριέ μου, σᾶς ρώτησε γι' αὐτό;
- Μικρό μου κοριτσάκι, σοῦ τόπα χωρατά,
προῖκα εἰν' ἡ φρονιμάδα, καὶ ἡ καλὴ καρδιά.



H M A · I M O Y
K I P H A P I S T O K P A T I A
(τοῦ Alσώπου)

Ἡ ἀλεποῦ ἡ πονηρὴ¹
μὲ τῇ μαῖμοῦ φιλίᾳ πιάνει,
καὶ τήνε βρίσκει ἔνα πρωτό²
καὶ κάνουνε μαζὶ σεργιάνι.

Κι' ἐκεῖ συζήτησῃ ἀρχινᾶ
καὶ ζωηρὴ φιλονικεία,
ποιά τάχα ἀπὸ τίς δυὸς κρατᾶ
ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατία.

Σὲ κοιμητήριο κοντά
ἡ συντροφιὰ περιδιαβάζει,
κι' ἡ μαῖμοῦ τότε δὲ μιλᾶ
καὶ κάνει πώς ἀναστενάζει.



- Τί ἔχεις, μαϊμοῦ, νὰ σὲ χαρῶ ;
— Τι θέλεις νάχω ; Ἡρθε στὸ νοῦ μου
πώς δλοι ἐτοῦτοι ἔναν καιρό,
ἥτανε δοῦλοι τοῦ παπποῦ μου.
- Χμ, δις πιστέψουμε κι' ἐμεῖς,
μὰ κι' ἀν μᾶς ψέλνεις παραμύθια,
δὲ θὰ ξυπνήσει πιὰ κανεὶς
γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ἀν λές ἀλήθεια.



ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Στοῦ δρόμου πλάι τὴ μεριά,
στὰ θαλασσιὰ ντυμένη,
μιὰ κοπελίτσα μοναχή,
στέκει καὶ περιμένει.

Στὴ χλόη καὶ στ' ἀγριολούδα
καὶ στ' ἄγρια ρείκια μόνη,
μὲ μιὰ λαχτάρα, ἐκεῖ βαθεὶά
τὰ μάτια τῆς στηλώνει.

— Χαρά, ποὺ δὲν ἐπάτησες
ποτὲ στὸ φτωχικό μου,
ἐβγῆκα καὶ σὲ καρτερῶ.
στὴν ἕκρη ἐδῶ τοῦ δρόμου.

Καὶ λαχταρῶ κι' ὅλο κοιτῶ
μακριά, μὴ σ' ἀντικρύσω
νὰ τρέξω μ' ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά,
Χαρά, νὰ σ' ἀπαντήσω.

Καὶ μὲ καρδούλα ποὺ χτυπᾶ,
μὲ προσδοκία γεμάτη,
τὸν καβαλλάρη ποὺ περνᾶ
καὶ τὸ φτωχὸ διαβάτη,

ρωτᾶ, στὸ δρόμο τὴ Χαρά,
μὴν ἔτυχε νὰ ἴδοῦνε.
Μὰ δλοι τῆς ρίχνουν μιὰ ματιά,
γελοῦν καὶ προσπερνοῦνε.

Κι' ἀγάλια ἡ μέρα σώνεται
κι' ἔρμος ὁ δρόμος μένει.
‘Ως πότε, Θέ μου, τὴ Χαρά
τοῦ κάκου θὰ προσμένει;

Κόκινος πέφτει στὰ βουνά
ὁ ἥλιος καὶ βραδυάζει



καὶ ἡ μικρούλα ἡ μοναχὴ
στ' ἀγέρι ξεπαγιάζει.

Τὴν ὄψη της ἡ ἀπονη
βροχὴ τὴν μαστιγώνει,
μὰ ἔκεινη πάντα καρτερεῖ
μὲς στὸ σκοτάδι, μόνη.

— Θεέ μου, μὴν πέρασε ἡ Χαρὰ
στὸ κάτασπρό της ἄτι,
καὶ τ' ἀλλο, τὸ πιὸ μακρυνό,
μὴν πῆρε μονοπάτι;

"Αξαφνα νοιώθει ἀπὸ τὴν ζωὴν
νὰ φεύγει, καὶ νὰ μένει
στὴ θέσι της, ἔνα μικρό,
δεντράκι ὀλανθισμένο.

Ριζώνουνε τὰ πόδια της
στὴ γῆ, τὰ μάτια κλείνει
καὶ δυὸ λουλούδια γαλανὰ
τὰ μάτια ἔχουνε γίνει.

Καὶ ἀπὸ τότε ἔνα μικρὸ
γαλάζιο ἀνθάκι μένει
στὰ χωραφάκια, μὲ θωριὰ
ἄγρη κι' εὐλογημένη.

Μιὰν εὐωδιὰ μεθυστικὴ
στὴν αὔρα γύρω ἀφίνει
καὶ μὰ χαρὰ κι' ἀνάπαυση
στοὺς διαβάτες δίνει.





H ΠΡΟΣΕΥΧΗ
(τοῦ Victor Hugo)

Τὰ μάτια μου ἦταν στὸ βαθὺ¹
σκοτάδι βυθισμένα.
Τὸ χάος, δίχως σύνορο,
μήτε βυθὸς κανένα,

ἀσάλευτο κι' ἀτέλειωτο,
καὶ σκοτεινὸς ἀπλωνόταν
Μέσα στὰ σκότη, ἐκεῖ βαθειά,
στὴν "Αβυσσο" ἐφαινόταν

μακριά, πολὺ μακριὰ ὁ Θεός,
κι' ἔφεγγε σὰν ἀστέρι.
Κι' εἶπα : «Ψυχή μου, θάπρεπε,
γιγάντιο νᾶχες γέρι,

ἔνα μεγάλο καὶ γερό,
γεφύρι γιὰ νὰ χτίσεις,
πάνω σὲ τόξα ἀρίθμητα,
κι' ἀπάνω νὰ πατήσεις

γιὰ νὰ διαβεῖς τὴν "Αβυσσο",
τὸ χάος ποὺ σὲ χωρίζει
ἀπ' τὸ Θεό, ποὺ ἀντίκρυ μας,
στὰ σκότη λαμπτυρίζει.



Μά, δύοιμον, δὲν τὸ μπορεῖ
κανείς, 'Απελπισία!'
Ξάφνου, κάτι σὰν ὄραμα λευκό,
σὰν δρπασία,

μὲς στῆς 'Αβύσσου ἐστάθηκεν
ἀντίκρυ μου, τὴν ἀκρη.
Στὸ πρόσωπό της ἔλαμπε
παράξενα ἔνα δάκρυ,

παρθενικὸ εἶχε μέτωπο
καὶ χέρια παιδιακίσια,
καὶ καθὼς τάπλεχε ἔμοιαζεν
σὰ νὰ φεγγιοβολοῦνε.

Μούδειξε ἐμπρὸς τὴν "Αβυσσο,
τὴ σκοτεινὴ σὰν πίσα,
ποὺ γάνονται οἱ ἀντίλαλοι
στὰ βάθη της καὶ σβύνουν,

καὶ μοῦπε : «Τὸ γεφύρι, ἐν θέσῃ,
ἐγώ γιὰ σένα φτιάνω,
καὶ τὴν θλιψιμένη σου ὁδηγῶ
πρὸς τὸ Θεὸν ψυχή!».

'Εσήκωσα τὰ μάτια μου
στὴν ἀγνωστή μου ἐπάνω.
— Ποιό τ' ὄνομά σου ; ρώτησα.
Καὶ μοῦπε : — Προσευχή !





ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ

"Ενα σπουργίτι άπό ψηλά
τρελλοπετάει στά χαμηλά,
και πάλι πάσι ν' ἀνέβη.
Μὰ ἐκεῖ στήν σκηνή, στήν αὐλή,
ἡ κυρά γάτα ἡ πονηρή¹
κρυψά παραμονεύει..

Μὰ τὸ πουλὶ τὴν ἀψηφᾶ,
γιὰ τρελλοπαίγνιδα ψοφᾶ
και φρόνηση ἔχει λίγη.
Καὶ μιὰ στιγμὴ ποῦναι κοντά,
ἡ γάτα ἀπάνω του δρμᾶ,
— μὰ τὸ πουλὶ εἶχε φύγει.



Μὰ αύτὰ εἶναι ἀστεῖα σοβαρά,
κι' ἥρθε ἐπὶ τέλους μιὰ φορά
και τάφερε ἔτσις ἡ τύχη,
που ἡ κυρά γάτα ἡ πονηρή
ἔπιασε τὸ τρελλὸ πουλὶ²
στὸ μυτερό της νύχι.

ΠΡΩΪΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(Βλ. σελ. 9)

Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ

M. d = 84

1. Μέ τὴν γὰρ- κείαν αὐτῷ — λα κα- ρού- με- νο ξυ- πνῶ καὶ στέλνω προ- σευ-
2. θέ μου σάν τά που- λά — κια κα- ρού- με- νο νά ζω καὶ τάλ- λα τά παι-
χοῦ- λα θερ- μή στόν οὐ- ρα- νό καὶ στέλνω προ- σευ- κοῦ- λα θερ- μή στόν οὐ- ρα-
δά- κια πο- λύ νά τά- γα- πῶ καὶ τάλ- λα τά παι- δά- κια πο- λύ νά τά- γα-
νό Ἀ- ει- ω- σέ με, θέ μου κα- λό νᾶ- μαι παι- δί καὶ πάν- τα χά- ρι-
πῶ Καὶ στέλνε μά- λο- πά- νω τῆ χά- ρη ουσι κεύ- χή νά σξ- χω φό- τι
ζέ — μου κα- ρά καὶ προ- κο- λή, καὶ πάν- τα χά- ρι- ζέ μου κα- ρά καὶ προ- κο- λή-
κά — νω προ- στά- τη καὶ σκε- πή, νά σξ- χω φό- τι κά- νω προ- στά- τη καὶ σκε- πή-
κά —

ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(Βλ. σελ. 10)

Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ

M. d = 72

1. Πρίν πέ- σω νά πλα- γιά- σω θέ μου πα- ρα- κα- λώ νά δώ- σης νά πε- ρά- σω τῆ
2. θό- ταν έ- γώ κοι- μά- μαι κον- τά μου νά- τρυ- πνά πο- τέ νά μή φο- βά- μαι τά
νύ- χτα μέ κα- λό, τή νύ- χτα μέ κα- λό. Τόν ἄγ- γε- λό μου πά — λι στεῖ-
σκό- τη τά πυ- κνά, τά σκό- τη τά πυ- κνά. Καὶ φό- λη σου τήν πλά — ση κι-
λε μά- πό ψη- λά νάρ- θῃ στό προ- κε- φά — λι πι- στά νά μέ φι- λά, πι-
που κα- λό παι- δί στεῖ- λε νά τό σκε- πά — ση τή στορ- τι- κή σ' εύ- χή, τή-
στά νά μέ φι- λά..
στορ- γι- κή σ' εύ- χή..

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

(Βλ. σελ. 16)

Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ

M. d = 120

Νησιώτικος

1. Τρί- α κα- ρα βά — κια μέ χρυ-σά — πα — νιά — μέ χρυ-σά — πα —
 2. Τί κα- λά μᾶς φέρ — νουν ἔ- λα νά — μᾶς — πῆς — ἔ- λα νά — μᾶς —
 3. Τρέις χρυ-σές κο- πέλ — λες τρέις ό- μορ- φο — νιές — τρέις ό- μορ- φο —
 νιά. Τρί- α κα- ρα βά — κια μέ χρυ-σά — πα — νιά — ἥρ-θαν τήν αύ-
 πῆς τά χρυ-σά κα- ρά — βια μέ τά-σπρα — πα — νιά — πού-ει-δες τήν αύ-
 νιές εί- δα στά κα- ρά — βια μέ τά-σπρα — πα — νιά — πού-ήρ-θαν τήν αύ-
 γού- λα — τήν πρω- το — χρο — νιά.
 γού- λα — τήν πρω- το — χρο — νιά.
 γού- λα — τήν πρω- το — χρο — νιά.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Βλ. σελ. 16)

Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ

M. d = 120

Καλαματιανός

1. Τρί- α κα- ρα βά — κια μέ χρυ-σά πα- νιά — μέ χρυ-σά πα- νιά —
 2. Τί κα- λά μᾶς φέρ — νουν ἔ- λα νά — μᾶς πῆς — ἔ- λα νά — μᾶς πῆς —
 3. Τρέις χρυ- σές κο- πέλ — λες τρέις ό- μορ- φο- νιές — τρέις ό- μορ- φο- νιές —
 τρί- α κα- ρα βά — κια μέ χρυ- σά πα- νιά — ἥρ-θαν τήν αύ- γού — λα
 τά χρυ- σά κα- ρά — βια μέ τά- σπρα πα- νιά — πού-ει-δες τήν αύ- γού — λα
 εί- δα στά κα- ρά — βια μέ τά- σπρα πα- νιά — πού-ήρ-θαν τήν αύ- γού — λα
 τήν πρω- το- χρο- νιά — ἥρ-θαν τήν αύ- γού — λα τήν πρω- το- χρο- νιά —
 τήν πρω- το- χρο- νιά — πού-ει-δες τήν αύ- γού — λα τήν πρω- το- χρο- νιά —
 τήν πρω- το- χρο- νιά — πού-ήρ-θαν τήν αύ- γού — λα τήν πρω- το- χρο- νιά —

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Μουσική

ΧΡ. Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Βλ. σελ. 88)

T^o di Valse.

Γυρνάει τό.ον και. ρό, Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, και πο. τέ δὲν κοι.. δώ! Τό. τε πιά, Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, πές μου, ποίς δὰ ση..

μᾶσαι, Τίκ τάκ, σέ κοι. τῷ καὶ δαρ.ρώ. Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, κουρα σμέ. νο πώς δό.. σαι.. μαι.. νει; Τίκ τάκ, πές μου ποίς δὰ χτυ. πά, Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, πώς ἡ ὥ.. ρα δια. νει;

Τίκ τάκ, πό. σα χρό. νια πι.. στό, Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, μᾶς χτυ πού. σες τὸν ω.. ρα, Τίκ τάκ, τὴ δουλειά μούδαγο πώ. Τίκ τάκ, Τίκ τάκ, καὶ στὸν τοῖ.χοέ δῶ πά. νω Τίκ τάκ, στάσου κιέ. να λε.. ψτὸ γιά ζε.. τάκ, δὰ με.. τρώ, δὰ χτυ. πώ ὅ. σο πού νὰ πε.. δά. νω. Τίκ τάκ, στάσου κιέ. να λε.. ψτὸ γιά ζε.. Τίκ τάκ, δὰ γυ νώ, δὰ χτυ..

κούρα. ση τώ. ρα. Τίκ τάκ. Νὰ στα.. πώ ὅ. σο πού νὰ πε.. δά. νω. Τίκ τάκ.

Τίκ τάκ.

ΦΡΕΤΣΑ.

ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ

(Βλ. σελ. 80)

Μουσική
ΧΡ. Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Andantino Cantabile.

Τὸν ἐκκλησούλα τὴν μι...

κρή πονετί καὶ πούχε γνωσίσει καὶ δε μας μέρα δλιδε ρή τὴν ἐκκλησούλα τὴν μι...

κρή τὴνέχουν τώρα πιά γκρεμισει δίχως πολύχρω μα γυα λιά καιχρυσοστόλι οτες κο...

λό. vec. πα. ρη γο σιάς π. των φω. λιά μέ τὰ καντλια τὰ πα. λια μπροστά στιγμώμες εί...

κό. vec. Κιά. ζέ. χα. στέιναητα. πει. νή καιφωχι. κή της καμπα. νου. λα, που μᾶς καλούσενόρθρι.

νὴ με τὴ λεπτὴ τῆς τὴ φωνῆς στὴ γκρεμισμένη πλάκκλησού λα,
 Μὰ μάζεκκλησιατῶ φα λαμ.

Più Mosso
 πρὸ στῖνη δια δέ σπέχου νε κτίσει σει πούμοιόζει σὰ νὰ καρτερεῖ ὅ λη χρυσάφι καὶ κε.

Tempo I^o
 ρι, νάρδειό παππᾶς νὰ λει τουργήσει, "Ε. χει πο λύ χρωμα γυα λιά καὶ πο λυ ε λαισσι στὴ

μέσον μὰ δὲν ζεχνοῦμε τὴν παλιά παρογοριᾶς πούταν φωνῆ λιὰ κιόλους μας τὸ σδεῖχε

νέσει
 πρετία

ΧΑΡΑΥΓΗ

(Βλ. σελ. 12)

*Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ*

M. d = 104

4.—Πεταλούδα πλουμιστή ·
άπό ταῦθος βγαίνει
καὶ πετάει ἐδῶ κι' ἔκει
τριβεντυχισμένη.

5.—Κελαϊδούνε τά πουλιά
φέγγει πέρα ώς πέρα
πιάνουν κι' οἱ ἄνθρωποι δουλειά
στοῦ θεοῦ τή μέρα.

ΚΛΩΣΣΟΠΟΥΛΑ

(Βλ. σελ. 30)

*Μουσική
ΑΝΩΝΥΜΟΥ*

M. d = 120



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
Πρωΐνη προσευχή.....	9
Βραδυνή προσευχή.....	10
΄Η φύση.....	11
Χαραυγή.....	12
΄Αγιε-Βασίλη	14
Καλή Χρονιά.....	16
Χριστούγεννα.....	17
Χριστουγεννιάτικο άστρο.....	18
Βροχούλα.....	19
΄Εκκλησάκι.....	20
Χειμώνας στὸ χωρίο.....	21
΄Ο μύλος	22
Τὰ αἰνίγματα τῆς μαμᾶς.....	24
Μαργαρίτα.....	26
Μαργαρίτα (μουσική)	27
Στὸ νηπιαγωγεῖο.....	29
Κλωσσόπουλα.....	30
Τὸ αύγο.....	31
Αύγη	32
΄Αγάπη στὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ.....	34
΄Ο ψαράς.....	36
Βραδυνή γαλήνη.....	38
΄Εκκλησάκι στὸ βουνό	40
Τὸ τραγούδι τοῦ νεροῦ.....	43
Τὸ εύτυχισμένο σπιτάκι	44

	Σελίς
Προσευχὴ γιὰ τὸ ἀστεγα παιδιά.....	46
Πουλάκι τοῦ χειμώνα.....	48
Τὸ γέλιο τῆς μάνας.....	49
Βράδυ.....	50
Τὸ τραγούδι τοῦ γρύλου.....	52
Καραβάκι ποὺ γυρίζει ἀπὸ τὰ ξένα.....	54
Ἡ φωλιὰ.....	55
Ἡ βαφτιστικὰ.....	56
Νάνι.....	58
Νάνι (μουσικὴ).....	59
Φεγγαράκι.....	61
Πυγολαμπίδα.....	62
Τσιγγανόπουλο.....	64
Βράδυ στὴ γειτονιά.....	65
Τυφλόμυγχα.....	66
Τὸ ρόδο.....	68
Μαθητριούλα.....	69
Βαρυχειμωνία.....	70
Ἡ πίστη.....	71
Εὐχὴ.....	72
Καλὴ καρδιά.....	73
Ο κυρ-“Ηλιος.....	74
Ἡ κυρά-Σελήνη.....	76
Ο ψεύτης κυνηγός.....	77
Τρυφερὸ μπουκέτο.....	78
Ο θυρωρός.....	79
Ἐκκληγσύλα.....	80
Ἄδελφωσύνη.....	82
Χειμώνας.....	84
Ἡ ιστορία τοῦ κυρ-Γιάννη.....	86
Ψιψίνα.....	87
Τὸ ρολόϊ.....	88
Ο λύκος καὶ τὸ ἄρνι.....	89
Απ’ ἀνθὸ σ’ ἀνθὸ.....	90-91
Ποντικάκι καὶ χελώνα.....	92
Τὸ σκουλήκι τοῦ δέντρου	93

	Σελίς
Η ἀλεπού γιατρός.....	94
Φλόγα καὶ καπνὸς	95
Καναρίνι καὶ κέτα.....	96
Μικρό μου κοριτσάκι.....	97
‘Η μαϊμοῦ καὶ ἡ ἀριστοκρατία.....	98
Τὸ λουλούδι τῆς χαρᾶς.....	100
‘Η προσευχὴ.....	102
Γάτα καὶ σπουργίτι.....	104

Mουσική

Πρωτή προσευχὴ.....	105
Βραδυνή προσευχὴ.....	105
Καλὴ Χρονιά (Νησιώτικος).....	106
Καλὴ Χρονιά (Καλαματιανὸς).....	106
Τὸ ρολόι.....	107
Ἐκκλησούλα.....	108
Κλωσσόπουλα.....	110
Χαραυγὴ	110
Περιεχόμενα	113



Σημ.: Μερικὰ ἀπὸ τὰ ποιήματα, ὅπως τῶν σελ. 16, 17, 19, 21-24, 31, 34, 43, 46, 52, 58, 62, 68, 71, 73-76, 78, 90, 93, 95, 100 ἔχουν πρωτοδημοσιευθεῖ στὴ «Διάπλαση τῶν Παιδῶν» 1921-1926 κ.έπ., μὲ τὴν ἔνδειξη «κατὰ τὸ Γαλλικό» ἢ «κατὰ τὸ Ἀγγλικό» κ.λπ., ὡς ἐλεύθερες ἀποδόσεις ἢ διασκευὲς ξένων παιδικῶν τραγουδιῶν.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥΤΟ
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ,
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 29,
ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1956,
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ ΣΤΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

γραφικές τεχνες
σπύρου & γιαννοπούλους
βιρυνός 9 δαφνη τηλ. 9751.207

NEW TYPE





024000020025

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

